



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



STUDENTERNE FRA MDCCCLXXII

BIOGRAFIER OG PORTRÆTER

UDGIVNE I ANLEDNING AF

FEMOGTYVE AARS JUBILÆET





STUDENTERNE FRA 1882

BIOGRAFIER OG PORTRÆTER

UDGIVNE I ANLEDNING AF

25-AARS JUBILÆET



INDLEDNING

IDET nærværende Bog sendes ud i Verden til Kammeraterne, for hvem den først og fremmest er bestemt, skal dens Tilblivelse kortelig omtales. Den er fremkommen ved Samarbejde mellem Komiteen og Genealogisk Institut, der har leveret Biografierne paa Grundlag af udsendte Spørgeskemaer; de er dog ikke alle trykt nøjagtigt, som de er modtagne fra Institutet, idet der, særlig af Pladshensyn, er strøget mindre væsentlige Ting og foretaget enkelte Ændringer; en enkelt af dem, Niels Finsens, er efter Anmodning velvilligst skreven af Finsens Svoger, Cand. theol. et mag. V. Balslev, dog med Bibeholdelse af de af Genealogisk Institut givne Oplysninger og holdt indenfor den sædvanlige Ramme. Noget af hvad der er meddelt i Biografierne kunde maaske synes at tilhøre Privatlivets Fred; sligt er dog kun medtaget efter Vedkommendes eget Ønske og overalt (hvor Fremstillingsformen ikke har nødvendiggjort en stærkere Reduktion) angivet som Citat, men med »Jeg«-Formen ændret til tredje Person. Portræterne er paa et Par Undtagelser nær, skaffede tilveje gennem Komiteen; men desværre, ikke alle har været lige villige til at indsende deres Billeder, hvad der har voldt en Del forøget Arbejde og medført, at man, hvor saadanne ad Omveje har kunnet skaffes tilveje, har maattet tage sin Tilflugt til mer eller mindre daarligere Gruppebilleder, noget der selvfølgelig paa Steder har sat sit Spor i Gengivelserne. Klicheerne er leverede af Dansk Reproduktionsanstalt; med Bogens første Arrangement har Hr. Kunstmaler Kr. Kongstad været behjælpelig, ligesom han senere stadig har staaet bi med Raad og Daad; Vignetten paa Omslag og Titelblad skyldes saaledes hans

Pen; Universitetet har velvilligt udlaant Klicheerne til det gamle og ny Segl. Desværre er Biografierne først indgaaede langt senere end oprindeligt bestemt, hvad der har medført en stærkt forceret Trykning; en særlig Tak bør derfor rettes til Trykkeriet, for det trods alt smukke typografiske Resultat. Havde Tiden tilladt det, burde enkelte Klicheer, der under Trykningen viste sig skæmmede med mindre Fejl, været om-lavede; nu har det kun været muligt for nogles Vedkommende, hvorved en saadan ubevidst Morsomhed ikke har kunnet ændres, at en bekendt Overlæge og Professor uforskyldt, om end ikke ufortjent, paa Billedet fremtræder som Ridder; dette undskyldes dog forhaabentlig.

I Henseende til Stofordning adskiller Bogen sig fra sine Forgængere derved, at Skolerne er lagt til Grund, opført i den Rækkefølge hvori de findes i Ministeriets Fortegnelse over Aarets Studenter; de privat dimitterede er henført til den Skole eller det Kursus, hvorfra de er dimitterede, dog er Hold, hvorpaa der var færre end fire, slaaede sammen til en Gruppe, »Forskellige Dimissorer«. Indenfor hver af disse Grupper er Ordningen af de enkelte Biografier kun dikteret af typografiske Hensyn; Registret i Bogens Slutning vil dog lette Eftersøgningen.

Det er ved Samarbejdet med Genealogisk Institut lykkedes at skaffe Oplysninger om samtlige 310 Studenter, nogle ganske vist sparsomme paa Grund af Folks Uvillie til at svare. Af disse 310 har 305 taget Artium i Juni 1882, 2 (Reykjavik) i September samme Aar, 2 i Januar 1883 (Sygeeksamen fra 1882) og 1 i Januar 1882; den sidstnævnte hører saaledes kun uegentlig med til Holdet fra 1882, men er medtaget her, da Vedkommendes Biografi ikke findes i forrige Aars Bog. Mellem Studenterantallet her og Universitetets Angivelse (311) findes saaledes en tilsyneladende Uoverensstemmelse, der skyldes, at sidste Tal er henført til Kalenderaaret. Da vel de færreste har haft Lejlighed til at følge de aarlige Variationer i Studentertallet kan de omstaaende grafiske Fremstillinger mulig have nogen Interesse. Den første omfatter samtlige Studenter i Tidsrummet 1860—1907, hvor Antallet er svinget mellem 159 (1875) og 493 (1907), den anden Antallet af de kvindelige Studenter

i Tiden fra 1877 (hvor de første Kvinder tog Artium) og til 1907; det saaledes ses, at en stor Del af de senere Aars stærke Stigning i Studentertal skyldes de kvindelige Studenter, hvis Tal i 1906 og 07 er naaet op til 59.



En Betragtning af Aarets 310 Studenter viser, at deres Eksamina fordeler sig saaledes (Tallene indenfor Klammer henviser henholdsvis til Kongeriget Skoler, Birkerød medregnet, privat dimitterede og Rey-



kjavik Skole): theologisk Embedseksamen 75 [47, 19, 9 (Præsteskolen i Reykjavik)]; juridisk Embedseksamen 60 [45 (1 i Berlin), 14, 1]; medicinsk Embedseksamen 58 [48, 8, 2 (1 ved Lægeskolen i Reykjavik)]; Magisterkonferens eller lignende Eksamen 18 [10, 5, 3]; statsvidenskabelig Eksamen 9 [6, 3, 0]; polyteknisk Eksamen 8 [7, 0, 1]; Forsteksamen 4 [4, 0, 0]; en militær Eksamen 9 [8, 1, 0]; farmaceutisk Eksamen 2 [2, 0, 0]; Tandlægeeksamen 2 [1, 1, 0]; Dyrlægeeksamen 2 (dog taget ved Siden af anden Eksamen). 60 [35, 21, 3] har indskrænket sig til Filosofikum, 6 [1, 1, 0] har ingen Eksamen. Endvidere har 20 taget akademiske Grader, idet 9 er Dr. med., 9 Dr. phil., 2 Lic. theol.; 7 har faaet tilkendt Universitetets Guldmedaille.

Af Kammeraterne vides 39 at være døde og 1 maa sikkert anses derfor; af disse er 20 [14, 2, 4] døde efter Embedseksamen, 19 [11, 6, 2] uden Embedseksamen, heraf dog 3 efter Studenterdagene.

Af de 270 (?271) nulevende bor 110 i og ved København, 176 paa Landet og i Købstæderne, 11 paa Island, 1 paa Færøerne, 3 udenfor Danmark men i Europa, 9 (?10) udenfor dette. Den største Klasse udgøres af Præsterne, 58 (hvoraf dog 8 forhenværende), den næststørste af Lægerne, 47. For de øvriges Livsstillinger henvises til Biografierne, idet der dog blot skal peges paa det forholdsvis store Tal, 7, for ansatte i Arkiverne, hvortil end yderligere flere tidligere har været knyttet.

Har end Arbejdet med denne Bog i vel høj Grad gennem Maaneder lagt Beslag paa Tid og Kraft, har der dog til Tider været ikke ringe Interesse knyttet dertil; et Afsnit af Ungdommen er levet om, og mange, halvt glemte Minder og Ansigter er dukkede op paany; ogsaa gennem Brev har jeg set, at Tanken om Jubilæet har vakt Minder og Stemninger fra gamle Dage og at Modtagelsen af Indbydelsen dertil har kunnet vække Glæde hos dem, der for længst troede sig glemte. Jeg aftrykker her et saadant Brev, da det har Adresse til samtlige Kammerater og vel fortjener at kendes i videre Kredse.

»Buenos Aires, den 6te Juli 1907.

Kjære Kammerater!

Efter 23 Aars Omtumlen i Sydamerika, i en næsten uafbrudt haard Kamp for Livets Ophold, har det været mig en Glæde at modtage Eders Cirkulære med den venlige Indbydelse til at deltage i 25 Aars Jubilæumsfesten. Skjønt dette paa Grund af mine Forhold ikke vil være mig muligt, takker jeg Eder dog herved paa det hjærteligste for ogsaa at have betænkt mig med et Cirkulære og dermed beredet mig en Glæde, som jeg næppe har fortjent, da jeg i alle de 23 Aar endnu aldrig har fundet Lejlighed til at sende Meddelelse til nogen af Eder,

hvilket dog nærmest havde sin Grund i, at jeg — af Forfængelighed — vilde vente, til jeg kunde meddele noget godt — — — om mig selv, hvilket desværre aldrig synes at skulle blive muligt. Jeg indser nu endelig, at den grønne Gren sidder altfor højt oppe ved Toppen, og at Kræfterne ikke ville strække til for at naa derop.

Jeg vilde meget gerne have skrevet noget til Festskriftet, men undlader det, da jeg ser, at der dertil kun ønskes Meddelelser om Oplevelser fra Studenterdagene, hvoraf jeg ingen kan bringe, da jeg ingen egentlige Studenterdage har haft. Jeg hører jo nemlig til Statistikens fatale 2 Procent, nemlig til deres Tal, som, skuffende alle berettigede Forhaabninger, forlade den bekvemme, slagne Landevej, foretrækkende den snevre og tornefulde Sti, der fører til Fordærvelse, og som derfor gjerne gaa til Bunds paa Livets Ocean, hvis de ikke havne i Grøften. Jeg har unægteligt den Gang, da Verden stod mig aaben og Fremtiden laa lys og smilende for mig, valgt den daarlige Del, som jeg rigtig nok ogsaa fik Lov til at beholde; og Resultatet blev — — — Syd-Amerika, »verschollen« i mange Aar og kun ved et Tilfælde, et sørgeligt Tilfælde dukket op paany.

Og nu, da Illusionerne ere bristede, og jeg alt i flere Aar har haft til Valgsprog det desperate: »una salus victis nullam sperare salutem«, er det med vemodig Glæde, at jeg ved at modtage Bud fra Eder atter mindes Eder, kjære Kammerater, Studenterdagene og Danmark.

Mine bedste Hilsener til Eder alle

NIELS BYGOM KLÆR.«

Maatte Studenterbogens gammelkendte Ansigter og mange, halvfor-glemte Navne være for andre hvad de nu har været for mig!

København, den 30. Oktober 1907.

V. HINTZE.

SOM TRÆKFUGLE FLAGRE VI VIDT OVER STRAND
FRA HJEMMET DET MAGRE, TIL GLÆDERNES LAND.
VÆR FREJDIG, VOR HAABEN; HVAD FRYGTE VI FOR?
SE VEJEN ER AABEN, OG VERDEN ER VOR,
SE VEJEN ER AABEN, OG VERDEN ER VOR!

METROPOLITANSKOLEN

VALDEMAR VEDEL

DR. PHIL., DOCENT, REDAKTØR. KØBENHAVN

Født 9. November 1865 i København, Søn af Excellence, Geheimelegationsraad, Direktør for Udenrigsministeriet, extraordinær Højesterets-

assessor, Dr. jur. Peter August Frederik Stoud Vedel og anden Hustru Fanny Vendela Hebbe; blev Cand. jur. 19. Januar 1887 og var fra 1891—96 ansat som Assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet men gav sig samtidig hermed af med filosofiske og literærhistoriske Studier; 1888 havde han faaet Uni-



versitetets Guldmedaille for en filosofisk Prisopgave »Om Ret og Moral«. Blev 1890 Dr. phil. for en Afhandling »Studier over Guldalderen i dansk Digtning«, holdt fra 1893—1903 kulturhistoriske Forelæsninger ved Kunstakademiet og blev 1895 Docent i almindelig Litteraturhistorie ved Universitetet; fra 1897 er han tillige Overbestyrer af Københavns Kommunes Folkebibliotheker og fra 1901 Redaktør af »Tilskueren«. Han har ofte rejst i Udlandet, saaledes i Tyskland og Italien 1890—91, skildret i »Fra Italien« 1892. Foruden mange Afhandlinger i Tidsskrifter har han skrevet en Fortælling »Stavnsbaand« 1888, »Studier over Dante« 1892, »Svensk Romantik« 1894, »By og Borger i Middelalderen« 1901, »Helteliv« 1903 og »Ridderromantiken i fransk og tysk Middelalder« 1906. — Gift 15. Oktober 1892 med Simona Friboline Neukirck, født 5. Januar 1862 i Horsens, Datter af Distriktslæge Sally Simon Neukirck, der var bleven døbt Simon Peter Neukirch og Annine Friboline Drewsen.

VALDEMAR LEVINSEN

LÆGE I SKJERN, JERNBANELÆGE



Født 3. August 1863 i København, Søn af Grosserer Henrik Gottlieb Levinsen og Elisabeth Nielsine Jørgensen. Cand. med. 19. Juni 1889; efter Examen et Aar assisterende Læge ved Amtssygehuset i Aalborg; begyndte 1890 at praktisere i Skjern, hvor han 1891 blev Jernbanelæge. — Gift 11. Januar 1891 med Ida Marie Sophie Frede-



rikke Holm, født 3. September 1861 i Aarhus, Datter af Købmand Michael Alfred Holm og Hansine Petersen.

NIELS CHRISTIAN RAMM

DISTRIKTSLÆGE PAA LÆSØ



Født 10. September 1865 i København, Søn af Oberstløjtnant af Artilleriet, senere Direktør for Frederiksberg Sporvejsselskab Peter Golfried Ramm og Christiane Marie Wolff. Cand. med. 26. Juni 1888, blev samme Aar Reservelæge i Flaaden og var det følgende Aar Amanuensis i Nakskov; gjorde i 1890 til Udgangen af 1891 Tjeneste



ved Kommunchospitalet, var 1892 Vicar paa St. Croix, i 1893—94 praktiserende Læge i Californien og i de 2 følgende Aar Kommunelæge paa St. Thomas, hvorfra han vendte tilbage til Danmark 1897 og praktiserede i Hobro til han 1907 blev Distriktslæge paa Læsø. — Gift 2. Juni 1898 med Otilia Christine Thurmann født 21. December 1874 i Christiania, Datter af Overlærer, Landskabsmaler Peter Cappeln Thurmann og Anna Cathrine Enzinger.

NIELS HENRIK HILDEBRANDT KJÆR

LÆGE I HURUP, JERNBANELÆGE



Født 12. Maj 1863 i Hørup ved Viborg, Søn af Prokurator Peter Nicolaj Anton Kjær og Vilhelmine Henriette Cathrine Hildebrandt. Cand. med. 27. Jan. 1890; var et Aar ved Amtssygehuset i Viborg og blev 1892 praktiserende Læge i Hurup i Thy, fra 1896 tillige Jernbanelæge. — Gift 17. September 1892 med Thora Gurrine Elisabeth



Kjær, født 12. Januar 1869 i Skjern, Datter af Sognepræst i Skjern, Provst Jens Christian Snog Kjær og Hectora Gurrine Tryphene Feld.

HANS CHRISTIAN ØRSTED

BYFOGEDFULDMÆGTIG I VEJLE

Født 26. Oktober 1863 i Vejle, Søn af Etatsraad, Borgmester og Byfoged Anders Sandøe Ørsted (der var Søn af Fysikeren Hans Christian Ørsted) og Antoinette Christine Wilhelmine Rose Louise Eggers. Cand. jur. 26. Maj 1888 og 3. Juni 1889; blev samme Aar Fuldmægtig paa Vejle Byfogedkontor hos sin Fader og forblev i samme Stilling hos Eftermanden; er tillige fra 1903 Delegeret ved den danske Landmandsbanks Afdeling i Vejle; har i 1891—1901 været Sekretær i Vejle Byraad



og fra 1903—05 Medlem af Skatteligningskommissionen for Vejle. »Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark« har valgt ham til sin Formand. — Gift 26. Juni 1897 med Johanne Henriette Lohff, født 24. December 1872 i Aarhus, Datter af Kaptajn, Teglværksejer Frederik Ferdinand Tretow-Loof (der fik Navneforandring 1901) og Karen Henriette Brasch. — Hustrus Søster gift med P. V. Brasch (Se Registret).

HANS CHRISTIAN CARL MÜLLER

ASSISTENT I FINANSMINISTERIET, REGNSKABSFØRER



Født 17. Oktober 1863 i Helsingør, Søn af Overlæge, Stadsfysikus Niels Peter Vilhelm Müller og Fanny Sophie Constance Hansen. Cand. jur. 27. Maj 1889, blev s. A. konst. Assistent i den kgl. Lands-Over-, samt Hof- og Stadsret, Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartement 1890; forenede dermed fra 1901 tillige Stillingen



som Regnskabsfører ved Overinspektionen for Fængselsvæsnet. — Gift 15. November 1900 med Wanda Thyra Bock, født 13. Februar 1876 i København, Datter af Etatsraad, Tømrermester Gustav Ferdinand Bock og Christine Marie Antoinette Terkelsen.

VILHELM CARL JOHAN ADOLPH VON HUTH

HERREDSFULDMÆGTIG I RANDERS



Født 1. August 1864 i Odense, Søn af Kaptajn, Intendant, Hofjunker Frederik Johannes Hermann von Huth og Charlotte Louise Mariane Smith. Cand. jur. 10. Januar 1888, Fuldmægtig ved Holstebro Byfoged- samt Hjern og Ginding Herreders Kontor samme Aar; kom herfra samme Aar som Fuldmægtig til Nørhald, Støvring og Galthen



Herreders Kontor i Randers; er Medlem af Bestyrelsen for »Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige i Danmark«. — Gift 15. Juli 1891 med Marie Amalie Kjerulff, født 13. Juli 1867 i Kongens Lyngby, Datter af Stationsforstander Mads Christian Georg Kjerulff og Severine Elisabeth Ingerslev.

HANS HENDRIK HANSEN

KONTORCHEF UNDER JUSTITSMINISTERIET



Født 10. Maj 1864 i København, Søn af Præst ved Ladegaarden, samt Inspektør ved Frue Arbejdshus og Skolen i dette, Edvard Emil Hansen og Laura Borregaard. Cand. jur. 19. Januar 1888 og 12. Januar 1889, Assistent i Udskrivningsvæsnets Revisionskontor under Justitsministeriet 1891, hvor han 1902 blev Kontorchef.



— Gift 19. August 1892 med Dagmar Børresen, født 19. April 1865 i Næstved, død 19. Oktober 1895 i København, Datter af Boghandler Mads Schytte Børresen og Petrea Bendix.

TORBEN GRUT [T. G. HANSEN]

KAPTJAN OG STABSCHEF VED INGENIØRKORPSET
I KØBENHAVN

Født 23. August 1865 i København, Søn af Professor, Dr. med. Edmund Gotfred Hansen Grut og Bertha Cathinka Hoskiær (Faderen fik 1882

kg. Bevilling til at føre Navnet Grut). Cand. phil. 1883, Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1886, Premierløjtnant s. A.; gennemgik Officerskolens Højskoleafdeling og tog Afgangseksamen derfra 1890; var Adjutant hos Ingeniørgeneralen 1892-96, og 1893-1902 tillige Lærer i teknisk Mekanik ved Officersskolens ældste Klasse; foretog 1896-97 en Studierejse i



Schweitz, England og Amerika, blev Kaptajn 1898 og var Chef for Søbefæstningens Bygningsdistrikt til han i 1902 blev Adjutant hos H. M. Kongen; R* 1904, ansattes som Stabschef ved Ingeniørkorpset 1906. Er

dekoreret med Christian IX's Mindetegn, Pr. R. Ø. 3., N. St. O. 3^l, S. Sv.¹ og G. F. 4. — Gift første Gang 1. December 1892 med Caroline Worsaae født 7. November 1870 i København, død 8. December 1893, Datter af Museumsdirektør, Kammerherre, fhv. Minister for Kirke- og Undervisningsvæsenet Jens Jacob Worsaae og Jacobine Castenschield; — gift anden Gang 4. September 1899 med sit Søskendebarn Mary Adolphine Grut, født 12. Juni 1876 paa Gammelstorp, Vestergøtland, Sverrig, Datter af Godsejer William Walther Grut og Valborg Heilmann.

ERIK HENRICHSEN

OVERRETSSAGFØRER I KØBENHAVN, POLITISK FORFATTER



Født 2. April 1865 i København, Søn af Prokurator Frederik August Henriksen og Sophie von Halle. Cand. jur. 10. Juni 1887, Overretssagfører i København 1892. Forfatter af en Række politiske Artikler og Afhandlinger, i »Politiken« under Mærke, i »Tilskueren« under Navn og desuden af juridiske Afhandlinger. — Ugift.



HENRIK JACOB HEGELUND

ADMINISTRATOR OG TOBAKSPLANTØR PAA SUMATRA



Født 16. November 1863 i København, Søn af Toldassistent Conrad Valdemar Hegelund og Vilhelmine Birgitte Cathrine Wulsten, født Hegelund. Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1884; blev 1887 fung. Intendant ved 5. Regiment i Nyborg, Reserveintendant 1890; forlod Danmark 1893 og overtog en Stilling som Assistent paa en To-



bakspantage i Deli paa Sumatra; blev 1900 Administrator ved en Plantage i Batoe Bahra sammesteds. — Ugift.

NIELS BYGOM KIÆR

BOGHANDLER OG TIDSSKRIFTUDGIVER I BUENOS AIRES



Født 6. Marts 1865 i Frederiksværk, Søn af Postexpeditor Hans Andreas Kiær og Inger Marie Christine Krarup. Cand. phil. 1883; rejste det følgende Aar til Sydamerika, hvor han »har haft et særdeles stort Antal Livsstillinger af den aller forskellige Art og vel neppe endnu er kommen definitivt i Havn«; -- har for Tiden



en Boghandel i Buenos Aires og er Udgiver af et Maanedsskrift »El Mensajera de la Salud«, Organ for Vegeterianisme og Naturhelbredelse. — Ugift.

CARL ADOLF GOOS

OVERINSPEKTØR VED FÆNGSELSVÆSNET

FULDMÆGTIG I KIRKE- OG UNDERVISNINGSMINISTERIET

Født 18. August 1865 i København, Søn af Geheimtetsraad, Professor, Dr. juris, Justits- og Kultusminister, Overinspektør ved Fængselsvæsnets August Hermann Ferdinand Carl Goos og Amalie Henriette Irminger. Cand. jur. 28. Maj 1888; kom i Begyndelsen af 1889 til Ringsted som Fuldmægtig paa Byfoged- og Herredskontoret, blev 1890 Assistent i Universitetskvæsturen (til 1892) og Sekretær hos Overinspektøren for Fængselsvæsnets; 1892 ansattes han til lige som Assistent i Kirke- og



Undervisningsvæsnets og som Sekretær ved det kgl. Frederiks Hospitals Lægeraad (indtil 1903). Da hans Fader som Minister midlertidig maatte ophøre med at være Overinspektør ved Fængselsvæsnets, blev han 1890 konstitueret i dette Embede, i hvilket han 1891 fik fast Ansættelse; ud-

nævntes 1903 tillige til Fuldmægtig i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet og er Suppleantformand i Værgeraadet for 3. Værgeraadskreds i København. Har skrevet flere Artikler i Tidsskrift for Fængselsvæsen og i Dagbladene om punitentiære Forhold, samt en Afhandling om dansk Fængselsvæsen i »Meddelelser om Fængselskongressen i Paris 1900«. — Gift 6. Maj 1892 med Helga Sofie Johanne Bernsteen, født 1. September 1869 i Ringsted, Datter af Sparekassebogholder William Bernsteen og Nathalia Ludvigsen.

IVAR MAURICE BERENDSEN

TOLDINSPEKTØR I KØBENHAVN, POLITISK FORFATTER

Født 5. Oktober 1865 i København, Søn af Grosserer Sophus Berendsen og Mariane Levin. Cand. jur. 3. Juni 1887, samme Aar Volontør i Over-



toldinspektoratet, Sekretær 1891 og 1894 Fuldmægtig sammesteds. 1898 blev han Toldforvalter paa Frederiksberg og 1903 Toldinspektør i København. Var 1894 Medstifter af »Danske Toldetats Forening«, blev 1903 Medlem af Bestyrelsen og valgte Aaret efter til Formand; var Sekretær i Lønningsudvalget for Jernbane-, Post-, Telegraf- og



Toldetaterne, samt i Underudvalget for Embedsklasserne 1906—07. I det offentlige og politiske Liv har han taget virksom Del; var Medlem af Studentersamfundets Bestyrelse 1889—91, dettes Formand 1898—1901, under hvilket Formandskab Indflytningen i det for Studentersamfundet byggede Studenterhus besluttedes og gennemførtes; paany Medlem af Bestyrelsen 1902—03, paany Formand 1907. Medlem af »det frie Theater«s første Bestyrelse, af »Smaaskrifternes« 2. Udvalg, af »Søndagskolen«s første Bestyrelse, Formand for 20 Mands Udvalget for samtlige Studentersamfundets Oplysningsvirksomheder. Formand for den liberale Vælgerforenings 10. Kreds 1894—98, derved Medlem af Hovedbestyrelsen, sad i Forretningsudvalget 1896—98, valgt Medlem af Ho-

vedbestyrelsen 1902, Næstformand for Foreningen siden 1905. Medlem af »Martsforeningen«s Bestyrelse siden 1897, Medlem af det forberedende Udvalg for »det radikale Venstres Program« og Delegeret ved Partiets Stiftelsesmøde og hidtidige Aarsmøder, Medlem af »den radikale Klub«s Hovedudvalg siden dens Stiftelse. Siden 1891 virksom i Skrift og Tale for Finlands forfatningsmæssige Rettigheder, modtog i 1902 en Takadresse fra finske Politikere og Medborgere. Medarbejder ved »Politiken« siden 1888 (om Told under Mærket »Primus« ellers under Navn). Artikler i »Tilskueren«, »Det nye Aarhundrede« og Fagpressen; Medarbejder for Finland ved Salmonsens Lexicon, Medstifter og Medarbejder ved »l'Européen« i Paris, ligesaa ved »Ny Jord«. — Gift 26. Maj 1891 med Anna Levonius, født 22. Februar 1868 i Helsingfors, Datter af Hofraad, Bankdirektør Karl Frederik Levonius og Augusta Frederikke Aejmelæus.

VIGGO LUDVIG CHRISTIAN HOLBECH

MINEDIREKTØR, TRANSVAAL

Født December 1864 i København, Søn af Etatsraad, Skoledirektør Jens Andreas Christian Holbech, der havde været Overlærer ved Metropol-



tanskolen, og anden Hustru Birgitte Sophie Dennig. Cand. phil. 1883, var Assistent i Magistratens 3. Afdelings (Fattigvæsenet) Bogholderkontor 1887—90; rejste 1891 til Sydafrika, deltog i Boerkrigen paa engelsk Side og fik efter et kortere Fangenskab hos Boerne Lejlighed til at udmærke sig i flere Kampe, hvorfor han efter Krigen



Slutning fik en engelsk Tapperhedsmedaille. Han har i Johannesburg underkastet sig en Minedriftsexamen og er nu Manager (Direktør) for en større Kulmine i Vischkuil Colliery, Eudecott, Transvaal. — Gift første Gang med Inger Christiane Tegner født 3. Oktober 1876 i Kjøbenhavn, Datter af Litograf Isak Vilhelm Tegner og anden Hustru Athalie Frederikke Thaae; — gift anden Gang med en engelsk Dame.

HANS JACOB KOEFOED

KOMMUNELÆGE I KØBENHAVN



Født 29. Juni 1864 i København, Søn af Kontreadmiral Vilhelm Ferdinand Koefoed og Emilie Bertelsen. Cand. med. 24. Juni 1889; efter at have været Reservelæge ved Garnisonssygehus og Kandidat paa Frederiks Hospital og Børnehospitalet, foretog han en Studierejse i Udlandet 1893—94, nedsatte sig derefter som praktiserende



Læge i København, var i 2 Aar Assistent ved Poliklinikens Børneafdeling og i 10 Aar Amanuensis hos Overlæge ved Børnehospitalet, Professor Wichmann; blev udnævnt til Kommunalæge i København 1905. — Ugift.

AXEL VICTOR JOACHIM LINDBERG

SOGNEPRÆST I MAJBØLLE PR. SAXKØBING

Født 28. Oktober 1862 i København, Søn af Overtilskærermester ved det militære Munderingsdepot Frederik Christian Lindberg og Sophie Cathrine Clausen; efter sin Konfirmation gik han paa et Handelsakademi og kom først i en Alder af 17 Aar i Metropolitanskolen; blev Cand. theol. 28. Januar 1889, men det var under meget trykkede Forhold han gik op til Examen, idet hans Fader laa syg og døde Dagen efter; han var derefter Huslærer paa Fyn, først i Dalum, senere i Stenløse Præstegaard; blev personel Kapellan i Stouby og Hornum ved Horsens 1891 og 1895 Sognepræst i Majbølle ved Saxkøbing. — Gift 1. Maj 1896 med Marie Antoinette Metteline Olsen, født 28. Juli 1875 paa Frederiksberg, Datter af Overintendant, fung. Chef for Krigsministeriets Bogholderkontor Vilhelm Christian Theodor Olsen og Sophie Kraft.



— Gift 1. Maj 1896 med Marie Antoinette Metteline Olsen, født 28. Juli 1875 paa Frederiksberg, Datter af Overintendant, fung. Chef for Krigsministeriets Bogholderkontor Vilhelm Christian Theodor Olsen og Sophie Kraft.

ROSKILDE SKOLE

CARL ANTON JOHAN BECKER

OVERRETSSAGFØRER I KØBENHAVN, BORGERREPRÆSENTANT



Født 17. Maj 1863 i Landerslev, Gjerlev Sogn ved Frederikssund, Søn af Godsforvalter, Landvæsenkommisær Carl Christian Theodor Becker og Juliane Caroline Bender. Cand. jur. 28. Januar 1889, blev Overretssagfører i Kjøbenhavn 1896; valgtes 1904 som Antisocialisternes Kandidat til Borgerrepræsentant i Kjøbenhavn. — Ugift.



HANS PETER NIELSEN

SOGNEPRÆST I HUNBORG OG JANNERUP (THY)



Født 18. Maj 1863 i Røde Mølle i Dalby Sogn, Præstø Amt, Søn af Gaardejer i Karlstrup ved Roskilde Søren Nielsen og Mette Sophie Zachariassen. Cand. theol. 18. Juni 1888; Aaret efter blev han Sognepræst i Idom ved Holstebro og 1897 i Hunborg og Jannerup i Thy. — Gift 1. Oktober 1889 med Alma Sophie Magdalene Hansen, født 8. Maj 1867 i København, død 20. September 1907, Datter af Hovmester Lars Hansen og Vilhelmine Kristine Caspersen.

OTTO FREDERIK ARENDS

KOMMUNELÆGE I BRANDE

Født 12. Juni 1864 i København, Søn af Boghandler Ferdinand Vilhelm Arends og Ingertha Jensine Katarine Fischer; var fra 1885—92 beskæftiget med Undervisning i Mathematik og Fysik, blev Cand. med. 2. Juli 1891; praktiserende Læge i Tryggevæsen paa Langeland 1892—96 og i Vils paa Mors 1896—1902, da han blev Kommunalæge i Brande. — Gift første Gang 4. September 1886 med Lucie Cecilie Charlotte Fischer, født 23. December 1859 i København, død 19. Marts 1889, Datter



af Oberstløjtnant af Fodfolket Carl Emil Peter Theodor Fischer og Helene Bartoline Heegaard; gift anden Gang 23. Maj 1893 med Julie Henriette Højrup, født 14. Juni 1869 i Kauslunde, Datter af Sognepræst i Humble paa Langeland Carl Højrup og Augusta Møller.

JOHAN THORVALD PETERSEN

SOGNEPRÆST I HERLUFMAGLE

Født 12. Maj 1861 i Taagerup, Kirkerup Sogn ved Roskilde, Søn af Skolelærer Peter Petersen og Helene Dorthea Hartmann. Cand. theol. 22. Juni 1888; blev samme Aar Sognepræst og Skolelærer paa Anholt og i 1894 Sognepræst i Linnerup og Hammer ved Horsens; medens han var her, udgav han fra 1901 »Pleje- og Børne-



hjemstidende for Aarhus Stifts sydlige Del. 1897 blev han Sognepræst i Herlufmagle ved Næstved. — Gift 25. November 1888 med Cornelia Skaarup, født 31. December 1857 i Flakkebjerg, Datter af Lærer ved Hindholm Folkehøjskole Christian Peter Skaarup og Cornelia Charlotte Sophie Schousboe.

CARL OSCAR HERMAN LEOPOLDUS BARON LØVENSKJOLD

LEGATIONSSEKRETÆR I LONDON, KAMMERJUNKER

Født 29. April 1864 i København, Søn af Hofjægermester Oscar Valdemar Herman Leopoldus Baron Løvenskiold og Julie Vilhelmine Anna



Helene Adelaide Emilie Hochschild. Cand. jur. 8. Januar 1889, Volontør i Udenrigsministeriet s. A., konst. Assistent 1890, Assistent 1891, Kammerjunker s. A.; fik 1892 Gb. E. T.; blev Legationssekretær i Paris 1895, fik kgl. Udnævnelse 1897, kom til St. Petersborg s. A. og atter til Paris 1899, til Stockholm 1900, blev R* 1903 og Legationssekretær



i London 1905. Er dekoreret med R. St. Stan. 2*, Sp. C. III 3, S. H. E. 4, F. E. L. 4, S. N. 3. — Gift 29. April 1897 med Rigmor Marie Tvermoes, født 11. Oktober 1879 i København, Datter af Etatsraad, Direktør i Landbygningernes Brandforsikring Cand. polyt. & phil. Godtfred Ferdinand Tvermoes og Mathilde Esskildsen (Ægteskabet senere ophævet).

CARL QUISTGAARD MUUSMANN

JOURNALIST, FORFATTER, KØBENHAVN



Født 9. Juni 1863 i Slesvig By, Søn af Adjunkt i Slesvig, senere i Roskilde, Morten Quistgaard Muusmann og Marie de Linde. Cand. phil. 1883; studerede Jura et Aar, men blev 1884 ansat ved Redaktionen af »Avisen« og gik med den til »Vort Land«; har udgivet en lang Række Romaner og Noveller, der behandle dels Krimi-



nal-, dels Artist Forhold; hans sidste Roman, der udkom paa Tysk 1907, er en Fantasi Roman i Jules Vernes Stil, »Andrée paa Nordpolen«.
— Ugift.

MORTEN JAKOB ERHARD BASSE QVISTGAARD

SOGNEPRÆST TIL RORUP OG GLIM

Født 13. August 1864 i Hjembæk ved Holbæk, Søn af Sognepræst i Hemmet og Sønder Vium Jens Peter Orsleff Qvistgaard og Anna Mar-



grethe Wolff. Cand. theol. 18. Juni 1888, blev s. A. Kateket og Førstelærer i Ribe, residerende Kapellan i Vesterborg og Birket paa Lolland 1891 og derfra forflyttet 1897 til sit nuværende Embede som Sognepræst i Rorup og Glim ved Roskilde; udgiver og redigerer »Legattidende«, har udgivet en Stamtavle over Familien Qvist-



gaard, en Samling Skriftetaler af Præster i den danske Folkekirke og et Supplementsbind til Friis: Præstegerningen. — Gift 12. April 1889 med Jensine Marie Wilhelm, født 28. April 1862 i København, Datter af Hørkræmmer Rasmus Hjorth Wilhelm og Jensine Marie Andersen.

HOLGER PETER HARALD COLLET

GODSEJER, HOFJÆGERMESTER, RØNNEBÆKSHOLM



Født 28. August 1864 paa Rønnnebæksholm ved Næstved, Søn af Kammerherre, Hofjægermester, Cand. jur. Peter Ferdinand Collet og Haralda Judithe Johanne Margrethe Toft. Cand. polit. 26. Juni 1888, Ejer af Rønnnebæksholm Gaard og Gods 1890, Kammerjunker 1891, Hofjægermester 1901; er Formand i Foreningen for land-



økonomisk Fjerkræavl. — Gift 4. November 1896 med Polly Frederikke Hegermann-Lindencrone født 25. September 1875 i Aarhus, Datter af Generalinspektør for Rytteriet, Generalmajor, Kammerherre Johan Frederik Hegermann-Lindencrone og Juliane Mathilde Caroline Baronesse Wedell-Jarlsberg.

CHRISTIAN TERMAN HANSEN

KORPSLÆGE, KØBENHAVN

Født 10. Oktober 1864 i Helsingø, Søn af Distriktslæge Lauritz Theodor Hansen og Mathilde Athalie Fabricius. Cand. med. 17. Juni 1889; efter



at have gjort Tjeneste paa københavnske Hospitaler og i Sommeren 1890 været Reservelæge ved Silkeborg Vandkuranstalt, var han 1892—94 Reservelæge ved Garnisons Sygehus; studerede Lepros under et Ophold paa Island, blev 1894 Kandidat og 1895 Reservelæge ved Vestre Hospital; Reservelæge ved Kommunehospitalets 4. Afdeling 1897—



1901; fra 1900 har han forestaaet Kliniken for Hud- og Kønssygdomme paa Garnisonssygehuset i København og blev Korpslæge 1902; fra 1898 Sekretær i Dansk Dermatologisk Selskab. — Ugift.

NIELS PEDER MADSEN

PRÆST, FORFATTER, THISTED

Født 28. Marts 1860 i Tune ved Roskilde, Søn af Gaardejer Ole Madsen og Ingeborg Larsdatter. Cand. theol. 13. Juni 1889; fik samme Aar Tilladelse til at lade sig ordinere for at blive konst. ordineret Skolelærer paa Christiansø, hvorfra han kom som Sognepræst til Kollerup og Hjortdal i Vester Hanherred 1892; tog sin Afsked 1897. Redaktør og Udgiver af Ophbyggelsesbladet »Filadelfia«, Redaktør af »Hjemmets Bibliothek«; har været fast Medarbejder ved »Indre Missions Tidende« og efter Vilh. Beck's Død en Tid Redaktør af »Annexet«; har endvidere skrevet en »Husandagtsbog«, der er udkommen i 4. Oplag, »Vejen til Fred«, der er oversat paa svensk, tysk og finsk, samt Fortællingerne »Solopgang«, »Strandfogedens Datter« m. fl., der ogsaa er oversatte paa svensk og tysk. — Gift 6. Januar 1890 med Christella Hansen, født 15. September 1861 i Horsens, Datter af Fængselsinspektør Johan Adolph Hansen og Petrine Marie Henriette Friis.

GEORG WASHINGTON MAGNUS

KOMPONIST, HELLERUP

Født 7. Juli 1863 i Haagenvik ved Stavangerfjord i Norge, Søn af Georg Daniel Barth Magnus, Stifter af Firmaet Magnus & Comp. (De forenede



Vatfabriker i København) og Hansine Nielsine Margrethe Jacobsen. Cand. phil. 1883; har uddannet sig ved Musikkonservatoriet i Leipzig, var Dirigent for Musikforeningen »Harmonien« i Bergen 1892—93, men har senere opholdt sig i Danmark, hvor han 1900—05 var Kapelmester i »Casino«; bor nu i Hellerup, beskæftiget



med Komponist-Virksomhed og Musikundervisning; har komponeret »Frithjofs Hjemkomst«, symfonisk Digtning for Orkester, »Frithjofs Død« andante funebre for Orkester, Musiken til Øhlenschlägers »Sct. Hans Aftenspil«, Musiken (Kor og Orkester) til Drachmanns »Østen for Sol og vesten for Maane«, Musiken (Kor og Orkester) til Heines »Der Gesang der Oceaniden«, Symfoni Nr. 1 i h moll, Symfoni Nr. 2 i c moll, foruden Strygekvartetter, Violinsonate, Violinkoncert og mange Sang- og Klaverkompositioner; arbejder for Tiden med en Opera, hvoraf 1. Akt er færdig. — Gift 30. September 1890 med Malerinde Johanna Kolbjørnsen Munck Beyer, født 23. Juni 1863 i Bergen, Datter af Overrets-assessor og Dispatcheur Morten Beyer og Anna Dorthea de Rytter Kjelland.



VILHELM HARTVIG FREDERIK BENZON

STUD. JUR. †

Født 23. September 1863 i København, Søn af daværende Bureauchef, senere Overpræsident i København, Kammerherre Carl Ludvig Adolph Benzon og dennes første Hustru Georgette de Falsen. Studerede Jura. Død 2. Marts 1886 i København. — Ugift.

Lauritz Nicolaus Holten Lützhøft

KUNSTMALER, OPERA- OG KONCERTSANGER, GOTHA

Født 19. August 1864 i Lendemark, Bylderup Sogn i Slesvig, Søn af Sognepræst til Ørsted og Daastrup Holten Frederik Lützhøft og Jansine



Margrethe Worsøe. Cand. phil. 1883; blev 1884 Elev af Kunstneres Studieskole under Fr. Schwartz og Zahrtmann og udstillede i flere Aar paa Charlottenborg, dels Landskaber og dels Portrætter; var i 1893 Sangelev af Professor Hey i Berlin og derefter en Tid Opera-sanger i Dorpat og Reval, kom tilbage til København og var i



nogle Aar Kunstanmelder ved »Politiken« og til 1901 Musikanmelder ved »Dannebrog« samt Sanglærer i København; er nu Koncertsanger i Tyskland og Sanglærer ved F. Liszt Musik-Akademiet i Gotha; har om Sommeren fast Ophold i Kerteminde. — Gift 16. September 1896 med Hedvig Sophie Jessen, født 17. Februar 1873 i København, Datter af Direktør for Københavns Magistrats Regnskabsvæsen, Kaptajn Tycho Carl Vilhelm Jessen og Louise Anna Marie Eriksen.

Carl Arent Heilmann

APOTHEKER, INDEHAVER AF SKELSKØR FRUGTPLANTAGE



Født 2. April 1864 i Skelskør, Søn af Apotheker og Byraadmedlem Henrik Peter Gysbert Heilmann og Fanny Agnes Nathalie Mau, der var Datter af den tidligere Apotheker i Skelskør; han blev Cand. pharm. 1888 og købte 1894 sammen med en Broder sin Faders Apothek i Skelskør, af hvilket han blev Eneejer 1902; han har desuden en Fabrik for Tilberedning af Frugtsafter og har derfor anlagt betydelige Frugtplantager. Medlem af Byraadet i Skelskør. — Gift 15. Marts 1895 med Anna Gunnensen

Harboe, født 25. November 1867 i Skelskør, Datter af Brænderiejer Jørgen Gotfried Thuerecht Harboe og Laurine Frederikke Møller.

JACOB JØRGEN JACOBSEN

OVERRETSSAGFØRER, BYRAADSMEDLEM I ROSKILDE



Født 29. December 1864 i Roskilde, Søn af Prokurator Peter Christoffer Jacobsen og Emma Sophie Lassen. Cand. jur. 21. Januar 1888; var derefter Sagførerfuldmægtig i København til han 1892 tog Bestalling som Overretssagfører og bosatte sig i Roskilde; siden 1900 har han været Medlem af Roskilde Byraad. — Gift 28. April 1903 med Ellen Dagny



Redøhl, født 12. August 1881 i Ousted, Datter af Sognepræst i Ousted, Allerslev og Ledreborg Viktor Zakarias Alfred Redøhl og Ida Dagmar Diedrichsen.

MOURITZ CHRISTIAN EDVARD ERSLEV

LÆGE

Født 30. August 1864 i Køge, Søn af Organist og Lærer Poul Christian Erslev og Ella Maria Amalie Leschly; studerede Medicin til han i Slutningen af 1886 rejste til New York, hvor han under sit Ophold stadig havde Beskæftigelse paa Hospitalerne som Sygeplejer eller Tilsynshavende paa Operationsstuer; vendte tilbage til Danmark i Begyndelsen af 1890 og og genoptog sine Studier; Cand. med. 24. Juni 1893, nedsatte sig 1894 som praktiserende Læge i Lou i Sydsjælland og blev der til 1901, dog med kortere Studieophold i København og Berlin; praktiserede fra 1902—05 i Nykøbing, Falster; foretog som Skibslæge paa det Vestindiske Kompagnis Skib »St. Jan« en 4 Maaneders Rejse til Mexiko og Vestindien, har derefter praktiseret dels i Grænge paa Lolland, dels i Næstved og Orup paa Falster; Sygdom har foreløbig afbrudt hans Virksomhed. — Gift 13. Juni 1896 med Anna Ulrikka Steenberg, født 6. Juni 1870 i København, Datter af Professor ved Polyteknisk Læreanstalt Niels Georg Steenberg og Anna Dorthea Holten.

FRITZ EMIL THORVALD JØRGENSEN

LÆGE I ROSKILDE



Født 20. Oktober 1863 i Roskilde. Søn af Købmand Hans Christian Jørgensen og Adelaide Svendsen. Cand. med. 18. Juni 1889. Efter at have gjort Tjeneste ved forskellige Hospitaler i København i 3 Aar, blev han 1892 Distriktslæge i Grønland, hvorfra han vendte tilbage 1897 og nedsatte sig som praktiserende Læge i



Roskilde. — Gift 28. Maj 1892 med Anne Margrethe van Deurs, født 6. Februar 1864 i København, Datter af Søninemester Lauritz Andreas van Deurs og Caroline Frandsen.

HARALD OSTENFELD

SOGNEPRÆST PAA FREDERIKSBERG

Født 6. Oktober 1864 i Hvirring ved Horsens, Søn af Sognepræst i Skibby Søren Rasmussen Ostenfeld og Inge Hansine Skovgaard. Cand.



theol. 17. Juni 1887, rejste 1888—90 med Universitetsstipendier i Tyskland, England og Italien; blev efter Hjemkomsten personel Kapellan i Østøfte paa Lolland med Bolig i Bandholm, hvor der nogle Aar før var opført en Kirke; 1893 kom han som Medhjælper til Sognepræsten paa Frederiksberg (ved Bedesalen paa Chr. Winthers-



vej, ansat og lønnet af Udvalget for Kirkesagens Fremme) og var her til 1897, da Lukaskirken blev bygget, ved hvilken han blev Sognepræst; i 1905 blev han Medlem af det Københavnske Kirkefonds Udvalg og 1906 Formand for den danske Præsteforening; han er Redaktør af »Maanedsbld for den danske Folkekirke« og redigerede 1899—1900

sammen med Professor H. Westergaard Ugebladet »Vor Tid«; har skrevet mange Artikler i »Theologisk Tidsskrift«, »Fra Bethesda«, »Dansk Kirketidende«, »Højskolebladet« m. fl.; er Medarbejder ved Salmonsens Konversationslexikon og har været Korrespondent til »Luthersk Kirketidende« i Christiania. — Gift første Gang 2. December 1890 med Johanne Seidelin, født 28. Juni 1869 i København, død 18. December 1901, Datter af Professor ved Polyteknisk Læreanstalt Carl Julius Ludvig Seidelin og Bolette Juliane Skovgaard; — gift anden Gang 14. Maj 1905 med Karen Bolvig Dall, født 5. December 1869 i Pjedsted ved Fredericia, Datter af Jernstøber Jørgen Pedersen Dall og Agnete Johanne Sofie Bolvig.

CHRISTIAN EINAR ULRICH

SKOVRIDER, LINDERSVOLD PR. FAXE

Født 20. Januar 1864 i Juellinge ved Køge, Søn af Forstinspektør ved Grevskabet Bregentved Georg Alexander Ulrich, der hørte til en fra Tyskland indkaldt Slægt, der i mange Generationer har været Forstmænd, og Doris Kemp. Forstkandidat 1888; var derefter beskæftiget med Taksations- og Planlægningsarbejder ved forskellige Skovdistrikter til han 1892 blev Skovrider ved Baroniet Gaunø paa Sjælland; er Censor paa Landbohøjskolen ved Forstexamens theoretiske Del. — Gift 10. November 1891 med Anna Sofie Kofoed, født 19. Maj 1865 paa Frederiksberg, Datter af Justitsraad, Kontorchef i 1. Revisionsdepartement, Exam. jur. Hans Peter Kofoed og Elise Westermann.

NIELS JUUL ULRICH

PREMIERLØJTNANT, CAND. JUR. †



Født 21. Marts 1865 i Køge, Søn af Agent, Købmand i Haslev, Direktør for Aktieselskabet Ulrich & Søn Carl Julius Ulrich og Emilie Ahlers. Cand. jur. 15. Juni 1888 og 24. Maj 1889; Sekondløjtnant i Fodfolket 1891, Premierløjtnant ved 7. Bataillon 1892; udtraadte af Hæren 1897 og rejste derefter til Transvaal, hvor han døde 16. Juli 1898 i Johannesburg. — Gift 13. Oktober 1891 med Emilie Ritzau, født 19. Juni 1866 i København, Datter af Direktør Erik Nicolai Ritzau og første Hustru Anna Elise Jensen. —

Hustrus Søster gift med C. Gamst (se Registret).

ADOLPH WIND EWERTSEN

OVERLÆGE I HJØRRING



Født 19. Maj 1865 i Roskilde, Søn af Godsexpeditør ved Statsbanerne Christian Frederik Ewertsen og Emma Henriette Augusta Giemso. Cand. med. 29. Januar 1889; var et Par Aar Kandidat paa Kommunehospitalet, studerede i Vinteren 1891—92 i Paris og nedsatte sig derefter i Kalundborg, hvorfra han 1893 tog til Hjørring og blev Læge ved By- og



Amtssygehuset, ved hvilket han fra 1906 er Overlæge. — Gift 2. December 1892 med Sofie Vilhelmine Formann, født 16. Januar 1866 i Roskilde, Datter af Forpagter Theodor Formann og Sophie Løppenthin.

CARL JACOB HAGEN

OVERRETSSAGFØRER, ODENSE



Født 26. September 1863 paa Alindemaglegaard ved Ringsted, Søn af Forpagter Niels Jacob Hagen og Julie Caroline Holmer. Blev Cand. jur. 15. Juni 1889, Sagførerfuldmægtig i Aarhus samme Aar, 1893 Underretssagfører med Bopæl i Aarhus, 1897 Overretssagfører med Bopæl



i Odense. — Gift 29. December 1900 med Johanne Røse, født 10. August 1868 i København, Datter af Købmand i Aarhus Bernhard Røse og Elisabeth Schultze.



FREDERIKSBORG SKOLE

JULIUS MARIUS THEODOR HERSOM

LÆGE I SKIVE



Født 2. September 1864 i Hillerød, Søn af Købmand Frederik Ludvig Vilhelm Hersom og Conradine Cecilie Sparre. Cand. med. 21. Januar 1890; begyndte at praktisere i Selde ved Skive 1891, tog Aaret efter til Roslev ved Skive og 1903 til Skive, hvor han nu er praktiserende Læge. — Gift 10. Oktober 1893 med Karen Marie Elisabeth



Hansen, født 21. Juli 1868 i Fredericia, Datter af Skoleinspektør Jens Hansen og Therese Michelsen.



FREDERIK LUDVIG HØEG

SOGNEPRÆST I IKAST

Født 27. Juli 1864 i Nøddebo ved Fredensborg, Søn af Lærer Carl Emil Høeg og Anna Christine Budde. Cand. theol. 23. Januar 1889; samme Aar personel Kapellan i Glostrup og Sognepræst i Galtrup og Øster Jølby paa Mors 1892; kom derfra 1898 til Ikast ved Herning, hvor han endnu er. — Gift 17. Maj 1893 med Jesda Antoinette Ostenfeld, født 18. Januar

1870 i Valby ved København, Datter af Proprietær Jens Carl Ostenfeld og Johanne Antoinette Skovgaard.

VALDEMAR HENNINGSEN

LÆGE I SØNDER BJÆRT, KOMMUNELÆGE

Født 21. Maj 1863 i Oversø i Slesvig, Søn af Sognepræst i Skævinge og Gjørlose Christian Anton Henningsen og Kirstine Caspersen. I sine Stu-



denteraar underviste han i Naturhistorie i forskellige Skoler, blev Cand. med. 21. Juni 1889 og nedsatte sig samme Aar som praktiserende Læge i Selde ved Skive, hvorfra han Aaret efter tog til Ørsted ved Randers og derfra til Sønder Bjært ved Kolding, hvor han tillige er Kommune læge for de 4 Sogne Sønder Bjært, Sønder



Stenderup, Vejlstrop og Hejls. — Gift 2. Juni 1890 med Else Camilla Noline Sundorph, født 24. Juni 1861 paa Haraldsmark, Ødum Sogn ved Aarhus, Datter af Proprietær Valdemar Andreas Sundorph og Elna Christine Jespersen. — Hustrus Broder T. Sundorph (se Registret).

JENS PETER JEPPE JENSEN

SOGNEPRÆST, HARRIDSLEV PR. RANDERS



Født 24. Januar 1863 i Alsønderup ved Hillerød, Søn af Væver Hans Jensen og Karen Jeppesen. Cand. theol. 22. Januar 1888 og samme Aar Kateket og Førstelærer ved Borgerskolen i Maribo; Sognepræst i Hundstrup, Østerild og Hjørdemaal i Thy 1893, i Harridslev og Albæk ved Randers 1899. — Gift 24. November 1888 med



Vilhelmine Christiane Andrea Nyholm, født 29. Maj 1868 i Højelse Præstegaard, Datter af Forpagter Johannes Edvard August Nyholm og Charlotte Birgitte Vilhelmine, født Nyholm.

ANTON GÜNTHER VON ELLBRECHT
EXPEDITIONSSSEKRETÆR I GENERALPOSTDIREKTORATET,
KØBENHAVN



Født 24. Februar 1864 i Hørsholm, Søn af Ritmester Eberhard van Deurs von Ellbrecht og Emilie Petrine Grothusen. Blev Assistent ved Overpostmesterembedet i København 1885, i Postinspektoraerne 1886, Cand. polit. 29. Januar 1889, Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet s. A., Fuldmægtig 1895 og 1902



tillige Expeditionssekretær; er samtidig hermed Bestyrer af Postvæsenets Depot. — Gift 27. September 1899 med Thyra Emily Alice Komtesse Moltke, født 18. August 1874 i København, Datter af Fuldmægtig i Privatbanken Ferdinand Sofus Carl Magnus Greve Moltke og Annie Shepherd.

THORVALD SUNDORPH
ADJUNKT VED METROPOLITANSKOLEN



Født 19. Oktober 1863 paa Haraldsmark, Ødum Sogn ved Aarhus, Søn af Proprietær Valdemar Andreas Sundorph og Elna Christine Jespersen. Cand. mag. i Fysik 24. Oktober 1890; blev Lærer ved Søofficersskolen i Naturlære, Forsøgslære og Kemi 1891, tillige Time lærer ved Metropolitanskolen 1891, og konst. Adjunkt 1897; fik kgl.



Udnævnelse 1898; har udgivet nogle Skolebøger. — Gift 3. November 1892 med Ellen Dagmar Marie Lassen, født 3. Januar 1866 i Helsingør, Datter af Justitsraad, Realskolebestyrer, Cand. theol. Emil Conrad Valdemar Lassen og Julie Vilhelmine Margrethe Schmidt.

CARL FREDERIK PETER MORTENSEN

KOMMUNELÆRER I KØBENHAVN

Født 25. Maj 1864 paa Jægerspris, Søn af kgl. Skovfoged Peter Mortensen og Anne Jensen. Cand. phil. 1883; studerede Theologi indtil 1886,



tog Skolelærerexamen i Maj 1887 og var derefter Lærer ved Pigeskoler i København; blev Vikar ved Københavns Kommuneskoler 1888, Lærer ved Friskolen i Raadmandsgade 1889 og overgik derfra til Østre Betalingsskole (Sølvgade) 1890; har beskæftiget sig med den københavnske Lærerstands Personalhistorie; en Del af



hans Manuskript herom er skænket til Skolemusæet. — Gift 26. Marts 1902 med exam. Lærerinde ved Københavns Kommuneskoler Thyra Philippa Cathrine Eriksen, født 16. August 1872 i København, Datter af Bogtrykker Kristian Eriksen og Louise Christine Philipsen.



SORØ SKOLE

NIELS SØRENSEN

CAND. MAG., LÆRER VED REALSKOLEN I SVENDBORG



Født 28. Januar 1863 i Øster Skerninge ved Svendborg, Søn af Væver Rasmus Sørensen og Julie Margrethe Hansen; tog Skoleembedsexamen 18. Januar 1888 med Fransk som Hovedfag, var Lærer i København, særlig ved Haderslev Læreres Skole 1889—91, derefter ved Birkerød Latinskole 1892 og siden 1894 ved Realskolen i



Svendborg. — Gift 20. Juli 1906 med Cecilie Frederikke Bay, født 9. Marts 1868 i Eskelund, Brørup Sogn ved Ribe, Datter af Læge Niels Rudolph Bay og Julie Sophie Behn.

VALDEMAR SOFUS IVAR GUDME

SOGNEPRÆST †



Født 5. Juni 1863 i Præstø, Søn af Sognepræst i Udby og Ørslev ved Vordingborg Joachim Gudme og Christiane Mathilde Theodora Breslau van Bresendorf. Blev Cand. theol. 11. Januar 1889 og samme Aar Sognepræst i Ullits og Foulum ved Hobro, men døde allerede 17. December 1890. — Gift 20. August 1889 med Elisabeth Augusta Utke Wolff, født 15. April 1866 i Odense, Datter af Varemægler i København Peter Henrik Wolff og Emilie Utke. — Fætter til A. E. H. Gudme (se Registret).

TYGE JOSIAS ALLESE DE FINE BUNKEFLOD TOLDFORVALTER I VAMDRUP

Født 1. Oktober 1863 i Stubbekøbing, Søn af Apotheker Hans Christian Bunkeflod og Helene Nathalie Fibiger. Cand. jur. 6. Juni 1887, Assistent i Marineministeriets Kommissariats Departement s. A., Kopist i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten 1888, tillige Assistent i Expeditionskontoret for Toldsager under Generaldirektoratet for Skattevæsenet 1889, hvor han blev fungerende Fuldmægtig 1902; udnævntes det følgende Aar til Toldforvalter i Vamdrup. — Gift 5.



Oktober 1893 med Alhed Tvede, født 31. Oktober 1868 i Hasle, Datter af Borgmester og Byfoged i Frederikshavn, Herredsfoged i Horns Herred Niels Tvede og Adelaide Johanne Schrader.

VICTOR EMANUEL LAURITZ HAAGEN MÜLLER PROVST, SOGNEPRÆST I ALBÆK

Født 1. Maj 1864 i København, Søn af daværende Bager Matthæus Müller og Ane Marie Thomsen. Han gik i Borgerdydskolen paa Christianshavn indtil sin Konfirmation, da han med sine Forældre flyttede til Kokjærgaard ved Sorø. Cand. theol. 23. Juni 1888, personel Kapellan i Haarlev og Himlingøje ved Køge 1889, blev residerende Kapellan i Herfølge og Sædder ved Køge 1891; fungerede som Pastor vicarius i Albæk og Voer i Vendsyssel 1893—96, da han blev



Sognepræst for Albæk og indtil 1902 tillige for Voer; Provst for Dronninglund Herred 1900. — Gift 18. Oktober 1893 med Elisa Caroline Andreasen, født 10. Marts 1870 i Præstø, Datter af fhv. Forpagter paa Tryggevælde Christian Jørgen Andreasen og Johanne Caroline Wentzel.

HARALD ERIK AGNAR RUMP

CAND. POLYT., INGENIØR, KØBENHAVN

Født 2. Marts 1863 i København, Søn af Amtmand over Holbæk Amt, tidligere Justitsminister Nicolaj Reimer Rump og Helene Sofie Orlík.



Cand. phil. 1883, Cand. polyt. Januar 1888; var dette og det følgende Aar beskæftiget ved Befæstningslægene om København, var i 1890 Ingeniørassistent ved Havnevæsenet i København og derefter i 4 Aar assisterende Ingeniør ved Vandbygningsvæsenet, først ved Kystsikringsarbejder paa Jyllands Vestkyst, dernæst ved Udvidelsen af Havnen i Frederikshavn; i 1894 blev han Tilsynsførende ved Anlægget af Nørresundby-Fjerritslev Jernbanen og 1897 Driftsbestyrer af norrøjsdske Privatbaner; er nu Civilingeniør i

København. — Gift 17. Juli 1891 med Petra Godskesen, født 28. Januar 1865 i Varde, Datter af Etatsraad, Toldkasserer i Aalborg Jens Grethinius Godskesen og Nissine Johannette Ingeborg Møller.

HANS MATHIAS NIELSEN

KAPTAJN, TØJMESTER I RØNNE



Født 24. April 1863 i Rønne, Søn af Smedemester Jens Peter Nielsen og Margrethe Christine Schou; gik i Rønne Skole til 1880, men da Skolen dengang ikke havde Dimissionsret, kom han over i Sorø Skole; blev Sekondløjtnant 1884 og gjorde Tjeneste ved 4. Artilleriafdeling i København til 1887; ansattes det følgende Aar



som Adjutant ved Bornholms Væbning, blev 1891 Tøjmaster og 1906 tillige Kaptajn. — Gift 28. Juli 1892 med Juliane Dorothea Didriksen, født 12. Maj 1862 i Rønne, Datter af Bagermester Hans Peter Michael Didriksen og Johanne Louise Listrup.

VILHELM RASMUS ANDREAS ANDERSEN

DR. PHIL., LITTERATURHISTORIKER OG LÆRER, KØBENHAVN

Født 16. Oktober 1864 i Nordrup ved Ringsted, Søn af Provst, Sognepræst i Ringsted og Benløse, Dr. theol. Frederik Vilhelm Andersen, der



hører til en gammel sønderjysk Slægt, og Christine Elisabeth Friderichsen; tog 18. Januar 1888 Skoleembedsexamen med Dansk som Hovedfag; havde lige fra sin tidlige Studeretid undervist først i Latin og Græsk, senere udelukkende i Dansk i københavnske Skoler, deriblandt Frk. N. Zahles Skole og de Brock'ske Handels-



skoler, blev 1893 Lærer ved Søofficersskolen, 1898 Lærer ved Statens Lærerhøjskole og 1900 Medlem af Kommissionen til Afholdelse af almindelig Forberedelsesexamen; opholdt sig s. A. i Italien, Grækenland, Paris og London, R* 1905; 1891 fik han Universitetets Guldmedaille for Besvarelsen af Prisoppgaven i Nordisk Filologi: »Naturesans og Naturskildring i dansk Literatur igennem Tiderne«, blev Dr. phil. 1896 for en Afhandling: »Guldhornene, et Bidrag til den danske Romantiks Historie«; har i 1904 efter Indbydelse holdt Forelæsninger i Stockholm, Upsala og Christiania og i 1907 som Privatdocent begyndt en sammenhængende Række Forelæsninger over »Tider og Typer af dansk Aands Historie«, der efterhaanden vil fremkomme i Bogform; har foruden mange Afhandlinger og Artikler i danske og fremmede Tidsskrifter skrevet: »Danske Studier« 1893, »Poul Møller« 1894, »Adam Øhlenschläger« I—III 1899—1900, »Knud Sjællandsfars Betragtninger« 1902, »Litteraturbilleder« I—II 1903—07, »Bacchustoget i Norden« 1904; desuden Studenterkomedien »Den krøllede Fritz« efter Poul Møllers Novelle og Teksten til Operaen »Maskarade«, der opførtes paa det kgl. Theater 1906. — Gift 14. Maj 1891 med sit Søkendebarn Kirstine Charlotte Mathilde Friderichsen, født 6. September 1865 i Roskildekro, Herstedvester Sogn, Datter af Borgmester og Byfoged i Vordingborg Rasmus Severin Friderichsen og Charlotte Friis.

NIELS PETER SCHIERBECK

DR. MED., DOCENT VED UNIVERSITETET

Født 20. April 1864 i Odense, Søn af Civilingeniør Vilhelm Schierbeck og Johanne Elisabeth Giødesen. Cand. med. 16. Juni 1888; efter at have



været Kandidat paa københavnske Hospitaler var han 1890-1892 og atter 1894-95 Assistent ved fysiologisk Laboratorium; blev Dr. med. 1891 for en Afhandling om »Kulsyre's Indflydelse paa diastaliske og peptondannende Fermenter«, var Kandidat ved Frederiks Hospital 1892-93 og er Censor ved Landbohøjskolen siden 1895. Kreds læge



1897, 1905 Docent i Hygieine ved Universitetet og Bestyrer af det hygieiniske Laboratorium, ved hvilket han 1898 var bleven Assistent og 1900 Leder. Var Sekretær i Tuberkulosekommissionen 1902, Lærer i Sundhedspleje ved Statens Lærerhøjskole 1904, Bestyrelsesmedlem i »Selskabet for Sundhedspleje«; er fra 1904 Medredaktør af »Maanedsskrift for Sundhedspleje« og har meddelt en Række Artikler i Videnskabernes Selskabs Oversigter samt inden- og udenlandske Tidsskrifter; er korresponderende Medlem af »Epidemial society of London« og har ofte foretaget Rejser i Udlandet for at studere hygieiniske Forhold. — Gift 9. April 1890 med Kirsten Høffding, født 25. Maj 1864 i København, Datter af Grosserer, Medlem af Sø- og Handelsretten, Poul Victor Høffding og Susanne Elisabeth Kastrup. — Fætter til A. Giødesen (se Registret).



CHRISTIAN DE WILSTER

LÆRER †

Født 15. Juni 1865 i Sorø, Søn af Akademilæge Frederik Rasmus Bernhard de Wilster og Christiane Ernestine Frederikke Bojesen; tog Skoleembedsexamen 18. Januar 1888, blev Lærer i København, hvor han døde 7. November 1892 som sidste Mand af den i 1755 adlede Slægt de Wilster. — Ugift.

HANS GEORG HEIBERG

SOGNEPRÆST I HAVREBJÆRG OG GUDUM



Født 9. April 1864 i Sorø, Søn af daværende Adjunkt ved Sorø Akademi, senere Provst og Andenpræst ved Roskilde Domkirke Gabriel Thomas Schat Rørdam Heiberg og Johanne Christiane Müller. Cand. theol. 11. Juni 1888, konst. Kateket og Førstelærer i Æbeltoft samme Aar, i hvilken Stilling han blev fast ansat 1890, residerende



Kapellan i Holbæk og Merløse 1893, Sognepræst i Havrebjerg og Gudum ved Slagelse 1900. — Gift 23. Juli 1895 med Henriette Sofie Friis, født 1. November 1862 i Lillerup i Østbirk Sogn, Datter af Hofjægermester, Godsejer til Lyngbygaard Johannes Friis og Johanne Søltøft.



NYKØBING SKOLE

JENS PETER SØLLING THEIL

CAND. THEOL., KOMMUNELÆRER, KØBENHAVN



Født 29. December 1862 i Fuglse ved Maribo, Søn af Proprietær, Landmaaler Johan Christian Julian Theil og Clementia Henriette Posselt. Cand. theol. 29. Januar 1889; var Huslærer paa Hovedgaarden Bækmark ved Lemvig 1889-00, bestemte sig da for Skolegerningen og begyndte at studere til Tillægsexamen, men maatte op-



give det af Helbredshensyn; siden 1890 Lærer ved Københavns Kommuneskoler, nu ved Københavns Belønningskole. — Ugift.

ALFRED CHARLES GEORG VILHELM POULSEN MÜNNICH

EXPEDIENT VED DE BEVÆGELIGE POSTKONTORER, HOBRO



Født 28. August 1863 i Borsholm, Tikøb Sogn, Søn af Toldassistent Johan Friedrich Christian Emil Münnich og Caroline Holm. Sekondløjtnant i Artilleriet 1884, indtraadte i Postvæsnet 1886, blev Postexpedient i Fredensborg 1889, forflyttedes til Frederikshavn 1891, ansattes 1895 som Expedient ved de bevægelige Postkontorer, bor nu



i Hobro. — Gift 4. Juli 1891 med Maren Johanne Caroline Nielsen, født 28. Oktober 1869 paa Maglekærsgaard, Gjørlose Sogn ved Frederiksborg, Datter af Proprietær Niels Nielsen og Birthe f. Nielsen.

ANDREAS CHRISTIAN STRUCKMANN

DISTRIKTSLÆGE, NÆSTVED

Født 2. September 1864 i Nykøbing, Falster, Søn af Læge Carl Reinhold Struckmann og Agnete Amalie Kaalund. Cand. med. 27. Juni 1889;



efter at have været Reservelæge i Flaaden og konst. Cand. paa Kommunehospitalet, nedsatte han sig 1891 som praktiserende Læge i Næsby ved Sorø, hvorfra han 1892 flyttede til Næstved, hvor han er Jernbanelæge og Skolelæge; blev 1906 Distriktslæge og samme Aar Medlem af Væerge-raadet for Næstved. — Gift 28.



August 1891 med Mathilde Hansine Caroline Baagø, født 6. Januar 1866 i Svendborg, Datter af Færgegaardsforpagter Carl Baagøe og anden Hustru Laura Hansine Elisabeth Riise.



ODENSE SKOLE

JOHANNES HAGEN

LÆGE I BROVST, SYGEHUSLÆGE



Født 7. Juli 1862 i Steppinge i Slesvig. Søn af Valgmenighedspræst i Kerteminde Laurids Christian Hagen og anden Hustru Bortille Hansen. Cand. med. 19. Juni 1889; var derefter 1 Aar Amanuensis i Hadsten; praktiserende Læge i Brovst i Vendsyssel 1890, hvor han 1893 blev Sygehuslæge ved Hjørring Amtssygehus der. —



Gift 24. Juli 1891 med Anna Charlotte Blichert Kühnel, født 23. April 1853 i Tønder, Datter af Professor, Sognepræst i Sengeløse Arnold Andreas Magdalous Kühnel og Anna Elisabeth Blichert.

CARL CHRISTIAN VILHELM RØSE

LÆRER, FORFATTER †



Født 29. August 1863 i Grindsted ved Varde. Søn af Distriktslæge i Rudkøbing Christian Frederik Røse og Charlotte Louise Blegvad Ring. Cand. phil. 1883; studerede en Tid Medicin, tog Skolelærerexamen 1889 og var i nogle Aar Lærer ved Realskolen i Tranekjær paa Langeland; har skrevet »Rejsekammeraten«, et lyrisk Eventyrdigt, 1887, »Mester Dubitans« 1891, »Bygevejr«, Digte 1892, »Jul«, Fortællinger 1894, »Rosmer Havmand«, lyrisk Eventyrdrama 1897. Død 14. Februar 1907.

JOHAN NICOLAI TILEMANN DREYER

BOGHANDLER I ODENSE

Født 21. Februar 1864 i Odense, Søn af Etatsraad, Folkethingsmand, Redaktør og Ejer af *Fyens Stiftstidende*, Cand. jur. Jørgen Christian



Dreyer og første Hustru Elisabeth Marie Petersen. Cand. phil. 1883, tog Examen som Førstkandidat 1890, og var derefter et Par Aar beskæftiget med Opmaaling ved Frijsenborg og Wedellsborgs Skovdistrikter; blev 1893 Bestyrer af den Hempelske Boghandel i Odense, som hans Fader havde købt 1877, og Ejer af den 1894; er Medlem



af Ligningskommissionen i Odense. — Gift 20. Maj 1893 med Sophie Christine Rafn, født 17. Juli 1864 paa Romø, Datter af Toldkasserer i Aarhus Carl Peter Christian Emanuel Herholdt Rafn og Mary Christine Boeck.

FREDERIK KARL KRISTIAN MELBYE

SOGNEPRÆST TIL AS OG KLAKRING PR. JUELSMINDE



Født 17. November 1863 i Asperup ved Middelfart, Søn af Sognepræst Mads Melbye og Elisabeth Antoinette Louise Hansen. Cand. theol. 25. Juni 1888; opholdt sig samme Aar hos den grundtvigske Præst Svejstrup i Vejen ved Kolding og blev, efter en Tid at have været uordineret Medhjælper i Faaborg og Aarre ved Varde, Sognepræst



i Hvilsted ved Aarhus 1889, i As og Klakring ved Horsens 1895. — Gift 18. April 1890 med Johanne Birgitte Termansen, født 29. Maj 1861 i Gammelby, Læborg Sogn ved Kolding, Datter af Gaardejer, Folketingsmand, senere Landstingsmand, Branddirektør Niels Jøikum Termansen og Kathrine Marie Magdalene Nielsen.

VALDEMAR NIELSEN

LÆGE I ESBJERG, JERNBANELÆGE

Født 3. Februar 1863 i Odense, Søn af Vejer og Maler Harald Valdemar Nielsen og Sophie Vilhelmine Gamst. Cand. med. 20. Juni 1889;



tog straks efter Embedsexamen til Esbjerg som Amanuensis hos Distriktslægen og begyndte Aaret efter at praktisere selvstændigt; var omtrent et Par Aar konst. som Distriktslæge og Sygehuslæge og en Del Aar Medlem af Sundhedskommissionen; er nu Medlem af Oversundhedskommissionen i Ribe Amt, blev Jernbanelæge 1890;



fra 1898 blev det overdraget ham at være tilsynsførende med Emigranterne over Esbjerg. Foruden andre Tillidshverv er han Medlem af Værgeraadet i Esbjerg. — Gift 26. September 1891 med Margarethe Ingeborg Otto Lissner, født 13. September 1869 i København, Datter af Kancellist, Økonomiskriver i Civillisten Julius Lissner og Franziska Johanne Jacobine Otto.

VALDEMAR ATTERDAG JOHANSEN

ADJUNKT OG INSPEKTØR VED FREDERIKSBORG LATINSKOLE



Født 10. Januar 1865 i Haderslev, Søn af Sognepræst i Svanninge paa Fyn Jensenius Johansen, der havde været Hospitalspræst og Kollaborator ved Latinskolen i Haderslev, og Thora Oldenburg. Cand. theol. 14. Juni 1888, Timelærer ved Latinskolen i Frederiksborg 1891, Adjunkt 1894, tillige Inspektør ved Skolen 1904. — Gift 13. Maj 1892



med Else Cathrine Holm, født 1. December 1861 i Svendborg, Datter af Konditor Axel Holm og Elisabeth Jacobsen. — Fætter til E. Oldenburg (se Registret).

KNUD THEODOR BRUUN

ASSISTENT VED STATSBANERNES REGNSKABSKONTOR,
KØBENHAVN

Født 3. Juli 1864 i Maribo, Søn af Overretssagfører og Branddirektør i Maribo Jens Peter



Karmark Bruun og første Hustru Ingeborg Marie Sidenius. Cand. phil. 1883; blev 1885 ansat ved Statsbanerne, hvor han er Assistent paa Maskinafdelingens Regnskabsførerkontor i København; har lige fra sit Rusaar til 1895 medvirket i de fleste Studenterkomedier, baade i Studenterforeningen og i Studenter-samfundet; af de ca. 50 Roller, han her udførte, er de fleste



kvindelige, deriblandt Medora, som han spillede sidste Gang 1903. — Gift 14. April 1897 med Marie Nielsen født Schou, født 1. Maj 1858 i Lemvig, død 5. September 1902 i København, Datter af Købmand, Bankdirektør Henrik Schou og Christine Madsen.

PETER ERIKSEN

PRÆST †



Født 7. Februar 1865 i Hemmerslev, Særslev Sogn ved Bogense, Søn af Skomager Peter Eriksen og Mette Sophie Hansen; kom ved Støtte fra flere i sit Fødesogn i Odense Latinskole, blev Cand. theol. 19. Juni 1888, fik 1889 Tilladelse til at lade sig ordinere for at blive Præst for den dansk evangelisk-lutherske Menighed i Nordamerika, hvor han først var i Boston og Omegn, senere i Chicago, hvor han døde 11. November 1903. — Gift 13. Marts 1887 med Karen Marie Hansen, født 20. Juli 1864 i Myllerupgaard,

Barløse Sogn ved Assens, Datter af Husmand Jens Hansen og Ane Cathrine Rasmussen. Enken er bleven i Chicago.

LAURITS ADOLPH MADSEN

INGENIØRKAPTJAN, KØBENHAVN

Født 5. Oktober 1864 i Odense, Søn af Papirhandler, senere Partikulier Laurits Marius Madsen og Marie Frost. Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1885, Premierløjtnant samme Aar; gennemgik Officersskolens Højskoleafdeling og tog Afgangsexamen derfra 1890, blev Kaptajn 1898, er for Tiden Chef for Søbefæstningens 3. Bygningsdistrikt; samtidig har han siden 1899 været Lærer i almindelig Bygningskunst for Ingeniøreleverne i Officersskolens ældste Klasse, og extra-



ordinært Medlem af Ingeniørkorpsets tekniske Komité; blev 1901 Medlem af Direktionen for den Suhr'ske Stiftelse; R.* 1907; hans Forelæsninger udgives ved Officersskolens Foranstaltning i Form af autograferede Hefter, hvoraf er udkommet 4: Geologi, Materiallære, Ventilation og Opvarmning, samt Vej- og Jernbanebygning; han har desuden skrevet flere Artikler i danske og udenlandske Tidsskrifter. — Gift 24. Oktober 1889 med Dorteia Elisabeth Sophie Suhr Schouboe, født 18. Februar 1866 paa Abildtorp ved Nakskov, Datter af Proprietær Rasmus Schouboe og Julie Olivia Frederikke Christine Suhr. — Hustrus Broder O. B. Schouboe (se Registret).



HOLGER LOLLESGAARD

CAND. THEOL. †

Født 4. Juli 1864 paa Petersholm ved Vejle, hvor hans Fader Michael Mayntz Lollesgaard dengang var Forpagter. Moderen Louise Elisabeth von der Recke hører til en gammel tysk friherrelig Familie, der i et Par Aarhundreder har levet i Danmark. Han blev Cand. theol. 28. Januar 1889, men døde allerede 3. Juni samme Aar. — Ugift.

ERIK OLDENBURG

OVERRETSSASSESSOR I VIBORG

Født 21. November 1864 i Helsingør, Søn af Overpræsident i København Valdemar Oldenburg og Henriette Suenson. Cand. jur. 21. Januar



1888; var fra 1889—97 Fuldmægtig paa Københavns Amts nordre Birks Kontor hos sin Fader, som da var Birkedommer der; tillige Assistent i Justitsministeriet 1891 til 1902, da han blev Assessor i Landsoverretten i Viborg; har fra 1906 været Formand for Tilsynskomiteen for Børgildgaards Opdragelsesanstalt i Viborg Amt. — Gift



21. Maj 1895 med Ursula Marie Müller, født 5. September 1873 i København, Datter af Dr. med., Kommunelæge Andreas Daniel Müller og Vilhelmine Seemann.

AXEL THORVALD ROSENBERG

LÆGE I FAABORG, AMTSSYGEHUSLÆGE

Født 7. November 1864 i Bogense, Søn af Manufakturhandler Michael Jacoby Rosenberg og Margrethe Helene Andersen. Blev Cand. med. 28.



Januar 1889, samme Dag som Saugmann og fik ligesom denne laudabilis et quidem egregie, en Karakter, som Hindhede havde faaet Aaret forud, men som iøvrigt ikke var givet siden 1847; var ved københavnske Hospitaler, til han 1890 nedsatte sig som praktiserende Læge i Faaborg, hvor han 1906 blev Læge ved Amtssygehuset; har



foretaget en Del kortere Studierejser. — Gift 21. Juli 1891 med Harriet Heie, født 20. December 1865 i København, Datter af Justitsraad, Landinspektør i Bogense Henrik Nielsen Heie og Mathilde Elisabeth Slangstrup.

VINCENS RIBER STRØM

ADJUNKT VED AALBORG KATHEDRALSKOLE

Født 6. December 1864 i Odense, Søn af Overlærer ved Odense Kathedralskole, Cand. theol. Vincens Strøm og Arlinde Seline Constance Faber; tog Skoleembedsexamen 14. Juni 1890 med Historie som Hovedfag; havde en omfattende Lærervirksomhed i København (ved Schneekloths Skole, Lyceum, Borgerdydskolen i København, Cohns Kursus og Døchers Kursus) og blev 1895 Inspektør ved Lyceum; 1897 ansattes han som



Timelærer ved Aalborg Kathedralskole, blev konst. Adjunkt 1899 og fik kgl. Udnævnelse 1900. — Gift 3. August 1892 med Gudrun Lefolii, født 10. November 1864 i Odense, Datter af Rektor i Viborg Hans Henrik Lefolii og anden Hustru Christiane Dorthea Julie Strandbygaard.

PEDER JOHANNES JENSEN

PROVST, SOGNEPRÆST TIL HØJSLEV, DOMMERBY OG LUNDØ

Født 23. Juni 1862 i Villestofte, Paarup Sogn ved Odense, Søn af Boelsmand Jens Christian Nielsen og Ane Marie Sørensdatter. Cand. theol.



21. Juni 1889; blev samme Aar personel Kapellan i Bjørnsholm og Malle, samt Lærer ved Ranum Seminarium, Sognepræst i Gerding og Blenstrup 1892, i Højslev, Dommerby og Lundø 1898, Provst for Fjends Herred 1899; ansøgte 1903 efter Professor Schat Petersens Død sammen med Lic. theol. Torm om Professoratet i Ny Te-



stamentes Exegese, i hvilken Anledning det theologiske Fakultet udtalte, »at begge Ansøgerne have præsteret saa dygtige litterære Arbejder, at de i saa Henseende maatte anses kvalificerede til at komme i Betragt-

ning ved Besættelsen«; han har skrevet »Om Kristi Prædiken for Aanderne« 1891, »Kirkeaaaret, Kirken og dens hellige Handlinger« 1901, »Læren om Kristi Nedfart til de døde« 1903, »Til Forstaaelse og Bedømmelse af Kirkens og Unitarismens ulige Syn paa Kristi Person« 1906; desuden en Del Artikler og Afhandlinger af exegetisk og isagogisk Art. — Gift første Gang 30. Juni 1893 med Elvira Jönsson, født 30. Juni 1862 i Höganäs, død 14. August 1903 i Højslev, Datter af Kontorchef Johannes Jönsson og Olivia Wetterling; — gift anden Gang 24. Oktober 1905 med Helene Valeur, født 30. Maj 1876 i Sandby i Sjælland, Datter af Provst, Sognepræst i Paarup Johan Christian Resen Valeur og Mariane Berg (adopteret Thomsen).



MOGENS CHRISTIAN SELMER

PREMIERLØJTNANT †

Født 15. September 1864 i Haderslev, Søn af Sognepræst i Aversi og Testrup paa Sjælland Frederik Selmer og Hulda Maria Eugenia Muhle. Sekondløjtnant i Fodfolket 1886, Premierløjtnant samme Aar; han gjorde Tjeneste ved 23. Bataillon i København, da han døde 29. Juni 1887. — Ugift.

LAURITS BALSLEV LETH

SOGNEPRÆST TIL SKJØRPING OG FRÆR



Født 8. Maj 1863 i Jernved ved Ribe, Søn af Gaardejer, Cand. phil. Jens Matthias Leth og Johanne Caroline Vilhelmine Christensen. Cand. theol. 31. Januar 1888; blev personel Kapellan i Bodum og Ydby i Thy samme Aar, residerende Kapellan i Thisted og Tilsted samt Sognepræst i Skinnerup 1890, Sognepræst i Skjørping og Frær ved Aalborg 1898. — Ugift.



SOPHUS LAURITZ CHRISTEN RASMUSSEN

FHV. PRÆST, LÆRER VED FREDERIKSBERG SKOLEVÆSEN

Født 14. April 1857 i Holmstrup ved Holbæk, Søn af Lærer i Vigersted Niels Rasmussen og Flemine Nielsen; kom 1873 paa Jonstrup Seminarium og opholdt sig der i 3 Aar, til han 1876 tog Skolelærerexamen; blev samme Aar Hjælpelærer i Nykøbing paa Sjælland og 1878 Lærer ved Lahn's Skole i Odense; da han følte Kald til at blive Præst, besluttede han sig til atter at sætte sig paa Skolebænken og gik derfor 1880 ind i Odense Kathedralskoles 5. Klasse. 26. Juni



1888 blev han Cand. theol. og 1889 Sognepræst i Højbjerg og Elsborg; Virksomheden her blev dog ikke af lang Varighed, thi 1894 blev han »afskediget i Naade, fordi han delte Tro med den katolsk-apostoliske Menighed«; det følgende Aar blev han Inspektør og Lærer ved Mariboe's Skole i København og ansattes 1896 som Lærer ved Frederiksberg Skolevæsen. — Gift 23. Maj 1885 med Ane Magdalene Crone, født 24. April 1836 i Langetved, Flødstrup Sogn, Fyn, Datter af Lærer Hans Christian Crone og Johanne Dorothea Barfod.



AALBORG SKOLE

PETER ANDREAS HEIBERG

CAND. MED., ARKIVASSISTENT, KØBENHAVN

Har meddelt Komiteen følgende: »Jeg er i Opposition mod alt Kammerateri og al Jubileren, Jubilæumsfesteren og -fotograferen; jeg finder denne smaatskaarne, spidsborgerlige Tidsmode med Biografi-Bøger med denne Fotografi-Skare af hæderlige Gennemsnitsmennesker utilladelig ked-sommelig, og jeg putter ufravigelig alle biografisk-genealogiske Spørgeskemaer i Kakkelovnen.

»Jeres allesammens« ærbødigst hengivne Kammerat

P. HEIBERG.«

Dette kan suppleres med:

Født 8. Januar 1864 i Aalborg, Søn af Sygehustæge Emil Theodor Heiberg og Johanne Henriette Jacoba Schmidt. Cand. med. 18. Juni 1888, Lærer i Naturhistorie i københavnske Skoler; begyndte 1895 at arbejde i Provinsarkivet i København, hvor han blev Assistent 1897; gjør nu Tjeneste i Rigsarkivets 2. Afdeling. — Gift 11. December 1900 med Marie Speyer, født 7. September 1868 i Aalborg, Datter af Købmand Ludvig Speyer og Annette Cathrine Wibroe. — Fætter til Poul Christian Schmidt (se Registret).

POUL ANDREAS PETERSEN

KAPELLAN †

Født 10. September 1861 i Lindholm ved Nørresundby, Søn af Skolelærer Peter Petersen og Johanne Marie Andersen. Cand. theol. 27. Januar 1887, var en Tid Manuduktør og blev 1888 personel Kapellan hos Sognepræsten i Bjørnsholm og Malle, der tillige var Forstander for Ranum Seminarium; død 21. Juli 1889 i Ranum. — Ugift.



NIELS CHRISTIAN LUDVIG STØCHEL

CAND. JUR., REVISIONSASSISTENT I LANDSTINGET †



Født 19. August 1863 i Aalborg, Søn af Snedkermeister Niels Christian Ludvig Støchel og Maren Cathrine Vinde. Blev 1886 Assistent i Finansministeriets Statsgældskontor, Cand. jur. 14. Juni 1888, og Revisionsassistent i Landstinget samme Aar; har sammen med nuværende Rigsarkivar Dr. jur. V. A. Secher udgivet Forarbejderne til Kong Christian V's danske Lov 1-2 1891-94, samt skrevet Anmeldelser i Ugeskrift for Retsvæsen; død 27. September 1893 i København. — Gift

1. September 1886 med Christence Milling, født 29. September 1866 i Hellum ved Aalborg, Datter af Landmand Glob Milling og Anna Marie Povlsen. — Enken er Klasselotterikollektrice i Randers.

ANTON PEDERSEN

FHV. SOGNEPRÆST, AARHUS



Født 2. Juni 1862 i Aaby ved Aalborg, Søn af Gaard ejer Peder Antonsen og Johanne Marie Larsdatter. Cand. theol. 21. Januar 1888, opholdt sig derefter i Hjemmet, til han 1891 blev Sognepræst i Jelstrup og Lyngby; tog sin Afsked 1901. — Ugift.

JOHANNES GAD

CAND. POLIT., TOLDMEDHJÆLPER †



Født 26. September 1863 i Løgumkloster i Sønderjylland, Søn af Stiftsprovst, Sognepræst til Skjelby og Gunderslev ved Næstved Christian Sophus Gad og Hansine Marie Christiane Zøylner. Cand. polit. 31. Maj 1890; var en Tid Toldmedhjælper i Aalborg, men døde 30. Juli 1898 paa Oringe. — Ugift.

VIBORG SKOLE

POUL CHRISTIAN SCHMIDT

RESERVELÆGE I FLAADEN †



Født 9. Oktober 1862 i Viborg, Søn af Justitiarius i Lands-Overretten Jørgen Ludvig Schmidt og Betty Sophie Morville. Cand. med. 24. Januar 1891, Reservelæge i Flaaden samme Aar, død 26. Maj 1895 i København. — Ugift. — Fætter til P. A. Heiberg (se Registret).



POUL GOTFRED WANNING

CAND. PHIL., FARMACEUT (†?)



Født 11. August 1863 i Slesvig By, Søn af Kaptajn i Fodfolket Peter Poulsen Wanning og Anna Margaretha Maria Platz. Cand. phil. 1883; da hans Fader ved den Tid døde, blev han, der selv vilde gaa til Postvæsenet, mod sit Ønske Apoteker-Discipel hos en Farbroder paa Ny Apotek i Viborg; tog farmaceutisk Medhjælperexamen 1887 og begyndte at læse til Kandidat-Examen; arvede imidlertid lidt et Par Gange, men brugte det meste til at hjælpe daarligere stillede Kammerater med. Omkring 1890, da Arven var nær op-

brugt, rejste han til New York, hvor hvert Spor af ham tabes. Da han i Anledning af en ny Arv senere forgæves er efterforsket, blandt andet gennem amerikanske Aviser, maa han antages at være død.

JACOB PETER BANG

LIC. THEOL., DOCENT, KØBENHAVN

Født 13. Januar 1865 i Rønne, Søn af Overlærer ved Viborg Kathedralskole, Dr. phil. Johannes Peter Bang og Johanne Louise Christiane Salome Jørgensen. Cand. theol. 17.



Januar 1888; fik 1889 Universitetets Guldmedaille for den theologiske Prisopgave »At undersøge Forholdet mellem Kants Lære om det radikale Onde og den kirkelige Lære om Arvesynden«, foretog derefter i 1890—91 med Universitetets Understøttelse en Rejse til Italien og Tyskland, opholdt



sig særlig ved Universiteterne i Halle og Berlin og foretog dels religionsfilosofiske og religionshistoriske, dels dogmatiske Studier. Manuduktør, Redaktionssekretær ved »Theologisk Tidsskrift« 1892—93 og ved »Dansk Kirketidende« 1893; blev Lic. theol. 1894 for en Afhandling »Om Trosartiklens Begreb, en Undersøgelse af den synkretiske Strids dogmatiske Problem«. Privatdocent fra 1895, Redaktør af »Dansk Kirketidende« 1903, midlertidig Docent ved Universitetet i Ny Testamentes Exegese 1904; har foruden mange Artikler i »Theologisk Tidsskrift«, »Dansk Kirketidende«, »Salmonsens Konversationslexicon« og Fr. Niensens Kirkelexicon, skrevet »Den kristelige Glæde, en etisk Studie« 1895, »Paulus og Troens Ord« 1900. »Kristendom og Nationalitet« 1900, »Om Kristendommens Væsen« 1902. — Ugift.

JENS LUNDBY [JENS NIELSEN]

CAND. PHIL., ESBJERG (?)

Født 18. April 1862 i Sønderborg, Mejrup Sogn ved Holstebro, Søn af Boelsmand Peder Nielsen og Karen Jensen. Cand. phil. 1883; studerede en Tid Theologi, men har senere opholdt sig mange forskellige Steder i Danmark, blandt andet som Huslærer; fik Navneforandring i 1905, og boede da i Esbjerg. — Ugift. — Nærmere kan ikke oplyses, da Henvendelserne er forblevne ubesvarede.



AAGE ESMANN

STUD. JUR. †

Født 2. December 1862 i Viborg, Søn af Prokurator, adm. Direktør i Kreditforeningen for jyske Landejendomme Georg Theophilus Esmann og Fanny Elisabeth Augusta Bertelsen. Studerede Jura, men døde, forinden Embedsexamen, 22. Marts 1889 i Viborg. — Broder til Viggo Esmann (se nedenfor).

VIGGO ESMANN

DR. MED., LÆGE I KØBENHAVN

Født 28. Juni 1864 i Thisted, Søn af Prokurator, adm. Direktør i Kreditforeningen for jyske Landejendomme Georg Theophilus Esmann og



Fanny Elisabeth Augusta Bertelsen. Blev Cand. med. Juni 1889, assisterende Læge ved Viborg Sygehus samme Aar, Kandidat og klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen 1891—92 og tillige Reservelæge i Hæren; gjorde derefter Tjeneste ved københavnske og frederiksbergske Hospitaler; var Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital 1894—95, og



blev Dr. med. 1896 for en Afhandling om: »Fødsels Forløb ved medfødte og erhvervede (cicatricielle) Forsnævninger i Vagina«. Var Underakkuchør og Reservelæge ved Fødselsstiftelsen 1896—1902, og har fra 1899 praktiseret i København, hvor han 1905 oprettede en Fødeklínik; Skolelæge 1900, Bestyrelsesmedlem i »Københavns Lægeforening« 1902—03 og paany fra 1904; har studeret i Paris. — Gift 20. April 1897 med sit Søkendebarn Elisabeth Esmann, født 25. Januar 1868 i Aarhus, Datter af Direktør Jørgen Victor Esmann og Laura Christiane Hammershøj. — Broder: Aage Esmann (se ovenfor). — Fætter: Victor Esmann (se Registret).

SØREN SØRENSEN

LÆGE I RANDERS, JERNBANELÆGE

Født 10. September 1864 paa Andrupgaard, Skjellerup Sogn ved Hobro, Søn af Proprietær Vilhelm Christian Sørensen og Georgine Marie Stougaard.



Cand. med. 25. Juni 1889; havde før Examen fungeret omtrent et Aar som Reservelæge ved Kysthospitalet paa Refsnæs, var i 1889 Amanuensis hos Stadslæge Langballe i Randers og nedsatte sig 1890 som praktiserende Læge i Tømmerby i Thy; var 1896—98 Kommunalrevisor der, og stiftede 1898 Tyendespareforeningen for



Øster og Vester Han-Herrederne, som han var Formand for, til han i 1900 nedsatte sig i Randers, hvor han 1903 blev Jernbanelæge; samme Aar valgtes han til Formand for Lægeforeningen for Randers og Omegn; har studeret Dermatologi i Berlin. — Gift 27. December 1890 i Hobro med Sophie Elisa Friis, født 9. Maj 1867 i Hobro, Datter af Købmand Ditlev Christian Friis og Sophie Elisa Lund.

CHRISTIAN JØRGENSEN HVAM

SOGNEPRÆST I SLAGLILLE OG BJERNEDE

Født 3. Januar 1862 i Levring ved Viborg, Søn af Gaardejer Jørgen Nielsen Hvam og Mette Kirstine Jørgensdatter, Cand. theol. 14. Januar 1888;



blev samme Aar residerende Kapellan i Følleslev og Særslev ved Kallundborg, Sognepræst paa Sejro 1891, i Slaglille og Bjernede ved Sorø 1899; har i flere Aar maattet holde Kapellan, da han er af en brystsvag Slægt (hans Fader og 5 Søkende døde af Tuberkulose), og to Gange har han været angreben af Brystsyge, sidste Gang 1899—



1900 meget haardt, men blev dog helbredet efter en 15 Maaneders Kur paa Vejlefsjord Sanatorium; har meddelt mange Artikler til kirkelige

Tidsskrifter og Blade. — Gift første Gang 23. April 1889 med Margrethe Sophie Sørensen, født 2. Juli 1866 paa Andrupgaard ved Hobro, død 16. Februar 1890 i Følleslev, Datter af Proprietær Vilhelm Christian Sørensen og Georgine Marie Stougaard. — Gift anden Gang 5. Juli 1892 med Louise Vilhelmine Marie Thofte, født 8. Maj 1867 i København, Datter af Kancellist i Finansministeriets Kontor for Statsaktiver Vilhelm Lauritz Otto Thofte og Noline Sophie Müllen.

AAGE ESKILDSEN KIÆR

LÆGE I KØBENHAVN

Født 22. April 1864 i Hørup Sogn, Søn af Læge Harald Vilhelm Kiær og Marie Larsen. Cand. med. 29. Januar 1889, Kandidat ved Kommune-



hospitalet 1890—91, foretog 1892 en Studierejse i Udlandet, blev derefter klinisk Assistent ved Fødselsstiftelsen og 1893 Reservelæge ved Aarhus Kommunehospital; var 1895—99 Reservekirurg ved Kommunehospitalet og praktiserer nu i København, navnlig som Specialist i kirurgiske Sygdomme; har siden 1896 tillige været Lærer ved Kom-



munehospitalets Sygeplejeskole, og fra 1900 Afdelingslæge ved Polikliniken for Ubemidlede; var 1899—1903 Medlem af Bestyrelsen for Københavns Lægforening, blev 1905 Bestyrelsesmedlem i Foreningen »Det røde Kors«; sammen med Dr. med. Jacobæus har han udgivet: Haandbog for Sygeplejersker, og er siden 1904 Medredaktør af »Ugeskrift for Læger«. — Gift 16. Januar 1894 med Helene Eva Louise Irminger, født 18. Oktober 1867 i København, Datter af Kommandør Otto Frederik Heinrich Irminger og Therese Margrethe Augusta Bournonville.



AARHUS SKOLE

CHRISTIAN JOHAN CHRISTENSEN SOGNEPRÆST I STRUER OG GIMSING



Født 14. September 1861 i Ask, Tulstrup Sogn ved Aarhus, Søn af Førstelærer og Højskoleforstander Jens Pinvig Christensen og Mariane Hansen. Cand.theol. 23. Januar 1889; blev Sognepræst i Sønder Felding og Assing ved Herning 1890 og forflyttedes derfra 1898 til Struer og Gimsing. — Gift 11. April 1890 med



Christiane Dorothea la Cour Siegmundfeldt, født 16. August 1863 i Lyngby ved Grenaa, Datter af Sognepræst i Søften og Foldby Markus Anton Siegmundfeldt og Dorothea la Cour.

ADOLF EMIL HENRY GUDME CAND. MAG., LÆRER VED MARSELISBORG KOSTSKOLE

Født 24. August 1864 i Ringkøbing, Søn af Provst, Sognepræst til Ormslev og Koldt ved Aarhus Iver de Hemmer Gudme og Marie Kristine Mathea Lassen; tog Skoleembedsexamen 12. Juni 1897 med Dansk som Hovedfag; Lærer ved den af hans Broder oprettede Kostskole i Marselisborg ved Aarhus siden 1898. — Ugift. — Fætter til V. S. J. Gudme (se Registret).



CARL OSKAR CORTES

AFDELINGSINGENIØR PAA FREDERIKSBERG

Født 16. September 1861 i Christianssand under Forældrenes Ophold i Norge. Søn af Theaterdirektør Thomas Cortes og Emma Meyer. Cand.



phil. 1883, Cand. polyt. (Ingeniør) Januar 1890; havde allerede i 1884 været i praktisk Virksomhed, idet han var Tilsynsførende ved Vandledningsarbejder for Vejle Kommune: Assistent hos Stadsingeniøren paa Frederiksberg 1890, blev Afdelingsingeniør ved den tekniske Forvaltning samme Sted 1900; er tillige siden 1902 Frederiksberg



Kommunalbestyrelses Repræsentant i Bestyrelsen for Frederiksberg Renovationsselskab. — Gift 27. Oktober 1896 med Louise Vilhelmine Augusta Jensen, født 15. April 1866 i Slagelse, Datter af Muremester Vilhelm Jensen og Ane født Jensen.

RUDOLF JULIUS GØTSCHÉ

FULDMÆGTIG I GENERALPOSTDIREKTORATET,
JURIDISK MANUDUKTØR



Født 8. Marts 1864 paa Lyngballegaard i Lading Sogn ved Aarhus, Søn af Forpagter Nicolaus Lorentz Julius Gøtsche og Marie Kirstine Petersen. Cand. jur. 26. Januar 1889 og 24. Januar 1890; blev 1890 Fuldmægtig hos Straffedommeren i Frederiksberg Birk, 1891 konst. Assistent i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet,



fast ansat 1892; var fra 1895 tillige Sekretær hos Generaldirektøren for Postvæsenet, udnævntes til Fuldmægtig 1903; lige siden sin Embedsexamen har han haft en betydelig Virksomhed som juridisk Manuduktør og virker stadig som saadan. — Ugift.

INGVAR ANDREAS KJÆRTINGE

LÆGE I AARHUS

Født 27. Maj 1863 i Aarhus, Søn af Tandlæge, Fabrikejer Christian Andreas Kjærtinge og Christiane Fog. Cand. med. 23. Juni 1888; studere derefter Tand- og Mundsyg-



domme, Øre-, Næse- og Hals sygdomme i Berlin, nedsatte sig 1889 som Læge i Aarhus som Specialist i disse Fag, var Medlem af Bestyrelsen for Aarhus Lægeforening 1891—1901, er Medlem af Bestyrelsen for »De danske Lægers Sygekasse« og Repræsentant for Aarhus Amt i »Lægernes Hjelpe-



forening«, samt Formand for »Aarhus sønderjydske Samfund«. — Gift 26. Marts 1890 med Mathilde Augusta Barfred, født 23. Marts 1864 i København, Datter af Skibsreder og Skibsfører Ludvig August Barfred og Rasmine Mathilde Friederichsen.

EDWIN FRIEDLEIF RAHR

ADJUNKT VED ODENSE KATHEDRALSKOLE



Født 5. April 1864 i Aarhus, Søn af Etatsraad, Købmand Edwin Friedleif Rahr og Nielsine Ølgaard Margrethe Hedvig Kampmann. Cand. theol. 27. Juni 1889, Lærer i Aarhus samme Aar, i København 1890; tog Skoleembedsexamen (Til-lægsprøve i Dansk og Tysk) 26. Januar 1893 og blev Timelærer ved Randers Latinskole 1894, hvor



han udnævntes til Adjunkt 1898; forflyttedes til Odense Kathedralskole 1906. — Gift 22. Juli 1893 med Birgitte Caroline Sandberg, født 18. September 1864 i Viborg, Datter af Sparekassedirektør, Købmand Carl Sandberg og Emma Preisler.

POUL VENDELBOE BRASCH

KAPTAIN I FODFOLKET, AARHUS

Født 23. August 1864 i Aarhus, Søn af Godsforvalter, Forretningsfører for Brandassuranceselskabet »Jylland«, Exam. jur. Hans Jørgen Høegh



Brasch og Anna Ostenfeld. Cand. phil. 1883; studerede Theologi i nogle Aar, men opgav dette for at træde ind i Hæren, blev Sekondløjtnant i Fodfolket 1889 og Premierløjtnant samme Aar; har gennemgaaet Skydeskolens almindelige Kursus, og blev Kaptajn 1905; er nu Kompagnichef ved 14. Bataillon i Aarhus. — Gift 16. Juni



1896 med Ellen Marie Lohff, født 13. September 1871 i København, Datter af Kaptajn i Fodfolket, Fabrikejer Frederik Ferdinand Tretow-Loof (der fik Navneforandring 1901) og Karen Henriette Brasch. — Hustru Søster gift med H. C. Ørsted (se Registret).

RASMUS ERNST VILLIAM MOHNSEN

LÆGE I AARHUS



Født 29. Maj 1863 paa Kalstrupgaard, Mejlstrup Sogn ved Aarhus, Søn af Gaardejer Mogens Christensen Mohnsen og Else Grossen. Cand. med. 2. Juli 1889; uddannede sig ved københavnske Hospitaler til han i 1890 blev Reservelæge ved Randers Amtssygehus, foretog i Slutningen af det paafølgende Aar en Studierejse i Udlandet og ned-



satte sig i 1892 som praktiserende Læge i Aarhus, hvor han nu er. — Gift 4. Oktober 1892 med Athalia Augusta Maria Eilskov Holm, født 24. Februar 1862 i København, Datter af Handskefabrikant Emil Holm og Nathalie Jensen.

SØREN MARTIN SØRENSEN

SOGNEPRÆST I SKAARUP

Født 11. April 1863 i Roskilde, Søn af Stiftsprovst i Aarhus Hans Sørensen og Johanne Frederikke Bolette Koch. Cand. theol. 20. Januar



1888; blev samme Aar Sognepræst i Sebber og Ajstrup ved Nibe, i Skaarup 1894. — Gift første Gang 7. December 1888 med Marie Poulaine Cecilie Dohn, født 3. November 1852 i Roskilde, Datter af Adjunkt Peter Christian Dohn og Nielsine Cecilie Mogensen. — »Da hans Hustru er uhelbredelig sindssyg blev Ægteskabet opløst ved kongelig



Bevilling af 20. Marts 1906, der endvidere gav ham Tilladelse til nyt Ægteskab«. — Gift anden Gang 15. Juni samme Aar med Marie Dorthea Langkilde Lauesen, født 27. December 1877 paa Boltinggaard, Ringe Sogn ved Svendborg, Datter af Proprietær Hans Enevoldsen Lauesen og Kirsten Sophie Mathilde Langkilde. — »I Anledning af dette hans andet Ægteskab har Kirkeministeriet under 27. April 1907 resolveret, at han skal tiltales for en Provsteret«. (Frifunden ved Dom af 14. Oktober 1907.)

JENS CHRISTIAN MEYER

LÆGE I KØBENHAVN



Født 5. Februar 1864 i Aarhus, Søn af Bagermester Stephen Gertsen Meyer og Karen Marie Beck. Cand. med. 21. Januar 1889; Kandidat paa Kommunehospitalet s. A., praktiserende Læge i København siden 1891. — Gift 16. April 1891 med Thora Hedeveg Petersen, født 27. August 1864 i København,



Datter af Universitetsbogbinder Immanuel Petersen og første Hustru Elina Louise Marie Müller.

VICTOR ESMANN

HERREDSFULDMÆGTIG, VIBORG

Født 18. August 1863 i Aarhus, Søn af Justitsraad, Direktør for »Ny Jyske Købstad Krediforening, Sagfører Jørgen Victor Esmann og Laura



Kristiane Hammershøj. Cand. jur. 16. Januar 1888; blev samme Aar Fuldmægtig paa Aarhus Byfogedkontor, og 1889 paa Middelsom-Sønderlyng Herreders Kontor i Viborg, men gik samme Aar over til Fjends-Nørlyng Herreders Kontor i Viborg, hvor han endnu er; var i 1898 Medstifter af »Viborg Byes og Omegns Tyendesparefor-



ening« og siden da Formand for Bestyrelsen, 1900 Medstifter af »Jyske Hypothekforening« og fra samme Tid Medlem af Kontrolkomiteen, 1901 Medstifter af »Moseselskabet« (af hvis Bestyrelse og Forretningsudvalg han fra den Tid har været Medlem), og Tiendekommissær for Viborg Amts 3. Kreds; var fra 1904—06 Medlem af den af Trafikministeriet nedsatte Stærkstrømskommission, Medstifter af Viborg Bank og Formand i Bankraadet 1905, og Medstifter af »Hedebruget« 1906, hvor han valgtes til Formand i Bestyrelsen og Forretningsudvalget. — Gift 21. Oktober 1890 med Anna Holst, født 13. Oktober 1868 i Ringkøbing, Datter af Fysikus, Dr. med. Erik Begtrup Holst og Anna Cecilie Husted. — Fætter til Aage og Viggo Esmann (se Registret).



RIBE SKOLE

GEORG FREDERIK CARL RUDOLPH SARAUW SYNDIKUS I BERLIN

Født 5. Marts 1865 i Visby i Sønderjylland, Søn af Herredsfoged i Sø Herred samt Birkedommer i Møgeltønder og Ballum Birker, senere



Amtsretsraad, Overamtsdommer i Lygomkloster Ernst Sarauw og Noline f. Sarauw; kom 1876 i Ribe Skole, men »da Pragfredens Artikel V allerede i hans Skoletid var bleven ophævet, holdt hans Fader det, efter sine Venners Raad, for rigtigere at lade ham studere i Tyskland«; studerede Jura i Kiel og Berlin, tog første Examen i Kiel



18. December 1886, blev Referendar ved Amtsretten i Aabenraa, Landsretten i Flensborg og Overlandsretten i Kiel; underkastede sig anden Examen i Berlin 30. Maj 1892 og udnævntes til Assessor, men traadte efter et halvt Aars Forløb ud af Statstjenesten; var derefter Advokat ved Landsretterne i Flensborg og Berlin og ved Amtsretten i Sonnenburg i Brandenburg. Er siden 1900 Syndikus i Berlin og Medlem af Direktionen for flere Selskaber, for Tiden Medlem af Direktionen for »Berlin Westbank«. — »Interesserer sig meget for Politik og tager Del i det politiske Liv, er meget konservativ og en skarp Modstander af Socialdemokratiet og det borgerlige Demokrati. Har bevaret en varm Kjærlighed til Danmark.« — Ugift.

HENRIK MADSEN

CHEF FOR KØBENHAVNS OPDAGELSESPOLITI

Født 17. December 1861 i Hornum ved Horsens, Søn af Landpostbud, Husejer Jens Madsen og Johanne Rasmussen. Cand. jur. 17. Juni 1886,



blevsamme Aar Byfogedfuldmægtig i Helsingør, ansattes i Begyndelsen af 1887 som Politibetjent i København, hvor han samme Aar blev Politiassistent (Vesterbro), 1895 Politiinspektør, og 1901 Chef for Opdagelsespolitiet; R* 1901; er Medlem af Bestyrelserne for Københavns og Vridsløselille Fængselselskaber, Foreningen af 1837 til forsømte



Børns Frelse og »Lindevangshjemmet«; er dekoreret med R. St. Stan. 2, P. V. V. 2, R. St. A. 3, Pr. Kr. 3, S. V. 3¹, Stb. V. 5. — Gift 22. Juni 1888 med Ingeborg Holm, født 26. December 1860 paa Børksminde, Hornum Sogn ved Horsens, Datter af Proprietær, Cand. phil. Lars Christian Bering Holm og Johanne Henrikke Georgia Wissing. — Hustrus Broder E. Holm (se S. 59).

ANDERS JACOBSEN KINCH

BYFOGEDFULDMÆGTIG †



Født 19. April 1865 i Ribe, Søn af Overlærer ved Kathedralskolen, Folketingsmand, Cand. philol. Jacob Frederik Kinch og anden Hustru Kirstine Nielsine Andersen. Blev Cand. jur. 26. Maj 1888, Byfogedfuldmægtig i Odense samme Aar og 1891 Fuldmægtig paa Assens Byfoged- og Baag Herredskontor; død 12. Juli 1903 i Assens. — Gift 15. Oktober 1891 med Alvida Amalie Christophersen, født 16. Januar 1869 i København, Datter af Fuldmægtig i de sjællandske Jernbaners Revision Carl Johan Christophersen og Laura Wiingaard.



HORSENS SKOLE

CHRISTIAN CHRISTOFFER DAHLSSEN JENSEN SOGNEPRÆST TIL VEGGERBY OG BISLEV



Født 13. September 1863 i Barrit ved Horsens, Søn af Møller Andreas Matthias Jensen og Nicoline Christine Schmidt. Cand. theol. 13. Juni 1888; blev Sognepræst i Vester Hornum, Hyllebjerg og Flejsborg ved Løgstør 1889, i Veggerby og Bislev ved Nibe 1900; bor i Kirketerp Præstegaard pr. Støvring. — Gift 7. Marts 1890 med



Nikoline Marie Andersen, født 9. August 1866 i Bro, Brenderup Sogn paa Fyn, Datter af Købmand Rasmus Andersen og Karen Pedersen.

ESKE JENSEN VESTERGAARD SOGNEPRÆST TIL ØRUM OG DAUGAARD



Født 29. September 1862 i Haurum, Hornborg Sogn ved Skanderborg, Søn af Gaardejer Jens Eskesen og Ane Cathrine Didriksen. Cand. theol. 13. Januar 1888, Sognepræst i Klovborg, Tyrsting og Grædstrup ved Horsens 1889, i Ørum og Daugaard ved Horsens 1895. — Gift 25. Marts 1890 med Karen Dorthea Nansen, født 30. Juli 1866 i Nyborg, Datter af Politibetjent Ferdinand Emanuel Nansen og Anna Kirstine Hansen.

MATTHÆUS PLESNER

SOGNEPÆST TIL BUDERUP OG GRAVLEV



Født 5. September 1863 i As ved Horsens, Søn af Sognepræst til Glud og Hjarnø Peter Plesner og Karoline Eskildsen. Cand. theol. 21. Januar 1889, personel Kapellan i Nørre Aaby og Indslev ved Midelfart 1890, Sognepræst i Henne og Lønne ved Varde 1893, i Buderup og Gravlev ved Aalborg 1903; bor i Juelstrup Præstegaard.



— Gift 30. Maj 1894 med Nora Oline Knudsen, født 26. April 1875 i Indslev, Datter af Lærer Hans Jensen Knudsen og Karen Kirstine Andersen Mygind.

EINAR HOLM

CAND. POLYT., INGENIØR, KØBENHAVN

Født 7. September 1864 paa Borksminde, Hornum Sogn ved Horsens, Søn af Proprietær, Cand. phil. Lars Christian Bering Holm og Johanne Henrikke Georgia Wissing. Cand. phil. 1883, studerede først en Tid Jura, derefter Polyteknik; blev Cand. polyt. (Ingeniør) 1892, var samme Aar en kortere Tid hos Vejinspektøren i Københavns Amt og derefter hos Entreprenørfirmaer, til han i Slutningen af 1893 blev Ingeniørassistent hos Stadsingeniøren i København; i denne



Virksomhed har han dog haft nogle Afbrydelser, idet han i 1896 var Konduktør ved Kloakanlæg i Nakskov og 1898—1900 for Ingeniørarbejderne ved Vejleffjord Sanatorium. — Gift 8. Maj 1898 med Sophie Christiane Alexandra Kjølens, født 10. Oktober 1862 paa Faurbogaard, Særslev Sogn ved Kallundborg, Datter af Landmand Jens Christian Kjølens og Sophie Frederikke Holm. — Søster gift med Henrik Madsen (se S. 57).

Lauritz Christian Ludvig Schjøttz-Jensen

LÆGE †



Født 22. Februar 1863 i Vordingborg, Søn af Kantor og Lærer Christen Jensen og Louise Andrea Schjøttz. Cand. med. 4. Februar 1892; var praktiserende Læge paa Fur 1893—96, privatiserede derefter paa Frederiksberg; død 16. September 1897. — Gift 4. Juli 1893 med Ida Marie Juliane Nielsen, født 25. November 1860 i Horsens, Datter af Overlærer ved Realskolen Peder Nielsen og Trine Jensen.

Gustav Winge

OVERRETSSASSESSOR I VIBORG



Født 6. November 1863 i Kallundborg, Søn af Borgmester i Skanderborg, By- og Herredsfoged i Hjelmslev og Gjern Herreder Oluf Christian Adolph Winge og Marie Elisabeth Petersen. Cand. jur. 14. Januar 1889; var derefter Fuldmægtig paa forskellige Sagfører- og Retskontorer i Randers, Rudkøbing, Terndrup og Vejle, til han 1892 blev Sagførermægtig i Aarhus; 1895 blev han Fuldmægtig paa Hasle, Vesterlisbjerg, Framlev og Sabro Herreders Kontor i Aarhus og udnævntes 1906 til Assessor i Lands-Overretten i Viborg. — Gift 9. August 1901 med Alma Cathrine Petersen, født 20. Juli 1881 i Aarhus, Datter af Bogbindermester Hans Morten Michael Petersen og Alma Cathrine Thorsen.



RANDERS SKOLE

CHRISTIAN HENRIK CHRISTENSEN

SOGNEPRÆST I VEJLE

Født 17. Juli 1861 i Skagen, Søn af Førstelærer Henrik Snabe Christensen og Euphemia Thomasine Sophie Spliid; var 1884—86 Inspektør ved



Kellers Aandssvageanstalt i Baggenssgade, blev Cand. theol. 18. Januar 1888 og samme Aar Kaldskapellan i Lading, Faarup og Sabro ved Aarhus; 1893 blev han Sognepræst i Ørum, Viskum og Vejrum ved Viborg og 1901 residerende Kapellan i Vejle og Hornstrup; 1907, ved Omordningen af Kirkeforholdene i Vejle, Sognepræst ved Nicolai Kirke.



— Gift 5. Marts 1889 med Marie Sofie Camilla Thorbjørnsen, født 1. August 1866 i Hobro, Datter af Skoleinspektør Thorbjørn Thorbjørnsen og Thora Camilla Augusta Petersen. — Hustrus Broder F. K. J. Thorbjørnsen (se Registret).

CHRISTIAN GØTZSCHE

LANDMAND †



Født 22. November 1862 i Randers, Søn af Købmand Johan Frederik Gøtzsche og anden Hustru Petrea Othilie Enevoldsen. Cand. phil. 1883; rejste 1884 til Transvaal, hvor han havde forskellige Virksomheder, dels ved Landbrug og dels ved Minedrift af ret betydeligt Omfang; død i Johannesburg 10. Maj 1902. — Gift med en Dame fra Transvaal.

CARL ROSING HANSEN

DR. MED., SYGEHUSLÆGE I SKIVE

Født 12. Oktober 1864 paa Thunø, Søn af Sognepræst Niels Friis Hansen og Anna Marie Rosing. Cand. med. 30. Januar 1889, blev samme Aar



assisterende Læge ved Odense Sygehus, var Skibslæge paa Emigrant-skibe 1891 og Kandidat paa Kommunehospitalet 1892; var fra 1894-96 Kandidat og senere klinisk Assistent paa Fødselsstiftelsen og foretog derefter en Studierejse i Frankrig og Tyskland; blev Dr. med. 1897 for en Afhandling »Prolapsus funiculi umbilicalis«; samme Aar



havde han nedsat sig som praktiserende Læge i Aalborg, men flyttede 1898 derfra til Skive, hvor han var bleven ansat som Sygehuslæge. — Gift 6. Maj 1899 med Sigrid Berthelsen, født 21. December 1877 i Skive, Datter af Agent, Købmand Hans Peter Berthelsen og Oliva Dorthea Frederikke Faurschou. Børnene fører ifølge kgl. Bevilling Navnet Rosing.

JØRGEN ARNSTRØM [J. ANDERSEN]

ASSISTENT I LANDS-OVER- SAMT HOF- OG STADSRETTE



Født 9. Oktober 1862 i Randers, Søn af Overlærer ved Latinskolen Christian Andersen og Petrea Nicoline Søborg. Cand. jur. 9. Januar 1888. Assistent i 1. Revisionsdepartement 1890, tillige Kopist i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten 1895, Assistent i dennes Justitskontor 1904; fik Navneforandring ved kgl. Bevilling 30. Au-



gust 1902. — Gift 25. April 1891 med sin Kusine Johanne Helene Andersen, født 22. December 1867 i København, Datter af Varemægler, senere Inkassator Peter Laurentius Andersen og Hanna Georgine Søborg.

ELLIOT NYEGAARD

BYFOGED I KØBENHAVN

Født 17. August 1862 i Favsing ved Randers, Søn af Godsforvalter paa Gl. Estrup, Justitsraad Alfred Johannes Nyegaard og Josephine Caroline



Wederkinch. Cand. jur. 20. Januar 1888, blev Fuldmægtig paa Skanderborg Amtskontor samme Aar, Fuldmægtig paa Køge Byfoged-, Bjeverskov Herreds- og Vallo Birks Kontor 1890, Kopist i Lands-Over-samt Hof- og Stadsretten i København 1893, Assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1894; blev 1900 udnævnt til Kon-



gens Foged i København, der fra 1902 kaldes Byfoged i København. — Gift 8. Oktober 1897 med Merry Martine Ludwigs, født 26. November 1871 i Skanderborg, Datter af Hotelforpagter Georg Hans Andreas Ludwigs og Georgine Helene Ihler.

JENS NICOLAJ SCHOU

SØGNEPRÆST I AAL PR. OXBØL



Født 23. Januar 1861 i Skive, Søn af Distriktslæge Carl Martinus Schou og Charlotte Amalie Fasmer. Cand. theol. 8. Juni 1888; foretog 1888—89 og alter 1899—1900 Rejser til Ostindien for at sætte sig ind i Hedningemissionen, blev Kateket ved St. Pauls Kirke i København 1890 og Aaret efter Sognepræst i Aal ved Varde, hvor han har ladet bygge et Menigheds- og Missionshus og taget Initiativet til Opførelsen af en Filialkirke i Børsmose samt beplantet 90 Tdr. Land Hede; bor i Borre Præstegaard. — Gift 21.

December 1889 med Thyra Knudsen, født 19. Februar 1861 i København, Datter af Højesteretsassessor Otto Gustav Christian Jacob Thomas Edmund Africanus Knudsen og Betty Elise Malling. — Broder: Læge N. E. Schou (se Registret).

STIG VOLRAT BREDSTRUP

SEMINARIEFORSTANDER, JONSTRUP

Født 13. September 1863 paa Rane Ladegaard ved Æbeltoft, Søn af Proprietær Jacob Holm Bredstrup og Andrea Nielsine Henriette Kolding. Cand. theol. 16. Juni 1889; gav sig baade som Student og Kandidat af med at undervise og fik derved stærk Interesse for Skolegerning; 1889 blev han Kateket og Førstelærer i Køge og var fra 1893 tillige Medlem af Skolelærer- og Lærerinde-Examenskommissionen, indtil han 1895 blev Forstander og Førstelærer ved Statsseminariet paa



Jonstrup; har siden 1903 været Bestyrelsesmedlem i »Dansk Skoleforening« og har meddelt Bidrag til flere kristelige Blade og Skoleblade. — Gift 6. December 1889 med Christiane Johanne Henriette Jørgensen, født 6. April 1862 paa Hagestedgaard ved Holbæk, Datter af Forpagter Jørgen Christian Jørgensen og Ingeborg Sophie Magdalene Næsted.

CHRISTIAN MARTIN SCHMIDT

SOGNEPRÆST I LADING, SKJOLDELEV PR. HINNERUP



Født 1. Februar 1863 i Hald ved Randers, Søn af Lærer Johan Christian Schmidt og Birgitte Larsine Hansen. Cand. theol. 28. Juni 1890, personel Kapellan i Karleby og Voldby ved Grenaa 1891, residende Kapellan i Hyllested, Vensløv og Holsteinborg ved Skjelskør 1894, Sognepræst i Lading 1901 og indtil 1903 tillige i Faarup og Sabro. —



Gift 10. December 1893 med Mathia Elise Secher, født 12. Oktober 1865 paa Sandgaarden i Ørsted Sogn ved Randers, Datter af Proprietær Jacob Anker Secher og Karenline Laurentse Michelsen.

CHARLES EMIL DUJARDIN

KATEKET, OVERLÆRER VED BORGERSKOLEN I MARIBO



Født 20. Juni 1863 i Randers, Søn af Manufakturhandler Levinus Dujardin og anden Hustru Augusta Jørgensen. Cand. theol. 25. Januar 1889, Lærer ved Giersings private Realskole i Odense 1890, ordineret Medhjælper hos Sognepræsten paa Frederiksberg 1893, blev 1894 ordineret Kateket og Førstelærer ved Borgerskolen i Maribo. — Ugift.



ANTON ELLIOT HJULER

ADJUNKT VED STATSSKOLEN I RANDERS

Født 13. Marts 1864 i Randers, Søn af Boghandler Anton Elliot Hjuler og Laura Petrine Spliid; fik 1886 Accessit for Besvarelsen af Universitetets fysiske Prisopgave, tog Skoleembedsexamen 16. Juni 1888 med



Fysik som Hovedfag, blev Time-lærer ved Frederiksborg lærde Skole 1889, Adjunkt samme Sted 1892 og Adjunkt i Randers 1900. Rejste 1898—99 som Deltager i den 2. danske Pamirexpedition i Pamir, Turkestan, Khiva og Persien og har derom skrevet »Measurements of



the electric tension of the air« 1903 (i The second danish Pamir expedition); har udgivet »Fysiske Opgaver til Skolebrug og Selvstudium« 1898, og desuden skrevet fysiske, geografiske og pædagogiske Artikler i forskellige Tidsskrifter. — Gift 7. August 1890 med Bianca Mathilde Sofie Elisabeth Thorbjørnsen, født 28. Februar 1869 i Hobro, Datter af Skoleinspektør Thorbjørn Thorbjørnsen og Thora Camilla Augusta Petersen. — Hustrus Broder Felix Camillo Johannes Thorbjørnsen (se S. 67); hendes Søster gift med Christian Henrik Christensen (se S. 61).



NICOLAJ EEG SCHOU

LÆGE I KØBENHAVN, SKIBSLÆGE

Født 23. Januar 1861 i Skive, Søn af Distriktslæge Carl Martinus Schou og Charlotte Amalie Fasmer. Cand. med. 31. Januar 1890, Reservelæge i Flaaden samme Aar, Kandidat ved Kommunehospitalet 1891—93, Skibslæge i Flaaden 1895; praktiserer samtidig i København. — Gift 1. April 1890 med Anna Pouline Thorup, født 29. September 1853 i Randers,

Datter af Lærer og Translatør Lauritz Peter Thorup og Mette Johanne Brendstrup. — Broder: Jens Nic. Schou (se S. 63).

CHRISTEN GEORG HØST

DIREKTØR, KØBENHAVN

Født 13. Maj 1864 paa Støvringgaard ved Randers, Søn af Godsforvalter ved Støvringgaard Kloster, Exam. jur. Frederik Stoud Høst og Johanne Margrethe Møllerup. Cand. phil.

1883, studerede nogle Aar Jura, men opgav det og rejste først til Schweiz, senere til Tyskland, hvor han 1891 tog Examen som Maskiningeniør og Elektrotekniker; var derefter beskæftiget i München og Frankfurt ved Projektering af Elektricitetsværker, forestod i 1893 for Firmaet Brown, Boverie & Co Beregningen

og Udførelsen af Kabelnettet i Frankfurt am Main, byggede 1895 for Siemens & Halske i Berlin Kraftoverføringen Eichdorff-Grünberg og Elektricitetsværket i Grünberg; var fra 1896—98 i Brasilien og byggede der Elektricitetsværket for Byen Pará; kom 1898 til København som Chef for Siemens & Halske's Bygningskontor og ledede som saadan Firmaets Arbejder paa »Vestre Elektricitetsværk«, blev Aaret efter Siemens & Halske's Repræsentant for Spanien og Portugal med Bopæl i Madrid; da Forretningen 2 Aar efter omdannedes til et Aktieselskab, blev han Direktør for dette og udførte bl. a. Kraftoverføringerne Val-



karlos-Pamplona og Leissaron-Bilbao, samt flere Elektricitetsværker og Sporveje i Santiago, Ferral og Oporto; vendte af Helbredshensyn tilbage til Danmark 1902 og traadte derefter ind i Bestyrelsen for de 3 skandinaviske Selskaber Siemens & Halske (senere Siemens & Schuckert) med Bopæl i Stockholm, der bl. a. anlagde Kraftoverføringen for Elektricitetsværket i Linköping og den elektriske Sporvej i Helsingborg. Da den svenske Afdeling paa Grund af Unionskrisen overgik til Firmaet Luth & Rosén, udtraadte han af dets Direktion og tog Ophold i København; har skrevet forskellige Artikler i »Elektrotechnische Zeitschrift« og »Ingeniøren«. — Gift 13. Oktober 1903 med Ella Madsen, født 23. Februar 1868 i København, Datter af Apotheker, Assessor pharm. Hans Peter Madsen og Fanny Høst.

FELIX CAMILLO JOHANNES THORBJØRNSEN

KATEKET OG SKOLEINSPEKTØR I HELSINGØR

Født 27. August 1863 i Hobro, Søn af Skoleinspektør Thorbjørn Thorbjørnsen og Thora Camilla Augusta Petersen. Cand. theol. 16. Januar



1888, blev samme Aar ordineret Kateket og Førstelærer ved Borger-skolen i Kjertemind og 1892 befordret til Helsingør som ordineret Kateket og Inspektør ved Borger- og Almueskolevæsenet. Fik i 1893 Tillud om at indtræde i Skolelærerexamenskommissionen, men maatte afslaa det paa Grund af sin Gerning i Helsingør; har under



Mærket »En praktisk Skolemand« i »Kristeligt Dagblad« skrevet om Religionsundervisning og Seminarieuddannelse. — Gift 7. Juni 1892 med Valborg Camilla Sehested, født 1. Juni 1868 paa Askø, Datter af Sognepræst i Uggerslev og Nørre Højrup Niels Sehested og Sophie Caroline Augusta Petersen. — Søstre gift med Chr. Henr. Christensen og Anton Elliot Hjuler (se S. 61 og 65).



HERLUFSHOLMS SKOLE

FREDERIK CARL GEORG FRISCH

CAND. JUR., FORHV. TOLDINTENDANT. KØBENHAVN



Født 16. Februar 1864 i Aarhus, Søn af Ejer af Haraldsmark Emil Ferdinand Frisch og Kirstine Egholm. Cand. jur. 12. Juni 1888; blev Assistent i Domæneexpeditionskontoret under Finansministeriet 1891, samme Aar konst. Fuldmægtig ved Gouvernementssekretariatet for St. Thomas og St. Jan, og fast ansat 1893; blev Toldintendant paa St. Thomas og tillige fung. Kasserer ved Kasse- og Regnskabsvæsnet for St. Thomas og St. Jan 1898; tog sin Afsked 1907. — Gift 1. Maj 1902 med Olga Gudrun Pouline Hegstad, født 17. September 1867 i Trondhjem, Datter af Maskinmester G. Hegstad.

THOMAS RIISE SEGELCKE

KEMIKER, CAND. POLYT., SINDAL



Født 17. Maj 1863 i Hjørring, Søn af Brænderiejer Axel Rosenkrantz Segeleke og Marie Schibsbys. Cand. phil. 1883, Cand. polyt. Januar 1888 (Kemi); blev samme Aar Bestyrer af Segelckes Sprit- og Gærfabrik i Hjørring, studerede i 1892—93 paa Alfr. Jørgensens zymotekniske Laboratorium paa Frederiksberg, anlagde 1893 en Sprit- og Gærfabrik i Sickla ved Stockholm, hvor han blev som Driftsbestyrer til 1896, da han genoptog sine kemiske Studier i København; fra 1897—1900 var han Indehaver af Firmaet »Najaden«, kgl. Hof-Mineralvandsfabrik i København, og beskæftiger sig nu med Mejeridrift, som han agter at gøre frugtbringende i Siberien. — Ugift.

GEORG PETER USSING WILHJELM

CAND. PHIL., SKOVRIDER, SKOVLY PR. OREHOVED.

Født 2. Januar 1864 paa Kadesjö i Skaane, Søn af Godsejer Johannes Peter Christian Seehusen Wilhjelm og Petra Agathe Ussing. Cand. phil.



1883, Forstkandidat 1888; var efter Examen beskæftiget med Planlægningsarbejder ved forskellige Forstrikter paa Lolland og Falster til han 1897 blev Skovrider ved Orenæs Skovdistrikt paa Falster; han er tillige Tilsynsførende ved en Del Skove paa Lolland, er Formand for »Lolland-Falsters Forstmændsforening«, samt sagkyndig Medhjælper



ved Skoves Vurdering til Ejendomsskyld; har skrevet en Del mindre Afhandlinger om forskellige Æmner. — Gift 6. Juni 1901 med Julie Henriette Neergaard Dibbern, født 22. November 1875 paa Snertingegaard ved Vordingborg, Datter af Proprietær Alexander Valdemar Neergaard Dibbern og Laura Conradine Rose.

FREDERIK KNUDSEN

OVERRETSSAGFØRER, VEJLE



Født 27. Maj 1864 i Odense, Søn af Entreprenør Ludvig Richardt Silius Nicolaj Knudsen og Johanne Rosine Amalie Winther. Cand. jur. 11. Juni 1888, Fuldmægtig paa Holstebro Byfoged- og Hjerm-Ginding Herreders Kontor 1889, i samme Stilling paa Nykjøbing Byfoged- og Morsø Nørre- og Sønder Herreders Kontor 1890, nedsatte sig 1894 som



Underretssagfører i Vejle, og blev Overretssagfører 1897; er fra 1903 tillige Vurderingsmand i Vejle Skyldkreds. — Gift 28. Oktober 1899 med Louise Marie Birch, født 19. December 1880 i Vejle, Datter af Kæmner, Sagfører Erik Peter Dynesen Birch og Emma Andersen.

LARS PEDER LARSEN

MISSIONÆR I MADRAS

Født 8. November 1862 i Baarse ved Præstø, Søn af Smed Jens Larsen og Ellen Nielsdatter. Cand. theol. 13. Januar 1888; fik 1889 Tilladelse



til at lade sig ordinere for at gaa som Missionær til Indien, hvor han har haft sin Virkekreds i Madras, mest blandt indiske Studenter; er for Tiden paa Besøg i Danmark; har skrevet flere mindre Afhandlinger om Missionen i Indien. — Gift 26. Oktober 1889 med Anna Elisabeth Seidelin, født 5. April 1867 i København, død 15. November



1903 i Madras, Datter af Professor i deskriptiv Geometri ved Polyteknisk Lærestanstalt Carl Julius Ludvig Seidelin og Bolette Juliane Skovgaard. — Hustrus Søster gift med H. Ostenfeld (se S. 19).

JENS JACOB ESCHEN

DR. MED., STADS- OG DISTRIKTSLÆGE I AALBORG

Født 8. Juni 1862 i Marstal, Søn af Toldforvalter i Præstø Christian Carl Eschen og Birthe Marie Albertsen. Cand. med. 23. Januar 1889,



var Kandidat ved københavnske HOSPITALER 1889—92, og et Aar tillige Assistent hos Professor Howitz; praktiserede en kort Tid i Dragør, var Reservekirurg ved Frederiks Hospital 1895—98, blev Dr. med. 1895 for en Afhandling om den tuberkuløse Coxitis. Fra 1898 Stads-, Hospitals- og Distriktslæge i Aalborg, hvor han oprettede en Klinik 1898 og et Føde-



hjem 1905; 1907 Overlæge ved det nye projekterede Amtssygehus i Aalborg. — Gift 9. Oktober 1894 med Henriette Dortha Porep, født 4. Juni 1867 i København, Datter af Snedker Carl Ferdinand Porep og Anna Cathrine Gundelach.

JOHANNES JØRGEN VILHELM HAMMELEV FIND EXPEDITIONSSekretær I LANDBRUGSMINISTERIET

Født 12. Oktober 1864 i Hjarup ved Kolding, Søn af Sognepræst til Allerslev ved Præstø, Henrik Carl Vilhelm Find, der havde været Præst



i Hammelev i Slesvig, og Johanne Jørgine Vilhelmine Seehusen. Cand. jur. 11. Juni 1888; var Kopist i Lands- Over- samt Hof- og Stadsretten fra 1890, til han 1893 blev Assistent i Indenrigsministeriets Landvæsenskantor (der i 1896 henlagdes under Landbrugsministeriet), Fuldmægtig 1899, 1903 tillige Expeditionsssekretær; har siden 1899 be-



klædt Stillingen som Amanuensis hos Sjællands Biskop og tillige fungeret som Sekretær i det veterinære Sundhedsraad. — Gift 10. September 1903 med Elisabeth Falk-Jensen, født 3. September 1882 i Nykøbing paa Falster, Datter af Højesteretssagfører, Landstingsmand Peter Gregers Christian Jensen og Anna Cathrine Eggertsen.

CARL CHRISTIAN SEHESTEDT CHRISTENSEN BJERGE [C. C. S. CHRISTENSEN] DISTRIKTSLÆGE, FARSØ



Født 18. April 1863 i Snertinge, Søn af Skolelærer Anders Møller Christensen og Andrea Bactilde Margrethe Charlotte Svarre; Cand. med. 24. Januar 1889, var derefter paa københavnske Hospitaler, til han 1892 nedsatte sig som praktiserende Læge i Varde, hvorfra han 1901 flyttede til Sundby ved København, (fik samtidig dermed Navneforandring); blev 1905 Distriktslæge i Farsø ved Løgstør og samme Aar tillige Sygehuslæge. — Gift 27. December 1892 med Thora Marie Hansen, født 17. April 1862 paa Petersholm

ved Vejle, Datter af Proprietær, fhv. Adjunkt i Aalborg, Cand. theol. Torkild Hansen og anden Hustru Anc Marie f. Hansen.

VILHELM ANDREAS WILLE
LÆGEMISSIONÆR OG KAPTAIN I FRELSSENS HÆR
SEMARANG, JAVA

Født 24. September 1862 i København, Søn af Billedskærer August Carl Wille og Andrea Vilhelmine Fischer. Cand. med. 21. Januar 1889; efter



at have gjort Tjeneste ved københavnske Hospitaler, nedsatte han sig som praktiserende Læge i Køge, hvor han en Tid var Formand for Bestyrelsen af Redningshjemmet »Solhjem«; i 1906 opgav han sin Praksis for sammen med sin Hustru at slutte sig til Frelsens Hær, ved hvilken han, efter et Kursus paa »Kadetskolen« i London, ud-



nævntes til Kaptain. I December 1906 forlod han (og Familie) Danmark og drog som Lægemiissionær til Java for at bestyre »Hærens« Hospital i Semarang. — Gift 29. Maj 1895 med Mariane Borre, født 7. Januar 1874 i Fakse, Datter af Læge Sigvart Paulin Borre og Charlotte Louise Franziska Hald.

HENRIK VILHELM JASTRAU
FYSIKUS PAA FÆRØERNE, DISTRIKTSLÆGE I THORSHAVN



Født 17. September 1863 i Kiel, Søn af Ingeniørkaptajn, Slotsforvalter paa Fredensborg Harald Frederik Ferdinand Jastrau og Andrea Vilhelmine Vølckers. Cand. med. 20. Juni 1889; var samme Aar konstitueret Distriktslæge i Thyholm — Jegindø Distrikt — og Læge ved Udvandringskibet »Norge«, 1890—92 Reservelæge ved Aalborg Amtssygehus og Amanuensis hos Øjenlæge, Professor Lorentzen i Aalborg; praktiserede fra 1893 i Hadsund, og blev 1894 Kommune- læge paa Øen Endelave; blev 1900 Fysikus paa

Færøerne, Amtssygehuslæge og Distriktslæge i Thorshavn; R* 1907 ved Kongens Besøg paa Færøerne. — Gift 9. Juni 1894 med Anna Hartvigson, født 5. Oktober 1871 i Aalborg, Datter af Direktør i Disconto-, Laane- og Sparebanken i Aalborg Ludvig Hartvigson og Rosalie Cohen.

CHRISTIAN DITLEV TRAPPAUD SAUGMAN

PROFESSOR, OVERLÆGE VED VEJLEFJORD SANATORIUM

Født 16. December 1864 paa Korselitze i Sønder Alslev Sogn paa Falster. Søn af Justitsraad, Godsforvalter, Exam. jur. Emanuel Andreas



Gofred Saugman og første Hustru Laurentze Marie Elisabeth Jørgensen. Blev Cand. med. 28. Januar 1889, samme Dag som A. T. Rosenbergs (se Registret), og fik ligesom denne laudabilis et quidem egregie, hvad der, naar Hindhede undtages, der havde faaet det Aaret forud, ikke var givet til nogen siden 1847; blev samme Aar Kandidat, først



ved Odense Sygehus, derefter ved Frederiks Hospital, men maatte af Helbredshensyn (Lungetuberkulose) opgive denne Virksomhed og rejste i Slutningen af Aaret med Universitetsstipendier for 3 Aar til Udlandet, hvor han til 1891 var paa Dr. Brehmers Kuranstalt i Görbersdorf i Schlesien, først som Patient, senere som Assistent, hvorefter han studerede ved forskellige Kursteder for Brystsyge. 1893 nedsatte han sig som praktiserende Læge i Horsens og rejste 1894 Spørgsmaalet om Brystsyge-sanatorier i Danmark; blev 1895 Medlem af Komitèen for et Sanatorium for Brystsyge, 1895—99 af Direktionen for Selskabet »Sanatorier for Brystsyge«, Overlæge ved Vejlefjord Sanatorium 1899, Medlem af Centralbestyrelsen i »Nationalforeningen« 1901, samme Aar Medlem af det internationale Bureau for Tuberkulosens Bekæmpelse og ligeledes samme Aar Professor (V 3); foretog 1901—02 en Studierejse til Freiburg i Baden (indre Medicin og Laryngologi); blev Medlem af Menighedsraadet i Stouby Sogn 1903, Bestyrelsesmedlem i »Kristelig Lægeforening« 1906, Medlem af Bestyrelsen for »Det danske Missionsselskab« (Hedningemissionen) 1907; er Underredaktør for Skandinavien af »Internationales Centralblatt der gesammten Tuberkuloseliteratur«. — Gift 12. September 1892 med Nicoline Andrea Augusta Treschow, født 26. Februar 1862 i København, Datter af Overkrigskommisær, Chef for Orlogsværftets Regnskabsvæsen Frederik Conrad Bugge Treschow og Nielsine Andrea Augusta Axelsen.

PETER LOUIS HOLM JØRGENSEN
EXPEDITIONSSEKRETÆR I LANDBRUGSMINISTERIET



Født 13. Oktober 1863 i Helsingør, Søn af Stabslæge Jørgen Peter Jørgensen og Frederikke Vilhelmine Emilie Holm. Cand. jur. 28. Januar 1889; blev 1889 Assistent i Domæneexpeditionskontoret under Finansministeriet (fra 1896 henlagt under Landbrugsministeriet), 1898 Fuldmægtig, 1899 tillige Expeditionssekretær. — Gift 30. September 1905 med Johanne Pouline (Polly) Hornemann, født 29. Juli 1871 i København, Datter af Auditor Claus Frees Hornemann og Jessy Maria Nathalie f. Hornemann.



FREDERICIA LATIN- OG REALSKOLE

PETER BARSØE

SOGNEPRÆST I FAABORG OG DIERNISSE

Født 26. Juli 1863 i Højrup, Herslev Sogn ved Fredericia, Søn af Skolelærer Hans Smith Barsøe og Karen Marie Pedersen. Cand. theol. 14.



Januar 1888; blev samme Aar personel Kapellan hos den residerende Kapellan ved Vor Frue Kirke i Odense, Pastor Johannes Møller, og 1892 dennes Eftermand som residerende Kapellan, samt fra 1896 Religionslærer ved Odense Latinskoles ældste Klasse; 1906 blev han Sognepræst i Faaborg og Diernisse. Han har særlig taget



Del i Arbejdet for at samle først Præster, senere ogsaa Lægfolk, der tilhører kirkeligt Centrum, til Møder og Fællesarbejde og er for Tiden Formand for kirkeligt Centrums Udvalg; i »Kirken og Hjemmet« 1901 har han skrevet en Række Artikler om »Vor Gudstjeneste« og i Program for Odense Kathedralskole 1899 om »Den intelligente Ungdom og Kristendommen«. Sammen med Pastor Øhlenschlæger udgav han 1895 »Et Kirkeaar i Prædikener over de nye Evangelietexter af Præster i den danske Folkekirke«, og er siden 1904 Medredaktør af »Kirken og Hjemmet«; har endvidere meddelt Prædikener og opbyggelige Betragtninger til »Nationaltidende« og andre Blade. — Gift første Gang 25. April 1890 med Karen Nielsen, født 21. Marts 1866 i Bredstrup ved Fredericia, død 2. April 1903 i Odense, Datter af Gaardejer Niels Nielsen og Bodil Madsen. — Gift anden Gang 2. Januar 1905 med Elna Ingeborg Hartnack, født 29. Marts 1870 i Odense, Datter af Oberstløjtnant af Fodfolket Johan Justus Hartnack og Cecilie Elisabeth Steenberg.

NIELS WESTERGAARD

KOMMUNALDIREKTØR PAA FREDERIKSBERG

Født 5. Maj 1865 i Odense, Søn af Intendant ved 7. Regiment Anders Verner Westergaard og Ingeborg Sophie Christine Demant. Cand. jur. 17. Januar 1888; blev samme Aar Kopist i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten og var samtidig Sagførerfuldmægtig, blev Overretssagfører i København 1893; var ved Siden deraf fra 1891 Fuldmægtig, fra 1896 Kontorchef i Studentersamfundets Retshjælp for Ubemidlede, og fra 1893 dennes faste Sagfører; op- hørte med hele denne Virksomhed, da han 1898 blev Inspektør ved Frederiksberg Fattigvæsen og Hospital; blev Direktør for Frederiksberg Forsørgelses- og Hospitalsvæsen 1904, Direktør for Frederiksberg Kommunes økonomiske Forvaltning og Kommunaldirektør 1907; har skrevet forskellige Tidsskriftartikler om juridiske og sociale Spørgsmaal. — Gift 28. Marts 1899 med Fanny Eleonora Augusta Gundorph, født 5. Juni 1877 i København, Datter af Slagtermester Fritz William Emil Gundorph og Thora Emilie Augusta Brock. — Søster gift med Holger Hansen (se Registret).



JENS VALDEMAR BERG

SOGNEPRÆST, SKOVLÆNGE PR. SØLLESTED



Født 15. Marts 1863 i Aastrup ved Haderslev, Søn af Gaardejer Jesper Pedersen Berg og Dorthea Eefsen. Cand. theol. 18. Juni 1888, personel Kapellan i Hyllested og Rasmus ved Æbeltoft 1889, Sognepræst i Rødding, Løvel og Pederstrup ved Viborg 1892 og kom derfra i 1905 til Skovlænge og Gurreby paa Lolland. — Gift 24.



Juli 1894 med Johanne Adolfa Krag, født 19. Januar 1872 i Store Andst ved Kolding, Datter af prakt. Læge i København Johannes Martinus Krag og Emilie Henriette Kryger. — Broder til N. M. Berg (se S. 79).

NIELS PETER CHRISTIANSEN

SOGNEPRÆST I HØJBY PAA SJÆLLAND

Født 4. Juni 1862 i Viuf ved Kolding, Søn af Husmand og Væver Peder Christiansen og Mette Margrethe Dam. Cand. theol. 21. Januar 1888;



blev samme Aar personel Kapellan i Hvedstrup og Fløng ved Roskilde, 1889 Sognepræst i Elsted og Elev ved Aarhus, i Højby i Odsherred 1898. — Gift første Gang 25. Juni 1889 med Mette Marie Terp, født 27. September 1864 i Viuf, død 17. April 1896 i Elsted, Datter af Gaardejer Niels Jørgensen Terp og Ellen Kirstine



Quist. — Gift anden Gang 15. Januar 1900 med Asta Margrethe Petersen, født 21. Juni 1867 i Udbyneder, Datter af Forfatteren, Sognepræst i Grevinge Richard Petersen og Johanne Margrethe Petri.

ANDREAS PETER SEIDELIN

FULDMÆGTIG I KIRKEMINISTERIET

Født 31. April 1864 i København, Søn af Justitsraad, Fabrikant (Fredericia Tæppefabrik) Sparekassedirektør, Raadmand, Cand. polyt. Jens



Christian Seidelin og Augusta Henriette Bolwig. Cand. jur. 7. Juni 1888, og samme Aar konst. Assistent i Kriminal- og Politiretten; var Sagførerfuldmægtig i København 1889—94; blev Assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1892, hvor han udnævntes til Fuldmægtig 1903. — Gift 20. Oktober 1904 med Doris



Charlotte Christine Streibig, født 15. December 1872 i København, Datter af Krigsassessor, Dessinatør i Generalstaben Johan Carl Frederik Streibig og Elisabeth Cathrine Nielsen.

LAURITZ FREDSTED THYGESEN

CAND. PHIL., TIDLIGERE LANDMAND; NU I SIDNEY



Født 24. December 1864 paa Hesselballegaard, Øster Starup Sogn ved Kolding, Søn af Proprietær Christian Thygesen og Marie Jensine Sophie Fredsted. Blev Cand. phil. 1883; studerede en Tid Jura, men opgav Studeringerne og var fra 1887—94 Landmand paa den ene af Fædrenegaardene. 1894 udvandrede han til Australien, hvor han i Omegnen af Sidney har haft forskellige Beskæftigelser. Er 1907 bleven gift i Sidney.

GEORG CHRISTIAN SAXILD

LANDSARKIVAR I VIBORG

Født 5. Juli 1864 i Kolding, Søn af Etatsraad, Herredsfoged Georg Christian Saxild og Emma Theodora Boesen. Cand. mag. i Filosofi 31. Marts 1890, midlertidig ansat i Rigsarkivet 1891, Assistent ved Provinsarkivet i København 1892, tjenstgørende i Viborg 1896, Provinsarkivar samme Sted 1897 og Landsarkivar i Viborg 1907; har været Medlem af Viborg Byraad siden 1900, Formand for dets Fattigudvalg fra 1906, og Medlem af Overskatteraadet for Viborg Amtsradsreds fra 1904. Er Formand for Kunstforeningen i Viborg fra 1899 og for Viborg Folkebibliothek fra 1906, Bestyrelsesmedlem i »Historisk Samfund« i Viborg fra 1904, Medlem af Repræsentantskabet for den danske Købstadforening siden 1906, Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for »Foreningen til gamle Bygningers Bevaring« 1907; har taget livlig Del i det politiske Liv, stillede sig saaledes til Folketingsvalg i Viborg Amts 2. Kreds 1903, er Formand for den radikale Venstreforening for Viborg fra 1905 og blev samme Aar Medlem af Overbestyrelsen for det radikale Venstre; har ofte foretaget Rejser i Udlandet. — Gift 13. Juli 1893 med Rigmor Spandet, født 10. November 1866 paa Hammersvold, Tjustrup Sogn ved Sorø, Datter af Ejer af Idagaard ved Slagelse, Forstkandidat Svend Spandet og Elisabeth Vilhelmine Jacobine de Neergaard.

NIELS KRARUP HANSEN

SOGNEPRÆST TIL VEJERSLEV, AJDT OG TORSØ



Født 6. Marts 1861 i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn ved Vejle, Søn af Førstelærer i Vinding ved Vejle Hans Christian Matthias Krarup Hansen og Kristine Marie Jørgensen. Cand. theol. 20. Juni 1891; var derefter Lærer ved Vinding Højskole, blev Sognepræst i Øster Nykirke ved Vejle 1895 og kom derfra 1902 til Vejerslev, Ajdt og



Torsø ved Randers. — Gift 2. Januar 1896 med Catharina Agathe Andersen, født 4. Marts 1878 i Højen ved Kolding, Datter af Landmand Jørgen Andersen og Ane Marie Hansen.

NIS MARTINUS BERGCAND. PHARM., RECEPTØR,
KØBENHAVN

Født 17. Marts 1863 i Aastrup ved Haderslev, Søn af Gaardejer Jesper Pedersen Berg og Dorthea Eefsen; Cand. phil. 1884, Cand. pharm. 1888; er nu Receptør paa Farmagsgades Apothek i København. — Ugift. — Broder til J. V. Berg (se S. 76).

**OLE LAURITZEN JUHL VIUF**

GAARDEJER, AGTRUP MARK

Født 31. Januar 1864 paa Aastrup Mark, Søn af Gaardejer Lauritz Madsen Viuf; studerede en Tid Theologi, men kom snart hjem til Fædrengaarden, hvor han deltog i Bedriften; er nu Gaardejer og bor paa Agrtrup Mark ved Kolding.

NIELS HOLGERSEN BUHL
SOGNEPRÆST TIL HAURUM OG SAL

Født 9. Juni 1860 i Tjuffkjær, Smidstrup Sogn ved Fredericia, Søn af Gaardejer Jørgen Nielsen Buhl. Cand. theol. 28. Januar 1890; blev samme Aar Lærer ved Høng Folkehøjskole, og 1895 Sognepræst i Ørslevkloster og Ørum ved Skive, 1905 i Haurum og Sal ved Aarhus; bor i Niær. — Gift 2. Maj 1894 med Maren Kirstine Sørensen, født 20. Juli 1867 i Jordløse ved Kallundborg, Datter af Gaardejer Søren Nielsen.



BORGERDYDSKOLEN I KØBENHAVN

CARL CHRISTIAN IVERSEN

CAND. PHIL., TANDLÆGE OG MANUDUKTØR, KØBENHAVN

Født 2. Juli 1864 i København, Søn af Urtekræmmer Carl Andreas Iversen og Hilda Vilhelmine Johanne Brandt. Cand. phil. 1883; tog



medicinsk Forberedelsesexamen 1885 og var oppe til 1. Del af medicinsk Embedsexamen, men maatte efter at have bestaaet Prøven i Dissektion afbryde paa Grund af Sygdom; var derefter beskæftiget med Lærervirksomhed nogle Aar, begyndte Tandlægestudiet 1894 og tog Examen efter to Aars Forløb, idet han blev dispenseret for det



tredje Aar paa Grund af tidligere medicinsk Studium. Var Bestyrelsesmedlem i »Dansk Tandlægeforening« 1896—1900, da han blev Redaktør af »Dansk Tandlægeblad«, og blev efter dets Ophør 1903 fast Medarbejder ved »Tandlægebladet«; har siden 1896, samtidig med at være praktiserende Tandlæge, været Manuduktør til Tandlægeexamen; i 1898 gav han Initiativet til Oprettelsen af »Dansk Tandlægeforenings Bureau« og er Bestyrer af dette. — Gift 16. November 1902 med Bertha Julie Mohr, født 20. August 1880 i København, Datter af Restauratør og Ejer af »Frederiksberg Morskabstheater« Peter Frederik Mohr og Juliane Andersen.



CHARLES WILLIAM GEORGE CLAUDIUS FISTAINE

TRANSLATØR OG SPROGLÆRER, KØBENHAVN
Født 10. Juni 1865 i København, Søn af Dr. phil.,
Sproglærer, Premierløjtnant Gustav Christian Jacob
Pierre Nestor Fistaine og Vilhelmine Elisabeth Man-
nicus. Cand. phil. 1884; blev Sekondløjtnant i Fodfolket
1887, og Løjtnant i Københavns Væbning 1894, Trans-
lator i Fransk 1895; Sproglærer i København. — Ugift.

ADOLF CHRISTOFFER LANGSTED

CAND. PHIL., FORFATTER, PARIS

Født 4. Februar 1864 i København, Søn af Oberst af Rytteriet Lauritz
Langsted og Ida Vilhelmine Leth. Cand. phil. 1883; var derefter Lærer



ved Borgerdydskolen og Gammel-
holms Forberedelsesskole, til han
1889 blev Inspektør ved Mariboe's
Latin- og Realskole; ledede fra
1895—97 de instruktive Kursus for
danske Haandværkere i Paris og
oprettede 1897 paa Frederiksberg
»Den nye Skole«, omfattende Børne-
have og Fællesskole; da Elevan-
tallet i Pigeskolen var steget til 280,



afstod han den i 1903 og solgte 1905 Drengeskolen, hvor Elevantallet
var 160, til »De forenede Latin- og Realskoler«. Tog derefter Ophold
i Paris som Korrespondent til danske og norske Blade; har skrevet
Digtsamlingerne »Vedbænd«, 2. Oplag 1897, »Lyng« 1901 og en Roman
»Hjemløs«, der er oversat paa 5 Sprog, samt udgivet Rejsebøgerne »Pa-
ris« og »Rivieraen«; er dekoreret med F. off. d'acad. og F. off. de l'instr.
publ. — Gift 3. December 1892 med Hedevig Margrethe Toxværd, født
25. Oktober 1875 i København, Datter af Skibskaptajn Hans Jensen
Toxværd og Michelle Marie Predbjørn.

OLUF CECILIUS HOLLNAGEL JENSEN

CAND. JUR., POSTMESTER, KØBENHAVN

Født 18. December 1865 i København, Søn af kgl. Postbud Hans Jensen og Bernhardine Elisabeth Hollnagel. Cand. jur. 19. Januar 1889; blev



samme Aar konst. og 1890 fast ansat som Assistent i 2. Expeditionskontor i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsnét og var samtidig dermed Sagførerfuldmægtig og fra 1890—1900 tillige Kopist i den kgl. Lands-Over-samt Hof- og Stadsret. Blev 1900 Postmester ved det sjællandske Jernbanepostkontor. — Gift 2. Ok-



tober 1895 med Agnes Gabrielle Koldby Olsen, født 6. Maj 1869 i København, Datter af Krigsassessor, Stabssergent Hans Olavus Koldby Olsen og Adelheid Caroline Lampe.

CHRISTIAN HJORTH CLAUSEN

JOURNALIST, KØBENHAVN



Født 15. August 1864 i Faaborg, Søn af Fabrikant Jørgen Christian Clausen og Frederikke Vilhelmine Hjorth. Cand. phil. 1883; studerede Jura i nogle Aar, gik derefter til Journalistiken og har været Medarbejder ved »Politiken« uafbrudt siden 1886 samt ved »Klods Hans« siden dens Stiftelse; har udgivet et Bind Humoresker »København



Karikaturer« 1895 og iøvrigt ydet Bidrag til forskellige Kalendere og illustrerede Blade. — Gift 8. Juni 1898 med Carla Frederikke Birkholm, født 4. Juli 1873 i København, Datter af Snedkermester N. D. Birkholm.

CARL VILHELM BIELEFELDT

PRÆST, FORRETNINGSFØRER VED »FÆNGSELSHJÆLPEN«,
KØBENHAVN

Født 20. Oktober 1864 i København, Søn af Boghandler, Forretningsfører for Maglemølle og Silkeborg Papirfabriker Carl Heinrich Bielefeldt og Maria Kaarsgaard. Cand. theol.



7. Juni 1888; blev samme Aar Sognepræst i Ho og Oxby ved Varde, i Rimsø og Kastbjerg ved Grenaa 1891, i Bælum og Solbjerg ved Aalborg 1903; tog sin Afsked 1907; er nu Expeditionssekretær og Forretningsfører i Foreningen »Fængselshjælpen«. Har i flere Aar virket i Abnormsagens Tjeneste;



har saaledes været Formand for Grenaa Abnormforening, har stiftet Øst-Himmerlands Abnormforening og er Formand for Abnormsagens Arbejdsudvalg; har været Medlem af Bestyrelsen for Viborg Stifts Plejehjemsforening; har skrevet »Vejledning til at finde Hjælp for Abnorme«. — Gift 27. April 1889 med Agathe Kabell, født 27. November 1865 i Aalborg, Datter af Proprietær, senere Tobaksfabrikant Søren Adolf Christoffer Wilsbech Hesbæk Kabell og Laura Maria Grønbech.

HERMANUS HASTRUP BORRIES

CAND. PHIL., LÆRER, ASSISTENT I FINANSMINISTERIET



Født 24. Juli 1863 i Ordrup, Søn af Grosserer i København Hermanus Borries og Caroline Josephine Hastrup. Cand. phil. 1883; studerede en Tid Theologi, men lagde sig senere efter Naturhistorie. Var Huslærer paa Gaunø i 1883—85, paa Aakjær 1890; i København har han været Lærer ved Krohns og Komtesse Moltkes Skoler og er



siden 1892 ved Lyceum. I 1904 blev han tillige Assistent i Finansministeriets Kontor for Statsaktiver. — Ugift.

CARL JOHANNES HOLM

KGL. SKOVRIDER, ØSTRUP PR. ESROM

Født 27. Oktober 1864 i København, Søn af fhv. Administrator ved den kgl. Porcellænsfabrik, teknisk Direktør ved Bing & Grøndahl's Porcel-



lænsfabrik, cand. polyt. og phil. Frederik Eugenbreth Holm og Emma Augusta Nissen. Forstkandidat 1887; var beskæftiget med Planlægningsarbejder ved private Skove, til han 1892 blev Assistent ved Stats-skovvæsenet; blev Sekondløjtnant i Artilleriet 1890, i Forstærkningen 1896—1906 og har stillet sig til Krigsministeriets Disposition i Til-



fælde af Mobilisering. Blev 1902 Skovrider ved Buderupholm Skovdistrikt, var 1902—06 tillige Statens Tilsynsførende ved de private Skove i Aalborg, Hjørring og Thisted Amt og assisterede som skovkyndig Medhjælper ved Vurdering til Ejendomsskyld i Aalborg Amt; er nu Skovrider ved 5. Kronborg'ske Skovdistrikt. — Gift 29. August 1902 med Agnes Josephe Øllgaard, født 15. Februar 1877 i Slagelse, Datter af Birkedommer i Frederiksborg Birk Frederik Annius Marius Øllgaard og Louise Antoinette Hammecken.



BORGERDYDSKOLEN PAA CHRISTIANSHAVN

CHRISTIAN FREDERIK JOHANNES LUND FULDMÆGTIG I FINANSMINISTERIET



Født 5. Maj 1862 i Nyborg, Søn af Kompagnikommandør ved 11. Infanteriregiment, Premierløjtnant Johan Frederik Lund, der faldt i Krigen 1864, og Ida Vilhelmine Augusta Zahle. Cand. polit. 21. Januar 1887, Sekondløjtnant i Fodfolket 1888, Assistent i Finansministeriets Statsgældskontor 1889, Fuldmægtig 1902; har siden 1890



tillige været Lærer ved Hærens Elevskole. — Gift 17. Juli 1890 med Christine Hansen, født 25. Maj 1854 paa Snertingegaard, Datter af Godsejer, Kaptajn Christian Frederik Gustav Hansen.



HENRIK CHRISTIAN PETERSEN STUD. MED. †

Født 11. August 1862 i Skaarup, Søn af Sognepræst i Aunslev og Bovense paa Fyn Harald Frithiof Henrik Julius Petersen og Frederikke Mariane Schepelern. Gik til 1880 paa Herlufsholm; studerede Medicin, men døde 23. Maj 1887 i København. — Ugift.

LAURITZ ALEXANDER OPTATUS SWENDSEN

CAND. PHIL., JOURNALIST OG OVERSÆTTER, KØBENHAVN

Født 4. Juni 1864 i København, Søn af Assistent i Sø- og Handelsretten, Cand. jur. Jens Andreas Severin Swendsen og Alexia Cathinca



Amalie Dahl. Cand. phil. 1883; arbejdede en Tid paa et Sagfører-kontor, var derefter Sekretær ved Dagmartheatret 1886—88, og Theaterdirektør i Norge og Sverrig 1890—91; kom derefter til Hamburg, hvor han 1892—94 var Journalist, edsvoren Translatør og Tolk i Dansk og Norsk for Senatet samt Lærer i Dansk ved Hamburgs



Handelsakademi; efter Hjemkomsten var han 1896—98 ansat ved Ritzaus Bureau og har senere været Korrespondent til danske, norske, tyske og amerikanske Blade (for Tiden til 125 forskellige); udgav 1907 »De københavnske Privattheatres Repertoire 1847--1906«, og har i Aarenes Løb oversat eller bearbejdet ca. 60 forskellige Theaterstykker til danske og norske Scener samt oversat flere franske og engelske Romaner.

EIVIND MUNDT

LÆGE I RUDKØBING



Født 13. November 1863 i Rendsborg, Søn af Auditor, Overretsprokurator Jodochus Henrik Mundt og Anna Augustine Poulsen. Cand. med. 21. Januar 1889 og samme Aar Reservelæge i Flaaden. Efter at have været Kandidat paa københavnske Hospitaler begyndte han 1891 at praktisere i Rudkøbing,



hvor han vedblivende er. — Gift 30. Oktober 1894 med Olga Jensen, født 27. Maj 1874 i København, Datter af Urtekræmmer Niels Peter Jensen og Johansine Andrea Hollander.

FREDERIK VILHELM RYDER

LÆGE I KØBENHAVN

Født 6. Juli 1864 i København, Søn af Bagermester Frederik Valentin Ryder og Henriette Caroline Husmann. Cand. med. 22. Juni 1889; var



derefter Kandidat paa københavnske Hospitaler, til han 1892 nedsatte sig som praktiserende Læge i København; gjorde Tjeneste som Reserve-læge i Hæren 1893—95 og har været Amanuensis hos afdøde Professor Borch samt Vikar for afdøde Læge Martin Trier; er Formand for den af ham i 1903 stiftede Forening »Frit Lægevalg«; har været Medlem



af Bestyrelsen for Københavns Lægeforening, 1902—04 som Næstformand; er Bestyrelsesmedlem i Selskabet til Opførelse af Boliger for Arbejdsklassen. — Gift 7. Oktober 1892 med Johanne Margrethe Rasmussen, født 8. November 1871 i København, Datter af Tobaksfabrikant Alexander Rasmussen og første Hustru Anna Vilhelmine Tofte.

EMIL JØRGEN PETER LUND JUNGENSEN

LÆGE †



Født 16. April 1863 i Kollerød ved Lillerød, Søn af Brygmester Jørgen Holger Andreas Jungersen og Oline Nathalie Lund. Cand. med. 22. Juni 1889; gjorde derefter Tjeneste ved St. Johannes Stiftelsen i København, til han i 1891 nedsatte sig som praktiserende Læge i Næstved, hvor han i 1905 blev Medlem af Væge-raadet; død 16. August 1906 i Kø-



benhavn. — Gift 5. December 1893 med Vinnie Fraser Fugl, født 23. Maj 1871 i København, Datter af Kommandør George Edward Fugl og Elisabeth Sutherland Fraser.

EIGIL RAMÉL [E. R. JENSEN]

FRUIT GROWER, LOS GATOS, CALIFORNIEN

Født 11. Oktober 1863 paa Oringe, Søn af Etatsraad, Overlæge Hans Peter Jensen og Golla Hermantine Bodenhoff; gik paa Herlufsholm 1874—77. Udvandrede 1882 til Californien, hvor han var i forskellige Virksomheder, til han 1886 blev »adjuster of claims by The History Co.« i San Francisco; han er nu Landejendomsbesidder og Frugt- og Vindyrker paa »Rancho El Nido« ved Los Gatos i Californien, og har antaget sit Fornavn Ramél som Kendingsnavn. — Gift 24. November



1887 i San Francisco med Laura Adelaide Dorothea Mørch, født 1. April 1864 i Køge, Datter af Købmand Peter Marius Mørch og Louise Henriette Georgine Mylius.

AAGE GIØDESEN

CAND. PHIL., KUNSTMALER OG SEKRETÆR, HELLERUP

Født 1. September 1863 i Korsør, Søn af Kommandør, Mønstringsbestyrer Peter Ferdinand Giødesen og Laura Susanne Georgine Storch.



Cand. phil. 1883; kom samme Aar paa Kunstakademiet, hvorfra han fik Afgangsbevis som Maler 25. Maj 1889; har siden 1886 været Lærer i Tegning ved Søofficersskolen og fra 1896 tillige Sekretær i Sømandsforeningen; han udstillede første Gang paa Charlottenborg 1887 og har i flere Aar derefter udstillet saavel Figurbilleder



som enkelte Landskaber. — Gift 24. September 1890 med Olufa Michelsen, født 29. Juli 1866 i København, Datter af Kaptajn i Flaaden Wilhelm Michelsen og Thusnelda Christine Hudemann.

JOHANNES ADOLPH CHRISTEN BJERG

CAND. JUR. †



Født 3. Juni 1862 i København, Søn af Inspektør ved Christianshavns Friskole, Cand. theol. Christian Andreas Ludvig Bjerg og Anna Cecilie Pedersen. Cand. jur. 24. Jan. 1888; blev Assistent i 3. Revisionsdepartements 2. Kontor (den militære Revision) samme Aar, men døde allerede 20. Oktober 1889 i København. — Ugift.

KAI NØRREGAARD

SPORVEJSDIREKTØR, KØBENHAVN

Født 18. November 1861 i Vordingborg, Søn af Mønsterskriver i Slesvig, senere Bogholder og Kasserer ved Københavns Sporvejselskab, Exam.



jur., Johan Peter Nørregaard og Elna Andrea Emilie Bodenhoff. Cand. jur. 6. Juni 1888; kom samme Aar paa et Sagførerkontor i København og vikarierede 1890—91 ved Københavns Sporvejselskab under sin Faders Sygdom. Efter dennes Død opholdt han sig i længere Tid i Paris og London, var Assistent i Rigsdagens Bureau



1892—95, blev Kasserer og Bogholder ved Københavns Sporvejselskab 1895 og Kommitteret ved samme Selskab 1897; var tillige Leder af Handels- og Kontoristforeningens Engageringsbureau 1894—99. Efter Sammenslutningen af forskellige Sporvejselskaber blev han 1899 Hovedkasserer ved Aktieselskabet »De københavnske Sporveje« og 1902 Direktør ved dette Selskab. — Gift 6. November 1896 med Anna Sofie Kirstine Rosengreen, født 11. Oktober 1868 paa Frederiksberg, Datter af Bogholder (Kontorchef) i Statsanstalten for Livsforsikring, Exam. jur. Harald Christian Rosengreen og Mine Rasmussen.

HOLGER HANSEN

ASSISTENT I RIGSARKIVET, KØBENHAVN

Født 20. Juni 1861 i København, Søn af Købmand i Nysted, senere Bogholder i København, August William Hansen og Louise Henriette



Sophie Heidenheim; tog Skoleembedsexamen 8. Juni 1888 med Latin som Hovedfag; var derefter Lærer ved private Skoler og Kursus i København, til han 1893 blev Assistent ved Arkivvæsenet; gjorde 1894–1905 Tjeneste ved Provsarkivet i Odense, er nu ved Rigsarkivets 2. Afdeling i København; har skrevet flere mindre historiske



Artikler. — Gift 10. Oktober 1899 med Ingeborg Westergaard, født 9. Januar 1870 i Fredericia, Datter af Intendant ved 7. Regiment Anders Verner Westergaard og Ingeborg Sophie Christine Demant. — Hustrus Broder Niels Westergaard (se S. 76).

HERMAN CARL JOHANNES LAWAETZ

LIC. THEOL., FHV. PRÆST, BAUNBJERGGAARD PR. HUMLEBÆK

Født 13. Marts 1864 paa Kallundborg Slots Ladegaard, Søn af Godsejer Otto Heinrich Lawaetz og Charlotte Buchardi; studerede en kort Tid



Medicin; blev Cand. theol. 30. Juni 1888; og 1889 Præst for den danske Menighed i Christianssted paa St. Croix; foretog 1895 en Studierejse til Hernhut og skrev 1899 en Afhandling for den theologiske Licentiatgrad: »Brødremenighedens Mission i Dansk Vestindien 1769—1848, Bidrag til den farvede Races Stilling til Kristendommen«, for



hvis mundtlige Forsvar han blev fritaget. Tog som Medlem af Konialraadet og Udgiver af Bladet »The Danish West Indian« megen Del i Øernes politiske Liv, særlig i Salgsforhandlingernes Tid, paa anti-sales

Partiets Side; tog sin Afsked 1904 paa Grund af Malaria og vendte tilbage til Danmark, hvor han købte Baunbjerggaard ved Humlebæk. — Gift 28. Februar 1890 med Ingeborg Wahl, født paa Thurebyholm, Datter af Forpagter under Bregentved Valdemar Wahl og Adelaide Kirstine Holm.

EINAR HOLTEN-NIELSEN

KAPTAJN I FODFOLKET, KONTORCHEF I KRIGSMINISTERIET

Født 20. Juni 1864 i Skuldelev Præstegaard ved Roskilde, Søn af Departementchef i Krigsministeriet, Oberstløjtnant i Ingeniørkorpset Christian Axel Nielsen og første Hustru



Juliane Johanne Holten. Sekondløjtnant i Fodfolket 1885, Premierløjtnant samme Aar, Kaptajn og Kompagnichef ved 21. Bataillon 1900, tillige tjenstgørende i Krigsministeriet 1906, R* 1907, Chef for Krigsministeriets 2. Kontor samme Aar; var Sekretær i »Den danske Turistforening« 1897—1900 og har



været Lærer i Engelsk ved Officersskolen siden 1899; har meddelt Bidrag til »Militær Tidende« og »Militært Tidsskrift«; er dekoreret med S. Sv. 3.^o, Stb. V. 4. — Gift 16. April 1889 med Ottilia Sophie Hegermann-Lindencrone, født 1. Juli 1866 i København, Datter af Oberst af Rytteriet, Kammerjunker William Diderik Hegermann-Lindencrone og Amalie Vilhelmine Sehested.



DET v. WESTENSKE INSTITUT

HANS ELBO [H. HANSEN]

OVERRETSSAGFØRER I KØBENHAVN

Født 8. Februar 1858 i Gammelby ved Esbjerg, Søn af Gaardejer Hans Mortensen og Ane Christensen; var Landmand indtil sit 20. Aar og begyndte først efter at have afljnt sin Værnepligt at læse til Studenter-examen, hvortil han delvis forbedtes ved det v. Westenske Institut; efter at være bleven Student fortjente han selv, hvad Studeringerne kostede, dels ved Arbejde paa Sagførerkontorer, dels ved at undervise; han var saaledes



1887—88 Huslærer hos Schack-



Brockdorff paa Frederikseg. Blev Cand. jur. 17. Juni 1891 og fik Navneforandring ved kgl. Bevilling 28. November samme Aar; blev Overretssagfører 1894 med Bolig i Esbjerg og fra 1897 i København. — Gift 8. Oktober 1896 med Rosa Johanne Marie Gunda Melskens, født 4. August 1862 paa Faarupgaard i Jelling Sogn, Datter af Godsejer Bernardus Melskens og Johanne Lucia Juliane Kirstein.



HANS EDVARD THOMSEN

CAND. PHIL., NEW YORK

Født 20. Maj 1865 i København, Søn af islandsk Købmand Hans Edvard Thomsen og Ragnheidur Gudmundsdottir. Cand. phil. 1883; studerede i nogle Aar Medicin, men rejste derefter til Nordamerika, hvor han nu er ansat ved et Aktieselskab i New York. — Gift med en tysk Dame.



EDVARD VILHELM BERNHARD SMITH

LÆRER †

Født 5. August 1857 i Svendborg, Søn af Vognmand Hans Frederik Vilhelm Smith og Jacobine Kirstine Damm. Kom efter sin Konfirmation i Isenkræmmerlære i Kolding, tog Artium ved det v. Westenske Institut, privat dimitteret af dette, blev Cand. phil. 1884 og studerede en Del Aar Theologi; var derefter Privatlærer i København til 1906; døde 17. April 1907 i Svendborg. — Ugift.

OTTO VALDEMAR ANDERSEN

CAND. PHIL., LÆRER, KØBENHAVN

Født 29. April 1863 i København, Søn af Fuldmægtig Anders Andersen og Cecilie Christine Dinesen. Cand. phil., Lærer ved private Skoler i København. — Ugift.



EMIL ANDREAS NYEGAARD

CAND. PHIL., JOURNALIST †

Født 5. Oktober 1862, Søn af Malersvend Andreas Ludvig Nyegaard og Mette Andrea Christine Wiibye. Cand. phil. 1883, Medhjælper ved »Centralblad for Læger og Apothekere«, Journalist; død 7. Januar 1896 ved en ulykkelig Hændelse. — Gift med Marie Caroline Vilhelmine Nielsen, født 25. December 1863 i Slagelse.

POUL CHRISTIAN RINGSTED

CAND. PHIL., SPROGLÆRER I KØBENHAVN

Født 10. Januar 1865 i København, Søn af Artillerikaptajn Peter Jensen Ringsted og Anna Nielsine Holm. Cand. phil. 1883; er Sproglærer i København; har sammen med S. Prahl (se Registret) udgivet »Italienske Læsestykker«. — Ugift.



VÆRNEDAMSVEJENS LATIN- OG REALSKOLE

SØREN THYGE ASKOV

BIRKEFULDMÆGTIG, KØBENHAVN



Født 19. Juli 1864 i Thisted, Søn af
Telegrafist, Assistent i Rigsdagens
Bureau Poul Nielsen Askov og Nata-
lie Nyegaard. Cand. jur. 14. Ja-
nuar 1888; blev Fuldmægtig ved
Københavns Amts søndre Birk
samme Aar og i 1903 tillige Tiende-
kommissær i Københavns Amt. —
Gift 21. Maj 1893 med Thora Alice
Asta Scheel, født 1. September 1863



i København, Datter af Assistent i Ministeriernes Arkivkontor Johan
Jacob Frederik Scheel og Marie Christine Nielsen.

TYGE STEEN

ASSISTENT I »BIKUBEN«
KØBENHAVN



Født 1. Juni 1865 i København,
Søn af Professor i Mathematik ved
Københavns Universitet, Dr. phil.,
Direktør i »Bikuben«, Folkelings-
mand Adolph Steen og Anna Arc-
tander. Cand. phil. 1883; studerede



en Tid Polyteknik og ansattes 1888 som Assistent i Spare- og Forsørgelses-
kassen »Bikuben«. — Ugift.

HANS LUDVIG RUDOLF BLUM

AMTSFORVALTER, RØNNE

Født 22. December 1864 i Holbæk, Søn af Byfogedfuldmægtig, Sparekassedirektør, Exam. jur. Edvard Peter Georg Blum og Emilie Bertelsen. Cand. jur. 4. Juni 1887 og 17. Januar 1889; var Kopist under Hof- og Stadsretten 1887—96 samtidig med, at han fra 1891 var Assistent i Expeditionskontoret for Skatte- og Stempelsager under Generaldirektoratet for Skattevæsenet, hvor han 1896 blev Fuldmægtig; blev 1902 Amtsforsvalter for Bornholms Amtsstuedistrikt. — Gift 23. August

1892 med Louise Vermehren, født 17. August 1869 i København, Datter af Isenkrammer og Grosserer Edvard Theodor August Vermehren og Sophie Johanne Galle.



Laurits Poul Larsen

EXPEDITIONSEKRETÆR I LANDBRUGSMINISTERIET

Født 7. August 1862 i København, Søn af Etatsraad, Landstingsmand, Proprietær Hans Peter Lauritz Larsen og Emma Pouline Sophie Berg. Blev Cand. jur. 12. Januar 1888, Sagførerfuldmægtig i København samme Aar, Assistent i Indenrigsministeriets Kontor for offentlige Arbejder 1891, fungerende Fuldmægtig 1898; gør nu Tjeneste i Land-

brugsministeriet, hvor han tillige er fungerende Expeditionssekretær. — Gift 14. August 1891 med Sophie Kirstine Elisabeth Abildgaard Larsen, født 17. Juli 1869 i Helsingør, Datter af Kaptajn i Fodfolket Jens Lange Larsen og Sophie Marie Caroline Abildgaard.



VILHELM CHRISTOFFER THOMAS FORCHHAMMER

BOGHOLDER VED VANDBYGNINGSVÆSNET. KØBENHAVN

Født 5. Juni 1862 i København, Søn af Telegrafbestyrer, Cand. polyt. & phil. Vilhelm Jens Ludolph Georg Vicari Forchhammer og Nancy



Cathinka Magdalena Mulvad. Cand. phil. 1883; studerede i nogle Aar paa polyteknisk Lærestalt (Kemi) og var derefter Lærer i Matematik, til han 1892 ansattes som Assistent ved Københavns Belysningsvæsen; blev 1894 Bogholder ved Vandbygningsvæsnat. — Gift 11. November 1896 med Anna Sophie Emma Dahlberg, født 16.



Oktober 1869 paa Frederiksberg, Datter af Bogholder i Handelsbanken, Premierløjtnant i det borgerlige Infanteri Niels Sophus Thorvald Dahlberg og Emma Cecilie Caroline Helmer.

CARL MØLLER

FORSTANDER FOR BØGILDGAARD OPDRAGELSESANSTALT

Født 8. Februar 1863 i Aarhus, Søn af Prokurator og Hospitalsforstander Carl Johan Ferdinand Møller og Reinholdine Christiane Schönheider.



Cand. phil. 1884; studerede Theologi i nogle Aar, var Lærer ved private Skoler i København til 1889, derefter Højskolelærer 1890—91; overtog 1892 Bestyrelsen af Realskolen i Glostrup og var ansat ved Kommuneskolerne i København fra 1895—1903, da han blev Forstander for Bøgildgaard Opdragelsesanstalt i Viborg Amt. — Gift 15.



April 1899 med Andrea Frederikke Koch, født 23. Januar 1874 paa Frederiksberg, Datter af Handelsgartner Frederik Julius Koch og Anna Andersen.

ANDERS CARL SEVERIN ANDERSEN

LÆRER, GEOGRAF. KØBENHAVN

Født 6. Januar 1865 paa Prisaak, Haarslev Sogn, Fyn, Søn af Gaardejer Anders Hansen Andersen og Mathilde Henriette Sørensen. Studerede en



Tid Theologi, men opgav dette for at gaa Lærervejen og tog Skoleembedsexamen 20. Januar 1894 med Naturhistorie og Geografi som Hovedfag; han har været Lærer ved Borgerdydskolen i København fra 1894, ved de Brock'ske Handelsskoler og ved Galster og Holbølls Kursus fra 1895 samt ved Købmandsskolen fra 1902; han har gjort sig meget



bekendt i Gymnastik- og Sportsverdenen og har været Formand i Akademisk Boldklub 1897—1901 og atter fra 1904; har skrevet geografiske Artikler i Salmonsens store illustrerede Konversationslexicon og udgivet »Lille Handelsgeografi« 1903. — Ugift.

HANS OTTO CHRISTIAN VALDEMAR VALJENBEK

[H. O. C. V. JENSEN]

FULDMÆGTIG I OVERRETEN, KØBENHAVN



Født 16. November 1862 i København, Søn af Kaptajn i Generalstaben Hans Peter Theodor Emil Jensen og Andrea Birgitte Dressing. Cand. jur. 16. Juni 1888, Sagførerfuldmægtig i København; blev Kopist i Lands- Over- samt Hof- og Stadsretten 1896, fungerede i Retens Justitskontor og blev Assistent (Fuldmægtig) 1907; fik Navnefor-



andring 13. November 1906. — Gift 20. Juli 1907 med Ellen Elise Johanne Lamp, født 31. Juli 1883 i København, Datter af Instrumentmager Johan Classen Lamp og Emmy Octavia Becker.

HENRIK CHRISTIAN LEHMANN

AMTSFULDMÆGTIG. NÆSTVED



Født 27. September 1864 i København, Søn af Overretsprøkurator Richard Bentley Lehmann og Eggerline Christine Egebeck. Cand. jur. 15. Juni 1888; blev samme Aar Fuldmægtig ved Frederiksberg Birk og var Fuldmægtig paa Stege Byfoged- og Møenbo Herredskontor fra 1892 til 1898, da han blev Amtsfuldmægtig i Præstø Amt. — Ugift.

**TAGE ALGREEN USSING¹**

CAND. JUR. †



Født 17. December 1864 i København, Søn af Kontorchef i Justitsministeriet, Kammerjunker Otto Algreen Ussing og Vilhelmine Cecilie Marie Iversen. Blev Cand. jur. 13. Januar 1888 og samme Aar Assistent i Udskrivningsvæsnets Revisionskontor under Justitsministeriet; var tillige Sekretær for »Eltatsraad Jacobsens og Frues Fideikommis«; død 8. Maj 1889. — Ugift.

**VALDEMAR GUSTAV HENRIK
DANCHELL**

Født 24. November 1864 i København, Søn af Voxdugsfabrikant Wolrath Henrik Danchell og Johanne Maria Rebekka Borup; var ansat som Kontorist i sin Faders Forretning, indtil han i 1903 rejste til Nordamerika, hvor hans Opholdssted er ubekendt. — Gift i Januar 1902 med Ellen Marie Tobine Christensen, født 25. Februar 1883 i København (Ægteskabet opløst).

ADOLF THEODOR CONRADT-EBERLIN

BIRKEFULDMÆGTIG, KØBENHAVN



Født 21. Juni 1864 i Tranebjerg paa Samsø, Søn af Birkedommer i Københavns Amts søndre Birk (Frederiksberg) Adolph Emanuel Conradt-Eberlin og Julie Alfrida Gade. Cand. jur. 7. Juni 1889 og 12. Juni 1890; blev Amtsfuldmægtig paa Aarhus Stiftsamtsskontor i Skanderborg 1890 og er fra 1892 Fuldmægtig ved Københavns Amts



nordre Birk. — Gift 28. December 1895 med Annette Kirstine Boje, født 2. Januar 1875 i Randers, Datter af Købmand Jørgen Boje og Sophie Koltzow.



LOUIS CHRISTIAN MAXIMILIAN

SWENDSEN †

Født 11. December 1864 i København, Søn af Procurator Martin Carl Christian Swendsen og Christiane Louise Augusta Lüttichau von Westen. Cand. phil. 1883; studerede Jura i nogle Aar og var derefter ansat paa Forsikringselskabet »Hafnia«s Kontor; — død 4. August 1897 paa Frederiksberg. — Ugift.



HADERSLEV LÆRERES SKOLE

VILHELM EMIL HINTZE

MUSEUMSINSPEKTØR, GEOLOG, KØBENHAVN

Født 4. Maj 1863 i København, Søn af Handeltgartner Christian Frederik Hintze og Oline Anna Dorothea Grum. Cand. phil. 1883; studerede



Polyteknik (Kemi) en Del Aar, men maatte afbryde af Helbredshensyn; arbejdede derefter nogen Tid som Volontær paa Gamle Carlsberg, men kom i 1888 som vikarierende Assistent til Universitetets Mineralogiske Museum, hvor han 1889 blev anden Assistent, 1894 første Assistent og 1896 Museumsinspektør. Tilkendtes 1892



Universitetets Guldmedaille for den geologiske Prisopgave »Kritisk Vurdering af de til de forskellige Tider fremsatte Theorier om Oprindelsen af de paa Gange forekommende Mineraler og Bjærgarter«. Var i 1893 Medstifter af Dansk Geologisk Forening, af hvis Bestyrelse han siden stadig har været Medlem (som Formand, Redaktør eller Sekretær); er fra 1898 Censor i Jordbundslære ved Landbohøjskolen og fra 1905 Medlem af det da nedsatte »Udvalg for Naturfredning«. Var geologisk Medarbejder ved de sidste Bind af Bricka's »Dansk biografisk Lexicon«, har skrevet forskellige mindre geologiske Afhandlinger og i de senere Aar i Skrift og Tale kæmpet for Bevarelsen af Møens Klint og dennes Overgang til Nationalpark, hvorom han endnu ikke har opgivet Haabet. De af ham forfægtede Principer for Fredning af vore Kyster har fundet Udtryk i Kystfredningsloven af 18. Maj 1906. — Gift 18. Juli 1890 med Helga Emilie Christensen, født 4. Marts 1868 i København, Datter af Tømmermester Hans Christensen og Eleonora Katharina Emilie Schlüschen. — Hustrus Broder V. C. E. Christensen (se S. 104).

SIMON PAULLI

PROFESSOR, DR. MED., KØBENHAVN

Født 23. Februar 1865 i København, Søn af Professor, Læge Emil Theodor Paulli og Augusta Jacobson. Cand. med. 18. Juni 1889; begyndte



samme Aar at studere Anatomi ved Veterinær- og Landbohøjskolen, hvor han 1890 blev ansat som Assistent i Anatomi og Mikroskopi; 1893 tog han Veterinærexamen, blev 1899 Dr. med. for en Afhandling »Om Pneumaticitet af Kraniet hos Pattedyrene« og 1902 Lektor i Anatomi ved Veterinær- og Landbohøjskolen,



hvor han udnævntes til Professor 1903. — Gift 24. November 1905 med Therese Emilie Henriette Lund, født 5. December 1868 paa Frederiksberg, Datter af Etatsraad, Kontorchef i Statistisk Bureau, Cand. theol. Henrik Ferdinand Lund og første Hustru Therese Julie Caroline Chartier.

CARL OTTO LEONHART CARLSEN

SYGEHUSLÆGE I AAKIRKEBY

Født 18. Oktober 1862 i Kiel, Søn af Overintendant Otto Johannes Carlsen og Louise Frederikke Sophie Leonhart; gik en Tid paa Poly-



teknisk Læreanstalt, inden han blev Student; blev Cand. med. 18. Januar 1890 og assisterende Læge ved Københavns Amtssygehus samme Aar; nedsatte sig 1891 som praktiserende Læge i Aakirkeby, hvor han 1899 blev Sygehuslæge og 1900 tillige Jernbanelæge; er Medlem af Bestyrelsen for Aakirkeby Haandværkerbank. —



Gift 27. November 1896 med Michelle Jespersen, født 4. Oktober 1877 paa Brunsgaard, Nylars Sogn paa Bornholm, Datter af Proprietær Carl Otto Jespersen og Anna Jacobine Colberg.

BERNT AUGUST GOLL

POLITIINSPEKTØR I KØBENHAVN

Født 31. August 1866 i Bergen, Søn af Skibsfører Bernt Jacobsen Goll og Hanna Augusta Lorentze Koch. Cand. jur. 15. Juni 1887; blev samme



Aar Fuldmægtig paa Københavns Amts søndre Birks Kontor, juridisk Manuduktør og Assistent i Københavns Politikontor, hvor han blev Fuldmægtig 1896; konst. Assessor i Kriminal- og Politiretten samme Aar, konst. Herredsfoged i Bølling og Nørre Herred 1898, konst. Assessor i Lands-Overretten 1899, Politiiinspektør i København 1902 (Chef



for 4. Afdeling). Er Medlem af Bestyrelsen for »Juridisk Forening«, Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i »Dansk Kriminalistforening« og af Foreningen »Fængselshjælpen«, af hvis Forretningsudvalg han tillige er Medlem; har paa flere Studierejser til Norge, Tyskland, England og Belgien studeret Retsreform, Strafferet, Vagabondspørgsmaal med videre samt sat sig ind i de moderne Theorier for Behandling af forsømte og forbryderiske Børn; hans faglitterære Virksomhed er væsentligst baseret paa disse Rejser. De nyere Principer, han derefter har ført frem i Tale og Skrift, er for en Del optagne i Straffelovstillæget af 1905 (Prygleloven, mod hvis Pryglebestemmelser han iøvrigt energisk tog til Orde), ligesom ogsaa i Børneloven af 1905; at der med Statstilskud blev oprettet et Dreng-Optagelseshjem i Rødovre, skyldes for en stor Del hans Initiativ; senere har han arbejdet for at forbedre de vægte Børns Stilling, og et Lovforslag derom er væsentlig baseret paa hans Forslag. Har foruden en hel Række Artikler og Afhandlinger af juridisk, filantropisk, penitentiært og kriminalantropologisk Indhold i forskellige Tidsskrifter skrevet: »Forbrydelse og Straf« 1905, »Forbrydertyper hos Shakespeare« 1907; er Redaktør af »Nordisk Tidsskrift for Fængselsvæsen« og juridisk Medarbejder ved »Salmonsens Lexicon«; er dekoreret med R. St. A. 3. — Gift 23. November 1892 med Petra Marie Kristine Kaper, Datter af Overlærer ved Metropolitanskolen Johannes Kaper og anden Hustru Mariane Petrine Branner.

JOHAN HENRIK LEMCHE

LÆGE I LYNGBY, JERNBANELÆGE

Født 23. August 1863 paa Nordre Onsgaard i Hellerup, Gentofte Sogn, Søn af Gaardejer Peter Søren Lemche og Karen Magdalene Jacobsen.



Cand. med. 24. Juni 1889; efter at have gjort Tjeneste ved københavnske Hospitaler nedsatte han sig samme Aar som praktiserende Læge i Lyngby ved København; blev Jernbanelæge 1894, Læge ved Kronprinsens Hofholdning paa Sorgenfri 1898, Formand for Lyngby Sogns Sundhedskommission 1901, Formand for Bankraadet i



»Banken for Lyngby og Omegn« 1906 og Medlem af Sogneraadet 1907; er Medlem af Voldgiftsudvalget for »Lægekredsforeningen for Københavns Omegn«; har skrevet enkelte Artikler i Tidsskrifter og Blade. — Gift 19. Juli 1893 med Forfatterinden, Cand. phil. Ellen Gyrithe Frisch, født 17. April 1866 i København, Datter af Skolebestyrer af »Lyceum«, Cand. phil. Hartvig Frisch og Elisabeth Alexandra Mourier.

VALDEMAR CHRISTIAN EMIL CHRISTENSEN

DRIFTSINGENIØR PAA MASKINFABRIKEN »ATLAS«, KØBENHAVN



Født 23. December 1863 i København, Søn af Tømrermester Hans Christensen og Eleonora Katharina Emilie Schlüschen. Cand. phil. 1883; studerede i nogle Aar paa Polyteknisk Lærestanstalt, men forlod denne for at gaa ind i praktisk Virksomhed; har været ansat i Borch & Henriksens Maskinfabrik i København, hos Tuxen &



Hammerich i Nakskov og er nu Driftsingeniør ved Aktieselskabet »Atlas« i København. — Ugift. — Søster gift med V. Hintze (se S. 101).

NIELS KRISTIAN KØBKE BUCH
CAND. POLYT., KEMIKER VED AALBORG PORTLAND
CEMENT FABRIK



Født 19. December 1864 i København, Søn af Højesterets mangeaarige Justitiarius Peter Christian Nouvel Buch og Bertha Købke. Cand. phil. 1883; blev Cand. polyt. (i Kemi) Januar 1890 og ansattes samme Aar som Kemiker ved Aalborg Portland Cement Fabrik, hvor han endnu er. — Ugift.



ADOLF HERTZ

LÆGE †

Født 24. Oktober 1864 i København, Søn af Vexelmægler Harry Hertz og Dina Cecilie Meyer. Cand. med. 16. Juni 1888; gjorde i Vinteren



1888—89 et Tøgt som Underlæge paa »St. Thomas« til Middelhavet og Vestindien og blev Reservelæge i Flaaden 1889; var Kandidat paa Frederiks Hospital 1890—92 og ved Dronning Louises Børnehospital i Slutningen af 1892. Gik i 1893 som Skibslæge paa en hollandsk Orientdamper til Batavia, hvor han var til 1894, da han blev



Hospitalslæge i Kuala-Lumpur i Malaystaten Selangor paa Malakka-Halvøen. Vendte tilbage til Danmark i Slutningen af 1896, men gik i Begyndelsen af 1897 som frivillig Læge paa græsk Side med i den græsk-tyrskiske Krig. Kom atter til Danmark og blev 1897 praktiserende Læge i Stenstrup paa Fyn og fra 1898 i Odense, hvor han døde 2. Januar 1903. — Gift 7. April 1899 i Odense med Marie Brodtrück Hansen, født 25. Juli 1876 i Odense, Datter af Købmand Jens Peter Hansen og Augusta Brodtrück.

PETER FESSEL SCHUMACHER

OPPEBØRSELSKONTROLLØR I KØBENHAVN

Født 4. Maj 1862 i Flensborg, Søn af Toldkontrollør, Exam. jur. Philip Frederik Schumacher og Christine Fessel; gik paa Herlufsholm 1875—79;



blev Cand. polit. 26. Januar 1888 og samme Aar ansat ved Toldvæsnet i Aarhus; blev 1890 Assistent i Expeditionskontoret for Toldsager under Generaldirektoratet for Skattevæsnet og 1903 Oppebørselskontrollør for Brænderi- og Kortstemplingsafgiften i København; er siden 1896 tillige Lærer i Bogholderi ved det tek-



niske Selskabs Skole i København. — Gift 14. Maj 1892 med Marie Johanne Elise Franziska Buchholtzer, født 12 Marts 1855 i København, Datter af Knap- og Possementmagermester Johan Anton Balthazar Buchholtzer og Jensine Mølby.

CARL AAGE Blichfeldt

CAND. PHIL., DIREKTØR, KØBENHAVN

Født 8. Juni 1862 i København, Søn af Kopist i Justitsministeriet, Løjtnant af Infanteriets Krigsreserve, Kaptajn Christian Valdemar Blichfeldt



og Augusta Christiane Lawrence Lembcke. Cand. phil. 1888; var i nogle Aar som Journalist knyttet til »Avisen« og rejste som dennes Korrespondent til Verdensudstillingen i Chicago 1893; blev derefter i Amerika, hvor han i Chicago, Milwaukee og Pittsburg har været i forskellige Livsstillinger, blandt andet i 6 Aar som Apo-



thekermedhjælper. Vendte 1905 tilbage til Danmark, hvor han nu har faaet Concession paa Annoncering i de københavnske Sporvogne. — Gift i Milwaukee med en Amerikanerinde.

GOTTLIEB JULES URBAN OTTESEN
CAND. POLIT., JOURNALIST OG ANNONCEEXPEDITØR
KØBENHAVN

Født 19. Juni 1862 i København, Søn af Assistent (Fuldmægtig) ved de sjællandske Jernbaners Sekretariat, Løjtnant i Københavns borgerlige



Infanteri, Gottlieb Rudolph Christian Ottesen og Augusta Christine Frandzen. Studerede en Tid Theologi, var Medarbejder ved »Dagens Nyheder« fra 1883—89, blev Cand. polit. 23. Juni 1891 og var Redaktionssekretær ved »Adresseavisen« fra 1892—1901. Gik derefter over i Annonce- og Reklamefaget og er for Tiden Medarbejder



ved »Nordisk Annonce-Bureau«. Har som Journalist endvidere arbejdet ved herværende Uge- og Dagblade med Københavns Historie som Specialitet. — Gift 30. December 1902 med Olga Behrend, født 15. November 1875 i Aalborg, Datter af Købmand Valdemar Behrend og Emilie Ravnkilde.

CHRISTIAN FREDERIK BENTZEN

DR. MED., ØJENLÆGE, KØBENHAVN

Født 19. November 1861 i København, Søn af Overretssagfører, tidligere Kontorchef i Handelsbanken Frederik Vilhelm Leonor Bentzen og Anna



Camilla With. Cand. med. 18 Juni 1889; var derefter Kandidat paa St. Johannes Stiftelsen og Diakonissestiftelsen og praktiserede i Vinteren 1890—91 i Ajaccio; var efter Hjemkomsten Kandidat paa Kommunehospitalet 1891—93 og besøgte samtidig Professor Gruts Øjenklinik; var en Tid Assistent ved Poliklinikens Øjenafdeling og



studerede 1893—95 Oftalmologi i London og Heidelberg, efter at han i Efteraaret 1893 havde foretaget en Rejse gennem de amerikanske Fri-

stater og Canada for at undersøge Lægeforholdene. Blev Dr. med. 16. December 1895 for en Afhandling om »Experimentelt Glaukom« og praktiserer siden Januar 1896 som Øjenlæge i København; var Assistent ved Kommunehospitalets Øjenklinik 1895—1902 og Øjenlæge ved Finsens Lysinstitut 1901—1903; blev Chef for Kommunehospitalets Øjenklinik 1903 samt Formand for »Det oftalmologiske Selskab i København« 1906 og har jævnlig gjort Studierejser til Udlandet. — Gift 11. Oktober 1890 med Thekla Sigrid Anna Bloch, født 30. December 1864 i København, Adoptivdatter af dansk Konsul i Hongkong, Ejer af Kokkedal Frederik Horsens Bloch og Caroline Torp.

VALDEMAR LAURITS SOELE SAXTORPH STEIN

DR. MED., ØRELÆGE, KØBENHAVN

Født 5. Februar 1864 i København, Søn af Urtekræmmer, Fabrikant Preben Saxtorph Stein og Doris Margrethe Johanne Soele. Studerede en Tid Polyteknik, blev Cand. med.



23. Januar 1890, var derefter Vikar paa Landet og gjorde Tjeneste ved københavnske Hospitaler, til han 1894 blev Reservelæge ved Kysthospitalet; blev Assistent ved Poliklinikens Øreafdeling 1895 og begyndte 1896 at praktisere i København som Øre-, Næse- og Halslæge; blev Dr. med. 1898 for en Afhand-



ling »Studier over otologiske Functionsundersøgelser«; har 1898—1906 været Assistent ved Frederiks Hospitals Øreklub og i 3 Aar Leder af Øreklubben paa Øresundshospitalet; er nu Afdelingslæge ved Poliklinikens otologiske Afdeling. Har skrevet forskellige Afhandlinger i medicinske Tidsskrifter og foretaget Studierejser i Tyskland, Østrig og Holland. — Gift 5. Juni 1899 med Johanne Unmack, født 1. Juni 1867 i København, Datter af Bygmester, Fabrikant Christian Rudolf Unmack og Augusta Marie Schmidt.

HANS CHRISTIAN ROEDE

CAND. JUR., ASSISTENT I RIGSARKIVET, KØBENHAVN

Født 23. April 1865 i København, Søn af Assistent i Lands-Over- samt Hof- og Stadsretten, Cand. jur. Niels Johan Ludvig Roede og Thora

Mathilde Brøndum. Cand. jur. 13. Juni 1888; var først et Aar Assistent i Industriforeningen, blev Assistent i Rigsarkivets 2. Afdeling 1895 og er tillige Sanglærer. Har meddelt flere mindre Bidrag til Blade og Tidsskrifter, udarbejdet Registre til nogle Bind af personalhistorisk Tidsskrift samt oversat Goethes »Tasso« og Lessings



»Nathan der Weise«. — Gift 10. September 1894 med Charlotte Elisabeth Ammitzbøll, født 4. December 1865 paa Marienborg, Tamdrup Sogn ved Horsens, Datter af Proprietær, Exam. jur. Niels Ammitzbøll og Cathrine f. Ammitzbøll.



MARIBOES LATIN- OG REALSKOLE

SOPHUS JOHANNES THØGER FROM HOLM

FULDMÆGTIG I KIRKEMINISTERIET

Født 15. Marts 1864 i København, Søn af Grosserer Johannes Michael Holm (Firmaet Thøger Holm) og Sophie Petronelle f. Holm. Cand. jur.



28. Maj 1889, Assistent i Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 1892; var 1893 Sekretær ved Kommissionen vedrørende Statslilsyn med Børneopdragelse og 1895 Sekretær i »Theaterkommissionen«; blev konst. Fuldmægtig 1905 og fik kgl. Udnævnelse 1907; har udgivet »Seminarieloven af 30. Marts 1894 med tilhørende ministerielle Be-



kendtgørelser, Cirkulærer og Skrivelser«; repræsenterede 1889 Studentereforeningen ved Indvielsen af den ny Sorbonne i Paris og var 1890—91 Senior i Studentereforeningen; er siden 1896 Bestyrelsesmedlem i »Alliance française«. — Gift 12. Februar 1897 med Cecilie Sida Marie Grüner, født 31. Juli 1864 i København, Datter af Kammerherre, Hofjægermester, Oberstløjtnant af Artilleriet Hans Gustav Grüner og anden Hustru Maria Antonia Colette Sandholt.



LATIN- OG REALSKOLEN LYCEUM

OLUF HØG PETERSEN

ASSURANDØR, KØBENHAVN



Født 26. Juli 1864 i København, Søn af Grosserer Svend August Petersen og Isidora Caroline Sophie Mielche. Cand. phil. 1883; var 1883—88 ansat paa »De forenede Dampmøllers«s Kontor i København og søgte derefter videre Uddannelse paa forskellige Handelskontorer; begyndte 1893 en Assuranceforretning, som han vedblivende driver.



— Gift 15. Maj 1896 med Kirstine Cortine Højer, født 15. April 1869 i Aarhus, Datter af Sømand Nis Lauritz Højer og Anna Margrethe Jensen.

AUGUST JULIUS LENNHOLM

LÆGE †



Født 14. September 1859 i København, Søn af Tapetserer Carl Herman Lennholm og Anna Petrine Vilhelmine Olsen. Var efter sin Konfirmation nogle Aar i en Boghandel, blev Cand. med. 29. Juni 1889 og nedsatte sig som praktiserende Læge i Vildbjerg ved Herning 1890, i Herning By 1891; død 22. Oktober 1898 under et Ophold i Køben-



havn. — Gift 29. Oktober 1892 med Anna Tronhjem, født 17. Februar 1871, Datter af Proprietær Villiam Tronhjem og Magda Schou.

HANS BREDAHL MØLLER

RITMESTER, DYRLÆGE, DYREHAVEN PR. SKAARUP

Født 17. December 1862 paa Vejstrupgaard ved Svendborg, Søn af Godsejer Hans Bredahl Møller og anden Hustru Olivia Skou-Petersen; gik



umiddelbart efter Studentereksamen til Landvæsnet og lærte efterhaanden Landbrug, Mølleri, Skovbrug og Mejeri paa forskellige Steder, men paa Grund af den Tilbagegang, der dengang var i Landvæsnet, bestemte han sig 1884 til at træde ind i Hæren; blev Sekondløjtnant i Rytteriet 1885, tog 1886 Tillægsprøven til Adgangs-examen til Officersskolen, blev Pre-



mierløjtnant 1889, tog Beriderexamen (den militære Manege) 1894 og gjorde Tjeneste ved 2. Dragonregiment i Odense; tog sin Afsked 1900 og ansattes som Assistent i Krigsministeriets 4. Kontor; underkastede sig Dyrlægeexamen 1905, fik samme Aar nyt Afskedspatent som Ritmester, søgte Afsked fra Krigsministeriet 1907 og nedsatte sig som praktiserende Dyrlæge i sin Fødeegn. — Ugift.

OVE MÜLLER RÉE

DR. MED.



Født 29. Maj 1863 i København, Søn af Justitsraad, Raadmand, Apotheker Ferdinand Theodor Rée og Gerhardine Mariane Müller. Cand. med. 25. Juni 1889; efter at have været Kandidat paa Kommunehospitalet og Blegdamshospitalet og et Aars Tid gjort Tjeneste ved Poliklinikens oftalmologiske Afdeling rejste han 1892 til London og Paris, hvor han var



i 3 Aar, for at studere Øjensygdomme. Blev 1896 Dr. med. for en Afhandling om »Undersøgelser af Øjet med et lysende Punkt«, men har derefter tilbragt den meste Tid forskellige Steder i Udlandet (Algier og Sydeuropa), kun med kortere, aarlige Sommerophold i Danmark. — Ugift.

SOPHUS ALFRED RAFF

LÆGE I FREDERIKSSUND

Født 3. April 1863 i København, Søn af Bogbindermester Carl Frederik Vilhelm Raff og anden Hustru Cathrine Poulinc Sophie Buchmann; var



fra 1882—89 Huskærer samtidig med, at han forberedte sig til medicinsk Embedsexamen, som han tog 28. Januar 1891. Efter at have været ved St. Johannes Stiftelsen og Almindeligt Hospital i København nedsatte han sig 1893 som praktiserende Læge i Frederikssund, hvor han tillige var Kommunalæge indtil 1902, da Distriktslægeembedet flyt-



tedes fra Skibby til Frederikssund; fik 1884 Medaillen for Druknedes Redning. — Gift 18. Marts 1894 med Jacobine Vilhelmine Christine Benthin, født 27. Marts 1868 i København, Datter af Grosserer Villiam Christian Benthin og Henriette Christine Wager.

PEDER NIELSEN ESKEKUND [P. NIELSEN]

SOGNEPRÆST TIL TØRRING OG HELDUM



Født 20. Marts 1859 i Eskelund, Tanderup Sogn ved Assens, Søn af Gaardfæster Niels Madsen og Ane Marie Pedersdatter. Hjalp indtil sit 20. Aar Faderen med Gaardens Drift; blev Cand. theol. 19. Januar 1888, samme Aar personel Kapellan i Stenstrup og Lunde ved Svendborg, 1890 i St. Jørgens og Sørup, ligeledes ved Svendborg, og 1893 Sognepræst i



Tørring og Heldum ved Lemvig; fik Navneforandring 16. Oktober 1905. — Gift 20. Marts 1889 med Elisa Mathilde Kristine Meisling, født 2. December 1859 i København, Datter af Anlægsgartner Peder Christian Hjarup Meisling og Mathilde Frederikke Bræmer.



HAUCHS LATIN- OG REALSKOLE

VICTOR CHRISTIAN MADSEN

DR. PHIL., STATS GEOLOG, KØBENHAVN

Født 2. Marts 1865 i København, Søn af Oberst i Artilleriet Christian Augustin Julius Emil Madsen og første Hustru Marie Ernestine Laurentze



Gamél. Cand. polyt. (Kemi) Januar 1887; var derefter et Par Aar i Bryggerivirksomhed, til han 1889 blev Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse. Cand. phil. 1890; foretog 1891 en geologisk Studierejse i Nord Europa og studerede Palæontologi og Geologi ved Berlins Universitet i Vinteren 1891—92; fik 1892 Universitetets



Guldmedaille for den geologiske Prisopgave: »Kritisk Vurdering af de til de forskellige Tider fremsatte Theorier om Oprindelsen af de paa Gange forekommende Mineraler og Bjergarter« og ansattes samme Aar som Statsgeolog ved Danmarks geologiske Undersøgelse. Blev Dr. phil. 1895 for sin Afhandling »Istidens Foraminiferer i Danmark og Holsten og deres Betydning for Studiet af Istidens Aflejringer« og studerede i Vinteren 1895—96 ved Universitetet i München; fra 1896—1904 har han holdt Forelæsninger ved Universitetet og siden 1899 geologiske Foredrag ved den folkelige Universitetsundervisning. Blev 1901 Medlem af Kommissionen for Danmarks geologiske Undersøgelse; foretog i Aarene 1903—1906 forskellige Rejser i Mellem- og Syd-Europa, især for at studere Alpernes Kvartærgeologi; har skrevet en Del palæontologiske og geologiske Afhandlinger i danske og fremmede Tidsskrifter. — Gift 26. Marts 1897 med Ingeborg Foss Fogh, født 14. Oktober 1873 i Horsens, Datter af Justitsraad, Redaktør Hother Lorenz Severin Fogh og Caroline Drewsen.

EDOUARD CHARLES OWEN CARSTENSEN

LÆGE I AALBORG

Født 5. Juni 1863 i Husum i Slesvig, Søn af Ingeniørkaptajn, Digeinspektør for Slesvig Richard Peter Carstensen og Agnes Suzanne Christine Owen. Cand. med. 28. Januar



1891, praktiserende Læge i Børkop ved Vejle 1893, Kandidat paa Frederiks Hospital 1894; nedsatte sig 1895 som praktiserende Læge i Sønder sø ved Odense, hvorfra han 1907 flyttede til Aalborg. Har været Formand for de Fattiges Kasse i Sønder sø 1897—1906 og Næstformand i Fyns Stifts Lægerekredsforening



fra 1890; stiftede 1903 »Danske Lægers Afholdsforening« og var Formand derfor til 1905, senere Næstformand; har udgivet en Del Pjecer om Alkoholismen og holdt talrige Foredrag om Alkohol og om Tuberkulosisens Bekæmpelse. — Gift 3. Marts 1896 med Ellen Hecksher Martensen, født 29. Januar 1872 i København, Datter af Kancelliraad, Kasserer i Landbygningernes Brandforsikring, Cand. polit. Conrad Martensen og Emily Henriette Louise Augusta Hecksher.

SOPHUS EDUARD JACOB

KONTORCHEF VED STATSBANEREVISIONEN, KØBENHAVN



Født 28. September 1864 i København, Søn af Grosserer Jacob Frederik Jacob og Julie Caroline Levy. Cand. jur. 16. Juni 1887; blev samme Aar Aspirant ved Statsbanerne og 1893 Fuldmægtig i Trafikkontoret; ved Statsbanernes Omordning 1904 blev han fungerende Chef for Kontoret for Statsbanerevisionen under 2. Revisionsdepartement. — Gift 14.



Marts 1894 med Laura Berg, født 24. Oktober 1862 i Randers, Datter af Købmand Balthazar Berg og Rebecka Fraenckel.

WOLFGANG THOMAS HANSEN

KONSERVATORIELÆRER, KØBENHAVN

Født 22. Marts 1864 i København, Søn af Bogholder hos Firmaet Jac. Holm & Sønner Johannes Hansenius Sophus Hansen og Ingeborg Ce-



cilie Dorothea Christensen. Blev Cand. phil. 1883 og studerede Jura til 1885; var 1885—86 Skuespiller ved Dagmartheatret og fra den Tid Koncertspiller og Klaverlærer, fra 1895 Direktør for de filharmoniske Kammermusiksoireer; blev 1901 Lærer ved det kgl. Musikkonservatorium. Er optraadt baade som Kammermusikspiller og som Solist



i Berlin ved det filharmoniske Orkester (Singakademie og Philharmonien) og som Gæst i Dresdner Tonkünstlerverein; har været Bestyrelsesmedlem i »Dansk Tonekunstnerforening« siden dens Stiftelse og underviste i 1891 daværende Prins Christian. — Gift 27. Juli 1907 med Skuespillerinde ved Casino Theodora Marie Petersen, født 11. August 1852 i København.

HANS CHRISTIAN HARBOE

OVERLÆGE I RANDERS



Født 30. Marts 1864 i København, Søn af Varemægler Sophus Andreas Frederik Harboe og Emma Andrea Brehm. Cand. med. 24. Januar 1890, Amanuensis i Køge samme Aar, Kandidat paa Frederiks Hospital 1891—93; praktiserede derefter i København og var Assistent ved Poliklinikens Afdelinger for Øje- og



Øresygdomme, indtil han 1895 blev Korpslæge ved 5. Dragonregiment i Randers, Overlæge 1906. — Gift 2. December 1894 med Elfride Rützou, født 9. Juli 1870 i København, Datter af Grosserer Martin Poul Rützou og Sophie Nannestad.

BIRKERØD SKOLE

IVER ANDREAS NICOLAI NYHOLM

FORSIKRINGSDIREKTØR, KØBENHAVN

Født 2. Juni 1864 i København, Søn af Grosserer, Direktør for det Helsingørske Dampskibsselskab, italiensk Konsularagent i Helsingør Hans



Christopher Nyholm og Emilie Henriette Risting; kom 1874 i Mantzius' Kostskole i Birkerød (da der dengang ikke var nogen ordentlig Skole i Nærheden af Hovedgaarden Nørgaard, som hans Fader da ejede) og tog Artium ved Borgerdydskolen i København. Cand. phil. 1883, Sekondløjtnant i Artilleriet 1886; blev efter at have taget Re-



serveintendantexamen fungerende Intendant ved 7. Regiment 1887, forsat til 3. Regiment 1890 og overførtes 1891 til Forplejningskorpset som Reserveintendant, men forblev i sin Stilling som yngste Intendant ved 3. Regiment, blev Intendant af Forstærkningen 1893 og udtraadte af den aktive Tjeneste i Intendanturen 1895. Kontorchef i Livsforsikringsselskabet »Standard« 1891—1905, Direktør i Folkeforsikringsselskabet »Dannebrog« 1906, Sekretær i »Komiteen for Danmarks Deltagelse i de Olympiske Lege i Athen« 1905; dekoreret med G. F. 4. — Gift 29. Oktober 1891 med Ingeborg Jørgensen, født 21. August 1871 paa St. Thomas, Vestindien, Datter af Apotheker i Fredericia Alfred Jens Alexius Jørgensen og Harriet Elisabeth Riise.

HANS NISSEN KAU

SOGNEPRÆST TIL GADBJERG OG LINDBALLE, FORFATTER

Født 31. Juli 1861 i Brendstrup, Rødding Sogn i Slesvig, Søn af Landmand Thomas Jørgensen Kau og Ilse Cathrine Nissen. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. theol. 16. Januar 1888, straks efter Lærer ved Birkerød Latin-skole og uordineret Medhjælper hos Sognepræsten i Søllerød, men udnævntes allerede i Slutningen af Aaret til Sognepræst i Harboøre og Enghjerg ved Lemvig; forflyttet herfra 1891 til Gadbjerg og Lindballe ved Vejle. Blev 1895 Næstformand og 1906 Formand i »Vejle Amts Plejehjemsforening« og har som saadan sammen med Selskaberne »Børnenes Vel« oprettet et Børneoptagelseshjem ved Kolding Fjord. Er Medstifter af »Historisk Samfund for Vejle Amt« og Formand for dettes Foredragsafdeling; blev allerede som ung Student Medarbejder ved »Modersmaalet« i Haderslev og har senere skrevet talrige Bladartikler, særlig om sønderjyske Forhold og Personer samt om kirkelige Spørgsmaal; har udgivet »Jens Peter Junggreen, et Bidrag til Nationalitetskampens Historie« 1894, »Præsten Hans Svejstrup« 1899, »Stiftsprovst Mørk Hansen og den danske Sag i Sønderjylland« 1899, »Flensborgeren Jakob Plätner« 1903 og »Angelboeren Claus Manicus«. — Gift 9. Maj 1893 med Philippa Andresen, født 4. Juni 1874 i København, Datter af Prokurator Laurits Bredenberg Andresen og Julie Albertine Josephine Amalie Jensen.



S. LAWRENCE [SØREN LASSEN]

MINEINGENIØR, COBALT, ONTARIO, CANADA

Født 7. Juli 1864 i København, Søn af Overretsprokurator, Folketingsmand Johan Lorentz Lassen og Henriette Elise Nielsen. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. jur. 29. Maj 1888 og 7. Juni 1889, Overretssagfører i København 1892; forlod Danmark 1899 og rejste til Canada, hvor han var med til at starte Mineselskabet »Silver Queen« og nu er raadgivende Mineingeniør i Cobalt; han fører der Navnet Lawrence istedetfor Lassen. — Gift 7. April 1892 med Anna Marie Dorrothea Hald, født 20. December 1873 i København, Datter af Kancelliraad, Kontorchef i »Det forenede Dampskibsselskab« Joachim Frederik Schouw Hald og Juliane Vilhelmine Larsen. Ægteskabet ophævet.

NIELS OLESEN SØRENSEN WESTERGAARD

LÆGE I NØRRE SUNDBY



Født 26. April 1862 i Vrejlev ved Hjørring, Søn af Proprietær Søren Christian Westergaard og Mette Kristine Hansen. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. med. 17. Juni 1889 og nedsatte sig samme Aar som praktiserende Læge i Nørre Sundby, hvor han vedblivende er. — Gift 30. Oktober 1887 med Eva Eliza Brøn-



num, født 14. September 1866 i Aarhus, Datter af Varemægler i København Hans Peter Brønnum og Franziska Bang.

CARL CHRISTIAN HOLTEN-NIELSEN

SPEDITØR, KØBENHAVN

Født 19. Marts 1861 i Aabenraa, Søn af Departementschef i Krigsministeriet, Oberstløjtnant i Ingeniørkorpset Christian Axel Nielsen og første Hustru Juliane Johanne Holten. Deltog 1875 som frivillig Elev i Fredegatten »Jylland«s Togt til Madeira, tog Artium ved Borgerdydskolen paa Christianshavn, har senere opholdt sig flere Aar i Udlandet og er nu Speditør og Toldklarerer i København. — Gift 21. Januar 1885 med Louise Johanne Marie Burchhardt, født 23. Marts 1861 i Lübeck. — Broder til E. Holten-Nielsen (se S. 92).

ERIK WORM BEGRUP

SOGNEPRÆST TIL ALSTED OG SØNDER DRAABY

Født 11. Februar 1864 i Birkerød, Søn af Sognepræst Erik Worm Begtrup og Elisabeth Mathiesen. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. theol. 6. Februar 1894 og samme Aar personel Kapellan i Jetsmark i Vendsyssel hos sin senere Svigerfader; blev Sognepræst i Rubjerg og Maarup ved Hjørring 1897, i Alsted og Sønder Draaby paa Mors 1903; bor i Skarum Præstegaard. — Gift 25. November 1897 med Marie Bertelsen, født 1. Januar 1870 paa Manø, Datter af Sognepræst i Jetsmark Jens Carl Christian Bertelsen og Emmy Cecilie Kall.



VIGGO VILHELM GREVE MOLTKE

SOGNEPRÆST TIL SØNDER JERNLØSE OG LØSTRUP

Født 10. December 1862 paa Nørager, Søn af Kammerherre Adam Georg Ernst Henrik Greve Moltke og Bertha Marie Louise, født Komtesse Moltke;



opholdt sig fra sit 11. til sit 15. Aar hos den grundtvigske Pastor Henrik Bech i Lem i Vestjylland og kom derefter i Mantzius' Latin-skole i Birkerød. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. theol. 28. Januar 1891, Kaldskapellan i Værsløv og Jordløse ved Kallundborg 1892 og Sognepræst til Sønder Jernløse og Løstrup ved



Holbæk 1896. — Gift 31. Maj 1895 med Helga Bonnevie Hoff, født 24. August 1871 i Vallekilde ved Kallundborg, Datter af Præst ved Vartov Johan Villiam Hoff og Elisabeth Marie Emilie Bonnevie.



BOKKENHEUSERS KURSUS

NICOLAI JOHAN WULFF

CAND. PHIL., TANDLÆGE I KØBENHAVN

Født 26. Juli 1862 i København, Søn af Varemægler Peter Eduard Wulff og Susanne Dorothea Schyth. Tog Artium ved Lyceum, blev



Cand. phil. 1883 og tog Tandlæge-examen 18. December 1886; efter et Ophold i Tyskland nedsatte han sig 1887 som praktiserende Tandlæge i København. Har beklædt forskellige Stillinger som Bestyrelsesmedlem, Formand og Sekretær i »Tandlægeselskabet i København«, »Dansk Tandlægeforening« og »Skandinaviske Tandlækarefor-



eningen« og meddelt flere Artikler til danske og fremmede odontologiske Tidsskrifter. — Gift 22. Oktober 1895 med Hilma Charlotte Tychsen, født 26. April 1870 i København, Datter af Dr. phil., matematikkyndig Direktør i Statsanstalten for Livsforsikring Nicolaj Georg Camillo Tychsen og anden Hustru Dorothea Sophie Frederikke Thomsen.

CARL CHRISTIAN HANNIBAL HANSEN

OVERRETSSAGFØRER I KØBENHAVN

Født 11. April 1861 i København, Søn af Skomagermester Jørgen Hansen og Marie Jensen. Var efter sin Konfirmation ved Handelen til 1879, tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. jur. 1. Juni 1888 og Overretssagfører i København 1892. — Gift i Oktober 1887 med Nova Emilie Dahl, født 21. Marts 1863 i Sorø, Datter af Murmester Andreas Dahl og Marie Therese Hansen.

VILHELM FREDERIK GERHARD ROSENCRONE BENZON

FHV. PRÆST, KØBENHAVN



Født 18. Juli 1862 i København, Søn af Manufakturhandler Gerhard Marcus Rosencrone Benzon og Thora Amalie Schultz; gik i Metropolitanskolen til 1881, men tog Artium ved Lyceum; blev Cand. theol. 26. Januar 1889, personel Kapellan i Bodum og Ydby i Thy 1890 og Aaret efter Sognepræst paa Tunø, hvor Præsten er Til-



synsførende med Fyret samt Brevsamler; blev Sognepræst i Tirstrup og Fuglslev paa Mols 1896; tog sin Afsked 1904. — Gift 2. Oktober 1891 med Katharina Marie Petersen, født Andreassen, født 1. Oktober 1859.

SØREN BALLE RING

SOGNEPRÆST TIL ORMSLEV OG KOLDT

Født 20. Marts 1857 i Virring ved Randers, Søn af Skolelærer i Hørning Niels Christian Ring og Marie Bach; kom efter sin Konfirmation



til Landvæsnet og var i 2 Aar Forvalter paa Lynderupgaard ved Viborg. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 25. Juni 1887 og samme Aar Sognepræst i Rubjerg og Maarup ved Hjørring, i Veggervslev og Villersø paa Mols 1891; forflyttedes derfra 1899 til Favsing og Avning ved Randers og 1906 til Ormslev og



Koldt ved Aarhus; har et Par Gange rejst i Udlandet. — Gift 22. November 1887 med Christiane Elisabeth Bülow, født 5. April 1859 i Assens, Datter af Provst, Sognepræst til Hjortshøj Frands Adam Hans Bülow og Karen Rasmussen.

CARL LÜTZ HØPPERMANN

FORVALTER UNDER KØBENHAVNS MAGISTRAT, REDAKTØR

Født 5. November 1863 i København, Søn af Skrædermester Edvard Theodor Lütz Høppermann og Frederikke Bolt. Tog Artium ved det



v. Westenske Institut, blev Cand. phil. 1883, Assistent i Københavns Magistrat 1885 og konst. Fuldmægtig 1891; ansattes 1893 som Forvalter ved Københavns Tvangs- og Arbejdsanstalt (Ladegaarden) og redigerer det af »Københavns Kommunalforening« udgivne Blad »Absalon«, Organ for Københavns kommunale Embeds- og Bestillings-



mænd. Har siden 1894 givet sig af med journalistisk Virksomhed, særlig med udenrigspolitiske Korrespondancer til danske Provinsblade, ligesom han i en Aarrække har skrevet Føljetoner og Noveller under Mærket »Karl Hessel.« — Gift 10. November 1888 med Ellen Birch, født 5. Januar 1866 i København, Datter af Kongens Foged i København Carl Christian Birch og Christiane Hastrup.

SØREN NICOLAI GRØNBECH

KASSERER, KØBENHAVN



Født 28. Juli 1863 i Aalborg, Søn af Landmand Christian Julius Grønbech og Nicolette Hesbeck. Tog Artium ved Mariboets Skole, blev Cand. phil. 1884, gik i flere Aar paa Kunstakademiet og udstillede som Maler 1890—96, men opgav da Kunsten og gik til Handelen; var Kamrer ved »Klags- torps Kalkbrots Aktiebolag« i



Sverrig 1897—1906 og er nu ansat paa et Vexelererkontor i København. — Gift 24. December 1903 med Laura Bergwitz, født 25. November 1882 i København, Datter af Agent Hjalmar Bergwitz og Anna Marie Lund.

AXEL NIKOLAJ HOLCK

AMTSFORVALTER I MARIBO

Født 30. Januar 1863 i København, Søn af Sognepræst ved Vor Frelser Kirke Johan Christoffer Holck og Thyga Elisabeth Thomine Thonning.



Tog Artium ved Borgerdydskolen i København og blev Cand. polit. 26. Juni 1888; blev 1890 Assistent, 1896 Fuldmægtig og 1897 Kontorchef i Statens statistiske Bureau, blev Amtsforsvalter i Hjørring Amtstuedistrikt 1903, i Maribo Amtstuedistrikt 1906. Var fra 1899 Formand for Københavns Afdeling af »Foreningen imod Lovbeskyttelse



for Usædelighed« og fra 1903 Formand for denne Forenings Hovedbestyrelse samt 1889—97 Redaktør af Foreningens Maanedsbld; redigerede 1902—03 »Tidsskrift for Industri« og har været Medarbejder ved P. Hansens Litteraturhistorie og ved »Verdenskulturen«; har skrevet »Dansk Statistiks Historie 1800—1850« 1901 samt statistiske, økonomiske og kunsthistoriske Artikler i Salmonsens Konversationslexicon, »Tidsskrift for Industri« og »Tidsskrift for Kunst«. — Gift 27. September 1893 i København med Ida Charlotte Thorlakson, født 1. Maj 1872 i København, Datter af Tandlæge Carl Thorlakson og Elisabeth Weyde Engholm.

NATHANAEL ZAHLE GJERLØFF

CAND. POLIT., LÆRER †

Født 10. Januar 1863 i Onsbjerg paa Samsø, Søn af Sognepræst til Randlev og Bjergager Laurits Trap Gjerløff og første Hustru Anna Sophie Vanding. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. polit. 4. Juni 1889; var Lærer ved Latinskoler og Kursus i København til 1891, da han blev Timelærer ved Frederiksborg lærde Skole; paa Grund af Sygdom maatte han kort efter opgive denne Stilling og døde 31. Maj 1892. — Gift 24. Maj 1890 med Ida Hedevig Cecilie Fjelstrup, født 25. September 1861 i Vester Hæsing ved Faaborg, Datter af Sognepræst til Koldby paa Samsø Julius Jonas Collin Fjelstrup og Elise Marie Cordelia Gjølring.

ANDERS MADSEN HINDSHOLM [A. MADSEN]

SOGNEPRÆST TIL BJERGBY OG MYGDAL

Født 8. Juni 1859 i Viby ved Kerteminde, Søn af Gaardejer Mads Andersen og Nielsine Jacobsen; kom 1875 paa Skaarup Seminarium, tog



Skolelærerexamen 1878, var Vikar for Førstelæreren i Veflinge ved Bogense 1878—80, tog Artium ved det v. Westenske Institut. Var derefter Huslærer hos Kaptajn la Cour i Lyngby 1882—84, blev Cand. theol. 21. Juni 1888 og samme Aar Sognepræst i Harridslev og Rakkeby ved Hjørring, 1894 i Bjergby og Mygdal ved Hjørring; fik samme Aar Navne-



forandring ved kgl. Bevilling; er fra 1906 tillige Censor ved Skolelærerexamen; har i »Dagbladet« skrevet: »Skaarup i Anledning af Carl Ewalds Nedrakning af Seminariet«, »om Hyrdebørns Skoleforsømmelser og om deres vanskelige Skoleforhold«, samt i »Kristeligt Dagblad« og i lokale Blade om Harboøresagen og om Skoleloven. — Gift 18. Januar 1889 med Theodora Karoline Lousine Kragh, født 7. Januar 1857 i København, Datter af Overkanoner i Flaaden Jens Emil Theodor Kragh og Trine Godfredine Rødtjer.

FREDERIK LAURENTIUS FABRICIUS DAHL

SOGNEPRÆST TIL KJETTERUP OG GJØTTRUP

Født 14. Juli 1859 i Storehedinge, Søn af Sognepræst i Sejerslev paa Mors Jens Hansen Smidth Dahl og Laura Franciska Fabricius; var ansat ved de sjællandske Jernbaners Hovedrevisionskontor 1875—77, men opgav denne Stilling for at blive Præst. Tog Artium ved Maribos Skole, var Huslærer et Aar og havde i to Aar Ansættelse ved Kellers Døvsstummeskoler; blev Cand. theol. 25. Januar 1890, Sognepræst i Ullits og Fovlum ved Hobro 1891, i Vindum ved Viborg 1897 og i Kjetterup og Gjøttrup i Thy 1906. — Gift 21. November 1891 med Gyda Marie Norup, født 28. Juli 1870 i Sundby, Amager, Datter af Premierløjtnant i Infanteriet, senere Handelsbogholder Rudolph Norup og Noline Amalie Henriette Wulff.

JULIUS NIELS SOFUS IFVERSEN

SOGNEPRÆST TIL BREGNINGE OG BJERGSTED

Født 2. Juli 1863 i Kallundborg, Søn af Bager Carl Julius Ifversen og Thora Larsine Norup; kom i sin Barndom til København og maatte



fra sit 11. Aar arbejde som Fabrik- eller Bydreng, men blev ved Støtte fra flere Sider sat i Stand til at tage Artium (ved Lyceum). Var Lærer ved Pigeasylskolen 1882—84, 1885—86 uordineret Medhjælper hos Sognepræst Krebs i Nørre Aaby og Indslev paa Fyn, hvor han besørgede næsten al Prædikegerningen. Blev Cand. theol. 30. Januar 1888



og samme Aar personel Kapellan i Glostrup; det følgende Aar blev han Præst (midlertidig ordineret Medhjælper) ved Bethlehemskirken i København, kom 1890 i samme Stilling til Helligkors Kirke og blev 1895 Sognepræst ved denne; idømtes 1903 ved Kommissionsdom (Provsteret) 200 Kr. Mulkt eller simpelt Fængsel i 20 Dage for at have vægret sig ved at vie en Fraskilt (»Mureren paa Nørrebro«), men blev frikendt ved Højesteretskendelse samme Aar; blev 1907 Sognepræst i Bregninge og Bjergsted ved Kallundborg. Har været Formand for »Helligkors Sogns Menighedspleje«, »Menighedsforbundet i Kjøbenhavn af 1898«, Næstformand i Forretningsudvalget til Brorsonskirkens Opførelse og i Udvalget for »Dansk Kirkemission i Arabien«, Medlem af Hovedbestyrelsen for »Det blaa Kors«, Bestyrelsesmedlem i »Præstekonventet af 1892«, i »Københavns Kredsforbund for Hedningemissionen«, i »Kristelig Forening for unge Mænd« i København og Medstifter af Foreningen »Vigilia«; har dels som Delegeret, dels af Helbredshensyn oftere rejst i Udlandet og gentagne Gange opholdt sig i Männedorf (Helbredelse ved Haandspaalægelse). Redigerede 1890—93 »Kirkeklokken« og har blandt andet skrevet »Den Helligaands Gerning« 1895, »Kirkeforfatning, et Forslag« 1902, »Min Forsvarstale for Højesteret« 1903, »Ordnede Menighedssamfund« 1904, »Ved Rigsdagens Aabning« 1905 foruden mange Artikler og Digte i Tidsskrifter og Blade. — Gift 6. Januar 1891 med Ida Erasmie Petersen (kaldet Rasmussen) født 10. April 1864 i København, Datter af Politibetjent Peter Rasmussen og Ane Larsdatter.

CHRISTIAN RIIS KNUDSEN

PROFESSOR, FHV. THEATERDIREKTØR, LITTERAT, KØBENHAVN
Født 22. Juni 1863 paa Movtrup, Blidstrup Sogn paa Mors, Søn af Gods-
ejer, Folketingsmand Jacob Sepstrup Knudsen og anden Hustru Anna



Jensine Riis. Tog Artium ved det
v. Westenske Institut, blev Cand.
phil. 1884; var 1888—90 Redaktør
af Tidsskriftet »Literatur og Kritik«
og 1889—1905 Direktør for Dagmar-
teatret, fra 1897 sammen med Mar-
tinus Nielsen. Blev Professor 1892;
bearbejdede som Theaterleder for-
skellige klassiske Stykker for Scenen
og udgav i 1886 en politisk Picce



»Højrepressens literære Kritik, belyst af en Højremand«, skrev i »Lite-
ratur og Kritik« en Del Artikler om dramatiske Spørgsmaal; har ofte
rejst i Tyskland og Italien. — Gift 26. Juli 1889 med Julie Kirstine Bred-
strup, der en Tid var Skuespillerinde ved Dagmartheatret, født 13. April
1863 i Randers, Datter af Etatsraad, Prokurator Andreas Bredstrup og
Marie Elisabeth Dichmann.

JEPPE ESKESEN

OVERRETSSAGFØRER, VÆRLØSE OVERDREV

Født 26. Marts 1862 i Dyrvig, Hoven Sogn, Søn af
Gaardejer Eske Andersen og Karen Kirstine Jensen.
Var Landmand, forinden han begyndte at studere, en
Tid paa Højskole, og tog Artium ved Mariboos Skole.
Blev Cand. jur. 21. Januar 1889; var derefter Sagfører-
fuldmægtig i Tarm og i København, til han 1893 blev
Underretssagfører i Eshjerg og 1896 tog Bestalling som
Overretssagfører. Fra 1897 er han foreløbig ophørt
med sin Virksomhed paa Grund af Sygdom. — Gift
18. Oktober 1895 med Dorteia Vilhelmine Lassen, født
22. September 1869 i København, Datter af Husejer Christian Falken-
berg Lassen og Hansine Vilhelmine Neergaard.



MIKKEL PETER MADSEN

VICEINSPEKTØR, KØBENHAVN



Født 3. Januar 1858 i Skjoldedelev ved Aarhus, Søn af Gaardejer og Sognefoged Mads Rasmussen og Kirsten Mikkelsen; gik paa Skaarup Seminarium, tog Skolelærerexamen 1877, Artium ved det v. Westenske Institut. Blev Timelærer ved Københavns Kommuneskoler 1882, Cand. phil. 1883, fast ansat ved Københavns Kommuneskoler 1887, Viceinspektør ved Betalings-skolen i Husumgade 1895. — Gift 1. December 1887 med Thyra Holm, født 15. September 1864 i Hobro, Datter af Grosserer i København Cæsar Christian

Holm og Anna Birgitte Bentzen.

CONRAD KNUDSEN

SOGNEPRÆST I MIDDELFART

Født 30. August 1857 i Hjortvad, i den slesvigske Del af Kalslund Sogn ved Ribe, Søn af Gaardejer Poul Knudsen og Lene Johanne Hans-



datter; arbejdede ved Landvæsnet hjemme hos sin Fader, indtil han i 1876—77 blev Vinterlærer ved Hovedskolen i sit Fødesogn, og var derefter 2 Vintre og en Sommer paa Askov Folkehøjskole, indtil han 1879 kom til København for at forberedes til Artium, som han tog ved det v. Westenske Institut. Blev Cand. theol. 17. Juni 1887 og alle-



rede samme Aar residerende Kapellan i Hillerød og Herløv samt Præst ved Hillerød Hospital; 1895 Sognepræst i Middelfart, med hvilket Embede Stillingen som Præst ved Middelfart Sindssygeanstalt er forbundet. — Gift 25. April 1889 med Anna Louise Berg, født 22. Januar 1845 i København, Datter af Rektor ved Frederiksborg lærde Skole Carl Berg og Clemenze Emilie Marcker.

LAURITZ CHRISTIAN SØRENSEN

SOGNEPRÆST TIL JORDLØSE OG HAASTRUP



Født 10. Juli 1862 i København, Søn af Portner Jens Sørensen og Sidse Marie Christensen; tog Skolelærerexamen 1879, Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 24. Januar 1888 og samme Aar Sognepræst i Kragelund og Funder ved Silkeborg, hvorfra han 1905 kom til Jordløse og Haastrup ved Faaborg. — Ugift.



HELGE HOSTRUP

REDAKTØR, FORFATTER, AARHUS

Født 19. Juni 1862 i Silkeborg, Søn af Digteren, Slotspræst, Sognepræst til Hillerød og Herløv Jens Christian Hostrup og anden Hustru Elisabeth Christiane Georgine Hauch.

Tog Artium ved Maribos Skole, blev Cand. phil. 1883; var Lærer ved Sorø Højskole 1890—91, derefter Redaktionssekretær ved »Ringsted Folketidende«, til han 1892 oprettede Ry Højskole ved Silkeborg, som han ejede og var Forstander for til 1905, da han blev Redaktør af »Jysk Morgenblad« i Aarhus. Er



Medlem af Statens Tilsynsraad med Himmelbjerggaard Opdragelsesanstalt; har skrevet nogle Skuespil, hvoraf »En Storm i et Glas Vand« er opført paa Folketheatret i København og »Snævre Grænser« paa Provinsscenerne. — Gift 30. August 1892 med Astrid Bojsen, født 12. Februar 1870 i Gjedved ved Horsens, Datter af Seminarieforstander, Gods ejer, Landstingsmand Lars Peter Bojsen og Ingeborg Crone.

ANDERS CHRISTENSEN

SOGNEPRÆST I HEJLS, FORFATTER

Født 21. Juli 1864 i Udby ved Middelfart, Søn af Gaardfæster under Grevskabet Wedellsborg Christen Pedersen og Nicoline Poulsdatter. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. theol. 27. Januar 1888 og var derefter en Tid uordineret Medhjælper hos Sognepræsten i Glud og Hjarnø; fik 1891 Tilladelse til at lade sig ordinere til Vikar for Sognepræsten i Skjolde ved Horsens, men blev allerede samme Aar Sognepræst i Kvong og Lyne ved Varde og 1902 Sognepræst i Hejls ved Kolding. Har skrevet en Del æstetiske Arbejder, deriblandt »En Folkefest« 1898, »I den sidste Nattevagt« 1898, »Det dages«, Roman 1900, »Fynboer«, Smaaaf-tællinger i fynsk Mundart 1901. — Gift 10. Februar 1892 med Karen Schwartz, født 5. August 1869 paa Skjoldegaard ved Horsens, Datter af Kammerraad, Gaardejer Peter Anders Schwartz og Anna Rasmussen.



CARL AUGUST JULIUS HØVERT

STUD. MED. †

Født 22. Marts 1865 i København, Søn af Smedemester Thorvald Theodor Høvert og Louise Christensen. Tog Artium ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. phil. 1883, studerede Medicin, men døde allerede 31. Maj 1885 i København. — Ugift.

JENS LØGSTRUP

OVERRETSSAGFØRER I KØBENHAVN

Født 4. Juni 1865 i Aalborg, Søn af Prokurator Andreas Buntzen Løgstrup og anden Hustru Ane Johanne Jørgensen. Tog Artium ved Mariboets Skole, blev Cand. jur. 20. Januar 1890, Sagførerfuldmægtig i København samme Aar og Overretssagfører 1897; opholdt sig 1901 i Nykøbing paa Falster og 1903 i Horsens; er nu i København. — Ugift.



JOHAN CHRISTIAN FARRER

STUD. JUR. †

Født 23. Maj 1864 i København, Søn af Isenkræmmer Johan Christian Farrer og Meta Brown. Tog Artium ved Mariboës Skole, blev Cand. phil. 1884; studerede Jura, men døde allerede 18. August 1887 i København. — Ugift.



CAND. PHILOL. H. COHNS KURSUS

SAMUEL JACOB PRAHL

BUREAUDIREKTØR OG OVERSÆTTER, KØBENHAVN

Født 29. Maj 1863 i København, Søn af Cand. polit., Medarbejder ved »Dagbladet«, Carl Rudolph Prahl og Camilla Vilhelmine Cathrine Meyer.



Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. phil. 1883. Sproglærer og Oversætter i København, Direktør for »Bureau scandinave de littérature et d'art« (Dansk Forfatterforenings Salgskontor), Bestyrer af »Matinées littéraires et dramatiques«, Leder af den franske Regerings Frikursus i Fransk for københavnske Kom-



munelærere og -lærerinder; var Redaktør og Udgiver af Studenterbladet »Svalen« 1883 og har udgivet en halv Snes franske og italienske Undervisningsbøger samt en Snes Oversættelser af klassisk og moderne fransk og italiensk Literatur; er dekoreret med F. off. d'acad. og F. off. de l'instr. publ. — Gift 23. Maj 1902 med Marie-Louise f. Fürst, født 18. Marts 1862 i København, Datter af græsk Generalkonsul Ludvig Gottfred Fürst og anden Hustru Ida Vilhelmine Gandil.

VILHELM HOLGER BARON ROSENKRANTZ

ASSISTENT I MARINEMINISTERIET

Født 13. Marts 1862 paa Rosenholm ved Aarhus, Søn af Kammerherre, Hofjægermester Baron Hans Henrik Rosenkrantz til Stamhuset Rosenholm og anden Hustru Caroline Henriette von Düring. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. polit. 25. Juni 1888 og Assistent i Marineministeriets Admiralitetsdepartement 1891. — Ugift.

NIELS ANDREAS WECK WARHUUS

LEGE I HESSELAGER, JERNBANELÆGE

Født 2. Januar 1864 i København, Søn af Fabrikejer (Kjongs Fabrik) Christian Andreas Warhuus og Christiane Olsen. Tog Artium ved det



v. Westenske Institut, blev Cand. med. 18. Januar 1890 og 2. Juli 1891; var 1891—92 Amanuensis i Nørre Saltum ved Hjørring i noget over et Aar og gjorde derefter Tjeneste ved københavnske Hospitaler, til han 1895 nedsatte sig som praktiserende Læge i Nyborg; herfra flyttede han 1905 til Hesselager, hvor han tillige er



Jernbanelæge. — Gift 11. Maj 1895 med Margrethe Brütel, født 4. Februar 1872 i Vrejlev Kloster, Datter af Forpagter Carl Valdemar Brütel og Anna Sophie Margrethe Olsen.

HANS LAURITS OLUF LANG [H. L. O. NIELSEN]

FABRIKANT, RANDERS

Født 2. August 1861 i Hemmeshøj ved Slagelse, Søn af Lærer Jens Nielsen og Ane Larsen. Tog Artium ved Haderslev Læreres Skole, blev



Cand. phil. 1882, var Huslærer paa Troelsebygaard ved Nakskov 1884—86, blev Sekondløjtnant i Artilleriet 1887; udvandrede 1889 til Nordamerika og beskæftigede sig med Ingeniørarbejder; var saaledes fra 1896 Ingeniør i Bro- og Bygningsdepartementet ved Chicago-Milwaukee og St. Paul Banen. Vendte 1903 tilbage til Danmark, fik Navne-



forandring ved kgl. Bevilling 10. Januar 1906 og er nu Bygningsingeniør og Indehaver af »Jysk Pavillonbyggeri« i Randers. — Gift 27. September 1889 med Henriette Frederikke Gyriitha Ludvigsen, født 29. September 1867 i København, Datter af Skibsmægler Johan Henrik Ludvigsen og Dina Struve.

CHRISTIAN VILLADS CHRISTENSEN

DR. PHIL., RAADSTUEARKIVAR, KØBENHAVN

Født 16. Februar 1864 i Nørbæk, Søn af Skolelærer Christen Christensen og Ane Christensdatter. Tog Artium ved Værnedamsvejens Skole og 19. Januar 1888 Skoleembedsexamen med Historie som Hovedfag; fik 1889 Universitetets Guldmedaille for den historiske Prisopgave »Danmarks Forhold til Sverige fra Freden i Knærød til Sveriges Deltagelse i Trediveaarskrigen« og blev samme Aar midlertidig ansat i Rigsarkivet; blev Assistent ved Provinsarkivet



i Viborg 1890, men gjorde vedblivende Tjeneste i København til 1891; er fra 1896 Arkivar ved Københavns Raadstuearkiv og fra 1906 Redaktør af »Samlinger til jysk Historie og Topografi« (hvortil han har meddelt mange Bidrag); 1907 Redaktør af »Historiske Meddelelser om København«. Blev Dr. phil. 1900 for en Afhandling »Baareprøven, dens Historie og Stilling i Fortidens Rets- og Naturopfattelse«. — Ugift.

MATTHIAS MATTHIESEN JESSEN

CAND. PHIL., LÆRER, KØBENHAVN

Født 27. Maj 1851 i Tombøl, Felsted Sogn i Slesvig, Søn af Degn i Ensted Jes Jessen og Birtha Maria Matthiesen; kom efter sin Konfirmation i Flensborg Latinske Skole, men opterede for Danmark 1870 og opholdt sig da en Tid hos Pastor Mørk Hansen og var derefter Huslærer paa Bøgelund, Dalby Sogn ved Kolding. 1872 tog han til København for at læse til Examen artium; var Lærer ved St. Petri Realskole i København 1875—81, tog Artium ved Haderslev Læreres Skole, blev Cand. phil. 1883 og studerede derpaa Theologi til 1888; har senere opholdt sig dels i Slesvig, dels i København som Lærer i Tysk og Musik. — Ugift.



GALSTER OG HOLBØLLS KURSUS

VALDEMAR CHRISTEN DOLLERUP CHRISTENSEN

VICEPOLITIDIREKTØR I KØBENHAVN

Født 4. Juni 1859 i København, Søn af Overpolitibetjent Peter Dollerup Christensen og Christiane Petersen. Blev 1877 Assistent paa Københavns



Politikontor, tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. jur. 12. Juni 1889 og 13. Juni 1891, Politifuldmægtig 1900 og Vicepolitidirektør i København 1905 samt Medlem af Københavns Bygningskommission samme Aar. Er fra 1905 Formand for Vægeraadet i København og fra 1907 Formand for Bestyrelsen af det



den 11. Oktober stiftede velgørende Selskab »Hjemløs Ungdoms Optagelseshjem; dekoreret med Pr. Kr. 3. — Gift 17. Oktober 1896 med Camilla Louise Henriette Barnekow, født 12. Juli 1857 i Flensborg, Datter af Kammerherre, Ritmester Frederik Vilhelm Christian Barnekow og Johanne Catarina Carstensen Jensen.

LARS PETER ANTON LARSEN

CAND. PHIL. †

Født 22. Juni 1861 i Bursø paa Lolland, Søn af Gaardejer Mads Larsen og Ane Hansdatter. Tog Artium ved Værnedamsvejens Skole, blev Cand. phil. 1883; agtede at studere Theologi, men maatte opgive dette paa Grund af Sygdom. Død 21. Oktober 1899 paa Sindssygeanstalten ved Sakskøbing. — Ugift.

JOHN PETER JACOBSEN

FABRIKEJER, KØBEHAVN

Født 18. Juni 1863 i København, Søn af Fabrikejer, Bødkermester Lars Jacobsen og Frederikke Elisabeth Hansen. Tog Artium ved Værnedamsvejens Skole, blev Cand. phil. 1883; indtraadte 1882 i sin Faders Forretning, som han efter dennes Død 1891 blev Eneejer af og vedblivende driver. Er Formand for en enkelt, Bestyrelsesmedlem i flere Arbejdsgiverforeninger, Tillidsmand ved Tvangsakkorder, Medlem af Tilsynsraadet for »Laanekassen«, Formand for Arbejdsstuerne for



Børn paa Christianshavn samt Bestyrelsesmedlem i flere Aktieselskaber og velgørende Foreninger. — Gift 16. Juni 1888 med Bergljot Dreyer, født 30. September 1863 i Romedal, Hedemarken, Norge, Datter af Landejendomsbesidder Anton Martin Dreyer og Betty Bentzen.

ALFRED KRUSE

CAND. JUR., OVERBETJENT I KØBENHAVNS POLITI



Født 31. August 1864 i København, Søn af Økonom paa Wildersgades Kaserne Frederik Vilhelm Kruse og første Hustru Marie Vilhelmine Petersen. Tog Artium ved Værnedamsvejens Skole, blev Cand. jur. 15. Juni 1889, Fuldmægtig paa Varde Byfoged- og Øster og Vester Herreders Kontor 1891 og modtog 1892 Ansættelse i Københavns Polit, hvor han fra 1896 er Overbetjent i 4. Afdeling. — Gift 21. Juni 1896 med Marie Jessen, født 29. September 1865 i Haderslev, Datter af Grosserer i København Mathias Jessen og Christine Marie Erichsen Grüun.



KOLLABORATOR MØLLERS KURSUS

HJALMAR KELLER

FORSTANDER FOR DØVSTUMMEINSTITUTET I FREDERICIA

Født 7. Oktober 1864 i København, Søn af Professor, Direktør for de Keller'ske Abnormanstalter Johan Christopher Rummelhof Keller og



Cathrine Debora Graae. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. phil. 1883 og studerede en Tid Jura, men var allerede 1883 bleven Inspektør ved »Døvstummeskolen, grundet paa Talemethoden« i København; udnævntes 1891 til Inspektør og Andenlærer ved den kgl. Døvstummeskole i Nyborg, ved dennes Oprettelse og blev



1904 Forstander for det kgl. Døvstummeinstitut i Fredericia; er faglig Sekretær i Foreningen til Gavn for Døvstumme, oplærte efter Talemethoden, og Medlem af Bestyrelsen for »Arbejdshjemmet for døvstumme Piger«; var tidligere Formand for »Danmarks Døvtummelærerforening« og er nu Æresmedlem deraf; er Redaktør for Danmarks Vedkommende af »Nordisk Tidsskrift for Døvtummeskolen« og har skrevet 1. Del af et Værk om Døvtummeundervisningens Historie i Danmark foruden mange faglige Artikler i Blade og Tidsskrifter; har desuden udgivet forskellige Bøger til Døvtummens Undervisning. — Gift 2. Maj 1887 med Eline Marie Benzon, født 27. Oktober 1861 i København, Datter af Grosserer Valdemar Benzon og Ida Helmine Stinckenberg.

CHRISTIAN GAMST

EXPEDITIONSSEKRETÆR I FINANSMINISTERIET, DIREKTØR
FOR RITZAUS BUREAU, KØBENHAVN

Født 19. September 1862 i Aarhus, Søn af Glarmester Vilhelm Herman Gamst og Anna Maria Jensen. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. jur. 29. Maj 1888 og 29. Januar 1890 og samme Aar Assistent i Finansministeriet, først i Pensionskontoret, 1898 i Finansministeriets Sekretariat; 1900 fung. Fuldmægtig i Kontoret for Statsaktiver, 1901 Fuldmægtig i Kolonialkontoret samt fung. Expeditionssekretær; er tillige Direktør i Ritzaus Bureau, Dansk Telegrambureau.



— Gift 17. Maj 1899 med Elisabeth Ritzau, født 21.

Januar 1870 i København, Datter af Direktør (Ritzaus Bureau), Løjtnant Erik Nicolai Ritzau og første Hustru Else Jensen. — Hustrus Søster gift med N. J. Ulrich (se S. 20).

ANDERS NIELSEN ANDERSEN

LÆGE, BYRAADSMEDLEM I LEMVIG

Født 12. Februar 1861 paa Kirstineberggaard ved Vejle, Søn af Gaardejer Niels Andersen og Anc Marie Iversen; var efter sin Konfirmation



ved Landvæsnet i 3 Aar, men et Ophold paa Søgaard Landbrugsskole vakte hans Lyst til at studere. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. med. 18. Januar 1889, Kandidat paa Frederiks Hospital 1890; er praktiserende Læge i Lemvig fra 1891. Ved sin Svigerfaders Død 1897 kom han i Besiddelse af flere Landejendomme i Ringkøbing Egnen og



ledede selv Driften af disse; den sidste blev afhændet 1906. Blev Medlem af Lemvigs Menighedsraad 1903, Medlem af Værgeraadet 1905, By-

raadsmedlem 1906; har skrevet et Arbejde om medicinal-topografiske Forhold i Skodborg og Vandfuld Herreder (Lemvig Lægedistrikt), der snart vil udkomme. — Gift 16. Oktober 1891 med Cecilie Kirstine Magdalene Smith, født 26. November 1866 i Nymølle, Brejning Sogn ved Ringkøbing, Datter af Fabrikant, Gaardejer, Kreditforeningsdirektør Peder Smith og Ottilie Marie Rahbæk.

OLUF BERNT SCHOUBOE

KAPTAJN, CHEF FOR GENERALSTABENS FÆSTNINGSKONTOR
KLAMPENBORG

Født 13. Marts 1864 paa Abildtorpgaard ved Nakskov, Søn af Proprietær Rasmus Schouboe og Julie Olivia Frederikke Christine Suhr. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. phil.



1883, Sekondløjtnant i Artilleriet 1885, Premierløjtnant samme Aar; tog udvidet Artilleriexamen 1890, blev Adjutant ved 4. Artilleriafdeling 1891, ved 2. Artilleriregiment 1894, Kaptajn 1896; har dels været Batterichef i Feltartilleriet, dels Kompagnichef i Fæstningsartilleriet; underkastede sig Generalstabs-



examen 1899, blev Kaptajn i Generalstaben 1903, Chef for Generalstabens Fæstningskontor 1905; R* 1906. Medlem af Artilleribibliotekets Bestyrelse siden 1898, af Bestyrelsen for krigsvidenskabeligt Selskab siden 1902 og af Direktionen af Officersforeningen siden 1904, hvor han som Leder af Foredragsvirksomheden har søgt at føre denne ind i et almenvidenskabeligt Spor ved Tilkaldelse af civile Videnskabsmænd; blev kritisk Revisor i den Suhr'ske Stiftelse 1893 og Direktør i den Schou-Beckmann'ske Stiftelse 1907. — Gift 10. Juli 1890 med Ellen Margrete Bolette Børre, født 11. Juli 1867 i København, Datter af Grosserer, Borgerrepræsentant, Medlem af Sø- og Handelsretten Julius Sofus Anthon Børre og Anna Mathilde Schougaard.

WILLIAM LANGBALLE

OVERRETSSAGFØRER OG BRANDINSPEKTØR I AARHUS



Født 29. August 1862 i Aarhus, Søn af Prokurator Andreas Langballe og Marie Caroline Mørch. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. jur. 10. Januar 1888, Sagsførerfuldmægtig i København og 1893 Overretssagfører i Aarhus, hvor han nu tillige er Brandinspektør. — Ugift.



ALFRED PERS

DR. MED., LÆGE, KØBENHAVN

Født 3. Januar 1865 paa Dueholm ved Nykøbing, Mors, Søn af Godsejer Gottlieb Pers og Andrea Rohde; gik i Schneekloth's Skole 1870—80,

men tog Artium ved Lyceum. Blev Cand. med. 27. Juni 1889 og efter et Aar at have været Reservelæge paa Garnisonssygehus Kandidat ved københavnske Hospitaler; var Reservelæge ved Almindelig Hospital 1892—96 og i $\frac{3}{4}$ Aar konst. Overlæge under Professor Brandes' Sygdom og Død og samtidig Manuduktør i operativ Kirurgi. Blev



Reservekirurg ved Frederiks Hospital 1896, Dr. med. 1897 for en Afhandling om »Radikal Behandling af hydrocele testis«, foretog 1898—99 en Studierejse i Udlandet, nedsatte sig derefter som praktiserende Læge i København (med Specialitet Kirurgi) og oprettede 1901 en Klinik paa Platanvej. Har et Aar været Formand i »Medicinsk Forening« og skrevet en Del Tidsskriftartikler, navnlig paa Mave-Tarmkirurgiens Omraade. — Gift 7. December 1900 med Camilla Christine Bramsen, født 21. Juli 1879 i København, Datter af Geheimeetsraad, fhv. Indenrigsminister, Landstingsmand, Direktør for »Nye danske Bandforsikringselskab« Ludvig Ernst Bramsen og Sophie Catharina Schack.

ALEXANDER KRAFT

DR. PHIL., ASSISTENT VED FÆNGSELSVÆSNET †

Født 13. August 1863 i København, Søn af Kommandør Johan Christian Kraft og Christiane Arnoldine Poulina Wolff; var i Vinteren 1877—78



Lærling paa Korvetten »Dagmar«s Vintertogt i Middelhavet og tog 1880 Adgangsexamen til Søofficersskolen, men forlod denne samme Aar paa Grund af Farveblindhed. Tog Artium ved Lyceum, blev Cand. jur. 13. Januar 1887 og fik 1889 Universitetets Guldmedaille for den juridiske Prisopgave »Presseforbrydelserne og deres strafferetlige Be-



handling efter nordisk Ret og de vigtigste fremmede Lovgivninger«; opholdt sig af Helbredshensyn den følgende Vinter i Schweiz. Blev 1891 Volontør, 1892 Assistent i Rigsarkivet og samme Aar Dr. phil. for en Afhandling om »Rettens Forhold til den praktiske Moral«; Assistent ved Fængselsvæsnets 1895, død 19. Juli 1906 paa Vejleffjord Sanatorium. — Gift 2. Oktober 1891 med Karen Margrethe Christiansen, Datter af Kommandør Asmus Eduard Christiansen og Karen Margrethe Hvidt.



CAND. PHILOL. S. SØRENSENS KURSUS

PEDER THOMSEN

KOMMUNELÆRER I KØBENHAVN

Født 5. April 1862 i Nygaard, Nørre Nebel Sogn ved Varde. Søn af Landmand Christen Thomsen Hansen og Kristine Pedersen. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. phil. 1883, Lærer ved Vaabenbrødrenes Skole og Sødrings Skole og derefter Kursuslærer i 7 Aar; tog 1897 Seminaristexamen, blev 1901 Timelærer ved Københavns Kommuneskoler og fast ansat 1906. — Ugift.



CARL CHRISTIAN JESPERSEN

SOGNEPRÆST TIL BJERRING OG MAMMEN



Født 22. Januar 1860 i Nykøbing, Sjælland, Søn af Gartner, senere Købmand Christen Jespersen og Karen Marie Jensen. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 15. Januar 1889 og samme Aar personel Kapellan i Horbelev og Falkerslev paa Falster, 1894 Sognepræst i Bjerring og Mammen ved Randers. — Gift 20. Oktober



1896 med examineret Lærerinde Kirsten Marie Christensen, født 12. Juni 1871 i Avtrup, Faaborg Sogn ved Varde, Datter af Gaardejer Peter Christensen og Ellen Marie Petersen.

MADS PETER BUHL [M. P. B. PEDERSEN]

LÆGE I KØBENHAVN

Født 16. Maj 1862 i Store Velling, Smidstrup Sogn ved Fredericia, Søn af Sognefoged, Gaardejer Peder Hans Pedersen og Maren Christensen Kyed; kom efter sin Konfirmation i Vejle Borgerskole, derfra til Dr. Rode's Højskole paa Skovgaard og tog Artium ved det v. Westenske Institut; fik Navneforandring 7. April 1888, blev Cand. med. 30. Juni 1890. Efter at have været Reservelæge ved Garnisonssygehus og Kandidat paa københavnske Hospitaler nedsatte han sig 1893 som praktiserende Læge i København; er Specialist

i Øre-, Næse- og Hals sygdomme; var 1892—96 Assistent hos Ørelæge, Dr. med. Grønbech og 1892—94 Assistent ved Poliklinikens otologiske Afdeling; forestaar nu Afdelingen for Øresygdomme i Frederiksberg Klinik; har oftere foretaget Studierejser i Udlandet. — Gift første Gang 20. Oktober 1893 med Mathilde Poulina Wining, født 26. Februar 1862 i Horsens, død 10. Februar 1899 i København, Datter af Grosserer i København Frederik Emil Wining og Cornelia Olsen; — gift anden Gang 14. Oktober 1904 med første Hustrus Søster Johanne Marie Wining, født 25. September 1858 i København.



ANTON PETERSEN

OVERRETSSAGFØRER



Født 16. Januar 1865 i København, Søn af Overretsprokurator Peter Anton Petersen og Louise Caroline Klein. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. jur. 9. Januar 1890 og Overretssagfører i København 1894; har i de sidste Aar opholdt sig forskellige Steder i Udlandet. — Gift 17. Juni 1905 med Olivia Laurine Franck, født

18. April 1879 i København, Datter af Blikkenslager, aut. Gas- og Vandmester Vilhelm Ferdinand Franck og Laurine Johansen.



HANS ABILDTRUP LARSEN

LÆGE I HOLSTED, JERNBANELÆGE



Født 18. Juni 1863 paa Ørregaard, Ørre Sogn ved Herning, Søn af Gaardejer Lars Jensen og Kirsten Hansdatter. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. med. 24. Juni 1889 og nedsatte sig 1891 som praktiserende Læge i Holsted ved Grænsen af Sønderjylland; blev Jernbanelæge 1903. — Ugift.

**JENS PETER JENSEN**

SOGNEPRÆST TIL FJALTRING OG TRANS

Født 20. Oktober 1861 i Bramdrup ved Kolding, Søn af Gaardejer Hans Jensen og Marie Jensen. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 25. Juni 1890 og 1891 Sognepræst i Fjaltring og Trans ved Lemvig, hvor han vedblivende er. — Ugift.

JOSIAS DANIEL FLØE

SOGNEPRÆST TIL ASFERG OG FAARUP



Født 9. Januar 1863 i Kollund, Rind Sogn ved Herning, Søn af Gaardejer Christen Pallesen Fløe og Ane Kirstine Pedersdatter. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 20. Juni 1889, Sognepræst i Hersom, Bjerregrav og Klejtrup ved Hobro 1891 og i Asferg og Faarup ved Randers 1898. — Gift 23. Juli 1891



med Anna Caroline Holm, født 8. Januar 1854 i Aalborg, Datter af Farver Jens Nicolaj Holm og Ane Kirstine Bang.

IDA MARIETTE HELENE FALBE-HANSEN

CAND. MAG., LÆRERINDE, KØBENHAVN

Født 18. Februar 1849 i Odense, Datter af Prokurator, Stænderdeputeret Johan Jørgen Hansen og Mariette Caroline Emilie Basse. Havde



fra 1866 været Lærerinde ved private Skoler; tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. mag. i nordisk Filologi 22. Oktober 1890, Lærerinde ved N. Zahle's Kvindeseminarium og Artiumskursus og 1892 Censor ved Skolelærer- og lærerindeexamen; er fra 1895 Lærerinde i Dansk ved Statens Lærerhøjskole og siden



1901 Censor ved Forskoleseminarierne; er Formand i Bestyrelsen for »Pigeskolens Faglærerindeforening«, Medstifter af og Medlem af Bestyrelsen for Foreningen »Den danske Pigeskole« og Medlem af Repræsentantskabet i »Pædagogisk Selskab«; har udgivet »Den nye Eventyrbog« 1873 og (i Forening med Dr. Axel Olrik) »Danske Folkeviser i Uddrag«; har skrevet mange Artikler om litterærhistoriske og pædagogiske Emner i inden- og udenlandske Tidsskrifter og Haandbøger. — Ugift.

CHRISTIAN THEODOR HØY

SOGNEPRÆST I MARSTAL

Født 20. Marts 1862 i Dramstrup, Nørre Jernløse Sogn ved Holbæk, Søn af Skolelærer Peter Høy og Maren Pedersen. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. theol. 13. Juni 1888, personel Kapellan i Nørre Vedby og Nørre Alslev paa Falster 1889, dansk Sømandspræst og Præst ved den danske Menighed i Hamborg 1893; medens han var her, skrev han: »Havets Sønner« Hamborg 1900 og redigerede fra 1897—1903 Maanedstidningen »Kirke-Klokke«; blev Sognepræst i Marstal 1903. — Gift 15. September 1899 med Kirstine Marie Erichsen, født 15. Januar 1876 i Løgumkloster, Datter af Kommissionær i Altona Iver Ludvig Erichsen og Kristina Maria Toft.



CAND. PHIL. L. TRIERS KURSUS

OTTO HØPFNER

KOMMUNELÆRER I KØBENHAVN, REDAKTØR OG FORFATTER

Født 13. December 1863 i København, Søn af Manufakturhandler, senere Bogholder Edouard August Høpfner og Hanna Elisabeth Jørgensen. Tog



Artium ved Mariboets Skole, blev Cand. phil. 1883 og var Lærer ved Melchior's Børgerskole og Komtesse Moltkes Pigeskole til 1887, da han blev Skuespiller ved Dagmartheatret; blev 1889 ansat ved Københavns Kommuneskoler. Var Medstifter af og er Næstformand i »Foreningen for Provins-skolebørns Fericophold i København«, har siden 1894 redigeret



Juleheftet »Grankogler«, var 1895—1905 Redaktør af »Børnevennen« og redigerer nu »Hjemmets Mosaik«; har udgivet en Del Oversættelser og Bearbejdelser af Børnebøger, bl. a. af Jules Verne, O. Höcher og Hoffmann. Udgav 1906 en original Verssamling »Muntre Vers« og har dels under Pseudonymet »Galeotto«, dels sammen med Komponisten Sophus Andersen under Pseudonymet »Galeotto & Sophander« skrevet en Række Viser og Sange (udkommen hos Vilhelm Hansen), deriblandt »Guldvisen«, »Naar Linden grønnes«, »Den første Viol« og »I Spanienland«; endvidere skrevet nogle Smaastykker, opførte paa Forstadstheatrene, f. Ex. »Kærlighed og Søvand« og (efter en fransk Ide) en 3 Akts Farce »Tjenestefolk«. — Gift første Gang 3. November 1897 med Elma Mathea Olsen, født 22. Juni 1856, Datter af Detailhandler, Husejer Olsen; Ægteskabet ophævet. — Gift anden Gang 24. December 1906 med Alma Nathalie Julia Nicander, født 2. September 1872 i København, Datter af John Nielsson Nicander og Nelly Magnusson.

OTTO EMIL THORKILD HØRSTED

KURSUSBESTYRER, LÆRER †



Født 12. November 1861 i København, Søn af Snedker Carl Georg Hørsted og Caroline Olivia Dorthæa Beck. Tog Artium ved Mariboës Skole, blev Cand. phil. 1883, Lærer ved Nehms Institut og Kursusbestyrer i København; har skrevet »Engelsk Handelskorrespondance« 1898; død 6. Januar 1900 paa St. Hans Hospital. — Gift 19. Decem-



ber 1897 med Laura Christine Rasmussen, født 20. Marts 1855 i Randers, Datter af Bandagist og Handskemager Christian Rasmussen og Caroline Christensen.

BERTEL CHRISTENSEN STRANDBYGAARD

DISTRIKTLÆGE, RINGKØBING

Født 21. April 1859 paa Vibholm, Madum Sogn ved Ringkøbing, Søn af Gaardmand Christen Strandbygaard og Kirsten Bertelsen. Arbejdede ved



Landvæsnet til sit 19. Aar, da han først bestemte at studere. Tog Artium ved det v. Westenske Institut, blev Cand. med. 29. Januar 1890 og nedsatte sig samme Aar som praktiserende Læge i Ringkøbing, hvor han 1902 blev Distriktslæge; han er Specialist i Øje- og Øresygdomme og har siden 1892 haft en Klinik for disse Sygdomme; har skrevet en



Del Artikler i medicinske Tidsskrifter og i »Politiken«. — Gift 7. Februar 1891 med Catharine Dorothea Juliane Christiansen, født 13. April 1860 i Løjt i Slesvig, Datter af Handelsmand Christian August Christiansen og Vilhelmine Amalie Matzen.

NICOLAJ ANDREAS LARSEN

PROFESSOR, SKOLEKONSULENT, KØBENHAVN

Født 29. Juni 1860 i Korup ved Odense, Søn af Lærer Peder Larsen og Martine Frederiksen; kom 1876 paa Jønstrup Seminarium, tog Skole-



lærerexamen 1879, Artium ved Maribo's Skole. Var Lærer ved Borgerdydskolen i København, blev Cand. theol. 9. Juni 1888, Kaldskapellan i Karleby, Horreby og Nørre Ørslev paa Falster 1890 og Sognepræst i Nørre Ørslev, da dette i 1895 blev et selvstændigt Kald; allerede Aaret efter blev han Forstander og Førstelærer ved Ranum Statsseminarium



og forflyttedes 1899 til Jellinge Statsseminarium. 1903 blev han Formand for Censorerne ved Lærer- og Lærerindeexamen og Kultusministeriets Konsulent i Sager vedrørende Folkeskolen og samtidig fik han Titel af Professor med Rang i III Klasse Nr. 9; samme Aar blev det overdraget ham at lede de kateketiske Øvelser i Pastorseminariet. Har skrevet enkelte pædagogiske Artikler i Blade og Tidsskrifter. — Gift 19. November 1891 med Martine Marie Frederikke Hansen, født 13. Maj 1851 i København, død 16. Februar 1902, Datter af Smed Friederich Martin Hansen og Christine Brønning, Plejedatter af Herredsfoged i Hasle Herred, Justitsraad Peter Iver Julius Lunn og Agnes Collstrup.



FORSKELLIGE DIMISSORER

OSCAR OTTO CHRISTIAN HANSEN

DR. PHIL., DOCENT VED UNIVERSITETET, VEDBÆK

Født 14. December 1856 i Rudkøbing, Søn af Politibetjent J. Hansen og Delione Sofie Blangsted. Kom efter sin Konfirmation i Vinkyper-Lære



og indtraadte senere i sine Brøders Vinforretning i Svendborg. Privat dimitteret af Cand. mag. Jul. Schiøtt tog han Artium Januar 1883 fra Haderslev Læreres Skole; studerede en kort Tid Theologi, var 1881—1904 Lærer i Pædagogik ved Vesterbros Seminarium og Manuduktør i Filosofi fra 1885. Blev Cand. mag. i Filosofi 20. December 1887, Dr.



phil. 1892 for en Afhandling »Undersøgelser vedrørende Grundlaget for Kants Erkendelsestheori« og holdt 1893—1904 som Privatdocent Forelæsninger ved Universitetet; var Folketingsmand for Københavns Amts 3. Kreds (Valby) 1896—1903, er siden 1901 Medlem af Københavns Havne- raad og senere tillige Formand for dets Budgetudvalg; fra 1905 Docent i Pædagogik. Har udfoldet en omfattende Foredragsvirksomhed, deltaget i Studentersamfundets Aftenundervisning for Arbejdere (Medlem af Bestyrelsen fra dens Begyndelse) og 1892 stiftet Studentersamfundets Museumsudvalg, for hvilket han var Formand til dets Opløsning; for Klubben »Cyklisten« har han været Formand et Aar. Foruden en stor Mængde Artikler og Afhandlinger i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter har han skrevet »Troen som Bevidsthedstilstand« 1887, »De østasiatiske Religioner« 1893, »Fra Aandslivet i det klassiske Kina« 1894, »Opdragelseslære« 1898, »Udviklingslære« 1902. — Gift 4. Maj 1899 med Elisa Philipsen, født i København, Datter af Boghandler Philip Gerson Philipsen og Bella Nathansen.

LUDVIG THEODOR JOHANNES ALOYS GÜNTHER SKOLEBESTYRER, ORDRUP

Født 18. Februar 1862 i København, Søn af Murermester Joakim Carl Günther og Christine Sørensen; var efter sin Konfirmation i nogle Aar



i Murerlære hos sin Fader, men bestemte sig til at studere og blev privat dimitteret af Cand. polit. d'Auchamp (Examen ved Lyceum); blev Cand. phil. 1883 og studerede Jura til 1887, men opgav dette for at komme til at virke for den romersk-katolske Kirke, i hvilken han var født og opdragen; studerede der- efter katolsk Theologi og Filosofi



i Holland og England 1888—96 og blev præsteviet i Dilton Hall nær Widnes ved Liverpool 1895; virkede som Præst i Aarhus 1896—98 og var atter i Holland 1898—99; siden 1899 har han været ansat ved Lærergerningen paa St. Andreas Kollegiets Latin- og Realskole i Ordrup og fik 1906 ministeriel Anerkendelse som Bestyrer af Kollegiets højere Almenskole.

CARL FREDERIK STAGE

CAND. THEOL., KOMMUNELÆRER I KØBENHAVN



Født 9. August 1863 i København, Søn af Finanshovedkasserer Carl Sechmann Stage og Emilie Mathilde Plochroes. Blev privat dimitteret af Stud. philol. Hude, tog Artium ved Værnedamsvejens Skole, blev Cand. theol. 20. Juni 1890; er Lærer ved Københavns Kommuneskoler og tillige ved »Den Classenske Legat-skole«; Medlem af Menighedsraadet



for Christianskirkens Sogn i København. — Gift 30. Januar 1900 med Elise Marie Magdalene Dahl, født 15. Januar 1874 i København, Datter af Smedemester Carl Vilhelm Dahl og Jørgine Camilla Christine Zimmermann.

MARIE CHRISTINE HØYER

CAND. PHIL., FHV. SKOLEBESTYRERINDE, HOBRO



Født 20. Juli 1850 i Jægerum, Brovst Sogn ved Aalborg, Datter af Proprietær Christian Høyer og første Hustru Margrethe Marie Christine Skibsted. Blev privat dimitteret af Stud. philol. Marcussen, tog Artium ved Haderslev Læreres Skole i Januar 1883 og blev Cand. phil. samme Aar; var i nogle Aar Skolebestyrerinde i Vejle, bor nu i Hobro. — Ugift.



HANS PETER GREGERSEN

SKOLEBESTYRER PAA FREDERIKSBERG

Født 28. April 1842 i Kerteminde, Søn af Skomagemester Peter Gregersen og Anna Katrine Nielsen; tog Skolelærerexamen 1861, var derefter Lærer

i Odense, til han 1865 oprettede en Realskole paa Frederiksberg (Ørstedsvvej), som han vedblivende styrer. Tog Artium ved Lyceum, privat dimitteret af Cand. mag. Secher, og blev Cand. phil. 1883; har været Medlem af Sløjdforeningens Bestyrelse siden 1883, er Formand i Menighedsraadet i Københavns Valgmenighed (Immanuelskirken), hvortil han har hørt siden Opret-



telsen 1890; er fra 1903 Formand for Danmarks Realskoleforenings Bestyrelse, endvidere Formand for Aktieselskabet »Forhaabningsholm«. — Gift første Gang 17. Juli 1870 med Anna Cathrine Larsen, født 10. April 1852 i København, død der 21. Oktober 1871, Datter af Handskefabrikant, Borgerrepræsentant Niels Frederik Larsen og første Hustru Henriette Baumann; — gift anden Gang 22. Maj 1874 med Elisabeth Margrethe Jensen, født 10. September 1856 i København, Datter af Ølhandler Anders Jensen og Anc Pedersen.

JENS ANDREAS NIELSEN KJÆR

SOGNEPRÆST TIL VRAA OG EMB

Født 21. Januar 1858 i Brigsted, Søvind Sogn ved Horsens, Søn af Husmand Niels Jensen Kjær og Mariane Andreasdatter. Kom paa Gedved Seminarium, tog Skolelærerexamen 1876, blev samme Aar Medhjælper ved Vallekilde Højskole, 1877 Førstelærer paa Ourø og var Lærer ved Gregersens Skole paa Frederiksberg 1879—88; privat dimitteret af Cand. phil. Marcussen tog han Artium ved Lyceum, blev Cand. theol. 25. Juni 1888 og samme Aar residerende Kapellan i Katstrup, Ørritslev og Tolstrup ved Horsens, 1889 tillige Lærer ved Gedved Seminarium; blev Sognepræst i Storvorde og Segflod ved Aalborg 1899, i Vraa og Emb i Vendsyssel 1906. — Gift 20. Oktober 1893 med Ane Pedersen, født 6. Februar 1871 i Ørritslev ved Horsens, Datter af Gaardejer Jørgen Pedersen og Ane Jensen.



KRISTEN PEDERSEN KIRKEGAARD

SOGNEPRÆST TIL FLADE OG BJERGBY PAA MORS

Født 30. Marts 1844 i Voldum ved Randers, Søn af Gaardmand Peder Kristensen Kirkegaard og Maren Marie Sørensen; kom 1866 paa Lyngby Statsseminarium, tog Skolelærerexamen 1869 og blev derefter Andenlærer i Thorsager ved Æbeltoft og Huslærer i Marie-Magdalene Præstegaard; var paa Askov Højskole 1872—73, blev Andenlærer i Galten ved Randers og oprettede 1874 efter Opfordring en Privatskole i Grenaa. Tog 1876 til København og begyndte da »den lange og brydsomme Vej under stadig Timelæsning i Skoler at læse til Artium og theologisk Embedsexamen«; var fra 1881—83 Huslærer og Medhjælper ved Folkehøjskolen i Lyngby hos Kaptajn la Cour. Privat dimitteret af Cand. Goldschmidt tog han Artium ved Lyceum, blev Cand. theol. 22. Juni 1888 og samme Aar Sognepræst i Alslev og Hostrup ved Varde; forflyttedes 1893 til Nørholm ved Nibe, 1899 til Flade og Bjergby paa Mors. — Gift 11. December 1888 med Louise Martine Hoff, født 4. Februar 1857 i København, Datter af Skomagermester Jacob Truels Hoff og Johanne Kathrine Larsen.

JULIUS JOSIAS WIBERG

LÆGE I RYNKEBY

Født 2. Maj 1860 i København, Søn af Sognepræst i Bregninge paa Ærø Johannes Emil Wiberg og Johanne Mariane Eveline Petersen.



Dimitteret af Faderen tog han Artium ved Lyceum, blev Cand med. 22. Juni 1889 og samme Aar Reservelæge i Flaaden; var Læge ved Udvandrerkskibe 1891—92, derefter Kandidat paa Kommunehospital, til han 1894 begyndte at praktisere i Bovlstrup; denne Virksomhed opgav han 1895 og var atter Læge ved Udvandrerkskibe, til han 1899



nedsatte sig som praktiserende Læge i Rynkeby ved Odense. Har skrevet en Række medicinhistoriske Afhandlinger. — Gift 25. September 1889 med Mariane Sofie Frederikke Sørensen, født 16. Oktober 1863 paa Ovdrupgaard, Hundslund Sogn ved Horsens, Datter af Proprietær Peder Christian Sørensen og Dorthea Christiane Leth.

HANS JØRGEN LUDVIGSEN

CAND. PHIL., BOGHANDLERMEDHJÆLPER I KØBENHAVN



Født 11. Maj 1863 i København, Søn af Grosserer Bertel Reinholdt Ludvigsen og Sophie Louise Stoltze. Privat dimitteret af Cand. mag. Prytz tog han Artium ved Mariboets Skole og blev Cand. phil. 1884; var derefter Lærer ved Skoler i København, til han 1894 gik over til Boghandelen, indtil 1897 i Odder og fra den Tid som Medhjælper i Leh-



mann & Stages Boghandel i København. — Gift 21. September 1906 med Alfrida Camilla Olsen, født 7. Juni 1883 i København, Datter af Porcelænshandler Martin Olsen og Mathilde Eleonora.

PETER HANSEN MOOS

SOGNEPRÆST TIL NØRRE NEBEL OG LYDUM



Født 26. November 1863 i Ullerup i Sønderjylland, Søn af Gaardejer Peter Hansen Moos og Mette Marie Fuglsang. Privat dimitteret af Cand. phil. Jørgensen tog han Examen ved Haderslev Læreres Skole, blev Cand. theol. 25. Januar 1887 og samme Aar Sognepræst og Skolelærer paa Nyord; blev Sognepræst i Vestermarie paa Bornholm 1890,



i Nørre Nebel og Lydum ved Varde 1896; bor i Præstbøl. — Gift 6. Marts 1887 med Martha Christiane Andrea Brammer, født 31. Marts 1861 i Bogholm, Munkbrarup Sogn i Sønderjylland, Datter af Lærer og Højskoleforstander Hans Asmus Brammer og Dora Marie Kristine Othine Ross.

CARL OSKAR EMANUEL RUNDBERG

OVERRETSSAGFØRER †

Født 14. Februar 1863 i København, Søn af Snedkermester Oluf Rundberg og Theresia Hørup. Blev privat dimitteret af Cand. philol. Gundorph, tog Artium ved Lyceum, blev Cand. jur. 28. Maj 1889 og 1897 Overretssagfører i København, hvor han døde 25. Oktober 1899. — Ugift.

PEDER CHRISTIAN WEILSTRUP

LÆGE I VIG

Født 19. August 1857 i Gimsing ved Struer, Søn af Tømrer Hans Peter Weilstrup og Ane Marie Villerslev; var efter sin Konfirmation ved Boghandel i 6 Aar, blev privat dimitteret af Cand. phil. Marcussen, tog Examen ved Lyceum og studerede derefter en Tid Theologi; blev Cand. med. 2. Juli 1889, var Kandidat paa københavnske Hospitaler til Slutningen af 1891 og er siden 1892 praktiserende Læge i Vig i Odsherred. — Ugift.

CARL GUSTAV WEDEL-HEINEN

FULDMEGTIG I FINANSMINISTERIET



Født 29. Marts 1863 i Hamborg, hvor hans Fader, den senere Hofchef hos Enkedronning Caroline Amalie, Geheimekonferensraad Julius Christian Frederik Wedel-Heinen den Gang var dansk Overpostamtsdirektør; Moderen var født Komtesse Bertha Catharina Petersdorff. Privat dimitteret af Cand. philol. V. Gundorph tog han Artium ved Lyceum, blev Cand. jur.



25. Maj 1888. Volontør paa Odense Postkontor samme Aar, Assistent i Finansministeriets Statsgældskontor 1889 og Fuldmægtig 1901. — Ugift.

ANNA SOPHIE (VAN DER) HUDE

DR. PHIL., ASSISTENT I RIGSARKIVET, KØBENHAVN

Født 26. Juli 1858 i Æbeltoft, Datter af Prokurator i Roskilde Sophus Valdemar (van der) Hude og Johanne Laurentine Elisabeth Tulinius; gennemgik et Kursus for Privatlærerinder og var derefter en Tid Lærerinde ved Roskilde Borger-skole; kom 1878 til København, blev privat dimitteret af Cand. philol. S. Tuxen, tog Artium Januar 1882 ved Lyceum og Skoleembedsexamen 19. Januar 1887 med Historie som Hovedfag; fik 1888 Universitetets Guldmedaille



for den historiske Prisopgave »En Fremstilling og Kritik af de nyere Opfattelser af Spørgsmaalet om Lensvæsnetts Opkomst«; blev Assistent i Rigsarkivet 1889, tog sin Afsked 1890, men blev paany ansat 1891 og gør nu Tjeneste i 1. Afdeling (den historiske Afdeling); blev 1893 Dr. phil. for en historisk Afhandling: »Danehoffet og dets Plads i Danmarks Statsforfatning«; det var første Gang, en Kvinde fik Doktorgraden ved Københavns Universitet. — Ugift.



EINAR BIERFREUND

STUD. MED. †

Født 4. Marts 1864 i Odense, Søn af Købmand, Fabrikant, Direktør i Fyns Diskontokasse Lorents Christian Peter Bierfreund og Rasmine Jensen; blev privat dimitteret af Skolebestyrer Giersing og tog Artium ved Lyceum, studerede Medicin, men døde 8. Januar 1887 i København af en Muslingforgiftning. — Ugift.

KNUD NIELSEN SØRENSEN JERLEV [K. N. SØRENSEN]

OVERRETSSAGFØRER †

Født 3. August 1861 i Nærheden af Vejle, Søn af en Gaardejer. Privat dimitteret af Cand. phil. Mads Henningsen tog han Artium ved Lyceum, fik Navneforandring ved kgl. Bevilling 2. Oktober 1884, blev Cand. jur. 12. Juni 1888 og Overretssagfører i København 1891; død 20. Juni 1900 paa Frederiksberg. — Gift 1892 med Kommunalærerinde Anna Dorthea Andersen, født 31. August 1859 i København, Datter af Brønderiejer M. Andersen i Storehedinge.



FRITS ADAM CHRISTIAN GREVE KNUTH ASSISTENT I FINANSMINISTERIET



Født 6. Oktober 1862 paa Østergaard, Mern Sogn ved Præstø, Søn af Landmand, Greve Christian Knuth og Anna Christine Grønberg. Privat dimitteret af Cand. mag. L. Petersen tog han Artium ved Værnedamsvejens Skole, blev Cand. jur. 6. Juni 1888 og 1890 Assistent i Finansministeriets 1. Revisionsdepartements 4. Kontor; er Medbesidder af det



Blome'ske Fideikommis. — Ugift.



FERDINAND FELIX BORCH

STUD. MED. †

Født 29. Juli 1864 i København, Søn af Professor, Dr. med. Georges Ferdinand Borch og Emilie Angelica Nathalie Albech. Blev privat dimitteret af Stud. philol. Hude og tog Artium ved Lyceum; studerede Medicin, men døde allerede 13. Oktober 1888 i København. — Ugift.

MADS RASMUSSEN

PRÆST OG SEMINARIEFORSTANDER I JAKOBHAVN
NU I KØBENHAVN

Født 14. Juli 1860 i Bregnemose, Verninge Sogn paa Fyn, Søn af Gaardejer Rasmus Hansen og Anna Larsdatter; kom 1874 paa Sorø Akademis lærde Skole, men maatte paa Grund af Forældrenes trykkede, økonomiske Kaar forlade denne i 5. Klasse; han var derefter Huslærer paa Fyn og forberedte sig samtidig paa egen Haand til Examen artium, til hvilken han blev dimitteret af Stud. theol. O. N. Møller (Examen ved det v. Westenske Institut). Af Mangel paa Midler til at studere for var han 1883—84 i et Aar Huslærer ved Vejle; blev 1886 grønlandsk Alumnus med Forpligtelse til efter endt Embedsexamen at rejse som Missionær til Grønland. Cand. theol. 24. Januar 1890, Missionær i Jakobshavn i Nordgrønland samme Aar, forflyttedes 1892 til Frederikshaab i Sydgrønland og 1897 til Godthaab, hvor han under Seminarieforstander Balles Permission virkede som Missionær og Seminarieforstander til 1898; vendte da hjem til Danmark, men søgte uden Held adskillige Præsteembeder og gik da atter til Grønland, hvor han 1900 blev Missionær i Jakobshavn og 1901 tillige Seminarieforstander for det der genoprettede Seminarium; bestyrede i 1901—02 tillige Egedesminde Missionariat og foretog 1903—04 af Helbredshensyn en Rejse til Danmark; efter Omordningen af det grønlandske Kirke- og Skolevæsen udnævntes han 1905 til »Førstepræst« i Jakobshavns Præstegæld (Jakobshavns samt Ritenbenks og Christianshaabs Distrikter); da Seminariet blev nedlagt 1907, udtraadte han af det grønlandske Kirke- og Skolevæsens Tjeneste og vendte tilbage til Danmark. — Ugift.



CARL FREDERIK THORVALD EMIL HAMMER

CAND. PHIL., VICEINSPEKTØR, KØBENHAVN

Født 30. December 1861 i Skelund ved Mariager, Søn af Skolebestyrer i Aarup Jacob Frederik Hammer og Ane Grethe Andersen. Blev Seminarist fra Blaa-gaards Seminarium 1880, dimitteredes privat af Cand. mag. Prytz og tog Artium ved Mariboës Skole; blev 1885 Timelærer ved Københavns Kommuneskoler og fast ansat 1888, Cand. phil. 1889, Viceinspektør ved Frederikssundsvejens Friskole 1902. — Gift 29. Juli 1892 med Margrethe Cathrine Lund, født 15. August 1859 i København, Datter af Urtekræmmer Anders Borch Lund og Petrine Margrethe Petersen.



PETER THOMSEN FOLDBERG

MAG. SCIENT., MATHEMATIKER, KØBENHAVN

Født 4. April 1861 i Nibe, Søn af Købmand Thomas Foldberg og Marie Thomsen; gik en Tid paa Herlufsholm, men forlod Skolen 1876 og var i Maskinlære i Sverrig 1876—77; tog 1. Del af polyteknisk Examen for Mekanikere 1881, blev privat dimitteret af Mag. art. Jul. Schiøtt (Examen ved Borgerdydskolen i København) og var Lærer og Manuduktør samtidig med, at han læste til en Magisterkonferens i Matematik, som han tog 4. Maj 1886; var Medredaktør af Mathematisk Tidsskrift 1890—98, blev Medhjælper hos Undervisningsinspektøren ved Realskolerne 1893 og er siden 1897 tillige Medlem af Examenskommissionen for Afholdelse af almindelig Forberedelsesexamen samt Lærer ved Statens Lærerhøjskole. — Gift 15. Februar 1884 med Anna Christine Andersen, født 13. December 1860 i Holbæk, Datter af Maskinarbejder Herman Andersen og Caroline Henriksen.



REYKJAVIK SKOLE

NIELS RYBERG FINSEN

PROFESSOR, LÆGE †

Født 15. December 1860 i Thorshavn, Søn af Landfoged paa Færøerne, senere Stiftamtmand i Ribe Hannes Christian Steingrim Finsen og første



Hustru Johanne Sophie Caroline Christine Formann. Gik fra sit 14. til sit 21. Aar i Reykjavik Skole, blev Cand. med. 23. Juni 1890 og samme Aar Prosektor ved Universitetets normal-anatomiske Museum. Begyndte ved denne Tid at studere Lysets Indvirkning paa den dyriske Organisme, et Spørgsmaal, der allerede havde beskæf-



tiget ham i Studenteraarene. Publicerede 1893 — i »Hospitalstidende« — sin første Afhandling »Om Lysets Indvirkning paa Huden«, i hvilken han paaviste Betydningen af Pigmentdannelsen i Huden og anviste en ny Behandlingsmaade af Kopper under Udelukkelse af Lysets kemiske Straaler (»Det røde Værelse«). Opgav samme Aar sin Stilling som Prosektor for helt at kunne anvende sin Tid til Studiet af Lysets Virkninger og meddelte Resultaterne af sine Studier i en Række Arbejder »Om de kemiske Straalers skadelige Indvirkning paa den dyriske Organisme« 1893, »Om periodiske aarlige Svingninger i Blodets Hæmoglobinmængde« 1894 og »Om Lyset som Incitament« 1895. Fra 1895 anvendte han Lysets bakteriedræbende Evne til Behandling af Lupus vulgaris, og Resultaterne var saa gode, at han allerede 1896 med Hjælp af Kommune og private kunde aabne »Finsens medicinske Lysinstitut«. Skrev samme Aar »Om Anvendelse i Medicinen af koncentrerede kemiske Lysstraaler« og udsendte som Leder af Lysinstituttet i de følgende Aar i Forening med sine Medarbejdere 9 Bind »Meddelelser fra Finsens

Lysinstitut«. Lysinstituttet, som snart ved Statens Hjælp blev betydelig udvidet, og som fandt Efterligning i de fleste Kulturlande, havde ved hans Død behandlet over 1000 Lupuspatienter, de aller fleste med fuld Helbredelse som Resultat. Studiet af en Hjerte- og Leversygdom, hvoraf han fra sin Ungdom havde lidt, satte Frugt i en Afhandling »Om Behandling og Forebyggelse af Ascites« 1894 og senere i Oprettelsen af et Sanatorium for Hjerte- og Leverlidelser og i Afhandlingen »Gives der en kronisk Klornatriumforgiftning beroende paa en Ophobning af Saltet i Organismen?« 1904. Var i sine sidste Aar stærkt optaget af Tanken om Lysets Almenvirkning paa Organismen, særlig i Form af Lysbade. Har foruden de nævnte Publikationer skrevet forskellige Afhandlinger i engelske, franske og tyske Tidsskrifter. Udnævntes 1898 til Professor (V. 8), blev 1899 R.*, fik 1903 Fortjenstmedaljen i Guld og blev 1904 Dbm. Var desuden dekoreret med Pr. Kr. 2, R. St. Stan. 2, F. Æ. L. 5, V. B. 4, Edward VII og Aleksandra Medaljen. 1903 hædredes han af det karolinske Institut i Stockholm med Nobelprisen, blev 1904 Æresmedlem af »Medicinsk Forening« og var desuden Medlem af mange fremmede videnskabelige Selskaber. Død 24. September 1904. — Gift 29. December 1892 med Ingeborg Dortha Balslev, født 3. August 1868 i Ribe, Datter af Biskop over Ribe Stift Dr. theol. Carl Frederik Balslev og tredje Hustru Marie Elise Hansen. — Den 21. Oktober 1904 blev der givet en »Lov om Hæderspension af Statskassen til Professor Niels Ryberg Finsens Enke«. En Nationalindsamling, hvortil der ogsaa kom mange Bidrag fra Udlandet, tilvejebragte et betydeligt Beløb dels til Støtte for Lysinstituttets fremtidige Virksomhed, dels til et Monument for Finsen, som, udført af Billedhugger R. Tegner, vil blive rejst ved Lysinstituttet.

PJETUR ANDREAS MAACK THORSTEINSSON

SOGNEPRÆST †

Født 29. Marts 1859 i Reykjavik, Søn af Købmand i Akranes Thorstein Gudmundsson og Marie Pedersdatter Maack. Blev Cand. theol. ved Præsteskolen i Reykjavik 1884 og Sognepræst i Stadur, Grunnavik, Nord Isaffjords Syssel i Vester Amtet samme Aar; druknede 8. September 1892 ved Næs i Grunnavik. — Gift med Vigdis Einarsdottir.

BOGI THORARENSEN MELSTED

CAND. MAG., FORFATTER, KØBENHAVN

Født 4. Maj 1860 i Præstegaarden Klaustrholar i Arnes Syssel i Islands Sønder Amt, Søn af Provst, Sognepræst Jon Melsted og Steinunn Bjarnidottir Thorarensen. Cand. mag.



i Historie 3. Maj 1890, Medlem af det islandske Althing 1892—93, midlertidig Assistent i Rigsarkivet i København 1893, Assistent 1897; fik et Aars Permission 1902, tog sin Afsked 1903, men fik Tilsagn om ved Vakance at maatte træde ind igen; bor i København og arbejder med offentlig Understøttelse



paa en Fremstilling af Islands Historie, hvoraf et Par Bind er udkommen; han virker desuden for Andelssagen og dens praktiske Anvendelse paa Island, hvor han har foretaget Rejser og holdt Foredrag derom; har skrevet: »Lærebog i Islands Historie« 1904 samt mange Afhandlinger i islandske og danske Blade og Tidsskrifter. — Ugift.

STEFAN JONSSON

SOGNEPRÆST TIL STADARHRAUN, AKRAR OG HJORTSEY



Født 21. November 1860 i Hitarnes i Hnappadalssyssel i Islands Vester Amt, Søn af Bonde Jon Stefansson og Martha Maria Gudrun Stefansdottir. Blev Cand. theol. ved Præsteskolen i Reykjavik 1884, personel Kapellan i Stafholt og Hjardarholt i Myra Syssel i Vester Amtet 1885, Sognepræst i Hitarnes-thing i Vester Amtet 1887 og derfra forflyttet til Stadarhraun, Akrar og Hjortsey i Myra Syssel 1892. Har fra 1889 været Medlem af Repforstanderskabet (Kommunalbestyrelsen) og er for Tiden dettes Formand; fra 1893 tillige Formand i Forligskommissionen. — Gift 14. April 1894 med Johanna Katrin Magnusdottir, født 9. September 1868 paa Sydra Langholt i Arnes Syssel, Datter af Bonde Magnus Magnusson og Katrin Jonsdottir.



HANNES LARUS THORSTEINSON

PRÆST †

Født 20. August 1852 paa Brimnæs i Laugarnæs, Søn af Bonde Thorstein Thorsteinson og Ragnheidur Grimsdottir. Blev Cand. theol. ved Præsteskolen i Reykjavik 1886 og samme Aar Sognepræst i Fjallathing, Vidirholl og Mødrudalur i Nordre Thingø Syssel i Nord Amtet; død 30. Juli 1896 paa Vopnafjord. — Ugift.

HAFSTEINN PJETURSSON

PRÆST I AMERIKA; NU I KØBENHAVN

Født 4. November 1858 i Geithamrar, Svinadal, Hunavatns Syssel i Islands Nord Amt, Søn af Bonde Pjetur Frimann Jonsson og Ingibjörg



Hafsteinsdottir. Cand. phil. 1883; studerede Theologi i København til 1886, blev Cand. theol. ved Præsteskolen i Reykjavik 1886, opholdt sig atter i København 1886—89 og tog saa til Winnipeg, Manitoba i Canada, hvor han blev ordineret; var 1890—93 Præst i Argyle, Manitoba, 1893—94 ved den første lutherske Kirke i Winnipeg samt 1890—95



Sekretær for den islandske Synode i Amerika; stiftede 1894 den første islandske Ungdomsforening, der fik mange Efterfølgere (bandaløg) i Amerika og senere ogsaa paa Island; blev 1894 naturaliseret som britisk Statsborger og stiftede samme Aar The Winnipeg Tabernacle (»Tjalbudin«), ved hvis Menighed han var Præst til 1899, da han rejste til København. Hans Tidsskrift (»Tjalbudin«) er udkommen i 10 Hæfter, og deri er skrevet blandt andet om Grundtvig, Magnus Eirikson, Henrik Steffens, »Evig Usalighed«; en Del af dette er oversat i Theologisk Tidsskrift. Har iøvrigt meddelt mange Artikler i danske, islandske og amerikanske Blade og oversat nogle Fortællinger af Bret Harte paa Islandsk. — Gift 16. December 1899 med Conradine Vilhelmine Petersen, født 24. Januar 1855 i København, Datter af Hjul- og Karetmager Paul Petersen og Severine Magdalene Margrethe Robsham.



GISLI GUDMUNDSSON

CAND. PHIL. †

Født 12. Januar 1859 paa Bollastadir i Hunavatns Sysseil i Islands Nord Amt, Søn af Gaardmand Gudmundur Gislason og Maria Gudmundsdottir. Cand. phil. 1883; drukkede 30. Juli 1884 paa Rejse mellem København og Jylland.

JON THORKELSSON

DR. PHIL., LANDSARKIVAR, REYKJAVIK

Født 16. April 1859 i Asar, Vester Skaptafells Sysseil i Islands Sønder Amt, Søn af Sognepræst til Stadastadur Thorkell Eyjolfsson og Ragnheidur Palsdottir. Blev Cand. mag.



i nordisk Sprog og Litteratur 26. Juni 1886 og Dr. phil. 1888 for en Afhandling »Om Digtningen paa Island i det 15. og 16. Aarhundrede« og har med offentlig Understøttelse været i England og Skotland for at undersøge de derværende islandske Haandskriftssamlinger. Var Allthingsmand for Snefell Sysseil 1893,



Allthingets Bureauchef 1894, 1901—03 og 1905; har opholdt sig i København, beskæftiget med litterære Arbejder, men vendte 1898 tilbage til Island, hvor han 1899 blev Landsarkivar ved det da oprettede Landsarkiv. Medlem af det islandske Oldsagselskabs Repræsentantskab 1901, Medlem af Direktionen for Landsbibliotheket i Reykjavik siden 1902, Medstifter af og Formand for det islandske historiske Selskab samme Aar. Har udgivet det islandske Diplomatarium (1264—1512) II-VIII, Obituaría islandica (1200—1700), Registraturer over Landsarkivet i Island, og desuden skrevet og udgivet mange Arbejder vedrørende oldnordisk og islandsk Litteratur og Forhold samt meddelt Bidrag til islandske, danske og fremmede Tidsskrifter; er Medudgiver af den gamle islandske Landslov »Jonsbok«. — Gift i November 1885 med Karolina Jonsdottir, født 23. Marts 1852 paa Finnastadir, Øfjord i Islands Nord Amt, Datter af Bonde Jon Johansson og Kristin Jonsdottir.

SIGURDUR JONSSON THORODDSEN

LANDSINGENIØR, ADJUNKT, REYKJAVIK

Født 16. Juli 1863 paa Leirø, Borgarfjords Syssel, Island, Søn af Sysselmand Jon Thoroddsen og Kristin Olina Thorvaldsdottir. Cand. phil.



1883, Cand. polyt. (Ingeniør) Januar 1891; arbejdede samme Aar som Assistent hos Vejinspektøren i Københavns Amt og var derefter Ingeniørassistent ved Københavns Brolægning- og Vejvæsen; rejste 1892 til Norge, hvor han først var Volontør, derefter Assistent ved den norske Stats Vejvæsen; blev 1893 Landsingeniør ved det island-



ske Vejvæsen og 1904 Adjunkt ved Reykjavik Latinskole; var Medlem af Reykjavik Byraad 1900—1906. — Gift 23. August 1902 med Marie Kristine Claessen, født 25. April 1880 paa Reynistad, Skagafjords Syssel, Island, Datter af Landskasserer i Reykjavik, fhv. Købmand Jean Volgard van Deurs Claessen og Kristin Briem.

JON STEFANSSON

DR. PHIL., LONDON



Født 4. November 1862 i Grundarfjord paa Island, Søn af Bonde Stefan Danielsson og Jakobine Thorsteinsdottir; var 6 Aar i Huset hos sin Grandonkel, Landfysikus Jon Hjaltelin i Reykjavik. Fik 1886 Accessit og 1889 Universitetets Guldmedaille for den engelsk-filologiske Prisopgave, blev Cand. mag. i engelsk Sprog og Litteratur 25. Marts 1889 og Dr. phil. 1891 for en Afhandling »Robert Browning 1842—89, et Litteraturbillede fra det moderne England«. Var 1891—94 Assistent ved det store kgl. Bibliothek og har siden den Tid været bosat i London — hvor han ofte tidligere havde opholdt sig — beskæftiget med litterær Virksomhed; er fra 1906 Udgiver af Diplomatarium Orcadense et Hialtlandense. — Ugift.

KRISTINN DANIELSSON

SOGNEPRÆST, UTSKALAR



Født 18. Februar 1861 i Hrafnagil i Øfjord, Island, Søn af Provst Daniel Halldorson og Jakobina Soffia Magnusdottir Thorarensen. Blev Cand. theol. ved Præsteseminariet i Reykjavik 1884 og samme Aar Sognepræst i Sandar og Hraun i Dyrafjord, hvor han fra 1888 var Medlem af Sysselforstanderskabet, fra 1895 af Kommunalbestyrelsen og fra 1897 Amtsraadsmedlem i Vester Amtet; blev 1903 Sognepræst i Utskalar, Hvalsnes og Kirkjuvogr i Gullbringu Syssel, af hvis Forstanderskab han blev Medlem 1905.

— Gift 29. Juli 1886 med Ida Halldora Julia Halldorsdottir, født 2. Juni 1859 i Reykjavik, Datter af Overlærer ved Latinskolen, Althingsmand Halldor Kristjan Fridriksson og Charlotte Caroline Leopoldine Degen.

ARNI JONSSON

PROVST, SOGNEPRÆST TIL REYKJAHLLID OG SKUTUSTADA, ALTHINGSMAND

Født 9. Juli 1849 paa Litlastrand i Skutustada, Sønder Thingø Syssel i Islands Nord Amt, Søn af Bonde Jon Arnason og Thuridur Helgadóttir. Rejste 1874 til Amerika, hvor han arbejdede i Skovene og paa Landet og en Vinter gik paa Skolen Lindsey i Canada, hvorfra han fik Certificat; 1877 vendte han tilbage til Island og blev det følgende Aar optaget i Reykjavik Latinskole. Blev Cand. theol. ved Præsteskolen i Reykjavik 1884, samme Aar Sognepræst i Reykjahlid og Skutustadir og Provst i Sønder Thingø Syssel 1890; er Amtraadsmedlem siden 1896, var Althingsmand 1886—91 og er det paany fra 1902; blev 1904 Medlem af Kommissionen for Revision af de kirkelige Forhold m. m. paa Island. Har i islandske Blade meddelt Beretning om Althingsmændenes Rejse til København 1906 foruden forskellige smaa Artikler og Digte. — Gift første Gang 22. September 1884 med Dyrleif Sveinsdottir, født 11. Maj 1860 paa Holi, død 2. December 1884 paa Skutustada, Datter af Bonde Sveinn Sveinsson og Anna Jonasdottir. — Gift anden Gang 17. Marts 1896 med Andur Gisladóttir, født 1. Marts 1869 paa Thvera, Datter af Bonde Gisli Asmundsson og Thorbjörg Olgeirsdottir.



FRIDRIK JONSSON

CAND. THEOL., KØBMAND I REYKJAVIK

Født 22. Maj 1860 i Reykjavik, Søn af Justitiarius i den islandske Lands Overret Jon Pjetursson og Sigridur Fridriksdottir Eggertz. Blev Cand. theol. ved Præsteskolens i Reykjavik 1886 og er nu Købmand i Reykjavik. — Ugift.



SVEINBJØRN GESTUR SVEINBJARNARSON

OVERLÆRER VED AARHUS KATHEDRALSKOLE

Født 17. December 1861 i Glæsibær, Øfjords Syssel paa Island, Søn af Sognepræst Sveinbjørn Hallgrímsson og Margret Narfadottir. Cand. phil. 1883; var Vikar ved Herlufsholm 1886 og blev Timelærer ved Aarhus Kathedralskole 1887, hvor han ansattes som Adjunkt 1890 og blev Overlærer 1907; har skrevet

enkelte, væsentlig fonetiske Afhandlinger. — Ugift.

JON ANDRES SVEINSSON

PROVST, SOGNEPRÆST TIL GARDAR OG INRI HOLMER



Født 11. September 1858 i Snæringsstadir i Hunavátns Syssel i Islands Nord Amt, Søn af Bonde Sveinn Thorleifsson og Sigridur Palmadottir. Cand. theol. ved Præsteskolens i Reykjavik 1884; var Sekretær hos Landfogden i Reykjavik 1884—86 og samtidig Timelærer ved Reykjavik Latinskole 1884—85; blev Sognepræst i Gardar paa Akranes og Inri Holmer 1886, Provst i Borgarfjords Syssel, Formand for Børneskolebestyrelsen fra 1886 og første Medlem af Forligskommissionen fra 1887. Har været Medlem af

Repforstanderskabet i 8 Aar, dettes Formand i 1 Aar og Medlem af Sysselforstanderskabet siden 1901. — Gift 8. Februar 1889 med Halldora Hallgrímisdottir, født 13. Juni 1855 paa Akranes, Borgarfjords Syssel, Datter af Bonde og Repstyrer Hallgrímur Jonsson og Margret Jónsdottir.

OLAFUR DAVIDSSON

FORFATTER †



Født 26. Februar 1862 i Fell i Skagafjord Syssel i Islands Nord Amt, Søn af Provst, Sognepræst i Mødruvallir Kloster og Glæsibær David Gudmundsson og Sigrídur Olafsdóttir Bries. Cand. phil. 1883; opholdt sig derefter i København og studerede Folklore, vendte 1897 tilbage til Island, beskæftigede sig med botaniske Studier og var en Tid Lærer ved Realskolen i Mødruvellir. Har skrevet: »Islandske gåten og skemmtarim« 1888—1903; druknede 6. September 1903 i Hørgaen.



HANNES ARNASON THORSTEINSSON

CAND. JUR., BANKBOGHOLDER I REYKJAVIK

Født 2. Oktober 1863 i Reykjavik, Søn af Landfoged, Althingsmand, Kancelliraad, Cand. jur. Arne Bjarnarson Thorsteinsson og Sophie Kristjane Hannesdóttir Johnson. Cand. jur. 23. Juni 1894; var derefter Skriver hos Landfogden i Reykjavik og i nogen Tid konstitueret Prokurator ved Lands Overretten for Island; blev 1903 Bogholder ved Islands Bank i Reykjavik. — Ugift.

STEFAN GISLASON

DISTRIKTSLÆGE I MYRDAL, ISLAND

Født 12. November 1859 i Lauga Hraungerdi, Arnes Syssel i Islands Sønder Amt, Søn af Bonde Gisli Gunnarson og Halla Jonsdóttir. Privat dimitteret ved Reykjavik Skole; blev Cand. med. ved Lægeskolen i Reykjavik i Sommeren 1886 og opholdt sig ved københavnske Hospitaler 1886—87; blev praktiserende Læge i Dyrhola i Vester Skaptafell Syssel 1887, Distriktslæge i Myrdal 1904. — Gift første Gang 7. Juli 1888 i Reykjavik med Ragnheidur Gudrun Einarsdóttir, født 30. September 1870 i Reykjavik, død 18. Februar 1903, Datter af Handelsfuldmægtig Einar Japhetson og Gudrun Jonsdóttir. — Gift anden Gang med Anna Jonsson, Datter af Provst Jon Jonsson.

HALLDOR BJARNARSON

SOGNEPRÆST, PRÆSTHOLAR

Født 1. November 1855 i Eyjofsstadir i Sønder Mula Syssel paa Island, Søn af Administrator af Stridu Kloster Björn Skulason og Bergliot Sigurdardóttir. Blev 1884 Cand. theol. ved Præsteseminariet i Reykjavik og samme Aar Sognepræst i Præstholar og Asmundastadir, var 1889—97 Provst i Nordre Thingø Provsti og 1889—95 Medlem af Repforstanderskabet i Præstholar Rep. Blev i 1896 underkastet kriminel Undersøgelse af Amtmand J. Havsteen og tiltalt for Tilegnelse af en Kuffert samt 6 mindre Stykker Tømmer, som hans Folk, under hans Fraværelse fra Hjemmet, havde taget til Opførelse af en Hytte. Idømtes herfor 14. December 1896 af Herredsdommer Benedikt Sveinsson 5 Dages Fængsel paa Vand og Brød samt 5 Kr. Mulkt for utilbørlig Skrivemaade og blev derefter suspenderet i Februar 1897; blev dog samme Aar frifunden af Islands Overret, men idømt 10 Kr. Mulkt for utilbørlig Skrivemaade, en Dom, der i 1898 blev stadfæstet af Højesteret med den Ændring, at Bøden bortfaldt af Hensyn til den kriminelle Undersøgelse. Efter Indstilling af Biskop Hallgrímur Sveinsson afløstes nu Suspensionen af fuldstændig Afskedigelse »for at muliggøre et frugtbart kristeligt Liv indenfor Menigheden og skaffe den af med en den forhadte Præst.« Største Delen af Menigheden dannede derefter en Frimenighed med Bjarnarson som Præst, men inden kongelig Stadfæstelse af Valget forelaa, indsattes han paany i sit Embede i Overensstemmelse med en af Menigheden forud afgiven Erklæring. Blev i 1904 valgt til Medlem af Sysselforstanderskabet i Nordre Thingø Syssel.



— Ugift.



LIVET ER ALVOR, OG STRIDEN ER HAARD;
BLÆNDVÆRKETS GLIMRENDE BOBLE MAA BRISTE,
MEN, HVAD VI ELSKED I UNGDOMMENS AAR,
BLIVE VI TRO TIL DET SIDSTE.

EFTERSKRIFT

Genealogisk Institut har ønsket nedenstaaende Erklæring optaget i Bogen:

»I de af Genealogisk Institut leverede 310 Biografier er der af Studenterjubilæumskomiteen 1882—1907 foretaget Ændringer, ikke blot i stilistisk Henseende, men ogsaa i Realiteter, for hvilke Ændringer Institutet ikke kan paatage sig Ansvaret.

Kjøbenhavn, den 28. September 1907.

*P. I. V.
SOFUS ELVIUS.«*

Hertil maa føjes, at Skriftets Redaktør ej heller kan paatage sig noget Ansvar for Stoffets eller Navnes Rigtighed, ud over de faktiske Rettelser og Ændringer han paa en Del Steder har været i Stand til at foretage; at de 310 Biografier langtfra alle var leverede paa det i Erklæringen nævnte Tidspunkt anføres for at ingen Misforstaaelse kan finde Sted.

København, den 30. Oktober 1907.

V. HINTZE.

REGISTER

	Side		Side		Side
Andersen, A. C. S.	98	Carlsen, C. O. L.	102	Farrer, J. C.	131
Andersen, A. N.	138	Carstensen, E. C. O. ...	115	Find, J. J. V. H.	71
Andersen, J.	62	Christensen, A.	130	Finsen, N. R.	159
Andersen, O. V.	94	Christensen, C. C. S. ...	71	Fistaine, C. W. G. C. ...	82
Andersen, V. R. A.	29	Christensen, C. H.	61	Fløe, J. D.	144
Arends, O. F.	12	Christensen, C. J.	50	Foldberg, P. T.	158
Arnstrøm, J.	62	Christensen, C. V.	134	Forchhammer, V. C. T. ...	97
Askov, S. T.	95	Christensen, V. C. D. ...	135	Frisch, F. C. G.	68
Bang, J. P.	46	Christensen, V. C. E. ...	104	Gad, J.	44
Barsøe, P.	75	Christiansen, N. P.	77	Gamst, C.	138
Becker, C. A. J.	11	Clausen, C. H.	83	Gislason, S.	167
Begtrup, E. W.	119	Collet, H. P. H.	14	Glødesen, A.	89
Bentzen, C. F.	107	Conradt-Eberlin, A. T. ...	100	Gjærløff, N. Z.	124
Benzon, V. F. G. R.	122	Cortes, C. O.	51	Goll, B. A.	103
Benzon, V. H. F.	16	Dahl, F. L. F.	125	Goos, C. A.	7
Berendsen, I. M.	8	Dahlsen Jensen, C. C. ...	58	Gregersen, H. P.	151
Berg, J. V.	76	Danchell, V. G. H.	99	Grut, T.	5
Berg, N. M.	79	Danielsson, K.	165	Gronbech, S. N.	123
Bielefeldt, C. V.	84	Davidsson, O.	167	Gudme, A. E. H.	50
Bierfreund, E.	156	Dreyer, J. N. T.	35	Gudme, V. S. I.	26
Bjarnarson, H.	168	Dujardin, C. E.	65	Gudmundsson, G.	163
Bjerg, J. A. C.	90	Eberlin, A. T. C.	100	Günther, L. T. J. A. ...	150
Bjerge, C. C. S.	71	Elbo, H.	93	Gøtsche, R. J.	51
Blichfeldt, C. A.	106	Ellbrecht, A. G. v.	24	Gøtzsche, C.	61
Blum, H. L. R.	96	Eriksen, P.	37	Hagen, J.	34
Borch, F. F.	157	Erslev, M. C. E.	18	Hagen, C. J.	21
Borries, H. H.	84	Eskelund, P. N.	113	Hagen-Müller, V. E. L. ...	27
Brasch, P. V.	53	Eskesen, J.	127	Hammer, C. F. T. E. ...	158
Bredahl Møller, H.	112	Eschen, J. J.	70	Hansen, C. C. H.	121
Bredstrup, S. V.	64	Esmann, A.	47	Hansen, C. R.	62
Bruun, K. T.	37	Esmann, Victor	55	Hansen, C. T.	15
Buch, N. K. K.	105	Esmann, Viggo	47	Hansen, Hans.	93
Buhl, M. P.	143	Ewertsen, A. W.	21	Hansen, Holger	91
Buhl, N. H.	80	Falbe-Hansen, I. M. H. ...	145	Hansen, H. H.	5
Bunkeflod, T. J. A. de F. ...	27				

	Side		Side		Side
Hansen, N. K.	79	Jensen, H. O. C. V.	98	Lenholm, A. J.	111
Hansen, O. O. C.	149	Jensen, J. P.	144	Leth, L. B.	41
Hansen, T. G.	5	Jensen, J. P. J.	23	Levinsen, V.	2
Hansen, W. T.	116	Jensen, O. C. H.	83	Lindberg, A. V. J.	10
Harboe, H. C.	116	Jensen, P. J.	40	Lollesgaard, H.	38
Hegelund, H. J.	6	Jerlev, K. N.	156	Ludvigsen, H. J.	153
Heiberg, H. G.	31	Jespersen, C. C.	142	Lund, C. F. J.	86
Heiberg, P. A.	43	Jessen, M. M.	134	Lütz Høppermann, C.	123
Heilmann, C. A.	17	Johansen, V. A.	36	Lundby, J.	46
Henningsen, V.	23	Jónsson, A.	165	Lützhøft, L. N. H.	17
Henrichsen, E.	6	Jónsson, F.	166	Løgstrup, J.	130
Hersom, J. M. T.	22	Jónsson, S.	161	Løvenskjold, C. O. H. L.	13
Hertz, A.	105	Jungersen, E. J. P. L.	88	Madsen, A.	125
Hindsholm, A. M.	125	Jørgensen, F. E. T.	19	Madsen, H.	57
Hintze, V. E.	101	Jørgensen, P. L. H.	74	Madsen, L. A.	38
Hjort Clausen, C.	83	Kau, H. N.	118	Madsen, M. P.	128
Hjuler, A. E.	65	Keller, H.	137	Madsen, N. P.	15
Holbech, V. L. C.	9	Kinch, A. J.	57	Madsen, V. C.	114
Holck, A. N.	124	Kirkegaard, K. P.	152	Magnus, G. W.	16
Holm, C. J.	85	Kiær, A. E.	49	Melbye, F. K. K.	35
Holm, E.	59	Kjær, J. A. N.	152	Melsted, B. T.	161
Holm, S. J. T. F.	110	Kjær, N. B.	7	Meyer, J. C.	54
Hollnagel Jensen, O. C.	83	Kjær, N. H. H.	3	Mohsen, R. E. V.	53
Holten-Nielsen, C. C.	119	Kjærtlinge, I. A.	52	Moltke, V. V.	120
Holten-Nielsen, E.	92	Knudsen, C.	128	Moos, P. H.	154
Høstrup, H.	129	Knudsen, C. R.	127	Mortensen, C. F. P.	25
Hude, A. S.	155	Knudsen, F.	69	Mundt, E.	87
Huth, V. C. J. A. v.	4	Knuth, F. A. C.	156	Muusmann, C. Q.	13
Hvam, C. J.	48	Koefoed, H. J.	10	Müller, H. C. C.	4
Høg, F. L.	22	Kraft, A.	141	Müller, V. E. L. H.	27
Høpner, O.	146	Krarup Hansen, N.	79	Münnich, A. C. G. V. P.	32
Høppermann, C. L.	123	Kruse, A.	136	Møller, C.	97
Hørsted, O. E. T.	147	Lang, H. L. O.	133	Møller, H. B.	112
Høst, C. G.	66	Langballe, W.	140	Nielsen, H. L. O.	133
Høvert, C. A. J.	130	Langsted, A. C.	82	Nielsen, H. M.	28
Høy, C. T.	145	Larsen, H. A.	144	Nielsen, H. P.	11
Høyer M. C.	151	Larsen, Lars P.	70	Nielsen, J.	46
Ifversen, J. N. S.	126	Larsen, Lauritz P.	96	Nielsen, P.	113
Iversen, C. C.	81	Larsen, L. P. A.	135	Nielsen, V.	36
Jacob, S. E.	115	Larsen, N. A.	148	Nyegaard, E.	63
Jacobsen, J. J.	18	Lassen, S.	118	Nyegaard, E. A.	94
Jacobsen, J. P.	136	Lawaetz, H. C. J.	91	Nyholm, I. A. N.	117
Jacstrau, H. V.	72	Lawrence, S.	118	Nørregaard, K.	90
Jensen, C. C. D.	58	Lehmann, H. C.	99	Oldenburg, E.	39
Jensen, E. R.	89	Lemche, J. H.	104	Ostenfeld, H.	19

	Side		Side		Side
Ottesen, G. J. U.	107	Sarauw, G. F. C. R.	56	Sørensen, S. M.	54
Paulli, S.	102	Saugman, C. D. T.	73	Theil, J. P. S.	32
Pedersen, A.	44	Saxild, G. C.	78	Thomsen, H. E.	93
Pedersen, M. P. B.	143	Schierbeck, N. P.	30	Thomsen, P.	142
Pers, A.	140	Schjøttz-Jensen, L. C. L.	60	Thorbjørnsen, F. C. J.	67
Petersen, A.	143	Schmidt, C. M.	64	Thygesen, L. F.	78
Petersen, H. C.	86	Schmidt, P. C.	45	Thorkelsson, J.	163
Petersen, J. T.	12	Schou, J. N.	63	Thóroddsen, S. J.	164
Petersen, O. H.	111	Schou, N. E.	66	Thorsteinson, H. L.	162
Petersen, P. A.	43	Schouboe, O. B.	139	Thorsteinsson, H. A.	167
Pjetursson, H.	162	Schumacher, P. F.	106	Torsteinsson, P. A. M.	160
Plesner, M.	59	Segelcke, T. R.	68	Ulrich, C. E.	20
Prahl, S. J.	132	Seidelin, A. P.	77	Ulrich, N. J.	20
Qvistgaard, M. J. E. B.	14	Selmer, M. C.	41	Ussing, T. A.	99
Raff, S. A.	113	Smith, E. V. B.	94	Valjenbek, H. O. C. V.	98
Rahr, E. F.	52	Stage, C. F.	150	Wanning, P. G.	45
Ramél, E.	89	Steen, T.	95	Warhuus, N. A. W.	133
Ramm, N. C.	2	Stefánsson, J.	164	Vedel, V.	1
Rasmussen, M.	157	Stein, V. L. S. S.	108	Wedel-Heinen, C. G.	155
Rasmussen, S. L. C.	42	Strandbygaard, B. C.	147	Weilstrup, P. C.	154
Rée, O. M.	112	Struckmann, A. G.	33	Vestergaard, E. J.	58
Riis Knudsen, C.	127	Strøm, V. R.	40	Westergaard, N. O. S.	119
Ring, S. B.	122	Støchel, N. C. L.	44	Westergaard, N.	76
Ringsted, P. C.	94	Sundorph, T.	27	Wiberg, J. J.	153
Roede, H. C.	109	Swendsen, L. A. O.	84	Wilhelm, G. P. U.	69
Rosenberg, A. T.	39	Swendsen, L. C. M.	100	Wille, V. A.	72
Rosenkrantz, V. H.	132	Sveinbjarnarson, S. G.	166	Wilster, C. de	30
Rosing Hansen, C.	62	Sveinsson, J. A.	166	Winge, G.	60
Rump, H. E. A.	28	Sørensen, K. N.	156	Viuf, O. L. J.	79
Rundberg, C. O. E.	154	Sørensen, L. C.	129	Wulff, N. J.	121
Ryder, F. V.	88	Sørensen, N.	26	Ørsted, H. C.	3
Røse, C. C. V.	34	Sørensen, (Westergaard) N. O.	119		
		Sørensen, S.	48		



TILFØJELSER UNDER TRYKNINGEN

Side 24. A. G. v. ELLBRECHT er fra 1. November 1907 udnævnt til Kontorchef i Generaldirektoratet for Post- og Befordringsvæsenet.

Side 51. R. J. GÖRSCHÉ er fra samme Dato udnævnt til Expeditionssekretær samme Sted.





