



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

TH. THAULOW

EN DANSK-NORSK SLÆGT

FALCK



VILHELM TRYDES BOGHANDEL
KØBENHAVN 1931

Poul Eilersen - København

Nærværende Slægtshistorie er udarbejdet efter Anmodning af min gode Ven, Direktør, cand. polyt. Jørgen Falck, som ogsaa har bekostet Udgivelsen. I hans Familie forelaa en Del efterladte Breve og opskrevne Familie-meddelelser vedrørende den københavnske Linie i det 19' Aarhundrede. For de norske Liniers Vedkommende havde Hr. Konsul H. J. Ørsted-Falck i Tønsberg i flere Aar indsamlet Materiale, og med sin store Interesse for Slægten lod Konsulen paany foretage supplerende Undersøgelser i de norske Arkiver og stillede Resultaterne af disse til min Raadighed. Jeg tillader mig at bringe ham min hjertelige Tak herfor, ligesom jeg ogsaa skylder Chefen for det danske Ordenskapitul, Kammerherre, Greve H. Knuth, Tak for den Beredvillighed, hvormed han gav mig Adgang til de i Kapitlet opbevarede Selubiografier af de Medlemmer af Slægten, som havde været benaaded med Ridderkorsel og Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

København, i Maj 1931.

TH. THAU'LOW.

Denne Bog er trykt i 300 Eksemplarer.

Dette Eksemplar har Nr. 45

SLÆGTEN FALCK

Det oldnordiske Navn Falk var i Middelalderen ikke ualmindelig og forekommer i det 14. Aarhundrede som Efternavn for den sjællandske Adelslæg. Denne uddøde i det 15. Aarhundrede, men Navnet levede videre som Fornavn, bl. a. i Slægten Gøye, som paa Spindesiden nedstammede fra Falkerne.

Navnet var ingeniunde forbeholdt denne Adelsæt. Urgamle Adelsnavne træffes ofte lige saa hyppigt i uadelige Slægter, ganske naturligt fordi de eksisterede længe, inden der var Tale om Udskillelsen af nogen privilegeret Stand. Som Fornavne eller Tilnavne brugtes de Mand og Mand imellem. Særlig var Enstavelsesnavne i Yndest. Senere begyndte de at gaa i Arv baade paa Mands- og Spindesiden for hen i det 15. eller 16. Aarhundrede at blive Slægtsnavne, først i de adelige Slægter og derefter i de borgerlige.

Det er da forstaaeligt, at Falk-Navnet træffes saa hyppigt baade som Fornavn og som en Slags Efternavn langt ned i Tiden, ogsaa i ikke adelige Kredse. En Bonde, Mads Falk, vidner saaledes 1423 i Sunds Herred paa Fyn. Elline Gøye nævner i sin Jordebog fra det 16. Aarhundrede adskillige Bønder af dette Navn, og i Begyndelsen af det 17. Aarhundrede møder man for Eks. i Hillerød Bonden Peder Falk og med det samme Navn benævnes Christian den Fjerdes kendte Underarkelimester.

Jo mere Jordebøgerne kommer frem, jo hyppigere møder man Falkenavnet, særlig paa Øerne. I Byerne ser man det i Skattemandtallene, og ved Universitet immatriculeres unge Studenter af Navnet Falckius fra de forskelligste Egne af Landet og med de forskelligste Sønnavne.

Nogen enkelt borgerlig Slægt Falck kan der saaledes heller ikke være Tale om. Dertil har Navnet været for almindeligt baade i Danmark og Norge.

Den tyske Stavemaade med ck eller ch kan selvfølgelig betyde, at Slægten stammer fra Holsten eller Tyskland, men kan lige saa godt være taget op af de danske Byfamilier. I det 17. Aarhundrede og et Stykke op i det 18. Aarhundrede var det forment og derfor ogsaa attraaværdigt at have et tyskklingende Navn. Stavemaaden giver altsaa ingen Anvisning paa Afstamningen, og Forskellen paa ch og ck betød intet i ældre Tid. Man tog det ikke saa nøje dengang og stavede i Flæng. Først op i det 18. Aarhundrede begynder Navnene at antage mere faste, vedtagne Former. Indenfor den Københavnske Linie gaar der et ældre Forlydende om, at Slægten tidligere havde stavet Navnet med ch, og at man var gaaet over til ck, fordi det lød mere dansk. Saa langt, som det er muligt at se tilbage, har Stavemaaden dog altid været med ck, hvor Slægtens Medlemmer selv har underskrevet sig. Af andre kan Navnet derimod ofte være stavet med ch, baade i Skrivelser og paa Tryk, men den Slags Fejltagelse er vel heller ikke ualmindelige i vore Dage.

Ældre Optegnelser denne Slægt vedrørende forekommer kun sparsomt og er ikke alle paalidelige. I nogle Optegnelser¹⁾ om Præsten Wilhelm Falck paa Nøtterø af Kaptajn Jacob Falck Dessen siges der saaledes, at dennes Farbrors Søn var Præsten Isak Falck i Tjæreby. Lad os se lidt nærmere paa det.

Nede i Vordingborg boede i Slutningen af det 17. Aarhundrede Farveren Isak Falck²⁾. Fornavne som Isak, Jacob og Abraham var ikke ualmindelige dengang og betyder altsaa ikke, at paagældende var Jøde eller havde Tilknytning til den jødiske Race. Om han kom fra Norge eller andre Steder, aner man ikke. Han nævnes ikke i Skattemandtallet for 1685 og formodentlig er han flyttet til Byen samme Aar eller Aaret forud. Han boede da i Færgemandens Hus, holdt 1 Pige og havde 1 Ildsted. Snart efter blev han tillige Postmester og synes efterhaanden at være bleven en ret velstaaende Mand. I al Fald ejede han en Snes Aar efter en Gaard i Byen med 10 Fag, udstyret med et stort og rigt Indbo.

Han var gift med Elisabet Laursdatter, der begravedes den 30. Januar 1730 med Fuldsang og Klang (Klokkeringning).

Deres Børn var:

1. Inger Isaksdatter, gift 15. Aug. 1706 med Skibsbygger Peder Hansen.
2. Birgitte Isaksdatter, døbt 6. Decbr. 1689, gift 1719 med Skomager Hans Jensen Nygaard.
3. Anne eller Aane Kirstine Isaksdatter Falck, døbt 5. Maj 1693, gift den 25. Aug. 1719 med Byfogeden i Vordingborg Peder Holgersen Gjønge. Hun døde før 1730 og efterlod sig en Søn.
4. Abraham Isaksen Falck, født 1694.
5. Jacob Isaksen Falck, døbt 21. Decbr. 1701. Han blev Farver i Vordingborg efter sin Far og tillige Øl- og Brændevinsbrænder, men døde allerede 1749 (begr. 24. Maj) i Vordingborg.
6. Cathrine Elisabet Isaksdatter Falck, født 1703, død 18. Marts 1749, gift med Skoleholder og Klokker i Skelskør Peder Olsen Wording (1705—1749), der var Student fra Vordingborg og havde været Hører først i Stege og siden i Vordingborg.
7. Isak Isaksen Falck, født 25. Jan. 1706.

Af Isak Falcks Sønner gik Abraham Falck i Farens Fodspor og blev Farver. Den 11. Marts 1720 fik han Bevilling paa at være eneste Farver i Vordingborg, naar hans Far døde. Da Farveren Mads Jensen i Stege imidlertid nogle Aar efter flyttede til København, søgte og fik han med Anbefaling af Stiftamtmanden³⁾. Kammerherre Rudolf Gersdorff, den 8. Februar 1724 kongeligt Brev paa Farveriet i Stege. Den 22. Februar samme Aar fik han Borgerskab i denne By. I Stedet for fik Broren Jacob i 1730 Bevilling paa at blive Farens Efterfølger i Vordingborg.

Abraham Falck var en virksom Mand, og Forretningen gik godt. I 1743 holdt han 4 Tjenestefolk og havde to Heste⁴⁾. Han havde da giftet sig ind i Byens velstaaende Borgerskab. Hans første Kone, Sara Margrete Sørensdatter Blangsted, døde 1740, 52 Aar, 4 Maaneder og 2 Uger gammel. Hun var altsaa en Del ældre end Abraham Falck og har maaske været Enke med Midler. Aaret efter giftede Abraham Falck sig igen efter kgl. Til ladelse af 19. Juni s. A. med Dorothea Magdalene Krey. Hun

døde 1759 (begr. 15. Juni), og Abraham Falck fulgte hende i Graven 10 Aar efter (begr. 27. Novbr. 1769).

I Stege boede noget senere en anden Farver af Navnet Falck, nemlig Johan Falck, maaske en Brorson til Abraham Falck. I Skifteprotokollen 1779 skrives følgende om ham: Hans Forældre døde tidligt uden at efterlade sig noget, og Venner skaffede ham da til Møen, hvor han blev Forpagter af Farveriet, som ved kgl. Majestæts allernaadigste Resolution er henlagt til det Mønske Tugt- og Manufacturhus. Han har været her i 9 Aar, svarede sin Afgift rettidigt og giftede sig. Heller ikke hun arvede noget, og han maatte tillige opholde sin Kones Moder. De er endnu i Middelalderen, uden Børn, og anmoder om, at den længstlevende maa hensidde i uskiftet Bo.

For blot at vise, hvor hyppigt Navnet Falck fandtes ogsaa i Stege, skal blot nævnes, at der her i 1796 gik en Jøde fallit ved Navn Ahron Falck. Ligeledes blev i Januar 1773 en Nicolaj Falcks Enke begravet i Fattigjord.

Af 1. Ægteskab havde Abraham Falck to Sønner, Isak Falck, vistnok født 1725, og Abraham Falck, født 1. Oktbr. 1726, samt Datteren Sara Cathrine Falck, som var ugift i 1775, da hun var Fadder ved sin Brordatter, Helena Marias Daab i Tjæreby. Abraham Falck vides der intet om. Han kan næppe være identisk med den senere Etatsraad Abraham Falck i København, da denne var født 1712. En anden Abraham Falck var Underkonstabel i Artilleriet og blev straffet for at have mishandlet en Menig af 3. jyske Rgmt. Hans Far, ved man, var Borger i København og hed Andreas Falck, thi i Decbr. 1747 søgte han om at faa sin Søns Straf formildet⁵).

Isak Falck blev Student 1744 fra Vordingborg Skole, studerede Teologi og kaldtes 1765 til Sognepræst for Tjæreby af Ejeren af Basnæs, Justitsraad Hans Hofmann, den senere Konferensraad og Amtmand over Koldinghus. Falck giftede sig med Lorenze Christiane Brysting, f. c. 1745, Datter af en velstaaende Købmandsfamilie i Stege. Isak Falck blev 1788 Provst over Vester Flakkebjerg Herred, men overdrog 12 Aar efter Provstiet til Sognepræsten i Egitslevmagle. Hans Svigerfar, Claus Brysting, ombyggede Præstegaardens Stuehus, og til Minde herom sidder endnu en Plade over Indgangsdøren.

Isak Falck døde 9. Maj 1812, hans Hustru den 17. April 1814. De havde kun 1 Datter.

Isak Falck var altsaa den Mand, som i Følge de norske Optegnelser skulde være en Søn af Pastor Wilhelm Falcks Farbror. Undersøgelsen har ikke bekræftet det. Heller ikke paa anden Maade er det lykkedes at konstatere nogen Slægtsskabsforbindelse, hvad jo dog ikke udelukker en saadan Mulighed. Morsomt nok var Isak Falcks Forgænger i Embedet, Hans Frederik Hegelund, i 1758 kommen til Tjæreby fra Nøtterø. Grunden nertil er dog ganske simpelt den, at den daværende Ejer af Tjæreby Kirke og Herregaarden Basnæs, Grev Frederik Christian Otto Wedell (1718—76), tillige var Ejer af Jarlsberg ved Tønsberg og saaledes ogsaa havde Kaldsret til Nøtterø Kirke.

Af 2. Ægteskab havde Abraham Falck Sønnen Knud Falck, født 1744, der blev Farver og Forligskommisær i Ringsted, hvor han døde 1809 (begr. 1. Novbr.). Han blev 25. Maj 1770 gift med Else Kirstine Freiesleben, døbt i Ringsted 22. Febr. 1747, Datter af Købmand og Kirkeforstander i Ringsted Peter Hansen Freiesleben (1719—86) og Hustru Johanne Kirstine, født Anthon. Fru Else Kirstine blev begravet den 2. Febr. 1810. Deres Søn, Abraham Falck, født 1772, succederede 1805 sin Farbror i Tjæreby. Han var gift med Cathrine Helene Schartou, født 1771, død i København 25. Maj 1835. 1833 fik Abraham Falck det bedre Kald Høje Taastrup, men døde her to Aar efter den 12. Novbr. 1835. De havde 1 Søn. Paa en Visitats 1807 i Tjæreby skrev Biskop N. E. Balle følgende⁶): Den unge Sognepræst Hr. Abraham Falck, som har afløst sin ærværdige Farbror, den ædle og gode Olding Hr. Isak Falck, efter de maure Aars ufortrøden Møje, har allerede i sin korte Tid virket meget ved sin Aarvaagenhed og Flid til forøget Oplysning.

I Følge Sognepræst Schiørns efterladte Optegnelser⁷) skal Præsten i Nørup i Jylland Alexander Jacobsen Falck være Grandonkel til Pastor Wilhelm Falck paa Nøtterø. Alexander Jacobsen maa altsaa efter dette enten være Bror til Tiendeskriver Jacob Rasmussen Falck i Drammen eller — hvis Slægtskabet med

Købmand Jacob Lauritsen Falck kan bevises (se senere) — en Bror til Laurits, Abraham og Hans Jacobsen Falck fra Larvig.

Alexander Jacobsen Falck er født 1643 og blev Student 1665 fra Frederiksborg Skole, men kaldes da Alexander Jacobi Cartemundamus (Kierteminde), hvad efter almindelig Skik og Brug kan betyde, at han er født i Kierteminde. En anden Student af Navnet Nicolaus Severini Cartemundamus var afgaaet fra samme Skole fire Aar i Forvejen.

Det maa dog synes ret paafaldende, at en ung Mand i de Tider sendtes fra Kierteminde i Skole i Frederiksborg. Snarere maa man tro, at Kierteminde var hans virkelige Navn, og at Falck, som han først senere gør Brug af, er noget adopteret, for Eks. efter Moren.

Kierteminde var jo et ikke ukendt Navn i Datiden. For Eks. levede i sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede en Feltskærer Johan Petersen Kierteminde, Søn af Equipagemester Per Kierteminde. En Søn af Feltskæreren og Hustru, Christine Blauenfeldt, der 2. Gang giftede sig med den bekendte General Andreas Fuchs, var Frederik Wilhelm Kierteminde, der blev nederlandsk Læge og i 1717 vistnok forgæves søgte om at komme i dansk Tjeneste. Ogsaa træffer man Pastor Jacob Hansen Kierteminde i Magleby paa Langeland, men han døde allerede omkring 1637 og kan saaledes næppe være Far til Pastor Alexander Jacobsen Falck.

Efter Skattemandtallet i Kierteminde fra 1674 fandtes der vel flere velstaaende Borgere af Fornavnet Jacob i Byen, men de kaldes ikke Falck. Dette betyder for saa vidt intet, da man sjældent ser den Slags Navne paa de kommunale Lister i den Tid. Da Kirkebøgerne imidlertid ikke findes fra Kierteminde før fra 1677, og da ingen Jacob Falck nævnes i den ældste Skifteprotokol fra 1650—1710 eller i Tingbøgerne, vil en nøjere Undersøgelse næppe give større Resultat.

Som nævnt, er det iøvrigt ogsaa sandsynligst, at Pastor Alexander Jacobsen Falck har taget sit Efternavn efter sin Mor, hvis han overhovedet da er i Slægt med Nøtterøfamilien. Efter hans egen Beretning i en gammel Kirkebog⁸⁾ kom han ved Mikkelsdag 1679 til Nørup. Han nævner intet om, hvorfra han kom, eller hvor han er født. I faa Ord fortæller han om, at Sognet var

ganske øde ved hans Ankomst, og saaledes havde det henligget siden Polakkernes Felttog op i Jylland 1659.

Han blev gift første Gang den 7. April 1681 med Else Johansdatter Viegreffe, som var født i Lund i Skaane ca. 1647, og som døde den 3. Decbr. 1685 i Barselsseng efter deres førstefødte Datters Fødsel. 2. Gang giftede Falck sig den 6. April 1688 med Karen Pedersdatter. Han døde den 26. Septbr. 1724, 81 Aar gammel.

Hans eneste Søn, Falck Alexandersen Falck, født i Nørup Præstegaard den 21. April 1691, blev 1722 adjungeret Faren som Kapellan og succederede ham som Sognepræst den 15. Marts 1725. Han giftede sig med Karen Baltzarsdatter, men døde allerede 1730 (begr. 6. Decbr.), efterladende sig en Søn, Alexander, døbt den 5. Aug. 1727.

Pastor Schiørn meddeler ligeledes, at Pastor Melchior Jacobsen Falch i Hittern var en Bror til Pastor Wilhelm Falcks Farfar, og at Pastor Jonas Pettersen Falch i Alstadhoug var Søn af en anden Bror til Wilhelm Falcks Farfars Farfar. Melchior Jacobsens Bedstefar, Peder Ibsen⁹⁾, var Herredsfoged i Vammen i Jylland. Dennes Søn, Jacob Petersen, f. 1536 i Jylland, stod i Tjeneste hos forskellige Adelsmænd og fik som Belønning først Bestyrelsen af Giske Gods og Fogderiet paa Søndmøre, senere Trondhjems Laugstol. Han blev gift 1587 med Margrete Petersdatter (1556—24. Novbr. 1622), Datter af Peter Adriansen Falkener (død 1570) og Gunhild Sivorsdatter. Hun fik 14 Børn, hvoraf de tre døde før 1633. Jacob Petersen døde i Trondhjem den 3. Septbr. 1633, Margrete Petersdatter den 12. Decbr. 1622, 66 Aar gammel.

Sønnen Pastor Melchior Falch tog Navn efter Moren. Han var Præst i Hittern 1619, thi ved hans Bryllup var det, at Biskop Anders Christensen Arrebo i Trondhjem skal have udvist lefærdig Omgang med Damerne og herfor dømtes til at have sit Embede forbrudt (se dansk biog. Lex.). Han boede i Hevne, hvor han ejede en Del Jordegods, og holdt personel Kapellan i Hittern. Han druknede paa en Tur til Vinje Annexkirke i Røvandet i

Hevne den 16. Maj 1639. Enken, Mille Christensdatter, levede endnu i 1642.

De havde to Børn, Datteren Gunhild, født 6. Novbr. 1628, død 23. Febr. 1662, gift 1653 med den rige Aessor Eiler Casparsen Schøller, der ejede meget Gods i Hevne, og Sønnen Mikkel Melchiorson.

Denne ordineredes den 28. Novbr. 1659 til personel Kapellan i Melhus, og da Sognepræsten, Anders Mogensen, døde Aaret efter, fik han Kaldet og giftede sig med Pastor Mogensens Datter Helle. Mikkel Falch døde ca. 1661. I Melhus Kirke hænger endnu hans Portræt.

Af deres Børn ordineredes Melchior Mikkelsen Falch 1682 til Sognepræst paa Søndmør. Han giftede sig med Birgitte Meldal, Datter af Sognepræst Sten Evensen Meldal i Meldalen, og fik 5 Børn. Hans Søster, Mille Falch, blev gift med Sognepræsten til Melhus Peder Mentzen Darre.

En Bror til Melchior Falch var Fogden paa Helgeland Petter Jacobsen. Ogsaa han antog Navnet Falch og ejede den store Gaard Nord Herø i Alstahoug. Hans Hustru hed Anne Jonsdatter. Deres Søn, Jonas Pettersen Falch, blev Kapellan til Alstahoug, men satte Livet til paa en Kirkerejse 1671 i det omliggende Farvand. Hans Bror, Lauritz Pettersen Falch, født 1637 paa Tjøtøen, blev derefter Kapellan for Alstahoug og senere Sognepræst til Fosnæs. Han døde den 30. Jan. 1705. Med sin Kone, Helene Belther, fik han Sønnen Andreas, der ordineredes 1702 til Kapellan hos Faren, men døde allerede i Marts 1706 paa en Rejse fra Trondhjem.

En anden Bror til Melchior Falch, Jacob Petersen Falch¹⁰⁾, søgte i 1714 om at blive kvit for 118 Rdl., som han skyldte Tjøtø Kirke. Hans Gaard var brændt i 1707, og han havde lidt megen Søskade, hvorfor han nu var fattig. Han var gift med Katharina Angell, død 1752.

Laugmand Jacob Petersens fuldstændige Stamtavle er aftrykt i A. E. Erichsens Udgave af Petter Dass's Digte. Samtlige 14 Børn er nævnte og de fleste af Sønnesønnerne, men alligevel er det umuligt at finde Bekræftelse paa Pastor Schiørns Oplysning

om, at Melchior Falch skulde være Farfars Farfar og Jonas Falch Farfars Farfars Søn til Pastor Wilhelm Falck paa Nøtterø.

Meddelelserne om den ældste Slægt lader sig altsaa ikke bekræfte. Senere Undersøgelser kan maaske bringe nyt frem, men indtil da maa Tiendeskriver Jacob Rasmussen danne det første, sikre Grundlag for Familiens Genealogi. De, der virkelig søger, har ofte den Glæde mere eller mindre tilfældigt at finde Oplysninger, som løser de vanskeligste Knuder. Saafremt et Medlem af Slægten derfor engang maatte faa Lyst til at prøve paa at føre dens Historie videre tilbage og saavidt muligt at knytte de mange løsrevne Familier sammen, vil Arbejdet mulig ikke være forgæves. Det vil kræve Tid, men vil ikke være uinteressant og ikke uden Glæde, saa sandt som Falck'erne altid har hørt til de Slægter, hvis Færd ikke behøver at skjules.

Som en sandsynlig Mulighed foreligger først og fremmest den, at Tiendeskriver Jacob Rasmussen Falck, Slægtens første Mand, er en Søn af den Rasmus Jacobsen (Falck?). Denne var født ca. 1630 og var i al Fald fra 1668 Fuldmægtig hos Fogeden Jacob Povelsen Riis, Ejer af Oddenes Kongsgaard, til dennes Død i 1679¹¹). Han blev derefter Fuldmægtig hos Byskriveren i Christianssand Johan Worm, og da denne afskediges i 1680¹²) paa Grund af grove Forseelser, udnævntes Rasmus Jacobsen den 19. Februar s. A. til hans Efterfølger. Han omtales i 1691¹³) som Toldskriver Hans Jensen Schaaning's salig Morbror, og maa altsaa paa det Tidspunkt være afgaaet ved Døden. Denne Mand var Søn af Skipper Jens Schaaning paa kgl. Majestæts Skib »Den flyvende Hjort«, og var vistnok Stamfar til den senere saa blomstrende Familie Schaaning i Christianssand¹⁴). 1736 nævnes der for Eks. ogsaa en Mons. *Rasmus* Schaaning der i Byen. Skipper Jens Schaaning var gift med en Søster til Rasmus Jacobsen (Falck?), og ved et Skifte 1733¹⁵) efter en anden af dennes Sønner, Søren Jensen Schaaning, nævnes en Datter ved Navn Dorthe Falck Hansdatter. Mulig er hun opkaldt efter sin Farmor, som altsaa maa have heddet Dorthe Falck, hvilket atter vil sige, at Rasmus Jacobsen virkelig har heddet Falck.

Ved Ildebranden i Kristianssand 1734 brændte ogsaa de der-værende Arkiver. Nogen nærmere Undersøgelse bliver derfor

vanskelig. I 1745 forekommer imidlertid i samme By en Ole Falck, der for saa vidt godt kan være en Bror til Jacob Rasmussen Falck.

Ole Falck var vistnok Far til:

1. Rasmus Falck, gift 18. Marts 1745 med Tone Sørensdatter Abel. Deres Børn var Søren, døbt 15. Novbr. 1746, og Berthe Carin, f. 27. Marts 1750 (døbt 30. Marts).
2. Henrik Falck, død før 1758, gift med Martha Nilsdatter, vistnok fra Mandal og død i Kristianssand 13. Juni 1758 (begr. 17. Juni). Deres Børn var Frederik, døbt i Mandal 13. Juni 1729, og Niels, f. ca. 1723, Glasmester i Kristianssand, gift 2. Decbr. 1751 efter kgl. Bevilling i Huset med Mademoiselle Anna Lisbeth Berg, Datter af Ole Berg og Anna Knudsdatter Holst. De havde atter Børnene Henrik Olaus, f. 16. Decbr. 1752, Ole, f. 8. Marts 1756, og Anna Mathea, f. 28. Febr. 1758.

I Larvik levede den hovedrige Købmand Jacob Lauritsen, vistnok Søn af Laurits Christoffersen i Sem i Sandehered og Bror til de velstaaende Købmænd Isak Falck (1601—69) i Risør, Ambjørn og Christoffer Falck i Tønsberg¹⁶). Jacob Lauritsen var allerede i 1662 en driftig Trælasthandler og blev gift med Kirsten Aachesdatter Benichmann. Selv efter den skaanske Krigs Udsugninger havde Jacob Lauritsen Raad til i 1683 at holde baade Ride- og Køreheste og til at have 6 mandlige og kvindelige Tyender foruden 2 Dreng¹⁷). Man har antaget, at han var Far til By-skriver Rasmus Jacobsen, men mod Antagelsen taler rigtignok dennes tilsyneladende beskedne Kaar¹⁸) ved Siden af Jacob Lauritsens og de tre nævnte Brødres Velstand.

Af Jacob Lauritsens Børn kendes med Sikkerhed:

- 1) Else Falck, gift med Lars Olufsen Scherven, der døde 1698 som Borgmester i Larvig, Søn af Sognepræsten til Laurdal Oluf Olufsen Scherven.
- 2) Laurits Jacobsen, født i Larvig 16. . . , død i Bragernæs 1686. Han var gift med Mette Sofie Jørgensdatter. Først var han Foged i Buskerud, men den 13. Septbr. 1670 udnævntes han til Raadmand i Oslo, den 6. Febr. 1672 til Vicepræsident og

endelig den 23. April 1680 til Præsident samt til Aessor i Admiralitetskollegiet og i Overhofretten med Rang lig med Landsdommere i Danmark. Tillige drev han en meget betydelig Trælasthandel og ejede store Ejendomme omkring Drammen.

- 3) Abraham Jacobsen Falck, født i Larvig ca. 1628, død paa Strømsø 17... Han var Skibsfører, Købmand og senere Skibsmaaler og var gift med Anne Pedersdatter. Hans Sønner var Købmand paa Strømsø Peder Abrahamsen Falck (ca. 1660—ca. 1727) og Præsten til Ramnes Jacob Abrahamsen Falck (1663—1739). Den første blev gift 1705 eller 1706 med Marie Trønner, Enke efter Magister Lauritz Bagge, Sognepræst til Vaale, født i København 1665, død i Stokke 1733, Datter af Raadmand Strange Trønner i København. Den anden var gift med Bodil Andersdatter Schierven. Hans Børn nævnes i Skiftet 1739. Sønnerne var Abraham, paa det Tidspunkt gift og boende paa Gaarden Nordre Ramnes, og Anders, 21 Aar.
- 4) Hans Jacobsen Falck, født i Larvik 1637, død paa Brekke ved Skien 1696. Han var Tømmerhandler og udnævntes til Raadmand i Skien den 23. Aug. 1670. Hvem hans første Kone var, vides ikke, men den 10. Juni 1665 blev en Søn, Jacob, 44 Uger gammel, begravet i Skien. 1667 giftede han sig paany, denne Gang med Else Pedersdatter Green, der var Enke efter Raadmand Jørgen Henriksen Groll og Datter af den velstaaende Trælasthandler og Gaardejer Peder Thøgersen i Larvig og Helvig Michelsdatter. Else Pedersdatter døde den 1. December 1681. De havde flere Børn, der alle døde smaa med Undtagelse af Datteren Kirstine, der 1696 blev gift med Jens Pedersen Baar i Larvik¹⁹⁾.

Mulig er en fjerde Søn den tidligere omtalte Alexander Jacobsen Falck, Sognepræst til Nørup i Jylland. Herom vides dog intet. Lykkes det derimod at fastslaa Tiendeskriver Jacob Rasmussens Afstamning fra Jacob Lauritsen, har vi, som nævnt, samtidig Forbindelsen med den store, rige Slægt Falck fra Tønsberg og Risør. I Følge Pastor Jensens Grønbecks Stambog²⁰⁾ kom disse Falck'er øjensynlig meget sammen med Tiendeskriver Jacob Falck, men om noget Slægtskabsforhold tales der ikke.

Arkivar S. H. Finne-Grøn siger endvidere i sin »Arendals Gejstlighed«, at ovennævnte Hans Jacobsen var en Slægtning af Skibsrederen Abraham Olufsen Falck i Risør, født 1. Jan. 1634. begr. 11. Maj 1634. Dennes Søn var Ole Abrahamsen Falck, født i Risør 1676, begr. 2. Oktbr. 1756 i Arendal. Ogsaa han var Skibsfører og Skibsreder og blev gift 1. Gang 12. Jan. 1707 i Strømsø med en Niece af Tiendeskriver Grønbeck, Anne Marie Grønbeck, født 2. Novbr. 1684 paa Strømsø, død 19. Juli 1712 i Arendal, Datter af Toldforvalter Hans Hansen Grønbeck og Boel Johansdatter Has.

I Strømsø boede tillige en Anders Falck (1600—50), som var Far til Rebslager smstds. Søren Falck (1635—80). Dennes Søn, Anders Sørensen Falck (ca. 1675—1724) fortsatte Farens Rebslagervirksomhed.

Nærmere Undersøgelse af Familieforholdet mellem alle disse Falck'er vil næppe kunne gennemføres uden ad tilfældig Vej. Rigsarkivet i Oslo har ingen Oplysninger, og Kirkebøgerne for Risør begynder først 1718, for Arendal 1703. Man bør dog lægge Mærke til det Fællesskab med Fornavnene Abraham, Isak og Jacob, som der findes mellem disse Grene og den tidligere omtalte Slægt fra Vordingborg og Stege.

Endelig levede der i København en uensartet Mængde Familier Falck eller Falch. Af sidstnævnte er den kendte Patricierfamilie, som den Københavnske Linie i Generationer har ment sig i Slægt med, og hvis Førstemand var Etatsraad, Viceborgmester Abraham Falch (1712—76). Hvor han er født, eller hvem han stammer fra vides ikke, men ved Dygtighed og Energi hævede han sig og sine Børn op i Byens mest kultiverede Lag, og baade hans Søn og Sønnedatter giftede sig ind i den rige Suhrske Familie²¹). Af Familier med ck træffer man adskillige Smaahaandværkere og Smaakøbmænd, hvis Herkomst ikke kendes. København var jo dengang som nu Maalet for de farende Svende baade fra Danmark og Norge.

Skikken at føre Vaaben har aldrig været noget Privilegium for Adelslægter. Helt tilbage i Middelalderen benyttede de bor-

gerlige Slægter Vaabenskikken med samme Ret som Adelen. Heller ikke i den nyere Tid har nogen kgl. Resolution ændret dette Forhold. Enhver Familie har Ret til at have sit Samlingsmærke, en naturlig Sammenknytning indenfor Slægter, hvor Samfølelsen er stærk.

Igennem Aarhundreder forstod Adelen langt bedre end de borgerlige at værne om dette Mærke. Man skejede ikke ud fra det engang vedtagne og gjorde ikke Forsøg paa at ændre efter Fordogtbeholdende. Fader, Søn, Sønesøn o. s. v. tog Vaabnet op, som det forelaa og nøjedes kun med at personificere i Tegningens Udførelse. Heraldikkens uskrevne Love skete Fyldest.

Desværre var Tilfældet ikke det samme hos de borgerlige Familier. Man ligesom forstod ikke Betydningen af det hævdvundne, men tillod sig Forandringer, som ganske berøvede det ældste Vaaben Karakteren af at være Slægtsmærke. Følgen heraf er da den, at kun meget faa borgerlige Familier har bevaret et uforandret Vaaben gennem Tiderne, et Vaaben, hvor de heraldiske Mærker er de samme i Dag som for 200 Aar siden.

Forholdet er ikke anderledes hos Slægten Falck. I det danske Rigsarkivs Sigillesamling findes to Segl fra Aarene 1678 og 1708. De er kun forklarede med Navnet Falck, men ikke med nogen Henvisning til, hvorfra Seglene stammer, eller Oplysning om, hvilke disse Falck'er har været. De er lidt forskellige i Tegning og Udstyr, men begge fører de i Skjoldet en Falk, som sidder paa en Fjeldtop med Vingerne ud fra Kroppen, klar til at lette. Som Hjelmtegn føres den samme Falk.

Paa Nøtter Skolefundats af 1781 findes Præsten Wilhelm Falcks Vaaben. Det viser ganske det samme Skjoldemærke, men Hjelmtegnet er ændret til en uskøn Tegning med en springende Bombe.

Et gammelt Signet med en Tegning ganske lig ovennævnte Vaaben ejes nu af Direktør Gustav Falck i København. Ligeheden er saa stor, at Signetet mulig er det samme som det, Præsten har anvendt paa Skolefundatsen. Af dennes Brødre benyttede Premierløjtnant Jacob Falck 1762 det samme Vaaben med samme Hjelmtegn. Et noget lignende Vaaben, blot lidt kraftigere i Tegningen, findes paa en Bilagsskrivelse til refereret Sag af 19.

Aug. 1712, § 12²²). Vaabnet tilhører Oberstløjtnant Otto Wilhelm Falck, der havde tjent ved Bataillon en Oldenburg i eng.-holl. Sold i Brabant, senere ved den danske General, Hertug Kristian Ulrik af Würtemberg — Oels Dragoner. I August 1712 fik han sin Afsked, men i November s. A. søgte og fik han Stillingen som Kommandant i Bremen. Han nævner i sin Ansøgning, at hans Fader var død i dansk Tjeneste. Formodentlig tilhører han dog snarere den tyske Slægt, hvoraf Tammo Falck til Oosterburg, Søn af Otto Vilhelm Falck til Marienweber, var født 16. April 1621 og døde 1697 som dansk Oberstløjtnant og Kommandant i Delmenhorst²³).

Det Vaaben, som Krigsraadens Søn, Oberst Frederik Otto Falck, førte, kendes ikke med Sikkerhed, men et Signet, som Direktør, Konsul Ørsted-Falck i Tønsberg fik for Aar tilbage af Byfoged Falck Ytter, menes at have tilhørt ham. Det har et noget ændret Vaaben, idet Falken i Skjoldet og paa Hjelmen har Vingerne foldede sammen, saaledes som vi ogsaa finder det hos en svensk Familie Falck. Af denne faldt nemlig en Kaptajn Peter Falck i dansk Fangenskab ved Wismars Erobring 1675, men søgte og fik senere Ansættelse som Major i det danske Artilleri.

Et Signet med den samme Skjoldfigur ejes af Ingeniør Erik Falck i København og har været anvendt af hans Fader. Over Hjelmen sidder derimod Falken med de udfoldede Vinger som i de ældre Vaaben, men her flankeret af to Dannebrogsgflag. Hos andre Medlemmer af den københavnske Linie findes ældre Signeter med tilsvarende Hjelmprydelser. Skjoldene er imidlertid todelte ved en vandret Linie. I øverste Felt ses to korslagte Sabler, et afgjort militært Mærke, og i nederste Felt den siddende Falk med de sammenfoldede Vinger. Disse Signeter maa altsaa antages at have tilhørt Slægtens militære Medlemmer. Et Vaaben med et lignende Skjoldemærke, altsaa den siddende Falk med de sammenfoldede Vinger, førtes ogsaa af en Falck, som ikke kan henføres til Slægten, nemlig af Fogeden paa Kronborg, Kancelliforvalter Christian Falck (død 1691)²⁴). Paa Hjelmen fører han derimod en Soldat med en brændende Bombe i Haanden. Ligeledes fører Efterkommerne efter førnævnte Etatsraad Abraham Falck i København et Vaaben med den siddende Falk med de sammenfoldede Vinger baade i Skjold og paa Hjelme²⁵).

SLÆGTSVAABEN



Tilhørt
Prmt. Jacob Falck.
Skrivelse af 19/10 1759.



Vistnok tilhørt Pastor
Wilhelm Falck (1734—1814).
Ejes nu af Direktør G. Falck.



Vistnok tilhørt Oberst
Frederik Otto Falck (1739-1815).
Ejes nu af
Konsul Ørsted-Falck.



Ældre Signet, tilhørende Direktør,
cand. polyt. J. Falck som Arv efter
Kontorchef Wilhelm Falck.



Ældre Signet, tilhørende
Fru E. E. M. Falck, f. Kaufmann, Enke
efter Overretssagfører Einar Falck.



1' og 2' Side af et ældre Dobbeltsignet, tilhørende Ingeniør, cand. polyt. Erik Falck
som Arv efter hans Far.

Fuglen vender dog her begge Steder til heraldisk venstre i Mod-sætning til de andre Falke-Vaaben.

Interessen samler sig dog uden Tvivl om det Signet, som ejes af Direktør Gustav Falck i Sammenligning med de to ældste Sigiller fra omkring 1700. Ganske sikkert staar vi her overfor Slægtens oprindelige Mærke, og Signetet tyder ogsaa paa at være ca. 200 Aar gammelt. Dette Mærke er da ogsaa nu genoptaget af Familien, hvis Vaaben altsaa er en gylden Falk, siddende paa en graa Fjeldtop med Vingerne halvt udfoldede. Skjoldets Bundfarve er rødt, og Slægtens Vaabenfarver er følgelig gult (gyldent) og rødt.



STAMLINIE

JACOB RASMUSSEN FALCK

TIENDESKRIVER

Først med Jacob Rasmussen Falck staar Slægtens Historie paa fast Grund, selv om man ikke kender meget til ham. Maaske var han en Søn af Byskriver Rasmus Jacobsen, som tidligere omtalt, men noget Bevis herfor haves ikke (jvfr. Side 13).

Det første, som vi med Sikkerhed ved om ham, er, at han sidst i det 17. Aarhundrede var Tiendeskriver i Strømsø, en Bydel af Drammen. Denne var paa denne Tid en af Norges vigtigste Udførselspladser for Trælast. Af Tømmeret betaltes der Tiende til Kongens Kasse, og det var Tiendeskriverens Sag at opkræve og indbetale disse Penge i Toldkassen. Jacob Rasmussen Falck nævnes første Gang som Tiendeskriver i 1698²⁶⁾ og 1703²⁷⁾, da hans Kone, Ingeborg Dop, arvede en Gaardpart i Skoger efter sin Tante, Else Dop, der var gift med Forvalteren over Laurvig Grevskab Claus Røyem. Gaardparten solgte han atter til Ole Torsen.

Store var hans personlige Indtægter øjensynlig ikke. I en Selvangivelse til Skat i 1711²⁸⁾ skriver han: »Mig selv, som er en fattig Indwoner her paa Stedet, bærer Peruque. Min Hustru bruger til sin Kirkegang og deslige Fornødenheder een liden gemeen sort Top. Den gunstige Øfrighed er bekiendt, at jeg formedelst adskillige ulekelige Tilfald, baade ved Tyfvehaand og udi andre Maader, er fordybet udi saa stoer een Gield, at alt det, jeg her i Verden ejer, icke kand betale min Schade: derfor formodis, at saadant gunstigt blifver considererit«. Tillige angiver han, at han holder en Tjenestepige, der i Løn faar to Rdl. halvaarlig.

Kongen skulde jo skaffe Penge til de store Krige, og efter

Forordningen af 21. Februar 1711 søgte man at ramme den almindelige Luksus. Hertil hørte Parykker, og Falck maatte i Skat for sin Kones Top og sin egen Paryk betale ialt 2 Rdl. For Tjenestepigen betalte han 2 Mark og 16 Skillings.

Hans Hustru hed Ingeborg Dop²⁹⁾, hvis Far var Sognepræsten i Løiten Willum Dop. Efter Fornavnet at dømme er hendes Mor mulig Præstens første Kone, Michol Michelsdatter Bransen, hvis Mor nemlig hed Ingeborg Nielsdatter Thune³⁰⁾. I sin Dagbog³¹⁾ skriver Tiendeskriver Hans Jensen Grønbeck, at Fru Michol altid havde været som en Søster mod ham, og dette Venskab synes senere at have fortsat sig mellem Ingeborg Dop og Jacob Falck. I 1704 stod saaledes dennes Søn Peders Bryllup i deres Hus.

Ingeborg Dop havde været gift tidligere, thi den 21. Juli 1688 fik hun Tilladelse til at ægte sin Slægtning i tredje Led, Hans Michael Berg, der var født i Skien og var Søn af Kaptajn Claus Henrik Berg³²⁾. Han havde indtil 1685 staaet ved det oplandske Regiment, men forsattes derefter til Tjeneste ved Fæstningen Frederikssten, hvor han var Kommandant først paa Overbjerget og senere i det store Taarn. I dette Ægteskab havde hun Sønnen Christian Berg, der 1733 levede i Giern i Jylland og i 1726 var bleven gift med Margrete Jensdatter. Hans Berg maa dog være død ret tidligt, og Ingeborg Dop giftede sig derefter med Jacob Falck.

Hun døde 1725 og blev begravet den 22. Januar s. A. paa Strømsø Kirkegaard paa Kirkens søndre Side. Den 22. Maj 1725 udstedtes Proclama efter hende. Jacob Falck døde i 1730 og blev begravet den 22. Aug. s. A. sammesteds.

Børn:

1. Vilhelm Falck, født 1697, Krigsraad, Regimentskvartermester. Se Side 24.
2. Ole Falck³³⁾. Han var Skibsfører og boede først paa Strømsø, flyttede ca. 1735 til Frederikshald, men kom senere atter tilbage til Strømsø. Han ejede her et Hus, som efter hans Død solgtes paa Auktion til Klokkeren Søren Palludan for 110 Rdl.³⁴⁾. Han kaldes Skipper der paa Stedet, men man har ingen Oplysning om Skibets Størrelse. Hans Hustru hed Hedvig Sofie, vistnok en Datter af Toldkontrollør Henrik Tønning.

Hun døde 1743³⁵) og begravedes d. 30. Febr. s. A. paa Strømsø Kirkegaard. Ole Falck døde vistnok 1734, det Aar hans Stervbogaard blev solgt paa Auktion³⁶).

- Børn:* a. Ingeborg Falck, døbt paa Strømsø den 14. Septbr. 1726, konfirmeret smstds. 1741.
- b. Cousina Falck, født paa Frederikshald, konfirmeret paa Strømsø 1744. Hun blev gift efter Kongebrev i Vor Frelsers Kirke i Oslo den 23. April 1749 til Borger og Købmand Niels Colling.
- c. Karen Falck, født paa Frederikshald³⁷), konfirmeret paa Strømsø 1746, gift efter Kongebrev i Vor Frelsers Kirke i Oslo den 25. Maj 1753 til Stolemagersvend Paul Johansen Jerkel.
- d. Henrik Falck, døbt paa Strømsø den 1. Decbr. 1732, begravet den 24. Febr. 1733.
- e. Jacob Falck, døbt paa Strømsø den 17. Febr. 1734, begravet den 21. Oktbr. s. A.

WILHELM FALCK

1697—1759

REGIMENTSKVARTERMESTER, KRIGSRAAD

Side 23

Wilhelm Falck er født 1697. Om hans første Ungdom vides ikke noget, men hans senere Dygtighed i Regning tyder paa, at han har nydt en god Skoleundervisning.

1725 blev Regimentskvartermester Lars Falster ved det søndenfjeldske Infanteriregiment greben i Underslæb i Regimentskassen³⁸). Han blev arresteret og Wilhelm Falck konstitueret i hans Sted. Retssagen trak imidlertid ud, og i 1728 søgte Regimentschefen Kongen om, at Falck maatte faa Successionsret efter Lars Falster paa Betingelse af, at han deponerede den sædvanlige Kaution³⁹). Han havde i de fire Aar, han havde fungeret, vist sig capabel og habil til Stillingen. Kongen tilstod det.

Da Lars Falster omsider fik sin Dom og blev sat paa Bremerholm, fik Falck fast Ansættelse den 15. November 1729⁴⁰). Hans Fader og hans Broder Ole tegnede den forlangte Kaution paa ialt 800 Rdl.

Regimentet laa i Frederiksstad og i Oslo. Dets Chef var Oberst F. O. Rappe og Oberst Rømeling dets Næstkommanderende. Falcks Garnison var Oslo.

Som Regimentskvartermester havde han Officersrang, og hans Virksomhed var Regimentets Regnskabsføring og Indkvartering. Ved Paapasselighed og Dygtighed vandt han snart saa megen Anseelse, at hans Chef i 1731 skrev om ham, at han kunde regnes blandt de bedste i Regning og Bogholderi i Norge⁴¹). I 1740 faar vi en fyldigere Bedømmelse af ham. Der skrives da, at han er maadelig af Statur og Exterieur, er skikkelig i Opførsel og Levemaade, af godt Begreb, er rigtig og flittig i sin Charge, forretter den nuhavende Charge vel og kunde forestaa højere Embeder. Han havde ingen videnskabelige Interesser, men skrev og regnede godt⁴²).

Den 12. Juni 1733 fik han Karakter som Krigsraad og den 14. Aug. 1739 Rang med Major.

Den 15. September 1728 blev han gift (efter Kongebrev) i Vor Frelzers Kirke i Oslo med Anne Margrethe Olufsdatter, Datter af Borgmester Oluf Christensen og Hustru. Marie Jensdatter, døbt i Oslo den 27. Jan. 1703.

Hun døde den 24. Aug. 1742 i Oslo (begr. 29. Aug.), og den paafølgende Maaned søgte og fik Wilhelm Falck Tilladelse⁴³) til at sidde i uskiftet Bo efter sin Kone med sine 7 umyndige Børn. Naar han senere fik til Sinds at skifte med dem, tillodes det ham, at det da maatte ske ved Samfrænder.

Wilhelm Falck var en anset Mand. Stadig anvendtes han af den danske Regering som Kommisær i Forligs- og Skiftesager⁴⁴), for Eks. den 14. Marts 1749 sammen med Generalauditør Lorents Fleischer som Skiftekommissær efter forrige Stadsmajor i Oslo, afgangne Anthon Müller, og den 20. Aug. 1756 sammen med nævnte Generalauditør som Kommissærer at handle i en Tvistighed mellem Regimentskvartermester Balthasar Garben paa Kammerherre, Generalmajor Wedell-Jarlsbergs Vegne og Kaptajn Jacob Kræfting m. fl. paa afdøde Krigsraad og Regimentskvartermester Kræftings Vegne. Inde i Oslo ejede han en Gaard i Kongens Gade (Bygrundsnummer 318), hvor der var fire Kakkellovne. Allerede dette giver et Indtryk af Velstand, og lader man Auktionsprotokollen⁴⁵) aabne os et lille Kik ind Krigsraadens Stuer, forstaar man, at han virkelig var en Mand af Stand

og Fornemhed. Der er imidlertid ikke Plads her til at nævne alt hans tunge Sølvtoj og alle hans svære Møbler. Vi nøjes med et hastigt Blik ind i et Par af Stuerne. I Storstuen fandtes saaledes 12 gyldenlæders Stole og to ditto Lænestole, 1 firkantet Egebord, 1 Dragkiste, 1 malet Skab paa Fod og med to Døre, et Speil med Glasramme (venetiansk?). I Dagligstuen fandtes bl. and. 4 Skilderier (Slægtsbilleder?), som Sønnen Jacob sikrede sig paa Auktionen. I Soveværelset stod en grønmalet Himmelseng med grønt markiseret Omhæng. Af Sølvtoj nævnes for Eks. 1 Thekedel med Lampe paa 85 Lod, en Kaffekande, 58 Lod, Thekande med Fad, 28 Lod, 1 Bakke, 36 Lod, 1 Mælkekande, 31 Lod o. s. v. I al Fald i 1733 holdtes mindst to Tjenestepiger.

Selve Ejendommen solgtes paa Auktionen for 1124 Rdl. Ude i Aggers Sogn ejede Falck endvidere en mindre Lystejendom, Gaarden Munkerud, med 4 Heste, 12 Køer og 12 Geder og Faar. Ogsaa denne var vel møbleret, men Sølvtojet er her erstattet med store Mængder af Tin-, Kobber- og Messingtøj, saaledes som Skikken var paa Landet. Ejendommen var vurderet til 1000 Rdl.

Det var hans Ønske paa sine gamle Dage at kunne trække sig tilbage hertil. Dette Ønske fik han imidlertid ikke opfyldt. Under de urolige Forhold i Europa besluttede Regeringen at samle et større Korps i Holsten. Det søndenfjeldske Regiment blev bl. and. beordret herved, og den 5. Maj 1759 døde Falck i Pinneberg i Holsten i Apotheker Brauns Hus.

Den 9. Juni afholdtes Auktion hernede over hans efterladte Feltgarderobe og øvrige Sager. Foruden 2 Sæt Uniformer medførte han en russisk Pels, to Parykker, et rødt Klædesskab (Ridedækken) broderet med Silke foruden anden Rideudrustning, et Telt med Stænger, to smaa Pistoler, en dansk Salmebog og det nye Testament, et Guldlommeur, Knæ- og Skospænder af Sølv, en sølvforgylt Snustobaksdaase, en Sølvthekande, enkelte Sølvskeer og Gafler m. m.

Hele hans Skifte i Pinneberg og i Oslo var afsluttet i 1760 og gav en Underbalance paa 23 Rdl.⁴⁶⁾. Det var ganske vist ikke noget stort Deficit, men man forbavses unægtelig over at erfare, at den Mand, som hele Livet havde været anset for velstaaende, nu ved sin Død i Virkeligheden var insolvent. Det synes, som Wilhelm Falck maa have levet over Evne. Man aner, at hans Maal har været at hæve sig og sin Familie op i Standspersoner-

nes fornemme Kreds. Det lykkedes ham for saa vidt ogsaa. men desværre for hans Børn paa Bekostning af alt, hvad han ejede. Efter hans Død maatte hans Børn klare sig, som de formaaede. Sønnen Frederik Otto, der ved Farens Død var Sergent ved samme Regiment som han, og som var til Stede ved Auktionen i Pinneberg, evnede kun af alle Faderens Efterladenskaber at



Ingeborg Fyhn, f. Falck.
Efter Maleri i norsk Folkemuseum paa Bygdø.
malet c. 1785 af Jac. Lindegaard.

sikre sig hans sølvforgylde Snustobaksdaase, hans 5 Natskjorter og 6 Manchetskjorter.

Børn:

1. Ingeborg Falck, døbt i Vor Frelzers Kirke i Oslo den 25. Juni 1729, død den 7. April 1791 (begr. i Akershus Slotsmenighed 19. April s. A.). Hun blev gift den 16. Juli 1751 med Justitsraad Jørgen Andreas Fyhn, Politimester i Oslo, død her den 23. Marts 1778, 52 Aar gammel (begr. fra Vor Frelzers Kirke den 3. April s. A.). Han var Søn af Proviantforvalter Rasmus Hansen Fyhn og Hustru Maren Christiansdatter Hoff.

- (Om ham se Paul Holmsen: Christiania Politis Historie, Oslo 1884, S. 59ff.). De havde tre Børn, hvoraf 1 overlevede dem.
2. Jacob Falck, døbt i Vor Frelzers Kirke i Oslo den 28. Juni 1730. Premierløjtnant. Han blev som ung ansat som Konstabel ved det norske Artillerikorps. Den 4. Juli 1748 fik han Karakter som Fyrværker paa Frederiksstad og den 4. Decbr. s. A. blev han virkelig Fyrværker paa Frederikssten. En lille Affaire i Oslo synes derefter at have sinket hans videre Avancement. Natten den 20. Septbr. 1750 havde Falck Vagt i Byen⁴⁷⁾. Ude paa Toldboden havde Toldvæsenet konfiskeret noget Tobak, tilhørende en Borger, Morten Barbye, og Falck lokkede nu denne hen til et Sted, hvor Toldbetjentene opholdt sig. Paa disses Forlangende arresterede han Barbye og satte ham i Hovedvagten. Ved Garnisonskretsretten idømtes han til at bøde 2 Maaneders Gage, 30 Rdl. i Procesomkostninger og 10 Rdl. til Protokollen, en Dom, som Barbye ikke var tilfreds med, hvorfor han søgte om, at Sagen maatte blive taget op paany. Omsider den 22. Novbr. 1755 fik Falck dog Karakter som Stykjunker, og den 22. Decbr. 1756 blev han virkelig Stykjunker. I Maj 1758 søgte han om at faa Karakter som Løjtnant⁴⁸⁾. Regimentschefen skriver⁴⁹⁾, at han er en god Officer, og at han intet har derimod. Ansøgningen bevilgedes, og den 28. Juni s. A. ansattes han som Løjtnant ved Artilleriet i Bergen. Den 30. Jan. 1759 blev han virkelig Løjtnant.

I nogle Aar havde han været forelsket i en ung Pige, Barbra Kirstine Kiøbing, Plejedatter af Kaptajn Peter Kiøbing ved Artilleriet paa Akershus. Tilsidst besvangrede han hende og søgte derfor i August 1757 om Tilladelse til at ægte hende⁵⁰⁾. Hans Far nægtede at give sit Samtykke, da Pigens virkelige Far var Skræder, og hans Søn vilde blive ganske ruineret derved. Regimentschefen finder heller ikke Partiet fordelagtig. Hun kan dog haabe paa lidt Midler efter sin Mor, og han indrømmer, at Billighed kræver, at han faar Ægteskabstilladelsen.

I sidste Øjeblik søgte en anden Pige, Inger Marie Copie, at lægge Hindringer i Vejen for Partiet og selv at blive gift med Jacob Falck. Han skriver i den Anledning selv til Overkrigssekretairen og beder om Fritagelse for at skulle ægte Inger

Copie. Det er kun ildesindede Mennesker, som har sat hende op til at forlange Ægteskab med sig. Han bryder sig ikke om Pigen, og det Barn, han har faaet med hende, er nu død. Frk. Kiøbings rigtige Far var tilmed en bemidlet og reputerlig Borger i Oslo, hvorfor han kan skaffe fornødent Bevis.

Det synes, som Overkrigssekretairen tog sig personligt af Sagen. Han svarede, at Kongen alt havde givet ham Tilladelse til at gifte sig med den, han ønskede at gifte sig med, og dermed var den Sag afgjort. Falck holdt derefter sit Bryllup paa Trods af sin Fars Ønske.

Med Interesse gik han op i sin Gerning og udarbejdede og indsendte et Projekt til Forøgelse af det norske Artillerikorps. I Marts søger han om, at hans Projekt, saafremt det ikke approberes⁷¹⁾, i saa Fald ikke publiceredes. I Februar 1763 søgte⁷²⁾ han om Kaptajns Karakter i Korpsset og bad gentagne Gange i dette Aar om Tilladelse til at rejse en Maaned til København. Hans Ansøgninger blev ikke bevilgede, og ved Reduktionen af Korpsset fik han den 29. Febr. 1764 sin Afsked⁷³⁾.

Kort Tid efter rejste han til Rusland og ansattes her som Kaptajn. Opholdet herovre varede dog vist nok ikke længe, men da han atter kom tilbage til Danmark og søgte Ansættelse i Hæren, blev dette nægtet ham.

Han søgte og fik derpaa Ansættelse i det asiatiske Kompagni i København og rejste i dettes Tjeneste til Ostindien. I Aaret 1756 havde Kompagniet taget Nicobarøerne i Besiddelse til Kolonisering under Navn af Frederikssøerne. Fra den største af disse sendtes Expeditioner ud til de omkringliggende, mindre Øer. Disse havde dog ikke hidtil haft Held med sig, dels paa Grund af det usunde Klima og dels paa Grund af de indfødtes Modstand. 1768 udsendtes en ny Expedition til Øen Non-Couver. Jacob Falck valgtes til Chef for denne. Foruden en Læge fik han 1 Assistent, 2 Underofficerer, 6 Soldater og en Del Missionærer, de saakaldte mähriske Brødre, med sig. Allerede det følgende Aar døde adskillige af Expeditionen. Jacob Falck fik tilsidst selv Hovedpine og stærke Opkastninger. Han maatte gaa i Seng og døde den 3. November 1769.

Hans Enke sendte i 1778 en Ansøgning⁷⁴⁾ om Pension til Kongen. Hun skrev heri, at hendes Mand i 22 Aar havde

tjent i det norske Artillerikorps og var her ved Duelighed og god Konduite avanceret til virkelig Premierløjtnant i Bergen. Efter sin Afsked var han søgt udenlands for at skaffe sig flere Kundskaber og forsøge Lykken samt for at skaffe Brødet til sig og sine.

Jacob Falck havde Sønnen Wilhelm Falck⁵⁵), døbt i Akershus Slotskapel den 11. Oktbr. 1757. Om dennes videre Skæbne kendes imidlertid intet.

I det danske Rigsarkiv findes fra 1762⁵⁶) et Brev fra Jacob Falck. Paa Brevet sidder hans Segl, hvori der i Skjoldet vises en siddende Falk med udbredte Vinger.

3. Ole Falck, døbt i Oslo den 8. Septbr. 1731, begravet den 18. Decbr. s. A.
4. Ole Falck, døbt i Oslo den 20. Aug. 1732, begravet den 31. Marts 1733.
5. Christian Frederik Falck, født i Oslo den 16. Oktbr. 1733, Major. Se Side 31.
6. Wilhelm Falck, født i Oslo den 24. Oktbr. 1734, Sognepræst. Se Nøtterøgrenen.
7. Ole Falck, døbt i Akershus Slotskapel den 10. Febr. 1736, konfirmeret den 9. April 1752. Hans videre Skæbne er ukendt.
8. Frederik Otto Falck, døbt i Oslo 21. Maj 1737, begr. 14. Juni 1738.
9. Maria Dorothea Falck, Hjemmedaab stadfæstet i Oslo 30. Oktbr. 1738, død 22. Juli 1765, gift i Oslo 16. Maj 1760 med Peter Nicolaj Storch, Løjtnant, senere Kontrollør ved Tolden i Drammen, f. i Trondhjem i Juli 1729, død 18. Oktbr. 1799, begr. paa Tangen under Strømsø 26. s. M. Efter Maria Dorotheas Død giftede han sig igen i Tinn 29. Decbr. 1767 med Margrete Elisabet Bang. Af første Ægteskab 3 Børn.
10. Frederik Otto Falck, døbt i Oslo 12. Decbr. 1739, Oberst, se 2. norske Linie.
11. Baltzer Falck, døbt i Oslo 5. Maj 1741, begr. 28. Novbr. s. A.



KØBENHAVNSKE LINIE

CHRISTIAN FREDERIK FALCK

1733—1800

MAJOR I NORGE

Side 29

Christian Frederik Falck blev født den 16. Oktbr. 1733 i Oslo. Hans Far sad paa det Tidspunkt i gode Kaar, og ved hans Daab den 11. Oktbr. s. A. nævnes som hans Faddere Fru Stadtholderinde Eleonora Hedvig Rantzau, f. de Plessen, Fru Oberstinde Rappe, Frk. Kaas, Excellencen Hr. Stadtholder Grev Christian Rantzau (efter hvem han sikkert er opkaldt) og Oberst Rappe. Saa fornemme Faddere tyder paa, at hans Far var en fortjent Mand, som stod sig godt med de styrende i Norge.

16 Aar gammel indtraadte han i Tjenesten ved søndenfjeldske Dragonregiment, men da 3. søndenfjeldske Regiment oprettedes 1750, kom han hertil.

Nogen Tid efter den første Uddannelse avancerede han til Vagtmester, og da den norske Officersskole, kaldet den matematiske Skole, oprettedes i Oslo i Efteraaret 1750, søgte han derind. Undervisningen tog sin Begyndelse i Foraaret 1751 med 35 Elever. Endnu havde Skolen ikke sit eget Hus, men Kongen tillod, at »siette og tiende Penge, som fra den Tid af maatte falde ved de militære Stervboer, skulde være destinerede og anvendes til at købe et Hus« til Skolen. Det følgende Efteraar var den saa velhavende, at den for 1200 Rdl. købte sin egen Bygning. Eleverne boede ude i Byen, hvorfor de maatte have Hjælp hjemmefra. Christian Falck boede dog sikkert hos sin Far⁵⁷).

Undervisningen gik sin Gang og har vel nok været ret streng, siden kun 16 af de først antagne Elever gennemførte den. I Marts 1753 indsendtes til Kongen som en Slags Prøve fra Skolen en Del

af Elevernes Tegninger i Fortification og Artilleri, og Kongen udtrykte sin Tilfredshed med dem. Sidst paa Aaret 1754 holdtes Eksamen i Overværelse af den norske Feltmarskal Arnold i Matematik, Fortification og den borgerlige Bygningskunst, hvorefter Eleverne afgik til videre Uddannelse ved Regimenterne.

Gentagne Gange ansøgte Christian Falck om Fændriks Karakter, men desværre for ham var der allerede alt for mange Fændriks reformés ved Regimentet. Omsider i Februar 1756 bevilgedes hans Ansøgning til Trods for, at der endnu var for mange Fændrikker, men Krigskanceliet anbefalede hans Ansøgning, fordi han nu havde tjent i 7 Aar og havde gode Attestata fra Krigsskolen⁵⁸). Han ansattes ved 3. søndenfjeldske Regiment eller, som det hyppigere kaldtes, det oplandske Dragonregiment, et Navn som først blev stadfæstet i 1783. Uniformen var rød Kjole med chamois Besætning, og Regimentet laa indkvarteret paa Ryttergaardene paa Højsletten Thoten, ikke langt fra Oslo.

I Efteraaret 1758 indgav han Ansøgning⁵⁹) om Giftermaalstil-ladelse med Gertrud Christina Selmer, f. paa Eker 22. Jan. 1724, Datter af den norske Kaptajn Frederik Selmer ved 1. akershus'ske Regiment og dennes første Hustru Alhed Klæbo. Regimentschefen havde intet at erindre mod Partiet. Han skriver i et Brev til Overkrigssekretairen, at hun har den Skavank, som flere brave Officersbørn, hvis Forældre tidlig dør fra dem, at hun ikke efter sin Far eller sin Mor har arvet noget, som kunde sætte hende i bedre Omstændigheder. Hun er et meget skikkeligt og husraadigt Menneske, der efter hans Tanke og den Apparence, hun gjør, kommer længere med en Rixdaler i Henseende til Subsistance end visse andre Officerskoner med fem Rixdaler. Om Fændrik Falck maa han tilstaa, at han er en ædruelig og sparsommelig Officer. De to unge har med en sand og oprigtig Enighed forbundet sig sammen at leve og dø⁶⁰).

Filladelsen blev da ogsaa givet dem, og den 27. Decbr. 1758 holdt de Bryllup paa Thoten. I Aarene 1758—63 laa Regimentet i Holsten, og 1761 anmoder han i en Ansøgning, dateret Haderslev, om at maatte blive Sekondløjtnant, da han var den ældste Fændrik ved Regimentet. Regimentschefen, Oberst J. F. Sehestedt, udtaler, at der intet er at udsætte paa hans Konduite, og han havde gode Testimonia fra den matematiske Skole i Oslo. Desværre havde han giftet sig meget tidligt og sad nu i stor Fat-

tigdom, hvad der ikke fortnede hans videre Studier⁶¹). Den 18. Novbr. 1761 udnævntes han til Sekondløjtnant med Anciennitet fra den 28. April s. A. Atter i Septbr. 1763 søgte han forgæves om Premierløjtnants Karakter.

Da Regimentet ophævedes den 1. Juli 1767, forsattes han til 1. søndenfjeldske Regiment, men da hans gamle Regiment atter oprettedes 1. Maj 1769, kom han tilbage til det som Premierløjtnant. I lang Tid forbleve de nu i Ro, og det opgives, at de i 1767 boede paa Thoten og havde et Barn. Den 5. Septbr. 1781 karakteriseredes han som Kaptajn, blev Kaptajnløjtnant 14. Juli 1786 og virkelig Kaptajn 28. Decbr. 1787. Godt et Aar efter, den 30. Jan. 1789, blev han Secondmajor og den 8. Jan. 1791 Premiermajor med fuld Gage fra den 1. Novbr. 1791⁶²). Han døde den 27. Febr. 1800 paa Hage i Faaberg. Hans Kone overlevede ham, men hendes Dødsaar kendes ikke.

Børn:

- a. Wilhelm Frederik Falck, f. paa Thoten 28. Jan. 1767. Oberst. Se nedenfor.
- b. Alette Margrethe Falck, døbt paa Thoten 11. Novbr. 1768, død 1806 (eller 1811), gift i Faaberg 1. Maj 1789 med Ritmeister ved oplandske Dragonregiment Christopher Joachim Riis, f. i Nannestad 27. April 1757, Søn af Løjtnant Christopher Boye Riis til Nedre Engelstad og dennes 1. Hustru Ingeborg Wolfgangsdatter Meidell. Han døde paa Øvre Alm i Ringsaker 4. Novbr. 1832.

De havde to Børn.

WILHELM FREDERIK FALCK

1767—1832

OBERST I DANMARK

Se ovenfor.

Wilhelm Frederik Falck blev født den 28. Jan. 1767 oppe paa Højsletten Thoten Vest for Mjøsen, hvor hans Far dengang var Løjtnant ved 3. søndenfjeldske Dragonregiment. Fra hans tidligste Ungdom havde saaledes de norske Dragoner været hans Underholdning, og hans Ønsker var da ogsaa at fortsætte i det Spor, som hans Far og hans Farfar var gaaet i.

13 Aar gammel satte Faren ham i Korporalsnummer ved sit Regiment, og to Aar efter, den 1. Jan. 1783, traadte han ind i Tjenesten som Kadet. Kort Tid efter er han vist nok blevet Vagtmester. Allerede den 10. April forlod han Regimentet, som i November s. A. forandrede Navn til Oplandske Dragonregiment, og indtraadte som Elev i den matematiske Skole i Oslo. Hans Opførsel her var mønsterværdig, og da han gik derfra i 1786, fik han følgende Vidnesbyrd⁶³):

Vagtmester Wilhelm Frederik Falck af det oplandske Dragonregiment har i 2 Aar og 11 Maaneder frekventeret den herværende kgl. militære, matematiske Skole, og imidlertid med en rosværdig Application og meget god Fremgang lært Aritmetik, Geometrien, den plane og sphæriske Trigonometri, Fortification, Artilleri, den civile Architectur og de første Grunde til Mechanikken; han har tillige beflittet sig paa Geografien og gjort en god Fremgang i det franske Sprog, saa og lært vel at tegne og vel at danse. Hans Opførsel har stedse været ordentlig, velanstændig og fornuftig, hvorfor han til Præmium er tilkendt den af Hans Kongelige Majestæt ved denne Stiftelse allernaadigst anordnede Medaille »For Dyd og Flittighed«, som skal blive ham tilsendt, hvilket herved ved hans Afgang fra dette Institut vedbørlig har skullet attesteres.

Christiania d. 23. Maj 1786.

Medaillen fik han tildelt som Nr. 3 af de 9 bedste Elever⁶⁴). Straks efter Prøven i April Maaned afleveredes Eleverne til det nordenfjeldske Infanteriregiment i Oslo, hvor de fik den videre praktiske Uddannelse.

Ved Afgangen fra Skolen karakteriseredes han som Fændrik, og kort efter forsattes 5 af Eleverne til danske Regimenter⁶⁵), hvor de sattes i Underofficers Nummer med Underofficers »Tractement«. Falck var blandt disse fem, formodentlig efter eget Ønske, og ansattes ved Kronprinsens Regiment (nuv. 5. Batl.). Næst efter Livgarden og Kongens Regiment var dette Regiment det fornemste i København og stod direkte under Kronprins Frederiks Kommando. En Fjerdedel af dets Mandskab var paa det Tidspunkt hvervede Folk, medens Resten var udskrevne Karle fra Vest- og Nordsjælland. Fra 1800 fik det fynsk Mandskab. Uniformen var rød Kjole med lyseblaa Rabatter.

Den 15. Decbr. 1786 udnævntes han til virkelig Fændrik og den 15. Febr. 1788 til Secondløjtnant. Den 23. Juni 1791 fik han Ka-

rakter som Premierløjtnant, og den 25. April 1794 udnævntes han til virkelig Premierløjtnant. Kort Tid efter ansattes han som Adjutant ved Regimentet.

Indtægterne var smaa, men han havde dog nu en Stilling, som han kunde stifte Hjem paa. I November indsendte han Ansøgning om Ægteskabstilladelse. Regimentet indberettede, at hans Svigerfar havde forpligtet sig til at understøtte ham med 180 Rdl. aarligt, og dennes Reberbane var vurderet til 4000 Rdl.⁶⁶⁾ Den 9. Decbr. 1796 fik Falck den ønskede Ægteskabstilladelse, og den 25. Marts 1797 holdt han Bryllup med Margrethe Magdalene Alstrup. Hun var født den 9. April 1774 og var Datter af Rebslagermester paa Holmen, Kammerraad Hans Alstrup og Hustru Helene, f. Winther. Hvorledes han havde lært sin Kone at kende, er ikke vanskeligt at gætte. Thi en Søster til Kammerraaden var gift med den senere Generalmajor, Rigsgreve Heinrich Ludvig v. Platen Hallermund. Denne var Officer, fra 1807 Bataillonschef i Kronprinsens Regiment, hvor tillige en af hans Sønner senere gennemgik alle Officersgraderne til Stabskaptajn.

Hæderligt og flittigt sled Wilhelm Falck sig igennem, fik Karakterer som Kaptajn den 13. Marts 1801 og udnævntes den 19. Maj 1801 til Stabskaptajn (Kaptajn af 2. Klasse) og den 14. April 1802 til Kompagnichef ved Regimentet.

Endnu havde den danske Landhær ikke mærket synderligt til den store Krig. Kronprinsens Regiment var sammen med Københavns øvrige Garnison indkvarteret i Citadellet, og i Vinteren 1800—1801 forøgedes Mandskabsstyrken med de hvervede Styrker og Frifolkene. I Marts 1801 bragtes Hæren paa Krigsfod, København sattes i Forsvarsstand, og Regimenterne fik tildelt deres Pladser paa Voldene. Under Slaget paa Reden stod et Par Kompagnier af Kronprinsens Regiment paa Søfortet Trekrøner, og en Del mindre Styrker var afgivet til Krigsskibene.

I 1803 deltog Regimentet i Troppe-samlingen i Holsten og var indkvarteret i Rendsborg. Samme Efteraar var det paany i København, men atter i Efteraaret 1805 transporteredes det paa Orlogsskibet »Sejeren« til Kiel og forblev i Holsten til November 1807. Det kom derefter tilbage til Sjælland, hvor Kronprinsen gentagne Gange ved Revuer udtalte sin Anerkendelse for dets gode Aand og dets Dygtighed.

Da Kronprins Carl Johan (Bernadotte) i 1813 trængte op i Holsten, overførtes Regimentet sammen med en Del andre Afde-



Oberst Wilhelm Frederik Falck.
Efter Maleri, vistnok af J. G. E. Barucel.

linger til Fyn og laa i og om Middelfart. Efter Freden drog det tilbage til København.

Den 17. April 1810 var Falck udnævnt til Sekondmajor og den 22. Novbr. 1813 til Premiermajor. Den 1. Febr. 1816 udnævntes han til Bataillonschef, den 28. Oktbr. 1817 til Oberstløjtnant, den 1. Novbr. 1830 til Oberst og den 20. Marts 1830

overtog han Chefsposten for sit Regiment. Efter Christian den Syvendes Død blev Kronprins Frederik Konge, og Regimentet



Margrethe Magdalene Falck, f. Alstrup.
Efter Maleri.

kaldtes derefter fra 17. Marts 1808 for Kongens Regiment.

Oberst Falck var utvivlsomt en støt og helt igennem flittig og interesseret Officer. Konduitelisterne fra denne Tid giver ikke nogen Oplysning om ham, thi med Undtagelse af to har alle Officererne ganske enslydende Bedømmelse baade for god Vandel og udmærket Duelighed. Stræbsom og yderst nøjsom maa

vi tænke os ham. Videre Formue havde hverken han eller hans Kone, og paa Grund af Tidens yderst trykkende Finanstilstand og Pengenes dalende Værdi forsløg de smaa Gager kun lidt. Gang paa Gang maatte Kongen forstrække Hærens Officerer med Ekstratillæg, hvad han iøvrigt gerne gjorde, fordi han holdt af sine Officerer. I 1817 boede Familien i Adelgade Nr. 295 (nuv. Nr. 31), men i 1838 er den flyttet hen i Gothersgade 139 (nuv. Nr. 109).

Et Indtryk af ham faar man gennem et Brev, dateret Odense 6. Jan. 1814, til Sønnen, da denne gik paa Akademiet. Det lyder:

Tak skal du have for dit Brev; det var ganske godt skrevet og skriv mig flittigt til og lad mig vide, hvordan det gaar paa Akademiet. Lad mig se, du husker paa mine Formaninger og er flittig og sædelig, at du kan vinde dine Foresattes Yndest og Kærlighed. Løb ikke for meget i Gaarden og fordriv Tiden med unyttig Leg, thi Tiden er kostbar og der er meget at lære for at blive en duelig og retskaffen Officer. Vær artig i din Adfærd og lydlig og føjelig mod din gode og ømme Moder samt mod din Søster, som elsker dig, naar du er artig mod hende.

Ret længe kom Oberst Falck imidlertid ikke til at staa som Chef for Regimentet. Efter »5 Maaneders Sjælesmerter og heraf følgende Tæring«⁶⁷) døde han den 4. Novbr. 1832. Dødsanmeldelsen slutter: »Retsindet og gudhengiven var hans Færd her i Livet, derfor var ogsaa hans Dødsstund rolig. Ve den rænkefulde! Han døde ej saadan Død«. Han begravedes 8. Novbr. paa Garnisons Kirkegaard.

I omtrent 14 Aar sad Oberstinde Falck som Enke. Hun døde den 15. Maj 1846 og begravedes den 19. Maj.

Børn:

- a. Christiane Helene Falck, f. 27. Juli 1800, død 20. Decbr. 1820. Hun var forlovet den 23. Jan. 1819 med cand. jur., Auditør Frederik Christian Nørregaard, f. 3. Maj 1795, der var bleven Kandidat Aaret i Forvejen, og som døde i 1875 som forh. Kancellisekretair.
- b. Christian Frederik Falck, f. 25. Juni 1804, Kaptajn og Toldinspecteur. Se Side 39.

CHRISTIAN FREDERIK FALCK

1804—1865

JUSTITSRAAD, KAPTAJN, TOLDINSPECTEUR

Side 38.

Christian Frederik Falck blev født den 25. Juni 1804. Faa Dage efter Fødselen indskreves han til Landkadetakademiet, saaledes som det dengang var Skik for de Dreng, som bestemtes til at gaa den militære Vej. 9 Aar gammel optoges han i Juni 1812 paa Akademiet som Volontær, d. v. s. i en Forberedelsesklasse. I sin Selvbibliografi skriver han: Jeg bestemte mig hurtig til den militære Bane, dels af Tilbøjelighed, dels fordi jeg havde Forkærlighed for en Stand, blandt hvis Medlemmer jeg daglig færdedes. I en Alder af 9 Aar blev jeg optaget som Volontær paa Landkadetakademiet, men lige saa farlige som heftige Børnesygdomme havde for en Tid nedbrudt den stærke Konstitution, som Forsynet havde givet mig, og jeg lærte derfor fra en saare ung Alder at kæmpe imod Livets Genvordigheder.

Den 1. Jan. 1815 udnævntes han til Landkadet og begyndte dermed det strenge og nøjsomme Liv ude paa Akademiet. Det sidste Aar var Eleverne Kadetunderofficerer, som det senere kaldtes, og de gjorde da Pagetjeneste ved de kgl. Tafler. Falck udnævntes den 11. Jan. 1820 til Page. Det følgende Aar tog han Officerseksamen og fik hertil 96 gode, 26 temmelig gode og 6 slette Karakterer, tilsammen bedste Karakter. Den 28. Decbr. 1820 udnævntes han til Secondløjtnant med Anciennitet fra 17. Juni s. A. og ansattes ved det samme Regiment, hvor hans Fader da var Bataillonschef, altsaa ved Kongens Regiment.

Ved Flid og Dygtighed udmærkede han sig, saa han beordredes som Lærer paa Exercerskolen, hvorved han blev betroet de unge Rekrutters første Uddannelse. Allerede den 6. Juli 1826 udnævntes han til Premierløjtnant og ansattes ved Regimentets Jægerkompagni, d. v. s. et Kompagni, som uddannedes særligt i Skydning og i den lette, men mere anstrengende Tirailleurtjeneste. Tilfældige Omstændigheder bevirkede, at han den meste Tid var Kompagniets Kommandeur.

Jægttjenestens strabadserende Liv var imidlertid mere, end hans Konstitution kunde taale. Sygdommen fra hans Barndom brød frem igen, og han ansaa det for sin Pligt at tage sin Af-

sked. Haardt har det vel været for den unge, ivrige Mand at skulle tage Afsked med det raske Soldaterliv, om end Avancermenterne paa den Tid var saa slette, at Løjtnanter og Kaptajner maatte gaa længe uden større Haab om at kunne komme videre, et Forhold, som selvsagt lagde en trykkende Stemning paa Officerskorpset.

Den 11. Marts 1829 fik han sin Afsked med Pension og med



Justitsraad Christian Frederik Falck.

Karakter som Kaptajn, og den 22. Febr. 1829 havde han sin sidste Officersvagt. I Audiensen sagde Kongen til ham, at han nok vilde komme til at fortryde det Skridt, han havde gjort, og Kongen fik Ret. Lige til sine sidste Dage var det hans Suk, at han havde brudt med den Gerning, som han som Dreng havde set op til som det bedste af alt. Ved Afgangen gav hans Chef, Major Bülow, ham anbefaling for »hans militære Kundskaber, hans Nøjagtighed, Retfærdighed, udmærkede Konduite, gode Økonomi med meget mere godt«.

Den 25. Marts 1828 (Farens Bryllupsdag) havde han giftet sig med Christine Medea Bagger, f. 2. Aug. 1804 i Munkebjergby, Datter af Stempelpapirsforvalter Marcus Nic. Bagger og Hustru

Caroline Marie, f. Kierulff. Hendes Far havde oprindelig været Arvefæster i Munkebjergby og sikkert en intelligent Mand, thi han blev Student, overtog Gaarden, men flyttede nogen Tid efter Datterens Fødsel til Slagelse, hvor han havde Forretning med Stempelpapir. Forældrene var ikke med til Datterens Bryllup i København, og som hendes Forlover er opført hendes Broder, stud. theol. Bagger, senere Sognepræst i Hjerk og Harre.



Christiane Jacobine Falck. f. Sachmann.

I Begyndelsen ernærede Falck sig ved Undervisning. Navnlig tog han sig af unge Mennesker, som ønskede at blive Officerer, og manudcerede dem i Matematik og Taktik, en Virksomhed, som han holdt meget af. Sammen med Pensionen kunde han slaa sig igennem med den største Tarvelighed, men dog uden større Sorger. Hans Far foreholdt ham dog, at han ikke mindst af Hensyn til sin Familie burde søge sig en fast Stilling. Hvor nødig han end vilde opgive sin Lærervirksomhed, gav han dog efter for Farens Henstilling og fik efter Ansøgning Ansættelse den 29. Novbr. 1831 som Konsumptionskontrollør ved Københavns Porte. Med fornyet Energi kastede han sig nu over sin nye Gerning. Kort Tid efter havde han imidlertid den Sorg at miste

sin Kone. Hun døde den 16. Septbr. 1833 af Skarlagensfeber. I Adressekontorets Efterretninger averterede han: De faa, der kendte os i Familierekredsen, ved, hvor meget jeg og mine to uskyldige Smaa har tabt i hende, som trofast Ægtefælle, som omhyggelig Moder.

Hun begravedes den 20. Septbr. paa Helligaands Kirkegaard. Falck boede da i Sværtegade 120 B (nuv. Nr. 4). To Aar efter, den 23. Maj 1835, giftede han sig igen, nemlig med Christiane Jacobine Sachmann, f. den 12. Juli 1813, Datter af Hofslagter Søren Didrich Sachmann (død 1821) og Hustru Anna Catrine, f. Frydenlund (død 1839).

Det rolige Arbejde i den frie Luft syntes at virke godt paa hans Helbred, og han genvandt sin tidligere Sundhed. Den 24. April 1846 forfremmedes han til Havnekontrollør, og allerede den 1. Maj det følgende Aar konstitueredes han som Inspektionsassistent ved Københavns Toldsted. Atter det følgende Aar, den 25. Maj 1848, fik han kgl. Udnævnelse til Toldinspecteur i København og udnævntes samtidig til Justitsraad.

Da den overordentlige Regeringskommisær over Hertugdømmerne, Geheimekonferentsraad Frederik Ferdinand Tillisch bl. and. paatænkte en Beskatning af Brændevinsbrænderierne i Slesvig, svarende til Beskatningen af Landbrænderierne i Kongeriget, beordredes Falck den 10. Septbr. 1850 til Raadighed for Regeringskommisæren. Hans Opgave var at vejlede de i Hertugdømmerne værende Toldembedsmænd ved Opmaalingen af Brænderierne og Indretningen af Kontrollen, hvilket ikke altid gik af uden Bryderier med Ejerne af Brænderierne. Saaledes klager to Bryggere i Flensborg over hans Fortoldning, men Finantsministeriet gav ham i en Skrivelse af 6. Novbr. 1852 fuldkommen Ret. I December 1851 var han færdig og rejste tilbage til København, men det følgende Aar konstitueredes han indtil videre som Toldinspektør i Flensborg. Som Belønning for sit Arbejde for Regeringskommissionen udnævntes han den 8. Oktbr. 1852 til Ridder af Dannebrog.

Stillingen i Flensborg beholdt han lige til Krigen brød ud, idet han var bleven fast ansat den 31. Oktbr. 1853. Da Tyskerne besatte Byen den 7. Febr., blev han roligt i sit Embede.

Til sin ene Søn Christian skrev han følgende Brev:

Flensborg den 21. Februar 1864.

Naa kære Christian, det gik da, som jeg nok tænkte mig, at det vilde gaa; det første Arrangement holdt ikke Stik, det var jeg ved mig selv vis paa. Imidlertid, den Skade er ikke stor; thi naar du kommer til Kjøbenhavn, da vil man neppe nægte Sønnen af den, alene i henved 33 Aar i Toldfaget tjente, og den ærlig og virksom tjente gamle, nu udlevede Inspecteur en Ansættelse. Men det næste er, at du er syg; se deri er det egentlig, at min Bekymring ligger. Da du vistnok ikke vil blive betragtet som nogen fremragende politisk Personlighed, saa vil man vistnok heller ikke forlange, at du skal forlade Garding med kort Tidsfrist. Skulde dette alligevel ske, da maa du, støttet paa en vedlagt Lægeattest, ansøge Regeringskommis-sarierne om at maatte forblive i dit Hjem som Privatmand, indtil du er restitueret, saaledes at du uden Fare for dit Helbred kan foretage en besværlig Rejse. Her gaar Toldforretningerne i samme Orden og Ro som sædvanlig, men Forholdene piner mig naturligvis mere, end noget Menneske kan forestille sig det. Kun Gud kender mine daglige og natlige Smerter. Forsynet har, som du jo ved, hjemsøgt mig med usædvanlig tunge Provelser, saa jeg flere Gange har været nær ved at synke; mit Liv har været fattigt paa Glæder, rigt paa Sorg; — men den Prøvelse Gud nu har sendt mig gamle Mand, hvis Hu i flere Aar har staaet til Gravens Fred og til at samles med de mange, de mange elskede, fra hvem jeg i saa mange tunge Aar har været skildt, se den synes at tilintetgøre mig. Men, Soldatens, den ærlige Soldats Valg-sprog er: »aldrig forsagt, altid lige paa«, det holder mig oppe, skøndt Hjertet bløder. Ak, min Dreng, hvem der dog endnu var Soldat; saa vidste man dog, hvad man var. Den 28. Decembr. d. A. vil det være 44 Aar siden jeg som 16 Aars Knøs blev Lieutenant i Kongens eget Regiment; det Eliteregiment som han i egen Person commanderede. Den Gamle sagde med Grund, da jeg ansøgte om min Afsked, at det vilde jeg fortryde. Ak du min Gud ja! Kongen maa have haft et Seerblik. Du milde Gud, kære Christian, hvor vilde det ikke have været skjønt, ifald du nu havde kunnet læse: »Falden, Divisionsgene-ral Falck«. Naa, lad nu den Fugl flyve; det skulde nu ikke blive mit Lod; — saa lykkelig maatte jeg ikke blive. Level.

Fra Vilhelm fik vi Brev den 19'. Det var dateret den 12', havde altsaa været 7 Dage undervejs. Han har lidt meget, stakkels Dreng, inden han kom til Als. Kl. 11 om Natten gik han med det sidste.

Den 26. Februar 1864 skrev han atter følgende Brev til sin Søn Christian i Garding, idet han naturligvis ikke vovede at med-dele noget om den militære Situation:

- - -

Du kan ikke forestille dig, hvilken glad Følelse, der gennemstrømmer mig, da Moder tilraabte mig, ligesom

jeg kom ind i Stuen: Her er Breve fra begge dine Sønner. Gud ske Lov, at de er raske, men vær nu ogsaa meget forsigtig, thi du maa stedse have i Erindring, at et dyrebart og elskeligt Væsen er bundet til din Skæbne. Ak, min egen Adele, naar ses vel vi to igen? sandsynligvis aldrig. Dog fremad, aldrig forsagt, det er mit Valgsprog; under Guds Tilskikkelse maa enhver redelig Kristen ydmyg bøje sit Hoved, og en redelig Kristen, det er jeg, om jeg ingenlunde er eller har været en psalmesyngende, kirkebesøgende hyklerisk Pharisæer. Nej jeg er, det tilstaar jeg aabent, i Sind og desværre ogsaa i Skind en simpel Tolder. Hermed sender jeg dig en Pakke med dine Klæder, men der mangler endnu nogle Lømmetørklæder og et Par Strømper, som Moder havde glemt at sende ned til mig, da Indpakningen skulde ske; som Følge heraf kan du først faa de sidstnævnte Genstande, naar du kommer hertil, thi jeg vilde jo for den Sags Skyld ikke lade Folkene igen aabne Pakken. Paa dine Benklæder har jeg med Knappe-naale hæftet de to fra Vilhelm modtagne Breve. Underligt nok er det, at han, idet mindste den 17', ikke endnu har modtaget dit og trende af mig senere afsendte Breve. Men man maa jo dog haabe, at de kommer ham i Hænde. Han ligger, som du vil ses af hans sidste Brev, i et Røgekammer, men har en god Seng, som han dog er ængstelig for igen at miste ved en eventuel overordentlig Indkvartering. Han er, sandsynligvis, for Tiden vistnok den ældste Telegrafist paa Stationen; det lader jo til, at han er godt anset af Thygesen, hvilket igen kan komme ham tilgode hos Faber; det er forresten en stolt Indtægt, han nu har, 33 Rdl. 64 Sk. samt 75 Rdl., ialt 108 Rdl. 64 Sk. om Maaned. Gid han altid kunde beholde det, saa var det noget.

Anlangende den af dig paatænkte Afrejse maa jeg dog indestændig bede dig om ikke at gøre det, førend du definitivt er afskediget, thi ellers vil der møde dig Ubehageligheder i København, hvor Monrad udtrykkelig har sagt til de der ankomne Embedsmænd, at »de havde tjent deres Fædreland bedre ved at blive, hvor de var, indtil det sidste Forsøg paa at blive var strandet«. Det har maattet være net at høre for Helten, den dygtige d'Origny. Læs ogsaa Flensburger Zeitung for igaar, Torsdag den 25. Febr., tredie Spalte, nederst, efter Aut. Berl. Tid. enthalt o. s. v.; deraf vil du se, hvorledes Kongen har trøstet de stakkels Personer. Sluttelig vil jeg ordret nedskrive en Meddelelse af Gaars Dato fra O. T. angaaende en Regeringsresolution (her følger den kgl. Resolution).

Altsaa kære Christian, rejs ikke fra Garding, førend du kan documentere dig ved en skriftlig definitiv Afsættelse. Skulde du ikke have erholdt denne til 1. Marts, da mener jeg, at du bør skrive til Amtmand Thomsen og saa snart som muligt bede om den endelige Afgørelse af din foreløbige Suspension. Følg nu endelig mit Raad. Apropos. Har du indsendt den fordrede Erklæring til Civilbestyrelsen? Du har vist forsømt det, thi jeg ser, at den af dig i sin Tid skrevne Erklæring er glemt af dig her. Det er egentlig slem det. Lev nu

vel, hils din Adele og alle de kære Biehler fra Moder, din heng. Fader.

P. S. De to forreste Værelser til Gaden er nu fuldstændig Kaser-nestuer; altsaa er der Plads til din Svigerfader, naar Indkvartering ikke haves.

Den 24. Maj 1864 blev Christian Falck afskediget af de østrig-ske og preussiske Regeringskommisærere og rejste til København. Den daværende Generaltolddirektør F. E. Ramus spurgte ham, om han kunde gøre noget for ham. Han svarede nej — ikke for ham selv, men han bad Generaltolddirektøren tænke paa Sønnen Christian. Kort Tid efter blev han syg og døde efter et langt Sygeleje den 17. Decbr. 1865, 61 Aar gammel. Den 21. Decbr. s. A. blev han begravet paa Frederiksberg Kirkegaard. Hans Enke blev boende sammen med Sønnen Vilhelm og Datteren Alvilde. Paa sine sidste Aar var hun ganske tunghør, men beholdt sit glade og milde Humør, var elskelig mod alle og hen-rykt, naar hun om Aftenen kunde faa Familien eller Vennerne til at spille Whist med sig. Hun døde pludseligt den 5. Juli 1879, 65 Aar gammel.

Børn. 1. Ægteskab:

1. Vilhelm Frederik Falck, f. 25. Maj 1829, døbt 26. Juni s. A. i Garnisons Kirke, død den 8. Decbr. 1837.

Fra den lille Dreng eksisterer endnu et Digt, som han skrev til sin Bedstemor den 1. Jan. 1837. Det lyder:

Den Fred, dit Hjerte ønsker sig,
 Algodheds Gud dig stedse give;
 Paa Sundhed, Ro, paa Glæde rig
 dig hver en Dag i Aaret blive.
 Saa blidt og stille glide hen
 din Alderdom foruden Kummer,
 til Døden med den søde Slummer
 dig kalder til et bedre Hjem.

din lydige
 Wilhelm Falck.

2. Christian Valdemar Falck, f. 29. Marts 1831, døbt 23. Maj s. A., død 27. Aug. 1831, begr. 30. Aug. fra Garnisons Kirke.
3. Valdemar Emil Falck, f. 20. April 1832, døbt 31. Juni s. A. i Garnisons Kirke, død 30. Novbr. 1837, begr. 4. Decbr. paa Helligaands Kirkegaard.

Af 2. Ægteskab:

4. 1 dødfødt Søn, f. 3. Juli 1836, begr. 6. Juli s. A. fra Helligaands Kirke.
5. Christian Diderich Falck, f. 30. Maj 1837, døbt 25. Juni s. A. i Garnisons Kirke. Toldinspektør. Se Side 50.
6. Vilhelm Valdemar Emil Falck, f. 9. April 1839, døbt s. A. i Garnisons Kirke. Chef for Telegrafdirektoratets Regnskabsvæsen.

Efter en kort Skoletid i København kom han i 1852 med Faren til Flensborg. Her blev han i 1858 Volontær paa Toldkontoret, men i Oktbr. det følgende Aar optoges han som Aspirant paa Telegrafskolen i Flensborg.

I 1861 udnævntes han til Reservetelegrafist og den 1. Novbr. s. A. til konstitueret Telegrafist. Flensborg var paa den Tid et stort Telegrafcentrum, hvorfra der gik ikke mindre end tre Morseledninger i Kabel over Helgoland til England.

Snart efter kom Krigen, og efterhaanden som Preusserne rykkede op i Sønderjylland, maatte Telegrafpersonalet forlade Stationerne. Den 6. Februar opgaves Stationen i Flensborg. Falck var den sidste, der forlod den, idet han maatte blive ved Telegraften lige til det sidste. Telegrafpersonalet drog derefter over til Sønderborg, hvor de paa feltmæssig Soldatermaner maatte nøjes med en spartansk Kost og et Sengested i Halmen. Da Sønderborg imidlertid laa for udsat for de tyske Kanoner, flyttede Stationen snart til Augustenborg, hvorfra Personalet fulgte Stormen paa Dybbøl den 18. April. Efter Rømningen af Als kom en fjendtlig Officer den 28. Juni ind paa Stationen og overskar alle Ledninger. Otte Dage efter fik Telegrafisterne Lov til at rejse uhindret bort.

Landafstaaelsen ved Freden skabte en Overflod paa Embedsmænd, og Falck maatte derfor begynde forfra som Reservetelegrafist. Som saadan ansattes han i København den 1. Januar 1865, og først to Aar senere, ved Nytaarstid 1867,

rykkede han paany op i Stillingen som konstitueret Telegrafist. I det følgende Tiaar maa hans Evner og Egenskaber paa fordelagtig Maade have gjort sig gældende, thi den 1. Juli 1878 blev han forflyttet til Telegrafdirektoratet. Dette blev Begyndelsen til hans Stigning gennem Graderne. I Efteraaret 1885 blev den daværende Telegrafsekretair A. C. Engelsen syg, og Falck blev hans Stedfortræder for efter En-



Kontorchef Vilhelm Falck og hans Søster Alvide, fra c. 1878.

gelsens Død at blive udnævnt i hans Sted den 1. Juli 1887. Ved Telegrafvæsenets Omordning i 1889 beholdt han Stillingen og rykkede endda op i en højere Lønningsklasse.

I de følgende Aar foregik en stærk Udvikling, der stillede store Krav til hans personlige Udholdenhed, men som det Pligtmenneske, han var, skyede han ikke Arbejdet, men tog sig med Liv og Sjæl af de foreliggende Opgaver og udnævntes som Anerkendelse for sin Tjeneste den 28. Juli 1894 til Ridder af Dannebrog. Han følte sig hjertelig knyttet til sin daværende Chef, Telegrafdirektør H. Hønche, og ved dennes Død i 1898 skrev han efter Anmodning en smuk Nekrolog over ham i »Illustreret Tidende«.

Den 1. August 1899 blev han endelig Chef for Statstelegrafens Regnskabsafdeling. Som saadan blev han Telegrafdirektørens selvskrevne Ledsager til de store internationale Telegrafstævner i 1903 i London og i 1908 i Lissabon. Ganske vist havde han tidligere været i Udlandet, bl. a. i Tyskland, men alligevel blev disse Udflugter naturligvis store Oplevelser for ham. Hans Breve fra London er bevarede, og livligt fortæller han om Besøgene rundt i Verdensstaden, om en Rejse til Skotland med et Record-Exprestog, der kørte 80 km i Timen, o. s. v. Kun æklede han ved de officielle Festmaaltiders lukkulliske Overdaadighed, der alt for meget oversteg, hvad han personlig kunde billige. I Portugal fik han Ridderkorset af Undfangelsesordenen.

Vilhelm Falck var en sjælden redelig Natur og en kultiveret og stilfuld Mand. Samtidige i Telegrafetaten skildrer ham som den fine, dannede Personlighed, reserveret og afmaalt i sit Væsen overfor Underordnede, men altid imødekommende og venlig, ret en Type paa Datidens fornemme og myndige, men maaske lidt stive Embedsmand. Paa Slaget ti mødte han paa sit Kontor og langt op i Aarene arbejdede han usvækket til Kl. 16 eller længere. Trods et alvorligt Benbrud i 1909 førte han sin ranke, lidt sydlandsk udseende Skikkelse uden Tegn paa Alderdom lige til det sidste. Den 19. Februar 1910 benaadedes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Da han i 1911 tog sin Afsked fra Tjenesten, var det ikke blot, fordi han følte sig træt, men han vilde nødig overraskes af Døden ved et ufærdigt Arbejde. Det var hans Ønske personligt at aflevere sine Sager i en sømmelig Orden for at kunne have den Tilfredshed at hvile paa fuldendt Gerning. Han døde efter et kort Sygeleje den 11. Februar 1915.

Falck var ikke gift. Dengang Moren døde i 1879, og de to Søskende blev alene tilbage, flyttede de sammen til en Lejlighed i Vesterbrogade Nr. 120, hvor de fortsatte Hjemmet. Her døde Søsteren Alvilde af en snigende Sygdom i 1888, og med Tak modtog han derefter sin Brors Tilbud om at flytte til ham. Maaske har dette kun været tænkt som en midlertidig Ordning, men den kom til at bestaa Resten af hans Liv. Hos sin Bror og Svigerinde fandt han paany et Hjem, som

han kom til at holde af, og overfor hvis Børneflokk han kom til at staa som den uforlignelige Onkel.

Med sit gavmilde Sind gjorde han Familiens Fornøjelser til sit særlige Omraade. Han indbød til Sommerudflugter, Tivoliaftener m. m., og naturligvis blev Forholdet mellem ham og Børnene efterhaanden saaledes, at de nærmest fandt, at der



Kontorchef Vilhelm Falck, 1903.

til et rigtigt Hjem maatte høre en Onkel lige saa vel som en Far.

7. Medea Christiane Falck, f. 10. Oktbr. 1840, døbt 9. April 1841 i Frue Kirke, død 22. Jan. 1850, begravet 27. Jan. s. A. paa Assistens Kirkegaard.
8. Emil Frederik Falck, f. 5. Septbr. 1842, døbt 9. Decbr. s. A., død 17. Aug. 1845, begr. 21. Aug. paa Assistens Kirkegaard.
9. Axel Sidney Falck, f. 12. Juli 1844, døbt 9. Novbr. 1844 i Frue Kirke, død 9. Jan. 1850, begr. 14. Jan. s. A. paa Assistens Kirkegaard.
10. Alfred Theodor Falck, f. 30. Septbr. 1846, døbt 28. Jan. 1847 i Frue Kirke, Overtoldinspektør. Se Side 55.

11. Alvilde Margrethe Jacobine Falck, f. 5. Febr. 1850, døbt 22. Septbr. s. A. i Frue Kirke i København. Hun fulgte med Forældrene til Flensborg og atter senere tilbage til København. Efter disses Død flyttede hun sammen med sin Bror Vilhelm og førte Hus for ham. Efter en Revaccination fik hun en Byld paa Halsen, for hvilken hun blev opereret. I 1888 døde hun af Brystsygge.

CHRISTIAN DIDERIK FALCK

1837—1890

TOLDINSPEKTØR

Side 46

Han er født i København den 30. Maj 1837 (døbt 25. Juni s. A.). Den 1. April 1857 ansattes han ministerielt som Toldassistent i Tønning og fik i 1859 Attest fra Landmilitærsessionen i Flensborg, at han paa Grund af Legemsfejl ikke var egnet til Soldat. I 1862 forflyttedes han til Garding i Slesvig, hvor han den 20. Maj 1863 blev gift med Adele Maria Biehl, f. 22. Decbr. 1842 (døbt 1. Jan. 1843), Datter af Apothekeren i Garding Peter Christian Christopher Biehl og Hustru Anna Maria, f. Sünckens.

I Garding opholdt han sig under de første bevægede Dage af Krigen, uvis over den Skæbne, der nu maatte ramme ham. Adskillige af de andre danske Embedsmænd rejste bort og meldte sig i København, men efter sin Fars Raad forblev han paa sin Post, lige til Preussen havde occuperet Hertugdømmerne, og til den preussiske Civil-Kommisær v. Zedlitz meddelte ham Afsked i Februar 1864. Han rejste derefter til København og ansattes i April s. A. som Intendant paa Dampskibet »Holger Danske«, der under Kommando af Kaptajnløjtnant Købke afsejlede i samme Maaned til Blokadeeskadren foran Danzig og Pillau. Hele Sommeren maatte de ligge hernøde med fuld Damp oppe, uden at det dog nogensinde kom til Træfning med de tyske Orlogsskibe.

Efter Krigen blev han den 1. April 1865 Toldassistent i Korsør, avancerede den 28. Septbr. 1868 til Toldkontrollør smstds. med en aarlig Gage paa 1000 Rdl. Den 30. April 1879 udnævntes han til Toldinspektør i Thisted med en Gage paa 3600 Kroner. Her udmærkede han sig i Januar 1885 ved Strandingen af det

tyske Orlogsskib »Undine«, hvad der indbragte ham Ridderkorset af den preussiske Kroneorden som Anerkendelse for hans Op-træden. Den 28. Juli 1887 udnævntes han til Ridder af Dan-nebrog.

I Foraaret 1890 blev den stærke og kraftige Mand angreben af en Nyresygdom. Han gik dog oppe og vedblev at passe sin Tjeneste. Hver Dag aflagde han et Besøg paa Thisted Amtsavis's



Toldinspektør Christian Diderik Falck.

Kontor, men pludselig den 15. April blev han deroppe ramt af et apoplektisk Tilfælde. Han kørtes hjem, men døde to Dage efter, den 17. April 1890.

Efter en Bisættelse i Thisted førtes Liget til København og begravedes den 25. s. A. paa Solbjerg Kirkegaard.

Christian Diderik Falck var meget politisk interesseret. Alle-rede medens han laa i Korsør, blev han Byraadsmedlem, og i Thi-sted stiftede han den konservative Klub for Thisted og Omegn. Han vedblev lige til sin Død at være Formand for denne, ligesom han hyppigt skrev politiske Artikler i Amtsavisen og i det hele taget var den energiske Leder af hele den konservative Bevægelse i Thy. Bestandig deltog han i Møder og blev uhyre af-

holdt. Ved sit Sølvbryllup i 1888 overrakte Egnens Befolkning ham en Sølv gave og en Takadresse med 500 Underskrifter.

Thisted Amtsavis skrev i sin Nekrolog over ham, at han var en human og imødekommende Toldembedsmand, der varetog Statens Interesser og dog forstod at være liberal overfor Handelsstanden med Hensyn til Fortolkningen af de ofte noget indviklede Toldbestemmelser. I sin Tale ved Bisættelsen i Thisted



Adele Maria Falck, f. Biehl, c. 1880.

fremhævede Pastor Klausen hans gode Evner og hans varme Fædrelandskærlighed.

Hans Enke flyttede til København og døde her den 12. Februar 1902. Hun begravedes paa Solbjerg Kirkegaard den 18. Februar s. A.

Børn:

- 1). Axel Christian Valdemar Falck, født i Garding 27. Juli 1864. Efter endt Skolegang kom han i Handelslære, først i Nykøbing paa Sjælland og senere i Aalborg. Efter at have taget Handseksamen fra Grüners Handelsakademi og prøvet for-

skellige Ansættelser blev han tilsidst Inspektør ved Tuborgs Fabrikker ved København, men døde paa Frederiksberg allerede den 9. April 1926.

Den 15. Maj 1894 blev han gift med Hedvig Helma Cathrine Falkenstjerne, Datter af Økonom C. F. Falkenstjerne og Hustru, f. Witt. (Fru Hedvig Falck havde tidligere været gift med Fotograf Glerup i Aalborg — Ægteskabet opløst).



Brødrene Inspektør Axel Falck og Overretssagfører Einar Falck.

Datter:

Ebba Falck, født 10. Septbr. 1895 i København. Hun blev gift 1. Gang den 24. Jan. 1914 med Grosserer Axel Larsen. Ægteskabet blev opløst, og hun blev derefter gift 2. Gang den 4. Oktbr. 1919 med Adjunkt ved Metropolitanskolen Paul Boisen.

I det første Ægteskab har hun en Datter, Birthe, født 26. Juni 1915 og i det andet Ægteskab en Datter, Christel, født i Aalborg 20. Febr. 1926.

- 2). Einar Johan Harald Falck, født i Korsør den 15. Jan. 1877. Han blev Student 1895 fra Frederiksberg Latinskole og cand.

phil det følgende Aar. I Aarene 1897—1900 var han Assistent ved Københavns Raadhusbibliothek samtidig med at han studerede Jura. I Januar 1901 tog han sin juridiske Embedseksamen, var derefter Sagførerfuldmægtig i København i Aarene 1901—1904 og fik det sidste Aar Bestalling som Overretssagfører. I Begyndelsen arbejdede han sammen med Overretssagfører Levysohn, men etablerede sig senere selvstændigt i Sagførerhuset Skindergade 38. Ved sin store Hæderlighed og sin ubestridelige Dygtighed skabte han sig snart en solid Praxis, ikke mindst som juridisk Raadgiver og Sagfører for de gode københavnske Forretningskredse. Alle hans Kunder holdt af ham og nærrede med Rette den mest absolutte Tillid til ham. Stor var derfor ogsaa Sorgen over hans tidlige Bortgang. En Blodprop efter en Blindtarms- og Bughindebetændelse ude paa Diakonissestiftelsen gjorde Ende paa hans Liv den 12. Novbr. 1929.

Den 14. Juli 1923 var han bleven gift med Emmy Erna Marie Sophie Kaufmann, født 4. Febr. 1868, Datter af Oberstløjtnant E. v. Kaufmann og Hustru Caroline D. F. A., født Krieger. Ægteskabet var barnløst.

Einar Falck var en begavet og livlig Mand. Fra sine tidligste Studenterdage var han stærkt interesseret i Livet i Studenterforeningen, hvis ledende Senior han var baade i Aarene 1902—1903 og 1913—1914. Tillige var han i Aarene 1908—1911 Medlem af Studenterforeningens Økonomiudvalg og Formand for samme 1912—1913. I 1903—1911 bistod han Studenterforeningen ved Opførelsen af dens nye Bygning.

I Aarene 1912—1920 var han Formand for Frederiksberg Værgeraadskreds og skrev adskillige Bidrag i Børnesagens Tidende. Desuden var han stærkt nationalt interesseret og derfor knyttet til Foreningen »To Løver«. Han redigerede Bladet »Sønderjylland« 1900—1906 og udgav i 1903 Pjecen »Sprogrænse contra Rigsgrænse«.

Trods alt dette havde han dog Tid til en Overgang at være Formand i Frederiksberg selskabelige Forening, men følte sig dog efter sit Bryllup allermest knyttet til sit Hjem paa Frederiksberg.

ALFRED THEODOR FALCK

1846—1917

OVERTOLDINSPEKTØR

Side 49

Han er født i København den 30. September 1846. Da Faderen blev forflyttet til Flensborg i 1852, kom han i den derværende Latin- og Realskole, hvor han i 1864 tog den udvidede Præliminæreksamen.

Falck var her bl. a. Klassekammerat med den kendte Grosserer og Forfatter Andreas Peschcke Kœdt. Da de efter Aaringers Forløb mødtes i København, huskedes Kammeratskabet, og Kœdt sendte ham gerne de Bøger, han udgav. I Skolen gik ligeledes nu afdøde Provst og kgl. Konfessionarius H. M. Fenger. Trofast som Sønderjyderne altid har været overfor hinanden, naar de mødtes i deres gamle Fædreland, blev da ogsaa Fenger den Præst, som Børnenes Konfirmationsundervisning betroedes, og som i 1917 talte ved Overtoldinspektørens Baare.

I 1866 optoges Falck som Elev i den da oprettede Skole for Reserveofficerer paa Frederiksberg Slot, udnævntes til Reserveløjtnant den 1. Juli 1867 og forrettede Tjeneste dels ved 2. Batl. og dels ved 13. Batl. i København, til han den 1. Oktbr. 1870 indtraadte som Volontær i Nyhavns Havneoppebørselskontor under Københavns Toldsted. Den 4. Juli 1871 konstitueredes han som Toldassistent og ansattes kort efter ved Grænsetoldstederne Klaaby og Egebæk ved Ribe. Her var kun lidt at gøre, og som Tidsfordriv førte han her et Par endnu eksisterende Dagbøger, som viser den opvakte unge Toldmands gode Humør under Vanskelighederne ved at finde sig til Rette herude i Ensomheden.

Paa ethvert Tidspunkt maatte han være parat paa Toldkontoret. Selv om der ikke var meget at gøre, var han dog bunden og følte sig fængslet. Han savnede dannet Omgang og irriteredes over altid at maatte omgaaes de samme utaaelige, bonerte, ensidige Mennesker. Han skriver: »Jeg er paa ingen Maade stolt og storsnudet, skønt mange vil beskyldte mig for det. Jeg føler mig ikke hævet over mine Omgivelser, og i det hele taget er det ingen utidig Selvforglemmelse, der bringer mig til at ytre mig, som jeg har gjort, men den, der aldrig har levet mellem Bønder og udelukkende været henvist til dem, ved ikke, hvor utaaelige

de er, hvor ofte de støder ens Skønheds- og Velanstændigheds-sans, og det uagtet man aldrig tænker paa at anlægge nogen Maalestok i den Retning; men man kan ikke, trods al sin Umage, forhindre denne Følelse fra at bane sig Vej frem — og saa væmmes man ved alt og ved alle«.

Af og til var han til Marked i Ribe, men selv denne gamle Bys smukke historiske Minder drukner for den unge Køben-



Marie Falck, f. Grau, 1874.

havner i Kreatursnavs, i Trængsel af fulde Prangere og Drivere, i Dunster af Staldlugt, vaade Klæder, slet Tobak og Kaffe-punche.

I Midten af September hører hans Dagbog op. I det følgende Aar blev han forsat til Vamdrup, og den 9. Januar 1873 fik han Udnævnelse til Toldassistent.

I Vamdrup gjorde han Bekendtskab med sin tilkommende Hustru, Marie Grau, eller med det fulde Navn, Marie Margrethe Dorothea Grau, med hvem han forlovede sig i 1874. Hun havde hjemme i Kolding og var født her den 11. Oktober 1851 som Datter af Bagermester Jens Jørgen Grau (død 1897) og Hustru Margrethe Amalie, født Jacobsen (død 1918). Graus Fader havde

været Købmand og Kæmner i Byen, og i hans Købmandsgaard havde Sønnen indrettet sit Bageri. Han drev det med udmærket Dygtighed og tjente sig under de slesvigske Krige en lille Formue. Senere hen i Tiden, da de sociale Rørelser rokkede ved det patriarkalske Forhold mellem Mester og Svende, opgav han Bagerhaandværket og levede af sine Midler, som han bestyrede med forstandig Økonomi. Han havde megen Interesse for offentlige



Overtoldinspektør Alfred Falck, c. 1874.

Sager og var i en Aarrække Medlem af Byraadet i Kolding.

Den 9. Maj 1876 blev Falck forflyttet til København, og samme Aar den 8. November giftede han sig. I København kom han snart til at fungere som Toldkontrollør, hvad der vel var ærefuldt, men ikke økonomisk fordelagtigt. Han lønnedes nemlig kun med sin Assistentgage og var afskaaret fra at faa Andel i de Sportler, som udgjorde en væsentlig Del af Toldkontrollørens Indtægter. Alligevel maatte han tage sin rigelige Part af Tjenestens Besværligheder med hyppige Nattevagter og uregelmæssige Spisetider. Den 27. April 1887 forfremmedes han endelig til Toldkontrollør i København, kun 40 Aar gammel. Den 11. Juni 1900 udnævntes han til Toldinspektør og godt to Aar efter, den 8.



Overtoldinspektør Alfred Falck, 1916.



Marie Falck, f. Grau, 1927.

December 1902, til Overtoldinspektør i Nørrejylland. Denne sidste Stilling bestred han derefter, lige til han den 1. September 1915 søgte sin Afsked paa Grund af Sygdom. Den 19. November 1903 udnævntes han til Ridder af Dannebrog, og den 14. September benaadedes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Sin Stigning gennem Graderne skyldte Falck udelukkende sin personlige Dygtighed. Han kendte sin Gerning til Bunds og forenede Grundighed med et klart og rigtigt Skøn. Ganske særligt havde han Evne for skriftlige Fremstillinger, hvad der kom ham tilgode ved de mange Erklærings-sager om foreliggende Toldspørgsmaal, og vistnok ogsaa tidlig henledte Opmærksomheden paa ham. Foruden fortrinlige Evner til at omgaas Mennesker besad han den fødte Embedsmands imødekommende Hjælp-somhed og en naturlig Værdighed, der vidste at holde Afstand, hvor det gjordes nødvendigt. Han følte en virkelig Godhed for alle de, for hvem han var foresat, men manglede derfor ingenlunde Myndighed og Fasthed. Aaret efter hans Afgang skrev »Berlingske Tidende« ved hans 70 Aars Fødselsdag, at i ham havde Toldvæsenet mistet en indsigtfuld og erfaren Embedsmand og dets Personale en sympathetisk og human Overordnet.

Falck var overbevist Højremand, i Provisoricaarene afgjort Tilhænger af Estrup, men iøvrigt deltog han ikke i det politiske Liv. Mest ønskede han at hygge sig i sin Families Kreds og glædede sig paa Hjemmets Fester. Han ejede megen Lune og Anlæg for Humor, der ofte kunde give sig uglespilagtige Udslag. Børnene omgikkes han fortroligt og viste altid Interesse for deres Foreteelser. Naar hans Svigerfar med lidt gammeldags Forundring sagde, at han var deres Kammerat, laa det ikke for ham at optage dette som en Kritik.

Hans Hustru var som Husmor præget af de Tider, da alting tilvirkedes hjemme. Hun formaaede alt og overkom alt, sørgede ikke blot for det velfyldte Spisekammer, men strikkede og syede alt til Børnenes Beklædning, endogsaa Drengenes Gangtøj, lige til de blev konfirmerede. Hun var vel nødt til at udvise den strengeste Økonomi, men kendte ikke til Knebenhed, og hendes Køkken udmærkede sig altid ved en Rigelighed, der ved festlige Lejligheder, navnlig da ved Julen, kunde vokse til Overflod. Man mærkede i hendes Husførelse ikke blot den sjældne Dygtighed, men ogsaa

det kærlige Hjerte, den elskelige Karakter, der var Hjemmets styrende Midtpunkt.

Et Særpræg fik Familielivet, da Vilhelm Falck efter sin Søsters Død i 1888 flyttede ind i Hjemmet og blev der lige til sin Død i 1915.

Huset var et af Datidens typiske, kulturprægede Embedsmandshjem, hvor Interessen samlede sig om Børnenes Opdragelse og Uddannelse, og hvor man var agtpaagivende overfor unødigt Luksus. Selskabelighed førtes ikke, men Slægtninger og Venner var altid hjertelig velkomne. Nogle Aar i Træk kom saaledes hver Juleaften den livfulde Kammersanger Schram og hans Hustru Hanne, der var født Sachmann og Søster til Overtoldinspektørens Moder.

Udnævnelsen til Overtoldinspektør medførte for Falck desværre en Forpligtelse til at have Kontor i Aarhus. Børnene var paa dette Tidspunkt bundne til Hovedstaden paa Grund af Studier, Skolegang m. m., og medens Familien derfor blev boende i København, maatte Falck tillige holde en Lejlighed i Aarhus. Hver Lørdag rejste han da hjem for hver Tirsdag atter at tage tilbage til Jylland, og skønt det fra Begyndelsen kun havde været tænkt som en midlertidig Ordning, idet man havde ventet, at Overtoldinspektoratet snarest skulde forlægges til København, skete der dog ingen Forandring.

I sine sidste Aar led Falck af en Svulst paa Tarmen. I 1916 lod han sig operere paa Frederiksberg Hospital, men i 1917 blev han igen syg og døde den 27. Juni s. A. Han begravedes den 3. Juli paa Vestre Kirkegaard.

Børn:

- 1) Mogens Falck, født den 22. Oktbr. 1877, død c. 1 Uge gammel.
- 2) Mogens Falck, født den 2. Juli 1879, Kontorchef, se Side 62.
- 3) Jørgen Henrik Falck, født den 22. Jan. 1881, Direktør, cand. polyt., Side 67.
- 4) Erik Falck, født den 6. Oktbr. 1887, Ingeniør, cand. polyt., se Side 72.
- 5) Margrete Christiane Falck, født den 4. Septbr. 1893. Hun blev 1913 Student fra N. Zahles Skole og det følgende Aar cand. phil. I Efteraaret 1916 fik hun Adgang til Kunstakade-

miet, gik der paa den bygningstekniske Skole i Efteraarssemestret 1916 og Foraarssemestret 1917, ansattes om Efteraaret i Tobaksbeskatningen og blev i Februar 1922 ansat som Konservator paa Universitetets patologisk-anatomiske Institut.



Margrethe Christiane Falck.

MOGENS FALCK

1879—

KONTORCHIEF I DE FERSLEW'SKE BLADE

Side 61

Han fødtes 2. Juli 1879 i København og døbt i Frederiksberg Kirke. I 1886 kom han i Schneekloths Skole og i 1892 i Borgerdydsskolen paa Christianshavn, men forlod 1897 Skolen. Hans Hu stod til det praktiske Liv, ikke til Studering, og hans Uddannelse blev i korte Træk Boghandel, Kunsthandel, Papirhandel, Bogtrykkeri og Reklame. Fra Reklame gik han over til Specialiseringen, Annoncer, først som Forretningsfører

ved »Klods Hans« og Teaterbladet »Masken«, og fra 1. Juni 1915 som Kontorchef ved »De Ferslew'ske Blade«. Til Februar 1918 var han Leder af disse Blades Akvissions-Afdeling. Derefter fulgte et kort Kompagniskab med Grosserer Carl Ree, men i Oktober 1919 kaldtes Falck tilbage til sin nuværende Stilling ved »De Ferslew'ske Blade«.

Kontorchef Falck har fra Ungdommen været et lyrisk Gemyt med Evner paa mange spredte Omraader. 1904 udgav han saaledes en lovende Digtsamling »Tvivl« hos Gyldendal og skrev gennem en Aarrække Vers og Prosa i Blade og Tidsskrifter. Ogsaa paa det dramatiske Omraade har han forsøgt sig med det halve Resultat, at et Par af hans Stykker antoges til Opførelse uden nogensinde at naa frem i Rampens Lys.

I Aarene 1923 og 24 overtog han, ved Siden af sit andet Arbejde, Redaktionen af De Ferslew'ske Blade's »Søndag«.

Ligesom Verdenskrigen i 1914 havde grebet stærkt ind i Falck's Liv, ogsaa økonomisk, hvad der førte til hans Ansættelse ved Dagspressen, betog Vaabenstilstanden i 1918 hans paavirkelige Sind. Han syntes, at den befriede Folkestemning, der da gik over Verden, maatte og burde give sig et for alle Tider synligt Udslag. Trods det vanskelige ved at forme en Ide, der var neutral nok til at samle de fleste Nationer, og til Trods for den Skepsis, han saa at sige overalt mødte for en saa verdensomspændende Plan, lykkedes det ham i 1920 at starte en Verdensindsamling med det Formaal at genopbygge den under Krigen sønderskudte Kathedral i Reims.

Tanken blev saaledes gennemført og var ikke mindst en smuk og oprigtigt følt Tak fra Danmark overfor Frankrig, der efter Sejren skaffede os Sønderjylland tilbage. Her i Landet indsamledes i Løbet af et halvt Aar 1 Million 30,000 Francs, hvortil kom de mange Bidrag fra andre Nationer. Ved en Fest i August 1921 i den franske Legation i København udnævntes Falck til Ridder af L'ereslegionen som Tak for sin uegennyttige og smukke Handling. Da Kathedralen i Reims genindviedes i 1927, var Falck Kardinal Lucons Gæst ved selve Indvielsen og ved den efterfølgende Fest i Kardinalens Palæ.

Under sin Redaktørvirksomhed rejste Falck Kravet om at nedtage den forvitrede Marmorgengivelse af Thorvaldsens Johannes-



Kontorchef Mogens Falck, 1931.



Dagmar Falck, f. Schultz, 1915.



Astrid Falck, f. Børseth, 1920.



Ebbe Falck, 1931.



Gudrun Falck, 1931.



Grethe Falck, 1931.



Ole Falck, 1931.

gruppe over Frue Kirkes Portal og at opstille en ny i Bronce. Efter en større Bladkampagne for og imod Broncen, hvad der førte til et Sagsanlæg fra Billedhuggeren, Prof. Utzon Franck, lykkedes det at gennemføre Kravet, og til Kirkens Glæde og Pryd staar Johannesgruppen nu i Bronce over Domkirken Portal.

Efter 1924 helligede Falck sig udelukkende Annoncevirksomheden, idet Annonceringen efter Krigen voksede og udfoldede sig til i stigende Grad efter amerikanske Dimensioner at være et for Forretningslivet uundværligt Middel til Salg. Tillige blev han Reklamekonsulent for flere store danske Industrivirksomheder.

Paa sin 50 Aars Dag hyldedes Falck ikke blot af sine egne Blade men ogsaa af andre for sin Foretagsomhed, der ogsaa kunde række udenfor hans direkte Interessesfære, som da han i Pressen foreslog Navnet »Forum« til Kæmpehallen. Som et Kuriosum maa dog tilføjes, at en Skomager i Nansensgade senere belønnedes med 1000 Kr. for dette Navn til Kæmpehallen.

Den 12. Maj 1910 ægtede han Dagmar Augusta Isidora Panduro Schultz, Datter af Oversergent Th. Schultz og Hustru Marie, f. Panduro. Fru Dagmar Falck var født den 28. Decbr. 1882, men døde allerede 27. Oktbr. 1918 af Spansk Syge. Begravet paa Vestre Kirkegaard.

Falck giftede sig paany 31. Marts 1920 med Astrid Børseth, født 17. Juli 1894, Datter af Skibskaptajn og Eksportør Thorvald Børseth fra Holmestrand i Norge, og Hustru, Marie, født Røhr.

Børn. Af 1. Ægteskab:

1. Ebbe Falck, født 11. Juli 1911, stud. jur.
2. Gudrun Falck, født 4. Juli 1912.
3. Grethe Falck, født 24. Juli 1915.

Af 2. Ægteskab:

4. Ole Falck, født 18. Januar 1921.

JØRGEN HENRIK FALCK

1881—

DIREKTØR, INGENIØR, CAND. POLYT.

Side 61

Han er født i København den 22. Januar 1881, døbt i Sct. Matthæus Kirke den 13. Maj s. A. I en Alder af kun 5½ Aar kom han i Skole sammen med sin ældre Broder og fulgtes med ham gennem Klasserne, først i Schneekloths Skole og derefter, fra 1892, i Borgerdydskolen paa Christianshavn. I 1898 blev han Student af den matematisk-naturvidenskabelige Retning, og det følgende Aar tog han Filosofikum, i 1901 tog han 1. Del af den polytekniske Kandidateksamen, og endelig i 1905 blev han polyteknisk Kandidat som Bygningsingeniør.

I April s. A. ansattes Falck ved Københavns Vej- og Kloakanlæg, men gik en Maaned efter over til Statsbanerne, hvor han ansattes i 1. Banekreds. Efter en alsidig Uddannelse baade ved forskellige Ingeniørarbejder og som fungerende Overbanemester antoges han den 1. September 1907 som Aspirant — en formel Nødvendighed — og forflyttedes den 1. April 1908 til Generaldirektionen med Tjeneste under Banedirektøren. Den 1. Maj 1911 fik han kgl. Udnævnelse som Ingeniørassistent.

I Løbet af de tre Aar i 1. Banekreds havde Falck ikke blot faaet et godt Kendskab til det daglige Arbejde paa Strækning og Stationer, men havde tillige fattet Kærlighed til Jernbanevæsenet. Livet ude paa Landets ældste Banelinier, hvor der endnu fandtes Overleveringer fra den svundne Tid Side om Side med den moderne udviklede Teknik, havde vakt baade hans tekniske Interesse og hans historiske Sans. Med Iver kastede han sig over Studiet af udenlandsk Jernbanevæsen for derigennem at kunne naa til den rette Betragtning af vore hjemlige Forhold.

Tidligt havde Falck følt Lyst til at bruge Pennen. Allerede inden han havde faaet sin Embedseksamen, kom han i Forbindelse med Ugeskriftet »Frem«. Her blev hans første Artikel, om »Københavns Kloakanlæg«, trykt i 1905, og denne indledede et Medarbejderskab, der fortsattes gennem Aarene, til Bladet under Verdenskrigen ophørte med at udkomme. Et lignende fast Forhold opnaaede Falck ogsaa til »Gads danske Magasin«, hvor han i 1907 begyndte med en Artikel om et nyt Iltoglokomotiv, der

blev taget i Brug ved Statsbanerne. Samtidig skrev han Udarbejdelser af mere vægtigt Indhold til de tekniske Fagblade. I »Ingeniøren« indledede han med en Boganmeldelse i 1906, og i »Teknisk Forenings Tidsskrift« gjorde han Begyndelsen i 1908 med en Artikel om »Verdens sidste Iltogslokomotiver« i Anledning af det nye danske. Falck's skrivende Virksomhed antog saaledes hurtigt et bemærkeligt Omfang og var formentlig ikke uden Forbindelse med Forflyttelsen til Generaldirektionen.

Paa Banedirektørens Kontor fik Falck sit Arbejde ved den tekniske Korrespondance, og i Aarenes Løb fik Sikringsanlæg og Signalvæsen, baade teknisk og historisk, hans særlige Interesse. I »Teknisk Forenings Tidsskrift« offentliggjorde han i 1907 en mindre, teknisk og historisk Afhandling om »Snefygning og Sne-skærme«, og i »Ingeniøren« skrev han i 1911 to polemiske Artikler om Bandagehullet, et mystisk Hul, der dannes i det venstre Drivhjul paa visse Lokomotiver. Kort Tid derefter fik han den Opgave som Bistand for Signalinspektør Thrane at forfatte en Beskrivelse af de anvendte Sikringsanlæg paa Strækninger og Stationer samt en Instruks for Personalet om Brugen af disse Anlæg. Udarbejdelsen tog et Aar, men udkom først i 1915. Paa tilsvarende Maade fik Falck det Hverv at skrive en Lærebog om Statsbanernes Spor konstruktioner og de tekniske Stationsanlæg. Han udarbejdede omkring tre Fjerdedele af Bogen, der udkom i 1916, fuldført af Ingeniør Eigil Hansen.. En særlig Betydning fik en Artikel i 1911 om »Blinklys som Jernbanesignal«, idet den gav den første Tilskyndelse til Indførelsen af dette Signallys paa de danske Baner.

Samme Aar havde den tekniske Forening udsat en Præmie for den bedste Afhandling om Sikkerhedsforanstaltninger ved Jernbane- og Skibstrafik under alle Vejrforhold. Falck vandt Prisen ved sin Afhandling om »Jernbanernes Sikringsvæsen«, der blev trykt i »Teknisk Forenings Tidsskrift« i 1914, og som for første Gang bragte en paa dansk skrevet fuldstændig Oversigt over dette Emne, ogsaa belyst ved historiske Data, som ikke tidligere var kendt. Aaret i Forvejen skrev han i »Ingeniøren« en historisk Redegørelse om »Hovedsignalet og det fremskudte Signal«.

Efter Brammingeulykken i 1913 skrev Falck en Række Artikler i »Berlingske Tidende« og i »Nationaltidende« for at bero-

lige Stemningen, bland. and. efter særlig Anmodning fra Generaldirektør Amt en Artikel i »Berlingske Tidende«: »Er Statsbanernes Spor for svagt?«. Efter Løfte indledede han ydermere en Diskussion i Ingeniørforeningen om Jernbaneulykken. Foredraget, som han holdt ved denne Lejlighed, blev trykt i »Ingeniøren« i 1914.

Efter en kort Virksomhed som Sekretær i den Kommission, som efter Brammingeulykken blev nedsat til Undersøgelse af Sikkerhedsforholdene paa Statsbanerne, udnævntes Falck den 1. Februar 1915 til Baneingeniør i Vejle. Paa Grund af en Omlægning af hans Sektionsomraade flyttede han i 1917 til Horsens.

Som Baneingeniør havde Falck en rig Arbejdsperiode med stadige Anlægs- og Driftsarbejder. Selv mindes han navnlig herfra Dæmningsskredene i Grejsdalen i 1916 og ved Munkebjerg i 1920 samt sine grundlæggende Undersøgelser af den »glidende Dæmning« ved Ulvehave.

Jævnside sin praktiske Gerning skrev han en Række Artikler om sine Arbejder i disse Aar, saaledes de selvstændige Undersøgelser »Sten og Grus paa Jernbaner« i »Ingeniøren« i 1918 og »Smaa Banegaarde« i »Teknisk Forenings Tidsskrift« i 1921. Tillige var han paa dette Tidspunkt bleven Medarbejder ved Salomonsens Konversationsleksikon og ved Opfindelsernes Bog (»Landeveje« og »Jernbaner«).

Under sit Ophold i Vejle havde Falck været Gæst hos Fabrikker C. M. Hess og der lært Datteren, Elise Frederikke (Isse), at kende. I Sommeren 1916 blev de forlovede, og det følgende Aar den 24. April giftede de sig.

Christian Martin Hess, født den 14. Oktbr. 1851, var en betydelig Mand. Han stammede fra Middelfart, hvor hans Far havde grundlagt det kendte Jernstøberi, som senere var blevet videreført af den ældste Søn, Etatsraad Peter Hess. Selv havde han i Vejle begyndt sin tilsvarende Virksomhed, der ved hans Flid og Dygtighed var blevet Landets største indenfor Kakkellovsindustrien. I Aarenes Løb skabte han sig en betydelig Formue og købte i 1916 Herregaarden »Haraldskjær« ved Vejle, hvor han døde den 1. December 1929. Hans Hustru, Emma Frederikke Mathilde Hess, f. Brincker (født 29. Juli 1854, død 9. Marts 1928), var ligesaa vel som han en stort anlagt Personlighed, der i Fremgangens Aar havde staaet som sin Mands kloge, skarpsynede Raadgiverske, og

som med sin stille Myndighed samlede Hjemmet om sig. Hun selv var født i Danmark, men Forældrene var som gifte indvandrede fra Tyskland. Faren blev her i Landet Bestyrer af den gamle Kobbermølle paa Haraldskjær Fabrik, og Brødrene havde grundlagt Hammerværket i Grejsdalen, hvor en Gren af Familien stadig hører til. Moren var en ejendommelig, viljestærk Personlighed; hun levede til 1904 som Familiens »Grossmutter« og i Erindringerne har hendes Skikkelse antaget en næsten sagnagtig Karakter.

Elise Frederikke (Isse) Falck var født den 28. April 1889. Farens praktiske Interesse gik igen i hende, og hun voksede op med Kærlighed til den store Fabrik, om hvis Sager Faren gerne samtalede med hende. Hun blev et Friluftsmenneske, der holder meget af Sport. For Eks. er hun en fortrinlig Tennisspillerske, og hun er den tredje-første Dame, der her i Landet har kørt Automobil. Desuden har hun faaet betydelige kunstneriske Evner, lærte at modelere, gennemgik derefter Kunstakademiets Billedhuggerskole, hvorfra hun fik Afgang i 1913. Baaede dette og det følgende Aar udstillede hun om Efteraaret og fik i 1916 en stor Figur paa Foraarsudstillingen. I 1918 udstillede hun en Bronzebuste af sin Mand, og i 1931 udførte hun en Medaillon med et Dobbeltportræt af sine Forældre til Anbringelse paa deres Grav.

I 1919 havde C. M. Hess omdannet sin Virksomhed til et Familieaktieselskab, i hvis Bestyrelse han optog sine Sønner og Svigersønner. Falck fattede hurtigt Interesse for denne Industri, hvad han efter sin Vane viste ved i 1920 i Gads danske Magasin at skrive en Artikel om Kakkelovne. Da Lederen af Fabriksudsalget i København i 1923 maatte fratræde, betænkte Falck sig heller ikke paa at modtage sin Svigerfaders Tilbud om at overtage denne Gren af Virksomheden. Han søgte straks sin Afsked fra Statsbanerne og rejste i August 1923 til København.

I de følgende Aar fuldførte han sine Udarbejdelser om Jernbanevæsen til Salomonsens Konversationsleksikon og til Opfindelsernes Bog, ligesom han ved Statsbanerne ogsaa efter sin Afsked beholdt det Sæde, han i 1922 havde faaet i et Udvalg, der skulde udarbejde et nyt Signalreglement, og som afgav Betænkning i 1927.

Mere og mere tog dog hans nye Gerning ham. Han blev ef-



**Direktør, cand. polyt.
Jørgen Falck, 1931.**



**Elise (Isse) Falck,
f. Hess, 1931.**



Juliane Falck, 1931.

terhaanden Ekspert i Kakkelovne, og som sædvanlig fik deres historiske Udvikling den største Betydning for ham, navnlig den moderne Udvikling fra de to sidste Menneskealdre, hvor den danske Kakkelovnsindustri i Virkeligheden blev til. Han ligger paa dette Omraade inde med et Stof, som endnu ikke er offentliggjort, men iøvrigt har han skrevet om Kakkelovne dels i »Opfindelsernes Bog«, dels i »Det ideale Hjem« (1928), ligesom han i »Ingeniøren« i 1926 deltog i en Diskussion om »Kakkelovne og Varmeelementer«.

Fra 1. Januar 1931 indtraadte han som Medlem i Fabrikkerens Direktion, stadig med Bolig i København og med »København« som sit særlige Omraade.

Datter:

Juliane Falck, født i Horsens den 25. Juli 1919, døbt i Klosterkirken i Horsens den 11. Oktober s. A., opkaldt efter den tyskfødte »Grossmutter«, efter hvilken der er opkaldt et Barn i hver Familie Hess i hver af de to foregaaende Generationer. Juliane kom 4 Aar gammel til København og gaar her i Frk. Jespersens Skole (fra 1925).

ERIK FALCK

1886—

CAND. POLYT., INGENIØR

Side 61

Han er født den 6. Oktbr. 1886 i København og blev 1904 Student fra Borgerdydskolen i Helgolandsgade. Det følgende Aar blev han cand. phil., og i 1906 tog han 1. Del af den polytekniske Eksamen. Efter at have været i Lære paa Statsbanernes Værksted fra Aug. 1906 til Septbr. 1907 tog han i Januar 1910 den polytekniske Embedseksamen som Maskiningeniør.

Straks efter ansattes han i Ingeniør, cand. polyt. H. Meisner Jensens Automobilforretning.

I December 1912 ansattes han som Ingeniør paa Larsens Vognfabrikker og i Oktbr. 1915 som Ingeniør hos Automobilfirmaet »H. C. Christiansen«. Endelig i Maj 1918 ansattes han som Ingeniør i Landbrugsfirmaet Ole Sørensen & Co., men beskikke-

des i Februar 1920 som Justitsministeriets Motorsagkyndige for Staden København. Aaret efter udtraadte han af førnævnte Landbrugsfirma og ansattes i August 1923 som Justitsministeriets Motorsagkyndige baade for København og for Københavns Amtsraadkreds.

Da der i August 1927 paa Foranledning af Justitsministeriet



Ingeniør, cand. polyt.
Erik Falek.



Ella Falek,
f. Sørensen.

oprettedes et Kontor for de københavnske Motorsagkyndige, blev han dets Leder. Kontorets Virksomhed er hovedsagelig de almindelige, administrative Spørgsmaal samt Indregistrering og Tilsyn med Motorkøretøjer. Foruden dette Arbejde har han været hørt og haft Lejlighed til at afgive Responsa i de fleste betydende Retsager angaaende Overtrædelser af Motorlovgivningen.

I Aarene 1918—1921 sad han som Medlem af det i Anledning af de mange Flyveulykker af Forsvarsministeriet nedsatte Udvalg vedrørende Militærflyvning.

Ved Siden af denne Virksomhed som Justitsministeriets Motorsagkyndige er han Afdelingsingeniør ved Teknologisk Instituts Au-

tomobilafdeling og Motorkøretøjslaboratorium, hvor han i særlig Grad forestaar Afdelingens tekniske Virksomhed, der foruden den almindelige Haandværkeruddannelse tillige omfatter videnskabelige Undersøgelser af Brændstoffer, Smøreolier og lignende, hvilket Arbejde i højeste Grad støtter hans Arbejde som Motorsagkyndig.

Paa Grund af sin faglige Dygtighed har han haft det Held i sin Virksomhed som Motorsagkyndig at faa sat de foreliggende automobiltekniske Spørgsmaal i System. Det er herved lykkedes ham at skabe en Højnelse af og en Respekt for de Motorsagkyndiges Arbejde, hvad ikke mindst har haft sin store Betydning for hele Udviklingen af Automobilbranchen.

I nøje Forbindelse hermed er han med Interesse gaaet i Breschen for et Samarbejde mellem Myndighederne og Automobilforhandlerne, saaledes at alle Interesser er blevet varetagne, baade de sidstnævntes og det nødvendige Hensyn til den offentlige Sikkerhed.

Særlig skal nævnes hans Arbejde med Fremskaffelsen af og Fastlæggelsen af Garantidataene for de forskellige her i Landet repræsenterede Chassistyper, hvorved er skabt en for hele Offentligheden betryggende Ordning.

Paa Grund af sin store Indsigt er han gennem Aarene bleven meget benyttet som Skønsmand og Opmand i Motorsager baade af private og af Retterne, ligesom han ogsaa er Konsulent baade for Statspolitiet og for Københavns Politi i Spørgsmaal af motorteknisk Art. Navnlig tidligere skrev han hyppigt i faglige Tidsskrifter, og i 1925 udarbejdede han efter Anmodning fra Justitsministeriet sammen med sine Kolleger den første trykte Vejledning for Justitsministeriets Motorsagkyndige.

I 1916 blev han forlovet og den 16. Juni 1917 gift med Ella Emilie Sørensen, født den 28. Oktober 1894 i Kolding, Datter af Ole Nissen Sørensen Bramsen fra Bramdrup og Hustru Emma Caroline, ført Ferslev. Hendes Far var Stifter af Landbrugsfirmaet Ole Sørensen & Co., som han naaede at oparbejde til en af Landets førende Virksomheder med Landbrugsmaskiner.



1' NORSKE LINIE

WILHELM FALCK

SOGNEPRÆST PAA NØTTERØ

1731—1814

Side 30

Wilhelm Falck er født i Oslo den 24. Oktober 1734. Som lille Dreng fik han først Undervisning i Hjemmet af daværende Student, senere Assessor Lars Nicolaj Blicher, men i Maj 1750 kom han i Oslo Latinskole, hvorfra han i 1754 dimitteredes til Universitetet i København⁶⁸). Det følgende Aar tog han her i Marts Examen philosophicum og den 12. Juli den filologiske Prøve med laud. Han rejste derefter hjem og gav en Tid Undervisning, men i 1756 rejste han tilbage til Universitetet og hørte Peder Holms og Peder Rosenstand-Goiskes offentlige og private theologiske Forelæsninger. Den 18. April 1757 tog han sin Embedseksamen med laud. illaudabilis, og den 29. Juni holdt han sin Prøveprædiken (Homiliticum) i Trinitatis Kirke i København, hvorfor han erhvervede sig et laud.

Den 9. Oktbr. s. A. fik han Ansættelse som Huslærer hos Kaptein Casper Frederik Hagemann i Holmestrand, var en Tid derefter Pædagog i Oslo, men kaldtes den 15. April 1763 til personel Kapellan hos Provst Henrik Wissing Ørsted i Hedrum, hvis eneste Datter han senere ægtede. Den 18. Maj s. A. ordineredes han i Vor Frelzers Kirke i Oslo af Biskop Nannestad.

Den 9. Maj 1773 kaldte Grev Christian Conrad Danneskjold-Laurwigen ham til Sognepræst for Nøtterø, og her faldt hele hans Livsgjerning. I 40 Aar virkede han som den lille Sømandsøs nidkære Sognepræst og gjorde sig almindelig afholdt saavel af sine Overordnede som af sine Sognebørn.

Han var en samvittighedsfuld og velmenende Mand, som al-

drig skaanede sig selv. I Embedsjournalen findes endnu hans Valgsprog: Stolende paa Gud, aldrig raadløs. Da Biskop Schmidt i 1778 inspicerede Nøtterø Præstekald, skrev han ved Hjemkomsten følgende rosende Ord om Wilhelm Falck: »Her ved Nøtterø fandt jeg til min Glæde en vel oplyst Ungdom og en Lærer, der lyser for sine Tilhørere baade med Lærdom og Levned«.

Skønt afgjort Tilhænger af Biskop Erik Pontoppidans let pietistiske Retning⁶⁹⁾, var han dog en skarp Modstander af den kendte Gaardejer og Bodsprædikant Hans Nielsen Hauge og den levende, læge Bevægelse, han havde vakt, Haugianerpartiet, skønt dette dog havde sin store Fortjeneste af det kristelige Livs Genoprettelse i Norge i disse Rationalismens vanskelige Tider. Han skrev selv i Nøtterø Embedsjournal i 1804⁷⁰⁾: I Nøtterø Prestegjeld er den ellers nok som bekendte Hans Nielsen Hauge likesaa ubekendt som hans og hans selvgjorde Apostles ilde sammenhængende og ugrundede Lære og Skrifter, hvis skadelige Følger og videre Udbredelse formenes ogsaa i mine Tanker ved Foragt og Likegyldighed best at kunne forekommes.

Daarligt stod det imidlertid til med Øens Skoleforhold. Det lykkedes ham ganske vist i 1781 at faa oprettet en ny Skolefundats, men alligevel gik det kun yderst smaat med Ungdommens Undervisning. Dels havde Øen ikke Raad til at holde dyre Lærere, og dels manglede han fast Haand og praktisk Greb paa at faa Skolen i god Gænge. Interessen var imidlertid vaagen hos ham for Folkets boglige Uddannelse, og i 1798 støttede han kraftigt Oprettelsen af et Seminarium i Tønsberg, det første Lærerseminarium i Norge.

Hans bedste Indsats paa Øen gjorde han indenfor sin kirkelige Gerning, og hans Efterfølger i Embedet, Pastor Wille, skrev 1821 i »Budstikken«: Megen Agtelse vises (paa Nøtterø) den offentlige Gudstjeneste, hvilket uden Tvivl for en stor Del maa tilskrives den værdige Sognepræst, Hr. Wilhelm Falck, som næsten i 40 Aar levede og virkede her paa Stedet, samt Hr. Clement Thue Samsing, siden Sognepræst til Tjølling, som før hin Tid var personel Kapellan her, og som begge have i taknemmelig Erindring.

Tidens politiske Rørelser synes han derimod ikke at have ofret videre Interesse. Sikkert stod han — som henhørende til den ældre Generation — fuldt ud loyalt overfor Danmark, hvor meget ellers norske Stemninger havde bemægtiget sig de yngre og til



Pastor Wilhelm Falck.
Efter Maleri, tilh. Konsul Ørsted-Falck i Tønsberg.
(Kopi af det nu forsvundne Maleri i Nøtterø Kirke.)

Tider gav sig lidt demonstrativt Udslag. Da Kronprins Frederik (Fr. VI) i 1788 var i Norge, kom han den 19. Juni til Frederiksstad med sin Lystfregat. I et snævert Sejlløb kunde Fregatten ikke vende. En nærliggende Baad blev anmodet om Assistance, men nægtede det. I Baaden befandt sig Købmand Hans Kristensen Føyen, en Tobaksspinder Dahl, begge fra Tønsberg, og en Søn af Sognepræst Falck paa Nøtterø.

Wilhelm Falcks Navn staar paa Kirkens Klokke, og inde i Kirken hang tidligere et Maleri af ham i Ornat.

Han blev gift den 30. Aug. 1765 i Hedrum med Frederica Sofia Ørsted, født i Hedrum den 28. Aug. 1744, død paa Nøtterø den 12. April 1801 og begravet paa Øens Kirkegaard. Hun var Datter af fornævnte Provst, Magister Henrik Wissing Ørsted (død 1777) og Hustru Sophia Charlotte, f. Arctander, der før havde været gift med Pastor Ørstedes Forgænger i Embedet, Pastor Grüner (død 1741).

Den 14. Juni 1813 søgte Falck sin Afsked paa Grund af Alder mod at nyde 50 Tdr. Byg aarlig i Pension af Kaldet, beregnet efter Kapiteltakst, dog aldrig over 8 Rdl. pr. Td. Dette bevilgedes ham i December s. A., og kort efter Nytaar 1814 flyttede han til sin Datter, Fru Abelsted, i Sandefjord. Her døde han den 28. Maj 1814 og begravedes fra Sandefjord Kirke den 4. Juni s. A. Ialt fik han og Hustru 14 Børn, hvoraf 5 var dødfødte.

Børn:

1. Christian Conrad Falck (opkaldt efter Laurwig-Greven), født den 21. Sept. 1767, død allerede i Oslo den 13. Marts 1787.
2. Henrik Falck, født den 13. Febr. 1769, Toldkasserer i Drammen, se Side 79.
3. En dødfødt Søn, født 18. Decbr. 1770.
4. Wilhelm Falck, født paa Gaarden Skaugen i Hedrum den 25. Maj 1773, Overretssagfører i Larvik, se Side 87, hollandske Linie.
5. En dødfødt Søn, født den 12. Juni 1774.
6. Jacob Falck, født den 5. Maj 1775, død nogle Dage efter Fødselen.
7. Anna Margarete Falck, født den 27. November 1776 paa Nøtterø, gift den 28. Juni 1801 med Købmand og Skibsreder i Sandefjord Baltzar Christian Hagemann, f. 6. April 1771, død

den 8. Septbr. 1836, Søn af Krigsraad og Regimentskvartermester, senere Overtoldvisitør i Drammen Peder Hagemann og Hustru (hans Kusine) Antoinette, født Hagemann. 1846 flyttede Fru Anna Margareta til Drammen og døde her hos sin Datter, Fru Winther, i 1853. De havde 9 Børn. (Se Hagemann: Militærfamilien Hagemann).

8. Sofie Charlotte Falck, født den 12. Decbr. 1777 paa Nøtterø, gift den 4. Maj 1802 i Sandefjord med Skibsfører Nicolaj Bartholomæus Abelsted efter kgl. Bevilling af 26. April s. A. Velsen forrettedes af hendes Far. Nicolaj Abelsted var vistnok Søn af Kaptajn Hans Abelsted og Fru Sophie Magdalene, f. Storm. Han blev konfirmeret paa Eidsvold 1785 og var da 16 Aar. Paa Vejen til Danmark i 1809 med et kongeligt Fartøj forulykkede han. Sofie Charlotte levede derefter som Enke i meget smaa Kaar i Sandefjord, hvor Faren flyttede sammen med hende. Hun døde i Tønsberg den 28. Novbr. 1854. De havde 3 Sønner og 2 Døtre.
9. En dødfødt Søn, født den 22. Decbr. 1778.
10. En dødfødt Søn, født den 3. Juni 1780.
11. Jacob Ørsted Falck, født den 12. Septbr. 1782 paa Nøtterø, Skibsfører, se Side 91.
12. En dødfødt Søn, født den 6. Jan. 1784.
13. Maria Dorothea Falck, født den 21. Oktbr. 1785 paa Nøtterø, død smstds. den 22. Novbr. 1789.
14. Christian Conrad Falck, født den 29. April 1788, død den 22. Juli s. A.

DANSKE GREN

HENRIK FALCK

1769—1825

TOLDKASSERER I DRAMMEN, KRIGSASSESSOR

Side 78

Han er født den 13. Februar 1769 paa Hedrum. Efter en Del Aars Forløb finder man ham som Overtoldbetjent i Drammen og gift med Bolette Friderica Malling, født i Porsgrund den 26. Septbr. 1770 (døbt 3. Oktbr. s. A.), Datter af Toldbetjent og

Byfoged Rasmus Malling og Hustru Barbara Borse. I 1809 købte han Gaarden Nr. 354 paa Tangen ⁷¹⁾ i Strømsø for 400 Rdl. af Hans Bang, og det følgende Aar er han kgl. Konsumptionssskriver ved Maleværket paa Strømsø. Han angiver da sin Indtægt til 280 Rdl. Kort Tid derefter benaadedes han med Titlen Krigsassessor. 1816 forsattes han til Risør og her døde han den 16. Maj 1825. Enken flyttede senere med Sønnen Vilhelm til Aalborg, hvor hun døde den 25. Oktbr. 1852 uden at efterlade sig Formue.

Søn: Wilhelm Falck, f. 1. Febr. 1797, se nedenfor.

WILHELM FALCK

1797—1837

GENERALKONSUL I AALBORG

Se ovenfor

Han er født den 1. Febr. 1797, døbt den 26. Marts s. A., i Brevig Kirke, inden Forældrene blev gift. Ved Folketællingen 1801⁷²⁾ var han i Huset hos enroulleret Matros Christen Pedersen i Porsgrund og var paa det Tidspunkt 5 Aar. Som Barnefar var udlagt Henrik Falck af Sandefjord.

Som ung uddannedes han til Handelen og den 29. Marts 1824 blev han gift i Risør med Marie Julie Truslev, født 24. Jan. 1803, Datter af Kobberstikker og Bogholder Niels Truslev (1762—1826) og Hustru Anna Elisabet Ibsen (1778—1810) i København. Brylluppet fejredes i hans Fars Hus.

I Juni s. A. holdt Marie Falck i Følge Aalborg Skifteprotokol Skifte med sin Søn og maa da have været gift tidligere⁷³⁾, med hvem vides ikke. At Skiftet afholdtes i Aalborg tyder paa, at de snarest efter Brylluppet flyttede hertil. Wilhelm Falck tog ikke Borgerskab, men i 1833 blev der læst Forlig mellem ham og en Bankadministrator Andresen i Oslo om Betaling for en Trælast⁷⁴⁾, og antagelig maa han da paa en eller anden Maade have drevet Forretning. I al Fald var han en velhavende Mand, der boede i den herskabelige, to Etages Ejendom i Slotsgade, den saakaldte Gabelske Gaard, som han erhvervede sig 1831 efter Overkøbmand Jacob Kjellerup.

Vistnok omtrent paa denne Tid blev han svensk-norsk Konsul, og kort før sin Død udnævntes han til Generalkonsul.

Han døde 39 Aar gammel den 23. Jan. 1837. Enken fik Lov til at hendside i uskiftet Bo, og Tilsynsværge blev Købmand Johannes Kiær⁷⁵). Hun døde i Aalborg den 16. Jan. 1866. Wilhelm Falcks Mor boede sine sidste Aar hos hende og døde i 1852.

Børn:

1. Henrik Falck, f. i Drammen 1. Okt. 1825, Handelsmand død ugift i Aalborg 31. Marts 1874.
2. Elisabet Caroline Emilie Falck, f. 16. Juli 1827, død ugift i Aalborg den 21. Febr. 1899.
3. Niels Frederik Falck, f. 20. Novbr. 1828, død i Aalborg 1. Aug. 1835.
4. Vilhelm Julius Falck, f. 14. Febr. 1830. Han drog til Finland og nedsatte sig der som Tobaksfabrikant. Han var to Gange gift og havde i 1. Ægteskab Børnene Karl og Elly, i 2. Ægteskab ingen Børn.
Sønnen Karl kom her til Danmark i 1890 for at sætte sig ind i Tobaksfabrikationen i et Par Aar. Efter Faderens Død i 1891—92 overtog han Fabrikken i Finland, men døde faa Aar efter ugift af Tuberkulose.
Elly Falck blev gift i Finland med en Mand ved Navn Borgström.
5. Charles Jean Falck, født den 1. Jan. 1832, Handelsmand, død ugift af gul Feber i Amerika den 16. Septbr. 1873.
6. Gustav Adolf Falck, født den 16. Aug. 1833, Fabrikant, se nedenfor.
7. Nicoline Frederikke Falck, f. den 26. Aug. 1835, død i Aalborg 14. Septbr. 1835.

GUSTAV ADOLF FALCK

1833—92

FABRIKANT

Se ovenfor

Han er født i Aalborg den 16. Aug. 1833 og uddannedes til Handelen. Efter sin Fars Død rejste han til København og ansattes i den rige Agent Erichsens Forretning. Nogen Tid efter rejste han til London.

I Løbet af den første Halvdel af det 19. Aarhundrede havde Porcellænskunsten været i Forfald over hele Europa. Ogsaa herhjemme var den kgl. Porcellænsfabrik blevet drevet uden kunstnerisk og forretningsmæssig Dygtighed, og efter en Række Aar med betydelige Tab ønskede Staten at afhænde den. I Følge Finansloven af 21. Maj 1867 stilledes den til Auktion, men det højeste Bud, 125,600 Rdl., blev ikke accepteret. En Del formuende Mænd, bl. a. Etatsraad O. B. Suhr, Lensgreve Friis og Etatsraad L. P. Holmblad købte den derefter underhaanden for 135,500 Rdl. og tilbød Falck, som paa dette Tidspunkt endnu var i England, at overtage Ledelsen.

Han slog til, selv om Opgaven maatte synes yderst vanskelig. Kun betingede han sig Retten til eventuelt at overtage Fabrikken for Købesummen. Ved at tage fat med Energi og frisk Mod lykkedes det ham ogsaa i Løbet af faa Aar at indtjene de fornødne Penge og dermed at blive Ejer.

Ved sin Tiltræden var det hans første og vigtigste Opgave at faa den store Virksomhed stabiliseret. Det lykkedes ogsaa takket være hans ubestridelige forretningsmæssige Dygtighed, hovedsagelig ved kun at fabrikere de almindelige Brugsgenstande samt de obligate Jubilæumsvaser og Biskuitfigurer efter Thorvaldsen.

Efterhaanden som Forholdene bedredes, bestræbte han sig paa ogsaa at højne Fabrikationen i kunstnerisk Henseende. Med stor Interesse forestod han selv Forsøgene ikke blot med Kopiering af de gamle, berømte Juliane Marie og Flora Danica Stel, men ogsaa paa at bryde nye Veje, for Eks. ved Fremstilling af gennemsigtigt og blødt Porcellæn.

Fabrikken laa i Baggaarden til Købmagergade 50 (den gamle Postgaard). I Forhuset boede han selv med Familie og her havde han ogsaa sit Laboratorium.

Efterhaanden voksede Virksomheden sig større og større. En Flytning udenfor Byen til større Lokaler var nødvendig, men Falck skønnede, at et saadant Skridt vilde overstige hans Kræfter. Ydermere var Tidspunktet inde, hvor yngre og nye Kræfter helst maatte træde til. I 1883 solgte han derfor Fabrikken til Aktieselskabet »Alumina«, men beholdt Gaarden i Købmagergade. Nogle Aar efter rev han den ned og byggede det nuværende store Komplex mellem Købmagergade og Pilestræde, et af Datidens største.



Fabrikant Gustav Adolf Falck.



Fanny Falck, f. Thielsen.



Ellen Saxild, f. Falck.



Jenny Bang, f. Falck.

I mange Aar var han Medlem af Sø- og Handelsretten og Næstformand i Københavns Brandforsikring.

Den 24. Maj 1872 havde han giftet sig med Fanny Thielsen, f. 6. April 1853, Datter af Grosserer Wilhelm Thielsen i København og Hustru Louise, f. Réé. Efter Salget af Fabrikken flyttede han ud i Bredgade Nr. 70 (Hjørnet af Toldbodvejen). Paa en Sommerferie i Sverrig blev Falck syg af Lungebetændelse og døde den 24. Juli 1892 i Särø ved Gøteborg. »Berlingske Tidende« skrev i sin Nekrolog af 25. Juli s. A., at den »afdøde, der var en baade energisk og kunstforstandig Mand, var et virksomt Medlem af Sø- og Handelsretten og almindelig afholdt paa Grund af sin noble og elskværdige Karakter«.

Enken solgte derefter Komplekset i Købmagergade, men blev iøvrigt i en længere Aarrække boende i Bredgade. I Efteraaret 1892 købte hun Ejendommen »Langebækgaard« i Nærheden af den Suhr'ske Gaard Petersgaard« ved Kallehave, men i 1912 solgte hun den igen. Hun døde den 30. Juli 1919 paa Sct. Lucasstiftelsen.

Børn:

1. Gustav Falck, Direktør, f. 18. Jan. 1874. Se nedenfor.
2. Ellen Falck, f. 5. Maj 1875, gift 17. Novbr. 1897 med Amtmand, cand. jur. Poul Christen Saxild, f. 10. Decbr. 1871, Søn af Generalkonsul, Dr. med. i København Hans Vilhelm Saxild (død 1891) og Hustru Cecilie, f. Wilse (død 1855). 3 Sønner og 1 Datter (død).
3. Jenny Falck, f. 1. Marts 1877, gift 28. Aug. 1906 med Vice-skoledirektør, Dr. phil. Niels Bang, f. 2. Febr. 1857, Søn af Magasinforvalter P. Ivar Bang og Hustru Caroline, f. Nielsen.

GUSTAV FALCK

1874—

DIREKTØR FOR KUNSTMUSEET,
SEKRETÆR I NY CARLSBERGFONDFT

Se ovenfor

Han er født i København den 18. Januar 1874. Han fik sin Skoleundervisning i Lyceum Latin- og Realskole, hvorfra han 1892 tog den sproglige Studentereksamen. Cand. phil. i 1893.

Han studerede i nogle Aar Jura, men allerede kort efter Studentereksamen var Interessen for Kunst bleven vakt hos ham, og han havde navnlig efter en kortere Udenlandsrejse (bl. a. til Holland og Belgien) haft til Hensigt at ombytte Juraen med det kunsthistoriske Studium, men fortsatte dog nogle Aar endnu, idet han samtidig dyrkede sine Kunstinteresser. Han besluttede imid-



Direktør Gustav Falck.



Karen Falck, f. Bramsen.

lertid omsider helt at opgive det juridiske Studium for Kunsten, og da der paa den Tid herhjemme — efter Julius Langes Død — ikke undervistes ved Universitetet i Kunsthistorie, rejste han til Udlandet og besøgte i de følgende Aar Museerne i Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig, Italien og England, idet han navnlig studerede hollandsk Kunst, ganske særligt Rembrandt og hans Skole, hvortil der bødes ham god Lejlighed under de store Rembrandtsudstillinger i Amsterdam 1898 og i London 1899.

Hans Interesse samledes mere og mere om Museumsvirksomhed og han søgte og opnaaede i Okt. 1901 Stillingen som Assistent ved Statens Museum for Kunst (Kobberstiksamlingen), hvor han gjorde Tjeneste — fra 1. Jan. 1912 som Inspektør —, indtil han fra



Kirsten Falck.



Elisabeth Falck.



Alice Falck.

Juli 1919 tog sin Afsked for igen at kunne foretage Studierejser i Udlandet, hvortil Stillingen ved Museet kun i ringe Grad havde givet Adgang.

Paa disse Rejser genoptog han sine Studier af Rembrandt og hans Skole, men gik atter over i Museumsvirksomhed, da han i Juli 1925 blev udnævnt til Direktør for Statens Museum for Kunst. I denne Stilling forblev han dog kun 5½ Aar, til 1. Jan. 1930, da han af Helbredshensyn mente at maatte forlade Museet, hvor Arbejdsforholdene navnlig de sidste Aar havde været ham for anstrængende. Han overtog fra samme Datum Stillingen som Sekretær ved Ny Carlsbergfondet. I Kunstmuseets Aarsskrift, i forskellige Kunstblade og i udenlandske Tidskrifter har han skrevet en Del Artikler.

Den 28. Aug. 1903 blev han gift med Violinistinden Frk. Karen Bramsen, født den 28. Juni 1877, Datter af Forfatteren og Tandlægen, Dr. chir. og dent. Alfred Bramsen og Hustru Vilhelmine, f. Hecht.

Børn:

1. Kirsten Falck, f. 2. Oktbr. 1904, gift 26. Marts 1930 med cand. med., Læge Jørgen Flemming Ravn, f. 19. Oktbr. 1903, Søn af forlv. Fyrdirektør H. Ravn og Hustru Vilhelmine, f. Olufsen.
2. 1 Søn (udøbt), f. 9. Maj 1908, død 22. Maj s. A.
3. Elisabeth Falck, f. 16. April 1911.
4. Alice Falck, f. 6. Septbr. 1915.

HOLLANDSKE GREN

WILHELM FALCK

1773—1808

OVERRETSSAGFØRER I LARVIK

Side 78

Han er født den 25. Maj 1773 i Hedrum. Han studerede Jura, blev exam. jur. 1793 ved Københavns Universitet og rejste derefter tilbage til Norge. Ved Folketællingen 1801 boede han i

Torstrand⁷⁶), og 1802 er han Forlover for sin Søster Sophie Charlotte ved hendes Bryllup paa Nøtterø. Han kaldes da Prokurator. Senere blev han imidlertid Overretssagfører i Larvik og giftede sig den 9. Aug. 1797 med Margrete Lind, døbt i Risør 10. Jan. 1770, Datter af Sagfører Lars Lind og Hustru Jørgine Susanna Jensdatter. Wilhelm Falck døde i Larvik 22. Juli 1808 (begr. 26. Juli).

Børn:

1. Jørgine Susanna Falck, f. 16. April 1798, død den 29. Maj 1799.
2. Fredericia Sophie Falck, f. den 13. Maj 1799 (døbt 27. Juli s. A.), død den 16. Decbr. 1842. Hun blev gift med Johannessen ved Frederiksværns Værft.
De havde 5 Børn.
3. Laurits Falck, f. den 9. Aug. 1800, (døbt 16. Oktbr. s. A.), død ugift i Oslo.
4. Wilhelm Falck, f. 21. Febr. 1802, (døbt 12. April s. A.), død 4. Febr. 1805.
5. Jørgine Susanne Falck, f. 13. Decbr. 1803, (hjemmedøbt 13. Febr. 1804, bekræftet i Kirken 24. Febr. s. A.), død den 14. Maj 1869. Hen blev gift 19. Oktbr. 1824 i Risør med Skibsfører Christen Mulderup Schlytter, senere Fyrinspektør paa Jomfruland.
De havde 6 Børn.
6. Wilhelm Falck, f. den 17. Jan. 1806, (hjemmedøbt 6. Jan. s. A., i Kirken 11. Febr. s. A.), Skomager i Amsterdam, se nedenfor.
7. Johan Frederik Wilhelm Schlegel Falck, f. 29. Oktbr. 1807, (døbt 14. Juli 1808), død samme Aar, begr. 23. Septbr.

WILHELM FALCK

1805—73

SKOMAGER I AMSTERDAM

Se ovenfor

Han blev født den 17. Jan. 1805 i Larvik, rejste til Amsterdam, hvor han nedsatte sig som Skomager. Han giftede sig her med Cornelia Moolenbergh, født 29. Juni 1795, død 8. Novbr.

1873, vistnok Enke efter Gerrit Doornik van Emst. Wilhelm Falck døde den 21. Septbr. 1873.

Børn:

1. Wilhelmina Falck, f. 27. Aug. 1832 i Amsterdam, død 22. Marts 1892. Hun blev gift 3. Juni 1863 med Johannes Veldhuis, f. 13. Maj 1837 i Amsterdam, død 9. Juli 1912. De havde tre Børn.
2. Laurits Falck, f. 15. Maj 1836 i Amsterdam. Han udvandrede i 1868 eller 1869, og man kender ikke hans videre Skæbne.
3. Maria Falck, f. 28. Maj 1836 i Amsterdam, død 27. Decbr. 1900. Hun blev gift 27. Maj 1863 med Willem Antonius Werker, f. 28. Aug. 1834 i Amsterdam, død 18. Decbr. 1893. De havde 8 Børn.
4. Cornelius Falck, f. 21. Juli 1838 i Amsterdam, død 13. Jan. 1928. Han blev gift 24. April 1862 med Sophia Maria Beyer, f. 18. Marts 1838 i Amsterdam, død 26. Marts 1902.

Børn:

- a. Cornelia Maria Falck, f. 10. Juli 1865 i Amsterdam, død 7. April 1873.
- b. Charlotte Engelina Philippina Falck, f. 25. Novbr. 1867, død 12. April 1873.
- c. Laurits Falck, f. 28. Febr. 1871 i Amsterdam, gift 1. April 1897 med Tryntje Bootsman, f. 30. Juni 1872 i Haarlem, hvor de nu boer.

Børn:

- 1) Laurits Falck, f. 1. Oktbr. 1898 i Amsterdam, gift 28. Maj 1925 med Johanna Frederika Kuperus, f. 4. Aug. 1901 i Amsterdam. De bor nu i Amsterdam og har en Datter: Rudi Falck, f. i Amsterdam 9. Juni 1926.
- 2) Jan Falck, f. 22. Juni 1903 i Amsterdam. Han rejste 1928 til Eindhoven, hvor han nu bor.
- 3) Sophia Maria Falck, f. 22. Febr. 1910 i Amsterdam. Hun bor her hos sine Forældre.
- d. Cornelia Charlotte Falck, f. i Amsterdam 26. Juni 1873. Hun er bortrejst i 1891 og hendes videre Skæbne kendes ikke.

- e. Charlotte Engelina Philippa Falck, f. 17. Jan. 1876, død 14. Decbr. 1886.
 - f. Cornelius Falck, f. 16. Febr. 1878, død 17. Novbr. s. A.
 - g. Cornelius Christiaan Falck, f. 6. Juli 1881 i Amsterdam. Han blev gift 5. Oktbr. 1904 med Johanna Maria Hubeek, f. 21. Septbr. 1877. i Amsterdam. Han rejste 1907 til New York, hvorefter hun fik Skilsmisse fra ham i 1910 og giftede sig i 1912 med Johannes Poestkoke i Amsterdam.
5. Lambertus Falck, f. 27. Juli 1838 i Amsterdam, død 18. Marts 1912. Han blev gift 29. Maj 1861 med Cornelia Frederika Plomp, f. 3. Jan. 1831 i Amsterdam, død 12. Septbr. 1896 i Rosmalen.

Børn:

- a. Wilhelmus Lambertus Falck, f. 28. Septbr. 1862, gift 9. Maj 1888 med Johanna Hendrika Lindenberg, f. 30. Juli 1859 i Amsterdam, hvor de boer nu.

Børn:

- 1) Wilhelm Lambertus Falck, f. 11. Septbr. 1889 i Amsterdam, gift 7. Jan. 1914 med Maria van Raay, f. 29. Novbr. 1889 i Amsterdam, hvor de nu bor. De har ingen Børn.
- 2) Johannes Hendricus Falck, f. 24. Marts 1891, død 7. Septbr. s. A.
- 3) Cornelis Frederik Falck, f. 21. Maj 1892 i Amsterdam, gift 24. Maj 1922 med Aaltje de Vries, f. 21. Marts 1894 i Amsterdam. De har et Barn: Cornelis Frederik Falck, f. 15. Septbr. 1928 i Amsterdam. I 1830 flyttede de til Haarlem.
- 4) Anna Louisa Falck, f. 16. Septbr. 1893 i Amsterdam, død 11. Maj 1894.
- 5) Johanna Hendrika Falck, f. 29. Maj 1895 i Amsterdam, gift 27. Decbr. 1916 med Albert Hoge hout, f. 6. Decbr. 1893 i Amsterdam, hvor de nu bor. De har 5 Børn.
- 6) Johannes Falck, f. 31. Oktbr. 1897, død 9. Decbr. 1898.
- 7) Margaretha Frederika Falck, f. 13. Oktbr. 1901 i Amsterdam, bor hos sine Forældre i Amsterdam.

- b. Cornelius Falck, f. 15. Febr. 1865, død 19. Marts 1870.
- c. Alida Frederika Falck, f. 21. Marts 1867, død 21. Aug. 1868.
- d. Daniel Gysbertus Falck, f. 21. Juli 1869, død 3. April 1873.
- e. Lambertus Falck, f. 22. Maj 1872, død 2. Oktbr. 1882.
- f. Alida Cornelia Falck, f. 3. Juli 1875 i Amsterdam. Hun blev gift 29. Septbr. 1909 med Bastiaan de Boo, f. 26. April 1864 i Amsterdam. De bor i Amsterdam og har ingen Børn.
- g. Daniel Gysbertus Falck, f. 3. April 1878, død 16. Decbr. 1882.

De ovenstaaende Oplysninger om Slægten i Holland er givet af Befolkningsregistret i Amsterdam i 1930. Nærmere om deres Livsstillinger meddeles ikke, men fra anden Side er meddelt, at Slægten her lever i meget smaa Arbejderkaar.

NØTTERØ GRENEN

JACOB ØRSTED FALCK

1782—1829

SKIBSFØRER OG SKIBSREDER

Side 79

Han er født den 12. Septbr. 1782 paa Nøtterø og sendtes som Ung Gut for sin Uddannelses Skyld nogle Aar paa en Kostskole i Waterford i Irland⁷⁷).

Livet paa Nøtterø havde imidlertid givet ham Lyst til Søen. Han blev Styrmand og giftede sig knapt 23 Aar gammel den 25. Maj 1805 med Marthe Henrica Hanche, født paa Vallø tæt ved Tønsberg den 23. Febr. 1779. Hun var Datter af den tyskfødt Bygmester Hanche og Hustru Pernille Maren Hanche. Tidligt døde imidlertid hendes Forældre, og hun blev derefter sammen med en Søster optaget som Plejedatter af den velstaaende Købmand Hans Føien (1735—1827) paa Ørsnes. Samme Aar, de holdt Bryllup, købte Falck for 360 Rdl. den lille Ejendom Kjernaas paa Kjøvejen, og her bosatte de sig.

Efter det engelske Overfald paa København i August—September 1807 havde Danmark sluttet sig til Frankrig mod det mægtige Ørige. Falck var paa dette Tidspunkt Styrmand paa Skibet »Susanne Margrethe«, der netop sejlede fra Kronstadt til La Rochelle i Frankrig. I Drogden blev Skipperen prajet af en fransk Orlogsmand og averteret om, at Krigen var udbrudt. Han mente dog ikke, at dette vedkom ham som Nordmand og fortsatte Rejsen. I Kanalen blev han imidlertid den 26. Aug. overhalet af en engelsk Orlogsmand og gjort til Prise. Skib og Last bragtes til Portsmouth og konfiskeret. Mandskabet blev sat ombord i et



Ørsnes.

Fangeskib, medens Falck og de øvrige Officerer førtes til Reading ved Themsen. Fra sin Skoletid i Irland talte han godt Engelsk, hvorfor han ogsaa blev udmærket behandlet og kunde gaa frit omkring paa parole d'honneur. Breve maatte han imidlertid ikke afsende, og ængstelig frygtede hans Hustru for, at han var forulykket, siden hun intet hørte til ham.

I Januar Maaned det følgende Aar blev han tillige med en Del danske og norske Fanger sendt med en svensk Orlogsmand til Gøteborg. I den haarde Vintertid maatte de gaa i Land over Isen. I Byen købte de Hest og Slæde og kørte paa Isen langs Kysten til Tønsberg.

Endnu opgav han dog ikke Søen, og i 1815 blev han Fører af Barken »Minerva«, der tilhørte Madame Bente Foyn, Moder til den berømte Hvalfanger. I 1817 kom han imidlertid tilbage, solgte Kjernaas og fik i Stedet for Skøde paa Ørsnes og Halvdelen

af Smidsrød. Samtidig flyttede Familien til Ørsnes, der dengang bestod af to Gaarde, to Hovedbygninger og to Udhuse.

Falck blev nu Skibsreder og købte 1826 i Drammen Briggen »Moses« paa 121 Læster.

Under sit Ophold i Reading havde han stiftet en Del engelske Bekendtskaber, som han siden korresponderede med. Bl. andre kom der til Ørsnes en temmelig høj og tynd Englænder af et meget distingueret Ydre. Hvem han var, anede ingen. Jacob Falck forbød alle at spørge, hvem han var. Han hed Mr. Walter, og siden hen har man gættet paa, at det maaske har været Redaktøren af »Times«, som paa Grund af Opposition mod Regeringen havde fundet det fornuftigt at forsvinde en Tid fra sit Fædreland.

Paa Ørsnes var han en en æret Gæst. Hver Gang han fik Post fra England, store Sendinger Breve og Pakker, forsvandt han op i Bibliotheket, hvor han i dagevis kunde studere, hvad han havde modtaget. Han og Falck gik lange Spadsereture og blev hurtigt Venner. Bestandig var Mr. Walter ængstelig for at gøre Ulejlighed og optraadte altid paa det høfligste. Han havde en Diamant-ring, noget som endnu var meget sjelden i Norge. Med denne skrev han paa en Rude: Marthe Henrikke Falck og Aarstallet og paa en anden Rude følgende Digt:

Fordømme Hofmænd mig
og til Kassellets Baand,
Fordømme Naaden mig
til Kys paa bløden Haand.

Naar kun mit eget Hjerte
mig fordømmer ej,
Jeg vandrer glad
ad min fordømte Vej.

Den ene Rude gik nogen Tid efter itu, og den anden gik tabt, da Ørsnes brændte.

Jacob Falck var en anset og dygtig Mand. I Marts 1814 var han en af de 12, som mødtes i Nøtterøs Kirke for i Overensstemmelse med Prins Christians Rescript til Norges Biskopper at vælge to Mænd til med Fuldmagt at give Møde paa Gaarden Roppestad

for at vælge de tre Repræsentanter til den Kommission, som skulde bestemme Norges Regeringsform. Tillige valgtes han til Valgmand til Rigsforsamlingen i 1815.

Han døde paa Ørsnes allerede den 30. Marts 1829. Hans Enke fortsatte Rederiet, men delte i 1839 Ørsnes og overlod Sønnen Hans den halve Part. Resten beholdt hun til sin Død den 10. Novbr. 1865.

Børn:

1. Fredericia Marie Falck, f. den 24. April 1806, død ugift i Tønsberg den 21. Febr. 1888.
2. Wilhelmine Andrea Falck, f. den 5. April 1808 paa Nøtterø, gift 22. Sept. 1841 med Sognepræst til Gjerrestad Jørgen Christian Andreas Grøner, f. den 28. Aug. 1814, Søn af Stadshauptmand Grøner i Drammen. Hun døde den 5. Marts 1868, og han giftede sig derefter med Hervora Ovidia Petersen, død 77 Aar gammel i Oslo den 26. Aug. 1924. Hun var Datter af Toldbetjent P. i Frederiksstad. Han døde i Oslo den 16. Septbr. 1900. (Se iøvrigt Y. F. Lampe: Bergens Stifts Biskopper og Præster, II, S. 91).
I 1. Ægteskab var der 6 Børn.
3. Hans Joachim Falck, f. den 21. Aug. 1811, Skibsreder i Tønsberg. Se Side 95.
4. Marthe Henrica Falck, f. den 28. Okt. 1813, gift 29. Novbr. 1838 med Klubvært Morten Dessen i Tønsberg, f. 22. Febr. 1811, Søn af Lodsoldermand J. A. Dessen i Holmestrand. Hun døde den 17. Juni 1892 i Tønsberg.
De havde 7 Børn.
5. Jacob Ludvig Falck, f. den 24. Marts 1815, Skibsreder, se Side 106.
6. Ingeborg Christine (Stina) Foyen Falck, f. den 17. Marts 1818, gift den 9. Marts 1844 med Skibsreder Samuel Johan Thue paa Kolberg paa Nøtterø, f. den 9. Decbr. 1815, Søn af Toldbetjent i Tønsberg Samuel Andreas Thue. Hun døde 17. Decbr. 1893 paa Nøtterø, han faa Dage efter, nemlig den 27. Decbr. s. A.
De havde ingen Børn.
7. Laura Falck, f. den 18. Juni 1820, gift mod Familiens Ønske i 1863 med Skibsfører og Reder Gunder Gundersen, f. 1822,

Søn af Skipper Mads Gundersen og Hustru Ragne Maria Ellevsdatter. Ægteskabet blev opløst. Han døde 1860, hun 6 Septbr. 1900 og begravedes paa Tønsberg Kirkegaard. De havde ingen Børn.

HANS JOACHIM FALCK

1811—83

SKIBSREDER I TØNSBERG

Side 94

Han er født paa Kiernaas paa Nøtterø den 21. Aug. 1811 og blev som sin Fader Sømand og Skipper. Først førte han sin Moders gamle Brig »Moses« i 25 Aar i Fart paa Holland, men købte derefter Skibet »Hanna Christine« paa 88½ Læst og førte det selv i mange Aar. Efterhaanden som Børnene voksede til, blev de lange Farter paa Søen ham for triste. Han gik i Land, købte flere Skibe og blev Reder.

Under den fransk-tyske Krig 1870—71 var Fragterne gode, og Rederne tjente rigeligt. Efter Krigen blev imidlertid Kaarene for Skibsfarten daarligere og daarligere. Falck indskrænkede efterhaanden sin Flaade, dels ved Salg og dels ved ikke at erstatte Afgang ved Forlis. Paa sine sidste Aar var han Besigtigelsesmand for »Norsk Veritas«, og paa en af sine Rejser som saadan døde han ved et Hjerteslag i sin Vogn udfor Gaarden Teien i Slagen den 23. April 1883.

Hans Falck var en stille, faamælt Mand, der helst ønskede at leve sit eget, tilbagetrukne Liv. Som gammel Sømand bevarede han Interessen og Kærligheden til sin Stand og var en af Stifterne af Tønsbergs Sømandsforening.

Den 10. Novbr. 1839 giftede han sig med Julie Detlevine Hvistendahl, f. i Tønsberg den 9. Maj 1819, Datter af Købmand Ditlev Bull Hvistendahl og Hustru Anna Cathrine, f. Faye. Hun døde den 6. Jan. 1846 og begravedes den 12. s. M. paa Nøtterø Kirkegaard.

Atter giftede Falck sig den 18. Oktbr. 1851 med Anna Cathrine Detlevine Hvistendahl, Søster til hans første Hustru, f. den 21. Marts 1831. Hun døde den 22. Juli 1881.

Hans Falck overtog efter sin Fader i 1839 det halve af Ørsnes

og drev den til 1854, hvorefter hans Søster Frederikke overtog den. Han flyttede da til Tønsberg, hvor han ejede et Hus i Nordbyen nær Fjorden.



Skibsreder Hans Joachim Falck, c. 1880.

Af 1. Ægteskab:

1. Jacobine Cathrine Falck, f. den 7. Marts 1841, død 9. Marts s. A.
2. Cathrine Detlevine Falck, f. den 2. Oktbr. 1842, død den 6. Febr. 1846.

Af 2. Ægteskab:

3. Julie Chatrine Falck, f. den 4. Decbr. 1852, død den 11.

Decbr. 1882 paa Elverum, begravet i Tønsberg. Hun blev gift den 14. April 1878 med Pastor Arthur Erdmann Bugge, Sognepræst i Lardal, senere i Oslo. Efter hendes Død giftede han



Anne Cathrine Falck, f. Hvistendahl, c. 1880.

- sig 2. Gang med Nicoline Rosinge Parelius, f. i Meldalen i Trondhjem Stift den 27. Aug. 1856.
4. Mathilde Falck, f. den 8. Juli 1854, død den 19. Aug. 1866.
 5. Wilhelm August Falck, f. den 21. Juli 1856, død den 13. Septbr. 1922. Overlærer. Se Side 98.
 6. Hans Falck, f. den 2. Sept. 1862, startede den 17. Juni 1909 en Herreekviperingsforretning og Skjortefabrik i Oslo, hvor han endnu boer. Er ugift.

7. Henrik Jacob Ørsted-Falck, f. den 9. Febr. 1868, Direktør i Tønsberg, Vicekonsul. Se Side 101.
8. David Falck, f. den 23. Maj 1871, død den 9. Jan. 1876 af Skarlagensfeber.

WILHELM AUGUST FALCK

1856—1922

INGENIØR, OVERLÆRER

Side 97

Han er født den 21. Juli 1856 og voksede op i Tønsberg. Efter to Aars Værkstedspraksis indtraadte han som Elev i Trondhjems tekniske Skole og tog dennes Afgangseksamen som Maskiningeniør i 1877. De følgende Aar arbejdede han som Ingeniør ved forskellige Virksomheder i Norge og tildels i England. 1887 rejste han til Amerika.

Herovre giftede han sig i September 1888 med Bertha Nielsen fra Kongsvinger. Hun var født 26. Maj 1858 og var Datter af Expeditionssekretair i Revisionsdepartementet Bernt Anker Nielsen (1809—67) og Hustru Fru Engelke Irgens, f. Rynning (1815—92).

Efter 4 Aars Virksomhed i Amerika rejste han i 1891 tilbage til Norge og ansattes som Driftsingeniør ved Kongsberg Vaabenfabrik. 1898 udnævntes han til Assistent i Fabrikstilsynet, men to Aar efter ansattes han som Overlærer ved Oslo Maskinistiskole og ved de derværende Aftenskoler.

Han var nu kommen til det Arbejde, som havde hans egentlige Interesse, og Aarene efter 1900 rummer derfor hans Livsværk. Hans Undervisning var grundig, og omhyggeligt tog han sig af sine Elever for at faa dem alle med. Ligeledes arbejdede han ivrigt paa at faa udvidet Maskinistundervisningen og paa at faa udgivet tidssvarende Lærebøger.

Ingeniør Falck var en flittig Lærer og tillige en Hjemmets Mand. Udover dette og sit Fag strakte hans Interesse vel ikke, men paa den anden Side sparede han sig heller ikke selv, naar det gjaldt disse. Han elskede sine Børn og stræbte efter at give dem den bedst mulige Uddannelse. Ydermere var han en dyb religiøs Mand og var de sidste Aar før sin Død Kirkevæрге for sin Sognekirke.



Engelke Bertha Falck,
f. Nielsen.



Overlærer, Ingeniør
Wilhelm August Falck.



Engelke Nystrom, f. Falck.



Anne Cathrine Falck.



Ingeniør Hans Joachim Falck.



Anna Falck, f. Balchen.



Arne Balchen Falck

Han døde i Oslo den 13. Septbr. 1922 af Kræft og begravedes paa Nordstrand Kirkegaard. Enken bor nu i Oslo.

Børn:

1. Hans Joachim Falck, f. 29. Decbr. 1889 i Trenton i N. Y. i U. S. A. Han uddannedes til Kemiker og er nu Ingeniør ved Hydroanlæggene paa Notodden. Den 10. Septbr. 1921 blev han gift med Anna Balchen, f. 11. Maj 1892, Datter af Oberstløjtnant Arne Arntzen Balchen (1845—1918) og Hustru Lif, f. Rosenquist.
 - a. Søn. Arne Balchen Falck, f. 23. Juli 1922.
2. Bernt Nielsen Falck, f. 4. Marts 1891 i Trenton, død 29. Jan. 1892 paa Kongsberg.
3. Wilhelm August Falck, f. 20. Jan. 1893 paa Kongsberg. Han tog Middelskoleeksamen 1908 og gennemgik efter et Aars Værksteduddannelse Oslo Skoles Bygningsingeniøraftdeling. 1913 tog han Afgangseksamen og arbejdede derefter to Aar som Ingeniør. Under Aftjeningen af sin Værnepligt blev han syg og døde den 20. Aug. 1915 af Børnelammelse.
4. Engelke Falck, f. 13. Novbr. 1894 paa Kongsberg. Hun blev gift den 9. Marts 1925 i Honolulu, Hawaiian Islands, U. S. A., med Kurt Nystrøm, f. 10. Oktbr. 1896 i Sverrig, Søn af Direktør N. i Livsforsikringselskabet »Thule« i Stokholm. Kurt Nystrøm var i 1930 Inspektør ved Arbejdet i Marken paa Kilanea sugar plantation.
5. Ludvig Falck, f. 17. Oktbr. 1897 paa Kongsberg. Han kuldsejlede den 4. Juli 1920 om Natten i Kristianiafjorden sammen med en Kammerat. Baaden drev i Land, men Ligene af de to unge Mennesker blev aldrig fundet.
6. Anne Cathrine Falck, f. 3. Septbr. 1900 i Oslo. Hun boer hos sin Mor i Oslo og er ansat i Aschehougs Forlag.

HENRIK JACOB ØRSTED-FALCK

1868—

DIREKTØR I TØNSBERG, VICEKONSUL

Side 98

Henrik Jacob Ørsted-Falck blev født i Tønsberg den 9. Febr. 1868 og sattes som Dreng i Tønsberg Middelskole.

Tidligt døde hans Forældre, Moren i 1881 og Faren i 1883, hvorefter han sattes i Huset hos Klokker Kiær. Han var her i et Aar til Høsten 1884. Samtidig toges han ud af Skolen og sattes i Lære i sin Fætter Wilhem Dessens Boglade. Efter tre Aars



Ragnhild Ørsted-Falck, f. Nielsen, 1923.

Uddannelse fik han Ansættelse i Firmaet Halvorsen og Larsen i Oslo. Ved sine gode Evner gjorde han sig snart saa bemærket, at man efter to Aars Forløb betroede ham Chefsposten for Udenbysafdelingen, en Stilling som han bestred med Dygtighed i fem Aar.

I 1891 blev han syg og gennemgik den paa denne Tid saa stærkt omtalte Kochske Lymphekur, som slog Hundreder af Mennesker ihjel. Kun Falck og en Læge Wessel i Sydvaranger kom igennem den og blev ogsaa fuldstændigt helbredede.

Ved kgl. Resolution af 22. Juni 1894 fik han Tilladelse til at optage sin Oldemors Efternavn i sit, saaledes at hans Navn derefter blev Ørsted-Falck. Under dette overtog han den 1. Juli s. A. sin Fætter Herman Dessens Bog- og Papirhandel med til-



Vicekonsul Henrik Jacob Ørsted-Falck, 1929.

hørende Bog- og Accidenstrykkeri i Tønsberg. Det følgende Aar giftede han sig den 16. November paa Ljan med Ragnhild Nielsen, født den 24. Juli 1873 i Oslo, Datter af Major O. I. A. Nielsen og Hustru Laura Jensine, født Schriver.

I Juni 1897 ophævedes den mellem Norge og Sverrig eksisterende Lov om gensidig Toldfrihed, hvad der naturligvis bevirkede en Prisstigning paa de fra Sverig indførte Varer. Blandt andet gjorde Tolden de svenske Papirvarer for dyre, og Falck fik den Ide at oprette en Posefabrik.

Efter grundigt at have gennemtænkt Sagen og foretaget de nødvendige Overslag og Rentabilitetsberegninger udstedte han den 10. Januar 1898 Indbydelse til Tegning af Aktier i et Selskab, der fik Navnet Tønsberg Papirposefabrik. Beløbet, ialt 25,000 Kr., blev straks tegnet fuldt, og den 7. Marts oprettedes Selskabet med Falck som Disponent.⁷⁸⁾

Til at begynde med lejede man to Søboder ved Bryggen i Tønsberg af Skibsreder Carsten Bruun og indrettede her de første, beskedne Fabriklokaler. Maskineriet udgjorde kun 1 Posemaskine, der blot fremstillede de almindeligste Sorter.

Paa en Rejse omkring i Landet fik Falck en Mængde Bestillinger, og da man paa Generalforsamlingen i Septbr. s. A. vedtog, at Fabrikken ogsaa skulde fremstille Konvolutter, forhøjedes Aktiekapitalen til 75,000 Kr., og Selskabets Navn forandredes til »Tønsberg Papirindustri«. Den forøgede Aktiekapital tegnedes straks af de gamle Aktionærer.

I Efteraaret 1898 installeredes elektriske Maskiner i Fabriklokalerne, og her fremstilledes det første elektriske Lys i Tønsberg. Samtidig installeredes ligeledes 5 Konvolutmaskiner.

Snart var man dog klar over, at Fabrikken ikke ret længe kunde huses i de smaa Søboder. Paa en ekstraordinær Generalforsamling i December s. A. blev det derfor bestemt at gaa til yderligere Udvidelse af Aktiekapitalen og til at lade en større Fabrik bygge paa den saakaldte Monseløkke paa Gunnarsbø. Den 10. Febr. 1899 var den nye Aktiekapital 250,000 Kr.

I Efteraaret 1900 stod den nye Fabrikbygning færdig, og fra 1. Januar det følgende Aar var det nye, fuldt moderne Anlæg i Drift.

I Løbet af to Aar havde Fabrikken vokset sig saa stor, at den nu beskæftigede 80 Arbejdere. Alt var skabt ved Falcks Energi og Initiativ, men havde ogsaa krævet hans fulde Arbejdsevne. I 1900 solgte han derfor sin Boglade, da det var umuligt for ham at afse Tid til ogsaa at passe den.

Naturligvis var de første Aar ret vanskelige, og for Eks. kunde Selskabet først i 1903 begynde at udbetale Udbytte til Aktionærerne. Samme Aar blev Fabrikken Leverandør til det norske Post- og Jernbanevæsen.

Aar for Aar øgedes nu Omsætningen. I August og November 1905 stilledes Fabrikken paa en interessant Prøve, idet den paa

kort Varsel og i Løbet af et Par Dage maatte lave 2 Gange 600,000 Konvolutter til de to Folkeafstemninger angaaende Forholdet til Sverig og det derpaa følgende Kongevalg.

Den 7. Marts fejrede Selskabet sit ti Aars Jubilæum ved en stor Fest, hvor der strømmede den varmeste Tak ind til Direktør Falck, ikke blot fra Bestyrelse og Aktionærer, men ogsaa fra Funktionærer og Arbejdere. De sidste forærede ham en stor og smuk Sølvpokal som Tak for hans forstaaende og humane Ledelse.

Paa en Generalforsamling s. D. besluttede man at lade en større Lagerbygning opføre, da Omsætning og Produktion uafbrudt blev forøget. Atter maatte Aktiekapitalen udvides og Fabrikken gøres større. I 1912 besluttede man sig til at udvide Fabriksbygningen, og i 1918 indkøbtes Norsk lithografisk Officin og Richies Konvolutfabrik i Oslo, hvilken sidste endnu drives som et særskilt Aktieselskab under Falcks Overledelse. Tønsberg Papirindustri er nu en af de betydeligste Virksomheder i Norge.

Direktør Ørsted-Falck har under hele Fabrikkens støtte Vækst været dens utrættelige Leder. Tidlig og silde er han paa Færde, og »Tønsbergs Blad« skrev til hans 50 Aars Fødselsdag, at han var en dygtig Administrator som faa og en human Arbejdsgiver. Ogsaa »Tønsbergeren« skrev om ham denne Dag, at han var en dygtig og driftig Mand, som har sat betydelige Mærker efter sig. Baade Fabrikken i Tønsberg og i Oslo staar som et talende Vidnesbyrd om en Mand, som baade vil og kan noget.

Paa sin ovennævnte Fødselsdag hædrede han sin Faders Minde ved at skænke Tønsberg Sømandshjem 5000 Kr. til Byggefondet.

I en Række Aar var Konsul Ørsted-Falck Medlem af Direktionen for Tønsberg Handelsbank samt Viceformand i Forstanderskabet for Tønsberg Sparebank og er endnu Medlem af Direktionen for Sande Træsliberi. Før han i 1922 flyttede til Nøtterø, var han ogsaa i en Del Aar Medlem af Tønsberg Bystyre. Han er endelig meget høj Frimurer.

Foruden sit store Arbejde fik Ørsted-Falck ogsaa Tid til at dyrke sine private Interesser og da navnlig Landbruget. I 1907 købte han Gaarden Buar i Arendal Sogn og drev den som Mønsterbrug. Ligeledes købte han i 1912 Gaarden Skarsholt i Andebu. Begge disse Gaarde solgte han senere og købte i Stedet for i 1924



Ruth Cathrine Abraham,
f. Ørsted-Falck.



Ragnild Magdalene Mellbye,
f. Ørsted-Falck.



Marit Mathilde Ørsted-Falck.

Solbakken og i 1926 Sukke i Andebu, to Gaarde, som han stadig driver som Mønsterbrug. I 1901 byggede han sin egen Villa paa Valløvej 20. Han solgte den dog atter i 1922 og købte Konsul Wilhelmsens store og smukke Villa »Gimle« ude paa Nøtterø.

Endnu skal det nævnes, at Ørsted-Falck stedse har bevaret en usvigelig Interesse for sin Slægt. I mange Aar samlede han Materiale ind til dennes Historie, og ved Udarbejdelsen af nærværende Slægtshistorie har han været en offervillig og varmt interesseret Medhjælper ved Indsamlingen af Materiale vedrørende de norske Linier.

I 1907 udnævntes Ørsted-Falck til svensk Vicekonsul og be-naadedes i 1917 med Ridderkorset af Vasaordenen.

Børn:

1. Ruth Cathrine Ørsted-Falck, f. den 25. Septbr. 1896, gift den 12. Juni 1915 med Konsul og Kulgrosserer Lawrence Abraham, f. 28. Septbr. 1887 i Macclesfield i England, nu bosat i Bruxelles. Han er Søn af Silkefabrikant A.
2. Ragnhild Magdalene Ørsted-Falck, f. den 28. April 1900, gift den 10. April 1920 med Kaptajn i det norske Artilleri André Dedekam Mellbye, f. 18. Aug. 1894 i Oslo. Kaptajnen er tillige Kontorchef i »Tønsberg Papirindustri«. Kaptajn Mellbye er Søn af cand. jur. Guldbrand Mellbye og Hustru Dagny, f. Dedekam.
3. Marit Mathilde Ørsted-Falck, f. den 6. Novbr. 1911.

JACOB LUDVIG FALCK

1815—63

SKIBSREDER OG SKIPPER

Side 94

Han er født den 24. Marts 1815 og gik ligesom sin Far og Bror Sømandsvejen. I flere Aar førte han et af Morens Skibe, men gik ligesom Broren ret tidlig i Land og blev Reder.

Den 23. Decbr. 1854 blev han gift med Laura Christine Bergh, født i Frederikshald den 2. Septbr. 1829, Datter af Lars Bergh, Christianalund i Frederikshald.

Jacob Falck deltog med levende Interesse i det offentlige Liv og var fra 1862 til sin Død en af Formændene i Herredsstyret. Ligesom Broren fik han Halvparten af Ørsnes, og her døde han den 11. Maj 1863. Laura Falck boede sin sidste Tid paa Provst Jensens Gamlehjem i Oslo og døde her den 24. Okt. 1914. Hun begravedes i Tønsberg.



Laura Kristine Falck, f. Bergh.



Skibsfører Jacob Falck.

Børn:

1. Karen Agate Falck, f. d. 2. Okt. 1852, gift den 12. April 1878 med Generalmajor og Generalinspektør for Feltartilleriet Carl Frederik Johannes Bødtker, f. 20. Juni 1851 i Oslo, Søn af Foged, senere Sørenskriver i N. Romerike Job Dischington B. og Hustru Frederikke Sophie, f. Segersted. Generalen døde 22. Jan. 1928. Fru Karen Bødtker bor nu i Oslo. 3 Døtre og 2 Sønner.
2. Martha Falck, f. 12. Maj 1854, død 20. Maj 1866.
3. Jacob Ludvig Falck, f. 17. Juni 1856, død 17. April 1919, Skibsfører, Fyrvogter, se Side 112.
4. Inga Lagertha Falck, f. 15. Juni 1858 paa Ørsnes, g. 1. April

1880 med Skibskaptajn Andreas Christian Bruun i Bergen, f. 16. Septbr. 1838, død 7. Jan. 1897, Søn af Købmand i Tønsberg P. A. Bruun og Hustru Augusta Marie, f. Conradi fra Tønsberg. Han var Fører af Dampskibet S/S Fritjof. 1 Søn (død ugift 1929) og 2 Døtre.

5. Carl Falck, f. 21. Aug. 1862, Boghandler, se nedenfor.
6. Georg Falck, f. 21. Aug. 1862, (Tvillingbror til Carl Falck). Han var Sømand og druknede i Marts 1887 i Atlanterhavet paa Vej til Amerika. Han var da Styrmand paa S/S Fædrelandet af Bergen, hvor Svogeren, Kapt. Bruun, var Skipper. Hans Søster, Fru Inga Bruun, var med ombord, da Ulykken skete.

CARL FALCK

1862—

BOGHANDLER I TØNSBERG

Se ovenfor

Han er født den 21. Aug. 1862, gik i Middelskolen og kom i Boghandlerlære i Tønsberg fra December 1878 til 1890. Efter $\frac{1}{2}$ Aars Uddannelse i Forlags- og Sortimentsboghandelen Aschehoug og Co. i Oslo startede han den 2. Septbr. 1890 sin egen Forretning i sin Fødeby. I mange Aar har han siddet i Forstanderskabet af Sparebanken og er en meget høj Frimurer. Ved Oprettelsen af Tønsberg Handelsbank i 1899 blev han Medlem af dens Repræsentantskab lige til Bankens Ophør i 1923, hvorefter han gik over i dennes Kontrolkomite. Siden Oprettelsen af Tønsberg Koncertforening i 1913 har han været Medlem af dennes Bestyrelse.

Den 28. Maj 1904 blev han gift med Laura Fagelund, f. 18. Febr. 1876, Datter af Hovedagent E. L. Fagelund og Hustru Christiane, f. Gjersøe.

Fru Laura Falck er Medlem af Styret i »Vestfold Mødre- og Barselhjem«, i »Tønsbergs Højreforening«, i »Højrekvindes Klub«, i »Tønsberg Kvinderaad«, er Formand i »Tønsbergs Ungdomsforenings Kvindeforening« og Suppleant til Tønsbergs Bystyre. I Sommeren 1930 var hun en af de 10 norske Delegerede til »International council of womens« store Verdenskongres i Wien og Budapest.



Boghandler Carl Falck.



Laura Falck, f. Fagelund.

Børn:

1. Trygve Einar Falck, f. 9. April 1905. Han blev Student 1924, værnepligtig Officer 1925 og gennemgik Handelsskolen i 1926. Efter et Studieophold i Østrig og Frankrig i det følgende Aar ansattes han i Efteraaret 1930 i sin Faders Forretning som Prokurist.
2. Carl Wilhelm Andreas Falck, f. 24. Maj 1907. Han blev Student 1926 og studerer Jura.
3. Edith Laura Falck, f. 8. Novbr. 1911, blev Student i 1930.
4. Irene Christiane Falck, f. 29. April 1913, afsluttede Middel-skolen i 1930.



Trygve Einar Falck.



Edith Laura Falck.



Carl Wilhelm Andreas Falck.



Irene Christiane Falck.

JACOB LUDVIG FALCK

1856—1919

SKIBSFØRER, FYRVOGTER

Side 108

Han er født den 17. Juni 1856, gik til Søs i 14 Aars Alderen og blev efterhaanden Skibsfører. I 1892 ansattes han som Fyrvogter



Lucie Dorothea Falck, f. Mohr.



Skibsfører Jacob Ludvig Falck.

ved Skomvær Fyr pr. Røst, og senere kom han til Ytterøerne Fyr pr. Florø. 1914 tog han sin Afsked og bosatte sig i Florø, hvor han døde den 18. April 1919.

Han blev gift 7. Aug. 18. . med Lucie Dorthea Mohr, f. 16. Aug. 1860, Datter af Købmand og Ejer af Godosund pr. Bergen Carl Mohr og Hustru Johanne Katharina, f. Hagelsteen. Lucie Falck døde paa Florø den 26. Juni 1916.

Børn:

1. Jacob Falck, f. 2. Novbr. 1888 i Bergen. Han blev uddannet paa Bergens tekniske Aftenskole og i 1919 ansat ved Drammens Elektricitetsværk. Den 16. Septbr. 1915 blev han gift

med Severine Gabrielsen, f. 15. Jan. 1894, Datter af Skibsfører Hans G. og Hustru Karen Margrete, f. Mathisen.

Børn:

- a. Jacob Falck, f. 18. April 1916.
 - c. Grete Mohr Falck, f. 8. Maj 1920.
 - b. Odd Falck, f. 31. Jan. 1922.
2. Katharina Mohr Falck, f. 24. Maj 1890 i Bergen, gift 29. April 1916 med Direktør for A/S norsk-engelsk Mineralogi i Aalesund Sverre Stephansen, f. 10. Febr. 1888, Søn af Bankbogholder Niels Sejerslev S. og Hustru Helene, f. Ziesler. 3 Sønner.
 3. Laura Bergh Falck, f. 31. Okt. 1892 i Bergen, gift 19. Novbr. 1921 med Diplom-Ingeniør Tryggve Armann, f. 8. Marts 1892, Søn af Postfuldmægtig Claudius Emil Autze A. og Hustru Katharina, f. Jensen. Ingen Børn.



2' NORSKE LINIE

FREDERIK OTTO FALCK

1739—1815

OBERST I NORGE

Side 30

Han er døbt i Akerhus Slotskapel i Oslo den 12. Decbr. 1739. Uden Tvivl er han identisk med den Otto Falck,⁷⁹⁾ der blev Korporal og Elev i den matematiske Skoles 3. Kursus den 3. April 1758, men som blev kasseret den 1. Maj s. A. paa Grund af slet Konduite. Han blev derefter Underofficer i det søndenfjeldske gew. Infanteriregiment, hvor hans Far var ansat. Regimentet laa med Halvdelen af sin Styrke i Holsten i Aarene 1758—63, og han var til Stede i 1759 ved Farens Dødsleje i Pinneberg. Fattig var han, og sikkert med Vemod maatte han se alle hans Ejendele ved Auktionen forsvinde over i andre Ejeres Hænder. Hans egen Formue strakte kun til at købe et Par Støvler og en Snustobaksdaase.

Den 26. Aug. 1761 blev han Fændrik ved 1. Akkershus nat. Infanteriregiment, som ligeledes laa i Holsten. Den 14. April 1762 blev han overtallig Secondløjtnant (reformé)⁸⁰⁾ og den 1. Januar 1766 Premierløjtnant. Samtidig forsattes han til 1. Oplandske nat. Infanteriregiment. Den 24. Marts 1784 fik han Karakter som Kaptajn og blev den 17. Maj s. A. virkelig Kaptajnløjtnant. Om-sider den 17. Marts 1786 blev han virkelig Kaptajn og kort efter Kompagnichef ved det Oplandske Regiment. Hans videre Avancement var følgende: Major 17. Marts 1797, reserveret Oberstløjtnants Ancientitet den 13. Juli 1804, Afsked med 400 Rdls. Pension den 1. Jan. 1809, Karakter som Oberst den 16. Oktbr. 1810.

Han blev gift med Inger Margrethe Pløjen, f. 1749, Datter af Justitsraad, Sorenskriver i Gudbrandsdalen Hans Henrik P. og Hustru Ottilie Mørck. Med hende fik han mulig lidt Formue. I al Fald ejede han den lille Gaard Vevlen, som skyldte 1 Hud og 1 Skp.

og udgjorde $\frac{1}{2}$ Dragonkvarter. Ved offentlig Auktion solgte han den i 1813 for 4520 Rdl. Sølvværdi til Justitsraad Hammer, efter at hans Svigersøn forgæves havde søgt at overtage den for et lavere Bud.⁸¹⁾ Obersten døde paa Hedemarken den 11. Decbr. 1815. Otilie Falck døde nogle faa Aar i Forvejen, nemlig i 1813, i hvilken Anledning den lille Gaard da blev stillet til Auktion. Skifte efter dem afholdtes i Aarene 1816—17.⁸²⁾

Børn:

1. Henrik Wilhelm Falck, f. 6. Maj 1776, Grænsekontrollør i Holsten. Side 116.
2. Ole Frederik Falck, Raadmand i Bergen, død den 13. Novbr. 1813, 34 Aar gammel. Han var i 1809 bleven gift med Urbine Christiane Hveding, men de havde ingen Børn.
3. Niels Pløjen Falck, Løjtnant, cand. jur., boede i Ringsaker, vistnok død ugift.
4. Alette Margrete Falck, f. paa Dal i Romedal 1775, død i Oslo 22. April 1855. Hun blev gift med Herman Ruge, f. i Lesje 30. Marts 1778, Søn af Oberstl. Christian Robert Ruge (1730—97). Som ung var han Løjtnant ved Oberst Frederik Otto Falcks Regiment, men forlod Hæren og blev efter nogle Aars Forløb Sekretair i Kommissariatskommissionen i Oslo, siden Expeditionssekretair i Arme departementet. I 1838 tog han sin Afsked og døde i Oslo den 23. Aug. 1843. De havde ingen Børn. Han var Ridder af Nordstjerneordenen.
5. Marie Dorothea Falck, døbt i Løiten 2. April 1786, død 13. Juli 1867 (begr. ved Glemminge Kirke 19. Juli s. A.). Hun blev gift den 19. Juni 1810 paa Vevlen i Stange med Prokurator Niels Ytter i Romedal, f. paa Store Hverven den 15. Novbr. 1788. Han var fra Værmland i Sverrig, Søn af Prokurator Ytter og Hustru Hedvig Cathrine Robsahm. Efter afsluttet dansk juridisk Eksamen nedsatte han sig som Prokurator i Hedemarken 1812. I Aarene 1816—40 var han Overretsprokurator, blev sidstnævnte Aar Foged i Moss, men tog sig Afsked 1853. Han døde den 24. Juni 1868 og blev begravet 29. Juni s. A. paa Veum i Glemminge. En Søn af dem er Ungdomsskribenten Oluf Vilhelm Falck Ytter (se Halvorsen Forfatter Lex. VI S. 706 ff).
6. Helene Otilie Falck, gift efter 1817 med Sorenskriver Christian Feyer i Egersund, f. 1792, død 1879.



Marie Dorothea Ytter, f. Falck.



Foged Niels Ytter.

En Søn af dem er Egernsunds Fajancefabriks Grundlægger Johan Frederik Feyer, (Norsk biog. Lex. IV), f. 1821, død 1880.

HENRIK WILHELM FALCK

1776—1829

GRÆNSEKONTROLLØR I HOLSTEN

Side 115

Han blev født i Rommedal den 6. Maj 1776 og blev den 18. Septbr. 1790 Elev i den matematiske Skole i Oslo. Efter Farens Begæring dimitteredes han dog allerede den 29. Aug. det følgende Aar.

Den 7. December 1798 ansattes han som Kornet à la suite i fynske Regiment lette Dragoner med Anciennitet af 1. Juni 1797, men meddeltes simpel Afsked den 26. April 1799 med 50 Rdl. Reisepenge.

Hans stadig afbrudte Karriere har vel næppe været for hans Dyders Skyld. Alligevel lykkedes det ham at blive ansat i den holstenske Grænsekontrol som Kontrollør under Neustädter Told-

sted. Fra 1811 boede han i Gleschendorff i Landsdelen Lübeck og skriver i 1816,⁸³⁾ at han om kort Tid agtede at begive sig udi Ægtestand. Den udkaarne var Enken efter Grænsekontrollør Eggers, Maria Sophia, f. Jørns (eller Jürgens), som i sit første Ægteskab havde to Børn.

Henrik Falck døde i Gleschendorff den 27. Febr. 1829. Hans Foresatte gav ham et mindre smigrende Eftermæle.⁸⁴⁾ Grænsetolddirektionen i Glückstadt skrev nemlig: Dass Zollwesen verliert nichts an diesen Aufsichtsbedienten, der seine Pflichten unvollkommen erfüllte, und welcher die Ertheilung des nach dem gestern erhaltenen verehrlichen Schreiben des köngl. Generalzollkammer und Commertz Collegium von 28. Februar ihm von der Gränzzolldirektion zu gebenden ernstlichen Verweises nichts erlebt hat.

Enken fik en Pension paa 50 Rdl. af den alm. Enkekasse,⁸⁵⁾ men om hendes videre Skæbne vides intet.

Om Børnene kendes kun uhyre lidt. Sandsynligheden taler for, at de allerfleste blev i Holsten og kun vanskelig lader sig opspore.⁸⁶⁾

*Børn:*⁸⁷⁾

1. Wilhelm Heinrich Falck.
2. Otto Plöyen Falck.
3. Niels Friedrich Hieronymus Falck.
4. Johan Friedrich Eduard Falck. Han blev Student og derefter Fændrik à la suite ved Marineregimentet den 8. Marts 1808, men uden Anciennitet, til han havde taget sin Eksamen. Den følgende Maaned kommanderedes han til Tjeneste ved Regimentet og blev i Juni s. A. Sekondløjtnant uden Anciennitet. Da Marineregimentet blev ophævet, forsattes han til det Københavnske Infanteriregiment den 1. Jan. 1811 og til det Fynske Infanteriregiment i 1816. Endelig den 18. Novbr. 1815 tillagdes der ham Sekondløjtnants Anciennitet, men allerede den 29. Decbr. 1821 blev han afskediget med 133 Rdl. i Pension. Han døde ugift i Nyborg den 22. Novbr. 1827.
5. Magnus Peter Friederich Falck.
6. Otilie Sophie Augusta Falck.





NOTER OG HENVISNINGER

Hvor intet er anført, er Kilden Familiemeddelelse, Selvbiografier for Riddere af Dannebrog i det danske Ordenskapitul, Kirkebøger, Wibergs Præstehistorier, Hirsch: Danske og norske Officerer (Det kgl. Bibliotek i København), eksisterende, trykte Slægtsbøger eller lign. Hvad de norske, utrykte Kilder angaar, beror disse næsten alle i det norske Riksarkiv i Oslo. Ofte har det imidlertid været yderst vanskeligt at faa Kilden bestemt ganske nøjagtigt, og den er derfor her hyppigt enten helt udeladt eller der er kun angivet Hovedkilden, hvor det enkelte Aktstykke kan findes. Forkortelser: D. R., dansk Rigsarkiv, N. R., norske Riksarkiv.

Familien Falck.

- 1) Kaptajn Jacob Falck Dessens Optegnelser ejes nu af Fætteren, Konsul Ørsted-Falck i Tønsberg.
- 2) Dette og det følgende er Uddrag af Vordingborg ældste Kirkebog.
- 3) Sjællandske Tegnelse 1730.
- 4) Skattemandtal over Vordingborg. Extraskat 1743.
- 5) Krigscancelliets Extracter 1747, D. R.
- 6) Tjæreby Kalds Liber daticus.
- 7) Pastor Schiørns Optegnelser i N. R. Disse Optegnelser betegnes af norske Personalhistorikere som upaalidelige og unøjagtige.
- 8) Nørup Kalds liber daticus.
- 9) Dette og det følgende efter A. Erlandsen: Gejstligheden i Trondhjem Stift og A. E. Erichsen: Petter Dass's samlede Digte, Chria 1874—76, 1' Del.
- 10) Norske Tegnelse, D. R., 1714, S. 541, jvnf. dansk Personalhistorisk Tidsskrift 3' R 6, S. 61.
- 11) Fogedregnskaber for Mandal, N. R.
- 12) Norske aabne Breve 1680, N. R.
- 13) Pantebog 1, Mandal, S. 150, N. R.
- 14) Dansk personalhistorisk Tidsskrift 4' R 1, S. 38.
- 15) Skifte 7/4 1733 i Kristianssand efter afd. Søren Jensen Schaaning. Arvingerne er 4 Brødre og 2 Søstre. Af førstnævnte efterlod Hans Jensen Schaaning sig 7 Døtre.
- 16) Dansk personalhistorisk Tidsskrift, 4' R 4, S. 157—71 og 3' R 1, S. 289 f., jvnf. Norsk slekthistorisk Tidsskrift 11, S. 125 f. Mulig er dog Jacob Lauritzen ikke Søn af Lauritz Christoffersen, men af Lauritz, der var Lensmand i Ramnes omkring 1600 Tallet og som boede paa Lensmandsgaarden „Valle“.
- 17) Thord. Pedersen, Drammen.
- 18) Brandtaksation i Kristianssand 1764, N. R. Heri ses, at Rasmus Falck ejede et Hus i Kristianssand med 2 Værelser, Kakkellov i begge, Køkken med Skorsten, Vurderingssum 160 Rdl.
- 19) Finne Grøn: Arendals Gejstlighed.
- 20) Dansk Personalhist. Tidssk. 3' R 2 og 3.
- 21) Nyrop: Det Suhrske Hus.
- 22) D. R.
- 23) Overkrissecretairen, indkomne Sager. ^{676/1677} og ^{289/1673}, D. R.
- 24) Hostrup Schultz: Helsingørs Embeds- og Bestillingsmænd.
- 25) Nyrop: Det Suhrske Hus, S. 117.

Stamlinie.

- 26) Se Skifte fra Bragernæs 1698 (N. R.) efter Ingeborg Dops Bedstemor, Lisbet Nielsdatter, og Foged Brasen. Jacob Falck nævnes her som Tiendeskriver og gift med Ingeborg Dop. Se endvidere Laurvig Tingbog 7, S. 232 (N. R.) i Anledning af, at Jacob Falck havde laant Mons. Hans Lucassen 290 Rdl.
- 27) Pantebog 2, S. 149, Nordre Jarlsberg (N. R.).
- 28) N. R.
- 29) Slægten Dop stammede fra Brand og indvandrede til Norge 1576.
- 30) Dansk Personalhist. Tidsskrift 3' R 2, S. 269.
- 31) Dansk Personalhist. Tidsskrift 3' R 2, S. 251.
- 32) Norsk Tidsskr. for Genealogi og Personalhist. II, S. 277.
- 33) Jvnf. Norsk sleksthist. Tidsskr. II, S. 174.
- 34) Panteregister for Strømsø, 9, S. 36 b (N. R.).
- 35) Nøtterø Kirkebog.
- 36) Strømsø Panteregister 9, S. 36 b Auktionsskødet af 30/3 1734 (N. R.).
- 37) Kirkebøgerne for Frederikshald eksisterer ikke fra dette Tidspunkt.
- 38) Oversecretairens indkomne Breve 1726, Rømeling (D. R.).
- 39) Ref. Sag 6/9 1728 (D. R.).
- 40) Kgl. Resolution 15/11 1729, Nr. 50 (D. R.).
- 41) Konduiteliste 1731 (D. R.).
- 42) Konduiteliste 31/12 1740 (D. R.).
- 43) Supplikprotokol 8/9 1742 (D. R.).
- 44) Norske Tegnelser 14/3 1749, 1/8 49, 14/11 49, 12/12 49, samt 1750 Nr. 240, 1751 Nr. 211 o. s. v.
- 45) Auktionsprotokol (N. R.).
- 46) Militær Skifteprotokol (N. R.).
- 47) Krigscancelliets Ekstraktprotokol, Sept. 1750 (D. R.).
- 48) Krigscancelliets Ekstraktprotokol, Maj 1758 (D. R.).
- 49) Ref. Sag 21/8 1758 (D. R.).
- 50) Ref. Sag 10/8 1757, § 26 (D. R.).
- 51) Krigscancelliets Ekstraktprotokol, Marts 1762 (D. R.).
- 52) Krigscancelliets Ekstraktprotokol, Febr. 1763 (D. R.).
- 53) Generalkrigsdirectoriets kgl. Exp. 178 (D. R.).
- 54) Ref. Sag. 24/8 1778 (D. R.).
- 55) Generalitetets Enker 1778 (D. R.).
- 56) Overkrigssecretairens udfærdigede Haandbreve 1762, Nr. 8 (D. R.).

Københavnske Linie.

- 57) D. Hegermann: Den norske militære matematiske Skoles Historie, S. 2.
- 58) Ref. Sag 18/9 1756 (D. R.).
- 59) Indkomne Breve til Overkrigssecretairen 18/9 1758 (D. R.).
- 60) Ref. Sag 8/11 1758 (D. R.).
- 61) Ref. Sag. 11/11 1761, Nr. 15 (D. R.).
- 62) Hirsch: Danske og norske Officerer (Kgl. Bibliotek i København).
- 63) Militært Vidnesbyrd fra den matematiske Skole i Familiens Eje.
- 64) D. Hegermann: Den norske militære matematiske Skoles Historie, S. 69.
- 65) Kgl. Resolution 30/8 1786.
- 66) Kgl. Resolution 25/11 og 9/12, Nr. 402 og 428.
- 67) Adressekontorets Efterretninger.

1' norske Linie.

- 68) Lorens Berg: „Nøtterø“ samt Nøtterø Præstegaards Arkiv.
- 69) Norsk hist. Tidsskr. 3' R 3, S. 163.
- 70) „Tønsberg Blad“ 19/7 1916, Nr. 168.

Danske Gren.

- 71) Skøde af 26/6 1809, Strømsø Byting (N. R.).
- 72) N. R.
- 73) Skifte 22/6 1824, Aalborg Skifteprotokol 1824, Folio 421.
- 74) Aalborg Skøde- og Pantebog, Nr. 16 Landsarkivet i Viborg.
- 75) Skifte 23/1 1837 i Aalborg.

Hollandske Gren.

- 76) N. R.

Nøtterø Grenen.

- 77) Dette og efterfølgende hovedsagelig efter Optegnelser af H. F. Dessen, London, stilet til Købmand Hans Falck i Oslo. De ejes nu af Konsul Ørsted-Falck i Tønsberg.

78) Efterfølgende hovedsagelig efter „Tønsbergeren“ $\frac{5}{9}$ 1916, „Tønsberg Blad“ $\frac{9}{2}$ 1918 og Festskrift „A/S Tønsberg Papirindustri“ $\frac{7}{8}$ 1898— $\frac{7}{3}$ 1923.

2' norske Linie.

79) I Hirschs Samlinger (Danske og norske Officerer, i det kgl. Bibliotek i København) nævnes to Officerer af Navnet Otto Frederik Falck. Begge skulde være Søner af Krigsraad Christoffer Falck i Oslo og Hustru Sofie Juel. Disse havde dog kun 1 Søn (Dansk Adelsaarbog XLIV, Tillæg S. 41), der hed Henrik Falck (Krigscancelliets Extractprotokol Jan. 1749). Ved Eftersyn i de af Hirsch nævnte Kilder viser det sig ogsaa, at der her kun staar Krigsraad Falck. Da Hirsch ikke har vidst, at der eksisterede to Krigsraader Falck, har han ikke undersøgt Sagen

nærmere. Tillige opgiver Hirsch, at Oberst Frederik Otto Falck er en Søn af Krigsraad Christoffer Falck.

- 80) Se Oversecretairens indkomne Breve $\frac{21}{8}$ 1762, Falck.
- 81) Skifte $\frac{30}{9}$ 1813 og $\frac{3}{1}$ 1816 paa Nordvig i Stange (N. R.).
- 82) Skifte $\frac{3}{1}$ 1816 — $\frac{22}{8}$ 1817 (N. R.).
- 83) Breve til Skiifteretten $\frac{15}{8}$ 1816 (N. R.).
- 84) Grenzolldirection zu Glückstadt an das königl. Generalzollkammer und Commercekollegium in Kopenhagen $\frac{5}{8}$ 1829, (Preuss. Staatsarchiv, Kiel).
- 85) Correspondenz Protocoll des Holstein-Lauenburgs Zollcomtoirs 1829, Vol. 2, S. 862 (Preuss. Staatsarchiv, Kiel).
- 86) Eftersøgninger har forgæves været foretaget af en Arkivar i preuss. Staatsarchiv, Kiel.
- 87) Uddrag af Beerdigingsregister der ev. luth. Gleichendorff in Landesteil Lübeck.



NAVNEFORTEGNELSE

Medtaget er kun de vigtigste Navne. Hustruer maa søges under deres Daabsnavn og altsaa ikke under det tilgiftede Navn.

- Abel, Tove Sørensdatter, g. Falck. 14.
Abelsted, Hans, Kaptajn. 79.
— , Nicolaj B., Skibsfører. 79.
Abraham, Lawrence, Grosserer. 107.
Alstrup, Hans, Kammerraad. 35.
— , Margrete Magdalene, g. Falck. 35, 38.
Andersdatter, Helle, g. Falck. 12.
Angell, Katharina. 12.
Anthon, Johanne Kirstine, g. Freiesleben. 9.
Arctander, Sophia Charlotte, g. 1' Grüner, 2' Ørsted. 78.
Armann, Tryggve, Ingeniør. 113.
Bagge, Laurits, Præst. 15.
Bagger, Christine Medea, g. Falck. 40 f.
— , Marcus Nic., Stempelpapirsforvalter. 40.
Balchen, Anna, g. Falck. 100, 101.
— , Arne Arntzen, Oberstløjtnant. 101.
Baltzarsdatter, Karen, g. Falck. 11.
Bang, Margrete Elisabet, g. Storch. 30.
— , Niels, Dr. phil., Viceskoledirektør. 84.
Belther, Helene, g. Falck. 12.
Benichmann, Kirsten Aachesdatter, g. Falck. 14.
Berg, Anna Lisbeth, g. Falck. 14.
— , Christian. 23.
— , Hans Michael. 23.
Bergh, Lars. 107.
— , Laura Christine, g. Falck. 107 f.
Beyer, Sophia Maria, g. Falck. 89.
Biehl, Adele Maria, g. Falck. 50 f, 52.
— , Peter Christian Christopher, Apotheker. 51.
Blangsted, Sara Margrete, g. Falck. 7.
Blicher, Lars Nicolaj, Assessor. 75.
Boisen, Paul, Adjunkt. 53.
Boo, Bastian. 91.
Boostmann, Tryntje, g. Falck. 89.
Borse, Barbara, g. Malling. 80.
Bramsen, Alfred, Dr. chir. og dent. 87.
— , Karen, g. Falck. 85, 87.
— , Ole Nissen Sørensen, Fabrikant. 74.
Brasen, Michol Michelsdatter, g. Dop. 23.
Brincker, Emma Frederikke Mathilde, g. Hess. 69 f.
Bruun, Andreas, Skibskaptajn. 109.
Brysting, Claus, Købmand. 8.
— , Lorenze Christiane, g. Falck. 8.
Bugge, Arthur Erdmann, Præst. 97.
Bødtker, Carl Frederik Johannes, Generalmajor. 108.
— , Job Dischington, Sorenskriver. 108.
Børseth, Astrid, g. Falck. 64, 66.
— , Thorvald, Skipper. 66.
Cartemundamus, Alexander Jacobi, Præst, se Falck.
— , Nicolaus. 10.
Christensen, Oluf, Borgmester. 25.
Christensdatter, Mille, g. Falck. 12.
Colling, Niels, Købmand. 24.
Conradi, Augusta Marie, g. Bruun. 109.
Copie, Inger Marie. 28.
Darre, Peder, Præst. 12.
Dedekam, Dagny, g. Mellbye. 107.
Dessen, Herman, Boghandler. 103.
— , Jacob Falck, Kaptajn. 6, 119.
— , Morten, Klubvært. 94.
— , Wilhelm, Boghandler. 102.
Dop, Else, g. Røyem. 21.
— , Ingeborg, g. Falck. 23, 120.
— , Willum Olsen, Præst. 23.
Eggers, Grænsekontrollør. 117.
Ellevsdatter, Ragne Marie, g. Gundersen. 95.

- Emst, Gerrit Doornik van. 89.
 Fagelund, E. L., Hovedagent. 109.
 — , Laura, g. Falck. 109 f.
 Falck ell. Falch, Abraham, f. 1726. 8.
 — , Abraham, Underkonstabel. 8.
 — , Abraham, Landmand. 15.
 — , Abraham, Farver. 7 f.
 — , Abraham Olufsen, Skibsreder. 16.
 — , Abraham Jacobsen, Købmand, Skibsmaaler. 15.
 — , Abraham, Præst. 9.
 — , Abraham, Etatsraad, Viceborgmester. 16. 18.
 — , Ahron, Jøde. 8.
 — , Alette Margrete, g. Ruge. 115.
 — , Alette Margrete, g. Riis. 33.
 — , Alexander Jacobsen, Præst. 9 f, 15.
 — , Alexander, f. 1727. 11.
 — , Alfred Theodor, Overtoldinspektør. 48, 49, 55 ff.
 — , Alice, f. 1915. 86 f.
 — , Alida Cornelia, g. de Boo. 91.
 — , Alida Frederika, f. 1867. 91.
 — , Alvilde Margrete Jacobine, f. 1850. 47 f, 50.
 — , Ambiørn, Raadmand. 14.
 — , Anders (1600—50). 16.
 — , Anders. 15.
 — , Anders Sørensen, Rebslager. 16.
 — , Andreas, Præst. 12.
 — , Andreas, Borger i København. 8.
 — , Anna Malina. 14.
 — , Anna Margrete, g. Hagemann. 78 f.
 — , Anna Louisa, f. 1893. 90.
 — , Anne Cathrine, f. 1900. 99, 101.
 — , Anne Kirstine, g. Gjønge. 7.
 — , Anne Balchen, f. 1922. 100, 101.
 — , Axel Christian Valdemar, Inspektør. 52 f.
 — , Axel Sidney, f. 1844. 49.
 — , Baltzer, f. 1741. 30.
 — , Berthe Carin. 14.
 — , Bernt Nielsen, f. 1891. 101.
 — , Birgitte, g. Nygaard. 7.
 — , Carl, Boghandler. 109 ff.
 — , Carl Wilhelm Andreas, f. 1907, stud. jur. 110 f.
 — , Cathrine. 8.
 — , Charles Jean, f. 1832. 81.
 — , Charlotte Engelina Philippina, f. 1867. 89.
 — , Charlotte Engelina, f. 1876. 90.
 — , Cathrine Detlevine, f. 1842. 96.
 — , Cathrine Elisabet, g. Wording. 7.
 Falck ell. Falch, Christian Conrad, f. 1767. 78.
 — , Christian, Kanceliforvalter. 18.
 — , Christian Conrad, f. 1788. 79.
 — , Christian Didrik, Toldinspektør. 42 f, 46, 50 f.
 — , Christian Frederik, Major. 29, 31 ff.
 — , Christian Frederik, Justitsraad, Kaptajn, Toldinspekt. 38, 39 ff.
 — , Christian Valdemar, f. 1831. 46.
 — , Christiane Helene, f. 1800. 38.
 — , Christoffer, Raadmand. 14.
 — , Christoffer, Krigsraad. 121.
 — , Cornelia Charlotte, f. 1873. 89.
 — , Cornelia Maria, f. 1865. 89.
 — , Cornelis Frederik, f. 1892. 90.
 — , Cornelis Frederik, f. 1928. 90.
 — , Cornelius, f. 1878. 90.
 — , Cornelius, f. 1838. 89.
 — , Cornelius, f. 1865. 91.
 — , Cornelius Christiaan, f. 1881. 90.
 — , Cousina (c: 1750), g. Colling. 24.
 — , Daniel Gysbertus, f. 1878. 91.
 — , Daniel Gysbertus, f. 1869. 91.
 — , David, f. 1871. 98.
 — , Dorthe. 13.
 — , Ebba, g. 1' Larsen, 2' Boisen. 53.
 — , Ebbe, stud. jur. 65 f.
 — , Edith Laura, f. 1911. 110 f.
 — , Einar Johan Harald, Overretssagfører. 19, 53 f.
 — , Elisabet, f. 1911. 86 f.
 — , Elisabet Caroline Emilie, f. 1827. 81.
 — , Ellen, g. Saxild. 83 f.
 — , Elly, g. Borgstrøm. 81.
 — , Else, g. Scherven. 14.
 — , Emil Frederik, f. 1842. 49.
 — , Engelke, g. Nystrom. 99, 101.
 — , Erik, cand. polyt., Ingeniør. 18 f, 61, 72 ff.
 — , Falck Alexandersen, Præst. 11.
 — , Frederica, f. 1806. 94.
 — , Frederica Sophia, g. Johannesen. 88.
 — , Frederik Otto, f. 1737. 30.
 — , Frederik Otto, Oberst. 18 f, 27, 30, 114 f, 121.
 — , Frederik, f. 1729. 14.
 — , Georg, Styrmand. 109.
 — , Grethe, f. 1915. 65 f.
 — , Grete Mohr, f. 1920. 113.
 — , Gudrun, f. 1912. 65 f.
 — , Gunhild, g. Schøller. 12.
 — , Gustav Adolf, Fabrikant. 81 ff.
 — , Gustav, Direktør. 17, 19 f, 84 ff.
 — , Hans, Herreekviperingshandler. 97, 120.

- Falck ell. Falch, Hans Jacobsen, Raadmand. 15.
- , Hans Joachim, Skibsreder. 94, 95 ff.
- , Hans Joachim, Ingeniør. 100, 101.
- , Helena Maria. 8.
- , Helene Ottilie, g. Feyer. 115.
- , Henrik. 14.
- , Henrik, f. 1732. 24.
- , Henrik, f. 1825, Handelsmand. 81.
- , Henrik, Toldkasserer, Krigsassessor. 78, 79.
- , Henrik Jacob Ørsted, Direktør, Vicekonsul. 18 f, 98, 101 f, 119 f.
- , Henrik Olaus, f. 1752. 14.
- , Henrik Wilhelm, Grænsekontrollør. 115, 116 f.
- , Inga Lagertha, g. Bruun. 108 f.
- , Inger Isaksdatter, g. Hansen. 7.
- , Ingeborg, g. Fyhn. 27.
- , Ingeborg, f. 1726. 24.
- , Ingeborg Christine Foyn, g. Thue. 94.
- , Irene Christiane, f. 1913. 110 f.
- , Isak, Farver. 6.
- , Isak, Købmand. 14.
- , Isak. 7.
- , Isak, Præst. 8 f.
- , Jacob, Premierløjtnant. 17, 19, 27 f.
- , Jacob, f. 1734. 24.
- , Jacob Ørsted, Skibsfører. 79, 91 ff.
- , Jacob, f. 1775. 78.
- , Jacob, Farver. 7.
- , Jacob, f. 1888, Ingeniør. 112 f.
- , Jacob, f. 1916. 113.
- , Jacob Abrahamsen, Præst. 15.
- , Jacob Ludvig, Skibsreder. 94, 107 ff.
- , Jacob Ludvig, Skibsfører, Fyrvogter. 108, 112 f.
- , Jacob Abrahamsen, Præst. 15.
- , Jacob Hansen, f. 1665. 15.
- , Jacob Lauritsen, Købmand. 14 f.
- , Jacob Petersen, Foged. 11 f.
- , Jacob Petersen. 12.
- , Jacob Rasmussen, Tiendskriver. 13 f, 15, 21 ff, 120.
- , Jacobine Catrine, f. 1841. 96.
- , Jan, f. 1903. 89.
- , Jenny, g. Bang. 83 f.
- , Johan, Farver. 8.
- , Johan Friederich Eduard, Sekondløjtnant. 117.
- Johan Frederik Wilhelm Schlegel, f. 1807. 88.
- Falck ell. Falch, Johanna Hendrika, g. Hogehout. 90.
- , Johannes, f. 1897. 90.
- , Johannes Hendricus, f. 1891. 90.
- , Jonas Petterson, Præst. 11 f.
- , Juliane, f. 1919, 71 f.
- , Julie Cathrine, g. Bugge. 96 f.
- , Jørgen, Direktør, cand. polyt. 19 f, 61, 67 ff.
- , Jørgensdatter, Mette Sofie, g. Falck. 14.
- , Jørgine Susanne, f. 1798. 88.
- , Jørgine Susanne, g. Schlytter. 88.
- , Karen, g. Jerkel. 24.
- , Karen Agate, g. Bødtker. 108.
- , Karl, Tobaksfabrikant. 81.
- , Katharina Mohr, g. Stephansen, 113.
- , Kirsten, g. Ravn. 86 f.
- , Knud, Farver. 9.
- , Lambertus, f. 1872. 91.
- , Lambertus, f. 1838. 90.
- , Laura, g. Gundersen. 94.
- , Laura Bergh, g. Armann. 113.
- , Laurits Christoffersen, Købmand. 14.
- , Laurits Jacobsen, Købmand, Vicepræsident. 14.
- , Laurits Pettersen, Præst. 12.
- , Lauritz, f. 1871. 89.
- , Lauritz, f. 1898. 89.
- , Lauritz, f. 1800. 88.
- , Lauritz, f. 1836. 89.
- , Ludvig, f. 1897. 101.
- , Magnus Peter Friederich. 117.
- , Margaretha Frederika, f. 1901. 90.
- , Margrethe Christiane, cand. phil. 61 f.
- , Maria, g. Werker. 89.
- , Maria Dorothea, f. 1885. 79.
- , Marie Dorothea, g. Ytter. 115.
- , Marie Dorothea, g. Storch. 30.
- , Marit Mathilde Ørsted-. 106, 107.
- , Martha, f. 1854. 108.
- , Marthe Henrica, g. Dessen. 94.
- , Mathilde, f. 1854. 97.
- , Medea Christiane, f. 1840. 49.
- , Melchior, Præst. 11.
- , Melchior Mikkelsen, Præst. 12.
- , Mikkell, Præst. 12.
- , Mille, g. Darre. 12.
- , Mogens, Kontorchef. 61, 62 ff.
- , Mogens, f. 1777. 61.
- , Nicolaj. 8.
- , Nicoline Frederikke, f. 1835. 81.
- , Niels Frederik, f. 1828. 81.

- Falck ell. Falch, Niels Friederich Hieronymus. 117.
 — , Niels, Glasmester. 14.
 — , Niels Pløjen, Cand. jur. 115.
 — , Odd, f. 1922. 113.
 — , Ole. 14.
 — , Ole, f. 1731. 29.
 — , Ole, f. 1732. 29.
 — , Ole, f. 1736. 29.
 — , Ole, f. 1756. 14.
 — , Ole, Skibsfører. 23 f.
 — , Ole, f. 1921. 65 f.
 — , Ole Abrahamsen, Skibsreder. 16.
 — , Ole Frederik, Raadmand. 115.
 — , Ottilie Sophie Augusta. 117.
 — , Otto Wilhelm, Oberstløjtnant. 18.
 — , Otto Pløjen. 117.
 — , Peder, Købmand. 15.
 — , Peder Ibsen, Herredsfoged. 11.
 — , Peter, Kaptajn. 18.
 — , Petter Jacobsen, Foged. 12.
 — , Ragnhild Magdalene Ørsted, g. Mellbye. 106, 107.
 — , Rasmus Jacobsen, Byskriver. 13, 21, 119.
 — , Rasmus Olsen. 14.
 — , Rudi, f. 1926. 89.
 — , Ruth Cathrine Ørsted, g. Abraham. 106, 107.
 — , Sara Cathrine. 8.
 — , Sofie Charlotte, g. Abelsted. 78, 79.
 — , Sophia Maria, f. 1910. 89.
 — , Søren. 14.
 — , Søren, Rebslager. 16.
 — , Trygve Einar, Boghandler. 110 f.
 — , Wilhelm, Krigsraad, Regimentskvartermester. 23, 24 ff.
 — , Valdemar Emil, f. 1832. 46.
 — , Wilhelm, Skomager. 88 f.
 — , Wilhelm, f. 1757. 29.
 — , Wilhelm, f. 1802. 88.
 — , Wilhelm, Overretssagfører. 78, 87 f.
 — , Wilhelm, Generalkonsul. 80 ff.
 — , Wilhelm, Julius. Tobaksfabrikant. 81.
 — , Wilhelm, Præst. 6, 11, 13, 17, 19, 30, 75 ff.
 — , Wilhelm August, Overlærer. 97, 98 ff.
 — , Wilhelm August, f. 1893. 101.
 — , Wilhelm Frederik, Oberst. 33 ff.
 — , Wilhelm Frederik, f. 1829. 45.
 — , Wilhelm Heinrich. 117.
 — , Wilhelmus Lambertus, f. 1862. 90.
 — , Wilhelm Lambertus, f. 1889. 90.
- Falck ell. Falch, Wilhelm Valdemar Emil, Kontorchef. 19, 43, 46 f, 61.
 — , Vilhelmina, g. Veldhuis. 89.
 — , Vilhelmina Andrea, g. Grøner. 94.
 Falkenstjerne, C. F., Økonom. 53.
 — , Hedvig Helma Cathrine, g. Falck. 53.
 Faye, Anna Cathrine, g. Hvistendahl. 95.
 Ferslev, Emma, g. Bramsen. 74.
 Feyer, Christian, Sørenskriver. 115.
 — , Johan Frederik, Fabrikant. 116.
 Foyn, Bente. 92.
 Freiesleben, Else Kirstine, g. Falck. 9.
 — , Peter Hansen, Købmand. 9.
 Frydenlund, Anna Cathrine, g. Sachmann. 42.
 Fyhn, Jørgen Andreas, Politimester. 27.
 — , Rasmus Hansen, Proviantforvalter. 27.
 Føien, Hans, Købmand. 91.
 Gabrielsen, Hans, Skibsfører. 113.
 — , Severine, g. Falck. 113.
 Gjørse, Christiane, g. Fagelund. 109.
 Gjønge, Peder Holgersen, Byfoged. 7.
 Glerup, Fotograf. 53.
 Grau, Jens Jørgen, Bager. 56 f.
 — , Marie Margrethe Dorthea, g. Falck. 56 f, 59, 60 f.
 Green, Else Pedersdatter, g. Falck. 15.
 Groll, Jørgen Henriksen, Raadmand. 15.
 Grønbeck, Anne Marie, g. Falck. 16.
 — , Hans Jensen, Tiendeskriver. 33.
 Grøner, Jørgen Christian Andreas, Præst. 94.
 Grüner, Frederik, Præst. 78.
 Gundersen, Gunder, Skibsreder. 94.
 Hagelsteen, Johanne Katharina, g. Mohr. 112.
 Hagemann, Antoinette, g. Hagemann. 79.
 — , Baltzar Christian, Købmand og Skibsreder. 78 f.
 — , Peder, Krigsraad. 79.
 Hanche, Bygmester. 91.
 — , Marthe Henrica, g. Falck. 91.
 — , Pernille. 91.
 Hansen, Peder, Skibsbygger. 7.
 Hecht, Vilhelmine, g. Bramsen. 87.
 Hess, Elise, g. Falck. 69 f, 71.
 — , C. M., Fabrikant. 69.
 Hoff, Maren Christiansdatter, g. Fyhn. 27.

- Hogehout, Albert. 90.
 Hubeek, Johanna Maria, g. Falck. 90.
 Hveding, Urbine Christiane, g. Falck. 115.
 Hvistendahl, Anna Cathrine, g. Falck. 95.
 — , Ditlev Bull, Købmand. 95.
 — , Julie Detlevine, g. Falck. 95.
 Hønche, H. Telegrafdirektør. 47.
 Ibsen, Anna Elisabet, g. Truslev. 80.
 Jacobsen, Margrete Amalie, g. Grau. 56.
 — , Rasmus, Byskriver. 13.
 Jensdatter, Jørgine Susanne, g. Lind. 88.
 — , Margrethe, g. Berg. 23.
 — , Marie, g. Christensen. 25.
 Jensen, Katharine, g. Armann. 113.
 Johannessen, Værftsfunktionær. 88.
 Jonsdatter, Anne, g. Falck. 12.
 Jerkel, Paul Johansen, Stolemager-svend. 24.
 Jørgensdatter, Mette Sofie, g. Falck. 14.
 Jørns, Maria Sophia, g. 1' Eggers, 2' Falck. 117.
 Jürgens, se Jørns.
 Kauffmann, E. Oberstløjtnant. 54.
 — , Emmy Erna Marie Sophie, g. Falck. 19, 54.
 Kierteminde, Slægt. 10.
 — . Alexander Jacobi, se Falck.
 Kierulff, Caroline Marie, g. Bagger. 41.
 Kiær, Johannes, Købmand. 81.
 Kiøbing, Barbra Kirstine, g. Falck. 82 f.
 — , Peter, Kaptajn. 28.
 Klæbo, Alhed, g. Selmer. 32.
 Krey, Dorothea Magdalene, g. Falck. 7.
 Krieger, Caroline, g. Kaufmann. 54.
 Kuperus, Johanna, g. Falck. 89.
 Larsen, Axel, Grosserer. 53.
 Laursdatter, Elisabet, g. Falck. 6.
 Lind, Lars, Sagfører. 88.
 — , Margrete, g. Falck. 88.
 Lindenberg, Johanna, g. Falck. 90.
 Malling, Blette Frederica, g. Falck. 79 f.
 — , Rasmus, Byfoged. 79 f.
 Mathisen, Karen Margrete, g. Gabrielsen. 113.
 Meldal, Birgitte, g. Falck. 12.
 Mellbye, Guldbland, cand. jur. 107.
 — , André Dedekam, Kaptajn. 107.
 Meidell, Ingeborg Wolfgangsdatter, g. Riis. 33.
 Mohr, Carl, Købmand. 112.
 Mohr, Lucie Dorthea, g. Falck. 112.
 Moolenbergh, Cornelia, g. Falck. 88.
 Mørch, Ottilie, g. Pløjen. 114 f.
 Nielsen, Bernt Anker, Expeditionssekretair. 98.
 — , Bertha, g. Falck. 98.
 — , Caroline, g. Bang. 84.
 — , O. I. A., Major. 103.
 — , Ragnhild, g. Falck. 103.
 Nielsdatter, Lisbeth. 120.
 — , Martha, g. Falck. 14.
 Nørregaard, Frederik Christian, Kancellisekretair. 38.
 Nygaard, Hans Jensen, Skomager. 7.
 Nystrom, Kurt, Ingeniør. 101.
 Olufsdatter, Anne Magrete, g. Falck. 25.
 Olufsen, Wilhelmine, g. Ravn. 87.
 Panduro, Frk., g. Schultz. 66.
 Parelus, Noline Rosinge, g. Bugge. 97.
 Pedersdatter, Anne, g. Falck. 15.
 — , Karen, g. Falck. 11.
 — , Margrete. 11.
 Petersen, Hverava Ovidia, g. Grøner. 94.
 Plomp, Cornelia Frederika, g. Falck. 90.
 Pløjen, Inger Margrete, g. Falck. 114.
 — , Hans Henrik, Justitsraad. 114.
 Poestkøke, Johannes. 90.
 Raay, Maria, g. Falck. 90.
 Ravn, Jørgen Flemming, Læge. 87.
 Rée, Louise, g. Thielson. 84.
 Riis, Christopher Boye, Løjtnant. 33.
 — , Christopher Joachim, Ritmes-ter. 33.
 Robsahm, Hedvig Cathrine, g. Ytter. 115.
 Rosenquist, Lif, g. Balchen. 101.
 Ruge, Herman, Krigsraad, Expeditionssekretair, Løjtnant. 115.
 Røhr, Marie, g. Børseth. 66.
 Røyem, Claus, Forvalter. 21.
 Rynning, Engelke Irgens, g. Nielsen. 98.
 Sachmann, Christiane Jacobine, g. Falck. 42.
 — , Søren Diedrich, Hofslagter. 42.
 Saxild, Hans Vilhelm, Amtmand. 84.
 Schaaning, Slægten. 13, 119.
 Schartou, Cathrine Helene, g. Falck. 9.
 Schierven, Bodil Andersdatter, g. Falck. 15.
 Scherven, Lars, Borgmester. 14.
 — , Oluf Olufsen, Præst. 14.

- Schlytter, Christen Mulderup, Skibsfører, Fyrinspektør. 88.
 Schriver, Laura Jensine, g. Nielsen. 103.
 Schultz, Dagmar Augusta Isidora Panduro, g. Falck. 64, 66.
 —, Th., Oversergent, 66.
 Schøller, Eiler, Assessor. 12.
 Segersted, Frederikke Sophie, g. Bødtker. 108.
 Selmer, Frederik, Kaptajn. 32.
 —, Gertrud Christina, g. Falck. 32.
 Stephansen, Sverre, Direktør. 113.
 Storch, Peter Nicolaj, Kontrollør. 30.
 Storm, Sophie Magdalene, g. Abelsted. 79.
 Sørensen, Ella Emilie, g. Falck. 73 f.
 Sünckens Anna Marie, g. Biehl. 51.
 Thielsen, Fanny, g. Falck. 83 f.
 —, Wilhelm, Grosserer, 84.
 Thue, Samuel Johan, Skibsreder. 94.
 Truslev, Maria Julie, g. Falck. 80.
 Truslev, Niels, Bogholder, Kobberstikker. 80.
 Trønner, Marie, g. Falck. 15.
 Tønning, Hedvig Sofie, g. Falck. 23 f.
 —, Henrik Toldkontrollør. 23.
 Veldhuis, Johannes. 89.
 Viegrefve, Else Johansdatter, g. Falck. 11.
 Vries, Aaltje, g. Falck. 90.
 Werker, Wilhelm A. 89.
 Wilse, Cecilie, g. Saxild. 84.
 Winther, Helene, g. Alstrup. 35.
 Witt, Frk., g. Falkenstjerne. 53.
 Wording, Peder, Skoleholder, Klokker. 7.
 Worm, John, Byskriver. 13.
 Ziesler, Helene, g. Stephansen. 113.
 Ørsted, Frederica Sofia, g. Falck. 75, 78.
 —, Henrik Wissing, Provst. 75, 78.
 Ytter, Niels, Prokurator. 115 f.
 —, Oluf Vilhelm Falck, Forfatter. 115.
-

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Slægten Falck	5
Københavnske Linie	31
1' norske Linie	75
Danske Gren	79
Hollandske Gren	87
Nøtterø Gren	91
2' norske Linie	114
Noter og Henvvisninger	119
Navnefortegnelse	122

STAMTAVLE OVER DEN DANSK NORSKE SLEGT FALCK

