



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTSBOG



Slægten Hovborg

Efterkommer efter

Jens Hovborg

født 1844

Udarbejdet i 1970 af
JYDSK SLÆGTSFORSKNING, VIBORG

Tryk: Geto Offset, Viborg

INDHOLDSFORTEGNELSE.

Forord.....	side 3
Hartkorn - landgilde.....	side 5
Opstilling over slægtsforbindelsen.....	side 8
Jens Hovborg.....	side 9
Anetavle for Laurits Jørgensen.....	side 10
Anetavle for Dorthea Kirstine Jensdatter..	side 48
Efterkommer efter Jens Hovborg.....	side 57
I. Ole Christensen Hovborg.....	side 58
II. Andreas Christian Hauborg.....	side 65
III. Nicolai Thomsen Hovborg.....	side 79
IV. Ane Cathrine Hovborg.....	side 85
V. Thomas Nielsen Hovborg.....	side 88
Register.....	side 89
Blade til videreførelse.....	side 91

FORORD.

Denne slægtsbog er blevet til gennem et samarbejde mellem Jydsk Slægtsforskning, Viborg, og en del af slægtens medlemmer.

Ved udarbejdelsen af anetavlen er anvendt kirkebøger, folketællingslister, lægsruller, skifteprotokoller, skøde- og panteprotokoller, fæsteprotokoller, justitsprotokoller, tingbøger, jordebøger og skattemandtal m.m.

Hver slægtslinie i anetavlen er fuldt så langt tilbage, som det har været muligt ved hjælp af de bevarede kilder, og når en linie standser helt op, må det derfor forstås således, at enten svigter kilderne helt - kirkebøger og andre arkivalier findes ikke - eller de pågældende personer ses ikke døbt i det sogn, hvori de har levet, ligesom heller ikke deres forslægt har nogen tilknytning til sognet. I sådanne tilfælde er også alle omliggende kirkebøger undersøgt.

Hvor gamle dokumenter citeres, gengives ordstilling og stavemåde korrekt, og de fejl m.v. der forekommer i originalen, vil altså også forekomme i afskriften. I lister over faddere og forlovere anvendes almindeligvis den samme angivelse og stavemåde, som er benyttet i den pågældende kirkebog, da det vil føre for vidt at forsøge på identificering af hver enkelt fadder eller forlover.

Efterkommeroversigten er for de nulevendes vedkommende hovedsalig udarbejdet på grundlag af de pågældendes egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten, der er over 21 år. Disse slægtsmedlemmer er blevet opfordret til at fortælle om deres personlige forhold og endvidere i flere tilfælde om deres forældre og søskende. Hovedparten af disse henvendelser er sket ved personligt besøg, men hvor dette ikke har været muligt, er der rettet skriftligt henvendelse. Hvor der er mangler, skyldes dette altså forkerte eller mangelfulde adresser og - desværre - nogle helt negative forespørgelser.

Navne og data på nulevende personer er så vidt muligt anført efter egne opgivelser, og der forekommer derfor tilfælde, hvor søskendes efternavne er stavet forskelligt.

Med hensyn til opbygningen af anetavlen skal nævnes, at alle mandspersoner er opført med lige numre, mens hustruens nummer er det efterfølgende ulige nummer. En persons far findes ved at gange denne persons nummer med to, hvorved f.eks. ane nummer 4's far er ane nr. 8, moder nr. 9 - ane nr. 8's forældre er nr. 16 og 17 etc.

Efterslægtstavlen er opbygget efter det system, af børnene af det ægtepar, der betegnes som stamforældrene er betegnet med romertal, romertals børn er betegnet med store bogstaver, store bogstavers børn med arabertal, arabertals børn med lille bogstav, og små bogstavers børn med arabertal efterfulgt af en parentes. I øvrigt må der henvises til det alfabetiske register, som findes bag i bogen.

Til slut udtrykker vi ønsket om, at denne slægtsbog må blive til glæde for såvel nulevende som kommende generationer.

Jydsk Slægtsforskning

Hartkorn - landgilde m.v.

Hartkorn var oprindelig fællesbetegnelsen for de afgifter, bønderne ydede i naturalier - landgilde - til godserne. De forskellige afgifter var i godsernes jordebøger angivet i forhold til 1 td. rug eller byg, der var "hårdt" korn i modsætning til havre, "blødt korn".

Forholdene på de forskellige godser var afvigende, men normen for den almindelige beregning var følgende:

1 td. rug eller byg	1 td. hartkorn
1 " gryn eller hvedemel	2 " "
1 " hvede eller ærter	1 $\frac{1}{2}$ " "
1 " havre	$\frac{1}{2}$ " "
1 " humle.....	$\frac{1}{2}$ " "
4 læs enghø	1 skp. "
12 gæs	1 td. "

Efter enevældens indførelse 1660 indkaldtes jordebøgerne, og på grundlag heraf udarbejdedes en fælles jordebog for alle landets ejendomme, den såkaldte matrikel af 1664, hvori ejendommene skyldsattes i hartkorn.

Denne skyldsætning viste sig snart at være uretfærdig, idet ligningen på godserne som nævnt havde været noget forskellig, og man påbegyndte derfor i 1681 udarbejdelsen af en matrikel baseret på jordens ydeevne - bonitering - der sattes i forhold til arealet og således angav det hartkorn, der skulle svares.

Ved boniteringen sattes agerjorden i klasse efter godhed, enge, overdrev og skove takseredes efter det udbytte, de kunne frembringe, f. eks. antal hølæs, græsning, svins-olden m.m. Også mølleriet og enkelte andre erhverv blev inddraget heri og vurderedes efter indtægt, men enhedsbetegnelsen var stadig hartkorn. Trods mangelfuld opmåling og kortlægning var denne hartkornsskyldsætning i begyndelsen god og retfærdig, men da den i halvandet hundrede år blev benyttet som basis for grundskatten på landet, blev den på grund af jordenes forbedring m.m.

efterhånden mere og mere uretfærdig, hvorfor man i årene 1806-1822 udarbejdede Danmarks sidste matrikel, der dog først kom til at gælde fra 1844. Boniteringen var denne gang langt mere omhyggelig, og al agerjorden sattes i takst fra 1 til 24. Af de bedste jorder beskattedes $6 \frac{1}{6}$ td. land (a 14.000 kvadratalen) til at yde 1 td. hartkorn. På Lolland og Falster gik der $9 \frac{4}{5}$ td. land og i Ringkøbing amt 45 td. land til 1 td. hartkorn. Gennemsnittet for hele landet var 18 td. land pr. td. hartkorn.

Vurderingen tog ikke hensyn til beliggenheden, hvilket i forbindelse med den tekniske udvikling medførte, at de dårlige jorders værdi ved opdyrkning, transportanlæg m.v. steg stærkt, uden at dette medførte takstændring og følgelig heller ikke skatteforøgelse. Hartkornskatten blev derfor utidssvarende, hvorfor man i 1903 vedtog loven om ejendoms-skyld, hvilket betød en fuldstændig ophævelse af hartkornet som grundlag for skatter til stat og kommune.

I ældre dokumenter træffer man ofte betegnelsen "gæsteri", hvilken betegnelse dækker bondens pligt til at modtage jorddrottens folk, heste og hunde i indkvartering og underholde dem. Gæsteri havde endnu betydning under Christian d. 111, men senere tabte det interessen for godsejerne og blev da i reglen afløst af en årlig afgift. Den regnes som regel ikke som hørende med til den egentlige landgilde og blev derfor ikke sat i hartkorn. Hestegæsteriet - pligten til at underholde hovheste - havde særlig betydning på kronens godser og blev ofte her afløst af en havreydelse.

Den i gammel tid omtalte "herlighed", betegner den ejendomsret til jordegods og de deraf flydende indtægter og rettigheder, som kronen ved love eller privilegier overdrog til private. Kronens herlighed over selvejere kunne overgå til private, der så kunne købe bondeskylden. Herligheden omfattede alle faste indtægter af fæstegods - landgilde - og udbyttet af skov, jagt, fiskevand, forstrandsret, lyngslet o.s.v. og alt hoveri eller hoveriafløsning. Dernæst var herlighed de uvisse indtægter af stedsmål, sagesfald m.m. Endelig var myndigheden over vornede eller stavnsbundne en del af herligheden. Kronen kunne sælge eller overlade herlighedsrettigheder som birkeret eller patronatsret til private. Med herlighedsretten fulgte pligten til at holde fæsterne i forsvar, rejse tiltale og opkræve ekstraskatter. Herligheden var ikke nøje afgrænset, men

hertil må vistnok regnes håndfæstningernes bestemmelse om, at adelen måtte gøre sig sit gods lige så nyttigt som kongen. Ved salg til selveje kunne sælgerne forbeholde sig herligheden eller en del deraf, såsom jagt og fiskeret. I anetavlen forekommer flere steder betegnelsen trolovelse, hvilket var en kirkelig handling, der før i tiden gik forud for den kirkelige vielse. Trolovelsen kendtes allerede i middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige vielse dog større og større betydning, og ved ordinans af 19. juni 1582 bestemtes det, at et ægteskab skulle fuldbyrdes af præsten. Før den kirkelige vielse blev foretaget, skulle der dog finde trolovelse sted i overværelse af præsten og fem andre personer. En sådan trolovelse var forpligtende for begge parter og kunne kun ophæves efter kongelig bevilling. Efter loven skulle præsterne "alvorligen forbyde de trolovede personer at søge seng sammen, før end de i kirken retteligen blive samlede", men blandt almuen overholdt man ikke denne lovbestemmelse, idet man bibeholdt den gamle opfattelse af trolovelsen som den egentlige ægteskabsstiftende handling. I året 1799 blev trolovelser helt afskaffet ved kongeligt reskript af 4. januar, men trolovelsesskikken fortsatte dog - uden at være ægteskabsstiftende - og er i vore dage afløst af forlovelsen. Som et ydre tegn på trolovelse bar den trolovede - ihvertfald hvis det var en mere fornem person - en fingerring af guld, der blev anbragt på fjerde finger, "thi viise Mestre og Læger skriver, at der ganger en Åre fra Hjertet op til den fjerde Finger".

OPSTILLING OVER SLÆGTSFORBINDELSEN

Laurits Jørgensen, født 1823 (se anetavlen for ham)

gift med

Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg, født 1823 (se anetavlen for hende)

Deres søn:

Jens Hovborg, født 1844, gift med Anna Marie Vind.

Deres børn:

I. Ole Christensen Hovborg, født 1876. Er i efterkommeroversigten betegnet "I", mens hans børn er betegnet "I A til I D".

II. Andreas Christian Hauborg, født 1881. Er i efterkommeroversigten betegnet "II", mens hans børn er betegnet "II A til II K".

III. Nicolai Thomsen Hovborg, født 1883. Er i efterkommeroversigten betegnet "III", mens hans børn er betegnet "III A til III E".

IV. Ane Cathrine Hovborg, født 1887. Er i efterkommeroversigten betegnet "IV", og hendes børn er betegnet "IV A til IV E":

V. Thomas Nielsen Hovborg, født 1890, er betegnet "V" i efterkommeroversigten.

Det skal bemærkes, at børn af de personer, som betegnes med store bogstaver, er betegnet med arabertal, mens disses børn er betegnet med små bogstaver. F.eks:

I. Ole Christensen Hovborg

I. D. Kirstine Hovborg, gift med Stefan Ejner Theodor Bertelsen.

I. D. l. Børge Bernhardt Berthelsen

I. D. l. a. Hanne Berthelsen

Det skal iøvrigt bemærkes, at navnet snart staves Hovborg, snart Hauborg eller Houborg. Der er her så vidt muligt taget hensyn til, hvorledes den pågældende selv staver navnet.

Iøvrigt henvises til orienteringen først i bogen.

JENS HOVBORG

er født d. 3. november 1844 i V. Gjesten som søn af daværende tjenestekarl Laurids Jørgensen og hustru Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg, og han døde d. 5. marts 1919 i Gestrup, Agerskov sogn.

Jens Hovborg var gift med

ANNA MARIE VIND

Der døde før 1919.

Jens Hovborg, der betegnes som arbejdsmand, havde i sit ægteskab med Anna Marie Vind børnene:

- I. OLE CHRISTENSEN HOVBORG, født d. 7. april 1876.
- II. ANDREAS KRISTIAN HAUBORG, født d. 14. august 1881.
- III. NICOLAJ THOMSEN HOUBORG, født d. 28. september 1883. i Branderup. Ved hans fødsel opgives plejefaderen at være kådner Peter Poulsen i Hyrup.
- IV. ANE CATHRINE HOVBORG, født d. 16. april 1887 i Branderup.
- V. THOMAS NIELSEN HOVBORG, født d. 30. januar 1890 i Branderup.

Anetavle
for
LAURITS JØRGENSEN

2848
Lauge
Ravn

1424	1425	1442	1444	1445	1446	1448	1450	1454
Peder Ravn	Kirsten Jensdtr.	Anders Bertelsen	Lavge Steffensen	Mette Kristensdtr.	Hans Tausen	Mauritius Mauriti- us	Johannes Boëtius	Johannes Meiger

712	716	720	721	722	723	724	725	726	727
Henrik Ravn	Jens Jørgensen	Søren Sørensen	Sidsel Andersdtr.	Hans Lavge- sen	Dorothea Hansd. Tausen	Bernh. Mauri- tius	Margr. Boëti- us	Jørgen Peder- sen	Elisabeth Meyer (Meiger)

356	357	358	360	361	362	363	364	365	366	367
Peder Henr. Ravn	Anne Hans- dtr.	Laurids Jen- sen	Anders Sørensen Wedel	Mette Hansd. Laugesen	Hans Mauri- tius	Elisabeth Petre- us	Morten Poulsen Grum	Anne Niels- dtr.	Jom Col- ding	Maren Jacobs- dtr.

178	179	180	181	182	183
Jens Pedersen Ravn	Christenze Lauridts- dtr.	Lauge Andersen Wedel	Elisabeth Hansdtr. Mauritii	Niels Mortensen Aastrup	Kirstine Jens- dtr.

88
Sejer Ander-
sen

89
Maren Jensdtr.
Ravn

90
Hans Laugesen
Wedel

91
Kirsten Nielsdtr.
(Aastrup)

44
Anders Sejersen

45
Anne Hansdt.
Wedel

54
Hans Jensen

22
Sejer Andersen

23
Kirsten Iversdtr.

26
Søren Lassen

27
Kirsten Hansdtr.

10
Peder Lauridtsen

11
Maren Sejersdt.

12
Jens Nielsen

13
Anne Sørensdtr.

4
Anders Pedersen

5
Anne Caspersdt.

6
Laurits Pedersen

7
Anne Jensdtr.

2
Jørgen Andersen

3
Dorthea Kirstine Houborg

1
Jens Hovborg

Ane 2 JØRGEN ANDERSEN

der nævnes med tilnavnet Spjarup er født 1786 i Spjarup, Egtved sogn, og han døde d. 20 december 1845 på Andst mark.

Om hans dåb fortæller kirkebogen: "Anden Sønd. I Advent 1786 er Smeden Anders Pedersen og Hustru Anne Caspers Søn Jørgen af Spjarup døbt, holt af Cresten Bucks Datter Maren, Faddere: Chr. Buhl, Anders Thomsen, Steph. Nielsen, Søren Nielsens og Peder Jepsens Hustru, alle af Spjarup!"

Jørgen Andersen blev gift d. 26. Oktober 1822 i Anst Kirke med

Ane 3 MAREN LAURIDSDATTER

Forlovere ved Brylluppet var Gårdmand Hans Knudsen i St. Anst og Gårdmand Thomas Nielsen, sst.

Maren Lauridsdatter er født 1798 i St. Anst, og hun døde d. 14. juli 1879 på Arbejdsgården i Gamst.

Hun blev Hjemmedøbt d. 9. april 1798 og fremstillet i Kirken d. 13. maj samme år. Faddere var Jeppe Sørensen af St. Anst, Karen Pedersdatter og Margrethe Fallesens.

Jørgen Andersen betegnes ved vielsen som tjenestekarl i St. Anst, og senere kaldes han lejehusmand på St. Anst mark. Da hans dødsfald blev anmeldt til skifteretten d. 24. december 1845 bemærkes det, at den afdøde intet var ejer af.

Ane 4 ANDERS PEDERSEN SMED

boede først i Gejsing i Anst sogn og var da gift med en Karen Nielsdatter, med hvem han havde tre børn. Det ses iøvrigt, at denne Karen Nielsdatter var fra Bølling. Efter hendes død bosatte han sig i Spjarup i Egtved sogn, hvor han ca. 1778 blev gift med

Ane 5 ANNE CASPERSDATTER

der ifølge aldersangivelsen ved folketællingen 1787 er født 1751.

Ane 6 LAURIDTS PEDERSEN

er født 1771 i St. Anst, og han døde d. 12. december 1854 på Anst mark.

Han blev døbt d. 8. september 1771 og fremstillet i kirken d. 22. september samme år. Faddere ved dåben var Madame Høstmarck, Niels Michelsen, Hans Theodosius hustru, Anders Sejersen og Peder Pedersen.

Lauridts Pedersen blev gift d. 3. november 1795 i Anst kirke med

Ane 7 ANNE JENSDATTER

som han var blevet trolovet til d. 9. oktober samme år. Forlovere var Sejer Nielsen i Roved og Andreas Hansen i Gamst.

Anne Jensdatter er født 1774 i Lejrskov sogn, og hun døde d. 17. december 1857 på St. Anst mark hos sønnen Jens.

Hun blev døbt d. 20. september 1774 og kaldes da Anna. Gudmor var Maren Sørensdatter fra Kolding, Lars Skrædders kone Else gik hos og faddere var Niels Jepsen fra Adsbøl, Hans Sørensen af Harte og Anne Magdalene, Hans Fallesens af Lejrskov.

Lauridts Pedersen betegnes i folketællingen 1801 som husmand med jord. Han afstod sit husmandssted til sønnen Jens, hos hvem han døde som aftægtsmand.

Lauridts Pedersen og Anne Jensdatter ses at have fået følgende børn:

1. Jens Lauridtsen, døbt d. 29. august 1796.
2. Maren Lauridtsdatter (ane nr. 3).
3. Anna Kirstine Lauridtsdatter, døbt d. 2. april 1800.

4. Karen Lauridtsdatter, døbt d. 8. august 1802.
5. Peder Lauridtsen, døbt d. 5. april 1805.
6. Søren Lauridtsen, døbt d. 2. august 1807.
7. Mariane Lauridtsdatter, døbt d. 5. august 1809.
8. Else Lauridtsdatter, døbt d. 10. maj 1812.

Ane 10 PEDER LAURIDTSEN

er født 1731, og han døde d. 19. april 1807 i St. Anst. Han er identisk med den Peder Lauridtsen fra Harte sogn, der 1766 blev gift i Anst med en Barbara Hansdatter, der imidlertid må være død kort efter brylluppet. Invertfald ses det, at Peder Lauridtsen d. 19. juni 1770 blev gift i Anst kirke med

Ane 11 MAREN SEJERSDATTER

hun er født 1744 i Roved i Anst sogn, og hun døde d. 4. oktober 1799 i St. Anst.

Hendes dåb fandt sted d. 24. maj 1744, og faddere ved dåben var Sidsel Jensdatter, Hans Mathiasen, Else Hansdatter, Christen Iversen og Carl Skrædder.

Om Peder Lauridtsens ejendomsforhold ved man intet, men folketællingen 1787 kalder ham husmand. Han havde tre hjemmeværende børn: Laurits, 15 år, Karen, 12 år, og Kirsten, 5 år gammel.

Ane 12 JENS NIELSEN

der først boede i Lejrskov og siden i St. Anst, opgives ved sin begravelse d. 25. juli 1788 at være 62 år gammel.

Jens Nielsen var gift med

Ane 13 ANNE SØRENSDATTER

der døde d. 22. maj 1800 og blev begravet d. 27. maj i Anst, 63 år gammel. Om Jens Niensens og Anne Sørensdatters trolovelse og vielse findes følgende indført i Lejrskov kirkebog: "Vi Tvende undertegnede Mænd lover og herved Tilstår i alle måder ansvarlige at være for det Ægteskab som i dag d. 19. Novembris 1771 begyndes og Stiftes mellem den Erlige og Velagtede unge Karl Jens Nielsen af Galthen sogn i Aarhus stift og den gudelskende Pige Anna Sørensdatter af Lejrskov, således at de begge ere frie for åbenbare ægteskabsløfte andetsteds, samt at der i det øvrige icke er noget, der kan eller bør hindre dem fra at indtræde i Ægteskab med hverandre. Hvilket vi hermed under vore Hænder tilstår og bekræfter.

Lejrskov d. 19. november, an. 1771."

Som det fremgår af ovenstående kirkebogsindførelse skal Jens Nielsen være født i Galten i Aarhus stift, men han synes imidlertid ikke

indført i de to lokaliteter, der findes af dette Navn i Århus stift.

I folketællingen 1787 betegnes Jens Nielsen som husmand, hvilket formodentlig er grunden til, at man intet kan finde om ham i skøde- og panteprotokoller eller fæsteprotokoller.

Ane 22 SEJER ANDERSEN

er født 1700 i Roved, Anst sogn, og han døde 1772 og blev begravet d. 30. oktober på Anst kirkegård.

Sejer Andersen blev gift d. 18. september 1727 med

Ane 23 KIRSTEN IVERSDATTER

der er født i 1702 i St. Anst, og formodentlig som datter af den Iver Christensen i St. Anst, som er søn af Cresten Iversen i Anst, der 1676 nævnes i en proces på Anst Herredsting. Kirsten Iversdatter døde d. 6. januar 1801 i Roved, 99 år gammel. Sejer Andersen fik d. 26. februar 1727 fæstebrev på den Gård i Roved, som faderen var fradød. Hans adkomstdokument er indført i Koldinghus ryttergods sessionsprotokol.

Ane 26 SØREN LASSEN

der boede i Uhre i Lejrskov sogn, er født omkring 1695.

Han blev d. 13. september 1737 trolovet og d. 24. oktober samme år gift i Lejrskov kirke med

Ane 27 KIRSTEN HANSDATTER

der er født 1712 i Uhre. Hun døde d. 15. december 1804 i St. Anst og angives da at være 92 år gammel.

Søren Lassen Uhre angives at være bosat i Korsbierghuus.

Søren Lassen og Kirsten Hansdatter kendes fra datteren Annes dåb (ane nr. 13) der blev døbt d. 11. maj 1738.

Ane 44 ANDERS SEJERSEN

er født ca. 1675 i Glibstrup, Anst sogn, og han døde ca. d. 1. oktober 1723.

Han var gift med

Ane 45 ANNE HANSDATTER WEDEL

der døde d. 19. oktober 1723 i Roved, Anst sogn, og blev begravet d. 19. oktober. Hun siges da at være 58 år, 6 måneder, 2 uger og 3 dage.

Anne Hansdatter Wedel var gift første gang med Jes Hansen i Roved.

Anders Sejersens var Fæster af en gård i Roved, som sønnen Sejer Andersen 1727 overtog fæstet af.

Den 29. oktober 1723 blev der afholdt Skifte i Boet efter det afdøde ægtepar sal. Anders Sejersens i Roved og hustru sal. Anne Hansdatter (Wedel).

Arvingerne angives at være Anne Hansdatter Wedels børn af første ægteskab med afdøde Jes Hansen, nemlig: Hans Jessen, bosat i Gejsing, Maren Jesdatter, Hans Nielsen, bosat på Annexgården i St. Anst, Karen Jesdatter, gift med Hans Hansen Vrå i St. Anst, Jes Jessen, 29 år, ugift, hjemmeværende.

I andet ægteskab var der børnene: Sejer Andersen (der overtog fæstet på gården), Lauridts Andersen, 20 år, og Maren Andersdatter, 16 år gammel.

For de to umyndige børn blev antaget som formynder svogeren Hans Hansen Vrå og Broderen Hans Jessen.

Fra Skifteforretningen citeres:

" Da efter at Gårdens bygning, Aufling og Besætning var taget ud i Øjesyn som befandtes forsvarligt, at Hans Mayst ingen skade i nogen mangel af sådant kan Tilskrives, blev imellem Børnene som mesten alle ere Myndige, såvel som Formynderen for den umyndige sluttet følgende Venlighedskontrakt, således at den eene skal beholde Ryttergården med ald sin iværende Besætning og bør have, hvilke bliver enten sal. Anders Sejersens ældste Søn eller og Datteren og hvem det bliver af dem skal udgive til enhver af de andre 100 Slettedaler, er for de trej som af Boen udkommer Trei hundrede Slettedaler, Mens ifald Maren Andersdatter ikke skulle blive ved Steden og derpå med Ægteskab forseet, da indestår de

andre at dend som gaarden nyder i fæste skal give hende foruden de 100 sldr., en seng saa god som 16 Rigsdaler, og hendes salig Moders Kiste eller i dend Sted Redde penge eller i stedet 4 Rldr.

Over Skiftet er i dag ingen Gæld fordret ei heller af børnene tilstanden nogen at være paa boet beheftet, dog ifald nogen opdages og for rigtig krav kan ansees, bør den som Gaarden beholder, saadant, at fornøye og afbetale uden ringeste afgang for de andre i hvis dem er udlovet og tilstanden; Hvilken indgaaet og venlig sluttede Contract Skifteretten finder billig og taalelig, saavel for dem som Gaarden beholder, som de til Fornyelse det samme maa fradrage og qvittere, hvorover Contracten hermed af Skifteretten til uryggelig Efterlevelse paa alle sider bliver approberet; Med Tilhold til samtlige børnene som er i Fællig og Fleng med hinanden at de vinskibelig sammenlever uden Gienstridighed, Gaarden til vedligeholdelse og Conservation. Ja, til samtlige deres gavn og Nytte at dend arf som nu er udlovet ey ved Vanhusholdning ey sin tid skulde blive forringet og hvis brøst saadant hos findes, da vilde komme ham selv mest til kort. At Skiftet saaledes efter sal. Anders Sejersen og Hustru Ane Hansdatter venlig og kjærlig er tilendebragt det bekræftes med vore Hænder og hostrøgne Signetter i Sterfboen i Roved ut Supra.

Paa Welædle Hr. regimentskriver Kastrups veigne Jens Damgaard Thomas Ebbesen."

Ane 54 HANS JENSEN

der boede i Uhre i Lejerskov sogn, døde 1750 og blev begravet den 26. marts. Han angives da at være 89 år gammel.

Ane 88 SEJER ANDERSEN

er født omkring 1635, og han døde efter 1687.

Han var gift med

Ane 89 MAREN JENSDATTER RAFN

der d. 8. november 1687 på skiftet efter hendes barnløse bror frasage sig videre arv efter hendes forældre. Dette skifte findes indført i Koldinghus rytterdistrikt skifteprotokol 1687 - 1694, fol. 26. Ved den lejlighed optrådte Sejer Andersen på hendes vegne.

Den 8. april 1675 fik Sejer Andersen i Glibstrup et vidne om nogen udarv, som han leverede fra sin gård til broderen byskriver Anders Hansen i Ribe. Fire personer fremstod på Anst herredsting og vidnede, at nogle år før den "svenske Feydetiid" da var nævnte broder Anders Hansen m. fl. af vidnerne forsamlede i Sejer Andersens gård i Glibstrup, og da så og hørte de, at Sejer Andersen og hans broder Anders Hansen blev forenet og forligt om den fædrende arv Anders Hansen skulle have ud af gården, nemlig 100 slettedaler. Endvidere bevidnede de, at da svensken kom til landet førte Sejer Andersen noget gods til Ribe, som blev indsat i Anders Hansens Hus til forvaring for fjenden. Og efter at fjenden var uddragen af landet hørte vidnerne at Sejer Andersens moder beklagede sig at hende blev forholden kiste af Hans Nielsen i Ribe (hendes søn Anders Hansens arvingers kurator eller hans enkes anden mand) som Sejer Andersen havde indsat hos hans broder, der da var død. Endvidere bevidnede de, at i bemeldte fjendetid var de med til at drive 2 køer, 1 kvie, 8 får og 12 gæs fra Glibstrup til Anst "og som Anders Hansen i Ribe ved sin tjener lod hente samme steds."

Endelig var det dem også vitterligt, at Anders Hansen i Ribe af hans bror Sejer Andersen i nævnte tid fik leveret 16 skpr. sigtet mel og 12 fede gæs. Endvidere vidnedes der om, at Anne Poulsdatter i den i dokumentet nævnte kiste havde liggende 3 sølvskeer, 1 ny messingkedel, 2 jerngryder, 8 tinfade, 4 tintallerkner, 1 lysestage, 1 lysesaks, 1 tinpotte, 1 drejls sperlagen, 1 sengetæppe og nogle skjorter, hvoraf den ene siges at være skænket Sejer Andersen som brudgomsskjorte af broderens hustru i Ribe. De her omtalte genstande blev nægtet Sejer Andersen udleveret af de øvrige arvinger.

Ane 90 HANS LAUGESSEN WEDEL

er født 1624 i St. Cathrine sogn, Ribe, og han døde ca. 1674.

Han blev ca. 1653 gift med

Ane 91 KIRSTEN NIELSDATTER (AASTRUP)

der er født ca. 1625 og døde 1699 i Gamst præstegård.

Hans Laugesen Wedel blev student fra Ribe 1643 og tog magistergraden omkring 1650, hvorefter han blev sognepræst for Anst - Gjesten menigheder.

Den 27. september 1683 mødte på Anst herredsting Anders Jensen i St. Anst, der var substitut samme sted, med et købebrev oprettet imellem Kirsten, sal. magister Hans Laugesen Wedels og medarvinger og "Doctor Bernhard Chmeis, Medikus og Kanik i Ribe og hans Kiæreste Elisabeth Kragelund!". Skødet omhandlede en selvejerbondegård i Kyvling i Lønborg sogn, som Niels Mortensen og Hans Kristensen iboer, og som sal. magister Hans Laugesen Wedel var ejer af. Enken mødte med lavværgesognepræst, magister Niels Pedersen Kragelund i Lejrskov. Skødet er udstedt d. 27. august 1683.

Ane 178 JENS PEDERSEN RAVN

der var selvejerbonde i Skærup og herredskriver i Holmans herred, døde 1661. Han var gift med

Ane 179 CHRISTENZE LAURIDTSDATTER

der også døde 1661.

Jens Pedersen Ravn arvede gården matrikel nr. 8 i Skærup efter forældrende. Gården har senere fået betegnelsen "Skærup Østergård". Han og familien boede her i en årrække. Iflg. Koldinghus lens jordbøger opføres han som denne gårds ejer og beboer i perioden 1641- 1661.

I først nævnte år betegnes han som sandemand i Holmans herred. Svenskekrigen fik en tragisk indflydelse på familiens liv og levned. Om disse forhold beretter en af de ældst bevarede tingbøger fra herredet, hvor der under tingdagen d. 3. marts 1662 bliver fremført et vidne af 24 Danne-mænd, der vidnede ved ed og med oprakt finger, at der d. 24. april 1661 blev afholdt skifte i boet efter afdøde herredskriver Jens Pedersen Ravn i Skærup og hans ligeledes afdøde hustru Christenze Lauridsdatter, og her hedder det, at det er dennem fuldt vitterlig, at salig Jens Pedersen Ravn med hustru, børn og folk blev ganske udplyndret og forjaget fra deres hus og gård i Skjerup den tid fienden kom først her i landet 1657, så al deres gods og formue blev dennem af fienden frarøvet, og siden der derefter da freden var sluttet, som så stakket varede, havde den salig mand igien begyndt sin gård at opbygge og sin avl at dyrke, indtil at fienden tog sit rytterri indtil Frederiksodde for de allierede krigsfolk, da blev den salig mand påny udplyndret og med sin hustru, børn og folk forjaget i ynkelig måde og frarøvet hus og gård, så al deres gods, rørendes og urørendes bo og boskab, korn, kræ, bøger, breve og dokumenter, som både hannem self og andre dannemænd her i herredet tilhørte, blef af fienderne ganske øde og borttagen og hans selvejergård i Skjerup aldeles afbrændt og et af des tilliggende bønderboliger, som Niels Villadsen påboede ganske nederbrøt.

I skiftet hedder det desuden, at han med hustru og børn, efter at hans gård var blevet udplyndret og afbrændt, flygtede til Vejle, hvor både han, hustru og to børn, en søn og en datter døde og blev begravede.

Jens Pedersen Ravn og hustru begravedes i Vejle kirke (gravsten i plan med gulvet) og børnene på kirkegården.

På skiftet forlangte kirkeværgen i Vejle, Hendrik Grout, neml. på kirkens vegne 20 rigsdaler for Jens Pedersen Ravn og hustrus "lejersted" i kirken og 1 rigsdaler for børnenes "lejersted" på kirkegården. Desuden forlangte Niels Houkarl i Vejle $2\frac{1}{2}$ rigsdaler for ringning med kirkeklokkerne ved sal. Jens Pedersen Ravn, hans hustrus og søns begravelse.

Den afdødes ældste søn, Peder Jensen Rafn, overtog den nedbrændte gård og tomt i Skærup og fik nye bygninger opført på stedet. Midlerne hertil har han skaffet dels ved indtægten fra herredskriverjobbet, som han tog i arv efter faderen, og dels ved penge, han skaffede sig ved at sælge jorden til den rige Jens Lauritzen Risum på Nebbegård, der i 1668 opføres som gårdens ejer.

Peder Jensen Rafn sad imidlertid på gården indtil sin død i 1687, og gården blev da lagt ind under Kgl. Majestæts Rytterdistrikt, i hvis skifteprotokol vi finder skiftet efter Peder Jensen Rafn.

Ane 180 LAUGE ANDERSEN WEDEL

er født d. 21. december 1602, og han døde d. 23. august 1648.

Han var gift med

Ane 181 ELISABETH HANSDATTER MAURITII

der er født 1596 og døde 1659.

Lauge Andersen Wedel var sognepræst ved St. Cathrine kirke i Ribe. Han ses 1642 at have fået skøde på den tidligere kannikerresidens i Ribe. Skødet udstedtes af nevøen magister Hans Ægdiussen i Aalborg.

Ane 182 NIELS MORTENSEN

der undertiden nævnes med tilnavnet Grum og undertiden med tilnavnet Aastrup, er født ca. 1578, og han døde 1653.

Han blev gift d. 14. september 1606 med

Ane 183 KIRSTINE JENSDATTER

eller Jonsdatter. Hun er født 1585.

Niels Mortensen blev d. 20. juli 1606 kaldet og d. 3. august samme år ordineret til præst i Anst - Gjesten. 1608 kaldes han med-tjener hos svigerfaderen, sognepræst Jonas Jensen Colding. Han kaldes undertiden i dokumenter mester (magister). I svenskekrigen 1643-1645 brændte fjenderne hans præstegård, hvorved også øxne- og hestestaldene, hans korn og sengeklæder gik op i luer. 1646 ødelagde desuden strengt vejrlig med hagl og storm hans korn. Han ansøgte da d. 1. april 1647 om hjælp, hvilket anbefaledes af lensmanden. Ved kongelig bevilling af 6. august samme år fik han tilladelse til at oppebære 2 rdlr. af sine kirker.

Ane 356 PEDER HENRIKSEN RAVN

der var selvejerbonde, sognefoged og kirkevæрге i Skærup sogn samt herredskriver i Holmans herred, døde i året 1655. Over ham og hans to hustruer findes der i Skærup kirke opsat et epitafium, der fortæller, at han døde 1655, og han må altså skønsmæssig være født omkring 1570.

Navnet på Peder Henriksen Ravns første hustru kender man ikke, men man ved, at han var gift anden gang med

Ane 357 ANNE HANSDATTER

der overlevede ham.

Peder Henriksen Ravn var i en længere årrække kirkevæрге for Skærup kirke i Vejle amt. Det ses, at han d. 11. december 1609 fik skøde på en gård i Skærup af en Hans Nielsen i Skærup. Det er den gård, der under matrikel nr. 8 i Skærup 1664 ansattes for hartkorn 7 tdr. 1 skp. 1 alb.. Peder Henriksen Ravn ses desuden at have ejet og beboet gården matrikel nr. 1 i Skærup. Peder Henriksen Ravn havde desuden part i en tredie gård i Skærup, nemlig den såkaldte Munkegård.

Den 5. marts 1638 modtog Hans Hansen i Skærup og hans svoger Peder Ravn samme sted samt Jens Madsen i Vejle på Mads Thommasen Rådmands vegne skøde fra Anders Hansen Munk på hans iboende gård "Munkegård" i Skærup.

Jens Pedersen Ravn havde en bror, Henrik Pedersen Ravn, der i sin ungdom slog sig ned i Kolding, hvor han drev en betydelig købmandshandel. Han blev med tiden byens rigeste mand og døde her som en anset rådmand 1660. I den topografiske samling vedrørende Vejle amt, der findes på Landsarkivet i Viborg, er der en registrant over selvejergods i det gamle Koldinghus len. Her i oplyses det, at rådmand Henrik Pedersen Ravn, Kolding, ejede en gård i Børkop, som tidligere havde været beboede af hans morfar Hans Hansen i Skærup. Hvis denne oplysning er rigtig, får vi tilført slægten en højst interessant afstamning. Vi kan dog ikke med sikkerhed fastslå, om Jens Pedersen Ravn og Peder Pedersen Ravn har samme moder. Med dette forbehold taget i betragtning, kan følgende oplyses om Hans Hansen og hans slægt: Ifølge meget gamle og troværdige kilder skal slægten i direkte mandslinie nedstamme fra Kong Hans. Den ældste Hans Hansen, der døde i året 1578, skal ifølge traditionen være en uægte søn af Kong Hans, der døde 1513, og hans mor var datter af herredsfogeden i Skærup. Vist

er det, at den ældste Hans Hansen og hans efterkommere der på gården (navnet Hans Hansen blev fastholdt til og med 6. led) efter kongelig gunst og nåde havde forskellige friheder og privilegier og slægten har i gennem lang tid været ejer af adskillige bøndergårde der på egnen. At slægten fra Skærupgård længe efter var klar over den kongelige byrd, vidner den omstændighed, at Hans Hansen, den fjerde i rækken, i året 1638 lod opsætte en plade i Skærup kirke, forsynet med hans initialer og våbnet forestillende to springende løver eller leoparder - en parallel til slægten Løvenbalk på Avnsbjerg, der førte et lignende våben og som vitterlig var ud af kongehuset.

Christenze Lauridsdatter er utvivlsomt søster til Jens Lauridsen af Nebbegård i Vejlbj sogn ved Fredericia. Dette underbygges af den kensgerning, at hendes søn Peder Jensen Ravn efter svenskekrigen pantsatte sin halvpart af slægtsgården til Jens Lauridsen Risum, der 1688 opføres som ejer af gården sammen med Peder Jensen Ravn.

Ane 358 LAURIDS JENSEN

var ejer af gården Risum i Borbjerg sogn.

Ane 360 ANDERS SØRENSEN WEDEL

er født den 9. november 1542, og han døde den 13. februar 1616 i Ribe.

Han blev gift den 20. august 1581 med

Ane 361 METTE HANSDATTER LAUGESSEN

der er født den 6. februar 1561. Hun døde den 27. december 1633.

Anders Sørensen Wedel gik i skole i Vejle, og kom derefter til at gå i Ribe, hvor han var i huset hos sin moders fætter, magister Jens Sørensen Grundit. Kort efter sin ankomst hertil fik han mag. Hans Thomissen til rektor, og da denne 1561 opgav skolen, fulgte Wedel ham til København. Han havde ikke været et år på Universitetet, førend han 19 år gammel, blev antaget som hovmester for den 15-årige senere så berømte Tyge Brahe under dennes ophold ved universitetet i Leipzig. Det pålagdes Wedel bl. a. at holde Brahe til juridiske og politiske studier, men afholde ham fra matematikken og astronomien, som hans familie ikke ønskede, at han skulle hengive sig for meget til. Det viste sig snart at være umuligt; men hovmesteren og hans myndling vedblev da at stå i bedste forhold til hinanden. - Derefter studerede Wedel endnu i 2 år i Wittenberg og tog magistergraden der. Efter hjemkomsten blev han 1568 udnævnt til slotsprædikant ved Københavns slot. I denne stilling kom han til at omgås med statens første mænd, af hvilke navnlig den gamle kansler Johan Friis og hans efterfølger Niels Kaas, rigets hovmester Peder Oxe, og rigskansleren Arild Hvitfeldt, nærede megen interesse for historien, og da Wedel ligeledes fra barndommen af havde næret stor kærlighed for denne videnskab, kastede han sig nu med iver over den. I 1571 udgav han en større rimkrønike, som behandlede pavernes historie, og 1576 sit berømteste værk, den første danske oversættelse af Saxes Danmarks-historie. En ordret oversættelse er det dog ikke; thi hist og her bortskæres noget af det overflødige retoriske udmaling eller også udvides fremstillingen, for at gøre den tydeligere, og gives i msget en nyere tids præg. Undertiden afviger Wedel endogså mere fra Saxes ord, end man ser nogen grund til. På nogle, dog ikke mange, steder gør han også bemærkninger, rettelser eller tilføjelser i historisk retning. Wedels største fortjeneste må dog søges i sproget; man kan sige, at han var den første, som skrev det danske sprog rent og flydende i et større, ikke teologisk værk i ubunden stil.

Allerede i dette værk havde Wedel bebudet et historisk arbejde. I slutningen af skriftet, tæler han vel mindre tydeligt her-

om; men i en bemærkning efter tiende bog lover han til en anden tid at give en nøjagtig udvikling af de afvigelser, som fandtes i de engelske og norske historieskriveres fremstilling af denne tid, og han henviser ligefrem til sin behandling af Erik Glippings historie. Dog blev han senere noget betænkelig ved sagen, og først 1578 gav han et bestemt løfte om straks at tage fat på dette arbejde, hvorpå der den 10. juni blev givet ham expetance fra dekanatet i Ribe domkapitel efter den daværende kongelige historieskriver Hans Svannings død, eller hvis dette prælatur ifølge et tidligere givet løfte skulle tilfalde en anden, da et andet prælatur samme steds. Et kanikedømme ved samme domkirke havde han allerede haft siden den 29. september 1573 efter Hans Thomissen.

Ganske kort tid efter at Anders Sørensen Wedel havde påtaget sig det hverv at skrive en danmarkshistorie, havde han den sorg at miste sin 16-årige hustru, magister Hans Svannings datter, Marine, med hvem han det foregående år var blevet gift. Hun døde i Ribe under et besøg der med sin mand og blev begravet i domkirken, hvor Wedel lod ophænge en smuk lille mindetavle over hende, som endnu er bevaret.

Henimod tre år vedblev Wedel endnu at være slotsprædikant og forøgede sine fortjenester ved at udgive for første gang på tryk Adam af Bremens historie fra det 11te århundrede om de Hamborg-Bremiske ærkebiskobber, et værk, som er af den største betydning for nordens historie. - Derpå søgte han sin afsked fra hoffet for at tage ophold i Ribe for udelukkende at kunne anvende sin tid til udarbejdelse af Danmarks historie. Ved kongebrev af 5. april 1581 fik han for 2 år tillagt en læst rug og en læst byg af Riberhus. Samme sommer flyttede han til Ribe og indgik den 20. august et nyt ægteskab med biskob Hans Laugesens datter Mette. Rimeligvis tog han straks fra begyndelsen bolig på det sted, hvor han senere vedblev at bo indtil sin død, nemlig det hus i Skolegade, som senere bar navnet "Liliebjergtet", et navn, som Wedel uden tvivl har givet det på grund af dets beliggenhed nær ved domkirken og dens store tårn; thi efter Hans Laugesen siger i sin 1551 holdte tale er "Liliebjergtet" oprindeligt brugt som navn for dette tårn, "The ligesom Lilien i højde overgår de andre urter, således er også dette tårn, der ligesom skjuler sit hoved i skyerne, blevet kaldt "Liliebjergtet". Utvivlsomt står navnets forbindelse med, at i kirken og kapitlets segl jomfru Marie fremstilles med en liliestængel i hånden. - Huset var bygget 1545 af Hans Laugesens fader, Lauge Steffensen; herom vidnede en indskrift over døren.

Op til dette hus stødte (mod nord) i Skolegade en kannik-residens, som ved magister Thm. Knudsens død 1581 tilfaldt Wedel i hans egenskab af kannik. Den var meget forfalden, hvorfor Wedel 1584 søgte kongen om tilladelse til at sælge tre boder, som hørte til residensen, og anvende pengene til dennes istandsættelse, ligesom også om, at en strimmel af residensens grund, som stødte op til hans eget hus, måtte overlades ham til ejendom mod en passende årlig jordskyld. Begge dele bevilgedes. - Ni år senere blev Wedel dog ejer af hele den forhenværende kannik-residens ved et mageskifte med kapitlet, hvorved han i dets sted overlod det en gård, som han ejede i Stenbogade. Denne gård blev da kannik-residens i stedet for den anden i Skolegade og vedblev i denne egenskab at besiddes af Wedel indtil hans død; den udlejede han naturligvis. - De to gårde i Skolegade udgjorde nu en smuk, samlet ejendom.

I denne sin ejendom indrettede Wedel et trykkeri, i hvilket de skrifter, som han efter den tid udgav, blev trykt. De angaves på titelbladet at være trykte på "Liliebjerg", og det er vel især derved, at navnet fæstede sig ved huset. En tid var det endogså særlig den enkelte bygning, i hvilket trykkeriet havde været, som betegnedes ved navnet; thi i en vurderingsforretning fra år 1653 beskrives ejendommen som bestående af adelhuset i Skolegade med tilliggende stalde, portrum, have og tre fag hus, "Som kaldes Liliebjerg eller trykkeriet." Ejendommen vurderedes dengang til ettusindeottehundredeoghalvtreds slettedaler.

Wedel prydede på flere måder sin bolig. Over gadedøren satte han sit mærke, som i tre felter fremviste et brændalter, en blomstrende urt og en cirkel som sindbilleder, henholdsvis på gudfrygtigheden, sundheden og tiden, med passende indskrifter. Han ejede et portræt af Hans Tavsens, der i underskriften betegnedes som Hans Lauge-sens svigerfader, altså som hustruens bedstefar. Om sit bibliotek kunne han 1595 sige, at det ikke havde sin lige i de tre nordiske riger. I det hang et tavle, som indeholdt regler for den, som ville benytte det, under den stod ni velynderes og venners navne, som havde billiget dem. Man ser af dem, at Wedel havde åbnet sin bogsamling for alle til benyttelse på stedet, men reglerne forekommer os nu besynderlige ved deres strenghed og smålighed. De besøgende måtte således ikke uden tilladelse af husherren gå op og ned af gulvet eller spørge om noget, og de skulle før bortgangen udtale gode ønsker over husherren og huset.

Ved Wedels død blev ejendommen delt, idet "Liliebjergget" tilfaldt hans ældste søn Søren, men det nordre hus svigersønnen Ægidius Lauridsen, hvis søn senere solgte det til Wedels yngre søn Lauge, men hovedsagen var "Liliebjergget", der længe blev i familiens besiddelse. Våbenet over døren fandtes endnu i slutningen af forrige århundrede, skønt huset måske dengang var ombygget.

Da Hans Svanning døde 1584 tiltrådte Wedel dekanatet efter ham, hvorved hans indtægter fik en god forøgelse. Under sådanne heldige forhold, så at sige uden embedsforretninger, og da der forundtes ham en lang levetid, skulle man have troet, at han kunne have udført noget betydeligt for sit fædrelands historie, med de store forventninger, som hans samtid nærrede herom, skuffedes. Netop fra den tid af, da han var blevet historiker alene, udkom der intet større historisk værk af ham. Grunden hertil lå uden tvivl dels i, at han havde lagt for vidtløftig en plan for sit arbejde og dels i, at han havde vanskeligt ved at tilfredsstille sig selv. Dertil kom, at han spildte megen tid på mindre betydelige arbejder, til hvilke han tildels lod sig forlede af velyndere og venner, og vist nok også, at han temmelig tidlig har begyndt at tabe den energi, som tidligere havde udmærket ham. Dog havde han, som det synes, udarbejdet en sammenhængende Danmarkshistorie fra den ældste tid indtil Valdemar Atterdag, men uden endnu at tænke på dens udgivelse. Da man nu således i 13 år intet udbytte så af hans arbejde, blev regeringsrådet utålmodigt og overdrog det til en anden, Niels Kragh, at skrive Danmarks historie på latin. Endnu gav man Wedel et års frist til at gøre sit danske arbejde færdigt, men endnu før dette år fuldt udløbet, fik han befaling til at udlevere til Niels Kragh de breve og dokumenter, som han til udførelsen af sit arbejde dels havde modtaget af den afdøde kansler Niels Kaas og dels indsamlet på flere steder i Riget. Dette udførtes så strengt, at han endogså måtte afgive, hvad han selv havde udarbejdet. Han mistede nu tillige dekanatet, som under 8. juli 1595 ligeledes overdroges til Niels Kragh. Kannikdømmet beholdt han dog.

Imidlertid havde Wedel dog udgivet flere skrifter, som har stor interesse, om end de ikke just er historiske. Blandt dem fortjener at nævnes hans ligtale over konge Frederik II, i hvilken han frimodigt udtaler den mening, at overdreven nydelse af stærke drikke havde forkortet kongens liv, og hans udgave af 100 folkeviser, til hvis udgivelse dronning Sofies interesse for disse sange gav anledning. - Af mere sted-

lig betydning er de ligtaler, som han holdt og derpå udgav over den unge Predbjørn Podebusk 1591 og over fru Ingeborg Gyldenstjerne, lensmanden Albret Friis's hustru og den korte beskrivelse over Ribe by, som blev optaget i Brauns store værk "theatrum urbium."

Efter at Wedel havde mistet dekanatet, udgav han ikke mere noget i trykken. Han levede dog endnu i 21 år. Hans enke, som 1620 skiftede med sine børn, overlevede ham i 17 år. Hun stiftede et legat på 150 rigsdaler, hvis renter skulle anvendes til "nødtørft og klæder" for fattige disciple i latinskolen og uddeles af den af familien, som beboede hendes og hendes afdøde mands gård i Skolegade, i hvilken gård pengene til evig tid skulle indestå.

Wedel var vist nok en meget hæderlig mand. Han var tillige en meget alvorlig og streng mand; et mærkeligt eksempel herpå er, at han hver Langfredag lod sine børn komme ind til sig og der pidskede dem, for at de skulle mindes Kristi lidelse på korset. I fastetiden afholdt han sig fra kødspiser. - Hans stilling var i pengeforhold god, selv efter at regeringen havde frataget ham en stor del af hans tidligere indtægter; thi han havde fået en temmelig betydelig formue med sin anden hustru og havde vist nok selv forøget den i sin velmagtstid. Foruden de to huse i Skolegade ejede han Taarnborg, den senere bisperesidens i Puggaardsgade, som hans svigerfar skal have købt af Oluf Muncks svigersøn, baron Siv. Reinskat. Selv havde han købt den største del af tidligere katolske bispegård i Bispegade. I Badstuegade ejede hen meget stor ejendom, som lå på sydsiden af gaden på den strækning, der senere tilhørte Sankt Kathrine kirke, og bestod af et stenhus med tilhørende bryggers, portrum, stald og kålgård, som strakte sig ud til kirkegården og ned til åen. Denne ejendom er den samme, som i Resens atlas kaldes "Gl. Mønt" og i ældre tid havde været møntsted. Desuden ejede han andre huse i byen eller havde pant i sådanne. (J. Kinch. Ribe bys historie og beskrivelse 1884).

Ane 362 HANS MAURITIUS

er født den 4. september 1560, og han døde den 16. februar 1634. Han blev gift den 9. februar 1595 med

Ane 363 ELISABETH PETRÆUS

der er født ca. 1557, og som døde den 22. juli 1596.

Hans Måuritiuſ, der også kaldes Joh. Mauritius, blev student i

Rostok 1583. Han blev conrektor i Bordesholm 1587 og derpå kun rektor i Kiel. Han blev hofpræst hos den senere konge af Sverige Karl IX 1591 eller måske 1592. Han var præst i Tønder 1594 - 1634.

Joh. Mauritius er bl. a. beskrevet i Carstens Die Stadt Tondan, Sønderjydske Årbøger 1891 og Die Heimat 1927.

Ane 364 MORTEN POULSEN GRUM

er vist født i 1530erne, og han døde 1616. Han var gift med

Ane 365 ANNE NIELSDATTER

der døde 1615.

Morten Poulsen Grums efterkommere antog slægtsnavnet Grum efter det hos forfædrene jævnlig forekommende navn Grumme. Om han selv har brugt navnet Grum, er tvivlsomt, skønt han kaldes dermed i trykte steder.

Han blev sognepræst i Åstrup-V. Starup, formodentlig ca. 1569.

I et latinsk brev fra slotspræsten på Malmøhus, den dansk-latin-ske præst Bertel Knudsen (Ørn) til Morten Poulsens søn, biskop Åstrup i Lund, skildres af hr. Morten som en "højt begavet Olding, munter, uden Forstillelse og Falskhed, en Fromhedens Elsker og en glødende og stadig Dyrker af Dyden, en Mand, der var ud over det almindelige." I en dansk kilde siges han at have været af et "lystigt Humeur". Som det vil ses, var hans humør dog undertiden vel lystigt, for ikke at sige stridbart, råt og voldsomt, ihvertfald under indflydelse af stærke drikke, og med dyden og fromheden var det ligeledes så som så.

Hegelunds dagbog omtaler, at han i årene 1577-1578 havde flere retssager med en Jep Olufsen fra Skads herred og en sag for Viborg Lands-ting 8. april 1578. Værre var imidlertid følgende:

I juni 1583 kom hr. Morten med sin svend kørende til Ribe, drak sig fuld, råbte op og søgte klammeri med broderen Niels, der var herredsfoged, skønt denne prøvede at undgå ham. Alligevel fik hr. Morten fat i ham og og brølede: "Du handler ikke vel med min moder, du skal få tusinde djævle!" Niels søgte at berolige ham og sagde: "Kære hr. Morten, det er en stor skam, at vi skal slås!". Om moderen sagde Niels desuden, at han gjorde hende mere godt end de to andre brødre til sammen, idet han lod hende bruge en arvepart efter faderen uden afgift.

Så blev hr. Morten vred, greb sit spyd fra vognen og svang det over broderens hovede. Niels gik da hen til ham, klappede ham påny på akslen og bad ham lade ham i fred; han ville ikke slås med ham. Da slog hr. Morten til Niels med spydstagen, fejlede vel første gang, men ramte ham derpå i hovedet, så han styrtede om. Der var flere til stede, da dette foregik, og nogle ville holde præsten, men denne fik en lille kniv frem un-

der sin kjole, hvorfor de slap ham. Han slog da påny løs på Niels, der imens havde rejst sig, skønt han blødte stærkt. Hr. Morten vedblev at slå til, til Niels faldt om og blev liggende; derpå kørte præsten bort. Broderen måtte dels holde sengen, dels stuen et par måneder, og først d. 2. august samme år kunne han møde på bytinget.

Dette overfald af en præst på en af de første embedsmænd i byen var dog den kgl. lensmand for meget, og han sørgede for, at der rejstes sag imod hr. Morten. Dennes broder, provst Grumme i Gørding, blev indstævnet som vidne og spurgt, om hr. Morten ikke nogen sinde havde slået på ham med vrede, siden de blev præster. Hr. Grumme, der gerne ville frelse sin broder, sagde nej, men tilføjede dog følgende hvorved hans nej rigtig nok blev til et ja: "Hr. Morten havde aldrig slået ham til Skade, det hans Liv kunne have ondt af" (!) Desuden vedblev han som en god broder at gøre, hvad han kunne, for at redde hr. Morten. Han antydede endog, at 3 skoledisciple, der havde været til stede ved overfaldet på Niels, havde vidnet falsk, men turde dog ikke fastholde denne påstand.

12 mand gjorde nu deres Tovsed på, at hr. Morten og hans svend for ugerningen skulle bøde til sagvolderen, kongen og byen. Imidlertid må Niels have fået sagen forligt; thi på tingmødet 2. august 1583 gav denne hr. Morten "blidt og ledig og løs fra Tovseden" på egne, og øvriges vegne. Vilkaaret for denne lempelige udgang af hr. Mortens uheldige bytur fremgår imidlertid klart af et kgl. gavebrev af 31. samme måned til Ribe hospital på 200 gamle daler, som hr. Morten lovede at betale for overfaldet.

Ane 366 JON JENSEN COLDING
døde efter 1605. Han var gift med

Ane 367 MAREN JACOBSDATTER

Jon Jensen Colding er født i nærheden af Kolding. Han gik i Ribe skole og blev lærer der. Efter 1566 blev han rektor i Kolding og tillige kapelan ved kirken samme sted. I 1578 blev han beskikket til sognepræst i Anst og Gjesten i Ribe stift, og d. 12. maj 1591 tog han magistergraden.

Han skrev "Danicæ descripto" og havde i den i omtalen af Halland ladet sig henrive til nedsættende ytringer om svenskerne, og da den svenske adelsmand Jørgen Clausen til Biby 1595 kom til København i en statssendelse, forebragte han fra den svenske regering en klage over dette forhold,

der stred mod den 15. artikel i stetinerfreden. Han blev indstævnet for konsistorium, der dømte, at han skulle tilintetgøre alle de eksemplarer af sin bog, han kunne overkomme samt gøre offentlig afbigt. Regeringsrådet ønskede ham dømt i kongens nåde og unåde, men gik omsider ind på at lade ham slippe med 1 års suspension ved kongebrev af 17. maj 1595. Allerede d. 17. februar 1796 fik han kgl. tilladelse til at betjene sit embede som forhen.

Om magister Jon Jensen Coldings forfattervirksomhed henvises til H. Ehrencron-Müller: "Forfatterleksikon".

Ane 712 HENRIK RAVN

der var parthaver i en selvejergård, kaldet Lille Velling i Smidstrup sogn, døde før d. 4. august 1589, der da på Holman herredsting blev udstedt et tingsvidne, hvor efter Lauge Rafn og Niels Rafn "haver stået for tingsdom og tilstået, at de var forligt med hver andre at de skulle nyde halvparten af hele den gård de selv iboer, de mente derfor at samme vidne var vidne mod fornævnte kontrakt og burde derfor magtesløs at være og ikke komme dem til hinder og skade på den halvpart af en helgårds ejendom enten i Dannerløkke eller andet steds, at eftersom de er indskrevet i Kongl. Majestæts jordebog for den halve part af samme gård som salig Hendrich Rafn afdøde og som hans broder Niels Rafn her efter påboede."

(Indført i Viborg landstingsdombog år 1625)

Ane 716 JENS JØRGENSEN

nævnes i slutningen af 1500-tallet som ejer af gården Risum i Borbjerg sogn, og det anføres, at han havde arvet denne gård efter sine forældre.

Det er højst sandsynligt, at Jens Jørgensen er søn af den Jørgen Skriver, hvis hustru Inger Jensdatter var af den adelige slægt Kalf fra Gimsinggård ved Struer. Såfremt denne hypotese er rigtig, kan Jens Jørgensens slægt føres tilbage bl.a. til de adelige slægter Hvid, Barfoed, Gyldenstjerne og Saltensee.

Ane 720 SØREN SØRENSEN

der var rådmænd i Vejle, døde 1571. Han var gift med

Ane 721 SIDSEL ANDERSDATTER

der døde 1570.

Ane 722 HANS LAVGESEN :

er født 1530 i Ribe, og han døde samme sted den 16. august 1594. Han var gift med

Ane 723 DOROTHEA HANSDATTER TAUSEN

der er født 1537. Hun døde den 15. april 1601.

Hans Lavgesen studerede først i København, hvor han var en discipel af dr. Niels Hemmingsen. Derefter studerede han i Wittenberg, hvor han tog magistergraden 1555. Efter hjemkomsten fra Wittenberg blev Hans Lavgesen samme år udnævnt til theologisk læsemester i sin fødeby, i hvilken anledning Vester- Vedsted sognekald blev lagt til embedet. Den 8. september 1565 fik han brev på det kannikedomme, som var blevet ledigt ved Jens Grundigts død.

I 1569 valgtes Hans Lavgesen til biskop. Han søgte dog at unddrage sig denne kaldelse, idet han straks skrev til hofpræsten Niels Kolding, for at bede ham undskylde ham hos kongen, da han fandt sig selv for ringe og svag til at forestå en sådan stilling. Og præsten skrev den 22. august tilbage, at han havde talt med kongen om sagen, men denne havde ikke villet høre noget derom. Dersom han blev ved sit fortsæt, rådede han ham til selv at komme til København for at prøve, om han kan udrette noget ved sin forhenværende lærer Niels Hemmingsen og andre venners hjælp. Først opfordrede han ham dog først til nøje at overveje, om han ikke burde betragte kaldet som kommende fra Gud og derfor underkaste sig det. Han synes nu at have opgivet sin modstand og blev d. 16. oktober i Ribe domkirke indviet af biskobben i Viborg Kjeld Juel.

Ifølge Riberhus lensregnskab 1584-1585 fik han årligt leveret fra slottet en læst rug og to læsser byg, som må have været et ekstraordinært tillæg til hans løn som biskop. Hans indtægter blev her ved og ved det kannikedomme, som han besad, meget store, så det er intet under, at han blev en formuende mand.

Det siges om hans embedsvirksomhed som biskop, at han sør-

gede ivrigt for kirken og skolens bedste.

Hans Lavgesen siges at have haft tre børn, af hvilke den ene rimeligvis er død som barn. En søn, Lavge, døde d. 23. september 1576 i Roskilde, hvortil han var blevet sendt et par måneder tidligere for at gå i skole. Det eneste barn, som overlevede faderen, var datteren Mette. Dorothea Hansdatter Tausen var ved sin død en velhavende dame, som ejede og beboede et hus i Sønderportsgade. Til den frøkenskat, som betaltes 1596, ydede hun 8 daler, omtrent lige med de højst beskattede i byen.

Ane 724 BERNHARD MAURITIUS

er født 1532, og han døde d. 6. december 1574.

Ane 725 MARGARETHA BOËTHIUS

der var fra Slesvig.

Bernhard Mauritius var præst i Ekernefælde 1554-1574.

Ane 726 GEORGIUS PETRÆUS

hvilket er en latinisering af Jørgen Pedersen, er født 1525, og han døde d. 2. august 1585 i Aabenrå.

Ane 727 ELISABETH MEIGER

der døde d. 12. december 1603.

Georgius Petræus var kapelan i Tønder 1550 og blev præst samme sted 1554.

Ane 728 POVL GRUMSEN

Der var sandemand og senere herredsfoged i Gørding herred, var selvejerbonde og senere kronens fæster i Ilsted.

Formodentlig er Povl Grumsens far den sandemand Grumme Pedersen i Ilsted, som igen var søn af bonden Peder Grummesen, der d. 26. februar 1463 sammen med andre bønder fik udstedt et tingsvidne på Gørding Herredsting.

Povl Grumsen deltog sammen med så mange andre jyske bønder i skipper Clements rejsning 1534 i grevens fejde. Herredets bønder deltog væbnede i denne. Ribebispens gårde Lundenæs og Lønborggård ved Skjern brændtes, og bønderne kæmpede ved Varde og Skjern bro mod hertug Christians - den senere kong Christian III - feltherre Johan Rantzaus tropper. Da Rantzau havde slået rejsningen ned, gik konge og adel urimelig hårdt frem mod bønderne. De blev tiltalt og dømt i kongens unåde. 49 jyske herreder måtte afgive åbent "herredsbrev", hvori bønderne vedgik at have forbrudt liv og gods. Bevisbyrden for, at en bonde ikke havde deltaget i rejsningen, blev lagt over på vedkommende selv. Hovedmændene rettedes, og alle bønderne måtte - skyldige og uskyldige i flæng - betale "halsløsning" i penge eller øxne, hvad for de mere velstående kunne løbe op til store summer. Desuden mistede de jordegne deres selveje og blev tvunget til at tage deres gårde i fæste af kronen med deraf følgende landgilde og hoveveri til kongsgårdene. 1537-1538 findes "Povvel Grumssenn" da også - først i rækken af alle Gørding herreds bønder - i Riberhus lensregnskab opført til følgende landgilde: 2 ørter rug, 2 ørter byg, 4 fjdk. havre samt i penge 3 sk. danske.

Det faldt hårdt for de sydvestjyske selvejerbønder at fatte den store overgang fra deres hidtil frie stilling; Herremandsvælden havde heller aldrig været stærk på disse kanter. Almuen i en række sydvestjyske herreder - der iblandt Gørding - nægtede i foråret 1535 at udrede halsløsning, og hertug Christian måtte skrive og true dem på liv og gods. I 1545 måtte der udstedes kongebrev om, at lensmanden på Riberhus skulle tilsige Gørding herreds bønder "at de skulle rette sig efter at fæste deres gods som andre bønder ud i andre oprørske herreder gjort have og gik det endnu ej gjort have, som sidde så godt og fortrykke sig derved, at de det endnu gøre." Hvis de vil nyde deres gods, måtte de rette for sig og skulle ellers forfølges til herredstinget for vold og hærværk efter loven.

Ja, så sent som 1559 måtte det ved et kgl. brev indskærpes kronens tjenerne i Skads og Gørding herreder, at de skulle rette sig efter lensmandens befaling til at give hoveri til kongens gård Segeberg uden for Ribe.

Ane 1424 PEDER RAFN

der var ejer af gården "Lille Velling" i Smistrup sogn, er født ca. 1500, og han døde 1571. Han var gift med

Ane 1425 KIRSTEN JENSDATTER

Fra en retsag fremført på Viborg Landsting 1636 ved vi, at skiftet efter Peder Rafn afholdtes St. Søndag 1571. Det i retsbehandlingen indicerede skiftedokument oplyser os om, at Peder Rafns hustru var Kirsten Jensdatter, der nævnes som hans enke. Hun kom i strid med sønnen (stedsønnen) hr. Lauge Rafn, der var præst i Torstrup, om dennes fædrende arv. Ordlyden af retskendelsen findes publiceret i Det danske magasin, fjerde rk. bind 2, side 37.

Skiftedokumentet efter Peder Rafn giver os tillige oplysninger om hvem hans børn var, nemlig at der var to sønner af navnet Lauge - hvad der i hvert fald tyder på, at han har været gift to gange. Den ældste Lauge Rafn var ved faderens død præst i Torstrup ved Varde, mens den yngre Lauge var hjemme på gården og samtidig bestred stillingen som herredskriver i Holmans herred, et hverv han havde allerede i 1561.

Den ældste Lauge Rafn havde afløst hr. Niels Christensen Glam-bæk som præst i Torstrup, og da denne var en stedsøn af adelsmanden Henrik Vind på Velling Hovgård, betød det, at de to præster var fra samme sogn, hvilket kunne afføde den tanke, at de to mænd var nært beslægtede, således forstået, at den gamle Peder Rafn første gang var gift med en datter af Henrik Vind på Velling Hovgård, og at han af dette ægteskab i hvert fald havde sønnerne Lauge Rafn (den ældste) og Henrik Rafn. I sit sidste ægteskab med Kirsten Jensdatter havde han vitterligt tre sønner, nemlig Lauge Rafn (den yngste), Jørgen Rafn og Jens Rafn.

Peder Rafn har utvivlsomt giftet sig til gården, der senere fik betegnelsen "Lille Velling". En gård, der ikke som navnet antyder var lille, men tværtimod på størrelse med de fleste adelige sædegårde på den egn. Den blev således i 1662 ved den første matrikulering sat til 35 tdr. hartkorn, hvilket svarer til adskillige almindelige gårde. Ejendommen er utvivlsomt opstået derved, at Henrik Vind til Velling Hovgård har givet sin datter nogle gårde i medgift ved indgåelsen af ægteskab med Peder Rafn. Disse gårde er i første omgang blevet sammenlagt til een stor gård, der senere blev delt i to gårde af Peder Rafns sønner, og senere synes der at være

sket yderligere opdeling. Det synes altså, som ovenfor anført, at der må være afstamning fra den adelige Vind-slægt, men klare beviser herfor vil dog næppe nogensinde fremkomme. Alligevel må det have en vis interesse at kigge en smule på Henrik Vind og hans slægt. Han anses for den adelige Vind-slægts egentlige stamfader, i det man ikke har sikre oplysninger om hans forslægt, skønt man har personer af samme slægt helt tilbage i slutningen af 1200-tallet - en sammenhængende stamrække, har det i alt fald ikke været muligt at opstille.

Slægten betegnes som Nørrejylland Lavadel, hvis første mand skal være ridderen hr. Thyge Vind, der nævnes i året 1314.

Henrik Vinds første kone Anne Skeel (Dyre) var fra Starupgård i Ø. Starup sogn. Hun var gift første gang med væbneren Christen Nielsen Glambæk, der var fra Starupgård, og i dette ægteskab havde hun sønnen Niels Glambæk, der var præst i Torstrup, og datteren Dorte Glambæk, som var gift med selvejerbonde og herredsfogeden Niels Mikkelsen i Gjedsted. I sit andet ægteskab med Henrik Vind var der sandsynligvis kun en datter, der var gift med Peder Rafn i Velling. Det vil altså sige, at Lauge Rafn, præsten i Torstrup, afløste sin mors halvbror i kaldet der. Ifølge adelsårbogen skulle stamtavlen kunne føres tilbage til Kong Erik Klippings kammester Uffe Dyrre, der nævnes 1277.

Ane 1442 ANDERS BERTELSEN

der var borgmester i Vejle, døde ca. 1531.

Ane 1444 LAVGE STEFFENSEN

der var rådmand i Ribe i hvert fald fra 1544 til sin død 1554, var gift med

Ane 1445 METTE KRISTENSDATTER

der døde samme år som hendes mand.

Et gravskrift over hende fortæller, at hun havde seks sønner og tre døtre. I Ribe domkirke opbevares to tavler, som skal have hørt til epitafiet over rådmand Lavge Steffensen. På den ene findes to mands - og på den anden to kvinde-portrætter.

Ane 1446 HANS TAUSEN

er født 1494 i Birkende ved Odense,, hvor faderen skal have været smed, og han døde d. 11. november 1561.

Han indtrådte efter nogle års skolegang i Slagelse som munk i Johanitterklostret Antvorskov, hvorfra han 22 år gammel sendtes til Rostock for at studere. 1521 var han indskrevet ved Københavns Universitet, hvor han traf sin senere så bitre modstander Poul Helgesen. I 1523 drog han til Wittenberg, og efter at han - rimeligvis i efteråret 1524 - var kaldt hjem derfra, skal han ved sin luthersk påvirkede forkyndelse have pådraget sig sin priors mishag, således at han i foråret 1525 (?) blev forflyttet til Johanitterklostret i Viborg. Den derværende prior Peder Jensen tillod ham imidlertid efter nogen tids forløb at prædike i klosterkirken hver søndag eftermiddag, men da hans prædikener vakte betydelig opsigt, blev prioren betænkelig, og til sidst måtte Tausen forlade klostret og søge optagelse i borgmester Peder Tranes hus. Efter at der i december 1526 var udstedt et kgl. værnebrev for ham, prædikede han først i St. Hans kirke og senere i den større Gråbrødre kirke, som borgerne med magt opbrød til ham. Særlig opmærksomhed vakte det, at man ved disse gudstjenester begyndte at synge salmer på modersmålet til afløsning af den latinske korsang.

En udmærket medarbejder fik Hans Tausen i J.J. Sadolin, der fik oprettet en evangelisk præsteskoie, og da der år 1528 kom et trykkeri til Viborg, blev dette straks taget i reformationens tjeneste, i det Hans Tausen udgav en lang række skrifter.

Da kongen 1529 havde tilladt, at de overflødige kirker i Viborg blev nedrevne og de to klosterkirker omdannedes til sognekirker, blev Hans Tausen sognepræst ved gråbrødrekirken. Imidlertid blev han samme år kaldt til København, hvor han fik Nikolaj Kirke anvist, og hans prædiken her vakte et sådant røre, at hovedstaden i løbet af et års tid blev en væsentlig luthersk by, "al Ugudelighed og Skændsels mest forbryderiske Hule", som Poul Helgesen siger. Efter Frederik I død 1533 søgte biskob Rønnow at uskadeliggøre Hans Tausen og fik ham også på herredagen i København dømt, men straffen blev kun forvisning fra Sjællands og Skånes stifter samt Censur, og på grund af borgernes truende holdning og ved Mogens Gjøes mægling fik Hans Tausen endda lov til at blive i København mod at forpligte sig til ubetinget lydighed mod biskobben. Ja, i den følgende tid havde han så fredelige kår, at han fik lejlighed til at oversætte De fem Mosebøger fra den hebraiske grundtekst (trykt i Magdeburg 1535) og ligeledes til at udarbejde en postille, der dog først udkom 1539, ligeledes i Magdeburg. 1536-1537 deltog han i arbejdet på den danske kirkeordinans, og 1537 optog han ved siden af sin præstegering en virksomhed som lektor i hebraisk ved universitetet. Allerede 1538 flyttede han dog til Roskilde som teologisk læsemester og prædikant ved domkirken, og 1541 valgtes han til biskob i Ribe, hvor han i tyve år med stor nidkærhed virkede til det religiøse livs fremme og sædernes forbedring. Navnlig den sidste opgave lå ham på sinde, og han ønskede derfor kirketugten strengt gennemført og skrev en latinsk afhandling om band, der dog aldrig blev udgivet i trykken. I 1543 fik han tyve års privilegium på udgivelse af en dansk oversættelse af hele bibelen, den udkom aldrig. I 1544 udgav han en forbedret salmebog og 1552 "Pater noster med en føje Forklaring", men derimod er det tvivlsomt, om han er forfatter til en vise om løgn og sandhed, som man tidligere mente skrevet af ham 1533.

Hans Tausen er blevet kaldt Den Danske Luther og betragtes ofte som den egentlige danske reformator, og dette er for så vidt berettiget, som striden både i Viborg og i København i første linie stod om hans navn. Han var også en fremragende folkelig taler og sad inde med en efter datids forhold betydelig teologisk viden. Men med hensyn til begavelse og lærdom var flere andre af de danske reformatorer ham så nogenlunde jævnbyrdige, og nogen egentlige originalitet lagde han ikke for dagen. Hele hans reformatoriske arbejde var bestemt af tankerne fra Wittenberg.



Hans Tausen. Efter maleri på Frederiksborg



Af Epitafiet over Raadmand Lavge Steffensen
(død 1554). 1. mandsiden



Af Epitafiet over Raadmand Lavge Steffensen
(død 1554). 2. kvindesiden

Hans Tausen blev gift første gang 1527 med Dorothea (Jensdatter Sadolin?), og han var gift anden gang med Anne.

Ane 1448 MAURITIUS MAURITIUS
var præst i Minden.

Ane 1450 JOHANNES BOËTIUS
var sekretær i Slesvig.

Ane 1454 JOHAN MEIGER
er født ca. 1483 i Hamborg, og han døde d. 17. februar 1561.

Han blev formodentlig student i Rostock 1503. Han var katolsk diakon ved St. Cathrine i Hamborg og blev derpå 1532 præst i Rensborg, hvor han virkede til sin død.

Hans hustru, hvis navn ikke kendes, overlevede ham.

Ane 2848 LAUGE RAFN

der var sandemand i Elbo herred og sansynligvis bosat i Bredstrup, er født omkring 1450.

Lauge Rafn er utvivlsomt nær beslægtet - evt. søn af den Jep Raffn af Bredstrup, der d. 3. juli 1476 optrådte som en af de tre sandemænd, der overværede og besejlede et dokument, udstedt på Elbo herredsting, og hvor i adelsmanden Thomas Lauge tog lovhævd på en ejendom kaldet "Nøddebro", der var beliggende i samme herred.

Lauge Rafn omtales i et par dokumenter, som udstedte 1479 på Elbo herredsting.

Ravn (Hrafn) har en mand heddet, der ca. 400 år efter Kristi fødsel grundlagde landsbyen Ravning vest for Vejle. Stednavne med endelsen-ing hører i mange tilfælde til i de ældste vi har, og sammensat med personnavne er det Ættebyer. Ravning kan altså betyde Ravnslægtens by, og historikeren Axsl Olrik har bifaldet den tanke, som friskolelærer Poul Lindholm fremsatte - at den Ravn, efter hvem byen fik navn, er Ravnslægtens stamfader. Slægten Ravn er i dag udbredt over de sydøstlige egne af Jylland, ja, helt ned til Barsø i Sønderjylland.

Bevisligt er det også, at Ravnslægten, der i oldtiden stavedes Hrafn, kan føres tilbage til tiden før Gorm den Gamle. Omkring den tid, da Gorm, Thyra og Harald Blåtand levede, var der nemlig i de sydlige egne af Nørrejylland en runerister, der kaldte sig Hrafnunga Tofi, hvilket alle runeforskere tyder som Tue af Ravns æt. Hvis runeristning har været denne mands erhverv, har han sansynligvis skabt mange runestene, hvor af mindst tre er bevarede til vore dage. De er fundet i Bække, Læborg og Horne.

Bækkestenen er fundet ca. 16 km. syd-sydvest for Ravning, og indskriften lyder: TUE, RAVNS ÆTLING OG FUNDEN OG GNYBLE, DISSE TRE GJORDE THYRES HØJ. - Altså den ene af Jellingestenenene. Bækkestenene blev fremdraget af kirkegårdsdiget 1810 af kromand Lund i Bække, som lod den anbringe i digens udvendige side med indskriften mod vejen. Den blev i 1858 flyttet hen til våbenhuset, og den står nu på en lille høj mellem kirken og vejen.

Læborgstenen blev fundet ca. 20 km. syd-sydvest for Ravning med følgende påskrift: TUE RAVNS ÆTLING REJSTE DETTE MINDE-MÆRKE FOR THYRE, SIN DRONNING. (Tue Ravn var ifølge professor

Oluf Nielsen beboer af den gamle gård "LÆBORG" i Læborg sogn. Læborgstenen lå på en mark nord for Læborg kirke, tæt ved hærvejen - den ideelle plads for en runesten. Den blev 1821 flyttet til Læborg kirkegård og i 1935 blev den rejst på en muret sokkel.

Hornestenen blev fundet ca. 50 km. vest for Rauning, den lyder: TUE (RAVNS) ÆTLING GJORDE TH - - - S HØJ. Runestenen blev 1872 taget ud af kirkegårdsmuren og bragt til herregården Nørholm, i hvis have den nu ligger.

Man forstår godt, at de tre bygmestre, der har skabt storværket Thyras høj - der med den vældige stensætning omkring er et af oldtidens mægtigste og mærkeligste mindesmærker - har ønsket at blive mindet for dette værk, ligesom både Gorm og Harald sansynligvis havde til hensigt at rejse mindesmærker for deres pårørende og samtidig gøre opmærksom på det, de selv havde udrettet.

Hvis vore forfædre - ligesom Islændingene - havde ført slægtsregister og stamtavler helt fra omkring år 1000, ville vi sikkert have kunnet påvise forbindelsen tilbage til Tue af Ravns æt, men der er for mange manglende led nu, før vi igen støder på navnet Ravn, - bortset fra et par folkeviser fra middelalderen.

Anetavle
for
DORTHEA KISTINE JENSDATTER HOVBORG

16	17	18	19	22	28	30	31
Peder Iver- sen	Ellen Jens- dtr.	Poul Mad- sen	Maren Hans- dtr.	Anders Smed	Laurits Laurit- sen	Søren Christen- sen	Ane Anders- dtr.

8	9	10	11	14	15
Jens Peder- sen	Mette Pouls- dtr.	Jens Laurit- sen	Maren Anders- dtr.	Laurits Laurit- sen	Cathrine Marie Sørensdtr.

4	5	6	7
Jens Jensen Hovborg	Maren Jens- dtr.	Niels Nielsen Kudsk	Anne Kirstine Lauritsdtr.

2	3
Jens Jensen Hovborg	Dorthe Kirstine Nielsdtr.

1

Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg

LAURIDS JØRGENSEN

Der angives at være tjenestekarl i Glibstrup, er født d. 4. januar 1823 på St. Anst mark, Anst sogn, som søn af lejehusmand Jørgen Andersen, også kaldet Jørgen Spjarup og hustru Maren Lauridsdatter.

Han blev hjemmedøbt d. 4. januar 1823 og fremstilledes i kirken d. 4. marts samme år. Faddere ved dåben var ungkarl Jens Lauridsen i St. Anst, husmand Jacob Rovert på Gamst mark, husmand Thomas Nielsen, pigen Anne Kirstine Lauridsdatter og huskone Anne Elisabeth Poulsdatter af St. Anst.

Laurids Jørgensen opgives af

DORTHEA KIRSTINE JENSDATTER HOVBORG

At være far til Jens Hovborg, der er født d. 3. november 1844.

Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg er født d. 17. oktober 1823 i Glibstrup som datter af lejehusmand i Glibstrup, senere i Gejsing Jens Jensen Hovborg og hustru Dorthe Kirstine Nielsdatter.

Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg blev døbt d. 17. oktober 1823 i Anst kirke, og faddere ved dåben var gårdmand Johan Frederiksen i Glibstrup, gårdmand Mads Pedersen, Glibstrup, ungkarl Rasmus Jensen i V. Gjesten, pigen Anne Jensdatter, V. Gjesten, samt husmand Michels kone Kirsten Hansdatter af Glibstrup.

Se anetavle for Laurids Jørgensen samt anetavle for Dorthea Kirstine Jensdatter Hovborg længere fremme i bogen.

Ane 2 JENS JENSEN HOVBORG

er født 1794 i Vamdrup, og han blev døbt d. 20. juli samme år i Vamdrup kirke. Faddere ved dåben var Niels Nissen, Peder Simonsen, Jens Lauridsen, H. Nielsens hustru og Anders Christiansens hustru.

Den 1. april 1821 blev Jens Jensen Hovborg gift med

Ane 3 DORTHE KIRSTINE NIELSDATTER

Om deres vielse fortæller kirkebogen: "1. april 1821 viet i Anst Kirke ungkarl Jens Jensen, tjenende i Skanderup Bye og Sogn, 26 år, bondekarl, og pigen Dorthe Kirstine Nielsdatter af Glibstrup, væverske, 26 år, Forlovere, begges Fædre, Hmd. Jens Jensen i Vester Gjesten og Niels Nielsen i Glibstrup.

Dorthe Kirstine Nielsdatter er født 1794, og hun døde d. 17. oktober 1823 i Glibstrup efter en barnefødsel.

Hun blev hjemmedøbt d. 19. februar 1794 og fremstillet i kirken d. 20. april samme år. Faddere var Jørgen Lecke, Peder Iversen af Geising, Karen Sørensdatter af Røj mark, Maren Sørensdatter og Margrethe Jensdatter af Geising.

Efter Dorthe Kirstine Nielsdatters død giftede Jens Jensen Hovborg sig anden gang d. 16. oktober 1824 i Gesten med Mette Andersdatter. Han kaldes da for enkemand og bondevant og betegnes som værende væver i Vester Gesten. Mette Andersdatter betegnes som bondepige, 19 år gammel. Som forlovere medvirkede hans far Jens Jensen i Gesten og Anders Nissen, der begge betegnes som husmænd.

Jens Jensen Hovborg kaldes i folketællingen 1845 for husmand. Ægteparret havde da tre hjemmeværende børn, der alle angives at være født i Gesten.

Ane 4 JENS JENSEN HOVBORG

der nævnes med tilnavnet den ældre, er født 1771 i Hovborg i Lindknud sogn, og han blev døbt "Festo Ascentionius 1771", båret til dåben af Dorthe Østergård, og faddere var Anders Jensen, Gravers Iversen og Jens Andersens hustru, alle af Hovborg, samt Søren Hartvigsen af Klelund.

Jens Jensen Hovborg blev d. 1. februar 1794 trolovet og d. 1. marts samme år viet i Vamdrup kirke til

Ane 5 MAREN JENSDATTER

Hun er født 1769 og blev døbt d. 19. september samme år. Faddere ved dåben var Rasmus Ankersens hustru, Anders Christensens hustru, Christen Hansensdatter Karen, Hans Jessen og Mathias Mathiassen.

I folketællingen 1801 for Bastrup i Vamdrup sogn betegnes Jens Jensen Hovborg som jordløs husmand og daglejer. Af samme folketælling fremgår det, at Maren Jensdatters far da boede hos dem.

Ane 6 NIELS NIELSEN KUDSK

er født ca. 1759, antagelig i Brændstrup, Rødding sogn, og han døde d. 8. april 1825 på St. Anst mark.

Han blev trolovet d. 26. maj 1790 og derpå gift d. 5. november samme år i Anst med

Ane 7 ANNE KIRSTINE LAURITSDATTER

der er født 1761 i Ll. Anst, og hendes dåb fandt sted d. 20. december samme år. Hun døde d. 21. juli 1843 som aftægtskone hos sønnen Thomas i St. Anst.

Ved Niels Nielsen Kudsk og Anne Kirstine Lauritsdatters trolovelse ses præsten i kirkebogen at have indført følgende:

"Da den unge Karl Niels Nielsen af Vester Linnet i Gram sogn, Haderslevhuus amt, agter i dag at inklade sig i ægteskab med pigen Anne Kierstine Laursdatter af Lille Anst, der begge da ikke ere hinanden beslægtede, at de ere frie for Ægteskabsløfte, saa indestår vi undertegnede som Forlovere efter Loven og holde velærværdige hr. Høstmark frie for al den Uleilighed og ansvar, som af dette Ægteskab kunne flyde, hvilket vi med vore Hænders Underskrift hermed tilstår.

Lille Anst d. 26. maj 1790.

For fæstemanden Hans Smed Michel Pedersen

for fæstemøen Caverer Laurits Lauritsen Jørgen Michelsen."

Af ovenstående fremgår, at Niels Nielsen Kudsk skal være kommet til Anst fra Gram sogn, hvor han dog ikke ses at være født. Alt tyder imidlertid på, at han er identisk med den Niels Nielsen, der nævnes i revisionen 1761 for Gram gods, og som da var halvandet år gammel. Han er i så fald født i Brændstrup, Rødding sogn, men dette sogns præstegård nedbrændte i 1810, og alle kirkebøger før dette år gik ved den lejlighed tabt.

Så fremt vor Niels Nielsen Kudsk er identisk med den i 1761 nævnte Niels, hvilket forekommer særdeles sansynligt, er han søn af trælbonden under Gram gods Niels Nielsen, der fødtes ca. 1723 og døde efter 1782. Denne Niels Nielsen var gift første gang med Anna Pedersdatter, i hvilket ægteskab var datteren Anna Marie, født ca. 1848. Niels Nielsen blev derpå gift anden gang med Karen Jensdatter, født ca. 1735, og med hende havde han sønnen Niels.

I følge revisionen 1761 var Niels Nielsen Kudskes formodede fader Niels Nielsen da fæster af en halvgård, som han havde overtaget fæstet på efter en Knud Pedersen. Han ses ikke at have haft noget fæstebrev og har heller ingen kvitteringsbog - kvitteringer for indbetalt landgilde til godset. Det fremgår således, at han ikke kan gøre rede for, hvor meget han har indbetalt; dog vides det, at han i årlig landgilde skulle yde et $\frac{1}{2}$ får, en $\frac{1}{2}$ gås, 2 høns, 7 snese æg og et $\frac{1}{2}$ svin.

Efter hans første hustrus død blev der afholdt skifte mellem ham og datteren Anna Marie, som i mødrene arv fik tillagt 13 rdlr. 16 sk., hvilket beløb blev stående under faderens formynderskab. Niels Nielsen var ivoøvrigt ikke i gæld til nogen, og han havde heller intet til gode. Bygningerne, der tilhørte herskabet, som også vedligeholdte dem, bestod af 14 fag, dels ler- og dels risvægge. Næsten alle bygningens remstykker var "brøstfældige", og til reparation behøvedes 6 stolper, 1 bjælke, 7 sparre og 2 snese lægter. Revisionen oplyser endvidere, at Niels Nielsen ikke havde nogen aftægtsfolk boende, og at han gjorde ægt og hoveriarbejde på lige fod med de øvrige trælbønder.

Til ejendommen hørte en køkkenhave, hvori stod et æbletræ, og ved gærdet omkring haven havde han lidt humleavl.

På ejendommens marker kunne årlig sås 3 tønner rug, 6 skp.

byg, 1 tønne havre og 2 td. boghvede, og den årlige avl beløb sig til 18 travet rug, 4 travet byg, 5 travet havre, 4 td. boghvede og 12 læs høg, hvor af 4 læs godt høg, mens resten var mose- og skovhøg.

Gårdens besætning bestod af: 4 heste, 1 plag, 3 køer, 2 kvier og 6 får.

Af redskaber nævnes: en halv beslået vogn, halvanden trævogn, en plov og en træharve.

Det fremgår sluttelig af skiftet, at Niels Nielsen foretrak at udføre spindearbejde for godset i stedet for at betale landgilde.

Ifølge en kontrakt af 23. november 1782 ses Niels Nielsen at have overladt "min Trælle - Otting" til Hans Andersen i Tiset. Der er imidlertid ikke i denne forbindelse nævnt nogen købesum, og ej heller ses nogen af Niels Nielsens familie nævnt. For hans eget vedkommende gjaldt imidlertid, at han skulle have aftægt for resten af livet på ejendommen.

Niels Nielsen er muligvis identisk med kusken Niels, som ses opført i lønningsregisteret for Grem og Nybøl godser, og dette kan vel være forklaringen på, at sønnen fik navnet Niels Nielsen Kudsk.

Ane 8 JENS PEDERSEN

er født 1730 i Nøllund, og han døde 1798 eller 1799 og blev begravet d. 6. januar 1799 i Hovborg i Lindknud sogn.

Han blev døbt d. 14. januar 1730, båret til dåben af gl. Christen Christensens kone i Nøllund, og faddere var Søren Iversen af Urup, Christen Jensen og Bertel Smed af Nøllund samt Peder Loftes kone, som gik hos.

Jens Pedersen var gift med

Ane 9 METTE POULSDATTER

der blev døbt nytårsdag 1741. Gudmor var Niels Michelsens hustru, og faddere var Bertel Mortensen i Sønnerby, Henrik Ditlev samt Jørgen Sørensens og Jens Løvlunds koner, som gik hos.

Den 26. september 1799 blev der foretaget skifteforretning i boet efter afdøde Jens Pedersen, der her benævnes som gårdmand i Hovborg. Det nævnes her, at han døde som aftægtsmand hos sønnen Anders Jensen.

Den afdøde efterlod sig enken Mette Poulsdatter og børnene: Peder Jensen, 36 år, Paul Jensen, 30 år, Jens Jensen, 28 år, Hans Jensen, 26 år, og Anders Jensen, 24 år.

Ane 10 JENS LAURITSEN

der var bosat i Bastrup i Vamdrup sogn, døde d. 9. februar 1817 i Bastrup som almisselem. Han ses imidlertid ikke at være født i Vamdrup sogn.

Den 15. juni 1766 trolovedes Jens Lauritsen til

Ane 11 MAREN ANDERSDATTER

der er født 1741 i Bastrup. Hun døde 1773 samme sted og begravedes d. 25. april.

I Østerbygårds skifteprotokol 1771-1801, fol. 5, finder man følgende dokument indført: "Anno 1773 d. 15. septbr. indfandt sig efter skifteforvalterens ordre Hans Dall af Giældbierg udi afgangne Maren Andersdatters Sterfboe på Kompisgaard i Bastrup, for der at vurdere de faae og ringe efterladenskaber, til nærmere Skift og Deling imellem hendes efterladte Mand Jens Lauritsen på den eene og deres eneste datter, nafnlig Maren Jensdatter, i 4de År, hvis formynder er den afdødes Svoger Truels Johnsen af Stepping, på den anden side, mens forinden videre forretning blef

foretagen, tilkeendegav foranførte at være forenet om det måtte skee med Skifteforvalterens Concence sålydende som følger: Enkemanden Jens Lauritsen betaler den bevislige Gield, 2det forsyner han Datteren skikkelig opdragen med Pleye, Varetægt, Kost, Klæder og Skolegang, som han for Gud og Mennesken kunde Bekiendt være, 3die at lade Datteren medfølge ved sin 18 års opnåelse sin afdøde moders Lifsklæder, nafnl. 1 sort 2 høls Kiortel, 2 sribede toesøls Skiorter, 1 sribet fronels Dito, 1 grøn Ottimuns trøje, 1 brun Sartses Do., en sribet Do., 1 Cartuns kåbe, 1 Bjørneskindsmuffe, 1 sort Ottimuns kyse, 1 trykket Lærredsforklæde, 1 hvid hørgarns Do., 1 pr. Hørgarnsklæder, 1 Kramlærreds udtavlet Klæde, 1 Kramlærreds Hagehat, 1 pr. Halværmer, 4 Kramlærreds Snipper, 1 Kramlærreds Sørgelin, 2 Hørgarnshagehatte, 1 Eske, 2 små Kurve og 1 malet Halvkiste. Når sligt efterkommes, erbyder formynderen at give tilstrækkelig kvittering at være fornøyede, Hvormed samme forretning blev sluttet. Datum sterfboen ut Supra.

H. Dall."

Ane 14 LAURITS LAURITSEN

der boede i Ll. Anst, Anst sogn, er født 1734 i Roved, Anst sogn.

Han blev døbt d. 18. april 1734; madam Svallebjerg fra Kolding bar ham, og faddere var Mads Hansen, Maren Larsdatter og Hans Pedersen.

Laurits Lauritsen blev gift d. 28. juni 1757 i Anst med

Ane 15 CATHRINE MARIE SØRENSDATTER

Hun er født 1733 i Ll. Anst, og hun døde 1798 samme sted og blev begravet d. 7. oktober på Anst kirkegård.

Hun blev døbt d. 26. december 1733, og faddere var Lisbeth Jepsdatter, Seyer Andersen, Maren Pedersdatter, Søren Jensen og Karen Hansdatter.

Ane 16 PEDER IVERSEN

der boede i Nollund i Grindsted sogn, døde 1781 og angives da at være 89 år gammel. Han er således født 1693.

Han var gift med

Ane 17 ELLEN JENSDATTER

der er født 1694, i det hun ved sin begravelse "dom. Misericordia 1770 angives at være 76 år gammel".

Ane 18 POUL MADSEN

der boede i Jerrig i Grindsted sogn, er født omkring 1700.

Han blev sekstende søndag efter trinitatis 1737 trolovet og d. 6. november samme år viet i Grindsted kirke til

Ane 19 MAREN HANSDATTER

hvis forhold er ukendte.

Ane 22 ANDERS SMED

var bosat i Bastrup. Om hans død fortæller kirkebogen: " Anno 1766 den 14. januar blev Jord-påkastet Anders Smeds lig af Bastrup, som fandtes død i Østerby skov."

Ane 28. LAURITS LAURITSEN

der boede i Roved, Anst sogn, er født ca. 1700, og han døde 1785 i Roved og blev begravet den 8. november. Han var antagelig gift med Margrete Jensdatter fra Roved der døde 1774 og blev begravet den 22 februar, 74 år gammel.

Laurits Lauritsen har sansynligvis været fæstebonde, men han er forgæves søgt som fæster under rytterdistriktet, Anst-Gjesten præstegods og Estrup-Skodborghus godser, hvilke tre komplekser skal have ejet alt gods i Anst sogn.

Hvem Laurits Lauritsen var søn af, vides ikke, men hans broder var vel den Hans Lauridsen, der optrådte som fadder ved hans børns dåb, medens Maren Hansdatter, der i 1737 optrådte ved datteren Marens dåb, vel er moder til Laurits Lauritsen. Denne Maren Hansdatter døde iøvrigt 1746 i Roved og blev begravet den 24. april, 72 år gammel.

Ane 30 SØREN CHRISTENSEN

også kaldet Søren Juncker, der boede i Ll. Anst, Anst sogn, er født ca. 1703, hvor vides ikke, og han døde 1742 i Ll. Anst og blev begravet den 3. juni.

Han blev trolovet den 8. november 1728 og derpå gift den 6. juni 1729 i Vejen med

Ane 31 ANE ANDERSDATTER

Hun er født ca. 1704 i Vejen sogn, og hun døde 1771 i Ll. Anst og blev begravet den 10. august. Hun blev efter Søren Christensens død gift anden gang den 15. september 1742 i Anst med Jens Nielsen fra Vejen, i hvilket ægteskab var sønnen Søren, født 1743.

Hvem Søren Christensen er søn af, vides ikke. Ved datteren Elses dåb i 1737 ses imidlertid en Christen Juncker at have optrådt som fader, og denne mand er givetvis fader til Søren Christensen. Han ses dog ikke at have boet i Anst sogn, men må have været fra Skodborg.

En gennemgang af kirkebogen for Skodborg, Skodborg sognearkiv, jordebøgerne for Haderslev Vesteramt og Gram herreds skyld- og panteprotokol har imidlertid intet resultat givet.

Ane Andersdatter er sandsynligvis en datter af den Anders Nielsen i Vejen, der døde 1740 og blev begravet den 16. marts, 64 år og 5 mdr. gl. Hans hustru døde allerede 1731 og blev begravet den 29. september, 50 år gl.

Efterkommere

efter

JENS HOVBORG

født 3. november 1844

I. OLE CHRISTENSEN HOUBORG

er født d. 7. april 1876 i Jernvedlund, Gørding sogn, og han døde d. 26. februar 1960 i Tvilho, Åstrup sogn.

Han blev gift i Ødis kirke med Dorthea Marie Nielsen, der er født d. 17. september 1882 i Esbjerg som datter af havnearbejder Niels Peder Nielsen og hustru Mette Marie.

I ægteskabet er børnene I.A.-I.D.

I.A. NIELS PEDER HOVBORG

er født d. 24. december 1903 i Lintrup. Han blev gift d. 11. september 1936 i Næsbjerg med Elna Karen Marie Hansen, der er født d. 26. januar 1912 som datter af arbejdsmand Carl Frederik Hansen og hustru Ingeborg Vilhelmine.

Bosat: Follerup pr. Fredericia.

Niels Peder Hovborg gik bl.a. i skole i Lintrup. Han arbejdede nogle år ved landbruget, hvorefter han 1945 begyndte som teglværksarbejder.

- Niels Peder Hovborg er medlem af bestyrelsen for fagforeningen.

Elna Karen Marie Hansen gik i skole i Sdr. Omme, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene I.A.1.-I.A.3.

I.A.1. HARRY FREDERIK HOVBORG

er født d. 24. september 1931 i Brande.

Bosat: Sankt Jacobs vej 11, Ballerup.

Harry Frederik Hovborg er chauffør.

I.A.2. KARL OLAV HOVBORG

er født d. 7. maj 1936 i Næsbjerg.

Han er bosat i Australien.

I.A.3. ERIK HENNING HOVBORG

er født d. 25. februar 1945 i Follerup.

Bosat: Ansgarsvej 5, Fredericia.

Erik Henning Hovborg er specialarbejder.

I. B. JENS HOVBORG

er født d. 15. oktober 1906 i Lintrup, og han døde d. 18. marts 1967 i Esbjerg.

Han blev gift d. 20. september 1947 i Esbjerg med Hilda Margrethe Pedersen, der er født d. 23. marts 1925 i Finderup som datter af vognmand Chr. August Pedersen og hustru Mette Kathrine Nielsen.

Bosat: Hans Tavsens vej 5, Esbjerg.

Jens Hovborg virkede som cykelreparatør indtil 1952, da han måtte indstille erhvervsvirksomheden på grund af sygdom.

Hilda Margrethe Pedersen gik i skole i Hanning ved Skjern. Hun blev uddannet som syerske og virkede ved faget indtil 1958.

I ægteskabet er børnene I. B. 1. - I. B. 4.

I. B. 1. POUL ERIK PEDERSEN HOVBORG

er født d. 19. marts 1945 i Ramme.

Bosat: Niels Finsens alle 100, Søborg.

Poul Erik Pedersen Hovborg gik i skole i Esbjerg. Han blev derefter handelsuddannet og er nu lagerforvalter.

I. B. 2. OLE CHRISTIAN HOVBORG

er født d. 7. december 1947 i Esbjerg. Han blev gift d. 7. december 1968 med Betty Hansen, der er født d. 10. april 1949 i Stenderup, Føvling sogn, som datter af gårdejer Arne Vermund Hansen og Marie Viktoria.

Bosat: Thorvaldsensvej 20, Fredericia.

Ole Christian Hovborg gik i skole i Esbjerg. Efter skolegangen virkede han et $\frac{1}{2}$ års tid som bud, hvorefter han kom i slagterlære. Efter at være blevet udlært virkede han en tid på en minkfarm og var derefter indkøbschef hos en købmand 1 års tid, hvorefter han vendte tilbage til slagterfaget.

Betty Hansen gik i skole i Stenderup. Efter skolegangen kom hun i lære som ekspeditrice og var senere beskæftiget ved husgerning. Senere var hun beskæftiget ved syning.



I. Ole Hauborg og hustru



I. B. Hilda Margrethe Pedersen



I. B. Jens Hovborg



I. B. 1. Poul Erik Pedersen Hovborg



I. B. 2. Ole Hovborg



I. B. 3. Jette Hovborg



I. B. 4. Hanne Hovborg



I. C. Metha Kirstine Hauborg



I. C. Ejnar Egede Jørgensen



I. D. Kirstine og Stefan Bertelsen



I. D. Kirstine og Stefan Bertelsens hjem

I. B. 3. JETTE DORTHEA HOVBORG

er født d. 3. december 1953 i Esbjerg.

Bosat: Hans Tavsens vej 5, Esbjerg.

Jette Dorthea Hovborg er damefrisør.

I. B. 4. HANNE HOVBORG

er født d. 18. juni 1955 i Esbjerg.

I. C. METHA KIRSTINE HOVBORG

er født d. 29. januar 1909 i Astrup. Hun blev gift d. 5. juli 1943 i Olsker med Einar Egede Jørgensen. Han er født d. 28. juli 1905 i Olsker, og han døde d. 26. august 1966 i Skibby.

Bosat: Skibby.

Einar Egede Jørgensen var radiotekniker.

I. D. KIRSTINE HOVBORG

er født d. 31. december 1911 i Tvilho, Åstrup sogn. Hun blev gift d. 23. marts 1930 i Ribe med Stefan Ejner Theodor Bertelsen, der er født d. 28. februar 1904 i Høje Tåstrup som søn af arbejdsmand Niels Peter Martin Kristian Bertelsen og hustru Johanne Marie Jørgensen.

Bosat: Hovborg.

Kirstine Hovborg gik i skole i Tvilho, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse på landet. - Kirstine Hovborg har i mere end 25 år været rengøringsassistent på Hovborg skole.

Stefan Ejner Theodor Bertelsen gik i skole fra forskellige steder, bl.a. på Fanø, på Sjælland og på Lolland. Efter skolegangen tjente han 1 år ved landbruget og kom derefter i snedkerlære i Dallose. Han virkede et par år som bybud i Slagelse og var derefter portør på centralsygehuset i Slagelse. I nogle år under arbejdsløshedsperioden virkede han som gårdsanger med banjo. I vinteren 1928 kom han til Klelund plantage, hvor han virkede som skovarbejder et par år, og 1929 forpagtede han savværket i Klelund, som han havde i ca. 10 år. Han bosatte sig derefter i Hovborg. I 1967 begyndte Stefan Ejner Theodor Bertelsen med porcelænsmaling.

Jyllandsposten bragte søndag d. 7. juni 1953 interview med Stefan Bertelsen. Det hedder her: "Øjnene er lyseblå, smilet hjerteligt. Håndtrykket er djærvt. trods de manglende to fingre på højre hånd, og det kun-

stige venstreben anes kun svagt, når han går. Men en lemlæstet hånd og et manglende ben er heller ikke invaliditet. Det siger invalideforsikringsretten, og derfor må Stefan Bertelsen selv klare dagen og vejen i Danmark, landet med den høje sociale forsorg.

Alle burde egentlig kende Bertelsen. Han er et af de mennesker, som man har så inderligt godt af at møde - navnlig hvis man selv er en af den slags, som ynder at gå at skabe sine egne problemer som ikke er problemer... Kort sagt blive sur i masken over småting. Så møder man Bertelsen og forstår, at der - heldigvis - også eksisterer mennesker, som ikke lader sig gå på af virkelige ulykker og sorger, men som med beundringsværdig viljestyrke accepterer den kensgerning, at man må klare sig selv. Og gør det.

Senere i artiklen hedder det: Hør nu, sagde han endelig, skal vi snakke om, hvad jeg har lavet, så... Næh, lad os gå let hen over det, for jeg har lavet de mest utrolige ting, f.eks. har jeg været gårdsanger. Det var i den egenskab, jeg kom hertil Hovborg by i 1928. Ork jo, jeg optrådte med banjoen ovre ved krogen, og så blev jeg hængende her på egnen. Jeg er ikke uddannet i noget som helst, men jeg klarede mig alligevel. Bl.a. fik jeg arbejde ovre i Klelund plantage og var der i 2 - 3 år. Der lå et savværk i plantagen og det var dødvand for savværkerne dengang. De kunne ikke komme af med træet. Nå, ja så var det, at jeg og en kammerat forpagtede savværket. Penge havde vi ingen af. Det var ham hofjægermesteren Sehested, der havde plantagen dengang. Nå, men det gik nu heller ikke så godt. Kammeraten sprang snart fra, og jeg fik så gennem Sehested en lille kassekredit, så jeg klarede mig igennem en halv snes år. Jeg fik også en lille lastbil, men vilkårene var svære. Det vrimlede med savværker og vi fik kun 7 kr. for en rummeter træ, savet og kløvet. Det var i denne periode, at jeg lærte min kone at kende. Vi giftede os, og forskellige forhold bevirkede, at jeg til sidst opgav savværket. Jeg mistede også de to fingre dernede. - -

Men så fik jeg arbejde i Hovborg plantage og købte huset her... Ja, det var for resten meget sjovt. Bertelsen foretog et lille stykke hovedregning og fortsatte: - Det kostede 4600 kr., hvoraf de 600 kr. skulle udbetales, og huset var meget forsømt. Jeg havde ikke de 600 kr. men vores uddeler sagde: "Bare køb du det hus... Pengene kan du få hos mig!". Nu har jeg senere i årenes løb udvidet, ja, baghuset her kostede såmænd lige

så meget som selve huset. Så kom jeg til skade igen. Jeg faldt i en tørvepresse. Træskostøvlen og det halve af benet blev i tørvepresseren, men det var nødvendigt at amputere benet langt over knæet. Siden har jeg gået på dette her. Bertelsen trak buksebenet op og fremviste sit kunstige ben. Det fik jeg på ortopædisk hospital i Aarhus, og det er såmænd meget godt, bare jeg ikke kommer til at træde på sten og den slags.

- Det generer Dem altså ikke at tale om det?

- Næh, det gør ikke noget. Det kan jo ikke hjælpe. Jeg trøster mig med, at der er mange andre, der har det meget være. Nej, nej, hvorfor skulle man dog tabe humøret over sådan noget.

Om Stefan Bertelsens virksomhed hedder det senere i artiklen:

Ja, jeg begyndte sådan med forskellige småpillerier. Så så jeg en dag en annonce fra en mand på Fyn, der solgte forme og den slags til fremstilling af dukker. Jeg købte fabrikationshemmeligheden af ham.

- Er der tale om hemmeligheder?

Bertelsen grundede lidt.

- Se jeg har lært en 5 - 6 stykker at lave dukker siden, sagde han, og der er mange andre, der også laver dem, men visse - nå, ja, fabrikationshemmeligheder er der nu altid. Men denne her fynbo, forlangte altså 800 kr.. Det havde jeg ikke, men jeg lånte dem, og så startede jeg med nogle dukkehoveder, som jeg tog med til Kolding. En forretningsmand derude sagde, at de var meget pæne, men hvorfor prøvede du ikke at lave hele dukker? - Det kunne der være noget i. Jeg tog hjem og begyndte at eksperimentere. Det er 6 år siden, og nu er Hovborgdukken kendt over hele landet. ---"

Nogle år senere opfandt Stefan Bertelsen en metode til fremstilling af brugsting og souvenirs i glasfiber. På det tidspunkt ville en metalform til støbning koste ca. 25000 kr. pr. enhed, men efter hans metode kunne formen fremstilles for nogle få øre. Siden den tid har Stefan Bertelsen og hans hustru lavet dyrehoveder, skeer, krukker, knopper til flagstænger m.m.

I ægteskabet er børnene I.D.1.-I.D.2.

I.D.1. BØRGE BERNHARDT BERTHELTSEN

er født d. 28. september 1932 i Klelund, Lindknud sogn. Han er gift med Anna Marie Margrete Hansen, der er født d. 9. december 1930 i Fleninge, Brahetrolleborg sogn, som datter af landmand Rasmus Hansen og hustru Edel Kirstine Bach.

Bosat: Albanitorv 56, Odense.

Børge Bernhardt Berthelsen blev kolonialuddannet i Ødis brugsforening 1947-1951 og virkede derpå som kommis i Brahetrolleborg brugsforening til 1952. Han aftjente sin værnepligt ved 6. regiment 1952-1954, og 1956-1962 virkede han som bestyrer af en kolonialforretning i Odense. Han drev selvstændig virksomhed som købmand 1962-1966 og blev 1967 ejendomsinspektør.

Anna Marie Margrete Hansen er handelsuddannet og har efter ægteskabets indgåelse deltaget i mandens erhvervsvirksomhed.

I ægteskabet er børnene I.D.1.a.-I.D.1.b.

I.D.1.a. HANNE BERTHELTSEN

er født d. 29. november 1959 i Odense.

I.D.1.b. OLE BERTHELTSEN

er født d. 5. juli 1966 i Odense.

I.D.2. BENT BERTHELTSEN

er født d. 4. oktober 1953 i Klelund, Lindknud sogn.

Han blev gift d. 21. juni 1956 i Hovborg med Inge Louise Burkal, der er født d. 18. marts 1937 i Klelund som datter af Hans Friss Burkal og hustru Katrine Andersen.

Bosat: Blåhøj.

Bent Berthelsen gik i skole i Klelund, og efter skolegangen var han en kort i smedelære, hvorpå han hjalp faderen med at fremstille dukker. Han virkede derpå i en årrække som fiskemester, hvorefter han bosatte sig i Blåhøj, hvor han begyndte produktion af askebægre. Senere har han optaget produktion af flagstænger. - Værnepligten aftjente han i Vorup, Viborg og Fredericia.



I. D. 2. Bent Berthelsen og
hustru



I. D. 2. a. b. og c. Margit, Lis og Ebba Berthelsen

Inge Louise Burkal gik i skole i Klelund, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene I.D.2.a.-I.D.2.c.

I.D.2.a. MARGIT BURKAL BERTHELSEN
er født d. 19. september 1957 i Langelund.

I.D.2.b. LIS BURKAL BERTHELSEN
er født d. 8. september 1959 i Langelund.

I.D.2.c. EBBA BURKAL BERTHELSEN
er født d. 21. juni 1965 på Give sygehus.

II. ANDREAS CHRISTIAN HAUBORG

er født den 14. august 1881 i Branderup sogn, og han døde den 17. juli i 1954 i Fonager, Gørding sogn, og blev begravet den 23. juli. Han blev gift den 14. december 1909 i Hjortlund med Dorothea Catharine Elisabeth Jespersen. Hun er født den 15. marts 1889 i Øster-Lindet sogn som datter af skræddermester Hans Peder Jespersen og hustru Frederikke Christiane Thomsen, og hun døde d. 1. november 1966 i Gørding og blev begravet d. 5. november.

Bosat: Fonager pr. Gørding.

Andreas Christian Hauborg var landmand og virkede i en årrække som vejmand. En udskrift af Ribe herreds politiprotokol 1909 viser, at der d. 25. november dette år blev afholdt forhør over Andreas Christian Hauborg i anledning af ægteskabets indgåelse. Det hedder her blandt andet:

"Efter Tilsigelse var mødt nævnte Tjenestekarl, der opgav, at hans fulde navn er som anført, og bor han for tiden hos hans tilkommende Svi-germoder H.P..Jespersens Enke i Hjortlund.

Formanet til Sandhed og under Edstilbud forklarede han, at han fra 1ste Maj 1903 til 1ste November 1904 har tjent hos Gårdejer Niels Ferslev i Toftlund, Nordslesvigi! fra 1ste November 1904 til 1ste Marts 1905 hos Gårdejer Søren Dam i Branderup, sammesteds, fra 1ste Marts 1905 til 1ste November 1907 hos Gårdejer Carl Gotfredsen Lundgård, N. Farup Sogn og fra 1ste November 1907 til 1ste ds. hos Gårdejer S. Pedersen i N. Farup."

Andreas Christian Hauborg og Dorothea Catharine Elisabeth Jepsesen havde børnene: II.A.-II.K.

II.A. JENS HANSEN HAUBORG

er født d. 20. februar 1910 i Hjortlund. Han blev gift d. 10. juni 1935 i Sdr. Hygum med Sofie Magdalene Skov, der er født d. 27. april 1914 i Kamp, Sdr. Hygum sogn, som datter af gårdejer Jørgen Skov og hustru Emma Margrethe Damkjær.

Bosat: Harreby pr. Gram.

Jens Jensen Hauborg gik i skole i Gørding. Han arbejdede ved landbruget indtil giftermålet og havde derefter forskelligt arbejde indtil 1944, da han kom på cementstøberiet i Fole, hvor han har været i over 25 år.
- Jens Hansen Hauborg var 1955-1968 formand for fagforeningen. Han har desuden været kasserer for socialdemokratisk forening.

Sofie Magdalene Skov gik i skole Horslund og var vinteren 1929-1930 elev på Bramminge Efterskole. Efter skolegangen tjente hun som husassistent på landet indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II.A.1.-II.A.3.

II.A.1. JØRGEN ANDREAS HAUBORG

er født d. 4. november 1935 i Kamp, Sdr. Hygum sogn. Han blev gift d. 27. januar 1962 i Ribe med Inger Petersen, der er født d. 15. maj 1943 i Ribe som datter af arbejdsmand Sigurd Kristian Petersen og hustru Helene Larsen.

Bosat: Rolighedsvej, Løgumgårde pr. Løgumkloster.

Jørgen Andreas Hauborg gik i skole i Kamtrup. Han arbejdede ved landbruget indtil 1955, og efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget til 1960. Han blev derefter ansat under Statens Åndssvageforsorg i Løgumgårde og var plejeelev her i tre år, hvor efter han virkede en tid som plejer. Han var derefter førsteplejer til d. 1. juni 1969 og blev derefter afdelingsleder. - Jørgen Andreas Hauborg interesserede sig for håndbold og fodbold og var medstifter af funktionærernes boldklub af 1966 og blev valgt til formand for klubben. Han har desuden været medlem af bestyrelsen for den privatejede Elforsyning i Løgumgårde og er desuden formand for bestyrelsen for børnehaven i Løgumgårde. Endvidere er han medlem af bestyrelsen for Personaleforbundet og Omsorgsforeningen.

Inger Petersen gik i skole i Ribe. Hun virkede som husassistent til d. 1. april 1961, da hun begyndte som plejeelev. Efter at være blevet færdiguddannet virkede hun som plejerske til d. 1. oktober 1968, da hun blev førsteplejerske. - Inger Petersen er medlem af bestyrelsen for Omsorgsforeningen. Ved siden af sin tjeneste har hun en del børn i dagpleje.

I ægteskabet er børnene II.A.1.a.-II.A.1.c.

II.A.1.a. KIM HAUBORG

er født d. 28. juli 1962 i Tønder.



II. Andreas Christian Hauborg og hustru



II. Andreas Christian Hauborgs børn



II. A. Jens Hauborg (t. h.)



II. A. Sofie Skov



II. A. 1. Jørgen Andreas Houborg og hustru



II. A. 1. a. Kim Hauborg



II. A. 1. b. Anette Hauborg



II. A. 2. Viggo Verner Hauborg og hustru



II. A. 2. a. og b. Alex og Bent Hauborg



II. A. 3. Andreas Christian Hauborg (t. h.)

II.A.1.b. ANETTE HAUBORG

er født d. 1. september 1964 i Tønder.

II.A.1.c. KJELD HAUBORG

er født d. 19. februar 1968 i Løgumgårde.

II.A.2. VIGGO VERNER HAUBORG

er født d. 7. december 1937 i Kalvslund sogn. Han blev gift d. 27. juli 1968 i Rorslev med Ebba Marie Berg Sørensen, der er født d. 10. februar 1944 i Rorslev som datter af Jens Pedersen Sørensen og hustru Anna Marie Berg.

Bosat: Fredensvej 3, Glamsbjerg.

Viggo Verner Hauborg gik i skole i Kamtrup. Han kom ud at tjene ved landbruget og havde forskellige pladser til 1957, da han indkaldtes til militærtjeneste i Haderslev. Efter hjemsendelsen fortsatte han ved landbruget til 1967, da han begyndte hos en entrepenør i Skalbjerger. Han var her et års tid og blev der efter murerarbejdsmand i Glamsbjerg.

Ebba Marie Berg Sørensen gik i skole i Rorslev og var vinteren 1963-1964 elev på Rødding højskole. Hun er uddannet ved husgerning i forskellige pladser og har desuden haft plads på forskellige større institutioner.

I ægteskabet er børnene II.A.2.a.-II.A.2.b.

II.A.2.a. ALEX HAUBORG

er født d. 14. oktober 1969 på Assens Sygehus.

II.A.2.b. BENT HAUBORG

er født d. 14. oktober 1969 på Assens Sygehus.

II.A.3. ANDREAS CHRISTIAN HAUBORG

er født d. 2. februar 1941 i Sdr Hygum.

Bosat: 24 Janet St., Cambrie N.S.W., Australien 2194.

Efter skolegangen var Andreas Christian Hauborg beskæftiget ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjente i Holstebro. Han var desuden tjenestegørende ved FN-Styrkerne i Gasa. Efter hjemsendelsen arbejdede han blandt andet ved Højspændingsværket, hvorefter han udvandrede

til Australien.

II. B. HANS PETER HAUBORG

er født d. 18. juli 1911 i Hovborg. Han blev gift d. 30. november 1937 i Vilslev med Selma Jensen, der er født d. 21. august 1915 i Vilslev sogn som datter af husmand Vilhelm Jensen og hustru.

Bosat: Darum mark pr. Bramminge.

Hans Peter Hauborg kom ud at tjene som elleveårig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Før sit giftermål virkede han i syv år som bestyrer af en gård. Efter i otte år at have været selvstændig landmand virkede han en tid som fodermester, hvorefter han passede et dambrug. Han vendte tilbage til landbruget og arbejdede ved dette i tre år, hvorefter han købte hus på Darum mark og begyndte som arbejdsmand.

Selma Jensen kom ud at tjene som trettenårig og fortsatte efter konfirmationen som husassistent på forskellige gårde.

I ægteskabet er børnene II. B. 1. - II. B. 3.

II. B. 1. HENNY IRENE HAUBORG

er født d. 12. juni 1946 i Vilslev sogn. Hun er gift med fabriksarbejder Peder Bartelt.

Bosat: Godthåbsparken, Bramminge.

II. B. 2. FREDDY JENSEN HAUBORG

er født d. 3. juli 1949 i Ribe. Han er gift med Lene Sørensen.

Bosat: Islandsgade, Esbjerg.

II. B. 3. HARDY JENSEN HAUBORG

er født d. 10. august 1952 i Grindsted.

II. C. POUL MARINUS HAUBORG

er født d. 20. december 1912 i Klelund, Lindknud sogn. Han blev gift d. 14. maj 1937 i Malt med Marie, der er født d. 3. juni 1916 i Brørup som datter af Ole Laust Pedersen og hustru Katrine Jepsen.

Bosat: Darumvej, Bramminge.

Poul Marinus Hauborg gik i skole i Gørding. Han arbejdede ved landbruget til 1935 i forskellige pladser og var derefter selvstændig land-

mand til 1958. Han har i nogle år arbejdet på en møbelfabrik.

Marie Hauborg kom efter skolegangen ud at tjene og havde forskellige pladser indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II.C.1.-II.C.8.

II.C.1. KATRINE LAURINE HAUBORG

er født d. 30. september 1937 i Nørnbølling, Folding sogn. Hun blev gift d. 14. november 1956 i Lindknud med Niels Jørgen Hansen, der er født d. 10. september 1929 i Brejning, Gaurslund sogn som søn af Anna Elisabeth Hansen.

Bosat: Hyldelund pr. Holsted.

Katrine Laurine Hauborg gik i skole i Nørnbølling, på Estrup mark, i Ribe samt i Lintrup. Hun kom derefter ud at tjene som husassistent på den ejendom, som ægteparret nu selv ejer.

Niels Jørgen Hansen gik i skole i Asserbøl samt i Klattrup. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente 1951-1952 sin værnepligt i Esbjerg, og efter hjemsendelsen virkede han som landarbejder indtil giftermålet. Han var 1956-1962 forpagter af en ejendom og købte derpå sit nuhavende husmandssted.

I ægteskabet er børnene II.C.1.a.-II.C.1.b.

II.C.1.a. KARIN HANSEN

er født d. 15. oktober 1959 i Gamst.

II.C.1.b. FINN HANSEN

er født d. 3. september 1966 i Hyldelund.

II.C.2. ANNA MARGRETHE HAUBORG

er født d. 27. september 1940 i Folding. Hun blev gift d. 7. august 1965 i Esbjerg med Hans Egsgaard Borgwardt, der er født d. 20. oktober 1941 i Brøns sogn som søn af arbejdsmand Nikolaj Borgwardt og hustru Carla Nielsine Klockmann.

Bosat: Gormsgade 98, Esbjerg.

Anna Margrethe Hauborg gik blandt andet i skole i Lindknud. Hun havde forskellige pladser som husassistent og var derefter blandt andet fire år på Tovværksfabrikken i Esbjerg.

Hans Egsgaard Borgwardt gik i skole i Brøns..Han arbejdede ved landbruget til 1960, hvorefter han indkaldtes til militærtjeneste, som aftjentes på Sjælsmark kaserne på Sjælland. Efter militærtjenesten rejste han til Esbjerg, hvor han arbejdede $\frac{1}{2}$ år på en køleskabsfabrik og derefter et par år på tovværksfabrikken. Han blev derefter sandblæser for firma Jens Jepsen Jensen i Esbjerg, hvor han siden har været.

I ægteskabet er børnene II.C.2.a.-II.C.2.b.

II.C.2.a. FREDDY EGSGAARD BORGWARDT

er født d. 28. januar 1966 i Esbjerg.

II.C.2.b. POUL NICOLAJ BORGWARDT

er født d. 31. december 1967 i Esbjerg.

II.C.3. KAREN HAUBORG

er født d. 22. februar 1943 i Folding. Hun blev gift d. 3. marts 1961 i Bramminge med Arnt Wilfred Skov, der er født d. 4. januar 1939 i Roust, Grimstrup sogn, som søn af slagteriarbejder Ole Severin Vejersø Skov og hustru Ane Marie Madsen.

Bosat: Terpvej, Øster-Lindet.

Karen Hauborg gik i skole i Lindknud, hvorefter hun blev uddannet ved husgerning i forskellige pladser indtil giftermålet.

Arnt Wilfred Skov gik i skole i Roust og Agerbæk. Han arbejdede en tid ved landbruget og var derpå $1\frac{1}{2}$ år hos en autolakerer. Han aftjente sin værnepligt i Karup samt i Skrydstrup og blev math 1960. I 1961 blev han forfremmet til overkonstabel og havde ansættelse som sådan til november 1967. Han fortsatte på flyvestation Skrydstrup som civilarbejder, hvilken stillingsbetegnelse nu er ændret til depotarbejder.

I ægteskabet er børnene II.C.3.a.-II.C.3.b.

II.C.3.a. LEIF SKOV

er født d. 16. februar 1964 i Øster-Lindet.

II.C.3.b. BETINA SKOV

er født d. 18. april 1967 i Øster-Lindet.



II. C. Poul Marinus Hauborg
og hustru



II. C. Poul Marinus Hauborgs hjem



II. C. 1. Katrine Hauborg og Niels Jørgen Hansen



II. C. 1. a. og b. Finn og Karin Hansen



II. C. 2. Anna Margrethe og Egsgaard Borgwardt



II. C. 2. a. og b. Freddy og Poul Nicolaj Borgwardt



II. C. 3. Karen og Arent Wilfred Skov



II. C. 3. Karen og Arent Wilfred Skovs hjem

II.C.4. AGNES INGA HAUBORG

er født d. 14. januar 1946 i Folding. Hun blev gift d. 11. november 1966 i Bramminge med Eigil Therkelsen, der er født d. 25. april 1943 i Hjortlund som søn af vejmand Marinus Therkelsen og hustru Johanne Marie Haahr.

Bosat: Hillerup pr. Ribe.

Agnes Inga Hauborg er syerske, og Eigil Therkelsen er tapetserer.

I ægteskabet er børnene II.C.4.a.-II.C.4.b.

II.C.4.a. ANDY THERKELSEN

er født d. 25. februar 1967 i Hillerup.

II.C.4.b. MARINUS THERKELSEN

er født d. 8. oktober 1969 i Hillerup.

II.C.5. RUTH HAUBORG

er født d. 9. august 1947. Hun er gift med chauffør Evald Jensen.

Bosat: Godthåbsparken, Bramminge.

II.C.6. TOVE HAUBORG

er født d. 19. marts 1949. Hun er gift med tømrer Otto Hansen.

Bosat: Bobøl pr. Holsted..

II.C.7. BENT HAUBORG

er født d. 29. oktober 1951.

II.C.8. ELISABETH HAUBORG

er født d. 5. september 1956.

II.D. ANNA MARIE HAUBORG

er født d. 22. april 1914 i Lindknud sogn. Hun blev gift d. 29. marts 1937 i Gørding med Knud Johansen Bondesen, der er født d. 29. marts 1910 i Fåborg, i Ribe amt, som søn af landmand Peder Ole Bondesen og hustru Marie Laurine Mogensen.

Bosat: Sdr. Bøel pr. Gredstedbro.

Anna Marie Hauborg gik i skole flere steder, bl.a. i Ilsted. Hun havde plads som husassistent indtil giftermålet og var derefter hjemmegående husmor i nogle år. Hun har i en årrække været ansat under åndssvageforsorgen på Ribelund.

Knud Johansen Bondesen gik bl.a. i skole i Brenderup. Han arbejdede ved landbruget til giftermålet og havde derefter forskelligt arbejde. Siden 1953 har han været støberiarbejder i Ribe.

I ægteskabet er børnene II. D. 1. - II. D. 5.

II. D. 1. PEDER KRISTIAN BONDESEN

er født d. 28. april 1937 i Størsbøl.

Bosat: Sdr. Bøel pr. Gredstedbro.

Peder Kristian Bondesen er specialarbejder.

II. D. 2. FREDE JOHANSEN BONDESEN

er født d. 10. november 1938 i Hunderup. Han blev gift d. 28. november 1959 i Guldager med Esther Pedersen, der er født d. 30. juni 1934 i Esbjerg som datter af Rasmus Palludan Pedersen og hustru Emma Johanne Jensine Christensen.

Bosat: Sejstrup pr. Gredstedbro.

Frede Johansen Bondesen kom ud at tjene som elleveårig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget indtil 1962. I 1963 fik han arbejde ved forskalning hos en murermester i Bramminge. Han var derefter beskæftiget ved entreprenørarbejde til 1969. Efter at have gennemgået et jernbinderkursus blev han jernbinder ved et firma i Esbjerg.

Esther Pedersen gik i skole i Esbjerg. Hun blev uddannet ved husgerning og virkede en tid som husbestyreinde indtil giftermålet.

I ægteskabet er børnene II. D. 2. a. - II. D. 2. b.

II. D. 2. a. KNUD PALLUDAN BONDESEN

er født d. 11. juni 1960 i Gørding.

II. D. 2. b. POUL HENNING BONDESEN

er født d. 28. november 1963 i Hunderup.

II. D. 3. ANDREAS HAUBORG BONDESEN

er født d. 4. november 1940 i Hunderup. Han er gift med Mitza Koch, der er født d. 2. januar 1948 i Brandstrup som datter af Wilhelm Jokumsen og Vera Jensen.

Bosat: Bækbølling pr. Føvling.

Andreas Hauborg Bondesen gik i skole i Tømmerby, Tvile og Ilsted. Han arbejdede ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjente i Haderslev og Oksbøl. Efter hjemsendelsen begyndte han som arbejdsmand og var bl.a. på Ribe Jernstøberi, på Jydsk Andels Foderstofforretning og var derefter beskæftiget ved entreprenørarbejde, hvorefter han blev fabriksarbejder.

Mitza Koch gik i skole i Ilsted og var senere elev på Ølgod Ungdomsskole.

II. D. 3. a. KLAUS BONDESEN

er født d. 10. juni 1969 i Sejstrup.

II. D. 4. INGER MARIE BONDESEN

er født d. 17. september 1943 i Sejstrup. Hun er gift med postbud Orla Kristoffersen.

Bosat: Stengårdsvej 84, Esbjerg.

II. D. 5. RITA KATHRINE BONDESEN

er født d. 2. marts 1945 i Hunderup. Hun blev gift d. 13. februar 1965 i Gørding med Erik Jensen, der er født d. 11. juni 1943 i Sædding, Guldager sogn, som søn af Axel Jensen og hustru Anna Sofie Thellefsen.

Bosat: Knudsgade 1, Esbjerg.

Rita Kathrine Bondesen gik i skole i Ilsted. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet og var senere et års tid på møbelfabrikken i Bramminge.

Erik Jensen gik i skole i Sædding. Han var derefter et års tid på Carlbergsdepotet og sejlede så et par år som fisker. Han aftjente sin værnepligt ved søværnet og var bl.a. på Færøerne. Efter hjemsendelsen var han et par år på Jydsk Andels Foderstofforretning i Esbjerg og blev derpå ekstraarbejder ved D.S.B., hvor han var i 4 år. Vinteren 1969-1970 tog han skippereksamen og tog derefter hyre som styrmand.

I ægteskabet er datteren II.D.5.a.

II.D.5.a. ANETTE JENSEN

er født d. 23. juli 1965 i Esbjerg.

II.E. FREDERIKKE KIRSTINE HAUBORG

er født d. 3. maj 1916 i Klelund.

Bosat: Gørding.

Frederikke Kirstine Hauborg gik i skole i Ilsted. Hun havde forskellige pladser ved husgerning indtil 1939, da hun måtte holde op på grund af sygdom.

II.F. HELGA ANDREA HAUBORG

er født d. 15. december 1922. Hun blev gift d. 15. december 1944 med Poul Vind Jensen, der er født d. 22. maj 1904 i Bøel som søn af gård-ejer Jens Jensen og hustru Petrea Andersen.

Bosat: Bøel pr. Gørding.

Helga Andrea Hauborg gik i skole i Gørding, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

Poul Vind Jensen gik i skole i Ilsted. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, og 1936 overtog han sin nuhavende gård.

I ægteskabet er børnene II.F.1.-II.F.2.

II.F.1. HARTVIG VIND JENSEN

er født d. 19. september 1946 i Gørding. Han blev gift d. 22. oktober 1969 i Starup med Kirsten Marie Knudsen, der er født d. 10. oktober 1949 i Borris som datter af gårdejer Johannes Knudsen og hustru Anna Dorthea Kathrine Pedersen.

Bosat: Fuglsig, Fåborg pr. Varde.

Hartvig Vind Jensen gik i skole i Ilsted og Gørding. Han blev derefter uddannet som mejerist, og herefter aftjente han sin værnepligt i Aarhus samt i Fredericia. Han virkede $\frac{1}{2}$ år som maskinpasser på slagteriet i Esbjerg og blev derefter smørmejerist på Hjortlund Mejeri, hvor han var i $\frac{1}{2}$ år. Den 1. oktober 1969 blev han mejerist på Endrup mejeri.

Kirsten Marie Knudsen gik i skole i Starup og i Agerbæk. Hun



II. C. 4. Agnes Irene Hauborg



II. C. 4. Eigil Therkelsen



II. C. 4. a. og b. Andy og
Marinus Therkelsen



II. C. 7. Bent Hauborg



II. C. 8. Elisabeth Hauborg



II. D. Anne Marie og Knud Bondesen



II. D. Anne Marie og Knud Bondesens ejendom



II. D. 1. Peter Kristian
Bondesen



II. F. 2. Leo Vind Jensen



II. G. Elna og Martin Jørgensen



II. G. Elna og Martin Jørgensens hjem

blev uddannet som ekspeditrice inden for sko - og lædervarebranchen, og efter giftermålet fik hun arbejde på møbelfabrikken i Bramminge.

II.F.2. LEO VIND JENSEN

er født d. 7. december 1950 i Gørding.

Bosat: Sevel pr. Vinderup.

Leo Vind Jensen gik i skole i Gørding, hvorefter han blev udlært som bagersvend.

II.G. ELNA ELISABETH HAUBORG

er født d. 4. juli 1924 i Gørding. Hun blev gift d. 24. januar 1947 i Gørding med Martin Jørgensen, der er født d. 22. maj 1917 i Vilslev sogn som søn af husmand Jørgen Jørgensen og hustru Kathrine Pedersen.

Bosat: Allerup pr. Toftlund.

Elna Elisabeth Hauborg gik i skole i Gørding. Hun blev uddannet ved husgerning og havde forskellige pladser indtil giftermålet. Foruden at passe sit hjem har hun hjulpet manden i dennes arbejde. Senere begyndte hun som rengøringsassistent.

Martin Jørgensen gik i skole i Jedsted. Han blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser som medhjælperer indtil giftermålet, hvor efter han virkede 1 år som fodermester i Harreby. Derefter var han arbejdsmand i 3 år, hvorpå han var forpagter af sit fødehjem i 4 år. I 1954 blev han fodermester hos Jens Thyssen i Allerup og var her til d. 1. marts 1967. Han har siden virket som arbejdsmand. Familien har siden 1964 boet i eget hus.

I ægteskabet er børnene II.G.1.-II.G.5.

II.G.1. JØRGEN HAUBORG JØRGENSEN

er født d. 20. oktober 1947 i Fole sogn.

Bosat: Sct. Pedersgade 7, Ribe.

Jørgen Hauborg Jørgensen gik i skole i Toftlund. Han arbejdede et halvt års tid ved landbruget og var derefter 2 år på en fabrik. Han tog derefter ud at sejle med rederiet ØK. Han sejlede $\frac{1}{2}$ år på Østen og nogle måneder på Amerika. Efter at være blevet afmønstret var han hos Skjalm Pedersen, hvor der fremstilledes forskellige kunstgenstande. Derpå af-tjente han sin værnepligt i Næstved, og efter hjemsendelsen lærte han

tjenerfaget på hotel Dagmar i Ribe. - Jørgen Hauborg Jørgensen er medlem af bestyrelsen for tjenerforeningen og er desuden medlem af bestyrelsen for ungdomsforeningen i Ribe.

II.G.2. IRENE KATHRINE JØRGENSEN

er født d. 1. september 1949 i Fole sogn.

Bosat: Allerup pr. Toftlund.

Irene Kathrine Jørgensen gik i skole i Allerup samt i Toftlund Borger - og Realskole. Hun tjente en tid i Allerup og var derefter 4 år som husassistent hos en lærerinde i Toftlund. I 1969 begyndte hun som tekstilarbejder på Gram Tæppefabrik. - Irene Kathrine Jørgensen har i 3 år været på ungdomsskole i Toftlund (aftenskole).

II.G.3. ANNI JØRGENSEN

er født d. 26. november 1950 på Jedsted mark, Vilslev sogn.

Bosat: Brøddegade, Gudhjem.

Anni Jørgensen har i $1\frac{1}{2}$ år været køkken - og stuepige på Rødding Højskole. Senere var hun servitrice og er nu ekspedetrice i en gartnerforretning.

II.G.4. SVEND-ERIK JØRGENSEN

er født d. 3. oktober 1953 på Jedsted mark.

Bosat: Allerup pr. Toftlund.

Svend-Erik Jørgensen bestod realeksamen og blev derefter optaget på gymnasiet i Aabenrå.

II.G.5. KURT JØRGENSEN

er født d. 14. marts 1958 i Allerup.

II.H. KATHRINE HAUBORG

er født d. 17. januar 1926 i Jernvedlund, Jernved sogn. Hun blev gift d. 25. november 1946 i Gørding med Anders Manfred Simonsen, der er født d. 16. januar 1920 i Børsmose, Ål sogn, som søn af husmand Mads Søren Simonsen og hustru Mette Schultz.

Bosat: Åtoften 5, Sædding pr. Esbjerg.

Kathrine Hauborg gik i skole i Gørding og var senere elev på



II. G. 1. Jørgen Hauborg
Jørgensen



II. G. 2. Irene Kathrine
Jørgensen



II. G. 3. Anni Jørgensen



II. G. 4. Svend Erik Jørgensen



II. G. 5. Kurt Jørgensen



II. H. Kathrine og Manfred Simonsens hjem



II. H. 1. Flemming Simonsen



II. H. 2. Jan Simonsen



II. J. Svend Aage Hauborg og hustru

Tommerup Højskole. Efter skolegangen havde hun forskellige pladser som husassistent og virkede derefter som husbestyreinde. Efter højskoleopholdet var hun hjemme indtil giftermålet, og senere har hun arbejdet på et syge- og hvilehjem i Brørup.

Anders Manfred Simonsen gik i skole i Børsmose. Efter konfirmationen tjente han hos broderen Henry i Kærup og var derefter 3 år i Hylderslev, hvorefter han var bestyrer af moderens ejendom 1 år. Han havde plads i Taulov 1 år og var derefter igen bestyrer af moderens ejendom. Derefter havde han igen forskellige pladser, bl.a. hos broderen Henry, og ved giftermålet overtog han en ejendom i Skjedsbøl ved Lunde. Den ejendom havde han i 3 år, hvorefter han købte en anden ejendom i Rebelsig, som han drev til 1954. Familien bosatte sig nu i Brørup, hvor han virkede som karl på en gård i 1 år, og derefter blev han bestyrer af en gård i Sædding, hvor han var i ca. 3 år. Ægteparret købte hus på Strandvej i Sædding og senere deres nuhavende hus på Åtoften. Efter at være holdt op ved landbruget fik han arbejde på Agricold A/S, hvor han siden har været specialarbejder. - Anders Manfred Simonsen har i en halv snes år været medlem af bestyrelsen for kølehusarbejdernes landsklub, heraf en årrække som formand.

I ægteskabet er børnene II.H.1.-II.H.2.

II.H.1. FLEMMING SIMONSEN

er født d. 1. februar 1952 i Rebelsig.

II.H.2. JAN SIMONSEN

er født d. 30. januar 1957 i Sædding.

II.J. SVEND AAGE HAUBORG

er født d. 2. februar 1928 i Ilsted, Gørding sogn. Han blev gift d. 19. januar 1968 i Starup med Krista Marie Hansen, der er født d. 15. oktober 1935 i Sdr. Starup som datter af Hans Chr. Sigvald Hansen og hustru Anne Sofie Mikkelsen.

Bosat: Søndergade 7, Gørding.

Svend Aage Hauborg lærte gartnerfaget i Gørding og udlærtes 1963. Han har siden 1967 haft egen forretning i Gørding.

Krista Marie Hansen blev uddannet ved husgering og var som

17 årig elev på Viborgegnens ungdomsskole. Hun hjælper nu til i mandens forretning.

I ægteskabet er børnene II.J.1.-II.J.3.

II.J.1. ANNE KATHRINE HAUBORG

er født d. 17. juli 1963.

II.J.2. ELSE MARIE HAUBORG

er født d. 4. februar 1966.

II.J.3. TOVE ELISABETH HAUBORG

er født d. 4. februar 1966.

II.K. CHRISTIAN HAUBORG

er født d. 16. januar 1931 i Fonager, Gørding sogn. Han blev gift d. 7. maj 1966 i Sjørring med Nicoline Overgaard Kristensen, der er født d. 28. september 1945 i Sjørring sogn som datter af arbejdsmand Jens Kristian Overgaard Kristensen og hustru Adda Elvira Hvass Jensen.

Bosat: Kjersing pr. Esbjerg.

Christian Hauborg gik i skole i Gørding og blev derefter uddannet ved landbruget i forskellige pladser. Sin værnepligt aftjente han 1952-1953 i Nymindegab. Han fortsatte derefter ved landbruget indtil 1963, da han fik arbejde på Kølehuset i Esbjerg, hvor han var til 1965. Han har siden været svinefodermester på Solbakkegården i Kjersing.

Nicoline Overgaard Kristensen gik i skole i Sperring. Hun havde forskellige pladser som husassistent på landet og var derefter et par år i et pensionat i Esbjerg.

I ægteskabet er børnene II.K.1.-II.K.2.

II.K.1. CARSTEN HAUBORG

er født d. 9. oktober 1967 på sygehuset i Esbjerg.

II.K.2. TAGE OVERGAARD HAUBORG

er født d. 21. juni 1970 på sygehuset i Esbjerg.



II. K. Kristian Hauborg



**II. K. Nicoline Overgaard
Kristensen**



II. K. I. Carsten Hauborg

III. NICOLAI THOMSEN HOVBORG

senere kaldet Nicolaj Thomsen Houborg, er født d. 28. september 1883 i Branderup sogn, og han døde d. 23. oktober 1959 på Brørup sygehus. Han var gift med Augusta Werner, der er født d. 22. april 1894 i Mierunskan i Østprøjsen.

Bosat: Klelund pr. Holsted.

Nicolaj Houborg var i sine unge dage gendarm på de Vestindiske Øer. I en efterladt stilebog har han afskrevet en beretning om negeroprøret på Sct. Croix, som åbentbart har gjort et stort indtryk på ham. Den er dateret på Frederiksfort d. 21. juni 1910. Hans senere virksomhed får man et indtryk af gennem et interview, som blev bragt af "Folkebladet" d. 23. marts 1965, hvorfra citeres: "I et lille hus i udkanten af Klelund plantage bor Augusta Houborg, som blev født for 70 år siden i den lille Østprøjsiske by i Mierunskan, 3 km. fra grænsen til Polen, og dengang grænsen til Rusland, eftersom denne del af Polen op til 1ste verdenskrig var russisk.

Sin familie har hun ikke været i forbindelse med siden 1921-1922. I brevene sydfra var så meget streget ud eller klippet fra, at der næsten ingen ting var tilbage...

Augusta Houborg fortæller videre: Min far var forvalter hos en baronesse. Han var meget musikalsk, og begge mine brødre lærte at spille. Der var altid musik i mit barndomshjem. Da jeg var færdig med min skolegang, og vi gik meget mere i skole dernede end heroppe, både sommer og vinter med bare 3 ugers sommer - og 3 ugers vinterferie - kom jeg ud i plads hos min onkel og tante. Min løn var 30 mark om året plus 3 sæt tøj. Der var jeg i 3 år, og efter endnu 1 år i huset hos baronessen tog jeg til Königsberg. Jeg havde lyst til at se noget andet end Mierunskan og kom til det dengang tyske Sønderjylland. Det var lige ved at være udland for mig. I toget snakkede de fleste dansk, og jeg var lige ved at tabe modet og vende om. Da krigen brød ud, havde jeg plads på et lille husmandssted, hvor jeg måtte gøre mandsarbejde. Manden var indkaldt, og konen var svagelig. Tilsidst måtte jeg tage derfra, fordi lægen forbød mig

at arbejde så hårdt. I min næste plads traf jeg min mand. Vi bestemte os ret hurtigt til at tage nord for grænsen. Vi fik arbejde her i plantagen og flyttede ind i en arbejderbolig med 20 td. jord til.

Vi havde kun 300 mark med os fra Tyskland, og de rakte ikke langt. Det første år blev det kun til en ged, men næste år ville min mand gerne have et par køer. Kreaturhandleren foreslog, at han kunne betale med en veksel, og da min mand røbede, at han ikke vidste, hvad det var, blev handelsmanden så overbevist om, at han var god nok, at han solgte ham køerne - uden veksel! I 1922 fik vi chancen for at få egen ejendom. Det er den lige ved siden af, og nu er det en svigersøn, der driver den. Den var uden besætning, og af de 36 td. land, der hørte til den, var kun 12 opdyrket.

I ægteskabet er børnene III.A. - III.E.

III.A. OSKAR JENSEN HOUBORG

er født d. 17. november 1916 i Tvilho, Åstrup sogn, og han døde d. 5. juni 1948 i Kolding og blev begravet i Hovborg.

Oskar Jensen Houborg gennemgik almindelig folkeskoleuddannelse og tjente derefter ca. 9 år ved landbruget, hvorefter han var arbejdsmand i ca. 6 år. Derefter virkede han som chauffør i Hejlsvig til sin død. Han karakteriseres som en meget pligtopfyldende og vellidt mand. Han var en tid medlem af fagforeningsbestyrelsen i Hovborg.

III.B. RASMUS VERNER HOUBORG

er født d. 17. september 1919 i Tvilho, Åstrup sogn. Han blev gift d. 11. juli 1946 i Åstrup med Karen Brink, der er født d. 13. november 1922 i Grimstrup sogn som datter aflandmand Hans Søren Brink og hustru Kirstine Hansen.

Bosat: Helligkorsvej 105, Roskilde.

Rasmus Verner Houborg gik i skole i Klelund. Han arbejdede ved landbruget til 1939 og aftjente derefter sin værnepligt, bl.a. i Fredericia og i Søgårdlejren. Han fortsatte ved landbruget til 1943 og var derefter bl.a. beskæftiget i tørvemose samt ved skovarbejde til 1945. I 1946 fik han ansættelse på Sct. Hans hospital i Roskilde, hvor han er portør.

Karen Brink gik i skole i Tvilho, hvorefter hun lærte husger-
ning hjemme til sit 17. år. Derefter tjente hun en tid som husassistent
i Roskilde og fik senere arbejde på hospitalet.

I ægteskabet er sønnen:

III. B. 1. JOHN BRINCH HOUBORG

er født d. 15. december 1950 i Roskilde.

Bosat: Helligkorsvej 105, Roskilde.

John Brinch Houborg bestod matematisk - fysisk studenterek-samen juni 1970 og blev derefter optaget på Danmarks ingeniørakademi i Lundtofte.

III. C. KARL THOMSEN HOUBORG

er født d. 10. januar 1927 i Klelund, Lindknud sogn.

Bosat: Skovhuset, Klelund pr. Holsted.

Karl Thomsen Houborg fik almindelig folkeskoleuddannelse, hvor-
efter han virkede som landbrugsmedhjælper til 1945. Han var derefter 3
måneder på sømandsskole. Han sejlede som kok og jungmand på M/s Elida og
M/S Jørgen Peder ca. 1 år. Derefter arbejdede han ved landbruget til april
1948, da han blev skovarbejder i Klelund plantage. - Karl Thomsen Houborg
blev 1952 medlem af Flyverhjemmeværnet og har i ca. 15 år været befa-
lingsmand, først gruppefører, derpå halvsektionsfører og senere chef ved
en luftmeldepost. Han var medlem af bestyrelsen for bl.a. gymnastikfor-
eningen, jagtforeningen, socialdemokratisk forening samt medlem af besty-
relsen for fagforeningen og endvidere medlem af det kommunale ungdoms-
skoleudvalg.

III. D. PAULA HENRIETTE HOUBORG

er født d. 5. marts 1931 i Klelund, Lindknud sogn. Hun blev gift d. 13.
november 1954 i Vinde- Helsingø med Hans Jørgen Nielsen, der er født
d. 1. april 1932 i Vinde-Helsingø, Kirke - Helsingø sogn, som søn af hus-
mand Peter Thorvald Nielsen og hustru Helga Petersen.

Bosat: Klelund pr. Holsted.

Paula Henriette Houborg gik i skole i Klelund, og efter skole-
gangen virkede hun som husassistent i forskellige pladser indtil giftermå-
let.

Hans Jørgen Nielsen gik i skole i Vinde-Helsingø. Han blev ud-
dannet ved landbruget og havde forskellige pladser indtil militærtjenesten,
som han aftjente på Avedøre-fortet. Efter giftermålet arbejdede han 3 år
på jernstøberiet i Gørlev, og 1957 overtog han hustruens fødehjem.

I ægteskabet er børnene III. D. 1. - III. D. 4.

III.D.1. LILLI ANETTE NIELSEN

er født d. 25. oktober 1952 i København.

Bosat: Klelund pr. Holsted.

Lilli Anette Nielsen gik i skole i Hovborg. Hun havde forskellige pladser som husassistent og blev derefter stuepige på De gamles Hjem.

III.D.2. RITA MARIE NIELSEN

er født d. 27. februar 1956 i Gørlev.

III.D.3. ERIK EMIL NIELSEN

er født d. 11. maj 1958 i Klelund.

III.D.4. INGE-LISE NIELSEN

er født d. 12. august 1960 i Klelund.

III.E. ARNE MARIUS HOUBORG

er født d. 28. april 1933 i Hovborg. Han blev gift d. 28. februar 1954 i Holstebro med Vita Alvilda Vejlgård Pedersen, der er født d. 23. august 1935 i Holstebro som datter af formand David Vejlgård Pedersen og hustru Kirstine Væring.

Bosat: Blåkilde pr. Tarm.

Arne Marius Houborg gik i skole i Klelund. Han var hjemme 1 år, havde en enkelt plads og var derefter igen hjemme indtil militærtjenesten, som han aftjente bl.a. i Randers og Holstebro. Han var 1 år i Smedebæk og var derefter 4 år i Sønderskov, hvorefter han blev fiskemester i Blåkilde.

Vita Alvilda Vejlgård Pedersen gik i skole i Holstebro og var senere elev på Blåkilde Ungdomsskole. Efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse.

I ægteskabet er børnene III.E.1.-III.E.5.

III.E.1. ANNE MARIE HOUBORG

er født d. 9. juni 1954.

III.E.2. IRENE HOUBORG

er født d. 12. juni 1956 i Klelund.



III. "Skovhuset"



III. Nicolaj Hauborg



III. A. Oscar Hauborg



III. B. Verner Hauborg



III. C. Karl Thomsen Houborg



III. D. Paula og Hans Jørgen Nielsen



III. D. Paula og Hans Jørgen Nielsens hjem



III. D. 1. Lilli Anette Nielsen



III. D. 2. Rita M. Nielsen



III. D. 3. Erik Emil Nielsen



III. D. 4. Inge-Lise Nielsen

III.E.3. BENT HOUBORG

er født d. 26. juni 1957 i Klelund.

III.E.4. LONE HOUBORG

er født d. 24. marts 1960 i Holstebro.

III.E.5. JAN HOUBORG

er født d. 9. august 1961 i Ådum.

IV. ANE CATHRINE HOVBORG

er født d. 16. april 1887 i Branderup sogn. Hun blev gift d. 11. november 1911 i Agerskov med Rasmus Nielsen Olesen. Han er født d. 4. januar 1888 i Gestrup, Agerskov sogn, og han døde d. 30. december 1945 i Agerskov.

Bosat: Agerskov.

Ane Cathrine Hovborg blev uddannet ved husgerning og virkede bl.a. som husbestyrerinde til sit giftermål.

Rasmus Nielsen Olesen fik almindelig folkeskoleuddannelse, hvorefter han blev uddannet ved landbruget. Han overtog sin fødegård, som han drev i ca. 30 år. - Rasmus Nielsen Olesen deltog i krigen 1914-1918.

I ægteskabet er børnene IV.A.-IV.E.

IV.A. ANNA KATHRINE OLESEN

er født d. 30. januar 1912 i Gestrup, Agerskov sogn. Hun blev gift d. 7. november 1936 i Agerskov med Niels Feddersen. Han er født d. 23. juli 1912 i Rurup, Branderup sogn, som søn af husmand Mathias Hansen Feddersen og hustru Hanne Marie Junker, og han døde d. 31. august 1969 i Gestrup.

Bosat: Gestrup pr. Agerskov.

Anna Kathrine Olesen gik i skole i Gestrup. Efter skolegangen gennemgik hun huslig uddannelse og deltog også i markarbejde.

Niels Feddersen gik i skole i Rurup. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente sin værnepligt i Tønder. Efter hjemsendelsen virkede han i 3 år som fodermester, hvorefter han overtog hustruens fødehjem, som han drev til 1968.

I ægteskabet er datteren:

IV.A.1. ANNE MARIE CATHRINE FEDDERSEN

er født d. 23. december 1941 i Gestrup, Agerskov sogn. Hun blev gift d. 5. juni 1962 i Agerskov med Erling Bahr Bertelsen, der er født d. 24. juli 1941 i Bevtoft som søn af købmand Gunner Bertelsen og hustru Sofie.

Bosat: Søndergade 28, Agerskov.

Anne Marie Cathrine Feddersen gik i skole i Gestrup, hvorefter hun gennemgik huslig uddannelse indtil giftermålet.

Erling Bahr Bertelsen gik i skole i Hyrup. Han blev udlært som smed og besøgte Teknisk skole i Haderslev. Sin værnepligt aftjente han i Skrydstrup. Han er smed ved M.S.E., Agerskov.

I ægteskabet er børnene IV.A.1.a.-IV.A.1.b.

IV.A.1.a. LONE BERTELSEN

er født d. 7. december 1962 i Agerskov.

IV.A.1.b. JAN BERTELSEN

er født d. 15. august 1965 i Agerskov.

IV.B. RASMUS NIELSEN OLESEN

er født d. 21. februar 1915 i Gestrup, Agerskov sogn.

Bosat: Agerskov.

Rasmus Nielsen Olesen gik i skole i Gestrup. Han blev uddannet ved landbruget og aftjente 1934-1935 sin værnepligt i København samt i Næstved. Han fortsatte ved landbruget til 1947 og havde derefter arbejde på M.S.E. i Sønderjylland, hvor han var til d. 1. april 1951, da han opførte et husmandssted.

IV.C. HANS JØRGEN OLESEN

er født d. 27. oktober 1919 i Gestrup, Agerskov sogn. Han blev gift d. 4. oktober 1946 i Vodder med Valborg Kirstine Oksen, der er født d. 2. december 1914 i Birkelev, Vodder sogn, som datter af gårdejer Peter Thysen Oksen og hustru Maren Christensen.

Bosat: Boldershøj, Agerskov.

Hans Jørgen Olesen gik i skole i Gestrup. Han blev handelsuddannet i Toftlund samt i Arnum, hvorefter han kom til Agerskov brugsforening, hvor han var i 16 år. Han fik derefter ansættelse ved Midt Sønderjyllands Elforsyning, hvor han i en årrække har været bogholder. - Hans Jørgen Olesen har været medlem af ungdomsforeningens bestyrelse og har i en årrække været brandinspektør.

Valborg Kirstine Oksen gik i skole i Birkelev. Hun virkede en



IV. Ane Cathrine Hauborg



IV. Rasmus Nielsen Olesen



IV. A. Anna Kathrine og Niels Feddersen med datteren Anne



IV. A. Anna Kathrine og Niels Feddersens hjem i Gestrup



IV. A. 1. Anne Marie Kathrine og Erling Bahr Bertelsen



IV. A. 1. a. og b. Lone og Jan Bertelsen



IV. B. Rasmus Nielsen Olesen



IV. C. Hans Jørgen Olesen og hustru



IV. C. Hans Jørgen Olesens hjem



IV. D. Jens Christian Olesen og hustru



IV. D. 1. og 2. Erik og Henrik Olesen

tid som husassistent og var i en årrække servétrice på Agerskov kro.

IV.D. JENS CHRISTIAN OLESEN

er født d. 14. december 1924 i Gestrup, Agerskov sogn. Han blev gift d. 26. december 1958 i Sønderborg med Lis Wedel-Brandt, der er født d. 24. marts 1935 i Sønderborg som datter af bankassistent Immanuel Wedel-Brandt og hustru Rigmor Astrid Petersen.

Bosat: Alsgade 50 e, Sønderborg.

Efter skolegangen arbejdede Jens Christian Olesen ved landbruget indtil militærtjenesten, som han aftjente ved Dragonregimentet i Randers 1946-1947. Efter hjemsendelsen begyndte han som chauffør i Agerskov, og december 1949 begyndte han som lagerrist ved Dansk Andels Ægekспорт i Haderslev. Den 1. februar 1952 forflyttedes han til en ny afdeling i Sønderborg, hvor han kørte landtur indtil 1955, da han blev udnævnt til lagerforvalter. Han var her indtil afdelingens nedlæggelse d. 1. oktober 1964. Han fik derpå ansættelse ved Det nordiske Kamgarnsspinderi i Sønderborg som ekspedient.

Lis Wedel-Brandt fik almindelig folkeskoleuddannelse og virkede derefter et par år som husassistent. Hun fik derefter 1-årig barneplejeuddannelse og var derefter assistent 1 års tid. Sommerhalvåret 1954 var hun på den udvidede højskole i Haslev, og 1955-1956 blev hun uddannet til børnehavelærerinde ved Aabenrå børnehaveseminarium. Efter endt uddannelse fik hun assistentstilling ved Broager danske Folkebørnehave, hvor hun var ansat til d. 1. januar 1961.

I ægteskabet er børnene IV.D.1.-IV.D.2.

IV.D.1. ERIK OLESEN

er født d. 6. maj 1961 i Sønderborg.

IV.D.2. HENRIK OLESEN

er født d. 17. marts 1965 i Sønderborg.

IV.E. MARIE KATHRINE OLESEN

er født d. 16. september 1927 i Gestrup, Agerskov sogn. Hun blev gift d. 16. november 1947 i Agerskov med Bjarne Thomsen, der er født d. 18. februar 1925 i Molger, Tamdrup sogn, som søn af husmand Anders Peter

Thomsen og hustru Dusine Rasmine Rasmussen.

Bosat: Søndergade 30, Agerskov.

Marie Kathrine Olesen gik i skole i Gestrup, hvorefter hun havde plads som husassistent indtil giftermålet.

Bjarne Thomsen gik i skole i Hammer. Han arbejdede 3 år ved landbruget og har siden været beskæftiget ved entreprenørarbejde.

I ægteskabet er børnene IV.E.1.-IV.E.2.

IV.E.1. BENT THOMSEN

er født d. 8. februar 1948 i Agerskov.

Bosat: Søndergade 30, Agerskov.

Bent Thomsen er arbejdsmand.

IV.E.2. HENRY THOMSEN

er født d. 11. oktober 1956 i Agerskov, og han døde d. 9. oktober 1968 i Agerskov.

V. THOMAS NIELSEN HOVBORG

er født d. 30. januar 1890 i Branderup.



IV. E. Marie og Bjarne Thomsens hjem



IV. E. 1. Bent Thomsen



IV. E. 2. Henry Thomsen

REGISTER:

I nedenstående register er medtaget direkte medlemmer af slægten Houborg. Det skal bemærkes, at navnet Hovborg - Hauborg og Houborg er opført under eet.

- | | |
|---|------------------------------------|
| Bent Berthelsen I. D. 2. | Anne Kathrine Hauborg II. J. 1. |
| Børge Bernhardt Berthelsen I. D. 1. | Anette Hauborg II. A. 1. b. |
| Ebba Burkal Berthelsen I. D. 2. c. | Arne Marius Houborg III. E. |
| Hanne Berthelsen I. D. 1. a. | Bent Hauborg II. A. 2. b. |
| Jan Berthelsen IV. A. 1. b. | Bent Houborg III. E. 3. |
| Lis Burkal Berthelsen I. D. 2. b. | Bent Hauborg II. C. 7. |
| Lone Berthelsen IV. A. 1. a. | Carsten Hauborg II. K. 1. |
| Margit Burkal Berthelsen I. D. 2. a. | Christian Hauborg II. K. |
| Ole Berthelsen I. D. 1. b. | Elisabeth Hauborg II. C. 8. |
| Andreas Hauborg Bondesen II. D. 3. | Elna Elisabeth Hauborg II. G. |
| Frede Johansen Bondesen II. D. 2. | Else Marie Hauborg II. J. 2. |
| Inger Marie Bondesen II. D. 4. | Erik Henning Hovborg I. A. 3. |
| Klaus Bondesen II. D. 3. a. | Frederikke Kirstine Hauborg II. E. |
| Knud Palludan Bondesen II. D. 2. a. | Freddy Jensen Hauborg II. B. 2. |
| Peder Kristian Bondesen II. D. 1. | Hanne Hovborg I. B. 4. |
| Poul Henning Bondesen II. D. 2. b. | Hans Peter Hauborg II. B. |
| Rita Kathrine Bondesen II. D. 5. | Hardy Jensen Hauborg II. B. 3. |
| Freddy Egsgaard. Borgwardt II. C. 2. a. | Harry Frederik Hovborg I. A. 1. |
| Poul Nicolaj Borgwardt II. C. 2. b. | Helga Andrea Hauborg II. F. |
| Anne Marie Cath. Feddersen IV. A. 1. | Henny Irene Hauborg II. B. 1. |
| Finn Hansen II. C. 1. b. | Irene Houborg III. E. 2. |
| Karin Hansen II. C. 1. a. | Jan Houborg III. E. 5. |
| Agnes Inga Hauborg II. C. 4. | Jens Hovborg I. B. |
| Alex Hauborg II. A. 2. a. | Jens Hansen Hauborg II. A. |
| Andreas Christian Hauborg II. A. 3. | Jette Dorthea Hovborg I. B. 3. |
| Andreas Christian Hauborg II. | John Brinch Houborg III. B. 1. |
| Ane Cathrine Hovborg IV. | Jørgen Andreas Hauborg II. A. 1. |
| Anna Margrethe Hauborg II. C. 2. | Jørgen Hauborg Jørgensen II. G. 1. |
| Anna Marie Hauborg II. D. | Karen Hauborg II. C. 3. |
| Anne Marie Houborg III. E. 1. | Karl Olav Hovborg I. A. 2. |

Karl Thomsen Houborg III. C.	Hartvig Vind Jensen II. F. 1.
Kathrine Hauborg II. H.	Leo Vind Jensen II. F. 2.
Katrine Laurine Hauborg II. C. 1.	Anni Jørgensen II. G. 3.
Kim Hauborg II. A. 1. a.	Irene Kathrine Jørgensen II. G. 2.
Kirstine Hovborg I. D.	Kurt Jørgensen II. G. 5.
Kjeld Hauborg II. A. 1. c.	Svend-Erik Jørgensen II. G. 4.
Lone Houborg III. E. 4.	Erik Emil Nielsen III. D. 4.
Metha Kirstine Hovborg I. C.	Lilli Anette Nielsen III. D. 1.
Nicolai Thomsen Hovborg III.	Rita Marie Nielsen III. D. 2.
Niels Peder Hovborg I. A.	Anna Kathrine Olesen IV. A.
Ole Christensen Houborg I.	Erik Olesen IV. D. 1.
Ole Christian Hovborg I. B. 2.	Jens Christian Olesen IV. D.
Oskar Jensen Houborg III. A.	Hans Jørgen Olesen IV. C.
Paula Henriette Houborg III. D.	Henrik Olesen IV. D. 2.
Poul Erik Pedersen Hovborg I. B. 1.	Marie Kathrine Olesen IV. E.
Poul Marinus Hauborg II. C.	Rasmus Nielsen Olesen IV. B.
Rasmus Verner Houborg III. B.	Betina Skov II. C. 3. b.
Ruth Hauborg II. C. 5.	Leif Skov II. C. 3. a.
Svend Aage Hauborg II. J.	Flemming Simonsen II. H. 1.
Tage Overgaard Hauborg II. K. 2.	Jan Simonsen II. H. 2.
Thomas Nielsen Hovborg V.	Andy Therkelsen II. C. 4. a.
Tove Elisabeth Hauborg II. J. 3.	Marinus Therkelsen II. C. 4. b.
Tove Hauborg II. C. 6.	Bent Thomsen IV. E. 1.
Viggo Verner Hauborg II. A. 2.	Henry Thomsen IV. E. 2.
Anette Jensen II. D. 5. a.	

OOOOOOOOOO
OOOOOOOO
OOOOOO

DIS-Danmark



1 2 0 6 4 9