



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Min oprindelse gennem min mor.

Om min mors fortid ved jeg ikke nær så meget. Det står i nogen grad i forbindelse med, at hun kom til Odense udefra. Dertil kommer, at jeg ikke har ret meget skriftligt og fotografisk materiale om hendes slægt. Jeg har haft svært med en rekonstruktion.

Min mor var Christine Cathrine Margrethe, født Jessen, født den 8. december 1902 i Kgs. Lyngby.

Hendes far var Christian Heinrich Jürgen Jessen. Han var født den 15. november 1872 og stammede fra en lokalitet i Gråsten. Han lærte som murer, så vidt jeg ved i Sønderborg. Jeg tror næppe, at det er rigtigt, når min mor har fortalt, at han dagligt gik til og fra arbejdet i Sønderborg, hjemmefra kl. 4 om morgenen; jeg har læst mig til, at der allerede i 1864 var bro over Egersund. Min mor har flere gange fortalt mig, at da hendes far var udlært, ville han ikke i preussisk krigstjeneste. Han stak af "hjem" til kongeriget, idet han illegalt gik over grænsen. Han blev "overløber", vist en kendt glose i datidens sprog. Efter skriftligt materiale modtaget i 2008 er jeg kommet i tvivl om, hvorvidt min mors beretning til mig om hendes fars militære forhold og flytningen til Danmark er helt rigtig. Jeg er uden skriftlige oplysninger om, hvorvidt han rent faktisk var soldat, eventuelt inden overførslen til landstormen. Men det fremgår af et Landsturmschein, udstedt med gotisk skrift af "die Königliche Ober-Ersatzkommission" in Apenrade den 28. juli 1894, dass Maurergeselle Christian Heinrich Jürgen Jessen, geboren am 15. November 1872 zu Nalmaibrück, Gravenstein "dem Landsturm ersten Aufgebots zum Dienst mit Waffen überwiesen" wird. Det vil altså sige, at han udskrives til eller overføres til landstormen. Efter oplysninger i Brockhaus leksikon var landstormen en reserve, som kun indkaldtes i tilfælde af krig; der fandtes erstes und zweites Aufgebot, for hhv. de yngre og de ældre årgange, hvoraf de yngste selvfølgelig indkaldtes først. Ifølge Abzugsattest af 24. april 1894 framelde han sig Gravenstein kommune; jeg kan ikke læse hvortil eller hvorfor. Hvad indkaldelsen til landstormen førte til, kan jeg ikke fastslå. Men det er da efter en kombination af disse kilder meget sandsynligt at slutte, at det var på dette tidspunkt, at min morfar tog af sted til Danmark, ja, vel nærmest flygtede. Nalmaibrück hedder på dansk Nalmadebro og er en del af Gråsten.

Af en grund, som jeg ikke kender, kom min morfar til Nr. Uttrup, hvor han traf min mormor Johanne Christine Jensen med dagligt fornavn Christine, født den 17. august 1881. Ifølge min mors skriftlige oplysninger til mig - samt min mormors døbsattest, erhvervet i 2008 - var min mormors mor Karen Marie Jensen, født Pedersen, født i

Aaby den 19. juni 1854, datter af Peder Jensen, født på Gøl, og hustru Anne Marie, født på Torngaard, Aaby, død i Nr. Uttrup 14. december 1920. Efter de samme kilder var min mormors far landpost og husmand Thomas Andreas Marius Jensen, født den 27. november 1851 i Jetsmark, død i Nr. Uttrup den 21. april 1932, søn af landmand Jens Jacob Levinsen, født i Trondhjem og hustru Johanne Krestine.

Under en biltur fra Odense i oktober 1947 besøgte jeg med mine forældre og 5 søskende min mormors søster Andrea Nørgaard, som jeg må sige lignede min mormor, og som jeg ofte hørte om. Hun havde et hus på landevejen i Nr. Uttrup. Tilstede under besøget var den da ca. 40-årige søn Karl Aage Nørgaard, fotograf i Nr. Sundby, ugift. Vi besøgte endvidere kortvarigt en yderligere søster til min mormor, som havde et "sted" få kilometer nord for Nr. Uttrup. Jeg kan i min dagbog se, at vi i Birkelse den 19. oktober 1947 ganske kortvarigt besøgte en bror til min mormor; jeg har skrevet, at hans navn var Per eller Peter; ingen selvstændig erindring herom. Samme aften overnattede på hotel i Fjerritslev og derefter passerede Oddesundbroen; vi lærte Danmark at kende. Den følgende aften fik vi braskatofler og æblegrød på Sømandshjemmet i Thyborøn med de mange fiskekuttere i havnen, men fandt først logi i Bovbjerg. Nok sidst i 1940'erne besøgte en kusine til min mor os i Odense; hun boede på Holstebro-kanten. Jeg ved ikke mere derom. Også et tørt spor!

Vaner kan være stærke. Siden jeg forlod hjemmet i 1951 foregik kontakten med mine forældre – ejendommeligt nok, set med dagens øjne – overvejende ved brevveksling, selv om telefonen var en mulighed, men den ansås for dyr. Fra et udateret brev fra min mor til (Edith og) mig fra 1970'erne bl.a. på baggrund af, at vi havde fået sejlbåd, vil jeg citetere: "Ja, tak, jeg ved nok, hvad Bivuak, bivuakeri) Nattelejr under aaben Himmel, jeg har jo én Søn, der har været Landsoldat, de andre bliver jo kasseret, selv om de nok kunde holde ud til at ligge i Telt i Blaavand, og køre til Kattegat og fiske pr. Cykel, da var de jo ikke så svage. Paul kom engang med 20 u (pund) Torsk i Bundter paa Styret. Saa var cand.mag. der havde for højt Blodtryk, han blev jo sendt paa Sønderborg Hospital til Undersøgelse, og "Marineren" ham var der ikke noget i Vejen med. Du er den eneste, der har været rigtig Soldat O.K..... Jeg er jo søstærk og bliver aldrig søsyg jo højere Bølger jo bedre. Men jeg har jo også sejlet siden jeg var ½ Aar med Zimbria lille kulfyret Skiv til Aalborg og saa holdt min Bedstefar med Hestekøretøj, naar de ku' se Baaden ude i Svinget paa Limfjorden saa kørte de hjemmefra og sommetider var der også godt med Søgang paa den gl. Pontonbro".

Af det store oversigtsværk over DFDS's skibe ved 125 års jubilæet i mit bibliotek fremgår, at S/S Cimbria byggedes i 1897 til København - Aalborg-ruten. Det eksisterede til 1949.

Ligeledes af en grund, som jeg ikke kender, og på et tidspunkt, som jeg ikke kender, flyttede min mors forældre til Kongens Lyngby, hvor min mor – som nævnt – blev født den 8. december 1902. De boede – i hvert fald i en del af perioden – i en lejlighed øverst i et stort hus Caroline Amalievej 16, engang udpeget for mig af min mor. Et flyttebevis udstedt af Lyngby-Taarbæk Sogneraad den 17. april 1920, hvorefter murer Jessen med familie, i alt 5 personer flyttede fra Holmelundsvej i Lyngby til Nørre Sundby, kan jeg ikke sætte ind i en sammenhæng; det fremgår af beviset, at ernæringskort – altså rationeringsmærker – for 2 måneder blev udleveret ved fraflytningen.

Af en ”Kvittering udstedt til en i Danmark bosiddende Person efter afgiven Optionserklæring” og underskrevet af den i genforeningssammenhæng kendte amtmand over Aabenraa Amt Kr. Refslund Thomsen fremgår, at min morfar under henvisning til § 3



Forfatterens morfar som nr. 4 fra højre under opførelse i 1902 af en endnu eksisterende ejendom – oprindeligt som købmandsbutik – på hjørnet af gaderne Frem og Peter Rørdamsvej i Lyngby. Fra negativ i Lyngby-Tårnbæk kommunes byhistoriske samling.

i lov af 5. september 1920 om erhvervelse af dansk indfødsret i anledning af de sønderjyske landsdeles indlemmelse i Danmark, jfr. Fredstraktaten i Versailles af 28. juni 1919, art. 118, over for amtet den 14. november 1921 havde opereret for Danmark. På kvitteringen er min morfar angivet som murer med bopæl i Rinkenæs Nederby.

Jeg går ud fra, at det er ved denne handling – som omtalt af min mor over for mig flere gange – at min morfar og afledet deraf hans 3 børn skiftede fra tysk til dansk statsborgerskab. Efter dansk ret fik børn ved fødslen faderens indfødsret, og det gjaldt også, når udlændinge, altså en tysker, fik dem her i landet, hvor de alle tre blev født. Hvorledes statsborgerskabssituationen var for min mormor, der altså var vendelbo, har jeg ikke undersøgt. Jeg ved fra min mor, at min morfar ”rejste hjem” og stemte

om Nordslesvigs fremtidige tilhørsforhold; det er en kendt dato i Sønderjyllands historie, at afstemningen i zone 1 fandt sted den 10. februar 1920.

På et tidspunkt i denne periode flyttede familien til min morfars hjemegn, nemlig til Rinkenæs, hvor jeg antager, at min morfar ernærede sig som murer. Som jeg har forstået det, var min mor med forældre og søskende Thomas (5. februar 1910 – 11. maj 1988) og Frede (19. april 1919 - ca. 1950) til stede, da kong Christian X den 10. juli 1920 red over den nye grænse nord for Christiansfeld. Min mor kom – efter hendes beretning til mig – i 1919 på kommunekontoret i Gråsten og blev så efter et halvt år der i 1920 ansat hos landsretssagfører Kristian Lind, som var en københavner, der kom ned og etablerede sig i Gråsten. Hun blev førstedame og kassererske og var der, til hun blev gift i 1930.

Min kusine Kirsten Blåstrup Knudsen, født 1951, datter af Thomas og Ellen, bosat i Buddinge, har jeg først på mine ældste dage haft nogen forbindelse med; hun har overladt mig væsentligt materiale om min morfar, men hun har ikke villet give mig ønskede fotografier af min mors forældre. Hun har to børn, Anders og Helle, som jeg slet ikke kender. En anden datter af Thomas og Ellen, Inger Lise Pedersen, født 1948, bosat i Sejs, har jeg en eneste gang hilst på i 2008; også hun har 2 børn, som jeg intet ved om.

Uvist af hvilken grund og øjensynligt før 1930 flyttede min mors forældre tilbage til Lyngby, hvor min morfar ernærede sig som selvstændig, formentlig uden eller næsten uden ansatte. Som nævnt i et senere afsnit blev min morfar dræbt ved en færdselsulykke på Jægersborg allé den 22. december 1931. Det fik stor opsætning i dagbladet B.T. samme dag. Min mor – svanger med mig – rejste straks samme dag fra Odense til sine forældres hjem i Lyngby. I togene – ifølge notat et på eksemplar af B.T. hos mig – læste hun undervejs hos andre passagerer om ulykken.

Efter sin fars død måtte Thomas, efter at være blevet student, af økonomiske grunde opgive at fortsætte på Polyteknisk Lærestalt. Ved en Østre Landsrets dom refereret i Ugeskrift for Retsvæsen 1932, side 1122 blev han nægtet forsørgertabserstatning til at studere videre for. For sin forsørgertabserstatning, har min mor fortalt, kunne min mormor bygge en mindre bungalow på en grund med stor have på Borgevej 17 i Lyngby. Der ligger nu to andre villaer på den i sin tid store grund.

Mine forældre traf som nævnt hinanden i den meget lille juridiske verden i Gråsten. Jeg kender ikke meget til deres liv dernede, men det var selvfølgelig præget af de nye forhold, bl.a. derved at den store handelsby Flensborg var forblevet på den anden side af den nye grænse. Jeg har hørt om min mormors ture med sine 3 børn til Flensborg. Det foregik oprindeligt med ruteskib på fjorden; rutebilerne kom først efterhånden. Mine forældre havde i 1920'erne tandlæge i Flensborg. De forblev på brevkort med ham i hvert fald indtil nogle år efter den anden verdenskrig. Min far tilskrev ham under adressen Storegade 10, ikke Grosse Strasse 10. Vist i 1946 fik min far af den britiske postcensur afvist et ganske fredsommeligt postkort til tandlægen; han havde brugt et postkort med en buket blomster på den ene side, men det var imod reglerne,

AARETS 356. DAG

16. AARGANG

NR. 351

TIRSDAG

22. 1

20 Side

Solens Opg.: 8.41. Nedg.: 15.36.
Maanen: 6. Dag efter
første Kv. Nedg.: 6.22.
Dagens Vejrudsigt:
Frost og Taage.
Temp. Kl. 7 Morgen:
Luft 1. Vand 3.
Cykelygten tændes Kl. 15.45.



Bilindrab i Morges i Jægersborg

Side 2

B. T.

22. 1

Bilindrab i Morges i Jægersborg

To Cyklister kørt ned af en Lastbil.

Den ene Cyklist, Murermester Jessen, fik Kraniebrud og døde kort efter Indlæggelsen paa Hospitalet.

I Jægersborg Allé ved den saakaldte Ibstrup Bakke er i Morges ved 7½-Tiden forefaldet en Kørselsulykke, der kom til at koste et Menneske Livet. To Cyklister var paa det nævnte Tidspunkt paa Vej til Jernbanestationen, da de mødte en Lastbil. Paa Grund af det glatte Føre gled Bilen paa Vejen og tørnede mod Cyklisterne, der begge blev kastet til Jorden. Den ene blev saa alvorligt medtaget, at han i døende Tilstand blev ført til Amtssygehuset i Gentofte. Han var paa dette Tidspunkt endnu ukendt. Den anden var Instrumentmager Holgren, der bor Jægersborg Allé 196.

Den ene Cyklist død paa Sygehuset.

Ved Redaktionens Slutning erfarer vi ved Henvendelse til Sygehuset, at den anden Cyklist, der er en Murermester Jessen, døde kort efter Indlæggelsen. Han havde faaet et Kraniebrud, der havde medført Døden.

Hans Bopæl er endnu ikke konstateret. Politiet har optaget Rapport i Anledning af Ulykken og faaet konstateret, at den Dræbte bor Gyldendalsvej i Lyngby. Bilen, han og Holgren blev kørt ned af, var A. 7411, en af Gentofte Kommunes Dagrenovationsvogne, ført af Chauffør Knud Georg Petersen, Valgvej 45. Han blev underkastet Spiritusprøve, men var ædru.

Ulykken skyldes det glatte Føre.

Aarsagen til Ulykken maa være det glatte Føre, der forhindrede Bilen i at bremse op. Dels er Vognen meget tung, dels skraanede Vejen nedad, hvad der yderligere besværliggjorde Bremsningen. Det vides, at Chaufføren ikke har kørt med særlig stærk Fart.

Den engelske Bantammester beholdt Titlen.

Det lokalpatriotiske Manchesterpublikum udløste sin Sorg i en kraftig Hyssen.

LONDON, TIRSDAG MORGEN.

Den engelske Bantammester Corbett besejrede i Aftes i en 15 Omganges Kamp i Manchester denne nye brite Boker, Jack King paa Points. Kampen, der ikke var righoldig paa spændende Momenter, overværedes af 12,000 Mennesker, som gav deres Skuffelse over, at deres eget Bysbarn ikke erhvervede Mestertitlen, Udtryk i en kraftig Hyssen.

JULEFEST

Københavns Radioklub holder stor Julefest i Parkteatrets Selskabslokaler førstkommande Mandag. Der bliver Trans-

Det svenske Politi jagter Morderne over hele Sverige.

Endnu til Morgen var der foretaget nogen Anholdelser.

MALMØ, TIRSDAG.

Den frygtelige Mordforbrydelse paa den unge Malmø-Tandtes dræbt paa Landevejen med to Skudskaar i Nakken, skal, er endnu ikke opklaret. Politiet er hele Sverige over alle Gaar og i Nat gennemtrawlet Landet for at komme paa Sporene. Til at begynde med var Politiet af den Opfattelse, at været en Mand om Udaaden, men denne Teori har Politiet i Aften hældt nu til den Anskuelse, at Mordet er blevet forøvet af to Morderne, som har flygtet Syd over.

Kingsford Smiths Aëroplan „Sydkorset“ forulykket.

Den havarerede Maskine plyndret af Souvenir-Jægere.

Den store engelske Flyver Kingsford Smiths berømte Aëroplan „Sydkorset“ er i Nat forulykket i England. Kingsford Smith var netop i Gaar ankommet til London med en Julepost paa 50,000 Breve fra Sidney, og det var hans Hensigt allerede i Dag til Morgen at flyve tilbage til Australien. Men da en Reservepilot i Aftes skulde flyve Maskinen fra Værkstedshallen til Croydon Flyveplads, tog han ved Landingens fejl Bestik af Højden, og Maskinen styrtede til Jorden. Lykkeligvis kom Piloten, overladiske Skramme „Sydkorset“ er det med hvilken Kingsford fløjede saavel Stillehavsfløjet samt sat Rekor ruten. Der kan ikke foretages at Kingsford Smiths Maskinen, da den er i de første Timer efter yderligere ødelagt af jægere, som fjernede kunde.

Taagen i Morges.

Rutebaaden fra Lübeck var forsinket.

Det var i Morges tæt Taage over Havnen og Sundet, og al Sejlads foregik med den største Forsigtighed. Dampene krøb

Blodige Kræmper et jødiske

5 Mennesker saaredes, b

idet det kunne udtrykke en meddelelse i kode. Ja, meget var anderledes dengang. Jeg husker et postkort fra tandlægen, hvor han skrev, at nu havde han oplevet, at hans penge to gange havde mistet deres værdi, hvorved han refererede til den voldsomme inflation frem til 1923 og til Reichmarkens ophør i forbindelse med grundlæggelsen af forbundsrepublikken i 1949.

Jeg har et af min mors pas; det er fra 1923. Der krævedes visum for at rejse over grænsen indtil 1926. Det fik man på Deutsches Konsulat in Apenrade. Passet blev stemplet hver gang. I året 1926 bærer passet vidnesbyrd om et betydeligt antal rejser. Når der rejstes ad landevejen over Kruså, stemplede tyskerne på sydsiden af grænsen med "Kupfermühle", en stedbetegnelse, som hidrørte fra, at der helt tilbage i Christian den Fjerdes tid i 1602 var blevet etableret en kobbermølle på stedet, en fabriksvirksomhed som udviklede sig til at blive den største i den danske helstat, og gav navn til landsbyen på stedet. Da bilturene fra Odense begyndte efter 2. verdenskrig, besøgte vi engang daværende naboer til min mor og hendes forældre, og jeg fik udpeget det hus, hvor de havde boet ved Nederbyvejen i det idylliske Rinkenæs. Min mor har fortalt, at hun – sikkert i sine yngste år – er løbet på skøjter så langt ud over Flensborg fjord, at hun kunne se og høre de tyske grænsebetjente ovre på den anden side. Bankassistent, senere bankdirektør Christensens søn Peter kørte i barnevogn i byen, har hun flere gange fortalt; i 1959 - 60 var han min kontorchef i Justitsministeriet; han endte som præsident for Højesteret. Han tog studentereksamen i Sønderborg sammen med Ediths senere viceinspektør i Undervisningsministeriet, Erika Jensen.



Venstre billede viser min Mor og Thomas på damperen til Flensborg. Højre billede er fra min Mors pas udstedt af politikontoret i Graasten den 11. december 1923.

Jeg ved, at mine forældre foretog en del rejser til det nærmeste Tyskland, men de var også i 1926 på cykel og med cyklen med toget så langt som i landet Brandenburg, hvor de bl.a. logerede hos en præst, som de var blevet introduceret til af min fars nævnte morbror Claus Julius Hansen, alias pastor Ronæs. Min mor glemte ikke, at hun - ung som hun var - i præstegården i Brandenburg blev tiltalt med et "Gnädige Frau", måske ikke uden forbindelse med, at hun var gift med en akademiker; tiltaleformen var udbredt på tysk. Jeg har stadig den tyske jernbanekøreplan, som min far købte til brug under rejsen. Jeg anser den for bevaringsværdig blandt samlere.



Christine Jessen (Musse) i 1920'erne.

Min mor har mere end én gang nævnt, at hun eller hendes far - det husker jeg altså ikke mere - havde 2 onkler, som udvandrede til Amerika, og at man mistede forbindelsen med dem. Om den ene kunne hun oplyse, at han som soldat i første verdenskrig blev såret på Balkan og lå på lazaret i Berlin. De må have stammet fra Rinckenæs-området (Nalmaibrück). Oplysningen om deltagelse i 1. verdenskrig tyder på, at de var af min morfars generation. I udvandringsarkiver kan de være registreret som udvandret fra Tyskland. Min morfar havde to brødre i Nalmadebro, hvoraf den ene hed Emil, som jeg øjensynligt har hilst på sidst i 1940'erne. Udtørrede spor!

Min mor, som fortsatte med at bo i Odense, døde i 1978.

Der er et par billeder af min mormor i del 2 B.

En genealogisk database på over 600.000 personer.

Når man søger på internettet, er der talrige indgange til den mig ukendte slægtsforsker Michael Eneriis, født 1948, som angiver, at han nedstammer fra Gorm den Gamle og dennes forfædre. I 2007 var jeg med indgang til nævnte slægtsforsker ret tilfældigt i stand til at nedlade et fragment af en database med angiveligt over 600.000 genealogisk forbundne personer indeholdende den første halvdel af de mange hundrede personer, hvis efternavn begynder med K, nemlig Ka - Ko, men så blev adgangen til databasen lukket. På nævnte uddrag er jeg opført tillige med bl. a. min far og farfar. Fire af mine fem søskende er med, herunder Paul, der ikke som anført hedder Poul. Blandt de anførte Kjærsgaard'er er der adskillige, som jeg er ubeslægtet og ubesvogret med, og som i hvert fald ikke afleder deres efternavn fra min farfars navnefor-

andring den 15. januar 1906, hvor han som tidligere nævnt med sin husstand tog navneforandring fra Nielsen ved at få tilføjet "Kjærsgaard" efter sin fødegård i Brylle.

Fra en lille del af basen, som er tilgængelig på anden måde, har jeg kunnet se personer med andet begyndelsesbogstav end K.

Det hører til det kuriøse, men bestemt også interessante, at jeg i databasen er slægtsmæssigt forbundet med en person, som angives som Danmarks sagnkonge Vermund den Kloge, født før år 370, angivet med tilknytning til Jelling. Der er konger og underkonger af Kent gennem flere hundrede år med ældste årstal 470. Der er opført en greve af Kastilien (ca. 910 – 970) med flere personer deromkring; fremdeles et antal konger, storfyrster og fyrster mest af Kiev i det 10. - 12. århundrede og et par hertuger af Pommern og Østpommern i det 13. århundrede med slaviske navne. Der er grever og grevinder af Kleve fra det 10. århundrede. Claus boede i nogle år i Emmerich am Rhein, hvor Rhinen løber ind i Holland; Kleve ligger nær derved. Man finder i databasen endvidere Erik X Knutsson, som var konge af Sverige 1208 - 1210. Der er flere britiske jarler i det 13. - 17. århundrede samt Ferdinand V, født 1452, konge af Castilien, Neapel og Aragonien. Jeg vil også fremdrage en korsridder, Gotthard Ketteler, 1517 - 87, Første hertug i Curland og Den tyske Ordens sidste ordensmester. Man finder endvidere Jugoslaviens konge Alexander den Første, som blev myrdet i 1934, og USA's 35. præsident John Fitzgerald Kennedy, 1917 - 1963.

Det store danske rige før 1814 afspejler sig i personkredsen. Der er høje som lave, herunder embedsmænd, gejstlige og handelsfolk i Norge og hertugdømmerne. Med interesse har jeg noteret mig omtale af landsdommer Jens Thommesen Sehested, død 1555, af landsdommer Malte Jensen Sehested, død 1592, samt af statholder i Norge Hannibal Sehested, født 1609 på Øsel, død 1666 i Paris og endelig af Flådens Øverstkommanderende Niels Juel, født 1629 i Christiania, død 1697.

Nævnes skal fremdeles en gartner på Wedellsborg, 1751 - 1813, en voldmester i min kones hjemby Nyborg, død senere end 1747, samt et byrådsmedlem i samme by, født 1926.

Der er også adskillige nulevende eller i min levetid afdøde personer, som jeg har omgåedes eller kendt, i hvert fald af omtale.

Og så kommer vi til nogle, som jeg har kendt eller dog har selvstændig viden om. Det drejer sig om arkitekt Hjalmar Kjær, R, 1872 - 1933, hvorom basen næsten ingen oplysninger har, og som Ordenskapitlet i 2008 har oplyst mig om ikke har afgivet levnedbeskrivelse; han opførte i 1915 til sig selv en fornem villa i Odense, Filosofgangen 15, et hus, som blev mit barndomshjem fra 1934, og af hvis imponerende hoved-

dørsparti et fotografi udgør forsiden på mine erindringer. Der er opført min fars studiekammerat dommer i Brønderslev Johan Kardel, 1898 - 1970; hans søn højesteretsdommer Hans Kardel, 1930 - 2011, med hvem jeg i tre perioder gennem livet havde samvirke, er ikke med. En datter af Hans Kardel er ambassadør i Ægypten (2013). Jeg husker den på listen opførte sognepræst Knud Christian Koch, 1888 - 1951, som virkede i Brylle, min fars og hans slægts hjemby.

Størst nysgerrighed har det vakt hos mig at se nævnt min nære studiekammerat, bornholmeren, senere højesteretsdommer Erik Riis, med hvem jeg bevarede forbindelse, indtil han døde tidligt, samt min svigerinde i Odense socialrådgiver Bente Klein, som er mor til 2 af mine niecer. Disses forældre, Niels og Bente, er altså i familie med hinanden eller dog besvoglede!!

Hvordan slægts- eller svogerskaberne med mig er, ved jeg ikke. Basens indehaver besvarede i 2007 spørgsmål fra mig ved henvisning til, at databasen var blevet lukket, fordi den var blevet for stor, og nævnte at en eller anden havde indføjet min slægtsgren Boerne i databasen. En uddybende forespørgsel fra mig i slutningen af 2008 blev ikke besvaret. Noget af det ældste materiale ses i 2013 at være tilgængeligt på internettet. Ved opslag i 2016 via Michael Eneriis er det konstateret, at <http://www.rootsweb.ancestry.com/> giver betydelige søgeresultater vedrørende de afdøde medlemmer af min slægt.



C. J. Kjærsgaard (1998).
Pensioneret landsdommer.

