



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægten Ravn

FRA DRESLETTE PRÆSTEGAARD

*

UDARBEJDET PAA FORANLEDNING AF
AMTSFORVALTER AAGE RAVN

VED
S. OTTO BRENNER

Trykt som Manuskript

PERSONALHISTORISK INSTITUT
KØBENHAVN

Spalte
15 Kbhvn.

*D*enne Stamfølge er udarbejdet paa Foranledning af Amtsforvalter Aage Ravn, som paa enhver Maade har bistaaet mig med rig Viden om Slægtens Forfædre og nulevende Medlemmer og endvidere stillet det Materiale om Familien, der tidligere var indsamlet, til min Raadighed.

Mit Arbejde gik derefter navnlig ud paa at finde Oplysninger om de ældre Generationer og iøvrigt at supplere Stoffet med manglende Data m. v. — Landsarkivar Harald Hatt i Odense gjorde et Fund af genealogisk Betydning: Siderne 251—54 af Dreslette Kirkebog med Stamfaderens indgaaende Optegnelser om sig selv og sin Familie. Desværre har Sønnen, Pastor N. H. Ravn, efter Faderens Død 1705 ikke fortsat disse Familiemeddelelser i Kirkebogen og end ikke deri indført sine egne yngste Børn eller sin Hustrus Død. Muligt har han efter Tidens Skik til dette Brug haft en Familiebibel, som det dog ikke er lykkedes at opspore.

Om de yngre Slægtslinier vil Oplysninger kunde findes i Slægthaandbogen, Side 851 ff.

Som Tillæg til denne Oversigt medgives Fotografier af de forannævnte Sider af Dreslette Kirkebog 1642—1705 og af et Bryllupsvers Slægten vedrørende.

Den i en Parentes efter Stedbetegnelsen anførte Oplysning gælder det Sogn, i hvis Kirkebog den paagældende Dato findes.

Skulde nogen være i Stand til at give yderligere Meddelelser eller Berigtigelser til Stamfølgen, da vil disse selvsagt blive modtaget med Tak.

København, 20. Juli 1939.

S. Otto Brenner.

FORKORTELSER :

begr.	=	begravet
d.	=	død
f.	=	født
g.	=	gift
K.	=	Kirke
Kbg.	=	Kirkebog
Kbhvn.	=	København
Kgd.	=	Kirkegaard
ord.	=	ordineret
s. A	=	samme Aar
ssts.	=	sammesteds

*Ejendomsretten til Tekst og Portrætter tilhører
Amtsforvalter Aage Ravn.*



Den nu nedrevne, gamle Dreslette Præstegaard¹⁰⁾.

1. SLÆGTLED

HANS JENSEN (RAVN)

fødtes ca. 1616¹⁾, blev 1636 Student fra Odense (Johannes Joannis f.), immatr. 12. Maj s. A. ved Kbhvns. Universitet²⁾, var Rektor i Assens, blev 1664 Kapellan i Dreslette i Fyens Stift, ord. 9. Decbr. s. A., 4. Septbr. 1668 Sognepræst ssts., d. 15. Jan 1705 ssts.³⁾; g. 23. Juli 1665 i Dreslette med Sidsel Jensdatter, f. (23. April) 1640 ssts., d. 13. April 1690 ssts., Datter af Sognepræst i Dreslette Jens Poulsen Gamtofte (1599—1674) og Hustru Dorothea Pedersdatter (ca. 1610—68). I Ægteskabet var der 6 Sønner og 5 Døtre⁴⁾, heraf Sønnen:

NIELS HANSEN RAVN

fødtes 21. Decbr. 1668 i Dreslette Præstegaard, blev 1689 Student fra Odense (Nicolaus Johannis Corvinus), immatr. 20. Juli s. A. ved Kbhvns. Universitet⁵⁾, 6. April 1695 Sognepræst i Sønderby og Helnæs i Fyens Stift og præsteviet af Biskop Thomas Kingo, men afstod Embedet „for Aarsagers Skyld (formentlig for at faae det langt bedre Kald)⁶⁾, 14. Febr. 1696 pers. Kapellan i Dreslette og 22. Oktbr. 1702 Sognepræst ssts.; „berømt for sine Prædikener, dem han med Behag forrettede“⁷⁾, d. 24. Jan. 1741 i Dreslette; g. 11. Maj 1697 i Sønderby med Cille Mouritzdatter (Leychter), Datter af Sognepræst i Sønderby Mouritz Isaksen (1644—95) og vistnok 1. Hustru Elisabeth Rhode (ca. 1654—ca. 88)⁸⁾. I Ægteskabet var der 3 Sønner og 5 Døtre⁹⁾, heraf Søn-
nen:



(Formentlig malet af Thornborg)¹⁰⁾.

WILHELM FREDERIK RAVN

fødtes 2. Marts 1706 i Dreslette Præstegaard¹⁰⁾, var 1721 Skriver, derefter Fuldmægtig (hos kgl. Livs- og Hof-Skræder, senere kgl. Hof-Proviantinspektør Henrik Wilhelm Becker¹¹⁾), deltog 1751—53 som Kasserer i en af Kongen (Frederik V.) udsendt Ekspedition til Marokko, hvor han holdtes i Fangenskab og 1753 sammen med 45 andre Danske befriedes af en dansk Eskadre, om hvilken Ekspedition han 1754 udgav en Beretning¹²⁾, erholdt 9. April 1757 kgl. Bevilling som Økonom ved Frederiks Hospital i Kbhvn., afløstes 1766 (af Jochum Henrich Lund)¹³⁾, ejede 1776—88 Ejendommen Vester Kvarter 1—3 (nuværende Matr. Nr. 118, Raadhusstræde 2), d. 10. Juni¹⁴⁾ og begr. 16. Juni 1788 i Kbhvn. (Nikolaj)¹⁴⁾; g. 26. Oktbr. 1746 ssts. (Trinitatis)¹⁵⁾ med Birgitte Cathrine Olsdatter Schow, f. ca. 1716, begr. 2. Septbr. 1782 i Kbhvn. (Nikolaj) (hun g. 1. Gang 28. Oktbr. 1735 i Kbhvn. (Frue) med Bagermester Giert Jensen, d. 1744). I Ægteskabet med W. F. Ravn var der alene Sønnen:



Kaptajn Niels Ravn.



Iverine Dorothea Ravn, f. Thorup.

(Rødkridttegninger. Paul Ipsen, fecit 1785).

NIELS RAVN

døbtes 4. Marts 1749 i Kbhvn. (Trinitatis)¹⁶, blev¹⁷) 1764 Kadet, 9. Decbr. 1767 Sekondløjtnant i Flaaden, var 1770—71 med Orlogsskibet Prins Friderich i Eskadre til Algier (under Ledelse af G. W. Becker¹⁸), 11. Decbr. 1775 Premierløjtnant, 1776—77 med Orlogsskibet Slesvig, bestemt til Algier, men maatte efter haard Storm i Nordsøen med Havari søge norsk Havn, 1777 Næstkommanderende i Kongens Lystskonnert Ørnen, s. A. Admiralitetsadjutant, 21. Juli 1778 Interims-Ekvipagemester, 1779 Næstkommanderende i Fregatten Cronborg til Vestindien; da Chefen Kaptajn J. Akeleye døde 13. Juli s. A., overtog han Kommandoen og førte Fregatten hjem; 18. Oktbr. 1781 Kaptajnløjtnant, 31. Decbr. 1783 til 3. April 1789 Vice-Ekvipagemester paa Gammelholm, 1788 Chef for kgl. Lystskonnert Ørnen, 24. April 1789 Kaptajn, d. af Krampeslag 2. Juni 1793 i Kbhvn. (Holmen), begr. Holmens Kgd.; g. 9. Aug. 1773 i Kbhvn. (Holmen) med Iverine Dorothea Thorup, f. 10. Aug.¹⁹) og døbt 13. Aug. 1755 ssts. (Nikolaj), d. 19. Jan. 1829 ssts. (Holmen), Datter af Postmester, Kammerraad Iver Thorup (ca. 1708—²⁶/₂ 1800; g. ²⁵/₉ 1743)¹⁸) og Hustru Anna Dorthea Zelling (ca. 1725—¹/₁₀ 1773). I Ægteskabet var der 6 Børn¹⁹), deraf:



Kommandørkaptajn W. F. Ravn.
(Maleren ukendt).



Marie Elisabeth Ravn, f. Bluhme.

WILHELM FREDERIK RAVN

fødtes 27. Decbr. 1784 i Kbhvn. (Holmen)²⁰⁾, blev²¹⁾ 1794 Kadet, 27. Decbr. 1805 Sekondløjtnant i Flaaden, var Aug.—Septbr. 1807 Chef for Kanonbaadschaluppen Saltholmen og 1808 for en Peloton paa 2 Kanonbaade i Smaalandsfarvandet, 17. Novbr. 1810 til 15. Maj 1813 kommanderet til Tjeneste paa den kejserlig-franske Flaade i Linieskibet Le Pultusk ved Auxilliærstyrken paa Scheldden²²⁾, 17. Marts 1811 Premierløjtnant, 30. Juli 1819 Kaptajnløjtnant, var 1821—22 med Korvetten Diana til Vestindien, 1. Novbr. 1828 Kaptajn, 26. Jan. 1840 Kommandørkaptajn, d. 13. Juli s. A. i Kbhvn. (Holmen), begr. Holmens Kgd.; g. 25. Aug. 1816 i Svendborg (Nikolaj) med Marie Elisabeth Bluhme, f. 18. Maj 1791 i Kbhvn. (Holmen), d. 30. Jan. 1870 ssts. (Holmen), Datter af Kommandør Hans Æmilius Bluhme (²⁴/₂ 1758—¹²/₉ 1826) og Hustru Anna Cathrine Eleonore Dorothea Top (¹/₂ 1767—²²/₁₁ 1847). I Ægteskabet var 7 Børn²³⁾, deraf:



Oberst, senere Generalmajor Theodor Ravn.



Birgitha Ravn, f. Friess.

JOHAN THEODOR RAVN

fødtes 23. Marts 1820 i Kbhvn. (Holmen)²⁴), blev²⁵) 1. Maj 1833 Kadet og fra 1. Decbr. 1837 at regne Repetent (Underlærer) ved Landkadetakademiet (tillige Page hos Kongen og i 1838 hos dennes Gæst, den senere Kejser Alexander II.²⁶)), 1. Maj 1838 Sekondløjtnant til Fods, som saadan 1845 forsat til Tjeneste i Rendsborg Fæstning og var her, da Oprøret udbrød om Morgen den 24. Marts 1848, nægtede at tro paa Prinsen af Augustenborgs Udsagn, udstedte en Revers om ikke at tjene mod Insurgentregeringen — indtil Kongen løste ham fra hans Ord — og rejste fra Rendsborg med Pas fra Prinsen den 25. om Middagen med Toget til Altona tilligemed andre dansksindede Officerer m. fl., deriblandt hans Broder Vilhelm, der havde været ansat som Toldassistent i Glückstadt, og 30. s. M. om Morgen ankom Briggen, de havde lejet, fra Travemünde til Kbhvn.; gennemgik 1840—42 et toaarigt Kursus i den militære Højskoles yngste Afdeling, udnævntes 29. Aug. 1845 til Premierløjtnant, 9. Septbr. 1849 R. af Dbg., 4. Marts 1850 Kaptajn, 27. Juni 1864 Dbmd., 8. Maj 1865 Majorskar. og Kommandør

for 8. Bat. i Viborg, 16. Aug. 1865 Major, 21. Septbr. 1867 Oberst og Chef for samme Bataillon, 5. Septbr. 1868 til Raadighed for Krigsministeriet, Aug.—Septbr. 1869 kommanderet til Lejren Bruck i Østrig, 14. Marts 1871 forsat til Generalstaben og 15. April s. A. ansat som Stabschef ved 2. Generalkommando i Aarhus, i 1872, 1874 og 1880 Stabschef ved Lejrdivisionen i Hald, i 1874 under Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik, 28. Aug. 1874 K.² af Dbg., 1. Febr. 1876 E. M. 1.2.²⁷) og 22. Jan. 1881 K.¹ af Dbg., 9. Febr. 1882 Generalmajor og Chef for 2. sjæll. Brigade (Sølvgades Kaserne i Kbhvn.), 12. Marts 1890 afsk. (fra 23. Marts s. A.); 1865 Medredaktør af Tidsskrift for Krigsvæsen og fungerede en Tid som Hovedredaktør; Forfatter til en Afhandling om Tabet af Als (i nævnte Tidsskrift 1865), erholdt Novbr. 1868 af Krigsministeriet Ordre til efter officielle Kilder at udarbejde en Fremstilling af Krigsbegivenhederne paa Als 18. April til 1. Juli 1864¹⁰), og denne udkom 1870; Medlem af og til dels Formand for adskillige Kommissioner, saaledes Hærens Tjenestereglementskommission, Kommissionen for Undersøgelse af Forsvaret af Als den 29. Juni 1864, om Hærens Ordning, om Forsvaret og Anlægget af et befæstet Støttepunkt i Jylland, deltog i følgende større Fægtninger: 6. April 1849 ved Kolding, Forsvaret af og 6. Juli 1849 Slaget ved Fredericia, 25. Juli 1850 ved Isted, 2. Febr.—5. Febr. 1864 Forsvaret af Dannevirkestillingen, 7. Febr.—18. April s. A. Forsvaret af og Slaget ved Dybbøl; d. 7. Novbr. 1913 i Kbhvn. (Holmen), begr. Holmens Kgd.; g. 22. Septbr. 1855 i Kbhvn. (Garnison) med Birgitha Vilhelmine Caroline Friess, f. 9. Oktbr. 1830 ssts. (Holmen)²⁸), d. 16. Febr. 1871 ssts. (Holmen), Datter af Toldforvalter, Overkrigskommissær Niels Carl Friess (¹/₄ 1787—³⁰/₁₁ 1862) og Hustru Sophie Wilhelmine Dahlbom (¹⁹/₁₁ 1802—¹⁷/₂ 1883). I Ægteskabet var 7 Børn²⁹), deraf:



Amtsforvalter Aage Ravn.



Emmy Ravn, f. de Fine Skibsted.

AAGE RAVN

fødtes 30. Aug. 1869 i Kbhvn. (Garnison)³⁰⁾, blev³¹⁾ 1888 Student (Østerbros Borgerdydsskole), 17. Febr. 1892 Cand. polit., 1. Septbr. 1896 Assistent i Finansministeriet, 1. Oktbr. 1908 Fuldmægtig, 7. Febr. 1913 konst. Kontorchef, 10. Septbr. s. A. Amtsforvalter for Bornholms Amtstuedistrikt, 13. Novbr. 1921 for Vejle Amtstuedistrikt, 4. Septbr. 1925 (fra 1. Jan. 1926) for Frederiksborg Amtstuedistrikt (med Bopæl i Frederiksborg Amtsforvaltergaard, Slotssognet), 29. April 1926 R. af Dbg., 16. Juli 1938 Dbmd., 1. Novbr. 1938 afsk. efter Ansøgning; 1918—21 Medlem af Amtsforvalteretatens „Staaende Udvalg“, udnævntes 1922 af Indenrigsministeriet til Decisor i Købmand Rasmus Nyboes Legat, var 1898 til 1913 Medredaktør af Hof- og Statskalenderen, 1901—03 Redaktør af Dansk Exportforenings Tidsskrift, virkede 1894—1907 som Manuduktør til de statsvidenskabelige Eksaminer; g. 22. Maj 1902 i Kbhvn. (Holmen) med Emmy Sophie de Fine Skibsted, f. 14. Aug. 1877 ssts. (Holmen)³²⁾, Datter af tidl. Ejer af Svinningegaard ved Holbæk, fhv. Kaptajn i Marinen Ulrik Anton de Fine Skibsted (²/₅ 1846—¹⁵/₁₂ 1931) og Hustru Carla Hedevig Berling Møller (¹/₂ 1852—¹⁰/₂ 1933). I Ægteskabet er 3 Børn, nemlig:



Cand. polit. Henning Ravn.



Gudrun Ravn, f. Hagen.



Fuldmægtig Tage Ravn.



Fuldmægtig Børge Ravn.

1. HENNING RAVN, f. 23. Febr. 1903 i Kbhvn. (Jakob)³³⁾, blev 1921 Student (Rønne), 18. Jan. 1927 Cand. polit., s. A. fung. Sekretær i Det statistiske Departement, 11. Jan. 1929 ansat i Dansk Folkeforsikringsanstalt, Akts., 1. Jan. 1930 Assistent og 1. Jan. 1937 Overassistent i samme; g. 5. Juli 1931 i Frederiksborg Slotskirke med Gudrun Edvardine Hagen, f. 8. Novbr. 1902 i Fortunen, Kongens Lyngby Sogn, Datter af Købmand Frantz Peter Haagen Hagen (f. $\frac{1}{8}$ 1874) og Hustru Marie Karoline Alfrida Larsen (f. $\frac{10}{6}$ 1875). I Ægteskabet er 3 Børn, se 9. Slægtled.
2. TAGE RAVN, f. 5. April 1906 i Kbhvn. (Jakob)³⁴⁾, blev 27. Juni 1924 Volontør i Forsørgelsesforeningen og Sparekassen „Biskuben“, Kbhvn., 27. Juni 1926 Assistent og 1. Maj 1938 Fuldmægtig i samme.
3. BØRGE RAVN, f. 6. Maj 1909 i Kbhvn. (Frihavns S.)³⁵⁾, blev 1927 Student (Frederiksborg), Oktbr. s. A. ansat i ForsikringsAktieselskabet „Skjold“, Kbhvn., 1928 Cand. phil., bestod 1930 Forsikringsskolens Afgangsprøve, 1931—32 Studieophold i engelske, 1935—36 i tyske Forsikringselskaber, 1. Marts 1937 Fuldmægtig i Nordisk Gjenforsikrings Akts., Kbhvn.



Uffe Ravn.

Kirsten Ravn.

Palle Ravn.

Cand. polit. Henning Ravns Børn
med Gudrun Hagen.

1. PALLE RAVN, f. 12. Maj 1932 i Kbhvn. (Frederiksborg Slotskirke)³⁶).
2. KIRSTEN RAVN, f. 5. Maj 1934 i Kbhvn. (Frederiksborg Slotskirke)³⁷).
3. UFFE RAVN, f. 5. Maj 1934 i Kbhvn. (Frederiksborg Slotskirke)³⁸).

SLÆGTENS VAABEN

viser i Skjoldet en paa en Tværbjælke siddende Ravn. Hjelmtegn: en siddende Ravn. —

Fra ældre Tid haves et Signet, visende et Skib i Havsnød, hvorunder staar: HAAB EN DA

Signeterne findes i Amtsforvalter Aage Ravns Besiddelse.

NOTER

- 1) Om hans Herkomst har der været anstillet indgaaende Efterforskninger, som dog ikke har ført til noget Resultat. — I Slægthaandbogen, Side 851, hedder det: »Da han maa være født omtrent 1616 og ogsaa kaldes Hans Hansen Ravn, er det ikke usandsynligt, at han er en Søn af den tidligere Præst i Dreslette Hans Mikkelsen Ravn, f. 1566, d. 1640, men nogen Hjemmel derfor haves ikke.« Hertil bemærkes, at Hans Mikkelsen Ravn, der døde 8. December 1640, tidligst 1606 ægtede Forgængerens Enke Anne, med hvem denne var bleven gift 1589. Det synes i alle Tilfælde naturligt at antage Familieskab, ligesom det — af Forbindelserne mellem Familierne Becker, Mangor og Ravn — er muligt, at Amtsforvalter i Nykøbing paa Falster Hans Ravn, død 1702, kan være af Pastor Hans Jensens Ravns Familie (jfr. Clausen og Rist, Memoirer og Breve, Bd. XXII, og se Note ¹⁰).

Af Stamfaderens egenhændige, nedengivne Optegnelser i Dreslette Kirkebog 1642—1705, Side 251—54, og af andre Indførsler i Kirkebogen ses det, at han havde to Søstre: Kirsten Jensdatter (1676) og Susanne Jensdatter, der blev gift i Dreslette 15. Oktbr. 1684 med Købmand Jens Pedersen Kierrumgaard, f. i Kærumgaard, som tog Borgerskab i Assens 8. Aug. 1673 og døde 1699 (Skifte 10. Septbr.).

Provst Seidelins Optegnelser om Dreslette Kirke: »For Choret var en Dør, som Præsten Hr. Hans Jensen lod sætte 1675«.

- 2) S. Birket-Smith, Københavns Universitets Matrikel, I, 132, Kbhvn. 1890.
 3) S. V. Wiberg, Alm. dansk Præstehistorie, I, 280, Odense 1870.
 4) Børnene var alle født i Dreslette; af disse blev voksne:
 A. Anne, f. 21. April 1666; g. Assens 7. Novbr. 1698 med (Købmand) Niels Jørgensen i Assens.
 B. Anne Cathrine, f. 12. Septbr. 1667; g. Assens 8. Novbr. 1687 med Ridefoged Nicolas Rye. Bryllupsdigte, forfattet paa Dansk og Latin, findes paa det kgl. Bibliotek (M. Lorenzens Saml.). Det latinske Digt er sikkert forfattet af Brudens Fader, Pastor Hans Jensen Ravn. Det lyder i Oversættelse ved Bibliotekar, Dr. phil. Hans Ræder¹⁰):

O Gud, du som naadigst har indstiftet det hellige Ægteskab og værner om det:

vi beder dig om, at du vil beskærme vort Brudepar og med rund Haand skænke det alt godt.

Ligesom Abraham elskede den skønne Sara, og Sara med Føje ærede den Gamle, saaledes skal denne Brudgom elske og ære Bruden, og Bruden Brudgomen.

Ligesom den frugtbare Vinstok plejer at frembringe flere Druer,
lad dem saaledes faa talrigt, herligt Afkom og se Børnebørn til sene
Tider, uden Sorg.

Lad dem blomstre smukt og glæde sig ved deres Livskraft,
paa samme Maade, som de levende Laurbærtræer staar grønne, mætte
af Ære og af Liv;

lad dem smage Salighedens Strømme.

Det danske Digt af Niels Hansøn Westrup findes i Amtsforvalter Aage Ravns Besiddelse.

- C. Niels Hansen Ravn, f. 1668, se Stamtavlens 2 Slægtled.
- D. Jens Hansen Ravn, f. 12. Maj 1670, Købmand i Sønderborg, senere Sogne-
degn paa Helnæs, d. ssts. 1747 (Skifte 25. Aug.); g. med Drude Christians-
datter, d. Helnæs 1745 (Skifte 21. April), som forhen var gift med Køb-
mand i Sønderborg Jacob Jensen. Børn; a—b:
- a. Hans Jensen Ravn, f. Sønderborg 14. Juli 1694, var 1747 Borger og
Bager i Aabenraa
- b. Christian Jacob Jensen Ravn, f. (Helnæs) 1705, var 1747 syg og boede
da hos Faderen.
- E. Christian Hansen Ravn, f. 17. Oktbr. 1676, Skæbne ukendt.
- F. Sidsel, f. 9. Aug. 1678; g. Dreslette 1. Novbr. 1703 med (Købmand) Oluf
Hansen Been i Assens.
- 5) Som Note 2): II, 167.
- 6) Som Note 3): III, 270.
- 7) ssts. I, 280.
- 8) ssts. III, 270.
- 9) Børnene, hvoraf en Søn døde som spæd, var alle født i Dreslette; de øvrige:
- A. Christiana Medæa, f. 15. Aug. 1698, formentlig gift med Købmand Hans
Olufsen i Assens.
- B. Cicilia, f. 1. Oktbr. 1700, g. 9. Septbr. 1729 med Herredsfoged Christian
Ulrich Bertelsen. — Bryllupsdigt, forfattet af H. og W. F. Ravn, findes
i det kgl. Bibliotek, Kbhvn. (Ny kgl. Saml. 492 d, Fol.). Digtet, som er
i Amtsforvalter Aage Ravns Besiddelse, begynder saaledes:

Mand snapper altid Piger hen,
dog er der altid nok igen,
det Gud ske evig Ære.
Men skal man tro Fornuftens Dom,
hvorledes den her dømmmer om,
da skal det saadan være:
fordi at Mandfolk gaar omkring
og fremfor alle andre Ting
paa dette Køn har Øje.

og slutter saaledes:

At Glædens Sol for dem maa staa,
saa de bestandig sidde maa
i Lykkens gyldne Sæde.

- C. Hannibal Ravn, døbt 7. Decbr. 1702, tog 22. Aug. 1740 Borgerskab som Øltapper i Kbhvn., var 1748 Teskænker ssts., begr. ssts. 16. Novbr. 1756 (Nikolaj); g. 26. Aug. 1739 med Anna Catharina Haman, f. Lehn. — Bryllupsdigte (i Videnskabernes Selskabs Bibliotek i Trondheim) af W. F. Ravn og af H. B.; jfr. Pers. Tidsskrift 8, II, 201. Digtene i Amtsforvalter Aage Ravns Besiddelse.
- D. Anne Cathrine, døbt 17. Juli 1704.
- E. Wilhelm Frederik Ravn, f. 2. Marts 1706, se Stamtavlen 3. Slægtled.
- F. Margrethe Lucie, f. 1708, d. 1788; g. med Sognepræst i Dreslette Jørgen Hansen Mygind (1707—81); jfr. C. E. A. Schøller, Stamtavle over Familien Mygind, Kbhvn. 1901.
- G. Anna Christine, f. 14. Juli 1709, d. 1754; g. med Sognepræst i Kerte Laurits Pedersen Winther (1698—1772), af hvis Børn Sille Winther blev gift 1749 med Klejnsmedemester i Kbhvn. Gregers Olsen Schou; jfr. Axel Kofod, Den Wintherske Slægtbog fra 1755, Side 43, Kbhvn. 1934.
- ¹⁰⁾ Oplysninger meddelt af Amtsforvalter Aage Ravn; Findstedet for Økonom W. F. Ravns og Cecilie Ravns Fødsels- og Dødsdata ikke noteret; jfr. dog Adressekontorets Efterretninger 13. Juni 1788 og 4. Oktbr. 1810, hvor Dødsfaldene findes angivet og Aldrene henholdsvis til 83 og 68 Aar.
- ¹¹⁾ Hof-Proviantinspektør H. W. Becker var Fader til Kommandørkaptajn Gott-helf Wilhelm Becker (1729—76).
- ¹²⁾ »Kort Underretning om det marokkanske Slaveri i Aarene 1751, 1752 og 1753. Dagviis forfattet paa Vers af den ved Expeditionen antagne Casserer Wilhelm Frederik Ravn, daværende Slave, med et Prospect af Staden Soffia«, Kbhvn. 1754. — Bogen oversattes ogsaa paa Prosa til Tysk og udkom i Leipzig 1754 hos Johann Benjamin Ackermann. — Desuden skrev W. F. Ravn 12 Marts 1778: »Levnets Regler, som en sand og oprigtig Christen bør stedse rette sig efter, I i sit Forhold til Gud, II til sig selv, og III i hans Forhold imod hans Næste«, haandskrevet og tilegnet Hans Kierrumgaard (28 Maj 1772—29. Oktbr. 1808), Søn af hans Steddatter Cecilie Jensen (Ravn), f. 28. Maj 1742, d. 3. Oktbr. 1810 (se Note ¹⁰⁾); g. 1762 med Urtekræmmer og Raadmand i Kbhvn. Hans Kierrumgaard (1723—91). — Ifølge Note ¹⁰⁾.
- ¹³⁾ Sjæll. Reg. 1757 Nr. 144 og 1766 Nr. 218—19; Rentekamrets Ansøgninger 20. Oktbr. 1748.
- ¹⁴⁾ Kierrumgaards Gravsted i Nikolaj Kirkes nordre Kor; meddelt Amtsforvalter Aage Ravn af Genealog, Mag. art. Alb. Fabricius.
- ¹⁵⁾ Trykt Bryllupsdigt af 1746 findes paa Universitetsbiblioteket i Kbhvn.; jfr. Gengivelsen bagi Bogen.
- ¹⁶⁾ Madame Elisabeth Putscher, Ober-Inspecteur Becchers Kiæreste paa Kiøbmagergade, bar det; Jomfrue Elisabeth Monratz sammesteds holdt Huen; Ober-Inspecteur Beccher, Hoffskriver Fedder og Renteskriver Morup vare Faddere.
- ¹⁷⁾ T. A. Topsøe-Jensen og Emil Marquard, Officerer i den dansk-norske Søetat 1660—1814 og den danske Søetat 1814—1932, II, 362, Kbhvn. 1935.
- ¹⁸⁾ Fr. Olsen, Den danske Postetat 1624—1927, Kbhvn. 1929 (maskinskrevet).
- ¹⁹⁾ 3 Børn døde som unge. Endvidere var der Døtrene Iverine Wilhelmine (f.

10. Novbr. 1780, d. 1807 »af Krigens Rædsler«, jfr. Birgitte Ravns Brev til General Th. Ravn 10. Maj 1853) og Birgitte Cecilia Dorothea (f. 12. Marts 1777, d. 2. Jan. 1861 ugift paa Gaarden Ask i Ringerike i Norge). Hun kom derop som ung Pige paa et paatænkt 14 Dages Besøg hos sin Onkel Generalfiskal Boll, men hun blev der til sin Død hos sin Slægtning Oberstløjtnant, Kammerherre Gram. Fra ham modtog Generalmajor Ravn nogle Smaating, antagelig Økonom W. F. Ravns Medaillonmaleri og Teskeen, han har snittet, og hvorpaa er skrevet: Denne Ske til min The var mig nok i Marok. (Se Note ¹⁰).

²⁰) Fadderne: Grev Reventlau, Kammerraad Thorup, Hr. Kiærumgaard, Contre-Admiral Fontenay, Commandeur Fasting, Prem:Lieut: Krabbe, Admiralinde Krieger, Frøken Schindel¹⁰).

²¹) som Note ¹⁷): II, 364.

²²) Af den franske Flaade var 4 Linieskibe bemandede med danske Officerer, Underofficerer og Matroser; se Note ¹⁰).

²³) Børnene var; ifg. Note ¹⁰):

1) Emilie Eleonora Dorothea (f. 16. Decbr. 1817, d. 4. Decbr. 1827).

2) Johan Theodor Ravn, se Stamtavlen 6. Slægtled.

3) Christian Albrecht Ravn (f. 9. Maj 1822, d. 3. Juni 1912), Provst, R. Dbmd.; g. med Anna Mathilde Friess (f. 4. Febr. 1834, d. 19. Decbr. 1899). Børnene var fhv. Godsejer Alfred Ravn (f. 1859), Sognepræsterne Viggo Ravn (1856—1909) og N. Valdemar Ravn (1861—1925), Korrespondent Theodor Ravn (1858—91) samt to ugifte Døtre.

4) Niels Vilhelm Ravn (f. 9. Maj 1824, d. 15. Jan. 1906), Toldforvalter i Ribe, R. Dbmd.; g. med Eleonore Cathrine Dorothea Bivilaqua. Søn: Vilhelm Frederik Ludvig Valdemar Ravn (1852—1922), Toldassistent.

5) Amalie Sophie Marie (f. 20. Juni 1827, d. 12. Juni 1911).

6) Valdemar Frederik Ravn (f. 18. Juni 1829, d. 6. April 1864 som Premierløjtnant ved Dybbøl), R.

7) Thora Emilie (f. 7. Marts 1833, d. 27. Aug. 1863^{gg}); g. 20. Aug. 1859 med Auditor Sophus Christian Jensenius Schyth (f. 12. Oktbr. 1832, d. 20. Novbr. 1863).

²⁴) Fadderne var Forældrene og Auditor C. A. Bluhme.

²⁵) V. Richter, Den danske Landmilitæretat 1801—94, S. 164, Kbhvn. 1896; Kraks Blaabog 1913; Ill. Tid. XL, Nr. 44, 1899, samt Note ¹⁰).

²⁶) Han fik af Kejseren et smukt Guldur med Guldkæde, jfr. W. G. O. Bauditz, Livserindringer, S. 37, Kbhvn. 1903, og Note ¹⁰).

²⁷) Erindringsmedaillen for de to slesvigske Krige; Note ¹⁰).

²⁸) Fadderne var Forældrene og Frøken Johanne Charlotte Dahlbom.

²⁹) Børnene var; ifg. Note ¹⁰):

a. Helga Elisabeth Ravn (f. 5. Oktbr. 1857, d. 3. Febr. 1911). Ugift.

b. Gyrithe Ravn (f. 22. Decbr. 1858, d. 1. Novbr. 1870).

c. Arthur Vilhelm Ravn, (f. 21. Maj 1860, d. 28. Maj 1922), Afdelingschef i Forsikringsaktieselskabet »Skjold«. Ugift.

d. Niels Oscar Ravn (f. 26. Marts 1862), Løjtnant, fhv. Stationsforstander i

- Charlottenlund, R. af Dbg. p. p.; gift 25. Aug. 1892 med Elna Louise Kirsten Obel (f. 20. Juli 1866).
- e. Ingeborg Ravn (f. 26. Jan. 1864); g. 14. Juli 1900 med Ekspeditionssekretær, Cand. jur. Baron Christian Hermann Adeler (f. 2. Novbr. 1865, d. 21. Oktbr. 1938).
- f. Axel Ravn (f. 1. April 1867, d. 16. Jan. 1907), Løjtnant, Assistent i Landmandsbanken; g. 16. Juni 1903 med Ida Sabine von Buchwald (f. 19. Novbr. 1871).
- g. Aage Ravn, se Stamtavlen 7. Slægtled.
- ³²⁾ Fadderne var Faderen, Pastor Ravn, Toldkontrolør Ravn, Fru T. Schyth og Frøken A. Ravn.
- ³¹⁾ Kraks Blaabog 1938; A. Falk-Jensen, Juridisk og statsvidenskabelig Stat, S. 433, Kbhvn. 1935, samt Note ¹⁰⁾.
- ³²⁾ Fadderne var Fru Julie Albeck, Frøken Henriette de Fine Skibsted, Commandeurerne C. H. Møller, O. W. de Fine Skibsted og E. Duntzfelt, og Overretssagfører C. de Fine Skibsted.
- ³³⁾ Fadderne var Fru C. de Fine Skibsted, Fru Baronesse I. Adeler, Generalmajor J. T. Ravn, Kaptajn U. A. de Fine Skibsted, Pastor N. V. Ravn, Kammerherre V. Dreyer, Assistent, Løjtnant Axel Ravn; Note ¹⁰⁾.
- ³⁴⁾ Fadderne var Frøken Helga Ravn, Frøken Thyra de Fine Skibsted, Generalmajor J. T. Ravn, Kaptajn U. A. de Fine Skibsted, Afdelingschef Arthur Ravn, Kaptajn L. Tvermoes, Baron C. Adeler, Kontorchef S. Gram-Hanssen; Note ¹⁰⁾.
- ³⁵⁾ Fadderne var Admiralinde L. Duntzfelt, Frøken Ebba Bluhme, Generalmajor J. T. Ravn, Kaptajn U. A. de Fine Skibsted, Pastor F. W. de Fine Skibsted, Stationsforstander, Løjtnant O. Ravn, Læge Rolf Hertz; Note ¹⁰⁾.
- ³⁶⁾ Fadderne var Amtsforvalterinde E. S. Ravn, Fru Købmand A. Hagen, Amtsforvalter Aage Ravn, Kaptajn de Fine Skibsted og Frue, Købmand H. Hagen, Børge Ravn, Eigil Hagen og Cand. polyt. Baron H. Adeler; Note ¹⁰⁾.
- ³⁷⁾ Fadderne var Fru Købmand A. Hagen, Fru Overlæge J. Berntsen, Amtsforvalter Aage Ravn, Købmand H. Hagen, Tage Ravn, Cand. polit. A. V. Strøm Tejsen; Note ¹⁰⁾.
- ³⁸⁾ Fadderne var Frøken Thyra de Fine Skibsted, Frøken Dagmar Tvermoes, Amtsforvalter Aage Ravn, Købmand H. Hagen, Frøken I. Hagen, Forpagter Troels Ravn, Søbygaard ved Hammel; Note ¹⁰⁾.

In nomine Ami! 251

Anno 1664. Den 9. Decem. bleff jeg
ordineret til Capellan for Dres-
lette Menighed af Mag. Niels
Bang, Othense Biscop.

Anno 1665. Den 23. Julij bleff min
Allerkiereste og jeg copule-
rede i Dreslette Kirche af M. Niels
Bang, Biscop.

Anno 1666. Den 21. April om en
Løffuerdag Klochen 11 efter Mid-
dag bleff min kiere Datter Anne
født.

1667 d. 12. Septemb. bleff min
Datter Anne Cathrine fød paa
en Torsdag imellem 5 og 6 Ef-
termiddag.

1668 den 21. Decem. paa en
Mandag bleff min Søn Niels fød
imod Middag.

1670 d. 12. Maj paa vor Herres
Himmelfardtz Dag bleff min Søn
Jens fød Kloch. 8 Formiddag.

In nomine Jesu!

Anno 1664 paa en Fredag, som
var den 9. Decem. bleff jeg
ordineret til Capellan for Dres-
lette Menighed af Mag. Niels
Bang, Othense Biscop.

Anno 1665 d. IX Søndag efter
Trin., som var den 23. Julij, bleff
min Allerkiereste og jeg copule-
rede i Dreslette Kirche af M. Niels
Bang, Biscop.

Anno 1666, den 21. April om en
Løffuerdag Klochen 11 efter Mid-
dag bleff min kiere Datter Anne
født.

1667 d. 12. Septemb. bleff min
Datter Anne Cathrine fød paa
en Torsdag imellem 5 og 6 Ef-
termiddag.

1668 den 21. Decem. paa en
Mandag bleff min Søn Niels fød
imod Middag.

1670 d. 12. Maj paa vor Herres
Himmelfardtz Dag bleff min Søn
Jens fød Kloch. 8 Formiddag.

1671 d. 28. Maj paa en Søndag
Klochen 12 Formiddag bleff min
Datter Dorthe Christine fød.
[Kbg : „Min Søster i T(hreslette?)
bar hende.“]

1672 d. 9 Aug. paa en Fredag
Klochen 4 Eftermiddag bleff min
Søn Bendix fød.

1673 (skal være 1672!) d. 10. Octob.
paa en Torsdag Kloch. 1 Formid-
dag døde min lille gode Datter
Dorthe Kirstine i hendes Alders
1 Aar 4 Maaneder 13 Dage.

Samme Aar (vel 23. Novbr.) paa
en Løverdag døde min lille gode
Søn Bendix i sit Alders 16. Uge.

1673 d. 10. Octob. paa en Tors-
dag (det var en Fredag!) Klochen
3 Eftermiddag bleff min lille Søn
Claus fød.

1675 d. 14. Julij paa en Onsdag
bleff min lille Datter Dorthe Kir-
stine fød Klochen 6 Formiddag.

Samme Aar, som vaar den 5.
Novemb. Klochen 4 Eftermiddag
døde min lille Datter Dorthe
Kirstine i sit Alders 16 Uge og
2 Dage.

1671 d. 28 Maj paa en Søndag
Klochen 12 Formiddag bleff min
Datter Dorthe Christine fød.
1672 d. 9 Aug. paa en Fredag
Klochen 4 Eftermiddag bleff min
Søn Bendix fød.
1673 d. 10 Octob. paa en Torsdag
Klochen 1 Formiddag døde min lille gode
Datter Dorthe Kirstine i hendes Alders
1 Aar 4 Maaneder 13 Dage.
1673 d. 23 Novbr. paa en Løverdag
døde min lille gode Søn Bendix i sit
Alders 16 Uge.
1673 d. 10 Octob. paa en Torsdag
(det var en Fredag!) Klochen 3
Eftermiddag bleff min lille Søn
Claus fød.
1675 d. 14 Julij paa en Onsdag
bleff min lille Datter Dorthe Kir-
stine fød Klochen 6 Formiddag.
1675 d. 5 Novemb. Klochen 4
Eftermiddag døde min lille Datter
Dorthe Kirstine i sit Alders 16 Uge
2 Dage.

1676 den 17 Octob. paa en Tirs-
 dag Klochen 10 Formiddag bleff
 min Søn Christian fød. [Kbg.:
 „som min Søster Kirsten Jens-
 datter bar.“]

1678 den 9 August. paa en Fre-
 dag Klochen 3 Eftermiddag bleff
 min Datter Citzel fød.

1679 den 15 Maij Kloch. 4 Ef-
 termiddag døde min lille gode
 Søn Claus i sit Alders 6 Aar 7
 Maaneder.

1684 den 26 August paa en Tirs-
 dag Klochen 1 Eftermiddag bleff
 min lille Søn Thomas fød.

Samme Aar, som vaar den 29.
 Aug. paa en Søndag (det var en
 Fredag!) døde min lille Søn
 Thomas, der hand samme Dag
 vaar bleffen døbt aff den hæder-
 lige Mand Hr. Hans Lauritzen,
 Sognepræst, for Flemøs Menig-
 hed.

1676 den 17. Octob. paa en Tirs-
 dag Klochen 10 Formiddag bleff
 min Søn Christian fød. [Kbg.:
 „som min Søster Kirsten Jens-
 datter bar.“]

1678 den 9. August paa en Fre-
 dag Klochen 3 Eftermiddag bleff
 min Datter Citzel fød.

1679 den 15. Maij Kloch. 4 Ef-
 termiddag døde min lille gode
 Søn Claus i sit Alders 6 Aar 7
 Maaneder.

1684 den 26. August paa en Tirs-
 dag Klochen 1 Eftermiddag bleff
 min lille Søn Thomas fød.

Samme Aar, som vaar den 29.
 Aug. paa en Søndag (det var en
 Fredag!) døde min lille Søn
 Thomas, der hand samme Dag
 vaar bleffen døbt aff den hæder-
 lige Mand Hr. Hans Lauritzen,
 Sognepræst, for Flemøs Menig-
 hed.

Anno 1689 d. 6. Martij bleff min Datters Datter Marie Nicolas Rye Datterfødt. Døde den 27. Febr. 1690.

Palme Søndag, som vaar den 13. Aprilis 1690, døde min hierte aller- kiereste Hustru Citzel Jensdatter fra mig, mig tilstor Hjertesorrig og Bedrøfelse, i sit Alders 50 Aar min- dre 10 Dage. Gud lade mig snart følge (?) hende i Guds Herligheds Rige for Jesu Christi Skyld. Amen.

Dominica XIV Trinit., som ind- faldt den 21. Septemb., bleff min lille Datters Datter Citzel Marie Rye fød.

1691, den 19. Septemb., hora 8. antem. bleff min Datters Anne Cathrines Søn fød kaldet Hans.

1693 d. 22. Martij om Natten bleff min Datters Søn Henrich Rye fød.

1694 d. 28. Julij bleff min Datters Datter Dorethe Sophie fød.

Samme Aar d. 14. Julij bleff min Sønne Søn kaldet Hans fød i Syn- derborg.

1697 d. 11. Maij copulerede jeg mig Søn Hr. Niels Hansen til Cille Mouritzdatter i Synderby Kirche.

Den 24. February (?) 98 bleff min Datter (s Datter?) Anne Magrete fød.

Den 15. Aug. 98. (uklart, men angaar Sønnedatteren, født denne Dato).

(nederst paa Side 255):

1700, d. 1. Octob. bleff min hierte Søns Hr. Nielsis Datter Klochen 9 Formiddag fød og

Anno 1689 d. 6. Martij bleff min Datter
Datter Marie Nicolas Rye Datter fød
Døde den 27. Febr. 1690.
Palme Søndag som vaar den 13.
Aprilis 1690 døde min hierte aller-
kiereste Hustru Citzel Jensdatter
fra mig mig tilstor Hjertesorrig og
Bedrøfelse i sit Alders 50 Aar min-
dre 10 Dage. Gud lade mig snart
følge (?) hende i Guds Herligheds
Rige for Jesu Christi Skyld. Amen.
Dominica XIV Trinit., som ind-
faldt den 21. Septemb., bleff min
lille Datters Datter Citzel Marie
Rye fød.
1691, den 19. Septemb., hora 8.
antem. bleff min Datters Anne
Cathrines Søn fød kaldet Hans.
1693 d. 22. Martij om Natten bleff
min Datters Søn Henrich Rye fød.
1694 d. 28. Julij bleff min Datters
Datter Dorethe Sophie fød.
Samme Aar d. 14. Julij bleff min
Sønne Søn kaldet Hans fød i Syn-
derborg.
1697 d. 11. Maij copulerede jeg
mig Søn Hr. Niels Hansen til Cille
Mouritzdatter i Synderby Kirche.
Den 24. February (?) 98 bleff min
Datter (s Datter?) Anne Magrete
fød.
Den 15. Aug. 98. (uklart,
men angaar Sønnedatteren, født
denne Dato).
(nederst paa Side 255):
1700, d. 1. Octob. bleff min hierte
Søns Hr. Nielsis Datter Klochen
9 Formiddag fød og



Da


MONSIEUR
Wilhelm Frederich
Ravn

Og
MADAME
Birgitte Cathrine Schow

Blev copulerede den 26. October 1746.
 Holde en god Ven det for sin Vigt
 at gratulere.


 r. Brudgom kun et Ord jeg har i Dag at sige,
 Nu af mit Raboe-Lav jeg mærker Du vil vige,
 Jeg skulde ønske Dig og Din Adtaarne Brud
 Lykhalighed og al Velsignelse fra Gud!
 Men spørger Du om jeg en meer end dette kandskrive
 Jeg svarer jo, men det skal saare lidet blioe,
 Jeg vil kun holde mig Sr. Brudgom ved Dit Ravn,
 Og eene skrive hvad der rimer sig med RAVN.
 ¶ ¶ ¶


Gak kiære Brudgom Monsieur RAVN,
 Gak hen og tag Din Brud i Favn,
 Kast Anker i Guds Forsyns Havn,
 Frygt og forlad Dig paa hans Navn,
 Saa fremmes Dit og Brudens Gavn.
 Hvad rimer sig nu meer med RAVN?



KJØBENHAVN, Trykt hos Christoph Georg Glasning, boende i Frederichsberg-Gaden.

SIGNATURER
af



SOGNEPRÆST HANS JENSEN (RAVN)
(Fundet af Landsarkivar Harald Hatt i Odense).



SOGNEPRÆST NIELS HANSEN RAVN
(Fundet i Landsarkivet i Odense af Amtsforvalter Aage Ravn).



KGL. ØKONOM W. F. RAVN¹⁰⁾

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Ravn' in a cursive script.

KAPTAJN NIELS RAVN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. F. Ravn' in a cursive script.

KOMMANDØRKAPTAJN W. F. RAVN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Th. Ravn' in a cursive script.

GENERALMAJOR TH. RAVN

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aage Ravn' in a cursive script.

AMTSFORVALTER AAGE RAVN

NAVNEREGISTER

- Adeler, C. H., Baron, Cand. jur., 21.
 Adeler, H., Baron, Cand. polyt., 21.
 Albeck, J., 21.
- Becker, G. W., Kommandørkaptajn, 8, 19.
 Becker, H. W., Hof-Proviantinspektør, 7, 19.
 Been, O. H., (Købmand), 18.
 Bertelsen, C. U., Herredsfoged, 18.
 Bivilaqua, E. C. D., 20.
 Bluhme, C. A., Auditor, 20.
 Bluhme, E., 21.
 Bluhme, H. Æ., Kommandør, 9.
 Bluhme, M. E., 9.
 Boll, Generalfiskal, 20.
 von Buchwald, I. S., 21.
- Christiansdatter, D., 18.
- Dahlbom, J. C., 20.
 Dahlbom, S. W., 11.
 Dreyer, V., Kammerherre, 21.
 Duntzfelt, E., Kommandør, 21.
 Duntzfelt, L., Admiralinde, 21.
- Fasting, Kommandør, 20.
 Fedder, Hofskriver, 19.
 Fontenay, Kontreadmiral, 20.
 Friess, A. M., 20.
 Friess, B. V. C., 11.
 Friess, N. C., Overkrigskommissær, 11.
- Gamtofte, J. P., Præst, 5.
 Gram, Kammerherre, 20.
 Gram-Hanssen, S., Kontorchef, 21.
- Hagen, Eigil, 21.
 Hagen, F. P. H., Købmand, 14, 21.
 Hagen, G. E., 14.
 Hagen, I., 21.
 Haman, A. C., 19.
 Hertz, Rolf, Læge, 21.
- Isaksen, M., Præst, 6.
- Jensdatter, S., 5.
 Jensen, C., 19.
 Jensen, G., Bagermester, 7.
 Jensen, J., Købmand, 18.
 Jørgensen, N., (Købmand), 17.
- Kierrumgaard, H., Købmand, 19.
 Kierrumgaard, H., Raadmand, 19, 20.
 Kierrumgaard, J. P., Købmand, 17.
 Krabbe, Premierløjtnant, 20.
 Krieger, Admiralinde, 20.
- Larsen, M. K. A., 14.
 Lehn, A. C., 19.
 Leychter, C. M., 6.
- Monrad, E., 19.
 Morup, Renteskriver, 19.
 Mouritzdatter, C., 6.
 Mygind, J. H., Præst, 19.
 Møller, C. H., Kommandør, 21.
 Møller, C. H. B., 12.
- Obel, E. L. K., 21.
 Olufsen, H., Købmand, 18.
- Pedersdatter, D., 5.
 Putscher, E., 19.

- Ravn, A., Amtsforvalter, 12, 21.
 Ravn, A., Bankassistent, 21.
 Ravn, A., Godsejer, 20.
 Ravn, A. C., 17, 19.
 Ravn, A. Chr., 19.
 Ravn, Anne, 17.
 Ravn, A. S. M., 20.
 Ravn, A. V., Afdelingschef, 20, 21.
 Ravn, B., Fuldmægtig, 14, 21.
 Ravn, B. C. D., 20.
 Ravn, C., 18, 19.
 Ravn, Chr. A., Provst, 20.
 Ravn, Chr. H., 18.
 Ravn, Chr. J. J., 18.
 Ravn, Chr. M., 18.
 Ravn, C. J., 19.
 Ravn, E. E. D., 20.
 Ravn, G., 20.
 Ravn, H., Amtsforvalter, 17.
 Ravn, H., Cand. polit., 14.
 Ravn, H., Teskænker, 18, 19.
 Ravn, H. E., 20, 21.
 Ravn, H. J., Bager, 18.
 Ravn, H. J., Præst, 5, 17.
 Ravn, H. M., Præst, 17.
 Ravn, I., 21.
 Ravn, I. W., 19.
 Ravn, J. H., Sognedegn, 18.
 Ravn, J. Th., Generalmajor, 10, 20, 21.
 Ravn, K., 15.
 Ravn, K. J., 17.
 Ravn, M. L., 19.
 Ravn, N., Kaptajn, 8.
 Ravn, N. H., Præst, 6, 18.
 Ravn, N. O., Stationsforstander, 20, 21.
 Ravn, N. V., Præst, 20, 21.
 Ravn, N. V., Toldforvalter, 20, 21.
 Ravn, P., 15.
 Ravn, S., 18.
 Ravn, S. J., 17.
 Ravn, T., Forpagter, 21.
 Ravn, T., Fuldmægtig, 14, 21.
 Ravn, T. E., 20.
 Ravn, Th., Korrespondent, 20.
 Ravn, U., 15.
 Ravn, V., Præst, 20.
 Ravn, W. F., Kommandørkaptajn, 9.
 Ravn, W. F., kgl. Økonom, 7, 18, 19, 20.
 Ravn, V. F., Premierløjtnant, 20.
 Ravn, V. F. L. V., Toldassistent, 10, 20.
 Rhode, E., 6.
 Rye, N., Ridefoged, 17.
 Schou, G. O., Klejnsmedemester, 19.
 Schow, B. C. O., 7.
 Schyth, S. C. J., Auditør, 20.
 Skibsted, C. de Fine, Overretssagfører, 21.
 Skibsted, E. S. de Fine, 12.
 Skibsted, F. W. de Fine, Præst, 21.
 Skibsted, H. de Fine, 21.
 Skibsted, O. W. de Fine, Kommandør, 21.
 Skibsted, Th. de Fine, 21.
 Skibsted, U. A. de Fine, Kaptajn, 12, 21.
 Strøm Tejsen, A. V., Cand. polit., 21.
 Thorup, I., Kammerraad, 8, 20.
 Thorup, J. D., 8.
 Top, A. C. E. D., 9.
 Tvermoes, D., 21.
 Tvermoes, L., Kaptajn, 21.
 Winther, L. P., Præst, 19.
 Winther, S., 19.
 Zelling, A. D., 8.