



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Slægt & Stavn

26. Aargang Nr. 1 Februar 2007

Slægtsstævne



**Efterkommere af slægten Søndergaard
Stamforældrene var Christian Peter Jensen
Og Kristine Jensdatter**

Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn.

<http://www.genealogi-kbh.dk>

Stiftet den 7. januar 1977



Formand:	Anna Margrethe Krogh-Thomsen Hedebyvej 5 3650 Ølstykke	Tlf: 4717 9251 E-mail: krogh@get2net.dk
Kasserer:	Bent Jensen Konkylievej 23 2650 Hvidovre	Tlf: 3678 8775 E-mail: sfs.bentjensen@stofanet.dk
Sekretær:	Gyda Mølsted Ajax Alle 18 2650 Hvidovre	Tlf: 3649 2878 E-mail: harald-gyda@adr.dk
Redaktør:	Gitte Bergendorff Høstbo Obovej 14 2730 Herlev	Tlf: 4484 9131 E-mail: janhb@mail.danbbs.dk
Best.medl.	Peter Wodskou Arnesvej 44 2700 Brønshøj	Tlf: 3828 9475 E-mail: peter.wodskou@get2net.dk
Best.medl..	Erling Dujardin Digehuset 5, st. 1 2670 Greve	Tlf: 4390 8625 E-mail: fam.dujardin@image.dk
Best.medl.	Anette Eitz Flügge Østergården 14, 3.th. 2635 Ishøj	Tlf: 5170 5358 E-mail: anette.flygge@ishoejby.dk
Best.suppleant.	Ruth Elsøe Strandhaven 15 3060 Espergærde	Tlf: 4913 2012 E-mail: ruth-e@mail.dk
Bladhjælper men ikke medlem af bestyrelsen	Aino Kronsell Trilby L. Gustafson	E-mail: aino@kronsell.dk E-mail: trilby3@yahoo.com

Bladet sendes gratis til foreningens medlemmer – 4 gange årligt: Uge 8 – 18 – 32 og 45.

Midt i februar, først i maj, først i august og først i november. **Artikler bedes sendt til Redaktøren.**

Deadline for forslag til artikler er 5. januar, 8. marts, 1. juli samt 4. oktober.

Prisen for enkelte numre er kr. 20.- (+ forsendelse). Abonnement koster kr. 100.- pr. år inkl. forsendelse. For udenlandske abonnenter betales desuden porto for forsendelsen. Tilmelding kan ske ved indbetaling på **foreningens girokonto 220 8628**. Kontingent for medlemskab af Slægtshistorisk forening for Storkøbenhavn er: kr. 225.- pr. år, inkl. Slægt & Stavn og 2 numre af Slægten. 2 samboende medlemmer betaler kr. 275.- pr. år. Gæstebillet til vore foredrag er kr. 25.- pr. gang. Ved for sen indbetaling af kontingent pålægges et gebyr på 20.- kr. pr. rykker. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt efter aftale med redaktionen.

P.S. Artikler i bladet afspejler ikke nødvendigvis foreningens holdning.

Nyt fra Formanden!

Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Den 7. januar fyldte vor forening 30 år. En rigtig pæn alder for en slægtshistorisk forening. Dagen blev markeret ved, at der ved vort første møde den 10. januar i år blev serveret gratis lagkage og æblekage til alle fremmødte tilhørere. Mange medlemmer møder op til vore arrangementer og møder, både i Ballerup og når vi holder slægtsforskerdag i Valby Medborgerhus. Det værdsætter vi og er rigtig glade for.



Det er med glæde jeg tænker tilbage på alle disse år. Jeg har selv været med næsten fra starten, jeg mener omkring 27 år. Der er sket en stor udvikling både i foreningen og i arkiververdenen. På landsarkiverne rundt i landet kunne man dengang få lov til at se i de originale gamle kirkebøger, men selvfølgelig kun på de respektive landsarkiver. Senere er dette materiale jo kommet på microfichkort, så det nu findes på alle vore statslige arkiver. Til gengæld kan vi nu få adgang til alle de

originale nyere kirkebøger, hvilket også er noget helt specielt. I 2006 kom så den gode nyhed, at nu var alle de ældre kirkebøger kommet på nettet. Nu kan vi alle sidde hjemme og lave vor slægtsforskning. Men charmen og oplevelsen ved at komme på det rigtige arkiv er der stadig, og rigtig mange arkivalier findes jo også kun der. At begynde på slægtsforskning og finde ud af sin slægts historie og levevis, er som at blive smittet med et ondartet virus, der findes ingen modgift, men en stor trang til at finde mere og mere.

I foreningen gør vi os umage med at arrangerer gode og lærerige foredrag. Vi udgiver vort fine blad Slægt & Stavn, som bliver solgt til mange ud over landet. Husk vi modtager gerne flere indlæg fra vore læsere. Jeg håber vor forening stadig må være i udvikling og til gavn og glæde for vore medlemmer, og med det ønsker jeg den et rigtig stort tillykke.



AMKT

Foreningens Linkside

Forud for det nye layout, som foreningens hjemmeside nu har fået, har der været mange drøftelser i bestyrelsen. Ikke mindst omkring den linkside, som jeg har bestyret på den gamle hjemmeside. Den var efterhånden blevet ret uoverskuelig.

Følgelig forsvandt først den engelske tekst. Der var engelsk annotering på de sider, der havde helt eller delvis engelsk tekst.

Derefter har vi forsøgt at lave en mere overskuelig opdeling af linkene, grovsorteret efter emner. Men hovedinddelingen efter landområder er bibeholdt, sådan at f.eks. links til dansk genealogi er holdt for sig. Efterhånden havde jeg tre forskellige forslag at forholde mig til. Det afgørende for mig var en inddeling efter, hvad man kunne bruge siderne til.

Hjemmesiden skiftede udseende, før den nye struktur var på plads. Af tekniske grunde kunne linkdelen først rettes til, efter at siderne var sendt i luften. Og det har endda heller ikke været let, fordi bestyrelsesmedlemmerne skulle ind og ”pille” ved html-koderne på siderne – uden at ødelægge dem. Ingen af os er eksperter på området, men det lykkedes efter en del forsøg.

I Slægt & Stavn nr. 3 var der beretninger om Rotary-kongressen i København. På grund af den blev arbejdet med at opdatere linksiden speedet op, så i det mindste den danske del var opdateret umiddelbart inden. Linksidens har nu følgende opbygning:



De enkelte overskrifter/grupperinger kommer frem med en "mouse-over" effekt: Hold musen hen over den pågældende overskrift for at få overskrifterne frem.

De angivne overskrifter er dem, det endte med. Forud gik studier med at finde ud af, hvorledes jeg kunne ændre på de prøveoverskrifter, der var lagt ind. Tilbage står lidt tilretninger – der er for mange forskellige slags skrift, men hellere det end slet ingen muligheder for at benytte siderne. Den mest markante ændring i de danske sider – ud over underdelingen – er den, at de slægtshistoriske foreninger er forsvundet. De kan findes på SSF's hjemmeside, for så vidt de er medlemmer, og ellers må man prøve sig frem i google.dk. Og dog er de ikke helt forsvundet: Jeg har fremhævet dem, hvis der ligger ting, som har mere end lokal interesse – typisk vil det være oversigter over, hvad medlemmerne arbejder med. Selv om man sidder i Nordjylland, kan der typisk være slægtsforskere i andre dele af landet, som arbejder med nordjyske slægter. Det er forhåbentlig blevet tydeligere nu, hvad der er af muligheder.

Hjælp med opdatering

Jeg "samler på links" også til udenlandske sider stadigvæk, men da jeg primært skal koncentrere min tid omkring arbejde og familie, vil jeg ikke sætte tid på, hvornår resten af siden får et eftersyn. Men jeg vil bestræbe mig for i hvert fald at vedligeholde den danske del løbende – og derfor vil jeg meget gerne have input fra brugerne: er der nogle inaktive links? Mangler der noget? Ja, selvfølgelig gør der det, jeg har også måttet fravælge ind imellem. Jeg kan konstatere, at mange bruger den, fordi der jævnt hen kommer tilbagemeldinger om inaktive links. Men, men, men: tilbagemeldingerne viser sig at komme fra slægtsforskere, der søger i de gamle sider fra f.eks. 2002. Der er sket meget siden da. Derfor: **VÆR VENLIG AT OPDATERE BOGMÆRKER ELLER FORETRUKNE TIL DEN NUGÆLDENDE ADRESSE**, som er: www.genealogi-kbh.dk

Noget andet, jeg gerne vil have hjælp til, er det forhold, at siden ser anderledes ud, når man f.eks. anvender browseren Mozilla. Så kommer rullemenuen ikke frem, og man må finde de enkelte grupperinger ved hjælp af sitemap. Jeg er ikke selv kyndig nok til at sige hvorfor – men er der en html-kyndig person blandt læserne, vil jeg gerne have en teknisk forklaring på, hvordan koderne skal ændres, så de også styrer f.eks. Mozilla.

Man kan skrive til mig på min e-mailadresse, som fremgår af bladets side 2 – eller via foreningens hjemmeside: Skriv til os.

På forhånd tak
Erling Dujardin

EFTERLYSNING!

Ønskes deltagere med forskning i norske aner, til en "interessegruppe", der kan udveksle erfaringer med forskning i norske områder. Har du lyst til at deltage, kan henvendelse ske til: Ingrid Bonde Nielsen, Bredager 71, 2670 Greve, eller på 4390 8060 eller bonde@eriksminde.dk.



www.anetavlen.dk

I skrivende stund har 198424 været inde og besøge vores diskussionsforum Anetavlen. Der er mange spændende indlæg på Anetavlen og mange har fået hjælp af hinanden med at løse længe savnede svar på spørgsmål om aner eller slægtsforskning generelt.

I denne tid er en lille oprydning i gang på Anetavlen. Det tager tid, men når det er overstået, skulle det blive ganske godt at søge hurtigt og effektivt efter sine aner og svar på sine stillede spørgsmål. Du vil herefter finde dine efterlysning under det slægtsnavn, du har lagt din efterlysning ind under.

Når du starter en diskussion på Anetavlen, skal overskriften være kort og præcis. F.eks. når søger du under Slægtsnavne og Patronymer A-Å: Tryk på denne og siden med alfabetisk liste kommer frem. Søger du f.eks. efter navnet Buch, trykker du på bogstavet B. Nu kommer der en række forskellige navne frem, der alle begynder med B. Meningen er så at man finder navnet Buch. Eksisterer det ikke laves en Buch - rubrik med "Tilføj nyt emne". Ikke noget med at skrive: *Buch - hvor finder jeg dem?*, eller *Buch - kender nogen Anton Buch?* Nej - kun Buch. Når den nye rubrik er oprettet, går man ind under Buch og starter sin diskussion. Hvis der så kommer en anden med slægten Buch, er det meningen at de så går ind under den allerede eksisterende navn Buch, og starter en ny efterlysning/diskussion.

For at holde god orden på Anetavlen, er dette en god måde at gøre det på. For forestiller man sig navnet Hansen, vil der hurtig være mange rubrikker med Hansen-efterlysninger. Det gør det også mere overskueligt for os at finde vores indlæg igen. Håber på god velvilje til at alle vil hjælpe til med at holde orden på indlæggene på Anetavlen.

Jan Høstbo

Hårkunst



I efterladenskaberne fra min tipoldemor i Lønstrup, Amalia Henriette Petrea Segelcke, født Ifversen (1821-1889) fandtes et smukt stykke hårkunst.



Amalia og hendes halskæde med kors

Også fra min 2 x tipoldemor i Hjørring, Sophie Christine Ifversen, født Henningsen (1775-1862) lå et stykke hårkunst til erindring om hende.



Sophie og hendes broche



Menneskehår har til alle tider fascineret kunstnerne. Af hår blev der lavet f.eks. kunstfærdige smykker som erindrings- eller kærlighedsgaver. Fra 1200-tallets England er der historier om adelens damer, der fik deres hår indvævet i gaver til udkårne riddere.

På Rosenborg Slot findes et armbånd med en hårfletning i et kostbart materiale, som var en gave fra Chr.IV til hans dronning.

Dette specielle erhverv at lave disse ting var især udbredt i Dalarna i Sverige i 1800-årene. Det var for det meste unge kvinder ”hårkullorna” eller ”dalkullorna” som de kaldtes, der rejste rundt i landet. Mange tog til Danmark og Tyskland, hvor de fik kost og logi på de store gårde. De rejste gerne nogle stykker sammen og havde en mandlig hårkullor med.

I pasprotokollerne kan deres indrejser til Danmark følges. Der var mange i årene 1854 – 70, f.eks. kom i året 1861 hele 7 hårarbejder alene til Hjørring og Sæby.

Bangsbo Museum i Frederikshavn har en stor samling af hårarbejder, og i bogen fra 1984 ”Hårkullorna fra Våmhus” af Karen Andersen fortælles om det interessante håndværk. Det kan anbefales at låne den på biblioteket.

Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren

Husk indbetaling af kontingent!

Har du husket at betale dit kontingent eller bladabonnement for 2007? Hvis ikke, så skynd dig at gøre det inden 1. marts, hvorved du sparer dig selv for et gebyr på 20 kr., og foreningen for besværet med at udsende rykkerbreve. Brug girokortet i blad nr. 4/2006 eller indbetal via netbank på vores girokonto 2208628 (korttype 1).

Beløbene kan du se på side 2 i dette blad. Er beløbet ikke indbetalt rettidigt, modtager du ikke flere numre af Slægt & Stavn.

Bent Jensen

Slægt & Stavn

Den kvikke læser af Slægt & Stavn har nok allerede nu opdaget at bladet denne gang er anderledes. Forsiden er dekoreret med et flot farvebillede. Holder du Slægt & Stavn i hånden vil du opdage at det er en anelse tykkere end det plejer at være.

Ved en hurtig gennemgang af bladet opdages der hurtigt at der også indgår flere farvebilleder i bladet og som vi plejer sort/hvide.

Det skyldes som nok allerede gættet at bladet er blevet udvidet med flere artikler på nu et totalt sideoplæg på 36 sider. Hertil udkommer bladet nu også i farver når farvebilleder findes til en pågældende artikel. Det er ikke et krav fremover at billederne skal være i farver, de gode gamle sort / hvide billeder er stadig charmerende og vil stadig blive brugt i stort omfang.

Vi håber bladet må falde i smag og evt. kommentarer hertil modtages gerne.

Redaktionen

Et slægtsstævne i Vendsyssel



Pinsedag i år fandt et slægtsstævne sted på den tidligere Try Landbrugsskole, beliggende ved Dronninglund i Østvendsyssel. Festen var for medlemmer af familien Søndergaard fra gården Søndergård i Gerå, med udgangspunkt i det par, der i 1870 købte gården og gav den navnet Søndergård, nemlig Chr. Peter Jensen Søndergaard (1841-1927) og hustru Kristine Jensdatter (1844-1898), som er mine oldeforældre. De var begge født i Voersaa, hun i gården Krogen, datter af Jens Jørgen Heilesen (1798-1882) og hustru Mette Christensdatter (1807-1871). Han var født i Søndergård i Voersaa som søn af Jens Nielsen (1798-1879) og hustru Karen Madsdatter (1803-1866).

Det er første gang, vi har holdt slægtsstævne i Søndergaard-slægten, men forhåbentlig ikke sidste gang. Det var egentlig i Canada, at ideen opstod. Derovre bor mindst 4 familier af slægten, hvoraf de 3 altid har haft tæt kontakt. Da det sidste år var 20 år siden, den ene familie, nemlig min kusine Diana, f. Berthelsen med mand og børn var i Danmark første gang (de har været her mange gange siden), mente de, det burde markeres på en eller anden måde. Denne idé voksede efterhånden og bredte sig som ringe i vandet. For 2 år siden blev jeg kontaktet af en Gitte fra Norge, som præsenterede sig som min "ukendte kusine", der lige havde været i Canada og rigtigt var blevet tændt på ideen!



Billedtekst fra Søndergård : Søskende
Bagerste række fra venstre : Mette Kristine, Jens og Ludvig.
Midterste række : Inger Marie, Karen, oldefar Christian P. Søndergaard, Lise.
Forrest : Jensine og Ane.

Men nu er det vist på tide, jeg præsenterer mig selv. Jeg hedder Else Berthelsen, jeg er født på Bakkegården i Melholt i Østvendsyssel som den næstældste af Petrea og Karl Berthelsens 5 børn. Jeg bor i dag i Ulsted og er gift med Preben. Jeg arbejder som bibliotekar i Aalborg og så har jeg en hobby, nemlig slægtsforskning. Derfor var der ikke rigtig nogen vej udenom, da jeg blev kontakten vedrørende dette slægtsstævne - dels har jeg en stor del af slægten på min computer, og dels var ideen jo spændende.

Oldefar og oldemor havde 8 børn, 2 sønner og 6 døtre. De havde 43 børnebørn. Oldebørnene har jeg ikke helt tal på, men de er spredt for alle vinde i mange lande: Canada, USA, England, Norge, Sverige, Spanien. Der er naturligvis flest i Danmark og rigtig mange i Nordjylland - ikke mindst i i egnen omkring Gerå og Dronninglund.

Inden jeg fortæller mere om festen, vil jeg gøre rede for de 8 børn i Søndergård og lidt om deres familier. Den ældste var Jensine (1872-1954), hun blev gift med Jakob Peter Sindahl Andersen (1874-1933) i Sindalsgård, den største gård i Gerå. De er nok bedre kendt i Gerå som "Sine og Sejel". 2 af deres børn var: Maren "Mølbygger" (1897-1993), gift med Jens "Mølbygger", og Jens "Forpagter"(1900-1987). En del af deres efterkommere var til stede ved festen.

Det næstældste barn i Søndergård var Mette Kristine (1873-1912), min farmor. Hun blev gift med Kristian Bertelsen (1870-1960) i Bakkegården, Melholt. De fik 5 børn. Den ældste, Maren, giftede sig med Tinus Thorup, og de boede i Klarup. Nr. 2 var min onkel Jens, der rejste til Canada i 1926. Han giftede sig med Muriel, og de fik en datter, Diana, der var en af initiativtagerne til festen. Nr. 3 var min far, Karl Berthelsen (1908-1990), gift med Petrea Jacobsen (1921-1995) fra Smalby.

Barn nr. 3 i Søndergård var Jens (1875-1962). Han rejste til Amerika i 1903 og bosatte sig i Oregon. Han giftede sig med norske Lise, men havde ingen børn.

Barn nr. 4 i Søndergård var Ane Kathrine, kaldet Anna (1877-1946). Hun giftede sig med Jens Jensen (1875-1945), brugsuddeler i Ørsø, og de fik 7 børn. Disse 7 børn kom alle på Dronninglund Realskole, og senere rejste flere af dem ud i den store verden, hvor nogle blev hængende. Den ældste og eneste søn, Holger, blev grosserer i Købbyen i København. Nr. 2, Elise, blev gift med en tandlæge Westergaard i Nørresundby. Nr. 3, Helga, rejste i 30'erne til London for at arbejde i huset. Det samme gjorde et par af hendes søstre og en kusine. Nogle af dem blev i London under krigen og deltog i Rødekors arbejde, og blev der forlovede og gift med engelske soldater. Helgas forlovede, blev meldt savnet. De nåede ikke at blive gift, men Helga fik en datter. Hun bor stadig i London, er i dag 97 år gammel, og var med til festen! Imponerende! Hendes datter Greta har 2 børn, som begge har gjort Helga til oldemor. De deltog alle i festen.

Helgas søster, Meta (1914-1953), var også i London under krigen. Hun giftede sig med en canadisk soldat og flyttede med ham til Canada efter krigen. De fik en søn, Peter, som med sin familie var med i Try. Meta døde desværre allerede i 1953 af kræft. Under sygdommen blev hun passet af sin kusine, Asta (1916-1995), som også havde gjort krigen med i

London. Asta havde været gift med en flyver i Royal Airforce. Han blev imidlertid skudt ned og dræbt i Frankrig ved slutningen af krigen. De havde en lille datter, der druknede. Efter at have mistet både mand og barn rejste Asta altså til Canada til kusine Meta. – Da Meta døde, blev Asta og enkemanden Cyril Harris gift. De fik en søn, David, som også var med i Try.

5. barn i Søndergård var Elise (1879-1919), kaldet Lise. Hun var gift med en anden Jens Jensen. Han var landmand. De boede først ved Randers, senere ved Dorf. De havde 9 børn. Lise døde i 1919 af tuberkulose, og børnene blev derefter spredt for alle vinde. Den yngste af disse børn var Asta, som er nævnt ovenfor.

6. barn i Søndergård var Ludvig (1882-1962). Han var en del år i hæren. Han giftede sig med Marie og de havde et gartneri i Gentoft. De fik en datter, Tove.

Barn nr. 7 i Søndergård var Karen (1884-1959). Karen var gift 2 gange, først med Karl Sørensen, som døde. Derefter blev hun gift med Johannes Hansen (1889-1943) (kaldet "Skomager" bror til Chr. Hansen, senere borgmester i Dronninglund kommune). Karen fik barndomshjemmet Søndergård. Hun havde 9 børn, 4 i første ægteskab og 5 i det andet. Af første kuld var der Helga, som blev gift med Hans Petersen, bosat i Gerå, og Meta, som blev gift med vognmand Aksel Larsen i Melholt. Af det andet kuld var der Agnes, som giftede sig med Niels Hemmingsen og overtog Søndergård. Gården er i dag ikke mere i slægtens eje. Efter Agnes kom Erna. Hun giftede sig med Edvard Nielsen (Langbak) og boede i Lykkensprøve. Erna bor i dag i Dronninglund. Den yngste i flokken var Oda. Hun bor i dag i Charlottenlund. Begge søstre, Erna og Oda, de sidste, der er tilbage, var med til festen i Try. Den yngste i søskendeflokken af mine oldeforældres børn var Inger Marie, kaldet Marie (1886-1970). Hun giftede sig med Jens Sørensen, og de bosatte sig i Ulsted, hvor Jens var postbud. De havde 5 børn men ingen af denne gren deltog.

Men nu tilbage til slægtsfesten. Det lykkedes efterhånden at få sammensat en arbejdsgruppe til at tage sig af alt det praktiske med en sådan fest. Da ingen af os havde været med til noget lignende før, måtte det blive efter vores "hjemmestrikkede" koncept. Vi ville gerne gøre det til en fest for alle aldersgrupper, både store og små - og det lykkedes, synes vi selv. Vi blev i alt 123 deltagere, i alderen 1 til 97 år. Der var 17 børn mellem 1 og 14 år, heraf en del 2-3 årige, som ikke talte samme sprog. Det var nogle perfekte rammer på Try fhv. landbrugsskole, med mulighed for udfoldelser ude og inde. Det blev også en meget international fest, der var 15 fra Canada, 3 fra USA, 7 fra England, 6 fra Australien, 7 fra Norge, 1 fra Sverige. Vi havde bedt folk om at medbringe flag fra deres respektive lande, - store flag til at hænge på væggen, og små bordflag. Vi havde tegnet store slægtstavler, en for hver af oldefars og oldemors børn. Vi havde også bedt deltagerne medbringe et lille billede af sig selv i pasfoto størrelse til opklæbning på disse slægtstavler, på den rigtige plads selvfølgelig. Hver tavle og dermed hver gren af slægten var markeret med en farve, en farve som gik igen på navneskiltene. Så kunne alle, unge som gamle, lettere finde ud af, hvor de hver især hørte hjemme.

Det hele startede med ankomst og indcheck kl.13-14. Derefter var der velkomst på dansk og engelsk, - efterfulgt af fotografering. Vi havde hyret en professionel fotograf til opgaven for at få et så godt resultat som muligt. Bagefter var der kaffe og hjemmebagt kage, hvorunder festalen blev holdt, ”i stereo”, dvs. på dansk og engelsk, af Gitte fra Norge (født i København) og Diana fra Canada. Derefter var der frit samvær og snak og hygge. Vi var heldige med vejret, så de fleste var udenfor i det dejlige solskin. Der var rigtig hygge og snak og leg. Mange gav bagefter udtryk for, at tiden havde været alt for kort. Og det må vi jo tage til efterretning.

Middagen bestod af buffet, efterfulgt af 2 forskellige desserter, hvoraf den ene var rødgrød med fløde. Det var meget populært. Sidste programpunkt var en power point præsentation på det store lærred af slægtens historie med udgangspunkt i oldefar og oldemor. Ikke mindst oldefars meriter, da han f.eks. deltog i Slaget ved Helgoland ombord på den gode fregat Jylland, og da han rejste til Californien for at grave guld, men ak, - nåede for sent frem efter en farefuld rejse, der tog ½ år! Da var der ikke flere guldgraverlicenser at få!

Denne præsentation var naturligvis henvendt til et publikum, som formodedes ikke at have de store forkundskaber om slægtens sammenhæng, unge såvel som gamle.

Det var en rigtig god oplevelse, pinsedag 2006 i Try! Der blev knyttet mange nye kontakter og gamle genoptaget. Det var en oplevelse, som vi sent skal glemme!

Vi fik mange roser, som nok har givet os mod på at prøve igen.

Else Berthelsen.

Nyt udvandrermuseum i Hamborg.

Den 4. juli i år åbner Hamborgs nye udvandrermuseum. BallinStadt bliver bygget på en grund i bydelen Veddel, hvor tidligere de såkaldte udvandrerskibe lå. De blev opført af rederiet HAPAG, som spandt guld på at bringe nødstedte og eventyrlystne til først og fremmest USA.

Navnet stammer fra en tidligere direktør, Albert Ballin, som også kunne konstatere, at mange af hans trosfæller sejlede af sted med rederiets skibe. Han var nemlig jøde.

I 1891 blev der talt 144.000 udvandrere i hansestaden og det betød, at det blev nærmest umuligt at finde et logi frem til skibets afsejling. Derfor byggede HAPAG en barakby, der i tidens løb fik tusinde af sovepladser. Højdepunktet blev nået i 1907, da 190.000 mennesker rejste fra Hamborg ud til en uvis fremtid.

I alt skønnes det, at 7 millioner tyskere emigrerede, og det betyder blandt andet, at omkring 60 millioner amerikanere i dag har tyske rødder.

Mange kom også fra Slesvig-Holsten og havde danske rødder. Efter krigen i 1864 ville de ikke være prøjsere, og mens nogle tog til Danmark, var der andre, som helt vendte hjemstavnens ryggen og tog den store tur over havet.



Tidligere havde det været en farefuld færd. Især vinteren 1847-48 var slem, og det skønnes, at 20.000 omkom på emigrantskibe.

Først fra 1887 blev det bestemt, at alle skibe skulle have en læge ombord. Og i modsætning til tidligere var det nu næsten udelukkende moderne dampskibe, der tog turen over havet. Sejlskibene var farlige at rejse med.

I dag er der kun en enkelt af de gamle barakker tilbage i Veddel, og i forbindelse med museumsbyggeriet bliver nu flere barakker genopført efter de originale tegninger. Projektet bliver ført ud i livet med penge fra både byens senat og fra private investorer og sponsorer.

Det er planen, at det store museum vil føre de besøgende hele vejen rundt: Fra situationen i de lande, de kom fra – over enkelte skæbner – til det land, som de kom til og for det meste vidste meget lidt om.

En specialitet er det tilknyttede forskningsprojekt ”Links to your Roots”. Passagerlisterne fra udvandringsskibene er nemlig bevaret i alle årene fra 1850-1934, og de vil nu blive overført til digital form. Desuden er der samlet data, så det måske også vil være muligt at se, hvor den fjerne slægtning kom hen.

Man kan læse mere om museet på www.ballinstadt.de

Sammenskrævet fra omtale i Flensborg Avis af Lone Wredstrøm

Hvad er Industrikulturens År?



Det 19. og 20. århundredes industrisamfund har på afgørende vis formet det danske kulturlandskab, det danske samfund og danskernes måde at leve og tænke på. I 2007 sætter museer, stadsarkiver, foreninger, og mange andre focus på arven fra industrisamfundet

Kendskabet til industrisamfundets kulturarv er vigtigt for vores evne til at forstå fortiden, handle i nutiden og forme fremtiden. Derfor er 2007 udnævnt til Industrikulturens År.

Initiativet til denne landsdækkende formidlingsindsats er taget af en kreds af museumsfolk, der fandt, at industrisamfundets kulturarv spiller en alt for lille rolle i vores fælles historiske bevidsthed i dag. Projektåret er bl.a. støttet af Kulturministeriet og Kulturarvsstyrelsen, hvor sidstnævnte netop har udpeget "industrisamfundets kulturarv" som satsningsområde i perioden 2003-2007.

Ud fra et ønske om at formidle så mange forskellige fortællinger om det danske industrisamfund som muligt er landets museer, øvrige kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, og hvem der ellers vil være med, indbudt til at give deres bud på industrisamfundets kulturarv. Og heldigvis har det vist sig, at der rundt omkring i landet er masser af mennesker, som på hver deres måde er optaget af industrikulturen.

I aktivitetskataloget giver de over 100 arrangører en forsmag på de mange forskellige ak-

tiviteter, som projektåret kan byde på overalt i landets fem nye regioner. Aktiviteterne spænder bredt: udstillinger af forskellig art og størrelse, guidede ture i by og på land, foredrag for fagfolk og lægmand, filmfremvisninger og tv-serier, koncerter og performances, temadage og events, webformidling og undervisningsmateriale, publikationer og meget mere. Kataloget suppleres af Industriklutrens Års elektroniske aktivitetskalender, der løbende opdateres hele året igennem med detaljerede oplysninger om årets aktiviteter samt nye arrangører og aktiviteter.

Følg med i aktivitetskalenderen på www.ik07.dk.

Kilde: www.Historie-online.dk

Foto: <http://www.ik07.dk/>

Välkommen till Släktforskardagarna i Halmstad 24 - 26 augusti

Hallands Genealogiska Förening är värd för släktforskardagarna och vi har på dessa sidor samlat informationen om arrangemanget. Huvudlokal för Släktforskardagarna är Halmstads Teater, och på lördag eftermiddag genomförs Sveriges Släktforskarförbunds Riksstämma där.

Hela helgen är fulla av spännande arrangemang, både Teatersalongen och Figarosalen kommer att ha ett fullspäckt schema med föredrag. Halmstad Teaters övriga utrymmen teaterfoajén, festsalen och kapprummet kommer att vara fulla med utställare.

Halmstad 700 år - HGF 25 år

Arrangemanget kommer också att bli en del i firandet av Halmstad stads 700-årsjubileum och vi kommer att satsa på att få stor lokal uppmärksamhet för arrangemangen. Släktforskardagarna blir också ett 25-årsjubileum för Hallands Genealogiska Förening. Hemsidan är nu uppdaterad med ny information och det finns möjlighet att boka er medverkan. Ta en titt på:

www.genealogi.se/halland/halmstad2007/halmstad2007.html

Välkomna
Hallands Genealogiska Förening

Vestergade:

Dengang Vestergade var byens hovedgade, blev den også kaldt gæstgiversnes gade. I 1681 åbnede det berømte herberg 'De Tre Hjorter' på hjørnet af Vestergade og Larsbjørnsstræde. Herberget blev mest benyttet af velstillede logerende og blev også brugt som postdiligencegård. I sine samfundsrevsende komedier brugte Holberg 'De Tre Hjorter' og andre gæstgiverier som sceneri til at skildre livet i København. Foruden gæstgivergårdene var Vestergade fra 1800-tallet også kendt for sine mange tobakshandlere. Brødrene Anders Sandøe Ørsted og H.C. Ørsted havde deres barndomshjem i Vestergade 22 fra 1805 - 1815. Venstremanden P. A. Alberti boede på pensionat i Vestergade 26. Ironisk nok ejes denne bygning i dag af dagbladet Politiken, som Alberti bekæmpede i sin ministertid.

Forårsudflugten

26. maj 2007

**Turen går i år til Holmegaards glasværk og
fortsætter derefter til det smukke
Gavnø Slot**



Holmegaard

Lensgreveinde Henriette Danneskiold-Samsøe er kvinden bag Holmegaard.

Hele Holmegaards Glasværks historie starter i 1823, da Lensgreve Christian Danneskiold-Samsøe ansøger den danske konge om at måtte anlægge et glasværk i Holmegaard Mose. Men i 1823 døde lensgreven uden at have fået svar på sin ansøgning.

Hans enke beslutter at videreføre projektet, da hun kort efter sin mands død modtager kongens tilladelse til at anlægge et glasværk. Værket skulle ligge i mosen, fordi der var nok af det nødvendige brændsel til glasovnenes høje temperaturer.

I 1825 startede den første produktion på Holmegaard glasværk. I begyndelsen fabrikerede værket kun grønne flasker, men Henriette ønskede også en produktion af drikkeglas i klart glas, og det kunne de bøhmiske glasmagere fremstille.

Således blev det en kvinde, mor til syv børn, der grundlagde den danske glasindustri.

Holmegaards Glasværks historie er en historie om et par små glashytter i en tørvemose, der i løbet af 175 år bliver en del af en stor moderne koncern. I løbet af 1900-tallet kommer kunstnerne ind i billedet for at designe og formgive Holmegaards glasvarer. Det bliver begyndelsen på en lang og stolt tradition, som gør, at der den dag i dag er knyttet nogle af Danmarks bedste kunstnere til glasproduktionen på Holmegaard.

Gavnø Slot



Allerede i 1200-tallet lå der en sørøverborg på stedet, men den blev i 1398 købt af Dronning Margrethe den I.



Gavnø Slot er et helstøbt rokokoslot og et af Danmarks smukkeste slotte, der byder på mange smukke oplevelser. Slottet indeholder fine eksempler på stilarterne indenfor arkitektur, møbler og malerkunst fra det 15., 16., 17. og 18. århundrede, heriblandt gotik, renæssance, barok og rokoko.



Den store samling af antikviteter kan ses i de smukke møblerede værelser og sale. Få også et kig ind i Den Store Spisestue med det italienske stukloft, den store franske Bacchara lysekroner og gulvet af brede planker af pommersk fyr og de smukt møblerede gæsteværelser fra 1750'erne.



Malerisamlingen på Gavnø Slot udgør Nordens største private malerisamling og Danmarks største private samling af nederlandsk kunst. Samlingen blev grundlagt af Greve Otto Thott, som overtog Gavnø i 1737. Portrætter af grundlæggeren findes i samlingen som nr. 675, 676, 677 og 678.



Den imponerede samling af godt 1.000 malerier repræsenterer et bredt udsnit af Europas malerkunst i det 16., 17. og 18. århundrede, heriblandt Nordens ældst bevarede portrætter, malet ca. 1460.

I Sommerfugleland kan man opleve mere end 600 eksotiske sommerfugle, som flyver frit i det tropiske klima. Hver uge i perioden fra den 1. maj til den 31. august kommer der 200 nye sommerfugle til, da deres levetid kun er ca. 1 uge. Der findes i alt 60 forskellige sommerfuglearter i Sommerfugleland.

Sommerfuglene importeres fra det fjerne Østen, Sydamerika og Afrika. Pupperne udklækkes efter 2 - 6 uger. Sommerfuglene er alle "produceret" i fangenskab. De udklækkede sommerfugle spiser nektaren fra blomsterne i

drivhuset, og nogle steder er der opsat fodresteder med ekstra nektar. Larverne, som holdes i lukkede bure indtil de udklækkes, spiser blade.

Klosterkirken blev grundlagt af Dronning Margrethe den I, og er identisk med nonneklosterets kirke fra 1400-tallet, som Dronning Margrethe den I lod bygge til Dominikanermonner. Kirken er Nordens mest farverige kirkerum og byder på helt fantastiske snitværker.

Skiftende ejere har sat deres præg på kirken. Således har admiral Niels Trolle og Fru Helle Rosenkrantz foranstaltet anskaffelsen af flere af slotskirkens snitværker.

Fru Helle Rosenkrantz fortsatte forskønnelsen af kirken efter hendes mands død i 1667. På bestilling fremstillede billedskærer Abel Schrøder den Yngre fra Næstved flere bruskarokke snitværker, der er kendetegnende for klosterkirken. De udvendige jernankerbogstaver: H N T & F H R K henviser til Hr. Niels Trolle og Fru Helle Rosenkrantz.

Sagnet fortæller at familien Trolle fik deres våbenmærke som følge af en dramatisk hændelse i 1300-tallet:

En ridder af slægten Trolle ville en julemorgen ride til messe i kirken. Han blev undervejs antastet af en ung smuk pige, som rakte ham et bæger med en trylledrik. Den unge pige lovede ham, at hvis han drak af trylledrikken i bægeret, ville han bevare sin ungdom og kraft.

Ridderen greb uden betænkning bægeret og kastede det over venstre skulder uden at smage på indholdet. Herefter drog han sit sværd af skeden, huggede hovedet af pigen og red videre til kirken. Da messen var forbi, begav han sig på hjemvejen. Han red samme vej, som da han red til kirke. Da han nåede til stedet, hvor han havde hugget hovedet af pigen, fandt han en skikkelse liggende ved vejen med afhugget hoved - ikke en ung pige, men en fæl trold med hale og klør på både hænder og fødder. Den unge pige, der havde fristet ham, var ikke, hvad hun gav sig ud for, men en trold, der havde forvandlet sig for at lokke den unge adelsmand.

Den unge ridder bestod imidlertid prøven denne julemorgen på vej til kirken. Han havde formået at gennemskue troldens list. Når Trolleslægten

bærer den hovedløse trolld i deres våbenmærke, er det for at vise, at denne slægt formår at gennemskue falskheden, når de møder den.

Kaffen indtages på det smukke Villa Galina

Prisen er Kr. 350.- pr. person inkl. bustur, middag & eftermiddags-kaffe m. kage, samt entré til diverse seværdigheder og rundvisninger.
Men drikkevarerne betales af egen lomme.

Tilmelding senest 10. april 2006 til Gitte Bergendorff Høstbo
Tlf.: 4484 9131, mail: janhb@mail.danbbs.dk - dog max. 50 personer.
Først til mølle princip.

Betaling skal ske pr. check eller giro 220 8628 til vor kasserer Bengt Jensen, Konkylievej 23, 2650 Hvidovre.

Tilmeldingen kan også ske på vores medlemsmøder.

Tilmeldingen er ikke gældende, **før betaling er indgået.**

Pengene returneres kun hvis pladsen bliver afsat til anden side.

Ved udeblivelse uden afbud, ingen penge retur ej heller før 1 måned til afgang.

Bemærk venligst, hvor du vil stige på bussen ved tilmeldingen – det er vigtigt, så vi ikke venter forgæves.

Husk bussen afgår **PRÆCIST**.

Vi glæder os meget til at se jer på vores tur.

Venlig hilsen Gitte Bergendorff Høstbo

Tidsplan:

Kl. 08.00 Præcis – afgang fra Ulrikkenborg station.

Kl. 08.15 Præcis – afgang fra Herlev st. – gode p-pladser.

Kl. 08.45 Præcis – afgang fra Ølby station

Kl. 10.00 Ankomst Holmegaard Glasværk + rundvisning

Kl. 11.45 Afgang fra Holmegaard Glasværk

Kl. 12.15 Frokost på kro

Kl. 13.45 Rundvisning på Gavnø Slot, herefter egen hånd.

Kl. 15.30 Kaffe på Villa Galina

Kl. 17.00 Afgang mod Ølby st. og Herlev st. og Ulrikkenborg st.

En gammel sag om vold og ærekrænkelse

(med tilladelse fra Glostrup Lokalhistoriske Arkiv – af Emil Kruise)

I maj 1837 forlod Lars Nielsen sin plads hos gårdejer Ludvig Svitzer, Hvissingegård, efter et større skænderi. Da Svitzer ikke ville betale sin karl hans tilgodehavende, stævnedes karlen sin husbond, der anlagde contra-sag mod karlen for æreskrænkende udtalelser. I det følgende gengives Søndre Birks politiretsprotokols referat af denne retssag (sag nr. 102/1837). Lars Nielsen contra gårdejer Svitzer.

27.maj 1837

Parterne var mødt, og dommeren søgte at mægle forlig mellem dem, men dette var ikke at opnå. Indklagede blev foreholdt den fremlagte klage og erklærede, at han skyldte klageren 6 rigsdaler på hans løn til d. 11. maj dette år, men han påstår, at han ikke har fået det opgivne arbejde hos ham, hvorfor han ikke er ham noget skyldig. Han forklarede, at klageren skulle forlade hans tjeneste d. 1. maj; men det var aftalt mellem dem, at han skulle blive i arbejde til 8 dage efter juli. Imidlertid har klageren forladt sit arbejde 8 dage før pinsedag og ytret til indklagede: *"Du skal betale mig min løn, din skurke-knægt!"*

Da han gik ud af gården, skældte han indklagede ud for en kæltring og brugte flere skældsord mod ham, som han ikke kan opgive. Indklagede tilførte, at da han betalte klageren 1. maj 10 rigsdaler, sagde han tilbage: *"De resterende 6 rigsdaler kan du få, når du efter pinsedag forlader min tjeneste"*, hvorved klageren erklærede sig tilfreds.

Klageren benægtede at have lovet at blive hos indklagede 8 dage efter 1. maj, samt og at han havde brugt de påklagede eller andre skældsord mod anklagede.

Dommeren tilkendegav indklagede, at hvis han ville melde klagerens omforklarede forhold påkendt under sagen, måtte han fremkomme med vidner, og han opfordrede klageren til at bevise sine påstande om at have retsmæssigt krav på sit forlangte tilgodehavende.

Indklagede, Svitzer, begærede 8 dages henstand for at fremkomme med kontra-anklage. Retten udsat i 8 dage.

3. juni 1837:

Parterne var mødtes. Indklagede, Svitzer, bemærkede at have indgivet kontra-anklage mod indstævnte. Han begærede derfor retten udsat i 8 dage til at få vidner indkaldt. Retten udsat i 8 dage.

10. juni 1837:

Parterne var mødt og de indkaldte vidner: avlskarl hos Svitzer, Jens Andersen, gårdskarll hos samme, Søren Abrahamsen og hjulmand Jacob Nielsen, alle af Hvissinge. Indklagede fremlagde konto-klage, med hensyn til hvilken dommeren søgte at mægle forlig mellem parterne; men mægling var ikke at opnå. De indkaldte vidner blev fremkaldt og forelæst lovens forklaring og foreholdt straffen for usandhed.

1. vidne: avlskarl Jens Andersen erklærede under eds tilbud: d. 2. maj dette år kom Lars Nielsen til stede i deres husbonds stald og fortalte, at da han ingen arbejde havde, så havde han lovet Svitzer at gå på arbejde hos ham de sidste 14 dage af maj måned. Han gik imidlertid efter 8 dage forløb og har for øvrigt ikke erfaret noget af det øvrige forløb.

Lars Nielsen blev foreholdt denne forklaring og vedgik da rigtigheden af samme, idet han bemærkede, at han vel havde lovet at blive os Svitzer en 14 dages tid i arbejde, men han anså sig ikke bundet. Således troede han, at han måtte være berettiget til at gå bort, når han kunne få den løn, som han havde fortjent.

2. vidne: gårdskarl Søren Abrahamsen, der under eds tilbud forklarede, at den første søndag i maj om eftermiddagen kom klageren, Lars Nielsen, ind i deres husbonds gård svingende med hatten og råbte: *"Herre, husbond! Betal mig min løn, din kærling"* Svitzer kom straks ud i gården efter at have foreholdt ham, at han skulle gå bort. Lars Nielsen gik og bort så længe, Svitzer var i gården; men kom strakt tilbage. Videre har vidnet ikke erfaret af de påklagede. Vidnet forklarede og bekræftede den med lovens ed, hvorefter han fratrådte.

3. vidne: Jacob Nielsen forklarede ved eds tilbud: En dag først i maj dette år – hvilken erindredes ikke – var vidnet til stede hos Svitzer i dennes dagligstue. Da kom først til stede husholdersken. Hun fortalte, at gårdens karle havde klaget over, at de fik øllegrød med valle. Hvortil Svitzer svarede:

"Sig til dem, at den, der ikke kan spise det, må være kræsen".

Kort efter kom klageren, Lars Nielsen, ind og forlangte sin tilgodehavende løn, hvortil Svitzer svarede: *"Du skal få den, når du forbliver i de 14 dage, du har påtaget dig, og da skal du gå og passe køerne"*. Dette benægtede Lars Nielsen og sagde, at han ville rejse i dag og gik derpå udi køkkenet, hvor han slog med hånden i køkkenbordet og fordrede sin løn, hvor Svitzer tog kisteskaftet og sagde: *"Går du ikke, får du bank"*.

Lars Nielsen forlod imidlertid gården og råbte hurra for Svitzer og fordrede sin løn. Derimod hørte han ikke, at han brugte skældsord mod Svitzer. Lars Nielsen erklærede på givne foranledning, at han ikke erindrede at være ernæret ved øllegrød; men Svitzer havde ikke givet ham løn til 1. maj, og han trængte til penge, så han fandt sig berettiget til at gå bort. Svitzer indvilgede i at give Lars Nielsen løn for de 8 dage, hvor han arbejdede, til han udeblev, og fordrede, at Lars Nielsen skulle idømmes mulkt for hans skændige forhold imod ham. Lars Nielsen påstod sig frifundet for Svitzers contra-anklage. Domsafsigtelse om 9 dage.

17. juni 1837 blev i sagen **102/1837** Lars Nielsen contra gårdejer Svitzer af Hvissinge afsagt dom.

Under nærværende sag har tjenestekarl, Lars Nielsen, påstået sin forrige husbond, gårdejer Svitzer, tilpligtet at betale sig sin resterende tjenesteløn til 1. maj dette år på 6 rigsdaler og endvidere for foretaget tørveskærerarbejde og andet arbejde 5 rigsdaler.

Indklagede, der har indrømmet at skyldte forstanmeldte 6 rigsdaler, har derimod benægtet, at denne har forrettet noget tørveskærerarbejde for ham, hvorfor han har penge til gode, og at

han i øvrigt ikke var ham noget skyldigt for andet arbejde, dels da der ingen løn derfor var accorderet, dels fordi han ikke forblev hos ham i den betingede tid. Han har derfor udtaget contra-anklage og påklaget hovedklageren ansat igen, fordi han har forladt sit arbejde før den bestemte tid og udøvet skældsord og andet uforskammet opførsel mod ham. Da kontra-klageren nu har indrømmet, at han skylder klageren løn til d. 1. maj dette år – 6 rigsdaler – og denne lønningsskuld må antages at være uafhængig af de øvrige påklagede forhold imod hinanden, så er det en selvfølge, at kontra-klageren må tilpligtes at betale dette beløb.

Derimod finder retten ikke, at der for noget af det øvrige påklagede er tilvejebragt sådan bevis, hvorfor Svitzer i så henseende vil være at frifindes, ligesom Nielsen er at frifinde for æreskrænkelser grundet manglende bevisførelse.

Thi kendes for ret: Gårdejer Svitzer bør til tjenestekarl Lars Nielsen betale 6 rigsdaler sedler. I øvrigt bør parterne for hinandens øvrige tiltaler i sagen være fri. Det dømte udredes inden 3 solemærker. Omkostningerne vil efter omstændighederne være at ophæves.

M. Friedrichsen

En gammel sag om vold og æreskrænkelse - fortsat

Sagen Niels Jensen kontra Gårdejer Svitzer og hustru i juli til august 1840.

Sag 108/1840. 2. juli 1840:

Klageren var mødt, så og indklagede gårdejer Svitzer og hustru. Dommeren søgte at mægle forlig mellem parterne, men samme var ikke at opnå. Indklagede, madam Svitzer, forklarede: Da komparentinden gik i sin gård, kom klageren ud mod hende og ytrede uden anledning:

”De er en lumpen kone, fordi De har slået Deres barn og givet hende pisk”

I det samme slog han hende to til tre gange i hovedet med knyttet næve, hvorpå hun fattede sig, gav ham en ørefigen og gik bort. Hun troede sig dertil fuldkommen berettiget og påstod sig derfor frifundet. Gårdejer Svitzer forklarede, at han ej var til stede ved det af hans hustru omfornklarede; men da han kort efter kom til stedet og af sin hustru erfarede det påståede, gik han til klageren og gav ham 2-3 lovlige ørefigner for at revse ham, hvorved han ej påførte klageren nogen beskadigelse. Han havde heller ej slået ham med en le; men ville påstå, at klageren selv havde pådraget sig skaden med leen ved i hidsighed at løbe på leen, som hang ned i porten. Klageren, som benægtede Svitzers og hustruens forklaring, begærede indkaldt tjenestekarl Mads Overgaard hos Mads Nielsson i Hvissinge. Retten udsatte sagen og beordrede madam Svitzer at lade hendes mand agte på hendes tarv og møde igen.

17. juli 1840:

Parterne var personligt mødt. Af de tilsagte vidner fremstod 1. vidne, tjenestekarl hos madam Nielsson, Mads Nielsen fra Overgaard, der under eds tilbud forklarede: Den omhandlede dag, da komparenten stod ved sin madmoders lade tæt uden for Svitzers port og gravede en grøft, så han, at klageren, Niels Jensen, kom løbende ud af porten, og kort efter ham kom gårdejer Svitzer, der havde fuldstændigt le-tøj i sin hånd bestående af le og

skaft, hvormed han gennemtrængte sig efter klageren, der løb alt hvad han kunne og jamrede sig stærkt. Svitzer kunne imidlertid nå klageren; men vidnet så ej, om han slog ham; men om han havde slagen ham, førend han kom ud af gården, eller hvad der skete mellem Svitzer og klageren og Svitzers hustru i gården, har han ej erfaret.

Vidnet bekræftede sin forklaring på lovlig måde, hvorpå Svitzer fremstod. Svitzer erkendte, at han vel har løbet efter klageren med le-tøj; men han påstår, at klageren ved at løbe ud af gården under le-tøj ramte samme, og da optog Svitzer den og forfulgte ham dermed; men ikke i hensigt at slå ham, ligesom han heller ej slog efter ham og han tog kun le-tøj op, for at han selv eller nogen anden skulle falde over den.

2. vidne, tjenestekarl hos indklagede, Anders Jensen, forklarede, at han den omhandlede dag, da komperenten stod uden for sin husbonds port, hørte, at der inde i porten var ivrig samtale mellem klageren og madam Svitzer, ligesom han og så, at klageren med hånden stødte til madam Svitzer, således at hun hurtigt kom ud af porten, dog uden at falde, hvorpå vidnet gik hen til klageren og foreholdt ham, at han skulle være roligt. I det samme løb madam Svitzer til og gav ham 2 slag i hovedet med sin hånd, hvorpå de adskiltes. Hvad der før er sket mellem dem eller foregået som anledning til, at klageren stødte til madam Svitzer, og at hun slog ham 2 slag i hovedet, har vidnet hverken set eller hørt. Han har ej set, hvad der påstod mellem klageren og Svitzer, da han dengang var fraværende fra gården. Vidnet ved intet videre til oplysning. Klageren berettede, at han som omforklaret stødte indklagede fra sig, men da havde hun allerede givet ham slag, og da skubbede han hende fra sig for at undgå videre mishandling. På anledning erklærede han, at der ham bevidst var andre til stede i gården, som han kan opgive som vidner. På påstod sig lovligt berettiget til at forlade pladsens tjeneste og hans husbond forpligtet at betale hans tilgodehavende løn og forskud til den dag, han forlod han tjeneste d. 16. februar samt Svitzer endnu tilpligtet at betale for svie og smerte 5 rigsdaler samt erstatte fattigvæsenet sammes udlæg for kur og sengepleje og i øvrigt ansat med straf efter loven for hans voldelige anfald mod ham. Han meddelte, at han ej kan opgive, hvad fattigvæsenet, under hvis forsørgelse han har været, har betalt, og forbeholder fattigvæsenets ret mod Svitzer.

28. juli 1840:

Klageren var mødt. Derimod ikke indklagede, endskønt retten ventede i 4 timer. Klageren begærede sagen til doms.

29. august 1840:

Parterne var mødt og indgik følgende forlig:

Indklagede Svitzer forpligter sig til inden 8 dage fra dato at betale klageren 10 rigsdaler for forhen tilgodehavende løn og 5 rigsdaler 2 mark som løn for maj og juni måned dette år, samt endvidere denne sags omkostninger 2 mark 4 skilling, hvorimod klageren kvittede indklagedes tjeneste. For så vidt klageren, har været til pris og pine, så erholdt fattigvæsenets ret mod Svitzer til at gøre sine krav gældende.

Det skete imidlertid ikke.

SVAR

Hvis din kode til SVAR ikke virker skyldes det at lösenordet er blevet ændret. Dette skyldes forkert indtastning, fra brugerens side i op til 3-5 gange. Logindet bliver således blokeret herefter og det nuværende lösenord duer ikke mere og et nyt lösenord skal laves. Dette er sket og vi har nu fået et nyt ord der virker indtil 26.04.07. www.SVAR.ra.se
Derfor hvis du skriver en mail med dit navn og medlemsnummer til janhb@mail.danbbs.dk vil jeg sende dig et nyt lösenord snarest. Dette betyder jo også at vi skal være yderst påpasselig med at skrive rigtigt ind første gang, så vi ikke får blokeret igen.

På SVARs hjemmeside er indscanning af hele Sveriges kirkebøger nu i fuld gang. Og hver dag kommer der flere og flere til der bliver udlagt på siden. Ved at gå ind på siderne "Kyrkoböcker" vil der stå SVAR ud fra de kirkebøger der allerede er scannet og lagt ind. Indtil videre er Örebro län færdig og i øjeblikket er scanning i gang over Uppland län der forventes færdiggjort i løbet af februar måned.

Scanning af kirkebøgerne foregår for perioden frem til cirka 1905. Bøgerne scannes i USA gennem samarbejde med mormonerne i Salt Lake City og af det svenske Riksarkivet SVAR. (Der kan findes små tilfældige huller i materialet). Efter Uppsala län begynder arbejdet med kirkebøgerne fra Södermanlands län og derefter Västmanlands län.

Find din Svenske slægt

At finde sin svenske slægt kan være svært, men her vil jeg vise nogle simple tips på nettet, hvor man kan søge efter sine slægtninge / forfædre fra Sverige.

For først at se om ens slægtning har fået arbejde eller ophold i Danmark er Farumarkiverne et godt sted at begynde sin søgning. I en af de tre dansk indvandrehistoriske databaser som findes på adressen www.ddd.dda.dk/d4/immibas/htm/immibaslink.htm kan finde oplysninger om følgende:

Arbejdsophold fra 1812-1924

Fremmedfødte personer, der har haft arbejdsophold i Frederiksborg Amt, Københavns Amts Nordre - og Københavns Amts Søndre Birk. Databasen omfatter godt 67.000 poster. Databasen bygger hovedsageligt på politimestrenes protokoller over udstedte opholdsbøger samt sognefogedernes tyendeprotokoller for årene 1875-1924. I Frederiksborg Amt er også kirkebøgenes tilgangslister fra 1812-1875 (i byerne 1812-1854) medtaget, men dette er ikke tilfældet i Københavns Amt.

Indfødsretstildeling 1776-1960

Personer, der har fået tildelt indfødsret. Databasen er landsdækkende og omfatter 50.317 poster. Basen bygger fra 1776-1849 på en protokol over Naturalisationspatenter og fra 1850-1940 på bemærkningerne til indfødsretslovsforslagene. Opmærksomheden henledes på, at fra 1898 opnår kone og umyndige børn automatisk indfødsret, når manden får den tildelt. Det betyder, at gifte kvinder og børn ikke optræder i databasen, selv om de har opnået indfødsret. Enker, som selvstændigt har søgt og fået indfødsret skal normalt søges under deres giftenavn. Endvidere skal man være opmærksom på, at der efter 1914 optræder

personer i basen, som ikke har opnået indfødsret, fordi de ikke har opfyldt betingelsen om - inden for et år - at godtgøre, at de er løst fra deres tidligere statsborgerskab.

Udviste 1875-1919

Personer, der er udvist fra Danmark 1875-1919. Tabellen omfatter 31.000 poster, men en del personer er udvist flere gange. Basen bygger på politiets interne meddelelsesblad Politiefterretninger. De fleste udvisninger er sket efter Fremmedloven enten Uden Tilhold (i København noteret som Hjemsendt) eller Med Tilhold, dvs. henholdsvis med og uden påbud om ikke at vende tilbage til landet. Nogle er udvist efter overtrædelse af straffeloven.

På Demografisk database Södra Skåne findes 10 søgbare databaser hvor man kan finde personer der enten er, fødte, vigede, døde, skibslistor, sömandsdatabase, samt et øgenavns database, samt transkribering af den første kirkebog fra Osby 1647-1690 og så findes der en række kuriosaposter. Alle databaserne findes at trykke på "Databaser" i venstre side af hjemmesiden. www.ddss.nu

Desuden kan de mange databaser og Folketællinger på SVAR være en god hjælp. De ligger under rubrikken **Forska**. Endvidere er cd-en Emibas (Emigranregister för Sverige) uundværlig i søgningen efter slægtninge der tog til bl.a Danmark. CD'en kan købes på SVAR og Sveriges Släktforskarförbunds hjemmeside, pris 790.- sv. Kr..

Gitte Bergendorff Høstbo

Skrift fra en Gammel bog!

Jeg har, måske så tit som nogen anden, haft lejlighed til at erfare: at når den danske bonde fejlede eller stødte an imod lovene, skete det som oftest, fordi han kendte dem ikke, eller forstod dem ikke. Såre sjældent - og til nationens ære være det sagt - vil man finde: at den danske bonde, imod bedre vidende, og med overlæg, handlede imod sin konges eller øvrighedens befalinger eller foranstaltninger. Jeg siger: med overlæg; thi hvad der udi et uheldigt øjeblik, af en enkelt mand, under lidenskabernes hede, kan være sket, og vil ske, det kan ingenlunde omstøde foranførte sandhed. En bog, hvori bonden selv kunne læse de vigtigste anordninger, som vedkommer ham og hans håndtering, troede jeg da var nyttig; jeg forment, den var nødvendig, da rådførsel ikke altid haves ved hånden, men må søges med besværlighed, og somme tider endog alt for meget bekræfter ordsprogets sandhed: at gode råd er dyre. Sådant en bog, som bonden hidtil fattedes, har jeg villet sammenskrive. Jeg har begyndt ved bondens fødsel og spæde barndom, og fulgt ham livet igennem. Hvad lovene fastsætte om bondens forskellige stillinger, og det forhold, han derved kan komme i mod andre, har jeg samlet og anført. Jeg har foran ved de fleste af materierne villet gøre bonden opmærksom. Jeg har stræbt at gøre ham sit fødeland, dets regering og øvrighed kær, og at vise ham, at hans eget gode forhold er uundgæelig fornødent til hans lykke - og den hæderlige og fornøftige bonde, for hvem det er skrevet, vil, som jeg håber, ikke læse det med uvilje.

1. Hvad lovene fastsætte om bondens fødsel og spæde barndom.

Det er vel så, at fødslen er et tilfælde, som ikke har stået i noget menneskes magt selv at bestemme, og derfor kan den blotte fødsel aldrig komme nogen til last eller ros; men det er

dog et af de meget lykkelige tilfælde, at være født af skikkelige forældre, udi et oplyst og kristeligt land, og under en retfærdig og mild regering. Millioner mennesker fødes til slaveri og trældom. De købes og sælges som heste og stude, og have næppe nogen bedre kår. Hvor lykkelig er ikke den danske undersåt! Her hersker intet vildt barbari, intet ubundet overmod eller alting knusende overmagt, men menneskelige, milde, og retfærdige love.

Ingen fødes til trældom, eller aldeles underkuelse. Lovene våge endog for den endnu ufødtes rettigheder, og næppe kommer barnet til verden, førend lovene sørge for dets antagelse, ophold og opdragelse.

Herom forskrive lovene:

Siger hustru sig at være med barn efter sin husbondes død, da skal skiftet vel begyndes med registrering og vurdering, men henstå usluttet i 20 uger, for det første. Er hendes frugtsommelighed til den tid ikke kendelig, skal fornuftige kvinder, jordemødre eller gode koner, som øvrigheden eller skifteforvalteren udnævner, granske og forfare, om hun er med barn. Befindes hun frugtsommelig, henstår skiftet fremdeles, indtil barnet vorder født, og da tager dette barn arv, ligeved sine andre søskende. Se lovens 5 bogs 2 kap. 12 art.

Spæde børns hjemmedåb er ved forordningen af 27 juli 1771 tilladt, og kommer det an på forældrene, når de finde barnets kræfter, tillige med vej og vejrlig således, at barnet kan føres til kirken. Hjemmedåben må præsten ikke nægte, når han dertil forlanges.

Forsømme forældre at lade deres barn komme til dåben, og det uden dåb bortdør, da stande de åbenbare skrifte. Se 2 bogs 5 kap. 7art. Ægte barn tager arv efter fader og moder, om det vorder levende født og døbt, og ikke ellers. Slegfredsbarn arver ikke efter fader, med mindre det vorder tinglyst, da arver det med ægte børn, dog ikkun halv lod; men faderen bør bidrage til barnets opdragelse indtil det fylder sit 10 år, efter forordningen 14 oktober 1763.

Horebarn, som af den avlet er, der i ægteskab lever med en anden person, tager ej arv efter den, som sig i ægteskab forset haver. Men det haver samme ret til at nyde understøttelse af faderen til sin opdragelse som et slegfredsbarn. Dersom nogen henlægger og forlader enten sit eget eller andres spæde barn på vild mark, alfar vej, ved by eller i hus, straffes den, det gjorde, efter lovens 6 bogs 6 kap. 10 art. Små forældreløse børn skal sognepæsten eller hans medhjælper sørge for, hos nogen at kunne blive antagne og nyde opfostring af fattiggassen. Drukne små børn, som ikke kunne vare sig selv, eller anderledes omkomme, formedels forældrenes uagtsomhed - ligge forældre deres egne børn ihjel af forsømmelse - ligger nogen andens barn ihjel - straffes efter loven. Formedels den pligt, som påligger statens borgere i almindelighed, at forsvare og værne om sit fødeland, er det befalet at bondestandens drengebørn skal, fra fødslen af, antegnes i sognets lægdsrulle ved lægdsmanden, efter forordningen af 20 juni 1788. Skulle nogen fader til et uægte barn så ganske kunne glemme sine faderpligter, og ikke ville sørge for sit barns opdragelse, ved at betale de ham, af amtmanden, til barnets opfostring, pålagte årlige understøttelsespenge, bør han hensættes til arbejde i forbedrings- eller tugthuset. Uægte børns moder skal være berettigede til at beholde og opfostre deslige børn, og at de dertil skal nyde bidrag i penge af faderen, hvilket pengebidrag amtmanden og øvrigheden skal være disse mødre behjælpelige udi at erholde.

Forbrydere, der er heftede formedelt en eller anden misgerning, deres børn underholdes på herredets fattiggasses bekostning, men hvor denne er uformuende, lignedes bemeldte udgift som delinkvent-omkostninger; se forordningen af 5. april 1793, 6 art.

De kendtes sider!

Poul David Reichhardt

Poul Reichhardt blev født d. 2. februar 1913 i Ganløse, Ølstykke herred, Frederiksborg amt
Han døde d. 31. oktober 1985 i Ordrup og blev begravet på Ordrup Kirkegård.

Han blev først gift med skuespillerinden Lili Lani (egentlig Lilli Juanita Katharina Christiansen) d. 20. maj 1946. Forinden havde han haft forhold til skuespillerinderne Inger Stender og Sigrid Home-

Rasmussen. D. 31. maj 1955 blev han i den svenske kirke i København gift med den svenske filmskuespillerinde Margaretha Fahlén og siden d. 25. juni 1962 med sin store kærlighed, den 26 år yngre balletdanserinde og skuespillerinde Charlotte Motzfeldt Ernst. Charlotte og Poul fik 4 børn, deriblandt skuespilleren Peter David Reichhardt samt Caroline Reichhardt og Frederikke Reichhardt. Poul Reichhardt fik Teaterpokalen i 1960 og blev Studenterforeningens æreskunstner i 1964. I 1970 udgav han selvbiografien "Min far var studepranger". Poul drømte om at blive landmand, men kom efter realeksamen i stedet i smedelære. Familien flyttede fra Ganløse til Egegade nr. 16, 3 sal på Nørrebro i København omkring 1915, her findes de i folketællingen for 1916.

Poul Reichhards forældre blev gift i oktober 1913 i Lyngby men boede i Ganløse. Moderen var født uden for ægteskabet på fødselstiftelsen af en syg pige, faderen skulle efter rygtet være en højesteretssagfører i København. Moren Marie Frederikke Larsen født 21. april 1891 blev hurtigt adopteret af en skomagerfamilie Larsen i Lyngby.

Slægten på Poul Reichhardts fars side ser sådan ud.

Ane 2: Far: Studepranger Carl Christian Peter Reichardt, Født 27. november 1887 i Birkerød. Døbt. 6. maj 1888 i Hørsholm kirke. Gift oktober 1913 i Lyngby, død 1963.

Ane 4: Farfar: Slagter i Usserød, David Andersen Reichardt, født 1. december 1854 i Birkerød, døbt 4. marts 1855 i Kirken. Konfirmeret i Hørsholm kirke d. 4. april 1869. Gift 27. januar 1883 i Hørsholm kirke.

Ane 5: Farmor: Camilla Nielsine Neumann. Født 10. juli 1859 Kbh. Døbt 18. september 1859 i Holmens kirke. konfirmeret i Hørsholm kirke d. 5. oktober 1873.

Ane 8: Farfars far: Spinder Christian Ernst Reichardt. Født 1823 i Hørsholm. Døbt 8. februar 1824. Gift 28. november 1852 i Søllerød.

Ane 9: Farfars mor: Ane Malene Davidsen. Født 30. april 1820 i Søllerød sogn. Døbt 24. juni 1820 i Søllerød kirke. Død 25. maj 1885 i Usserød. Begravet 31. maj 1885 i Hørsholm

Ane 10: Farmors far: Traadhandler Niels Peter Neumann født 1827 i Jorløse ved Holbæk. Gift 23. maj 1856 Trinitatis kirke i Kbh.

Ane 11: Farmors mor: Nielsine Kirstine Petersen. født 1. juli 1827 i Usserød, Hørsholm.

Ane 16: Farfars farfar: Tømmer Johan Frederik Richardt. Født 1780?. Død 21. marts 1834 i Usserød. Begravet 25. marts i Birkerød.



Ane 17: Farfars farmor: Conradine Kemff. Født 1783 Frankfurt an der Oder?

Ane 18: Farmors farfar: Fisker David Andersen. Født 1788 Søllerød. Gift 21. maj 1815 i Søllerød sogn. Død 5. marts 1866 Søllerød sogn. Begravet 11. marts 1866 Søllerød sogn

Ane 19: Farmors farmor: Ane Kirstine Larsdatter. Født 7. juni 1791 Søllerød. Død 21. oktober 1823 Søllerød. Begravet 30. november 1823 Søllerød.

Ane 20: Farmors morfars far: Schaffer Gottlieb Ernst Neumann. Født 1786 i Jyderup, Holbæk. Gift 25. april 1820 i Holmstrup sogn, Holbæk.

Ane 21: Farmors mormor: Ane Lisabeth Pedersdatter. Døbt 24. juni 1792 Holmstrup sogn, Holbæk. Død 25. april 1840 i Jorløse, Holbæk. Begravet. 29. april 1840 i Jorløse.

Ane 22: Farmors farfar: Lars Pedersen.

Ane 23: Farmors farmor: Ane Marie Nielsdatter.

Ane 38: Farfars morfars far: Anders Andersen født 1759?

Ane 40: Farfars morfars mor: Malene Jensen født 1760?

Ane 42: Farfars mormors far: Lars Bentsen

Ane 44: Farmors farfars far: N.H. Neuman

Ane 36: Farmors farmors far: Peder Clausen

Ane 37: Farmors morfars far: Peder Larsen

Ane 45: Farmors morfars mor: Kirstine Hansdatter

Ane 46: Farmors mormors far: Niels Povelsen født 1758 i Karlebo

Ane 47: Farmors mormors mor: Ane Marie Hansdatter født 1761 i Karlebo

Som man kan læse er der blandt Poul Reichhardt forfædre, Studepranger, Slagter, Spinder, trædehandler, tømmer, fisker, schaffer.

Kilder til ovenstående er fundet på www.ddd.dda.dk, www.familySearch.org, samt www.arkivalieronline.dk, samt fra bogen "Min far var Studepranger".

Bogen min "min far var Studepranger" er vældig interessant at læse. Den handler om Poul's liv fra han flytter fra Ganløse, til hans mange oplevelser indenfor teater- og film verden. Poul fortæller om sine mange onkler og specielt om onkel Hans der emigrerede til Amerika og blev rig, men døde uden arvinger. Ville familien arve skulle de selv komme til Amerika og hente arven ellers tilfaldt det onklens indianerpige. Det endte med at familien fik en lille sum og indianerpigen arvede resten.

Poul Reichhard fortæller også om tanten der emigrerede til Rusland, og som gamle bedstemor altid gerne ville fortælle historien om. For hver gang hun fortalte historien blev den bedre og bedre. Tanten blev gift med en musiker og de levede lykkeligt i Rusland. Parret fik en datter, Vera. Vera blev gift ifølge historien, med en mand med navnet Romanov. De fik en lille søn. Da revolutionen brød ud blev manden taget til fange og Vera måtte flygte til Paris, men uden sønnen, der blev afleveret hos nogle bekendte. Da Vera vender tilbage efter revolutionen er sønnen ikke at finde og hun ser ham aldrig mere. Poul fortæller også gribende om hvordan han tager afsked med sin døende bedstemor.

Skulle du ligge inde med supplerende oplysninger om Poul Reichhardts slægt er jeg meget interesseret i yderligere oplysninger.

Nyheder:

DIS-Danmark er nu klar med et program til kirkebogsindtastning

Hvis du er slægtsforsker, har du måske lyst til at hjælpe med indtastning af kirkebøger?

Det første program i serien KildeIndeksIndtastningsProgrammer er nu frigivet.

Det har været savnet længe, og bærer navnet kirkebogsindtastningsprogrammet KIIP-kirkebog. På hjemmesiden www.kiip.dk kan interesserede hente programmet, der er udarbejdet af Jens V. Olsen. Inden man kaster sig over opgaven med indtastning, skal man indhente indtastningsnummer fra DDA. Nummeret kan man få ved at sende en mail til asg@dda.dk med oplysninger om sogn, herred, amt, årstal og kirkebogsbeholdning som man vil indtaste. På nuværende tidspunkt har DDA ikke kirkebogskopier til udlån, så derfor skal man indtaste enten fra egne mikrokort eller f.eks. fra arkivalieronline. Den mindste enhed, der kan indtastes, er et selvstændigt afsnit i en kirkebog, f.eks. alle døbte i hele bogens periode (både drenge og piger skal medtages i samme indtastning). Selve indtastningen skal være så objektiv og kildetro, som muligt. Der må ikke foretages vurderinger eller forsøg på at sammenknytte forskellige bevisenheder ud over det, som programmet selv lægger op til. DIS-Forum har naturligvis et område, hvor indtaster, kan diskutere den spændende opgave.

Hjælpere til Slægthistorisk Center i Søborg.!!

Mormonkirkens slægthistoriske center, på Maglegårds Alle i Søborg, er i fare for at lukke, på grund af personalemangel. Rigtig mange af vore medlemmer og andre slægtsforskere har gennem årene haft stor glæde af at benytte kirkens center, og de gode muligheder der tilbydes alle besøgende derude. Der er kommet mange nye ting til, her kan blandt andet nævnes Henning Jensens fantastisk store samling af genealogisk materiale med mange stamtavler. Dette er blevet givet som gave til kirken, så alle frit kan få lejlighed til at benytte det. Men desværre er der ikke nok, der kan hjælpe til derude, derfor søger vi hjælpere blandt andre slægtsforskere, der frivilligt vil komme og hjælpe til. Har man spørgsmål herom, er man velkommen til at kontakte mig pr. telf. eller E-mail.

Anna Margrethe Krogh-Thomsen.

Slægthistorisk forening bliver 50 år

Den 1. april 1957 blev Slægthistorisk Forening, Århus stiftet. Det betyder, at foreningen, der er Danmarks ældste slægthistoriske forening, i 2007 vil fejre 50-års jubilæum. Jubilæet festligholdes med en række spændende foredrag og indlæg lørdag d. 14. april 2007, kl. 9.30 til 16.30 i Helsingør Theater, Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Århus C. Tilmelding kan ske på foreningens hjemmeside: www.slaegt-aarhus.dk

Slægtsforskerdage i Halland

De svenske slægtsforskerdage løber af stablen i Halland i dagene 24 – 26. august 2007.

Mere information kan findes på foreningens hjemmeside

www.genealogi.se/halland/

Bøger:

Nye bøger med slægtshistorisk relevans.

Ny bog om dåbstøj

Danmark har fået sin første bog om dåbsdragter, og den sætter lys på en sparsomt beskrevet del af danmarkshistorien. Indirekte fortæller dragterne om tidligere tiders barnesyn, klasseforskelle og tekstilproduktion. Med de hvide dåbskjoler udviklede der sig en række nye traditioner. Mange af kjolerne blev syet af moderens brudekjole eller af hendes brudeforklæde, og enkelte af kjolerne havde først været brudekjole, så konfirmationskjole og sidst dåbskjole.

Anni Bloch. Dåbstøj – Kristenklæder. 136 sider. 296 kroner. Poul Kristensens Forlag.

32.61 Georgsen, Flemming: Udvandring til Småland Kronobergs Län fra Jylland og Sjælland 1866-1880. - Herning : Georgii, 1990. - 127 sider

(løsblade) Navneliste med 122 familier

Hvis man har en ane, der forsvinder og som ikke emigrerede til USA, så kan man måske være heldig at finde dem i disse 2 små, men meget informative bøger. Bøgerne kan hjemlånes til eget bibliotek.

Har man nyere svenske aner kan denne roman også varmt anbefales:

Varmer, Hjørdis: Johanna fra Småland - Vadis, 2006. - 399 sider

En slægtshistorie: 9. april 1950.

Den 30. november 1867 krydsede den 17-årige Johanna Dufva Carlsdotter Øresund og gik fra borde med sine få ejendele i en bylt. Vel ankommet til København stod hun blandt de andre svenske indvandrere på Kvæsthusbroen og ventede spændt på, at der skulle komme én, som havde brug for en tjenestepige. Hun var ikke skåret over en helt almindelig læst, den stædige Johanna, som endte med at forsørge sig selv og sine tre børn i en tid, hvor enlige mødre måtte klare sig, som de bedst kunne. Tilmed fik alle børnene en uddannelse, så også på dette punkt, gjorde hun sig fri af den sociale arv, hun havde med fra det fattige Pjätteryd i Småland. Ved hjælp af en god portion fantasi og sin 100-årige mors glimrende hukommelse har Hjørdis Varmer givet liv til historien om sin mor, mormor og oldemor.

Winni Østergaard: Helvig. Forlaget Hovedland. 479 sider.

Romanen om Helvig Pedersdatter foregår i årene 1816 til 1838. Vi er i en upåagtet landsby, Refs, i Sydthy langt fra guldalderen og hovedstaden. Helvig er den forbudte frugt af forholdet mellem en 27-årig tjenestepige og en 17-årig gårdmandssøn. Læseren lever sig med dette "uægte" barn gennem et barndoms- og ungdomslivs hverdage. Vi færdes blandt bønder og daglejere, husmænd og håndværkere, spindersker og fattiglemmer. Og der er også præsten og degnen samt en enkelt tugthusfange. På baggrund af studier i datidens kilder har forfatteren rekonstrueret ikke blot en kvindes og hendes families liv. En landsby, et sogns liv og en egn genopstår for øjnene af læseren. Selv om tilværelsen var hård og ubarmhjertig, og døden færdedes hjemmevant ude og inde, var de nye tider alligevel på vej.

Vi møder den første generation af børn, der lærte at læse – efter Den indbyrdes Undervisningsmetode. Og i slutningen af perioden er der valg til de første stænderforsamlinger (Citater fra bogens bagsidetekst). Jeg kan virkelig anbefale den – især for dem, der måtte have aner i Thy i denne periode. Forfatteren citerer med tydelig typografi fra kirkebogens indførsler og tilhørende bemærkninger og en masse andre arkivalier. Bagerst er gode kort, så man også har helt styr på topografien både for Thy og selve Refs landsby. Helt ned på påklædnings- og madlavningsniveau får vi grundige, men også billedskabende informationer. Jeg håber, at forfatteren vil fortsætte Helvigs historie i en ny bog.

Bogen afsluttes med en komplet navneliste. I listen er noteret gårde, huse og beboere, som er nævnt i bogen – dækkende Refs by, Hurup sogn i øvrigt, øvrige Refs samt nogle i Heltborg, Ydby, Hellingsø, Gettrup, Ørum og Hørdum sogne. For fuldstændighedens skyld er også ægtefællers navne medtaget, selv om de ikke er nævnt, ligesom nogle personer optræder i flere sammenhænge. Et årstal efter et navn angiver personens fødselsår. I enkelte tilfælde er også dødsåret noteret. Antallet af beboere er det antal, der bor i bygningerne 1. maj 1838. Endelig findes 4 sider ordforklaringer og en grundig litteraturliste.

Slægterne i Melby sogn

Hans Carsten Larsen har i 2003 udgivet 2. bind af egnshistorien "Slægt skal følge slægters gang", en serie på seks bind om nordsjællandske slægter i 400 år, der handler om slægterne i Melby sogn, der foruden Melby også omfatter Tollerup, Asserbo og Liseleje. Hvis man har rødder i Melby sogn, skulle der være gode chancer for at finde sine forfædre (og -mødre) omtalt. Alle de mange gårde i sognet er gennemgået en for en: Lerbjerggård, Elmegård, Pilegården, Bokildegård osv. osv., i mange tilfælde ledsaget af gamle fotos af gårdene og deres beboere.

Tragedien på Strandgården

I nogle tilfælde er det grimme begivenheder, der oprulles. F.eks. på Strandgården i december 1840, hvor gårdmand Lars Pedersen Amossen og hans kone Ane Ingvorsdatter dør med tre dages mellemrum og efterlader sig 8 børn, hvoraf den yngste, Ellen, er 7 år. To af sønnerne, Morten på 18 år og Ammon på 10 år er også syge og dør kort efter. Det er sandsynligvis tuberkulose eller Den spanske Syge, der har raseret, skriver Hans Carsten Larsen. Gården overtages af sønnen Peder Larsen, der er 22 år. Det er et velstående hjem. Således fremgår det af skifteprotokollen, at der i boet er et egetræschatol sat til 8 Rdl og et stueur til samme pris. Til sammenligning er den bedste ko også værdisat til 8 Rdl.

Hele besætningen remses i øvrigt op i skifteprotokollen:

1 sortbroget koo 10 år, 1 sortbroget koo 8 år, 1 rødbroget gris 1 1/2 år, 1 sortbroget do 1 år, 1 sort spædkalv, 1 rød tyrkalv, 1 do spædkalv, 1 rød quiekalv, 1 do quiekalv, 1 malkekalv, 12 stk. får, 1 lam, 4 gæs og 1 gase, 5 gæslinger, 30 stk. gimmerlam og 1 bager (vædder).

Præsten i Melby

Der fortælles også spændende historier om en af Melbys præster, Severin Dorn eller Dern (født 1715). Han var sammen med sin kollega i Torup pastor Coldevin velbevandret i åndemaneri. Da deres kollega Selboe i Kregme døde og blev begravet i 1762, gik den døde

præst igen ude i præstegårdens have. Gæsterne forlangte at Dorn skulle gå ud og tale med gespenstet, men Dorn besvimele på trappestenen, hvorefter Coldevin måtte træde til. "Papiret under mit hovede", sagde genfærdet, som derefter forsvandt. Kisten blev gravet op igen, og ganske rigtigt under ligets hovedpude lå et sammenrullet papir, testamentet, som hans enke havde skjult.

Den gode Melbypræst kom i øvrigt tragisk af dage, fortælles det. Han var 81 år og stærkt afkræftet, han frøs hele tiden, og en nat da han ikke kunne finde hvile, gik han ned i det lune køkken for at få varmen. Her krøb han in i den endnu lune bageovn og faldt i søvn. Pigen kom tidligt om morgenen, smækkede lågen i, og fyrede op i ovnen!!! Det var i november 1795.

Bogen forhandles af forfatteren, som kan træffes på tlf: 4824 6940
Kim Larsen, journalist, Frederiksværk Ugeblad.
Bind 1 handler om Evetofte og Hågendrup.
Bind 3, handler om Torup Sogn og udkom i foråret 2005.

På sporet af Vore Teologiske Aner

Af Kirsten Rosenkrantz Segelcke Hesselgren

Tryk: Nordcolor, Aalborg

Som en del af vores slægtsforskning har vi samlet vore teologiske aner fra reformationen, hvor to katolske munke, broder Thøger og broder Peder, konverterede til Luthers lære og blev præster, og op til Axel Rosenkrantz Segelcke, sognepræst i Vredsted og Tise 1783 til 1826. Alle aner er skrevet med store bogstaver.

Dette er, hvad vi hidtil har fundet, men for kommende slægtsforskere er der mere at finde, f.eks. i skifter, embedsansøgninger etc.

Sådan skriver Kirsten i sit forord til den meget fine bog om de teologiske aner. Bogen er flot dekoreret med farverige billeder, af epitafium, kirker, billeder af slægtninge m.m. Bogen indeholder fine stamtavler over slægten samt deres beskrivelser. Bogen er på 94 A4 sider og fint indbundet i paperback stil. Bogen kan købes hos Kirsten Hesselgren eller ved henvendelse hos SLÆGTENS forlag.

Årets Historiske bog

Årets Historiske bog blev nomineret og udvalgt d. 23. januar 2006 på Hofteatret

Det blev idrættshistorien, som vandt prisen for Årest Historiske Bog 2006.

Hans Bondes "Fodbold med fjenden" blev en sikker og suveræn vinder med over 50% af stemmerne. 598 stemmer faldt på bogen, som modtog de 25.000 fra kulturminister Brian Mikkelsen.

Fortæl Slægtens Historie og gør den levende

Jytte Skaaning og Tove Glud er udkommet med udgave 2, af Fortæl Slægtens Historie og gør den levende. Bogen kan bestilles på SSF's hjemmeside www.ssf.dk og indeholder fine opdateringer, eller ved henvendelse til en af forfatteren.

Arkiver:

Statsbibliotekets webside informerer om "Arkivet"

På den øverste etage i Statsbibliotekets bogtårn opbevares en stor samling af dansk materiale, som ikke er registreret. Samlingen omtales i daglig tale som "Arkivet", og indeholder en guldgrube af forskellige materialer. Samlingen fylder næsen hele etagen.

Da statsbiblioteket åbnede i 1902 var intet katalogiseret. Man klarede sig med en systematisk opdeling i små grupper efter emne. Da man senere besluttede sig for en katalogisering, blev alt det, som man vurderede som vanskeligt eller ikke hensigtsmæssigt at katalogisere, sorteret fra. Det kom til at udgøre Arkivet. I år 2000 begyndt man at katalogisere i de materialetyper, som ellers tidligere blev placeret i Arkivet.

Er der dansk materiale, du ikke kan slå op i Danbib eller andre baser, kan det være, at det alligevel står i Arkivet. Det kunne f.eks. være vejvisere, handelskalendere og telefonbøger. Eksempelvis er der Kraks vejvisere og ældre københavnske vejvisere helt tilbage fra 1772. Der er desuden lokale vejvisere og skattebøger, diverse handelskalenderer og Rigestelefonkataloget. Prøv også Arkivet, hvis det drejer sig om årsberetninger fra institutioner, organisationer, virksomheder, foreninger m.fl.

Arkivet indeholder også en stor samling af skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra højere læreanstalter, folkeskoler, gymnasier og folkehøjskoler. Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminarium, teknisk skole eller handelsskole, findes der sandsynligvis årsskriftet derfra i Arkivet.

I Arkivet er der også placeret jubilæumsskrifter, partiprogrammer og valgagitationsmateriale, rejsebrochure, byrådsforhandlinger og amtsrådsforhandlinger, love, udstillingskataloger og auktionskataloger. Der er stambøger over kvæg, heste. Svin, væddere, hunde, fjerkræ m.m.. Der er kantater, viser og lejlighedssange, teaterprogrammer og koncertprogrammer. www.statsbiblioteket.dk

Stadsarkivet i København meddeler at deres arkivdatabase vil komme på nettet.

Den vil være offentlig tilgængelig i begyndelsen af 2007. Der foreligger en testversion, som omfatter alle registrerede arkivalier bortset fra kort og tegninger, tilgængelig for en særlig brugergruppe. Navnet på basen er STARBAS. Den findes på internetadressen:

<http://www.stadsarkiv.dk/peter/soeg.html>

Statens Arkiver

Gæsterne på Statens Arkivers læsesale er alt i alt meget tilfredse med den service og de faciliteter, der tilbydes her. Det viser den brugerundersøgelse, som Statens Arkiver gennemførte på sine læsesale i efteråret 2006. Men der er selvfølgelig også forhold, som arkivernes benyttere kunne ønske sig anderledes. På baggrund af undersøgelsen vil Statens Arkiver derfor i nær fremtid redegøre for sine planer herfor.

www.sa.dk

Nettet:

Passagerlister:

Passagerlister for årene 1890-1899 fra de engelske havne findes nu på nettet. Adressen er www.findmypast.com/HomeServlet. Det er en kontrol, af de emigrerede virkelig forlod England. Der har længe fundet emigrationslister på den anden side af Atlanten. Mest kendt er www.ellisland.org En anden spændende side er www.stevemorse.org Desværre er to af siderne betalingssider, og den tredje behøver kun en simpel registrering for at benytte siderne.

Sveriges Slægtsforsker forbund

I foreningens netboghandel kan div. cd, bøger m.m. bestilles.
www.pbs-composer.com/hosting/rotter/index.pbs

Dansk Demografisk Database

Folketælling 1901 fra Odense kommune og arbejdet med folketællingen fra 1921 fra Odense kommune er godt i gang. Sogne uden om Odense er snart klar og vil blive lagt på www.ddd.dda.dk

Esbjerg i år 1900

På museet har vi forsøgt at rekonstruere Esbjergs bymiljø, som det må have set ud omkring 1900-1950. I den periode udviklede Esbjerg sig til en stor by, der stadig havde nære forbindelser til havnen. Omkring Torvet ses eksempler på byens huse: et lille hus fra pionértiden og facader fra 1890'erne. Der er rekonstrueret en kiosk, som stod på Torvet 1910-1928. Desuden findes eksempler på de mere eksklusive butikker: guldsmeden fra 1908 og modebutikken fra 1925. Der er også butikker, som dækker de daglige fornødenheder: købmanden på hjørnet (1938-1950), frisøren fra o. 1930'erne og urmagere fra 1931. Bag modebutikken ses en tandlægeklinik fra 1943, og skrædderen fra 1930'erne sidder på sit arbejdsbord på loftet over købmanden.

<http://www.esbjergmuseum.dk/esbjergmuseum>

Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreningers årsmøde

Sammenslutningen af slægtshistoriske foreninger holder årsmøde d. 28. april 2007. Følg med på foreningens hjemmeside om yderlige informationer.

www.ssf.dk

Illustreret Videnskab HISTORIE

er et nyt oplevelsesblad, der henvender sig til det læselystne, historie-interesserede publikum. Magasinet byder på en nytænkende måde at formidle historie på. Med respekt for kilderne og i tæt samarbejde med fagfolk vender magasinet kendte scenarier på hovedet og finder anderledes indfaldsvinkler til historiske emner.

<http://www.iv-historie.dk>

Slægtshistorisk forening for
Storkøbenhavn
Red. Gitte Bergendorff Høstbo,
Obovej 14, 2730 Herlev.



91558 ARC 279
PER ANDERSEN
JYLLINGEVEJ 111
2720 VANLØSE

000

Indholdsfortegnelse:	Side
Foreningsoversigt	2
Nyt fra Formanden	3
Foreningens ligside	4
Anetavlen	6
Hårkunst	7
Slægtsstævne i Vendsysel	9-13
Nyt udvandremuseum i Hamborg	13-14
Hvad er Industriklutrens år?	15-16
Välkommen till släktforskarlagarna i Halmstad	16
Forårsudflugten	17-20
En gammel sag om vold og æreskrænkelser	21-24
SVAR og svensk slægtsforskning	25-26
Skrift fra en gammel bog	26-27
De kendtes sider!	28-29
Nyheder	30
Bøger	31-33
Arkiver	34
Nettet	35

Indhæftet i midten: Forårsudflugten for 2007

**De fleste elsker noget der ser let ud
Men man må slide hårdt for, at få det til at se let ud**

(gammelt ordsprog)