



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Anetavle for

fysikeren

Charles C. Lauritsen

(1892-1968)

Samlet og udarbejdet af

Svend Aage Nielsen

Løgstør 2020

Indhold

| | |
|--|-------|
| Charles C. Lauritsen | s. 03 |
| Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder | s. 04 |
| Mere omfattende anetavle | s. 07 |
| Slægtskabet til skuespilleren Ulf Pilgaard | s. 58 |
| Slægtskabet til kogebogsforfatteren Frk. Jensen | s. 60 |
| Slægtskabet til politikerens Kristen Poulsgaard | s. 61 |
| Slægtskabet til politikerens A.C. Normann | s. 62 |
| Slægtskabet til politikerens Christian Mejdahl | s. 63 |
| Slægtskabet til biskop Søren Lodberg Hvas | s. 64 |
| Slægtskabet til skuespillerens Anne-Grethe Bjarup Riis | s. 65 |
| Slægtskabet til coachen B.S. Christiansen | s. 66 |
| Efterskrift | s. 67 |

Charles C. Lauritsen

C.C. Lauritsen, Charles Christian Lauritsen, 4.4.1892-14.4.1968, fysiker. Født i Holstebro, død i Californien. L. tog bygningskonstruktøreksamen 1911 i Odense og s.å. adgangseksamen til kunstakademiets arkitektskole, hvor han gik til 1913, da han gik over på billedhuggerskolen. Tillige besøgte han Døckers kursus, men afbrød sin uddannelse 1916 og rejste til Amerika. I den første tid arbejdede han som tegner og arkitekt, men da det gik mindre godt gav han sig til at virke som radioingeniør uden anden yderligere uddannelse end den han fik på en teknisk aftenskole i Boston, væsentlig af hensyn til sproget. På denne tid tog udviklingen af radioen fart, forceret af krigens krav, og da alt var nyt betød uddannelse mindre end evnen til hurtigt at orientere sig. L. virkede i Boston, Cleveland, Palo Alto (Cal.) og St. Louis, det sidste sted som overingeniør for Kennedy Comp., men blev ledig under depressionen 1926 og tilbragte da vinteren i Pasadena (Cal.) hvor han hørte forelæsninger på Californian Institute of Technology. Derved blev hans interesse for et regelmæssigt fysikstudium vakt, og han tog doktorgraden 1929 under R. A. Millikan med et betydningsfuldt arbejde om elektronudsendelse fra metaller under påvirkning af stærke elektriske felter. Han blev assistent ved instituttets fysiske laboratorium allerede 1927, assistant professor 1930, associate professor 1931 og professor 1935. L.s første store videnskabelige indsats var konstruktion af røntgenrør, som kunne tåle 1 mio. volt, for at foretage en fysisk undersøgelse af de derved frembragte meget hårde røntgenstråler. Da strålerne forelå, lå det nær at prøve dem på kræftpatienter, og da de første resultater var meget lovende, oprettedes for private midler, men knyttet til instituttet, Kellogg Radiation Laboratory under L.s ledelse til regelmæssig patientbehandling med 1 mio. volt røntgenstråling i samarbejde med hospitaler i Los Angeles. Dette blev udgangspunktet for en gennemgribende ændring af kræft-strålebehandlingen, først i Amerika, senere også i Europa, og de fleste anlæg er bygget efter L.s principper.

L.s indgående beskæftigelse med denne strålebehandling skaffede ham en meget anset position blandt Amerikas radiologer. Samtidig tog han virksom del i de dengang nye undersøgelser over kunstig radioaktivitet og opnåede vigtige resultater, fx vedrørende de kerneprocesser som formodes at finde sted i stjernernes indre, men også indenfor andre områder af kernefysikken, således at han blev en førende forsker på dette felt. L. tog ledende del i forberedelsen og tilrettelæggningen af USAs militære deltagelse i anden verdenskrig og tiden derefter, idet han på mange områder var regeringens konsulent i teknisk-videnskabelige spørgsmål. Han modtog mange hædersbevisninger for sin omfattende indsats. Bl.a. blev han 1939 medlem af Videnskabernes selskab, 1941 af National Academy of Sciences, 1954 af American Philosophical Society. Hans søn Thomas Lauritsen (1916–79) var også en dygtig eksperimentalfysiker og arbejdede ligeledes inden for kernefysikken ved California Institute of Technology. På lange besøg ved Niels Bohr instituttet stiftede han varigt venskab med flere danske fysikere.

Bibliografi

W. A. Fowler i National academy of sciences. Biogr. memoirs XLVI, Washington 1975 220.
(http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Naturvidenskab_og_teknik/Fysiker/C.C._Lauritsen).

Dansk litteratur: Knud Jakobsen: Danskeren bag bomben. 2013. 279 sider.

Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder

(* betyder at slægtsforbindelsen er usikker)

| Anenr. | Navn | Født | Død | Bopæl |
|----------------------|------------------------------|------------|------------|------------------|
| 1 | Charles Christian Lauritsen | 04.04.1892 | 14.04.1968 | USA |
| Forældre | | | | |
| 2 | Thomas Lauritsen | 25.07.1850 | 26.03.1903 | Holstebro |
| 3 | Mette Marie Nielsen | 06.06.1867 | 29.06.1953 | Holstebro |
| Bedsteforældre | | | | |
| 4 | Laust Laustsen | 1794 | 17.07.1883 | Borbjerg |
| 5 | Kirsten Thomasdatter | 24.02.1802 | 21.04.1865 | Borbjerg |
| 6 | Lars / Laurids Nielsen | 13.06.1839 | 18.07.1928 | Holmsland m.fl. |
| 7 | Sidsel Andersdatter | 13.06.1836 | 04.12.1921 | Holmsland m.fl. |
| Oldeforældre | | | | |
| 8 | Laus Christensen | ca.1763 | 19.10.1819 | Borbjerg |
| 9 | Karen Nielsdatter | 1757 | 11.09.1843 | Borbjerg |
| 10 | Thomas Nielsen | ca. 1758 | 03.08.1849 | Handbjerg, Hjerm |
| 11 | Mariane Christensdatter | ca. 1767 | 25.08.1826 | Handbjerg, Hjerm |
| 12 | Niels Graversen | 1807 | 06.03.1859 | Nysogn |
| 13 | Else Iversdatter | 1812 | 25.10.1901 | Nysogn |
| 14 | Anders Pedersen | 1795 | 02.09.1863 | Gammelsogn |
| 15 | Else Ane K. Pedersdatter | 1798 | 21.08.1884 | Gammelsogn |
| Tipoldeforældre | | | | |
| 18 | Niels Mortensen Storgaard | ca. 1706 | 1776 | Handbjerg |
| 19 | Johanne Nielsdatter | 1723 | 1807 | Handbjerg |
| 24 | Gravers Iversen | 1770 | 31.12.1822 | Nysogn |
| 25 | Kirsten Jensdatter | 1764 | 05.06.1839 | Nysogn |
| 26 | Iver Christensen | 1780 | 22.06.1850 | Nysogn |
| 27 | Karen Christensdatter | 1788 | 27.05.1873 | Nysogn |
| 28 | Peder Christensen Fjord | 1755 | 11.04.1829 | Nysogn |
| 29 | Mette Marie Mortensdatter | 1769 | 26.05.1829 | Nysogn |
| 30 | Peder Jensen Bjerregaard | 1766 | 04.08.1820 | Gammelsogn |
| 31 | Zidsel Madsdatter | 1775 | 09.08.1832 | Gammelsogn |
| Tip-tip-oldeforældre | | | | |
| 38 | Niels Jensen Brødbæk | 1681 | 1758 | Borbjerg |
| 39 | Maren Christensdatter | 1680/1690 | 1758 | Borbjerg |
| 48 | Iver Graversen | 22.06.1749 | | Stadil |
| 49 | Kirsten Mose | | | Nysogn |
| 50 | Jens Christensen Pind | ca. 1709 | 1791 | Holmsland |
| 51 | Karen Madsdatter | ca. 1731 | eft. 1801 | Holmsland |
| 52 | Christen Nielsen Engrob | 1742 | 20.09.1828 | Nysogn |
| 53 | Else Jensdatter | 1746 | 26.06.1819 | Nysogn |
| 54 | Christen Tullesen | ca. 1758 | 1803 | Nysogn |
| 55 | Sophie Mortensdatter | 1763 | 04.03.1829 | Nysogn |
| 56 | Christen Christensen * Fjord | | | Holmsland |
| 58 | Morten Ibsen | ca. 1730 | eft. 1801 | Holmsland |
| 59 | Maren Andersdatter | 1746 | 1778 | Holmsland |
| 60 | Jens Pedersen Bjerregaard | ca. 1731 | 1797 | Gammelsogn |
| 61 | Else Anne C. Pedersdatter | 1733 | eft. 1801 | Gammelsogn |
| 62 | Mads Jensen Steengaard | 1734 | 1793 | Holmsland |
| 63 | Mette Pedersdatter | 1736 | 1796 | Nysogn |

Tip-3-oldeforældre

| | | | | |
|-----|---------------------------|------------|-----------|------------|
| 76 | Jens Gregersen Heegaard | ca. 1649 | | Handbjerg |
| 77 | Ane Nielsdatter Rusborg | ca. 1656 | 1723 | Handbjerg |
| 96 | Gravers Pedersen | 1704 | 1770/1783 | Stadil |
| 97 | Marie Iversdatter (Klit) | 1717 | 1788 | Stadil |
| 100 | Christen Jensen Bjerre | ca. 1671 | 1745 | Holmsland |
| 101 | Karen Poulsdatter | ca. 1684 | 1745 | Holmsland |
| 102 | Mads Andersen | | | Holmsland |
| 104 | Niels Iversen Enggrob | ca. 1708 | 1764 | Nysogn |
| 105 | Kirsten Christensdatter | 1710/1720 | 1786 | Nysogn |
| 106 | Jens Iversen | ca. 1703 | 1767 | Nysogn |
| 107 | Kirsten Jensdatter | 27.07.1717 | 1793 | Nysogn |
| 110 | Morten Nielsen | | | Gammelsogn |
| 112 | Christen Fjord | ca. 1660 | 1734 | Holmsland |
| 118 | Anders C. Plousgaard | ca. 1721 | 1805 | Holmsland |
| 119 | Anne Jensdatter | ca. 1713 | 1784 | Holmsland |
| 120 | Peder Bjerregaard | | | Gammelsogn |
| 122 | Peder Pedersen | ca. 1689 | 1776 | Gammelsogn |
| 123 | Ane | ca. 1700 | 1774 | Gammelsogn |
| 124 | Jens Pedersen Steenggaard | ca. 1702 | 1776 | Holmsland |
| 125 | Maren Simonsdatter | ca. 1710 | 1784 | Holmsland |
| 126 | Peder Nielsen | | | Holmsland |
| 127 | Anne Simonsdatter | ca. 1709 | 1775 | Holmsland |

Tip-4-oldeforældre

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|------------|----------------|
| 152 | Gregers Jensen | ca. 1620 | 1699 | Handbjerg |
| 153 | NN | | | Handbjerg |
| 192 | Peder Graversen | 1666 | 14.12.1734 | Stadil |
| 193 | Maren Olufsdatter | 1678 | 30.01.1761 | Stadil |
| 194 | Iver Nielsen Fiord | ca. 1670 | 1747 | Husby |
| 195 | Mette Thomasdatter | ca. 1672 | 1718 | Husby |
| 202 | Poul Pedersen Bjerre | | eft. 1721 | Holmsland |
| 204 | Anders | | | |
| 208 | Iver Christensen Pugflod | ca. 1688 | 1754 | Nysogn |
| 210 | Christen Christensen * Søe | ca. 1665 | 1751 | Holmsland |
| 212 | Iver Jensen Pugflod | ca. 1675 | ca. 1731 | Nysogn |
| 213 | Zidsel Nielsdatter | ca. 1670 | 1755 | Nysogn |
| 214 | Jens Sylvestersen | 1674 | 24.12.1730 | Stadil |
| 215 | Else Jensdatter | ca. 1674 | 1765 | Stadil, Nysogn |
| 238 | Jens * Jensen | ca. 1681 | 1752 | Holmsland |
| 248 | Peder Madsen Tamberg | ca(?) 1650 | ca(?) 1730 | Holmsland |
| 249 | Karen Jensdatter | 1665/1675 | eft. 1731 | Holmsland |
| 250 | Simon Christensen Steenggaard | ca. 1660 | 1743 | Holmsland |
| 251 | Else Christensdatter | ca. 1681 | 1742 | Holmsland |
| 254 | Simon Christensen Steenggaard | ca. 1660 | 1743 | Holmsland |
| 255 | Else Christensdatter | ca. 1681 | 1742 | Holmsland |

Tip-5-oldeforældre

| | | | | |
|-----|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| 384 | Gravers Pedersen | ca. 1624 | 05.07.1699 | Stadil |
| 385 | Maren Pedersdatter | ca. 1646 | 20.06.1699 | Stadil |
| 388 | Niels Jensen (Ibsen) | ca. 1645 | 1711 | Husby |
| 389 | Maren Christensdatter | ca. 1645 | 1724 | Husby |
| 390 | Thomas Nielsen | ca. 1639 | 1715 | Husby |
| 420 | Christen Pedersen Søe | | før 1690 | Holmsland |
| 428 | Sylvester Jensen | ca. 1629 | 10.08.1707 | Stadil |
| 429 | Kirsten Pedersdatter | ca. 1644 | 1731 | Stadil |
| 496 | Mads Pedersen Tamberg | | 1683/1690 | Holmsland |
| 500 | Christen Simonsen Steenggaard | ca(?) 1630 | 1703/1704 | Holmsland |
| 501 | Ane Lauridsdatter | 1630/1640 | | Holmsland |

Tip-6-oldeforældre

| | | | | |
|------|-----------------------|-----------|------|-----------|
| 776 | Jens Ibsen (Gammel) | | 1686 | Husby |
| 777 | Jylling ? | 1610/1625 | | Husby |
| 840 | Peder Christensen Søe | | | Holmsland |
| 856 | Jens Nielsen | ca. 1590 | 1666 | Stadil |
| 1000 | Simon * | | | |
| 1002 | Laurids Graversen | | | Holmsland |

Tip-7-oldeforældre

| | | | | |
|------|--------------------|--|--|-----------|
| 1680 | Christen Lauridsen | | | Holmsland |
|------|--------------------|--|--|-----------|

Mere omfattende anetavle

Forældre

2. **Thomas Lauritsen**, født 25.07.1850 i Risomhus Borbjerg sogn, døbt 28.07.1850 i hjemmet, død 26.03.1903 i Holstebro, begravet 01.04.1903 i Holstebro. Savmøller i Holstebro. Afhændede savværket. Begik selvmord. Han blev gift med Mette Marie Nielsen, den 05.05.1887 i Holstebro kirke.

Børn:

- i **Laurits Aabjerg Lauritsen**, født 20.11.1888 i Holstebro, døbt 25.11.1888 i Holstebro kirke, død 01.07.1945 i København. Tobakshandler i København. Led af tuberkulose.
 - 1. ii **Charles Christian Lauritsen**, født 04.04.1892 i Holstebro, Sønderlandsgade, døbt 10.04.1892 i Holstebro kirke, død 14.04.1968 på Huntington Memorial Hospital. Han blev gift med Sigrid Henriksen, den 21.05.1915 i København, Elias kirke.
3. **Mette Marie Nielsen**, født 06.06.1867 i Nørby i Nysogn, døbt 23.06.1867 i Nysogns kirke, død 29.06.1953 i Holstebro. Hun blev gift med (1) Thomas Lauritsen, den 05.05.1887 i Holstebro kirke. Hun blev gift med (2) Kristen Mogensen Kristensen, den 11.11.1904 i Holstebro kirke, født 13.01.1876 i Serup i Odby sogn, død 22.05.1959 i Holstebro, begravet 26.05.1959 i Holstebro, Søn af gårdforpagter Mogens Kristensen og hst. Maren Jensen. Gårdmand i Viumgaard i Maabjerg. Vognmand og detailhandler i Holstebro, Vandværksvej 5.

Børn af Thomas Lauritsen: se denne

Barn af Kristen Mogensen Kristensen:

- iii **Magda Julie Kristensen**, født 22.07.1907 i Vestergaard, Sønderlund i Maabjerg sogn, døbt 26.07.1907 i hjemmet, død 09.11.1930 på Holstebro amtssygehus, begravet 14.11.1930 i Holstebro. Ugift kassererske. Lægaardvej 8.

Bedsteforældre

4. **Laust Laustsen**, født 1794 i Risom Borbjerg sogn, døbt 06.07.1794 i Borbjerg kirke, død 17.07.1883 i Risomhus Borbjerg sogn, begravet 24.07.1883 i Borbjerg.
Husmand i Borbjerg.
Han blev gift med Kirsten Thomasdatter, den 01.08.1845 i Borbjerg kirke.

Børn:

2. i **Thomas Lauritsen**, født 25.07.1850 i Risomhus Borbjerg sogn, døbt 28.07.1850 i hjemmet, død 26.03.1903 i Holstebro, begravet 01.04.1903 i Holstebro. Han blev gift med Mette Marie Nielsen, den 05.05.1887 i Holstebro kirke.
5. **Kirsten Thomasdatter**, født 24.02.1802 i Tingskov i Handbjerg sogn, døbt 25.02.1802 i hjemmet, død 21.04.1865 i Risomhus Borbjerg sogn, begravet 30.04.1865 i Borbjerg.
6. **Lars / Laurids Nielsen**, født 13.06.1839 i Nørby i Nysogn, døbt 13.06.1839 i hjemmet, død 18.07.1928 i Skjern, Østergade, begravet 23.07.1928 i Skjern.
Husmand. Medehus i Gammelsogn 1862, 1865. Nørby i Nysogn til o. 1870. Trugmosehus i Vildbjerg til ca. 1880. Aabjerg i Vinding fra ca. 1883. Var også indremissionær. Til sidst Østergade 35, Skjern.
Han blev gift med Sidsel Andersdatter, den 06.10.1861 i Nysogns kirke.

Børn:

- i **Else Kathrine Nielsen**, født 17.03.1862 i Medehus i Gammelsogn, døbt 30.03.1862 i hjemmet, død 24.05.1924 i Haunstrup, begravet 29.05.1924 på Haunstrup kirkegård. Hun blev gift med Niels Kristian Hansen, den 02.11.1881 i Vinding, født 11.04.1853 i Nøvling, død 21.04.1935 på De Gamles Hjem i Herning, begravet 26.04.1935 på Haunstrup kirkegård. Husmand i Haunstrup.
- ii **Niels Nielsen**, født 13.12.1864 i Medehus i Gammelsogn, døbt 27.12.1864 i hjemmet, død 25.05.1865 i Medehus i Gammelsogn, begravet 31.05.1865 i Gammelsogn.
- iii **Else Marie Nielsen**, født 30.04.1866 i Nørby i Nysogn, døbt 14.05.1866 i hjemmet.
3. iv **Mette Marie Nielsen**, født 06.06.1867 i Nørby i Nysogn, døbt 23.06.1867 i Nysogns kirke, død 29.06.1953 i Holstebro. Hun blev gift med (1) Thomas Lauritsen, den 05.05.1887 i Holstebro kirke. Hun blev gift med (2) Kristen Mogensen Kristensen, den 11.11.1904 i Holstebro kirke.
- v **Persine Nielsen**, født 28.06.1868 i Nørby i Nysogn, døbt 20.07.1868 i Nysogns kirke. 1889 pige af Vinding?
- vi **Anders Nielsen**, født 22.08.1869 i Nørby i Nysogn, døbt 10.10.1869 i Nysogns kirke.

- vii **Iverline Nielsen**, født 26.09.1870 i Trughus i Vildbjerg sogn, døbt 09.10.1870 i Vildbjerg kirke, død 04.09.1950 i Skjern, Østergade 35. Hun blev gift med Niels Iver Mortensen, den 13.11.1901 i Vinding, født 06.02.1876 i Opsund i Brejning sogn, døbt 20.02.1876 i Brejning kirke, død 10.04.1947 på Amtssygehuset i Tarm, begravet i Skjern. Træhandler i Skjern. Forsikringsinspektør.
- viii **Sidsel Kathrine Nielsen**, født 01.06.1872 i Trughus i Vildbjerg sogn, døbt 16.06.1872 i Vildbjerg kirke.
- ix **Karen Maria Nielsen**, født 09.03.1874 i Vildbjerg sogn, døbt 15.03.1874 i Vildbjerg kirke. Hun blev gift med Valdemar Johannes Clausen, den 13.11.1901 i Vinding, født 13.11.1877 i Slagelse, Skt. Mikkel landsogn. Bygningskonstruktør.
- x **Niels Nielsen**, født 20.09.1875 i Trugmosehus i Vildbjerg sogn, døbt 23.09.1875 i hjemmet.
- xi **Morten Peder Nielsen**, født 12.05.1877 i Trugmosehus i Vildbjerg sogn, døbt 21.05.1877 i Vildbjerg kirke, død 07.04.1952 på De Gamles Hjem i Skjern. Arbejdsmand. Ugift.
- xii **Karen Margrethe Nielsen**, født 05.07.1878 i Trugmosehus i Vildbjerg sogn, døbt 14.07.1878 i Vildbjerg kirke. Hun blev gift med Andreas Madsen, den 30.06.1904 i Vinding, født 03.06.1880 i Dollerup i Skanderup. Søn af af arbejdsmand Søren Eriksen Madsen og Ane Dorthe Andersen, Skanderup sogn. Skræddermester i Tim.
- .
- xiii **Jens Nielsen**, født 10.08.1881 i Trug i Vildbjerg sogn, døbt 15.08.1881 i Vildbjerg kirke.

7. **Sidsel Andersdatter**, født 13.06.1836 i Gammelsogn, Hind hrd., døbt 26.06.1836 i Gammelsogns kirke, død 04.12.1921 på De Gamles Hjem i Skjern, begravet 09.12.1921 i Skjern.

Oldeforældre

8. **Laus Christensen**, født ca.1763 i Mejrup?, død 19.10.1819 i Risom Borbjerg sogn, begravet 31.10.1819 i Borbjerg.
Gårdmand i Risom i Borbjerg.
Han blev gift med Karen Nielsdatter, den 15.08.1793 i Borbjerg.

Børn:

4. i **Laust Laustsen**, født 1794 i Risom Borbjerg sogn, døbt 06.07.1794 i Borbjerg kirke, død 17.07.1883 i Risomhus Borbjerg sogn, begravet 24.07.1883 i Borbjerg.
Han blev gift med Kirsten Thomasdatter, den 01.08.1845 i Borbjerg kirke.
9. **Karen Nielsdatter**, født 1757 i Handbjerg sogn, døbt 28.08.1757 i Borbjerg kirke, død 11.09.1843 i Risom Borbjerg sogn, begravet 17.09.1843 i Borbjerg.
Hun blev gift med (1) Laust Mouritzen, den 11.10.1787 i Handbjerg kirke, født ca. 1721, død 1793 i Risom Borbjerg sogn, begravet 01.04.1773 i Risom Borbjerg sogn, Enkemand i Risom i Borgbjerg.
Skifteuddrag (Brejl): 1289 Laurids Mouridsen i Risumgård i Borbjerg sogn. 20.7.1793, fol.229.
E: Karen Nielsdatter. LV: bror Laurids Nielsen i Storgård i Handbjerg sogn. B: Ingeborg 3. FM: morbror Niels Nielsen i Storgård i Handbjerg sogn. Bevilling til uskiftet bo 19.10.1792.
Hun blev gift med (2) Laus Christensen, den 15.08.1793 i Borbjerg.

Barn af Laust Mouritzen:

- i **Ingeborg Laustdatter**, født 1791 i Risom Borbjerg sogn, døbt 26.12.1791 i Borbjerg kirke.

Barn af Laus Christensen: se denne.

10. **Thomas Nielsen**, født ca. 1758 i Nr. Lem i Lem sogn, død 03.08.1849 i Kragelund i Hjerm sogn, begravet 12.08.1849 i Hjerm.
Husmand i Vejby sogn i Viborg amt (1801). Gårdmand i Lille Tingskov i Handbjerg (1802).
1816 afgang til Hjerm. Husmand i Kragelund i Hjerm.
Han blev gift med Mariane Christensdatter.

Børn:

5. i **Kirsten Thomasdatter**, født 24.02.1802 i Tingskov i Handbjerg sogn, døbt 25.02.1802 i hjemmet, død 21.04.1865 i Risomhus Borbjerg sogn, begravet 30.04.1865 i Borbjerg. Hun blev gift med Laust Laustsen, den 01.08.1845 i Borbjerg kirke.
11. **Mariane Christensdatter**, født ca. 1767, død 25.08.1826 i Kragelund i Hjerm sogn, begravet 01.09.1826 i Hjerm.

12. **Niels Graversen**, født 1807 i Bjerre i Nysogn, døbt 24.05.1807 i Nysogn, død 06.03.1859 i Nørby i Nysogn, begravet 13.03.1859 i Nysogn.
Husmand i Nørby i Nysogn.
Han blev gift med Else Iversdatter, den 04.11.1838 i Nysogns kirke.

Børn:

- i **Jens Nielsen**, født 20.04.1832 i Enggrob i Nysogn, døbt 23.04.1832 i Nysogns kirke, død eft. 1880. Gårdmand i Sønderby i Nysogn. Ingen børn i fkt. Han blev gift med Karen Magrethe Kristensdatter, den 17.10.1858 i Nysogns kirke, født 03.07.1830 i Sønderby i Nysogn, døbt 18.07.1830 i hjemmet, død 07.03.1877 i Sønderby i Nysogn, begravet 15.03.1877 i Nysogn.
6. ii **Lars / Laurids Nielsen**, født 13.06.1839 i Nørby i Nysogn, døbt 13.06.1839 i hjemmet, død 18.07.1928 i Skjern, Østergade, begravet 23.07.1928 i Skjern. Han blev gift med Sidsel Andersdatter, den 06.10.1861 i Nysogns kirke.
- iii **Gravers Christian Nielsen**, født 08.02.1842 i Nørby i Nysogn, døbt 20.02.1842 i Nysogns kirke, død 02.04.1928 i Østerby i Bølling sogn, begravet 09.04.1928 i Bølling. Ved dåb: Graus Kristian. Gårdmand i Østerby i Bølling. Han blev gift med Maren Kirstine Christensen, den 30.10.1868 i Hee kirke, født 18.04.1847 i St. Sinkjær i Nr. Omme sogn, døbt 22.04.1847 i hjemmet, død 29.09.1935 i Østerby i Bølling sogn, begravet 05.10.1935 i Bølling.
- iv **Karen Nielsen**, født 16.10.1843 i Nørby i Nysogn, døbt 29.10.1843 i Nysogns kirke. Hun blev gift med Mathias Peder Mortensen, født 14.03.1833 i Brejning sogn.
- v **Kirstine Nielsen**, født 29.07.1846 i Nørby i Nysogn, døbt 16.08.1846 i Nysogns kirke, død 20.05.1899 i Hovvig i Nysogn, begravet 25.05.1899 på Nysogns kirkegård. Hun var partner med (1) Jens Nielsen. Udlagt fader. Fra Toftum ved Haderslev. Hun blev gift med (2) Laust Graversen, den 01.08.1888 i Nysogns kirke, født 11.04.1845 i Rabjerg Hede i Dejbjerg sogn, døbt 20.04.1845 i Dejbjerg kirke, død 02.07.1923 i Ringkøbing. 1880, 1888 ugift på Stadilø. Arbejdsmand. Fra 1888 fisker, væver og husmand i Hovvig.
- vi **Kirsten Nielsen**, født 15.04.1849 i Nørby i Nysogn, døbt 06.05.1849 i Nysogns kirke. 1870 ugift spindepige i Nysogn.
- vii **Iver Nielsen**, født 04.08.1851 i Nørby i Nysogn, døbt 14.09.1851 i Nysogns kirke. 1870 lærer i Bjerregaard på Holmsland.
- viii **Nielsine Elise Nielsen**, født 17.04.1854 i Nørby i Nysogn, døbt 14.05.1854 i Nysogns kirke, død eft. 1920. Hun blev gift med Anders Simonsen, født 07.10.1849 på Brondbjerg Mark i Staby sogn, død 04.12.1920 i Skovly i Staby sogn, begravet 11.12.1920 i Staby. Hmd. i Augustenborg i Staby.

13. **Else Iversdatter**, født 1812 i Enggrob i Nysogn, døbt 05.01.1812 i Nysogn, død 25.10.1901 i Aabjerg i Vinding sogn, begravet 01.11.1901.
 Hun blev gift med (1) Niels Graversen, den 04.11.1838 i Nysogns kirke.
 Hun blev gift med (2) Knud Pedersen, den 08.04.1870 i Nysogn, født 11.02.1807 i Stadilø i Stadil sogn, døbt 08.03.1807 i Stadil, død 04.06.1884 i Stadilfjord i Stadil sogn, begravet 15.06.1884 i Stadil, Gdr. Stadilø. Druknet i Øster Stadil Fjord, hvor hans lig fandtes.
14. **Anders Pedersen**, født 1795 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 29.11.1795 i Nysogns kirke, død 02.09.1863 i Medehus i Gammelsohn, begravet 10.09.1863 i Gammelsohn. 1825 i Nørby i Nysogn. Gdr. i Bjerregaard i Gammelsohn efter svigermøderen. Fra (1838) hmd. og daglejer i Medehus i Gammelsohn. Han blev gift med Else Ane Katrine Pedersdatter, den 06.10.1822 i Gammelsohns kirke.

Børn:

- i **Peder Bjerregaard Andersen**, født 25.04.1823 i Gammelsohn, døbt 27.04.1823 i hjemmet, død 31.05.1874 i Ringkøbing, begravet 05.06.1874 i Ringkøbing. Fisker i Ringkøbing. Ingen børn. Hun blev gift med Madsine Thomasdatter, den eft. 1850, født 1807 i Skjern, døbt 19.09.1807 i Skjern, død eft. 1880. Dt. af Thomas Christian Madsen og hstr. Johanne Jepsdatter.
 - ii **Peder Mede Andersen**, født 21.03.1825 i Nørby i Nysogn, døbt 21.03.1825 i hjemmet, død 27.12.1912 i Nybo i Vildbjerg sogn, begravet 03.01.1913 i Vildbjerg. Gmd. i Skovgaard i Vind, tillige sognefoged. Gmd. i Odsbjerg i Vildbjerg. Husmand i Nybo, Rødding i Vildbjerg. Han blev gift med Mette Kirstine Nielsdatter, den 13.04.1851 i Hee kirke, født 21.06.1822 i Torsted sogn, døbt 21.06.1822 i Torsted, død 19.09.1903 i Nybo i Vildbjerg sogn, begravet 25.09.1903 i Vildbjerg.
 - iii **Mette Maria Andersdatter**, født 02.03.1828 i Gammelsohn, Hind hrd., døbt 04.03.1828 i hjemmet, død 19.10.1863 på Grimstrup Hede i Hee sogn, begravet 25.10.1863 i Hee. 1855 ugift hos forældrene. Hun blev gift med Hans Peder Andersen, den 19.06.1859 i Hee kirke, født 21.11.1831 i Lyngsmose, No i Hee sogn, døbt 19.04.1831 i Hee kirke, død 24.02.1902 i Hee Fattiggaard i Hee sogn, begravet 02.03.1902 i No. Husmand i Østerno.
 - iv **Morten Peter Andersen**, født 18.11.1832 i Gammelsohn, døbt 25.11.1832 i Gammelsohns kirke, død 13.02.1837 i Medehus i Gammelsohn, begravet 19.02.1837 i Gammelsohn.
7. v **Sidse Andersdatter**, født 13.06.1836 i Gammelsohn, Hind hrd., døbt 26.06.1836 i Gammelsohns kirke, død 04.12.1921 på De Gamles Hjem i Skjern, begravet 09.12.1921 i Skjern. Hun blev gift med Lars / Laurids Nielsen, den 06.10.1861 i Nysogns kirke.
- vi **Karen Maria Andersdatter**, født 02.11.1839 i Gammelsohn, Hind hrd., døbt 17.11.1839 i Gammelsohns kirke, død 17.02.1849 i Gammelsohn, begravet 25.02.1849 i Gammelsohn.

15. **Else Ane Katrine Pedersdatter**, født 1798 i Gammelsogn, døbt 10.06.1798 i Gammelsogns kirke, død 21.08.1884 i Aabjerg i Vinding sogn, begravet 27.08.1884 i Vinding. 1880 hos datteren i Vildbjerg.

Tipoldeforældre

18. **Niels Mortensen Storgaard**, født ca. 1706, død 1776 i Handbjerg, begravet 05.05.1776 i Handbjerg.

Gårdmand i Handbjerg.

Han blev gift med Johanne Nielsdatter, den 21.10.1745 i Borbjerg.

Børn:

- i **Maren Nielsdatter**, født ca. 1746, død eft. 1787. 1787 ugift.
- ii **Niels Nielsen**, født ca. 1748, død eft. 1787.
- iii **Morten Nielsen**, født ca. 1750, død eft. 1787.
- iv **Laust Nielsen**, født ca. 1752, død eft. 1787.
- v **Christen Nielsen**, født ca. 1754, død eft. 1787.
- 9. vi **Karen Nielsdatter**, født 1757 i Handbjerg sogn, døbt 28.08.1757 i Borbjerg kirke, død 11.09.1843 i Risom Borbjerg sogn, begravet 17.09.1843 i Borbjerg. Hun blev gift med (1) Laust Mouritzen, den 11.10.1787 i Handbjerg kirke. Hun blev gift med (2) Laus Christensen, den 15.08.1793 i Borbjerg.
- vii **Anne Nielsdatter**, født 1760 i Handbjerg, døbt 02.02.1760 i Handbjerg, død 20.07.1844 i Nr. Hvam i Borbjerg sogn. Hun blev gift med Christen Iversen, den 28.03.1794 i Handbjerg, født 1761 i Nr. Hvam i Borbjerg sogn, døbt 29.09.1761 i Borbjerg, død 01.12.1843 i Nr. Hvam i Borbjerg sogn.
- viii **Jacob Nielsen (Storgaard)**, født ca. 1762 i Handbjerg. Han blev gift med Maren Jensdatter, født ca. 1775.
- ix **Else Nielsdatter Storgaard**, født ca. 1768 i Handbjerg, død 01.10.1853 i Ausumdahl i Vejrum sogn, begravet 08.10.1853 i Vejrum sogn. Hun blev gift med Christen Sørensen Brødbæk, den 05.05.1799 i Handbjerg, født 1757 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 06.11.1757 i Borbjerg, død 25.01.1830 i Ll. Hedegaard i Borbjerg sogn, begravet 07.02.1830 i Borbjerg.

19. **Johanne Nielsdatter**, født 1723 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 04.04.1723 i Borbjerg, død 1807 i Handbjerg, begravet 01.03.1807 i Handbjerg.

24. **Gravers Iversen**, født 1770 i Nysogn, døbt 02.12.1770 i Nysogns kirke, død 31.12.1822 i Nr. Røjkli i Nysogn, begravet 09.01.1823 i Nysogn.

Husmand i Nr. Røjkli i Nysogn.

Han blev gift med Kirsten Jensdatter, i 1796 i Nysogn. Ved vielsen Gravers Iversen Mose.

Børn:

- i **Jens Graversen**, født ca. 1798 i Nysogn. Han blev gift med Johanne Marie Jensdatter, født ca. 1798 i Hee sogn.
 - ii **Kirsten Graversdatter**, født 1801 i Bjerre i Nysogn, døbt 01.02.1801 i Nysogns kirke. Hun var partner med Kristen Nielsen. Ungkarl fra Salling. Udlagt fader.
 - iii **Poul Graversen**, født 1803 i Nysogn, døbt 24.04.1803 i Nysogns kirke, død 17.10.1848 på havet. 1840,1845 husmand og daglejer i Nørby i Nysogn. Forliste med kutter. liget fandtes ikke. Han blev gift med Christiane Knudsdatter, den 27.11.1835 i Nysogns kirke, født 1797 i Kloster i Nysogn, døbt 02.07.1797 i Nysogn, død 03.05.1866, begravet 1866 på Nysogns kirkegård. 1850 husmandsenke på Stengaards Mark i Nysogn.
12. iv **Niels Graversen**, født 1807 i Bjerre i Nysogn, døbt 24.05.1807 i Nysogn, død 06.03.1859 i Nørby i Nysogn, begravet 13.03.1859 i Nysogn. Han blev gift med Else Iversdatter, den 04.11.1838 i Nysogns kirke.
25. **Kirsten Jensdatter**, født 1764 i Bjerre i Nysogn, død 05.06.1839 i Bjerge i Nysogn, begravet 09.06.1839 i Nysogn.
26. **Iver Christensen**, født 1780 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 20.08.1780 i Nysogns kirke, død 22.06.1850 i Enggrob i Nysogn, begravet 28.06.1850 i Nysogn. Gårdmand i Enggrob, Nr. Bandsby i Nysogn. Han blev gift med Karen Christensdatter i 1810 i Nysogns kirke.

Børn:

13. i **Else Iversdatter**, født 1812 i Enggrob i Nysogn, døbt 05.01.1812 i Nysogn, død 25.10.1901 i Aabjerg i Vinding sogn, begravet 01.11.1901. Hun blev gift med (1) Niels Graversen, den 04.11.1838 i Nysogns kirke. Hun blev gift med (2) Knud Pedersen, den 08.04.1870 i Nysogn.
- ii **Sophie Iversdatter**, født 10.11.1814 i Enggrob i Nysogn, døbt 20.11.1814 i Nysogns kirke, død 27.10.1889 i Ringkøbing, begravet 04.11.1889 i Ringkøbing. Hun blev gift med Anders Nielsen, den 12.04.1840 i Nysogns kirke, født 1811 i Sønderby i Nysogn, døbt 24.11.1811 i Nysogns kirke, død 22.09.1868 i Ringkøbing, begravet 26.09.1868 i Ringkøbing. Kordegn og andenlærer ved Ringkøbing Borgerskole.
- iii **Christen Iversen**, født 29.08.1817 i Enggrob, Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 30.08.1817 i hjemmet, død 18.04.1899 i Enggrob, Nr. Bandsby i Nysogn, begravet 25.04.1899 i Nysogn. Gårdmand i Enggrob i Nysogn. Han blev gift med Ingeborg Nielsdatter, den 04.11.1849 i Nysogns kirke, født 08.12.1818 i Sønderby i Nysogn, døbt 10.12.1818 i hjemmet, død 10.12.1896 i Enggrob i Nysogn, begravet 18.12.1896 i Nysogn.
- iv **Niels Christian Iversen**, født 02.08.1820 i Enggrob i Nysogn, død 30.07.1895 i Sønderby i Nysogn, begravet 05.08.1895 i Nysogn. Han blev gift med Ingeborg

Jensdatter, den 29.10.1854 i Nysogn, født 1811 i Nørby i Nysogn, døbt 17.11.1811 i Nysogns kirke, død 21.05.1876 i Sønderby i Nysogn, begravet 28.05.1876 i Nysogn.

27. **Karen Christensdatter**, født 1788 i Sdr. Bandsby i Nysogn, døbt 15.06.1788 i Nysogns kirke, død 27.05.1873 i Bandsby i Nysogn, begravet 03.06.1873 i Nysogn.
28. **Peder Christensen Fjord**, født 1755 i Klegod i Nysogn, døbt dec. 1755 i Nysogns kirke, død 11.04.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 16.04.1829 i Nysogn.
Gårdejer i Nr. Røjklit efter svigerfaderen.
Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, den 09.04.1792 i Nysogn.

Børn:

- i **Morten Pedersen**, født 1792 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 14.10.1792 i Nysogns kirke, død 28.03.1830 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 04.04.1830 i Nysogn.
Udlagt barnefader 22.1.1815 i Nysogn, men stod frem i kirken og nægtede det offentligt. Han blev gift med (1) Else Kirstine Jørgensdatter, den 03.10.1819 i Nysogns kirke, født ca. 1786 i Nysogn, død 22.11.1827 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 29.11.1827 i Nysogn. Han blev gift med (2) Kirsten Pedersdatter, den 26.12.1828 i Nysogns kirke, født ca. 1779 i Husby sogn, død 11.10.1849 i Nysogn, begravet 21.10.1849 i Nysogn.
- ii **Maren Pedersdatter**, født 1793 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 02.03.1793 i Nysogns kirke, død 1814, begravet 1814 i Nysogn.
- 14. iii **Anders Pedersen**, født 1795 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 29.11.1795 i Nysogns kirke, død 02.09.1863 i Medehus i Gammelsogn, begravet 10.09.1863 i Gammelsogn. Han blev gift med Else Ane Katrine Pedersdatter, den 06.10.1822 i Gammelsogns kirke.
- iv **Ane Pedersdatter**, født 1798 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 25.03.1798 i Nysogns kirke, død 07.04.1844 i Brændtoft i Rindum sogn, begravet 15.04.1844 i Rindum. Hun blev gift med Mathias Christian Pedersen, den 17.10.1830 i Gammelsogns kirke, født 16.03.1809 i Brændtoft i Rindum sogn, død 19.03.1897 i Brændtoft i Rindum sogn, begravet 26.03.1897 i Rindum.
- v **Ane Marie Pedersdatter**, født 1800 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 30.03.1800 i Nysogns kirke, død 14.12.1883 i Nysogns fattighus, begravet 23.12.1883 i Nysogn. Hun blev gift med Niels Jensen, den 11.07.1824 i Nysogns kirke, født ca. 1799 i Nysogn, død 22.05.1883 i Nysogns fattighus, begravet 27.05.1883 i Nysogn. Husmand og fisker i Hovvig. Til sidst i Fattighuset i Kloster.
- vi **Edel Pedersdatter**, født 1802 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 24.10.1802 i Nysogns kirke.
- vii **Christen Pedersen Fjord**, født 1805 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 17.03.1805 i Nysogns kirke, død 25.01.1884 i Røjklit i Nysogn, begravet 01.02.1884 i Nysogn.

Gmd. Sdr. Røjklit i Nysogn. Han blev gift med Johanne Kirstine Christensdatter, den 25.10.1840 i Nysogns kirke, født 1815 i Sdr. Røjklit i Nysogn, døbt 04.05.1815 i Nysogns kirke, død 02.02.1873 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 10.02.1873 i Nysogn.

viii **Christiane Pedersdatter**, født 1807 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 20.09.1807 i Nysogns kirke, død 1808 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 21.02.1808 i Nysogn.

ix **Christian Pedersen Fjord**, født 1809 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 22.05.1809 i Nysogns kirke, død 18.01.1891 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 24.01.1891 i Nysogn. Gmd i Sdr. Røjklit i Nysogn. Han blev gift med Karen Mikkelsdatter, den 12.04.1838 i Nysogns kirke, født ca. 1805 i Husby sogn, død 23.08.1885 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 29.08.1885 i Nysogn.

29. **Mette Marie Mortensdatter**, født 1769 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 21.05.1769 i Nysogns kirke, død 26.05.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 31.05.1829 i Nysogn.

30. **Peder Jensen Bjerregaard**, født 1766 i Bjerregaard i Gammelsogn, døbt 26.11.1766 i Gammelsogn, død 04.08.1820 i Bjerregaard i Gammelsogn, begravet 08.08.1820 i Gammelsogn.

Fæster i Bjerregaard i Gammelsogn (hartkorn 2-1-2-0), selveje fra 1799. Skifte Ulfborg Hind hrd. B80A-164 s. 86b, 10 børn. (Slægtsbog. Mads Pedersen, født 1800, gdr. på Koldinghus Mark, Brejning sogn. Dansk Slægtsforskning 1973).

Han blev gift med Zidse Madsdatter, den 26.12.1796 i Nysogn.

Børn:

i **Jens Pedersen**, født 1797 i Gammelsogns kirke, døbt 21.05.1797 i Gammelsogns kirke, død eft. 1834. Sindssvag.

15. ii **Else Ane Katrine Pedersdatter**, født 1798 i Gammelsogn, døbt 10.06.1798 i Gammelsogns kirke, død 21.08.1884 i Aabjerg i Vinding sogn, begravet 27.08.1884 i Vinding. Hun blev gift med Anders Pedersen, den 06.10.1822 i Gammelsogns kirke.

iii **Mads Pedersen**, født 1800 i Bjerregaard i Gammelsogn, døbt 20.07.1800 i Gammelsogn, død 12.03.1849 i Koldinghus Mk. i Brejning sogn, begravet 18.03.1849 i Brejning. Hmd. i Nørby i Nysogn. Gmd. i Magersped i Brejning 1833, hmd. Koldinghus i Brejning 1837-45. Slægtsbog 1973. Han blev gift med Ane Jensdatter, den 27.11.1825 i Gammelsogn, født 1799 i Stengaard i Nysogn, døbt 07.04.1799 i Nysogns kirke, død 12.04.1878 i Fattiggaarden i Brejning sogn, begravet 1878 i Brejning kirkegård. Se Slægtsbog Mads Pedersen, ane nr. 3.

iv **Ane Pedersdatter**, født 1802 i Gammelsogn, døbt 14.11.1802 i Gammelsogns kirke, død 21.12.1857 i Kloster i Nysogn, begravet 27.12.1857 i Nysogn. Hun blev separeret før 1834. Herefter var hun indsidder i Kloster i Nysogn, hvor hun levede af håndarbejde. Hun blev gift med (1) Ole Christian Jørgensen, den 30.12.1821 i Gammelsogn, født ca. 1791, død eft. 1834. Muligvis født i Fæster.

1821 tjenestekarl i Lem. 1834 frasepareret tjenestekarl på Vennergaard Hovedgaard. Hun var partner med (2) Jens Kristensen. Fra Vind.

- v **Karen Pedersdatter**, født 1805 i Gammelsogn, døbt 24.02.1805 i Gammelsogn, død 23.02.1839 i Sdr. Lem, begravet 05.03.1839 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Jens Sørensen, også kendt som Jens Sørensen Kyvling, den 05.05.1833 i Gammelsogns kirke, født 1805 i Hanning, døbt 08.09.1805 i Hanning kirke, død 03.09.1855 på Uglbjerg Mark i Dejbjerg sogn, begravet 09.09.1855 i Dejbjerg. Søn af Søren Andersen og Karen Marie Jensdatter. Daglejer i Sdr. Lem. Daglejer på Uglbjerg Mark i Dejbjerg. Almisselem. Døde af tæring.
- vi **Niels Pedersen**, født 1807 i Gammelsogn, døbt 04.07.1807 i Gammelsogns kirke, død 1807 i Gammelsogn, begravet 19.07.1807 i Gammelsogn.
- vii **Niels Pedersen**, født 1808 i Gammelsogn, døbt 05.07.1808 i Gammelsogn, død eft. 1823.
- viii **Peder Pedersen**, født 1811 i Gammelsogn, døbt 30.06.1811 i Gammelsogns kirke, død eft. 1845. 1845 ugift tjenestekarl på Kjærgaard i Dejbjerg.
- ix **Christen Pedersen**, også kendt som Christen Pedersen Bjerregaard, født 1813 i Gammelsogn, døbt 04.04.1813 i Gammelsogns kirke, død 01.08.1870 i Ø. Herborg i Vorgod sogn, begravet 05.08.1870 i Vorgod. Husmand i Brejning: Vægerskilde, Randbækhedehus, Torrehus. Han blev gift med (1) Ingeborg Andersdatter, den 24.10.1841 i Brejning kirke, født 08.10.1810 i Randbæk i Brejning sogn, døbt 09.10.1810 i hjemmet, død 17.08.1851 på Randbæk Hede i Brejning sogn, begravet 24.08.1851 i Brejning. Han blev gift med (2) Johanne Christiansdatter, den 16.12.1851 i Brejning kirke, født 30.04.1826 i Nørby i Nysogn, død 03.03.1866 i Vorgod sogn, begravet 11.03.1866 i Vorgod. 1845 tjenestepige i Pilgaard. 1850 tjenestepige i Nr. Omme. Døde af tyfus. Han blev gift med (3) Else Kirstine Christensdatter, den 20.04.1867 i Vorgod kirke, født 19.05.1823.
- x **Mette Pedersdatter**, født 1815 i Gammelsogn, døbt 23.03.1815 i Gammelsogns kirke, død 12.06.1876 i Dragsdal i Nr. Omme sogn, begravet 20.06.1876 i Nr. Omme. Hun var partner med (1) Anders Tang, født 22.06.1783 i Ulfborg, død 18.05.1855 i Halby i Hee sogn, begravet 25.05.1855 i Hee. Købmand i Ringkøbing. Møller Voldbjerg Mølle i Hee. Udlagt fader 1846 i Hee. Hun blev gift med (2) Niels Laugesen, den 29.03.1857 i Hee kirke, født 15.10.1819 i Nørby i Nysogn, døbt 18.10.1819 i hjemmet, død 28.11.1891 i Dragsdal i Nr. Omme sogn, begravet 06.12.1891 i Nr. Omme. Husmand i Lybæk i Hee. Gmd. i Dragsdal i Nr. Omme.
- xi **Maren Pedersdatter**, født 03.05.1817 i Gammelsogn, døbt 04.05.1817 i hjemmet, død eft. 1845. 1845 ugift tjenestepige i Engsig i Skjern.

31. **Zidse Madsdatter**, født 1775 i Nørby i Nysogn, døbt 16.07.1775 i Nysogn, død 09.08.1832 i Bjerregaard i Gammelsogn, begravet 12.08.1832 i Gammelsogn.

Tip-tip-oldeforældre

38. **Niels Jensen Brødbæk**, også kendt som Niels Jensen Heegaard, født 1681 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt mar. 1681 i Handbjerg, død 1758 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 16.04.1758 i Borbjerg.

Niels Jensen bliver formentlig fæster på Neder Brødbæk i Borbjerg. I hvert fald er hans børn født i Borbjerg sogn, som børn af Niels Brødbeck.

Og hans søn Søren Nielsen Brødbæk kan med sikkerhed identificeres som fæster på Neder Brødbæk.

Han blev gift med Maren Christensdatter.

Kilder:

Kirkebøger.

Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>

Slægtsbog. Christen Brusen Nielsen, født 1834, Dansk Slægtsforskning 1973.

Børn:

- i **Jens Nielsen Brødbæk**, født 1708 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 04.11.1708 i Borbjerg, død 1771 i O. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 09.07.1771 i Borbjerg. Han blev gift med Anna Nielsdatter, født ca. 1708, død 1771 i Borbjerg sogn, begravet 09.07.1771 i Borbjerg. Fæster på Over Brødbæk, næppe før ca 1730.
- ii **Chresten Nielsen Brødbæk**, født 1710 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 17.04.1710 i Borbjerg. Han blev gift med Karen Nielsdatter Busch, den 12.11.1730 i Sevel, født 1692 i Djeld i Sevel sogn. Enke efter Jens Christensen (1693-1728).
- iii **Peder Nielsen Brødbæk**, født 1712 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 06.03.1712 i Borbjerg. Han blev gift med Kirsten Michelsdatter. Sønderskov i Ryde.
- iv **Ane Nielsdatter**, født 1715 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 21.07.1715 i Borbjerg.
- v **Birgitte Nielsdatter**, født 1717 i Brødbæk i Borbjerg sogn, død 1717 i Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 30.03.1717.
- vi **Maren Nielsdatter**, født 1717 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 30.03.1717 i Borbjerg. Hun blev gift med Christen Madsen Piilgaard, den 20.07.1759 i Borbjerg.
- vii **Birgitte Nielsdatter**, født 1718 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 02.07.1718 i Borbjerg. Hun blev gift med Christen Christensen, den 26.11.1760 i Borbjerg. Af Hjerm.
- viii **Søren Nielsen Brødbæk**, født ca. 1720 i Brødbæk i Borbjerg sogn, død 07.03.1794 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 26.03.1794 i Borbjerg. Han blev gift med Karen Christensdatter, den 01.12.1756 i Borbjerg, født 1735 i

Borbjerg sogn, døbt 1735 i Borbjerg, død 1799 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 01.01.1800 i Borbjerg.

19. ix **Johanne Nielsdatter**, født 1723 i Brødbæk i Borbjerg sogn, døbt 04.04.1723 i Borbjerg, død 1807 i Handbjerg, begravet 01.03.1807 i Handbjerg. Hun blev gift med Niels Mortensen Storgaard, den 21.10.1745 i Borbjerg.

39. **Maren Christensdatter**, født 1680/1690, død 1758 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 23.04.1758.

48. **Iver Graversen**, født 22.06.1749 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.06.1749 i Stadil. Udlagt fader 1770 i Nysogn. Han var partner med Kirsten Mose.

Børn:

24. i **Gravers Iversen**, født 1770 i Nysogn, døbt 02.12.1770 i Nysogns kirke, død 31.12.1822 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 09.01.1823 i Nysogn. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, i 1796 i Nysogn.

49. **Kirsten Mose**. 1770 i Nysogn.

50. **Jens Christensen Pind**, født ca. 1709, død 1791 i Bjerre i Nysogn, begravet 21.08.1791 i Nysogn.

Th. Lodberg i Hardsyssels Aarbog 1940:

Han overtog Christen Jensen Bjerres Fæstested og kaldes skiftevis for Bjerre og Pind; det sidste har han muligvis efter en af Stedets Agre, der paa Matrikelkortet betegnes som Pins Ager. I Folketællingen 1787 er hans Hustru opført som Enke, men Kirkebogen og Søgaards Skifteprotokol fortæller begge, at han først døde 1791. Han var gift to Gange. 1746 blev han gift med Kirsten Sylvesterdatter af Sønder Rødklit, f. 1712, + 1762. Anden Gang blev Jens Bjerre gift med Karen Madsdatter, men Vielsen er hverken fundet i Holmslands eller Nabosoggenes Kirkebøger. I første Ægteskab var 3, i sidste 8 Børn, hvoraf nogle døde smaa. (<https://dis-danmark.dk/bibliotek/907701.pdf>).

Han blev gift med Karen Madsdatter.

Børn:

25. i **Kirsten Jensdatter**, født 1764 i Bjerre i Nysogn, død 05.06.1839 i Bjerre i Nysogn, begravet 09.06.1839 i Nysogn. Hun blev gift med Gravers Iversen, i 1796 i Nysogn.
- ii **Karen Jensdatter**, født 1774 i Bjerre i Nysogn, døbt 03.03.1774 i Nysogn, død 10.12.1852 i Fattighuset i Ølstrup sogn, begravet 26.12.1852 i Ølstrup. Hun blev gift med Hans Christensen, den 12.04.1812 i Sdr. Lem kirke, født 1771 i Sdr. Brorstrup i Ølstrup sogn, død 25.11.1853 i Fattighuset i Ølstrup sogn, begravet 04.12.1853 i Ølstrup. Boede først i Graakjær i Sdr. Lem. Senere var han husmand og daglejer i Ølstrup. Til sidst almisselem her.

51. **Karen Madsdatter**, født ca. 1731, død eft. 1801.

52. **Christen Nielsen Engrob**, født 1742 i Nysogn, døbt 11.04.1742 i Nysogn, død 20.09.1828 i Enggrob i Nysogn, begravet 28.09.1828 i Nysogn.

Gårdmand i Enggrob i Nysogn.

Han blev gift med Else Jensdatter, den 17.10.1773 i Nysogns kirke.

Børn:

- i **Niels Christensen**, født 1776 i Enggrob i Nysogn, døbt 22.09.1776 i Nysogns kirke, død eft. 1801.
- ii **Kirsten Christensdatter**, født 1778 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 26.07.1778 i Nysogns kirke, død 19.02.1855 i Nysogn, begravet 25.02.1855 i Nysogn. Ugift.
- 26. iii **Iver Christensen**, født 1780 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 20.08.1780 i Nysogns kirke, død 22.06.1850 i Enggrob i Nysogn, begravet 28.06.1850 i Nysogn. Han blev gift med Karen Christensdatter, i 1810 i Nysogns kirke.
- iv **Kirstine Christensdatter**, født 1784 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 29.02.1784 i Nysogns kirke, død 03.07.1837 i Tambjerg i Nysogn, begravet 09.07.1837 i Nysogn. Hun blev gift med Thomas Christensen, i 1810 i Nysogn, født 1780 i Tambjerg i Nysogn, døbt 17.09.1780 i Nysogns kirke, død 26.03.1861 i Tambjerg i Nysogn, begravet 04.04.1861 i Nysogn. Gårdmand i Tambjerggaard i Nysogn.
- v **Jens Christensen**, født 1789 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 05.04.1789 i Nysogns kirke, død 1794 i Nr. Bandsby i Nysogn, begravet 25.05.1794 i Nysogn.

53. **Else Jensdatter**, født 1746 i Pugflod i Nysogn, døbt 13.02.1746 i Nysogns kirke, død 26.06.1819 i Enggrob i Nysogn, begravet 04.07.1819 i Nysogn.

54. **Christen Tullesen**, født ca. 1758, død 1803 i Østerbygaard i Nysogn, begravet 14.06.1803 i Nysogn.

Gårdmand i Sønderbygaard i Nysogn.

Han blev gift med Sophie Mortensdatter i 1783 i Nysogn.

Børn:

- 27. i **Karen Christensdatter**, født 1788 i Sdr. Bandsby i Nysogn, døbt 15.06.1788 i Nysogns kirke, død 27.05.1873 i Bandsby i Nysogn, begravet 03.06.1873 i Nysogn. Hun blev gift med Iver Christensen, i 1810 i Nysogns kirke.
55. **Sophie Mortensdatter**, født 1763 i Gammelsogn, død 04.03.1829 i Bandsby i Nysogn, begravet 15.03.1829 i Nysogn.
56. **Christen Christensen * Fjord**. * Forbindelsen til nævnte fader er sandsynlig, men udokumenteret.
Klegod i Nysogn.

Børn:

- i **Christen Christensen Fjord**, født 1746 i Klegod i Nysogn, døbt 20.11.1746 i Nysogn, død 1805 i Klegod i Nysogn, begravet 03.11.1805 i Nysogn. Gmd. i Klegod i Nysogn. Han blev gift med Mette Marie * Knudsdatter ca. 1778, født 02.01.1751 i Graversgaard i Stadil sogn, døbt 06.06.1751 i Stadil, død 17.11.1831 i Klegod i Nysogn, begravet 24.11.1831 i Nysogn. *slægtsforbindelsen udokumenteret, men sandsynlig. "svogeren" Anders Christensen og dennes hustru optræder som faddere. Et af børnene kaldes Dahl ved vielsen.
28. ii **Peder Christensen Fjord**, født 1755 i Klegod i Nysogn, døbt dec. 1755 i Nysogns kirke, død 11.04.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 16.04.1829 i Nysogn. Han blev gift med Mette Marie Mortensdatter, den 09.04.1792 i Nysogn.
58. **Morten Ibsen**, født ca. 1730, død eft. 1801.
 I 1771 købte Morten Ibsen fæstegården i Nr. Bandsby til selveje med et hartkorn på tdr. 2-2-3-1; men til købet måtte han låne 250 rdl. af Chr. Nielsen Enggrob i Nr. Bandsby, der så til gengæld fik 1. prioritet i gården.
 I ægteskabet med Mette havde Morten Ibsen ingen børn; men sammen med Maren fik han 5, inden hun døde kun 32 år gammel, hun blev begravet den 14.6.1778 på Nysogns kirkegård. Ved skiftet den 18.7.1778 blev boet registreret. I stuen var der 1 langt fyrebord med 1 lang skammel, 2 træstole, 1 jernbilæggerkakkellovn, 1 klokkeværk, 1 jernpande, 4 stenfade, 10 mælkesætter, 1 uldsaks, 3 flasker, 1 tragt, 2 messinglysestager, 1 krus med tinlåg, 4 bøger, 2 smørkar, 1 træbism, 1 manglebræt og 3 senge med sengeklæder.
 I en anden stue var der 1 gammelt bord, 2 gamle fyrreskrin, 1 spinderok, 1 gammel hegle, 1 par øltønder, 1 par løb og 1 fyrrekiste med den salige kones tøj: 1 sort klædeskåbe, 1 blå ulden damaskeskåbe, 1 damaskestrøje, 4 trøjer, 1 stoffesskørt, 1 grønt skørt, 6 skørter, 2 røde vadmelsskørter, 3 gamle forklæder, 6 huer, 6 halsklæder, 4 par strømper, 2 par hand-sker, 3 særke og 1 par sko med spænder.
 I køkkenet var der en gruekedel, 1 skæppe, 3 ølkar, 2 baljer, 3 mælkebøtter, 1 jernlampe, 1 rist, 4 gamle sække, 1 stige, 1 asketrug, 1 sælde, 1 dejtrug, 2 dragtønder, 2 spande og 1 par gamle kværnsten.
 De udendørs redskaber bestod af 2 vogne, 1 plov, 1 harve, 4 river, 1 spade, 1 jerngreb, 2 trægreb, 1 hakkelseskiste med kniv, 1 høle med skaft og en gammel ruse med tilbehør.
 Kreaturerne var: 3 sorte heste, 1 grå og 2 sorte køer, 1 sorthjelm kvie, 2 kalve, 1 par ung-væddere, 12 får, 6 lam og 1 par grise.
 Dette sammen med gården, der blev vurderet til 180 rdl., gav en indtægt på godt 306 rdl.; men udgifterne blev på over 311 rdl., "og altså bliver ej noget til børnene at arve."
 Året efter, den 29.9.1779 giftede Morten Ibsen sig for tredje gang. Hans nye kone var Anne Nielsdatter fra Nr. Røjklit, født o. 1746; men heller ikke hun overlevede ham. Hun døde kun 44 år gammel og blev begravet den 10. oktober 1790.
 Også denne gang oversteg udgifterne indtægten, dog kun med ca. 1 rdl.; men arv blev der altså ingen af, den skulle ellers have tilfaldet Anne Nielsdatters slægtninge, da der ingen børn var i dette ægteskab.
 Den 4.1.1792 afstod Morten Ibsen sin gård til svigersønnen Peder Christensen, og samme år aftales følgende aftægtskontrakt imellem dem:

1) Afstår jeg Morten Ibsen til min kære svigersøn Peder Christensen Fjord og hustru, min datter Mette Marie, min hidindtil ejende og iboende gård med al sin besætning inden og uden døre.

2) Nyder jeg af bemeldte min svigersøn og hustru, eller af efterkommende beboere min fornødne klæde og føde og opvartning i påkommende tilfælde, og når jeg ikke længere kan nyde samme, og jeg derimod får billig årsag at klage, nyder jeg årlig som følger: fri husværelse, ildebrand og fornøden kålhøve, tillige fornøden opvartning, ligesom og til føde 1 td. 3 skp. rug, 6 skp. malt, 6 skp. byg og fisk for 1 rdl., kød og flæsk for 1 rdl., ½ lispund smør og 1 rdl. i penge årlig, tillige 1 kande tran, ½ skp. humle, ½ skp. salt og en skikkelig seng. Så og daglig 1 potte mælk. Tilligemed fornøden klæder, ulden og linden. Og som jeg tillige Peder Fjord forbinder mig herved at udbetale til hver af min kones brødre Anders og Ib Mortensen 18 rdl., som er den arv de kan tilkomme, både efter deres moster og det de efter akkord skal have hos mig, også deres klæder til skikkelighed imod at de forbliver hos mig til de er 20 år, og skal min kones søstre Johanne og Anne og Kirsten Mortensdatter nyde bryllup og trolovelse og klæder til skikkelighed, dog skal hver af pigerne, når de forlanger deres bryllup, give mig 5 rdl., men (da) Kirsten Mortensdatter endnu ej er voksen, forbliver hun hjemme til hun er 22 år, og til den tid nyder hun ligesom hendes søstre har fået 1 sæt sort klæde, 1 sæt blå og 1 sribet bestående af trøje og skørt og tillige en kåbe, og når jeg Morten Ibsen ved døden afgår, skal bemeldte min svigersøn nyde og beholde min efterla-denskab uden nogen deling imellem andre mine arvinger imod at forskaffe mig en sømme-lig og anstændig jordefærd. At således er indgået bevidne vi med vore hænder underskrift.

Nr. Røjklit d. 24. dec. 1792. Morten Ibsen Peder Christensen.

I 1801 var Morten Ibsen stadig på aftægt hos datteren og svigersønnen; men hvornår og hvor han derefter døde, vides ikke - Nysogns kirkebog melder intet om det.

(Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Lundenæs Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1082) s. 439-440, (B8-1084) s. 644-646. Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP8) s. 299).

Han blev gift med (1) Mette Christensdatter, den 29.09.1761 i Nysogns kirke, født 1720, død 1768 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 20.03.1768 i Nysogns kirkegård.

Han blev gift med (2) Maren Andersdatter, den 09.10.1768 i Nysogns kirke.

Han blev gift med (3) Anne Nielsdatter, den 29.09.1779 i Nysogns kirke, født 1746, død 1790 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 10.10.1790 i Nysogns kirkegård.

Børn af Maren Andersdatter:

29. i **Mette Marie Mortensdatter**, født 1769 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 21.05.1769 i Nysogns kirke, død 26.05.1829 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 31.05.1829 i Nysogn. Hun blev gift med Peder Christensen Fjord, den 09.04.1792 i Nysogn.
- ii **Johanne Mortensdatter**, født 1770 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 23.09.1770 i Nysogns kirke, død 30.07.1831 i Nørby i Nysogn, begravet 03.08.1831 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Madsen Steengaard, i 1794 i Nysogns kirke, født 1772 i Kloster i Nysogn, døbt 17.05.1772 i Nysogns kirke, død 1813 i Nørby i Nysogn, begravet 15.06.1813 i Nysogns kirkegård. Som forældrenes eneste barn har Jens sikkert boet hjemme hos dem, indtil han overtog Stengaard efter faderen, bortset fra den periode, hvor han måtte aftjene sin værnepligt. Herom meddeler lægdsrullen, at han er søvant og har tjent 1 år i flåden o. 1794; desuden oplyses det, at han er 62 tommer høj, dvs. 162 cm. Efter at være vendt hjem igen giftede han sig med Johanne Mortensdatter. Endnu ved folketællingen 1801 benævnes han som inderste, der tjener hos faderen; men i

1802, da han køber Stengaard til selveje, benævnes han som fæster af gården. Stengaard havde et hartkorn på 4,9 tdr. og kostede 500 rdl.

Her fødtes ægteparrets 9 børn i perioden 1794-1812; men med økonomien har det nok ikke været allerbedst, for i 1811 må de låne 400 rdl. af Niels Strandgaard i Gammelsohn, og da er gården i forvejen belånt med 400 rdl., formentlig lånt til at betale gården med i 1802.

Endnu værre går det da Mads dør i juni 1813, kun 41 år gammel. Gården overgår til Niels Strandgaard og 2 andre mænd; men der oprettes en kontrakt i 1816, hvorefter Johanne skal have husværelse, haveplads, mælk og 4 læs ildebrændsel. Ud fra skiftet efter Jens Madsen Steengaard i 1813 kan man få en del oplysninger om boligen og dens indbo. Den bestod af stue, køkken, bryggers, kælder og loft. Udhusene udgjordes af kostald, hestestald, hakkelseshus, tærskelo og vognskur. I stuen var der et fyrretræsbord med skammel, et lille bord, 3 stole, en jernkakkellovn, et spejl, 20 mælkesætter, 2 fade, 2 potter, 1 krus, 4 stentallerkener, 1 skab, 3 flasker, 2 glas, 2 lysestager, 2 træbøtter, 3 hornskeer, 2 træskeer, 2 æsker, 2 teskeer, 4 gamle bøger, 2 glas mere, 3 par tekopper, desuden sengeklæder, "som for det meste er gamle".

For de øvrige rum opremses indholdet også, bl.a. var der i vognskuret 3 vogne, 1 plov og 1 jernharve. Besætningen var på 3 heste, 4 køer, 2 kalve, 10 får og 1 lam. Stengaard blev senere udstykket, og i 1823 købte sønnen Mads Jensen 3 af parcellerne (godt 1 skp. hartkorn) med bygninger for 50 rdl. Samtidig overtog han aftægtsforpligtelserne fra kontrakten af 1816 og lovede at holde Johanne Mortensdatters husværelse i for-svarlig stand, samt levere hende 1 pot nymalket mælk daglig.

Johanne Mortensdatter døde af "brækning" i 1831 i Nørby og blev begravet den 3. august på Nysogns kirkegård, hun blev knap 61 år gammel.

Skifteprotokollen meddeler, at hun "efterlader intet".

(Kilder: Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (B80A-163) s. 373, (B80A-165) s. 204. Bølling Herreds Skifteprotokol (B81-175) s. 35, 49. Slægtsbog, Anders Christensen (Randeris), født 1781, gårdejer i Randeris, Brejning sogn. Dansk Slægtsforskning 1972. Slægtsbog, Mads Pedersen, født 1800, gårdejer på Koldinghus mark, Brejning sogn. Dansk Slægtsforskning 1973).

Hun blev gift med (2) Jens Jensen Opstrup, i 1813 i Nysogn, født i Stadil.

- iii **Anne Mortensdatter**, født ca. 1773 i Nr. Røjklit i Nysogn, død 06.09.1842 i Vesterager i Stadil sogn. Hun blev gift med Morten Christensen, den 30.07.1799 i Nysogn, født 1774 i Hovvig i Nysogn, død 31.01.1843 i Vesterager i Stadil sogn. 1801 i Hovvig i Nysogn. Husmand på Vesterager (Søndervangs Mark) (414).
- iv **Anders Mortensen**, født 1775 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 09.07.1775 i Nysogns kirke, død 13.12.1864 i Ringkøbing, begravet 19.12.1864 i Ringkøbing. 1801 hos søsteren i Nr. Røjklit. Daglejer i Vestre Strandgade i Ringkøbing. 1845, 1860 i Ringkøbing Fattighus. Han var, da fløjen på kirkespiret i Ringkøbing blev opsat år 1822, den første, der vovede sig derop. Han blev gift med Ane Johanne Rasmusdatter, den 01.02.1805 i Ringkøbing, født ca. 1775 i Ringkøbing, død 18.11.1845 i Ringkøbing, begravet 22.11.1845 i Ringkøbing.
- v **Ib Mortensen**, født 1777 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 12.01.1777 i Nysogn, død 01.12.1857 i Fattighuset i Stauning sogn, begravet 06.12.1857 i Stauning. 1801

tjenestekarl og inroulleret matros i Sdr. Bandsby i Nysogn. Husmand i Bousø i Stauning fra 1806. Hans kone sad i 1834 i Viborg tugthus. Han blev gift med Magrethe Hammerich Sørensdatter, den 19.10.1806 i Stauning, født ca. 1769 i Spandet sogn, død 21.03.1846 i Fattighuset i Stauning sogn, begravet 25.03.1846 i Stauning.

- vi **Kirsten Mortensdatter**, født 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, døbt 24.05.1778 i Nysogns kirke, død 07.02.1848 i Kloster i Nysogn, begravet 13.02.1848 i Nysogn. 1801 hos søsteren i Nr. Røjklit. 1834,1845 enke og almisselem i Klosteret i Nysogn. Hun blev gift med Jens Pedersen Gade, i 1805 i Nysogn, død før 1834. Bosat: Hovvig (1806)-(1811) og (1816), Søndervig (1813), Nr. Røjklit (1820), Kloster (1824). Ved børnenes konfirmation 1828 og 1832 står der Røjklit.
I 1834 kaldes Kirsten enke, men kirkebogen nævner intet om Jens' død 1824-34. Han kunne evt. være Anders Pedersen Gades bror, født i Nysogn 1782, men fadderne synes ikke at være af den familie.

59. **Maren Andersdatter**, født 1746 i Nørby i Nysogn, døbt 27.02.1746 i Nysogns kirke, død 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.06.1778 i Nysogns kirkegård.
60. **Jens Pedersen Bjerregaard**, født ca. 1731, død 1797 i Gammelsogn, begravet 16.10.1797 i Gammelsogn.
Fæstegårdmand i Bjerregaard i Gammelsogn.
Han blev gift med Else Anne Cathrine Pedersdatter i 1760 i Gammelsogn.

Børn:

30. i **Peder Jensen Bjerregaard**, født 1766 i Bjerregaard i Gammelsogn, døbt 26.11.1766 i Gammelsogn, død 04.08.1820 i Bjerregaard i Gammelsogn, begravet 08.08.1820 i Gammelsogn. Han blev gift med Zidse Madsdatter, den 26.12.1796 i Nysogn.
61. **Else Anne Cathrine Pedersdatter**, født 1733 i Gammelsogn, døbt 18.01.1733 i Gammelsogn, død eft. 1801.
62. **Mads Jensen Steengaard**, født 1734 i Nørby i Nysogn, døbt 22.08.1734 i Nysogns kirke, død 1793 i Nørby i Nysogn, begravet 30.06.1793 på Nysogns kirkegård.
Boelsmand i Nørby på Holmsland.
Han blev gift med Mette Pedersdatter, den 27.11.1757 i Nysogn.

Børn:

- i **Anne Madsdatter**, født 1763 i Nysogn, døbt 10.07.1763 i Nysogns kirke, død 28.04.1838 i Nørby i Nysogn, begravet 04.05.1838 i Nysogn. Hun var partner med (1) Lars Pedersen. Af Vedersø. Udlagt fader 1791. (Evt. Lars Pedersen Trankjær, født o.1739, begr. 24.12.1794 i Gammelsogn, eller Lars Pedersen født o. 1750 i Vedesø Kjær). Hun blev gift med (2) Jens Graversen, den 30.10.1796 i

Nysogn, født ca. 1751, død 06.03.1835 i Nørby i Nysogn, begravet 15.03.1835 i Nysogn. Husmand og fisker i Nørby i Nysogn.

- ii **Else Marie Madsdatter**, født 1765 i Nysogn, døbt 10.02.1765 i Nysogn. Ikke fundet Ringkøbing amt 1787, 1801.
- iii **Jens Madsen**, født 1766 i Nysogn, døbt 01.06.1766 i Nysogn, død 1766 i Nysogn, begravet 27.07.1766 i Nysogn.
- iv **Else Madsdatter**, født 1767 i Nysogn, døbt 05.07.1767 i Nysogn.
- v **Jens Madsen**, født 1769 i Nysogn, døbt 29.01.1769 i Nysogn.
- vi **Zidse Madsdatter**, født 1770 i Nysogn, døbt 09.09.1770 i Nysogn, død 1770 i Nysogn, begravet 04.11.1770 i Nysogn.
- 31. vii **Zidse Madsdatter**, født 1775 i Nørby i Nysogn, døbt 16.07.1775 i Nysogn, død 09.08.1832 i Bjerregaard i Gammelsogn, begravet 12.08.1832 i Gammelsogn. Hun blev gift med Peder Jensen Bjerregaard, den 26.12.1796 i Nysogn.
- viii **Karen Madsdatter**, født 1778 i Nysogn, døbt 27.09.1778 i Nysogn, død 1785/1786?
- ix **Peder Madsen**, født 1780 i Nysogn, døbt 18.06.1780 i Nysogn, død 1782 på Heden i Nysogn, begravet 17.02.1782 i Nysogn.
- x **Peder Madsen**, født 1783 på Heden i Nysogn, død 1783 på Heden i Nysogn, begravet 02.11.1783 i Nysogn.
- xi **Peder Madsen**, født 1785 i Nysogn, døbt 29.06.1785 i Nysogn, død 1785/1786?
- 63. **Mette Pedersdatter**, født 1736 i Nysogn, døbt 16.12.1736 i Nysogn, død 1796 i Nysogn, begravet 05.05.1796 i Nysogn.

Tip-3-oldeforældre

76. **Jens Gregersen Heegaard**, født ca. 1649.

Han nævnes i 1688 som fæster af St. Hedegaard i Handbjerg Sønderby. Gården havde et hartkorn på 4td 0 sk 3 fk 1alb. og hørte under Rydhave.

Han blev gift med Ane Nielsdatter Rusborg, den 09.02.1679 i Handbjerg kirke.

Kilder:

Kirkebøger.

Matriklen 1688

Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>.

Børn:

- i **Maren Jensdatter**, født 1679 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt 26.10.1679 i Handbjerg kirke.
 - 38. ii **Niels Jensen Brødbæk**, også kendt som Niels Jensen Heegaard, født 1681 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt mar. 1681 i Handbjerg, død 1758 i N. Brødbæk i Borbjerg sogn, begravet 16.04.1758 i Borbjerg. Han blev gift med Maren Christensdatter.
 - iii **Gregers Jensen Heegaard**, født 1682 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt 22.10.1682 i Handbjerg kirke, død 1697 i Hedegaard i Handbjerg sogn, begravet 21.02.1697 i Handbjerg.
 - iv **Jacob Jensen Heegaard**, født 1687 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt 30.12.1687 i hjemmet, død 1779 i St. Tingskov i Handbjerg sogn. Han blev gift med Margrethe Simonsdatter, født 1671, død 1743 i St. Tingskov i Handbjerg sogn, begravet 01.11.1743 i Handbjerg. Kirkebog Handbjerg sogn. (Kort HMB-C 507 A-1)
1722. Dom Cantate d, 3 Mai hjemme døbte jeg Christen Christensen i Liden Heegaard hans Søn og blev kaldet Jens. Faddere: Jacob Jensen i stor Heegaard, Barnets fader, Christen Heegaards Dreng, Peder Christensen, Jacob Heegaards Hustru, Margrethe, og Christen Heegaards gamle Moder.

Jacob Heegaards Kone optræder også som fadder i 1723 som Jacob Heegaards Hustru, Margaretha.
 - v **dødfødt**, født 1696 i Hedegaard i Handbjerg sogn, død 1696 i Hedegaard i Handbjerg sogn, begravet 11.11.1696 i Handbjerg.
 - vi **Anna Jensdatter Heegaard**, født 1697 i Hedegaard i Handbjerg sogn, døbt 06.12.1697 i Handbjerg.
77. **Ane Nielsdatter Rusborg**, født ca. 1656, død 1723 i Handbjerg, begravet 05.03.1723 i Handbjerg.

96. **Gravers Pedersen**, født 1704 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.06.1704 i Stadil, død 1770/1783 i Mejlby i Stadil sogn.
Fæstegårdmand i Mejlbygaard i Stadil.
Han blev gift med Marie Iversdatter (Klit).

Børn:

- i **Mette Graversdatter**, født 30.07.1740 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 28.08.1740 i Stadil, død (?) før 1743.
 - ii **Mette Graversdatter**, født 27.08.1743 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 28.08.1743 i hjemmet, død 23.12.1756 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 27.12.1756 i Stadil.
 - iii **Peder Graversen**, født 01.07.1746 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 03.07.1746 i Stadil, død 18.05.1818 i Mejlby i Stadil sogn. Gmd. Mejlby i Stadil. Han blev gift med Karen Olesdatter ca. 1778, født 1746 i Bjerregaard i Vedersø sogn, død 29.05.1828 i Mejlby i Stadil sogn.
48. iv **Iver Graversen**, født 22.06.1749 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.06.1749 i Stadil. Han var partner med Kirsten Mose.
- v **Maren * Graversdatter**, født 1751 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 02.05.1751 i Stadil, død 05.05.1816 i Mejlby i Vedersø sogn. * udokumenteret at fødsel og forældre er de nævnte, men sandsynligt. Hun blev gift med Mads Jensen Mejlby, født ca. 1745, død 31.05.1828 i Mejlby i Vedersø sogn. Gmd. i Mejlby i Vedersø til 1815.
 - vi **Jens Graversen**, født 1753 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 26.12.1753 i Stadil.
 - vii **Jens Graversen**, født ca(?) 1755, død 1763 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 29.01.1763 i Stadil.
 - viii **Anne Graversdatter**, født ca. 1760 i Mejlby i Stadil sogn. Hun blev gift med (1) Anders Hansen, i 1782, født 1759 i Husby Klit i Husby sogn, død 04.09.1786. Drukuede. Bosat i Vester Fjand. Hun blev gift med (2) Anders Ibsen, den 20.09.1787 i Husby, født 1761 i Husby Klit i Husby sogn, døbt 16.03.1761 i Husby, død eft. 1834. Illeborghus i Sdr. Nissum.
97. **Marie Iversdatter (Klit)**, født 1717 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 10.03.1717 i Husby, død 1788 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 24.03.1788 i Stadil.

100. **Christen Jensen Bjerre**, født ca. 1671, død 1745.

Th. Lodberg i Hardsyssels Aarbog 1940:

Det er ikke opklaret, hvor han er født, da den ældste Kirkebog er gaaet tabt, og hverken Skifteprotokoller eller Justitsprotokoller giver nogen Oplysning. - Navnet Bjerre har han efter Fæstestedet, som han overtog inden Poul Bjerres Død. Baade Christen og Poul Bjerre indstævnes angaaende Strandingsstyverierne; Forpagter Hans Trüge paa Søgaard havde som foran omtalt paa Fæsternes Vegne indgaaet paa Forlig med Voldbjergs Ejer om Erstatning,

men en Del glemte at overholde Forliget, og blandt disse var Christen og Poul Bjerre, hvorfor de den 18. Juni 1721 indkaldes for Herredstinget sammen med andre Holmboere. De mødte ikke, men ved et nyt Retsmøde den 9. Juli dømtes Christen Bjerre til at betale 4 Mk. efter Akkorden og 8 Sk. til Processens Omkostninger, hvorimod vi ikke ved denne Lejlighed finder Poul Bjerre. En Søn var sikkert Jens Christensen Bjerre, f. 1709, + 1791.

(<https://dis-danmark.dk/bibliotek/907701.pdf>).

Han blev gift med Karen Poulsdatter.

Børn:

50. i **Jens Christensen Pind**, født ca. 1709, død 1791 i Bjerre i Nysogn, begravet 21.08.1791 i Nysogn. Han blev gift med Karen Madsdatter.

101. **Karen Poulsdatter**, født ca. 1684, død 1745.

102. **Mads Andersen**.

Børn:

51. i **Karen Madsdatter**, født ca. 1731, død eft. 1801. Hun blev gift med Jens Christensen Pind.

104. **Niels Iversen Enggrob**, født ca. 1708, død 1764 i Enggrob i Nysogn, begravet 04.04.1764 i Nysogn.

Gårdmand i Enggrob i Nysogn. Skifte Søgaard G441-17 s. 145, 1+4 børn.

Gift1 med Ellen Christensdatter, død 1739.

I det første ægteskab var en datter ved navn Mette. Hun var ved moderens død i 1/2 år gammel. Hendes videre skæbne er ikke efterforsket, men hun nævnes her, fordi hendes formynder ved hendes fars død i 1764 blev Jens Iversen Pugflod, hvilket støtter den antagelse, at denne Jens Iversen Pugflod er en farbror og altså en søn af Iver Christensen Pugflod. Da Niels Iversen Enggrob døde, efterlod han sig foruden ovennævnte datter Mette, følgende børn: Christen Nielsen Enggrob, som havde gården Enggrob i fæste, Iver, 20 år (han druknede i 1769), Ellen hvis alder opgives til 17 år og Anne, 11 år. Iver Larsen i Øster Lyngvig var enken, Kirsten Christensdatters, lavvæрге. Efter sin første kones død i 1739 sad Niels Iversen Enggrob i øvrigt i fællesbo med sine svigerforældre af første ægteskab.

Han blev gift med Kirsten Christensdatter, den 04.10.1741 i Nysogn.

Børn:

52. i **Christen Nielsen Enggrob**, født 1742 i Nysogn, døbt 11.04.1742 i Nysogn, død 20.09.1828 i Enggrob i Nysogn, begravet 28.09.1828 i Nysogn. Han blev gift med Else Jensdatter, den 17.10.1773 i Nysogns kirke.

- ii **Iver Nielsen Enggrob**, født 1744 i Enggrob i Nysogn, døbt 15.02.1744 i Nysogn, død 1769 i Enggrob i Nysogn, begravet 06.07.1769 i Nysogn.

- iii **Ellen Nielsdatter**, født 1746 i Enggrob i Nysogn, døbt 29.09.1746 i Nysogn, død 24.06.1804 i Nysogn. Hun blev gift med Jørgen Jensen (Pugflod), den

14.08.1774 i Nysogn, født 1744 i Nysogn, døbt 13.12.1744 i Nysogn, død 14.12.1829 i Nysogn, begravet 20.12.1829 i Nysogn. Gmd. i Nørby i Nysogn. 1801 aftægtsmand i Sdr. Røjklit.

iv **Lauge Iversen**, født 1749, død 1749.

v **Lauge Iversen**, født 1750, død 1756.

vi **Anne Nielsdatter**, født 1753 i Nr. Bandsby i Nysogn, døbt 28.01.1753 i Nysogn.

105. **Kirsten Christensdatter**, født 1710/1720, død 1786 i Enggrob i Nysogn, begravet 17.12.1786 i Nysogn.

106. **Jens Iversen**, født ca. 1703 i Pugflodgaard i Nysogn, død 1767 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 12.04.1767 i Nysogn. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, den 14.10.1736 i Stadil.

Børn:

i **Iver Jensen**, født 1737 i Pugflod i Nysogn, døbt 20.10.1737 i Nysogns kirke.

ii **Else Jensdatter**, født 1739 i Pugflod i Nysogn, døbt 18.09.1739 i Nysogns kirke.

iii **Jens Jensen Pugflod**, født 1741 i Pugflod i Nysogn, døbt 29.10.1741 i Nysogns kirke.

iv **Jørgen Jensen (Pugflod)**, født 1744 i Nysogn, døbt 13.12.1744 i Nysogn, død 14.12.1829 i Nysogn, begravet 20.12.1829 i Nysogn. Gmd. i Nørby i Nysogn. 1801 aftægtsmand i Sdr. Røjklit. Han blev gift med Ellen Nielsdatter, den 14.08.1774 i Nysogn, født 1746 i Enggrob i Nysogn, døbt 29.09.1746 i Nysogn, død 24.06.1804 i Nysogn.

v **Anders Jensen Pugflod**, født 1754 i Pugflodgaard i Nysogn, døbt 30.06.1754 i Nysogn, død 1815 i Harboesgaard i Gammelsogn, begravet 15.01.1815 i Gammelsogn. Ejer af den halve Holmgaard i Sdr. Lem 1797-1809; gdr. "Harboesgaard" i Gammelsogn 1809-17. Lem sogn s. 217-18. Han blev gift med Ane Jensdatter, den 15.11.1778 i Nysogn, født ca. 1760 i Sønderby i Nysogn, død 18.06.1830 i Harboesgaard i Gammelsogn, begravet 23.06.1830 i Gammelsogn.

53. vi **Else Jensdatter**, født 1746 i Pugflod i Nysogn, døbt 13.02.1746 i Nysogns kirke, død 26.06.1819 i Enggrob i Nysogn, begravet 04.07.1819 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Nielsen Engrob, den 17.10.1773 i Nysogns kirke.

107. **Kirsten Jensdatter**, født 27.07.1717 i Stadilø i Stadil sogn, døbt 01.08.1717 i Stadil, død 1793 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 10.02.1793 i Nysogn.

110. **Morten Nielsen.***Børn:*

55. i **Sophie Mortensdatter**, født 1763 i Gammelsogn, død 04.03.1829 i Bandsby i Nysogn, begravet 15.03.1829 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Tullesen, i 1783 i Nysogn.

112. **Christen Fjord**, født ca. 1660, død 1734, begravet 07.04.1734.*Børn:*

- i **Niels Christensen Fjord**, født før 1700, død eft. 1773. Han blev gift med Karen Lodberg, født ca. 1696, død 1762 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 19.09.1762 i Nysogn.
56. ii **Christen Christensen * Fjord.**
- iii **Anders Christensen * Fjord**, født ca. 1700, død 1756 i Sdr. Lyngvig i Nysogn, begravet 17.10.1756 i Nysogn. * Forbindelsen til nævnte fader er sandsynlig, men udokumenteret. Sdr. Lyngvig i Nysogn. Han blev gift med Sidsel Simonsdatter, født ca. 1704, død 1772 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 09.02.1772 i Nysogn.
- iv **Anne * Christensdatter**, født ca. 1711 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, død 1781 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 02.08.1781 i Nysogn. * Forbindelsen til nævnte fader er sandsynlig, men udokumenteret. Skifte Søgaard s. 257b, 8 børn. Hun blev gift med Jens Hansen, den 09.10.1735 i Nysogn, født ca. 1697, død 1782 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 26.12.1782 i Nysogn. Fæstegmd. i Sdr. Lyngvig (0-6-1-1½).

118. **Anders Christensen Plousgaard**, født ca. 1721, død 1805 i Nørby i Nysogn, begravet 27.06.1805 i Nysogns kirkegård.

Han blev gift med Anne Jensdatter, den 02.02.1744 i Nysogns kirke, Anne Jensdatter blev gift 1. gang i 1736 med Jens Christensen af Plousgaard, født o.1691, og de fik sammen 4 børn, inden Jens døde; han blev begravet i Nysogn den 6.3.1743.

Året efter giftede Anne Jensdatter sig igen. Denne gang med Anders Christensen, der var født o.1721. Han overtog nu fæstet af Plousgaard, og med ham fik hun yderligere 8 børn.

Formentlig i løbet af 1770-erne overgik Plousgaard til Annes ældste søn, og Anders og Anne kunne gå på aftægt. Anne Jensdatter døde 71 år gammel i 1784.

Anders Christensen levede i endnu 20 år og opnåede at se 3. generation overtage Plousgaard o. år 1800.

(Kilder: Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 178b. Slægtsbog, Mads Pedersen i Brejning Sogn, født 1800.

Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1973. Ane 30. Slægtsbog, Jens Andersen Provstgaard, gdr. i Sønderby,

Nysogn, født 1776. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1975. Ane 14/15. Slægtsbog, Christen Andersen

(Plougsgaard), født 1849, gårdejer i Sdr. Bandsby, Nysogn. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1966. Ane 65).

Børn:

- i **Anne Marie Andersdatter**, født 1744 i Nørby i Nysogn, døbt 26.12.1744 i Nysogns kirke.
 - 59. ii **Maren Andersdatter**, født 1746 i Nørby i Nysogn, døbt 27.02.1746 i Nysogns kirke, død 1778 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.06.1778 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Morten Ibsen, den 09.10.1768 i Nysogns kirke.
 - iii **Anne Andersdatter**, født 1748 i Nørby i Nysogn, døbt 03.11.1748 i Nysogns kirke, død 1749 i Nørby i Nysogn, begravet 30.05.1749 i Nysogns kirkegård.
 - iv **Anne Andersdatter**, født 1750 i Nørby i Nysogn, døbt 19.03.1750 i Nysogns kirke, død (?) 1750.
 - v **Anne Andersdatter**, født 1751 i Nørby i Nysogn, døbt 27.06.1751 i Nysogns kirke, død 1790 i Gammelsogn, Hind hrd., begravet 07.11.1790 på Gammelsogns kirkegård. Hun blev gift med Jacob Lauridsen Bollerup, den 14.11.1773 i Nysogn, født 1748 i Bollerup i Gammelsogn, døbt 27.10.1748, død eft. 1820. Bollerup i Gammelsogn på Holmsland.
 - vi **Edel Andersdatter**, født 1755 i Nørby i Nysogn, døbt 29.05.1755 i Nysogns kirke, død 1792 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 09.08.1792 i Nysogn. 1787 tjenestepige i Plousgaard. Ugift.
 - vii **Zophie Andersdatter**, født 1758 i Nørby i Nysogn, død 1770 i Nørby i Nysogn, begravet 23.12.1770 i Nysogns kirkegård.
 - viii **Jens Andersen**, født 1760 i Nørby i Nysogn, død 1760 i Nørby i Nysogn, begravet 06.07.1760 i Nysogns kirkegård.
119. **Anne Jensdatter**, født ca. 1713, død 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 13.06.1784 i Nysogns kirkegård.
 Hun blev gift med (1) Jens Christensen Plousgaard, den 21.10.1736 i Nysogns kirke, født 1691, død 1743 i Nørby i Nysogn, begravet 06.03.1743 i Nysogns kirkegård.
 Hun blev gift med (2) Anders Christensen Plousgaard, den 02.02.1744 i Nysogns kirke.

Barn af Jens Christensen Plousgaard:

- i **Zidseel Jensdatter**, født 1737 i Nørby i Nysogn, døbt 11.06.1737 i Nysogns kirke, død 1772 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 26.08.1772 i Nysogn. Skifte G441-17 s. 178b, 1 barn. Hun blev gift med Simon Jensen Vig, den 30.11.1768 i Nysogn, født ca. 1742, død 24.08.1823 i Sdr. Lyngvig i Nysogn. Fæstegmd. i Sdr. Lyngvig efter faderen.
- ii **Christen Jensen Plousgaard**, født 1738 i Nørby i Nysogn, døbt 1738 i hjemmet, død 1812 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 27.09.1812 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med (1) Kirsten Jensdatter, den 14.01.1770 i Nysogn, født 1747 i

Sønderby i Nysogn, døbt 05.03.1747 i Nysogn, død 1781 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 20.06.1781 i Nysogn. Han blev gift med (2) Ide Larsdatter, den 17.10.1784 i Nysogn, født ca. 1746, død 1791 i Plougsgaard i Nysogn, begravet 13.01.1791 i Nysogn.

- iii **Kirsten Jensdatter**, født 1741 i Nørby i Nysogn, døbt 15.02.1741 i Nysogns kirke, død 1742 i Nørby i Nysogn, begravet 25.10.1741 i Nysogns kirkegård.
- iv **Maren Jensdatter**, født 1743 i Nørby i Nysogn, døbt 23.05.1743 i Nysogns kirke, død 1743 i Nørby i Nysogn, begravet 17.07.1743 i Nysogns kirkegård.

Barn af Anders Christensen Plousgaard: se denne.

120. **Peder Bjerregaard**, begravet 22.04.1770 i Gammelsogn.

Børn:

- 60. i **Jens Pedersen Bjerregaard**, født ca. 1731, død 1797 i Gammelsogn, begravet 16.10.1797 i Gammelsogn. Han blev gift med Else Anne Cathrine Pedersdatter, i 1760 i Gammelsogn.

122. **Peder Pedersen**, født ca. 1689, død 1776 i Gammelsogn.

Evt. andre børn:

Christen (Pedersen) Fjord i Ungersesgaard f. ca. 1729, begr. 26-7-1789 Gl. sogn

Peder Pedersen Holm i Ringkøbing f. ca. 1729 beg. 29/5 1767.

Han blev gift med Ane.

Børn:

- 61. i **Else Anne Cathrine Pedersdatter**, født 1733 i Gammelsogn, døbt 18.01.1733 i Gammelsogn, død eft. 1801. Hun blev gift med Jens Pedersen Bjerregaard, i 1760 i Gammelsogn.

123. **Ane**, født ca. 1700, død 1774 i Gammelsogn, begravet 12.01.1774 i Gammelsogn.

124. **Jens Pedersen Steengard**, også kendt som Jens Pedersen Tamberg, født ca. 1702, død 1776 i Nørby i Nysogn, begravet 21.12.1776 i Nysogns kirkegård.

Han blev gift med Maren Simonsdatter før 1732 og fik sammen mindst 10 børn, måske et par stykker mere (født før 1732, og døde før 1781), idet det synes mærkeligt, at ingen af sønnerne er opkaldt efter bedstefædrene.

Jens Pedersen blev fæstebonde efter svigerfaderen i Stengard, Nørby i Nysogn.

(Kilder: Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 260-265. Søgaard Jordebøger (G441-6). Kontrakt i Justitsprotokollen 25.06.1732. Slægtsbog, Mads Pedersen i Brejning Sogn, født 1800. Dansk Slægtsforskning, Fredericia 1973. Ane 20/21 og 24/25).

Børn:

- i **Else Jensdatter**, født 1733 i Nørby i Nysogn, døbt 10.05.1733 i Nysogns kirke, død 1753 i Nørby i Nysogn, begravet 21.10.1753 i Nysogns kirkegård.

62. ii **Mads Jensen Steengaard**, født 1734 i Nørby i Nysogn, døbt 22.08.1734 i Nysogns kirke, død 1793 i Nørby i Nysogn, begravet 30.06.1793 på Nysogns kirkegård. Han blev gift med Mette Pedersdatter, den 27.11.1757 i Nysogn.
- iii **Karen Jensdatter**, født 1736 i Nørby i Nysogn, døbt 29.01.1736 i Nysogns kirke. Ca. 1765 rejst til Holland.
- iv **Mads Jensen Steengaard**, født 1738 i Nørby i Nysogn, døbt 10.08.1738 i Nysogns kirke, død 1811 i Nørby i Nysogn, begravet 11.08.1811 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Birgitte Andersdatter, også kendt som Berthe Andersdatter, den 23.10.1768 i Nysogns kirke, født ca. 1730 i Brejning sogn?, død 1810 i Nørby i Nysogn, begravet 08.04.1810 i Nysogns kirkegård. Ved vielsen af Brejning. Da deres første og eneste barn blev født i 1772, boede de i Kloster; men i 1774 står Mads opført som fæster af Stengaard i Nørby med et hartkorn på tdr. 8-2-3-1. Gården, der hørte under Søgaard gods, overtog han sikkert efter faderen, og han havde den til o. 1801, da han overlod den til sin søn og gik på aftægt.
Ved et syn i 1799 oplyses det, at der er 5 bæster, 6 køer, 8 får, 14 andre kreaturer og 1 svin; agermarken: 3 i hvile og 4 i brug; skp. sæd i hver tægt: 48; dagslet i eng: 10; så mange læs hø i mærsk: 20; bygningernes beskaffenhed: mådelig. (Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Lundenæs Amt - Hoverireglement (B8-1052). Søgaard Jordebøger m.m. (G441-6)).
- v **Johanne Jensdatter**, født 1741 i Nørby i Nysogn, døbt 13.03.1741 i Nysogns kirke. Ca. 1765 rejst til Holland.
- vi **Jens Jensen**, født 1743 i Nørby i Nysogn, døbt 24.02.1743 i Nysogns kirke, død før 1781.
- vii **Maren Jensdatter**, født 1745 i Nørby i Nysogn, døbt 21.03.1745 i Nysogns kirke, død 1747 i Nørby i Nysogn, begravet 18.09.1747 på Nysogns kirkegård.
- viii **Niels Jensen Steengaard**, født 1747 i Nørby i Nysogn, døbt 22.05.1747 i Nysogns kirke, død 1810 i Kloster i Nysogn, begravet 04.07.1810 i Nysogns kirkegård. Hmd. i Nysogns Kloster. Han blev gift med Ane Nielsdatter, den 24.12.1769 i Nysogn, født 1743 i Nysogn, døbt 08.12.1743 i Nysogn, død 28.11.1823 i Nysogn.
- ix **Maren Jensdatter**, født 1749 i Nørby i Nysogn, døbt 28.12.1749 i Nysogns kirke, død 1756 i Nørby i Nysogn, begravet 01.08.1756 i Nysogns kirkegård.
- x **Kirsten Jensdatter**, født 1751 i Nørby i Nysogn, døbt 31.10.1751 i Nysogns kirke.
125. **Maren Simonsdatter**, født ca. 1710 i Nørby i Nysogn, død 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 11.11.1784 på Nysogns kirkegård.

126. **Peder Nielsen**. Soldat af Nr. Lyngvig. Måske identisk med Peder Nielsen i Lergrav, begr. 20.4.1779 i Nysogn, 78 år. Han blev gift med Anne Simonsdatter, den 01.12.1737 i Nysogn.

Børn:

63. i **Mette Pedersdatter**, født 1736 i Nysogn, døbt 16.12.1736 i Nysogn, død 1796 i Nysogn, begravet 05.05.1796 i Nysogn. Hun blev gift med Mads Jensen Steengaard, den 27.11.1757 i Nysogn.
127. **Anne Simonsdatter**, født ca. 1709, død 1775 i Nysogn, begravet 16.08.1775 i Nysogn. Udlagde 1732 Christen Iversen Pugflod som barnefader, der fragik ved ed (Justitspr. 15.10, 29.10 og 26.11.1732).

Tip-4-oldeforældre

152. **Gregers Jensen**, født ca. 1620, død 1699.

Han nævnes 1688 som fæster af en gård i Handbjerg By. Gården havde et hartkorn på 3td 3 sk 3 fk 0 alb, og hørte unde Handbjerg Hovgaard, der var ejet af Christen Linde.

(Kirkebog Handbjerg sogn 1697. "Anden Paaskedag døbte jeg Christens Søn øster i Heegd hans barn som blev kaldet Margrete. Faddere: Gregers Heegaard og hans Søn Jens Gregersen og Christen Pedersen Hedegaard. Jens Gregersens Datter og Maren Heegaard, Peder Heegds Hustru". Gregers Heegaard er altså Jens Gregersen far.)

Kilder:

Kirkebøger.

Matriklen 1688.

Hans Henning Eriksen, Charlottenlund, <http://www.hheriksen.dk/>. Han blev gift med NN.

Børn:

76. i **Jens Gregersen Heegaard**, født ca. 1649. Han blev gift med Ane Nielsdatter Rusborg, den 09.02.1679 i Handbjerg kirke.

153. NN.

192. **Peder Graversen**, født 1666 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 29.07.1666 i Stadil, død 14.12.1734 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 19.12.1734 i Stadil.
Fæstegårdmand i Mejlbygaard i Stadil. Skifte Søndervang G442-2 s. 56, 6 børn.
Han blev gift med Maren Olufsdatter ca. 1703.

Børn:

96. i **Gravers Pedersen**, født 1704 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.06.1704 i Stadil, død 1770/1783 i Mejlby i Stadil sogn. Han blev gift med Marie Iversdatter (Klit).
- ii **Oluf Pedersen**, også kendt som Ole Pedersen, født 04.06.1706 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 06.06.1706 i Stadil, død 1765 i Rindumgaard i Rindum sogn, begravet 10.03.1765 i Rindum. Fæstegårdmand i Rindumgaard i Rindum.
Skifte Vennergaard G444-1 s. 461. Se også Søndervang G442-2 s. 56b; og skifte Ringkøbing by B80-128:
568 Anne Marie Christensdatter i Ringkøbing. 17.4.1782, side 125. Enke efter Christen Nielsen Post.
Hans A:
0) far Niels Bådfører i Ringkøbing, død. 1B:
1) bror Peder Nielsen, degn i Gørding, Vemb og Bur.
Fars ægteskab med Else Hane. 1B:
2) halvsøster Else Nielsdatter g.m. Oluf Pedersen i Rindumgård, begge døde. 6B:
a Peder Olufsen i Rindumgård
b Mads Olufsen i Rindum
c Villads Olufsen i Gammelsohn på Holmsland
d Maren Olufsdatter g.m. Peder Pedersen i Vesterby i Rindum sogn

e Anne Marie Olufsdatter g.m. Gravers Knudsen i Vesterby
 f Kirsten Olufsdatter g.m. Oluf [Christensen] i Brendtoft i Rindum sogn. Han blev gift med Else Nielsdatter, i 1729, født ca. 1700, død 1765 i Rindumgaard i Rindum sogn, begravet 03.02.1765 i Rindum.

- iii **Maren Graversdatter**, født 07.04.1708 i Mejlby i Stadil sogn. Ulfborg. Gift med Knud Pedersen.
 - iv **Jens Pedersen**, født 1710 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 09.06.1710 i Stadil, død 23.07.1710 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 27.07.1710 i Stadil.
 - v **Jens Pedersen**, født 22.01.1712 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 24.01.1712 i Stadil, død 1789 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 01.06.1789 i Stadil. Fæstegmd. i Fuglbjerg (458). Han blev gift med (1) Mette Nielsdatter (Kamp), den 03.07.1746 i Stadil kirke, født 28.01.1718 i Kamp i Stadil sogn, døbt 31.01.1718 i Stadil, død 29.04.1749 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 04.05.1749 i Stadil. "Do. Cantate begravede Hr. Ravn i Vejersøe, saasom ieg var self svag, Jens Pedersens Hustrue, Sal. Mette Nielsdatter af Foglbiereg, hvis død var meget sørgelig, saasom hun døde fra 6 smaa uopdragne Børn, hvoraf den mindste neppe var 10 Uger gammel, og da de 4re ved Hendes død blef gandske fyldesløse, det salige Guds Barn døde Tiirsdagen d. 29. tilforne, Nat. Ann: 31." Skifte Søndervang G442-2 s. 121. Han blev gift med (2) Anne Jørgensdatter, den 14.12.1749 i Stadil, født 1726 i Stadil ?, død 01.01.1813 i Fuglbjerg i Stadil sogn.
 - vi **Anne Pedersdatter**, født 1714 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 29.04.1714 i Stadil. Gift med Niels Jensen, gift med Anders Andersen, Holmsland.
 - vii **Jacob Pedersen Dybkjær**, født 01.04.1716 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 26.04.1716 i Stadil, død efter 1770. Fæster i Dybkjær i Vedersø. Han blev gift med (1) Mette Pedersdatter, født 1715/1730, død 1757 i Dybkjær i Vedersø sogn. Skifte Aabjerg G446-1 s 196, 3 børn. Han blev gift med (2) Kirstine Jensdatter, død 1759 i Dybkjær i Vedersø sogn. Skifte Aabjerg G446-1 s. 208.
 - viii **Jens Pedersen**, født 13.06.1721 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 15.06.1721 i Stadil, død før 1735.
193. **Maren Olufsdatter**, født 1678 i Rindum?, død 30.01.1761 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 04.02.1761 i Stadil. Skifte Søndervang G442-2 s. 203, 6 børn.
194. **Iver Nielsen Fiord**, født ca. 1670, død 1747 på Husby Klit i Husby sogn, begravet 15.02.1747 i Husby.
 Gårdmand på Husby Klit. (Niels Iversen Klit: Husby Klit).
 Han blev gift med (1) Mette Thomasdatter, den 16.03.1701 i Husby kirke.
 Han blev gift med (2) Anne Sibastdatter, den 29.09.1720 i Husby, født 1692 i Fjand i Sdr. Nissum sogn, døbt 10.01.1682 i Sdr. Nissum, død 1765 på Husby Klit, begravet 09.04.1765 i Husby.

Børn af Mette Thomasdatter:

- i **Niels Iversen Fiord Nørby**, født 1702 i Husby, døbt 04.10.1702 i Husby kirke, død 1788 i Nørby i Husby sogn, begravet 20.12.1788 i Husby. Han blev gift med Maren Lasdatter, den 17.08.1727 i Husby kirke, født ca. 1703, død 1787 i Nørby i Husby sogn, begravet 09.04.1787 i Husby.
- ii **Thomas Iversen Klit**, født 1705 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 12.07.1705 i Husby, død 02.10.1767 i havet, begravet 11.10.1767 i Husby. Gårdmand på Husby Klit. Han blev gift med Kirsten Jørgensdatter, født ca. 1705 i Mejlby i Vedersø sogn, død 1774 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 08.02.1774 i Husby.
- iii **Bodil Iversdatter Fiord**, født 1707 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 10.04.1707 i Husby, død 1775 i Øe i Husby sogn, begravet 27.11.1775 i Husby. Hun blev gift med Hans Jacobsen Øe, den 07.07.1734, født ca. 1700, død 1785 i Øe i Husby sogn, begravet 24.04.1785 i Husby.
- iv **Anders Iversen**, født 1710 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 16.02.1710 i Husby, død 1786 i Ø. Husby i Husby sogn, begravet 08.06.1786 i Husby. Gårdmand i Ø. Husby. Han blev gift med Maren Jørgensdatter, født ca. 1709 i Mejlby i Vedersø sogn, død 1774 i Ø. Husby i Husby sogn, begravet 16.04.1774 i Husby.
- v **Elsa Iversdatter Fiord**, født 1713 på Husby Klit i Husby sogn, død 1788 i Husby sogn, begravet 02.04.1788 i Husby. Hun blev gift med Christen Christensen Bach, den 02.07.1739 i Husby kirke, født ca. 1712, død 1792 i Øe i Husby sogn, begravet 08.01.1792 i Husby.
- vi **Jens Iversen Klit**, født 1715 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 22.12.1715 i Husby, død 1780 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 20.08.1780 i Husby. Gårdmand på Husby Klit (901). Han blev gift med Else Nielsdatter, den 09.11.1755 i Husby, født 02.12.1722 i Husby Klit i Husby sogn, døbt 11.02.1723 i Husby, død 1803 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 11.06.1803 i Husby.
- 97. vii **Marie Iversdatter (Klit)**, født 1717 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 10.03.1717 i Husby, død 1788 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 24.03.1788 i Stadil. Hun blev gift med Gravers Pedersen.

Barn af Anne Sibastdatter:

- viii **Else Iversdatter Fiord**, født 1733 på Husby Klit i Husby sogn, døbt 25.01.1733 i Husby, død 1806 i Bækby i Husby sogn, begravet 04.06.1806 i Husby. Hun blev gift med Jacob Michelsen Sand, født jan. 1732 i Bækby i Husby sogn, døbt feb. 1732 i Husby, død 1787 i Bækby i Husby sogn, begravet 15.04.1787 i Husby. Gmd. i Bækby i Husby.

195. **Mette Thomasdatter**, født ca. 1672, død 1718 på Husby Klit i Husby sogn, begravet 14.12.1718 i Husby.

202. **Poul Pedersen Bjerre**, død eft. 1721.

Th. Lodberg i Hardsyssels Aarbog 1940:

Østlig i Nørre Rødsklit, Ny sogn paa Holmsland laa i det 17. Aarh. nogle Huse, der af den stedlige Befolkning kaldtes Bjerre, og Beboerne fik heraf Kendingsnavnet Bjerre. I det østligste af disse Huse, det nuværende Matr.61a, sad Poul Pedersen Bjerre som Fæster under Søgaards Gods og skattede af Htk. 0. 5.3.2., der ved Matr. 1664 ikke var skyldsæt i Htk., men ifølge Markbogen 1682 var et Gadehus. Da Søgaards Ejere, Niels Harbou og Frue Kirstine Orning den 4. Juni 1674 udstedte et Pantebrev til Laurits Jensen paa Østertoft i Stadil, var Poul Pedersen Fæster af et Gadehus, hvoraf han aarlig skattede 24 Snese saltede, tørrede Hvilling, og af »Katdal« i Søgaard Mark 1 Pund Smør, men Landgildet synes ikke at staa i Forhold til et Hus uden Hartkorn.

Poul Bjerre havde tilgiftet sig Stedet, for 1675 skatter han af en Steddatter, 1677 af 1 Ildsted og 1 Ko, Aaret efter af Hustru, 1 Ko og 4 Faar, 1683 af Hustru, men hun er død inden 1692, da han er Enkemand, skatter 1697 af en Datter, Maren. Poul Bjerre blev meget gammel; han havde inden 1711 overdraget Fæstet til Christen Jensen Bjerre, men levede endnu 1721, da han indkaldtes for Herredstinget angaaende Strandingstyverierne 1717 ved Søndervig.

Foruden ovennævnte Datter maa man formode, han yderligere havde 3 Børn (al-a 3).

a 1. Mette Poulsdatter, f. 1680 i Nørre Rødsklit, + 1747 i Houvig. Gift 1733 Eske Lauridsen af Houvig. (Søn af Laurids Pedersen og Maren Eskesdatter).

a 2. Christen Poulsen, f. 1684. Fæstegaardmand i Holmslands Sønderby; Skifte er 1735 afholdt under Søgaards Gods, men hans Begravelse er ikke funden i Kirkebogen. Gift med Kirsten Christensdatter, der overlevede Manden. Han efterlod 10 Børn.

a 3. Karen Poulsdatter.

(<https://dis-danmark.dk/bibliotek/907701.pdf>).

Børn:

101. i **Karen Poulsdatter**, født ca. 1684, død 1745. Hun blev gift med Christen Jensen Bjerre.

204. **Anders**.

Børn - se Lundenæs amt (B8-1084):

1169 Anne Nielsdatter i Nørre Røjkli i Nysogn på Holmsland. 3.5.1791, fol.644.

E: Morten Ibsen. A:

1) farbror Peder Andersen i Nørre Røjkli

2) faster Karen Andersdatter g.m. Christen Andersen i Nørre Lyngvig

3) farbror Jørgen Andersen Tambjerg, død. 5B:

a Jens Jørgensen i Holsten

b Anne Marie Jørgensdatter g.m. Jens Jensen, smed i Tambjerg

c Anne Jørgensdatter g.m. Christen Langager i Stadil sogn

d Maren Jørgensdatter 46 i Tambjerg

e Kirsten Jørgensdatter 40 i Holsten

4) farbror Mads Andersen, død. 5B:

a Anders Madsen i Holland

b Karen Madsdatter g.m. Jens Christensen i Bjerre i Nysogn

c Kirsten Madsdatter g.m. Gravers Thomsen i Ringkøbing

d Sidsel Madsdatter g.m. Christen Maler i Ringkøbing

e Anne Madsdatter, død, var g.m. Mads Jensen Brand i Klosteret på Holmsland. 4B: Jørgen i Holland, Anne Marie 30 i Varde, Karen i Holmsland Præstegård, Anne Margrethe i Ringkøbing.

Børn:

- i **Jørgen Andersen Tamberg**, født ca. 1717 i Nr. Røjklit i Nysogn, død 1765 i Tambjerg i Nysogn, begravet 10.11.1765 i Nysogn. Gmd. i Tamberg i Nysogn. Han blev gift med Ane Jensdatter Tamberg, den 21.10.1739 i Nysogn, født 1709/1717 i Tambjerg i Nysogn, død 1788 i Kloster i Nysogn, begravet 07.11.1788 i Nysogn.

- ii **Niels Andersen.**

- 102. iii **Mads Andersen.**

208. **Iver Christensen Pugflod**, født ca. 1688, død 1754 i Nysogn.

Børn:

- 104. i **Niels Iversen Enggrob**, født ca. 1708, død 1764 i Enggrob i Nysogn, begravet 04.04.1764 i Nysogn. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, den 04.10.1741 i Nysogn.

210. **Christen Christensen * Søe**, født ca. 1665, død 1751 i Nysogn, begravet 07.11.1751 i Nysogn.

Christen Søe blev født o. 1665 i Søe i Nørby på Holmsland, hvor faderen var fæster, og han overtog efter 1685 gården efter denne.

Ved en retssag angående en eng indstævnes han for Ulfborg-Hind Herreders Ting, hvor man den 21.6.1713 får rede på hans slægtsforhold, idet det fremgår, at Christen Søes far, farfar og oldefar havde den nævnte eng i fæste, og han fremlægger kvitteringer fra faderen og farfaderen. Desuden fremviser han kvittering fra 20.3.1709 på, at han har betalt 2 års landgilde.

Da Holmboerne i 1717 indstævnes for herredstinget angående strandtyverier, da et norsk skib strandede ud for Søndervig, var Christen Søe, hans hustru (hvis navn desværre ikke nævnes), hans datter Karen og hans dreng Christen også indstævnet.

*Udover datteren Karen, nævner kilderne ikke direkte hans andre børn, men der nævnes en række "Christensener / Christensdøtre" fra Søe, som indbyrdes er faddere ved deres børns dåb, hvorfor det må anses for sandsynligt, at de er hans børn.

(Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv. Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713, (B80A-3) 1717. Slægtsbog. Christen Andersen (Plougsgaard), født 1849, gdr. Sdr. Bandsby, Dansk Slægtsforskning 1966. Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 145).

Børn:

- i **Karen Christensdatter**, født ca. 1700 i Sø i Nysogn, død 1774 i Gadegaard i Nysogn, begravet 23.01.1774 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Lauridsen (Gadegaard), født ca. 1682, død 1746 i Nr. Bandsby i Nysogn, begravet 26.06.1746 i Nysogn. Fæster i Nr. Bandsby 1721-46.

- ii **Jens Christensen Søe**, født ca. 1703, død 1773 i Nysogn, begravet 07.02.1773 i Nysogn. Gmd. Søe i Nørby på Holmsland. Han blev gift med Maren Andersdatter, den 25.08.1737, født ca. 1712 i Klegod, død 1796 i Gammelsogns Færgelhus, begravet 30.10.1796 i Nysogn.
- iii **Sidsel Christensdatter**, født ca. 1704, død 1753 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 04.02.1753 i Nysogn. Hun blev gift med Knud Larsen, den 13.09.1733 i Nysogn, født ca. 1703, død 1777 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 13.07.1777 i Nysogn. Søn af Laurids Knudsen (1668-) i Sdr. Røjklit; fæster her (1770) 1-5-0-1.
- iv **Anne Christensdatter**, født ca. 1707, død 1771 i Nysogn, begravet 20.01.1771 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Niels Christensen * Stræde, den 21.09.1740 i Nysogns kirke, født ca. 1715, død 1803 i Nysogn, begravet 16.01.1803 i Nysogns kirkegård. Niels Christensen Stræde blev født o. 1715, formentlig på Holmsland, hvor han havde mindst 2 brødre. Han blev trolovet den 19. april 1740 i Nysogn med Anne Christensdatter af Søe, der var født o. 1707, sikkert også på Holmsland. Niels Christensen var fæster af gården Stræde på Holmsland med et hartkorn på tdr. 1-2-1-1; den hørte i 1750 under Udstrup, men kom senere under Søgaard. Gården lå i Nørby, og her fik de i perioden 1741-1753 6 børn, der alle blev døbt i Nysogns kirke. Anne Christensdatter døde i 771 i en alder af 64 år og omtrent på samme tid gik Niels Christensen på aftægt og overlod gården til den ældste søn. Hans aftægtsperiode blev på over 30 år, idet han først døde i en alder af 88 år. (Kilder: Kirkebøger og folketællinger. Rysensten Birks Justitsprotokol (B77C-1) s. 279. Ulfborg Hind Herreds Justitsprotokol (B80A-7) s. 318-319. Lundenæs Amt - Hoverireglement (B8-1052). Ulfborg Hind Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80A-SP67) s. 372. Ulfborg Hind Herreds Skifteprotokol (G432-1) s. 70). *(Udokumenteret, men sandsynlig slægtsforbindelse til nævnte fader).
- v **Mogens Christensen Søe**, født ca. 1712, død 1798 i Sdr. Bandsby i Nysogn, begravet 06.04.1798 i Nysogn. Gmd. i Sdr. Bandsby i Nysogn. Han blev gift med Mette Thuesdatter, den 21.06.1741 i Hee, født 1717 i Hee sogn, døbt 29.11.1717 i hjemmet, død før 1787. Døbt 29.11.1717 Hee, dt. af Kirsten Lauridsdt. og udl. fader Thue Andersen.
- vi **Else Christensdatter**, født ca. 1713, død 1793 i Nysogn, begravet 07.07.1793 i Nysogn. Hun blev gift med Christen Knudsen Bredmose, den 20.09.1741 i Nysogn, født ca. 1711, død 1793 i Nysogn, begravet 16.09.1793 i Nysogn. Nr. Bandsby i Nysogn. (mor Johanne død 1737, bror Iver død 1782)?
105. vii **Kirsten Christensdatter**, født 1710/1720, død 1786 i Enggrob i Nysogn, begravet 17.12.1786 i Nysogn. Hun blev gift med Niels Iversen Enggrob, den 04.10.1741 i Nysogn.
- viii **Hans Christensen Søe**, født ca. 1717 på Holmsland, død 1795 i Burgaard i Bur sogn, begravet 07.03.1795 i Bur. Fæstegårdmand i Burgaard i Bur under Nr. Vosborg fra 1755 (Nr. Vosborg fæsteprotokol fol 211)

Slægtsbog Søren Sørensen Harpøth. DS 1967. Ane 22. Men mere sandsynlig, at han er søn af Christen Christensen Søe.

Hardsyssels Årbog 1956 s. 139: før lå en gravsten på Bur kirkegård "Herunder hviler salig Hans Sø født paa Holmsland 1717, gift 2 Gange, hensov i Burgaard Anno 1795, 78 Aar og 11 Maaneder". Han blev gift med (1) Bodil Cathrine Iversdatter Lægaard, den 26.11.1755 i Holstebro, født 1733 i Stadil sogn, døbt 06.11.1733 i hjemmet, død 1770 i Burgaard i Bur sogn, begravet 01.08.1770 i Bur. Skifte Nr. Vosborg Skifteprotokol 1754-1808 fol. 214. Han blev gift med (2) Ane Christensdatter, født 19.07.1733 i Ringkøbing, død 1799 i Burgaard i Bur sogn, begravet i Bur. Skifte Lundenæs:

1999 Anne Christensdatter i Burgård i Bur sogn. 5.9.1799. IV, fol.58B, 63, V, side 73, 91.

Enke efter [Hans Christensen Søe]. A:

1) bror Jens Christensen, død. 3B:

a Iver Jensen i Ringkøbing

b Niels Jensen i Højer, død. 3B: Bodil 23, Anne Marie 21, Christen 20

c Sidsel Jensdatter 55, almisselem i Ringkøbing

2) [bror eller søster], død. 2B:

a Niels Mogensen i Ringkøbing

b Sidsel Mogensdatter g.m. Niels Graversen i Ringkøbing ved søn Jens Christian Nielsen

3) [bror eller søster], død. 1B:

a Hans Christian Lauridsen i Ringkøbing.

Arv til Hans Christensen Søe af første ægteskab's B:

1) Iver Hansen i Burgård

2) Sofie Hansdatter 37 i Burgård

3) Anne Marie Hansdatter 33 i Burgård

4) Susanne Hansdatter 28 i Holstebro.

.

212. **Iver Jensen Pugflod**, født ca. 1675, død ca. 1731.

Han blev gift med Zidsel Nielsdatter ca. 1700.

Børn:

106. i **Jens Iversen**, født ca. 1703 i Pugflodgaard i Nysogn, død 1767 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 12.04.1767 i Nysogn. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, den 14.10.1736 i Stadil.
- ii **Maren Iversdatter**, født ca. 1715 i Pugflod i Nysogn, død 1764 i Kirkeby i Nysogn, begravet 21.10.1764 i Nysogn. Hun blev gift med Mads Olesen, den 27.11.1735 i Nysogn, født ca. 1710 i Kirkeby i Nysogn, død 1786 i Kirkeby i Nysogn, begravet 26.12.1786 i Nysogn. Gmd. Kirkeby i Nysogn på Holmsland. (Børn - se Ulfborg Hind hrd. B80A-165 s. 37). Skifte 16.12.1786: 5+3 børn.

213. **Zidsel Nielsdatter**, født ca. 1670, død 1755 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 13.04.1755 i Nysogn. Sandsynligvis 1. gang gift med Christen Christensen, der 1688 var fæster af Pugflodgaard (4-5-2-0) under Ryssensten.

214. **Jens Sylvestersen**, født 1674 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 02.02.1674 i Stadil kirke, død 24.12.1730 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 27.12.1730 på Stadil kirkegård.
Fæstegårdmand på Stadilø. Skifte Søndervang G442-2 s. 48, 1 barn.
Han blev gift med Else Jensdatter, den 06.05.1715 i Stadil.

Børn:

- i **dødfødt pige**, født 16.08.1715 i Stadilø i Stadil sogn, død 16.08.1715 i Stadilø i Stadil sogn, begravet 18.08.1715 i Stadil.
107. ii **Kirsten Jensdatter**, født 27.07.1717 i Stadilø i Stadil sogn, døbt 01.08.1717 i Stadil, død 1793 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 10.02.1793 i Nysogn. Hun blev gift med Jens Iversen, den 14.10.1736 i Stadil.
215. **Else Jensdatter**, født ca. 1674, død 1765 i Pugflodgaard i Nysogn, begravet 17.03.1765 i Nysogn.
Hun blev gift med (1) Jens Sylvestersen, den 06.05.1715 i Stadil.
Hun blev gift med (2) Jens Villadsen, den 12.10.1731 i Stadil, død efter 1761, Fæstegmd. på Stadilø 1731-o.1760

238. **Jens * Jensen**, født ca. 1681, død 1752 i Nr. Røjklit i Nysogn på Holmsland, begravet 29.01.1752 i Nysogns kirkegård. *udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte datter.

Børn:

119. i **Anne Jensdatter**, født ca. 1713, død 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 13.06.1784 i Nysogns kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Christensen Plousgaard, den 21.10.1736 i Nysogns kirke. Hun blev gift med (2) Anders Christensen Plousgaard, den 02.02.1744 i Nysogns kirke.
248. **Peder Madsen Tamberg**, født ca(?) 1650, død ca(?) 1730 i Nysogn.
Peder Madsen blev født o. 1650 og var sandsynligvis søn af den Mads Pedersen, der i 1688 nævnes som fæster af gården Tamberg i Nysogn. I perioden 1704-1721 nævnes Peder Madsen som fæster af samme gård, der hørte under Søgaard gods og havde et hartkorn på tdr. 4-6-2-2, de sidste år måtte han dog dele fæstegården med Iver Pedersen (sandsynligvis hans ældste søn).
I 1704 bestod landgilden af 2 ørte rug (2 rd. 4 mk.), 2 ørte byg (2 rd. 2 mk. 6 sk.), 1 skovvogn (1 rd. 2 mk.), gæsteri (1 rd.) og 1 rd. i arbejdspenge.
I 1725 optrådte Peder Madsen som vidne i en møllesag og angav da at være 79 år; men alderen er sandsynligvis sat lidt for højt.
Fæstegården blev overtaget af sønnen Mads Pedersen Tamberg, der dog døde allerede i 1731. Til gården hørte da - foruden de sædvanlige landbrugsredskaber - en del fiskeredskaber, så fiskeri har selvfølgelig også hørt med til deres næringsvej. Af dyr var der 2 køer, 2 stude, 1 kalv, 1 galt, 2 heste og 11 får, heraf de 8 med lam.
På det tidspunkt var Peder Madsen Tamberg død; men hans enke var på aftægt i gården og ved skiftet efter sønnen "begærede den salige mands moder en opholdscontract, ifald hendes salige søns efterladte hustru indlod sig i nyt ægteskab, (at) hun da ikke skulle udvises, naar de

ikke længere ville have hende hos dem. Enken dertil svarede, at hun ingen opholdscontract vilde give hende formedelst boets slette tilstand. Men dog vilde hun give hende et skikkeligt ophold så længe hun levede, og ifald hun overlevede hendes svigermoder, da at skaffe hende en skikkelig jordefærd."

Peder Tambergs enke har altså nok været på aftægt i Tamberg til sin død.

Hendes navn var Karen Jensdatter, hvilket fremgår af justitsprotokollen 1722, hvor sønnen Mads er indstævnet som vidne angående en eng.

(Kilder: Søgaard Skifteprotokol (G441-17) s. 38, 124, 260. Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-3) 1722, 21.3.1725. Thorvald Lodbergs Arkiv).

Børn:

- i **Zidse Pedersdatter**, født ca. 1695 i Tambjerg i Nysogn, død 1781 i Nr. Røjklit i Nysogn på Holmsland, begravet 02.12.1781 i Nysogns kirkegård. Skifte G441-17 s. 260-265, ingen børn. Hun blev gift med (1) Christen Andersen, den efter 1727, født ca. 1686, død 1749 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 27.04.1749 i Nysogn. Skifte G441-17 s. 97b, 3 børn af 1. ægteskab, ingen i sidste. Hun blev gift med (2) Peder Lauridsen, den 13.09.1750 i Nysogn, født ca. 1713, død 1790 i Nr. Røjklit i Nysogn, begravet 14.11.1790 i Nysogn. 1781 indsidder i Nr. Røjklit.
- ii **Mads Pedersen Tamberg**, født 1690/1700 i Tambjerg i Nysogn, død 1731 i Tambjerg i Nysogn. Fæstegmd. i Tambjerg i Nysogn. Skifte Søgaard G441-17 s. 38, 1 barn. Han blev gift med Karen Andersdatter, født ca. 1690/1710.
- 124. iii **Jens Pedersen Steengård**, også kendt som Jens Pedersen Tamberg, født ca. 1702, død 1776 i Nørby i Nysogn, begravet 21.12.1776 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Maren Simonsdatter ca. 1732.
- iv **Christen Pedersen Tamberg**, født ca. 1703 i Tambjerg i Nysogn, død 1757 i Stræde i Nysogn, begravet 28.10.1757 på Nysogns kirkegård. Fæstegmd. i Stræde i Nysogn. Skifte G441-17 s. 124b, 3 børn. Han blev gift med Maren Simonsdatter, i 1735 i Nysogn, født ca. 1700, død 1774 i Stræde i Nysogn, begravet i Nysogn. Enke efter Mads Jensen Strandberg i Stræde (Skifte 30.07.1734).
- v **Margrethe Pedersdatter**, født ca. 1710 i Tambjerg i Nysogn, død 1782/1787. Lever dec. 1781 på Stadilø, findes ikke her ved folketællingen 1787 Se Skifte Søgaard (G441-17) s. 260 ff efter hendes søster Zidse. Hun blev gift med Christen Andersen (Kløve), den 15.10.1733 i Nysogn, født 1700/1710, død jan. 1772 på Stadilø i Stadil sogn. Fæster i Kløve på Stadilø. Skifte Søndervang G442-2 s. 259. Ved vielsen af Hovvig.
- vi **Peder Pedersen Moese**, født ca. 1714 i Tambjerg i Nysogn, død 02.10.1767 i på havet, begravet 11.10.1767 i Nysogn. Husmand og fisker i Sdr. Røjklit. Omkom ved drukning på havet. Skifteafkald. Han blev gift med (1) Else Nielsdatter, den 27.07.1738 i Nysogn, født ca. 1719, død 1753 i Sdr. Røjklit i Nysogn, begravet 11.07.1753 i Nysogn. Af Juelsgaard. Han blev gift med (2) Sidsel Nielsdatter, den 19.10.1754 i Nysogn, født ca. 1709, død 1795 i Nysogn, begravet 18.01.1795 i Nysogn.

249. **Karen Jensdatter**, født 1665/1675, død eft. 1731. Navnet fremgår af Justitsprotokollen 1722, hvor sønnen Mads er indstævnet som vidne ang. en eng. Se også Skifte Søgård G441-17 s. 38.

250. **Simon Christensen Steengård**, født ca. 1660 i Stengård i Nysogn, død 1743 i Ringkøbing Aa, begravet 02.12.1743 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Else Christensdatter, Simon Christensen blev født o. 1662 i Stengård i Nysogn på Holmsland, hvor faderen var gårdmand.

I 1690erne boede han som gift mand hjemme hos forældrene, hvor Ide Christensdatter fra Sdr. Rødklit vist tjente, i hvert fald fik hun et barn og udlagde Simon som fader til barnet. Det var en alvorlig forseelse, og Simon blev ved landstingsdom den 14. nov. 1694 dømt til at rømme sognet og Holmsland på grund af hans uskikkelige levned og rygte.

Året efter indstævner han Rasmus Andersen til Søgård; han havde været borte fra Holmsland nogen tid, men da han havde pligt til at forsørge sine gamle højtbedagede og skrøbelige forældre, og da han ikke var dømt for hverken mord, tyveri, trolddom eller nogen skjælmestykke, hvorfor han skulle anses for aldeles rømningsmand, ønskede han at få lejdebrev, så han atter kunne komme hjem til Holmsland for at bygge og bo.

Ansøgningen sendes til kongen, der den 20. okt. 1796 gav ham tilladelse til at vende tilbage såfremt han holdt sit skriftlige løfte af 15. april til biskoppen om at herefter at føre et skikkeligt liv.

Det havde han jo ikke fuldt ud gjort tidligere. Måske var han også den Simon Christensen af Søgård, der 1693 i Stadil af Anne Hansdatter fra Halkjær blev udlagt som barnefader til datteren Johanne, der blev døbt 5. nov.

Men nu vendte han tilbage til Holmsland, hvor han den 26. maj 1704 overtog Stengård, samtidig med, at han lovede at tage moderen til sig og forsyne hende med daglig føde og underholdning ved hans bord på livstid, så godt som han selv og hans hustru nød det; ligeledes daglige klæder, uldent og linned, sko og strømper. Om der er tale om hans første hustru, vides ikke; men efter at være vendt tilbage til Holmsland blev han gift med Else Christensdatter, der var født o. 1681, og derfor næppe gammel nok til at være hans hustru i 1694.

Stengård hørte da under Søgård, men bondeskylden ejede Simon og familien selv. I 1707 betalte han følgende landgilde: vognpenge (1 mk. 8 sk.), 1 skp. 2 album kornpenge (1 mk.), 1 album leding (7½ sk.), 1 ørte rug (1 rd. 2 mk.), 4 skp. havre (1 mk. 9½ sk.), 2 lpd. smør a 9 mk. (3 rdl.), 1 svin (1 rd. 2 mk.), 1 får (3 mk. 12 sk.), 1 lam (2 mk.), 1 gås (1 mk.), 2 høns (8 sk.), 2 hestegæsterier (3 rd.), arbejdspenge (1 rd.), spindepenge 6 sk.) i alt 11 rd. 4 mk. og 3 sk.

I 1720 protesterer han i en restancesag imod 3 rd., som han sagsøges for. Han hævder at have betalt efter sit fæstebrev. Fogeden Schouboe forklarer, at Simon siden nu afdøde Mogens Hendriksens ankomst til Søgård for en snes år siden har betalt disse penge foruden den ordinære landgilde. Der siges ikke, hvad det er for nogle penge, og Simon fritages ved dom, indtil sr. J. Schouboe ved nærmere lovgang har bevist, at han fortsat skal betale de 3 rd.

1732 blev Stengård overtaget af svigersønnen Jens Pedersen, og Simon og Else kunne gå på aftægt. Der blev oprettet en kontrakt, hvorefter de skulle have den daglige føde og underholdning ved aftægtsynderens bord på livstid. Blev de ikke fornøjede hermed, skulle de have forskellige naturalier, der blev nærmere fastsat, og når den ene døde, skulle den anden nyde halvparten heraf

Else døde i 1742 og blev begravet d. 16. juni på Nysogns kirkegård, 61 år gammel.

Simon blev fundet druknet i Ringkøbing Å efter at have været borte i over 6 uger; han blev begravet d. 2. december på Nysogns kirkegård, 88 år gammel.

(Kilder: Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Thorvald Lodbergs Arkiv: Foredrag om Stengaard 24.03.1954. Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-1) 18.02.1695, 03.04.1695, 19.12.1703. (B80A-2) 9.6.1706, 20.6.1708. (B80A-3) 10.1.1720 og 6.6, 27.6, 8.8 og 10.10.1725. (B80A-4) 24.1.1731, 25.6, 15.10, 29.10 og 26.11 1732, 4.11, 18.11, 25.11 og 2.12 1733).

Børn:

- i **Mads Simonsen**, født ca(?) 1700 i Tambjerg i Nysogn. Rømte 1725 fra landet for at undgå militærtjeneste. (Justitspr. 6.6, 27.6, 8.8 og 10.10.1725).
- ii **Sidsel Simonsdatter**, født ca. 1704, død 1772 i Sdr. Lyngvig på Holmsland, begravet 09.02.1772 i Nysogn. Hun blev gift med Anders Christensen * Fjord, født ca. 1700, død 1756 i Sdr. Lyngvig i Nysogn, begravet 17.10.1756 i Nysogn. * Forbindelsen til nævnte fader er sandsynling, men udokumenteret. Sdr. Lyngvig i Nysogn.
- 127. iii **Anne Simonsdatter**, født ca. 1709, død 1775 i Nysogn, begravet 16.08.1775 i Nysogn. Hun blev gift med Peder Nielsen, den 01.12.1737 i Nysogn.
- 125. iv **Maren Simonsdatter**, født ca. 1710 i Nørby i Nysogn, død 1784 i Nørby i Nysogn, begravet 11.11.1784 på Nysogns kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Steengaard, også kendt som Jens Pedersen Tamberg ca. 1732.
- 251. **Else Christensdatter**, født ca. 1681, død 1742 i Stengaard i Nysogn, begravet 16.06.1742 i Nysogns kirkegård.
- 254. **Simon Christensen Steengaard**, (se samme person overfor # 250) født ca. 1660 i Stengaard i Nysogn, død 1743 i Ringkøbing Aa, begravet 02.12.1743 i Nysogns kirkegård.
- .
- 255. **Else Christensdatter**, (se samme person overfor # 251) født ca. 1681, død 1742 i Stengaard i Nysogn, begravet 16.06.1742 i Nysogns kirkegård.

Tip-5-oldeforældre

384. **Gravers Pedersen**, født ca. 1624, død 05.07.1699 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 09.07.1699 i Stadil.

Fæstegårdmand i Mejlby i Stadil.

Han blev gift med Maren Pedersdatter, den 24.07.1664 i Stadil.

Børn:

- i **dødfødt**, født 1665 i Mejlby i Stadil sogn, død 1665 i Mejlby i Stadil sogn.
- 192. ii **Peder Graversen**, født 1666 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 29.07.1666 i Stadil, død 14.12.1734 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 19.12.1734 i Stadil. Han blev gift med Maren Olufsdatter ca. 1703.
- iii **Christen Graversen**, født 1669 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 03.11.1669 i Stadil. Muligvis i Sdr. Muldbjerg i Hover. Se Hover sogn s. 144.
- iv **Anne Graversdatter**, født 1672 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 12.05.1672 i Stadil.
- v **Ellitz Graversdatter**, født 1683 i Mejlby i Stadil sogn, døbt 22.08.1683 i Stadil, død 10.02.1760 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 15.02.1760 i Stadil. Hun blev gift med Jens Christensen Fuglbjerg, den 09.09.1703 i Stadil kirke, født 1662 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 04.06.1662 i Stadil, død 31.12.1734 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 06.01.1735 i Stadil. Fæstegårdmand i Fuglbjerg i Stadil o.1700-1734.

385. **Maren Pedersdatter**, født ca. 1646, død 20.06.1699 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 24.06.1699 i Stadil.

388. **Niels Jensen (Ibsen)**, født ca. 1645, død 1711 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 27.07.1711 i Husby.

Gårdmand på Husby Klit.

Han blev gift med Maren Christensdatter.

Børn:

- 194. i **Iver Nielsen Fiord**, født ca. 1670, død 1747 på Husby Klit i Husby sogn, begravet 15.02.1747 i Husby. Han blev gift med (1) Mette Thomasdatter, den 16.03.1701 i Husby kirke. Han blev gift med (2) Anne Sibasdatter, den 29.09.1720 i Husby.
- ii **Peder Nielsen Fiord**, født ca. 1671 i Husby, død 1730 i Husby sogn, begravet 15.09.1730 i Husby. Han blev gift med Clara Marie Sørensdatter, i 1714, født i Brøllund i Nysogn.
- iii **Christen Nielsen**, født 1670/1680 i Husby. Husby Klit (907). Han blev gift med Karen Jensdatter, den 24.08.1704 i Husby.

- iv **Jylling Nielsdatter**, født o. 1684 i Husby Klit i Husby sogn, død 1746 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 14.12.1746 i Husby. Hun blev gift med Mads Christensen (Rasmussen), den 04.12.1707 i Husby, født 1690 i Husby Klit i Husby sogn, død 1744 i Husby Klit i Husby sogn.

389. **Maren Christensdatter**, født ca. 1645, død 1724 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 15.10.1724 i Husby.

390. **Thomas Nielsen**, født ca. 1639, død 1715 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 20.03.1715 i Husby.
Bosat på Husby Klit.

Børn:

195. i **Mette Thomasdatter**, født ca. 1672, død 1718 på Husby Klit i Husby sogn, begravet 14.12.1718 i Husby. Hun blev gift med Iver Nielsen Fiord, den 16.03.1701 i Husby kirke.

420. **Christen Pedersen Søe**, død før 1690.

Fæster i Søe i Nysogn.

I 1677 beskattes han af 2 ildsteder, 3 heste og 3 køer. Året efter, da han angives at være gift mand, beskattes han af 2 heste, 2 køer, 1 kalv og 6 får.

I 1683, da hustruen endnu lever, beskattes han af 1 hest, 1 plæg, 1 ko og 4 får.

Mindst 2 sønner og 1 datter.

(Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv. Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713).

Børn:

210. i **Christen Christensen * Søe**, født ca. 1665, død 1751 i Nysogn, begravet 07.11.1751 i Nysogn.
- ii **Peder Christensen * Søe**, født ca. 1676, død 1747 i Bandsby i Nysogn, begravet 05.05.1747 i Nysogn. *udokumenteret forbindelse til nævnte fader, men Christen Søe havde 1797 en broder Peder hos sig. Han blev gift med Kirsten, født ca. 1685, død 1755 i Nysogn, begravet 15.06.1755 i Nysogn.
- iii **Else Christensdatter * Søe**, født ca. 1679, død 1755 i Nysogn, begravet 18.07.1755 i Nysogn. * sandsynlig, men udokumenteret forbindelse til nævnte fader.

428. **Sylvester Jensen**, født ca. 1629 i Fuglbjerg i Stadil sogn, død 10.08.1707 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 14.08.1707 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter ca. 1670.

I 1688 nævnes Sylvester Jensen som fæster af en gård på Stadilø med et hartkorn på godt 5½ tdr. Gården hørte under Søndervang, der fra 1667 tilhørte slægten Fuiren, først Thomas Fuiren, så Didrik Fuiren, som døde 1686, derefter hans enke Margrethe Eilers, der af bønderne mindedes som "et mildt herskab". Derimod var de ikke så glade for ridefogeden Henrik Pedersen Winstrup, der i forbindelse med en retssag i 1695 får mange af sine "synder" oprullet og noteret i tingbogen. Også Sylvester Jensen og Kirsten Pedersdatter havde deres at klage over.

"Ridefogeden havde lovet Sylvester, at "han skulle svelte i houlet på Søndervang", lige-som han truede med at skyde det ene ben i stykker på ham, og at han skulle sættes i Bre-merholms jern. Og så slog han ham. Samme dag gik Kirsten Pedersdatter til ridefogeden og ville gerne købe to tønder sædehavre; men dennes ophidselse havde endnu ikke lagt sig. Han sagde til hende, at hun skulle gå med ind, så kunne hun få det med sig. Men hun sagde, at hun havde ingen sække. Så tog han hende "i akslerne og skød hende forved sig og lukkede døren. Tog så kæppen i begge hænder og slog hende, som man kunne slå på et bæst.

Og da han havde slaget hende noget, tog han hende og slog hende mod jorden og slog hende da igen med den samme kæp; men så fik hun ved den ene ende af kæppen, og han hjalp hende så op og gav sig til at slå hende igen". Hun kom dog imellem ham og døren og slap ud.

Under pryglingen havde ridefogedens kone prøvet at få ham til at være rolig, uden det dog havde hjulpet. Sylvester måtte hjælpe sin kone op i vognen, og det var ikke for godt, at hun kunne tåle, at han rørte ved hende. Samme dag kom Henrik Winstrup og skrev alt, hvad de havde. Årsagen til fogedens raseri har da formodentlig været restancer og anden uorden." Sylvester Jensen blev dog ved gården og blev senere efterfulgt af sønnen Jens, hos hvem han formodentlig har været på aftægt. Han døde på Stadilø i 1707, 78 år gammel.

Kirsten Pedersdatter levede endnu i mange år og overlevede endog sønnen Jens, der døde 1730; hun døde i 1731 i en alder af 87 år

Kilder:

Hardsyssels Årbog 1965, side 149.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 48, 184.

Børn:

- i **Johanne Sylvestersdatter**, født 1671 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 19.11.1671 i Stadil kirke, død 30.11.1759 i Mejlby i Stadil sogn, begravet 07.12.1759 på Stadil kirkegård. Hun blev gift med Knud Knudsen Engkjær, den 17.04.1693 i Stadil kirke, født ca. 1664, døbt 24.03.1665 (?) i Nyhus i Stadil sogn ?, død 23.01.1731 i Opstrup i Stadil sogn, begravet 28.01.1731 på Stadil kirkegård. Knud Knudsen er født o. 1664. Han er muligvis den Knud, der blev født i marts 1665 af ugifte Johanne Nyhus og "døbt i Christen Lassens stue fordi konen havde taget barnet fra hende, thi de sagde hun var afsindig. Til stede ved daabens forretelse var Jens Stougaard, Anne Stougaard, Kirsten Stougaard, Kirsten Andersdatter, Maren Christensdatter og Dorethe Mads Højs, hvilke erkende, at moderen var ikke god for at sige faderen til barnet". Johanne i Nyhus blev public absolveret i Stadil kirke den 25.6.1665 og udlagde da Knud Lauridsen som barnefader.

22 år senere blev en anden ugift kvinde, Appolone Christensdatter, public absolveret i samme kirke "for løsagtighed bedrevet med Knud Knudsen Engkjær" (Stadil kirkebog 17.7.1687); deres uægte datter blev døbt Maren den 21.8.1687. Knud Knudsen ønskede åbenbart ikke at gifte sig med moderen; men knap 6 år senere slap han ikke. Den 17.4.1693 blev han i Stadil kirke gift med Johanne Sylvestersdatter.

I begyndelsen boede de i Mejlby, sandsynligvis nutidens Mejlbyvej nr. 24, der var et mindre sted med et hartkorn på 0-5-0-1 tdr., der hørte under Søndervang. I Mejlby fødtes de 2 ældste børn, og vist også de 3 næste. Omkring år 1710 ser det ud til, at de har byttet med fæsteren af den ene Opstrupgaard, Berthel Michelsen (Høj). Denne gård hørte også under Søndervang og havde et hartkorn på 4-4-1-½ tønder, og her boede Knud Knudsen Engkjær til sin død den 23.1.1731.

Efter de foreskrevne 30 dage (ca.) blev der den 20. februar afholdt skifte, og her blev følgende registreret og vurderet:

I dagligstuen:

1 gl. egebord med åben fod 8 sk., 3 gl. bænke 10 sk., 2 gl. fyrrehylder 4 sk., 2 røde glaserede fade 6 sk., 4 trætallerkener 2 sk., 8 mælkesætter af ler 4 sk., 1 gl. egeøltønde 1 mk., 2 gl. kornsække 2 mk., 1 gl. balje 6 sk., 1 økse uden skaft 10 sk., 1 gl. spand og 1 strippe 6 sk., 1 gl. asketrug 2 sk., 1 gl. ildklemme 2 sk.

Børnenes seng:

1 gl. fyrresengested, herudi fandtes nogle gamle pjalter, som blev synet og fundet værdiløse.

Levende kreaturer:

1 brun hoppe på 5 år 8 rd., 1 sort hoppe på 11 år 6 rd., 1 brun hoppe på 16 år 5 rd., 1 brunblisset hoppe på 16 år 4 rd. 4 mk., 1 sortgrimet ko på 10 år 3 rd. 2 mk., 1 sorthjelmet ko på 11 år 3 rd., 1 sortstjernet stud på 2 år 1 rd. 2 mk., 1 rød kvie på 2 år 1 rd. 2 mk., 1 sorthjelmet åringsstud 1 rd., 4 gamle får a 3 mk. og 1 årings galtsvin 1 rd.

Redskaber:

1 gl. trævogn med tilbehør 2 rd., 1 gl. plov med tilbehør 1 rd., 1 gl. træharve 1 mk., 1 gl. skærekniv med kiste 1½ mk.

Utorsken korn:

rug: 3 traver a 3 skp. er 1 td. og 1 skp. a 7½ mk. er 1 rd. 2 mk. 7 sk.

byg: 4 traver a 4 skp. er 2 td. a 5½ mk. er 1 rd. 5 mk.

havre: 4 traver a 4 skp. er 2 td. a 3 mk. er 1 rd.

Boets formue i alt 45 rigsdaler 2 mark og 15 skilling.

Derefter blev udgifterne registreret;

Til gårdens besætning og drift krævedes 4 heste a 8 rd., 2 vogne med tilbehør a 5 rd., 1 plov a 2 rd., 1 harve a 3 mk., i alt 44½ rd.

Rugsæden angaves at være tilstrækkelig sået; til vårsæd skulle bruges 5 td. byg og 5 td. havre, i alt 5 rd., 1 mk. og 8 sk.

Stuehuset var brøstfældig for 6 rd. 4 mk., ladehuset for 20 rd., og 2 jordhuse til bæsterne og kreaturerne for 6 rd. 4 mk.

Det nådige herskabs restancer for årene 1709-1721 beløb sig efter domme til 62 rd. 2 mk. 3 sk. For 1728 mangler i landgilde 1½ td. rug a 11 mk., 1½ td. byg a 6½ mk., 1 td. havre a 4 mk., 1 svin a 1 rd.; lånekorn 1 td. 1 skp. rug a 11 mk., 1 td. 1 skp. havre a 4 mk.

For 1729 mangler i landgilde 1½ td. rug a 7½ mk., ½ td. byg a 6 mk., 1 td. havre a 3½ mk. og 1 svin a 1 rd.

For 1730 mangler i landgilde 1½ td. rug a 7½ mk., 1½ td. byg a 5½ mk., 1 td. havre a 3 mk., 1 svin a 1 rd.; lånekorn 1 td. 3 skp. 1 fdk. byg a 5½ mk. og 1 td. 1 skp. havre a 3 mk.

Anden bortskyldig gæld:

Sylvester Knudsen i Mejlby fordrede efter skiftebrev af 4.4.1729 1 rd. 3 mk. 2 sk., Niels Jensen Bjerg i Kolby fordrede rede lånte penge 1 rd. 2 mk., Christen Jensen i Fuglbjerg krævede resterende lægdspege 1 rd.

Boets udgifter i alt 169 rigsdaler og 1 skilling.

"Af forestående forretning er at fornemme, at boet ikke er nær tilstrækkelig til gaardens besætning, dens brøstfældighed, og naadige herskabs restance, hvorfor intet bliver til nogen af skylderne, langt mindre bliver noget efter slig beskaffenhed til lod og deling imellem enken og arvingerne; hvormed dette skifte er saaledes sluttet og tilendebragt".

Johanne Sylvestersdatter levede endnu i mange år; men hun blev ikke i Opstrup. Hun døde i 1759 i Mejlby, hvor hun nok har haft ophold hos enten datteren Johanne eller hos sønnen Sylvester.

Kilder:

Kirkebog.

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 46b, 78b, 240b.

214. ii **Jens Sylvestersen**, født 1674 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 02.02.1674 i Stadil kirke, død 24.12.1730 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 27.12.1730 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Else Jensdatter, den 06.05.1715 i Stadil.
- iii **Peder Sylvestersen**, født 1676 på Stadilø i Stadil sogn, døbt 02.07.1676 i Stadil kirke, død 13.06.1737, begravet 23.06.1737 på Stadil kirkegård. Fæster Stadilø, Langagerhus i Stadil (712). Drukned, fundet 20.6.1737. Han blev gift med Maren Jepsdatter, den 09.11.1721 i Stadil, født 1686 i Husted, Alrum i Stadil sogn, døbt 05.05.1686 i Stadil, død 06.02.1759 i Langagerhus i Stadil sogn, begravet 11.02.1759 i Stadil. Langagerhus i Stadil (1737)-1759. Skifte Søndervng G442-2 s. 184, 4 børn.

429. **Kirsten Pedersdatter**, født ca. 1644, død 1731 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 04.02.1731 på Stadil kirkegård.

496. **Mads Pedersen Tamberg**, død 1683/1690.

Fæstegmd. i Ll. Tambjerg (1664), hans enke har gården 1691.

Børn:

248. i **Peder Madsen Tamberg**, født ca(?) 1650, død ca(?) 1730 i Nysogn. Han blev gift med Karen Jensdatter.

500. **Christen Simonsen Steengard**, født ca(?) 1630, død 1703/1704 i Stengard i Nysogn. Stengard var i sin tid Nysogns største enstedgård og lå formentlig nord for Proustgaard og

Strædegaard, men da den blev udstykket i 1803, kan det ikke længer med bestemthed påvises, hvor gårdens oprindelige bygninger lå.

Første gang Stengaard nævnes er i 1607 ved skiftet efter Christen Pedersen i Gammelsohn, da Peder Christensen i Stengaard skylder 8 rdl. til boet.

I 1614 og 1630 nævnes Niels Nielsen i gården; han yder en landgilde på 12 skilling vognpenge, 8 sk. kopenge, 4 sk. leding, 4 skp. byg, 3 skp. havre, 1½ pund smør, ¾ svin og 9 heste at stalde.

I 1639 havde Michel Olufsen gården. Han var 1645-46 blandt de bønder, der fik optaget tingsvidne angående deres økonomiske forhold efter svenskekrigene. Her bevidnedes det, at Michel Olufsen kun kunne svare halvdelen af de påbudte skatter dette år, men siden den hele skat. I matriklen i 1664 opføres han som jordeggen mand, der ejer jordens bondeskyld, mens herligheden hører under Bøvling slot. Samme år skøder kronen slottet til hollænderen Henrik Ruse, der senere omdanner det til baroniet Rysenstein, som Stengaards herlighed så hører under til 1682, da den sammen med andet bøndergods på Holmsland, bliver solgt til Rasmus Andersen til Søgaard.

Gårdens næste beboer er Christen Simonsen, der allerede boede her o. 1665, måske tidligere. I 1695 vidner han, at han har boet på gården i 30 år, hvilket nok er et cirka-tal. Med sikkerhed ved vi, at han den 3.8.1668 fæstede sin gårds tiender af hardsysselsprovsten, men han kan jo godt have boet her før den tid. Også han ejede selv gårdens bondeskyld, så der er stor sandsynlighed for, at han var beslægtet med Michel Olufsen, idet bondejeje ikke kunne sælges ud af slægten, før det 3 gange var lovbudt på tinge, og ingen af slægten ville købe det.

I 1677 skatter han af 2 ildsteder, 2 heste og 2 køer; 1678 af hustru, 1 pige, 2 hopper, 2 køer, 2 ungnød, 6 får og 1 svin; og 1683 af hustru, 1 søn, 2 heste, 1 ungnød, 6 får og 1 svin.

Hverken hustru eller søn nævnes ved navn, men fra justitsprotokollen d. 9.6.1700 ved vi, at hans hustru var Ane Lauridsdatter fra Espegaard i Gammelsohn, idet hendes broder, Jens Lauridsen, og Christen Stengaard på sin hustru, Ane Lauridsdatters vegne, denne dato giver fuldkommen afkald på arv efter deres salige broder, Gravers Lauridsen, der boede og døde i Plougsgaard i Nysogn.

Christen Simonsen Stengaard døde mellem 1703 og 1704, idet han i 1703 udsteder en er-klæring om, at han skylder sin kære søn Laurids Christensen i Proustgaard 120 rdl.; og i 1704 overtager hans anden søn, Simon, Stengaard og lover moderen ophold på livstid.

Endnu i 1708 lever hun. Dette år indstævner brødrene Simon og Peder Christensen i Rindum nemlig Ane Lauridsdatter i Stengaard med laugværge Simon Christensen, Laurids Christensen i Proustgaard, Niels Terklesen i Gammelsohn på børns vegne, Jeppe Pedersens hustru og Niels Pedersen i Gammelsohn på børns vegne, for herredstinget for at påhøre, hvem der dyrest vil købe og betale ottendeparten af Stengaards bondejeje. Disse 2 brødre var børn af Christen Pedersen og Maren Simonsdatter i Mejlby i Rindum. Sidstnævnte var sandsynligvis søster til Christen Simonsen og havde formentlig arvet en del af bondeskylden til Stengaard fra faderen. (Kilder: Jordebøger over Søgaard Gods (G441-6). Thorvald Lodbergs Arkiv: Foredrag om Stengaard 24.03.1954. Ulfborg Hind Herreds Tingbog (B80A-1) 25.9.1696, 11.11.1696, 9.6.1700, 19.12.1703. (B80A-2) 26.5.1704, 9.6.1706, 20.6.1708).

Han blev gift med Ane Lauridsdatter.

Børn:

254. i **Simon Christensen Steengaard**, født ca. 1660 i Stengaard i Nysogn, død 1743 i Ringkøbing Aa, begravet 02.12.1743 i Nysogns kirkegård. Han blev gift med Else Christensdatter.

- ii **Laurids Christensen Proustgaard**, født ca. 1677, død 1737 i Provstgaard i Nysogn, begravet 10.06.1737 i Nysogn. Gmd. i Provstgaard i Nysogn (1703)-(1708).

501. **Ane Lauridsdatter**, født 1630/1640.

Tip-6-oldeforældre

776. **Jens Ibsen (Gammel)**, død 1686 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 30.12.1686 i Husby. Gårdmand på Husby Klit. Han blev gift med Jylling ?.

Børn:

388. i **Niels Jensen (Ibsen)**, født ca. 1645, død 1711 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 27.07.1711 i Husby. Han blev gift med Maren Christensdatter.
- ii **Oluf Jensen**, født ca. 1650, død dec. 1723 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 02.01.1724 i Husby. Husby Klit (906). Han blev gift med Karen Johansdatter, den 28.03.1687 i Husby, født ca. 1652, død 1727 i Husby Klit i Husby sogn, begravet 05.02.1727 i Husby.

777. **Jylling ?**, født 1610/1625.

840. **Peder Christensen Søe**. Peder Christensen Søe overtager gården Søe på Holmsland før 1633 efter faderen, idet han 1633, 1637 og 1646 yder 150 tørre hvillinger til Mariager Kloster i fæste af et stykke eng. 1664 hører gården under Udstrup Gods / Baroniet Rysenstein. (Kilder: Thorvald Lodbergs Arkiv: Slægten Søe. Ulfborg-Hind Herreders Justitsprotokol (B80A-2) 21.6.1713).

Børn:

420. i **Christen Pedersen Søe**, død før 1690.

856. **Jens Nielsen**, født ca. 1590, død 1666 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 16.02.1666 på Stadil kirkegård. Han var sandsynligvis fæster af en gård i Fuglbjerg i Stadil med et hartkorn på tønner 3-5-1-1 (i 1688) - den gård, som sønnen Christen senere overtog.

Børn:

- i **Christen Jensen Fuglbjerg**, født 1623 i Fuglbjerg i Stadil sogn, død 07.10.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 13.10.1699 i Stadil. Fæstegårdmand i Fuglbjerg i Stadil. Han blev gift med Karen Jensdatter, den 08.03.1657 i Stadil, født 1625, død 31.03.1699 i Fuglbjerg i Stadil sogn, begravet 06.04.1699 i Stadil.
428. ii **Sylvester Jensen**, født ca. 1629 i Fuglbjerg i Stadil sogn, død 10.08.1707 på Stadilø i Stadil sogn, begravet 14.08.1707 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter ca. 1670.

1000. **Simon**. Slægtsforbindelsen mellem de nævnte børn er sandsynlig, men baseres kun på dokumentet "Stengaard" på Holmsland. Det er afskrevet efter Thorv. Lodbergs foredragsmanuskript på Holmslands sognearkiv i Kloster, redigeret og med tilføjelser. af Jens Jørgen Hansen.

Man ved, der bestod et familieforhold mellem Stengård og Rindum sogn, der førtes ind i Gammelsogn, men det fortæller ikke noget om familieforholdet til Christen Simonsen Stengård. I 1696 lader nemlig Jens Pedersen i Østerby, Rindum sogn, indstævne følgende til at give møde på Ulfborg-Hing herreders ting:

1. Simon Christensen i Storgård, Rindum sogn,
2. Peder Christensen i Mejlby, Rindum sogn,
3. Christen Simonsen i Stengård, Nysogn,
4. Niels Terkelsen i Gammelsogn på hans afdøde hustru, Maren Christensdatters arvingers vegne,
5. Jens Pedersen i Gammelsogn på hans hustru, Else Christensdatters vegne, og
6. Niels Pedersen i Gammelsogn på hans afdøde hustru, Ane Christensdatters vegne, angående den bondeejendom, Jens Christensens Pedersens hustru, Sidsel Christensdatter havde arvet efter hendes afdøde forældre, Christen Pedersen og Maren Simonsdatter i halvgården Mejlby, Rindum sogn, som Peder Christensen påboede, samt om den bondeejendom hans hustru ligeledes havde arvet efter hendes salige moder, Maren Simonsdatter, i bondegården Stengård i Nysogn, som Christen Simonsen påboede (Justitsprotokollen for Ulfborg-Hing herreder den 11.11.1696).

Samme år får vi fortalt, at Jens Pedersen og Simon Christensen i Storgård var svogre, og deraf kan vi slutte, at alle indstævnedede var Jens Pedersens hustrus søskende og svogre (Justitsprotokollen 25.9.1696). Men stævningen giver ingen oplysning om Christen Stengaards familieforhold, udover at man kan mene, han var broder til Maren Simonsdatter i Mejlby.

Børn:

500. i **Christen Simonsen Steengård**, født ca(?) 1630, død 1703/1704 i Stengård i Nysogn. Han blev gift med Ane Lauridsdatter.
- ii **Maren Simonsdatter**. Hun blev gift med Christen Pedersen, født ca. 1620. Gmd. i Mejlby i Rindum. Justitspr. 11.11.1696. Rindum Sogn s. 250.

1002. **Laurids Graversen.**

Gmd. i Espegaard i Gammelsogn på Holmsland.
(Kilde: Justitsprotokollen 09.06.1700).

Børn:

- i **Jens Lauridsen.**
- ii **Gravers Lauridsen**, død ca. 1700 i Plougsgaard i Nysogn. Boede og døde i Plougsgaard i Nysogn. Justitspr. 09.06.1700. Ingen børn.
501. iii **Ane Lauridsdatter**, født 1630/1640. Hun blev gift med Christen Simonsen Steengård.

Tip-7-oldeforældre

1680. **Christen Lauridsen.**

Havde 1625 gården Søde i Nørby på Holmsland. En fæstegård under Bøvling len.

Børn:

840. i **Peder Christensen Søde.**

Slægtskabet til skuespilleren Ulf Pilgaard

Morten Ibsen , *Nysogn*



...

Jens Pedersen Steengard, *Nysogn*



...

Sylvester Jensen, *Stadil*

Slægtskabet til kogeboogsforfatteren Frk. Jensen

Gravers Pedersen, *Stadil*



...

Jens Nielsen, *Stadil*



Slægtskabet til politikeren Kristen Poulsgaard

Niels Jensen (Ibsen), *Husby*



Slægtskabet til politikeren A.C. Normann

Jens Nielsen, *Stadil*



Slægtskabet til politikeren Christian Mejdahl

Sylvester Jensen, *Stadil*



| | |
|-----------------------------|--|
| Jens Sylvestersen | Johanne Sylvestersdatter, <i>Stadil</i> |
| Kirsten Jensdatter | Maren Knudsdatter, <i>Vedersø</i> |
| Else Jensdatter | Knud Jensen Gade, <i>Vedersø</i> |
| Iver Christensen | Jacob Knudsen Skrædder, <i>Vedersø</i> |
| Else Iversdatter | Gudmund Krog Jacobsen, <i>Staby</i> |
| Lars / Laurids Nielsen | Ane Marie Gudmund-Krogdatter, <i>Staby</i> |
| Mette Marie Nielsen | Christen Flodgaard, <i>Staby</i> |
| Charles Christian Lauritsen | Nielly Marie Nielsen, <i>Staby</i> |
| | Johanne Katrine Brondbjerg, <i>Næsborg, Struer</i> |
| | Christian Mejdahl, <i>Løgstør</i> |

Slægtskabet til biskop Søren Lodberg Hvas

Iver Nielsen Fiord, *Husby*



...

Jens Nielsen, *Stadil*



Slægtskabet til skuespilleren Anne-Grethe Bjarup Riis

Jens Nielsen, *Stadil*



Slægtskabet til coachen B.S. Christiansen



Efterskrift

Denne anetavle indeholder desværre ikke alle aner til og med tiptipoldeforældrene, idet 3 par mangler af tipoldeforældrene, og 7 par af tiptipoldeforældrene.

De familiegrene, jeg i forvejen havde stof om, er ført længere tilbage. Det er dog ikke sikkert, at alle søskende med.

Kilderne er hovedsagelig kirkebøger og folketællinger. Ellers er kilden som regel anført ved de enkelte personer.

Løgstør i marts 2020

Svend Aage Nielsen