



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# DET DANSKE TOLDVÆSEN



*REDAKTION:*

HERM. ANDERSEN

*TOLDINSPEKTØR*

P. GRØNVOLD

*KONTORCHEF I DEPARTEMENTET FOR TOLD- OG  
FORBRUGSAFGIFTER*

JENS TOFTEGAARD

*INSPEKTØR VED TOBAKSBEKATNINGEN*

*BIOGRAFISK REDAKTØR:*

E. H. C. MIKKELSEN

KØBENHAVN  
ARTHUR JENSENS FORLAG

1932

N<sup>o</sup>

563



FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI  
HOWITZVEJ 49

**HANS MAJESTÆT**  
**KONG CHRISTIAN X**  
**ALLERUNDERDANIGST TILÆGNET**



Hans Majestæt Kong Christian X.

Elfelt fot.



Finansminister C. V. Bramsnæs.

Elfelt fot.



Generaldirektør for Skattevæsenet Michael Koefoed. Elfelt fot.



## INDHOLD

---

|  | Side |
|--|------|
| Told og Toldvæsen i gamle Dage. Af Toldinspektør Herm. Andersen .....  | 13   |
| Konsumtionen. Af Toldinspektør Herm. Andersen .....  | 40   |
| Om Sundtolden. Af Toldkontrolør, cand. polit. Emil Larsen ....   | 51   |
| Om Oplagsvæsenet. Af Toldkontrolør, cand. polit. Emil Larsen   | 62   |
| Frihavnen. Af Toldinspektør N. Marcussen .....   | 78   |
| Toldvæsenets Hverv udenfor Beskatningen. Af Toldkontrolør, cand. polit. J. A. Kroman .....   | 90   |
| Københavns Toldsted i den nyere Tid. Af kgl. Pakhusforvalter A. E. Grønvold .....  | 106  |
| Toldvæsenets Betydning for Statens Økonomi. Af Sekretær i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, cand. polit. R. Bertram ..... | 132  |
| Toldmusæet. Af kgl. Pakhusforvalter A. E. Grønvold .....   | 141  |
| Livet ved et Provinstoldsted før og nu. Af Toldinspektør F. D. Bang og Overassistent Vald. Petersen, Aarhus .....                    | 151  |
| Forbrugsafgifterne. Af Inspektør ved Tobaksbeskatningen Jens Toftegaard .....  | 167  |
| Toldvæsenets Organisation. Af Kontorchef i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter P. Grønvold .....                             | 199  |
| Administrationen den 1. September 1932 .....   | 232  |
| Personallistoriske Oplysninger vedrørende de den 1. September 1932 i Toldetaten ansatte Tjenestemænd:                                |      |
| I. 1 b.—9. og 17. Lønningsklasse .....   | 239  |
| II. 10.—16. Lønningsklasse .....   | 408  |

---



## TOLD OG TOLDVÆSEN I GAMLE DAGE

Af Toldinspektør HERM. ANDERSEN

**A**LMINDELIG erkendt er det, at der i ethvert velordnet Statssamfund maa skaffes Pengemidler tilveje, for at Statsstyrelsen skal kunne bestride de nødvendige Udgifter. Saadanne Pengemidler eller Ydelser kaldes i daglig Tale for Skatter, og efter den Maade, paa hvilken disse Skatter fordeles, opkræves og endelig indgaar i Statskassen og derved stilles til Statsstyrelsens Raadighed, deler man dem i direkte og indirekte.

Til de indirekte Skatter hører først og fremmest Tolden. — At Tolden maa udgøre en meget vigtig Indtægtskilde for Statskassen er erkendt; ganske vist, den beregnes, opkræves og ydes paa mange forskellige Maader og efter mange forskellige Principper, men Resultatet bliver dog stadig det samme, at Afgiften ydes af Forbrugerne og tilflyder Statskassen. Iøvrigt har ingen Skat en saadan Hævd paa sig, som netop Tolden.

Den egentlige Told er den indirekte Skat til Statskassen, som betales enten ved Indførselen af Varer fra Udlandet (Indførselstold) eller ved Udførselen af indenlandske Varer (Udførselstold), eller naar Varer, indførte fra Udlandet, atter udføres (Transittold). Hensigten med Toldopkrævningen er, som alt sagt, dels at skaffe Staten en Indtægt, der samtidig med at indgaa hurtigt og let i Statskassen, ikke i nogen særlig følelig Grad mærkes af Skatteyderne — i denne Form er Tolden en Finanstold —, dels at beskytte den indenlandske Industri mod Konkurrence fra Udlandet, og Tolden er da Beskyttelsestold. Danmark har nu kun Indførselstold; Udførselstold havde vi indtil Toldloven af 4. Juli 1863 traadte i Kraft, og Transittold ophævedes ved Lov af 11. Marts 1865.

---

I tidligere Tider havde Begrebet Told en langt videre rækkende Betydning end nu om Dage. Dengang kaldtes enhver Afgift, som krævedes for at lade Personer eller Varer passere en mere eller mindre vilkaarlig valgt Grænse eller for at opnaa en eller anden Adkomst, for Told; fra disse gamle Tider

kendes derfor eksempelvis, By<sup>s</sup>, Bro<sup>s</sup>, Flod<sup>s</sup>, Færge<sup>s</sup>, Markeds<sup>s</sup>, Sund<sup>s</sup> og Vejs<sup>s</sup> told. Med andre Ord: Told opfattedes dengang som Erstatning for Ydelser fra Opkræverens Side, for at holde Broer, Færger, Veje o. s. v. vedlige, eller for at yde en Rejsende og hans Gods Beskyttelse gennem paagældende Toldherres Landomraade. At en saadan »Told« som Regel virkede som en høj og ogsaa vilkaarlig Beskatning fra den Enkeltmands Side, i hvis Magt det stod at paalægge saadanne Afgifter, er givet.

Oprindelsen til Told ligger saa langt tilbage, at den maa søges i Oldtiden, selv om Oldtidens Folkeslag ikke anvendte Toldbeskatning efter nogen bestemt Plan. Antagelig overført fra Ægyptere eller Fønikere havde det gamle Hellas saavel Indførsels- som Udførselstold, og i Athen oppebares  $\frac{1}{6}$  i Told af alle Varer, som indførtes fra det øvrige Grækenland. I det gamle Rom hørte Toldafgifter til de ældste regulære Statsindtægter. Denne Told opkrævedes dør i bestemte Havne under Navn af *portoria*, der egentlig betyder Havneafgift; denne Afgift, der krævedes iflæng af alle Varer, der ind- eller udførtes, beløb sig paa Cicero's Tid til 5 pCt. af Varenes Værdi, men for resten gaves der ingen anden Maalestok for disse Afgifters Størrelse, end Magthavernes Lune eller Forgodtbefindende. Paa de græsk-romerske Kejseres Tid var Afgiften stegne til  $12\frac{1}{2}$  pCt. af Vareværdien. Toldoppebørslerne var som Regel bortforpagtede, for enkelt By eller Havn, eller for et større Distrikt, til romerske Riddere, »*publicani*«, der saa atter besørgede Opkrævningen ved underordnet Personale, for Størstedelen Frigivne, men ofte ogsaa Slaver; disse Opkræveres Udsugelser og vilkaarlige Fremfærd var almindelig berygtet, og udgør et af de mørkeste Blade i den romerske Statsforvaltnings Historie, men stod iøvrigt i god Samklang med Oldtidens almindelige Udsugelsessystem. — Paa Kejser Justinians Tid (o. Aar 500) nævnes 55 Vareartikler som toldbelagte.

Fra Romerriget overførtes Told til den tidlige Middelalders germanske Stater, men her gik Tolden mere og mere over til at blive lokale Afgifter, der under Navn af Vejpenge (Vejtold) opkrævedes af Magthaverne — de større Ejendomsbesiddere —, af det Gods, der førtes gennem eller forbi deres Ejendomme, og faste Toldgrænser blev gennem flere Aarhundreder ukendte Begreber; det var først, da Lensvæsenet var gaaet til Grunde, da nye Stater dannedes, og Fyrsterne for disse fik Magten over et større Landomraade, at der kom mere faste Toldgrænser, ved hvilke Fyrsterne da opkrævede Afgifter af Varer, der skulde tilføres eller passere deres Territorier; og nu gik Tolden efterhaanden over til at blive en Højhedsret og en Indtægtskilde for Kronen. Men Toldsystemet var dog indtil det 16. Aarhundrede kun meget ufuldkomment ordnet, og Indtægten ansaas ikke for særlig vigtig for Staten. I Frankrig tillod f. Eks. ofte vellystige Konger deres Mætresser eller Yndlinge at oppebære Told af enkelte Artikler.

Den Bedring i Forholdene var dog indtraadt, at de Ydende nogenlunde kunde beregne, hvormegit de skulde betale. —

Denne feudale Toldopkrævning, hvorved al Handel beskattedes, saavel altsaa Landets egen, som ogsaa den fremmede, og som kun gik ud paa at bringe saa mange Penge som muligt i Skatkamret, vedvarede i lange Tider omkring i Europa. Det var først, efter at Cromwell i Aaret 1651 havde udstedt sin Navigationsakt, at der viste sig en bedre Forstaaelse af Tolds og Forbuds

Virkninger paa et Lands Handel, Søfart og Industri, hvorefter der mere og mere indførtes ordnede Toldforhold.

Som et Eksempel paa den Opfindsomhed, der kunde udvises for at skaffe Penge i Statskassen, kan her anføres følgende, der dog stammer fra et langt senere Tidspunkt: Under den nordamerikanske Frihedskrig hvervede den engelske Konge, Georg III, i 1775 Lejetropper hos forskellige tyske Smaafyrster, for høj Betaling pr. Mand. I Anledning af denne Menneskehandel krævede den preussiske Konge, Frederik II, Toldafgift af alle de Lejesoldater, der passerede hans Lande paa Vej til Afskibningsstedet, idet han forlangte dem fortoldede som »Kvæg udført til Slagning i Udlandet«.

---

For Danmarks Vedkommende er Told en meget gammel Afgift, og selv om det, der vides om Toldlovgivning og Told her hjemme, med Hensyn til Middelalderen, kun er sparsomt, saa synes det dog sikkert, at der næppe er noget Land, hvor Told som lovbestemt offentlig Afgift, har været tidligere indført. Og Toldafgiften har her i Danmark aldrig været opkrævet paa den udsugende og røveriske Maade, som f. Eks. oprindeligt fandt Sted i Naboriget Tyskland. Dog er her at bemærke, at den danske Adel var fritaget for at svare anden Told end Øksnetold; dette Privilegium blev først hævet efter Enevældens Indførelse, fra hvilket Tidspunkt Adelen maatte svare Told som andre Stænder. Naar Adelen oprindeligt havde denne Fritagelse, skyldes det sikkert, at det ansaas for upassende for den at erlægge en Afgift, som dens Lige-mænd i Tyskland selv oppebar af Borgerstanden.

De første tydelige Spor af en Afgift, der kan betegnes som egentlig Told, findes i Valdemar II's (Valdemar Sejrs) Jordebog af 1231, efter hvilken Kongen opkrævede Told af Heste og Salt under Betegnelsen »thelonium«. Men i Noterne til denne Jordebog siges, at lignende Afgift allerede oppebares af Kong Valdemars Bedstefader Knud Lavard, ja, endogsaa af Harald Blaatand; denne sidste har dog næppe opkrævet egentlig Told, for efter hvad der vides, var det noget hidtil ukendt i Danmark, da Knud Lavard lod opkræve en Told lignende Afgift for Slesvig. Herom berettes i Knytlingesaga, at Knud Lavard, efter i 1115 at være bleven Hertug i Sønderjylland, lod opkræve denne Told i Byen Slesvig, for at skaffe sig Indtægter; det var efter en Sakserhertug Lothardts Raad, at han indførte denne Afgift, og Opkrævningen foregik paa følgende Maade: Der blev paa hver Side af Slien, hvor den var smallest, opført et Kastel eller Taarn, hvorefter Floden fra Bred til Bred blev spærret med Jærnlænker, og Mandskabet i Kastellerne førte Tilsyn med, at intet Skib blev indladt, før Afgiften var betalt. — Afgiften androg 12 Penning og synes nærmest at have været en Skibs- eller Vareafgift.

Knytlingesaga omtaler kun denne Sliens-Told, men den gamle slesvigske Stadsret fra samme Tidsrum kender dog baade en Afgift af Skibe i udenrigsk Fart og en Personalafgift, der maatte erlægges for hver Mand ombord for Udgaende, som ogsaa en Vareafgift i den ind- og udgaende Trafik paa Slien, som ved udgaende Vareførsel til Lands; der skulde betales en Penning for 5 Faar, det samme for 2 Svin, 4 Penning for en Ko eller en Hoppe og 6 Penning for en Okse eller en Hingst. — Dengang var Slesvig jo Danmarks første Handelsstad.

Det er et Bevis paa, hvor afholdt Knud Lavard har været, at ingen knurrede over at maatte erlægge de Afgifter, han saaledes havde indført; ellers hadede det danske Folk alt fremmed af slig Art, og ikke mindst Afspærring af Havne. Dette fremgaar af Nidvisen mod Valdemar Sejrs anden Dronning, Berengaria, hvor Skjalden lader hende sige til Kongen:

Kære Herre! I lade det saa gaa,  
I lade vor Lande i Jærn slaa.

Dette, at lade Landene slaa i Jærn, er nemlig at afspærre Havnene med Jærnlænker og kræve Afgift, som Knud Lavard gjorde det i Slien 100 Aar forinden.

De ældste Lovbestemmelser, man her hjemme kender om Told, indeholdes i Købstadretter, Købstadbevillinger, Kongers Haandfæstninger og lignende, som f. Eks. Erik Menveds Bevilling for København af 1319, som ogsaa i den slesvigske Købstadbevilling fra Midten af det 12. Aarhundrede, men Tolden har efter al Sandsynlighed her oprindelig været en ren Kommunalafgift, der først senere har udviklet sig til at blive en almindelig offentlig Afgift, der dog oppebæres i Forbindelse med den indenlandske Konsumtion og iøvrigt affordredes iflæng saavel ved Indførselen til som — og fornemmelig — ved Udførselen fra Landet. Told omtales saaledes i Christopher den 2's Haandfæstning af 1320, i Christopher af Bajerns københavnske Stadsret af 1443, i Kong Hans' Haandfæstning af 1483 og flere andre Steder.

I Erik Menveds Haandfæstning omtales Told paa Heste, og samme Konge gav i 1317 Skaaningerne Ret til at føre deres Gods gennem Landene her i Riget, frit for Told. Christopher II skal i nogle Aar have ladet opkræve en Told i Aarhus og Kalundborg, bestaaende i en Trediedel af Skibsladningen. I Dronning Margrethes Forordning af 1396 befales det bl. a., at der kun maa findes Havne ved Købstæderne, som de »aff ærild« have været, og at al Fortoldning skulde ske ved Købstæderne. Christian I gav i 1466 Geistligheden Fri>tagelse for at svare Told, og i en Forordning af 30. September 1475 bestemte han, at hver den, der indførte tysk Øl for at sælge det, skulde give Kongen »eet Lodh Søloff paa hvar Læst til hans Fadebur . . . . oc hvo som myndre fører æn een Læst giffue myndre aff søloffwet efther thallet«. Kongens Embedsmand i Købstaden eller i Lehnet, hvortil Øllet indkom, skulde oppebære Afgiften og aflægge Kongen Rede og Rigtighed derfor. Tolden — 1 Lod Sølv pr. Læst — svarede til 1¼ Sk. pr. Tønde. Alt andet Købmandsgods skulde fortoldes efter gammel Sædvane.

Iøvrigt havde Christian I allerede i 1466 lagt en Indførselstold paa det tyske Øl af 4 Sk. pr. Tønde, men da Hansestæderne ansaa en saadan Told for stridende mod deres Privilegier, maatte Kongen kort efter ophæve Afgiften; som anført kom denne Øltold igen i 1475, men uagtet Afgiften her var saa stærkt reduceret, maatte Kongen dog to Aar senere igen ophæve denne Told. Men i en Forordning af 16. September 1488 lagde Kong Hans paany Told paa det tyske Øl og paalagde Borgermester og Raad i hver By at paase, at »Zysen« blev rettelig erlagt; for Kong Hans lykkedes det at opretholde denne Øltold. Fra Kong Hans' Tid findes iøvrigt Udførselsforbud mod Lam samt Lamme- og Oksekød.

Hvad der var af meget stor Betydning for de danske Konger i det 12. til 14. Aarhundrede, var de Afgifter, som hidrørte fra og knyttede sig til det store Handelsmarked — Skanør — eller Skaanemarkedet —, der hvert Efter-

aar holdtes ved Skanør og Falsterbo, og for hvilket det overordentlig store Sildefiskeri i Øresund og den deraf følgende meget betydelige Sildeudførsel dannede Grundlaget. — Silden gav jo Mellemeuropas Befolkning en billig og nærende Fastemad til Datidens mange Fastedage. — Fra Sildefiskeriets Begyndelse og til dets Ophør — 15. August til 9. Oktober — samledes paa dette Marked, Aar efter Aar, Tusinder og atter Tusinder af Mennesker, Indlændinge som Udlændinge. Mængder af Baade fiskede Silden og førte den til Land, hvor Gældekoner, Læggekoner og Sildesaltere afgældede, saltede og fyldte Tønderne. Kongens Foged holdt Orden, og Tolderen synede Fisken; samtidig gav en stor og broget Skare af Haandværkere, Ølmænd og Krokoner Livet Variation paa disse Markeder. Men det blev dog Købmændene, der beherskede hele Sildemarkedet, og for hvis Regning Silden blev tillavet til Forsendelse og indladet i de af Købmændene fragtede Skibe, der fylkede sig op, medbringende Salt og tomme Tønder, foruden andre Varer, — Saltet var selvfølgelig det vigtigste, som Raastof for Sildelagen. Udenrigshandelen koncentrerede sig ved disse Sildemarkeder. De fremmede Købmænd tilførte Varer af vidt forskellig Art: Pelsværk, Vin, Øl, Metaller, Klæde, Lærred m. m. og af indenlandske Varer solgtes til Udførsel Kød, Flæsk, Smør, Talg, Honning og Huder, — i gode Aar ogsaa Korn og Mel.

Da By som Strand tilhørte Kongen, udnyttede denne selvfølgelig sin Stilling som Herre over Markedet og krævede gennem sine Fogder Afgifter af alt og af alle, — der krævedes Afgift af Fiskerne, for de Boder, hvori de søgte Ly. Fremmede maatte betale Baadafgift, enhver, der vilde handle paa Markedet, maatte betale MarkedsØrtug, Kuskene, der med Kærrer kørte Silden fra Stranden op paa Landet, maatte løse Vogntegn, Ølkonerne maatte for det første betale 2 Ørtug for overhovedet at faa Lov til at skænke ud og dernæst 1 Ørtug for hver Tønde Øl og to Ørtug for hver Tønde Mjød, de udskænkede, ja, selv Gællekonerne, der tog Gællerne ud af Silden, maatte svare Afgift til Kongen, — og saa var der naturligvis ogsaa Toldafgifter. Men Tolden var ene en Udførselsafgift, der svarede for alle fra Markedet udførte Varer — til Markedet kunde alle Varer frit indføres. Af Hensyn til Udførselstolden var det kun tilladt at indlade ved Dagens Lys. — Tolden var iøvrigt ikke høj, Værditoldsatserne androg kun ca. 1 pCt., og for Silden var Tolden forholdsvis lavere, men da Omsætningen var stor, løb det dog op til anseelige Summer; for usolgte Varer maatte ogsaa erlægges Udførselstold, dog kun med det halve Beløb. Men trods de beskedne Toldsatser og øvrige Afgifter blev dog Indtægterne fra Skanørmarkedet Kongernes største aarlige Indtægtskilde i denne pengefattige Periode; i Slutningen af det 14. Aarhundrede var Overskudet saaledes over 6000 lybske Mark, hvad der svarede til en Sølvværdi af over 70 000 Kroner. — Blandt Markedets Besøgende var ret naturligt Indlændingene de begunstigede; i Sildetold betalte Udlændinge saaledes stedse dobbelt mod de Danske, og naar den danske Købmand havde fortoldt Silden, eller hvilke andre Varer, han havde købt, kunde han som Regel føre dem toldfrit hvorhen han vilde i Danmark, medens de Fremmede maatte fortolde paany i de danske Byer, foruden at de maatte betale de særlige Afgifter, som i Byerne paahvilede »Gæster«.

Skanørmarkedet var at betragte som en Art Frihavn; man kunde tilføre hvilke Varer man vilde, kunde købe og sælge, salte og berede, — det var først ved Udførselen, man fik med Tolderen at gøre.

I Middelalderens sidste Tid gik Sildefiskeriet mere og mere tilbage, men i hele det 15. Aarhundrede var der dog alligevel et temmelig rigt Sildefiskeri i Øresund. Et bevaret Toldregnskab fra 1494 viser, at der det Aar paa Skanørmarkedet blev fortoldet over 4200 Læster Sild — svarende til over 50 000 Tønder —, og endda ved man, at der i 1494 blev nedsaltet 1000 Læster mindre end Aaret forud. — Men Nedgangen vedvarede og førte efterhaanden til Sildefiskeriets delvise Ophør, hvad der igen bevirkede, at Markedet efterhaanden mistede sin Betydning som Udvekslingssted for de mange forskellige Nationers Handelsvarer, og dette havde til Følge, at den danske Handel blev mere spredt; medens det tidligere store Handelscenter, som Skanørmarkedet i sin Blomstringstid var, traadte mere og mere tilbage, for til Slut fuldstændig at ophøre, gik det fremad for mange Købstæder rundt om i Landet, og da navnlig for Byerne langs Øresund, der jo havde let ved at komme i Forbindelse med de gennem Sundet sejlene Handelskibe; Malmø og — navnlig — København blev fra da af Danmarks folkerigeste Byer og tillige de største Handelsbyer.

Men efterhaanden som Skanørmarkedet tabte sin Betydning for Handelen, og den danske Konges Indtægter svandt ind, søgte Kongerne andre Udveje for at skaffe Penge til Veje. Saaledes indførte allerede Erik af Pommern Øresundstolden, der gennem Aarhundreder gav Landet en stor og sikker Indtægt. (Øresundstoldens Historie findes andetsteds i dette Værk). — Om Erik af Pommern kan iøvrigt siges, at hans Holdning overfor de dengang saa almægtige Hansesæder tydeligt viste, at han var klar over, hvilken Skade den danske Handel led ved Hanseaternes Indflydelse og de dem tilstaaede Friheder. Saaledes lagde han dem store Hindringer i Vejen ved en Forordning han udgav i 1422, og hvori han bl. a. fastslog, at Købstæderne havde Eneret til Købmandsskab, ligesom han deri nedlagde Forbud mod, at der blev drevet Handel paa Landet, som mod, at Bønderne selv udførte deres Produkter; Købstæderne beskyttedes mod alle ulovlige Havne, ved hvilke Kongen jo ogsaa kunde blive narret for Told. Det er fra den Tid, man kan begynde at tale om en dansk Borgerstand. Tidligere var der kun en Række Byer, der stod hver for sig, og indbyrdes laa i ivrig Kappelstrid; vel fandt dette Sted endnu, men de fælles Interesser førte dog nu de forskellige Byers Borgere sammen. Og Fællesskabet viste sig særlig ved Tolden; medens det oprindeligt var saaledes, at den ene Bys Borgere i alle andre Byer behandledes som Fremmede, saa havde Kongerne nu efterhaanden tilstaaet alle danske Byer Toldfrihed over hele Riget — ene dog undtaget Skanørmarkederne, hvorigennem en saa stor Del af Indførselen jo paa den Tid foregik.

I Christian II.s verdslige Lov findes for første Gang nogle udførligere Bestemmelser om egentlig Told. Denne Lov forbyder Udførsel af Korn som ogsaa af Heste, dog kunde det tillades, at Heste mod en vis Told i Forhold til disses Værdi kunde udføres, naar Fortoldningen skete i Købstæder; Loven fastsatte Dødsstraf for dem, som ulovlig affordrede Told. Et særligt Afsnit af denne Lov indeholder »Taflen at zise efter«, og i denne findes der adskillige virkelige Toldsatser blandet ind mellem en Del rene Konsutionsafgifter. Der paabydes saaledes en Told af 1 rhinsk Gylden for en Pibe Malmersie, Allikante eller Muskateller, og for en Ahme Rhinskvin var Tolden 1 Mark; 1 Mark var ligeledes Tolden for 1 Fad Emstøl, Momme og Pryssing som ogsaa for en Tønde Hamborgerøl; iøvrigt tilføjes der, at naar andre fremmede Drikkevarer

komme, »da skulle de zises, som man kan tænke det er godt til, lige med hvad foreskrevet staar.« — Et andet Afsnit af Loven har en »Tafel at tolde efter«, og den indeholder Udførselstarifer, alle de deri nævnte Varer er nemlig indenlandske Frembringelser, — mest betydningsfuld heraf er Øksnetolden —. Begrebet »Told« var i det hele taget i det 16. Aarhundrede ensbetydende med Udførselstold, medens Indførselstolden benævnes »Sise« eller »Zise«. »Tolden« opkrævedes i Almindelighed kun ved visse Grænsebyer, over hvilke Udførselen ene maatte foregaa, af en af Kongen ansat Tolder, medens »Sisen« fra Kong Hans's Tid svarede i alle Købstæder og opkrævedes af en saakaldt »Sisemester«.

Under Christian II. blev der indført en Skat paa indenlandsk Øl; Bryggeren skulde paa »Siisekontoret« anmelde, hvor mange Læster Øl, han agtede at brygge. Naar Øllet var færdigbrygget, kom der en »Tegnemester« fra Sisekontoret for at smage paa Øllet og forvise sig om Tøndetallet; ved denne Lejlighed maatte Brygmesteren »ved sin Helgen« aflægge Ed paa, at intet Øl var bragt af Vejen, eller paa anden Maade skjult, — om nogen handlede herimod, blev han straffet »vedt hanss Halss«. Tegnemesteren udleverede et til Tøndetallet svarende Antal »Tegn« til Brygmesteren, med hvilke Tegn denne derefter gik til Sisemesteren og betalte Afgiften; Tegnene blev fremlagt som Bilag ved Regnskabet.

Sigbrit Willumsdotter — Dyvekes Moder — spillede som bekendt en stor Rolle under Christian II., idet hun med stor Forstand og dyb Indsigt bestyrede hele Finansforvaltningen og derunder tillige alt vedrørende Tolden. Hvor stor Magt hun havde viser følgende: Hertug Frederik af Gottorp havde krævet, at alt, hvad han brugte til sin Hofholdning, skulde toldfrit indføres til Slesvig eller Holsten, og dette havde Kongen ogsaa bevilget ham, men dette brød Sigbrit sig ikke om, hun tillod ikke Hertugen at nyde godt af dette Privilegium, han maatte betale sin Sise trods Kongens Løfte.

Ovenfor nævntes under Udførselstolden den saakaldte Øksnetold; denne Øksnetold var gennem flere Aarhundreder Danmarks vigtigste Toldindkomst. Den var iøvrigt særlig en jydsk Told, hvad der udførtes fra Øerne, var for Intet at regne, set i Forhold til Udførselen fra Jylland. Under samme Begreb omfattede denne Told saavel Heste som Kreaturer, men da det særlig var disse sidste, der gav de store Indkomster, er det ene disse — de egentlige Øksne — der her vil blive omtalt.

Udførsel af Heste havde Kongerne fra gammel Tid betragtet som deres Regale, og det gav gode Indtægter, idet de danske Heste altid havde været vel ansete i Mellemeuropa, og indtil det 13. Aarhundrede var det da ogsaa særlig Heste, der udførtes; men jævnsides med Hestene begyndte i det 13.—14. Aarhundrede en stor Udførsel af Øksne. Forholdet var jo, at der den Gang her i Danmark var store Overdrev og ringe Korndyrkning, saa at Agerbruget ganske naturligt var anlagt paa Kvægfedning, og Grunden til, at Salget af — navnlig — de jyske Stude blev en saa betydelig Indtægtskilde for Landet, var den, at den jyske Stud paa sin fede Krop bar et Stykke Kød, der i Kraft og Velsmag langt overgik de fleste andre europæiske Kvægracers; det var derfor ikke saa underligt, at Danmarks Nabolande allerede langt tilbage i Tiden fik Smag for det jyske Studekød og søgte at tilforhandle sig det. Udførselen gik især til Nederlandene, der da var Europas tættest befolkede Land.

Øksnehandelen foregik baade landværts og søværts, i sidste Tilfælde over



Nordsøen til Holland, de opkøbte Øksne blev indladede i Smaafartøjer i Ribe, Hjerting og Ringkøbing. Det var kort efter Reformationen, at den lille Ringkøbing By fik Tilladelse til at udføre Øksne, og den opnaaede derved for en Tid en forholdsvis blomstrende Stilling. — I 1776 blev den søværts Udførsel af Øksne pludselig stoppet, og fra da af foregik hele Øksneudførselen landværts. Den landværts Udførsel havde iøvrigt fra tidligste Tid været betydningsfuld, — Dyrene blev drevne gennem Jylland, Slesvig og Holsten til de rige og mægtige Hansestæder. — Der blev trukket Toldgrænser, ikke ene ved Landets Grænser, men tvers over Jylland ved Kongeaaen, paa Grænsen mellem Nørre- og Sønderjylland, for at Udførselstolden — Øksnetolden, der i gamle Dokumenter ogsaa kaldes »Kongens Told« eller Store-Tolden« — kunde blive opkrævet. Navnet »Kongeaaen« skal være opstaaet i Folkemunde som Betegnelse for det Sted, hvor Kongens Told blev betalt. — Der fortælles iøvrigt, at det var en i Ribe By boende stor Handelsmand, Mogens Grave, der fik Ideen til Øksnetold ved Kongeaaen; han henvendte sig til Kongen (hvilken Konge det var meldes ikke), der blev saa begejstret for denne Anvisning paa at faa store Summer ind, at han — samtidig med, at Planen straks blev bragt til Udførelse — gav »Opfinderen« Frihed for Told paa alle de Øksne, han selv udførte, og som var opfedede paa hans egne Gaarde. Men videre melder Historien saa, at samme Mogens Grave i høj Grad misbrugte dette Privilegium, idet han angav næsten alle de Øksne, der førtes over Kongeaaen, for sine, for at skaffe dem, der havde betalt ham derfor, fri Told; Kongen, der saaledes saa sig bedraget for sine Indkomster, skal da have sagt: »Mogens, Mogens Du est mig for grov«, — og Privilegiet blev frataget ham.

Øksneudførselen var oprindelig bunden til Kolding og Ribe — samt for Øernes Vedkommende Assens og Gedser —; i disse Byer samledes Dyrene, og baade Byfoged og Tolder havde streng Befaling til at paase, at intet Dyr udførtes, før Afgiften var erlagt. — I Middelalderen var det til Tider paabudt, at Danske ikke selv maatte føre deres Dyr over Grænsen, de udenlandske Prangere skulde selv møde paa de danske Markeder, og selv føre de købte Dyr ud af Landet, for at Kongen kunde være sikker paa at faa sin Told; i Christian I.s Forordning af 1475 forbydes det ligefrem, at danske Købmænd maatte føre Øksne længere end til Assens, Kolding og Ribe.

Fra Begyndelsen af det 16. Aarhundrede var Ribe langt det vigtigste Udførselssted for Øksne, i de første Aar af dette Aarhundrede fortoldedes der aarlig 4—6000 Stkr., 1505 var Udførselen over 10 000 og i 1508 over 13 000 Stkr. Øksne, og Udførselen over denne By var stadig voksende, i 1536 anslaaes den til 30 000 Stkr., og et Aarhundrede senere var den naaet op paa 70—100 000 Øksne aarlig. Paa Christian II.s Tid udførtes der i det Hele gennemsnitlig aarlig 18 000 Stkr. Øksne, der repræsenterede en Indtægt af 250 000 Mark danske, og for Kongen en aarlig Indtægt af 54 000 Mark.

I tidligste Tid var Udførselstolden kun 2 Sk. pr. Hest eller Hoved, men i 1566 var den 20 Sk. pr. Stk. af Øksne, og Aaret efter 1 Daler; i 1680 var Øksnetolden 1½ Daler pr. Stk. og et Par Aar senere 2 Daler. Udførselen var nu begyndt at dale, i Aarene 1700—1717 var Udførselen aarligt — gennemsnitligt — 14 300 Stkr. Aar 1718 forhøjedes Udførselstolden til 3 Speciedaler pr. Stk., men desuagtet var Udførselen dog i de nærmeste Aar gennemsnitlig oppe paa 13 600 Stkr. aarlig. Men saa kom Nedgangen følelig, — i Aarene 1747—1787

udførtes der gennemsnitlig aarlig kun 7850 Stkr. En betydelig Nedsættelse af Udførselstolden i 1788 bevirkede, at Eksporten for en Tid igen steg, saaledes at der f. Eks. i 1795 udførtes 18 000 Stkr., men i 1814 blev Tolden igen stærkt forhøjet, paa Grund af Krigstiden; nu tabte Udførselen mere og mere sin Betydning. Fra 1. Januar 1827 ophævedes Øksnetolden helt, for Øksne, der førtes til Hertugdømmerne, men ved Udførsel til fremmed Sted iøvrigt blev der samtidig fastsat en Udførselstold — fra 1 Rdl. 16 Sk. til 1 Rdl. 72 Sk. pr. Stk. — og denne Udførselstold ophørte først i 1850; paa dette Tidspunkt var imidlertid Øksnehandelen saa godt som ophørt.

Øksnetolden androg i Aarene 1731—1746 gennemsnitlig 30 100 Rdl. aarlig, men i Aarene 1776—1778 kun ca. 23 000 Rdl. aarlig, dog steg den under den nordamerikanske Frihedskrig til 42 500 Rdl. aarlig, idet Handelen med Kvæg i den Periode var meget blomstrende.

---

Ved den nyere Tids Begyndelse ansaa Kongerne det som en af deres vigtigste Pligter, ved Hjælp af Udførselsforbud at sørge for, at Landet altid var tilstrækkeligt forsynet med de vigtigste Livsformødenheder, og at Priserne for disse ikke steg for højt; snart var det alt Korn, snart kun en enkelt Kornsort, snart Fedevare, saltet Kød, Kvæg eller Brænde, der blev forbudt Udførsel, — i Reglen gjaldt Forbudet hele Landet, til Tider kun en enkelt Landsdel. Allerede i Christian II.s verdslige Lov er der Kornudførselsforbud, og Christian III.s Reces af 1558 har Forbud mod Udførsel af Korn, af Træ og af Brændeved. Frederik II.s aabne Brev af 1562 indskærper Forbudene i Recessen af 1558 og indeholder derhos den strenge Bestemmelse, at hver den, som sælger eller udfører forbudne Varer af Riget, skal straffes med Konfiskation af Gods og Skib, samt derhos som »uhørsom« mod de kongelige Anordninger.

Christian III. forhøjede betydeligt Tolden paa alt fremmed Øl; — det har næppe været ene af Forargelse, at han foretog en saadan Toldforhøjelse, selv om han motiverer det med, »at Landets Borgere søler i dette Tyskøl til daglig Overflødighed og Forsømmelse udi deres Embeder og Bestillinger«. — Ved sin Reces af 1558 paalagde samme Konge Skippere at melde sig hos Lensmanden, ligesom der dér bestemmes, at Adelen maa stalde Øksne, Kongens og Kronens Told uforkrænket, hvilket vil sige, at Adelen maatte sælge Øksne til Udlandet mod at svare Udførselstold. For alle andre end Adelen var paa den Tid baade Staldning og Udførsel forbudt.

I Frederik II.s Haandfæstning gentages Bestemmelsen om Adelen's Ret til at stalde Øksne, Toldrettighederne uforkrænkede, og Kongen forpligter sig til ikke uden Rigsraadets Samtykke, at udstede eller ophæve Udførselsforbud. Samme Konges Soret af 1561 har en noget utydelig Bestemmelse, som lader formode, at der har hvilet en Afgift paa Skibe, der sejlede i danske Farvande for fremmede Rederes Regning. I et aabent Brev af 5. Juni 1562 giver Frederik II. Befaling om, at Skipperen skal have Papirer paa sin Ladning for Udgaafende, udstedte af Lensmanden i det Len, hvor han har ladet; Papirerne skal indeholde Oplysning om, hvor han vil anløbe: »Sammeledis naar de igjen tilstæde komendis vorder, skulle de være pligtige at føre med dem Beviisning, hvor de haver været med deres Skib og Gods og losset og ladet, og samme Beviisning indføre for vor Lehnsmand, at han sig derefter kan vide at rette.«



København. Toldboden ved Knippelsbro. 1625.

Under Christian IV. begyndte indenfor dansk Toldlovgivning det merkantile System, hvilket gik ud paa, gennem Regulering af Tolden og Udstedelse af Eneretsbevillinger, at fremme Handel og Industri; — i denne Konges Toldforordninger af 1625 og 1629 træder dette stærkt frem. — I Begyndelsen af det 17. Aarhundrede var Tolden steget stærkt, saaledes forhøjedes i 1611, i Anledning af Kalmarkrigen, baade den almindelige Told, som ogsaa Sundtolden, meget betydeligt; ganske vist kom man vel tildels bort herfra efter Freden, men en Toldrulle (Toldtarif) af 1615 havde dog adskilligt højere Toldsatser end tidligere. Aar 1621 indførtes endvidere en 30 pCt. Værdiafgift af alle indførte Varer, undtagen industrielle Raastoffer, og gentagne Gange lagdes der Akcise paa fremmed Øl og paa Vin. — I 1622 erfarede Kongen, at Lim, der var fremstillet i København, ikke kunde sælges, med mindre det først blev udført og derpaa atter indført, »alt efter den skadelige Begærlighed Indbyggerne har efter at hente Varer fra Udlandet,« — derfor forbydes al Indførsel af fremmed Lim.

Det er dog først ved Toldrullen af 3. Februar 1625, at man faar et nogenlunde klart Billede af Datidens Toldforhold. Denne Toldrulle handlede om »Smatolden«, hvilket vil sige al Told med Undtagelse af Øksne- og Hestetolden; ved denne Toldrulle ophævedes alle Forbud mod Indførsel af Industriprodukter, og der tilstodes Udførselsfrihed for alle herhjemme fremstillede Manufakturvarer; ved Siden heraf begunstigedes Undersaatterne fremfor udenlandske Købmænd. Indførselstoldsatserne androg kun fra 2 til 6 pCt., ligesom ogsaa Udførselstolden var lav. En stor Del industrielle Raaprodukter, saa vel som Varer, der maatte anses for almindelige Livsfornødenheder, var toldfri. Denne Toldrulle omfattede ogsaa en »Roerstold« omhandlende Skibsafgift og Lastpenge.

Toldrullen af 1625 gentoges med ret uvæsentlige Forandringer i 1629, men Tiden indtil 1643 præges derefter af forskellige og ret indgribende Forandringer paa Toldvæsenets Omraade; saaledes indeholdt Christian IV.s Ordinans om Toldens Oppebørsel af 12. Januar 1632 en Række Forskrifter om Varnes Fortoldning, Oppebørserne, Bogføringen og Kontrollen med Regnskaberne.

Men saa kom der Finansnød i Fyrrerne, og det bevirkede, at Kongen i en ny Toldrulle af 1643 maatte lade fiskale Hensyn være overvejende; der blev etableret Told mellem de danske Provinser, de bestaaende Toldsatser blev forhøjede, og Indførselen af saavel Fødevarer som industrielle Raaprodukter blev beskattet; vel nødte den Modstand, som de nye Bestemmelser vakte omkring i Landet, Regeringen til endnu samme Aar at ophæve Toldforhøjelserne paa Kornvarer, men alle øvrige Bestemmelser fastholdtes.

Imidlertid blev de merkantile Grundsætninger paany delvis udtrykte i en Forordning, som Christian IV udstedte 7. September 1647; i denne motiveres bl. a. Toldpaalægene paa indførte Metalarbejder og Kniplinger med, at der ved Indførsel af de nævnte Varer gik mange Penge ud af Landet, og at man maatte se at faa Haandværkere til at bosætte sig her og udføre det Arbejde, man ellers lod Pengene gaa ud af Landet for.

I Frederik III's Toldordinans af 14. Maj 1651, hvorom nærmere nedenfor i Afsnittet »Toldvæsenets Organisation«, loves en ny Toldrulle, med modererede Satser »helst paa de Varer, som ikke til Overflod, men nødvendigen og til den gemene Mands Bedste behøves«. — I det der her udtales om det Princip, hvorefter den nye Toldtarif skulde affattes, ligger intet væsentligt merkantilt, Øjemedet synes nærmest at være finansielt. Men det blev anderledes. Den lovede Toldrulle fremkom kort efter — 13. August 1651 — og den danner for saa vidt en Epoke i dansk Toldhistorie, idet den er den første danske Toldlov, i hvilken det merkantile Systems Grundsætninger klart finder Udtryk. Toldrullen har nemlig følgende Principper: at moderere Indførselstolden paa de Materialer, som fra fremmed Sted indføres til Fabrikationsbrug, at moderere Udførselstolden, og at forhøje Tolden paa saadanne Varer, hvoraf tilsvarende fremstilles her i Landet. Toldsatserne er i denne Toldrulle beregnede efter Stykketal, Maal og Vægt, men for Manufakturvarer procentvis, — uldne Varer f. Eks. med 2 til 5 pCt., Lærred og Linned med 4 pCt. for Indlændinge og 7 pCt. for Fremmede, men »Guld- og Sølvstykkers Klæder« med henholdsvis 16 og 24 pCt. og Ædelstene og Perler 45 og 60 pCt.; Guld og Sølv maatte ikke udføres, — en Følge af den merkantile Anskuelse, at disse Metaller for enhver Pris maatte holdes tilbage i Landet. Iøvrigt blev ved denne Toldrulle Provinstolden afskaffet, men af fiskale Hensyn indførtes den paany fra 1. September 1655 og vedvarede da til 1672.

I denne Toldrulle af 1651 er saaledes de merkantile Principper med velbe raad Hu gjort gældende og søgt gennemførte, om end med et vist Maadehold, idet der benyttedes højere og lavere Toldsatser i Stedet for Indførselsforbud og Toldfrihed; dog gik den saa vidt, at den benyttede Udførselsforbud for at fremkalde Industri, hvilket ikke hidtil var prøvet. — Imidlertid er man dog her hjemme med denne Toldrulle ude over den spredte Lovgivning og har faaet en samlet og ogsaa fastbygget Toldlov af merkantilistisk Præg, — en Toldlov, paa hvis Form og Principper der blev bygget i ca. 150 Aar. Den, hvem alle disse Forandringer skyldes, er ganske sikkert H e n r i k M ü l l e r; denne Henrik Müller var Søn af en Købmand i Itzeho, hvor han blev født i 1609; han var en overordentlig duelig Mand, og han har ogsaa forstaaet at henlede Opmærksomheden paa sig, for i 1632 blev han af Christian IV antaget som Kammerskriver, og nogle Aar senere af samme Konge ansat ved Toldboden i København, hvorefter han ret hurtigt steg op ad Embedsstigen. Det han har set og erfaret som

»Tolder«, maa have givet Anledningen til alle de omfattende Ændringer, Toldvæsenet vedrørende, som saaledes fremkom i 1651, og det blev da ogsaa ham, der i 1651 udnævntes til Generaltoldforvalter, en Stilling, han dog kun beklædte i 5 Aar; senere blev han Rentemester og derefter Amtmand, og af Christian V blev han ophøjet i Adelsstanden. Det er klart, at Henrik Müller maa have besiddet fremragende Egenskaber, naar han saaledes har kunnet tilfredsstille tre Konger, og det vides da ogsaa, at han var en sjældent dygtig Finansmand. Han døde i 1692.



Københavns Toldbod 1658.

Fra 1. September 1655 traadte en ny Toldrulle i Kraft, der blev gældende indtil 1672. Denne Toldrulle af 1655 var bygget paa de samme Grundsætninger som den af 1651, men gik dog et Skridt videre, idet den var affattet med Hensyn paa, at Industriens Raastoffer, Landets egne Frembringelser og den indenlandske Industri kunde lettes i Tolden, medens denne blev forhøjet paa Udlandets Industrivarer, alt for at Pengene kunde blive i Landet og Kongens Undersaatter nyde den Fortjeneste, som betoges de fremmede. Agerbruget blev beskyttet ved en stor Told paa Rug og Rugmel, og saa havde denne Toldrulle den væsentlige Forandring, at Manufakturvarerne ikke længere var procentvis ansatte. Toldpositionernes Antal, der i 1643 var 54, er ved denne Toldrulle vokset til 162. Men Hovedfortrinnet ved denne Toldrulle var dens udførlige Bestemmelser vedrørende Toldens Administration, at den indførte og gav særlige Regler om Oplagsret i kongelig Pakhus; alle Varer, som var bestemte til Genudførsel, skulde straks forsegles af Toldbetjenten og indlægges i det dertil forordnede Pakhus, og ved Udførselen skulde de takseres og svare 1 pCt. af Værdien i Oplagsgæld; man var endnu ikke naaet til Kreditoplag, men var paa Vej dertil, og dette Oplagssystem var udviklet i Praksis inden Begyndelsen af 1660erne, da der udkom en Forordning om Regulering af Oplagsretten, hvorefter Tolden af de paa Stedet forhandlede oplagte Varer skulde betales maanedsvist, medens Oplagsretten var paa et Aar.

Det kan her anføres, at Tolden paa den Tid og indtil Enevælden deltes i 3 Slags: Kronens Told, Kommissarietolden og St. Annæ Told. Alle indenland-

ske Skibe, som sejlede mellem Provinserne, erlagde ved ind- og udgaaende Afgift til St. Annæ Bygning, et Kastel ved St. Annæ Bro, som Christian IV havde begyndt at opføre. Til samme Bygning og til Baadsmænds Vaaninger samt til Kommissærerne svarede der ogsaa Afgift af udenlandske Skibe, naar de løb ud og ind. Kommissarietolden gik til de adelige Landkommissærer, der bestyrede de provinsiale Landkister, hvoraf Forsvarsudgifter afholdtes. Tolderne førte særskilt Regnskab over disse 3 Slags Told, indtil de ved Regeringsforandringen blev slaaet sammen. Regnskabet affattedes for Kalenderaar og blev aflagt for Generaltoldforvalteren, der lod det gaa videre til Revision paa Skatkammeret.

Vi er nu naaet frem til Enevældens Tid; i de første Aaringer af denne og endnu under Frederik III udkom der en Mængde Reskripter om specielle Toldsatsers Paalæg, Ophævelse eller Forhøjelse, nogle af midlertidig fiskal Natur, andre med merkantilt Præg. Men saa kom Christian V's Regeringstid. Denne Konge foretog i 1670 en klækkelig Lønningsreduktion, hovedsagelig ved Personaleindskrænkning; i Aaret 1669 beløb Toldvæsenets Lønninger sig til 13 350 Rdlr., efter Reduktionen var i de følgende Aar Gennemsnitssummen kun 9368 Rdlr. aarlig; der var altsaa sparet ca. 30 pCt. aarlig. — Toldvæsenets Personale fik den Gang deres Løn af deres egne Kasser, ligesom ogsaa Omkostninger paa Toldbygninger afholdtes af Toldkassen; egentlige offentlige Toldboder fandtes imidlertid paa den Tid kun sjældent, mest boede Toldvæsenet til Leje.

I 1672 bestemte Christian V, at alle Slags Angivelser skulde skrives paa Stempelpapir, og denne Bestemmelse ophævedes først i 1797. — Endvidere fastsattes en almindelig Forretningstid for Toldvæsenet: om Sommeren (fra Paaske til Mikkelsdag) fra 6 til 11 Form. og fra 1 til 6 Efterm.; om Vinteren fra 8—11 Form. og fra 1—4 Efterm. Der indførtes Kontrolbøger (svarende til senere Tidens Lossebøger) og Kopi-Angivelser tillodes. Der gaves en Instruks for Toldere (Oppebørselsembedsmændene) og for Toldbetjente (Opsynet). Opsynspersonalet benævnedes dels Kontrolører, dels Visitører; det forbødes disse at »opvarte paa Toldboden«, det vil sige at udføre Arbejde for de Klarerende. Det forbødes Tolderne at holde Skrivere; fik de Forfald, skulde en af Stadens Raadmænd varetage deres Forretninger. Stadens Vejer skulde veje alt, hvad der blev frembudt til Fortoldning, men Toldbetjentene skulde paase Vejningen. Det forbødes Toldbetjente i København, naar de ikke havde Tjeneste paa Toldboden, da at opholde sig der, under Straf af Fængsel. Endvidere bestemtes, at paa Steder, hvor Toldvæsen ikke fandtes, skulde Skippere melde sig enten til Præsten, Herredsfogden, Birkefogden eller en vederhæftig Bonde.

Alt dette fandtes i Toldforordningen af 1. Maj 1672, en Forordning, der blev grundlæggende for Ordningen af Toldvæsenet. Forarbejderne til denne Toldforordning blev gjort i Kommerce- og Kammerkollegiet, muligt dog, at der har været nedsat en Kommission til at forberede den. Forordningen har ikke den ellers sædvanlige principielle Indledning; den enevældige Konge behøver nu ikke længere at forklare de merkantilistiske Principper, og Toldforordningen gælder for alle, dog undtagne de oversøiske Kompagnier, de norske Bjergværker og — Byen Fredericia; disse havde særlige Benaadninger. Hele denne Forordning af 1672 minder i meget om Forordningen af 1797, og den blev da ogsaa for det 18. Aarhundrede, hvad Forordningen af 1797 blev det for det 19. Aarhundrede.

Forordningen af 1672 har først en Instruks for Tolderne og Betjentene, indeholdende det foran anførte, dernæst en saakaldt Underretning for de Trafikerende og endelig den egentlige Toldrulle; denne havde 3 forskellige Sæts, en for Indlændinge, en anden for Udlændinge og en tredje — og lavere — for Defensionsskibe (armede Skibe), der importerede Salt og Vin, mod at de i Krigstilfælde stilledes til Regeringens Raadighed.

I »Underretning for de Trafikerende« foreskrives bl. a., at Konsumtionen af det, der indkom ad Søvejen, skulde opkræves af Tolderne samtidig med Tolden, men der skulde føres særlig Bog over det, og de derved indkomne Penge skulde holdes for sig; foruden Tolden og Søkonsumtionen skulde Tolderne ogsaa opkræve Skibstold eller Last- og Havnepenge, der beregnedes efter Skibenes Drægtighed. Der anførtes Toldstederne i Danmark (og Norge) og de Steder, hvor Defensionsskibene maatte losse udenlandske Varer. Hensigten hermed var at samle den udenlandske Handel i enkelte Byer; her var det København, Korsør, Helsingør, Køge, Holbæk, Nyborg, Kerteminde, Nakskov, Nykøbing (Falster), Aalborg, Horsens, Aarhus, Fredericia, Ribe og Ringkøbing. Lossedede Defensionsskibene andre Steder, maatte de svare samme Told som andre Skibe.

Toldsætterne var hovedsagelig af merkantil Natur, men gennemgaaende højere end i Toldrullen af 1655, og den beskyttelsesvenlige Karakter var her mere fremtrædende; Kronen beskyttede Landets Produkter, dets Handel og Industri, men tog til Gengæld ogsaa sin Del af Udbyttet gennem en større eller mindre Udførselstold, — saa godt som intet var helt fri for denne. Beskyttelsessystemet kom særlig frem i Toldsætterne paa Uld, Fjer og Dun, Huder og Skind og Metaller, mindre paa Landbrugsprodukter og Fiskevarer, hvor man mere maatte se paa Udførselstolden, der for disse Varers Vedkommende var ansatte, dels af fiskale Hensyn, dels for at holde Priserne nede paa det, Befolkningen skulde leve af. Trælasttolden var forhøjet, den var 1 Rdl. 12 Sk. pr. Læst for Undersætter og de mest begunstigede Nationer; andre Nationer betalte Trælasttold efter Stykketal. Af Hensyn til Skibsbygningen blev Tømmeret til de Skibe, som byggedes i Norge, frit for Told og Trælasttiende, naar Skibene ikke solgtes til Udlandet i de første 10 Aar. — Trælastttienden toges in natura til Flaaden, til hvis Fornødenheder denne Tiende i det hele taget var lagt, men den oppebares af Toldbetjentene. — Af andre Toldsætser kan nævnes: 1 Td. Lyneborg-Salt 1 Rdlr. 64 Sk., 1 Oksehoved fransk Vin 6 Rdlr. 64 Sk., 1 Ahme hed Vin 10 Rdlr. 64 Sk., et Stykke engelsk, hollandsk eller spansk Klæde paa 25 Alen svarede en Told af 5 Rdlr. 32 Sk., — helt igennem ret høj Told.

Forordningen af 1672 blev revideret ved en ny Forordning af 12. Februar 1683, en Forordning, der vrímlede med Ind- og Udførselsforbud, — alle Slags Silkevarer, alt forarbejdet Metal, tilberedte Huder, Læder og Skind maatte, blandt meget andet, ikke indføres; Klæde maatte kun indføres i et Aar (1683), og da kun til København, og Importen af Sukker begrænsedes til visse Stabelsteder. Saa vidt gik det endog, at Forordningen tillod indenlandske Fabrikanters af Varer, der var forbudte Indførsel, at lade undersøge, hvor de havde Mistanke om, at noget af den Art var indsmuglet, og at borttage, hvad de eventuelt forefandt af saadant, uden at der derfor kunde gøres Ansvar gældende overfor dem, — sandelig en overordentlig energisk Beskyttelse af den inden-

landske Industri. — Udførselsforbud var der for Heste, Kreaturer, Faar, Træ, raa Huder og meget andet. At alle disse Forbud ikke just er blevne modtagne med ublandet Glæde kan ses af »Danske Mercurius«, — en af Datidens Tidsender — i hvilken »Hofpoeten« Anders Christensen Bording, ofte i Vers, forsvarede snart dette, snart hint Forbud. — Mærkeligt er forøvrigt et Forbud mod, at Varer, »hvem de og monne tilhøre«, indføres landværts fra fremmed Sted; dette Forbud maa sikkert være rettet mod den stærkt fremblomstrende Handelsstad Hamborg.

Denne Forordnings Toldrulle har en udpræget protektionistisk og merkantilistisk Karakter, dens Liste over toldfri Varer var ikke stor; for en Række Varer bestemtes, at der for disse skulde svares firdobbelt Told, naar de ikke var indforskrevne direkte, men paa anden Haand. Af Betydning var det derhos, at Tolden blev sat lavere paa Varer, der ind- eller udførtes med danske (og norske) Skibe, end paa Varer, der var ladede i fremmede Fartøjer, desuden skulde indenlandske Skibe betale mindre i Skibstold, Havne- og Lastepenge, end udenlandske, og endelig var al Skibsfart mellem de enkelte Provinser eller Stifter i Danmark og Norge forbeholdt de indenlandske Skibe. Disse Bestemmelser gav Anledning til Rivninger med Nederlandene, der ikke vilde finde sig i, at deres Skibe udelukkedes fra den dansk-norske Indenrigshandel eller stilledes ugunstigere end indenlandske Skibe ved Afgiftsbetalinger, ligesom de iøvrigt heller ikke vilde taale Indførselsforbud; derfor begyndte de en ligefrem Toldkrig ved at forhøje Indførselstolden paa alle danske og norske Varer. Ved saadan Toldforhøjelse stod jo imidlertid baade den danske Øksneudførsel og den norske Trælastudførsel i Fare, og Følgen blev, at den danske Regering efter nogen Tids Forløb maatte vige tilbage, — ved en Traktat med Nederlandene af 1688 ophævedes — foreløbig paa 2 Aar — den ved Forordningen af 1683 fastsatte firdobbelt Told paa ikke direkte, men paa anden Haand indførte Varer, som ogsaa Forbudet mod nederlandske Skibes Fart mellem Danmark og Norge og de enkelte Provinser, og endelig for Nederlandenes Vedkommende alle Indførselsforbudene. — Alt dette blev iøvrigt fastslaaet ved Toldforordningen af 1691.

En ny Forordning udkom 27. Maj 1686, men den er i Grunden kun at betragte som et Aftryk af Forordningen af 1683, kun maa bemærkes, at ved denne sidste Forordning af 1686 blev alle Slags raffineret Sukker fuldstændig indførselsforbudt.

Den sidste Toldforordning i Christian V's Regeringstid er af 21. Marts 1691. Denne Forordning kom i det væsentligste til at gælde i henved 40 Aar, men den kom tillige til at betyde en foreløbig Standsning for de merkantilistiske Principper i Toldlovgivningen; ved denne Forordning ophævedes nemlig alle de mange tidligere fremkomne Forbud, og Toldrullens Satser var derhos forholdsvist moderate. Det har imidlertid næppe været forandrede Regeringssynspunkter, der foranledigede denne Ændring, — det har sikkert ene været Hensynet til Nederlandene, der her har gjort sig gældende, — som ovenfor nævnt blev jo Traktaten af 1688 helt fastslaaet ved Forordningen af 1691, men altsaa ogsaa udvidet, saaledes at Bestemmelserne deri blev almindelige.

I 1692 tillod Christian V en Mand ved Navn Kruse at udruste Krydsfartøjer, og dette blev Oprindelsen til Krydstoldvæsenet, en Institution, der for længst er ophævet, men hvorom nærmere skal fortælles senere.



Forordningen af 1691 blev indtil Aar 1730 aftrykt ikke mindre end 5 Gange aldeles ordlydende, men som Anhang til disse forskellige Udgaver tilføjedes dog en Del Lovbud, som fremkom under Frederik IV, og som just ikke alle stod i Samklang med Forordningen af 1691, saaledes blev der ved en Forordning af 1705 lagt en Beskyttelsestold paa Skrivepapir, til Fordel for den da ganske nye danske Papirindustri, — i 1709 blev Kornhandelen frigivet for i 1711 paany at blive belagt med den tidligere Told. I det hele maa siges, at selv om ogsaa — som anført — Forordningen af 1691 i det væsentligste bevarede sin Gyldighed i hele Frederik IV's Regeringstid, saa tog dog, i hvert Fald fra omkring 1715, det merkantile System igen Overhaand, og i Tiden fra 1715 til 1728 fremkom der baade Forbud og høje Toldsatser som Beskyttelse for forskellig indenlandsk Industri, ligesom der iøvrigt ogsaa blev truffet vigtige Bestemmelser til Ophjælpning af den københavnske Handel og Skibsfart, der havde lidt meget under den store nordiske Krig. Det blev saaledes ved en Plakat af 1. Juni 1726 fastsat, at København — og kun København — maatte have Oplagsret paa de saakaldte »fire Species«, hvorved forstodes: alt Salt, franske, spanske, portugisiske og rhinske Vine, — fransk og rhinsk Brændevin og — Tobaksblade. Dette var en betydelig Begunstigelse, og den blev endda en Maaned senere efterfulgt af en ny og vigtig Bestemmelse: ved Toldrullen af 1691 var der for visse Varers Vedkommende bleven tilstaaet København et treaarigt privat Transitoplag, dette blev nu ved Plakat af 4. Juli 1726 forandret til en stedsevarende Oplagsfrihed; de nærmere Bestemmelser om dette Oplag viser, at det i Virkeligheden var et Kreditoplag, der saaledes var bleven indført. — At disse store Begunstigelser for København fremkaldte en stærk Uvilje i Provinsbyerne, er forstaaeligt, og det førte da ogsaa til, at Regeringen i 1730 maatte ophæve det københavnske Monopol paa »de fire Species«.

---

I det Tidsrum, der indtil nu har været omhandlet, var Toldindtægterne meget varierende: ca. 1550 var de paa 20 000 Daler, i Aarene 1564—70 gennemsnitlig 45 000 Daler aarlig; ogsaa under Enevældens første Tid var Toldindtægterne meget vekslende, i de ringere Aar 100 000 Daler og i de bedste 150 000 Daler aarlig. I Aarene omkring 1700 var Tolden mellem 165 000 og 200 000 Daler aarlig, og i 1730 gav Told og Konsumtion en halv Million Daler (foruden 200 000 Daler i Øresundstold); i det 18. Aarhundrede indgik Halvdelen af den danske Told ved Københavns Toldsted.

Men Told- og Konsumtionsindtægterne gik dengang ikke altid direkte i Kongens Kasse, ofte blev de — særlig umiddelbart efter Enevælden — bortforpagtede. Noget helt Billede af disse Bortforpagtninger har man imidlertid ikke, man kan af Lovgivningen derom se, at Forpagtningskontrakter er afsluttede, men ikke altid om, for hvilken Tid, og tillige er adskillige af disse Lovbud saa uklart affattede, at det ikke nøje kan ses, om det er en egentlig Forpagtning, eller det blot er en almindelig Overdragelse af Toldstyrelsen, der har være tilsigtet. — Da Christian V kom paa Tronen, søgte han straks at bortforpagte Tolden, idet han ved et aabent Brev af 1670 opbød Tolden overalt i Danmark og Norge til Forpagtning, det lykkedes ham dog ikke helt. I 1683 bortforpagtedes Toldkonfiskationerne — vistnok for 160 000 Daler — men

den Art Forpagtning ophørte atter i 1690. Men saa blev ved en Forordning af 6. August 1692 Tolden bortforpagtet til en Kruse, for en Tid af 4 Aar 1692—1695, for 300 000 Daler samt en Andel til Kongen af, hvad der maatte indgaa over 340 000 Daler. Det var denne Kruse, der — som foran nævnt — fik Tilladelse til at udruste Krydsfartøjer. — Efter Kruses Tid bortforpagtedes snart Tolden og Konsumtionen, snart kun en af dem og snart over hele Landet, snart kun lokalt, til forskellige Forpagtere; til Tider var det en Bys Magistrat, der lokalt forpagtede Told og Konsumtion, og i Helsingør var det en Tid de Handlende, der var Forpagtere. — Den sidste almindelige Overdragelse af Toldoppebørselen i Danmark, der kendes, indeholdes i en Plakat af 1714, ved hvilken Kammerraad Mathias Leer fik Generalinspektionen over hele Told- og Konsumtionsvæsenet paa samme Fod, som ved en Plakat af 1703 havde været forundt Pierre Pomeau og Povel Chopis. Efter disse Plakaters Ordlydende synes det dog, som de nævnte 3 Mænd ikke egentlig har forpagtet Tolden, men kun haft Overtilsynet med dens Oppebørsel for kongelig Regning. — For Aaret 1706 var Tolden og Konsumtionen i København alene bortforpagtet for 274 000 Daler.

Ved en Forordning af 1760 ophævedes for bestandig al Forpagtning.

Toldforpagterne havde kongelige Embedsmænds Autoritet og Ret, og i de kongelige Kundgørelser, hvorefter Forpagtningerne skete, blev det paalagt Befolkningen at skatte til Forpagteren, som var det til Kongen. — At Forpagterne søgte at presse Afgifterne mest muligt op, er forstaaeligt. Forpagternes underordnede Personale, som varetog Opkrævningerne, var ikke vel ansete af Befolkningen, blandt andet fordi de hyppigt søgte at opkræve mere, end Toldloven bød. — Ofte var det fornemme Herrers Lakajer, der blev Forpagterens Betjente, maaske direkte ansatte hos ham.

De nævnte Forhold i Forbindelse med de mange Forbud fremkaldte i høj Grad Smugleri, hvilket iøvrigt næsten var nødvendigt, naar Landet skulde være tilstrækkeligt forsynet med Varer af indførselsforbudt Art; Opfattelsen var iøvrigt, at det jo kun var Forpagteren og ikke Kongen, der ved Smugleriet blev narret; ganske vist kom der kongelige Paabud om, at Præsterne fra Prædikestolen alvorligt skulde advare mod Smugleri, men hvad hjalp det? — I København solgtes uanfægtet Tobak til Priser, der var lavere end Toldens Beløb, og indførselsforbudte udenlandske Varer som Silke, Lærred, Stentøj og Glas solgtes aabenlyst i Butikkerne. »Tolderne«, der som Andel fik en Trediedel af konfiskerede Varers Værdi (Resten deltes mellem Børnehuset og Søkværsthuset), søgte naturligvis at hemme Smugleriet, hvilket hyppigt gav Anledning til store Slagsmaal mellem dem og Befolkningen. — Straffen for Smugleri var iøvrigt meget streng: Konfiskation, Tolds Erlæggelse og Tab af Næringsret; urigtig Angivelse betragtedes som Toldsvig, og om en Skipper udfyldte sin Toldseddel urigtigt, da kunde han miste sit Skib og ende i Jern paa Bremerholm. — Men hverken Straf eller Formaninger hjalp, — Smugleriet fortsattes ogsaa efter at al Toldforpagtning var ophørt, og endnu saa sent som i Fortalen til Toldforordningen af 1797 udtales med dyb Beklagelse, at Smughandel var traadt i redelig Handels Sted, og at Prohibitivsystemet maa have Kontrabande til Følge.

Efter denne lille Oversigt over Datidens Forhold fortsætter vi med Toldlovgivningen under Christian VI og videre.

# Forordning Og Told-Rulle,

Hvorefter  
Tolden af ind- og udførende Vahre,  
samt Last- og Havne-Pengene af Skibene,  
saavog Træ>Last og Tiere-Tienden, saavelsoom  
Accisen i Kiøbstæderne, herefter i Danmark  
og Norge skal oppebæres.



R J D B E N H U S N,  
Trykt udi Hans Kongl. Majests. og Universitets Bogtrykkerie  
af Johan Jørgen Hopffner.

**S**i Christian den  
 Niette, af Guds

Raade, KONGE til Dan-  
 mark og Norge, de Benders og Go-  
 thers, HERLIG udi Slesvig, Hol-  
 steen, Stormarn og Ditmarsken,  
 GREVE udi Oldenborg og Delmenhorst; Giøre vit-  
 terligt, at saa som Vi, af særdeels- og Høy- Kongelig  
 Raade, saavel til Lettelse for alle og enhver af Vores  
 troe og fiere Underfaatter, som i Besynderlighed, for at  
 fremme Commerciens fri og u-behindrede Løb, og paa  
 det Negotien, til Vore Rigers og Landes Dykomst og Vel-  
 stand, desto bedre maatte tiltage, og bestandigen florere,  
 haver allernaadigst for got befunden, ikke alleeneffe, at  
 lade igiennemgaae, og, efter Tiidernes Tilstand, foran-  
 dre de om Told-Væsenet hidindtil udgangne Forordnin-  
 ger og Befalinger, men end ogsaa Tolden i Almindelig-  
 hed at formilde og at nedsette; Saa byde Vi hermed og  
 befale alle Told-Officerer og Betiente, ald muelig Flid  
 og Tilsyn at have, saa at ald Undersleb forekommes, og  
 derhos alvorligen formane Vore Stiftbefalingsmænd,  
 Amtmænd, Civil- og Militair Betiente, samt alle og en-  
 hver som enten nogen Bestilling af Os er betroet, eller  
 og som Underdanere, Os med Fed ere forbundene, at hvis  
 de formerker, Os nogen Indvas i Vores Told eller Tien-  
 de-Rettighed at skee, med Bahre, enten hemmelig eller  
 paa u-lovlige Stæder og Tiider at ind- og udføres, Tol-  
 derne at colludere med de Trafiquerende, eller og no-  
 get i andre Maade at optenkes eller practiceris, Os til  
 Nachdeel, da skulle de som saadant fornemme, det paa  
 Vores Rente-Cammer give tilkiende, hvor ikke alleeniste  
 A 2 de

Forordningen af 29. Februar 1732 indledes som sædvanlig med, at Hensigten er at »fremme Commertiens fri og ubehindrede Løb«, men angives derhos »at ville formilde og nedsætte Tolden i Almindelighed«, og dette er da ogsaa sket i temmelig stor Udstrækning, adskillige Varer er helt fritagne for Told, og Forbud findes ikke i Forordningen. Dog havde Landbrugsvarer lige saa høje Beskyttelsessatser som tidligere, og Vin og Brændevin var ogsaa vedblivende højt beskattet. — Som en Erstatning for det i 1730 ophævede Monopol for København paa Indførsel af de fire Species, havde Toldrullen her den vigtige Bestemmelse, at naar Vin, fransk Brændevin, Tobak og Salt — altsaa stadig de fire Species — forsendtes fra København til Provinserne, skulde der deraf kun svares en Trediedel af de ellers fastsatte Told- og Konsumtionsafgifter, blev Varerne derimod indforskrevne direkte fra fremmed Sted til de danske Provinser, skulde der erlægges fuld Told og Konsumtion. Denne Bestemmelse var selvfølgelig i høj Grad tilfredsstillende for den københavnske Handelsstand. Skibsafgifterne blev efter denne Forordning kun erlagte for Indgaaende, ved Rejser fra Provins til Provins med 8 Skilling og fra fremmede Steder med 20 Skilling af hver Læst Skibsdrægtighed (Læsten beregnet til 24 Tdr. Rug).

Under Christian VI udvidedes Københavns Handel og Skibsfart; et godt Kendetegn herpaa var den betydelige ostindiske og kinesiske Handel; man kan regne, at der paa ca. 12 Aar gennem denne Handel blev hjembragt til København et Varekvantum til en Værdi af 12, 5 Million Rdlr. Men da Forbruget af disse ostindiske og kinesiske Varer selvfølgelig formindskede Brugen af tilsvarende Varer andetsteds fra, fik denne Import en meget stor Indflydelse paa Toldintraderne, idet de fremmede Varer som blev forbrugte inden de ostindiske og kinesiske kom saa stærkt i Brug (det var navnlig Manufakturvarer), var belagte med en høj Told, medens der af de Varer, som Kompagniets Skibe bragte hjem, kun svarede en Indførselstold af 2,5 pCt. — Indførselen af Vin til København var ikke ubetydelig, der blev i Christian VI's Regeringstid taget paa Oplag aarlig 4956 Oksh. franske Vine, 630 Oksh. fransk Brændevin, og af hede og rhinske Vine omtrent 400 Ahmer. I samme Tidsrum toges paa Oplag aarlig 1230 Læster Salt og 520 000 Pund Raatobak.

Men den ved Forordningen af 1732 forjættede større Handelsfrihed og Lettelse formindskedes snart; allerede et Par Aar efter dens Fremkomst begyndte der ved Speciallove at komme baade Toldforhøjelser og Forbud, og det vedblev i de kommende Aar, indtil til Slut alle disse specielle Privilegier, Toldforhøjelser og Forbud kom frem i et almindeligt Lovbud og blev der bragte i System, nemlig ved Frederik Vtes Forordning af 17. Maj 1762, der fremtraadte som en endogsaa meget kras Beskyttelseslov.

Denne Forordnings Motiver gaar selvfølgelig ogsaa ud paa at have »Commerciens og Manufacturerne« Tarv for Øje og derfor at ville forbedre og sammendrage de ældre Toldbud, samt at moderere Tolden paa nogle af de mest fornødne Varer, »saavel som og all unyttig Ophold og Uleylighed for Kiøbmænd, Skippere og andre ved Toldboed-Expeditionerne forekommes«. — Toldrullen svarer dog ikke til Forordets gode Løfter; ganske vist forekommer Ordet »frit« af og til, men til Gengæld findes Masser af Gange Ordet »forbudt«, — ved saadanne forbudte Varer er der dog hyppigt tilføjet en Takst, saa det er ikke let at se, hvad Meningen egentlig er. Toldrullen havde ca. 1200 Positioner med over 170 Importforbud, foruden en Del Eksportforbud. Importforbud var

der overalt, hvor der blot fandtes mindste Smule Mulighed for at kunne faa fat i en dansk Industri, og Eksportforbudene var særdeles godt udtænkte Supplementer dertil. I Forordningen findes ogsaa følgende: »Og da Vi aller-naadigst og indtil viidere vil eftergive Vore egne Undersaatter en tredie Deel af Tolden, ..... saa skal derimod af de Vahre, som med fremmede og upriviligerede Skibe til Vore Riger ind- eller udføres, Tolden erlægges en tredie Deel højere, end udi denne Taxt og Rulle for Indlændske anført er, som paa den hidindtil anordnet Maade beregnes, nemlig: at Tolden efter denne Told Rulle udgør to tredie Deele af Toldens Beløb, og den tillagte Forhøyelse en tredie Deel«, — med andre Ord, for fremmede Skibe forhøjes Taksterne med 50 pCt.

Seks Aar efter kom Christian VII's almindelige Forordning og Tarif af 26. November 1768, hvilken Kongen iøvrigt under et Ophold i Paris underskrev og ogsaa daterede derfra. I denne Forordnings Intimation siges, at »da Com-mercen og Toldvæsenet er af den Natur og Beskaffenhed, at derudi efter forefaldende Omstændigheder ofte maa gøres nogen Forandring«, saa har Kongen fundet sig foranlediget til at udgive en Forordning og Tarif, hvori alle saadanne Forandringer er anførte. Disse Forandringer var forøvrigt ikke særlig betydelige. Toldrullen har henved 1000 Positioner og ca. 150 Indførselsforbud, der til en vis Grad kompletteres af Udførselsforbudene; Toldsatserne er her forhøjede for adskillige Fornødenhedsartikler som f. Eks. Humle, Hør og Hamp, hvor der er Forandringerne, er det gerne Satserne der er forhøjede. Man vedblev med Magt at ville fremtvinge al Slags Industri i Landet, og baade Haandværk og Agerbrug beskyttedes. Toldfrit var kun Egetømmer, Tryksager, Typer, Land-kort og Plantetræer; Værditold begynder i denne Toldrulle at dominere, og den svinger lige fra 1 pCt. (for Kampesten) til 43 pCt. (for Katteskind), enkelte Manufakturvarer var tilladt Indførsel, men med en Gennemsnitstold af 24 à 25 pCt.

Med denne Forordning af 1768 og med dens Forgænger af 1762 naaede Forbuds- og Beskyttelsessystemet Kulminationspunktet.

Hvad selve Forordningen (af 1768) angaar, da tillader den Handlende i Pro-vinserne selv at indforskrive Vin og Brændevin, naar det kun skete paa første Haand. — Det København tilstaaede Oplag paa Vin og Brændevin — hertil kom nu endvidere Vineddike — blev forandret til egentligt Kreditoplag, dog for-dredes, at vedkommende skulde stille Sikkerhed for Afgifterne, forinden de nævnte Varer, med et Aars Kredit paa Rettighederne, udleveredes ham til fri Raadighed. Varerne kunde de Handlende efter Forgødtbefindende afsætte i Landet, og derefter faa sin Told beregnet ved Kvartalets Udgang. — Selv de Handlende, som ikke kunde stille den befalede Sikkerhed, fik dog de ved Indførselen erlagte Afgifter tilbagebetalte, naar Varerne udførtes til fremmede eller toldfri Steder. — For Salt var Kreditoplag ikke tilstaaet her, idet Tolden og Konsumtionen for denne Vare ved en Forordning af 17. Maj 1768 var for-andret til en personel Afgift, — dette forandredes dog i 1770, hvorefter alt for Saltets Vedkommende igen kom paa den gamle Fod.

Ved denne Forordning af 1768 hævedes iøvrigt en gammel Skik, hvorefter Fredag Formiddag var almindelig Fridag, paa hvilken holdtes Gudstjeneste; Forordningen tillod derhos Toldvæsenet i enkelte Tilfælde og for visse Forret-ninger at modtage Diæter eller Ducører, og den bestemte, at »udi Højsommer-

tid« skulde der gives nogle Timer ekstra, hvilket vil sige, at der skulde ekspederes udenfor den fastsatte Ekspeditionstid. Betjente, der mødte for sent paa deres Post, skulde betale til Kongens Kasse i Mulkt 1 Rdlr. for den første Time og dobbelt for den næste, og saafremt Nogen derved var bleven opholdt, da lige saa meget til den Paagældende. — Om en Skipper tilkastede den Betjent, der vilde ombord i hans Skib paa Embedsvegne, et Tov, der var for kort eller raadent eller besmurt, da skulde han straffes med haard Mulkt, eller endog Livsstraf.

Toldindtægterne androg for Aarene 1731—1746 i Gennemsnit aarlig 159 656 Rdlr, heri ogsaa medregnet Øksnetolden, som i Gennemsnit gav 30 099 Rdlr. aarlig, den øvrige Told beløb sig altsaa kun til 129 600 Rdlr., hvoraf fra København alene 94 500 Rdlr.; den Told, som indkom gennem de øvrige Toldsteder, beløb sig altsaa ikke til mere end ca. 35 000 Rdlr. aarlig i disse 16 Aar. Øresundstolden er her ikke medregnet, den androg for de samme 16 Aar 3 191 394 Rdlr. — For Perioden 1747—1765 (19 Aar) var Danmarks samlede Told 4 566 166 Rdlr., hvoraf København 2 878 506 Rdlr. — For 6 Aarene 1766—1771 var den samlede Told for Københavns Vedkommende 1 177 306 Rdlr.; men Købstæderne kun omtrent 77 000 Rdlr., hvoraf Øksnetolden alene udgjorde ca. 22 000 Rdlr. — For 1772 til 1784— 13 Aar — var den samlede Toldindkomst 6 409 657 Rdlr., hvoraf for København alene 4 908 997 Rdlr. Iberegnet er her en i Aaret 1779 paabudt Ekstraafgift af Varer og Skibe, hvilken dog atter blev hævet i 1783 efter Versailles-Freden; denne Afgift indbragte Statskassen, i Løbet af de 4—5 Aar, den oprævedes, i et og alt 808 000 Rdlr.

For Perioden 1785 til 1799 — 15 Aar — androg den hele Told 9 448 639 Rdlr. (heri indbefattet en i 1794 paany paabudt Ekstraafgift af Skibe og Varer), af dette Beløb indkom ved Københavns Toldsted 8 020 841 Rdlr. — de øvrige Toldsteder altsaa kun 1 427 798 Rdlr.

Inden vi naar til Aaret 1797 — og altsaa efter 1768 — fremkom endnu nogle Lovbud af en vis Betydning, saaledes foreskriver en Plakat af 30. December 1780 en ny »Indretning« af Københavns Toldbods Pakhus, og samtidig begunstigedes København ved at Transittolden nedsattes til det halve for de Varer, som indkom til København i danske eller privilegerede Skibe. Ved Plakat af 5. Februar 1781 paabød Christian VII, at der for Toldopsynet skulde indføres Toldtegn, som skulde være forsynede med 6 Huller, for at kunne fastsyes paa Frakkebrystet; dette indskærpedes iøvrigt i 1797. — Først i Aaret 1816 blev Toldkassererne forsynede med Toldtegn.

Saa kom den Tid, da Toldforordningen af 1. Februar 1797 saa Lyset, — en Forordning, der fuldstændig revolutionerede hele det hidtidige Told- og Afgiftsvæsen. Det System, som denne Forordning brød med, var — som det vil fremgaa af det foran anførte — i Realiteten et Tvangs- og Monopolsystem, som dels omfattede den ved kongelig Begunstigelse skabte Eneret for enkelte Selskaber (Kompagnier) eller endog for Privatpersoner til at producere eller handle, dels Forbudene mod al Konkurrence gennem Tilførsler fra Udlandet; det var saaledes ikke alene økonomisk ordnende og regulerende,



at Staten greb ind, snart paa et, saa paa et andet Omraade, men man kan næsten sige, at Staten endogsaa tog sig af den tekniske Ledelse. At der under saadanne Omstændigheder ikke blev meget tilbage for den almindelige frie Handel, siger sig selv; der var jo en Mængde Ind- og Udførselsforbud, og disse var ikke engang altid de samme for hele Riget, hyppigt skiftede de fra Sted til Sted, og saaledes krydsede de enkelte Bestemmelser hverandre, at det selv for Administrationen ofte var vanskeligt at afgøre, om en Vare i et givet Tilfælde var forbudt eller ikke. Ogsaa Afgifterne var mange og spredte, de var endogsaa — som det udtales i Forordningens Motiver — »blevne saa mange Slags, at deres Beregning gjorde Regnskabsforretningerne vidtløftige og vanskelige« og endvidere var de »befundne at staa for en stor Del i Misforhold til Varernes Beskaffenhed og nuværende Værdi«, — de var, med andre Ord, som Regel uforholdsmæssigt opskruede, fastsatte som de var efter forældede Hensyn. — Følgen af alt dette var blevet, at man simpelthen var gaaet uden om al denne Tvang, og da dette ikke kunde ske paa lovlig Vis, saa var i Tidens Løb Omgaaen af Lovene ligefrem bleven sat i System; Udviklingen havde formet sig saaledes, at Ulovlighed var bleven Regel, Smugleri var bleven en ligefrem og naturlig Sag, man talte aabent om Kontrebandehandel som en Næringsvej ved Siden af den legitime Handel, — alt til stor Skade for den kongelige Kasses Intrader.

Længe havde de Ledende været klare over disse meget uheldige og skadelige Forhold; allerede i 1787 havde Finanskollegiet i en Forestilling til Kongen udtalt sig om, »at give Forvaltningen af Finanserne den Orden, Fasthed og Bestemthed, som til en velordnet Statshusholdning udfordres«, hvorfor Kollegiet foreslog, at der blev nedsat en Kommission, der skulde tage alle herhen hørende Spørgsmaal op til Behandling. Forslaget bifaldtes og den 2. Maj 1787 nedsattes saa en Finanskommision paa 15 Medlemmer; Hovedemnet for Kommissionens Overvejelser skulde være, »om en friere Handel end den, som efter det hidtil antagne System finder Sted, maatte være fordelagtig for Kongens Stater, samt hvorvidt denne større Frihed enten overalt uden Indskrænkning eller for det første ikkun i Henseende til visse Stæder maatte være at bevilge og kunde bestaa, uden hverken at hindre eller skade den muligste indenlandske Produktion og Vindskibelighed i det hele eller at formindske Kongens Indtægter«.

Kommissionen begyndte snart sit Arbejde, men gik dog frem med Varsomhed og Forsigtighed. Først maatte Landets Pengevæsen bringes i Orden, for at Kommissionen kunde have en fast Basis for alle Beregninger, og dette søgtes forberedt ved flere Lovbud, særlig ved Speciebankens Oprettelse i 1791. Derhos udvirkede Kommissionen, efter Samarbejde med General-Toldkamret, at der fremkom adskillige andre vigtige Lovbud, udgivne foreløbig som Prøve, men bestemte til, efter den Erfaring, der høstede om deres Virkning, senere at indgaa i den endelige Forordning. Det første af disse fremkom allerede ved Forordning af 6. Juni 1788, ved hvilken alle hidtil bestaaende Forbud mod Indførsel af fremmede Kornvarer blev ophævede, — Udførselen erklæredes altid at skulle blive fri; ved en samtidig Forordning — af 11. Juni 1788 — blev der for Øksnehandelen tilstaaet fuldstændig Handels- og Udførselsfrihed, enhver maatte herefter frit fede sine Øksne paa Græs og Stald, maatte sælge dem til hvem han vilde og paa hvilken Tid af Aaret, det end var; Udførselstolden blev samtidig betydelig nedsat. Hvor rigtige disse Lettelser var viste sig



hurtigt ved en stærkt stigende Udførsel og Toldindtægt. Ved Forordning af 31. Maj 1793 blev Kreditoplaget ordnet som et almindeligt Kreditoplagssystem, hvis Bestemmelser i det væsentlige blev optagne i Toldforordningen. I 1794 blev de hidtidige høje Indførselsafgifter for Vin og Druibrændevin nedsatte, — et Sportel-Reglement kom ved en Plakat af 1795, og ogsaa andre Lovbud emanerede. Men samtidig arbejdede Kommissionen paa den egentlige Opgave, at tilvejebringe Toldforordning og Tariffer, og dette Arbejde tog i det hele 9 Aar. Den 19. Maj 1796 indgav Kommissionen sin Betænkning, i hvilken var fremsat de Grundsætninger, efter hvilke den nye Toldforordning formentlig maatte udarbejdes. — Alt blev sanktioneret, og 1. Februar 1797 underskrev Christian VII den i det danske Toldvæsens Historie saa berømte »Forordning om Tolden og Købstædkonsumtionen i Danmark og Norge«, en Forordning, der endnu er gældende i sine Hovedtræk, og som har dannet Grundlaget for alle senere Toldlove. Den blev af Datiden anset for et meget fortjenstfuldt Arbejde, fordi den var saa vel ordnet, tydeligt og klart affattet, fuldstændig og omfattende og tillige meget liberal. Det danske Toldsystem henregnedes efter denne Forordnings Fremkomst som et af Datidens bedst ordnede og mest liberale i Europa, — et Omdømme, som det vel iøvrigt nok kan siges at have bevaret til vore Tider. Et paa den Tid meget anset Tidsskrift »Jenaischer Zeitung« skrev om denne Forordning: »Den hører i videnskabelig Henseende til de mærkværdigste Produkter i dette vigtige Fag«.

Under Arbejdet paa denne Forordning var Kommissionen — som iøvrigt ogsaa General-Toldkamret — stærkt inde paa Tanken om at gøre Bornholm til et Toldudland, ved at give Øen fuldstændig Frihandel, saaledes at alle Varer kunde ind- og udgaa afgiftsfrit, hvorimod de, naar de ikke var af bornholmsk Oprindelse, skulde svare almindelig Indførselstold, naar de indførtes til andre danske Havne. Naar denne Tanke dog blev opgivet, skyldtes det, at man frygtede for derved at isolere Øen for meget, som ogsaa at man maatte formene, at den Afgift, der skulde erstatte Toldindtægterne, af Øens Beboere vilde blive følt som et Indgreb i deres Skatteprivilegier.

Ved Toldforordningen af 1. Februar 1797, der traadte i Kraft 1. April s. A., ophævedes paa 8 nær alle tidligere Forbud, Indenrigshandelen blev lettet for alle Byrder, og det blev fastslaaet som ledende Grundregel, at hele Landets Omsætning og industrielle Produktion maatte overlades det private Initiativ, som et selvvalgt Erhverv uden Indskrænkning eller Tvang fra det Offentliges Side. — Tarifens Toldsatser blev ansatte under Hensyn til, i hvilken Grad de forskellige Varer egnede sig til at være Skatteobjekter, men gennemgaaende blev disse Satser saa moderate som muligt, dog under Hensyn til, om Varerne var Luksusartikler eller det var Fornødenhedsvarer; Toldsatserne blev med andre Ord bragte i et passende Forhold til Varernes Pris og Omsætningsvilkaar. Tolden gik i det hele taget over til, fra en statsøkonomisk Forholdsregel, at blive en Finanssag og en Skattekilde. — Dernæst skabte Forordningen Ensartethed og Lighed for alle; — Adel og Gejstlighed havde tidligere, ved saakaldte »Fribreve«, været fritagne for at erlægge Told, men denne Begunstigelse ophævede Forordningen, der tillige bestemte, at ogsaa Kongen skulde betale Told. Forskellige Afgifter, der tidligere erlagdes paa forskellig Maade, paa forskellige Steder eller til forskellige Autoriteter, blev sammendragne eller

ordnede saaledes, at de kunde betales under Et; »dette«, siges der i Forordningens Motiver, »have vi anset som en gavnlig Sag til at fremme Orden i Handel og forekomme Tidsspilde i Forretningen«. — Det rent praktiske Synspunkt, som prægede Forordningen, nemlig at det drejede sig om at beskatte Vareomsætningen, men ikke at besvære eller regulere den, gav sig bl. a. Udslag i, at Afgifterne hovedsagelig blev ansatte efter Maal og Vægt. (Det kan her indskydes at Vejmesterembedet i København blev ophævet Anno 1800, hvorefter al Vejning for Toldvæsenet henvistes til Toldopsynet). Alle unødvendige Formaliteter blev ved Forordningen afskaffede, og al vilkaarlig Sportulering ophævet. — I Tidens Løb var det blevet Skik og Brug — navnlig i København —, at der ved Klareringer m. v. blev afgivet de saakaldte Toldbodeder, hvorved Skippere og Klarerere svor for Toldinspektionen, men da disse Eder ofte afgaves meget letsindigt, og da endogsaa Folkevittigheden kaldte en grundig Løgn for en Toldboded, saa blev disse Eder ophævede ved Forordningen, der i Stedet indførte de endnu anvendte Forsikringer paa Tro og Love.

Og saa maa det fremhæves, at Toldforordningen af 1797 lagde Grundlaget for den hurtige og velvillige Toldbehandling, som er blevet Toldetatens gode Tradition; Aanden fra 1797 hviler vedblivende over det danske Toldvæsen.

**Kilder:** Danmarks Riges Historie. Sponeck: Om Toldvæsen. Hage: Haandbog i Handelsvidenskab. Nathansen: Danmarks National- og Statshusholdning. Jul. Schovelin: Fra den danske Handels Empire. Prof. L. V. Birch: forsk. Afhandlinger. V. Toft: Tidsskr. Art. Herm. Andersen: Københavns Toldbod. Gl. Forordninger og Plakater.



Toldbodvejen o. 1800. I Baggrunden »Jernporten«, den daværende Hovedindgang til Toldboden.

(Efter Fotografi i Københavns Toldassistentforening.)

## Krydstoldvæsenet.

Øresundstold og Krydstoldvæsen er Institutioner, der er forsvundne indenfor Toldvæsen, den første gav gennem Aarhundreder store Summer til Statskassen, hvorfor ogsaa Øresundstolden vil faa sit eget Afsnit i dette Værk; hvad angaar Krydstoldvæsenet, da var dette i over 200 Aar en vigtig Faktor inden for Toldvæsenet, og derfor maa ogsaa dette omtales lidt nærmere.

Som tidligere nævnt skriver Oprindelsen til Toldkrydsning under de danske Kyster sig fra Aaret 1692; ved en kongelig Forordning af 6. August 1692 overdroges Tolden i Forpagtning til en Mand ved Navn Kruse, og denne Toldforpagter har sikkert været en særdeles energisk Mand, der vilde have saa meget som overhovedet muligt ud af sin Forpagtning. Som et Led af disse Bestræbelser fik han endnu samme Aar af Kongen Ret til at »udrede« Krydsfartøjer til Forhindring af, eller i hvert Fald til Begrænsning af det dengang stærkt florerende Smugleri, der jo bragte ham direkte Tab. Kruse havde Tolden i Forpagtning i fire Aar, og en halv Snes Aar senere ophørte al Bortforpagtning af Told her i Danmark, men Toldkrydsfartøjerne, som Kruse saaledes havde indført, virkede vedblivende. Det var dog kun Smaafartøjer, Staten befragtede og armerede i dette Øjemed, og til hvilke der hvert Aar udkommanderedes Officerer af Søetaten, som da gjorde Tjeneste som Ledere under det paagældende Aars Krydstogt; Krydsfartøjernes Antal var da ikke stort, i 1777 var der f. Eks. kun 4. Disse Fartøjer var, »saalænge de ere paa denne Krydsning til Kongl. Tjeneste, overalt ved Toldstederne, saavel ved Ind- som Udgaende, frie for Last- og Havne-Penge med viidere Told-Clarering og andre derved forefaldende Omkostninger (undtagen Lotz-Pengene, som af Skipperne, i følge deres Certepartier, selv udreedes), men at de dog ved Toldstederne ere behørig Told-Visitation undergivne«. Ved Plakat af 18. Marts 1776 anordnedes, hvad de Søfarende havde at iagttage overfor »Vore til Krydsning udsendte Kongelige Fartøier«; var Skibene »destinerede til en Kongelig dansk eller norsk Havn«, skulde deres Skibsdokumenter paa Forlangende forevises den kommanderende Officer, og »disse Skippere skulle fremdeles under deres Haand tilstille benævnte Officeer en over den hele Ladning i Følge medbringende Certepartier, Conossementer og Fragtbreve, efter Pakker, Foustagier og Mærker forfattet rigtig Fortegnelse, paa hvilken tillige skulle anføres deres Skibs-Provisioner, forsaavidt samme bestaaer i fremmede Vahre, saasom Vin, Brændeviin, Tobak, Caffé og deslige«. — »De kommanderende Officeerer paa disse Vore Kongelige Fartøier skal det staae frit for, enten at ledsage Skibene til det bestemte Toldstæd, eller og samme, saavel som de forefindende Vahre, hvor han det fornødent eragter, med det Kongelige Toldseigl at forsegle. Og skulle i saa Henseende den eller de, som understaae sig, et saadant af benævnte Officeerer noget Skib eller Vahre paasat Kongelig Toldseigl at opbryde eller afrive, være forfalden i den ..... for en saadan Forbrydelse fastsat Straf og efter samme undgjælde«.

Ved Plakat af 4. Juni 1778 blev det paabudt »Krydsbetientene under de norske Toldsteder« at føre Toldflag, og antagelig er et lignende Paabud samtidig fremkommet for Danmarks Vedkommende, i hvert Fald siger Toldforordningen af 1797, at »paa det at Forbrydelser imod Opsynsbetientene desto bedre kunne forekommes, skulle de til Forevisning for enhver, som ikke kender

dem, være forsynede med et Skilt, hvori staar Rigets Kongevaaben med Om- skrift »Kongeligt Toldtegn«. Ligeledes skulle de Betiente, som krysse ved Kysterne, eller i Fjordene, Havnene o. d., have et rødt Flag med hvidt Kors, splittet for Enden, med Indskrift i Midten »Kongeligt Toldflag«. Naar de fore- vise saadant Tegn eller hidse saadant Flag, kan Undskyldning med ikke at have kiendt dem, saa meget mindre antages«.

Smugleriet florerede stærkt ved forrige Aarhundredes Begyndelse, de faa armerede Krydsfartøjer kunde ikke udrette meget, og selv om yderligere de forskellige Tolddistrikter Landet over i Tidens Løb havde faaet underlagt nogle smaa Toldkrydsere, saa var heller ikke disses Virksomhed særlig fremtrædende, bl. a. fordi der manglede Samarbejde mellem de forskellige Distrikters Fartøjer. Dette stod snart klart for en i 1819 udnævnt Toldinspektør Blom i Rudkøbing; han købte en Baad og paabegyndte ved Samarbejde med de nærmest værende Søtoldsteders Krydsfartøjer en virkningsfuld Smuglerfejde. De gode Resultater han opnaaede gjorde Generaltoldkamret opmærksom paa Blom som ogsaa paa hans Fremgangsmaade; der blev købt 7 større Krydsbaade, og disse blev underlagte Blom, som Chef for »en kombineret Krydsindretning langs Rigets Kyster i Kattegat og Østersøen«. Da dette virkede særdeles tilfredsstillende indstillede Generaltoldkamret, at der maatte blive oprettet et ordnet egentligt Krydstoldvæsen, — dette bifaldtes ved allerhøjeste Resolution af 26. Maj 1824, og nu fremkom saa Krydstoldvæsenet i den Form, det vedblivende beholdt, indtil det blev ophævet, og under Ledelse af en Krydstoldinspektør; men herom nærmere i Afsnittet »Toldvæsenets Organisation«.





Scene fra en Accisebod.  
(Efter gl. Maleri).

## KONSUMTIONEN

Af Toldinspektør HERM. ANDERSEN

**D**E AFGIFTER, som her i Danmark almindeligt benævntes Konsumtion, var egentlig Accise, idet der ved Accise forstaaes en Afgift paa Forbrug af indenlandske Varer, navnlig Levnedsmidler; ifølge Sagens Natur maa saadanne Afgifter opkræves inde i Landet, i Modsætning til Tolden, der som en Forbrugsafgift paa udenlandske Varer, maa opkræves ved Landets Grænser; Betegnelsen Accise anvendtes iøvrigt paa mange indbyrdes meget forskellige Afgifter, til Tider endogsaa Afgifter, der hvilede paa udenlandske Varer (jfr. nedenfor om »københavnsk Accise«).

I de germanske Lande kan man spore Accisen tilbage til den ældste Middelalder, hvor den først kom frem under Navnet Cisen eller Ziesen, men senere fik Benævnelsen Accise; Accise benævntes saaledes i det 13. Aarhundrede en Ølafgift i Köln, en Afgift af Vin i Aachen og Speyer og af Mjød i Ulm. Først i det 15. Aarhundrede træffes imidlertid Accisen som en egentlig Landesafgift, og i det 17. Aarhundrede blev Accise de vigtigste Statsskatter. De for-

skellige Regeringer trængte til Penge i høj Grad, og saa greb man til disse Afgifter paa Forbrug og Omsætning, — Afgifter, som gav et relativt stort Udbytte uden at føles særlig haardt, og derfor ogsaa uden at møde særlig stærk Modstand ved Opkrævningen.

---

Ogsaa her i Danmark er Konsumtionen af meget gammel Oprindelse, men den blev i de ældre Tider stadig sammenblandet med Tolden; denne Ubestemthed holdt sig iøvrigt i almindeligt Sprogbrug lige til Konsumtionens Ophør, man benyttede saaledes Udtrykkene »at tolde« og »Toldkorn« om den Sæd, som hyppigt gaves Møllerne i Stedet for rede Penge i Maleværksafgift. — Imidlertid blev allerede i 1657 Told og Konsumtion adskilte og fik hver sin Bestyrelse og sine egne Love.

Oprindelig opkrævedes Konsumtionen under Betegnelsen Accise; under Christian IV blev der ved en Forordning af 16. Februar 1621 paalagt en Acciseafgift af 4 Sk. — svarende til 16½ Øre — paa hver Tønde Malt, som af nogen ufri Mand, der var bosat i Købstad, forbrugtes til Øl eller Brændevin; i samme Konges Forordning af 3. Februar 1623 omtales Accise af Øl, Mjød, Must, Melsk og Brændevin. Under Accise indbefattedes ogsaa Formalingsafgift af Korn, i Henseende til hvilken Grundlaget for Møllekontrollen lagdes ved Frederik III's Forordning af 13. August 1651. En mere omfattende Acciseafgift af alle Fortærringsgenstande, der indførtes til Købstæderne til Lands eller til Vands, paalagdes ved en Forordning af 1657, i Anledning af Svenskekrigen. Danmark gik jo stærkt svækket ud af denne Krig, og under de truende Tilstande sammenskaldte da Frederik III en almindelig Rigsdag i København i September 1660 for at raadslaa om og træffe Foranstaltninger til atter at ophjælpe Riget og forbedre Finanserne; ved denne Rigsdag viste Adelen imidlertid en saadan Mangel paa Fædrelandskærlighed og en saa bundløs Egoisme, idet den aldeles intet vilde gøre for at forbedre Tilstandene, at den vakte almindelig Harme imod sig; et af Stridspunkterne her var Accisen, der nu benævntes Konsumtion; Kongen ønskede en klækkelig Indtægt her igennem, hvorfor ogsaa Adelen skulde svare denne Afgift, men det nægtede Adelen pure, den hævdede at ville have Frihed for Skat. Hvorledes det gik, erindrers man fra sin Danmarks-Historie: Kongen forbandt sig med Geistlighed og Borgerstand, og disse to Stænder tilbød Kongen fuld ansvarlig Suverænitet og opfordrede ham til selv at affatte en endelig Forfatning. Dette skete, og dermed var Adelen Magt tilintetgjort; 18. Oktober 1660 blev Kongen hyldet som arvelig og absolut Monark. Enevælden blev indført — og Konsumtionen med den, for allerede 18. November s. A. fremkom en Forordning om Konsumtionen som en fast og almindelig Skat, der faldt i to Dele, Landkonsumtionen og Købstadkonsumtionen.

Betegnelsen Accise vedblev imidlertid at bestaa for en speciel og i København opkrævet Tillægsskat til Ind- og Udførselstolden, Konsumtionen og Lastepengene (Skibsafgiften). Denne saakaldte københavnske Accise omtales allerede i meget gamle Anordninger, saaledes i Kristoffer af Baierns Stadsret af 1443, i Ordonanser af 12. Januar 1632 og 14. Maj 1651 som ogsaa i Københavns Privilegier af 1659 og 1661, men den synes dog først at være bleven reguleret ved en Forordning af 1. Maj 1662. Denne Accises Indkomster deltes oprindelig mellem Magistraten, Staden og Havnevæsenet, men ved en kgl. Resolution af

17. April 1771 blev Magistratens Andel, som nærmest var bestemt til dens Lønning, ved Hof- og Stadsrettens Oprettelse tillagt Statskassen paa Grund af, at nævnte Ret, hvis Medlemmer lønnedes af Statskassen, overtog en Del af de hidtil under Magistraten hørende Forretninger. Ved Forordningen af 1. Februar 1797 blev Statskassens Andel af Accisen ophævet og indbefattet under de almindelige Told- og Skibsafgifter; herefter deltes Acciseindtægterne saa mellem Staden og Havnevæsenet indtil 1. April 1864, da hele Indtægten overgik til Havnekassen. Accisen blev senest fornyet ved Lov af 29. Marts 1879 og bortfaldt endelig ganske fra 1. April 1882, idet Havnevæsenet nu mente nogenlunde at kunne undvære denne Afgift, som jo var en ekstra Udgift for københavnske Varemodtagere; iøvrigt var en Del deraf, nemlig Accise-Lastepenge (som ogsaa Vinterhavnspenge) allerede bleven ophævet fra 1. April 1856 imod en aarlig Udbetaling af Statskassen paa 1500 Rdlr., som skulde fordeles mellem Fattigkassen, Havnekassen og Magistratens Hovedkasse.

Vi er dermed færdige med Accisen, og har nu kun Konsumtionen at omtale.

Som anført fremkom den første egentlige Konsumtionsforordning den 18. November 1660; den omfattede ikke alene hvad man almindeligt forstaar ved Konsumtionsafgifter, der var ogsaa adskilligt andet, som det ved denne Forordning blev paalagt Konsumtionsvæsenet at varetage, saaledes den før omtalte Formalingsafgift; ogsaa Milepenge opkrævedes efter denne Forordning, — disse Milepenge — »af hver Miil 4 Sk.« — var en Afgift af Fragtvoerne, en Afgift, der betragtedes som svarende til Lastepenge af Skibe. Ældre Afgifter, der blev underlagt Konsumtionsvæsenet, var ogsaa Brændingsafgift, Græsgangspenge og Stempelpapirafgift; Stempelpapir forhandlede først af Tolderne og paa Landet af Fogder og Skrivere, men fra Januar 1661 alene af Tolderne. Helt nyt i denne Forordning var »Vielsepenge«, en Afgift, der krævedes af hver den, der ønskede at indtræde »udi Ægteskabs Stand«; — de lysthavende sondredes i Klasser: »af hvert adeligt Bryllup 50 Rdlr., af geistligt og verdsligt Bryllup, hvor Vin skænkes, 20 Rdlr., Borgere og de, som kun skænke Øl til Bryllup, 4 Rdlr., gemene Haandværksfolk 2 Rdlr., Daglønnere og Tyende  $\frac{1}{2}$  Rdlr.« o. s. v. Og »naar nogen vil indtræde i Ægteskabs Stand, skal han dette foreskrevne til hver Stads Accisemester klarere, og maa ingen Præst dennem til Copulation admittere, førend han derpaa Accisemesterens Bevis produceret haver under Straf som vedbør.« Det er denne helt nye Afgift, der sigtes til, naar det i en samtidig Præsts Optegnelser hedder: »Aar 1661, den 5. Maj, er viede i Mejlby Kirke følgende Par, »hvilke have fortoldet hos Hans Buch, Consumtions Toldforvalter, efter derpaa given Seddels Formelding.«

Landkonsumtionens Afgifter opkrævedes i den korte Tid, den bestod, først af særlige Betjente, senere af Geistligheden, paa hver Tingdag. I Byerne betales i Ciseboderne.

Forordningen af 1660 blev imidlertid hurtigt ændret paa flere Omraader, da der klagedes stærkt over, at Afgifterne var for høje; den egentlige Portkonsumtion, der svaredes af Bondens Frembringelser, naar de førtes til Salg i Købstaden, besvarede navnlig den fattigste Del af Befolkningen, men irriterede iøvrigt alle, — alt dette blev der taget Hensyn til, Portkonsumtionen ophævedes og Ændringer foretoges, alt ved en Forordning af 7. Maj 1761.

Konsumtionens Hensigt og Formaal var jo at skaffe Penge i Statskassen,

men det viste sig hurtigt, at det forventede store Udbytte udeblev. Regeringen mente, at Aarsagen til det ringe Udbytte laa i, at der blev begaaet Underslæb ved Oppebørselen, og derfor forsøgte man sig med at forpagte Konsumtionen ud, men heller ikke under denne Form gav den Indtægter af Betydning. Den virkelige Aarsag til det ringe Udbytte har sandsynligvis været Befolkningens Armod, men selvfølgelig har ogsaa den almindelige Uvilje mod disse nye Afgifter, som ogsaa Letheden ved at unddrage sig dem, sin store Andel i det daarlige Resultat. Bortforpagtningen vedvarede indtil Konsumtionen helt ophævedes igen, i Købstæderne som paa Landet, hvilket skete ved Matrikelskattens Indførelse i 1662. Kun i København vedblev Konsumtionen at bestaa, da Matrikelskatten ikke indførtes her. — Siden hen fik København ikke alene en Grundskat, men beholdt ogsaa Konsumtionen. — Maltaccisen i Købstæderne, der var indført ved en Forordning af 1. September 1655, blev ikke ophævet.

For Københavns Vedkommende blev Konsumtionen fra 1661 til 1665 oppebaaret af Ludvig Lorens, under hvem Gennemsnitsindtægten var 11 700 Rdlr. aarlig. Fra 1665 til 1669 var den bortforpagtet til Hofslagter Niels Olsen, hvis Forpagtningsafgift i 1666 blev sat op til 18 200 Rdlr. aarlig, men da det viste sig, at han ikke kunde svare saa meget, blev den i August 1668 sat ned til 16 000 Rdlr., hvorpaa den blev staaende til 1670, for hvilket Aar Forpagtningen blev givet til Hofslagter Hans Hermansen for 16 000 Rdlr. i Afgift, men i 1671 fik Niels Olsen den igen for 19 000 Rdlr.

Stempelpapirsafgiften, som heller ikke var bleven ophævet, blev i 1664 forpagtet ud for hele Landet, og derefter ophørte Tolderne at være officielle Stempelpapirsforhandlere, idet Forhandlerne, som lønnedes af Forpagterne, herefter blev valgte af Magistraterne, som havde et vist Ansvar for dem.

Fra Nytaar 1661 til August 1662 var der af Regeringen ansat Provincial-konsumtionsforvaltere til at føre Tilsyn med Konsumtions-Oppebørselen indenfor hver af disse Forvalteres Distrikt; der var ialt 7 af disse, 4 for Jylland og én for hver af Provinserne Sjælland, Fyen og Lolland-Falster. Da disse Embedsmænd imidlertid ikke var til nogen Nytte, gik de hurtig af, ene undtaget Provincialen for Sjælland, fornævnte Ludvig Lorens, som jo indtil 1665 vedblev at forestaa Oppebørselen af Konsumtionen i København.

Konsumtionen var altsaa i første Omgang delvis ophævet; men den kom snart igen, og da for at bestaa i et Par Hundrede Aar.

Da Christian V kom til Regeringen havde han og hans Raadgivere en levende Overbevisning om, at Befolkningen var overbebyrdet med Skatter, og det bevirkede, at Statsudgifterne blev stærkt reducerede, bl. a. ved Afskedigelser af Embedsmænd og stor Lønreduktion iøvrigt, ligesom Skatterne blev nedsatte. Men da Hæren ikke blev formindsket, men tværtimod forøget, medens der samtidig kom langt større Udgifter til Flaaden end tidligere, saa blev Resultatet trods alt dog hurtigt en følelig Pengemangel, der maatte og skulde afhjælpes. For Landets Vedkommende var den letteste Udvej at forøge Matrikelskatten, og dette skete da ogsaa omgaaende, men for Byerne besluttede Regeringen sig til at forsøge en ny Skat eller rettere at genoptage en gammel, nemlig Konsumtionen, og dette skete ved Forordningen af 22. November 1671 »om Consumptionen offver ald Danmarck«, hvilken motiveredes ved, at Kongen har af sær Omhu for Undersaatterne, hvorledes Matrikelskatten kunde vorde »forlindret« og et mindre besværligt og taaleligt Middel fundet, hvormed Militzens Under-



hold og Magasinernes Oprettelse kunde til Landets Forsvar »continueres och i mueligste god Stand bringis«. I denne Forordning var Købstadkonsumtionen i alt væsentligt indrettet paa samme Maade, som i den tidligere Konsumtionsforordning, men den fordrede Afgift af langt flere Varer; men Hovedsagen var dog, at her kom Portkonsumtionen igen, endda i videste Udstrækning. Af helt nyt var der i denne Forordning en Skat paa alle Personer, der stod i Tjenesteforhold, hvad enten det saa var paa Landet eller i Byerne; ved denne Folkeskats — Personskat eller Kopskat — Fastsættelse var der taget et vist Hensyn til vedkommendes Stand: Amtsskrivere, Slotsfogder og Ridefogder skulde hver svare aarlig 4 Rdlr., Proprietærens Forvaltere, Fogder og Skrivere hver 1 Rdlr., Kræmmer-, Brygger- og Kældersvende i Byer samt Ladefogder og Avlskarle i By som paa Landet hver 4 Mark, Haandværkssvende og Tjenestekarle i Byer, paa Herregaarde og hos Præster hver  $\frac{1}{2}$  Rdlr., kvindeligt Tyende hos alle udenfor Bondestanden hver 2 Mark, Bøndernes Karle hver 2 Mark og deres Piger 1 Mark, og endelig skulde alle, som opholdt sig paa Landet og var dygtige til at overtage Gaard eller Hus, men intet saadant havde, svare 1 Rdlr. hver.

Næppe var denne Forordning begyndt at virke, før man tænkte paa Forandringer deri, særlig for at faa noget klækkeligt ud af den for Landets Vedkommende, uden dog at paalægge Bønderne nye Byrder. Overvejelsernes Resultat blev, at der ved Siden af Personskatten indførtes en Familieskat, hvorefter alle paa Landet, som nød Løn af Kongen, skulde svare 2 Slettedaler aarlig for hver Person i deres Husholdning paa over 15 Aar, dog kun 1 Slettedaler for Røgttere og Tærskere, og de, som holdt Heste, skulde give 1 Rdlr. aarlig i Afgift, hvad enten de havde en eller flere Heste. Alt dette efter Forordningen af 1. Februar 1672, som altsaa blev et Tillæg til Forordningen af 1671.

Iøvrigt er dette Tidspunkts Konsumtionshistorie et talende Eksempel paa Enevældens Lovmageri, for Forordningen af 1671 ændredes ved ny Forordninger af 1. Februar 1672, 8. November 1672, 6. December 1673 og 7. December 1674, saa faldt endelig Regeringen til Ro for en Tid, paa dette Omraade; Ændringerne var dog forholdsvis mindre, og iøvrigt kan det siges, at Forordningen af 1671 i Princippet blev grundlæggende for lange Tider.

Oppebørselen af Konsumtionen efter Forordningen af 1671 overtoges af Tolderne for de Varers Vedkommende, der kom ind ad Søvejen, medens Portkonsumtionen og Konsumtionen paa Landet oppebares af særlige Cisebetjente, der i Byerne blev ansatte af Magistraten og paa Landet af Amtmændene. Dog oppebares Familie- og Folkelønsskatten paa Landet af Amtsskriverne og i Byerne af Borgmester og Raad. Fra Nytaar 1673 blev Konsumtionen snart helt, snart delvis, bortforpagtet, i Reglen for 3 Aar ad Gangen; dette vedvarede indtil en Forordning af 24. December 1760 for bestandig ophævede al saadan Forpagtning.

Ved Forordningen af 8. November 1673 blev paabudt, at Kromænd paa Landet og de, som solgte Øl og Brændevin paa Markeder, skulde tage deres Varer fra Købstæderne; Kromænd maatte ikke brygge, og ingen paa Landet maatte brygge Øl og Brændevin til Salg. I Forordningen af 6. December 1673 findes en Bestemmelse om, at den, som havde faaet en Fordring paa Staten anvist i Konsumtionsafgiften, skulde selv hjælpe Konsumtionsbetjenten med at faa Pengene inddrevne, ved at sagsøge dem, som resterede med saadan Afgift;

da der imidlertid skete aabenlys Svig, som det ikke kunde lykkes at komme til Livs, kom der ved Forordningen af 7. December 1674 Forandringer paa flere Punkter; denne sidste Forordning indskærper ogsaa Magistrat og Byfoged at bistaa Konsumtionsforvalteren i hans Gerning, ligesom den forbyder Møllerne at lægge Cisebetjentene Hindringer i Vejen, naar de foretog Undersøgelser.

Af alle de mange Hverv, som var paalagte Konsumtionsvæsenet, er foran nærmere omtalt Stempelpapirspenge, Milepenge, Vielsepenge Folkeløns- og Familieskatten; her skal nu kort redegøres for forskellige andre.

Maleværkskonsumtion svarede af alt Korn og Malt, der blev malet i Byerne paa offentlige, til Maling berettigede Møller; »Haandkværne og andre ikke offentlige Indretninger til Korns Maling eller Grotning forbydes aldeles i Købstæderne«. Hvad der skulde til Mølle, skulde først angives, med Anførsel af, om det skulde anvendes til Brændevin, Øl, Brød o. s. v., og samtidig skulde Formalingsafgiften erlægges, — alt under Konsumtionsvæsenets Kontrol.

Brændevinsbrændingsafgift. Afgift af Brændevin paalagdes allerede i 1621, men det var dog først i 1657, at der indtraadte en egentlig Beskatning, idet der af Brændevinsbrænding saavel paa Landet som i Købstæderne skulde erlægges en Afgift af 12 Sk. for hver Tønde Sæd, der brændtes, hertil føjedes i 1665 en Afgift af 2 Rdlr. pr. Tønde af Brændevinspandens eller Destillerkedlens Størrelse; senere, i 1688, blev der paabudt Formalingsafgift af Kornvarer til Brændevin.

Græsgangspenge eller Græspenge var en Afgift, der betaltes i alle Købstæder, København undtaget. Herom siges i en af Forordningerne: »Eftersom adskillige Qvæg, saasom Stude, Kiør og Kalve, Faar, Lam, Bukke og Geder og andet deslige til Stæderne indføres for at bruges til Huusholdningens Fornødenhed, og paa Græs Sommeren over at holdes, da skulle de, som saadant Qvæg eye, det uden Forskiæl hos den, som Consumtions Oppebørselen er anbetroet eller overdraget, ved Philippi Jacobi Dags Tider angive, og haver han det stykkeviis at antegne. Derefter skulle Eyer mændene inden 14 Dage før St. Mortens Dag, hvad enten Qvæget har gaaet paa Byernes eget Overdrev, eller andres Marker, naar det dog daglig drives ud og ind, eller kommer hjem om Aftenen, aarlig erlægge Græsgangs-Penge, saaledes som følger: Af en Hæst, Hoppe, Oxe og Qvie over Aar gammel 24 Sk., et Sviin 4 Sk., et Faar, Geed, Lam, Buk, Beedde eller Vædder 4 Sk. — Dog skal af Lam ikke svares Græsgangs-Penge det Aar de ere tillagte; ey heller af Qvæg, som har været udsendte paa Landet, og der Sommeren over gaaet paa Græs«.

Tillægspengene. Her kan atter citeres en Forordnings Ordlyd: »Da endeel Kalve, Sviin, Lam, Høns og Giæs aarligen tillægges i Stæderne,« (atter København undtaget) »hvoraf ingen Consumption i Portene kan have, saa skal alt saadant tillagt Qvæg hvert Aar ved St. Hans Dags Tider for Consumtions-Forvalteren angives, saavidt da tillagt er, og det under Straf af Confiscation; og af det, som ikke til andre Stæder udføres til at sælge, betales Consumptionen inden Mikkels-Dag. I øvrigt bliver herefter, ligesom hidtil, af det i Byen tillagte Qvæg, naar det slagtes, den samme Consumption at erlægges, som af det, der fra andre Stæder i Byen indføres«.

Jordemoderpenge. Denne Afgift, der dog kun opkrævedes i forholdsvis kort Tid, skriver sig antagelig fra en Forordning af 1714, der omhandlede Jordemoderens Antagelse, Eksamen og andet, dette Forhold vedrørende.

Endelig var der en Afbygger-Afgift, der betaltes af Folk, der boede paa Købstadjord udenfor Købstæderne; denne Afgift betaltes som Erstatning for Konsumtionen (Portkonsumtionen).

---

Det vilde blive meget omstændeligt — selv kun i store Træk —, at gengive Indholdet af de mange forskellige Love og Bestemmelser vedrørende Konsumtionen, der fremkom efter den grundlæggende Forordning af 1671, og i de henved 200 Aar derefter, i hvilke Konsumtionen opkrævedes; de væsentligste af alle disse talrige Lovbud var Forordningerne, der fremkom i Aarene 1688, 1700, 1760, 1778, 1783, 1797, 1803, 1806, 1811 samt endelig som den sidste i Rækken Forordningen af 22. November 1837, der bestod til Konsumtionens fuldstændige Ophør. Nogle faa Oplysninger fra disse mange Aar skal dog her fremføres.

Forordningen af 1688 gav Kredit paa en additional Konsumtionsafgift, som foruden Tolden skulde erlægges af Vin, Tobak og Salt, naar disse Varer afsattes en detail; i den Anledning foreskrives et helt Kontrolsystem med Til- og Fraskrivning i Oplaget, med dettes Undersøgelse o. s. v., — Forhold, der meget lignede de senere Kreditoplag. Tolden af de nævnte Varer erlagdes ved Indførselen, medens Forbrugsafgifterne krediteredes.

Forordningen af 1700 lægger en Told lignende Konsumtionsafgift paa de saakaldte »fire Species«, Vin, Brændevin, Salt og Tobak. (Fælles for disse Varer er jo, at de for Saltets Vedkommende har været og for de andre Varearters Vedkommende vedblivende er udmærkede Beskatningsobjekter for Statskassen.) Ved samme Forordning ordnedes Købstadkonsumtionen saaledes, at den dels opkrævedes som Portkonsumtion, dels som Maleværkskonsumtion.

En Forordning af 1689 indeholdt Forbud mod Bøndernes Brændevinsbrænding, et Forbud, der i 1734 udvidedes til ogsaa at omfatte Møllere. Disse Forbuds Virkning var Smugbrænding i stor Stil; en Forordning af 1773 indskærpede paany Forbudet mod al Brændevinsbrænding paa Landet for alle, som ikke havde Bevilling, men Smugbrændingen vedblev. Saaledes fortsatte ogsaa Bønderne i Herritslev paa Lolland med deres ulovlige Brænding; i den Anledning drog i 1776 Konsumtionsbetjentene fra Nysted ud til Herritslev, ledsaget af mange Borgere, for at lede efter Brændevinstøj, men Bønderne rottede sig sammen i et stort Antal og leverede de uvelkomne Gæster et formeligt Feltslag. 11 af Hovedmændene blev imidlertid grebne og senere dømte til Kagestrygning og Strafarbejde. — Det kan her anføres, at Landalmuen kaldte den Konsumtionsbetjent, der inkvirerede efter ulovlige Landbrænderier, for en »Speder«. Og ligeledes kan anføres, at ved en Cancelliskrivelse af 6. December 1766 til Landets Biskopper blev det paalagt disse, at tilholde Præsterne jævnlige at foreholde deres Menigheder, »hvor strafværdig den Synd er, saavel med Hensyn til Guds som Kongens Lov, at kontrabandere«, og »hertil kan især tages Anledning af Evangelio paa 23. Søndag efter Trinitatis«.

Ved Forordningen af 1. Februar 1797 blev Konsumtionsvæsenet, der indtil da havde været en selvstændig Institution, forenet med Toldvæsenet. — I denne Forordning siges, at »Kjøbstædkonsumtionen har hidtil indbefattet foruden a. Indførselskonsumtion af udenrigske og indenrigske Varer endvidere b. Male-

værkskonsumtionen, c. Vielsepenge, d. Folkeskat, e. Græsgangspenge, f. Til-lægspenge, g. Milepenge og h. Stempelpapirspenge. Disse Afgifter, af hvilke Viel-sepenge udenfor Kjøbenhavn allerede er eftergivne, sammendrages nu endvidere saaledes, at foruden Indførselskonsumtionen af indenlandske Varer vedbliver ikkun 1. Consumtionen ved Maleværket og Brændevinsbrænden i Købstæderne og 2. Milepenge. De øvrige forannævnte samtlige Afgifter ophøre, Vielsepenge i Kjøbenhavn alene undtagne, som til denne Stad henlagte, Stadens Magistrat selv lader oppebære«.

»Af Afbyggere paa Kjøbstad-Jord udenfor Kjøbstæderne skal efter en af Consumtions-Inspecturen aarlig affattet Taxation betales en Afgift til Stædernes Consumtions-Kasserer, som med Hensyn til Familiens Husholdning, Nærings-drift og Avlings-Omfang bør staa i Forhold til deres formodede Fortæring.«

Denne sidste Bestemmelse ændredes i 1824 derhen, at »den aarlige Consumtionsafgift, som af de paa Kjøbstædernes Grund udenbyes boende Familier skal erlægges i Forhold til deres Personale og Næringsdrift, og som hidtil har været foreslaaet af vedkommende Consumtions-Inspecteur alene, maa herefter kvar-taliter foreslaaes af Inspecturen i Forbindelse med Stedets Øvrighed, og der-efter indsendes til General-Toldkammer og Commerce-Kollegiets Approbation, og maa bemeldte Afgift, naar den er approberet af Collegiet, i Mangel af mindelig Betaling, inddrives ved Udpantning«. Denne Ligning paabegyndtes fra 1825.

Landkonsumtionen, der bestod af Familieskat, Folkeskat m. v., gik — efter i Tidens Løb at have været undergaaet flere Ændringer — i 1813 ind under de gamle Hartkornsskatter, som atter i 1818 gik ind under Landskatten.

Og endelig ophævedes den noget generende Afgift Milepenge ved Plakat af 15. August 1829.

Den sidste Konsumtionslov, gældende for samtlige Købstæder, er dateret 22. November 1837, og Afgiften paabydes deri erlagt af de i den medfølgende Tarif nævnte Varer, naar de var af indenlandsk Oprindelse eller toldfri fremmede, men af samme Slags, som de indenlandske. Tarifen havde 102 eller 89 forskellige Satser, — foruden den efter Gradestyrken varierende Brænde-vinskonsumtion —, henholdsvis eftersom Varerne indførtes til København eller Provinskøbstæderne, Konsumtionsafgifterne var efter denne Lov — ligesom stedse tidligere — højere for København end for andre Byer. Endvidere indeholdt denne Lov Tarifer for Afgifter ved Produktion af Øl, Eddike og Brænde-vin samt for Kornvarers Formaling til anden Anvendelse end denne Pro-duktion.

Men allerede inden denne sidste Konsumtionslov udkom, havde der hævet sig Røster for at faa Konsumtionen helt afskaffet; saaledes blev der af Østif-ternes Provinsialstænderforsamling i 1835—36 indgivet Andragende om, at der maatte blive indledet Undersøgelser angaaende en saadan Ophævelse, og under Christian VIII var Tanken stadig fremme, men Betænkelighederne var for store; først under Frederik VII lykkedes det, idet Konsumtionen i Købstæderne udenfor København ophævedes ved foreløbig Lov af 15. September 1850, hvor-efter Loven af 7. Februar 1851 endelig stadfæstede denne Forandring samt for Københavns Vedkommende fuldstændig ophævede Konsumtionen fra 1. April 1852. Og dermed er Konsumtionsvæsenets Saga ude.



Christianshavns Accisebod.  
(Efter Radering af M. F. Larsen).

Konsumtionen opkrævedes i Reglen ved enkelte Indgange til Byerne, hvor der var opført Smaahuse, der dels tjente som Boliger for Betjentene, dels var Kontorer, de saakaldte Acciseboder, af hvilke der endnu i adskillige Byer findes nogle bevarede; ud for Husene var der anbragt Slagbomme til at afspærre Gaderne med. Ved hver Købstad var der anvist enkelte bestemte Veje, ad hvilke konsumtionsbare Varer kun og ene maatte køres ind til Byen, desuden var der udenom enhver Købstad afstukket en Konsumtionslinie, indenfor hvilken Ingen maatte træffes med konsumtionspligtige Varer, naar det var paa andre end de autoriserede Veje, der førte til Købstaden. Folk, der boede paa Købstadens Grund, men udenfor Konsumtionslinien, maatte betale den saakaldte Afbygger-Afgift.

I enkelte Købstæder var Konsumtionsvæsenet meget primitivt ordnet, idet Byens aabne Beliggenhed vanskeliggjorde en Kontrol ved Indgangene, hvorfor Konsumtionsbetjentene gik omkring i Byens Gader og opkrævede Afgiften hos Kørende, Ridende eller Gaaende. Iøvrigt var der for de Købstæders Vedkommende, som ikke var omgivet af Volde og Grave, givet strenge Forbud mod at benytte Stier og Baglaager til at føre konsumtionspligtige Varer ind til Byen; om dette Forhold siger en af Forordningerne: »Da Kiøbstædernes slette Indhegning paa de fleste Stæder giver Leylighed til Indsnigelse og deraf flydende Besvigelse . . . . ., saa byde og befale Vi hermed paa det alvorligste enhver Kiøbstæds-Magistrat, eller hvor ingen er, Byfogderne, at de med behørig Nidkjerhed efter foregaaende Anmeldelse, vise Consumtions-Forvalterne eller Inspecteurerne al behøvende Bistand, i at tilholde Indvaanerne at holde Indhegningerne og Indgrøftningerne i forsvarlig og upaaklagelig Stand, og tillige at afskaffe og tilspærre de ulovlige Baglaager og Indkiørseler.«

Som Kuriosum kan her fortælles følgende autentiske Historie: En Provinsby havde ikke mindre end 6 Adgange eller »Porte«, som de højst uegentlig kaldtes, idet de kun var forsynede med en Bom eller et lavt Gitter, der agerede Port; alle 6 Adgange var ordentligvis forsynet med behørigt Personale, og forsaavidt var alt i den skønneste Orden. Men en skønne Dag faldt det en Mand i Byen ind at nedbryde en ham i en Hovedgade tilhørende Ejendom og over den bag samme Ejendom liggende Have og Mark at udlægge en Vej til eventuel Bebyggelse som Gade. Herved blev der saaledes tilføjet en syvende Adgang til Byen, og intet maatte da forekomme naturligere, end at denne nye Adgang ogsaa maatte have sit Opsyn, ligesom de øvrige seks, men det skete ikke; den brave Inspektør mente, at Befolkningen baade i og udenfor Byen var saa lovlydige, at et simpelt Forbud mod ad denne Vej at indføre Varer, maatte være tilstrækkeligt, og et saadant Forbud blev da nedlagt i Form af en derom bemalet Trætavle, som blev fastsømmet paa en ved Vejens Udkant nedrammet Pæl, og dermed mente man saa at være betrygget i paagældende Henseende. Der sad saa den mærkelige Tavle, indtil den en skønne Dag faldt til Jorden, fordi Sømmene, der holdt den til Pælen, var ødelagt af Rust. Saa blev Tavlen af en forbipasserende Betjent baaret hen i den nærmeste rigtige Port, og der henstod den saa til Konsumtionens Ophør. Men om og hvorvidt den ubevogtede Adgang var bleven benyttet paa ulovlig Maade, derom melder Historien intet.

For Københavns Vedkommende (København var jo dengang Fæstning) var der paa Broen til hver af de fire Hovedadgange et Oppebørselskontor, hvor de forskellige Afgifter opkrævedes; foruden Indførselskonsumtionen opkrævedes her ogsaa Afgift af Brænde og Tørv til Magistraten. Nærmere ind mod Byen var et Kontrol- eller Eftersynslokale, hvor Portopsynet paasaa, at de angivne



Østerbros Accisebod.

(Efter gl. Maleri.)

og cisede Varepartier var rigtige, — et Arbejde, der til Tider kunde være af ret betydeligt Omfang, det vides saaledes, at paa travle Torvedage var Vognrækken saa lang, at den naaede fra Nørreport (Nørrevoldgade) ud til Fællede.

Foruden de Betjente, der var posterede ved Indgangene til Byerne, var der ogsaa Betjente, der patrouillerede til forskellige Tider udenom Byen, dog indenfor Konsumtionslinien. — Som Regel havde Betjentene jo Tjenestebolig i Acciseboderne, udenfor hvilke der ofte var meget uhyggeligt. Paa Grund af disse Betjentes meget ringe Løn og deres forskelligartede Tjenesteforretninger, var deres Levemaade som ogsaa deres Paaklædning yderst tarvelig. Blandt de daglige Pligter kan nævnes, at udenfor hver Opsynsbolig var paa en Pæl anbragt en Tranlygte, som af Betjenten maatte pudses og tændes, en anden Pæl benyttedes til Ophængning af Vægtskaale, hvilke efter hver Afbenyttelse atter skulde nedtages.

Og saa som Afslutning en lille Smuglerhistorie gengivet efter »Roskilde Avis Løverdagen den 14. November 1846«:

»I en af vore Provindsbyer hændte sig for ikke lang Tid siden et ganske pudsigt Smugleri: Efter at have været paa Jagt om Dagen, samledes et Selskab om Aftenen hos en Mand et Par Mile fra Byen, hvis Toldinspecteur ogsaa var i Selskabet. En af de Tilstedeværende yttrede, at han nok skulde faa et Dyr smuglet ind den Aften uden at blive nappet; hvilket Toldinspecteuren nægtede paa det Bestemteste og indgik et Væddemaal om at give 12 Flasker Champagne, hvis det lykkedes hiin. Han sendte strax hemmeligt Bud til Byen og befalede det strengeste Eftersyn af enhver Vogn og Person, der kom ind ad Porten. Imidlertid havde hiin Herre givet sig et Ærinde ned i Gaarden, hvor han fik stukket Dyret indbag i Toldinspecteurens Wienervogn. Da Selskabet skulde bryde op, spurgte Inspecteuren, om ingen vilde kjøre med ham, han havde god Plads i sin Vogn, og iblandt dem, der modtog Tilbudet var ogsaa til Inspecteurens Glæde den Herre, med hvem han havde indgaaet Væddemaalet. Ved Porten vare alle Vogne paa det Forfærdeligste blevne gennemrodede, men da Inspecteuren viiste sig, bukkede man og han kjørte rask forbi. Da han kom til hiin Herres Hus, bad denne, at Inspecteuren vilde være saa god at holde et Øjeblik. »Jeg skal blot have mit Dyr af Vognen«, og til Inspecteurens Ærgrelse blev Dyret draget frem af sit Skjul og nogle Dage efter, da Inspecteuren havde sendt sine 12 Flasker Champagne, blev han inviteret paa et Dyr og sin egen Champagne, ved hvilket Gilde naturligvis udbragtes Skaaler for det strenge og fiffige Toldvæsen.«





Øresunds Toldkammer, opført 1740, nedrevet 1858.

## OM SUNDTOLDEN

Af Toldkontrolør, cand. polit. EMIL LARSEN

**D**EN 14. MARTS 1857, altsaa i Aar for 75 Aar siden, undertegnedes »Traktat angaaende Afløsningen af Sunds og Bælttolden«, og dermed afsluttedes paa det gunstigst mulige Tidspunkt et interessant Afsnit af dansk Toldhistorie. Der afvikledes et Aktiv, som i over 400 Aar havde været Brændpunktet i dansk Udenrigspolitik. Provinser og Folk havde de danske Konger sat til, men Toldretten var værnet endog to Hundrede Aar efter, at Forudsætningen for dens Eksistens, den danske Konges Herredømme over begge Sider af Indløbet til Øresund, var bristet.

Som Sundtolden efterhaanden var blevet udbygget, var den i Forholdet til Udlandet nærmest en særlig Form for Transittold, og den egentlige Transittolds Satser var da ogsaa afpasset efter Sundtoldens Højde, ligesom Sundtoldens Eksistens medførte, at Danmark i Midten af forrige Aarhundrede omtrent var det eneste Land, som havde bevaret Transittolden, der først blev ophævet ved Lov af 11. Marts 1865. Men kun i uegentlig Forstand kunde Sundtolden opfattes som et Vederlag for Benyttelse af dansk Territorium. Den bestod uafhængigt af det egentlige Toldsystem, hvorfra den adskilte sig skarpt ved sit Retsgrundlag og sin historiske Udvikling.

---

Man mener at kunne spore Sundtoldens Oprindelse tilbage til Fiskemarkederne ved Skanør og Falsterbo. Om Efteraaret samledes her indtil 40 000 Baade til Fiskeri i Øresund, hvorfra det meste af Kristenheden forsynedes med Faste-dagens saltede Sild. Tidligt forstod Kongen at skaffe sig Indtægt af Fiske-markedet i Form af Fisketold, Skibsafgift, Markedsafgift, Fyr- og Vagerpenge etc., selv Gællekonerne maatte betale Afgift, og Indtægten af Bøder (Sagefaldet)



var stor. Ganske tilsvarende blev der opkrævet Marsvinetold i Lillebælt. Saavel Fisketolden som Tolden af andre Varer, der blev omsat paa Markedet, blev først erlagt ved Fraførselen (som i Nutidens Frihavne) — af Udlændinge i Salt eller Sølv, af danske Undersaatte i saltet Sild. En Femtedel af Kronens Indtægter stammede fra Fiskemarkederne, og Valdemarernes Storhedstid havde sit økonomiske Grundlag i Øresunds Sildestimer.

Fra omkring 1200 sørgede Kongen for Fyr og udlagde Vagtskibe til Ordenens Opretholdelse, og det er derfor sandsynligt, at der i hvert Fald er opkrævet Fyrafgift ogsaa af Skibe, der kun sejlede forbi, men først 1429, efter to Aars sejrrig Krig med Hanseaterne, er Erik af Pommern stærk nok til at forlange **Passageafgift** af alle forbisejlende Skibe. Som Grund paaberaabtes Danmarks Suverænetet over disse Farvande og dets Udgifter til Oprettelse og Vedligeholdelse af Fyr og Sømærker. Afgiften androg en Rosennobel (16—18 Kr.) pr. Skib og skulde erlægges ved Ørekrog, som Kongen havde ladet bygge nogle faa Aar i Forvejen, utvivlsomt med Sundtolden i Tankerne.

Tolden var først og fremmest en Skat paa Udlandet, og selve Retsgrundlaget, Kongens Højhedsret over Søen, blev ikke bestridt. Alle følgende Traktater havde ikke Udspring i Indsigelse mod Toldretten som saadan, men man søgte — hvert Land for sig — at opnaa Lettelser i Opkrævningsmaaden og Moderationer i Afgifterne, hvilket hyppigt maatte indrømmes som Følge af den vekslende Krigslykke. Systemet bliver hurtigt udbygget; allerede 1490 maa England ved Traktat forpligte sig til, at dets Skibe kun i Nødsfald maa gaa gennem Storebælt, og de skal da standse og betale Told i Nyborg. Selve Hansaen maa ved Odensetraktaten 1560 forpligte sig til Bælttold. Ogsaa i Fredericia opkræves Bælttold, sikret ved Vagtskibe, men Bælttoldens Provenu udgjorde ingen Sinde mere end nogle faa Procent af Sundtolden. Det kan synes mærkeligt, at Forbudet mod fri Gennemfart gennem Bælterne blev respekteret, men Hemmeligheden var den, at medens Adgangen til Østersøen gennem Øresund blev lettet ved Fyr og Baaker, var Bæltsejlads forbundet med stor Risiko. Frederik II oprettede som Led i sin Sundpolitik Fyr paa Lindesnæs, Skagen, Anholt, Kulen og Falsterbo; for de allerfleste Skibe blev dette den eneste Rute.

Den ensartede Afgift pr. Skib uden Hensyn til Størrelse medfører, at de smaa Skibe holder sig borte, og Transporten foregaar næsten udelukkende paa store Skibe. Men dette gaar ud over Indtægten, selv om faa, men store Skibe betinger en bedre Kontrol. Derfor vokser Toldsatserne efterhaanden til 4 Nobel pr. Skib, og der indføres en additional Varetold paa 1 pCt. af Værdien for upriviligerede foruden Særafgifter in natura paa Vin (hvert 30. Fad), Kobber og Salt. De sidstnævnte Afgifter tilsigtede vistnok fuldt saa meget at sikre Landets Forsyning paa en nem og billig Maade som fiskale Formaal, og Salttolden førte iøvrigt under Krigene med Sverige til Forbud for at hindre Sveriges Forsyning med denne Nødvendighedsartikel.

Tolden blev oprindelig fortrinsvis erlagt i Naturalier, og da Christian I forlanger den betalt i Sølv, føles det som en yderligere Tyngde, men selv længe efter, at Betaling i Penge var gennemført, forbeholdt Kongen sig en Forkøbsret til Varerne, en Ret, der ogsaa senere blev benyttet som Kontrolmiddel overfor de opgivne Værdis Rigtighed, idet Tolderne overtog Varerne mod Udbetaling af den deklarerede Værdi, naar denne skønnedes for lille.

Desuden forbeholdt Kongen sig Udskrivningsret : Ret til at udtage Baads-

mænd og eventuelt ogsaa mod Erstatning at overtage og benytte Skibe til Krigsformaal. Erstatningen bestod i Reglen i, at Skibet efter Benyttelsen kunde passere Sundet uden Nobeltold. Naar hertil kom et almindeligt Forbud for fremmede Magter mod at føre Krigsudrustningsgenstande og Ammunition over dansk Søterritorium, hvortil Sundet jo blev henregnet, forstaas det, at den danske Konges Rettigheder i Øresund blev en generende Byrde for andre søfarende Nationer. Saaledes berettes det i Helsingørs Beskrivelse af 1757, at fire engelske Skibe i 1468 blev »arresterede i Øresund og solgt til at afbetale den Skade, Kongen havde faaet, da de engelske tilforn havde holdt ilde Hus paa Island, og dør ihjelslagen Kongens Lensmand«, og 1511 blev ialt taget 200 hollandske Skibe i Sundet til Anvendelse i Krigen mod Hansestæderne. Under Syvaarskrigen gennemførte Frederik II 1565—66 en fuldstændig Spærring af Øresund. Skibene fik først Tilladelse til at passere, naar Førerne havde forpligtet sig til ikke at gaa til Sverige og betalt en særlig Lejdesum foruden Tolden. T. Eks. kan anføres et Brev fra Kongen til Tolderen i Helsingør, Henrik Mogensen: »Den engelske Skipper med de tre smaa Skibe, som du skriver har tilbudt 3 Tønder Krudt og Klæde for 1200 Daler i Betaling, ham er Vi tilfredse, at du handler med og siden annammer hans Told og skriftlige Forpligtelse og lader ham passere.«

En saadan Hævdelse af Standsningsretten i Forbindelse med voksende Toldsatser vakte selvfølgelig Uvilje, navnlig hos England og Nederlandene, og det medførte alvorlige diplomatiske Forviklinger for Danmark. Hertil kom de ved Krigen foraarsagede finansielle Vanskeligheder (Svenskerne lægger sig en Tid i Sundet og opkræver Tolden), og 1566 maa Frederik II derfor kalde **Peder Oxe** hjem fra Udlandet og lade ham overtage Finansstyrelsen og Ledelsen af Udenrigspolitikken. Dette faar afgørende Betydning for Sundtolden.

### Reformen af 1567.

Da Nederlandene var en Provins af Spanien fik deres Krav derved forøget Vægt, men Peder Oxe var klar over Spændingen mellem Statholder og Folk og søgte at vinde Tid ved at indrømme det berettigede i de nederlandske Synspunkter og lovede at ophæve de nye Toldpaalæg, men han fastholdt i første Omgang Retten til at udtage Baadsmænd. Denne opgaves dog i **1567**, men samtidig — under Oprøret i Nederlandene — omlægges Tolden, og det paa en saadan Maade, at den fremtidig kommer til at give det tredobbelte Udbytte. Reformen, der blev endelig fastlagt i 1571, bestod i, at der jævnsides den oprindelige Nobeltold pr. Skib og **Enprocents-Vareafgiften** indførtes **Lastepenge**, en Afgift paa en Daler pr. Læst bestuvet og  $\frac{1}{2}$  Daler pr. Læst i Ballast. Varerne inddeltes i Grupper, for hvilke det fastsattes, hvor stor en Mængde, der skulde til en Læst. **Denne nye Told flyttede Afgifternes Tyngdepunkt fra Skibet til Varerne** og medførte, at det samlede Udbytte af Sundtolden omregnet til Kroner steg fra 175 000 Kr. i 1566 til 560 000 Kr. i 1567, hvilket Beløb paa det Tidspunkt svarede til to Trediedele af Kronens samlede Indtægter. For en Del af Udbyttet opførtes Kronborg i 1575—84.

Naar Danmark var i Stand til at gennemtrumfe og hævde denne Forhøjelse, beroede det dels paa Stridighederne mellem Nederlandene og Spanien (Albas Statholderperiode) og dels paa Syvaarskrigens heldige Udfald, der ikke skyldtes

sømilitær Overlegenhed fra Danmarks Side, men de indre Forviklinger i Sverige, som endte med Erik den 14's Fængsling. At Sverige ved Fredsslutningen fik bekræftet sin gamle Frihed for Sundtold betød ikke saa meget, da Friheden kun gjaldt for Hovedlandet og ikke for de Østersølande, der efterhaanden kom under svensk Herredømme. Desuden var fremmede Varer paa fremmede Skibe til Sverige stedse underkastet Toldpligten, og først fra ca. 1600 faar Handelen mellem Sverige og Vesteuropa Betydning, og endnu en Menneskealder gik, før den kom paa svenske Hænder.

Efter Krigen stod Frederik II ubestridt som Nordhavens og Østersøens Behersker og som den stærkeste Fyrste indenfor Protestantismen. Hvor stærkt Danmark stod, kan ses af, at Frederik II, da Lybækkerne klagede til Kejseren over Toldforhøjelserne, var stærk nok til at gennemføre en yderligere Forhøjelse for deres Vedkommende.

Gennem Øresundstolden tog Danmark i den kommende Tid sin Del af den Sølvstrøm, der efter Amerikas Opdagelse strømmede ind over Europa, og hvis mærkbare Virkning var en almindelig Prisstigning, der igen sammen med Overgangen fra Natural- til Pengeøkonomien gjorde det nødvendigt for Kronen at skaffe sig forøgede Indtægter.

#### Traktaterne af 1645.

Christian IV forhøjede derfor gentagne Gange Sundtolden, men nu gik Skruen over Gevind. Medens Sundtolden hidtil af de enkelte Stater var blevet betragtet som en Byrde, man blot skulde se at faa gjort lettere for sit eget Vedkommende, men som gerne maatte tynges paa Medbejleren, førte de stadige Forhøjelser til, at Modstanderne sluttede sig sammen, med det politiske Maal at berøve Danmark Provinserne Øst for Øresund for derved at ramme selve Toldretten som afledt af Regalet.

Christian IV's sidste Krig møder derfor en Alliance mellem Nederlandene og Sverige, og selv om Freden 1645 bevarede Provinserne for den danske Krone, fik Sverige den absolutte Toldfrihed baade for svenske Skibe og Varer. Selv om Freden betød næsten en Halvering af Toldindtægten — ikke blot fordi svenske Skibe og Varer blev fri (og nederlandske fik Nedsættelse), men ogsaa fordi mange andre Nationers Skibe uretmæssigt førte svensk Flag forbi Kronborg — har denne Toldfrihed sikkert haft den Betydning, at den i Virkeligheden kom til at betyde en Beskyttelse for selve Sundtoldens Eksistens, idet Sverige i 1660, da Skaane, Halland og Bleking endelig afstodes, ikke havde nogen Interesse i at faa Sundtolden, som det selv var fritaget for, ophævet for andre Nationer — tværtimod. Sverige benyttede blot Lejligheden til at forlange 3500 Specier aarligt for de Fyr, som holdtes paa den svenske Side af Sundet, et efter de ændrede Forhold ingenlunde ringe Beløb; i de første 15 Aar efter Krigen gav Tolden kun ca. 50 000 Daler i gennemsnitligt aarligt Udbytte. Først ved Fredensborgfreden 1720 mistede Sverige sin Toldfrihed, og Toldindtægten steg igen stærkt, men Provinserne fik Danmark ikke tilbage.

Med Nederlandene, Tidens største Sømagt, besegledes Freden d. 13. August 1645 i Christianopel i Bleking. Da næsten 75 pCt. af samtlige forbigående Skibe paa den Tid var hollandske, er det naturligt, at Traktaten næsten udelukkende handler om Øresundstolden. De fleste Forhøjelser bortfaldt for Hollands

Vedkommende; tilbage blev kun den oprindelige **Nobeltold** pr. Skib og **Varetolden** (Lastepengene), der nedsattes til ca. Halvdelen og specificeredes i Traktaten. Endvidere blev der mod Kaution givet 3 Maaneders Kredit paa Tolden, saaledes at Skibene kunde vente med at betale Tolden til Tilbagereisen. Varerne var i Traktaten inddelt i Grupper med klassevis Satser, ansat efter Varernes Art og Beskaffenhed til hele, halve eller kvart Daler for runde Vægte, pr. Colli eller pr. Stk. For alle ikke i Tariffen nævnte Varer skulde kun betales 1 pCt. af Værdien. Satserne var ikke høje og næppe baseret paa nogen streng Undersøgelse af Vareværdierne, men havde mere Karakter af en lempelig Kendelse, var let anvendelige og for Yderne let at kontrollere.

Ved Traktater i næsten ligelydende Ordlyd med en Række Stater, saaledes England 1670, Frankrig 1740, Hamborg 1768, Rusland 1782, blev den christiano-politanske Traktats Bestemmelser efterhaanden gældende for næsten alle Lande, saaledes at den faktisk i to Hundrede Aar udgjorde den egentlige Toldrulle.

Da de i Traktaten specificerede Varer imidlertid efterhaanden gik ud af Forbruget, og andre traadte i Stedet, pressede Danmark ved Fortolkning stadig Afgiften op (de saakaldte Usancer), og allerede under Frederik III var Valgsproget: »Man nehme so viel, man mit guter Manier bekommen kann«, slaæet fast. Omvendt krævede Udlandet 1 Procentsatsen gennemført for alle Varer, men først i 1842 maatte Danmark give efter for dette Krav. Dog, da Nedsættelsen i Afgiften fulgtes af en Stigning i Trafikken, fra 13 000 Skibe i 1837 til 22 000 i 1853, skadede det ikke Intraderne, og København fik Fordelen ved Nedsættelsen og begyndte at blive førende i Østersøhandelen.

Kun ved en opportunistisk Politik med Begunstigelser snart til den ene, snart til den anden, var det lykkedes at bjerge Sundtolden under de skiftende udenrigspolitiske Forhold. Men med den stigende Udvikling af den internationale Handel voksede Uviljen mod Øresundstolden, ikke blot mod selve Afgiften, men nok saa meget mod Standsningspligten og Forsinkelserne samt mod Ekstragebyrer og Sportler m. m., der efterhaanden var vokset til ca. 50 pCt. af selve Tolden. Omkring 1820 anslog en engelsk Parlamentskommission, at medens engelske Skibe kun betalte 7000 £ i Sundtold om Aaret, var de engelske Rederes samlede Udgift i Anledning af Tolderlæggelsen mellem 20 og 30 000 £, og selv om Danmark bestred Rigtigheden af den Slags Beregninger, blev Uviljen ikke mindre derved.

### Forvaltning og Organisation.

Det fremgaar af foranstaende, at Retsgrundlaget for Sundtoldens Opkrævning efterhaanden var blevet de med de forskellige Lande afsluttede Traktater og ikke som for det egentlige Toldvæsen kongelige Forordninger og Reskripter. Det er derfor kun ganske naturligt, at Toldforordningen af 1797 i sin Afdeling II D »Om Strømmetoldvæsenet« med nogle faa Linier henviser til »de særskilte Anordninger, som om Strømmetoldvæsenet ere givne, eller her efter gives«. Men Reglerne ved det 19. Aarhundredes Begyndelse viser os et fast opbygget System med Sund- og Bælttold og desuden Kanaltold i Rendsborg af de Skibsladninger, som passerede den i 1784 aabnede slesvig-holstenske Kanal eller Ejderen. Nærmest som Supplement hertil maa, som tidligere nævnt, den almindelige Transittold anses; denne sidste indbragte ved sin Ophævelse kun 112 000 Rdl.

Sundtoldreglernes Behandling af Vareførselen for Danmarks eget Vedkomme<sup>nde</sup> var følgende: Indenlandske Varer var i alle Tilfælde fri for Sundtold, men fremmede Varer kun ved Udførselen og i danske Skibe. Fremmede Varer, der indførtes nordfra — ogsaa fra indenlandsk Sted — betalte Told ved Passage gennem Sundet, selv om den almindelige Indførselstold allerede maatte være erlagt. Af Indførselen af østersøiske Varer til Toldsteder Syd for Bælterne og Øresund, som altsaa ikke passeredes, skulde der alligevel erlægges Sundtold, og det paagældende Toldkammer maatte da efter Korrespondance med Sundtoldkammeret opkræve Beløbet og fremsende det. Et Forsøg paa at indføre en tilsvarende Ordning for Varer, der indførtes fra Vesteuropa til Toldstederne Nord for Sund og Bælt uden at passere disse og paa den landværts Indførsel, strandede ved Forhandlingerne om Toldloven af 1838 til Trods for det rigtige i Formaålet at tilvejebringe Lighed i Afgifterne paa de forskellige Steder i Riget. Det var Viborg Stænderforsamling, der fik standset Forslaget med en Henvisning til, at den jyske Transithandel paa Sverige og Norge vilde blive trukket til Gøteborg.

Løvrigt var det ved Toldforordningens § 153 paalagt samtlige Toldsteder at medvirke ved Kontrollen med, at Skibsfarten paa Danmark ikke unddrog sig nogen Del af Sundtolden, idet Strømtoldpas skulde forevises samtidig med Afgivelsen af Generalangivelsen, og hvis der ved Udlosningen fandtes andre eller flere Varer end opført i Toldpasset, skulde der afgives Rapport til Strømtoldstedet.

Paa Øresunds Toldkammer var Arbejdet stærkt koncentreret til Sommermaanederne, navnlig i April og Maj, naar Østersøen var meldt isfri, herskede der stor Travlhed, og paa enkelte Dage kunde Antallet af Klareringer overstige Hundrede. Da der blev ført nøje Kontrol med, at alle Skippere blev ekspederet efter den Tur, hvori de havde meldt sig, medførte det, at et døgnlangt Ophold blev almindeligt for alle, og Utilfredsheden dermed almindelig udbredt, hvilket fremkaldte mange Klager gennem Gesandtskaberne. Fra 1817 kom den stærke Stigning i Trafikken, idet der dette Aar klareredes 13 170 Skibe mod 8872 Aaret forud. Og netop paa dette Tidspunkt voksede Brugen af Usancerne, idet færdige Industrivarer, paa hvilke Traktaternes Satser kun med den største Spidsfindighed kunde anvendes, begyndte at komme frem paa Verdensmarkedet; saaledes indeholdt en af Collegiet i 1823 godkendt »Anslaa<sup>nings</sup>bog« Værditabeller for 1162 Poster, og da saa i 1838 »colossalske« Dampskibe med mægtige Stykgodsladninger begyndte at overtage Trafikken — et af de første mødte med 150 Connossementer og krævede 14 Timers Arbejde for 4 Mand — blev det indlysende ogsaa for Sundtoldstyrelsen, at vidtløftige Toldbestemmelser og hurtig Ekspedition ikke kunde forenes. Dette var bl. a. medvirkende til Danmarks Eftergivenhed i 1842, men foreløbig klarede man sig med at lade Dampskibene gaa direkte til København, hvor de i Reglen skulde losse en Del af Ladningen, og saa blev Papirerne sendt med Kurér til Helsingør. Desuden havde man den traktatmæssige Kredit, hvor der efter Requisition af vedkommende Konsul og mod behørig Sikkerhed kunde gives 3 Maaneders Kredit — og vindes Tid til Beregningen. Endelig førte Presset af Ekspeditionernes Antal og Vidtløftighed ret tidligt med sig, at man uden nogen Bemyndigelse udstedte »blanke Pas«. Fremgangsmaaden var den, at Skipperen til Toldkamret afgav en skriftlig Begæring om »for hurtig Ekspeditions Skyld«

at maatte blive meddelt et saadant blankt Pas, mod at Skipperens Kommissionær paategnede Begæringen og paa denne gav en Indestaaelse for, at Tolden skulde blive tilsvaret af ham, saa snart Udregningen var sket.

Al Ekspedition foretoges nemlig ved Kommissionær eller Mægler, og medens Toldsatser og Beregning oprindeligt havde været aabenbar for Yderne, var Forretningsgangen blevet den, at der vel udstedtes specificeret Kvittering, men den fulgte ikke med Skibet, men tjente til Underretning for Kommissionæren, der udlagde det samlede Beløb og igen indkrævede de enkelte Poster hos Afladere eller Modtagere i Ind- eller Udland. For de fremmede Stater var det saaledes vanskeligt at finde ud af, hvorledes Traktaterne blev fortolket. Men det var heller ikke Meningen, at de skulde det. Staten saa sin Fordel ved at rejse en Mur af Hemmelighedsfuldhed om det øresundske Toldvæsen. Der blev ingensinde offentliggjort nogen »Varefortegnelse«, og Klager til Kollegiet over Traktaternes Fortolkning fik kun Betydning for de rejste konkrete Tilfælde. Til Illustration af den Omhu, hvormed man vaagede over Hemmelighedskræmmeriet kan nævnes en kongelig Forordning af 1789, der bestemte, at hvis nogen af det ved Translationskontoret ansatte Personale ønskede at udtræde af Toldkamrets Tjeneste, kunde det kun bevilges mod, at den paa gældende tilbagebetalte de til hans Oplæring medgaaede Omkostninger. Dette motiveredes i Kollegiets Indstilling med Frygten for, at Toldpersonalet ellers skulde søge Ansættelse paa Handels- eller Mæglerkontorer i Helsingør eller andet Sted og »til Skade for Kongelig Majestæts Herlighed i Sundet medbringe deres Kendskab til Øresundstoldvæsenet«. Man ønskede ikke, at Kendskabet til Traktaterne og deres Fortolkning blev bekendt i videre Kredse; end ikke for alle indenfor Toldkamrets Mure var alle Afgørelser tilgængelige.

---

Øresunds Toldkammer sorterede direkte under General-Toldkammer- og Commerce Collegiet. I Spidsen for Toldkamret stod en **Direktør**, lønnet med 12 000 Rdl., der navnlig repræsenterede Toldkamret udadtil. Den daglige Ledelse var i Hænderne paa et Koncilium, **Kæmmerererne** (lat.: Camerarius = Kassebestyrer), af hvilke der oprindeligt havde været 4, men Antallet voksede hurtigt til 6. Kæmmerererne var oprindeligt de egentlige »Toldere og Bogførere« og deltog i det daglige Arbejde, men efterhaanden som dette udspecialiseredes, blev de de virkelige styrende i alle Toldkamrets Anliggender og stod undertiden i direkte Rapport til Collegiet. En vigtig Post ved Toldkamret var dernæst **Translatørembedet**, idet alle Pas og Connossementer skulde oversættes af ham, forinden Skibene kunde klareres, og med Tiden havde Translatørkontoret udviklet sig fra et Oversætterkontor til det vigtigste Beregnings- og Ekspeditionskontor, hvorigennem de største og vanskeligste Ekspeditioner (særlig Stykgodsladninger) ikke alene oversattes, men opgjordes fuldstændigt og afleveredes til Kæmmererernes Godkendelse. **Toldinspektørernes** Opgave var navnlig at overhale og med deres Folk inkvirere de upriviligerede Skibe og andre, naar man nærede Mistanke om, at de afgivne Oplysninger ikke var rigtige, men de maatte gaa frem med stor Forsigtighed, da en Del Traktater udtrykkelig forbød Visitation. Saaledes havde Toldinspektørerne i 1837 konstateret, at Længdemaalene i finsk-russiske Trælaster var for lavt opført i Connossement-

terne, men den russiske Konsul protesterede under Henvisning til Traktaten, og Undersøgelserne ophørte.

Desuden var der Passkriver, Kasserer, Bogholder, Stempelforvalter o. s. v., og hver Afdeling med sit særlige Personale. Hovedparten af samtlige Embedsmænds Indtægt skyldtes Sportler, og da Trafikken voksede, forøgedes derved ogsaa Indtægten, hvilket kunde medføre betydelige Forskydninger i Embedernes Betydning. Saaledes havde den hollandske Traktat af 1645 tillagt »Looperne« visse Sportler for at bringe Papirerne rundt til Klareringshusene, og af Hensyn til Traktaternes Ordlyd bibeholdtes Betegnelsen Looper stadig, idet den betød en Sportelindtægt for hver paa 3000 Rdl., selv om Betegnelsen ikke længere dækkede Budtjeneste, men i Forbindelserne Ekspeditionslooper og Kasselooper var paahæftet betroede Embedsmænd. Sportuleringen var paa en Maade udstrakt til Skibsførerne, der fik 4 pCt. af Tolden i »Føring« for at klarere rigtigt, et ældgammelt Forhold, idet allerede den hollandske Traktat omtaler, at de »hidindtil har nydt et vist Tantum pro Cento af hvert Skib og dets Ladning til den Øresundske Tolds Betaling under Navn af Baadsmænds Føring og fremdeles skal nyde den samme Benaadning.«

Foruden Sportlerne kunde Bødeandele give gode Penge for Sundtolderne. Saaledes nævnes en Prisesag fra 1809, der dog maa anses for en Undtagelse med Hensyn til Beløbenes Størrelse: To Skibe, ladet med Sukker, fra Göteborg med svenske Papirer blev konfiskerede, da det blev bevist, at Ladningen var engelsk, og Papirerne falske. Af Bødeandelene fik Direktøren 23 000 Rdl., Translatøren 45 000 Rdl., de øvrige Embedsmænd fra 2—7000 Rdl. hver, og den Translatørelev, der havde opdaget Forsendelsen, 540 Rdl. som en Paaskønnelse og Opmuntring.

Den almindelige Demoralisering af Embedsvæsenet, som var en af Pengeforvirringens Følger i Begyndelsen af forrige Aarhundrede, undlod ikke at berøre Sundtoldkamret. Betegnende for Forholdene er den følgende Dagbogsoptegnelse af den senere Translatør C. F. Holm, der i 1819 blev antaget som Elev:

»Flere af Embedsmændene og navnlig de højeste, syntes at betragte deres Embeder, med eller uden Tilladelse som Sinecurer. Saaledes levede Direktøren i Aalborg, og vi mindes aldrig at have set ham her paa Stedet. Af hans Embedsindtægter hød det sig, at han kun erholdt 1000 Rdlr. Resten indeholdtes. Etatsraad Schou levede for bestandig i København og havde en Slags Stedfortræder i den surnumeraire Kæmmerer Knudsen. Tuxen og Eberlin vare Toldinspektører og skulde som saadanne færdes paa Søen, deres eneste Arbejde, men dette skeete kun som en Sjeldenhed. v. Bergen, Stempelforvalter og Archivar, boede paa Fredensborg, og kom ikkun ind til Byen for at hente sine Indtægter, naar Maanedens var omme. Hans Embede besørge af Kæmmerernes private Fuldmægtig, Erritzøe. Det arbejdende Personale var saaledes langt svagere, end Fortegnelsen i Virkeligheden bebuder, vel omtrent en Snees Personer. Forretningerne gik som saa. Hvad der ej kan blive færdigt idag, venter til i Morgen. At en Skipper maatte vente et Døgn, ja endog to, paa at blive expederet, var slet ikke ualmindeligt. Klareringstiden var ikkun visse Timer Formiddag og visse Timer Eftermiddag. Hele Vinteren, i Almindelighed fra Michaelis til Paaske, var selve Toldkammeret lukket, og de forefaldende Expeditioner maatte skee fra Embedsmændenes private Boliger og besørge oversendt fra den Ene til den Anden.

Heraf vil letteligen skjønnes, at det ei kunde gaae meget hastigt med Expeditionsvæsenet, men at det aldeles var afhængigt af, hvormeget Forretningerne laa hver Enkelt paa Hjerte; al Impuls fra oven manglede. Nu er det vist nok, at der fandtes mange brave og hæderlige Mænd imellem Personalet, der lode sig deres Del være magtpaaliggende; men det laae i Forholdene, i Tidsaanden, om man saa vil, at de Søfarendes kostbare Tid, blev ikke noksom paaagtet og vurderet.

Til de Yngstes Pligter i Contoiret hørte det at modtage og forberede Expeditionerne, og særligen at varskoe de Ældre i Hjemmet, naar Expeditionerne ingen længere Udsættelse taalte. At hente f. Ex. Fuldmægtigen i hans Bolig, hvor han i al Mag i Tøfler og Slaabrok indtil den yderste Tid nød sin Morgen- eller Aftenpibe, hørte saa at sige til Dagens Orden. Contoirtiden syntes ikkun at gjelde for de Yngre; de Ældre kom efter Behag, som det convenerede dem. Saaledes mindes vi Datidens Forretningsgang.«

Selv om det aristokratisk-bureaukratiske Regimente blev brudt, og der foretoges indre Reformer og Forøgelse af Personale, var det ugørligt at genoprette det, der var sat til. Paa det Tidspunkt, da Danmark gik svækket ud af Napoleonskrigene, og hvor det var farligst at vække Uvilje mod Sundtolden, havde man ved spidsfindige Fortolkninger af Traktaterne og daarlig Administration skabt en Irritation, der sammen med den nyere Opfattelse af Folkeretten: Fri Passage er uden Betingelser tilladt gennem naturlige Færdselsveje, der forbinde to frie Have, gjorde det af med Sundtolden.

### Afløsningen.

Allerede Wienerkongressen 1814, hvor Fyrster og Statsmænd fra hele Europa mødtes for at ordne Forholdene efter Napoleonskrigene, havde været en Fare for Sundtolden, der blev diskuteret og kritiseret stærkt fra alle Sider. Naar Faren alligevel drev over, skyldtes det, at England paa det Tidspunkt generedes mindre af Tolden end Holland og Østersøstaterne, bl. a. betalte Bomuldsgarn mindre i Told end Raabomuld, og England sendte mægtige Partier Bomuldsgarn ned gennem Øresund.

Det afgørende Slag kom fra Amerika, der som en ung Republik ikke havde den nedarvede Respekt for Fyrsterettigheder og ældgammel Hævd, som, naar det kom til Stykket, kendetegnede de europæiske, monarkiske Staters Syn paa Forholdet. Allerede i Tyverne skrev et amerikansk Blad: »Vi har vidst at befri os for at betale Tribut til Røverstaterne Tunis, Algier og Tripolis, men endnu maa vi betale en saadan til Danmark ved Passagen gennem Sundet«, og dette Synspunkt blev hurtigt det officielle Amerikas.

Hertil kom for Danmarks eget Vedkommende, at Sundtolden generede Københavns Transithandel, idet der ikke gaves Godtgørelse for Sundtold ved Genudførsel, og selv om Sundtolden i visse Tilfælde blev godtgjort ved den almindelige Tolds Erlæggelse, naar Varerne indfortoldedes til Forbrug i Landet, var det dog ikke tilstrækkeligt til at forhindre, at hele Danmark Vest for Storebælt fik næsten hele sin Forsyning af udenlandske Varer over Hamburg. Man var derfor i danske Regeringskredse indstillet paa, at Sundtolden før eller senere maatte afløses, men et Forsøg paa at faa Østersømagterne til at betale en fast aarlig Afgift mod til Gengæld at blive fri for Tolden gav ikke noget Resultat.



Da saa Amerika i 1855 opsagde sin Handelstraktat med Danmark og erklærede, at Sundtolden ikke mere vilde blive erlagt af amerikanske Skibe, var det klart, at der maatte handles hurtigt, hvis man vilde undgaa det Resultat, at Sundtolden skulde bortfalde for alle Stater uden Erstatning. **Sponneck**, der flere Aar havde været Finansminister og i 1854 var blevet udnævnt til Generaltolddirektør af sin politiske Modstander **Andræ**, førte Tanken om en almindelig Afløsning af Sundtolden frem og blev støttet af **Bluhme**, der dengang var Øresundstolddirektør, og Udenrigsminister **Scheele**. Paa Finansminister Andræ's Indstilling blev der sammenkaldt en international Kongres for at forhandle om Afløsningen; til Kongressen blev Bluhme delegeret for Danmarks Vedkommende.

Danmarks Stilling paa Kongressen blev et Tilsagn om at ophæve Sundtolden mod en Afløsningssum, der skulde svare til det kapitaliserede aarlige Udbytte i det sidste Tiaar med Udskydelse af Krigsaarene. Da Gennemsnitsindtægten i Tiden 1842—52 havde været  $2\frac{1}{4}$  Mill. Daler, multipliceredes dette Tal med 25, og man krævede derfor  $56\frac{1}{4}$  Mill. Daler i Afløsning (4 pCt. af  $56\frac{1}{4}$  giver  $2\frac{1}{4}$  i aarlig Rente).

Trods Uvilje, navnlig fra Amerikas Side, og de enkelte Landes Misfornøjelse med Fordelingsplanen førte Kongressen dog til et positivt Resultat. Dette gik ud paa, at Danmark skulde have godt 32 Millioner Daler i Erstatning, endog Amerika, der principielt benægtede Toldens Retsgrundlag, gik ind paa at betale  $\frac{1}{2}$  Mill. Selv om det kneb med at faa Pengene ind bl. a. derved, at England og Rusland skar paa Kursen, Sverige og Norge mødte med gamle Modregninger, Spanien betalte med undervægtig Mønt og i egne, lavt noterede Obligationer, og Brasilien overhovedet ikke betalte, maa det hævdes, at Ordningen var ualmindelig gunstig for Danmark. Chancen blev benyttet i det Øjeblik, den var der; blot nogle faa Aar senere havde det været for sent, og Sundtolden vilde rimeligvis være forsvundet uden Erstatning. Efter Nederlaget i 1864 vilde Danmark have været hjælpeløst, nu derimod havde vi i Øresundsfonden de nødvendige Midler til Krigsomkostninger.

Med Traktaten af 14. Marts 1857 opgav Danmark Sund- og Bælttolden og nedsatte Transittolden. Desuden forpligtede Danmark sig til ingen Sinde at opkræve saadanne Skibs- eller Ladningsafgifter, der indirekte kunde føre til Genoprettelse af Strømtolden, selv Lodstvang maatte ikke indføres, og intet Skib maatte for Fremtiden under noget som helst Paaskud anholdes eller underkastes nogen Standsning paa dets Fart gennem Sundet eller Bælterne. Fyr- og Lodsmærker skulde bevares og eventuelt forbedres, hvis det maatte anses for at være hensigtsmæssigt, og saavel danske som fremmede skulde under samme Betingelser være berettigede til at stationere Bugsérfartøjer i Sundet og Bælterne.

Den 31. Marts 1857 klarerede det sidste Skib ved det gamle Sundtoldkammer, og selv om Tolden egentlig skulde betales til det udlagte Vagtskib, indtil Magterne havde betalt deres Afløsningssum, var det uigenkaldelig Slut, og den 14. Juni blev Vagtskibet inddraget. Aaret efter blev den 1740 opførte Toldkammerbygning nedrevet.

Sundtolden var afledt af Danmarks dengang anerkendte Suverænetet over Øresund, hvis Bredder det beherskede, og beskyttet af Danmarks Stilling som førende Sømagt; da denne mistedes, var det en haabløs Opgave at trodse det

samlede Europa og det paagaende Amerika, der mødte i den internationale Politik med helt nye Teorier. At vi selv i Tide blev klar over vor Afmagt og ved en forudseende Politik afbødede Følgerne af den ændrede Stilling, kan ikke tydes som Tegn paa Svaghed eller Forsagthed. Det var forudseende Statsmænds kloge Løsning af en vanskelig Opgave efter nøgtern Erkendelse af, at Danmark savnede Magtmidler til at hævde sin Toldret. I Sunds og Bæltpolitikens Historie staar Afløsningens Gennemførelse som den største Bedrift.

**Litteraturhenvisninger:** NINA BANG: Tabeller over Skibsfart og Varetransport. L. V. BIRCK: Told og Accise. C. F. HOLM: Bidrag til Sundtoldens Historie (Manuskript). G. L. BADEN: ibd. TROELS LUND: Peder Oxe. AXEL MØLLER: Folkeretten. RUBIN: Sundtoldens Afløsning. SPONNECK: Om Toldvæsen. THAARUP: Om Øresunds Told. ARTIKLER i Tidsskrift for Toldvæsen, Dansk Toldtidende og Maanedsskrift for Toldvæsen.



Kronborg,  
opført 1575—84 for Sundtoldens Midler.



Frilagerbygningen mod Gaden.

## OM OPLAGSVÆSENET

Af Toldkontrolør, cand. polit. EMIL LARSEN.

**I**ETHVERT moderne Toldsystem er der paa en eller anden Maade draget Omsorg for at mildne de direkte Følger for Handelsstanden af den kunstige Varefordyrelse, som skyldes Toldbyrden. — Oprindeligt var det saaledes, at Tolden skulde betales straks ved Ankomsten til Landet og ikke blev tilbagebetalt, selv om Varerne senere udførtes. Den vigtigste Bevæggrund til at indføre Lempelser — i hvert Fald den, der først blev anerkendt, — var Ønsket om at stille Landets Købmænd saa gunstigt som muligt i **Konkurrencen paa de udenlandske Markeder**. Dette sker nu i alle Lande ved, at man under Iagttagelse af visse Former og Kontrolforanstaltninger fritager de Varer, der genudføres til Udlandet, for Toldpligten.

For de Varer, der indføres til Forbrug i Landet, er der overalt indført en eller anden Form for udsat Toldbetaling — i Reglen flere —, saaledes at Importøren kan vente med at betale Tolden, indtil Varerne er solgt og skal gaa over fra Lager (Oplag) til Forbrug. For Handelsstanden er denne rentefri Udsættelse en indlysende Fordel, og den skaaner for tabgivende Realisation, Tvangssalg af ældre Varer for at løse de nye hjem etc., og for Staten er der uanset Rentetabet en uvurderlig Fordel deri, at et vigtigt Incitament til Smugleri fjernes. Den samtidige Udbygning af det engelske Bonded Warehouse System og det danske Kreditoplag var saaledes et Led i Bestræbelserne for at komme det overhaandtagende Smugleri til Livs. Det havde nemlig vist sig, at selv meget høje Afgifter baade paa Luxus- og Nødvendighedsvarer ingen Indtægt gav trods et aabenbart stort Forbrug. Ved at lægge Godset paa Oplag fik Staten nu Hold paa Varerne, og Importørerne Tid til at realisere dem uden at skulle staa

i Forskud med Tolden. Man var blevet klar over, at for Købmanden er høj Told, der først skal erlægges, naar Varen er solgt, mindre generende end en lav Told, der skal erlægges straks.

De Former, hvorunder Toldfaciliteterne fremtræder i de forskellige Lande, er meget forskellige, baseret som de er paa de enkelte Landes særlige Forhold og Udvikling, men de samler sig i Hovedtrækkene om **Tilbagebetaling** af erlagt Told ved Genudførelse, **Kredit**, funderet eller ufunderet, paa Indførselsafgifterne og **Oplæggelse** af Varerne i toldbevogtede Pakhuse eller Territorier (Frihavne).

### Udviklingen i Danmark.

Som en Følge af Merkantilismen, det 17. og 18. Aarhundredes bærende økonomiske Idé, og dens høje, ofte prohibitive Toldsatser og direkte Indførselsforbud viste det sig hurtigt nødvendigt at skabe et System af Oplag og Begunstigelser (de privilegerede Handelskompagnier) for at muliggøre Transithandel, et Omraade af Handelen, der selv i den krasseste Periode af Industrieskyttelse nød Bevaagenhed, fordi den «skaffede Penge til Landet».

Christian IV's Toldforordning af 1625, der er Danmarks første systematiske Toldlov, tilsigtede udelukkende fiskale Formaal, næppe fordi man var ukendt med protektionistiske Synspunkter, men fordi Rigets Finansnød krævede Indtægt af Tolden. I 1651 faar vi imidlertid en ny samlet Toldlov og denne Gang af et gennemført protektionistisk Præg, en Toldlov, paa hvis Form og Principer der blev bygget videre i næsten halvandet hundrede Aar. Som en Følge af de forhøjede Toldsatser faar vi allerede fire Aar efter en Forordning, der fastsætter særlige Regler om Oplagsret i kgl. Pakhus for Varer, der skal genudføres. Varerne undersøges ved Oplæggelsen, og der betales en Oplagsgæld fra 1—5 pCt. en Afgift, der, naar Varerne genudføres, svarer til Transittolden. Fra dette Tidspunkt kan vort nuværende **Transitoplæg** dateres. 1691 faar Købmændene i København Ret til at have grove Varer i privat Rum, men under Toldlukke og kun for tre Aar. I andre Byer kun i et Aar. At denne Begunstigelse har været den dominerende Toldfacilitet ses af, at næsten alle de senere Lovbud indtil 1768 bestemmer, at »Oplaget« kun maa besøges og behandles i Toldvæsenets Nærværelse. 1732 oprettes egentlige Transitoplæg, men kun i København og kun for et Tidsrum af 2 Maaneder; først 1762 udvides Fristen til et Aar.

Samtidig med Forordningen af 31. December 1700 om Consumtionsafgiften paa de fire Species (Vin, Brændevin, Salt og Tobak) indføres Begrebet **Drawback** i dansk Toldhistorie, idet der tilbagebetales 3 Skilling pr. Skaalpund spundet Tobak ved Udførsel, medens der erlagdes 4 Skilling ved Indførsel af raa Tobaksblade. Ved Forordningen af 1768 blev Godtgørelsessystemet knæsat som Princip, idet den erlagte Told af Drikkevarer blev betalt, naar Varerne genudførtes, hvilket navnlig havde Betydning for dem, der ikke kunde nyde godt af den samtidig indførte begrænsede Kreditoplagsret.

Den første Spire til det nuværende **Kreditoplæg** finder vi i en Consumtionsforordning af 1688, der vedrørte en Forbrugsafgift paa Vin, Tobak og Salt, og som skulde erlægges ved Detailsalg i Indlandet. Tolden skulde erlægges straks, men paa den additionelle Forbrugsafgift blev der givet Kredit, under-

givet et særligt Kontrolsystem med Til- og Fraskrivning i Oplagsregnskabet, med Eftersyn o. s. v., som meget ligner det senere Kreditoplag paa toldpligtige Varer.

To Forordninger af 1726 giver København udelukkende Oplagsret paa de fire Species og paa visse grove Varer. Med Hensyn til disse sidste tilstaaes der Kredit paa alle Rettigheder — baade Told og Consumption — under Former, der ganske svarer til det nuværende Kreditoplag. Der blev saaledes foretaget kvartaarlige Eftersyn af Oplagene, og for det manglende blev Oplagshaveren afkrævet Told, medmindre han kunde bevise, at Varerne var afsat i Udlandet. Denne Klarhed i Oplagets Karakter opretholdtes kun nogle faa Aar, idet Oplagene snart efter har faaet Karakter af fiktive Transitoplag: Afgifterne skulde erlægges straks, naar Varerne blev udtaget af Oplaget til Forbrug i Indlandet, altsaa nærmest **privat Transitoplag**, men Kreditten paa alle Rettigheder blev opretholdt. Først i 1768 gaar man tilbage til Kreditoplaget, men kun for alkoholholdige Drikkevarer. Oplagsretten gjaldt derhos kun for København, og der skulde af Oplaghaveren stilles behørig Sikkerhed for Afgifterne. Desuden blev Kreditoplaget fra først af kun tilstaaet for et Aar, idet Tolden efter Udløbet af denne Frist skulde betales, medmindre Varerne var genudført til Udlandet.

For Salt blev der ikke indrømmet Kreditoplagsret, men visse Steder, bl. a. i Aalborg, blev der tilstaaet Oplagsret for Salt, saaledes at Varerne henlaa i et Pakhus, der var forsynet med baade Toldvæsenets og Købmandens Laas. Til- og Fraførsel førtes i særlig Toldbog.

Ved Toldforordningen af 1. Februar 1797 sker der en gennemgribende Ændring i Statens Stilling til Oplagsvæsenet. Man opgiver fuldstændigt den Betænkelighed og Famlen, der hidtil havde præget Opfattelsen og medført de spredte og uensartede Begunstigelser. Paa Grundlag af nye, liberale Idéer indføres et fast opbygget System med en almindelig og vidtgaaende Frihed og med en saa gennemført Orden, at Systemet ikke blot passede for sin Tid, men endnu i Dag paa mønstergyldig Maade opfylder sine Formaal, som i Forordningens § 55 har fundet følgende Udtryk:

„Almindeligen bør Indførselsafgifterne af Varer erlægges ved deres Indførsel, ligesom Udførselsafgifterne ved deres Udførsel; men for at fremme Handelen med fremmede Varer til fremmede Steder, og for at de Handlende kunne undgaae at staae i Forstød med Afgifter af Varer, som de endnu ikke have affat, bevilges det, at i alle Kjøbstæder, hvor Toldsteder ere, maae for fremmede Varer være tvende Slags Oplage, Transitoplag nemlig og Kreditoplag.“

Efter Ordlyden kunde det se ud, som om man med Transitoplaget kun havde tænkt paa Transithandelens Interesser og med Kreditoplag kun paa den udsatte Toldbetaling, men som det vil ses af det følgende, løser hver af de to Oplagsformer det dobbelte Formaal, men paa væsensforskellig Maade.

### **Transitoplaget.**

Efter de ved Forordningen fastlagte Regler foreligger Transitoplag, naar Varer fra fremmede Steder oplægges paa Toldboden til videre Udførsel, eller indtil Ejeren eller Kommissionæren nærmere tilkendegiver deres Bestemmelse og da angiver dem enten til Udførsel eller til Fortoldning eller Kreditoplag. Der

skelnes nu om Stunder mellem Transitoplag i Toldvæsenets egne Pakhuse, Kongeligt Transitoplag, og Transitoplag i privat Pakhus under Toldvæsenets Laas.

Paa **Kongeligt Transitoplag** oplægges som Hovedregel alle Varer fra Udlandet, naar de ikke straks angives til Berigtigelse (Fortoldning, Kreditoplag, Forsendelse etc.). Dette gælder ogsaa indførselsforbudte Varer; for Krudt og brandfarlige Varer er der dog fastsat særlige Betingelser, og selv om Varer som Korn, Kul, Trælast o. lign. ikke udtrykkelig er undtaget fra Oplæggelsesretten, kan de ifølge Sagens Natur som Regel ikke oplægges og kræves derfor berigtiget straks ved Ankomsten.

Varerne kan af Indføreren oplægges paa Transitoplaget til navngiven Modtager eller til Ordre, og her forbliver de, indtil nærmere Bestemmelse om Berigtigelsen tages, under Toldvæsenets Værge og Laas. Varerne undersøges ikke ved Oplæggelsen, men Toldvæsenet fører Regnskab over Godset og har Ansvar for det »som for betroet Gods«, men indestaar ikke for Forringelse eller Ødelæggelse, der er en Følge af Varens eller Emballagens Beskaffenhed, og ejheller for Skade, der skyldes ulykkelig Hændelse, f. Eks. Ildebrand, og Vareejeren maa derfor selv holde Godset forsikret eller tage Risikoen.

Delvis som Følge af Toldvæsenets Ansvar for Varerne er Ompakning og Omdeling som almindelig Regel forbudt, saa længe de henligger paa Transitoplaget, og Fraførselen skal ske i de samme Emballager, i hvilke Varerne er oplagt. Kun som Undtagelse og inden for meget snævre Grænser er der i enkelte Tilfælde givet Tilladelse til Ompakning. Saaledes er det i København tilladt at efterse og ompakke saadanne Transitvarer, som ikke kan tages paa Kreditoplag, men en saadan Ompakning og delvis Udførsel kan kun ske een Gang for samme Varepartis Vedkommende, og Restpartiet, der skal genoplægges paa Transitoplag under Toldplombering, fordres senere berigtiget under eet. I nogle Provinsbyer, hvor der ikke findes Frilager, er der endvidere ved specielle Bevillinger givet Proviahandlerne Tilladelse til Ompakning af større Kolli til Udførsel som Skibsproviant i mindre Partier. Af en noget anden Karakter er den almindelige Tilladelse til under Toldbehandlingen af Varer, der er angivet til Klarering, at udtage og returnere til Afsenderen, hvad der eventuelt ikke svarer til Bestillingen, idet Godset jo i dette Tilfælde er fraskrevet i og udtaget af Transitoplaget.

Naar der foruden denne Mangel paa Raadighed over Varerne fra de Handlendes Side tages i Betragtning, at Varerne skal fraføres Oplaget inden et Aar efter Udløbet af den Maaned, i hvilken de er oplagt, er det indlysende, at Transitoplaget alene ikke giver tilstrækkelig Uafhængighed af Toldbeskatningen.

Selv om Transitoplaget rent statistisk set er meget anvendt, bl. a. fordi det staar aabent for alle Varer og alle Personer, benyttes det væsentligt for Varer, over hvilke der forud er disponeret, og som kun venter paa Viderebefordring (Skibslejlighed) eller Klarering, herunder Overførsel til Kreditoplag.

Det er Stivheden i Transitoplagets Organisation, der bevirker, at det som enkeltstaaende Fænomen ikke vilde være af synderlig Værdi, hvis det ikke kunde forbindes med andre Former for Toldlempelse, først og fremmest Kreditoplaget og Frilageret, og det er Adgangen til at overføre Varer fra Transitoplaget til Kreditoplag og Frilager, der er Aarsag til, at Transitoplag

i Toldvæsenets Pakhus har kunnet opretholdes i sin oprindelige Form, medens man de fleste Steder i Udlandet har søgt at gøre Transitoplaget smidigere, navnlig ved Tilladelser til Ompakning m. v., der især i Tyskland, Frankrig og England tilstaaes i vidt Omfang, men under særlige Kontrolforanstaltninger, der straks gør de opnaaede Fordele mindre værdifulde.

Transitoplag i privat Pakhus, **Privat Transitoplag**, er efter Forordningen kun tænkt anvendt, naar der ikke var Plads paa Toldboden, og Toldvæsenet skulde i saa Fald være berettiget til at forlange, at Varerne blev oplagt i privat Pakhus under Toldlukke eller overført til Kreditoplag. Af denne Bestemmelse er efterhaanden Institutionen »Privat Transitoplag« opstaaet og udbygget ved administrative Bestemmelser.

Oplagsretten tilstaaes kun ved Bevilling, men der kræves ingen Sikkerhedsstillelse, da Varerne ikke udleveres til Forbrug her i Landet, før Tolden er betalt. Formaålet med privat Transitoplag var oprindelig, at det skulde supplere Kreditoplaget ved at give Adgang til Lagring i eget Pakhus af de Varer, der ikke var berettiget til Kreditoplag, og Bevilling til privat Transitoplag gives derfor som Regel ikke for kreditoplagsberettigede Varer, men iøvrigt har en Jævnførelse mellem den frieste og den mest bundne Oplagsform kun teoretisk Interesse.

Privat Transitoplag benyttes nemlig ikke meget, hvilket væsentlig skyldes, at Varerne skal henlægges under Toldvæsenets Laas, og at Ompakning og Behandling som Regel ikke er tilladt, saaledes at Ejerens Raadighed over Varerne ogsaa her er ret begrænset. Hertil kommer, at kun faa Varearter kan tages paa Oplag, og at der skal betales Told af Svind og Udlækning, idet Varerne vejes og tariferes forinden Oplæggelsen, og Ejeren hæfter for den da forefundne Vægt. Fra Oplaget kan Varerne udtages emballagevis til Fortoldning eller til Udførsel paa sædvanlig Maade mod Fraskrivning i Regnskabet af den ved hver Ekspedition konstaterede Vægt. Toldvæsenets Mellemløst kræves altsaa baade ved Oplæggelsen og Udtagelsen, og Pakhusejeren maa afvente den belejlige Tid for Toldopsynet. Regnskab over Varerne føres baade af Toldopsynet og Toldkontoret.

I andre Lande, hvor man ogsaa har privat Transitoplag, er man i Reglen gaaet betydeligt videre i Indrømmelser fra Statens Side. Saaledes er det franske »entrepôt fictif« gaaet den modsatte Vej, idet der kræves Sikkerhedsstillelse, men er givet Afkald paa Toldlukke, saaledes at Kontrollen kun baseres paa Regnskabet og et generelt Tilsyn. Det samme System finder vi i Belgien, og i Tyskland findes private »Kreditvarehuse«, der ikke blot er fritaget for Toldlukke, men hvor Ompakning, Omdeling og endog Behandling, der kun ikke maa ændre Varernes tarifmæssige Karakter, er tilladt uden Anmeldelse for Toldvæsenet. Sikkerheden for Statskassen bestaar i Regnskabskontrol, Tilsyn, Betaling under alle Forhold efter den ved Oplæggelsen konstaterede Vægt, og Kreditten gælder kun 6 Maaneder. Ogsaa adskillige af de engelske Warehouses henligger ifølge offentlige Udtalelser uden Toldbevogtning om Dagen.

Denne Udvikling finder i Danmark sit tilsvarende i **de private Pakhusoplag**, hvor Varerne oplægges uden at blive vejede og undersøgte og i Praksis henligger uden Toldlukke, i hvert Fald om Dagen. Er der i Forbindelse med »Pakhusoplaget« indrettet et godkendt Vejerbodsløkkale, kan det tillades

Pakhusejeren at oplægge alle Varer paa Oplaget og uden Angivelse af Indhold. Ved Berigtigelsen behandles Varerne, som om de havde været oplagt paa Statens Transitoplag; der skal altsaa ikke betales Told af Svind.

Denne særlige Oplagsret er imidlertid kun indrømmet nogle faa Pakhus-selskaber og Rederier i København, der skal afgive Indestaaelse og hæfter for Tolden af de oplagte Varer. Toldvæsenet fører Regnskab over og Tilsyn med Godset, der kan forlanges henlagt under Toldlukke, men i Praksis har Kon-trollen med Pakhusoplagene udviklet sig til et generelt Tilsyn i Forbindelse med periodiske Opgørelser.

Skulde Udviklingen igen medføre et øget Behov for private Transitoplag, vil det sikkert være hensigtsmæssigt at overveje med Udgangspunkt i Erfarin-gerne fra de private Pakhusoplag at fritage ogsaa Transitoplagene med lavere beskattede Varer for det Toldlukke, der er lige generende for Vareejeren og Toldopsynet, og ligesom ved Kreditoplaget lægge Hovedvægten paa Regnskabs-kontrollen, der allerede i sin nuværende Form maa anses for at være fuldt betryggende. Et Skridt i denne Retning er det, at tomme Fustager og grove og vægtige Varer allerede nu kan henlægges paa privat Transitoplag uden Toldlukke.

### Frilager.

En naturlig Videreførelse af Transitoplaget finder vi i Frilagerinstitutionen. Dennes Fremkomst her i Landet omkring Midten af forrige Aarhundrede skyldtes Indskrænkninger i andre Former for Toldfaciliteter, nemlig Toldgodt-gørelsen og Kreditoplaget, saaledes at der fra først af ikke har været tilsigtet nogen betydelig Udvidelse af de Foranstaltninger, hvormed Udenrigshandelen blev støttet. Det første Frilager blev aabnet paa Københavns Toldbod i 1852, og Oprettelsen motiveredes med, at der efter Ophævelsen i 1850 af Manufaktur-varestemplingen og den dermed forbundne Toldgodtgørelse ved Udførsel af fortoldede Manufakturvarer følte stærkere Trang end hidtil til en Foranstalt-ning, der kunde lette den udenrigske Omsætning, hvor Transit- og Kreditoplaget ikke ydede tilstrækkelig Frihed. Og man kunde dengang ikke tænke sig at give Manufakturvarer Adgang til Kreditoplag. Derimod havde man forsøgsvis paa Toldboden indrettet et »Specifikationskammer«, hvor Varerne kunde ompakkes, medens de formelt laa paa Transitoplag, men Systemet virkede tungt og bragte den frygteligste Uorden i Pakhusregnskabet. Dette fremtvang Frilager-ordningen. En Udvidelse skete i 1863 ved Oprettelsen af Spritfrilageret som en Erstatning for den ved Toldloven af 1863 indførte Indskrænkning i Kreditoplagsretten for Drikkevarer. Toldloven af 1863 bestemte nemlig, at Spirituosa ikke fremtidig kunde erholde Afskrivning i Kreditoplaget ved Ud-førsel til Udlandet, men kun Udførselsgodtgørelse som for indenlandsk Brænde-vin, der var lavere beskattet.

Frilageret er altsaa en moderniseret Form for Transitoplag, hvoraf det natur-ligt har udviklet sig ved Retten til Ompakning og Regnskabsfriheden.

Frilagerbegrebet omfatter ikke blot Frihed for Afgifterne, men overhovedet Frihed for Toldvæsenets Kontrol med Varernes Ompakning og Behandling paa Lagrene; Toldvæsenet fører kun Kontrol med Adgangen til og fra Frilageret. Vor Frilagerordning blev fastlagt ved Loven af 4. December 1863 om



Frilagere og Fridokker, der bestemmer dens Stilling i Toldsystemet saaledes: »Frilagerets Øjemed er at tjene som Fristed for de paagældende Varer, saaledes at disse, enten direkte fra toldfrit Sted eller fra andet Frilager eller fra de i Landet værende almindelige Kredit- og Transitoplæg kan indføres til Lageret, der oplægges og behandles i alle Maader, som om de befandt sig udenfor Toldomraadet.« Ogsaa Godtgørelsesvarer kan mod Tilbagebetaling af Told oplægges paa Frilager; derimod kan værditoldbeskattede Kreditoplagsvarer ikke oplægges mod Fraskrivning i Oplaget, medmindre det godtgøres, at Varerne er udført videre til Udlandet, hvilket siden Værditoldens Fastlæggelse i 1924 betyder en Indskrænkning i Frilagerets Anvendelighed, men er nødvendigt for at hindre Misbrug ved pro forma Udførseler, navnlig i Tider med nedadgaende Priser, og paafølgende Indfortoldning til lavere Værdier, idet den Værdi, der skal lægges til Grund for Toldberegningen, er Varernes Værdi ved den første Indførsel her til Landet. Bestemmelsen rammer ogsaa ukurante Varer.

En anden Indskrænkning skete for nogle Aar siden ved Indførelsen af en Bestemmelse om, at Oplæggelse og Lagring af Spiritus og Vin paa Frilagrene i Skibsproviantstationen og Frilagerbygningen kun er tilladt Lagerhavere, som har forpligtet sig til at føre Lagerregnskab og lade Lagrene kontrollere af Toldvæsenet.

Efter Forholdets Natur er det ikke udelukket, at Frilagerhaveren kan indrette sig paa, at Varen saa vidt muligt ikke træffes af generende Tara- eller Tariferingsregler ved f. Eks. at fjerne Omsvøb eller Indlæg eller ved at adskille Varer, der i usammensat Stand kan indgaa til en lavere Told, men med Undtagelse af, at der ved en Bestemmelse i Toldloven er hjemlet Adgang til at fastsætte Vægttillæg for Varer, der indføres uden visse almindelige Omgivelsesmidler, er ingen Toldforanstaltning iværksat derimod. Dog tager f. Eks. Tariffens Regler om Fortoldning af Konserves m. v. i anbrudte Emballager direkte Sigte paa at forhindre, at Frilageret benyttes til at ændre Varernes tarifmæssige Karakter.

Frilagere er for Statens Regning indrettet i København, Helsingør, Odense, Aarhus, Aalborg, Frederikshavn, Horsens og Esbjerg og saaledes, at en særlig Bygning eller en Del af Toldkamret er sat under Bevogtning og indrettet med et større eller mindre Antal Frilagerrum (i København ca. 350), der udlejes mod Betaling efter Størrelse og Beliggenhed. Desuden findes i København en særlig »Proviandstation«, oprettet 1880, til Proviantering af Forbisejlere.

Loven giver ogsaa Hjemmel for Oprettelse af private Frilagere, men denne Adgang er bortset fra Automobilfabrikkernes særlige Ordning ikke blevet benyttet (i hvert Fald kun i faa Tilfælde af forbigaaende Natur), sandsynligvis fordi der, foruden at Frilagerlokalerne skal være indrettet paa en bestemt Maade, kræves, at den private Ejer skal afholde Udgifterne ved Toldopsyn baade til Bevogtning og Klarering. For store Firmaer med en regelmæssig og mangeartet Import skulde Fordelene ellers være indlysende, idet Varerne (Postgoods, Jernbanegods, Skibsgods o. s. v.) jo kunde oplægges ueftersat i Firmaets egne Frilagerlokaler, saaledes at Udpakning kun skulde finde Sted, naar Varerne ønskedes overført fra Lageret til Salgsafdelingen, medens de nu skal udpakkes først paa Toldboden, saa indpakkes og igen udpakkes, naar de kommer hjem, og medens Fortoldningen i København nu sker 5—6 forskellige Steder, hvor Toldklarere hvert Sted skal være nærværende, vilde Fortoldningen for Fir-

maet blive koncentreret paa eet Sted. Megen Ventetid og meget overflødig Arbejde (samt Arbejdspenge) vilde kunne undgaas. Ogsaa for Toldvæsenet vilde det betyde en Fordel, idet Vejerboderne vilde aflastes, hvilket er af særlig Betydning for en hurtig og sikker Ekspedition.

### Kreditoplaget.

Toldforordningens § 65 definerer Begrebet Kreditoplag saaledes: »Det er Kreditoplag, naar fremmede toldbare Varer med Kredit paa de Afgifter, som ellers ved Indførselen skulde svares, straks betros Ejeren i eget Navn og til egen Raadighed mod at Indførselsafgifterne siden erlægges, forsaavidt Varerne forbliver i Landet, men at derimod de Varer, som udføres til fremmede og frie Steder, afskrives i Oplaget.«

Kreditoplaget er altsaa intet Oplag i egentlig Betydning, men kun et Mellemregningsforhold, idet Kreditoplagshaveren faar Varerne udleveret til sin frie Raadighed, mod at Toldskylden debiteres hans Konto. Ved Oplagstagelsen skal Varerne derfor toldbehandles paa samme Maade som til Fortoldning. Hvad han derefter udfører under Toldkontrol eller borttransporterer til andet Kreditoplag, fraskrives paa Kontoen, og for det, der sælges til Forbrug her i Landet, indbetales Tolden ved kvartaarlige Afregninger.

Kontrollen med, at Kreditten ikke misbruges, føres paa den Maade, at Oplagshaveren i de første Dage af hvert Kvartal afgiver en saakaldt Generalforklaring til Toldvæsenet, i hvilken for hvert Løbenummer er opført Beholdningen ved Kvartalets Begyndelse plus det, der er taget paa Oplag i Kvartalets Løb. Dernæst det Kvantum, der efter fremlagte Toldpapirer m. v. er udført eller borttransporteret, det, der er afhandlet til Forbrug i Indlandet, og endelig Beholdningen ved Kvartalets Udløb. Denne Beholdnings Tilstedeværelse konstateres ved Eftersyn af Toldvæsenet, og naar denne Post i Generalforklaringen er rigtig, maa Posten »Afhandlet til Forbrug« ogsaa være det, idet de øvrige Posters Rigtighed jo kan konstateres ved Toldvæsenets eget Regnskab og Attester.

Der kræves normalt ikke Sikkerhedsstillelse for Opnaelse af Kreditoplagsret. Den staar uden Kaution aaben for Grossister og dermed ligestillede i København og Handlende i Provinsbyerne og for Firmaer, naar de Interessenter, der tager umiddelbart Del i Forretningen, har fornøden Handelsadkomst. Kun for Aktieselskaber og andre Selskaber med begrænset Ansvar kræves Selvskyldnerkaution af Bank eller Forsikringsselskab eller Deponering af Effekter.

Det er ikke alle Varer, der kan tages paa Oplag. Hvilke Varer, Toldloven giver Adgang til Kreditoplag, fremgaar af en særlig Vedtegning under Varegruppen i Tariffen, der tillige indeholder Oplysning om Minima for Til- og Fraskrivning, men Kreditten er indrømmet og af Betydning for de allerfleste af de Varer, som fiskalt betyder mest, saasom Vin og Spirituosa paa Fustager, Kaffe, Te, Krydderier, Manufakturvarer, Trælast o. s. v., og ca. 40 pCt. af den samlede Indtægt af Tolden indgaar gennem Kreditoplagsregnskabet\*). Ogsaa adskillige værditoldbeskattede Varer kan nu tages paa Oplag, men medens Vægttoldvarer kan henligge paa Oplaget, saa længe de fastsatte Ordensregler overholdes, kan Toldkreditten for Varer, der er belagt

\*) Heri indbefattet Tolden af de Varer, der ved særlig Bevilling er givet Adgang til Kreditoplaget, jfr. Side 77.

med Værditold, ikke udstrækkes over 1½ Aar tillagt Tiden indtil nærmeste Kvartalsafregning.

Til Sikkerhed for Tolden af de til Oplagshaveren udleverede Varer er der forbeholdt Statskassen første Panteret i hans samtlige Oplagsvarer, nogle for alle og alle for nogle, og fortrinsvis Ret til Betaling af samtlige hans øvrige Ejendele, Varer eller Effekter, som ikke ellers er lovligt pantsatte. Endelig beskyttes Statskassen ved en særlig streng Straffebestemmelse, idet den Oplagshaver, som gaar fallit efter at have bortsolgt eller forvansket saa meget af Oplagsbeholdningen, at Værdien af det tiloversblevne ikke dækker Toldskylden, anses som svingagtig Fallent. Dog gøres Ansvar ikke gældende, saafremt Statskassens Krav opfyldes af Boets øvrige Midler.

Naar bortses fra Bestemmelserne vedrørende Værditolden, er det i det væsentlige de ved Toldforordningen af 1797 indførte Regler, der stadig er gældende for Kreditoplagsinstitutionens Forvaltning og retlige Omraade, og for fuldtud at kunne værdsætte Systemets indre Konsekvens og forstaa dets Betydning for Erhvervslivet og Statskassen baade dengang og nu, er det nødvendigt at sætte sig ind i de Forhold, der forelaa i den sidste Halvdel af det 18. Aarhundrede, og de Betingelser, hvorunder klartseende og vidtskuende Statsmænd skabte et af Danmarks betydeligste Lovværker, Toldforordningen af 1797.

### Smughandelens Glansperiode.

Selv om Merkantilismens talrige, ofte aarlige Toldruller i Regelen indleddes med en forklarende Fortale om, at det, der tilsigtedes, var »Commerciens frie og ubehindrede Løb«, opnaaede den protestionistiske Toldpolitik kun fuldstændigt at lamme den legitime Importhandel. I dens Sted traadte Smugleriet som et indbringende og ingenlunde uagtværdigt Erhverv. Indførselsforbudte Varer brugtes overalt, navnlig Glas, Fajance og Porcellæn samt Manufakturvarer; det danske Korn blev mejet med forbudte indsmuglede Leer, Hærens Soldater gik i Uniformer, forarbejdet af indsmuglet Klæde o. s. v., og da Smughandelen var sat i System for at sikre Landets nødvendige Forsyning med det daglige Forbrugs Varer, var det ganske naturligt, at de højtbeskattede Varer inddroges under de velkonsoliderede Smuglerfirmaers Forretningsomraade, saaledes solgtes Tobak uanfægtet i København til Priser, der var lavere end Toldens Beløb, og den Slags Eksempler var der mange af. Det nævnes ogsaa, at en fransk Gesandt medførte et stort Oplag af Varer fra Paris til København; hans Tjenere holdt derefter Udsalg i Gesandtskabshotellet, hvor de københavnske Damer kom og købte Vifter, Masker, Haarpynt, Baand og lign., alt indført ufortoldet, ja, der modtoges endog Bestillinger paa franske Vine. 1777 klages der over, at en Gesandt ved Auktioner solgte ufortoldet Silketøj, afpasset i Stykker; men der blev ikke skredet ind mod den Slags Misligheder, de havde vundet Hævd.

Selvfølgelig forsøgte man at dæmme op mod Smugleriet, men det haabløse i Opgaven ses bedst af en Instruktion til Præsterne om at benytte Evangeliet om Skattens Mønt til fra Prædikestolene at tale imod »Contrabanditernes lovløse Adfærd«. Dette var dog uden Resultat; Smugleriet var en af Moralen

akcepteret Tilstand og rent faktisk blevet et Led i det danske Toldsystem. Betegnende er saaledes en Indstilling fra Firserne, hvor Commercekollegiet med Hensyn til den paatænkte Kreditoplagsinstitution slaar sig til Ro med, at selv om denne vil give Anledning til Besvigelser, var det dog en Slags Trøst, at det fremtidig vilde blive Kongens Undersaatte, der snød Kongens Kasse, medens det hidtil især havde været Udlændinge, der levede højt paa Smugleriet. Og lige saa betegnende er i en anden Forbindelse nogle Bemærkninger om, »at Transithandel meget vel kan bestaa, endog naar en paa de Varer, hvormed den drives, lagt taalelig Afgift ikke godtgøres ved Udførselen. Under saadanne Omstændigheder kunde en activ Contrebandehandel fra Danmark til Nabolandene ikke udeblive, om disse beholdt deres nuværende Toldsystemer, hvilke i saa Fald vilde betale denne taalelige Afgift for den Del, som blev dem tilført«. — Altsaa, medens den danske Statskasse hidtil havde lidt Tab ved Smuglerierne (passiv Contrebandehandel), var der efter Kollegiets Mening en Chance for, at Staten ligefrem kunde komme til at tjene Penge ved sine Undersaatters Smugleri paa Nabolandene. Tanken røber en god Portion Snusfornuft, men ikke nogen ubetinget Afsky for Smugleri saa lidt som nogen beundringsværdig Moral, og den ligger for fjernt fra Frihandelsbegrebet til, at der fra først af kan være Tale om et Idéernes Gennembrud som Aarsag til en Ændring af Toldpolitikken.

Under den skitserede Udvikling trivedes Erhvervslivet ikke, end ikke den overbeskyttede Industri, og Kongens Kasse fyldtes kun ved Laan og dækningsløse Sedler. Jo højere Toldsatserne voksede, des mindre blev Toldindtægten. For Klæde, Bomuldsvarer og Silkevarer var Toldsatserne til Eksempel i 1732 henholdsvis 10, 7 og 10 pCt., hvilket aarligt indbragte i Told: ca. 80 000, 238 000 og 65 000 Daler. — Fra 1762 forhøjedes de nævnte Satser til 40, 40 og 50 pCt. med det Resultat, at Intraderne ca. 1780 kun androg 6000, 20 000 og 3000 Daler. En Femdobling af Toldsatserne havde givet det Resultat, at Indtægterne næsten var helt ophørt. Og endda brugtes Varerne i samme Udstrækning efter som før 1762.

Det var Rigets Finansnød, fremkaldt ved en ruinerende Rustningspolitik og taabelig Finanspolitik, som fra først af tvang Regeringen ind paa en Ændring af Toldpolitikken. Man var efterhaanden blevet klar over, at en Fortsættelse ad de tiltraadte Baner vilde føre til Bankerotten. Finanskollegiet indsaa, at enten maatte Udgifterne formindskes, eller ogsaa maatte Indtægten forøges gennem nye Byrder paa Folket. Da begge Veje viste sig at være lukkede, fandt Kollegiet paa som en sidste Udvej at foreslaa Nedsættelse af en Kommission med den Opgave at undersøge, om det ikke vilde være muligt at forøge Indtægterne ved at nedsætte Toldsatserne: »Det kunde være en vigtig Genstand til Undersøgelse, om det ikke skulde være muligt at forøge Indtægterne uden tillige at forøge Byrderne og Afgifterne for Folket, — om nemlig Ansættelsen af visse, nu ikke indgaaende Toldafgifter blev erstattet ved andre Afgifter, som af Konsumenterne erlægges paa anden Maade. — Det kunde da henlede til den Udsigt, at en Lettelse i disse Byrder uden Nachdel for Staten kunde være mulig.«

Paa denne Maade førtes Snusfornuften i Armene paa Liberalismen.



Ove Malling, Finanskommissionens Sekretær.

### Den store Finanskommission.

Resultatet af Kollegiets Indstilling blev Nedsættelsen af Finanskommissionen af 1787. Kommissionen talte 15 Mand, blandt hvilke de betydeligste var Brødrene **Reventlow**, **Colbjørnsen** og **Ove Malling**, Kommitteret i General-Toldkammeret. —

Dens Opgave var at foretage en principiel Drøftelse af Beskatningens Grundsætninger og overveje alt, hvad der i Henseende til Handelssystemet kunde være gavnligt at anordne.

Det er værd at lægge Mærke til, at Kommissionen begyndte sit Arbejde samme Aar, som **Pitt** i England fremsatte Forslag om en Ændring af Toldsystemet, nødvendiggjort af de samme Forhold og tilsigtende de samme Formaal som hos os. Det ligger nær at antage, at Idéerne fra England har øvet deres Paavirkning paa Kommissionens Medlemmer, der akcepterede dem, men gav dem en anden, speciel dansk Form. Medens Toldfaciliteternes Opgaver: 1) at **bekæmpe Smugleriet** og sikre Indgangen af de fastsatte Afgifter, 2) at **lette Transithandelen** ved at fritage den for Tolden, og 3) at **lette Importhandelen** ved at fritage Købmanden for at staa i Forskud med Tolden i England løstes ved en Udbygning af Warehouse Systemet, førte Løsningen af de samme

Opgaver i Danmark til en principiel og faktisk Knæsættelse af Kreditoplags-systemet, et System, som det praktiske Livs Bekvemmelighedshensyn og Toldforpagternes Forretningssmartness vel nok fra først af havde lempet Administrationen ind paa.

De principielle Drøftelser af Beskatningens Grundsætninger interesserede ikke foreløbig Kommissionen. Den tog rent praktisk paa Tingene, og da Landboreformerne samtidig stod paa Dagsordenen og af nærliggende Grunde (Navnet Reventlow) havde Kommissionsmedlemmernes Interesse, blev det første Resultat **Forordningerne af 1788**, hvorved Korn- og Kvæghandelen, der hidtil havde været undergivet Forbud, blev givet fri. For Kornets Vedkommende gik man (efter at have konstateret, at Landet ikke kunde brødføde sig selv) fra Indførselsforbud til Told, men da Kommissionen havde Øje for, at Danmark som Følge af sin Beliggenhed havde Chancer for at blive Nordeuropas Kornkammer, tog den Konsekvensen og indrømmede Kreditoplagsret for Korn — for Københavns Vedkommende paa ubegrænset Tid og for en Del andre Byer for 3 Aar. Hindringen for den frie Transithandel med Korn var dermed fjernet.

Medens Kommissionen fortsat arbejdede, udviklede den franske Revolution sig og skabe en Frihedsstemning over Landene samtidig med, at Krigen i Europa skabte Velstand for Handel under det neutrale danske Flag. Disse to Ting maa tages i Betragtning som Baggrund for Kommissionens videre Arbejde, der paa Toldlovgivningens Omraade saa nær som muligt blev Virkeliggørelsen af den økonomiske Frihed i Europas mest enevældige Stat.

### **Kreditoplaget som Transithandelsbegunstigelse og Opkrævningsmaade.**

Det næste Resultat af Kommissionens Arbejde vedrørende Handels- og Toldforholdene blev **Kreditoplagsforordningen af 31. Maj 1793**.

Den Kreditoplagsordning, man havde, gjaldt kun faa Varer, var kun indrømmet faa Steder og kun paa begrænset Tid. Desuden skulde der som Hovedregel stilles Sikkerhed for Afgifterne. Udenrigshandelen var i det væsentlige henvist til at benytte Transitoplagene, der ogsaa gav Adgang for de forbudte Varer, og forbudte var jo de fleste, men Kommissionen maatte indrømme, at disse Oplag havde den Ulempe, at Varerne ikke var til Ejerens frie Raadighed. Desuden var Kommissionen i sine Overvejelser om Toldsatsernes Højde kommet til det Resultat, at saare meget ahang af Opkrævningsmaaden, »efter som Handelen er mere eller mindre besværlig eller fordrer større eller mindre Forskud af de Handlende«. Det vil i Realiteten sige, at Kommissionen akcepterede **Adam Smiths** 3. Hovedsætning for Skatters Opkrævning: »Enhver Skat bør opkræves paa den Tid og den Maade, som maa antages at være bekvemst for Yderen«, og Kommissionen gav ikke blot denne Læresætning sin principielle Tilslutning, men førte de nye Teorier ud i Livet med en Konsekvens og Forudseenhed, der dengang var uhørt, og ikke senere er overgaaet.

Paa Grundlag af de Erfaringer, man havde: den københavnske Transithandel med Drikkevarer og Korn af Kreditoplag og det isolerede Fænomen Frederikshald, der paa Grund af sine Borgeres Tapperhed i Krigen med Karl XII havde faaet tilstaaet almindelig Kreditoplagsret, byggede man videre, idet man

kombinerede det, man kendte, Kreditoplægets Betydning for **Transithandel** uden Erlæggelse af Told, med det nye, man havde opdaget, Kreditoplægets Betydning for **Importhandelen** ved at udsætte Toldens Optrækning til det bekvæmste og naturligste Tidspunkt, da Varen er solgt, og Forbrugerne faktisk har betalt Tolden indkalkuleret i Vareprisen. »Disse Fordele kunne virke til desto lavere, jævne og stadigere Priser for **Forbrugerne** og til desto vissere og stadigere Indtægt for **den kongelige Kasse**, der altid kan gøre sikrere Regning paa de Afgifter, hvis Erlæggelse saa meget som muligt er lettet, end paa dem, der ydes besværligen . . .«

For første Gang i Aarhundreder nævnes Hensynet til Forbrugeren, hidtil havde alting drejet sig om Producenten, nu sættes Forbrugeren endog foran den kongelige Kasse.

Som Resultat af sine Overvejelser fastslaar Kommissionen, at Kreditoplægformen er den eneste rationelle Optrækningsmaade for Indførselstold, og den indstiller derfor, at Kreditoplægget fortrinsvis skal lægges til Grund for det nye Toldsystem, og at alle fremmede Handelsvarer skal kunne tages paa Kreditoplæg, for saa vidt de »er Genstand for nogen betydelig Inden- eller Udenrigshandel, ind- og udføres i samme Slags og ikke for lidt Volumen«. Der skulde ikke som tidligere stilles Sikkerhed for Afgifterne, og Varerne kunde henligge paa Oplægget, saa længe Oplægshaveren holdt sig den foreskrevne Orden efterrettelig.

Som Udtryk for, at Kreditoplægget var tænkt som den dominerende Optrækningsmaade, lyder Toldforordningens iøvrigt endnu gældende § 67: » . . . saa er i Tariffen tilkendegivet de Varesorter, som til Oplægsklassen ikke henhører«. Manglende Oplægret var altsaa en Undtagelse. Af 765 Tarifposter kunde de 626 tages paa Oplæg.

Adgang til at tage Varer paa Oplæg skulde alle have, som ifølge Handels- og Politilovene havde Frihed til at handle, men kun for de Varer, de var berettiget til at handle med.

Kreditoplægretten foresloges udvidet til alle Søkøbstæder. Dette skyldtes sikkert ikke alene Hensynet til Borgernes lige Rettigheder efter Loven, men ogsaa Hensynet til Smugleriet. Købstæderne inde i Landet fik jo ikke Kreditoplægret, og Kommissionen havde Erfaring for, at Provinsbyer ved Kysten, der var blevet forbigaaet ved Oplægprivilegier, havde protesteret og derefter levet af Indsmugling af de Varer, de ikke maatte indføre legitimt.

Endelig foreslog Kommissionen, at den nye Optrækningsmaade skulde indføres straks og derved forberede det nye Toldsystem, som man var klar over vilde komme til at betyde en Nedsættelse af Satsene og Ophævelse af mange Indførselsforbud. Da Følgen af denne Viden vilde blive, at de Handlende saa meget som muligt vilde udsætte deres Varekøb, selv om Priserne paa de udenlandske Markeder stillede sig nok saa gunstigt, til den nye, lavere Tarif var traadt i Kraft, mente Kommissionen, det var baade hensigtsmæssigt og retfærdigt straks at give dem Adgang til at føre Varerne ind i Landet paa saadanne Vilkaar, at kun det, der blev afsat til Forbrug, inden Toldnedsættelsen traadte i Kraft, kom til at betale den høje Sats, medens Resten af Lagrene kom til at nyde godt af Nedsættelsen.

Dette var Grunden til, at Kreditoplægssystemet blev indført fire Aar før Toldforordningen af 1. Februar 1797 emanerede. Heri fæstnedes Systemets Retsregler i alle Enkeltheder. I Mellemtiden havde Rigtigheden af Kommissio-

nens Synspunkter bekræftet sig, idet Toldrecognitionerne i København var firedoblet i Tiden fra 1792—1795. At Kommissionen selv var klar over, at det var et godt og forudseende Lovværk, der var skabt, fremgaar af Indledningen til Forordningen, hvoraf følgende skal citeres:

»Det er en almindelig Regel i alt Toldvæsen, at Afgifter paa indkommende fremmede Varer skal erlægges ved disses Indførsel, hvorefter de, som have indført dem, have fri Raadighed til at sælge dem, baade i Landet og ud af Landet. Saa meget som denne Regel er simpel og grundet i Afgiftsvæsenets Natur, saa meget er den derimod til Hinder for fremmede Varers Indforskrivning til videre Afsætning til fremmede Steder, for hvilken Handel disse Rigers Beliggenhed er saa belejlig. For at raade Bod paa denne Ulejlighed har det forhen været tilladt visse enkelte Stæder at tage visse enkelte Varesorter paa Oplag med Kredit paa Afgifterne, indtil de afsattes, da disse Afgifter siden tilsvaredes, for saa vidt Varerne forbleve i Landet, men bleve ukrævede, forsaavidt de udgik til fremmede Steder. Dette Oplag (Kreditoplag) er udstrakt til alle Varer, som ere vigtige Genstande for Udenrigshandelen, og til alle Stæder, som kan føre Søhandel.

Endvidere er det ogsaa tilladt, at alle Varer i Almindelighed, og deriblandt ogsaa de faa, som endnu blive forbudne til Forblivelse i Landet, kan i alle Købstæder, hvor Toldsted ere, oplægges til Udførsel (Transitoplag).

Ved begge disse Oplag delagtiggøres nu, under et ordnet Toldvæsen, alle Handelsstæder i begge Rigerne i den frie Handel med fremmede Varer, som de saakaldte Frihavne i Europa er given, og som udgør den væsentligste Del af de Friheder, der have tildraget dem Navn af Frihavne«.

En ikke ringe Selvfølelse lyder ud af disse Ord, men berettiget. Man følte Stolthed over at have skabt en Toldordning, der betød saa stor Sikkerhed for Statskassen, saa faa Formaliteter og saa lempelig en Opkrævningsmaade som muligt.

Den sidste Del af Citatet har en tydelig Adresse til Hamborg, der i Kraft af sin Stilling som Frihavnsby var dominerende i Østersøhandelen, og hvoraf Danmarks egen Handel var afhængig, en Afhængighed, som først forsvandt med Øresundstolden, som havde udviklet sig til at være en Hemske for Københavns Udvikling.

Men Forordningens Fædre havde valgt ikke at gaa Frihavnsvejen, men udbygge næsten til Fuldkommenhed et Oplagssystem, der i Hovedtrækkene gav de samme Fordele. Fra først af er Frihavnstanken udelukket i det danske Toldsystem, og dette giver den dybest liggende Forklaring paa, at den Frihavn, vi fik hundrede Aar senere, ikke har kunnet indpasses som et organisk Led i det øvrige Toldsystem. I Stedet for at blive en Transithavn uden Toldvæsen blev den fra første Færd Landets største Importhavn, mere og mere spækket med Toldkontrol til Funktioner inden for Gitteret.

### Reaktionen.

I Modsætning til foranstaaende Paragraf 67 fra Toldforordningen bestemmer Toldlovens § 26, at kun de Varer, der i Tariffen er betegnet med »Kreditoplag«, kan tages paa Oplag. Denne Bestemmelse er gaaet igen siden 1838,



paa hvilket Tidspunkt Reaktionen satte ind. Dog var Antallet af kreditoplagsberettigede Positioner allerede formindsket i 1818 og 1821.

Reaktionen havde en Fordel deri, at de Varer, som selv efter 1797 var indførselsforbudte, selvfølgelig ikke oprindelig kunde tages paa Kreditoplag, og da Forbudene efterhaanden faldt, undlod man ganske simpelt at give dem Adgang til Oplaget. Ligeledes undlod man at give Adgang for de nye Varer, der dukkede op, efterhaanden som Tekniken udvikledes, og Forbruget ændredes, medens de Varer, der gik ud af Forbruget, beholdt deres formelle Oplagsret. Saa danne Rudimenter findes endnu i den sidste Toldlov (f. Eks. Ambolte). Indskrænkning i Personers Adgang til at tage Varer paa Kreditoplag skete ved Plakat af 1821, der for Københavns Vedkommende indskrænkede Retten til Grosserere, og Fabrikanterne mistede deres Ret i 1865 som Følge af Næringsloven. Til Gengæld bemyndigedes Toldbestyrelsen i 1889 til at indrømme Kreditoplag ogsaa udenfor Søkøbstæderne.

Modstanden mod Kreditoplaget satte navnlig ind paa, at danske Varer kunde udføres under Foregivende af at være udenlandske og derved opnaa uretmæssig Afskrivning i Oplagsregnskabet i de Tilfælde, hvor Kreditoplagsretten omfattede saadanne Varer, som ogsaa blev produceret i Indlandet. Da den første Vare, som allerede i 1788 havde faaet Kreditoplagsret, var Korn, er det givet, at **Kommissionen** har haft sin Opmærksomhed henvendt ogsaa paa denne Side af Sagen, og den har ogsaa været betænkelig, men i sin Afvejen af Fordele og Ulemper ræsonnerede den saaledes: Naar danske Varer kunde anvendes i det indenlandske Forbrug i Stedet for udenlandske, vilde dog et lige Antal af disse blive holdt uden for Landet, og Tolden deraf vilde blive tabt. Og udførte man f. Eks. Korn af dansk Produktion som Kreditoplagsvarer, saa vilde jo dette Kvantum blive unddraget det indenlandske Forbrug og følgelig blive erstattet ved Indførsel af et tilsvarende Kvantum udenlandsk Korn, hvoraf Tolden da vilde blive erlagt.

Da der et halvt Aarhundrede senere var Kræfter i Bevægelse for at faa ophævet Kreditoplaget for Korn, understreger **Roskilde Stænderforsamling** i sin Indstilling til Kongen, »at Kreditoplaget under ingen Omstændigheder kunde være til Skade for Handelen med danske Kornvarer, efterdi enhver Importør af fremmed Korn, som paa saadan Maade vil drage Fordel af Tolden, var nødt til at købe og udskibe et lige saa stort Parti dansk Korn, at det tværtimod maatte antages at være til Fordel for Afsætningen af det danske Korn«. Altsaa det værste, der kunde ske, var, at danske Varer fik en ganske vist uretmæssig Eksportpræmie.

**Sponneck** tangerer Emnet, idet han om Spørgsmaalet Ækvivalens eller Identitet skriver (1840): »Det vil . . . ikke interessere det offentlige, om det netop er samme Vare, der udføres, som den, der førtes paa Oplaget, naar man kun til enhver Tid kan være forsikret om, at hele Oplagsmassen ikke er mindre, end den skulde være. Tænker man sig f. Eks., at en Mand havde hjemforskrevet 100,000 Pund Kaffe og ønskede at kunne have disse i sit Væрге, behandle dem, forevise Kunderne dem o. s. v., uden dog at betale Tolden, førend han efterhaanden afsatte Kaffen. I et saadant Tilfælde fandt man, at det kunde være Staten ligegyldigt, om det var netop af dette Parti Kaffe, at Købmanden (baade) forsendte til Udlandet og afsatte hjemme, eller af et ganske andet Parti, siden

et Pund Kaffe dog altid blev et Pund Kaffe, og Toldsatsen ej varierede, selv om Kaffen var fin eller simpel.«

Men det lykkedes ikke at faa flere Varer paa Oplagslisten. Det eneste, der blev opnaaet, var, at der i Toldloven af 1863 blev indsat en Bemyndigelse for Toldbestyrelsen til administrativt at indrømme ogsaa andre Varer end de i Tariffen udtrykkelig nævnte Adgang til Kreditoplag, baade i Almindelighed og paa enkelte Steder, naar Erfaringen godtgør, at der er Trang dertil og eventuelt paa særlige Kontrolbetingelser. Denne Bemyndigelse er derfra overgaaet til de senere Toldlove. Det kostede fra først af Handelsstanden store Kampe at faa Administrationen til at bruge sin Bemyndigelse, navnlig med Hensyn til Manufakturvarer, men fra 1908 er der sket en stadig Udvidelse af Kreditoplagsretten baade i Almindelighed og ved særlige Bevillinger.

Denne Udvikling er fortsat til den seneste Tid, i hvilken der er givet Bevillinger til Kreditoplag for en Række højtbeskattede Varer som Raatobak, Cigarer og Cigarillos samt Hummer, Krabber, Laks m. v. under hermetisk Lukke, desuden for Fiskekonserves, Emaillvarer, Gummifodtøj, umonterede Filthatte, Vindruer, Æbler og Pærer o. s. v. — ganske vist paa særlige Betingelser, der i det væsentlige tager Sigte paa at sikre Beviset for Varernes udenlandske Oprindelse ved Genudførelse og Forevisning. Da den siden Kreditoplagsrettens Indførelse udviklede Varemærkebetegnelse, Istempling af Produktionsland, Originalemballager etc. gør det lettere nu end tidligere for Folk med Varekendskab at skelne udenlandske Varer fra danske, er Risikoen for underskudte Varer næppe stor. Hertil kommer det, Spønneck allerede bemærkede: »en vis Ærlighed i Nationens Character«. Der er derfor ingen Grund til at formode, at Kreditoplagsrets Betydning ikke skulde være stadigt voksende i Fremtiden, hvor Indtægten af høje Toldsatser næppe mindre end i Fortiden »saare meget er afhængig af Opkrævningsmaaden«, og Kreditoplagsrets Teknik egner sig bedre end noget andet System til at forene de to Principper: 1) Enhver Skat skal kontrolleres og opkræves saa billigt som muligt, 2) Skattens restriktive Virkninger paa Handel og Omsætning skal reduceres til et Minimum.

Og Toldforordningen, der stadig er gældende Ret paa dette Omraade, byggedes op paa det Princip, at Kreditoplaget var den eneste rationelle Form for Toldopkrævning. Det er ikke blot en Betingelse for Transithandelen, men en Opkrævningsmaade, og det er i Overensstemmelse med Toldlovgivningens Forudsætninger, at der paa denne Maade gives Kredit paa Tolden af de Varer, der indføres til Forbrug her i Landet. Kreditoplaget betød Ligevægtpunktet ved Afvejelsen af Statskassens Interesser og Handelsstandens Interesser. Retsreglerne er formet efter dybtgaaende Undersøgelser og Overvejelser, der bundede i en Tid, hvor Statskassen var saa tom, at man maatte nedsætte Toldsatserne og give ufunderet Kredit for at skabe forøgede Indtægter. Og Forsøget lykkedes.

**Litteraturhenviſning:** HERM. ANDERSEN: Københavns Toldbod. IVAR BERENDSEN: Toldforordningen af 1797 og Handelen (Tilskueren 1897). GREGORY: Tariffs. VILLIAM HALLAND: Artikler i Dansk Toldtidende 1930—31. F. JØRGENSEN: Det Dansk-Norske Toldvæsens Historie. Mc.NAUGHT: Essays on the Warehousing System. MARCUS RUBIN: 1807—14. JUL. SCHOVELIN: Fra den danske Handels Empire. SPONNECK: Om Toldvæsen.



Frihavns Toldkammerbygning.

## FRIHAVNEN

Af Toldinspektør N. MARCUSSEN

**O**PRINDELIG var den almindelige Regel med Hensyn til Indførsels-  
toldens Erlæggelse sikkert den, at Tolden for de Varer, der ikke to-  
ges i Forvaring af Toldvæsenet, blev erlagt straks ved Indførselen i  
Toldterritoriet. — Dette medførte selvfølgelig ofte store Ulemper  
for Importøren, der i hvert Fald, selv om Tolden senere blev godtgjort ved  
eventuel Genudførsel til Udlandet, ofte i længere Tid maatte staa i Forskud med  
Beløbet, og derhos maatte betale Told af forekommende Svind.

Handelens Tarv krævede derfor, at der blev truffet saadanne Foranstalt-  
ninger, at det ikke blev nødvendigt for Importøren at staa i Forskud med Tol-  
den, at der ikke lagdes unødige Hindringer i Vejen for Transithandelen.

Saadanne Foranstaltninger er f. Eks. privat Transitoplag og Kreditoplag.

For at Varer skal kunne oplægges paa privat Transitoplag kræves, at Vare-  
modtageren raader over et Pakhus eller et Pakhusrum, der kan toldlukkes paa  
betryggende Maade. Forinden Oplæggelsen undersøges Varernes tarifmæssige  
Beskaffenhed og Mængde, der tilføres en Konto.

Først ved Udtagelse af Varer til Forblivelse her erlægges Tolden af de paa-  
gældende Varer, medens derimod Udførsel til Udlandet eller toldfrit Sted kan  
ske uden Tolds Erlæggelse.

Ved Kreditoplag forstaas et Oplag, paa hvilket en Vareimportør med Kre-  
dit paa Toldafgifterne kan oplægge indførte toldpligtige Varer under sit eget  
Værge og til fri Raadighed, mod at Afgifterne senere erlægges for de Varer, der  
udtages til Fortoldning, medens der for de til Udlandet eller toldfrit Sted ud-  
førte Varer ydes Afskrivning i Oplaget.

Kreditoplaget giver altsaa Oplagshaveren noget friere Hænder end det pri-  
vate Transitoplag, idet det tillader ham at behandle Varerne uden Toldvæse-  
nets Mellekomst; men det har den Begrænsning, at det ikke staa aabent for  
alle, og at det ikke omfatter alle Varer.

Disse Foranstaltninger er imidlertid, som det vil ses, ikke helt fyldestgørende med Hensyn til at lette og fremhjælpe Handelen paa Udlandet med fremmede Varer. Dertil udkræves mere omfattende og mere hensigtsmæssige »Oplæg« som Frilagre og Frihavne.

Medens et Frilager, toldmæssigt set, vel er et Stykke Udland ligesom en Frihavn, hvor Ejeren har fri Adgang til sine Varer, er der den Mangel ved et Frilager, der efter Forholdene ordentligvis maa indrettes i en Bygning, at Pladsen derved bliver mere eller mindre indskrænket, og at en større industriel Virksomhed derfor vanskeligt kan drives der.

Disse Ulemper findes derimod ikke ved en Frihavn, der enten kan omfatte en hel Havn eller i hvert Fald et stort Stykke af den egentlige Havn.

En Frihavn kan nærmere betegnes som et afspærret og af Toldvæsenet bevogtet Havneanlæg, der i toldmæssig Henseende betragtes som Udland, hvor Skibe kan losse og lade uden Toldkontrol, og hvor indførte Varer kan oplægges, sorteres, bearbejdes, ompakkes m. v. og atter udføres til Udlandet eller toldfrit Sted uden Erlæggelse af Toldafgifter, hvorimod de paa Frihavnsterritoriet fremstillede Produkter og Fabrikater, ligesom de indførte og oplagte Varer, ved Indførsel til indenlandsk Toldomraade selvfølgelig er underkastede de til enhver Tid gældende IndførselsToldbestemmelser.

(Til Lagring af Vin og Spirituosa samt særligt højt beskattede Varer i Københavns Frihavn skal der dog for Tiden særlig Tilladelse, og disse Varer er underkastede Toldvæsenets Kontrol saavel paa Lagrene som ved Til- og Fraførsel.)

Oprindelsen til Frihavne kan føres helt tilbage til Middelalderen. De tjente da fornemmelig til at lede den prohibitive og protektionistiske Handel til Havnebyer, der var tilstrækkelig gunstig beliggende til, at de kunde gøres til vigtige Handelscentre.

Den første moderne Frihavn blev oprettet i Livorno (1547), der var en vigtig Stabelplads for Handelen paa de østlige Middelhavslande. Herefter blev der oprettet Frihavne i Genua (1595), i Neapel (1633), i Venedig (1661), i Ancona og Messina (1732).

Det af Italien givne Eksempel blev snart efterlignet af Frankrig (Marseille 1669), Østrig (Triest 1717 og Fiume 1745), Spanien (Gibraltar 1706) og Portugal.

Derimod var der aldrig Tale om egentlige Frihavnes Oprettelse i England eller i de nordamerikanske Fristater, hvor man som Erstatning for Frihavne havde Entrepôt-Systemet, d. v. s. Vareoplæg for ufortoldede fremmede Varer, hvoraf Tolden først erlægges ved Udtagelse til Forbrug i Landet, medens den forbliver uopkrævet ved Varernes Genudførsel til Udlandet, altsaa noget lignende som det danske private Transitoplæg.

I Løbet af det 19. Aarhundrede er dog næsten alle Frihavne i Europa, som omfattede hele Byer, blevne ophævede, idet Ulemperne ved at have en Del af Statens Omraade udenfor Toldterritoriet viste sig at være større end Fordelene.

Fra 1888 blev Hamborg og Bremen, der tidligere var hele Frihavne, optagne i det tyske Toldforbund; men begge Steder er der dog bleven et Distrikt tilbage som Frihavn.

I Europa er der nu kun Gibraltar tilbage som Frihavn i ældre Forstand.

Københavns Frihavn, som her navnlig skal omtales, er en Del af det sam-

lede Havneanlæg, og Oprettelsen, der foresloges i Landstinget den 7. Februar 1890 og blev endelig vedtaget ved Lov af 31. Marts 1891, blev besluttet navnlig af Hensyn til det ønskelige i at gøre Trafiken paa Havnen lettere og billigere for derved at imødegaa den stedse voksende Konkurrence udefra, hvilken særlig støttedes af Frihavnene i Hambørg og Bremen, samt ogsaa for at skabe fornyet Trafik over Københavns Havn.

Man gik derhos ud fra, at et saadant Anlæg vilde være af stor Betydning for Transithandelen, idet der for de Varer, der oplægges i eller passerer Frihavnen, navnlig paa Grund af de der anbragte moderne mekaniske Hjælpemidler til Losning og Transport, vilde paaløbe færre Udgifter end i den gamle Havn.

Idéen til denne Frihavn er dog ikke, som det uimodsagt blev udtalt i Rigsdagen under Behandlingen af Lovforslaget, kommen frem ved en ren og skær Tilfældighed, idet efter Talerens Mening den Omstændighed, at den for nogle Aar forinden anlagte store Kalkbrænderihavn (den nuværende Nordhavn i Frihavnen) havde vist sig ikke at kunne svare Regning, skulde have ført til Tanken om at omdanne denne Havn til en Frihavn, hvilken Tanke derefter var bleven udvidet til at omfatte Oprettelsen af en større Frihavn.

Tværtimod havde Tanken om at indrette en Frihavn i København tidligere flere Gange været fremme.

Saa langt tilbage som i Aaret 1769 fremkom der saaledes paa Foranledning af en Del af Hovedstadens største Købmænd et Forslag om for kongelig Regning at oprette en Slags Frihavn ved Toldboden, hvilket Forslag imidlertid strandede paa Kongens Vægring ved paa Kronens Bekostning at oprette en saadan Havn.

Og Tanken blev senere nøjere overvejet af en nedsat Kommission, der afgav en Betænkning herom den 22. Januar 1881.

Men et mægtigt Stød til denne Plans Gennemførelse blev navnlig givet ved Paabegyndelsen af Nord-Østersø Kanalen i 1888. Man frygtede nemlig for, at denne kortere Søvej til Østersøen skulde skade Handelen og Trafiken paa København, der jo baade efter sin Størrelse og Beliggenhed maatte siges at være bestemt til at være Østersøens Hovedstad, hvorfor der maatte gøres særlige Anstrengelser for at bevare og om muligt udvide Trafiken over København.

Den 23. Marts 1888 blev der derfor ved Lov bevilget det fornødne Beløb (30 000 Kr.) til Undersøgelse og Udarbejdelse af Planer angaaende Tilvejebringelse af et Frihavnsanlæg, og den 26. April samme Aar nedsatte Regeringen en Kommission herom, og skønt der i Købmandsstanden havde ytret sig Betæneligheder ved at lægge en Frihavn saa langt fra Byens Centrum, tilraadede Kommissionen dog enstemmig at anlægge Frihavnen paa Strækningen fra Kastelspynten til Kalkbrænderihavnen, det Sted, hvor den nu er beliggende.

Bygningen af Frihavnen, der er anlagt af Københavns Havnevæsen, hvorimod Københavns Frihavns-Aktieselskab har erholdt Koncession til i 80 Aar at udøve Driften, paabegyndtes i 1891 og fuldendtes i 1894, i hvilket Aar den aabnedes for Trafik den 9. November uden nogen større Festlighed, idet den oprindelige Plan om, at Aabningshøjtideligheden skulde foregaa i Overværelse af Hans Majestæt Kongen (Christian den Niende) maatte opgives paa Grund af den russiske Kejser, Alexander III's Død nogle Dage forinden.

Havnen anlagedes, som ovenfor nævnt, paa det tidligere Vandareal fra

Kalkbrænderierne til nær ind paa Kastelspynten. Mellem Vest- og Nordbassinet er indrettet to Færgelejer for Dampfærgeforbindelsen med Sverige. Imod Søen beskyttes Indsejlingen af Bølgebrydere paa Betonblokke paa en Vanddybde af fra 3,14 til 7,5 m, og imod Land er Frihavnen omgivet af et 2,5—2,8 m højt, tildels dobbelt, Jerngitter (det saakaldte »Toldgitter«), ved hvis forskellige Udgange der er opført Toldvaghuse; ved den søndre Udkørsel tillige en større Toldbygning, tegnet af Arkitekt Erik Schiødte.

Mod Øst er der den ca. 950 m lange Østmole, delt paa langs ved et ca. 2,8 m højt Fletværksgitter, der skiller Frihavnen fra Langeliniepromenaden, som delvis er hævet indtil 5,4 m over Omgivelserne ovenpaa et ca. 250 m langt Skur. Vejen fra Byen udefter har derved faaet en anden Karakter end tidligere, men den har ikke, som man saa meget frygtede, mistet sin Skønhed.

Udenfor Frihavnen og Promenaden ligger Indlandskajen.

Ved den sydlige Ende af Østmolen er denne gennemskaaret af en ca. 9,5 m bred Pramrende til Lettelse for Pramtrafikken med den gamle Havn.

For at Frihavnen kunde byde Trafikken saa gode Forhold som muligt med Hensyn til Varernes Behandling og Losningens og Ladningens Hurtighed, er der fra første Færd gjort store Anstrengelser.

Mægtige Pakhuse, hvoraf de fleste er tegnede af Arkitekt, Etatsraad V. Dahlerup, er opførte, Elevatorer og Kraner og mange af Nutidens andre praktiske Maskiner er anskaffede. En betydelig elektrisk Station er opført, og Københavns Frihavn skal endog have været det første Havneanlæg, hvor al Belysning og Drivkraft skete ved Elektricitet. At derhos de fornødne Jernbanespor er anlagt overalt er en Selvfølge.

Ved det første Anlæg udgjorde Frihavnen et Areal paa ca. 36,6 ha Land og ca. 24,8 ha Vand, ialt ca. 61,4 ha, og havde en samlet Kaj- og Bolværksstrækning af ca. 3766 m.

Pakhusenes samlede Gulvareal udgjorde ca. 2,2 ha.

Frihavnen blev for saa vidt en Skuffelse, som den i de første Aaringer efter dens Aabning ikke blev saa meget benyttet som muligvis ventet. Dels var de fleste af de Forretningsfolk, som den hovedsagelig var anlagt for, gamle, store Handelsfirmaer, der var stærkt knyttede til det bestaaende og til den gamle Havn og By, hvor de ejede Pakhuse og Pladser, og vel derfor vilde vente og se, hvilke Fordele de kunde have af at benytte det nye Havneanlæg, og dels var det ikke alle Dampskibsselskaber, der mente at have tilstrækkelig Interesse af at lade deres Skibe tage Anlæg i Frihavnen i Stedet for som hidtil i den gamle Havn.

I sidstnævnte Henseende kan anføres, at ved den Banket, der nogen Tid efter Frihavnens Aabning holdtes for en Skare internationale Journalister i den ellers tomme Vejerbod i Toldbodbygningen, sad Meddeleren heraf (en af Frihavnselskabets højere Funktionærer) imellem en Argentiner og en Japaner. Ved denne Lejlighed følte han det som en ret ubehagelig Kendsgerning, at der i Havnen, der skulde præsenteres, ikke fandtes et eneste Skib, som i Virkeligheden hørte til der.

Man havde maattet laane Skibe, som pyntede fra Top til Dæk henlaa der til Ære for de udenlandske Gæster.

Men efterhaanden bedredes disse Forhold Aar for Aar; man behøvede ikke mere at »laane« Skibe til at fylde op i Havnen.

Vel kom der en Stagnation i Aarene 1908—1912, idet Konkurrencen fra udenlandske Byer, baade med Hensyn til Transithandel (Hamborg) og med Hensyn til Forbigaaelse af den tidligere Mellemandel over København ved at nye direkte oversøiske Forbindelser stadig gjorde sig stærkere gældende, hvortil yderligere bidrog, at mange Provinsbyer (ogsaa svenske og norske) ved Uddybning af deres Havne blev satte i Stand til at tage deres Massefragter af Korn, Foderstoffer, Kul etc. direkte hjem.

Men efter denne Stagnation tog Forretningerne atter Fart, og tilsidst maatte der tænkes alvorligt paa at skaffe mere Pakhus- og Kajplads til den voksende Trafik, for ikke at tale om flere og større Lokaler (Vejerboder, Kontorer og Opholdsrum) for Toldvæsenets Personale.

Til Anskueliggørelse af det Opsving i Frihavns Benyttelse, som har fundet Sted fra 1895, eller saa langt tilbage fra, som Oplysninger har kunnet skaffes, til nu (1931) tjener følgende Tal:

Af Pakhusrum var udlejet:

I 1895: 5 639 m<sup>2</sup> (ca. 0,5 ha) Gulvflade.

I 1931: 32 813 m<sup>2</sup> (ca. 3,0 ha) Gulvflade.

Antal Skibe, indgaaede i Frihavnen:

I 1895: 2329 Damp-, Motor- og Sejlskibe  
(hvoraf 2010 Sejlskibe og Pramme)  
af 260 096 Netto-Tons Drægtighed.

I 1931: 3652 Damp-, Motor- og Sejlskibe  
(hvoraf 462 Sejlskibe og Pramme)  
af 2 078 421 Netto-Tons Drægtighed.

Mængden af indført Gods:

I 1911: ca. 1 038 000 Tons.

I 1931: ca. 1 221 574 Tons.

Antal Arbejdere (gennemsnitlig pr. Dag):

I 1903: 370.

I 1931: 540.

Udbetalt Arbejds løn:

Fra 9. Nov. 1894 til 31. Dec. 1895: 266 472 Kr.

I 1931 2 453 890 Kr.

Denne temmelig regelmæssige Opgang i Trafiken m. v. blev selvfølgelig hæmmet ikke saa lidt under Verdenskrigen 1914—1918 og navnlig i de Aar, Undervandsbaadene huserede.

Medens den samlede Indførsel til Frihavnen saaledes i 1915 var 1 386 079 Tons, gik den i 1916 ned til 1 180 504 Tons, og i 1917 og 1918 endog ned til henholdsvis 546 394 Tons og 403 016 Tons, en Nedgang, der ikke er forvundet endnu. Og de for Tiden trufne Valuta-Foranstaltninger, hvorved Vareindførselen fra Udlandet indskrænkes ret betydeligt, indvirker naturligvis ogsaa paa Frihavns Trafik, der er forringet til langt under det normale.

Den nødvendige Udvidelse af Frihavnen blev paabegyndt i 1915 og fuldendtes noget efter Verdenskrigens Afslutning.

Herefter omfatter Frihavnen (i 1928) 52,1 ha Landareal og 34,2 ha Vandareal, tilsammen 86,3 ha, med en samlet Kajlængde af ca. 5190 m med Vanddybder fra 7,5 til 9,5 m.

Pakhusarealerne efter Udvidelsen er ca. 20 ha (i 1894: 2,2 ha), og der er nu 42 elektriske Kajkraner (i 1894: 7), 7 kørende Dampkraner, 3 Kornelevatorer og 1 Sugeelevatør.

Til Sammenligning skal anføres, at Frihavnen i Hamborg, hvis Havn ganske vist er den største Havn paa Kontinentet, har et samlet Omraade af 4040 ha, deraf 2384 ha Landareal og 1656 ha Vandareal. Kajlængden er 50 000 m og Pakhusarealerne (Skure og Pakhuse) er ca. 138 ha.

Den nærmeste Frihavn ved København er Malmø Frihavn. Forslag om Anlæg af en saadan Havn blev allerede fremsat i Aaret 1882; men den paabegyndtes først i 1917 og aabnedes den 27. September 1922.

Dens samlede Areal er (i 1928) 41,5 ha med en Kajlængde paa 684 m. Varehusenes samlede Gulvareal udgør 1,6 ha.

I Norden findes desuden Frihavne i Gøteborg og i Stockholm. Frihavnen i Gøteborg aabnedes i 1922. Den omfatter 2 dybe Bassiner, tilsammen 10 ha; Kajlængden er 1200 m og det samlede Varehusareal ca. 2 ha (alt i 1930).

Stockholms Frihavn aabnedes midlertidig for Trafik 1919; men først i 1926 blev det første Afsnit saa vidt færdigt, at den egentlige Aabning kunde finde Sted. Den omfatter (i 1930) et ca. 23 ha stort Havnebassin, og den samlede Kajlængde udgør 1215 m. Hele Frihavnsomraadet er paa ca. 50,4 ha.

Indsejlingen til Københavns Frihavn sker fra Øresund og er fælles med den øvrige Havn igennem Kroneløbet; den beskyttes af Bølgebrydere.

Frihavnen er nu forsynet med 7 landværts og 4 søværts ordinære Adgange, ved hvilke Toldvæsenet fører Kontrol med de ud- og indførte Varer.

Ved søndre Frihavnsvej findes Hoved-Toldboden (der som overfor nævnt er tegnet af Arkitekt Erik Schiødte) med to store Vejerboder og Hoved-Toldkassererkontoret samt de fornødne Toldopsynslokaler. Paa 1. Sal har Toldinspektøren i Frihavnen Tjenestebolig.

Klarering af Varer til Toldindlandet kan foruden i Toldbodbygningen finde Sted i det saakaldte »Manufakturhus« og i begrænset Maalestok i en særlig Klareringsbygning ved Aarhusgade samt ved de med Toldopsyn besatte Porte Nr. 1, 2, 8, og 14.

Af større Pakhuse i Frihavnen kan nævnes: Silopakhuset paa Midtermolen (med den bekendte »Kugle« fra det gamle Nikolajtaarn paa den søndre Gavlspids), rummende ca. 11 000 Tons, Silopakhus »B« paa Vestkajen, ligeledes rummende ca. 11 000 Tons, Manufakturhuset paa Vestkajen, hvis 5 øvre Etager alle er udlejede, og Pakhus »C«, ligeledes paa Vestkajen.

Frihavnens Kontorbygning er beliggende tæt ved Indkørselen fra søndre Frihavnsvej. I den er der Kontorer for Direktørerne og Ingeniøren samt Regnskabskontorer, Banekontor, Vejerkontor m. m., og Landmandsbanken har et Afdelingskontor her.

Post- og Telegrafvæsenets særlige Bygning ligger tæt herved.

Endvidere findes her i Nærheden »Boderne« med Skibsforsyningsartikler samt »Vagtbygningen« med Politistation og Opholdsrum med Badeanstalt for Arbejderne.



Desuden er der en Række mindre Bygninger til forskellig Brug spredt over hele Terrænet.

Af Firmaer, der har egne private Bygninger, kan nævnes: Det danske Kul-kompagni, Østasiatisk Kompagni, Oversøisk Kompagni, Nordisk Fjerfabrik, Nordisk Kaffe Kompagni, Det danske Petroleums Aktieselskab m. fl.

Frihavns indre Forhold (Udlejning af Lokaler og Pladser, Oplægning af Varer m. v.) er i Hovedsagen bestemte ved Frihavnsselskabets Koncession af 27. April 1892 og dets Reglement af 19. Oktober 1894 med Tillæg og Ændringer.

Herefter kan der f. Eks. etableres Fabrikvirksomhed i Frihavnen, dog med visse Begrænsninger. Saaledes maa der ikke uden Lovgivningsmagts Samtykke anlægges Fabriker for Tilvirkning af Kunstgødning og Margarine, og heller ikke Bogbinderier eller Etablissementer til Trykning af Bøger, Tidsskrifter, Noder og deslige. Denne Begrænsning blev i sin Tid fastsat, dels at Hensyn til Toldkassens Interesser, dels for ikke i Frihavnen at skabe en uretfærdig og ubillig Konkurrence med lignende Virksomheder i Toldindlandet. Da de nævnte Industriers Raamaterialer, hvoriblandt Svovlsyre, Olie, Papir og Pap, Manufakturstoffer, Skind m. v., paa Frihavnslovens Tid saa godt som alle var toldpligtige, medens det færdige Produkt var toldfrit, er det indlysende, at Følgen af saadanne Industriers Oprettelse i Frihavnen vilde blive som for nævnt. Forholdet er ganske vist blevet noget forandret ved senere Toldlove, der bl. a. fastsætter Indførselstold for Bøger og Tidsskrifter m. v. med dansk Tekst; men Forbudet mod Etablering af Fabriker som de ovennævnte i Frihavnen er fremdeles gældende.

Til Oprettelse af Industrivirksomheder af enhver anden Art end de ovennævnte saavel som af Detailsalg paa Frihavns territoriet kræves Samtykke af Ministeriet for offentlige Arbejder, hvilket dog ikke vil kunne forventes for saadanne Virksomheder, der gaar ud paa af toldpligtige Materialer at fremstille Fabrikater, der enten er toldfri eller er lavere toldbeskattede end de dertil anvendte Raastoffer.

I det hele taget maa det anses for at være et faktisk Misbrug af Frihavnen — selv om Loven ikke udtrykkelig forbyder det — at benytte den, ikke til Eksport-Industri (for at undgaa Tolderlæggelse, Besværet med Materialtoldgodtgørelse etc.), men til Industri, beregnet paa Indlandets Forsyning, og som kun oprettes i Frihavnen for at undgaa eller omgaa de af Loven fastsatte Toldafgifter paa Varer, der forbruges i Indlandet til Produktion eller til umiddelbar Konsum.

Af Industrivirksomheder, der har erholdt Tilladelse til at drives i Frihavnen, kan nævnes følgende: for Tilvirkning af Pelsvarer, Chokolade og Konfekt, Marmor og Stenvarer, Smør og Margarinefarve, Spejle og Spejlrammer, rensede Fjer, brændt Kaffe m. m. fl.

Frihavnsselskabet er forpligtet til paa Begæring at tage Varer paa Lager og i denne Anledning udstede Oplags og Garantibeviser (Warrants), som skal kunne transporteres uden Brug af Stempel, og enhver er berettiget til mod Erlæggelse af de fastsatte Afgifter og under Iagttagelse af de gældende Bestemmelser og Reglementer at benytte Frihavns Indretninger. Dog kan Selskabet nægte at modtage Varer til Oplægning, naar der dertil findes skellig Grund.

Det i Frihavnen oplagte Gods ligger ikke under Toldvæsenets Varetægt, og den ved Toldbehandling af Varerne fornødne Arbejdskraft leveres af Frihavsselskabet, eventuelt af de paagældende selv. Udlevering af det toldberigtigede Gods forestaas ogsaa af Frihavsselskabet. Som Følge heraf har Toldvæsenet intet Ansvar for manglende, beskadiget eller fejlagtig Gods ved Toldklaringsstederne i Frihavnen.

Endskønt Frihavnen, som ovenfor anført, i toldmæssig Henseende betragtes som Udland, maa man dog ikke tro, at man uden videre kan gaa derind og spise og drikke uden at betale Told af de nydte Varer. Nej. I Frihavnens Restauranter, hvoraf der findes tre med Marketenderier, er Fortæring af ufortoldede Varer ikke tilladt. Som Følge heraf har de paagældende Restauratører til Pligt at indføre alle Varer til deres Forretninger fra Toldindlandet i toldberigtiget Stand.

Løvrigt er Indførsel af Øl og Spirituosa til Frihavnen til Forbrug samme Steds forbudt, med mindre Indførselen sker efter forevist Rekvisition fra rette Vedkommende. Det er dog tilladt Frihavnens Funktionærer og Arbejdere hver Dag selv at medtage et til deres daglige personlige Forbrug svarende Kvantum Øl og Spirituosa.

Med Hensyn til Nydelsen af Drikkevarer i Frihavnens Vinforretninger er det tilkendegivet, at medens det maa anses for berettiget at lade virkelige Købere prøve den Vin, hvorom der agtes indgaaet Handel, er det forbudt at traktøre nogen med Drikkevarer.

Naar undtages Varer til »Fortæring« maa alle Varer i øvrigt bruges i Frihavnen i ufortoldet Stand.

Detailsalg er som foran nævnt ikke tilladt i Frihavnen, og Skibes Proviantering med Spirituosa og Vin maa kun ske efter de af Tolddepartementet foreskrevne Regler.

Ligeledes er det forbudt uden særlig Tilladelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder at udlevere Varer fra de private Lagre i Frihavnen i Kvanta af under 50 kg (for flydende Varer 50 l), med mindre de oplægges paa Modtagerens Lager i Frihavnen.

Af Frihavns Aktieselskabet ydes intet Tilskud til Udgifterne ved Toldbevogtningen af Frihavnens Territorium til Lands eller til Vands eller til den øvrige Toldtjeneste i Frihavnen. Det maa Statskassen selv om.

I Forslaget til Frihavnsloven af 31. Marts 1891 er det forudsat, at der til Bevogtning af Frihavnen i dens projekterede Skikkelse efter et foreløbigt Skøn vilde udkræves 8 Toldassistenter og 28 Rorsbetjente samt et Dampfartøj og en Robaad.

Til Ledelse af den hele Kontrol med Frihavnen og Toldforretningerne i dens ne, hvorunder Oppebørselen, foreslaas en Toldforvalter (hvilket Embede dog ved Lovens Vedtagelse blev delt i et Toldinspektør- og et Oppebørselskontrolør-Embede).

Og under Hensyn til, at Frihavnen anlægges særlig for Mellemandelens og Eksportindustriens Skyld, saaledes at Indretningen af et Toldklaringssted i Frihavnen vil være af underordnet Betydning, foreslaas kun 1 Toldkontrolør og 2 Toldassistenter til Varetagelsen af Indklareringen.

Til Ekspedition af uberigtiget Gods foreslaas 1 Toldassistent og til Ledsægtelse af saadant Gods til Toldboden og andre Steder 6 Rorsbetjente.

Til et eventuelt Dampfærganlæg samt til Eftersyn af Varer fra Kreditoplæg eller mod Toldgodtgørelse, der udføres til Frihavnen, foreslaas 2 Toldkontrolører og 2 Toldassistenter.

Ialt 1 Toldinspektør, 1 Oppebørselskontrolør, 3 Toldkontrolører, 13 Toldassistenter og 34 Rorsbetjente, tilsammen 52 Tjenestemænd, hvis Lønninger anslaas til ialt 64 100 Kr. aarlig foruden Alderstillæg.

I Tidens Løb er dette Personale selvfølgelig blevet betydeligt forøget efter Forretningernes Behov, navnlig da det meget snart viste sig, at Frihavnen i større og større Grad blev benyttet mere som Oplagssted for Indførsel af Varer til Indlandets Forsyning end til Transithandel, hvilket har medført et langt større Personale til den egentlige Toldklareringstjeneste end forudsat.

For Øjeblikket (i 1932) er der tjenstgørende i Frihavnen: 1 Toldinspektør, 1 Toldkasserer, 1 Overtoldkontrolør, 8 Toldkontrolører, 7 Overtoldassistenter, 31 Toldassistenter, 17 Toldvagt mestre o. l. og 51 Toldbetjente, tilsammen 117 Tjenestemænd, foruden et Kontorpersonale af 27.

Den samlede Lønning udgør op imod 500,000 Kr.

Men de af Frihavnens Toldvæsen oppebaarne Indtægter er ogsaa vokset fra 381,975 Kr. i 1895 til 16,921,401 Kr. i 1930—31.

Med Hensyn til, hvad der ved Benyttelsen af Frihavnen er at iagttage af og overfor Toldvæsenet, indeholdes de vigtigste Bestemmelser i foreløbigt Reglement af 16. Oktober 1894 og Reglement af 28. December 1917, angaaende Toldforretningerne ved Københavns Frihavn.

For selve Trafiken fra og til Frihavnen gælder i Hovedtrækkene følgende:

Fra Frihavnen: Varer, der indføres landværts fra Frihavnen, toldbehandles enten i Vejerboderne i Frihavnens Toldkammerbygning eller i Manufakturhuset, i Klareringsbygningen ved Aarhusgade, ved Toldvagterne Nr. 1, 2, 8 og 14 eller i en i Skur S. S. indrettet Forsendelsesgodsvægt.

Varerne kan angives til Fortoldning, til Kreditoplæg, til Oplæggelse paa Frihaver, Transitoplæg eller til Forsendelse til indenrigs eller udenrigs Sted i uberigtiget Stand.

I Vejerboderne i Frihavnens Toldkammerbygning og i Manufakturhuset foretages der for den overvejende Del Toldbehandling af Varer, der skal udpakkes.

I Forsendelsesgodsvægten behandles Størstedelen af det Gods, der i uberigtiget Stand skal forsendes til Ind- eller Udlandet. Behandlingen af saadant Gods bestaar i Optagelse af Bruttovægten og Anbringelse af Toldlukke for det Gods, der ikke forsendes med bekendt Indhold.

Toldopsynet ved Toldvagterne foretager Toldbehandlingen af toldfrie samt af saadanne toldpligtige Varer, hvis Undersøgelse kan ske paa betryggende Maade.

Opvejningen af dette Gods foregaar paa Brovægt.

Varer, der skal afgaa til Toldindlandet paa Jernbanevogn, hvilke Varer væsentlig er af toldfri Beskaffenhed, og kan angives enten til Berigtigelse eller til Forsendelse i uberigtiget Stand, toldbehandles paa Jernbanesporene paa Frihavnens Vestside eller ved Vejerbodens Rampe.

Toldopsynet ved Dampfærgen og ved Østerbro Station ekspederer det med Færgen fra Malmö ankomne Gods, der med Banen skal afgaa videre til andet Sted m. v.

Efter Toldbehandlingen overtager Statsbanerne Ansvaret for, at der ikke inden Udpassagen af Vognene læsses andre eller flere Varer i disse, eller i det hele taget foretages noget med de deri værende toldeftersete Varer.

Ved den søværts Trafik fra Frihavnen er der, naar det paagældende Skib er bestemt til Udlandet, ikke andet at iagttage, end at Skibsføreren skal stoppe op ved Udpassagen og dokumentere for Toldopsynet, at Skibet er bestemt direkte til udenrigs Sted.

Gaar Skibet til indenrigs Sted eller til Udlandet over indenrigs Sted, skal Skibsføreren til Toldopsynet afgive et Inkvireringsrevers in duplo, i hvilket han oplyser, hvortil Skibet er bestemt, hvilke Varer der indehaves udenfor det egentlige Lasterum samt om de forskellige Adgange til Lasten og om de Rum, hvori Varer kan henstuves.

Efter Afgivelsen af dette Revers inkvireres Skibet, og Adgangen til Lasterummene sættes saa vidt muligt under Toldlukke, hvorhos de udenfor Lasterummene eventuelt værende Varer opføres paa Reverset.

Det ene Eksemplar af Reverset medgives Skibsføreren, medens det andet af Toldkontrollen i Frihavnen pr. Post tilstilles Toldkamret paa Bestemmelsesstedet.

Gennem Pramrenden, der forbinder Frihavnen med Yderhavnen, maa der i Almindelighed kun passere tomme Pramme og Baade og deslige. Kun med Tilladelse fra Frihavnens Toldinspektør maa Varer fraføres ad denne Vej.

Til Frihavnen: Som Følge af Frihavnens Egenskab som Udland kan Kreditoplags- og Godtgørelsesvarer udføres dertil — ogsaa til Forbliven — mod Afskrivning i Oplaget, henholdsvis mod Toldgodtgørelse under de samme Vilkaar, som er gældende for Udførsel af saadanne Varer til fremmed eller toldfrit Sted. (Dette gælder dog for Tiden ikke ved Udførsel fra Kreditoplag af værditoldbeskattede Varer eller ved Udførsel af visse Varer mod Toldgodtgørelse i Henhold til særlig Bevilling, ligesom der i det hele taget ved al Udførsel til Frihavnen og Oplæggelse paa samt Fraførsel fra private Lagre af Spirituosa og Vin samt særlig højt beskattede Varer føres Kontrol af Toldvæsenet.)

Ligeledes kan Varer fra Transitoplag i Statens eller privat Pakhus samt fra Frilagre saavel som Omladningsgods fra Udlandet udføres til Frihavnen i uforholdet Stand, ligesom indenlandske og fremmede og frigjorte Varer, for hvilke der ikke kræves Godtgørelse, selvfølgelig kan udføres til Frihavnen.

Skibe, der ankommer direkte fra Udlandet, kan indgaa i Frihavnen alene efter Skibsførerens mundtlige Anmeldelse for Toldopsynet om, at Fartøjet ankommer direkte fra udenlandsk Sted, og kan losse og lade i Frihavnen uden anden Kontrol fra Toldvæsenets Side, end den for visse Varer særlig anordnede.

Kommer Skibet fra indenrigs Sted, skal den medbragte Toldseddel afleveres ved det paagældende Indløb til Toldopsynet, der undersøger, om det eventuelt anbragte Toldlukke er ubeskadiget, fratager dette og afgiver Attest herom paa Toldsedlen, der tilbagesendes til Afgangstoldstedet.

Selvfølgelig var ovennævnte foreløbige Reglement af 1894 en nødvendig og udmærket Vejledning for Toldtjenesten i vor nyoprettede Frihavn; men det viste sig hurtigt, navnlig i den første Tid, at der næsten daglig forekom Tilfælde og indtraadte Forhold, som ikke altid kunde indordnes under Reglementet, og Toldinspektøren i Frihavnen maatte da paa staaende Fod træffe Afgørelser og udstede Ordre afpassede efter hvert enkelt forekommende Tilfælde.

Ganske vist er Toldforretningerne i en Frihavn og ved et Toldsted i Hovedtrækkene ikke væsentlig forskellige, idet Toldtjenestemændene begge Steder navnlig har til Opgave at varetage Toldkassens Interesser og at lægge saa faa Hindringer som muligt i Vejen for Samfærdselen; men da Forholdene i Frihavnen, der jo er et Stykke Udland midt i Toldindlandet, med Vare- Ind- og Udførsel og Trafik af Publikum gennem dette Udland, stadig skabte Situationer, som ikke kunde forudses, og som ikke kunde behandles traditions- mæssigt, fordi der her ikke fandtes nogen Tradition, og det altsaa var udelukket, at man kunde henvide til: »Saaledes plejer vi altid at gøre«, var det ganske nødvendigt at handle efter Konduite, og dette lettedes betydeligt derved, at der heldigvis altid var et godt Samarbejde mellem Toldvæsenet og Frihavnsledelsen.

Hvad der derimod i Aarenes Løb foraarsagede mange Bryderier for Toldvæsenet, var den mere og mere følelige Mangel paa Plads, saavel for Toldopsynet som for Oppebørselskontoret.

Det er jo en let Sag at være bagklog; men det gik efterhaanden op for alle, at man ved Anlægget af Frihavnen ikke havde regnet med det Opsving i alle Forretninger, som i Aarenes Løb fandt Sted, og navnlig havde man ikke forudset, at Frihavnen, i Stedet for at blive et Sæde for Transithandelen paa Udlandet, i stedse større Grad gik over til at blive et stort Toldpakhuis for Varer til Indførsel i Toldindlandet. Som Følge heraf blev Vejerboder, Kontorer og Toldopsynets Lokaler hurtigt altfor indskrænkede, og det værste var, at Frihavns Omgivelser af Jernbanespor og deslige omtrent gjorde det umuligt at skaffe Plads til de nødvendige Udvidelser.

Som et Eksempel paa manglende Forudseenhed kan nævnes, at da man, som ovenfor anført, mere havde baseret Frihavnsforretningerne paa Udførsel til end paa Indførsel fra Frihavnen til Toldindlandet, har man anbragt Vagthuse og Vognvægte ved Toldvagterne paa venstre Side af Udpassagen, hvad der nødvendigvis ofte bringer stor Forvirring i Trafiken, idet ifølge Politianordningerne de ind i Frihavnen kørende Vogne skal holde tilhøjre op ad Toldvagten, og de udgaaende Vogne af Hensyn til Toldbehandlingen ogsaa maa dreje over til Toldvagten, hvorved den ind- og udgaaende Vogntrafik støder sammen.

En Del Forbedringer af Toldlokalerne er der naturligvis sket i Aarenes Løb, og navnlig er man for Tiden i Færd med ved Tilbygning at udvide Lokalerne ved Toldvagt Nr. 2, men de nævnte Forhold er endnu langt fra ideelle.

Saafermt man nu spørger, om ikke dette Stykke Udland (Frihavnen) midt inde i Toldindlandet, kun adskilt fra dette ved en Smule Gitter, har fristet mange til et udstrakt Smugleri, maa dertil svares, at saa længe vore Toldsatser var forholdsvis lave, indskrænkede Smugleriet sig, i hvert Fald fra Frihavnen, til rene Bagateller, som Rejsende og Søfolk kunde føre med sig. Professionelt Smugleri kendte man ikke til. Det kunde ligefrem ikke svare Regning. — Først da den kraftige Beskatning gjorde f. Eks. Spiritus og Silketøj til kostbare Varer, ændredes ogsaa Smuglernes Kaar, og nu kunde det betale sig at tage Chancen og prøve at føre et Parti Sprit eller nogle Ruller Silketøj igennem eller over Toldgitteret udenom Toldopsynet; men farligt er det, for bliver det opdaget, og det bliver det næsten altid før eller senere, er Straffen derfor meget alvorlig.

Og den Kontrol, de private Lagre af de nævnte Varer i Frihavnen nu er underkastet, gør det ogsaa meget vanskeligt at foretage nogen Indsmugling af Betydning.

Sluttelig skal oplyses, at nedennævnte har beklædt eller beklæder de overordnede Embeder i Frihavnen:

For Toldvæsenets Vedkommende:

Chefer for Toldopsynet:

Fra 1894 til 1902: Toldinspektør F. M. Weibel.

Fra 1902 til 1914: Toldinspektør N. Marcussen.

Fra 1914: Toldinspektør Ivar Berendsen.

Chefer for Toldoppebørselskontoret:

Fra 1894 til 1897: Oppebørselskontrolør C. Pedersen.

Fra 1897 til 1913: Oppebørselskontrolør, Kaptajn N. G. M. Schaarup.

Fra 1914 til 1922: Toldkasserer N. Marcussen.

Fra 1922: Toldkasserer A. C. P. Greisen.

For Frihavns Aktieselskabets Vedkommende:

Fra 1894 til 1913: Driftsdirektør E. Thielsen.

Fra 1904 til 1913: Driftsdirektør M. Schmidten.

Fra 1913 til 1932: Driftsdirektør, Kaptajn J. F. Bergsøe.

Fra 1932: Driftsdirektør O. Thielsen (Underdirektør fra 1913).

Fra 1932: Driftsdirektør H. Fugl Meyer.





Københavns Karantænestation o. 1805.

(Efter Maleri).

## TOLDVÆSENETS HVERV UDENFOR BESKATNINGEN

Af Toldkontrolør, cand. polit. J. A. KROMAN.

**T**OLDVÆSENETS VIRKSOMHED rækker langt videre end til Opkrævningen af Tolden og de indenlandske Forbrugsafgifter, idet det i betydeligt Omfang er overdraget Toldvæsenet at varetage andre Samfundshverv, især saadanne, som vedrører Skibsfarten og den søværts Vareførsel, og som derfor i større eller mindre Grad slutter sig til den egentlige Toldgerning, selv om den øverste Administration af disse Forretninger henhører under andre Styrelsesgrene end Finansministeriet.

Toldvæsenet udfører saaledes paa de Steder, hvor der ikke findes nogen Amtstue, en stor Del af dennes Funktioner, idet en Række Inds og Udbetalinger for Statskassens Regning sker gennem Toldkasserne. Endvidere er det overdraget Toldvæsenet i stor Udstrækning at opkræve de paa Skibe og Varer hvilende Havneafgifter o. l., at foretage Maalinger af og at medvirke ved Registreringen af Skibe, at føre Tilsyn med, at Skibe ikke overlastes, og gennem Mønstring af Mandskabet med deres Bemanding m. v. Toldvæsenet fører Tilsyn med, at smitsomme Sygdomme ikke indbringes i Landet, med Overholdelsen af de givne Inds og Udførselsbestemmelser for Varer, fører Kontrol med Omsætningen m. v. af Spiritus, Vin og spirituøse Drikkevarer og med de udenlandske Motorkøretøjer, der vil opholde sig kortere Tid her i Landet. Videre medvirker Toldvæsenet ved Udarbejdelsen af den officielle Statistik vedrørende Inds og Udførselen af Varer, Skibsfarten m. v., ved Søfolks Afgivning af Stemme ved Rigsdagsvalg, udfærdiger Adgangsbeviser for Handelsrejsende for udenlandske Firmaer og udsteder Oprindelsecertifikater for Varer, der forsendes herfra til Udlandet, samt Landingsattester for, at Varer er ankommen hertil fra Udlandet.

Varetagelsen af alle disse Hverv er gaaet ind i Toldvæsenets daglige Arbejde som et fast og naturligt Led, og Toldboden er derved blevet det centrale Sted for Ordningen af saa at sige alle de Forhold, der skal iagttages med Hensyn til Skibsfarten og den søværts Vareførsel. Denne Ordning har utvivlsomt medført betydelige Besparelser baade med Hensyn til Tid og Omkostninger saavel for det offentlige som for Trafikanterne, og at dette ogsaa fra først af har været Hensigten, kan formentlig udledes af Bestemmelsen i § 24 i Toldforordningen af 1. Februar 1797, hvori det udtales, at Optræningen af Havne og Bropenge skal henlægges under Toldvæsenet, for at Afgiftsyderne ikke skal behøve at henvende sig paa flere Steder, og for at Beregningen og Optræningen kan ske paa forsvarlig Maade. Med Hensyn til dette sidste maa man selvfølgelig erindre Tidspunktet for Bestemmelsens Givelse.

Som anført er de ovennævnte Hverv — Toldvæsenets sekundære Opgaver — blevet et fast Led i Etatens daglige Arbejde ved Siden af de primære Opgaver, Optræning af Told og andre Statsafgifter. Toldvæsenets Stilling som Grænsekontrol og offentlig Myndighed har imidlertid medført, at der i givne Situationer er overdraget Etaten Varetagelsen af andre vigtige Samfundsopgaver. Dette var især Tilfældet under Verdenskrigen og den nærmeste Tid derefter i en saadan Grad, at det fortjener lidt nærmere Omtale.

Den store Krig, der i de krigsførende Lande fremkaldte en umættelig Varehunger, tvang de neutrale Lande til at indføre meget vidtgaaende Reguleringer af Vareudførselen, dels af Hensyn til Befolkningens egen Forsyning, dels af Hensyn til Landets eget Krigsberedskab, og vel endelig ogsaa af Hensyn til selve Neutraliteten. Allerede i Krigens første Dage begyndte her hjemme Udførselsforbudene at fremkomme, og inden længe var Listen over de udførselsforbudte Varer meget lang, omfattende Vaaben og Ammunition m. v., Levnedsmidler, Korn, Foderstoffer, Mønt og saa at sige alle de Varer, der paa en eller anden Maade kunde anvendes ved Krigsførelse. Det blev Toldvæsenets Opgave at paase, at de givne Forskrifter blev overholdt, og Varetagelsen af dette Hverv saa at sige sprængte Etatens Rammer, idet der ikke alene paa de vigtigste Udførselssteder maatte oprettes særlige Toldkontroller, der udelukkende havde med disse Forretninger at gøre, men der blev under Toldvæsenet etableret et særligt Kystopsyn for at forhindre, at der uden for selve Toldstederne skete ulovlig Udførsel.

Under Toldvæsenets Kontrol faldt ikke alene hele den søværts Udførsel og Visitationen af Rejsende — hvortil der i et ikke før eller senere set Omfang maatte anvendes kvindelige Toldere — men ogsaa den landværts pr. Bane og Post, som normalt varetages af Trafiketerne, men som paa Grund af de store Krav, der stilledes med Hensyn til Varekendskab, Rutine i den Slags Undersøgelser m. v. maatte overdrages Toldvæsenet. Det var et stort Arbejde, der her blev ydet af Etatens Tjenestemænd. Utallige var de Forsøg, der især fra Rejsendes Side med uhyre Opfindsomhed blev gjort for at faa forbudte Varer udført, og ubehagelige var mange af de Situationer, hvori Tjenestemændene blev hensat. Det krævede megen Aarvaagenhed og tillige Beslutsomhed og Takt at udføre det meget vanskelige Hverv at haandhæve Udførselsforskrifterne, men at Toldvæsenet viste sig Opgaven voksen, er sikkert blevet erkendt fra alle Sider. —



Ogsaa paa andre Omraader blev der som Følge af de af Krigen fremkaldte Tilstande gjort Brug af Toldvæsenet.

Forholdene medførte, at Staten efterhaanden saa sig nødsaget til at overtage alle Beholdninger over en vis Størrelse af Rugsigtemel, her i Landet formalet samt indført Hvedemel og udenlandsk Hvede, og det blev overdraget Toldvæsenet at henvende sig til de Handlende, eventuelt Møllere og andre Virksomheder, der kunde tænkes at ligge inde med disse Varer, og paa Statens Vegne overtage Beholdningerne.

Endvidere var det overdraget Toldvæsenet at udlevere de som Følge af Rationeringerne udfærdigede Brød- og Smørkort til Personer, der ankom hertil fra Udlandet, for det Antal Dage, Opholdet her i Landet antoges at ville vare, og ved deres Afrejse at modtage de eventuelt for meget udleverede Kort.

Under Krigen var det nødvendigt, at danske, norske og svenske Skibe ved Afsejlingen herfra var forsynede med tyske Lejdebrev, og det blev overdraget Toldvæsenet at udstede de Attester vedrørende Skibenes Ladninger, der dannede Grundlaget for Lejdebrevet. I den nærmeste Tid efter Krigens Slutning var det paabudt, at danske Skibe og Skibe hjemmehørende i neutrale Stater skulde forsynes med et af den herværende interallierede Komité udstedt Lejdebrev, naar Skibene afsejlede herfra til Tyskland med Ladning eller herfra ledige eller ballastede for i Tyskland at indtage Ladning hertil. Saadan Ladning maatte kun bestaa af ganske bestemte Varer, og de Attester, som det var paalagt Toldvæsenet at udstede som Grundlag for Lejdebrevets Udfærdigelse, krævede en meget indgaaende Undersøgelse af Skibets Ladning og Sammenholdelse af denne med Skibets Manifeste eller Certeparti.

Toldvæsenet var endvidere det af Erhvervene oprettede Fællesudvalg behjælpelig med at foretage Opgørelser over Værdien af Vareindførselen her til Landet fra Tyskland, Østrig-Ungarn, Bulgarien og Tyrkiet ved fra Importørerne at indsamle specificerede Oplysninger og at afgive Indberetninger om alle fra de nævnte Lande ankommende Varer. Paa tilsvarende Maade var Toldvæsenet Udvalget behjælpelig med at foretage Opgørelser over Værdien af Danmarks Vareudførsel til Udlandet.

Endelig skal det nævnes, at det var overdraget Toldvæsenet at paase, at Skibe paa over 20 Tons brutto, der for udenlandsk Regning blev bygget her i Landet, ikke førtes ud af Landet eller sattes i Fart under fremmed Flag, forinden Handelsministeriet havde givet sit Samtykke dertil. —

I den allerseneste Tid er der paany overdraget Toldvæsenet et midlertidigt Hverv i Anledning af de Foranstaltninger, der er truffet til Værn for den danske Valuta. Hensigten er at afpasse Importen efter Eksporten, og det er derfor bestemt, at — bortset fra faa Undtagelser — ingen Varer eller Værdipapirer maa indføres eller oplægges paa Frilager, privat Transitoplæg eller privat Lager i Frihavnen eller udleveres til Fabrikvirksomhed dersteds, uden at der fra Nationalbanken foreligger Attest, den saakaldte Valutaattest, for at der af valutamæssige Grunde intet er til Hinder for Indførselen. Toldopsynet maa derfor ved enhver Indfortoldning eller Oplæggelse paa privat Transit eller Frilager undersøge, om den for Sendingen fremlagte Valutaattest giver den paagældende Modtager Ret til at faa Varerne udleveret. Foranstaltningerne har desuden gjort det nødvendigt, at der af Toldvæsenet føres Kontrol med de private Lagre og Fabrikvirksomheder i Frihavnen, til hvilke der indføres Varer,

og Toldvæsenet har i denne Anledning maattet oprette en særlig Kontrol, der er benævnt Frihavns Valutakontrol, til Varetagelsen af dette Hverv.

Af det forannævnte vil det ses, at Toldvæsenets Opgaver er mangeartede og griber ind paa mange forskellige Omraader. Takket være Etatens gode Organisation og dens Tjenestemænds Evne til hurtigt at sætte sig ind i nye Opgaver har Toldetaten kunnet mestre de Opgaver, som det i Tidens Løb er overdraget Staten at udføre.

\*

Til nærmere Belysning af de enkelte Hverv og af Omfanget af det Arbejde, som Toldvæsenet derved udfører, skal her foretages en kort Gennemgang af de vigtigste af Hvervene.

**Amtstueforretningerne** bestaar væsentligst af Opkrævning af Renter og Afdrag paa Laan af Statslaanefonden eller Jordfonden samt af lignende Indbetalinger for Kongeriget Danmarks Hypotekbanks Regning. Endvidere af Udbetalinger af Pensioner, Tilskud til Institutioner, Understøttelser (f. Eks. Invalidunderstøttelser) o. l. samt af Lotterigevinster. Endvidere opkræves Gebyrer for de af Direktoratet for Fabriktilsynet foretagne Syn over Dampkedler, ligesom Toldkasserne modtager til videre Foranstaltning de Bøder, som Skibsførere i Medfør af Sømandsloven har ikendt Mandskabet, samt de i Henhold til samme Lovs Bestemmelser tilbageholdte Hyrebeløb. Der foregik i Finansaaret 1926/27 gennem Toldkasserne Indbetalinger efter 8300 Anvisninger til et Beløb af 1,5 Mill. Kr. og Udbetalinger efter 18 000 Anvisninger til et Beløb af 3,3 Mill. Kr.

De af Toldvæsenet opkrævede **Havneafgifter** androg i Finansaaret 1926/27 ca. 17 Mill. Kroner. Beløbene tilfalder Havneejeren, der i nogle Tilfælde er Staten, f. Eks. med Hensyn til Havnene i Helsingør, Frederikshavn, Skagen og Esbjerg. Enkelte Havne er i privat Eje, men i de fleste Tilfælde er Havnene kommunale eller selvejende offentlige Institutioner.

Der opkræves Afgifter saavel af de Skibe, der benytter Havnene og disses Indretninger, som af de Varer, der losses og indlades. Afgifterne bestemmes for hver Havn for sig i en saakaldt Havnetakst, der gælder for et bestemt Tidsrum, som Regel 5 Aar. Taksten fastsættes af Havnebestyrelsen, men skal approberes af Ministeriet for offentlige Arbejder. Grundlaget for Beregningen af Afgifterne er de af Tolddokumenterne fremgaaede Oplysninger vedrørende Skibets Art, Størrelse og Hjemsted og Varernes Art og Mængde. Afgiftsbeløbene føres til Indtægt i Toldregnskabet, og to Gange maanedlig foretages der en Opførelse af de indbetalte Beløb, der efter Fradrag af et Vederlag for Opkrævningen, de saakaldte »Havneprocenter«, udbetales Havneejeren.

Toldvæsenet opkræver endvidere den saakaldte **Isafgift**, der indførtes i 1922, da Staten anskaffede Isbryder til Hjælp for Skibe under Isforhold. Selve Isbryderhjelpen ydes vederlagsfrit, men som Bidrag til Dækningen af de dermed forbundne Omkostninger opkræves der i Vintermaanederne (fra 15. December til 31. Marts) en Afgift af hvert Skib, der er over 100 Registertons brutto, og hvis Hovedfremdrivningsmiddel er Maskinkraft, naar Skibet indklarerer i dansk Havn eller indgaar i Københavns Frihavn. Afgiften, der kun skal erlægges to Gange af samme Skib i samme Opkrævningsperiode, andrager ca. 150 000 Kr. aarlig. En Følge af Afgiftens Bestemmelse som Bidrag til Udgifterne ved Isbryderhjelpen er, at Afgiften ikke opkræves ved Indklarerer i Havne udenfor Skagen, idet der almindeligvis ikke er Brug for Isbryderhjelpe i disse Farvande.

**Maaling af Skibe** er sikkert det Hverv, der længst har været knyttet til Toldvæsenet.

Oprindelig sorterede Skibsmaalingsforretningerne direkte under Toldvæsenet, og Bestemmelserne derom var optaget i Toldforordningen (§§ 38—47), der bl. a. bestemte, at Maalingen skulde foretages i København af en særlig Skibsmaaler og ved de øvrige Toldsteder af Toldopsynet. Ved Oprettelsen af Ministeriet for Handel og Søfart i 1908 lagdes Skibsmaalingsforretningerne ind under dette Ministerium, hvorunder Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet kom til at sortere, men selve Maalingerne foretoges vedblivende paa den ovenanførte Maade. I denne Ordning er der i den seneste Tid sket den Ændring, at Skibsmaalingsforretningerne er henlagt under det i 1920 oprettede Skibstilsyn, der sorterer under Søfartsministeriet, og samtidig er der sket Brud paa den aarhundredgamle Praksis, at Maalingerne udenfor Københavns Tolddistrikt alene foretages af Toldopsynet, idet Skibstilsynet nu, hvad registreringspligtige Skibe angaar, selv kan foretage Maalingen.

Formaalet med Skibsmaalingen er at bestemme Skibets Størrelse, idet denne afgiver Grundlaget for Beregningen af de paa Skibet hvilende Afgifter (Havne-, Lods-, Bugser- o. l. Afgifter). Indtil 1924 var Skibsmaalet tillige i visse Tilfælde Grundlaget for Beregningen af Told af Trælaster. Skibsmaalet har desuden den Betydning, at man derved kan give Udtryk for Størrelsen af visse Grupper af Skibe, f. Eks. af et Lands Handelsmarine.

Allerede tidligt finder man Skibsmaalet anvendt som Grundlag for Afgiftserlæggelsen. Oprindelig er Bedømmelsen af, hvormeget Skibet kunde ansættes til, sikkert foregaaet ved kyndige Mænds Skøn om Fartøjets Bæreevne i Forhold til Skibets Størrelse, Byggemaade m. v., men efterhaanden søger man at faa Ansættelsen ind under mere regelbundne Former. Saaledes paabydes det i Forordninger af 1632 og 1643, at alle Skibe skal maales og takseres for, hvor mange Læster de er drægtige, og der angives Relationen mellem et Skibs Længde, Bredde og Dybde og det Antal Læster af forskellige Varer, som Skibet kan føre. Omkring Midten af det attende Aarhundrede indføres Metoder, hvorefter der foretages virkelig Opmaaling af Skibet med Udelukkelse af alt Skøn. Indtil den nugældende Skibsmaalingslov af 1867 (ændret 1927) angaves Skibets Størrelse i »Commercelæster« à 5200 Pund eller 150 Kubikfod, men ved den nævnte Lov gik man — væsentligt af Hensyn til de dermed forbundne internationale Fordele — over til den saakaldte engelske Maalingsmetode med Registertonmaal paa 100 engelske Kubikfod (91,59 danske) som Enhed.

Alle danske Skibe skal maales med Undtagelse af Regeringsskibe, der ikke gaar i Fragt- eller Passengerfart, Baade, der hører til større Skibes Inventar, og Baade, der ikke er forsynede med Maskinkraft eller Sejl, og som ikke benyttes udenfor det Tolddistrikt, hvori de hører hjemme. Endvidere skal der i visse Tilfælde foretages ny Maaling af et Skib, navnlig naar det ombygges eller forandres.

Da Skibsmaalet som nævnt afgiver Grundlag for Beregning af de Afgifter, der hviler paa Skibet, er det nødvendigt, at Maalingen har international Gyldighed. De søfarende Nationer er derfor enedes om at følge en ensartet Fremgangsmaade med Hensyn til Maalenes Optagelse og Metoden for Beregningen, der hviler paa et af Englænderen Moorsom udarbejdet Skibsmaalingsssystem.

Man bestemmer først ved en stykkevis Opmaaling af alle Skibets Rum dets Bruttotonnage; herfra drages Tonnagen af de Rum, der ikke anvendes til Last og Passagerer, altsaa Mandskabs-, Maskin- og Navigeringsrum o. l., hvorefter man kommer til Nettotonnagen. Enigheden mellem de søfarende Nationer har dog ikke kunnet gennemføres helt, idet der følges forskellige Regler ved Beregningen af de fradragsberettigede Rum, navnlig Maskin- og Kedelrum. Her i Landet følger man den engelske Regel (»British Rule«), medens f. Eks. Sverige følger den tyske Regel (»German Rule«).

Som Følge af Skibets Form maa dette ved en fuldstændig Opmaaling deles i flere Maalingsafdelinger, og Tonnagen udregnes da paa Grundlag af en af Engländeren Simpson opstillet matematisk Formel. I det Tilfælde, at Skibet ved Maalingens Foretagelse er lastet eller saaledes indrettet, at en fuldstændig Maaling ikke kan foretages, ansættes Bruttotonnagen til Produktet af Skibets Længde, Bredde og Dybde divideret med en for de forskellige Skibstyper fastsat Størrelse.

I 1926/27 udførtes der af Toldvæsenet 475 Skibsmaalinger.

Ogsaa **Registreringen af Skibe** sorterede oprindeligt direkte under Toldbestyrelsen. Ved Ikrafttrædelsen af Registreringsloven af 1892 omdannedes det tidligere Hovedkontor for Skibes Maaling og Registrering til Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet, og samtidig lagdes den øverste Ledelse af og Tilsynet med Udførelsen af Registreringsforretningerne vedrørende Skibe paa og over 20 Bruttotons ind under Justitsministeriet, medens Toldbestyrelsen fremdeles varetog Forretningerne vedrørende Fortegnelserne over de uregistrerede Fartøjer (Fartøjs- og Baadefortegnelserne). I 1908 henlagdes ogsaa Varetagelsen af disse Forretninger under Registrerings- og Skibsmaalings-Bureauet, der saaledes i sig samlede Hovedledelsen af Skibsmaalings- og alle Registreringsforretninger. Denne Ordning varede til 1927, da Ledelsen af Skibsmaalingsforretningerne og Førelsen af Fartøjsfortegnelserne henlagdes under Skibstilsynet, medens de egentlige Skibsregistreringsforretninger underlagdes det nyoprettede Skibsregistreringskontor i København, der ligesom Skibstilsynet sorterer under Søfartsministeriet.

Landet er delt i 15 Registreringsdistrikter, hvoraf det ene omfatter Færøerne og er underlagt Politikontoret i Thorshavn. Hver af de øvrige omfatter flere Tolddistrikter og er underlagt Cheferne for de Toldsteder, der foretager Registreringsforretningerne. For saa vidt angaar Behandlingen af de registreringspligtige Skibe (paa og over 20 Bruttotons) sorterer Registreringskontorerne under Skibsregistreringskontoret i København, med Hensyn til Behandlingen af de øvrige Fartøjer under Skibstilsynet, der bestaar af Overskibsinspektoratet i København og Skibsinspektorerne i Svendborg og Aalborg, hver med sit Omraade. For Københavns Registreringsdistrikt (der omfatter København, Køge, Fakse, Præstø, Vordingborg og Stege Tolddistrikter) foretages Forretningerne af henholdsvis Skibsregistreringskontoret i København og Overskibsinspektoratet.

Skibsregistreringen tilsigter en Klarlæggelse af de Skibet vedrørende offentlige og privatretlige Forhold, saaledes at der tilvejebringes klar Dokumentation af Skibets Nationalitet, dets Ejendoms- og Rederiforhold og af de Rettigheder i Skibet, der maatte være tilsikrede Trediemand. Registreringen sker ved, at de fornødne Oplysninger om disse Forhold indføres paa en Folio i Det almindelige Skibsregister, der føres af Skibsregistreringskontoret i København,

og som med Hensyn til Skibe har tilsvarende Betydning som Tingbogen for faste Ejendomme. For at et Skib kan blive registreret i Det almindelige Skibsregister, maa det være mindst 20 Tons brutto, og det maa for mindst 2 Trediedelens Vedkommende ejes af Personer, der opfylder Sølovens Betingelser for at lade Skib sejle under dansk Flag, d. v. s. som enten har dansk Indfødsret og ikke er blevet Statsborger i fremmed Stat, eller som er og i mindst fem Aar har været bosiddende i den danske Stat. Skibets Hjemsted skal derhos være et Sted her i Riget.

Som ovenfor nævnt fuldbyrdes Registreringen ved, at Skibsregistreringskontoret i København indfører Oplysningerne om Skibets Ejendomsforhold, dets Navn, Hjemsted og Drægtighed samt om de Panterettigheder, der maatte være stiftede i Skibet, i Det almindelige Skibsregister. Som Bevis for Registreringen udfærdiger Skibsregistreringskontoret et Nationalitets- og Registreringscertifikat for Skibet, hvorhos der tildeles det 4 Registringsbogstaver, forskellige for hvert Skib i Verden. Disse Bogstaver tjener til Identificering af Skibet og skal indhugges i Dæksbjælken i Storlugens Agterkant eller et andet iøjefaldende Sted; endvidere skal, forinden Certifikatet kan udleveres, Tonsdrægtigheden indhugges samme Sted, Navn og Hjemsted paamales, Dybgaaende og Laste-  
liniemærker anbringes.

Ved Skibets Undergang, eller dersom det overgaar til Ejere, der ikke opfylder Betingelserne for at lade Skib sejle under dansk Flag, skal det udslettes af Registeret.

Hvert Registreringskontor fører for de i dets Distrikt hjemmehørende registrerede Skibe et Register, der nøje svarer til de i Det almindelige Skibsregister indførte Data vedrørende de paagældende Skibe.

Saafremt et registreret Skib skal anvendes til erhvervsmæssigt Fiskeri eller til Stenfiskeri, skal det i Henhold til Lovgivningen om Saltvandsfiskeri og om Kystfredningen være forsynet med særlige Kendingsmærker. Af denne Grund indføres saadanne Fartøjer desuden i saakaldte Særregistre, ligesom der ved Paategning paa de til Skibene udfærdigede Nationalitets- og Registreringscertifikater meddeles dem Fiskeri- eller Stenfiskeri-Certifikat. Det er Toldvæsenets Opgave i Forbindelse med Skibstilsynet at paase, at Kendingsmærkerne anbringes og vedligeholdes.

Der føres endvidere Særregister over de Fartøjer, der udelukkende anvendes til Lystsejlad.

De Fartøjer, hvis Drægtighed er under 20 Tons brutto, opføres af Registreringskontorerne paa en Fartøjsfortegnelse, der er inddelt i 5 Afdelinger efter Fartøjernes Art og Anvendelse til Passagersejlad, Lastfart, Fiskeri, Stenfiskeri eller Lystsejlad. Som Bevis for Optagelsen paa Fartøjsfortegnelsen udsteder Registreringskontoret et Nationalitetsbevis for Fartøjet. For de Fartøjer, der anvendes til Stenfiskeri eller Fiskeri, gælder de ovennævnte Regler med Hensyn til Paamærkning og Certifikat.

Fartøjsfortegnelsen er indrettet som et Kartotek, og Registreringskontorerne sender Afskrifter af Fortegnelsen til de paagældende Skibsinspektorer, der hver for sit Distrikts Vedkommende fører en Hovedfartøjsfortegnelse.

En Del Smaafartøjer, navnlig aabne Baade under 4 Tons brutto, skal ikke optages paa Fartøjsfortegnelsen; de opføres paa Lister, som de enkelte Toldsteder fører, med Oplysning om Baadens Ejer, Hjemsted og eventuelle Navn.

I Finansaaret 1926/27 foretoges der af Toldvæsenet ca. 5200 Forretninger vedrørende Registrering m. v. af Skibe og Fartøjer.

I Forbindele med Toldvæsenets Medvirken ved Maaling og Registrering af Skibe staar **Tilsynet med Lasteliniebestemmelsernes** Overholdelse.

Disse Bestemmelser tilsigter at hindre, at Skibene lastes dybere end forsvarligt, og der tilstræbes derved at yde Beskyttelse for de Søfarende, de Passagerer, der befordres med Skibene, og de Værdier, der knytter sig til Skib og Ladning. Allerede for en Aarrække siden indførte den engelske Lovgivning den Bestemmelse, at engelske Skibe skulde forsynes med Mærker, for at det efter bestemte Regler kunde afgøres, om Skibene var overlastede. Tilsvarende Regler indførtes herhjemme i 1909, idet det ved Lov blev foreskrevet, at alle søgaaende danske Skibe skulde forsynes med Lasteliniemærker, der angav den største Dybgaaende, hvortil Skibet maatte belastes. Disse Bestemmelser er senere udvidet, senest ved en Lov af 1925, og Lasteliniemærket skal nu anbringes paa alle Passagerskibe uden Hensyn til, i hvilken Fart Skibet gaar. For andre Skibes Vedkommende skal Mærket anbringes paa dem, der har Fartscertifikat til Fart uden for indskrænket Fart, d. v. s. Vest for en Linie fra Lindesnæs i Norge til Texel i Holland, dog med Undtagelse af Lokalfart ved Færøerne.

Hensigten med Lasteliniemærket er som nævnt at vise, hvor dybt Skibet maa belastes. Da Skibet, uden at Sikkerheden forringes, kan belastes dybere i Ferskvand end i Saltvand, og da det ligeledes kan belastes dybere i Fart paa Troperne og i Sommerhalvaaret end i den mere urolige Fart paa det nordlige Atlanterhav og i Vinterhalvaaret med det mere barske og ustadige Vejrlig, er Mærket saaledes indrettet med forskellige Lastelinier, at det viser Skibets største Dybgaaende i de forskellige Farter og i Sommer og i Vinterhalvaaret. Afstanden fra det Sted paa Skibssiden, der ligger ud for det af Skibets Dæk, hvorfra Lasteliniemærket er afsat, og ned til den paagældende Lastelinie, kaldes Skibets Fribord for den paagældende Fart og Aarstid.

Anbringelsen af Lasteliniemærket og Tilsynet dermed henhører under Skibstilsynet, der udsteder et Fribordscertifikat for Skibet indeholdende alle Oplysninger om Skibets Lasteliniemærke. Dette Fribordscertifikat maa altid forefindes om Bord til Forevisning for Toldvæsenet, der har til Opgave at paase, at Skibet er forsynet med Lasteliniemærke, og at det ved Ankomst til eller Afgang fra dansk Havn ikke er overlastet. Skønnes dette at være Tilfældet, skal Skibstilsynet straks underrettes. Toldvæsenets Tilsyn omfatter i Hensyn til international Konvention ogsaa udenlandske Skibe. For Skibe i Fart paa Københavns Frihavn har Toldvæsenet ikke noget med Tilsynet at gøre.

Toldvæsenets Medvirken ved **Mønstring af Skibsmandskab** er ligesom ved Skibsmaalingen af gammel Dato. Oprindeligt er Mønstringsordningen indført af Hensyn til den militære Værnepligt for at føre Kontrol med de værnepligtige søfarende, men efterhaanden som der ved Lovgivningen er givet nærmere Forskrifter vedrørende Skibenes Bemanding og Officerernes Antal og Kvalifikationer, er ogsaa Kontrollen med disse Forskrifters Overholdelse overdraget til Mønstringsbestyrerne.

Mønstringsbestyrerne er i Rønne, Svendborg, Sønderborg, Aarhus og Aalborg den paagældende militære Udskrivningschef, i København er der en særlig

Mønstringsbestyrer, paa andre Steder foretages Mønstringsforretningerne af Toldvæsenets Personale. Antallet af de Mønstringer, der i Finansaaret 1926/27 foretoges af Toldvæsenets Personale, var ca. 16 500.

Enhver Fører af et dansk Skib skal i Almindelighed mønstre sit Mandskab første Gang i Kalenderaaret, Skibet begynder sin Fart eller toldklarerer ved dansk Toldsted; iøvrigt skal han mønstre, naar han antager, afskediger eller har mistet Folk. Enhver, der udmønstres, skal være i Besiddelse af Søfartsbog eller Mønstringsbevis (værnepligtige altid af Søfartsbog), og over Skibets Besætning skal der udfærdiges en Fortegnelse, den saakaldte Skibsbemandingsliste, der skal underskrives saavel af Skibsføreren som af Mønstringsbestyreren.

Naar en værnepligtig Sømand ønsker at udmønstre i udenrigsk Fart eller anmelder Afrejse til Udlandet eller Fart med fremmede Nationers Skibe, skal Mønstringsbestyreren undersøge, om den paagældende efter Værnepligtsbestemmelserne er berettiget til at forlade Landet. Er dette ikke Tilfældet, maa det paases, at Tilladelse dertil bliver givet af vedkommende militære Myndighed. Mønstringsbestyreren skal for hver Maaned underrette den Udskrivningskreds, hvorunder han sorterer, om alle de værnepligtige, der i Maanedens Løb er mønstrede eller har anmeldt Afrejse til eller Hjemkomst fra Udlandet eller fra Fart med fremmede Skibe.

I Sønæringsloven er der givet en Række Bestemmelser, hvis Opfyldelse skal paases ved Mønstringen. Disse Bestemmelser gaar ud paa at sikre, at Skibene er tilstrækkeligt bemandede med kvalificerede Officerer, at ingen udmønstres uden at have opnaaet en bestemt Alder, og at der til visse Tjenester om Bord kun benyttes Mandskab, som ved Lægeundersøgelse er fundet skikket dertil. Denne sidste Bestemmelse er sat i Kraft for den Del af Mandskabet, der skal anvendes til Udkig, og ved Udmønstringen maa Mønstringsbestyreren derfor for de af Mandskabet, der ikke har godtgjort at have bestaaet Synsprøven, gøre Bemærkning i Skibsbemandingslisten om, at de paagældende er uegnede til Udkigstjeneste.

Foranstaltninger til Forhindring af smitsomme Sygdommes Indbringelse, de saakaldte **Karantæneforanstaltninger**, kendes saa langt tilbage i Tiden som Slutningen af det 14. Aarhundrede, kort efter »den sorte Død«. Foranstaltningerne gik som Regel ud paa en fuldstændig Afspærring, især af Byer, for at sikre mod Smitte udefra, (deraf Navnet Karantæne, der kommer af det franske eller italienske Ord for 40, idet Afspærringen som Regel varede 40 Dage). Allerede i det 15. Aarhundrede begyndte man at indrette Hospitaler ved Karantæneanstalterne, hvortil angrebne Personer kunde henvises. Afspærringerne holdtes meget strængt, og undertiden sattes der Dødsstraf for at bryde Karantænen.

En fuldstændig gennemført Afspærring vilde med det nuværende Samkvem mellem Landene føles som en Utaalelighed, og da man tilmed nu har større Kendskab til de forskellige smitsomme Sygdomme og deres Behandling og især til Inkubationstidens Længde, har man søgt at gøre Afspærringerne saa lempeelige som muligt og har endog i mange Tilfælde erstattet dem med Lægetilsyn. De Foranstaltninger, der iværksættes, er i Hovedsagen de samme alle Vegne, idet de grunder sig paa den internationale Sundhedskonventions Bestemmelser.

Allerede tidligt var der herhjemme i de vigtigste Havnebyer indrettet

Karantænekommissioner, hvis Pligt det var at drage Omsorg for, at Karantæneforanstaltningerne blev overholdt. Ved en Forordning af 1805 udvidedes denne Ordning til, at der i alle Søstæder skulde oprettes Karantænekommissioner, hvoraf den øverste Toldembedsmand paa Stedet var Medlem. Ifølge den nugældende Lov (af 1911) bestaar Karantænekommissionen i København af Overtoldinspektøren som Formand, Stadslægen, en af Byens Borgmestre og Havnedirektøren, i de øvrige Købstæder (samt i Marstal og Gedser) af Politimesteren (Formand), Kredslægen og den øverste Toldembedsmand paa Stedet. Uden for disse Steder varetages Karantæneforretningerne af Toldvæsenets Personale. Den øverste Myndighed er Justitsministeriet.



Københavns ældste Karantænestation o. 1780.

Karantænebestemmelserne gælder naturligvis baade for Land- og Søgrænsen, men efter Sagens Natur kan Bestemmelserne med størst Virkning iværksættes overfor ankommende Skibe. Bestemmelserne gaar i store Træk ud paa, at intet Skib, som ankommer hertil fra Udlandet, eller som i Søen har haft Forbindelse med Skibe fra fremmede Steder, uden for Nødstilfælde maa have Forbindelse med Land, forinden det har faaet Tilladelse dertil. Kommer Skibet fra et Sted, der ikke er erklæret for smittefarligt (de smitsomme Sygdomme, det her drejer sig om, er Pest, Kolera, gul Feber, Dysenteri, eksantematisk Tyfus, Kopper og lignende Sygdomme), og kan Skibsføreren overfor Toldopsynet afgive en nærmere foreskreven Erklæring bl. a. om, at der ikke findes smittefarlige Personer om Bord, gives den nævnte Tilladelse af Toldopsynet i Form af et saakaldt Samkvemspas. Kan en saadan Erklæring derimod ikke afgives, tilkaldes Lægen, og denne træffer da Bestemmelse om, hvorvidt der skal meddeles Samkvemspas, eller der skal foretages særlige Foranstaltninger til Forebyggelse af Smitte.

Kommer Skibet fra Steder, som af Justitsministeriet er erklæret for smittede af en af de nævnte Sygdomme, paahviler det Skibsføreren ved Ankomsten til dansk Søterritorium at hejse (det gule) Karantæneflag, efter Mørkets Frembrud at føre to gule Lanterner. Lægen foretager da en detailleret Undersøgelse af Forholdet og giver Forskrifter om de Foranstaltninger, der eventuelt skal træffes. Toldopsynet skal i Forbindelse med Politiets og Havnevæsenets Tjenestemænd holde Tilsyn med, at de af Karantænemyndighederne givne Forskrifter efterkommes.



De særlige Bestemmelser, der skal iagttages ved **Ind- og Udførselen** af en Række Varer, og som i visse Tilfælde kan udmunde i **Forbud**, er i stort Omfang iværksat af Hensyn til det danske Landbrug, dels for at hindre Indbringelse af smittefarlige Husdyr og Plantesygdomme, dels for at der kan føres Kontrol med, at de Varer, der i Udlandet falbydes som danske, er af en vis bestemt Kvalitet. Men ogsaa andre Hensyn gør sig gældende, saaledes Bestræbelser for at hindre, at udenlandske Varer forveksles med danske eller fremtræder under urigtigt Varemærke, Hensyn til Retssikkerheden og Sundheden, til Vare og Pengeomsætningen, til Statskassens Interesser o. l.

For at forhindre Indbringelse af smittefarlige Husdyr og Plantesygdomme er der givet en Række Forskrifter vedrørende Indførselen og Transiteringen af levende Dyr, raa Dele af Dyr, visse Planter og Plantedele, Mælk m. v., hvis Overholdelse det er overdraget Toldopsynet at paase.

Forskrifterne vedrørende Udførselen af Landbrugsprodukter gaar ud paa en Kontrolordning, hvorefter raa eller tilberedte Dele af Heste og klovbærende Dyr samt andre Landbrugs og Mejeriprodukter — saasom Ost, Smør, Æg — ved Udførselen er mærkede paa en saadan Maade, at de kendetegner sig enten som danske, eventuelt tillige som stammende fra en bestemt til Udførsel af saadanne Varer autoriseret Virksomhed, eller som udenlandske, eventuelt her forarbejdede Varer af udenlandsk Oprindelse. En Række af de omhandlede Varer skal desuden være ledsagede af særlige Attester fra Produktionsvirksomhederne, eventuelt tillige fra den Dyr læge, der kontrollerer Virksomheden. En tilsvarende Ordning gælder for Udførselen af levende Kvæg. Kontrollen med, at de givne Forskrifter er opfyldt, føres af Toldvæsenet med Undtagelse af de Forsendelser, der afgaar med Jernbane direkte til Udlandet. Omfanget af det Arbejde, som ved Varetagelsen af dette Hverv udføres af Toldvæsenet, illustreres ved, at der i Finansaaret 1926/27 af Toldvæsenet blev udførselskontrolleret ca. 7 Mill. Colli Landsprodukter m. v.

For en Række Varer — i første Række Fødevarer — skal Toldopsynet paase, at enten Emballagen eller selve Varen eller eventuelt begge Dele ved Indførselen er mærket paa en saadan Maade, at Varen tydeligt kendetegner sig som udenlandsk. For nogle Varer skal det endvidere paases, at særlige Forskrifter vedrørende Emballering m. v. er iagttaget.

Hensynet til Vare og Pengeomsætningen og til Statskassens Interesser har bevirket Forbud mod Indførsel af Eftergørelser af gangbar Mønt, Pengesedler, Statspapirer, Obligationer o. l., Frimærker, Stempelmærker og andre Frigørelsmærker m. v. Af Hensyn til Retssikkerheden og Sundheden er der saavel for Indførselens som for Udførselens Vedkommende givet særlige Regler for Vaaben, Ammunition og Sprængstoffer, Giftstoffer, Smitte og Bakteriekulturer o. l.

I den af Justitsministeriet udfærdigede Anordning om Vin og Spiritus er det bl. a. bestemt, at Druevin og Spirituosa, der indføres her til Landet i Salgsøjemed, skal være ledsaget af Oprindelsescertifikat og eventuel Omladningsattest. Endvidere er der indført Beskyttelse for geografiske Betegnelser som f. Eks. Champagne, Madeira, Cognac, Rhinskvin o. s. v., saaledes at en Vare ikke maa udbydes til Salg under saadanne Navne, medmindre Oprindelsescertifikatet i Forbindelse med Varens øvrige Papirer berettiger dertil. Det er overdraget Toldvæsenet at paase, at der ved hver Indførsel af de nævnte Varer foreligger et Oprindelsescertifikat, udstedt af en for hvert Land nærmere foreskrevet kom-

petent Myndighed, og i Tilfælde af, at Varen undervejs er omladet, en Omladningsattest. Endvidere er det overdraget Toldvæsenet at paase, at den i Varernes eventuelle Etikette anførte Varebetegnelse ikke er i Strid med Angivelserne i Oprindelsescertifikatet.

Kontrollen med **Omsætningen af Spiritus, Vin og spirituøse Drikkevarer** er af ny Dato. I Kraft af de forskellige Beskatningslove har der længe været ført Kontrol med Spritfabrikerne og Frugtvinfabrikerne Fremstilling af Varer, men med andre Fremstillingsvirksomheder, f. Eks. Likørfabriker, eller med Omsætningen førtes der ingen Kontrol. Da imidlertid en indgaaende Kontrol med hele Spiritusomsætningen af forskellige Grunde efterhaanden blev ønskelig, indførtes der i 1928 en saadan Ordning, at Toldvæsenets Kontrol udstraktes til alle Virksomheder, der indfører, aftapper, blander, forskærer eller paa anden Maade behandler samt fremstiller Vin, Spiritus og spirituøse Drikkevarer.

Bortset fra Spritfabriker og Frugtvinfabriker maa de omhandlede Virksomheder kun drives med Toldvæsenets Tilladelse. Saalænge Varerne henligger i Virksomheden er de under Toldvæsenets Kontrol, der udøves gennem et meget detailleret Regnskabssystem i Forbindelse med hyppige Eftersyn, og naar Varerne forlader Virksomheden for at gaa over i Forbruget, skal de være tappede paa Beholdere, hvis Art og Størrelse er fastsat af Toldvæsenet, og som skal være forsynet med en af Toldvæsenet udleveret Banderole, der angiver Virksomhedens Navn, Varens Art, Mængde, Oprindelse m. v. Banderolen skal være anbragt saaledes, at Flasken ikke kan aabnes, uden at Banderolen ødelægges.

Denne Kontrol omfatter 272 Virksomheder, og der udleveres aarlig ca. 20 Millioner Banderoler.

Kontrollen med de **udenlandske Motorkøretøjer**, der midlertidigt agtes benyttet her i Landet, gaar — foruden naturligvis at sikre Statskassens Interesser med Hensyn til eventuel Erlæggelse af Told og Omsætningsafgift — ud paa at paase, at Bestemmelserne i Loven om Motorkøretøjer og i Loven om Afgift af Motorkøretøjer bliver opfyldt. Disse Love foreskriver bl. a. for udenlandske Motorkøretøjer, der benyttes til Kørsel her i Landet, tilsvarende Regler som for danske Køretøjer med Hensyn til Registrering, Kørebevis for Føreren og Ansvarsforsikring.

Toldopsynet skal derfor paase, at de omhandlede Køretøjer ved Ankomsten her til Landet er indregistrerede i deres Hjemland, og at de foruden de sædvanlige Registreringsmærker er forsynede med et særligt Nationalitetsmærke, et eller flere Bogstaver, der betegner Hjemlandet. Endvidere skal der for Toldvæsenet forevises enten et internationalt ikke over et Aar gammelt Kørecertifikat omfattende saavel Vogn som Fører eller et tilsvarende Certifikat for Føreren og et for Vognen. For svenske, norske og finske Køretøjer kan nationale Certifikater benyttes. Er Certifikaterne ikke i Orden, eller er Køretøjet ikke forsynet med Nationalitetsmærket, skal det henvises til Politiet.

Spørgsmaalet om Ansvarsforsikring er ordnet paa den Maade, at for de Køretøjer, for hvilke der ved Ankomsten her til Landet ikke er tegnet lovpligtig Ansvarsforsikring, skal saadan Forsikring tegnes hos Toldvæsenet, der til det Brug har en Beholdning af de nødvendige Policer. Toldopsynet beregner Præmien efter Køretøjets Art, Størrelse og det Tidsrum, det agter at opholde sig her i Landet, og afregner Beløbet med Dansk Forening for international

Motorkøretøjsforsikring. Ved Køretøjets Udpassage maa det paases, at der har været tegnet Ansvarsforsikring for hele det Tidsrum, hvori Køretøjet har opholdt sig her i Landet, og at der i modsat Fald tegnes supplerende Forsikring for det manglende Tidsrum.

Der er truffen den Ordning med Politiet, at dette giver visse Toldsteder Underretning om de Overtrædelser af de gældende Bestemmelser, som maatte blive begaaede af fremmede Motorkøretøjer, og intet udenlandsk Motorkøretøj maa tillades Udpassage, forinden det er undersøgt, om der skulde foreligge Anmeldelse overfor Køretøjet for en saadan Overtrædelse.

I Inspektoratet for Tobaksbeskatningen føres et Centralregister over hertil ankommende og herfra afgaaede Motorkøretøjer, hvortil der afgives alle fornødne Indberetninger fra Toldopsynet. I Finansaaret 1926/27 førtes der af Toldvæsenet Kontrol med ca. 10 300 udenlandske Motorkøretøjer.

Toldvæsenets Arbejde med Hensyn til den officielle Statistik bestaar i at indsamle og delvis bearbejde samt at udarbejde Oplysninger vedrørende Ind- og Udførselen af Varer, Skibsfarten og Produktionen og Omsætningen af en Række forbrugsafgiftsbeskattede Varer.

Indtil 1909 udarbejdede hvert Toldsted paa Grundlag af Tolddokumenterne Kvartalsoversigter over Vareførselen, hvilke Oversigter indsendtes til Statistisk Bureau til Brug for Udarbejdelsen af dettes Tabelværk vedrørende Handelsstatistikken. Ved Ikrafttrædelsen af Toldloven af 1908 gik man over til den nuværende Ordning, hvorefter hver Varemodtager og afsender skal afgive specificerede Oplysninger om Varernes Art, Mængde, Værdi o. s. v. samt om det Land, hvor Varen er købt, henholdsvis hvortil den er solgt. Oplysningerne, der skal afgives paa særlige Blanketter, sammenholdes af Toldvæsenet med Toldangivelserne, og de modtagne Blanketter indsendes 5 Gange maanedlig til Bearbejdelse i Det statistiske Departement. Antallet af disse Anmeldelser androg i Finansaaret 1926/27 godt og vel 1,7 Million.

Skibsfartstatistikken udarbejdes paa Grundlag af Oplysninger fra Toldkammerene. Disse Oplysninger afgaves tidligere i Form af aarlige Oversigter, men fra 1921 afgives de for et Kvartal ad Gangen paa Blanketter, der af Toldkammeret udfærdiges for hver Skibsekspedition. De giver bl. a. Oplysninger om Skibets Art, Størrelse og Nationalitet, den Fart, hvori det gaar (Rutefart, Fart med Mellemstationer, til eller fra Udland o. s. v.) samt om det indladede eller udlossede Gods' Mængde og Art efter en nærmere bestemt Specifikation. I Finansaaret 1926/27 afgaves fra Toldkammerene 96 000 saadanne udfyldte Blanketter.

Med Hensyn til Produktions- og Omsætningsstatistik skal nævnes, at det er paalagt de i Henhold til Tobaksafgifts- og Chokoladeafgiftslovene anmeldte Virksomheder for hvert Kvartal at meddele Toldkammerene Oplysning om den stedfundne Fremstilling, Afgiftsberigtigelse og Udførsel af de forskellige beskattede Varer, samt aarlig at afgive Oplysning om Antallet af beskæftigede Arbejdere, de fremstillede Varers Mængde og Værdi ved Salg fra Virksomheder og de anvendte Raastoffer. Disse Oplysninger afgives paa særlige Skemaer, der af Toldkammerene indsendes gennem Inspektoratet for Tobaksbeskatningen.

Det nævnte Inspektorat udarbejder statistiske Opgørelser over Omsætningen af stærke Drikke og af Motorkøretøjer, som tilstilles Det statistiske Departement.

Endelig skal omtales Toldvæsenets Hverv med Hensyn til Udstedelse af **Adgangsbeviser for Handelsrejsende for udenlandske Firmaer.**

I 1839 blev der givet Regler om fremmedes Handelsberettigelse. Det blev derved bestemt, at Handelsrejsende for udenlandske Firmaer kun maatte optage Ordre i København og Købstæderne, og at de paa Toldkamret i den første By her i Landet, hvortil de ankom, skulde løse et Adgangsbevis, som de derefter i hver By, hvortil de kom for at optage Bestillinger, skulde forevise saavel for Toldkamret som for Politiet. Disse Regler blev ændrede ved en Lov af 1927, hvis Bestemmelser nu er optaget i Næringsloven af 28. April 1931. Herefter skal der stadig erhverves Adgangsbevis hos Toldvæsenet af de Personer, der vil optage eller medvirke ved Optagelsen af Bestillinger for udenlandsk Regning, men de nævnte Forevisninger af Adgangsbeviset er bortfaldet, og Retten til at drive Virksomheden er udvidet til ogsaa at omfatte saadanne Stationsbyer og Handelspladser, der efter Handelsministerens Skøn har en købstadsmæssig Karakter og har mindst 2 000 Indbyggere.

For at faa et Adgangsbevis udstedt, maa den paagældende overfor Toldkamret dokumentere, at han er Firmaets Befuldmægtigede, og at Firmaet i Hjemlandet er berettiget til at forhandle vedkommende Varer. Adgangsbeviset kan udfærdiges med Gyldighed for 45 Dage eller et Aar og betales med henholdsvis 100 og 300 Kr. Repræsenterer den Rejsende flere end eet Firma, maa der for hver af de øvrige løses et Tillægsadgangsbevis, der udløber sammen med det Adgangsbevis (Hovedadgangsbeviset), i Tilknytning til hvilket det er løst, og som betales med Halvdelen af Gebyret for Hovedadgangsbeviset. Et Adgangsbevis kan efter særlige Regler overføres til en anden Repræsentant for Firmaet.

Adgangsbeviset giver Ret til at optage Bestillinger hos Handlende og hos saadanne andre Næringsdrivende, i hvis Forretning der er Anvendelse for vedkommende Vare, samt hos Andelsforeninger og Stats- og kommunale Institutioner. Pligten til at løse Adgangsbevis gælder, ganske uanset om den paagældende udøver sin Virksomhed i en enkelt By eller ved Omrejse i Landet, og Adgangsbeviset skal altid medføres og paa Forlangende forevises.

Adgangsbevis skal ikke løses af Personer, der er i Besiddelse af en Næringsadkomst, der giver Ret til Salg her i Landet af vedkommende Vare, saafremt de i det sidst forløbne Aar har drevet og stadig driver denne Næring og ikke er i Restance med Betalingen af forfalden personlig Skat til Stat og Kommune.

Der udstedes aarlig ca. 3 400 Adgangsbeviser.

\*

Hvad nu angaar Omfanget af det Arbejde, som Udførelsen af de foran omtalte Hverv betyder for de enkelte Toldsteder, vil dette selvsagt være højst forskelligt, idet et Toldsteds Beliggenhed m. v. vil medføre, at et eller flere Hverv har meget stor Betydning for Toldstedet, medens andre kun i ringe Grad eller slet ikke forekommer. Ved et Toldsted, der ikke har nogen Kystlinie, vil der saaledes ikke forekomme noget af de til Skibsfarten knyttede Hverv som Opkrævning af Havneafgifter, Skibsmaaling og Registrering, Lastelinietilsyn, Mønstring, Karantænetilsyn, og paa de Steder, hvor der findes mili-

tære Udskrivningschefer, foretager Toldvæsenet ingen Mønstringsforretninger. Hvor ikke særlige Forhold eller Toldstedets Beliggenhed — som Grænsetoldsted, ved en Eksporthavn, et Knudepunkt for Skibsfart eller Fiskeri — gør sig gældende, vil for de fleste Søtoldsteder Omfanget af de sidstnævnte Hverv og for de øvrige Toldsteder tillige af de andre Hverv i Almindelighed nogenlunde staa i Forhold til Toldstedets Størrelse. Der kan ikke for alle Hvervene gives et talmæssigt Udtryk for deres Betydning for de enkelte Toldsteder, men som Illustration paa Omfanget af det Arbejde, et Par af de heromhandlede Hverv medfører, kan det nævnes, at der fra Københavns Toldsted aarlig afgives ca. 30 000 statistiske Indberetninger vedrørende Skibsfarten og afstemmes ca. 1 Million statistiske Anmeldelser. For Aarhus Toldsted er Antallet henholdsvis ca. 3000 og ca. 75 000, for Odense Toldsted ca. 2000 og ca. 60 000, for Aalborg ca. 6000 og ca. 45 000. For et Toldsted som Kolding drejer det sig aarlig om henholdsvis ca. 1500 og ca. 20 000 Stk., og selv for de mindste Toldsteder andrager det aarlige Antal Blanketter ca. 1000 Stk. Af Havneafgifter opkræves der ved Københavns Toldsted aarlig ca. 3,7 Mill. Kr., ved Esbjerg ca. 2 Mill. Kr., Aarhus ca. 1,8 Mill. Kr., Aalborg ca. 1,3 Mill. Kr. og Odense ca. 1 Mill. Kr.

Som et af de Toldsteder, hvor enkelte Hverv i fremtrædende Grad gør sig gældende, kan nævnes Esbjerg, der foruden at være en af Landets vigtigste Udførselshavne til England, Frankrig og Vesttyskland tillige er Hjemsted for en stor søgaaende Fiskerflaade. Ved dette Toldsted blev der i Finansaaret 1926/27 udførselskontrolleret ca. 2,3 Mill. Colli Landbrugsprodukter m. v. eller ca.  $\frac{1}{3}$  af det samlede Antal for hele Landet, foretaget ca. 5000 Mønstringer af Skibsmandskab, ligeledes ca.  $\frac{1}{3}$  af det samlede Antal, og foretaget ca. 600 Skibsmaalings- og Registreringsforretninger. Med Hensyn til disse Hverv staaer Esbjerg Toldsted med de største Antal Forretninger af alle Landets Toldsteder. Som Modsætning hertil kan nævnes et Toldsted som Slagelse, hvis Distrikt er meget stort, men som ikke har nogen Kystlinie og derfor heller ikke har noget af de til Skibsfarten knyttede Hverv at varetage. Da der ved dette Toldsted heller ikke forekommer Amtstueforretninger, er dets eneste Hverv af nogen Betydning Afstemning af statistiske Anmeldelser og Kontrol med Omsætningen af Vin og Spirituosa.

Marstal og Skagen Toldsteder — to af Landets mindste, med Hensyn til Omraade — hører med Hensyn til Antallet af de forekommende Skibsmaalings- og Registrerings- samt Mønstringsforretninger til de største. For Marstal Toldsteds Vedkommende — Nr. 4 i Rækken med Hensyn til alle de tre nævnte Hverv — skyldes dette Byens store Handelsflaade, for Skagen — Nr. 5 med Hensyn til Mønstringer — Byens Beliggenhed som Knudepunkt for Fiskeri og dens store Fiskerflaade. Iøvrigt staaer Frederikshavns Toldsted som Nr. 2 saavel med Hensyn til Skibsmaalings- og Registreringsforretninger (338 i Finansaaret 1926/27) som til Mønstringer (1872 i 1926/27). Ved Helsingør Toldsted foretoges der i samme Aar 1376 Mønstringer.

For Grænsetoldstederne har især Kontrollen med de udenlandske Motorkøretøjer Betydning. Ved Padborg Toldsted kontroleredes saaledes i Finansaaret 1926/27 8000 Køretøjer eller ca.  $\frac{1}{6}$  af alle her til Landet indgaaede. Resten var nogenlunde ligeligt fordelt mellem Tønder og Helsingør Toldsteder, idet denne Kontrol kun har ringe Betydning for Landets øvrige Toldsteder. For Padborg Toldsted har iøvrigt Kontrollen med Udførselen af Landbrugsprodukter stor Be-

tydning, idet der i 1926/27 ved Toldstedet kontrolleredes 400 000 Colli af disse Varer.

Sidstnævnte Hverv har iøvrigt mest Betydning for de Toldsteder, hvorfra der er fast Ruteforbindelse med Udlandet, eller hvorfra der sker søværts Forsendelse til saadanne Udførselshavne. Som ovenfor anført, staar Esbjerg som Nr. 1 med ca. 2,3 Mill. Colli, derefter følger Københavns Toldsted med ca. 1,6 Mill. Colli, Aalborg med ca. 565,000 Colli, Horsens med ca. 470,000 Colli, Padborg og Odense med hver ca. 400,000 Colli. Selv for et Toldsted som Rudkøbing betød dette Hverv i 1926/27 Kontrol af ca. 70 000 Colli Landbrugsprodukter.

Amtstueforretninger forekommer som nævnt kun ved de Toldsteder, hvor der ikke findes Amtstue. For flere mindre Toldsteder andrager de ind- og udbetalte Beløb en større Sum end Intraderne, saaledes f. Eks. for Skagen ca. 3 Gange saa stort et Beløb, Marstal ca. dobbelt saa stort, Præstø paa det nærmeste samme Beløb som Intraderne. Men ogsaa for større Toldsteder andrager disse Forretninger betydelige Beløb, saaledes for Herning ca.  $\frac{2}{3}$ , for Nyborg  $\frac{1}{2}$ , for Helsingør ca.  $\frac{1}{3}$  og for Køge ca.  $\frac{1}{4}$  af de samlede Intrader. Udstedelsen af Adgangsbeviser for Handelsrejsende foregaar i størst Omfang ved Københavns Toldsted, idet der her aarlig udstedes ca. 3000. Af Resten — ca. 400 — udstedes Størsteparten ved Grænsetoldstederne mod Syd og i Aarhus.

\*

Det er saaledes et ikke ringe Arbejde, som den danske Toldetat udfører udenfor den egentlige Beskatning, og det foranstaaende viser, at et Toldsteds Betydning ikke kan maales alene ved de Told- og Afgiftsbeløb, der opkræves, men at Omfanget af det Arbejde, der udføres gennem de mange Hverv udenfor Beskatningen, maa tages med i Betragtning.





Luftfotografi af Københavns Toldbod.

## KØBENHAVNS TOLDSTED I DEN NYERE TID

Af kgl. Pakhusforvalter A. E. GRØNVOLD

**A**T GIVE en historisk korrekt og med Aarstal og Datoer udbygget Oversigt over Toldstedets Historie og Udvikling i »den nyere Tid« paa den begrænsede Plads, som er stillet til Raadighed her, lader sig ikke gøre. Det efterfølgende maa derfor heller ikke tages for andet eller mere end det Forsøg, det er paa i korte Rids at give en Beskrivelse af Københavns Toldsted, bygget op paa Erindringer fra ca. 42 Aars uafbrudt Tjenestetid her ved Toldstedet.

Begrebet »nyere Tid« er jo noget svævende, og Læserne vil maaske føle sig desorienterede, naar Udtrykket »Københavns Toldsted i den nyere Tid« i det følgende er betragtet som omfattende Toldstedets Forhold under og efter Toldloven af 4. Juli 1863. Et Sted skal Skellet imidlertid sættes, og i saa Henseende byder nævnte Lov den store Fordel, at den stod bombefast fra 1863 til 1908, hvorved man i en Aarrække undgik de Forstyrrelser i den daglige Drift, som de seneste Aars uafsluttelig skiftende Toldlove har ført med sig i rigt Maal. — Toldstedets Fysiognomi stod praktisk taget uforandret fra 1863 til den Dag i 1908, da Tolderne for sidste Gang prentede Betegnelserne for Pund, Kvint, Mark og Skilling i Attesterne i Klareringsangivelserne, og herved opnaar Forfatteren til disse Linier den Fordel at kunne begrænse Beskrivelsen til at begynde fra Aarene omkring 1890.

Toldstedets Distrikt omfattede den Gang Kyst-Strækningen fra et Stykke Nord for Humlebæk til Avedøre ved Kalvebodstrand og Amager mod Syd med Kyst-Posterne: Humlebæk, Rungsted, Skodsborg, Tuborg, Kalkbrænderierne, Kastrup og Dragør. Heri er der ikke sket nogen Ændring, naar bortses fra enkelte Omlægninger af de forskellige Posters Grænser og forandrede Stillingsbetegnelser for Tjenestemændene paa Posterne. Tidligere benævntes de Strandkontrolører, men den tjenstlige Benævnelse er forandret til Toldassistent, hvilket imidlertid aldrig har faaet praktisk Betydning, idet Publikum fremdeles benytter den gamle Titulatur. Disse Posters væsentligste Opgave har været den at føre Kontrol med Kyststrækningerne; over enkelte af dem kunde der af og til forekomme Vare-Ind- og Udførsel, f. Eks. Trælast og Mursten etc. En Tid lang var Kastrup Toldkontrol ret stærkt trafikeret, idet store Fabriksanlæg i Byens Nærhed dels modtog, dels afsendte store Partier Varer (Syre, Kunstgødning, Benzin), men med Flytning til Provinsen af det største Fabriksanlæg gik Forretningerne stærkt tilbage.

Selve Københavns Toldbods nordligste Kontrol var, som den da benævntes, Tuborg Toldkontrol, og her vil vi begynde vor Ekspedition gennem Toldstedet, idet vi, som foran nævnt, gaar tilbage til omkring Aaret 1890.

Tuborg Toldkontrol, omfattende Tuborg Havn og Skovshoved, bestyredes af en Toldkontrolør, der havde Kontor og Embedsbolig i en lille Bygning, der laa lige tilvenstre for den nuværende pompøse Indkørsel fra Strandvejen til Tuborg Havn. Noget gammelt var Huset, men velholdt — det var Bryggeriet Tuborg, der var Ejer, og maatte stille det til Disposition — og helt kønt og idyllisk tog det sig ud med sin vedbendbevoksede Facade og omgivet af en gammel tilgroet Have.

Havnetjenesten i Tuborg passedes af en Toldassistent, der var fast ansat, og — ligesom Toldkontroløren — havde Embedsbolig. Denne laa helt nede ved Havnen i et gammelt 2-Etages Hus og var, bortset fra den for Tjenesten ideelle Beliggenhed, ikke særlig komfortabel, men Fordringerne til Livet var jo dengang knapt saa højspændte som nu.

I Kontrollens Distrikt fandtes adskillige store Fabriksvirksomheder, der drev en ikke helt ringe Import. Petroleumsselskabet, Tuborgs Bryggerier, Store Nordiske Telegrafskab, Glasværket, Lyneborg Saltværk m. m. benyttede alle Tuborg Havn, og det hændte jævnlig, at der samtidig lossedes Kul, Petroleum, Stensalt og Flasker (til Bryggeriet, som fik Godtgørelse for dem ved Genudførsel). Saa var der Travlhed paa Havnen, og Kontrollen maatte rekvirere Assistance fra København. Udkommando til Tuborg var en meget eftertragtet Tjeneste, navnlig for de unge Toldere. Den honoreredes med 2 Kr. pr. Dag i Dagpenge, 20 Øre i Sporvognspenge, og var det tilmed saa heldigt, at der faldt 4 Mark Morgen og Aften for Overarbejde, ja, saa skal der ikke mange Forklaringer til for at regne ud, at ca. 5 Kroner ekstra pr. Dag kunde pynte paa Lønningen, der dengang for de yngste og unge Toldere var 66 Kr. og 83 Kr. pr. Maaned.

Nærmere ind mod Byen laa Kalkbrænderiernes Distrikt, hvis Forretninger koncentrerede sig om Kalkbrænderihavnen (den nuværende Redhavn) og væsentlig bestod i Klarering af Træladninger og Sten, Lerrør o. s. v. Lederen af Distriktet benævntes Strandkontrolør. Syd for Havnen laa enkelte Baadebyggerier med tilhørende Havne (Lautrups Havn m. fl.), men iøvrigt var Kyst-



strækningen ind til Toldboden fyldt med Badeanstalter, hvortil Adgang skete fra den saakaldte Esplanade, en herlig Promenade skygget af gamle, kæmpehøje Træer. Langs Promenadens indvendige Side løb en ret bred Kanal (Forlængelse af Kastelsgraven), der skilte den fra Classens Have og Østre Glacis. Sidstnævnte benyttedes med sine mange Smaakanaler o. s. v. til Øvelsesplads for Ingeniørtropperne.

### Toldbodens Distrikt.



»Under Uhret«.

Vi er naaet til Karantænestationen og staar dermed paa Grænsen af det egentlige Toldsted. Om Københavns Toldbod er der givet en meget udførlig Skildring i Toldinspektør Herman Andersens Bog »Kjøbenhavns Toldbod fra de ældste Tider indtil vore Dage« (udkommet 1915), og en mere detailleret Beskrivelse skal derfor ikke gives her. Man saa udefra Nordre Toldbod den kønne Gavl af den gamle Frilagerbygning med Havneoppebørselskontoret og Mæglerkontorerne. Tilhøjre laa Udkørselen (Jernporten) med Toldopsynet paa Vagt i højre Arkadebygning, altsaa modsat nu. Udenfor Porten laa en hvid Bygning med en lille Have og Beværtning. Det var det gamle Toldbod Vinhus. Iøvrigt optoges Toldbodpladsen af det gamle Frilager, Skurene, Kieler-, Ny- og Vestindisk Pakhus, den saakaldte Postgodsbygning, Vestindisk Vejerbod og selve Toldkammerbygningen, der, skønt bygget ca. 1875, med sin gammeldags Arkitektur harmonerede godt med de arkitektonisk set smukke gamle Pakhuse. I Pladsens Periferi laa Guidekasernen med Boliger for Opsynsmænd m. fl. og tilhørende lille Have (mod Toldbodgade), Spritfrilageret (Hj. af Toldbodgade og Amaliegade) og Overtoldinspektørens Embedsbolig, et 2 Etages Hus med Have lige ved Nyport.

Der var Liv og Travlhed paa Københavns Toldbod i de Tider. En forholdsvis stor Del af de Skibe, der gik i fast Rutefart paa Udlandet, lossede og ladede paa Toldboden. Farten fra og til Hamborg, Bremen, Lübeck, Stettin, Warnemünde, Amsterdam, Antwerpen, London, Hull, Liverpool, Bordeaux,



Vestindisk Pakhus.

Oporto, Middelhavet, Malmø og Stockholm blev besørget af Skibe i fast Fart. De lossede som Regel hele deres Last, hvorefter denne enten blev inladet her i andet Skib eller pr. Pram eller Vogn blev viderebefordret for Inladning i andet Distrikt. Skibene var dengang gennemgaaende smaa, og deres Udstyrelse i Retning af Lossegrejer etc. var ikke indrettet paa hurtig Losning. Man havde derfor Skibene liggende betydeligt længere ved Bolværket end det er Tilfældet nu, hvor København for mange Ruters Vedkommende er reduceret til en Mellemstation, hvor kun en Del af Godsset losses, medens Resten gaar videre med samme Skib til Provinsen eller til Udlandet. For blot at nævne et enkelt Eksempel skal her anføres, at en Middelhavsbaad som Regel lossede Gods her til 6 à 7 Østersøstationer, og ved Efteraarstide var det ikke ualmindeligt, at Omladningsgodset f. Eks. til Stettin kunde løbe op til 7 à 800 Tons.

Alt dette Gods skulde tages med Mærker o. s. v. ved Skibssiden; saaledes lød Parolen. Teori og Praksis lader sig som bekendt ikke altid forene, og der var derfor mange Metoder, hvorpaa de forskellige Toldere forsøgte at løse den temmelig vanskelige Opgave at holde Styr paa alt det Gods, som ustandselig — undertiden mange Dage i Træk — væltede i Land fra Skibet. Som almindelig Regel gjaldt, at der kun var een Assistent til hvert Skib, og naar et Skib saa lossede fra 2 eller 3 Luger samtidig, maatte der nødvendigvis præsteres et Arbejde ved selve Skibet, hvis man vilde undgaa det ulige sværere og kedelige Efterforskningsarbejde af det Gods, man ikke havde faaet i sin Lossebog. Af stor Betydning for Lossebogens rigtige Førelse var det, at man stod paa god Fod med det Mandskab, der kørte Gods fra Skibet. Kom man — med eller mod sin Vilje — paa Kant med et »Sjak« Toldbodarbejdere, var der ingen Grænser for de Kunster, der kunde laves, og mangen ung og mindre erfaren Assistent har ved Opgørelsen af en Toldseddel spildt mange Timer med at finde ud af, hvor det Gods, han manglede, var blevet af, eller hvorfra det Gods, han havde formeget, var kommet. Tilsidst gik det op for ham, at hans »Venner« blandt Toldbodarbejderne ganske simpelt enten var kørt med Godsset



Søndre Toldbodplads.

uden at faa det skrevet eller havde stukket ham et Læs Gods ud fra et helt andet Skib.

Som man vil kunne forstaa, var det gode Dage dengang for Københavns Toldbod. Der var altid nok at bestille, og Skibene havde ikke mere travlt end at de, hvis der ikke var Bolværksplads, kunde vente paa Plads en Dag eller to. Pladser og Pakhuse var fyldt med Gods, og navnlig om Efteraaret og henimod Jul, naar Juleskibene lossede, var det helt imponerende at se de Mængder af Gods, der laa stablede op paa Toldboden. Og saa var det — om man tør bruge Udtrykket — »morsomt« Gods, der kom til Byen paa de Tider. Nødder af alle Slags, Dadler i store Kasser, Figner i Maatter, Johannesbrød, Rosiner, Svedsker, Sydfrugter, Kork og mange, mange andre Ting, som ikke kendes her nu og som aabenbart gaar andre Steder hen. Jævnligt arbejdedes Døgnet rundt, og Helligdagsarbejde var endnu ikke rangeret op til at blive saa afskrækkende, som Nutiden synes at finde det. Men trods det haarde Arbejde, som Afskrivningsarbejdet ved Skibene bød paa — navnlig om Efteraaret og om Vinteren —, blev det altid hilst med Glæde, naar »Fordelingen« lød paa Toldbodens Dampskibe, og de Toldere, der har gjort Tjeneste der, bevarer sikkert alle fornøjelige Minder fra Tjenesten og Fritørnene i Kontoret, der laa lige ovenover Toldbodens Makketut, en for Tilværelsen ganske uundværlig Institution, med hvem man stod i intim Forbindelse gennem et til Fuldkommenhed udviklet Bankesystem i Gulvet. Man maatte altid bevæge sig med en vis Forsigtighed i dette Lokale; en saa naturlig Ting som at banke en Pibe ud eller blot et overgivent Tramp blev altid hørt nedenunder og kostede uvægerlig den uforsigtige eller glade Spektakelmager en Omgang. Heldigvis var Omgangene dengang ikke saa belemrede med Forbrugsafgifter etc. som de nu er. En »Spids« kostede 5 Øre, en »Hank« 10 Øre, Kaffe med en »Sabel« (Kaffebrød med Smør) 12 Øre o. s. v. Det var til at overkomme.

Vejerbodtjenesten foregik i Fine og Grove Vægt, Jernskuret, Vestindisk Vejerbod, Forsendelsesvægten og Spritfrilageret. Omend der var meget Gods,

gik det bravt i de gamle Lokaler. Men det maa hertil erindres, at der var rigeligt med Personale, som var trænet op fortrinsvis til denne Tjeneste (de saakaldte faste Vejerbodsassistenter) og som arbejdede med en lidet indviklet Toldlov, hvis tekniske Udskejelser indskrænkede sig til Krigsskat paa et Par enkelte Toldsatser, bl. a. paa Kaffe. Efter at have hvilet i ca. 25 Aar (fra 1908) er denne Ekstrabeskatning nu dukket frem paany. Historien gentager sig stadig.

### Nyhavns Distrikt.

Vi fortsætter vor Vandring mod Syd og drejer ind paa Larsens Plads, hvis nordligste Del optages af Suhrs Pakhus (nuværende Gule Pakhus). Her laa, klinet op til et Plankeværk, en lille, muret Toldhytte, omtrent svarende til den, vi længere mod Syd møder ved Korntørringen. Vi kommer forbi Blaa Pakhus, en Kulplads, Thingvalla-Liniens (New York—København) Kontorbygning, Vareskurene, Toldkontrollens Bygning med Rejsegods-Eftersynslokale og det fornævnte lille, morsomme Anneks-Toldkontor for Toldopsynet ved Korn-tørringsmagasinet.

Larsens Plads var en stærkt optaget Anlægsplads for Skibe fra næsten alle Verdensdele. Rutebaadene København—New York lossede og ladede her, og hele den Del af Lasten, som var bestemt til videre Forsendelse til Østersøen og den botniske Bugt, blev omladet i mindre Skibe, enten direkte over Skibets Yderside eller over Land. Det var meget almindeligt, at Bolværket var fuldt optaget af Skibe, d. v. s. at der samtidig arbejdede 7 à 8 Skibe, og det gav meget Arbejde til de 5 Toldassistenter, som var sat til Tjeneste her. Der kunde indtræffe Perioder, hvor man ikke saa sit Hjem i flere Dage, fordi Tjenesten maatte passes Dag og Nat, og ved en enkelt Lejlighed skete det, at en Tolders Hustru Søndag Formiddag kom ned paa Pladsen med Børnene for at hilse paa Far, som de ikke havde set i en Uge. Historien er blevet stemplet som en Krønike, men er ikke desto mindre sandfærdig. Selvfølgelig gav alt dette Arbejde en god Ekstrafortjeneste, men for at man ikke skal faa altfor overdrevne Begreber med Hensyn til Størrelsen, skal det dog oplyses, at 4 Ugers Tjeneste i Vintertiden, hvor der præsteredes indtil 170 Overtimer pr. Mand, kunde give ca. 170 Kr. i Diæter. Ekspeditionstiden var fra Kl. 8 Fmd. til Kl. 4 Eftm. om Sommeren, naar Ekspeditionstiden var fra Kl. 6 Morgen til Kl. 7 Aften, gav det selvfølgelig adskilligt mindre.

Et Par Gange om Maaneden var det »Amerikadag«, d. v. s. Ankomst af Skib fra eller Afgang af Skib til New York. Saa var der Fest paa Pladsen, hvor Arbejdet delvis var indstillet for at give Plads for den Invasion af Publikum og Køretøjer, der mødte frem. Navnlig paa Ankomstdagene havde Toldvæsenet nok at tage Vare paa; Passagererne skulde efterses og dette Eftersyn foregik i et temmelig skummelt Lokale bag Toldkontoret. Efter Passagererne kom Turen til Skibet, som skulde inkvireres baade for og agter. Provianten blev afstemt efter Reverset, paa hvilket ogsaa var optaget de mange Smaating, som Besætningen havde med til Hjemmet eller som Gaver til Venner og Bekendte. Det var stadig samme Slags Varer, der gik igen: Konkylieskrin, Glasplatter, Voksdug, Floridavand og Strygejern. Silketørklæder var ogsaa anvendt som Gaver, men dem fik man aldrig Told af. Saadanne let gemmelige Smaating gik ad skjulte Veje sammen med det kvindelige Publikum, der kom i Besøg om-

bord. For de Sager, som stod anført paa Reverset, maatte der betales Told, naar de ønskedes hjemtaget. Det var altid Smaaabeløb, det androg i Told, og man havde af praktiske Grunde bestemte Takster for det altsammen. Et Voksdug (Bordtæppe) kostede 12 Skilling, 2 Platter — der var altid 2 — kostede 7 Sk., 1 Strygejern 3 Sk. o. s. v., selv om Vægten af de forskellige Sager mulig kunde give lidt mere — eller ogsaa lidt mindre — i Told. Trods de billige Satser smugledes der bravt; dengang — som nu — var der Sport i at narre Toldvæsenet, og der er ingen Tvivl om, at der gik en Del forbi Tolderne, som jo havde meget andet at tænke paa end netop de Bagateller, som stod paa Reverset. Blandt dette »andet« var ogsaa at passe paa, naar der var Inspektion i Farvandet, og det skete hyppigt, 5—6 Gange om Dagen. Man skulde da helst være ved selve Skibet, og allerhelst ved Skibets Landgang, og det var ikke altid let at skrive Papirer fra i Hytten eller at tage Gods op i Pakhuset og samtidig passe det Tidspunkt ved Landgangen, da Kontroløren eller Inspektøren passerede denne. Det krævede Aandsnærværelse og Manøvre-dygtighed ikke at støde an mod dette første og store Bud, men Toldernes saa ofte fremhævede store Tilpasningsevne fejrede ogsaa paa dette Punkt smukke Triumfer. Om vore kære Overordnede nogensinde opdagede Hemmeligheden, vides ikke, men Grunden, hvorfor alt som Regel var i skønneste Orden, var den ganske simple, at de gamle Arbejdere paa Pladsen, hvis Fortjeneste var meget afhængig af en kvik og villig Ekspedition fra Assistentens Side, holdt skarpt Udkig til alle Sider og derfor i rette Tid kunde pibe til Faldereb, hvorved den Tid, som ellers gik med til at gøre Rede for, hvorfor man i et givet Tilfælde eventuelt ikke var ved Falderebet, blev indvundet til Fordel for Ekspeditionen.

Korntørringsmagasinet dannede en særlig Afdeling af Larsens Plads med eget Opsyn. Det var hovedsagelig Kornskibe, som lossede her. I en kortere Periode forsøgte Hamburg—Amerika-Liniens Skibe at konkurrere med Thingvalla-Linien og fik anvist Bolværksplads ved Korntørringen, men Forsøget mislykkedes, og Ruten blev ret hurtigt opgivet.

Resten af Nyhavns Distrikt hørte under Kvæsthusbroen, der væsentlig var optaget af den indenlandske Trafik, men hvorfra dog ogsaa udgik enkelte udenlandske Ruter, bl. a. Stettin—Gøteborg, Lübeck, Christiania, og — en Tid — Ystad og Helsingfors.

Kvæsthusbroen var en af de »finere« Poster, der var forbeholdt ældre og veltjente Assisterter.

Endelig hørte under Kvæsthusbroen Beckett & Meyers Pakhus i Kvæsthusgade, hvortil af og til ankom Pramme med store Ladninger Kaffe, som blev vejede ved Losningen, samt Christiansholms Ø paa den anden Side af Havnen, hvor der jævnlig lossedes Kul, Koks og Stensalt. Sidstnævnte Vare blev vejlet fra Skibet; det var en meget triviel Bestilling at sidde her dagevis og veje Salt. Toldopsynets Opholdsrum var smaa Skure, bygget ind i Pakhusene. Navnlig om Vinteren kunde en 2—3 Dages Tur derovre være ualmindelig drøj; her, som saa mange andre Steder, hvor der krævedes Ekstra-Assistance, maatte man ofte gaa fra en forholdsvis lun Vejerbod for med Times Varsel at sætte sig i en Stol i Storm og Kulde for at føre Vægte i en Losseoptegnelse, en ikke helt almindelig og derfor ogsaa ret ubehagelig Form for Kontorarbejde. Men Tilpasningsevnen klarede Spørgsmaalet.

### Gammelholms Distrikt.

Fra Nyhavns Distrikt gaar vi ind i Gammelholms Distrikt, hvor vi begynder med Nyhavns Kanal, der var delt i »Byens Side« og »Charlottenborg Siden«. Hver Side havde sit eget Toldopsyn (2 Assistenten), der havde Kontor henholdsvis i Nyhavn (Nr. 55) og i Toldkamret i Havnegade. Om Foraaret var der livlig Trafik begge Steder. En Mængde Smaasejlere lastede og lossede til og fra Island og Færøerne, og helt op til Kongens Nytorv lossedes Trælast, Brænde, Mursten o. s. v. fra Sverige og Østersølandene. Skibene var under »specielt Opsyn«, og det var ikke altid lige kedeligt at have Post her. Det gamle Menighedshus »Bethelskibet«, der var bygget op paa en stor Pram, som laa fortøjet med Bredsidan til Kongens Nytorv, gav Stof til mange mere eller mindre gode, men altid meget højrøstede Vittigheder fra det slagfærdige Publikum af begge Køn, der holdt til i Knejperne paa Byens Side.

Næste Afdeling i Distriktet dannede »Svenskerne«, d. v. s. Skibene i Farten paa de svenske og danske Sundbyer, en Tjeneste, der var noget langstrakt, men iøvrigt var særdeles nem og behagelig, hvorfor den ogsaa var reserveret en meget eksklusiv Kreds af Toldstedets fineste Assistenten. Den Stands-Aristokrati, der omgav disse ældre Gentlemen, var uigennemtrængelig for alle yngre, der havde Tjeneste i Distriktet, og ve den af disse, der — med eller mod sin Vilje — vovede sig ind paa det privilegerede Territorium. Saaledes var Aanden paa de Tider, og det tog man, naar man først havde faaet det at vide — og det undgik man aldrig — som noget ganske naturligt.

Ved Siden af den svenske Trafik havde man Sundfarten, der satte overordentlig Liv i det hele. Dagen igennem kom og gik Skibene paa Kysten helt op til Helsingør. Kystbanen var endnu ikke anlagt, og Landliggerne benyttede Sundbaadene. Som man nu har Grosserertoget, havde man dengang »Grossererbaaden«, der ankom fra Kysten omkring 9 Tiden og afgik igen Kl. 4 Eftm.

Længere nede i Havnegade møder vi Toldopsynet ved Eksportbaadene til Newcastle, Hull og Leith, der optog Kajen med Losning og Ladning i Ugens 4 første Dage. Det var en af de mest regulære Tjenester, man kunde komme til, med velordnede Losningsforhold og gamle, veltjente Folk, der besørgede Vejning og Sortering af Godset, og som vidste paa en Prik, hvad der skulde foretages med dette. Paa det ret begrænsede Omraade, hvert Skib havde til Raadighed, kunde man holde Rede paa Godset, hvad der naturligvis var af megen Betydning, naar et Skib lossede paa aaben Gade.

Det var yderst sjældent, at Gods blev borte, blev forvekslet eller gik galt i Byen, og derfor gik man altid rolig til denne Tjeneste, der ogsaa fik særlig Charme ved det livlige og paa Afveksling rige Bystrøg, som Havnegade var og er den Dag i Dag. Og saa havde man »Pæretræet« lige over Gaden, en hyggelig og beskeden lille Beværtning, hvor man kunde faa sin Formiddagskaffe serveret saa hurtigt og under saa fortrinlige Udkigsforhold, at Faren for at blive overrumplet af den inspicerende var rent minimal.

En Gang om Ugen kom Baaden fra Windau med Smør og Æg, og Finnebaaden fra Helsingfors med Smør, Æg og Masser af Vildt.

### Børsens Distrikt.

Medens Toldbodens, Nyhavns og Gammelholms Distrikter som de for Rute-farten mest bekvemt liggende hovedsagelig var optaget af de dermed beskæf-

tigede større og mindre Dampskibe, var Børsens Distrikt hovedsagelig søgt af Sejlere, hvis Skrog og Master dominerede overalt og sammen med de gamle Bygninger gav denne Bydel et ganske overordentlig smukt og malerisk Præg. Kom man over Børsbroen — vi gaar Turen ved Foraarstide — saa man ved Bolværket ud for »De seks Søstre« — et skønt, gammelt Komplex af ensartede Huse (senere erstattet af Privatbanken) — »Børsfinnerne«, gamle, kølsprængte Brigger eller Barkskibe, der hvert Foraar kom til København med Trælast. Tjære, Aarer, Haandspager m. m., og gik op i Børsgraven, hvor hele Ladningen straks blev klareret, hvorefter Skipperen Sommeren igennem solgte væk af Lasten ligesom fra en Butik. Noget i samme Retning var de saakaldte »Hoi-stensskippere«, d. v. s. Smaasejlere, som hvert Foraar kom her til Byen fra Slesvig og Holsten (Arnis, Cappelen, Eckernførde) med en højst forskelligartet Ladning ligefra rigtig gammel holstensk Ost til Urtepotter, Hjuleger, Kævler o. s. v. Disse Skibe lagde til ved Toldboden, hvor Lasten blev udlosset, klareret og genindladet, hvorefter Skibene gik til Børskanalen for at sælge Varerne. Iøvrigt var Trafikken i denne Del af Distriktet særlig præget af Fiskekvaserne ved Børsbroen, Gammelstrand og Knippelsbro.

Toldkontrolørerne og Havneoppebørselskontoret for hele Distriktet havde Kontorer i selve Børsbygningen med Vinduer ud til Slotsholmsgade. Det var nogle skumle Lokaler, hvor Vinduerne sad saa højt, at man maatte entre op ad en Stige med 4 eller 5 Trin for at komme op til Bunden af Vinduesnischen. Denne var til Gengæld saa bred, at der kunde anbringes Stole, og havde man først balanceret sig til Rette her, var det meget underholdende at studere Færdselen i den stærkt trafikerede Slotsholmsgade.

Distriktet strakte sig mod Syd helt ud til Vestre Gasværk og var delt i mange Underafdelinger. Den første var Adolphs Plads ved Christiansgade, et morsomt gammelt Pakhuskompleks, der rummede mange Slags Varer. Paa den lille Plads herskede et muntert Liv. D. F. D. S.s Vestnorgebaade havde Anlægsplads her; der kom Saltladninger fra Portugal, Klipfisk fra Island og forskellige andre Slags Varer, som de store Købmandsforretninger dengang tog hjem i Smaaskibsladninger direkte fra Udlandet. Af og til lossede større Dampskibe Raasukker til Sukkerfabrikerne, hvis Pakhuse grænsede umiddelbart op til Adolphs Plads.

Den næste Afdeling var Christiansgade med Bryghuspladsen og Frederiksholms Kanal, hvis Bolværker over det hele blev benyttet af Skibe med Trælast, Jern, Sten o. s. v. Af og til lossede og lastede Dampskib fra og til Færøerne. Som tidligere bemærket var saadanne Skibe under specielt Opsyn, og det blev derfor strengt paaset, at der stadig var Toldopsyn ved dem. En lille Sejler med Jern og Staal i Stænger kunde det som Regel tage 2 à 3 Dage at losse, og det var en Forretning, som skulde tages meget alvorlig. Tolden androg 0,25 Skilling pr. Pund, og hver Stang eller Bundt blev hevet op af Lasten med Haandspil og lagt paa en Decimalvægt, indtil der var 7—800 Pund. Saa talte man Stykkerne og vejede, helst med en Nøjagtighed af halve Pund, hvorefter Stængerne en for en blev flyttet over paa Vognen, der skulde køre dem hjem. Paany blev Vægten fyldt og tømt o. s. v. I Spisetiderne, naar man forlod Skibet, maatte Lugerne lægges over. Stængerne blev sat paa og toldlukkede med Laas eller Plomber. Mange af de udleverede Laase skulde først lukkes og derefter plomberes i et særligt dertil i Laasen indrettet lille Rum med en

Overfaldsklap, som ved en ny Drejning af Nøglen lukkedes. Det var noget omstændeligt, men maatte gøres. At forlade et Skib, hvor de nævnte Sikkerhedsforanstaltninger ikke var iagttaget, blev bedømt som en Tjenesteforseelse, der kunde have meget alvorlige Følger.



Toldhytte  
af Bølgeblik

Som Tilflugtssted i Pavserne eller i daarligt Vejr havde Toldopsynet en lille Hytte af Bølgeblik. Det var ikke altid, man havde den. Det var nemlig en yndet Sport blandt Datidens »Kasketdrengene« at vippe dem »i Ballen«.

Syd for Langebro kommer vi først til Rysensten eller »Kalveboderne«, som dens toldpopulære Betegnelse var, en smuk, lille, grundmuret Bygning, der laa lige Syd for Indsejlingen til den gamle Tømmergrav, et ret stort Bassin, der fra Kalvebodstrand gik helt op til »Vestre Hospital« (det nuværende Rudolph Bergs Hospital). Til Bygningen, der rummede gode, lyse Lokaler, hørte en køn, lille Have med Syrener og Guldregn, en Flagstang og et Par Stærekasser, kort sagt, en ren lille Idyl midt i det af Kul og Vejstøv tilrøgede Kvarter. Det var udelukkende Kulskibe, som lossede langs Kajen her, og videre Syd paa, hvor »Holstebrohytten« dannede den yderste Forpost mod Syd. Hytten var opkaldt efter en gammel Toldassistent, som havde fast Post her; den var saa lav, at man næsten maatte kravle ind i den. Den stod nede i en Sænkning i Terrænet, hvor der næsten altid var fugtigt. Som Følge heraf raadnede Underdelen af Hytten hurtigt bort, men man klarede sig fri for Udgiften til en ny ved ganske



simpelt at save et Stykke af Hytten for neden. Tilsidst blev den saa lav, at Opholdet i den blev umuliggjort. Spørgsmaalet om en ny Hytte løstes paa den simple Maade, at Posten blev inddraget og flyttet ned til Rysenstens Toldkontor.

Under Toldopsynet i Holstebrohytten sorterede endvidere Kullosning ved Vestre Gasværk. Syd for dette bestod Landskabet af mægtige Strandenge.

### Christianshavns Distrikt.

Distriktet omfattede samtlige Bolværksstrækninger — med Undtagelse af den nordligst beliggende Christiansholms Ø — paa Havnenes østlige Side og i de tilstødende Kanaler. Mod Nord i Distriktet har vi først Grønlandske Handels Plads med de gamle Sejlskibe, som besørgede Forbindelsen med vor nordlige Koloni. Gennem en mægtig Port gaar vi ind paa Krøyers Plads med en Ophalingsbedding, foran hvis øverste Ende stod et Kæmpe-Gangspil, ved hvis vandret liggende Ganghjul vistnok ca. 30 Mand kunde gaa samtidig. Gennem en anden Port naar vi ind paa Wilders Plads, der ligesom de to andre Pladser har Bolværker baade mod Havnen og Christianshavns Kanaler. Lige indenfor Porten tilvenstre finder vi det obligate diminutive Toldkontor, klinet op til Muren ind mod Naboen. Wilders Plads var Losningsplads for Træ, Kul, Salt, Jern, Slibestien, Klipfisk, Sild etc., idet der fandtes bl. a. en stor Trævarefabrik (L. Jacobsen) og flere Købmandslagre paa Pladsen.

Ad Broen over Kanalen gaar vi ind i Strandgade, hvor vi ser Toldkamret for Christianshavns Distrikt ret til højre. Som Nabo har det Gl. Dok med Skibsbyggeri og Tørdok og et lille Stykke Bolværk ud mod Havnen, hvor der af og til kom en Vestnorgebaad med Sild o. s. v. Endnu en Afdeling møder vi paa højre Haand, nemlig Asiatisk Compagnis Plads, med de to smukke Kontorbygninger ud mod Strandgade. Paa Pladsen havde de gamle Vestindiefarere (tilhørende M. G. Melchior & Søn) og senere Dampskibene paa Island og Færø-



Asiatisk Kompagni med Toldhytte af moderne Type.

ørne (D. F. D. S.) fast Anlæg, men iøvrigt kom her en Del forskellige Laster, som dels blev oplagt i rummelige Pakhuse paa Pladsen (Træmasse, Sild, Olie), dels stablet paa Pladsen (Trælast).

Nord for Knippelsbro holdt Fiskekvaserne til. Paa den anden Side af Broen laa Halberstadts Plads med en Dampmølle og Bolværksplads for Skibe og Korn. Gennem en lille Laage smutter vi ind paa Tysk Plads, der stod i direkte Forbindelse med den s. k. Holms Plads. Disse to Pladser dannede en lille Verden for sig og rummede inden for deres Omraade lidt af alt muligt. Der var Oliemølle, Smedje, Baadebyggeri, Vognmandsforretning, Pakhusoplag og mange andre Virksomheder, der i Forbindelse med de gamle Bygninger, hvori de var indrettede, gav Stedet et helt forhistorisk og meget malerisk Præg. Ikke mindst interessant af Bygningerne var en gammel, forhenværende Toldhytte,



som var muret op mod Bagsiden af en af Bygningerne ud mod Havnen (Oliemøllen) saaledes, at den laa med Facaden ud imod det lille Bassin, der skar sig ind i Pladsen. Med sine hvide Vægge og det røde Tegltag, op over hvilket Slyngplanter snoede sig, tog den sig kønt ud, naar Solen om Formiddagen lyste ned over den. Den var sat ud af Tjeneste og erstattet med en af de sædvanlige Træhytter, som var anbragt ved Pladsens Portudkørsel. Det var mere praktisk, mente man, men køn var den nye Hytte ikke, og den laa i en mørk og meget uhumsk Krog af Pladsen.

I Bassinet laa en lille fladbundet Toldjolle fortøjet. Den benyttede man, naar man skulde videre Syd paa i Distriktet over til Appelbys Plads og Sandøen paa den anden Side af Kanalen, hvor nu Sukkerraffineriet Phønix er opført. Ellers maatte man nemlig helt rundt enten ad Torvegade og Overgaden eller over Knippelsbro og Langebro. Heldigvis var der ikke megen Trafik paa de to Pladser; af og til en Trælast, som blev fortoldet efter Drægtighed og derfor kun skulde tilses generelt; men iøvrigt benyttedes Bolværkerne mest til Oplæg- gere.

En munter lille Historie om, hvorledes denne Toldjolle endte sin glørværdige Tilværelse.

Det var, som anført, en lille fladbundet Tingest, der var begyndt som Landsætningsjolle paa en af Damppatrouillebaadene. Men morsomt udhalet var den med Ryglæn paa Agtertoften med Inskription »Kgl. Toldjolle« og med Flagstang. Den laa solidt fortøjet for og agter i et Hjørne af Bassinet, saaledes at den blev holdt klar af Bolværket. Paa en af de daglige Inspektionsture ytrede Toldinspektøren Ønske om at se sin Jolle, og man begav sig derfor ned til Havnen. Der var ingen Jolle. Stor Opstandelse. Under Overvejelserne med Hensyn til de Eftersøgninger, der herefter burde sættes i Gang, blev den ene af Assistenterne opmærksom paa, at det i Løbet af Morgenen og Formiddagen var blevet ualmindelig stærkt Højvande, og en frygtelig Anelse greb ham: Jollen laa paa Bunden af Havnen, druknet i sit solide Tøjr. Det stemte nøjagtigt, men uagtet det kun tog faa Minutter med en Baadshage at faa løst Fangen og faa den op til Overfladen, hvor den hurtigt blev tømt for Vandet, var Toldinspektøren dog blevet saa alvorlig rystet af Tildragelsen, at han gav Ordre til at lægge Jollen paa Land i Toldkamrets Gaard. At en Jolle skulde blive saa vaad, var en Uorden, der ikke maatte gentage sig. Hvorefter Toldopsynet fremtidig maatte spadsere frem og tilbage til Sandøen, hvad der hurtigt viste sig at være ganske rart, idet man paa Vejen kunde inspicere Fischer i det idylliske lille »Bomhus« ved Langebro, hvor Øllet var koldt og Priserne meget smaa.

### Jernbanens Distrikt.

Vi forlader Amager og gaar over den gamle Langebro, drejer langs Banelinien Syd paa, og svinger ved Holstebrohytten tilhøjre ind mod Byen ad Bernstorffsgade forbi en Cyklebane, der dækker for Tivoli med Labyrinten, passerer Frihedsstøtten paa Vesterbrogade og staar saa paa Jernbanens Terræn, der paa den ene Side begrænses af Hovedstationen mod Gyldenløvesgade, og paa den anden Side af Skt. Jørgens Sø. I den østlige Gavl af Hovedstationens Ankomstsider havde Toldopsynet Kontorer og Visitationslokale for de Rejsende fra Udlandet. I en lang Bygning paa den vestlige Side af Stationspladsen var der Lokaler for 10 Punds Postgodsklareringen og Vejerbod for Behandling af Banegods. Hvorledes de mange Forretninger og Ekspeditioner, der forekom ogsaa den Gang, kunde presses sammen i de selv efter Datidens Forhold jammerlige Rum, kan man ikke rigtig fatte, men det gik alligevel. Tid efter anden aflastedes Arbejdet, idet Banevognsladninger med Porcelæn etc. dirigeredes til Pladserne i Christiansgade og Havnegade og en betydelig Lettelse indførtes, da Frederiksberg og Nørrebro i 1898 blev aabnet som selvstændige Toldsteder og sugede navnlig Vognladningsgods, fornemmelig Trælaster, bort fra København H. Alligevel maatte Toldvæsenet i en Aarrække trækkes med de indskrænkede Forhold, indtil Fuldførelsen af de nye Banegaarde (København G. og Personbanegaarden) efterhaanden medførte den haardt tiltrængte Lokale-Forbedring for alle de 3 samarbejdende Væsener, Jernbane-, Post- og Toldvæsen.

### Frihavnen.

Frihavnen er Udland. Saaledes lød Lovens Bud, og paa Basis heraf maatte den, om ikke paa alle, saa dog paa mange Omraader blive noget for sig indenfor det københavnske Toldomraade. Andetsteds i Værket vil Læserne finde de

taillerede Oplysninger om den, og her skal derfor kun i korte Træk fremsættes nogle Bemærkninger om dens Indvirkninger paa forskellige Forhold i den gamle Havn.

Det er ganske klart, at Anlægget af en efter Datidens Forhold hypermoderne og for større Skibe tilgængelig Havn maatte i væsentlig Grad være til Skade for den gamle Havn, i Særdeleshed da Fuldførelsen faldt paa et Tidspunkt, da Skibsfarten stod i en Opgangsperiode, hvor nye og moderne indrettede Skibe blev byggede, Ruter udvidede og omlagt eller nye oprettede. Det forcerede Tempo, som denne Udvikling i Farten krævede, kunde Losningsforholdene i den gamle Havn ikke svare til, og langsomt, men sikkert konkurrerede Frihavnen den gamle Havn ud. For blot at nævne nogle Eksempler: Amerikalinien blev flyttet i Frihavnen, og dermed blev Larsens Plads lagt øde for lang Tid. Toldboden mistede lidt efter lidt Skibene fra Amsterdam, Rotterdam, Bremen, Hamborg, Antwerpen m. fl. Farten paa Finland, de svenske Byer ved Østersøen og Randstaterne gik delvis til Frihavnen, ligesom en meget stor Del af Kornskibene fra den gamle Havn søgte ud til Siloerne i Frihavnen med de kæmpemæssige Sugerør, der i Løbet af et Par Døgn kunde præstere det samme Arbejde, som end ikke en Masseudfoldelse af Arbejdere i den gamle Havn kunde præstere paa den 4- à 5-dobbelte Tid. Omsider fik man indenfor de forskellige Institutioner i Københavns Havn Øjnene op for Faren, der truede fra Nord; man begyndte at modernisere Losseapparaterne og indføre andre tekniske Forbedringer, Bolværker blev forbedrede, Havnen uddybet o. s. v., men det var for sent. Tidspunktet var forpasset, og de Forsøg, der siden er gjort for at drage den Trafik, der — ganske mod Forudsætningerne for Frihavnens Oprettelse — blev lagt derud, nemlig den rene Stykgodstrafik til Indlandet, tilbage, er hidtil stødt paa en Modstand, som begrundes med Paastande om daarlig, langsom og dyr Ekspedition, men som formentlig har andre og dybere liggende Aarsager, for nemmeligst af frihavnsprotektionistisk Natur.

### Københavns Toldsted 1932.

Med den Opblomstring i Handel og Skibsfart, som tog sin Begyndelse i Slutningen af forrige Aarhundrede, fulgte Kravene om en Forbedring af de forskellige offentlige Institutioner, og Toldvæsenet som saadan var vel nok det, der først stod for Tur. Allerede den Omstændighed, at vi paa et Tidspunkt, da Kronemønten havde holdt 25 Aars Jubilæum, endnu beregnede Tolden med Daler, Mark og Skilling, var jo nok til at stemple Toldvæsenet som en noget forældet Historie.

Paa en hastig Tur gennem hele Distriktet vil vi tage et Overblik over det nye, der er kommet til, og over de Forandringer, der er foregaaet indenfor de forskellige Distrikter.

Tuborg Toldkontrol er blevet omdøbt til Hellerup Toldforvaltning. Toldkontrollørens Embedsbolig er forsvundet for at give Plads for Administrationsbygning for Tuborg Fabriker. Efter i en Aarrække at have haft Lokaler i en ældre Kontorbygning ved Strandvejen er Toldforvaltningen nu installeret i en moderne Bygning nede ved selve Havnen, og i denne findes tillige Tjenestebolig for den ved Havnen tjenstgørende Toldassistent. Tjenestekomraadet er forøget med Godsklarering paa Hellerup Banestation.

Kalkbrænderiernes Toldkontrol er ligeledes blevet ophøjet til Toldforvalterembede. Redhavnen er blevet helt omsluttet af Frihavnsterritoriet, hvori den ligger som et lille Stykke Indland. Et nyt Havneareal, Jernhavnen, er lagt under Toldforvaltningen.

Hele det Nord, Øst og Syd for Kalkbrænderihavnen beliggende Areal er i Aarenes Løb okkuperet af Frihavnen, se iøvrigt Artiklen om denne andetsteds i Værket.



Frilagerbygningen mod Havnen.

Paa Toldboden, hvor en ny Frilagerbygning delvis blev taget i Brug 1892 — den blev bygget i flere Tempi og fuldført 1894 — er der yderligere sket en Del Udvidelser og Forandringer. Den gamle Postgodsbygning og Spritfrilageret blev revet ned for at give Plads for en ny Postgodsklarering (Hj. af Amaliegade og Ny Toldbodgade) og s. k. Gule Pakhus er ved Køb erhvervet for Toldboden og udvidet ved Tilbygning af Søndre Vejerbod. Tillige er der forandret og moderniseret en Del paa de forskellige Lokalteter, ligesom der er indført mange tekniske Forbedringer til Fremme af Arbejdet.

Larsens Plads ligner sig selv fra gammel Tid. Under Højkonjunkturerne blev der indrettet en smuk lille Vejerbod i et af Pakhusene, men den er aldrig slaæet rigtig an. Skibsfarten er reduceret til et Par Skibe i fast Østersøfart, Oslobaa-den og Indladning til Vestnorge. En sjælden Gang finder et Kornskib Vej der-ind. Kvæsthusbroen er helt overladt den indenlandske Trafik, og det samme gælder Nyhavns Kanal. Gammelholm har foruden GooleBaaden fremdeles Sundfarten, men Eksportbaadene er flyttet til Christiansgade og erstattede af Bornholmerbaadene. I Børsgraven dominerer nu Kvaser og Provinspaketter. Adolphs Plads benyttes saa godt som ikke, hvorimod Christiansgade og Bryghuspladsen præges stærkt af det Liv, som Eksportbaadenes Flytning hertil har skabt.

Syd for Langebro møder vi det forholdsvis nye Børsens Toldkammer — opført 1908 — en køn lille Bygning, som skæmmes fælt ved Naboskabet med en

umiddelbart op til Bygningen beliggende Kulplads. Længere fremme er til Erstatning for den gamle Rysenstens Toldkontrol, der vistnok endnu eksisterer som Kontorbygning paa en af Kulpladserne, opført en lille lav Bygning, der rummer Toldopsynskontor og Havneassistentkontor. Kontoret benyttes ikke mere af Toldvæsenet. Endnu et Stykke længere mod Syd finder vi en Toldhytte af Træ. Hvor denne ligger, sluttede Bolværket endnu ca. Aar 1900. Nu fortsæt



Postgodstoldforvaltningen.

ter det langt Syd efter ud forbi det store Elektricitetsværk og gaar — kun afbrudt paa et lille Stykke — over i Sydhavnens Havneanlæg, der sorterer under Sydhavnens Toldforvaltning og væsentlig optages af Skibsbyggerier, Kulpladser og store Fabriksanlæg.

Paa den modsatte Side af Havnen, hvor i gamle Dage Kigkurven og Estakaderne med forskellige Badeanstalter strakte sig ud mod de militære Skydebaner paa Amagers Vestkyst, ligger nu Islands Brygge med mange Oplagspladser, der afsluttes mod Syd af Soyakagefabrikens mægtige Komplex. Denne lange Kajstrækning er i de senere Aar ret stærkt benyttet, og Toldvæsenet har stadig maattet fremskaffe nye og rummeligere Lokaler for at skabe tilfredsstillende Ekspeditionsforhold. Den sidste Nyanskaffelse repræsenterer et grundmuret Hus nær Soyakagefabriken med Plads til Kontrolør, Assistenten og et lille Vejerbodslokale.

I Christianshavns Distrikt er der ogsaa sket store Forandringer. Paa de gamle Pladser (Krøyers og Wilders Plads) dominerer nu Burmeister & Wains Skibsbyggeri, Gl. Dok er nedlagt og inddraget under Asiatisk Compagni, Halberstadts Plads og delvis ogsaa Tysk Plads er opfyldt for at give Plads for Bygninger, Gadeanlæg og Fabriker. Sandøen og Appelbys Plads er dækket af Sukkerraffinaderiet Phønix' store Fabrikkompleks.

I Aaret 1901 var den nye Godsbanegaard saa vidt færdig, at den kunde tages i Brug. De Toldvæsenet reserverede Lokaler var imidlertid ganske util-

strækkelige, og efterhaanden som Trafiken tiltog, stod det klart, at der maatte foretages noget ekstra for at komme ud over Misèren. Ved en Lov, der blev ført gennem Rigsdagen med usædvanlig Hurtighed, bemyndigedes Toldvæsenet til selv at bygge et Varehus paa et Stykke Jord, der stødte direkte op til Godsbanegaarden. Bygningen blev fuldført, og samtidig gik man rationelt frem og oprettede Pakhusforvaltningen paa Godsbanegaarden. Gods, der ankom pr. Bane, blev tidligere kørt til Oplæggelse paa Toldboden efter 3 Dages Henliggen i Varehuset; efter den nye Ordning Indførelse kunde det blive liggende paa Godsbanegaardens Pakhus under samme Betingelser som det til Toldboden direkte ankomne Gods. Det var i yderste Øjeblik, at Forbedringen kom. Skønt Pakhuset var dimensioneret ualmindelig stort, viste der sig under de senere Tiders — navnlig Krigstidens — enormt voksende Trafik store Vanskeligheder ved at gennemføre Klareringen paa tilfredsstillende Maade.

I Slutningen af Aaret 1915 blev den nye Personbanegaard taget i Brug. Oprindelig var Ekspeditionen her tænkt begrænset til det sædvanlige Rejsegodseftersyn med Klarering af Smaating, som Passagerer førte med sig fra Udlandet, men Forretningsomraadet er blevet stærkt udvidet gennem Tiderne, og der foretages nu Vejerbodsforretninger, som daglig indbringer meget store Beløb i Told.

Endnu skal nævnes Kastrup, som fra Toldkontrol er avanceret til at blive et selvstændigt Toldforvalterembede, hvorunder Lufthavnen i Kastrup er henlagt. I Lufthavnens umiddelbare Nærhed er opført Tjenesteboliger for Toldforvalteren og den i Lufthavnen fast tjenstgørende Toldassistent.

### Tjenesten før og nu.

Som nævnt i det første Afsnit kunde man næppe finde en Plet langs Bolværkerne i Københavns Havn, hvor der ikke foregik Toldforretninger af en eller anden Art. Den enkle Opbygning af Toldloven af 1863 frembød ikke mange tekniske Finesser, men den krævede et stort Opbud af Personale, fordi det var forholdsvis faa Varesorter, der var toldfri, og saa snart det drejede sig om selv den todbilligste Vare, krævedes det uvægerligt, at der var Toldopsyn ved Skibet til Stadighed for Maaling, Vejning eller Tælling af det lossede. Lokaltiteterne var, som ogsaa nævnt, indskrænkede og primitive; udover Vejerboderne paa selve Toldboden fandtes i Havnen kun Eftersynslokaler paa Gammelholm og paa Christianshavn. De øvrige Steder havde man nogle Rum, der benævntes Vejerboder, men de blev aldrig benyttede, dels fordi de laa paa utilgængelige Steder, og dels fordi de som Regel laa altfor langt fra det Sted, hvor man havde Brug for dem. Man ordnede sig hurtigere og nemmere ved at laane Vægt og Lodder hos nærboende velvillige Handlende, naar det drejede sig om Smaating, og iøvrigt gjaldt den Regel, at Varebehandling i Havnedistrikterne var betinget af, at paagældende Importør selv lagde Vejerredskaber til. Paa de allerfleste af de Pladser, hvor der var Skibsfart af nogen Betydning, fandtes som Regel en Losningsentreprenør, som var indrettet paa at levere baade Lossegrej, Vejerredskaber og Mandskab.

Men som Forholdene da var, er det forstaaeligt, at Havnen i langt højere Grad end det nu er Tilfældet var præget af Toldvæsenet, hvis Arbejde foregik paa Gaden. Overalt, hvor der laa et Skib, skulde man kunne træffe en Tolder

med sin Lossebog eller med Udførselspapirer paa Varer. Den endelige Opgørelse af Vejninger, Afskrivning paa Toldsedler o. s. v. maatte foretages i Spise- pavserne eller naar Arbejdstiden var forbi. Det vil sikkert forbavse Nutidens Toldere at høre om, hvorledes man endnu helt op til Aaret 1907—08 maatte staa paa aaben Plads 3—4 Dage for at veje Jern eller maale Trælast, men saaledes var det.

Der var som Regel nok at tage fat i. Bortset fra Tjeneste ved Kulskibe, Kornskibe og Trælaster efter Drægtighed, hvor Opsynet var »generelt« — i Modsætning til det »specielle Opsyn« ved Godsbaade, maatte Ekspeditionsformen ved Klarering give meget skriftligt Arbejde. Der var ingen Knuder i det, men det var blot saa uhyre omstændeligt. Alene af dette, at man paa et Skib med Styk- gods fra Lossebøgerne skulde føre samtlige Oplysninger paa Klareringsangivelsen og i Generalangivelsen udfor det paagældende Gods, vil man kunne slutte sig til det betydelige skriftlige Arbejde, der udkrævedes, naar Skibet var færdigt. Det var noget af et kaligrafisk Kunststykke at klemme alle disse Tal og Betegnelser ind paa den lille Plads, der var afsat hertil i Generalangivelsen.

Naar det er udtalt, at Tjenesten foregik paa Gaden, er dette rigtigt taget i Ordenes bogstavelige Forstand. Selv paa et Sted som Eksportbaadene i Havne- gade, hvor Arbejdet dog var godt organiseret, foregik praktisk talt alle Opvej- ninger paa aaben Gade allerede af den Grund, at det meste af Godset laa paa aaben Gade. Der var noget, som gik under Navn af »Pakhus«, men det var blot et lille Skur, hvor de mindste og mest »kæln« Kolli kunde gemmes. Hav- nevæsen og Kommune vilde gerne have Pladserne og Bolværkerne udnyttede, men at tænke paa at faa disse Institutioner til at afgive Plads til Vareskure, var ganske haabløst. Saa pudsigt det end kan lyde, var det lige netop, at Told- væsenet kunde faa anvist de faa Kvadratalen, en Hytte lagde Beslag paa, og nidkære Havnefogder vaagede med Argusøjne paa, at de ikke blev flyttede en Tomme fra den Plads, der var dem anvist.

Det skete engang, at et af Havnebanens Lokomotiver ved et ret kombine- ret Uheld drejede en Toldhytte i Christiansgade med iværende Indhold af 3 Toldassistenter og en tilstedeværende Klarerer næsten trekvart Gang rundt, uden at der iøvrigt skete anden Skade, end at en Cykle kom i Klemme og blev delvis maset. Noget efter kom Havnefogeden og opdagede naturligvis øjeblik- kelig Flytningen. Den gamle Søulk blev fuldstændig ude af sig selv over, at noget saadant kunde ske uden hans Tilladelse, og de Forsøg, der fra Toldernes Side blev gjort paa at forklare ham, hvorledes det var gaaet til, prellede ganske af paa hans klippefaste Forvisning, at der her var sket et Indgreb i hans Myndighed. Saa fik Manden Lov til at sejle sin egen Sø. Men der blev en Sag ud af det, og 3 Uger efter maatte Statsbanerne sætte Hytten paa dens gamle Plads under skarpt Tilsyn af Havnefogeden.

Hytterne var som Regel saa smaa, at der kun var Plads til højst 2 Personer; naar der skulde udføres skriftligt Arbejde, maatte den ene gaa udenfor. Den ovenfor omtalte Hytte i Christiansgade var den største af dem alle; den var for- synet med Petroleumsovn, medens man i de mindre Hytter maatte klare sig med en Lampe, der var skruet fast paa Hyttens Væg. Den varmede bravt oppe ved Hovedet, medens det naturligvis var koldt i den nederste Halvdel. Et stort Frem- skridt var det, da en praktisk Kollega fik den Idé at anbringe Lampen i et glas- seret Lerrør, hvis Munding foroven blev dækket med en Mursten. Remedierne





Toldhytte af  
ældre Model.

blev stillede til Raadighed af velvillige Kunder, men Petroleum maatte man selv købe.

Svare til Omgivelserne maatte selvfølgelig Paaklædningen, og efter Aarstiden riggede man sig op med Beklædningsgenstande, der kunde taale den undertiden noget for intime Berøring med Tjæretønder, Sildefjerdinger og andre Rariteter, eller modstaa Regn og Kulde. Træskostøvler var Vinterdage en fortræffelig, men af mange overordnede mindre velset Fodbeklædning. Hovedsagen var imidlertid at indrette sig saaledes, at man kunde passe sin Tjeneste, og som Forholdene laa dengang, baade tjenstligt og lokalemæssigt bedømt, var der ingen Anledning til at møde i Selskabstoilette. Lønningerne var smaa, og langt de fleste af Tolderne var Folk, som var ude over den første Ungdom og havde Familie at forsørge. Toldmedhjælperstillingen, der var lønnet med 800 Kr. om Aaret, naaedes under heldige Forhold i 27—28 Aars Alderen, og Udnævnelsen til Assistent faldt 4 à 5 Aar senere. De »unge« Assisterter var saaledes Mænd i 32—33 Aars Alderen. Avancementsalderen til Kontrolørklassen laa normalt omkring 46—48 Aars Alderen, og Tjenestemændene indenfor de forskellige Klasser dengang var altsaa af betydelig højere Levealder end nu. Iøvrigt var en meget stor Del af Embedsmændene i Toldetaten overgaaet fra Stillinger indenfor Militæretaten (Underofficerer og Løjtnanter). En Del var kommet fra Krydstoldvæsenet og en — ganske vist kun ringe — Del var avanceret fra Rorsbetjentklassen, hvilket alt naturligtvis skete i en noget fremrykket Alder. En-

delig kendte man ikke paa de Tider Begrebet Aldersgrænse. Baade blandt de højere Embedsmænd og blandt Assistenterne fandtes gamle Gubber paa 75—80 Aar, som iøvrigt passede deres Gerning upaaklageligt. (Alderspræsident var formentlig en Toldforvalter, der var født i 1812 og først fik sin Afsked i Aaret 1900. Han overlevede det i flere Aar.) Der var Steder nok, hvor saadanne gamle veltjente Embedsmænd kunde placeres ved en Tjeneste, der ikke stillede større fysiske Krav, og man traf dem derfor rundt om paa de forskellige Pladser, hvor de havde »fast Post« og kunde indrette sig saa hyggeligt, som Forholdene tillod det. Ejendommelige var mange af disse gamle Kolleger, som vi yngre omfattede med stor Respekt, og som man vel skulde vogte sig for at komme paa Kant med, fordi man stadig maatte ty til dem om Hjælp til at klare Opgaver, man stod ukendt overfor. Det var imponerende at være Vidne til, hvorledes de kunde »ordne« Publikum. Øvelsen havde mange af dem fra den Tid, de havde været Militær eller sejlet til Søs, og Bevidstheden om, at det var dem, der var Embedsmænd og dirigerede Farten indenfor deres Herskeomraade, forlenede dem med en Bidskhed, som skar alle — uden Persons Anseelse — over en Kam. En gammel afdanket Krigssekretær, der havde fast Post i det gamle Varefrilager, forlangte at blive tituleret »Hr. Kaptajn« og krævede af enhver, der passede Gennemgangslokalet, at det skulde ske med Hatten i Haanden. Hvis denne Høflighedsformalitet ikke blev iagttaget, tordnede den gamle: »Hatten af, Jødetamp!« Om paagældende mulig bekendte sig til en anden Tro, var ganske ligegyldigt; for ham var enhver, der ikke saluterede ham ved at blotte Hovedet, en Jødetamp.

En anden munter lille Episode fra ca. 1890. En gammel Toldassistent, der var fast Inventar i Rysensten og var baade berygtet og frygtet for sit ualmindelig koleriske Temperament, gik udenfor Kontoret og ventede paa Inspektøren, som plejede at passere Linien Kl. 11 Fmd. Det ene Kvarter gik efter det andet, og den gamle arbejdede sig mere og mere op i Raseri over Ventetiden. Klokkeren henad 12 kom Inspektøren, og den gamle foer i ham og brugte en forfærdelig Mund, fordi Inspektøren ikke inspicerede til det sædvanlige Klokkeslet og der ved spolerede hele Formiddagen for alle Tolderne paa hele Linien. Nu var Inspektøren en fin og elskelig Embedsmand og følte sig virkelig lidt brødefuld, fordi han kom paa den ureglementerede Tid. Det lykkedes ham at faa stillet Stormen med en halvt undskyldende Bemærkning om, at det dog var sjældent, at han blev forsinket som netop i Dag.

Selv om det naturligvis ikke var alle, der tog saa roligt imod de ret hyppige Udslag af Embedsmandsvælde, maa det dog siges, at det var meget faa, der reagerede saa stærkt, at de klagede til Kontrolørerne eller højere op. Tiderne var jo dengang ikke saa oplyste som nu, hvor et mindre velovervejjet Ord, naar Uheld være skal, kan blive Signalet til Generalstrejke.

---

Ved Frihavnens Aabning omkring 1894 skete der en kraftig Forøgelse af Personalet, og herved tilførtes der Københavns Toldsted et Kontingent af »unge« Toldtjenestemænd, d. v. s. Toldassistenter og Toldmedhjælpere i Alderen fra 25 til 30 Aar. Det var en ny Generation, der rykkede frem med frisk Mod og Tro paa Fremtiden, og denne Skare formaaede i Løbet af de kommende Aar ganske at forandre Fysiognomiet paa Toldstedet. Overfor denne unge Styrke kapitu-

lerede de gamle efterhaanden ganske stille og gled i Baggrunden. Saa længe de barske gamle Toldere var i Majoritet, maatte man — baade Publikum og de yngre Toldere — tage Hensyn til dem og bøje sig for Overmagten; men da der samtidig med Frihavnens Aabning skete en grundigere Blanding af Kortene — populært udtrykt — kom de gamle Toldere mange Steder i Minoritet, og dermed var deres Kraft brudt og deres Degradation til »Originaler« og »Særlinge« fuldbyrdet. For mange af dem var det en Katastrofe, da de opdagede, at Publikum undgik dem og henvendte sig til de yngre Kræfter, der havde bedre Føling med de Krav til hurtig og imødekommende Ekspedition, som Udviklingen indenfor Trafiken og Handelen i stedse stigende Grad førte frem.

For de faa, der holdt ud til 1908, tør man — for at bruge en ikke ukendt Vending i let tilpasset Form — udtale, at Loven af 5. Maj 1908 sikkert kom som en Befrielse. Det meget nye, den indeholdt, kunde de ikke tilegne sig, og de tog derfor deres Afsked.

---

Toldloven af 1908 var betydelig mere specificeret end sin Forgænger fra 1863 og benyttede Værditoldsatser i langt højere Grad end denne. Følgen blev, at Toldvæsenet delvis maatte forandre sin Forretningsgang. Loven af 1863 stillede — som oftere nævnt — ikke store Krav med Hensyn til Lokalteterne, idet Ekspeditionen jo var saa enkel. Naar man fik en Angivelse, blev Godset vejet op, og dermed var i Realiteten den Forretning forbi. Naar det da ikke var en ganske ukendt Person, der stod som Modtager, fik han Kredit paa Tolden, som han saa betalte, naar Angivelsen kunde blive gjort færdig af Assistenten og sendt op til Kontroløren til Fraskrivning for derefter at blive lagt ind til Betaling i Oppebørselskontoret. Upaalidelige Klarerere og Firmaer var nærmest et ukendt Begreb paa den Tid; det kneb sommetider med at faa ordnet Betalingen af den s. k. Vareafgift, men til Undskyldning taler, at det ikke altid var lige spændende for en Forretningsmand at sende Bud fra Forstæderne til Havnen for at betale et Par Øre i Vareafgift.

Specificeringen indenfor adskillige Varegrupper i den nye Lov i Forbindelse med Værdifortoldningen af mange Artikler maatte nødvendigvis give en mere detailleret Kontrol med Godset. Der krævedes en omhyggelig Sortering af Kollernes Indhold, og ved Værdifortoldning øgedes Arbejdet ved Konference af Indhold og tilhørende Dokumenter, Udregninger af Værdier o. s. v. Det egnede de forhaandenværende Lokalteter i Havnen sig ikke til, og ganske automatisk skete der en Forskydning af Godsbehandlingen fra Havnedistrikterne til Toldboden, hvor Forholdene var bedre egnede til en ordentlig Undersøgelse af Godset.

Overgangen til denne ændrede Forretningsgang var iøvrigt saa smaat forbedret i Aarene før 1908 gennem den rivende Udvikling i Trafikmidlerne til Søs. Smaaskibsfarten kunde ikke i Længden klare sig i Konkurrencen med de nye, store og moderne indrettede Dampskibe, der blev sat i regelmæssig Fart paa de Steder, som Smaaskibene hidtil havde besejlet. Men med Sejlskibenes Inddragelse tabte en stor Del af de her ved Toldstedet benyttede Lossesteder deres Betydning, og de blev nedlagt. Det Liv, som havde præget de gamle Kanaler og Pladser, døde hen, idet Losning og Ladning koncentreredes paa de enkelte større Pladser, som vi kender den Dag i Dag (Larsens Plads, Asiatisk Co., Islands

Plads m. fl.) og som har særlige Begunstigelser, saaledes at Gods eventuelt kan opmagasineres her en vis Tid, forinden det kræves oplagt paa Københavns Toldbod. Flere af disse Steder har oprettet Vejerboder for Behandling af Gods, men disse har aldrig haft nogen overvættets Succes. De er ikke indrettede paa Ud- og Indpakning af Gods i større Stil, og Størstedelen af det klarerende Publikum foretrækker fremfor Havnedistrikterne Toldboden som Klareringssted, fordi den nu en Gang ligger mest centralt og har en Arbejderstab, der er kendt med Sagerne.

Den ændrede Forretningsgang medførte en mærkbar Forandring i Tjenesten i de fleste af Distrikterne. Hvor Kajpladsen var erobret af Indenrigsrafiken, faldt den udendørs Tjeneste næsten helt bort, og paa de øvrige Steder, hvor der blev ekspederet Skibe fra Udlandet, blev Tjenesten stærkt optaget af det forøgede Arbejde ved Ekspeditionen af det Gods, som efter gammel Praksis kunde toldbehandles paa de paagældende Steder. Det var saa temmelig nødvendigt til Brug for denne Ekspedition at have passende Lokalteter, og efterhaanden blev de fleste af de gamle faldefærdige Hytter erstattede med nye og mere rummelige Hytter. Med svære Betæneligheder saa de gamle Overordnede denne Tilpasning til Tiden indført; Assistentens Tilsyn med Losningen var overtaget af Toldbetjente, og selv sad han i Hytten, begravet i Papirer og agerede »Kontorchef«, som en Inspektør en Gang udtrykte sig: »Vi havde et Korps af Toldassistenter«, faldt Ordene, »nu har vi en Samling Kontorchefer!« »Ja, men De har Dem billigt,« lød det rappe Svar. Den, der har fulgt Udviklingen gennem Aarene, kan til en vis Grad forstaa de gamle Chefer, naar deres Følelser løb af med dem overfor os yngre. Det maatte vel være noget mistrøstende for dem at se, hvorledes Tjenesten i Distriktet sygnede hen; for en Tolder af den gamle Skole var det ikke tilfredsstillende at se en Kaj med Pæreskuder og Fiskekvaser. Der skulde være »Skibe«, d. v. s. Skibe fra fremmede Lande med Varer, der gav Told i Kassen, eller i hvert Fald Skibe fra Udlandet. For en Del Nutidsmennesker vil Tankegangen synes humoristisk, men hos de mange af os kan der dog sikkert af og til forekomme Øjeblikke, hvor man ved Tanken om det forbigangne kommer ind paa Sammenligninger mellem Fortid og Nutid, der ikke altid falder ud til Fordel for det nutidige.

---

Den Ensartethed og Orden, der i Aarene efter 1908 var indført med Hensyn til Ekspedition af Toldgods i Københavns Havn, blev helt sat ud af Spillet, da Verdenskrigen brød ud i Aaret 1914. De enorme Godsmængder, der i Aarene efter 1915 væltede ind over Landet, sprængte ganske Rammerne i de gældende Reglementer. Tidligere gik Interesserne i Retning af at drage Gods til Toldboden eller dog holde det til de Steder, der var specielt udset til Oplægning og Behandling, men Forholdene tvang Toldvæsenet ud i den bydende Nødvendighed at maatte godkende enhver Kaj, ethvert Pakhus og enhver Plads, der overhovedet egnede sig for eller med kort Frist kunde indrettes som en Losningsplads og Lagringssted. Der var næppe et Sted langs Bolværkerne i Københavns Havn, hvor der ikke laa mægtige Stabler af Gods. De gamle Kanaler fik en ganske uventet Succes som Losningspladser. Alene paa et Bolværk ved den gamle Artillerikaserne i Frederiksholms Kanal laa der en Overgang flere Tusind Tons Raatobak, der repræsenterede store Værdier baade for Modtagere, Toldvæsen

og tobakshungrige, langfingrede Medborgere. Endnu saa mange Aar efter, at denne Periode er overstaaet, kan man gribe sig selv i Betragtninger over, hvorledes man egentlig kom igennem alt dette. Det var en streng Overgang. Hvis det kun havde drejet sig om at klare Toldbehandlingen af Godset, havde det næppe været saa slemt, idet man jo ikke var mere fjernt fra 1908, end at man hurtigt paany fandt sig tilrette med de gamle Metoder. Det var de mange nye og vidt forskellige Hverv, der blev paalagt Toldvæsenet ved Siden af den egentlige Toldergerning, som gjorde Tjenesten saa uhyre besværlig og ubehagelig i mange Henseender, idet de fleste af disse Hverv laa ganske udenfor Toldvæsenets specielle Virkefelt, som f. Eks. Uddeling af og Kontrol med Ernæringskort til Rejsende, Udførselskontrol, Korntælling, Spiritustælling o. s. v. Det mest ubehagelige af samtlige Hverv, der blev Toldvæsenets Tjenestemænd paalagt, var ubetinget den nærgaaende Visitation af Rejsende, som en Tid lang skulde ske ved Afrejse her fra Landet. I Kraft af deres Stilling kommer Tolderne adskillige af Landets og Byernes fremtrædende Personer indenfor Handel og Industri paa nært Hold, og der behøver sikkert ikke længere Forklaring for at Lærerne vil kunne forstaa, hvor ubehageligt det var at blive beordret til at kropvisitere netop dette Publikum. Heldigvis var de fleste af dem forstaaende og kultiverede Mennesker, som hjalp Tolderen over den pinlige Situation ved selv at vende Tøjet og Lommerne. Et Par Medlemmer af det da regerende radikale Ministerium var ved en Fejltagelse kommet ind i en Række Rejsende, der skulde med Baaden til Malmö, og endte i »Rædselskabinettet« til Kropvisitation. Denne var allerede paabegyndt, da de to Herrer blev genkendt og hurtigst muligt løsladt med mange Undskyldninger, som de nu imidlertid afviste med Tak for god og høflig Behandling og med Henviisning til, at de naturligvis maatte underkaste sig de gældende Forskrifter saavel som alle andre.

Modsætningsvis var der kendte Personer, som jævnlig rejste ud og ind, og som rasede som vilde Dyr, naar Tolderen ønskede at se deres Bagage.

Toldvæsenet havde imidlertid strenge Ordre til at gaa frem, som det gjorde, og at det var nødvendigt at dæmme op for en ret udbredt Tilbøjelighed til at knibe udenom de gældende Love, fremgaar tilstrækkeligt af den rige Høst af Varer og Genstande, der dagligt blev konfiskerede, fordi de var forsøgt ud- eller indsmuglede, dels for at omgaa gældende Ud- og Indførselsforskrifter, dels for at slippe for at betale Told. Fornemmeligst var det Udførselsforbudene, det gjaldt om at komme uden om, og Forholdene i Nabolandene var afgørende for, hvilke Artikler der til bestemte Tider var mest gangbare som Udsmuglingsobjekter. Sølv- og Guldmønt, Medikamenter, Føde- og Drikkevarer var det almindeligste, og for at faa disse Varer ud af Landet udfoldedes en til Tider genial Opfindsomhed. Straffen ved Opdagelse var i de mindre ondartede Tilfælde Konfiskation; drejede Udsmuglingen sig om Mønt og deslige, gik Sagerne til Domstolene, der ikke alene konfiskerede Penge eller Varer, men tillige idømte Synderen alvorlige Bøder eller Fængsel.

Det er klart, at den undersøgende, kontrollerende og forhørende Aktivitet, Toldvæsenet udfoldede overalt og til næsten alle Tider, efterhaanden rejste en ikke ringe Uvilje mod Korpset som Helhed hos et Publikum, hvis Bevægelses- og Handlefrihed paa saa mange Omraader i Forvejen var stærkt begrænset. Men som Tiden gik oprettedes det gode Forhold igen. Publikum fik efterhaanden Forstaaelsen af, at Toldvæsenet kun var et Redskab i højere Magters Hæn-

der, og at de Hvery, som Toldvæsenet fik overdraget, blev varetaget under de mest vidtrækkende Hensyn fra Toldvæsenets Side. Denne Forstaaelse har været til stor Gavn for alle Parter under den yderligere Udvikling, som Beskatningslovene har været Genstand for efter Krigen.

Indenfor Toldvæsenet — som vel saa mange andre Steder — nærede man det Haab, at naar Krigen var forbi, vilde Forholdene paany glide i normalt Leje. Desværre viste det sig, at Udviklingen gik i stik modsat Retning. Beskatningslovene udvidedes med stedse højere Afgifter og Inddragelse af nye Artikler som Skatteobjekter, og de Beløb, som disse Love skal give Statskassen, er af en saadan Størrelse, at det har været nødvendigt at tage ekstraordinære Forholdsregler for at føre en indgaaende Kontrol med, at de indgaar overensstemmende med Lovens Bydende. Som bekendt er Menneskene ikke saa gode som de burde være, men alligevel er det overraskende at konstatere, at der hver Gang, der kommer en Lovbestemmelse, som kræver nye eller højere Afgifter paa denne eller hin Ting, er adskillige ærede Medborgere, som er betydelig slettere, end de burde være — og behøver at være det. Ubegribeligt at nogen af Pengegridskhed for at »spare« Smaabeløb i Told eller Afgift indlader sig paa Fakturasnyderier og falske Vægtopgivelser, der straffes med høje Bøder eller eventuelt Fængsel.

Gennemførelsen af disse mange Love og Paabud har stillet og stiller fremdeles store Krav til Toldvæsenets Administration. Der er ingen Tvivl om, at Toldvæsenet, som af Hensyn til Toldens Optrækning alligevel skal have Kontrol med alt her til Landet indgaaende Gods, af baade praktiske og navnlig økonomiske Grunde i særlig Grad maa være egnet til at overvaage Gennemførelsen af en Del af Lovene, men paa den anden Side kan man vel heller ikke komme udenom, at der er Grænser for, hvad en økonomisk administreret Etat som Toldetaten kan overkomme. Foruden Toldens Optrækning er der paalagt Toldvæsenet Kontrol med følgende Beskatningslove m. m.: Sukkerfabrikationen, Spiritus og Vin m. m., Øl, Omsætningsafgift for stærke Drikke, Tobak, Chokolade og Sukkervarer, Spillekort, Omsætningsafgift af Motorkøretøjer, Benzin, Adgangsbeviser, Maaling og Registrering af Skibe, Mønstring af Søfolk, Skibes Dybgaaende og Lastliniemærker, Karantænebestemmelser, Husdyr, Slagteriprodukter, Planter m. m., Varers Mærkning, Sprængstoffer, Gifte, Mønter og lign., Landbrugsprodukter ved Udførsel, Statistik, Skibs- og Vareafgifter, Isafgift og Motorkøretøjer.

Adskillige af de Varer, som omhandles i nogle Love, kræver dobbelt Kontrol, nemlig naar de indføres og senere under deres videre Gang ud i Forbruget. Det har været nødvendigt at specialisere Kontrollen stærkt ud for en Del af Artiklerne. I København har man saaledes Inspektorater for Ølbeskatningen og for Tobaksbeskatningen (Spiritus, Vin, Tobak, Chokolade og Sukkervarer, Omsætningsafgift for Motorvogne), Kontrollen med Tillægsafgift for Spiritus og Benzin, med Sukkerraffinaderierne, med Margarinefabriker, med Fakturaer o. s. v. De forskellige Beskatningslove indbringer et Beløb, der er betydeligt større end Toldindtægterne, og som i 1929 udgjorde ca. 143 Millioner Kr. I Løbet af de sidste 25 Aar er Summen steget fra 10—11 Mill. Kr. til det nævnte Beløb; samtidig er Toldindtægter m. m. steget fra 35 Mill. Kr. til 102 Mill. Kr., og hermed er det givet, at Toldvæsenets Administration har været ude for en meget haard Prøve, naar den med kort Varsel Gang paa Gang og Aar efter Aar har skullet orga-

nisere — eller omorganisere — Arbejdet med de nye Love. Hverken Lokalteter eller Personaletal var indrettet paa at modsvare de Krav, som den kolossale Stigning i Arbejde bød paa, og adskillige af Lovene var — efter Ordlyden — af kortfristet Varighed, hvilket naturligvis maatte medføre Betæneligheder med Hensyn til at ofre for meget paa deres Gennemførelse. Erfaringerne har lært, at de allerfleste af Lovene — trods den lovede Døgnfluetilværelse — har vist sig at være særdeles levedygtige og saa indbringende, at man, saa langt fra at tænke paa at skille sig af med dem, tværtimod hæger om dem og skaffer dem Husly med moderne Bekvemmeligheder. Inspektoratet for Tobaksbeskatningen, der administrerer flere af de mest udbyttegivende af Lovene, har saaledes faaet sin egen nye og smukke Bygning her i Byen. Som foran omtalt har Toldvæsenets Administration gennemført det med de forskellige Hvervs Udførelse forbundne forøgede Arbejde med en relativt ganske ringe Forøgelse af Personalet, hovedsagelig s. k. midlertidig Kontorhjælp. I Modsætning til visse andre Institutioner gik nemlig Toldvæsenet under og efter Krigen med, hvad man med et maritimt Udtryk kalder »økonomisk Kulforbrug«, idet man en Tid indstillede Tilgangen af mandlige Elever. Bortset fra de Vanskeligheder, denne Mangel paa Reserver til at fylde op i Rækkerne ved Afgang forvoldte i en Periode, hvor der var haardt Brug for faglært Personale, har Sparsommeligheden dengang haft den heldige Virkning, at de unge Mennesker, der ansattes i Toldvæsenet og som viser sig egnede, naar Udnævnelse til Toldassistenter i en ung Alder, hvorved Udsigterne til Avancement til højere Klasser i en forholdsvis ung Alder er betydelig bedre end for blot 10—15 Aar siden. Enhver, der gennem Aarene har haft Forretninger med Toldvæsenet ved Københavns Toldsted, vil sikkert have bemærket, hvorledes Ungdommen har indtaget Pladserne overalt. Begrebet »gammele Assistent« er i Færd med at forsvinde.

Moderniseringen af Personaleforholdene og Personalet selv er fulgt af en Forbedring i Retning af Lokalteter m. m. Københavns Toldbod er i den Udstrækning, som de stedlige Forhold har tilladt, forsynet med nye Elevatorer og elektrisk drevne Kraner, Ekspeditionslokaler indrettede for specielle Varer, som f. Eks. Prøvekontrol, Spiritus og Vin, Kortstempling etc.

Etatsmæssigt set skulde Toldvæsenet nu være i Stand til paa fuldt ud betryggende Maade at kunne udføre de betroede Opgaver, som Statsmaskineriet paa lægger det. Nægtes kan det imidlertid ikke, at det Toldetatens sidst overdragne Hverv — Kontrollen med Gennemførelsen af Valutaforanstaltningerne — i nogen Grad har rokket Troen paa, at de indførte Forbedringer kan modsvare og saa det forøgede Arbejde, som herved er lagt paa Toldetatens. Det har vist sig vanskeligt at præstere en tilfredsstillende Ekspedition, uagtet Godsmængden har været betydeligt under Normalen. Aarsagerne hertil er for det første, at man indenfor Toldetatens ikke har — og ikke kan have — et saa stort Overskud af fagligt uddannet Personale, at man til hver en Tid kan imødegaa de Krav til Udvidelser, som de forskellige Hverv stiller, navnlig rent lokalemæssigt set. Selv det bedst indrettede Ekspeditionssted for Toldvæsenet egner sig ikke for Bankeekspedition, men Kontrollen med Valutaforanstaltningerne er af en mere bankmæssig end toldmæssig Karakter.

Forhaabentlig vil der snart igen komme den Tid, da Københavns Toldsted kan falde tilbage til den Opgave, som det fra Tidernes Morgen har haft, nemlig at være en Toldbod. Opgaven var mulig knap saa videnskabelig som den, der nu

forsøges løst indenfor Toldstedets Omraade, men den var til Gengæld mere interessant og tilfredsstillende end den nu stillede.

Man gik den Gang gladere til sit Arbejde og roligere derfra. Opfattelsen vil mulig blive betegnet som forældet og forhistorisk, men kan dog sikkert regne med Tilhængere fra i hvert Fald den Del af Toldetatens Tjenestemænd, der ikke ser noget ondt i at blive regnet som tilhørende den gamle Skole.







Ministerialbygningen.

## TOLDVÆSENETS BETYDNING FOR STATENS ØKONOMI

Af Sekretær i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, cand. polit. R. BERTRAM.

**D**E AF TOLDVÆSENET opkrævede Told- og Forbrugsafgifter er Skatter, d. v. s. Bidrag, som ifølge Lov ydes af Statens Borgere til Dækning af Udgifterne ved Statshusholdningens Førelse. Da de sjældent opkræves hos den Person, der i sidste Instans bærer Skatten, benævnes de i Almindelighed »indirekte« Skatter i Modsætning til de »direkte« Skatter, Person- og Ejendomsskatterne. De indirekte Afgifter adskiller sig dog ogsaa i en anden Henseende fra de almindelige Skatter, thi medens Formaalet med de sidste altid udelukkende er at bringe Penge i Statskassen, søger man undertiden gennem Paalæg af Told- eller Forbrugsafgifter at fremme Formaal, der ligger udenfor det finansielle. I saa Henseende er navnlig Tolden karakteristisk — at Toldsatser kan have til Opgave at støtte visse Erhvervsgrene i Indlandet (Beskyttelsestold), er jo tilstrækkeligt bekendt — men ogsaa for andre Afgifter gør saadanne Forhold sig gældende, saaledes maa den høje Spiritusbeskatning i den nyere Tid utvivlsomt betragtes ikke blot som en skattepolitisk, men ogsaa som en socialpolitisk Foranstaltning, nemlig til Ædruelighedens Fremme. Iøvrigt skal vi ikke her komme ind paa at drøfte Betimeligheden af saaledes at søge ikke finansielle Formaal fremmet under Beskatningens Form; det har blot været Hensigten at pege paa, at visse af de Afgifter, som Toldvæsenet administrerer, ved at anvendes som Instrumenter i Statens Erhvervs- og Socialpolitik faar en Betydning for Borgernes Økonomi og Levevis — udover den rent skattemæssige — som ogsaa virker tilbage paa Statens specielle Økonomi. Disse indirekte Virkninger lader sig dog ikke maale talmæssigt.

I den saakaldte merkantilistiske Periode i det 17. og 18. Aarhundrede var Be-

skyttelsesprincippet det fremherskende i Toldpolitiken. Tolden bragte ganske vist ogsaa dengang Penge i Statskassen, men dette var sekundært; Hovedfor- maalet var gennem Toldsatser, Ind- og Udførselsforbud og andre indgribende Tvangsforanstaltninger at regulere det indenlandske Erhvervsliv paa den Maade, man ansaa for hensigtsmæssig. Systemet virkede imidlertid ikke heldigt hverken for Borgernes eller for Statens Økonomi. De skarpe Indgreb i Erhvervslivet føl- tes mere hæmmende end fremmende, og Forbudene og de høje Toldsatser frem- kaldte et rent erhvervsmæssigt Smugleri.

Toldforordningen af 1. Februar 1797 betegner det afgørende Brud med denne merkantilistiske Politik. Vel opretholdt man stadig i nogen Udstrækning Told- beskyttelsen som Værn for den indenlandske Industri, men Tolden var ikke længere en økonomisk Fæstningsmur, der for enhver Pris skulde holde uden- landske Frembringelser ude fra Markedet, tværtimod søgte man nu at fremme Udenrigshandelen. Afgørende er det endvidere, at man ved Reguleringen af Toldsatserne kom ind paa at tage Hensyn til, om Varerne efter deres Beskaf- fenhed egnede sig til Beskatning, bl. a. om det var Luksus- eller Nødvendig- hedsvarer. Satserne blev hovedsagelig ansat efter Maal og Vægt, men under Hen- syntagen til, at der burde være et passende Forhold mellem de forskellige Va- rers Værdi og Afgiftens Beløb, saaledes udgjorde Tolden gennemgaaende ca. 10 pCt. af Værdien af Varer til Fortæring og ca. 5 pCt. af Værdien af Raavarer til Industrien. — Fra nærmest at være en erhvervspolitisk Foranstaltning var Tol- den nu blevet et direkte fiskalt Redskab for Statsmagten. Da den moderne dan- ske Toldpolitik med Hovedvægten lagt paa det finansielle saaledes indledtes i 1797, er det naturligt, naar man vil se paa Toldvæsenets finansielle Betydning for Staten, at tage sit Udgangspunkt i Tiden omkring Toldforordningens Til- blivelse.

I nedenstaaende Tabel (Tabel 1) er der givet en Oversigt over Statens Ind- tægter i Tiden fra 1795 til 1846. Beløbene er omregnet til vore Dages Mønt, og for Sammenligningens Skyld er der for Aarene 1795, 1799 og 1806 kun regnet med Indtægterne fra Danmark og Hertugdømmerne, medens Norge, der jo dengang hørte med til det danske Monarki, er ladet ude af Betragtning.

Tabel 1. Statens løbende Indtægter 1795—1846 (Mill. Kr.)

| Indtægtens Art                         | 1795   |                    | 1799  |                    | 1806  |                    | ca. 1825 |                    | 1835  |                    | 1846  |                    |
|--|--------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|----------|--------------------|-------|--------------------|-------|--------------------|
|  | Beløb  | Procent- fordeling | Beløb | Procent- fordeling | Beløb | Procent- fordeling | Beløb    | Procent- fordeling | Beløb | Procent- fordeling | Beløb | Procent- fordeling |
| Øresundstold . . . . .                 | 1,4    | 6                  | 1,7   | 7                  | 1,8   | 5                  | 2,2      | 9                  | 3,2   | 11                 | 4,0   | 11                 |
| Indførsels-, Udførsels- og Transittold | 2,8    | 12                 | 4,5   | 17                 | 6,7   | 20                 | } 6,8    | 26                 | 7,4   | 25                 | } 7,8 | 22                 |
| Konsumtion . . . . .                   | 2,1    | 9                  | 2,2   | 8                  | 2,9   | 8                  |          |                    |       |                    |       |                    |
| Andre Skatter og Afgifter . . . . .    | } 16,6 | 73                 | 18,0  | 68                 | 22,8  | 67                 | } 7,0    | 27                 | 9,4   | 31                 | } 7,2 | 20                 |
| Øvrige Indtægter . . . . .             |        |                    |       |                    |       |                    |          |                    |       |                    |       |                    |
| Tilsammen . . . . .                    | 22,9   | 100                | 26,4  | 100                | 34,2  | 100                | 26,0     | 100                | 30,0  | 100                | 35,4  | 100                |

Normalt maa man vente, at Statens Skatteindtægter vil stige jævnt fra Aar til Aar alene som Følge af Tilvæksten i Befolkningen og den dermed følgende Forøgelse af Omsætningen og Nationalindtægten. Udsving til den ene eller den anden Side fra denne jævnt stigende Bevægelse kan være foranlediget af Æn-

dringer i Konjunkturerne (herunder Prisniveauet) eller af Ændringer i Skatte-  
lovgivningen.

Toldforordningen af 1797 var trods de betydelige Nedsættelser af Satserne, den indeholdt, en finansiel Sukces. Fra 1795 til 1799 steg de egentlige Toldintra-  
der saaledes fra 2,8 til 4,5 Mill. Kr. og fra at udgøre 12 pCt. af de samlede  
Statsindtægter til at udgøre 17 pCt. I de følgende 7 Aar til 1806 oplevede Lan-  
det som neutralt under Napoleonskrigene en Periode med blomstrende Han-  
del og stigende Velstand. Statens Indtægter steg som Følge heraf meget stærkt  
— med ca. 30 pCt. — og Toldintraderne voksede forholdsvis endnu stærkere  
end de samlede Indtægter, saaledes at de i 1806 udgjorde 20 pCt. heraf; en Del  
af Stigningen saavel i Toldens som i de direkte Skatters Provenu hidrørte dog  
fra Tillægsskatter, der var blevet paalagt for at opveje Faldet i Seddelpenge-  
nes Kursværdi. De gunstige Konjunkturer blev imidlertid brat afbrudt, da Lan-  
det i 1807 blev inddraget i Krigen. I den kommende Tid vrimlede det med Til-  
lægsafgifter og Tillægsbestemmelser paa Toldomraadet, Ind- og Udførselsfor-  
bud blev atter almindelige, og der var tilsidst ikke ret meget tilbage af den op-  
rindelige Toldforordning; men til Trods for Forhøjelserne svigtede Toldindtæg-  
terne, da Udenrigshandelen var lammet ved Fastlandsspærringen. Efter Kri-  
gens Slutning i 1814 blev Toldforordningen paany sat i Kraft, dog med nogle  
mindre Forandringer, der nærmest havde Karakter af Tilbageskridt.

Det var en økonomisk trang Tid, der fulgte efter Krigen og Statsbankerot-  
ten i 1813, og Skatterne gik kun smaat ind. I 1820erne kom yderligere Krisen  
i Landbruget, der ogsaa virkede tilbage paa de øvrige Erhverv. Tabellen viser  
for Midten af 1820erne en samlet aarlig Statsindtægt, der endog laa lavere end  
Indtægten i 1799. De meddelte Indtægtsbeløb fra omkring 1825 giver endda et  
for gunstigt Billede af Forholdene, Tallene hidrører nemlig fra Budgetter over  
forventede Indtægter, ikke fra et Regnskab, og de paa den Tid opstillede Budget-  
ter var altid for optimistiske. (Et egentligt samlet Statsregnskab fremkom først  
i 1835 og regelmæssige aarlige Statsregnskaber først i 1840erne.) Det var dog  
navnlig de direkte Skatter, der svigtede, medens Told- og Konsumtionsindtæg-  
terne holdt forholdsvis godt i denne finansielt saa vanskelige Tid; de anførte  
Beløb for disse er derfor sikkert tilnærmelsesvis rigtige, medens den procentvise  
Fordeling paa Indtægtsgrupperne har været mere i de indirekte Afgifters Favør,  
end Oversigten viser. I 1830erne begyndte Forholdene at bedres, og Opgangen  
fortsattes gennem det meste af 40erne. De egentlige Toldindtægter viser en  
særlig kraftig Stigning i Perioden fra 1835 til 1846 og udgjorde i sidstnævnte  
Aar 7,8 Mill. Kr. eller mere end Told og Konsumtion tilsammen i 1835  
(7,4 Mill. Kr.). Medvirkende til denne stærke Fremgang var — foruden det  
almindelige økonomiske Opsving — de i Mellemtiden foretagne Toldrevisioner.

Begyndelsen til Toldreformerne blev gjort med en Forordning af 1. Maj  
1838, hvorved det tillige bestemtes, at Toldloven fremtidig skulde revideres  
hvert tredje Aar, hvilket gennemførtes 3 Gange, altsaa i 1841, 1844 og 1847. Den  
fælles Retning i disse Revisioner var en Videreførelse af den i 1797 angivne  
Linje, man søgte saaledes at lette Omsætningen og formindskede Toldbeskyt-  
telsen. De fiskale Hensyn var dog ogsaa tydeligt til Stede; ganske vist synes  
man ikke at have tilsigtet at forøge Statskassens Indtægter af Toldafgifterne,  
men det fastholdtes paa den anden Side med Bestemthed, at Staten ikke maatte  
lide Tab ved Reformerne. Naar man nedsatte nogle Toldsatser, skaffede man

derfor Kompensation ved Forhøjelser paa andre Punkter — gennemgaaende var det som nævnt Beskyttelsessatserne, der blev nedsat, medens Forhøjelserne faldt paa almindelige Forbrugsartikler, altsaa gode Beskatningsobjekter. Vægttoldprincippet gennemførtes nu konsekvent, utvivlsomt bl. a. fordi man derved mente at kunne sikre Staten stabile Toldindtægter. Selv om det ikke var tilsigtet, kom Reformerne dog til at betyde en finansiell Gevinst, idet Nedsættelsen af Beskyttelsessatserne medførte forøget Import og derved finansielt ophævede sig selv, medens Forhøjelserne gav nye Indtægter.

Betragtet under eet viser den i Tabel 1 omhandlede Periode en udpræget Stagnation i Statens Indtægter; i de ca. 50 Aar, Oversigten omfatter, voksede de samlede Indtægter med godt 50 pCt., hvilket lige netop svarer til Tilvæksten i Befolkningen. Dette Tidsrum er da heller ikke kendetegnet af nogen Udvikling i Statens Funktioner; paa Udgiftssiden var de dominerende Poster saaledes gennem hele Perioden »Konge og Hof«, »Hær og Flaade« og »Forrentning og Afdrag paa Statsgælden«. Der skete imidlertid i Periodens Løb en kændelig Forskydning i Indtægterne over paa de indirekte Afgifter. De egentlige Toldintrader steg som Følge af den nye Kurs i Toldpolitikken, der er omtalt i det foregaaende, meget stærkt i Betydning, fra i 1795 at udgøre 12 pCt. af samtlige Indtægter til i 1846 at udgøre 22 pCt., og Øresundstolden viser en tilsvarende Stigning, idet den ved Periodens Begyndelse og Slutning udgjorde henholdsvis 6 og 11 pCt. Konsumtionen laa ret stadigt paa 8—9 pCt. Tilsammen udgjorde de af Told- og Konsumtionsvæsenet opkrævede Afgifter i 1846 42 pCt., altsaa over  $\frac{2}{3}$  af de samlede Indtægter mod i 1795 27 pCt.; ses der bort fra Øresundstolden, var Procenterne henholdsvis 31 og 21.

Før 1850 var Kongeriget og Hertugdømmerne særskilte Toldomraader, men ved Love af 1850 og 1853 gennemførtes Toldenhed for hele Riget. Toldindtægterne var ogsaa efter denne Reform i jævn Stigning, saaledes udgjorde de egentlige Toldintrader i 1856—57 8,9 Mill. Kr. I samme Finansaar indbragte Sundtolden 4,7 Mill. Kr. og Brændevinsafgiften og forskellige af Toldvæsenet opkrævede Smaaafgifter 3,7 Mill. Kr. (Konsumtionen var bortfaldet i 1851, samtidig med, at der skete Forhøjelse af Afgiften paa Redskaber til Brændevinsfremstilling).

Hertugdømmernes Tab i 1864 sætter et Skel ogsaa i Statens finansielle Liv, og paa Toldvæsenets særlige Omraade markeres Overgangen til den nye Tid yderligere af Sundtoldens og Transittoldens Bortfald i 1857 og Fremkomsten af en ny Toldlov i 1863. Dennes Tilblivelse var egentlig foranlediget af den ovennævnte Ophævelse af Toldgrænserne mellem Kongeriget og Hertugdømmerne, den var saaledes tænkt at skulle gælde for det samlede Rige, men Forudsætningen for Loven — Rigets Toldenhed — bristede omtrent samtidig med Lovens Ikrafttræden.

Toldloven af 4. Juli 1863 var ligesom Toldforordningerne fra 1838 og 40erne i Hovedsagen kun en Revision af Tarifen. En Del Beskyttelsessatser nedsattes eller forsvandt — saaledes ophævedes Tolden paa de vigtigste Landbrugsvarer — medens der til Gengæld skete Forhøjelser paa Kolonialvarer, Tobak, Vin, Spiritus m. v., altsaa Artikler med delvis Luksuskarakter. Vægttoldprincippet blev bibeholdt i samme Udstrækning som tidligere. Reformen var som Helhed et nyt Skridt i Retning af at lade de finansielle Interesser være frem-

herskende i Toldlovgivningen. Det bør endvidere nævnes, at Loven ophævede Udførselstolden og samlede en Del mindre Skibsafgifter til een Afgift.

Hosstaaende Tabel (Tabel 2) indeholder en Oversigt over Statens løbende Indtægter fra 1867—68 til 1930—31, altsaa fra Tiden umiddelbart efter Hertugdømmernes Tab til vore Dage.

Tabel 2. Statens løbende Indtægter 1867/68—1930/31. (Mill. Kr.)

| Indtægts Art                                       | 1867/68 |                  | 1877/78 |                  | 1887/88 |                  | 1897/98 |                  | 1903/04 |                  | 1907/08 |                  | 1913/14 |                  | 1920/21 |                  | 1930/31 |                  |
|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|---------|------------------|
|  | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling | Beløb   | Procentfordeling |
| Indførselstold.....                                | 13,1    | 34               | 18,2    | 40               | 21,8    | 42               | 28,7    | 42               | 34,8    | 44               | 41,6    | 43               | 35,0    | 28               | 57,4    | 10               | 106,2   | 27               |
| De af Toldvæsenet opkrævede Forbrugsafgifter m. v. | 4,0     | 10               | 4,4     | 10               | 6,6     | 13               | 11,0    | 16               | 11,5    | 15               | 12,8    | 13               | 20,9    | 17               | 105,0   | 18               | 115,1   | 30               |
| Andre Skatter og Afgifter                          | 13,3    | 34               | 15,2    | 33               | 15,8    | 31               | 19,1    | 28               | 20,9    | 26               | 27,0    | 28               | 46,2    | 37               | 380,7   | 67               | 157,7*) | 41               |
| Øvrige Indtægter.....                              | 8,4     | 22               | 7,7     | 17               | 7,0     | 14               | 9,1     | 14               | 11,6    | 15               | 15,0    | 16               | 21,8    | 18               | 27,6    | 5                | 8,0     | 2                |
| Tilsammen....                                      | 38,8    | 100              | 45,5    | 100              | 51,2    | 100              | 67,9    | 100              | 78,8    | 100              | 96,4    | 100              | 123,9   | 100              | 570,7   | 100              | 387,0   | 100              |

\*) Heri er medregnet Arveafgiften, som siden 1925/26 opføres paa Statens Formuegnskab

De finansielle Resultater af Toldloven af 1863 var gunstige. Naar Toldindtægterne, der i 1861—62 havde udgjort godt 13 Mill. Kr. for hele Monarkiet, allerede i 1867—68 var oppe paa samme Beløb for Kongeriget alene — efter at Befolkningen i Mellemtiden var formindsket med ca.  $\frac{2}{5}$  — skyldtes det dog særlige Forhold. Dels blev der i 1864 lagt et Krigsskat-Tillæg paa 50 pCt. til nogle af de i finansiell Henseende vigtigste Toldsatser, dels virkede det Forhold ind, at en stor Del af Landets industrielle Virksomheder var beliggende i Hertugdømmerne. Disse Virksomheder, der før havde lukreret af den for hele Riget fælles Toldbeskyttelse, maatte nu for at naa det danske Marked, sende deres Varer over Toldgrænsen, hvorved det Pristillæg, som Tolden betød for Forbrugerne, gik i den danske Statskasse i Stedet for som tidligere i Producenternes Lommer.

Tabellen viser iøvrigt op til 1903—04 en relativt stærk Stigning saavel i Toldens som i Forbrugsafgifternes Provenu; medens de samlede Statsindtægter i dette Tidsrum fordobledes, voksede saavel Tolden som Forbrugsafgifterne til op imod det tredobbelte. Denne Udvikling var for Toldens Vedkommende udelukkende en Følge af den stærke Forøgelse af Omsætningen, idet der ikke i denne Periode skete Ændringer i Toldsatserne udover en i 1891 gennemført Nedsættelse af Tolden paa Sukker og Petroleum. For Forbrugsafgifternes Vedkommende hidrørte Stigningen derimod fra de i Periodens Løb indførte nye Afgifter, medens den eneste betydende Afgift af denne Art, der bestod ved Periodens Begyndelse, nemlig Brændevinsafgiften, nærmest viste faldende Provenu. Roesukkerafgiften, der indførtes 1873, kom først til at spille nogen større Rolle efter et Par Aars Forløb, hvilket forklarer den stærke Stigning i Forbrugsafgifternes Provenu fra 1877—78 til 1887—88. (Provenuet af Roesukkerafgiften var i 1877—78 under 100,000 Kr., i 1887—88 2,7 Mill. Kr.) Denne Afgift var imidlertid ikke nogen ny Skat, men kun en Erstatning for det Toldtab, Staten led som Følge af den indenlandske Sukkerproduktions Fremkomst. Den stærke Stigning i Forbrugsafgifterne fra 1887—88 til 1897—98 skyldtes Ølskattens Indførelse i

1891. Tolden indbragte i 1903—04 34,8 Mill. Kr., hvilket var 44 pCt. af Statsens samlede Indtægter, Provenuet af Forbrugsafgifterne var i samme Finansaar 11,5 Mill. Kr. eller 15 pCt. Tilsammen udgjorde de af Toldvæsenet opkrævede Afgifter saaledes nu  $\frac{3}{5}$  af hele Statsindtægten.

I de følgende Aar skete der en Forskydning i Forholdet mellem de indirekte og de direkte Skatter, saaledes at de sidste voksede i Betydning, hvilket var en Følge af Systemskiftet i 1901 med Venstres Overtagelse af Regeringsmagten. Det første Resultat af den nye Kurs i Skattepolitikken var Reformeringen af de direkte Skatter i 1903 (de gamle Hartkornsskatter afløstes af Ejendomsskylden, Indkomst- og Formueskatten indførtes). Det ses af Tabel 2, at Gruppen »Andre Skatter og Afgifter«, der tidligere havde været i relativ Tilbagegang, i de 4 Aar fra 1903—04 til 1907—08 voksede fra 20,9 Mill. Kr. til 27,0 Mill. Kr. og fra at udgøre 26 pCt. af de samlede Statsindtægter til at udgøre 28 pCt. Samtidig gik de indirekte Afgifter i Procent af hele Indtægten lidt ned, uagtet de absolut set viste en Stigning, der navnlig for Toldens Vedkommende var meget stærk, og som skyldtes de »gode Tider«. Den saaledes paabegyndte Forskydning i Skatternes Fordeling forstærkedes yderligere efter Toldloven af 1908.

Som nævnt i det foregaaende var Toldloven af 1863 tænkt at skulle gælde for baade Kongeriget og Hertugdømmerne. Alene den Omstændighed, at denne Forudsætning straks bristede, gjorde en Revision af Loven paakrævet allerede umiddelbart efter dens Ikrafttræden, og den stærke industrielle Udvikling, der satte ind i de følgende Aartier, ledsaget af nye Varers Fremkomst og Forskydninger i Forbruget, medførte, at Loven ogsaa i teknisk Henseende hurtigt blev forældet. Spørgsmaalet om en Ændring af Toldloven blev imidlertid et Stridspunkt i den politiske Kamp mellem Venstre og Højre i sidste Fjerdedel af forrige Aarhundrede. Venstre ønskede en virkelig Nedsættelse af Toldbeskattningen, der hvilede paa den brede Befolknings Forbrug, medens Højre nok vilde revidere Tarifen, men forlangte Kompensation for eventuelle Nedsættelser ved Forhøjelser paa andre Punkter. Trods talrige Forsøg kom Reformen derfor først til Verden i 1908.

Toldloven af 5. Maj 1908 var i det væsentlige en Sejr for Venstres Synspunkt. Den bragte Nedsættelse eller Ophævelse af Toldsatserne paa en Række store Forbrugsartikler, bl. a. Kul, Petroleum og Kaffe samt paa industrielle Raar og Hjælpstoffer. Forhøjelser faldt ligesom i 1863 hovedsagelig paa Varer med Luksuskarakter, saasom Tobak, Vin, Spiritus og Sydfrugter. En moderat Industribeskyttelse opretholdtes stadig som almindeligt Princip. Værditolden gjorde ved denne Lov et Skridt fremad, idet 10 af Lovens 301 Varegrupper fortoldedes efter Værdi (mod tidligere 3), desuden var der for 4 Varer ansat blandet Vægt- og Værditold. Man havde regnet med, at Loven vilde betyde en Nedgang i Toldindtægten paa 7—8 Mill. Kr., men Nedgangen blev straks væsentligt større, idet Tolden, der i 1907—08 havde indbragt ca. 42 Mill. Kr., i 1909—10 kun gav ca. 30 Mill. Kr. Medvirkende til dette store Fald var, dels at Loven traadte i Kraft i en økonomisk Kriseperiode, dels at de indgaaende Drøftelser paa Rigsdagen og andre Steder, der gik forud for Lovens Vedtagelse, havde gjort Importørerne bekendt med de paatænkte Forhøjelser, saaledes at de havde været i Stand til i Tide at skaffe sig rigelige Lagre af de paagældende Varer.

Toldens Nedsættelse opvejedes delvis ved Forhøjelse af andre Skatter, hvor-

iblandt ogsaa var Forbrugsafgifter, saaledes forhøjedes Afgiften af Forskæringsspirit og Afgiften af Spillekort (samtidig blev dog Sukkerafgiften nedsat). Ved en Række Love af 1912 skete der yderligere en kraftig Udvikling af de indenlandske Forbrugsafgifter, Ølskatten og Brændevinsafgiften blev sat op, og der indførtes Stempelafgift af Cigaretter. I Aarene 1908—12 optrækkes saaledes den Linje, der siden har været karakteristisk i den danske Forbrugsbeskatnings Udvikling: Afgifterne paa almindelige Forbrugsvarer lettes, medens Forhøjelserne falder paa nogle forholdsvis faa Artikler med mere eller mindre udpræget Luksuskarakter; samtidig sker der en Forskydning i den finansielle Betydning over paa de indenlandske Afgifter. De samme Aar bragte dog ogsaa væsentlige Forhøjelser af de personlige Skatter og af andre Skatter udenfor Toldvæsenets Omraade. Resultatet af Reformerne viser Tallene fra 1913—14, det sidste Finansaar før Krigsperioden. Tolden indbragte nu 35 Mill. Kr. og var faldet til at udgøre 28 pCt. af de samlede Indtægter, Forbrugsafgifterne var steget stærkt og udgjorde 17 pCt., men »Andre Skatter og Afgifter«, hvis Provenu lige siden 1870erne havde ligget væsentligt under Toldens, var oppe paa 46,2 Mill. Kr. eller 37 pCt. af hele Statsindtægten.

Krigs- og Efterkrigsaaarenes ekstraordinært store Statsudgifter blev hovedsagelig dækket ved kraftige Forhøjelser af de personlige Skatter, da saadanne Forhøjelser med forholdsvis Lethed lod sig gennemføre og var særdeles indbringende i disse Aar med de mange store og lettjente Indtægter. Tolden, der jo hovedsagelig beregnedes efter Vægt, fulgte som Følge deraf ikke med i Prisniveauets Stigning. Forbrugsafgifterne, der heller ikke rettede sig efter Varernes Værdi, steg dog stærkt paa Grund af store Forhøjelser af Afgifterne paa Spiritus, Øl og Tobak; i 1913—14 var Provenuet 20,9 Mill. Kr., i 1920—21 105 Mill. Kr., altsaa femdoblet, men maalt med hele Statsindtægten var der kun en Stigning fra 17 til 18 pCt. Andre Skatter og Afgifter var samtidig steget fra 46,2 Mill. Kr. til 380,7 Mill. Kr., d. v. s. til mere end det ottedobbelte, og udgjorde i 1920—21 67 pCt. af samtlige Statsindtægter. Denne uhyre Forskydning over paa de direkte Skatter var dog rent forbigaaende; Pris- og Indtægtsniveauets Nedgang medførte, at disse Skatters Provenu i Perioden 1920—21 til 1930—31 mere end halveredes. Naar Faldet i de samlede Statsindtægter var forholdsvis langt mindre, skyldtes det dette Tiaars stærke Udvikling i Forbrugsbeskatningen, der nu overvejende har faaet Karakter af en Luksusbeskatning.

Ved en Lov af 25. November 1921 indførtes midlertidigt nogle meget store Forhøjelser af Toldsatserne paa en Række Luksusartikler, bl. a. Silkevarer og Pelsværk. Anledningen var, at der paa Rigsdagen blev forelagt et Forslag til Ændring af selve Toldloven, indeholdende Forhøjelser af de paagældende Satser, og at man — belært af Erfaringerne fra 1908 — ikke vilde risikere, at Tiden indtil Toldlovsrevisionens Gennemførelse blev benyttet til forceret Import af de Varer, der rammes. Denne midlertidige »Luksustoldlov« blev flere Gange forlænget og gik tilsidst op i den nye Toldlov af 29. Marts 1924, der i Hovedsagen endnu er gældende. Lovens Betydning laa væsentligst paa det beskatningsmæssige Omraade ved de Forhøjelser, den indeholdt for Bekvemmeligheds- og Luksusvarer, men den bragte dog ogsaa i Lighed med de tidligere Toldlovsrevisioner nogle Nedsættelser af Satserne for Raa- og Hjælpstoffer til Industrien. Iøvrigt var Loven karakteristisk ved, at Værditoldprincippet, der beskatningsmæssigt er at foretrække for Vægttoldprincippet, nu anvendtes i større Ud-

strækning (af Lovens 364 Varegrupper var 39 værditoldbeskattede og 8 belagt med blandet Vægt<sup>z</sup> og Værditold). Paa de indenlandske Forbrugsafgifters Omraade bragte Tiaaret 1920—21 til 1930—31 en Række nye Love, saaledes indførtes Restaurationsskatten, der i Periodens Løb bortfaldt igen og delvis blev erstattet af Afgiften paa Omsætningen af stærke Drikke; endvidere indførtes Omsætningsafgifterne af Chokolade<sup>z</sup> og Sukkervarer og af Motorkøretøjer samt Benzinafgiften, og Tillægsafgiften af Spiritus blev forhøjet. Bemærkelsesværdigt er det, at Indtægterne af flere af de nye Afgifter enten straks ved disses Indførelse eller senere helt eller delvis er blevet tillagt Kommunerne. Naar saaledes Statens Indtægter af Forbrugsafgifterne m. v. i 1930—31 udgjorde ialt 115,1 Mill. Kr., maa det tages i Betragtning, at Toldvæsenet i samme Finansaar yderligere opkrævede Forbrugsafgifter til et samlet Beløb af 32,8 Mill. Kr., der gik i Kommunernes Kasser. I Forhold til de samlede Statsindtægter i 1930—31 udgjorde Forbrugsafgifternes 115,1 Mill. Kr. 30 pCt. Provenuet af Tolden fordobledes fra 1920—21 til 1930—31 og var i sidstnævnte Finansaar 106,2 Mill. Kr.; ogsaa relativt var Tolden steget meget stærkt, idet den nu betød 27 pCt. af hele Statsindtægten mod 10 pCt. i 1920—21. Alt i alt har de af Toldvæsenet opkrævede Afgifter set i Forhold til Statens hele Indtægtsbudget genvundet den Position, de indtog ved Aarhundredets Begyndelse, idet omtrent  $\frac{3}{5}$  af alle Statens Indtægter nu opkræves af Toldvæsenet.

Betragter vi hele Perioden fra Slutningen af 1860erne til 1930—31 under eet, er det mest iøjnefaldende den uhyre Vækst, der har været i Statens Indtægter. En Del af denne Stigning modsvares af Tilvæksten i Befolkningen (det maa erindres, at Genforeningen med Sønderjylland betød en kendelig Befolkningsforøgelse), og en Del modsvares af Priseniveauets Stigning, men selv naar disse Omstændigheder er taget i Betragtning, bliver der dog yderligere en betydelig Indtægtsfremgang, hvortil der svarer en virkelig Udvidelse af Statshusholdningen. Til Illustration heraf skal anføres nedenstaaende Oversigt (Tabel 3) over Statens løbende Udgifter ved Begyndelsen og Slutningen af den betragtede Periode.

Tabel 3. Statens løbende Udgifter. (Mill. Kr.)

| Udgiftens Art                    | 18 <sup>07/08</sup> —18 <sup>71/72</sup> gensntl. |                  | 19 <sup>30/31</sup> |                  |
|----------------------------------|---|------------------|---------------------|------------------|
|                                  | Beløb   | Procentfordeling | Beløb               | Procentfordeling |
| Administration m. v. ....        | 5,1   | 13,3             | 27,1                | 7,6              |
| Sociale Foranstaltninger .....   | —   | —                | 65,6                | 18,4             |
| Skolevæsen, Videnskab m. v. .... | 1,4   | 3,7              | 59,6                | 16,8             |
| Medicinalvæsen .....             | 0,2   | 0,5              | 18,4                | 5,2              |
| Rets- og Politivæsen .....       | 1,4   | 3,7              | 13,8                | 3,9              |
| Vej- og Kloakvæsen .....         | —   | —                | 4,9                 | 1,4              |
| Erhvervslivets Fremme .....      | 0,8   | 2,1              | 24,8                | 7,0              |
| Hær og Flaade .....              | 13,6  | 35,5             | 45,4                | 12,8             |
| Renter af Gæld .....             | 10,6  | 27,6             | 61,0                | 17,1             |
| Andre Udgifter .....             | 5,2   | 13,6             | 35,0                | 9,8              |
| Tilsammen .....                  | 38,3  | 100,0            | 355,6               | 100,0            |

Den største Post paa Statsregnskabets Udgiftsside er nu »Sociale Foranstaltninger« (Hjælp til gamle, Invalidere, arbejdsløse m. fl.), der i 1930—31 udgjorde 18,4 pCt. af samtlige Udgifter. Denne Post fandtes slet ikke ved Periodens Begyndelse. Udgifterne til Skolevæsen, Videnskab m. v. er steget fra 3,7 pCt. af



samtligte Udgifter omkring 1870 til 16,8 pCt. i 1930—31, og ogsaa Udgifterne til andre almindelige Statsformaal, saasom Medicinalvæsen og Erhvervslivets Fremme, er vokset stærkt i Betydning. Samtidig er Posterne »Hær og Flaade« og »Renter af Gæld« faldet fra tilsammen at udgøre ca.  $\frac{2}{3}$  til at udgøre ca.  $\frac{1}{3}$  af hele Statsudgiften. Naar det har været muligt at udvide de samfundsmæssige Statsfunktioner til Gavn for den brede Befolkning i et saadant Omfang, skyldes det i høj Grad Forbrugsbeskatningens Elasticitet, denne Beskatningsforms Evne til paa en for Borgerne lempelig Maade at bringe stadig nye Indtægter i Statens Kasse. Det kan i denne Forbindelse lades ude af Betragtning, at de indirekte Afgifters relative Betydning sank saa væsentligt under de abnorme Krigs- og Efterkrigsaar; Udviklingen i den følgende Tid gjorde snart paany disse Afgifter til Statens Hovedindtægtskilde, og saaledes som Statens hele Økonomi har forment sig her i Landet, maa dette utvivlsomt anses for at være det normale.

Det var tidligere en almindelig Indvending mod de indirekte Skatter, at de var dyre at opkræve. Den stærke Udvikling har imidlertid ogsaa ændret dette

*Tabel 4. Statens Udgifter til Toldvæsenet.*

| Finansaar | Udgifternes Beløb Kr. | I Procent af de opkrævede Afgifter |
|-----------|-----------------------|------------------------------------|
| 1846      | ca. 1.600.000         | 15.0                               |
| 1867—68   | 1.659.032             | 9,7                                |
| 1887—88   | 2.089.071             | 7.4                                |
| 1907—08   | 3.418.250             | 6.3                                |
| 1930—31   | 10.502.179*)          | 4.1                                |

Forhold, hvilket vil fremgaa af hoesstaende Oversigt (Tabel 4), der viser, hvorledes Statens Udgifter til Toldvæsenet (herunder Grænsegendarmeriet) har bevæget sig fra 1846 til 1930—31, dels i absolutte Tal, dels i Procent af de samlede af Toldvæsenet opkrævede Afgiftsbeløb (for saa vidt angaar Aaret 1846

er der set bort fra Øresundstolden, der iøvrigt kun krævede ganske ubetydelige Oppebørselsomkostninger). At Udgifternes Beløb har været stigende, navnlig stærkt siden 1907—08, er en naturlig Følge af den betydelige Udvidelse af Toldvæsenets Omraade og af Prisniveauets Forskydning, men Udgifterne er ikke paa langt nær steget i samme Forhold som Indtægterne. Medens der saaledes i 1846 af hver Krone, Toldvæsenet indkasserede, medgik 15 Øre til Dækning af Toldvæsenets Udgifter, er disse nu nede paa ca. 4 Øre af Kronen. Det maa yderligere ved Betragtningen af disse Tal erindres, at der er paalagt Toldvæsenet forskellige Hverv udenfor Beskatningen (jfr. Artiklen herom andetsteds i Bogen), og at en Del af Udgifterne til Toldvæsenet maa tilregnes disse særlige Hverv, hvorfor de egentlige Oppebørselsomkostninger er noget lavere end de foran anførte Beløb. Da Varetagelsen af saadanne ikke told- eller beskatningsmæssige Funktioner navnlig i de seneste Aar i stigende Grad har lagt Beslag paa Toldvæsenet, kan man utvivlsomt tillige regne med, at selve Oppebørselsomkostningerne er faldet forholdsvis stærkere end de samlede Udgiftsbeløb.

\*) I dette Tal er ikke medregnet Posterne »Forrentning«, »Afskrivning« samt »Statens Pensionsbidrag«, der først fra 1925—26 i Statsregnskabet opføres som Udgifter for Toldvæsenet.



Frontespice fra Øresunds Toldkammer.

## TOLDMUSÆET

OPRETTET DEN 6. APRIL 1912

Af kgl. Pakhusforvalter A. E. GRØNVOLD.

**I** AARET 1902 blev daværende Toldkontrolør i København, cand. polit. L. F. Pape udnævnt til Toldinspektør her ved Toldstedet og fik overdraget 2. Toldinspektorat, hvis Domicil var et Kontor af meget beskedne Dimensioner i Toldkammerbygningen i Havnegade. Toldinspektør Pape var en Embedsmand, der havde Samlerinteresser, og som navnlig omfattede alt, hvad der angik Toldetaten, med den allerstørste Pietet. I hans Embedskontor blev hver lille Plads benyttet til Anbringelse af Billeder og dekorative Smaating, som paa en eller anden Maade havde Tilknytning til Etaten. Toldinspektør Pape havde paa dette Tidspunkt en betydelig Anciennitet som overordnet Embedsmand (Toldkontrolør 1879). Gennem de mange Aar havde han samlet et meget omfattende Bibliotek af ældre Toldlitteratur, som ligeledes blev overført til Kontoret, hvor det — ligesom sket med Billeder og Portræter — blev omhyggeligt katalogiseret. Med stor Energi arbejdede Toldinspektør Pape paa at vække Interesse for sit lille private Museum i videre Kredse, og Bidragene strømmede saa rigeligt ind, at hans Kontor tilsidst ikke kunde rumme de mange og højst forskelligartede Sager, som derfor maatte opmagasineres paa Toldkamrets Loft.

I Aaret 1910 gik Toldinspektør Pape til Toldvæsenets Administration med Anmodning om at faa overdraget et Lokale, hvor Samlingen kunde anbringes under rummeligere og mere betryggende Forhold end hidtil. Samtidig blev der fra en Kreds af Medlemmer i »Foreningen af Toldembedsmænd« rettet Henvendelse til Foreningen om at søge Administrationens Støtte til Oprettelse af et Toldmuseum, og ganske naturligt blev Toldinspektør Pape, efter at Foreningen havde erklæret sig villig til at støtte Tanken om Oprettelse af et Museum, valgt til at foretage de i saa Henseende nødvendige Henvendelser.

Daværende Generaltolddirektør Marcus Rubin stillede sig overordentlig velvillig til Sagen; ikke alene blev der i Løbet af det følgende Aar indrettet Lokale til Sagerne i Guidekasernen paa Københavns Toldbod, men samtlige Toldsteder i hele Landet blev gennem et Cirkulære instruerede om til Toldinspektør Pape at indsende gamle Sager, som egnede sig for Samlingen, og yderligere blev der paa Finansloven foreslaaet og bevilget et Beløb af 300 Kr. til Bestridelse af Udgifter ved Indretningen.



Museets Lokale i Guidekasernen.

Den 6te Maj 1912 var Samlingen ordnet og blev fra dette Tidspunkt gjort tilgængelig for Offentligheden. Ledelsen blev overdraget Toldinspektør Pape. I ca. 8 Aar havde Samlingen Lokale i Guidekasernen. Det var smaat bevendt med Pladsen her, uagtet Rummet efter et Par Aars Forløb blev udvidet ved Inddragelse af et tilstødende Værelse. Paabudet til Toldstederne om at indsende gamle Sager til Museet blev varetaget med stor Nidkærhed. Eksempelvis skal anføres, at Toldinspektøren i Helsingør sendte hele Frontespicen fra det gamle Øresunds Toldkammer til Museet. Denne Frontespice bestod af en mægtig Skjolddekoration og 2 kæmpemæssige Kugler, huggede i Sandsten og Granit. Den vejede i adskilt Stand mellem 2 og 3 Tons, en meget respektabel Vægt for en Museumsgenstand. Jeg, der fra Samlingens Overflytning til Toldboden havde foretaget Ordningen deraf, mindes endnu den alvorlige Nerverystelse, Toldinspektøren fik, da denne gigantiske Forsendelse ankom til Toldboden, ledsaget af en mægtig Regning paa Forsendelses- og Transportomkostninger. Det var næsten mere end Budgettet — der da var fastlagt til 200 Kr. finansaarlig — kunde bære. Efter at den første Forskrækkelse var overstaaet, og efter at Problemet om Kolossens Anbringelse uden for Museet ved Velvilje fra Toldstedets Chef, Overtoldinspektør Ring, var blevet løst paa den heldigste Maade, herskede der idel Glæde over det skønne og monumentale Arbejde, ikke mindst

hos det Publikum, der passerede den Nische ved Vestindisk Port, hvor det var muret ind. Frontespicen blev iøvrigt i Aaret 1930 nedtaget og ført til Helsingør, hvor den nu pryder Portalen over Toldkamret. Ideen til denne Flytning, der bragte den smukke Frontespice tilbage til den Plads, hvor den rettelig hører hjemme, blev undfanget og gennemført af Hr. Overtoldinspektør Anderskov, Østifternes Overtoldinspektorat.



Toldinspektør, cand. polit. L. F. Pape,  
f. 28. Jan. 1849, død 10. Dec. 1916.

Toldinspektør Pape arbejdede ufortrødent videre for at udvide Samlingen og skaffe den bedre — og navnlig — større Lokaler, men han naaede ikke at se dette Ønske opfyldt. Han døde den 10. Decbr. 1916, og efter hans Død blev det mig overdraget at føre Tilsyn med Museet, fra 1929 assisteret af Fuldmægtig i Overtoldinspektoratet for København, Hr. K. C. Larsen.

Forholdene under Verdenskrigen var som bekendt højst usikre, og Haabet om nogensinde at faa Samlingen flyttet svandt mere og mere. Imidlertid kom Tilfældet til Hjælp. Fagskolen for Toldlever var blevet oprettet og havde faaet Lokaler ved Siden af Toldmuseet i Guidekasernen. Disse Lokaler skulde udvides, og Toldmuseet maatte derfor rømmes. Til Erstatning for det tabte blev der i Postgodsbygningen i Amaliegade indrettet et stort og smukt Rum, som blev taget i Brug i Foraaret 1920. Samtidig blev der paa Finansloven bevilget et aarligt Beløb af 1000 Kr. til Museets Drift. I de siden da forløbne Aar er ogsaa Pladsen i disse Lokaler blevet saa stærkt udnyttet, at en Udvidelse er stærkt paakrævet.

Museets Katalog omfatter p. t. ca. 1800 Numre, fordelt paa Bibliotek, Arkiv og Genstande.



Postgodsbygningen i Amaliegade, hvor Museet nu er indrettet.  
(2. Sal i Gavlen.)

Biblioteket indeholder foruden Eksemplarer af de i Løbet af de sidste to Aarhundreder udsendte Toldforordninger, Toldruller og Toldlove adskillige andre Værker, hvis Indhold vedrører Toldvæsenet og de mange hertil knyttede Institutioner. Adskillige af dem er haandskrevne, og selv om man er klar over, at Tolderne i gamle Dage havde godt med Tid, maa man dog beundre den Sirlighed og Omhu, hvormed mange af disse »Notitser« er udarbejdede. Endvidere indeholder Biblioteket en ret fuldstændig Samling Aargange af Fagblade, udgivne af Enkeltmand eller af de forskellige Tjenestemandssammenslutninger indenfor Toldetaten; Personalefortegnelser, gamle Ordrebøger, Patrouillejournaler, Prøvebøger fra Varekontrollens Tid m. m.

Arkivet omfatter foruden en Del gamle skrevne Koncepter og Kommunikationsskrivelser en righoldig Samling trykte »Placater« og »Forordninger«, omhandlende næsten alt muligt mellem Himmel og Jord. Man faar et svagt Begreb om Forskelligartetheden ved at blive præsenteret for følgende Numre, tagne i Flæng:

- Forbud paa fremmed smaat Salts Indførsel.
- Forbud paa fremmed Talg og TalgeLyse.
- Placat angaaende Toldens Forhøjelse paa fremmede Baand.
- Placat angaaende ØstersTyveriers Afskaffelse.
- Placat angaaende Strafs Skierpelse for hemmelig Udførsel af reede Penge.
- Forbud mod Indførsel af brændte Kaffesurrogater.
- Forbud paa al fremmed SkeeVands Indførsel.
- Forordning angaaende Mynten paa de Kongelige americanske Eylande og dens Forhold imod grov dansk Courant.
- Forbud angaaende, hvorledes LastPenge til SlaveCassen skal betaales osv.

Til Gengæld fremgaar det særdeles tydeligt af Titlerne paa de indenfor visse Aaremaal udsendte Serier af »Placater« (f. Eks. 1730—50 og 1800—1820), at Landet tidligere har været ude for de selv samme Vanskeligheder, som man

for nærværende Tid kæmper med. Dengang var der formentlig ikke noget, der hed Valutaraad e. lign. Var der noget, der knirkede med fremmede »Skee Vand«, »Kaabber«, smaat Salt« eller »Talge-Lys«, lukkede Kgl. Majestæt eller Finans-Collegiet for Butiken. Det var saa rart uindviklet paa de Tider.



En af Museets Afdelinger.  
Tilhøjre en Model af Horsens Toldkammer.

Den Del af Samlingen, som øver størst Tiltrækning paa den besøgende, er vel alligevel Billederne og Genstandene. Af disse to Kategorier har Billederne, der omfatter dels Portræter, dels Interiører og Eksteriører fra Toldstederne, nærmest Bud til og Interesse for Toldtjenestemænd. De ældre ser med genkendende Nik Steder, hvor de har traadt de første Skridt paa Tolderbanen og Kammerater, som de paa et eller andet Stadium af deres ofte ret omtumlede Tilværelse har virket sammen med. En Væg optages helt af en interessant Samling Billeder og Tegninger af Københavns Toldsted fra de ældste Tider til vore Dage og andetsteds i Museet er fremlagt en Samling Billeder fra Toldstederne paa de tidligere dansk-vestindiske Øer. For den yngre og helt unge Tolder bringer mange af disse Billeder Bud om Tider og Forhold, der, set med Nutids Øjne, sandsynligvis vil blive bedømt som værende højst primitive.



Guldvægt fra Toldkamret paa de Dansk-  
Vestindiske Øer.

Af mere almen Interesse er naturligvis de forskellige Samlinger af Genstande, Inventar fra gammel Tid, Uniformer osv., som Museet rummer. Af disse kan fremhæves følgende:

En Samling af Vægte og Vejerredskaber med Lodder lige fra store Balancevægte og Bismere til smaa fine Guldvægte. Til Forklaring af, at Toldvæsenet havde Guldvægte tjener, at der i gamle Dage fandtes vindskibelige Medborgere, der drev Guldmageri paa den Maade, at de ved Hjælp af Kongevand eller Skedevand eller paa anden Vis fjernede lidt Guld af Guldmønterne, forinden de lod dem gaa videre, og da Toldvæsenets Embedsmænd kun maatte tage fuldvægtig Mønt, var de nødt til at gardere sig ved at veje dem ved Modtagelsen. Til Guldvægtene hører Kopi-Mønter af Metal, der baade i Størrelse, Vægt og Udseende nøjagtig svarer til de forskellige fuldvægtige Guldmønter.



Af Maalerredskaber findes et meget stort Udvalg i Tommestokke, Alenstokke, store forskydelige Tømmermaal, Krumpassere og Maaleapparater for Fustager. Oprindeligt maalte man f. Eks. Indhold af Spiritus i en Fustage paa den Maade, at man beregnede Fustagen ved geometrisk Maaling (det uvendige Maal minus Fadets Tykkelse), hvorefter det udfundne Kubikindhold ved Hjælp af komplicerede Omsætningstabeller blev udregnet til Viertler = 8 Potter. Senere gik man over til de s. k. Rudestokke, hvormed der gennem Fustagens Spundshul blev taget Maal skraat ned mod Bundene. Vædskens Højde paa Stokken blev -- stadig ved Hjælp og Omsætningstabeller -- omsat til Viertler. I

Forbindelse hermed skal nævnes, at Museet ejer en stor Samling Flydevægte til Undersøgelse af Alkoholstyrke i Spiritus, deriblandt et meget gammel Eksemplar af rent Sølv.

En af Samlingens Attraktioner er Signetsamlingen, hvoriblandt en vistnok enestaaende Samling paa ca. 300 Stkr. Signeter fra Slesvig-Holsten fra Aarene før 1848. Morsomt nok blev denne Samling købt af Museet efter et Avertissement i et herværende Blad, hvor de blev udbudt til Salg »efter højeste Bud«. Det viste sig ved nærmere Undersøgelse, at Signeterne i sin Tid (1848) var indkaldt for at blive erstattede med danske, og at de var overleverede Statens Kanonværk i Frederiksværk til Omsmeltning. Her var de havnede i en »Brok-kasse«, hvor der efterhaanden var fyldt andre gamle Sager ovenpaa. Gemt helt nede i Bunden af Dyngen laa de indtil Verdenskrigen Da der omkring 1916 begyndte at blive Knapthed bl. a. paa Jern, gik man løs paa de gamle Beholdninger, og en af Værkets Funktionærer fik Øje paa de gamle Signeter og bjergede dem til sig for en Bagatel. Han har sikkert haft Færten af, at der laa Fortjeneste i dem, og det viste sig altsaa ogsaa at være rigtigt, selv om »det højeste Bud« næppe naaede paa Højde med, hvad Ejermanen — der iøvrigt var en Udlænding — under Hensyn til de paa de Tider gældende Fantasi-priser for gammelt Jern havde regnet med.

Af andre Sager findes Samlinger af Brænderiredskaber (herunder en meget fin og lærerig Plan af et lille Brænderi- og Destillationsanlæg), Brænderjern for Indbrænding af Tonnagetal i Skibe, Lysestager og Lysesakse, Søgere fra Konsumptionstiden og Øresundstoldens Tid, kunstfærdige Toldlaase, Uniformer, Skrivetøjer og Sandbøsser m. m. Af sidstnævnte Artikler findes et Sæt, der fremtræder som et fint Drejerarbejde, og som efter Inskription derpaa er udført som Husflidsarbejde omkring Aaret 1850 af en gammel Toldinspektør og Etatsraad. Ogsaa andetsteds i Samlingernes brogede Indhold kan man støde paa Redskaber, der har været benyttede i Tjenesten, og er fremstillede af fin-gernemme Toldere. Ikke alene er de kunstfærdigt udført, men i endnu højere Grad maa man beundre den praktiske Sans, der har givet den paagældende Ideen til Fremstillingen af disse Genstande, hvad enten det gjaldt Lettelser ved det højst kedsommelige Arbejde at liniere Foliosider i en Bog, eller det drejede sig om diskret Fremskaffelse af en stærkt paakrævet Forsyning af Bajerskøl.



Signal til Havneknejsen for Øl.  
Signalet er indstillet paa 3 Lager (mørke Vinger)  
og 2 Pilsnere (lyse Vinger).



En gammel Forseglingsslampe. Kan ogsaa benyttes som Lygte. (Flammen kan hæves og sænkes. Indvendig paa Døren er anbragt Lakske, Pincet og Rensenaal. I to Haandtag kan opbevares Lys og Tændstikker.)



Til Minde om det i Aaret 1903 nedlagte Krydstoldvæsen ejer Museet en smuk Samling Vaaben, Forseglingsslygter, Værktøj, Kikkerter etc. samt en aldeles pragtfuld Model af en hækbygget Krydsjagt. Den er fremstillet af en gammel Skibsbygger Johs. Westh som Husflidsarbejde, og er indtil de mindste, med minutøs Omhu, udarbejdede Detailler en nøjagtig Kopi af den i Krydstoldvæsenets første Aar benyttede Fartøjstype. Modellen er skænket til Museet af Skibsbygger Wesths Børn, og disse har — for at illustrere den Omhu, hvormed Arbejdet er udført — berettet, hvorledes den gamle Skibsbygger har »slaaet« alt til Modellen anvendt Tovværk og løbende Gods paa en lille Reberbane, der var specielt konstrueret til dette Brug og blev drevet af en udrangeret Symaskine.

Som Signeterne og Modellen af Krydsjagten har en Historie, saaledes gælder det for en Mængde af de i Museet opbevarede Ting eller Billeder, at der knytter sig et eller andet lille Minde dertil, undertiden af vemodig, men dog oftest af fornøjelig Art. Et enkelt af disse skal fortælles her. Navne og Stedbetegnelser er udeladte, og selv om de var nævnt, ligger Begivenhederne saa langt tilbage, at deres Fremdragelse ved denne Lejlighed næppe vil vække Forargelse.

I Museet findes en gammel Skrivepult med en s. k. Sandskuffe. Denne med det iværende fine Sand tjente to Formaal: dels at erstatte det paa de Tider om ikke ukendte, saa dog ret kostbare »Klatpapir«, dels at tjene som støjfri Modtager af de Smaaducører, som en Del af Kunderne, navnlig Smaaskipperne, der klarerede selv, fandt det formaalstjenligt at yde for at naa en hurtig og kulant Ekspedition. Ducørerne gik i Gratialekassen og blev lejlighedsvis delt mellem Personalet, naturligvis saaledes, at de ældste fik Broderparten. Den — som Regel — unge Mand, som sad ved Pulten med Sandskuffen, var instrueret om at passe nøje paa, hvem der gav sit Bidrag til Skuffen, og hvem der negligerede denne for Kontorets Velfærd saa betydningsfulde Institution. Den »honnette« Mand, der betænkte Skuffen, fik et Kryds i øverste højre Hjørne af Papiret, som derpaa gik gennem Sandet, der satte sig fast i Blækket, naar dette tørrede ind. Sandkrydset markerede Indehaveren som en »honnet« Mand i Mod sætning til den, der — af forannævnte Grunde — ikke havde faaet Kryds. Dette var af Betydning, naar den paagældende naaede frem til Slutningsakten hos den gamle Fuldmægtig i den anden Ende af Kontoret. Han var meget svagsynet, men i samme Øjeblik, han fik Papirerne, havde han med et let Tryk af sin Tommelfinger taget Maal af sin Kundes moralske Habitus. Tilstedeværelsen, respektive Manglen, af Sandkrydset var afgørende for den Behandling, Manden skulde have. Kryds-Manden blev venligt konverseret, klappet genkendende paa Skulderen og sendt af Sted med Ønsker om god Vind og lykkelig Rejse, hvorimod den stakkels Djævel, der af Paaholdenhed — eller maaske af Fattigdom — ikke havde opnaaet noget Udmærkelsestegn, maatte prise sig lykkelig, hvis den gamle Bulderbasse indskrænkede sig til i urbane Vendinger at udtale, at Manden med samt hans gamle, raadne Skude nu kunde sejle ad H..... til. I lange Tider kunde Tilværelsen forme sig paa denne rolige og tilvante Facon. Men det hændte i de Perioder, da Indkomsten fra Sandskuffen blev delt, og hvor de unge — muligt med nogen Ret — følte sig forfordelt, at disse rottede sig sammen for at lave Mudder i Andedammen. Saa satte de et Kryds for de Kunder, der ikke gav noget i Skuffen, medens de velvillige Kun-

der intet Mærke fik. Den haabløse Forvirring, der i saadanne Perioder herskede ved Fuldmægtigpulten, og de oprivende Tragedier, der blev udspillede mellem de fuldstændig desorienterede Parter paa begge Sider af Skranken, skal efter troværdige Øjenvidners Beretning have været af ubeskrivelig komisk Virkning.



Sager, der er konfiskerede under Udførselskontrollen. En udstoppet Hjort, Buste af Gips, Høvl, Hammer, Blikflasker til at spænde paa Læggene og længst tilhøjre: en imiteret Lokomotiv-Skorsten. Alt var fyldt med Fødevarer, Sæbe o. s. v.

Endnu skal lige nævnes, at der i Museet rummes en morsom Samling af forskellige Sager, der er blevet konfiskerede under Forsøg paa at omgaa de talrige Udførselsforbud, der blev udstedt under Verdenskrigen. Her findes Garnnøgler med Surrogatkaffe, Bøger med Sæbe, Strømpebaand, Flipper, Slips, Hatte etc., benyttede til Udsmugling af Guldmønter, intime Dame-Underbeklædningsgenstande med Gryn o. s. v. En ny Afdeling er ved at udvikle sig, nemlig Genstande, der har været benyttede til Indsmugling af Sprit, saasom Dunke, Blikflasker, Asfalttromler og Beholdere, udstyrede som Akkumulatorer.



En Indlægssaal, fyldt med Surrogatkaffe. Under Verdenskrigen smugledes der Kaffe ud af Landet i saadanne Saaler. De var gemt i Støvlerne.

Men udover det i det foranstaaende omtalte gemmer Museet mange andre virkelig interessante og i mange Tilfælde enestaaende og ret kostbare Genstande. Foruden Modellen af Krydsjagten findes Modeller af Toldbygninger, og videre skal nævnes det gamle Toldflag fra Flensborg Toldkammer fra før 1864 (fremdraget efter Verdenskrigens Afslutning), de to eneste tilbageværende Eksemplarer af vort smukke Flag fra før 1890, et dejligt Oliemaleri af Toldstedet »Alexandria« ved Vedbæk og et meget sjældent og værdifuldt gammelt Kompass, hentet fra Vestindisk Handels Compagnie's Direktionsværelse, der var indrettet i øverste Stokværk af Vestindisk Pakhus (det s. k. Kongeværelse, hvorfra Kronprins Frederik (senere Kong Frederik d. 6.) overværede Slaget paa Rheden den 2. April 1801). Af betydelig Værdi og Interesse er ligeledes et komplet Ebulioskop til Undersøgelse af Alkoholprocenten i Vin. Saa vidt det kan ses, har der været Forslag fremme omkring 1850 om at indføre et saadant Apparat i Toldvæsenet; men det blev den Gang forkastet. Nu har vi det i Brug i Toldvæsenets Laboratorium.



Toldstedet paa Gaarden »Alexandria« ved Vedbæk (nedlagt 1865).

Over det hele lyser under Loftet Rosetten fra den gamle Toldinspektions Mødesal paa Toldboden (nedrevet sammen med det gamle Frilager ca. 1890) med de manende, men ikke altid respekterede Ord, prentede i sirlig gotisk Relief:

Saa gifver Gud, hvad ham tilhør'  
Dg Kongen Told, som hannem bør.



Aalborg gamle Toldkammerbygning.

## LIVET VED ET PROVINSTOLDSTED FØR OG NU

Af Toldinspektør F. D. BANG og Overassistent VALD. PETERSEN, Aarhus.

**F**ØR den, der gennem mere end en Menneskealder har gjort Tjeneste ved forskellige Provinstoldsteder, falder det naturligt en Gang imellem i Tankerne at se tilbage til de gamle Dage og sammenligne før med nu. Man vil da næppe undgaa at føle sig slaaet af den Udvikling, der er foregaaet, og de store Forandringer, der er sket. Mangen ældre Toldmand vilde vel endogsaa henfalde til mere eller mindre sentimentale Betragtninger over »de gode, gamle Dage«. Maaske ikke helt uden Grund.

Dog, hvor der er Udvikling og Forandring, er der Liv, og det kan ikke skjules, at der er kommet Liv i vor gamle Etat, som maaske tidligere paa mange gjorde et noget affældigt Indtryk.

I flere Henseender er Toldvæsenets Udvikling naturligvis sket jævnsides med Landets almindelige Udvikling i Folketal, Teknik og Organisation. Den Forøgelse af Toldvæsenets Arbejdsomraade og Arbejdsmaenge, der er sket i de senere Aar, er dog saa stor, at det selv for udenforstaaende er øjensynligt, at Toldvæsenet før og nu er saa temmelig forskelligt.

Før var det, om man saa maa sige, Kunderne, der opsøgte Toldvæsenet, men nu, hvor Erhverv efter Erhverv er kommet under Stats- eller Toldkontrol, er det i mange Tilfælde Toldvæsenet, der opsøger Kunderne.

Et Toldsteds Arbejdsomraade betinges derfor i nogen Grad af Antallet af de Virksomheder, som — nolens volens — er underlagt dets Kontrol.

Forandringen mærkes ikke mindst ved Provinstoldstederne, der hver for sit Distrikts Vedkommende har maattet føre alle de særlige Forbrugsbeskatningslove ud i Livet. Arbejdsomraadet er derved blevet saa stort, at der alene heri ligger en betydelig Vanskelighed for den rigtige Udførelse af Arbejdet.

Naar jeg efter disse indledende Bemærkninger gaar over til et Forsøg paa at skitsere Livet ved et Provinstoldsted »før«, vil jeg dermed betegne Tiden omkring Aarhundredskiftet, men man kan vist godt medregne de nærmeste Aartier før og efter dette, idet Forholdene i disse Perioder kun forandrede sig ganske lidt.

Den Betegnelse, man uvilkaarligt hefter paa de fleste Provinstoldsteders Forhold omkring denne Tid bliver »Idyl«. Ganske vist en Idyl med adskillige mindre lyse Sider.

Man levede og virkede under den udmærkede og liberale Toldforordning af 1. Februar 1797 og Toldloven af 4. Juli 1863.

Toldforordningen har vi — man fristes til at sige heldigvis — endnu; men Toldloven er ændret nogle Gange siden den store Ændring i 1908.

I hele Perioden fra 1863 til 1908 var der saaledes kun een Toldlov. Det lyder for en NutidsToldmand helt fantastisk, men saaledes var det. Denne Toldlov af 1863 var tillige letfattelig og overskuelig og havde ikke mange vanskelige Sondringer indenfor Varegrupperne. Enhver blot nogenlunde begavet Toldmand kunde tilegne sig den uden større Besvær, og de Ændringer og TariferingsResolutioner, der fremkom i Løbet af Lovens lange Levetid, var forholdsvis faatallige, sammenlignet med Nutidens stadige Strøm af Resolutioner.

TariferingsResolutionerne, der da, som nu, blev optrykt i særlige TariferingsCirkulærer, men med Tryk paa begge Sider af Papiret, var forøvrigt allerede i 1886 udgivet samlet til yderligere Lettelse særligt for det yngre Personale, af daværende Toldmedhjælper i Silkeborg, C. Clausen, populært kaldet »ResolutionsClausen«. Hans ResolutionsSamling blev senere jævnlgt suppleret ved Tillæg til Opklæbning.

Man kunde da ogsaa sin Toldlov. Den blev med sine Positioner og Sætsler i Daler, Mark og Skilling saa at sige banket ind i Hovedet paa een allerede i Kontortiden og sad naturligvis endnu mere fast, naar man efter Udnævnelsen til Toldmedhjælper i Opsynet selv skulde til at tarifere. Og derpaa kom det an.

Et Forhold, der straks falder en NutidsToldmand i Øjnene, er det relativt store Personale, man tidligere ansaa for nødvendigt ved Provinstoldstederne til Forretningernes rigtige Bestridelse.

Ifølge § 4 i Instruksen af 12. December 1797, som stadig er gældende Lov, skulde Opsynet og Regnskabsføringen saa meget som muligt have hver sine egne Betjente.

Denne i og for sig sunde Dualisme blev tidligere gennemført meget skarpere end nu — indtil Sponnecks Tid var der Toldinspektør og Toldkasserer selv ved smaa Toldsteder — og blev forstaaet saaledes, at den Tjenestemand, der var udnævnt til Tjeneste i Opsynet, hverken havde Ret eller Pligt til at deltage i Kontorforretningerne — og omvendt.

Endvidere var Toldopsynet delt i det almindelige Toldvæsen og Krydstoldvæsenet, der hver havde sine Opgaver og sit Personale.



Ældgammel »Søbod«, Brendstrups Vejerbod fradet 17. Aarhundrede. Kaldes almindelig »Aarhus ældste Toldbod«, men har næppe været andet end Pakhus eller Vejerbod. — I 1790 kaldes den Kammerraad Lentzs Gaard. Lentz var Tolder 1763—88.

Man havde gennemgaaende god Tid den Gang, hvilket dog ikke var ensbetydende med, at man spildte Tiden. Der blev læst meget paa de lange Vagter baade faglig og anden nyttig Læsning. Hvis dette ikke havde været Tilfældet, havde Etaten næppe kunnet vise sig i Besiddelse af den Elasticitet og Udviklingsevne, som man har været Vidne til i den nyere Tid. Der har været en glimrende Korpsaand i vor Etat, som frem for nogen anden har faaet paalagt store og heterogene Opgaver i Tiden efter Verdenskrigen. Dette tjener den danske Toldetat til Ære.

Kontorarbejdet er vel nok den Del af Toldvæsenet, der mest har bevaret sin Karakter uforandret.

Tidligere var der ganske vist langt færre Afgifter at opkræve end nu, og Ekspeditionernes Antal var forholdsvis ringe, men til Gengæld havde man ingen tekniske Hjælpemidler.

Skrive- og Regnemaskiner var ukendte, og alt — selv Angivelsesblanketterne — var haandskrevne.

Der lagdes megen Vægt paa en god Haandskrift, og der var god Lejlighed til at øve sig Dagen lang. Blader man i gamle Arkivsager, maa man ofte beundre de smukke skriftlige Arbejder, som den Gang præsteredes.

Krydstoldvæsenet bevogtede Kysterne fra Søsiden samt inkvirerede og forsegledede fra Udlandet ankommende Skibe i rum Sø.

Sidstnævnte Opgave, der sikkert i tidligere Perioder havde været paakrævet for at hemme Kystsmugleriet, blev endnu ved Aarhundredskiftet drevet med megen Energi, til Trods for, at den, saavel fra et erhvervsmæssigt som fra et toldmæssigt Standpunkt, ansaas for ret overflødig, dels paa Grund af de relativt lave Toldsatser, og dels ved Skibstrafikens gradvise Overgang til større Skibe, særlig Dampskibe.

De 23 Krydsfartøjer, af hvilke for Resten flere eksisterer endnu som private Lystfartøjer, var stationeret Kysten rundt og blev selv skarpt inspiceret af

Inspektionsfartøjet »Argus« med »Kommandøren« om Bord. Det gjaldt derfor om at kunne opvise Resultater.

Intet Fartøj maatte slippe uinkvireret igennem.

Det kunde saaledes meget vel hælde, at et fra Udlandet kommende Fartøj, der rundede Skagen, bestemt for en af vore sydligere Havne, paa Vejen gennem Kattegat og Bælterne kunde blive stoppet og bordet af Toldvæsenet 3—4 Gange, inden det naaede Bestemmelsesstedet. De allerfleste Skibe, der kom fra Udlandet, skulde altsaa være inkvireret og eventuelt forsegle, naar de kom i Havn; men var der mange Skibe, naaede Krydsfartøjerne ofte først Inkvireringen i selve Bestemmelseshavnen. Saafremt det virkelig lykkedes et enkelt Fartøj at slippe uinkvireret forbi, skulde der afgives Indberetning af Toldstedet til Krydsinspektøren. Sagen blev undersøgt, og det paagældende Krydsfartøjs Fører fik sig eventuelt en »Næse« paa Grund af manglende Agtpaagivenhed.

Krydstoldvæsenet blev ophævet i 1903, og Aarsagen dertil var sikkert den før omtalte Indifferentisme fra Etatens Side i Forbindelse med en voksende Harme fra Skibsfartskredse over de ved Inkvireringstjenesten forvoldte idelige Forsinkelser og Besværligheder.

Generaldirektør Marcus Rubin var derfor ved sin Embedstiltræden lydhør overfor Rederiernes Beklagelser og foranledigede Krydstoldvæsenets Ophævelse.

Det var en haard Fremfærd overfor det gamle og velorganiserede Krydstoldvæsen, men da det satte sig Maal, der kolliderede med Skibsfartens Udvikling og tillige forfaldt til et utidigt Rapportjageri, blev det forhadet og maatte falde for Øksen. Der blev derfor heller ingen Mulighed for en Mellemsvej, hvorved det bedste og sundeste kunde bevares.

Set med Nutidens Øjne maa dette vel nok beklages, eftersom vi med de nu værende høje Told- og Afgiftssatser maa og skal have et fastordnet Krydstoldvæsen. Et saadant er da ogsaa under Udvikling igen, men det er baade besværligt og kostbart at skabe et Krydstoldvæsen fra bar Bund.

Tjenesten ved Toldstederne var ligeledes mange Steder ret streng. Der var i Almindelighed Personale nok til, at Toldforordningens Krav kunde gennemføres, ikke alene efter Aanden, men ogsaa efter Bogstaven.

Der toges heller ikke det Hensyn til Personalet som nu. 8-Timersdag var der ikke noget der hed, hvis Forholdene skønnedes at kræve 18 eller selv 24 Timers Tjeneste i Døgnet.

I Svendborg var der saaledes 7 Assistentter med en 7-ugentlig Turnus — 2 Uger i Vejerbod og 4 Uger i Havnetjeneste. Den 7. Uge hvilede man, d. v. s. man fik en Uges uafbrudt Tjeneste i Havneposten Dag og Nat — dog med Ret til at gaa hjem en Time for at spise. Paa Vagten om Natten sov man i Almindelighed fredeligt paa Toldboden, kun forstyrret af Toldbodrotterne i Pakhuset. Det var en aandløs Tjeneste, da der var saa lidt virkeligt Indhold i den lange Dag.

Blev der andraget de høje og stormægtige Toldkontrolører om en liden Frihed af og til i Agurketiden, naar Pakhuset næsten var tomt, — man var jo ung og livslysten, og Christiansminde var dejlig, og endnu dejligere var de smaa fyenske Piger — var Svaret uvægerligt et Afslag. Sligt var dengang utænkeligt. Der kunde jo komme en Fortoldning, som man kunde lære noget af, og vilde de unge frem, havde de at vise deres Interesse.



Aarhus Toldbod fra 1835—1868.

Ak ja — der var god Tid den Gang til Skolering af Love og Bestemmelser. I vore Dage er det anderledes. —

I alle Byer med Statsbanestation maatte der møde en Toldassistent ved hvert ankommende Tog Døgnet igennem for at lukke Toldgods ud af de toldlukkede Jernbanevogne samt klarere udenlandsk Rejsegods.

Denne Tjeneste lagde ved de større Toldsteder Beslag paa en Toldassistent, og vedkommende maatte ofte tilbringe sin Nat i Toldvæsenets Vagtlokale paa Jernbanestationen for at være til Rede, saafremt hans Nærværelse var nødvendig i Nattens Løb.

Nu er denne Jernbanetjeneste indskrænket til Mødepligt ved visse godsførende Tog, og de fleste Steder er den vel overgaaet til Toldbetjentpersonalet.

Til Havnetjenesten anvendtes saa godt som udelukkende Toldassistenter eller medhjælpere, og, som før nævnt, i saa stort Antal, at Tjenesten virkelig kunde passes.

Der var endnu kun faa Rorsbetjente ved Toldstederne. Først ved Krydstoldvæsenets Ophævelse i 1903, da Personalet herfra blev sat i Land, bliver Betjentpersonalet rigeligere.

De enkelte Rorsbetjente, der fandtes, anvendtes efter deres oprindelige Bestemmelse som tilhaandegaende og iøvrigt til Vagttjeneste. Ogsaa Assistentpersonalet maatte ofte tage Del i Nattevagterne.

De lidt større Havne var delt i Distrikter med en Assistent til Tjeneste i hvert.

Desuden blev der udsat specielt Mandskab, naar der skulde losses Stykgods eller Varer, der som Salt, Kul, Stangjern eller Petroleum skulde vejes ved Skibet.

Til Stykgodsskibene blev der gerne udsat saa mange Mand, som der var Luger. Hver Mand blev forsynet med sit Losseark, i hvilket hvert enkelt Collo omhyggeligt blev noteret, efterhaanden som Losningen skred frem.

Lige saa »speciel« var Opvejning af Salt, Jern, Kul, Petroleum og lignende Varer. Den paagældende Toldassistent, der var sat til speciel Tjeneste ved Ski-



bet, maatte blive ved det og veje lige saa længe, som der blev losset, i Almindelighed fra Kl. 6 Morgen til Kl. 6 Aften med 1 Times Middag. Saa snart Losningen ophørte — ogsaa i Middagsstunden — blev Lugerne lagt paa og Lasten laaset. En saadan speciel Losning kunde let vare 14 Dage.

Denne Art Tjeneste lagde naturligvis mere Beslag paa Egenskaber som Nøjagtighed og Pligt troskab samt robust Fysik end paa Intelligens.

Naar hertil føjes, at Tjenesten blev kontrolleret ofte og skarpt af Kontroløren eller Toldforvalteren, vil man forstaa, at Havnetjenesten ofte kunde virke trættende eller meget kedelig, alt efter som man var »speciel« eller ej.

Af interessantere Arbejder, der ogsaa kunde forefalde ved Provinstoldstederne, vil jeg nævne Skibsmaaling, der nu ved Tidernes Ugunst er bleven henlagt under en anden Statsinstitution og hermed glider bort fra Toldetaten. — Skibsmaaling kræver en Del af sin Mand baade i Retning af Teori og Praksis. Det var et meget fornøjeligt Arbejde, der gav en kærkommen Afveksling i den daglige Dont, og som iøvrigt ogsaa i Almindelighed blev vurderet efter Fortjeneste. At være en dygtig Skibsmaaler regnedes for en virkelig Kvalifikation.

Havnetjenesten krævede den Gang flere Assistenten end nu, idet Kontroløren var mere intensiv, men den Tjeneste, der blev mest estimeret, var dog Vejerbodstjenesten. At være en dygtig Vejerbodsassistent var den højeste Ros, man kunde faa. Her var der Lejlighed til at udfolde sin Viden og sit Varekendskab ved Undersøgelse og Specifikation af de forskellige Varer.

Som allerede tidligere nævnt, kunde man sin Toldlov. Dette var det fundamentale. Og det var rigtigt at lægge Vægt derpaa.

Det er et ufravigeligt Krav fra Borgernes Side, at Optræning af Told bliver ens overalt. Men som alt menneskeligt er skrøbeligt, sker der ogsaa Fejl her. En medvirkende Aarsag til Ensartethed paa dette Omraade maa søges i de hyppige Forflyttelser af Assistentpersonalet. Det unge Personale har i Almindelighed Lyst til at komme under nye Forhold, og da Administrationen stedse har været lydhør overfor Ønsker i saa Henseende, kommer der derved nye Impulser til Toldstederne. Bedre endnu vilde det være, om man havde særlige tariferingskyndige Toldinspektører, der paa stadige Rejser rundt ved Toldstederne kunde afgive Responsa og korrigere. Dette vilde sikkert være rentabelt for Statskassen og en Betryggelse for saavel Borger som Toldtjenestemand.

Ogsaa i Vejerboden blev alt grundigt eftersat, ikke alene af fiscale Hensyn — det kunde jo ofte dreje sig om kun nogle Skilling mere eller mindre og var altsaa nærmest underordnet — men fordi Traditionen i Etaten krævede detaljeleret Nøjagtighed i stort som smaat.

At al denne Nøjeseen kunde drives for vidt, vil ses af en lille tragikomisk Episode fra min grønne Ungdom.

Byens værdige Sognepræst havde gjort en Pilgrimstur til det hellige Land og medbragte derfra en Betlehemsdragt til sin lille Datter. — Der havde vist nok intet været at bestille i Vejerboden den lange Sommereftermiddag, men saa blev der jo Røre i Andedammen, og Processen gik sin vante Gang — Angivelse paa Kontor, Afskrivning i Pakhusbog, Afhentning af Pakke og Udpakning. Vi yngre Assistenten henstillede til summarisk Behandling; men nej! Den gamle Kontrolør udfoldede al sin Saglighed, ikke alene af gammel Vane og Pligt troskab, men maaske ogsaa en Kende for — qua Embedsmand — at vise sig i sin fulde Magt og Kundskabsfylde over for en aandsoverlegen Autoritet som Sognepræsten.

Denne saa med stille Undren paa Udpakningen af et Livstykke, Nederdel, For-  
klæde, Hue og Lommetørklæde m. m., alt forskelligt i Told og med Tillæg o. s.  
v., men da vi til sidst naaede til en lille tillakket Flaske med Vand fra Jordans  
Flod, og Kontroløren i sin Iver vilde fortolde denne som vellugtende Vande,  
brast Pastorens Taalmodighed dog, og vi blev gjort til Skamme. Heldigvis kom  
vor Toldforvalter og reddede Situationen. Men den gamle Kontrolør holdt dog  
stædigt paa, at den lille forseglede Flaske burde have været fortoldet som vel-  
lugtende Vand, naar den ikke maatte aabnes.

Det kunde man da kalde Tjenesteiver.



Præstø gamle Toldkammerbygning.

Naar samme gamle Kontrolør kom i Havnen, og vi blev 2—3 Toldmænd  
samlede, plejede han altid at udbryde: »Nu maa Smuglerne gerne komme«. —  
Der sad morsomt nok fra gammel Tid en Smuglerskræk i mange ældre Told-  
embedsmænd, skønt Toldtariffen af 4. Juli 1863 saa sandelig ikke opfordrede  
særligt til Smugleri. Men man saa Smuglere, hvor ingen Smuglere var, og tog  
ofte Forholdsregler som — for en uhildet — maatte synes ganske drastiske.

Medens Tjenestemænd af alle Grupper nu har Rettigheder, der virkelig bli-  
ver respekteret, var Parolen tidligere: Pligterne først. Rettigheder var der ikke  
mange af, og Lønningerne var kun smaa. Mange af Etatens Folk sad meget  
daarligt i det i økonomisk Henseende, og Sparsommeligheden var som Følge  
deraf stor.

Ser man tilbage til Datidens Ledelse af Provinstoldstederne, Toldinspektø-  
rer, Toldkasserere og Toldforvaltere, er det evident, at deres Hverv tidligere  
maa have været meget lettere end nu. Ganske vist førte disse Embedsmænd  
i Almindelighed al Korrespondance personligt, men der var ikke meget at skrive  
om i de Tider. Der var faa Tvivlsspørgsmaal, og de daglige Forretninger var saa-  
ledes indarbejdede, at det hele klappede.

Der var dog en Gren af Toldvæsenet, der tidligere gav Toldstedscheferne mere Arbejde og Besvær end nu. Det var Strandingsager. Dette gjaldt særlig for Cheferne ved de nord- og vestjydske Toldsteder. Med Datidens store Flaade af Sejlskibe var Indstrandinger paa Kysten i taaget og stormfuldt Vejr ret almindeligt, særligt i Vinterhalvaaret. Undertiden kunde hele Flaader strande samtidig. Det fortælles f. Eks. af et Øjenvidne, at der paa Læsø's Nordstrand i 1876 paa en Nat strandede 22 Sejlskibe. Under den store Stormflod i 1872 strandede der alene i Køge Tolddistrikt 40—50 Fartøjer, af hvilke et stod helt oppe paa Jernbanedæmningen. Strandingerne gav Anledning til mange Strandingsrejser. Der maatte endvidere udsendes Toldopsyn til at føre Optegnelse over og tage Vare paa det bjergede Gods. Fra gammel Tid var det blandt Kystbeboerne Skik og god Moral »at leve kristeligt og nære sig ved Vrag«, jfr. »Peder Paars«, saa der maatte passes paa.

Fra hin Strandingsperiode paa Læsø skriver sig en lille Historie. Toldkontroløren og Kaptajnen fra et af de strandede Skibe — »Creolen« hed det — var paa Vej fra Stranden op gennem Klitterne, da de opdagede et Bord, som Kaptajnen genkendte som sit, og som var hengemt i en Fordybning i Klitten. Det skulde aabenbart senere praktiseres hjem. Saa skrev Kaptajnen med Kridt paa Bordet: »Dette Bord tilhører »Creolen«, og det skal Din Tyveknægt lade staa!« Og Bordet blev ogsaa »staaende« — og senere transporteret til det øvrige bjergede Gods. —

Der skulde afgives mange Indberetninger, og senere skulde der aflægges et stort og indviklet Regnskab til Revisionen, naar Strandingsgodset var bortsolgt ved Strandingsauktioner, og Provenuet skulde fordeles.

Endnu har alle vestjydske Toldsteder et ret stort Regnskab over løst fra Havet inddrevet Gods, men egentlige Strandinger forekommer nu heldigvis sjældent.

Saa var der naturligvis ogsaa Administrationen af Toldstedets Budget. Den blev varetaget i Tidens Aand med streng Sparsommelighed. Hvem af os ældre husker ikke endnu med hvilken Højtidelighed en ny Blyant blev bevilget. Selv en ny Pen blev personligt overgivet en af Toldforvalteren. Papiret maatte der spares paa, ja Konvolutter blev endog til Tider brugt to Gange.

Noget af det vigtigste var vel nok at holde Respekten vedlige og holde det underordnede Personale til at passe deres Ting. Derfor virkede Cheferne ofte tidligere mere ophøjede og utilnærmelige end nu.

Nutidens Ungdom mangler i nogen Grad den Form, som for en Menneskealder siden krævedes i godt Selskab. Den forrige Generation havde sin bestemte Form, som maatte overholdes ogsaa af de unge, men undertiden blev denne mere vigtig end Indholdet. Der maa fornuftigvis være en vis Balance mellem disse to Ting, og for Tiden er vi maaske i en Periode, hvor Formen tilsidesættes mere end godt er.

Der var Værdighed over de gamle Embedsmænd. Jeg mindes endnu fra min Skoletid i 80erne med hvilken Højtidelighed de gamle galaklædte Embedsmænd skred hen ad Gaden hver 8. April for sammen med den lille Byes eligerede og mere prominente Borgere at fejre Kong Christian IX's Fødselsdag paa Stadshotellet. Om Værdigheden holdt paa Hjemturen i den sene Nattetime, skal jeg lade uomtalt, thi Børn og voksne gik i hine Tider til Ro, naar Vægteren raabte sit Vers i de stille Gader:

»Hov Vægter! Klokken er slagen 10.  
Om du vil Tiden vide,  
Husbonde, Pig' og Dreng,  
da er det paa de Tide,  
man føjer sig til Seng.  
Befal dig Herren fri.  
Vær klog og snild!  
Vogt Lys og Ild!  
Vor Klokke er slagen ti.«

Galadragten brugtes i det hele langt mere end nu. Ogsaa til dagligt brugtes Uniformen ret hyppigt, i alt Fald den guldtressede Hue.

Opfattelsen af egen Værdighed var vistnok betydelig større end nutildags. Alene det at skulle ind til sin Toldstedschef gav lidt Beklemmelse. Manden sad ret utilnærmelig ved sit Skrivebord, og hans Ordre var gerne inappellable.

Jeg mindes en lille sandfærdig Historie omtrent fra 90erne. En Rorsbetjent blev sendt op til Toldforvalteren for at hente en blaa Blyant til Assistenterne. Toldforvalteren lukkede Skuffen op og udleverede Blyanten. Da Rorsbetjenten kom tilbage til Havnen, havde han en rød Blyant i Haanden og blev naturligvis jaget tilbage, for at faa den byttet. Men dette lykkedes ikke, thi Toldforvalteren taalte ingen Vrøvl og erklærede: »Naar jeg siger, at Blyanten er blaa, saa er den blaa. — Kan han komme ud.«

Man turde ikke ustraffet forstyrre sin Chefs olympiske Ro.

Foranstaaende var dog ikke Reglen for Embedsmænds Adfærd, men hører til disse smaa Snurrigheder, som man husker.

Om vore Boligforhold kan der ogsaa fortælles et og andet. — Som alle ved, var Toldetatens Bygninger — bortset fra enkelte — ret beskedne og mange meget gamle. Men foruden de egentlige Toldboder fandtes ved alle lidt større Havne, saakaldte Vagthuse, hvor Assistenten kunde holde til Huse og ordne Papirer. Disse Vagthuse var ofte under al Kritik, og der krævedes et robust



Toldvagthus fra forrige Aarhundrede. Benyttes stadig i en Provinshavn.

Helbred for den Mand, som havde 1 Maanedes Tjeneste ved Havnen, og som kun havde sit Refugium i en saadan lille Træhytte, som oftest forsynet med Hjul. Men det var dog altid bedre end intet. Man forsøgte Tid efter anden lidt Forbedring af disse Hytter, men fandt ikke megen Forstaaelse hos overordnede. Flere overordnede, som havde været Kombattanter i 1864, henviste os til, at de den Gang var svært glade ved nogle Jordhuler paa Dybbøl Banke, og at de smaa Hytter, vi brugte, forekom dem ret idylliske.

Alt er jo relativt i denne Verden.

Den Dag i Dag holder Toldopsynet adskillige Steder til i saadanne Hytter i Mangel af bedres Havelse. —

Gaar man over til at betragte Provinstoldstederne i Nutiden, hvorved jeg nærmest tænker paa det afsluttede Aar 1931 (1932 er jo unormalt paa Grund af Valutavanskelighederne), efterlader de et Indtryk af stor Travlhed og tillige en Spredthed med Hensyn til Opgaverne, der tidligere var ganske ukendt.

Hertil medvirker i høj Grad den Række af nye Forbrugsafgiftslove, som stiltfærdigt indledes med Loven af 8. Juni 1912 om Stempelafgift af Cigaretter m. m.

Ganske vist har Toldvæsenet ogsaa før dette Tidspunkt kendt til Forbrugsafgifter, idet der opkrævedes Afgifter af den indenlandske Produktion af Spiritus, Øl, Sukker og Spillekort; men dels var disse Afgifter godt indarbejdede og dels fandtes der kun et ringe Antal Virksomheder, der fremstillede de nævnte Varer. Mange Toldsteder havde slet ingen Virksomheder at kontrolere.

Cigaretafgiftsloven gav temmelig meget Arbejde til de Toldsteder, der i deres Distrikt havde Cigaretfabriker.

Ved Lov af 29. April 1913 fik Toldvæsenet at gøre med Afgiften paa Dyrkning af Tobak, som man ikke ventede skulde blive besværlig, men som i alt Fald under Verdenskrigen, hvor Tilførselen af udenlandsk Tobak efterhaanden helt standsede, fik en ikke ringe Betydning, og gav meget Arbejde ved Toldstederne.

Derefter følger fra 1917 — Slag i Slag — en Række Skattelove, der drager nye Erhvervsklasser ind under Toldvæsenets daglige Omsorg og stiller Tjenestemændene over for helt nye Opgaver — ofte med faa Dages Varsel. Der kommer Omsætningsafgift paa Cigarer, ædle Stene, Chokolade- og Sukkervarer, Restaurationsmad og -drikke, paa Automobiles, Tillægsafgifter paa Spiritus og paa Vin, Afgift af Benzin, Lystfartøjer, Frugtvin, stærke Drikke o. s. v. Og ikke nok hermed, men næppe er Loven kommen, før der sker Ændringer, hvilket som oftest vil sige Forhøjelser. Lad os blot se paa, hvad Aaret 1932 har bragt — og det er ikke forbi endnu:

2 Forhøjelser af Benzinafgiften, Forhøjelser af Ølskatten, Tobaksbeskatningen, Omsætningsafgiften af Chokolade- og Sukkervarer, Ændring i Afgiften paa Omsætningen af stærke Drikke og — som Rosinen i Pølseenden — Afgift af Kaffesurrogater samtidig med Kaffetoldens klækkelige Forhøjelse.

Jeg tror, det meste er med i ovenstaaende Opregning, men da Listen næsten er lige saa lang som et ondt Aar, er det ikke umuligt, at et eller andet kan være glemt.

Enhver der har haft med Toldvæsen at gøre i disse Aar, ved hvilken Uro og Besvær disse mange nye Love og Bestemmelser har medført. Enkelte af dem er ganske vist gledet ud igen, som Lovene om Afgift paa Salg af ædle Stene og Smykker og Loven om Særafgift af Lystfartøjer. Lovene om Tillægsafgift af

Vin er erstattet med Forhøjelser af Vintolden ligesom Loven om Afgift af Omsætningen i Kaféer, Restaurationer m. m. er erstattet med Loven om Afgift til Stat og Kommuner paa Omsætningen af stærke Drikke. Men Hovedmængden af Forbrugsafgiftslovene er dog tilbage og sætter nu sit særlige Præg paa Provinstoldstederne. Et Provinstoldsted før 1917 og et Provinstoldsted anno 1931 taaler snart ikke Sammenligning.

Da der ikke er sket en tilsvarende Forøgelse af Personalets Antal, har dette medført, at der er sket en mærkbar Forskydning i Provinstoldstedernes Anvendelse af det dem tildelte Personale.



Aarhus Toldbod 1868—1897.

For Regnskabskontorenes Vedkommende er Forandringerne vel ikke saa iøjnefaldende, da Toldforretningerne stadig er Hovedmængden af Arbejdet, men Ekspeditioner vedrørende Salg af de forskellige Arter Stempelmærker og -baand samt Banderoler til Vin og Spiritus, Indbetalinger og Giringer af Afgiftsbeløb, og — ikke at forglemme — de mangfoldige Kreditordninger for forskellige Arter af Afgift med Førelse af de hertil nødvendige Journaler og Kontobøger har forøget Arbejdet og Ansaret meget betydeligt.

Naar hertil kommer, at de almindelige Toldforretningers Antal ogsaa har været i stadig Stigning de fleste Steder, vil man forstaa, at det har været nødvendigt at sætte Tempoet op, saaledes at dette til Tider kan blive helt amerikansk.

Sammenligner man til Eksempel Indtægtstallene ved Aarhus Toldsted for 1899/1900 og 1930/31 viser disse følgende Stigning:

Told ca. 1¼ Million Kr. mod ca. 4⅓ Million Kr.

samtlige Intrader ca. 2¼ Million Kroner mod nu ca. 12¼ Million Kr.

Det er dog talende Tal, og nogenlunde lignende Forhold findes ved mange andre Provinstoldsteder.

Ved Opsynstjenesten er Forskellen dog baade større og mere iøjnefaldende, og særligt præger den nye Tid Havnetjenesten derved, at Antallet af Toldassistenter i Havnen er reduceret til det mindst mulige.

Stykgodslosningen foregaar nu ofte under generelt Opsyn, hvilket vilde have været utænkeligt før i Tiden.

Da der samtidig med Losningen klareres af Godset, er der nok at tage Vare paa, og den store Sikkerhed, der prægede tidligere Tidens Stykgodslosning, er ikke mere til Stede, selv om det er sjældent, der sker Fejl af Betydning.

Den berømte Konduite, der — som bekendt — skal omgaas med megen Varsomhed, maa trods Risikoen tages til Hjælp, hvis vi skal klare Tjenesten fornuftigt.



Moderne Toldvaghthus fra en større Provinshavn.

Det vilde være urigtigt eller i alt Fald overdrevent at antyde, at man overser Reglementerne, det vilde sikkert ogsaa skurre fælt i Overtoldbestyrelsens Øren, men det kan ikke skjules, at i Toldvæsenet er Praksis ikke det samme som Teori. »Et er Søkort at forstaa, et andet Skib at føre.«

Ved den øvrige mere generelle Havnetjeneste er Antallet af tjenestegørende Toldassistenter ogsaa kun ringe, og efterhaanden deltager Toldvagtmaster paa lige Fod med Assisterne i denne Tjeneste.

Til Inkvirerings- og Vagttjeneste anvendes nu saa godt som udelukkende Tjenestemænd af Betjentklassen. Indenfor denne Klasse, der er vokset frem af tidligere Tidens faatallige Stab af brave, men til mere kvalificeret Tjeneste i Almindelighed mindre egnede Rorsbetjente, er der nu, gennem Indførelse af Fageksamen og ved Oprettelse af Avancementsstillinger som Overtoldbetjente af I og II Grad, Toldvagtmaster og Strandvagtmaster, givet det Incitament, der skal til, for at man arbejder med Interesse, og man ser da ogsaa, at Tjenestemænd af Betjentklassen' nu anvendes til og gør god Fyldest ved forskellige Arter Tjeneste, der tidligere varetoges af Assisterne, f. Eks. Modtagelse og Udlevering af Gods, Førelse af Pakhusbog, Jernbanetjeneste og Frilagerkontrol m. m. Et Felt, paa hvilket Betjentpersonalet ogsaa har fundet et naturligt Avancement, er som Førere og Maskinpassere paa de af Toldvæsenet efter Verdenskrigen anskaffede hurtiggaaende Patrouille-

fartøjer, der i nogen Grad atter har optaget de Opgaver, som de gamle Krydsfartøjer tidligere havde, dog ikke Inkvireringspligten.

Denne Betjentklassens Ekspansion, der er en Følge af Assistentpersonalets Anvendelse ved Forbrugsafgiftslovene, synes at virke tilfredsstillende, saalænge den holdes indenfor sin naturlige Begrænsning, men den har dog tillige medført, at Toldkontrolører og Overassistenter i større Udstrækning end hidtil maa virke som vejledende.

I Vejerboderne former Tjenesten sig i det ydre nogenlunde som tidligere, Arbejdet udføres af Toldkontrolører, Overassistenter og Assisterter.

Selv om Værditoldens Indførelse paa en Række Omraader har medført, at en Del Tariferings-spørgsmaal er faldet bort, fordi Værditoldsatsen er den samme for flere Varegrupper, saa har dog baade den større Specifikation paa andre Punkter og selve Værditolden med sin Følgesvend, Fakturakontrollen, gjort Arbejdet mere besværligt. I samme Retning virker yderligere de hyppige Ændringer i Toldloven og den Grundtendens, der fra og med 1908 har præget Toldlovsændringerne: at de store, grove Artikler er blevet toldfri (Kul, Petroleum, Stangjærn o. s. v.), samtidig med, at den finansielle Interesse mere samles paa et relativt ringe Antal Varegrupper, saaledes at Fortoldningen af disse kræver forøget Arbejde og Omhu.

Fortoldningen af Spiritus er f. Eks. lige ved at være en Videnskab for sig. Skulde man tidligere fortolde en Fustage Cognac, varede det 5 à 10 Minutter — Vejning, Rudering og Gradering. Nu tager den tilsvarende Ekspedition vel det meste af en Time: Først skal det paases, at der fremlægges Indførselstilladelse, Oprindelses-Certifikat, Legitimationskort, Faktura og Valutaattest. Fustagen skal derefter vejes Brutto, tømmes og vejes tom. Indholdet skal opmaales ved virkelig Maaling, og Resultatet kontrolleres ved, at Nettovægten omsættes med den udfundne Vægtfylde. Cognacen graderes. Der udfærdiges 2 Tilførsels-anmeldelser og der gøres nøje Rede for alt det foretagne paa Angivelsen, og endelig maa der afskrives paa samtlige Indførselsdokumenter.

Det er saaledes ikke Smaating at belaste Hukommelsen med, og det maatte vel synes menneskeligt, hvis en Assistent, under Bestræbelsen for at huske alle disse Ting, kom for Skade at glemme Tolden.

Vanskelighed volder ogsaa de mange nye Varer og Kunstprodukter, der nu til Dags dukker op. Disse nye Varer giver stadig Anledning til Tvivl om Tarifieringen. Følgen bliver adskillige Forespørgsler til Departementet og en stadig Strøm af Tariferings-Resolutioner.

Da Personalet ikke altid har Tid til at fordybe sig i disse, idet man ved de større Toldsteder er fuldt optaget af Ekspeditioner og ved de mindre Toldsteder maa passe Omsætningsafgifterne samtidig med Vejerbodstjenesten, er det indlysende, at det bliver stedse sværere at være en dygtig Vejerbodsmand.

I denne brogede og stadig skiftende Samling af Bestemmelser kan ingen mere stole paa sin Hukommelse.

Saa meget vigtigere er det at have sine Lovsamlinger skoleret, saa man i alt Fald kan »slaa op«, naar Tvivlsspørgsmaalene melder sig. Denne Skolering og Opklæbning af Cirkulærer og andre Tillægsbekendtgørelser kræver en ikke ringe Del af den Fritid, der dog er bestemt for Privatlivet.

Den nye og store Afdeling af Toldvæsenets Arbejde ved Provinstoldstederne, som Administrationen af Omsætningsafgifterne



udgør, har ved de større Toldsteder medført, at der hertil efterhaanden er blevet indrettet særlige Kontorer; men ved de fleste Toldsteder er Savnet af et eller flere Lokaler til Omsætningsafgifterne føleligt.

De Mængder af Anmeldelser om Paabegyndelse, Ophør og Ændringer af Virksomheder, Kartoteker over Virksomheder, afleverede Regnskaber og Oplysningskort m. m. kræver megen Plads, og Toldkammerbygningerne er i Almindelighed ikke byggede med større Udvidelse af Kontorlokalerne for Øje.

Fælles for Omsætningsafgifterne er, at de opkræves under direkte Kontrol af Toldopsynet. Dette har derved faaet et stort og tidligere næsten ukendt Arbejdsfelt.

I Aarhus Toldsteds Distrikt findes der eksempelvis nu op imod 2000 Virksomheder under Toldkontrol paa en eller anden Maade — og noget tilsvarende er naturligtvis Tilfældet ved alle andre Toldsteder.

Et jævnlige Tilsyn med disse mange Virksomheder kræver Tid, og der maa arbejdes dygtigt for at trænge til Bunds i de forskellige Virksomheders Fabrikations- og Handelsforhold og deres Bogføring. Denne Kontroltjeneste kræver endvidere megen Takt for ikke at virke som en Gêne for de kontrolerede Virksomheder.

Ogsaa Ekspedition af saavel afgiftspligtige som af afgiftsfri Motorkøretøjer kræver megen Agtpaaagivenhed og tillige et vist teknisk Kendskab til Motor- køretøjerne.

Et Forhold, der bør nævnes, naar vi er ved Omtalen af et Nutids-Toldsted, er alle de mange særlige Opgaver, der er paalagt Toldvæsenet af andre Ministerier end vort Ressortministerium. Ingen anden Etat i Kongens Riger og Lande bliver vel i den Grad bæret med at løse Opgaver for andre Institutioner. De fleste Ministerier er her repræsenterede — Justits-, Landbrugs-, Handels-, Søfartsministeriet m. fl., — og de Opgaver, de overlader til Toldvæsenet, er ret samfundsvigtige, og maa løses samtidig med de egentlige Toldopgaver. Vi har Karantænevæsen, Kontrol med Ind- og Udførselsforbud, Kontrol med Mærkning af og Ind- og Udførsel af Landbrugsprodukter m. m., Mønstringsvæsen, Registrering af Skibe og meget andet, alt i alt saa mange og saa heterogene Opgaver, at de i Forbindelse med Toldvæsenets egentlige Opgaver bevirker, at en Toldtjenestemand's Gerning bliver helt kalejdoskopsk og i Virkeligheden kræver meget af sin Mand lige fra Toldbetjente til Toldstedschefer.

For disse sidste, der skal administrere hele dette komplicerede Lovapparat og tillige har Arbejdet med Personale (Fordeling og Tjenestelister, Uniformering, Ferier, Sygelisten m. m.) og Budgettet med dertil hørende Tilsyn med Bygninger og Inventar, er Arbejdet efterhaanden blevet overvældende.

At føre Korrespondancen personligt, som det tidligere var Skik, er nu en Umulighed.

Vi maa atter trætte Læseren med at fremføre Tal fra Aarhus Toldsted. Men Tallene tør dog antages at illustrere lignende Forhold ved andre Toldsteder, som vi ikke har nærmere Rede paa.

I 1900 har Aarhus 364 indgaaende Skrivelser

I 1931 » » ca. 9500 — —

Hertil kommer yderligere Kassererkontorets specielle Korrespondance.

Man har derfor ogsaa maattet tage Skrive- og Regnemaskiner, Duplikatorer og andre moderne Hjælpemidler i Anvendelse i stor Udstrækning og maattet



Odense Toldkammer.

ansætte den nødvendige Betjening heraf i Form af Kontorister og midlertidige Kontorarbejdere.

Tiltrods for denne Aflastning ligger Forholdene dog for Tiden saaledes baade ved større og mindre Toldsteder, at de Chefer, der ikke vil slippe Taget i Sagerne, men virkelig vil lede deres Toldsted, er overordentlig stærkt spændt for.

Efter at den foran skitserede store Udvikling af Arbejdet ved Provinstoldstederne har fundet Sted, saavel hvad Opsyn som hvad Regnskab angaar, kan det ikke skjules, at mangen en Toldforvalter har saa meget at tage Vare paa i sin Egenskab af Regnskabsfører — og dette Arbejde trænger sig først paa — at han har utilstrækkelig Tid til den egentlige Opsynsgerning. Følgen heraf bliver let, at det — om man saa maa sige — ukontrolable Kontrolarbejde ikke faar det Tilsyn, som det burde have. Hovedvægten maa dog fremdeles lægges paa Tarifieringen og Kontrollen m. v., og muligvis vil Forholdene medføre, at der maa træffes Foranstaltninger til Sikring heraf. At Posterne bliver forskriftsmæssige, bør vel komme i anden Række.

De Opgaver, vor Etat fik at løse under og efter Verdenskrigen, blev ved deres Fremkomst betegnede som midlertidige, men de fleste af dem er nu blevet permanente, og Sandsynligheden taler for, at vi kan vente flere lignende Opgaver i Fremtiden.

Er dette Tilfældet, maa vi Tid efter anden indstille os derpaa. Men med de forandrede Opgaver følger anden Indstilling eller Organisation.

Spørgsmaalet bliver da, om man fortsat kan fylde ny Vin paa gamle Lædersække. — Kan vor mere end hundreedaarige Organisation fremdeles holde, eller skal vi ind paa nye Baner.

Dette bliver et Spørgsmaal, som Fremtidens Mænd maa se at løse. Men saare meget er forandret i de løbende Aar. Der er ligesom kommet en anden Aand ind i Etaten, og man tør sige, at »Manden er vokset med Opgaven«.

Tidligere blev f. Eks. en Toldassistent ikke regnet for tilstrækkelig »skrift-

klog« til at deltage i Sagernes Behandling eller concipere et Brev, og der blev ikke givet ham nogen Lejlighed til at øve sig deri. Enkelte Steder fik han næppe Lov til at skrive andet end sit Navn paa en Toldangivelse.

Der var i det gamle System meget, der mindede om Forholdet mellem Rekrut og Sergent. Toldstedschefen hævdede flere Steder det gamle Princip: »l'Etat c'est moi«. Naar han blot vidste Besked, var det underordnet med alle andre.

Dette System er uanvendeligt ved et moderne Toldsted. Hver Mand maa være sig sit Ansvar bevidst, maa arbejde med paa Sagernes Løsning, maa kunne fremstille en Sag i en fornuftig skriftlig Form, maa arbejde efter det personlige Selvansvarligheds Princip, hvad enten han er Betjent eller Chef.

Hvad Fremtiden bærer i sit Skød for vor Etat, er det ikke vor Sag at udtale os om ved denne Lejlighed, men saa meget tør man nok fremhæve, at Stagnation bliver der ikke. Vi har endnu ikke helt fordøjet Forbrugsafgifterne, og vor Toldtarif er Genstand for stadige Ændringer.

Men har man ikke Lov til at spaa for kommende Tider, har man vel Lov at tage Varsel, som Romerfolket stedse gjorde, naar det stod overfor vigtige Begivenheder.

Der har været Røster her i Landet, som docerede den rene Frihandelslære, Røster, der nu er forstummet. I store Dele af Befolkningen ulmer der dog stadig en Glød af Aversion mod Told under enhver Form. Imidlertid har Forholdene i de os omgivende Lande udviklet sig saaledes, at man næppe kan vente at se Frihandelsfanen udfoldet.

Toldetaten behøver derfor ikke at befrygte Arbejdsløshed foreløbig. Man vil snarere naa til den Slutning, at Samfundet i nær eller lidt fjernere Fremtid vil stille endog stærke Krav til vor Iver og Arbejdsevne. Og jeg vil da afslutte med at udtale det Haab, at den danske Toldetat, som i den forløbne Tid har staaet sin Prøve, ogsaa fremtidig vil være sig sit Ansvar bevidst og magte Opgaverne, ihukommende Rask's Ord: »Sit Fædreland skylder man alt, hvad man kan udrette«.



Aarhus Toldkammer.



Frederiksholms Kanal Nr. 23—27. I Midten Inspektoratet for Tobaksbeskatningens nye Bygning.

## FORBRUGSAFGIFTERNE

Af Inspektør ved Tobaksbeskatningen JENS TOFTEGAARD.

### 1.

**D**ET er karakteristisk for Toldvæsenets Udvikling, at det ved Siden af at røgte sin oprindelige Opgave: at opkræve Landsherrens, Statens, Afgifter, naar Købmanden eller hans Varer passerede Landegrænsen, har faaet overdraget til Løsning en lang Række for Samfundets Trivsel betydningsfulde Opgaver. En Del af disse vedrører andre Formaal end de finansielle og er omtalt andre Steder i denne Bog. Det, der her skal drages frem, er den Tilvækst til Toldvæsenets Arbejdsomraade, som udgøres af de i nyere Tid nødvendiggjorte indenlandske Forbrugsafgifter, som er gennemførte af Toldvæsenet, og som i vore Dage udgør en væsentlig og karakteristisk Del af dansk Skattevæsen, og som ogsaa har medført en stor Arbejdsforøgelse og stillet store Krav til Tjenestemændene, de ledende saa vel som de underordnede.

Sammenligner man Udviklingen her hos os med Forholdene i andre Lande, finder man forskellige karakteristiske Forskelligheder. Det gælder ikke saa meget med Hensyn til de umiddelbare Beskatningsobjekter. Grundstammen i disse gaar igen i de fleste fremmede Landes Skattelovgivning. Det gælder de igennem Aarhundreder beskattede Varer: Spiritus, Øl, Tobak, Spillekort og Sukker. Skal man i saa Henseende fremhæve noget for os ejendommeligt, bliver det saadanne Ting som Omsætningsafgifterne paa Chokolade- og Sukker-varer og paa Automobiles — ja saa maaske ogsaa de Varer, vi ikke — endnu da — har draget ind under Beskatningsmyndighedernes daglige Omsorg, f. Eks. Tændstikker, Belysningsmidler o. a. Af større Interesse er dog de Forskellig-

heder, som kommer frem, naar vi betragter de Former, hvorunder disse Skatter er gennemførte i Danmark, baade i Henseende til Myndighedernes Organisation og til selve de Skatteprincipper, man her med ikke ringe Konsekvens har søgt at praktisere.

I mange Lande har man i ikke ringe Grad gennemført den moderne Forbrugsbeskatning under *Finansmonopolets* Form. I tidligere Tider har man jo ogsaa kendt denne i Danmark, men den har ikke været i Anvendelse under den moderne Forbrugsbeskatnings Udvikling hos os, hvorved jeg tænker paa Tiden efter 1850, paa hvilket Tidspunkt man afviklede de forskellige ældre Konsumtions- og Acciseskatter. Spørgsmaalet om Finansmonopolets Praktisering har dog været fremme, ogsaa i den officielle Behandling af Spørgsmaalet. Det gælder saaledes med Hensyn til *Sukker*, hvor der i 1912 af Folketinget nedsattes et Udvalg til Undersøgelse af Spørgsmaalet om Statens Overtagelse af Sukkerfabrikkerne. De Udvalgsmedlemmer, som repræsenterede Højre, Venstre og de Radikale var imidlertid imod, at Staten skulde overtage og drive Sukkerfabrikationen. De havde principielle Indvendinger og henviste derudover dels til de store Beløb, der maatte udbetales de bestaaende Virksomheders Ejere, og dels til, at Muligheden for ad den Vej at forsyne Befolkningen med billigere Sukker var ringe. Venstres og Radikales Repræsentanter pegede yderligere paa, at det — i Stedet for at monopolisere Sukkerfabrikationen for Staten — vilde være mere formaalstjenligt til dette Formaal at nedsætte den eksisterende Toldbeskyttelse for Sukkerfremstillingen. De socialdemokratiske Medlemmer henviste derimod til de store Fortjenester, som saavel Roedyrkere og Aktionærer i Sukkerfabrikkerne havde haft, og ansaa den private toldbeskyttede Monopoldrift for en saa vigtig Livsfornødenhed som Sukker for uforenelig med Folkets Interesser. Ud fra disse Betragtninger — der saaledes kun delvis var af finansiell Art — opfordrede de Regeringen til at foretage de fornødne Skridt til Statens Overtagelse af Fremstillingen og Importen af Sukker til Forbrug her i Landet. Noget egentligt Forslag i saa Henseende udarbejdede de ikke, og baade de daværende politiske Magtforhold og de efterfølgende Aars Begivenheder medførte, at der ikke blev gjort mere ud af Spørgsmaalet. For *Tobakkens* Vedkommende var Spørgsmaalet om Monopolets Indførelse Anledningen til, at der i 1917 nedsattes en *Tobaks*kommission, hvori der var Repræsentanter for baade Arbejdsgivere og Arbejdere indenfor Faget, og hvis Formand var Generaldirektør Michael Koefoed med nuværende Inspektør ved Tobaksbeskatningen Helge Smith som Sekretær. Kommissionen samlede et betydeligt Materiale om Tobaksbeskatningens Principper og daværende Stilling i Forhold til Spørgsmaalet Monopol eller ikke-Monopol. Den enedes imidlertid om paa det daværende Tidspunkt ikke at gaa over til et Tobaksmonopol, selv om der blandt Kommissionens Medlemmer var flere, som ansaa Monopolet for at være den Form, hvorunder saavel Statens finansielle Krav som Forbrugernes Interesser blev bedst varetagne. En betydelig Rolle i disse Overvejelser spillede de store Overtagelsessummer, som man dengang mente, der maatte blive Tale om, og som vilde medføre Risiko for Monopolets fremtidige finansielle Udbytte. Tobaksmonopolet har ikke senere været officielt paa Tale. Endelig har der fra Tid til anden været Tale om et Monopol paa *Spiritus* og *Vinomraadet*, men nogen virkelig Drøftelse af Spørgsmaalet har dog endnu ikke fundet Sted. Naar Monopoltanken saaledes har haft saa ringe Frem-

gang her i Landet, hænger det formentlig sammen med den liberalistiske og individualistiske Tankegang, som i hvert Fald indtil Krigen prægede langt den største Del af Befolkningen; men af Betydning har det sikkert ogsaa været, at det lykkedes at finde Skatteformer, som viste sig brugbare baade i Forhold til Statskassens Krav og i Forhold til de almindelige beskatningsmæssige Principper, et Spørgsmaal, vi senere vil vende tilbage til. England og Holland har ligeledes undgaaet Finansmonopolerne, hvorimod de fleste andre Lande — i større eller mindre Omfang — har indvundet deres Forbrugsskatter ad denne Vej. Det var Tilfældet før Krigen, og det gælder ogsaa med Hensyn til den stærke Udvikling af den indirekte Beskatning, som i mange Lande har fundet Sted i den sidste halve Snes Aar, ikke mindst i de ny kapitalsvage Stater, hvor Mulighederne for direkte Skatter er ringe. Undertiden har dog andre Hensyn end de skattemæssige spillet en Rolle ved Monopolernes Oprettelse. Som Eksempel herpaa har vi Tændstikmonopolets Historie i de senere Aar. Til Illustration af den Rolle, Finansmonopolerne spiller i de europæiske Landes Statshusholdninger, skal anføres følgende Oversigt, hvis Fuldstændighed jeg dog ikke tør garantere for, og til hvis Forstaaelse man maa forudskikke den Bemærkning, at Monopolets Omfang i de forskellige Lande er ret forskelligt; i nogle Lande omfatter Monopolet f. Eks. kun Fremstilling, andre Steder kun Engros-Handel, og i andre Lande igen omfatter Monopolet begge de nævnte Trin paa Varenes Vandring til Forbrugerne.

**T o b a k s m o n o p o l** fandtes allerede før Krigen i Frankrig, Italien, Østrig-Ungarn, Spanien, Portugal, Serbien, Rumænien og Tyrkiet. Under eller efter Krigen er det kommet til i Sverige, Danzig, Polen, Tschecoslovakiet, Grækenland, Estland og sidst i Vatikanet. For de nye Staters Vedkommende har det været saa meget mere naturligt at indføre Tobaksmonopolet, som den Statsenhed, hvoraf det paagældende Land tidligere udgjorde en Del, havde Monopolet.

**A l k o h o l m o n o p o l e t** under forskellige Former fandtes før Krigen i Rusland, Schweiz og Serbien. Efter Krigen er det indført i Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Tyrkiet og paa en vis Maade ogsaa i Norge og Frankrig.

**S a l t m o n o p o l** som Finansmonopol findes endnu i flere sydeuropæiske Stater: Italien, Serbien, Rumænien, Grækenland og ligeledes Østrig og Polen. Desuden findes der Finansmonopoler med Hensyn til forskellige andre Varer, f. Eks. S u k k e r (Tyrkiet), S p i l l e k o r t (Grækenland, Rumænien) og P e t r o l e u m (Grækenland, Tyrkiet).

Til Belysning af Spørgsmaalet skal endelig for nogle af de vigtigste Lande anføres efterfølgende Oversigt for Aaret 1928, som viser **F o r b r u g s s k a t t e r n e s S t ø r r e l s e o g M o n o p o l i n d t æ g t e r n e s A n d e l d e r i**<sup>1)</sup>.

I de Lande, hvor man har Finansmonopoler under een eller anden Form, er disse undergivet en selvstændig Ledelse og har en selvstændig Stab af Funktionærer, der med Hensyn til Rettigheder og Pligter enten kan være stillet som Tjenestemænd eller er at betragte som privat ansatte hos Monopolselskabet. Det franske Tobaksmonopol, hvis nuværende Organisation er fra 1926, har saaledes selvstændig Generaldirektør, Kontrolraad, Centralstyrelse i Paris og Lokalstyrelser rundt i Landet. For en Dels Vedkommende er Ledelsen dog i Hænderne

<sup>1)</sup> Jfr. Weltwirtschaftliches Archiv, 33. Band I, Side 165.

| Land                | Forbrugsskatterne                |                            | Heraf udgjorde Monopolindtægterne |        |
|---------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------|
|                     | i Mill. i Landets egen Møntenhed | i pCt. af samtlige Skatter | i Mill.                           | i pCt. |
| Frankrig . . . . .  | 9454,0                           | 24,7                       | 3187,7                            | 32,3   |
| Tyskland . . . . .  | 2877,5                           | 31,9                       | 269,9                             | 9,4    |
| Spanien . . . . .   | 1164,1                           | 42,8                       | 291,3                             | 25,0   |
| Østrig . . . . .    | 569,7                            | 45,8                       | 223,1                             | 39,3   |
| Polen . . . . .     | 1321,0                           | 64,6                       | 796,0                             | 59,5   |
| Sverige . . . . .   | 322,0                            | 61,2                       | 56,9                              | 17,5   |
| Norge . . . . .     | 203,9                            | 62,0                       | 25,2                              | 12,3   |
| Tschechoslovakiet . | 4117,7                           | 47,1                       | 1433,0                            | 34,8   |
| Rumænien . . . . .  | 22758,0                          | 75,9                       | 7461,0                            | 32,8   |
| Tyrkiet . . . . .   | 152,5                            | 76,3                       | 77,5                              | 51,0   |

paa den Institution, som desuden bestyrer de fleste andre af de indenlandske Forbrugsafgifter, Direction générale des contributions indirectes, som igen er en fra det egentlige Toldvæsen forskellig Etat. Ogsaa andre Steder træffer man saaledes fiere Organer, der administrerer de indirekte Skatter. I Sverige har f. Eks. Alkoholbeskatningen sin egen Organisation med »Kontrollstyrelsen« som øverste Led, sorterende direkte under Finansministeren. I Danmark har man derimod ladet hele det nye Komplex af indenlandske Forbrugsafgifter — saavel Produktionsafgifter som Omsætningsafgifter — føje sig til den Forbrugsbeskatning, som Toldvæsenet i Forvejen administrerede, og har utvivlsomt dermed opnaaet en enkel og billig Administrationsform, som ganske vist paa forskellige Omraader har nødvendiggjort en Arbejdsdeling indenfor Toldvæsenets Rammer, men som kun i et meget begrænset Omfang har medført Indførelsen af nye Elementer i Organisationen og nye Udgifter for Statskassen.

## 2.

Vender vi Blikket mod Forbrugsafgifternes Udvikling i Danmark, maa vi først forudskikke den Bemærkning, at et fuldstændigt Billede af Forbrugsbeskatningen i egentlig Forstand faar man ikke, med mindre man husker paa de Ændringer i Toldlovens Satser, som i den sidste Snes Aar er gennemført af rent finansielle Hensyn. Men selv om man derfor senere vil tilføje nogle Bemærkninger herom, saa vil man dog i det følgende ellers alene holde sig til de indenlandske Forbrugsafgifter, der paa hviler enten de her i Landet fremstillede Varer alene eller saavel disse som de fra Udlandet indførte Varer af samme Art. Der er saa meget mere Anledning hertil, som de finansielt betyder saa meget mere end de nævnte udprægede Beskatningstoldsatser, og efter deres begrebsmæssige Art — trods mange Forskelligheder — udgør et Hele, en Kendsgerning, som indenfor Toldvæsenets daglige Liv har fundet sit Udtryk deri, at man taler om »Tolden« og »Forbrugsafgifterne« som de to Sider af Toldvæsenets skattemæssige Virksomhed.

I Midten af forrige Aarhundrede afviklede man de gamle Konsumtions- og Acciseskatter. Ogsaa paa dette Omraade betød den nye politiske Tidsalder en Oprydning og Udrensning. For Brændevinens Vedkommende skete det dog kun langsomt. Ganske vist ophævede man i 1851 baade Afgiften af Mal-

tet, »Formalingsafgiften«, og Licensafgiften for selve Retten til at brænde. Men man bibeholdt en ufuldkommen Beskatning efter Mæskekarrets Rumfang og Brændingernes Antal. Afgiften fastsattes i 1851 til 64 Skilling pr. Td. Mæskerum i 4 Dage, en Afgift, der i 1864, da man foranlediget af Krigen skulde skaffe nye Indtægter, forhøjedes til 1 Rd. pr. Td. Karrum. Bestemmelsen om, at en Brænding forudsattes at vare et vist Antal Dage, opgaves allerede i 1853, da man i Stedet for forlangte en Driftsplan, saaledes at Tolderen derigennem kunde følge Brændingens Forløb. I det hele taget krævede denne Beskatningsmaade en indgaaende Driftskontrol — mere end den nugældende — og enhver teknisk Ændring skulde have Toldvæsenets Billigelse. Dertil kom, at det ifølge Sagens Natur var udelukket at forhindre, at Brændevinen hos de forskellige Brændevinsbrændere blev højst forskelligt beskattet, idet Udbyttet pr. Td. Karrum (»Rendementet«) varierede stærkt fra det ene Brænderi til det andet efter dets Størrelse og tekniske Indretning. Afgiften varierede paa et vist Tidspunkt fra 5 til 15 Øre pr. Pot. De større og teknisk set bedst udrustede Brænderier fik derigennem en begunstiget Stilling, ikke mindst med Hensyn til Eksportmuligheder, idet Udførselsgodtgørelsen var et fast Beløb pr. Pot. Den stærke Fremgang i Udbyttet pr. Td. Karrum medførte ganske naturligt en Nedgang i Afgiftens finansielle Udbytte for Statskassen. Det gik fra 1866 til 1887 tilbage fra  $3\frac{3}{4}$  til  $2\frac{3}{4}$  Mill. Kr. til Trods for ret uforandret Forbrug. Baae administrative, finansielle og principielle Erfaringer maatte saaledes medføre Kravet om at forlade det gamle Princip og gaa over til det rationelle, at beskatte efter det fremstillede Produkts Mængde. Allerede i 1872 var der Forslag fremme herom, men det blev forkastet i Landstinget, hvor de store Brænderiers Interesser havde tilstrækkelig Indflydelse. Loven af 1. April 1887 gjorde dog — efter en 5-aarig Overgangsperiode for de bestaaende Brænderier — Ende paa Karrumsbeskatningen og erstattede den med en Afgift af 18 Øre pr. Pot produceret Spiritus af 100 pCt. Styrke efter Tralles Alkoholometer. Mængden og Styrken af produceret Spiritus udfandtes efter en Spiritusmaaler, samme Princip som endnu bruges med Hensyn til Hovedafgiften paa Spiritus. Da Prisen paa Brændevin i Detailhandelen omkring Midten af 90'erne var 33 Øre pr. Fl. à  $\frac{3}{4}$  Pot, udgjorde den indenlandske Produktionsafgift, som forekommer os ringe, dog ca.  $\frac{1}{6}$  af Detailprisen. Afgiften betaltes af al udvunden Sprit, hvad enten den anvendtes til teknisk Brug eller til Drikkebrug. Allerede omkring 1890 — bl. a. i Diskussionen om de sociale Love om Alderdomsunderstøttelse, om Fattighjælp og om Sygekasser og den i Forbindelse dermed indførte Beskatning af Øl — var man inde paa Tanken om ogsaa at forhøje Spiritusafgiften (til 1 Kr.), men den bekendte Teori om den fattige Mands Snaps forhindrede dette. Ikke saa sjældent kommer man ved historiske Studier til den Erkendelse, at der i Virkeligheden ikke sker megen Ændring i Menneskers Sind og Tankegang. Med Hensyn til denne Teori kan man dog vist nok sige, at dens Tilhængere er svundet alvorligt ind; nu kan de antagelig tælles paa Fingrene, men helt uddøde er de forøvrigt ikke endnu! Det var først under Verdenskrigen, hvor saa mange Standpunkter af sig selv blev reviderede, at det blev almindelig anerkendt, at der ikke var megen social Tankegang i Slagordet, tværtimod.

Da Toldloven blev revideret i 1908, blev ogsaa Spiritusbeskatningen revideret. Vilh. Lassen fremsatte til det Formaal et i sin Form helt nyt Forslag til en Stempelafgift paa Vin og finere Spirituosa, der efter Varens Detailpris skulde



varierte fra 8 til 96 Øre pr. Liter, og som skulde berigtiges ved, at der paa Flasken anbragtes et Stempelmærke, der lød paa den Detailpris, hvorefter Varen var beskattet, og hvortil den derfor maatte sælges — ganske som ved Cigaretbanderolen. Dette i sit Princip fuldt moderne Forslag blev imidlertid ikke gennemført, væsentlig af udenrigspolitiske Grunde. Det var navnlig Frankrig, der gjorde Indsigelse. En hel Del Indvendinger var dog ogsaa baseret paa de formodede Vanskeligheder med Hensyn til Principets praktiske Anvendelse. Efter tidens Erfaringer baade med Hensyn til Cigaret- og Spiritusbanderoler har dog vist, at disse Indvendinger ikke var noget værd<sup>1)</sup>. I Stedet for gennemførte man ved Loven af 8. Maj 1908 foruden en Omregning af den gamle Sats til 19 Øre pr. Liter en lidet rationel Tillægsafgift paa 45 Øre pr. Liter à 100 pCt. Styrke, der skulde betales af al Sprit, som anvendtes til Forskæring og til Fremstilling af Likører og lignende. Et virkeligt Fremskridt udgjordes dog af Reglen om, at al Spiritus, der denatureredes, d. v. s. gjordes uanvendelig til Nydelsesbrug, blev fritaget for Afgiften. Loven af 1908 indeholdt tillige Bestemmelser om Efterbeskatning (dog kun 40 Øre pr. Liter) af Lagre paa over 20 Liter. En saadan Efterbeskatning har jo været anvendt adskillige Gange senere — senest i Anledning af den ved Loven af 21. Juni 1932 indeholdte Forhøjelse af Kaffetolden; den er ikke velset af de paagældende Erhvervsdrivende, heller ikke hos Tjenestemændene, der skal gennemføre den. Principielt kan man bl. a. indvende imod den, at det er vanskeligt at betale Afgiften tilbage, hvis det skulde ske, at Afgiftsforhøjelsen igen faldt bort. Men den maa anses for at være praktisk nødvendig, hvis man vil sikre sig, at Afgiftsforhøjelsens tilsigtede finansielle Resultat naas hurtigt, og hvis man vil gøre noget for at stille de forskellige Forbrugere og Handlende ens.

I Aarene 1911—12 trængte Staten til nye Indtægter; de offentlige Udgifter steg og Indtægterne svigtede, baade paa Grund af Konjunkturomslaget i Aarene 1907—08, og fordi Toldloven af 1908 i den første Tid gav mindre end ventet, idet Importørerne i betydeligt Omfang havde forsynet sig, inden Forhøjelserne traadte i Kraft. Ved denne Lejlighed møder man for første Gang — paa Tinge ihvert Fald — en anden Vurdering af Brændevinsbeskatningen i Danmark. Man havde nu færre Betænkeligheder ved at forhøje den, fordi Spiritusnydelsen ikke længere var saa almindelig i de mange smaa Hjem som tidligere<sup>2)</sup>. Resultatet blev Loven af 8. Juni 1912, hvorved Tillægsafgiften bortfaldt og Afgiften forhøjedes fra 19 til 60 Øre pr. Liter à 100 pCt. — den samme Afgift, som stadig bestaar, og som vi sædvanlig kalder »Hovedafgiften«. Afgiften var — sammenlignet med andre Lande — stadig lav og Forbruget vedvarende højt selv om det paa Grund af den fremvoksende Afholdsbevægelse ved nedadgaaende. Ved Krigens Udbrud var Afgiften paa Brændevin i Norge ca. 2 Kr. 60 Øre pr. Liter à 100 pCt., og i Sverige ca. 1 Kr. 30 Øre, i Danmark altsaa 60 Øre. I Begyndelsen af dette Aarhundrede var Forbruget pr. Indbygger

<sup>1)</sup> Forøvrigt havde man mærkelig nok haft et lignende Kontrolsystem en Gang tidligere, idet det i 1830 blev paabudt, at det Stempel, som skulde være »indbrændt« paa Topsukker fra de privilegerede Raffinaderier, for Candissukkers Vedkommende skulde anbringes paa Papir, som skulde sættes saaledes fast om Kanten af Kassen, at den ikke kunde aabnes, uden at Stemplet beskadigedes.

<sup>2)</sup> Jfr. C. Ulrich Mortensen: Alkoholbeskatningen i Danmark (Nordisk Tidsskrift, 7. Aargang, Side 457).

i Liter 100 pCt. ca. 1½ Liter i Norge, ca. 3¼ i Sverige og ca. 6 Liter i Danmark. Man havde opgivet sin Modstand mod en Forhøjelse af Spiritusbeskatningen, men tillige at betragte den som en social Foranstaltning, et Middel til Drikkeriets Bekæmpelse, var man endnu ikke kommet til, selv om Betragtninger af denne Art af og til var kommet frem ved Behandlingen af denne og ogsaa de tidligere Brændevinsskatte love, navnlig i Forbindelse med et i 1886 i Folketinget privat fremsat Forslag til en samlet Forhøjelse af Alkoholbeskatningen (Brændevin, Øl, Vin, udenlandsk Spiritus).

Ogsaa Nordboens oprindelige stærke Drik, Øllet, har bevaret sin Plads iblandt den moderne Stats Skatteobjekter. I en Periode paa 40 Aar — fra de gamle Afgifters Bortfald i 1851 og til 1891 — var det indenlandske Øl dog mærkeligt nok ubeskattet, det udenlandske beskattedes gennem Toldafgiften, som imidlertid finansielt kun var — og er — af ringe Betydning. Det var dog ikke af Kærlighed, at Øllet saa lang Tid fik Lov til at være i Fred. Allerede i 1858 fremkom der Forslag om at genindføre Ølbeskatning i Form af en Malt-skat, og en Kommissionsbetænkning i 1865 resulterede i samme Forslag. Mange forskellige Forslag fulgte efter; naar de ikke førte til noget Resultat, skyldtes det Uenighed om, hvorledes Beskatningen skulde indrettes: Skulde man beskatte alt Øl eller kun »bayersk« Øl? Hvorledes skulde man finde, hvad der var »bayersk« Øl? Skulde man beskatte efter Alkoholindholdet? Skulde man beskatte gennem Raastoffet eller det færdige Produkt direkte? Og — endelig — hvorledes skulde Kontrollen føres? Selv om Forslagene løste disse Spørgsmaal paa mange forskellige Maader, ser man dog, at det efterhaanden klarer sig derhen, at man kun skal beskatte »bayersk« Øl, at Grænsen skal drages efter Alkoholindholdet, og at man skal beskatte det færdige Produkt. Som foran nævnt var det de nye Udgifter til den begyndende sociale Lovgivning, som var Anledningen til, at man i 1891 endelig ved Loven af 1. April s. A. genindførte den indenlandske Beskatning af Øllet, og genindførte den uden at der her — som ved Brændevinen — meldte sig Betæneligheder ved at beskatte en daglig Forbrugsgenstand. Det hænger formentlig sammen med, at Hjemmebrygningen, der endnu — ihvert Fald paa Landet — var ret almindelig, ikke ramtes af Skatten, og saa vel ogsaa med, at Skattens Provenu regnedes at ville komme i særlig Grad Arbejderklassen til Gode. Den i 1891 indførte Beskatning af det stærke Øl, d. v. s. Øl med mindst 2¼ Vægtprocent Alkohol, var endda ikke ubetydelig, 7 Kr. pr. Td. Loven fastsatte Afgiften til 10 Kr. pr. Td., men den indeholdt ved Siden heraf en Overgangsbestemmelse for fire Aar, som et Par Gange forlængedes. 10 Kr.s Satsen kom mærkelig nok aldrig til at gælde; ved Lov af 11. Maj 1897 fastsatte man Afgiften endelig til 9 Kr. pr. Td., og dette Tal omregnedes i 1908 uden Forhøjelse til 6 Kr. 85 Øre pr. Hektoliter. Først i 1912 maa Øllet finde sig i et Paalæg sammen med Spiritus, saaledes at Afgiften nu blev 9½ Kr. pr. hl. (Lov af 8. Juni 1912). Den virkelige Forhøjelse var dog endnu større, idet man indtil 1912 havde tilladt Bryggerierne at bruge gamle Tønder, som maatte holde indtil 144 Potter (i Stedet for 136). Denne Tilladelse til Overmaal faldt nu bort, og den virkelige Forhøjelse blev derved stærkt op imod 50 pCt., og den danske Ølbeskatning maa fra da af regnes for at være høj, naar man sammenligner den med andre Landes. Ogsaa i Sammenligning med Spiritusbeskatningen var Ølskatten dengang høj. Før Forhøjelserne i 1912 betalte

Brændevinen ca. 18 Øre pr. Liter à 100 pCt., Øllet derimod ca. 1 Kr. 60 Øre (hvis man regner med, at Øllet gennemsnitligt var 4 pCt. stærkt), og selv efter Spiritusskattens forholdsvise stærke Forhøjelse i 1912 var Øllet 4 Gange saa højt beskattet som Brændevinen, naar man ser efter Alkoholindholdet.

Den forannævnte Lov af 1897 indførte — formodentlig efter tysk Forbillede — Moderationsregler til Gavn for de smaa Bryggerier. Oprindelig gik den ud paa, at der for de første 6000 Td., et Bryggeri aarligt udleverede, betaltes ialt godt  $\frac{1}{2}$  Kr. mindre pr. Td. Denne Lempelse bortfaldt i 1902, men Loven af 1912 indeholdt nye Moderationsregler, der var betydelig gunstigere for de mindre Bryggerier, og som uden Tvivl har haft Betydning for dem i deres Kamp med de større Konkurrenter.

Naar man ser bort fra den ubetydelige Stempelafgift paa Spillekort — 25 Øre pr. Spil — finder man i Perioden 1850—1912 ved Siden af Øl og Spiritus kun Sukker som værende Genstand for indenlandsk Beskatning. Selv om man for denne Vare i gammel Tid finder Skattepaalæg af forskellig Slags, gaar den nugældende danske Sukkerbeskatning dog kun tilbage til 1873. Staten fik dengang en betydelig Indtægt af Sukkeret gennem Tolden paa det udenlandske Produkt — i Begyndelsen af 70erne mellem 25 og 30 pCt. af den samlede Toldindtægt, men Roesukkeret af indenlandsk Oprindelse, som da endnu var fri for enhver særlig Byrde, truede med at underminere Toldindtægten af Sukkeret, idet det efterhaanden trængte det udenlandske Sukker ud af Markedet. Man maatte derfor i 1873 gaa til at beskatte ogsaa det indenlandske Produkt. Afgiftens Højde var i Loven af 3. Maj 1873 lig med Tolden paa mellemløst Sukker, der indførtes til Raffinaderibrug, med et Fradrag paa 4 pCt. (fra 1877 8 pCt.), der motiveredes med, at Roesukkeret paa Grund af større Svind indbragte mindre færdigt Sukker end Rørsukkeret. Nogen Beskyttelse var der efter 1873-Loven ikke tiltænkt den danske Roesukkerindustri — den var jo egentlig at betragte som en uvelkommen Fremmed, der kun voldte Forstyrrelse. Men disse noget kølige Følelser over for det danske Sukker varede dog kun til 1877, da Satserne ændredes saaledes, at der blev en betydelig Beskyttelse baade for Raffineringen af dansk Raasukker og for det uden Raffinering fremstillede Farin (3 til 5 Øre pr. Pd.). Beskatningen var høj; for det lyseste Sukker var Tolden  $13\frac{1}{2}$  Øre pr. Pd., og Varens Pris — inklusive Afgifterne — var f. Eks. omkring 1890 for Melis ca. 30 Øre og for den lyse Farin ca. 25 Øre pr. Pd. For den sidstnævnte Vare var — da Toldbeskyttelsen i alt væsentligt udnyttedes — den ved Afgiftssystemet foraarsagede Prisforhøjelse altsaa omkring 100 pCt. Disse Forhold varede dog kun til 1891, da den nævnte Toldsats og dermed hele Afgiftsniveauet nedsattes til 6 Øre, hvilket straks medførte, at de to Varepriser faldt til 23 og 19 Øre pr. Pd. Beskyttelsesforholdene ændredes ikke væsentligt. Naar Beskyttelsen blev saa stor, som ovenfor nævnt, skyldtes det dels den tekniske Udvikling som muliggjorde det at gøre Farinen, Puddersukkeret, saa lyst, at det kom ind under højeste Toldsats, dels at man ved en Forglemmelse havde ændret Toldlovens Positioner uden at foretage en tilsvarende Ændring i Afgiftssatserne, saaledes at det lyse Puddersukker nok faldt ind under højeste Toldsats, men kun under næsthøjeste Afgiftssats. Nedsættelsen af Sukkerbeskatningen i 1891, der maa ses i Forbindelse med Ind-

førelsen af Ølskatten, var særdeles følelig for Statskassen, hvis samlede Indtægt af Sukkerbeskatningen faldt fra  $6\frac{1}{2}$  til  $2\frac{3}{4}$  Mill. Kr.

Den Bojsenske Sukkerlov varede til 1908, da man ved Loven af 27. Maj — der er den eneste blandt Datidens Skattelove, som endnu staar ved Magt — dels ændrede det tekniske Grundlag, saaledes at man nu beskatter Sukkeret efter dets Indhold af rent Sukker (bestemt gennem Polarisation) i Stedet for efter dets Farve, dets Lyshedsgrad, dels ændrede Satserne, saaledes at Told-satsen for det bedste Sukker nedsattes fra 6 Øre pr. Pd. til 10 Øre pr. kg., medens Afgiftssatserne nærmest blev uforandret, snarest en Kende højere, saaledes at Beskyttelsen for den danske Industri og de danske Roedyrkere blev nedsat.

De siden 1908 gældende Told- og Afgiftssatser er i Øre pr. kg:

|                                 |      |         |
|---------------------------------|------|---------|
| for Sukker til direkte Forbrug: | Told | Afgift  |
| polariserende over 98 .....     | 10,0 | 5,7     |
| —    98 og derunder.....        | 6,5  | 4,0     |
| og for Sukker til Raffinering:  |      |         |
| polariserende 86—96 .....       | 5,9  | 4,95    |
| —    96—98 .....                | 6,5  | 5,1—5,7 |

Forbruget af Sukker var igennem hele den her skildrede Periode stærkt stigende, hvad der i ikke ringe Grad hang sammen med de faldende Priser. Som nævnt foran kostede Melis omkring 1890 ca. 30 Øre pr. Pd., 20 Aar efter kun ca. 19 Øre. Prisleiligheden skyldtes for en stor Del Skattenedsættelserne, men selve Vareprisen var ogsaa nedadgaaende. Landets Forbrug steg i samme Periode til det 3-dobbelte, men Afgiftsnedsættelserne var saa store, at Statens Indtægt af Sukkerforbruget i 1911/12 (Told + indenlandsk Afgift) kun var naaet op til ca.  $5\frac{1}{2}$  Mill. Kr., medens den i 1890, før den første Nedsættelse, var ca.  $6\frac{1}{2}$ .

Aaret 1912 kan sættes som Afslutning paa en Epoke i Forbrugsbeskatningens Udvikling her i Landet — og Begyndelsen til en ny. Indtil da har vi de tre Produktionsafgifter: paa Brændevin, Øl og Sukker, og de har med Hensyn til Skatteprincipper og Kontrolsystem i det væsentlige fundet den Form, de siden har bevaret. De paahviler Fremstillingsvirksomhederne, medens de tilsvarende udenlandske Varer beskattes gennem Toldafgifterne. Kontrollen med Afgifternes rigtige Erlæggelse maatte indrettes efter de tekniske Forhold, hvorunder Varerne blev fremstillet, og blev derfor noget forskellig for de tre Omraaders Vedkommende. For Øllet blev Kontrollen baseret paa Regnskabsaflæggelse og Raastofforbrug, for Spiritus paa Regnskab og Spiritusmaaler, for Sukker paa Regnskab og Toldkontrol paa selve Fabriken, saalænge Produktionsprocessen foregaar. Hertil kommer for dem alle tre Tilsynsmyndighedens almindelige Ret til at efterse Virksomhederne og Regnskabsføringen. Kontrollen med Sukkerfabrikkerne, hvis Ordning er den ældste af de tre, forblev henhørende under det almindelige Toldvæsens Organer, Toldkammer og Overtoldinspektorat, hvorimod de to andre Beskatningsomraader henlagdes under en ny Institution, der oprettedes i 1891 sammen med Ølbeskatningens Indførelse og fik Navnet Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatningen. Dette Organ har Tilsynet med Virksomhederne i hele Landet og behandler fremkomne

Sager — enten i eget Navn eller som Indstilling til Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, alt efter de herfor af Departementet givne Bestemmelser. Selve Opkrævningen af Afgifterne, Medvirken ved Varers Udførsel mod Afgiftsgodtgørelse o. l. sker dog ved Toldkamrene.

Som en Slags Indledning til en ny Epoke staar den — ligeledes i 1912 — indførte Stempelafgift paa Cigaretter, hvis Behandling vi derfor vil komme tilbage til nedenfor.

Til Oplysning om de indenlandske Forbrugsafgifters Betydning den sidste Snes Aar før 1912 kan endelig gives følgende Oversigt (Nettobeløb):

|  | 18 <sup>92</sup> /98 | 19 <sup>02</sup> /03 | 19 <sup>07</sup> /08 | 19 <sup>11</sup> /12 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | Mill. Kr.            | Mill. Kr.            | Mill. Kr.            | Mill. Kr.            |
| Afgift paa Roesukker .....             | 0,8                  | 2,5                  | 3,1                  | 4,4                  |
| » » Brændevin .....                    | 2,9                  | 3,2                  | 2,7                  | 3,8                  |
| » » Øl .....                           | 3,4                  | 5,9                  | 6,3                  | 6,4                  |
| Indførselstold m. m. ....              | 24,4                 | 33,3                 | 42,2                 | 33,1                 |
| Samtlige Toldvæsenets Indtægter .....  | 31,5                 | 44,9                 | 54,3                 | 47,7                 |
| Statens samtlige Skatteindtægter ..... | 47,9                 | 65,5                 | 81,4                 | 84,5                 |

Tallene viser et Par af Tidens karakteristiske Træk: Demokratiets Modvillie mod de indirekte Skatter og tilsvarende Forkærlighed for de direkte, hvis Betydning — navnlig efter Aarhundredskiftet — var voksende, jfr. S. 136—137, her i Danmark som i alle andre vesteuropæiske Lande, maaske med Undtagelse af Frankrig. Og samtidig med at de direkte Skatter faar forholdsvis og ogsaa absolut større Betydning for Statshusholdningen, paa begyndes indenfor de indirekte Skatters eget Omraade en Forskydning, som nærmere betragtet er i Slægt med de Kræfter, som bevirkede de direkte Skatters Fremtrængen: Forskydningen fra den ifølge Sagens Natur mere summarisk virkende Toldbeskatning til de mere smidige, differentierede indenlandske Afgifter paa en Række Varer, som er Genstand for et stort Forbrug, der i hvert Fald med nogen Ret kan opfattes som en Art Skattereserve.

### 3

Som en Indledning til den sidste Periode i Forbrugsafgifternes Udvikling her i Landet kan man betragte Indførelsen af Stempelbaandsafgiften af Cigaretter, Cigaretthylstre og Cigarettabak ved Loven af 8. Juni 1912. Det var ikke Afgiftens Størrelse, der var særlig bemærkelsesværdig: den var anslaaet til at indbringe ialt 720.000 Kr. aarlig, og den udgjorde f. Eks. af de billige Cigaretter 0,1 Øre pr. Stk. (nu er den 20 Gange saa høj!). Det nye laa derimod i det Princip, man derved indførte: Omsætningsafgiften, der betales baade af den indenlandske og den fremmede Vare, og som erlægges paa et saa sent Tidspunkt som muligt, inden Varen gaar endelig over i Forbruget. Det er ligeledes første Gang, man i den nyere Tid anvendte det Princip at sætte selve Skattemærket paa Varen, saaledes at Publikums Kontrol blev draget med ind i Systemets Udformning, og at man indrettede Skattemærket og dermed Skattebeløbets Størrelse efter Varens Detailpris. Man anvendte

det samme Princip i Tyskland og har iøvrigt nu i de fleste Lande bragt Princippet i Anvendelse overfor Cigaretter og Røgtobak, i nogle Lande ogsaa for andre Varer. De to nævnte Varer kan forholdsvis let opfylde den Grundbetingelse, som er en Forudsætning for Systemets effektive Gennemførelse, at Varens Salg til Forbrugere alene sker i lukkede Pakninger, og at Stempelbaandet kan anbringes saaledes paa Pakningen, at den kun kan aabnes, naar Stempelbaandet brydes. Loven fra 1912 indeholdt ikke Forbudet mod Salg af enkelte Cigaretter fra den stemplede Pakning, men man var i 1917 klar over dets Nødvendighed, og Loven blev ændret paa dette Punkt. Salg i hele Pakker spillede en saa stor Rolle og var saa let at organisere, at Forbudet mod Salg af løse, enkelte Cigaretter ikke har voldt virkelig Vanskelighed.

Da man i 1917 ved Loven af 13. Oktober udvidede Tobaksbeskatningen til at omfatte Cigaretter og Cigarillos, kunde man derimod ikke — uden at gaa stærkt imod de tilvante Omsætningsformer — gennemføre Pakningstvang og Stempelbaandsbeskatning. Da man ikke — saaledes som man havde gjort i enkelte andre Lande — mente at kunne gennemføre Stempelbaandsbeskatningen uden Pakningstvangen, valgte man Fakturaskatten, som i alt væsentligt lod de bestaaende Salgsmetoder uændrede. Efter dette Princip betales Skatten som en Procentdel af Varens Værdi ved Salg fra Grossist eller Fabrikant til Detailhandler og berigtiges ved Stempelmærker, som sættes paa den Faktura, der skal følge Varen, naar den vandrer fra det første af de nævnte to Led i Omsætningen til det andet. Denne Beskatningsform, der saa vidt vides ikke tidligere har været praktiseret, heller ikke i Udlandet, regner med, at Varen normalt passerer 3 Led: Fabrikant, Grossist og Detailhandler. Denne sidste kan paa den nævnte Faktura se, at han ikke betaler mere for Varen, end Fabrikanten eller Grosserereren har betalt Skat af. Da Detailhandleravancen ligger ret fast for disse Varers Vedkommende, vil man ogsaa ved dette System opnaa en klar Sammenhæng mellem Skattebeløbets Størrelse og Forbrugers Udgift, saaledes at man kan beregne, hvor høj en Beskatning af Forbruget en bestemt Skatteskala indeholder.

Den forannævnte Kontrol, som Detailhandleren saaledes er i Stand til at udøve overfor Skatteberegningen, drager Administrationen sig til Nytte derigenem, at Fakturaen skal udstedes i to Eksemplarer, hvoraf det ene, forsynet med Detailhandlerens Kvittering, skal vedlægges Sælgerens (Grossistens, Fabrikantens) særlige Beskatningsregnskab over for Toldvæsenet. Hvor Varen ikke passerer mindst 2 Led, forinden den naar til Forbrugeren, kan Systemet naturligvis ikke anvendes direkte, og man maa derfor over for de ikke saa faa Virksomheder, som sælger direkte til Forbrugere, anvende en anden Fremgangsmaade. Det gælder for alle Tobaksvirksomheder, at den Kontrol, der føres med Skattens rigtige Erlæggelse, yderligere baseres paa, at Virksomhederne (Fabrikanten, Indføreren, Grossisten) fører et særligt Salgs- og Fabrikationsregnskab.

Tobaksbeskatningens Bestemmelser er ændret flere Gange. Med Hensyn til selve Organisationens stammer Hovedbestemmelserne fra Loven af 18. Februar 1922, der tildels er baseret paa den nævnte Tobakskommissions Arbejde.

Med Hensyn til Beskatningens Højde kan man sige, at Lovgivningsmyndighederne ikke har ligget paa den lade Side: Cigaretterne og Cigaretto-bakken beskattes, som nævnt, første Gang i 1912, Cigaretterne og Cigarillos kommer til i 1917, og samtidig forhøjes Satserne fra 1912; i 1918 forhøjedes en Række

af Satserne — navnlig for de finere Varer — igen, og Beskatningen af Cigaret- og tobak udvides til at omfatte al Røgtobak, hvad man baade af almindelige principielle Grunde og af praktiske Hensyn maatte betragte som en fornuftig Udvidelse af Beskatningsomraadet. Lovene af 1917 og 1918 var midlertidige, men fik Gyldighed indtil den nævnte Lov af 1922 traadte i Kraft. Denne Lov afrundede endelig Tobaksbeskatningen ved at udstrække Afgiftspligten til Skraa og Snus, og gennemførte en Ændring i Varernes skattemæssige Inddeling og for enkelte Varegrupper, f. Eks. billige Cigarer, en Forhøjelse, alt med det Formaal at opnaa en mere ligelig Beskatning af de forskellige Tobaksvarer, hvad der er af Betydning baade i skattemæssig Henseende og i Henseende til at sikre en rolig Udvikling i Skattens finansielle Resultat. Allerede i 1923 forhøjede man Beskatningen, dog ikke for Røgtobak, Skraa og Snus; i 1927 sattes Cigaretafgifterne op, og det samme gentager sig ved Loven af 17. December 1928 samtidig med en Formindskelse af Afgiftsklassernes Antal. Ved den sidste Lov forhøjedes Afgiften for mellemfine Røgtobakskvaliteter, medens Cigarene — bortset fra de alledyreste — nedsattes, af beskæftigelsesmæssige Grunde. Endelig maatte Cigaretter — tillige med f. Eks. Chokoladevarer, Øl og Kaffe — deltage som Skattefordelingsgrundlag i den ved Lov af 21. Juni 1932 gennemførte midlertidige Indtægtsforøgelse for Statskassen, foranlediget ved Udgifter til økonomisk vanskeligt stillede Landmænd og til Arbejdsløse (Loven gælder indtil 31. Marts 1933).

De stærke finansielle Krav til Tobakken medførte ogsaa, at Raatobakstolden, som i Toldloven af 1908 var 64 Øre pr. kg, i 1917 forhøjedes til 1 Kr. og i 1927 til 2 Kr. (Lov af 31. Marts 1927). Som Sikkerhedsforanstaltning over for Raatobakstoldens finansielle Resultat indførtes i 1911 en Arealskat paa indenlandsk Tobaksdyrkning, som i 1913 ændredes til en Beskatning af den her i Landet avlede Raatobak paa 15 Øre pr. kg, hvilken Afgift i 1917 forhøjedes til 50 Øre og i 1927 til 1 Kr. pr. kg (Lov af 31. Marts 1927). Et Begreb om Beskatningens Udvikling faas af nedenstaaende Oversigt, hvori der er regnet med Tolden for udenlandsk Raatobak og indenlandsk Afgift af de færdige Varer, og som tillige viser Tobaksbeskatningens samlede finansielle Resultat (beregnete Tal):

|   | 1913               |                    | 1918               |                    | 1922               |                    | 1931               |                    |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   | Pris <sup>1)</sup> | Skat <sup>2)</sup> | Pris <sup>1)</sup> | Skat <sup>2)</sup> | Pris <sup>1)</sup> | Skat <sup>2)</sup> | Pris <sup>1)</sup> | Skat <sup>2)</sup> |
| Cigaretter, pr. 1000 Stkr. ....                       | Kr. 13,75          | Kr. 2,65           | Kr. 31,22          | Kr. 7,95           | Kr. 23,86          | Kr. 6,98           | Kr. 37,35          | Kr. 17,53          |
| Røgtobak, pr. kg. ....                                | 2,56               | 0,56               | 9,11               | 1,19               | 8,14               | 1,84               | 8,95               | 2,96               |
| Cigarer, pr. 1000 Stkr. ....                          | 71,10              | 5,78               | 171,92             | 29,77              | 189,29             | 36,68              | 185,13             | 29,61              |
| Cigarillos, pr. 1000 Stkr. ....                       | 30,07              | 2,13               | 66,89              | 16,14              | 73,48              | 12,46              | 77,47              | 16,79              |
| Samlet Provenu af Tobaksbeskatningen (Told og Afgift) | 4.642.000          |                    | 17.573.000         |                    | 24.596.000         |                    | 45.328.000         |                    |

<sup>1)</sup> Gennemsnitspris for det paagældende Aar. <sup>2)</sup> Gennemsnitlig Raatobakstold og Afgift.

Aaret 1917 er det første Aar, hvor Krigstidens Krav om forøgede Indtægter mærkes paa Forbrugsbeskatningens Omraade. Foruden den foran omhandlede Forhøjelse af Tobaksbeskatningen, bringer Aaret — ved Lov af 13. Oktober — en Lov om en midlertidig Stempelafgift ved Salg af Smyk-

ker til Forbrugere (for Tiden fra 15. Oktober 1917 til 31. December 1918). Den skulde berigtiges ved Stempling af en Opgørelse fra Sælger til Køber og varierede efter Købets Størrelse, men udgjorde gennemgaaende ca. 10 pCt. af Købesummen. Beløb under 300 Kr. var skattefrie. Den viste sig af flere Grunde vanskelig at gennemføre, og dens finansielle Resultat var ikke straalende. Den forlængedes dog til Udgangen af 1920 og indbragte gennemsnitlig ca.  $\frac{1}{4}$  Million Kroner aarlig.

Samme Aar og samme Dag kom en anden midlertidig Lov om en Tillægsafgift paa Vin. Den var ret høj, idet den for Varer, hvis Detailpris var mindre end 2 Kr. pr. Helflaske ( $\frac{3}{4}$ ), udgjorde Halvdelen af Detailprisen, for alle andre Varer var den lig Detailprisen. Den skulde svares af alle Beholdninger, der den 1. September 1917 fandtes her i Landet (for Private var dog Beholdninger indtil et Afgiftsbeløb paa 200 Kr. afgiftsfri) og af Varer, der fremtidig indførtes fra Udlandet. Denne Lov havde ligeledes Gyldighed indtil Udgangen af 1918; fra 1. Januar 1919 ændredes Afgiftsgrundlaget saaledes, at Afgiften i Stedet for efter Detailprisen beregnedes efter en Pris, der var lig Indkøbsprisen + Omkostninger + Told + 50 pCt. af alle disse Beløb; for de Varer, hvis Indkøbspris med Tillæg af Omkostninger og Told ikke udgjorde 3 Kr. pr. Helflaske, bortfaldt 50 pCt.s Tillægget. I 1919 ændredes Loven igen, saaledes at Tillægsafgiften fra 1. Maj 1919 udgjorde 70 pCt. af Indkøbsprisen med Tillæg af Hjemtagelsesomkostninger og Told; for Vin, hvor disse Beløb var mindre end 3 Kr. pr. Helflaske, udgjorde Afgiften dog kun 35 pCt. Tillægsafgiften bortfaldt ved Udgangen af Aaret 1920. Den indbragte ialt 15 Mill. Kr., fordelt over 5 Finansaar. En Tillægsafgift paa Vin — af mindre Dimensioner — indførtes igen som et Led i Valutaforanstaltningerne i 1924. Den udgjorde for let Vin 25 Øre pr. Liter, for Hedvin 50 Øre, og havde Gyldighed indtil 1. Marts 1928. Der betaltes ogsaa af Beholdningerne pr. 1. Januar 1925.

Af Skatter, der kom og forsvandt, kan yderligere nævnes den ved Lov af 4. Oktober 1919 indførte Afgift og Told af Lystfartøjer. Tolden sattes til 5 pCt. af Værdien, den aarlige Afgift var stigende med Fartøjets Værdi (fra 4—7 pCt. af Værdien over 4000 Kr.). Den bortfaldt ved Udgangen af Marts Maaned 1921, og man kan vist rolig sige, at ingen tænkte paa at forlænge dens Levetid. Den havde givet Anledning til mange mærkelige Sager og indbragte i to Finansaar tilsammen ikke engang 300 000 Kr. Der var dem, der dengang mente, at Loven havde givet »Underskud«.

Ogsaa Øl og Spiritus maatte holde for i 1917, selvfølgelig kan man næsten sige. For Øl betød Loven af 13. Oktober dels en kraftig Forhøjelse af den i 1912 fastsatte Skat paa 12 Kr. pr. hl — til 18 Kr., dels en Udvidelse af selve Ølskattens Omraade, idet forædlede Ølsorter med et lavere Alkoholindhold end  $2\frac{1}{4}$  Vægtprocent inddroges under Beskatningen under Betegnelsen »Skatteklasse II« til en Afgift af 5 Kr. 70 Øre pr. hl. Moderationen opretholdtes, om end den i Forhold til de forhøjede Afgiftssatser betød mindre end før. Loven af 1917 var — ligesom de andre Love af samme Dato — bestemt til at vare til Udgangen af Aaret 1918, men den forlængedes gentagne Gange og varede indtil Udgangen af Marts Maaned 1922, hvor den afløstes af Loven af 1. April, som reviderede de almindelige Bestemmelser, men lod Afgiftssatserne uændrede.



Moderationsreglerne ændredes derimod i Bryggeriernes Favør, navnlig de mindre Bryggeriers. Først Aaret efter forhøjedes Afgiften, dog kun for den hidtidige Skatteklasse I. Forhøjelsen skete paa den Maade, at Klassen deltes i de nugældende 3 Afgiftsklasser: Skatteklasse I (Pilsnertypen) til 21 Kr. pr. hl, Luksusøl Klasse A (det hidtidige Lagerøl) til 30 Kr. pr. hl og endelig Luksusøl Klasse B til 40 Kr. pr. hl. Samtidig ændredes Moderationsreglerne saaledes, at Afgiftslettelsen automatisk gaar ned, eftersom Bryggeriets samlede Udlevering af Øl i Klasse I, Klasse A og Klasse B tilsammen vokser. Det principielle Grundlag for Ølbeskatningen er ikke ændret. Et Par Gange har man paalagt »Tillægsafgifter«, som dog har været midlertidige, saaledes at man stadig maa



Den nye Spritfabrik i Aalborg.

anse ovenævnte Satser som Ølbeskatningens faste Grundvold. Den første Gang var som »Valutaforanstaltning« i 1924. Tillægsafgiften ramte kun Luksusøllet, men var til Gengæld høj, henholdsvis 15 og 20 Kr. pr. hl for Klasse A og B. Den varede indtil 31. Marts 1927, men gav kun et ringe finansielt Udbytte. Anden Gang, vi fik Tillægsafgift paa Øllet, var i Anledning af Landbrugskrisen i 1931 og 1932. I 1931 rammes alt »stærkt« Øl (med 2¾, 3 og 3 Kr. pr. hl for de 3 Klasser). Loven af 21. Juni 1932 forlængede disse Satser indtil 31. Marts 1933 og indeholdt et yderligere Tillæg for Skatteklasse I paa 4½ Kr.

Aaret 1917 indleder endelig den moderne Spiritusbeskatning paa samme Maade som 1912 Tobaksbeskatningen. Begyndelsen gjordes ved Lov af 17. Marts 1917, hvorved der indførtes en Tillægsafgift lig Detailprisen for alle Beholdninger af Spiritus (Toldlovens Løbe-Nr. 20—22) her i Landet den 1. Marts s. A. og af senere fremstillet eller indført Spiritus, medmindre den denatureredes eller skulde anvendes til teknisk Brug. Man kunde fri sig for Afgiftspligten ved at lade Varerne toldforsegle. Loven indeholdt den Bestemmelse, at det Beløb, som Tillægsafgiften indbragte i Finansaaret 1917/18 udover 6 680 000 Kr. kunde anvendes til Hjælp til Arbejdsløse. Anledningen til den

stærke Forhøjelse af Spiritusbeskatningen var en Rationering med Hensyn til Spritfabrikernes Raastoffer, som gjorde en Indskrænkning af Forbruget nødvendig. Denne Forbrugsindskrænkning søgtes opnaaet ved den af Skatten foraarsagede Prisforhøjelse. Der opnaaedes dog ikke i første Omgang Ligevægt mellem Forbrug og Produktion. Det hjalp derimod, da man endnu samme Aar (Lov af 21. December) ændrede og forhøjede Tillægsafgiften, saaledes at den nu udgjorde: for udenlandsk Spiritus 10 Kr. pr. Liter à 50 pCt. og derunder, for dansk Spiritus fra  $6\frac{1}{2}$  til  $7\frac{1}{2}$  Kr. pr. Helflaske ( $\frac{1}{4}$ ). I 1919 omregnedes disse Sats for dansk Spiritus til 20 Kr. pr. Liter à 100 pCt. Lovene var stadig midlertidige, men i 1922 konsolideredes Spiritusbeskatningen: Tillægsafgiften



Maalerrummet i Aalborg-Spritfabrikken.

gjordes permanent, samtidig med at Satsen under Hensyn til det almindelige Prisfald nedsattes fra 20 til 15 Kr. — dog kun under stærk Frygt for, at Forbruget nu skulde stige! Forandringen fra 90ernes Tankegang kan ikke være mere fuldkommen. Samtidig indførtes — ved en anden Lov af 1. April — Frugtvinbeskatningen. Den til Frugtvinen anvendte Spiritus var fri for Tillægsafgiften, og en Beskatning af Frugtvinen blev derfor efterhaanden nødvendig af Hensyn til en vis Ligelighed i de forskellige alkoholiske Drikkes Beskatning. I den i 1922 skabte Ordning med Hensyn til Spiritusbeskatningen er der sket to varige Ændringer: i 1927 forhøjedes Frugtvinbeskatningen, samtidig med at Klasseinddelingen ændredes (der kom 4 Afgiftsklasser i Stedet for 2), og i 1930 — Lov af 22. Marts — forhøjedes Tillægsafgiften igen, til 17 Kr. Ser man paa denne sidste Forhøjelse fra et finansielt Synspunkt, er der ingen Tvivl om, at Spiritusbeskatningen under de nu herskende økonomiske Forhold har naaet en Grænse, man ikke kan overstige.

Den voldsomme Forandring, der er sket med Hensyn til Brændevinens Plads i Forbruget, ses af efterfølgende Oversigt over Udsalgsprisen for en Flaske Aalborg Taffel:

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| ved Udgangen af Aaret 1913 ..... | 72 Øre     |
| » » » » 1915 .....               | 86 »       |
| » » » » 1917 .....               | 2 Kr. 40 » |
| » » » » 1919 .....               | 12 » 50 »  |
| » » » » 1922 .....               | 7 » 40 »   |
| » » » » 1925 .....               | 8 » 10 »   |
| » » » » 1930 .....               | 8 » 85 »   |

Og Pilsneren, som tidligere maaske kunde beklage sig over sine Byrder i Sammenligning med Snapsens, kan nu næsten føle sig begunstiget — saa mærkeligt det end lyder — da dens Skattebyrde i Forhold til Alkoholindholdet kun er halv saa stor som Akvavitens; dens Detailpris er siden 1913 ogsaa »kun« steget fra 13 til 29 Øre.

Den høje Spiritusafgift medfører selvfølgelig et omfattende System af Fris-tagelsesregler for Spiritus til medicinske og tekniske Formaal. Baade med Hensyn til Anvendelsen af denne afgiftsfri Spiritus og med Hensyn til Indsmugling fra Udlandet bliver Fristelserne store. Det kan man tænke sig til paa Forhaand, og det viser ogsaa Erfaringerne. For at begrænse de uheldige Virkninger i saa Henseende, navnlig af Hensyn til Smugleriet, indførtes i 1928 B a n d e r o l e s systemet for al Vin og Spiritus. Man opnaar derved, at alle Vinhandlere, Likør- og Frugtvinsfabrikanter m. v. kommer under et særligt Tilsyn, saaledes at man kan følge Virksomhedens Gang, se hvilke Varer, der kommer ind og hvilke Varer, der gaar ud og overfor Offentligheden legitimerer sig som behørigt afgiftsberigtigede. Det af Banderolesystemet foraarsagede Lagerregnskab har desuden fundet Anvendelse som et rationelt Grundlag for Afregningerne med Hensyn til Kreditoplag og Kreditlager. Der lægges i dette System og dets Gen-nemførelse et stort Arbejde baade fra Toldopsynets og fra Virksomhedernes Side, og de i Aarenes Løb indvundne Erfaringer bekræfter, at Foranstaltningen har svaret til sit Formaal: at hindre illegitim Spiritus i at komme ind i den Omsætning, der foregaar i Dagens Lys. Det er en væsentlig Begrænsning af Smugleriets Muligheder. En anden Beskyttelsesforanstaltning udgøres af den ved Lov af 22. Marts 1930 indførte B e s k a t n i n g a f f o r s k e l l i g e A l k o h o l e r.

Tillægsafgiftens finansielle Udbytte har været stærkt svingende. Højest var det i Finansaaret 1920/21, hvor det udgjorde over 37 Mill. Kr. Nu ligger det en halv Snes Mill. Kr. lavere.

Ved Siden af 1917 er 1922 det begivenhedsrige Aar i skattemæssig Hen-seende. Hele Skattesystemet var i Smeltediglen. Det gjaldt alle direkte Skatter, det gjaldt Stempelafgifterne og det gjaldt Forbrugsafgifterne. Vi har allerede set, at baade Tobaksafgifterne, Ølskatten og Spiritusbeskatningen blev revideret i dette Aar, og der kom helt nye Skatter til. Ved Lov af 12. Juni 1922 indførte man saaledes en midlertidig Omsætningsafgift af C h o k o l a d e s og S u k k e r s v a r e r efter samme Princip som Omsætningsafgiften af Cigarer og Cigarillos. Den udgjorde 25 pCt. af Varens Værdi ved Salg fra Grossist (Fabrikant) til Detailhandler. Den blev revideret og gjort permanent i 1923 ved Lov af 1. Maj, som vedvarende er gældende med den ene Undtagelse, at Satsen ved Lov af 21. Juni 1932 om Tilvejebringelse af Midler til Dækning af Udgifterne til Krisehjælp

til Landbrugere og Arbejdsløse midlertidigt (indtil 31. Marts 1933) sættes op til  $33\frac{1}{3}$  pCt. Til Sikring af Lovens finansielle Resultat indførtes allerede i 1922 en særlig Afgift, »Raastofafgift« (der udgjorde 35 pCt. af Varenes Værdi) paa de vigtigste Raastoffer til Chokoladevarer, der dog bortfalder, naar Raavarerne tilføres en anmeldt Virksomhed. Afgiftens Provenu har et Aar, Finansaaret 1925/26, været oppe paa ca. 12 Mill. Kr., men udgør nu ca. 10 Mill. Kr., bortset fra den midlertidige Forhøjelse.

Aaret 1922 bragte endelig, foruden en Forhøjelse af Spillekortafgiften til 1 Kr. pr. Spil, R e s t a u r a t i o n s s k a t t e n, der ligesom Chokoladeafgiften var vedtaget som en midlertidig Skat. Midlertidigheden forsvandt dog ogsaa her Aaret efter (Lov af 1. Maj 1923). Denne Skat, 10 pCt. af Omsætningen, der blandt Restauratørerne aldrig hed andet end »Neergaard-Skatten«, naaede i sjælden Grad ikke at blive populær. Den følte af Restauratørerne — egentlig med Urette — som en »Klasseskat«. Dens skattemæssige Ide, at beskatte Efterkrigsaares store Luksusforbrug paa Restaurationerne, var der i og for sig ikke noget at indvende imod — men det var ifølge Sagens Natur vanskeligt at skelne mellem det ud fra saadanne Synspunkter beskatningsværdige Forbrug og det Forbrug, som mange Mennesker paa Grund af Rejser, Arbejdspladsens Beliggenhed o. s. v. maa have uden for Hjemmet. De Forsøg, man i andre Lande har gjort for at løse Spørgsmaalet, maa alle karakteriseres som uheldige. Man havde f. Eks. i Norge indført et skattefrit Beløb pr. Gæst, hvad der gør Kontrollen ganske uigennemførlig — den var selv med vort enkle System vanskelig. Selv om det efterhaanden lykkedes at faa nogen Skik paa den, havde man dog under Arbejdet med den Følelsen af, at man aldrig viste, om man virkelig var naaet til Bunds. Det var derfor et Fremskridt, da den i 1930 blev afskaffet og erstattet af den ved Lov af 22. Marts 1930 indførte Afgift paa al Handel med og Udskænkning af stærke Drikke, der deles mellem Staten og Kommunerne, saaledes at disse gennemsnitlig faar  $\frac{1}{3}$  af de Beløb, der i Henhold til Loven indkommer fra de i den paagældende Kommune beliggende afgiftspligtige Virksomheder. Aarsagen til, at Kommunerne skal have Andel i Afgiften, er den, at Loven — foruden at afløse Restaurationsskatten — traadte i Stedet for den tidligere kommunale Næringsafgift, »Brændevinsafgiften«, der stammer fra 1870. Denne havde indbragt 3—4 Mill. Kr., og da Restaurationsskatten indbragte ca. 15 Mill. Kr. (den havde tidligere givet mere, i Finansaaret 1924/25 saaledes 20,1 Mill. Kr.), var det store Beløb, Afløseren skulde give. Den nye Omsætningsafgift, der rammer ikke blot Restauratører, men ogsaa Handlende, var dog kun beregnet til at give ca. 11 Mill. Kr. En Del af Differencen ventedes indfriet gennem Tillægsafgiftsforhøjelsen og nogle Toldforhøjelser, og Resten mente Staten paa det Tidspunkt at kunne undvære.

Den nye Afgift paa Omsætningen af stærke Drikke, der efter sin Oprindelse er en Blanding af en Næringsafgift og en Forbrugsafgift, er som nævnt kontrolmæssigt et betydeligt Fremskridt. For Fabrikanters og Grossererers Vedkommende kræver Kontrollen med Afgiftsberigtigelsen praktisk talt ikke særlig Regnskabsføring. For Restauratører og Detailhandlere er der derimod foreskrevet det særlige Indkøbs- og Salgsregnskab, og det er paalagt Grosserere og Fabrikanter at give Toldvæsenet Meddelelse om Leverancerne af stærke Drikke til hver enkelt Detailhandler og Restauratør. Der er herigennem skabt et fast

Grundlag for hele Skattens Beregning og Opkrævning. For Restauratører og Handlende førte det med sig, at man i Stedet for den maanedlige procentvise Beregning af Afgiften paa Grundlag af Salget i den foregaaende Maaned gik over til det langt fastere at betragte Kalenderaaret som en Helhed for hver Virksomhed, uanset om den f. Eks. i Aarets Løb skifter Indehaver eller om den gaar frem eller tilbage i Omsætning. Efter Ændringen ved Lov af 23. Juni 1932 er Afgiftsberegningen for de forskellige Grupper af Virksomheder i alle Tilfælde nu en Procentberegning: 1 pCt. ved Salg fra Vinhandler eller Fremstillingsvirksomhed til andre afgiftspligtige Virksomheder (som Regel dog ikke fra Fabrikant til Vinhandler) og 4 pCt. ved Salg til Forbrugere, 6 pCt. ved Salg fra Restauration og 3,2 pCt. ved Salg fra Detailhandlere. Sælger Virksomhederne »paa tværs«, f. Eks. fra en Vinhandler til en anden eller fra en Detailhandler til en Restauratør, gælder Afgiftspligten ligeledes.

Blandt de fastliggende Forbrugsafgifter er det sidst tilkomne Led Forbrugsafgifterne paa Motorkørselen. Det første Element heri er Omsætningsafgiften af Motorkøretøjer. Den indførtes første Gang (Lov af 1. Februar 1924) som en Valutaforanstaltning, et Middel til at nedsætte Forbruget, og var bestemt til at vare 1 Aar. Den forlængedes dog ved Loven af 20. December samme Aar og sattes da i Forbindelse med Afbetalingen af Statsgælden. Den blev ved denne Lejlighed — ligesom Tilfældet har været med de andre midlertidig indførte Forbrugsafgifter — revideret efter de i det første Aars Tid indvundne Erfaringer. Den er ændret nogle Gange senere, sidst i 1931. Den er nu — fra 1927 — en almindelig Skattelov og tilfalder som et Led i den samlede Motorbeskatning Kommunerne til Vejudgifter, saaledes at Staten af Provenuet kun faar et Vederlag (1¼ pCt.) for Opkrævningen af Skatten og Lovens Administration. Det, der karakteriserer Omsætningsafgiften i Forhold til de andre Motorafgifter, Vægtafgiften og Benzinafgiften, er, at den indfører Luksusmomentet, det almindelige Skatteprincip, i en Beskatning, hvis andre Elementer alene repræsenterer det direkte Vederlag for det ved Trafikken foraarsagede Slid paa Vejene m. m. Denne særlige Egenskab ved Omsætningsafgiften viser sig allerede i selve Skatteskalaen, der er progressiv paa Køretøjets Værdi (fra 15 til 40 pCt.), men kommer f. Eks. ogsaa til Syne ved de forskellige Bestemmelser, der tilsigter at lette Skatten, hvor det nævnte Luksusmoment er mindre fremtrædende. Det gælder den særlige lave Skattesats for Drosker (fra December 1924), for store Personautomobiler (fra 1931), og det har været medvirkende til, at Afgiften for gamle Vogne, der omsættes efter at være hovedreparerede, er blevet nedsat (fra Trediedelsafgift til Tyvendedelsafgift), ligesom det ligger bag den Afgiftsfrihed for Lastvogne, Rutebiler, Sygebiler o. s. v., som hele Tiden har været gældende. Omsætningsafgiftens tekniske Grundlag er stadig det samme som i den første Lov: Omsætningsdokumenterne i Forbindelse med en Undersøgelse af selve Køretøjet. Er Værdifastsættelsen særlig vanskelig, kan Vurderingsnævnet, der rummer Repræsentanter baade for Motorejerne og Staten, træde til, og forefindes Standardpris, lægges denne til Grund. Afgiftens Provenu har — som man ogsaa maatte vente — været ret følsomt for Svingningerne i de økonomiske Konjunkturer. Den Slags Nyanskaffelser, der her er Tale om, falder hurtigt bort, naar Indtægterne gaar ned, og blomstrer paa den anden Side op, naar Tiderne er gode. I sidste Finansaar gav den 7,2 Mill. Kr.,

i Aarene forud ca. 10 Mill. Efter 1. April i Aar har den været yderligere nedadgaaende.

Den Omstændighed, at Toldvæsenet har at gøre med baade Inds og Udkørsel af Motorkøretøjer fra Udlandet og nu ogsaa gennem Omsætningsafgiften faar med alle Biler at gøre, som skal indregistreres her i Landet, førte med sig, at der i 1928 i Inspektoratet for Tobaksbeskatningen oprettedes et Centralregister for udenlandske Motorkøretøjer, der træder i Stedet for det tidligere ved Statspolitiet førte Centralregister og for Toldstedernes Bogføring angaaende de udenlandske Motorkøretøjer. Centralregisterets Opgave omfatter Kontrollen med alle Forhold vedrørende disse Køretøjer: Behandlingen af Triptyques, Carnets, Ansvarsforsikring, Kørselsafgiften og forskellige politimæssige Bestemmelser.



Automobiler til Ekspedition udenfor Inspektoratet for Tobaksbeskatningen.

Til Motorbeskatningen hører ogsaa Benzinafgiften, der indførtes 1927 med 7 Øre pr. kg. Den omfattede ved sin Indførsel ogsaa de pr. 1. Juli 1927 her i Landet værende Beholdninger (hvoraf dog de første 400 Liter var fri). Den forhøjedes i 1931 med 2 Øre pr. kg og i 1932 yderligere med 3 Øre (indtil 31. Marts 1933) og med 1 Øre til Storstrømsbroen. Fraregnet den særlige Broafgift, gaar Provenuet til Kommunernes Vejudgifter. Den har hidtil vist sig at være en stabil Indtægt for det offentlige. Den gav sidste Finansaar 21,4 Mill. Kr. mod 18,8 Mill. i forrige Aar.

Som den allersidste af de indenlandske Forbrugsafgifter har vi endelig den i 1932 indførte Afgift paa al Kaffetilsætning og Kaffesurrogat paa 40 Øre pr. kg, der maa ses i Forbindelse med den samtidig vedtagne Forhøjelse af Kaffetolden (begge har Gyldighed indtil 31. Marts 1933).

Af de nye Afgifter, som i det her behandlede Tidsrum er kommet til, administreres Benzinafgiften gennem Toldkamrene og Overtoldinspektorerne; Ar-

bejdet med Tillægsafgiften paa Spiritus er delt mellem disse, Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatningen, hvis Oprettelse er omtalt foran, og Inspektoratet for Tobaksbeskatningen. Af de øvrige indenlandske Forbrugsafgifter henhører Afgiften paa Frugtvín m. m. og paa de nytilkomne Alkoholer under Inspektoratet for Øl- og Spiritusbeskatningen, medens Toldbestyrelsen har henlagt Resten under Toldkamrene og Inspektoratet for Tobaksbeskatningen. Dette udøver for Københavns Tolddistrikts Vedkommende samtlige Forretninger, og for Provinsens Vedkommende fører det det faglige Overtilsyn. For de paagældende Afgiftslove — Tobak, Chokolade- og Sukkervarer, Motor, stærke Drikke — udfører Inspektoratet tillige Revisionsarbejdet med selve Skattebeløbenes Rigtighed. Inspektoratet er oprettet i 1912 som Inspektoratet for Cigaretbeskatningen og døbt i 1917 om til Inspektoratet for Tobaksbeskatningen, hvilket Navn det siden har bevaret.

Afgiftslovenes finansielle Udbytte har svinget en Del fra det ene Finansaar til det andet — efter Konjunkturerne og efter Bevægelserne i Skattesatserne og lignende. Et Begreb herom faas gennem nedenstaaende Oversigt (Nettotal):

|                                  | 19 <sup>16</sup> / <sub>17</sub> | 19 <sup>20</sup> / <sub>21</sub> | 19 <sup>22</sup> / <sub>23</sub> | 19 <sup>24</sup> / <sub>25</sub> | 19 <sup>28</sup> / <sub>29</sub> | 19 <sup>31</sup> / <sub>32</sub> |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                                  | Mill. Kr.                        | Mill. Kr.                        | Mill. Kr.                        | Mill. Kr.                        | Mill. Kr.                        | Mill. Kr.                        |
| Afgift paa indenlandsk Sukker .. | 6,0                              | 6,2                              | 6,2                              | 4,3                              | 6,3                              | 7,6                              |
| Spiritusbeskatningen.....        | 6,8                              | 37,7                             | 32,2                             | 36,2                             | 27,6                             | 28,4                             |
| Ølskatten .....                  | 9,1                              | 28,5                             | 22,6                             | 28,9                             | 25,2                             | 29,8                             |
| Tobaksafgifterne .....           | 1,4                              | 25,6                             | 15,9                             | 22,4                             | 23,5                             | 30,8                             |
| Restaurationskatten.....         | —                                | —                                | 12,6                             | 20,1                             | 14,6                             | —                                |
| Afgift paa stærke Drikke.....    | —                                | —                                | —                                | —                                | —                                | 11,3                             |
| — — Chokoladevarer m. m.         | —                                | —                                | 5,7                              | 11,8                             | 10,0                             | 9,7                              |
| — — Motorkøretøjer .....         | —                                | —                                | —                                | 4,8                              | 7,6                              | 7,2                              |
| Benzinafgiften .....             | —                                | —                                | —                                | —                                | 13,9                             | 22,8                             |
| Andre Forbrugsafgifter .....     | 0,2                              | 17,8                             | 7,9                              | 8,0                              | 1,0                              | 2,9                              |
| Tilsammen .....                  | 23,5                             | 115,8                            | 103,1                            | 136,5                            | 129,7                            | 150,5                            |
| Samtlige Toldvæsenets Indtægter  | 64,5                             | 174,5                            | 175,5                            | 216,1                            | 219,3                            | 254,1                            |

#### 4.

Ser vi tilbage over de mange Skattelove, vi her har ladet passere Revy, kan det hele ved første Øjekast se temmelig kalejdoskopisk ud, som om det ikke var muligt igennem Urskoven at finde Vej til et Punkt, hvorfra det lader sig overse og bedømme. Saadan forholder det sig imidlertid kun i første Øjeblik. Ser man nøjere til, finder man flere karakteristiske Fællestræk. Der kan f. Eks. peges paa, at der er sket en Forskydning indenfor den samlede Forbrugsbeskatning: fra de almindelige Forbrugsartikler til Bekvemmeligheds- og Luksusvarerne, og — samtidig — fra et større til et mindre Antal beskattede Varer. Dette træder frem, naar man ser Lovene her i Forbindelse med den Side 136—138 omtalte Udvikling inden for Toldlovens Satser. Følger man denne Udvikling tilbage, finder man vel egentlig dens Rod i Reformerne i 1908, hvor Toldsatserne for en Række almindelige Varer faldt bort eller nedsattes, og hvor til Gengæld Be-

skatningen forhøjedes for en Del Luksusvarer, bl. a. Tobak og Spiritus. Det ene fører straks det andet med sig. Som Følge af denne Forhøjelse af Tobakstolden i 1908 kom den første indenlandske Tobaksdyrkningsafgift i 1911. Det var sikkert ikke mindst daværende Folketingsmand N. Neergaard, som var interesseret i denne Udvikling. Det blev ogsaa i hans Finansministertid, at det første egentlige Skridt i den her omhandlede Retning blev taget: Cigaretafgiftsloven i 1912. Og senere viser baade Udviklingen indenfor de udprægede Finans-toldsatser (paa Silke, Vin og Spiritus, slebne Glasvarer o. s. v.) og indenfor de her beskrevne Forbrugsafgifter, at denne Linie, i større Grad at samle den finansielle Interesse omkring bestemte Varegrupper, er fastholdt med stor Konsekvens.

Hvor man har kunnet, har man gennemført denne Udvikling i Form af Produktions- eller Omsætningsafgifter. Dette føres man ganske naturligt ind paa, alene fordi det derved muliggøres at gennemføre en rationel Beskatning baade af de udenlandske Varer og af de Varer, som fremstilles her i Landet. Og dertil kommer, at de indenlandske Forbrugsafgifter i sig selv har en Række beskatningsmæssige Fordele, f. Eks. i Sammenligning med Toldafgifterne. Forbrugsafgifterne tillader saaledes en mere differentieret Beskatning — efter Varens særlige Art og efter den færdige Vares Værdi, ganske som Lovgiveren ønsker det i det enkelte Tilfælde. Det er endda muligt at gøre Beskatningen af et bestemt Forbrug progressivt paa Varens Pris pr. Enhed — saaledes som det f. Eks. er Tilfældet baade indenfor Tobaksbeskatningen og Omsætningsafgiften paa Motorkøretøjer. Naar man yderligere erindrer, at man gennem Omsætningskatterne kan lægge det Tidspunkt, hvor det skattepligtige Beløbs Størrelse konstateres, langt frem imod Omsætningens sidste Led  $\text{c}$ : naar Varen gaar over til Forbrugeren, maa man sikkert sige, at de skattemæssige Krav, man i vore Dage maa stille til en Forbrugsbeskatning, der skal kunne bestaa som et Supplement til de direkte Skatter, er fyldestgjort saa godt, som det nu engang er muligt med Forbrugskatter. En Beskatning gennem Raavarerne, som der fra forskellig Side af og til rejses Krav om, vil aldrig kunne give en saadan Retfærdighed i Beskatningen, og det gælder selvom Raavaretolden er Værditold, dens beskatningsmæssige Fortrin til Trods; dels er Værditoldens praktiske Gennemførelse forbundet med Mangler og Vanskeligheder, som vi ikke her skal komme ind paa, dels er Raatobakkens Andel i de færdige Varers Værdi højst forskellig. Da man i 1911—12 skulde til at gøre Tobakken til et betydende Skatteobjekt, undersøgte man de forskellige Former, hvorunder en saadan Tobaksbeskatning kunde gennemføres. Der var da ogsaa Tale om at løse Spørgsmålet gennem en forhøjet Raatobakstold, men da man ikke vilde beskatte alle Tobaksvarer ens, maatte man ind paa et System med Tilbagebetaling af en Del af Raatobakstolden for de Varer, man enten slet ikke vilde beskatte eller vilde beskatte mindre stærkt. Det opgav man imidlertid og valgte Banderoleafgiften.

Disse principielle Betragtninger vejer maaske mindre til, saa længe de Beløb, der er Tale om at paalægge de Varer, man tager ud som særlige Skatteobjekter, er forholdsvis smaa. Men de maa nødvendigvis faa afgørende Indflydelse paa Beskatningssystemets Udformning, naar der bliver Tale om et Beløb af en saadan Størrelse, som Tilfældet nu er hos os, hvor f. Eks. Raatobakstold + de



indenlandske Afgifter, tilsammen over 40 Mill. Kr., udgør 300 pCt. af Raatobak-  
kens Værdi, og hvor alene Omsætningsafgifterne (paa Tobaksvarer, Chokolade-  
og Sukkervarer, stærke Drikke og Automobiler) indbringer et Beløb, der paa lidt  
nær er lige saa stort som Statens Udbytte af Indkomstskatten. Det viser sig og-  
saa, at den Udvikling, vi kender her i Danmark, genfindes i andre Lande. Sam-  
tidig med, at Forbrugsskatterne — som foran berørt — i det hele taget har faaet  
større Betydning, har man maattet tage en voksende Del gennem de specielle  
Forbrugsafgifter, man har ganske simpelt ikke kunnet komme anden Vej frem,  
naar man har været tvunget til at skaffe de store Beløb.

## 5.

Disse Beskatningsformer medfører ganske naturligt en Forbindelse med de  
paagældende Erhvervsdrivende af ret intim Karakter. Enhver Skattelov griber  
ind i de bestaaende Indkomst- og Produktionsforhold. Og det maa da i særlig  
Grad gælde alle disse Love, som ikke blot direkte paavirker Varernes Priser,  
men tillige fastlægger et regelmæssigt Samarbejde mellem de paagældende Er-  
hvervsdrivende og Skattemyndighederne. De stærkt skiftende økonomiske For-  
hold, vi har kendt i den sidste Snes Aar, medfører, at man ikke — som før  
Krigen — vedtager Skattelove, som skal træde i Kraft Aaret efter; de skal of-  
test træde i Kraft et Par Dage efter Vedtagelsen. Dette medfører ganske na-  
turligt, at der ikke altid kan forhandles mellem Administration og Erhverv un-  
der Forslagenes Udarbejdelse, men Erhvervsorganisationernes Medvirken har  
stor Betydning, naar Administrationens Vejledning skal udarbejdes. Og der-  
efter kommer det daglige Arbejde med Lovens Gennemførelse og Afgifter-  
nes rigtige Erlæggelse, et Arbejde, hvori Toldvæsenet og Virksomhedernes In-  
teresser ikke er saa forskellige, som det ved første Øjekast kunde se ud til, naar  
Skatteloven skal være der.

Det Kontrolsystem, som med forskellige Variationer er gennemført for disse  
Afgiftslove, medfører et vist Arbejde for begge Parter, baade mange Bestem-  
melser at iagttage og en Del haandgribeligt Arbejde med Forsendelses-  
papirer, Revision af Virksomhedernes Bogføring enten ved Besøg paa Stedet  
eller hjemme paa Toldkamret o. s. v. Denne Kontrolvirksomhed har et dob-  
belt Formaal: at sikre Statens finansielle Interesser og muliggøre, at alle de  
paagældende Skattebetalere behandles ens. Begge Sider er af stor Betydning,  
ikke mindst den sidste. Og mon man ikke, naar man gennemgaar Forholdet  
og sammenligner Forbrugsafgifterne med, hvad man ellers kender til af Skatte-  
opkrævning, inden for Toldvæsenet og uden for Toldvæsenet, kommer til det  
Resultat, at Forbrugsafgifternes tekniske Apparat muliggør en i begge Henseen-  
der effektiv Kontrol. Det forhindrer ikke, at Systemet, efterhaanden som der  
indvindes Erfaringer hos de »praktiserende« Tjenestemænd og hos Administra-  
tionen, kan blive bedre endnu. Muligvis en eller anden Erhvervsdrivende des-  
uden har gjort den Erfaring, at Toldvæsenets Medvirken ikke har været uden  
gavnlig Indflydelse paa Orden og Regnskabsførelse i hans Bedrift.

At der efterhaanden er en stor Kreds af Virksomheder, som Toldvæse-  
net saaledes er i Forbindelse med, ses af omstaaende Oversigt over de

i 1932 anmeldte Virksomheder, hvor der dog kun er medtaget de under regelmæssigt Tilsyn værende Virksomheder, men ikke de mange andre, der har Bevillinger af forskellig Art, og som Toldvæsenet derfor af kontrolmæssige Grunde har Forbindelse med.

Forbrugsafgifterne paavirker ikke blot disse Virksomheder derigennem, at de medfører visse Regnskabsændringer, at Toldopsynet foretager Lageropgørelser o. s. v. Virksomhederne maa desuden underkaste sig visse almene Forskrifter for Virksomhedens Indretning og Drift. Det følger af Sagens Natur, at disse Omstændigheder har en Tendens til at skabe en vis Stabilitet i Faget, men ogsaa en Tendens til at udelukke de helt smaa Virksomheder fra at opstaa og maaske endog til at faa nogle af de allerede eksisterende til at lukke. Som Regel vil en saadan Indvirkning gaa langsomt for sig, vise sig lidt efter lidt, og man har Gang paa Gang ved den nye Lovs Fremkomst lempet disse Regler for de ved Lovens Fremkomst bestaaende Virksomheder, saaledes at de kom til at genere mindst muligt. Men undertiden kan Paavirkningen være af mere akut Karakter. Det var f. Eks. Tilfældet med Bestemmelserne i Tobaksafgiftsloven af 1922 med Hensyn til Lokaler, Arbejdernes Hjemmearbejde, Forbud mod at være ansat i flere Virksomheder m. v. Disse strenge Regler, der forøvrigt kom frem i Forstaaelse saavel med Fagforeninger som med Arbejdsgivere, medførte en pludselig Nedgang i Tobaksvirksomhedernes Antal fra 1500 i 1921 til 600 i 1923. Dette var forudset, og Loven indeholdt derfor Regler om Erstatninger til dem, hvis Virksomheder af disse Aarsager blev standset. I denne Forbindelse kan man ogsaa erindre om den særlige Ordning med Spritfabrikkerne, der om den ikke kan siges at være skabt af Skattelovene, saa dog har en intim Forbindelse dermed.

Men endelig paavirkes Virksomhederne selvfølgelig derigennem, at Priserne paa deres Varer forhøjes, saaledes at Afsætningsmulighederne ændres. Det er ganske vist hændt, at Virksomhederne har set deres Fordel ved at bære en Skatteforhøjelse selv, men Hovedreglen er selvfølgelig det modsatte, at Priserne forhøjes. Dette kan ikke undgaa at paavirke Forbruget, forskelligt først og fremmest efter hvor fast Forbruget ligger hos de mindst velhavende Køberklasser. Gennemgaaende maa det nu siges, at de Varer, Beskatningsmyndighederne her hjemme særlig har interesseret sig for i de sidste Aar, har vist en stor Bæreevne. Det fremgaar for Tobakkens Vedkommende af hosstaaende Figur 1. Kurverne er konstrueret paa den Maade, at Periodens gennemsnitlige Forbrug pr. Individ er sat lig 100, hvorefter det tilsvarende Tal for de enkelte Aar er omregnet i Forhold hertil. Selv med den stærke Pris- og Skatteforhøjelse for Cigaretter, som omtales Side 178, gik Forbruget dog stadig frem indtil 1927. Det ser af Tegningen ud til, at Forbruget faldt stærkt fra 1928 til

De af Forbrugsafgifterne omfattede Virksomheder.

|  | København's<br>Told-<br>distrikt | Pro-<br>vinsen | Til-<br>sammen |
|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| Sukkerfabrikker og Sukker-<br>rafinaderier . . . . .   | 2                                | 9              | 11             |
| Sprittfabrikker . . . . .  | 1                                | 6              | 7              |
| Bryggerier . . . . .   | 9                                | 203            | 212            |
| Tobaksvirksomheder . . . . .   | 393                              | 397            | 790            |
| Chokoladevirksomheder m. v.<br>Virksomheder under Told-<br>lovens § 47 a <sup>1)</sup> . . . . . | 464                              | 837            | 1301           |
| Handel og Udskænkning af<br>stærke Drikke <sup>2)</sup> . . . . .                                | 180                              | 105            | 285            |
| Fremstilling af andre Alko-<br>holer ved Brug af Fuselolie                                       | 8519                             | 14977          | 23496          |
| Kaffesurrogatfremstillere . . .  | 3                                | 0              | 3              |
|  | 11                               | 17             | 28             |
| Tilsammen . . . . .  | 9582                             | 16551          | 26133          |

<sup>1)</sup> Heri medregnet 27 Frugtvinfabrikker m. v., men ikke Spritfabrikkerne.

<sup>2)</sup> Bortset fra de foranævnte Spritfabrikker, Bryggerier og 47 a-Virksomheder (Vinhandlere m. fl.)



Fig. 1. Forskydninger i Forbruget pr. Individ af Tobaksvarer.

1929 og derefter steg igen — dette er dog ikke den virkelige Bevægelse; det stærke Udsving skyldes Hamstring i den sidste Halvdel af 1928 og det deraf følgende formindskede Forbrug i 1929. Udjævner man Tallene, faar man et ganske svagt Fald i Forbruget i de sidste Par Aar — maaske ca. 5 pCt. — saaledes at vi staar med samme Forbrug pr. Individ nu som omkring 1926.

Denne Nedgang i Cigaretforbruget maa sikkert ses i Forbindelse med de daarlige Tider, men da det samlede Forbrug af Tobak pr. Individ ikke er faldet i de sidste Par Aar, snarest det modsatte, er Cigaretforbruget sikkert ogsaa paa virket af den Skatteforskydning, som har fundet Sted, navnlig siden 1928, til Gunst for Cigarer og Cigarillos.

For de alkoholiske Drikkevarers Vedkommende fremgaar Udviklingen paa samme Maade af Fig. 2, der viser den almenkendte Nedgang i Forbruget af Spiritus, der i de allerseneste Aar igen har været særlig stærk, medens Øl nærmest viser konstant Forbrug og Vinen stigende. Hvorvidt denne Udvikling skyldes de sidste Aars Skatteforandringer eller de daarlige Tidens Reaktion overfor den dyreste af Varerne, kan man næppe afgøre endnu.

Forbrugsafgifternes Betydning for Intra d e r n e er nogenlunde ens i København og i Provinsen, naar denne tages uder eet: de udgjorde for 20 Aar



Fig. 2. Forskydninger i Forbruget pr. Individ af alkoholiske Drikkevarer.

siden ca. 30 pCt. af Nettoindtægterne, nu mellem 55 og 60 pCt. Indenfor Pro-  
 vinsens Toldsteder rummes der selvfølgelig store Forskelligheder. De stor Pro-  
 vinstoldsteder, Aalborg, Aarhus, Odense, Esbjerg og Horsens ligger saa nogen-  
 lunde paa det samme Niveau. For de mindre Toldsteder er Forbrugsafgifternes  
 Betydning ganske naturligt stigende. For de 57 Toldsteder, hvis Intrader i 1931  
 —32 laa under 1 Mill. Kr., udgjorde Forbrugsafgifterne saaledes 70 pCt. af  
 samtlige Indtægter. For en Række Toldsteder gør der sig særlige Forhold gæl-  
 dende. For Hobro og Randers f. Eks. udgjorde Forbrugsafgifterne allerede før  
 Krigen den største Del af Indtægterne, for Hobro endda 70 pCt. Randers har  
 mistet sin Spritfabrik og ligger nu omtrent som de andre Toldsteder af samme  
 Størrelse, medens Hobro stadig ligger højt; den har bevaret Spritfabriken og har  
 et stort Landdistrikt. De nærmere Enkeltheder fremgaar iøvrigt af den som Bi-  
 lag trykte Oversigt over de enkelte Toldsteders Intrader i Finansaarene 1911—  
 12 og 1931—32.

Baade det store Antal Virksomheder og de store Pengebeløb, det drejer sig  
 om, understreger Omfanget af de Opgaver, der i den sidste Snes Aar ved disse  
 Forbrugsafgifter er lagt paa det danske Toldvæsens Skuldre. Hertil er kom-  
 met Toldlovens mange Ændringer og nye Problemer, blandt andet Værdi-

tolden, hvis Gennemførelse forøvrigt fører ind i mange af de samme Spørgsmaal, som melder sig ved Forbrugsafgifterne. Det gælder f. Eks. med Hensyn til Behandlingen af Filialernes Værdiangivelser og det gælder med Hensyn til den almindelige Regnskabskontrol til Konstatering af de fremlagte Fakturaers Rigtighed. Det siger sig selv, at alt dette har medført Opgaver af hidtil ukendt Karakter for en Toldstedschef og stillet nye Krav til hans administrative Evner. Og det tilsvarende har været Tilfældet for enhver af hans Medarbejdere.

Medens Tjenestemændene overfor det meget nye, der er sket indenfor Toldlovgivningen i snævrere Forstand, har haft aarhundredgammel Tradition til Hjælp, gælder det samme ikke med Hensyn til de nye Forbrugsafgifter. Meget af Arbejdet hermed bygger ganske vist paa og hænger sammen med Tolderens øvrige Arbejde, men i det væsentlige er Forbrugsafgifterne for Toldstederne noget nyt, hvor Traditionerne først skal skabes. En Karakteristik af dette nye, en Paavisning af dets Betydning for Staten og Etaten, har været Hensigten med foranstaaende Oversigt.

---

Oversigt  
over  
Toldindtægterne i Finansaarene  
1911–12 og 1931–32.  

---

# FINANSAARET 1911/12

| Tolldistrikt            | Told<br>(Netto)<br>1000 Kr. | Produk-<br>tions- og<br>Om-<br>sætnings-<br>afgifter<br>(Netto)<br>1000 Kr. | De Kom-<br>munerne<br>tilfaldende<br>Afgifter<br>1000 Kr. | Andre<br>Indtægter<br>1000 Kr. | Ialt<br>1000 Kr. |
|-------------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| København .....         | 21 816                      | 9 186   | —   | 421                            | 31 423           |
| Aalborg .....           | 1 254                       | 621   | —   | 18                             | 1 893            |
| Aarhus .....            | 1 631                       | 743   | —   | 14                             | 2 388            |
| Allinge .....           | 8                           | —   | —   | 1                              | 9                |
| Assens .....            | 48                          | 323   | —   | 1                              | 372              |
| Bandholm—Maribo ....    | 78                          | 43  | —   | 1                              | 122              |
| Bogense .....           | 19                          | —   | —   | 1                              | 20               |
| Ebeltoft .....          | 3                           | —   | —   | 1                              | 4                |
| Esbjerg (med Fanø) .... | 397                         | 93  | —   | 15                             | 505              |
| Faaborg .....           | 55                          | —   | —   | 1                              | 56               |
| Fakse .....             | 10                          | —   | —   | 1                              | 11               |
| Frederikshavn .....     | 63                          | ÷ 2   | —   | 3                              | 64               |
| Fredericia .....        | 192                         | 139   | —   | 3                              | 334              |
| Frederikssund .....     | 18                          | 17  | —   | —                              | 35               |
| Frederiksværk .....     | 3                           | —   | —   | 1                              | 4                |
| Gedser .....            | 6                           | —   | —   | 1                              | 7                |
| Grenaa .....            | 28                          | 6   | —   | 1                              | 35               |
| Gudhjem .....           | 4                           | —   | —   | 1                              | 5                |
| Hasle .....             | 4                           | 13  | —   | —                              | 17               |
| Helsingør .....         | 109                         | 218   | —   | 5                              | 332              |
| Herning .....           | 79                          | —   | —   | —                              | 79               |
| Hjørring .....          | 83                          | 169   | —   | —                              | 252              |
| Hillerød .....          | 34                          | —   | —   | —                              | 34               |
| Hobro og Mariager ....  | 100                         | 247   | —   | 2                              | 349              |
| Holbæk .....            | 91                          | —   | —   | 17                             | 108              |
| Holstebro .....         | 239                         | 42  | —   | 1                              | 282              |
| Horsens .....           | 450                         | 128   | —   | 2                              | 580              |
| Kalundborg .....        | 43                          | 24  | —   | 1                              | 68               |
| Kerteminde .....        | 19                          | —   | —   | —                              | 19               |
| Kolding (med Vamdrup)   | 752                         | 68  | —   | 9                              | 829              |
| Korsør .....            | 112                         | —   | —   | 2                              | 114              |
| Køge .....              | 106                         | 14  | —   | 1                              | 121              |
| Lemvig .....            | 49                          | —   | —   | 1                              | 50               |
| Løgstør .....           | 18                          | —   | —   | 1                              | 19               |
| Marstal .....           | 5                           | —   | —   | 4                              | 9                |
| Middelfart .....        | 63                          | —   | —   | 1                              | 64               |
| Nakskov .....           | 165                         | 387   | —   | 2                              | 554              |
| Transport ..            | 28 154                      | 12 479  | —   | 534                            | 41 167           |

# FINANSAARET 1931/32

| Tolldistrikt         | Told<br>(Netto)<br>1000 Kr. | Produk-<br>tions- og<br>Om-<br>sætnings-<br>afgifter<br>(Netto)<br>1000 Kr. | De Kom-<br>munerne<br>tilfaldende<br>Afgifter<br>1000 Kr. | Andre<br>Indtægter<br>1000 Kr. | Ialt<br>1000 Kr. |
|----------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| København .....      | 77 301                      | 85 339  | 11 464  | 1 924                          | 176 028          |
| Aabenraa .....       | 281                         | 224   | 405   | 30                             | 940              |
| Aalborg .....        | 3 672                       | 4 417   | 1 381   | 121                            | 9 591            |
| Aarhus .....         | 3 889                       | 3 663   | 1 720   | 183                            | 9 455            |
| Allinge .....        | 2                           | 11  | —   | 2                              | 15               |
| Assens .....         | 145                         | 268   | 29  | 2                              | 444              |
| Bandholm—Maribo .... | 68                          | 291   | 359   | 22                             | 740              |
| Bogense .....        | 21                          | 25  | 36  | 1                              | 83               |
| Ebeltoft .....       | 3                           | 23  | 7   | 1                              | 34               |
| Esbjerg .....        | 966                         | 890   | 419   | 61                             | 2 336            |
| Faaborg .....        | 79                          | 47  | 13  | 2                              | 141              |
| Fakse .....          | 6                           | 7   | 1   | 2                              | 16               |
| Fredericia .....     | 314                         | 454   | 5 118   | 262                            | 6 148            |
| Frederikshavn .....  | 106                         | 174   | 89  | 17                             | 386              |
| Frederikssund .....  | 34                          | 68  | 22  | 2                              | 126              |
| Frederiksværk .....  | 42                          | 34  | 15  | 1                              | 92               |
| Gedser .....         | 22                          | 5   | 3   | 4                              | 34               |
| Graasten .....       | 28                          | 70  | 7   | 2                              | 107              |
| Grenaa .....         | 76                          | 115   | 51  | 3                              | 245              |
| Gudhjem .....        | 1                           | 3   | —   | 1                              | 5                |
| Haderslev .....      | 742                         | 507   | 196   | 18                             | 1 463            |
| Hasle .....          | 1                           | 7   | —   | 1                              | 9                |
| Helsingør .....      | 21                          | 562   | 80  | 13                             | 676              |
| Herning .....        | 211                         | 222   | 79  | 5                              | 517              |
| Hillerød .....       | 63                          | 125   | 80  | 8                              | 276              |
| Hjørring .....       | 123                         | 301   | 85  | 4                              | 513              |
| Hobro .....          | 115                         | 2 155   | 62  | 6                              | 2 338            |
| Holbæk .....         | 166                         | 200   | 148   | 21                             | 535              |
| Holstebro .....      | 687                         | 631   | 118   | 8                              | 1 444            |
| Horsens .....        | 1 090                       | 1 180   | 314   | 27                             | 2 611            |
| Kalundborg .....     | 34                          | 220   | 68  | 4                              | 326              |
| Kerteminde .....     | 36                          | 22  | 11  | 1                              | 70               |
| Kolding .....        | 1 742                       | 810   | 699   | 56                             | 3 307            |
| Korsør .....         | 154                         | 82  | 499   | 82                             | 817              |
| Køge .....           | 148                         | 218   | 657   | 38                             | 1 061            |
| Lemvig .....         | 72                          | 49  | 22  | 3                              | 146              |
| Løgstør .....        | 20                          | 53  | 47  | 2                              | 122              |
| Marstal .....        | 3                           | 9   | —   | 2                              | 14               |
| Middelfart .....     | 128                         | 61  | 23  | 4                              | 216              |
| Nakskov .....        | 85                          | 1 410   | 111   | 14                             | 1 620            |
| Transport ..         | 92 697                      | 104 953   | 24 438  | 2 960                          | 225 048          |



## FINANSAARET 1911/12 (fortsat)

| Tolldistrikt          | Told<br>(Netto)<br>1000 Kr. | Produk-<br>tions- og<br>Om-<br>sætnings-<br>afgifter<br>(Netto)<br>1000 Kr. | De Kom-<br>munerne<br>tilfaldende<br>Afgifter<br>1000 Kr. | Andre<br>Indtægter<br>1000 Kr. | Ialt<br>1000 Kr. |
|-----------------------|-----------------------------|---|---|--------------------------------|------------------|
| Transport ..          | 28 154                      | 12 479  | —   | 534                            | 41 167           |
| Neksø .....           | 15                          | 1   | —   | 1                              | 17               |
| Nyborg .....          | 121                         | 20  | —   | 1                              | 142              |
| Nykøbing F. ....      | 272                         | 79  | —   | 2                              | 353              |
| — M. ....             | 88                          | —   | —   | 1                              | 89               |
| — S. ....             | 8                           | —   | —   | —                              | 8                |
| Nysted .....          | 7                           | —   | —   | 1                              | 8                |
| Næstved .....         | 197                         | 25  | —   | 1                              | 223              |
| Odense .....          | 1 183                       | 578   | —   | 15                             | 1 776            |
| Præstø .....          | 17                          | —   | —   | —                              | 17               |
| Randers .....         | 535                         | 605   | —   | 6                              | 1 146            |
| Ribe .....            | 33                          | —   | —   | 1                              | 34               |
| Ringkøbing .....      | 41                          | —   | —   | 1                              | 42               |
| Roskilde .....        | 65                          | 167   | —   | 1                              | 233              |
| Rudkøbing .....       | 34                          | 15  | —   | 1                              | 50               |
| Rønne .....           | 54                          | —   | —   | 1                              | 55               |
| Sakskøbing .....      | 18                          | 5   | —   | —                              | 23               |
| Samsø .....           | 4                           | —   | —   | —                              | 4                |
| Skagen .....          | 6                           | —   | —   | 1                              | 7                |
| Skanderborg—Silkeborg | 93                          | 17  | —   | —                              | 110              |
| Skelskør .....        | 14                          | 101   | —   | —                              | 115              |
| Skive .....           | 126                         | ÷ 1   | —   | 1                              | 126              |
| Slagelse .....        | 293                         | 267   | —   | —                              | 560              |
| Stege .....           | 24                          | 14  | —   | 1                              | 39               |
| Struer .....          | 28                          | —   | —   | —                              | 28               |
| Stubbekøbing .....    | 18                          | —   | —   | 1                              | 19               |
| Svaneke .....         | 6                           | —   | —   | 1                              | 7                |
| Svendborg .....       | 254                         | 70  | —   | 6                              | 330              |
| Sæby .....            | 9                           | —   | —   | 1                              | 10               |
| Thisted .....         | 142                         | 32  | —   | 5                              | 179              |
| Varde .....           | 57                          | 1   | —   | —                              | 58               |
| Vejle .....           | 364                         | 104   | —   | 6                              | 474              |
| Viborg .....          | 134                         | 62  | —   | —                              | 196              |
| Vordingborg .....     | 30                          | —   | —   | —                              | 30               |
| Ærøskøbing .....      | 5                           | —   | —   | 1                              | 6                |
| Ialt ..               | 32 449                      | 14 641  | —   | 591                            | 47 681           |

## FINANSAARET 1931/32 (fortsat)

| Tolddistrikt          | Told<br>(Netto)<br>1000 Kr. | Produk-<br>tions- og<br>Om-<br>sætnings-<br>afgifter<br>(Netto)<br>1000 Kr. | De Kom-<br>muner-<br>ne<br>tilfaldende<br>Afgifter<br>1000 Kr. | Andre<br>Indtægter<br>1000 Kr. | Ialt<br>1000 Kr. |
|-----------------------|-----------------------------|---|--|--------------------------------|------------------|
| Transport ..          | 92 697                      | 104 953   | 24 438   | 2 960                          | 225 048          |
| Neksø .....           | 8                           | 21  | 1  | 2                              | 32               |
| Nyborg .....          | 120                         | 153   | 1 313  | 70                             | 1 656            |
| Nykøbing F. ....      | 796                         | 622   | 83   | 10                             | 1 511            |
| — M. ....             | 128                         | 181   | 25   | 3                              | 337              |
| — S. ....             | 11                          | 47  | 32   | 2                              | 92               |
| Nysted .....          | 61                          | 17  | 3  | 1                              | 82               |
| Næstved .....         | 182                         | 225   | 127  | 13                             | 547              |
| Odense .....          | 3 692                       | 3 839   | 804  | 109                            | 8 444            |
| Padborg .....         | 222                         | 11  | 8  | 13                             | 254              |
| Præstø .....          | 31                          | 25  | 14   | 1                              | 71               |
| Randers .....         | 1 092                       | 1 451   | 598  | 43                             | 3 184            |
| Ribe .....            | 33                          | 124   | 15   | 1                              | 173              |
| Ringkøbing .....      | 41                          | 52  | 57   | 1                              | 151              |
| Roskilde .....        | 173                         | 199   | 37   | 3                              | 412              |
| Rudkøbing .....       | 24                          | 136   | 19   | 3                              | 182              |
| Rønne .....           | 56                          | 194   | 117  | 9                              | 376              |
| Sakskøbing .....      | 9                           | 865   | 8  | 2                              | 884              |
| Samsø .....           | 3                           | 45  | 6  | 2                              | 56               |
| Skagen .....          | 6                           | 15  | 3  | 2                              | 26               |
| Skanderborg—Silkeborg | 356                         | 321   | 91   | 11                             | 779              |
| Skelskør .....        | 18                          | 64  | 15   | 3                              | 100              |
| Skive .....           | 188                         | 260   | 60   | 5                              | 513              |
| Slagelse .....        | 576                         | 755   | 271  | 18                             | 1 620            |
| Stege .....           | 16                          | 622   | 23   | 3                              | 664              |
| Struer .....          | 53                          | 24  | 14   | 3                              | 94               |
| Stubbekøbing .....    | 15                          | 44  | 8  | 1                              | 68               |
| Svaneke .....         | 7                           | 4   | 1  | 1                              | 13               |
| Svendborg .....       | 509                         | 894   | 168  | 17                             | 1 588            |
| Sæby .....            | 10                          | 35  | 9  | 1                              | 55               |
| Sønderborg .....      | 676                         | 378   | 73   | 18                             | 1 145            |
| Thisted .....         | 182                         | 242   | 90   | 4                              | 518              |
| Tønder .....          | 159                         | 163   | 31   | 6                              | 359              |
| Varde .....           | 51                          | 192   | 90   | 3                              | 336              |
| Vejle .....           | 750                         | 730   | 258  | 27                             | 1 765            |
| Viborg .....          | 288                         | 421   | 93   | 5                              | 807              |
| Vordingborg .....     | 47                          | 73  | 31   | 3                              | 154              |
| Ærøskøbing .....      | 4                           | 16  | 2  | 1                              | 23               |
| Ialt ..               | 103 291                     | 118 413   | 29 036   | 3 380                          | 254 120          |



Rentekammerbygningen og Københavns Slot.

## TOLDVÆSENETS ORGANISATION

Af Kontorchef i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter P. GRØNVOLD.

### I.

**A**ARET 1632, der iøvrigt ikke staar antegnet i Danmarkshistorien for medelst store, for Land og Folk betydningsfulde Begivenheder, rummer dog for den danske Toldetat en Mærkedag, nemlig den Dag, den 12. Januar, da Christian IV's Ordinans om Toldens Oppebørsel udstedtes. Naar man har Grund til at mindes denne Forordning i 1932, 300 Aaret for dens Fremkomst, er det, fordi der med denne lægges den første Spire til en samlet Organisation af det danske Toldvæsen, og et kort Rids over Toldvæsenets Organisation gennem Tiderne synes derfor at maatte tage sit Udgangspunkt her. Indtil 1632 var Forholdet dette, at der kun i nogle Byer fandtes en virkelig Tolder, der da tillige gerne var Sisemester, og i disse to Egenskaber forestod henholdsvis Udførsels- og Indførselstoldens Opkrævning; i andre Byer udtoges Tolderen og Sisemesteren blot blandt de mere fremtrædende Borgere, og ofte var det da saaledes, at paa den ene Side Tolder- og Borgmesterstillingen, paa den anden Side Sisemester- og Byfogedstillingen var forenet paa samme Haand. I dette Forhold skete der en afgørende Ændring ved Ordinansen af 1632, idet denne foreskrev, at der i enhver By skulde findes en Tolder og en Toldskriver, og disse skulde udnævnes af Statholderen paa Københavns Slot — der paa det Tidspunkt indtog Rigshofmesterens Plads i Kongens Raad — aflægge Embedsed, have deres Bog forseglet af Lensmændene og i det hele være tro og nidkære i deres Embeder, hvorhos Utroskab og Skødesløshed

skulde rammes af strenge Straffe. Med Rette tør derfor denne Ordinans betegnes som Indledningen til den efterfølgende organisatoriske Udvikling. En egentlig etatsmæssig Organisation af Toldvæsenet naar vi dog først i 1651, det store Mærkeaar i ældre dansk Toldlovgivnings Historie. Med den nye Toldrulle af 13. August 1651 forlod man definitivt tidligere Tids mere spredte Toldlovgivning og fik for første Gang en samlet, fast opbygget Toldlov af gennemført merkantilistisk Karakter. Da de merkantilistiske Principper i første Række paa kaldte systematiske Toldforanstaltninger som Middel til at forøge Landets Velstand ved Tilvejebringelsen af en saakaldt gunstig Handelsbalance, var det, om



V. C. E. Spønneck.  
Generaldirektør 1854—1863.



F. E. Ramus.  
Generaldirektør 1863—1874.

det blot i nogen Grad skulde lykkes at gøre den nye Toldrulles Bestemmelser effektive, en nødvendig Forudsætning, at Toldvæsenet fik en fastere organisatorisk og personel Ordning end hidtil, og netop herpaa tog Frederik III's Toldordinans af 14. Maj 1651 Sigte. Ifølge denne blev hele Toldvæsenet underlagt en Generaldirektion med en Generaltoldforvalter under sig, saaledes at Generaldirektøren havde den øverste Toldadministration, skulde sørge for de fornødne Love, bestyre det praktiske Toldvæsen og drage Omsorg for tilbørlig og rettidig Regnskabsaflæggelse, medens Generaltoldforvalteren sattes i Spidsen for Etaten og som saadan skulde forestaa Bestyrelsen af Rigets Toldoppebørsel. At man tillagde dette Embede stor Betydning, kan man ogsaa se af dets Rang, der oprindeligt var fastsat efter den ældste af Københavns Borgmestre, men umiddelbart derpaa — som et værdigt kongeligt Svar paa en Protest fra disse mod at skilles ad i Gang og Sæde — blev fastsat forud for samtlige Borgmestre, dengang meget store Stillinger. Direkte under Generaltoldforvalteren stod 3 Provinstoldforvaltere, hvorhos der i hver By ansattes en Tolder, der igen under sig havde en eller flere Toldbetjente. Kun Generaltoldforvalteren og de 3 Provinstoldforvaltere udnævntes af Kongen, medens iøvrigt alle Tolderne og Told-

betjentene beskikkedes af Etatens Chef. Ordningen af 1651 fik dog ikke Lov til at bestaa længe. Da Enevælden indførtes i 1660, og en egentlig dansk Centralforvaltning, bygget paa Kollegiesystemet, derved blev skabt, henlagdes Toldvæsenet ved Ordinas af 4. November under det nyoprettede Skattekammerkollegium, og Stillingen som Generaltoldforvalter blev snart efter inddraget, hvorefter Udnævnelsesretten til Told- og Toldbetjentstillingerne overgik til Kongen. I Kollegiet, der kom til at bestaa af en Skatmester samt 3 adelige og 4 borgerlige Assessorer, indtraadte den første Generaltoldforvalter, Faderen til Toldrullen af 1651, Henrik Müller, som Assessor med Titel af Rentemester, og



C. V. Lange.  
Generaldirektør 1875—1888.



E. D. G. Blechingberg.  
Generaldirektør 1888—1902.

saaledes at han for Toldsagers Vedkommende blev førende Medlem indenfor Kollegiet. Den personelle Kontinuitet var hermed trods Nyordningen bevaret, og i netop 100 Aar herefter forblev Toldvæsenets Sager henliggende under dette Kollegium og dets Afløser fra 1680, Rentekamret.

Først i Aaret 1760 fik Toldvæsenet sit eget øverste Organ. Rentekamrets Forretninger var efterhaanden blevet overvældende. Allerede i 1735 havde man derfor fra Kamret udskilt et særligt General-Landets-Øconomie- og Commercekollegium for Sager angaaende Landvæsenet, Manufacturer og Commercier. Dette var dog ikke tilstrækkeligt. Med den fortsatte Udvikling af Kamrets Arbejde og med den store Betydning, Toldpolitikken fremdeles havde, viste det sig nødvendigt ogsaa at udskille alle Toldanliggender, saaledes at der under den 7. Januar 1760 oprettedes et selvstændigt Vestindisk-guineisk Rentesamt Generaltoldkammer, hvorunder foruden vedkommende Koloniers Sager alle Told-, Konsumtions- og Licensintrader blev henlagt. Kun faa Aar efter, i 1768, forenedes de 2 Kollegier med deres under den stadig herskende merkantilistiske Politik saa beslægtede Opgaver til et Generaltoldkammer og Commercekollegium, og denne Fusionsudvikling fortsattes under Struensee i 1771,

hvor Rentekamret samt Generaltoldkammer<sup>s</sup> og Commercekollegiet sloges sammen til et Finanskollegium for derved at skabe fuldstændig Enhed i Finansstyrelsen. Denne Reform blev dog kun et Intermezzo. Efter Struensees Fald vendte man ved Reskriptet af 14. Januar 1773 tilbage til Ordningen fra før 1768, saaledes at man genoprettede baade Generaltoldkammeret og Økonomi<sup>s</sup> og Commercekollegiet, og i en lang Aarrække stod nu disse to, for Danmark og Norge fælles Regeringskollegier urørte i deres Struktur. Først da Norges Tab ved Kierfreden i 1814 jævnsides med de fortvivlede økonomiske Forhold havde gjort en Simplificering af Regeringsmaskineriet ogsaa paa dette Punkt nødvendigt,



Marcus Rubin.  
Generaldirektør 1902—1913.

sammensmeltede man ved det omfattende nye Forvaltningsreskript af 9. Februar 1816 de to Kollegier til et Generaltoldkammer<sup>s</sup> og Commercekollegium, og dette blev herefter bestaaende Enevældens Tid ud, dog at Kollegiet, som det nedenfor skal omtales, under Bevarelse af de samme ydre Rammer undergik en vis Omdannelse ved Finansforvaltningsreformen i 1840.

Den politiske Friheds Fødselsaar 1848 bragte Afslutningen paa det danske Kollegiestyre. Overgangen til Ministeriestyrelsen skete dog uden større Brud; det var vel et afgørende Principskifte — før var Kollegieforsamlingen, nu Ministeren som Enkeltmand øverste administrative Instans —, men kun i ringe Grad et Personskifte. Intetsteds blev dog Overgangen lempeligere end i Toldvæsenets øverste Styrelse, hverken personelt eller principielt. Det har altid været bemærkelsesværdigt, at Martsministeriet i 1848 — i Modsætning til de følgende 60 Aars Ministerier — havde en Handelsminister, men Grunden hertil var alene den, at man meget ønskede at bevare Commercekollegiets hidtidige Direktør, Bluhme, som saglig Arbejdskraft for Ministeriet og derfor roligt lod Commercekollegiet fortsætte sit Liv, forpuppet i Handelsministeriets Skikkelse, indtil den endelige Overgang fra Kollegium til Ministerium skete ved den grundlæg-

gende Kundgørelse af 24. November 1848, der henlagde Toldvæsenet under Finansministeriet. Men selv da brødes Kontinuiteten ikke, idet det nye Novemberministerium havde Commercekollegiets hidtidige første Sektionschef og bærende Kraft, Sponneck, i sin Midte som Finansminister, hvad der for Toldvæsenets Vedkommende hurtigt fik en ganske speciel Følge. Det var efter Kundgørelsen af 24. November Tanken, at der skulde oprettes et særligt Generaltolddirektorat, hvorunder Told- og Konsumtions- samt Karantænevæsenet med Øresunds- og Strømtoldvæsenet skulde henlægges. Men allerede den 3. December bestemtes det, at Oprettelsen skulde udsættes, saaledes at Toldvæsenets Bestyrelse indtil videre skulde henhøre umiddelbart under Finansministeren, der paa denne Maade blev sin egen Generaltolddirektør. Først da Sponneck ved det store Regeringsskifte i 1854 gik af som Finansminister, blev Tanken realiseret og den midlertidige Ordning afløst af en definitiv, hvorefter Generaltolddirektoratet oprettedes ved kongelig Resolution af 29. December 1854. Men Sponneck blev dets Chef, udnævnt dertil af sin Efterfølger og skarpe politiske Modstander, Finansminister Andræ, og vedrørende den nye Generaltolddirektørs Kompetenceomraade bestemtes det, at han med visse nærmere angivne Undtagelser skulde have samme Myndighed med Hensyn til Sagernes Afgørelse som hidtil Finansministeren, saaledes at han faktisk stilledes meget selvstændigt.

Det nye Generaltolddirektorat forblev uforandret i Skikkelse i 10 Aar. Dets Chef vedblev Sponneck at være indtil 1863, da han efter et kvart Aarhundredes politisk og administrativt Reformarbejde, der i første Række havde været viet Toldvæsenet, forlod dansk Statstjeneste for at drage til Grækenland som den nyvalgte Kong Georgs politiske Raadgiver. Aaret efter kom Krigen, og efter denne gentog Historien sig fra 1814 paa det forvaltningsmæssig Omraade. Hertugdømmernes Tab medførte en yderligere Forenkling af Centralstyrelsen, og dette skete ved Bekendtgørelserne af 27. og 31. Marts 1865. For Skattevæsenets Vedkommende gav dette sig Udslag i, at Generaltolddirektoratet omdannedes til Generaldirektoratet for Skattevæsenet, hvorunder blev henlagt samtlige saavel direkte som indirekte Skatter, der tidligere af Hensyn til Hertugdømmernes særlige Forhold delvis havde henhørt under andre Ministerier. Generaldirektørens Embedsomraade blev saaledes herigennem betydeligt udvidet. Denne Ordning bestod indtil Chefskiftet i Skattevæsenets øverste Ledelse i 1902, da der paa Grund af Forretningernes stadigt stigende Omfang under 29. Marts foretoges en Tvedeling af Generaldirektoratet, idet der paany skabtes et Generaltolddirektorat for de indirekte Skatter og nyoprettedes et Skattedepartement for de direkte Skatter, men saaledes, at Generaltolddirektoratets Chef indtil videre tillige skulde fungere som Chef for Skattedepartementet. Ved kgl. Resolution af 20. Marts 1905 blev denne Ordning definitiv, og Navnet paa den fælles Chef forandredes til Generaldirektør for Skattevæsenet. Kun i 17 Aar bevarede Generaltolddirektoratet sit genvundne Navn. For at markere Sideordningen med Skattedepartementet som Centralledelse for de direkte Skatter og under Hensyn til Væsenforskellen fra de andre Generaldirektorater omdannedes det ved kgl. Resolution af 29. August 1919 til et Departement, og med Henblik paa de indenlandske Forbrugsbeskatningers voksende Betydning i den nyeste Tid blev samtidig i Departementets nye Navn dets Sagomraade angivet tveleddet: Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

Har saaledes i Tidernes Løb den øverste Toldadministration gennemgaaet adskillige Metamorfoser, har dette i ikke mindre Grad været Tilfældet med Toldvæsenets regnskabsmæssige Overbestyrelse, skønt denne først fra 1840 har sin selvstændige Historie. Christian V's Toldforordning af 1. Maj 1672 paabød, at Toldregnskaberne skulde indsendes til Revision, men Ekspedition og Revision var i tidligere Tid — bortset fra en kort Periode under Struense — ikke adskilte, og det er først Christian VIII's Kundgørelse af 30. December 1840 om en forandret Organisation af den øverste Finansforvaltning, der betegner det afgørende Brud med Fortiden paa dette Omraade. Det var de mange og hyppigt meget betydelige Kassebesvigelser, der navnlig var forefaldet i Frederik VI's senere Regeringsaar, ogsaa blandt Toldoppebørselsbetjentene, der var Baggrunden for denne store Reform, idet det var den almindelige Opfattelse, at Bedragerierne kun havde kunnet florere saa stærkt som sket, fordi Revisionen ganske manglede Effektivitet. Under 8. Juli 1840 udstedte man derfor 6 omfattende Forordninger vedrørende Statens Kasse- og Regnskabsvæsen, alle med en Række for den Tid meget strenge Bestemmelser, og Slutstenen sattes med Kundgørelsen af 30. December, der for Generaltoldkamrets Vedkommende udskilte Revisionen fra Ekspeditionen som et selvstændigt Embedsomraade under egen Chef, der fik Rang og Gage som Deputeret og Ret til at afgive Decisioner under Tilsyn af Kollegiets Direktør. Efter Overgangen til Ministeriestyret blev ved kgl. Resolution af 3. December 1848 alt Regnskabsvæsen, der hidtil havde sorteret under Generaltoldkamret, henlagt under det nyoprettede Generaldevisorat for det indirekte Skattevæsen. Ligesom i Administrationen bevaredes ogsaa her Kontinuiteten i Udviklingen, idet Generaltoldkamrets hidtidige Revisionschef, S. H. A. Wedel, overgik i Stillingen som Generaldevisor, hvilken Stilling han indtog i en meget lang Aarrække. Først efter et halvt Hundreedaars Virksomhed — der paa det specielt regnskabsmæssige Omraade havde været af ikke mindre Betydning end Spønnecks paa det administrative — trak Wedel sig i 1881, 88 Aar gammel, tilbage, og samtidig ophævedes Generaldevisoratet, hvorefter Toldrevisionen henlagdes under det daværende 2. Revisionsdepartement, der i 1876 havde afløst Generaldevisoratet for Postvæsenets Regnskabsvæsen. I en længere Aarrække — 35 Aar — var herefter Told- og Postrevision sammenknyttet under fælles Chef, og dette ophørte først ved Omordningen af Postvæsenets Styrelse i 1916, da Postvæsenet fik sin egen Revision med en i Generaldirektoratet ansat Regnskabschef og en direkte under Ministeren staaende Hovedrevisor. 2. Revisionsdepartement havde nu kun Toldrevisionen under sig, og den herefter fornødne Navneforandring til Toldrevisionsdepartementet skete ved kongelig Resolution af 18. December 1916. Det principielt nye, der skete ved denne Resolution, var dog, at Hovedrevisoratsordningen nu ogsaa gennemførtes for Toldvæsenets Vedkommende, saaledes at det nye Toldrevisionsdepartements Chef tillige blev Hovedrevisor. I Fortsættelse heraf skete der kort Tid efter, fra 1. Oktober 1921, ved Chefskifte i Toldrevisionen en yderligere principiel Ændring, idet Toldrevisionen som et selvstændigt Omraade henlagdes under Administrationen: Chefsforretningerne med Decisionsmyndigheden overdroges indtil videre til Generaldirektøren, der til Medhjælp ved Departementets Bestyrelse fik en Kontorchef fra Tolddepartementet, og det med Chefsstillingen hidtil forbundne Hovedrevisoratshverv overgik til Chefen for Finansministeriets 1. Revisionsdepartement. Dette var



dog kun en foreløbig Ordning; den definitive Ordning i saa Henseende blev først truffet samtidig med, at den nye Regnskabslov af 31. Marts 1926 traadte i Kraft den 1. Januar 1927. Fra dette Tidspunkt blev Toldrevisionsdepartementet ved kgl. Resolution af 27. Oktober 1926 omdannet til en selvstændig Revisionsafdeling under Departementet, og det særlige Hovedrevisorat for Toldvæsenet indordnedes som et Led af den samlede nye Hovedrevisoratsordning, som Regnskabsloven førte med sig.

## II.

Kort efter Enevældens Indførelse forsvandt ikke alene Generaltoldforvalteren, men ogsaa de 3 Provinstoldforvaltere og dermed tillige det specielt toldkyndige Mellemorgan, og lang Tid skulde hengaa, inden et saadant paany fremstod. Som almindeligt Mellemorgan mellem Centralforvaltningen og de stedlige Autoriteter skabte Enevælden Amtmandsinstitutionen, idet den Lensmændene hidtil tillagte Overøvrighedsmyndighed i 1662 overgik til Stiftamtmand og Amtmand. Omend disses Virksomhedsomraade paa forskellige Punkter blev snævrere end Lensmændenes, var Princippet dog, at Amtmændenes Myndighed skulde strække sig til alle Grene af den civile Forvaltning, og i Konsekvens heraf virkede derfor ogsaa Amtmændene — ligesom forud Lensmændene — som Mellemorgan mellem Rentekammeret og de stedlige Toldmyndigheder, hvad de officielle Aktstykker fra den Tid Gang paa Gang afgiver Vidnesbyrd om. Ved et Reskript af 6. Marts 1720 blev det saaledes paalagt Amtmændene 4 à 6 Gange aarligt at visitere Toldstederne i deres Distrikt og efterse Toldbøgerne, og ved en Rentekammerskrivelse af 10. August 1723 blev det yderligere paalagt dem at informere sig nøje om Toldbetjentenes hele Adfærd og om begaaet Toldsvig. Disse Paalæg blev paany indskærpet, navnlig i 1744, men længst i saa Henseende gik dog Reskriptet af 19. April 1768. Amtmændene blev ved dette faktisk gjort til Toldvæsenets umiddelbare Overbestyrelse, idet det udtaltes, at Kongen har eragtet det fornødent at overdrage Stiftamtmandene og Amtmændene »behøvende Inspection og Opsyn over Toldvæsenet og Toldbetjentene«. Tilsynet skulde omfatte Toldbetjentenes Opførsel, Indsmuglingerne, Opsynstjenesten, Regnskabsvæsenet, Strandingerne og »Commerciens Forfremmelse«. Amtmanden skulde mindst 4 Gange om Aaret indfinde sig paa Toldboden og lade sig forevise »Tolds, Contra saavel som Vejer og Accisebøgerne in originali« samt give disse Bøger sin Paategning. Han skulde tillige have Opsyn med Strandkontrollørernes og Strandvisitørernes Opførsel og Patrouilleringer, samt »at de med Ingen see igjennem Fingre«. Da Collegiet havde »Aarsag til at troe, at om Natten, særdeles om Efteraaret i lange og mørke Nætter, skeer megen Under-slæb«, skulde Amtmanden paase, at Skibene var forsvarligt forseglede, og at Toldbetjentene »tilbørligen vigilere mod hemmelig Losning og Inpracticering«. Denne indgaaende Kontrol fra Amtmændenes Side synes dog aldrig at være bleven effektiv. Ialtfald viser Aktstykker fra 1784 og senere fra 1794 og 95, at Reskriptet hurtigt er blevet glemt, men Amtmændenes Overbestyrelse bestod dog ikke desto mindre fremdeles. I Toldforordningen af 1797 siges det saaledes, at det udenfor København paahviler Stiftamtmand og Amtmand nøje at paase Toldanordningernes Efterlevelse, naar de paa Embeds Vegne indfinder sig paa Toldkontorerne, og ifølge Provins-Toldembedsmandsinstruktionen fra samme Aar paahviler det Amtmanden i Vakancer formedelst

Dødsfald blandt de kongelige Betjente at konstituere en anden duelig Person. Paa afgørende Punkter støttede man sig ogsaa til Amtmændenes Erklæringer med Hensyn til Toldforhold; eksempelvis var det saaledes Bornholms Amtmand, Etatsraad Mandix's Erklæring, der bevirkede, at Planerne ved forrige Aarhundredskifte om at gøre Bornholm til Toldudland blev endeligt skrinlagt. Der følte dog efterhaanden en stærk Trang til at skabe Toldvæsenet mere selvstændige Mellemorganer. Et Tilløb hertil blev gjort allerede i Aarene 1785—90, idet Overbestyrelsen af det jyske Toldvæsen i disse Aar var overdraget til 2 Mænd med Domicil henholdsvis i Nibe og Randers og hver med



Overtoldinspektoratet for København.

sin Del af Jylland som Distrikt, men en virkelig Nyordning i saa Henseende skete dog først, da man skred til Oprettelsen af 2 Overkontrolørstillinger, den ene ved Resolution af 20. November 1819 for Jyllands Vedkommende, den anden 2 Aar efter, ved Resolution af 3. Februar 1821, for Østifternes Vedkommende. Det var de hyppige Kassemangler og de omfattende Smuglerier, der var den umiddelbare Anledning til disse Stillingers Oprettelse, og deres Instruks gik da ogsaa navnlig ud paa, at de skulde inspicere Toldstederne til ubestemte Tider, have Indseende med de vigtigere Ind- og Udførseler, paase, at Ekspeditionerne indførtes i de autoriserede Bøger, erhverve sig Kundskab om de underordnede Betjentes Forhold og Konduite i Tjenesten og tillige have deres Opmærksomhed henvendt paa Udhavne, Kyster og saadanne Punkter, hvor Toldsvig og anden Overtrædelse af Toldanordningerne kunde befrygtes. I 1824 udvidedes Overkontrolørernes Omraade noget, men der knyttede sig dog vedblivende til Stillingerne visse Ejendommeligheder. De var stedse kun besatte ved Konstitution, de varetoges gerne ved Siden af andet Toldembede, og de var kun Toldstedernes underordnede Opsynsbetjente absolut overordnet, foreskrevet som det var, at de skulde virke i Forening med og ved Siden af Toldstedernes Overopsyn. Trods disse Stillingers Oprettelse maatte derfor Amtmændene fremdeles

betragtes som ikke alene Toldstedschefernes, men ogsaa Overkontrolørernes Overordnede, og dette fremgaar ogsaa klart af en Sag saa sent som fra 1829, hvor en Toldembedsmand havde nægtet at afgive en ham af vedkommende Amtmand affordret Embedserklæring. Kancelliet udtalte da, at alle Toldofficererne i Provinsen var Amtmændene underordnede, hvilket fulgte ikke blot af Amtmændenes Instrukser, men ogsaa var begrundet i selve Landets Forvaltningssystem, hvorefter Amtmændene havde den overordnede Centralbestyrelse af alle i deres Amt forefaldende civile Anliggender, der i sidste Instans henhørte under de forskellige Kollegiers Ressort. Endnu i Toldvæsenets Kasse-



Overtoldinspektoratet for Jylland.

forordning af 8. Juli 1840 tillagdes der Amtmændene forskellige Beføjelser med Hensyn baade til Regnskabsbøgernes Autorisation og til Eksekution for for lidt erlagte Afgifter, og vel skulde Overkontrolørerne foretage Kasseundersøgelser, men opdagedes Kasse mangler, var det Amtmændene, der skulde bestemme, hvad der videre skulde foretages. Først i 1847 skete der, utvivlsomt paa Sponnecks Initiativ, den afgørende Nyordning paa dette Omraade. Man havde allerede i 1838 oprettet Overtoldinspektørstillinger — 3 i Tallet — for Hertugdømmerne, og dette besluttedes nu ogsaa for Kongerigets Vedkommende, idet man under 8. April 1847 oprettede 3 Overtoldinspektorater: et for Sjællands og Lolland-Falsters Stifter, et for Fyn og et for Nørrejylland. Toldvæsenet havde dermed endelig faaet et specielt toldkyndigt Mellemorgan, og Overtilsynet fra Amtmændenes Side maatte herefter — som paa andre af Amtmændenes hidtidige Forvaltningsomraader, naar der oprettedes Specialautoriteter, — betragtes som ophørt. Overtoldinspektøren for Fyn blev tillige Toldinspektør i Odense, og faa Aar efter blev dette Overtoldinspektorat ophævet. Allerede fra 1852 lod man Sjælland, Lolland-Falster og Fyn bestyre af samme Embedsmand, og denne Personalunion blev i 1856 til en Realunion idet vedkommende Embedsmand fra 1. April 1856 blev udnævnt til »virkelig Overtoldinspektør for Østifterne«. Siden

da har der fremdeles kun bestaaet 2 Provinsovertoldinspektorater: Østifternes og Nørrejyllands. Det sidstnævnte fik efter Genforeningen i 1920 — under 11. August — Navneforandring til Overtoldinspektoratet for Jylland. Under dette Overtoldinspektorat henlagdes nemlig hele det sønderjydske Fastland, der kom tilbage til Danmark, medens alene Als med en Strækning paa Sundevedssiden underlagdes Østifternes Overtoldinspektorat. Den oprindelige Instruks af 1847 er vedblivende gældende, og det er herefter en af Overtoldinspektørernes vigtigste Opgaver som Rejseinspektører hyppigt at tilse Toldstederne i deres Distrikt, hvor de er samtlige Toldtjenestemænds Foresatte, og hvor de skal føre Tilsyn med Toldstederne i det hele og overvaage, hvorvidt alt foregaar paa behørig Maade. Til hvert af Overtoldinspektoraterne er der derhos nu knyttet Toldinspektør og Fuldmægtig.

Det Mellemorgan, man saa længe havde maattet undvære for Provinsens Vedkommende, savnedes ikke for Københavns Toldsted, idet København som »Kongens By« ogsaa i toldmæssig Henseende indtog en særlig Stilling. Ledelsen af Københavns Toldsted laa i Hænderne paa Københavns Toldinspektion, der oprindelig bestod af 4 Toldinspektører, og disse havde under sig ikke alene Styrelsen af selve Toldstedet, men udøvede ogsaa i Spørgsmaal af praktisk Natur en vis Konsulentvirksomhed for den øverste Toldadministration, saaledes at Toldinspektionen paa denne Maade blev det naturlige Mellemlid mellem Administrationen og Toldstedet. I Modsætning til de andre Byer stod København med sin særlige Magistratsbestyrelse udenfor Amtsindeledingen, og i Toldforordningen af 1797 nævnes da ogsaa for Københavns Vedkommende Toldinspektionen ganske jævnsides med Amtmænd i Provinsen med Hensyn til at paase Toldanordningernes Efterlevelse. Toldinspektionen maatte saaledes nærmest betragtes som Overinspektion, og som Følge af de særlige Forhold og Toldstedets Størrelse remplacerede derfor Havnekontrollørerne praktisk talt til en vis Grad Inspektørerne, der kun i ringe Grad kunde deltage i Opsynets umiddelbare Udførelse. Som anført bestod Toldinspektionen oprindeligt af 4 Inspektører — senere dog kun 3 —, saaledes at den første af dem ogsaa var den øverste og som saadan korresponderende Toldinspektør; iøvrigt rangerede de efter Tallet. Indtil 1848 bestyredes Københavns Toldsted af denne kollegiale Forsamling, og først Aaret efter Provinsovertoldinspektoraternes Oprettelse blev ogsaa Københavns Toldsted omdannet til et Overtoldinspektorat. Dette skete ved kongelig Resolution af 25. Maj 1848, hvorefter Overtoldopsynet ved Københavns samt de derunder liggende Dragørs og Vedbæks Toldsteder overdroges til en Overtoldinspektør, der skulde udføre alt, hvad der hidtil havde været Københavns Toldinspektion paalagt, og have samme Myndighed, Oversyn og Overbefaling, som havde været denne tillagt, og som i Henhold til Instruksen af 8. April 1847 tilkom Overtoldinspektørerne udenfor København. Til Assistance fik Overtoldinspektøren Inspektionsassistenter, der dog kort efter benævntes Toldinspektører, ialt 3. Københavns Toldinspektion var herefter underlagt Overtoldinspektøren for København, men fortsatte iøvrigt sin Virksomhed som kollegial Myndighed med sit særlige Forretningsomraade — Afgivelse af Erklæringer i Toldsager, Opsynspersonalets Fordeling m. v. — og ophævedes først 1924, fra hvilket Tidspunkt de enkelte Toldinspektører alene havde at forestaa Opsynstjenesten hver i sit Distrikt. Ved Frihavnens Aabning i 1894 forøgedes Toldinspektørernes Antal med 1, idet Frihavnens store Omraade

nødvendigjorde Ansættelsen af en Toldinspektør dersteds. De 3 andre Toldinspektørers Distrikter omfatter nu Toldboden med Nyhavn og Gammelholm, Christianshavn med Lufthavnen samt Børsen med Personz og Godsbanegaarden og Sydhavnen. Til selve Overtoldinspektoratet er der af overordnet Personale knyttet 2 Toldinspektører, 1 Fuldmægtig og 2 Kontrolører af 2. Grad (fra 1931 Overassistenter).

Personalet ved Københavns Toldsted henimod forrige Aarhundredes Midte bestod for Opsynets Vedkommende af 10 Havnekontrolører, 11 Portkontrolører og 110 Undertoldbetjente, medens Regnskabsvæsenet m. v. dengang laa hos 2 Toldskrivere, 4 Havneskrivere, 1 Oplagsskriver, 1 Pakhusforvalter og 1 Pakhus skriver. I 1845 tillagdes der Undertoldbetjentene Benævnelsen Toldassistenter, i 1848 slettedes Forskellen mellem Havne- og Portkontrolører, saaledes at der i Fremtiden kun ansattes Kontrolører, og endelig i 1870 blev Benævnelserne Toldskriver, Kreditoplagsskriver og Havneskriver ombyttet med Benævnelserne Toldkasserer, Kreditoplagskasserer og Havneoppebørselskontrolør. For de sidstes Vedkommende skete der i 1916 en ny Navneforandring, idet ogsaa disse fremtidig blev benævnt Toldkasserere, hvad der i 1919 ligeledes blev Tilfældet for Kreditoplagskassererens Vedkommende. Hovedstadens mægtige Udvikling har selvfølgelig i høj Grad maattet forøge Toldforretningernes Omfang, og dette har igen medført en stærk Specialisering med Hensyn til baade Opsyns- og Regnskabsforretningerne. Foruden det underordnede Personale er der nu til Opsynet knyttet 3 Overtoldkontrolører, 39 Toldkontrolører og 49 Overassistenter foruden 1 Vicetoldinspektør for Tillægsafgiftskontrollen, medens Regnskabsføringen er fordelt paa 20 Kontorer, 11 (Toldkassererz, Kreditoplagsz, Frilagerz og Tillægsafgiftskontoret, Toldboden, Nyhavn, Gammelholm, Christianshavn, Børsen, Frihavnen og Jernbanen) ledede af Toldkasserere og 7 (Postgodstoldforvaltningen, Kalkbrænderierne, Sydhavnen, Lufthavnen, Nørrebro, Frederiksberg og Hellerup) af Toldforvaltere, hvorhos 2 Pakhusforvaltere forestaar henholdsvis Toldbodens og Godsbanegaardens Pakhusforvaltninger. Ved en Række af disse Kontorer er der yderligere ansat Kontrolører, 2 af 1. Grad, de øvrige af 2. Grad (fra 1931 Overassistenter). Under Toldbodens Pakhusforvaltning sorterer tillige Toldbodens Arbejdsstyrke.

Københavns Dobbeltstilling som Overtoldinspektorat og Toldsted er siden blevet bevaret; det er det første af Landets Toldsteder, og staar som Overtoldinspektorat direkte under Toldbestyrelsen, for hvem det fremdeles gennem Toldstedets 5 korresponderende Kontrolører udøver Konsulentvirksomhed i Tariferingssager m. v.

Den senere Tids Udvikling med Forbrugsbeskatningens stærke Fremvækst har imidlertid nødvendiggjort Oprettelsen af nye Institutioner, ligeledes henhørende direkte under Toldbestyrelsen. Ølskattens Indførelse i 1891 bevirkede fra 1. Oktober s. A. Oprettelsen af en særlig Kontrol med Bryggerierne, og under Navn af Inspektoratet for Ølz og Spiritusbeskatningen samt ledet af en Inspektør fører dette Inspektorat Tilsyn med samtlige Bryggerier og Spiritusfabrikker samt med Tilvirkning af indenlandsk Vin m. v. over hele Landet, medens Oppebørselen af vedkommende Afgifter sker ved de respektive Toldsteder. Til Udøvelsen af dette Tilsyn er der i Inspektoratet ansat 1 Viceinspektør samt endvidere 4 Kontrolører, der alle er Polyteknikere. Ligeledes bevirkede Cigaretbeskatningens Indførelse i

1912 Oprettelsen af Inspektoratet for Cigaretbeskatningen, der efter Cigarafgiftens Indførelse i 1917 fik Navneforandring til Inspektoratet for Tobaksbeskatningen. Dette Inspektorat, der ledes af 2 Inspektører, fører for Københavns Tolddistrikts Vedkommende det umiddelbare Tilsyn med de paagældende Virksomheder, og det har ogsaa Oppebørselen af de paagældende Afgifter —, fra 1928 henlagt under en Kasserer — for dette Distrikts Vedkommende, medens Inspektoratet for Provinsens Vedkommende har det faglige Overtilsyn og iøvrigt virker som Mellemed mellem Departementet og Toldstederne, hvem ellers det direkte Tilsyn med Virksomhederne og Oppebørselen paahviler. Inspektoratet for Tobaksbeskatningen har gennemgaaet en rig Udvikling, idet det sidste Decenniums forskellige Forbrugsafgifter: først Chokolade- og Restaurationskatten og senere Omsætningsafgiften af Motorkøretøjer og Restaurationskattens Afløser, Afgiften paa Omsætning af stærke Drikke, er henlagt herunder, og desuden har Inspektoratet ogsaa Kontrollen med Banderoleringen af Spiritus og Vin. Af overordnet Personale har Inspektoratet til Varetagelse af Administrationen af disse forskellige Beskatninger m. v. 2 Viceinspektører, 3 Kontrolører og 3 Overassistenter.

Københavns Toldsted har, som vi ovenfor saa, gennemgaaet meget betydelige Forandringer i Tidens Løb, og i ikke ringe Grad har dette ogsaa været Tilfældet for Provinstoldstedernes Vedkommende.

Ifølge Frederik III's Ordinans af 1651 skulde der ved hvert Toldsted ansættes en Tolder, som under sig havde en eller flere Toldbetjente eller Visitører. Tolderne ledede saavel Opsynsforretningerne som Regnskabsvæsenet, medens Toldbetjentene førte Opsyn med Undervisitorerne samt førte Kontrabog med Tolderne. Efter Christian V's Toldforordning af 1. Maj 1672 var der i selve Kongeriget (altsaa dengang undtagen Ærø, der hørte under Slesvig) følgende 44 Toldsteder: Assens, Bogense, Faaborg, Frederikssund, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Kerteminde, Korsør, Køge, Middelfart, Nakskov, Nyborg, Nykøbing Falster, Nykøbing Sjælland, Nysted, Næstved, Odense, Præstø, Roskilde, Rudkøbing, Saksøbing, Skelskør, Stege, Stubbekøbing, Svendborg, Vordingborg samt Aalborg, Aarhus, Ebeltoft, Fredericia, Grenaa, Hjørring, Horsens, Kolding, Mariager (1680—1780 henflyttet til Hadsund), Randers, Ribe, Ringkøbing, Skagen, Sæby, Thisted, Varde (med Hjerting) og Vejle. I Slutningen af Aarhundredet oprettedes der endvidere Toldsteder i Rønne, Nykøbing Mors og Skive, i 1762 i Rødby og paa Læsø, i 1768 i Maribo og Hobro o. s. fr., saaledes at Toldforretningerne efterhaanden, som rimeligt var med de dengang lidet udviklede Samfærdselsforhold, stadig blev spredt over flere og flere Steder. Men iøvrigt bestod selve Organisationen af det enkelte Toldsted saa nogenlunde uforandret i henved halvandethundrede Aar, indtil omkring 1792. Chefen betegnes i hele denne Periode som Tolder, medens de ved Toldstederne ansatte Tjenestemænd efterhaanden benævntes Overbetjente og Underbetjente, paa Udposterne kaldtes de Strandtoldbetjente. For Konsumtionsvæsenets Vedkommende bestemtes det i 1778, at denne Afgift, der som Regel havde været bortforpagtet til Magistraten i vedkommende By, fra 1. Januar 1779 skulde opkræves direkte til den kongelige Kasse, hvorfor der i alle Byer blev ansat kongelige Embedsmænd til at forestaa Oppebørselen. Allerede fra Aarene omkring 1792 skete der dog paa dette Punkt en Omorganisation, idet Konsumtionsembederne ophævedes og sammenlagdes.

med Toldembederne, og samtidig adskiltes Opsyns- og Regnskabsforretningerne, saaledes at der efterhaanden ved indtrædende Ledighed rundt om ved Toldstederne i Spidsen for disse ansattes Told- og Konsumtionsinspektører og Told- og Konsumtionskasserere. Ved Toldforordningen af 1797 blev denne Ordning definitiv, idet Told- og Konsumtionsvæsenet nu fuldstændigt forenedes, og Embedsmandsinstruktionerne fra samme Aar fastslog udtrykkelig, at Opsyns- og Regnskabsforretningerne saavidt muligt hver skulde have deres egne Betjente, hvilket saaledes gennemførtes til Tops. Under Inspektøren skulde saavel Over- som Underbetjente sortere, medens Kassereren af det ham tillagte Kontorholdsbeløb maatte lønne det Personale, der var fornødent til Regnskabsforretningernes Udførelse. Den nævnte Bestyrelsesordning var den gældende indtil 1851. Ved Aarhundredets Midte var Forholdet herefter dette, at der, stadig bortset fra Ærø, bestod 54 Told- og Konsumtionssteder, der bestyredes af Inspektør og Kasserer. Med Undtagelse af Nykøbing Sjælland var det samtligede i Forordningen af 1672 nævnte 44 Toldsteder samt 11 andre Toldsteder: Hillerød, Maribo, Ringsted, Rødby, Slagelse, Storehedinge samt Frederikshavn, Hobro, Holstebro, Lemvig og Nibe. Selv mindre Toldsteder havde saaledes baade Inspektør og Kasserer, og dette var ogsaa Tilfældet med Toldsteder, der laa ind i Landet, og hvor der derfor dengang ifølge Sagens Natur ikke kunde være mange Toldforretninger, men væsentligst kun Konsumtionsforretninger. Yderligere var der 11 Toldsteder — Bandholm, Nykøbing Sjælland, Samsø, Sorø, Anholt, Læsø, Løgstør, Nykøbing Mors, Skanderborg, Skive og Viborg —, der styredes af Toldforvaltere, og kun ved disse Steder samt 4 Steder — Fanø, Frederiksværk, Rørvig og Silkeborg —, der styredes af Kontrolører, var Opsyns- og Regnskabsforretningerne forenede. Endelig indtog Bornholm en Særstilling, idet der i Rønne var baade Inspektør og Kasserer, medens der i Neksø, Svaneke, Sandvig, Allinge og Hasle var Kontrolører, i Gudhjem en Klareringsbetjent samt paa Christiansø en Forvalter. Ialt var der saaledes dengang 77 Provinstoldsteder i selve Kongeriget.

Ved Love af 1850 og 1851 ophævedes Konsumtionen henholdsvis i Købstæderne og København, hvilket paany organisationsmæssigt kom til at betyde en stor Forandring. Af selve Personalet, der dengang omfattede 831 Embedsmænd og Betjente, afskedigedes fra 1. Juni 1851 ikke mindre end 316, medens 108 blev forflyttede og kun 407 beholdt deres Plads og forblev i den Stilling, de hidtil havde indtaget. Personelt virkede det saaledes næsten revolutionerende. Med Hensyn til Toldstedernes Bestyrelse blev der kun 21 Toldsteder tilbage, der vedblivende havde Inspektør og Kasserer: Frederikssund, Helsingør, Holbæk, Nakskov, Nykøbing Falster, Odense og Svendborg samt Aalborg, Aarhus, Hjørring, Hobro, Holstebro, Horsens, Kolding, Lemvig, Randers, Ribe, Ringkøbing, Thisted, Varde og Vejle, enkelte Steder med en Oppebørselskontrolør i Stedet for Kasserer. Ogsaa Viborg fik Inspektør og Oppebørselskontrolør, Ærø, der i 1864 kom til Kongeriget, havde det ligeledes, men ved alle de øvrige Toldsteder gik Bestyrelsen over til en Toldforvalter, eventuelt en Toldoppebørselskontrolør, der under sig saaledes fik baade Opsyns- og Regnskabsforretningerne, ganske som Forholdet havde været for de faa Toldforvalteres Vedkommende, der eksisterede før 1851. Flere Toldsteder blev slaaet sammen, saaledes Sorø og Ringsted med Slagelse, Silkeborg med Skanderborg og Bandholm med Maribo. For Bornholms Vedkommende blev der

vedblivende under Hensyn til Øens noget isolerede Beliggenhed truffet en Særordning, idet Øen blev betragtet som et Toldinspektorat, hvorunder de forskellige Kontrolsteder sorterede i alle Forhold med Undtagelse af Regnskabsvæsenet. Foruden Øens Toldinspektør, der boede i Rønne, var der fremdeles i denne By en Oppebørselskontrolør. Med Hensyn til Personalet ved Toldstederne havde man allerede ved en kongelig Resolution af 1845 ombyttet Benævnelserne Overbetjent og Strandtoldbetjent med Kontrolør og Strandkontrolør. Her til føjedes der i 1851 endnu den Ændring, at de tidligere Underbetjente, i Lighed med, hvad der i 1845 var sket i København, blev benævnt Toldassistenter.

I Aarene efter 1851 fortsatte man Ændringen af Toldstedernes Bestyrelse, idet man mere og mere gik bort fra den tvedelte Chefsledelse og satte en Toldforvalter i Stedet som Chef, saaledes at der nu kun er 6 Toldsteder tilbage, der i Kraft af deres Betydning fremdeles har Inspektør og Kasserer: Helsingør, Odense, Aalborg Aarhus, Horsens, og Randers. Nogle Steder har Udviklingen bevirket Oprettelse af nye Toldsteder, saaledes først og fremmest i Esbjerg og senere i Gedser og Herning, ligesom der ogsaa har fundet Udskillelser af Toldsteder Sted, saaledes Fakse fra Præstø, Struer fra Holstebro og paa Ærø: Marstal fra Ærøskøbing, samt en kortere Tid ogsaa Løkken fra Hjørring. Men ellers har Tendensen med de stadig stærkere udviklede Trafikforhold været at søge Toldstedernes Antal reducerede og Toldforretningerne koncentrerede paa færre, større Steder. Afgørende i denne Henseende var Loven af 1899, med Henhold til hvilken der successive nedlagdes ikke mindre end 9 Toldsteder, nemlig foruden 2 Grænsetoldsteder, hvorom nedenfor, Læsø, Nibe, Rødby, Rørvig, Storehedinge, Saksø og Skagen, hvilke sidste 2 Toldsteder dog senere er genoprettede. Kort efter nedlagdes ogsaa Anholt som Toldsted. Genforeningen i 1920, der administrativt markeredes ved Tjenestemændenes Overtagelse af Forvaltningen af de sønderjydske Landsdele den 5. Maj, skabte 6 Toldsteder dernede: Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, Padborg (med Toldkontrolstedet Kruså-Kollund), Tønder (med Toldkontrolstedet i Højer) og Egersund, hvis Hovedsæde dog i 1928 flyttedes til Graasten. Med de saa stærkt forbedrede Samfærdselsforhold ophævedes Bornholms Særstilling i 1928, idet Oppebørselskontrolørstillingen i Rønne forsvandt, og Toldinspektøren for Bornholm nu alene blev Toldforvalter i Rønne, hvorefter ogsaa Øens øvrige Toldsteder direkte underlagdes Overtoldinspektøren for Østifterne. I 1931 fik Cheferne, der hidtil havde været benævnt Kontrolører, nu ogsaa Beskikkelsesbrev som Toldforvaltere, saaledes at herefter ingen Kontrolør mere var Toldstedschef. Efter at Mariager og Fanø Toldsteder foruden Toldstedet paa Christiansø for nogle Aar siden er nedlagt, findes der i 1932 her i Landet 76 Provinstoldsteder, 43 i Østifternes og 33 i Jyllands Distrikt. Foruden de underordnede Tjenestemænd er der ved en Række af disse Toldsteder i Opsynet ansat en eller flere Toldkontrolører, eventuelt Overassistenter, og ved en Del af Regnskabskontorerne er der ogsaa ansat Toldkontrolører af 2. Grad (fra 1931 Overassistenter). Aarhus og Odense Toldsteder har yderligere hver 1 Overtoldkontrolør som Leder af Tjenesten i de paagældende Vejerboder samt Aarhus tillige en Kontrolør i Kassererkontoret. Under flere af Toldstederne hører der derhos Fortoldningssteder, der navnlig findes i saadanne Købstæder og Stationsbyer, hvor Forretningernes Omfang vel ikke har nødvendiggjort Oprettelsen af et selvstændigt Toldsted, men dog er saa omfattende, at



der maa foretages Toldforretninger paa Stedet. Yderligere hører der under Toldstederne et stort Antal Udposter til Bevogtning af Kyststrækningerne. Disse var tidligere i stort Omfang besatte med Strandkontrolører, hørende til Assistentklassen. Betegnelsen Strandkontrolør faldt dog bort ved Tjenestemandsløven af 1919, og de paagældende kaldtes herefter fremtidig Toldassistenter. Efterhaanden har adskillige Udposter dog tabt i toldmæssig Betydning, og de er derfor gaaet over fra at være bestyrede af Assisterter til at forestaaes af Funktionærklassens Tjenestemænd, eller de er endog helt nedlagt som Tjenestemandsposter og overgaaet til Toldopsynsmænd. Dette er ikke mindst sket i de sidste Aar. Vigtige Udposter er der dog fremdeles tilbage, og de betydeligste af disse samt enkelte Fortoldningssteder blev efter Tjenestemandsløven af 1931 gjort til Overassistentposter. Dette er saaledes Tilfældet med Ringsted og Sorø samt med Bandholm, Rødvig, Hadsund og Hou foruden med Nordborg og Augustenborg paa Als, der var selvstændige Toldsteder i den tyske Tid.

Jævnside med Toldstederne maatte i tidligere Tid nævnes det særlige Grænsetoldvæsen mellem Nørrejylland og Slesvig. Dette var nyorganiseret i 1819 og i Spidsen for det stod en Grænsetoldinspektør, der under sig havde Grænsetoldkontrolører, Patrouillebetjente og edsvorne Karle. Dette særlige Grænsetoldvæsen forsvandt med Toldgrænsens Ophævelse fra 7. Oktober 1850. Efter 1864 bevogtedes Landtoldgrænsen med Henhold til Loven af 23. December om Toldforholdene ved denne af en Række Toldsteder og Toldoppebørselssteder: Vamdrup, Egebæk, Gjelsbro (senere flyttet til Skallebæk), Kalvslund, Foldingbro, Taps og Hejls. De forsvandt dog efterhaanden — Egebæk og Taps ved den ovennævnte Lov af 1899 —, saaledes at der tilsidst kun var Vamdrup tilbage, og efter Genforeningen nedlagdes ogsaa dette Toldsted i 1921. Foruden det egentlige Toldvæsen havde Landtoldgrænsen sit særlige Grænsetoldpolitikorps, der nærmere organiseredes i Januar 1865. Oprindeligt lededes det af en Kommandør, der dog kun havde det militære Overopsyn over Korpset, idet der tillige var en Inspektør ved Grænsetoldbevogtningen, som forestod Korpsets Toldtjeneste. Allerede i 1871 ophævedes imidlertid Inspektørstillingen, og Inspektørens Forretninger overgik herefter til Kommandøren, der saaledes nu fik hele Ledelsen af Korpset og fremtidig benævntes Chef for Grænsetoldpolitikorpset. Korpset stilledes derhos direkte under Toldbestyrelsen, uafhængigt af Overtoldinspektoratet for Nørrejylland. 1876 ændredes Korpsets Navn til Grænsegendarmeriet, og dette Navn har det bevaret siden. I mange Aar omfattede Korpset, foruden Chef og Næstkommanderende noget over 100 Underofficerer og Gendarmer, i de sidste Aar før Krigen netop 100 Mand. Af Hensyn til Nødvendigheden af en forstærket Grænsebevogtning skete der dog i Krigens sidste Aar en Udvidelse af Korpset til 150 Mand, og i Aarene 1919 og 1920 fandt der nye store Udvidelser Sted, saaledes at Korpset ved Overtagelsen af den nye Grænse i Sønderjylland bestod af Chef, Næstkommanderende, Regnskabsfører, 4 Løjtnanter og 585 Underofficerer og Gendarmer. Chefen fik Sæde i Graasten og Næstkommanderende i Tønder. Efterhaanden som Forholdene tillod det, har en Række Love siden reduceret Grænsegendarmeristyrkens Omfang, saaledes at Korpset i Øjeblikket, foruden Chef, Næstkommanderende og Regnskabsfører, omfatter 2 Distriktsofficerer, 35 Grænsevagtmestre og 290 Grænseovergendarmer og Gendarmer.

Endnu staar fra tidligere Tid tilbage at omtale Krydstoldvæsenet. Efter for-

skellige Tilløb organiseredes dette formeligt i 1824 og omfattede oprindelig 2 Afdelinger, en større bestaaende af 11 Skibe, og en mindre af 7 Skibe. Delingen i disse 2 »Flaader« ophørte naturligt efter Krigen 1864. Det var Smugleriet, der var Anledningen til Krydstoldvæsenets Oprettelse, og de velholdte og hurtigtsejlende Toldkuttere, der havde et vist orlogsmæssigt Tilsnit, gjorde god Fyldest paa en Tid, hvor der kun eksisterede Sejlskibe, men efterhaanden som Dampskibene tog Overhaand, blev Forholdet forandret. Kraftige Røster hævede sig for Krydstoldvæsenets Afskaffelse. I 1899 bestemtes det, at Fartøjernes Antal successive skulde reduceres med  $\frac{1}{3}$  fra 30 til 20, saaledes at de tilbageblevne fik større Distrikt at bevogte, og sluttelig nedlagdes Krydstoldvæsenet som selvstændig Institution fra den 1. April 1904 med Henhold til Loven af 24. April 1903, hvorefter forøget Kysttoldopsyn traadte i Stedet. Med de lave Toldsatser var ogsaa Smugleriet i Tidernes Løb blevet en »saga blott«, og Nedlæggelsen var for saa vidt dengang velbegrundet. Men Historien gentager sig. Da de høje Spiritussatser kom i 1917, begyndte Smugleriet atter at florere, og Toldvæsenet maatte paany i større Omfang have et Patrouillebaadvæsen. Dette underlagdes i 1922 en Toldkontrolør ved Københavns Toldsted, der blev Leder saavel af de københavnske som de sønderjydske Baade. Patrouillebaadenes Antal ved Københavns Toldsted og rundt om ved de større Provinstoldsteder er nu 15, og Lederen, der nu har de fleste af Toldvæsenets søgaaende Baade under sig, blev i 1931 gjort til Vicetoldinspektør.

### III.

Faa Maaneder efter at Frederik III's Ordinans af 14. Maj 1651 var udstedt, udkom under 6. Marts 1652 Toldvæsenets første Lønningsreglement: Ordinans om hvad Toldernes Løn aarlig skal være. Oprindelig bestod Lønnen af en — som Regel meget lille — fast Gage, paa Frederik IV's Tid gennemgaaende kun 80 à 100 Rigsdaler aarlig, hvortil kom — som Accidenser — Sportler og Procenter af oppebaarne eller ved Toldstederne faldende Intrader, og disse løse Indtægter kunde ofte andrage lige saa meget eller mere end den faste Gage. Denne Lønningsmaade var i allerhøjeste Grad uheldig, og navnlig gav Sportelsystemet atter og atter Anledning til Misbrug, idet de opkrævede Gebyrer, specielt de saakaldte Skriverpenge, dels var uforholdsmæssigt store, dels ganske ubestemte, ligesom det ogsaa var meget uheldigt, at de erlagdes direkte til Tolderne selv, hvorved Kravene, selv de i og for sig retmæssige, fik Udseende af en Slags Tryglen og Ydelsen fra Trafikanternes Side af en Slags Gavmildhed. Gang paa Gang skredes der ind mod Misbrugene. Allerede en Forordning af 1687 udtalte, at det var forebragt Kongen, »hvorledes vores Told- og Tiende-Betjente udi vore Riger Danmark og Norge skal nu tage og opbære meere udi Skriver-Penge af de trafiquerende end dennem tilkommer«. Skønt Straffen for saadanne Forseelser var meget haard, idet vedkommende mistede sit Embede, skulde bøde et Aars Løn til Kvæsthuset og betale Trafikanten det uretmæssigt oppebaarne Beløb tredobbelt tilbage, vedblev dog Misbrugene; i 1704 klagedes der saaledes ved Københavns Toldsted over, at Toldbetjentene beregnede sig endog dobbelte Gebyrer. Det var derfor et meget stort Fremskridt, da der paa Grundlag af den store Finanskommissions Betænkning i 1795 udstedtes et nyt Sportelreglement, hvorefter Sportelbeløbene fremtidig skulde være smaa, passende, faste Tillæg til Af-

giftsbeløbene. De skulde indbetales ikke til den enkelte Tolder, men til det offentlige, holdes i en særlig Sportelkasse ved Toldstedet og derefter maanedligfordeles mellem Betjentene, hvem det iøvrigt udtrykkelig blev forbudt at modtage Gaver o. desl. Dette Sportelreglement overgik derefter som en Bestanddel af den nye Toldforordning af 1. Februar 1797. Med Hensyn til Ydelsen af Procenter til Embedsmændene fulgtes der i Aarenes Løb varierende Principper. Ved Cirkulærer af 1777 blev det bestemt, at Procenterne skulde beregnes af, hvad de aarlige Intrader oversteg et for hvert enkelt Toldsted nærmere normeret Beløb, først blev Procenterne sat til 20, siden til 25, derpaa Aar efter Aar snart forhøjede, snart formindskede, indtil man i 1812 gik over til at beregne Procenterne — fra 8—20 — af de samlede Intrader. Fordelingen til Personalet skete efter en bestemt Skala, og for hver fulde 100 Rigsdaler, der tilfaldt Personalet, skulde der nu tilbageholdes 5 Rigsdaler, der af Generaltoldkamret skulde benyttes som Støtte til dem, hvis Indtægter blev altfor smaa. I 1816 indførtes et nyt System, idet man bestemte, at alle Toldtjenestemændenes Indtægter skulde suppleres op til et vist Minimum, forskelligt efter Tjenestegraden, men iøvrigt ens uanset Toldstedernes Størrelse. Derved favoriserede man uvilkaarligt Tjenestemændene ved de smaa Toldsteder, hvor der var mindst at bestille, og omkring 1820 gik man da ogsaa over til at foretage en Klassifikation af Toldstederne, saaledes at Minimumsindtægterne for Tjenestemændene ved hvert enkelt Toldsted blev fastsat under Hensyn til Toldintradernes Størrelse paa Stedet. Stadig herskede der dog en vis Vilkaarlighed, og man skred derfor til en ny Reform ved det saakaldte Normalreglement for alle Lønningsudgifter ved Told- og Konsumtionsvæsenet af 9. Marts 1841, der bestemte: »Fra 1. Januar sidstleden at regne træde faste Lønninger for samtlige Told- og Konsumtions-Embedsmænd og Betjente, der aldeles afkortningsfrit udbetales med  $\frac{1}{12}$  maanedlig, i Stedet for den hidtilværende Lønningsmaade, dels ved faste Gager, dels ved Sportler og Procenter«. Ifølge Reglementet var der derhos for hvert Toldsted fastsat et Annum af Intraderne, beregnet efter Middeltallet af 3 foregaaende Aars Indtægter, og for hvert Toldsteds Tjenestemænd kunde da Reglementets Lønninger efter en nærmere bestemt Fordeling forøges med 10 pCt. af, hvad Afgifterne oversteg det for Toldstedet ansatte Annum, dog at Tillæget ved disse Procentandele ingen sinde kunde forhøje Normallønningerne med mere end  $\frac{1}{3}$  af disses Beløb. Lønningerne efter Reglementet udbetaltes bagud. For Underbetjentes (og Toldassistenters) Vedkommende var det tilladt ved Udløbet af hver af de 3 første Uger i Maanedens at udbetale dem  $\frac{1}{4}$  af Maanedens Lønningsbeløb. I disse sidste Bestemmelser skete der ved Loven af 30. Juni 1850 den Forandring, at alle Gager fremtidig skulde udbetales maanedlig forud.

Det var selvfølgelig vedblivende Hensigten med alle disse Forsøg paa Variationer af Procentsystemet at gøre Embedsmændene tjenstivrige og personligt interesserede i, at Statskassen fik, hvad der tilkom den. Men om dette nu virkelig naaedes, er vel tvivlsomt. Dertil var sikkert de Andele, der tilfaldt det underordnede Personale, hvis faste Løn dengang var 7 Mark à 7 Mark 8 Skilling om Ugen, gennemgaaende alt for smaa. Givet er det paa den anden Side, at Systemet havde sine store Skyggesider, idet det ofte gav Anledning til en mislig Kappelstrid mellem Toldstederne om, hvem der ved lempelig Toldbehandling eller endog ved Middage og Skovture for Trafikanterne kunde drage Kun- derne til sig i størst muligt Omfang, ligesom Systemet ogsaa virkede uheldigt

af den Grund, at Tjenestemændene aldrig med Sikkerhed kunde beregne Størrelsen af deres Indtægter, og dette var desto værre, jo mindre Indkomsterne var. Det var derfor en Reform af allerstørste Betydning, der skete ved Lønningsloven af 11. Marts 1851, hvis § 1 foreskrev: »Alle ved Told- og Consumtionsvæsenet samt Brænderibeskatningen ansatte Bestillingsmænd lønnes udelukkende med faste Gager.«

Om denne Reform er der siden fældet følgende, utvivlsomt rigtige Dom:

»Toldembeds- og Bestillingsmændene vidste nu, hvad der tilkom dem i Lønning og kunde indrette deres Budget derefter. Der blev bevilget efter Forholdene paa den Tid nogenlunde anstændige Gager for det underordnede Personale, hvoraf naturligt fulgte, at flere gode Kræfter end tidligere søgte til Toldtjenesten, og dernæst blev der for den dygtige Funktionær Udsigt til Oprykning i de højere Lønningsklasser, medens forhen de højere lønnede Poster i Toldfaget saa godt som udelukkende tilfaldt udenfor Toldetaten staaende Mænd, der kunde møde op med formaaende Protektion. Man kan vistnok i det hele regne Aaret 1851 for det Tidspunkt, da Toldetaten med Kraft og paafaldende Hurtighed begyndte at arbejde sig ud af Fortidens undertiden noget grumsede Forhold, og om dette end delvis skyldtes Tidsaanden, har den ovennævnte Lønningslov ved sin rationelle Lønningsmetode utvivlsomt haft sin store Andel deri.«

Æren for Lønningsloven tilkommer Sponneck, der som Finansminister gennemførte den paa Rigsdagen, og den maa ses som et Led i hans Bestræbelser for at tilvejebringe ordnede Tilstande indenfor Tjenestemændenes Rækker. Hans Interesse for at fremme god Økonomi hos Tjenestemændene gav sig ogsaa et ganske karakteristisk Udslag i et Cirkulærepunkt i 1850, hvor han i Anledning af den nye Forudbetaling af Lønningerne indtrængende formanede til Sparsommelighed med den Maanedsgage, der, uventet og uden at vedkommende Gage derpaa havde været indrettet, udbetaltes den 1. August 1850, hvorfor det paalagdes de overordnede Embedsmænd at virke hen til, at Underbetjentene indsatte en Del af Beløbet i Sparekassen som en Nødskilling til senere Tider.

Med Hensyn til de enkelte Bestemmelser i Lønningsloven af 1851 skal det anføres, at Personalet indordnedes i 5 Lønningsklasser: 1. Klasse omfattende Over-toldinspektører, 2. Klasse Inspektører, Kasserere, Told- og Oplagsskrivere, Pakhusforvalter samt Toldforvaltere udenfor København, 3. Klasse Havneskrivere i København samt Kontrolører, 4. Klasse Toldassistenter og 5. Klasse Rorsbetjente, Vægttere og edsvorne Karle. Indenfor hver af de 4 sidste Klasser fandtes der flere Lønningssatser, saaledes at der faktisk blev 17 Lønningsklasser. For 2.—4. Klasse var der derhos fastsat Alderstillæg, der tilfaldt et vist Antal af de ældste i hver Klasse. Embedsmændene i de 3 første Klasser udnævntes af Kongen, og det samme gjaldt et vist Antal indenfor Assistentklassen, for saa vidt de havde en Tjenestetid af 10 Aar. Den kongelige Udnævnelse var af den største Betydning for de paagældende Tjenestemænd, thi derved opnaaede de i Henhold til den nylig givne Pensionslov af 5. Januar 1851 (senere afløst af Pensionsloven af 24. Februar 1858) Pensionsret for sig og deres Enker, dog at de gifte Embedsmænd ifølge en anden Lov af 5. Januar 1851 yderligere var forpligtede til at tegne en Overlevelsesrente for deres Hustruer. Besættelsen af Officiantstillingerne i 5. Klasse var overdraget Overtoldinspektørerne, til hvem vedkommende Toldkammer havde at gøre Indstilling, dog saaledes, at kun

ugifte Personer under 40 Aar kunde antages i disse Poster. Personalet paa Toldkontorerne var derimod privat antaget af Toldstedschefen og lønnedes af Kontorholdet

Det Tryk, som laa over Landet i Nedgangsaaene efter Krigen i 1864, kunde ikke andet end sætte sit Præg paa den nye Lønningslov af 2. Juli 1870, der maa karakteriseres som et Tilbageskridt for Toldvæsenets Tjenestemænd, set i Relation til Loven af 1851. Ganske vist indeholdt den nye Lov visse Forbedringer i Lønsatserne, men samtidig rykkedes en Del Stillinger ned i lavere Lønningsklasse, ligesom 5. Lønningsklasse helt forsvandt, saaledes at Rorsbetjente fremtidig lønnedes af Medhjælpskontoen. Placeringen i Lovens 4 Lønningsklasser



Assens Toldkammer.

blev herefter saaledes, at 1. Lønningsklasse fremdeles omfattede Overtoldinspektørerne, 2. Klasse Inspektører, Kasserere og Toldforvaltere af 1. Grad, 3. Klasse Toldforvaltere af 2. Grad og Toldkontrolører af 1. Grad samt 4. Lønningsklasse Toldkontrolører af 2. Grad og Toldassistenter. Princippet fra Loven af 1851 med et vist Antal Lønsatser i 2.—4. Klasse og Alderstillæg til et vist Antal af de ældste i hver af disse Klasser samt kongelig Bestalling til et bestemt, omend nedsat Antal i Assistentklassen blev bevaret, ja, man forøgede endog Antallet af Lønsatser, saaledes at disse, til Trods for, at 5. Lønningsklasse udgik af Loven, fremtidig blev 19 mod tidligere 13 i de 4 Klasser. For de Toldassistenter, der ikke havde Bestalling, bestemte Loven, at der skulde afkortes indtil 5 pCt. i deres Lønninger for at anvendes til Forsørgelse for dem og deres Efterladte, normalt ved Indskud af det afkortede Beløb i Statsanstalten for Livsforsikring.

Kort forinden var der kommet en Lov af 26. Marts 1870 med almindelige Bestemmelser, gældende for alle Statens Tjenestemænd, saaledes blandt andet om Tjenesteboligers Vedligeholdelse, Tjenestemændenes Pligt til at underkaste sig Forandringer i Embedernes Omfang og Beskaffenhed, om Konstitution i

Embeder, om Alderstillæg og personlige Tillæg o. s. v. Denne Lov var saaledes en Art Forløber for den nuværende Tjenestemandsløvs almindelige Del.

Lønningsloven af 1870 havde en Bestemmelse om Revision inden Udløbet af Finansaaret 1879—80, og netop Tiaarsdagen for den forrige Lønningslovs Udstedelse, den 2. Juli 1880, udkom der en ny Lønningslov for Toldvæsenet. Den fastholdt fremdeles Inddelingen i de 4 Lønningsklasser med de samme Kategorier af Tjenestemænd i de forskellige Klasser. Lønningssatsernes Antal blev reduceret til 16, idet der navnlig skete en Sammendragning og mindre Forbedring af Satserne i Assistentklassen. Alderstillæg gaves nu overalt for hver 5 Aars Tjeneste i Klassen, men da man vedblivende indenfor Assistentklassen beholdt en Række forskellige Lønsatser, skete Oprykning baade efter Tjenesteaalder og efter Afgang blandt dem, der stod foran i Rækken. Endvidere bestemtes, at 5 pCt.s Afkortningen i Bestillingsmændenes Løn fremtidig kun skulde ske for giftes Vedkommende og kun anvendes til Enkeforsørgelse, medens Statskassen overtog Udgifterne til Forsørgelse af Bestillingsmændene selv ved at godskrive disse et til 5 pCt. af deres Løn svarende Beløb.

Nogle mindre Tilføjelser til Loven af 1880 skete ved forskellige supplerende Love af 1889, 1891, 1892, 1894 og 1898. En afgjort Forbedring foretoges dog først ved Loven af 24. Marts 1899. Navnlig i Aarene efter Frihavnens Aabning led Toldvæsenet af en følelig Assistentmangel. Under de herskende politiske Konfliktforhold kunde man ikke faa de fornødne Assistentnumre bevilgede, og man maatte derfor klare sig med Ansættelse af Medhjælpere, som udførte ganske den samme Tjeneste som Assistenterne, men for en betydelig ringere Løn. De sidste Aar, hvori denne Medhjælperinstitution bestod, søgte man yderligere at bøde paa Forholdene ved at gøre de ældste af disse Medhjælpere til konstituerede Assisterter med en lidt højere Lønning end Medhjælperne. Heroverfor skar man radikalt igennem ved Loven af 1899, idet alle disse konstituerede Assisterter og Medhjælpere, hvis Antal efterhaanden var blevet  $\frac{1}{3}$  af det samlede Opsynspersonale, overførtes til Assistentklassen. Man forbedrede derhos Lønningerne noget for Assistentklassen, og der normeredes et lige stort Antal Assisterter for hver Lønningssats. I Stedet for de i tidligere Love fastsatte absolute Tal for, hvor mange Assisterter der maatte faa Bestalling, blev der nu fastsat et relativt Tal, 40 pCt. Samtidig bestemtes det, at der successive skulde nedlægges et Antal Toldsteder — som ovenfor nævnt blev det 9 — og den Forringelse af Avancementsforholdene, dette betød, var jo afgjort Lovens Minus. Ligeledes skulde der efterhaanden nedlægges et Antal Toldassistentnumre — det blev 21 —, deriblandt 10 Krydstoldassistentnumre som Følge af Krydsfarøjernes gradvise Indskrækning fra 30 til 20.

Den følgende Lønningslov af 19. December 1902 bragte Forandringer paa visse afgørende Punkter. Man fastholdt vel de 4 Lønningsklasser, men man forlod den Ordning, at Assisterterne deltes i en Række Lønsatser med successive Oprykning ved Afgang og indførte en for alle fælles Grundløn med Alderstillæg efter Tjenestetid. Bestalling gaves der Assisterterne, naar disse havde haft Ansættelse i Statens Tjeneste i 10 Aar og derhos var fyldt 35 Aar. Desuden optoges Rorsbetjente og dermed ligestillede — Karantænetoldbetjente, Opsynsmænd, Maskinpersonale, Frilagerarbejds mænd m. v. — nu paa selve Lønningsloven, og der tilstodes dem en egentlig Pensionsret efter 10 Aars fast Ansættelse efter det fyldte 25. Aar.

Ved samtlige disse Lønningslove fra 1880 til 1902, af hvilke der blev givet et samlet Optryk ved Bekendtgørelsen af 19. December 1903, blev der dog ikke i nogen Henseende rørt ved Kontorfunktionærernes Stilling. Kontorpersonalet var stadig privat antaget og lønnet af de enkelte Toldstedschefer ved de forskellige Kontorholdslove tillagte Beløb. Deres Lønforhold var alt andet end gode. Da faste Stillinger altid har været meget eftertragtet, var der dog stadig nok, som, med Udsigt til engang at blive Toldassistent, gerne vilde have Pladserne, og Regnskabsførerne kunde saaledes sagtens faa Folk, selv om de kun kunde byde dem en ringe Løn, og mange Kontorer overfyldtes derfor med Personale. Den afgørende Forandring i disse Forhold skete efter mange Aars Anstrengelser ved Loven af 29. Marts 1904, idet Kontorpersonalet med Henshold til denne Lov reelt opnaede Statsansættelse fra den 1. April s. A. Der fastsattes i Loven en ganske bestemt Lønningsskala for Kontorfunktionærer, og Styrelsen fik Indseende med disses Tilgang, Afgang og Omflytning, saaledes at der efterhaanden foretoges en indgaaende Regulering af dette Personale. I Toldetatens nyere Historie blev den 1. April 1904 i det hele en vigtig Dag, der paa forskellig Maade satte Skel. Foruden at være det statsansatte Kontorpersonales Fødselsdato blev den tillige Krydstoldvæsenets Dødsdato, og for Etatens aldrende Embedsmænd blev den yderligere en afgørende Dag, idet der fra nu af indførtes en Aldersgrænse, saaledes at alle skulde trække sig tilbage med det fyldte 75. Aar.

En Periode i Toldvæsenets Lønningslovgivning var hermed afsluttet. De specielle Lønningsloves Tid var forbi, man begyndte nu at tilstræbe en Centralisation af Lønningslovgivningen. Den næste Lønningslov af 27. Maj 1908 var fælles for Toldetaten og de 3 Trafiketater, Statsbanerne, Postvæsenet og Telegrafvæsenet, og da denne Lov blev afløst i 1919, var det gennem en Lov, der omfattede alle Statens Tjenestemænd, men iøvrigt bevarede den særlige Sammenknytning af Told- og Trafiketaterne, og herved er man siden bleven staaende ved Tjenestemandsløven af 27. Juni 1927 og den nuværende Lov af 31. Marts 1931.

Lønningsloven af 1908 var forberedt af en Kommission, hvori Repræsentanter for de 4 Etaters Administrationer havde Sæde. Den havde faaet til Opgave at foreslaa saadanne Ændringer i de for Etaterne dagældende Lønningslove, at Lighed i Lønningsforhold mellem Etaterne indbyrdes i videst muligt Omfang naaedes. Loven brød ganske med de tidligere Lønningsloves Struktur og delte Personalet i 23 Lønningsklasser — 1.—11. Lønningsklasse omfattende Funktionsnærklasserne og 12.—23. Embedsklasserne. Af de 23 Lønningsklasser benyttedes der dog i Toldvæsenet foreløbig kun de 15. Tilsyneladende var det en stærk Forøgelse af Klasserne, men da samtidig de mange Satser indenfor samme Lønningsklasse afskaffedes, virkede det reelt som en Indskrænkning i Klassernes Antal. Toldstedscheferne var fordelt paa 6, senere 7 Klasser, Kontrolørerne paa 3, senere 4 Klasser. Det bestemtes yderligere, at Omklassificering af Tjenestestillinger skulde ske hvert 5. Aar. For Assistentklassen indeholdt Loven Reglen om, at man skulde være 25 Aar for at opnaa Udnævnelse i denne Klasse, samt en Regel om forskellig Løn for Mand og Kvinde, og saavel for denne Klasse som for Medhjælper- og de fleste Funktionærklasser gaves der forskellig Grundløn for de større og de mindre Byer til Afløsning af de Huslejetillæg, der indtil da havde været givet. Bestalling tildeltes fremdeles Toldassistenterne, naar de

var 35 Aar gamle og havde 10 Aars Ansættelse i Statens Tjeneste. Af principiel Interesse var endelig Reglen om Overførelse af Alderstillægsanciennitet fra den ene Klasse til den anden, idet der blev givet en almindelig Bestemmelse om, at den, der overgik til en højere Lønningsklasse, straks kom op paa det Løntrin, der var nærmest højere end den i den hidtidige Stilling sidst oppebaarne Lønning. Rorsbetjente og Frilagerarbejdere blev alle placeret i 1. Lønningsklasse, og indenfor Funktionærstanden blev kun nogle faa Stillinger, nemlig Stillingerne som Førere og Maskinister paa Patrouillefartøj, Frilagerformænd og Fyrbødere, sat i højere Klasser (5. og 3.). Funktionærernes Organisationer fandt, at det var meget lidt, der var opnaaet. Først i 1910 bødedes der derpaa ved Oprettelse af en Række Overrorsbetjentstillinger i 5. Lønningsklasse. Dette fortsattes i de følgende Aar, og i 1915 kom tillige Karantænetoldbetjente i København og Toldofficerer ved Landtoldgrænsen i denne Klasse. For Pakhusarbejderne skete der i 1915 det betydelige Fremskridt, at samtlige Formænd og Arbejdere ved Postgodsforvaltningen og 5-kg Posten i København samt i Provinsen opnaaede Statsansættelse, saaledes at Pakhusarbejderne kom i 1. Lønningsklasse og Formændene i 5. og 4. Klasse.

Spørgsmaalet om Indførelse af en glidende Lønskala var fremme under 1908-Lovens Behandling i Rigsdagen, men blev ikke gennemført, og Følgen heraf var, at man, allerede da Verdenskrigen udbrød i 1914, stod med et Prisniveau, der var steget noget, siden Lønningerne blev fastsat 6 Aar i Forvejen. Krigsaarene igennem maatte Tjenestemændene under de stadig stærkere Prisforhøjelser klare sig med en Række Dyrtidstillægslove, alle af midlertidig Karakter. Den eneste permanente Lov af Betydning for Tjenestemændene fra denne Periode, var Loven om 3 Maaneders Efterindtægt til Tjenestemænds Efterladte, hvilken Lov fremkom den 2. December 1916.

Først da Krigen var forbi, kom den nye, for alle Tjenestemænd fælles Tjenestemandsløvslov af 12. September 1919, forberedt af Lønningskommissionen af 1917. Denne Lov, der traadte i Kraft den 1. Oktober 1919, var langt mere omfattende end nogen tidligere Lønningslov, idet den som anført ikke alene indeholdt Lønningsregler for samtlige Styrelsesgrene, men ogsaa gav en lang Række almindelige Regler om Tjenestemændene og disses Rettigheder og Pligter, om særlige Ydelser (Dag-, Nat-, Køre- og Overarbejdspenge, Befordrings- og Flyttegodtgørelse m. v.), Efterindtægt, Pension o. s. v., ligesom den indførte et Lønningsraad til at behandle principielle Spørgsmaal m. v., der opstod i Forbindelse med Tjenestemandsløven. Loven omfattede for Toldvæsenets Vedkommende 17. Lønningsklasser — 1.—10. Embedsklasserne, 11.—16. Funktionærklasserne og 17. Kontoristklassen — og betød for Embedsklasserne en Sammendragning af Personalet i færre Klasser end hidtil. Toldstedscheferne samledes saaledes i 5 Klasser og Kontrolørerne i 2. For Funktionærklassernes Vedkommende oprettedes der en Række nye Avancementsstillinger som Strandvagtmaster, Toldvagtmaster og Overtoldbetjente af 2. Grad, idet Betegnelsen Toldrorsbetjente samtidig ændredes til Toldbetjente. I Mod sætning til Loven af 1908 blev Ligelønsprincippet for Mænd og Kvinder gennemført, og for samtlige Lønningsklasser, med Undtagelse af 14.—17., var det Reglen, at en Klasses Begyndelsesløn laa højere end den foregaaende Klasses Slutløn, og en almindelig Bestemmelse om Alderstillægsoverførsel var dermed unødvendig. De mange Alderstillæg i Klasserne afskaffedes, saaledes at





Aalborg Toldkammer.

de 4 første Klasser endog var helt uden Alderstillæg, til Gengæld var Grundlønningen i de højere Klasser hævet betydeligt. Minimumsalderen for Assistenten ophævedes, saaledes at man blev Assistent efter 3 Aars Tjeneste som Medhjælper, og Medhjælper blev man efter 3 Aars Elevtid samt bestaaet Fagprøve. Medens hidtil samtlige overordnede Embedsmænd var udnævnt af Kongen, og ogsaa Assistenterne kunde faa kongelig Bestalling, blev nu kun Embedsmænd af de første 6 Lønningsklasser udnævnt af Kongen, hvorimod alle i 7.—9. Klasse (2. Grads Kontrolører m. v. og Assistenten) og i de højeste Funktionærklasser, 11.—13. Klasse, udnævntes af Ministeren og de øvrige Tjenestemænd af Generaldirektøren. Der indførtes for alle en 70 Aars Aldersgrænse, dog med en 2-aarig Overgangstid til 1. Oktober 1921. Pensionsretten indtraadte for alle Tjenestemænd med det fyldte 30. Aar, Pensionsskalaen ændredes, Pensionsmaksimum,  $\frac{2}{3}$  af Lønningen, naaedes efter 30 Aars pensionsgivende Tjenestetid, og Staten overtog den fulde Enkepension, saaledes at Forpligtelsen til at tegne Forsikringer for Enkerne ophævedes. Til Gengæld opkrævedes et Pensionsbidrag paa  $2\frac{1}{2}$  pCt.

Ved Siden af Grundløn og Alderstillæg indførtes der 3 særlige Tillæg, Stedtillæg, Dyrtidstillæg og Konjunkturtillæg. Det var Tanken med Stedtillæget, at Forskellen i Husleje og kommunal Skat imellem Tjenestestederne indbyrdes derved skulde søges udlignet, men Differencen mellem de fastsatte Stedtillægssatser var saa ringe, at den tilsigtede Udjævning ikke naaedes. Dyrtidstillæget skulde variere hvert halve Aar under Hensyn til Prisbevægelsen og udbetaltes med det fulde Beløb til gifte og med  $\frac{2}{3}$  af Beløbet til andre; derimod indeholdtes der ikke i Dyrtidstillægssystemet noget Forsørgertillæg for Familier med Børn. Endelig indførte Loven Konjunkturtillæget. I Modsætning til Stedtillæget og Dyrtidstillæget, der var uafhængigt af Lønnens Størrelse, bortset fra en Procentbegrænsning for de lavest lønnede, var Konjunkturtillæget vel absolut set stigende med Lønnens Størrelse, men dog relativt faldende. Konjunkturtillæget blev i sin Tid betegnet som et Velstandstillæg, der tilsigtede

at skabe en økonomisk Ligevægt mellem Tjenestemænds og andre Befolkningsklassers sociale Velstandsniveau. Det viste sig da ogsaa i den følgende Periode med de hurtigt svingende økonomiske Forhold, at Tillæget var en nyttig Regulator, der under de skiftende Konjunkturer faktisk virkede som en Stødpude og dermed hindrede Angreb paa selve de faste Lønninger. Medens nemlig disses Satser saavel som Reglerne vedrørende Dyrtidstillæg holdt sig uforandret indtil den nye Tjenestemandsløvs af 1927, var Konjunkturtillæget Genstand for stadige Forandringer; der indførtes ogsaa i dette en Sondring mellem gifte og ugifte og tilsidst blev Tillæget tillige gjort afhængig af Prisbevægelsen, hvorved det første Skridt til Sammenlægning af de 2 Tillæg faktisk skete.

Denne Sammendragning fortsattes ved Tjenestemandsløvs af 27. Juni 1927. Ved den Nedsækering, som blev gennemfört ved denne Lov, blev Dyrtidstillægss og Konjunkturtillægssatserne betydeligt nedsatte, idet der forlods af begge Tillæg maatte afgives større Beløb, end Pristallet i sig selv berettigede til, og der blev for begge Tillæg fastsat en Tredele, saaledes at gifte fik fuldt Tillæg, ugifte over 35 Aar halvt Tillæg og ugifte under 35 Aar  $\frac{1}{3}$  Tillæg. Samtidig forhøjedes Pensionsbidraget fra  $2\frac{1}{2}$  til 3 pCt.

Løvs af 1927 indeholdt en almindelig Revisionsbestemmelse, og til Udarbejdelse af Revisionsforslaget nedsattes der en Kommission, hvori Repræsentanter fra Rigsdag, Administration og Organisationer havde Sæde. Resultatet af Kommissionens Arbejde blev den nugældende Lønningslov af 31. Marts 1931, der traadte i Kraft den 1. Juli s. A. Det var betegnet som Kommissionens væsentligste Opgave at gennemgaa Tjenestemandsklassernes lønningsmæssige Placering og derved særlig undersøge Spørgsmaalet om bedre Avancement for de forskellige Tjenestemandsgupper. Og det maa siges, at det i ikke ringe Grad lykkedes at skabe Toldvæsenets Tjenestemænd bedre Avancementsvilkkaar end hidtil. Særlig trængte Avancementsproblemet sig paa for Assistenternes Vedkommende. Allerede i 1928 havde der været nedsat et Udvalg indenfor Told- og Trafiketaterne til dette Spørgsmaals Løsning gennem Oprettelsen af en Overassistentklasse, men politisk Konflikt i Foraaret 1929 bragte det Lovforslag, der var Resultatet af Udvalgets Overvejelser, til at strande i den 11. Time. Nu blev Sagen rejst paany i Lønningskommissionen og førtes her til Sejr, men dog paa en anden Maade, end Overassistentudvalget havde foreslaet. Medens Overassistentklassen efter dette Udvalgs Forslag skulde have udgjort en særlig Klasse ved Siden af Kontrolører af 2. Grad, specielt beregnet paa Avancement for ældre Assisterter, blev Overassistentklassen nu oprettet saaledes, at hele den hidtidige Kontrolørklasse af 2. Grad indrulleredes i denne, idet man sagligt kun mente at kunne begrunde Lovens store Forøgelse af Avancementsstillingerne for Etaternes Assisterter, naar de paagældende Stillinger forandredes til Overassistentstillinger. Adskillige ældre Assisterter opnaaede dog ved denne Reform Avancement, og for de yngre Assisterter blev Avancementsalderen, der endnu faa Aar i Forvejen havde ligget nær 45-Aars Alderen, flere Aar lavere. Samtidig med, at der saaledes for første Gang i Toldetatens Historie indførtes en Overassistentklasse, blev der ogsaa indfört enkelte Overkontrolørstillinger med Henblik paa den ledende Tjeneste i Københavns og Provinsens største Vejerboder, og Trappesystemet op til Chefstillingen var derved fuldt gennemfört: Assistent, Overassistent, Kontrolør, Over-

kontrolør. Indenfor Funktionærklasserne oprettedes der 2 nye Kategorier af Topstillinger: 2 Overtoldvagtimestillinger i 11. Klasse og 3 Pakhusmesterstillinger i 12. Klasse, alle i København, foruden et ikke ubetydeligt Antal nye Avancementsstillinger indenfor de hidtidige Kategorier. For Kontoristerne fordobledes Antallet af deres Avancementsstillinger, hvis Benævnelse fra Kontorist af 1. Grad ændredes til Kontorassistenter. Som Minimumsalder for Tjenestemænd indførtes nu 24 Aars Alderen, Medhjælperne udskiltes af Tjenestemandsklasserne (den hidtidige 10. Lønningsklasse), saaledes at man vel fremtidig blev Medhjælper efter 3 Aars Elevtid, men man maatte da blive staaende som Medhjælper, indtil 24 Aars Alderen naaedes; ogsaa for Funktionærerne indførtes der en Aspiranttid paa mindst 2 Aar. Grundlønningss- og Alderstillægsforbedringer gennemførtes ogsaa, ligesom der nu tillige gaves de øverste Lønningsklasser Alderstillæg. Stedtillægget bevaredes, men de forskellige Satser nedsattes lidt, og iøvrigt skete der ved Loven den endelige Sammensmeltning af Dyrtdis- og Konjunkturtillæg, idet der i Stedet for disse indførtes et Reguleringstillæg, som, fastsat for 1 Aar ad Gangen, følger Prisbevægelsen og tillige varierer baade efter Lønning og ægteskabelig Stilling, saaledes at gifte faar det fulde Beløb, ugifte over 40 Aar  $\frac{2}{3}$  og alle andre  $\frac{1}{3}$  af Beløbet. Pensionsretten, der hidtil var indtraadt ved det 30. Aar, indtraadte nu først efter 5 Aars Tjeneste efter det fyldte 30. Aar. Pensionsskalaen ændredes paany, og Pensionsmaksimum forhøjedes fra  $\frac{40}{60}$  til  $\frac{42}{60}$ , hvilket kunde naas efter 28 Aars Tjenestetid efter det fyldte 35. Aar; Pensionsbidraget forhøjedes samtidig til 5 pCt.

Den historiske Gennemgang af Toldvæsenets Lønningsforhold indtil Nutiden er hermed til Ende. Af samtlige Lønningslove efter Loven af 1851 turde vel nok som Helhed Tjenestemandsløvene af 1919 og 1931 betegnes som de for Etaten betydningsfuldeste. Efter den nugældende Lønningslov er Toldpersonalets Fordeling i de forskellige Lønningsklasser pr. 1. April 1932 følgende: I de første 6 Klasser er Antallet 201, i 7. Klasse, der væsentligst omfatter Overassistentterne, er Antallet 158, Assistentklassen (9. Klasse) er paa 578, hvortil maa føjes Medhjælper og Elever, hvis Antal i Øjeblikket er 130, eller ialt 1067. Medtager vi Kontoristklassen — 20 Kontorassistenter og 94 Kontorister, ialt 114 —, bliver det samlede Tal indenfor Embedsklasserne 1181. Indenfor Funktionærklasserne tæller de 5 første Avancementsklasser 223, hvortil kommer 15. Klasse, Overtoldbetjentene af 2. Grad, med 77; i 16. Klasse — Toldbetjente og Toldpakhusarbejdere — er Tallet 304, saaledes at Funktionærernes samlede Antal er 604, 454 tilhørende Toldbetjente og 150 Pakhusarbejderklasserne. Den danske Toldetat omfatter herefter i 1932 ialt 1785 Tjenestemænd m. v. Toldvæsenets samlede Personale er dog noget større, idet der yderligere beskæftiges et Antal medhjælpslønnede Kontorarbejdere samt fungerende Toldbetjente og Pakhusarbejdere. I Forbindelse hermed maa ogsaa nævnes Københavns Toldbodens Arbejdsstyrke, der ledes af en Arbejdsinspektør og foruden Kranfører omfatter Overformand, 10 Formænd af 1. Grad, 8 Formænd af 2. Grad og 162 faste Arbejdere m. v. Oprindeligt havde Formændene paa Toldboden Arbejdet i Entreprise, men dette ændredes i 1907, idet Toldvæsenet da selv tog hele Arbejdet i sin Haand. Der er derhos en Arbejdskasse paa Toldboden, hvori de opkrævede Arbejdspenge indgaar, og af hvilken igen Arbejderne lønnes. Arbejdskassen forestaas af en Regnskabsfører. I 1915 oprettedes der yderligere en Pensionskasse, saaledes at der ved Afgang udrededes

mindre Pensioner til de paagældende. Hertil føjedes i 1924 mindre Enkepensioner, og sluttelig skete der i 1930 en ganske afgørende Forbedring i Pensionsforholdene, saaledes at Pensionernes Størrelse nu nærmer sig til Tjenestemændenes. — Endelig maa nævnes Toldopsynsmændene — ialt 173 —, der i vore Dage i udstrakt Grad har afløst Tjenestemændene ved Kystbevogtningen, en Tjeneste, som de varetager ved Siden af deres private Erhverv. Ved en Række Toldsteder er der yderligere ansat Visitatricer. Alt ialt beskæftiger Toldvæsenet saaledes — helt eller delvis — ca. 2300 Mennesker.

#### IV.

Tilbage staar i korte Træk at omtale Toldetatens Rekrutering og Uddannelse gennem Tiderne. Den danske Toldetat, der næst efter Gejstligheden er den ældste Etat her i Landet, kan ikke siges i gamle Dage at have haft Ry for at være en Mønsteretat, uden at det dog derfor skal være sagt, at andre Embedsklasser paa den Tid var saa meget bedre. Saa at sige hver eneste ny Toldforordning klager over Embedsmændenes Forsømmelighed. I Ordningen af 1651 udtales det saaledes, at den udkom paa Grund af det Afbræk og Underslæb, som Toldintraderne og den Hindring, som de trafikerende lede i deres Commerce formedelst Tjenestemændenes slette Forvaltning. Ogsaa Instruksen for Tolderne i Forordningen af 21. Marts 1691 indeholdt en meget kraftig Advarsel til Toldembedsmændene:

»Ville vi hermed alvorlig have anbefalet alle Vores Toldere og Told-Betjente, ingen undertagen, at de betragter deres Eed og allerunderdanigste Pligt, ej giørendes eller tilladendes nogen, i hvo hand monne være, at gjøre nogen Undersleb eller Mishandling, imod denne Vores Told-Ordinance, ej heller selv at drive nogen Handel, Vores Told-Rættigheder til Formindskelse og Borgerne til Afbræk, men i alle deres Forrætninger lade sig Vores Tjeneste og Interesse med Fliid og Iver være angelegen, ingen opholde eller forurætte, langt mindre med nogen at see igjennem Fingre, eller tage nogen Skienk eller Gave, enten til Vores Interesses Forkrænkelse, ej heller mere eller mindre end her udi tilladt findes, men i alle Poster stricte følge Told-Ordinancens klare Bogstaver, og enhver sin anbetroede Bestilling med den Fliid, Troeskab og Vindskibelighed forvalte, som hand agter, om nogentiid anderledes skulle befindes, at stande os tilrætte, og lide da paa hans Bestalling, da paa hans Boes-Lod, da paa hans Ære, og da paa hans Liv, efter Sagens Beskaffenhed.«

Heller ikke i Forordningen af 17. Maj 1762 kan man sige, at Instruksen for Tolderne just er præget af Tillid, men Etatens Rekrutering i de Tider var ogsaa uhyre broget og uensartet. Krav om egentlig Faguddannelse stilledes som Regel ikke. Embederne betragtedes hyppigt som Retræteposter for afskedigede Officerer, og Protektion spillede ikke sjældent en stor Rolle ved Ansættelsen. Ofte besattes Toldembederne med Personer, der havde været knyttet til Hoffet, eller med tidligere Tjenere eller Lakajer hos adelige. Alle mente sig berettiget til at komme i Betragtning uden Hensyn til, hvilken Foruddannelse de havde, eller om de overhovedet havde en saadan. Digteren Wadskiær androg saaledes i 1747 om at blive Tolder i Hadsund. Embederne kunde ogsaa være Genstand for Køb og Salg: eksempelvis bestemtes det saaledes i 1700, at Embedet i Korsør skulde koste 500 Rigsdaler. Det underordnede Personale

havde en meget ringe Position og nævntes da ogsaa undertiden i Forordningerne i samme Aandedræt som Kældermænd, Tjenestefolk og den gemene Almue. Specielt Konsumtionspersonalet, der rekruteredes snart med Studenter »uden Hoved«, snart med Matroser, fallerede Købmænd, ruinerede Haandværkere o. s. v., og hvor i det hele Ansættelsesvilkårlighederne naaede deres Kulmination, var meget ilde anset, og da Konsumtionen ophævedes i 1851 og havde det store Mandefald indenfor Toldetaten til Følge, blev Toldvæsenet faktisk befriet for et meget stort Antal mere eller mindre ubrugbare Personer, hvad der selvsagt var af største Betydning for



Sønderborg Toldkammer.

Etatens Højnelse. Selvfølgelig var Situationen allerede bedret ved det 19. Aarhundredes Begyndelse, men der var dog eet Forhold, der stadig virkede som en Hæmsko for Standens faglige Fremgang, nemlig Underofficerernes udstrakte Adgang til Ansættelse i Toldassistentposterne. For at skaffe Tilgang til den dengang meget lidt ansete og daarligt aflagte Underofficerstand, var det ved kgl. Resolution af 18. Maj 1804 bestemt, at veltjente Underofficerer skulde have Ret og Adgang til Tjenester bl. a. i Toldfaget lige med andre til saadan Tjeneste kvalificerede Personer, naar de mødte med 12 Aars Tjeneste som Militær og Vidnesbyrd om godt Forhold samt iøvrigt kunde læse, regne og skrive. Saadanne Underofficerer skulde da have Adgang til de bedste Underbetjentposter i Købstæderne. Senere forandredes Forholdet saaledes, at Krigsministeriet fik Indstillingsret til 12 Toldkontrolørembeder og Besættelsesret til Halvdelen af de daværende 360 Toldassistentposter. I 1843 og 1845 fremkom der nye Resolutioner om dette Forhold, hvori den krævede militære Tjenestetid nedsattes, og endelig bestemtes det i 1853, at Besættelsen af samtlige Toldassistentposter saavel i Provinsen som i København i Fremtiden skulde deles mellem Finansministeriet og Krigsministeriet, saaledes at Krigsministeriet havde Besættelsesret til hveranden ledig bleven Post. Som Tiden gik, indsaa Finans-

ministeriet dog det urimelige i ikke at have fuld Besættelsesret til alle Stillinger indenfor Toldtaten og i ikke at have nogen Garanti for, at de af Krigsministeriet i Toldvæsenet ansatte Underofficerer virkelig var i Besiddelse af de fornødne Kvalifikationer til at kunne varetage Toldtjenesten. Ved kgl. Resolution af 29. September 1860 overgik derfor Krigsministeriets Ret til Indstilling og Udnævnelse til Embeder og Bestillinger under Toldvæsenet til Finansministeriet, og der blev kun tilladt Underofficerer Adgang til Toldassistentposter, naar de anbefaledes af Krigsministeriet og godtgjorde at have erhvervet den fornødne Faguddannelse. Denne Resolution med det deri givne Tilsagn gentoges i en Række senere Hærlove og stod ved Magt endnu et Stykke ned i dette Aarhundrede. Den praktiseredes dog i de senere Aar kun i meget ringe Omfang, og det kunde jo heller ikke virke opmuntrende at se Underofficerer opnaa Ansættelse som Assistenten efter 1, senere 2 Aars Aspiranttjeneste i Opsynet, medens de, der gik ind i Etaten ad regulær Vej, først opnaaede Assistentudnævnelse efter maaske 10 Aars Kontortjeneste og 5 Aars Opsynstjeneste. Bestemmelsen maatte da ogsaa betragtes som en ren Antikvitæt i Tider, hvor Forholdenes Udvikling bestandig gjorde det mere og mere nødvendigt, at den, der skulde opdrages til Toldergerningen, oplærtes dertil fra ganske ung. Selv efter at Forholdene, som ovenfor paapeget, var afgjort bedre efter 1851, havde Styrelsen dog fremdeles intet Hold paa, hvilke Kvalifikationer de Folk havde, som Regnskabsførerne antog paa deres Kontorer, og hvem de antog. Først saa sent som i 1892 stilledes der Krav om, at de paagældende skulde have Præliminæreksamen, og først i 1906 tog Styrelsen selv Antagelsen af Kontorfunktionærer i sin Haand og fik dermed fuldt Herredømme over Etatens Rekrutering. Allerede saa tidligt som i 1867 var Spørgsmaalet om en egentlig Faguddannelse af Etatens Folk med dertil sig sluttende Fageksamen paa Tale, og atter og atter dukkede Diskussionen herom op i de faglige Blade. Det var dog først i 1910, at en Fageksamen for Toldvæsenets Tjenestemænd blev indført, forberedt af en i denne Anledning nedsat Kommission. Oprindeligt var det Bestemmelsen, at der, efter at den paagældende  $\frac{1}{2}$  Aar efter Antagelsen havde været underkastet en rent elementær Prøve, skulde hengaa mindst 4 Aar fra Ansættelsen, inden vedkommende kunde indstille sig til Fageksamen, men dette ændredes efter Tjenestemandsløven af 1919, idet denne fastsatte, at ingen kunde udnævnes til Medhjælper, uden at vedkommende havde taget Fageksamen, og denne skulde saaledes være taget, førend den 3-aarige Elevtid var til Ende.

Indenfor Kontortjenesten har Tendensen i de senere Aar været, at visse Dele af Kontorarbejdet er overgaaet til Kontorassistenter og Kontorister, der efterhaanden tilligemed de saakaldte midlertidige Kontorarbejdere udgør en ikke helt lille Klasse indenfor Etaten. Navnlig Kontorarbejdet i Inspektoratet for Tobaksbeskatningen har lige siden dets Oprettelse for en stor Del været udført med Kontoristarbejdskraft. Ved Ansættelse som Kontorist er Kravet om Realeksamen ikke obligatorisk, men det ses dog helst, at de paagældende har denne Eksamen. Noget Haab for Kontoristklassen om Avancement udover 17. Klasse har der ikke tidligere været, men ved Tjenestemandsløven af 1931 er der nu aabnet dem Mulighed for paa visse nærmere Betingelser at kunne overgaa i Assistentklassen.

Indenfor Opsynstjenesten er Udviklingen ligeledes i de senere Aar gaaet

i Retning af gradvis at lade visse Arter af Tjeneste, der tidligere havde været udført af Toldassistenter, overgaa til de højere Funktionærklasser (Toldvagtmaster og Overtoldbetjente af 1. Grad). Forudsætningen herfor maatte imidlertid nødvendigvis være, at der ogsaa for Toldbetjente indførtes en Fagprøve. Efter at et Udvalg havde været nedsat om Sagen, blev den nye Fagprøve indført i 1925, og det bestemtes samtidigt, at Avancement fra Stillinger som Toldbetjent og Overtoldbetjent af 2. Grad til Stillinger som Overtoldbetjent af 1. Grad, Told- eller Strandvagtmaster kun vilde være muligt for Tjenestemænd, der havde bestaaet Fagprøven. I Konsekvens heraf har man tillige siden 1925 ment at maatte kræve en vis Foruddannelse ved Antagelse af Toldbetjente, idet man navnlig har givet Styrmand, Skibsførere og Maskinister samt ogsaa Sergenter Fortrin ved Antagelsen. Ogsaa for Toldbetjentene aabnede Tjenestemandsløven af 1931 Mulighed for Overgang til Assistentstillingen paa visse nærmere Betingelser.

I de sidste Aartier har Tjenestemændene under Kampen for deres økonomiske og faglige Interesser haft en god Støtte i de efter Fagforeningernes Forbillede oprettede Personaleorganisationer. Den første af disse, der stiftedes indenfor Toldvæsenet, var Toldetatsforeningen af 1894, derefter fulgte Toldbetjentforeningen af 1904 og endelig kom Foreningen af Bestillingsmænd paa Københavns Frilager i 1906, senere — i 1915 — udvidet til Foreningen af Funktionærer paa Frilagre og Pakhuse. Samme Aar, som Toldbetjentforeningen stiftedes, oprettedes der endnu en Organisation, idet de overordnede Toldembedsmænd udskilte sig som en særlig Forening, men det skilte har dog atter føjet sig sammen ved Etatsforeningens Reorganisation i 1929, hvor Foreningen af Toldembedsmænd indgik i Etatsforeningen som en særlig Kreds indenfor denne. De forskellige Foreninger staar derhos tilsluttet de i 1909 dannede Centralorganisationer, Embedsklasserne Centralorganisation II og Funktionærklasserne Centralorganisation I.

Straks fra første Færd udfoldede Foreningerne megen Iver for at medvirke til Løsningen af de forskellige Etatsopgaver, der forelaa, og adskillige Henvendelser til Administrationen blev Følgen heraf. Ikke mindst under Forhandlingerne om Lønningsloven af 1908 fandt de store Civiletaters Organisationer hverandre i et nøje Samarbejde, men det følte netop under disse Forhandlinger som et Savn, at der ikke eksisterede faste Regler for Samarbejdet mellem Administrationerne og Etatsorganisationerne. Det var derfor et afgørende Fremskridt, der skete, da der i 1910 under det første radikale Ministerium administrativt blev givet Foreningerne Forhandlingsret. Bestemmelserne i saa Henseende gik ud paa, at saalænge der indenfor en Etat bestaar Organisationer, som enkeltvis eller i Forbund giver Adgang til alle i den paagældende Etat ansatte i højst 2 Afdelinger, anerkendes disse Organisationer som Indehavere af Forhandlingsretten, forsaavidt de tilsammen overvejende repræsenterer vedkommende Etats Personale. For Toldetatsens Vedkommende kunde der herefter kun anerkendes 2 Organisationer: Den danske Toldetatsforening og Toldbetjentforeningen af 1904, sidstnævnte i Forbund med Foreningen af Funktionærer paa Frilagre og Pakhuse.

Ved Tjenestemandsløven af 1919 blev Forhandlingsreglerne, der i den forløbne halve Snes Aar havde virket meget tilfredsstillende, lovfæstet, og der eksisterer da herefter dels en Ret for Organisationerne til at træde i For-

handling med Styrelsen om ethvert fagligt, ikke-teknisk Spørgsmaal vedrørende Etaten eller Grupper indenfor denne samt vedrørende Enkeltmand, dog ikke om Enkeltmands Udnævnelse eller Afskedigelse, dels en Pligt for Administrationen til at afgive til Drøftelse Forslag til Ændringer i Love, Regulativer og almindelige Instrukser, som vil medføre Forandringer i bestaaende Lønningsregler, Arbejdstiden, de ansattes personlige, retlige Stilling i Etaten og lignende ikke-tekniske Forhold, derimod ikke Forhold, der alene vedrører Enkeltmand. Skulde der opstaa Tvistigheder om Forstaaelsen af de Bestemmelser, der er forhandlingspligtige, kan saadanne Spørgsmaal nu indbringes for en speciel Instans, idet Forhandlingsreglerne i denne Henseende ved den sidste Tjenestemandsløvs er udbygget ved Etablering af en særlig Voldgiftsret.

Igennem Aarene har de forskellige Organisationer virket meget for deres Standsfæller, og ogsaa for Administrationen har det haft sin Betydning at have lovlige Organer for Personalet at forhandle med. Hvis Spørgsmaal af almen Betydning for Etaten har skullet løses, har man da ogsaa draget Organisationerne med ind i Arbejdet ved at give Repræsentanter for disse Sæde i de Udvalg, der har været nedsat til disse Spørgsmaals Gennemprøvelse, og man maa ønske, at en saadan Samvirken med de forskellige Organisationer ogsaa i Fremtiden maa kunne finde Sted til Gavn for Etaten som Helhed.

## V.

Det har været Tanken med dette Rids over Toldvæsenets organisatoriske og personelle Udvikling i de siden 1632 forløbne 3 Aarhundreder, at det ikke alene som en afsluttende Oversigt skulde føje sig til de paa de foregaaende Blade givne Skildringer af Toldvæsenet og dets Virke i Fortid og Nutid, men at det tillige skulde danne en Indledning til den efterfølgende biografiske Del, den danske Toldetat i 1932, og i Tilknytning hertil skal der derfor tilsidst meddeles nogle enkelte Data vedrørende de Mænd, der i Tidens Løb har forestaaet Toldvæsenets øverste Administration og derved præget Landets Toldvæsen og Toldetat, saavelsom vedrørende de Mænd, hvem Distriktsstyrelsen indenfor Toldvæsenet igennem Aarene har været betroet.

### Administrationen.

I Perioden 1760—1816 (bortset fra Aarene 1768—73) har **Generaltoldkamret** haft følgende Præsidenter:

1760: H. Ahlefeldt; 1764: D. Reventlow (til 1768); 1773: I. G. Moltke; 1776: C. L. Stemmann; 1781: C. F. Numsen; 1782: C. D. F. Reventlow; 1784: C. Brandt; 1789: J. E. Scheel; 1795: F. Moltke; 1799: C. W. Dreyer; 1804: F. Moltke; 1814: O. R. Sehested;

og i Perioden 1816—1848 har **Generaltoldkammeret** og **Commercecollegiet** haft følgende Præsidenter (siden 1831 Direktører):

1816: O. R. Sehested; 1831: F. Lowsow og 1843: C. A. Bluhme.

Ialt i de 83 Aar har der saaledes været 14 Kollegiepræsidenter, men, da F. Moltke har beklædt Præsidiet to Gange, kun 13 forskellige Mænd.

Mest kendt af disse Mænd er den senere Gehejmestatsminister F. Moltke, der har kontraseret Toldforordningen af 1. Februar 1797.



I Perioden siden 1848 har de **Ministerier**, hvorunder Toldvæsenet har været henlagt (Marts—November 1848: Handelsministeriet, November 1848—Oktober 1856: Finansministeriet, Oktober 1856—Juli 1858: Ministeriet for Monarkiets fælles indre Anliggender og paany fra August 1858: Finansministeriet) haft følgende Ministre:

1848: C. A. Bluhme; V. C. E. Sponneck; 1854: C. C. G. Andræ; 1856: I. J. Unsgaard; 1858: A. F. Krieger; 1859: C. E. Fenger; R. Westenholtz; 1860: C. E. Fenger; 1863: D. G. Monrad; 1864: C. G. N. David; 1865: C. A. Fønnesbech; 1870: C. E. Fenger; 1872: L. H. C. H. Holstein-Holsteinborg; A. F. Krieger; 1874: C. A. Fønnesbech; 1875: J. B. S. Estrup; 1894: C. D. Lüttichau; 1897: H. E. Hørring; 1900: H. W. Scharling; 1901: C. F. Hage; 1905: Vilhelm Lassen; 1908: I. C. Christensen; N. Neergaard; C. Brun; 1909: N. Neergaard; Edvard Brandes; 1910: N. Neergaard; 1913: Edvard Brandes; 1920: H. P. Hjerl Hansen; Michael Koefoed; N. Neergaard; 1924: C. V. Bramsnæs; 1926: N. Neergaard; 1929: C. V. Bramsnæs.

Ialt i de 84 Aar har der saaledes været 34 Ministre, men da enkelte af dem har været Ministre flere Gange — Fenger 3, Krieger 2, Fønnesbech 2, Neergaard 5, Brandes 2 og Bramsnæs 2 Gange — kun 24 forskellige Mænd.

I Perioden siden 1854 (1848) har der været 6 **Generaldirektører**:

1854: V. C. E. Sponneck, f. 1815, cand. juris., fhv. Finansminister, 1863 afsk., 1888 død.  
1863: F. E. Ramus, f. 1823, cand. juris., Chef for Finansministeriets 1. Departements Sekretariat, 1874 død.  
M. K. Raffenberg, Kommitteret i Generaldirektoratet 1848—75, fungerende 1874—75 (Kommitteretstillingen herefter ophævet).  
1875: C. V. Lange, f. 1836, cand. juris., Chef for Finansministeriets 1. Departements Sekretariat, 1888 afsk., Direktør i Nationalbanken, 1888 død.  
1888: E. D. G. Blechingberg, f. 1834, cand. juris., Chef for Finansministeriets 1. Revisionsdepartement, 1902 afsk., 1902 død.  
1902: Marcus Rubin, f. 1854, cand. polit., Chef for Statens statistiske Bureau, 1913 afsk., Direktør i Nationalbanken, 1923 død.  
1913: Michael Koefoed, f. 1867, cand. polit., Chef for Statistisk Departement.

I Perioden 1848—1926 har der været 6 **Toldrevisionschefer**:

1848: S. H. A. Wedel, f. 1793, cand. juris., Deputeret i Generaltoldkamret, 1881 død.  
1881: J. P. Le Sage de Fontenay, f. 1809, cand. juris., Chef for 2. Revisionsdepartement, 1895 afsk., 1902 død.  
1895: J. M. E. C. Gad, f. 1827, cand. polit., Chef for Statistisk Bureau, 1902 død.  
1903: P. A. Jerichow, f. 1859, cand. polit., Chef for 2. Postekspeditionskontor, 1916 død.  
1916: K. Riis-Hansen, f. 1876, cand. polit., Kontorchef i Statistisk Departement, 1921 afsk.  
1921: Michael Koefoed.

## Distriktsstyrelsen.

I Perioden siden Overtoldinspektoraternes Oprettelse har der været følgende Overtoldinspektører:

### For København fra 1848:

- 1848: A. C. Schumacher, f. 1793, Toldinspektør i København, 1874 død.  
1874: J. V. E. Winther, f. 1819, exam. jur., Toldinspektør i København, 1875 død.  
1875: K. v. Barner, f. 1836, cand. polit., Assistent i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1890 Overtoldinspektør for Nørrejylland.  
1890: C. O. V. Ring, f. 1845, cand. polit., Kontorchef i Generaldirektoratet for Skattevæsenet, 1918 afsk., 1920 død.  
1918: F. M. Weibel, f. 1854, Overtoldinspektør for Østifterne, 1924 afsk. 1932 død.  
1924: T. J. A. de Fine Bunkeflod, f. 1863, cand. juris., Overtoldinspektør for Østifterne.

### For Sjællands og Lolland-Falsters Stifter 1847—1856:

- 1847: N. P. Schierbeck, f. 1802, exam. juris., kst. Toldinspektør i Aarhus, 1856 Overtoldinspektør for Østifterne.

### For Fyns Stift 1847—1856:

- 1847: I. I. G. Blom, tillige Toldinspektør i Odense, f. 1784, Toldinspektør i København, 1852 Overtoldinspektør i Slesvig, 1856 Toldinspektør i Odense, 1862 afsk. 1862 død.  
1852: N. P. Schierbeck, kst. indtil 1856.

### For Østifterne fra 1856:

- 1856: N. P. Schierbeck, 1860 død.  
1860: L. Ipsen, f. 1803, Toldinspektør i København, 1869 afsk., 1874 død.  
1869: B. A. Castenschiold, f. 1811, cand. juris., Overtoldinspektør for Nørrejylland, 1878 afsk., 1891 død.  
1878: L. C. Neuhaus, f. 1824, Toldkasserer i Odense, 1894 død.  
1894: K. v. Barner, Overtoldinspektør for Nørrejylland, 1902 afsk., 1903 død.  
1902: C. W. Kruse, f. 1848, Toldinspektør i København, 1902 død.  
1902: F. M. Weibel, Toldinspektør for Københavns Frihavn, 1918 Overtoldinspektør for København.  
1918: T. J. A. de Fine Bunkeflod, Overtoldinspektør for Jylland, 1924 Overtoldinspektør for København.  
1924: C. P. G. Anderskouv, f. 1871, Toldinspektør til Tjeneste i Departementet for Told og Forbrugsafgifter.

### For Nørrejylland fra 1847, for Jylland fra 1920:

- 1847: F. M. Tetens, f. 1791, Overkontrolør for Nørrejylland, 1862 død.  
1862: B. A. Castenschiold, Toldinspektør i København, 1869 Overtoldinspektør for Østifterne.  
1869: C. A. W. Holm, f. 1806, Toldinspektør i København, 1890 afsk., 1891 død.  
1890: K. v. Barner, Overtoldinspektør for København, 1894 Overtoldinspektør for Østifterne.  
1894: C. P. Goldmann, f. 1843, Toldinspektør i Horsens, 1902 død.  
1902: A. T. Falck, f. 1846, Toldinspektør i København, 1915 afsk., 1917 død.

- 1915: T. J. A. de Fine Bunkeflod, Toldforvalter i Kolding, 1918 Overtoldinspektør for Østifterne.  
1918: M. Nielsen, f. 1865, cand. polit., Toldinspektør i Odense, 1929 død.  
1930: N. C. Neerfeldt, f. 1868, Toldinspektør i København, 1932 afsk.  
1932: N. J. O. Andersen, f. 1891, cand. juris, Ekspeditionssekretær i Departementet for Told og Forbrugsafgifter.

**Litteraturhenviſning:** V. C. E. SPONNECK: Om Toldvæsen i Almindelighed og det danske Toldvæsen i Særdeleshed 1840. M. RUBIN: Frederik VI's Tid, 1895. F. JØRGENSEN (F. TEIST): Af det dansk-norske Toldvæsens Historie, 1905 (navnlig benyttet Afsnit X). Den danske Centraladministration, 1921. Den danske Toldetats Forening 1894—1919. Toldbetjentforeningen af 1904, 1904—1929. Tidsskrift for Toldvæsen, navnlig Afhandlinger af F. WEIBEL (1897) og HERM. ANDERSEN (1903), Maanedsskrift for Toldvæsen, navnlig Afhandlinger af HERM. ANDERSEN og J. THAULOW, Dansk Toldkalender, 1847. Haandbog for Toldetaten, Aarg. 1871—1932.

---

# ADMINISTRATIONEN

den 1. September 1932.

## Finansminister:

C. V. Bramsnæs, født 12. Juni 1879.

## Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.

### C h e f:

Generaldirektør for Skattevæsenet Andreas Michael Koefoed, (K<sup>1</sup>), (D. M.), (F. M. 1.), (Fi. H. R. 2<sup>1</sup>), (F. Æ. L. 4), (N. O. N. 2), (N. St. O. 2<sup>o</sup>), (R. St. Stan. 2), (Sp. C. F. 1), (S. N. 1), (S. V. 2<sup>o</sup>), født 27. December 1867.  
Generaldirektør 27. Oktober 1913.

### 1. Ekspeditionskontor.

#### 1. A f d e l i n g.

(Toldvæsenets Personalialia, Bygningsvæsen og Budget).

Kontorchef Poul Rasmus Grønvold (R.), født 25. Februar 1889.  
cand. polit. 1914, 20. Juli 14 Assistent, 21. Nov. 17 fg. Fuldmægtig, 28. Dec. 18 Fuldmægtig, 1. Nov. 22 tillige Sekretær hos Generaldirektøren, 18. Marts 29 Kontorchef.

Ekspeditionssekretær Jørgen Holm-Jørgensen, født 15. Maj 1896.  
cand. jur. 1919, 1. Juni 19 Sekretær, 18. Marts 29 Fuldmægtig, 8. Aug. 32 Ekspeditionssekretær.

Bogholder Andreas Christian Jark, født 17. Aug. 1887.  
Indtraadt i Etaten 1. Marts 04, 20. Dec. 10 Assistent i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement, 1. Maj 25 Bogholder.

Sekretær Anders Clausager, født 28. September 1900.  
cand. polit. 1925, 21. Marts 29 Sekretær.

Sekretær-Aspirant Børge Bille Nørregaard, født 20. Januar 1902.  
cand. jur. 1926, 28. Okt. 31 Sekretær-Aspirant.

#### Tjenestegørende fra Toldetaten:

Toldassistent Frk. Dagmar Kaspersen.

Toldassistent Johannes Henrik Höllinger.

#### 2. A f d e l i n g.

(Toldloven m. v. Afgift af Benzin, Banderoleringen af Spiritus og Vin.)

Toldinspektør Laurits Christian Petersen, (R.), (Le. S. 3), (Po. P. R. 5), (Sp. C III 3), født 28. Juli 1886, Chef.

Indtraadt i Etaten 1. Aug. 1902, 22. Dec. 15 Assistent til Tjeneste i Generaltolddirektoratet, 11. Aug. 20 Kontrolør til Tjeneste sammesteds, 14. April 24 kst. Toldinspektør, 22. Juni 25 Toldinspektør.

Ekspeditionssekretær Poul Steffensen Jørsboe, født 16. Januar 1894.  
    cand. polit. 1919, 1. April 19 Assistent, 30. Marts 27 Fuldmægtig, 26. Juni  
    31 Ekspeditionssekretær.  
Fuldmægtig Sven Erik Otto Götzsche Netterstrøm, (Le. S. 5.), (Ø. r. K. 4), født  
    7. September 1896.  
    cand. polit. 1920, 23. Sept. 20 Sekretær, 1. Okt. 31 Fuldmægtig  
Sekretær Detlef Thomsen, født 21. Juli 1899.  
    cand. jur. 1922, 20. Febr. 22 Sekretær.  
Sekretær Kaj Erik Marius Huusom, født 23. Juni 1896.  
    cand. polit. 1922, 28. Maj 23 Sekretær.

Tjenestegørende fra Toldetaten:

Toldkontrolør Peder August Pedersen.  
Toldassistent Aage Frederik Steen Petersen.  
Toldassistent Sigfred Nedermark.  
Kontorist Frk. Sigrid Kornerup-Koch.

## 2. Ekspeditionskontor.

(Lovene om indenlandske Forbrugsafgifter. Grænsegendarmeriet.)

Kontorchef Axel Christian Johnsen, (R.), (D. M.), født 6. November 1883.  
    cand. jur. 1908, 26. April 09 Assistent, 24. Nov. 15 Fuldmægtig, 15.  
    Febr. 17 Sekretær hos Generaldirektøren, 1. Marts 17 Ekspeditions-  
    sekretær, 14. Nov. 19 Kontorchef, 1. April 29 tillige Medhjælper for Ge-  
    neraldirektøren ved Bestyrelsen af Departementets Revisionsafdeling.  
Fuldmægtig Christian Ulrich Mortensen, født 25. November 1898.  
    cand. polit. 1922, 14. Juli 22 Sekretær, 1. April 29 tillige Sekretær hos  
    Generaldirektøren, 8. Aug. 32 Fuldmægtig.  
Sekretær Frits Aage Fjellerup, født 8. September 1902.  
    cand. polit. 1926, 6. Maj 27 Sekretær.  
Sekretær Erich Karl Heinrich Friedrich Güttler, født 18. August 1899.  
    cand. jur. 1927, 27. Marts 28 Sekretær.  
Sekretær Carl Johan Krogh Hansen, født 7. September 1904.  
    cand. jur. 1929, 3. April 30 Sekretær.  
Sekretær Robert Edvard Bertram, født 17. December 1900.  
    cand. polit. 1927, 11. Okt. 30 Sekretær.  
Sekretær=Aspirant Hans Winding Pedersen, født 19. Marts 1907.  
    cand. polit. 1932, 12. August 32 Sekretær=Aspirant.

Tjenestegørende fra Toldetaten:

Toldassistent Frk. Ingeborg Valeur Fausbøll.

Kontorfuldmægtig i Departementet:

Frk. Andrea Kirstine Cecilie Lindholm, født 28. Maj 1888.  
    17. Dec. 19 Kontorassistent, 24. Juni 31 Kontorfuldmægtig.

Kontorassistenter i Departementet:

Fru Johanne Schiøtz, født 3. Januar 1873.  
    17. Nov. 08 Kontorist, 17. Dec. 19 Kontorassistent.

Frk. Ingeborg Christensen, født 24. Juni 1892.  
26. Marts 17 Kontorist, 13. Sept. 20 Kontorassistent.

Kontorister i Departementet:

Frk. Laura Falck, født 6. December 1900.

21. Dec. 20 Kontorist.

Fru Margrethe Hella v. d. Recke, født 10. April 1901.

31. Maj 21 Kontorist.

Frk. Aase Frier, født 5. Februar 1905.

29. Sept. 31 Kontorist.

Kontorist-Aspirant Frk. Alvilda Falck, født 4. Februar 1910.

1. Sept. 32 Kontorist-Aspirant.

---

Nærmere Oplysninger om de fra Toldetaten tjenestegørende Tjenestemænd meddeles under  
Biografierne.

---

## REVISIONSAFDELINGEN

Som Medhjælper for Generaldirektøren ved Revisionsafdelingens Bestyrelse fungerer Kontorchef i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter A. C. Johnsen (R.), (D. M.)

### 1. Toldrevisionskontor.

(Sekretariatssager, Regnskaberne for Østifternes Toldsteder, Inspektoratet for Tobaksbeskatningen og Grænsegendarmeriet.)

Kontorchef Valdemar Harreschou (R.)  
Ekspeditionssekretær Carsten Emil Jørgensen.

Fuldmægtig Aage Julius Løffler.

#### Overassistenter:

Kontrolør, Kaptajn Christian Josef Axel Andresen (R.)

Kontrolør, Kaptajn Viggo Nicolaj Rondahl.

Kontrolør, Løjtnant Frederik Jansen Pontoppidan.

Erik Floor.

#### Assistenter:

Frk. Inga Drewsen Gronenberg.

Frk. Ellen Bech.

Fru Ella Ludovika Marie Lyngkilde.

Kontorassistent Frk. Christine Poulsen.

#### Kontorister:

Frk. Anna Christensen.

Frk. Karen Christensen.

Frk. Edith Søgaard Hansen.

### 2. Toldrevisionskontor.

(Regnskaberne for Jyllands Toldsteder.)

Kontorchef Holten Ditlev Carl Christian Eggert (R.) (D. M.)

Ekspeditionssekretær Edvard Frantz Julius Voss.

Fuldmægtig Terman Nikolaj Windfeld.

#### Overassistenter:

Kontrolør Arnold Bruun Saabye.

Kontrolør Karl Kristian Svendsen.

Kontrolør Chresten Johannes Christensen.

Sofus Emil Aasted.

#### Assistenter:

Michael Otto Holm Wismer.

Fru Augusta Albrecht Eskemann.

Frk. Anna Petersen Naver.

Anders Christian Christensen.

Poul Erik Mølner.

Kontorassistent Niels Christian Storm.

#### Kontorister:

Frk. Martha Storch.

Frk. Ellen Kirstine Nielsen.

### 3. Toldrevisionskontor.

(Regnskaberne for Københavns Toldsted.)

Kontorchef Frederik Emil Floor (R.) (D. M.)

Ekspeditionssekretær Johan Fritz Vilhelm Starck.

#### Fuldmægtige:

Adolph Martin Bruun.

Løjtnant Laurits Georg Godskesen.

Peder Ærsøe.

#### Overassistenter:

Kontrolør Jens Siegfred Vilhelm Wichmand.

Kontrolør Paul Johannes Moltved.

Rudolph Frederik Plum.

Albert Vilhelm v. Meyeren.

#### Assistenter:

Thorvald Ludvig Bergmann.

Frk. Bodil Margrethe Klitgaard.

Erik Marinus Gørløv.  
Niels Oluf Hildebrand Jensen.  
Fru Harriet Mathea Kühnel Hagen.  
Fru Johanne Henningsen.  
Aksel Bernhardt Johansen.  
Niels Kristian Gormsen.  
Bertram Grubbe.

Kontorassistent Frk. Valborg Christensen.

Kontorister:  
Frk. Else Nielsen.  
Frk. Emily Johansen.  
Frk. Ella Clara Elisabeth Borregaard.

Under 15. September 1932 er Kontorcheferne H. D. C. C. Eggert og F. E. Floor afskedigede efter Ansøgning paa Grund af Alder fra 31. Oktober 1932 og Ekspeditionssekretær J. F. V. Starck og Bogholder i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter A. C. Jark udnævnt til Kontorchefer for henholdsvis 3. og 2. Toldrevisionskontor fra 1. November 1932.

Nærmere Oplysninger om Revisionsafdelingens Tjenestemænd meddeles under Biografierne.

---



# Personalhistoriske Oplysninger

vedrørende

de den 1. September 1932 i Toldetaten  
ansatte Tjenestemænd.

---

Redaktionen af den personalhistoriske Afdeling er varetaget af Redaktør E. H. C. Mikkelsen.

Biografierne har været udsendt til Gennemsyn og Rettelse af de paa-gældende. For deres Vedkommende, som ikke har ønsket at give Oplysninger, er alene de officielle Tjenestedata anført.

Ved Ansættelser og Forflytninger m. v. er anført Resolutionens Dato. Ansættelsen, Forflytningen m. v. gælder da fra den 1. i den følgende Maaned, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

Efter personlige Ønsker er Resolutionsdatoen i nogle Tilfælde udeladt og kun Tiltrædelsesdatoen anført.

Enkelte Tjenestemænd, der er afgaaede under Værkets Udarbejdelse inden 1. September 1932, er medtagne i Værket.

Med Hensyn til indløbne Fejl henvises til Rettelserne Side 496.

---

### Forklaring over forkortede Betegnelser.

Løjtnant el. Løjtn. = { Løjtnant i Forstærkningen el. Reserven.  
= Sekondløjtnant.  
Kst. = Konstitueret.  
Fhv. = Forhenværende.  
Afsk. = Afskediget.  
B. = Bestalling (kongelig Udnævnelse i tidligere 4, eventuelt 13. Lønningsklasse).

---

K. = Kommandør af Dannebrog Ordenen.  
R. = Ridder af Dannebrog Ordenen.  
D. M. = Dannebrogsmændenes Hæderstegn.  
F. M. 1 = Fortjenstmedaillen i Guld.  
M. f. D. R. = Medaille for Druknendes Redning.  
Fr. VIII. M. M. = Kong Frederik VIII's Mindemedaille.

---

B. L. II. = Belgiske Leopold II's Orden.  
Fi. H. R. = Finlands hvide Rose.  
F. Æ. L. = Franske Æreslegion.  
F. M. A. = — Mérite agricole.  
F. M. S. = — Redningsmedaille (Médaille de Sauvetage).  
F. Cb. = — Cambodge Orden.  
Ju. St. S. = Jugoslaviske St. Sava Orden.  
Le. S. = Lettiske De tre Stjerner Orden.  
M. Gr. = Mecklenborgske Grif Orden.  
N. O. N. = Nederlandske Oranje-Nassau Orden.  
N. St. O. = Norske St. Olavs Orden.  
N. M. f. æ. D. = Norske Medaille for ædel Daad.  
Po. P. R. = Polske »Polonia Restituta«.  
Pr. R. Ø. = Preussiske Røde Ørns Orden.  
R. St. Stan. = Russiske St. Stanislaus Orden.  
Sp. C. III = Spanske Carl den III's Orden.  
Sp. C. F. = — Civil Fortjenstorden.  
Stb. V. = Engelske Viktoria Orden.  
S. N. = Svenske Nordstjerne Orden.  
S. V. = — Vasa Orden.  
Ø. r. K. = Østerrigske røde Kors.

De ved Ordnerne anførte Tal betegner Ordens-Klassen.

---

## I.

### 1b.—9. og 17. Lønningsklasse.



**Aagaard, Rasmus Vilhelm**, Assistent, f. 10. Sept. 1909 i Aarhus. Søn af Toldforvalter R. V. M. Aagaard, Holstebro, og Hustru Klara, f. Petersen. Præliminæreksamen 1925. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Struer; 1. Aug. 29 Medhj. i Helsingør; 1. Juli 30 Korsør; 1. Aug. 32 Ass. i Stege.



**Aagaard, Rasmus Vilhelm Mønster**, Toldforvalter, f. 21. April 1884 i Vester Hornum Præstegaard. Søn af Sognepræst Rasmus Vilhelm Aagaard og Hustru Anna Hertha Camilla Dagmar, f. Mønster. Gift 4. Aug. 08 med Klara Aa., f. 23. Okt. 79 i Brabrand ved Aarhus. Datter af Snedkermester H. Pedersen og Hustru Karen Marie, f. Ladegaard. Præliminæreksamen fra Sorø Akademi. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 01 som Konto-

rist i Aarhus; Medhj. i Kolding; 8. Juni 10 Ass. smstds.; 8. Marts 16 Overtoldinsp. for Nørrejylland's Kontor; 26. April 19 B. (fra 21. April 19); 5. Juli 26 Toldforv. i Holstebro. Medlem af Mønsterrådet i Brabrand indtil 1. Aug. 26.

**Aasted, Sofus Emil**, Overassistent, f. 9. Dec. 1888 i Aalborg. Søn af Toldkontrolør A. C. Aasted (død) og Hustru Margrethe Kirstine, f. Andersen. Gift med Emmy A., f. 2. April 94 i Svendstrup. Datter af Købmand P. Estrup og Hustru Emma. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 07 som Kontorist i Aalborg; 17. Juli 11 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, Revisionsafd., 2. Toldrevisionskt.; 24. Juni 31 Overass. smstds. Revisor i Toldetatsforening.



**Adolph, Aage**, Toldforvalter, f. 21. Okt. 1876 i København. Søn af Grosserer C. W. Adolph, Kbhvn, og Hustru Emma Josephine, f. Dømel. Gift 6. Maj 09 med Petra Antonia A., f. 29. Juli 84 i Kbhvn. Datter af Bogholder I. B. Olsen og Hustru Frederikke, f. Smith. Indtraadt i Etaten 17. Jan. 94 som Toldkontorist i Kbhvn.; 31. Dec. 1900 Fuldm. II; 1. Okt. 04 Fuldm. I ved Postgodstfv.; 30. Maj 08 kst. Ass. i Faaborg; 25. Juni 08 Ass. smstds.; 18. Okt. 11 B. (fra 21. Okt. 11); 17. Okt. 11 Svendborg; 29. April 20 Haderslev; 9. Febr. 22 Ktrl. ved Toldregnskabsfkt. i Svendborg (fra 1. April 22); 31. Juli 26 Toldforv. i Skagen (fra 1. Sept. 26). Stempelpapirforhandler; Formand for Skagens Klub siden 1930.



**Agerbek-Poulsen, Elna**, Kontorist, f. 22. Juni 1900 i Kbhvn. Datter af Toldassistent Hans Agerbek-Poulsen (død 04) og Hustru Marie Christine, f. Madsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 26 som Kontoristvikar; 1. Aug. 27 midlertidig Kontorarbejder; 15. April 31 Kontorist i Kbhvn.

**Ahl, Marry Charlotte Sofie**, Kontorist, f. 27. Maj 1897 i Kastrup. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 13. Juli 25 Kontorist i Kbhvn.

**Albrecht-Beste, Elisabeth**, Assistent, f. 1. Jan. 1893 i Kbhvn. Datter af Bagermester August Beste og Hustru Johanne, f. Albrecht. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11; Medhj. ved Toldbodens Havneopebørselskt.; 24. Okt. 18 Ass. i Kbhvn.



**Albrektsen, Robert**, Assistent, f. 19. Febr. 1905 i Vamdrup. Søn af Købmand Magnus Albrektsen og Hustru Amalie, f. Backmann. Gift 20. Okt. 29 med Erna Johanne Elisabeth A., f. 21. Maj 05 i Varde. Datter af Drejermester Chr. Pedersen og Hustru Mariane Pedersen, f. Kiertzner. Præliminærenæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Toldelev i Kolding; Medhj. i Kolding; 6. Aug. 28 Ass. smstds.

**Albrethsen, Søren Axel**, Toldforvalter, Sergent, R., f. 18. Dec. 1866 i Pibe Mølle, Helsing Sogn. Søn af Proprietær A. W. Albrethsen og Hustru Hansigne Olivia, f. Olesen. Gift 12. Jan. 08 med Margrethe A., f. 18. Juli 68 i Aastrup ved Faaborg. Datter af Gaardejer L. Hansen og Hustru, f. Mogensen. Indtraadt i Etaten 18. Juni 88 som Aspirant i Kbhvn.; 17. Juni 89 Ass. i Nykøbing M.; 21. Jan. 91 Svendborg; 18. Febr. 96 Odense;



28. Marts 03 B.; 12. Okt. 10 Toldforv. for Skanderborg-Silkeborg. Skovkasserer og Godsforv. for Silkeborg Distrikt. 12. Juli 32 R.



**Aldorf, Aage Hjalmar**, Overassistent, Løjtnant, f. 31. Dec. 1892 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør L. E. Aldorf og Hustru F. S., f. Jensen. Gift 7. Aug. 20 med Ellen Valborg A., f. 3. April 96 i Kbhvn. Datter af fhv. Skomagermester P. Schmidt og Hustru, f. Thomsen. Præliminærenæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Medhj. i Hellerup; 15. Dec. 17 Ass. smstds.; 23. Marts 18 Vamdrup; 29. April 20 Tønder; 3. Dec. 20 Padborg; 11. April 22 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds. Sekretær i Københavns Overassistentforening siden 12. Nov. 31.



**Ambrosen, Hans Theodor**, Toldforvalter, f. 27. Sept. 1877 i Rønne. Søn af Gaardejer Hans Michael Ambrosen og Hustru Anna Dorthea, f. Munk.

Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 3. Sept. 95 som Kontorist i Hasle; Medhj. i Aalborg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 23. Nov. 10 Slagelse (fra 1. Jan. 11); 21. Sept. 12 B. (fra 27. Sept. 12); 7. Maj 13 Kbhvn.; 11. Sept. 13 Bandholm; 9. Dec. 21 Marstal; 22. April 24 Toldforv. i Kerteminde (fra 1. Juli 24); 8. Aug. 32 Toldforv. i Marstal.



**Andersen, Agil Alfred, Kontrolør II, Løjtnant,** f. 4. Aug. 1890. Indtraadt i Etaten 1. Maj 08; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 10. Aug. 15 Ass. i Kbhvn.; 5. Maj 17 Stege; 21. Dec. 18 Kbhvn. (fra 1. Febr. 19); 13. April 31 Ktrl. II smstds.

**Andersen, Agnete Louise Riisberg, Assistent,** cand. phil., f. 2. Nov. 1900 i Kbhvn. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 20 som Elev i Grenaa; Medhj. i Aarhus; 15. Okt. 26 Ass. smstds.



**Andersen, Alfred Kornelius, Maskinmester,** f. 28. Aug. 1886 i Skive. Søn af Dykker Niels Andersen og Hustru Inger Sidsel Johanne, f. Riis. Gift 2. Marts 12 med Martha Marie A., f. 31. Aug. 84 i Kbhvn. Datter af Grosserer Feddersen og Hustru Sofie, f. Thiessen. 1. og 2. Del af Maskinmestereksamen, Installatøreksamen, Tillægsprøve i Elektroteknik, Certifikat som Radiotelegrafist. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 21 som Maskinmester ved Kbhvns. Toldbod.

**Andersen, Anders Jacob Vilhelm, Toldforvalter,** f. 14. Febr. 1875 i Slagelse. Søn af Tobakshandler N. J. Andersen og Hustru Else Marie, f. Nielsen. Gift 7. Maj 07 med Astrid A., f. Smith Knudsen., f. 3. April 86 i Struer. Datter af Boghandler S. F. Smith Knudsen og Hustru Methea, f. Wejlstrup. Indtraadt i Etaten 2. Juni 88 som Volontør i Slagelse; Fuldm. i Slagelse; 20. Dec.



1900 Ass. i Taps; 22. Sept. 02 Struer; 21. Sept. 06 Aarhus; 5. Febr. 10 B. (fra 14. Febr. 10); 24. April 18 Fuldm. ved Toldkasskt. i Randers; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 31. Okt. 21 Ktrl. i Aalborg (fra 1. Dec. 21); 17. Aug. 30 Toldforv. i Korsør. Chef for Registreringsdistr. Nr. 3.



**Andersen, Andreas, Assistent,** f. 15. Maj 1903 i Nordby paa Fanø. Søn af Direktør Hans Nielsen Andersen og Hustru Anc, f. Mathiasen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 19 som Medhj. i Esbjerg; 16. Maj 25 Ass. smstds.; 19. Dec. 25 Thisted; 14. Jan. 29 Esbjerg; 14. Jan. 31 Vejle.



**Andersen, Anton Joseph, Toldforvalter, cand. phil.,** f. 11. Maj 1877 paa »Vester Tjele«, Tjele Sogn. Søn af Forpagter Henning Andersen og Hustru Oline, f. Agerschou. Gift 26. April 07 med Ebba Poulina A., f. 21. Juli 83 i Ebeltoft.

Datter af fhv. Toldforvalter Petersen og Hustru Ane Marie, f. Sørensen. Translatøreksamen i Engelsk med juridisk Sprog som Speciale, Prøve i Pædagogik og Skolehygiejne, Faglærereksamen i Engelsk med Byron som Speciale. Indtraadt i Etaten 1. April 96 som Volontør i Viborg; Fuldm. i Hobro; 3. Aug. 03 Ass. i Finansmin. 2. Rev. Dep.; Translatør og Tolk i Engelsk; Lærer v. Elevkursus 1914—19; 27. Okt. 19 Toldforv. i Struer (fra 1. Dec. 19); 16. Dec. 21 Toldforv. i Varde (fra 1. Febr. 22); 19. Okt. 25 Toldforv. i Hjørring. I Varde Formand for Huslejenævnet og Kommunalrevisor.



**Andersen, Anton Lyhne**, Kontrolør, f. 7. Juli 1869 i Ribe. Søn af Restauratør Andreas Andersen og Hustru Christine, f. Hansen. Gift med Anna A., f. Pedersen, f. 7. Aug. 69 i Lindknud. 4. Klasses Hovedeksamen. Indtraadt i Etaten 19. Marts 87; Fuldmægtig i Ribe; 28. Sept. 95 Medhj. i Skagen; 29. Marts 99 Ass. i Thisted; 15. Juni 1900 Esbjerg; 14. Sept. 05 B.; 26. Maj 19 Ktrl. i Skanderborg; 19. Juni 25 Ktrl. i Esbjerg (fra 1. Aug. 25).



**Andersen, Arne**, Assistent, f. 17. Juli 1901 i Øster Sundby ved Aalborg. Søn af Uddeler N. C. Andersen og Hustru Christine, f. Christensen. Gift 10. Maj 27 med Olga Marie A., f. 30. Nov. 04 i Frederikshavn. Datter af Pakmester A. Christensen og Hustru Thomine, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Medhj. i Aalborg; 1. Jan. 22 Tønder; 1. Nov. 24 i Frederikshavn; 20. April 25 Ass. smstds.; 1. April 29 Padborg.

**Andersen, Arne Bruno**, Assistent, f. 13. Marts 1905 i Hvolbæk pr. Skanderborg. Søn af Murer- mester Knud Andersen og Hustru Gundine Jør-

gine. Gift 26. April 31 med Gudrun A., f. 13. Maj 05 i Faaborg. Datter af Forretningsmægler Søren Hauge-Carlsen og Hustru Kirstine, f. Hauge. Realeksamen 21. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Vejle; Medhj. i Vejle; 17. Dec. 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Randers; 1. Marts 31 Aalborg.

**Andersen, Arne Christian Fyhn**, Assistent, f. 24. April 1906 i Nyborg. Søn af Postbud Jens Andersen og Hustru Marie, f. Fyhn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Nykøbing F.; Medhj. i Nykøbing F.; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Næstved; 14. Jan. 31 Køge.

**Andersen, Arne Valdemar**, Assistent, f. 23. Maj 1899. Indtraadt i Etaten 1. Juli 16; Medhj. i Stege; 13. Juni 22 Ass. i Kbhvn.



**Andersen, Axel Martin Christian**, Toldforvalter, f. 27. Jan. 1878 i Kbhvn. Søn af Formand Lars Andersen og Hustru Henriette Wilhelmine, f. Schumacker. Gift 5. Juni 27 med Elna Marie A., f. 4. Nov. 03 i Strømmen, Vorup Sogn. Datter af Pakhusmester Thomas Christian Christensen Bech og Hustru Jenny Margrethe Elisabeth, f. Andresen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 95 som Kontorist ved Pakhusforvaltningen i Kbhvn.; Medhj. v. Pakhusforv.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 17. Okt. 11 Vamdrup; 16. Jan. 13 B. (fra 27. Jan. 13); 23. Juni 15 Randers; 15. Okt. 23 Ktrl. II i Aarhus; 28. Aug. 31 Toldforv. i Viborg (fra 1. Okt. 31).



**Andersen, Christian**, Toldforvalter, f. 4. Dec. 1876 i Kjerteminde. Søn af Amtsvejmand Anders Andersen og Hustru Karen, f. Madsen. Gift 4. Nov. 03 med Johanne Frederikke A., f. 23. Maj 77 paa Omø. Datter af Sognepræst Vilsen Søren-

sen og Hustru Karen, f. Schjerup. Præliminærs-eksamen. Indtraadt i Etaten 14. Aug. 1895 som Kontorist i Odense; Medhj. i Assens; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 4. Dec. 11 B.; 9. Maj 23 Toldforv. i Frederikssund.

**Andersen, Edel Kirstine Hansine**, f. Godt, f. 27. Aug. 1907. Indtraadt i Etaten 4. Jan. 29; 8. Okt. 30 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Andersen, Ebba Grandjean**, f. Winkelhorn. Assistent, f. 2. Juni 1904 i Gjørding. Datter af Trafikkontrolør Oluf Winkelhorn og Hustru Helga Christiane, f. Holst. Gift 2. Maj 28 med Assistent i Toldvæsenet Peter Andersen, f. 21. Juli 1900 i Malling, Aarhus Amt. Søn af Grænsavagtmester Anders Pedersen Andersen og Hustru Bolette, f. Tømmerby. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Odense; 9. April 24 Medhj. i Odense; 8. April 27 Ass. smstds.; 15. Marts 28 udenf. Nummer uden Lønning fra 1. Maj 28—30. April 30; 19. Marts 30 Ass. i Aabørraa (fra 1. Maj 30); 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Andersen, Else Daa**, Assistent, f. 19. Aug. 1903 i Odense. Ugift. Realeksamen 19. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Jernbanens Toldoppebørselskt.; Medhj. v. Jernbanens Toldoppebørselskt.; 9. Juli 26 Ass. i Kbhvn.



**Andersen, Erik**, Assistent, f. 30. Marts 1907 i Kbhvn. Søn af Overassistent i Toldvæsenet Orla Andersen og Hustru Alma, f. Carlsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Slagelse; Medhj. i Skelskør; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 27. Sept. 29 Slagelse; 1. Marts 31 Faaborg.



**Andersen, Georg**, Kontrolør, f. 6. Febr. 1870 i Kbhvn. Gift med Ida Dagmar Sophie A., f. 24. Maj 1883 i Kbhvn. Datter af Grosserer Jul. Schou og Hustru Dagmar, f. Berg. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 88 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. v. Jernb. Tkt.; 12. Okt. 98 Medhj. i Skive; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 21. Dec. 1900 Thisted; 25. April 07 Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.; 24. Maj 21 Ktrl. i Padborg; 14. Juli 27 Ktrl. I i Padborg.



**Andersen, Hans Henrik Gummer**, Assistent, f. 6. Marts 1904 i Slagelse. Søn af Snedkermester I. P. Andersen og Hustru Kristine, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Næstved; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 8. Okt. 26 Varde; 14. Jan. 27 Kalundborg.



**Andersen, Hans Leo Johan**, Kontorist, f. 23. Jan. 1904 i Kbhvn. Søn af Toldbodarbejder John.

Andersen og Hustru Ane Dorteia, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 21 som Kontorist paa Prøve i København; 23. Jan. 24 Kontorist i Kbhvn.

Andersen, Hjalmar Christian, Assistent, f. 30. Nov. 1904 i Kbhvn. Søn af Bogholder H. V. Andersen (død) og Hustru Christiane, f. Petersen. Gift 23. April 32 med Grethe A., f. 24. April 13 i Herning. Datter af Instrumentmager R. Frederiksen og Hustru Laura, f. Göllich. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Kbhvn.; 1. Sept. 25 Medhj. i Kbhvn.; 1. Aug. 28 Medhj. i Herning; 1. Sept. 28 Ass. smstds.; 1. Sept. 31 Vordingborg; 1. April 32 Kbhvn.



Andersen, Jens Asger Ryg, Assistent, f. 11. Dec. 1902 i Kbhvn. Søn af Toldpakhusester A. P. Andersen og Hustru Marie, f. Engelbrecht Rode. Gift 30. Maj 30 med Inger Anna A., f. 2. Juli 02 i Aalborg. Datter af Toldforvalter Jan Hansen og Hustru Petra, f. Benzen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev ved Jernbanens Toldoppebørselskt., Kbhvn.; 1. Aug. 24 Kbhvn.; Toldopsyn; 1. Febr. 29 Tønder; 1. Febr. 31 Haderslev. Udarbejdet Erindringsliste for Provinstoldstederne vedrørende de indendlandske Forbrugsafgiftslove.

Andersen, Jens Nikolaj Georg, Assistent, f. 1. Okt. 1903 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Horsens; Medhj. i Skive; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Aarhus; 14. Jan. 31 Insp. for Tobaksbesk.



Andersen, Karen Margrethe Blad, Assistent, f. 17. Aug. 1902 i Kbhvn. Datter af Lagerforvalter Hans Jørgen Andersen og Hustru Christine, f. Petersen Blad. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juni

20 som Elev i Postgodstoldforvaltningen; Medhj. v. Postgodstfv.; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.



Andersen, Lars Sigvard, Assistent, f. 16. Marts 1906 i Flemløse. Søn af Gaardejer Anders Andersen og Hustru Mette, f. Hcnriksen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Aalborg; 1. Febr. 27 Padborg; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Horsens.



Andersen, Niels Johan Peder Herman, Toldinspektør, R., f. 11. Aug. 1866 i Slagelse. Søn af Cigarfabrikant og Musiker N. J. Andersen og Hustru Else Marie, f. Nielsen. Gift. 10. Sept. 92 med Mary Dorothea A., f. 8. Aug. 62 i Tønning. Datter af Toldforvalter S. C. Ravnholdt og Hustru, f. v. Offenhausen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 84 som Kontorist ved Slagelse Toldkammer; Fuldm. i Slagelse; 29. Marts 93 Medhj. i Kbhvn.; 27. Okt. 97 kst. Ass. smstds.; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 9. Juni 11 Ktrl. smstds.; 1916 Lærer ved Elevkursus; 26. Maj 19 Vicetoldinsp. i Kbhvn.; Vicetoldinsp. i Overtoldinsp. f. Kbhvn.; 1927 Lærer ved Toldbetjentkursus; 8. Maj 31 Toldinsp. i Overtoldinspektoratet f. Kbhvn. (fra 1. Juli 31); Redaktør af Maanedsskrift for Toldvæsen 1918—30. Bogen: »Københavns Toldbod«, 1915, Aschehous Forlag. Toldhistoriske Artikler i forsk. Tidsskrifter. Lære- og Haandbøger for Toldtjenestemænd.

Andersen, Niels Jørgen Ove, Overtoldinspektør for Jylland, f. 27. Nov. 1891 i Odense. Søn af Landinspektør A. N. Andersen og Hustru Lene Marie, f. Jørgensen. Ugift. Cand. jur. 1917. 1. Febr. 18 ansat i Generaltolddirektoratet som midlertidig Ass.; 16. Sept. 18 Ass. smstds.; 1. Okt. 19





Sekr. i Departementet for Told- og Forbrugsafg.; 13. Okt. 22 Fuldm. smstds.; 26. Juni 31 Ekspeditionssek. smstds.; fra 1. April 32 til 1. Aug. 32 kst. Toldforv. i Svendborg; 13. Juni 32 Overtoldinspektør for Jylland (fra 1. Sept. 32). Lærer ved Grænsøgendarmærkets Fagkursus 1930—32.



**Andersen, Orla Claudius Laurits**, Overassistent, f. 20. Okt. 1878 i Kbhvn. Søn af Pakhusformand Ole Andersen og Hustru Henriette, f. Hall. Gift 2. April 04 med Alma A., f. 30. Juli 77 i Kbhvn. Datter af Malermester Fr. Carlsen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 96 som Kontorist i Christianshavns Hvkt.; Medhj. smstds.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 23. Sept. 13 B. (fra 20. Okt. 13); 23. Juni 31 Overass smstds.



**Andersen, Peter**, Assistent, f. 21. Juli 1900 i Malling, Aarhus Amt. Søn af Grænsevagtimester Anders Pedersen Andersen og Hustru Bolette,

f. Tømmerby. Gift 2. Maj 28 med Ebba Grandjean A., Assistent i Toldvæsenet, f. 2. Juni 04 i Gjørding. Datter af Trafikkontrolør Oluf Winkelhorn og Hustru Helga Christiane, f. Holst. Præliminæreksamen. Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Middeløstfart; Medhj. i Odense; 11. April 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Kbhvn.; 1. Aug. 26 Aabenraa; 14. Jan. 31 Kbhvn.



**Andersen, Richard Alexis**, Assistent, f. 18. Juli 1906 i Køge. Søn af Skomagemester A. R. Andersen og Hustru Julie, f. Sørensen. Gift 22. Febr. 30 med Else Kristine A., f. 10. Marts 08 i Rørvig. Datter af Husejer Chr. Hansen og Hustru Kristine, f. Jørgensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elcv i Kbhvn.; 1. Febr. 24 Køge; Medhj. smstds.; 1. Aug. 28 Nykøbing S.; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Kerteminde.

**Andersen, Svend Julius Emil**, Assistent, f. 16. Okt. 1880. Indtraadt i Etaten 1. Maj 99; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 8. Okt. 15 B. (fra 16. Okt. 15).



**Andersen, Svend Kjær**, Assistent, f. 6. Aug. 1895 i Svendborg. Søn af Trikotagehandler I. C. Andersen og Hustru Anna Marie, f. Kier. Gift 30. Dec. 23 med Ely Inger A., f. 30. Juli 02 i Svendborg. Datter af Snedkermester Pilegaard og Hustru Anna, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Skive; Medhj. i Kolding; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Svendborg.

**Andersen, Theodor Emanuel**, Overassistent, f. 23. Juni 1873 i Kbhvn. Søn af Krigsassessor V. T. Andersen og Hustru M., f. Jørgensen. Gift 3. Maj 1900 med Karna A., f. 27. Dec. 75 i Kbhvn.



Datter af Grosserer F. Holmsted og Hustru V., f. Neye. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 90 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Pakhusforv.; 15. Sept. 03 kst. Ass. i Hjørring; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 9. April 06 Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Andersen, Valdemar Christian**, Assistent. Løjtnant, f. 9. Aug. 1877. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 94; Kontorist ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 2. Juni 08 kst. Ass. i Thisted; 25. Juni 08 Ass. smstds. (fra 1. Juni 08); 8. Aug. 12 B. (fra 9. Aug. 12); 13. Dec. 18 Viborg; 11. April 22 Kbhvn.

**Andersen, Verner Gunnar Frederik**, Assistent, f. 29. Dec. 1902 i Dalrose. Søn af Pakmester C. H. Andersen og Hustru Betty, f. Jensen. Gift 17. Juni 30 med Ellen Kristine A., f. 18. Sept. 1900 i Odense. Datter af Glarmester M. I. Larsen og Hustru Laura, f. Monberg. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Nykøbing F.; Medhj. i Gedser; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Maribo; 19. April 27 Gedser.



**Andersen, Willy Ludvig**, Assistent, f. 10. Febr. 1899 i Aarhus. Søn af Jernbanepakmester A. L. Andersen og Hustru Kirsten Marie, f. Andersen. Gift 27. Jan. 23 med Margrethe Kathrine A., f. Andersen, f. 13. April 99 i Aalborg. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 16 som Medhj. i Aalborg; Medhj. i Padborg; 12. Dec. 21 Ass. smstds.; 23. Dec. 24 Randers.

**Andersen, Willy Richard Ahlmann**, Assistent, f. 14. Jan. 1904 i Horsens. Søn af Smedemester Chr. Andersen og Hustru Minna, f. Rasmussen. Gift 2. Nov. 28 med Ingrid Margrethe A., f. 15. Nov. 07 i Hjørring. Datter af Møller Jens Peder-



sen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Horsens; Medhj. smstds.; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 21. Dec. 25 Frederikshavn; 22. Dec. 27 Vejle; 24. Juni 31 Horsens; 21. Maj 32 Padborg.



**Anderskov, Christian Peter Georg**, Overtoldinspektør for Østifterne, R., D. M., S. N. 3<sup>a</sup>, S. V. 2<sup>a</sup>, N. St. O. 3<sup>a</sup>, F. Hv. R. 3<sup>a</sup>, f. 3. Juli 1871 i Svendborg. Søn af Skibsreder og Forligsmægler Jørgen Anderskov og Hustru Kirstine, f. Bang. Gift 14. Dec. 10 med Elna Kirstine A., f. 7. Juli 76 i Kbhvn. Datter af Arkitekt, Professor Ove Petersen og Hustru Frederikke, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 22. Juli 87 som Volontør i Svendborg; 18. Febr. 92 Fuldm. i Svendborg; 1894 Løjtnant; 28. Dec. 94 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 1. Marts 99 Fuldm. hos Overtoldinsp. f. Kbhvn.; 19. April 04 Fuldm. i Overtoldinsp. f. Kbhvn. (fra 1. April 04); 5. April 10 Toldinspektør smstds. (fra 1. April 10); 30. Marts 14 Toldinspektør med Tjeneste i Generaltolddirektoratet; 29. Febr. 24 Overtoldinspektør for Østifterne (fra 1. Maj 24). Næstformand i Foreningen af Toldembedsmænd 1913—14; Medudgiver af Tillægsbestemmelserne til Toldforordningen og af Toldtarifen i alfabetisk Form 1914—24; Redaktør af Københavns Skibs- og Vareliste 1916—32; Medlem af Spritfordelingsnævnet 1918—23; Formand i Vurderingskommissionen for Strandingsgods, der eksproprieres af Staten, 1918; Medlem af Toldbodkommissionen 1919; Delegeret i Luftfartskommissionen, bl. a. ved Afslutning af Overenskomster med andre Lande 1919—24; Medlem af Udvalget vedrørende Postforsendelsers Toldbehandling ved Postvæsenets Mellekomst 1922; Delegeret ved de in-

ternationale Konferencer i Oslo, Stockholm og Helsingfors til Bekæmpelse af Spritsmugleri 1923 og 1924; Censor ved Fageksamen for Tolddelever 1924; Censor ved Fageksamen for Toldbetjentpersonalet 1927.



**Andréa, Frithiof August**, Assistent, f. 9. Maj 1870 i Nakskov. Søn af Styrmand Peter August Andréa og Hustru Petra Josephine Othalia, f. Messmann. Gift 29. Okt. 97 med Meta Juliette A., f. 18. Dec. 69 i København. Datter af Skibsbygger Lauritz Henriksen og Hustru, f. Brandt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 86 som Kontorist i Nakskov; Fuldm. i Nakskov; 26. Marts 95 Medhj. i Helsingør; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Dec. 01 København; 22. Maj 05 B.

**Andreasen, Marcus Orla Adolph**, Assistent, cand. phil., f. 9. Juni 1873. Søn af Husejer Adolf O. Andreasen og Hustru Ane Sofie. Gift 18. Juni 15 med Julie A., fh. Jensenius. Filosofikum. Indtraadt i Etaten 17. Febr. 94 som Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 13. Aug. 08 Ass. i Struer; 31. Aug. 08 B.; 19. April 15 Kbhvn.

**Andreasen, Poul Herman Adolph**, Assistent, f. 28. Febr. 1881 i Kbhvn. Søn af A. O. Andreasen og Hustru A. S., f. Nielsen. Gift 9. Okt. 08. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 1900 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Pakhusfv.; 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 11. Febr. 16 B. (fra 28. Febr. 16). Tidl. Bestyrelsesmedlem i Toldassistenternes Begravelseskasse, fratraadt 1931.



**Andresen, Andreas Christian Nissen**, Kontrolør, f. 3. Nov. 1879 i Aabenraa. Søn af Gaardejer Christian Nissen Andresen og Hustru Marie

Kathrine, f. Petersen. Gift 16. April 07 med Emma A., f. 9. Aug. 81 i Slesvig. Datter af Baneassistent Aug. Schlinsoz og Hustru Vilhelmine, f. Madsen. Student; 1. April 04 ansat ved Toldvæsenet i Hamborg; 1. Marts 04 Toldsekr.; 1. Aug. 12 Ktrl.; 1. April 16 Overktrl.; 1. Okt. 19 Toldinsp. i Hamborg; 14. Sept. 20 ansat i dansk Toldtjeneste som Ass. i Aabenraa; 24. Maj 21 Ktrl. i Aabenraa.



**Andresen, Christian Joseph Axel**, Kontrolør, Kaptejn, R., f. 11. Sept. 1880 i Kbhvn. Søn af Krydstoldassistent Christian Martin Andresen og Hustru Josephine, f. Petersen. Gift 27. Sept. 07 med Ingrid Erikka A., f. 15. Sept. 82 i Kbhvn. Datter af Skibstømrer Peter Kjør og Hustru Marie, f. Fischer. Almindelig Forberedelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 96 som Kontorist v. Kalkbrænderiernes Toldkontrol; 1. Nov. 96 Kontorist v. Postgodstoldforvaltningen; 1. Jan. 05 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 17. Maj 23 Kontrolør i Departementet for Told og Forbrugsafgifters Revisionsafdelings 1. Toldrevisionskt. 1927—31 Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Reservens faste Officerer.



**Ankensen, Niels Mathias**, Kontrolør II, f. 27. Jan. 1883 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Hans Nielsen Ankensen og Hustru Karen, f. Clausen. Gift 22. Okt. 07 med Lene Jensine Marie A., f. 29. Juli 84 i Uggelhuse. Datter af Peter Schjødt og Hustru Martine, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 14. Juli 98 som Kontorist i Varde; 1. Juni 04 Pakhusforv. i Kbhvn.; 1. Nov. 04 til 1. Okt. 08 Fuldm. paa Fanø; 1. Okt. 08 Medhj. i Grenaa; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 10. Juni 12 Aalborg; 15 Jan. 18 B. (fra 27. Jan. 18); 26. April 26 Ktrl. II smstds.



**Arentoft, Hans Werner**, Assistent, f. 13. Juni 1905 i Nyborg. Søn af Overportør G. Arentoft og Hustru Nicoline, f. Hansen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Silkeborg; 20. Jan. 25 Herning; 24. Juni 25 Nyborg; 19. Aug. 25 Medhj. smstds.; 20. Juli 28 Varde; 8. Aug. 28 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 København.



Hustru **Kathrine**, f. Drejoe Hansen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. April 20 som Kontorist paa Prøve i Kolding; 30. Marts 21 Kontorist smstds.



**Arming, Laurits Jakob Anders**, Kontrolør, Kaptajn, f. 20. Febr. 1882 i Kbhvn. Gift 10. Juli 10 med Anna Marthine, f. Møller, f. 10. Jan. 80 i Jyderup. Indtraadt i Etaten 1. April 98 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Frihavns Toldkt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 22. Okt. 12 Nakskov; 1. Febr. 17 B. (fra 20. Febr. 17); 13. Dec. 17 Kbhvn.; 22. Sept. 18 Kaptajn; 15. Nov. 25 Ktrl. i Kbhvn.



**Bache, Karen Johanne**, Kontorist, f. 21. April 1901 i Kallehave. Datter af fhv. Købmand Lauritz Bache og Hustru Astrid, f. Tolstrup. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 24 som Kontorist paa Prøve; 9. Okt. 25 Kontorist i Kbhvn.

**Arum, Osvald Aage Richardt**, Overassistent, f. 24. April 1892 i Frederikshavn. Søn af Lokomotivfører H. Arum og Hustru Nancy, f. Johansen. Gift 7. Okt. 19 med Ella A., f. 14. Juni 92 i Nyborg. Datter af Lokomotivfører L. V. P. Larsen og Hustru Johanne, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 08 som Toldmedhj. i Kbhvn.; 1. April 11 Næstved; 1. Juli 14 Medhj. i Stege; 28. April 17 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Odense (fra 1. Febr. 19); 23. Juni 31 Overass. i Kbhvn. Tidl. Medlem af Set. Hans Sogns Distriktsbestyrelse.

**Bach, Helga Marie Kathrine**, Kontorist, f. 23. Nov. 1890 i Kolding. Datter af P. N. Bach og

**Bache, Theodor Johan**, Assistent, f. 20. Juli 1903 i Horsens. Søn af Købmand C. J. Bache og Hustru Augusta, f. Kaiser. Gift 22. April 28 med Hertha B., f. Pott, f. 26. Dec. 06 i Aabenraa. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Horsens; Medhj. i Aabenraa; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Randers (fra 1. Marts 31).

**Bager, Hjalmar**, Overassistent, f. 9. Juni 1892 i Nibe. Søn af Købmand Laurits Bager og Hustru



stru Alexandra Charlotte Caroline, f. Løbnitz. Gift med Martha Johanne B., f. 4. Dec. 97 i Ørbyhage, Vonsbæk Sogn. Datter af Landmand Morten Grastrup og Hustru Anna, f. Kylling. Alm. Forberedelseksamen. Indtraadt i Staten 1. Juli 09 som Medhj. i Skelskør; Medhj. i Nykøbing M.; 26. Juni 17 Ass. smstds.; 24. Sept. 17 Struer; 20. Dec. 18 Aalborg (fra 1. Febr. 19); 22. Jan. 21 Hjørring; 18. April 23 Esbjerg; 23. Juni 31 Overass. ved Toldregnskabsfkt. i Fredericia.



**Bagger, Emil Fritz**, Toldkasserer, f. 7. Febr. 1872. Indtraadt i Staten 25. Sept. 89; Fuldm. i Esbjerg; 1. Nov. 97 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 1. Okt. 02 Fuldm. hos Overtoldinspektøren for Kbhvn.; 10. Maj 09 Fuldm. II i Overtoldinspektoratet for Kbhvn. (fra 1. April 08); 17. April 14 Toldinsp. smstds.; 1924 Censor ved Eleveksamen; 28. Aug. 31 Toldkasserer i Toldbodens Havnedistrikt i Kbhvn. (fra 1. Okt. 31). 1915—31 Forretningsfører for Pensionskassen for Arbejdere m. fl. paa Københavns Toldbod.



**Bahnsen, Harald Ferdinand Spur**, Overassistent, Løjtnant, f. 28. Dec. 1894 i Næstved. Søn af Vaabenhandler Ferdinand Spur Bahnsen og Hustru Augusta B., f. Hansen. Gift 10. Sept. 20 med Martha, f. 19. Juni 95 i Kbhvn. Datter af Glarmester Theodor Fehrn og Hustru Dagmar, f. Voigt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Staten 1. Nov. 11 som Medhj. i Vordingborg; 19. Jan. 18 Medhj. i Aarhus; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Kollund u. Padborg; 9. Nov. 26 Aarhus; 23. Juni 31 Overass. i Højer u. Tønder.

**Bak, Niels Otto Kristian**, Assistent, f. 2. Aug. 1903 i Fredericia. Søn af Togfører N. P. L. Bak og Hustru Martha, f. Nielsen. Gift 5. Maj 28

med Esther Andrea Kathrine B., f. 21. Maj 02 i Fredericia. Datter af Togfører E. Rasmussen og Hustru Andrea, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Staten 1. Juni 19 som Medhj. i Fredericia; 1. Maj 22 Tollelev i Nyborg; 1. Juni 22 Medhj. i Gedser; 1. Febr. 23 Medhj. i Odense; 16. Maj 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kbhvn.



**Bak-Jensen, Aron**, Assistent, f. 15. April 1903 i Frederikshavn. Søn af Købmand M. Bak-Jensen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Ugift. Præliminæreksamen. Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Staten 1. Aug. 24 som Elev i Lemvig; Medhj. i Frederikshavn; 1. Juni 30 Medhj. i Herning; 1. Aug. 30 Ass. smstds.



**Balslev, Johan Vilhelm**, Overassistent, f. 18. Aug. 1878 i Jelstrup Sogn. Søn af Pastor J. F. Balslev og Hustru Vilhelmine, f. Schrader. Gift 12. Maj 14 med Johanne B., f. 20. Okt. 83 i Isleholm, Snoldelev Sogn. Datter af Proprietær M. Skou og Hustru Marie, f. Bødker. Præliminæreksamen. Indtraadt i Staten 1. Juli 95 som Konsistorist i Aalborg; 1. Jan. 08 Medhj. i Horsens; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 27. Juli 11 Saksikøbing; 19. Aug. 13 B. (fra 18. Aug. 13); 22. Dec. 13 Horsens; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Bang, Axel Frands**, Overassistent, f. 26. Marts 1889. Indtraadt i Staten 1. Juli 07; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 24. Juni 14 Ass. i Kbhvn.; 5. April 19 Neksø; 18. April 23 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. i Inspektoratet for Tobaksbeskatningen.

**Bang, Frans Djørup**, Toldinspektør, cand. polit., R., S. N. 3, f. 25. Juni 1867 i Hvalsø. Søn af Læge Lauritz Esmark Bang og Hustru Sofie Frederikke, f. Kiersgaard. Gift 30. Maj 99 med Sara



Ellen Louise B., f. 26. Febr. 76 i Kbhvn. Datter af Læge C. I. N. S. Mynster og Hustru Harriet, f. Robinson. Statsvidenskabelig Eksamen i Sommeren 1892. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 92 som Kontorist i Helsingør; 1. Okt. 93 Medhj. i Aalborg; 1. Nov. 93 Svendborg; 1. Nov. 94 Ass. i Svendborg; 1. Juni 97 Aarhus; 1. Nov. 98 Kbhvn.; 1. Jan. 03 afsk. og ansat som Ass. i Generaltolddirektoratet; 1. April 06 Fuldm. smstds.; 1. Okt. 08 Toldforv. i Køge; 1. Jan. 17 Toldinsp. i Aarhus. Chef for Registreringsdistrikt Nr. 9; Formand for det jyske Vurderingsnævns for Motor-køretøjer; Formand for Foreningen af Toldmændsbedsmænd.

**Bang, Holger Laurits Julius**, Overassistent, Løjtnant, f. 27. Dec. 1891 i Kbhvn. Søn af Husejer Frits Bang og Hustru Anna, f. Schaarup. Gift 17. Maj 17 med Anna Marie B., f. 15. Jan. 93 i Kbhvn. Datter af Forretningsfører E. Malmgreen og Hustru, f. Meyer. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. i Helsingør; 15. Dec. 16 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Kbhvn. (fra 1. Febr. 19); 23. Juni 31 Overass. smstds. Formand for De københavnske Overassistenters Forening.



**Bang, Otto Emil**, Toldkasserer, f. 28. Marts 1877 i Kbhvn. Søn af Toldkasserer, Kaptajn Jacob Bang og Hustru Christiane, f. Jensen. Gift 29. Juli 09 med Gerda B., f. 21. April 87 i Brovst. Datter af Pastor, Komponist J. Wiel-Lange og Hustru Minna, f. Friis. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 11. Nov. 93 som Kontorist i Esbjerg; Fuldm. i Aalborg; 1. Maj 08 kst. Ass. smstds.; 8. Maj 08 Ass. smstds.; 8. Maj 08 til midlertidig Tjeneste i Generaltolddirektoratet

(fra 11. Maj 08); 9. Marts 12 B. (fra 28. Marts 12); 6. Marts 20 Toldforv. i Saksøbing; 9. Febr. 32 Toldkass. i Helsingør. Medlem af Grænsefor- eningens Hovedbestyrelse.



**Bang-Hansen, Christen Carl Eduard**, Toldforvalter, f. 26. Dec. 1879 i Nakskov. Søn af Købmand Arthur Bang-Hansen og Hustru Vilhelmine, f. Bang. Gift 16. Juli 11 med Else B.-H., f. 16. Juli 88 i Svendborg. Datter af Garvemester H. Jespersen og Hustru Kathrine, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 98 som Kontorist i Nakskov; 02 Medhj. i Rønne; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 18. Marts 11 Vamdrup; 11. Dec. 14 B. (fra 26. Dec. 14); 19. April 15 Kbhvn.; 19. Juni 25 Toldforv. i Sæby.

**Bannis, Georg Christian Carlsen**, Assistent, f. 20. Maj 1900. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 9. Aug. 24 Ass. i Kbhvn.

**Bannis, Paula Anine**, f. Irmer, Assistent, f. 26. Jan. 1902. Indtraadt i Etaten 1. Juni 19; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 16. Maj 25 Ass. i Kbhvn.; 27. Okt. 31 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Dec. 31 til 30. Nov. 32.



**Bauer, Victor Aage Christian**, Pakhusforvalter, f. 12. Maj 1869. Søn af Faktor Ludvig Ferdinand Bauer og Hustru Petrine, f. Gjødesen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 7. Sept. 86; Fuldm. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 25. Juni 08 Ass. i Kbhvn. (fra 1. April 08); 10. Juli 08 B. (fra 1. April 08); 28. Maj 15 Fuldm. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 27. Juni 28 Pakhusforvalter paa Toldboden ved Godsbanegaarden i Kbhvn.

**Baumann-Jørgensen, Tove Asta**, Kontorist, f. 30. Maj 1903 i Helsingør. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26; 16. Dec. 31 Kontorist i Kbhvn.

**Bay, Vilhelm**, Kasserer, f. 16. Aug. 1878 paa Vosnæsgaard. Søn af Proprietær Jeppe Pilegaard Bay og Hustru Christiane Albertine Emilie, f. Schrøder. Gift 13. Sept. 08 med Hermina Nicoline Augusta B., f. 27. Okt. 85 i Kbhvn. Datter af Lektor Ernst Christian Valentiner og Hustru Caroline Sophie, f. Olsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 20. Jan. 96 som Kontorist i Gl. Holms Havneoppebørselskontor, Kbhvn.; 1. Nov. 99 Fuldmægtig ved Frederiksberg Toldforvaltning; 1. Juni 04 Assistent i Finansmin. 2. Revisionsdepartement; 21. Aug. 08 konstitueret Ktrl. paa St. Croix; 22. Nov. 09 Ktrl. smstds.; 1. Sept. 17 afsk. med Ventepenge; 25. Okt. 19 kst. Pakhusforv. paa Toldb. ved Godsbanegaarden i Kbhvn.; 23. Maj 21 Pakhusforv. smstds.; 21. Maj 28 Kasserer ved Insp. for Tobaksbesk.



**Bech, Eva**, Assistent, f. 9. Juni 1897. Datter af Dyrnlæge Bech og Hustru Maren Julie Anna, f. Nielsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Vejle; Medhj. i Sønderborg; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 30. Juli 23 i Kbhvn. (fra 1. Sept. 23).



**Bech, Carl Martin**, Assistent, f. 8. Marts 1903 i Svendborg, Sct. Jørgens Sogn. Søn af Karetmæglermester A. P. Andersen Bech og Hustru. Gift 18. Juni 26 med Eleonora B., f. 15. Juni 05 i Herning. Datter af Musiker Niels Jensen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Rudkøbing; Medhj. i Herning; 19. Dec. 25. Ass. smstds.



**Bech, Johannes**, Kontrolør II, f. 2. Nov. 1884 i Kbhvn. Søn af Stabssergent Christian Vilhelm Julius Bech og Hustru Constance Sophie, f. Christensen. Gift 26. Marts 11 med Agnes B., f. 22. Nov. 84 i Kbhvn. Datter af Malermester Th. Schrøder og Hustru Thora, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 10. Aug. 1900 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Nyhavns Hvkt.; 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 18. Jan. 15 Vamdrup; 18. April 16 Aalborg; 4. Sept. 26 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Svendborg.



**Bech, Ellen**, Assistent, f. 6. Okt. 1890 paa Lundegaard, Nørre-Broby Sogn, Fyn. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Aarhus; 1. Febr. 13 ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 1. Aug. 18 Ass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. 1. Toldrevisionskt.



**Bech, Jørgen**, Overassistent, f. 4. Dec. 1886 i Frederiksberg. Søn af Stabssergent Christian Vil-

helm Julius Bech og Hustru Constance Sophie, f. Christensen. Gift med Tove Henriette B., f. 27. Maj 92 i Kbhvn. Datter af Handelsrejsende Emanuel Martin Olsen og Hustru Mathilde, f. Halberg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 03 som Kontorist i Kreditoplagskontoret; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 8. Dec. 11 Ass. i Kbhvn.; 23. Juni 15 Rudkøbing; 10. Okt. 21 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Bech, Poul**, Overassistent, f. 10. Dec. 1893 paa Frederiksberg. Søn af Stabssergent Christian Vilhelm Julius Bech og Hustru Constance Sophie, f. Christensen. Gift 7. Marts 20 med Ella B., f. 11. Febr. 98 paa Frederiksberg. Datter af Gørtlermester H. Ladewig og Hustru Anna Margrethe, f. Andersen. Realeksamen 1910. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Oppebørselskt. paa Frilageret; 11. Dec. 18 Ass. i Kbhvn.; 20. Dec. 18 Ass. i Odense; 25. Sept. 20 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Bech, Siri Kristina Cecilie Marjourie**, Assistent, f. 15. Febr. 1901 i Kbhvn. Datter af Maskinmester John Thorvald Martinius Bech og Hustru Hilma, f. Nilsson. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Medhj. ved Toldkassererkontoret i Kbhvn.; 20. April 25 Ass. i Kbhvn.

**Beck, Jørgen Gregersen**, Assistent, f. 17. Juni 1897 i Sdr. Stenderup. Søn af Toldopsynsmand Thomas Gregersen Beck og Hustru Ane Cathrine Elisabeth, f. Hansen. Gift 8. Okt. 24 med Martine Laurine B., f. 3. Nov. 1900 i Hobro. Datter af Bestyrer Poul Poulsen og Hustru Bodil Marie, f. Laursen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. i Hobro; Medhj.



i Aabenraa; 14. April 21 Ass. smstds.; 10. Juni 26 Vejle (fra 1. Aug. 26).



**Beck, Ove Jørgen**, Assistent, f. 16. Okt. 1893 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør Jens Nielsen Beck og Hustru Laura Annine, f. Fogtmann. Gift 16. Okt. 27 med Karen Marie Bank B., f. i Aadum ved Varde. Datter af Gaardejer Søren Toft Olesen og Hustru Maren Jubal, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Medhj. i Korsør; Medhj. i Esbjerg; 24. Okt. 18 Ass. smstds.; 20. Jan. 20 Aalborg; 22. Jan. 21 Ebeltoft; 19. Sept. 22 Korsør; 21. Jan. 25 Kbhvn.; 13. Okt. 26 Ringsted u. Slagelse; 13. Febr. 30 Korsør (fra 1. Maj 30).

**Behrendt, Victor Struch**, Toldforvalter, f. 15. Febr. 1881 i Middelfart. Søn af Hotelejer C. F. Behrendt og Hustru Jutta, f. Struch. Gift 6. Maj 16 med Andrea B., f. 11. Marts 90 i Helsingør. Datter af Sagfører A. Nielsen og Hustru Elisa, f. Hess. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 98 som Volontør i Frederikshavn; 1. Okt. 04 Fuldm. i Frederikshavn; 7. Dec. 05 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 9. Marts 09 Ass. ved Overtoldinsp. for Københavns Kontor; 11. Febr. 16 B. (fra 15. Febr. 16); 19. Juli 24 Ktrl. ved Toldkasskt. i Aarhus; 23. Okt. 28 Toldforv. paa Samsø. 24. Nov. 28 Stempelpapirforhandler. 18. Jan. 29 Kongelig Vejer og Maaler paa Samsø.

**Bendz, Vilhelm Plum**, Kontrolør II ved Frihavsnens Tkt., f. 6. Juli 1883. Indtraadt i Etaten 5. Aug. 99; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Sept. 14 Viborg; 7. Juli 16 Kbhvn.; 13. Juli 18 B. (fra 6. Juli 18); 23. Juli 28 Ktrl. II ved Frihavnens Toldoppebørselskontor.





**Berendsen, Ivar Maurice**, Toldinspektør, cand. jur., Folketingsmand, f. 5. Okt. 1865 i Kbhvn. Søn af Grosserer Sophus Berendsen (død 1884) og Hustru Mariane, f. Levin (død 86). Gift 26. Maj 91 med Anna B., f. 22. Febr. 68 i Helsingfors, Finland. Datter af Bankdirektør Levonius og Hustru, f. Aejmelæus. Studentereksamen Metropolitanaskolen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 87 som Volontør i Overtoldinspektoratet for Kbhvn.; 1891 Sekr.; 1894 Fuldm.; 18. Okt. 98 Toldforv. paa Frederiksberg u. Kbhvn.; 10. Febr. 03 Toldinsp. i Kbhvn.; i Frihavnen 1914. Sekretær i Told- og Trafiketaternes Lønningsudvalg 06—08 og for deres Centralorganisation fra dens Stiftelse til 10; Medlem af den radikale Klubs Hovedudvalg, af de forberedende Udvalg for det radikale Venstres Program, delegeret ved Odensemødet 1905 og senere Kongresser; Næstformand for Kbhvn.s radikale Venstreforening 05—18, derefter Medlem af Forretningsudvalget, Formand for Foreningen 21—25 (i Hovedbestyrelsen fra 94); Medlem af Hovedbestyrelsen og af Forretningsudvalget for det radikale Landsforbund 22—28 og paany fra 29; Folketingsmand 10—20 (for København 2. Kreds fra 10, fra 18 det 8. Medlem for Hovedstaden); Formand i Studentersamfundet 98—01 og 07—08, Formand for Medlemsraadet 21—22; Formand i Den danske Toldetats Forening 04—10; Næstformand i Komiteen til Formindskelse af Børnedødeligheden; Medlem af Toldforordningskommissionen 12, af Postkommissionen 14, af Telefonkommissionen 16, af Lønningskommissionen 17, af Forskønnelsesforeningens raadgivende Udvalg, af Kommissionen til Omordning af Ministeriets Arbejdsforhold 19, af Bestyrelsen for Raskørsted-Fondet fra 19 (genvalgt 23 og senere), af Arbejdsløshedsnævnet (nu Arbejdsnævnet) 20—26 og af Nævnet for ekstraordinær Arbejdsløshed 21—26; Formand i Repræsentantskabet for Statsfunktionærernes Laaneforening fra 17; af Undervisningsministeriet beskikket Medlem af Direktionen for den mosaiske Drengeskole (indtil 30); Generalsekretær (valgt i Genève, genvalgt i Haag 19 og i Wien 22) for de europæiske Radikales Sammenslutning; valgt 24 i Boulogne sur mer til Generalsekretær for de europæiske Radikales Liga, genvalgt i Kbhvn, 25; valgt til Ligaens Præsident i Karlsruhe 27, genvalgt i Paris s. A. og i London 28 samt i Athen 31; Medlem af den foreløbige Bestyrelse for Ligaen for europæisk Forstaaelse (valgt i Paris 26), senere af den danske Gruppe; Medlem af Bestyrelsen for Dante Alighieri 23—26; i Washington 25

indvalgt i den interparlamentariske Unions Udvalg angaaende Kontrollen med Bedøvelsesmidler.

Talrige Foredrag samt Artikler i danske og udenlandske Blade og Tidsskrifter (om Finland, om Toldspørgsmaal m. m.). Udgivet Mindetale om Georg Brandes (27). Paabegyndte Offentliggørelsen af finske Erindringer i »Tilskueren« 28.



**Bergmann, Thorvald Ludvig**, Assistent, f. 8. Febr. 1893 i Korsør. Søn af Murermester J. P. Bergmann. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Næstved; 1. Febr. 13 Afløsningsmedhj. i Køge; 1. Febr. 15 Medhj. i Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Juni 15 Ass. i Departem. for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisjonskt.



**Bertelsen, Viggo Peter**, Assistent, f. 7. April 1873 i Vejle. Søn af Kirkebetjent P. Bertelsen og Hustru Sofie, f. Jensen. Gift 16. Aug. 01 med Christine B., f. 19. Jan. 77 i Maltbæk. Datter af Kroejer H. C. Wilson og Hustru Margrethe, f. Ravn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 14. Sept. 89 som Kontorist i Vejle; Fuldm. paa Samsø; 26. Maj 1900 Ass. i Taps; 29. Okt. 01 Nysted; 29. Jan. 03 Frederikshavn; 31. Aug. 08 B.; 14. Juni 23 Cementfabr. ved Mariager Fjord u. Hobro. Bestyrelsen for Den konservative Forening i Frederikshavn og nu Revisor i samme for Mariager. Noveller og nogle Digte optagne i Ugeblade og Dagblade.

**Berthelsen, Helga Marie**, Assistent, f. 5. Marts 01 i Varde. Datter af Skrædermester B. Berthelsen og Hustru Anna, f. Malling. Ugift. Realeks-



amen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Varde; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 14. Juli 25 Ass. i Kbhvn.



Kbhvn.; 14. Jan. 95 Medhj. i Ringkøbing; 29. Marts 99 Ass. i Struer; 20. Sept. 02 Kbhvn.; 23. Okt. 05 B.; 1. Maj 32 Ass. paa Refshaleøen.



**Berthelsen, Søren**, Overassistent, f. 3. Juni 1891 i Thostrup pr. Varde. Søn af Skrædermester B. Berthelsen og Hustru Ane Marie, f. Andersen. Gift 11. Sept. 20 med Ellen B., f. 28. Juli 93 i Ribe. Datter af Bygmester J. Daugaard Peters og Hustru Sørine, f. Filskov. Præliminæreksamen. Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Kontorist i Ribe; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 8. Juni 16 Ass. i Kbhvn.; 11. Jan. 17 Vejle; 21. Dec. 18 Kalundborg (fra 1. Febr. 19); 5. April 19 Nakskov; 23. Juni 31 Overass. i Hobro.

**Bille, Oscar Harald Christian**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 7. Juni 1874. Indtraadt i Etaten 1. Marts 93 som Fuldmægtig i Holbæk; 12. Febr. 07 kst. Ass. i Stubbekøbing; 14. Juni 07 Ass. smstds.; 26. Juli 07 afsk. efter Ansøgn.; 14. Sept. 08 Ass. i Rudkøbing; 18. Juni 09 B.; 16. Juni 10 Horsens (fra 1. Okt. 10); 22. Dec. 13 Odense; 21. Aug. 18 Viborg; 28. Aug. 23 Ktrl. i Gudhjem (fra 1. Okt. 23); 7. Maj 31 Toldforv. smstds. (fra 1. Juli 31). Kgl. Vejer og Maaler.

**Bistrup, Ludvig Ernst Victor Christian**, Assistent, f. 12. Okt. 1870 i Kbhvn. Søn af Bødkermester Henning Edv. Bistrup og Hustru Julie Marie, f. Therkelsen. Gift med Anna B., f. 16. Juli 72 i Kbhvn. Datter af Barbermester Georg Martin Beu og Hustru Sidonia, f. Werrenrath. Indtraadt i Etaten 1. Juli 85; Kontorist ved Toldkasskt. i

**Bjarnø, Jens Johan Albert August Heinrich**, Kontrolør, f. 18. April 1877 i Kbhvn. Søn af Forstander Johan Bjarnø og Hustru Christine, f. Brettschneider. Gift 04 med Inger B., f. 4. Okt. 76 i Kbhvn. Datter af cand. polit. H. W. Lund og Hustru Imilie, f. Jürgensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 4. Dec. 91 som Volontør i Pakhuskontoret; Fuldm. ved Toldbodens Arbejdspengekt.; 13. Nov. 05 kst. Ass. i Skive; 12. Marts 06 Ass. smstds.; 23. Marts 11 Kbhvn.; 12. April 12 B. (fra 18. April 12); 9. Febr. 22 Ktrl. smstds.



**Bjarrum, Magnus Jørgensen**, Kontrolør II, Løjtnant, f. 29. Aug. 1889 i Kolding. Søn af fhv. Vognmand Claus Jørgensen og Hustru Marie Katrine, f. Bjerrum. Gift 24. Maj 15 med Olga B., f. 26. Maj 94 i Svendborg. Datter af Købmand Jacob Terkelsen og Hustru, f. Udbye. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 07 som Medhj. i Aalborg; 1. Sept. 08 Randers; 1. Nov. 11 Frihavnens Oppebørselskt.; 1. Juli 12 Frederiksberg Toldsted; 1. Febr. 13 Kolding; 17. Aug. 14 Ass. smstds.; 23. Jan. 15 Kbhvn.; 21. Dec. 15 Vamdrup; 23. Marts 18 Fredericia; 29. April 20 Sønderborg; 18. Dec. 23 Aarhus; 10. Dec. 30 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Sønderborg.

**Bjørke, Agnes Johansen**, Kontorist, f. 6. Marts 1907 i Kbhvn. Datter af Telegrafassistent Jacob Bjørke. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juni 26; 15. Juli 27 Kontorist i Kbhvn. Uden for Nr. fra 1. Juni 32.



**Bjørneboe, Carl Halvor Michael**, Kontrolør, f. 22. Aug. 1874 i Kbhvn. Søn af Maskinmester i Marinen Fr. Bjørneboe og Hustru Betty, f. Petersen. Gift 20. Marts 97 med Anna Nielsen, f. 21. Marts 77 i Kbhvn. (død). Gift 22. Juni 28 med Thyra B., f. 9. Juni 84 i Kbhvn. Datter af Restauratør Chr. Hansen og Hustru Maren, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 12. Nov. 89 som Kontorist i Kbhvn.: Fuldm. ved Børsens Hvkt.; 19. Dec. 01 kst. Ass. i Kbhvn.; 28. Maj 02 Ass. smstds.; 20. Aug. 09 B. (fra 22. Aug. 09); 9. Febr. 22 Ktrl. Maribo; 21. Marts 27 Ktrl. i Svendborg.

**Blom, Inger**, Kontorist, f. 1. Maj 1905. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 23; 6. April 25 Kontorist i Kbhvn.



**Blom, Maja Inger Alvilda**, Assistent, f. 22. Aug. 1887 i Kbhvn. Datter af Toldforvalter Johan Jacob Gram Blom og Hustru Camilla, f. Lauritzen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 02 som Medhj. i Helsingør; Medhj. ved Postgodstfv.; 28. Aug. 12 Ass. i Kbhvn.; 15. Marts 20 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. April—30. Sept. 20; 4. Sept. 20 Ass. i Kbhvn.; 15. Marts 26 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. April—30. Sept. 26; 10. Sept. 26 Ass. i Kbhvn.

**Blom, Marie Mathilde**, Kontorassistent, f. 8. Juli 1889 i Kbhvn. Datter af fhv. Docent ved Kunstakademiet G. V. Blom og Hustru V., f. Gottschalck. Ugift. Studentereksamen og Lærerindeeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 19 som Kontorist paa Prøve i Insp. for Tobaksbesk.; 16. Nov. 20 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.; 10. Marts 23 København; 28. April 26 Kontorass. smstds.



**Bodholdt, Max Erling**, Assistent, f. 23. Marts 1904 i Kbhvn. Søn af Skomagemester Axel E. Bodholdt og Hustru Franciska M. K., f. Sørensen. Gift 16. Marts 28 med Astrid Ragnhild B., f. Knutsson, f. 7. Nov. 08 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Nyhavns Hvkt.; 8. April 27 Ass. i Kbhvn.; 10. Marts 28 Frederiksværk; 13. Maj 30 Aabenraa (fra 1. Juli 30).



**Boeck, Erich Jørgen Marie Anne Joseph Charles Boucq de Beaudignies**, Kontrolør II, f. 29. Jan. 1880. Indtraadt i Etaten 15. Juli 98; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Jan. 15 B. (fra 29. Jan. 15); 23. Nov. 24 F. M. A. 3; 21. Okt. 26 Ktrl. II i Gedser.



**Boesen, Carl Johan Elias**, Assistent, f. 30. Aug. 1899 i Kolding. Søn af Farver Jens Peter Boesen og Hustru Nanny, f. Thomsen. Gift 7. Sept. 24

med Edith Kragballe B., f. 13. Sept. 02 i Svendborg. Datter af Herreekviperingshandler Kragballe Nielsen og Hustru, f. Andresen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 16 som Medhj. i Fredericia; 1. Sept. 17 Kolding; 30. Marts 20 Medhj. i Haderslev; 13. Juni 22 Ass. smstds.; 23. Marts 28 Kbhvn.



**Bohm, Heinrich Svend Aage**, Assistent, f. 19. Juni 1907 i Glostrup. Søn af Fabrikmester Axel Bohm og Hustru Jensine. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Aalborg; 1. Aug. 27 Medhj. i Kolding; 3. Juli 30 Ass. i Maribo; 14. Jan. 31 Esbjerg.



**Bohn, Carl Valdemar Sehestedt**, Toldforvalter, f. 23. Sept. 1882 i Rønne. Søn af Kaptajn, Toldkontrolør C. R. Bohn og Hustru Marie, f. Petersen. Gift 17. Marts 12 med Marie B., f. 24. Aug. 84 i Ærøskøbing. Datter af Dampskibsekspeditor L. K. Svinding og Hustru Elise, f. Junker. 4. Klasses Hovedeksamen. Indtraadt i Etaten 15. Juli 97; Medhj. i Svendborg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 26. Maj 11 Kerteminde; 21. Sept. 17 B. (fra 23. Sept. 17); 8. Sept. 25 Toldforv. i Nysted.

Erindringsliste for Provins-Toldsteder. Registrering af Skibe.

**Bohn, Erik Johannes Rantzau**, Kontrolør, f. 15. Jan. 1888 i Rønne. Søn af Kaptajn, Toldoppebørselskontrolør C. R. Bohn og Hustru Marie, f. Petersen. Gift 2. Maj 20 med Augusta B., f. 17. April 83 i Gundsøllille. Datter af Møller Jens Petersen og Hustru Helgine, f. Christensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 03 som Kontorist i Allinge; Medhj. i Struer; 20. Jan.



13 Ass. smstds.; 23. Aug. 13 Kbhvn.; 20. Jan. 15 Køge; 11. Jan. 17 Nakskov; 28. Maj 18 Kbhvn.; 27. Nov. 29 Ktrl. II smstds. (fra 1. Jan. 30); 2. Sept. 31 Ktrl. smstds.

**Boland, Gudrun Mathilde**, f. Lægaard, Assistent, f. 22. Marts 02. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20; Medhj. ved Toldb. Havneoppebørselskt.; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.

**Borregaard, Ella Clara Elisabeth**, Kontorist, f. 11. Nov. 1894. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juni 24 som Kontorist i Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskontor.



**Bostrøm, Lauritz Holger Siegfred**, Kontrolør II, Kaptajn, f. 26. Aug. 1877 i Kbhvn. Søn af Toldbetjent L. J. Bostrøm og Hustru Hansine, f. Sørensen. Gift 5. April 05 med Thora B., f. 8. Juli 80 i Frederiksberg. Indtraadt i Etaten 5. April 92 som Elev i Kbhvn.; Kontorist ved Postgodstfv.; 18. Maj 06 kst. Ass. i Hillerød; 2. Nov. 06 As. smstds.; 14. Marts 07 Kbhvn.; 8. Aug. 12 B. (fra 26. Aug. 12); 6. Sept. 16 Kaptajn; 22. April 24 Ktrl. II i Kbhvn.; 14. Marts 31 ved Postgodstoldforvaltningen.

**Bostrøm, Torben**, Assistent, f. 11. Aug. 06 i Hillerød. Søn af Toldkontrolør, Kaptajn L. H. S. Bostrøm og Hustru Thora, f. Andersen. Gift 19. Dec. 31 med Mary B., f. 7. Aug. 06 i Præstø. Datter af Hotelejer Chr. Rasmussen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i



**Bramsen, Aage Ludvig**, Assistent, f. 23. Dec. 1899 i Kolding. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Odense; 1. Okt. 18 Fakse; 1. Febr. 21 Aflønningsmedhj. i Kolding; 1. Jan. 22 Højer under Tønder Toldsted; 1. Jan. 23 Medhj. i Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 11. April 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Kbhvn.



Hillerød; 1. Jan. 28 Nakskov; 1. Juni 28 Randers; 1. Aug. 28 Medhj.; 1. Juli 29 Nakskov; 1. Febr. 31 Odense; 1. Juli 31 Præstø; 14. Juli 31 Ass. smstds.

**Brandt, Johan Møller**, Toldforvalter, f. 6. Juni 1871. Søn af Lærer K. R. Brandt og Hustru Bendine, f. Nielsen. Gift 6. Juni 08 med Dagmar Emilie B., f. 17. Juli 74 i Horsens. Datter af Bagermester Henrichsen og Hustru Anna, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 86 som Kontorist i Holbæk; Fuldm. i Holbæk; 23. Dec. 95 Medhj. i Nysted; 29. Marts 99 Ass. i Korsør; 19. Dec. 01 Kbhvn.; 19. Juni 06 B.; 29. Okt. 15 Ktrl. smstds.; 22. Dec. 26 Toldforv. i Fredericia.



**Boye, Albert Claudius**, Kontrolør, f. 23. Juni 1875 i Marstal. Søn af Skibsmægler Albert Erikssen Boye og Hustru Alvilda Marie, f. Rasmussen. Gift 23. Dec. 22 med Karen B., f. 6. Marts 93 i Marstal. Datter af Skibsfører John Andresen og Hustru, f. Knudsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 91 som Kontorist i Marstal; Fuldm. i Svendborg; fung. Ass. i Hillerød; 20. Maj 05 kst. Ass. i Holstebro; 27. Okt. 05 Ass. smstds.; 15. Jan. 08 Kbhvn.; 10. Juni 10 B. (fra 23. Juni 10); 5. Aug. 20 Ktrl. smstds.



**Boysen, Elisabeth**, Assistent, f. 29. Juni 1901 i Vandborg Sogn, Ringkøbing Amt. Datter af Proprietær K. L. Boysen og Hustru Methilde, f. Christensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Lemvig; Medhj. i Nakskov; 19. Dec. 25 Ass. smstds.

**Brandt, Michael Gylding**, Overassistent, f. 23. Marts 1872 i Horsens. Søn af Købmand Michael Gylding Brandt og Hustru Sophie Frederikke, f. Schmidt. Gift 22. Maj 04 med Julie Ludowika B., f. 11. Juni 74 i Nysted, Lolland. Datter af Ekspertør J. Eriksen og Hustru Henriette, f. Jochumsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 10. Febr. 90 som Kontorist i Gedser; Fuldm. i Nysted; 16. Dec. 01 Ass. i Esbjerg; 15. Sept. 03 Randers; 7. April 08 Holstebro; 31. Aug. 08 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Braae, Carl Benedict**, Assistent, f. 21. Marts 1903 i Horsens. Søn af Smed Albert Valdemar Johansen og Hustru Dorthea, f. Jørgensen. Gift 8. Aug. 26 med Frida B., f. Johannsen, f. 30. Maj 01 i Bramstedlund, Syd Tønder Kreds. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Tønder; 27. April 26 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Randers.

**Brask, Ellen Høeg**, f. Christensen, Kontorass., f. 27. Marts 1889 i Frederikshavn. Datter af Skibsmægler Harald Christensen og Hustru Betty Elisa, f. Wøhlk. Indtraadt i Etaten 1. April 15 som Kontorist i Insp. for Tobaksbesk. i Kbhvn.; 1.



Okt. 19 Kontorist af 1. Gr. smstds.; 1. Juli 31 Kontorass. i Kbhvn.

**Bregnbak, Ib Kristian Johannes**, Assistent, f. 13. April 1895 i Hassing, Thisted Amt. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Frederikshavn; 1. Juli 19 Medhj. i Esbjerg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 20. Maj 20 Kbhvn.



**Breum, Ellen Christine Bøjelene**, Assistent, f. 7. April 1901 i Fredericia. Datter af Lokomotivfører C. M. Breum og Hustru C. J., f. Nielsen. Ugift. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Fredericia; Medhj. i Fredericia; 19. Dec. 25 Ass. smstds.



**Brinck, Jens Terkelsen**, Assistent, f. 23. Jan. 1899 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Jens

Nielsen Brinck og Hustru Mette Jessine, f. Terkelsen. Gift 2. Jan. 23 med Erna Katharina Marie B., f. 31. Marts 1900 i Aalborg. Datter af Pædel N. Chr. Christensen og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 16 som Medhj. i Aalborg. Juni 20 Medhj. i Tønder; 12. Dec. 21 Ass. smstds.; 1. Aug. 26 Kbhvn.

**Broberg, Ruth**, Kontorist, f. 1. Febr. 1901 i Frederiksberg. Datter af Nodegravør C. A. Broberg og Hustru Valborg, f. Albeck. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 15. Juli 26 Kontorist i Kbhvn. Delegeret ved Delegeretmødet i Kbhvn. 30, ved Delegeretmødet i Odense 31 og i Kbhvn. 32.

**Broch, Karl Olaf**, Overassistent, f. 6. Febr. 1893. Indtraadt i Etaten 1 Febr. 10 som Medhj. i Svendborg; 16. Febr. 18 Ass. smstds.; 1. Febr. 19 Herzing; 18. April 23 Kbhvn.; fra 15. April 25 til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 7. Febr. 28 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Broch, Niels Peter**, Overassistent, Løjtnant, f. 25. April 1869 i Middelfart. Søn af Garvermester Jacob Hansen Broch og Hustru Kjirsten, f. Nielsen. Gift 16. Sept. 98 med Victoria Helene B., f. 8. Aug. 70 i Korsør. Datter af Maskinmester P. Jensen og Hustru, f. Sieger. Indtraadt i Etaten 3. Febr. 93 som Kontorist i Middelfart; 17. Marts 98 Medhj. i Nibe; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 21. Dec. 1900 Middelfart; 13. Marts 07 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Brodthagen, Jens Thorkild Johannes**, Assistent, f. 8. Marts 1906 i Sønder Bjerre. Søn af Landmand Chr. Brodthagen og Hustru Hanne, f. Nielsen. Gift 13. Sept. 29 med Anna B., f. 5. Aug. 08 i Billum. Datter af Landmand J. Bruun Jørgensen og Hustru Else. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Roskilde; Medhj. i Varde; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Skive.

**Brokhattingen, Jens Peter**, Overassistent, f. 7. Dec. 1887 i Kbhvn. Søn af Sømmand J. P. Brokhattingen (død 1911) og Hustru Jensine, f. Groth (død 1913). Gift 4. Febr. 19 med Dorthea B., f. 14. Maj 95 i Bastrup pr. Vamdrup. Datter af Rentier Gerhard Jørgensen og Hustru Claudiane, f. Feifer. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 07 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Pakhusforv.; 22. April 14 Ass. i Kbhvn.; 20. Jan. 15 Odense; 22. Juni 16 Silkeborg; 1. Sept. 17 Vam-



drup; 1. Febr. 19 Kbhvn.; 29. April 20 Padborg + Faarhus; 1. Juli 20 Haderslev; 19. Dec. 25 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

C. Brunke og Hustru Conradine, f. Cassel. Gift 7. Juni 95 med Emma Emilie B., f. 29. Dec. 69 i Odense. Datter af Stens og Billedhugger Christian Hintsche og Hustru Cathrine, f. Dibbern. Afgangseksamen fra Aalborg Handelsinstitut; Indtraadt i Etaten 1. Febr. 84 som Volontør i Aalborg; Fuldm. i Aalborg; 22. Juni 93 Medhj. i Faaborg; 17. Marts 98 kst. Ass. i Kbhvn.; 31. Okt. 98 Ass. smstds.; 11. Aug. 04 B.; 6. Juni 10 Ktrl. i Esbjerg. 1914 Censor ved Eleveksamen; 6. Febr. 18 Toldinsp. for Bornholm; 21. Maj 28 Toldforv. i Rønne. Chef for Registreringsdistrikt Nr. 4. Medlem af Bestyrelsen for De københavnske Toldassistenters Forening 01—03, Den danske Toldetats Forening 04—10, 11—13, 14—16 og 17—20; Redaktør af Dansk Toldtidende 03—06; Medlem af Lønningsudvalget for Jernbaner, Post-, Telegraf- og Toldetaterne 07—09 samt Repræsentant i Told- og Trafiketatens Centralorganisation for Embedsklasserne 09—10 og 15—19.



**Bruhn, Frederik Otto Vilhelm, Kontrolør II, f.** 27. Jan. 1875 i Taps. Søn af Oversergent ved Grænsesegendarmeriet J. C. F. Bruhn og Hustru M. K., f. Schade. Gift 11. Sept. 09 med Marie Sophie B., f. 1. Okt. 1884 i Randers. Datter af Toldforvalter H. von Meyeren og Hustru Anna, f. Svendsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 94 som Kontorist i Kolding; Medhj. i Frederikssund; 17. Febr. 09 Ass. i Nykøbing F.; 5. Jan. 10 B. (fra 27. Jan. 10); 12. Dec. 21 Ktrl. II ved Toldkasskt. i Randers.

**Brunke, Edith, Assistent, f.** 31. Okt. 1900 i Kbhvn. Datter af Toldforvalter Charles Conrad Ludvig Brunke og Hustru Emma Emilie, f. Hintsche. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 18 som Medhj. i Esbjerg; Medhj. i Rønne; 9. Febr. 24 Ass. smstds.; 1 Aug. 28 Kbhvn.

**Brunke, Povl, Assistent, f.** 28. Sept. 1897. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Elev; Medhj. i Esbjerg; 14. April 21 Ass. smstds.; 20. Juni 22 Kbhvn



**Brunke, Charles Conrad Ludvig, Toldforvalter, R., f.** 12. Aug. 1869 i Aalborg. Søn af Musiker

**Bruun, Adolph Martin, Fuldmægtig, f.** 21. Maj 1869 i Marstal. Indtraadt i Etaten 20. Nov. 83 som Kontorist i Marstal; 1. Okt. 88 Fuldm. i Vejle; 27. Febr. 92 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 17. Sept. 14 Fuldm. smstds. (nu Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.)

**Bruun, Einar Henrik Edvard, Kontrolør II, f.** 20. Jan. 1886 i Ruthsker, Bornholm. Søn af Toldoppebørselsktrl. Henrik Peter Chr. Bruun og Hustru Ellen, f. Petersen. Gift 10. Okt. 15 med Bertha Marie B., f. 4. Dec. 89 i Gudhjem. Datter af Købmand Andr. H. Brandt og Hustru Louise, f. Kofoed. Indtraadt i Etaten 24 Juli 02 som Kontorist i Gudhjem; Medhj. i Helsingør; 29. Dec. 10



12 som Medhj. i Køge; 1. Juli 15 Medhj. i Esbjerg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 24. Nov. 21 Overtold- insp. for Jyllands Kontor; 19. Dec. 25 Aarhus; 23. Sept. 26 til midlertidig Tjeneste i Departem. for Told- og Forbrugsafg.; 26. Sept. 31 Overass. til Tjeneste smstds. (fra 1. Nov. 31); 13. Juni 32 Ktrl. i Insp. for Tobaksbeskatningen.

**Brygmann, Hans Adolph**, Assistent, f. 4. Okt. 1896. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14.; Medhj. i Kbhvn.; 19. Juni 20 Ass. smstds.



Ass. smstds. (fra 1. Febr. 11); 11. Jan. 13 Kbhvn.; 20. April 15 Vamdrup; 11. Jan. 17 Faaborg; 20. Jan. 20 Odense; 13. Marts 30 Ktrl. II i Padborg.

**Bræmer, Hans Niels Christian Christoffer**, Assistent, f. 3. Jan. 1876 i Thisted. Søn af Strand- kontrolør Chr. H. K. Bræmer og Hustru Dorthea, f. Beck. Gift 23. Sept. 05 med Charlotte B., f. 15. Febr. 81 i Aarhus. Datter af Politibetjent M. Frandsen og Hustru Maren, f. Christensen. Ind- traadt i Etaten 14. Juli 91; Kontorist i Aarhus; 9. April 06 kst. Ass. i Vedsted u. Ribe; 14. Maj 06 Ass. smstds.; 17. April 07 Esbjerg; 4. Jan. 11 B. (fra 3. Jan. 11); 26. Marts 20 Asaa u. Sæby.



**Bruun, Hans Christian Christensen**, Assistent, f. 15. April 03 i Kbhvn. Søn af fhv. Tømrerfor- mand S. C. Bruun og Hustru Marie, f. Johansen. Gift 30. Sept. 29 med Inger B., f. 18. Okt. 03 i Kbhvn. Datter af fhv. Kasserer Axel Eiler og Hustru Dagmar, f. Breum. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Kerteminde; 20. Sept. 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kolding; 14. Jan. 31 Slagelse.



**Brøns, Svend Folmer**, Assistent, f. 25. Sept. 1904 i Fredericia. Søn af Urmager Hans Marius Brøns og Hustru Ulla, f. Clemens. Gift 12. Okt. 28 med Helga B. Datter af Førstelærer Stensig, Vilslev, og Hustru Christine. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Herning; 1925 Medhj. i Ribe; 27 Medhj. i Esbjerg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.



**Bruun, Svend Aage**, Kontrolør, f. 21. April 1896 i Aarhus. Søn af Toldforvalter, cand. polit. Ernst Richard Bruun og Hustru Magda, f. Jensen. Gift 23. Maj 31 med Gerda B., f. Hjorth-Petersen, f. 15. Sept. 05 i Kbhvn. Datter af N. C. Petersen og Hu- stru Johanne, f. Hjorth. Indtraadt i Etaten 1. Juli

**Buch-Jensen, Christian Emil**, Toldinspektør, cand. jur., f. 22. April 1895 i Kolding. Søn af Købmand M. S. Jensen og Hustru Anna Sofie Buch. Gift 27. Aug. 22 med Karen Margrethe B., J., f. 27. Aug. 01 i Odense. Datter af Amtsvej- inspektør Gregers Jensen og Hustru Petra Ma-





rie, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 15. Juli 20 som Sekretær i Departem. for Told- og Forbrugsafg. (fra 1. Juli 20); 26. Juni 31 Fuldm. smstds.; 29. Sept. 31 Toldinsp. i Overtoldinsp. for Kbhvn.



**Buhl, Jes**, Kontrolør II, f. 29. Jan. 1869 i Fredericia. Søn af Købmand Peter Jensen Buhl og Hustru Johanne Marie, f. Thøstesen. Gift 22 med Ingrid B., f. 19. Okt. 87 i Viborg. Datter af Grosserer Jens Fr. Larsen og Hustru, f. Hauerbach. Indtraadt i Etaten 9. Okt. 86 som Elev i Fredericia; Fuldm. i Fredericia; 17. Sept. 95 Medhj. i Holstebro; 29. Marts 99 Ass. i Randers; 28. Maj 1900 Odense; 14. Sept. 05 B.; 25. Nov. 19 Ktrl. II ved Toldkasskt. i Odense.



**Buhl, Kirsten Jensa**, f. Skyum, Assistent, f. 3. Marts 1901 i Svendborg. Datter af Toldforvalter Frederik S. M. Skyum og Hustru Mathilda, f. An-

dersen. Gift med Grosserer, Løjtnant Tage Preben Buhl, f. 3. Nov. 94 i Kbhvn. Søn af Oberstløjtnant Hans Buhl og Hustru Ingeborg, f. Leudesdorff. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Korsør; 9. Aug. 24 Ass. smstds.; 15. Nov. 27 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Jan. 28—31. Maj 30; 22. Maj 30 Ass. i Kbhvn.



**Buhl, Peter**, Assistent, f. 27. Febr. 1905 i Strandhuse pr. Kolding. Søn af Murermester M. Buhl og Hustru Mette, f. Jensen. Gift 25. Juli 31 med Annemarie B., f. 23. Jan. 09 i Rinkenæs. Datter af Frugtavlør Chr. Christensen og Hustru Christine, f. Christensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Kolding; 18. Dec. 23 Graasten; 13. Dec. 24 Medhj.; 8. Okt. 26 Tønder; 17. Dec. 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Middelfart; 14. Jan. 31 Aabenraa.



**Buncke, Paul William Hedemann**, Assistent ved Overtoldinspektoratet for Kbhvn.s Kontor, f. 12. Juli 1891 i Kbhvn. Søn af Kontorchef i Finansministeriet William Martin Buncke og Hustru Emily Margrethe, f. Hedemann. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 08 som Medhj. i Postgodstoldforvaltningen; 1. Jan. 09 Medhj. i Toldbodens Havneoppebørselskontor; 1. Juli 14 Medhj. i Præstø; 1. Maj 15 Medhj. i Toldkassererkontoret, Kbhvn.; 1. Aug. 16 Ass. smstds.; 1. Okt. 16 Ass. ved Overtoldinspektoratet for Kbhvn.; 1. Febr. —31. Marts 19 udenfor Nr. uden Lønning; 1. April 19 Ass. ved Overtoldinspektoratet for København.

**Bunkeflod, Rigmor Allesen de Fine**, Kontorist, f. 5. Aug. 1903 i Helsingør. Datter af Maskin-



mester Christian Allesen de Fine Bunkeflod og Hustru Olga Emilie, f. Riisberg. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Helsingør.

Sept. 13 Struer; 1. Maj 16 Kolding; 1. Febr. 19 Medhj. i Stege; 20. Juni 19 Ass. smstds.; 24. Juni 19 Vamdrup; 26. Juni 20 Padborg; 17. Jan. 23 Kolding; 24. Juni 31 Aarhus.



**Bunkeflod, Tyge Josias Allesen de Fine**, Over-toldinspektør for Kbhvn., cand. jur. R., D. M., S. V. 2, f. 1. Okt. 1863. Søn af Apoteker i Stubbekøbing Hans Christian Bunkeflod (død 84) og Hustru Helene Nathalie Marie, f. Fibiger. Gift 5. Okt. 93 med Alhed B., f. 31. Okt. 68 (død 28). Datter af Borgmester, By- og Herredsfoged Niels Tvede og Hustru Adelaide Johanne, f. Schrader (død 06). Studentereksamen (Sorø) 82. Juridisk Embedseksamen 87. 26. Juni 89 Ass. i Generaldir. for Skattev.; 20. Sept. 02 fung. Fuldm. i Generaldir.; 18. Dec. 03 Toldforv. i Vamdrup; 29. Maj 09 Toldforv. i Kolding; Censor ved Eleveksamen 14—24; 29. Nov. 15 Overtoldinsp. for Nørrejyl-land (fra 1. Jan. 16); 6. Marts 18 Overtoldinsp. for Østifterne; 29. Febr. 24 Overtoldinsp. for Kbhvn. (fra 1. Maj 24). 1914 Formand for Eksamenskommissionen; Formand for Karantænekommissionen i København.

**Bülow, Ella Marie**, Kontorist, f. 17. Maj 1892 i Kbhvn. Datter af Grosserer Holger Bülow og Hustru Karen, f. Kjær. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 17. Maj 28; 20. Dec. 29 Kontorist i Insp. for Tobaksbeskatningen.



**Busch, Anders Marius**, Toldinspektør, f. 17. Marts 1867. Indtraadt i Etaten 9. Jan. 82; Fuldm. i Nyborg; 29. Nov. 90 Medhj. i Aalborg; 11. Okt. 94 kst. Ass. smstds.; 11. Jan. 95 Ass. smstds.; 26. Sept. 96 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.; 12. April 11 Toldforv. i Saksbøbing; 21. Okt. 12 Ktrl. i Kbhvn.; Lærer ved Elevkursus 19—25; 12. Sept. 25 Toldinsp. i Horsens.

**Børre, Karl Arne Liberøth**, Assistent, f. 27. Maj 1903 i Søby, Ærø. Søn af pens. Strandkontrolør C. C. V. Børre og Hustru, f. Liberøth. Gift 1. Maj 31 med Betty Marie B., f. 4. Maj 02 i Svendborg. Datter af Billedhugger Albert Nielsen og Hustru L. Realeksamen fra A. Mossins Realskole Svendborg. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Nyborg; 1. Jan. 23 Medhj. i Nyborg;

**Busch, Frede Claudius**, Assistent, f. 27. Juni 1894 i Ebeltoft. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Aalborg; 1.

1. Juli 25 Medhj. i Svendborg; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 7. Juni 29 Rudkøbing; 24. Juni 31 Svendborg.



**Børsting, Josef Pedersen**, Assistent, f. 5. Febr. 1900 i Farsø. Søn af Lærer Hans Pedersen Børsting og Hustru Cecilie Marie, f. Thomsen. Gift 29. Sept. 25 med Edith Harriet B., f. 13. Nov. 98 i Nykøbing F. Datter af Sadelmagermester Andreas Carl Emil Thorvald Sandorff og Hustru Wilhelmine, f. Steckhahn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 16 som Medhj. i Aarhus; Medhj. i Tønder; 6. Juli 22 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Aarhus; 20. Jan. 25 Hjørring; 1. Nov. 26 Aalborg; 14. Jan. 31 Aarhus.

**Bøyesen, Morten Bøye**, Kontrolør II, f. 20. Marts 1880. Indtraadt i Etaten 1. April 97; Medhj. ved Gl. Holms Hvkt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Dec. 11 Nyborg; 8. Marts 15 B. (fra 20. Marts 15); 19. April 15 Kbhvn.; 17. Aug. 25 Ktrl. II smstds.



**Callesen, Gudrun Amalie**, f. Schou, Assistent, f. 7. Juni 1899 i Kbhvn. Datter af Toldassistent Jørgen Ludvig Schou og Hustru Marie E., f. Kalom. Gift 10. Nov. 28 med Toldassistent J. V. O. J. Callesen. Søn af Toldrørsbetjent Bendt Grønberg Callesen og Hustru Johanne H. J., f. Andersen. Pigeskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 18; Medhj. ved Oppebørselskontoret paa Frilageret; 12. Dec. 23 Ass. smstds.; 1. Aug. 27 Børsens Havneoppebørselskontor.

**Callesen, Johan Vilhelm Oscar Jacob**, Assistent, f. 10. Sept. 1900 i Kbhvn. Søn af Toldrørsbetjent Bendt Grønberg Callesen og Hustru Johanne H. J. Callesen, f. Andersen. Gift 10.



Nov. 28 med Toldassistent Gudrun Amalie C., f. 7. Juni 99 i Kbhvn. Datter af Toldassistent J. L. Schou og Hustru Marie E., f. Kalom. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18; Medhj. ved Chrhavns Havneoppebørselskt.; 1. Febr. 23 tjenstgørende i Toldopsynet i Kbhvn.; 1. April 24 midlertidig tjenstg. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 9. Aug. 24 Ass. i Kbhvn.; 1. Aug. 27 Insp. for Tobaksbesk.; 12. Aug. 30 Kbhvn.

**von Cappelen, Carl Otto**, Kontrolør, f. 25. Dec. 1876. Indtraadt i Etaten 1. Maj 98; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 4. Dec. 11 B. (fra 25. Dec. 11); 19. Maj 26 Ktrl. ved Kreditoplagskontoret.

**Carlsen, Carl Martin**, Kontrolør II, f. 6. Dec. 1875 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 91 som Kontorist i Postgodstoldforvaltningen; Fuldm. ved Postgodstfv.; 28. Sept. 04 kst. Ass. i Kbhvn.; 30. Jan. 05 Ass. smstds.; 5. Dec. 10 B. (fra 6. Dec. 10); 15. Jan. 23 Kontrolør II ved Postgodstoldforvaltningen; 1. Maj 25 Toldbodens Havneoppebørselskontor.



**Carlsen, Jenny Kattrup**, Kontorassistent, f. 5. April 1890 i Fjellerup ved Grenaa. Datter af Tømrer og Husejer Martinus Carlsen og Hustru Maria Becher Kattrup. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Kontorist paa Prøve i Aarhus; 1. Okt. 21 Kontorist i Aarhus; 1. Juli 31 Kontorass. smstds.

**Carlsholt, Carl Christian Johannes**, Kontrolør, cand. polyt., f. 24. Juni 1900 i Kbhvn. Søn af Rodemester, Kasserer N. Chr. Carlsholt og Hustru Hansigne Wilhelmine, f. Larsen. Studentereksamen 1918. Cand. polyt. som Fabrikings. 1924.

Indtraadt i Etaten 25. Juni 28 som kst. Ktrl. ved Øl- og Spiritusbesk.; 4. Okt. 28 Ktrl. smstds. (fra 1. Okt. 28).



**Carstensen, Gerda Marie Birtha**, f. Jürgensen, Kontorist, f. 7. Sept. 1906 i Fredericia. Datter af Fotograf Paul Jürgensen og Hustru Olga Petra, f. Rasmussen. Gift 10. Okt. 31 med Christian Carstensen, f. 1. Febr. 08 i Kolding. Søn af Købmand N. P. Carstensen og Hustru Harriet, f. Jacobsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 15. Juli 27 Kontorist i Kbhvn.



Elev i Odense; Elev i Svendborg; Medhj. i Esbjerg; 11. Dec. 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Padborg; 22. Marts 29 Horsens.



**Caspersen, Knud Gether**, Assistent, Løjtnant, f. 9. Nov. 1871 i Kbhvn. Søn af Oberst i Artilleriet H. J. Caspersen og Hustru W. Ch. J. Gether. Gift 18. Maj 03 med Karen Marie C., f. 1. Aug. 75 i Aarhus. Datter af Hotelejer Jakob Madsen og Hustru Helle, f. Thomsen. 4. Kl.s Hovedeksamen. Adgangseksamen til Officersskolens næstældste Klasse. Indtraadt i Etaten 10. Okt. 92 som Volontør i Aarhus; Kontorist ved Frihavnens Tkt.; 17. Marts 98 Medhj. i Aarhus; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 27. Maj 99 Kbhvn.; 8. Dec. 1900 Gedser; 15. Sept. 03 Løgstør; 8. Juni 04 Strandktrl. i Stenbjerg u. Thisted; 1. Dec. 06 B.; 8. Okt. 09 Strandktrl. i Lønstrup u. Hjørring; 26. Febr. 16 Ass. i Aarhus; 29. April 20 Graasten u. Egernsund; 22. Febr. 28 Bagenkop u. Rudkøbing. Telefonbestyrer og Telegrafbestyrer.

**Christensen, Aage Emil**, Assistent, f. 2. Jan. 1903 i Holstebro. Søn af Overlærer P. Christensen og Hustru J., f. Hansen. Gift 9. Juli 29 med Birgitte A. M. C., f. 3. Juli 02 i Esbjerg. Datter af H. M. Bertelsen og Hustru M., f. Thomsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som



**Christensen, Aage Richard**, Assistent, f. 15. Febr. 1874 i Kbhvn. F. Søn af pens. Overbetjent af Frederiksberg Politi, Kammerassessor Christian Nicolaj Christensen, D. M., og Hustru Ingrid Jensigne, f. Petersen. Gift 3. Aug. 16 med Martha C., f. 27. Juli 90 i Aarhus. Datter af Lærer Laust Christian Christensen og Hustru Ane Marie, f. Nielsen. Præliminæreksamen 1888. Indtraadt i Etaten 26. Juli 90 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. ved Gl. Holms Havneoppebørselskontor; 15. Sept. 03 kst. Ass. i Esbjerg; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 19. Jan. 09 Kbhvn.; 23. Febr. 09 B.; 23. Juli 15 Hellerup (Tuborg) u. Kbhvn.



**Christensen, Anders Carl**, Kontrolør II, f. 6. Dec. 1876 i Kbhvn. Søn af P. D. Christensen og

Hustru J., f. Andersen. Gift med Inger Christine C., f. 19. Okt. 76 i Kbhvn. Datter af M. Israelsen og Hustru, f. Svendsen. Præliminær-eksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 93 som Kontorist i Jernbanens Toldopbeørselskontor; Fuldm. smstds.; 18. Maj 07 kst. Ass. Vamdrup; 30. Sept. 07 Ass. smstds.; 17. Okt. 11 Kbhvn.; 4. Dec. 11 B. (fra 6. Dec. 11); 23. Febr. 26 Ktrl. II ved Pakhusforvaltningen (fra 1. April 26).

**Christensen, Anders Christian**, Assistent, f. 3. Maj 1899. Indtraadt i Etaten 1. Juli 16; 9. April 21 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugs-afg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.



**Christensen, Andreas Kajser**, Assistent, f. 26. Marts 1904 i Glyngøre. Søn af Lokomotivfører Jens Sørensen Christensen og Hustru Anna Marie, f. Jensen. Gift 24. Maj 29 med Elsa Marie Christine C., f. Buch, f. 9. Okt. 07 i Ribe. Real-eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Esbjerg; Medhj. i Ribe; 17. Dec. 27 Ass. smstds.; 1. Aug. 28 Esbjerg.



**Christensen, Anna**, Kontorist, f. 20. April 1901 i Kbhvn. Ugift. Indtraadt i Etaten 15. Nov. 24 som Kontorist i Kbhvn.; 1. April 25 Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.; 1. Juli 25 Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 1. Toldrevisionskt.

**Christensen, Anton Olav**, Assistent, f. 15. Nov. 1907 i Ormslev, Aarhus Amt. Søn af Husmand Søren Christensen og Hustru Maren, f. Sørensen. Gift 8. Nov. 31 med Helga C., f. 8. Sept. 06 i Brendøre. Datter af pens. Vagtmester i Grænsesgendarmeriet H. C. Hansen og Hustru Marie, f. Jørgensen. Præliminær-eksamen v. Brabrand Real-

skole 1923. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Aarhus; Medhj. i Thisted; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 24. Juni 31 Frederikshavn.

**Christensen, August Valdemar**, Viceinspektør, cand. pharm., f. 18. Maj 1863 i Bramslykke, Lol-land. Søn af Forpagter G. P. Christensen og Hustru Marie, f. Nerrenst. Gift 15. Nov. 94 med Marie C., f. 6. Okt. 72. Datter af Fiskeeksportør Laulund og Hustru. Brygmester- og Bogholderi-eksamen, Indtraadt i Etaten 1. Okt. 91 som Kontrolør i Kbhvn.; 23. Juni 91 kst. som Kontrolør ved Kontrollen med Bryggerierne og Ølbekat-ningen; 22. Marts 92 allersh. Udnævnelse i nævnte Embede; 12. Maj 26 Viceinspektør ved samme Kontrol (fra 1. Maj 26). Formand for Bestyrelsen af Jens Møller og Hustrus Legat siden 24; fra 09—24 Medlem af Bestyrelsen for samme Fond (vgl. Udnævnelse som Executor testamenti for nævnte Legat i c. 1900).



**Christensen, Carl Jakob**, Assistent, f. 24. April 1904 i Esbjerg. Søn af pens. Toldvagtimester Carl Christensen og Hustru Jakobine Jensen. Gift 21. April 30 med Magdalene Johanna C., f. 21. Marts 06 i Tønder. Datter af Lokomotivfører Oscar Petersen og Hustru Wieda Louise, f. Hansen. Real-eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Aarhus; Medhj. i Aarhus; 24. April 24 Medhj. i Thisted; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 24. Aug. 27 Kolding.

**Christensen, Chresten Johannes**, Kontrolør II, f. 1. Dec. 1883. Indtraadt i Etaten 1. Maj 1900; 22. April 08 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.; 11. Juli 28 Ktrl. II smstds.

**Christensen, Christian Clausen**, Overassistent, f. 21. Juli 1890 i Gettrup. Søn af Overtoldbetjent Chr. Christensen og Hustru Marie, f. Goertsen. Gift 18. Maj 29 med Johanne C., f. 15. Sept. 03 i Kbhvn. Datter af Lokomotivfører A. Wienecke og Hustru Emma, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Mariager; Medhj. i Thisted; 10. Aug. 15 Ass. smstds.; 18. Aug. 17 Lemvig; 14. Okt. 22 Hobro; 23. Juni 31 Overass. ved Toldregnskabsfkt. i Haderslev. Bestyrelsesmedlem i Lemvig Garderforening; Kasserer i Garderforeningen i Hobro; Kasserer i Hobro Roklub.

**Christensen, Christian Jakob**, Assistent, f. 28. Juni 1897 i Aarhus. Gift med Nielsine Petra C., f. Nielsen. Realeksamen 1913. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 14 som Medhj. i Varde; Medhj. i Aarhus; 13. Aug. 20 Ass. smstds.

**Christensen, Ellen Marie Daa**, Kontorist, f. 25. Maj 1894. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23. 29. Juli 24 Kontorist i Odense.



**Christensen, Ernst Emil**, Overassistent, f. 11. April 1890 i Aarhus. Søn af Toldkontrolør Georg Emil Christensen, Odense, og Hustru Erna, f. Phillipsen. Gift 28. Sept. 17 med Agnes C., f. 15. Aug. 90 i Kbhvn. Datter af Grosserer L. Hansen, Odense, og Hustru Mary, f. Hansen. Præliminæreksamen (Odense) 1906. Indtraadt i Etaten 1. Maj 07 som Kontorist; Medhj. i Kolding; 16. April 15 Ass. smstds.; 11. Jan. 17 Nyborg; 5. Maj 17 Helsingør; 28. April 20 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

79 i Kbhvn. Datter af Malermester Hans Christian Bentzen og Hustru Anna, f. Pedersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 84 som Volontør i Ærøskøbing; Fuldm. i Vejle; 30. Jan. 94 Medhj. i Vamdrup; 17. Marts 98 kst. Ass. i Kbhvn.; 31. Okt. 98 Ass. smstds.; 16. Marts 05 B.; 14. Nov. 24 Rungsted u. Kbhvn. Mønstringsbestyrer i Rungsted siden 1. Dec. 24; fhv. Vicekasserer for Toldassistentforeningen i København og fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldassistenternes Begravelseskasse.



**Christensen, Hans Peter Marius**, Assistent, f. 18. Juli 1901 i Kbhvn. Søn af Overpostbud Hans Peter Christensen og Hustru Marie Nielsine, f. Pedersen. Gift med Lilly Dora Iris C., f. 30. Aug. 04 i Kbhvn. Datter af Forvalter O. Henriksen og Hustru Dora Henriksen, f. Schandorph. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 11. Dec. 24 Ass. i Kbhvn.

**Christensen, Inger**, Kontorist, f. 24. Juli 1901 i Kbhvn. Datter af fhv. Inspektør Chr. E. Christensen og Hustru Agnes, f. Møller. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Kbhvn.

**Christensen, Georg Carl**, Assistent, f. 6. Nov. 1906 paa Frederiksberg. Søn af Typograf Chr. Christensen og Hustru Oline, f. Matzen. Gift med Ingeborg Elise C., f. 27. Nov. 04 i Ullerslev. Datter af Gaardejer Rasmus Larsen og Hustru Ane Kathrine, f. Jørgensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Hellerup Toldforvaltning; 1. Febr. 27 Elev i Odense; 1. Aug. 27 Medhj. i Kerteminde; 1. Juli 29 Medhj. i Viborg; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 1. Sept. 31 Kbhvn.

**Christensen, Inger**, Kontorist, f. 12. Sept. 1902 i Horsens. Datter af Bogholder C. A. Christensen og Hustru Caroline, f. Hansen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 25 som Kontorist paa Prøve i Frederikshavn; 10. Nov. 26 Kontorist i Frederikshavn.

**Christensen, Georg Harald Thirlund**, Assistent, f. 13. Juli 1899. Indtraadt i Etaten 1. Juli 16 som Medhj. i Aarhus; 25. April 22 Medhj. i Padborg; 13. Juni 22 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Varde; 1. Febr. 28 Odense.

**Christensen, Johannes**, Overassistent, f. 14. Okt. 1894 i Marstal. Søn af fhv. Navigationslærer H. J. Christensen, R., og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Slagelse; 1. April 13 Horsens; 1. Maj 16 Nyborg; 1. Febr. 17 Fredericia; 1. Febr. 19 Marstal; 1. Juli 19 Medhj. i Aalborg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 1. Juni 20 Marstal; 1. Febr. 21 Lemvig; 1. Jan. 24 Vejle; 1. Febr. 29 Randers; 11. Maj 32 Overass. ved Toldregnskabsft. Kolding.

**Christensen, Hans Christian Brandt**, Assistent, f. 27. Marts 1870 i Ærøskøbing. Søn af Købmand Jens Johansen Christensen og Hustru Eline, f. Brandt. Gift 23. Juni 03 med Sara C., f. 23. Sept.

**Christensen, Karen**, Kontorist, f. 26. Febr. 1893. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 27 som Kontorist paa Prøve i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 1. Toldrevisionskt.; 1. Aug. 28 Kontorist smstds.



**Christensen, Nicolai Esmark**, Kontrolør II, f. 3. Aug. 1871 i Aalborg. Søn af pens. Stabssergent Krigsassessor N. C. Christensen, D. M., og Hustru Marie Cathrine, f. Brix. Gift 14. Sept. 03 med Magdalene Cathrine Marie C., f. 3. Aug. 81 i Aalborg. Datter af Styrmand P. Østergaard og Hustru Helene, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 87 som Volontør i Aalborg; Fuldm. i Aalborg; 28. Maj 03 kst. Ass. smstds.; 21. Sept. 03 Ass. smstds.; 14. Sept. 07 B.; 26. Maj 19 Fuldm. ved Toldregnskabsft. i Vejle; 1. Okt. 19 Ktrl. II smstds.; 26. Febr. 20 Toldkasskt. i Aalborg (fra 1. April 20).



**Christensen, Niels Christian Marinus**, Toldinspektør, R., S. V. 3<sup>a</sup>, f. 10. Dec. 1864 i Viborg. Søn af Husejer P. Christensen og Hustru Gjertrud, f. Krak. Gift 7. April 88 med Dagmar C., f. 3. Febr. 63 i Aarhus. Datter af Ølbrygger Niels Eskildsen og Hustru Jensine, f. Albertus. Indtraadt i Etaten 13. Dec. 77 som Volontør i Aarhus; Fuldm. i Aarhus; 30. April 87 Medhj. i Nyborg; 21. Jan. 91 Ass. i Esbjerg; 25. Febr. 92 Kbhvn.; 1. Sept. 02 fung. Ass. i Generaltolddir.; 28. Marts 03 B.; 30. Jan. 05 Ktrl. i Kbhvn.; 9. Nov. 07 Toldforv. i Lemvig (fra 1. Jan. 08); 15. Jan. 10 Toldforv. i Nyborg; 7. Juli 12 Toldforv. i Thisted; 28. Nov. 19 Toldkass. i Aalborg (fra 1. Jan. 20); 4. Juni 23 Toldinsp. i Helsingør; 14. Marts 28 R.; 17. Okt. 30 S. V. 3<sup>a</sup>; Chef for Registreringsdistr. Nr. 2; Medlem af Havneudvalget i Nyborg, af Ligningskommissionen i Thisted.

**Christensen, Niels Julius**, Assistent, f. 24. Dec. 1874. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 95 som Kontorist; 1. April 08 Medhj. ved Pakhusfv.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 3. Dec. 09 B. (fra 24. Dec. 09).

**Christensen, Svend Aage**, Assistent, f. 14. Aug. 1905 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Aarhus; Medhj. i Aalborg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 3. Juni 29 Aarhus.



**Christensen, Sven Halling**, Assistent, f. 26. Febr. 1903 i Kongens Lyngby. Søn af Graver i Lyngby Ole Marinus Christensen og Hustru Camilla Cathrine Jørgine, f. Halling. Gift 2. Juli 25 med Nancy Agnete C., f. 12. Febr. 06 i Næstved. Datter af Formand paa Herlufmagle Papirfabrik Peter Petersen (død 1927) og Hustru Edith Alice, f. Wulff. Realeksamen (fra Statsskolen i Lyngby) 1920. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Toldbodens Havneoppebørselskt., Kbhvn.; 1. Maj 24 Medhj. smstds.; 1. Juli 24 Medhj. i Præstø; 1. Aug. 25 Medhj. i Frihavnen; Medhj. ved Toldkasskt. i Kbhvn.; 8. April 27 Ass. i Kbhvn.; 13. Maj 30 Tønder. Fra 1. Aug. 20 til 1. Dec. 20 ved De danske Statsbaner.



**Christensen, Thomas Orla**, Assistent, f. 7. Juli 1907 i Bangsbostrand. Søn af Fiskeeksportør Marinus Christensen og Hustru, f. Nielsen Nepper. Gift 23. Okt. 31 med Olga C., f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Frederikshavn; Medhj. i Silkeborg; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Esbjerg.

**Christensen, Thorvald Peder**, Assistent, f. 17. Juli 1904 i Esbjerg. Søn af Brolægger J. J. Chri-

stensen og Hustru A. K., f. Kristiansen. Gift 10. April 27 med S. Elisabeth C., f. 11. Juni 01 i Taps (Vejle Amt). Datter af Johannes Nye-gaard og Hustru H., f. Juhl. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Lemvig; Medhj. i Lemvig; paa Gl. Holms Havneoppe-børselskontor i Kbhvn.; i Skive og i Kbhvn.; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.



Indtraadt i Etaten 1. Juli 26 som midlertidig Kon-torist ved Kbhvn.s Toldsted. 29. Sept. 31 Kon-torist ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor.

**Christensen, Valborg**, Kontorassistent, f. 18. Maj 1895 i Venø pr. Struer. Datter af Præst Chr. Jørgen Christensen og Hustru Mathilde, f. Jensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 24. Juni 31 Kontorass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., 3. Toldrevisionskt.



**Christensen, Viggo**, Assistent, f. 28. Sept. 1894. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 13; Medhj. i Nykøbing F.; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 27. April 20 Gedser med Tjeneste med Gedser—Warnemünde Ruten; 14. Juli 23 Viborg; 20. Jan. 25 Kbhvn.; 19. Sept. 31 uden for Nr. uden Løn- ning fra 1. Okt. 31.

**Christiansen, Ingeborg Margrêthe**, f. Nielsen, Assistent, f. 3. Febr. 1903 i Aarhus. Datter af Styrmand i Store Nordiske Telegrafelskab, Løjtnant Johan Nielsen (død) og Hustru Ane, f. Ras-mussen. Gift 5. Maj 28 med Maskinmester J. Christiansen, f. 15. Dec. 93 paa Thurø, Svendborg. Søn af Skibsreder N. H. Christiansen. Realeks- amen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Aarhus; Medhj. i Aarhus; 20. Sept. 26 Ass. smstds.



**Christiansen, Carl Mourits**, Overassistent, f. 1. Nov. 1892. Søn af Købmand Carl Frederik Chri- stiansen og Hustru Karen Kristine, f. Olsen. Ind- traadt i Etaten 1. Marts 09; Medhj. ved Toldb. Hvkt.; 23. Okt. 17 Ass. i Kbhvn.; 21. Dec. 17 Vejle; 1. Okt. 20 Kbhvn.; 23 Juni 31 Overass. smstds.

**Christiansen, Esther Marie**, Kontorist, f. 23. April 1907 i Kbhvn. Datter af Barbermester Chr. Christiansen og Hustru Ida, f. Hansen. Ugift.

**Christiansen, Niels Peter Carl**, Kontrolør, Løjtnant, f. 29. Okt. 1876 i Assens. Søn af Sparekasse- direktør C. Christiansen (død 29) og Hustru Anne Dorthea, f. Nielsen. Gift 17. Maj 05 med Chri- stiane Frederikke C., f. 1. Juli 76 i Assens. Datter



af Skoleinspektør A. L. P. Nielsen (død 31) og Hustru Laura Kirstine, f. Basse. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 6. Aug. 92 som Kontorist i Assens; Fuldm. i Korsør; 21. Sept. 06 kst. Ass. i Stege; 12. Febr. 07 Ass. i Skelskør; 19. Jan. 09 Svendborg; 29. Okt. 11 B.; 1. Juli 20 Toldforv. i Kerteminde; 1. Jan. 23 Ktrl. i Korsør. 21 til 22 Medlem af Overhuslejenævnet for Odense Amt.



**Christiansen, Thomas**, Assistent, f. 9. April 1877 i Ribe. Søn af Former Johannes Christiansen og Hustru Maria, f. Olsen. Gift 21. Okt. 05 med Rigmor C., f. 24. Jan. 77 i Ribe. Datter af Skrædermester Erritsøe. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 94 som Volontør i Ribe; Medhj. i Ribe; 13. Aug. 08 Ass. smstds.; 12. April 12 B. (fra 9. April 12); 28. Sept. 20 Middelfart; 22. Jan. 21 Ribe.

**Christoffersen, Henrik Christoffer Søren Niels**, Assistent, f. 9. Juni 1880 i Maribo. Søn af Skrædermester Jens Peter Christoffersen og Hustru Anne Cathrine, f. Thomsen. Gift 3. Nov. 07 med Laura Petrine Martine C., f. 22. Okt. 80 i Tørring pr. Lemvig. Datter af Landmand Jens Chr. Petersen Odde og Hustru, f. Lauritzen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 98 som Kontorist i Maribo; Medhj. i Bandholm; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 10. Aug. 09 Fakse; 18. Jan. 15 Korsør; 5. Juni 15 B. (fra 9. Juni 15); 11. Jan. 17 Silkeborg; 20. Marts 26 Nordborg u. Sønderborg; 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Christoffersen, Peter Cornelius**, Assistent, f. 21. Juni 1875. Indtraadt i Etaten 14. Marts 90; Kontorist i Middelfart; 18. Nov. 05 kst. Ass. smstds.; 19. Marts 06 Ass. smstds.; 10. Juni 10 B. (fra 21. Juni 10); 29. April 20 Aabenraa.

**Christophersen, Alfred**, Assistent, f. 19. Juli 1904 i Videbæk. Søn af Mejeribestyrer Niels Christophersen og Hustru Dorthea, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept.



20 som Elev i Vejle; 1. Maj 23 Højer; 1. Sept. 23 Medhj. smstds.; 1. Jan. 26 Medhj. i Kbhvn.; 21. Aug. 26 Ass. smstds.

**Clasen, Else Martha**, Kontorist, f. 21. Sept. 1899 i Kbhvn. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 24 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 10. Sept. 25 Kontorist i Kbhvn.; 16. Aug. 30 Aarhus.



**Clausen, Claus Mikkelsen**, Toldforvalter, f. 17. Dec. 1877 i Ølgod. Søn af Gaardejer S. H. Clausen og Hustru Ludolfine, f. Iversen. Gift med Magdalene C., f. 26. Juni 76 i Nødager. Datter af Poul Lave og Hustru Sofie, f. Frohm. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 95 som Kontorist i Mariager; Medhj. i Aarhus; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 27. Juli 11 Sæby; 13. Dec. 12 B. (fra 17. Dec. 12); 22. Dec. 13 Aarhus; 21. Juni 21 Ktrl. ved Toldkasskt. i Aarhus; 21. Juni 24 Toldforv. i Løgstør. Kasserer ved Frederik VII's Kanal.

**Clausen, Elise Martha Marie**, Assistent, f. 28. Okt. 1868 i Kbhvn. Datter af Juveler I. A. Clausen og Hustru Anna, f. Lundberg. Ugift. Privatlærerindeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 02 som privat ansat i København; Medhj. ved Fri-



havnens Tkt.; 16. Jan. 11 Ass. i Kbhvn.; 28. Sept. 12 B. (fra 1. Okt. 12).



**Clausen, Jens Johan**, Assistent, f. 15. Febr. 1869 i Kbhvn. Søn af Konsul H. V. Clausen, Nyborg, og Hustru Dagmar, f. Polascheck. Gift 2. Nov. 04 med Karla C., f. 22. Marts 83 i Kbhvn. Datter af Assistenshuskontrolør F. A. Kjerulff og Hustru, Caroline Amalie, f. Gandrup. Indtraadt i Etaten 7. Juli 89; Kontorist ved Kreditoplagskt.; 16. April 04 kst. Ass. i Kbhvn.; 14. Juli 04 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.

**Clausen, Kristine**, f. Haugsted, Kontorist, f. 3. Okt. 1899. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 23. Juli 25 Kontorist i Tønder; 27. Juli 31 Inspektoratet for Tobaksbesk.



**Clausen, Viggo Emanuel**, Assistent, f. 8. Marts 1908 i Svendborg. Søn af Stationsmester H. A.

Clausen, Vejstrup, og Hustru Rasmine, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Skelskør; 1. Febr. 27 Aarhus; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 8. Sept. 28 i Nyborg; 1. Juli 29 i Svendborg; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Middelfart; 25. Maj 32 Helsingør.

**Colbjørnsen, Hans Peder Kristian**, Kontrolør II, f. 12. Okt. 1882 i Tandil (Sydamerika). Indtraadt i Etaten 14. Aug. 1900; Medhj. ved Oppebkt. paa Frilagret; 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 1. Jan. 11 Overtoldinspkt. for Kbhvn.s Kontor; 13. Okt. 17 B. (fra 12. Okt. 17); Censor ved Eleveksamen 17—22; 24. Juni 19 Kbhvn.; Tilsynsførende ved Fagkursus 20—26; 22 Lærer ved Elevkursus; 26. April 26 Ktrl. II i Insp. for Tobaksbesk.; 2. Maj 29 ved Kreditoplagskt.



**Conradsen, Karen Johanne Gudrun**, Assistent, f. 14. Dec. 1898 i Kbhvn. Datter af Toldvagtimester H. L. Conradsen og Hustru Anna Christine. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 17 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Toldb. Hvtk.; 9. Jan. 23 Ass. i Kbhvn.

**Cortzen, Sven Aage**, Overassistent, f. 9. Juli 1891 i Aarhus. Søn af Ejendomsbesidder Johan Cortzen og Hustru Johanne, f. Pedersen. Gift. 24. Juli 21 med Anna C., f. 16. Maj 99 i Randers. Datter af Købmand Rasmussen og Hustru Mette Katrine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. April 08 som Medhj. i Aarhus; Medhj. i Randers; 12. Juli 16 Ass. smstds.; 1. Febr. 19 Aalborg; 24. Juni 19 Aarhus; 23. Juni 31 Overass. smstds.. 25—31 Medlem af Den danske Toldetatsforenings Bestyrelse; 25—31 Formand for Aarhus Toldassistentforening; 31 Medlem af Bestyrelsen for »Foreningen af Toldembedsmænd«.

**de la Cour, Helge Dornonville**, Assistent, f. 20. Maj 1903 i Kbhvn. Søn af Ingeniør N. G. Dornonville de la Cour og Hustru Marie, f. Christensen. Gift 20. Juni 26 med Etta d. I. C., f. 14. Juli 01 i Kbhvn. Datter af Ingeniør E. Dufwa og Hustru Adeleide, f. Simonsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Christianshavns Havneoppebørselskt. (til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.); 21. Aug. 26 Ass. smstds.; 1. Aug. 27 Kbhvn.; 14. Jan. 31 Varde.

**la Cour, Peter Otto**, Assistent, f. 27. April 1895 i Tved pr. Svendborg. Gift 22. Maj 25 med Mary la C., f. Jessen, f. 4. Dec. 01 i Aabenraa. Real-

eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Hjørring; Medhj. i Odense; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Svendborg; 23. Dec. 21 Sønderborg; 17. Jan. 23 Nakskov; 14. Jan. 29 Aarhus. Medlem af Hovedbestyrelsen for »Den danske Toldetatsforening«.



**Crone, Frederik Julius Piil**, Assistent, Løjtnant, f. 16. Juli 1895. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 13 som Medhj. i Horsens; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 8. Nov. 20 Thisted; 18. Dec. 23 Aalborg.

**Dahl, Carl Christian Nielsen**, Assistent, f. 28. April 1906 i Herning. Søn af Tømrer Niels Martinus Nielsen Dahl og Hustru Mariane, f. Bastrup. Gift 25. Maj 30 med Ellen Marie D., f. 13. Maj 08 i Eiby, Fyn. Datter af Handelsmand Jørgen Chr. Kock Christiansen og Hustru Julie Eleonora, f. Nielsen. Præliminæksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Middelfart; 1. Jan. 26 Svendborg; 1. Aug. 26 Medhj. smstds.; 1. Jan. 28 Medhj. i Kolding; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Struer. Sekretær i Det Hvide Kors' Kolding Afdeling 1930.



**Dahl, Jens Sørensen**, Kontrolør, f. 17. Juni 1873 i Haastrup pr. Fredericia. Søn af Gaardejer Søren Nielsen Dahl og Hustru Marie Katrine, f. Holbeck. Gift med Marie D., f. Christensen, f. 23. Juni 85 i Ødis pr. Kolding. Datter af Gaardejer M. M. L. Christensen og Hustru Ingeborg, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 92 som Volontør i Kolding; Fuldm. i Kolding; 7. Nov. 05 kst. Ass. i Vamdrup; 12. Marts 06 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.; 18. Marts 11 Horsens; 12. Dec. 21 Ktrl. i Aarhus.



**Dahl, Niels Sørensen**, Toldforvalter, f. 20. Nov. 1870 i Haastrup pr. Fredericia. Søn af Gaardejer Søren Nielsen Dahl og Hustru Marie Cathrine, f. Holbeck. Gift 15. Maj 15 med Magdalene Cathrine D., f. 6. Jan. 85 i Fjelstrup (Sønderjylland). Datter af Muremester Jens Simonson Meng og Hustru Anna, f. Lindholm. Indtraadt i Etaten 15. Marts 88 som Kontorist i Kolding; Fuldm. i Kolding; 1. April 97 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 26. Jan. 99 Medhj. i Vamdrup; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 27. Marts 1900 Kolding; 13. Marts 07 B.; 26. April 17 Fuldm. ved Toldregnskabsft. i Esbjerg; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 1. April 21 Ktrl. i Vejle; 7. Febr. 29 Toldforv. i Assens.



**Dahl, Peter**, Assistent, f. 22. Jan. 1898 i Hou pr. Hals. Søn af Toldopsynsmand Jens Dahl og Hustru Ane, f. Christensen. Gift 28. April 23 med Elmy D., f. 21. April 1900 i Fredericia. Datter af Fotograf A. West og Hustru Else, f. Brinck. Præliminæksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Frederikshavn; Medhj. i Aalborg; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 23. Dec. 21 Haderslev; 17. Jan. 23 Hjørring; 1. Marts 25 Aalborg.

**Dahl, Theodor Hansen**, Assistent, f. 24. Juli 1878. Søn af Skibsfører Jens Pedersen Dahl og Hustru Andrine Margrethe, f. Hansen. Gift 29. Juli 06 med Anna Margrethe D., f. 13. Jan. 86 i Nyborg. Datter af Boghandler Hother Ostermann og Hustru Mary, f. Petersen. Præliminæksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 94 som Kontorist i Neksø; Medhj. i Vejle; 18. Jan. 09 Ass. i Esbjerg; 1. Jan. 11 Aarhus; 2. Juni 11 Rønne; 30. Juli 13 B. (fra 24. Juli 13).

**Dalager, Folmer Nygaard Andersen**, Assistent, f. 8. Febr. 1909 i Nyborg. Søn af Overportør i D. S. B., M. A. Dalager og Hustru A. K., f. Nygaard. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Middelfart; 22. Dec. 27 Stubbekøbing; 14. Juli 28 Medhj. smstds.; 26. April 30 Padborg; 14. Jan. 31 Nakskov (fra 1. April 31); 14. Juli 31 Ass. smstds.



Okt. 22); 7. Maj 31 Toldforv. i Svaneke (fra 1. Juli 31). Formand for Bornholms Forsvarsbrødre-forening. Medlem af Landsbestyrelsen for D. S. d. F. Stempelpapirforhandler.



**Dall, Aage Georg Lorentzen**, Assistent, f. 23. Juli 1904 i Esbjerg. Søn af Strandvagtmester i Dragør Mathias Lorentzen Dall og Hustru Anna, f. Hansen. Gift 5. Maj 29 med Ellen D., f. i Kbhvn. Datter af Appreturmester Andersen og Hustru Jensine, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Kreditoplagskt. (til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.); 24—25 til Tjeneste i Toldopsynet, Kbhvn.; 9. Juli 26 Ass. ved Kreditoplagskt.; 25. Sept. 28 Kbhvn.

**Dall, Nikolai Lorentsen**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 27. Febr. 1873 i Sønder Bjert. Søn af Rorsbetjent i Aarhus L. M. Dall og Hustru Ane Katrine, f. Nielsdatter. Gift 1. Gang 29. Okt. 01 med H. V. D., f. 17. Aug. 72 i Aalborg (død 1921), Datter af Husejer I. G. Larsen og Hustru, f. Pedersen. Gift 2. Gang 2. Okt. 25 med Olga D., f. 19. Nov. 92 i Marstal. Datter af Skibsfører H. Christensen og Hustru, f. Eschen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 87 som Kontorist i Aarhus; 11. Okt. 94 Medhj. i Aalborg; 31. Okt. 98 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 30. April 1900 Kbhvn.; 15. Febr. 08 B.; 16. Marts 17 Ktrl. smstds.; 4. Juni 30 Toldforv. i Hellerup (fra 1. Aug. 30).

**Dam, Jens Mikchelsen**, Toldforvalter, Kaptajn, R., M. f. D. R., f. 16. April 1873. Søn af Skibsfører J. M. Dam og Hustru Michella M., f. Jensen. Gift 2. Juni 99 med Inger Marie D., f. 8. Maj 73 i Aalborg. Datter af Skibsfører J. Jørgensen og Hustru. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 90 som Kontorist i Neksø; Fuldm. i Neksø; 20. Sept. 02 Ass. i Svaneke; 19. Sept. 03 Korsør; 16. April 04 Rønne; 31. Aug. 08 B.; 1. Juni 10 Kaptajn; 30. April 17 M. f. D. R.; 5. Aug. 22 Ktrl. i Svaneke (fra 1.

**Damgaard, Agnete Marie Poula**, Kontorist, f. 4. Nov. 1907 i Vedsted, Ribe Amt. Datter af Overtoldbetjent I. L. P. H. Damgaard og Hustru Andrea, f. Poulsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 28 som midlertidig Kontorarbejder i Slagelse; 16. Dec. 31 Kontorist i Aalborg.



**Dankau, Carl Christian Vilhelm**, Assistent, f. 9. Maj 1902 i Ryde pr. Holstebro. Søn af Pastor emer. Vilhelm Dankau og Hustru Elisabeth, f. Rohde. Gift 5. Maj 32 med Ellen D., Datter af Fabrikant J. Rasmussen, Thorslunde Trævarefabrik, Holeby. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Helsingør; Medhj. i Fredericia; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kbhvn.



**Darre, Ove**, Assistent, Løjtnant, f. 18. April 1866 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør, Premierløjtnant, D. M. Emil V. Darre og Hustru Sofie Amalie Emmarentze, f. Andersen. Gift 29. Dec. 92 med Vilhelmine Petrea D., f. 26. Jan. 70 i Skive. Datter af Herredsfuldmechtig S. Nicolaysen og Hustru Johanne, f. Fischer. Indtraadt i Etaten 1. Maj 82 som Kontorist i Esbjerg; Fuldm. i Esbjerg; 19. Juni 89 Medhj. i Kbhvn.; 27. Maj 93 kst. Ass. smstds.; 6. Okt. 94 Ass. smstds.; 1. Sept. 98 Gedser; 28. Marts 03 B.; 19. Sept. 03 Kbhvn.

**Dauer, Henrik Christian Ferdinand**, Assistent, f. 14. Marts 1905. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Esbjerg; Medhj. i Helsingør; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Slagelse; 25. Sept. 31 Inspektoratet for Tobaksbesk. (fra 1. Nov. 31).



**Degett, Henrik**, Assistent, f. 29. Sept. 1898 i Aalborg. Søn af Strandkontrollør H. Pedersen og Hustru Anna Marie, f. Poulsen. Gift 27. Febr. 27 med Gudrun D., f. 1. Febr. 04 i Vamdrup. Datter af Speditør N. P. Petersen og Hustru Maria, f. Posselt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 16 som Medhj. i Mariager; Medhj. i Egernsund; 11. April 22 Ass. smstds.; 25. April 22 Padborg; 1. Aug. 26 Horsens; 22. Marts 29 Sønderborg. Sekretær og Kasserer i Sønderborg Toldassistentforening.

**Degett, Jens Aage**, Overassistent, f. 24. Jan. 1894 i Aalborg. Søn af Strandkontrollør H. Pedersen og Hustru Anna Maria, f. Poulsen. Gift 14. Juli 19 med Anna Kristine D., f. 3. Marts 94 i

Kbhvn. Datter af Rentier P. Jensen og Hustru G. M., f. Rasmussen. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Sæby; 22. Okt. 11 Medhj. i Sæby; 20. Juni 13 Frederikshavn; Medhj. i Viborg; 22. Jan. 19 Ass. smstds.; 24. Juni 19 Hjørring; 9. Dec. 21 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. i Tønder.



**Degn, Anker Hansen**, Assistent, f. 1. Aug. 1908 i Hadsund. Søn af Broformand Niels Hansen Degn og Hustru Edel Kirstine Marie, f. Møller. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Frederikshavn; 1. Febr. 29 Randers; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Juni 30 Holstebro; 1. Aug. 32 Ass. smstds.



**Demkjær, Theodor**, Assistent, f. 28. Nov. 95 i Rands, Gaarslev Sogn. Søn af Stens og Billedhugger Christian Demkjær og Hustru Marie, f. Buhl. Gift 15. Aug. 20 med Andrea Helene Ruth D., f. 17. Marts 01 i Nibe. Datter af Købmand J. Christiansen og Hustru Helene, f. Franzen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13 som Medhj. i Vejle; 1. Jan. 14 Medhj. i Roskilde; 1. Febr. 15 Medhj. i Aalborg; 1. Okt. 18 Medhj. i Thisted; 1. Febr. 19 Medhj. i Vejle; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Krusaa u. Padborg; 10. Okt. 21 Thisted; 19. Dec. 25 Fredericia.

**Dich, Henry Peter Kuhre**, Overassistent, f. 22. Nov. 1889 i Neksø. Søn af Dampskibsekspeditor Peter Christian Dich og Hustru Karoline Anine, f. Kuhre. Gift 12. Maj 15 med Michella D., f. 13. Juni 90 i Rønne. Datter af Klædefabrikant J. J. Tholander og Hustru Thora, f. Broen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 07 som



Medhj. i Kbhvn.; Medhj. i Rønne; 6. Nov. 14 Ass. smstds.; 21. Dec. 15 Svendborg; 23. Sept. 24 Rønne; 23. Juni 31 Overass. smstds.

1. Sept. 26 Nakskov (fra 11. Sept. 26); 14. Jan. 29 Korsør; 10. Okt. 30 Nykøbing S.; 1. Febr. 32 Rønne.

**Dichmann, Else**, Assistent, f. 26. Febr. 1901 i Kbhvn. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Medhj. i Køge; Medhj. ved Glholms Hvkt.; 8. Marts 26 Ass. i Kbhvn.; 26. Juni 29 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Sept. 29—31. Aug. 30; 1. Sept. 30 Ass. i Kbhvn.



**Dichmann, Konrad Henrik**, Overassistent, f. 2. April 1890 i Ødis. Søn af pens. Overtoldbetjent Carl Ludvig Ernst Henrik Dichmann og Hustru Anna Dorthea Margrethe, f. Jessen. Gift 15. Maj 19 med Gerda Drewsen, f. Gronenberg, f. 26. Okt. 92 i Gentoft. Datter af Toldkasserer Nicolaj Frederik Gronenberg (død) og Hustru Dagmar, f. Drewsen. Præliminæreksamen 05. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 05 som privat ansat Kontorist i Nykøbing F.; 1. Maj 07 Medhj. i Maribo; Medhj. i Vejle; 16. April 15 Ass. smstds.; 18. April 16 Aarhus; 29. April 20 Egernsund; 19. Sept. 22 Vejle; 10. Dec. 30 Ktrl. II i Skanderborg; 23. Juni 31 Overass. i Vejle. Fra 23 Formand for Vejle Etatsforening.

**Dimpker, Carl Christian**, Overassistent, f. 17. Febr. 1890 i Kbhvn. Søn af Toldassistent i Kbhvn. M. P. B. Dimpker og Hustru Eduardine Elisabeth Christiane, f. Bendixen. Gift 9. Juni 19 med Karen Kathrine D., f. 18. Nov. 92 i Langebæk. Datter af Købmand Anders Nielsen og Hustru Karen, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08; Medhj. ved Postgodstfv.; 20. Maj 15 Ass. i Kbhvn.; 7. Juli 16 Vordingborg; 13. Juli 21 Højer u. Tønder; 19. Sept. 22 Fredericia; 23. Juni 31 Overass. i Hjørring.



**Didriksen, Ejner Andreas**, Assistent, f. 29. Maj 1904 i Rønne. Søn af Gartner H. P. Didriksen (død) og Hustru Hansine, f. Hansen. Gift med Thyra D., f. Schøler, f. 5. Dec. 06 i Nakskov. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20; Medhj. i Frederikssund; 9. Juli 26 Ass. smstds.;

**Dirckinck-Holmfeld, Frederik Arnold Baron**, Kontrolør, cand. polyt., f. 31. Jan. 1892 i Kbhvn. Søn af E. A. T. Dirckinck-Holmfeld og Hustru H., f. Lowzow. Gift 30. Nov. 23 med I. A. R. D.-H., f.

20. Maj 94 i Kbhvn. Datter af Maskinmester V. Holstein og Hustru Emma Vilhelmine, f. Ratghen. Indtraadt i Etaten 25. Nov. 22 som Ktrl. i Øl- og Spiritusbeskatningen.



**Dircks, Axel Peter**, Overassistent, f. 3. Nov. 1891 i Bogense. Søn af Postmester C. C. F. Dircks og Hustru Jensine Johanne Frederikke, f. Philipsen. Gift 29. Juni 17 med Elisabeth D., f. 2. Dec. 98 i Frederikssund. Datter af Ferdinand Petersen og Hustru, Kristine, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Bogense; Medhj. i Odense; 7. Nov. 16 Ass. smstds.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Draskau, Didi Ellen Ingeborg**, Kontorist, f. 11. Marts 1907. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Marts 24; 5. Juli 27 Kontorist i Kbhvn.

**Drewsen, Erna Johanne Emilie**, f. Løff, Assistent, f. 7. Marts 1903. Indtraadt i Etaten 1. Juli 20; Medhj. ved Toldkasserekt. i Kbhvn.; 18. Juni 26 Ass. i Kbhvn; 28. Nov. 29 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Jan. 30—31. Dec. 32.



**Dupont, Andreas Marius**, Assistent, f. 2. Aug. 1864 i Svendborg. Søn af Klædefabrikant Jaques Dupont og Hustru Catharine, f. Belschner. Gift 31. Maj 91 med Christiane Nielsine Cathrine D., f. 14. Juli 71 i Svendborg. Datter af Maskinmester Lars Berthelsen og Hustru Elline Cathrine, f. Rasmussen, Styrmandseksamen 1. og 2. Afdeling. Indtraadt i Etaten 1. Marts 94 som Krydsbetjent i Esbjerg; 26. Nov. 03 Rorsbetj. i Thurøsbund u. Svendborg (fra 1. Jan. 04); 17. Okt. 08 Ass. med Tjeneste som Fører af Toldvagtskibet »Thyborøn« u. Thisted; 6. Nov. 08 B.; 2. Juni 11 Aarhus.



**Døssing, Inge**, Kontorist, f. 25. Febr. 1907 i Tikøb Sogn. Datter af Kordegn Johan Døssing og Hustru Ingeborg, f. Olsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26; 1. Aug. 27 Kontorist i Kbhvn.



**Eberlein, Knud Gulløin**, Assistent, f. 24. Nov. 1897 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør Louis Eberlein (død) og Hustru Laura, f. Larsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 16. April 21 Ass. i Saks København; 11. April 22 Kbhvn.



**Eggert, Holten Ditlev Carl Christian**, Kontorchef, R., D. M., f. 8. Okt. 1862 i Næstved. Søn af Arrestforvarer C. H. Eggert (død 01) og Hustru, f. Jessen. Gift 21. Okt. 09 med Concordia E., f. i Vejle. Datter af Toldforvalter Edvard Svanekjær

og Hustru Kathinka, f. Lauritzen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 76 som Volontør i Næstved; 1879 Fuldm. i Rudkøbing; 18. Febr. 82 Ass. i Toldrevisionen; 6. Dec. 1900 Fuldm. i 1. Toldrevisionskt.; 1904 Ekspeditionsskr. i det københavnske Toldrevisionskt.; 29. April 11 Chef for Toldrevisionsdepartementets 2. Kontor (nu Departementet for Told og Forbrugsafgifter, 2. Toldrevisionskt.) Medlem af Toldvæsenets Eksamenkommission fra 1920.



**Eichen, Rikard Anders Georg**, Assistent, f. 23. Okt. 1900 paa Frederiksberg. Søn af Monter Carl Chr. Theodor Eichen og Hustru Anna Margrethe, f. Hansen. Gift 8. Nov. 25 med Laura Kirstine E., f. 26. April 04 i Kbhvn. Datter af Frugthandler Rasmussen og Hustru, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 19 som Elev i Kbhvn; Medhj. i Struer; 16. Maj 25 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Kbhvn.



**Eigenbrod, Carl Valter**, Overassistent, f. 5. Okt. 1890 i Aalborg. Søn af Købmand Johan Ludvig Eigenbrod og Hustru Inger, f. Jacobsen. Gift 20. Marts 19 med Gudrun E., f. 18. Aug. 92 i Aalborg. Datter af Købmand Alfred Sørensen og Hustru Helga, f. Strømberg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08; Medhj. i Aalborg; 12. Okt. 15 Ass. smstds.; 11. Jan. 17 Skagen; 5. Maj 17 Vamdrup; 17. Jan. 23 Aalborg; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Ellestad, Ernst Juel**, Assistent, f. 14. Maj 1899 i Kbhvn. Søn af Overpostbud P. O. Ellestad og

Hustru Nicoline, f. Larsen. Gift 14. Maj 29 med Rigmor E., f. 14. Maj 01 i Helsingør. Datter af Mejeriejer Edv. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 16 som Medhj. ved Postgodstfv.; 8. Febr. 22 Ass. i Kbhvn; 23. Dec. 25



uden for Nr. uden Lønning fra 1. Febr. 26—31. Dec. 26; 3. Dec. 26 Ass. i Kbhvn; 14. Jan. 31 Hobro.



**Elmquist, Gerda**, f. Bache, Assistent, f. 22. Jan. 03 i Kallehave. Gift 15. Maj. 30 med Assuranceassistent T. E. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 20. Sept. 26 Ass. i Kbhvn.



**Enemark, Kjerulf Rasmus**, Assistent, f. 13. Juni 1907 i Ballum, Tønder. Søn af Bygmester Hans Jacobsen Enemark og Hustru Kjerstine, f. Ber-



thelsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Sønderborg; 1. Aug. 27 Medhj. i Tønder; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Marstal.

**Enghoff, Filip Christian**, Assistent, f. 16. Maj 92 i Ærøskøbing. Søn af Drejermester Hans Christian Enghoff og Hustru Magdalene, f. Andreasen. Gift 14. Dec. 29 med Birthe Johanne Marie E., f. 6. Dec. 1900 i Bloustrød. Datter af Stationsmester Christen Sørensen og Hustru, f. Svendsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Viborg; Medhj. ved Frihavns Toldoppebørselskt.; 22. Maj 17 Ass. i Kbhvn.; 1. Jan. 24 forflyttet til Toldopsynet i Kbhvn.; 1. April 25 fast ansat smstds.

**Enghoff, Ilmi Johanne Stormkrands**, f. Busse, Kontorist, f. 27. Dec. 1895 i Kbhvn. Datter af Overpostpakmester Johan Stormkrands Busse og Hustru Ingeborg, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15; Medhj. ved Frihavns Toldoppebørselskt.; 21. Dec. 17 Afsked efter Ansøgning; 1. Aug. 23 som Kontorist paa Prøve ved Frihavns Toldoppebørselskt.; 29. Juli 24 Kontorist smstds.

**Eriksen, Axel Christian**, Assistent, f. 27. Maj 1905 i Aarhus. Søn af Toldassistent Carl Peter Eriksen (død 16) og Hustru Laura Johanne Ernestine, f. Møller. Gift 7. Nov. 30 med Nora Erna Edith E., f. 27. Juni 07 i Kbhvn. Datter af Afdelingschef Chr. Nielsen og Hustru Rangvig, f. Hjordt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Kbhvn.; 1. Sept. 25 Medhj. i Kbhvn.; 1. Aug. 28 Medhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 22 Dec. 31 Kbhvn. Medlem af Best. for Den danske Toldetsforening af 1928.

**Eriksen, Otto Havn**, Assistent, f. 1. April 1909 i Horne Sogn. Søn af Skibsfører Rasmus Havn Eriksen og Hustru Marie, f. Gerhardt. Gift 9. Juni 29 med Lily E., f. 15. Maj 10 i Skelskør. Datter af Cigarmager Chr. Steengaard og Hustru Inger, f. Jönsson. Realeksamen 1926. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Faaborg; 1. Aug. 29 Medhj. i Slagelse; 1. Aug. 32 Ass. i Fakse.



**Eschen, Christian Carl**, Kontrolør, f. 29. Juni 1876 i Fakse Ladeplads. Søn af Toldforvalter

Christian Carl Eschen og Hustru Birthe Marie, f. Albertsen. Gift 2. Juni 07 med Agnes Hedvig E., f. 18. Juni 85 i Marstal. Datter af Skibsfører Hans Christensen og Hustru Marie, f. Eschen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 90 som Kontorist i Præstø; Fuldm. i Præstø; 22. April 04 kst. Ass. i Assens; 16. Sept. 04 Ass. smstds.; 2. Nov. 05 Aalborg; 18. April 11 Kbhvn.; 24. Juni 11 B. (fra 29. Juni 11); 24. Marts 20 Ktrl. smstds.

**Eskemann, Augusta Albrecht**, Assistent, f. 1. Aug. 1887 i Kbhvn. Datter af Bagermester August Beste og Hustru Johanne, f. Albrecht. Gift 2. Nov. 17 med Toldkontrolør H. C. H. Eskemann, f. 10. Marts 90 i Nyborg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 08 som Medhj. i Aalborg; 7. Juli 08—1. Sept. 10 Aalborg; 1. Sept. 10 Kbhvn.; 1. Juli 15 Ass.; 28. April 19 Departementet for Told- og Forbrugsafgifter, Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskontor.

**Eskemann, Hans Christian Hansen**, Kontrolør II, f. 10. Marts 1890. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 08; Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 6. Marts 15 Ass. i Kbhvn.; 7. Juli 16 Varde; 18. Okt. 18 Kbhvn.; 17. Marts 31 Ktrl. II smstds.



**Espersen, Ingeborg**, Assistent i Kbhvn., f. 31. Juli 1891 i Rudkøbing. Datter af Telefonmester Niels Peter Espersen og Hustru Jensine Margrethe Kristine, f. Folkmann. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 09 som Medhj. i Maribo; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 12. Juli 16 Ass. i Kbhvn.; 11. Okt. 20 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Nov. 20—31. Okt. 21; 3. Okt. 21 Ass. i Kbhvn.

**Fagerholt, Gunnar**, Viceinspektør i Insp. for Tobaksbesk., f. 8. Nov. 1878 i Rørby, Holbæk Amt. Søn af Murermester Christen Rasmussen og Hustru Tine Christine Amalie, f. Jensen. Gift 27. April 02 med Olga F., f. 22. Juni 80 i Viborg. Datter af Murermester P. C. Jacobsen og Hustru Christine Elisabeth, f. Pedersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 95 som Kontorist i Kalundborg; Medhj. paa Nørrebro; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 17. Okt. 11 Faaborg; 9.



Nov. 13 B. (fra 8. Nov. 13); 19. April 15 Kbhvn.; 10. Sept. 20 Ktrl. i Insp. for Tobaksbesk.; 8. Maj 31 Viceinspektør smstds. (fra 1. Juli 31). Medlem af Best. i Den danske Toldetats Forening 1911—12.

**Fanø, Søren**, Toldforvalter, f. 9. Dec. 1883 i Nordby, Fanø. Søn af fhv. Skibsfører Hans N. Fanø og Hustru Mette, f. Sørensen. Gift med Anna Camilla F., f. 20. April 88 i Hobro. Datter af Rentier Søren Hansen og Hustru Ane Kirstine, f. Sørensen. Præliminæreksamen, Indtraadt i Etaten 1. Sept. 1900 som Kontorist i Hobro; Medhj. i Odense; 31. Marts 10 Ass. smstds.; 23. Juni 15 Kbhvn.; 16. Dec. 18 B. (fra 9. Dec. 18); 18. Nov. 25 Toldforv. i Varde; 18. Juli 31 Toldforv. i Tønder.



**Faurhøj, Meta Augusta Cecilie Andrea**, f. Philip, Kontorist, f. 5. Juli 1900 i Kbhvn. Datter af Toldkontrolør F. Philip og Hustru A., f. Knudsen. Gift 10. Jan. 30 med Maskinmester A. Faurhøj, f. 28. Febr. 1900 i Kbhvn. Søn af Forstander H. Faurhøj. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 28 som midlert. Kontorist i Kbhvn.; 25. Jan. 32 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Fausbøll, Ingeborg Valeur**, Assistent, f. 9. Jan. 1893. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; 24. Okt. 18 Ass. i Kbhvn.; 1. April 19 afsk. og ansat som Ass. i Generaltolddir. (fra 1. Marts 18); 22. Sept. 19 Ass. til Tjeneste i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 2. Ekspeditionskt.

**Feerup, Ingrid Karen Thoersen**, Assistent, f. 2. Dec. 1901. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19; Medhj. i Maribo; 20. April 25 Ass. smstds.; 22. Dec. 31 Kbhvn.



**Feerup, Marx Thoersen**, Toldforvalter, f. 16. Jan. 1869. Indtraadt i Etaten 1. Juli 83 i Aalborg; Fuldm. i Grenaa; 29. Marts 93 Medhj. i Korsør; 29. April 97 kst. Ass. i Assens; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 15. Sept. 03 Aalborg; 19. Jan. 04 B.; 28. Maj 15 Fuldm. ved Toldkassererkt. i Aalborg; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 29. Jan. 20 Ktrl. i Nykøbing F. (fra 1. Marts 20); 15. April 24 Toldforv. i Nakskov.

**Feyring, Anton Lauritz Christian**, Kontrolør, f. 19. Febr. 1880. Indtraadt i Etaten 1. April 97; Medhj. i Faaborg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 12. Dec. 11 Nykøbing M.; 13. Febr. 15 B. (fra 19. Febr. 15); 20. Jan. 20 Svendborg; 19. Juni 25 Ktrl. i Horsens; 27. Maj 31 Nykøbing F.



**Flagstad, Gerda Kirstine Erasmie**, Kontorist, f. 3. Okt. 1906 i Kbhvn. Datter af Toldassistent, cand. polit. Olaf Constantin Krogh Flagstad og Hustru Elna, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist paa Prøve i Kreditoplagskt.; 15. Juli 27 Kontorist i Kbhvn.

**Flagstad, Olaf Constantin Krogh**, Assistent, cand. polit., f. 27. Sept. 1867 i Kbhvn. Søn af Kontorchef i Krigsministeriet, senere Bestyrer af Frederiksværk Krudtværk Carl Vilhelm Flagstad og Hustru Erasmie Dorthea Frederikke, f. Krogh. Gift med Elna F., f. 26. Aug. 79 i Enslev. Datter af Bagermester Jørgensen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 94; Kontorist i Aarhus; 26. Juli 95

Medhj. i Aalborg; 15. Marts 97 Ass. smstds.; 8. Dec. 97 Aarhus; 29. Okt. 01 Kbhvn.; 20. Juli 05 B. Artikler i Toldassistenternes Tidsskrift.



**Flensborg, Christian Alexis**, Toldforvalter, f. 18. Aug. 1885 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør, cand. phil. Johan Daniel Flensborg og Hustru Eva K., f. Boserup. Gift med Wilhelmine Adelheid F., f. 11. Okt. 94 i Reichenberg, Bøhmen. Datter af Medicinalrath, Stadsphysikus, Dr. med. Schütze og Hustru, f. Scheffel. 4. Kl.s Hovedeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 03 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. paa Frederiksberg; 20. Sept. 11 Ass. i Kbhvn.; 11. Nov. 13 Maribo; 20. Jan. 15 Kbhvn.; 23. Juni 15 Maribo; 18. April 16 Nykøbing F.; 6. Maj 26 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Juni 26 til 31. Maj 29; 14. Maj 29 Ass. i Helsingør; 21. Maj 32 Toldforv. i Allinge.



**Floor, Erik**, Overassistent, f. 27. Marts 1891 i Aarhus. Søn af Toldkontrolør Adolf Henrik Floor og Hustru Anna Beate Cathrine, f. Bøhne. Gift 1. Maj 15 med Dagmar Lagerda F. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Esbjerg; 1. Maj 09 i Aarhus; 17. Dec. 13 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 5. Sept. 31 Overass. i Departementet for Told og Forbrugsafgifter, Revisionsafdelingen, 1. Kontor. Lærer ved Grænsegendarmeriets Fagskole 1932.

**Floor, Frederik Emil**, Kontorchef, R., D. M., f. 28. Maj 1865 i Kbhvn. Søn af Kreditoplagskasserer, Etatsraad Frederik Zeitz Floor og Hustru Ida Vilhelmine, f. Swane. Gift 14. April 93 med Hølg



**Astrid F.**, f. 23. Aug. 64 i Kbhvn. Datter af Kontorchef i Nationalbanken Frederik Jacob Herfort og Hustru Henriette Christiane, f. Borchsenius. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 88 som Kontorist i Overtoldinspektoratet for Kbhvn; 1. Aug. 89 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 1. Jan. 10 fung. Fuldm. smstds.; 1. April 11 Fuldm. smstds.; 1. Maj 11 Ekspeditionssekretær; 1. Okt. 14 fung. Kontorchef; 1. April 16 Kontorchef i Departementet for Told og Forbrugsafg., 3. Toldrevisionskt. Medlem af Bestyrelsen (Kasserer og Sekretær) for Understøttelsesselskabet for trængende Kontorbetjente og disses Enker.



**Fog, Kamilla Sofie**, Assistent, f. 12. Sept. 1903 i Hvam, Viborg. Datter af Købmand Chr. Fog og Hustru Else, f. Nielsen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Struer; 23 Medhj. i Struer; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Randers; 14. Jan. 29 Kbhvn.; 14. Jan. 31 Aalborg.

**Foldby, Alvilda Juliane Sørensen**, Assistent, f. 20. Febr. 1894 i Hobro. Datter af pens. Lærer, Løjtnant Hans Foldby og Hustru Ane Juliane, f. Ferslew. Ugift. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13 som Medhj. i Aarhus; Medhj. ved Børsens Havnecoppebørselskt.; 27. Sept. 19 Ass. i Kbhvn.; 18. Dec. 23 Odense.

**Frandsen, Harald**, Assistent, f. 29. Jan. 1896. Søn af Strandkontrolør E. Frandsen, Karrebæksminde. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13 som Medhj. i Køge; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 24. Okt. 19



Løgstør; 12. Marts 21 Padborg; 25. April 22 Haderslev; 28. Juli 27 Inspektoratet for Tobaksbesk. (fra 1. Sept. 27); 25. Sept. 31 Kbhvn.

**Frandsen, Julius**, Kontrolør, f. 30. Juli 1881. Indtraadt i Etaten 1. Juli 1898; Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 22. Dec. 13 Saksjøbing; 20. Jan. 15 Helsingør; 13. Juli 16 B. (fra 30. Juli 16); 17. Aug. 25 Ktrl. II i Højer u. Tønder; 5. Febr. 29 Odense (fra 1. April 29); 23. Nov. 31 Ktrl. smstds. (fra 1. Jan. 32).



**Frandsen, Thorvald Einar Harald**, Assistent, Løjtnant, f. 19. Febr. 1870 paa Mors. Gift 11. Sept. 94 med Anna Christine F., f. Larsen, f. 15. Maj 73 i Aalborg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 86 som Kontorist i Holstebro; 29. Marts 93 Medhj. i Randers; 8. Dec. 97 kst. Ass. i Gedser; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 8. Dec. 1900 Køge; 23. Febr. 05 B.; 26. Marts 20 Karrebæksminde u. Næstved.

**Frederiksen, Carl Erik Holst**, Overassistent, f. 8. Juni 1893 i Kongsted ved Fakse. Søn af Skovrider paa Lystrup og Jomfruens Egede Alfred Jørgen Frederiksen og Hustru Monika, f. Holst. Gift 27. Dec. 20 med Ellen F., f. 23. Maj 96 i Roskilde. Datter af Klosterforvalter i Roskilde og Kasserer ved Roskilde Katedralskole Johan August Gøtzsche og Hustru Elsabe Johanne, f. Meinig. Realeksamen (Sorø) 10. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Roskilde; 12. Marts 14 Medhj. ved Toldkassererkt. i Helsingør; 22. April 15 Medhj. ved Frederiksberg Toldforvalt-



ning; 28. Maj 18 Medhj. i Toldopsynet ved Aarhus Toldsted; 11. Juni 18 Ass. smstds.; 23. Juni 31 Overass. i Silkeborg.



**Frederiksen, Doris Johanne**, Kontorassistent, f. 23. Aug. 1895 i Jerslev, Store- og Lille-Fuglede Sogn. Datter af Gaardejer Jørgen Frederiksen og Hustru Kirstine, f. Jacobsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. April 16; Kontorist ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor; 1. Juli 31 Kontorass. smstds.

**Frederiksen, Else**, f. Gelardi, Assistent, f. 21. Juni 1901. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19; Medhj. ved Gammelholms Havnepøpørselskt.; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.

**Frederiksen, Frederikke Kathrine**, f. Schrøder, Assistent, f. 14. Juni 1902 i Yding, Skanderborg Amt. Datter af Gaardejer Eli Schrøder og Hustru Sophie, f. Madsen. Gift 4. Maj 27 med Repræsentant Carl Frederiksen, f. 23. Aug. 94 i Faaborg. Realeksamen (Skanderborg) 1919. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Viborg; 1. Jan. 23 Medhj. i Holstebro; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 21. Dec. 25 Odense.

**Frederiksen, Hans Adolf Plætner**, Overkontrolør, f. 10. Okt. 1874 i Frederiksværk. Søn af Haandværksmester C. Frederiksen og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 18. Maj 05 med Anna Margrethe F., f. 7. Marts 83 i Kbhvn.. Datter af Kommissionsmissionær I. H. Petersen og Hustru, f. Andersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 88 som Kontorist i Frederiksværk; Fuldm. i Hilerød; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 19. Okt. 09 B.



(fra 10. Okt. 09); 23. Juni 19 Ktrl. smstds.; 8. Maj 31 Overktrl. smstds. (fra 1. Juli 31). Sekretær i Foreningen af Toldembedsmænd siden Aug. 1922.



**Friese, Christian Marcher**, Assistent, f. 6. Juli 1907 i Knudsker, Bornholm Amt. Søn af Parcellist Gustav van Deurs Friese (død) og Hustru Kamilla, f. Jørgensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Silkeborg; Medhj. i Slagelse; 1. Jan. 28 Korsør; 1. Juni 30 Nykøbing F.; 1. Febr. 31 Slagelse; 14. Juli 31 Ass. smstds.



**Friis, Aage**, Assistent, f. 27. Maj 1905 i Kbhvn. Søn af Pakmester S. Friis og Hustru Kirstine, f. Krogh. Gift 11. April 30 med Anni F., f. 16. Marts 07 i Fynshav, Als. Datter af Førstelærer Andersen og Hustru Maren, f. Vaagensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 22 som Elev ved

Gammelholms Havneoppebørselskt.; Medhj. ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret; Medhj. i Padborg; 12. Sept. 28 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Kbhvn.



**Friis, Christian Peter Frederik**, Assistent, f. 13. Jan. 1865 i Kerteminde. Søn af Direktør og Mægler Hans Georg Friis og Hustru Elise, f. Dyrhauge. Gift 21. Nov. 96 med Emma Henriette Mathilde F., f. 15. Juli 77 i Nykøbing F. Datter af Malermester J. Dyrhauge og Hustru Dorothea, f. Petersen-Myrring. Indtraadt i Etaten 1. Juni 80 som Kontorist i Kerteminde; Fuldm. i Karlundborg; 30. Jan. 89 Medhj. i Hejls u. Taps; 29. Marts 93 kst. Ass. i Grenaa; 9. Maj 93 Ass. smstds.; 24. April 94 Randers; 8. Okt. 96 Viborg; 28. Marts 03 B.; 15. Sept. 03 Assens.

**Friis, Orla Emil Rudolf Hoffmann**, Assistent, f. 6. Dec. 1903 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Kbhvn; Medhj. i Kbhvn; 20. Sept. 26 Ass. smstds.; 19. April 27 Maribo; 1. Sept. 28 Insp. for Tobaksbesk.; 12. Juli 32 Kbhvn.



**Frost, Harald Rudolph**, Assistent, f. 26. Nov. 1903 i Nyborg. Søn af Trafikkontrolør Ch. Frost og Hustru Anna B., f. Klein. Gift 17. Aug. 28 med fhv. Toldassistent E. M. Borchsenius, f. 17. Nov. 01 i Odense. Datter af Grosserer W. Borchsenius (død) og Hustru Camilla, f. Storm. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Frederikshavn; Medhj. i Nyborg; 20. Sept. 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kbhvn.

**Frost, Søren Andersen**, Kontrolør II, f. 7. Aug. 1880 i Vamdrup. Søn af Karetmager K. A. Frost (død) og Hustru Ernestine, f. Christensen (død). Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 99 som Kontorist i Hjerring; Medhj. i Vejle; 31.



Marts 09 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Holstebro; 9. Sept. 14 Vamdrup; 28. Juli 15 B. (fra 7. Aug. 15); 9. Dec. 15 Herning; 13. Dec. 18 Thisted; 20. Maj 20 Kolding; 18. Aug. 27 Ktrl. II i Padborg; 24. Maj 30 Vejle.

selskt.; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 11. Juni 13 B. (fra 24. Juni 13).



**Frøsig, Julius**, Overassistent, f. 25. Dec. 1867 i Silkeborg. Søn af Farver Martin Jepsen-Frøsig og Hustru Louise, f. Krieger Nielsen. Gift med Dorthea Johanne F., f. 29. Juli 73 i Nørre Gjørding. Datter af Gaardmand Jens Andreas Andersen og Hustru Kirstine, f. Nielsen Klausstrup. Præliminæreksamen (Silkeborg) 1883. Indtraadt i Etaten 1. Maj 83; Fuldm. i Silkeborg; 22. Juli 92 Medhj. i Holstebro; 29. Maj 95 kst. Ass. i Vamdrup; 24. Marts 96 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 16. April 04 Aarhus; 26. Marts 25 Rødvig u. Køge; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Funder-Nielsen, Julius**, Assistent, Løjtnant i Feltartilleriet, f. 1. Jan. 1905 i Brørup. Søn af Købmand Anton Theodor Nielsen og Hustru Marie, f. Funder. Gift 5. Okt. 30 med Else Margrethe F.N., f. 14. Maj 10 i Ribe. Datter af Garvermester Johs. Harboe Quedens Simonsen og Hustru, f. Lerche. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Aabenraa; 1. Maj 24 Medhj. smstds.; 1. Okt. 26 Ribe; 8. April 27 Ass. smstds.; Løjtnant 18. Aug. 27; 14. Jan. 29 Tønder.

**Frøsløv, Mads Kristian Hyldig**, Assistent, f. 25. Marts 1900. Søn af Handelsrejsende Peter Frøsløv og Hustru Charlotte, f. Hyldig. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Aarhus; Medhj. i Struer; 11. April 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Kbhvn.

**Fuglsang, Karlo Viggo**, Assistent, f. 19. Sept. 1898. Indtraadt i Etaten 1. Maj 16 som Medhj. i Tønder; 11. April 22 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Esbjerg; 12. Aug. 25 Anholt u. Grenaa (fra 1. Okt. 25); 7. Jan. 28 Aalborg; 22. Dec. 31 Kbhvn.

**Funcke, William Bernhard John**, Assistent, f. 24. Juni 1878 i Kbhvn. Søn af Fabrikant Jørgen Funcke og Hustru Hilda, f. Iversen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 5. Nov. 95 som Kontorist ved Gammelholms Havneopbevar-



**Gadeberg, Viktor Henry**, Assistent, f. 13. April 1908 i Jelshøj. Søn af Vagtmester i Grænsegendarmeriet Søren Madsen og Hustru Noline, f. Jensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Højer; 1. Aug. 28 Medhj. i Aarhus; 1. Aug. 31 Ass. i Padborg.



**Gamborg, Jørgen Christian**, Toldforvalter, cand. polit., f. 21. Okt. 1877 i Nykøbing Mors. Søn af Sagfører, Sparekassedirektør Niels Christian Gamborg og Hustru Annette Louise Augusta, f. Horstmann. Gift 6. Okt. 11 med Hilma Elisabeth G., f. 19. Juni 81 i Malmø. Datter af Drætselkamrer L. P. Reuterdahl og Hustru Ebba, f. Wählin. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 92 som Kontorist i Nykøbing Mors; 28. Sept. 01 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 24. Okt. 08 Ass. i Generaltolddir.; 19. Juli 17 Toldforv. i Grenaa (fra 1. Sept. 17); 20. Maj 27 Toldforv. i Stege. Revisor af Præstø Amts-Kommunes Regnskaber.



**Gelardi, Niels Thorvald**, Kontrolør, f. 31. Juli 1871 paa Frederiksberg. Søn af Købmand Jens Sørensens og Hustru Anna Sofie, f. Thornberg. Gift 8. Juni 1900 med Astrid G., f. 24. Marts 75 i Kbhvn. Datter af Gasmester Ludv. Gelardi og Hustru, f. Godtfredsen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 88 som Kontorist i Brænderikt.; 17. Marts 98 Medhj. i Storehedinge; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Febr. 1900 Løgstør; 15. Sept. 03 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 17. April 07 Nyborg; 15. Febr. 08 B.; 17. Okt. 08 Kbhvn.; 19. Maj 20 kst. Ktrl. i Maribo; 10. Sept. 20 Ktrl. II i Odense; 9. Nov. 28 Ktrl. I smstds.

**Gerhardt, Axel Ludvig Martin Christian**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 18. Dec. 1870 i Bøjden. Søn af Strandkontrolør L. C. Gerhardt og Hustru M. B. E., f. Hammer. Gift 27. Aug. 95 med Valborg G., f. 24. Febr. 77 i Hillerød. Datter af Købmand N. Andresen og Hustru M. H., f. Ernst. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 22. Juli 89 som Kontorist i Faaborg; 12. Okt. 94 Medhj. i Sønder-Aaby u. Assens; 31. Okt. 98

kst. Ass. i Vamdrup; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 28. Maj 1900 Stege; 19. Dec. 01 Helsingør; 18. Dec. 05 B.; 21. Marts 11 Kbhvn.; 26. Maj 19 Fuldm. ved Postgodstoldforvaltningen; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 14. Dec. 22 Toldforv. i Skagen (fra 1. Febr. 23); 5. Juli 26 Toldforv. i Skelskør.



**Gjedde, Peter Johannes**, Kontrolør, cand. polit., f. 5. April 1869 paa Glomstrup, Morsø. Søn af Godsejer Anders Gjedde og Hustru Marie, f. Sørensens. Gift 10. Maj 24 med Marie G., f. 1. Okt. 70 i Aarhus. Datter af Handelsgartner Jens Jensen og Hustru Marie, f. Fahrenholz. Statsvidenskabelig Embedseksamen 1891. Indtraadt i Etaten 1. Marts 91 som Volontør i Aalborg; 23. Juni 92 Medhj. i Aarhus; 22. Sept. 93 Ass. smstds.; 28. Maj 98 Kbhvn.; 28. April 04 B.; 3. Okt. 11 Ktrl. i Kbhvn.



**Gjørup, Hartvig**, Overassistent, f. 4. Juli 1889 i Aalborg. Søn af Urmager N. C. Gjørup og Hustru Emma Marie, f. Petersen. Gift 18. April 15 med Ida Marie G., f. Hansen, f. 14. Juli 95 i Skydebjerg ved Odense. Præliminæreksamen, Handelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 07 som Kontorist i Aalborg; 22. Nov. 10 Medhj. i Skive (fra 1. Jan. 11); 11. Jan. 13 i Odense; 17. Aug. 14 Ass. smstds.; 10. Marts 16 Vamdrup; 24. Juni 19 Aalborg; 23. Juni 31 Overass. i Skanderborg.

**Godskesen, Laurits Georg**, Fuldmægtig, Løjtnant, f. 26. Maj 1869. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 86; 30. Aug. 94 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 3. Toldrevisantskt.; 30. Aug. 20 Fuldm. smstds.

**Goldvig, Søren Theodor**, Kontrolør, f. 1. Marts 1877. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 95 som Kontorist i Skagen; 1. Juli 98 Fuldm. i Kolding; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 21. Jan. 10 Nykøbing M.; 12. Dec. 11 Kbhvn.; 9. Marts 12 B. (fra 1. Marts 12); 1. Juli 24 fung. Toldforv. i Nykøbing S. i 3 Maaneder; 21. Juni 24 Ktrl. i Odense; 8. Sept. 28 Ktrl. i Kbhvn.



**Gormsen, Niels Kristian**, Assistent, cand. phil., f. 8. Juli 1897 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Elev ved Frihavnens Toldoppebørselskt. i Kbhvn.; 1. Maj 21 Ass. i Kbhvn.; 21. Juli 21 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Gormsen, Sophus**, Toldkasserer, R., f. 15. Nov. 1863 i Skagen. Søn af Toldassistent i Skagen, senest Toldforvalter i Frederikshavn Anders Jørgen Gormsen og Hustru Margrethe, f. Behrendt. Gift 3. Nov. 93 med Gerda Margrethe G., f. 19. Juni 71 i Frederikshavn. Datter af Købmand J. D. Jelstrup og Hustru Margrethe, f. Winther. Præliminæreksamen fra Middelfart borgerl. Betalingsskole. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 79 som Volontør i Skagen; Fuldm. i Frederikshavn; 5. Jan. 84 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 20. Okt. 94 Fuldm. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 19. Juli 02 Ktrl. i Kbhvn.; 3. Juni 13 Toldkass. i Horsens; Censor ved Eleveksamen 14—27; 28. Nov. 19 Toldkass. i Aarhus (fra 1. Jan. 20); Bestyrelsesmedlem i »Foreningen af Toldembedsmænd« fra 1904—13 (senest Næstformand); Medarbejder ved Toldvæsenets Fagblade: »Tidsskrift for Toldvæsen« og »Maanedsskrift for Toldvæsen«.

**Grastrup, Aksel**, Assistent, f. 24. Jan. 1905 i Ørbyhage, Vonsbæk Sogn. Søn af Landmand



**Morten Grastrup og Hustru Anna Margrethe**, f. Kylling. Gift 25. Jan. 30 med Helene Marie G., f. 24. Juli 06 i Aabenraa. Datter af Pedel J. P. Schultz og Hustru Margrethe, f. Sandholdt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Aabenraa; 1. Aug. 26 Medhj. i Aabenraa; Medhj. i Ribe; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 1. Febr. 32 Sønderborg. Formand for Kristelig Litterforening i Ribe.

**Gredsted, Carl Gustav**, Kontrolør, f. 17. Marts 1877 i Nyborg. Søn af Toldassistent S. Sørensen Gredsted og Hustru Ane Marie, f. Schmidt. Gift 1. Jan. 07 med Dora Ragnhild G., f. 8. Juni 79 paa Thurø. Datter af Skibsfører J. Møller, Thurø, og Hustru Jensine, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 1. April 92 som Kontorist i Nyborg; Fuldm. i Nyborg; 9. April 06 kst. Ass. i Hjørring; 22. Juni 06 Ass. smstds.; 30. Maj 08 Svendborg; 9. Marts 12 B. (fra 17. Marts 12); 5. Aug. 20 Ktrl. i Esbjerg.



**Gregersen, Hans Alberg**, Toldforvalter, f. 4. Dec. 1873 i Kerteminde. Søn af Forligskommissær Jens Gregersen og Hustru Charlotte, f. Højlund. Gift 24. Aug. 1900 med Agnete G., f. 19. Jan. 76 i Kerteminde. Datter af Vognmand H. Klokke-Hansen og Hustru Marie, f. Pedersen. Indtraadt i Etaten 19. Nov. 89 som Kontorist i Kerteminde; Fuldm. i Kerteminde; 15. Sept. 03 kst. Ass. i Viborg; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 9. Juni 06 Kbhvn.; 14. Dec. 08 B.; 10. Maj 18 Ktrl. i Fredericia; 1. Marts 32 Toldforvalter i Vordingborg.

**Gregersen, Karen Margrethe**, Kontorist, cand. phil., f. 11. Nov. 1904 i Kerteminde. Datter af



Toldforvalter Hans Alberg Gregersen og Hustru Agnete, f. Klokker-Hansen. Ugift. Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Kontorist i Odense; 8. Juli 25 Kontorist i Odense.



**Greisen, Anton Christian Petri**, Toldkasserer, R., DM., M. Gr. 3, f. 7. April 1864 i Flensborg. Søn af Etatsraad, fhv. Toldforvalter S. N. Greisen og Hustru Achthonia, f. Petri. Gift 4. Maj 94 med Gustave G., f. 22. Maj 74 i Kbhvn. Datter af Købmand G. Henningsen og Hustru Gustave, f. Staal. Indtraadt i Etaten 1. Maj 78 som Kontorist i Bogense; Fuldm. i Nykøbing F.; 15. Febr. 87 Medhj. i Odense; 28. Aug. 90 Ass. smstds.; 22. Dec. 91 Kbhvn.; 13. Sept. 97 afsk. og ansat som Ass. i Generaldir. for Skattevæs.; 22. Aug. 02 Fuldm. i Generaltolddir.; 24. Maj 04 Ekspeditionssekr. smstds.; 27. Febr. 06 Kontorchef smstds. (fra 1. April 06). Formand for den i 1906 nedsatte Kommission til Overvejelse af Arbejdsforholdene paa Kbhvns. Toldbod; Tilførdnet Toldraadet fra 1910 og Toldraadets Appeludvalg fra 1911; Medlem af Toldforordningskommissionen 1912; Medlem af Eksamenkommissionen 16—24; 9. Okt. 22 Toldkass. ved Frihavnen; 24 Censor ved Fageksamen. Medlem af Repræsentantskabet for Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd fra 16 og Direktionen fra 1924, Formand for denne 1932; Medlem af Statssparekommissionen fra 1921; Medudgiver af Haandbog for Toldetaten fra 1923; Formand for de københavnske Toldregnskabsføreres Sammenslutning 1931.



**Gretlund, Georg Erhard**, Overassistent, f. 4. Dec. 1890 i Odense. Søn af Toldpakhusformand

R. P. Christiansen, DM., og Hustru Karen, f. Jørgensen. Gift 11. Juli 31 med Edith G., f. 15. Marts 97 i Kbhvn. Datter af Grosserer A. Ernst og Hustru Adda, f. Bjerring. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08 som Medhj. i Køge; 1. Nov. 12 Medhj. i Kalundborg; 1. Febr. 15 i Faxe Ladeplads; 1. Juli 15 ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 8. Dec. 15 Ass. i Kbhvn.; 18. Aug. 17 Assens; 1. Febr. 19 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds. Fhv. Sekretær og Næstformand i De københavnske Toldassistenters Forening.



**Greve, Signe**, Kontorist, f. 22. Marts 1904 i Kbhvn. Datter af Kommuelærer H. J. Greve og Hustru Emilie Margrethe, f. Duus. Ugift. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Kontorist paa Prøve i Svendborg; 8. Juli 25 Kontorist i Svendborg; 20. Aug. 27 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 27—30. Sept. 28; 10. Sept. 28 Kontorist i Kbhvn.

**Grilmer, Edmund Christian Albert**, Assistent, f. 8. Dec. 1901 i Faaborg. Søn af Fisker Vilhelm Martin Hansen og Hustru Mathilde, f. Rasmussen. Gift 24. April 27 med Liddy G., f. 18. Marts 01 i Kbhvn. Datter af Vognmand Johs. Christensen og Hustru, f. Christiansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Faaborg; Medhj. i Nakskov; 14. Okt. 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Køge; 14. Jan. 29 Kbhvn.



**Gronenberg, Inga Drewsen**, Assistent, f. 18. Aug. 1895. Datter af Toldkasserer N. F. Gronenberg og Hustru Dagmar, f. Drewsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 14 som Medhj. i Odense; 1. Maj 17 Medhj. ved Kbhvn.s

Postgodstoldforv.; 12. Nov. 18 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingens 1. Kontor.



**Groth, Knud Valdemar**, Kontrolør, Løjtnant, Le. S. 5, f. 20. Marts 1879 i Kbhvn. Søn af Fabrikant, cand. polyt. William Groth og Hustru Elise, f. Faye. Gift 15. Aug. 06 med Emilie G., f. 16. Maj 78 i Esbjerg. Datter af Købmand M. Jørgensen og Hustru Anne, f. Mickelsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 12. Aug. 95 som Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskontor, Kbhvn.; Medhj. i Esbjerg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 21. April 10 Kbhvn.; 13. Marts 14 B. (fra 20. Marts 14); 7. Juni 16 Sekr. i Toldraadet og Toldraadets Appeludvalg; 14. Febr. 23 Ktrl. i Kbhvn.; 28 Lærer ved Elevkursus; 10. Marts 30 Le S. 5.



**Groth-Pedersen, Hans Jørgen Johannes**, Overassistent, f. 16. Dec. 1891 paa Fcjø. Søn af Toldassistent Carl Martin Groth Pedersen og Hustru Christine, f. Christensen. Gift 15. Marts 18 med Ingeborg Kirstine G.P., f. 26. Okt. 94 i Vejle. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 08 som Medhj. i Toldkassererkt., Kbhvn.; Medhj. i Faaborg; 15. Dec. 16 Ass. smstds.; 23. Sept. 24 Svendborg; 23. Juni 31 Overass. i Fredericia.

**Grove-Rasmussen, Reimer Gram**, Overkontrolør, M. f. D. R., f. 12. Febr. 76 i Paaby Præstegaard pr. Kolding. Søn af Sognepræst A. C. L. Grove-Rasmussen og Hustru Bertha Julie Henriette Jane, f. Reimers. Gift 2. Maj 08 med Eugenie Jeanne G.R., f. 21. Okt. 80 i Montbeliard, Frankrig. Datter af Læge Eugène Martel



og Hustru Betty Blumensådt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 93 som Kontorist og Fuldm. i Kerteminde; 1. April 97 Kontorist og Fuldm. i Odense; 14. Marts 07 kst. Ass. smstds.; 1. Aug. 07 Ass. smstds.; 4. Febr. 11 B. (fra 12. Febr. 11); 21. Juni 21 Ktrl. smstds.; 8. Maj 31 Overktrl. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Grubbe, Bertram**, Assistent, cand. phil., f. 6. Okt. 1902 i Kbhvn. Søn af Toldkasserer I. H. Grubbe og Hustru Agathe, f. Sommer. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 21 som Elev ved Toldbodens Havneoppebørselskt. i Kbhvn.; 1. Okt. 24 Medhj. smstds.; 1. Okt. 27 Ass. i Kbhvn.; 1. Jan. 28 Ass. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 25. Sept. 31 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Grytter, Axel**, Assistent, f. 31. Jan. 1901 i Silkeborg. Søn af Typograf Henrik Grytter og Hu-

stru Christine, f. Andersen. Gift 9. Marts 25 med Thyra G., f. 26. April 1900 i Horsens. Datter af Hans Peder Sørensen og Hustru Hansigne. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Skanderborg; 11. Dec. 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Kbhvn.



Marie, f. Grøn. Realeksamen 1919. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kolding; Medhj. i Esbjerg; 18. Maj 26 Ass. smstds.

**Grønbech, Elna Egede**, Kontorist, f. 22. Aug. 1905 i Rønne, Bornholm. Datter af Lektor Hans Egede Grønbech og Hustru Karen, f. Daugaard. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Kontorist paa Prøve i Frihavnens Toldoppebørselskt.; 1. Sept. 25 Kontorist i Kbhvn.



**Grønvold, Alexander Edvard**, Pakhusforvalter, f. 20. Febr. 1875 i Kbhvn. Søn af Bogholder Frederik Johan Grønvold og Hustru Marie, f. Zederkopf. Gift 20. Nov. 99 med Agnes Katrine Margrethe G., f. 20. Okt. 76 i Kbhvn. Datter af Grosserer Andreas Lund og Hustru, f. Serritzlev. Indtraadt i Etaten 8. April 90 som Kontorist ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor; 23. Sept. 95 Medhj. i Kbhvn.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 5. Febr. 10 B. (fra 20. Febr. 10); 1916 Leder af Toldmuseet; Tilsynsførende ved Fagkursus 1917—20; 28. Okt. 18 Ktrl. i Kbhvn.; 1924 Censor ved Eleveksamen; 12. Dec. 30 Pakhusforv. paa Toldboden i Kbhvn. Bestyrelsesmedlem i A/S Civilstaternes Sommerhuse.

**Grønberg, Hagbarth**, Kontrolør, Løjtnant, f. 19. Juni 1879 i Rønne. Søn af Tømremester Ludvig Grønberg og Hustru Cecilie, f. Espersen. Gift 30. Maj 11 med Ella Julie G., f. 3. Okt. 88 i Kbhvn. Datter af Bagermester Vollbrecht. 4. Klasses Hovedeksamen. Indtraadt i Etaten 11. Sept. 96 som Kontorist i Rønne; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 1. Jan. 11 Aalborg; 10. Juni 12 Næstved; 22. Dec. 13 Kbhvn.; 25. Maj 14 B. (fra 19. Juni 14); 17. Juli 25 Ktrl. smstds.

**Grøn-Madsen, Ebba**, f. Wanting, Assistent, f. 18. Ang. 1903 i Kolding. Datter af Stationsforstander Wanting, Brande, og Hustru Maria, f. Rasmussen. Gift 28. Marts 27 med Disponent Frederik Grøn-Madsen, f. 22. Aug. 89 i Fredericia. Søn af Arrestforvarer i Holsted Laurits Madsen og Hustru

**Guldager, Carl Peter Ludvig**, Assistent, f. 6. Juni 1865 i Kerteminde. Søn af Farver og Fabrikant M. Guldager og Hustru Nielsine, f. Jørgensen. Gift 1. Juli 96 med Vilhelmine G., f. 22. Maj 71 i Kbhvn. Datter af Tømremester M. Hansen og Hustru, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 17. Jan. 81 som Kontorist i Kerteminde; 25. Juli 89 Medhj. i Aalborg; 30. Jan. 94 kst. Ass. i Bogense; 6. Okt. 94 Ass. smstds.; 19. April 01 Holbæk; 28. Marts 03 B.; 22. Juni 21 Søby u. Ærøskøbing. Havnekasserer for Søby Havn, Ærø.



**Gungaard, Niels Noak**, Overassistent, f. 12. Marts 93 i Fiskbæk pr. Viborg. Søn af Lærer Th. Gungaard og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 31. Dec. 28 med Elly G., f. 29. Nov. 1900 i Ulfborg. Datter af Købmand Søren Svarrer og Hustru Mariane, f. Tarp. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 10 som Medhj. i Nykøbing S.; 17. Dec. 11 i Maribo; 22. Dec. 13 Kolding; 21. Dec. 15 Kbhvn.s Frihavn; 1. Febr. 17 Afløsningsmedhj. i Horsens; 20. Marts 18 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Thisted (fra 1. Febr. 19); 24. Juni 19 Gedser; 23. Dec. 21 Tjeneste ved Gedser—Warne-münde Ruten; 7. Sept. 23 Kbhvn.; 23. Febr. 26 Troense u. Svendborg (fra 1. Maj 26); 12. Febr. 31 Nordborg u. Sønderborg; 23. Juni 31 Overass. smstds.

Havneoppebørselskt. 1912—16; i Overtoldinsp. for Kbhvn 17—18; 22. Maj 18 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. Revisionsafdelingen.



**Haack, Verner Hans Gustav**, Assistent, f. 6. Okt. 1901 i Kastrup, Amager. Søn af Glasmager G. Haack og Hustru Ellen, f. Hansen. Gift 5. Maj 25 med Ebba H., f. 14. Juli 1900 i Kastrup, Amager. Datter af Overlærer P. J. Petersen og Hustru Margrethe, f. Petersen. Realeksamen 16. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 17 som Medhj. i Kbhvn.; Afløsningsmedhj. i Nakskov; 12. Okt. 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Korsør; 22. Aug. 25 Krusaa u. Padborg; 15. Aug. 29 Kbhvn.



**Gylstorff, Louis Wilhelm**, Kontorist, f. 5. Sept. 1895. Søn af cand. mag. i Fransk, kgl. Translatør Gylstorff og Hustru Louise Wilhelmine, f. Schierbeck. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 25. Febr. 18 som Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 2. Jan. 20 Afsked efter Ansøgning; 20. Juni 22 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk. 20—22 Handelskontor i Antwerpen.

**Gørlov, Erik Marinus**, Assistent, f. 2. Aug. 1895 i Kbhvn. Søn af Bestyrer G. Gørlov og Hustru Bertha, f. Hansen. Gift 11. Juni 24 med Marguerite G., f. 26. Juni 98 i Paris. Datter af Juvel-fabrikant Jules Liberge og Hustru Berthe, f. Houasse. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Nyhavns

**Haagensen, Emmy Henriette**, Kontorist, f. 24. April 1885 i Kbhvn. Datter af Toldkasserer Hans Carl Johan Haagensen og Hustru Jacobine, f. Jacobsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Randers.

**Haagensen, Herholdt Valdemar, Kontrolør, f.** 27. Febr. 1877 i Kbhvn. Søn af Toldkasserer H. C. J. Haagensen og Hustru Jacobine, f. Jacobsen. Gift 22. Maj 08 med Anna Johanne Cathrine H., f. 25. Marts 74 i Roskilde. Datter af Farver Hammer og Hustru Cathrine, f. Thomsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 91 som Kontorist i Thisted; Fuldm. i Thisted; 16. Nov. 04 kst. Ass. i Roskilde; 7. Marts 05 Ass. smstds.; 25. Sept. 07 Kbhvn.; 1. Marts 12 B. (fra 27. Febr. 12); 10. Sept. 20 Ktrl. smstds.



**Hagen, Harriet Mathea, f. Andersen, Assistent, f.** 7. Maj 1891 i Rønne. Datter af Møllejer H. I. Andersen og Hustru Christine, f. Jensen. Gift 25. Jan. 23 med Ekspeditionssekretær Gunnar Kühnel Hagen, f. 7. Aug. 96 i Brovst. Søn af Læge I. Hagen og Hustru Anna Charlotte Blickert, f. Kühnel. Studentereksamen 09. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 10 som Medhj. i Horsens. 1. Jan. 16 Medhj. i Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Febr. 17 Ass. smstds.; 30. Sept. 20 Ass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Hald, Emil Hartmann, Assistent, f.** 23. Dec. 1877 i Thisted. Søn af Kantor Anton Christian Ferdinand Hald og Hustru Dorthea, f. Hartmann. Gift 24. Okt. 09 med Bodil Marie H., f. 31. Maj 87 i Stubbekøbing. Datter af Boghandler Gottfred Amandus Bruun og Hustru Emma, f. Madssen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 95 som Kontorist i Thisted; 28. April 98

Fuldm. smstds.; 1. Okt. 99 Fuldm. i Stubbekøbing; 22. Aug. 07 Medhj. i Ringkøbing; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 13. Dec. 12 B. (fra 23. Dec. 12). Fra 1. Okt. 09 Sygehuskasserer i Ringkøbing; 1. Okt. 20 Stedfortræder for Skatteraadformanden (Ministeriel Udnævnelse).

**Halland, Thorvald Villiam, Toldinspektør, cand. polit., f.** 4. Marts 1877 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 93 som Fuldm. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 28. Maj 03 kst. Ass. i Kbhvn.; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 10 Medlem af Eksamenkommissionen; 9. Marts 12 B. (fra 4. Marts 12); 12. Juni 12 Ktrl. i Kbhvn.; Lærer ved Elevkursus 1914—19; 30. Sept. 18 Toldinsp. i Kbhvn.



**Halmark, Herman Andreas, Kontrolør II, f.** 28. Juli 1883 i Svendborg. Søn af Toldassistent I. P. Halmark og Hustru Rasmine, f. Christensen. Gift 12. Nov. 11 med Benedicte H., f. 21. Jan. 86 i Hobro. Datter af Kobbersmedemester N. Chr. Svendsen og Hustru Sofie, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 01 som Kontorist i Svendborg. Medhj. i Svendborg; 31. Marts 10 Ass. smstds.; 22. Dec. 13 København; 18. Jan. 15 Hobro; 13. Dec. 17 Nyborg; 13. Juli 18 B. (fra 28. Juli 18); 24. Juni 19 Odense; 5. Febr. 29 Ktrl. II i Thisted.



**Hammerum, Jens Christian, Kontrolør II, f.** 27. Aug. 1878 i Vejle. Søn af Poul Christian Hamme-

rum og Hustru Jensine Martine, f. Andersen. Gift 15. Maj 12 med Anna H., f. 25. Aug. 86 i Vejle. Datter af Partikulier C. Andersen og Hustru Anna Catharina, f. Wulff. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 94 som Kontorist i Vejle; Medhj. i Vejle; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 19. Aug. 13 B. (fra 27. Aug. 13); 11. Juni 19 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Juli 19—29. Febr. 20; 18. Febr. 20 Ass. i Vejle; 8. April 29 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Vejle.



**Hangø, Ebba**, Kontorist, f. 7. Jan. 1904 i Kbhvn. Datter af Toldforvalter Chr. Hansen Hangø og Hustru Elisabeth, f. Lassen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 22 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 23. Jan. 24 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk. Sekretær i »Dansk Stenografisk Forening« (Centralforeningen).

**Hammerø, Søren Marinus Hansen**, Toldforvalter, f. 28. Dec. 1880 i Hobro. Søn af Landpostbud Søren Hansen og Hustru Ane Kirstine, f. Sørensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 94 som Kontorist i Hobro; 28. Dec. 98 Fuldmægtig i Hobro; 1. Sept. 99 Fuldm. i Overtoldinsp. for Nørrejylland; 19. April 07 Ass. i Aarhus; 9. Maj 08 til midt. Tjeneste i Generaltolddir.; 8. Aug. 13 Fuldm. i Overtoldinsp. for Nørrejylland; 23. Maj 21 Vicetoldinspektør i Overtoldinsp. for Jylland; 8. Maj 31 Toldinsp. smstds. (fra 1. Juli 31); 1. Aug. 32 Toldforvalter i Svendborg. Chef for Registreringsdistr. Nr. 7.



**Hansby, Henry Nicolaj Reinholdt**, Assistent, f. 1. Jan. 1904 i Fredericia. Søn af Bogholder H. P. Hansby og Hustru Mathilde, f. Nissen. Gift 5. Aug. 28 med Ellen H., f. i Sæby. Datter af Gaardejer C. Carlsen og Hustru, f. Simonsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Odense; Medhj. i Helsingør; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Faaborg; 22. Dec. 31 Kbhvn.



**Hansen, Agnes Ingeborg Dorthea**, Assistent, f. 4. Okt. 1903 i Aarhus. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kalundborg; Medhj. i Aarhus; 18. Maj 26 Ass. smstds.

**Hamrum, Axel Carl**, Fuldmægtig, f. 25. Sept. 1891 i Horsens. Søn af Skrådermester I. C. Hansen og Hustru Marie Elisabeth, f. Rasmussen. Gift 25. April 18 med Ingrid Johanne Mathilde Hansen, f. 27. Sept. 92 i Kbhvn. Datter af Inspektør H. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 09 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Chrhavns Havneoppebørselskt.; 8. Sept. 16 Ass. i Kbhvn.; 24. Sept. 17 Horsens; 23. Juni 31 Overass. smstds.; 1. Sept. 32 Fuldm. i Overtoldinsp. for Jylland.

**Hansen, Alfred Magnus**, Assistent, M. f. D. R., Carnegie, f. 15. Dec. 1903 i Ærøskøbing. Søn af Bagermester H. C. Hansen, Ærøskøbing, og Hustru Maren, f. Jørgensen. Gift 28. Nov. 26 med Anna Jensen H., f. 20. Okt. 04 i Korsør. Datter af Togfører Due og Hustru Pauline Cecilie, f. Holdt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Ærøskøbing; Elev i Præstø; 1. Juni 23 Medhj. smstds.; i Slagelse; i Nakskov; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 3. Juni 29 Kbhvn.



**Hansen, Anna Jensen**, f. Due, Assistent, f. 20. Okt. 1904 i Korsør. Datter af Togfører I. C. I. Due og Hustru Pauline Cecilie, f. Holdt (død 22). Gift 28. Nov. 26 med Toldassistent Alfred Magnus Hansen, f. 15. Dec. 03 i Ærskøbing. Søn af Bagermester H. C. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Korsør; Medhj. ved Toldbodens Havneopbørselskt.; 1. Maj 23 Korsør; 1. Febr. 25 Slagelse; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.; 3. Sept. 26 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 26—31. Juli 29; 16. Juli 29 Ass. i Kbhvn.

**Hansen, Axel Christian**, Overassistent, f. 18. Nov. 1885. Indtraadt i Etaten 1. Juli 02; Medhj. i Nakskov; 22. Nov. 10 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Nykøbing M.; 20. April 15 Struer; 7. Juli 16 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Hansen, Axel Emanuel**, Overassistent, f. 7. Nov. 1890 i Svendborg. Søn af Forvalter i Svendborg Hans Peter Hansen og Hustru Christiane, f. Floor. Gift 23. April 19 med Dora H., f. 30. Marts 93. Datter af Murermester S. Pedersen, Svendborg og Hustru Karen, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 08 som Medhj. i Odense; 1. Febr. 13 Svendborg; 1. Febr. 15 Nyborg; 20. Nov. 15 Ass. smstds.; 18. April 16 Nykøbing F.; 11. Jan. 17 Kalundborg; 1. Febr. 19 Vamdrup; 29. April 21 Graasten u. Egersund; 18. Dec. 23 Svendborg; 23. Juni 31 Overass. i Randers.



**Hansen, Carl Anton**, Kontrolør, Løjtnant, f. 24. Juni 1869 i Marstal. Søn af Gaardejer Rasmus Hansen og Hustru Karen, f. Jørgensen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 10. Aug. 86 som Kontorist i Rudkøbing; Fuldm. i Rudkøbing; 11. Okt. 94 Medhj. i Vamdrup; 31. Okt. 98 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 18. Juni 04 B.; 20. Dec. 17 Ktrl. smstds.

**Hansen, Carl-Gustav Julius**, Assistent, f. 19. Febr. 1904 i Vordingborg. Søn af Postmester Hansen, Aakirkeby, og Hustru Julie, f. Jensen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20; Medhj. i Holbæk; 20. Sept. 26 Ass. smstds.; 16. Maj 28 Nykøbing S.; 3. Juni 29 Nysted; 24. Juni 31 Korsør.



**Hansen, Carl Ludvig**, Assistent, f. 16. Sept. 1884 i Odense. Søn af Murermester A. Hansen og Hustru Marie Doris Annette, f. Hansen. Gift 19. Maj 16 med Mimi H., f. Andersen, f. 22. Marts 96 i Hellerup. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 25. Nov. 03 som Kontorist i Odense; Medhj. i Odense; 15. Nov. 11 Ass. smstds.; 14. Sept. 12 Kbhvn.; 23. Juni 15 Vamdrup; 24. Juni 19 Nyborg; 22. Sept. 19 B. (fra 16. Sept. 19); 18. Dec. 23 Odense.

**Hansen, Claus Christen Albert**, Assistent, f. 25. Marts 1900 paa Strynø. Søn af Overtoldbetjent Hans Rubæk Hansen og Hustru Cathrine, f.



Albertsen. Gift 1. Maj 26 med Karen H., f. 27. Nov. 04 i Skrøbelev Sogn. Datter af Tømrermester M. L. Madsen og Hustru Ane, f. Jørgensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Sept. 18 Vejle; 1. Maj 20 Rudkøbing; 1. Febr. 23 Medhj. i Sønderborg; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Roskilde; 9. Okt. 25 Sønderborg; 22. Dec. 31 Aarhus.

9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Odense; 14. Jan. 31 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warrenmunde Ruten.



**Hansen, Edgar Viggo**, Assistent, f. 7. Aug. 1898 i Bandmosegaard, Korbæk. Søn af Proprietær Julius Hansen og Hustru Jensine, f. Petersen. Gift 31. Okt. 26 med Else H., f. 7. Jan. 08 i Aalborg. Datter af Slagtermester Gottlob Riehm og Hustru Johanne, f. Olsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 16 som Medhj. i Lemvig; 1. Juni 20 Medhj. i Toldopsynet i Randers; 11. April 22 Ass. smstds.; 9. Okt. 23 Aalborg. Sekretær i Den personlige Friheds Værn for Aalborg; Nørre Sundby og Omegn; Bestyrelsesmedlem i Hasseris Venstre Forening og Brandfoged i Hasseris; fra 30 Bestyrelsesmedlem i Civil-Etatsforeningen for Aalborg og Omegn; fra 20—22 og 24—30 Bestyrelsesmedlem i Den danske Toldstatsforening.

**Hansen, Georg Andreas Birkedal**, Assistent, f. 29. Juli 1906 i Haderslev. Søn af Skrædermester Peter Jensen Hansen og Hustru Kathrine, f. Birkedal. Gift 19. Okt. 30 med Cecilie H., f. 23. Dec. 06 i Aabenraa. Datter af Gaardejer Adolf Lauesen og Hustru Kirstine, f. Knudsen. Realeksamen (Haderslev Katedralskole) 23. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Aabenraa; 1. Febr. 27 i Sønderborg; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 1. Nov. 29 i Haderslev; 1. Aug. 30 Ass. smstds. Bestyrelsesmedlem i K. F. U. M. for Haderslev 31.



**Hansen, Elvard**, Assistent, f. 30. Okt. 1904 i VesterVedsted pr. Ribe. Søn af Toldforvalter H. L. Hansen, Thisted, og Hustru Caroline, f. Schmidt. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Aalborg; Medhj. i Lemvig;

**Hansen, Gerhardt Martin Knud**, Kontrolør, f. 17. Marts 1874 i Kbhvn. Søn af Toldassistent A. L. Hansen og Hustru Lydia, f. Jensen. Gift 19.



Okt. 99 med Emilie H., f. 15. Dec. 71 i Roskilde. Datter af Købmand I. C. Culmsee og Hustru Caroline, f. Buchardt. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 88 som Kontorist paa Frilagerkontoret i Kbhvn.; April 89 Kontorist ved Pakhusforvaltningen; 22. Marts 1900 Ass. i Vamdrup; 7. Nov. 05 Kbhvn.; 12. Marts 09 B.; 3. Maj 20 kst. Ktrl. i Sønderborg; 24. Maj 21 Ktrl. smstds.; 15. Nov. 28 Nyborg (fra 1. Jan. 29).

**Hansen, Gudrun Hildur**, f. Königslieb, Assistent, f. 17. Dec. 1902. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Frihavnens Toldoppebørselskt.; 20. Sept. 26 Ass. i Kbhvn.



**Hansen, Hans**, Overassistent, f. 5. Marts 1895 i Lille Andst, Andst Sogn. Søn af Skomager og Centralbestyrer Hans Jensen Hansen og Hustru Karen Margrethe, f. Johansen Baagø. Gift 31. Juli 20 med Esther Stræde H., f. 16. Sept. 94 i Lyngby pr. Trustrup. Datter af Førstelærer R. Pedersen. Præliminæreksamen 11. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Grenaa.; 1. Jan. 16 Medhj. ved Toldkassererkt. i Horsens; 1. Juli 19 Medhj. i Marstal; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 24. Okt. 19 Rudkøbing; 29. April 20 Aabenraa; 23. Sept. 24 Aarhus; 26. Sept. 31 Overass. ved Toldkassererkontoret i Aarhus (fra 1. Nov. 31).



**Hansen, Hans**, Assistent, f. 30. Sept. 1906 i Bramdrupdam. Søn af Murermester H. J. Hansen og Hustru Ane, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Kolding; Medhj. i Gedser; 6. Aug. 28 Ass. smstds. 14. Jan. 29 Præstø; 14. Jan. 31 Kolding.



**Hansen, Hans Alfred**, Toldforvalter f. 11. Sept. 90 i Aalborg. Søn af Skibsfører J. A. Hansen og Hustru Ingeborg, f. Fristrup. Gift 28. Jan. 17 med Asta H., f. Larsen, f. 30. Aug. 92 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Marts 08 som Kontorist i Pakhusforvaltningen i Kbhvn.; Medhj. i Aalborg; 2. Okt. 11 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; Censur ved Eleveksamen 28—30: Lærer med Generalkursus 30—31; 24. Juni 31 Overass. i Departem. for Told og Forbrugsafg. Revisionsafd.; 28. Aug. 31 Toldforvalter i Varde (fra 1. Okt. 31).

**Hansen, Hans Christian Marius**, Kontrolør II, Løjtnant, f. 19. Sept. 1870. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 87; Fuldm. i Roskilde; 26. Sept. 96 Medhj. smstds.; 29. Marts 99 Ass. i Næstved; 29. April 99 Kbhvn.; 14. Sept. 05 B.; 24. April 18 Fuldm. ved Frihavnens Tkt.; 1. Okt. 19 Ktrl. II smstds.



**Hansen, Hans Frandsen**, Toldinspektør, R., f. 29. Nov. 1874 i Marstal. Søn af Skibsfører I. C. Hansen og Hustru Hansine Claudine, f. Frandsen. Indtraadt i Etaten 11. Marts 89 som Kontorist i Marstal; Fuldm. i Marstal; 16. Dec. 01 Ass. i Ribe; 8. Juni 04 Aalborg; 23. Jan. 07 Kbhvn.; 26. Okt. 09 B. (fra 29. Nov. 09); 1. Maj 16 Fuldm. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 26. Maj 19 Ktrl. i Kbhvn.; 22. Censur ved Eleveksamen; 27. Censur ved Toldbetjenteksamen; 5. Febr. 30 Toldinsp. i Kbhvn.; 31. Medlem af Eksamenskommissionen.

**Hansen, Hans Herforth**, Assistent, f. 15. Okt. 1906. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; Medhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 3. Juli 30 Ass. smstds.

**Hansen, Hans Jørgen**, Kontrolør, Løjtnant, f. 30. Juni 1878 i Middelfart. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 94 som Kontorist i Middelfart; Medhj. i Middelfart; 17. Febr. 09 Ass. i Esbjerg; 12. April 11 Kbhvn.; 11. Juni 13 B. (fra 30. Juni 13); 18. Maj 23 Ktrl. i Gedser; 2. Okt. 26 Ktrl. i Aarhus.



**Hansen, Henrik**, Assistent, f. 20. Dec. 1878 paa Thurø. Søn af Seilmagemester Emil Hansen, Thurø og Hustru Anine, f. Rasmussen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 97; Medhj. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 11. Jan. 13 Svendborg; 26. Nov. 13 B. (fra 20. Dec. 13); 21. Marts 31 Troense u. Svendborg.

**Hansen, Hans Larsen**, Toldforvalter, R., f. 18. Maj 1863 i Middelfart. Søn af Restauratør L. P. Hansen og Hustru Karen Laurine, f. Hansen. Gift 23. Maj 1900 med Karoline M. H., f. 23. Maj 75 i Rønde ved Kalø. Datter af Kromand Sofus G. Schmidt og Hustru Sidsel, f. Basse. Indtraadt i Etaten 1. Marts 77 som Elev i Middelfart; 1. Aug. 85 Fuldm. i Stubbekøbing; 28. Marts 87 Medhj. i Frederikshavn; 28. Nov. 90 Ass. smstds.; 11. Okt. 94 Aarhus; 28. Marts 03 B.; 9. Aug. 04 Ktrl. i Vedsted u. Ribe; 13. Okt. 11 Toldforv. i Holstebro; 29. Jan. 20 Toldforv. i Thisted (fra 1. Marts 20). Chef for Registreringsdistr. Nr. 11.



**Hansen, Harald Olaf Ejnar**, Kontrolør, Løjtnant, f. 18. April 1875 i Rolsøgaard. Søn af Godsejer Ludvig Kresten Hansen og Hustru Petråa, f. Hansen. Gift 13 med Jonna Emma Emilie H., f. 14. Sept. 87 i Nyborg. Datter af Lokomotivfører L. V. P. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 92; Kontorist i Aarhus; 21. Sept. 06 kst. Ass. i Skive; 26. Jan. 07 Ass. smstds.; 18. Sept. 09 Kbhvn.; 14. April 10 B. (fra 18. April 10); 17. Febr. 21 Ktrl. smstds.

**Hansen, Ingeborg**, Assistent, f. 26. Sept. 03. Datter af Stationsmester Frederik E. Hansen, Greisdalen pr. Vejle, og Hustru Kristine, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Vejle; Medhj. i Vejle; 18. Maj. 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Sønderborg; 22. Dec. 31 Kbhvn.



**Hansen, Harry Møller**, Assistent, f. 16. Jan. 1905 i Odense. Søn af Toldpakhusarbejder F. Møller Hansen og Hustru Inger Kirstine, f. Jørgensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Odense; Medhj. i Slagelse; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Nakskov.



**Hansen, Jan Sofus**, Toldforvalter, f. 8. Nov. 72 i Stege. Søn af Skibsfører Søren Hansen og Hu-

stru Hanne, f. Nielsen. Gift 21. Juni 01 med Petra H. f. 28. Jan 74 i Kbhvn. Datter af Manufakturhandler Niels Benzen og Hustru Anna, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. April 87 som Kontorist i Stege; Fuldm. i Stege; 17. Marts 98 Medhj. i Ærøskøbing; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. April 01 Aalborg; 9. Nov. 07 B.; 15. Sept. 17 Ktrl. i Vamdrup; 21. Juni 20 kst. Ktrl. i Padborg; 17. Febr. 21 Ktrl. i Aarhus (fra 1. April 21); 4. Aug. 26 Toldforv. i Aabenraa. Chef for Registreringsdistr. Nr. 14.



**Hansen, Jens Peter Richard**, Assistent, f. 11. Marts 1894. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Elev; Medhj. i Nakskov; 20. Juni 19 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Kbhvn.

**Hansen, Johan Thorvald Lange**, Assistent, f. 15. Dec. 1870 i Stubbekøbing. Søn af Havnefoged H. P. Hansen og Hustru Ella, f. Lange. Gift 25. Nov. 03 med Marie H., f. 25. Marts 77 i Frederikshavn. Datter af Buntmager L. P. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 26. Maj 85 som Kontorist i Stubbekøbing. Fuldm. i Stubbekøbing; 14. Jan. 95 Medhj. i Grenaa; 1. April 98 Frederikshavn; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 18. Dec. 05 B.

**Hansen, Kaj Frithjof Schou**, Assistent, f. 9. Nov. 1900 i Svendborg. Søn af pens. Togfører Mads Hansen og Hustru Ane Kirstine, f. Pedersen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Odense; 17. Jan. 23 Medhj. i Faxe; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 24. April 24 Tønder; 14. Jan. 27 i Insp. for Tobaksbesk.; 14. Jan. 31 Kbhvn. (fra 1. Marts 31).



**Hansen, Karl Johannes Ejnar**, Assistent, f. 12. April 1897 i Lou, Hammer Sogn. Søn af Tømrer ved D. S. B. Chr. Hansen og Hustru Anna, f. Hilstrøm. Gift 8. Aug. 26 med Else Kirstine H., f. 30. Jan. 01 i Kbhvn. Datter af Gas- og Vandmester Kjeldsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 1. April 21 Padborg; 14. April 21 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Kbhvn.

**Hansen, Laurits Sofus**, Assistent, f. 9. Juli 1879 paa Enø. Indtraadt i Etaten 17. Sept. 96 som Kontorist i Næstved; 1. Okt. 08 Medhj. i Kalundborg; 31. Okt. 09 Ass. smstds.; 9. Juli 14 B.



**Hansen, Nicolaj Martin**, Assistent, f. 15. Sept. 1883 i Svaneke, Bornholm. Søn af Fiskehandler H. P. A. Hansen og Hustru Kirstine, f. Lind. Gift 27. Okt. 08 med Ida H., f. 3. Marts 90 i Frederikshavn. Datter af Jernbanefunktionær Andreas Petersen og Hustru Johanne Marie, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. April 02 som Kontorist i Allinge; i Svaneke; i Pakhusforvaltningen; Medhj. i Frederikshavn; i Skagen; 8. Aug. 10 Ass. smstds.; 22. Sept. 18 B. (fra 15. Sept. 18). Tidl. Formand for Ligningskommissionen i Skagen; tidl. Medlem af Skagens Banks Forretningsudvalg; tidl. Formand for Skagens gamle Sygekasse.

**Hansen, Niels Harry**, Assistent, f. 12. Juli 1900. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 18; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 14. Dec. 23 Ass. i Kbhvn.

**Hansen, Niels Peter**, Assistent, f. 11. Jan. 1869 i Køge. Søn af Landmand Niels Hansen og Hustru Marie Kristine, f. Nielsen. Gift 19. Juni 25 med Birgitte Eleonora H., f. 29. Sept. 74 i Skanderup Sogn, Nagbøl. Datter af Gaardejer Peter Nørgaard og Hustru Juliane Sofie, f. Jørgensen. Indtraadt i Etaten 14. April 85 som Kontorist i Kbhvn.; 1. Maj 89 Fuldm. paa Børsens Havneoppebørselskt.; 8. Marts 90 Fuldm. ved Kbhvn.s Toldbods Arbejdspengekt.; 29. Nov. 94 Medhj. i Skive; 26. Jan. 99 kst. Ass. i Frederiksværk;



29. Marts 99 Ass. smstds.; 29. Okt. 01 Korsør;  
10. Juni 02 Stege; 19. Nov. 04 B.; 17. Jan. 23  
Frederikssund.



gaard. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19  
som Elev i Kolding; Medhj. i Kolding; 11. Dec.  
24 Ass. smstds.



**Hansen, Niels Peter Riishøj.** Assistent, f. 8. Juli  
1904 i Aarhus. Præliminæreksamen. Indtraadt i  
Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Aarhus; Medhj. i  
Aarhus; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 3. Okt. 27 Pad-  
borg.

**Hansen, Ove Carl Brangstrup,** Assistent, f. 25.  
Aug. 1895. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13; Medhj.  
i Fredericia; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan.  
21 Hobro; 18. April 23 Kbhvn.

**Hansen, Poul Gerhardt Fønss,** Assistent, f. 1.  
Juni 1904 i Svendborg. Realeksamen. Indtraadt i  
Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Frederikshavn;  
Medhj. i Frederikshavn; i Vejle; i Egersund;  
6. Aug. 28 Ass. smstds.; 21. Nov. 28 Tønder;  
24. Juni 31 Rudkøbing.

**Hansen, Poula Marie Sloth,** f. Andersen, Assi-  
stent, f. 14. Maj 1900 i Kolding. Datter af Told-  
assistent Peter Jessen Andersen (død) og Hustru  
Ane Karoline, f. Sloth. Gift 7. Juni 30 med Hol-  
ger Nygaard Hansen, f. 10. Aug. 99 i Kbhvn. Søn  
af Peter Ulrik Hansen og Hustru Karen, f. Ny-

**Hansen, Ruth Hørlück,** Assistent, f. 9. Maj  
1896 i Svendborg. Datter af pens. Overlærer M.  
Hansen og Hustru Louise Augusta, f. Hørlück.  
Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15;  
Medhj. i Svendborg; 14. April 21 Ass. smstds.;  
19. Dec. 25 Kbhvn.



**Hansen, Sigvald Jakob,** Assistent, f. 2. Febr.  
1908 i Balle. Søn af Gaardejer Jakob Hansen og  
Hustru Johanne. Præliminæreksamen. Indtraadt  
i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Grenaa; Medhj. i  
Sæby; 14. Juli 31 Ass. smstds.



**Hansen, Sophus Bruun,** Assistent, f. 17. Dec.  
1904 i Sneslev, Førslev Sogn, Fuglebjerg. Søn af  
Uddeler Hans Hansen, Sneslev, og Hustru Sophie,

f. Madsen. Gift 11. Aug. 29 med Thora H., f. 13. Febr. 08 i Marstal. Datter af Lærer Th. Jørgensen og Hustru Anne, f. Hermansen. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Tønder; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 1. Sept. 30 Ass. i Kbhvn.



Marts 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Nakskov; 19. Dec. 25 Overtoldinsp. for Østifternes Kontor.

**Hansen, Steffen Thygesen**, Overassistent, f. 28. Aug. 1889. Indtraadt i Etaten 1. Juli 06; Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 17. Aug. 14 Ass. i Kbhvn.; 11. Jan. 17 Vamdrup; 13. Dec. 17 Hobro; 29. Aug. 22 Kolding; 23. Juni 31 Overass. i Haderslev.



**Hansen, Viktor**, Assistent, f. 12. Juni 1904 i Harte. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Middelfart. Medhj. i Haderslev; 8. Dec. 26 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Padborg.

**Hansen, Tage**, Assistent, f. 23. Juni 1906 i Nørre Vissing. Søn af Landpost K. E. Hansen og Hustru Jensine, f. Rasmussen. Gift 31 med Elise Marie H., f. 10. Sept. 09 i Hjørring. Datter af Kontorassistent i D. S. B. Chr. Larsen og Hustru Dagmar, f. Petersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 22 som Elev i Horsens; 1. Okt. 25 Medhj. i Horsens; 1. Febr. 27 i Hjørring; 12. Sept. 28 Ass. smstds.

**Hansson, Hans Valdemar**, Kontrolør, f. 22. Marts 1878. Indtraadt i Etaten 18. Juni 92; Kontorist ved Kbhvn.s Toldbods Arbejdspengekt.; 10. Nov. 06 kst. Ass. i Nyborg; 23. Marts 07 Ass. smstds.; 18. Sept. 09 Kbhvn.; 25. Febr. 13 B. (fra 22. Marts 13); 17 Censor ved Eleveksamen; 7. Okt. 20 Ktrl. i Kbhvn.

**Hansen, Tage Mads Nissen**, Assistent, f. 11. Juli 1901 i Villebøl, Kalvslund Sogn pr. Ribe. Søn af Sergent i Grænsegendarmeriet Hans Jensen Hansen og Hustru Ane, f. Nissen. Gift 25. Aug. 29 med Ingeborg Sophie H., f. 18. Dec. 1900 i Odense. Datter af Overpostpakkemester Frits Gransøe og Hustru Vilhelmine, f. Granzau. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 18 som Medhj. i Esbjerg; Medhj. i Egernsund; 10.

**Harboe-Hansen, Egede**, Overassistent, Kaptajn, f. 14. Marts 1882 i Aalborg. Søn af Toldassistent, Reserveløjtnant i Flaaden Niels Chr. Hansen og Hustru Valborg, f. Harboe. Gift med Kirsten H., f. 5. Juli 99 i Lemvig. Datter af Boghandler Sønderby og Hustru Carla, f. Olesen. 4. Stud.klasses Hovedeksamen i sproglig-historisk Retning. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 98 som Kontorist i Aalborg; 12. Sept. 07 Sekondløjtnant af Fodfolket; Medhj. i Randers; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 17. Aug. 10 Nyborg; 29. April 14 Løjtnant af Reserven; 16. Marts 17 B. (fra 14. Marts 17); 28. April 20 Helsingør; 1. Okt. 20 Nykøbing S.; 14. Okt. 20 Mullerup u. Korsør; 19. Sept. 22 Holbæk; 20. Aug. 28 Kaptajn; 20. Febr. 32 Overass. i Bandholm.



**Harreschou, Valdemar**, Kontorchef, R., f. 21. Okt. 1873 i Svendborg. Søn af Rentier Christian Harreschou (død 90) og Hustru Marie, f. Anderskouv (død 21). Gift 9. Aug. 04 med Ida H., f. 9. Aug. 74 i Kbhvn. Datter af Oberst Louis Gerlach (død 99) og Hustru Emilie, f. Holmblad (død 16). Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 90 som Kontorist i Svendborg; 96 Ass. i Finansminist. 2. Revisionsdep.; 07 Sekretær hos Departementschefen; 10 Fuldm.; 18 Ekspsekr.: 19 Chef f. Toldrevis.dep. 4. Kont.; 20 Chef f. sammes 1. Kontor (nu 1. Toldrevisionskt.). Sekrt. i Murstensnævn. af 1918 til dets Oph. 20; Revisor i Købst. alm. Brandf.; i Grundej. Hypotekf.; i Dansk Arb. Bank til 20; og i Kbhvn.s private Laanebank til 22; Medl. af Menighedsraadet for Frederiksberg Sogn.



81 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Chr.havns Havneoppebørselskt.; 26. April 90 Medhj. i Svaneke; 27. April 94 kst. Ass. i Roskilde; 6. Okt. 94 Ass. smstds.; 27. August 97 Holbæk; 28. Marts 03 B.; 3. Jan. 11 Oppeb. Ktrl. i Svaneke; 25. Febr. 16 Toldforv. i Kerteminde; 10. April 20 Toldforv. i Ærøskøbing (fra 1. Juni 20), tillige Amtsstuefilialbestyrer smstds. Medlem af Repræsentantskabet for Ærøskøbing Sparekasse; Suppleant i Menighedsraadet smstds.



**Harrit, Niels Peter**, Assistent, f. 23. Sept. 1867 i Kbhvn. Søn af Detailhandler Niels Henriksen og Hustru Kirsten Marie, f. Jacobsen. Gift 18. April 07 med Johanne Martha H., f. 6. Jan. 78 i Kbhvn. Datter af Manufakturhandler Schiellerup og Hustru Regitze, f. Sørensen. Udvidet Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 82 som Kontorist i Kbhvn.; 21. Marts 93 Fuldm. ved Pakhusfv.; 1. April 08 Ass. i Kbhvn.; 10. Juli 08 B. (fra 1. April 08). 03—09 Kasserer og Formand for Foreningen af Toldkontorpersonalet i Danmark.

**Hartfelt, August Martin Victor**, Toldforvalter, f. 20. April 1865 i Kbhvn. Søn af Skibsbygger Vilhelm August Julius Hartfelt og Hustru Mathilde, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 1. Juni



**Hassing, Hans Frederik**, Assistent, Løjtnant, f. 20. Marts 1887 i Frederikshavn. Søn af Borgmester, Malermester Johan Hassing og Hustru Sophie, f. Hansen. Gift 21. Aug. 13 med Inger H., f. 30. Marts 88 i Frederikshavn. Datter af Købmand Chr. Holm og Hustru Josefine, f. Petry. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 03 som Kontorist i Frederikshavn; Medhj. i Frederikshavn; 21. Marts 12 Ass. smstds.; 10. Juni 12 Aalborg; 18. Jan. 15 Frederikshavn.

**Hassing, Thyra Regitze**, Assistent, f. 29. Febr. 1876. Indtraadt i Etaten 25. Okt. 97; Medhj. i Odense; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 1. Jan. 11 Kbhvn.; 4. Febr. 11 B. (fra 28. Febr. 11).

**Hau, Jørgen**, Assistent, f. 3. Jan. 1895 i Sønder Lyngvig pr. Ringkøbing. Søn af Strandkontrolør Lars Christian Hau Andersen og Hustru Inger Marie Christensen, f. Dragsbeck. Gift 3. Juni 21 med Mette Johanne H., f. 31. Dec. 96 i Thisted. Datter af Købmand Anthon Jørgensen og Hustru Karen, f. Poulsen. Præliminæreksamen 11. Ind-



traadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Lemvig; 1. Sept. 17 i Thisted; 1. Okt. 18 i Skagen; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Sept. 24 i Krusaa u. Padborg; 19. Dec. 29 Aarhus.



**Haug, Julius Valdemar Eduard**, Toldkasserer, f. 31. Okt. 1875. Søn af Overbaadsmand i Marinen Th. Haug og Hustru Thora, f. Hansen. Gift med Anna Elsiné Magdalene H., f. 27. Sept. 75 i Skovsø. Datter af Gaardejer Hansen. Indtraadt i Etaten 1. April 92 som Kontorist i Toldkassererkt. i Kbhvn.; Fuldm. smstds.; 1. April 08 Ass. i Kbhvn.; 22. Okt. 10 B. (fra 31. Okt. 10); 24. April 18 Fuldm. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 8. Maj 31 Toldkasserer ved Kt. for Opkrævn. af Tillægsafg. m. v. i Kbhvn. (fra 1. Juli 31).

**Havemann, Christian Detlef Herman Lytzow**, Overassistent, f. 25. Febr. 1884 i Aarhus. Søn af Toldforvalter C. I. Havemann og Hustru Clara, f. Lund. Gift 20. Maj. 22 med Kirstine H., f. 31. Jan. 91 i Horsens. Datter af Typograf V. Sonnenborg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 1900 som Volontør og Kontorist i Odense; Medhj. i Odense; 7. Jan. 10 Ass. smstds.; 21. Jan. 10 Helsingør; 22. Dec. 13 Kbhvn.; 25. Febr. 19 B.; 24. Juni 19 Horsens; 16. April 29 Hou u. Aarhus; 23. Juni 31 Overass. smstds. Kabeltilsynsmand. Formand for Gosmer-Halling Sogns Lytterforening.

**Heesch, Valdemar Carl Holger**, Overkontrolør, f. 8. Sept. 1872. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 86; Fuldm. i Nysted; 21. April 96 Medhj. i Rødby; 29. Marts 99 Ass. i Roskilde; 27. Marts 1900 Aarhus; 31. Maj 02 Kbhvn.; 14. Sept. 07 B.; 1. Nov.

17 Ktrl. i Maribo; 3. Maj 20—31. Maj 21 kst. Ktrl. i Haderslev; 12. Dec. 21 Ktrl. i Kbhvn.; 8. Maj 31 Overktrl. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Heilmann, Else Johanne**, Kontorist, f. 14. April 1904. Datter af Toldkontrolør H. E. Heilmann og Hustru Anna, f. Jacobsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 30. Juli 25 Kontorist i Kbhvn.

**Heise, Laust Christian Frederik**, Kontrolør II, Løjtnant, f. 27. April 1867 i Vester Vedsted. Søn af Oversergent i Grænssegendarmeriet Frederik Heise og Hustru Dorthea, f. Bjerrum. Gift med Amanda Sevilla H., f. 27. Maj 67 i Faaborg. Datter af Hotelejer Demant i Nyborg. Indtraadt i Etaten 3. Febr. 91 som Kontorist i Kolding; Kontorist i Esbjerg; 29. Marts 93 Medhj. i Vamdrup; 17. Marts 98 kst. Ass. smstds.; 3. Maj 98 Ass. smstds.; 28. Maj 98 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.; 3. Maj 20 kst. Ktrl. II Aabenraa; 24. Maj 21 Ktrl. II Padborg; 1. Jan. 23 Aalborg.

**Hemmingsen, Louis Ferdinand**, Assistent, 26. Febr. 1905. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev; Medhj. i Gedser; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Hemmingsen, Olga Nydia Evelyn**, f. Gerecke, Kontorist, f. 23. Nov. 1893 i London. Datter af Grosserer Arthur Gerecke og Hustru Agnes, f. Clausen. Gift med Dommerfuldmægtig Georg Valdemar Hemmingsen, f. 10. Dec. 75 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. April 25 som Kontorist i Kbhvn.; 20. Dec. 29 Kontorist i Insp. for Tobaksbeskatningen.



**Henningsen, Johan Gottfred**, Assistent, f. 21. Dec. 1872 i Kbhvn. Søn af Faktor Alfr. Emil Henningsen.

sen og Hustru Christine Christiane, f. Nielsen. Gift 13. Juli 19 med A. H., f. 15. Nov. 68 i Mygdal. Datter af Gaardejer Lorenzen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 6. Maj 90 som Fuldm. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 22. Sept. 02 kst. Ass. i Kbhvn.; 26. Maj 03 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.



nesse u. Nysted; 25. Juni 08 Strandktrl. smstds.; 16. Juli 08 B. (fra 1. Juli 08); 1. April 13 Rødby Havn u. Bandholm-Maribo.

**Henningsen, Johanne**, f. Christensen, Assistent, f. 21. Juni 1894. Datter af fhv. Toldforvalter F. A. H. Christensen og Hustru Hilda, f. Morthensen. Gift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13 som Medhj. i Helsingør; 1. Sept. 18 Postgodstoldforvaltningen i Kbhvn.; 1. Okt. 19 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.; 1. Okt. 20 Ass. i Toldrevisionsdepartementet.

**Henrichsen, Ib Boss**, Assistent, f. 6. Jan. 1908. 1. Aug. 29 Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).



**Henriksen, Henrik**, Assistent, f. 29. Dec. 63 i Fredericia. Søn af Husmand Søren Henriksen og Hustru Karen, f. Christensen. Gift 18. Juni 93 med Karen H., f. 15. Maj 69 i Fredericia. Datter af Skibsfører Jens Augustsen og Hustru Karen, f. Dahl. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 93 som Krydsbetj. i Nakskov; 21. Sept. 96 Medhj. i Hals u. Aalborg; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. April 01 Mariager; 14. Juli 05 B. Medlem af Søretten for Randers Amt i ca. 12 Aar; Kommunal Revisor i Mariager By; Medlem af Bestyrelsen for Konservativ Vælgerforening smstds.

**Henriksen, Christian Henrik August**, Assistent, exam. jur., f. 5. April 1866 i Odense. Gift med Jensine H., f. Hansen, f. 24. Maj 72 i Stenstrup. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 89; Fuldm. i Odense; 12. Okt. 98 Medhj. i Nyborg; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 16. Dec. 02 Bogense; 31. Aug. 08 B.

**Henriksen, Claus Christian**, Strandkontrolør, f. 27. Maj 1868 i Marstal. Søn af Skibsfører Claus Henriksen og Hustru Eline, f. Knutzen. Gift 18. Dec. 91 med Jensine H., f. 9. Jan. 69 i Marstal. Datter af Skibsfører I. C. Hansen og Hustru Hansine, f. Frandsen. Styrmands- og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 94 som Krydsbetjent i Korsør; 1. Jan. 04 Rorsbetj. i Eghoved u. Marstal; 3. Marts 08 kst. Strandktrl. i Kram-

**Henriksen, Mads Peter**, Strandkontrolør, f. 9. Sept. 1864 i Odense. Krydsbetj.; 29. Marts 93 Medhj. ved Starreklint u. Nykøbing S.; 17. Marts 98 kst. Ass. i Lumbsaa u. Nykøbing S.; 28. Maj 98 Strandktrl. smstds.; 28. Marts 03 B.; 25. Jan. 04 Ass. i Vordingborg; 13. Sept. 07 Strandktrl. i Klintholm. u. Stege. Havnefoged, Tilsynsførende ved Redningsstationen.

**Herly, Hans Svarrer**, Assistent, f. 10. April 1903 i Nordby, Fanø. Søn af Strandvagtimester Herved Marius Herly og Hustru Catrine, f. Svarrer. Gift 26. Dec. 31 med Gerda Kirstine H., f. 31. Juli 08 i Esbjerg. Datter af Fiskeskipper Chr. Torbensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i





Etaten 1. Juni 19 som Elev i Esbjerg; Medhj. i Esbjerg; 16. Maj 25 Ass. i Randers; 14. Jan. 27 Kbhvn.

18 som Medhj. i Aalborg; 21—23 Medhj. i Tønder; Medhj. i Esbjerg; 4. Sept. 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Padborg; 1. Marts 27 Vejle.



**Herly, Niels Andersen**, Assistent, f. 14. Sept. 1901 i Nordby, Fanø. Søn af Strandvagtmaster Herved M. Herly og Hustru Cathrine, f. Svarrer. Gift 24. Maj 29 med Gudrun H., f. 28. Dec. 06 i Varde. Datter af Hotelejer I. H. Jacobsen og Hustru Jensine, f. Jepsen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Medhj. i Kolding; 1. Juni 21 Medhj. i Varde; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Esbjerg; 14. Jan. 29 Thisted.

**Hermansen, Vibeke**, Kontorist, f. 6. Juni 1906 i Fredericia. Datter af Oberstløjtnant I. V. V. Hermansen og Hustru W., f. Ehnhuus. Ugift. Indtraadt i Etaten 14. Juli 27; 16. Dec. 32 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Hermansen, Jens Peter**, Assistent, f. 27. Jan. 1898 i Vinderslev. Søn af Gaardejer K. H. Holm og Hustru Margrethe, f. Frandsen. Gift 24. Juni 24 med Augusta H., f. Risom, f. 12. Febr. 1900 i Nørre-Tranders. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 16 som Medhj. i Silkeborg; Medhj. i Aabenraa; 11. April 22 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Ebeltoft; 19. Okt. 23 Randers.

**Hindrup, Svend Børge**, Assistent, f. 21. Aug. 1907 i Hobro. Søn af Malermester Chr. E. Hindrup og Hustru Caroline, f. Hansen. Realeksamen Hobro 24. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Esbjerg; 1. Aug. 27 Medhj. i Hobro; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Aabenraa.

**Hermansen, Niels Christian**, Assistent, f. 3. Nov. 99 paa Manø. Søn af Toldvagtmaster Jørgen Lauritz Hermansen og Hustru Marie Kirstine, f. Thomsen. Gift 8. April 23 med Bertha Pauline H., f. 9. Dec. 01 i Hostrup (Jejsing-Hostrup Sogn). Datter af Pensionist Max Placktjes og Hustru Wilhelmine, f. Pijut. Realeksamen, Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt.



**Hintze, Elisabeth Marie**, Assistent, f. 13. Febr. 1894 i Rønne. Datter af Købmand John Hintze

og Hustru Karen Marie, f. Stender. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Svendborg; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 20. Juni 19 Ass. Kbhvn.; 18 April 23 Rønne.

**Hjelms, Peter Christian**, Assistent, f. 29. Juni 1879. Indtraadt i Etaten 14. Aug. 95; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 25. Maj 14 B. (fra 29. Juni 14).

**Hjort, Inger**, Assistent, f. 20. Sept. 1895 i Melbygaard pr. Kalundborg. Datter af Sparekassere Hjort og Hustru Karen Kathrine, f. Hunderup. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15; Medhj. i Odense; 14. April 21 Ass. smstds.

**Hoberg, Svend Nikolaj**, Assistent, f. 9. Marts 1910. 1. Aug. 29 Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).

**Hoffmann, Carl Jens**, Assistent, f. 21. Febr. 1881 i Kbhvn. Præliminæreksamen (Universitetet). Indtraadt i Etaten 1. April 98 som Kontorist; Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. Kbhvn.; 21. Maj 13 Ebeltoft; 11. Febr. 16 B. (fra 21. Febr. 16); 16. Okt. 20 Anholt u. Grenaa; 1. Sept. 24 Aarøsund u. Haderslev; 24. Marts 28. Graasten u. Egersund; 22. Sept. 28 Egersund u. Graasten. Post- og Telegrafeksped. tø.



Postgodstoldforvaltning; 1. April 24 ved Toldbodens Havneoppebørselskt., 8. Marts 26 Ass. i Kbhvn.



**Hofmar, Anders Nielsen**, Assistent, f. 26. April 1870 i Middelfart. Søn af Restauratør Lars Andersen og Hustru Ellen Marie, f. Nielsen. Gift 7. Okt. 06 med Kaja H., f. 1. Juli 80 i Silkeborg. Datter af Maskinmester Lorentz Hofmar og Hustru Sofie, f. Ljungberg. Indtraadt i Etaten 1. Maj 84 som Kontorist i Nyborg; Fuldm. i Nyborg; 29. April 93 Medhj. i Kbhvn.; 17. Marts 98 kst. Ass. i Nyborg; 21. Juni 98 Ass. smstds.; 29. April 05 B.; 17. April 07 Gedser m. Tj. ved Gedser—Warnemünde Ruten; 4. April 16 Kbhvn.



**Hoffmann, Christian Ancher**, Kontrolør, f. 13. Aug. 1885 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter i Varde Chr. Hoffmann og Hustru Christine, f. Low. Gift 6. Marts 15 med Anna H., f. 4. Jan. 87 i Horsens. Datter af Møller Andreas Mortensen og Hustru Karen Marie, f. Møller. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 02 som Kontorist i Varde; Medhj. i Varde; 22. Sept. 10 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Esbjerg; 18. Jan 15 Kbhvn.; 20. April 15 Skive; 29. Dec. 20 Haderslev; 8. Marts 29 Ktrl. i Padborg; 13. Febr. 30 Krusaa-Kollund u. Padborg.

**Hoffmann, Paula Margrethe**, f. Nielsen, Assistent, f. 22. Nov. 1901 i Kbhvn. Datter af Snedkermester Chr. Nielsen. Kbhvn., og Hustru Ane Marie, f. Pedersen, Vejle. Gift 20. Nov. 29 med Grosserer Mogens Löwenhaupt Hoffmann, f. 2. Juni 01 i Kbhvn. Søn af Bogtrykker S. L. Hoffmann og Hustru Julie Marie, f. Soelgaard. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 20 som Elev ved

**Holm, Arent Holger**, Assistent, f. 4. Aug. 1902 i Odense. Søn af Fabrikant Peter J. Holm og

Hustru A. Marie, f. Mortensen. Gift 29. Dec. 29 med Gerda H., f. 4. Sept. 09 i Aalborg. Datter af Gaardmand Christian Olsen og Hustru Marie, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kbhvn.; 1. Juni 23 Medhj. i Kbhvn.; 1. Juni 26 Aalborg; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Stege.



**Holm, Axel Harald Emil**, Kontrolør II, f. 26. Febr. 1891 i Kbhvn. Søn af Ølhandler H. Holm og Hustru A. K. M. Gift med Lilla Christa Maria Duus H., f. 18. Sept. 97 paa Frederiksberg. Datter af Skotøjsfabrikant H. C. Kristensen og Hustru, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 27. April 07 som Volontør ved Pakhusforvaltningen i Kbhvn.; 1. Aug. 07 Volontør ved Toldkassererkt.; 1. Febr. 08 Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 1. Juni 15 Medhj. ved Overtoldinsp. for Københavns Kontor; 16. Febr. 16 Ass. smstds.; 5. Maj 17 Aalborg; 1. Febr. 19 Kbhvn.; 1. Nov. 19—31. Jan. 21 udenfor Nr. uden Lønning; 13. Jan. 21 Ass. i Kbhvn.; 1. Juli 30 Ktrl. II i Overtoldinsp. for Kbhvn. (fra 1. Aug. 30).



**Holm, Ingeborg Truelsen**, f. Christensen, Kontorist, f. 8. Sept. 1906 i Kbhvn. Datter af Grosserer Axel Truelsen Christensen og Hustru Ellen Dorothea, f. Lemburg. Gift med Premierløjtnant Harald Bendix Holm, f. 3. Febr. 04 i Stubbekøbing. Søn af Tømremester Holm og Hustru, f. Prehn. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist i Frihavnens Toldoppebørselskontor; 15. Juli 27 Kbhvn.

**Holm, Niels Christian Jørgen**, Kontrolør, f. 8. Juli 1881. Indtraadt i Etaten 16. Jan. 01; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 31. Marts 10 Ass.

i Kbhvn.; 18. Jan. 15 Holstebro; 22. Juni 16 Kbhvn.; 13. Juli 16 B. (fra 8. Juli 16); 19. April 27 Ktrl. i Kbhvn.



**Holm, Ove Christian**, Kontrolør, f. 26. Aug. 1874 i Kbhvn. Gift 17. Maj 1907. Indtraadt i Etaten 17. Juni 95 som Kontorist i Frederiksværk; Medhj. ved Overtoldinsp. for Kbhvns Kontor; 17. Febr. 09 Ass. i Kbhvn.; 20. Aug. 09 B. (fra 26. Aug. 09); 10. Sept. 20 Ktrl. smstds.

**Holmen, Karl Kristian Svendsen Pedersen**, Viceinspektør, f. 3. Aug. 1883. Indtraadt i Etaten 20. Okt. 1900; Medhj. i Bandholm; 31. Marts 10 Ass. smstds.; 1. Jan. 11 Aalborg; 11. Jan. 13 Kbhvn.; 18. Jan. 15 Thisted; 21. Dec. 15 Fredericia; 23. Marts 18 Kbhvn.; 12. Aug. 18 B. (fra 3. Aug. 18); 17. Marts 27 Ktrl. smstds.; 29. Juni 29 i Insp. f. Tobaksbesk; 15. Maj 32 Viceinspektør smstds.

**Holm-Hansen, Harry Alexander**, Assistent, f. 15. Maj 1901 i Svaneke. Søn af Bagermester Lauritz Peter Hansen og Hustru Helene Birgithe, f. Holm. Realeksamen 17. Indtraadt i Etaten 1. April 18 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. i Rønne; 1. April 24 Ass. smstds.; 1. Febr. 32 Kbhvn.

**Holst, Anton**, Assistent, f. 5. Nov. 1902 i Vesløs, Jylland. Søn af Gaardejer J. P. Holst og Hustru Karen, f. Larsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Elev i Thisted; 1. Nov. 23 Medhj. i Grenaa; 1. Sept. 25 Kbhvn.; 21. Aug. 26 Ass. smstds.; 14. Marts 31 Ebeltoft.

**Holst, Christian**, Assistent, f. 15. Febr. 1870 paa Agersø. Søn af Købmand Hans Vejle Holst og Hustru Sofie, f. Richter. Gift 27. Nov. 98 med Ulrika Henrikke H., f. 16. Dec. 71 i Skelskør. Datter af Buntmager F. Dørge og Hustru Kristiane, f. Møller. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 85 som Kontorist i Skelskør; Fuldm. i Skelskør; 11. Okt. 94 Medhj. i Mariager; 24. Juni 98 kst. Ass. i Thisted; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 26. Juni 01 Korsør; 23. Febr. 05 B.

**Holst, Christian Vilhelm Emanuel Brandt**, Kontrolør, cand. polyt., f. 3. Maj 1875 i Fredericia. Søn af Etatsraad H. F. V. Holst (død), R., D.M., og Hustru Amalie, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 20 som Ktrl. ved Insp. for Øl-



og Spiritusbesk. Tidligere Tillidshverv: Stads- og Havneingeniør. Litterære Arbejder: Diverse videnskabelige Arbejder.



**Holst, Frits**, Toldforvalter, f. 20. Okt. 76 i Nyborg. Søn af Kaptajn i Infanteriet Vilhelm Holst og Hustru Henriette, f. Graae. Gift 22. April 32 med Edith H., f. 10. Marts 01 i Kbhvn. Datter af Ingeniør Fr. Nielsen og Hustru Else, f. Eriksen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Aug. 93 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Kreditoplagskt.; 15. Jan. 08 kst. Ass. i Esbjerg; 25. Juni 08 Ass. smstds.; 18. Okt. 11 B. (fra 20. Okt. 11); 9. Febr. 22 Toldforv. i Struer (fra 1. April 22); 22. April 29 Toldforv. i Frederiksværk; 29. April 29 tillige Skovkasserer for Tisvilde-Frederiksværk Skovdistrikt.



**Holst, Frits Vilhelm**, Assistent, f. 4. Dec. 1903 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter Frits Holst, Fre-

deriksværk og Hustru Clara Johanne, f. Hviid. Gift 27. Febr. 27 med Augusta Kirstine H., f. 27. Juni 01 i Ølgod. Datter af Gas- og Vandmester Niels Feddersen og Hustru Karen Marie, f. Kristiansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Aarhus; 1. Febr. 22 Medhj. i Thisted; 1. Okt. 23 Holstebro; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 20. April 28 Frederikshavn; 24. Juni 31 Helsingør. Delegeret (1932) i Den danske Toldretsforenings 3. Kreds.



**Holst, Inger Margrethe Frederikke**, f. Olsen, Kontorist, f. 8. Jan. 1898. Datter af Skomagermester Jens Olsen, Kbhvn., og Hustru Ellen, f. Frederiksen. Gift 14. Aug. 28 med Maskinmester Svend Holst, f. 25. Febr. 98 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 22; 25. April 23 Kontorist i Kbhvn.



**Holstein, Christian Frederik**, Assistent, Løjtnant, f. 26. Aug. 1870 i Vendsyssel. Søn af Fiskerikontrollør i Østifterne Christian Frederik Holstein og Hustru Emmely, f. Kall. Gift med Agnete H., f. 21. Dec. 76 i Kbhvn. Datter af Forretningsfører Løber og Hustru Sofie, f. Kilsgaard. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 13. Febr. 89 som Volontør i Kalundborg; Kontorist i Kalundborg; 11. Okt. 94 Medhj. i Svaneke; 26. Jan. 99 kst. Ass. i Aalborg; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Dec. 01 Kbhvn.; 24. Aug. 05 B.

**Holtner, Thorvald Nikolaj**, Toldforvalter, Kaptajn, f. 5. Marts 1877 i Skagen. Søn af Strandkontrollør L. Hansen Sønderaa og Hustru Marie, f. Larsen. Gift 22. Sept. 03 med Petra Marie H., f. 26. Okt. 79 paa Hastrupgaard, Spentrup. Datter af Proprietær Marius Erichsen og Hustru Vil-



helmine Johanne, f. Kelp. Indtraadt i Etaten 1. April 91 som Kontorist i Skagen; 10. Juni 97 Sekondløjtnant; 1. Juni 99 Kontorist i Hobro; 1. Dec. 99 Fuldm. i Søby; 31. Jan. 05 kst. Ass. i Assens; 30. Marts 05 Ass. smstds.; 21. Sept. 06 Nykøbing F.; 22. Febr. 09 Odense; 9. Marts 12 B. (fra 5. Marts 12); 22. Dec. 13 Løjtnant af Reserven; 6. Sept. 16 Kaptajn; 26. Maj 19 Ktrl. i Vamdrup; 3. Maj 20 kst. Ktrl. i Tønder; 11. Dec. 20 kst. Toldforv. smstds.; 23. Maj 21 Toldforv. smstds.; 25. Juni 31 Toldforv. i Haderslev (fra 1. Aug. 31).

18 Skive; 19. Sept. 22 Kbhvn; fra 1. April 25 til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 10. Sept. 26 Kbhvn; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Hvidberg, Albert Johannes**, Assistent, f. 23. Juni 1904 i Kbhvn. Søn af Godsforvalter, cand. polit. Hans Albert Hvidberg og Hustru Agnes, f. Nielsen. Gift 6. Okt. 31 med Rigmor H., f. 13. Juni 04 i Kbhvn. Datter af Grosserer Oluf J. Kalkar Skjoldager og Hustru, f. Lund. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Tønder; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Kbhvn.

**Hornelund, Søren Svend**, Assistent, f. 16. Juli 1900 i Middelfart. Søn af Kantor Peder Hornelund og Hustru Margrethe, f. Pedersen. Gift med Louise H., f. 9. Aug. 98 i Usserød. Datter af Assistent N. Bärnholt og Hustru S., f. Rasmussen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 11. Dec. 24 Ass. i Kbhvn.



**Hunsbal, Aage Hunsballe Jensen**, Overassistent, f. 11. Jan. 1893 i Struer. Søn af Brandinspektør A. Hunsbal og Hustru A., f. Nielsen. Gift 17. Sept. 18 med Karen-Elly H., f. 22. Jan. 98 i Kbhvn. Datter af Hans Chr. Essemann og Hustru Louise E. Realeksamen (Struer). Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Holstebro; 1. Febr. 13 Afløsningsmedhj. i Aalborg; 1. Febr. 15 i Viborg; 16. Jan. 18 Ass. smstds.; 23. Marts

**Hylsebeck, Carl Marius**, Assistent, f. 1. Marts 1875 i Ærøskøbing. Søn af Malermester Peter Frederik Hylsebeck og Hustru Ellen Marie, f. Thørøe. Gift 19. Okt. 06 med Henriette H., f. 18. Nov. 81 i Ærøskøbing. Datter af Kordegn V. Schøsler og Hustru, f. Erichsen. Indtraadt i

Etaten 28. Aug. 89 som Kontorist i Ærøskøbing; Fuldm. i Ærøskøbing; 16. April 04 kst. Ass. smstds.; 14. Juli 04 Ass. smstds.; 24. Febr. 10 B. (fra 1. Marts 10); 1. Sept. 32 Afsked. I Bestyrelsen for Ærøskøbing Sparekasse; Formand for Menighedsraadet i Ærøskøbing.



Datter af Snedker J. P. Andersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Febr. 23 Kalundborg; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Nyborg.

**Hylsebeck, Paul**, Assistent, f. 7. Marts 1893 i Ærøskøbing. Søn af Buntmager G. Svendsen og Hustru F., f. Hylsebeck. Gift 12. Nov. 26 med Else A. H., f. 1. Juli 97 paa Frederiksberg. Datter af Bagermester F. Hansen og Hustru A. M., f. Christensen. Præliminæreksamen (Ærøskøbing). Indtraadt i Etaten 1. Nov. 08 som Medhj. i Nykøbing Mors; i Korsør; 20. Marts 18 Ass. smstds.; 1. Febr. 19 Maribo; 22. Jan. 24 Stege; 9. Okt. 25 Roskilde; 1. Juni 28 Aarø sund u. Haderslev.

**Höllinger, Johannes Henrik**, Assistent, cand. phil., f. 28. Nov. 1904. Studentereksamen 1925. Filosofikum 1926. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22; 17. Dec. 27 Ass. i Kbhvn.; 24. Okt. 31 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told og Forbrugsafg. 1. Ekspeditionskt. 1. Afd.



**Høgsbro, Halvor**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 13. Okt. 1870 i Nr. Farup pr. Ribe. Søn af Sognepræst Sabinus Høgsbro og Hustru Henriette, f. Bay. Gift 9. Maj 98 med Margrete H., f. 23. Sept. 1875 i Kbhvn. Datter af Sygehusforvalter N. Jørgensen og Hustru Florantine, f. Jacobsen. Præliminæreksamen (Svendborg). Indtraadt i Etaten 1. Sept. 87 som Kontorist i Hillerød; Kontorist i Svendborg; 29. April 95 Medhj. i Thisted; 29. Marts 99 Ass. i Stege; 28. Maj 1900 Odense; 23. Okt. 05 B.; 23. Jan. 07 Helsingør; 26. April 17 Oppeb. Ktrl. i Neksø (fra 1. Juni 17); 30. Maj 22 Toldforv. i Fakse (fra 1. Juli 22). Telegrafbestyrer.

**Ibsen, Agnete Marie**, f. Pedersen, Assistent, f. 18. Nov. 1901 i Kbhvn. Gift 10. Juni 25 med Arkitekt N. Ibsen, f. 17. Juli 99 i Kbhvn. Præliminæreksamen (Universitetet 18). Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.; 2. April 27 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Maj 27—30. April 28; 1. Maj 28 Ass. i Kbhvn.

**Høi, Carl Christian Høyer Petersen**, Assistent, f. 6. Dec. 1900 i Kalundborg. Søn af Fiskerifoged Hans Høi og Hustru Hansine, f. Høyer. Gift 30. Sept. 27 med Jenny H., f. 26. Febr. 02 i Slagelse.

**Ibsen, Edvin Holger Sophus**, Toldforvalter, F. Cb. 5, f. 7. Juli 1871 i Kbhvn. Søn af Strandkontrollør Chr. Ibsen og Hustru Thora Emilie, f. Christensen. Gift 19. Juni 14 med Olga I., f. 24. Sept. 88 i Kbhvn. Datter af Rentier E. Johansen og Hustru Nina, f. Clausen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 86 som Kontorist i Svendborg; Fuldm. i Svendborg; 24. Okt. 95 Medhj. i Løgstør; 29. Marts 99 Ass. i Esbjerg; 21. Dec. 00 Kbhvn.; 17. Juli 06 B.; 17. Aug. 10 F. Cb. 5.; 26. April



17 Fuldm. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 11. Aug. 20 Toldforv. i Skelskør; 23. Maj 26 Toldforv. i Faaborg.

**Ingemar, Peter**, Assistent, f. 23. Aug. 1876 i Haarby Skole, Vange Sogn. Søn af Lærer I. C. C. Jensen og Hustru Marie. Gift 5. Sept. 1902 med Anna Maria I., f. 18. Maj 1878 i Kbhvn. Datter af Toldassistent H. A. Petersen og Hustru Augusta, f. Knudsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 25. Juli 93 som Volontør i Esbjerg; 1. Nov. 01 Fuldm. i Grenaa; 12. Aug. 07 kst. Ass. i Odense; 22. Febr. 08 Ass. smstds.; 19. Aug. 11 B. (fra 23. Aug. 11); 20. Aug. 20 Aalborg; 29. April 21 Padborg; 31. Okt. 22 Aalborg. 1930 valgt til Delegeret for Assistentklassen i Jylland. Forfatter til flere Sange og Smaafor-tællinger.

**Iversen, Hans Anker Mathias**, Assistent, f. 4. Jan. 1901 i Nordby, Fanø. Søn af Lodsformand M. N. Iversen og Hustru Ane, f. Jepsen. Gift 28. Jan. 28 med M. M. K. I., f. 26. Okt. 02 i Bramdrup Sogn. Datter af Skibsfører P. Petersen. Realeksamen 17. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Horsens; Afsløsningsmedhj. i Horsens; 14. Okt. 25 Afsløsningsass. smstds.; 14. Jan. 27 Esbjerg; 14. Jan. 29 Kbhvn.



**Iversen, Lauritz Johan**, Kontrolør II, f. 29. Jan. 1884 i Frederikshavn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 13. Juli 1900 som Kontorist i

Frederikshavn; Medhj. i Frederikshavn; 7. Jan. 10 Ass. smstds.; 10. Marts 16 Kbhvn.; 24. Jan. 19 B. (fra 29. Jan. 19); 29. April 20 Haderslev; 29. Dec. 20 Kbhvn.; 23. Juli 28 Ktrl. II smstds.

**Jacobsen, Alfred Gorm**, Assistent, f. 14. Marts 1895 i Sorø. Søn af Tobaksfabrikant Jørgen Jacobsen og Hustru Maren Sofie, f. Neess. Gift 26. Okt. 1919 med Kirsten Emilie J., f. 18. Febr. 1890 i Skævinge. Datter af Parcellist P. Larsen og Hustru Karen, f. Sylvest. Indtraadt i Etaten 1. Maj 13 som Medhj. i Odense; 1. Juni 18 Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Febr. 19 ved Kalkbrænderiernes Toldforvaltning; 27. Sept. 19 Ass. i Kbhvn.



**Jacobsen, Hans Peter**, Assistent, f. 27. Juni 1897 i Aarhus. Søn af Toldpakhusformand Jørgen Jacobsen og Hustru Karen Marie, f. Madsen. Gift 18. Maj 28 med Elise Marie J., f. 16. Jan. 04 i Frederikshavn. Datter af Fiskeauktionsmester Johan Thyrring og Hustru Alma, f. Stöckel. Realeksamen 14. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. i Herning; 1. Febr. 17 Vejle; 1. Juli 19 Thisted; 14. April 21 Ass. smstds.; 10. Okt. 21 Tønder; 20. Jan. 25 Aarhus.



**Jacobsen, Jørgen Peter Thonsgaard**, Assistent, f. 7. April 1904 i Obbekjær Sogn, Ribe. Søn af Overtoldbetjent Jacob Jacobsen og Hustru Elise Marie Jensine, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. September 1922 som Elev i Tønder; 1. Sept. 25 Medhj. i Tønder; 1. Maj 27 Sønderborg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.

**Jakobsen, Andreas Peder**, Assistent, f. 17. Marts 1902 i Nordby, Fanø. Søn af Ølhandler Jacob Nielsen Jakobsen og Hustru Karen Andrea, f. Svarrer. Gift 12. Okt. 26 med Alvilda J., f. 13. Juni 02 i Esbjerg. Datter af Smedemester H. M. Sørensen, Esbjerg og Hustru Kristine, f. Friis (død). Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 1918 som Medhj. i Aalborg; Nykøbing M.; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Kolding; 14. Jan. 27 Padborg; 19. Dec. 29 Aalborg.



**Jans, John Richard**, Kontrolør, f. 20. Dec. 1875 i Dragør. Søn af Lodsbogholder D. J. Jans, Dragør og Hustru N., født Schmidt. Gift 8. Maj 07 med Valborg J., f. 10. Juni 82 i Visse. Datter af Gaardejer Chr. Christensen og Hustru, f. Andersen. Alm. Forberedelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 92 som Kontorist i Mariager; Fuldm. i Aalborg; 23. Jan. 07 kst. Ass. smstds.; 24. Maj 07 Ass. smstds.; 5. Dec. 10 B. (fra 20. Dec. 10); 19. Juni 20 kst. Ktrl. ved Toldregnskabsikt. i Aabenraa; 24. Maj 21 Ktrl. smstds.; 17. Okt. 23 Ktrl. i Frederikshavn (fra 1. Jan. 24).

og Hustru Agnes, f. Routledge. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 85 som Kontorist i Hobro; Fuldm. i Hobro; 25. Juli 94 Medhj. i Struer; 17. Marts 98 kst. Ass. i Skive; 24. Jan. 99 Ass. i Aalborg; 14. Sept. 05 B.; 28. Maj 15 Fuldm. ved Toldkassererkt. i Odense; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 25. Okt. 19 Toldforv. i Mariager (fra 1. Dec. 19); 13. Juni 23 Toldforv. i Hobro (m. Mariager).



**Janus, Janus Kristian**, Kontrolør II, f. 18. Jan. 1880. Søn af Avlsbruger Janus Hansen og Hustru Margrethe, f. Holm. Gift med Laura J., f. 17. April 1886 i Hjørring. Datter af Smedemester Martin Larsen og Hustru Anna, f. Kaastrup. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 98 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Jan. 15 B. (fra 18. Jan. 15); 11. Juli 28 Ktrl. II ved Jernbanens Toldoppebørselskt. (fra 1. Okt. 28).



**Jensen, Anders Ferdinand**, Assistent, f. 1. Maj 1868 i Draaby, Jægerspris. Søn af Skovfoged Chresten Jensen og Hustru Ane Sophie, f. Andersen. Gift 11. Juni 99 med Nanna Charlotte Frederikke, J., f. 29. Aug. 76 i Rødby, Lolland. Datter af Arkitekt Frederik Jacobsen og Hustru Marie, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 85 som Kontorist i Frederikssund; Fuldm. i Frederikssund; 11. Okt. 94 Medhj. i Saksø; 1. Juni 97 Ringkøbing; 28. Maj 98 kst. Ass. i Ringkøbing; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 25. Okt. 04 B. Fra 1914 Forretningsfører for Ringkøbing Amts Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening.

**Jark, Harald Anders**, Assistent, f. 14. Sept. 1909 i Vamdrup. Søn af Ledvogter Boi Jark og Hustru Caroline, f. Enevoldsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Esbjerg; Medhj. i Esbjerg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Haderslev.

**Jensen, Adolph Brock**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 26. Sept. 1870 i Hobro. Søn af Kunstdrejer Niels Brock Jensen og Hustru Laurine, f. Kjølby. Gift 24. Maj 03 med Beatrice J., f. 5. Okt. 71 i Brønderslev. Datter af Postmester Petrus Bahner

**Jensen, Anders Jacob**, Kontrolør II, f. 9. Marts 1886 i Kbhvn. Søn af Sagfører C. A. Jensen og Hustru Anna. Gift 16. Okt. 20 med Jonna Elisabeth J., f. 24. Febr. 93 i Kbhvn. Datter af Sagfører Viggo N. Petersen og Hustru A. E., f. Børgesen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 03 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Jan. 11 Afløsningsmedhj. i Viborg; 20. Sept. 11 Ass.; 11. Jan. 13 Varde; 18. Marts 13 Insp. for Cigaretbeskatningen; 17. April 15 Afløsningsass. i





Kbhvn.; 7. Juli 16 Ass. i Viborg; 13. Dec. 18 Kbhvn.; 7. April 19 til 1. Sept. 24 til Tjeneste ved Inspektoratet for Tobaksbeskatningen; 31. Marts 30 Ktrl. II i Kbhvn.



**Jensen, Andreas Alfred**, Kontrolør, f. 12. Maj 1866 i Kbhvn. Søn af Landmand Anders Jensen og Hustru Inger Marie, f. Danielsen. Gift med Kate J., f. 7. Maj 75 i Kbhvn. Datter af Malermester A. F. Madsen og Hustru, f. Frøde. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 79 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor; 9. Dec. 87 Medhj. i Mariager; 20. Nov. 91 Ass. smstds.; 29. Sept. 92 Kbhvn., 28. Marts 03 B.; 9. Juni 11 Ktrl. smstds.



**Jensen, Anna Petra**, Kontorist, f. 24. Jan. 1908 i Oxbøl. Datter af Gaardejer Marius Jensen og Hustru Johanne, f. Christensen. Ugift. Prælimi-

næreksamen 1925. Indtraadt i Etaten 1. April 28 som midlertidig Kontorarbejder i Aabenraa; 8. Okt. 30 Kontorist i Esbjerg.

**Jensen, Arnold Demant**, Assistent, f. 14. Jan. 1907. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; Medhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 14. Juli 31 Ass. smstds.



**Jensen, August Wiemann**, Kontrolør II, f. 2. Maj 1892 i Kerteminde. Gift 30. Dec. 17 med Margrethe J. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 07 som Kontorist i Roskilde; Medhj. i Nakskov; 22. Maj 17 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Odense; 13. April 31 Ktrl. II smstds. Tidl. Bestyrelsesmedlem i Etatsforeningen.

**Jensen, Axel Edvard**, Kontrolør II, f. 30. Okt. 1871 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter R. A. Jensen og Hustru Martine, f. Borgstrøm. Gift 1. Juli 21 med Ellen Kristine J., f. 2. Febr. 81 i Villingerød. Datter af Lærer C. G. Olsen og Hustru Elisabeth, f. Baumgarten. Indtraadt i Etaten 1. Juni 86 som Kontorist i Frederiksværk; Fuldm. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 8. Okt. 96 Medhj. i Ringsted; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 1. Nov. 06 B.; 26. Maj 19 Fuldm. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 1. Okt. 19 Ktrl. II smstds.



**Jensen, Bernhard Teglhøj**, Assistent, f. 20. Aug. 1903 i Helsingør. Søn af Malermester Johs. V. Jensen (død 1924) og Hustru Ellen Sophie, f. Lar-

sen. Gift 9. April 28 med Gerda Cathrine J., f. 15. Marts 04 i Hellerup. Datter af Centralbestyrer Chresten Anthon Sørensen og Hustru Maren Cathrine, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev ved Frihavnens Toldoppebørselskontor; 1. Maj 23 Medhj. i Aalborg; 1. Juli 24 i Helsingør; 19. Dec. 25 Ass. smstds.



**Jensen, Carl Christian Thomas Henry**, Kontrolør, f. 24. Aug. 1878 i Aalborg. Søn af Landmand, Farver Thomas Jensen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 23. Juli 07 med Elisabeth J., f. 5. Febr. 87 i Neuhaus (Tyskland). Datter af Sløztermester W. Agatz og Hustru Johanne, f. Barge. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 94; Medhj. i Aalborg; 16. Okt. 08 Ass. i Roskilde; 10. Dec. 08 Kbhvn.; 19. Aug. 13 B. (fra 24. Aug. 13); 20. Sept. 22 Ktrl. smstds.



**Jensen, Carl Gottfred**, Assistent, f. 27. Okt. 1865 i Mørke pr. Holbæk. Søn af Kusk Lars Jensen og Hustru Josephine, f. Grøndal. Indtraadt i Etaten 14. Marts 81 som Kontorist i København; Kontorist ved Pakhusforvaltningen; 29. Febr. 92 Medhj. i Kbhvn.; 26. Febr. 95 kst. Ass. smstds.; 26. Nov. 95 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B. Forhv. Medlem af Bestyrelsen i den københavnske Toldassistentforening.

**Jensen, Charles Valdemar**, Assistent, f. 8. Maj 1870 i Bogense. Søn af Krydstoldassistent Jens Christian Jensen og Hustru Elisabeth, f. Sebeck. Gift 6. Dec. 95 med Dagmar Hansigne J., f. 16. Jan. 76 i Allinge. Datter af Kæmner M. P. Ipsen og Hustru Emanuelitta. Indtraadt i Etaten 10. Okt. 84 som Volontør i Bogense; Fuldm. i Bogense;



27. April 94 Medhj. i Allinge; 17. Marts 98 kst. Ass. i Svaneke; 31. Okt. 98 Ass. i Helsingør; 22. Maj 05 B.

**Jensen, Christian Jepsen**, Assistent, f. 21. Febr. 1900 i Udby i Rougsø Herred. Søn af Kreaturhandler C. P. Jensen og Hustru Dorthea, f. Jepsen. Gift 14. Maj 24 med Gertrud Henriette J., f. 30. Sept. 04 i Tønder. Datter af M. Plackties og Hustru Minna, f. Pijut. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Medhj. i Fredericia; Svendborg; 11. Dec. 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Viborg. Formand for Viborg Salon og Pistolskytteforening 29.



**Jensen, Edel Else**, Kontorist, f. 9. Aug. 1906 i Kbhvn. Datter af 1. Maskinmester G. G. Jensen og Hustru P. A., f. Christoffersen. Realeksamen (Gennemgaaet den franske Skole). Indtraadt i Etaten 7. Dec. 26 som Kontormedhj. i Kbhvn.; 30. Okt. 31 Kontorist i Kbhvn.

**Jensen, Ellen Margrethe**, Assistent, f. 14. Nov. 1902 i Kbhvn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselsktt.; 20. Sept. 26 Ass. i Kbhvn.

**Jensen, Erna Fichtner**, Kontorassistent, f. 30. Sept. 1898. Datter af Bagermester J. Jensen og Hustru Anna Johanne, f. Fichtner. Ugift. Realeks-



amen. Indtraadt i Etaten 1. April 16 som Kon-  
torist ved Overtoldinsp. for Kbhvns Kontor; 28.  
April 26 Kontorass. smstds.

**Jensen, Ernst**, Assistent, f. 21. Juni 1907 i Fre-  
derikshavn. Søn af Muremester Jens Jensen og  
Hustru Anne Marie, f. Larsen. Alm. Forberedel-  
seseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som  
Elev i Aalborg; Medhj. i Frederikshavn; 14. Juli  
31 Ass. smstds.; 22. Dec. 31 Skelskør.



**Petrea, f. Christiansen**. Realeksamen; Afgangseks-  
amen fra Fodfolkets Kornetskole. Indtraadt i Eta-  
ten 1. Aug. 23 som Elev i Fredericia; Medhj. i  
Haderslev; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 14. Jan. 31  
Tønder.



**Jensen, Ernst Johannes**, Kontrolør II, f. 19.  
Febr. 1871 i Sdr. Stenderup. Søn af kgl. Skovfø-  
ged C. C. A. Jensen og Hustru Ane, f. Godtfred-  
sen. Gift med Anna J., f. 5. Dec. 71 i Næstved.  
Datter af Købmand Rosenkrantz-Theil og Hustru  
Anna, f. Schmidt. Indtraadt i Etaten 1. Maj 86;  
Fuldm. i Hillerød; 1. Sept. 95 Medhj. i Neksø;  
29. Marts 99 Ass. i Bandholm; 8. Juni 01 Kbhvn.;  
14. Febr. 06 B.; 26. Maj 19 kgl. Fuldm. ved  
Gammelholms Havneoppebørselskt.; 1. Okt. 19  
Ktrl. II smstds. Formand for Den københavnske  
Toldassistent Forening fra 16 til 19; Medlem af  
Den danske Toldetatsforenings Hovedbestyrelse.

**Jensen, Frederik Georg Vilhelm**, Kontrolør, f.  
8. Dec. 1870. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 88; Fuldm.  
i Nykøbing F.; 30. Juli 98 Medhj. i Viborg;  
29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. April 01 Skan-  
derborg; 15. Juli 04 Kbhvn.; 16. Juli 08 B.; 1.  
Maj 16 Fuldm. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 5.  
Aug. 20 Ktrl. i Horsens. Censor ved Eleveksamen  
14—24.

**Jensen, Frederik Peter**, Assistent, f. 14. Okt.  
1905 i Flensborg. Søn af Haandværker i D. S. B.  
Ingvert Christian Jensen og Hustru Christine



**Jensen, Georg Knud Olav**, Assistent, f. 4. Febr.  
1907 i Fredericia. Søn af Stabsofficiant O. Jen-  
sen og Hustru Anna, f. Larsen. Præliminær-  
eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev  
i Silkeborg; 23. Juli 29 Medhj. i Thisted; 3. Juli  
30 Ass. smstds.



**Jensen, Gustav Carit**, Toldkasserer, f. 20.  
Marts 1868 i Aastrup pr. Stubbekøbing. Søn af  
Pastor O. H. Jensen, Gimlinge og Hustru Elisa,  
f. Lacoppidan. Gift 30. Maj 03 med Karen J., f.  
9. Sept. 67 i Kbhvn. Datter af Forvalter Hans  
Hansen og Hustru Kirsten, f. Nielsen. Prælimi-  
næreksamen. Indtraadt i Etaten 25. Marts 86 som

Kontorist i Nykøbing F.; Fuldm. i Korsør; 19. Jan. 94 Ass. i Finansm. 2det Revisionsdep.; 28. Nov. 19 Fuldm. smstds.; 27. Juni 28 Toldkass. i Christianshavns Havnedistrikt. Tidl. (til 19) Revisor i Den danske Toldetatsforening.



**Jensen, Hakon Kock**, Assistent, f. 25. Sept. 1903 i Avnslev-Bovense Kommune. Søn af Skibsfører L. P. H. Jensen og Hustru C. G., f. Kristoffersen. Gift 24. Juni 28 med Ingeborg J., f. 6. Dec. 04 i Kerteminde. Datter af Fisker Carl Haubro Petersen og Hustru Juliane, f. Nielsen. Realeksamen (Nyborg) 20. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Kerteminde; 1. Okt. 22 Mariborg; 1. Maj 23 Medhj. smstds.; 1. Juli 23 Hobro; 27. April 26 Ass. smstds.; 1. Aug. 26 Padborg; 5. Sept. 27 Faaborg; 14. Jan. 29 Odense.



**Jensen, Hans Jørgen**, Kontrolør II, f. 3. Juni 1877 i Hornstrup pr. Vejle. Søn af Vævermester Rasmus Jensen og Hustru Ane, f. Hansen. Gift 14. Dec. 06 med Anna Marie Frederikke J., f. 7. Sept. 79 i Tamdrup pr. Horsens. Datter af Sømænd Frederik Baastrup og Hustru, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 92 som Volontør i Vejle; 1. Nov. 94 Fuldm. i Vejle; 9. Juni 06 kst. Ass. i Vamdrup; 16. Jan. 07 Ass. smstds.; 12. Juni 12 B. (fra 3. Juni 12); 18. Jan. 15 Vejle; 5. Juli 23 Ktrl. II i Thisted; 20. Dec. 28 Sønderborg.

**Jensen, Hans Werner Brøndlund**, Assistent, f. 31. Okt. 1908 i Aalborg. Søn af Politibetjent Martin Jensen, Løgstør og Hustru Valborg, f. Peder-



sen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Løgstør; Medhj. i Thisted; Aalborg; Højer u. Tønder; 14. Juli 31 Ass. smstds.

**Jensen, Harald Peter Jacob**, Kontrolør II, f. 15. Febr. 1879. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 95; Medhj. i Nykøbing S.; 1. Okt. 09 Nykøbing F.; 1. April 01 Roskilde; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 21. Jan. 10 Maribo; 12. Dec. 11 Aarhus; 7. Febr. 14 B. (fra 15. Febr. 14); 9. Sept. 14 Kbhvn.; 22. April 24 Ktrl. II smstds.



**Jensen, Harry Gerhard Christian**, Overassistent, f. 18. Dec. 1890 i Kbhvn. Søn af Toldassistent F. C. Jensen og Hustru Marie, f. Christensen. Gift 1. Juli 21 med Gerda J., f. 4. Juli 94 i Hjørring. Datter af Tømmerhandler Schibsbjerg og Hustru Marie, f. Buchardt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 08; Medhj. i Esbjerg; 8. Dec. 15 Ass. smstds.; 11. Jan. 17 Kbhvn.; 18. Aug. 17 Hjørring; 24. Juni 19 Horsens; 9. Dec. 21 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Jensen, Heinrich Christian Theodor**, Toldinspektør, f. 26. Dec. 1879 i Helsingør, Frederiksborg Amt. Søn af Bagermester Hermann Johannes Ludvig Jensen og Hustru Marie Kristine, f. Kjeldsen. Ugift. Præliminæreksamen (Roskilde Kathedralskole). Indtraadt i Etaten 25. Aug. 96 som Kontorist i Roskilde; Medhj. i Svendborg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 18. Sept. 09 Nyborg; 12. Dec. 11 Odense; 27. Nov. 13 Overtoldinsp. for Østifternes Kontor; 11. Dec. 14 B. (fra 26.



Dec. 14); 23. Juni 19 Fuldm. i Overtoldinsp. for Østifterne; 23. Maj 21 Vicetoldinsp. i Overtoldinsp. for Østifterne; 8. Maj 31 Toldinsp. i Overtoldinsp. for Østifterne (fra 1. Juli 31). 1920 Lærer ved Elevkursus; 1927 Lærer ved Toldbetjentkursus; 1930 Censor ved Gendarmeksamen; Hovedbestyrelsesmedlem i »Den danske Toldetatsforening«; Bestyrelsesmedlem i »Foreningen af Toldembedsmænd«. Medarbejder ved Udarbejdelsen af »Toldbehandlingsreglementet« og »Toldforvaltningsreglementet«.

**Jensen, Helga Sophie Thomsen**, f. Jensen, Kontorist, f. 25. Jan. 1883 i Holstebro. Datter af Boghandler Chr. Jensen og Hustru Johanne Dorthea, f. Brandt. Gift 30. Sept. 09 med Kommunelæge Hans Thomsen Jensen, f. 14. Nov. 78 i Stokkebygaard pr. Ærøskøbing. Søn af Gaardejer Jens Thomsen Jensen og Hustru Kirsten, f. Hansen. Privatlærerindeeksamen (Frk. Zahles Skole) 1901; 1905—06 gennemgaaet cand. theol. Paul Richards Snedkerskole. Indtraadt i Etaten 1. Maj 23; 8. April 24 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Jensen, Henry Gustaf**, Assistent, f. 24. April 1904 i Middelfart. Søn af Gaardejer Christian Jensen og Hustru Signe, f. Bjerregaard. Gift 27. Juni 26 med Ella Astrid J., f. 12. Febr. 01 i Præstø. Datter af Viktualiehandler N. P. Nielsen og Hustru Hanne, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Næstved; Medhj. i Fredericia; 8. April 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Kbhvn.



**Jensen, Holger Johannes Peter**, Assistent, f. 21. April 1906 i Helsingør. Søn af Overbetjent J. H. J. Jensen og Hustru Inger, f. Witthøft. Realeksamen 1922. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Frihavns Toldoppebørselskt.; Medhj. i Struer; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Hobro.

**Jensen, Ingeborg Sophie**, Assistent, f. 2. Nov. 1891 i Holbæk. Datter af Detailhandler Peter Chr. Jensen og Hustru Caroline Frederikke, f. Jensen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Holbæk; 19. Nov. 17 Ass. smstds.



**Jensen, Jens Aage**, Assistent, f. 26. Maj 1903 i Silkeborg. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Vejle; Medhj. i Padborg; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Aarhus; 14. Jan. 29 Skanderborg; 1. Aug. 31 Aarhus.

**Jensen, Jens Edvard**, Assistent, f. 6. Jan. 1883 i Nykøbing Sj. Søn af Skibsfører Jens Jensen, Nykøbing Sj. og Hustru Hansine Marie, f. Madsen. Ugift. Præliminæreksamen 1899. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 99 som Elev i Nykøbing Sj.; Medhj. smstds.; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Fredericia; 22. Dec. 13 Kbhvn.; 15. Jan.



18 B. (fra 6. Jan. 18); 16. Nov. 28 Bøjden u. Faaborg; 30. April 32 Hellerup Toldforvaltning (fra 1. Juni 32).

neoppebørselskt.; Køge; 11. April 23 Ass. smstds.; 2. Juli 26 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 14. Jan. 31 Aarhus.



**Jensen, Jens Marius**, Toldforvalter, f. 2. Jan. 1866 i Middelfart. Søn af Skipper Søren Jensen og Hustru Kirstine, f. Hansen. Gift 28. Okt. 04 med Ragnhild Elise Marie J., f. 30. Juni 73 i Svaneke. Datter af Sagfører Niels Peter Nielsen Høst og Hustru Augusta Thomine, f. Anthon. Indtraadt i Etaten 1. Maj 80 som Kontorist i Middelfart; Fuldm. i Middelfart; 27. Nov. 88 Medhj. i Allinge; 18. Febr. 93 Ass. i Svaneke; kst. Toldoppebørselsktrl. smstds.; 11. Okt. 94 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.; 12. Okt. 10 Oppeb. Ktrl. i Hasle; 16. Okt. 14 Toldforv. i Stubbekøbing; 16. Juni 19 Faaborg; 28. April 26 Holbæk. 1914—19 Havnekasserer i Stubbekøbing; 1918—19 kommunal Revisor i Stubbekøbing; 1921—26 Revisor i Faaborg Sparekasse.

**Jensen, Jens Frederik Albrecht**, Toldforvalter, f. 13. Febr. 1873 i Skelskør. Søn af Vævermester Ferdinand Jensen og Hustru Anne Marie, f. Christiansen. Gift 16. Nov. 10 med Kristine Grundtvig J., f. 25. Nov. 78 i Kbhvn. Datter af Cigarhandler L. Andersen. Indtraadt i Etaten 26. April 87 som Kontorist i Skelskør; Fuldm. i Skelskør; 19. Aug. 98 Medhj. i Svaneke; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Dec. 01 Korsør; 19. Sept. 03 Svaneke; 15. Febr. 08 B.; 12. Sept. 19 Oppb. Ktrl. i Hasle; 13. Aug. 24 Toldforv. i Nykøbing S.



**Jensen, Jens Høg**, Assistent, f. 5. Sept. 1899 i Aarhus. Præliminæreksamen 1916. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. ved Nyhavns Hav-

**Jensen, Jes Madsen**, Kontrolør, f. 25. Aug. 1874 i Sdr. Lourup. Søn af Lokomotivmester Lavrids Olesen Jensen og Hustru Kristine. Gift 24. April 04 med Petrea Marie Caroline J., f. 18. Sept. 79 i Kbhvn. Datter af Vognmand Chr. Jensen og Hustru Thomassine Bartholine, f. Thomsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Nov. 92 som Kontorist i Lemvig; Fuldm. smstds.; 23. Jan. 07 kst. Ass. i Vamdrup; 19. April 07 Ass. smstds.; 20. Aug. 09 B. (fra 25. Aug. 09); 20. Jan. 15 Aalborg; 11. Jan. 17 Struer; 24. Sept. 17 Aalborg; 25. Jan. 23 Ktrl. ved Toldregnskabsfkt. i Vejle (fra 1. Marts 23); 8. Marts 29 Ktrl. i Vejle.

**Jensen, Johannes Peter**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 16. Nov. 1874. Indtraadt i Etaten 1. Maj 89; Fuldm. i Bandholm; 29. Sept. 00 Ass. i Hjørring; 15. Sept. 03 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 17. April 07 Aarhus; 26. Okt. 09 B. (fra 16. Nov. 09); 16. Juni 10 Kbhvn.; 24. April 17 Fuldm. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 14. Sept. 20 Fuldm. smstds.; 23 Juni 21 Toldforv. i Ringkøbing (fra 1. Aug. 21); 9. Jan. 24 Toldforv. i Roskilde.



**Jensen, Jørgen Havkrog**, Assistent, f. 29. Nov. 1902 i Nordby, Fanø. Søn af Kaptajn Rasmus Michael Jensen og Hustru Jacobine, f. Berendsen. Gift 15. Dec. 28 med Magda Johanne J., f. i Nykøbing Sj. Datter af Restauratør Hans Windeløv og Hustru Anna, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 19 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Febr. 23 Padborg; Svendborg; 16. Maj 25 Ass. smstds.: 14. Jan. 27 Nykøbing S.; 16. Maj 28 Roskilde; 13. Maj 30 Helsingør. Delegeret for 3. Kreds 1931.

**Jensen, Jørgen Peter**, Assistent, f. 2. Aug. 1901, Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20; Medhj. i Nykøbing M.; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 25. Sept. 31 i Insp. for Tobaksbesk.



**Jensen, Karen Elisabeth**, Kontorist, f. 18. Febr. 1905 i Kbhvn. Datter af Fabrikant H. P. Jensen og Hustru Marie, f. Brodersen. Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 26 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 13. Dec. 26 Kontorist i Kbhvn.



**Jensen, Knud Emil**, Kontrolør II, f. 24. Aug. 1893 i Herlufmagle. Søn af Gaardejer Lars Jensen og Hustru Louise, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 09 som Medhj. i Næstved; 1. Juli 11 Stege; 1. Febr. 15 Fredericia; 1. Febr. 17 Køge; 24. Aug. 18 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Overtoldinsp. for Østifternes Kontor (fra 1. Febr. 19); 10. Sept. 21 Odense; 18. Dec. 23 Kbhvn.; 22. Marts 28 til midlertidig Tjeneste i Departem. for Told og Forbrugsafgifter; 13. April 31 Ktrl. II i Kbhvn.

**Jensen, Knud Richard Kristian**, Assistent, f. 28. Juli 1903 i Kbhvn. Søn af Overtoldbetjent I Hans Jens Carl Jensen og Hustru Karen Johanne, f. Knudsen. Gift 31. Marts 32 med Toldassistent Marie J., f. 24. Jan. 04 i Ballerup. Datter af Kasserer Karl Gustav Holm og Hustru Ingeborg, f. Plesner. Præliminæreksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev ved Frilagerets Toldoppebørselskt.; Medhj. i Bandholm; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kbhvn.

**Jensen, Marie**, f. Holm, Assistent, f. 24. Jan. 1904 i Ballerup. Datter af Kasserer K. G. Holm, Ballerup, og Hustru Ingeborg, f. Plesner. Gift 31. Marts 32 med Toldassistent Knud R. K. Jensen, f. 28. Juli 03 i Kbhvn. Søn af Overtoldbetjent I Hans J. C. Jensen og Hustru Karen J., f. Knudsen. Præliminæreksamen 1919. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret; Medhj. ved Oppebørselskt. paa Frilageret; 9. Juli 26 Ass. i Kbhvn.



**Jensen, Martin Julius**, Strandkontrolør, f. 2. Nov. 1865 i Nyborg. Søn af Baadebygger P. Jen-

sen og Hustru Marie, f. Jacobsen. Gift 7. Jan. 01 med Marie Kirstine J., f. 24. Aug. 75 i Næstelsø, Præstø Amt. Datter af Gdr. Rudolph, Gedser og Hustru Marie Kirstine, f. Stubbe. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 93 som Krydsbetj.; Rorsbetj. i Slipshavn u. Nyborg; 13. Dec. 05 kst. Strandktrl. i Helnæs u. Assens; 11. April 06 Strandktrl. smstds.; 24. April 06 B.

**Jensen, Niels Jørgen**, Assistent, f. 1. Febr. 1899. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17; Medhj. i Helzsinger; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Nykøbing S.; 14. Jan. 27 Holbæk; 29. Jan. 29 Rønne; 10. Sept. 29 Holbæk.



**Jensen, Niels Oluf Hildebrand**, Assistent, f. 6. Aug. 1897 i Nr. Smidstrup. Søn af Førstelærer L. Jensen og Hustru, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. i Præstø; 1. Juli 19 Medhj. i Stege; 21. Aug. 20 kst. Ass. i Toldrevisionsdepartementet; 1. Maj 21 Ass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Jensen, Niels Peter**, Overassistent, f. 2. Marts 1866 i Bjælkerup pr. Storehedinge. Søn af Sognefoged O. Jensen og Hustru Anne, f. Jakobsen. Gift 16. Juni 93 med Augusta Frederikke J., f. 14. Dec. 65 i Sorø. Datter af Hotelejer Frederik Hansen og Hustru Marie. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 82 som Kontorist i Storehedinge; Fuldm. i Frederikssund; 24. Juni 90 Medhj. i Gedser; 6. Okt. 94 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 15. Sept. 03 Slagelse; 11. Aug. 20 Sorø; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Jensen, Ove**, Assistent, f. 11. Juni 1909 i Aunslev pr. Nyborg. Søn af Kommunelærer C. M. Jensen og Hustru Marie Eleonora, f. Clausen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Nykøbing M.; 1. Aug. 28 Medhj. i Tønder; 14. Juli 31 Ass. smstds.; 25. Sept. 31 Graasten (fra 8. Okt. 31).

**Jensen, Rigmor Gabrielle**, Kontorassistent, f. 31. Maj 1896 i Lyngby. Datter af fhv. Toldkontrolør L. Gabriel Jensen og Hustru, Anna, f. Gulbrandt Northon. Indtraadt i Etaten 31. Juli 19 som Kontorist i Kbhvn.; 1. Juli 31 Kontorass. smstds.

**Jensen, Rigmor Valerius**, Kontorist, f. 28. Okt. 1903 i Kbhvn. Pigeeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 22 som Kontorist i Kbhvn.; 6. Okt. 23 Insp. for Tobaksbesk.; 16. Nov. 26 uden for Nummer uden Lønning fra 1. Jan. 27—31. Okt. 28; 9. Okt. 28 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Jensen, Tage Dyring Christian Gabriel**, Assistent, f. 28. Nov. 1901 i Rødby. Søn af Toldkontrolør Herman Jensen og Hustru Dorteia Margrethe, f. Jensen. Gift 19. April 29 med Karen Rigmor J., f. 23. Aug. 04 i Aalborg. Datter af Stationsforstander Carl Rodam og Hustru Abeline, f. Andersen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Aalborg; Medhj. i Viborg; 14. Okt. 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Kbhvn.

**Jensen, Vagn Aage**, Assistent, f. 18. Dec. 1901 i Randers. Søn af Brødhandler Poul Jensen og Hustru Nielsine, f. Nielsen. Gift 8. Sept. 27 med Thora Marie J., f. 17. Sept. 00 i Randers. Datter af Forvalter Thomas Nielsen og Hustru Maren,





f. Slot. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Aalborg; Randers; 9. Aug. 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Lemvig.



**Jensen, Vera Erna**, Assistent, f. 25. Dec. 1901 i Roskilde. Datter af Oversergent Johs. Holger Daniel Jensen og Hustru Annette, f. Petersen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.



**Jensen-Egeberg, Jens Hansen**, Toldforvalter, f. 24. Febr. 1871 i Bleld pr. Horsens. Søn af Gaard-ejer Hans Jensen og Hustru Maren. Gift 9. Maj 99 med Marie Kristine J.E., f. 6. Juni 73 i Horsens. Datter af Sadelmagermester S. Sørensen og Hustru, f. Sørensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 9. Sept. 87 som Volontør i

Horsens; Fuldm. i Frederikshavn; 2. Marts 97 Ass. i Finansmin. 2det Revisionsdep.; 19. Juli 17 Toldforv. i Præstø; 18. Dec. 22 Toldforv. i Stege (fra 1. Febr. 23); 23. April 27 Toldforv. i Køge. Kommunebogholder i Præstø Købstad; Amts-revisor i Præstø Amt.



**Jensen-Fangel, Oluf Frederik**, Assistent, f. 14. Jan. 1906 i Grundfør, Jyll. Søn af Mejeribestyrer Hans Jensen-Fangel og Hustru Anna, f. Jensen. Gift 26 Sept. 31 med Gjertrud Kirstine J.F., f. 29. Okt. 02 i Svendborg. Datter af Redaktør Mads Peter Sørensen og Hustru Anine Kirstine, f. Petersen. Realeksamen; Afgangseksamen fra Kornetskolen 1928. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Sønderborg; Medhj. i Gedser; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 15. Sept. 28 Assens (fra 8. Okt. 28).



**Jepsen, Niels Asmus**, Assistent, f. 8. Aug. 1905 i Vonsbæk, Haderslev Amt. Søn af Forpagter N. Chr. Jepsen og Hustru Marie F. f. Sebilus. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Aarhus; 1. Maj 25 Struer; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 28. Juni 28 Kolding; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Padborg.

**Jepsen, Niels Eli**, Kontrolør II, f. 24. Jan. 1879 i Marstal. Søn af Skibsfører Niels Jepsen og Hustru Christine, f. Nielsen. Gift 11. Jan. 14 med Ingeborg J., f. 29. Marts 89 i Herregaarden Bistrup pr. Laurberg. Datter af Mejeriforpagter Ferd. Vorbeck og Hustru Tora, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 94



som Kontorist i Svendborg; Medhj. i Svendborg; 17. Febr. 09 Ass. i Aalborg; 15. Jan. 14 B. (fra 24. Jan. 14); 19. Juli 24 Ktrl. II i Gedser.



smstds.; 10. Juni 10 B. (fra 11. Juni 10); 24. Maj 21 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Esbjerg.



**Jepsen, Thominius Valdemar**, Assistent, f. 27. Juni 1868. Søn af Arrestforvarer Jepsen og Hustru Margrethe, f. Hansen. Gift med Gyttta Emilie J., f. 9. Maj 70 paa Island. Datter af Købmand Chr. Petræus og Hustru, f. Thorarensen. Indtraadt i Etaten 15. Maj 83 som Kontorist i Fredericia; Fuldm. i Fredericia; 29. Marts 93 Medhj. i Kbhvn.; 22. Aug. 96 kst. Ass. smstds.; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 17. Juni 03 B.; 1. Febr. 27 Bøgeskov u. Køge.

**Jepsen, Wilhelm Martin Winkler**, Kontrolør II, f. 27. Okt. 1885 i Nordby, Fanø. Søn af Skibsfører M. J. Jepsen og Hustru Karen, f. Poulsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 02 som Volontør i Esbjerg; Medhj. i Esbjerg; 16. Marts 11 Ass. smstds.; 20. Jan. 15 Nykøbing F.; 18. April 16 Maribo; 1. Febr. 19 Odense; 24. Maj 30 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Nakskov.

**Jermer, Jens Hansen**, Kontrolør II, f. 11. Juni 1875 i Tjæreborg. Søn af Landmand Hans Jensen og Hustru Cecilie Marie, f. Nielsen. Gift 24. Nov. 98 med Anna Kathrine J., f. 23. Febr. 82 i Esbjerg. Datter af Maskinassistent u. Vandbygningsvæsenet Søren Jessen Grundahl og Hustru Hanne Marie, f. Nørregaard. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 95 som Kontorist i Esbjerg; Medhj. i Esbjerg; 31. Marts 09 Ass.



**Jernhoff, Emil Thorvald**, Assistent, f. 9. April 1866 i Kbhvn. Søn af Instrumentmager Jens Mathias Jensen og Hustru Ane Dorthe, f. Voigt. Gift 16. Sept. 23 med Ingeborg Frederikke Elise Amalie J., f. 17. Febr. 78 i Kbhvn. Datter af Fuldmægtig i Indenrigsministeriet Joachim Christian Wall og Hustru Karen Pretra A. E., f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 81 som Kontorist ved Gammelholms Havneoppebørselskontor; 25. Jan. 90 Medhj. i Nakskov; 27. April 94 kst. Ass. i Kbhvn.; 6. Okt. 94 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 17. Jan. 22 Kastrup u. Kbhvn.

**Jervøe, Jens Kristian**, Overassistent, cand. jur., f. 28. Jan. 1894 i Bjerre, Holbæk Amt. Søn af Møllejer J. P. Jensen og Hustru Marie Kirstine, f. Hansen. Juridisk Embedseksamen 1931. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Aarhus; Medhj. i Struer; 22. Jan. 19 Ass. smstds.; 11. Aug. 20 Svendborg; fra 1. Aug. 22 til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 1. Aug. 23 Kbhvn., fremdeles med Tjeneste smstds.; 14. Jan. 31 Kbhvn.; 26. Sept. 31 Overass. i Aarhus.

**Jespersen, Axel Marius Sophus**, Kontrolør II, cand. phil., f. 14. Dec. 1880 i Lemvig. Søn af Toldassistent Hans Peter Jespersen og Hustru Ingrid, f. Nielsen. Gift 14. April 16 med Pianistinden Karen Margrethe Dorthea J., f. 31. Dec. 88 i Kbhvn. Datter af Guldsmedemester og Metalvarefabrikant Julius Theodor Nielsen og Hustru Antoinette Attalie, f. Halberg. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 98 som Kontorist i Ribe; Medhj. ved Pakhusfv.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 18. Sept. 09 Skive; 11. Jan. 13 Helsingør; 20. Jan. 15 Svend-



borg; 10. Dec. 15 B. (fra 14. Dec. 15); 7. Dec. 15 Kbhvn.; 6. Maj 26 Ktrl. II smstds.

**Jespersen, Emma Gertrud**, Kontorassistent, f. 24. Juli 1889. Indtraadt i Etaten 30. Juli 19. Kontorist i Insp for Tobaksbesk.; 18. Nov. 29 Kontorass. smstds.



**Jespersen, Harald**, Overassistent, f. 5. Juni 1893 i Løgstør. Søn af Sagfører C. V. Jespersen og Hustru Helene, f. Aagaard. Gift 5. Juni 19 med Henny J. Datter af Postmester Dahlgreen og Hustru Henrikke, f. Lunøe. Realeksamen 1910. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Frederikshavn; 11. Juni 18 Ass. smstds.; 1. Febr. 19 Holstebro; 17. Jan. 23 Padborg; 17. Juni 24 Kolding u. Padborg; 2. April 32 Overass. i Padborg.



**Johansen, Aage Sylvest**, Assistent, f. 21. Marts 1907 i Nyborg. Søn af Købmand C. V. Johansen

og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 28. Jan. 32 med Valborg J., f. 26. Sept. 08 i Silkeborg. Datter af Restauratør Chr. Søgaard og Hustru Anna, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev ved Kbhvns Frihavns Toldoppebørselskt.; Medhj. i Silkeborg; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 24. Juni 31 Kolding.

**Johansen, Aksel Bernhardt**, Assistent, f. 7. Nov. 1897 i Kbhvn. Gift 3. Juni 24 med Toldassistent Sonja J., f. Schøller, f. 21. Sept. 01 i Kbhvn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. i Kbhvn.; 16. April 21 Ass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.

**Johansen, Clara Alice**, Kontorist, f. 18. Marts 1905. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 13. Juli 25 Kontorist i Kbhvn.



**Johansen, Edvard Peter Dam**, Assistent, f. 2. Sept. 1904 i Rønne. Søn af Rangerformand I. P. Johansen og Hustru Elisabeth, f. Dam. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Oppebørselskt. paa Friageret; 17. Dec. 27 Ass. i Kbhvn.; 14. Aug. 28 Neksø.

**Johansen, Emily**, Kontorist, f. 9. Nov. 1901 i Herlufmagle. Datter af Smedemester A. Hemming Johansen. Ugift. Præliminæreksamen; Handedseksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 21 som Kontorist i Kbhvn.; 22. Marts 22 Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.

**Johansen, Halvor Sylvest**, Assistent, f. 24. Okt. 1905 i Nyborg. Søn af Købmand C. V. Johansen og Hustru Marie Cecilie, f. Sørensen. Realeksamen 1921. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Nykøbing F.; 1. Dec. 22 Medhj. i Slagelse; Kbhvn.; Maribo; 17. Dec. 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Kbhvn.

**Johansen, Holger Christian**, Assistent, f. 9. Jan. 1905 i Ærøskøbing. Søn af Murermester Anders Chr. Johansen og Hustru Sofie Inger, f. Thomsen. Gift 26. Marts 27 med Naomi J., f. 11. Febr. 02 i Helsingør. Datter af Maskinmester i Vandbygningsvæsenet Vald. Heichelmann, og Hustru Amalie, f. Madsen. Præliminæreksamen. Ind



traadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Marstal; Medhj. i Korsør; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 24. April 28 Krusaa u. Padborg.

**Johansen, Kai Ravn**, Assistent, f. 22. Marts 1907. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; Medhj. i Roskilde; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Kbhvn.



**Johansen, Kristian Anker Marinus**, Assistent, f. 14. Marts 1907. Søn af Cigarhandler Laurits Johansen og Hustru, f. Schelde. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Herning; Medhj. i Hjørring; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Fredericia.



**Johansen, Ole Christian**, Toldforvalter, f. 23. Aug. 1876 i Hjørring. Gift Okt. 07 med Anna J., f. Skov. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten

12. Dec. 92 som Elev i Hjørring; Kontorist ved Frihavns Toldopbeørselskt.; 23. Jan. 07 kst. Ass. i Odense; 14. Juni 07 Ass. smstds.; 18. Maj 09 Svendborg; 19. Aug. 11 B. (fra 23. Aug. 11); 22. Dec. 13 Odense; 12. Dec. 21 Ktrl. i Nakskov; 12. Marts 32 Toldforv. i Nykøbing M.



**Johansen, Peter Malling**, Assistent, f. 5. Marts 1865 i Kbhvn. Søn af Muremester Jørgen Johansen og Hustru Christiane Marie, f. Moliin. Gift 19. Sept. 96 med Anna Kirstine J., f. 4. April 61 paa Wellinggaard, Udbyndre Sogn, Randers Amt. Datter af Proprietær Fr. Bie og Hustru Anna Johanna, f. Seemann. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 83 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. ved Nyhavns Havneopbeørselskt.; 29. Marts 93 kst. Ass. i København; 24. Juli 94 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.

**Johansen, Sonja Ragnhilda Marguerite**, f. Schøller, Assistent, f. 21. Sept. 1901 i Kbhvn. Datter af Prokurist Johan Schøller og Hustru Ragnhilda, f. Schaloffsky. Gift 3. Juni 24 med Axel Bernhard J., f. 7. Nov. 97 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev ved Børsens Havneopbeørselskt.; Medhj. smstds.; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.

**Johnsen, Karl Kristian**, Assistent, f. 13. Okt. 1900 i Aabybro. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 1918 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Nov. 23 Frederikshavn; 1. Jan. 24 Ass. smstds.; 1. Febr. 25 Afløsningsass. i Vejle; 1. Febr. 27 Aalborg; 1. Febr. 29 Ass. i Aalborg.



**Jonsen, Christian Fold**, Assistent, f. 8. Okt. 1905 i Kbhvn. Søn af Handelsrejsende C. J. Jonsen og Hustru Katrine, f. Fold. Gift 9. Nov. 28

med Signe J., f. 24. Aug. 03 i Himlingøje. Datter af Husmand Mads Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Bogense; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 1. Juli 30 Vordingborg.



**Juhl, Ellen Marie**, Kontorist, f. 13. Juli 1898 i Odder. Datter af Købmand Theodor Juhl og Hustru Emma, f. Holm. Indtraadt i Etaten 1. April 20 som Kontorist paa Prøve i Overtoldinsp. for Jylland; 30. Marts 21 Kontorist ved Overtoldinsp. for Jyllands Kontor.

**Juul, Karna Edith Dagmar**, f. Paulsen, Assistent, f. 31. Maj 1901. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19; Medhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 8. Marts 26 Ass. smstds.

**Juul, Tage**, Overassistent, Premierløjtnant, f. 30. Sept. 1881. Indtraadt i Etaten 27. Nov. 06; 23. Nov. 07 Aspirant i Nyborg; 3. Nov. 08 Ass. smstds.; 17. Aug. 10 Kbhvn.; 6. Sept. 16 B. (fra 30. Sept. 16); 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Juulsgaard, Nicolai Edinger Jensen**, Assistent, f. 1. Maj 1869. Indtraadt i Etaten 1. Juni 85 som Fuldm. i Ringkøbing; 11. Okt. 94 Medhj. i Varde; 24. Juni 98 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Aug. 01 Nakskov; 25. Okt. 04 B.; 20. Dec. 18 Helsingør (fra 1. Febr. 19); 21. Jan. 19 Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kt.; 20. Maj 20 Kbhvn.; 22. Aug. 23 Grenaa Havn u. Grenaa (fra 1. Okt. 23).



**Jürgensen, Elly Thea Marie**, f. Larsen, Assistent, f. 16. Juli 1893 i Kbhvn. Datter af Bagermester Jens Peter Larsen og Hustru Nielsine, f. Jessen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12; Medhj. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 1. Juni

17 Nyhavns Havneoppebørselskt.; 20. Juni 19 Ass. i Kbhvn.; 3. Aug. 20 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Sept. 20—31. Aug. 21; 10. Aug. 21 Ass. i Kbhvn.



**Jørgensen, Alexius**, Fuldmægtig, Reserveintendant, f. 10. Dec. 1883 i Kbhvn. Søn af Viktualiehandler Johannes Jørgensen og Hustru Caroline, f. Andersen. Gift 12. Maj 16 med Gerda Marie J., f. 17. Sept. 93 i Aarhus. Datter af Lokomotivfører J. A. M. Jensen og Hustru Emma, f. Schmidt. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 12. Febr. 1900 som Kontorist i Overtoldinsp. for Kbhvn.; Medhj. ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kt.; 17. Juni 09 Ass. smstds.; 1. Jan. 11 Aarhus; 22. Dec. 13 Kbhvn.; 1. Maj 14 til midlertidig Tjeneste i Generaltolddir.; 16. Dec. 18 B. (fra 10. Dec. 18); 20. Juni 21 Fuldm. i Overtoldinsp. for Østifterne. Medlem af Skolekommission ved Sølvgadens Skole i Kbhvn.



**Jørgensen, Asta Karen Emilie**, Overassistent, f. 4. Dec. 1882 i Nykøbing F. Datter af Købmand P. D. Jørgensen og Hustru Elise, f. Knudsen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 99 som Medhj. i Nykøbing F.; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Kbhvn.; 13. Dec. 17 B. (fra 4. Dec. 17); 23. Juni 31 Overass. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.

**Jørgensen, Bertha Marie Elisabeth**, Assistent, f. 4. Marts 1903. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Marts 20; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 11. Febr. 26 Ass. i Kbhvn.



**Jørgensen, Carl Andreas**, Toldforvalter, f. 23. Maj 1868 i Ringkøbing. Søn af Toldforvalter Christoffer Jørgensen, Bogense og Hustru Camilla, f. Hansen. Gift 1. Nov. 04 med Harriet J., f. 22. Febr. 76. Datter af Politibetjent Hartmann og Hustru Caroline, f. Winding. Indtraadt i Etaten 1. Juni 82 som Kontorist i Bogense; Fuldm. i Bogense; 22. Dec. 91 Medhj. i Grenaa; 14. Jan. 95 kst. Ass. i Randers; 16. Sept. 95 Ass. smstds.; 20. Maj 03 B.; 8. Dec. 11 Toldforv. i Bogense; 31. Okt. 21 Toldforv. i Middelfart (fra 1. Dec. 21).



for Told- og Forbrugsafgifters Revisionsafdeling. Fungerende Sekretær og Regnskabsfører i Skatte- departementet.



**Jørgensen, Carl Otto**, Assistent, f. 2. Aug. 1901 i Kbhvn. Søn af Ur- og Instrumentmager Hans Jørgen Jørgensen og Hustru Ernestine Birgitte, f. Martensen. Gift 17. April 27 med Anne Cathrine Marie J., f. 17. Juli 1899 i Haderslev. Datter af Auktionator Heinrich Conrad Nägele og Hustru Marie Abeline, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Ærøskøbing; Medhj. i Sønderborg; 9. Aug. 24 Ass. smstds.

**Jørgensen, Carsten Emil**, Ekspeditionssekretær, f. 24. Jan. 1872 i Frederiksborg. Søn af kgl. Skovfoged Carl Emil Jørgensen og Hustru Johanne Juliane Marie, f. Rotwitt. Gift 29. Maj 08 med Helene Marie J., f. 15. Nov. 83 i Nykøbing F. Datter af Grosserer Westy Petrus og Hustru Helene, f. Hassing. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 90 som Kontorist i Hillerød; 1891 Fuldm. i Holbæk; 1. Dec. 94 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdepartement; 31. Dec. 21 kgl. Fuldmægtig under Finansmin.s Toldrevisionsdepartem.; 26. Juni 31 Ekspsekr. i Departementet



**Jørgensen, Christian Vitus**, Toldforvalter, f. 15. Juni 1871 i Fjaltring v. Lemvig. Søn af Toldoppebørselskontrolør, Justitsraad H. Jørgensen og Hustru Jacobine Cathrine, f. Grønbech. Gift 29. Marts 01 med Elna Kirstine J., f. 19. April 70 paa St. Croix. Datter af fhv. Plantageforvalter paa St. Croix, Dampskibsekspeditor C. M. Dam i Nexø og Hustru Marie Margrethe, f. Holm. 4. Kl. Hovedeksamen (Rønne). Indtraadt i Etaten 15. Juli 88 som Kontorist i Gudhjem; Fuldm. i Gudhjem; 7. Marts 98 Medhj. i Nexø; 28. Marts 99 Ass. smstds.; 13. Marts 08 B.; 1. Marts 19 Oppb. Ktrl. i Svaneke; 1. Aug. 22 Ktrl. i Nexø; 1. Juli 31 Toldforv. i Nexø. I Svaneke: Formand for Ligningskommissionen og Skolekommissionen; Stempelpapirforhandler. I Nexø: Kommunalrevisor; Formand for Hjælpekassen; Kasserer for Nexø Haandv. & Industriforening; Formand for Nexø Sygeplejeforening; Revisor i Sparekassen for Nexø og Omegn; Byrådsmedlem.

**Jørgensen, Einar**, Toldkasserer, cand. jur., f. 20. Okt. 1872. Juridisk Embedseksamen. 6. Jan. 1900 Ass. i Generaldir. for Skattev.; 27. Okt. 08 Fuldm. i Generaltolddir.; 31. Marts 10 Ekspsekr. smstds.; 20. Okt. 15 Toldforv. for Bandholm-Maribo (fra 1. Dec. 15); 21. Maj 28 Toldkasserer i Børsens Havnedistrikt (fra 1. Juli 28). 1910—16 Medlem af Eksamenkommissionen; 1914—16 Censor ved Eleveksamen.

**Jørgensen, Ellen**, Assistent, f. 23. Nov. 1888 i Aalborg. Datter af Kaptajn Niels Jørgensen og Hustru Louise, f. Poulsen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Medhj. i Aalborg; 10. Aug. 17 Ass. smstds. Medlem af Bestyrelsen for Røde Kors Aalborg Amts Afdeling fra 1931.



19 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Juli 20 Rønne; 1. Juni 22 Svaneke; 1. Juni 24 Padborg; 14. Juli 25 Ass. smstds.; 16. April 29 Horsens.

**Jørgensen, Folmer Harald Georg Theodor**, Kontrolør, f. 4. Jan. 1887 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Juli 03 som Kontorist i Jernbanens Toldoppebørselskt.; 1. Jan. 11 Afløsningsmedhj. i Maribo; 8. Jan. 12 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Kbhvn.s Frihavns Toldoppebørselskt.; 1. Maj 15 Afløsningsass. i Kbhvn.; 1. Jan. 18 Ass. i Kbhvn.; 5. Okt. 29 Ktrl. II smstds.; 1. Juli 31 Ktrl. smstds.



**Jørgensen, Johan Martin**, Kontrolør, f. 28. Nov. 1877 i Nykøbing F. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 96 som Volontør i Nykøbing F.; 1. Febr. 99 Fuldm. i Ringkøbing; 1. Sept. 07 Stubbekøbing; Medhj. i Stubbekøbing; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 1. Jan. 11 Maribo; 14. Nov. 12 B. (fra 28. Nov. 12); 23. Juni 15 Kbhvn.; 22. April 24 Ktrl. ved Toldkassererkt. i Aarhus.



**Jørgensen, Frederik**, Kontrolør, f. 29. Okt. 1872 i Ankjær pr. Vejle. Søn af Skibsfører L. P. Jørgensen og Hustru Hanssigne, f. Frederiksen. Gift 10. Maj 04 med Alma Jeanne J., f. Holm, f. 10. April 82 i Aasted. Indtraadt i Etaten 23. April 87 som Volontør i Vejle; Fuldm. i Vejle; 8. Dec. 97 Medhj. i Hjørring; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 22. Sept. 02 Kbhvn.; 10. Nov. 02 Frederikshavn; 18. Okt. 07 B.; 21. Juni 21 Ktrl. i Aalborg. Medlem af Ligningskommissionen i Frederikshavn.



**Jørgensen, Julius**, Kontrolør, f. 11. Dec. 1883. Indtraadt i Etaten 15. Marts 99; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 22. Dec. 13 Næstved; 10. Marts 16 Kbhvn.; 16. Dec. 18 B. (fra 11. Dec. 18); 2. Juli 26 Ktrl. smstds.

**Jørgensen, Jakob Sonne**, Assistent, f. 15. Aug. 1900 i San Francisco, U. S. A. Søn af Repræsentant Jacob V. Jørgensen og Hustru Marie, f. Sonne. Gift 5. Dec. 26 med Hedvig J., f. Rau. Studentereksamen 1919. Indtraadt i Etaten 1. Aug.



**Jørgensen, Jørgen Kristian**, Assistent, f. 29. Dec. 1894 i Fjaltring. Søn af pensioneret Toldassistent Christian Jørgensen og Hustru Sophie, f. Schou. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Nakskov; Esbjerg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Padborg; 17. Jan. 23 Fredericia; 20. Jan. 25 Kbhvn. Sekretær i de københavnske Toldassistenters Forening i Aarene 1929—31.



dentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Løgstør; 1. Febr. 25 Marstal; 1. Febr. 27 Hellerup; 6. Aug. 28 Ass. i Kbhvn.

**Jørgensen, Peter Haagen**, Overassistent, f. 11. Aug. 1884. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 1900 som Elev; Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt. 31. Marts 10; Ass. i Kbhvn.; 11. Aug. 19 B.; 23. Juni 31 Overass. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.



**Jørgensen, Mads Christian Feifer**, Assistent, f. 2. Febr. 1897 i Vamdrup. Søn af Landmand G. C. Jørgensen og Hustru Claudiane, f. Feifer. Gift 31. Jan. 22 med Martha Johanne J., f. 31. Jan. 98 i Vamdrup. Datter af Gaardejer Niels Juhl og Hustru Mette, f. Ravn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 14 som Medhj. i Fredericia; 12. Dec. 19 Ass. smstds.; 20. Maj 20 Vamdrup; 26. Juni 20 Padborg; 21. April 25 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 14. Jan. 29 Odense. Medlem af Hovedbestyrelsen for Den Danske Toldtatsforening.

**Jørgensen, Niels Henrik Meyer**, Assistent, f. 5. Jan. 1903. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20; Medhj. i Kbhvn.; 27. April 26. Ass. smstds.

**Jørgensen, Otto**, Assistent, f. 28. Dec. 1905 i Marstal. Søn af Lærer Th. Jørgensen og Hustru Anne Margrethe, f. Hermansen. Gift 17. April 32 med Agnes Elisabeth J., f. 18. Okt. 03 i Marstal. Datter af Skibsfører H. Hermansen og Hustru Hansigne, f. Hansen. Realeksamen; Stu-



**Jørgensen, Poula**, f. Henningsen., Assistent, cand. phil., f. 2. Juli 1893. Datter af Forstander for »Den jyske Handelshøjskole«, Aarhus, Imm. Henningsen og Hustru, f. Christensen. Gift 8. Okt. 20 med Niels Jørgensen, f. 27. Jan. 90 i Nappedam. Søn af Strandkontrolør C. F. Jørgensen og Hustru Marie, f. Jensen. Studentereksamen. Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. April 14 som Medhj. i Aarhus; Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 15. Marts 20 Ass. i Kbhvn.; 26. Okt. 20 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Jan.—31. Jan. 21; 31. Jan. 21 Ass. i Kbhvn.

**Jørgensen, Rasmus**, Assistent, cand. phil., f. 16. Febr. 1905 i Svendborg. Søn af Toldvagtmaster Rasmus Jørgensen og Hustru Signe, f. Rasmussen. Gift 19. Maj 29 med Edit J., f. 3. Maj 07 i Randers. Datter af Konstruktor Wilhelm Mouritzen og Hustru Sidse Marie, f. Rasmussen. Ind-





traadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Randers; 1. Febr. 27 Medhj. i Padborg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Kbhvn.



**Jørgensen, Rasmus Jessen**, Assistent, f. 31. Jan. 1900 i Hajstrup, Øsby Sogn. Søn af Gaardejer Jørgen Jørgensen og Hustru Anne, f. Krogh. Gift 27. Maj 27 med Kirsten J., f. 25. Dec. 02 i Farsø. Datter af pensioneret Lærer Børsting og Hustru Cecilie Marie, f. Thomsen. Realeksamen 1916. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Aabenraa; 1. Aug. 23 Medhj. smstds.; 1. Okt. 23 Aarhus; 9. Juli 26 Ass. smstds.



**Karberg, Inger**, Assistent, f. 27. Febr. 1887 i Sønderborg. Datter af Manufakturhandler An-

dreas Karberg og Hustru Lykke Kristine, f. Krarup. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 1. Okt. 09 Kreditoplagskt.; 10. Aug. 15 Ass. smstds.



**Kardel-Jørgensen, Theodor Albert**, Assistent, f. 17. Maj 1903 i Skelskør. Søn af Skrædermester Jørgen Jørgensen og Hustru Louise, f. Kardel. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Korsør; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.; 14. Jan. 31 Tønder.

**Kaspersen, Dagmar**, Assistent, f. 21. Marts 1895. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 11. Dec. 24 Ass. i Kbhvn.; 11. Juli 28 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Sept.—31. Dec. 28; 27. Nov. 28 Ass. i Kbhvn (fra 1. Jan. 29); 29. Dec. 31 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 1. Ekspeditionskt. 1. Afd.



**Kattrup, Jens Elmann**, Assistent, f. 3. Aug. 1907 i Strands. Søn af Forfatter Joachim Becher

Kattrup og Hustru Ane Marie, f. Rugaard. Gift 5. Okt. 29 med Lilly Alice Helene K., f. Kjær, f. 6. Jan. 10 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Vejle; 1. Jan. 26 Randers; 1. Febr. 29 Medhj. i Sæby; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Randers.

**Kauffmann, Anna Kirstine**, Assistent, f. 31. Marts 1895 i Svendborg. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 14; Medhj. i Aarhus; 12. Dec. 19 Ass. smstds.

**Kauffmann, Vigo Eugen Leopold**, Overassistent, f. 8. Marts 1894. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 11 som Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 22. Marts 19 Ass. i Kbhvn.; 20. Jan. 20 Fredericia; 19. Dec. 25 Kbhvn.; 15. Dec. 31 Overass. i Odense.



**Kiel, Kristian**, Assistent, f. 29. Sept. 1906 i Vamdrup. Søn af Snedkermester F. C. Kiel og Hustru Marie, f. Jensen. Præliminæreksamen (Vamdrup). Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Kolding; 1. Febr. 27 Haderslev; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 22. Sept. 28 Tønder; 3. Juli 30 Ass. smstds.



**Kielberg, Esther Alice Blanca**, f. Bech, Kontorist, cand. phil., f. 3. April 1902 i Kbhvn. Dat-

ter af Læge Axel Bech og Hustru Henriette, f. Broe. Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 22 som Kontorist i Kbhvn.; 6. Okt. 23 i Insp. for Tobaksbesk.; 15. Sept. 27 uden for Nummer uden Lønning fra 1. Okt. 27—30. Sept. 30; 9. Sept. 30 Kontorist i Kbhvn. (Jernbanens Toldoppebørselskt.).



**Kietz, Holger**, Strandkontrolør, f. 23. Juni 1866 i Varde. Søn af Distriktslæge P. J. W. Kietz og Hustru Katrine, f. Kietz. Gift 5. Nov. 03 med Marie K., f. 22. Jan. 69 i Viborg. Datter af Oversergent Ferd. Nielsen og Hustru Katrine. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 87 som Fuldm. i Varde; 22. Aug. 96 Medhj. i Herning; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 30. April 1900 Nykøbing M.; 23. Juli 03 Herning; 17. Aug. 06 B.; 4. Dec. 15 Strandktrl. i Højen u. Skagen.



**Kirkerup, Georg Peter Julius Pedersen**, Assistent, f. 19. Febr. 1897 i Kbhvn. Søn af Overbetjent i Kbhvn.s Politi Rasmus Julius Pedersen Kirkerup og Hustru Anna, f. Petersen. Gift 30. Okt. 27 med Sofie Kristine K., f. 1. Sept. 97 i Aarhus. Datter af Forvalter ved D. D. P. A. R. Grotkjær og Hustru Ane Laura, f. Rasmussen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Medhj. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 19. Juni 20 Ass. i Kbhvn.; 29. Dec. 20 Skive; 18. Dec. 23 Kbhvn.

**Kjertmann, Richardt Holger**, Kontrolør, f. 15. Okt. 1879. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 96 som Medhj. ved Oppebørselskt. paa Frilageret; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 23. Marts 11 Skive; 9. Okt. 14 B. (fra 15. Okt. 14); 19. April 15 Kbhvn.; 19. Juni 25 Ktrl. smstds.

**Klein, William**, Assistent, f. 25. Juli 1876 i Kbhvn. Præliminæreksamen 1893. Indtraadt i Etaten 10. Juli 93 Kontorist ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 12. Aug. 07 kst. Ass. i Esbjerg; 14. Jan. 08 Ass. smstds.; 6. Juli 11 B. (fra 25. Juli 11).



**Klitgaard, Bodil Margrethe**, Assistent, f. 21. Dec. 1890 i Kbhvn. Datter af Købmand Niels Klitgaard og Hustru Karoline, f. Lillelund. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 09 som Medhj. ved Kalkbrænderiernes Toldforvaltning; 1. Maj 16 Postgodstoldforvaltningen; 1. April 17 Kalkbr. Toldforvaltn.; 20. Nov. 17 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Knoph, William Laurup**, Kontrolør, f. 18. Nov. 1876 i Kbhvn. Søn af Grosserer, cand. phil. Nicolaj Knoph og Hustru Charlotte, f. Peckham. Gift 28. Maj 12 med Jane K., f. 22. Okt. 90 i Hellerup. Datter af Toldforvalter S. Warrer, Ebeltoft og Hustru Annie, f. Peckham. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 24. Okt. 93 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 5. Marts 08 kst. Ass. i Hor-

sens; 25. Juni 08 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Kbhvn. (fra 1. Okt. 10); 17. Nov. 11 B. (fra 18. Nov. 11); 9. Febr. 22 Ktrl. smstds.

**Knoth, Gerda Kirstine**, Kontorist, f. 10. Nov. 1891 i Frederikshavn. Datter af fhv. Toldforvalter Chr. Knoth og Hustru Kristine, f. Olsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 19; 28. Aug. 19 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Knudsen, Ingrid**, Kontorassistent, f. 28. Maj 1893. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 19; 11. Dec. 20 Kontorist i Kbhvn. (fra 1. Dec. 20); 8. Marts 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).

**Knudsen, Karen Aagenia Elisabeth**, Assistent, f. 13. April 1891 i Odense. Datter af Margarinefabrikant H. N. M. Knudsen og Hustru Laura Kristine, f. Fredriksen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Medhj. i Odense; 19. Juni 20 Ass. smstds.



**Knudsen, Knud Lassen**, Assistent, f. 7. Febr. 1874 i Skodborg. Indtraadt i Etaten 18. Nov. 87 som Volontør i Kolding; Fuldm. i Roskilde; 24. Okt. 1900 Ass. i Allinge; 23. Febr. 09 B.; 22. Dec. 13 Svendborg.

**Knudsen, Knud Peder**, Kontrolør II, cand. polit., f. 16. Febr. 1895 i Marslev. Søn af Gaardejer R. Knudsen og Hustru Karen, f. Pedersen. Gift 26. Dec. 22 med Benny Agnete K., f. 25. Juli 95 i Odense. Datter af Købmand Jørgensen. Realeksamen; Studentereksamen; Statsvidenskabelig Embedseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov.



11 som Medhj. i Korsør; Jernbanens Toldoppe-  
børselskt.; 27. Sept. 19 Ass. i Kbhvn.; 28. Juni  
24 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Nov. 24—  
31. Jan. 25; 22. Dec. 24 Ass. i Kbhvn. (fra 1.  
Febr. 25); 22. Jan. 30 Ktrl. II i Overtoldinsp.  
for Kbhvn. 1930 Censor ved Eleveksamen; 1930  
Lærer ved Gendarmkursus.

**Knudsen, Maren**, Kontorassistent, f. 24. Febr.  
1888. Indtraadt i Etaten 15. Marts 19 som Kon-  
torist i Insp. for Tobaksbesk.; 23. April 24 Kon-  
torass. smstds.



**Knudsen, Viggo Harald**, Assistent, f. 11. Febr.  
1904 i Vildbjerg. Søn af Dyrlæge S. P. Knudsen  
og Hustru Anna. Gift med Astrid Elisabeth K.,  
f. 3. Nov. 03 i Killerup pr. Saksøbing. Datter  
af Sognefoged Chr. Hjortenbergs og Hustru  
Anna, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Eta-  
ten 1. Aug. 20 som Elev i Nykøbing F.; Medhj.  
i Haderslev; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 31  
Kbhvn. (fra 1. Marts 31).

**Koch, Elise Christine**, Assistent, f. 24. Maj  
1901 i Nordby, Fanø. Datter af Styrmand Gustav  
Koch og Hustru Mary, f. Olesen. Ugift. Real-  
eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev  
i Kbhvn.; Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.;  
18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.; 15. Okt. 30 uden for



Nr. uden Lønning fra 1. Dec. 30—30. Nov. 31;  
25. Sept. 31 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Dec. 31).



**Koch, Johannes Vilhelm**, Toldinspektør, f. 12.  
Febr. 1869 i Nørre Farup ved Ribe. Søn af Lærer  
Carl Julius Bendixen Koch og Hustru Charlotte  
Vilhelmine Christiane, f. Pedersen. Gift 15. Maj  
96 med Elise K., f. 11. Juni 72 i Svendborg.  
Datter af Gaardejer Hans Larsen og Hustru  
Christine, f. Rasmussen. Præliminæreksamen.  
Indtraadt i Etaten 8. Sept. 85 som Kontorist  
i Hillerød; 90 Fuldm. i Svendborg; 11. Okt. 94  
Medhj. i Hobro; 5. Maj 98 kst. Ass. i Svendborg;  
24. Jan. 99 Ass. smstds.; 25. Okt. 04 B.; 11. Dec.  
14 Ktrl. i Vejle; 25. Jan. 21 Toldinsp. i Randers.  
I 18 Aar Medlem af Bestyrelsen for Den danske  
Toldetats Forening.



**Kock, Hans Christian**, Assistent, f. 2. Maj 1910  
i Broager. Søn af Bagermester Christian Marius

Kock og Hustru Anne Christine, f. Eddau. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Aabenraa; 1. Febr. 29 Sønderborg; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Juli 31 Ærøskøbing; 1. Jan. 32 Sønderborg; 1. Aug. 32 Ass. smstds.

**Koefoed, Jens Munk**, Assistent, f. 2. Okt. 1906 i Faxe Ladeplads. Søn af Skibsbygm. S. Koefoed og Hustru Dagmar, f. Bencke. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Hillerød; 1. Jan. 26 Slagelse; 1. Aug. 26 Medhj. smstds.; 8. Okt. 28 Rudkøbing; Haderslev; 11. Juli 29 Ass. smstds.



**Koefoed-Jespersen, Knud**, Assistent, f. 5. Aug. 1898 i Nyker Sogn, Bornholm. Søn af Proprietær J. L. Jespersen og Hustru Anna Elisabeth Marie, f. Koefoed. Gift 31. Aug. 23 med Ingeborg K., f. 20. Aug. 94 i Gyrstinge Sogn, Sjælland. Datter af Proprietær J. Simony og Hustru Laura, f. Jespersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 15 som Medhj. i Rønne; Aabenraa; 9. Juli 21 Ass. smstds.; 13. Juli 21 Haderslev; 2. Sept. 25 Kbhvn. Revisor i »De Københavnske Toldassistenters Forening« fra 1. Juli 31.

**Kofod, Ellen Winther**, Assistent, f. 8. Dec. 1901. Indtraadt i Etaten 1. Maj 18; Medhj. i Helsingør; 20. April 25 Ass. smstds.; 18. Sept. 26 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Nov. 26—30. April 27; 11. Marts 27 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Maj 27).



**Kofod Hansen, Adolf**, Assistent, f. 20. Aug. 1903 i Havdrup. Gift med fhv. Toldassistent (1. Jan. 20—31. Dec. 31) Clara Johanne H. Præ-

liminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 20 som Elev i Kbhvn.; 1. Aug. 21 Elev i Odense; 1. Febr. 23 Elev i Faaborg; 1. Juli 23 Medhj. smstds.; Medhj. i Gedser; 18. Juni 25 Ass. smstds.; 10. Juni 26 i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Aug. 26); 24. Juni 31 Odense (fra 1. Sept. 31).



**Koefoed, Albert Frederik**, Toldforvalter, f. 3. Dec. 1878 i Clemensker, Bornholm. Søn af Gaardejer Jørgen Herman Bech Koefoed og Hustru Bodeline Kristine, f. Ipsen. Gift den 22. Nov. 04 med Jørgine Marie Charlotte K., f. 30. Dec. 81 i Oxenvad, Slesvig. Datter af Proprietær Mads Jul. Møller og Hustru Anne Sophie, f. Pedersdatter. Præliminæreksamen (Rønne lærde Skole) 1895. Indtraadt i Etaten 14. Aug. 97 som Kontorist i Esbjerg; Medhj. i Esbjerg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 26. Nov. 13 B. (fra 3. Dec. 13); 20. Sept. 22 Ktrl. i Højer u. Tønder; 19. Juli 25 Krusaa-Kollund u. Padborg; 22. Jan. 30 Toldforv. i Padborg. Formand for »Personlig Friheds Værn« 1930; Formand for Esbjerg Etatsforening 1914—22. Forfatter til en Pjece vedrørende Mønstring af Skibsmandskab.



**Koefoed, Carl Peter Christian Ditlev**, Kontrolør II, f. 5. Marts 1875 i Rønne. Søn af fhv. Teglværksejer P. O. Koefoed og Hustru Elisabeth, f. Lohmann. Gift 23. April 09 med Ellen Marie K., f. 19. Juli 73 i Nyborg. Datter af Stabssergent Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 93 som Kontorist i Rønne; Fuldm. smstds.; 18. Maj 07 kst. Ass. i Svendborg; 1. Aug. 07 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 07); 24. Febr. 10 B. (fra 5. Marts 10); 11. Jan. 13 Horsens; 24. Maj 21 Ktrl. II i Vamdrup u. Kolding; 24. Jan. 28 Esbjerg.

**Kofoed Hansen, Eduard Johan**, Vicetoldinspektør, f. 1. Nov. 1885 i Nexø. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 02 som Kontorist i Hasle; Medhj. v. Chrhavns Havneoppebørselskt.; 24. Okt. 10 Ass. i Kbhvn.; 21. Marts 11 Randers; 19. April 15 Kbhvn.; 15. Juli 22 kst. Ktrl. i Kbhvn. (Patrouillen); 23. April 24 Ktrl. smstds.; 8. Maj 31 Vicetoldinsp. smstds. (fra 1. Juli 31). Bestyrelsesmedlem i Kontorarbejdernes Forening; Bestyrelsesmedlem i Den danske Toldtatsfor-  
ening.



**Kofoed, Sophie Dorothea Munch**, Kontorist, f. 5. Okt. 1906. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 4. Okt. 26 Kontorist i Haderslev; 15. Okt. 31 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Nov. 31—31. Okt. 32.

**Kornerup-Koch, Sigrid**, Kontorist, f. 27. Okt. 1897. Indtraadt i Etaten 4. Dec. 26; 7. Sept. 29 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told- og Forbrugsafg.; 8. Okt. 30 Kontorist i Kbhvn. fremdeles med Tjeneste i Departementet, 1. Ekspeditionskt.

**Kragh, Johannes**, Assistent, f. 16. Juni 1870. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 87 som Fuldm. i Ebeltoft; 14. Okt. 97 Medhj. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. April 01 Ribe; 25. Maj 01 Vamdrup; 29. Marts 05 Kbhvn.; 14. Sept. 07 B.; 12. April 11 Gedser; 24. Juni 19 Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten.



**Kristensen, Frode**, Assistent, f. 4. Juni 1903 i Silkeborg. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Silkeborg; Medhj. smstds.; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Fredericia; 14. Jan. 29 Padborg; 17. Maj 32 Kollund u. Padborg.

**Kristensen, Gunnar**, Overassistent, f. 2. April 93 i Døstrup. Søn af Lærer Steffen Kristensen og Hustru Dorthea, f. Kirkegaard. Gift med Else K., f. 19. Febr. 03 i Nyborg. Datter af Købmand Chr. Jensen og Hustru Frederikke, f. Heinsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Fredericia; Medhj. i Vejle; 19. April 18 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Rudkøbing (fra 1. Febr. 19); 24. Juni 19 Vamdrup; 29. April 20 Tønder; 11. Nov. 21 Nyborg; 30. Sept. 25 Aal-

borg (fra 1. Nov. 25); 19. Dec. 29 Aarhus (fra 1. Febr. 30); 23. Juni 31 Overass. ved Toldkassersererkontoret i Helsingør.



**Kristensen, Mary Olivia Maren**, Kontorassistent, f. 5. April 1900 i Kbhvn. Datter af Gasværksarbejder Søren Peter Kristensen og Hustru Oline Kristine Cecilie, f. Nielsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20; 17. Dec. 20 Kontorist i Kbhvn.; 28. April 26 Kontorist I; 1. Juli 31 Kontorass.



**Kristensen, Peter Bøgh**, Assistent, f. 13. Aug. 1904 i Hvidsten pr. Randers. Søn af Postbud A. K. Kristensen og Hustru Karen Marie, f. Bøgh. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Aalborg; Medhj. i Hobro; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Nykøbing F.; 14. Jan. 31 Kbhvn.; 1. Marts 32 Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten.

**Kristiansen, Marinus**, Assistent, f. 21. Marts 1903 i Ødis Sogn. Søn af Sergent Jens Christian Kristiansen og Hustru Marie, f. Jessen. Gift 30. Aug. 29 med Ida K., f. 11. Jan. 06 i Skagen. Datter af Skipper Christen S. Gaihede og Hustru Mary, f. Lüthje. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Herning; Medhj. i Skagen; 8. April 27 Ass. smstds.; 25. Sept. 31 Kbhvn.; 22. Dec. 31 Aalborg.



**Kristiansen, Ole**, Assistent, f. 29. Juni 1900 i Hemmet. Søn af Gaardejer H. F. Kristiansen og Hustru Cecilie, f. Christensen. Gift med Alma Johanne K., f. 17. Sept. 02 i Herning. Datter af Handelsmand P. C. Andersen og Hustru Johanne, f. Thomsen. Præliminæreksamen 1918. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Herning; 9. Aug. 24 Ass. smstds.; 29. Sept. 24 Faaborg; 14. Jan. 31 Aarhus (fra 1. Marts 31).



**Krogh, Thomas Ernst**, Assistent, f. 18. Juli 1899 i Nr. Utrup. Søn af Gaardejer Jens Michael Krogh (død) og Hustru Dagny, f. Poulsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Thisted; Medhj. i Aarhus; 11. April 23 Ass. i Aalborg; 14. Jan. 27 Thisted; 13. Maj 30 Skive; 12. Nov. 30 Aalborg.

**Kroman, Johan Albert**, Kontrolør, cand. polit. f. 17. Jan. 1894 i Marstal. Søn af Styrmand Hans Peter Kroman og Hustru Petra, f. Møllmann. Gift 29. April 20 med Sigrid Angelia K., f. 16. Juli 94 i Stubbekøbing. Datter af Blikkenslagermester P. Hoffmann og Hustru Olivia, f. Grantzau. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i

Stubbekøbing; Svendborg; ved Pakhusforvaltningen; 27. Aug. 17 Ass. i Toldrevisionsdep.; 13. Aug. 20 Kbhvn.; 20. Nov. 25 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. April til 30. Juni 26; statsvidenskabelig Eksamen 1926; 28. Maj 26 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Juli 26); 30. Dec. 27 Ktrl. i Insp. for Tobaksbesk. 1930 Lærer ved Elevkursus og Toldbetjentkursus; 1930 Censor ved Gendarmeksamen; 1932 udarbejdet »Lærebog vedrørende indenlandske Forbrugsafgifter« og »Toldvæsenets Hverv udenfor Beskatningen«.

**Kromann, Niels Svarrer**, Kontrolør, f. 24. Juli 1887 i Nordby, Fanø. Søn af Fotograf J. N. Kromann og Hustru Karen, f. Clausen. Gift 16. Maj 13 med Anna Kathrine K., f. 19. Sept. 89 i Horsens. Datter af Kobbersmed A. Nielsen og Hustru, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 03 som Kontorist i Horsens; Medhj. i Randers; 25. Juli 12 Ass. smstds.; 17. Juli 15 Roskilde; 7. Juli 16 Kbhvn.; 1. Marts 17 til midlertidig Tjeneste i Generaltolddir.; 13. Marts 28 Ktrl. i Kbhvn.

**Kromann, Rasmus Rasmussen**, Toldforvalter, f. 24. Juni 1875 i Marstal. Søn af Skibsfører Rasmus Rasmussen Kromann og Hustru Rasmine Hansine, f. Minor. Gift 2. Nov. 17 med Eleonora Kristine Margrethe K., f. Fabricius, f. 6. April 91 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 92 som Kontorist i Svendborg; Fuldm. smstds.; Stege; 9. April 06 kst. Ass. i Faaborg; 7. Juni 06 Ass. smstds.; 30. Maj 08 Kbhvn.; 10.



Juni 10 B. (fra 24. Juni 10); 17. April 20 Toldforv. i Nykøbing M. (fra 1. Juni 20); 1. Marts 32 Toldforv. i Skive.

**Kronsell, Lisbeth Adolfine**, Kontorist, f. 3. Febr. 1905 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 23 som Kontorist paa Prøve i Insp. for Tobaksbesk.; 16. Febr. 25 Kontorist smstds.

**Kruse, Jørgen Frederik**, Kontrolør, f. 30. Juli 1878. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 93 som Fuldm. i Slagelse; 15. Jan. 08 kst. Ass. i Viborg; 4. Juni 08 Ass. smstds. (fra 1. Juni 08); 18. April 11 Kbhvn.; 30. Juli 13 B. (fra 30. Juli 13); 17. Febr. 21 Ktrl. smstds.

**Kruse, Karl Frederik Vestergaard**, Overassistent, f. 9. April 1890. Indtraadt i Etaten 08 som Medhj. i Kalundborg; 10. Maj 15 Ass. smstds.; 11. Jan. 17 Kbhvn.; 18. Aug. 17 Struer; 11. April 22 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Kryger, Jens Kristian**, Assistent, f. 1. Okt. 1895 i Silkeborg. Søn af Købmand Anders Marius Kryger og Hustru Marie Katrine, f. Jensen. Gift 16. April 24 med Gudrun Helene Kristine K., f. 3. April 1897 i Ølgod pr. Varde. Datter af Politibetjent Chr. Jensen og Hustru, f. Petersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Viborg; 1. Juli 15 Nakskov; 1. Maj 17 Maribo; 1. Juni 18 Aalborg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 24. Okt. 19 Silkeborg; 11. April 22 Kbhvn.



**Krøger, Henning Oscar**, Overassistent, f. 3. Marts 1893 i Todbjerg v. Aarhus. Søn af Prøprietær Paul Krøger og Hustru A., f. Hoffmann. Gift 26. Nov. 18 med Ebba K., f. 16. Okt. 92 i Korsør. Datter af Købmand Thor Vinkel og Hustru Johanne, f. Refsbeck. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 08 som Medhj. ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret; Postgodstoldforvaltningen; 20. Marts 18 Ass. i Kbhvn.; 28. Maj 18 Nykøbing F.; 23. Juni 31 Overass. i Kbhvn.



**Kühl, Einar Henrik Ole Lier**, Strandkontrolør, cand. phil., f. 26. Sept. 1866 i Fredericia. Søn af Telegrafbestyrer Henrik Theodor Kühl og Hustru Thora Frederikke Vilhelmine, f. Lier. Gift 3. Nov. 05 med Anna Martha Marie K., f. 17. Febr. 75 i Kbhvn. Datter af Telegrafkontrolør Carl Chr. Kühl og Hustru Josephine, f. Pabst. Studentereksamen, Filosofikum, Hebraicum. Indtraadt i Etaten 1. Maj 96 som Kontorist i Helsingør; 1. Sept. 99 kst. Ass. i Nykøbing F.; 23. Aug. 1900 Ass. smstds.; 15. Sept. 03 Næstved; 15. Jan. 08 i Kalundborg; 31. Aug. 08 B.; 22. Okt. 12 Svendborg; 16. Dec. 14 Strandktrl. i Spodsbjerg u. Rudkøbing. Tidl. Kirkeforstander i Rudkøbing og Svendborg; Dampskibsekspeditor for Sydfynske Dampskibsselskab; Havnekasserer og Havnefoged i Spodsbjerg under Post- og Telegrafvæsenet. Mångeaarig Medarbejder ved Maanedsskrift for Toldvæsen, ved Norsk Toldtidende; tidl. Medarbejder ved »Nordisk Ugeblad for Katholske Kristne« og ved »Katholiken« og Dagbladet »Germania« i Berlin.





**Langkilde, Edith**, Assistent, f. 17. Nov. 1898 i Kbhvn. Datter af Maskinmester Th. Langkilde og Hustru Alma, f. Anderson. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Nyborg; 11. Dec. 24 Ass. smstds.



**Larsen, Asta**, Kontorist, f. 12. Jan. 1904 i Frederikshavn. Datter af Toldassistent L. C. Larsen og Hustru Edle, f. Christiansen. Ugift. Realeksamen 1921. Indtraadt i Etaten 1. Juni 24; 26. Maj 25 Kontorist i Kbhvn.; 3. Juni 29 Aalborg.



**Larsen, Axel Harry**, Assistent, f. 30. Marts 1911 i Bogense. Søn af Fisker Lars Larsen og Hustru Ane Marie, f. Andersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Bogense; 1. Febr. 29 Hjørring; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Aug. 31 Holstebro; 1. Aug. 32 Ass. smstds.

**Larsen, Carl Oluf Christian**, Assistent, f. 7. Okt. 1901. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 17 som Medhj. ved Frihavns Toldoppebørselskt.; 8. Nov. 23 Ass. i Kbhvn.; 3. Aug. 31 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Sept. 31—31. Aug. 32



**Larsen, Carl Peter August**, Assistent, f. 5. Nov. 1907 i Svaneke. Søn af Skibsfører Adolf Larsen og Hustru Anna, f. Lyster. Gift 29. Dec. 31 med Henny Gudrun L., f. 15. Sept. 1906 i Hedensted. Datter af Fabrikant Kjørby og Hustru Emmy. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Skelskør; 1. Febr. 29 Højer; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Juli 30 Tønder; 1. Juli 31 Grenaa; 1. Aug. 32 Ass.



**Larsen, Frederik Vilhelm**, Kontrolør II, f. 18. Sept. 1871 i Kbhvn. Søn af fhv. Restauratør Lars Larsen og Hustru Thora Louise, f. Frederiksen. Indtraadt i Etaten 5. Maj 86 som Fuldm. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 17. Marts 98 Medhj. i Kbhvn.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 14. Sept. 06 B.; 24. April 18 Fuldm. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 1. Okt. 19 Ktrl. II smstds.

**Larsen, Hans Erik Paul Frode**, Assistent, f. 24. Febr. 1908 i Herlufmagle. Søn af Mejeribestyrer J. Larsen og Hustru Elna Marie, f. Jensen. Ugift. Realeksamen 1923. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24



som Elev i Faxe; Medhj. i Stege; Nykøbing F.;  
3. Juli 30 Ass. smstds.

ten 7. Dec. 26 som Medhj. i Kbhvn.; 16. Dec.  
31 Kontorist i Kbhvn.



**Larsen, Hans Helge**, Assistent, f. 24. Juni 1904  
i Kbhvn. Søn af Maskinmester i Flaaden R. J.  
Larsen og Hustru Bertha, f. Poulsen. Realeks-  
amen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i  
Kbhvn.; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebør-  
selskt.; 9. Juli 26 Ass. i Kbhvn.; 25. Okt. 26  
Tønder; 14. Jan. 29 Nakskov; 14. Jan. 31 Korsør.

**Larsen, Johanne Mathilde**, Kontorist, f. 10. Sept.  
1895 i Kbhvn. Datter af Viktualiehandler Frederik  
Larsen og Hustru Trine Marie, f. Peitersen. Ind-  
traadt i Etaten 1. Okt. 20; 9. Sept. 21 Kontorist  
i Kbhvn.



**Larsen, Hans Peter**, Kontrolør, f. 18. Sept. 1864  
i Frederiksværk. Søn af Restauratør Peder Larsen  
og Hustru Karen, f. Mortensen. Ugift. Indtraadt  
i Etaten 1. April 82 som Kontorist i Frederiks-  
værk; Fuldm. i Roskilde; 18. Juli 90 Medhj. i  
Varde; 11. Okt. 94 kst. Ass. i Kbhvn.; 27. Nov.  
94 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 18. Sept. 11  
Ktrl. smstds.

**Larsen, Knud Christian**, Fuldmægtig, f. 23.  
Febr. 1889 i Kbhvn. Søn af Fører af Toldpæ-  
trouillefartøj Lars Peter Larsen og Hustru Anne  
Margrethe, f. Sørensen. Gift 16. Aug. 25 med  
Anna Marie L., f. 8. Sept. 98 i Kbhvn. Datter  
af Grosserer Hans Christian Tørsleff og Hustru  
Mariane Caroline, f. Boesen. Præliminæreksamen.  
Indtraadt i Etaten 1. April 06 som Kontorist  
ved Gammelholms Havneoppebørselskt. i Kbhvn.;  
Medhj. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 26.  
Febr. 14 Ass. i Kbhvn.; 21. Dec. 15 Odense; 28.

**Larsen, Hedda**, f. Heinricy, Kontorist, f. 9. Jan.  
1905 i Kbhvn. Datter af Revisor Carl Heinricy og  
Hustru Gudrun, f. Truelsen. Gift 18. Maj 30 med  
Einar Larsen, f. 29. Juni 04 i Kbhvn. Søn af  
Skomagermester C. Larsen og Hustru Anne Ma-  
rie, f. Jensen. Handelseksamen. Indtraadt i Eta-

Maj 18 Kbhvn.; 2. Juli 26 Ktrl. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 27. Dec. 29 Fuldm. smstds. 1926 Tilsynsførende ved Fagkursus; 19. Febr. 30 Tilsynsførende ved Toldmuseet (fra 1. April 30).

**Larsen, Lars Christian**, Assistent, f. 9. Marts 1875 i Asdal pr. Hjørring. Søn af Gaardejer Christian Larsen og Hustru Kristine, f. Skoven. Gift med Edle L., f. 25. Jan. 74 i Frederikshavn. Datter af Dampskibsekspeditor E. C. C. Christiansen. Indtraadt i Etaten 7. Maj 89 som Kontorist i Hjørring; Fuldm. i Frederikshavn; 13. Sept. 01 Ass. smstds.; 24. Febr. 10 B. (fra 9. Marts 10); 18. Jan. 15 Aarhus; 20. Sept. 21 Løkken u. Aalborg (fra 1. April 31 u. Hjørring).



**Larsen, Lars Peder Emil**, Overassistent, cand. polit., f. 3. April 1894 i Fakse Ladeplads. Søn af Havnefoged Hans Larsen, Præstø, og Hustru Kirstine, f. Pedersen. Gift 1. Aug. 23 med Ellen L., f. 14. Jan. 1900 i Præstø. Datter af Garvermester Otto Hansen og Hustru. Studentereksamen 1918, Statsvidenskabelig Embedseksamen 1926. Indtraadt i Etaten 1. April 11 som Medhj. i Præstø; 1. Juli 14 i Kolding; 1. Maj 16 ved Toldbodens Pakhusforvaltning; 15. April 19 Ass. i Kbhvn.; 28. Maj 29 Ktrl. II i Insp. for Tobaksbesk.; 23. Juni 31 Overass. i Kbhvn. 1926—27 og fra 1931 Redaktør af Dansk Toldtidende.



**Larsen, Ludvig Anker**, Assistent, f. 11. Dec. 1902 i Hobro. Søn af Fiskeribetjent A. S. Larsen og Hustru Nielsine Kirstine, f. Petersen. Gift 29. Maj 32 med G. Heinet L., f. 25. Maj 11 i Hobro. Datter af Hotelejer K. Knudsen og Hustru Margrethe, f. Christensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Mariager; 1. Febr. 23 Søby; 1. Maj 23 Medhj. smstds.;

1. Maj 25 Hobro; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Krusaa u. Padborg.

**Larsen, Niels Kristian Torvald**, Assistent, f. 27. April 1904. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev; Medhj. i Middelfart; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Kbhvn.

**Larsen, Oluf Lund**, Assistent, f. 29. Okt. 1907 i Nykøbing S. Søn af Cigarhandler Chr. Larsen og Hustru Ingrid, f. Hartmann Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Nykøbing S.; Medhj. i Odense; 3. Juli 30 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Maribo.



**Larsen, Otto Harald**, Overassistent, f. 3. Okt. 1877 i Frederikshavn. Søn af Smedmester Larsen og Hustru Laura, f. Nielsen. Gift med Johanne L., f. 6. Juli 86 i Stege. Datter af Skomager N. Jørgensen og Hustru Caroline, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 93 som Kontorist i Frederikshavn; Fuldm. smstds.; 25. Sept. 07 kst. Ass. i Roskilde; 7. April 08 Ass. smstds.; 17. Okt. 08 Kbhvn.; 28. Sept. 12 B. (fra 3. Okt. 12); 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Larsen, Otto Johannes Christian**, Assistent, f. 27. Juni 1904 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 8. April 27 Ass. i Kbhvn.; 22. Dec. 27 Varde; 20. Juli 28 i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Sept. 28).



**Larsen, Otto Peder**, Assistent, f. 14. Maj 1902 i Bjernemark, Taasinge. Søn af Gaardejer Niels Rasmussen Larsen og Hustru Karen Kristine, f. Nielsen. Gift 1. Maj 27 med Anna L., f. 16. April 09 i Tønder. Datter af Kunststenfabrikant C. Tonnesen og Hustru Anna Marie, f. Bruhn.

Realeksamen (Svendborg). Indtraadt i Etaten 1. April 19 som Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Juni 20 Elev i Kerteminde; 1. Jan. 22 Middelfart; 1. April 22 Medhj. smstds.; 1. Maj 22 i Tønder; 1. April 25 Ass. smstds.; 1. Nov. 26 Kbhvn.; 1. Febr. 31 Odense.

**Larsen, Otto Richard**, Assistent, f. 12. Okt. 1903 i Kbhvn. Søn af Sporvejsfunktionær Carl Johan Larsen og Hustru Lydia Marie, f. Jensen. Gift 14. Sept. 29 med Maren Gudrun L., f. 29. Jan. 03 i Kbhvn. Datter af Grosserer Peter Ewald og Hustru Helga, f. Rützebeck. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; Medhj. i Rudkøbing; 27. April 26 Ass. smstds.; 10. Juni 26 Kbhvn. (fra 1. Aug. 26).



**Larsen, Peter**, Toldforvalter, f. 18. Juni 1872 i Præstø. Søn af Skibsfører Ole Larsen og Hustru Maren, f. Pedersen. Gift 15. Juni 1900 med Nanna L., f. 6. Februar 72 i Krik. Datter af Rentier Niels Madsen og Hustru Maren, f. Vilsladsen. Indtraadt i Etaten 23. April 87 som Kontorist i Præstø; Randers; 22. Sept. 97 Medhj. i Struer; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 22. Sept. 02 Hjørring; 14. Juni 07 Aarhus; 18. Juni 07 B.; 26. Maj 19 Ktrl. i Thisted; 11. Juni 23 Toldforv. i Lemvig.



**Larsen, Peter Lauritz**, Kontrolør, F. M. A.<sup>3</sup>, B. L. II. 5., f. 19. Sept. 1878 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 94 som Volontør i Nyhavns Havneoppebørselskt.; Medhj. smstds.; 17. Febr. 09 Ass. i Aalborg; 18. April 11 Viborg; 31. Aug. 13 B. (fra 19. Sept. 13); 12. Sept. 14 Kbhvn.; 12. Dec. 21 Ktrl. smstds.

**Larsen, Sigrid Marie Kristine Lopdrup**, f. Møller, Assistent, f. 20. Maj 1900. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 20. April 25 Ass. i Kbhvn.; 24. Nov. 28 uden for Nr. uden Lønning fra 1. Jan.—31. Dec. 29; 25. Nov. 29 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Jan. 30).



**Larsen, Søren Peter**, Assistent, f. 20. Aug. 1864 i Marstal. Søn af Styrmand Lauritz Søren Larsen og Hustru Katrine Margrethe, f. Rasmussen. Gift 6. Marts 97 med Anna Rebekka L., f. 21. Maj 70 i Odense. Datter af Bomuldsvæver Aug. Bosselmann og Hustru Bartholine Amalie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 22. Sept. 79 som Kontorist i Ærøskøbing; Fuldm. i Åssens; 31. Dec. 87 Medhj. i Odense; 20. Nov. 91 Ass. i Skelskør; 29. Okt. 01 Frederiksværk; 28. Marts 03 B.

**Larsen, Viggo**, Assistent, f. 15. Jan. 1904 i Næstved. Søn af Overportør C. Larsen og Hustru Edith, f. Larsen. Gift 31. Jan. 32 med Gerda L., f. 2. Sept. 05 i Gedser. Datter af Skomagermester C. Rasmussen og Hustru Anna. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Næstved; Medhj. smstds.; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Gedser.

**Lassen, Esther Margrethe Anderson**, f. Lundin, Kontorist, f. 13. Jan. 1902. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 21; 23. Sept. 22 Kontorist i Kbhvn.



**Lau, Vera**, Kontorist, f. 2. Juni 1898 i Rudkøbing. Datter af Toldassistent Harald S. V. Lau og Hustru Emilie, f. Buschardt. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 22; 12. Juni 23 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Lauenstein, Hugo Christian Frederik**, Overassistent, f. 19. Aug. 1870. Indtraadt i Etaten 19. Juni 87 som Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; Fuldm. ved Kbhvns. Toldbods Arbejdspengekt.; 20. Aug. 01 Ass. i Varde; 18. Juni 07 B.; 7. Juli 16 Roskilde; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Laursen, Eigil Rasmus Bording**, Assistent, f. 4. Maj 1907 i Viborg. Søn af Skrædermester S. Laursen og Hustru Marie, f. Lund. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Viborg; Medhj. i Randers; 14. Juli 31 Ass. smstds.

**Laursen, Harry Ejler**, Assistent, f. 21. Marts 1906 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Aarhus; Medhj. smstds.; 6. Aug. 28 Ass. smstds.



**Lau-Sørensen, Ebba Asta Marie**, Assistent, f. 10. Juni 1900 i Kbhvn. Datter af Skibsfører N. P. Sørensen og Hustru Anna, f. Lau. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; Toldbodens Havneoppebørselskt.; 7. Maj 24 Ass. i Kbhvn.; 22. April 25 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Maj til 31. Okt. 25; 24. Sept. 25 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Nov. 25).

**Leifer, Elna Mathilde Elisabeth**, Kontorist, f. 26. Okt. 97. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 29; 28. Febr. 31 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Lemvigh-Hammer, Knud**, Kontrolør II, f. 13. Juli 1879 i Asminderød. Søn af Kaptajn F. H. Hammer og Hustru Anne Sophie, f. Lemvigh. Gift 31. Maj 11 med Karen Elfride L.H., f. 6. Maj 81 i Kbhvn. Datter af Tømmerhandler C. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Eta-

ten 1. Sept. 99 som Kontorist ved Frihavns Toldoppebørselskt.; Medhj. smstds.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 23. Nov. 10 Hjørring (fra 1. Jan. 11); 9. Juli 14 B. (fra 13. Juli 14); 19. April 15 Nykøbing F.; 4. April 16 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 17. Jan. 23 Esbjerg (1. Marts 23); 26. April 26 Ktrl. II i Randers.



**Leth, Ella Lyngh**, f. Jensen, Kontorist, f. 8. Marts 1908 i Roskilde. Datter af Gartner J. P. Jensen og Hustru Ane. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist paa Prøve i Fredericia; 8. Marts 28 Kontorist i Fredericia.



**Lieb, Christian Frederik**, Kontrolør, f. 14. Juni 1884 i Hillestolpe pr. Holeby. Søn af Murer-

mester A. G. T. Lieb og Hustru Clementine, f. Lurgenstein. Gift 1910 med Vilhelmine L., f. 21. Febr. 81 i Kbhvn. Datter af Bryggeriformand N. Jørgensen (død) og Hustru, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 02 som Kontorist i Kbhvn.; 1908 Medhj. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 22. Sept. 10 Ass. i Kbhvn.; 20. April 15 Nyborg; 16. Juni 19 B. (fra 14. Juni 19); 29. April 20 Haderslev; 7. Nov. 29 Ktrl. i Tønder.



**Lillie, Louise Kirstine Marie**, f. Andreassen, Kontorassistent, f. 5. Sept. 1892 i Grenaa. Datter af Skibsfører H. J. Andreassen og Hustru Kirstine, f. Gundersen. Gift 7. Dec. 26 med Registrator ved Søkartarkivet Curly L., f. 12. Juli 81 i Kbhvn. Søn af Krigsassessor Th. Lillie og Hustru Olivia, f. Street. Indtraadt i Etaten 15. Juni 18 som Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.; 23. April 24 Kontorass. smstds.



**Lindbæk, Hertha Gudrun**, Assistent, f. 24. Maj 1898 i Strandhuse, Kolding. Datter af Lærer Peter Lindbæk (død) og Hustru Anna, f. Sørensen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Kolding; 4. Sept. 24 Ass. smstds.

**Lindemark, Valdemar Hans**, Toldforvalter, f. 25. Febr. 1872 i Kbhvn. Søn af Bryggeriejer Rasmus Hansen og Hustru Alvilda, f. Nielsen. Gift 1. Nov. 99 med Alitha L., f. 5. Juni 1872 i Aarhus. Datter af Toldforvalter Carl Heesch og Hustru Olufine, f. Meyer. Indtraadt i Etaten 3. Sept. 86 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. v. Oppe-



børselskt. paa Frilageret; 29. April 97 Medhj. i Nysted; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 1. Okt. 1900 Assens; 31. Jan. 05 Kbhvn.; 16. Febr. 07 B.; 11. Sept. 20 kst. Ktrl. i Maribo; 24. Maj 21 Haderslev; 19. Okt. 25 Toldforv. i Stubbekøbing. Havnekasserer for Stubbekøbing Havn.

**Loehr, Ayoe**, Kontorist, f. 15. Marts 1895. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 25; 14. Aug. 26 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Lolk, Niels**, Assistent, Løjtnant, f. 2. Okt. 1904 i Landet Sogn (Taasinge). Søn af Skibsfører Peder Sørensen og Hustru Anne Kirstine, f. Mouritzen. Gift 28. Febr. 30 med Ellen Marie L., f. 25. Nov. 04 i Volstrup Sogn. Datter af Proprietær Marinus Jensen og Hustru Anna Kirstine Cecilie, f. Albrechtsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 21 som Elev i Fakse Ladeplads; 17. Jan. 23 Maribo; 18. Dec. 23 Nykøbing F.; 6. Maj 24 Medhj. smstds.; 14. Jan. 27 Sæby; 6. Maj 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Maribo; 14. Jan. 31 Helsingør.

**Lorck-Madsen, Erna**, Assistent, f. 14. Marts 1900 i Esbjerg. Datter af Toldkontrolør Jørgen Heinrich Lorck-Madsen og Hustru Christine, f. Matthesen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Esbjerg; 11. April



23 Ass. smstds.; 16. Juni 28 Holbæk (fra 1. Aug. 28).

Marts 21 Insp. for Tobaksbesk.; 8. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Lorenzen, Martin Christian**, Assistent, f. 2. Dec. 1868 i Thisted. Søn af Slagtermester Hans Th. Lorentzen og Hustru Ane Marie, f. Harbo. Gift 21. Sept. 1900 med Petrine L., f. 19. April 78 i Hanbjerg. Datter af Dannebrogsmænd, Sognefoged Andreas Damgaard og Hustru Anne Margrethe, f. Pedersen Ulstrup. Indtraadt i Etaten 1. April 83 som Volontør i Thisted; 1. Juni 87 Fuldm. smstds.; 29. Marts 93 Medhj. i Hobro; 1. Marts 95 Fanø; 18. Okt. 95 kst. Ass. i Holstebro; 31. Aug. 97 Ass. smstds.; 28. Maj 1900 Esbjerg; 4. Jan. 04 B.; 25. Maj 07 Nibe u. Aalborg. Medlem af Nibe Byraad; i 18 Aar Medlem af Mednighedsraadet; Formand i Bestyrelsen for Amtssygehuset i Nibe, senere dets Regnskabsfører; fra Institutioner og private Selskaber overdraget forskellige Tillidshverv.

**Louring, Søren Magnus**, Kontrolør, f. 25. Jan. 1886 i Silkeborg. Søn af Murer Jens Carl Louring og Hustru Cathrine, f. Nielsen. Gift 19. Maj 11 med Marie L., f. 16. Jan. 89 i Kvols. Datter af Gaardejer J. P. Jepsen og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 02 som Kontorist i Silkeborg; Medhj. i Odense; 28. Jan. 11 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Kalundborg; 20. April 15 Randers; 20. Maj 20 Odense; 23. Okt. 28 Ktrl. smstds.; 17. Marts 31 Ktrl. i Kbhvn. Bestyrelsesmedlem i Den Danske Toldtats Forening fra 1921—28.



**Louring, Hilda**, Kontorassistent, f. 18. Juni 1897 i Silkeborg. Datter af Murermester J. C. Louring og Hustru M. C., f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. April 20 som Kontorist i Kbhvn.; 30.

**Ludvigsen, Lauritz Christian**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 9. Maj 1875 i Skive. Søn af Arbejds-

mand Chr. Ludvigsen og Hustru Mette Marie, f. Lauritsen. Gift 6. Jan. 05 med Caroline Johanne Marie Andersen, f. 24. Marts 77 i Viborg. Datter af Oversergent Søren Andersen og Hustru Caroline, f. Poulsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 25. April 91 som Volontør i Skive; Fuldm. i Bogense; 21. Marts 05 kst. Ass. i Skelskør; 17. Juni 05 Ass. smstds.; 10. Nov. 06 Odense; 4. Nov. 08 til midl. Tjeneste i General-tolddir. (fra 1. Nov. 08—1. Jan. 16); 6. Maj 10 B. (fra 9. Maj 10); 13. Dec. 15 Ktrl. i Odense; 3. Maj 20 kst. Toldforv. i Aabenraa; 23. Maj 21 Toldforv. smstds.; 5. Juli 26 Toldforv. i Kolding. Fra 5. Maj til 20. Juni 20 Leder af det første danske Toldvæsen paa den nye Grænses Strækning fra Padborg-Borreshoved i Broager.



**Lund, Karen Margrethe**, Kontorassistent, f. 8. Aug. 1902 i Rønne. Datter af Sparekassedirektør Th. Lund og Hustru Henriette, f. Munch. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 20 som Kontorist paa Prøve i Insp. for Tobaksbesk.; 15. Aug. 22 Kontorist smstds.; 8. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Lund, Edmund Laurits Peter**, Assistent, cand. phil., f. 4. Aug. 95 i Kbhvn. Søn af Postmester Lund (død) og Hustru Petra, f. Bergstrøm. Ugift. Studentereksamen 1913; Filosofikum 1914. Indtraadt i Etaten 1. Juni 14 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. v. Pakhusforv.; 28. Maj 20 Ass. i Kbhvn.; 28. Sept. 20 Præstø; 9. Aug. 22 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Sept. 22—30. Nov. 24; 22. Nov. 24 Helsingør; 22. Dec. 31 Kbhvn.



**Lund, Ruth Emilie Kirstine**, Kontorist, f. 18. Juni 1906 i Aarhus. Datter af Købmand Jens M. Lund og Hustru Gerda, f. Jørgensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 24. Juni 26 Kontorist i Vejle; 3. Juni 32 udenfor Nr. (fra 1. Aug. 32).



**Lund, Harry Emil**, Assistent, cand. phil, f. 24. Okt. 1905 i Kbhvn. Søn af Vognmand T. Lund og Hustru A. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 22; Medhj. ved Frederiksberg Toldforv.; 12. Sept. 28 Ass. i Kbhvn.; 12. Juli 32 i Insp. for Tobaksbeskatningen.



**Lund, Søren Christian**, Assistent, f. 27. Dec. 1898 i Sæby. Gift 6. Juni 25 med Anna Therese L., f. Knudsen, f. 16. Maj 01 i Taars Sogn. Realeksamen 1914. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 16 som



Medhj. i Sæby; 1. Juni 20 Aarhus; 1. Jan. 22 Ass. smstds. Formand for Aarhus Toldassistentforening fra 1. Nov. 31.



Jan. 17 Esbjerg; 21. Dec. 18 Kbhvn. (fra 1. Febr. 19); 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Lundbech, Viggo**, Assistent, Løjtnant, f. 5. Jan. 1886 i Taagerød, Fyn. Søn af Lærer F. L. J. Lundbech og Hustru Erica, f. Brøns. Gift 12. Juli 11 med I. E. L., f. 15. Okt. 85 i Aarhus. Datter af Fuldmægtig ved Statsbanerne H. C. Ankjer Severinsen og Hustru Hanne P., f. Salting. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 6. Jan. 10 som Aspirant i Odense; fung. Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 31. Marts 14 Ass. i Kbhvn.; 20. Jan. 15 Helsingør; 28. Maj 18 Kbhvn.; 10. Juni 26 Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Aug. 26); 26. Juli 27 Hammerhavnen u. Allinge (fra 1. Sept. 27).



**Lyng, Erik Werner**, Assistent, f. 18. Jan. 1904 i Gjerlev, Jyll. Søn af Sognepræst Hans Christian Lyng og Hustru Dagmar Marie, f. Kræfting. Gift. 13. April 27 med Ellen Olga L., f. 2. Sept. 99 i Svendborg. Datter af Kaptajn C. C. J. Petersen og Hustru J. K. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Præstø; 1. Maj 23 Medhj. i Nykøbing S.; 1. Jan. 24 Svendborg; 1. Maj 26 Herning; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 21. Dec. 27 Rudkøbing. Formand for Den Konserervative Ungdomsforening paa Langeland ca. 1½ Aar.

**Lybecker, Jens**, Assistent, f. 22. April 1906 i Nordby, Fanø. Søn af Kaptajn Th. Jacobsen og Hustru Johanne, f. Lybecker. Gift 25. Maj 31 med Misse L., f. 14 Aug. 08 i Varde. Datter af Hotelejer Th. Jepsen og Hustru H. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22. som Elev i Esbjerg; Medhj. i Varde; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Thisted.

**Lynggaard, Johannes**, Assistent, f. 27. Febr. 1903 i Vamdrup. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Assens; Medhj. i Thisted; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Vejle; 14. Jan. 29 Aarhus; 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Lyngkilde, Anker Elis Frede**, Assistent, f. 13. Dec. 1904 Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Medhj. i Aabenraa; 17. Dec. 27 Ass. i Insp. for Tobaksbesk.

**Lydom, Jens Hansen**, Overassistent, f. 19. Sept. 1891 paa Fanø. Søn af Toldassistent Hans Lydom og Hustru Karen, f. Brinch. Gift 4. Juni 18 med Astrid L., f. 26. Nov. 93 i Sandvig. Datter af Forstander N. Lundkvist og Hustru Marie, f. Svendsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Præstø; Postgodstoldforvaltningen; 8. Sept. 16 Ass. i Kbhvn.; 11.

**Lyngkilde, Ella Ludovika**, Fru, f. Bensen, Assistent, f. 25. Sept. 1900. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Helsingør; 11. Aug. 24 Ass. smstds.; 7. Okt. 31 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 1. Toldrevisionskontor.



**Lyster, Erik Peter**, Assistent, f. 28. Juni 1903 i Svaneke. Søn af Skibsfører Carl Lyster (død) og Hustru Anna, f. Andersson. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 20 som Elev i Rønne; Medhj. i Neksø; 20. Sept. 26 Ass. smstds.; 14. Aug. 28 Allinge; 12. April 30 Tønder.



**Løfberg, Mette Kirstine Hansen**, Assistent, f. 20. Maj 1901 i Helsingør. Datter af Gartner Chr. Løfberg og Hustru Maren. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 20. April 25 Ass. i Kbhvn.



**Løffler, Aage Julius**, Fuldmægtig, f. 1. Sept. 1874. Søn af Etatsraad, fhv. Kontorchef u. Finansministeriet Anders Martin Madsen (død) og Hustru Caroline Ludovica, f. Løffler (død). Gift med Betty Sophie Margrethe L. (død). Datter af Gros-

serer Chr. P. Nielsen (død). Indtraadt i Etaten 1891 i Kreditoplagkassererkt.; 1899 Ass. i 2. Revisionsdep.; 1. Okt. 25 Fuldm. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafd. 1. Toldrevisionskt.

**Madsen, Anders Johan**, Assistent, f. 18. April 1868 i Hvidbjerg ved Skive. Søn af Gaardejer Jens Christian Madsen og Hustru Maren, f. Rasmussen Pedersen. Gift 4. Sept. 02 med Christine Doris M., f. 2. Febr. 76 i Kolding. Datter af fhv. Købmand C. J. Toft. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Marts 89 som Kontorist i Holstebro; Fuldm. smstds.; 28. Maj 98 Medhj. i Taps; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 28. Maj 1900 Randers; 29. Okt. 01 Aarhus; 16. Maj 08 B.



**Madsen, Carl Christian**, Kontrolør II, f. 2. Maj 1880 i Aalborg. Søn af Skomagermester C. M. Madsen og Hustru Ida, f. Jensen. Gift 22. Marts 11 med Laura Marie M., f. 2. Sept. 89 i Lindholm ved Nørresundby. Datter af Gaardejer C. Rasmussen (død) og Hustru Hansine. Indtraadt i Etaten 28. Juli 97 som Volontør i Aalborg; Medhj. smstds.; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 28. April 15 B. (fra 2. Maj 15); 17. Juli 25 Ktrl. II i Skanderborg; 7. Nov. 30 Aalborg. Kasserer for Civiletaternes Forening i Aalborg fra 1931; Medlem af Bestyrelsen for Den Danske Toldtats Forening 1919—25.

**Madsen, Carl Christian**, Assistent, f. 19. Nov. 1904. Søn af Blikkenslagermester M. A. Madsen og Hustru Anna Nielsen (død). Gift 12. Juni 27 med Meta M., f. 11. Juli 06 i Sønderborg. Datter af Snedker ved Statsbanerne A. Jans og Hustru Katrine, f. Iversen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Svendborg; 1. Okt. 21 Sønderborg; Medhj. i Kbhvn.; Tønder; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 16. Juni 26 Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Aug. 26); 19. Dec. 29 Kbhvn.

**Madsen, Einar Villiam**, Assistent, f. 26. Jan. 1886 i Kbhvn. Søn af Skibsfører i D. F. D. S. H. P. Madsen og Hustru Ane Kirstine, f. Andersen. Gift 3. Dec. 11 med Karla Anna Alexandra M., f. 7. Dec. 93 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 02 som Kontorist i Nyhavns Havneoppebørselskt.; Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 29. Dec. 10 Ass.



i Kbhvn. (fra 1. Febr. 11); 18. April 16 Thisted; 24. Sept. 17 Kbhvn.

**Madsen, Erik Oluf**, Assistent, f. 31. Aug. 1877 i Kbhvn. Søn af Formand paa Toldboden Peter Madsen (død) og Hustru Caroline Mathilde, f. Hamann. Gift 7. Nov. 08 med Maren Christine M., f. 11. Febr. 79 i Skovsgaard pr. Viborg. Datter af Forpagter Anders Madsen og Hustru Magdalene S. A. K., f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 92 som Kontorist ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 9. Juni 06 kst. Ass. i Aalborg; 16. Jan. 07 Ass. smstds.; 12. Aug. 07 Kbhvn.; 8. Aug. 12 B. (fra 31. Aug. 12); 8. Dec. 31 Sletten (m. Humlebæk) u. Kbhvn.



**Madsen, Johannes**, Overassistent, f. 21. Sept. 1884 i Aalborg. Søn af Skomagemester Carl Madsen og Hustru Ida, f. Jensen. Gift 29. Dec. 10 med Hilda M., f. 26. Aug. 86 i Kbhvn. Datter af Annoncechef Niels Handest og Hustru Dora, f. Burgmester. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 29. Juli 01 som Kontorist i Aalborg; Medhj. smstds.; 31. Marts 10 Ass. smstds.; 10. Juni 12 Kbhvn.; 26. Aug. 19 uden for Nr. uden Lønning 1. Sept. 19—31. Aug. 20; 16. Aug. 20 Ass. i Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds. Revisor i Assistentforeningen.

**Madsen, Johannes Valdemar**, Assistent, f. 25. Juni 1883. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 99 som Elev i Kalundborg; Medhj. i Hillerød; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 24. Juni 18 B. (fra 25. Juni 18).



**Madsen, Johannes Viktor**, Assistent, f. 29. Juni 1903 i Nyborg. Gift 29. Nov. 31 med Tove M., f. Buxbom, f. 10. Juni 08 i Rudkøbing. Real-eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Nyborg; 15. Juli 25 Medhj. i Rudkøbing; 27. April 26 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Stege; 14. Jan. 29 Vejle (fra 1. Maj 29); 14. Jan. 31 Aarhus.



**Madsen, Kristen Martin**, Overassistent, f. 5. April 1887 i Thorup. Søn af Gaardejer N. M. Thomsen og Hustru Karen Marie, f. Madsen. Gift 8. Juni 11 med Ingeborg M., f. 21. Jan. 89 i Thisted. Datter af Gartner C. P. Jespersen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 03 som Elev i Thisted; Medhj. smstds.; 15. April 12 Ass. smstds.; 23. Juni 15 Horsens; 24. Sept. 17 Thisted; 23. Maj 21 Overtoldinsp. for Jyllands Kontor; 27. Juni 29 Ktrl. II v. Toldregnskabsfkt. i Kolding; 2. April 32 Overass. i Kolding.

**Madsen, Mads Christian Axel**, Kontrolør, f. 12. Dec. 1875 i Vestervig. Søn af Proprietær Niels Madsen og Hustru Maren, f. Willadsen. Gift 20. Juni 05 med Helene Sophie Amalie Winther M., f. 6. Jan. 75 i Struer. Datter af Sadelmagemester Chr. Hans Topp og Hustru Anna, f. Christensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 29. Sept. 91 som Volontør i Holstebro; 1. April 94 Fuldm. i Struer; 3. Maj 05 kst. Ass. i Grenaa; 30. Sept. 05 Ass. smstds.; 15. Juni 07 Frederikshavn; 5. Dec. 10 B. (fra 12. Dec. 10); 1. Okt. 16 til 1. April 18 fung. ved den overordentlige Udførselskontrol i Vamdrup; 29. Dec. 22 Ktrl. i Padborg (fra 1. Febr. 23); 7. Febr. 29 Sønderborg (fra 1. April 29). 1914—23



Revisor ved Frederikshavns Værft og Flydedok A/S. 1. Aug. til 1. Sept. 32 kst. Toldforv. i Marstal.



**Malmgreen, Ludvig Martin Christian Eilert**, Assistent, f. 27. Juli 02 paa Frederiksberg. Søn af Forretningsfører E. Malmgreen og Hustru Hansigne, f. Meyer. Gift 22. Nov. 31 med Dagny M., f. 9. Okt. 10 i Maribo. Datter af Tobakshandler Joh. Hansen Fugl og Hustru Helga, f. Due. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 20 som Elev i Gammelholms Havneoppebørselskt.; Medhj. i Maribo; 18. Juni 26 Ass. smstds.; 13. Nov. 26 Kbhvn.; 24. Juni 31 Nykøbing F.



**Madsen, Margrethe Victoria Betty**, f. Voss, Kontorist, f. 15. April 1908 i Kbhvn. Datter af Ekspeditionssekretær Edvard Frantz Julius Voss og Hustru Augusta, f. Petersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist i Kbhvn.; 14. April 28 Kontorist i Kbhvn.; 6. Maj 30 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Juni 30 til 30. Sept. 30; 25. Sept. 30 Kontorist i Kbhvn.

**Mahler, Poul Anthon Christensen**, Assistent, f. 9. Aug. 1896 i Skelskør. Søn af Skibsmægler P. C. S. Mahler og Hustru Emma, f. Christensen. Gift 30. Okt. 26 med Anna Marie M., f. 26. Sept. 04 i Aalborg. Datter af Direktør A. I. Hansen og Hustru Kristine, f. Christensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 13 som Medhj. i Skelskør; 28. Juli 13 Fredericia; 20. Juni 14 Næstved; 28. Maj 18 Helsingør; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Nyborg; 11. Nov. 21 Tønder; 19. Aug. 24 Aalborg.

**Malmer, Georg Frederik William**, Kontrolør, f. 9. Aug. 1884. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 01 som Kontorist i Esbjerg; 1. Nov. 02 Slagelse; 1. Juni 06 Nyborg; 1. Febr. 08 Fuldm. i Slagelse; Medhj. i Slagelse; 8. Juni 10 Ass. smstds.; 23. Nov. 10 Aarhus (fra 1. Jan. 11); 23. Febr. 11 Randers; 11. Jan. 13 Kbhvn.; 18. Jan. 15 Saks-købing; 11. Aug. 19 B. (fra 9. Aug. 19); 16. April 21 Sønderborg; 18. Febr. 29 Ktrl. i Allinge (fra 1. April 29); 7. Maj 31 Toldforv. smstds. (fra 1. Juli 31); 4. April 32 Ktrl. i Nakskov.



**Malther, Harry Emil**, Overassistent, f. 27. Aug. 1882 i Kbhvn. Søn af Toldrorsbetjent P. Mathiesen. Gift 19. Aug. 09 med Ellen M., f. 23. Aug. 84. Datter af Pakhusmester ved Statsbænerne C. Schou. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 98 som Kontorist i Nyhavns Havneoppebørselskt.; Fuldm. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbh.; 24. Nov. 10 Thisted (fra 1. Jan. 11); 7. Maj 13 Kolding; 19. April 15 Kbhvn.; 31. Aug. 17 B. (fra 27. Aug. 17); 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Mandal, Peder Møller**, Assistent, f. 14. Aug. 1883 i Esbjerg. Søn af Landinspektør Jens Peter Madsen og Hustru Else Marie, f. Mandal Jepsen. Gift 14. Aug. 12 med Elisa Katrine Vilhelmine M., f. 28. Maj 88 i Udsigten, Viemose. Datter af Skovrider Carl Mathias Smith Mackeprang og Hustru Andrea Margrethe Katinka, f. Halby. Præliminæreksamen; Handelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 03 som Kontorist i Esbjerg; Medhj. smstds.; 11. April 11 Ass. smstds.; 11. Jan. 13 Nyborg; 23. Juni 15 Aalborg; 5. Maj 17 Kolding; 12. Aug. 18 B. (fra 14. Aug. 18); 14. Nov. 29 Gilleleje u. Helsingør. Havnekasserer.



**Marckmann, Aage Ludvig Alexander**, Inspektør, f. 29. Marts 1875 i Nykøbing paa Falster. Søn af Toldforvalter Otto Marckmann og Hustru Agathe, f. Fischer. Gift 19. Maj 05 med Agnete Nicoline Sophie M., f. 6. Marts 80 i Stubbekøbing. Datter af Overretssagfører Lave Ravnsgaard og Hustru Sophie, f. Grauer. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Okt. 89 som Kontorist i Stubbekøbing; Fuldm. i Stubbekøbing; 23. April 01 Ass. i Ærøskøbing; 2. Aug. 01 Nysted; 29. Okt. 01 Nykøbing F.; 19. Sept. 03 Kbhvn.; 24. Febr. 10 B. (fra 29. Marts 10); 29. Maj 18 Ktrl. i Kbhvn.; Lærer ved Elevkursus 1919—29; Lærer ved Toldbetjentkursus 1927—30; 9. April 29 Inspektør for Øl- og Spiritusbesk.



**Markers, Charles Andreas Ole**, Toldforvalter, f. 9. Febr. 1883 i Kbhvn. Søn af Husejer A. M. Markers og Hustru Anna, f. Lauritzen. Gift 1909 med Ebba M., f. 18. Febr. 88 i Kbhvn. Datter af Entreprenør Carl Andersen og Hustru, f. Lauritzen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Febr. 99 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 16. Juni 10 Esbjerg; 12. Marts 14 Fredericia; 7. Dec. 15 Kbhvn.; 16. Febr. 18 B. (fra 9. Febr. 18); 16. Sept. 21 Ktrl. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 19. Maj 26 Ktrl. i Kbhvn.; 18. April 30 Toldforv. i Lufthavnen ved Kastrup u. København.



**Marcussen, Ove**, Overassistent, Kaptajn, f. 2. Maj 1888 i Kbhvn. Søn af Toldinspektør, R., D. M. Niels Marcussen (død) og Hustru Thyra, f. Munck. Gift 8. Juni 26 med Franziska M., f. 25. Okt. 94 i Kbhvn. Datter af Grosserer Frederik Schacke og Hustru Franziska, f. Müller. 4. Kl. Hovedeksamen, sproglig-historisk Retn. Indtraadt i Etaten 1. Juni 06 som Kontorist udenfor Nr. i Kbhvn.; 1. Sept. 10 Medhj. i Køge; 1. Febr. 13 Afsløsningsmedhj. i Helsingør; 4. Okt. 13 Ass. smstds.; 29. April 14 Løjtnant af Res. i Artill.; 1. Aug. 14 til 31. Jan. 19 tjenstg. i Sikringsstyrken, bl. a. Chef for Dragørfort og Borgstedsbatteri; 1. Febr. 15 Kbhvn.; 1. Febr. 19 Nakskov; 1. Juni 20 Kbhvn.; 1. Dec. 26 Kaptajn; 1. Juli 31 Overass. i Insp. for Tobaksbesk.; 30. Juni 32 Afsk. Kaptajn. Udgifter af Bestemmelser vedrørende Kreditoplagsvæsenet, 3. Udgave 1924.



**Martensen, Carl Frederik**, Toldforvalter, cand. phil., f. 4. Aug. 1865 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter i Vejle Ernst Vilhelm Martensen og Hustru Petra Ebba. Gift 3. Juni 97 med Katrine Juliane M., f. 22. Nov. 64 i Nakskov. Datter af Skibsfører Jens R. E. Brandt og Hustru Dorthea Julie, f. Andreasen. Indtraadt i Etaten 25. Aug. 85 som Kontorist i Marstal; Fuldm. i Vejle; 27. Juli 89 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 1. April 11 Fuldm. smstds.; 30. Dec. 19 Toldforv. ved Postgodstoldforvaltningen (fra 1. Febr. 20).

**Mathiasen, Laurids Duysen**, Assistent, f. 20. Maj 1904 i Nordby paa Fanø. Søn af fhv. Skibsfører Ingv. Mathiasen og Hustru Anne, f. Duysen. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Varde; 1. Juni 22 Elev i Holste-



bro; 1. Juni 23 Medhj. smstds.; 1. Juli 23 Horsens; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 3. Juni 29 Silkeborg.



**Mathiasen, Morten Rødgaard**, Assistent, f. 21. Okt. 1898 i Nordby, Fanø. Søn af Detailhandler J. Sv. Mathiasen og Hustru Kathrine, f. Rødgaard. Gift 18. Sept. 27 med Solveig M., f. 20. Febr. 98 i Grenaa, Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 16 som Medhj. i Esbjerg; Medhj. i Padborg; 11. April 22 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Frederikshavn; 19. Dec. 25 Esbjerg.



**Mayland, Peter**, Kontrolør, f. 24. Jan. 1876 i Ødis. Søn af Toldassistent N. P. Mayland og Hustru Kirsten, f. Haastrup. Gift 26. April 04 med Else Marie M., f. 22. Okt. 80 i Randers. Datter af Tømrermester Th. Thomsen og Hustru. Almindelig Forberedelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 93 som Kontorist i Randers;

Fuldm. i Randers; 12. Aug. 07 kst. Ass. i Aalborg; 14. Jan. 08 Ass. smstds.; 22. Nov. 10 Kbhvn. (fra 1. Jan. 11); 4. Jan. 11 B. (fra 24. Jan. 11); 17. Febr. 21 Ktrl. smstds.



**Meinertsen, Hans David**, Assistent, f. 6. April 1903 i Fodby. Søn af Provst H. P. Meinertsen og Hustru Anna Frederikke Cecilie, f. Møller. Gift 1. April 31 med Grete M., f. 30. Okt. 10 i Præstø. Datter af Stationsforstander Jørgen Rode og Hustru Louise, f. Petersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Kalundborg; 17. Jan. 23 Grenaa; 22. Dec. 23 Holbæk; 9. Okt. 24 Præstø; Medhj. i Præstø; 17. Dec. 27 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Køge; 14. Jan. 31 Roskilde.

**Meldahl, George**, Assistent, Løjtnant, f. 3. Maj 1863. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 88. Kontorist i Nykøbing S.; 22. Dec. 91 Medhj. i Kalundborg; 26. Marts 96 kst. Ass. smstds.; 26. Okt. 97 Ass. i Faaborg; 30. Juli 98 Aalborg; 28. Marts 03 B.; 8. Juni 04 Kbhvn.



**Meyer, Heinrich Franciscus**, Assistent, f. 24. Marts 1869 i Aalborg. Søn af Fabrikant Carl Vilhelm Meyer og Hustru Abel Louise Laurette Cathrine, f. Horn. Gift 1918 med Hilma Theresia M., f. 19. Febr. 88 i Bregne Hoby. Indtraadt i Etaten 10. April 83 som Volontør i Nibe; 1. April 85 Kontorist i Nibe; 1. Dec. 89 Fuldm. i Vordingborg; 22. Juli 92 Medhj. i Sorø; 17. Sept. 95 kst. Ass. smstds.; 24. Marts 96 Ass. i Nyborg; 12. Okt. 98 Kbhvn.; 7. Marts 04 B.

**Meyer, Heinrich Vilhelm Lauritz**, Toldinspektør, R., f. 10. April 1865 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Marts 80 som Kontorist i Toldkassererkt. i København; 4. Dec. 88 Medhj. i Vordingborg; 18.



Febr. 93 Ass. i Gedser; 24. April 94 Randers; 29. Juli 97 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.; 28. April 10 Ktrl. i Kbhvn.; Lærer ved Elevkursus 1919—20; 31. Maj 20 Toldforv. i Nakskov (fra 1. Juli 20); 29. Febr. 24 Toldinsp. i Odense; 27. April 29 K. Chef for Registreringsdistr. Nr. 6. Medlem af Udvalget for Fastsættelse af Ordningen vedrørende Fagprøven for Toldbetjente; Formand for Vurderingsnævnet for Motorkøretøjer, Odense.



Ass. i Departem. for Told- og Forbrugsafg. Revisionsafd. 3. Toldrevisionskt.; 24. Juni 31 Overass. smstds.



**Meyer, Poul Mathias Tobiesen**, Assistent, f. 23. April 1900 paa Frederiksberg. Søn af Manufakturhandler M. Tobiesen Meyer og Hustru Anna, f. Jacobsen. Gift 11. Dec. 26 med Frida Nørby M., f. 5. Maj 06 i Gimsing. Datter af Førstelærer A. C. A. Nielsen Dahl og Hustru N., f. Nørby. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 17 som Medhj. ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; 1. Okt. 21—1. Dec. 22 tjenestegørende i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 14. Sept. 23 Ass. i Kbhvn.; 18. Dec. 23 Skive; 20. Jan. 25 Odense.



**Meyhoff, Philip Johan Christian**, Kontrolør, f. 2. Maj 1871 i Helsingør. Søn af Toldassistent D. C. G. Meyhoff og Hustru Marie Louise Anna, f. Scharffenberg. Gift 17. Okt. 09 med Lydia M., f. 27. Sept. 80 i Horsens. Datter af Fabrikant S. Jøschumsen, Svendborg, og Hustru Anna. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 86 som Volontør i Vordingborg; Fuldm. i Hillerød; 25. Jan. 96 Medhj. i Allinge; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 13. Okt. 1900 Aalborg; 2. Marts 05 Svendborg; 16. Maj 06 B.; 20. Dec. 19 Ktrl. i Korsør (fra 1. Febr. 20); 15. April 31 Ktrl. i Næstved.

**von Meyeren, Albert Vilhelm**, Overassistent, f. 1. Aug. 1886 i Randers. Søn af Toldforvalter H. S. A. V. von Meyeren og Hustru Anna Emilie, f. Svendsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 02 som Elev i Frederikssund; 1. Marts 04 Fuldm. smstds.; 1. Okt. 08 Afløsningsmedhj. med Tjeneste v. Odense Toldkassererkt.; 1. April 09 Jernbanens Toldoppebørselskt.; 8. Maj 09 Frihavnens Toldoppebørselskt.; 11. Juli til 19. Aug. 09 i Assens; 18. Sept. 09 Polariseringsanstalten, Nykøbing F., 1. Jan. 10 Nakskov; 25. Juni 10



**Michelsen, Carl Frederik**, Toldforvalter, f. 3. Juni 1868 i Rønne. Søn af Købmand og Konsul P. F. Michelsen og Hustru Henriette, f. Radmann.

Gift 17. Nov. 16 med Marie M., f. 26. Marts 73 i Tikjøb; Datter af Lærer Chr. Hansen og Hustru Julie, f. Steen. Præliminæreksamen. Adgangs- eksamen til Polyteknisk Læreanstalt. Indtraadt i Etaten 1. Juli 86 som Kontorist i Rønne; 1889 Fuldm. i Rønne; 14. Jan. 95 Medhj. i Ærøskøbing; 29. Marts 99 Ass. i Randers; 21. Jan. 05 B.; 24. Sept. 15 Ktrl. i Maribo; 29. Sept. 17 Ktrl. i Horsens; 31. Maj 20 Toldforv. i Hjørring (fra 1. Juli 20); 12. Sept. 25 Toldforv. i Nyborg.



**Mikkelsen, Anton Marius**, Assistent, f. 19. April 1868 i Aarhus. Søn af Landmand, Møller Mikkel Olsen og Hustru Sidsel, f. Petersdatter. Gift 2. April 97 med Maria Benedikte M., f. 18. Febr. 72 i Kongshult ved Hålsingborg. Datter af Proprietær Hans Regnholt Wichmann Wissing og Hustru Anna Rasmine Elisabeth, f. Bygballe. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 22. April 82 som Volontør i Aarhus; Fuldm. i Aarhus; 18. Juli 90 Medhj. i Aalborg; 11. Okt. 94 kst. Ass. i Faaborg; 27. Nov. 94 Ass. smstds.; 26. Febr. 95 Aarhus; 28. April 03 B.; 16. Dec. 04 Ribe; 20. Aug. 08 Nykøbing M.; 28. Juni 21 Sdr. Lyngvig u. Ringkøbing.

**Mikkelsen, Edith Marie Dorthea**, Kontorist, f. 7. Jan. 1904. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 15. Juli 25 Kontorist i Kbhvn.



**Mikkelsen, Johanne Kirstine**, Kontorist, f. 1. Aug. 1907 i Horsens. Datter af fhv. Murer Michael Mikkelsen og Hustru Petrea, f. Nielsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 23 som Kontorhjælp i Horsens; 16. Dec. 31 Kontorist i Horsens.



**Mikkelsen, Thorvald**, Assistent, f. 22. Okt. 1902 i Horsens. Søn af Murer Michael Mikkelsen og Hustru Petrea, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Medhj. i Horsens; 1. Jan. 22 Aabenraa; 20. April 25 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Fredericia.



**Moltved, Paul Johannes**, Kontrolør, cand. phil., f. 24. Aug. 1876. Studentereksamen (1895). Filosofikum (1896). Indtraadt i Etaten 12. Nov. 95 som Kontorist i Overtoldinspektoret for Kbhvn.; 6. Sept. 02 Ass. i Toldrevisionsdepartementet; 1. Juni 23 Kontrolør i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Mortensen, Carl Peter Johan**, Assistent, f. 13. Okt. 1903 i Thisted. Søn af Togfører M. Mortensen og Hustru, f. Petersen. Gift 29. Maj 27 med Astrid M., f. 20. Jan. 06 i Kalundborg. Datter af Togfører P. Nerstrøm og Hustru. Realeks-



amen 1919. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Kalundborg; 1. Sept. 22 Præstø; 1. Jan. 24 Medhj. i Præstø; 1. Okt. 24 Roskilde; 1. April 25 Kalundborg; 1. Jan. 26 Ass. smstds.; 1. Febr. 27 Afløsningsass. i Odense; 1. Febr. 31 Ass. i Kbhvn.



**Mortensen, Charles Carl Christen**, Toldinspektør, Løjtnant, f. 11. Jan. 1886 i Aarhus. Søn af Kedelsmedformand Frederik Ulrik Andreas Konrad Eberlin Mortensen og Hustru Anna, f. Lauritzen. Gift 3. Jan. 15 med Petra Rodstine Lund, f. 4. Juni 91 i Varde. Datter af Modelsnedker Jens Andreas Martin Lund og Hustru Inger, f. Ardahl. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 29. Sept. 02 som Kontorist paa Aarhus Toldkassererkontor; Medhj. i Aarhus; 29. Dec. 10 Ass. smstds. (fra 1. Febr. 11); 19. Marts 12 Overtoldinsp. for Nørrejylland. Kontor; 20. Juni 21 Fuldm. i Overtoldinsp. for Jylland; 13. Juni 32 Toldinspektør smstds. (fra 1. Aug. 32).



**Mortensen, Henri**, Assistent, f. 31. Maj 1907 i Aarhus. Søn af Arbejdsmand J. P. Mortensen og Hustru Jensine Birgitte, f. Christiansen. Gift 16. Jan. 30 med Christine M., f. 28. Jan. 11 i Felsted. Datter af Landmand Asmussen og Hustru Christine. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Nykøbing M.; Medhj. i Padborg; 11. Juli 29 Ass. smstds.

**Mortensen, Morten Richard**, Kontrolør II, f. 21. Nov. 1889. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 08 som Medhj. i Aarhus; 16. Jan. 15 Ass. i Vejle; 11. Jan. 17 Nakskov; 28. Maj 18 Kbhvn.; 17. Marts 31 Ktrl. II smstds.



**Mortensen, Niels**, Assistent, f. 25. Aug. 1896 i Nordby, Fanø. Søn af Husmand Anders Jensen Mortensen og Hustru Anne, f. Pedersen. Gift 27. Febr. 27 med Gudrun M., f. 2. Nov. 96 i Nordby, Fanø. Datter af Forstander Jon Pjetur Sigurdsson og Hustru Petrea, f. Andersen. Realeksamen (Nordby, F.) 1912. Indtraadt i Etaten 1. April 14 som Medhj. i Aalborg; 9. Sept. 14 Holstebro; 11. Jan. 17 Kolding; 15. Marts 20 Ass. smstds.; 24. Juni 20 Esbjerg; 23. Dec. 21 Aarhus; 22. April 22 Esbjerg.

**Mortensen, Svenning**, Assistent, f. 2. Nov. 1899 i Aalborg. Gift 8. Jan. 22 med Jenny M., f. 10. Okt. 03 i Korsør. Præliminæreksamen. Handelskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Korsør; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten.



**Mou, Dagny**, Kontorist, f. 30. Dec. 1906 i Lyngby. Datter af pens. Slotsopsynsmand Arnold Benjamin Mou og Hustru Kristine, f. Larsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 13. Jan. 25 som løs Kontorist i Kbhvn.; 29. Dec. 26 Kontorist i Kbhvn.

**Munch, Peter Christianus**, Toldforvalter, f. 18. Aug. 1870 i Kbhvn. Søn af Amtstuefuldmægtig C. Munch. Gift 6. Nov. 94 med Elisabeth M., f. Olsen, f. 19. Maj 73 i Randers. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 84 som Kontorist i Randers; Fuldm. i Randers; 29. April 97 Medhj. smstds. (med Anciennitet fra 1. Jan. 95); 29. Marts 99 Ass. smstds.; 24. Aug. 05 B;



3. Maj 20 kst. Ktrl. i Padborg; 23. Maj 21 Ktrl. smstds. (fra 1. Maj 21); 19. Juni 27 Toldforv. i Grenaa.

fra 1. Maj 27 til 31. Aug. 28; 26. Juni 28 Ass. i Konvn. (fra 1. Sept. 28).



**Munck, Frederik Lauritz Peter**, Assistent, f. 20. Jan. 1869 i Kbhvn. Søn af Guldsmedemester Frederik Munck og Hustru Caroline Marie Mathilde, f. Guldmann. Gift 26. Maj 99 med Meta Hedvig M., f. 30. Juni 77 i Vejle. Datter af Møllejer Jes Jessen og Hustru Elise, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 7. Juli 83 som Kontorist i Toldkassererkontoret i Kbhvn.; 29. April 93 Medhj. i Fredericia; 17. Marts 98 kst. Ass. smstds.; 21. Juni 98 Ass. smstds.; 19. Jan. 04 B.; 22. Nov. 22 Skodsborg u. Kbhvn. (fra 1. Jan. 23). Formand og Kasserer for »Forulykkede Fiskeres Efterladte i Københavns Amts Nordre Birk«; tidl. Formand for Fredericia Roklub og Æresmedlem af samme; tidl. Medarbejder ved Fredericia Dagblad.

**Munk, Ole Franciskus**, Assistent, f. 7. Sept. 1871 i Hasle. Søn af Lærer L. Munk og Hustru Franciska, f. Thierry. Gift 19. April 03 med Karina Marie Johanne M., f. 25. April 74 i Hasle. Datter af Gaardejer Otto Hansen og Hustru, f. Anker. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 86 som Kontorist i Hasle; Fuldm. i Struer; 23. Sept. 95 Medhj. i Helsingør; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 14. Sept. 06 B.

**Munksgaard, Albert Andersen**, Assistent, f. 28. Febr. 1900. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17; Medhj. i Tønder; 11. April 23 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Febr. 28).

**Møller, Agneta Dagmar Johanne**, Kontorist, f. 20. Juli 08. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 27 som midlertidig Kontorarbejder i Overtoldinspektoraet for Kbhvn.; 1. Sept. 32 Kontorist smstds.

**Munck, Ingeborg Langkilde**, f. Jensen, Assistent, f. 13. Maj 1902 i Kbhvn. Datter af Grosserer J. P. Langkilde Jensen og Hustru Helga, f. Wichmann Christensen. Gift med cand. jur. Svend Aage Munck, f. 16. April 99 i Kbhvn. Søn af Grosserer Julius Munck og Hustru, f. Wagner. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Frederiksberg Toldforvaltning; Medhj. ved Børsens Havneopbørselskontor; 9. Juli 26 Ass. i Kbhvn.; 15. Febr. 27 udenfor Nr. uden Lønning

**Møller, Astrid Margaritha**, Assistent, f. 3. Juli 1888 i Aalborg. Datter af Købmand A. A. Møller og Hustru Laura, f. Christensen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Aalborg; 19. Nov. 17 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Randers (fra 1. Febr. 19); 24. Juni 19 Aalborg.

**Møller, Charles Christian Emanuel**, Kontrolør, Løjtnant, f. 12. Jan. 1877 i Kbhvn. Søn af Toldopbørselskontrolør P. F. L. H. Møller og Hustru Nathalie, f. Corvinus. Gift 29. Sept. 05 med Marie M., f. 17. Febr. 74 i Tikjøb. Datter af Muzermester Jens Olsen Nordstrøm og Hustru Anna, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i



Etaten 1. April 93 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskontor; 25. Juni 08 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Maj 08); 5. Jan. 12 B. (fra 12. Jan. 12); 10. Sept. 20 Ktrl. II ved Jernbanens Toldoppebørselskontor; 27. Maj 31 Kontrolør smstds. (Filiakontoret) (fra 1. Juli 31).

**Møller, Kaj Andreas**, Assistent, f. 15. Okt. 1902 i Rønne, Bornholm. Søn af Skibsmægler Chr. E. A. Møller og Hustru Petra, f. Olsen. Gift 27. Febr. 32 med Rosa M., f. 10. Aug. 10 i Nykøbing F. Datter af Restauratør W. Hansen og Hustru. Realeksamen 1918. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Rønne; 1. Juni 22 Medhj. i Korsør; 1. Okt. 22 Nykøbing F.; 9. Aug. 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Gedser; 22. Dec. 27 Nykøbing F.

**Møller, Kaja Kirstine**, Kontorist, f. 15. Aug. 1906 i Frederikshavn. Datter af Bogholder Peter Møller og Hustru Inger Marie, f. Nielsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 14. Aug. 26 Kontorist i Aabenraa; 19. Marts 28 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. April 28 til 30. Juni 29; 16. April 29 Kontorist i Frederikshavn (fra 1. Juli 29).



**Møller, Peter Louis Marius**, Toldkasserer, Ridder af Jugoslaviens St. Sava Orden, f. 3. Nov. 1874 i Kbhvn. Søn af Toldoppebørselskontrolør Peter F. L. H. Møller og Hustru Nathalie An-

gelica, f. Corvinus. Gift med Astrid Marie M., f. 29. Juli 87 i Vejle. Datter af Redaktør Johan N. Hansen og Hustru, f. Schrøeder. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 90 som Kontorist ved Jernbanens Toldoppebørselskt. i Kbhvn.; 1. Nov. 98 Fuldm. i Jernbanens Toldoppebørselskt.; 1. Jan. 02 kst. Ass. i Kbhvn.; 20. Sept. 02 Ass. i Kbhvn.; 26. Okt. 09 B. (fra 3. Nov. 09); 1. Maj 19 Kontrolør i Kbhvn.; 1. Maj 26 Vice-toldinspektør ved Kontrollen med Tillægsafgift paa Spiritus m. v. i Kbhvn.; 13. Juni 32 Toldkasserer i Nyhavns Distrikt.



**Møller, Peter Raaberg**, Toldforvalter, f. 26. Nov. 1868 i Skagen. Søn af Veteran fra 1864 Peter Møller og Hustru Marie, f. Raaberg. Gift 11. Sept. 06 med Magdalene M., f. 29. Maj 84 i Gedser. Datter af Jernbanerestauratør C. Kort (død) og Hustru (død). Indtraadt i Etaten 1. Jan. 83 som Kontorist i Skagen; Fuldm. ved Postgodstoldforvaltningen; 29. Marts 93 Medhj. i Kbhvn.; 12. Maj 96 kst. Ass. smstds.; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 6. Nov. 03 B.; 22. Jan. 04 Gedser; 22. Nov. 10 Odense (fra 1. Jan. 11); 19. Aug. 18 Strandktrl. i Søby u. Ærøskøbing; 3. Maj 20 kst. Ktrl. i Højer u. Tønder; 24. Maj 21 Ktrl. smstds.; 10. Aug. 22 Ktrl. i Krusaa—Kollund u. Padborg (fra 1. Okt. 22); 23. Juni 25 Toldforv. i Hillerød. 1924—25 Medlem af Sogneraadet i Bov; 1915—20 Medlem af Bestyrelsen for Den danske Toldetatsforening.



**Mølner, Jens Julius**, Overassistent, f. 13. Aug. 1872 i Vordingborg. Gift 7. April 1900 med Ma-

rie M., f. Aagaard, f. 16. Juni 77 i Vordingborg. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 13. Aug. 89 som Kontorist i Vordingborg; Fuldm. i Vordingborg; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 25. Jan. 04 Kalundborg; 31. Aug. 08 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Mølner, Poul Erik**, Assistent, f. 21. Dec. 1900 i Vordingborg. Søn af Overtoldassistent i Kalundborg J. Mølner og Hustru, f. Aagaard. Gift 11. April 25 med Edith Marquard M. Datter af Grosserer C. Thorsøe og Hustru. Realeksamen 1916. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 16 som Medhj. i Nykøbing S.; 1918 Slagelse; 1919 Vejerbodskursus i Odense; 1920 Medhj. i Tønder; 1922 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 2. Toldrevisionskt.



**Mølvad, Lisette Sophia**, f. Prødel, Kontorassistent, cand. phil., f. 24. April 1883 i Kbhvn. Datter af Musiker Carl Prødel og Hustru Augusta, f. v. Schneller. Studentereksamen 1907. Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Kontorist i Kbhvn.; 30. Okt. 20 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.; 8. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31). 1930 Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Toldetatsforening.

**Naver, Anna Pedersen**, Assistent, f. 14. Febr. 1896 i Nørre Alslev. Datter af Sognefoged, Gaardejer Jens Peter Pedersen Naver og Hustru Maren, f. Jørgensen Vest. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Medhj. i Stubbe-købing; 1. Juni 18 Medhj. ved Frederiksberg

Toldforvaltning; 9. Febr. 20 Departementet for Told- og Forbrugsafg. 2. Toldrevisionskt.; 1. Juli 20 Ass. smstds.



**Naver, Jens Peter Pedersen**, Assistent, f. 23. Dec. 1899 i Nørre Alslev, Falster. Søn af Gaardejer Jens Peter Pedersen Naver og Hustru Maren, f. Jørgensen West. Gift 23. Nov. 28 med Ketty Rigmor N., f. 22. Juli 06 i Korsør. Datter af Maskinmester ved Statsbanerne H. T. V. Larsen og Hustru Anna, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Febr. 21 Nakskov; 11. April 23 Ass. smstds.; 9. Okt. 25 Nyborg.

**Nedermark, Sigfred**, Assistent, f. 29. Okt. 1903. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21; 8. April 27 Ass. i Kbhvn.; 30. April 31 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 1. Ekspeditionskt.



**Neerfeldt, Else Margrethe**, Kontorist, f. 29. April 1902 i Kbhvn. Datter af Overtoldinspektør for Jylland Niels Chr. Neerfeldt, Aarhus, og Hustru Martha Ida, f. Jacobsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Kbhvn.

**Neerfeldt, Niels Christian**, Overtoldinspektør, R., D. M., f. 24. Juli 1868 i Ørsted ved Randers. Søn af Bryggeriejer H. P. Nielsen (død 1904) og Hustru Anna Margrethe, f. Olsen (død 1919). Gift 12. Nov. 95 med Martha Ida N., f. 21. Maj 75 i Randers. Datter af Købmand Jens Esmark Jacobsen (død 1892) og Hustru Anna Jacobsen (død 1926). Indtraadt i Etaten 1. Febr. 83 som Volontør i Aarhus; Fuldm. i Korsør; 7. April 88 Ass. i



Finansmin. 2. Revisionsdepartement; 25. Febr. 92 Medhj. i Esbjerg; 29. Marts 93 kst. Ass. smstds.; 29. April 93 Ass. smstds.; 28. Aug. 94 Kbhvn.; 22. Juli 03 B.; 8. Jan. 09 Ktrl. i Aarhus; 3. Marts 11 Kbhvn.; 29. April 18 Toldinsp. i Randers; 31. Dec. 20 Toldinsp. i Aalborg (fra 1. Febr. 21); 14. Sept. 27 Toldinsp. i Kbhvn. (fra 1. Nov. 27); 27. April 29 R.; 14. Jan. 30 Overtoldinsp. for Jylland (fra 1. Marts 30); 12. Juli 32 D. M.; 1. Sept. 32 Afsked. 1912—1918 Redaktør af Maanedsskrift for Toldvæsen; Medstifter af Det frivillige Forplejningskorps; 1925—27 Næstformand for Danmarkssamfundet i Aalborg.



**Neergaard Hansen, Axel Thomas**, Assistent, f. 18. Febr. 1902 i Kbhvn. Søn af fhv. Toldkasserer Sofus Hansen, Kbhvn., og Hustru Anna, f. Jacobsen. Gift 2. Juni 29 med Edith N. H., f. 3. Jan. 09 i Kbhvn. Datter af Gaardejer Kibsgaard. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Kbhvn.; 1. Nov. 22 Medhj. i Kbhvn.; 1. Jan. 24 Medhj. i Nyborg; 14. Okt. 25 Ass. smstds.

**Neuhaus, Tove Else Baden**, Assistent, f. 26. Juli 1900. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20; Medhj. i Aalborg; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 22. Dec. 31 Kbhvn.

**Nicolaisen, Jørgen Andreas Kofoed**, Assistent, f. 26. Okt. 1902 i Kbhvn. Søn af pens. Formand V. Nicolaisen og Hustru E., f. Kofoed. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 16. Maj 25 Ass. i Kbhvn.

**Nielsen, Agnes**, Kontorist, f. 7. Jan. 1877 i Kbhvn. Datter af Stadsarkitekt F. E. H. Nielsen



og Hustru F. C. M., f. Bondrop. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 22 som Kontorist i Kbhvn.; 6. Okt. 23 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Nielsen, Aksel Reinhold**, Assistent, f. 2. Juni 1903 i Hellerup. Søn af Inkassator C. Nielsen og Hustru M., f. Henriksen. Gift med Gudrun Elisabeth N., f. i Kbhvn. Datter af Tandlæge Meldorf-Hanssen og Hustru, f. Fischer. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Køge; Medhj. i Graasten u. Egersund; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 4. Sept. 26 Randers; 14. Jan. 27 Helsingør; 14. Jan. 31 Kbhvn. (fra 1. Marts 31).



**Nielsen, Alfred Adolph Georg**, Assistent, f. 23. Juni 1873 i Kbhvn. Søn af Viktualiehandler Peter Nielsen og Hustru Conradine, f. Sørensen. Gift 16. Maj 03 med Oline Petrine N., f. 5. Marts 74 i Struer. Datter af Toldassistent Chr. Johs.

Børgesen og Hustru Oline, f. Klussman. Indtraadt i Etaten 1. Maj 89 som Kontorist i Kbhvn.; 1895 Fuldm. paa Christianshavns Havneoppebørselskt.; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.



**Nielsen, Alfred Oskar**, Overassistent, f. 8. Nov. 1892 i Kbhvn. Søn af pens. Overbetjent Jens Nielsen og Hustru Caroline, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08 som Elev; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 19. Nov. 17 Ass. i Kbhvn.; 13. Dec. 17 Nakskov; 21. Dec. 18 Kbhvn. (fra 1. Februar 19); 23. Juni 31 Overass. smstds.

Vorning. Datter af Proprietær A. Nielsen og Hustru Nielsine, f. Svendsen. Student. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Randers; Medhj. ved Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor; 14. Okt. 25 Ass. smstds.; 10. Juni 26 Aalborg (fra 1. Aug. 26).



**Nielsen, Anni Margrethe**, Kontorist, cand. phil., f. 1. Maj 1903 i Nyker Sogn, Bornholm. Datter af Rentier Hans Nielsen og Hustru Petrea Amalie, f. Kofoed. Studentereksamen. Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Juli 24 som Kontorist i Kbhvn.; 26. Juni 25 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Nielsen, Alma**, Kontorist, f. 19. Febr. 99 i Frederikshavn. Datter af Skibsfører Christian Jensen-Nielsen, R., og Hustru Henriette Pauline, f. Brandes (død 10. Okt. 28). Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Esbjerg.



**Nielsen, Carl Otto Ingvord**, Kontrolør, f. 3. Sept. 1881 i Kbhvn. Søn af Ministerialbud Ingvard Nielsen og Hustru Anna Kristine, f. Lorentzen. Gift 2. Juni 07 med Siegfriede Vilhelmine N., f. 12. April 86 i Kbhvn. Datter af Grosserer Valdemar Thaulow og Hustru Marie, f. Brørup. Indtraadt i Etaten 29. Aug. 96 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 21. Marts 11 Helsingør; 19. April 15 Kbhvn.; 6. Sept. 16 B. (fra 3. Sept. 16); 7. Okt. 20 Ktrl. i Overtoldinsp. for Kbhvn.; 13. Maj 25 Ktrl. i Kbhvn. (fra 1. Maj 25).



**Nielsen, Anna Marie Christence**, Assistent, cand. phil., f. 23. Marts 1900 paa Vorninggaard i

**Nielsen, Carl William Boesen**, Assistent, f. 29. Aug. 1906 i Nykøbing Mors. Søn af Lærer Julius Nielsen, Skaarup, og Hustru Laura Henriette,



f. Johnsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 22 som Elev i Kreditoplagskt.; 8. Okt. 26 Medhj. i Helsingør; 12. Sept. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Svendborg.



**Nielsen, Ellen Elisabeth**, Assistent, f. 24. Marts 1897 i Roskilde. Datter af Kommunalærer F. V. Nielsen og Hustru Marie Kirstine, f. Jensen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Køge; 1. Sept. 17 Roskilde; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 15. Juni 28 uden for Nr. fra 1. Juli til 31. Dec. 28; 28. Dec. 28 Ass. i Kbhvn.



**Nielsen, Ellen Kirstine**, Kontorist, f. 16. Okt. 1908 i Kbhvn. Datter af Translatør Emil A. Nielsen og Hustru Karen, f. Jacobsen. Ugift. Real-

eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 26 som Kontor-medhj. i Kbhvn.; 1. April 30 Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 2. Toldrevisionskt.

**Nielsen, Ellen Marie Blenda**, f. Bang, Assistent, f. 9. Juli 1890. Indtraadt i Etaten 1. Maj 09 som Medhj. ved Pakhusforv.; 29. April 16 Ass. i Kbhvn.



**Nielsen, Else**, Kontorist, f. 18. Sept. 1880 i Kolding. Datter af Direktør Henrik Nielsen og Hustru Nicoline, f. Nielsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Nielsen, Emil Peter**, Strandkontrolør, f. 18. Sept. 1870. Søn af Toldboddrager Peter Nielsen og Hustru Nielsophine Laurine, f. Larsen. Gift 9. Sept. 98 med Dagmar N., f. 6. Okt. 69 i Aalborg. Datter af Skomager Peter Hass og Hustru Juliane Marie, f. Fabiansen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 84 som Fuldm. i Helsingør; 17. Sept. 95 Medhj. i Aalborg; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 14. Sept. 05 B.; 22. Marts 16 Strandktrl. i Lønstrup u. Hjørning. Telegrafbestyrer.

**Nielsen, Erna Marie**, Assistent, f. 24. Juli 1903 i Kbhvn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Pakhusforvaltningen; 1. Juni 23



Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.



Nielsen, Esther Oda, Kontorist, f. 15. Maj 1906 i Kbhvn. Datter af Maler ved Statsbanerne Ole Frederik Nielsen og Hustru Anne Kirstine. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 15. Juli 27 Kontorist i Kbhvn.; 5. Jan. 28 Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor.



Nielsen, Hans Gerhard, Toldforvalter, f. 24. Jan. 1878 i Odense. Søn af Lagerarbejder Anders Nielsen og Hustru Hansine, f. Hansen. Gift 13. Marts 05 med Agnete Sofie Kirstine N., f. 8. Juni 81 i Slagelse. Indtraadt i Etaten 1. Maj 94 som Kontorist i Odense; Medhj. i Odense; 16. Okt. 08 Ass. i Vamdrup; 16. Jan. 13 B. (fra 24. Jan. 13); 18. Jan. 15 Odense; 27. Okt. 21 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Kolding (fra 1.

Dec. 21); 19. Maj 26 Kolding; 12. Marts 32 Toldforvalter i Sakskebøing.



Nielsen, Hans Peter, Toldforvalter, cand. phil., f. 28. Maj 1879 i Vang paa Bornholm. Søn af Toldassistent Jens Christian Nielsen og Hustru Jacobine Maria, f. Jørgensen. Gift 2. Juni 08 med Gerda N., f. 22. Nov. 83 i Helsingør. Datter af Maskinmester i Vandbygningsvæsenet Mads Rahbek Meedom og Hustru Jacobine, f. Baden. Alm. Forberedelseseksamen. Studentereksamen (matematisk-naturvidenskabelig Retn.), den alm. filosofiske Prøve. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 98 som Kontorist i Thisted; Medhj. i Løgstør; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Kbhvn.; 22. Dec. 13 Allinge; 18. Maj 14 B. (fra 28. Maj 14); 13. Aug. 15 Rønne; 18. Sept. 24 Ktrl. i Hasle; 7. Maj 31 Toldforv. smstds. (fra 1. Juli 31).

Nielsen, Harald, Assistent, f. 5. Febr. 1904. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Medhj. i Aalborg; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Mariæbo; 24. Juni 31 Svendborg.



Nielsen, Harald Blicher, Assistent, f. 23. Sept. 1903 i Aalborg. Søn af Avlsbruger N. Blicher Nielsen og Hustru Tine, f. Christensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Aalborg; Medhj. i Sæby; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Aalborg; 14. Jan. 29 Lemvig; 10. Jan. 30 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten.

Nielsen, Harry Johannes, Assistent, f. 19. Dec. 1901 i Helsingør. Søn af Snedker Svend Nielsen og Hustru Marie Louise, f. Jensen. Gift 12. Okt. 29 med Erna N., f. 5. Sept. 99 i Lyngby pr. Trustrup. Datter af Førstelærer R. Pedersen





og Hustru Karen Marie, f. Stræde. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Stege; 14. Okt. 25 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Grenaa; 24. Juni 31 Kolding.



**Nielsen, Hayner Schmidt**, Kontrolør II, f. 10. Juni 1885 i Fredericia. Søn af Sadelmager N. Schmidt Nielsen og Hustru Marie Elisabeth, f. Thomsen. Gift 1. Jan. 10 med Marie N., f. Devantier, f. 24. Okt. 82 i Fredericia. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 01 som Kontorist i Fredericia; Medhj. i Fredericia; 22. Juni 10 Ass. smstds.; 24. Nov. 10 Svendborg (fra 1. Jan. 11); 20. April 15 Helsingør; 22. Juni 16 Kbhvn.; 29. April 20 Sønderborg; 25. Sept. 28 Kbhvn. (fra 1. Nov. 28); 24. Marts 30 Ktrl. II smstds.



**Nielsen, Helga Marie**, Assistent, f. 27. Juli 1903 i Kbhvn. Datter af Hovmester M. Nielsen

og Hustru Anna, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Kalkbrænderiernes Toldforvaltning; 8. April 27 Ass. i Kbhvn.

**Nielsen, Henry Anfeldt Michael**, Assistent, f. 15. Marts 1905. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22.; Medhj. i Tønder; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Kbhvn. (fra 30. Marts 29).



**Nielsen, Hilda**, f. Reinholdt-Petersen, Assistent, f. 18. Febr. 1903. Datter af Overtoldbetjent A. Petersen og Hustru Minna, f. Kastberg. Gift 12. Juli 24 med Valdemar N., f. 23. Marts 95 i Strib. Søn af Ole Nielsen og Hustru Karoline. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Vejle; Medhj. i Fredericia; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 24. Juni 31 Kolding.



**Nielsen, Holger Daniel**, Overassistent, f. 8. Juni 1893 i Aarhus. Søn af Sadelmagermester A. Daniel Nielsen og Hustru Merethe, f. Torrild. Gift 30. Maj 20 med Ella N., f. 25. Jan. 95 i Aarhus. Datter af Kaptajn i Fodfolket C. C. G. Brusendorff og Hustru Anna, f. Linneballe. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 11 som Medhj. i Aarhus; 11. Juni 18 Ass. smstds.; 24. Juni 19 Kolding; 27. April 20 Aarhus; 23. Juni 31 Overass. i Viborg.

**Nielsen, Holger Levinsen**, Toldforvalter, f. 31. Juli 1875 i Stege. Søn af Dampskibsfører N. E. Nielsen og Hustru Emilie, f. Levinsen. Gift 05 med Agnes Karen N., f. 5. Maj 77 i Damsholt pr. Stege. Datter af Karetmager C. Nielsen og Hustru, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 15. April 90 som Kontorist i Stege; 6. Okt. 96 Fuldm. i Stege; 16. Juli 04 kst. Ass. i Vamdrup; 19. Nov.



04 Ass. smstds.; 20. Aug. 08 Aarhus; 25. Juli 10 B. (fra 31. Juli 10); 10. April 20 Toldforv. i Marstal (fra 1. Juni 20); 13. Juni 32 Toldforv. i Næstved (fra 1. Aug. 32). Formand og Kasserer i Sømandsforeningen »Ørekassen«, Marstal.



**Nielsen, Jens Anton Marius**, Kontrolør, f. 2. Juni 1879 i Kbhvn. Søn af Muremester Jesper Nielsen og Hustru Ellemine, f. Rasmussen. Gift 16. Okt. 15 med Anna Lauring N., f. 10. Febr. 84 i Kbhvn. Datter af Skrædermester Jens Andersen og Hustru Hansmine, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 95 som Kontorist i Nyhavns Havneoppebørselskontor; Medhj. i Helsingør; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 12. Dec. 11 Aarhus; 25. Maj 14 B. (fra 2. Juni 14); 18. Jan. 15 Kbhvn.; 22. Nov. 24 Ktrl. smstds. Medlem af Bestyrelsen for Toldtatsforenings 1. Kreds.



**Nielsen, Ida Johanne**, Assistent, f. 9. Maj 1903 i Svendborg. Datter af Musiker N. J. Nielsen og Hustru Maria, f. Forup. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Esbjerg, Viborg; Medhj. i Esbjerg; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 3. Juni 27 Svendborg.

**Nielsen, Jens Bastian**, Assistent, f. 21. Dec. 1902 i Nyborg. Søn af Rangermester ved Statsbanerne J. J. Nielsen og Hustru P., f. Graversen. Gift 24. Okt. 26 med Emmy N., f. 12. Marts 06 i Frederiksberg. Datter af Slagter O. V. Kampel og Hustru F., f. Rygaard. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Medhj. i Kbhvn.; 18. Maj 26 Ass. smstds.

**Nielsen, Jens Peder**, Assistent, f. 24. Sept. 1903. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20; Medhj. i Varde; 27. April 26 Ass. smstds.; 10. Sept. 26 Insp. for Tobaksbesk.; 3. Juni 29 Kbhvn.



**Nielsen, Ingeborg Kirstine**, Kontorassistent, f. 27. April 1883 i Kbhvn. Datter af Bud i Departementet for Told- og Forbrugsafg. Ingvard Nielsen (død) og Hustru Ane Kirstine, f. Lorentzen. Ugift. Indtraadt i Etaten 26. Marts 15 som Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.; 1. Okt. 19 Kontorass. smstds.



**Nielsen, Julius Christian**, Overassistent, f. 5. Aug. 1889 i Tanderup. Søn af Landmand S. Nielsen og Hustru M., f. Jensen. Gift 4. Okt. 13 med V. E. S. N., f. 7. Dec. 90 i Skelskør. Datter af Hotelejer Frandsen og Hustru E., f. Thuesen-Bruun. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 08 som Kontorist i Nyborg; Medhj. i Odense; 16. Jan. 15

Ass. i Aarhus; 7. Juli 16 Struer; 11. Jan. 17 Vedsted u. Ribe; 29. April 20 Tønder; 18. Dec. 23 Odense; 23. Juni 31 Overcrass. i Kbhvn.



**Nielsen, Klara Jensine**, Assistent, cand. phil, f. 24. Febr. 1901 i Haslev. Datter af Murermester J. P. Nielsen og Hustru Carla Margrethe, f. Pedersen. Ugift. Realeksamen 1916. Studentereksamen 1919. Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kreditoplagskt.; 1. Juni 23 Medhj. ved Kreditoplagskt.; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn. Medlem af Hovedbestyrelsen for den danske Toldretsforening.



**Nielsen, Knud Aage**, Assistent, f. 17. Dec. 1897 i Stubberup, Fakse Sogn. Søn af Stationsmester Jens Nielsen og Hustru Anna Kirstine, f. Nicolajsen. Gift 13. Okt. 23 med Magda N., f. 20. Febr. 96 i Herning. Datter af Toldforvalter L. D. Wellejus og Hustru Cathrine, f. Staal. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Fakse; Marstal; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 9. Dec. 21 Horsens.

**Nielsen, Kristian**, Kontrolør, Translatør, f. 13. Maj 1884. Indtraadt i Etaten 12. Aug. 01; Medhj. ved Pakhusforv., 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 15. Aug. 11 Translatør og Tolk i Engelsk; 17. Okt. 11 Nykøbing F.; 17. Juli 15 Kbhvn.; 1. Febr. 17 til midlertidig Tjeneste i Generaltolddir.; 1917—19 Censor ved Eleveksamen; 1919 Lærer ved Elevkursus; 15. Maj 19 B. (fra 13. Maj 19); 12. Marts 26 Ktrl. i Kbhvn.

**Nielsen, Niels Arthur Ingvord**, Kontrolør, Løjtnant, f. 15. Sept. 1878. Søn af Ministerialbud Ingvord Nielsen og Hustru Kirstine, f. Lorenzen.

Gift 1. Aug. 15 med Kirstine N., f. 15. Juni 90 i Frederikshavn. Datter af Urmager Thorsted og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 95 som Kontorist ved Gammelholms Havnepæbørselskt.; 18. Aug. 03 Ass. i Finansm. 2. Revisionsdepartement; 8. Juni 10 Ass. i Frederikshavn; 31. Aug. 13 B. (fra 15. Sept. 13); 9. Sept. 14 Kbhvn.; 24. Maj 23 Ktrl. smstds.



**Nielsen, Niels Helge Brorson**, Assistent, f. 30. Marts 1905 i Sneslev pr. Fuglebjerg. Søn af Købmand Ole Vilhelm Nielsen og Hustru Anna Kristine, f. Larsen. Gift 21. Jan. 31 med Kathrine N., f. Toftø, f. 6. Dec. 10 i Holmdrup. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Nykøbing Sj.; Medhj. i Stege; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Kbhvn.



**Nielsen, Niels Thomas Anthonis**, Assistent, f. 21. Okt. 1908 i Esbjerg. Søn af Repræsentant S. Svendsen Nielsen og Hustru Bentha, f. Carlsson. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Esbjerg; 1. Jan. 28 Thisted; 1. Maj 28 Padborg; Medhj. i Padborg; 14. Juli 31 Ass. smstds.

**Nielsen, Ove Bernhard**, Assistent, f. 28. Febr. 1898 i Næstved. Søn af Snedkermester Jens Nielsen og Hustru Ane Kathrine, f. Pedersen. Gift 8. Juli 23 med Magdalene N., f. 22. Juli i Köln a. Rh. Datter af J. Pachnicke og Hustru Maria Magdalena, f. Jacoby. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Næstved; 9. Juni 18 Aabenraa; 11. Juni 21 Ass. i Aabenraa; 17. Jan. 23 Vordingborg; 13. Maj 30 Kbhvn. (fra 1. Juli 30).



**Nielsen, Ove Gerhard Ellegaard**, Assistent, f. 25. April 1902 i Kbhvn. Søn af Kaptajn i D. F. D. S. Ole Nielsen og Hustru Cecilie, f. Ellegaard. Gift med Gunver N., f. 15. April 02 i Kbhvn. Datter af Kontorchef H. P. Jensen og Hustru D., f. Christensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Svendborg; Medhj. i Kbhvn. (til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.); 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 10. Juni 26 Kbhvn. (fra 1. Aug. 26); 7. Febr. 28 i Insp. for Tobaksbesk.

eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Frederikshavn; Medhj. i Aalborg; 18. Maj 26 Ass. smstds.

**Nielsen, Peter Emanuel**, Assistent, f. 18. Juli 1876. Indtraadt i Etaten 12. Okt. 91 som Kontorist i Maribo; Fuldm. i Bandholm; 14. Juni 07 kst. Ass. i Esbjerg; 30. Sept. 07 Ass. i Stubbe-købing; 6. Juli 11 B. (fra 18. Juli 11).



**Nielsen, Svend Vilhelm**, Assistent, f. 10. Sept. 1902 i Udby pr. Holbæk. Søn af Skovfoged Christian Nielsen og Hustru Augusta, f. Tuxen. Gift 22. Juli 28 med Ester N., f. 29. Aug. 04 i Næstved. Datter af Købmand A. Olsen og Hustru Nathalie, f. Hartig. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Holbæk; Medhj. i Køge; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 17. April 26 Næstved; 16. Juni 28 Holstebro (fra 1. Aug. 28); 24. Juni 31 Næstved (fra 1. Aug. 31).



**Nielsen, Rasmus Alfred Arnold**, Assistent, f. 29. April 1902 i Bahl pr. Viemose. Søn af Gaardejer L. Nielsen og Hustru Ane Kirstine, f. Rasmussen. Gift 27. Okt. 29 med Valborg Helene Sofie N., f. 1. Maj 05 i Gloslunde. Datter af Købmand C. Rasmussen og Hustru Helga, f. Friis. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Stege; Medhj. i Nakskov; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 24. Juli 26 Maribo; 14. Jan. 29 Viborg; 15. April 31 Kbhvn.



**Nielsen, Sigurd Johannes Rejnholdt**, Assistent, f. 12. Jan. 1903 i Øland. Søn af Lærer og Kordegn i Sæby Jakob Nielsen og Hustru Hedevig, f. Kristensen. Gift 30. Nov. 30 med Clara N., f. 23. April 04 i Aalborg. Datter af Lagerekspedient E. Christensen og Hustru Thora, f. Nielsen. Real-

**Nielsen, Valdemar Georg**, Overassistent, f. 5. Marts 1889 i Frederikshavn. Søn af Toldbetjent N. A. Nielsen og Hustru M. K., f. Andersen. Gift 8. Dec. 12 med V. J. N., f. 19. Febr. 86 i Aalborg. Datter af Bagermester M. Hæstrup og

Hustru V., f. Thorsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 07; Medhj. i Frederikshavn; 19. Sept. 14 Ass. smstds.; 23. Juni 31 Overass. ved Toldregnskabsfkt. i Frederikshavn. Delegeret i Den danske Toldetatsforening indtil 1. Juli 1931.



**Nielsen, William Christian Ingvord Lønborg**, Kontorist, f. 19. Maj 1902 i Kbhvn. Søn af Formand i Frihavnen Marinus Nielsen og Hustru Martine, f. Petersen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 23 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 23. Jan. 24 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Nissen, Ove Kjær Høegh**, Toldkasserer, f. 21. Sept. 1869 i Varde. Søn af Toldforvalter, Etatsraad H. C. Nissen og Hustru Hertha Alvilda, f. Mønsted. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 84; Fuldm. i Varde; 23. Nov. 91 Ass. i Finansm. 2. Revisionsdepartement; 7. Juli 12 Fuldm. smstds.; 19. Juli 25 Toldkass. i Horsens (fra 1. Okt. 25).



**Noach, Johannes Hermann Victor**, Overassistent, f. 15. Marts 1869 i Kbhvn. Søn af Drejer i Marinen Johan Noach og Hustru Laurine Tvede, f. Mogensen. Gift 29. Okt. 97 med Marie N., f. 12. Dec. 72 i Kbhvn. Datter af Anders Svendsen og Hustru Karen, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 83 som Kontorist i Kbhvn.; Kontorist ved Jernbanens Oppebørselskt.; 29. Marts 93 Medhj. i Kbhvn.; 29. April 97 kst. Ass. smstds.; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 7. Marts 04 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Normand, Esther Olga**, f. Mølgaard, Assistent, f. 1. April 1902 i Aarhus. Datter af Toldkontrolør A. Pedersen Mølgaard og Hustru Anna Elisabeth, f. Erlandsen. Gift 6. Nov. 27 med Martin Chr. Normand, f. 20. Aug. 96 i Skagen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Esbjerg; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 19. Dec. 25 Ass. i Kbhvn.; 28. Juni 30 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Juli til 30. Sept. 30; 10. Sept. 30 Ass. i Kbhvn.



**Nutzhorn, Ida Elisabeth Hjørdis**, f. Hermansen, Kontorist, f. 7. Aug. 1899 i Kbhvn. Datter af Toldassistent, Løjtnant Chr. Hjalmar Hermansen og Hustru Olivia Hermansen, f. Schiang. Gift 18. Nov. 25 med Bankkasserer Sigurd Nutzhorn, f. 25. Juli 96 i Fredericia. Søn af Tilsynsofficiant N. E. U. O. Nutzhorn og Hustru Margot Sigfriede, f. Ehlers. Pigeskoleeksamen (N. Zahles Skole) 1917. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Kontorist paa Prøve ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 17. Dec. 20 Kontorist i Kbhvn.; 1. Febr. 31 Frederiksberg Toldforvaltning.

**Nyeborg, Oscar Jens**, Assistent, f. 13. Juli 1874 i Terndrup. Søn af Apoteker Gottlieb Emil Nyeborg og Hustru Clara Juliette, f. Schmitto. Gift 4. Dec. 23 med Mette N., f. 12. Juli 85 i Rom Præstegaard pr. Lemvig. Datter af Gaardejer Chr. Andersen og Hustru Andersine, f. Østergaard Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 91 som Kontorist i Assens; Fuldm. i Tuborg; 14. Juni 05 kst. Ass. i Svendborg; 10. Nov. 05 Ass. smstds.; 13. Maj 07 Gedser; 17. Juli 09 B. (fra 13. Juli 09); 12. April 11 Thisted;



20. Jan. 15 Esbjerg; 11. Jan. 17 Odense; 25. Okt. 22 Mullerup u. Korsør (fra 1. Dec. 22); 21. Dec. 23 Vamdrup u. Kolding.

**Nørgaard, Svend**, Assistent, f. 8. Marts 1903 i Ø. Snede Sogn. Søn af Førstelærer S. C. C. Nørgaard og Hustru Karen, f. Thomsen. Gift 30. Marts 28 med Ellen N., f. 5. Maj 06 i Refs. Datter af Gaardejer L. M. Chr. Jensen og Hustru Dorthea, f. Bjerre. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Randers; 1. Jan. 25 Medhj. i Randers; 1. Jan. 26 i Kolding; 17. Dec. 27 Ass. i Frederikshavn.



98 som Volontør i Odense; Medhj. i Odense; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 14. Marts 18 B. (fra 4. Marts 18); 15. Nov. 28 Ktrl. ved Toldkassererens kontoret i Aarhus; 28. Aug. 31 Toldforvalter i Ringkøbing (fra 1. Nov. 31).

**Nørskov, Rudolf William Jensen**, Assistent, f. 19. Aug. 1904 i Aarhus. Søn af Togfører N. O. J. Nørskov og Hustru Else, f. Sørensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Haderslev; Medhj. i Skive; 17. Dec. 27 Ass. i Aalborg; 26. April 32 Frederikshavn.



**Nørgaard-Larsen, Jørgen Christian**, Assistent, Løjtnant, f. 8. Juni 1901 i Esbjerg. Gift 4. Juli 26 med Karen Johanne N. L. Realeksamen (Esbjerg) 1917. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Esbjerg; 1. Febr. 23 Medhj. i Sønderborg; 15. April 25 Medhj. i Assens; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 24. Juni 31 Odense.

**Nørretranders, Jens Peter Christian Hovgaard**, Toldforvalter, f. 4. Marts 1883 i Flintinge. Søn af Lærer og Kantor i Nysted Peter August Nørretranders og Hustru Matthea, f. Madsen. Gift 1. Gang 3. Nov. 08 med Thyra N., f. Boye, f. 22. Jan. 87 i Asaa (død 30. Marts 21). Datter af Postekspedient J. C. Boye, København, og Hustru Emilie, f. Berg. Gift 2. Gang 23. Sept. 23 med Thora N., f. Hansen, f. 27. Maj 86 i Marslev. Datter af Gaardejer Knud Hansen, Marslev, og Hustru Kirstine, f. Petersen. 4. Klases Hovedeksamen. Indtraadt i Etaten 19. Aug.



**Odér, Niels Henry**, Overassistent, f. 15. Marts 1882 i Kbhvn. Søn af Fører af Inspektionsbaaden »Falken« Jens Peder Odér og Hustru Andrea Petrea Rasmine, f. Brinckmann. Gift med Ebba Rigmor O., f. 29. Aug. 82 i Faaborg. Datter af Rentier P. Storm og Hustru S., f. Andersen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 98 som Kontorist i Kalkbrænderiernes Toldforvaltning; Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 22. Okt. 12 Varde; 21. Aug. 14 Kbhvn.; 16. Marts 17 B. (fra 15. Marts 17); 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Ohrt, Rask Raskesen**, Overassistent, f. 29. Dec. 1892 i Faurholt pr. Ribe. Søn af Gaardejer Johan Andreas Ohrt og Hustru Anne Marie, f. Raskesen. Gift 1. Marts 20 med Fru Astrid Erhardine Johannsen, f. 19. Jan. 87 i Nykøbing Falster. Datter af Forvalter ved Nykøbing F. Sukkerfabrik H. P. Hansen og Hustru Laura, f. Kadow. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 10 som



Medhj. i Esbjerg; Aarhus; 15. Dec. 17 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Nykøbing F.; 23. Juni 31 Overass. i Kbhvn.



**Oksholt, Hans Christian**, Assistent, f. 19. Sept. 1869 i Kbhvn. Søn af Viktualiehandler Carl Christian Olsen og Hustru Hansine Martine, f. Larsen. Gift 29. Jan. 04 med Karen Margrethe O., f. 18. April 74 i Kbhvn. Datter af Tandlæge Jacob Sørensen og Hustru Jutta, f. Dahl. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 85 som Kontorist ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 23. Sept. 95 Medhj. i Kbhvn.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 20. Juli 05 B.



**Olesen, Esther**, Kontorassistent, f. 15. Marts 1900 i Aalborg. Datter af Handlungartner Jens Olesen og Hustru Christine, f. Frederiksen. Ugift. Handelseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23

som Kontorist i Aalborg; 29. Juli 24 Kontorist i Aalborg; 8. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Olsen, Andreas Peter**, Assistent, f. 9. Juli 1910 i Sæby Sj. Søn af Landpostbud O. H. Olsen (død) og Hustru Marie. Ugift. Alm. Forberedelseeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Maribo; 1. Maj 27 Nakskov; 1. Juli 29 Frederikssund; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Juli 30 Roskilde; 1. Aug. 32 Ass. smstds.



**Olsen, Anton Thomas**, Toldforvalter, f. 18. Juni 1868 i Rørvig. Søn af Skibsfører M. Olsen og Hustru Ane Kirstine, f. Jensen. Gift 7. Nov. 99 med Elisa Marie O., f. 16. Okt. 71 i Skive. Datter af Farver J. P. Simonsen og Hustru Else Kirstine, f. Andersen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 82 som Kontorarb. i Holbæk; Fuldm. i Holbæk; 22. Dec. 91 Medhj. i Randers; 26. Marts 96 kst. Ass. i Slagelse; 1. Dec. 97 Ass. smstds. (fra 1. Jan. 98); 27. Marts 1900 Holbæk; 17. Juni 03 B.; 20. Aug. 08 Odense; 28. Maj 15 Fuldm. ved Toldkassererkt. i Aarhus; 18. Marts 18 Ktrl. i Aarhus; 12. Aug. 23 Toldforv. i Køge; 21. Marts 27 Toldforv. i Vejle (fra 1. Maj 27).

**Olsen, Carl Egon**, Assistent, f. 16. Dec. 1905 i Gedser. Søn af Lokomotivfører Ole P. Olsen og Hustru Karen Marie, f. Frederiksen. Ugift. Realeksamen 1922. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev ved Frederiksberg Toldforv.; 1. Jan. 26 Nakskov; 1. Aug. 26 Medhj. smstds.; 1. Maj 27 Ma-



ribo; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 3. Okt. 29 Gedser; 24. Juni 31 Nykøbing F.



**Olsen, Gustav Emmanuel Jens Juel**, Kontrolør II, f. 24. Dec. 1882 i Kbhvn. Gift 30. Aug. 08 med Louise O., f. Hansen, f. 29. Sept. 85 i Neksø. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 14. Marts 99 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 13. Dec. 17 B. (fra 24. Dec. 17); 13. April 28 Ktrl. II ved Postgodstoldforvaltningen.

**Olsen, Harald Oluf**, Assistent, f. 15. Febr. 1903 i Bjeverskov. Indtraadt i Etaten 1. Juli 19 som Elev i Slagelse; 1. Juli 22 Medhj. i Slagelse; 1. Okt. 22 Egersund; 1. Febr. 23 Vamdrup; 1. Febr. 25 Medhj. i Padborg; 7. Juni 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Nakskov; 14. Jan. 29 Kbhvn.



**Olsen, Holger Georg Johannes**, Assistent, f. 26. August 1902 i Odense. Søn af Forvalter Christen

Olsen og Hustru Anne, f. Mouritzen. Gift 31. Maj 30 med Edith O., f. 2. April 06 i Kbhvn. Datter af Smedemester Felby og Hustru, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18; Medhj. i Odense; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Kbhvn.



**Olsen, Jonas**, Overassistent, Løjtnant, f. 2. April 1896 i Kolding. Søn af Toldpakhussformand T. E. Olsen (død). Gift 28. April 23 med Hedevig O., f. Albertsen, f. 16. Febr. 03 i Nyborg. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Middelfart; Nyborg; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 19. Sept. 22 Odense; 22. Aug. 25 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told og Forbrugsafg.; 26. Sept. 31 Overass. i Svendborg (fra 1. Nov. 31).

**Olsen, Olaf Rask**, Assistent, f. 26. Aug. 1894 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Medhj. i Helsingør; Nakskov; 14. Aug. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Kbhvn.

**Olsen, Paul Arthur**, Overassistent, f. 23. Juni 1885. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 01 som Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 22. Sept. 10 Ass. i Kbhvn.; 20. April 15 Hjørring; 16. Dec. 16 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Olsen, Siger Danhøj**, Assistent, f. 28. Okt. 1904 i Herfølge. Søn af Slagtermester N. P. Olsen og Hustru Anna Hansine, f. Nielsen. Gift 18. April 26 med Karen O., f. 22. Marts 06 i Harlev. Datter af Kærtmager Christian Henriksen og Hustru Hansine, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 22 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 12. Sept. 28 Ass. i Kbhvn.



**Olsson, Adda Dam**, f. Aagaard, Kontorist, f. 27. Sept. 1907 i Kbhvn. Gift 3. Aug. 30 med Brink Olsson, f. 22. Juli 06 i Køge. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 2. Sept. 27 Kontorist i Køge.



**Olsson, Kai Oluf**, Assistent, f. 28. Aug. 1902 i Kbhvn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Sydhavnens Toldforvaltning; 27. April 26 Ass. i Kbhvn.; 10. Juni 26 Rudkøbing (fra 1. Aug. 26); 16. Juni 28 Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Aug. 28).



**Pagh, Edith Elise Holm**, Assistent, f. 13. April 1902 i Bandholm. Datter af Toldassistent Hans Bryde Volmer Pagh og Hustru Marie, f. Holm. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Medhj. i Kbhvn.; Nyhavns Havneoppebørselskt.; 20. April 25 Ass. i Kbhvn.



**Ottesen, Elith Sophus Winther**, Assistent, f. 22. Juli 1898 i Østermølle pr. Dronninglund. Søn af fhv. Gaard- og Møllejer Jacob Ottesen og Hustru Jensine Marie, f. Jensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 15 som Medhj. i Randers; Ribe; Aalborg; 9. Juli 21 Ass. smstds.; 13. April 23 Aarhus; 20. Jan. 25 Skive; 24. Febr. 26 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten (fra 1. April 26); 19. Dec. 29 Aalborg (fra 1. Febr. 30).



**Pahl, Emmy Sophie**, Kontorist, f. 2. Marts 1910 i Fjerritslev. Datter af Bødkermester Hans Jørgen Pahl og Hustru Sofie, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 29 som Kontorist paa Prøve i 2. Toldrevisionskt., Kbhvn.; 15. April 31 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.



**Overbye, Otto Christen Laurentius**, Assistent, f. 2. Aug. 1869 i Skanderborg. Søn af Købmand Ove Henrik Overbye og Hustru Emilie Charlotte Vilhelmine, f. Christensen. Gift 24. Nov. 20 med Mieken Scheuermann, f. 9. Juli 91 i Rostock i/M. Tyskland. Datter af Entreprenør Albr. Scheuermann og Hustru, f. Møller. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 1885 som Volontør i Aarhus; til 94 Fuldm. i Aarhus; 11. Okt. 94 Medhj. i Frederikshavn; 5. Maj 98 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 25. Okt. 04 B.; 24. Marts 28 Mullerup u. Korsør. Kgl. Vejer & Maaler. Korrespondent til diverse jyske Blade og Listefører over Fiskeriet til Statistiken i Frederikshavn.

**Paludan, Adolf Christian**, Assistent, f. 20. Dec. 1871 i Malt Sogn. Søn af Lærer Otto Frederik Paludan og Hustru Christine, f. Gottchau. Gift 17. April 1900 med Johanne Vilhelmine Christine P., f. 26. Aug. 73 i Assens. Datter af Krydstoldassistent Jens Jørgen Jørgensen og Hustru Marie

Magdalene, f. Schiffmann. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 89 som Kontorist i Assens; Fuldm. i Assens; 4. Juni 98 Medhj. i Karrebæksminde u. Næstved; 1. Aug. 98 Løgstør; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 19. Febr. 1900 Helsingør; 25. Juni 08 B. Tidl. Kasserer i Radikal Venstreforening for Helsingør samt Medlem af Bestyrelsen i flere Aar.



**Pape, William Wain Visby**, Overassistent, f. 29. Jan. 1883 i Funder. Søn af Kaptajn Anton Catarinus Pape og Hustru Frederikke, f. Visby. Gift 11. Marts 08 med Fanny Martha P., f. 13. Nov. 85 i Aarhus. Datter af Tandlæge, Kaptajn Westergaard og Hustru Cecilie, f. Pape. Præliminæreksamen (Silkeborg). Indtraadt i Etaten 17. April 02 som Kontorist ved Børsens Havneoppebørselskt.; Medhj. i Korsør; 8. Juni 10 Ass. smstds.; 18. Dec. 12 Overtoldinsp. for Kbhvn.s Kontor; 17. April 15 Kbhvn.; 15. Jan. 18 B. (fra 29. Jan. 18); 13. Aug. 25 til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 5. Sept. 27 Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Paulsen, Albert Conrad Vilhelm**, Assistent, Løjtnant, f. 27. Juni 1874 i Kbhvn. Søn af Oberstløjtnant Otto Paulsen og Hustru Marie, f. Funch. Gift 7. Juli 25 med Gerda P., f. 2. Juli 96 i Kbhvn. Datter af Købmand C. Christensen og Hustru Doris, f. Spadu. Indtraadt i Etaten 15. Okt. 95 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 18. Juni 09 B.; 17. Okt. 11 Roskilde; 23. Aug. 13 Kbhvn.

**Paulsen, Hans Mathias**, Toldforvalter, f. 28. Okt. 1879 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Peder Clausen Paulsen og Hustru Mette Kristine,



f. Sørensen. Gift med Helga P., f. 29. Juni 81 i Grumstrup. Datter af Overlærer S. Hjerrild Pedersen, Aarhus, og Hustru, f. Friis. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 12. Maj 96 som Kontorist i Esbjerg; Medhj. i Aarhus; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 9. Okt. 14 B. (fra 28. Okt. 14); 19. Juni 20 kst. Ktrl. ved Toldregnskabsfkt. i Haderslev; 24. Maj 21 Ktrl. smstds.; 20. Sept. 28 Toldforvalter i Graasten. Formand for Sundhedskommissionen i Graasten. Stempelpapirforh., Mønstingsbestyrer.



**Pêcheur, Peter Sørensen**, Toldkasserer, Løjtnant, f. 27. Febr. 73. Søn af Smedemester Ivar Sørensen og Hustru Maren. Gift 3. Juni 03 med Fanny Emanuela P., f. 19. Febr. 79 i Viborg. Datter af Oberstløjtnant H. G. Carstens og Hustru, f. Samson. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 90 som Kontorist i Viborg; Fuldm. i Vejle; 22. Sept. 02 kst. Ass. i Struer; 26. Maj 03 Ass. smstds.; 25. Juli 05 Kbhvn. (fra 1. Okt. 05); 31. Aug. 08 B.; 26. Maj 19 Ktrl. i Slagelse; 18. Maj 23 Ktrl. i Helsingør; 17. Sept. 30 Toldkass. ved Københavns Frilager.

**Pedersen, Aage**, Assistent, f. 6. Marts 1905 i Gangsted pr. Hovedgaard. Søn af Lærer N. J. Pedersen og Hustru Martha, f. Mortensen. Gift 12. Juli 29 med Erna P., f. 12. Maj 07 i Bredballe Strand pr. Vejle. Datter af Skibsfører Chr. Christensen og Hustru, f. Thomsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Vejle;



1. Aug. 23 Medhj. smstds.; 1. Febr. 25 Skanderborg; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Midtelfart.



17. Okt 16 Ass. i Kbhvn.; 13. Dec. 17 Vamdrup; 28. Sept. 20 Køge; 23. Juni 31 Overass. i Skive.

**Pedersen, Carl Emil**, Assistent, f. 10. Febr. 1902 i Skive. Søn af Overportør A. M. Pedersen og Hustru M. G. f. 4. Nov. 27 med Cæcilie Johanne P., f. Biehl, f. 7. Juni 03 i Graasten. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Medhj. i Randers; Haderslev; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Randers.



**Pedersen, Ane Marie Dorthea**, f. Jacobsen, Assistent, f. 12. Juni 1899 i Aarhus. Datter af Toldpakhusformand J. Jacobsen og Hustru Karen Marie, f. Madsen. Gift 18. Maj 29 med Toldassistent K. G. J. Bruun Pedersen, f. 14. Febr. 01 i Linde. Søn af Tømrer M. Pedersen og Hustru Marie, f. Bruun. Realeksamen 1915. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Aarhus; ved Overtoldinsp. for Jyllands Kontor; 9. Aug. 23 Ass. smstds.

**Pedersen, Ankær Nikolaj**, Assistent, f. 8. Marts 1907 i Kongstrup pr. Laurberg. Søn af Mejeribestyrelse Lars Pedersen og Hustru Pederlene, f. Jensen. Realeksamen 1923. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Randers; 1. Febr. 27 Varde; 1. Juni 27 ved Kreditoplagskt.; 1. Aug. 27 Medhj. smstds.; 1. Aug. 28 til 1. Nov. 28 udenfor Nummer; 1. Nov. 28 Hobro; 11. Okt. 30 Ass. smstds.; 7. Marts 31 Silkeborg (fra 12. Marts 31); 31. Maj 32 Kbhvn.

**Pedersen, Axel Christian**, Overassistent, f. 22. Okt. 1891 i Kbhvn. Søn af Detailhandler Niels Pedersen og Hustru Johanne, f. Jørgensen. Gift 28. Sept. 20 med Ellen Cathrine Alvilda P., f. 22. April 88 i Kbhvn. Datter af Snedkersvend R. Wetterberg og Hustru Marie, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08 som Medhj. i Kbhvn.; Frihavnens Toldopbeholderskt.;



**Pedersen, Carl Henry Arvad**, Assistent, f. 3. Maj 1907 i Struer. Søn af Landmand Peder Jespersen Pedersen og Hustru Ellen Kristine, f. Andersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Viborg; Medhj. i Aalborg; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Vejle.

**Pedersen, Carl Martin Groth**, Assistent, Løjtnant i Flaaden, f. 13. Okt. 1863 paa Fejø. Søn af Skipper Hans Jørgen Pedersen og Hustru Karen Groth, f. Rasmussen. Gift 20. Marts 91 med Kristine P., f. 10. Marts 66 paa Fejø. Datter af Forpagter Johannes Christensen og Hustru Karen, f. Olsen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 90 som Krydsbetjent; 18. Juli 99 Rørsbetjent i Kbhvn.; 20. Juni 01 Strandktrl. i Nymindegab u. Varde; 14. Juli 05 B.; 21. Sept. 12 Ass. i Mariager; 25. Okt. 22 Fjællebro u. Faaborg (fra 1. Dec. 22).

**Pedersen, Centa Christine Holmgaard**, Kontorist, f. 6. Juli 1906 i Kbhvn. Datter af Værkfører Alfred C. Pedersen og Hustru Kirstine, f. Andersen. Pigeskoleeksamen fra Falkonergaardens Gymnasium. Indtraadt i Etaten 1. Maj 28 som midlertidig Kontorist ved Postgodstoldforvaltningen; 1. April 32 Kontorist i Insp. for Tobaksbesk.

**Pedersen, Egon Viggo**, Assistent, f. 16. Okt. 1906. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Medhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 11. Juli 29 Ass. smstds.



**Pedersen, Hans Peder Herfort**, Toldforvalter, R., f. 27. Juli 1862 i Norge. Søn af Smedemester A. B. Pedersen og Hustru Anne Elisabeth, f. Pedersen. Gift 11. Juni 90 med Dagmar P., f. 12. Jan. 62 i Nykøbing F. Datter af Fabrikant C. F. F. Haagensen og Hustru Anne Margrethe, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 18. Febr. 78 som Kontorist i Nykøbing Fl.; Fuldm. i Nykøbing Fl.; 29. Maj 86 Medhj. i Svaneke; 24. April 90 Ass. i Viborg; 12. Aug. 91 Bandholm; 17. Marts 98 Nykøbing Fl.; 29. Aug. 01 Strandktrl. i Rødvig u. Køge; 28. Marts 03 B.; 30. Maj 07 Toldforv. i Herning; 1. Nov. 16 Toldforv. i Næstved (fra 1. Dec. 16); 26. Sept. 30 R.; 15. Maj 32 Afsked (fra 1. Aug. 32).



**Pedersen, Holger August Emanuel**, Kontrolør II, f. 28. Dec. 1891 i Kbhvn. Søn af fhv. Regnskabsfører ved Københavns Havnevæsen J. Chr. Pedersen og Hustru Caroline, f. Knudsen. Gift 8. April 22 med Sigrid P., f. 7. Aug. 02 i Randers. Datter af Agent. Sigfred Grønbech og Hustru Thora, f. Møller-Jensen. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 08 som Kontorist i Toldkassererkt.; Medhj. i Marstal; 2. Febr. 15 Ass. i Finansm. 2. Revisionsdepartement; 28. Sept. 18 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 18—30. Sept. 19; Ass. i Toldrevisionsdep.; 2. Okt. 20 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 20—31. Jan. 21; Ass. i Toldrevisionsdep.; 9. Okt. 30 Ktrl. II ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1931 Lærer ved Elevkursus. Sekretær for »De danske Kolonial Grossist-Forenings Fællesudvalg« o. a. Handels-Organisationer.



**Pedersen, Holger Enrico Sigvald**, Assistent, f. 7. April 1901 i Aarhus. Søn af Modelsnedker P. L. Pedersen og Hustru Johanne Marie, f. Rasmussen. Gift 31. Okt. 25 med Marie Mathilde P., f. Dalby, f. 16. April 02 i Guldager, tidl. Toldass. i Randers. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 18 som Medhj. i Randers; Padborg; 7. Juni 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Aalborg; 14. Jan. 27 Skive; 24. Juni 31 Aarhus.

**Pedersen, Inger**, f. Pay, Kontorist, f. 15. Okt. 1907. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26; 4. Okt. 27 Kontorist i Kbhvn.; 15. Dec. 30 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Jan. 31 til 31. Dec. 32.

**Pedersen, Johannes Karl Hans**, Toldforvalter, M. f. D. R., f. 8. Febr. 1873 i Slagelse, Sct. Mikkels Landsogn. Søn af Teglbrænder Hans Pedersen og Hustru Margrethe, f. Lof. Gift 11. April 02 med Augusta P., f. 13. Sept. 76 i Horsens. Datter af Urmager W. Gundersen og Hustru, f. Holst. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 87 som Kontorist i Korsør; Fuldm. i Korsør; 27. Aug. 97 Medhj. i Rødby; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 27. Marts 1900 Esbjerg; 15. Jan. 08 Kbhvn.; 15. Febr. 08 B.; 24. April 18 Ktrl. i Vedsted u. Ribe; 21. Juni 20 kst. Toldforv. i Egersund; 23. Maj 21 Toldforv. smstds.; 27. Juni 28 Toldforv. for Bandholm—Maribo. 1. Aug. 16 til 1. April 18 Kasserer i Den danske Toldretsforening.



**Pedersen, Kaj Arnold**, Assistent, f. 10. Febr. 1909 i Esbjerg. Søn af Murer Karl Nielsen Pe-

dersen og Hustru Anne, f. Anthonisen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Esbjerg; 1. Febr. 29 Ribe; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Maj 30 Vejle; 1. Aug. 32 Ass. smstds.



**Pedersen, Karl Gustav Johannes Bruun**, Assistent, f. 14. Febr. 1901 i Linde, Randers Amt. Søn af Tømmer Marius Petersen og Hustru Marie, f. Bruun. Gift 18. Maj 29 med Toldassistent Ane Marie Dorthea P., f. 12. Juni 99 i Aarhus. Datter af Toldpakhusformand J. Jacobsen og Hustru Karen Marie, f. Madsen. Realeksamen 1917. Indtraadt i Etaten 1. April 18 som Medhj. i Grenaa; Aabenraa; 10. Marts 24 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Aarhus; 6. Juli 29 Overtoldinsp. for Jyllands Kontor.

**Pedersen, Karl Marius Peter**, Overassistent, f. 4. Marts 1883 i Kielsgaard. Søn af Gaardejer Rasmus Pedersen og Hustru Karoline, f. Madsen. Gift 22. April 17 med Eva P., f. 21. Okt. 93 i Slagelse. Datter af Raadhusbetjent Hans Hansen og Hustru Sofie, f. Rasmussen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 07 som Medhj. i Marstal; Slagelse; 19. Sept. 14 Ass. smstds.; 10. Marts 16 Næstved; 14 Marts 18 B. (fra 4. Marts 18); 8. Okt. 20 Slagelse; 25. April 30 Ringsted u. Slagelse; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Pedersen, Knud Brock**, Assistent, f. 28. Maj 1903 i Allinge. Søn af Agent Laurits Pedersen og Hustru Minna Amalie Alberta, f. Brock. Gift 24. Dec. 27 med Jenny Elisa Christine P., f. 6. Juli 09 i Kbhvn. Datter af Rentier Holger Krogh og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Holbæk; Medhj. i Holbæk; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Tønder; 12. April 30 Allinge.

**Pedersen, Otto Frithjof**, Assistent, f. 2. Okt. 1903 i Svendborg. Gift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Svendborg; Gedser; 1. Aug. 23 Medhj. i Gedser; 28. Juni 26 Svendborg (fra



1. Aug. 26); 9. Juli 26 Ass. smstds.; 3. Juni 29 Vejle; 24. Juni 31 Odense.

**Pedersen, Ove Hindkjær**, Assistent, f. 24. Okt. 1906 i Glerup pr. Hadsund. Søn af Lærer H. P. Pedersen og Hustru Dorthea, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Hobro; Medhj. i Sæby; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Ebeltoft; 14. Marts 31 Kbhvn.



**Pedersen, Peder August**, Kontrolør, f. 17. Aug. 1888 i Nordby paa Fanø. Søn af Kaptajn P. M. Pedersen og Hustru Maren Larsine, f. Ankersen. Gift 10. Okt. 15 med Karen Marie P., f. 20. Dec. 90 i Helsingør. Datter af Gartner L. P. Andersen og Hustru Bodil Christine, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 03 som Medhj. i Esbjerg; 1. Nov. 08 Korsør; 17. Okt. 11 Helsingør; 19. Aug. 13 Ass. smstds.; 17. Juli 15 Nykøbing Fl.; 5. Maj 17 Kbhvn.; 3. Juni 20 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told- og Forbrugsafg.; 31. Maj 27 fung. Ktrl. smstds.; 4. Okt. 28 Ktrl. til Tjeneste smstds. (fra 1. Dec. 28).

**Pedersen, Peder Carl**, Strandkontrolør, f. 20. Sept. 1862 i Ebeltoft. Søn af Strandkontrolør Lars Pedersen og Hustru Jensine Kirstine, f. Geisnæs. Gift 10. Jan. 90 med Anna P., f. 29. Juni 67 i Marstal. Datter af Skibsreder Hans Clausen og Hustru, f. Eriksen. Styrmandseksamen og Maskinisteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 88 som Krydsbetjent i Kbhvn.; 31. Okt. 1900 Krydsass.; 21. Okt. 03 Strandktrl. i Langøre

paa Samsø (fra 1. Dec. 03); 14. Juli 05 B.; 23. Okt. 11 Ballen paa Samsø (fra 1. Jan. 12). I ca. 1 Aar Medlem af Sørensen.



**Pedersen, Peder Christian**, Assistent, f. 2. Febr. 1898 i Humlum. Søn af Overportør A. M. Pedersen og Hustru Maren, f. Pedersen. Gift 4. Aug. 28 med Pauline P., f. 13. Sept. 99 i Esbjerg. Datter af Detailhandler N. Olesen (død) og Hustru Kathrine, f. Vind. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Viborg; Fredericia; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Esbjerg; 20. Jan. 25 Egersund; 22. Maj 26 Esbjerg. Fra Juni 32 Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Toldtatsforening.

**Pedersen, Poul Aksel**, Assistent, f. 10. Febr. 1908. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev; 1. Aug. 29 Medhj. i Næstved; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).



**Pedersen, Willy Knudsen**, Assistent, f. 14. Juli 1906 i Sønder Nissum. Søn af Klitplantør N. K. Pedersen og Hustru Karen, f. Olesen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 25 som Elev i Herning; Medhj. i Aabenraa; Varde; 22. Juni 31 Ass. smstds.; 22. Dec. 31 Lemvig.

**Penick, Lauritz Christian William**, Kontrolør, f. 26. Maj 1863 i Kbhvn. Søn af Skrædermester Christian Penick og Hustru Christiane Jacobine, f. Olsen. Gift 12. Febr. 89 med Johanne Louise P., f. 28. Nov. 63 i Nibe. Datter af Malermester Johan Rulffs og Hustru. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 76 som Kontorist i Randers; 1. Okt. 81 Fuldm. i Nibe; 14. Marts 85 Medhj. i Nakskov;



20. Dec. 88 Ass. i Hjørring; 22. Dec. 91 Aarhus; 25. Okt. 1900 B.; 1. Juni 07 Ktrl. i Aalborg (fra 1. Juli 07).

**Peters, Poul Daugaard**, Assistent, f. 3. Juli 1904 i Ribe. Søn af Arkitekt og Tømrermester Jacob Brøgger Daugaard Peters og Hustru Sørenine Mette Cathrine, f. Filskov. Gift 1. Jan. 27 med Carla P., f. 2. Febr. 05 i Aarhus. Datter af Kammerlusemester Carl Alfred Møller og Hustru Emma, f. Skovsgaard. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Ribe; Medhj. i Ribe; Ebeltoft; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 24. Juni 27 Silkeborg (fra 1. Aug. 27); 3. Okt. 27 Haderslev;



**Petersen, Aage Frederik Steen**, Assistent, f. 9. Sept. 1900 i Helsingør. Søn af Toldvagtimester C. A. Petersen (død) og Hustru K. M., f. Ingvorsen. Gift 8. Dec. 28 med Carla Marie P., f. 15. April 1900 i Simmerbølle. Datter af Savskærer L. J. Jensen og Hustru K. C., f. Larsen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. ved Toldopbørselskt. paa Frilageret i Kbhvn.; 13. Dec. 17 Toldkassererkt. i Kbhvn.; 22. Jan. 21 Afledningsmedhj. i Helsingør; 17. Jan. 23 Medhj. ved Over-toldinsp. for Østifternes Kontor; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 19. Dec. 25 Odense; 25. Sept. 28 Insp. for Tobaksbesk.; 24. Okt. 31 til midlertidig Tjeneste i Departementet for Told og Forbrugsafg.

**Petersen, Adolph William**, Assistent, f. 6. Dec. 1875 i Nibe. Søn af Maskinfabrikant Jacob Petersen og Hustru Marie, f. Plamblad. Ugift. Afsluttende Realskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 89 som Kontorist i Nibe; 1. April 95 Fuldm. i Thisted; 9. Okt. 97 Fuldm. i Assens; 22. April



04 kst. Ass. i Vamdrup; 25. Aug. 04 Ass. smstds.; 23. Jan. 07 Kbhvn.; 22. Nov. 10 Gedser med Tj. ved Gedser—Warnemünde Ruten (fra 1. Jan 11); 5. Dec. 10 B. (fra 6. Dec. 10); 5. Dec. 22 Guldborg u. Nykøbing F.



**Petersen, Aksel Vilhelm Magnus**, Assistent, f. 30. Nov. 1896 paa Ærø. Søn af Lærer M. F. C. Petersen og Hustru. Gift 16. Marts 24 med Karen P., f. i Svendborg. Datter af Toldvagtmeester Jørgensen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 14 som Medhj. i Nykøbing Sj.; Svendborg; 12. Dec. 19 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Kbhvn.



**Petersen, Albert Christensen**, Toldforvalter, f. 1. Maj 1871 i Ærøskøbing. Søn af Landmand Peter Thomsen Petersen og Hustru Anna Ma-

rie, f. Christensen. Gift 16. Maj 05 med Angelica Elise Marie P., f. 17. Febr. 76 i Aarhus (død 4. Maj 1930). Datter af Købmand Theodor Andreas Sabroe og Hustru Marie Christine, f. Egens. Alm. Forberedelseksamen. Indtraadt i Etaten 8. Okt. 89 som Kontorist i Ærøskøbing; 1. April 93 Kontorist i Aalborg; 1. April 97 Fuldm. i Overtoldinspektoratet for Nørrejylland; 11. Aug. 99 Ass. i Aarhus; 25. Maj 03 Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.; 2. Maj 16 Ktrl. i Kbhvn. (fra 1. Maj 16); 1921 Censor ved Eleveksamen. 1927 Censor ved Toldbetjenteksamen; 21. Maj 28 Toldforv. ved Sydhavnen.



**Petersen, Anton**, Overassistent, f. 25. Dec. 1890 i Silkeborg. Søn af Faktor ved Silkeborg Avis Jørgen L. Petersen og Hustru Marie, f. Nielsen. Gift 6. Jan. 18 med Marie Johanne Eleonora P., f. 8. Dec. 92 i Nykøbing F. Datter af Overlærer Adolf Møller og Hustru Beate, f. Winther. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 08 som Kontorist i Kbhvn.; 1. Febr. 13 Medhj. i Nykøbing F.; 8. Dec. 15 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Vamdrup (fra 1. Febr. 19); 21. Dec. 23 Odense; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Petersen, Arnold Theodor**, Assistent, f. 28. Marts 1905 i Kolding. Søn af Politibetjent J. J. Petersen og Hustru Anne Bothilde, f. Andresen. Gift 4. Febr. 30 med Henny P., f. Laugesen, f. 25. Juni 09 i Kolding. Handelsmedhjælpereksamen (Kolding Handelsskole) 1923. Præliminæreksamen (Kolding Realskole) 1921. Indtraadt i

Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Maribo; 1. Maj 24 Køge; 1. Jan. 26 Elev i Kolding; 1. Aug. 26 Medhj. i Kolding; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 Kbhvn.; 14. Jan. 31 Aabenraa.



(død 3. Febr. 27). Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 16 som Medhj. i Kbhvns. Toldkasserekt.; Medhj. i Frederiksberg Toldforvaltning; 11. Okt. 22 Ass. i Kbhvn.

**Petersen, Axel Verner**, Assistent, Løjtnant, f. 30. Juli 1904 i Svendborg. Søn af Baadebygmester N. A. Petersen og Hustru Rasmine, f. Larsen. Gift 22. Juni 28 med Elna P., f. 27. Maj 02 i Marstal. Datter af Snedkermester Christen Rosenbæk og Hustru Eline, f. Clausen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Faaborg; Medhj. i Marstal; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 22. Marts 27 Hjørring (fra 9. April 27); 22. Aug. 29 Hirtshals u. Hjørring.



**Petersen, Harald**, Assistent, f. 11. Febr. 1904 i Farris, Ødis Sogn. Søn af Grønsevagtmaster Nis Peter Petersen og Hustru Else Marie, f. Hansen. Gift 27. Sept. 30 med Inger P., f. 25. Dec. 02 paa Frederiksberg. Plejedatter af Ingeniør Jepsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Sønderborg; 1. Juni 23 Assens; 1. Aug. 23 Medhj. smstds.; 1. Nov. 25 Stege; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Horsens; 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Petersen, Carl Vilhelm Clemen**, Assistent, f. 11. Dec. 1895 i Marstal. Søn af Toldassistent C. V. C. Petersen, Marstal, og Hustru Marie, f. Andersen. Gift 26. Juli 24 med Anna P., f. 3. Febr. 03 i Middelfart. Datter af Fiskehandler S. Hansen og Hustru Marie, f. Olsen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 13 som Medhj. i Odense; Medhj. i Køge; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Middelfart; 14. Juli 23 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 30. Jan. 26 Fredesria (fra 1. Marts 26); 13. Maj 30 Odense.



**Petersen, Ebba**, Assistent, f. 8. Juni 98 i Nysted. Datter af Bogholder Oluf Carl Christian Petersen og Hustru Dora Marie Cæcilie, f. Dall

**Petersen, Henry Georg**, Assistent, f. 31. Marts 1910 i Nykøbing Sj. Søn af Snedkermester J. C. O. Petersen og Hustru Emma Charlotte, f. Larsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1.



Aug. 26 som Elev i Nykøbing Sj.; 1. Febr. 29 Korsør; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Febr. 31 Afløsningsmedhj. i Vordingborg; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).



**Petersen, Johannes Valdemar Sofus, Assistent,** f. 19. Marts 1903 i Skovby, Ærø. Søn af Lærer Magnus Petersen og Hustru Kirstine, f. Hansen. Gift 17. Jan. 28 med Christine P., f. 27. Dec. 07 i Sønderborg. Datter af Repræsentant Søren Pedersen og Hustru, f. Sørensen. Præliminæksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Nakskov; 1. Sept. 22 Hobro; 1. Nov. 22 Lemvig; 1. Febr. 23 Graasten; 1. Jan. 24 Medhj. i Sønderborg; 27. April 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 31 Kbhvn.

**Petersen, Karen Else Berner, Assistent,** f. 20. Marts 99. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 18. Maj 26 Ass. i Kbhvn.; 16. Juni 28 Næstved (fra 1. Aug. 28); 3. Juni 29 Kbhvn.

**Petersen, Mary Margrethe Louise, Kontorist,** f. 19. Maj 1898 i Odense. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 23 som Kontorist paa Prøve i Aarhus; 19. Febr. 24 Kontorist i Aarhus.



**Petersen, Niels Johannes Viggo, Assistent,** f. 20. Nov. 1896 i Mern. Søn af Urmager Hans

Frederik Petersen og Hustru Maren Kristine, f. Petersen. Gift 29. Juni 25 med Esther Emilie P., f. 12. Febr. 04 i Rudkøbing. Datter af Skibsfører Rasmus Hansen Jensen og Hustru Emilie, f. Petersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. i Hjørring; 11. Jan. 17 Odense; 25. Okt. 19 Svaneke; 14. April 21 Ass. smstds.; 10. Okt. 21 Rudkøbing; 3. Juni 29 Odense.

**Petersen, Otto Robert Thorvald, Assistent,** f. 28. Aug. 1906. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; Medhj. i Silkeborg; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 19. Dec. 29 i Insp. for Tobaksbesk.



**Petersen, Peter Albert Frederik, Overassistent,** f. 25. Jan. 1894 i Usserød. Søn af Assistent Jesper Petersen og Hustru Kristine, f. Conradsen. Gift 21. Okt. 27 med Ellen P., f. 6. Nov. 07 i Kbhvn. Datter af Trafikkontrolør L. Mandrup Poulsen og Hustru Sigrid, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. i Kalundborg; 22. Jan. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Næstved; 18. April 23 Kbhvn.; 26. Sept. 31 Overass. smstds.



**Petersen, Peter Johannes, Toldforvalter,** f. 18. Juni 1884 i Søby, Ærø. Søn af Førstelærer Hans

Hansen Petersen og Hustru Anna, f. Petersen. Gift 28. Marts 10 med Jensigne P., f. 14. Aug. 91 i Frederiksværk. Datter af Skotøjshandler Rasmus Jørgen Vest Christiansen og Hustru Ane Katrine, f. Jørgensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 02 som Kontorist i Faaborg; 1. Juli 06 Køge; 1. Juni 08 Fuldm. i Frederiksværk; Medhj. i Frederiksværk; 16. Marts 11 Ass. smstds.; 16. Juni 19 B. (fra 18. Juni 19); 24. Juni 19 Odense (fra 1. Aug. 19); 2. Juli 26 Ktrl. ved Toldregnskabsfkt. i Kolding; 17. Maj 29 Toldforv. i Struer.



**Petersen, Richard**, Assistent, f. 10. Juni 1899 i Kbhvn. Søn af Smed Jens Chr. Petersen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Gift 6. Juni 26 med Else Poulina P., f. i Mariager. Datter af Gaard- og Møllelejer Peder Klitte Voldstedlund og Hustru Dortha, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 16 som Medhj. i Kbhvn.; 1. Juli 16 Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 13. Juni 22 Ass. i Kbhvn.; 17. Jan. 23 Esbjerg.



**Petersen, Svend Bedstrup**, Assistent, f. 30. Maj 1905 i Kbhvn. Søn af Restauratør Frederik Petersen og Hustru Anna, f. Larsen. Gift 12. Juli 29 med Ethel P., f. 27. Juli 08 i Kbhvn. Datter af Faktor Ejnar Larsen og Hustru Marie, f. Priergaard. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som

Elev i Christianshavns Havneoppebørselskt.; 1. April 28 Medhj. i Haderslev; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 3. Okt. 29 Kbhvn.



**Petersen, Thorvald**, Assistent, f. 28. Juli 1905 i Farris, Ødis Sogn. Søn af Vagtmester i Grændesegendarmeriet N. P. Petersen og Hustru Else Marie, f. Hansen. Gift 24. April 31 med Marie Cathrine P., f. 21. Okt. 08 i Mølby. Datter af Hotelejer M. Holm og Hustru Maren, f. Rahr. Realeksamen 1921. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Aabenraa; 13. Dec. 24 Medhj. i Aabenraa; 1. Okt. 25 Medhj. i Haderslev; 17. Dec. 27 Ass. smstds.



**Petersen, Waldemar Emanuel**, Assistent, f. 25. Maj 1906 i Haderslev. Søn af pens. Overpostpakmester Anton Ahrendt og Hustru Maren Margrethe, f. Brink. Gift 25. Maj 30 med Gerda P., f. 19. Aug. 05 i Kbhvn. Datter af Redaktionssekretær Paul Groot og Hustru J., f. Myhre. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Haderslev; Medhj. i Haderslev; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 14. Aug. 28 Horsens (fra 10. Sept. 28).

**Petersen, Valdemar Jeppe**, Overassistent, f. 18. Okt. 1892 i Aalborg. Søn af Trikotagehandler Christian Martin Petersen og Hustru Marianne, f. Jeppesen. Gift 14. Jan. 22 med Paula Kristine P., f. 30. Maj 1900 i Egersund. Datter af Teglværksejer, Amtsforsøger A. P. Paulsen og Hustru Birgitte, f. Ebeling. Realeksamen 1909. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 10 som Medhj. i Silkeborg; 1. Maj 14 Svendborg; 1. Febr. 17 Afløsningsmedhj. i Aalborg; 23. Okt. 17 Ass. smstds.;



21. Dec. 18 Varde (fra 1. Febr. 19); 29. April 20 Egersund; 27. Febr. 25 Aarhus (fra 1. April 25); 23. Juni 31 Overass. smstds.



Kbhvn. Næstformand i Den danske Toldtatsforenings 1. Kreds.

**Pless-Schmidt, Viggo Joachim**, f. 3. Febr. 1864. Indtraadt i Etaten 1. Juli 80 som Kontorist ved Jernbanens Toldoppebørselskontor; 24. Aug. 88 Medhj. i Svendborg; 21. Juli 92 Ass. i Lundeberg u. Svendborg; 19. Sept. 92 Korsør; 19. April 01 Svendborg; 28. Marts 03 B.; 22. Okt. 12 Kbhvn.



**Petri, Ellen Charlotte**, Assistent, f. 11. Aug. 1896 i Kbhvn. Datter af Maskinmester Johannes Petri og Hustru Sophie, f. Rossing. Ugift. Pige-skoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 11. April 22 Ass. i Kbhvn.

**Philip, Ferdinand**, Kontrolør II, f. 30. Dec. 1867 i Kbhvn. Søn af Regimentsbøssemager, Dbmd. F. Philip og Hustru Marie, f. Petersen. Gift 28. Marts 94 med Anne Kathrine P., f. 1. Juni 74 i Taps ved Kolding. Datter af Toldassistent H. L. Knudsen og Hustru, f. Knudsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 11. Okt. 82 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. ved Postgodstoldforvaltningen; 21. Marts 91 Medhj. i Vamdrup; 11. Okt. 94 kst. Ass. i Helsingør; 25. Febr. 95 Ass. smstds.; 23. Sept. 95 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.; 21. Nov. 22 Ktrl. II ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret. Artikler i »Maanedsskrift for Toldvæsen«, hovedsagelig om Øresundstolden.

**Pirchert, Viggo Emanuel**, Assistent, f. 1. April 1899 i Nørre Nebel. Søn af Centralbestyrer ved Jydsk Telefon Fritz Pirchert og Hustru Elise, f. Kristensen. Gift 27. April 30 med Nina P., f. 15. Maj 1900 i Nymindegab. Datter af Hotelejer I. L. Kristensen og Hustru Anna Jensine, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 17 som Medhj. i Herøning; 1. Okt. 18 Vejle; 9. Jan. 23 Ass. smstds.; 22. Aug. 25 Korsør (fra 1. Okt. 25); 19. Dec. 25



**Plouborg, Kathrine Rabech**, Kontorassistent, f. 22. Dec. 1900 i Kbhvn. Datter af Togfører Jens Plouborg og Hustru Inger Kristine, f. Nielsen. Handelsskoleeksamen (Frederikssund). Indtraadt i Etaten 1. Dec. 19 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 17. Dec. 20 Kontorist i Kbhvn.; 26. Aug. 31 Kontorass. smstds.



**Plum, Rudolph, Frederik**, Overassistent, f. 5. Maj 1885 i Næstved. Præliminæreksamen. Indtraadt i

Étaten 1. Aug. 01 som Volontør i Næstved; 1. Juli 02 Kontorist i Kbhvn., Toldbodens Havneoppebørselskt.; 1. Marts 07 Fuldm. i Korsør; 1. Nov. 08 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdep.; 1. Okt. 20 kst. Fuldm. til Raadighed for Det statistiske Departement; 1. Juli 31 Overass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. 3. Toldrevisionskt.



**Pontoppidan, Frederik Jansen**, Kontrolør, Løjtnant, f. 16. Dec. 84 i Kastrup. Søn af Driftsbestyrer ved Holmegaards Glasværk, Ing. cand. polyt. Erik Peter Pontoppidan og Hustru Mette Marie, f. Jansen. Gift 10. Nov. 12 med Ella P., f. 27. Juli 89 i Kbhvn. F. Datter af Postmester, Intendant Thomas Vestergaard Hove og Hustru Mathilde Christine, f. Hansen. 4. Kl. Hovedeksamen (Herlufsholm) 1901. Indtraadt i Étaten 1. Sept. 01 som Kontorist i Assens; 1. Jan. 02—1. April 05 Køge; 1. Juni 06 Løjtnant; 1. Juni 07 Kontorist i Køge; 1. Febr. 08 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 1. Dec. 27 Ktrl. i Departementet for Told og Forbrugsafgifter, 1. Toldrevisionskt. Toldkyndig Medarbejder i Det statistiske Departement fra 1. Jan. 10 til Dato; Medlem af Ministerialforeningens Hovedbestyrelse fra 1925 til Dato.



**Posselt, Fritz Ferdinand Henrik**, Assistent, f. 8. Maj 1873 i Kbhvn. Søn af Læge Henrik Posselt og Hustru Marie, f. Paulsen. Gift 3. April 98 med Margrethe P., f. 28. Febr. 76 i Kbhvn. Datter af Smedemester Petersen og Hustru Anna, f. Larsen. 4. Kl. Hovedeksamen. Indtraadt i Étaten 1. Marts 93 som Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 17. April 07 kst. Ass. i Ved-

sted u. Ribe; 1. Aug. 07 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.; 3. Dec. 20 Tønder; 19. Dec. 25 Køge (fra 1. Febr. 26).



**Poulsen, Christine**, Kontorassistent, f. 22. April 1881 i Bramminge. Ansat 1. Dec. 12 som Skriver i Finansministeriets 2. Revisionsdep., 24. Juni 31 Kontorass. i Departementet for Told og Forbrugsafg. Revisionsafdelingen, 1. Kontor.



**Poulsen, Elna**, Assistent, f. 15. Aug. 1899 i Aalborg. Datter af Toldreparatør P. N. Poulsen og Hustru Marie, f. Svendsen. Realeksamen. Indtraadt i Étaten 1. Maj 17 som Medhj. i Løgstør; 11. April 23 Ass. smstds.; 22. Dec. 31 Aalborg.



**Poulsen, Finn Herbert**, Assistent, f. 2. Aug. 1904 i Nykøbing F. Søn af Toldforvalter L. P. Poulsen og Hustru Marie, f. Larsen. Gift 27. Dec.

31 med Kate P., f. 17. Maj 09 i Vejlbj. Datter af Cigarhandler M. Madsen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Kolding; Medhj. i Haderslev; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Aabenraa; 14. Jan. 31 Præstø; 24. Juni 31 Nakskov; 5. Nov. 31 Slagelse.



**Poulsen, Hans**, Toldforvalter, cand. jur., f. 1. Dec. 1869 i Odense. Søn af Gaardejer Hans Peder Poulsen og Hustru Anne Margrethe Lorentz datter. Gift 1. Gang med Johanne Margrethe P., f. Rasmussen, f. 16. Nov. 72 (død 10. Jan. 10). Gift 2. Gang med Estrid Schrader, f. 4. Marts 90 i Skagen. Datter af Postmester Schrader, Nykøbing S., og Hustru Agnes, f. Klitgaard. Indtraadt i Etaten 11. Nov. 92 som Volontør i Odense; Kontorist i Odense; 22. Febr. 94 Medhj. i Frederikshavn; 2. Maj 95 Ass. smstds.; 29. Maj 95 Kbhvn.; 19. Nov. 04 B.; 10. Okt. 08 Ktrl. i Vamdrup; 29. April 10 Ktrl. i Kbhvn.; 29. Jan. 20 Toldforv. i Kolding (fra 1. Marts 20); 21. Maj 26 Toldforv. i Esbjerg. Formand i De københavnske Toldassistenters Begravelseskasse 1912—1921; Formand i Alliance Francaise, Esbjerg Afdeling. Dansk Toldvæsen i det 16. Aarhundrede (Dansk Toldtidende); »En Frihavn i Middelalderen« (Maanedsskrift for Toldetaten); Sønderjyske Stadsretters Toldforhold (Maanedsskrift for Toldvæsenet). Chef for Registreringsdistr. Nr. 13. Mønstringsbestyrer.



**Poulsen, Lars Peder**, Toldforvalter, Kaptajn, R., f. 25. Marts 1872 i Sallerup. Søn af Gaardejer Poul Hemmingsen og Hustru Karen, f. Hansen. Gift 23. April 02 med Marie P., f. 1. Okt. 72 i Vordingborg. Datter af Skomagermester Mathias Larsen og Hustru. Præliminæreksamen. 1. April

96 Premierløjtnant. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 01 som Aspirant i Kbhvn.; 23. Sept. 03 kst. Ass. i Nykøbing F.; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 13. Marts 07 B.; 17. Okt. 11 Odense; 29. Nov. 14 Kaptajn; 26. Maj 19 Ktrl. i Kolding; 14. Aug. 21 Toldforv. i Padborg; 23. Juni 25 R.; 23. Dec. 29 Toldforv. i Nykøbing F. (fra 1. Febr. 30). Chef for Registreringsdistrikt Nr. 5. Kst. Forhyringsagent.

**Poulsen, Olaf Frederik Vilhelm**, Assistent, f. 13. Juli 1882. Indtraadt i Etaten 19. Febr. 1900 som Volontør ved Frederiksberg Toldforv.; 1. Sept. 1900 Kontorist, Fuldm. og senere Medhj. ved Kalkbrænderiernes Toldforv.; 1. Sept. 09 Ass. smstds.; 1. Jan. 16 Ass. og Fuldm. ved Børsens Havneoppebørselskt.; 22. Febr. 22 Ass. ved Toldopsynet i Kbhvn.



**Præstekjær, Kaj Peter Nielsen**, Assistent, f. 14. Aug. 1903 i Kbhvn. Søn af Rentier Hans P. Nielsen Præstekjær og Hustru Mary, f. Christensen. Gift 11. Nov. 27 med Anna P., f. 4. April 04 i Ebeltoft. Datter af pens. Lokomotivfører Hans C. Hansen og Hustru Anc. f. Petersen. Alm. Forberedelseksamen 1919. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Svendborg; 1. Jan. 23 Medhj. smstds.; 1. Juli 24 Medhj. i Marstal; 1. Okt. 25 Helsingør; 1. Jan. 26 Ass. smstds.; 1. Juli 31 Svendborg.

**von Qualen, Rudolph Utzon**, Kontrolør, f. 13. April 1885. Indtraadt i Etaten 13. Sept. 01 som Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 8. Juni 10 Ass. i Kbhvn.; 20. April 15 Vordingborg; 7. Juli 16 Kbhvn.; 17. Juli 29 Ktrl. smstds.



**Rafn, Carl Johan**, Overassistent, Løjtnant, f. 21. Febr. 1870 i Korsør. Søn af Købmand og

Brygger C. J. Rafn og Hustru Marie, f. Svane. Gift 8. Maj 06 med Marie R., f. 11. Febr. 68 i Ulse, Olstrup. Datter af Forpagter Hans Jensen og Hustru Nicoline. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 87 som Kontorist i Aarhus; 29. Marts 93 Medhj. smstds.; 8. Dec. 97 kst. Ass. smstds.; 3. Maj 98 Ass. i Aalborg; 26. Jan. 99 Kbhvn.; 23. Febr. 05 B.; 12. Marts 07 Roskilde; 29. April 20 Augustenborg u. Sønderborg; 23. Juni 31 Overass. smstds. Formand for Dansk Borgerforening i Augustenborg; Formand for Augustenborg Roklub; Kasserer for Landsforeningen til Kræftens Bekæmpelse; Kasserer for Personlig Friheds Værn Augustenborg Kreds og for Augustenborg Kredens konservative Vælgerforening; Lægdsmand for 7. Udskrivningskreds 190. Lægd og Mønstringsbestyrer; kst. Politimester i Beværterbevillingssager for Augustenborg Kommune.



Rafn, Jørgen Emil, Assistent, f. 25. Nov. 1871 i Korsør. Søn af Købmand Carl Johan Rafn og Hustru Marie, f. Svane. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 90 som Kontorist i Aarhus; Fuldm. i Aarhus; 22. Sept. 02 kst. Ass. i Aalborg; 26. Maj 03 Ass. smstds.; 15. Sept. 03 Aarhus; 31. Aug. 08 B.



Rander, Frederik Carl Christian Theodor, Toldforvalter, f. 26. Juni 1869 i Svendborg. Søn af Skibsfører F. A. Nielsen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 29. April 05 med Julie Krabbenhøft, f. 18. Sept. 68. Datter af Krigsraad Krabbenhøft og Hustru Ane Cathrine, f. Devantier. Indtraadt i Etaten 1. Juni 83 som Elev i Faaborg; Fuldm. i Helsingør; 29. Marts 93 Medhj. i Kbhvn.; 1. Sept. 97 kst. Ass. smstds.; 15. Marts 98 Ass. smstds.; 18. Juni 04 B.; 3. Juli 13 Ktrl.

i Odense; 29. Okt. 15 Ktrl. i Kbhvn.; 16. Dec. 21 Toldforv. i Frederikshavn; 14. Marts 31 Toldforv. i Kalkbrænderiernes Distrikt i Kbhvn.

Rasmussen, Aage, Assistent, f. 21. Febr. 1907 i Køng Sogn. Søn af fhv. Gaardejer B. Rasmussen og Hustru A., f. Hansen. Realeksamen (Nyborg Realskole) 1923. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23 som Elev i Assens; 1. Jan. 26 Elev og Medhj. i Svendborg; 1. Juli 29 Medhj. i Herning; 11. Juli 29 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Marstal; 14. Jan. 31 Odense. 1929 udgivet paa J. H. Schultz Forlag Digtsamlingen »Sorte Roser«. Bidrag til »Vild Hvede«.



Rasmussen, Astha Margrethe Johanne Hansine, Assistent, f. 1. Dec. 1897 i Kbhvn. Datter af Toldvagtimester Jens Rasmussen og Hustru Cathrine, f. Hovalt. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 16 som Medhj. ved Toldkassererkt. i København; 1. Juli 20 ved Overtoldinspektoratet for Kbhvns. Kontor; 12. Dec. 21 Ass. smstds.



Rasmussen, Axel Valdemar, Kontrolør II, Løjtnant, f. 3. Juli 1889 i Kbhvn. Søn af Vognmand A. O. Rasmussen og Hustru Kirstine, f. Harpøth Zilstorff. Gift 15. Juli 22 med Gerda Nyeland R., f. 9. Okt. 97 paa Frederiksberg. Datter af Direktør i Landbygningernes Brandforsikring Carl Jensen og Hustru Ingeborg, f. Nyeland. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 06 som privat Kontorist i Frihavnens Toldoppebørselskt.; 1. Febr. 07 Kontorist smstds.; 11. Jan. 13 Afløsningsmedhj. i Vejle; 8. Juli 14 Ass. smstds.; 23. Jan. 15 Kbhvn.; 21. Dec. 15 Randers; 5. Maj 17 Kbhvn.; 27. Juni 29 Ktrl. II i Overtoldinspektoratet for Kbhvn.; 24. Maj 30 Kbhvn.

**Rasmussen, Byrge Ansgar Sedenmark**, Assistent, f. 7. Okt. 1900 i Nyborg. Søn af Forretningsfører O. M. Rasmussen og Hustru Caroline, f. Pedersen. Gift med Gerda R., f. 11. Febr. 97 i Grenaa. Datter af Købmand Christian Hansen og Hustru Julie Camilla, f. Henning. Indtraadt i Etaten 1. April 19 som Medhj. i Nyborg; Medhj. i Ebeltoft; 9. Marts 25 Ass. smstds.; 17. Aug. 25 Marstal; 7. Maj 27 Egersund; 7. Jan. 28 Anholt u. Grenaa.

**Rasmussen, Carl Albert Sønnike**, Assistent, f. 25. Dec. 1869. Indtraadt i Etaten 17. Nov. 86; Fuldm. ved Børsens Havneoppebørselskontor; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 1. Dec. 06 B.

**Rasmussen, Ejnar Torkild Lindegaard**, Overassistent, f. 23. Juli 1893 i Svendborg. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 10 som Medhj. i Løgstør; Medhj. i Kolding; 17. Juli 18 Ass. smstds.; 19. Dec. 25 Aarhus; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Rasmussen, Frederik**, Toldforvalter, f. 14. Dec. 1877 i Storehedinge. Søn af Pladsformand Jørgen Rasmussen og Hustru Karen, f. Jensen. Gift 12. April 11 med Hulda Elisabeth R., f. 27. Okt. 79 i Herfølge Sogn. Datter af Gartner A. P. Billesborg og Hustru. Indtraadt i Etaten 1. Maj 92 som Kontorist i Storehedinge; Fuldm. i Storehedinge; 9. Juni 06 kst. Ass. i Viborg; 16. Jan. 07 Ass. smstds.; 15. Jan. 08 Kbhvn.; 13. Dec. 12 B. (fra 14. Dec. 12); 5. Aug. 20 Ktrl. smstds.; 20. Jan. 23 Toldforv. i Præstø (fra 1. Marts 23). I Bestyrelsen for Den danske Toldtats Forening.



**Rasmussen, Hans August**, Toldkasserer, f. 4. Okt. 1869 i Nakskov. Søn af Møller Otto Laur. Rasmussen og Hustru Marie, f. Wiedemann. Gift

1. Gang 5. Maj 1900 med Laura Rosalie R., f. Philipson (død 21. Juni 27). Gift 2. Gang 17. Sept. 29 med Clara Ragnhild R., f. 7. Marts 92 i Aalborg. Datter af Købmand A. Blichfeldt og Hustru Louise Charlotte, f. Blichfeldt. Indtraadt i Etaten 1. Marts 85 som Volontør i Nakskov; Fuldm. i Nakskov; 27. Febr. 92 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdep.; 30. Marts 16 Fuldm. smstds.; 14. Nov. 27 Toldkass. i Aalborg. Tidl. Revisor for Den danske Toldtats Forening.

**Rasmussen, Hans Jørgen**, Overassistent, f. 17. Dec. 1885. Indtraadt i Etaten 21. Aug. 02 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 10. Dec. 10 Ass. i Kolding; 11. Jan. 13 Kbhvn.; 20. April 15 Vamdrup; 11. Jan. 17 Holbæk; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Rasmussen, Henriette Marie**, Assistent, f. 4. Sept. 1884. Indtraadt i Etaten 29. April 99; Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 19. Okt. 09 Ass. i Kbhvn.; 22. Sept. 19 B. (fra 4. Sept. 19).



**Rasmussen, Herman Olaf**, Kontrolør II, f. 11. Aug. 1879 i Kbhvn. Søn af Skomagermester M. Rasmussen og Hustru Ane Marie, f. Jensdatter. Gift 1. Nov. 07 med Emma R., f. 20. Maj 85 i Dragør. Datter af A. Mogensen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 12. Okt. 97 som Kontorist; 1. April 01 Kontorist i Roskilde; 1. Febr. 05 Medhj. ved Postgodstoldforvaltningen; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 14. Sept. 12 Struer; 6. Aug. 14 B. (fra 11. Aug. 14); 19. April 15 Helsingør; 29. April 20 Aabenraa; 29. Dec. 20 Helsingør; 19. Maj 24 Ktrl. II ved Toldregnskabsikt. i Sønderborg; 7. Nov. 30 Helsingør.



**Rasmussen, Knud Jensen**, Assistent, f. 13. Okt. 1903 paa Frederiksberg. Søn af Murer A. J. Ras-

mussen og Hustru Ane Marie, f. Hansen. Gift 10. Dec. 31 med Inger R., f. 11. Marts 10 i Aalborg. Datter af Kornkontrolør P. Holm og Hustru Klara, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Elev i Silkeborg; Medhj. i Kbhvn.; 21. Aug. 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Aalborg.



**Rasmussen, Orla Søren**, Assistent, f. 23. Marts 1903 i Aarhus. Søn af Magasinpasser Jens Rasmussen og Hustru, f. Steffensen. Gift 28. Maj 29 med Elly R., f. 6. Febr. 01 i Aarhus. Datter af Chauffør N. Forstberg og Hustru, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Aarhus; 22. Dec. 22 Medhj. i Thisted; 1. Maj 23 Aarhus; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Herning (fra 1. Febr. 28); 19. Dec. 29 Struer.

**Rasmussen, Ove Harald**, Kontrolør II, Løjtnant, f. 20. Febr. 1891 i Vester Brønderslev. Søn af Toldvagtimester J. Rasmussen og Hustru Cathrine, f. Howalt. Gift 26. Sept. 20 med Anna Valborg R., f. 25. April 98 i Jerslev. Datter af Grosserer Thøger Thomsen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 17. Juli 06 som privat antaget Volontør ved Toldbodens Havneoppebørselskt. i Kbhvn.; 1. Maj 07 Kontorist smstds.; Medhj. smstds.; 16. Febr. 16 Ass. i Kbhvn.; 5. Maj 17 Aalborg; 20. Jan. 25 Kbhvn.; 17. Aug. 30 Ktrl. II smstds.



**Rasmussen, Sophus Rasmus Johan**, Assistent, f. 29. Sept. 1866 i Kbhvn. Søn af Strandkontrolør S. W. Rasmussen og Hustru Caroline, f. Thomsen. Gift 6. Jan. 03 med Petronelle R., f. 29. Juni

71 i Helsingborg. Datter af Gaardejer M. Larsen og Hustru Johanne, f. Magnusson. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 89 som Kontorist i Aalborg; Kontorist i Randers; 25. April 96 Medhj. i Sønder Aaby u. Assens; 29. Marts 99 Ass. i Helsingør; 1. Maj 06 B.; 6. Febr. 24 Mullerup u. Korsør; 22. Febr. 28 Lohals u. Rudkøbing. Regnskabsfører ved A/S Lohals Havn og Sekretær for Havneudvalget.



**Rasmussen, Valdemar**, Assistent, f. 4. Febr. 1907 i Svendborg. Søn af Kasserer Valdemar Rasmussen og Hustru Kirstine, f. Hansen. Ugift. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Rudkøbing; 1. Febr. 31 Medhj. i Kbhvn.; 14. Juli 31 Ass. smstds. Medlem af Hovedbestyrelsen for Den danske Toldetats Forening 1930—1931.



**Reinbeck, Jens Christian Severin**, Assistent, f. 4. April 1865 i Næstved. Indtraadt i Etaten 1. April 79 som Kontorist i Næstved; Fuldm. i Næstved; 30. Okt. 88 Medhj. i Vedbæk u. Kbhvn.; 16. Aug. 92 Ass. i Aalborg; 11. Okt. 94 Kbhvn.; 28. Marts 03 B.

**Reinholdt-Petersen, Leon**, Assistent, f. 15. Aug. 1901 i Vejstrup pr. Kolding. Søn af Overtoldbetjent A. Petersen og Hustru Minna, f. Kastberg. Gift 29. Sept. 27 med Ellen Hertha R.-P., f. 1. Nov. 01 i Tøving. Datter af Lærer Magnus Frits Rune og Hustru Marie Raks Ostrander, f. Jensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Medhj. i Kbhvn.; 20. Maj 20 Elev i Næstved; 23. Dec. 21 Medhj. i Slagelse; 24. April





**Rosenberg, Adolph Peter August**, Assistent, f. 27. Maj 1877. Indtraadt i Etaten 1. Juli 94 som Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Juni 12 B. (fra 27. Maj 12).



24 Medhj. i Præstø; 11. Dec. 24 Ass. smstds.; 3. Febr. 25 Helsingør; 19. Okt. 27 Kerteminde; 19. Dec. 29 Haderslev.

**Rosenberg, Carl Johan Ernst**, Overassistent, f. 27. Marts 1893 i Bogense. Søn af Hotelvært Gustav Fr. Rosenberg og Hustru Ane Marie, f. Andersen. Gift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. i Odense; Medhj. ved Toldkasserevkt. i Kbhvn.; 20. Marts 18 Ass. i Kbhvn.; 21. Dec. 18 Assens (fra 1. Febr. 19); 24. Juni 19 Skanderborg; 21. Aug. 22 Silkeborg; 23. Juni 31 Overass. i Herning.



**de Renouard, Valborg Anna**, f. Duus, Kontorist, f. 1. Juli 1899. Datter af Bogholder Carl Duus, Kbhvn., og Hustru Anna, f. Hansen. Gift med Bankassistent Carl de Renouard, f. 19. Okt. 96 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 26. Juli 26 Kontorist i Kbhvn.



**Rosenberg-Olesen, Peter**, Assistent, f. 15. Maj 1899 i Fiskbæk. Søn af Lærer C. Olesen og Hustru Christine Margrethe, f. Rosenberg. Gift 24. Sept. 24 med Toldmedhjælper Nanna R. O., f. 12. Jan. 03 i Andst. Datter af Vagtmester J. Frandsen og Hustru Helga, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 17 som Medhj. i Aalborg; Medhj. i Aabenraa; 15. Febr. 23 Ass. smstds.; 26. Okt. 23 Thisted; 22. Juli 24 Anholt u. Grenaa (fra 1. Sept. 24); 12. Aug. 25 Grenaa (fra 1. Okt. 25); 22. Dec. 27 Sønderborg. Medlem af Den danske Toldetats Forenings Bestyrelse.



**Rondahl, Viggo Nicolaj**, Kontrolør, Kaptajn, f. 18. Febr. 1883 i Køge. Søn af Købmand Viggo Nicolai Rondahl og Hustru Anna, f. Nielsen. Ugift. Præliminæreksamen 1898. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 98 som Kontorist i Køge; 1. Juni 01 Fuldm.; 1. Juli 06 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartements Toldafd.; 1. Juni 23 Ktrl. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., 1. Toldrevisionskt.

**Rosenmeier, Inger Margrethe Styrup**, Kontorist, f. 18. Nov. 1905. Datter af Dommer Rosenmeier, Hobro, og Hustru Margrethe, f. Styrup. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 30. Juli 26 Kontorist i Kbhvn.



**Rosenørn, Paul Christian Stemann**, Overkontrolør, Løjtnant, f. 10. Sept. 1872 i Aarhus. Søn af Ritmester, Gymnastikinspektør Rosenørn og Hustru Caroline Gustave, f. Schmidt. Gift 5. Nov. 08 med Marie R. Datter af Stationsforstander P. O. Rosenørn og Hustru, f. 2. Aug. 78. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 92; Kontorist ved Gammelholms Havneoppebørselskontor; 11. Okt. 94 Medhj. i Kbhvn.; 26. Jan. 99 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 14. Sept. 07 B.; 24. April 18 Ktrl. smstds.; 8. Maj 31 Overktrl. smstds. (fra 1. Juli 31).



i Maribo; 1. Febr. 25 Medhj. i Saks København; 9. Marts 25 Ass. smstds.



**Rotne, Einar**, Assistent, f. 25. Juli 1906. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; Medhj. ved Gammelholms Havneoppebørselskt.; 11. Juli 29 Ass. i Kbhvn.



**Ruffert, Andrea Erna Carla**, Kontorist, f. 17. April 1906 paa Frederiksberg. Datter af Toldassistent Carl Frantz Ruffert og Hustru Camilla Marie, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 27. Marts 25 som Kontormedhj. i Insp. for Tobaksbesk.; 16. Dec. 31 Kontorist smstds.

**Rugh, Carl Asger**, Assistent, f. 9. April 1902 i Krungerup. Søn af Teglværksbestyrer C. Rugh og Hustru Julie, f. Skov. Gift 11. Okt. 27 med Alma R., f. 28. Marts 1900 i Radsted. Datter af Gaardejer A. P. Arildsen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 19 som Medhj.

**Runeman, Jens Axel Emil**, Overassistent, f. 6. Febr. 1894 paa Frederiksberg. Søn af Vejerkontrolør F. G. Jensen og Hustru Petra, f. Andersen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 10 som Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; Medhj. i Kolding; 22. Febr. 19 Ass. smstds.; 28. Jan. 20 Kbhvn.; 29. Dec. 20 Aabenraa; 25. Febr. 21 København; 4. Aug. 32 Overass. smstds.



**Rømeling, Carl Wilhelm**, Kontrolør, Løjtnant, f. 30. Juli 1879 i Randers. Søn af Oberstløjtnant E. A. Rømeling og Hustru L., f. Dahlstrøm. Gift 3. Aug. 08 med Gerda R., f. 4. Juli 80 i Fugle-

bjerg. Datter af Læge Bruun og Hustru B., f. Rossing. Afgangseksamen fra Officersskolens næstældste Klasse 1903. Indtraadt i Etaten 1. Maj 06 som Kontorist i Kolding; 15. Jan. 08 kst. Ass. i Holstebro; 25. Juni 08 Ass. smstds.; 24. Nov. 10 Kbhvn. (fra 1. Jan. 11); 9. Juli 14 B. (fra 30. Juli 14); 9. Jan. 26 Ktrl. smstds.



**Rørbech, Svend Halfdan**, Assistent, f. 26. April 1908 i Kongsted pr. Rønnede. Søn af Førstelærer V. Rørbech og Hustru Rigmor, f. Kjær. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Slagelse; 1. Jan. 28 Elev og Medhj. i Nykøbing F.; Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 14. Juli 31 Ass. smstds.

**Saaby, Ingeborg Sofie**, Assistent, f. 28. Aug. 1888. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 09; Medhj. ved Pakhusforvaltningen; 8. Sept. 16 Ass. i Kbhvn.



**Saabye, Alfred**, Assistent, f. 24. Jan. 1874 i Kbhvn. Søn af Toldassistent P. E. V. Saabye og Hustru Meta Sofie, f. Bjerrum. Gift 19. Okt. 01 med Regina Petrea S., f. 25. Okt. 75 i Esbønderup Skovhuse. Datter af Husmand Peter Jensen og Hustru Johanne Kirstine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 92 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; 20. Jan. 06 kst. Ass. i Kbhvn.; 14. Maj 06 Ass. smstds.; 15. Jan. 09 B.

**Saabye, Arnold Bruun**, Kontrolør II, f. 16. Marts 1880 i Ringkøbing. Søn af Toldforvalter Jørgen Simon Saabye og Hustru Johanne, f. Bruun. Gift 5. Aug. 20 med Astrid S., f. 10.

Marts 80 i Finland. Datter af Søkaptajn Olsen og Hustru Gudrun, f. Benedictsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 95 som Kontorist i Ringkøbing; 20. Maj 97 Fuldm. smstds.; 1. Febr. 99 Aalborg; 1. Jan. 06 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdep.; 1. Juni 23 Kontrolør i Departementet for Told- og Forbrugsafg. 2. Toldrevisionskt.



**Saabye, Hans Peter Bruun**, Toldkasserer, f. 30. Juni 1871 i Assens. Søn af Toldforvalter J. S. Saabye og Hustru Johanne, f. Bruun. Gift 12. Okt. 12 med Clara S., f. Jørgensen, f. 13. Okt. 75 paa Frederiksberg. Præliminæreksamen 1887. Indtraadt i Etaten 1. April 87 som Kontorist i Ringkøbing; Fuldm. i Ringkøbing; 16. Febr. 92 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdep.; 9. Nov. 13 Fuldm. smstds.; 16. Dec. 21 Toldkass. i Gammelholms Havnedistrikt; 1927 Censor ved Elevseksamen.



**Saabye, Valdemar**, Assistent, f. 4. Okt. 1902 i Kbhvn. Søn af Toldassistent A. Saabye og Hustru Regina, f. Jensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Frihavnens Toldoppebørselskt.; 11. Dec. 24 Ass. i Kbhvn.

**Sauerberg, Else Sophie**, Assistent, f. 16. Nov. 1900 i Svendborg. Datter af Købmand Rudolph Sauerberg og Hustru Emilie. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Told-



bodens Havneoppebørselskt.; 9. Aug. 24 Ass. i Kbhvn.

**Saul, Edwin**, Assistent, f. 14. April 1883. Indtraadt i Etaten 4. April 99; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 17. April 18 B. (fra 14. April 18).



**Schelin, Astrid Marie Louise**, Kontorist, f. 6. Nov. 1884 i Kbhvn. Datter af Possementfabrikant C. G. Schelin og Hustru Louise, f. Truelssen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24; 13. Juli 25 Kontorist i Kbhvn.



**Schiermer, Charles Heinrich Johannes**, Kontrolør II, f. 21. Febr. 1871 i Kbhvn. Gift 27. April 04 med Antonie S., f. Christensen, f. 2. Sept. 74 i Oslo. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 86 som Kontorist ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret; Fuldm. ved Pakhusforvaltningen; 25. Juni 08

Ass. i Kbhvn. (fra 1. April 08); 10. Juli 08 B. (fra 1. April 08); 26. April 17 kgl. Fuldm. ved Pakhusforvaltningen; 1. Okt. 19 Ktrl. II smstds. Kasserer i Pensionskassen af 1844 siden 1909.



**Schønning, Holger Ludvig**, Kontrolør, cand. polyt., f. 20. Aug. 1868 i Kbhvn. Søn af Manufakturhandler Carl Frederik Schønning og Hustru Frederikke, f. Mortensen. Ugift. Afgangseksamen fra Polyteknisk Læreanstalt som Fabrikingeniør (1893). Indtraadt i Etaten 10. Juli 09 som kst. Ktrl. ved Kontrollen med Bryggerierne og Ølbeskatningen; 21. Jan. 10 Ktrl. smstds. 1894—1909 Assistent ved Carlsberg Laboratoriums fysiologiske Afdeling. Udgivet forskellige Afhandlinger i »Meddelelser fra Carlsberg Laboratorium«.



**Schlanbusch, Erik Marikus**, Toldforvalter, cand. polit., f. 4. Jan. 1871 i Grenaa. Søn af Sagfører, Godsforvalter M. L. Schlanbusch (død 1905) og Hustru Andrea, f. Nielsen (død 1920). Gift 29. Marts 04 med Nanna S., f. 1. Febr. 79 i Nykøbing M. Datter af Sagfører, Sparekassedirektør C. Gamborg (død 1902) og Hustru Annette, f. Horstmann (død 1902). Studentereksamen (privat dimitt.) 1898, statsvidenskabelig Embedseksamen 1901. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 87; Kontorist og senere Fuldm. i Assens; 8. Marts 94 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdepartement; 5. Dec. 10 Toldforv. i Ringkøbing; folkevalgt Borgmester smstds. 1914—1920; 3. Maj 20 kst. Toldforv. i Sønderborg; 23. Maj 21 Toldforv. smstds. Skatte- radsformand for Ringkøbing Skattekreds 1918—1920.



**Schleimann, Carl Otto**, Assistent, f. 17. Febr. 1908 i Kerteminde. Søn af Hushovmester Chr. Schleimann og Hustru Anna, f. Christensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Vejle; 21. Juli 28 Medhj. i Haderslev; Medhj. i Nysted; 14. Juli 31 Ass. smstds.



**Schmidt, Johan Peter Ebbesen**, Overassistent, f. 9. Okt. 1893 i Randers. Søn af Toldmedhjælper i Hobro Johan Fr. Schmidt og Hustru Caroline, f. Hansen. Gift 31. Aug. 20 med Else S., f. 18. Dec. 1900 i Aarhus. Datter af Forretningsfører Emil Petersen og Hustru Anna, f. Honoré. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 10 som Medhj. i Middelfart; Medhj. i Randers; 24. Okt. 18 Ass. smstds.; 21. Dec. 18 Aalborg (fra 1. Febr. 19); 9. Okt. 23 Randers; 23. Juni 31 Overass. i Inspektoratet for Tobaksbesk.



**Schlichting, Hans Heinrich**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 17. Febr. 1871 i Horsens. Søn af Skrædermester Johan Heinrich Schlichting og Hustru Else Marie, f. Sørensen. Gift 9. Marts 17 med Erikine Kirstine S., f. 28. Dec. 77 i Draaby pr. Ebeltoft. Datter af Gaardejer Jens Severin Jensen og Hustru Dortha, f. Andersen. Alm. Forberedelseksamen. Indtraadt i Etaten 15. Okt. 87 som Kontorist i Esbjerg; Fuldm. i Esbjerg; 29. Jan. 95 Medhj. i Struer; 22. Sept. 97 Medhj. i Esbjerg; 29. Marts 99 Ass. i Esbjerg; 14. Febr. 06 B.; 2. Febr. 17 Toldforv. i Herning; 20. Marts 24 Toldforv. i Viborg; 23. April 24 Toldforv. i Herning.

**Schmidt, Carl Marcus Nielsen**, Kontrolør, f. 29. Sept. 1874. Indtraadt i Etaten 1. April 91 som Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 23. Nov. 04 kst. Ass. i Kbhvn.; 7. Marts 05 Ass. smstds.; 9. Sept. 09 B. (fra 29. Sept. 09); 12. Dec. 21 Ktrl. smstds.

**Schmidt, Johan Lassen**, Assistent, Løjtnant, f. 16. April 98 i Ødis. Gift 10. Juni 28 med Johanne Margrethe S., f. Rasmussen, f. 7. Febr. 03 i Randers. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Horsens; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 10. Okt. 21 Randers; 22. Dec. 27 Aarhus. Fra 1. Aug. 31 Sekretær i Aarhus Toldassistentforening.

**Schmidt, Lauritz Nissen**, Assistent, f. 13. April 1905 i Hejsager. Søn af Mejeribestyrer Lorentz Schmidt og Hustru Kristine, f. Kappel. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Aabenraa; 1. Jan. 26 Medhj. i Tønder; 1. Nov. 26 Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 18. Dec. 28 Ass. smstds.; 13. Maj 30 Kbhvn. (fra 1. Juli 30).



**Schramm, Hugo**, Toldforvalter, f. 2. Jan. 1873 i Silkeborg. Søn af Købmand C. D. Schramm og Hustru Marie, f. Søbby. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 89 som Kontorist i Silkeborg; Fuldm. i Silkeborg; 26. Maj 1900 Ass. i Vamdrup; 15. Juli 04 Skanderborg; 31. Aug. 08 B.; 26. Maj 19 Ktrl. i Gedser; 27. April 22 Toldforv. i Gedser (fra 1. Juni 22); 15. April 31 Toldforv. i Frederikshavn. Chef for Registreringsdistrikt Nr. 12.

**Schultz, Inge**, Kontorist, f. 23. Maj 1900 i København. Datter af fhv. Toldkontrolør Heinrich Schultz og Hustru Dagmar, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 14. Juli 26 Kontorist ved Kreditoplagskontoret.



**Schwartz, Peder Christian**, Assistent, f. 21. Nov. 1902 i Hjerm. Gift 6. Nov. 27 med Edith S. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Holstebro; Medhj. i Nykøbing M.; 27. April 26 Ass. smstds.

**Schultz, Volmer Edvin Georg**, Kontrolør, Løjtnant, f. 28. Sept. 1874 i Helsingør. Søn af Toldforvalter A. V. T. Schultz og Hustru Petra, f. Rasmussen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 91 som Kontorist i Fredericia; Fuldm. i Fredericia; 29. Marts 05 kst. Ass. i Vamdrup; 8. Sept. 05 Ass. smstds.; 9. Sept. 09 B. (fra 28. Sept. 09); 16. Juni 10 Kbhvn.; 19. Juni 20 kst. Ktrl. ved Toldregnskabsfkt. i Sønderborg; 24. Maj 21 Ktrl. smstds.; 23. April 24 Ktrl. i Køge.



**Schytt, Otto Frederik Lawaetz**, Assistent, f. 31. Okt. 1895 i Ødis, Vejle Amt. Søn af Proprietær M. Schytt og Hustru Marie Charlotte, f. Lawaetz. Gift 20. Nov. 20 med Ellen Margrethe S., f. 20. Aug. 95 i Kolding. Datter af Købmand F. Schönfeldt og Hustru Cathrine, f. Løding. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Kolding; Medhj. i Horsens; 27. Sept. 19 Ass. smstds.; 22. Jan. 21 Krusaa u. Padborg; 22. Aug. 25 Vejle (fra 1. Okt. 25).



**Schultz-Pedersen, Carl Henrik Valdemar Peter**, Kontrolør, f. 7. Sept. 1889 i Kbhvn. Søn af Handølgartner H. V. Pedersen og Hustru, f. Schultz. Gift 29. Juli 17 med Elna Henriette Marie S.-P., f. 6. Nov. 90 i Viborg. Datter af Stabshornblæser F. Stuhr og Hustru Lisette, f. Klein. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 10. Maj 06 som midlertidig Kontorist; 1. Juli 07 antaget som Kontorist ved Børsens Havneoppebørselskt.; Medhj. i Horsens; 19. Sept. 14 Ass. smstds.; 20. Jan. 15 Kolding; 11. Jan. 17 Vamdrup; 5. Maj 17 Kolding; fra 26. Nov. 21 til midlertidig Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 30. Juni 23 Kbhvn. (fra 1. Aug. 23) fremdeles med Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 19. Maj 24 Ktrl. smstds.



**Schøller, Ragnhilda Vilhelmine Augusta**, f. Schælloffsky, Kontorassistent, f. 23. Febr. 1881 i Kbhvn. Datter af Sprøjtefører C. F. Schælloffsky og Hustru

Maren Lisbeth, f. Larsen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 23 som Kontorist i Kbhvn.; 9. Aug. 24 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 30. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Schönecker, Povl**, Assistent, cand. phil., f. 7. Nov. 1904 i Kbhvn. Søn af Boghandler A. V. Schönecker og Hustru M., f. Petersen. Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Kbhvn. Nyhavn; Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; 17. Dec. 27 Ass. i Kbhvn.; 12. Juli 32 Insp. for Tobaksbesk.



**Seehuusen, Christian Rudolph**, Toldinspektør, R. p. p., f. 11. Okt. 1865 i Maribo. Søn af Købmand og Brænderiejer R. L. Seehuusen (død 1911) og Hustru Dorothea Helene, f. Posselt (død 1872). Gift 19. Okt. 97 med Agnes Hedvig S., f. 11. April 69. Datter af Hotelejer T. T. Andersen (død 1899) og Hustru Marie Cathrine, f. Mikelsen (død 1886). Indtraadt i Etaten 1. April 81 som Kontorist i Nykøbing F.; 13. April 89 Medhj. i Vamdrup; 29. Marts 93 kst. Ass. i Kbhvn.; 27. Jan. 94 Ass. smstds.; 28. Marts 03 B.; 29. April 10 Ktrl. i Kbhvn.; 3. Maj 20 kst. Toldforv. i Tønder; 11. Dec. 20 kst. Toldforv. i Haderslev; 28. Juni 21 Konstitutionen ophørt, Ktrl. i Kbhvn.; 10. April 22 Toldinsp. smstds.; 3. Juni 27 S. V. 3<sup>a</sup>; 9. Nov. 28 R.; 14. Jan. 29 Fi. H. R. 3<sup>a</sup>.

**Seligmann, Maximilian Isak**, Toldkasserer, cand. jur., f. 10. Aug. 1873 i Middelfart. Søn af Distriktslæge Max Seligmann og Hustru Camilla, f. Meyer. Juridisk Embedseksamen 1900. 14. Sept. 03 Ass. i Generaltolddir.; 24. April 09 Fuldm. smstds.; 1. April 10 Ekspeditionssekretær smstds.; 1914—1930 Censor ved Eleveksamen; 22. Febr.

17 Kontorchef i Generaltolddir.; 25. Okt. 19 Toldkass. ved Kreditoplagskt. (fra 1. Dec. 19); Censor ved Toldbetjenteksamen 1927—30.



**Selsmark, Irma Jensine Johanne**, Kontorist, f. 22. Febr. 1905 i Gentofte. Datter af Vognstyrer V. J. Th. Selsmark og Hustru Clara M. A., f. Hansen. Ugift. Realeksamen (fra Vibenshus Skole) 1922. Indtraadt i Etaten 1. Juli 23 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 16. Febr. 25 Kontorist i Kbhvn.

**Sihm, Edvard Carl Nicolai**, Overassistent, f. 9. April 1885 i Kerteminde. Søn af Toldassistent Harald Sihm og Hustru Elna, f. Nilsson. Gift 29. Maj 20 med Gerda S., f. 21. April 92 i Kbhvn. Datter af Postmester Otto Larsen og Hustru Dagmar, f. Seidelin. Indtraadt i Etaten 1. Juli 02 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. ved Børsens Havnepoppebørselskt.; 22. Sept. 10 Ass. i Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Sihm, Einer Hans Frederik**, Toldinspektør, R., f. 13. Juni 1872 i Kbhvn. Søn af Toldassistent, Reserveløjtnant i Marinen C. Sihm (død 1882) og Hustru Andrea Emilie, f. Sørensen (død 1919). Gift 29. Maj 03 med Marie S., f. 6. Marts 72 i Hjørring. Datter af Bankdirektør Wilh. Mathiassen (død 1908) og Hustru Karen, f. Mortensen (død 1927). 4. Kl. Hovedeksamen (Horsens Latinskole). Indtraadt i Etaten 1. Okt. 88 som Volontør i Kbhvn.; Kontorist ved Kreditoplagskt.; Medhj. i Gedser; 10. April 98 Medhj. i Hjørring; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 1. Okt. 1900 Kbhvn.; 23. Aug. 06 fung. Ass. i Generaltolddir.; 27. April 08 B.; Sekretær hos Generaldirektøren for Skattevæsenet; 6. Juni 10 Ktrl. til Tjeneste i Generaltolddir.; 1. Nov. 16 Toldforv. i Køge (fra 1. Jan. 17); 11. Juli 23

Toldkass. i Aalborg; 15. Okt. 27 Toldinspektør smstds.; 14. April 31 R. Chef for Registreringsdistrikt Nr. 10.



**Sihm, Emil Henry Carl Peter**, Toldforvalter, f. 30. Aug. 1874 i Kbhvn. Søn af Toldassistent Carl Sihm og Hustru Andrea, f. Sørensen. Gift 1. Gang 7. Nov. 04 med Thyra S. (død 1914), Datter af Købmand Federspiel, Horsens. Gift 2. Gang 5. Jan. 15 med Louise Margrethe S., f. 29. April 73 i Kbhvn., Datter af Sekretær Lambertus Trebolt og Hustru Laura, f. Timm. Indtraadt i Etaten 14. Maj 89 som Kontorist paa Christianshavns Havneoppebørselskt., senere paa Kreditoplagsskasserekt. og ved Pakhusforvaltningen; 28. Maj 03 kst. Ass. i Ribe; 18. Marts 04 Ass. smstds.; 16. Dec. 04 Aarhus; 17. April 07 Gedser m. Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 20. Aug. 09 B. (fra 30. Aug. 09); 22. Nov. 10 Gedser (fra 1. Jan. 11); 13. Dec. 17 Odense; 5. Aug. 20 Ktrl. smstds.; 21. Maj 24 Ktrl. i Nykøbing F.; 8. Maj 31 Toldforv. i Gedser.

**Simonsen, Carl Johannes**, Assistent, f. 9. Marts 1899 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 17 som Medhj. i Frederikssund; Medhj. i Næstved; 14. Sept. 23 Ass. smstds.; 21. Maj 32 Holbæk.



**Skals, Peter Petersen**, Assistent, f. 12. Dec. 1901 i Tved pr. Svendborg. Søn af Skibsfører P. P. Skals og Hustru Andersine, f. Hansen. Gift 20. April 24 med Carla S., f. 8. Maj 03 i Bandholm. Datter af Grosserer N. A. Larsen og Hustru Camilla, f. Clausen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Nykøbing S.; 1. Jan. 21 kst. Ass. i Toldrevisionsdepartementet; 1. Maj 22 Medhj. i Kbhvn.; 9. Aug. 24 Ass. i Kbhvn.;

fra 15. Marts 25 til midlertidig Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 24. Juni 27 Kbhvn. (fra 1. Aug. 27); 14. Marts 31 Nykøbing S.

**Skjoldborg, Johan Nielsen**, Assistent, f. 15. Marts 1900. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17; Medhj. i Padborg; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 22. Maj 24 Gedser med Tjeneste ved Gedser—Warnemünde Ruten; 10. Juni 26 Kbhvn. (fra 1. Aug. 26).



**Skotnborg, Johannes Christian Sørensen**, Kontrolør, f. 25. Febr. 1884 i Aarhus. Søn af Stabssergent N. Skotnborg og Hustru Dora, f. Skotnborg. Gift 28. Juli 14 med Valborg S., f. i Arden. Datter af Stationsforstander W. Hoyer og Hustru Susanne, f. Rosengreen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 1900 som Kontorist i Aarhus; Medhj. i Kalundborg; 2. Sept. 09 Ass. smstds.; 18. Sept. 09 Nykøbing F.; 11. Jan. 13 Aarhus; 18. Jan. 15 Vamdrup; 10. Marts 16 Aarhus; 24. Febr. 19 B. (fra 25. Febr. 19); 15. Nov. 25 Ktrl. i Haderslev; 27. Maj 31 Ktrl. i Aalborg (fra 1. Juli 31). Formand for Aarhus Toldassistentforening fra 1920—1925. Medlem af Den danske Toldtats Forenings Bestyrelse fra 1919—1925.



**Skov, Laurids Pedersen**, Assistent, f. 26. Okt. 1898 i Asp pr. Struer. Søn af Lagerforvalter Søren Pedersen Skov og Hustru Ellen Ilkjær, f. Hartvigsen. Gift 24. Okt. 29 med Ida Sofie S., f. 29. Marts 08 i Lemvig. Datter af Købmand A. Abildgaard og Hustru Asta, f. Dalgaard, Lemvig. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 17 som Medhj. i Holstebro; Medhj. i Thisted og Tønder; 9. Jan. 23 Ass. i Tønder; 2. April 24 Lemvig; 14. Jan. 29 Aalborg.



**Skov, Mogens Henrik**, Assistent, f. 26. Jan. 1904 i Nibe. Søn af pens. Stationsforstander Carl Skov og Hustru Valborg, f. Klagenberg. Indtraadt i Etaten 1. Juni 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Kbhvn.; 18. Maj 26 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Holbæk; 10. Sept. 29 Kalundborg; 19. Dec. 29 Kbhvn.



**Soelberg, Aksel Østerballe**, Assistent, f. 1. Okt. 1903 i Bjerregrav. Søn af Lærer A. C. Soelberg og Hustru Maren, f. Østerballe. Gift 31. Juli 27 med Ingeborg S., f. i Skive. Datter af Skotøjs- handler I. C. Pedersen og Hustru Juliane, f. Balleby. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Viborg; Medhj. i Skive; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 29 Esbjerg; 14. Jan. 31 Padborg.

**Skrydstrup, Harald Hans**, Toldforvalter, f. 18. Dec. 1876 paa Fejø. Søn af Lærer T. T. Skrydstrup og Hustru Jensine Kirstine, f. Beyer. Gift 24. Okt. 08 med Astrid Constance S., f. 25. Dec. 77 i Kbhvn. Datter af Arrestforvarer Krüger og Hustru, f. Petersen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 30. Nov. 93 som Kontorist i Vordingborg; 1. Maj 99 Fuldm. i Frederiksværk; 30. Maj 08 kst. Ass. i Hjørring; 25. Juni 08 Ass. smstds.; 4. Dec. 11 B. (fra 18. Dec. 11); 11. Jan. 13 Randers; 13. Dec. 20 kst. Ktrl. i Tønder; 23. Maj 21 Ktrl. smstds. (fra 1. Maj 21); 14. Okt. 29 Toldforv. i Ribe.



**Sonnichsen, Mathias Mathiasen**, Kontrolør, f. 27. Juli 1878 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Sonnich Hansen Sonnichsen og Hustru Karen, f. Mathiasen. Gift 20. Okt. 06 med Petrea S., f. 27. Dec. 83 i Fuglebjerg. Datter af Læderhandler Pedersen og Hustru Petrea, f. Toft. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 97 som Kontorist i Vordingborg; Medhj. i Vordingborg; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 12. Dec. 11 Rudkøbing; 30. Juli 13 B. (fra 27. Juli 13); 23. Juni 15 Odense; 5. Juli 23 Ktrl. II i Slagelse; 23. Okt. 28 Svendborg (fra 1. Dec. 28); 28. Aug. 31 Ktrl. i Randers (fra 1. Nov. 31).



**Smith, Helge**, Inspektør, cand. polit., R., f. 8. Okt. 80 i Jordløse, Holbæk Amt. Søn af Lærer Emil Smith og Hustru Johanne Maria, f. Helsted Andersen. Gift med Ellen Margrethe S., f. 9. Juni 80 i Køge. Datter af Redaktør Søren Svarre og Hustru, f. Krumbach. Statsvidenskabelig Embedseksamen. 3. Aug. 06 Ass. i Generaltolddir.; 31. Marts 15 Fuldm. smstds.; 1. Dec. 15 Ekspeditionsekretær smstds.; 27. Dec. 18 Inspektør ved Tobaksbesk. Sekretær i Tobakskommissionen 1918—1922. Litterære Arbejder: Skatterefor- men 1908. Sociale Spørgsmaal.

**Sonnichsen, Søren**, Kontrolør, f. 4. Febr. 1867 i Sønderho paa Fanø. Søn af Købmand Peder Sonnichsen og Hustru Anne, f. Thomsen. Gift 10. Okt. 97 med Karen Marie S., f. 19. Aug. 71 i Ribe. Datter af Smedemester Henrik Hauschildt og Hustru Anc Marie, f. Pedersen. Indtraadt i Etaten 1. April 83 som Kontorist i Assens; Fuldm. i Nordby paa Fanø; derefter i Ribe; 29. Marts 93 Medhj. i Skive; 16. Marts 97 kst. Ass. smstds.; 1. Maj 97 Kolding; 15. Marts 98 Ass. i Kolding; 28. Marts 03 B.; 26. Maj 19 Fuldm. ved Toldregnskabsfkt. i Kolding; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 16. Sept. 21 Ktrl. i Kolding. Formand



for Kolding Landsogns Huslejenævn 1. Okt. 20—1. Juni 23; Suppleant til Distriktsrådet for samme 1. April 25—1. April 30.

**Spang Poulsen, Willy**, Assistent, f. 9. April 1909 paa Drejø u. Svendborg. Søn af Toldvagtimester Poul Hansen Poulsen og Hustru Agnes Theodora, f. Ohlsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Faxe; 1. Febr. 29 Roskilde; 1. Aug. 29 Medhj. smstds.; 1. Juni 30 Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 1. Aug. 32 Ass. smstds. 1. Aug. 31 i Hovedbestyrelsen for Den danske Toldetats Forening.



**Spangsted, Carl Marinus**, Kontrolør II, f. 11. Febr. 1877 i Grenaa. Søn af Købmand Peter Sørensens og Hustru Ingeborg, f. Petersen. Gift 1915 med Charlotte Emilie S., f. 11. Nov. 88 i Bogense. Datter af Maskinmester Casper Skjoldborg og Hustru Nicoline, f. v. Löbnitz. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 17. April 93 som Volontør i Grenaa; senere Fuldm. i Grenaa; 10. Maj 1900 Kontorist ved Kbhvns. Toldkassererkontor; 8. Sept. 1900 Vikar-Kontorist i Gedser; 27. Dec. 1900 Vikarfuldm. i Kolding; 1. April 01 Fuldm. i Kalundborg; 10. April 05 fung. Fuldm. i Køge; 1. Juli 05 Fuldm. ved Tuborg; 15. Juni 07 kst. Ass. i Grenaa; 14. Jan. 08 Ass. smstds.; 1. Marts 12 B. (fra 11. Febr. 12); 20. Jan. 20 Ass. i Aalborg; 17. Nov. 23 Ktrl. II ved Toldkassererkt. i Horsens. »Vejledning til Identificering af visse Manufakturstopper, Metaller m. v. ved Toldbehandlingen«. Eget Forlag. Aalborg 1923. »Toldteknisk Værelsesikon«. Eget Forlag. Horsens 1928. »Kunsten at købe«. Jespersen & Pios Forlag, Kbhvn. 1930. 1926: Tolddpts. Rejseunderstøttelse til Udlandet (Tyskland).



**Spanner, Agnes Johanne Julia Dusina**, f. Terkelsen, Assistent, f. 17. April 1900. Datter af Toldforvalter A. P. Terkelsen og Hustru Caroline, f. Nørby. Gift 8. Aug. 24 med Lærer og Inspektør A. S. f. 27. Juni 95 i Ormslev. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Viborg; 1. Aug. 21 Medhj. i Haderslev; 1. Maj 23 Medhj. i Odense; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 3. April 24 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Juni til 31. Aug. 24; 4. Juli 24 Ass. i Viborg (fra 1. Sept. 24); 7. Marts 28 Odense (fra 1. Maj 28).

**Spanner, Valdemar**, Toldforvalter, cand. polit., f. 16. Jan. 1891 i Ormslev. Gift 23. Febr. 24 med Lydia S., f. Nielsen, f. 15. Maj 01 i Horsens. Studentereksamen. Statsvidenskabelig Embedseksamen. 20. Sept. 19 Ass. i Generaltolddir. (fra 1. Juli 19); 1. Okt. 19 Sekr. i Departementet for Told- og Forbrugsafg.; 21. Sept. 29 Toldforv. i Bogense (fra 1. Nov. 29).



**Stahnke, Caroline Margrethe**, Assistent, f. 11. Jan. 1878 i Odense. Datter af Direktør Wilhelm Stahnke og Hustru Henny, f. Eyser. Indtraadt i Etaten 1. Marts 03 i Odense; Medhj. i Odense; 11. April 11 Ass. smstds.; 17. Okt. 11 Kbhvn.; 25. Febr. 13 B.; 10. Marts 16 Odense; 7. Marts 28 Roskilde (fra 1. Maj 28).

**Starck, Johan Fritz Vilhelm**, Kontorchef, f. 26. Dec. 1874 i Kbhvn. Søn af Købmand Carl Starck og Hustru Julie, f. Tofte. Gift 11. Okt. 05 med Ragnhild S., f. 28. Nov. 74 i Odense. Datter af Lærer Lars Chr. Christensen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1891 som Kontorist i Overtoldinspektoratet for Kbhvn. 1898 Kontorist i Svendborg; 1899 Ass. i Finans-



min. 2. Revisionsdep.; 1923 Ktrl. i Toldrevisionsdep.; 1927 Fuldm. i Departementet for Told- og Forbrugsafg. Revisionsafd.; 1931 Ekspeditionssekr. smstds. (3. Toldrevisionskt.); 15. Sept. 32 Kontorchef smstds. (fra 1. Nov. 32). 1913—1920 Medlem af Ministerialforeningens Hovedbestyrelse.



**Steen-Hansen, Aase**, Kontorist, f. 15. Maj 1906 i Skævinge. Datter af fhv. Gaardejer Peter Steen-Hansen og Hustru Otilie, f. Jørgensen. Ugift. Pigeskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25; 30. Juli 26 Kontorist i Kbhvn.

**Stender, Orla Johannes**, Kontrolør, f. 27. Juni 1877 i Rønne. Søn af Proprietær, Løjtnant Jørgen Stender og Hustru Jacobine Frederikke Marie, f. Hanson. Gift 5. Marts 09 med Johanne-Louise S., f. 8. Okt. 81 i Kbhvn. Datter af Fabrikant, Kaptajn Louis Weihe og Hustru, f. Bodin. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 26. Jan. 95 som Kontorist ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 1. Febr. 06 Medhj. ved Jernbanens Toldopbeholdskt.; 1. Juni 07 Fuldm. smstds.; 17. Febr. 09 Ass. i Kbhvn.; 12. Juni 12 B. (fra 27. Juni 12); 31. Maj 22 Ktrl. II smstds.; 4. Maj 29 Ktrl. I smstds. Formand for Foreningen af Toldkontorpersonalet i Danmark; Bestyrelsesmedlem i Den danske Toldetats Forening.

**Stoklund, Peter Krogbek**, Assistent, Løjtnant, f. 11. Juli 1903 i Byrum. Søn af pens. Skibsfører i Grønlands Handel Carl Julius Stoklund og Hustru Kristine, f. Pedersen. Gift 28. Okt. 27 med Karen Gusta S., f. 28. Aug. 05 i Sindal. Datter af Mølleer Jens Peder Pedersen og Hustru Marie, f. Pedersen. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev ved Told-

kassererkt. i Kbhvn.; Medhj. i Horsens; 8. April 27 Ass. smstds.; 14. Aug. 28 Vesterø u. Frederikshavn.

**Storch, Martha**, Kontorist, f. 7. Dec. 1891. Indtraadt i Etaten 1. Juni 26 som Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.



**Storm, Niels Christian**, Kontorassistent, f. 10. Juli 1899 i Kbhvn. Søn af Navigator Storm og Hustru Johanne, f. Andersen. Gift med Oda Else Rigmor S., f. i Kbhvn. Datter af Repræsentant Nielsen og Hustru. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 21 som Kontorist paa Prøve i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.; 1. April 22 Kontorist smstds.; 24. Juni 31 Kontorassistent smstds.



**Strøm-Corfixen, Asger**, Assistent, f. 1. Juli 1908 i Svendborg. Søn af fhv. Møller Carl Strøm-Corfixen og Hustru Elisabeth, f. Bencke. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Haderslev; 1. Aug. 29 Medhj. i Skive; 27. Juni 32 Ass. i Viborg (fra 1. Aug. 32).

**Styrbech, Carl Henry Ejner**, Assistent, f. 7. Jan. 1909. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev; 1. Aug. 29 Medhj. i Hillerød; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).

**Stærfeldt, Adolph Frederik Christopher**, Toldforvalter, f. 9. Maj 1872 i Gentofte. Søn af Kunsthandler Christopher Rasmussen og Hustru Sophie, f. Hemmingsen. Gift 10. April 04 med Laura S., f. 23. Maj 73 i Nakskov (død 1911). Indtraadt i Etaten 8. Jan. 89 som Kontorist ved Jernbanens



Toldoppebørselskt.; 5. Nov. 98 Medhj. i Fredericia; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 30. April 1900 Frederikshavn; 14. Sept. 01 Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.; 26. April 17 Fuldm. ved Postgodstoldforvaltningen; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 2. Marts 28 Toldforv. paa Frederiksberg u. Kbhvn. Fra 1. Okt. 11 Kasserer og fra April 32 Formand for Københavns Understøttelsesforenings Strandvejs-Afdeling.



**Svane, Hans Albert**, Overassistent, f. 18. Marts 1888 i Ærøskøbing. Søn af Sejlmagermester J. C. Svane og Hustru C. B., f. Hansen. Gift med Margrethe S., f. 2. Dec. 87 i Sakskøbing. Datter af Tømremester L. Jørgensen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 06 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. i Frederikshavn; 4. Okt. 13 Ass. smstds.; 20. Jan. 15 Kbhvn.; 21. Dec. 15 Aarhus; 1. Juli 30 Ktrl. II i Padborg (fra 1. Aug. 30); 10. Marts 32 Overass. i Fredericia.



**Stærfeldt, Paul Axel**, Assistent, f. 27. Okt. 1900 i Kbhvn. Søn af Intendant i Flaaden Axel Stærfeldt og Hustru Johanne, f. Freiesleben. Gift 5. Juli 27 med Marianne S., f. 20. Aug. 02 i Eutin, Holsten. Datter af Telegrafkontrolør Jürgen Uhlenberg og Hustru Ida, f. Allemeyer. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 17 som Medhj. i Kbhvn.; Medhj. i Sakskøbing; 11. April 23 Ass. smstds.; 20. Jan. 25 Sønderborg; 14. Jan. 27 Kbhvn.



**Svarrer, Hans Peter**, Assistent, f. 20. Juli 1881 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Niels Svarrer og Hustru Abalone, f. Lassen. Gift 21. Juni 15 med Marie S., f. 5. Maj 88 i Tølløse. Datter af Købmand Niels Christensen og Hustru Marie, f. Hansen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 99 som Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; Medhj. i Helsingør; 31. Marts 1909 Ass. smstds.; 28. Nov. 11 Kbhvn.; 9. Sept. 14 Hjørring; 13. Juli 16 B. (fra 20. Juli 16); 20. Maj 20 Køge.

**Stærk, Carl Martinus Jensen**, Kontrolør, f. 18. Nov. 1882. Indtraadt i Etaten 1. April 99 som Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 19. Nov. 17 B. (fra 18. Nov. 17); 25. Febr. 27 Ktrl. smstds

**Suhr, Karl Henrik**, Assistent, f. 18. April 1903 i Bangsbostrand pr. Frederikshavn. Søn af Skipper P. C. Suhr og Hustru Elsiné, f. Svendsen. Gift 12. Juli 25 med Astrid S., f. 10. Dec. 02 i Frederikshavn. Datter af Restauratør L. Quist og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Medhj. i Frederikshavn; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Padborg (fra 1. Marts 27); 14. Jan. 31 Aalborg.

**Svendsen, Henry Vilhelm**, Assistent, f. 6. Sept. 1900. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Elev; Medhj. i Maribo; 20. April 25 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Skanderborg; 14. Jan. 29 Nakskov.

**Svendsen, Jes Marius**, Assistent, f. 10. Nov. 1902 i Esbjerg. Søn af Fyr- og Lygtepasser i Vandbygningsvæsenet A. Svendsen og Hustru Sørenine, f. Lauridsen. Gift 25. Juni 26 med Jenny Petrine S., f. 22. Okt. 06 i Flensborg. Datter af Carl Jørgensen og Hustru Jensine. Realeksamen.



Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Ribe; Medhj. i Højer u. Tønder; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Randers; 14. Jan. 29 Vejle.

**Svendsen, Karl Kristian**, Kontrolør, f. 20. Juni 1880 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 96 som Kontorist i Svendborg; 1905 Fuldm. smstds.; 1. Sept. 06 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 1. Okt. 25 Ktrl. i Departementet for Told- og Forbrugsafg.

**Svendstrup, Laurits**, Assistent, f. 29. Sept. 1901 i Ærøskøbing. Søn af Skibsfører Søren Peter Svendstrup og Hustru Kristine, f. Lauritzen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 18 som Medhj. i Skelskør; 1. Okt. 19 Elev i Stubbekøbing; 1. Aug. 21 Vordingborg; 1. Sept. 21 Medhj. smstds.; 1. Jan. 23 Medhj. i Herning; 9. Aug. 24 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Aarhus (fra 1. Febr. 28); 13. Maj 30 Inspektoratet for Tobaksbesk.; 24. Juni 31 Aarhus.

**Svenningsen, Anna Dorthea**, Kontorist, f. 6. Aug. 1899 i Holme pr. Ebeltoft. Ugift. Handels-skoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22; 7. Aug. 23 Kontorist ved Overtoldinsp. for Jyllands Kontor; 24. Sept. 25 Aarhus (fra 1. Nov. 25).



**Svinding, Christoffer Jahn**, Assistent, f. 6. Okt. 1906 i Ærøskøbing. Søn af Styrmand Johan Christian Svinding og Hustru Marie, f. Jahn. Præli-

minæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Ærøskøbing; Medhj. i Aarhus; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 10. Jan. 30 Lemvig; 27. Okt. 31 Kbhvn.



**Søderberg, Jacob William**, Assistent, f. 4. Jan. 1888 i Sdr. Onsild. Søn af Stationsforstander Hans Peter Otto Rudolf Søderberg og Hustru Clara, f. Oest-Jacobsen. Gift 3. Juni 28 med Karen S., f. 11. Nov. 90 i Roskilde. Datter af Tømrermester Lars Kristiansen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 04 som Kontorist i Hobro; 1. April 05 Fuldm. smstds.; 1. Jan. 12 Medhj. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 20. Jan. 13 Ass. i Kbhvn.; 21. Aug. 15 Allinge; 24. Juli 28 Hundested u. Frederiksværk (fra 1. Sept. 28).

**Søeberg, Fritz Georg**, Assistent, f. 21. Jan. 1871. Indtraadt i Etaten 1. Maj 86 som Kontorist i Aalborg; Fuldm. smstds.; 29. April 97 Medhj. i Blokhus u. Aalborg; 29. Marts 99 Strandktrl. smstds.; 19. Dec. 01 Ass. i Aalborg; 1. Maj 06 B.



**Søegaard, Jeppe**, Assistent, f. 10. Jan. 1875 i Løgstør. Søn af Skibsfører og Havnefoged P. Svendsen Søegaard og Hustru Ane Kirstine, f. Rasmussen. Gift 5. Febr. 04 med Anna Sofie S., f. 1. Aug. 78 i Løgstør. Datter af Købmand Peter Vinkel Salvesen og Hustru Kirstine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 89 som Kontorist i Løgstør; Fuldm. smstds.; 26. Okt. 01 Ass. i Taps; 16. April 04 Strandktrl. i Stenbjerg u. Thisted; 8. Juni 04 Ass. i Løgstør; 5. Jan. 10 B. (fra 10. Jan. 10).



**Søgaard Hansen, Edith**, Kontorist, f. 27. Sept. 1907 i Kbhvn. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 26 som Vikar; 1. Nov. 30 Kontorist i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen 1. Kontor.

**Sørensen, Agnes**, f. Lorck-Madsen, Assistent, f. 8. Jan. 93. Indtraadt i Etaten 1. Juli 12 som Medhj. i Aarhus; 20. Juni 19 Ass. smstds.



**Sørensen, Anna Elisabeth**, Assistent, f. 17. Marts 1904 i Randers. Datter af Skomagemester J. C. Sørensen og Hustru K., f. Mikkelsen. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Nykøbing M.; Medhj. i Thisted; 8. April 27 Ass. smstds.; 22. Dec. 27 Randers.

**Sørensen, Eiler**, Assistent, cand. phil., f. 2. Jan. 1907 i Assens. Søn af Herreekviperingshandler Marius Peter Sørensen og Hustru Cathrine, f. Hansen. Realeksamen, Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Elev i Bogense; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 3. Juli 30 Ass. i Kbhvn.

**Sørensen, Gudrun Mary Vestergaard**, Assistent, f. 5. Okt. 1901 i Ringkøbing. Datter af pens. Lærer S. Sørensen og Hustru Johanne, f. Nielsen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Medhj. i Roskilde; Medhj. ved Toldkasserkt. i Kbhvn.; 11. Dec. 24 Ass. i Kbhvn.

**Sørensen, Henry Vinther**, Assistent, f. 6. Aug. 1909. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev; 1. Aug. 29 Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).

**Sørensen, Ingeborg Marie**, Kontorist, f. 18. Juni 1896 i Kbhvn. Datter af Smed Carl Martin Sørensen og Hustru Anna Marie, f. Nielsen. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Juli 23 som Medhj. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 1. Okt. 25 Kontorist paa Prøve smstds.; 16. Sept. 26 Kontorist smstds.



**Sørensen, Karen Anna**, f. Møller, Assistent, f. 11. April 1887 i Kbhvn. Datter af Toldoppebørselskontrolør Peter Frederik Møller og Hustru Nathalie, f. Corvinus. Indtraadt i Etaten 1. Maj 03; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 15. April 12 Ass. i Kbhvn.; 16. Febr. 18 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Marts 18 til 28. Febr. 19; 18. Febr. 19 Ass. i Kbhvn.



**Sørensen, Laurids Christian Anglo**, Assistent, f. 13. Nov. 1902 i Nordby paa Fanø. Søn af Kaptejn C. C. Sørensen og Hustru Anna, f. Møller. Gift 15. Jan. 26 med Marie S., f. Høy, f. 20. Marts 05 i Egersund. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Elev i Aalborg; Medhj. i Egersund; 27. April 26 Ass. smstds.; 22. Sept. 28 Graasten; 25. Sept. 31 Esbjerg.

**Sørensen, Margrethe Sofie Johanna**, Assistent, f. 21. Nov. 1902 i Kbhvn. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj.



ved Christianshavns Havneoppebørselskt.; 9. Juli 26 Ass. i Kbhvn.



**Sørensen, Martin Peter**, Kontrolør, f. 23. Dec. 1873 i Kbhvn. Søn af Formand paa Toldboden Carl Sørensen og Hustru Marie, f. Petersen. Gift 16. Nov. 1900 med Margrethe S., f. 21. Okt. 75 i Ødis. Datter af Proprietær Georg Kjærbølling og Hustru Caroline, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 15. Maj 88 som Kontorist ved Toldkassererkt. i Kbhvn.; 29. Marts 99 Ass. i Aarhus; 14. Dec. 08 B.; 24. April 18 Fuldm. ved Toldkassererkt. i Aarhus; 1. Okt 19 Ktrl. smstds.; 24. Maj 21 Ktrl. i Aarhus.



**Sørensen, Niels Christian**, Overassistent, Reserveintendant, f. 24. Juli 1870 i Hellum Sogn. Søn af Skolelærer K. K. Sørensen og Hustru Maren, f. Jensen. Gift 14. Okt. 04 med Alma S., f. 1. Nov. 78 i Aalborg. Datter af Bagermester Sven

Bülow og Hustru Josefine, f. Lundgren. Præliminæreksamen. Reserveintendanteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 93 som Kontorist i Aalborg; fung. Fuldm. i Køge; 2. Marts 05 kst. Ass. i Aalborg; 16. Maj 05 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.; 20. Maj 15 Strandktrl. paa Anholt u. Grenaa; 17. Marts 17 Hals u. Aalborg; 21. Maj 24 Ass. i Hadsund u. Hobro (fra 1. Juli 24); 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Sørensen, Niels Tølbøl**, Assistent, f. 30. Jan. 1904 i Endelave. Søn af Mejerist Morten Sørensen og Hustru Andrea Kirstine, f. Andersen. Gift 5. Juni 32 med Margrethe S. Datter af Gaardejer Thomas Hansen, Skovbølling pr. Glejbjerg, og Hustru Marie, f. Junker. Præliminæreksamen (Brabrand) 1920. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Elev i Randers; 1. Sept. 23 Medhj. i Randers; 1. April 24 Medhj. i Hjørring; 21. Aug. 26 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Svendborg.

**Sørensen, Rikard Kristian**, Assistent, f. 7. April 1904 i Aarhus. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev i Hobro; 1. April 24 Elev i Aalborg; 1. Jan. 25 Medhj. i Aalborg; 17. Dec. 27 Ass. i Aarhus; 19. Dec. 29 Padborg; 21. Okt. 30 Kbhvn.; 14. Jan. 31 Aarhus.



**Sørensen, Søren Hansen**, Assistent, f. 15. Juli 1902 i Sønderho paa Fanø. Søn af Landmand Søren Andersen Sørensen og Hustru Maren, f. Olfdefar. Gift 15. Nov. 28 med Karen Marie S., f. 19. Maj 05 i Vamdrup. Datter af Overportør P. Pedersen og Hustru Anna Katrine, f. Høyer. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Medhj. i Roskilde; Medhj. i Søby og i Hobro; 7. Maj 24 Ass. smstds.; 22. April 25 Padborg;

15. Aug. 29 Krusaa u. Padborg. Formand for Krusaa Borgerforening; Formand for Toldassistentforeningen i Padborg; fh. Formand for Padborg Skattekлуб.



**Sørresiiig, Peder Sigvald Trige**, Assistent, f. 28. Jan. 1902 i Tarm. Søn af Gaardejer P. Sørresiiig og Hustru Kathrine, f. Elkjær. Gift 26. Febr. 29 med Esther Marie S., f. 20. Aug. 07 i Viborg. Datter af Slagtermester K. V. Gravesen og Hustru Marie, f. Petersen. Præliminæreksamen 1918 (Struer). Indtraadt i Etaten 1. Jan. 19 som Elev i Nakskov; 1. Jan. 22 Medhj. i Nykøbing S.; Medhj. i Viborg; 11. Dec. 24 Ass. smstds.; 14. Jan. 27 Randers; 14. Jan. 29 Odense.



**Tannebek, Leo Charles**, Assistent, f. 2. Dec. 1903 paa Bogø. Søn af Kaptajn Lauritz Petersen Tannebek og Hustru Anna Marie, f. Andresen. Gift 26. Nov. 26 med Anna Vilhelmine T., f. 25. April 03 i Nykøbing F. Datter af fhv. Bogholder Vilhelm Adolf Hansen og Hustru, f. Olsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 20 som Elev i Stubøbekøbing; 1. Sept. 23 Medhj. i Stege; 21. Aug. 26 Ass. i Køge.

**Teist, Frederik Henning**, Toldkasserer, cand. jur., R. D. M. p.p., f. 8. Aug. 1863 i Kalundborg. Søn af Muremester F. Jørgensen og Hustru Inger, f. Hansen. Gift 19. Nov. 98 med Harriet T., f. 5. Juli 78 i Hørsholm. Datter af Amtsforsvalter Lerche og Hustru. Juridisk Embeds-eksamen 1886. Indtraadt i Etaten 1888; 25. Febr. 88 Ass. i Generaldir. for Skattevæsenet; 1. Sept. 97 Toldinsp. for Bornholm (fra 1. Okt. 97); 26. Maj 1900 S. N.3; 22. Marts 06 Toldinsp. i Randers (fra 1. Maj 06); 5. April 13 R.; 25. Aug. 16 Toldkass. i Odense; 14. April 31 D. M. For-

mand for den historiske Samling i Randers 1906—1916. »Af Det dansk-norske Toldvæsens Historie i det 18. Aarhundrede«. Artikler i »Ugeskrift for Retsvæsen« og Told-Tidsskrifter; Medarbejder ved Salmonsens Konversationsleksikon.



**Telling Petersen, Lauritz Jacob**, Toldforvalter, f. 15. Aug. 1869 i Weding. Søn af Murer Hans Petersen og Hustru Henriette, f. Telling. Gift 25. Marts 19 med Astrid Elise T. P., f. 9. Okt. 79 i Kbhvn. Datter af fhv. Toldkasserer J. Bang og Hustru Christiane, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 21. Aug. 83 som Kontorist i Skelskør; 1. Jan. 87 Fuldm. i Skelskør; 7. Nov. 88 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 24. Juli 06 Fuldm. smstds.; 17. Sept. 14 Ekspeditionssek. smstds.; 23. Okt. 18 Toldforv. i Ebeltoft (fra 1. Dec. 18); tillige kst. Amtsf. for Ebeltoft Amtstuedistrikt.



**Tengstedt, Aage Christensen**, Kontrolør II, f. 10. Juni 1878 i Kbhvn. Søn af Toldkontrolør Christen Christensen Tengstedt og Hustru Frederikke, f. Fischer. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 6. Aug. 94 som Kontorist i Kbhvn. Medhj. ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 8. Dec. 08 Ass. i Roskilde; 22. Nov. 10 Korsør (fra 1. Jan. 11); 11. Juni 13 B. (fra 10. Juni 13); 23. Aug. 13 Hjørring; 7. Dec. 15 Kbhvn.; 17. Nov. 23 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Aabenraa (fra 1. Jan. 24).

**Therkelsen, Ester**, Assistent, f. 8. Maj 1900. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17; Medhj. i Horsens; 9. Aug. 23 Ass. smstds.





**Thiellesen, Anton Peter**, Overassistent, f. 13. Okt. 1885 i Ribe. Søn af Guldsmed Ludvig Thiellesen og Hustru Clara Othea, f. Hansen. Gift 20. Aug. 16 med Sigrid T., f. 20. Okt. 95 i U. S. A. Datter af Købmand R. Rasmussen, Femø, og Hustru Anna Helvig, f. Madsen. Alm. Forberedelseseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 01 som Kontorist i Ribe; Medhj. i Svendborg; 15. Okt. 10 Ass. smstds.; 20. Marts 11 Bandholm; 11. Sept. 13 Kbhvn.; 18. April 16 Korsør; 11. Aug. 20 Sønderborg; 8. Marts 29 Ktrl. II i Højer u. Tønder; 23. Juni 31. Overass. i Esbjerg.

**Thomas, Lemont Knud**, Kontrolør II, f. 27. Juni 1890 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Juni 07 som Elev i Kbhvn.; Medhj. ved Overtoldinspektoratet for Kbhvns. Kontor; 16. Jan. 15 Ass. i Kbhvn.; 7. Juli 16 Holbæk; 13. Dec. 17 Kbhvn.; 15. Marts 20 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. April til 31. Dec. 20; 6. Nov. 20 Ass. i Kbhvn. (fra 1. Jan. 21); 24. Maj 30 Ktrl. II smstds.

**Thomsen, Agnes Margaretha**, Assistent, f. 2. April 1888 i Kbhvn. Datter af Toldoppebørselskontrolør Thomsen, Rønne (død 23. Nov. 14) og Hustru, f. Nielsen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 08 som Medhj. i Frederikssund; Medhj. ved Kreditoplagskt.; 10. Aug. 15 Ass. i Kbhvn.; 24. Juni 19 Frederiksværk; 10. Sept. 26 Roskilde. Medlem af Bestyrelsen for Kristelig Forening for unge Kvinder (Roskilde).



**Thomsen, Carl Georg Frederik Adolph**, Assistent, f. 27. Maj 1896 i Kbhvn. Søn af Toldoppebørselskontrolør i Rønne T. A. J. Thomsen og Hustru Cathrine, f. Nielsen. Gift 21. April 29 med Erna Aase T., f. 26. Sept. 05 i Kbhvn.

Datter af Maskinmester P. Christiansen og Hustru Anna, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 13 som Medhj. i Rønne; 1. April 14 Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 27. Sept. 19 Ass. i Kbhvn.; 29. April 20 Haderslev; 14. Dec. 22 Padborg; 14. Jan. 27 Kbhvn.; 29. April 30 Lufthavnen ved Kastrup u. Kbhvn.



**Thomsen, Emil Peter**, Overassistent, f. 21. Nov. 1887 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører Jacob Thomsen og Hustru Marensine, f. Gregersen. Gift 1. April 15 med Anna Agnete T., f. 30. Okt. 90 i Nordby paa Fanø. Datter af Skibsfører N. H. Nielsen (nu Gregersen) og Hustru Ane, f. Farup. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 07 som Volontør i Aarhus; Medhj. i Esbjerg; 17. Aug. 14 Ass. smstds. 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Thomsen, Hildur Agnete**, Kontorist, f. 25. Dec. 1907 i Kbhvn. Datter af Snedkermester A. M. A. Thomsen og Hustru Kristine Marie, f. Larsen. Realeksamen 1925. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26; 19. Dec. 27 Kontorist i Kbhvn.

**Thomsen, Holger Lottrup**, Assistent, f. 18. Dec. 1907 i Barrit. Søn af Slagtermester G. Thomsen og Hustru Ingeborg, f. Asser Lottrup. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Hobro; Medhj. i Maribo; 14. Juli 31 Ass. smstds.; 26. April 32 Kbhvn.

**Thomsen, Karen Margrethe**, Kontorist, f. 9. Juni 1906 i Silkeborg. Datter af Statsskolelærer Lauritz Thomsen (død) og Hustru Jenny Louise, f. Nielsen. Studentereksamen. Indtraadt i Etaten



1. Okt. 28 som midlertidig Kontorarbejder i Sønderborg; 26. Aug. 31 Kontorist i Tønder.

**Thonboe, Ludvig Frederik**, Assistent, f. 13. Aug. 1863. Indtraadt i Etaten som Krydsbetj.; 5. Dec. 90 Rorsbetj. i Ærøskøbing; 29. Marts 99 Strandktrl. i Tranderup u. Ærøskøbing; 28. Marts 03 B.; 18. Maj 09 Ass. i Odense; 18. April 11 Roskilde; 25. April 14 Kbhvn.

**Thorsøe, Mathilde Elisabeth Harries**, Kontorist, f. 15. Juni 1907. Datter af Historikeren, Dr. phil. Alexander Thorsøe og Hustru Margrethe, f. Harries. Ugift. Realeksamen. Tillægseksamen i Latin. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26; 15. Juli 27. Kontorist i Kbhvn.



**Thorup, Christian Andreas**, Kontrolør, Løjtnant, f. 20. Juni 1881 i Nakskov. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 97 som Volontør i Nakskov; Medhj. i Stege; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Aarhus; 12 Dec. 11 Kbhvn.; 19. Juni 16 B (fra 20. Juni 16); 19. Juni 25 Ktrl. smstds.

**Thranum, Andreas** Overkontrolør, Løjtnant, f. 26. Marts 1872 i Viborg. Søn af Købmand C. P. Thranum og Hustru Marie Kristine, f. Dige. Gift med Anna Sofie T., f. Hansen, f. 16. Aug. 77 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Marts 86 som Volontør i Viborg; 7. Sept. 89 Fuldm. i Viborg; 11. Okt. 94 Medhj. smstds.; 1. Nov. 96 Frederikshavn; 13. Aug. 98 kst. Ass. i Frederikshavn; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 13. Marts



07 B.; 13. Nov. 16 Ktrl. i Aarhus; 8. Maj 31 Overktrl. smstds. (fra 1. Juli 31). I Bestyrelsen for Foreningen af Toldembedsmænd 1917—1930; Sekretær i Handels- og Kontoristforeningen i Aarhus fra 1921.

**Thruue, Ida Petrine Ragnhilde Schierbeck**, f. Bjørn, Kontorist, f. 10. Dec. 1899 i Kbhvn. Datter af Toldkontrolør J. A. Bjørn (død) og Hustru Ragnhild, f. Schierbeck (død). Gift 18. Okt. 29 med Bogholder Kay Theodor Thruue. Pigeskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 23 som Kontorist paa Prøve i Kbhvn.; 12. Maj 24 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 22. April 27 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Maj 27 til 31. Okt. 27; 14. Sept. 27 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk. (fra 1. Nov. 27).

**Thuesen, Lauritz Stinius**, Overassistent, f. 3. Febr. 1882 i Assens. Søn af Skibsfører L. Thuesen og Hustru L., f. Gormsen. Gift 12. Marts 09 med Nora T., f. 29. Maj 79 i Vejle, Fyn. Datter af Dyr læge Fischer og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 99 som Kontorist i Assens; 1. Maj 03 Medhj. i Odense; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 1. Febr. 17 B. (fra 3. Febr. 17); 23. Juni 31 Overass. ved Toldkassererkt. i Odense.



**Thøisen, Hans**, Assistent, f. 16. Jan. 08 i Skodsbøl (Sundeved). Søn af Maskinbygger H. P. Thøisen og Hustru Christine, f. Wolff. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 25 som Elev i Ærøskøbing; 1. Jan. 28 Marstal; 1. Aug. 28 Medhj.; 1. Juli 30 Odense; 1. Febr. 31 Sorø u. Slagelse; 14. Juli 31 Ass. smstds.



**Tivander, Tiva Elisabeth**, Kontorist, f. 16. Okt. 1889 i Göteborg. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 19; 30. April 21 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 30. Juni 27 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Juli 27 til 30. Juni 29; 4. Jan. 29 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk. (fra 1. Juli 29).

**Tofte, Ellen**, Kontorist, f. 28. Jan. 1873 i Kbhvn. Datter af Toldforvalter Fritz Marius Tofte og Hustru Laura, f. Starck. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 23; 29. Juli 24 Kontorist i Svendborg.



**Tofte, Vilhelm Peter**, Toldkasserer, f. 8. Febr. 1870 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter Fritz Tofte, Svendborg, og Hustru Laura, f. Starck. Gift 14. Juni 98 med Elise Johanne T., f. 25. Dec. 75 i Kolding, død 17. Marts 31 i Kbhvn. Datter af Sagsfører C. W. Sørensen og Hustru Anna, f. Debell. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 86 som Kontorist i Rudkøbing; Fuldm. i Rudkøbing; 23. Nov. 89 Ass. i Finansmin. 2. Revisionsdep.; 29. April 11 Fuldm. smstds.; 30. Aug. 20 Kontorchef i Toldrevisionsdep.; 7. Sept. 26 Toldkass. ved Toldkassererkt. i Kbhvn.

**Toftegaard, Jens Carl Nielsen**, Inspektør ved Tobaksbeskatningen, cand. polit., R., f. 22. Dec. 1889 i Langaa paa Fyn. Søn af Snedkermester Rasmus Toftegaard (død 1912) og Hustru Johanne, f. Rasmussen (død 1926). Gift 25. Okt. 19 med Margrete T., f. 23. Aug. 92 i Kolding. Datter af Købmand Hans Uldall Juhl og Hustru Mary, f. Olesen (død 1913). Studentereksamen (Hesselager) 1908. Statsvidenskabelig



Embedseksamen 1914. 1. Dec. 14 Ass. i Generaltolddir.; 14. Nov. 19 Fuldm. i Departementet for Told og Forbudsafg.; 23. Marts 27 Inspektør ved Tobaksbesk.; 1931 Censor ved Toldbetjenteksamen; 1915—17 Manuduktør til statsvidenskabelig Embedseksamen (Nationaløkonomiens Politik og Statistikens Teori); 1917—25 Ass. ved Universitetets statistiske Laboratorium; 1916—20 Sekretær ved Landbokommissionen af 1911; 1919—21 Deltager i Toldlovsarbejder; 1926 Lærer i Nationaløkonomi ved Handelshøjskolen. 1930 Sekretær i Nationaløkonomisk Forening og Redaktør af Nationaløkonomisk Tidsskrift. 1917—19 Formand for Socialøkonomisk Samfund. 1915—18 Medlem af Bestyrelsen for Danmarks kristelige Studenterforbund. 1926 Medlem af Bikubens Tilsynsraad. Har foruden forskellige Artikler af faglig Art udgivet: Vore Skatter (1929, 2. Udg. 1932) og »Bikuben 1907—32« (1932) og været Medredaktør af Statsvidenskabelig Stat (1923 og 1929).



**Tonnisen, Christen**, Assistent, f. 28. Febr. 1897 i Mov pr. Gudumholm. Søn af Købmand Johan Tonnisen (død) og Hustru Marie Tonnisen, f. Hansen. Gift 16. Maj 24 med Cecilie T., f. 13. April 1900 i Skagen. Datter af Fiskeeksportør Christen Hjorth (død) og Hustru Osine, f. Grønbech. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Medhj. i Sæby; Medhj. i Nykøbing M.; 19. Juni 20 Ass. smstds.; 23. Sept. 24 Aalborg.

**Tornøe, Rasmus Cornelius**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 19. Okt. 1862 i Kerteminde. Søn af Købmand Albert Tornøe og Hustru Christiane Cecilie, f. Fabricius. Gift 8. Febr. 90 med Mariane T., f. 16. Sept. 64 i Strandby pr. Esbjerg. Datter



af Hotelejer M. Spangsberg, Esbjerg, og Hustru Cecilie, f. Lauritzen. Indtraadt i Etaten 10. Juli 77 som Kontorist i Kerteminde; Fuldm. i Esbjerg; 13. Febr. 86 Medhj. i Hjørring; 11. Nov. 89 Ass. i Esbjerg; 23. Nov. 91 Kbhvn.; 3. Juli 02 B.; 25. Aug. 06 Ktrl. smstds.; 27. Juli 09 Toldforv. i Vamdrup (fra 1. Sept. 09); 20. Dec. 17 Toldforv. i Kalundborg.

**Tullberg, Helmuth Angelo**, Assistent, f. 31. Maj 1904 paa Frederiksberg. Søn af F. T. B. Tullberg. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 22 som Elev ved Toldoppebørselskt. paa Frilageret; 1. Jan. 25 Medhj. i Kbhvn.; 1. Jan. 27 Medhj. i Tønder; 17. Dec. 27 Ass. i Korsør; 14. Jan. 29 Afløsningsass. i Nakskov; 14. Jan. 31 Ass. i Kbhvn.



**Tüchsen, Edvard**, Overassistent, f. 1. Marts 1885 i Faaborg. Søn af Overretssagfører Philip Christian Tüchsen og Hustru Thomasine Frederikke, f. Tobiesen Meyer. Gift 21. Febr. 14 med Karen Marie Astrid T., f. 25. April 90 i Kbhvn. Datter af Købmand Valdemar Christen Andreas Christensen og Hustru Maren Kirstine, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 1900 som Kontorist i Toldbodens Havneoppebørselskt.; Medhj. smstds.; 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 11. Jan. 13 Nakskov; 18. Jan. 15 Vamdrup; 5. Maj 17 Aalborg; 21. Sept. 18 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 18 til 31. Juli 20; 17. April 20 Ass. i Aalborg (fra 1. Aug. 20); 23. Okt. 28 Ktrl. II ved Toldregnskabsfkt. i Haderslev; 23. Juni 31 Overass. ved Toldkassererkt. i Aalborg. I Perioden

udenfor Nummer: Fra Nov. 18 til Juni 19 ansat i daværende Fragtnævns Fialkontor i New York og fra Juli 19 til Juni 20 i Firmaet A. O. Andersen Trading Co., smstds.

**Ullit, Valborg**, f. Dall, Kontorist, f. 5. Sept. 1902. Indtraadt i Etaten 1. Juni 28 som midlertidig Kontorarbejder i Kreditoplagskt.; 1. Maj 32 Kontorist smstds. 7. Juli 32 i Insp. for Tobaksbeskatn.



**Ulrik, Robert Andersen**, Assistent, f. 13. Maj 1909 i Hvam Sogn. Søn af Snedkermester A. A. Ulrik og Hustru Thomasine, f. Larsen. Ugift. Realeksamen 1925. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26 som Elev i Herning; 1. Aug. 29 Medhj. i Esbjerg; 27. Juni 32 Ass. smstds. (fra 1. Aug. 32).



**Ungersen, Christian**, Assistent, f. 18. April 1881 i Kbhvn. Søn af Kontorchef, Justitsraad C. F. Ungersen og Hustru Henriette, f. Knipschildt. Gift 1. Juni 06 med Elna Hansen, f. 15. Juni 79 i Roskilde. Datter af Bagermester Jens Hansen og Hustru Marie, f. Caspersen. Indtraadt i Etaten 2. Aug. 98 som Kontorist i Kbhvn.; Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 31. Marts 09 Ass. i Kbhvn.; 14. April 16 B. (fra 18. April 16).

**Wagner Mikkelsen, Michaeli**, Kontrolør, f. 25. Juli 1885 i Randers. Søn af Toldassistent Jens Mikkelsen og Hustru Kathrine Marie, f. Wagner. Gift 21. Okt. 10 med Olga W. M., f. 23. Dec. 83 i Randers. Datter af Købmand Julius E. Schmidt og Hustru Anna, f. Jørgensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 1900 som Kontorist i Randers; Medhj. i Randers; 15. Aug. 10 Ass. smstds.; 24. Nov. 10 Holstebro (fra 1. Jan.



11); 18. Jan. 15 Svendborg; 18. Okt. 20 Overtold-  
inspektoratet for Østifternes Kontor; 19. April  
27 Ktrl. i Maribo.

**Wagner Mikkelsen, Poul**, Kontrolør, f. 16. Aug.  
1879. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 94 som Medhj. i  
Randers; 22. Okt. 08 Ass. i Kbhvn.; 6. Aug. 14 B.  
(fra 16. Aug. 14); 20. Sept. 22 Ktrl. smstds.

**Valentiner, Kristine Marie**, f. Basse-Jørgensen,  
Kontorassistent, f. 28. Sept. 1890. Indtraadt i  
Etaten 1. Febr. 20; 13. Jan. 21 Kontorist i Kbhvn.;  
8. Maj 31 Kontorass. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Walther, Charles Julius Vilhelm**, Assistent, f.  
11. Aug. 1872 i Kbhvn. Søn af Musiker J. P.  
Walther og Hustru Johanne Kirstine, f. Jensen.  
Gift 23. Marts 01 med Laura Emilie W., f. 16.  
Maj 77 i Kbhvn. Datter af Regimentsskriver ved  
Husarerne Marcus Nielsen Schmidt og Hustru  
Karen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 9.  
Juli 89 som Kontorist i Toldbodens Havneoppe-  
børselskt.; 29. Sept. 1900 Ass. i Vamdrup; 9.  
Juni 06 Kbhvn.; 31. Aug. 08 B.

**Walther, Jens Bernhardt Brandt**, Overassistent,  
f. 23. Sept. 1892 i Ærøskøbing. Søn af Bager-  
mester C. Walther og Hustru Anna Katrine, f.  
Brandt. Gift 8. April 17 med Nellie Frederikke  
W., f. 4. Jan. 93 i Ærøskøbing. Datter af Styr-  
mand Niels Svarer og Hustru Else Marie, f.  
Svinding. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten



1. Marts 09 som Medhj. i Ærøskøbing; Medhj.  
ved Frihavens Toldoppebørselskt.; 24. Sept. 17  
Ass. i Kbhvn.; 23. Juni 31 Overass. smstds.

**Wandler, Hjalmar Georg Christian Ferdinand**,  
Kontrolør, f. 18. April 1874 i Aalborg. Søn af  
Oberstløjtnant G. G. von Wandler og Hustru  
Anina, f. Buch. Gift 18. April 05 med Karen W.,  
f. 2. Okt. 85 i Kbhvn. Datter af Læge P. Eller-  
mann og Hustru Vilhelmine, f. Hutzen. Prælimi-  
næreksamen. Indtraadt i Etaten 3. Aug. 93 som  
Kontorist i Helsingør; Fuldm. i Helsingør; 15. Jan.  
08 kst. Ass. i Næstved; 4. Juni 08 Ass. smstds.  
(fra 1. Juni 08); 27. April 09 B.; 10. Juni 12  
Kbhvn.; 21. Juli 17 Ktrl. smstds.



**Weber, Kristen Madsen**, Toldkasserer, f. 2. Dec.  
1874 i Marstal. Søn af Skibsreder M. R. Weber  
og Hustru Ellen Marie, f. Boye. Gift 7. Juli 32  
med Kontorchef u. Socialministeriet Anna Ka-  
thinka Valborg W., f. 19. Dec. 85 i Kbhvn. Dat-  
ter af Rentier Georg Nielsen og Hustru Vilhel-  
mine, f. Jørgensen. Præliminæreksamen. Indtraadt  
i Etaten 1. April 92 som Kontorist i Rudkøbing;  
Fuldm. smstds.; 1. April 99 Fuldm. i Næstved;  
9. April 06 kst. Ass. i Vamdrup; 7. Juni 06 Ass.  
smstds.; 17. Okt. 08 Kbhvn.; 3. Dec. 09 B. (fra  
2. Dec. 09); 24. April 18 kgl. Fuldm. ved Told-  
regnskabsikt. i Svendborg; 1. Okt. 19 Toldktrl.  
smstds.; 16. Dec. 21 Toldforv. i Bogense (fra 1.  
Febr. 22); 25. Aug. 29 Toldkass. i Randers. Kst.  
Forhryringsagent.

**Wehmeyer, Emanuel Christoff**, Kontrolør, f.  
13. Marts 1873 i Vejle. Søn af fhv. Vinhandler  
Vilhelm Frederik Wehmeyer og Hustru Julie, f.  
Juhler. Gift 2. August 1906 med Mimi W., f. 28.



Dec. 88 i Holstebro. Datter af fhv. Landmand Chr. Kjær og Hustru Mariane, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 6. April 88 som Kontorist ved Toldbodens Havneoppebørselskt.; 13. Juni 1900 Ass. i Frederikshavn; 10. Nov. 02 Kbhvn.; 25. April 07 Thisted; 27. April 08 B.; 12. April 11 Esbjerg; 5. Maj 17 Kbhvn.; 30. Maj 22 Ktrl. i Gedser; 21. Juni 24 Ktrl. i Helsingør.



**Weibel, Esther Andrea**, Kontorist, f. 29. Aug. 1901 i Kbhvn. Datter af Overtoldinspektør F. M. Weibel og Hustru Clara Emilie, f. Löhr. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 21; 21. Nov. 22 Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.



**Wellejus, Knud**, Overassistent, f. 29. Aug. 1883 i Horsens. Søn af Toldforvalter Edvard Wellejus og Hustru Mathea, f. Sørensen. Gift 9. Maj 11 med Marie Louise W., f. 31. Aug. 86 i Hjørring. Datter af Bankbogholder V. Mathiassen og Hu-

stru Karen, f. Mortensen. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 11. Juli 1900 som Kontorist i Nyborg; Medhj. i Nyborg; 10. Dec. 09 Ass. smstds.; 23. Nov. 10 Roskilde (fra 1. Jan. 11); 18. April 11 Odense; 18. Jan. 15 Kbhvn.; 12. Aug. 18 B. (fra 29. Aug. 18); 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Wesche, Karen**, Assistent, cand. phil., f. 12. Aug. 1894 i Kbhvn. Datter af Adjunkt Emil Wesche og Hustru Ingeborg, f. Jensen. Studentereksamen, Filosofikum. Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; Medhj. ved Kalkbrænderiernes Toldoppebørselskt.; 10. Okt. 21 Ass. i Kbhvn.



**Westh, Axel Conrad**, Assistent, f. 18. Maj 1904 i Svaneke. Søn af Skrædermester Chr. M. Westh og Hustru Anna, f. Pedersen. Gift 16. Nov. 30 med Esther Anna W., f. 13. Dec. 05 i Kbhvn. Datter af Snedkermester Henrik Andersen og Hustru, f. Arvesen. Realeksamen 1920. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 20 som Elev i Kbhvn.; Medhj. i Kbhvn.; 9. Juli 26 Ass. smstds.; 12. Maj 27 Marstal; 13. Maj 30 Kbhvn.

**Vestmar, Arne Ernst**, Assistent, f. 27. Nov. 1906. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 24 som Medhj. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.; 3. Juli 30 Ass. i Kbhvn.

**Vetli, Valdemar Georg**, Overassistent, f. 13. April 1874 i Kbhvn. Søn af Ole Nielsen og Hustru Bertine, f. Christensen. Gift 3. Okt. 03 med Anna V., f. 13. Dec. 73 i Kbhvn. Datter af Viktualiehandler J. Mortensen og Hustru Caroline, f. Molich. Indtraadt i Etaten 1. April 91 som



Kontorist ved Pakhusforvaltningen; 31. Jan. 05 kst. Ass. i Kbhvn.; 30. Marts 05 Ass. smstds.; 27. April 09 B.; 23. Juni 31 Overass. smstds.



**Vibek, Anthon**, Toldforvalter, f. 1. April 1870 i Horsens. Søn af Skibsfører H. P. Hansen og Hustru Maren, f. Frederiksen. Gift 26. Marts 29 med Johanne V., f. 17. Marts 92 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Juli 86 som Kontorist i Horsens; Fuldm. i Horsens; 18. April 96 Medhj. i Taps; 29. Marts 99 Ass. i Kbhvn.; 1. Maj 06 B.; 11. Dec. 14 Ktrl. smstds.; 17. Jan. 30 Toldforv. paa Nørrebro u. Kbhvn. (fra 1. April 30).



**Wichmand, Else**, Kontorist, f. 15. Marts 1908 i Aalborg. Datter af Toldforvalter Hans Wich-

mand (død) og Hustru Gerda Elisa, f. Brock-Jensen. Ugift. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1 Aug. 25 som Kontorist paa Prøve i Herning; 6. Marts 28 Kontorist i Herning; 13. Maj 30 Kbhvn.

**Wichmand, Jens Siegfred Vilhelm**, Kontrolør II, f. 25. Jan. 1872. Indtraadt i Etaten 12. Nov. 95; 11. Dec. 1900 Ass. i Departem. for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 3. Toldrevisionskt.; 17. Maj 23 Ktrl. smstds.



**Vigsbøl, Hans Christian**, Kontrolør, f. 13. Nov. 1870 i Hjallerup. Søn af Proprietær Myhlius Jensen, Kvisselholt og Hustru. Gift 16. Maj 01 med Elna V., f. 4. Nov. 77 i Hjørring. Datter af Musikdirektør Nielsen og Hustru Sofie. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 8. Okt. 92 som Kontorist i Sæby; Fuldm. i Holstebro; 23. Jan. 07 kst. Ass. i Odense; 23. Marts 07 Ass. smstds.; 31. Aug. 08 B.; 3. Maj 20 kst. Ktrl. i Haderslev; 23. Maj 21 Ktrl. smstds.



**Wilhelmsen, Caj Arnold Preisler**, Assistent, f. 15. Okt. 1902 i Skaarupøre. Søn af pens. Toldassistent C. C. Wilhelmsen og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Gift 19. Maj 29 med Bertha Charlotte W., f. 25. Maj 01 i Fruens Bøge. Datter af Restauratør Martinus Petersen og Hustru Anna, f. Hansen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Helsingør; 1. Maj 22 Vordingborg;

1. Jan. 23 Medhj. i Vordingborg; 1. Febr. 23 Afløsningsmedhj. i Højer; 1. Febr. 25 Afløsningsmedhj. i Helsingør; 1. Jan. 26 Ass. smstds.; 1. Febr. 27 Kerteminde; 1. Aug. 27 Skive; 1. Juni 30 Kbhvn.



**Vilhelmsen, Christian Albert**, Assistent, f. 12. Juni 1897 i Faaborg. Gift 22. Juli 22 med Anna Marie V., f. 27. April 98 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 22. April 15 som Medhj. i Ærøskøbing; 21. Dec. 15 Kolding; 5. Maj 17 Slagelse; 20. Juni 20 Odense; Afløsningsmedhj. i Odense; 14. April 21 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Padborg; 3. Okt. 27 Odense.



**Wilhelmsen, Niels Peter Preisler**, Assistent, f. 26. Marts 1897 i Skaarupørø, Fyn. Søn af Toldassistent Chr. Carl Wilhelmsen og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Gift 4. Nov. 23 med Helga W., f. 4. Nov. 02 i Korsør. Datter af Glarmester J. Hansen og Hustru Maren Chirstine, f. Sørensen. Realeksamen (Helsingør Latinskole). Indtraadt i Etaten 1. Maj 15 som Medhj. ved Frihavnens Toldoppebørselskt.; Medhj. i Skelskør; Medhj. i Randers; 14. April 21 Ass. smstds.; 17. Jan. 23 Kbhvn.

**Vilhelmsen, Olivia Christine**, Kontorist, f. 28. Sept. 1902. Indtraadt i Etaten 28. Aug. 19 som Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.

**Villadsen, Jens Christian Valdemar**, Assistent, f. 14. Maj 1901 i Vonsild. Søn af Formand Niels

Petersen Villadsen og Hustru Valborg Magdalene, f. Nielsen. Gift 19. Nov. 27 med Edith Karen V., f. 8. April 05 i Nykøbing F. Datter af Lokomotivfører O. P. Olsen og Hustru Marie, f. Frederiksen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Elev i Odense; Elev i Gedser; Medhj. smstds.; Medhj. i Frederikssund; 19. Dec. 25 Ass. smstds.; 3. Juni 29 Nakskov.



**Willumsen, Harry William**, Assistent, f. 22. Aug. 1897 i Kbhvn. Søn af Togfører Søren Willumsen, Kalundborg, og Hustru Ane Kirstine, f. Eskesen. Gift 30. Okt. 25 med Edith Poula W., f. Seiffert, f. 11. Okt. 04 i Nakskov. Realeksamen og Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 15 som Medhj. i Struer; 1. Maj 19 Medhj. i Kalundborg; 11. Juni 21 Ass. smstds.; 23. Nov. 21 Nakskov; 17. Jan. 23 Horsens.



**Vilton, Arthur Viggo Harald**, Kontrolør, f. 20. Dec. 1884 i Kbhvn. Gift 2. Maj 12 med Emma V., f. Damgaard, f. 28. Nov. 85 i Kbhvn. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 15. Nov. 1900 som Kontorist paa Gammelholms Havneoppebørselskt., Kbhvn.; 31. Marts 10 Ass. i Kbhvn.; 15. Nov. 28 Ktrl. i Slagelse.

**Windfeld, Terman Nikolaj**, Fuldmægtig, f. 28. Juni 1870 i Gjerding pr. Skørping. Søn af Sognepræst Rasmus Windfeld og Hustru Ane Helene, f. Heide. Ugift. 4. Kl. Hovedeksamen. Indtraadt



i Etaten 12. Nov. 87 som Kontorist i Randers; Fuldm. i Hobro; 8. Marts 94 Ass. i Departementet for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.; 17. Jan. 20 Fuldm. smstds.



**Wismer, Michael Otto Holm**, Assistent, f. 19. Juli 1890 i Nakskov. Søn af Toldforvalter J. V. Wismer og Hustru Louise, f. Tauson. Gift 17. Nov. 17 med Ketty W., f. 29. Okt. 95 i Chicago. Datter af fhv. Smedemester J. J. Neerup og Hustru Emilie, f. Kann. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 08 som Kontorist i Marstal; 1. Juni 14 Ass. i Finansministeriets 2. Revisionsdep.



**With, Ejvind**, Assistent, f. 16. Jan. 1874 i Kbhvn. Søn af Konferensraad, Professor v. kgl. Frederiks Hospital Carl Edvard With og Hustru Edel, f. Nielsen. Gift 31. Juli 04 med Josefine W., f. 27. Febr. 74 i Aarhus. Datter af Hus-ejer P. Christensen og Hustru Gjertrud, f. Krak. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 90 som Kontorist i Kbhvn.; Fuldm. i Aarhus; 10. Sept. 04 kst. Ass. smstds.; 30. Jan. 05 Ass. smstds.; 15. Jan. 09 B. (fra 1. Febr. 09)

**With, Junior**, Toldforvalter, f. 28. Sept. 1877 paa Manø. Søn af Krydstoldassistent Jesper With og Hustru Marie Sophie, f. Pedersen. Gift 9. Marts 27 med Ingeborg W., f. 25. Okt. 90 i Herning. Datter af Trælasthandler M. J. Nis-Hanssen og Hustru Sofie Henriette Frederikke, f. Møldrups. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 3. Marts



95 som Kontorist i Esbjerg; Medhj. i Hjørring; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 22. Nov. 10 Roskilde (fra 1. Jan. 11); 17. Okt. 11 Fredericia; 21. Sept. 12 B. (fra 28. Sept. 12); 23. Aug. 13 Kbhvn.; 23. Juni 19 Fuldm. i Overtoldinspektoratet for København; 1. Okt. 19 Ktrl. smstds.; 14. Aug. 21 Fuldm. smstds.; 29. Nov. 29 Toldforv. i Rudkøbing (fra 1. Jan. 30).



**Withpetersen, Andreas Vilhelm Johan**, Toldkasserer, cand. jur., f. 28. Jan. 1875 i Kbhvn. Søn af Politiinspektør Th. Petersen og Hustru G., f. With. Gift 19. April 05 med Anna W., f. 7. Maj 75 i Raarup Sogn. Datter af Proprietær Rosenmeier og Hustru, f. Møller. Juridisk Embedseksamen. 14. Maj 04 Ass. i Generaltolddir.; 8. Jan. 15 Havneoppebørselsktrl. i Gammelholms Havnedistrikt; 21. Aug. 16 Toldkass. smstds.; 31. Okt. 21 Toldkass. i Nyhavns Havnedistrikt (fra 1. Dec. 21); 15. Juni 32 Toldkass. ved Jernbanens Toldoppebørselskt.

**Wittenberg, Gerda**, Assistent, f. 18. Sept. 1900. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 17 som Medhj. ved Nyhavns Havneoppebørselskt.; 13. Sept. 23 Ass. i Kbhvn.; 12. Sept. 25 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Okt. 25; til 30. Sept. 26; 30. Aug. 26 Ass. ved Overtoldinspektoratet for Kbhvns. Kontor (fra 1. Okt. 26).



**Wittrock, Ludvig Georg**, Assistent, f. 10. Dec. 1906 i Fakse Ladeplads. Søn af pens. Jernbane-assistent Johan Aug. Wittrock og Hustru Johanne Marie, f. Petersen. Gift 8. Jan. 32 med Ethel Karina W., f. 12. Juni 12 i Nykøbing F. Datter af Direktør Mouritz Hansen, Esbjerg, og Hustru Karen, f. Nielsen. Realeksamen (1921). Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Elev i Fakse; Medhj. i Nykøbing F.; 6. Aug. 28 Ass. smstds.; 16. April 29 Esbjerg; 13. Maj 30 Varde; 14. Jan. 31 Nykøbing F.



8. April 27 Ass. smstds.; 16. Juni 28 Aabenraa (fra 1. Aug. 28).

**Voss, Edvard Frantz Julius**, Ekspeditionssekretær, f. 18. April 1872. Indtraadt i Etaten 24. April 86; 22. Sept. 92 Ass. i Departem. for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen, 2. Toldrevisionskt.; 20. Nov. 18 Fuldm. smstds.; 26. Juni 31 Ekspeditionssekretær smstds.

**Wraae, Ove Carl Emil**, Assistent, f. 9. Juni 1880. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 96 som Medhj. i Fredericia; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 16. Juni 10 Vamdrup; 28. April 14 Roskilde; 5. Juni 15 B. (fra 9. Juni 15); 17. Juli 15 Kbhvn.



**Wisberg, Anna Nicoline**, Kontorassistent, f. 24. Febr. 1895. Indtraadt i Etaten 26. Marts 15 som Kontorist i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 1. Okt. 19 Kontorass. smstds.

**Wisberg, Erik Johannes**, Assistent, f. 24. Jan. 1877. Søn af Toldforvalter Emil Frederik Johannes Wisberg og Hustru N., f. Møgelberg. Gift 4. Okt. 14 med Ragnhild Johanne W., f. 4. Nov. 85 i Nakskov. Datter af Smedemester L. Petersen og Hustru. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 94 som Kontorist i Skive; Medhj. i Nakskov; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 5. Jan. 12 B. (fra 24. Jan. 12); 29. Okt. 21 Strandby u. Frederikshavn; 24. Juni 25 Kbhvn. (fra 1. Aug. 25).

**Wolden Ræthinge, Ellen-Margrethe**, f. Wolden, Assistent, f. 4. Juli 1900 i Vamdrup. Datter af Toldkontrolør Chr. Emil Wolden og Hustru Camilla, f. Hansen. Gift 8. Sept. 23 med Kriminalbetjent Povl Ræthinge, f. 23. Juli 94 i Renge pr. Storehedinge. Søn af fhv. Gaardejer Peter Ræthinge og Hustru Inger, f. Nielsen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 17 som Medhj. i Nyborg; 1. Juli 19 Medhj. ved Kreditoplagskt. i Kbhvn.; 1. Aug. 23 Sønderborg; 9. Aug. 23 Ass. smstds.; 18. Dec. 23 Graasten.

**Woldiderich, Erik**, Assistent, f. 16. Juli 1904 i Bogense. Søn af fhv. Fabrikejser Hans Thomas Woldiderich og Hustru Gerda, f. Steffens. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Maj 21 som Elev i Bogense; Elev i Haderslev; 1. Maj 24 Medhj. i Odense;



**van Wylich-Muxoll, Henri Christian William**, Toldforvalter, Løjtnant, f. 10. Febr. 1867 i Rørvig, Sj. Søn af Knud Anton Muxoll og Hustru

Johanne, f. van Wylich. Gift 12. April 11 med Anna Johanne W. M., f. 22. April 80 i Nyborg. Datter af Statsrevisor, Folketingsmand Madsen Halsted og Hustru Anna, f. Krüger. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 92 som Kontorist i Korsør; 11. Okt. 94 Medhj. i Kbhvn.; 31. Okt. 98 kst. Ass. smstds.; 29. Marts 99 Ass. smstds.; 30. April 03 B.; 15. Maj 16 Toldforv. i Hillerød; 13. Maj 25 Toldforv. i Slagelse. Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Toldembedsmænd. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Københavns Grundejerforening.



**Vølksen, Oscar Carl Christian**, Overassistent, f. 25. Okt. 1875 i Nykøbing F. Søn af Handelsagent Wilh. Vølksen og Hustru Anna, f. Holmstrup. Ugift. Præliminæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 94 som Kontorist i Nykøbing F.; Medhj. i Nykøbing F.; 31. Marts 09 Ass. smstds.; 22. Okt. 10 B. (fra 25. Okt. 10); 23. Juni 31 Overass. ved Toldregnskabsfkt. i Nykøbing F. Revisor i A/S »Nykøbing F. off. Markedshal«.

**Ødbergsen, Carl Strand**, Assistent, f. 13. Marts 1897 i Nexø. Søn af Skibsfører, Redningsbestyrer L. Ødbergsen, R., D.M., og Hustru Claudine, f. Strand. Gift 15. Juni 27 med Ursula Ø., f. 9. Nov. 1900 i Nordby, Fanø. Datter af Postmester F. von Linstow, R., og Hustru Emilie, f. Sørensen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Medhj. i Randers; 23. Juni 15 Nyborg; 28. Maj 18 Rønne; 19. Sept. 19 Aarhus; 19. Juni 20 Ass. smstds.; 28. Sept. 20 Marstal; 9. Dec. 21 Kbhvn.

**Ærsøe, Peder**, Fuldmægtig, f. 4. Nov. 1880. Indtraadt i Etaten 23. Aug. 95; 27. Nov. 99 Ass. i Departem. for Told- og Forbrugsafg., Revisionsafdelingen; 17. Maj 23 Ktrl. smstds.; 7. Juli 28 Fuldm. smstds.

## II.

### 10.—16. Lønningsklasse.



**Aagaard, Jens Christian**, Toldvagtmeister, f. 9. Okt. 1880 i Sønderho. Søn af Styrmand Mads Peter Skak Aagaard og Hustru Ellen, f. Jensen. Gift 15. Maj 08 med Maren Aa. (død 5. Dec. 27), f. 12. Okt. 84 i Sønderho. Datter af Kaptajn S. L. Harreby og Hustru Hedevig. Gift 2. Gang 20. Febr. 29 med Agnes Dorthea Aa., f. 13. Maj 83 i Aarhus. Datter af Glarmester C. Jensen og Hustru Marie. Styrmandseksamen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 18. Marts 11 som Toldbetj. i Kbhvn.; 6. Jan. 17 Esbjerg; 7. Marts 25 Overtoldbetj. I smstds.; 7. Maj 31 Toldvagtmsmstds. (fra 1. Juli 31).



**Aaskilde, Johannes**, Toldbetjent, f. 11. Aug. 1895 i Kbhvn. Søn af fhv. Detailhandler N. P.

Aaskilde og Hustru Anna Kristine, f. Larsen. Gift 6. April 24 med Johanne Aa., f. 30. Juli 01 i Slagelse. Datter af M. Hansen og Hustru Anna, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 26 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Albrechtsen, Jens Peter**, Overtoldbetjent II, f. 19. Marts 1884 i Kagstrup, Skelby Sogn. Søn af Parcellist Karl Albrechtsen og Hustru Maren Kirstine, f. Jørgensen. Gift 5. Nov. 16 med Hansine A., f. 2. Marts 92 i Rislev pr. Herlufmagle. Datter af Arbejdsmand Hans Sørensen og Hustru Marie, f. Olsen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Toldbetj. i Kbhvn.; 25. Nov. 22 Overtoldbetj. II i Kbhvn. (fra 1. Jan. 23).



**Albrethsen, Albreth Clausen**, Strandvagtmeister, f. 9. Marts 1873 paa Strynø. Søn af Sømmand Jens Larsen Albrethsen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 6. Juni 97 med Sofie A., f. 12. Febr. 74 i Magleby Sogn, Langeland. Datter af Hjulmager Thomas Jensen og Hustru Grethe, f. Nielsen. Skibsfører- og Maskinisteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 97 som Krydsbetj. i Grenaa; 31. Okt. 98 Toldofficiant i Ringsted; 12. Marts 12 Toldbetj. i Kallehave u. Vordingborg; 9. Maj 13 Overtoldrosbetj. smstds.; 27. Sept. 19 Strandvagtmsmstds.

**Amlev, Peder Kristian**, Toldpakhusarbejder, f. 29. Juni 1894. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Andersen, Anders Christian**, Toldvagtimester, D. M., f. 27. Dec. 1862 i Karby ved Randers. Søn af Gaardejer Rasmus Andersen og Hustru Inger Marie, f. Sørensen. Gift 10. Nov. 91 med Caroline A., f. 25. Okt. 68 i Horne ved Faaborg. Datter af Slagtermester Chr. Larsen og Hustru Karen, f. Madsen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 86 som Gendarm i Grænsegendarmeriet; 14. Sept. 93 Opsynsmand paa Toldboden; 9. Maj 13 Over-  
toldbetj. i Kbhvn.; 20. Dec. 19 Toldvagt. i Kbhvn. 1908—1919 Formand for Toldbetjentfor-  
eningen; Repræsentant i Statsfunktionærernes Laaneforening fra 1907; Medlem af Forretnings-  
udvalget i samme Forening.



Formand paa Varefrilageret i Kbhvn.; 27. Sept. 19 Toldpakhusfmd. I smstds.; 7. Maj 31 Told-  
pakhusm. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Andersen, Anders Peter**, Toldpakhusformand II, f. 11. Marts 1888 i Aasum. Søn af Gaardejer Poul Andersen og Hustru Karen Kirstine, f. Sø-  
rensen. Gift med Christiane A., f. Eriksen (død). Indtraadt i Etaten 1. April 12 som Arb. i Odense; 1. April 16 Toldpakhusarb. smstds.; 1. Jan. 32  
Toldpakhusform. II i Svendborg.



**Andersen, Anders Hans**, Overtoldbetjent, f. 11. Dec. 1879 i Bredsten, Vejle Amt. Søn af Op-  
synsmand paa Brejninge Aandssvageanstalt Hans Andersen og Hustru Kirsten, f. Carlsen. Gift 20. Okt. 05 med Marie A., f. 4. Jan. 86 i Bjerndrup. Datter af Gaardejer Niels Aarestrup og Hustru Elisabeth, f. Aarestrup. Toldbetjenteksamen 1928. Indtraadt i Etaten som Gendarm i Grænsegen-  
darmeriet; 18. Dec. 07 Toldofficiant i Klaaby u. Ribe; 1. April 14 Vamdrup; 1. Okt. 19 Toldbetj. smstds.; 3. Dec. 20 Kollund u. Padborg; 1. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 28 Over-  
toldbetj. I smstds.



**Andersen, Einar Viggo**, Toldbetjent, f. 16. Nov. 1888 i Troense. Søn af Lods P. T. Andersen og Hustru Hansigne Marie, f. Hansen. Gift 22. Aug. 13 med Anna A., f. 9. Okt. 82 i Estland. Datter af Gaardejer i Estland J. Melts og Hustru Eline, f. Elison. Styrmandseksamen 1. og 2. Del (Svend-  
borg) 1908. Indtraadt i Etaten 22. Aug. 17 som

**Andersen, Anders Peter**, Toldpakhusmester, f. 5. Aug. 1866 i Kirke Værløse. Søn af Landmand Jens Andersen og Hustru Bodil, f. Jensdatter. Gift 3. Sept. 90 med Marie Antonine A., f. 13. Nov. 69 i Fredensborg. Datter af Læge Rohde og Hustru Juliane, f. Sebæck. Indtraadt i Etaten 1. Marts 91 som Vejer i Kbhvn.; 27. Febr. 07

Toldrorsbetj. i Kastrup Lufthavn u. Kbhvn. 1. Styrmand i D/S »Torm« 1910—17 (S/S Livania, S/S Gunhild, S/S Alis).



**Andersen, Erik Emil**, Toldbetjent, f. 16. Aug. 1894 i Skovshoved. Søn af Fisker Anders Andersen og Hustru Katrine Johanne, f. Sørensen. Ugift. Indtraadt i Etaten 9. Dec. 22 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Andersen, Hans Hansen**, Toldpakhusarbejder, f. 3. Juli 1898 i Ellum, Tønder Amt. Søn af Formand paa Aabenraa Gasværk H. N. Andersen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 27. Juli 20 med Thoma A., f. 13. Juli 96 i Aabenraa. Datter af Vognmand Th. Samuelson (død) og Hustru Marie, f. Stender. Indtraadt i Etaten 1. April 20; Grænsegendarm i Sæd u. Tønder; 1. April 23 Grænseovergendarm II; 1. April 26 Grænseovergendarm I; 8. Juli 27 Toldpakhusarb. i Aabenraa.



**Andersen, Holger Emanuel Anker Jørgen**, Overtoldbetjent II, f. 10. Nov. 1893 i Kbhvn. Søn af Toldbodarbejder Lauritz E. Andersen og Hustru Sofie, f. Jørgensen. Gift 11. Juli 25 med Ida Johanne A., f. 23. Febr. 01 i Kbhvn. Datter af Børstenbinder Johan Persson og Hustru Else, f. Sanggren. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetjent i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

**Andersen, Jens Christian**, Overtoldbetjent II, f. 3. Aug. 1863 i Spendrup Sogn. Søn af Arbejdsmand Anders Andersen og Hustru Karen Marie, f. Jensen. Gift 2. Aug. 90 med Antoinette A., f. 3. Okt. 69 i Assentoft. Datter af Arbejdsmand Søren Hougaard Sørensen og Hustru Caroline,

f. Facou. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 05 som Toldbetj. i Randers; 15. Marts 12 Husby u. Ringkøbing; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.

**Andersen, Johan Christian**, Toldbetjent, f. 7. Jan. 1898 i Allindelille. Søn af Skomagermester Niels Andersen og Hustru Margrethe, f. Petersen. Gift 17. Okt. 26 med Johanne Christine A., f. 19. Jan. 05 i Porse-Mølle. Datter af Snedkermester Chr. Simonsen og Hustru Lise. Indtraadt i Etaten 18. April 23 som Toldbetjent i Roskilde; 30. Aug. 28 Korsør.



**Andersen, Morten Hyldig**, Toldbetjent, f. 2. Marts 1883 i Nykøbing M. Søn af Lods Anton Jensinius Andersen og Hustru Marie, f. Vester. Gift 12. Maj 14 med Kristine A., f. 31. Juli 89 i Lørup Kommune. Datter af Bager Søren Peter Jensen og Hustru Karen, f. Johnsen. Indtraadt i Etaten 8. Maj 11 som Toldopsynsmand i Nykøbing M.; 14. Dec. 14 Toldbetj. smstds.



**Andersen, Niels Peter Valdemar**, Toldbetjent, Sergent, f. 5. Aug. 1902 i Gesing pr. Auning. Søn af Statshusmand A. P. Andersen og Hustru Nielsine, f. Nielsen. Gift 26. Okt. 24 med Ingrid A., f. 25. Juli 05 i Kbhvn. Datter af Skibsbygger Daniel Rattleff og Hustru Clara, f. Olsen. Indtraadt i Etaten 9. Maj 31 som Toldbetjent i Tønder.

**Andersen, Nikolaj Andreas**, Overtoldbetjent II, f. 29. Jan. 1875 i Odden Sogn (Yderby). Søn af Skipper Niels Peter Andersen og Hustru Ane, f. Andersen. Gift 4. Nov. 04 med Gertrud Birgitte A., f. 11. Dec. 81 i Vamdrup. Datter af Træs og Bundskærer Niels Hansen Bastrup (død) og Hustru Anna Cathrine, f. Rasmussen, Marstal.



Styrmandseksamen og Borgerskab som Skibsfører. Indtraadt i Etaten 12. Aug. 10 som Toldopsynsmand paa Sjællands Odde u. Nykøbing S.; 23. Marts 17 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Over-toldbetj. II smstds. Havnefoged for Odden Havn; Medlem af Odden Sogneraad 13—29; Inden Indtræden i Etaten sejlet som Styrmand og Skibsfører i udenrigs Fart.



**Andersen, Peder**, Toldpakhusarbejder, f. 31. Dec. 1897 i Vilslev. Søn af Vognmand P. P. Andersen og Hustru Eriksine, f. Eriksen. Gift 15. Maj 23 med Erna Emma, f. Budzinski, f. 15. Aug. 04 i Neumünster. Grænseovergendarmer. Indtraadt i Etaten 10. Sept. 30 som Toldpakhusarb. i Aarhus.



**Andersen, Søren Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 11. Aug. 1902 i Horsens. Søn af Sprøjtefører Martin Andersen og Hustru Juliane, f.

Lyngholm Nielsen. Gift 29. April 23 med Johanne Marie A., f. 28. April 02 i Horsens. Datter af Husejer S. P. Sørensen og Hustru Georgine, f. Knudsen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 30 som Toldpakhusarb. i Thisted.



**Andersen, Viggo Louis**, Maskinpasser, f. 31. Okt. 1897 i Korsør. Søn af Pensionist ved Statsbanerne Fr. Vilh. Andersen og Hustru Marie, f. Andersen. Gift 26. Aug. 26 med Kamma Thora Julie A., f. 27. Juni 03 i Kbhvn. Datter af Maskinufakturhandler Carl Jørgensen og Hustru, f. Krause. Maskin- og Motorpassereksamen. Indtraadt i Etaten 3. Maj 24 som Toldbetj. i Kbhvn.; 4. Maj 26 Maskinpasser smstds.



**Andreasen, Anders Kristian**, Overtoldbetjent I, f. 4. April 1884 paa Thurø. Søn af Skibsfører Niels Bøgebjerg Andreasen og Hustru Andrea Jørgine, f. Jørgensen. Gift 5. Juni 10 med Kirsten A., f. 12. Aug. 87 paa Thurø. Datter af Skibsmægler R. W. Rasmussen og Hustru Madsine Rasmussen. Styrmands- og Skibsførereksamen; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Okt. 11 som Opsynsmand paa Toldb. i Kbhvn.; 15. Dec. 11 Toldbetj. i Kbhvn.; 6. Jan. 17 Svendborg; 15. Juli 18 Thurø u. Svendborg; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds. Formand for Gruppe 1 af Toldbetjentforeningen af 1904 fra 22. Marts 30. Tidligere sejlet som Styrmand og Skibsfører. Medlem af Thurø Sogneraad fra 1. April 28 og Medlem af Regnskabs- og Skoleudvalg.

**Andreasen, Jørgen Christian**, Toldvagtmeister, Overartillerist, f. 18. Nov. 1889 i Hvidovre. Søn af Fisker H. P. Andreasen og Hustru Sidse Andreasen, f. Rasmussen. Gift 26. Okt. 16 med Anna A., f. 8. Juni 91 i Aalborg. Datter af Sned-



kermester C. C. Christensen og Hustru Marie, f. Jensen. Toldbetjenteksamen 29. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 3. Okt. 22 Aalborg; 10. Juni 26 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Maj 29 Overtoldbetj. I smstds.; 7. Maj 31 Toldvagtm. smstds. (fra 1. Juli 31). 1923 til 27 Medlem af Toldbetjentforeningens Repræsentantskab; 30 til 34 Medlem af Nørre Sundbys Ligningskommission.



siske Tæpper i Kaukasus og i Persien fra 12—14. 14—18 i Fangenskab i Astrakansk Guvernement.



**Andresen, Thomas Christian**, Toldbetjent, f. 8. Juli 1890 i Harrislev Mark. Søn af Landmand og Købmand Christian Thomas N. Andresen og Hustru Line, f. Jessen. Gift 16. April 22 med Nicoline A., f. 3. April 03 i Frøslev. Datter af Landmand og Snedkermester Johan Jessen og Hustru Kirstine, f. Vandt. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 29. Sept. 20 som fung. Toldbetj. i Egernsund; 1. Okt. 20 Toldbetj. smstds.; 1. Juli 24 Kollund u. Padborg.



**Andresen, Carl Peter**, Toldbetjent, f. 14. Aug. 1881 i Havnlev Sogn. Søn af Lods Peder Andresen, Rødvig og Hustru Ane Marie, f. Pedersen. Gift 24. April 08 med Ane Dorthea A., f. 26. Aug. 83 i Onsbjerg Sogn, Samsø. Datter af Kreaturhandler Morten Kjerulff og Hustru Johanne, f. Jensen. Sætteskippereksamen 02. Indtraadt i Etaten 27. Juli 07 som Rorsbetjent i Rødvig u. Køge; 1919 Toldbetj. smstds.

**Andresen, Lorenz Christian**, Overtoldbetjent II, f. 4. Dec. 1877 i Flensborg. Søn af Smed Jens Jørgen Andresen og Hustru Hanne Marie, f. Petersen. Gift 15. Febr. 14 med Anna Helene Martha A., f. 6. Juni 88 i Chrossen a. d. Oder. Datter af Fisker Fritz Schulz og Hustru Bertha, f. Schulz. Handelsskoleeksamen i Berlin. Indtraadt i Etaten 7. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Skærbæk u. Ribe; 13. Jan. 22 Tønder; 29. Juni 22 Toldbetj. (fra 1. Juli 20); 23. Juli 28 Overtoldbetj. II smstds. Tidl. været Købmand og Opkøber af per-

**Arvidsson, Karl Martinus**, Toldbetjent, f. 29. Nov. 1897. Indtraadt i Etaten 29. Marts 24; Toldbetj. i Kbhvn.



**Asmussen, Aage Asbjørn**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 5. April 93 i Branderup, Sønderjylland.



Søn af Mejeribestyrer P. Asmussen og Hustru E. H., f. Hansen. Gift 17. Juni 20 med D. M. A., f. 9. Febr. 94 i Kbhvn. Datter af Snedkermester Jessen og Hustru. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Esbjerg; 9. Dec. 22 Kbhvn.; 7. Maj 29 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31).



(fra 1. Okt. 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21). Sejlet for Rederi J. Joost, Flensborg.

Asvid, Karl Johannes, Toldbetjent, f. 7. April 92 i Kbhvn. Ugift. Indtraadt i Etaten 24. Febr. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.

Bache, Axel, Toldbetjent, f. 29. Juli 1897. Indtraadt i Etaten 8. Okt. 26 som Toldbetj. i Svendborg; 17 Sept. 29 Kbhvn.



Banke, Søren Jørgensen, Overtoldbetjent I, f. 2. Marts 1873 i Bøjden pr. Faaborg. Søn af Husmand Jørgen Jensen Banke og Hustru Kirsten, f. Madsdatter. Gift 4. Sept. 96 med Mette Hansine B., f. 2. Juli 73 i Nordby paa Fanø. Datter af Vognmand Anders Chr. Andersen. Styrmandseksamens 1. og 2. Afdeling. Indtraadt i Etaten 10. April 98 som Krydsbetj.; 26. Nov. 03 Toldbetj. i Ejby paa Helgenæs u. Ebeltoft (fra 1. Jan. 04); 21. Sept. 08 Kolding; 8. Dec. 10 Nordby paa Fanø; 31. Maj 11 Overtoldbetj. I smstds.

Bagger, Carl, Toldbetjent, f. 7. Marts 1892 i Tømmerby pr. Frøstrup. Søn af Skolelærer L. C. Jensen Bagger og Hustru Anna, f. Petersen. Gift 14. April 14 med Olga B., f. 22. Juli 95 i Lild. Datter af Toldopsynsmand Fr. Henneberg og Hustru Tora, f. Petersen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Aalborg.

Barreth, Otto Williamsen, Toldpakhusarbejder, f. 16. Aug. 1893 i Silkeborg. Søn af Kusk Johs. Barreth og Hustru Else, f. Norup. Gift med Petra B., f. Elling, f. 10. Juli 02 i Silkeborg. Indtraadt i Etaten 31. Jan. 25 som Toldpakhusarb. i Silkeborg.

Bagger, Jes Wilhelm, Overtoldbetjent II, f. 2. Okt. 1885 i Bunti Ballum. Søn af Færageskipper Laust Hansen Bagger og Hustru Hansine Andrea, f. Boysen. Gift 25. April 20 med Andrea Caroline B., f. 23. Marts 92 i Kongsmark Romø. Datter af Snedker Hans Jensen Holm og Hustru Elise, f. Weber. Styrmandseksamen 07, Skipperseksamen (Flensborg) 11. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 20 som fung. Toldbetj. i Egernsund; 20. Nov. 20 Ballum u. Tønder; 19. April 21 Toldbetj.

Bech, Knud, Toldpakhusarbejder, f. 13. Nov. 1890 paa Frederiksberg. Søn af Stabssergent ved den vestindiske Rekrutering Chr. Vilhelm Julius Bech og Hustru Constance Sophie, f. Christensen. Gift 5. Dec. 15 med Ingeborg Ane B., f. 23. Sept. 93 i Frederikssund. Datter af Gæstgiver Hans Carlsen og Hustru Mathilde Christiane, f. Jensen.



Indtraadt i Etaten 27. Maj 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.

**Bech, Niels Laurits Valdemar**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 30. April 1887 i Kerteminde. Søn af Bageribestyrelser Anders Bech og Hustru Maren Dorthe Johanne, f. Nielsen. Gift 9. Dec. 17 med Karoline Margrethe B., f. 28. Febr. 88 i Kerteminde. Datter af Rebslagermester Harald P. Hansen og Hustru Mette Marie H., f. Busch. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 16 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 1. April 25 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Juli 27 Overtoldbetj. I smstds. Bestyrelsesmedlem i Overtoldbetjentenes Diæt-sammenslutning. Bestyrelsesmedlem i Den radikale Vælgerforening 10. Kreds.

**Berggreen, Christian Adolf Ølholm**, Toldbetjent, f. 13. Juli 1887 i Bogense. Søn af Skibsfører Senius Berggreen og Hustru Marie, f. Ølholm. Gift 6. Juni 13 med Nicoline Christine B., f. 20. Juni 90 i Hobro. Datter af Urmager Peter Kruckow og Hustru Kristine, f. Andersen. Styrmandseksamens 1. og 2. Del 1911. Toldbetjenteksamen 29. Indtraadt i Etaten 24. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 29. Dec. 17 Randers.



**Bertelsen, Oluf Antonius**, Toldbetjent, Sergent, f. 31. Marts 1900 i Helsingør. Søn af Stabssergent Th. Bertelsen og Hustru Johanne Albertine, f. Nilsson. Gift 7. Febr. 30 med Esther B., f. Aschkenasi, f. 20. Dec. 11 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 24. Sept. 29 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Bigum, Edvard Johan Henrik**, Strandvagtimester, Sergent, f. 11. Juni 1884 i Kbhvn. Søn af Kunst-

drejer Johan Henrik Bigum og Hustru Elna, f. Bengtson. Gift 2. Nov. 17 med Emmy Margrethe B., f. 24. Sept. 89 i Kbhvn. Datter af Vinkyper L. P. Jeppesen og Hustru Laurentzia, f. Nielsen. Toldbetjenteksamen 1927. Indtraadt i Etaten 26. Juni 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 13. Jan. 28 Strandvagtm. i Udbyhøj u. Randers (fra 1. Marts 28); 17. Okt. 31 Dagelykke u. Rudkøbing. 1. Nov. 31 Havnefoged og Regnskabsfører for Dagelykke Havn; Dampskibsekspeditor for »Sydfynske Dampskibsselsk. og M/S »Langeland«; Aut. Vejer og Maaler.



**Bill, Peter Jensen**, Fører af Patrouillefartøj, f. 19. Marts 1889 i Aabenraa. Søn af Landmand Laue Jensen Bill og Hustru Elisabeth, f. Løitved. Gift 26. Febr. 13 med Marie Chr. B., f. 21. Jan. 95 i Aabenraa. Datter af Snedkermester Peter Oesten og Hustru Marie, f. Westenberg. Styrmandseksamens 1. Del. Indtraadt i Etaten 1. Marts 21 som fung. Toldbetj. i Aabenraa; 28. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Marts 21); 1. Marts 25 Fører af Patrouillefartøj smstds.

**Birkholm, Ludvig Bærent**, Overtoldbetjent I, f. 19. Juli 1872 i Faaborg. Søn af Skibsfører C. A. Birkholm og Hustru Christiane Louise, f. Bærentsen. Gift 22. April 05 med Sofie Christiane B., f. 17. Okt. 72 i Ringsted. Datter af Tømrer Anders Vilhelm Johansen og Hustru Regine Magdalene, f. Bærentsen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 99 som Krydsmatros; 16. April 07 Toldbetj. i Aarhus; 31. Aug. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 29. Juli 22 Overtoldbetj. I smstds.



**Bjerreby, Jens Carl**, Toldbetjent, f. 5. April 1864 i Gassum. Søn af Restauratør J. J. Jensen

og Hustru Christiane, f. Jensen. Gift 2. Okt. 91 med Amalie Dorthea Johanne Helga, f. Larsen. f. 7. Okt. 70 i Kbhvn. Datter af Kaptajn C. C. Larsen og Hustru Martha Christine, f. Nilsson. Indtraadt i Etaten 1. Juli 93 som Toldrorsbetjent i Kbhvn.



**Bleeg, Gregers Jensen**, Overtoldbetjent II, f. 21. Jan. 1886 i Juvre paa Rømø. Søn af Gaardejer B. J. Bleeg og Hustru Maria, f. Nielsen. Gift 25. Nov. 20 med Hulda B., f. 14. April 85 i Kongsmark. Datter af Kaptajn H. C. Schmidt og Hustru Caroline, f. Duhn. Indtraadt i Etaten 29. Sept. 20 som fung. Toldbetj. i Fynshav u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Okt. 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21). Kabeltilsynsmand.

**Bleeg, Martin Marius**, Overtoldbetjent II, f. 22. Juli 1879 i Havneby, Rømø. Søn af Kaptajn Hans Jensen Bleeg og Hustru Mette, f. Gregersen. Gift 29. Aug. 23 med Ange Margrethe B., f. 26. April 99 i Havneby Datter af Laust Gram Schmidt og Hustru Marie, f. Lorenzen. Tysk Styrmandseksamen og tysk Skippereksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Havneby paa Rømø u. Tønder; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21). Kabeltilsynsmand.



**Blicher, Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 2. Aug. 1882 i Tvede pr. Randers. Søn af Skolelærer Theodor Eberhardt Blicher og Hustru Kirsten, f. Andersdatter. Gift 10. Jan. 08 med Theese Johanne, f. Petersen, f. 21. Marts 80 i Kbhvn. Datter af Møllermester Christen Petersen og Hustru Josefine, f. Gaustsen. Handelseksamen (Randers) 1900. Indtraadt i Etaten 4. Jan. 13 som

Toldpakhusarb. i Kbhvn. (fra 1. Jan. 13). I en Aarrække Næstformand og Sekretær i Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilager og Pakhuse; Formand for Toldfunktionærernes selskabelige Forening. Har skrevet forskellige Revuer til sidstnævnte Forening.



**Blicher, Steen Blicher**, Toldvagtmaster, Reserveløjtnant i Flaaden, f. 10. Marts 1866. Søn af Skolelærer i Tvede pr. Randers Theodor Eberhard Blicher og Hustru Kirsten, f. Andersen. Gift 5. Maj 90 med Karen Kirstine B., f. 19. Febr. 65 i Damsholte Sogn, Møen. Datter af Anders Christiansen og Hustru Kirsten, f. Andersen. Styrmandseksamen (Bogø) 1886. Indtraadt i Etaten 16. Marts 97 som Toldbetj. i Strandhuse Kontrolpost u. Faaborg; 30. Sept. 99 Karrebæksminde u. Næstved; 20. Aug. 04 Kbhvn.; 1. Juni 11 Overtoldbetj. smstds.; 1. Jan. 20 Toldvagt. smstds. Revisor i Toldbetjentforeningens Alderdoms- og Enkeboliger af 1893; i Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.



**Blokhuis, Marinus**, Toldbetjent, f. 4. Juli 1898. Indtraadt i Etaten 27. Maj 30 som Toldbetj. i Frederikshavn; 1. Juli 31 Kbhvn.

**Boilesen, Martin Andreas**, Toldpakhusarbejder, f. 24. Nov. 1873 i Skive. Søn af Snedkermester N. Boilesen og Hustru Albertine Marie, f. Hansen. Gift 3. Jan. 99 med Amalie Katrine Sophie B., f. 13. Jan. 78 i Randbøldal ved Vejle. Datter af Vævermester Lorentzen og Hustru Maren, f. Jørgensen. Indtraadt i Etaten 29. Okt. 13 som



Pakhuskarl i Fredericia; 1. April 15 Toldpakhus-  
arb. smstds.



**Bornæs, Peder Laurits**, Overtoldbetjent, f. 17.  
Maj 1864 i Marstal Landsogn, Ærø. Søn af fhv.  
Skibsfører Rasmus Nielsen og Hustru Karen, f.  
Lauritzen. Gift 10. Jan. 90 med Ane B., f. Al-  
bertsen, f. 20. April 70 i Marstal Landsogn. Ind-  
traadt i Etaten 20. Dec. 06 som Toldopsynsm.  
ved Grønsund Færgebro u. Stubbekøbing; 15.  
Juni 07 Toldbetj. i Hals u. Aalborg; 25. April  
11 Aalborg; 31. Aug. 20 Overtoldbetj. I smstds.



**Boolsen, Valdemar Oluf**, Toldvagtmaster, Ser-  
gent, f. 8. Jan. 81 i Kbhvn. Søn af Skomager C.  
Boolsen og Hustru Anna, f. Sørensen. Gift 4. Nov.  
11 med Anna B., f. 16. Maj 87 i Kbhvn. Datter af  
Vognmand S. Simonsen (død). Indtraadt i Etaten  
21. Juli 12 som Toldrobsbetj. i Aalborg; 7. Dec. 12  
Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.;  
24. Sept. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 15. Aug. 28  
til midl. Tj. i Insp. for Tobaksbesk.; 7. Maj 31  
Toldvagtm. i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Juli 31).



**Boye, Albert Hermansen**, Toldbetjent, f. 23.  
Maj 1900 i Marstal. Gift med Anna B., f. 26. Juni  
03 i Marstal Landsogn. Styrmandseksamen. Ind-  
traadt i Etaten 12. Sept. 28 som Toldbetj. i Ros-  
kilde; 16. Dec. 31 Odense. Sejlet til Søs i 14 Aar.



**Bornæs, Karl Alfred**, Toldbetjent, f. 14. Marts  
1902 i Marstal. Søn af Overtoldbetjent Peter  
Lauritzen og Hustru Ane, f. Albertsen. Ugift.  
Maskinmestereksamen. Indtraadt i Etaten 18. Maj  
29 som Toldbetj. i Kbhvn. Har sejlet i D. F. D. S.  
som Maskinmester.



**Bragdø, Anker Stjerne Edvard Frimuth Has-  
ager**, Toldbetjent, M. f. D. R., f. 30. Marts 1901  
i Fredericia. Søn af Skipper Vilhelm E. O. Bragdø  
og Hustru Johanne, f. Petersen. Gift 13. April 22

med Anna B., f. 13. Febr. 03 paa Bogø. Datter af Gaardejer Hans P. Sørensen og Hustru Ane Kristine, f. Olsen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 30 som Toldbetj. i Hals u. Aalborg.



**Branderup, Niels Jensen**, Overtoldbetjent II, f. 15. Aug. 1885 i Hyrup. Søn af Landmand Claus Branderup og Hustru Kirstine, f. Nielsen. Gift 7. Marts 13 med Emma B., f. 15. Sept. 86 i Toftlund. Datter af Glarmester Jørgen Jessen og Hustru Anna, f. Ebsen. Toldbetjentseksamen. C. I. S. Gendarm. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. (fra 1. Juli 20); 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Brandrup, Johannes Emil**, Toldpakhusarbejder, f. 31. Aug. 1895 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 25. Okt. 22 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.

**Breining, Jens Sigfred**, Maskinpasser, f. 27. Maj 1893 i Kolding. Søn af Skibsfører Anders Nielsen Breining (død) og Hustru Vilhelmine, f. Klausen. Gift 17. Dec. 23 med Johanne Panduro B., f. 28. Jan. 04 i Korsør. Datter af Overmatros Jul. Jørgensen og Hustru Marie, f. Poulsen. Fiskeskipperseksamen og Motorpasserprøve. Indtraadt i Etaten 12. Sept. 23 som Toldbetj. i Svendborg; 8. Maj 30 Karrebæksminde u. Næstved; 7. Maj 31 Maskinpasser smstds. (fra 1. Juli 31); 3. Nov. 31 Nyborg.

**Breitenbauch, Karl Andreas**, Overtoldbetjent, f. 27. Sept. 1889 i Struer. Søn af Skibsfører Ernst Breitenbauch og Hustru Anne, f. Jensen. Gift 15. Juli 19 med Sofie, f. 1. Nov. 92 i Glæsborg. Datter af Indremissionær N. Rasmussen. Told-

betjentseksamen. Indtraadt i Etaten 23. Juni 19 som Toldbetj. i Frederikshavn; 30. Maj 27 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Aug. 27).

**Brevig, Hans Peter**, Toldbetjent, f. 16. Nov. 1893 i Svendborg. Søn af Styrmand Christian Brevig og Hustru Margrethe, f. Simonsen. Gift 2. Marts 22 med Anne B., f. Pedersen, f. 2. Maj 1900 paa Thurø. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 19. Marts 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; Udenf. Nr. 1. Jan. 24—30. Aug. 24; 20. Aug. 24 Toldbetj. i Ommel u. Marstal; 24. Juni 31 Næstved.

**Bruhn, Johannes Andreas**, Toldbetjent, f. 13. April 94. Indtraadt i Etaten 22. Maj 23 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Buus, Christen Buhl Marius**, Toldbetjent, f. 31. Marts 1898 i Assens pr. Mariager. Søn af Uddelejer Nicolaj J. Buus og Hustru Petrine, f. Jensen. Gift 27. Aug. 24 med Ada B., f. 25. Febr. 99 i Cardiff. Datter af Forretningsbestyrer Niels Poul Nielsen og Hustru Christiane Frederikke, f. Axelsen. Styrmandseksamen 23; Skibsførereksamen 24. Indtraadt i Etaten 23. Maj 27 som Toldbetj. i Kbhvn. 24—27 Styrmand i D. F. D. S.



**Bødker, Andreas Conrad**, Toldbetjent, f. 26. Okt. 1891 i Jennum pr. Spendrup. Søn af Købmand Peter Christensen-Bødker og Hustru Christiane Nikoline, f. Thomsen. Gift 29. Nov. 25 med Margrethe B., f. 1. Aug. 90 i Løkken. Datter af Blikkenslagermester L. A. Wendelboe og Hustru Karoline Franciska, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Bødker, Hans Aksel Sørensen**, Toldbetjent, Sergeant, f. 20. April 1898 i Vejerslev. Søn af Købmand Søren Peter Sørensen Bødker og Hustru Ane Kirstine, f. Andersen. Gift 6. April 24 med Sørine Marie B., f. 19. Febr. 1900 i Holbæk pr. Ørsted, Jyll. Datter af Murermester Lauritz Nielsen og Hustru Maren. Indtraadt i Etaten 18. Maj 29 som Toldbetj. i Padborg; 28. Okt. 30 Sønderborg. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.



smstds.; 21. Juni 19 Overtoldbetj. smstds.; 18. Aug. 27 Toldvagt. i Aalborg.

**Calender, Christian**, Toldbetjent, f. 1. Sept. 1896 i Aabenraa. Søn af Skibskaptajn Jes Nielsen Calender og Hustru Anna Elisabeth, f. Michelsen. Gift 21. April 25 med Julie Jessine C., f. 2. Juli 96 i Nordby, Fanø. Datter af Skibskaptajn Jens Nielsen Brinck og Hustru Mette Jessine, f. Terkelsen. Styrmandseksamen (tysk). Indtraadt i Etaten 31. Maj 26 som Toldbetj. i Marstal; 28. Okt. 30 Sønderborg.



**Bønneland, Christian Andreas Rasmussen**, Toldbetjent, f. 8. Juni 1895 i Horne Sogn, Svendborg Amt. Søn af Fisker J. N. R. Bønneland og Hustru Karen, f. Væver. Gift 9. Nov. 21 med O. Johanne R. A. B., f. 10. Dec. 95 i Horne Sogn, Svendborg Amt. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Vejle.



**Carlsen, Evald Axel Marinus**, Toldbetjent, Sergeant, f. 8. Marts 1898 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 6. Marts 30 som Toldbetj. i Kbhvn. (fra 1. Marts 30).

**Bønneland, Hans Bredahl**, Toldbetjent, f. 19. Aug. 1898 i Horne Sogn, Svendborg Amt. Søn af Savskærer I. P. A. Bønneland og Hustru Nanna, f. Hansen. Gift 12. Aug. 27 med Erna Rødding B., f. 31. Okt. 03 i Kbhvn. Datter af Snedker Christen Laursen og Hustru Kirsten Marie, f. Vaer. Indtraadt i Etaten 26. Juli 28 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Carlsen, Harald Frederik**, Toldpakhusarbejder, f. 9. Maj 1888 i Kbhvn. Søn af Møllerkusk Hans

**Børresen, Frants Peter Marius**, Toldvagtimester, f. 25. Maj 1882 i Kbhvn. Søn af fhv. Rangermester H. P. N. Børresen, Masnedsund, og Hustru Ane Marie, f. Frandsen. Gift 17. April 10 med Zelma Alvilda Nicoline B., f. 6. April 82 i Stege. Datter af fhv. Havnefoged G. A. Møller og Hustru, Masnedsund. Handelseksamen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj.

Peter Carlsen og Hustru Christine, f. Nielsen. Gift 28. Marts 18 med Anna Emilie C., f. 3. Febr. 90 i Køge. Datter af Postbud P. Christensen og Hustru, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.

**Carlsen, Jens Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 6. Aug. 1865 i Nykøbing F. Søn af Arbejdsmand R. Carlsen og Hustru Christine, f. Petersen Gift 30. Sept. 92 med Johanne C., f. 7. Sept. 65 i Nykøbing F. Datter af Johan Ernstsens og Hustru Karen, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 2. Maj 01 som Arb. i Nykøbing F.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 1. Jan. 25 Odense. Afsked 1. Maj 32.



tjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 20 som Toldbetj. i Aalborg. 27—30 Repræsentant i Toldbetjent Foreningen af 1904.

**Carstensen, Niels Mandøe**, Overtoldbetjent II, f. 29. Nov. 1886 i Sønderho, Fanø. Søn af Skibsfører Jeppe Carstensen og Hustru Johanne, f. Mandøe. Gift 20. April 11 med Abelone C., f. 23. Okt. 86 i Sønderho, Fanø. Datter af Fyrskibskok Hans Jessen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 25. Febr. 14 som Toldbetj. i Nykøbing F. (fra 1. April 14); 19. Dec. 17 Husby u. Ringkøbing; 7. Dec. 18 Nymindegab u. Varde; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. Sørensmlem for Ribe Amt fra 1. Dec. 24; i Bestyrelsen for Lønne Sogns Sygekasse.



**Christens, Niels Marinus**, Overtoldbetjent II, Overartillerist, f. 13. Nov. 1889 i Hoven, Jylland. Søn af Gaardejer Niels Lauge Christens og Hustru Else Marie, f. Hoven. Gift 21. Sept. 17 med Jenny Sofie C., f. i Sæby, Jylland. Datter af Otto Jensen og Hustru Josefine, f. Sørensen. Toldbetjenteksamen 29. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 27. Sept. 24 Overtoldbetj. II i Taars u. Nakskov; 12. Marts 30 Skovshoved u. Kbhvn. Kabeltilsynsmand: fra 28—30 Medlem af Havneudvalget i Taars.

**Christensen, Aksel Peter Severin**, Toldbetjent, f. 13. Nov. 1890 i Skagen. Søn af Avlsbruger Marinus Christensen og Hustru Thora, f. Svendsen. Gift 3. Okt. 16 med Marie Kirstine Amalie C., f. 9. Juli 87 i Skagen. Datter af Fisker Leo Petersen og Hustru Ellen, f. Raaberg. Toldbe-

**Christensen, Anders Christian**, Toldpakhusformand II, f. 10. Nov. 1874 i Romdrup, Jylland. Søn af Husejer Niels Christensen og Hustru Marie, f. Justesen. Gift 3. Nov. 99 med Anna Sofie C., f. Andersen, f. 9. Jan. 74 i Vidstrup. Indtraadt i Etaten 15. Sept. 02 som Arb. i Aalborg; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 18. Dec. 20 Toldpakhusform. II smstds.



**Christensen, Carl**, Maskinpasser, f. 14. Febr. 1891 i Nybøl. Søn af pens. Overpostpakkemester Jens Christensen og Hustru Frederikke, f. Heide. Indtraadt i Etaten 9. Okt. 20 som fung. Toldbetj. i Sønderborg (fra 1. Okt. 20); 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Okt. 20); 23. Juni 21 Maskinpasser smstds.

**Christensen, Christen Anker, Overtoldbetjent II**, f. 8. Nov. 1894 i Kbhvn. Søn af Formand Christian Christensen og Hustru Bodil Marie, f. Pedersen. Gift 7. April 25 med Emilie Nielsigne C., f. 23. Sept. 89 i Odense. Datter af Kontorbestyrer Chr. Hvitfeldt og Hustru Olga. Mellemskoleeksamen; Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 27. Marts 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II i Øster Hurup u. Hobro. 1. April 32 Strandfoged i Haslev Fogeddistrikt.

**Christensen, Edvard Marius, Reparatør**, f. 1. Maj 1900 i Kbhvn. Søn af Landmand A. Christensen og Hustru Gertrud, f. Hansen Bacher. Ugift. Maskinisteksamen; Kommunal Installatør Eksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juni 29 som Reparatør i Kbhvn.

**Christensen, Emanuel Brun, Toldbetjent**, f. 21. Nov. 1896 i Svendborg. Søn af Toldassistent Hans Peter Christensen og Hustru Theodora Ura-nia, f. Jørgensen. Gift 13. Jan. 22 med Gunnild C., f. 8. Juli 1900 i Hundested. Datter af Fisker Jakob Nielsen og Hustru Marie, f. Petersen. Sætteskippereksamen. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 23 som Toldbetj. i Frederikssund.



**Christensen, Jens Olaf, Toldbetjent**, f. 23. April 1898 i Kulhus, Hornshered. Søn af Fisker Hans Christensen og Hustru Anne Margrethe, f. Jensen. Gift 4. Nov. 27 med Marie Kirstine C., f. 11. Dec. 05 i Kbhvn. Datter af Kirkegaardsbetjent C. V. Jeppesen og Hustru Ebba Caroline, f. Dencker. Sætteskippereksamen 1918. Indtraadt i Etaten 22. Okt. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 12. April 30 Køge.



**Christensen, Frands Frederik Max, Overtoldbetjent II**, f. 19. Jan. 1895 i Ejby, Ryge Sogn pr. Kirkehyllinge. Søn af Parcellist Jens Peter Christensen og Hustru Karen Marie, f. Maxen. Gift 22. Nov. 16 med Anna Kirstine C., f. 5. Marts 91 i Snertinge pr. Særslev. Datter af Landpost Christian Jensen og Hustru, f. Larsen. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Køge; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Christensen, Marius, Overtoldbetjent I, Sergent** i Grænsegendarmeriet, f. 22. Febr. 1880 i Horsens. Søn af Arbejdsmand Søren Chr. Sørensen og Hustru Mariane, f. Christensen. Gift 23. Okt. 08 med Ane Sofie C., f. 14. Juli 83 i Knudsbøll. Datter af Husmand Widrik Nielsen og Hustru. Indtraadt i Etaten 26. Maj 21 som Overtoldbetj. I i Rudbøl u. Tønder; 1. Aug. 1905 til 26. Maj 21 Grænsegendarm.

**Christensen, Holger Lars Andersen, Toldbetjent, Sergent**, f. 12. Sept. 1899. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 26 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Christensen, Martin, Fører af Patrouillefartøj**, f. 2. Febr. 1888. Indtraadt i Etaten 21. Marts 17 som Toldbetj. i Helsingør; 28. Marts 25 Over-





f. 23. Febr. 96 i Holbæk. Datter af Skolebetjent J. P. Nielsen og Hustru Ane Marie, f. Jørgensen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Holbæk.

**Christensen, Mikael**, Toldpakhusarbejder, f. 6. Marts 1902 i Hals. Søn af pens. Toldvagtimester C. Christensen og Hustru J., f. Jensen. Gift med Litten C., f. 26. Jan. 05 i Silkeborg. Datter af Papirarbejder Boris og Hustru Th., f. Christensen. Handelseksamen. Indtraadt i Etaten 4. Febr. 31 som Toldpakhusarb. i Aarhus.



toldbetj. II smstds.; 16. Sept. 26 Fører af Patrouillefartøj i Kbhvn.

**Christensen, Niels Anton**, Fører af Patrouillefartøj, f. 14. Maj 1884 i Faaborg. Søn af Baadefører Niels Christensen og Hustru Anne Marie, f. Pedersen. Gift 7. Okt. 05 med Kirstine C., f. 27. Juli 81 i Horne Sogn. Datter af Handelsmand Anders Nielsen Stage og Hustru Ane, f. Rasmussen. Sætteskippereksamen 1914. Indtraadt i Etaten 20. Maj 15 som Toldrovsbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 4. Juni 23 Overtoldbetj. I smstds.; 22. April 24 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Christensen, Martin Sigismund**, Overtoldbetjent I, Styrmand, f. 6. Juli 1866 i Kbhvn. Søn af Veteran fra 1864, Murer Jens Christensen, D. M., og Hustru Ane, f. Sørensen. Gift 27. Juni 26 med Maggi C., f. 16. Jan. 93 i Bækmarksbro, Møborg Sogn. Datter af Husmand Peter Chr. Jensen Kronborg og Hustru Ingeborg, f. Tinggaard. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 95 som Toldbetj. i Kbhvn.; 29. Okt. 02 Afsk. efter Ansøgning; 1. Juni 06 genansat som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Febr. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Jan. 22 Overtoldbetj. I smstds.

**Christensen, Niels Peter**, Toldbetjent, f. 30. Juni 1900 paa Omø. Søn af Boelsmand Christen Christensen og Hustru Constance, f. Christensen. Gift 1. Juni 30 med Emmy Ingeborg C., f. 24. Nov. 1900 i Kbhvn. F. Datter af Snedkermester J. Fr. Hansen og Hustru Marie Kirstine, f. Rasmussen. Sætteskippereksamen (Grenaa) 1927. Indtraadt i Etaten 18. Maj 29 som Toldbetj. i Kbhvn.; til Søs fra 1919—1923; Fisker fra 1923—24; Vikar som Havnefoged paa Omø fra 1924—26.



**Christensen, Mathias Rørbæk**, Toldbetjent, f. 23. Okt. 1894 i Audebo pr. Maarsø. Søn af Fisker J. Chr. Christensen og Hustru Ane Sofie, f. Olsen. Gift 26. April 24 med Johanne Boline C.,



**Christensen, Ove Henry Valdemar**, Toldpakhushusformand II, f. 25. Febr. 1886 i Kbhvn. Søn af Former Anton Emilius Valdemar Christensen og Hustru Inger Christine, f. Jørgensen. Gift 8. Maj 14 med Ellen C., f. 6. Maj 93 i Kbhvn. Datter af Værkfører Johan Stahr og Hustru, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 5. April 10 som Toldpakhushusarb. i Kbhvn. (fra 1. April 10); 18. Juni 31 Toldpakhushusform. II paa Varefrilageret i Kbhvn. 1915—19 Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og Pakhuse.



Dec. 31 Overtoldbetj. i smstds. Medlem af Menighedsraadet. Formand for Værgeraadet. Ansat ved Redningsvæsenet i Tyborøn.



**Christensen, Svend Peder Christen**, Toldbetjent, Sergent, f. 14. Okt. 1903 i Kbhvn. Søn af Ministerialbetjent Frederik Vilhelm Christensen og Hustru. Gift 6. Nov. 27 med Ellen Margrethe C., Datter af Overtoldbetjent J. P. Jensen, Nakskov. Indtraadt i Etaten 29. April 31 som Toldbetj. i Kbhvn. Fra Udtrædelsen af Hæren Okt. 1928 til Ansættelsen i Toldetaten: Rejsende.



**Christensen, Peter Marius**, Overtoldbetjent II, f. 3. Sept. 1890 i Hejlsminde. Søn af Skipper Morten Christensen og Hustru Anne Marie, f. Oluksen. Gift 6. Febr. 14 med Henriette Sofie C., f. 16. Okt. 90 i Frørup. Datter af Skomagermester Heinrich Lüthje og Hustru Marie Vilhelmine, f. Rasmussen. Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Blans u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 1. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.



**Christensen, Sigvald**, Overtoldbetjent I, f. 7. Aug. 87 i Thyborøn. Søn af Sognefoged Anders Christensen og Hustru Gertrud Marie, f. Madsen. Gift 13. Juli 12 med Sørine C., f. 9. Juni 84 i Harbøre. Datter af Tømrer Søren Andersen, Nr. Aabye, og Hustru Rasmine, f. Andersen. Indtraadt i Etaten 27. April 11 som Toldopsynsmand i Tyborøn u. Lemvig; 29. Marts 17 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 18.

**Christiansen, Anton Martinus**, Toldpakhushusformand II, f. 5. Okt. 1870 i Tornby. Søn af Stenhugger Niels Kristian Christiansen og Hustru Kristine, f. Thomsen. Gift med Karen Kristine C., f. 15. Jan. 70 i Ringkøbing. Datter af Vognmand Kristen Thomsen og Hustru Karen, f. Jør-

gensen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 04 som Arb. i Aalborg; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 18. Juni 31 Toldpakhusform. II smstds.



i Nørre Sundby. Indtraadt i Etaten 1898 som Pakhusarb. paa Toldboden i Kbhvn.; 1. Maj 09 Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.

**Christiansen, Carl Christian Grevelund**, Toldpakhusformand II, f. 14. Dec. 1891 i Odense. Søn af pens. Toldpakhusformand R. P. Christiansen, Dbm., og Hustru Karen, f. Jørgensen. Gift 8. Maj 15 med Marie K. C., f. 23. Dec. 93 i Vonsild. Datter af Væver Hans Olsen og Hustru Mette, f. Dahl. Indtraadt i Etaten 1. April 10 som Toldpakhusarb. i Odense; 15. Okt. 15 Toldpakhusarb. (statsansat) smstds.; 18. Juni 31 Toldpakhusform. II smstds. Fhv. Suppleant i Toldfunktionærforeningen.



**Christiansen, Karl Albert**, Lagerformand, f. 9. Jan. 1895 i Mørkøv. Gift 6. Juni 20 med Erna C., f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 4. Juni 19 som Lagerarb. i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 1. April 20 Lagerarb. af 16. Lønningsklasse smstds.; 1. Juli 31 Lagerform. af 14. Lønningsklasse smstds.



**Christiansen, Christian**, Toldpakhusformand II, f. 4. Marts 1875 i Tykskov ved Tønder. Søn af Arbejdsmand Laurits Christiansen og Hustru Mette Bothilde, f. Knutsen. Gift 25. Sept. 04 med Marine C., f. 13. Jan. 78 i Dortmund. Datter af Fyrste Weitkowitz og Hustru Cathrine. Indtraadt i Etaten 19. Juni 20 som fung. Toldpakhusarb. i Tønder; 28. April 22 Toldpakhusarb. smstds.; 27. Juli 22 Toldpakhusform. II smstds.



**Christiansen, Christian Heinrich**, Overtoldbetjent II, f. 2. Aug. 1888. Indtraadt i Etaten 29. Dec. 17 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. Maj 26 Over-toldbetj. II smstds.

**Christiansen, Orla Edvin**, Toldbetjent, f. 28. Dec. 1893 i Frederikshavn. Søn af Sømmand Carl Albert Alexander Christiansen og Hustru Sofie Charlotte, f. Pedersen. Gift med Asta C., f. i Frederikshavn. Datter af Skomager og Musiker Nielsen og Hustru. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Frederikshavn; 17. Dec. 26 Kolding.

**Christiansen, Eduard Laurits**, Toldpakhusarbejder, f. 22. Jan. 1873 i Kbhvn. Gift 24. April 21 med Anna Marie C., f. Klitgaard, f. 10. Febr. 72



**Christiansen, Robert Arnold**, Toldbetjent, f. 27. Maj 1901 paa Thurø. Søn af Skibsreder N. H. Christiansen og Hustru Oline Marie, f. Hansen. Gift 16. Sept. 28 med Esther C., f. 14. Juni 08 i Taastrup, Jylland. Datter af Blikkenslagermester Karl Kokborg og Hustru Emma, f. Engel. Styrmands-eksamen. Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 13. Sept. 26 som Toldbetj. i Skagen; 9. Febr. 29 Assens.

**Clausen, Hans Christian**, Toldpakhisarbejder, f. 10. Juli 1896 i Kbhvn. Søn af fhv. Frihavnsfor- mand, Rentier Hans Jørgen Clausen og Hustru Marie Frederikke, f. Andersen. Gift 17. April 25 med Camilla C., f. 2. Juli 1900 paa Møen. Datter af Husejer Jens Rasmussen og Hustru Agnete, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 21 som Toldpakhisarb. i Kbhvn.



**Clausen, Julius Cæsar Hammeken**, Toldbetjent, f. 27. Juni 1898 i Sønderød, Odense Amt. Gift 26. Aug. 23 med Else C., f. Lyng. Styrmands- eksamen 1919, Skibsførereksamen 1920. Indtraadt i Etaten 23. Marts 27 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Clausen, Marcus Adolf Henrik**, Overtoldbetjent II, Diplom C. I. S. 1920, f. 17. Nov. 1871 i Graa- sten. Søn af Væver Jacob Clausen og Hustru Margrethe, f. Hansen. Gift 25. Maj 96 med Chri- stiane C., f. 24. Sept. 72 i Egersund. Datter af Skomagermester Lund og Hustru, f. Jessen. Ind- traadt i Etaten 29. Juni 20 som fung. Toldbetj. i



**Graasten**; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21).



**Clausen, Vilhelm Knud**, Overtoldbetjent I, Ser- gent, f. 29. Maj 1889 i Kbhvn. Søn af Restauratør Vilhelm C. A. Clausen og Hustru Knudsigne, f. Traberg. Gift 29. Maj 15 med Agnes Elisabeth C., f. 4. Jan. 90 i Kbhvn. Datter af Malermester V. A. Lind og Hustru Adolfine, f. Knagh. Toldbe- tjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Maj 28 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Juli 31 Overtoldbetj. I.



**Clemmensen, Laurits Sofus**, Toldbetjent, f. 14. April 1901 paa Thurø. Søn af Skibsfører Hans Jørgen Clemmensen og Hustru Laurine E. K., f. Hansen. Gift 7. Maj 26 med Dorothea Sofie C., f. 18. Maj 01 i Augustenborg. Datter af Bødker

Chr. Fogt og Hustru Anne Marie, f. Duus. Styrmandseksamen 1. Del. Indtraadt i Etaten 20. Juni 28 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Clemmesen, Jens Vollesen**, Toldpakhusfor-  
mand II, f. 21. Sept. 1894 i Frørup. Søn af Sta-  
tionsforstander Niels Clemmesen og Hustru Vil-  
helmine, f. Wollesen. Gift 3. Dec. 20 med Anna  
Kathrine C., f. 19. Marts 96 i Smeager. Datter  
af Jørgen Clemmesen og Hustru Ingeborg Ma-  
rie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 22  
som Toldpakhusarb. i Aabenraa; 1. Aug. 22 Told-  
pakhusform. II smstds.; 15. Maj 20 til 1. April  
22 Politibetjent. C. I. S. Gendarm.



**Dam, Karl Nielsen**, Overtoldbetjent I, f. 9. Okt.  
1878 i Villebøl pr. Ribe. Søn af Kromand Niels  
Christensen og Hustru Eline, f. Dam. Gift 26.  
Marts 07 med Anna D., Datter af Gaardejer Pe-  
ter Staal og Hustru Karen. Styrmands- og Skibs-  
førereksamen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i  
Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.;  
31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Over-  
toldbetj. I smstds. Formand for Grundejerfor-  
eningen »Strandvejskvarteret«.



**Conradsen, Hans Lauritz**, Toldvagtmeester, f.  
18. Nov. 1869 i Asminderød. Søn af Gaardejer  
Knud Conradsen og Hustru Johanne Marie, f.  
Nielsen. Gift 31. Okt. 97 med Anna Christine C.,  
f. Andersen, f. 27. Juni 75 i Kbhvn. Indtraadt i  
Etaten 24. Okt. 94 som Rorsbetj. i Kbhvn.; 29.  
Maj 15 Overtoldbetj. smstds.; 20. Dec. 19 Told-  
vagtm. smstds.

**Dall, Mathias Lorentsen**, Strandvagtmeester, f.  
4. Okt. 1867 i Sønder Bjert pr. Kolding. Søn af  
Toldbetjent i Aarhus L. M. Dahl og Hustru  
Ane Kathrine, f. Nielsen. Gift 7. Jan. 98 med  
Anne Georgine D., Datter af Købmand L. Han-  
sen og Hustru Karoline. Indtraadt i Etaten 1.  
Jan. 95 som Krydstoldbetj. i Helsingør; 31. Marts  
98 Toldbetj. i Esbjerg; 20. Febr. 06 Helsingør;  
31. Maj 11 Overtoldbetj. smstds.; 20. Dec. 19  
Toldvagtm. smstds.; 29. Okt. 21 Strandvagtme-  
ster i Dragør u. Kbhvn. (fra 1. Dec. 21).



**Damgaard, Lars Peter Hansen**, Overtoldbetjent  
I, D. M., Sergent i Grænsegendarmeriet, f. 21. Sept.  
1875 i Vinding pr. Brædstrup. Søn af Landmand  
Hans Peter Andersen og Hustru Kirstine Marie,  
f. Lauersen. Gift 23. Nov. 06 med Andrea Kir-  
stine D., f. 23. Nov. 79 i Gerrild pr. Grenaa.  
Datter af Landmand Lars Poulsen og Hustru Kri-  
stiane, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 11. Marts  
14 som Toldofficiant i Vedsted u. Ribe; 1. Okt.  
19 Toldbetj. smstds.; 17. Jan. 21 Tønder; 1. Marts  
25 Overtoldbetj. I smstds. 26. Jan. 09 D. M.

**Damm, Hans Lauritzen**, Toldpakhusarbejder, f.  
15. April 1870 i Erlev. Søn af Skrædermeester A.  
Lauritzen Damm og Hustru Metha, f. Petersen.  
Gift 30. Juli 96 med Anna Marie D., f. 28. Okt.  
73 i Haderslev. Datter af Handelsmand Mads  
Petersen og Hustru Marie Elisabeth, f. Hansen.  
Indtraadt i Etaten 17. Aug. 20 som fung. Told-



pakhusarb. i Haderslev; 31. Aug. 22 Toldpakhus-  
arb. smstds. 16 Aar ansat ved Kommunal-Politiet  
i Haderslev.



**Darrit, Max Christian**, Toldbetjent, f. 7. Jan.  
1895 i Horsens. Søn af Togfører Christian Mad-  
sen og Hustru Mette Marie, f. Jensen. Indtraadt  
i Etaten 1. Jan. 24 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Danielsen, Daniel Peter**, Strandvagtme-  
ster, f. 20. Febr. 1876 i Nordby paa Fanø. Søn af Baad-  
fører Peter Danielsen og Hustru Ane Margrethe  
f. Jensen. Gift 8. Juli 11 med Ragnhild Valborg  
D., f. 1. Maj 90 i Kbhvn. Datter af Murermester  
J. Jeppesen og Hustru Johanne, f. Guldbrandsen.  
Styrmadseksamen 1895. Toldbetjenteksamen  
1929. Indtraadt i Etaten som Krydsbetj. i Kryds-  
toldvæsenet; 26. Nov. 03 Toldbetj. i Marstal (fra  
1. Jan. 04); 31. Maj 11 Overtoldbetj. i Slagelse;  
20. Dec. 19 Toldvagtm. smstds.; fra 1. Aug. 20  
fung. Strandvagtm. i Høruphav u. Sønderborg;  
26. Maj 21 Strandvagtm. smstds. (fra 1. Maj 21).  
Medlem af Sogneraadet siden 1925 og Næstfor-  
mand siden 1929. Fra 1925—1929 Formand for  
Hjælpekassen.

**Danielsen, Laurits Christian**, Toldpakhusarbej-  
der, f. 13. Jan. 1893 i Frederikshavn. Søn af  
Buntmager Carl Danielsen og Hustru Amalie, f.  
Larsen. Indtraadt i Etaten 28. Nov. 18 som Arb.  
i Frederikshavn; 8. April 19 Toldpakhusarbejder  
smstds. (fra 1. April 19).



**Dauberg, Ejnar Magnus**, Overtoldbetjent II, f.  
17. Juli 1891 i Otterup. Søn af Manufakturhand-  
ler Chr. Dauberg og Hustru Anna, f. Jørgensen.  
Ugift. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Told-  
betj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

**Degn, Willy**, Toldbetjent, f. 23. Aug. 1904 i  
Kongsmark, Rømø. Søn af Dampskibsfører Jo-  
hannes Degn (død) og Hustru Eleonora, f. Falk.  
Realeksamen. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 30 som  
Toldbetj. i Toftum paa Rømø u. Tønder.



**Dehn, Johannes Poul Ludvig**, Overtoldbetjent  
II, f. 12. Sept. 1895 i Kbhvn. Søn af fhv. Husejer

Poul Ludvig Dehn og Hustru Anna, f. Jørgensen. Gift 5. Febr. 24 med Ragnhild Theolinda Victoria D., f. Klitborg, f. 18. Juli 95 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1919 som fung. Toldbetj. i Kbhvn.; 30. April 21 Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds. Oplært ved Handelen fra 1910. Forvalter ved Dansk Kemikaliefabrik til 1919.



05 i Nordby, Fanø. Datter af Skibsfører Niels Hansen Gregersen og Hustru Margrethe, f. Fastrup. Mellemskoleeksamen 1915; Realeksamen 1916; Styrmands- og Skibsførereksamen 1920. Indtraadt i Etaten 22. Sept. 26 som Toldbetj. i Kbhvn. Sejlet som Styrmand 1922—26; Næringsbevis som Skibsfører 1925.

Duus, Theodor Christian, Overtoldbetjent II, f. 8. Juni 1891 i Aabenraa. Søn af Landmand Chr. Duus og Hustru Anna, f. Christensen. Gift 24. Sept. 20 med Gretchen D., f. 27. Marts 97 i Norderney. Datter af Snedkermester H. H. Jürgens og Hustru Hilda, f. Blumenfeldt. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. paa Kalø u. Aabenraa; 23. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21). Opkrævning af Havneafgifter til Kalø Havn.

Dyhrberg, Niels Christian, Toldpakhusarbejder, f. 13. Marts 1899 i Skive. Søn af Landmand Thomas Dyhrberg og Hustru Mette Marie, f. Madsen. Gift med Helga Elisabeth D., f. 27. Maj 05 i Ryomgaard. Datter af Formand Christoffersen og Hustru Jensine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 20. Febr. 26 som Toldpakhusarb. i Aarhus (fra 1. April 26).



Duus, Thomas Lauritzen, Toldbetjent, Jernkorset m. v., f. 5. Sept. 1894 i Aarø. Søn af Smedemester Th. L. Duus og Hustru Marie Kirstine, f. Mogensen. Gift 27. April 24 med Anne Margrethe D., f. 8. Maj 98 i Sottrup pr. Tønder. Datter af Landmand Mathias Hartung og Hustru Anne Margrethe, f. Jessen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 23 som Toldbetj. i Højer u. Tønder; 1. Aug. 27 Frederikshavn; 1. Okt. 29 Svendborg. Deltaget i Verdenskrigen 1914—18.

Elkjær, Eli Kristian, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 11. Juni 1891 i Brejning Sogn. Søn af Gaardejer Christian Elkjær og Hustru Kirsten, f. Grønborg. Gift 24. Aug. 18 med Theodora E., f. 8. Maj 96 i Randers. Datter af Stadsgartner R. C. Christensen og Hustru Magdalene, f. Jepsen. Underofficersskolen; Fagprøven. Indtraadt i Etaten 21. Maj 19 som Toldbetj. i Odense; 20. Maj 20 til 20. Jan. 21 i Nørre Smedeby, Krusaa og Padborg; 28. Maj 30 Overtoldbetj. I i Ringsted u. Slagelse.

Duysen, Peder, Toldbetjent, f. 12. April 1900 i Nordby, Fanø. Søn af Skibsfører Harry Poul Duye Duysen og Hustru Anna Margrethe, f. Nielsen. Gift 15. Maj 25 med Margit D., f. 11. Marts

Elmelund, Richard Emanuel, Toldbetjent, Sergent, f. 29. Sept. 1897 i Skastrup pr. Mejlskov St. Søn af Væver H. P. L. Elmelund og Hustru Ane Marie, f. Andersen. Gift 22. Maj 23 med Anna Laurine E., f. 4. Nov. 98 i Odense. Datter af



fhv. Murer R. Chr. Rasmussen og Hustru, f. Akselsen. Gymnastiklæreksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 26 som Toldbetj. i Kbhvn.



Engelhardt, Arnold Gottlieb, Toldbetjent, f. 16. Febr. 1882 i Kbhvn. Søn af kgl. Kapelmusik, Lærer Vilh. Engelhardt. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.



Eriksen, Thorvald Christian, Toldbetjent, f. 2. April 1878 i Bagenkop. Søn af Boelsmand Hans Rasmussen Eriksen og Hustru Dorthea, f. Petersen. Gift 22. Nov. 01 med Petra Kirstine E., f. 7. Okt. 81 i Bagenkop. Datter af Husmand Anders Nielsen og Hustru Hanne Marie, f. Larsen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 03 som Toldopsynsmand i Bagenkop u. Rudkøbing; 1. Febr. 12 Toldbetj. smstds. Tilsynsførende med Stenfiskeriet; Medlem af Skolekommissionen siden 21; Medlem

af Menighedsraadet siden 22; Formand for Værgeraadet i 8 Aar; Tillidsmand for Fiskerne; Regnskabsfører for Bagenkop Salgsforening siden 17.



Esbensen, Sigvald Emanuel, Overtoldbetjent I, f. 1. Marts 1893 i Bogø. Søn af Skibsfører og Købmand Rasmus Esbensen og Hustru Ane, f. Hansen. Gift 22. Maj 15 med Metha E., f. 2. April 94 i Kbhvn. Datter af Toldvagtmaster Rasmus Andersen og Hustru Hansine, f. Rasmussen. Styrmandseksamens 1. og 2. Afd.; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 26. Nov. 18 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 27 Overtoldbetj. II smstds.; 8. Jan. 31 Overtoldbetj. I smstds.

Falck-Petersen, Cajus Thorkild, Toldbetjent, f. 31. Aug. 1893 i Kbhvn. Søn af Maskinmester L. Th. Petersen og Hustru Marie Kristine, f. Falck. Gift 2. Marts 19 med Hansine F.P., f. 26. April 95 i Holeby. Datter af H. Rasmussen og Hustru Hanne, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 24. Okt. 24 som Toldbetj. i Kbhvn.



Faldt, Lorents Larsen Lorentsen, Overtoldbetjent I, f. 12. Aug. 1894 i Byrum paa Læsø. Søn af Gaardejer Jens Gaaren Lorentzen Faldt og Hustru Juliane, f. Jensen. Gift 17. Maj 18. Indtraadt i Etaten 9. Aug. 19 som Toldbetj. i Skagen; 19. Nov. 30 Overtoldbetj. I i Gedser (fra 1. Jan. 31).

Fisker, Thorvald, Toldbetjent, f. 15. Okt. 1898 i Hjarbæk. Søn af Fisker Jens Peter Fisker og Hustru Mine, f. Clausen. Gift 6. Dec. 23 med Helene Andrea F., f. 22. Febr. 05. Datter af Papirhandler Jens Andersen og Hustru Kirstine.





Motorpassereksamen. Indtraadt i Etaten 25. Jan. 30 som Toldbetj. i Hirtshals u. Hjørring.



**Frandsen, Jens Peter Martin Andreas**, Overtoldbetjent I, f. 23. Juni 1875 i Svendborg. Krydsmatros; 31. Jan. 08 Toldbetj. i Kbhvn.; 9. Maj 13 Overtoldbetj. I smstds.; 14. Marts 21 Karantænetilsynet i Kbhvn.



**Frederiksen, Villy Valdemar Vognsen**, Toldbetjent, f. 7. Juni 1897 i Kbhvn. Søn af Skrædder ved Munderingsdepotet Valdemar Frederiksen og Hustru Anna, f. Vognsen. Gift 24. April 20 med Johanne F., f. 23. Maj 95 i Kbhvn. Datter af fhv. Fabrikant, Rentier M. Falkencrone og Hustru Johanne. Maskinisteksamens 1. Del. Indtraadt i Etaten 20. Febr. 29 som Toldbetj. i Skagen. Formand for Skagens Jagtforening; 25 til 31 Medlem af Maskinmesterforeningens Bestyrelse.

**Flaur, Søren Peter**, Overtoldbetjent II, f. 19. Aug. 93 i Aarhus. Gift 13. Febr. 20 med Helga F., f. Keller. Indtraadt i Etaten 23. Juni 19 som Toldbetj. i Aarhus (fra 1. Aug. 19); 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds. Gruppeformand for Toldbetjentforeningens jyske Afd. fra 1925.



**Fribert, Harald Rudolph**, Strandvagtmester, f. 9. Maj 1872 i Tranbjerg paa Samsø. Søn af cand. pharm. Lorentz Trojel og Hustru Nanette Elise, f. Thielemann. Gift med Alhed Kamilla F., f. 9. Maj 97 i Steenstrup, Fyn. Datter af Gaardejer H. P. Astrup og Hustru Anne Margrethe Cecilie, f. Hansen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 97 som Krydsbetjent; 27. Aug. 04 Toldbetj. i Rørvig; 31. Juli 08 Rudkøbing; 9. Maj 13 Overtoldbetj. i Ommel u. Marstal; 27. Sept. 19 Strandvagt. smstds.; 1. Maj 21 Brunsnæs u. Egersund; 14. Juni 29 Hals u. Aalborg. Formand for »Den personlige Friheds Værn«, Hals Afd.; Kasserer i »Julens Glæde«.



**Frandsen, Carl Frands**, Toldpakhuseformand II, f. 17. Juni 1868 i Bregning pr. Ringkøbing. Indtraadt i Etaten 2. Okt. 97; 1. Marts 04 ansat som Toldpakhusearb. paa Varefrilageret i Kbhvn.; 1. Maj 25 Toldpakhuseform. II smstds. 1909 Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Bestillingsmænd paa Varefrilageret af 1906. Foreningens Formand fra Juni 1912. 1915—19 Formand for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og i Pakhuse. Medstifter af Bladet »Toldfunktionærene«.

**Frydendahl, Oskar**, Reparatør, f. 27. Maj 1899 i Vanløse. Søn af Opsynsmand paa Sundholm Sofus Oskar Frydendahl og Hustru Johanne Ma-



rie, f. Beyer. Ugift. Udlært Elektriker. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 29 som Reparator i Kbhvn. 1932 Repræsentant i »Toldbetjentforeningen 1904«.

Handelsskoleeksamen 1912. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. 1909—22 uddannet ved Handelen.

**Gaardsted, Johannes**, Toldpakhusformand I, f. 11. Aug. 1872 i Tirstrup. Søn af Landmand Jens Gaardsted og Hustru Severine, f. Hansen. Gift 2. April 12 med Constance G., f. 3. Aug. 95 i Sorring. Datter af Landmand Thomas Jacobsen. Indtraadt i Etaten 15. April 98 som Arb. i Aarhus; 5. Okt. 05 Frilagerarbejds. smstds.; 4. Marts 08 Orlov uden Løn fra 1. Marts 08 til 28. Febr. 09; Frilagerarbejds. i Aarhus fra 1. Marts 09; 17. Juni 14 Formand p. Varefrilageret i Aarhus; 27. Sept. 19 Toldpakhusform. I smstds.



**Godt, Andreas Martin**, Toldpakhusformand I, f. 28. Jan. 1883 i Kbhvn. Søn af fhv. Portner Tycho Petersen Godt og Hustru Maren Kristine, f. Andersen. Gift 19. Juni 10 med Christine Cathrine G., f. 17. Okt. 85. Datter af Gaardejer Jeppe Andersen Thuesen og Hustru Anna, f. Thaysen. Indtraadt i Etaten 16. Maj 10 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15); 28. April 26 Toldpakhusform. II ved 5 kg Postgodstoldklareringen i Kbhvn.; 22. Maj 31 Toldpakhusform. I smstds. (fra 1. Juli 31). Siden 1915 Revisor i Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og Pakhuse; fhv. Kasserer og Revisor i Toldfunktionærernes selskabelige Forening. Tidligere Herskabstjener.

**Gerdahl, Hans Jacob Simon**, Toldbetjent, Korset, f. 29. Aug. 1901 i Faaborg. Søn af Sagfører P. C. Gerdahl og Hustru Louise T., f. Nielsen. Gift 26. Juli 29 med Maja Alexia G., f. 1. Sept. 99 i Kbhvn. Datter af Montør Axel Frederiksen og Hustru Alma, f. Dørge. Indtraadt i Etaten 23. Marts 27 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Gottschalk, Valdemar**, Toldpakhusarbejder, f. 7. Nov. 1868. Indtraadt i Etaten 1. Juli 11 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarbejder smstds. (fra 1. April 15).

**Gerhardt, Axel Victor Carl**, Toldpakhusarbejder, f. 22. Sept. 1895 i Esbjerg. Søn af fhv. Skibsfører under Vandbygningsvæsenet Marcus Andreas Gerhardt og Hustru Caroline, f. Raun. Gift 20. Febr. 21 med Jenny Caroline G., f. 12. April 98 i Herringløse. Datter af Slagtermester Lars Andersen og Hustru Hanne, f. Pedersen.

**Grau, Jens Sørensen**, Overtoldbetjent II, f. 31. Dec. 1874. Indtraadt i Etaten 11. Aug. 02 som Toldbetj. i Fakkegrav u. Vejle; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. Medlem af Stouby Sogne-



raad; Formand for Dansk Frugtavl, Horsens Kreds; Kredsens Brandfoged.



hoved u. Marstal; 11. Nov. 26 Overtoldbetj. I i Esbjerg.



**Grau, Jørgen Jørgensen**, Toldbetjent, f. 2. Jan. 1903 i Oksbøl Sogn. Søn af Gaardejer Jørgen Grau og Hustru Anna Marie, f. Frederiksen. Gift 15. Nov. 31 med Inge G., f. 4. Juli 06 i Næstved. Datter af Barbermester C. Christiansen og Hustru Anna, f. Larsen. Indtraadt i Etaten 21. April 28 som Toldbetj. i Næstved; 24. Juni 31 Hel-  
singør.

**Green, Alfred August Ludvig**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 17. Febr. 1885 i Kbhvn. Søn af Inkassator H. J. Green og Hustru Ida, f. Larsen. Gift 27. Nov. 08 med Karen M. G., f. Pless, f. 23. Nov. 85 i Randers. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 11 som Rorsbetj. i Kbhvn.; 1. Febr. 20 Overtoldbetj. I smstds.

**Groth, Ole Rasmussen**, Overtoldbetjent I, f. 16. Febr. 1885. Søn af Fyrskibsmatros Christen Hansen Groth og Hustru Sidsel Marie, f. Christensen. Gift 23. Marts 23 med Thora Oline Laurentine G., f. 25. Sept. 93. Datter af Lodsformand Jørgensen og Hustru Betty Vilhelmine, f. Jensen. Styrmandseksamen med Bevis som Skibsfører 08; Toldbetjenteksamen 13. Marts 30. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj II smstds.; 14. Juni 22 Eg-

**Gulmann, Søren Einar Georg Sørensen**, Toldbetjent, Sergent, f. 26. Okt. 1894 paa Frederiksberg. Søn af Fodermester i Zoologisk Have Søren Gulmann og Hustru Caroline, f. Pedersen. Gift 19. Aug. 17 med Carla G., f. Schow, f. 11. Aug. 96 i Kbhvn. Udgaet fra Hærens Elevskole. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Gulstad, Louis Anne**, Overtoldbetjent II, f. 23. Febr. 1890 i Kbhvn. Søn af Grosserer Heinrich Gulstad og Hustru Dorothea, f. Dahl. Gift 31. Juli 23 med Helga G., f. 11. Juli 1900 i Korsør. Datter af Kurvemager Niels Jensen og Hustru Ane Dorothea, f. Madsen. Realeksamen; Toldbetjenteksamen, Indtraadt i Etaten 13. Juni 13 som Toldbetj. opsynsmand i Frederikssund; 29. Marts 17 Toldbetj. smstds.; 15. Sept. 20 Korsør; 14. Aug. 28 Overtoldbetj. II i Odense.

**Haagensen, Hans Alfred**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 19. Sept. 1893 i Kbhvn. Søn af Stabssergent Hans Peter Henrik Haagensen. Gift 11. Nov. 17 med Anna Kathrine H., f. 13. Nov. 89 i Kbhvn. Datter af Vognmand Peter Henning Jensen. Toldbetjenteksamen 30. Indtraadt i Eta-



tøn 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 28. Jan. 30 Overtoldbetj. II smstds.; 12. Marts 32 Overtoldbetj. I smstds.



**Hadberg, Andreas Petersen**, Toldbetjent, f. 8. Marts 1879 i Sdr. Vilstrup. Søn af Fisker Ove Christian Hadberg og Hustru Ane Marie, f. Petersen. Gift 23. April 10 med Ane Kathrine H., f. 25. Jan. 81 i Haderslev. Datter af Smed og Vognfabrikant Andersen og Hustru Anna, f. Kjær. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Viktoriabad u. Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20).



**Halnæs, Lars Peter Julius**, Toldvagtmeister, M. f. D. R., f. 22. Okt. 1877 i Kbhvn. Søn af Toldopsynsmand Rasmus Hansen og Hustru Dorthea Marie. Gift med Dagmar Hermandine Christiane Elisabeth H., f. 4. Juli 84 paa Frederiksberg. Datter af Maskinmester Nielsen, Krydsmatros. Ind-

traadt i Etaten 9. Maj 06 som Toldbetj. i Rønne; 5. Jan. 07 Neksø; 12. Okt. 12 Kbhvn.; 25. Juli 17 Overtoldbetj. smstds.; 17. Febr. 21 Overtoldbetj. i Skærbæk u. Fredericia; 23. Febr. 26 Toldvagt m. i Helsingør (fra 1. April 26).



**Hammer, Christian Philip**, Toldpakhussformand II, f. 30. Marts 1868 i Helsingør. Søn af Arbejdsmand Ernst Vilhelm Hammer og Hustru Ane, f. Larsen. Gift med Ane Marie H., f. 5. Febr. 72 i Præstø. Datter af Parcelist Hans Petersen og Hustru Sisse, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Maj '91 som Toldbodrager i Helsingør; 1. Okt. 04 Formand for Dragerne; 1. April 15 statsansat som Toldpakhussarb. smstds.; 27. April 18 Toldpakhussform. II smstds.



**Hansen, Aage Nissen**, Toldbetjent, f. 6. Aug. 1900 i Aarhus. Styrmandseksamen, Skibsfører-eksamen. Indtraadt i Etaten 19. Maj 28 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Hansen, Albert Kristen**, Overtoldbetjent II, f. 28. Aug. 1878 i Mullerup Havn. Søn af Lods Hans Hansen og Hustru Mine, f. Nielsen. Gift med Maren Kirstine Dorthea H., f. 22. Okt. 80 i Mullerup. Datter af Smedemester Jens Henriksen. Indtraadt i Etaten 21. Sept. 08 som Toldbetj. i Aarhus; 25. Sept. 23 Overtoldbetj. II i Hirtshals u. Hjørring; 1. Sept. 29 Frederikshavn.

**Hansen, Anker Anton**, Toldbetjent, f. 1. Febr. 1899 paa Rømø. Søn af fhv. Skibsfører H. A. D. Hansen og Hustru Hanssigne, f. Ankersen. Gift 24. Maj 22 med Thyra H., f. Nielsen, f. 9. Juli 02 i Nordby, Fanø. Styrmandseksamen, Skibsfører-eksamen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 26 som Toldbetj. i Ebeltoft.

**Hansen, Anton Johannes**, Toldpakhusarbejder, f. 11. Aug. 1897 i Ringe. Søn af Tømrer ved Sydfynske Jernbaner Rasmus Jørgen Hansen og Hustru Johanne, f. Rasmussen. Gift 29. Dec. 19 med Marie H., f. 24. Jan. 96 i Nellemose, Fyn. Datter af Kusk Hans Christian Larsen og Hustru Maren, f. Jacobsen. Indtraadt i Etaten 21. Juni 24 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. Uddannet som Tømrer; Svendebrev 17.



**Hansen, Antonius Klaus Dvinge**, Toldbetjent, f. 26. Marts 1897. Søn af pens. Maskinpasser Johan Frederik Hansen og Hustru Sine, f. Rasmussen. Gift 25. Maj 26 med Mathea H., f. 6. Sept. 99 i Slagelse. Datter af Postkører Hans Hansen og Hustru Ane Kirstine, f. Mortensen. Indtraadt i Etaten 30. Jan. 23 som Toldbetj. i Frederikshavn (fra 1. Marts 23); 16. Maj 25 Horsens.

**Hansen, Carl Johan**, Toldpakhusarbejder, f. 20. April 1888 i Tommerup. Søn af Murer R. Hansen og Hustru Ane Marie. Gift 3. Juni 16 med Anna Johanne H., f. Jørgensen, f. 20. Jan. 89 i Gundestrup. Indtraadt i Etaten 16. Juli 15 som Arb. i Odense; 19. Juli 18 Toldpakhusarb. smstds.



**Hansen, Carl Leonhard**, Toldpakhusarbejder, f. 26. Febr. 1889 i Erikstrup, Maribo. Søn af Skrædermester Joh. Hansen og Hustru Petrine, f.

Petersen. Gift med Margrethe H., f. i Ammedsbøl, Vejle. Datter af Malermester Dyrvig og Hustru Marie, f. Bredahl. Indtraadt i Etaten 31. Maj 19 som Toldpakhusarb. i Nakskov (fra 1. Juli 19).

**Hansen, Charles Peter Valdemar**, Fører af Patrouillefartøj, f. 6. Juni 1888 i Langaa. Søn af Styrmand Jacob Hansen og Hustru Amalie, f. Nielsen. Gift 25. Okt. 18 med Elly Ketty H., f. Christensen, f. 29. Jan. 1900 i Kbhvn. Styrmandseksamen 1917 og Skibsførereksamen s. A. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 12. Juli 27 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Hansen, Christen**, Toldpakhusformand II, f. 17. Febr. 1864 i Hatting. Søn af Sognefoged, Gaardejer Ole Hansen og Hustru Anna Marie, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 15. Okt. 1909 som Arb. i Horsens; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 30. Maj 27 Toldpakhusform. II smstds.



**Hansen, Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 21. April 1892 i Bellinge. Søn af Maltgører Hans Hansen og Hustru Karen Marie, f. Larsen. Gift 9. Sept. 21 med Jenny Kirsten H., f. 8. Marts 89 paa Thurø. Datter af Postbud Martin Alfred Larsen og Hustru Julie, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 19 som Toldpakhusarb. i Odense.

**Hansen, Christian Jørgensen**, Toldbetjent, C. I. S. Gendarm, f. 10. Juli 1895 i Birkelund pr. Toftlund. Søn af Landmand Hans Hansen og Hustru Maren, f. Holm. Gift Juli 20 med Eleonora Christine H., f. 26. Jan. 1900 i Kalø. Datter



af Fisker Niels Nielsen og Hustru, f. Bollov. Indtraadt i Etaten 22. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Kajnæs u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Aug. 20); 1. Okt. 27 Sønderborg.

**Hansen, Christian Wilhelm Markus,** Toldpakhushusformand II, f. 13. Juli 1886 i Sønderborg. Søn af Musiker Wilhelm Hansen og Hustru Anna, f. Petersen (død). Gift 31. Juli 12 med Ingeborg H., f. 2. Maj 87 i Blans, Sønderjylland. Datter af Skomagermester Jens Sørensen og Hustru Frederikke, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 14. Juli 20 som fung. Toldpakhusarb. i Sønderborg; 28. April 22 Toldpakhusarb. smstds.; 27. Juli 22 Toldpakhushusform. II smstds.

**Hansen, Einar Castus Koefoed,** Toldvagtimester, Sergent, f. 19. Nov. 1883 i Kbhvn. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 17. Sept. 12 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 23. Nov. 21 Overtoldbetj. I smstds.; 20. Juli 28 til midlertidig Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk. (fra 15. Aug. 28); 7. Maj 31 Toldvagt. i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Juli 31).



**Hansen, Ejner Emanuel,** Overtoldbetjent I, f. 23. Juni 1891 i Nexø. Toldbetjenteksamen 1928. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 17 som Toldbetj. i Helsingør u. Kbhvn.; 19. Nov. 25 Overtoldbetj. II smstds.; 20. Okt. 28 Overtoldbetj. I smstds.

**Hansen, Ejner Kok,** Overtoldbetjent I, f. 11. Juli 1895 i Taars, Sandby Sogn. Søn af Skibsfører C. F. Hansen og Hustru Anna, f. Andersen. Gift 2. Juni 22 med Emma H., f. 13. Marts 98 paa Omø. Datter af Gaardejer Hans Hansen



og Hustru Karoline, f. Møller. Sætteskippereksamen. Indtraadt i Etaten 16. Aug. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (Patrouillebaadene) (fra 1. Juli 31). Tidl. Bestyrelsesmedlem i »Toldbetjentforeningen af 1904«.

**Hansen, Erik,** Toldbetjent, f. 23. Nov. 68 paa Endelave. Søn af Gaardmand Hans Peter Eriksen og Hustru Johanne Kirstine, f. Nielsen. Gift 1. Febr. 95 med Hansine H., f. 1. Juli 68 paa Endelave. Datter af Gaardejer og Møllebygger Søren Sørensen og Hustru Margrethe, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 93 som Krydsmatros ved Hals; 11. Dec. 03 Toldopsynsmand paa Endelave u. Horsens; 29. Okt. 04 Toldbetj. i Snaptun u. Horsens; 9. Maj 06 Skive.



**Hansen, Frederik Møller,** Toldpakhusarbejder, f. 5. April 1874 i Stenløse, Fyn. Søn af Møllejer R. Hansen, Stenløse, og Hustru Bodil Marie, f. Madsen. Gift 23. Juni 1900 med Inger Kirstine H., f. 18. Juni 78 i Marslev Sogn. Datter af Tømrermester Søren Jørgensen og Hustru Ane Margrethe, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. April 13 som Arb. i Odense; 20. April 17 Toldpakhusarb. smstds. Repræsentant for Øerne i Foreningen af Toldfunktionærer ved Frilagre og Pakhuse 1925—31; Repræsentant i Foreningen »Brage« 1929.

**Hansen, Hans Jakob,** Toldbetjent, f. 20. Dec. 1898 i Odense. Søn af Væver Anders Hansen og Hustru Marie, f. Rath. Gift 1. Febr. 29 med Othilia H., f. 28. Febr. 95 i Assentoft. Datter af



Gaardejer Carl Marthinus Sejersen og Hustru Ella Marie, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 22. Okt. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Hansen, Hans Kai**, Maskinpasser, f. 15. Aug. 1899. Indtraadt i Etaten 29. Dec. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 25. April 30 Maskinpasser smstds.



**Hansen, Hans Oluf**, Toldbetjent, f. 17. Aug. 1895 i Vissenbjerg. Søn af Skibstømrer Erik Hansen Eriksen og Hustru Petra, f. Olsen. Gift 12. Dec. 17 med Marie H., f. 14. Okt. 95 i Ærøskøbing. Datter af fhv. Skibsfører Alb. Jørgensen og Hustru, f. Andersen. Styrmandseksamen og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 25. Juni 27 som Toldbetj. i Kbhvn. (fra 1. Aug. 27).



**Hansen, Hans Rubæk**, Overtoldbetjent II, f. 5. Aug. 1872 paa Strynø. Søn af Matros Claus Hansen og Hustru Karen, f. Rasmusdatter. Gift 18.

Marts 98 med Catrine H., f. 16. Maj 77 paa Strynø. Datter af Købmand Albertsen, Ærø, og Hustru Maren, f. Hansen. Styrmandseksamen med Maskinlære. Indtraadt i Etaten 14. April 98 som Krydsbetj.; 26. Nov. 03 Rorsbetj. paa Strynø u. Rudkøbing (fra 1. Jan. 04); 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. Vejer og Maaler; Regnskabsfører ved Strynø Anlægsbro; siden 1. April 21 Sogneraadtsmedlem; i en Aarrække Medlem af Vægeraadet; siden 1. April 21 Medlem af Skolekommissionen; siden 3. April 22 Medlem af Nævningeudvalget; i en Aarrække Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.



**Hansen, Ingvar**, Toldbetjent, f. 13. Aug. 1881 i Aarø sund. Søn af Murer og Fisker Hans Hansen og Hustru Ane Kathrine, f. Fallesen. Gift 7. Sept. 06 med Lene Marie Kathrine H., f. 27. Nov. 81 i Stevlt. Datter af Peter Madsen Børlos og Hustru Marie Lene, f. Ludvigsen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 20 som fung. Toldbetj. i Aarø sund u. Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Jan. 21).



**Hansen, Jens Kristian Ewald**, Toldpakhusarbejder, f. 22. Marts 1896 i Aalborg. Søn af Telegrafbud Søren Sigvald Hansen og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 3. Aug. 29 med Metha H., f. 21. Marts 96 i Lemvig. Datter Snedker Niels Toft og Hustru Karen, f. Gilsgaard. Indtraadt i Etaten 22. Aug. 21 som Toldpakhusarb. i Aalborg. Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og i Pakhuse.

**Hansen, Johan Frederik Ferdinand**, Toldpakhusformand II, f. 2. Marts 1877 i Horsens. Søn af Skibsfører Henrik Hansen og Hustru Ana Margrethe, f. Mau. Gift 8. Sept. 1900 med Dor-

thea Kirstine H., f. 2. April 75 i Koldby, Samsø. Datter af Kalkværksarbejder Anders Jørgensen og Hustru Mette. Indtraadt i Etaten 5. Aug. 12 som Arb. i Horsens; 24. Aug. 15 Toldpakhusarb. smstds.; 18. Juni 31 Toldpakhusform. II smstds.



**Hansen, Johannes Jacob**, Maskinpasser, f. 18. Jan. 97 i Nyborg. Søn af Portør H. P. C. Hansen og Hustru J. J. P., f. Jensen. Gift 3. Nov. 21 med Hanna Olivia Charlotte H., f. 16. Dec. 1900 i Snekkersten. Datter af Murermester N. Andersson og Hustru Elsa. Motorpasserprøve. Indtraadt i Etaten 14. April 23 som Toldbetj. i Helsingør; 25. April 30 Maskinpasser smstds.

**Hansen, Karl Marius**, Overtoldbetjent I, f. 2. Okt. 1869. Krydsmatros; 16. Juli 03 Toldbetj. i Kbhvn.; 29. Maj 15 Overtoldbetj. I smstds.

**Hansen, Klavs**, Overtoldbetjent II, f. 15. Okt. 1889 paa Strynø. Søn af Skibsfører R. Th. Hansen og Hustru Stine, f. Petersen. Gift 6. Sept. 19 med Bertha Laura H., f. 2. Sept. 98 paa Strynø. Datter af Fisker P. A. Petersen og Hustru, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Nakskov; 1. Aug. 30 Nyborg; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

**Hansen, Knud**, Overtoldbetjent II, f. 16. Nov. 1869 i Fønsskov. Søn af Fisker Erik Hansen og Hustru Maren, f. Hansen. Gift 2. April 96 med Roma H., f. 25. Okt. 71 i Svendborg. Datter af Sømand Rasmus Hansen og Hustru Kristine, f. Jensen. Styrmandseksamen 91; Maskinprøven 91. Indtraadt i Etaten 1. Marts 98 som Krydsbetj.; 25. Nov. 03 Toldbetj. i Svendborg med Tjeneste paa Toldfartøjet »Svendborgsund« (fra 1. Jan. 04); 2. Marts 05 Skovsbostrand u. Svendborg; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. 1912 til 21 Formand for den kommunale Hjælpekasse; 17 til 21 Medlem af Egense Sogneraad; siden 1930 Kommunalrevisor i Egense Kommune; Formand for Egense Syge- og Begravelseskasse siden 1910.

**Hansen, Kristian Wilhelm**, Overtoldbetjent II, f. 10. Aug. 1893 i Sønderup pr. Slagelse. Søn af Landmand Larsen Hansen og Hustru Maren Kirstine, f. Sørensen. Gift 13. Juni 15 med Johanne Marie H., f. 1. Febr. 89 i Gilleleje. Datter af Købmand Martin Larsen og Hustru Jensine, f.



Jensen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 15. Febr. 22 som Toldbetj. i Kbhvn.; 13. Juni 32 Overtoldbetj. II smstds.



**Hansen, Lars Peder**, Overtoldbetjent II, f. 18. Aug. 1895 i Sigersted pr. Fjelleslev. Søn af Husmand Peter Hansen og Hustru Maren Sofie, f. Larsen. Gift 10. Okt. 30 med Esther H., f. 29. April 05 i Kbhvn. Datter af Snedkermester Marius Roug og Hustru Nancy, f. Axelsen. Toldbetjenteksamen 32. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Hansen, Magnus Georg Niels Peter**, Overtoldbetjent I, f. 6. Sept. 1883 i Kbhvn. Søn af Overrorsbetjent Lars Hansen og Hustru Maren, f. Jensdotter. Gift 18. Dec. 09 med Asta H., f. 6. April 88 i Kbhvn. Datter af Jordemoder Hedevig Carlsen. Maskinisteksamen 1. og 2. Grad. Ind-



traadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 21. Juni 19 Overtoldbetj. I smstds.

**Hansen, Marius Christian**, Overtoldbetjent II, f. 20. Juni 1883 paa Nyord. Søn af Arbejdsmand Niels Hansen og Hustru Marie, f. Mortensen. Gift 24. Maj 08 med Line H., f. 12. Marts 82 i Skagen. Datter af Fisker Søren Hansen Houmann og Hustru Anne Marie, f. Madsen. 1899 til 1. Marts 02 ansat i Krydstoldvæsenet; 20. Maj 15 Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Jan. 20 Kbhvn.s Karantænestation; 20. April 21 Overtoldbetj. II smstds.



**Hansen, Niels Christian**, Overtoldbetjent I, f. 25. Jan. 1873 i Torøhuse pr. Assens. Søn af Fisker Anders Hansen og Hustru Birthe Marie, f. Møller. Gift 24. Jan. 1900 med Kathrine Jacobine H., f. 29. Aug. 71 i Assens. Datter af Skipper Vilhelm Markussen og Hustru, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 5. April 98 Krydsmatros; 9. Maj 06 Toldbetj. i Kalundborg; 21. Sept. 06 Odense; 22. April 14 Gedser; 7. Sept. 21 Overtoldbetj. I i Odense.



**Hansen, Niels Kristian Johan**, Toldpakhusarbejder, f. 15. Okt. 1894 i Balle pr. Silkeborg. Gift med Karen Marie Hansen, f. 10. Sept. 90 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Aarhus; 1. Febr. 31 Kbhvn.

**Hansen, Niels Lavrids**, Toldbetjent, f. 28. Okt. 1894 i Lille Hedinge. Søn af Fisker Hans Peter Hansen og Hustru Marie, f. Larsen. Gift 1. Juni 27 med Asta H., f. 15. Marts 03 paa Omø. Datter



af Gaardejer Hans Hansen og Hustru Karoline, f. Møller. Sætteskippereksamen. Indtraadt i Etaten 12. Okt. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Hansen, Niels Oluf**, Toldpakhusarbejder, f. 20. Juni 1888 i Sædder. Søn af Rentier Ole Hansen og Hustru Marie, f. Nielsen. Gift 1. Jan. 18 med Ane Caroline Amalie, f. Johansen, f. 8. Nov. 96 i Nordrup. Datter af Frederik Johansen og Hustru Ane Kirstine, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. 21 til 25 Kasserer i Byggeforeningen »Frilandsallés Vejlag«.



**Hansen, Niels Peter Elgaard**, Toldbetjent, Sergeant, f. 6. Aug. 1902 i Ulfborg. Søn af Jernbanepakmester S. P. Hansen og Hustru Kirstine, f. Kristensen. Gift 6. Nov. 27 med Carla H., f. 22. Aug. 04 i Løve. Datter af Murermester A. P. Jørgensen og Hustru Hanne, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 26. Juli 28 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Hansen, Nis Mathiesen**, Toldbetjent, f. 7. Dec. 1898 i Aarøsund. Søn af Kornhandler P. Hansen og Hustru Caroline, f. Jessen. Gift 14. Maj 25 med Ellen H., f. 7. Aug. 04 i Kbhvn. Datter af Købmand P. Burmeister og Hustru Kristine, f. Christensen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 28. Dec. 26 som Toldbetj. i Frederikshavn; 23. Juni 32 Esbjerg.



**Hansen, Olaf**, Overtoldbetjent I, f. 29. Juli 1878 i Herfølge. Søn af Bestyrer af Børnehjemmet Sæder Hans Hansen og Hustru Johanne, f. Hansdatter. Gift 19. Maj 12 med Caroline Emilie H., f. 27. Aug. 80 i Lundeborg. Datter af Skipper Peder Frandsen og Hustru Hansigne, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 21. Juni 10 som Toldrørsbetj. i Næstved; 26. April 17 Korsør; 31. Aug. 20 Overtoldbetj. II i Aalborg (fra 1. Okt. 20); 23. Nov. 21 Overtoldbetj. I i Ringsted u. Slagelse; 28. April 30 Lufthavnen u. Kbhvn.

**Hansen, Peder Anton**, Toldvagtmeister, f. 4. Juli 1876 paa Strynø. Søn af Sømand Claus Hansen og Hustru Karen, f. Hansen. Gift 1. Dec. 1900 med Jørgine Christine H., f. 1. April 78 paa Strynø. Datter af Husmand Andreas Hansen og Hustru. Styrmandseksamen 1895. Indtraadt i Etaten 16. Aug. 1900 som Krydsbetj.; 1. Jan. 04 Toldbetj. ved Fartøj »Svendborg Sund«; 2. Marts 05 Drejø u. Svendborg; 27. Maj 08 Fredericia; 11. Dec. 11 Aarhus; 9. Maj 13 Overtoldbetj. smstds.; 31. Aug. 20 Toldvagt. smstds.



**Hansen, Peder Thorvald**, Toldbetjent, f. 10. Okt. 1901 i Nyborg. Mellemskoleeksamen, Styrmandseksamen og Radioeksamen. Indtraadt i Etaten 19. April 27 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Hansen, Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 12. Dec. 1899 i Nybøl, Sønderborg Amt. Søn af Skrædermester P. Hansen og Hustru Margrethe, f. Hansen. Gift 2. Juni 22 med Anne Marie H., f. 17. Sept. 1900 i Rens. Datter af Husmand Lorentz Ketelsen og Hustru Kathrine, f. Søgaard. Indtraadt i Etaten 7. Aug. 30 som Toldpakhusarb.; i Kbhvn.; 1. Juli 20 til 30. Aug. 27 Grænseovergendarm.

**Hansen, Peter**, Toldbetjent, f. 17. Aug. 1902 paa Strynø. Søn af Fisker N. L. Hansen og Hustru Katrine, f. Hansen. Gift 19. Maj 29 med Elly H., f. Christiansen, f. 5. Juli 09 i Næstved. Sætte-skippereksamen Indtraadt i Etaten 24. Sept. 29 som Toldbetj. i Skelskør; 14. Juli 32 Rudkøbing.



**Hansen, Peter Kladius**, Toldbetjent, f. 7. Dec. 1888 i Marstal. Søn af Skibsfører Erik Hansen og Hustru Margrethe, f. Clausen. Gift 18. Dec. 13 med Bertha Marie H., f. 4. Febr. 93 i Ommel. Datter af Skibsfører Hans Rasmussen og Hustru, f. Mortensen. Fiskeskippereksamen, Toldbetjenteksamen 1930. Indtraadt i Etaten 9. Febr. 20 som Toldbetj. i Marstal.

**Hansen, Poul**, Toldpakhusarbejder, f. 13. April 1896 i Nykøbing F. Søn af Maskinarbejder Niels Jørgen Hansen og Hustru Josefine, f. Petersen. Gift 25. Aug. 17 med Dagny Elfrida Johanne H., f. 22. Febr. 95 i Bergen, Norge. Datter af Arbejder ved Bergens kommunale Vandværk David Davidsen og Hustru Bertine, f. Pedersen. Indtraadt i Etaten 11. Aug. 23 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 9. Febr. 26 Nykøbing F.

**Hansen, Rasmus Jensen**, Toldbetjent, f. 13. Nov. 74 paa Strynø. Søn af Fiskehandler Rasmus Hansen

og Hustru Hanne, f. Jensen. Gift 20. Maj 07 med Martine H., f. 23. April 80 i Sandby, Nakskov. Datter af Parcellist Alfred Jensen og Hustru Kirsten. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 9. Maj 06 som Toldbetj. i Nakskov; 28. Marts 08 Aarhus; 21. Sept. 10 Urne u. Bandholm-Maribo; 29. Maj 15 Overtoldbetj. smstds.; 27. Sept. 19 Strandvagt. smstds.; 20. Aug. 20 Toldbetj. i Nykøbing S.



**Hansen, Rasmus Peter**, Toldbetjent, Sergent, f. 31. Jan. 1900. Indtraadt i Etaten 28. Juli 30 som Toldbetj. i Gedser.

**Hansen, Søren**, Toldbetjent, f. 22. Juni 1889. Søn af Muremester P. Hansen og Hustru Jensine, f. Sørensen. Ugift. Toldbetjenteksamen 1931. Indtraadt i Etaten 20. Juni 18 som Toldbetj. i Esbjerg; 1920 midlertidig Tjeneste i Faarhus og Krusaa; 1921 Esbjerg.



**Hansen, Søren Andreas**, Toldbetjent, f. 5. April 1864 i Nyord. Søn af Lods og Gaardejer Jens Hansen og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 7. Sept. 29 med Christine H., f. 21. Sept. 82 i Køge. Datter af Ledvogter Søren Nielsen og Hustru Ane Marie, f. Jørgensen. Fra 1. Okt. 90 til 31. Dec. 03 Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 9. Maj 06 som Toldbetj. i Hals u. Aalborg; 10. Marts 26 Bandholm. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen.

**Hansen, Tage**, Toldbetjent, f. 18. Okt. 1897 i Lyngby. Søn af Stationsforstander Peter Sofus Hansen og Hustru Laurenzia, f. Sørensen. Gift 12. Febr. 22 med Annina H., f. 10. Nov. 96 i Nordby paa Fanø. Datter af Skibsfører Niels



Gundersen og Hustru. Styrmands- og Skibsfører-eksamen. Indtraadt i Etaten 27. Juli 28 som Toldbetj. i Aalborg.

**Hansen, Valdemar**, Overtoldbetjent I, f. 5. Jan. 1871. Indtraadt i Etaten 30. Dec. 01 som kst. Toldbetj. i Kbhvn.; 12. Maj 02 Toldbetj. smstds.; 9. Maj 13 Overtoldbetj. I smstds.



**Hansen, Victor Julius**, Toldbetjent, f. 13. Nov. 1889 i Horsens. Søn af Skipper Henrik J. Hansen og Hustru Anna Margrethe, f. Mau. Gift med Helga H., f. Pedersen, f. 3. Febr. 99 i Horsens. Datter af Kommunal Arbejdsmand Peder Pedersen og Hustru Mariane, f. Jensen. Kystskipper-eksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 7. Maj 20 som Toldbetj. i Horsens.



**Harder, Johan Christian Søren Anders Rolff**, Toldbetjent, f. 20. Okt. 1887 i Kbhvn. Søn af

Kasserer ved Civillisten F. Harder og Hustru Anina, f. Sørensen. Gift 30. Jan. 21 med Anna H., f. 26. Febr. 97 i Aarby Sogn ved Kalundborg. Datter af Gaardejer Søren Christensen og Hustru Kristine, f. Kristoffersen. Indtraadt i Etaten 14. Dec. 14 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Hasselflug, Axel Lauritz Henri**, Overtoldbetjent I, f. 29. Jan. 1885. Indtraadt i Etaten 31. Marts 10 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.

**Haugbyrd, Ove Vilhelm**, Toldbetjent, Sergent, f. 24. Juni 1894 i Kbhvn. Gift 28. Okt. 20 med Inger H., f. Nielsen, f. 19. Juli 93 i Kbhvn. Handelsskoleeksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 23. Juni 19 som Toldbetj. i Kalundborg.

**Hellemann, Edvard Viktor Immanuel**, Maskinpasser, f. 31. Jan. 1900 i Kbhvn. Søn af Bager Alfred A. Hellemann og Hustru Anna Elisabeth, f. Fagerberg. Gift 10. Nov. 26 med Eli H., f. Hemmingsen, f. 30. Okt. 04 i Kbhvn. Maskinisteksamen og Adgangsprøve til Konstruktøreksamen. Indtraadt i Etaten 13. Sept. 26 som Toldbetj. i Aarhus; 7. Maj 31 Maskinpasser smstds. (fra 1. Juli 31).



**Hellesen, Frederik Helge**, Toldbetjent, f. 17. Sept. 1895 i Snekkersten. Søn af Fisker Jørgen Hellesen og Hustru Doris, f. Frederiksen. Gift 23. Nov. 23 med Gerda Kold H., f. 8. Juli 02 i Kbhvn. Datter af Overportør Marius Mikkelsen og Hustru Marie. Indtraadt i Etaten 14. April 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 21. Jan. 31 Helsingør.



**Helmark, Axel Christian**, Overtoldbetjent I, f. 6. Jan. 1892 i Kbhvn. Søn af Privatvægter Hans

Fr. Hansen og Hustru Kirsten, f. Larsdatter. Gift 15. Dec. 18 med Anna H., f. 28. Sept. 91 i Kbhvn. Datter af Blikkenslager Laur. Chr. Hansen og Hustru Emma Charlotte, f. Hjortholm. Fiskeskipspereksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 15. Nov. 28 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31). Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904. Kasserer i Jubilæumsfondet og Medlem af Bestyrelsen for Toldroersbetjentforeningen af 1893.

**Henningsen, Emil Alfred**, Toldbetjent, f. 20. Febr. 1900 i Troense. Søn af Skibsfører Alfred Henningsen og Hustru Hansine, f. Dennig. Gift 13. Sept. 25 med Anna H., f. 24. Marts 1900 i Troense. Datter af Skibsfører C. Munk og Hustru Camilla, f. Jensen. Styrmands- og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 13. Sept. 26 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Henningsen, Robert Adolf**, Toldbetjent, f. 15. Sept. 1901 paa Frederiksberg. Søn af Toldassistent Johan G. Henningsen og Hustru Elna, f. Sørensen. Gift 25. Marts 23 med Gerda H., f. 13. Juli 01 i Kbhvn. Datter af Anton Florman og Hustru Marie, f. Johansdottar. Handelseksamen og Motorpassereksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 25 som fung. Toldbetj. i Kbhvn.; 19. April 28 Toldbetj. i Kbhvn.

**Henriksen, Poul Peter**, Toldbetjent, f. 9. Nov. 1899 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 27. Maj 25 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Herly, Hervard Marius**, Strandvagtmaster, f. 2. Febr. 1870 paa Manø. Søn af Kydsbetjent N. A. Nielsen og Hustru Marie Kathrine, f. Pedersen.

Gift 24. April 96 med Cathrine H., f. Svarrer, f. 14. Juni 74 i Nordby paa Fanø. Gift 2. Gang 12. Jan. 30 med Anne Elise H., f. Svarrer, f. 15. Marts 74 i Nordby paa Fanø. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 95 som Krydsbetj. i Nyborg til 11. Juni 1900; fra 7. Marts 07 Toldbetj. i Udbyhøj u. Randers; 7. Dec. 12 Esbjerg; 20. Nov. 16 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Jan. til 31. Dec. 17; 19. Dec. 17 Toldbetj. i Aarhus; 12. Febr. 18 Esbjerg; 21. Juni 19 Overtoldbetj. smstds.; 16. Okt. 26 Strandvagt. i Nappedam u. Aarhus.



**Hermansen, Jørgen Lauritz**, Toldvagtmeister, f. 20. Aug. 1873 paa Manø. Søn af Kok Niels Christian Hermansen og Hustru Ane, f. Jørgensen. Gift 16. Dec. 98 med Marie Kathrine H., f. 7. Nov. 72 paa Manø. Datter af Skibsfører Niels Thomsen og Hustru Marie, f. Pedersen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 16. Juni 99 som Krydsbetj. i Krydstoldvæsenet til 31. Dec. 03; 1. Jan. 04 Toldbetj. i Alsodde u. Mariager; 7. Dec. 12 Randers; 29. Maj 15 Overtoldbetj. i Aalborg; 31. Aug. 20 Toldvagt. smstds.; 1. April 26 Kolding.



**Herreborg, Aage Alexander Franzis**, Toldbetjent, f. 29. Marts 1884 i Kbhvn. Søn af Formand Sophus Herreborg og Hustru Fanny Elisabeth, f. Herreborg. Gift 15. Marts 08 med Sigrid Ella Sofie H., f. 9. Febr. 84 i Kbhvn. Datter af Typograf Vilhelm Hein og Hustru Sofie, f. Jørgensen. Indtraadt i Etaten 28. Maj 09 som Toldbetj. i Kbhvn. 1900—09 Gartner.



**Herskind, Rasmus Enevold**, Maskinpasser, Sergent, f. 10. Aug. 1888 i Gedved. Gift med Harriet H., f. 19. Sept. 92 i Sæby, Sjælland. Motorpasser eksamen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.; 27. Febr. 24 Maskinpasser smstds. 1920—21 Sekretær i Toldbetjentforeningen af 1904 og Formand for Gruppe 4.

**Hollesen, Kaj Moldrup**, Toldbetjent, f. 30. Dec. 1897 i Aalborg. Søn af Proprietær Carl Hollesen og Hustru Marie, f. Moldrup. Gift 4. Dec. 21 med Rosa Valborg H., f. 19. Sept. 01 paa Bogø. Datter af Kaptajn Axel Thorsen og Hustru Line, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 26 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Holm, Villy**, Overtoldbetjent II, f. 27. Juni 1888 i Rønne. Søn af Fisker og Baadformand Paul Peter Anker Holm og Hustru Anine Mathea, f. Bidstrup. Gift 17. Aug. 17 med Paula H., f. Møller, f. 20. Jan. 93 i Rønne. Indtraadt i Etaten 23. Juni 19 som Toldbetj. i Gudhjem; 15. Sept. 31 Neksø; 1. Marts 32 Overtoldbetj. II i Hasle.

**Holst, Christian Brix**, Toldbetjent, f. 26. Marts 1890 i Viktoria Bad ved Haderslev. Søn af Fisker Ivar Holst og Hustru Marie, f. Titus. Gift 21. Juni 18 med Andrea H., f. 18. Nov. 97 i Viktoria Bad ved Haderslev. Datter af Fisker Frits Nielsen og Hustru Marie, f. Hansen. Skippereksamen (Lübeck) 1913. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20). I Syndikats Rederiet i Hamborg og Robert Slomann i Hamborg. 1914—



20 Ejer af Galeasen »Andrea« af Haderslev samt hollandsk Tjalk »Vilhelmine« af Haderslev. Har deltaget i Verdenskrigen 1914—16.



Holtz, Henrik Jørgen Frederik, Overtoldbetjent I, Sergent i Grænsegendarmeriet, f. 2. Jan. 1879. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 22 som Overtoldbetj. i Pebersmark u. Tønder; 21. April 32 Padborg.



Hyltoft, Alexander Christian Johannes, Toldvagtmeister, f. 22. Nov. 1865 i Odense. Søn af Teaterdirektør Chr. A. R. Hyltoft og Hustru Johanne, f. Wimmer. Gift 2. Sept. 90 med Dagmar A. H., f. 29. Juni 67 i Kbhvn. Datter af Buntmagermester Teodor Gross og Hustru Henriette, f. Hansen. Præliminæreksamen, Styrmands-eksamen 1. og 2. Del. Indtraadt i Etaten 28. Aug.

95 som Krydsbetj.; 24. April 01 Toldbetj. i Kbhvn.; 21. Juni 04 Lild u. Thisted; 9. Maj 06 Kbhvn.; 31. Maj 10 Overtoldbetj. smstds.; 29. Okt. 21 Toldvagt. smstds. 1919—20 og 1922—25 Næstformand i Toldbetjentforeningen af 1904. 1920—25 Gruppeformand. Bestyrelsesmedlem i adskillige Aar.

Irmer, Niels Jørgen, Overtoldbetjent II, f. 5. Juli 1872. Indtraadt i Etaten 29. Juli 11 som Op-synsmand paa Københavns Toldbod; 1. Okt. 19 Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.



Jacobsen, Hans Nielsen, Maskinassistent, f. 11. Nov. 1862 i Svendborg. Søn af Dampskibsfører Jacob Clausen og Hustru Maren, f. Hansdatter. Gift 4. Nov. 17 med Emilie Kirstine J., f. 25. Nov. 71 i Kbhvn. Datter af Portner Jens Peter Nielsen og Hustru Anc Kathrine, f. Sørensen. Maskinisteksamen 1882. Indtraadt i Etaten 16. April 95 som Maskinm. paa Patrouillebaaden i Frihavn; 27. Sept. 19 Maskinass. i Kbhvn.



Jacobsen, Jacob, Overtoldbetjent II, Sergent i Grænsegendarmeriet, f. 23. Juli 75 i Aasted, Sal-ling. Søn af Boelsmand Jacob Jacobsen og Hustru Anne, f. Jensen. Gift 27. Maj 02 med Elise Marie J., f. 17. Febr. 80 i Holsted. Datter af Baneformand J. C. Hansen og Hustru. Indtraadt i Etaten 14. Aug. 18 som Toldoff. i Kjør Mølle u. Kolding; 1. Okt. 19 Overtoldbetj. I smstds.; 17. Jan. 21 Pebersmark u. Tønder; 25. Nov. 22 Overtoldbetj. II i Padborg (fra 1. Jan. 23).



**Jacobsen, Jacob Carl**, Overtoldbetjent II, f. 8. Jan. 1867 i Nyord. Søn af Lods og Gaardejer Jacob Nielsen og Hustru Marie, f. Jansen. Gift 27. Okt. 94 med Flora J., f. Hansen, f. 15. Okt. 67 i Nyord. Datter af Skipper Hans L. Hansen og Hustru Kirstine, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1890 som Krydsmatros; 10. Maj 02 Toldbetj. i Slipshavn u. Nyborg; 16. Nov. 03 Nyord u. Stege; 19. Juni 11 Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.



husform. smstds.; 20. April 15 Toldpakhusform. smstds. (fra 1. April 15); 22. Maj 31 Toldpakhusform. I smstds. (fra 1. Juli 31).



**Jacobsen, Jacob Carl Christian Jesper**, Strandvagtmeister, f. 28. Juni 1877 i Bangsbo, Læsø. Søn af Sømmand og Landbruger Niels Søren Jacobsen og Hustru Karoline, f. Nielsdatter. Gift 22. Okt. 99 med Maren J., f. 10. Marts 78 i Kratting Sogn, Jerslev. Datter af Landbruger Niels Peder Andersen og Hustru Ane. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten som Krydsbetj.; 30. Dec. 03 Toldbetj. i Skærbæk u. Fredericia; 9. Maj 13 Overtoldbetj. smstds.; 2. Sept. 14 Overtoldbetj. i Aarhus; 6. Juli 22 Strandvagtm. i Urne u. Bandholm-Maribo; 1. Nov. 28 Kragenæs u. Bandholm-Maribo. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldetatsforeningen af 1904.

**Jacobsen, Johannes**, Toldpakhusformand I, D. M., f. 21. Sept. 1872 i Aunslev ved Nyborg. Søn af Husmand Hans Jacobsen og Hustru Ane Kathrine, f. Hansen. Gift 3. Maj 97 med Karen Marie J., f. Madsen, f. 27. Sept. 71 i Sødring. Indtraadt i Etaten 2. Nov. 97 som Arb. i Aarhus; 23. Dec. 99 Frilagerarb. smstds.; 25. Sept. 08 Afsked som Frilagerarb. og ansat som Pak-



**Jacobsen, Laurids Valdemar**, Toldpakhusarbejder, f. 24. Juli 1892 i Nørre Lyndelse. Søn af Skovfoged Jens Jacobsen og Hustru Marie, f. Hansen. Gift 14. Maj 21 med Emma J., f. 10. Okt. 93 i Nørre Broby. Datter af Husmand Jacob Nielsen og Hustru Kathrine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 20. Sept. 21 som Toldpakhusarb. i Odense. 1931 Repræsentant for Øerne i Foreningen af Funktionærer paa Frilagre og Pakhuse. 1. Maj 19 til 30. April 21 Postbud.



**Jahnsen, Otto Vilhelm**, Toldpakhusarbejder, f. 28. Jan. 1878 i Kbhvn. Søn af Jernbanecassistent Arnold Nicolaj Jahnsen og Hustru Marie Wilhelmine, f. Andersen. Gift 9. Maj 09 med Anna C. J., f. 23. Sept. 74 i Kbhvn. Datter af Smede-

mester Anton Grøndahl og Hustru Anna Mariane, f. Jacobsen. Indtraadt i Etaten 21. Febr. 06 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15).



**Jakobsen, Aage Jakob Jørgen**, Toldbetjent, f. 17. Jan. 1903. Indtraadt i Etaten 12. Dec. 29 som Toldbetj. i Gedser.

**Jakobsen, Harry Fridtjof Johannes**, Toldbetjent, f. 21. Dec. 1897. Indtraadt i Etaten 16. Juni 27 som Toldbetj. i Kbhvn.; 28. Juni 32 Nyborg.



**Jans, Henning Thorvald**, Toldbetjent, f. 24. Febr. 1900 i Kbhvn. Søn af Ejendomsmægler P. B. Jans og Hustru Trine, f. Larsen. Gift 7. Sept. 24 med Else Jensigne J. Datter af Fyrassistent J. J. Jansen og Hustru Emma, f. Munck. Indtraadt i Etaten 22. Juni 28 som Toldbetj. i København.

**Jensen, Andreas**, Toldpakhusarbejder, f. 5. Maj 1893 i Vester Hassing. Søn af Gaardmand L. P. Jensen og Hustru Margrethe, f. Brix. Gift 2. April 16 med Kirstine Frederikke J., f. 30. Juni 96 i Oksenvad. Datter af Skræder H. P. Jespersen og Hustru Frederikke, f. Thomsen. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Aarhus; 1. Febr. 30 Hjørring.

**Jensen, Anton Carl**, Toldpakhusarbejder, f. 9. Dec. 1893 i Tapdrup. Søn af Gaardejer P. Jensen og Hustru Nikoline, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 22 som Toldpakhusarb. i Viborg.

**Jensen, Carl Peter**, Overtoldbetjent I, f. 30. April 1891. Korpsmatros. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Korsør; 23. Juni 19 Kbhvn.; 9. Maj 28 Overtoldbetj. II smstds.; 15. April 32 Overtoldbetj. I smstds.



**Jensen, Christen Theodor**, Toldpakhusmester, f. 3. April 1882 i Hørmested Sogn. Søn af Hus-ejer Marcus P. Jensen og Hustru Nielsine Christine, f. Olesen. Gift 21. April 07 med Betty Ingeborg J., f. 5. April 80 i Viborg. Datter af Oversergent H. Jensen og Hustru. Indtraadt i Etaten 10. Okt. 05 som Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 20. Dec. 20 Toldpakhusform. I ved 5 kg Postgodstkl. i Kbhvn.; 1. Juli 31 Toldpakhusm. smstds. Redaktør af »Toldfunktionæren« fra 1917. 1919—22 Formand for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og Pakhuse. Medlem af Bestyrelsen af samme siden 1915.



**Jensen, Christian Frederik Marius**, Toldbetjent, f. 1. April 1870 i Flensborg. Søn af Korngrosserer Rasmus Jensen og Hustru Ida, f. Spring. Gift 18. Aug. 93 med Emma J., f. 19. Marts 77 i Flensborg. Datter af Hans Jens Schaeffing og Hustru Marie Christine, f. Timm. Styrmandseksamen (Flensborg) 1893, Skippereksamen (Flensborg) 1903. Indtraadt i Etaten 10. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Ballum u. Tønder; 20. Nov. 20 Aabenraa; 30. Maj 23 Toldbetj. (fra 1. Juli 20).

**Jensen, Einer Alfred**, Toldpakhusarbejder, f. 15. Marts 1892 i Odense. Gift 31. Aug. 19 med Charlotte J., f. Koch, f. 16. Nov. 93 i Horsens. Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 14. Juli 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. Medlem af Be-





styrelsen for Foreningen af Toldfunktionærer ved Frilagre og Pakhuse.



**Jensen, Ejler Marinus**, Toldpakhusformand II, f. 26. Jan. 1886 i Rovsthøj. Søn af Landmand Jens Jensen og Hustru Ane Margrethe, f. Jensen. Gift 30. Aug. 23 med Thora Kjestine J., f. 23. Nov. 96 i Aabenraa. Datter af Rentier Niels M. Hansen og Hustru Anna Cathrine, f. Rosen-dahl. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 22 som Toldpakhusarb. i Aabenraa; 1. Juni 27 Toldpakhusform. II i Haderslev.



**Jensen, Frederik Justus**, Overtoldbetjent I, f. 13. April 1878 i Damsholte paa Møen. Søn af Gaardejer Peter Jensen og Hustru Anne Kristine, f. Larsen. Gift 5. Dec. 06 med Agnes J. (død 1932), f. 18. Sept. 80 i Udby paa Møen. Datter af Gaardejer Niels Knudsen og Hustru Bodil, f. Hansen. Styrmandseksamen (Bogø). Indtraadt i Etaten 31. Marts 10 som Toldbetj. i

Kbhvn.; 17. Sept. 12 Skelskør; 14. Dec. 14 Odense; 21. Juni 19 Overtoldbetj. I i Nykøbing F.

**Jensen, Hagbart Møller**, Toldpakhusarbejder, f. 8. Nov. 1898 i Hornborg Sogn, Vejle Amt. Søn af Murermester Jens Jensen og Hustru Karen Marie, f. Petersen. Gift 7. Dec. 20 med Kristine Mathilde J., f. 15. Dec. 94 i Hundslund Sogn, Aarhus Amt. Datter af Gaardejer Jørgen Vinde Jørgensen og Hustru Kirsten, f. Petersen. 3. Marts 20 Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 25. Aug. 30 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Jensen, Hakon Lorentz**, Overtoldbetjent I, f. 28. Febr. 1881 i Kbhvn. Søn af Skomagermester M. Jensen og Hustru Emma, f. Nickels. Gift 24. Nov. 11 med Elna J., f. 1. Maj 83 i Kbhvn. Datter af Murer Anders Jensen og Hustru Maren, f. Petersen. Maskinisteksamen (Orlogsværft) 1909. Indtraadt i Etaten 2. Maj 06 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Aug. 17 Maskinist paa Patrouillefartøj i Kbhvn.; 27. Sept. 19 Maskinpasser smstds.; 20. Okt. 28 Overtoldbetj. I ved Kantænetilsynet i Kbhvn. Næstformand for Toldorsbetjentforeningen af 1893. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for samme. Kasserer i Toldbetjentforeningen af 1904. Kasserer i Toldbetjentenes selskabelige Forening i ca. 6 Aar.

**Jensen, Hans Emil**, Toldvagtimester, f. 27. April 1882. Indtraadt i Etaten 1. Maj 09 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Juli 19 Overtoldbetj. smstds.; 1. Juni 30 til midlertidig Tjeneste i Inspektora-tet for Tobaksbesk.; 1. Juli 31 Toldvagtimester smstds.



**Jensen, Hans Jens Carl**, Overtoldbetjent I, f. 23. Aug. 1864 i Nyord pr. Stege. Søn af Lods Hans Peter Jensen og Hustru Johanne Petrea. 1. Aug. 90 til 31. Dec. 03 Krydsmatros. Indtraadt

i Etaten 11. Dec. 03 som Toldopsynsmand i Sortsø u. Stubbekøbing; 9. Maj 06 Toldbetj. i Odense; 19. Sept. 07 Kbhvn.; 7. Febr. 16 Over-  
toldbetj. I smstds.



**Jensen, Harald Georg Emil**, Maskinpasser, f. 9. Juli 1897 i Kastrup. Certifikat som Maskinmester. Indtraadt i Etaten 26. Marts 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 15. Nov. 28 Maskinpasser smstds. 1930 Formand for Gruppe 5.



**Jensen, Henrik**, Toldbetjent, f. 20. Marts 1899 i Andst. Søn af Grænsecsergent Niels Jensen og Hustru Anna Marie, f. Christensen. Gift 17. Okt. 26 med Erna J., f. 24. Sept. 03 i Nykøbing S. Datter af Lokomotivfører C. Nielsen og Hustru Kirstine, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 8. Aug. 28 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Jensen, Jens**, Overtoldbetjent II, f. 30. Jan. 1890 i Løvskaal, Vester Velling-Skern Sogn. Søn af Mu-

rer Jens Jensen og Hustru Marie, f. Sørensen. Gift 30. Okt. 23 med Vilhelmine J., f. 2. Juli 93 i Hammer. Datter af Musiker J. P. Christoffersen og Hustru Ane Sofie, f. Jensen. Mælkeriskoleeksamen 1911, Toldbetjenteksamen 1932. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Juli 27 Vedbæk u. Kbhvn.; 1. Okt. 29 Kbhvn.; 25. Jan. 32 Overtoldbetj. II smstds. Under Opholdet i Vedbæk Havnefoged. Fhv. Kontrolassistent i Skoverup Kontrolforening.

**Jensen, Jens Christian**, Overtoldbetjent I, f. 19. Sept. 1883 i Skagen. Søn af Fisker Chresten Jensen og Hustru Ingeborg, f. Madsen. Gift 30. Okt. 07 med Maria J., f. 7. Dec. 84 i Ertebølle. Datter af Missionær Josef Sørensen og Hustru Dorthea, f. Peters. Indtraadt i Etaten 31. Aug. 15 som Toldbetj. i Skagen; 24. Aug. 26 Overtoldbetj. I i Frederikshavn (fra 1. Okt. 26).



**Jønsen, Jens Michael**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Febr. 1881 i Aarhus. Søn af Frilagerformand Søren Jensen og Hustru Kristine. Gift med Maren J., f. 1. Marts 97 i Kirkeskoven, Skød Sogn. Indtraadt i Etaten 1. Marts 08 som Arb. i Aarhus; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.

**Jensen, Jens Peter**, Overtoldbetjent I, f. 29. Marts 1867. Underkanoner i Marinen. Indtraadt i Etaten 30. Juni 02 som Toldbetj. i Esbjerg; 9. Maj 06 Aarhus; 28. Marts 08 Nakskov; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.

**Jensen, Jens Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 10. Jan. 1869 i Søballe. Søn af Arbejdsmand Niels P. Jensen og Hustru Maren, f. Rasmussen. Gift 16. Nov. 97 med Oline Kristine J., f. 12. Juli 67. Indtraadt i Etaten 18. April 98 som Arb. i Aarhus; 17. Juni 14 Frilagerarb. smstds.; 1. April 25 Toldpakhusarb. smstds.

**Jensen, Jens Peter**, Overtoldbetjent I, Sergent i Grænsegendarmeriet, Hæderstegn for 8 Aars Tjeneste i Grænsegendarmeriet, f. 13. Dec. 1873 i Stenstrup. Søn af Murermester N. P. Jensen og Hustru Karen Marie, f. Rasmussen. Gift 29. Sept. 03 med Maren Dorthea J., f. 20. Dec. 77 i Darum. Datter af Jørgen Lund og Hustru. Indtraadt i Etaten 19. Juni 18 som Toldoff. i Høm-



lund u. Ribe; 1. Okt. 19 Overtoldbetj. I smstds.; 17. Jan. 21 Avenstoft (Møllehus) u. Tønder. Medlem af Vester Vedsted Sogneraad i 8 Aar.



**Jensen, Jens Peter Jørgen**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 23. Nov. 1890 i Kbhvn. Søn af Kusk Jørgen Jensen og Hustru Ellen Marie, f. Andersen. Gift 27. Maj 16 med Inger Laura J., f. 11. Aug. 91 i Kbhvn. Datter af Kedelsmed J. Sørensens og Hustru Thora Olivia Sivertsens. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 14. Febr. 18 som Toldbetj. i Kbhvn.; 7. Dec. 26 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Febr. 31 Overtoldbetj. I smstds. Fra 1. Okt. 29 Kasserer i Toldrorsbetjentforeningen af 1893.



**Jensen, Johannes**, Overtoldbetjent I, f. 29. Aug. 1895 i Øster Skørringe. Søn af Proprietær Høning Jensen og Hustru Signe, f. Koch. Gift 26. Nov. 21 med Inger Karen J., f. 10. Juli 94 i

Kbhvn. Datter af Koncertsanger Viggo Stybe og Hustru Henriette, f. Bertelsen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 1. April 26 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Juli 31 Overtoldbetj. I smstds. (Paa-trouillebaadene).



**Jensen, Johannes Vilhelm**, Toldbetjent, f. 1. Nov. 1897 i Hou ved Hals. Søn af Fiskehandler Niels Jensen (død 1921) og Hustru Christiane Christine, f. Jensen. Gift 27. Okt. 25 med Sørritha Jørgine Marie J., f. 1. Jan. 99 i Hinnerup. Datter af Træhandler R. P. Petersen, Hinnerup, og Hustru Anna, f. Jensen. Sætteskippereksamen 1922. Indtraadt i Etaten 12. Okt. 23 som Toldbetj. i Aarhus.

**Jensen, Josef Carl Hermann**, Toldpakhussfor- mand II f. 26. Febr. 1891 i Kbhvn. Søn af Overlærer Frederik Michael Jensen og Hustru Isidora Amalie, f. Weidele. Gift 7. Sept. 13 med Valborg Margrethe J., f. 8. Nov. 92 i Kbhvn. Datter af Toldbodarbejder Hans Levinsen og Hustru Karen. Indtraadt i Etaten 8. April 10 som Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhussarb. smstds.; 18. Juni 31 Toldpakhussform. II ved 5 kg Postgods- tkl. i Kbhvn. 1922 Formand for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og Pakhuse.



**Jensen, Julius Johannes**, Toldbetjent, f. 21. April 1899 i Kbhvn. Søn af Opsynsmand Ernst Marcus Jensen og Hustru Klara Jørgine, f. Jørgensen. Gift 3. Aug. 26 med Edith Julie J., f. 21. Aug. 02 i Kbhvn. Datter af Snedker Jens Arnt Bech Bruun og Hustru Anna Kirstine, f. Larsen. Maskinisteksamen 1923. Indtraadt i Etaten 30. Jan. 31 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Jensen, Jørgen Henrik**, Overtoldbetjent I, f. 3. Dec. 1889 i Endelave. Søn af pens. Overtoldbetjent Johan Jensen og Hustru Nielsine, f. Frandsen. Gift 1. Febr. 15 med Louise J., f. 6. Marts 93 i Aarhus. Datter af Maskinmester A. Rasmussen og Hustru Sofie, f. Sørensen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 9. Maj 28 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31).



dalene, f. Andersen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 24 som Toldbetj. i Næstved; 1. Maj 28 Odense.



**Jensen, Louis Emanuel**, Toldbetjent, Sergent, f. 27. Sept. 1904 i Aalborg. Søn af Cigarmager Christen Marius Jensen og Hustru Oline Andrea, f. Jensen. Gift 11. Okt. 31 med Henny Johanne Margrethe J., f. 10. Sept. 09 i Aalborg. Datter af Oversergent H. C. Petersen og Hustru Cathrine, f. Søndergaard. Indtraadt i Etaten 5. Febr. 30 som Toldbetj. i Padborg; 17. Aug. 31 Middelfart.



**Jensen, Laurids**, Toldpakhusholdningsmand I, f. 18. Sept. 84 i Olstrup. Søn af Formand paa Toldboden Peder Jensen og Hustru Ane Kirstine. Gift 24. Juni 06 med Agnes Jensine J., f. 6. Juli 86 i Kbhvn. Datter af Detailhandler Jens Andersen og Hustru Hedvig, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 1. Febr. 09 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusholdningsmand II ved Postgodstfv. i Kbhvn. (fra 1. Maj 30); 22. Maj 31 Toldpakhusholdningsmand I smstds. (fra 1. Juli 31). Fhv. Revisor i Hæveforeningen »Valdemarslund«.



**Jensen, Ludvig Jeppe**, Overtoldbetjent II, M. f. D. R., f. 30. Jan. 1872 i Thorehuse, Kærum Sogn. Søn af Skipper Niels Ludvig Jensen og Hustru Kirstine, f. Petersen. Gift 24. Nov. 01 med Bertha J., f. 24. Nov. 75 i Horsens. Datter af Gartner Ringe og Hustru Larsigne, f. Thomsen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 92 som Krydsmatros i Esbjerg; 27. Aug. 98 Toldbetj. i Udbyhøj u. Ran-

**Jensen, Lauritz Kristian**, Toldbetjent, f. 15. Marts 1897 i Højerup pr. Storehedinge. Søn af Styrmand og Skibsfører H. J. Jensen og Hustru J. M., f. Hansen. Gift 14. Nov. 29 med Ingrid Marie J., f. 14. Nov. 08 i Viby pr. Nr. Aaby. Datter af Skibstømmer H. J. Hansen og Hustru Marie Mag-

ders; 20. April 07 M. f. D. R.; 17. Sept. 12 Randers; 19. Dec. 17 Middelfart; 22. Juni 21 Overstoldbetj. I i Odense; 20. Juli 21 Toldbetj. i Middelfart; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



traadt i Etaten 7. Nov. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 17. Maj 32 Overtoldbetj. II smstds.

**Jensen, Niels, Overtoldbetjent II, Det Østerrikske Fortjenstkors i Sølv ved Baand af Tapperhedsmedaillen 1915. Den Tyrkiske »Ifthar« Orden 16, Den Bulgarske Bronze-Medaille med Krone 16, Den Sachsen Coburg Gothaske Fortjenstmedaille i Sølv og med Sværd 17, Det tyske Jernkors II Kl. 1918, f. 23. Aug. 1891 i Tandslet. Søn af Snedker Jens Pedersen Jensen og Hustru Ellen, f. Bladt. Gift 27. Okt. 21 med Martha Elise J., f. 13. Juli 97 i Lysabild. Datter af Vagtmester W. Møller og Hustru Elise, f. Nöhr. Toldbetjenteksamen 31. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Mommark u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 1. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Juni 29 Sønderborg. 1923 til 29 Næstformand i Lysabild Sogns Sygekasse.**



**Jensen, Otto Kristian Bistrup, Toldbetjent, f. 23. Dec. 1898. Søn af Skibsfører Niels Chr. Jensen og Hustru Johanne, f. Bistrup. Gift med Margrethe Viktoria J., f. 31. Okt. 99 i Listed. Datter af Fisker Anton Hermansen og Hustru Margrethe, f. Hansen. Sætteskippereksamen. Indtraadt i Etaten 17. Febr. 25 som Toldbetj. i Svaneke.**



**Jensen, Niels Christian, Toldpakhusholdningsformand II, f. 20. April 1877 i Homaa. Søn af Husmand Ernst Anton Jensen og Hustru Mette Marie, f. Jensen. Gift med Cecilie Dorthea J., f. 11. Juni 78 i Vindingland. Datter af Fisker Hans Rasmussen. Indtraadt i Etaten 1. April 14 som Arb. i Vejle; 13. Marts 17 Toldpakhusholdningsarb. smstds.; 13. Jan. 22 Toldpakhusholdningsform. II smstds.**

**Jensen, Olaf Emil, Overtoldbetjent II, f. 10. April 1893 i Højrup, Stevns. Søn af Landmand Niels Jensen og Hustru Ane, f. Hansen. Gift 16. Dec. 15 med Caroline J., f. 5. Dec. 94 i Rødvig, Stevns. Datter af Havnefoged Peter Brønnum Møller og Hustru Katrine, f. Thorsen. Korpsartillerist. Ind-**

**Jensen, Ove Anker, Toldbetjent, f. 11. Jan. 1905 i Vordingborg. Søn af Havnefoged I. C. Jensen og Hustru Sofie, f. Pedersen. Indtraadt i Etaten 25. April 30 som Toldbetj. i Frederikshavn.**



**Jensen, Povl Anders Julius, Toldbetjent, f. 15. Jan. 1896. Søn af Formand Chr. Jensen og Hu-**

stru Marie, f. Bruhn. Gift 6. Dec. 18 med Lisa J., f. 26. Juli 96 i Kbhvn. Datter af Formand August Jensen og Hustru Charlotte. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Okt. 29 Vedbæk u. Kbhvn. Havnefoged.



**Jensen, Siegfred Jul Hørslov**, Fører af Patrouillefartøj, f. 9. Nov. 1895 i Assens. Søn af Snedkermester Johannes Jensen og Hustru Kristine, f. Sørensen. Gift 24. Febr. 18 med Magda J., f. 23. Juni 92 i Kbhvn. Datter af Urmager William Jensen og Hustru Karoline, f. Jensen. Mellemskoleeksamen, dansk Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 27. Marts 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 25. April 30 Fører af Patrouillefartøj i Helsingør. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Jensen, Tallack Emil Robert**, Overtoldbetjent II, f. 11. Maj. 1891 i Kbhvn. Søn af Vinkyper Tallack Jensen og Hustru Kristine, f. Jørgensen. Gift 16. Juni 23 med Hansine Kirstine J., f. 29. Okt. 98 i Odense. Datter af Maler Marius Larsen og Hustru Jensine. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

**Jensen, Theodor Skov**, Toldbetjent, Sergent, f. 23. Dec. 1898 i Hobro. Søn af fhv. Banearbejder P. Skov Jensen og Hustru Ane Marie, f. Pedersen. Gift 7. Okt. 23 med Inger Mariane J., f. 9. Maj 02 i Løgstør. Datter af Togfører N. P. Nielsen og Hustru Kirstine, f. Mikkelsen. Indtraadt i Etaten 23. Marts 27 som Toldbetj. i Kbhvn.; 23. Juli 31 Frederikshavn; 25. Aug. 32 Cementfabrikkerne ved Mariager Fjord u. Hobro.



**Jensen, Thorvald Camillo Brygmann**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 12. April 1890 i Middelfart.

Søn af Vejerassistent Chr. Jensen og Hustru Nicoline, f. Petersen. Gift 3. Nov. 18 med Astrid J., f. 10. Juli 94 i Skovshoved. Datter af Formand Emil Petersen og Hustru Boline, f. Larsen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 11. Dec. 17 Horne u. Faaborg; 1. Maj 19 Kbhvn.; 20. Juli 25 Overtoldbetj. II smstds.; 27. Marts 28 Overtoldbetj. I smstds. 1. April 31 til 32 Formand for Sammenslutningen af Toldvagtmedre og Overtoldbetjente; Næstformand i Toldbetjentforeningen af 1904.



**Jensen, Valdemar**, Toldbetjent, f. 25. Okt. 1898 i Stillinge Sogn, Næsby Strand. Søn af Fragtmænd Carl Anton Jensen og Hustru Karen, f. Pedersen. Gift 17. Nov. 23 med Marie J., f. 26. Marts 02 i Svendborg. Datter af Skibstømrer Carl M. Nielsen og Hustru Katrine, f. Petersen. Styrmandseksamens 1. Del. Indtraadt i Etaten 24. Jan. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. April 26 Svendborg.



**Jeppesen, Søren**, Toldpakhusarbejder, f. 25. Nov. 1897 i Vamdrup. Søn af Gaardejer Søren Jeppesen og Hustru Kirstine, f. Mikkelsen. Ugift. Grænseovergårdsm. Indtraadt i Etaten 18. Sept. 29 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 19. Aug. 30 Kolding.

**Jespersen, Christian Frederik**, Toldvagtmedre, f. 18. Okt. 1877 i Skaarupøre, Svendborg. Søn af Skipper Johan Henrik Jespersen og Hustru Johanne Marie, f. Larsen. Gift 16. Nov. 10 med Rasmine Marie J., f. 20. Nov. 79 paa Thurø, Svendborg. Datter af Telegrafbestyrer H. C. Hansen og Hustru Hedevig, f. Jørgensen, Styrmandseksamens 1. Del 98, 2. Del 99; Toldbetjenteksamen 1927. 1. Nov. 1900 Krydsbetj. ved Krydstoldvæ-



senet; 25. Nov. 03 Toldbetj. i Odense; 16. Dec. 10 Kolding; 9. Maj 13 Overtoldbetj. i Aalborg; 22. Dec. 19 Toldvagt. smstds.; 12. Juli 27 Toldvagt. i Odense.



Indtraadt i Etaten 2. Maj 21 som fung. Toldpakhusarb. i Tønder (fra 2. Maj til 30. Juni 21); 28. April 22 Toldpakhusarb. smstds.



**Jessen, Jes Hansen, Overtoldbetjent II, f. 1. Aug. 1892.** Søn af Fyrskibskok Hans Jessen og Hustru Anne Cathrine, f. Anthonisen. Gift 22. Dec. 18 med Anne Marie J., f. 9. Jan. 94 i Sønderho, Fanø. Datter af Kaptajn J. Carstensen og Hustru Johanne Kathrine, f. Mandø. Styrmands-eksamen 17; Toldbetjenteksamen 30. Indtraadt i Etaten 21. Maj 19 som Toldbetj. i Esbjerg; 4. Sept. 30 Overtoldbetj. II smstds.



**Jessen, Jens Nielsen, Overtoldbetjent I, M. f. D. R., f. 15. Dec. 1878** i Nordby, Fanø. Søn af Styrmand H. N. Jessen og Hustru Ane Cathrine, f. Warrer. Gift 7. Juni 05 med Dorthea Johanne J. (død). Datter af Skibskaptajn P. Brink og Hustru Marregrethe, f. Gregersen. Gift 25. Maj 19 med Jensine J., f. 6. Juli 86 i Stauning. Datter af Gaardejer Jens Jensen og Hustru Anna, f. Nielsen. Styrmandseksamen (Fanø). 25. Maj 08 M. f. D. R. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reserve-toldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. i Kbhvn.; 2. Sept. 14 Blaavand u. Varde; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 27. Juni 23 Overtoldbetj. I i Sønderho paa Fanø u. Esbjerg (fra 1. Aug. 23); 8. Dec. 31 Hejls u. Kolding. 1918 til 23 Formand for Oksby Afholdsforening; 20 til 22 Medlem af Oksby Menighedsraad; 24 Medstifter af og fhv. Formand for Oksby radikale Venstreforening; 25 Medstifter af og Formand for Sønderho radikale Venstreforen.; 26 Medlem af Sønderho Menighedsraad; 26 Formand for Jagtforeningen; 29 Medlem af Sogneraadet (upolitisk Liste); Medlem af Vejudvalget, Skoleudvalget, Aldersrentes og Forsørgelsesudvalget, Lægeudvalg, Belysningsudvalg og Digeudvalg.

**Jessen, Kay Edvin, Overtoldbetjent II, f. 21. Jan. 1889** paa Frederiksberg. Søn af Snedker Carl Jessen og Hustru Laura Marie, f. Christensen. Gift 30. Nov. 13 med Karen Eline J., f. 21. Marts 82 i Bursø. Datter af Arbejdsmand Hans Jørgen Christiansen og Hustru Ane Kathrine, f. Johannesen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetjent i Kbhvn.; 12. Dec. 27 Overtoldbetj. II smstds.

**Johannesen, Kristian, Toldbetjent, Løjtnant, f. 3. Nov. 1899** i Hassing. Søn af fhv. Hotelejer N. K. Johannesen og Hustru Mine, f. Møller. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 18. Maj 29 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Jessen, Jes Hansen, Toldpakhusarbejder, f. 26. Febr. 1871** i Gaansager. Søn af Slagter Peter Jessen og Hustru Anna Cathrine, f. Warming. Gift 4. April 99 med Metha Johanne J., f. 7. Sept. 74 i Gramby. Datter af Gaardejer Thomas Carstensen og Hustru Metha Johanne, f. Clausen.

**Johannsen, Gustav, Toldbetjent, Jernkorset af 2. Kl., f. 18. Nov. 1881** i Rinkenæs. Søn af Murer Johan Johannsen og Hustru Marie, f. Samsø. Gift med Dora J. (død), f. 19. Jan. 87 i Karby, Slesvig. Datter af Landmand Chr. Wulff og Hustru Dora Marie, f. Voss. C. I. S. Gendarm. Indtraadt i



Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Egersund; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20).

**Johansen, Albert Ferdinand**, Fører af Patrouillefartøj, f. 2. Febr. 1893 i Horne. Søn af fhv. Skibsfører Ole Johansen og Hustru Ane, f. Johansen. Gift 6. Maj 19 med Johanne Augusta J., f. 13. Aug. 89 i Aarhus. Datter af Skrædermester Madsen og Hustru Otilia, f. Würtz. Fiskeskippereksamen 1914. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Faaborg; 22. April 24 Aarhus; 7. Maj 31 Fører af Patrouillefartøj smstds. (fra 1. Juli 31).

**Johansen, Frithiof Marinus**, Maskinist, f. 7. Okt. 1900 i Kbhvn. Søn af Maskinarbejder Ludvig Johansen og Hustru Augusta, f. Fagerstrøm. Gift 22. Dec. 23 med Paula Helga Rasmine J., f. 28. Marts 98 i Kbhvn. Datter af Trædrejer O. Fagerberg og Hustru Helga, f. Olson. Mellemskoleeksamen. 1.—3. Del af Maskinisteksamen samt Elektro-Installatørexamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 26 som Reparator i Kbhvn.; 1. Jan. 29 Maskinist smstds.



**Johansen, Hartvig Harms**, Toldbetjent, f. 4. Maj 1895 i Nykøbing F. Søn af Vognmand Marius Johansen og Hustru Hedvig, f. Rasmussen. Gift 8. Maj 18 med Jenny J., f. 8. Maj 94 i Gedser. Datter af Portør Ole Hansen og Hustru Christine. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 21 som Toldbetj. i Gedser; 1. Juni 27 Nykøbing F.

**Johansen, Jens Waldemar Johan**, Overtoldbetjent I, f. 25. April 1886 i Aagerup. Søn af Tømrermester Jens Johansen og Hustru Ane Sofie,

f. Sørensen. Gift 24. April 15 med Gunhilda J. f. 19. Jan. 90 i Kbhvn. Datter af Overtoldbetjent Lars Hansen og Hustru Maren, f. Jensdatter. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 7. Jan. 25 Overtoldbetj. II smstds.; 28. April 26 Overtoldbetj. I smstds.



**Johansen, Søren Lyden Nicolai**, Toldpakhussformand I, f. 13. April 1871 i Vesterø, Læsø. Søn af Skibsfører i den kgl. grønlandske Handel Erland Johansen og Hustru Kristine, f. Sørensen. Gift 23. Jan. 03 med Jensine J., f. 31. Aug. 75 i Snertinge ved Vordingborg. Datter af Gaardejer Christoffer Jensen og Hustru Sørine, f. Sørensen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 10 som Toldpakhusharb. i Kbhvn.; 29. April 25 Toldpakhussform. II paa Varefrilageret i Kbhvn.; 22. Maj 31 Toldpakhussform. I smstds. (fra 1. Juli 31).



**Jonasson, Carl Johan Heinrich**, Toldbetjent, f. 27. April 1889 i Aalborg. Søn af Skomagere Carl Vilhelm Jonasson og Hustru Caroline Johanne, f. Lorentzen. Gift 22. Okt. 20 med Nicoline J., f. Jensen, f. 5. Marts 92 i Randers. Indtraadt i Etaten 28. April 20 som Toldbetj. i Aalborg.

**Jonsen, Axel**, Overtoldvagtmester, f. 29. Juli 1881 i Egeløv, Falster. Gift 14. Juli 07 med Kirsten Rasmussen, f. 23. Sept. 81 paa Bogø. Præliminæreksamen; Styrmandseksamen; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 11 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 4. Febr. 30 Toldvagtm. smstds. (fra 1. April 30); 7. Maj 31 Overtoldvagtm. smstds. (fra 1. Juli 31); 1. Juli 1925 Medlem af Eksamenskom-





missionen; fra 1919 Formand for Toldbetjentforbundet af 1904. 1919—31 i Redaktionen for Toldbetjentenes Blad.



**Jónsson, Thordur Olafur**, Overtoldbetjent I, f. 24. Aug. 1885. Søn af Fisker Jón Gudmundsson og Hustru Thora, f. Thordardottir. Gift 28. Marts 09 med Steinunn Olafsdottir, f. 12. Juni 80 i Vogum (Island). Datter af Olafur Hjartarson. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 11 som Toldbetjent i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.



**Jordahn, Peter Marius**, Toldvagtimester, f. 10. Juli 1880 i Odense. Søn af Havnefoged Lars Chr. Jordahn og Hustru Wibekke Dorothea, f. Petersen. Gift 9. Nov. 06 med Marie Margrethe J., f. 2. Okt. 79 i Kolding. Datter af Strandkontrolør Peter E. Gottlob og Hustru Mette Tommine, f. Larsen. Styrmandseksamen 1. og 2. Del; Told-

betjenteksamen. Indtraadt i Etaten 9. Maj 06 som Toldbetj. i Randers; 2. Sept. 14 Odense; 9. Aug. 21 Overtoldbetj. I smstds.; 7. Maj 31 Toldvagt. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Juhl, Niels Olaf Uldall**, Toldbetjent, Croix de guerre, Medaille commémorative française de la grande guerre og Medaille de la Victoire, f. 18. Nov. 1893. Søn af Købmand H. U. M. Juhl og Hustru Mary, f. Olesen. Ugift. Indtraadt i Etaten den 15. Febr. 22 som Toldbetj. i Aalborg. Fra 1931 Næstformand for de Allieredes danske Vaabenfæller, Aalborg Afdeling.

**Juul, Svend Alfred Frederik**, Overtoldbetjent II, f. 4. Maj 1893. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Jørgensen, Emil Christian Hans**, Toldpakhusformand II, f. 15. Dec. 1871 i Kbhvn. Søn af Kunstdrejer Hans Jørgensen og Hustru Eleonora, f. Burgmann. Gift 16. Okt. 98 med Anna Marie J., f. 23. Juni 77 i Ringsted. Datter af Bladforhandler Niels Jørgensen og Hustru Johanne Sofie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 98 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarbejder smstds. (fra 1. April 15); 18. Juni 31 Toldpakhusform. II ved Postgodstoldforvaltningen i København.

**Jørgensen, Hans**, Toldvagtimester, Fr. VIII M. M., f. 11. Jan. 1887 i Nordby, Fanø. Søn af Skibsfører H. N. Jørgensen og Hustru Laura Ane Hansine, f. Lauridsen. Gift 26. Dec. 14 med Kathrine Marie J., f. 29. April 88 i Nordby, Fanø. Datter af Skibsfører M. P. Mathiesen og Hustru Ane Kathrine, f. Jepsen. Styrmandseksamen;



Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Toldbetj. i Aarhus; 26. Juni 28 Overtoldbetj. II smstds.; 7. Maj 31 Toldvagt. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Jørgensen, Hans**, Toldpakhusarbejder, f. 25. Aug. 1894 i Ommel paa Ærø. Søn af Førstelærer L. A. Jørgensen og Hustru Ellen Kathrine, f. Petersen. Gift 8. Juli 19 med Ella Caroline Asta J., f. 21. Dec. 92 i Aalborg. Datter af Gaardejer N. N. Andersen og Hustru Ane Marie, f. Petersen. Lærereksamens I, Del 17. Indtraadt i Etaten 27. Maj 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. 1922 Medlem af Bestyrelsen i Foreningen for Funktionærer paa Frilagre og i Pakhuse; 1926 Kasserer i Grundejerforeningen »Corneliusminde«.



**Jørgensen, Hans Jørgen**, Strandvagtimester, f. 20. Sept. 1891 i Dyrborg, Horne Sogn. Søn af Fiskerifoged Jørgen Hansen Jørgensen og Hustru Karen

Kirstine, f. Jepsen. Gift 7. Maj 22 med Carla Anna J., f. 26. Juli 1900 i Glumsø. Datter af Karetmager F. H. Blume og Hustru, f. Larsen. Toldbetjenteksamen 31. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Slagelse; 16. Aug. 23 Nyborg; 11. Juni 32 Strandvagtimester i Østerby paa Læsø u. Frederikshavn Toldsted.

**Jørgensen, Jens**, Toldpakhusarbejder, Jernkorset af 2. Grad m. v., f. 8. April 1892 i Nybøl. Søn af Landmand Chr. Jørgensen og Hustru Cecilie, f. Stuer. Gift 21. Dec. 28 med Ingeborg J., f. 7. Nov. 95 i Skovby, Als (død). Datter af Arbejdsmand Hans Hansen og Hustru Augusta, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 14. Juli 20 som fung. Pakhusarb. i Sønderborg; 31. Aug. 22 Toldpakhusarb. smstds.



**Jørgensen, Jørgen**, Overtoldbetjent II, f. 22. Febr. 1892 i Dybbøl Mark. Søn af Gaardejer Peter Jørgensen og Hustru Anna Katrine, f. Kock. Gift 19. Aug. 27 med Kristine Margrethe J., f. 17. Marts 04 i Nybøl, Aabenraa Amt. Datter af Kommuneforstander, Kreaturhandler Peter Torp og Hustru Metha, f. Nissen. Styrmandseksamen (Hamborg); Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 20. Marts 25 Kbhvn.; 26. Jan. 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Jørgensen, Jørgen Marius**, Overtoldbetjent I, f. 29. Sept. 1896 i Marstal Landsogn. Søn af Baadsmænd Rasmus Christian Jørgensen og Hustru Rasmine, f. Bastholm. Gift 15. Febr. 18 med Anna J., f. 9. Maj 1900 i Marstal. Datter af Kaptajn Hansen og Hustru Maren, f. Rosenbak. Styrmandseksamen og Skibsførereksamen. Ind-

traadt i Etaten 14. April 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (Parouillebaadene) (fra 1. Juli 31).



**Jørgensen, Jørgen Oluf Carl**, Toldvagtmaster, f. 27. Febr. 1878. Indtraadt i Etaten 31. Marts 10 som Toldbetj. i Kbhvn.; 15. Maj 16 Overtoldbetj. smstds.; 15. Febr. 30 til midl. Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 7. Maj 31 Toldvagt. i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Juli 31).



**Jørgensen, Niels Peder**, Toldpakhusarbejder, f. 29. Okt. 1884 i Oppesundby. Søn af Tømrermester Hans Jørgensen og Hustru Elsebeth, f. Hansdatter. Gift 15. Okt. 11 med Bodil Marie J., f. 5. April 87 i Svebølle. Datter af Tømrermester Lars Nielsen og Hustru Sofie, f. Petersdatter. Indtraadt i Etaten 13. Maj 12 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. (fra 1. Maj 12). Kasserer for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagre og i Pakhuse.

**Jørgensen, Peter**, Overtoldbetjent I, f. 8. Juni 1876 i Bogense. Søn af Havnefoged Peter Jørgensen og Hustru Nielsigne, f. Nielsen. Gift 30. Jan. 01 med Martine, f. Hansen, f. 10. April 83 i Middelfart. Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 25. Maj 06 som Rorsbetjent i Aalborg; 22. Jan 20 Overtoldbetj. I smstds. Medlem af Bestyrelsen af Toldbetjentforeningen af 1904.

**Jørgensen, Poul Jørgen**, Overtoldbetjent I, Sergeant i Grænsegendarmeriet, f. 11. Juni 1879 i Jerlev ved Vejle. Søn af Husmand Jørgen Rasmussen og Hustru Mætte Marie, f. Nielsen. Gift 10. Maj 06 med Kjerstine Marie J., f. 14. Marts 82 i Tinglev. Datter af Sergeant N. P. Berg og Hustru Anne Kjerstine, f. Lunding. Toldbetjent

eksamen. Indtraadt i Etaten 24. Okt. 16; Toldoff. i Vedsted u. Ribe (fra 1. Dec. 16); 1. Okt. 19 Toldbetj. smstds.; 17. Jan. 21 Højer u. Tønder; 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21); 26. Juni 28 Esbjerg; 14. Aug. 30 Overtoldbetj. I smstds.



**Jørgensen, Rasmus**, Toldvagtmaster, DM., f. 29. April 1874 paa Strynø. Søn af Landmand Rasmus Jørgensen og Hustru Karen, f. Gommesen. Gift 10. Jan. 02 med Sine J., f. 28. Jan. 77 paa Strynø. Datter af Landmand H. Rasmussen og Hustru Karen, f. Jakobsen. Styrmandseksamen 94. Indtraadt i Etaten 1. April 1900 som Krydsbetjent i Krydstoldvæsenet, Nakskov; 1. Jan. 04 Toldbetj. ved Fartøj »Svendborg Sund«; 2. Marts 05 Svendborg; 31. Maj 11 Overtoldbetj. smstds.; 21. Juni 21 Toldvagt. smstds.; 12. Juli 32 DM.



**Jørgensen, Tage Jens Aagaard**, Overtoldbetjent I, f. 16. Nov. 1896 i Kbhvn. Søn af Konsul August Jens Jørgensen og Hustru Adolfine, f. Aagaard. Gift 11. Sept. 23 med Johanne Camilla J., f. 15. Febr. 95 i Grevinge. Datter af Tømrermester, Gaardejer N. Jensen og Hustru Anne Dorethea, f. Larsen. Styrmands- og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 4. Febr. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (Parouillebaadene) (fra 1. Juli 31).

**Keil, Charles Georg Christian**, Overtoldbetjent I, f. 19. April 1890. Indtraadt i Etaten 19. Dec. 17 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. Maj 26 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31).

**Kirchhoff, Aage Bernhard, Toldbetjent, f. 29. Marts 1892 i Kbhvn. Søn af Blikkenslagermester Knud Kirchhoff og Hustru Alvilda, f. Rossing. Gift 25. Sept. 19 med Ebba K., f. 1. Sept. 96 i Kbhvn. Datter af Skibsfører N. Bregnhof og Hustru Theodora, f. Schmidt. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. Aug. 31 Overtoldbetj. II i Alsodde u. Hobro; 26. Nov. 31 Toldbetj. i Kbhvn.**



**Kjeldsen, Axel Kristian Kofoed, Toldbetjent, f. 1. Dec. 1900 i Rønne. Søn af fhv. Skibsfører, Overtoldbetjent Axel Kjeldsen og Hustru Karen, f. Kofoed. Gift 25. Febr. 31 med Ella K., f. 23. Juni 07 i Hasle. Datter af Bygmester Axel Andersen og Hustru Anna, f. Jacobsen. Styrmands-eksamen 21; Skibsførereksamen 22. Indtraadt i Etaten 19. Dec. 30 som Toldbetj. i Skagen.**



**Kjeldsen, Theodor Jes Peder, Toldpakhusarbejder, f. 16. April 1892 i Vesterbæk, Øse Sogn. Søn af Smed K. K. Kjeldsen og Hustru Nielsine, f. Nielsen. Gift med Noline Marie K., f. 7. Nov. 87 i Varde. Datter af Snedker Pedersen og Hustru Kathrine, f. Jørgensen. Fiskeskippereksamen; Motorpasserprøve. Indtraadt i Etaten 5. Sept. 21 som Toldpakhusarb. i Esbjerg; 18. Dec. 29 Aarhus (fra 1. Febr. 30).**

**Kjeltoft, Aage Johannes Nicolaj, Overtoldbetjent I, f. 17. Sept. 1887 i Kbhvn. Søn af Bogtrykker i Krigsministeriet Morten Petersen og Hustru Johanne Birgitte, f. Kjeldsen. Gift 28. Okt. 11 med Anna Marie K., f. Kristensen, f. 27. Maj 90 i Kbhvn. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 7. Okt. 27 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtold-**



**betj. I smstds. (fra 1. Juli 31). 1922—27 Formand for Gruppe IV under Toldbetjentforeningen af 1904.**



**Klausen, Søren Peter Karl, Toldbetjent, Sergeant, f. 29. Aug. 1897 i Dronninglund Sogn. Søn af Husmand Chr. Thomas Klausen og Hustru Rasmine, f. Larsen. Gift 4. Nov. 25 med Feodora Margaretha K., f. 13. Juli 1900 i Sønderborg. Datter af Husejer Jens Peter Jensen og Hustru Anna Marie, f. Jørgensen. Indtraadt i Etaten 24. Febr. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.**



**Klitborg, Edvin Hemming Teolander, Overtoldbetjent I, f. 9. April 1893 i Kbhvn. Søn af Maskinarbejder J. P. Jonasson og Hustru Anne, f. Petersdatter. Ugift. Toldbetjenteksamen 30. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.; 5. Sept. 29 Overtoldbetj. II smstds.; 17. Maj 32 Overtoldbetj. I smstds.**



**Knudsen, Anders Marinus**, Toldpakhusarbejder, f. 28. Dec. 1894 i Hornstrup Kommune. Søn af Fisker Peter Knudsen og Hustru Maren, f. Dahl. Gift med Amalie K., f. 10. Jan. 01 i Vejle Søndermark. Datter af Karetmagermester Carl Petersen og Hustru Ane, f. Christiansen, Indtraadt i Etaten 22. Aug. 21 som Toldpakhusarb. i Vejle.



**Knudsen, Gunnar Emil**, Toldbetjent, f. 18. April 1898 i Aalborg. Søn af Landstingsmand L. T. E. Knudsen og Hustru Kirstine, f. Carlsen. Gift 12. Juni 27 med Villig K., f. 3. Juni 04 i Aarhus. Datter af Biografteaterejer Oscar Langebek og Hustru Laura, f. Mieth. Realeksamen; Certifikat som Radiotelegrafist 1. Kl. Indtraadt i Etaten 24. Maj 29 som Toldbetj. i Kbhvn. Forhen Medlem af Bestyrelsen i Radiotelegrafistforeningen.



**Knudsen Knud Peter**, Overtoldbetjent I, f. 11. Maj 1881 i Kbhvn. Søn af Skibskaptajn J. Knud-

sen og Hustru Alvine Teodora, f. Hemmingsen. Gift 18. Sept. 10 med Alma K., f. 6. Nov. 79 i Veflinge Sogn. Datter af Købmand Chr. Hansen. Styrmandseksamens 1. og 2. Del; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 11 som Toldbetjent i Kbhvn.; 17. Febr. 21 Overtoldbetj. II smstds.; 20. April 21 Overtoldbetj. I smstds.



**Koch, Laurits Thomsen**, Toldpakhusarbejder, f. 19. Maj 1879 i Gaaser. Søn af Husmand N. P. Thomsen og Hustru Maria, f. Jacobsen. Gift 10 Nov. 05 med Kristine K., f. 15. Okt. 81 i Hjallerup. Datter af Husmand A. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 12 som Arb. i Aalborg; 12. Nov. 15 Toldpakhusarb. smstds.

**Konge, Rasmus Peter Rasmussen**, Toldbetjent, f. 25. Aug. 1889 i Helgenæs. Søn af Arbejdsmand R. P. Rasmussen og Hustru Kristiane, f. Bøgholm. Gift 9. Dec. 13 med Magda K., f. Rasmussen, f. 16. Maj 93 i Grenaa. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Aarhus.

**Kristensen, Helmer Tyregod**, Toldbetjent, f. 9. Marts 1902. Indtraadt i Etaten 25. Maj 27 som Toldbetj. i Gedser; 18. Juli 30 Nakskov.

**Kristensen, Kristen Sand**, Toldbetjent, f. 5. Marts 1893 paa Thorup Strand. Søn af Fisker Niels Helenius Kristensen og Hustru Ane, f. Sand. Gift 13. Aug. 18 med Minda K., f. 11. Febr. 91 i Lister, Norge. Datter af Kystskipper Peder Nilsen og Hustru Malene, f. Østensen Ore. Indtraadt i Etaten 13. Juni 23 som Toldbetj. i Aalborg.



**Kristjansen, Marius Louis Madsen**, Toldpakhusarbejder, f. 17. Dec. 1899 i Børkop-Mørkholt. Søn

af Fisker Niels Madsen Kristjansen og Hustru Hanne Rasmine, f. Busk. Gift 3. Nov. 22 med Helga K., f. 31. Jan. 99 i Assens. Datter af Købmand Chr. Jensen, Assens. Grænseovergendarmer. Indtraadt i Etaten 17. Marts 30 som Toldpaks-husarb. i Kbhvn.



**Køng, Peder Viggo**, Toldpaks-husarbejder, f. 1. Aug. 1895 paa Masnedø. Søn af Søfyrbøder ved Statsbanerne Christen Hansen og Hustru Dorthea, f. Hansen. Gift 26. Marts 21 med Astrid Sofie Marie K., f. 25. Okt. 94 i Gerlev, Draaby Sogn. Datter af Parcellist Frederik Pedersen og Hustru Hanne. Indtraadt i Etaten 26. Sept. 21 som Toldpaks-husarb. i Kbhvn.



**Lajer, Anton**, Toldpaks-husarbejder, f. 2. Sept. 1899 i Aarhus. Søn af Husmand Nicolaj Lajer og Hustru Marie, f. Madsen. Gift 19. Juni 24 med Marie L., f. 28. Okt. 05 i Kragelund. Datter af Gaardejer, Rentier Peter Hansen og Hustru Marie, f. Hansen. Grænseovergendarmer. Indtraadt i Etaten 8. Juli 27 som Toldpaks-husarb. i Kbhvn.; 11. Marts 30 Horsens.

**Larsen, Alfred Magnus**, Toldbetjent, f. 17. Sept. 1894 i Vesterø Sogn, Læsø. Søn af Skipper A. M. Larsen og Hustru Edel Kristine, f. Meyer. Gift med Severine L., f. 11. Maj 03 i Kamp ved Ribe. Datter af fhv. Toldofficiant J. Traberg og



Hustru Cecilie, f. Jepsen. Sætteskippereksamen 1917. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 21 som Toldbetj. i Fredericia.



**Larsen, Ankær Sigvard**, Overtoldbetjent II, f. 3. Dec. 1894 i Vesterø Sogn, Læsø. Søn af Skibstømmer Anthon Peter Chr. Larsen og Hustru Elsi-ne Rasmine, f. Baagøe. Gift 17. Juni 23 med Edith Flora L., f. 6. Juni 02 i Kbhvn. Datter af Toldbetjent Julius Ferdinand Schøller og Hustru Flora-Nicholine Jørgine. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 20 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Febr. 31 Overtoldbetj. II smstds. Fra 1930 Medlem af Menighedsraadet i Sct. Pouls Sogn og fra 1925 Kasserer i »Blaa Kors« smstds.



**Larsen, Carl Sofus Marinus**, Toldpaks-husarbejder, f. 3. Juli 1896 i Kbhvn. Søn af Formand Mathias Larsen og Hustru Kirsten, f. Sørensen. Gift 16. Nov. 25 med Marie L., f. 8. Okt. 98 i

Marstal. Datter af Skibskaptajn Johan Albertsen og Hustru Caroline, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Larsen, Carl Vogelius**, Toldpakhusformand I, f. 3. Marts 1870 i Ortoved. Søn af Havemand ved »Skjoldnæsholm« Larsen og Hustru Cathrine Margrethe, f. Stoltze. Gift 28. Okt. 16 med Anna Marie L., f. 31. Dec. 85 i Ravnstrup. Datter af Husmand Niels Peter Christensen og Hustru Ane Sofie, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 08 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15); 29. April 25 Toldpakhusform. II ved 5 kg Postgodstoldforvaltningen i Kbhvn.; 26. April 26 Toldpakhusform. I smstds.

**Larsen, Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 24. Aug. 1898 i Nørre Nisum. Søn af Landmand Jens Westergaard Larsen og Hustru Jensine, f. Mathisen. Gift 20. Juni 24 med Anna L., f. 1. April 99 i Sønder Hostrup. Datter af Landmand Jens Peder Winther og Hustru Marie, f. Buchardt. Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 14. Maj 28 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 3. Dec. 29 Esbjerg.



**Larsen, Hans**, Overtoldbetjent I, f. 23. Nov. 1886 i Bregninge, Taasinge. Søn af Slagtermester Henrik Larsen og Hustru Inger, f. Hansen. Gift 23. Nov. 26 med Mary L., f. 3. Febr. 92 paa Frederiksberg. Datter af Snedkermester Carl Hesselund. Styrmandseksamens 1. og 2. Del; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; udenfor Nummer uden Lønning fra 1. Maj 19 til 30. Sept. 20; 17. Sept.

20 Toldbetj. i Frederikssund; 27. Jan. 23 Kbhvn.; 24. Febr. 26 Overtoldbetj. II smstds.; 12. April 29 Overtoldbetj. I smstds.



**Larsen, Hans Christian Marius**, Overtoldbetjent I, f. 3. Okt. 73 i Faaborø. Søn af Skibsfører Hans Larsen og Hustru Christine, f. Povlsen. Gift 6. Aug. 01 med Augusta L., f. 23. Juli 71 i Svendborg. Datter af Slagtermester Frederik Holbech og Hustru Amalie, f. Ploug. Styrmandseksamen 97; Toldbetjenteksamen 1928. Indtraadt i Etaten 1. Juli 99 som Krydsbetjent i Helsingør; 26. Nov. 03 Rorsbetj. i Knudshoved u. Vordingborg (fra 1. Jan. 04); 8. Juni 04 Esbjerg; 22. Okt. 08 Thurøb. u. Svendborg; 15. Juli 18 Svendborg; 22. Jan. 20 Overtoldbetj II smstds.; 9. Aug. 21 Overtoldbetj. I smstds.

**Larsen, Hans Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Jan. 98 i Storehedinge. Indtraadt i Etaten 21. Febr. 23 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Larsen, Hilbert Simeon**, Overtoldbetjent II, Sergent, f. 16. Febr. 1893 i Græsted. Søn af kgl. Skovfoged H. P. Larsen og Hustru Anne Elisabeth, f. Hansen. Gift 24. Aug. 21 med Else Margrethe L., f. 28. Juli 98 i Køge. Datter af Faktor John Peter Frantzen og Hustru. Toldbetjenteksamen 1930. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Køge; 28. Marts 30 Overtoldbetj. II i Vordingborg.

**Larsen, Lars Frederik**, Overtoldbetjent I, f. 2. Jan. 1879 paa Tærø i Kallehave Sogn. Søn af Baadpostfører Hans Larsen og Hustru Marie, f. Andersen. Gift 15. Nov. 02 med Emmy Kathinka L., f. 6. April 84 i Stige ved Odense. Datter af Krydsmatros J. Rasmussen og Hustru Kathrine,

f. Knudsen. 1899 Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 11. Dec. 03 som Toldopsynsmand paa Masnedø u. Vordingborg; 25. Jan. 04 Afsked efter Ansøgning; 1. Maj 08 Toldbetj. i Skagen; 13. April 18 Overtoldbetj. I smstds. Tillidsmand for Toldbetjentforeningen for Skagen.

**Larsen, Laurits Christian Jepsen**, Overtoldbetjent II, f. 16. Febr. 1891 i Løgstør. Søn af Havneassistent Jeppe Larsen, Skagen, og Hustru Nielsigne, f. Nielsen. Gift 1917 med Johanne L., f. 22. Sept. 94 i Skagen. Datter af Fisker Niels Thorsen og Hustru Marie. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Fakse; 11. Juli 22 Overtoldbetj. II i Masnedund u. Vordingborg; 25. Aug. 25 Strandby u. Frederikshavn.



**Larsen, Magnus Kristian**, Toldpakhusarbejder, f. 23. Jan. 1898 i Braarup. Søn af Gaardejer Mads Christian Larsen og Hustru Marie, f. Madsen. Gift med Dagmar L., f. 27. Okt. 04 i Egebjerg Hansted Sogn. Datter af Smedemester Th. Hansen og Hustru Hansine. Grænseovergårdsm. Indtraadt i Etaten 19. Jan. 28 som Toldpakhusarb. i Vejle.



**Larsen, Milton Frithjof**, Overtoldbetjent I, Sergent, f. 16. Sept. 93 i Kbhvn. Søn af Malersvend Hans Peter Larsen og Hustru Karoline Frederikke, f. Ambeck. Gift 5. Okt. 17 med Elfrida Jørgine Rasmine L., f. 21. Sept. 91 i Aarhus. Datter af Cigarmager Lauritz Rasmussen og Hustru Anna, f. Christensen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Odense; 9. Marts 27 Kbhvn.; 24. Sept. 29 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31).



**Larsen, Niels Marius**, Toldbetjent, f. 15. Juli 1894 i Hyldstrup, Alsted Sogn. Søn af Landmand Søren Larsen og Hustru. Gift 1. April 20 med Carla L., f. Andersen, f. 31. Juli 97 i Odense. Indtraadt i Etaten 23. Febr. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Larsen, Peter Alfred**, Overtoldbetjent II, f. 16. Jan. 1891 i Kbhvn. Handelsskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i København; 1. Juli 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Larsen, Peter Nicolai**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Dec. 1890 i Odense. Søn af Sergent Lars Peter Larsen og Hustru Karen Hilda Elisabeth, f. Kielberg. Gift 14. Marts 23 med Haralda Gunhilda Mathilde L., f. 17. Marts 1900 i Fredensborg. Datter af Banearbejder Christen Olsen og Hustru Johanne Elisabeth, f. Petersen. Vognbetjent



hos H. M. Enkedronning Louise. Indtraadt i Etaten 28. April 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Larsen, Rasmus Jørgen**, Toldpakhusformand II, f. 30. Juli 1872 paa »Årtebjerggaard« i Jordløse. Søn af Gaardejer Lars Larsen og Hustru Maren, f. Rasmussen. Gift 9. Nov. 05 med Marie L., f. 12. Maj 75 i Bellinge. Datter af Gaardejer og Sognefoged Anders Simon Larsen, D. M., og Hustru Anne Kathrine, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 1. April 07 som Arb. i Odense; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15); 19. Dec. 24 Toldpakhusform. II smstds. Fhv. Repræsentant i Toldfunktionærförening af 1904.



**Larsen, Rasmus Lauritz Viggo**, Toldpakhusformand II, f. 12. Dec. 1887 i Kbhvn. Søn af Formand Mathias Larsen og Hustru Kirsten, f. Sørensens. Gift 13. Maj 17 med Mathilde L., f. i Pollerup, Møen. Datter af Gaardejer Mads Larsen og Hustru. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 26. Maj 26 Toldpakhusform. II ved 5 kg Postgodstoldklareringen i Kbhvn.

**Larsen, Thorvald Peter**, Overtoldbetjent II, f. 14. Okt. 1885 i Nysted. Søn af fhv. Skibsfører L. J. Larsen og Hustru Marie Sophie, f. Paustian. Gift 10. Febr. 07 med Marie Kristine L., f. 12. Jan. 89 i Kbhvn. Datter af Færgemand Jens Peter Jensen og Hustru Malvine, f. Kingstrup. Indtraadt i Etaten 11. Jan. 17 som Toldbetj. i Kbhvn.; 3. Sept. 25 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Sept. 25).

**Lassen, Olaf Jørgen**, Fører af Patrouillefartøj, f. 3. Okt. 1891 i Sønderborg. Søn af Købmand Jørgen Christensen Lassen og Hustru Elise, f. Iversen. Gift 2. Sept. 19 med Magda L., f. 27. Aug. 97 i



Nortorf i Holsten. Datter af Maskinmester Carl Gerndt og Hustru Maria, f. Voss. Indtraadt i Etaten 9. Okt. 20 som fung. Toldbetj. i Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Nov. 20); 23. Juni 21 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Lauridsen, Carl Marinus Simonsen**, Toldbetjent, f. 29. Marts 1895 i Sønderho. Søn af Jens Lauridsen og Hustru Ane, f. Poulsen. Gift 17. Marts 23 med Mathilde L., f. 15. Marts 93 i Nordby paa Fanø. Datter af Skibsfører M. P. Mathiasen og Hustru Anne, f. Jepsen. Styrmands- og Skibsførereksamen 1921. Indtraadt i Etaten 21. Juli 26 som Toldbetj. i Esbjerg.



**Lauridsen, Nikolaj**, Toldpakhusformand II, f. 1. Maj 1887 i Vrannerup By, Seest Sogn. Søn af Smedemester Poul Andersen Lauridsen og Hustru Karen, f. Steffensen. Gift med Ida Marie L., f. 20. Aug. 88 i Valløby. Datter af Møller Lars

Jensen og Hustru Maren, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 9. Juli 15 som Arb. i Kolding; 19. Juli 18 Toldpakhusarb. smstds.; 14. Aug. 30 Toldpakhusform. II smstds.



**Laursen, Søren**, Toldpakhusarbejder, f. 31. Jan. 1870 i Ørsted. Gift 12. Sept. 97 med Ane Marie L., f. Jensen, f. 19. Maj 71 i Grund. Indtraadt i Etaten 16. Sept. 07 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Laustsen, Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 4. April 1898 i Als, Østjylland. Søn af Landmand Johannes Laustsen og Hustru Petrea, f. Hansen. Gift 3. Aug. 22 med Jette L., f. 14. Sept. 97 i Rostrup. Datter af Arbejdsmand Emil Magnussen og Hustru Anna Margrethe, f. Jeppesen. Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 3. Jan. 30 som Toldpakhusarb. i Esbjerg.



**Lehmann, Jens Christian Laursen**, Overtoldbetjent I, Sergent i Grænsegendarmeriet, f. 19. Maj

1875 i Andkær, Gaverslund Sogn. Søn af Arbejdsmand Lauritz Lehmann og Hustru Johanne, f. Andersen. Gift 2. Sept. 04 med Kirstine L., f. 1. April 81 i Skibelund. Datter af Gaardejer Søren Jensen Vig og Hustru, f. Friis. Indtraadt i Etaten 14. Aug. 18 som Toldoff. i Gelsbro u. Ribe; 1. Okt. 19 Overtoldbetj. I smstds.; 17. Jan. 21 Sæd u. Tønder.



**Lemming, Lorents Vilhelm**, Toldbetjent, f. 1. Jan. 1895 i Aarhus. Søn af Installatør Peter Lemming og Hustru Henriette, f. Bünger. Gift 7. Juli 17 med Merry L., f. 7. Febr. 97 i Horsens. Datter af Skomagermester Jørgensen og Hustru. Indtraadt i Etaten 28. Sept. 20 som Toldbetj. i Aarhus. 1927—31 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforening af 1904.



**Levin, Anton Joseph**, Toldpakhusarbejder, f. 9. April 1877 i Kbhvn. Søn af Grosserer Meyer Levin og Hustru Petrea, f. Hartvig. Ugift. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 02 som Arb. i Kbhvn.; 22. Dec. 09 Toldpakhusarb. smstds.

**Linnebjerg, Peter Marinus Nielsen**, Toldbetjent, Sergent, f. 15. Dec. 1900 i Ikast. Søn af Gaardejer Christen Hverzel Nielsen Linnebjerg og Hustru Martine Christine, f. Rasmussen (død). Gift 15. Febr. 28 med Mette Martine Ragnhild L., f. 15. Febr. 02 i Hjerminde. Datter af Boelsmand Peter Olsen (død) og Hustru Edel Marie, f. Rasmussen (død). Indtraadt i Etaten 25. Maj 27 som Toldbetj. i Tønder; 8. Maj 30 Svendborg. 1924



Medlem af Bestyrelsen og Kasserer i Underofficersforeningen i Viborg.

**Littau, Axel Poul Bernhard**, Toldbetjent, f. 1. Nov. 1900 i Kbhvn. Gift 14. April 23. Styrmands-eksamen og Radiotelegrafisteksamen 1924. Indtraadt i Etaten 26. Juli 28 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Lohmann, Johan**, Toldpakhusarbejder, f. 19. Juni 1878 i Rungsted. Søn af Fisker Svend Lohmann og Hustru Kristine, f. Jensen. Gift 19. Maj 02 med Anna L., f. 2. Marts 71 i Viemose Overdrev. Datter af Arbejdsmand P. Pedersen og Hustru Karen Sofie, f. Poulsen. Indtraadt i Etaten 1. Maj 08 som Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.



**Lorenzen, Johan Peter**, Maskinpasser, f. 23. Sept. 1880 i Skodsbøl. Søn af Fisker Johan Peter Lorenzen og Hustru Anna Marie, f. Christensen.

Gift 26. Okt. 05 med Marie Margrethe L., f. 19. Sept. 82 i Dybbøl. Datter af Handelsmand Peter Martin Christiansen og Hustru Marie, f. Christiansen. Faglært Smed og Maskinarbejder. Indtraadt i Etaten 8. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Aabenraa (fra 1. Juli 20); 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 23. Juni 21 Maskinpasser smstds. I Besiddelse af »Zweite Klasse der Landwehr-Dienstauszeichnung«.

**Ludvigsen, Georg**, Toldbetjent, Sergent, f. 29. Marts 1899 i Helsingør. Indtraadt i Etaten 20. Marts 26 som Toldbetj. i Kbhvn. Fra 1931 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Lund, Ejnar Kramer**, Toldbetjent, f. 30. Marts 1905. Indtraadt i Etaten 25. April 30 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Lund, Julius Albert Ernst**, Overtoldbetjent II, f. 5. Dec. 1894 i Nivaa. Søn af Teglværksejer Jens E. Lund og Hustru Amalie, f. Nielsen. Gift 9. Marts 23 med Dagmar Betty L., f. 19. Jan. 01 i Kbhvn. Datter af Kontorchef W. Ruttkamp og Hustru Betty, f. Messing. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Lund, Niels Christian**, Overtoldbetjent II, f. 29. Sept. 1891 i Assens. Søn af Styrmand Laurits Peter Mathisen-Lund og Hustru Rasmine Emilie, f. Jerløv. Gift 23. Nov. 13 med Agnes Christine L., f. 20. Okt. 94 i Aalborg. Datter af Væver Anthon Rasmussen og Hustru Marie Christine, f. Petersdatter. Indtraadt i Etaten 7. Dec. 18 som Toldbetj. i Nykøbing F.; 20. Maj 27 Fredericia; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Lund, Poul Johannes**, Overtoldbetjent II, f. 7. Juli 1892 i Rønne paa Bornholm. Søn af Dampskibsfører Hans Chr. Lund og Hustru Johanne, f. Petersen. Gift 4. Juni 19 med Andrea L., f. 12. Sept. 93 i Sørup, Svendborg. Datter af Forvalter Chr. Martens og Hustru Claudine, f. Juhl. Fiske-skippereksamen, Styrmandseksamen, Skibsfører-eksamen. Indtraadt i Etaten 29. Marts 20 som Toldbetj. i Randers; 20. April 23 Ommel u. Mar- stal; 21. Juli 24 Overtoldbetj. II i Padborg; 18. Okt. 26 Voersaa u. Sæby; 7. Maj 29 Aalborg.

**Lund, Valdemar Carl**, Toldpakhusarbejder, f. 22. Maj 1895 i Kbhvn. Søn af Metaltrykker Frits Lund og Hustru Alexandra, f. Dyhr. Gift 5. Aug. 17 med Ellen L., f. 17. Dec. 93 i Kbhvn. Datter af Kusk Peter Christensen og Hustru Hansine, f. Johansen. Indtraadt i Etaten 10. Marts 24 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Lybecker, Werner Andreas**, Strandvagtmester, D. M., f. 13. Juli 1864 i Rørvig. Søn af Lærer Jo- han Georg Lybecker, D. M., og Hustru Ane Kir- stine, f. Johnsen. Gift 10. Jan. 93 med Alma Ka- roline L., f. 22. Nov. 65 paa Bogø (død 8. Okt. 05). Datter af Skibsfører Hans Peder Ibsen og Hu- stru Jørgine, f. Rasmussen. Styrmandseksamen I. og 2. Del. Indtraadt i Etaten 1. Marts 92 som Krydsbetj.; 2. Dec. 96 D. M.; 23. Juni 03 Told- opsynsmand i Hesnæs u. Stubbekøbing; 11. Jan. 12 Toldbetj. smstds.; 29. Maj 15 Overtoldbetj. smstds.; 27. Sept. 19 Strandvagtm. smstds. Havne- foged. Fører Fiskerijournalen for Statens Fiskeri- inspektion.



**Madsen, Einar August**, Overtoldbetjent I, Ser- gent, f. 23. Dec. 1892 i Kbhvn. Søn af Overportør ved Statsbanerne H. P. Madsen og Hustru Ca- roline, f. Jørgensen. Gift 5. Sept. 20 med Stella M., f. 25. Dec. 88 i Kbhvn. Datter af Pramfører C. Jensen og Hustru Sofie Frederikke, f. Jør- gensen. Indtraadt i Etaten 30. Dec. 19 som Told- betj. i Kbhvn.; 29. Marts 30 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 30); 23. Maj 32 Overtoldbetj. I smstds.

**Madsen, Jens**, Overtoldbetjent II, f. 12. Sept. 1888. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Told- betj. i Kolding; 27. Juni 19 Nakskov; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Madsen, Johannes**, Overtoldbetjent I, Sergeant, f. 26. Dec. 1891 i Arup. Søn af Fisker Niels Mad- sen og Hustru Dorthea, f. Christensen. Gift 4. Nov. 18 med Alexandra M., f. 21. Okt. 87 i Aal- borg. Datter af Overtoldbetjent Emil Jensen og Hustru. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldrorsbetj. i Aalborg; 25. Maj 23 Overtoldbetj. I i Agger u. Thisted (fra 1. Juli 23). Folketingskandidat for det Radikale Venstre i 1926 og 29 i Hurupkredsen (Thy).

**Madsen, Julius**, Toldpakhusarbejder, f. 12. Nov. 1867 i Nørre Aaby. Søn af Vognmand Mads Chr. Madsen og Hustru Kristine, f. Knudsen. Gift 6. Jan. 93 med Else M., f. Jensen, f. i Mørkholt (død). Indtraadt i Etaten 15. Sept. '96 som Arb. i Odense; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 24. Okt. 16 Toldpakhusform. smstds.; 28. Nov. 24 Toldpakhusarb. smstds.

**Madsen, Jørgen**, Toldbetjent, Tysk Jernkors II Klasse, f. 25. Nov. 1892 i Støbbæk ved Aabenraa. Søn af dansk Veteran fra 1864 Poul Madsen og Hustru Christine, f. Hansen. Gift 4. Maj 22 med Caroline M., f. 3. Maj 03 i Skærbæk. Datter af Gaardejer Andreas Timmermann og Hustru Kjerstine, f. Fisker. Tysk Landbrugseksamen. Indtraadt i Etaten 29. Okt. 20 som fung. Toldbetj. i Padborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Nov. 20); 7. Dec. 29 Lemvig. 1914—18 deltaget paa tysk Side i Verdenskrigen.



(Nykøbing F.) 1924. Indtraadt i Etaten 25. Okt. 29 som Toldbetj. i Tønder.

**Magnussen, Louis Georg Vilhelm Andreas**, Toldvagtmeister, f. 14. Dec. 1880 i Kbhvn. Gift med Carla Augusta M., f. Kühn, f. 28. Nov. 82 i Kbhvn. Underkanoner. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 11 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Over-toldbetj. I smstds.; 28. Maj 29 til midlertidig Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 7. Maj 31 Toldvagt. smstds. (fra 1. Juli 31).

**Meyer, Jørgen Pedersen**, Overtoldbetjent I, f. 25. Juli 1880 i Assens. Søn af Nicolai Chr. Meyer og Hustru Kirsten, f. Jørgensen. Gift 20. Aug. 31 med Marie Magdalene M., f. 14. Juli 84 i Assens. Datter af Skibsfører N. P. L. Duus og Hustru Hanne Kathrine, f. Petersen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 13. Juni 12 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 17. Sept. 12 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 15. Jan. 21 Overtoldbetj. I smstds.



**Michelsen, Niels Peter**, Toldpakhusformand II, f. 14. Maj 1871. Indtraadt i Etaten 29. Febr. 04 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 12. Juli 29 Toldpakhusform. II ved Varefrilageret i Kbhvn.



**Mogensen, Jens Peter Kristian**, Toldbetjent, f. 19. Nov. 1892 i Svaneke. Søn af Peter August Mogensen og Hustru Vilhelmine, f. Beyer. Gift 23. Dec. 17 med Asta M., f. 20. Maj 98 i Helsingør. Datter af Malermester H. Christiansen og Hustru Olga, f. Christiansen. Toldbetjenteksamen 1932. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Marstal; 22. Maj 26 Korsør.



**Mikkelsen, Karl Marinus**, Overtoldbetjent II, f. 1. Jan. 1873 i Janderup. Søn af Landmand O. M. Mikkelsen og Hustru Maren, f. Jacobsen. Gift 15. April 98 med Hedvig M., f. Pedersen, f. 20. Dec. 72 i Varde. Indtraadt i Etaten 17. Febr. 1900 som Pakhuskarl i Varde; 24. Okt. 08 Toldbetj. i Esbjerg; 17. Okt. 10 Rugaardstrand u. Ebeltoft; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.

**Mogensen, Helge**, Toldbetjent, Løjtnant af Reserven, f. 29. Marts 1904 i Rungsted. Søn af Stationsforstander J. A. Mogensen og Hustru Helga, f. Petersen. Gift 4. Dec. 29 med P. M., Datter af Kirkebetjent, fhv. Politibetjent Chr. Petersen og Hustru Andrea, f. Lange. Studentereksamen

**Mogensen, Otto Hans Peter Christian**, Toldbetjent, f. 24. Sept. 1901 i Rønne. Gift 29. Okt. 27 med Gerda Hansine M., f. 9. Marts 02 i Ny-lars, Bornholm. Datter af Baneforstand August Holm og Hustru Johanne, f. Kofoed. Maskinme-stereksamen. Indtraadt i Etaten 27. Maj 30 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Mortensen, Christian Clausen**, Toldbetjent, f. 23. Maj 1897 i Møgeltønder. Søn af Postbud Ditlev Mortensen og Hustru Caroline, f. Linnet. Gift 29. Maj 23 med Marie M., f. Hansen, f. 9. Sept. 02 i Aabenraa. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Tønder; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 20. Maj 27 Aarhus.

**Mortensen, Christian Torvald**, Overtoldbetjent II, f. 2. April 1896. Indtraadt i Etaten 12. Sept. 23 som Toldbetj. i Esbjerg; 7. Juli 26 Aalborg; 16. Dec. 31 Overtoldbetj. II i Snaptun u. Horsens.

**Mortensen, Hans Hjalmar**, Toldvagtimester, Sergeant, f. 19. Nov. 1884. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 23. Juni 24 Overtoldbetj. II smstds.; 28. April 26 Overtoldbetj. I smstds.; 20. Juli 28 til midlertidig Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk.; 7. Maj 31 Toldvagt. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Mortensen, Peter Nissen**, Overtoldbetjent II, f. 28. Nov. 1879 i Stevelt. Søn af Bygmester Andreas Andreasen Mortensen og Hustru Mette Kathrine, f. Bruhn. Gift 14. Okt. 10 med Jesine Margrethe M., f. 2. Febr. 82 i Stevelt. Datter af Boelsmand Chr. Christiansen og Hustru Else Marie, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 18. Okt. 20 som fung. Toldbetj. i Aarø Sund u. Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Nov. 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21).



**Munch, Sigfred Edvard**, Toldbetjent, f. 20. Okt. 1900 i Rønne. Søn af Dampskibsfører Chr. Munch og Hustru Petra, f. Jungemann. Gift 26. Okt. 30 med Helga M., f. 29. Aug. 06 i Nykøbing M.

Datter af Ejendomsmægler N. Storgaard og Hustru. Realeksamen, Styrmandseksamen, Skibsfører- og Radiotelegrafisteksamen. Indtraadt i Etaten 31. Jan. 30 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Munck, Laurits Peter Anders**, Toldpakhusarbejder, f. 19. April 1895 i Snekkersten. Søn af L. E. W. Munck og Hustru Jenny, f. Andersen. Gift 15. Okt. 21 med Johanne M., f. 22. April 98. Datter af Slagter H. Nielsen og Hustru Marie. Indtraadt i Etaten 28. Maj 25 som Toldpakhusarb. i Helsingør.



**Mølgaard, Niels Christian Frandsen Bjørndal**, Toldbetjent, Sergeant, f. 21. Juni 01 i Draaby pr. Ebeltoft. Gift 6. Febr. 31 med Ellen M., f. Schjærning, f. 18. April 06 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Maj 30 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Møller, Christian Martin**, Strandvagtimester, f. 15. Sept. 1878 i Torøhuse, Kærums. Søn af Skipper

per L. P. Møller og Hustru Ane Marie, f. Mortensen. Gift 11. Juli 20 med Mathilde M., f. 20. Marts 88 i Assens. Datter af Brygger L. Larsen og Hustru, f. Jensen. Sætteskippereksamen, Toldbetjenteksamen 1928. 11. Juni 1900 til 31. Dec. 03 Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 8. Juli 07 som Toldbetj. i Aalborg; 21. Juli 12 Rødby Havn u. Bandholm-Maribo; 27. Marts 14 Odense; 2. Sept. 14 Torøhuse u. Assens; 7. April 23 Svendborg; 29. Marts 26 Overtoldbetj. I i Aalborg; 20. Dec. 28 Strandvagt. i Ommel u. Marstal. 1910—12 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Møller, Henry Louis Aleksander**, Toldpakhussformand II, f. 30. Aug. 1896. Indtraadt i Etaten 28. Juni 22 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Toldpakhussform. II ved 5 kg Postgodskl. i Kbhvn.



**Møller, Niels**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Dec. 1890 i Ringkøbing. Søn af Tømrer Christian Møller og Hustru Else, f. Jensen. Gift 9. Juni 19 med Johanne Katrine M., f. 12. Jan. 94 i Bølling. Datter af Tømrer Hans Toft og Hustru Maren, f. Christensen. Udlært Tømrer. Indtraadt i Etaten 28. Dec. 18 som Arb. i Ringkøbing; 8. April 19 Toldpakhusarb. smstds.



**Møllsøe, Peder Larsen**, Toldvagtimester, f. 20. Juli 1883 i Møllsøen, Rise Sogn paa Ærø. Søn af Landmand P. Olsen Pedersen og Hustru Ingeborg, f. Eriksen. Gift 6. Juni 15 med Rasmine Hansine M., f. 10. Marts 87 i Marstal. Datter af Skibsfører Rasmus Hansen Hermansen og Hustru Ellen Cathrine, f. Olsen. Styrmandseksamen 1. og 2. Del. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 11. Sept. 14 som Toldbetj. i Køge; 24. Okt. 21 Oden-

se; 29. Dec. 26 Overtoldbetj. II smstds.; 12. Juli 28 Overtoldbetj. I i Vejle; 12. Sept. 32 Toldvagt. i Esbjerg. 1921—28 Gruppeformand i Østifterne og fra 1. April 32 Bestyrelsesmedlem i Toldbetjentforeningen af 1904.

**Mørck, Jens Sigurd**, Toldbetjent, f. 14. Juli 1893 i Aalborg. Indtraadt i Etaten 3. Maj 24 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Mørck, Vilhelm Bartholin Phaff**, Overtoldbetjent I, f. 19. April 1887 i Asaa. Søn af Købmand Wilhelm Mørck og Hustru Emma, f. Jacobsen. Gift 2. Jan. 16 med Ebba M., f. 7. Juni 92 i Nykøbing Sj. Datter af Landbrugskandidat Karl Johansen og Hustru Marie, f. Frederiksen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 11. Febr. 25 Overtoldbetj. II smstds.; 28. April 26 Overtoldbetj. I smstds. I Bestyrelsen for Sammenslutningen af Vagtmestre og Overtoldbetjente.



**Nicolaisen, Hans Christian Frederik**, Toldbetjent, f. 29. Nov. 1887 i Kbhvn. Søn af Galvanisør paa Orlogsværftet Hans Chr. Nicolaisen og Hustru Johanne, f. Jensen. Gift 14. Maj 17 med Bertha N., f. 10. Maj 91 i Løt pr. Nørre Saltum. Datter af Gaardejer Peter Chr. Petersen og Hustru Anne, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 26. April 17 som Toldbetj. i Næstved; 27. Juni 24 Karrebæksminde u. Næstved.

**Nielsen, Alexander Schmidt**, Toldpakhusarbejder, f. 17. Okt. 1891 i Fredericia. Søn af Sadelmager Niels Schmidt Nielsen og Hustru Marie, f. Thomsen. Gift 23. Jan. 21 med Anna Marie N., f. 25. Juli 1900 i Ærøskøbing. Datter af Postbud Hans Frederik Hansen og Hustru Ellen Marie,



f. Albertsen. Indtraadt i Etaten 30. Dec. 16 som Arb. i Svendborg; 8. April 19 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 19).



Nielsen, Arne Sigfred Kristian, Toldpakhusarbejder, f. 20. Aug. 1899 i Silkeborg. Gift 4. April 24 med Alma Christine N., f. Carstensen, f. 4. Maj 04 i Bov Sogn. Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 10. Dec. 29 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



Nielsen, Alfred Harald, Toldpakhusarbejder, f. 11. Dec. 1898 i Horsens. Søn af Entreprenør Johs. M. Nielsen og Hustru Andrea Marie, f. Jensen. Gift 24. Okt. 20 med Anni Marie N., f. 2. Febr. 97 i Sønder Sejerslev. Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 6. Sept. 28 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 13. Okt. 30 Aarhus (fra 1. Febr. 31).



Nielsen, Carl Georg, Toldbetjent, f. 2. April 1896 i Gelsted pr. Herlufmagle. 1918—24 Politibetjent i Søværnet. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 24 som Toldbetj. i Kbhvn.



Nielsen, Carl Johannes, Toldbetjent, f. 24. Juni 1888 i Als Odde. Søn af Lodsformand S. Nielsen og Hustru Thora Marie, f. Jacobsen. Gift 5. Jan. 17 med Tekla N., f. Eriksen, f. 23. Jan. 92 i Esbjerg. Indtraadt i Etaten 29. April 20 som Toldbetj. i Fredericia; 3. Maj 21 Esbjerg.



Nielsen, Anders, Reparatør, f. 12. Jan. 1892 i Ilbjerg. Søn af Landmand og Murer Ludvig Nielsen og Hustru Ane Marie, f. Andersen. Gift 5. Nov. 22 med Hansine Kirstine N., f. Pedersen, f. 9. Aug. 92 i Hyllested Skovgaard. Indtraadt i Etaten 28. Sept. 20 som Toldbetj. i Aarhus; 18. Juni 25 fung. Fyrbøder smstds. (fra 1. Sept. 25); 24. Aug. 26 Reparatør smstds.

Nielsen, Carl Peter, Toldbetjent, f. 7. Marts 1898 i Virum. Realeksamen. Styrmands- og Radiotele-



grafisteksamen. Indtraadt i Etaten 13. Sept. 26 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Nielsen, Ejnar Gudmund**, Toldbetjent, f. 2. Juli 1899 i Viborg. Søn af pens. Stabsofficiant I. C. Nielsen og Hustru Johanne, f. Christensen. Gift 20. Maj 25 med Helga N., f. Kjær, f. 9. Sept. 1900 i Vils paa Mors. Realeksamen. Styrmands- og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 28. Aug. 28 som Toldbetj. i Tønder; 22. April 31 Aarhus (fra 1. Juni 31).



**Nielsen, Ejner Charles**, Toldbetjent, Sergent, f. 23. Sept. 1898 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 24. Jan. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Nielsen, Hans**, Toldpakhusarbejder, f. 14. Jan. 1892 i Ribe. Søn af Toldpakhusarbejder Niels Christian Frederik Nielsen og Hustru Margrethe Vilhelmine, f. Nielsn. Gift 18. Aug. 29 med Dorthea N., f. 23. Febr. 94 i Ringe. Datter af Stationsmester Lars Knudsen og Hustru Marie, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 31. Jan. 23 som Toldpakhusarb. i Ribe.

**Nielsen, Hans Andersen**, Toldvagtmaster, f. 1. Aug. 1875 i Kbhvn. Gift 6. Aug. 01 med Thyra Augusta Emilie N., f. Madsen, f. 10. Marts 76 i Helsingør. Toldbetjenteksamen. 27. Juli 1900 Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 29. Okt. 03 som Toldopsynsmand i Kbhvn.; 13. Febr. 04 Toldbetj. smstds.; 9. Maj 06 Helsingør; 20. Dec. 21 Over-toldbetj. I smstds.; 10. Dec. 30 Toldvagt. i



Aarhus (fra 1. Febr. 31). Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904; Gruppefor- mand for Gruppe 1.

**Nielsen, Hans Søren**, Toldbetjent, f. 28. Sept. 1888 i Hjerting. Søn af Fisker Søren Nielsen og Hustru Jensine, f. Jensen. Gift 2. April 16 med Martha N., f. Lorentzen-Schmidt, f. 28. Maj 91 i Hokkerup. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Eta- ten 7. Maj 20 som Toldbetj. i Horsens; 3. Maj 21 Esbjerg.

**Nielsen, Harald**, Toldpakhusarbejder, f. 27. Jan. 1899 i Gjøstbøl, Lindeballe Sogn. Søn af Land- mand Niels Nielsen og Hustru Kirstine, f. Niel- sen. Gift 30. Aug. 23 med Johanne N., f. 23. Nov. 95 i Rends, Tønder Amt. Datter af fhv. Køb- mand H. Chr. Martensen og Hustru Caroline, f. Raben. Grænseovergendarm. Indtraadt i Eta- ten 29. Jan. 31 som Toldpakhusarb. i Odense.



**Nielsen, Jens Peter**, Toldpakhusformand I, f. 16. Febr. 1872 i Ellidshøj. Søn af Husmand Niels Johansen og Hustru Anna, f. Jensen. Gift 24. Nov. 94 med Marie N., f. 9. Okt. 74 paa Læsø. Datter af Fisker Chr. Henriksen. Indtraadt i Eta- ten 1. Okt. 02 som Arb. i Aalborg; 10. Nov. 04 Form. smstds.; 26. April 15 Toldpakhusform. smstds. (fra 1. April 15); 22. Maj 31 Toldpak- husform. I smstds. (fra 1. Juli 31).

**Nielsen, Johannes**, Toldpakhusformand II, f. 12. Marts 1872 i Kløv pr. Thisted. Søn af Husmand Søren Christian Nielsen og Hustru Johanne Ma- rie, f. Clausen. Gift med Jensine N., f. Christen- sen, f. 6. Marts 80 i Thisted. Datter af Ølhandler Larsen. Indtraadt i Etaten 1. Marts 07 som Arb.

i Aarhus; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15); 28. April 26 Toldpakhusform. II smstds.



**Nielsen, Karl Sofus Valdemar Møller**, Fører af Patrouillefartøj, f. 6. Marts 1894 i Kbhvn. Søn af Sprøjtefører A. Møller Nielsen og Hustru Harald, f. Christensen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 23. Febr. 23 som Toldbetj. i København; 25. April 30 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Nielsen, Mads Ingvar**, Toldbetjent, f. 27. Aug. 1891 i Fjaltring. Søn af Fisker Jens Nielsen og Hustru Mette Marie. Gift med Johanne N., f. 26. Maj 97 i Esbjerg. Datter af Muremester Petersen. Fiskeskippereksamen. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Kolding.



**Nielsen, Magnus**, Toldbetjent, f. 2. Nov. 1898 paa Thurø. Gift 21. Marts 23 med Lina N., f. Renard,

f. 8. Marts 99 i Kbhvn. Skibsfører- og Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 26. Marts 25 som Toldbetj. i Sønderborg; 29. Aug. 27 Kbhvn. Sekretær i Toldbetjentforeningen af 1904.

**Nielsen, Marius Lasalle**, Toldbetjent, f. 13. Sept. 1895. Indtraadt i Etaten 22. Maj 25 som Toldbetj. i Esbjerg.



**Nielsen, Niels Andreas**, Overtoldbetjent I, f. 5. Sept. 1894 i Lild Sogn. Søn af Husmand Jens Nielsen og Hustru Else, f. Mortensen. Gift 19. April 25 med Laura Jensine N., f. 10. Aug. 01 i Agersted. Datter af Husmand Jens Chr. Jensen og Hustru Christine. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (Patrouillebaadene) (fra 1. Juli 31).

**Nielsen, Niels Christian**, Overtoldbetjent I, Sergeant, f. 10. Jan. 1891 i Fredericia. Søn af Lager-ekspedient A. C. Nielsen og Hustru Sofie, f. Olsen. Gift 2. Nov. 18 med Malene Marie N., f. 11. Nov. 93 i Fredericia. Datter af Vognmand P. Lauridsen og Hustru Bothilde, f. Feddersen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 23. Juni 19 som Toldbetj. i Odense; 24. Nov. 26 Overtoldbetj. II i Padborg; 19. Marts 29 Overtoldbetj. I i Horsens.

**Nielsen, Niels Christian Borup**, Toldpakhusformand II, f. 4. Nov. 1886 i Tranum. Søn af Gaardejer Chr. P. Nielsen og Hustru Margrethe, f. Olsen. Gift med Agnete N., f. Sveistrup, f. 21. Dec. 87 i Rodskov. Indtraadt i Etaten 1. April 10 som Arb. i Aarhus; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15); 18. Juni 31 Toldpakhusform. II smstds.

**Nielsen, Niels Nørgaard**, Toldpakhusarbejder, f. 5. Okt. 1868 i Lillevorde. Søn af Bankbud Niels Jensen og Hustru Else, f. Nørgaard. Gift med Laura Martine N., f. 13. Juli 73 i Vaddum. Datter af Snedker Kresten Jensen og Hustru Ida, f. Talka. Indtraadt i Etaten 1. April 06 som Arb.



i Aalborg; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15).

**Nielsen, Niels Peder**, Toldpakhusarbejder, f. 12. Febr. 1891. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Nielsen, Niels Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 28. Jan. 1893 i Slagelse. Søn af Arbejdsmand Peter Nielsen og Hustru Hanne N., f. Hansen. Gift 5. Maj 28 med Kristine N., f. 22. Jan. 04 i Stenmild. Datter af Gaardejer Bannichsen og Hustru Cathrine B., f. Schmidt. Korporal i Grænsegendarmeriet. Indtraadt i Etaten 18. Sept. 22 som Toldpakhusarb. i Tønder.



**Nielsen, Otto Vilhelm**, Toldpakhusarbejder, f. 9. Aug. 1883 i Kbhvn. Søn af Sukkerhusarbejder Peder Nielsen og Hustru Camilla, f. Højberg. Gift 6. Okt. 07 med Marie Mathilde N., f. 16. 1

Nov. 89 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 09 som fung. Toldbetj. i Kbhvn.; 16. Juli 15 Arb. i Kbhvn.; 19. Juli 18 Toldpakhusarb. smstds.



**Nielsen, Peter Larsen**, Reparator, f. 29. April 1887 i Grønholt. Søn af Bagermester Peter Nielsen og Hustru Marie Nielsen, f. Petersen. Gift 28. Dec. 13 med Mary N., f. Hansen, f. 24. Maj 96 i Kbhvn. Datter af Formand Harald Hansen og Hustru, f. Olsen. Kedelpassereksamen 12. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Reparator i Kbhvn.

**Nielsen, Søren**, Overtoldbetjent II, Sergent i Grænsegendarmeriet. M. f. D. R., f. 12. Febr. 1878. 4. Febr. 13 M. f. D. R. Indtraadt i Etaten 11. Sept. 13 som Toldoff. i Taps u. Kolding; 1. Okt. 19 Toldbetj. smstds.; 1. Maj 20 Aarhus; 18. Aug. 25 Overtoldbetj. II smstds.



**Nielsen, Vilhelm Carl Julius**, Toldpakhusarbejder, f. 3. Dec. 1892 i Kbhvn. Søn af Statsbanearbejder Herman Emil Nielsen og Hustru Maren Juliane, f. Nielsen. Gift 2. Juli 20 med Oda Ingeborg N., f. 6. Okt. 02 i Kbhvn. Datter af Skomagermester Chr. Jensen og Hustru Marie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Juni 18 som Toldpakhusarb. ved Kbhvn.s Varefrilager.

**Nilsson, Jens Peter Eigil**, Toldvagtmaster, f. 6. Dec. 1880. Indtraadt i Etaten 12. Febr. 04 som Toldbetj. i Kastrup u. Kbhvn.; 1. Marts 08 Kbhvn.; 9. Maj 13 Overtoldbetj. smstds.; 7. Maj 31 Toldvagtm. smstds. (fra 1. Juli 31).

**Nissen, Aage Knud**, Overtoldbetjent II, f. 28. Juli 1896 i Kbhvn. Søn af Snedkermester Theodor Nissen og Hustru Ane, f. Arnholtz. Toldbetjent

eksamen 32. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. April 26 Stubbekøbing; 21. Okt. 30 Kbhvn.; 15. April 32 Overtoldbetj. II smstds.



**Nissen, Albert Valdemar**, Toldbetjent, f. 30. April 1895 i Strandhuse. Søn af Fiskehandler Hans Nissen og Hustru Anna Cathrina Stomina Nicoline, f. Berg. Gift med Barbara N., f. i Odsher. Datter af Gaardejer Søren Kirkegaard. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Fredericia.



**Nissen, Christian Peter**, Toldbetjent, f. 14. Jan. 1891 i Styrtom, Ensted S. Søn af Fisker Christian Nissen og Hustru Anna Kirstine. Gift 21. Okt. 20 med Helene N., f. 13. Sept. 94 i Felsted Skov. Datter af Fisker Chr. Thomsen og Hustru Augusta, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Juli 20 som fung. Toldbetjent i Styrtom u. Aabenraa; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 6. Sept. 23 Spramhuse u. Aabenraa.

**Nissen, Vilhelm Jens Jakob**, Overtoldbetjent II, Jernkorset, f. 2. Juni 1888 i Broager. Søn af Dampskibsekspeditor Peder Frederik Nissen og Hustru Louise Margrethe, f. Jensen. Gift 24. Febr. 24 med Poula Alvine N., f. 27. Dec. 88 i Friedrichsort ved Kiel. Datter af Heinrich Freytag og Hustru Alvine, f. Harfeldt. Toldbetjents eksamen. Indtraadt i Etaten 30. Okt. 20 som fung. Toldbetj. i Padborg; 20. Nov. 20 Egersund; 19. April 21 Toldbetj. (fra 1. Nov. 20); 4. Sept. 26



Aalborg; 5. April 30 Overtoldbetj. II i Taars u. Nakskov. Kabeltilsynsmand.



**Nylund, Vilhelm Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 2. Dec. 1880 i Bagsværd. Gift 28. Okt. 11 med Ane Johanne N., f. 5. Nov. 73 i Store Hælgelse. Indtraadt i Etaten 28. April 11 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. 1915—19 Kasserer i Toldfunktionærforeningen. 1930 Revisor i samme Forening.



**Odfeldt, Carl Vilhelm Rudolph Snedstrup**, Toldvagtmeister, M. f. D. R., f. 2. Aug. 1871 i Kbhvn. Søn af Sadelmager i Marinen Anton Peter Snedstrup og Hustru Cæcilie, f. Christiansen. Gift 99 med Augusta O., f. 29. Juni 76 i Utterslev, Lolland. Datter af Skovfoged Jørgensen og Hustru Gertrud, f. Ladefoged. Indtraadt i Etaten 31. Marts 98 som Rørsbetjent i Esbjerg; 20. Juli 05 M. f. D. R.; 3. Okt. 05 Nakskov; 29 Maj 15

Overtoldbetj. i Aalborg; 5. Marts 26 Toldvagt-  
smstds. Medlem af Bestyrelsen og Kasserer i  
Toldbetjentforeningen af 1904.

**Olesen, Aage Vendelin**, Toldbetjent, f. 12. Aug.  
1896 i Ørting. Søn af Førstelærer Carl Olesen  
og Hustru Sofie Amalie, f. Espensen. Gift 23.  
Nov. 19 med Aase Marie O. f. 29. Sept. 93 i  
Silkeborg. Datter af Klasselotterikollektør i Ka-  
lundborg Peter Lyngbæk og Hustru Marie, f.  
Michelsen. Præliminæreksamen 16. Indtraadt i  
Etaten 22. Aug. 25 som Toldbetj. i Tønder; 19.  
Okt. 29 Randers.



**Olsen, Carlo Robert**, Toldbetjent, f. 12. April  
02 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 27. Maj 30 som  
Toldbetj. i Kbhvn.



**Olsen, Aage Rudolf Antonio**, Maskinpasser, f.  
15. Sept. 1892 i Kbhvn. Søn af Baadebygger i  
Marinen Albert Olsen og Hustru Anna, f.  
Schmidt. Gift 21. Jan. 21 med Gerva O., f. 5.  
Aug. 97 i Kbhvn. Datter af Modelerer Otto Dør-  
ge og Hustru Laura, f. Lindhard. Motorpasser-  
prøve. Indtraadt i Etaten 9. Dec. 22 som Told-  
betj. i Kbhvn.; 26. April 26 Maskinpasser smstds.



**Olsen, Emil Andreas Jørgen**, Overtoldbetjent I,  
f. 19. April 1881 i Svanke. Søn af Skibsfører Hans  
Jørgen Olsen og Hustru Ane Margrethe Kirstine,  
f. Andersen. Gift 1. Dec. 01 med Andrea Marie  
O., f. 2. Maj 79 i Aarsdale, Bornholm. Datter af  
Sømand Martin Ipsen og Hustru Marie Kristine,  
f. Christensen. Styrmandseksamens 1. og 2. Del.  
Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 27. Marts  
11 som Toldbetj. i Kbhvn.; 12. Okt. 12 Neksø;  
29. Juni 26 Overtoldbetj. I i Rønne.



**Olsen, Carl Peter Christian**, Toldpakhusarbej-  
der, f. 16. April 1870 i Regnstrup pr. Fuglebjerg.  
Søn af H. P. Olsen og Hustru Karen Marie, f.  
Larsen. Gift 12. Maj 01 med Thora O., f. 3. April  
74 i Dragør. Datter af Skibsfører Crilles P.  
Strømberg og Hustru Leise, f. Steffen. Indtraadt i  
Etaten 1. Sept. 04 som Arb. i Kbhvn.; 26. April  
15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15). 1915  
—17 og 1925—29 Medlem af Bestyrelsen for Told-  
funktionærforeningen af 1904.

**Olsen, Hans Peter**, Toldbetjent, f. 15. Marts 95  
i Aversø. Søn af Skrædermester L. P. Olsen og  
Hustru Anna, f. Nielsen. Gift 9. Okt. 27 med  
Ellen O., f. 17. Okt. 02 i Saksøbing. Datter

af Poul Christensen og Hustru Sofie, f. Broms. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Sakskebøing.



Postgodstoldklareringen i Kbhvn. 1926 Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Toldfunktionærer ved Frilagre og i Pakhuse.

**Olsen, Kai**, Overtoldbetjent II, f. 22. Sept. 1892 i Kbhvn. Søn af Forretningsfører G. Olsen og Hustru Amalie, f. Petersen. Gift 3. Marts 12 med Emmy O., f. 25. Juni 88 i Kbhvn. Datter af Blikkenslager Christian Hansen og Hustru Emma, f. Hjortholm. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds. Medlem af Bestyrelsen for Toldrorsbetjentforeningen af 1893. Redaktør af Toldbetjentenes Blad.



**Olsen, Thorvald**, Toldpakhusarbejder, f. 15. Jan. 1891 i Kbhvn. Motorpasserprøve. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.

**Olsen, Laurids Alex**, Overtoldbetjent I, f. 16. Nov. 91. Gift 5. Aug. 17 med Astrid O., f. 29. Marts 95 i Bandholm. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i København; 12. Juli 28 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31). Kasserer for Toldbetjentforeningen af 1904.



**Olsen, Theodor Johannes**, Toldpakhusformand II, f. 31. Dec. 1890 i Odense. Søn af Murersvend Jens Peter Olsen og Hustru Margrethe, f. Erikssen. Gift 20. Maj 18 med Caroline O., f. 17. Jan. 93 i Kbhvn. Datter af Skipper G. Jessen og Hustru, f. Lauritzen. Sætteskippereksamen 20. Indtraadt i Etaten 28. Juni 22 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Toldpakhusform. II ved 5 kg

**Ottesen, Linus Janus**, Toldbetjent, f. 24. Marts 1900 i Skagen. Søn af Fisker og Baadformand i Redningsvæsenet N. A. Ottesen og Hustru Agnes, f. Andersen. Gift 24. Nov. 26 med Ingeborg Margrethe O., f. 10. Marts 04 i Harbøre. Datter af Arbejdsmand Lars Rønn og Hustru Kirstine, f. Aasberg. Fiskeskippereksamen. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 26 som Toldbetj. i Odense.



**Overø, Christian Martin Hansen**, Toldvagt-  
mester, f. 3. Aug. 1888 i Ourø, Frederiksborg  
Amt. Søn af Skibsfører Jens Hansen og Hustru  
Bodil, f. Larsen. Gift med Christine O., f. 26.  
Juli 92 i Værum. Datter af Sognepræst Laurits  
Prip og Hustru Anna, f. Rohl-Smith. Sætteskip-  
perektsamen (Svendborg) 1912. Toldbetjenteks-  
amen. Indtraadt i Etaten 4. Aug. 15 som Toldbetj.  
i Kbhvn.; 13. Jan. 22 Overtoldbetj. II smstds.; 21.  
Marts 24 Overtoldbetj. I smstds.; 20. Juli 28 til  
midl. Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk. (fra 15.  
Aug. 28); 7. Maj 31 Toldvagt. i Insp. for To-  
baksbesk. (fra 1. Juli 31). 25 til 31 og fra 32 Med-  
lem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af  
1904; 28 til 31 Formand for Gruppe III; 29 til 31  
Næstformand.

**Ovesen, Ove Marius**, Toldpakhusarbejder, f. 1.  
Dec. 1897 i Randers. Søn af Murer Anders Ras-  
mussen Ovesen og Hustru Karen Dorthea, f.  
Hansen. Gift 10. Dec. 21 med Bertha Emilie O.,  
f. 14. Aug. 99 i Maribo. Datter af Smed Johan  
Hansen og Hustru Caroline Mathilde, f. Reitz.  
Indtraadt i Etaten 29. Sept. 23 som Toldpakhus-  
arb. i Randers.



**Palm, Peder Jørgensen**, Overtoldbetjent I, f. 9.  
Marts 1876 i Snoghøj. Søn af Færgemand Kri-  
stian Frederik Palm og Hustru Ida Marie, f. An-  
dersen. Gift 13. Maj 05 med Ane Kirstine P., f.  
Pedersen, f. 12. April 81 i Erritsø. Krydsmatros.  
Indtraadt i Etaten 9. Sept. 06 som Toldopsyns-  
mand i Skelskør; 27. Maj 08 Toldbetj. i Hals u.  
Aalborg; 25. April 11 Aalborg; 29. Maj 15 Aar-  
hus; 23. Aug. 22 Overtoldbetj. II smstds.; 20. Juli  
25 Overtoldbetj. I smstds.

**Palsager, Julius Martin**, Overtoldbetjent II, f. 23.  
Nov. 1896 i Slæbæk pr. Svendborg. Søn af Smede-  
mester M. Christensen og Hustru Marie Antoinet-  
te, f. Petersen Lund. Gift 11. Maj 24 med Erna  
Jenny P., f. 31. Marts 99 i Nr. Sundby. Datter af  
Spindermester Peter Julius Espe og Hustru, f.  
Bjørkmann. Underkanoner. Indtraadt i Etaten 30.  
Sept. 22 som Toldbetj. i Kbhvn.; 13. Juni 32  
Overtoldbetj. II smstds.



**Pedersen, Anton**, Overtoldbetjent I, f. 20. Febr.  
1870 i Villingebæk. Indtraadt i Etaten 1. Juli 99  
som Krydsmatros i Esbjerg; 11. Dec. 03 Told-  
opsynsmand i Assens; 9. Maj 06 Toldbetj. i Hals  
u. Aalborg; 25. April 11 Aalborg; 21. Juni 19  
Overtoldbetj. I smstds.



**Pedersen, Carl Ferdinand**, Toldpakhusarbejder,  
f. 20. Maj 1894 i Skuldelev. Søn af Stenhugger-  
mester Jens Pedersen og Hustru Johanna, f.  
Ravn. Gift 21. Dec. 19 med Petra Amalie P., f.  
23. Okt. 95 i Gedser. Datter af Gaardejer Th. P.  
Pedersen og Hustru Marie, f. Karlsen. Indtraadt  
i Etaten 1. Maj 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.

**Pedersen, Carl Robert**, Toldpakhusarbejder, f.  
24. April 1885 i Aarhus. Søn af Metaldrejer Jens  
Pedersen og Hustru Caroline, f. Hansen. Gift  
med Ingeborg P., f. 1. Marts 89 i Skjolddelev. Ind-  
traadt i Etaten 7. Sept. 14 som Arb. i Aarhus;  
1. Okt. 17 Toldpakhusarb. smstds.



**Pedersen, Carl Sofus**, Toldbetjent, f. 11. Maj 1871 i Grønsund. Søn af Lods M. Pedersen og Hustru Anne, f. Jochumsen. Gift 24. Juli 96 med Ane Marie P., f. 12. Febr. 71 i Næs, Aastrup Sogn. Datter af Schæffer Jensen, Næsgaard, og Hustru Kirsten. Indtraadt i Etaten 1. Maj 95 som Krydsmatros, Kalundborg; 1. Jan. 04 Toldopsynsmand u. Nysted; 1. Juni 06 Toldbetj. i Nykøbing F.



**Pedersen, Charles**, Toldbetjent, f. 27. Sept. 1891 i Endelave. Søn af Toldopsynsmand Chr. Pedersen og Hustru Kristine, f. Wermuth. Gift med Lina P., f. Siksne, f. 28. Sept. 99 i Libau. Indtraadt i Etaten 16. Aug. 23 som Toldbetj. i Slagelse; 10. Okt. 23 i Vejle.



**Pedersen, Elias Johan**, Overtoldbetjent II, f. 22. Sept. 1890 i Tøstrup Sogn. Søn af Parcellist Peter Christian Pedersen og Hustru Emma Dorthea,

f. Olsen. Gift 31. Marts 18 med Laura P., f. 5. Juli 79 i Skelskør. Datter af Gaardejer Hans Morten Hansen og Hustru Sofie, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 15. April 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Pedersen, Erik Julius**, Overtoldbetjent I, f. 2. Juli 1884 paa Thurø. Gift 9. Maj 15 med Elly Christine P., f. Olsen, f. 22. Okt. 88 i Kragerø. Styrmandseksamen; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 13 som Toldbetjent i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 20. Dec. 21 Overtoldbetj. I i Korsør (fra 1. Febr. 22). 17. Maj 32 Kolding.

**Pedersen, Georg**, Overtoldbetjent II, f. 27. Nov. 1874. Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 25. Sept. 08 som Toldbetj. i Rørvig u. Nykøbing S.; 2. Juni 11 Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.



**Pedersen, Georg Valdemar**, Toldpakhusarbejder, f. 13. Jan. 1887 i Kbhvn. Søn af Detailhandler P. Pedersen og Hustru Marie, f. Rasmussen. Gift 19. Okt. 17 med Elvira P., f. 19. Juni 91 i Kbhvn. Datter af Lods Hartvig og Hustru Elvira, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 10 som Arb. i Kbhvn.; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15). 1920—21 Medlem af Bestyrelsen for Toldfunktionærforeningen af 1904.

**Pedersen, Hans**, Overtoldbetjent I, f. 11. Juli 1877 i Dalby pr. Gjørlov. Søn af Gaardejer Peder Jensen og Hustru Else Marie, f. Nielsdatter. Gift 4. Jan. 04 med Lene Marie P., f. 8. April 82 i Nordby paa Fanø. Datter af Styrmand Mads S. Hansen og Hustru Ane Hansine, f. Svarrer. Styrmandseksamen 1. og 2. Del. Indtraadt i Etaten 1. Maj 09 som Rorsbetj. i Ebeltoft; fra 1. Maj





09 til 30. Marts 26 Rorsbetj. i Ebeltoft; fra 1. April 26 Overtoldbetj. I i Skærbæk u. Fredericia; 1. Sept. 31 Havnefoged ved Skærbæk Fiskerihavn.

**Pedersen, Holger**, Toldpakhusarbejder, f. 18. Marts 1899 i Herning. Søn af Toldpakhusarbejder Jens Pedersen og Hustru Rasmine, f. Mortensen. Gift 24. Sept. 26 med Kirstine P., f. Egebæk, f. 20. Aug. 05 i Gjellerup Sogn. Indtraadt i Etaten 26. Febr. 26 som Toldpakhusarb. i Herning.

**Pedersen, Jens Jacob**, Overtoldbetjent I, f. 28. Okt. 1880. Indtraadt i Etaten 28. Maj 09 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan 20 Overtoldbetj. I smstds.



**Pedersen, Karl Fritiof**, Toldpakhusarbejder, f. 26. Dec. 1896 i Kbhvn. Søn af Arbejdsmand Claus Rose Pedersen og Hustru Adelaide, f. Dick. Gift 6. Dec. 20 med Andrea Marie P., f. 19. Marts 96 i Kbhvn. Datter af Overtoldbetjent Fischer og Hustru Laura, f. Pedersen. Indtraadt i Etaten 28. Juni 22 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. (fra 1. Aug. 22); 27. Nov. 25 udenfor Nr. uden Lønning fra 1. Dec. 25 til 30. Juni 26; 19. Juni 26 Toldpakhusarb i Kbhvn. Fra 28 Medlem af Bestyrelsen for Foreningen af Toldfunktionærer paa Frilagret og Pakhuse.

**Pedersen, Karl Sofus**, Overtoldbetjent I, Sergeant, f. 21. Aug. 1888 i Vaalse. Gift 6. Dec. 14 med Marie P., f. Rasmussen, f. 22. Juli 91 i Rødby. Indtraadt i Etaten 7. Dec. 18 som Toldbetj. i Kbhvn.; 13. Juli 27 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Juli 31). 27 til 29 Formand for Gruppe IV og



Næstformand i Toldbetjentforeningen af 1904; 25 Medlem af Bestyrelsen for Understøttelsesforeningen af 1893; fra 1. April 32 Næstformand for Toldbetjentforeningen af 1904.



**Pedersen, Niels Nielsen Vad**, Toldpakhusarbejder, f. 20. Juli 1890 i Foldby Sogn. Søn af Husmand Anders Pedersen og Hustru Ellen Marie, f. Nielsen. Gift 28. Dec. 22 med Elise P., f. 8. April 99 i Aarhus. Datter af Fabriksarbejder Rasmus Rasmussen og Hustru Kristine, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 21. April 20 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. Varefrilageret.



**Pedersen, Niels Peder Meyer**, Overtoldbetjent I, f. 29. Maj 1899 i Stubbekøbing. Søn af Købmand Johan Meyer Pedersen og Hustru Karen Margrete. Gift 22. Febr. 31 med Elsa Hildur Viola P., f. 17. Sept. 07 i Malmø. Datter af Murer Niels Ludvig Andersen og Hustru Hildur, f. Wick-

holm. Styrmands- og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 26. Sept. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Okt. 26 Overtoldbetj. II i Helsingør; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I i Patrouillebaaden smstds. (fra 1. Juli 31).

**Pedersen, Poul Emil**, Toldpakhusarbejder, f. 30. Okt. 1872 i Varde. Søn af Maler Jens Pedersen og Hustru Birthe, f. Jensen. Gift 12. Juni 96 med Nielsine P., f. 17. Dec. 75 i Hodde pr. Tistrup. Datter af Tømrer Peter Urup og Hustru Anna Marie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 28. Nov. 08 som Arb. i Varde; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15).

**Pedersen, Rasmus Kaas**, Fører af Patrouillefartøj, f. 6. April 1883. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 24. Jan. 19 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Pedersen, Rasmus Peter**, Toldpakhusarbejder, f. 3. Dec. 1886 i Edslev. Søn af Smed P. Rasmussen og Hustru Kirsten Sophie R., f. Pedersen. Gift 9. Jan. 10 med Dagmar P., f. Rasmussen, f. 26. Aug. 90 i Frederikshavn. Indtraadt i Etaten 25. Jan. 17 som Arb. i Aarhus; 8. April 19 Toldpakhusarb. smstds.



**Pedersen, Svend Magnus Frederik**, Overtoldbetjent I, f. 6. Marts 1891 i Byrum Sogn, Læsø. Søn af Gaardejer Peter Bjørn Petersen Bach og Hustru Karen Juels, f. Svendsen. Gift 10. Maj 21 med Lærerinde Kirstine Kathrine P., f. 20. Juli 90 i Stauning. Datter af Smedemester Chr. Jepsen og Hustru Hansine, f. Grønsund. Styrmandseksamen 1912. Indtraadt i Etaten 7. Dec. 16 som Toldbetj. i Aalborg; 20. Dec. 21 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Juli 26 Overtoldbetj. I i Randers.

**Pedersen, Theodor**, Overtoldbetj. II, f. 6. Dec. 1867. Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 22. Dec. 03 som Toldopsynsmand i Nordby paa Fanø; 20. Juni 04 Toldbetj. i Blaaavand u. Varde; 14. Marts 07 Kbhvn.; 19. Sept. 07 Odense (Toldvagtskibet); 16. Dec. 10 Esbjerg; 15. Dec. 11 Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.



**Pedersen, Thorvald Engelbrecht**, Toldvagtmeister, f. 14. Sept. 1872 i Grenaa. Søn af Krydstoldassistent, senere Strandkontrolør L. Pedersen (død) og Hustru Jensine, f. Geisnæs. Gift 3. Nov. 02 med Helga Jørgine P., f. 1. Nov. 82 i Hals. Datter af Toldbetjent N. Jensen (død) og Hustru Sophie, f. Walbom. Styrmandseksamen. Skibsførereksamen; Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 96 som Krydsbetj.; 26. Nov. 03 Toldbetj. p. Bogø u. Stubbekøbing (fra 1. Jan. 04); 17. Febr. 10 Kbhvn.; 31. Maj 11 Overtoldbetj. smstds.; 27. Febr. 24 Toldvagt m. smstds.



**Persson, Karlo Harald Martin**, Maskinpasser, f. 4. Juni 1893 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Kbhvn.; 23. April 24 Maskinpasser smstds.

**Petersen, Adolf**, Toldbetjent, f. 28. Sept. 1894 i Korsør. Søn af Overmatros Morten Petersen og Hustru Petra Elisabeth, f. Jørgensen. Gift 21. Febr. 19 med Hansine Helene Johanne P., f. 27. Juni 97 i Helsingør. Datter af Slagtermester Ludv. Gerhard Mortensen og Hustru, f. Johansen. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Fakse Ladeplads.

**Petersen, Anton**, Overtoldbetjent I, Serøent i Grænsegendarmeriet, 16 Aars Militærhæderstegn for Underofficerer, f. 10. Marts 1873 i Halling ved



Randers. Søn af Landmand Thomas Petersen og Hustru Hansine, f. Thomasdatter. Gift 26. Okt. 1900 med Minna P., f. 6. Jan. 77 i Laurberg. Datter af Peter Anton Kastberg og Hustru Sara, f. Thomasdatter. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 16 som Toldoff. i Vamdrup; 1. Okt. 19 Toldbetj. smstds.; 27. Juni 20 Padborg; 1. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.; 30. Okt. 22 Overtoldbetj. I smstds.; 1. Aug. 30 Haderslev. Fra 1923 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.



Petersen, Carl Marius, Toldpakhusarbejder, f. 3. Aug. 1896 i Kbhvn. Gift. 27. Juni 20 med Jenny Martha Johanne P., f. Kämpfner, f. 2. Maj 01 i Kbhvn. Indtraadt i Etaten 23. Dec. 21 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



Petersen, Carsten Didrich, Toldbetjent, f. 8. Juni 1872 i Lech. Søn af Gaardejer Peter Peter-

sen og Hustru Marie Cathrine, f. Hansen. Gift 5. Okt. 06 med Mathilde Juliane Amalie P., f. i Petersdorf paa Fehmern. Datter af Pastor A. F. Mathiessen og Hustru Nicoline, f. Nissen. Indtraadt i Etaten 12. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Toftum paa Rømø u. Tønder (fra 1. Juli 20); 29. Juni 22 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 11. Okt. 30 Højer u. Tønder.



Petersen, Castor Carl Johan, Toldpakhusarbejder, f. 27. Marts 1889 i Slagelse. Gift 28. Maj 22 med Esther P., f. Vangkilde, f. 3. Nov. 1900 i Dalmose. Indtraadt i Etaten 14. Maj 18 som Arb. i Slagelse; 1. April 19 Toldpakhusarb. smstds.

Petersen, Christian, Toldbetjent, f. 20. Okt. 1888 i Simmersted. Søn af Boelsmand Hans Jørgen Petersen og Hustru Nicoline Marie, f. Christensen. Gift 10. Jan. 20 med Caroline Auguste P., f. 28. Febr. 92 i Flensborg. Datter af Smedemester Vilhelm Eduard Speckhahn og Hustru Anne Marie, f. Olsen. Styrmandseksamen (Flensborg) 1910, Skibsførereksamen (Flensborg) 1912. Indtraadt i Etaten 21. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Haderslev; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Aug. 20). Sejlede med Hamburg—Australien Linien paa Australien og Hollandsk Indien som Styrmand. Løb ved Verdenskrigens Udbrud ind til den portugisiske Koloni Goa i Forindien og blev ved Portugals Indtræden i Verdenskrigen interneret der til Krigens Ophør.

Petersen, Emil, Overtoldbetjent II, f. 9. Febr. 1895 i Kbhvn. Søn af Cigarmager Oskar Petersen og Hustru Thora, f. Christensen. Gift 27. Maj 17 med Alma P., f. 17. Dec. 95 i Nyborg. Datter af Kommunalarbejder Vilhelm Hansen og Hustru Nelly, f. Nyberg. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

Petersen, Jørgen Christian, Overtoldbetjent I, N. M. f. æ. D. 3., f. 8. Nov. 1869 i Kærum pr. Assens. Søn af Gartner P. D. Mortensen og Hustru Frederikke Louise, f. Hansen. Gift med Mariane P., f. 22. Maj 69 i Aarø pr. Haderslev. Datter af H. P. Hansen og Hustru Mette Katrine, f. Duus. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 99—1. Jan. 04 som Krydsmatros i Assens; 11. Dec. 03 Toldopsynsmand i Aborre u. Assens; 9. Maj 06 Toldbetj. i Esbjerg; 14. Dec. 14 Randers; 26. April 17 Aarhus; 29. Okt. 20 Overtoldbetj. I smstds.

Petersen, Jørgen Peter, Toldbetjent, f. 31. Marts 1874 i Hundested. Søn af Toldbetjent Niels Pe-



tersen og Hustru Ane Marie, f. Jørgensen. Gift 27. Juni 99 med Karen Kirstine P., f. 6. Jan. 81 i Kikhavn. Datter af Parcellist Niels Olsen og Hustru Ane Margrethe. Indtraadt i Etaten 21. Juli 03 som Toldbetj. i Hundested u. Frederiksværk. Havnefoged. Fører Fiskeristatistik for Fiskeriinspektionen.



**Petersen, Kaj Svend Aage**, Toldbetjent, Sergeant, f. 26. Aug. 1902 i Aarhus. Søn af Cigarmager Jens Petersen og Hustru Jensine Marie, f. Jørgensen. Gift 26. Dec. 29 med Margrethe P., f. 18. Febr. 06 i Viborg. Datter af fhv. Gaardejer Christen Hvass og Hustru Kirstine, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 3. Nov. 30 som Toldbetj. i Padborg (fra 1. Nov. 30).



**Petersen, Peter Oscar**, Toldvagtmeister, f. 3. Sept. 1877 i Kbhvn. Toldbetjenteksamen. Ind-

traadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 28. Sept. 09 Toldbetj. smstds.; 9. Maj 13 Overtoldbetj. smstds.; 21. Sept. 29 til midlertidig Tjeneste i Inspektoratet for Tobaksbesk. (fra 1. Okt. 29 til 14. Febr. 30); 7. Maj 31 Toldvagt. i Kbhvn. (fra 1. Juli 31).



**Petersen, Rasmus Viggo**, Strandvagtmeister, f. 4. Sept. 1883 i Nykøbing M. Søn af Herreekviپرingshandler Viggo Petersen og Hustru Birgitte, f. Kølhede. Gift 14. Juli 32 med Mette Cathrine P., f. Christensen, f. 17. Jan. 90 i Nykøbing M. Styrmandseksamen 1. og 2. Del. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 12. Marts 12 som Toldbetj. i Rørvig u. Nykøbing S.; 21. Maj 13 Kbhvn. (fra 1. Juli 13); 20. Maj 15 Horsens; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 20. Sept. 28 Strandvagt. i Østerby paa Læsø u. Frederikshavn; 23. Maj 32 Bøjden u. Faaborg. Medlem af Læsø Sundhedskommission; Kasserer i Østerby Fiskeriforening.



**Petersen Søren Christian Callesen**, Overtoldbetjent I, f. 17. Jan. 1891 i Nørtoft pr. Møgelstønder. Gift 8. April 21 med Pauline P., f. Jensen, f. 12. Sept. 95 i Ribe. Gendarm. Indtraadt i Etaten 29. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Nordborg (Dyvig) u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Aug. 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Maj 21).

**Petersen, Søren Peter**, Toldbetjent, f. 29. Jan. 1898 i Skærbæk. Søn af Købmand August Petersen og Hustru Anna Marie, f. Larsen. Gift 11. Okt. 25 med Anna Marie Johanne P., f. 28. Okt. 1900 i Eriksholm pr. Holbæk. Datter af Landmand Jens Chr. Aalling og Hustru Else Ka-



thrine, f. Mikkelsen. Indtraadt i Etaten 17. Febr. 25 som Toldbetj. i Tønder; 27. Juli 28 Højer u. Tønder; 11. Okt. 30 Esbjerg.



dersen. Indtraadt i Etaten 14. Febr. 18 som Toldbetj. i Kbhvn.; 7. Dec. 26 Overtoldbetj. II smstds.



**Petersen, Vilhelm**, Overtoldbetjent I, Sergent, Den preussiske Kroneorden-Medaille, f. 23. Maj 1884 i Grønge. Søn af Landmand L. P. Petersen og Hustru Margrethe, f. Rasmussen. Gift 10. Maj 16 med Oda P., f. 10. Maj 96 i Kbhvn. Datter af Formand i D. F. D. S. Christensen og Hustru Elisabeth, f. Frederiksen. Toldbetjent-eksamen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Toldbetj. i Kbhvn.; 29. Juni 23 Overtoldbetj. II smstds.; 19. Okt. 25 Masnedssund u. Vordingborg; 28. Febr. 30 Overtoldbetj. I i Kbhvn. (fra 1. April 30).

**Pihl, Herman Rask**, Overtoldbetjent I, f. 20. Maj 1886. Indtraadt i Etaten 10. Febr. 15 som Toldbetj. i Slagelse; 3. Maj 21 Odense; 17. Febr. 28 Overtoldbetj. II i Hasle; 25. Jan. 32 Overtoldbetj. I i Aabenraa (fra 1. Marts 32).

**Poulsen, Charles Oscar**, Overtoldbetjent II, f. 5. Sept. 1891 i Kbhvn. Søn af Overtoldbetj. II J. S. Poulsen og Hustru Augusta Amalie, f. Jensen. Gift 6. Aug. 14 med Anna Margrethe P., f. 16. Okt. 94 i Kbhvn. Datter af Landmand Peter Jensen Hundie og Hustru Ane Birgitte, f. An-



**Poulsen, Jens Sørensen**, Overtoldbetjent II, f. 29. Marts 1866 i Østrup (Jylland). Søn af Landmand Søren Poulsen og Hustru Kirsten. Gift 24. Jan. 90 med Augusta Amalie P., f. 3. Juli 69 i Slagelse. Datter af Husmand K. Jensen og Hustru Hanne Marie, f. Olsen. Indtraadt i Etaten 31. Marts 98 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. 1910—1925 Vicevært for Toldbetjentforeningen.



**Poulsen, Johannes Rasmus**, Toldbetjent, f. 27. Maj 1888 i Kbhvn. Søn af Kontorist Lauritz Christian Poulsen og Hustru Hanne Marie, f. Andersen. Gift 4. Nov. 17 med Olga Kristine P., f. 21. Juli 88 i Norge. Datter af Fyrbøder Johan Jakob Pettersen og Hustru Kaisa. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Poulsen, Peder Baltzer**, Fører af Patrouillefartøj, f. 26. Nov. 1887 paa Læsø. Søn af Møller P. Madsen Poulsen og Hustru Sofie, f. Jørgensdatter. Gift 12. Juni 15 med Johanne Marie P., f. 7. Juni 89 i Frederikshavn. Datter af Arbejdsmand Levorsen og Hustru Antonette. Styrmands- og Skippereksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 20. Dec. 15 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Dec. 21 Frederikshavn; 7. Maj 31 Fører af Patrouillefartøj smstds. (fra 1. Juli 31).



**Poulsen Peter Nicolai**, Reparator, f. 25. Nov. 1873 i Løkken. Søn af Landmand Jacob Poulsen og Hustru Kristine, f. Nielsen. Gift 9. Nov. 98 med Marie P., f. 27. Aug. 78 i Vester-Hassing. Datter af Landmand Christen Svendsen og Hustru Maren. Kedel- og Maskinpasserprøve. Indtraadt i Etaten 18. Nov. 07 som Fyrbøder og Rorsbetj. i Aalborg; 10. April 26 Reparator smstds. (fra 1. April 26).



**Poulsen, Poul Hansen**, Toldvagtimester, f. 8. Sept. 1877 i Nordby paa Fanø. Søn af Skibsfører J. H. Poulsen og Hustru Mette Martine Poulsen, f. Pedersen. Gift 12. Juli 06 med Agnes Theodora P., f. 29. Juli 86 i Svendborg. Datter af Skibsfører Peter Chr. Ohlsen og Hustru Hansine, f. Petersdatter. Styrmandseksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 29. Sept. 08 som Toldbetj. paa Drejø u. Svendborg; 12. Dec. 11 Kbhvn.; 21. Juni 19 Overtoldbetj. I smstds.; 1. Marts 32 Toldvagt. smstds.

**Poulsen, Poul Nikolinius**, Toldpakhusarbejder, f. 19. Jan. 84 i Hyldested. Søn af Arbejdsmand S. Poulsen og Hustru Mathilde, f. Jørgensen. Gift med Kathrine P., f. 19. Juni 86 i Ry. Datter af Landpostbud S. Christensen og Hustru Anna

Marie. Indtraadt i Etaten 1. Juli 14 som Arb. i Aarhus; 12. Juni 17 Toldpakhusarb. smstds.

**Poulsen, Søren**, Toldpakhusarbejder, f. 22. Nov. 1887 i Hyllested. Søn af Arbejdsmand S. Poulsen og Hustru Mathilde, f. Jørgensen. Gift 13. Juni 16 med Abelone P., f. Nielsen, f. 17. Dec. 89 i Hasselager. Indtraadt i Etaten 29. April 19 som Toldpakhusarb. i Aarhus.



**Poulsen, Søren Friis**, Toldpakhusarbejder, f. 23. April 1879. Indtraadt i Etaten 1. Dec. 05 som Arb. i Aalborg; 26. April 15 Toldpakhusarb. smstds. (fra 1. April 15).



**Poulsen, Thomas Christian**, Fører af Inspektionsskibet »Falken«, f. 9. Dec. 1882 i Sønderho paa Fanø. Søn af Snedker Morten Poulsen og Hustru Bodil, f. Jensen. Gift 12. Marts 16 med Anna Elisabeth P., f. 3. Sept. 92 i Roskilde. Datter af Gaardejer Johan Vilhelm Christian Wendt og Hustru Martha Helene, f. Culmsee. Styrmandseksamen 1. Del 1905, 2. Del 1906. Indtraadt i Etaten 15. Marts 11 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.; 14. Marts 21 Overtoldbetj. I smstds.; 23. Nov. 21 Fører af Patrouillefartøj smstds.; 14. April 23 Fører af Inspektionsskibet »Falken«.

**Poulsen, Povl**, Toldbetjent, f. 30. Juni 1890. Indtraadt i Etaten 29. April 20 som Toldbetj. i Nakskov.

**Preetzmann, Carl Marius**, Toldbetjent, f. 16. Aug. 1897 i Kbhvn. Søn af Toldbetjent Aage Valdemar Preetzmann og Hustru Karen, f. Larsen. Gift 20. Febr. 21 med Oda P., f. 25. Juni 99 i Kbhvn. Datter af Tjenestegørende ved Orlogs-

værftet Christian Hansen og Hustru Caroline, f. Høglund. Underbaadsmænd. Indtraadt i Etaten 21. Juni 26 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Prip, Jørgen Caspar**, Overtoldvagtmeister, f. 2. Maj 1875 i Svendborg. Søn af Pastor Laurids Prip og Hustru Anna, f. Smith. Gift 15. Juli 06 med Meta Elna P., f. 20. Marts 79 i Svendborg. Datter af Stationsforstander P. Amnitsbøl og Hustru Pernille, f. Person. Styrmandseksamen 1. og 2. Del 1898. Indtraadt i Etaten 9. Dec. 04 som Korsbetj. i Kbhvn.; 31. Maj 10 Overtoldbetj. smstds.; 7. Jan. 26 Toldvagt. smstds. (fra 1. Jan. 26); 7. Maj 31 Overtoldvagt. smstds. (fra 1. Juli 31); 1913—19 Redaktør af Toldbetjentforeningens Blad. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Ranzau, Mads Matthiesen**, Overtoldbetjent I, f. 18. Sept. 1884. Indtraadt i Etaten 21. Nov. 12 som Fyrbøder i tysk Toldfartøj; 26. Juni 20 fung. Toldbetj. i Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Maj 21).

**Rask-Larsen, Knud Irwing**, Toldbetjent, f. 19. Aug. 1903 i Korsør. Indtraadt i Etaten 30. Jan. 31 som Toldbetj. i Kbhvn.



**Rasmussen, Anders**, Toldbetjent, f. 19. Aug. 1863 i Jungshoved pr. Præstø. Søn af Gaardmand Rasmus Ebbesen og Hustru Marie, f. Andersdatter. Gift 6. Jan. 94 med Karen Kirstine R. f. 9. Febr. 70 i Præstø. Datter af Lods Ole Andersen og Hustru Alborg, f. Petersen. Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 9. Maj 06 som Toldrorsbetj. i Stege.

**Rasmussen, Carl**, Overtoldbetjent I, f. 2. Okt. 1884 paa Strynø. Søn af Sømand og Fisker Niels Larsen Rasmussen og Hustru Karen, f. Rasmussen. Gift 22. Aug. 09 med Laura Rasmine R., f. 7. April 86 paa Strynø. Datter af Fisker Lars Hansen og Hustru Anne, f. Hansen. Styrmandseksamen 1. og 2. Del, Toldbetjenteksamen 1929. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 21. Maj 13 Rudkøbing; 13. Juni 32 Overtoldbetj. I i Korsør.



**Rasmussen, Christian Frederik**, Overtoldbetjent II, f. 28. Aug. 1892 i Mogenstrup Sogn. Søn af Arbejdsmand Frederik Rasmussen og Hustru Camilla Marie, f. Andersen. Gift 21. Juni 17 med Agnes J. E. R., f. 23. Febr. 93 i Halling, Hals Herred. Datter af Karetmager Peter Hansen og Hustru. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Rasmussen, Erik Banke**, Overtoldbetjent II, f. 31. Okt. 1899 i Marstal. Søn af Skibsfører R. Rasmussen og Hustru Mathilde, f. Petersen. Gift 20. Febr. 24 med Poula R., f. 20. Marts 01 i Faaborg. Datter af Fisker Peter Hansen og Hustru Sofie, f. Hollegaard. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 23. Marts 27 som Toldbetj. i Odense; 26. Nov. 31 Overtoldbetj. II i Alsodde u. Hobro. 1931 Kasserer for Toldbetjentpersonalet i Odense.

**Rasmussen, Hans Ingvard**, Toldbetjent, f. 28. Nov. 1896 i Marstal Landsogn. Søn af Skibsfører Rasmus Rasmussen og Hustru Hansine, f. Erikssen. Gift 24. Juli 21 med Egidia R., f. 31. Juli 97 i Stokkeby, Ærø. Datter af Parcellist Rasmus Jensen og Hustru Anna, f. Pedersen. Styrmands-



og Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 28. Dec. 26 som Toldbetj. i Kbhvn. (fra 1. Febr. 27).

**Rasmussen, Hans Peter**, Overtoldbetjent II, F. M. S.<sup>s</sup>, f. 11. Juni 1881 i Vestenskov Sogn. Søn af Skovfoged Hans Rasmussen og Hustru Maren, f. Poulsen. Gift 1. Jan. 13 med Helga R., f. 22. Febr. 92 i Aarhus. Datter af Maler Johan Andersen og Hustru Karoline, f. Loumann. Navigationseksamen, Indtraadt i Etaten 8. Marts 12 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 13. Juni 12 Toldbetj. smstds.; 14. Dec. 14 Aarhus; 2. Juni 15 Stenbjerg u. Thisted; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds. Formand for Stenbjerg Fiskeriforening. Brevsamler. Bestyrelsesmedlem og Sogneraadskasserer i Nørhøe-Stenbjerg Sogneraad. Journalfører for Fiskeridirektoratets Vestkystdistrikt Nr. 13.



**Rasmussen, Henrik Simon**, Overtoldbetjent I, f. 12. April 1895. Indtraadt i Etaten 24. Juni 26 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds. (Patrouillebaadene) (fra 1. Juli 31).

**Rasmussen, Hans Max**, Toldbetjent, f. 28. Sept. 1891 i Egersund. Søn af Fisker Jes Rasmussen og Hustru Marie, f. Madsen. Gift 31. Juli 31 med Ingeborg R., f. 25. Febr. 93 i Aabenraa. Datter af Landmand Chr. Duus og Hustru Anna, f. Christensen. Styrmandseksamen (Aabenraa) 1912. Indtraadt i Etaten 20. Jan. 21 som fung. Toldbetj. i Aabenraa; 28. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Febr. 21).



**Rasmussen, Jens Christian**, Fører af Patrouillefartøj, f. 28. Okt. 1898 i Vammen. Søn af Lokomotivfører Rasmus Lyngkilde og Hustru Karen Marie, f. Madsen. Gift 1. Jan. 24 med Hansine R., f. 20. Sept. 1900 paa Nyord pr. Stege. Datter af fhv. Skipper Th. Renzius Hansen og Hustru, f. Jeppesen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 22. Okt. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.; 8. Maj 30 Karrebæksminde u. Næstved; 7. Maj 31 Fører af Patrouillefartøj smstds. (fra 1. Juli 31); 3. Nov. 31 Nyborg.



**Rasmussen, Hans Olsen**, Toldbetjent, Sergent, f. 6. Marts 1897 i Kastrup. Søn af Kusk Hans Rasmussen og Hustru Christine, f. Hansen. Gift 17. Juli 23 med Karen R., f. 16. Jan. 02 i Kbhvn. Datter af Gravør Emil Nielsen og Hustru Harriet Vanderbilt, f. Cornelius. Indtraadt i Etaten 27. Maj 25 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Rasmussen, Jens Robert Holger**, Overtoldbetjent I, f. 20. Okt. 1888 i Kbhvn. Gift med Hansine Juliane R., f. Nielsen, f. 10. Okt. 86 i Rødding pr. Viborg. Indtraadt i Etaten 10. Marts 15





Ole Rasmussen (død 1928) og Hustru Hulda, f. Søbotker. Indtraadt i Etaten 23. April 15 som Toldbetj. i Kbhvn.; 20. Dec. 21 Overtoldbetj. II smstds.



som Toldbetj. i Kbhvn.; 6. Juli 22 Overtoldbetj. II smstds.; 29. Jan. 26 Overtoldbetj. I smstds.

Rasmussen, Louis William Julius Magnus, Overtoldbetjent II, f. 18. Jan. 1875 i Kbhvn. Søn af fhv. Hovmester Laurits Rasmussen og Hustru Hilda, f. Schmidt. Gift 8. Nov. 01 med Margrethe R., f. 13. Juni 78 i Eiby. Datter af Gaardejer og Sognefoged Lars Jensen Petersen og Hustru Maren Kathrine, f. Hansen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 13. Dec. 99 som Toldoff. i Føns u. Middelfart; 1. Okt. 19 Toldbetj. smstds.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. II smstds.



Rasmussen, Johann Peter, Toldbetjent, f. 19. Juni 1888 i Egersund. Søn af Fisker Jes Nissen Rasmussen og Hustru Marie, f. Madsen. Gift 4. Juni 14 med Marie Kathrine R., f. 15. Maj 93 i Skelde. Datter af Gaardejer Andreas Thomsen og Hustru Marie Christine, f. Madsen. Styrmands-eksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Sandbjerg u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 10. Marts 25 Sønderborg. 1914 til 1918 deltaget i Verdenskrigen. 1918 Fører af 3m. Sk. »Johannes-Heinrich« og 19 til 20 Fører af S/S »Minister Müller«.

Rasmussen, Thomas Magnus, Toldpakhusfor- mand II, f. 2. Marts 1886 i Værum. Søn af Avls- bruger Christensen Rasmussen og Hustru Ane Marie, f. Thomsen. Gift 3. Maj 12 med Kirstine R., f. 16. April 89 i Krstrup. Datter af Murer A. Sørensen og Hustru Marie. Indtraadt i Etaten 1. Juni 12 som Arb. i Randers; 26. Maj 15 Told- pakhusarb. smstds.; 24. Aug. 23 Toldpakhusform. II i Svendborg (fra 1. Okt. 23); 12. Nov. 31 Ran- ders. 1918—21 Medlem af Huslejenævnet i Kri- strup, Randers. 1924—31 Kasserer i Svendborg Skyttekreds.



Rasmussen, Knud Aage, Overtoldbetjent II, f. 18. Sept. 1883 i Kbhvn. Søn af Overtoldbetjent I

Refsgaard, Frode Esper, Toldbetjent, f. 26. Nov. 1903 i Kbhvn. Søn af Tilskærer C. M. Refs- gaard og Hustru Petrea, f. Andersen. Gift 5. Okt. 30 med Jenny R., f. 31. Juli 04 i Kbhvn. Datter af Maskinmester C. Jacobsen og Hustru Dorthea, f. Olsen. Realeksamen. Indtraadt i Eta- ten 27. Maj 30 som Toldbetj. i Tønder. Fh. tjenst-



gørende 7 Aar i Departementet for Told- og Forbrugsafgifter.



**Refsgaard Andersen, Jens Christian Jørgen**, Strandvagtimester, f. 15. Juli 1882 i Kolding. Søn af Fhv. Amtstucfialbestyrer, Kancelliraad N. P. Andersen og Hustru Karen, f. Nielsen. Gift 26. Marts 12 med Kirsten Marie A., f. 12. Nov. 82 i Ringkøbing. Datter af Murermester Jens Jensen. Præliminæreksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 12. Marts 12 som Toldbetj. i Ringsted; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 25. Okt. 21 Skanderborg; 1. Juli 23 Harboøre u. Lemvig; 11. Nov. 31 Strandvagtm. i Udbyhøj u. Randers. Brevsamler. Fhv. Plantagebestyrer paa St. Croix. 1908 til 1910 Kvarter-Officer i Øens Østende Kvarter, samt Medlem af Vejkommissionen.



**Rieck, Carl Christian**, Toldpakhusmester, f. 15. April 1869 i Tranekær. Søn af Snedkermester Th.

**Rieck og Hustru Kristine, f. Mogensen**. Gift 6. Maj 98 med Ida R., f. 9. Sept. 65 i Sverige. Datter af Korporal i den svenske Marine, Baadsmænd Sven Vasberg og Hustru Eling, f. Håkønsen. Indtraadt i Etaten 11. Febr. 98 som Frilagerarbejdsmand i Kbhvn.; 27. April 22 Toldpakhusform. I ved Postgodstoldforvaltningen smstds.; 7. Maj 31 Toldpakhusm. smstds. (fra 1. Juli 31).



**Riisager, Andreas**, Maskinpasser, f. 15. April 1895 i Kettrup pr. Fjerritslev. Søn af Lagerforvalter Carl Riisager og Hustru Elisabeth, f. Svendsen. Gift 15. Juni 18 med Kirsten R., f. 13. Febr. 97 i Jægerspris. Datter af Husmand P. Andersen og Hustru, f. Nielsen. Motorpassereksamen 1923. Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 9. Maj 25 Maskinpasser smstds. (fra 1. Maj 25). Suppleant i Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Riishøj, Mads Christian**, Maskinpasser, f. 5. Marts 1899 i Hirtshals. Søn af Skibsfører N. P. Riishøj og Hustru Mathea, f. Christensen. Gift 19. Juni 31 med Margrethe R., f. 12. Nov. 06 i Helsingør. Motorpasserprøven. Indtraadt i Etaten 2. Juni 26 som Toldbetj. i Kbhvn.; 8. Maj 31 Maskinpasser i Frederikshavn (fra 1. Juli 31).

**Risum, Carl Christian Marius**, Toldvagtimester, f. 9. Juli 1880 i Middelfart. Søn af Toldassistent, Løjtnant Risum og Hustru Grethe. Gift 20. Dec. 08 med Sophie R., f. 7. Okt. 82 i Skagen. Datter af Fisker Uggerholt og Hustru. Maskinisteksamen, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 11. Nov. 07 som Toldrørsbetj. i Kbhvn.; 28. Nov. 18 Overtoldbetj. smstds.; 22. Dec. 28 Toldvagtimester smstds.

**Rokbøl, Karl Hjalmar**, Overtoldbetjent II, Sergeant, f. 13. Febr. 1894 i Køge. Søn af Maskinmester Lauritz Rokbøll og Hustru Sofie, f. Sørensens. Gift 8. Aug. 30 med Ingrid Dortha R., f. 30. Jan. 1900 i Slagelse. Datter af Gaardejer Hans Poulsen og Hustru Hansine, f. Hansen.



Indtraadt i Etaten 30. April 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 18. Juni 31 Overtoldbetj. II smstds.

1. Aug. 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Maj 21). Medlem af Byraadet.

**Rose, Oskar Emil, Toldpakhusarbejder, f. 1. Nov. 1884 i Kbhvn. Gift 4. Maj 14 med Emma Johanne Mathilde R., f. Jacobsen, f. 3. Marts 87 i Aarhus. Indtraadt i Etaten 26. Sept. 08 som Frilagerarb. i Aarhus; 1. April 25 Toldpakhusarb. smstds.**

**Rosenvold, Niels Viggo Madsen, Reparatør, f. 14. Febr. 1882 i Kbhvn. Søn af Tømmerformand ved Københavns Toldbod Hans Christian Madsen og Hustru Bodeline, f. Nielsen. Gift 2. Juli 05 med Agnes Marie R., f. 4. Juni 83 i Gerlev. Datter af Forpagter Christian Olsen og Hustru. Indtraadt i Etaten 3. Juli 06 som Reparatør i Kbhvn.**



**Rosenby, Hans Emanuel Jensen, Toldbetjent, f. 30. April 1888 i Kbhvn. Søn af Tømmermester Hans Chr. Jensen Rosenby og Hustru Sofie Kirstine, f. Staal. Gift 6. Maj 17 med Olga R., f. Thomsen, f. 15. Sept. 98 i Fredericia. Datter af Skibs-Overfyrbøder Hans Thomsen og Hustru Anna, f. Poulsen. Overartillerist. Indtraadt i Etaten 28. April 19 som Toldbetj. i Vejle; 10. Okt. 23 Slagelse; 1906—1910 Glarmester i Kbhvn.**

**Ryberg, Axel Karl Vilhelm, Toldpakhusarbejder, f. 14. Dec. 1889 i Kbhvn. Søn af Møbelsnedker Rudolf Ryberg og Hustru Laura, f. Reuther. Gift 3. April 14 med Agnes R., f. 9. Juni 88 i Kbhvn. Motorførernes Fagprøve 1916. Indtraadt i Etaten 1. Jan. 18 som Toldpakhusarb. i Kbhvn. Fhv. Bestyrelsesmedlem og Næstformand i Toldpakhusarbejdernes Forening.**

**Rosenkrands, Anders Thomsen, Overtoldbetjent I, f. 26. Maj 1884 i Tornum, Lintrup Sogn. Søn af Landmand Niels Rosenkrands og Hustru Anc Marie, f. Ericksen. Gift 1. Aug. 08 med Anc Marie R., f. 11. Febr. 87 i Jedsted. Datter af Skræder H. P. Petersen og Hustru Mathilde, f. Thomsen. C. I. S. Gendarm. Indtraadt i Etaten 22. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Augustenborg u. Sønderborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra**

**Schmidt, Johan Egidius, Overtoldbetjent I, f. 19. Jan. 1890 i Vejen. Søn af Smedemester Johan Jensen Schmidt og Hustru Bodil Marie, f. Ladevig. Gift 10. April 15 med Betty Emma S., f. 7. Sept. 84 i Flensborg. Datter af Maskinbygger Julius Abildgaard og Hustru. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Rudbøl u. Tønder; 26. Maj 21 Padborg; 29. Juni 22 Toldbetj.**



(fra 1. Juli 20); 12. April 29 Overtoldbetj. II smstds.; 16. Juli 30 Overtoldbetj. I smstds.

**Schmidt, Niels Georg**, Toldbetjent, f. 7. Dec. 1895 i Gedser. Søn af Husejer Emilius Schmidt og Hustru Blenda, f. Petersen. Gift 8. Juni 27 med Hildur S., f. 26. Febr. 04 i Nykøbing F. Datter af Togfører Mathias Jensen og Hustru, f. Petersen. Indtraadt i Etaten 14. April 23 som Toldbetj. i Gedser; 7. Dec. 29 Odense. 1929—31 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.



**Schmidt, Sofus Marinus**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Marts 1898 i Holdsted. Søn af Landmand Bertel Peter Nielsen Schmidt og Hustru Marie Kirstine, f. Kjær. Gift 4. Dec. 21 med Helene Henriette S., f. 26. Dec. 1900 i Tønder. Datter af Detailhandler Martin Anton Olesen og Hustru Hansine, f. Christiansen. 1921—27 Grænseovergendarmer. Indtraadt i Etaten 30. April 30 som Toldpakhusarb. ved 5 kg Postgodstoldklareringen i Kbhvn. 1926—27 Repræsentant for 13. Afsnit af Grænsegendarmeriet.

**Schrøter, Poul**, Toldvagtmaster, f. 23. April 1870 i Kvalbø, Færøerne. Søn af Sysselmand Johan Hendrik Schrøter og Hustru Elsebeth Christine, f. Joensen. Gift 8. Nov. 99 med Petra Katrine Malene S., f. 17. Maj 74 i Kvalbø, Færøerne. Datter af Skomagermester Peter Joensen (død) og Hustru Anna Katrine, f. Lisberg. Styrmands-eksamen (Bogø), Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 9. Juni 03 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 29. Maj 15 Overtoldbetj. smstds.; 28. Maj 27 Toldvagtm. smstds. Fhv. Redaktør af Toldbetjentes Medlemsblad. Fhv. Medlem af Besty-



relsen for Føroyinga Falag (Færøisk Forening). Forskellige Artikler som Redaktør af ovennævnte Blad.



**Schunck, Robert Max**, Overtoldbetjent I, f. 5. Jan. 1889 i Kbhvn. Søn af Glarmester Emil Schunck og Hustru Kathinka, f. Engelsmann. Gift 2. April 11 med Kirsten S., f. 22. Nov. 89 i Kbhvn. Datter af Bryggeriarbejder Anders Nielsen (død) og Hustru Frederikke (død). Toldbetjenteksamen 1926. Indtraadt i Etaten 26. Nov. 18 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds.; 24. Juni 25 Overtoldbetj. I smstds.



**Schönheinz, Ludvig Heinerich Richard**, Overtoldbetjent I, f. 2. Febr. 68 i Aarhus. Søn af Trompetter Johan Kristoffer Günter Schönheinz og Hustru Elise, f. Mærtens. Gift 27. Dec. 04 med Petra Marie S., f. 16. Sept. 81 i Grenaa.

Datter af Murer P. Wendelboe og Hustru Christiane, f. Henriksen. Krydsmatros. Indtraadt i Etaten 11. Dec. 03 som Toldopsynsm. i Treldenæs u. Fredericia; 11. Juni 04 Toldbetj. i Thisted; 2. Juni 11 Kbhvn.; 17. Sept. 12 Aarhus; 2. Sept. 14 Vejle; 21. Juni 19 Overtoldbetj. I i Kolding.



**Sevaldsen, Alexander**, Overtoldbetjent I, Sergeant, f. 11. Sept. 1889 i Helsingør. Søn af Stabssergent, Krigsassessor V. S. Sevaldsen og Hustru Dorothea M., f. Schmäser. Gift 26. Nov. 16 med Agnes S., f. 31. Juli 94 i Kbhvn. Datter af Stabssergent A. Pehrson og Hustru A. M. H., f. Mikkelsen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 1. Aug. 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 1. Juni 25 Overtoldbetj. II smstds.; 1. Okt. 27 Overtoldbetj. I smstds. 1920—21 Formand for Gruppe IV. 1921—27 Sekretær i Toldbetjentforeningen af 1904.



**Sigurdsson, Andrés Stefan**, Overtoldbetjent I, f. 30. Sept. 1890 i Seydisfjord. Søn af Snedkermester Sigurd Jonasson og Hustru Monveig Andrésdottir. Gift 19. Juli 14 med Rasmine S., f. 28. Nov. 92 i Rudkøbing. Datter af Arbejdsmand Andres Boye og Hustru Caroline, f. Christiansen. Toldbetjenteksamen 1932. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 30. Maj 31 Overtoldbetj. I smstds., tjenestegørende i Pas-trouillebaadene (fra 1. Juli 31). 1929—31 Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904.

**Simonsen, Peder Svendsen**, Overtoldbetjent I, f. 16. Marts 1878 i Nordby paa Fanø. Søn af Hovmester P. S. Simonsen (død) og Hustru Anna, f. Jacobsen (død). Gift 21. Juli 10 med Trine S., f. 1. Okt. 79 i Bergen. Datter af Gartner Johs. Tvedt og Hustru Synnøve, f. Mons

(død). Styrmandseksamen 1. og 2. Del. Indtraadt i Etaten 31. Marts 10 som Toldroresbetj. i Kbhvn.; 20. Maj 15 Skærbæk u. Fredericia; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 15. Jan. 21 Fører af Pas-trouillefartøj i Kbhvn.; 24. Aug. 26 Overtoldbetj. I ved Karantænetilsynet smstds. 1923—1926 Formand for Gruppe V.



**Skydebjerg, Peder Hansen**, Toldvagtmaster, f. 17. Okt. 74 i Bred, Vissenbjerg Sogn. Søn af Husmand Hans Rasmussen (død 1902) og Hustru Maren, f. Rasmussen (død 1927). Gift 16. Sept. 02 med Marie Kirstine S., f. 19. Marts 75 i Aarhus. Datter af Stenhuggermester Henrich Mad-sen og Hustru Marie, f. Juul. Styrmandseksamen 1. og 2. Del, Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 4. Marts 07 som Toldbetj. i Kbhvn.; 9. Maj 13 Overtoldbetj. smstds.; 20. Sept. 28 Toldvagt-m. smstds. Fra 1914 Formand for Toldroresbetjent-foreningen af 1893. 1906—17 Medlem af Arbej-derforsikringsraadet. Fra 1918 Revisor i Toldbe-tjentforeningen af 1904. Fra 1928 Formand for Lyngbyvejskvarterets Grundejerforening. Fra 1928 Medlem af Repræsentantskabet for Arbej-dernes Byggeforning.



**Sorth, Hans Peter Andreas**, Maskinist, f. 4. Nov. 1896 i Rønne. Søn af Stenhugger Hans Christian Sorth og Hustru Laura, f. Tranberg. Gift 1. Aug. 26 med Louise Eleonora S., f. 28. Aug. 98 i Rønne. Datter af Styrmand Jens Sig-fred Pedersen og Hustru Michella, f. Ølsted. Mas-kinisteksamen 1. Del. Installatøreksamen med Fagprøve. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 26 som Re-parator i Kbhvn.; 17. Maj 29 Maskinist smstds.

**Sproegel, Hans Olaf Drejer**, Maskinpasser, f. 9. Febr. 1896 i Kolding. Søn af Repræsentant Gu-

stav Sproegel og Hustru Hansine, f. Drejer. Gift med Kamma Sofie Vilhelmine S., f. 2. Febr. 97 i Kbhvn. Datter af Skræddermester Laurits Petersen og Hustru Augusta, f. Brandt. Mellemskoleeksamen. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 23 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Nov. 24 Maskinpasser smstds.



**Stage, Karl Sechmann**, Fører af Patrouillefartøj, f. 22. Marts 1896 i Rude. Søn af Læge Johan Stage og Hustru Magda, f. Scheibye. Gift 8. Marts 22 med Gora S., f. 20. Jan. 1900 i Kbhvn. Datter af Muremester Petersen og Hustru Anna, f. Brünniche. Styrmandseksamens 1. Del. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. April 26 Fører af Patrouillefartøj smstds.



**Stephansen, Jens Fisker Marius**, Toldpakhusformand I, f. 8. Juli 1886 i Nørre Borup Sogn. Søn af Landmand Søren Stephansen og Hustru Maren, f. Nielsen. Gift 3. Nov. 12 med Julie Margrete S., f. 26. Juni 92 i Randers. Datter af Bryggeriarbejder Anton M. Andersen og Hustru Johanne Birgitte, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 14. Maj 12 som Pakhuskarl i Randers; 26. April 15 Toldpakhusform. smstds. (fra 1. April 15); 17. Okt. 31 Toldpakhusform. I i Odense.

**Stitz, Anton Harald Friedrich**, Overtoldbetjent I, f. 10. Okt. 1864 i Kbhvn. Søn af Guldsmed Adolf Friedrich Stitz og Hustru Mathilde Eleonora Constanze, f. Voigt. Gift 19. Marts 93 med Ingeborg S., f. 4. Okt. 70 i Kbhvn. Datter af Korsanger ved det kgl. Teater Thorvald Jacobsen og Hustru, Ane Marie. Styrmandseksamen 83. Indtraadt i Etaten 31. Marts 98 som Rorsbetj. i Aarhus; 31. Aug. 20 Overtoldbetj. I smstds.



**Stolt, Jarl Espen Mejner Johansen**, Toldbetjent, f. 8. Jan. 1905 i Nyord. Søn af Fisker og Krydsmatros Rasmus Johansen Stolt og Hustru Anina, f. Espensen. Gift 26. Juli 31 med Edith Eiler S., f. 8. Nov. 04 i Nyord. Datter af Købmand Albert Eiler og Hustru Hedvig, f. Johansen. Styrmandseksamens 1. Del. Indtraadt i Etaten 29. April 31 som Toldbetj. i Faaborg.



**Svendsen, Carl August**, Toldbetjent, f. 21. April 1894 i Helsingør. Søn af Fiskehandler Carl A. Svendsen og Hustru Petrine, f. Hansen. Gift 25. April 14 med Elisabeth S., f. 29. Sept. 94 i Helsingør. Datter af Valdemar Landergren og Hustru Kristine, f. Carlson. Indtraadt i Etaten 31. Okt. 21 som Toldbetj. i Kbhvn.; 15. Febr. 22 Helsingør.



**Svendsen, Jens Vilhelm**, Toldbetjent, f. 24. Marts 1900 i Egebjerg Hede pr. Stenstrup. Søn

af Brændemester J. Svendsen og Hustru Hanna Kirstine. Gift 6. Maj 25 med Riborg Emilie S., f. 12. Marts 01 i Snarup pr. Kværndrup. Datter af Murer A. Christensen og Hustru Poulina. Artillerioverkonstabel i Flaaden; gennemgaaet Underofficersskolen og Gymnastikskolen. Indtraadt i Etaten 26. Juli 28 som Toldbetj. i Kbhvn.



Dec. 04 i Kbhvn. Styrmandseksamen; Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 27. Maj 25 som Toldbetj. i Frederikshavn; 23. Juli 31 Korsør.

**Søby, Hans Peter Kristensen**, Toldbetjent, f. 23. Aug. 1896 i Uggeluse. Styrmandseksamen; Skibsførereksamen. Indtraadt i Etaten 8. Juni 26 som Toldbetj. i Hals u. Aalborg; 18. Juni 30 Odense.



**Søgaard, Johannes Larsen**, Fører af Patrouillefartøj, f. 5. April 1880. Navigator. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 20. Juli 16 Fører af Patrouillefartøj smstds.; 27. Sept. 19 Fører af Patrouillefartøj smstds.

**Sørensen, Anker Christian Theil**, Toldpakuhsarbejder, f. 10. Okt. 1901 i Solbjerg. Ugift. 1922 til 27 Grænseovergendarm. Indtraadt i Etaten 18. Sept. 29 som Toldpakuhsarb. i Kbhvn.; 15. Okt. 31 Randers.



**Sørensen, Frederik Richard**, Toldbetjent, f. 23. Sept. 1901 i Fredericia. Søn af Handelsmedhjælper N. P. Sørensen og Hustru Marie A., f. Andersen. Ugift. Realeksamen; Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 30. Aug. 30 som Toldbetj. ved Grenaa Havn u. Grenaa.



**Sønderbek, Ingemann Christian Jensen**, Toldbetjent, f. 21. Juni 1897 i Idum pr. Holstebro. Søn af fhv. Gaardejer Jens Christensen og Hustru Jensine, f. Gosvig. Gift 21. Juni 20 med Cecilie S., f. 10. Febr. 94 i Aarhus. Datter af Jens Peder Jørgensen og Hustru Jensine. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Aarhus.

**Sørensen, Aage Vilhelm Valdemar**, Toldbetjent, f. 18. Febr. 1898 i Korsør. Søn af Overmatros M. Sørensen og Hustru Petra, f. Hansen. Gift 17. Juni 21 med Else Victora S., f. Müller, f. 30.

**Sørensen, Karl Vilhelm**, Toldbetjent, f. 3. Maj 1896 i Frederikshavn. Søn af Fiskeskipper K. Sørensen og Hustru Kirstine, f. Sørensen. Gift 11.

Nov. 16 med Mary S., f. 4. Aug. 98 i Bangsbo Strand. Datter af Fiskehandler M. Bang og Hustru, f. Elkovith. Fiskeskippereksamen. Indtraadt i Etaten 17. Juni 24 som Toldbetj. i Frederikshavn; 12. April 30 Aalborg.

**Sørensen, Niels Kristian**, Toldbetjent, f. 17. Aug. 1894 i Bjødstrup, Tved Sogn. Søn af Landmand Jakob Sørensen og Hustru Johanne, f. Rasmussen. Gift 20. Sept. 20 med Betty Kirstine S., f. 3. Nov. 92 i Fredericia. Datter af Bagermester Laurits Bandholtz og Hustru Thora, f. Jørgensen. Styrmandseksamen 19; Skibsførereksamen 19. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 25 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Sørensen, Oskar William**, Overtoldbetjent II, f. 8. Dec. 1894 i Horsens, Søn af Fisker Peter Sørensen og Hustru Kathrine, f. Berthelsen. Gift 6. Nov. 21 med Alma S., f. 18. Marts 98 i Horsens. Datter af Maskinpasser N. Worm og Hustru Maren, f. Petersen. Fængselsbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 30. Sept. 22 som Toldbetj. i Middelfart; 17. Juli 31 Overtoldbetj. II i Haarbølle u. Stege (fra 1. Sept. 31). Fører Havneoppebørslen ved Haarbølle Havn. 1919—22 Fængselsbetjent ved Horsens Straffeanstalt.



**Sørensen, Søren Iwart**, Toldbetjent, Jernkorset 2. Kl., f. 13. April 1887 i Hjerpsted. Søn af Landmand Hans M. Sørensen og Hustru Johanne Marie, f. Petersen. Gift 17. Dec. 10 med Margrethe S., f. 17. Dec. 89 i Skærbæk. Datter af Bygningshaandværker Carsten Borg og Hustru Herle Marie B., f. Burmeister. Indtraadt i Etaten 29. Nov. 20 som fung. Toldbetj. i Hjerpsted u. Tønder; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Dec. 20).



**Thiesen, Frands Henrik**, Strandvagtmeister, f. 3. Sept. 1878 i Middelfart. Søn af Fisker Claus

Henrik Thiesen og Hustru Karen Marie, f. Jensen. Gift 12. Febr. 04 med Anna T., f. 29. Marts 79 i Holtug, Stevns. Datter af Fiskehandler Niels Pedersen og Hustru Elisabeth, f. Nielsen. Indtraadt i Etaten 24. Juli 06 som Rorsbetjent i Aarhus; 11. Dec. 11 Langøre u. Samsø; 29. Maj 15 Overtoldbetj. smstds.; 27. Sept. 19 Strandvagtm. smstds. Forskellige Artikler i Dansk Jagtforenings Tidsskrift.



**Thilgreen, Helmuth Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 1. Maj 1896 i Kbhvn. Søn af Cigarfabrikant Andreas Christian Thilgreen og Hustru Ane Marie, f. Hansen. Gift 16. April 32 med Amalie Sofie Juliane T., f. 28. Sept. 97 i Silkeborg. Datter af Rebslager Gustav Johansen og Hustru Ane Marie. Indtraadt i Etaten 17. Okt. 23 som Toldpakhusarb. i Kbhvn.



**Thomassen, Sofus Christian**, Toldpakhusarbejder, f. 27. Maj 1883 i Kbhvn. Søn af Børstebinder Thorvald Thomassen og Hustru Sophie, f. Samson. Gift 29. Nov. 07 med Jensine T., f. 22. Juni 87 i Sæby, Sjælland. Datter af Fyrbøder Bagerskov og Hustru Anna, f. Grønland. Indtraadt i Etaten 1. Sept. 10 som Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.

**Thomsen, Claus Christian**, Toldbetjent, f. 27. Jan. 84 i Sønderborg. Søn af Fisker Claus Christian Thomsen og Hustru Cecilie, f. Rasmussen. Gift 12. Dec. 25 med Dorteia T., f. 19. Juli 88 i Rendsborg. Datter af Smedemester Heinrich Lensch og Hustru, f. Hansen. Sætteskippereksamen. Indtraadt i Etaten 6. Jan. 21 som fung.





Toldbetj. i Sønderborg (fra 1. Jan. 21); 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Jan. 21); 28. Okt. 30 Marstal; 14. Juli 32 Skelskør.

Christine T., f. 12. Okt. 82 i Nysted. Datter af Skibsfører Jørgen Olsen og Hustru Julie, f. Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Okt. 1900 som Krydsbetjent i Frederikshavn; 1. Marts 01 Krydsbetj. Nysted; 15. Jan. 02 Kbhvn.; 1. Marts 02 Grenaa; 1. Marts 03 Frederikshavn; 1. Juli 03 Grenaa; 18. Dec. 03 Toldbetj. i Hals u. Aalborg; 28. April 05 Guldborg u. Nykøbing F. Medlem af Bestyrelsen for Guldborg Brugsforening og Majbølle Sygekasse.



**Thygesen, Einar**, Overtoldbetjent II, f. 28. Maj 1891 i Kbhvn. Søn af Toldassistent C. W. Thygesen og Hustru Zitta. Gift 4. Maj 17 med Marie Bolette T., f. 11. Febr. 85 i Svendborg. Datter af Rasmus Rasmussen og Hustru C., f. Caspersen. Handelseksamen (Købmandsskolen). Indtraadt i Etaten 19. Dec. 17 som Toldbetj. i Kbhvn.; 26. Maj 26 Overtoldbetj. II smstds.

**Thomsen, Hans Peter**, Fører af Patrouillefartøj, f. 10. Sept. 1885 i Fredericia. Søn af Formand ved D. F. D. S. Thomas Thomsen og Hustru Kirsten, f. Jørgensen. Gift 14. Aug. 10 med Maren T., f. 4. Aug. 85 i Nordby, Fanø. Datter af Baadfører Jens Kristian Hansen og Hustru Margerthe, f. Sørensen. Styrmandseksamen. Indtraadt i Etaten 20. Juli 16 som Toldbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 23 Over-toldbetj. II smstds.; 22. Maj 24 Overtoldbetj. I smstds.; 9. Maj 25 Fører af Patrouillefartøj smstds. (fra 1. Maj 25).



**Thomsen, Jakob**, Overtoldbetjent II, f. 12. Febr. 1896 i Landeby pr. Løgumkloster. Søn af Hotel-ejer Lorenz Dahl Thomsen og Hustru Karen Marie, f. Beyer. Gift 25. April 29 med Julie T., f. 22. Juni 04 i Grenaa. Datter af Skomagemester G. Christensen og Hustru Sophie, f. Christensen. Indtraadt i Etaten 23. Febr. 21 som fung. Toldbetj. i Padborg; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Marts 21); 17. Juni 24 Egersund; 30. Marts 25 Grenaa Havn u. Grenaa; 14. Aug. 30 Over-toldbetj. II i Padborg.

**Tobiasen, Valdemar Sejr**, Toldpakhushold II, f. 1. Maj 1892 i Esbjerg. Søn af pens. Pakhus-formand Morten Tobiasen og Hustru Maren, f. Tobiesen. Gift 12. Sept. 12 med Astrid Margrethe T., f. 24. Maj 89 i Ikast. Datter af Gaardejer Hans Christian Hansen. Indtraadt i Etaten 1. Nov. 11 som Arb. i Esbjerg; 26. April 15 Toldpakhushold smstds. (fra 1. April 15); 14. Nov. 29 Toldpakhushold II smstds. (fra 1. Jan. 30).

**Thomsen, Mikkel**, Toldbetjent, f. 21. Sept. 1874 i Sønderho, Fanø. Søn af Gaardejer Jens Hansen Thomsen og Hustru Anna Margrethe, f. Nielsen datter. Gift 2. Marts 02 med Alma Johanne

**Toft, Michael Christensen**, Toldbetjent, f. 5. Febr. 1889 i Gaansager. Søn af Husmand Hans Toft og Hustru Ellen Marie, f. Warming. Gift



27. Okt. 21 med Marie T., f. 16. Juni 93 i Vodderbro. Datter af Gaardejer Jens Ebsen og Hustru Dorthæa, f. Lauridsen. Indtraadt i Etaten 5. Juli 20 som fung. Toldbetj. i Tønder (fra 1. Juli 20); 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20). 29 Medlem af Bestyrelsen for Tønder danske Børnehøve; 30 Tillidsmand i Sprogforeningen.



Indtraadt i Etaten 14. Juni 19 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 28. Febr. 22 Kastrup u. Kbhvn.



**Ulbrandt, Marius Peter Christian**, Toldbetjent, f. 17. Juli 1898 i Faaborg. Søn af Skibsfører Chr. Ulbrandt og Hustru Martha, f. Jensen. Underbaadsmand. Indtraadt i Etaten 29. Dec. 26 som Toldbetj. i Kbhvn.

**Troest, Niels Peter**, Overtoldbetjent I, f. 29. Nov. 1869 i Ærøskøbing. Søn af Skibsfører, Toldbetjent Peter Petersen Troest og Hustru Clara, f. Schwartz. Gift 2. Okt. 1892 med Meta Regina Erlanda T., f. 9. Nov. 70 i Frederikshavn. Datter af Skibsfører Peter Nielsen og Hustru Signe, f. Larsen. Kedel- og Maskinpassereksamen 98. Indtraadt i Etaten 30. Jan. 92 som Fyrbøder ved Varefrielageret i Kbhvn.; 28. Sept. 08 Maskinist paa Patrouillefart. i Kbhvn.; 29. Marts 26 Overtoldbetj. I ved Karantænetilsynet smstds. Fhv. Medlem af Bestyrelsen for Toldbetjentforeningen af 1904; 24 til 30 Formand for Toldbetjentenes Jubilæumsfond; 1903—08 uden for Tjeneste og arbejdet som Maskinist paa Lysstationen, St. Kongensgade 63.



**Troest, Viktor Senica**, Toldbetjent, fhv. Styrmand, f. 22. Sept. 1888 i Stige ved Odense. Søn af Styrmand Carl Troest og Hustru Marie, f. Pedersen. Gift 9. Juni 15 med Hertha T., f. 12. Dec. 96 paa Frederiksberg. Datter af Tøjhusarbejder C. Larkholm og Hustru Kirsten, f. Andersen.

**Unger, Karl Frederik August**, Toldvagtmeister, f. 3. Jan. 1884 i Kbhvn. Søn af O. G. A. Unger (død 04) og Hustru Johanne, f. Rasmussen. Gift 1. Marts 12 med Christine U., f. 21. April 80 i Vaabensted, Lolland. Datter af Forpagter Jens

Jørgensen og Hustru Frederikke, f. Christensen. Toldbetjenteksamen; Bygningskonstruktør. Indtraadt i Etaten 27. Jan. 11 som Toldrorsbetj. i Kbhvn.; 22. Jan. 20 Overtoldbetj. I smstds.; 15. Aug. 28 til midl. Tjeneste i Insp. for Tobaksbesk.; 7. Maj 31 Toldvagt. i Insp. for Tobaksbesk. (fra 1. Juli 31). 1919 til 27 Formand for Toldbetjentenes selskabelige Forening; Stifter af Foreningens Orkester; Deltager i Kaptajn Ejnar Mikkelsens »Alabama« Polarekspedition 1909 og 10.



**Vestergaard, Christen Christensen**, Toldpakhusformand II, f. 19. Febr. 1876 i Faling. Søn af Arbejdsmand Jens Christensen Vestergaard og Hustru Louise Petrea, f. Petersen. Gift 17. April 03 med Anna Poulina V., f. 28. Marts 78 i Kallehave. Datter af Møllemeister Peter Hansen og Hustru Karen Marie, f. Andersen. 20. Marts 95 Toldbodarbejder; 1. Sept. 10 Arb. i Kbhvn.; 1. April 15 Toldpakhusarb. smstds.; 18. Juni 31 Toldpakhusform. II ved Eftersynslokalet paa Gammelholm i Kbhvn. Bestyrelsesmedlem i Foreningen for Toldfunktionærer i Frilagre og Pakhuse fra 1919 til 25.

**Vestergaard, Milter**, Toldpakhusarbejder, f. 20. Nov. 1891 i Højslev. Søn af Gaardejer Chr. Vestergaard og Hustru Marie, f. Jensen. Gift 10. Okt. 24 med Dagmar V., f. 30. Marts 1900 i Jerslev pr. Brønderslev. Datter af Gaardejer Jens Madsen og Hustru Dorthea, f. Jensen. Indtraadt i Etaten 20. Sept. 21 som Toldpakhusarb. i Aarhus; 1. April 26 Skive. Fhv. Postbud.

**Wichmann, Knud**, Overtoldbetjent I, f. 13. Juni 1882 i Rønne. Søn af Jernstøber Lauritz Nicolaj Wichmann og Hustru Anna Christine, f. Michelsen. Gift 11. Juni 08 med Karen W., f. 4. Nov. 83 i Rønne. Datter af Dampskibsfører Nicolaj Bjørnsen og Hustru Henriette, f. Ipsen. Styrmandseksamen 1. og 2. Del. Toldbetjenteksamen 27. Indtraadt i Etaten 15. Dec. 11 som Toldrorsbetjent i Gudhjem; 21. Juni 19 Overtoldbetj. i Korsør; 23. Nov. 21 Overtoldbetj. I i Rønne; 4. Juni 26 Strandvagt. i Ommel u. Marstal (fra 1. Juni 26); 27. Nov. 28 Overtold-



betj. I i Helsingør. Sekretær i Frimurerlogen Den gyldne Cirkel, Helsingør.

**Vilain, Niels Victor**, Toldpakhusarbejder, f. 4. Dec. 1897 i Fredericia. Gift med Karen Amanda V., f. Rasmussen, f. 5. Febr. 98 i Voldby. Indtraadt i Etaten 26. Juni 23 som Toldpakhusarb. i Aarhus (fra 1. Aug. 23).

**Vindis, Niels Peter**, Overtoldbetjent II, f. 26. Marts 1888 i Kattrup pr. Hovedgaard. Søn af Arbejdsmand Lauritz Petersen og Hustru Kirstine, f. Funder. Gift 15. Marts 15 med Inger Kristine V., f. 28. Juli 84 i Ringkøbing. Datter af Kurvemager Nielsen. Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 25. Febr. 20 som Toldbetj. i Kbhvn.; 8. Jan. 31 Overtoldbetj. II smstds.



**Wismer, Arnold Emil Knud Tauson**, Toldbetjent, f. 11. Sept. 1902 i Maribo. Søn af Toldforvalter Johan Verner Wismer og Hustru Louise, f. Tauson. Gift 5. Okt. 24 med Inger Irene W., f. 8. Juli 05 i Husby pr. Eiby F. Datter af Tømrermester P. Damkilde og Hustru Petrine, f. Andersen. Realeksamen. Indtraadt i Etaten 27. Febr. 31 som Toldbetj. i Kbhvn. Fhv. Mejerist i Canada.

**Voigt, Jørgen Hansen**, Overtoldbetjent I, f. 30. Sept. 1886 i Asserballe Skov, Als. Søn af Gaardejer Hans Hansen Voigt (død) og Hustru Anna Marie, f. Jørgensen (død). Gift 23. Sept. 13 med Hilda Helene V., f. 6. Aug. 92 i Wilhelmshafen. Datter af Maler Ommer Oeltjer og Hustru Helene, f. Reimers. Tysk Lodsprøve 1912. 1. April



13 Tysk Marinelods. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Egernsund; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. I smstds. (fra 1. Maj 21).

**Wrisberg, Axel Andreas**, Overtoldbetjent II, f. 1. Jan. 1880 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter Emil Wrisberg og Hustru Nicoline, f. Møgelberg. Gift 13. Marts 14 med Ellen W., f. 27. Juli 89 i Kbhvn. Datter af Viktualiehandler C. C. Johansen og Hustru Vilhelmine, f. Rasmussen. Indtraadt i Etaten 27. Marts 11 som Toldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 24 Overtoldbetj. II smstds.



**Wolter, Peter**, Overtoldbetjent II, f. 3. April 1890 i Rollum. Søn af Skræddermester Carl Chr. Wolter og Hustru Cathrine, f. Petersen. Gift 16. Nov. 16 med Marie W., f. 13. Nov. 90 i Flensborg. Datter af Bygmester Peter Jensen og Hustru Cecilie, f. Heisel. Tysk Toldbetjenteksamen. Indtraadt i Etaten 26. Juni 20 som fung. Toldbetj. i Varnæs u. Aabenraa; 19. April 21 Toldbetj. smstds. (fra 1. Juli 20); 26. Maj 21 Overtoldbetj. II smstds. (fra 1. Maj 21). Fra 29 Medlem af Skolekommissionen i Varnæs; fhv. Vagtmester i det tyske Toldvæsen.

**Wrisberg, Ernst Niels**, Overtoldbetjent I, f. 3. Maj 1881 i Kbhvn. Søn af Toldforvalter Emil Johannes Wrisberg og Hustru Nicoline, f. Møgelberg. Gift 3. Maj 10 med Estrid W., f. 6. Dec. 82 i Kbhvn. Datter af Grosserer Bruhn. Indtraadt i Etaten 29. Maj 09 som Reservetoldbetj. i Kbhvn.; 31. Marts 10 Toldbetj. smstds.; 21. Juni 19 Overtoldbetj. I smstds.

#### RETTELSER

Følgende Steder udgaar »som« og erstattes med Semikolon: S. 258, Sp. 2, L. 16 f. o., S. 282, Sp. 1, L. 9 f. n., S. 289, Sp. 2, L. 9 f. o., S. 326, Sp. 1, L. 12 f. o., S. 327, Sp. 1, L. 2 f. o., S. 332, Sp. 1, L. 9 f. o., S. 332, Sp. 1, L. 16 f. o., S. 341, Sp. 2, L. 9 f. n., S. 349, Sp. 1, L. 3 f. n., S. 356, Sp. 2, L. 16 f. n., S. 364, Sp. 2, L. 13 f. n., S. 368, Sp. 1, L. 2 f. o., S. 377, Sp. 2, L. 6 f. n., S. 381, Sp. 2, L. 2 f. o., S. 392, Sp. 1, L. 13 f. n., S. 394, Sp. 1, L. 7 f. o., S. 401, Sp. 1, L. 5 f. o., S. 402, Sp. 2, L. 9 f. n., S. 405, Sp. 2, L. 6 f. n., S. 406, Sp. 2, L. 10 f. o.

S. 262, Sp. 1, L. 14 f. n. rettes 1914 til 1924.  
S. 300, Sp. 1, L. 17 f. o. indsættes efter 1908 »Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26« og i n. L. rettes »i« til Semikolon.  
S. 302, Sp. 1, L. 16 f. o. indsættes efter 1910 »Indtraadt i Etaten 1. Aug. 26« og »i« rettes til Semikolon.  
S. 332, Sp. 1, L. 15 f. o. indsættes foran 08 »1. Sept.«  
S. 335, Sp. 2, L. 4 f. o. rettes April til Marts.  
S. 370, Sp. 1, L. 16 f. n. rettes »i« til Semikolon.  
S. 394, Sp. 2, L. 3 f. o. rettes »i« til Semikolon.  
S. 397, Sp. 1, L. 13 f. o. rettes Juni til Januar.

