



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Anetavle for

skuespilleren

Marianne Flor

(født 1934)

Samlet og udarbejdet af

Svend Aage Nielsen

Løgstør 2020

Indhold

Marianne Flor	s. 03
Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder	s. 04
Mere omfattende anetavle	s. 07
Slægtskabet til salmedigteren K. L. Aastrup	s. 68
Slægtskabet til kunstmaleren Sand Holm	s. 69
Slægtskabet til politikerens Ivar Hansen	s. 70
Slægtskabet til politikerens Søren Gade	s. 71
Slægtskabet til politikerens Bertel Haarder	s. 72
Slægtskabet til forfatteren Jakob Bech Nygaard	s. 73
Slægtskabet til politikerens Esben Lunde Larsen	s. 74
Slægtskabet til skuespilleren Peter Plaugborg	s. 75
Slægtskabet til skuespilleren Henrik Koefoed	s. 76
Slægtskabet til erhvervsmanden Thor Stadil	s. 77
Slægtskabet til musikerens Lars Hannibal	s. 78
Slægtskabet til billedkunstneren Villy Grønborg	s. 79
Slægtskabet til håndboldspilleren Jesper Nøddesbo	s. 80
Efterskrift	s. 81

Marianne Flor

Hun begyndte efter studentereksamen at læse hos Olaf Ussing og blev i 1953 optaget på Det Kongelige Teaters elevskole. I elevtiden medvirkede hun i "Mutter Courage" og debuterede 4. januar 1955 som Margaretha Kurl i "Maria Stuart". Efter afgangseksamen fra elevskolen i 1955 fik hun engagement hos Stig Lommer på ABC Teatret og på turnéteatre. Fra 1958 havde hun solist- og kabaretvirksomhed i København, Oslo og i USA. Bl.a. rejste hun i otte måneder rundt i USA og optrådte med viser og folkesange til eget akkompagnement på guitar.

I sommeren 1959 var Marianne Flor udsat for en alvorlig bilulykke. Fra 1967 var hun ansat på Odense Teater og blev 10 år senere en fast del af ensemblet på Århus Teater. Siden 1987 har hun haft engagement på Privatteatret, Det Ny Teater og Det Danske Teater.

Hun har haft roller i såvel det klassiske som det moderne rollefag. Marianne Flor har bl.a. spillet Inger i "Ordet", Magdelone i "Den stundesløse", den gamle mor i "Aske til aske - støv til støv" og titelrollen i "Frk. Marguerite". I 2000 var hun på scenen i Den Jyske Operas turné-opsætning af "My Fair Lady", hvor hun havde rollen som Mrs. Higgins.

Desuden har Marianne Flor haft omfattende hørespilsvirksomhed i radio samt solist- og kabaretvirksomhed i foreninger i ind- og udland. Hun har indspillet flere grammofonplader med sange og viser.

(<https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=1079>).

Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder

(* betyder at slægtsforbindelsen er usikker)

Anenr.	Navn	Født	Død	Bopæl
1	Marianne Flor	30.03.1934		
Forældre				
2	Niels Thyge B. Thygesen	16.03.1904	17.01.1972	København
3	Margherita / Grethe Flor	05.10.1900	16.03.1991	København
Bedsteforældre				
4	Peder Thygesen	20.07.1865	21.07.1958	København
5	Kirstine Madsen	23.04.1873	26.07.1951	København
6	Christian Emanuel Emil Flor	03.02.1866	12.02.1914	København
7	Asta Marie Meyer	20.05.1878	eft. 1939	København
Oldeforældre				
8	Thyge Pedersen	16.06.1818	28.04.1868	Strellev
9	Anne Kirstine Pedersdatter	19.06.1822	14.02.1907	Strellev
10	Niels Madsen	03.04.1831	07.04.1916	Gjellerup
11	Ane Christensen	16.04.1840	27.01.1924	Gjellerup
12	Christian Emil Flor	08.09.1817	03.12.1893	Sorø
13	Karen Sophie Qvortrup	27.02.1827	25.01.1892	Sorø
14	Anton Hendrik Meyer	01.12.1845	27.04.1909	Kgs. Lyngby
15	Emma Caroline Møller	21.08.1846	06.12.1902	København
Tipoldeforældre				
16	Peder Madsen (Hedeager)	22.02.1784	23.07.1877	Strellev
17	Kirsten Madsdatter	1790	25.01.1875	Strellev
18	Peder Lauridsen	10.10.1778	09.02.1867	Egvad
19	Kirstine Pedersdatter	05.08.1784	01.02.1862	Egvad
20	Mads Bonde Benjaminsen	25.06.1809	02.04.1888	Sdr. Lem
21	Mette Jensdatter	1804	11.05.1895	Sdr. Lem
22	Christen Sørensen	1791	21.01.1865	Hee
23	Ane Jensdatter	1798	29.11.1873	Hee
24	Niels Christian Flor	29.10.1787	05.10.1858	Næstved
25	Anne Cathrine Knekkenborg	ca. 1797	26.02.1822	Næstved
26	Jens Christian Qvortrup	1773	18.08.1834	Stenlille
27	Cecilie Marie Brasch	1784	27.02.1863	Stenlille
28	Conrad Meyer	ca. 1815	23.03.1871	Kgs. Lyngby
29	Charlotte Amalie Thiele	27.07.1809	07.01.1881	Kgs. Lyngby
Tip-tip-oldeforældre				
32	Mads Pedersen Heeager	1757	05.11.1836	Ølgod
33	Margrethe Olufsdatter	1752	14.04.1839	Ølgod
34	Mads Jensen	1756	20.10.1822	Lyne
35	Abelone Nielsdatter	ca. 1756	26.12.1839	Lyne
36	Laurids Jepsen	22.05.1739	15.11.1813	Skjern
37	Cathrine Marie Pedersdatter	1753	17.03.1839	Skjern
38	Peder Mortensen	ca. 1734	1809	Aadum
39	Karen Nisdatter	1753	28.01.1833	Aadum
40	Benjamin Gynther Henningsen	1765	06.03.1811	Sdr. Lem
41	Karen Madsdatter	1773	24.05.1831	Sdr. Lem
42	Jens Christensen	ca. 1768	26.05.1855	Hee
43	Maren Pedersdatter	09.03.1774	03.09.1840	Hee
44	Søren Christensen	1757	03.12.1822	Stauning
45	Bodil Madsdatter	30.07.1770	04.12.1839	Stauning

46	Jens Graversen Vium	ca. 1768	17.09.1827	Ulfborg
47	Maren Michelsdatter	ca. 1767	08.09.1807	Ulfborg
48	Christen Flor	01.06.1751	06.09.1796	København
49	Anna Maria Beyer	08.03.1748	12.04.1801	København
50	Christen Knekkenborg	ca. 1761	eft. 1801	Næstved
51	Inger Cathrine Larsdatter	ca. 1763	eft. 1801	Næstved
52	Michael C. Qvortrup	1727	18.05.1797	Vindblæs, Vive
53	Anna Sofie Brasch	1732	28.10.1796	Vindblæs, Vive
54	Christian Hostrup Brasch	1728	08.04.1805	Førslev
55	Karen Liebroth	ca. 1745		Førslev
56	NN Meyer		før 1840	København
57	Christine Marie Wulff	ca. 1778	eft. 1840	København
58	Thomas Rudolph Thiele	27.10.1773	20.06.1841	København
59	Ellen Sophie Strøyer	1779	04.01.1863	København

Tip-3-oldeforældre

64	Peder Madsen Heeager	1723	23.03.1804	Ølgod
65	Kirsten Hansdatter	apr.1723	1790	Ølgod
66	Oluf Jensen		eft. 1782	Ølgod
67	Ellen Christine Pedersdatter	1713	1782	Ølgod
68	Jens Christensen Hekkenfeldt	ca. 1728	1810	Lyne
69	Else Kirstine Henrichsdatter	ca. 1725	1798	Lyne
80	Christen Christensen			Gørding
81	Ane Marie Henningsdatter	1739	11.09.1814	Janderup, Sdr. Lem
82	Mads Christensen Bonde	1746	1801	Stauning
83	Anne Jacobsdatter	1746	1815	Stauning
86	Peder Christensen Degnboel	1736	15.03.1791	Hee
87	Mette Andersdatter	1743	07.04.1791	Hee
88	Christen Sørensen	ca. 1720	1801	Stauning
89	Kirsten Jensdatter	1723	1802	Stauning
90	Mads Christensen Bonde	1746	1801	Stauning
91	Anne Jacobsdatter	1746	1815	Stauning
92	Graves Jensen	1747	eft. 1801	Ulfborg
93	Appelone Michelsdatter	ca. 1733	eft. 1801	Ulfborg
106	Jens Andersen Brasch	24.04.1689	25.12.1747	Svenstrup
107	Cecilie Cathrine Hostrup	08.07.1701	17.08.1771	Svenstrup
108	Jens Andersen Brasch	24.04.1689	25.12.1747	Svenstrup
109	Cecilie Cathrine Hostrup	08.07.1701	17.08.1771	Svenstrup
118	Niels Jørgensen Strøyer	ca. 1744	eft. 1801	Vordingborg
119	Charlotte Amalie Wulff	ca. 1744	eft. 1801	Vordingborg

Tip-4-oldeforældre

128	Mads Nielsen Smed	ca. 1695	1773	Ølgod
129	Karen Pedersdatter	ca. 1690	1783	Ølgod
130	Hans Nissen	ca(?) 1680	1739	Ølgod
131	Kirsten Pedersdatter	ca. 1690	1767	Ølgod
134	Peder Nissen	ca. 1682	1738	Ølgod
135	Kirsten Nielsdatter	ca. 1692	1782	Ølgod
162	Henning Hermansen Gynther	1706	1787	Janderup
163	Inger Bennetsdatter	1713	22.02.1781	Janderup
164	Christen Madsen Bonde	ca. 1706	22.05.1782	Stauning
165	Maren Larsdatter	ca. 1706	1776	Stauning
166	Jacob Pedersen Nygaard	1714	1767	Sdr. Lem
167	Boeld Nielsdatter	1716	1767	Sdr. Lem
172	Christen Nielsen Degnboel	ca. 1706	1750	Hee
173	Anne Pedersdatter	24.11.1702	1772	Hee
174	Anders C. Aggersbech	ca. 1693	1770	Hee
175	Maren Nielsdatter	ca. 1709	1748	Hee
176	Søren			Ovtrup
178	Jens Bachensen	1680	1761	Janderup
179	Anne Sørensdatter	ca. 1695	før 1767	Janderup

Tip-5-oldeforældre

258	Peder * Knudsen			
260	Nis Knudsen	ca(?) 1650	1730	Ølgod
261	Margrethe Pedersdatter	ca. 1648	1720	Ølgod
262	Peder Nielsen			Strellev
263	NN		1729	Strellev
268	Nis Knudsen	ca(?) 1650	1730	Ølgod
269	Margrethe Pedersdatter	ca. 1648	1720	Ølgod
328	Mads			
330	Lars Lauridsen	eft. 1650	(?) 1744	Stauning
332	Peder Jensen Kolstrup	ca(?) 1680	eft. 1740	Sdr. Lem
333	Boel Christensdatter	ca(?) 1680	ca. 1715	Sdr. Lem
334	Niels Jespersen Nygaard	ca(?) 1680	1741/1758	Sdr. Lem
335	Anne Nielsdatter	ca(?) 1685	1758	Sdr. Lem
346	Peder Jensen Nygaard	1666	15.05.1743	Stadil
347	Kirsten Olesdatter	1666	19.08.1738	Stadil
356	Bachen Jensen	ca. 1640	1731	Janderup
357	Maren Pedersdatter	ca. 1635	1728	Janderup
358	Søren Pedersen Friis	16..	1739	Børsmose i Aal
359	Karen Hansdatter	1655/1670	1730	Børsmose i Aal

Tip-6-oldeforældre

520	Knud Jørgensen		ca. 1687	Ølgod
521	Maren Nisdatter	ca. 1624	1713	Ølgod
660	Laurids Nielsen	eft. 1600	eft. 1688	Stauning
661	Bodil Larsdatter	eft. 1610	1701/1707	Stauning
664	Jens Pedersen Poller		eft. 1717	Holmsland
668	Jesper Nielsen Boling	16..	eft. 1699	Sdr. Lem
669	(Maren?)			Sdr. Lem
670	Niels Jensen Nygaard	eft. 1625	eft. 1709	Sdr. Lem
671	Bodil * Nielsdatter	ca(?) 1645		Sdr. Lem
692	Jens Pedersen Stougaard	ca. 1631	1686	Stadil
693	Anne Pedersdatter Stougaard	1630/1640	1697	Stadil

Tip-7-oldeforældre

1322	Lars			
1336	Niels * Nielsen	eft. 1600		Sdr. Lem
1340	Jens Jensen * Nygaard			Sdr. Lem
1386	Peder Jensen (Stougaard)		1662	Stadil
1387	Maren * Stougaard		1662	Stadil

Tip-8-oldeforældre

2772	Jens * Christensen			Stadil
------	--------------------	--	--	--------

Mere omfattende anetavle

Forældre

2. Niels **Thyge** Baunsgaard **Thygesen**, født 16.03.1904 i København, Helligkors sogn, død 17.01.1972, begravet i Søllerød.

Efter sin studentereksamen i 1927 studerede han musikvidenskab bl.a. på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og hos Giuseppe Boralevi i Paris indtil 1931. Thyge Thygesen fik en betydelig karriere fortrinsvis i Skandinavien og i Europa. Han var ansat ved Det kgl. Teater fra 1931 til 1958 som operasanger. Han optrådte også under pseudonymet Niels Baunsgaard, under hvilket navn han indsang Lyttersalsen 1934. Han blev kgl. kammersanger i 1946 og to år senere knyttet til Det Kongelige Danske Musikkonservatorium som lærer og i 1961 professor i sang. Thyge Thygesen var fra 1962 formand for musikkonservatoriets sangfaggruppe og fra 1968 tillige forstander for Opera-akademiet. Han var også virksom som sceneinstruktør ved Det Kongelige Teater, radio og TV og var gæsteinstruktør ved det islandske nationalteater og den norske opera. Thyge Thygesen blev kendt for at have oversat teksten til Verdis opera "La Forza del Destino". Han var stifter og leder af institutionen tonekunstnerhuset og af den danske operaklub. I "Flådens blå matroser" synger han Axel Juels "Flaadesang". I 1958 blev han hædret med Johanne Louise Heibergs mindelegat og havde tidligere modtaget Vilhelm Herold mindeleget. Thyge Thygesen var ridder af Dannebrog og havde også modtaget en række udenlandske ordener.

(<https://danskefilm.dk/skuespiller.php?id=5423>).

Han blev gift med Margherita / Grethe Flor, den 08.06.1933 i Søllerød kirke.

Børn:

1.
 - i **Marianne Flor**, også kendt som Jette Marianne Flor Thygesen, født 30.03.1934.
 - ii **Jan Michael Flor Thygesen**.
3. **Margherita Flor**, født 05.10.1900 i København, død 16.03.1991 i Middelfart, begravet i Søllerød.
- Døbt Grethe Flor. Operasangerinde. Uddannet i udlandet med debut i Ruggiero Leoncavallos Bajadser i Milano i 1923. Vendte hjem til Danmark i 1930. Ansat ved Det Kgl. Teater 1930-49, hvor hun fra 1933 tillige virkede som skuespiller. 1964 lærer ved Det kgl. dsk. Musikkonservatorium, 1966-73 docent her. Hun flyttede 1976 til Sdr. Aaby på Fyn. Til sidst bosat på ældrecentret Fænøsund, Middelfart.

Bedsteforældre

4. **Peder Thygesen**, født 20.07.1865 i Østtarp i Strellev sogn, døbt 08.10.1865 i Strellev kirke, død 21.07.1958 i København, begravet i Søllerød. Efter at have gennemgået den stedlige skole fik T. 1881–82 privat undervisning hos sognets førstelærer med virksomhed som lærer i almueskolen for øje, var 1882–84 vinterlærer i Mårup skole og i sommerhalvårene elev på Staby højskoles vinterlærerkursus og den følgende vinter lærer i Østtarp skole. I vintrene 1885–87 var han elev på Askov højskole og fortsatte i sommermånederne sin uddannelse ved selvstudium i hjemmet, var et år huslærer i Bering ved Århus og efter aftjening af værnepligten 1889–90 atter vinterlærer i Østtarp. 1891 bestod han den almindelige forberedelseksamen hvortil han havde forberedt sig ved selvstudium og begyndte s.å. landinspektørstudiet ved landbohøjskolen. 1898 bestod han landinspektørexamen og fik s.å. bestalling som sådan. 1897 blev han ansat som assistent i landmåling ved Polyteknisk læreanstalt hos docent E. Mørup, var 1901 på en studierejse til Tyskland og Schweiz og blev 1901 Mørups efterfølger som docent i landmåling ved læreanstalten, 1911–35 professor. Gennem de mange år T. virkede ved læreanstalten var han en overordentlig omhyggelig lærer, og dertil meget afholdt. Så akademisk og korrekt i sine omgangsformer som nogen var han dog i sjældnen grad ven med de studerende, hvad foreningen Thygesens Venner (1915–75) vidner om. Blandt hans litterære arbejder må nævnes lærebogen Forelæsninger over økonomisk Landmaaling, 1906 (3. udg. 1922) og oversigtsværket Landmaalingspraktik, 1922 som blev forbilledet for mange bøger af sin art. 1904–38 var han censor i landmåling ved landbohøjskolen og 1935–40 ved læreanstalten. 1922–34 var T. medlem af Bethlehem sogns menighedsråd og gjorde her en stor indsats for at få rejst kirken på Åboulevarden.

(Erik Helmer Pedersen, A. Schneider: P. Thygesen i Dansk Biografisk Leksikon, 3. udg., Gyldendal 1979-84. Hentet 5. april 2020 fra <http://denstoredanske.dk/index.php?sideId=298422>).

Han blev gift med Kirstine Madsen, den 09.06.1903 i Gjellerup kirke.

Børn:

2. i **Niels Thyge Baunsgaard Thygesen**, født 16.03.1904 i København, Helligkors sogn, død 17.01.1972, begravet i Søllerød. Han blev gift med Margherita / Grethe Flor, den 08.06.1933 i Søllerød kirke.
- ii **Anna Kirstine Baunsgaard Thygesen**, født 26.11.1907. Farmaceut. 1932-40 i Kbh.; 1940-48 i Hornbæk; fra 1948 i Birkerød.
- iii **Ellen Marie Baunsgaard Thygesen**, født 20.03.1909, død 2008. Cand.phil., bibliotekar. 1933-45 v. de kommunale biblioteker i København. Hun blev gift med Eric William Hawkins, den 12.08.1938, født 08.01.1915 i Liverpool, død 31.10.2010.
- Nekrolog
Eric Hawkins, der er død i en alder af 95 år, havde en dybtgående indflydelse på sprogundervisningen. I 1965 blev han udnævnt til den første direktør for sprogundervisningscentret ved det nyetablerede York University. Støttet af et team af bemærkelsesværdigt energiske og innovative kolleger gjorde han York til omdrejningspunktet for større reformer indenfor sprogundervisning. Eric var især utilfreds med den konventionelle undervisning. Han gik ind for intensive lektioner for femte-års-elever, der blev givet af studerende på PGCE-lærerkurser. Han udviklede gensidige kurser, hvor folk fra forskellige lande

arbejdede sammen og underviste hinanden på deres eget sprog på forskellige dage. Han oprettede lignende arrangementer for sproglærere. Alle nye PGCE-studerende var nødt til at tilbringe de første fjorten dage af deres kursus med at lære et ukendt sprog for at minde sig selv om de problemer, som eleverne står overfor.

Eric værdsatte sprogets rolle som et middel til større interkulturel forståelse. Han var i centrum for en række indflydelsesrige aktiviteter, herunder en Nuffield-rapport om fremmedsprog i industrien og et skolerådsprojekt om klassificerede prøver. Efter skoleinspektoratets deprimerende rapport om moderne sprogundervisning i 1977 reagerede Eric ved at overtale Nuffield Foundation til at udvikle og formidle eksempler på god praksis.

Han blev født i Wirral og blev uddannet ved Liverpool Institute highschool og gik i 1933 til Trinity Hall, Cambridge, for at læse spansk og fransk. På et af sine mange besøg i Spanien i 1930'erne mødte han sin fremtidige kone, Ellen Thygesen. Under den spanske borgerkrig bragte han baskiske flygtningebørn til Storbritannien. Hans selvbiografi, *Listening to Lorca: A Journey into Language* (1999), beskrev betydningen af ??denne periode.

Hans karriere som sproglærer blev afbrudt af 2. verdenskrig med tjeneste i Nordafrika og Italien. I 1946 vendte han tilbage til Merseyside som husmester på Liverpool college, og i 1953 blev han hovedlærer for Calday Grange grammatikskole. Eric var en energisk deltager i alle aspekter af skolelivet og fremmede aktivt musik (han var en talentfuld pianist og cellist) og samfundstjeneste og udviklede forbindelser med skoler i udlandet.

I sin tid i York blev han mere og mere engageret i vigtigheden af ??at lære unge mennesker om selve sproget. Dette førte til hans bog *Awareness of Language: An Introduction* (1984). Han skrev: "Vi søger at tænde brændende nysgerrighed omkring det centrale menneskelige kendetegn ved sprog, der vil brænde igennem vores elevers liv. Mens vi bekæmper sproglig selvtilfredshed, søger vi at bevæge vores elever mod frygt for det ukendte, som avler fordomme og antagonisme."

Eric redigerede en række undervisningsmaterialer, der sigter mod at inspirere unge til en interesse i kommunikation, en forståelse af, hvordan sprog fungerer og en forståelse af lighederne og forskellene mellem sprog. Denne tilgang har stadig indflydelse på mange folkeskoler i dag.

Eric var med til at oprette Association for Language Awareness, et internationalt organ, der bringer lingvister og undervisere sammen, og hans indflydelse er har gjort sig gældende over hele verden. Han fortsatte med at skrive, foredrag og deltage i konferencer i 90'erne..

Ellen døde i 2008. Eric overleves af sine børn, Anne og John, fire børnebørn og fire oldebørn.

(<https://www.theguardian.com/education/2010/dec/16/eric-hawkins-obituary>; forkortet og oversat af S. Aa. Nielsen)

(<https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09658416.2011.599127>).

5. **Kirstine Madsen**, født 23.04.1873 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 27.04.1873 i Gjellerup kirke, død 26.07.1951 i København, begravet i Søllerød.

6. **Christian Emanuel Emil Flor**, født 03.02.1866 i Sorø, døbt 05.06.1866 i Sorø kirke, død 12.02.1914 i København, Maria sogn, begravet 18.02.1914 i Sorø.

Han kom efter at have taget sin præliminæreksamen fra Sorø Akademi i boghandlerlære først hos V. Schønemann i Nyborg, derpå i København som medhjælper hos Jul. Gjellerup og senere i en række år hos Th. Lind. Mens han var i denne forretning skrev han til Boghandlermedhjælperforeningens fester forskellige sange, der røbede så meget talent, at han fik bestilling på at forfatte revyen til den store invalidefest i Kongens Have. Efter den tid skrev han revyer også for Klubben "Cyklisten" og medvirkede selv i dem som amatørskuespiller. Hans humor og iverigdom bevirkede at pladsen som redaktør af "Klods Hans" blev ham tilbudt ved bladets stiftelse i 1899 og denne stilling bevarede han til det sidste - samtidig med at han passede sin betydelige boghandel og forlagsforretning, hvor han var enejer fra 1900. Han var medarbejder ved "Sommerrejser"-revyer i Tivoli og han ville gerne have fortsat denne virksomhed, der vist nok i højere grad end boghandlen havde hans hjerte. Han kunne være blevet lystspilforfatter, skuespiller eller forretningsmand, idet han havde evner der pegede i alle tre retninger. Men han fik ikke helt samlet sig til nogen af delene.

(<https://danskefilm.dk/kredits.php?id=12131>)

(<http://www.barfod-barfoed.dk/stamtavle/getperson.php?personID=I7941&tree=barfod1>).

Han blev gift med Asta Marie Meyer, den 08.05.1896 i København.

Børn:

3. i **Margherita / Grethe Flor**, født 05.10.1900 i København, død 16.03.1991 i Middelfart, begravet i Søllerød. Hun blev gift med Niels Thyge Baunsgaard Thygesen, den 08.06.1933 i Søllerød kirke.

7. **Asta Marie Meyer**, født 20.05.1878 i Kgs. Lyngby sogn, død eft. 1939.

Hun blev gift med (1) Christian Emanuel Emil Flor, den 08.05.1896 i København.

Hun blev gift med (2) Einar Nedahl, den 10.06.1913 i Vejby, født 28.03.1884 i København, død 03.02.1921 i København. Sanglærer i København.

Oldeforældre

8. **Thyge Pedersen**, født 16.06.1818 i Østtarp i Strellev sogn, døbt 16.06.1818 i hjemmet, død 28.04.1868 i Østtarp i Strellev sogn, begravet 05.05.1868 i Strellev. Snedker, tømrer og husmand i Østtarp i Strellev 1851-68. Deltog i Treårskrigen. Han blev gift med Anne Kirstine Pedersdatter, den 22.06.1851 i Egvad kirke.

Børn:

- i **Kirsten Thygesen**, født 20.07.1852 i Østtarp i Strellev sogn, død 01.05.1909. Hun blev gift med Niels Møller Højsvig, også kendt som Niels Møller Nielsen til ca. 1882, den 16.06.1874, født 09.03.1841 i Sdr. Felding, død 12.05.1914. Gdr. Højsviggaard i Sdr. Felding 1873-95. 0 børn.
- ii **Peder Thygesen**, født 01.12.1853 i Østtarp i Strellev sogn, død 28.08.1864 i Østtarp i Strellev sogn.
- iii **Kirstine Thygesen**, født 16.03.1855 i Østtarp i Strellev sogn, død 28.03.1873.
- iv **Peder Oluf Thygesen**, født 08.01.1857 i Østtarp i Strellev sogn, død 20.11.1924. Bestyrer af fødegården 1875-84; gdr. Rabækgaard i Aadum 1885-1924. Han blev gift med Karen Nielsen Rabæk, den 27.05.1884, født 03.01.1860 i Rabæk i Aadum sogn, døbt 12.02.1860 i Aadum kirke, død 03.06.1960 i Kirkebyen i Aadum sogn, begravet 08.06.1960 i Aadum. Karen Hedeager Thygesen (1860-1960) oplevede overgangen fra den folkelige pietisme og blev "påvirket i grundtvigsk retning, vistnok først af Peder Larsen Skræppenborg ved en forsamling enten i hendes hjem eller i et andet hjem på egnen, og sammen med flere sluttede hun sig til den begyndte grundtvigske bevægelse". Karen kom på tre måneders højskoleophold om sommeren på pigeholdet på Ryslinge Højskole, da hun var i 22. 3) -5) Det har så været i sommeren 1882. Det var hendes eneste uddannelse ud over 7 års skolegang, hvor hun gik i skole under Den Vestjyske Skoleordning fra 1814. hvor børnene gik i skole hver dag om vinteren, men om sommeren kun én dag om ugen. Dog var det kun piger, der gik i skole om sommeren, da drengene arbejdede som jorddreng. Bønderne ville hellere betalt skole-mulkt end at undvære drengene som arbejdskraft - selv om det kun var én dag, det drejede sig om. Hun fortæller på sin 100-årsdag i 1959 om højskoleopholdet i 1882:
"Jeg er af en gammel grundtvigiansk familie. På en måde er jeg enebarn, da min søster døde som ung. Da jeg var 22, ville jeg på højskole. Mine forældre satte sig imod det, da de ikke var glade for at komme af med deres eneste pige. Jeg stod fast ved mit, og til sidst fik jeg lov. Det hjalp, at en god veninde, der var kommet meget i mit hjem, lovede, at hun nok skulle overtage min plads i familien så længe. Jeg pakkede for at flytte til Ryslinge. Tårerne stod mig i øjnene, da jeg skulle bort fra hjemmet for første gang. Min far sagde: 'Jamen, det er din egen skyld'. Så drog jeg af, og det har jeg aldrig fortrudt. De tre måneder kom til at betyde uendelig meget for mig, det var godt, jeg kom af sted dengang, for jeg har aldrig været borte fra gården siden".

Karen blev gift med Oluf Thygesen i 1884. De fik 6 børn, hvoraf den ene var Helga Kirstine Thygesen Hedeager, gift Pedersen (1890-1951).

- v **Ellen Kathrine Thygesen**, født 15.12.1858 i Østtarp i Strellev sogn, død 15.03.1885 i Østtarp i Strellev sogn. Invalid fra 4-årsalderen. Syerske. Ugift.
 - vi **Margrethe Thygesen**, født 04.06.1861 i Østtarp i Strellev sogn, død 14.10.1904. Hun blev gift med Peder Marinus Jensen, den 24.06.1893, født 07.04.1860 i Sdr. Felding sogn, død 08.11.1915. Gdr. Høgsviggaard i Sdr. Felding fra 1895.
4. vii **Peder Thygesen**, født 20.07.1865 i Østtarp i Strellev sogn, døbt 08.10.1865 i Strellev kirke, død 21.07.1958 i København, begravet i Søllerød. Han blev gift med Kirstine Madsen, den 09.06.1903 i Gjellerup kirke.
9. **Anne Kirstine Pedersdatter**, født 19.06.1822 i Tarm i Egvad sogn, døbt 20.07.1822 i hjemmet, død 14.02.1907 i Østtarp i Strellev sogn, begravet 21.02.1907 i Strellev.
10. **Niels Madsen**, født 03.04.1831 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 17.04.1931 i Sdr. Lem kirke, død 07.04.1916 i Lund By i Gjellerup sogn, begravet 15.04.1916 i Gjellerup. Gårdejer i "Baunsgaard", Lund i Gjellerup sogn, Ringkøbing amt. (Tage Lier Hansen: Gjelleruplund s. 214 ff.) Han blev gift med Ane Christensen, den 18.10.1863 i Hee kirke.

Børn:

- i **Ane Christine Madsen**, født 10.04.1865 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 17.04.1865 i Gjellerup kirke, død 02.05.1865 i Lund i Gjellerup sogn, begravet 09.05.1866 i Gjellerup.
 - ii **Ane Kirstine Madsen**, født 23.05.1867 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 24.05.1867 i hjemmet, død 03.10.1937 i Lund i Gjellerup sogn, begravet 07.10.1937 på Hammerum kirkegård. Hun blev gift med Kristen Lambæk, den 19.10.1897 i Sdr. Lem kirke, født 02.03.1872 i Lambæk i Sdr. Lem sogn, døbt 10.03.1872 i Sdr. Lem kirke, død 18.06.1958 i Lund i Gjellerup sogn, begravet 21.06.1958 på Hammerum kirkegård. Navneændring fra Christen Christensen 1903. Gdr. Baunsgaard i Gjelleruplund til 1939 (matr. 5a m.fl.).
 - iii **Mette Korsdal**, født 21.10.1870 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 22.10.1870 i hjemmet. 1905 navneændring fra Madsen. Hun blev gift med Jens Christian Pedersen. Skomager i Lund i Gjellerup.
5. iv **Kirstine Madsen**, født 23.04.1873 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 27.04.1873 i Gjellerup kirke, død 26.07.1951 i København, begravet i Søllerød. Hun blev gift med Peder Thygesen, den 09.06.1903 i Gjellerup kirke.
- v **Madsine Madsen**, født 05.06.1875 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 06.06.1875 i Gjellerup kirke.

- vi **Sofie Frederikke Madsen**, født 24.08.1877 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 25.08.1877 i Gjellerup kirke. Hun blev gift med Niels Antoni Møller Hansen, den 27.03.1906 i Gjellerup kirke, født 06.03.1879 i Bjerager sogn. Trældagergaard, Alrø Sogn. Ejer: Niels Anton Møller Hansen, som overtog Gaarden 1. April 1906 Matr.-Nr. 12a m. fl. af Alrø. Hartkorn 6 Tdr. 3 Skpr. 2 1/4 Fdkr. 2 Alb. Ejendomsskyld 30,000 Kr. Brandassurance for Bygningerne c. 12,000 Kr. Areal 54 Tdr. Ld., deraf Ager 52, Skov 1, Have og Gaardsplads 1. Agermarken drives i en 7 Marksdrift: ½ Havre ½ Brak, ½ Frøavl ½ Roer, Blandsæd, Roer, Havre og 2aars Græs. Jordens Bonitet er god Lermuld. Der holdes 18 Køer, 14 Stkr. Ungkvæg og Kalve og 2 Tyre af jysk sortbroget Race, 4 Heste og 1 Plag. Sidste Aar solgtes c. 70 Fedesvin. Jorden falder i tre Afdelinger N. og S. for Gaarden og er et fladt og bekvemt Terræn. Hovedb. ligger mod N. og er af Grundmur, opført 1856. Avlsb. er af aldre Bindingsvark. Alle Bygningerne har Straatage. Gaarden ligger i smukke Naturomgivelser med fortrinlig Udsigt over Fjorden til Fastlandets skovdækkede Kyst.
- vii **dødfødt dreng**, født 12.10.1880 i Lund i Gjellerup sogn, død 12.10.1880 i Lund i Gjellerup sogn.
- viii **Marie Jensine Madsen**, født 25.01.1882 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 29.01.1882 i Gjellerup kirke. Apoteker i Hornbæk.
- ix **Mads Kristian Madsen**, født 24.12.1884 i Lund i Gjellerup sogn, døbt 26.12.1884 i Gjellerup kirke.
11. **Ane Christensen**, født 16.04.1840 i Voldbjerg i Hee sogn, døbt 31.05.1840 i Hee, død 27.01.1924 i Lund i Gjellerup sogn, begravet 30.01.1924 i Gjellerup.
12. **Christian Emil Flor**, født 08.09.1817 i Næstved, Sankt Peders sogn, døbt 21.09.1817 i Næstved, Sankt Peders kirke, død 03.12.1893 i Sorø, begravet 10.12.1893 i Sorø. Prokurator i Sorø. 6 børn.
(<http://www.barfod-barfoed.dk/stamtavle/getperson.php?personID=I7920&tree=barfod1>).
Han blev gift med Karen Sophie Qvortrup, den 16.11.1849 i Sorø kirke.
- Børn:*
6. i **Christian Emanuel Emil Flor**, født 03.02.1866 i Sorø, døbt 05.06.1866 i Sorø kirke, død 12.02.1914 i København, Maria sogn, begravet 18.02.1914 i Sorø. Han blev gift med Asta Marie Meyer, den 08.05.1896 i København.
13. **Karen Sophie Qvortrup**, født 27.02.1827 i Sandlynggaard, Stenlille sogn, Holbæk amt, død 25.01.1892 i Sorø, begravet 31.01.1892 i Sorø.
14. **Anton Hendrik Meyer**, født 01.12.1845 i Kongens Lyngby sogn, døbt 24.03.1846 i Kongens Lyngby kirke, død 27.04.1909 i Stolpegaard, Vangede i Gentofte sogn, begravet 02.05.1909 i Gentofte.

Gartner på Sorgenfri Slot. Restauratør. Ved dødsfaldet er han fhv. økonom og fattiglem på Stolpegaard i Vangede.

(<https://www.geni.com/people/Anton-Hendrik-Meyer/6000000084394104956>).

Han blev gift med Emma Caroline Møller, den 14.11.1869 i Kongens Lyngby sogn.

Børn:

7. i **Asta Marie Meyer**, født 20.05.1878 i Kgs. Lyngby sogn, død eft. 1939. Hun blev gift med (1) Christian Emanuel Emil Flor, den 08.05.1896 i København. Hun blev gift med (2) Einar Nedahl, den 10.06.1913 i Vejby.

15. **Emma Caroline Møller**, født 21.08.1846 i København, død 06.12.1902 på Frederiksberg Hospital, begravet 10.12.1902 på Frederiksberg Assistentskirkegård. Separeret fra A.H. Meyer. Sidste fælles bopæl var Rømersgade 7, København. Det er desværre ikke lykkedes at finde hendes forældre. En Emma Caroline Møller er født 1843 i København, men hun er gift med en anden. (<https://www.geni.com/people/Emma-Caroline-M%C3%B8ller/355680762060013342>).

Hun kunne evt. være af denne familie:

København, København (Staden), Sankt Annæ Vester Kvarter, Borgergade, Borgergade 103, 3 sal, 102, FT-1850, B5680

Navn:	Alder:	Status:	Stilling i familien:	Erhverv:	Fødested:
Julius Møller	38		Ugift	mechanikus	Aalborg
Ane Andrea Schou	28		Ugift	ernærer sig ved syning	Kbh
Ane Johanne Møller	6		Ugift	deres børn	Nyborg
Caroline Møller	3		Ugift	deres børn	Kjøbhvn .

Tipoldeforældre

16. **Peder Madsen (Hedeager)**, født 22.02.1784 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 07.03.1784 i Ølgod, død 23.07.1877 i Østtarp i Strellev sogn.
Gårdejer i Østtarp i Strellev 1812-46. Aftægtsmand samme sted.
Han blev gift med Kirsten Madsdatter, den 05.09.1812.

Børn:

- i **Mads Peder Pedersen**, født 05.09.1813 i Strellev sogn, død 18.02.1892 i Strellev sogn. Gmd. i Østtarp i Strellev 1835-74. Medl. af sognerforstanderskabet, formand 1845-49. Ingen børn. Han blev gift med (1) Mette Christensdatter, den 10.05.1835, født 1795 i Strellev sogn, død 22.05.1878 i Strellev sogn. Enke efter Claus Larsen, Østtarp. Dt. af Christen Pedersen (Heybøl) og h. Birthe Christophersdatter. Han blev gift med (2) Ane Hansen, den 01.07.1879, født 13.08.1834 i Skads, død 26.07.1904 i Ulfborg sogn. Dt. af Hans Nielsen og h. Dorthea Jensdatter.
- ii **Mads Pedersen (Medum)**, født 27.12.1815 i Strellev sogn, død 05.03.1895 i Gødsvang i Tistrup sogn. Bolsmand og høker i Egknud 1846-65; gmd. Tarpgaard i Ølgod 1868-78; gmd. Gødsvang i Tistrup 1878-83; parcellist i Gødsvang fra 1883. Han blev gift med (1) Birthe Maria Jensdatter, den 14.06.1846 i Ølgod kirke, født 22.04.1824 i Egknud i Ølgod sogn, døbt 23.04.1824 i hjemmet, død 03.12.1864 i Egknud i Ølgod sogn, begravet 10.12.1864 i Ølgod. Han blev gift med (2) Kirsten Marie Pedersdatter, den 29.11.1871 i Aadum, født 08.08.1821 i Odderup i Aadum sogn, død 13.03.1895 i Gødsvang i Tistrup sogn. Ingen børn.
- 8. iii **Thyge Pedersen**, født 16.06.1818 i Østtarp i Strellev sogn, døbt 16.06.1818 i hjemmet, død 28.04.1868 i Østtarp i Strellev sogn, begravet 05.05.1868 i Strellev. Han blev gift med Anne Kirstine Pedersdatter, den 22.06.1851 i Egvad kirke.
- iv **Magrethe Pedersdatter**, født 18.07.1822 i Strellev sogn, død 25.10.1871 i Ølgod sogn. Hun blev gift med Jens Christensen (Birkkjær), den 21.12.1856, født 29.10.1819 i Forsomho i Ølgod sogn, død 18.06.1898 i Ølgod sogn. Hmd. "Birkkjær" i Forsomho i Ølgod sogn 1856-90.
- v **Abelone Maria Pedersdatter**, født 31.07.1824 i Østtarp i Strellev sogn, død 16.11.1905 i Adsbøl i Strellev sogn. Hun blev gift med Mads Christian Jensen, den 03.05.1846 i Strellev, født 17.03.1823 i Adsbøl i Strellev sogn, døbt 18.03.1823 i Strellev, død 25.09.1891 i Adsbøl i Strellev sogn. Gdr. Østtarp i Strellev 1846-51, Adsbøl i Strellev 1851-89.
- vi **Ole Hedeager Pedersen**, født 06.08.1827 i Strellev sogn, død 21.08.1883 i Aarhus. Urmager i Tyrstrup v. Christiansfeld 1858-60; fotograf i Horsens 1865-83. Døde på Sindssygehospitalet i Aarhus. Han blev gift med (1) Lucia Marie Karstens, den 07.08.1858, født 15.05.1814 i Eskris i Angel, død 23.02.1860 i Tyrstrup v. Christiansfeld. Enke efter urmager Find Lind, Tyrstrup v. Christiansfeld. Han blev gift med (2) Sophie Christine Lovise Wissmann, den

02.09.1864, født 18.06.1843 i Randers, død 01.04.1917 i København. 1884 gift med Peter Julius Rømer, guldsmed i Odense, død 1913.

- vii **Niels Pedersen Hedeager**, født 06.05.1830 i Strellev sogn, død 16.05.1918 i Silkeborg. Lærer fra Ranum 1854; Janderup; Malt; Egense; Lindum; 1861-92 i Løvel. 1897- 1900 i Nonbo. 1904 bosat i Vestbirk og fra 1904 i Silkeborg. Han blev gift med (1) Sidsel Cathrine Pedersdatter, den 14.12.1856, født 30.06.1833 i Ganer i Skjern sogn, Bølling hrd., død 29.05.1871 i Løvel. Dt. af Gmd. Peder Jensen og h. Anna Thomasdatter. Han blev gift med (2) Ane Secher, den 22.12.1873, født 19.01.1852 i Enggaard ved Hjørring, død 25.02.1879 i Løvel. Han blev gift med (3) Kirstine Marie Hansen, den 22.07.1881, født 17.02.1845 i Gudum ved Slagelse, død 22.04.1904.

17. **Kirsten Madsdatter**, født 1790 i Lyne sogn, døbt 01.01.1791 i Lyne, død 25.01.1875 i Østtarp i Strellev sogn.
18. **Peder Lauridsen**, født 10.10.1778 i Ager i Skjern sogn, døbt 11.10.1778 i hjemmet, død 09.02.1867 i Tarm i Egvad sogn, begravet 17.02.1867 i Egvad. Husmand i Tarm i Egvad (matr. 37). Han blev gift med Kirstine Pedersdatter, den 28.12.1817 i Egvad kirke.

Børn:

9. i **Anne Kirstine Pedersdatter**, født 19.06.1822 i Tarm i Egvad sogn, døbt 20.07.1822 i hjemmet, død 14.02.1907 i Østtarp i Strellev sogn, begravet 21.02.1907 i Strellev. Hun blev gift med Thyge Pedersen, den 22.06.1851 i Egvad kirke.
19. **Kirstine Pedersdatter**, født 05.08.1784 i Rabæk i Aadum sogn, døbt 05.08.1784 i hjemmet, død 01.02.1862 i Tarm i Egvad sogn, begravet 08.02.1862 i Egvad. Ved vielse 1817 og børns fødsel står der Ide Kirstine, men søsteren med dette navn forbliver i Aadum sogn, hvor hun bliver gift 1812. Hun blev gift med (1) Henrik Pedersen, den 26.11.1808 i Aadum, død 05.09.1817 i Tarm i Egvad sogn, Fra Rærup i Lydum. Husmand og skomager i Tarm. Hun blev gift med (2) Peder Lauridsen, den 28.12.1817 i Egvad kirke.
20. **Mads Bonde Benjaminsen**, født 25.06.1809 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, død 02.04.1888 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 09.04.1888 i Sdr. Lem. Gårdejer i Korsdal i Sdr. Lem sogn til 1876. Han blev gift med Mette Jensdatter, den 31.05.1830 i Sdr. Lem kirke.

Børn:

10. i **Niels Madsen**, født 03.04.1831 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 17.04.1931 i Sdr. Lem kirke, død 07.04.1916 i Lund By i Gjellerup sogn, begravet 15.04.1916 i Gjellerup. Han blev gift med Ane Christensen, den 18.10.1863 i Hee kirke.

- ii **Karen Madsen**, født 18.01.1833 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 27.01.1933 i Sdr. Lem kirke, død 16.05.1924 i Højmark i Sdr. Lem sogn, begravet 21.05.1924 på Højmark kirkegård. Hun blev gift med Peder Sørensen, den 15.10.1865 i Sdr. Lem sogn, født 02.10.1833 i Vestervig sogn, døbt 03.10.1832 i hjemmet, død 13.02.1902 i Højmark i Sdr. Lem sogn, begravet 20.02.1902 på Højmark kirkegård. Søn af Søren Iversen og Hustru Kjersten Jacobsdatter. (10 år i Australien?), gdr. i Tredjehauge, i Gl. Degnbol til 1901.
- iii **Jens Madsen**, født 27.11.1836 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 26.12.1936 i Sdr. Lem kirke, død 15.10.1905 i Højmark i Sdr. Lem sogn, begravet 21.10.1905 på Højmark kirkegård. Tjenestegjorde ved 8. Reg 6. Comp. som Menig nr. 34 i 1864. Lazaret i Kiel og Odense. Gdr. Korsdal i Sdr. Lem 1876-o.1901. 1880 ugift.

21. **Mette Jensdatter**, født 1804 i Foldager i Hee sogn, døbt 19.04.1804 i hjemmet, død 11.05.1895 i Højmark i Sdr. Lem sogn, begravet 18.05.1895 i Sdr. Lem.

22. **Christen Sørensen**, født 1791 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 09.10.1791 i Stauning kirke, død 21.01.1865 i Voldbjerg i Hee sogn, begravet 29.01.1865 i Hee. Præstegårdsforpagter i Hee 1824-30; ejer af Voldbjerg i Hee 1830-61. Død af Apoplexi og Rørelse.
Han blev gift med Ane Jensdatter.

Børn:

- i **Maren Christensdatter**, født 28.02.1827 i Hee Præstegaard, døbt 01.03.1827 i hjemmet, død 15.10.1906 i Hjelm i Rindum sogn. Hun var partner med (1) Terkel / Terkild Nielsen, født 1815 i Sønderby i Nysogn, døbt 19.11.1815 i Nysogns kirke, død 17.01.1888 i Hjortmose i No sogn, begravet 22.01.1888 i No. Tjente på Voldbjerg. Udlagt barnefader 1844. Daglejer i Rindum, senere i No. Hun blev gift med (2) Anders Christensen Thim, den 24.09.1848 i Hee, født 02.10.1823 i Hjelm i Rindum sogn, død 25.02.1899 i Hjelm i Rindum sogn. Gmd. Vesterby i Rindum.
- ii **Bodil Christensdatter**, født 14.09.1829 i Hee Præstegaard, døbt 27.09.1829 i Hee, død 28.01.1906 i Nygaard i Gammelsohn, begravet 05.02.1906 i Gammelsohn. Hun blev gift med Jens JensChristiansen Nygaard, den 12.11.1848 i Hee, født 24.05.1820 i Gammelsohn, døbt 24.05.1820 i hjemmet, død 25.04.1897 i Nygaard i Gammelsohn, begravet 03.05.1897 i Gammelsohn. Gaardmand i Nygaard i Gammelsohn. Ingen børn i 1. ægteskab.
- iii **Jensine Christensdatter**, født 05.08.1832 i Voldbjerg i Hee sogn, døbt 05.08.1832 i hjemmet, død 01.01.1879 i No Stampe i No sogn, begravet 07.01.1879 i No. Hun blev gift med Laurids Iversen, også kendt som Laurids Stampe, den 28.05.1854 i Hee, født 06.10.1829 i No Stampe i Hee sogn, døbt 11.10.1829 i Hee, død 29.08.1904 i Gjellerup sogn, begravet 05.09.1904 på Gjellerup kirkegård.

- iv **Karen Christensen**, født 03.05.1835 i Voldbjerg i Hee sogn, døbt 08.06.1835 i Hee, død 1911. Hun blev gift med Jørgen Christian Møller, den 04.04.1860 i Gammelsogets kirke, født 09.11.1835 i Gammelsogets Mølle i Gammelsoget, døbt 22.11.1835 i Gammelsogets kirke, død 13.01.1906 i Gammelsogets Mølle i Gammelsoget, begravet 19.01.1906 i Gammelsoget. Tjenestegjorde ved Artilleriets 5. Fæstningscompagni som Menig. Adr. 1876, Gaardmand og Møller, Gammelsogets Mølle, Gammelsoget.
- v **Søren Christensen**, født 27.12.1837 i Voldbjerg i Hee sogn, døbt 02.02.1838 i Hee, død 17.01.1899 i Voldbjerg i Hee sogn. Gdr. Voldbjerg i Hee 1861-1900. Han blev gift med Kirsten Iversdatter, den 06.04.1862 i Hee, født 10.11.1836 i No Stampe i Hee sogn, døbt 20.11.1836 i Hee, død 04.11.1924 i Voldbjerg i Hee sogn.
11. vi **Ane Christensen**, født 16.04.1840 i Voldbjerg i Hee sogn, døbt 31.05.1840 i Hee, død 27.01.1924 i Lund i Gjellerup sogn, begravet 30.01.1924 i Gjellerup. Hun blev gift med Niels Madsen, den 18.10.1863 i Hee kirke.
23. **Ane Jensdatter**, født 1798 i Ulfborg sogn, døbt 05.08.1798 i Ulfborg, død 29.11.1873 i Voldbjerg i Hee sogn, begravet 06.12.1873 i Hee.
24. **Niels Christian Flor**, født 29.10.1787 i København, døbt 11.11.1787 i København, Sankt Nicolaj kirke, død 05.10.1858 i Næstved, Sankt Peders sogn, begravet 12.10.1858 i Næstved. Købmand i Næstved. Forligskommissær.
(<https://www.geni.com/people/Niels-Christian-Flor/6000000022463891247>).
Han blev gift med Anne Catrine Knekkenborg, den 29.11.1816 i Næstved, Sankt Mortens sogn.
- Børn:*
12. i **Christian Emil Flor**, født 08.09.1817 i Næstved, Sankt Peders sogn, døbt 21.09.1817 i Næstved, Sankt Peders kirke, død 03.12.1893 i Sorø, begravet 10.12.1893 i Sorø. Han blev gift med Karen Sophie Qvortrup, den 16.11.1849 i Sorø kirke.
25. **Anne Catrine Knekkenborg**, født ca. 1797, død 26.02.1822 i Næstved, Sankt Peders sogn, begravet 04.03.1822 i Næstved.
26. **Jens Christian Qvortrup**, født 1773 i Hadsund i Vindblæs sogn, Randers amt, død 18.08.1834 i Sandlynggaard, Stenlille sogn, Holbæk amt, begravet 23.08.1834 i Stenlille. Forvalter. Proprietær på Sandlynggaard i Stenlille sogn, Holbæk amt. 12 børn. (<http://www.barfod-barfoed.dk/stamtavle/getperson.php?personID=I7890&tree=barfod1>).
Han blev gift med Cecilie Marie Brasch, den 25.04.1806 i Førslev kirke.
- Børn:*
13. i **Karen Sophie Qvortrup**, født 27.02.1827 i Sandlynggaard, Stenlille sogn, Holbæk amt, død 25.01.1892 i Sorø, begravet 31.01.1892 i Sorø. Hun blev gift med Christian Emil Flor, den 16.11.1849 i Sorø kirke.

27. **Cecilie Marie Brasch**, født 1784 i Førslev sogn, døbt 17.09.1784 i Førslev kirke, død 27.02.1863 i Stenlille, begravet 06.03.1863 i Stenlille.
28. **Conrad Meyer**, født ca. 1815 i København, død 23.03.1871 på Sindssygeanstalten ved Vordingborg, begravet 31.03.1871 i Kongens Lyngby.
Økonom / traktør hos enkedronning Caroline Amalie på Sorgenfri Slot i Kgs. Lyngby.
(<https://dis-danmark.dk/bibliotek/900375.pdf>).
Han blev gift med Charlotte Amalie Thiele.

Børn:

14. i **Anton Hendrik Meyer**, født 01.12.1845 i Kongens Lyngby sogn, døbt 24.03.1846 i Kongens Lyngby kirke, død 27.04.1909 i Stolpegaard, Vangede i Gentofte sogn, begravet 02.05.1909 i Gentofte. Han blev gift med Emma Caroline Møller, den 14.11.1869 i Kongens Lyngby sogn.
29. **Charlotte Amalie Thiele**, født 27.07.1809 i København, død 07.01.1881 i København, begravet 16.01.1881 i Kongens Lyngby. Hun døde pludselig under et besøg i København.

Tip-tip-oldeforældre

32. **Mads Pedersen Heeager**, født 1757 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.10.1757 i Ølgod kirke, død 05.11.1836 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 13.11.1836 i Ølgod.
Gårdmand i Hedeagergaard i Ølgod.
Han blev gift med Margrethe Olufsdatter, den 24.10.1779 i Ølgod kirke.

Børn:

- i **Peder Madsen**, født 1780 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.07.1780 i Ølgod, død 1782 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.06.1782 i Ølgod.
 - ii **Oluf Madsen**, født 1782 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 03.03.1782 i Ølgod, død 1784 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.05.1884 i Ølgod.
16. iii **Peder Madsen (Hedeager)**, født 22.02.1784 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 07.03.1784 i Ølgod, død 23.07.1877 i Østtarp i Strellev sogn. Han blev gift med Kirsten Madsdatter, den 05.09.1812.
- iv **Ole Madsen (Hedeager)**, født 1786 i Hedeager i Ølgod sogn, død 17.04.1821 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 23.04.1821 i Ølgod. Gdr. Hedeagergaard i Ølgod (matr. 5a) 1811-21/51. Han blev gift med Ane Johanne Nielsdatter, den 07.06.1811 i Ølgod kirke, født 1786 i Strellev sogn, døbt 24.12.1786 i Strellev, død 25.10.1860 i Ølgod sogn, begravet 01.11.1860 i Ølgod.

33. **Margrethe Olufsdatter**, født 1752 i Ølgod sogn, døbt 15.10.1752 i Ølgod, død 14.04.1839 i Hedeager i Ølgod sogn.

34. **Mads Jensen**, født 1756 i Uldbæk i Lyne sogn, døbt 29.08.1756 i Lyne kirke, død 20.10.1822 i Lyne i Lyne sogn, begravet 27.10.1822 i Lyne.
Gårdmand i Lyne by i Lyne sogn.
Han blev gift med Abelone Nielsdatter.

Børn:

17. i **Kirsten Madsdatter**, født 1790 i Lyne sogn, døbt 01.01.1791 i Lyne, død 25.01.1875 i Østtarp i Strellev sogn. Hun blev gift med Peder Madsen (Hedeager), den 05.09.1812.

35. **Abelone Nielsdatter**, født ca. 1756, død 26.12.1839 i Lyne sogn, begravet 29.12.1839 i Lyne.

36. **Laurids Jepsen**, født 22.05.1739 i Sdr. Lem sogn, døbt 22.05.1759 i hjemmet, død 15.11.1813 i Engsig i Skjern sogn, begravet 21.11.1813 i Skjern.
Søn af degnen Jep Lauridsen i Sdr. Lem. Husmand i Engsig i Skjern sogn, Ringkøbing amt. Til sidst almisselem.
Han blev gift med Cathrine Marie Pedersdatter, den 20.04.1778 i Skjern.

Børn:

18. i **Peder Lauridsen**, født 10.10.1778 i Ager i Skjern sogn, døbt 11.10.1778 i hjemmet, død 09.02.1867 i Tarm i Egvad sogn, begravet 17.02.1867 i Egvad. Han blev gift med Kirstine Pedersdatter, den 28.12.1817 i Egvad kirke.

37. **Cathrine Marie Pedersdatter**, født 1753 i Aanum i Skjern sogn, døbt 23.12.1753 i Skjern kirke, død 17.03.1839 i Skjern, begravet 24.03.1839 i Skjern.

38. **Peder Mortensen**, født ca. 1734, død 1809 i Rabæk i Aadum sogn, begravet 12.01.1809 i Aadum.

Enkemand efter Kirsten Nielsdatter. Gårdmand i Rabæk i Aadum sogn.

Han blev gift med Karen Nisdatter, den 24.11.1781 i Aadum kirke.

Børn:

19. i **Kirstine Pedersdatter**, født 05.08.1784 i Rabæk i Aadum sogn, døbt 05.08.1784 i hjemmet, død 01.02.1862 i Tarm i Egvad sogn, begravet 08.02.1862 i Egvad. Hun blev gift med (1) Henrik Pedersen, den 26.11.1808 i Aadum. Hun blev gift med (2) Peder Lauridsen, den 28.12.1817 i Egvad kirke.

39. **Karen Nisdatter**, født 1753 i Præstbro i Aadum sogn, døbt 25.02.1753 i Aadum kirke, død 28.01.1833 i Rabæk i Aadum sogn, begravet 08.02.1833 i Aadum.

40. **Benjamin Gynter Henningsen**, født 1765 i Janderup sogn, døbt 16.06.1765 i Janderup kirke, død 06.03.1811 i Korsdal i Sdr. Lem sogn.

Tømrer; landmand i Korsdal i Sdr. Lem. Sognefoged. Skifte Bølling herred B80C-27 s. 185. 7 børn.

Han blev gift med (1) Maren Madsdatter, den 06.06.1789 i Velling kirke, født 1769 i

Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 16.07.1769 i Stauning kirke, død 1790 i Stauning, begravet 28.11.1790 i Stauning.

Han blev gift med (2) Karen Madsdatter, den 16.10.1791 i Stauning kirke.

Barn af Maren Madsdatter:

i **Henning Benjaminsen**, født 1790 i Stauning, døbt 19.09.1790 i Stauning, død 1790 i Stauning, begravet 28.11.1790 i Stauning.

Børn af Karen Madsdatter:

ii **Henning Gynter Benjaminsen**, født 1792 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 01.07.1792 i Sdr. Lem, død 1793 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 10.11.1793 i Sdr. Lem.

iii **Maren Benjaminsdatter**, født 1796 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 14.02.1796 i Sdr. Lem, død 05.01.1875 i Gammelbjerg i Sdr. Lem sogn, begravet 12.01.1875 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Anders Jensen, i 1817, født 1787 i Lembjerg i Sdr. Lem sogn, død eft. 1860 i Gammelbjerg i Sdr. Lem sogn. Gdr. "Gammelbjerg" i Sdr. Lem til 1860.

- iv **Ane Marie Benjaminsdatter**, født 1798 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 04.02.1798 i Sdr. Lem, død 13.03.1878. Hun blev gift med Jens Drongesen, den 26.12.1827 i Sdr. Lem kirke, født 19.09.1795 i Borris, død 14.01.1876 i Gadbjerg Mk. i Gadbjerg sogn. Sognedegn. Sdr. Lem 1816-38. Øse ved Varde. Gadbjerg.
- v **Anne Benjaminsdatter**, født 1800 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 12.01.1800 i Sdr. Lem, død 07.12.1883 i Refstrup i Sdr. Lem sogn, begravet 15.12.1883 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Anders Jensen, den 05.10.1823 i Sdr. Lem kirke, født 1794 i Gammelgaard i Sdr. Lem sogn, døbt 13.04.1794 i Sdr. Lem kirke, død 31.01.1868 i Refstrup i Sdr. Lem sogn, begravet 09.02.1868 i Sdr. Lem. Gdr. Tredjehauge 1823-32; Ø. Refstrup til 1853.
- vi **Henning Gynther Benjaminsen**, født 1802 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 17.01.1802 i Sdr. Lem, død 30.03.1880 i Rindum, begravet 05.04.1880 i Rindum. Papirmøller i Rindum. 1840: papirfabrikant, 1855,1860: Møllebestyrer. 1863: papirsvend, bosat i Østerby. 1870,1880 fattiglem. Rindum sogn s. 310. Han blev gift med Ane Marie Cathrine Schjørring, den 07.01.1838 Rindum kirke, født 1813 i Ringkøbing, døbt 10.04.1813 i Ringkøbing, død 23.09.1864 i Ringkøbing, begravet 28.09.1864 i Rindum.
- vii **Christine Benjaminsdatter**, født 1805 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 21.07.1805 i Sdr. Lem, død 01.01.1878 i Andrup i Stauning sogn, begravet 08.01.1878 i Stauning. Hun blev gift med Mads Jensen (Hammelsvang), den 31.05.1830 i Sdr. Lem kirke, født ca. 1807 i Karsbæk i Sdr. Lem sogn, død 26.02.1895 i Andrup i Stauning sogn, begravet 04.03.1895 i Stauning. Gdr. Nygaard i S. Lem 1836-41; Hammelsvang i Ølstrup (1845,1850); Andrup i Stauning (327) 1858-59.
- viii **Inger Benedikte Benjaminsdatter Gynther**, født 1806 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 27.07.1806 i Sdr. Lem, død 30.01.1892 i Hundhale i Staby sogn, begravet 06.02.1892 i Staby. Hun blev gift med Morten Pedersen, den 08.04.1827 i Sdr. Lem kirke, født 1804 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 10.06.1804 i Stauning, død 04.01.1872 i Hundhale i Staby sogn, begravet 15.01.1872 i Staby. Gdr. Mosager i Staby (045) 1834-(1850).
20. ix **Mads Bonde Benjaminsen**, født 25.06.1809 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, død 02.04.1888 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 09.04.1888 i Sdr. Lem. Han blev gift med Mette Jensdatter, den 31.05.1830 i Sdr. Lem kirke.
41. **Karen Madsdatter**, født 1773 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 18.04.1773 i Stauning kirke, død 24.05.1831 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 29.05.1831 i Sdr. Lem. Hun blev gift med (1) Benjamin Gynther Henningsen, den 16.10.1791 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Niels Jensen (Korsdal), den 29.09.1811 i Sdr. Lem, født 1782 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 15.09.1782 i Stauning, død 29.06.1829 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 08.07.1829 i Sdr. Lem, Gdr. Korsdal i Sdr. Lem fra 1811.

Børn af Benjamin Gynther Henningsen: se denne

Børn af Niels Jensen (Korsdal):

- ix **Benjamin Gynther Nielsen**, født 1812 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 09.11.1812 i Sdr. Lem, død 11.07.1882 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 18.07.1882 i Sdr. Lem. Gdr. Nygaard i Sdr. Lem fra 1840. 1855 i et hus. Han blev gift med Maren Andersdatter, den 17.04.1836 i Tim kirke, født 08.08.1808 i Tim sogn, døbt 18.09.1808 i Tim kirke, død 07.12.1852 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 15.12.1852 i Sdr. Lem.
 - x **Maren Kirstine Nielsdatter**, født 1815 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, døbt 14.01.1815 i Sdr. Lem, død 24.01.1892 i Østerno i No sogn, begravet 31.01.1892 på No kirkegård. Hun blev gift med Christen Nielsen, den 26.12.1833 i Sdr. Lem kirke, født 1802 i Klaptoft i Velling sogn, døbt 16.12.1802 i hjemmet, død 01.02.1885 i Østerno i No sogn, begravet 08.02.1885 på No kirkegård. Gdr. Østerno i Hee sogn.
42. **Jens Christensen**, født ca. 1768 i Foldager i Hee sogn, død 26.05.1855 i Foldager i Hee sogn, begravet 03.06.1855 i Hee.
Boelsmand. og smed i Foldager i Hee.
Han blev gift med Maren Pedersdatter, den 17.11.1799 i Hee kirke.

Børn:

- i **Sidsel Jensdatter**, født 1801 i Foldager i Hee sogn, døbt 26.03.1801 i hjemmet, død 12.04.1873 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 19.04.1873 i Hee. Ved dåb Zidsel. Hun blev gift med (1) Mogens Christensen, den 16.11.1823 i Hee, født 1799 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 27.07.1799 i hjemmet, død 01.08.1836 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 07.08.1836 i Hee. Gmd. Agersbæk i Hee. Døde af brystsvaghed. Hun blev gift med (2) Milter Andersen, den 19.03.1837 i Hee, født 1808 i Velling sogn, døbt 28.11.1808 i Velling, død 24.02.1895 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 04.03.1895 i Hee. Landmand i Agersbæk i Hee.
- 21.
- ii **Mette Jensdatter**, født 1804 i Foldager i Hee sogn, døbt 19.04.1804 i hjemmet, død 11.05.1895 i Højmark i Sdr. Lem sogn, begravet 18.05.1895 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Mads Bonde Benjaminsen, den 31.05.1830 i Sdr. Lem kirke.
 - iii **Ane Jensdatter**, født 1806 i Foldager i Hee sogn, døbt 21.11.1806 i hjemmet, død 20.05.1880 i Foldager i Hee sogn, begravet 27.05.1880 i Hee. Hun blev gift med Niels Christian Gregersen, den 26.12.1834 i Hee, født 1807 i Hvingel i Hee sogn, døbt 05.10.1807 i Hee, død 30.07.1849 i Foldager i Hee sogn, begravet 05.08.1849 i Hee. Gdm. Foldager, Foldagervej 1, Hee, 1838-49, enken til 1877. Hee sogn s.435.
 - iv **Jens Christjan Jensen**, født 1809 i Hee sogn, døbt 31.10.1809 i hjemmet, død 1812 i Foldager i Hee sogn, begravet 01.03.1812 i Hee.
 - v **Jens Christjan Jensen**, født 1812 i Foldager i Hee sogn, døbt 07.04.1812 i hjemmet, død 1812 i Foldager i Hee sogn, begravet 11.10.1812 i Hee.

vi **dødfødt datter**, født 1813 i Foldager i Hee sogn, død 1813 i Foldager i Hee sogn, begravet 26.09.1813 i Hee.

vii **Christiane Jensdatter**, født 08.12.1816 i Foldager i Hee sogn, døbt 09.12.1816 i hjemmet, død 02.04.1817 i Foldager i Hee sogn, begravet 07.04.1817 i Hee.

43. **Maren Pedersdatter**, født 09.03.1774 i Agersbæk i Hee sogn, død 03.09.1840 i Foldager i Hee sogn, begravet 11.09.1840 i Hee.

44. **Søren Christensen**, født 1757 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.07.1757 i Stauning kirke, død 03.12.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 15.12.1822 i Stauning.
Gårdmand i Langkjær i Stauning 1790-1833.
Han blev gift med Bodil Madsdatter, den 17.10.1790 i Stauning kirke.

Børn:

22. i **Christen Sørensen**, født 1791 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 09.10.1791 i Stauning kirke, død 21.01.1865 i Voldbjerg i Hee sogn, begravet 29.01.1865 i Hee. Han blev gift med Ane Jensdatter.
- ii **Mads Bonde Sørensen**, født 1793 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.02.1793 i Stauning kirke, død 1793 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.10.1793 i Stauning.
- iii **Mads Sørensen**, født 1794 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.12.1794 i Stauning kirke, død 1875 i Langkjær i Stauning sogn. Gdr. Langkjær i Stauning 1833-1874. Han blev gift med Ane Nielsdatter, den 16.11.1828 i Stauning kirke, født 1808 i Bousø i Stauning sogn, døbt 10.04.1808 i Stauning kirke, død 17.12.1886 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 26.12.1886 i Stauning.
- iv **Jens Sørensen**, også kendt som Jens Sørensen Kirk, født 1797 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 29.01.1797 i Stauning kirke, død 16.12.1858 i Kirkegaard i Staby sogn, begravet 27.12.1858 i Staby. Gdr. Kirkegaard i Staby (matr. 30) 1829-58. Han blev gift med Ane Christensdatter, den 07.04.1828 i Stauning kirke, født 1803 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.09.1803 i Stauning kirke, død 25.02.1881 i Kirkegaard i Staby sogn, begravet 06.03.1881 i Staby.
- v **Kirsten Sørensdatter**, født 1799 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 21.04.1799 i Stauning kirke, død 13.03.1884 i Smedegaard i Skjern sogn, begravet 20.03.1884 i Skjern. Hun blev gift med Mikkel Jensen (Smedegaard), den 30.10.1825 i Stauning, født 1800 i Skjern sogn, Bølling hrd., død 14.11.1863 i Smedegaard i Skjern sogn, begravet 22.11.1863 i Skjern. Gdr. Smedegaard i Skjern. Sognefoged 1840-63. Dannebrogsmænd 1851. (Albæk Mølle s. 9).
- vi **Hans Sørensen**, født 1801 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 06.09.1801 i Stauning kirke, død 15.11.1888 i Engsig i Skjern, begravet 23.11.1888 i Skjern. Gdr. Engsig i Skjern. Han blev gift med Karen Christensdatter, den 20.04.1840 i

Skjern, født 20.06.1819 i Vraa i Skjern sogn, Bølling hrd., døbt 21.06.1819 i hjemmet, død 18.01.1896 i Ringkøbing, begravet 24.01.1896 i Ringkøbing. Døde under et ophold hos sin datter i Ringkøbing.

- vii **Ane Sørensdatter**, født 1803 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 02.10.1803 i Stauning kirke, død 21.08.1872 i Engsig i Skjern, begravet 27.08.1872 i Skjern. Hun var partner med (1) Peder Thomsen. Ungkarl Ganer i Skjern. Udlagt fader. Hun blev gift med (2) Jeppe Thomsen, også kendt som Jeppe Thomas Christiansen, den 31.10.1830 i Stauning, født 1801 i Engsig i Skjern, døbt 18.01.1801 i Skjern, død 30.08.1854 i Engsig i Skjern, begravet 05.09.1854 i Skjern. Gdr. Engsig i Skjern sogn.
- viii **Maren Sørensdatter**, født 1806 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 26.05.1806 i Stauning kirke, død 20.12.1887 i Østerby i Stauning sogn, begravet 27.12.1887 i Stauning. Hun blev gift med (1) Iver Bendtsen, den 12.10.1834 i Stauning, født 1804 i Østerby i Stauning sogn, døbt 22.08.1804 i Stauning, død 10.02.1846 i Østerby i Stauning sogn, begravet 15.02.1846 i Stauning. Gdr. Østerby i Stauning 1834-46. Hun blev gift med (2) Niels Jensen (Iversen), den 28.03.1847 i Stauning, født 21.11.1818 i Østerby i Stauning sogn, døbt 21.11.1818 i hjemmet, død 03.09.1897 i Østerby i Stauning sogn, begravet 10.09.1897 i Stauning. Gdr. Østerby i Stauning 1847-86.
- ix **Mette Sørensdatter**, født 1808 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 29.05.1909 i Stauning kirke, død 12.10.1883 i Sdr. Kjærgaard i Skjern sogn, begravet 19.10.1883 i Skjern. Hun blev gift med Niels Christian Mikkelsen, den 27.03.1831 i Stauning, født 07.03.1808 i Rahbækgaard i Skjern sogn, døbt 07.03.1808 i Skjern, død 18.11.1878 i Sdr. Kjærgaard i Skjern sogn, begravet 24.11.1878 i Skjern. Gdr. Sdr. Kjærgaard i Marup, Skjern sogn (1834)-(1850).
- x **Karen Sørensdatter**, født 1812 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 01.11.1812 i Stauning kirke, død 1814 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 05.06.1814 i Stauning.

45. **Bodil Madsdatter**, født 30.07.1770 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 05.08.1770 i Stauning kirke, død 04.12.1839 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.12.1839 i Stauning.

46. **Jens Graversen Vium**, født ca. 1768, død 17.09.1827 i Ulfborg sogn, begravet 23.09.1827 i Ulfborg.
1801 indsidder hos faderen i Ulfborg. 1827 almissemænd hos Bertel Smed i Ulfborg.
Han blev gift med Maren Michelsdatter, den 21.09.1797 i Ulfborg.

Børn:

- 23. i **Ane Jensdatter**, født 1798 i Ulfborg sogn, døbt 05.08.1798 i Ulfborg, død 29.11.1873 i Voldbjerg i Hee sogn, begravet 06.12.1873 i Hee. Hun blev gift med Christen Sørensen.

47. **Maren Michelsdatter**, født ca. 1767, død 08.09.1807 i Vium i Ulfborg sogn.

48. **Christen Flor**, født 01.06.1751 i Nykirken, Bergen, Norge, død 06.09.1796 i København, Sankt Nicolaj, begravet i København, Assistens Kirkegaard.
Købmand og brændevinsbrænder i København.
(<https://www.geni.com/people/Christen-Flor/6000000022462428322>).
Han blev gift med Anna Maria Beyer.

Børn:

24. i **Niels Christian Flor**, født 29.10.1787 i København, døbt 11.11.1787 i København, Sankt Nicolaj kirke, død 05.10.1858 i Næstved, Sankt Peders sogn, begravet 12.10.1858 i Næstved. Han blev gift med Anne Cathrine Knekkenborg, den 29.11.1816 i Næstved, Sankt Mortens sogn.
49. **Anna Maria Beyer**, født 08.03.1748 i Sankt Nikolaj sogn, død 12.04.1801 i København, Sankt Nicolaj sogn, begravet 16.04.1801 i København.
50. **Christen Knekkenborg**, født ca. 1761, død eft. 1801. Skomager i Østergade i Næstved. Han blev gift med Inger Cathrine Larsdatter, den 05.10.1787 i Næstved, Sankt Mortens kirke.

Børn:

25. i **Anne Cathrine Knekkenborg**, født ca. 1797, død 26.02.1822 i Næstved, Sankt Peders sogn, begravet 04.03.1822 i Næstved. Hun blev gift med Niels Christian Flor, den 29.11.1816 i Næstved, Sankt Mortens sogn.
51. **Inger Cathrine Larsdatter**, født ca. 1763, død eft. 1801.
52. **Michael Christiansen Qvortrup**, født 1727, død 18.05.1797 i Hadsund i Vive sogn. Kontrollør i Hadsund, Vindblæs sogn, Randers amt og Vive sogn, Aalborg amt.
(<http://www.barfod-barfoed.dk/stamtavle/getperson.php?personID=I7895&tree=barfod1>).
(<http://kunnerup.com/f392.htm>).
Han blev gift med Anna Sofie Brasch, den 22.09.1769 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn.

Børn:

26. i **Jens Christian Qvortrup**, født 1773 i Hadsund i Vindblæs sogn, Randers amt, død 18.08.1834 i Sandlynggaard, Stenlille sogn, Holbæk amt, begravet 23.08.1834 i Stenlille. Han blev gift med Cecilie Marie Brasch, den 25.04.1806 i Førslev kirke.
53. **Anna Sofie Brasch**, født 1732 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, døbt 19.10.1732 i Svenstrup kirke, død 28.10.1796 i Hadsund i Vive sogn.
54. **Christian Hostrup Brasch**, født 1728 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, døbt 02.02.1728 i Svenstrup kirke, død 08.04.1805 i Førslev.
Præst i Førslev sogn.
(<http://kunnerup.com/f99.htm>).

Han blev gift med Karen Liebroth, den 09.07.1783 i Antvorskov, Slagelse, Skt. Peder landsogn.

Børn:

27. i **Cecilie Marie Brasch**, født 1784 i Førslev sogn, døbt 17.09.1784 i Førslev kirke, død 27.02.1863 i Stenlille, begravet 06.03.1863 i Stenlille. Hun blev gift med Jens Christian Qvortrup, den 25.04.1806 i Førslev kirke.

55. **Karen Liebroth**, født ca. 1745.

56. **NN Meyer**, død før 1840. Han blev gift med Christine Marie Wulff.

Børn:

28. i **Conrad Meyer**, født ca. 1815 i København, død 23.03.1871 i Sindssygeanstalten ved Vordingborg, begravet 31.03.1871 i Kongens Lyngby. Han blev gift med Charlotte Amalie Thiele.

57. **Christine Marie Wulff**, født ca. 1778, død eft. 1840.
1840 er hun værshusholder i Store Helligejststræde 149, stuen til højre.

58. **Thomas Rudolph Thiele**, født 27.10.1773 i København, død 20.06.1841 i København.
Kammerassessor, fhv. forvalter for Sorø Akademi's søndre Godsdistrikt. Cand.jur., sproglærer i København.
(Bogtrykker Johan Rudolf Thiele's samtlige Efterkommere. Ved S. Otto Brenner.
<https://dis-danmark.dk/bibliotek/900375.pdf>).
Han blev gift med Ellen Sophie Strøyer, den 27.12.1806 i Haarlev.

Børn:

29. i **Charlotte Amalie Thiele**, født 27.07.1809 i København, død 07.01.1881 i København, begravet 16.01.1881 i Kongens Lyngby. Hun blev gift med Conrad Meyer.

59. **Ellen Sophie Strøyer**, født 1779, død 04.01.1863 på Frederiksberg Slot.

Tip-3-oldeforældre

64. **Peder Madsen Heeager**, født 1723 i Ølgod sogn, døbt 26.09.1723 i Ølgod kirke, død 23.03.1804 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 30.03.1804 i Ølgod kirkegård.
Han er sikkert blevet gift med Kirsten i perioden 1746-49 i Ølgod, hvor der i kirkebogen mangler oplysninger om vielser.
På samme tid overtog han efter faderen fæstet af Hedeagergaard, der hørte under Ølgod Præsteembede, og her fik han og Kirsten 8 børn i perioden 1749-64.
I 1779 gik Peder og Kirsten på aftægt og overlod fæstegården til sønnen Mads, selv om de kun var midt i 50'erne.

Kilder:

Kirkebøger

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

Peder Helt Haahr: Slægten Haahr. 1979. Side 211-341.

Børn:

- i **Kirsten Pedersdatter**, født 1749 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 07.09.1749 i Ølgod kirke, død 1751 i Ølgod sogn, begravet 21.03.1751 i Ølgod kirkegård.
- ii **Hans Pedersen**, født 1751 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 12.09.1751 i Ølgod kirke, død 04.01.1827 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 14.01.1827 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Anna Cathrine Nielsdatter, den 28.05.1778 i Ølgod kirke, født 1749 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 01.06.1749 i Ølgod kirke, død 1812 i Vallund i Ølgod sogn, begravet 25.09.1812 i Ølgod kirkegård. De blev trolovet 23. april 1778 i Anne Cathrines stedfar Clemens gård i Vallund og dagen efter vielsen fik Hans udstedt et fæstebrev, der i uddrag lyder således:
"Jeg Niels Hansen til Stamhuset Lønborggaard og Skrumsager fæster til velagte unge karl Hans Pedersen fra Hedeager, der med fripas er forsynet, det sted i Vallund by, som Clemen Gregersen sidst beboede, stående for hartkorn 2 tdr. 5 skp. 3 fdk., så at han fra denne dag antager sig bemeldte sted med besætning til beboelse, og samme sin livs tid beholder i fæste på vilkår: at han årlig svarer alle kongelige påbud og ekstraskatter, samt til hver Martins dag at betale i årlig landgilde og frihedspenge 7 rdl. 1 mk. og 8 sk., forretter villighedskørsel og arbejde lige med mine andre hovfrie bønder og Eders naboer, dyrker og dri-ver jorden forsvarligen, sætter bygningen i fuldkommen stand og samme derefter således vedligeholde - I øvrigt retter Eder efter Hds. kongelige Majestæts lov og forordninger, være mig, mine udsendte eller efterkommende ejere i alle måder hørig og lydige, alt under lovens straf og dette fæstes forbrydelse.
Lønborggaard d. 29. maj 1778 N. Hansen."
Samtidig blev der oprettet en aftægtskontrakt mellem ham og svigerforældrene, der skulle have ophold på gården.
Kun et par uger efter brylluppet fødte Anne Cathrine deres første barn, og i løbet af de følgende 14 år blev det til yderligere 6.
I 1797 delte Hans Pedersen sin gård i 2 dele, så på det tidspunkt har han nok været selvejer, i hvert fald ejer han gården i 1801, da han udsteder en panteobligation til Ole Christensen i Pagaard og som sikkerhed stiller "sin

påboende og selvejende gård her i Vallund." Gårdens hartkorn var på 1 td. 2 skp. 3 fdk. og 1½ album, altså nøjagtig halvdelen af den oprindelige fæstegård. Anne Cathrine døde i Vallund i 1812, 63 år gammel; men først et par år efter holdes der skifte, nemlig den 18.7.1814.

I dagligstuen var der et fyrebord, en jernkakkelovn, 4 stole, et hængeskab, et gammelt skab og et stueur; desuden 2 messinglysestager, 1 tinskål, 2 tintallerkener, nogle sorte mælkesætter, potter, tekopper, flasker, glas o.l. samt nogle gamle bøger.

Storstuen indeholdt 4 senge med sengeklæder, et gammelt egebord, en kakkelovn, et spejl og to gamle egekister, desuden var der en hammelstok og 2 høleer.

I køkkenet var der bryggerkedel, jerngryde, kærne, spand, strippe, kar, dejtrug m.m. I gården var der 3 vogne, hestetøj, plov, harve og diverse andre redskaber. Besætningen bestod af 6 køer, 1 kalv, 2 heste, 2 grise, et får og en vædder, 10 små gæs samt en bistade.

Alt dette blev vurderet til godt 118 rdl., hvortil kom gården med bygninger, 900 rdl.; men i sølvværdi var det kun 537 rdl., og da Hans skyldte 461 rdl. til forskellige kreditorer, mest til ovennævnte Ole Christensen i Pagaard, og desuden skulle udrede skifteomkostningerne, så var der kun godt 60 rdl. tilovers. Af dem skulle han selv have halvdelen, altså var der kun lidt over 30 rdl. til deling mellem de 5 børn.

Nogen tid efter Anne Cathrines død (vist o. 1817) overlod Hans Pedersen gården til sønnen Niels Peder for 180 rdl. og aftægt. Denne solgte den dog videre i 1823 til broderen Peder, og det blev så hos ham, Hans kom til at tilbringe sine sidste aftægtsår. Han døde i Vallund i Ølgod i 1827, 75 år gammel.

(Kilder: Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. 1988. Side 664-667. H.K.Kristensen: Øster Horne herred. Side 310. Øster Horne Herreds skifteprotokol (B82G-65) s. 492b-493a, 506a-507b. Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 118).

- iii **Karen Pedersdatter**, født 1752 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 23.04.1752 i Ølgod kirke, død 24.03.1839 i Ølgod sogn, begravet 01.04.1839 i Ølgod. Hun blev gift med (1) Niels Jensen, den 28.09.1777 i Ølgod, født 1743, død 21.01.1816 i Medum i Ølgod sogn, begravet 28.01.1816 i Ølgod. Gdr. Medum Vestergaard i Ølgod (matr. 2a) til o.1800; gdr. Medum Vestermark (matr. 5a) til 1809. Hun blev gift med (2) Lars Madsen, den 26.05.1816 i Ølgod kirke, født ca. 1750, død 18.06.1836 i Egknud i Ølgod sogn, begravet 26.06.1836 i Ølgod.
- iv **Kirsten Pedersdatter**, født 1755 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 02.03.1755 i Ølgod kirke, død 1806 i Ll. Grønlund i Ølgod sogn, begravet 26.10.1806 på Ølgod kirkegård. Hun blev gift med (1) Peter Helt Haahr, i 1777, født 1749 i Ølgod Præstegaard, døbt 19.01.1749 i Ølgod, død 1795 i Henne sogn, begravet 18.05.1795 i Henne. Sognedegn i Henne og Lønne 1776-95. Hun blev gift med (2) Peder Sørensen, født 1753 i Tistrup.
- 32. v **Mads Pedersen Heeager**, født 1757 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.10.1757 i Ølgod kirke, død 05.11.1836 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 13.11.1836 i Ølgod. Han blev gift med Margrethe Olufsdatter, den 24.10.1779 i Ølgod kirke.

- vi **Nis Pedersen**, født 1759 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 27.12.1759 i Ølgod kirke, død 1760 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 20.01.1760 i Ølgod kirkegård.
- vii **Anna Marie Pedersdatter**, født 1761 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 12.07.1761 i Ølgod kirke, død eft. 1790. Evt. i Ejstrup i FASTER 1801? Hun blev gift med Thomas Hansen, den 05.01.1790 i Ølgod kirke.
- viii **Peter Nicolai Pedersen**, født 1764 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 05.02.1764 i Ølgod kirke, død 1768 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 28.08.1768 i Ølgod kirkegård.

65. **Kirsten Hansdatter**, født apr.1723 i Hedeager i Ølgod sogn, død 1790 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.08.1790 i Ølgod kirkegård.
Strellev kirkebog 1756: "d. 14 mar. blev Christen Hansens Hans af Annexpræstegården døbt. Hans søster Kirsten bar barnet. Faddere var Peder Madsen Heager..) denne oplysning indikerer Kirstens afstamning, selv om hendes dåb ikke findes i Ølgod kirkebog.
66. **Oluf Jensen**, død eft. 1782. I Hjeddning i Ølgod. Han blev gift med Ellen Christine Pedersdatter, den 27.04.1734 i Ølgod kirke.

Børn:

- i **Peder Olufsen**, født 1735 i Hjeddning i Ølgod sogn, døbt 16.03.1735 i Ølgod kirke, død 26.12.1818 i Hjeddning i Ølgod sogn, begravet 03.01.1819 i Ølgod. Gårdmand i Hjeddning i Ølgod. Han blev gift med (1) Lene Jensdatter, den 14.09.1756 i Ølgod kirke, født 1736 i Ølgod sogn, døbt 02.02.1836 i Ølgod kirke, død 1782 i Hjeddning i Ølgod sogn, begravet 02.06.1782 i Ølgod. Han blev gift med (2) Inger Michelsdatter, født ca. 1734, død 1814, begravet 06.12.1814. 1814 d. 6 dec. begravet Peder Olesens kone af Hjeddning Inger Michelsdatter 80 år. Denne kone døde meget hastig på marken, da hun vilde gå hjem fra et sted i nærheden.
- ii **Anne Olufsdatter**, født 1737 i Hjeddning i Ølgod sogn, døbt 06.01.1737 i Ølgod, død 1782 i Østergaard i Lyne sogn. Skifte Lønborggaard (G456-13): fol. 184b Anne Olesdatter i Østergård 1.8.1782
E: Frands Nielsen B: af første ægteskab Gregers 17, Ole (19), Hans 14, Christen 12, af andet ægteskab Thomas 9, Niels 5, Mette 7 FM: Ole Jensen og Peder Olesen af Heiding Ølgod sogn. Hun blev gift med (1) Thomas Gregersen, den 29.09.1760 i Ølgod kirke, født 1725 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 08.08.1725 i Ølgod kirke, død 1771 i Østergaard i Lyne sogn, begravet 07.04.1771 i Lyne. Gmd. i Østergaard i Lyne.
Skifte Lønborggaard (G456-13): fol. 8b Thomas Gregersen i Østergård Lyne sogn 17.4.1771
E: Anne Olufsdatter LV: hendes bror Peder Olesen Hjeding Ølgod sogn B: Gregers 9, Ole 6, Hans 4, Christen 2, Peder 10 uger FM: Farbrødrene Niels her i gården og Jens fra Bisgård. Hun blev gift med (2) Frands Nielsen, den 31.10.1771

i Lyne, født 1744 i Vallund i Ølgod sogn, døbt 27.09.1744 i Ølgod kirke, død 14.05.1817 i Østergaard i Lyne sogn, begravet 23.05.1817 i Lyne.

- iii **Kirsten Olufsdatter**, født 1739 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 26.03.1739 i Ølgod kirke, død 17.08.1818 i Gravlund i Øse sogn, begravet 23.08.1818 i Øse. Hun blev gift med Thomas Jensen, i 1767, født ca. 1723, død 07.02.1814 i Gravlund i Øse sogn, begravet 13.02.1814 i Øse. Boelsmand i Graulund i Øse sogn. Enkemand.
 - iv **Jens Olufsen**, født 1741 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 11.05.1741, død 1782 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 18.08.1782 i Ølgod. Hjedding i Ølgod. Han blev gift med Mette Olufsdatter, født 1743, død 1799 i Ekknud i Ølgod sogn, begravet 15.08.1799 i Ølgod.
 - v **Stivert Olufsdatter**, født 1743 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 06.10.1743 i Ølgod kirke, død 1763 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 19.02.1763 i Ølgod.
 - vi **Maren Olufsdatter**, født ca. 1745 i Hjedding i Ølgod sogn, død 1801/1815. Hun blev gift med (1) Frands Lauridsen, den 13.04.1777 i Egvad, født ca(?) 1730, død 1783 i Tarm i Egvad sogn. Selvejer i Tarm. Skifte Lundenæs amt (B8-1083): 795 Frands Lauridsen i Tarm i Egvad sogn. 10.6.1783, fol.207B.
E: Maren Olufsdatter. LV: bror Peder Olufsen i Hjedding i Ølgod sogn. B: Oluf 4, Søren 2. FM: farbror Hans Lauridsen i Tarm. Første ægteskab med Kirsten Hansdatter. B: Laurids 24, Hans 20, Christen 19, Frands 17, Karen 16, Sidsel Kirstine 14, Anne Cathrine 13, Anne 9. FM: fars søskendebarn Frands Lauridsen, Christen Nielsen i Tarm, mosters mand Christen Christensen Gyris i Oddum sogn, morbror Søren Hansen Bisgaard i Tarm. Hun blev gift med (2) Niels Christiansen Gade ca. 1783, født ca. 1759 i Tarm i Egvad sogn, død 07.12.1832 i Tarm i Egvad sogn, begravet 16.12.1832 i Egvad. Gmd. Gade i Tarm 1783-o.1810.
33. vii **Margrethe Olufsdatter**, født 1752 i Ølgod sogn, døbt 15.10.1752 i Ølgod, død 14.04.1839 i Hedeager i Ølgod sogn. Hun blev gift med Mads Pedersen Heeager, den 24.10.1779 i Ølgod kirke.
67. **Ellen Christine Pedersdatter**, født 1713 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 17.09.1713 i Ølgod, død 1782 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 11.12.1782 i Ølgod.
68. **Jens Christensen Hekkenfeldt**, født ca. 1728, død 1810 i Uldbæk i Lyne sogn, begravet 19.08.1810 i Lyne.
Gårdmand i Uldbæk i Lyne.
Han blev gift med Else Kirstine Henrichsdatter.

Børn:

- 34. i **Mads Jensen**, født 1756 i Uldbæk i Lyne sogn, døbt 29.08.1756 i Lyne kirke, død 20.10.1822 i Lyne i Lyne sogn, begravet 27.10.1822 i Lyne. Han blev gift med Abelone Nielsdatter.

- ii **Henrik Jensen**, født 1760 i Uldbæk i Lyne sogn, døbt 15.05.1760 i Lyne kirke. Gmd. i Uldbæk i Lyne (1787). Han blev gift med Ellen Marie Sørensdatter, også kendt som Edel Marie, født ca. 1762.

69. **Else Kirstine Henrichsdatter**, født ca. 1725, død 1798 i Uldbæk i Lyne sogn, begravet 13.05.1798 i Lyne.

80. **Christen Christensen**. Udlagt fader. En gift mand fra Ildsted i Gørding. Det kunne være ham her (døbt 10.10.1734, død 18.11.1810 i Sdr. Gørding):

Ribe, Gørding, Gørding, Ilsted, , 4.Fam, FT-1787, C1692

Navn:	Alder:	Status:	Stilling i familien:	Erhverv:	Fødested:
<i>Christen Christensen</i>	45	Gift	Mand	Bonde, Hus- og Tømmermand	
Dorthea Hansdatter	34	Gift	Hans Kone		
Søren Christensen	11	Ugift	Barn af 1 ægteskab		
Hans Christensen	6	Ugift	Barn af 1 ægteskab.		

Han var partner med Ane Marie Henningsdatter.

Børn:

40. i **Benjamin Gynter Henningsen**, født 1765 i Janderup sogn, døbt 16.06.1765 i Janderup kirke, død 06.03.1811 i Korsdal i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med (1) Maren Madsdatter, den 06.06.1789 i Velling kirke. Han blev gift med (2) Karen Madsdatter, den 16.10.1791 i Stauning kirke.

81. **Ane Marie Henningsdatter**, født 1739 i Janderup sogn, døbt 27.09.1739 i Janderup kirke, død 11.09.1814 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 17.09.1814 i Sdr. Lem. Ugift. Boede 1801 hos sønnen i Sdr. Lem.

82. **Mads Christensen Bonde**, født 1746 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.11.1746 i Stauning kirke, død 1801 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 16.06.1801 i Stauning kirkegård.

Mads blev gift o. 1768. I forbindelse med giftermålet har han sikkert overtaget Bousøgaard efter faderen, der da var over 60 år, og her fik ægteparret i alt 10 børn.

Mads var tilsyneladende en velstillet mand, der havde råd til at købe bøndergårde, når godserne solgte ud. I april 1779, da der var auktion over gods fra Lundenæs, købte han Jens Mortensens fæstegård i Sønderby på ca. 9 tdr. hartkorn for godt 160 rdl., samt Jens Jensen Heedes fæstegård i Hedeby på godt 7 tdr. hartkorn for lidt over 80 rdl.

I december 1787 solgte han den første gård til Jens Mortensen for 500 rdl., men da Jens samtidig udstedte en obligation på 500 rdl. til Mads Bonde, fik denne nok ingen kontanter udbetalt. Samme år lånte han 225 rdl. til Laurids Nielsen i Sønderby, der også måtte udstede en obligation, så penge var åbenbart ikke en mangelvare for Mads; han beholdt da også gården i Hedeby, til sin død. Derimod havde han endnu i 1789 ikke fået købt Bousøgaard, der hørte under Holmgaard i Sdr. Lem sogn; men da dette gods kom på auktion i midten af 1790-erne, har han sikkert købt sin fødegård, i hvert fald ejer Anne den i 1804.

Mads Christensen Bonde døde i 1801 og blev begravet den 16. juni på Stauning kirkegård, kun 54 år gammel. Desværre er det ikke lykkedes at finde skifteforretningen efter ham; men fra en oversigt over sluttede skifter i Ringkøbing amt ved vi, at skiftet blev påbegyndt 11. august og sluttet 23. august 1801. Hans umyndige sønner arvede hver 400 rdl. og døtrene det halve, de myndige børn har vel arvet det samme, den myndige Christen fik i hvert fald også 400 rdl.; så den samlede arv til børnene må have været på 2.800 rdl., og var Annes part af tilsvarende størrelse, var der altså en formue på i alt 5.600 rdl.

Året efter solgte Anne gården i Hedeby til sønnen Christen for 850 rdl. (han solgte den videre i 1807 for 900 rdl.), og den 5.7.1804 solgte hun Bousøgaard til sønnen Niels (den ældre). Hun fik ophold på gården, som hun lod en del af sin kapital stå i, den skulle så ved hendes død udbetales til de 3 yngste sønner.

(Kilder: Designation over sluttede skifter i Ringkøbing Amt 1801 (B8-1111) nr. 74. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP1) s. 56b, 57, 635, 701b, (B80C-SP2) s. 22, 80. Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. Privattryk 1951).

Han blev gift med Anne Jacobsdatter ca. 1768 i Sdr. Lem.

Børn:

- i **Maren Madsdatter**, født 1769 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 16.07.1769 i Stauning kirke, død 1790 i Stauning, begravet 28.11.1790 i Stauning. Hun blev gift med Benjamin Gynther Henningsen, den 06.06.1789 i Velling kirke, født 1765 i Janderup sogn, døbt 16.06.1765 i Janderup kirke, død 06.03.1811 i Korsdal i Sdr. Lem sogn. Tømrer; landmand i Korsdal i Sdr. Lem. Sognefoged. Skifte Bølling herred B80C-27 s. 185. 7 børn.
- 45. ii **Bodil Madsdatter**, født 30.07.1770 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 05.08.1770 i Stauning kirke, død 04.12.1839 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 13.12.1839 i Stauning. Hun blev gift med Søren Christensen, den 17.10.1790 i Stauning kirke.
- 41. iii **Karen Madsdatter**, født 1773 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 18.04.1773 i Stauning kirke, død 24.05.1831 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 29.05.1831 i Sdr. Lem. Hun blev gift med (1) Benjamin Gynther Henningsen, den 16.10.1791 i Stauning kirke. Hun blev gift med (2) Niels Jensen (Korsdal), den 29.09.1811 i Sdr. Lem.
- iv **Kirsten Madsdatter**, født 1775 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 17.02.1775 i Stauning kirke, død 1813 i Sdr. Lem sogn, begravet 10.01.1813 i Sdr. Lem kirkegård. Skifte Bølling herred B80C-27 s. 303b, 4 børn. Hun blev gift med Jacob Jensen Nygaard, den 29.09.1799 i Stauning kirke, født 19.12.1768 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, død 31.07.1848 i Bækbo i Sdr. Lem sogn. Gårdmand i Nygaard o.1800-36 og i Bækbo i Sdr. Lem sogn 1836-48. "Jacob Jensen Nyegaard af Lemb Sogn og Kirsten Mads Datter af Stauning Sogn, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at De skulle være Sødskende Børn. Kiøbenhavn 6 September 1799." (C4-157 1799 nr. 390).
- v **Christen Madsen Bonde**, født 1777 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.04.1777 i Stauning kirke, død 30.01.1853 i Koustrup i Velling sogn. Gmd. "Strandgaard" i Koustrup i Velling. Velling Sogn s. 317. Han blev gift med (1)

Vibekke Christensdatter, født 1778. Han blev gift med (2) Erika Christensdatter, den 08.06.1802 i Velling, født 1781 i Velling sogn, døbt 04.06.1781 i Velling, død 17.07.1861 i Velling sogn. Dt. af Christen Krogsgaard og Gunder Jensdatter.

vi **Mette Madsdatter**, født 1779 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 28.02.1779 i Stauning kirke, død 12.06.1870 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 17.06.1870 i Stauning. Hun blev gift med Christen Christensen, også kendt som Christen Chr. Krogsgaard/Fruergaard, den 15.03.1807 i Stauning, født 1779 i Østerby i Stauning sogn, døbt 07.11.1779 i Stauning kirke, død 30.09.1862 i Sønderby i Stauning sogn, begravet 05.10.1862 i Stauning. Gmd. i Stauning: Krogsgaard 1804-24, Fruergaard 1824-35.

vii **Niels Madsen Bonde**, født 1780 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 19.11.1780 i Stauning kirke, død 02.01.1867 i Bousø i Stauning sogn, begravet 11.01.1867 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Christensdatter, den 15.03.1807 i Stauning kirke, født 1787 i Østerby i Stauning sogn, døbt 05.08.1787 i Stauning kirke, død 26.01.1861 i Bousø i Stauning sogn, begravet 03.02.1861 i Stauning kirkegård. Allerede inden Niels var fyldt 20 år, døde hans far, og efter at moderen havde solgt den ene af deres to gårde til sin ældste søn i 1802, overlod hun i juli 1804 Bousøgaard, der var på 4,85 tdr. hartkorn, til Niels og gik på aftægt her.

Niels måtte nu til at se sig om efter en kone, og valget faldt altså på Kirsten, der endnu ikke var fyldt 20, da de i 1807 blev gift; og i de næste 20 år fik de sammen 8 børn, der alle blev født i Bousøgaard.

I 1830, da Niels havde haft gården i 26 år, besluttede han at sælge den til sin ældste søn, Mads, skønt denne kun var knap 21, og Niels selv endnu ikke var fyldt 50 år. Det har dog nok været for tidligt at gå på aftægt - især for Kirsten, der kun var 43 - og da Mads så giftede sig i nov. 1835, kunne det nok give anledning til gnidninger imellem de to generationer. Der gik da også kun et års tid, inden Niels i 1837 købte gården tilbage, hvorefter Mads og hans familie rejste til nabosognet Lønborg.

Niels og Kirsten drev nu selv Bousøgaard i en årrække, inden de o. 1845 overlod den til den næstældste søn Christen og gik på aftægt hos ham.

(Kilder: Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokoller (B80C-SP2) s. 22, (B81-SP14) s. 824. Knud Nielsen: Gårde og steder i Lønborg sogn s. 11. Niels Vastrup: Bousøgaard-Bonde-Slægtstavle. Privattryk København 1991).

viii **Niels Madsen Bonde**, født 1784 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 04.04.1784 i hjemmet, død 02.05.1872 i Rækkergaard i Hanning sogn, begravet 12.05.1872 i Hanning. Forp. Dejbjerg Præstegård; gdr. Rækkergaard i Hanning 1842-50. 6 børn. Han blev gift med (1) Mariane Andersdatter, den 19.04.1818 i Dejbjerg kirke, født 1788 i Fæster sogn, død 03.07.1820 i Præstegaarden i Dejbjerg sogn, begravet 08.07.1820 i Dejbjerg. Han blev gift med (2) Mariane Lauridsdatter, den 01.06.1823 i Dejbjerg kirke, født 1794 i Stockholm i Sdr. Lem sogn, døbt 24.08.1794 i Sdr. Lem kirke, død 29.06.1835 i Dejbjerg sogn, begravet 05.07.1835 i Dejbjerg.

- ix **Jacob Madsen Bonde**, født 1786 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 22.03.1786 i hjemmet, død 09.09.1861 i No i Hee sogn, begravet 17.09.1861 i Hee. Gmd. i Østergaard i No. Han blev gift med (1) Maren Catrine Christensdatter, den 24.11.1822 i Hee kirke, født 1783 i Lybæk i Hee sogn, døbt 30.11.1883 i Hee, død 20.08.1827 i Ø. No i Hee sogn, begravet 26.08.1827 i Hee. Skifte B80A-165 s. 56b, 71 og 150b. 1 fællesbarn. Han blev gift med (2) Inger Kirstine Michelsdatter, i 1828, født 12.01.1801 i Debelmose i Sdr. Borris sogn, død 10.04.1889 i Østerno, begravet 17.04.1889 i Hee. Dt. af Michel Christensen Debelmose og h. Anne Kirstine Andersdatter Handerup.
- x **Lars Madsen Bonde**, født 1788 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 28.09.1788 i Stauning kirke, død 15.02.1854 i Heager i Hee sogn, begravet 24.02.1854 i Hee. Gmd. i Heeager i No (matr. 4) 1825-55. 1901: 3 børn (Ulfborg Hind hrd. B80A-5298 s. 124). Døde af brystsvaghed. Han blev gift med Kirsten Jensdatter ca. 1826, født 1795 i Lybæk i Hee sogn, døbt 03.08.1795 i hjemmet, død 20.10.1868 i Heeager i Hee sogn, begravet 29.10.1868 i Hee.
83. **Anne Jacobsdatter**, født 1746 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 20.11.1746 i Sdr. Lem kirke, død 1815 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 15.01.1815 i Stauning kirkegård.
86. **Peder Christensen Degnboel**, født 1736 i Kjær i Vedersø sogn, død 15.03.1791 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 20.03.1791 i Hee.
Fæstegårdmand i Agersbæk i Hee o. 1770-91 under Voldbjerg Gods (matr. 24). Hee sogn s. 140-49. Skifte 4.5.1791. Han blev gift med Mette Andersdatter, den 20.05.1766 i Hee.
- Børn:*
- i **Anders Pedersen**, født 1766 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 06.07.1766 i Hee, død 1791 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 16.04.1791 i Hee.
- ii **Christen Pedersen**, født 1768 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 06.11.1768 i Hee, død 22.08.1846 i Sønderby i Hee sogn, begravet 27.08.1846 i Hee. Fæstegmd. i Agersbæk efter faderen; selvejer 1793-1833. 1845 i et hus i Sønderby. Han blev gift med (1) Marianne Iversdatter, den 30.10.1791 i Hee, født 1770 i Hundesvang i Hee sogn, døbt 13.05.1770 i Hee, død 1798 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 06.10.1798 i Hee. Skifte 26.5.1798. (?). Han blev gift med (2) Maren Iversdatter, den 07.10.1798 i Hee, født 1768 i Hundesvang i Hee sogn, døbt 19.07.1768 i hjemmet, død 17.07.1832 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 22.07.1832 i Hee. "Christen Pedersen af Aggersbech og Maren Ivers Datter af Hundesvang, Hee Sogn Ringkiøbing Amt, maae udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hun skal være hans afdøde Hustrues fulde Søster. Kiøbenhavn 20 Julii 1798." (C4-157) 1798 nr. 283. Han blev gift med (3) Ane Jensdatter, den 19.06.1842 i Hee, født 1803 i Oksfeld i Hee sogn, døbt 13.03.1803 i Hee, død 11.03.1874 i Sønderby i Hee sogn, begravet 19.03.1874 i Hee.
43. iii **Maren Pedersdatter**, født 09.03.1774 i Agersbæk i Hee sogn, død 03.09.1840 i Foldager i Hee sogn, begravet 11.09.1840 i Hee. Hun blev gift med Jens Christensen, den 17.11.1799 i Hee kirke.

- iv **Niels Pedersen**, født 1777 i Agersbæk i Hee sogn, død 1778 i Agersbæk i Hee sogn.
- v **Anne Marie Pedersdatter**, født 1778 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 28.06.1778 i Hee, død 07.07.1849 i Bredemærsk i Hee sogn, begravet 13.07.1849 i Hee. Hun blev gift med Christen Thomsen, den 04.01.1818 i Hee, født 1782 i Hundesvang i Hee sogn, døbt 21.05.1782 i hjemmet, død 07.02.1864 i Bredemærsk i Hee sogn, begravet 16.02.1864 i Hee. Bredemærsk (matr. 26a) 1812-48.
- vi **Niels Pedersen**, født 1785 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 14.06.1785 i hjemmet, død 13.01.1876 i Halby i Hee sogn, begravet 22.01.1876 i Hee. Gdr. i Hælby i Hee efter svigerforældrene. Han blev gift med Karen Lauritsdatter, også kendt som Karen Larsdatter, den 13.10.1816 i Hee kirke, født 1791 i Halby i Hee sogn, døbt 14.11.1791 i Hee, død 10.08.1871 i Halby i Hee sogn, begravet 15.08.1871 i Hee.
87. **Mette Andersdatter**, født 1743 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 18.08.1743 i Hee, død 07.04.1791 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 10.04.1791 i Hee.
88. **Christen Sørensen**, født ca. 1720 i Ovtrup by i Ovtrup sogn?, død 1801 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, den 04.12.1748 i Janderup kirke, Hun blev trolovet i Janderup d. 12.11.1748 til Christen Sørensen "af Outrup Bye", så han er muligvis søn af den Søren Pedersen, som er fæster af en ryttergård i Outrup by. Gården kom i 1719 under Viumgaard, og i 1756 hedder fæsteren Niels Sørensen, sikkert en søn.
- Netop forbindelsen til Viumgaard sandsynliggør, at det er Christen Sørensens far, der er tale om, idet Christen Sørensens fæstegaard i Langkjær i Stauning også hører under Viumgaard. I 1756 har han fælles hartkorn med naboen Niels Mortensen Pig, nemlig tdr. 11-6-3-1 (men kun 7-3-0-2 5/6 hører direkte under Viumgaard, resten hører under Lønborg, Hemmet og Vium kirker), og landgilden er for de to gårde tilsammen 16 rdl., 5 kyllinger, 4 pd. hør at spinde og 4 får at føde.
- Christen og Kirsten dukker imidlertid først op i Stauning o. 1752, hvor de i perioden frem til 1768 får døbt 8 børn (i 1756 møder Kirstens familie op for at være faddere, og det er kirkebogens oplysning om, at de er fra Janderup, der har bragt hendes afstamning frem i lyset). Mon ikke de har boet i Outrup det første par år af ægteskabet og fået 1 eller 2 børn døbt her? (De har ikke fået børn døbt i Janderup 1748-52).
- Den 14.1.1783 får Christen Sørensen selv skøde på gården i Langkjær med et hartkorn på tdr. 3-5-2-1 5/12 (nøjagtig halvdelen af det hartkorn, der hørte direkte under Viumgaard i 1756); den 6.8.1790 sælger han den videre til sønnen Søren for 290 rdl., hvorefter han og Kirsten går på aftægt.
- Christen Sørensen dør i 1801 i Stauning "i sin alders 83. år", og året efter meddeles i kirkebogen: "d. 30. maj jordet Kirsten Jensdatter af Langkiær, som var 81 aar. Hun som en almindelig agtet og retfærdig kone har levet i ægteskab med sin (for henved et aars tid afdøde) mand 53 aar. Hun var moder og bedstemoder for 40 børn og børnebørn som hun saa i 3 led."

Kilder:

Viborg Landstings Skøde- og Panteprotokol 27.9.1756 (nr. 219) s. 307-13.
 Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80C-SP1) s. 103.

Bølling Herreds Skifteprotokol 1828-35 (B81-173) s. 135.
 H.K.Kristensen: Ovtrup Sogn. 1933-35. Side 275-76.
 Niels Høy: Beboere i Stauning i ældre tid. 1951.

Børn:

- i **Birgitte Christensdatter**, også kendt som Berthe Christensdatter, født 1749 i Janderup (oplyst ved dødsfald, men ikke fundet her), død 03.03.1836 i Andrup i Stauning sogn, begravet 13.03.1836 i Stauning. Hun blev gift med Christen Madsen Bjerregaard, den 27.09.1772 i Stauning kirke, født 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 11.02.1743 i Stauning, død 06.01.1820 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 16.01.1820 i Stauning. Gmd. Bjerregaard i Langkjær 1772-1811.

- ii **Anne Christensdatter**, født 18.12.1752 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.12.1752 i Stauning kirke, død 22.04.1825 i Østerby i Stauning sogn, begravet 01.05.1825 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Christen Hansen, den 10.10.1773 i Stauning kirke, født 1738 i Østerby i Stauning sogn, døbt 27.05.1738 i Stauning kirke, død 1800 i Østerby i Stauning sogn, begravet 28.12.1800 i Stauning kirkegård. Allerede nogle år før giftermålet havde Christen fæstet en gård i Østerby i Stauning på godt 9½ td. hartkorn - formodentlig overtog han den efter faderen. Gården hørte på det tidspunkt under Lundenæs, og landgilden var på 5 rdl.; men senere kom den ind under Lønborggaard, også her var landgilden på 5 rdl.
 På denne gård fødte Anne i alt 10 børn; men kun halvdelen overlevede forældrene.
 Selv om Christen var fæstebonde, købte han alligevel i årenes løb lidt jord op: 1782 en eng på Stauning øster mærsk (150 rdl. i 1801), 1788 en eng i Stauning (40 rdl.), 1794 en eng i Velling mærsk (150 rdl.) og 1795 nogle enge i Stauning Østerby mærsk (58 rdl.). Desuden købte han i 1795 konge- korn- og kvægtienderetten til sin egen fæstegård.
 Christen Hansen døde i december 1800. Han var da en ret holden mand, hvilket også prægede nogle af de ting, han efterlod, selv om indholdet af hans kiste med klæder ikke synede af alverden: 1 kjole, 4 veste, 4 undertrøjer, 2 brystduge, 2 par bukser, 4 skjorter, 2 kraver, 2 halstørklæder, 2 par strømper, en hat, et par læderhandsker og et par sko. Den ene vest var dog forsynet med 24 sølvknapper, og også i dagligstuen var der tegn på velstand. Foruden de sædvanlige effekter: fyrretræsbord, skammel, 4 stole, egeskab, jernbilæggerovn, mælkesætter (40 stk.), 3 senge med diverse sengeklæder, så var der også et stueur med hus, et sølvbæger, 5 sølvskeer, 2 tinlysestager, en messinglysestage og 5 salmebøger. Gårdens besætning bestod af 2 stude, 10 køer, 4 kalve, 4 avlsvæddere, 12 får og 1 svin.
 Det mest værdifulde i boet var dog nogle panteobligationer, der kunne tyde på en vis udlånsvirksomhed; han havde tilgodehavender hos følgende:
 Christen Kolby i Rindum Nygaard 650 rdl. (obligation fra 1789)
 Anders Pedersen Grimstrup i No 99 rdl. (do. 8.6.1795)
 Gravers Christensen i Velling Kirkeby 300 rdl. (do. 25.6.1797)
 Mads Christensen i Stauning Toldhus 200 rdl. (do. 24.1.1799)
 Jens Hansen i Hedeby i Stauning 225 rdl. (do. 19.12.1799)
 Jens Nielsen i Strandby 250 rdl. (do. 1800)

Knud Lauritsen i Velling Kirkeby 104 rdl. (do. 1800)

Niels Iversen i Bjerregaard 50 rdl. (uden bevis)

Jens Krogsgaard 100 rdl. (do.)

Mette Miltersdatter i Sønderby 59 rdl. (do.)

Af gæld var der kun 97 rdl. til Den Kgl. Kreditkasse i København, hvortil kom begravelsesomkostninger og skifteudgifter. Boets samlede værdi beløb sig til 2751 rdl. 5 mk. og 12 sk., hvoraf Anne skulle have det halve. Til hver af sønnerne blev der knap 344 rdl. og til døtrene det halve.

Fæstet af gården blev nu overtaget af Anne, og hun beholdt den til 17.10.1808.

Herefter gik den over til sønnen Jens, der i årlig landgilde måtte betale 24 rdl. samt yde hoveri til Lønborggaard.

Anne Christensdatter kom på aftægt hos ham, og her døde hun i 1825, 72 år gammel.

(Kilder: Lundenæs Jordebog 1775 (G452-1). Lønborggaard Jordebog 1782 (G456-3).

Lønborggaard Skifteprotokol (G456-13) s. 362b. Lønborggaard Fæsteprotokol (G456-4) s. 233-234. Bølling Herreds Skøde- og Panteprotokol (B80C-SP1) s. 185, 347, 365).

- iii **Jens Christensen**, født 1754 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 01.12.1754 i Stauning kirke, død 1755 i Langkjær i Stauning sogn, begravet feb. 1755 i Stauning kirkegård.
- iv **Jens Christensen**, født 1756 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 15.04.1756 i Stauning kirke, død 1756 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 29.08.1756 i Stauning kirkegård.
- 44. v **Søren Christensen**, født 1757 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.07.1757 i Stauning kirke, død 03.12.1822 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 15.12.1822 i Stauning. Han blev gift med Bodil Madsdatter, den 17.10.1790 i Stauning kirke.
- vi **Jens Christensen (Colding)**, født 1760 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 24.02.1760 i Stauning sogn, død 05.01.1837 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 15.01.1837 i Stauning. Gmd. i Høllet 1795-o.1810; i Koldinggaard i Mejlby (114) o.1810-41. Han blev gift med (1) Maren Kirstine Pedersdatter, den 14.10.1787 i Stauning, født 1764 i Halby i Stauning sogn, død 1791 i Høllet i Stauning sogn. Skifte B8-1084 Lundenæs: 1182 Maren Kirstine Pedersdatter i Kovsgård i Stavning sogn. 15.12.1791, fol.663.
E: Jens Christensen. A:
1) mor Elisabeth Villadsdatter g.m. Christen Pedersen i Halby
2) søster Bodil Pedersdatter 32 på Sønder Holmgård
3) bror Peder Pedersen 31, der deserterede for 9 år siden
4) bror Villads Pedersen 24
5) søster Mette Pedersdatter g.m. Christen Madsen i Gammelgård i Sædding sogn
6) bror Peder Pedersen 18
7) halvbror Peder Christensen 14.
FM: Christen Madsen i Øster Bjerregård i Stavning sogn, Peder Hansen i Halby. Han blev gift med (2) Maren Madsdatter, den 20.10.1792 i Stauning kirke, født

1769 i Sønderby i Stauning sogn, døbt 23.07.1769 i Stauning kirke, død 03.06.1850 i Mejlby i Stauning sogn, begravet 09.06.1850 i Stauning.

- vii **Karen Christensdatter**, født 1762 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 28.12.1762 i Stauning kirke, død 11.12.1849 i Hedeby i Skjern sogn, begravet 19.12.1849 i Skjern. Hun blev gift med Anders Mouridsen (Søgaard), den 25.04.1790 i Stauning, født 1766 i Søgaard, Andrup i Stauning sogn, døbt 24.08.1765 i Stauning, død 22.06.1835 i Hedeby i Skjern sogn, begravet 28.06.1835 i Skjern. Gdr. i Bølling. Gdr. i Gl. Hanning (m. 10a) 1795-98. Gdr. i Hedeby i Skjern.
- viii **Mette Kirstine Christensdatter**, født 1765 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 27.10.1765 i Stauning kirke, død 03.02.1830 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 10.02.1830 i Stauning. Skifte B81-173 s. 135, 6+1 børn. Hun blev gift med (1) Villads Miltersen, den 15.11.1788 i Stauning kirke, født 1766 i Bousø i Stauning sogn, døbt 31.08.1766 i Stauning, død 1791 i Bousø i Stauning sogn, begravet 19.06.1791 i Stauning. Gdr. Bousøgaard i Stauning (415) 1788-91. Hun blev gift med (2) Milter Nielsen (Krogsgaard), den 23.10.1791 i Stauning kirke, født 07.11.1762 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 07.11.1762 i hjemmet, død 01.05.1836 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 08.05.1836 i Stauning. Gdr. Bousøgaard i Stauning 1791-1830.
- ix **Dorthe Christensdatter**, født 1768 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 13.11.1768 i Stauning kirke, død 18.04.1770 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 22.04.1770 på Stauning kirkegård.

89. **Kirsten Jensdatter**, født 1723 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.01.1723 i Janderup kirke, død 1802 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 30.05.1802 i Stauning kirkegård.
90. **Mads Christensen Bonde**, (se samme person overfor # 82) født 1746 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.11.1746 i Stauning kirke, død 1801 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 16.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Anne Jacobsdatter ca. 1768 i Sdr. Lem.
91. **Anne Jacobsdatter**, (se samme person overfor # 83) født 1746 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 20.11.1746 i Sdr. Lem kirke, død 1815 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 15.01.1815 i Stauning kirkegård.
92. **Graves Jensen**, født 1747 i Bur sogn, døbt 22.01.1747 i Bur, død eft. 1801. Gårdmand i Vium i Ulfborg. Han blev gift med Appelone Michelsdatter, den 05.10.1768 i Ulfborg.

Børn:

46. i **Jens Graversen Vium**, født ca. 1768, død 17.09.1827 i Ulfborg sogn, begravet 23.09.1827 i Ulfborg. Han blev gift med Maren Michelsdatter, den 21.09.1797 i Ulfborg.
93. **Appelone Michelsdatter**, født ca. 1733, død eft. 1801.

106. **Jens Andersen Brasch**, født 24.04.1689 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, død 25.12.1747 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn.
Ejer af Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, Randers amt. Kjellerup var 1299 i kongemagtens besiddelse. I en periode omkring år 1700 blev Kjellerup regnet som bondegård, indtil den atter blev samlet som "komplet" herregård. Kjellerup var fra 1714 til 1906 i slægten Brasks eje. (<https://www.danskeherregaarde.dk/nutid/kjellerup>). (<http://kunnerup.com/f255.htm>).
Han blev gift med Cecilie Cathrine Hostrup, den 25.08.1718 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn.

Børn:

54. i **Christian Hostrup Brasch**, født 1728 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, døbt 02.02.1728 i Svenstrup kirke, død 08.04.1805 i Førslev. Han blev gift med Karen Liebroth, den 09.07.1783 i Antvorskov, Slagelse, Skt. Peder landsogn.
53. ii **Anna Sofie Brasch**, født 1732 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, døbt 19.10.1732 i Svenstrup kirke, død 28.10.1796 i Hadsund i Vive sogn. Hun blev gift med Michael Christiansen Qvortrup, den 22.09.1769 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn.
107. **Cecilie Cathrine Hostrup**, født 08.07.1701 i Hobro, død 17.08.1771 i Hobro.
108. **Jens Andersen Brasch**, (se samme person overfor # 106) født 24.04.1689 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn, død 25.12.1747 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn. Han blev gift med Cecilie Cathrine Hostrup, den 25.08.1718 på Kjellerup herregård i Svenstrup sogn.
109. **Cecilie Cathrine Hostrup**, (se samme person overfor # 107) født 08.07.1701 i Hobro, død 17.08.1771 i Hobro.
118. **Niels Jørgensen Strøyer**, født ca. 1744, død eft. 1801. Tømrermester og hestemøller i Vordingborg. Han blev gift med Charlotte Amalie Wulff.

Børn:

59. i **Ellen Sophie Strøyer**, født 1779, død 04.01.1863 på Frederiksberg Slot. Hun blev gift med Thomas Rudolph Thiele, den 27.12.1806 i Haarlev.
119. **Charlotte Amalie Wulff**, født ca. 1744, død eft. 1801.

Tip-4-oldeforældre

128. **Mads Nielsen Smed**, født ca. 1695, død 1773 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 03.12.1773 i Ølgod kirkegård.

Han blev gift med Karen Pedersdatter, den 29.11.1722 i Ølgod kirke.

Fæstegårdmand og smed, Hedeager i Ølgod fra o. 1740.

Kilder:

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

Børn:

64. i **Peder Madsen Heeager**, født 1723 i Ølgod sogn, døbt 26.09.1723 i Ølgod kirke, død 23.03.1804 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 30.03.1804 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Kirsten Hansdatter, i 1748.

ii **Niels Madsen**, født 1725 i Ølgod sogn, døbt 06.05.1725 i Ølgod kirke.

iii **Ingeborg Madsdatter**, født 1728 i Ølgod sogn, døbt 10.03.1728 i Ølgod kirke, død 1786 i Ølgod sogn, begravet 06.08.1786 i Ølgod. Formentlig ugift.

iv **Voldborg Madsdatter**, født 1731 i Ølgod sogn, døbt 03.05.1731 i Ølgod kirke, død 1731 i Ølgod sogn, begravet 07.10.1731 i Ølgod.

v **Kirstine Marie Madsdatter**, født 1732 i Ølgod sogn, døbt 26.10.1732 i Ølgod kirke. 1764 d. 29 jan. døbt et uægte barn. Moderen til barnet er Kirsten Marie Madsdatter ved Ølgod Kirke. Barnet blev kaldet Karen. Faddere vare Niels Vedstedsen, Mads Smed, Peder Madsen Heager, Niels Pedersens hustru, Jens Bjergs hustru. Ved barnets dåb blev Claus Thiesen som bor udi Rens uden for Husum og er gift, handler og køber her i landet øxne, og besvangrede hende da hun tjente på Nørholm i Thorstrup sogn udi hvilken sognekirke hun blev publice absolveret d. 23 okt. 1763, udlagt til barnefader.

vi **Voldborg Christine Madsdatter**, født 1735 i Ølgod sogn, døbt 10.07.1735 i Ølgod kirke.

129. **Karen Pedersdatter**, født ca. 1690, død 1783 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.07.1783 i Ølgod kirkegård.

130. **Hans Nissen**, født ca(?) 1680, død 1739 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 25.11.1739 i Ølgod kirkegård.

Fæstegårdmand i Hedeager i Ølgod sogn.

Kilder:

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, den 28.05.1713 i Ølgod kirke.

Børn:

- i **Nis Hansen**, født 1714 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 06.05.1714 i Ølgod kirke, død 1739 i Ølgod sogn, begravet 26.08.1739 i Ølgod.
- ii **Peder Hansen**, født 1716 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 01.03.1716 i Ølgod kirke, død 1719 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 04.06.1719 i Ølgod.
- iii **Jens Hansen**, også kendt som Jens Smed, født 1718 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 06.04.1718 i Ølgod kirke, død 1804 i Agersnap i Ølgod sogn, begravet 04.07.1804 i Ølgod. Ølgod 1784 d. 3 dec. trolovet enkemanden Jens Hansen Smed i Agersnap med Maren Pedersdatter af Horne sogn. Hans hosbonde sr. Hr. Jørgen Haahr til Lindbjerg har attesteret sub. Dato d. 2 nov. at skiftet er lovligt holdt før trolovelsen efter enkemandens afgangne hustru Cathrine Mortensdatter d. 4 dec. 1782. Ægteskabsforlovere var Poul Pedersen fra Horne sogn ved Horne Kirke og Lauge Hansen fra Lund i Ansager sogn. Han blev gift med (1) Cathrine Mortensdatter, født ca. 1722, død 1782 i Agersnap i Ølgod sogn, begravet 10.11.1782 i Ølgod.
- iv **Peder Hansen**, født 1721 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 02.03.1721 i Ølgod kirke, død 1762 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 21.12.1762 i Ølgod.
- 65. v **Kirsten Hansdatter**, født apr.1723 i Hedeager i Ølgod sogn, død 1790 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.08.1790 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Peder Madsen Heeager, i 1748.
- vi **Margrethe Hansdatter**, født 1725 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 09.09.1725 i Ølgod kirke, død 1726 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 02.02.1726 i Ølgod. 1760 i Hodde. Enten er dødsfald forkert, eller der er født en ny Margrethe.
- vii **Margrethe Hansdatter**, født ca(?) 1727 i Hedeager i Ølgod sogn, død 1771/1775 i Hessel i Hodde. Hun blev gift med Hans Thomsen, den 13.02.1756 i Ølgod, født ca. 1729, død 1806 i Hessel i Hodde, begravet 30.03.1806 i Hodde.
- viii **Christen * Hansen**, født 1730 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 17.09.1730 i Ølgod kirke, død 1798 i Starbæk Mølle i Kvong, begravet 22.02.1798 i Kvong. Annekspræstegården i Strellev, senere i Mosbøl. Fra 1768 i Starbæk mølle i Kvong.

*Flere indicier peger på, at han er søn af Hans Nissen i Ølgod. Hans søster Kirsten bærer hans 1. barn til dåb og Peder Madsen Hedeager er flere gange fadder. En datter kaldes op efter farmoderen Kirsten.

(Gunnar Jessen har et andet forslag til forældre:

Oplysninger om Christen Hansen

Boede først i Anneksgaarden, Moesbøl, Strellev. Overtog Fæstet af Starbæk Mølle 1768 og afstod den 1786 til Svigersønnen Johannes Adamsen, der er gift med Karen. Skønt ingen sikre Beviser giver ham ret til at anses for Hans Madsens

Søn i Starbæk Mølle, er han det nok alligevel. [nr.12] og [hendes mand] boede i Møllen fra 1763 og til Hans Madsens Død i 1768. Fra 1755 til 1768 er han Gmd. i Moesbøl, men overtager straks efter Hans Madsens Død Fæstet af Møllen og fornævnte overtager den Gaard, Christen Hansen har haft i Moesbøl. Naar Hans Madsens Datter boede i Møllen, da Faderen døde og almindelig Praksis var, at enten Søn eller Datter overtog Fæstet efter Forældrene, var det jo mærkeligt at lade en Fremmed fæste, ogsaa fordi der jo var andre Sønner nok af Hans Madsen til at overtage Møllen. Om Christen Hansens Virke er mig ikke andet bekendt, end at han har Møllen til ca. 1786, da [nr. 24] og [Chr. Hansens datter] faar den. Han tilskøder 1773.03.03 en Eng til [102-1], og hun skøder samme Eng til en Søn i 1829, saa det har ingen Pro forma Historie været. Christen Hansen og hans Hustru fik Aftægt fra og døde i Møllen. De to og Adam Hansen i Hallum, Kvong, er manges Oprindelse af denne Slægt, uanset om Christen Hansen er gamle Hans Madsens Søn eller ej, stammer vi gennem Adam Hansen alligevel fra Hans Madsen).

(<http://www.gjessen.co.uk/families/database/2011junihjemmeside/noter/ni499.htm>).

Han blev gift med Anna Christensdatter, den 16.09.1755 i Strellev, født 1728 i Strellev, død 25.01.1801.

- ix **Maren Hansdatter**, født 1733 i Hedeager i Ølgod sogn, døbt 26.07.1733 i Ølgod kirke, død 1815 i Gammelgaard i Ølgod sogn. Hun blev gift med (1) Kjeld Jensen, den 22.10.1755 i Ølgod, født 1728, død 1757 i Gammelgaard i Ølgod sogn. Gmd. i Gammelgaard i Ølgod sogn (matr. 1a). Ølgod Sogn s. 606. Hun blev gift med (2) Gregers Christensen, den 27.09.1758 i Ølgod, født 1731, død 25.12.1803 i Gammelgaard i Ølgod sogn, begravet 30.12.1803 i Ølgod.

- x **Anna Hansdatter**, født 1736 i Ølgod sogn.

131. **Kirsten Pedersdatter**, født ca. 1690, død 1767 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.07.1767 i Ølgod kirkegård.

134. **Peder Nissen**, født ca. 1682 i Hedeager i Ølgod sogn, død 1738 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 23.10.1738 i Ølgod.

I Hjedding i Ølgod. (1721 d. 9 feb. blev Thomas Skrædder og hans hustru (Ester Mogensdatter) copulerede i Ølgod kirke. Brylluppet stod i Hjedding til Peder Nissen.) Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, den 24.06.1712 i Ølgod.

Børn:

67. i **Ellen Christine Pedersdatter**, født 1713 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 17.09.1713 i Ølgod, død 1782 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 11.12.1782 i Ølgod. Hun blev gift med Oluf Jensen, den 27.04.1734 i Ølgod kirke.
- ii **Stivert Pedersdatter**, født 1716 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 11.03.1716 i Ølgod. Hun blev gift med Peder Christensen, den 23.04.1738 i Ølgod.
- iii **Margrethe Pedersdatter**, født 1718 i Ølgod sogn, døbt 02.08.1718 i Ølgod, død 1739 i Ølgod, begravet 20.08.1739 i Ølgod.

- iv **Niels Pedersen**, født 1721 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 29.09.1721 i hjemmet, død 1776 i Ølgod By, begravet 25.08.1776 i Ølgod. Han blev gift med Mette Thomasdatter, den 31.03.1744 i Ølgod kirke, født ca. 1718, død 1782 i Ølgod, begravet 28.04.1782 i Ølgod.
- v **Nis Pedersen**, født 1724 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 27.12.1724 i Ølgod, død 1725 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 08.07.1725 i Ølgod.
- vi **Christen Pedersen**, født 1729 i Hjedding i Ølgod sogn, døbt 25.09.1729 i Ølgod, død 1737 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 05.05.1737 i Ølgod.
- vii **udøbt barn**, født 1737 i Hjedding i Ølgod sogn, død 1737 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 05.05.1737 i Ølgod.

135. **Kirsten Nielsdatter**, født ca. 1692, død 1782 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 25.06.1782 i Ølgod.

162. **Henning Hermansen Gynther**, født 1706 i Varde, døbt 17.01.1706 i Varde, Sct. Jacobi kirke, død 1787 i Janderup sogn, begravet 04.09.1787 i Janderup.
Student 1726 i Varde. Degn i Janderup 1726-70 og 1784-87.
Han blev gift med Inger Bennetsdatter, den 14.11.1734 i Janderup.

Børn:

- i **Mette Henningsdatter Gynther**, født 1737, død 1807 i Janderup sogn, begravet 29.05.1807 i Janderup. Hun blev gift med Knud Lassen, i 1768, født 1737 i Varde, døbt 12.10.1737 i Varde, død 1794, begravet 13.02.1794. Skrædder i Janderup.

81. ii **Ane Marie Henningsdatter**, født 1739 i Janderup sogn, døbt 27.09.1739 i Janderup kirke, død 11.09.1814 i Korsdal i Sdr. Lem sogn, begravet 17.09.1814 i Sdr. Lem. Hun var partner med Christen Christensen.

163. **Inger Bennetsdatter**, født 1713 i Janderup sogn, døbt 25.05.1713 i Janderup, død 22.02.1781 i Janderup sogn.

164. **Christen Madsen Bonde**, født ca. 1706, død 22.05.1782 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 30.05.1782 i Stauning kirkegård.
Fæstegårdmand i Bousøgaard i Stauning.
Han blev gift med Maren Larsdatter, den 05.04.1739 i Stauning kirke.

Børn:

- i **Jens Christensen Nygaard**, født 1740 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 31.01.1740 i Stauning kirke, død 1797 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 30.04.1797 i Sdr. Lem kirkegård. Fæstegårdmand i Nygaard i Sdr. Lem sogn. Selvejer fra 1796. (Alfred Kaae: Lem sogn, 1962, s. 329). Han blev gift med

Bodil Jacobsdatter ca. 1768 i Sdr. Lem, født 1744 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 07.06.1743 i Sdr. Lem kirke, død 15.06.1829 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 21.06.1829 i Sdr. Lem.

- ii **Mads Christensen**, født 1742 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 24.06.1742 i Stauning kirke, død 1743 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 01.11.1743 i Stauning kirkegård.
 - iii **Mette Christensdatter Bonde**, født 1744 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 19.04.1744 i Stauning kirke, død 13.09.1778 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 20.09.1778 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Niels Madsen, den 18.09.1768 i Stauning kirke, født 1743 i Langkjær i Stauning sogn, døbt 09.06.1743 i Stauning, død 28.05.1780 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 04.06.1780 i Stauning. Gmd. Langkjær i Stauning 1764-1780.
- 90.
- iv **Mads Christensen Bonde**, født 1746 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 20.11.1746 i Stauning kirke, død 1801 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 16.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Anne Jacobsdatter ca. 1768 i Sdr. Lem.
 - v **Peder Christensen Bonde**, født 22.02.1750 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 22.02.1750 i hjemmet, død 08.04.1826 i Sønderby i Sdr. Nissum sogn, begravet 16.04.1826 i Sdr. Nissum. Hsmand i Korsdal i Sønder Lem 1781-90. Senere gmd. i Sdr. Nissum. Han blev gift med Mette Nisdatter, den 01.10.1780 i Stauning, født ca. 1751, død 02.01.1824 i Sønderby i Sdr. Nissum sogn, begravet 11.01.1824 i Sdr. Nissum.
165. **Maren Larsdatter**, født ca. 1706 i Bousøgaard i Stauning sogn, død 1776 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 02.11.1776 i Stauning kirkegård.
- Maren Larsdatter blev o. 1730 gift med Jens Sørensen, der så overtog fæstet af Bousøgaard efter svigerfaderen. Sammen fik de to sønner, inden Jens døde i 1738.
- Ved skiftet efter ham den 30.10.1738 fås en del oplysninger om fæstegården. Den var på ca. 7 tdr. hartkorn og hørte under Vennergaard i Velling Sogn. Bygningerne bestod af 3 længer: et stuehus på 13 fag, en lade på 14 fag og en hølade. Der var 4 heste, 1 føl, 5 stude, 4 køer, 2 kviekalve, 6 får, 4 lam og 2 svin.
- Af rum omtales en vesterstue med en seng og en kiste, og en østerstue med en seng, et fyrrebord med skammel, et andet bord med skammel og 3 stole. Det var således ikke den store velstand, der prægede gården, og i arv blev der da også kun 17½ rigsdaler til deling mellem enken og de to sønner.
- Maren giftede sig et halvt år efter med Christen Madsen Bonde. Om hans herkomst vides intet sikkert, men i 1730-erne nævnes brødrene Jens og Mads Madsen Bonde i Ladekjær i Skjern; måske var Christen en bror til dem, men da Skjern kirkebog først begynder i 1707, kan det ikke bevises ad den vej.
- Sammen med Mads fik Maren yderligere 5 børn. Christen overtog fæstegården og drev den, indtil o. 1776, da sønnen Mads overtog den. I den tid nåede Christen dog at skifte herskab, idet gården i 1768 ikke længere hørte under Vennergaard. Den er formentlig blevet købt af Niels Lauridsen Rindum til Holmgaard i Sdr. Lem sogn, som den hørte under i 1789.

Maren Larsdatter døde i Bousøgaard i 1776, hun blev 71 år gammel. Christen Madsen Bonde døde i 1782 i Bousøgaard, 76 år gammel.

Kilder:

Vennergaard Skifteprotokol (G441-1) s. 83-85, 106.

Niels Vastrup: Bousøgård-Bonde-Slægtstavle. 1991.

Hun blev gift med (1) Jens Sørensen ca. 1730, død 1738 i Bousøgaard i Stauning sogn, Fæstegårdmand i Bousøgaard i Stauning.

Hun blev gift med (2) Christen Madsen Bonde, den 05.04.1739 i Stauning kirke.

Børn af Jens Sørensen:

- i **Søren Jensen**, født 1731 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 23.09.1731 i Stauning kirke, død 29.05.1770 i Andrup i Stauning sogn, begravet 04.06.1770 i Stauning. Fæster i Andrup i Stauning 1755-1770. Han blev gift med Else Thomasdatter, den 12.10.1755 i Stauning kirke, født 1727 i Andrup i Stauning sogn, døbt 26.02.1727 i Stauning, død 1824 i Andrup i Stauning sogn.
- ii **Lars Jensen Stauning**, født okt. 1736 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt okt. 1736 i Stauning kirke, død eft. 1762. Ribe stiftsprovsti og Ribe købstad provsti Gejstlig skifteprotokol 1742-1784 C 36A-1: 23 Registrering af opbudsbo i Ribe. 1.8.1763, fol.157B. Registrering af konkursbo hos Laurids Stavning, første lektiehører i Ribe latinskole, der rejste fra byen i august 1762 efter anmodning fra hans stedfar Christen Madsen Bonde i Bovsø i Stavning sogn.

Børn af Christen Madsen Bonde: se denne

166. **Jacob Pedersen Nygaard**, født 1714 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 04.11.1714 i Sdr. Lem kirke, død 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Boeld Nielsdatter, også kendt som Bodil Nielsdatter, den 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke, Ved Boelds dåb nævnes som faddere morbrødrene Niels Nielsen i Nygaard og Christen Nielsen i Vestertredje, Maren Møllerkone i Gl. Mølle (farbroderen Jens' kone), Ide Jensdatter (farbroderen Laust Bolings kone) og Kirsten Eschesdatter - mosteren Kirsten Nielsdatter i Lambæk bar hende. Jacob Pedersen er født i Stokholm, Sdr. Lem, men senere flyttede faderen til Kolstrup, som derefter en vis tid gav navn til familien. Om deres ægteskab meddeler Sdr. Lem kirkebog i 1743: "onsdag den 11. september trolovede jeg den ærlige og velagtede ungarl Jacob Pedersen Kolstrup og den ærlige og gudfrygtige pige Bodil Nielsdatter i hendes forældres hus i Nygaard, hvor de skal bo på Holmgaards gods - copuleret 9. oktober". Jacob Pedersen blev altså fæster efter svigerforældrene i den ene af de 2 Nygaarde og fik nu tilnavnet Nygaard. Denne gård hørte som nævnt under Holmgaard og havde et hartkorn på 2 tdr. 7 skp. og 2 album. Desværre er der kun få papirer bevaret fra dette gods' arkiv, så oplysningerne om gården og dens beboere er ret sparsomme. Boeld Nielsdatter og Jacob Pedersen var bosat i Nygaard til 1767 og fik her i alt 3 børn: Bodil, Anne og Niels; men i 1767 blev familien hårdt ramt, idet både sønnen og forældrene døde. Niels blev begravet den 31. maj og forældrene den 5. juni - de blev kun henholdsvis 53 og 51 år gamle. Herefter overgik gården til svigersønnen Jens Christensen Bonde/Nygaard.

Kilder:

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 329.

Børn:

- i **Bodil Jacobsdatter**, født 1744 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 07.06.1743 i Sdr. Lem kirke, død 15.06.1829 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 21.06.1829 i Sdr. Lem. Hun blev gift med Jens Christensen Nygaard ca. 1768 i Sdr. Lem, født 1740 i Bousøgaard i Stauning sogn, døbt 31.01.1740 i Stauning kirke, død 1797 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 30.04.1797 i Sdr. Lem kirkegård. Fæstegårdmand i Nygaard i Sdr. Lem sogn. Selvejer fra 1796. (Alfred Kaae: Lem sogn, 1962, s. 329).
91. ii **Anne Jacobsdatter**, født 1746 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 20.11.1746 i Sdr. Lem kirke, død 1815 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 15.01.1815 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Mads Christensen Bonde ca. 1768 i Sdr. Lem.
- iii **Niels Jacobsen**, født 1748 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 28.04.1748 i Sdr. Lem kirke, død 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 31.05.1767 i Sdr. Lem kirkegård.
167. **Boeld Nielsdatter**, også kendt som Bodil Nielsdatter, født 1716 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 12.01.1716 i Sdr. Lem kirke, død 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård.
172. **Christen Nielsen Degnoel**, født ca. 1706, død 1750 i Hvingel i Hee sogn, begravet 05.04.1750 i Hee.
Fæster Vedersø Kjær. Se også Tingbogen, Ulfborg Hind hrd. B80A-4 s. 401b, 456b, 457b.
Kusk, Vidne i Møllesag i Vedersø feb. 1735.
Han blev gift med Anne Pedersdatter, den 04.07.1734 i Stadil kirke.

Børn:

- i **Kirsten Christensdatter**, født 15.09.1734 i Stadil sogn, død eft. 1775. Nævnt ved skiftet efter morbroder Peder Pedersen 1775, vist ugift.
86. ii **Peder Christensen Degnoel**, født 1736 i Kjær i Vedersø sogn, død 15.03.1791 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 20.03.1791 i Hee. Han blev gift med Mette Andersdatter, den 20.05.1766 i Hee.
173. **Anne Pedersdatter**, født 24.11.1702 i Nygaard i Stadil sogn, død 1772 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 05.04.1772 i Hee.
174. **Anders Christensen Aggersbech**, født ca. 1693, død 1770 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 26.12.1770 i Hee.
Han blev gift med Maren Nielsdatter jan. 1735.

Børn:

87. i **Mette Andersdatter**, født 1743 i Agersbæk i Hee sogn, døbt 18.08.1743 i Hee, død 07.04.1791 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 10.04.1791 i Hee. Hun blev gift med Peder Christensen Degnboel, den 20.05.1766 i Hee.

175. **Maren Nielsdatter**, født ca. 1709, død 1748 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 28.08.1748 i Hee.

176. **Søren.**

Muligvis den Søren Pedersen, som er fæster af en ryttergård i Outrup by med et hartkorn på tdr. 2-7-0-2½. Gården kom i 1719 under Viumgaard, og i 1756 hedder fæsteren Niels Sørensen, sikkert en søn; landgilden er da 6 rdl. 5mk. og 6 sk., 2 kyllinger, 1 får at føde og 1½ pd. hør at spinde.

Børn:

- i **Jørgen Sørensen Outrup**, født ca. 1717, død 14.02.1788 i Sædding i Nr. Nebel sogn. Selvejer i Sædding i Nr. Nebel.

Ribe Skifteprotokol:

1175 Jørgen Sørensen Ovtrup i Sædding. 10.3.1788, fol.381B.

E: Margrethe Hansdatter. B:

1) Birthe Cathrine Jørgensdatter 25

2) Jørgen Jørgensen 20.

FM: **farbror Christen Sørensen i Stavning** i Lundenæs amt ved søn Søren Christensen. Han blev gift med Margrethe Hansdatter, født ca. 1726, død 14.04.1801 i Sædding i Nr. Nebel sogn, begravet 19.04.1801 i Nr. Nebel.

88. ii **Christen Sørensen**, født ca. 1720 i Ovtrup by i Ovtrup sogn ?, død 1801 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 28.06.1801 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Kirsten Jensdatter, den 04.12.1748 i Janderup kirke.

178. **Jens Bachensen**, født 1680 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 01.01.1681 i Janderup kirke, død 1761 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 10.02.1761 på Janderup kirkegård.

Han blev gift med (1) NN.

Han blev gift med (2) Birgitte Hansdatter, den 29.11.1716 i Janderup kirke, død 1720 i Bandsbjerg i Janderup sogn, Hennegaard Gods Skifteprotokol Side 3 11. juni 1720.

Han blev gift med (3) Anne Sørensdatter, i 1720 i Aal kirke.

Han overtog i begyndelsen af 1700-tallet fæstegården i Bandsbjerg efter faderen. Den var ryttergård under kronen med et hartkorn på tdr. 4-1-0-0; men da kronen begyndte at sælge ud af ryttergodset o. 1717 kom den under Hennegaard, som den i hvert fald tilhørte i 1720.

Han var tilsyneladende gift 3 gange, idet han får en datter døbt i 1713; men hans første hustrus død er ikke fundet anført i Janderup 1713-16.

I 1716 blev han i Janderup gift med Birgitte Hansdatter, med hvem han dog kun fik en datter, før hun døde i 1720, og da var datteren også død.

Ved skiftet den 11.6.1720 oplyses det, at gården bestod af tre længer: stuehuset a 12 fag, sønderhuset a 14 fag og vesterhuset a 10 fag. I stuen var der et fyrebord med fødder og en

egekiste med lås; i "dørnset" et egebord med skuffe, en egekiste og en gammel stol. I bryg-gerset var den dyreste genstand en gammel kobberkedel til 2½ rdl., desuden var der stand-tønder, bryggerkar, baljer, gryder, fade, tallerkener m.m. Besætningen var på 3 heste, 4 køer, 2 stude, 2 kvier, 1 kalv, 8 får, 4 lam og 1 svin. Desuden var der de nødvendige red-skaber; men indtægten beløb sig kun til 69 rdl., hvorimod der var en del gæld, så udgiften blev over 115 rdl. Altså blev der ingen arv; den skulle ellers have tilfaldet Birgitte Hansdatters slægtninge: Thomas Hansen af Bandsberg, Mette Thomasdatter af Varde og Birgitte Thomasdatter af Børsmose.

Samme år, den 24.10.1720, blev Jens Bachensen trolovet i Aal sogn med Anne Sørensdatter, og sammen fik de 7 børn.

De er formodentlig o. 1746 gået på aftægt, da svigersønnen Simon Christensen overtog Bandsbjerg, men så sent som i 1756 foretog Jens rejsen fra Janderup til Stauning for at være fadder for datteren Kirstens barn.

Jens Bachensen døde i februar 1761 i Bandsbjerg, Janderup sogn, 80 år gammel.

Kilder:

Kirkebøger

Hennegaard Skifteprotokol (G458-3) s. 3-5.

Janderup og Billum sogne bd. III, 1983. Side 13-16.

Barn af NN:

- i **Karen Jensdatter**, født 1713 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 13.08.1713 i Janderup kirke.

Barn af Birgitte Hansdatter:

- ii **Karen Jensdatter**, født 1717 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 05.12.1717 i Janderup kirke, død 1719 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 01.03.1719 i Janderup kirkegård.

Børn af Anne Sørensdatter:

- iii **Birgitte Jensdatter**, født 1721 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.08.1721 i Janderup kirke, død 1804 i Bandsbjerg i Janderup sogn. Hun blev gift med Simon Christensen Bandsbjerg, den 01.12.1746 i Janderup, født 1718 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 16.01.1718 i Janderup, død 1772 i Janderup sogn, begravet 03.12.1772 i Janderup. Gmd. i Bandsbjerg i Janderup efter svigerfaderen.
89. iv **Kirsten Jensdatter**, født 1723 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.01.1723 i Janderup kirke, død 1802 i Langkjær i Stauning sogn, begravet 30.05.1802 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med Christen Sørensen, den 04.12.1748 i Janderup kirke.
- v **Karen Jensdatter**, født 1725 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 02.02.1725 i Janderup kirke, død 1754 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 12.05.1754 i Janderup kirkegård.

- vi **Dorothe Jensdatter**, født 1727 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 30.03.1727 i Janderup kirke, død 1751 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 11.05.1751 i Janderup kirkegård.

- vii **Karen Jensdatter**, født 1729 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 24.04.1729 i Janderup kirke, død 1776 i Hyllerslev i Janderup sogn, begravet 27.11.1776 i Janderup. Hun blev gift med (1) Bennet Nielsen, den 03.06.1748 i Janderup, født 1703 i Janderup, døbt 25.03.1703 i Janderup, død 1761 i Hyllerslev i Janderup sogn, begravet 30.04.1761 i Janderup. Gmd. i Hyllerslev i Janderup sogn (matr. 12). Hun blev gift med (2) Jeppe Andersen, den 09.02.1762 i Janderup, født ca. 1726, død 1813 i Janderup sogn. Fæstegmd. i Hyllerslev (matr. 12) 1762-(1780) under Søvig.

- viii **Maren Jensdatter**, født 1731 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt feb. 1731 i Janderup kirke.

- ix **Mette Jensdatter**, født 1734 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 18.07.1734 i Janderup kirke, død 21.05.1790 i Varde (?). Hun blev gift med Iver Pedersen, den 07.10.1757 i Janderup. Varde.

179. **Anne Sørensdatter**, født ca. 1695 i Børsmose i Aal sogn, død før 1767.

Tip-5-oldeforældre

258. **Peder * Knudsen.** *Sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte datter. Måske søn af Knud Jørgensen jvf ægteskabstilladelse for barnebarnet Peder Madsen Heeager.

Børn:

129. i **Karen Pedersdatter**, født ca. 1690, død 1783 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 08.07.1783 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Mads Nielsen Smed, den 29.11.1722 i Ølgod kirke.
260. **Nis Knudsen**, født ca(?) 1650, død 1730, begravet 31.12.1730. Han blev gift med Margrethe Pedersdatter. Fæstegårdmand i Hedeagergaard (1681)-(1720). Om "Hedeagergaard": "Oprindelsen til den ejendom, der bærer navnet Hedeager, og som ved hedeopdyrkning fra et dengang kaldt "afbyggersted" blev til en gård, ligger nu så langt tilbage i tiden, at der ikke har kunnet skaffes oplysning om, hvornår ejendommen er opstået, eller hvem der har været dens første besiddere. Imidlertid fremgår det af matrikelsdokumenterne, at ejendommen er en fra Ølgod præstegård udskilt parcel... Fæsteejendommen findes ikke nævnt i matriklen af 1664, men heraf kan dog ikke sluttes, at den ikke eksisterede ved matriklens udarbejdelse, thi den under præstegården hørende jord blev på den tid som privilegeret embedsjord fritaget for skyldsætning og altså ikke omtalt i matriklens dokumenter. Imidlertid har det ad anden vej kunnet skaffes oplyst, at ejendommen i alt fald har bestået i flere årtier før 1688, og denne oplysning skyldes Ole Worm, på hvis foranledning der i 1622 blev rettet anmodning til alle landets præster, om at indsende en beretning om, hvad der måtte findes af gamle stednavne m.v. Og blandt disse beretninger viser den af Ølgodpræsten Hans Sørensen affattede, at der blandt sognets navngivne steder forekommer "1 boell" af navnet "Hieagger"... Og at bolstedet allerede da har haft sit særlige navn, tyder jo på, at dets oprindelse ligger længere tilbage i tiden." Markbogen til matriklen i 1688 fortæller, at Hedeager bestod af 1) godt 43.000 kvadratalen skarp rugjord, sandet og stenet, fordelt på 11 agre med dette sædskifte: 1 år boghvede, 1 år rug, 3 år hvile; 2) godt 255.000 kvadratalen god rugjord, muld og sand, fordelt på 39 agre med sædskiftet: 1 år byg, 2 år rug, 3 år hvile. Det samlede areal var ca. 21 tdr. land.

Angående børn: se trolovelse 1.4.1717 i Ølgod: 1717 d. 1 apr. blev Christen Christensen af Vestkjær og Gertrud Jensdatter trolovede i Ekknud. Faderen Christen Nissen, item farbrødrene Peder Nissen og Hans Nissen lovede for dem, at der var intet der kunne hindre deres ægteskab. Copulerede d. 14 nov.

"En Linje af Hedeagerslægten" har Nis Knudsen begravet 26.8.1739, men i kirkebogen står der tydeligt Nis Hansen.

Kilder:

Lundenæs-Bøvling Amts Skifteprotokol (B8-1073) s. 165b.

Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950. Side 14-18.

Tage Olesen: Ølgod sogns gård- og slægtshistorie. Ølgod museum 1988.

(Brejl anviser følgende kilder: Lundenæs Amt Folkeskat 1681 Ølgod Heager. RA film M 37.243 Lundenæs Amt Folkeskat 1696 Ølgod Heager. RA film M 37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1697 Ølgod Heager. RA film M

37.244 Lundenæs Amt Folkeskat 1698 Ølgod Heager. RA film M 37.245 Lundenæs Amt Folkeskat 1699 Ølgod Heager. RA film M 37.245).

Børn:

- i **Christen Nissen**, død 1750 i Vestkjær i Ølgod sogn, begravet 15.02.1750 i Ølgod. Han blev gift med NN Ebbesdatter, død 1751 i Vestkjær i Ølgod sogn, begravet 31.05.1751 i Ølgod. Evt. datter af Ebbe Jensen i Aadum.
 - 134. ii **Peder Nissen**, født ca. 1682 i Hedeager i Ølgod sogn, død 1738 i Hjedding i Ølgod sogn, begravet 23.10.1738 i Ølgod. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, den 24.06.1712 i Ølgod.
 - 130. iii **Hans Nissen**, født ca(?) 1680, død 1739 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 25.11.1739 i Ølgod kirkegård. Han blev gift med Kirsten Pedersdatter, den 28.05.1713 i Ølgod kirke.
 - iv **Knud * Nissen**. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.. Han blev gift med Ellen Pedersdatter, den 24.06.1714 i Ølgod.
 - v **Anna Nisdatter**, død 1726 i Ølgod, begravet 20.03.1726 i Ølgod. Det kan evt. være søsteren der bliver begravet. Hun blev gift med Niels Jensen d. Ældste, den 01.11.1711 i Ølgod.
 - vi **Maren Nisdatter**. Hun blev gift med Niels Jensen d. Yngste, den 01.11.1711 i Ølgod. Egknud i Ølgod.
 - vii **Kirsten Nisdatter**.
261. **Margrethe Pedersdatter**, født ca. 1648, død 1720 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 05.06.1720 i Ølgod kirkegård.
262. **Peder Nielsen**, død i Nørtarp i Strellev sogn. Han blev gift med NN.

Børn:

- 131. i **Kirsten Pedersdatter**, født ca. 1690, død 1767 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 09.07.1767 i Ølgod kirkegård. Hun blev gift med Hans Nissen, den 28.05.1713 i Ølgod kirke.
263. **NN**, død 1729 i Ølgod sogn, begravet 11.02.1729 i Ølgod.
268. **Nis Knudsen**, (se samme person overfor # 260) født ca(?) 1650, død 1730, begravet 31.12.1730.
269. **Margrethe Pedersdatter**, (se samme person overfor # 261) født ca. 1648, død 1720 i Hedeager i Ølgod sogn, begravet 05.06.1720 i Ølgod kirkegård.

328. **Mads.** Evt. i Ladekjær i Skjern. I 1730-erne nævnes brødrene Jens og Mads Madsen Bonde i Ladekjær i Skjern; måske var de brødre til Christen Madsen Bonde.

Børn:

164. i **Christen Madsen Bonde**, født ca. 1706, død 22.05.1782 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 30.05.1782 i Stauning kirkegård. Han blev gift med Maren Larsdatter, den 05.04.1739 i Stauning kirke.
330. **Lars Lauridsen**, født eft. 1650, død (?) 1744 i Stauning sogn. Lars Lauridsen har sandsynligvis o. 1700 overtaget Bousøgaard i Stauning efter faderen sammen med svogeren Milter Villadsen. I 1711 skriver sognepræsten i en indberetning til myndighederne følgende om ham: "Paa Ryttergodset i Stauning sogn bor en fattig mand i Bousøgaard ved navn Lars Lauridsen, som ejer bondeskyld til en liden halvgaard i Leding udi Dejbjerg sogn, hvis besidder er forarmet, og kan ikke betale afgiften deraf; formoder derfor allerunderdanigst for dette paabud at vorde forskaonet. Og findes der ellers ingen her i sognet paa ryttergodset som efter denne forordning kan optegnes. Testerer iligemaade allerunderdanigst Povel Pedersen Stauning Præstegaard d. 20. septemb. Anno 1711." Omtalte påbud drejede sig om, at præsten skulle indberette, hvem der skulle (kunne) bidrage til artillerihestes anskaffelse. Bousøgaard var allerede i 1687 blevet en ryttergård og hørte som sådan under kronen; men i 1716 begyndte kronen at sælge ud af sit gods i Vestjylland, og den 6.12.1717 fik amtsforvalter over Lundenæs og Bøvling amter, Laurids Pedersen Hellevad, skøde på gården; da han også var ejer af Vennergaard i Velling sogn, kom Bousøgaard til at høre under denne hovedgård. I 1744 døde en Lars Larsen i Stauning sogn; men om det er ovennævnte kan ikke ses, da kirkebogen kun oplyser navnet, ikke hverken sted eller alder.

Kilder:

Ringkøbing Skifteprotokol 1687-1717 (B80-123) s. 212, 282.

Mandtal fra Stauning 1711. I Rigsarkivet.

Kronens Skøder (6.12.1717).

Børn:

- i **Bodil Larsdatter**, født 1700 i Bousøgaard i Stauning sogn, død 27.12.1774 i Bousø i Stauning sogn, begravet 01.01.1775 i Stauning. Hun blev gift med Jens Sørensen Smed ca. 1730, født 1701, død 22.04.1778 i Bousø i Stauning sogn, begravet 29.04.1778 i Stauning. Smed i Bousø i Stauning.
165. ii **Maren Larsdatter**, født ca. 1706 i Bousøgaard i Stauning sogn, død 1776 i Bousøgaard i Stauning sogn, begravet 02.11.1776 i Stauning kirkegård. Hun blev gift med (1) Jens Sørensen ca. 1730. Hun blev gift med (2) Christen Madsen Bonde, den 05.04.1739 i Stauning kirke.
332. **Peder Jensen Kolstrup**, også kendt som Peder Jensen Poller/Stokholm, født ca(?) 1680 i Nysogn?, død eft. 1740 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn?

Peder Jensen er formodentlig født på Holmsland. Senere kommer han til Sdr. Lem, hvis kirkebog 1709 meddeler: "d. 27. januar Dom. Septuagesima trolovede jeg for præsten udi Peder Smeds hus i Vestertredje Peder Jensen, tjenende for tærsker paa Holmgaard, og Boel Christensdatter, forrige amme ibid" (dvs. samme sted). Parret blev viet den 2. marts, og allerede den 12. maj døbt deres søn Christen i Sdr. Lem kirke.

På det tidspunkt var Peder Jensen blevet fæster i Stokholm, der hørte under Holmgaard og havde et hartkorn på tdr. 1-4-0-1. Her fødtes også parrets 2 øvrige børn i 1712 og 1714. Kort tid efter (mellem nov. 1714 og nov. 1717) døde Boel, og den 28.11.1717 blev Peder Jensen trolovet med Maren Jensdatter Skrædders, hvis første mand o. 1703 løb bort med en løs kæltringskvinde. Det oplyses, at de skal bo i Stokholm; men kirkebogen melder ikke i de følgende år noget om barnedåb her, så parret har nok ikke fået børn sammen.

10 år senere er Peder Jensen igen enkemand; men han er nu blevet fæster i en noget større gård i Kolstrup, der også hørte under Holmgaard - hartkornet er på tdr. 4-5-2-1. Den 16.11.1727 bliver Peder Jensen så for tredje gang trolovet og den 14.12.1727 gift med Karen Christensdatter, salig Niels Graversens enke. Parret bliver trolovet i Andbæk hos hendes søn Gravers Nielsen, men hvor de skal bo nævnes ikke; sandsynligvis bliver det i Kolstrup, for i 1728 nævnes Peder Kolstrups søn Christen som fadder. Endnu i 1740 nævnes Peder Jensen i Kolstrup, men o. 1749 er gården vist overtaget af sønnen Christen.

Hvornår Peder Jensen er død, vides ikke, da Sdr. Lem sogns kirkebog først begynder at meddele dødsfald efter 1758; han er formodentlig død før dette tidspunkt.

Kilder:

Kirkebog

Alfred Kaae: Lem sogn. 1962. Side 316, 341.

Børn af Boel Christensdatter:

- i **Christen Pedersen Kolstrup**, født maj 1709 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 12.05.1709 i Sdr. Lem kirke. Fæstegmd. i Kolstrup i Sdr. Lem. Han blev gift med Magdalene Willumsdatter, den 21.09.1749 i Sdr. Lem, født ca. 1721, død eft. 1801. 1801 enke og jordløs huskone i Kolstrup. Ikke fundet her i 1787.
 - ii **Jens Pedersen Kolstrup**, født 14.05.1712 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 16.05.1712 i hjemmet.
 - 166. iii **Jacob Pedersen Nygaard**, født 1714 i Stokholm i Sdr. Lem sogn, døbt 04.11.1714 i Sdr. Lem kirke, død 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Boeld Nielsdatter, også kendt som Bodil Nielsdatter, den 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke.
333. **Boel Christensdatter**, født ca(?) 1680, død ca. 1715 i Stokholm i Sdr. Lem sogn.
334. **Niels Jespersen Nygaard**, født ca(?) 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, død 1741/1758 i Sdr. Lem sogn.
Den 21. april 1709 trolovedes i Sdr. Lem sogn Niels Jespersen Boling og Anne Nielsdatter Nygaard "udi hendes faders hus i Nygaard, hvor de skal bo". De blev derefter gift den 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke
Niels Jespersen var fra Boling, hvor faderen var fæster under Holmgaard, men ved giftermålet overtog han fæstet af Nygaard sammen med svogeren Niels Nielsen Nygaard. Her fødte Anne

i de følgende 10 år 4 børn; men ellers er der kun sparsomme oplysninger om familien. I 1736 var Niels Jespersen som så mange andre kommet i restance og måtte vedgå, at han skyldte 5 års afgift, efter kapitelstakst 10 tdr. rug til herskabet på Holmgaard.

I 1743 bliver datteren Boeld gift, og Niels og Anne går formodentlig på aftægt. Niels Jespersen døde inden 1758, da Anne Nielsdatter den 12. november blev begravet i Sdr. Lem.

Kilder:

Kirkebøger

Alfred Kaae: Lem sogn. 1962. Side 142, 323, 329.

Børn:

- i **Maren Nielsdatter Nygaard**, født 09.01.1713 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 09.01.1713 i hjemmet, død før 1755. Hun blev gift med (1) Christen Pedersen, i 1736 i Sdr. Lem, død ca. 1747. Avlskarl; ladefoged på Holmgaard; fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem. Hun blev gift med (2) Knud Joensen, den 15.10.1747 i Sdr. Lem, født ca. 1721, død eft. 1801. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem fra 1747.
- 167. ii **Boeld Nielsdatter**, også kendt som Bodil Nielsdatter, født 1716 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 12.01.1716 i Sdr. Lem kirke, død 1767 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 05.06.1767 i Sdr. Lem kirkegård. Hun blev gift med Jacob Pedersen Nygaard, den 09.10.1743 i Sdr. Lem kirke.
- iii **Kirsten Nielsdatter**, født 23.04.1719 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, døbt 26.04.1719 i Sdr. Lem kirke.
- 335. **Anne Nielsdatter**, født ca(?) 1685, død 1758 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 12.11.1758 på Sdr. Lem kirkegård.
- 346. **Peder Jensen Nygaard**, født 1666 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 29.07.1666 i Stadil kirke, død 15.05.1743 i Nygaard i Stadil sogn.
Fæstegårdmand i Nygaard i Stadil sogn.
Han blev gift med Kirsten Olesdatter ca. 1693.

Børn:

- i **Jens Pedersen Nygaard**, født ca. 1694, død 1775/1780 i Nygaard i Stadil sogn ? Fæstehmd. Nygaard i Stadil (505). Han blev gift med Sophie Pedersdatter, den 01.11.1726 i Stadil kirke, født 1705 i Alrum i Stadil sogn, døbt 02.02.1705 i Stadil, død 10.05.1793 i Stadil sogn, begravet 16.05.1793 i Stadil.
- ii **Anders Pedersen Stadel**, født ca. 1696, død 1758 i Ringkøbing, begravet 05.12.1758 i Ringkøbing. Borgerbrev i Ringkøbing 19. sep. 1721 som handelsmand. Consumptionsbetjent. 1736 og 1738 nævnt i Ringkøbing. 1750 oldermænd i bæremandslauget. Han blev gift med (1) Elled Christensdatter, født 1690/1715, død 29.11.1734 i Ringkøbing. Han blev gift med (2) Mette * Pedersdatter, den 24.06.1736 i Stadil kirke, født 1711 i Alrum i Stadil sogn, døbt

25.09.1711 i Stadil, død 18.01.1743 i Ringkøbing. *sandsynlig, men udokumenteret, at fødte og viede er identiske. Han blev gift med (3) Karen Jensdatter Deigaard, den 20.09.1743, født 1700/1725, død 1751 i Ringkøbing, begravet 16.07.1751 i Ringkøbing. Datter af Jens Deigaard.

- iii **Niels Pedersen Nygaard**, født ca. 1698, død 07.04.1730 i Nygaard i Stadil sogn, begravet 11.04.1730 i Stadil.
 - iv **Sylvester Pedersen**, født 28.09.1700 i Nygaard i Stadil sogn, døbt 03.10.1700 i Stadil, død 08.12.1705 i Nygaard i Stadil sogn, begravet 11.12.1705 i Stadil.
- 173.
- v **Anne Pedersdatter**, født 24.11.1702 i Nygaard i Stadil sogn, død 1772 i Agersbæk i Hee sogn, begravet 05.04.1772 i Hee. Hun blev gift med Christen Nielsen Degnboel, den 04.07.1734 i Stadil kirke.
 - vi **Sylvester Pedersen Nygaard**, født 1706 i Nygaard i Stadil sogn, døbt 14.02.1706 i Stadil, død 1772 i Nygaard i Stadil sogn. Fæstegmd. i Nygaard i Stadil. Skifte Søndervang G442-2 s. 260b. Sandsynligvis gift i perioden 1739/1742, hvor der mangler vielser i Stadil kirkebog. Han blev gift med Maren Jacobsdatter, født 21.04.1708 i Fuglbjerg i Stadil sogn, døbt 22.04.1708 i Stadil, død 04.05.1799 i Nygaard i Stadil sogn, begravet 09.05.1799 i Stadil.
 - vii **Peder Pedersen Halkjær**, født 13.12.1708 i Nygaard i Stadil sogn, døbt 16.12.1708 i Stadil, død maj 1775 i Halkjær i Stadil sogn. Fæstegmd. Halkjær i Stadil (707) 1737-75. Skifte 29.06.1775 Søndervang G442-2 s. 265b, ingen børn. Han blev gift med Margrethe Christensdatter, den 13.10.1737 i Stadil kirke, født 23.11.1707 i Halkjær i Stadil sogn, døbt 25.11.1707 i Stadil.
 - viii **Ole Pedersen**, født 04.04.1713 i Nygaard i Stadil sogn, døbt 09.04.1713 i Stadil, død 1795 i Hee sogn, begravet 19.04.1795 i Hee. Hvingel i Hee. 1787: bor i et jordløst hus og lever af betleri, tiggeri. Nævnt som boende i Hvingel allerede 1775. Han blev gift med Kirsten Nielsdatter, den 06.10.1751 i Hee, født 1727, død 1794 i Hee sogn, begravet 05.01.1794 i Hee.
 - ix **Maren Pedersdatter**, født 15.04.1716 i Nygaard i Stadil sogn, døbt 19.04.1716 i Stadil, død jan. 1786 i Hee sogn, begravet 16.01.1786 i Hee. Hun blev gift med Jens Jensen, den 25.06.1747 i Stadil kirke, født ca. 1708, død 1803 i Ø. No i Hee sogn, begravet 24.02.1803 i Hee. Lille Røgind i No. Ø. No i Hee (No sogn s. 372).
347. **Kirsten Olesdatter**, født 1666, død 19.08.1738 i Nygaard i Stadil sogn, begravet 24.08.1738 i Stadil. Skifte Søndervang (G442-2) s. 67, 7 børn.
356. **Bachen Jensen**, født ca. 1640, død 1731 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 24.01.1731 i Janderup kirkegård.
I 1680'erne er han sammen med Niels Madsen rytterbonde i Bandsbjerg i Janderup, der har et hartkorn på tdr. 8-2-0-0. Ved et syn på ryttergodset i 1686 oplyses følgende om ham:

"Kan så 4 tdr. rug, 1½ tdr. byg, 2 skp. boghvede. Avl befundet: 10 trv. rug, 8 trv. byg, 10 læs hø. Har 2 bæster, 1 plag, 2 køer, 1 ungnød, 3 får, 1 svin. Bygninger 39 fag. Mangler 6 bjælker, 12 spær, 10 stolper. 1685 bekommet lånekorn, som i år ej kan betales, 1½ tdr. rug, 10 skp. byg, 10 skp. havre. Bruget temmelig, manden ikkun af slet tilstand."

I 1707 blev gården overtaget af sønnen Jens; der var da en besætning på 4 heste, 3 køer 1 kvie, 2 stude, 1 kalv og 10 får.

Kilder:

Kirkebøger

Syn på Ryttergods 1686. Ved Holger Hertzum-Larsen. 1985. Side 104.

Janderup og Billum sogne bd. III, 1983. Side 13-14.

Niels Pedersen og Ingeborg Christensdatter i Janderup. Ved Holger Hertzum-Larsen. Tarm 1989.

Han blev gift med (1) Maren Madsdatter, født ca. 1630, død 11.01.1677.

Han blev gift med (2) Maren Pedersdatter, den 24.02.1678 i Janderup.

Børn af Maren Madsdatter:

- i **Mads Bachensen**, født ca. 1672, død 1698 i Jegum i Janderup sogn, begravet 06.01.1698 i Janderup.
- ii **Niels Bachensen**, født ca. 1673 i Janderup sogn, død 1706 i Jegum i Janderup sogn, begravet 22.03.1706 i Janderup. Han blev gift med (1) Karen Thomasdatter, den 05.03.1693 i Janderup kirke, død 1696 i Janderup, begravet 09.09.1696 i Janderup. Han blev gift med (2) Anna Nielsdatter, den 17.10.1697 i Janderup kirke, født 1668 i Bandsberg i Janderup sogn, død 1743 i Jegum i Janderup sogn, begravet i Janderup.

Børn af Maren Pedersdatter:

- 178. iii **Jens Bachensen**, født 1680 i Bandsbjerg i Janderup sogn, døbt 01.01.1681 i Janderup kirke, død 1761 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 10.02.1761 på Janderup kirkegård. Han blev gift med (1) NN. Han blev gift med (2) Birgitte Hansdatter, den 29.11.1716 i Janderup kirke. Han blev gift med (3) Anne Sørensdatter, i 1720 i Aal kirke.
- iv **Simon Bachensen**, født ca. 1682, død dec. 1704 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 01.01.1705 på Janderup kirkegård. Se også <http://el-vis.eu/aner/individual.php?pid=I1015&ged=Alfred%20Marinus%20Jensen.GED&tab=0>.

357. **Maren Pedersdatter**, født ca. 1635, død 1728 i Bandsbjerg i Janderup sogn, begravet 22.08.1728 i Janderup.

358. **Søren Pedersen Friis**, født 16..., død 1739 i Børsmose i Aal sogn, begravet 14.01.1739 i Aal kirkegård.

Han blev gift med (1) Karen Hansdatter. De boede i Børsmose i Aal sogn, hvor de fik døbt 5 børn, idet det oplyses om det yngste, at det er deres 5. barn. Det manglende barn kunne være Dorete Friis.

Han blev gift med (2) Mette Christensdatter Brich, den 04.11.1731 i Aal kirke.

Børn af Karen Hansdatter:

- i **Peder Sørensen Friis**, født 09.10.1691 i Aal sogn, døbt 11.10.1691 i Aal kirke.
Hesselmed skifteprotokol:
Side 405
2/10 1755
Afdød: Abigael Pedersdatter af Brichgaard, Børstmose bye.
Enkemand: Jens Pedersen.
a. Peder Jensen 8 år.
b. Las Jensen 5 år.
c. Jens Jensen 3 år.
d. Søren Jensen 13 ½ uger.
Der var ikke andre overværende end faderen, da oldefaderen Peder Sørensen Friis i Outrup ej var mødt.
Der var gæld til den sal. kones (Abigael Pedersdatters) fader Peder Friis.
Vurderingsmænd: Christen Andersen af Giedberg og Niels Hansen af Børstmose.
 - ii **Hans Sørensen Friis**, født 1693 i Aal sogn, døbt 01.10.1693 i Aal kirke, død 1756 i Aal sogn, begravet 03.10.1756 i Aal kirkegård. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter, død 26.04.1751 i Grærup i Aal sogn. Enke efter Palle Jensen, der døde før 1714.
Skiftet i "Hesselmed Sifteprotokol 1725-1758" pag. 309 f.s.
 - 179. iii **Anne Sørensdatter**, født ca. 1695 i Børsmose i Aal sogn, død før 1767. Hun blev gift med Jens Bachensen, i 1720 i Aal kirke.
 - iv **Kirsten Sørensdatter**, født 1697 i Aal sogn, døbt 19.12.1697 i Aal kirke, død (?) 1727, begravet (?) 11.04.1727 i Aal kirkegård ?
359. **Karen Hansdatter**, født 1655/1670, død 1730, begravet 26.11.1730 i Aal.

Tip-6-oldeforældre

520. **Knud Jørgensen**, død ca. 1687 i Krog v. kirken i Ølgod sogn. (Lundenæs amt Skattemandtal 1671-1687). Han blev gift med Maren Nisdatter.

Børn:

268. i **Nis Knudsen**, født ca(?) 1650, død 1730, begravet 31.12.1730. Han blev gift med Margrethe Pedersdatter.

521. **Maren Nisdatter**, født ca. 1624, død 1713 i Ølgod, begravet 03.12.1713 i Ølgod.

660. **Laurids Nielsen**, født eft. 1600, død eft. 1688.

Han blev gift med Bodil Larsdatter. Laurids Nielsen nævnes i 1664 som fæster i Bousøgaard i Stauning sogn sammen med Poul Nielsen, gården har et hartkorn på ca 14 tdr.; knap 10 tdr. hører under Riberhus og godt 4 tdr. under Stauning kirke.

I 1688 bor Laurids Nielsen her stadig, medfæster er nu Jens Madsen, men nu er Bousøgaard kommet under Ryttergodset, og hartkornet er lidt nedsat: 13 tdr. 6 skp. og 1 fdk.

Desuden var Laurids Nielsen sammen med Laurs Nielsen i Lem Kærgaard (fætre?) ejer af bondeskylden til gården Nr. Leding i Dejbjerg sogn, hvor brugeren også hedder Laurs Nielsen.

Bodil Larsdatter lever endnu i 1701, da hendes søster Mette dør i Ringkøbing; men Laurids Nielsen er vist død, da det er sønnen Lars, der varetager hendes interesser. I 1707 dør en anden søster, Else, i Ringkøbing, og da er Bodil Larsdatter død.

Ud over de to nævnte søstre har hun følgende søskende:

Maren Larsdatter, gift med Jep Nielsen i Lønborg, hun er vist død før 1707 uden at efterlade sig livsarvinger.

Peder Larsen i Emmerlev, død før 1701, efterlader 3 børn: Niels 1686, Jens 1692 og Karen 1694 (død før 1707).

Christen Larsen i Foersum i Egvad sogn, død 1707, efterlader enken Kirsten Sørensdatter samt 2 børn: Else 1704 og Christen 1708.

Kilder:

Ringkøbing Skifteprotokol 1687-1717 (B80-123) s. 212, 282.

Vennergaard Skifteprotokol 1718-1769 (G444-1) s. 404.

Børn:

330. i **Lars Lauridsen**, født eft. 1650, død (?) 1744 i Stauning sogn.

ii **Christen Lauridsen**, født 16.., død eft. 1707.

iii **Bodil Lauridsdatter**, født 16.., død eft. 1707. Hun blev gift med Milter Villadsen, født 16... Gmd. Bousøgaard.

iv **Kirsten Lauridsdatter**, død efter 1707.

661. **Bodil Larsdatter**, født eft. 1610, død 1701/1707 i Bousøgaard i Stauning sogn.

664. **Jens Pedersen Poller**, død eft. 1717. På Holmsland.

Nævnt som fadder i Sdr. Lem for sønnens barn 19.6.1712 og for datterens barn 13.01.1717.

Børn:

332. i **Peder Jensen Kolstrup**, også kendt som Peder Jensen Poller/Stokholm, født ca(?) 1680 i Nysogn?, død eft. 1740 i Kolstrup i Sdr. Lem sogn ? Han blev gift med (1) Boel Christensdatter, den 03.03.1709 i Sdr. Lem kirke. Han blev gift med (2) Maren Jensdatter, den 29.09.1718 i Sdr. Lem kirke. Han blev gift med (3) Karen Christensdatter, den 14.12.1727 i Sdr. Lem kirke.
- ii **Else Jensdatter**.
- iii **Anne Jensdatter**, født 1670/1690. Hun blev gift med Iver Smed. Smed i Vestertredje i Sdr. Lem. Har en broder i Velling. (Evt. døbt 12.6.1692 i Velling, søn af Christen Iversen i Elkjær, der muligvis senere flytter til Vestertredje i Sdr. Lem).

668. **Jesper Nielsen Boling**, født 16.., død eft. 1699.

Jesper Nielsen var fæster i Boling i Sdr. Lem sogn i 1688, og også nævnt her i 1699. Han er muligvis søn af den Niels Nielsen, der var fæster her i 1664, som vel så igen var søn af den Niels Christensen, der nævnes på gården i 1624 og 1630.

Boling havde sin jord helt for sig selv, men havde fædrift sammen med Ø. Refstrup i Refstrup Kær. Gården havde næsten 22 tdr. land under plov, hartkornet var på tdr. 3-2-3-0, og den hørte under Holmgaard.

Kilder:

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 96, 323, 330.

Han blev gift med (Maren?).

Børn:

334. i **Niels Jespersen Nygaard**, født ca(?) 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, død 1741/1758 i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med Anne Nielsdatter, den 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke.
- ii **Laust Jespersen Boling**, født ca. 1680 i Boling i Sdr. Lem sogn, død 1765 i Boling i Sdr. Lem sogn, begravet 15.08.1765 i Sdr. Lem kirkegård. Han blev gift med Ide Jensdatter, født ca. 1682, død 1761 i Boling i Sdr. Lem sogn, begravet 15.08.1761 i Sdr. Lem. Evt. Nielsdatter.
- iii **Jens Jespersen Boling**. Han blev gift med Maren Hansdatter, den 07.10.1708 i Sdr. Lem, født eft. 1660, død eft. 1721. 1721 fadder hos Laust Jespersen Bolings datter, Else.

669. **(Maren?)**. navnet usikkert.

670. **Niels Jensen Nygaard**, født eft. 1625, død eft. 1709 i Sdr. Lem sogn.

I 1688 nævnes i Nygaard i Sdr. Lem sogn kun fæsteren Morten Jensen; men i 1698 bor både Morten Jensen og Niels Jensen her, og da sidstnævntes datter bliver viet i 1696 kaldes hun Nygaard, så det forekommer ret sandsynligt, at de 2 "Jensener" har fæstet Nygaard i fællesskab i adskillige år. De er tilsyneladende brødre og er vel så sønner af den Jens Jensen, der nævnes i Nygaard i 1664.

Gården hørte på tidspunkt under Holmgaard og havde et hartkorn på 7½ tdr., landgilden var ½ td. smør, ½ skovvogn, ½ skovsvin, ½ okse at opstalde og ½ langægte. En af de gamle præster mener, at gården er opstået i første halvdel af 1600-tallet, da Tredje blev lagt sammen med Holmgaard (to hovedgårde i Sdr. Lem sogn), hvorfor den var "ny" i forhold til mange af de andre gårde i sognet.

I 1688 nedsattes hartkornet til tdr. 5-4-3-2, der var ca. 43 tdr. land under plov, og bortset fra 1½ tdr. land, der lå i Karsbæk, var jorden samlet ved gården.

I begyndelsen af 1700-tallet bliver Niels Jensen vist enefæster, idet Morten Jensen flytter til Degnboel; men kort tid efter er der igen to fæstere, da hans søn og svigersøn er fælles om gården fra o. 1710. Endnu i 1741 har de to Nygaarde fælles hartkorn, men i 1773 er de adskilte.

Niels Jensens kone har sandsynligvis heddet Bodil, da 4 af hans børn får en datter døbt med det navn, og hun er måske datter af Niels Jensen i Smalhale, dennes sønnedatter optræder i hvert fald hyppigt som fadder i familien.

Kilder:

Kirkebog

Alfred Kaae: Lem Sogn. 1962. Side 96, 142, 326-329.

Han blev gift med Bodil * Nielsdatter.

Børn:

- i **Jens Nielsen Nygaard**, født 16.
- ii **Kirsten Nielsdatter Nygaard**, født ca(?) 1675, død efter 1708. Hun blev gift med Peder Lassen, død efter 1733. Fæstegmd. i Lambæk i Sdr. Lem (matr. 29a) 1696-1733.
- iii **Inger Nielsdatter**, født 1670/1685. Hun blev gift med Mads Christensen, den 01.11.1701 i Sdr. Lem, født eft. 1650, død før 1723. Fæstegmd. i Storgaard i Lambæk i Sdr. Lem sogn. Hustruen er fadder 1723 som enke.
- 335. iv **Anne Nielsdatter**, født ca(?) 1685, død 1758 i Nygaard i Sdr. Lem sogn, begravet 12.11.1758 på Sdr. Lem kirkegård. Hun blev gift med Niels Jespersen Nygaard, den 27.10.1709 i Sdr. Lem kirke.
- v **Niels Nielsen Nygaard**, født ca. 1670/1690, død 1748/1758. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem o.1715-o.1748. Han blev gift med Anne Kirstine Lauridsdatter, den 10.03.1715 i Sdr. Lem, født 1695 i Sdr. Lem sogn, døbt 03.03.1695 i Sdr. Lem, død 1769 i Sdr. Lem sogn, begravet 13.08.1769 i Sdr. Lem. Måske død før 1738, hvor Niels' søsterdatter kaldes op (?). Dødsfaldet gælder så en ny kone.

- vi **Christen Nielsen**, også kendt som Christen Nygaard, født før 1690, død eft. 1741. Fæstegmd. i Vestertredje (1717)-(1738). Han blev gift med Karen Nielsdatter, født 1685/1695, død efter 1729.

671. **Bodil * Nielsdatter**, født ca(?) 1645. *navnet usikkert.

692. **Jens Pedersen Stougaard**, født ca. 1631, død 1686 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 10.01.1686 i Stadil kirkegård.

Jens Pedersen har formodentlig o. 1660 overtaget fæstet af den halve Stougaard i Stadil sogn (knap 4 tdr. hartkorn), sandsynligvis efter svigerfaderen. Hvis det er efter denne, er hans kone sikkert Anne Pedersdatter Stougaard, der er født o. 1633. Hun føder før ægteskabet en datter, der bliver døbt Anne den 15.5.1659 i Stadil kirke. Samme år den 20. november meddeler kirkebogen, at Jens Pedersen og Anne Pedersdatter bliver viet. Der står imidlertid ikke noget om, at de er fra Stougaard, så det står hen i det uvisse, om der virkelig er tale om Jens Pedersen Stougaards vielse; men da hans "næste" barn fødes i januar 1662, kan det jo udmærket passe - desuden nævnes Anne Stougaard adskillige gange som fadder i Stadil sogn sammen med Jens Stougaard.

Jens Pedersen var fæster i Stougaard til sin død i 1686, 55 år gammel. Hans kone har sikkert drevet gården videre, indtil sønnen overtog den. Anne Pedersdatter i Stougaard dør i 1697, 64 år gammel, og bliver begravet på Stadil kirkegård den 18. maj; præsten "er forsikret at han kan finde hende i Guds Rige".

Børn:

- i **Anne Jensdatter**, født 1659 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 15.05.1659 i Stadil kirke. Hun blev gift med Jesper Knudsen, den 14.10.1688 i Stadil kirke.
- ii **Jens Jensen Nyhus**, også kendt som Jens Stougaard, født 1662 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 12.01.1662 i Stadil kirke, død 1725 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 02.02.1725 på Stadil kirkegård. Han blev gift med Anne Michelsdatter Nyhus, den 11.01.1705 i Stadil kirke, født ca. 1681, død 08.11.1767 i Nyhus i Stadil sogn, begravet 13.11.1767 på Stadil kirkegård. Jens Jensen blev trolovet den 17.12.1704 og derefter gift i Stadil kirke med Anne Michelsdatter. Hun var amme på Søndervang, men ellers ikke fra Stadil - muligvis fra Snejbjerg. Ved de 2 første børns fødsel kaldes Jens Jensen stadig for Jens Stougaard efter fødestedet; men fra 1715 hedder han Jens Nyhus efter bostedet. Om han har fæstet Nyhus allerede ved giftermålet vides ikke; men han var her i hvert fald fra 1715 til sin død. Nyhus hørte under Søndervang og var formodentlig beliggende i Stadilby; i 1753 var det et hus på 10 fag uden hartkorn, og sådan har det sikkert også været på Jens Nyhus' tid.

Jens Jensen døde i Nyhus i 1725, 63 år gammel. Allerede den 12.2.1725 blev der holdt skifte med registrering og vurdering:

I stuen:

1 gl. lille fyrrebord 8 sk., 1 gl. mælkehylde 2 sk., 20 mælkesætter og sorte gryder 8 sk., 3 lurfade 3 sk., 1 gl. lille tinflaske 4 sk., 1 gl. fyrrekiste 2 mk., 1 hjemmegjort olmerdugs overdyne 1 rd. 2 mk., 1 gråhvid vadmelsunderdyne 2 mk., 1 hjemmegjort olmerdugshoved-pude 1 mk.

I køkkenet:

1 kobberkedel 2 rd. 4 mk., 1 spand og 2 stripper 10 sk.

Kvæg:

1 grå ko 12 år 2 rd., 1 sort ko 8 år 3 rd., 5 får a 3 mk., 1 galt polt 2 mk.

Indtægt i alt 13 rigsdaler og 3 skilling.

Af udgifter var der husets brøstfældighed, der blev sat til 7 rd. og 3 mk. Desuden skyldte Anne Michelsdatter præsten 8 rd. for begravelsen, og af Laurs Ladefoged på Søndervang havde hun lånt 6 rd. til at købe 2 køer for; i alt 22 rigsdaler og 1 mark. Altså blev der intet at arve, men "enken bliver ved stedet og beholder husets brøstfældighed, imod hun forsikrer at bebygge og forbedre huset, at det kan stå for fuldt syn, og efterhaanden, om hun kan blive saa bemidlet, at svare enhver sin fordring, hvormed dette skifte saaledes er sluttet og tilendebragt."

Det tyder jo ikke på den store rigdom. Alligevel skriver præsten i forbindelse med Annes begravelse, at hun var den rigeste kone i sognet, da han ankom i 1732.

Måske har den gode præst husket lidt forkert, eller også er Anne hurtigt blevet mere end "bemidlet" efter mandens død.

Hun gifter sig allerede den 29.9.1725 i Stadil med ladefogeden på Søndervang, Laurids Roersen (1678-1753), der så flytter ind i Nyhus, hvor de stadig bor, da han dør i 1753. Ved skiftet efter ham oplyses igen lidt om det fattige indbo: i stuen var der et fyrretræsbord, en stol, en kiste, et lille skrin, en lille egekiste med hans tøj, 12 mælkesætter, 2 røde fade, 4 træallerkener, 1 ølpotte, 2 gryder, 1 messinglysestage, 1 pande, 1 kniv og 1 bor. Sengeklæderne bestod af 1 blå- og hvidstribet dyne, 1 grå- og hvidstribet dyne, 2 gamle sribede puder og 2 blågarnslagener, desuden var der en spinderok. Af dyr var der kun 2 køer og 1 gris. Alt i alt blev indboet vurderet til knap 12 rd., men udgifterne beløb sig til 19 rd., så her var bestemt ingen rigdom.

Anne Michelsdatter levede endnu i mange år; 1761 boede hun vistnok i Opstrup, sandsyn-ligvis hos sønnen Jens. Ved hendes død skriver præsten: "Fredagen d. 13. november 1767 kastede jeg jord uden ligprædiken, sang eller klang paa sal. Laurs Nyhuses enke, nafnl. Anne Nyhus, som var Søren Stougaard i Stadil og Jens Jensen i Opstrup deres moder, og den rigeste kone i sognet ved min ankomst til kaldet, men leverede i sine friske aar ovenmeldte sine sønner sine midler for at hjælpe dem paa fode, men i sin alderdom siden selv døde i armod. Hun døde søndagen tilforn d. 8. november natus an 84 eller 86 aar."

Kilder:

Søndervang Skifteprotokol (G442-2), side 34-36, 160b-162a, 212b, 284, 287.

- iii **Maren Jensdatter**, født 1664 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 21.02.1664 i Stadil kirke, død efter 1729 i Sønderby på Holmsland. Hun blev gift med Christen Terkelsen, den 22.06.1704 i Stadil kirke, født 16.., død 1729 i Sønderby på Holmsland. Skifte 09.06.1729 Søgard G441-17 s. 26b, 3 børn fra tidligere ægteskab.
- 346. iv **Peder Jensen Nygaard**, født 1666 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 29.07.1666 i Stadil kirke, død 15.05.1743 i Nygaard i Stadil sogn. Han blev gift med Kirsten Olesdatter ca. 1693.

- v **Maren Jensdatter**, født 1669 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 02.03.1669 i Stadil kirke, død 1709 i Sønderby på Holmsland (?). Hun blev gift med Peder Jensen, den 28.05.1708 i Stadil kirke, født 16. Sønderby på Holmsland.
 - vi **Inger Jensdatter**, født 1671 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 17.11.1671 i Stadil kirke, død 10.12.1746 i Dalsgaard i Stadil sogn, begravet 16.12.1746 i Stadil kirkegård. Hun blev gift med Peder Andersen Dalsgaard, den 27.10.1700 i Stadil kirke, født 1674 i Stadilby i Stadil sogn, døbt 26.07.1674 i Stadil, død 26.01.1743 i Stadilby i Stadil sogn, begravet 30.01.1743 i Stadil. Fæstegmd. i Dalsgaard i Stadilby.
 - vii **Peder Jensen Stougaard**, født 1675 i Stougaard i Stadil sogn, døbt 17.12.1675 i Stadil kirke, død 10.02.1755 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 16.02.1755 i Stadil. Fæstegårdmand i Stougaard i Stadil efter faderen. Han blev gift med Karen Hansdatter, den 14.10.1703 i Stadil kirke, født 1669 i Skjern ?, død 12.01.1751 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 17.01.1751 i Stadil.
693. **Anne Pedersdatter * Stougaard**, født 1630/1640 i Stougaard i Stadil sogn ?, død 1697 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 18.05.1697 i Stadil kirkegård. *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte forældre.

Tip-7-oldeforældre

1322. **Lars.***Børn:*

- i **Peder Larsen**, død før 1707 i Emmerlev sogn. I Emmerlev.
- ii **Christen Larsen**, død 1707 i Foersum i Egvad sogn. Han blev gift med Kirsten Sørensdatter.
- iii **Mette Larsdatter**, død 01.08.1701 i Ringkøbing. Hun blev gift med Jep Nielsen.
- 661. iv **Bodil Larsdatter**, født eft. 1610, død 1701/1707 i Bousøgaard i Stauning sogn. Hun blev gift med Laurids Nielsen.
- v **Maren Larsdatter**, død 1701/1707 i Lønborg.
- vi **Else Larsdatter**, død 03.11.1707 i Ringkøbing.
Skifte Ringkøbing By: 272 Else Lauridsdatter, ugift i Ringkøbing. 5.12.1707, fol.282B.
A:
1) bror Peder Lauridsen i Emmerlev, død. 2B:
a Niels Pedersen i Emmerlev
b Jens Pedersen i Emmerlev
2) bror Christen Lauridsen i Foersum i Egvad sogn, (hvis fæstegård ejes af Las Jepsen Tarm, rådmand og købmand i Varde), død, var g.m. Kirsten Sørensdatter.
2B:
a Else 4 den 23.2.1708
b Christen 4 uger den 23.2.1708
FM: Christen Christensen Harbo den yngre
3) søster Bodil Lauridsdatter i Bovsøgaard i Stavning sogn, død. 4B:
a Laurids Lauridsen i Bovsøgaard
b Christen Lauridsen på Lellingegård på Sjælland
c Bodil Lauridsdatter g.m. Milter Villadsen på Bovsøgaard
d Kirsten Lauridsdatter på Bovsøgaard.

1336. **Niels * Nielsen**, født eft. 1600. sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

- 668. i **Jesper Nielsen Boling**, født 16.., død eft. 1699. Han blev gift med (Maren?).

1340. **Jens Jensen * Nygaard**. *Sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte børn.

Børn:

670. i **Niels Jensen Nygaard**, født eft. 1625, død eft. 1709 i Sdr. Lem sogn. Han blev gift med Bodil * Nielsdatter.
- ii **Morten Jensen Nygaard**, født eft. 1620, død eft. 1703. Fæstegmd. i Nygaard i Sdr. Lem (1688)-(1700); 1703 i Degnbøl.
- iii **Kirsten Jensdatter**, født før 1680. Hun blev gift med Jens Pedersen, den 06.02.1698 i Sdr. Lem.

1386. **Peder Jensen (Stougaard)**, død 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 23.08.1662 i Stadil kirkegård.

Peder Jensen nævnes i 1652 og 1654 som fæster af Stougaard i Stadil sogn (sammen med Christen Jensen (Andersen?)). Han er muligvis søn af Jens Christensen, der i begyndelsen af 1600'tallet var fæster i Stougaard.

I 1655 betaler Peder Jensen og Christen Andersen tilsammen i jordskyld til Stadil Kirke 4 mk. og 3 sk. for brug af den halve part af Elkjær enge, som i alt giver til middelgrøde 15 læs, den anden halvpart brugtes af Søndervang.

Den 23.8.1662 blev Peder Stougaard begravet i Stadil, han var sandsynligvis gift med den Maren Stougaard, der blev begravet 3 dage før. (Svigersønnen (?) Jens Pedersen Stougaards næste datter blev døbt Maren og er formodentlig kaldt op efter sin bedstemor).

Kilder:

Landstingets Skøde- og Pantebøger 29.12.1652 og 10.10.1654.

Hardsyssels Aarbog 1909, side 17.

Lensregnskaber, Filmrulle M 18052 på Rigsarkivet. Han blev gift med Maren * Stougaard.

Børn:

693. i **Anne Pedersdatter * Stougaard**, født 1630/1640 i Stougaard i Stadil sogn ?, død 1697 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 18.05.1697 i Stadil kirkegård. Hun blev gift med Jens Pedersen Stougaard, den 20.11.1659 i Stadil ?

1387. **Maren * Stougaard**, død 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 20.08.1662 i Stadil kirkegård. *sandsynlig, men udokumenteret forbindelse til nævnte ægtefælle.

Tip-8-oldeforældre

2772. **Jens * Christensen**. Stougaard i Stadil (1610). Lensregnskaber, Filmrulle M 18052 på Rigsarkivet.

*sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til nævnte søn.

Børn:

1386. i **Peder Jensen (Stougaard)**, død 1662 i Stougaard i Stadil sogn, begravet 23.08.1662 i Stadil kirkegård. Han blev gift med Maren * Stougaard.

Slægtskabet til salmedigteren K. L. Aastrup

Christen Sørensen, *Stauning*



Slægtskabet til fhv. minister og formand for folketinget Ivar Hansen

Peder Madsen Heeager, *Ølgod*



Slægtskabet til politikeren Søren Gade

Peder Christensen Degnboel, *Hee*



Slægtskabet til politikeren Bertel Haarder

Peder Madsen Heeager, *Ølgod*



Slægtskabet til forfatteren Jakob Bech Nygaard

Christen Madsen Bonde, *Stauning*



Slægtskabet til politikeren Esben Lunde Larsen

Christen Madsen Bonde, *Stauning*



Mads Christensen Bonde

Mette Christensdatter Bonde, *Stauning*

Karen Madsdatter

Maren Nielsdatter, *Stauning*

Mads Bonde Benjaminsen

Lars Sørensen, *Stauning*

Niels Madsen

Jens Christian Larsen, *Stauning*

Kirstine Madsen

Mads Sigurd Larsen, *Stauning*

Niels Thyge Baunsgaard Thygesen

Knud Helge Larsen, *Stauning*

Marianne Flor

Esben Lunde Larsen

Slægtskabet til skuespilleren Peter Plaugborg

Mads Christensen Bonde, *Stauning*



Slægtskabet til skuespilleren Henrik Koefoed

Henning Hermansen Gynther, *Janderup*



Slægtskabet til musikeren Lars Hannibal

Jens Pedersen Stougaard, *Stadil*



Slægtskabet til billedkunstneren Villy Grønberg

Christen Madsen Bonde, *Stauning*



Slægtskabet til håndboldspilleren Jesper Nøddesbo

Bachen Jensen, *Janderup*



Efterskrift

Denne anetavle indeholder desværre ikke alle aner til og med tiptipoldeforældrene, idet 1 par mangler af tipoldeforældrene, og dermed 2 par tiptipoldeforældre.

De familiegrene, jeg i forvejen havde stof om, er ført længere tilbage. Det er dog ikke sikkert, at alle søskende med.

Kilderne er hovedsagelig kirkebøger og folketællinger. Desuden er benyttet: Peder Thygesen: En linie af Hedeagerslægten. Eget forlag. Kbh. 1950. Ellers er kilden som regel anført ved de enkelte personer. Mange af de korte skifteuddrag er hentet fra Brejls hjemmeside (<https://www.brejl.dk/>).

Løgstør i april 2020

Svend Aage Nielsen