



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bind 2 - Familien Andersen

Anetavle
for
Søren-Jacob-Lone
Jensen

Samlet af Jørgen Jensen

Bind 2
Familien Andersen

Anetavle
for

Søren-Jacob-Lone
Jensen

Samlet af Jørgen Jensen

Produktionsrådgiver

Lay out

Søren Rindom

Jyllinge

Omslagsfoto

Fotograf Lars Skaaning

Dyreborg

2. udgave

Første elektronisk udgivelse

Udgivelse: Maj 2020

Udgivet i samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek

Indholdsfortegnelse**Side**

Indledning	##.....	1
Baggrund	Bind 2 “Familien Andersen”	2
1/1	Søren – Jacob - Lone.....	3
2/1	Jørgen Jensen, ingeniør, fra Faaborg	4
4/2	Elna Marie Andersen fra Svendborg.....	8
8/3	Anders Johannes Andersen, skolelærer og organist, Fraugde sogn.....	17
8/4	Karen Frandsine Andersen, Skårup Mark, Svendborg amt	24
16/5	Hans Andersen, skolelærer i Birkum, Odense amt	31
16/6	Maren Kirstine Christensen fra Skårup, Svendborg amt	39
16/7	Rasmus Andersen, husmand på Skårup Mark	42
16/8	Hansine Hansen fra Skårup Svendborg amt	47
32/9	Anders Hansen, snedkermester i Birkum, Odense amt.....	49
32/10	Sophie Pedersdatter fra Birkum, Odense amt	52
32/11	Christen Jørgensen, tjenestekar, Brudager og Skårup, Svendborg amt	53
32/12	Johanne Margrete Jørgensdatter fra Skårup Svendborg amt	55
32/13	Rasmus Andersen Stær, væversvend fra Tåsinge, Svendborg amt.....	57
32/14	Anne Kirstine Rasmusdatter fra Tved, Svendborg amt	61
32/15	Hans Andersen, Hasmark by, Norup sogn Odense amt.....	64
32/16	Ane Marie Nielsen fra Svendborg	67
64/17	Hans Andersen, snedker i Fraugde Odense amt	69
64/18	Karen Jørgensdatter fra Fraugde, Odense amt.....	72
64/19	Peder Hansen, gårdmand og soldat i Fraugde, Odense amt.....	73
64/20	Sidsel Nielsdatter fra Birchum i Odense amt.....	77
64/21	Jørgen Christensen, indsidder i Brudager sogn, Svendborg amt	78
64/22	Maren Kirstine Jensdatter fra Langeland, Svendborg amt.....	79
64/23	Jørgen Hansen, husar fra Skårup Svendborg amt	80
64/24	Singer Kirstine Povelsdatter fra Rudkøbing Svendborg amt.....	81
64/25	Anders Nielsen Stær, husmand i Troense Svendborg amt.....	84
64/26	Mette Hermansdatter fra Troense Svendborg amt	85
64/27	Rasmus Hansen, indsidder og daglejer i Tved, Svendborg amt	86
64/28	Karen Frandsdatter fra Ulbølle, Svendborg amt	88
64/29	Anders Hansen, tjenestekar i Hasmark, Odense amt	91
64/30	Johanne Jørgensdatter fra Hasmark Odense amt	92
64/31	Peder Nielsen, daglejer i Svendborg	94
64/32	Frederikke Magdalene Meyer fra Vissenbjerg Odense amt	96
128/33	Anders Larsen, gårdmand i Vigerslev Odense amt	97
128/34	Maren Christensdatter fra Haugaard, Vigerslev sogn Odense amt.....	98
128/35	Jørgen Hansen, husmand i Fraugde, Odense amt	99
128/36	Karen Andersdatter fra Tving, Fraugde sogn Odense amt	100
128/37	Hans Jørgensen gårdmand i Neder Holluf i Fraugde sogn, Odense amt	101
128/38	Anna Maria Olesdatter fra Neder Holluf, Fraugde sogn, Odense amt.....	103
128/39	Niels Hansen, gårdmand i Birchum, Fraugde sogn, Odense amt	104
128/40	Karen Nielsdatter fra Birchum, Fraugde sogn Odense amt	106
128/41	Christen Jørgensen, husmand i Brudager, Svendborg amt	107
128/42	Maren Christensdatter fra Brudager, Svendborg amt	108
128/43	Jens Madsen, gårdmand i Simmerbølle, Langeland Svendborg amt.....	109
128/44	Johanne Christensdatter	110
128/45	Hans Sørensen, indsidder i Skårup, Svendborg amt	111
128/46	Johanne Andersdatter fra Skårup Svendborg amt.....	114

128/47	Povel Jacobsen, møller og senere vognmand i Rudkøbing, Svendborg amt ..	116
128/48	Dorothea Kirstine Nielsdatter fra Langeland Svendborg amt.....	118
128/49	Niels Michelsen, husbond på Biernemark på Tåsinge Svendborg amt	121
128/50	Birthe Hansdatter fra Bregninge på Tåsinge, Svendborg amt	123
128/51	Herman Nicolaisen, husmand i Troense på Tåsinge, Svendborg amt	124
128/52	Anne Pedersdatter fra Bregninge, Svendborg amt.....	126
128/53	Hans Jensen, husmand i Tved, Svendborg amt.....	127
128/54	Anne Margrete Marcusdatter fra Tved, Svendborg amt	128
128/55	Frands Pedersen, husmand i Ulbølle, Svendborg amt	130
128/56	Dorthe Hansdatter	131
128/57	Hans	132
128/58	Navn ikke fundet.....	133
128/59	Jørgen Rasmussen, husmand i Hasmark, Odense amt.....	134
128/60	Kirstine Marie Nielsdatter.....	135
128/61	Niels Juel Jørgensen, gårdmand i Egense, Svendborg amt.....	136
128/62	Kirsten Jespersdatter	137
128/63	Meyer	138
128/64	Navn ikke fundet.....	139
256/65	Lars Hansen fra Tågerød, Odense amt.....	140
256/66	Navn ikke fundet.....	141
256/67	Christen Knudsen fra Haugaard, Vigerslev sogn, Odense amt.....	142
256/68	Navn ikke fundet.....	143
256/69	Hans Nielsen fra Tving ved Fraugde Odense amt	144
256/70	Navn ikke fundet.....	145
256/71	Anders Pedersen, Tving ved Fraugde Odense amt	146
256/72	Navn ikke fundet.....	147
256/73	Jørgen Rasmussen fra Fraugde Odense amt	148
256/74	Navn ikke fundet.....	149
256/75	Ole Nielsen.....	150
256/76	Navn ikke fundet.....	151
256/77	Hans Larsen fra Birchum Odense amt	152
256/78	Navn ikke fundet.....	153
256/79	Niels Jacobsen Smed fra Birchum Odense amt	154
256/80	Navn ikke fundet.....	155
256/81	Jørgen.....	156
256/82	Navn ikke fundet.....	157
256/83	Christen	158
256/84	Navn ikke fundet.....	159
256/85	Mads.....	160
256/86	Navn ikke fundet.....	161
256/87	Christen	162
256/88	Navn ikke fundet.....	163
256/89	Søren Hellesen, fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt	164
256/90	Maren Christophersdatter fra Skårup Svendborg amt	167
256/91	Anders Jørgensen fra Åby/Skårup Svendborg amt.....	168
256/92	Anna Magrethe Jensdatter fra Åby, Skårup Svendborg amt.....	169
256/93	Jacob	170
256/94	Navn ikke fundet.....	171
256/95	Niels	172
256/96	Navn ikke fundet.....	173
256/97	Michel	174

256/98	Navn ikke fundet.....	175
256/99	Hans	176
256/100	Navn ikke fundet.....	177
256/101	Nicolai.....	178
256/102	Navn ikke fundet.....	179
256/103	Peder	180
256/104	Navn ikke fundet.....	181
256/105	Jens Jensen	182
256/106	Navn ikke fundet.....	183
256/107	Marcus Gregersen, husmand og landsoldat i Tved, Svendborg amt.....	184
256/108	Birthe Pedersdatter fra Tved, Svendborg amt.....	186
256/109	Peder	187
256/110	Navn ikke fundet.....	188
256/111	Hans	189
256/112	Navn ikke fundet.....	190
256/113	Navn ikke fundet.....	191
256/114	Navn ikke fundet.....	192
256/115	Navn ikke fundet.....	193
256/116	Navn ikke fundet.....	194
256/117	Rasmus.....	195
256/118	Navn ikke fundet.....	196
256/119	Niels	197
256/120	Navn ikke fundet.....	198
256/121	Jørgen.....	199
256/122	Navn ikke fundet.....	200
256/123	Jesper.....	201
256/124	Navn ikke fundet.....	202
256/125	Navn ikke fundet.....	203
256/126	Navn ikke fundet.....	204
256/127	Navn ikke fundet.....	205
256/128	Navn ikke fundet.....	206
512/177	Helle Sørensen Møller fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt.....	207
512/178	Maren Rasmusdatter fra Åby, Skårup sogn Svendborg amt.....	208
1024/353	Søfren Hellesen Møller fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt	209
1024/354	Karen fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt.....	210
Kort over Svendborg amt		211
Kort over Odense amt		212
Anetavleskema 1 & 2 for Familien Andersen		213
Referencer	##.....	219

Indledning

Denne anetavle er udarbejdet for Søren, Jacob og Lone, børn af Jørgen Jensen og Bodil Nissen. Anetavlen er udarbejdet af Jørgen Jensen.

Søren, Jacob og Lone er tildelt nr. 1/1 som probander. Forældrene har nr. 2, bedsteforældre nr. 4, oldeforældre nr. 8 o. s. v. Mandlige medlemmer har de ulige numre og kvindelige medlemmer de lige numre. Jørgen får derved nr. 2/1 og Bodil 2/2. Bedsteforældre får følgende numre. Søren, Jacob og Lones farfar, Holger, nr. 4/1. Deres farmor nr. 4/2. Morfar nr. 4/3 og mormor nr. 4/4.

Oplysninger om børns fødsel og evt. død er indskrevet under deres far. En mors børn fra et tidligere ægteskab eller kæresteforhold er også indskrevet under hendes efterfølgende mand. Supplerende oplysninger om forældrenes børn er indskrevet under det barn, som i denne anetavle er slægtsførende.

Anetavlen er skrevet med tekstprogrammet Word 2000 med skrifttype Times New Roman.

Anetavlen er opdelt i 4 del afsnit.

Bind 1 kaldes "Familien Jensen" og vedrører min far (4/1) Jens Holger Ove Jensen' aner). Disse omfatter primært sognene Brahetrolleborg, Diernæs og Faaborg

Bind 2 kaldes "Familien Andersen" og vedrører min mor (4/2) Elna Marie Andersen' aner. Disse omfatter primært Svendborg med omliggende sogne plus sogne øst for Odense.

Bind 3 kaldes "Familien Nissen" og vedrører min svigerfar (4/3) Hans Peter Nissen' aner. Disse omfatter primært det slesvigske område (Sønderjylland)

Bind 4 kaldes "Familien Nyland" og vedrører min svigermor (4/4) Carla Nyland' aner. Disse har udgangspunkt i det sydvest jyske men strækker sig ind over heden.

Referencelisten er indsat bagest i hver af anetavlerne.

Der er i slægtstavlerne medtages skemaer for aner "Navn ikke fundet". Dette dels at vise, hvor der ikke findes umiddelbare data i offentlige dokumenter, men også for andre til siden hen at søge mulige oplysninger i andre kilder som måtte opstår eller blive tilgængelige med tiden.

Det indsatte aneskema for bind 2 "Familien Andersen" omfatter aner til og med 9. generation (gruppe 256). Der er i teksten medtaget enkelte ane ældre 9. generation. Disse ses ikke i ane skemaet.

Jørgen Jensen

Baggrund Bind 2 “Familien Andersen”

Denne anetavle er inspireret af den anetavle, som jeg har udarbejdet for min fars aner, men derudover af min mor, som i sin tid gerne berettede om sin familie og som ved hver given lejlighed besøgte sin familie i Svendborg, hvor jeg som barn deltog.

Min mor blev født i Lading, en landsby vest for Århus. Bort bortset fra de år, hvor min morfar Anders Johannes Andersen var skolelærer og organist i Jylland, har min mors slægt ingen direkte tilknytning til Jylland eller aner i det jyske.

Aner i denne slægtstavle er meget knyttet til Skårup sogn og omliggende sogne i det syd og østfynske område, enkelte fra Tåsinge og enkelte fra Langeland.

Min oldefar Hans Andersen og min morfar Anders Johannes Andersen stammer begge fra Fraugde sogn. De har begge modtaget deres uddannelse fra Lærerseminariet i Skårup og begge blev gift med en pige fra Skårup sogn, hvorfor aner fra Fraugde sogn og omegn også er en væsentlig og integrerer del af denne anetavle.

Jyllinge, oktober 2017

Jørgen Jensen

1/1

Søren – Jacob - Lone

Navn **Søren Jensen**
Født 31. juli 1972 i Baden, Schweiz
Døbt 14. januar 1973 i Faaborg Kirke
Konfirmeret 28. maj 1987 i Jyllinge Kirke

*Søren 2007*

Navn **Jacob Jensen**
Født 14. marts 1976 i Roskilde
Døbt 10. oktober 1976 i Faaborg Kirke
Konfirmeret 09. maj 1991 i Jyllinge Kirke

*Jacob 2006*

Navn **Lone Jensen**
Født 08. november 1977 i Roskilde
Døbt 14. maj 1978 i Jyllinge Kirke
Konfirmeret 15. maj 1992 i Jyllinge Kirke

*Lone 2007*

2/1	Jørgen Jensen, ingeniør, fra Faaborg	
Født	19. oktober 1943 i Faaborg	
Døbt	19. december 1943 i Faaborg Kirke	
Konfirmeret	6. oktober 1957 i Faaborg Kirke	
Gift	17. april 1971 i Vester Åby Kirke Bodil Nissen	
Forældre	(4/1) Jens Holger Ove Jensen. Født 24. maj 1905 i Faaborg Død 7. marts 1978 i Faaborg	
	(4/2) Elna Marie Andersen Født 10. oktober 1907 i Lading Hedeskole Død 20. februar 1986 i Faaborg	
Børn	Søren Jensen	f. 31. juli 1972
	Jacob Jensen	f. 14. marts 1976
	Lone Jensen	f. 08. nov. 1977
Søskende	Poul Jensen	f. 05. maj 1939
	Niels Jensen	f. 26. feb. 1952



d. 20. maj 2001

Jørgen Jensen blev født på Faaborg Sygehus den 19. oktober 1943. Han blev døbt i Faaborg kirke den 19. december 1943 af sognepræst M. P. Madsen. Faddere ved dåben var ifølge kirkebogen: Barnets forældre, frk. Karen Jensen, Faaborg og Henriette Levin fra Faaborg. I sin barndom og ungdom boede Jørgen på Engvej 23. Han gik i Faaborg Skole og afsluttede skolegangen med realeksamen i 1960. Han blev herefter maskinarbejderlærling på Maskinfabrikken "Argos" i Faaborg. Under det sidste læreår deltog han om aftenen i undervisningen på Odense Teknikum.

Efter afslutning af lærlingeuddannelsen i oktober 1964 flyttede Jørgen til Odense, hvor han startede på ingeniørstudiet på Odense Teknikum og hvorfra han blev dimitteret som maskiningeniør den 10 oktober 1967. I disse tre år boede Jørgen på Moltkesvej 6 i Odense.

Efter studietiden blev han soldat i 14 måneder under en særlig ordning for ingeniører. Denne omfattede 8 ugers rekruttjeneste, som blev afholdt på Farum Kaserne. Derefter 1 års tjeneste på kontor ved Ingeniør Teknisk Tjeneste på Ryvangens Kaserne. Under opholdet i København var adressen i det første halve år kasernen på Artillerivej, som var blevet stillet til rådighed for "ingeniører fra provinsen" uden anden bopæl i København. Senere flyttede Jørgen og de andre "provingsingeniører" til et lejet værelse på soldaterhjemmet Vartorv i Farvergade.

Den 2. januar 1969, efter afsluttet soldatertid, fik Jørgen ansættelse på Odense Stålskibsværft i afdelingen for maskininstallationer. Opgaverne her var udarbejdelse af maskinrumsarrangementer for supertankskibe. Senere blev det væsentligste arbejde planlægning af afdelingens arbejde. På værftet var Bodil Nissen ansat i administrationsafdelingen.

Efter godt 2 års ansættelse på skibsværftet og et bryllup, flyttede Jørgen og Bodil i april 1971 til Schweiz. Jørgen havde forinden fået ansættelse i firmaet Brown Boveri & Cie i Baden, i afdeling for specialopgaver til store turbiner.

Efter halvanden års ansættelse i Schweiz med en efterfølgende kort ansættelse hos BBC i Mannheim, Tyskland, flyttede familien tilbage til Danmark i marts 1973. To var nu blevet til tre, idet Søren blev født den 31. juli 1972 i Baden. I Danmark havde Jørgen fået ansættelse på Forsøgsanlæg Risø. Efter nogle måneders ansættelse blev han udnævnt til leder af Konstruktionsafdelingens Tegnestue. Arbejdet omfattede ledelse af en afdeling, der beskæftigede sig med design, konstruktion og installation af forsøgsudstyr. Fagligt var han personligt involveret i udvikling af højtryksudstyr til simulering af Blow Out situationer i nukleare reaktorer. Desuden udvikling, design og konstruktion af systemer og anlæg til bestråling af lymfocytter i forbindelse med nyre- og knoglemarvstransplantationer. Han medvirkede desuden ved udvikling af en ny type reaktorer fremstillet i forspændt beton.

Efter 4 års ansættelse blev Jørgen i 1977 udnævnt til leder af det danske projekt for industriel udnyttelse af uranforekomsterne ved Kvanefjeld i Sydvestgrønland. Efter 8 års arbejde blev dette projekt afsluttet, og Jørgen etablerede en ny sektion på Risø kaldet Procesteknisk Sektion, hvis formål var forskning og udvikling indenfor en lang række procestekniske discipliner. I samme periode var han assisterende afdelingsleder for Risøs Kemiafdeling.

I 1990 forlod han Risø og etablerede selskabet Dansk Metal Ekstraktion A/S i Nykøbing F. Selskabet modtog og udvandt ædelmetaller fra forskellige typer restprodukter.

I 1994 forlod han Dansk Metal Ekstraktion A/S og etablerede virksomheden Turboleach International. Dette selskabs markedsfører og sælger processer og teknologier til udvinding af metaller fra diverse restprodukter og materialer. Desuden udførte selskabet rådgivning indenfor forskellige procesteknologiske områder.

Søskende

Poul Jensen blev født på Faaborg Sygehus den 5. maj 1939. Han blev døbt den 9. juli samme år i Faaborg kirke af pastor Ebert. Faddere ved dåben var ifølge kirkebogen: Husjomfru Ellen Jensen, København, barnets forældre samt kontorassistent Henriette Levin, Faaborg. Poul blev konfirmeret i 1953. Kort forinden var han blevet hasteindlagt på Faaborg Sygehus med bughulebetændelse. Det var ret alvorligt. Men han klarede skærene og gennemførte konfirmationen siddende på en stol i kirken. Den efterfølgende fest med familien foregik under beskedne rammer som følge af hans sygdom.



Han afsluttede sin skolegang med realeksamen i 1955, hvorefter han blev mekaniklærling på GM's autoværksted på Engvej i Faaborg. Efter lærlingeuddannelsen immigrerede han i juni 1960 til Californien, USA, hvor han arbejdede i ca. 2 1/2 år. Poul boede i denne periode hos Poul Levin i Burlingame. Burlingame er en forstad til San Francisco.

I december 1962 vendte Poul tilbage til Danmark. En medvirkende årsag hertil var risikoen for at blive indkaldt til amerikansk militærtjeneste med udsigt til krigstjeneste i Vietnam. Efter hjemkomsten fik han job som mekaniker i Glamsbjerg. Her var han i et år. Herefter blev han ansat som værkfører hos Nauerby Volvo, dels i deres afdeling i Svendborg

og dels i Odense. Ansættelsen hos Nauerby varede fra 1964 til 1971. I 1971 blev Poul ansat som faglærer ved Teknisk Skole i Svendborg, hvor han var ansat indtil sommeren 1996, hvor Poul lod sig pensionere.

Pouls fritidsinteresse var fortrinsvis musik. I begyndelsen spillede han en del klaver. Senere blev harmonikaen det foretrukne instrument. I en periode spillede han dog også saxofon. I slutningen af sin skoletid, omkring 1954, startede Poul et orkester kaldet The Blue Stars. Dette orkester var meget populært på Fyn. Det forblev intakt, indtil Poul emigrerede til USA i juni 1960.

Poul blev den 20. januar 1973 gift med Jette Rasmussen. Kort tid efter deres bryllup flyttede de til Ollerup. Jette er født den 5. august 1947 i Ringe. Jette er lærer ved Handelsskolen i Svendborg. De har to børn, Gitte og Maria:

***Gitte** er født den 25. august 1973 i Svendborg og efterfølgende døbt i Faaborg kirke. Gitte startede sin skolegang i Ollerup Friskole men flyttede senere over i Bymarksskolen i Ollerup. De sidste to år af folkeskolen foregik i Vester Skerninge Skole.

Efter folkeskolen blev Gitte student fra Faaborg Gymnasium og denne blev fuldt op med HH eksamen fra Svendborg Handelsskole. Herefter blev Gitte elev på Egebjerg Kommune i dennes økonomiafdeling. Elevuddannelse blev afsluttet i 1995.

Samme år fik Gitte sin første ansættelse, og det blev i Folketingets økonomiafdeling i København. Efter et års tid fik Gitte ansættelse hos entreprenørfirmaet Højgård og Schultz. Her blev hun i 1½ år for efterfølgende at få ansættelse hos Superfos.

Den gren af Superfos, hvor Gitte var ansat, blev senere overtaget af NCC, og der er Gitte stadig ansat i 2007. Efterfølgende har Gitte læst HD i økonomi med afsluttet eksamen i 2004. Samtidig har hun skiftet økonomiarbejdet ud med IT-opgaver og er nu leder af NCC's IT-afdeling.

I 1995 mødte Gitte Erik Lindeskov, og de har holdt sammen siden da. Gitte og Erik blev gift i Nivå kirke den 14. august 2004. De bor i dag på Enebærhaven 710 i Kokkedal.

***Marie** er født den 4. april 1977 i Svendborg og efterfølgende døbt i Faaborg kirke. Maria startede sin skolegang i Ollerup Friskole, men flyttede senere over i Bymarksskolen i Ollerup. De sidste to år af folkeskolen foregik i Vester Skerninge Skole.

Efter folkeskolen blev Maria student fra Svendborg Gymnasium, og denne blev fuldt op med HH eksamen fra Svendborg Handelsskole. Herefter blev Maria elev hos ejendomsmæglerfirmaet EDC i Svendborg. Efter elevtiden blev Maria hos EDC i en periode, men prøvede også butiksfaget hos en optiker i Odense. I samme periode læste Maria HD i Odense. Men Maria vendte tilbage til mæglerbranchen, først ved Bolig Fyn i Odense og senere hos Home i Middelfart.

Under ansættelsen hos EDC traf Maria Jesper Lauridsen, som var ansat i firmaets



Odense-afdeling, og udover at være arbejdskolleger blev de også kærestere. Det blev til et bryllup den 17. april 2004 og efterfølgende blev Jesper og Maria forældre til tvillingerne Johanne og Andreas, som blev født den 19. februar 2005.

Poul døde den 20. maj 2001 under et ferieophold i Grækenland. Han blev bisat fra Sygehuskapellet i Svendborg og begravet på Assistentkirkegården i Faaborg.

Niels Jensen blev født fastelavns mandag den 26. februar 1952. Han voksede op i Faaborg. Niels afsluttede sin skolegang i 1968, hvorefter han fulgte i sin broders fodspor og blev mekaniklærling på GM's autoværksted på Engvej i Faaborg. Efter afsluttet lærlingeuddannelse i 1972 blev han soldat ved Hærens Materiel Kommando, hvor han også blev uddannet som sergent.

Efter militærtjenesten blev Niels optaget på Politiskolen og uddannet til politibetjent. I denne periode boede han på Røde Mellemvej på Amager. Som politibetjent var Niels bl.a. stationeret ved Station 4 på Amager, ved Færdselspolitiet og i en 3 års periode ved Politiet Efterretnings Tjeneste PET.



Niels i London 1999

I 1977 flyttede Niels sammen med sin veninde Annette Jacobsen, som er fra Faaborg. De købte hus i Søvang ved Dragør. Her boede de, indtil deres forhold opløstes i 1987. De har sammen en søn Martin. Martin blev født den 28. juli 1983.

Niels forlod politiet i 1988 og flyttede tilbage til Faaborg, hvor han i nogle år arbejdede som mekaniker og montør, indtil han i 1994 etablerede egen entreprenørvirksomhed med navnet ND-BYG. Dette firma var beskæftiget med alle former for husbygning såvel i Danmark som i udlandet.

Den 29. oktober 1988 blev Niels gift med Laila Hinz Dubgaard. Ved ægteskabets indgåelse blev Lailas familienavn Dubgaard antaget som fælles familienavn for familien. Laila er født i Faaborg den 10. april 1958. Laila er i 1998 ansat som pædagogmedhjælper i en børnehave i Svanninge. Familien har hus på Fiskervænget 10 i Dyreborg ved Faaborg.

Før ægteskabet med Niels var Laila gift med Elo Palander. Sammen har Laila og Elo en søn, Christian Alexander. Niels og Laila har en søn, Christoffer.

***Christian Alexander** er født den 25. april 1986. Han er døbt i Faaborg kirke.

***Christoffer** er født den 20. april 1990. Han blev døbt i Horne kirke.

4/2 Elna Marie Andersen fra Svendborg
 Født 10. oktober 1907 i Lading Hedeskole, Århus amt
 Døbt 20. april 1908 i Lading Kirke
 Konfirmeret 2. oktober 1921 i Sct. Nicolai kirke i Svendborg
 Gift 15. maj 1937 på borgmesterkontoret i Nyborg
 Jens Holger Ove Jensen
 Død 20. februar 1986 i Faaborg
 Begravet Urne nedsat på Gl. Assistentkirkegård i Faaborg



Elna Marie Andersen, 1952

Forældre (8/3) Anders Johannes Andersen, skolelærer
 Født 30. januar 1875 i Birkum, Fraugde sogn
 Død 11. august 1932 i Odense

(8/4) Karen Frandsine Andersen
 Født 28. februar 1874 i Skårup
 Død 10. december 1959 i Faaborg

Søskende	mor: Karen Frandsine Andersen		
	Hans Christian	f. 14. februar 1895	d.
	Rasmus	f. 04. april 1896	d. 08. januar 1897
	Adda Aleksandra	f. 18. marts 1898	d. 08. juni 1898
	Anna Aleksandra	f. 04. juli 1901	d. før 1986
	Mary Ingeborg Margrete	f. 19. maj 1903	d. 20. januar 1989
	Karen Johanne	f. 30. november 1905	d. før 1986
	Birgitte Helene Julie	f. 27. december 1909	d. januar 1994
	Kirstine	f. 06. juli 1912	d. 18. juli 1912
	Johannes	f. 17. februar 1915	d. 21. marts 1915
Halvsøskende	mor: Veninde Johanne		
	Navn ikke kendt	f. efter 1915	d. ca. 1934

Elna Marie Andersen blev født i Lading ved Århus den 10. oktober 1907, hvor hendes far var skolelærer og organist. Elna blev døbt den 20. april 1908 i Lading kirke af sognepræst Schmidt. Faddere ved dåben var: Moderen, pigen Marie Madsen, gårdejer Johannes Madsen, gårdejer Johan Nielsen alle af Skjoldelev Mark, samt faderen.

Da Elna var omkring 1 år gammel flyttede familien til Nykøbing Mors, hvor de boede indtil forældrene blev skilt. Ifølge Elna blev forældrene skilt på grund af hendes fars trang til alkohol. Moderen og de tre yngste børn, Karen, Elna og Birgitte (kaldet Gitte) flyttede efter skilsmissen hjem til Skårup/Svendborg, hvor de i første omgang flyttede ind hos bedsteforældrene. Det var i 1915.

Dengang var det i følge Elna nedværdigende at blive skilt, selv blandt den nære familie. Elna skriver i et notat, at mens de boede hos hendes bedsteforældre i Skårup, blev børnene gemt af vejen, når der kom gæster. Dette også når det blot drejede sig om deres fætre og kusiner med forældre. De boede hos bedsteforældrene i ca. 3 måneder. Herefter flyttede de til Skattergade 38 i Svendborg, hvor de boede i stuen og hvor Elnas mor havde et brøudsalg i samme ejendom. Her hjalp pigerne til i forretningen. Elna havde således sin skolegang og tidlige ungdom i Svendborg og hun har altid betegnet sig selv som svendborgenser.

Den 1. august 1924 knap 17 år gammel, fik Elna plads i huset hos familien Herman Levin i Faaborg. Herman Levin havde sammen med sin bror Isidor en slagterforretning på Torvet i Faaborg. Familien Herman Levin boede i en ejendom på Kildetoften. Her var Elna ansat i 13 år, indtil hun blev gift med Holger i 1937, knap 30 år gammel. Elna bevarede hele livet kontakt til familien Levin.

I alle årene har Elna været utrolig flittig. I 1919 gik hun i 5. klasse og i følge karakterbogen var hun nummer 7 ud af 29 elever. Ved udgangen af 7. klasse i 1921 blev hun nummer 1 ud af 34 elever. Det var hun stolt over. Men hele livet igennem har hun været myre flittig, og søgt at få det bedste ud af tilværelsen, som denne nu bød sig til.



Skolefoto fra Elnas klasse i Svendborg. Elna sidder i den midterste række som nr. 6 fra venstre.

Det kom imidlertid til at præge hendes tilværelse, at forældrene var blevet skilt, og med mellemrum udtrykte hun en vis form for bitterhed mod sin far, fordi han ødelagde ægteskabet ved at drikke. Bitterhed var i øvrigt ikke kendetegnet for hende, idet hun havde et sangvinsk temperament. Hun var af den opfattelse, at var forældrene ikke blevet skilt, så havde børnene kunnet få en (bedre) uddannelse.

Hun var også stolt af sin far. Først og fremmest fordi han var lærer. Hun roste ham ofte for, at han aldrig havde slået et barn. Hverken hans egne eller børnene i skolen. Det var ham imod og det var hun stolt over. Det var jo ikke ualmindeligt på den tid at give børn "en endefuld" eller "en på kassen". Hun fulgte selv samme linje som sin far.

Som pige i huset i 20erne og 30erne har der sikkert ikke været meget fritid. Ud fra fotos ses, at Elna han været medlem af en gymnastikforening. Desuden var hun aktiv amatørskuespiller i sine unge år og var med i flere dilettant forestillinger.

I 1934 fejrer Elna 10 års jubilæum hos familien Levin. I et lykønskingsbrev fra søster Karen nævnes Holger, så de må jo ha' kendt hinanden dengang.



I 1934, '35 og '36 spillede både Holger og Elna dilettant. Skuespillere: Fra v: Tarmmester Persson, Chr. Iversen, lærer Post, Elna Andersen, Chr. Andreasen, fru Persson, Holger Jensen, fru Knudsen, Hans Christensen, Johs. Mogensen
Foran: Grethe Post, Lystorp, Suff. fru Hjort.

Teaterstykket "Pigernes Alfred" 1936

Den 15. maj 1937 blev Elna og Holger gift. Alt i alt må det siges at have været et godt ægteskab. De havde sikkert deres "ups and downs". I starten af deres ægteskab havde de god fod på det økonomiske. Så kom krigen og senere var der perioder, hvor pengene var meget små. Engang kom fogeden og hentede nogle af deres møbler, da de ikke havde betalt deres regninger. Senere blev økonomien mere stabil igen.

I 1937 blev en dansk pige husmoder når hun blev gift. Det blev Elna også. I 1939 blev Poul født. I starten var Elna lidt usikker på, hvordan man skulle håndtere sådan en. Det har hun ofte givet udtryk for. I 1943 blev Jørgen født. På et tidspunkt fik Elna arbejde på en fabrik i Faaborg, hvor man fremstillede flødeoste. Det erindres ikke, hvor mange år hun var ansat der. Niels blev født i 1952 og Elna blev igen hjemmegående. I 1952 var Elna i sit 46-tyvende år og Holger næste 47, og dengang var det ikke helt almindeligt at få børn, når man var i slutningen af 40erne.

I slutningen af 50erne blev Elna dagplejemor. Først for en pige og senere for Steen Christensen, søn af Kurt og Grethe Christensen. Det var i 60erne. Efter nogle år som dagplejemor fik Elna ansættelse på Faaborg Sygehus, først som telefonist senere som medhjælper i sygehusets laboratorium med rengøring af laboratorieudstyr. Et arbejde hun var meget glad for. Hun nød det sociale samvær med kolleger og patienter.

Elna var et godt menneske, der ville det godt for sine medmennesker. Det er fortalt, at hun efter krigen ville smører mad til tyske soldater, der var på vej til udslibning i Faaborg. Hun synes, de så for sølle ud og at de trængte til noget at spise. Det gjorde man bare ikke dengang. Når landevejsriddere kom til hendes dør og bad om penge fik de ingen, men hun smurte dem altid en stor madpakke og gav dem et glas mælk. Nogle gange blev de inviteret ind på mad.

Efter at Elnas mor blev pensionist (aldersrentenyder som det hed dengang) flyttede hun til Svendborg. Ved enhver given lejlighed rejste Elna med børn/barn til Svendborg for at besøge moderen. Det uanset tid og penge. Da moderen ikke kunne klare sig selv længere, blev hun flyttet til Faaborg, hvor hun boede hos Holger og Elna på Engvej 23 i 6 til 7 år. Hun var også meget flink til at besøge såvel syge som raske venner i Faaborg.

Søskende:

Hans Christian Andersen blev født i Sørig Mose skole den 14. februar 1895. Hans blev døbt i Tversted kirke den 9. juni samme år af sognepræsten. Der var følgende faddere ved dåben: Moderen, pigen Margrethe Andersen af Skårup (Hans' moster), lærer Hans Andersen og hustru Maren Kirstine Christensen af Fraugde, Fyn (farfar og farmor).

Hans kom i bagerlære i Odense men det er muligt, at han har færdiggjort uddannelse i København. Fra Politiets Registerblade ses, at Hans flytte fra Odense til København den 12. oktober 1912 og er noteret som lærling. Hans boede dengang på adressen Ryesgade 37, stuen.

Han blev gift med Dagny. De har boet flere steder. I en periode arbejdede han i et bageri i Ludvika i Sverige. Han var også redaktør af et bageritidsskrift.

Så vidt vides boede han det meste af sit liv i København. Han og familien var, hvad man førhen i provinsen ville betegne som rigtige Københavnere med K.

Hans var en livskunstner og en livsnyder. Han satte pris på livets glæder. Hans og Dagny fik 6 børn, vistnok 3 drenge og 3 piger. Af børnene blev 3 uddannet læge, heraf en datter ved navn Yvonne. En af sønnerne blev læge med praksis i Slagelse. På et tidspunkt var en anden datter (Sif?) taxichauffør i København.



Bagerbilledet her på siden har følgende tekst:

”Fra wienerbrødsdigteren H. C. Andersen til sin kære gamle mor”. Billedet er fra et bageri i Ludvika i Sverige.

Hans Christian Andersen

Rasmus Andersen blev født den 4. april 1896 i Sørig Mose skole. Han blev hjemmedøbt på fødselsdagen af sin far. Rasmus blev døbt i kirken den 13. september samme år. Faddere ved dåben var: moderen, pigen Marie Nielsine Andersen og Lærer R. Knudsen, alle fra Tversted.

Rasmus døde den 8. januar 1897 kun 10 måneder gammel og blev begravet den 16. januar på Tversted kirkegård af sognepræsten.

Adda Aleksandra Andersen blev født den 18. marts 1898 i Sørig Mose skole. Hun blev døbt den 30. maj samme år i Tversted kirke af sognepræsten. Faddere ved dåben var: Forældrene samt Jens Peter Jensen og hustru Magdalene Kirstine Sørensen af Sørig Mose.

Adda fik et kort liv. Hun døde den 8. juni 1898 i Sørig Mose skole, kun 2½ måned gammel. Adda blev begravet den 12. juni på Tversted kirkegård.



Anna Aleksandra Andersen

Anna Aleksandra Andersen blev født den 4. juli 1901 i Lading Hedeskole og døbt den 11. august samme år i Sabro kirke af pastor Schmidt. Faddere ved dåben var:

Moderen, gårdmand Johanne Madsens hustru, Stine fra Skjoldlev Hede, lærer Andersen, Birkum pr Højby, boelsmand Christian Laursen, Skjoldlev Hede og boelsmand Bertel Poulsen, Lading Hede.

Anna blev gift med Knud Knudsen. Han var vistnok fra København. Knud var ansat på enten Bing & Grøndal eller Den Kongelige Porcelænsfabrik i København. Anna og Knud fik ingen børn. De boede i mange år i Asminderødgade 12, 4. sal på Nørrebro i København.

Mary Ingeborg Margrete Andersen blev født den 19. maj 1903 i Lading Hedeskole. Ingeborg blev døbt den 12. juli samme år i Lading kirke af pastor Schmidt. Faddere ved dåben var: Moderen, gårdmand Johan Nielsens hustru Katrine, Skjoldlev Hede, lærer H. Andersen Birkum pr. Højby station, gårdmand Johannes Madsen Skjoldlev Hede, skrædder Bertel Poulsen Lading Hede.

Da Ingeborgs far og mor blev skilt i 1915 flyttede hun til Odense, hvor hun boede hos sin farmor Maren Kirstine Andersen. Som 14 årig i 1917 kom Ingeborg ”ud at tjene”, som det hed dengang. Ingeborg fik arbejde på en stolefabrik, hvor hun var i ca. 2 år.

På Skibhusvej 107 i Odense havde Theodor Schøsler og Augusta Lefevre i mange år et bageri. Deres søn hed Henry Schøsler. Henry havde en kusine, som Ingeborg blev veninde med i den periode, hvor hun var ansat på stolefabrikken. Dette venskab førte til, at Ingeborg som 16 årig blev ansat i bageriet hos den meget gavmilde Augusta Lefevre.

Ved folketællingen i 1921 for Sct. Hans Landsogn boede der følgende hos bagermester Schøsler:

Theodor Schøsler	25/12 1873	bagermester, Ærøskøbing
Augusta Schøsler	24/8 1876	hans kone, Odense
Henry Schøsler	22/5 1901	barn, litograf
Ruth Schøsler	19/11 1913	barn
Ane Katrine Schøsler	09/4 1916	barn
Ingeborg Andersen	19/5 1903	husgerning, Lading
Anton Bernhard		bagerlærling, Odense

Ingeborg var en meget charmerende dame og venligheden selv. Hun blev naturligvis kæreste med Henry. Ingeborg og Henry blev gift i Fredens kirke i Odense Pinsedag den 19. maj 1929. Forlovere var brudgommens far og skolebetjent Ulrik Le Fevre fra Nyborg. Vielsen blev foretaget af sognepræst J. A. Hansen

Henry er søn af Bagermester Frederik Theodor Schøsler og Marie Oliebe Augusta Le Fevre.



Mary Ingeborg Margrete Andersen

Ingeborg og Henry havde i mange år en foto- og tobaksforretning på Skibhusvej 107 i Odense. Først i den ene halvdel af huset og senere overtog de også det lokale, som var bageri. Ingeborg og Henry har 2 piger, Bodil Lefevre og Ingrid Lefevre.

***Bodil Lefevre Schøsler** er født den 27. oktober 1935 i Odense. Bodil er uddannet lærer fra Odense Seminarium. Hun blev gift den 12. juli 1958 med Mogens Poulsen, som også er lærer. Mogens stammer fra Thisted og blev født den 15. marts 1930. Efter brylluppet flyttede de til Holbæk. Bodil og Mogens har 4 børn:

***Ingrid Lefevre Schøsler** blev født den 30. maj 1942. I 1959 afsluttede Ingrid sin realeksamen og samme år kom hun i kontorlære hos Tasso H. Rasmussen og Co. i Frederiksgade i Odense. Efter endt læretid var Ingrid ansat nogle måneder hos Skattevæsenet, men fik igen ansættelse hos Tasso. Efter ca. to år hos Tasso fik Ingrid ansættelse hos Landbrugets EDB centraler, hvor hun var i ca. 1½ år.

Herefter blev Ingrid ansat i den daværende Provinsbank i dennes EDB afdeling, som dengang havde til huse i en villa på Helgavej i Odense. Her var Ingrid ansat indtil 1974. Efter et par år som hjemmegående blev Ingrid i 1976 ansat i Odense Kommune i forvaltningen for Ældre- og Handicappede. Her var Ingrid ansat indtil hun gik på pension i november 2001.

Ingrid blev gift den 24. juni 1967 i Odense med Jørgen Hansen. Jørgen og Ingrid havde kendt hinanden fra skoletiden, hvor de havde gået i samme klasse.

Jørgen er fra Skibshusene ved Odense. Han blev født den 25. oktober 1942. Jørgen er søn af Margit og Helmuth Hansen, der begge arbejdede på Thomas B. Thriges fabrikker i Odense. Jørgen er enebarn. Før sin skoletid blev han som følge af forældrenes arbejde passet i den lokale børnehave og senere gik han på fritidshjem.

Jørgen afsluttede sin skolegang som 16 åring med realeksamen og blev kort tid efter ansat

som elev på Odense Sygekasse. Her arbejde han indtil 1973, hvor de private sygekasser overgik til kommunal administration.

Jørgen fortsatte i den nye organisation og efter nogle år blev Jørgen i 1982 ansat som socialchef for socialdistrikt Centrum N. I 2001 blev Jørgen chef for hjemmeplejen og plejehjemmene i Odense. Efter at have fejret 25 og 40 års jubilæum som ansat i Odense Kommunes administration lod Jørgen sig pensionere i 2006. Men han fortsatte dog i mindre omfang med socialt arbejde på Fyn idet han på frivillig basis arbejder for et plejecenter samt for Hospice Fyn.

Ingrid og Jørgen har 3 børn:

****Lisa Schøsler Hansen**, født den 28. oktober 1969 i Odense. Lisa har 3 børn:

*****Sara, Sofie, Anna**

****Henrik Schøsler Hansen**, født den 31. juli 1972 i Odense. Henrik har 2 børn

*****Gustav, Frida**

****Ulrik Schøsler Hansen**, født den 12. april 1974 i Odense. Ulrik har 3 børn:

*****Carl-Emil, Asta Marie, Alma**



Henry Schøsler

Henry døde i Odense den 12. januar 1982 og blev bisat fra Fredens kirke.

Ingeborg døde i Odense den 20. januar 1989 og blev bisat fra Fredens kirke.

Karen Johanne Andersen blev født den 30. november 1905 i Lading Hedeskole. Hun blev døbt den 16. april 1906 i Lading kirke af sognepræst Schmidt. Faddere ved dåben var: Moderen, pigen Frederikke Eriksen Fremlev Mejeri, gårdmand Johannes Madsen Skjoldlev Hede, husmand Søren Nielsen Lading Hede og husmand Bertel Poulsen Lading Hede.

Karen blev forretningsuddannet hos Wiggers i Svendborg. Senere blev hun ansat på Langes Jernstøberi. Karen blev gift den 29. november 1931 i Aabenraa med ungkarl Kai Fritz Munck-Petersen. Vidner ved brylluppet var urmager Peter Clausen og vognmand Svend Aage Kruuse.

Kai blev født i Aarhus den 29. maj 1900 som søn af malermester Jens Carl Petersen og Johanne Marie født Petersen.

Kai og Karen etablerede en farvehandel i Aabenraa. Privatadressen var Rebekkegangen 27b. Kai døde den 26. juli 1948 og blev begravet på Aabenraa kirkegård den 31. juli. Han blev 48 år. Efter Kai' død drev Karen malervareforretningen videre alene.



Karen Johanne Andersen og Kai Fritz Munk Petersen

Karen var en meget charmerende dame med en utrolig udstråling og elegance. Hun var et naturligt midtpunkt i et hvert selskab. Kai og Karen fik ingen børn.

Birgitte Helene Julie Andersen, kaldet Gitte blev født i Nykøbing Mors den 27. december 1909. Hun er hjemmedøbt den 1. august 1910 af pastor P. B. Jepsen. Vidner ved dåben var moderen og kommissær Klits hustru Marie. En lidt beskeden barnedåb, sammenlignet med de andre børn. Gitte var en dejlig livsskab kvinde.

Gitte blev gift med possementmagersvend Christian Aage Ditlevsen den 20. januar 1932 på Horsens Rådhus. Christian blev født den 18. august 1901 i Odense, søn af maler Knud Ditlevsen og Sophie Helene Christensen.

Christian var bror til Peter Ditlevsen, som var redaktør på avisen Faaborg Socialdemokrat og i en periode borgmester i Faaborg.

Peters politiske karriere fortsatte på Christiansborg, hvor han blev medlem af folketinget for socialdemokratiet og blandt andet medlem af det prestigefyldte Økonomiudvalg. *Birgitte Helene Julie Andersen*



Gitte og Christian boede i Horsens. De fik 2 børn, Ejler og Otto.

***Eiler Guldbæk Ditlevsen** blev født den 8. januar 1932 i Horsens. Ejler er uddannet inden for det kommunale regi. Ejler boede i en del år i Haslev, hvor han var ansat som socialchef. Senere flyttede han til Gersagerparken 69 i Greve. Ejler blev gift med Else Dupont. De fik to børn:

****Lars Peter Ditlevsen**

****Anne Merete Ditlevsen**

***Otto Guldbæk Ditlevsen** blev født den 20. oktober 1937 i Horsens. Han blev døbt i Klosterkirken i Horsens. Otto bor i 2010 på Mercurvej 62 i Horsens. Otto blev gift med Grete Mikkelsen. Otto og Grete har to børn, Flemming og Frank:

****Flemming Guldbæk Ditlevsen**, født den 21. august 1964. Flemming døde ung ved en motorcykel ulykke.

****Frank Guldbæk Ditlevsen**. Frank er adoptivbarn, født i Tyskland som Frank Lohres.

Christian døde i Horsens i 1990 og Gitte døde ligeledes i Horsens i januar 1994.

Kirstine Andersen blev født den 6. juli 1912 i Nykøbing Mors. Familien boede dengang i Nørregade nr. 23. Præsten har noteret i kirkebogen, at forældrene er kontorist Anders Johannes Andersen og hustru Karen Frandsine Andersen, 38 år. Anders Johannes er ikke lærer nu men kontorist hos politiet i Nykøbing Mors.

Kirstine blev hjemmedøbt af pastor C. B. Jepsen den 16. juli. Vidner ved dåben var; Forældrene.

Kirstine døde den 18. juli inden dåbskundgørelsen i kirken. Hun blev begravet i Nykøbing Mors den 20. juli af sognepræst Hansen.

Johannes Andersen blev født den 17. februar 1915 i Nykøbing Mors. Familien boede dengang i Nørregade nr. 17. Anders Johannes er fortsat kontorist. Johannes blev hjemmedøbt den 9. marts 1915 af pastor Nørfeldt. Vidner ved dåben var: Moderen og pigen Laurette Christiansen. Anders Johannes var ikke til stede.

Johannes døde den 21. marts inden dåbskundgørelsen i kirken. Han blev begravet i Nykøbing Mors den 24. marts af sognepræst Hansen.

8/3 Anders Johannes Andersen, skolelærer og organist, Fraugde sogn

Født 30. januar 1875 i Birkum, Fraugde sogn.

Døbt 14. marts 1875 i Fraugde kirke

Konfirmeret Foråret 1889 i Fraugde kirke

Gift 1.g. 9. november 1894 i Tversted kirke

Karen Frandsine Andersen

2. g. kæreste med

Johanne

Død 11. august 1932 i Odense

Begravet 16. august 1932 på assistentkirkegården i

Odense

Forældre (16/5) Hans Andersen, skolelærer i Birkum

Født 16. marts 1846 i Radbye ved Fraugde

Død 13. december 1914 i Odense

(16/6) Maren Kirstine Christensen

Født 13. marts 1846 i Skårup, Svendborg amt

Død 20. november 1936 i Odense

Børn mor: Karen Frandsine Andersen

Hans Christian

f. 14. februar 1895 d.

Rasmus

f. 04. april 1896 d. 08. januar 1897

Adda Aleksandra

f. 18. marts 1898 d. 08. juni 1898

Anna Aleksandra

f. 04. juli 1901 d. før 1986

Mary Ingeborg Margrete

f. 19. maj 1903 d. 20. januar 1989

Karen Johanne

f. 30. november 1905 d. før 1986

Elna Marie Jensen

f. 10. oktober 1907 d. 20. februar 1986

Birgitte Helene Julie

f. 27. december 1909 d. januar 1994

Kirstine

f. 06. juli 1912 d. 18. juli 1912

Johannes

f. 17. februar 1915 d. 21. marts 1915

mor: Veninde Johanne

datter: (navn ikke fundet)

f.

d.



Anders Johannes blev født den 30. januar 1875 i Birkum. Ifølge kirkebogen blev han hjemmedøbt den 7. februar. Faddere ved dåben i kirken den 14. marts var: Jomfru Karen Andersen, Vejrup. (Anders Johannes faster). husmand Jørgen Christensens kone fra Kjærby, lærer Krogh fra Over Holluf, lærer Smith fra Kjærby og lærer Knudsen fra Sønder Nærå.

Anders Johannes blev vaccineret den 10. april 1875. Efter folketællingsprotokollerne at dømme er Anders Johannes enebarn.

Anders Johannes gik i skole i Birkum. Skolen lå på Ørbæksvej og Johannes havde sin far Hans Andersen som lærer. Hele familien Andersen boede på skolen, idet den ene del af huset var privatbolig for lærer familien.

Anders Johannes blev indskrevet til skolegang den 1. november 1880 og oprykket til anden klasse den 1. maj 1884.

Anders Johannes var en flittig elev og fik gode karakterer. Ved forårseksamen i 1884 fik Anders Johannes følgende karakterer; 6 i læsning, 6 i skrivning, 5 i flid og 5 i opførsel. Karakteren 6 var det højeste.

Vedrørende indholdet i undervisningen i foråret 1884, har Johannes far Hans Andersen skrevet følgende i skoleprotokollen:

Religion;

I lærebogen er gennemgået normeret for ældste holds vedkommende – 1.ste og 2.nd, artikel efter Balslevs lærebog.

I bibelhistorie er gennemgået Det gamle Testamente indtil ”Rigets Deling”- ligeledes efter Balslev.

Læsning;

Laursens mindre læsebog for elementærklasserne har været benyttet i denne klasse. Udenad læsning og forberedende retskrivningsøvelser har hyppigt været øvet.

Skrivning;

Skønskrivning på tavle og i bog har vekselvis været øvet med alle børnene.

Regning;

7 af de øvede børn have begyndt at regne med brøk. De øvrige regner efter Hr. lærer Korchs regnebog, II del. I hovedregning har der været lagt an på en hyppig anvendelse af tabellerne.

Sang;

Nogle samler og sange er Porte.

Birkum Skole de. 28. april 1884,

Ærb. H. Andersen

Det vides ikke, hvornår Anders Johannes er blevet udskrevet fra Birkum skole. Ved folketællingen i 1890 boede Anders Johannes hjemme hos sine forældre i Birkum.

Anders Johannes blev efterfølgende uddannet lærer fra Seminariet i Skårup. Da hans mor er født og opvokset i Skårup, har det sikkert haft indflydelse på valg af seminarium samt at hans far blev dimitteret fra Skårup Seminarium. Under sit ophold i Skårup traf Anders Johannes sin senere kone Karen, som kommer fra Hømarken i Skårup.

Karen og Anders Johannes blev forlovet i Skårup kirke. Tillysning blev ifølge kirkebogen bestilt den 25. august 1894. Tillysning fandt sted i Skårup kirke den 26. august samt den 2. og 9. september 1894. I Skårup kirkebog er noteret, at forlover var husmand Rasmus Andersen af Skårup Mark (Karens far) og bogbinder Lars Larsen af Svendborg. Det noteres videre i kirkebogen, at Anders Johannes p.t. er i Frederiksværk.

Karen og Anders Johanne blev gift i Tversted kirke fredag den 9. november 1894. I kirkebogen er noteret, at Anders Johannes er lærer ved Sørig Mose skole. I Tversted kirkebog er noteret, at forlover var lærer Hans Andersen (Johannes far) og husmand Rasmus Andersen (Karens far).



Dette brudebillede af Karen og Anders Johannes er optaget i Hjørring den 12. november 1894, 3. dage efter brylluppet, så de har taget bryllupstøjet på en gang mere.

Den fotografiske plade findes på lokalhistorisk arkiv i Hjørring. På pladen er anført følgende: 22.975, 12. november 1894. Lærer Andersen, Sørig Mose Skole, Sindal st.

Johannes første ansættelse som lærer antages at have været ved Moseskolen i Sørig ved Tversted i Vendsyssel i 1894. Anders Johannes var dengang 19 år. Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals Kommune har udgivet et skrift: "De Gamle Skoler - Sognenes Skoler i den nye Hirtshals Kommune". Herfra er hentet følgende oplysninger om Anders Johannes Andersen:

"Anders Andersen, enelærer 1894 - 99. Efter at lærer Svenningsen er flyttet lige efter nytår 1894, bestemmes det at antage lærer Knudsens søn Karl i Tversted som vikar, og embedet oplås ledigt under følgende beskrivelse: Indtægt i pengeløn 630 kr., skolepenge 70 kr., 24000 tørv til skolens og lærerens brug. Boligen har fire små værelser, køkken og spisekammer. Haven er omtrent to skp. land. Reguleringssum 800 kr."

Stillingen var opslået to gange, første gang i april og da var der 11 ansøgere, men ingen af dem synes at have fået ansættelse, og anden gang i august da lærer Andersen, Birkum skole pr. Højby ved Odense får embedet.

I januar 1899 meddeler Andersen, at han er kaldet til lærer ved Lading Hedeskole pr. Mundelstrup ved Århus, og skoledirektionen ansætter seminarist S. Jensen fra Silkeborg som vikar, indtil embedet igen bliver besat".

Fra Lokalhistorisk forening for Tversted - Uggerby og Sørig er der hentet følgende oplysninger fra Protokollen efter Sognerådsmøderne 1894 til 99.

1894 den 14. August: Der foreligger indstilling til Lærerembedet i Sørig Mose som
 No 1 Niels Chr. Nielsen Kassø, Nebelsminde ved Kolding
 2 Carl Peter Thorvald Jørgensen, Vesterbrogade Aarhus
 3 Anders Andersen, Birkum Skole pr. Højby

1894 den 13. november: Andragende fra Lærer Andersen Sørig Mose om Komfur og Grubekjæddel i Skolen. Han lovedes Komfur.

1895 den 8. januar: Skrivelse fra Lærer Andersen om Tilladelse til at indmure en Grubekjæddel. Denne Tilladelse gives.

1895 den 8. oktober: Lærer Andersen af Sørig Mose fremstod og begærede en Kakkelovn anskaffet i den ene stue. Man bevilgede 25 kr. til en ny kakkelovn.

1897 den 13. april: Andragende fra Lærer Andersen om Ombygning af Skolen fremlagdes. Dette udsættes til næste møde.

1897 den 11. Maj: Det bestemmes at ombygge lærerens værelse i Sørig Mose Skole (et stykke på 15 $\frac{3}{4}$ alen). Licitation afholdes til næste møde kl. 5.

1897 den 9. juni:

5a Murerarbejdet ved opførelse et stykke Beboelse ved Sørig Mose Skole bortoverdrages til Christen Uggerholt for 112 kr.

b Tømmerarbejdet bortoverdrages til Niels Christensen for 55 kr.

c Tækkearbejdet til

d Nedbrydning af den gamle Skole til Chr. Uggerholt for 40 kr.

6 Reparation af den gamle Skole blev ikke bortoverdraget

1898 den 13. september: Skrivelse fra Lærer Andersen om at en Tap i Skolekakkellovnen er sprungen. Det bestemtes, at faa et stykke kakkellovn til Andreas Pedersen (Smed).

1899 den 10. januar: Lærer Andersen af Sørig Mose Skole meddeler at han snarest forlader Skolen, da han er kaldet til Lærer ved Lading Hedeskole per Mundelstrup.

1899 den 10. januar: Det bestemmes at Kjøbe en Grubekjæddel af Lærer Andersen, da han nu bortrejser. For 10 kr.



Sørig Skole, opført 1869

Der foreligger følgende beskrivelse af bygningerne til Sørig Mose Skole:

År 1889 d. 24. december 1889 have undertegnede Sognevurderingsmænd foretaget nedenstående Beskrivelse og Vurdering til Indtegning i den almindelige Brandforsikring for Landbygninger af de på Matr. Nr. 1 af Rimmen by/Mark, Tversted Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt, tilhørende Sognebeboerne.

Ltr. a, Beboelse: Huset ligger i Øst og Vest inddelt i 7 Fag til Sovekammer, Gæstekammer, Dagligstue, Pigekammer, Spisekammer, Gang og Køkken med sammenpløjet Bræddeloft og Brædegulv i Pigekammer gang og Køkken er Murstengulv med Hvidkalkede Vægge i Sovekammer er tapetserede Vægge I Huset er opført Skorsten af brændt sten og Kalk der har en vide i Lysning 9 Tom Piben Højde 1 $\frac{1}{4}$ Alen Bygningens Højde er regnet fra Jordlinjen Bygningen er godt Vedligeholdt Vurderes som Nybygning og til Forsikring

4 Fag a 177 kr. er	708 kr.
3 Fag a 164 kr. er	<u>492 kr.</u>
	1200 kr.

1 Kakkellovn	35 kr.
--------------	--------

1 Ditto	30 kr.
1 Komfur	<u>10 kr.</u>
	75 kr.

Ltr. b, Skolestue: Huset ligger i Øst og Vest tilbygget vesten Ende af Ltr. a i Vest inddelt i 6 Fag til Skolestue med sammenpløjet Bræddeloft og Bræddegulv kalkede Vægge 1 Skorsten af brændt Sten og Kalk med 16 og 16 Tom i Lysningen Pibens højde Lovlig igennem Bjælkelag og Tag Bygningens Højde er regnet fra Jordlinjen Vurderes som Nybygning og til Forsikring

6 Fag a 230 kr. er	1380 kr.
1 Kakkelovn er	135 kr.

Litr. c, Bagerhus: Huset ligger i Syd og Nord 5 ¾ Alen fra Ltr. b i nord inddelt i 2 Fag til Bagerstue Bagerovn og Hønsestue. Med sammenpløjet Bræddeloft og Murstengulv 3 Fag til Tørverum og 3 Latriner i sidst nævnte er Bræddeloft og Murstengulv Hvidkalkede Vægge. I huset er opført Skorsten af brændt Sten og Kalk der har en Vide i Lysningen Forneden 1 Alen 5T og 16T indsnævret under Bjælkelaget til 15 og 17 Tom Pibens Højde 1 ¼ Al. Bygningens Højde er regnet fra Jordlinjen Vurderes som Nybygning og til Forsikring

2 Fag a 125 kr. er	250 kr.
3 Fag a 80 kr. er	<u>240 kr.</u>
i alt	490 kr.

Sørig Mose Skole brændte i 1916 og en ny skole blev opført på en ny lokalitet, så i dag er der intet tilbage af den gamle skole.

Efter Sørig blev Anders Johannes lærer ved Lading Hedeskole v. Århus. Her var Anders Johannes lære i ca. 10 år, indtil omkring 1908. Dette ses ud fra, at Elna blev født den 10. oktober 1907 i Lading medens Birgitte blev født den 27. december 1909 i Nykøbing Mors.



*Lading Hedeskole, foto 2010, Jørgen Jensen
Bemærk de matte ruder i det tidligere klasseværelse*

Lønningsplan for lærerembedet i Lading Hedeskole 1907

Løn af kommunekassen	kr. 735,00
For afløst højtidsoffer	<u>kr. 65,00</u>
Til begyndelsesløn	kr. 800,00
Organist løn	<u>kr. 80,00</u>
I alt	kr. 880,00
Heri afkortes for accidenser	<u>kr. 33,61</u>
Rest pengeløn afrundet til	<u>kr. 847,00</u>

6 favne brænde til skolens og lærens brug

Forslag til lønningsplan for lærerembederne i Lading Kommune ændret i henhold til lov om lønninger for lærer og lærerinder i folkeskolen af 27. maj 1908 § 2, 3die stykke og gældende fra 1. april 1908.

Lading Hedeskole lærerembede:

Løn af kommunekassen	kr. 935,00
For afløst højtidsoffer	<u>kr. 65,00</u>
	kr. 1.000,00
Honorar som organist ved Lading kirke	<u>kr. 100,00</u>
	kr. 1.100,00
Heri afkortes for accidenser	<u>kr. 33,61</u>
Rest pengeløn, afrundet	<u>kr. 1.067,00</u>

6 favne bølgebrænde til skolen og lærerens eget brug.

Det bemærkes, at lønningsplanen for 1908 har lige løn for lærer og lærerinder. Den foreslåede lønstigning fra 1907 til 1908 var på ca. 25 %.

I følge Elna blev Anders Johannes afskediget fra skolen i Lading på grund af sit alkohol forbrug.



Nørrebro 41, Nykøbing M. Juli 2013. Foto Jørgen Jensen

Efter Lading fik Anders Johannes stilling som lærer i Nykøbing Mors. Anders Johannes var sandsynligvis fortsat lærer i Nykøbing Mors i februar 1912, idet deres søn Hans den 27. februar 1912 har sendt et kort til sin mors fødselsdag den 28. februar. Kortet er adresseret til Fru Lærer A. J. Andersen, Nørrebro 41, Nykøbing Morsø.

Ved datteren Kirstines dåb den 6. juni 1912 har præsten noteret, at Anders Johannes er kontorist. Anders Johannes fik efter sin fratredelse som lærer arbejde på politikontoret i Nykøbing Mors. Det antages at være sket i løbet af foråret 1912. Det antages, at alkohol har været årsagen til hans fratredelse som lærer.

Anders Johannes var ansat på politikontoret frem til 1915. Her blev han afskediget fra jobbet igen på grund af alkohol.

Ægteskabet kunne ikke holde til disse problemer og det gik langsomt i opløsning. Ud fra oplysninger fra datteren Elna skete det endelig brud omkring 1915. Karen lod sig skille, da "Johannes drak alle pengene op". Karen flyttede hjem til sine forældre i Svendborg med de 3 yngste børn, Gitte (6 år), Elna (8 år) og Karen (10 år). Anders Johannes flyttede sammen med de 2 ældste piger Anna og Ingeborg til Odense, hvor de boede ved hans mor Maren Kirstine. Den ældste søn Hans var forinden flyttet hjemmefra og var kommet i bagerlære i Odense. Han flyttede senere som udlært til København.

Ved folketællingen i 1916 for Odense er Anders Johannes og hans to ældste døtre Anna og Ingeborg registreret hos Maren Kirstine og her blev de boede i en periode. Maren Kirstine var blevet enke i december 1914. I 1916 havde Anders Johannes fået arbejde som metalarbejder hos Thrige i Odense.

I Odense fandt han en pige Johanne. Det vides ikke, om de blev gift. Sammen fik de en datter som døde ung, kun 17 år gammel. I følge Elna var Johannes ikke glad for denne datter.

Efter skilsmissen havde Johannes ikke kontakt med sin tidligere kone Karen ej heller sine tre yngste børn af dette ægteskab. Senere mistede han også kontakten med sine to ældste døtre. Da den ene datter, Ingeborg fortsat boede i det samme kvarter af Odense som Johannes, var familien lidt orienteret om deres far og hans fortsatte sociale deroute.

Johannes var dygtig til at spille. I sine unge år spillede han orgel i kirken og han spillede også til bal rundt omkring, vistnok på violin. Han efterlod sig i hvert fald en violin. Ifølge Elna var hendes mor Karen 42 år gammel, da ægteskabet blev opløst, d. v. s. i 1916.

Anders Johannes døde på Forsørgelsesanstaltens sygeafdeling i Odense, Albanigade 23 A den 11. august 1932, 57 år gammel. Han bopælsadresse var Klostervej 15, Odense, Sct. Hans sogn. Anders Johannes blev begravet den 16. august på Assistentkirkegården i Odense. De fleste af hans børn var med til begravelsen.

I kirkebogen har præsten skrevet følgende: Forhenværende lærer, fraskilt. Hustru lever i Svendborg, Karen født Andersen. Født i Fraugde sogn den 27. februar 1875, søn af lærer i Birkum Hans Andersen og hustru Maren Kirstine Christensen. Sidste fælles bopæl: Nykøbing Mors. Som det ses, så har præsten skrevet en forkert fødselsdato for Anders Johannes.

8/4 Karen Frandsine Andersen, Skårup Mark, Svendborg amt

Født 28. februar 1874 på Skårup Mark
 Døbt 19. april 1874 i Skårup kirke
 Konfirmeret 8. april 1888 i Skårup kirke
 Gift 9. november 1894 i Tversted kirke
 Anders Johannes Andersen
 Død 10. december 1959 i Faaborg
 Begravet 14. december 1959 på Faaborg kirkegård

Forældre (16/7) Rasmus Andersen, husmand på Skårup Mark
 Født 17. juni 1851 i Tved
 Død 2. august 1937 i Svendborg

(16/8) Hansine Hansen
 Født 30. april 1852 i Skårup
 Død 16. juni 1938 i Svendborg



Karen Frandsine Andersen

Søskende	Margrethe Kirstine Andersen	f. 13. februar 1872	d.
	Hans Jensen Andersen	f. 18. maj 1876	d. 10. maj 1943
	Marie Nielsine Andersen	f. 15. august 1878	d.
	Rasmine Hansine Andersen	f. 13. september 1879	d.
	Frants Peter Andersen	f. 29. april 1882	d.
	Rasmus Hansen Andersen	f. 17. april 1886	d.
	Frederik Johannes Andersen	f. 11. maj 1895	d.

Karen Frandsine Andersen blev født på Skårup Mark den 28. februar 1874. Karen blev døbt i Skårup kirke 2. søndag efter påske, den 19. april 1874. Faddere ved dåben var: Husmand Peder Jensens enke, Karen Kirstine Nielsen, Frands Pedersen, gårdmand Niels Nielsen og ungkarl Jens Larsen. Den 9. juni samme år blev Karen vaccineret af David. Karen Frandsine blev med mellemnavn opkaldt efter sin fars plejefar, husmand Frands Pedersen i Holmdrup.

Karen blev konfirmeret i Skårup kirke 2. søndag efter påske i 1888, den 8. april. Præsten har givet Karen karaktererne mg+ for kundskab og ug- for opførsel.

Ved folketællingen i 1890 boede Karen ikke længere i Skårup. Karen var da 16 år. Som ung var hun stryggerske og er måske flyttet til Svendborg efter sin konfirmation.

Karen blev gift med lærer Anders Johannes Andersen, 3 til 4 måneder efter at han blev ansat ved Sørig Mose Skole i Vendsyssel. I Skårup kirkebog fandt tillysningen sted før vielsen. Her er noteret følgende:

Lærer, ungkarl Anders Johannes Andersen, p.t. Frederiksværk, født i Fraugde sogn, Aasum Herrer 1875, den 30. januar, søn af lærer Hans Andersen og hustru Maren Kirstine Kristensen af Birkum, Fraugde sogn. Pige Karen Frandsine Andersen af Skårup Mark, Skårup sogn, Sunds Herrer, født samme sted 1874, den 28. februar, datter af husmand Rasmus Andersen og hustru Hansine Hansen, Skårup sogn.

Forlovere: Husmand Rasmus Andersen af Skårup Mark og bogbinder Lars Larsen af Svendborg.

Tillysning bestilt den 25. august 1894. Tillysning fandt sted den 26. august og den 2. og 9. september 1894. Vielsen blev ikke noteret i Skårup kirkebog.

Anders Johannes og Karen blev viet i Tversted kirke den 9. november 1894 af sognepræsten.



Dengang var offentlig transport ikke så regelmæssig som i dag. Når Karen og Anders Johannes skulle fra Hjørring til Sørig eller omvendt, skete det med en cykel. Men de havde kun en cykel, så den ene cyklede først den halve vej og parkerede cyklen til den anden. Gik derefter resten af vejen til fods. Den anden havde starten turen til fods, men fik så cyklen til den sidste del af turen.

I 1899 flyttede familien til Lading ved Århus og senere derfra til Nykøbing Mors. Omkring 1915 opløstes ægteskabet med Anders Johannes. Karen var dengang i begyndelsen af fyrrerne.

Karen rejste tilbage til Skårup/Svendborg med deres 3 yngste børn. Sønnen Hans var flyttet hjemmefra tidligere og de to ældste piger Ingeborg og Anna flyttede efter skilsmissen til deres bedstemor på Skibhusvej i Odense.

Efter hjemkomsten til Svendborg, boede Karen i en kort periode boede med sine 3 yngste børn hos sine forældre, indtil hun overtog et brødudsalg og en lejlighed i Skattergade 38 i Svendborg.



Karen foran brødudsalget i Skattergade 38 i Svendborg. Ca. 1916

Ved folketællingen i 1925 boede Karen fortsat i ejendommen Skattergade 38 i Svendborg, hvor hun havde sit brødsalg. Gitte var nu det eneste barn, som boede hjemme hos sin mor. Hun var dengang 15 år og Karen 51 år.

Efter at døtrene Karen og Elna var flyttet hjemmefra, ophørte Karen Frandsine med brødsalget, som hun havde levet af i godt 10 år, men indtjeningen var meget lav. Herefter tog hun forskellige pladser som husbestyrerinde (Gitte var med den første tid). I og med at hun rejste ud som husbestyrerinde, opløste hun også hjemmet. Det var ifølge Elna en sørgelig oplevelse for hende og hendes søskende, men der var intet alternativ. Slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne var en hård tid uden den sociale understøttelse som kendes i Danmark efter 1950.

Karen havde forskellige stillinger som husbestyrerinde blandt andet på Tåsinge, i Assens, i Hadsund og i Lundum ved Horsens. Efter tiden som husbestyrerinde blev Karen pensioneret og flyttede tilbage til Svendborg, hvor hun fik en lille pensionistlejlighed i ejendommen Aldersro. Sine sidste år tilbragte hun i Faaborg. Her boede hun hos Elna og Holger. Da pasningskravene blev for store som følge af senil dement, flyttede Karen på plejehjem i Faaborg, hvor hun senere døde.

Søskende

Margrethe Kirstine Andersen blev født den 13. februar 1872 i Skårup. Hun blev hjemmedøbt den 15. februar. Dåben blev konfirmeret i Skårup kirke den 1. april 1872. Moderen bar barnet. Gårdmand Peder Jensens hustru gik hos. Faddere var: Gårdmand Peter Jensen, Rasmus Hansen og Niels Nielsen.

Margrethe Kirstine blev gift med Laurits Petersen. De fik ingen børn. De har boet i Gerritsgade i Svendborg og senere på Brydegårdsvej i Svendborg. Ved Frederik Johannes dåb er noteret, at Laurits havde et gæstgiveri.



Margrethe Kirstine og Laurits

Hans Jensen Andersen blev født den 18. maj 1876 i Skårup og døbt i kirken den 30. juli 1876. Hans er uddannet karetmager i Skårup, men flyttet senere til Hadsund. Han blev gift med Alma Nielsen. Hans og Alma fik to sønner, Elmer og Harry.

***Elmer** blev født 1914 i Skelund v. Hadsund. Han er udlært ved Ægcentralen i Ålborg. Sin militær tjeneste aftjente han ved marinen. Elmer blev ansat ved de Danske Spritfabrikker i Ålborg, hvor han var i ca. 39 år. Da Elmer flyttede til Ålborg boede han i starten på pensionat. Ejerens yngste datter hed Else Marie. Elmer og Else fandt sammen og blev gift. Else er født den 16. januar 1920. Else fik tuberkulose og var i perioden fra 1948 til 1951 indlagt på sanatorium i Skørping. Else døde den 23. maj 1976. Elmer døde i 1986. De har 2 børn, Hans Elmer og Kirsten.

****Hans Elmer Andersen** er født 1941 i Ålborg. Hans Elmer blev gift den 18. september 1971 med Synøve Pedersen. De bor i Dyreborg ved Faaborg. Synøve er født den 22. februar 1951. De har 2 børn, Lotte og Line.

*****Lotte** er født den 7. april 1972

*****Line** er født den 16. december 1975

****Kirsten Andersen** er født den 4. maj 1946. Kirsten er gift med Ib Damgård, som er født den 15. december 1939. De bor i Auning (juli 1998), hvor Ib er lærer ved Auning Skole. De har 2 børn, Anne og Jacob.

*****Anne**, der er født den 19. november 1970 og

*****Jacob**, der er født den 25. december 1973

***Harry (kaldet "Rysse")** var oprindeligt danske sømand, men emigrerede til England og blev engelsk statsborger. Han var i starten forretningsmand i England. Senere blev han sælger for et postordre firma. På et tidspunkt havde han en forretning, hvor de solgte "fish and chip". Ved Harrys emigration til England blev kontakten til familien i Danmark delvis brudt. Elmer og Harry skrev dog lejlighedsvis til hinanden og de havde også telefonisk kontakt. Men de genså aldrig hinanden. Harry blev gift med May Rose. Harry døde omkring 1990 og May Rose nogle år før ham. De har to piger, Vivian og Sonja.

****Vivian** er født i 1943

****Sonja** er født i 1947

Alma døde omkring 1918 og Hans døde den 10. maj 1943. I sine sidste år var Hans helt døv og man kunne kun give ham skriftlige meddelelser. Men han kunne dog tale.

Marie Nielsine Andersen blev født den 15. august 1878 og døbt i Skårup kirke den 10. november samme år. Marie Nielsine blev ved dåben båret af pigen Anne Kirstine Pedersen, Holmdrup. Pigen Mette Kirstine Larsen gik hos. Faddere var: Indsidder Niels Nielsen Oure, husmand Anders Nielsen, Holmdrup og ungarl Rasmus Pedersen.

Marie Nielsine blev gift med August Aleksander Jespersen. Marie var 7 år ældre end August. August blev født den 24. maj 1885. August var uddannet smed og arbejdede hele livet på Langes Jernstøberi i Svendborg.



*Marie Nielsine og August Aleksander
Måske deres bryllupsbillede?*

Ved en arbejdsulykke fik August beskadiget sit ene øje og måtte opgive at fortsætte som smed. Han blev herefter portner på fabrikken. Marie og August boede på Skyttevej 7 i Svendborg, i et hus som de selv lod opføre. Marie og August fik to børn, Moritz og Robert.

Marie Nielsine og August på deres gamle dage.

De havde en villa på Skyttevej i Svendborg



***Moritz Spindler Jespersen** er født den 1. juli 1905. Navnet Spindler har han efter sin fars familie, som stammer fra Tyskland. Moritz døde den 22. juni 1989. Han var gift med Grethe. Grethe er i oktober 1997 på plejehjem i Svendborg. De fik 2 børn, Vagn og Mya.

****Vagn** er født i 1937. Han er uddannet lærer fra Skårup Seminarium. Han bor i oktober 1997 på Faaborgvej 4 i Hårby.

****Mya** er yngre (2 til 3 år) og er bosiddende i Svendborg.

***Robert Spindler Jespersen** er født den 5. december 1906 i Svendborg. Robert er uddannet købmand hos Louis Pedersen i Svendborg. Robert blev gift med Anna Louise Hansen i Sørup kirke den 4. april 1931. Anna er født den 21. maj 1908. I 1938 flyttede familie til Nakskov, hvor købmand Louis Pedersen havde en afdeling. Omkring 1950 etablerede Robert egen købmandsbutik i Nakskov. Robert og Anna har 4 børn, Jytte, Jens Erik, Jørn og Jane.



Robert og Moritz

****Jytte Jespersen** er født den 30. januar 1930 i Svendborg. Jytte er handels- og kontoruddannet. Hun blev i 1951 gift med Ole Boesen. Ole var oprindeligt slagter, men læste senere til lærer. De boede først i Nakskov men flyttede senere til Tåstrup. De blev skilt i 1980. Jytte bor (i 1998) på Søndre Fasanvej 80D, 4. sal, 2000 Frederiksberg. Jytte og Ole har 3 børn, Ruth, Jesper og Morten:

*****Ruth** er født den 28. oktober 1951.

*****Jesper** er født den 19. september 1954. Jesper døde 3 år gammel den 21. juli 1957 af meningitis.

*****Morten** er født den 30. juli 1958.

****Jens Erik Spindler Jespersen** er født den 13. maj 1933. Han døde den 7. februar 1959. Jens Erik blev gift med Gerda. De fik 2 sønner:

*****Niels**

*****Thorsten**

****Jørn Spindler Jespersen** er født den 4. oktober 1940. Han er gift med Lise. De har to børn:

*****Lars**

*****Hanne**

****Jane Jespersen** er født den 16. februar 1951. Hun er gift med Bent Svendsen. De har en datter:

*****Eva.**

Rasmine Hansine Andersen blev født den 13. september 1879. Hun blev døbt i kirken den 9. november 1879.

Frants Peter Andersen blev født den 29. april 1882. Han blev døbt i kirken den 16. juli 1883. Frants var ansat på Langes Jernstøberi i Svendborg. Han var gift med Ida. De havde en lejlighed i Frederiksgade i Svendborg, nær ved færehavnen. Lejligheden lå på første sal i en ejendom bygget af bindingsværk. De havde 3 børn, Elna, Else og Svend Åge.

***Elna** blev gift med Holger. De flyttede til Silkeborg.

***Else**

***Svend Åge**



Frants Peter Andersen

Rasmus Hansen Andersen blev født den 17. april 1886. Han blev døbt i Skårup kirken 2. pinsedag den 14. juni 1886. Rasmus blev gift med Amalie. De boede først i Vestergade i Svendborg. Derfra flyttede de til Århus, hvor de havde et mejeriudsalg. Rasmus og Amalie var veletableret. De har kun een søn Bjarne.

***Bjarne** er døbt Andersen, men han tog senere efternavnet Liske. Det er muligt, at Liske navnet stammer fra hans mor. Bjarne blev uddannet indenfor herreekvipering. Han blev senere automobil sælger og på et tidspunkt var han ansat som sælger og konsulent for Svendborg Bryghus. Han var en kendt skikkelse på det berømte Svendborg værtshus "Plyssen". Bjarne boede en overgang i Ørbæk på Fyn, men han har boet flere steder. Bjarne var en super sælger og en meget charmerede mand. Han var selskabelig anlagt og underholdende i et hvert selskab.

Frederik Johannes Andersen blev født den 11. maj 1895 og blev døbt i Vor Frue kirke i Svendborg den 11. august samme år. Faddere ved dåben var barnets far, lærer Johannes Andersen og hustru Karen Andersen, Sørig Mose Skole i Vendsyssel, karetmagersvend Hans Jensen Andersen i Svindinge, gæstgiver Petersen og hustru Margrethe Andersen Gerritsgade i Svendborg.



Vor Frue kirke, Svendborg

Johannes må være opkaldt efter sin svoger Johannes Andersen gift med Karen. De blev gift i november 1894 i Vendsyssel. For at de kunne deltage i barnedåben blev denne udsat til en periode hvor Johannes kunne forlade skolen. Præsten har noteret, at barnet ved dåben var 1/3 år gammel.

Johannes blev uddannet maskinist og sejlede i en årrække med passagerskibe på Amerika. I Københavns Politiregister er noteret, at Johannes boede på Sømandshjem Bethel i 1919. Den 21. oktober samme år flyttede han til adressen Ørnevej 9, tredje sal hos Jönsson. Den 1. maj 1920 frameldes han fra København, så det antages, at han har fået hyre.

Senere blev Johannes ansat ved Københavns Vandforsyning. Som ung interesserende han sig meget for alt, hvad der havde med teknik at gøre og eksperimenterede meget med radioer. Han var gift med Karen. De boede i nærheden af Dybbølsbro i København. Ægteskabet var så vidt vides barnløst.

16/5 Hans Andersen, skolelærer i Birkum, Odense amt

Født 16. marts 1846 i Radbye ved Fraugde
 Døbt 17. maj 1846 i Fraugde kirke
 Konfirmeret 15. april 1860 i Fraugde kirke
 Gift 31. januar 1874 i Skårup kirke
 Maren Kirstine Christensen
 Død 13. december 1914 i Odense
 Begravet 18. december 1914 på
 Assistentkirkegården i Odense

Forældre (32/9) Anders Hansen, snedkermester
 Født 24. januar 1805 i Fraugde
 Død 24. august 1874 i Birkum

(32/10) Sophie Pedersdatter
 Født 23. april 1804 i Birkum
 Død 28. november 1884 i Birkum



*Hans Andersen, Birkum
 Foto fra Bodil Lefevre Poulsen*

Barn	Anders Johannes	f. 30. januar 1875	d. 11. august 1932
Søskende	Peder Christian Andersen	f. 27. november 1829	d. 06. juli 1830
	Karen Andersdatter	f. 02. maj 1832	d.
	Anne Marie Andersdatter	f. 28. januar 1834	d. 06. juli 1835
	Anne Marie Andersdatter	f. 30. oktober 1835	d.
	Peder Christian Andersen	f. 04. marts 1843	d. 12. marts 1843

Hans Andersen blev født i Radbye, Fraugde sogn. Han blev døbt i Fraugde kirke den 17. maj samme år. Faddere ved dåben var: Snedker Stine Andersdatter i Killerup, daglejer Christen Jensens kone Johanne Marie Hansdatter i Odense, boelsmand Lars Rasmussen, skrædder Hans Nielsen og gårdmand Jørgen Larsen, alle fra Radbye.

Hans blev konfirmeret i Fraugde kirke den første søndag efter påske i 1860, den 15. april. Præsten har givet Hans karakteren ”meget godt” for kundskaber og ”meget godt” for opførsel. Han blev vaccineret den 17. juni 1846 af Helvig.

Hans blev uddannet lærer. Da hans kone Maren Kirstine var fra Skårup ved Svendborg, er det muligt, at Hans har fået sin læreruddannelse på Skårup Seminarium, hvor han så kan have truffet Maren Kirstine.

Hans og Maren Kirstine blev gift i Skårup kirke den 31. januar 1874. Forlovere var Peder Hansen og Peder Jensen.

Hans Andersen blev ansat som lærer på Birkum skole den 1. juli 1874. Skolen lå på Ørbækvej nr. 747 i Birkum og blev kaldt ”den hvide skole”.



*Skårup Seminarium
1853*

Om skolerne i Fraugde sogn har lærer Pia Sigmund skrevet følgende:

”Igennem de første trejærdede af 1800-tallet var skolegangen splittet op i Fraugde sogn. Børnene fra den nordlige del, omkring Fraugde, gik i Fraugde skole, mens børnene fra den sydlige del, omkring Birkum, gik i Allerup og Davinde skoler. De fleste elever i Fraugde skole kom fra Over og Nedre Holluf og fra Fraugde Kærby og havde en lang skolevej ad dårlige markveje. Omkring 1870 lavede man så en helt ny plan for Fraugde sogn; man byggede tre nye skoler derude, hvor børnene boede og nedlagde samtidig den gamle skole i selve Fraugde.



Først blev Fraugde Kærby skole på Stat-ene-vej taget i brug den 5. januar 1872. Læreren var F. F. Smidt. Derefter blev Over Holluf skole på Ørbækvej indviet den 8. september 1873. Læreren var Ole Korch, far til forfatteren Morten Korch, som blev født i skolestuen i 1876. Endelig kom ”den hvide skole” i Birkum på Ørbækvej til den 7. januar 1874. Læreren hed Hans Andersen”.

*Foto: Fraugde
Lokalhistoriske Arkiv*

Her var Hans Andersen ansat i 40 år. Ud fra skoleprotokollerne ses, at Hans Andersen var en sirlig mand. Protokollerne er skrevet meget fyldes gørende og præget af megen orden.

Ifølge Bodil Lefevre Poulsen (se 4/2) brugte Hans Andersen sin lange pibe til at slå børnene i hoved, hvis opmærksomheden faldt i en skoletime.

For hvert halvår er noteret, hvad undervisningen har omfattet. Eksempel: For foråret 1883 har Hans Andersen noteret følgende:

Det i halvåret gennemgået;

Religion:

I læsebog: Gennemgået forfra indtil det andet bud samt læren om bønner.

I billedbog: Fortalt den gamle testamente indtil rigets deling.

Læsning:

I denne klasse har Laursens læsebog været benyttet. Udenad stavning har flittigt været øvet og børnene er gjort bekendt med de forberedende diktatøvelser.

Skrivning:

Samtlige børn skriver i bog efter de af læreren skrevne forskrifter.

Regning:

Ældste hold regner de fire species med benævnte tal og reguladetri, yngste So 1 regner med ubenævnte tal alle efter Korchs regnebog.

Sang: En del salmer og nogle sange er lært.

I folketællingslisten for Birkum by, Fraugde sogn, fra den 1. februar 1880 er anført:

Hans Andersen	33 år	gift	født i sognet, skolelærer
Maren Kirstine Christensen	33 år	gift	født i Skårup v. Svendborg, hans hustru
Anders Johannes Andersen	5 år	ugift	født her i sognet, deres barn
Sophie Pedersdatter	75 år	enke	født her i sognet, skolelærerens moder, som forsørges af ham
Cathrine Marie Christensen	22 år	ugift	født i Skårup v. Svendborg, slægting

Ved folketællingen i 1880 var der 9 huse og 2 gårde i Birkum by / Fraugde sogn med i alt 11 familier.

Mandkjøn 33

Kvindekjøn 32

I alt begge køn 65

Med dette giver ikke et retvisende billede af, hvor mange børn Hans Andersen havde i sin klasse. I skoleåret 1883 er der noteret 43 børn i klassen som aldersmæssigt varierer fra den yngste på 7 år til den ældste på 11 år.

I Hans Andersens klasse fra de år var også har egen søn Anders Johannes. I eksamenslisterne for 1883 er noteret følgende karakterer for Anders Johannes:

Læsning 6

Skrivning 6

Flid 5

Opførsel 5

6 var den højeste karakter dengang.

I folketællingslisten for Birkum by, Fraugde sogn, fra den 1. februar 1890 er anført:

Hans Andersen	43 år	gift	født i sognet, husfader, skolelærer
Maren Kirstine Christensen	43 år	gift	født i Skårup Svendborg amt, husmoder
Anders Johannes Andersen	15 år	ugift	søn, født i Birkum



Karen Frandsine og Anders Johannes på besøg hos Anders' far og mor lærer Hans Andersen og Maren Kirstine i Birkum skole. Maren Kirstines søster Cathrine Marie ses midt i billedet. Ca. 1894.

I folketællingslisten for Birkum by, Fraugde sogn, fra den 1. februar 1906 er anført:

Hans Andersen	16-3-1846	gift	husfader, lærer
Maren Kristine Christensen	13-3-1846	gift	husmoder
Frederikke Rasmine Karoline Sørensen	21-4-1887	ugift	tjenestepige

Udover lærergerningen i Birkum skole var Hans Andersen også organist i kirken.

Og Hans Andersen havde også en poetisk åre. En af hans sange er Vintervise:

Nu skal I se
 nu får vi sne
 og så må alle børnene le.
 Så skal vi u
 både jeg og du
 Grete, Anna, Hans og Knu.
 Sker det så, at en eller anden falder ne,
 bli'r han straks af andre dænget til med sne
 Nogen får i nakken
 andre kun på frakken
 alt til fornøjelse.

Tekst og melodi: Hans Andersen

Hans Andersen har også skrevet følgende tekst:

En dag jeg sad og i avisen læste
Jeg fik et stik, som middagsro bortblæste
Jeg farer op min hele krop,
den brændte som en ild,
jeg fór omkring
med sære spring
man tro'de jeg var vild.
Hvad kan der dog være,
spurgte straks mine kære,
som med forundring
så på al min færd.
Hvor har du smerte
i hoved, krop eller hjerte
Du farer jo omkring
så ingen kan komme dig nær
Min tå, min tå, den volder al min smerte
det stik jeg fik i tåen gik til hjerte
en lille bi forvildte sig og stak mig i min tå,
ja, sådan kan det gå.

Tekst: Hans Andersen

Den efterfølgende sang om Elvira Madigan og Sixten Sparre blev sunget i Hans Andersens hjem og efterfølgende hos Henry og Ingeborg Schøsler i Odense (se 4/2).

Det var paa Taasinges skønne Egne

Det var paa Taasinges skønne Egne
At tvende Elskende maatte tilegne
En svensk dragon Officer saa skøn
Og en beriderske led i Løn

De kunde ikke faa hinanden
Hun var vel fri det var ikke den anden
I Sverrig leve hans hustru kær
Dog var de ikke hinanden nær

De leve ikke i Hjertens Glæde
Og Lykken var ej dem til Stede
Hans Navn var Sparre og han drog hen'
Med Madigan som sin Hjertens Ven

Til Danmark førte dem deres Veje
Dog penge havde de ej i Eje
Og da de Ulykken ene saa
Til Døden vilde de begge gaa

Hvad de har tænkt og hvad de har talet
 Det har man ondt ved at skaffe malet
 Man fandt dem først da alt var forbi
 Da man i Skoven fandt deres lig

Der laa de stille tæt ved hinanden
 Fra livet sammen de vilde vandre
 Hun folde hænderne i sit Skød
 Og ingen ved hvem af de to der skød

Og I som Hjerternes Længsler kende
 Beklager ham og beklager hende
 I Sjælens Dyb kan man intet se
 Men Gud bestemmer, hvad der skal ske

Forfatter ukendt

Hans tog sin afsked fra Birkum Skole i 1914 i en alder af 68 år. Herefter flyttede Hans og Maren Kristine til Odense. Hans døde på Amtssygehuset i Odense den 13. december 1914 og blev begravet på Assistentkirkegården i Odense den 18. december. Hans fik et kort otium.

I kirkebogen har præsten skrevet følgende: *"Gift pens. lærer, Odense Nørrevænget 33. Født i Fraugde. Forældre; snedkermester Anders Hansen og hustru Sophie Petersen. Overlevende ægtefælle Maren Kirstine Christensen. Sognepræst Lange."*

Søskende

Peder Christian Andersen blev født den 27. november 1829 På Fraugde Mark og hjemmedøbt den 30. november af sin far. Dåben blev konfirmeret i kirken den 21. februar 1830. Pigen Maren Hansdatter bar ham og gårdmand Jens Rasmussens hustru fra Tving stod hos. Faddere ved dåben var: Peder Jensen, Jørgen Wilhelmsen i Radbye og Henrich Murermeister (Larsen).

Peder Christian fik et kort liv. Han døde den 6. juli 1830 1½ år gammel. Han blev begravet på Fraugde kirkegård den 11. juli.

Karen Andersen blev født den 2. maj 1832 og døbt i Fraugde kirke 16. maj. Pigen Anne Dorthea Knudsdatter af Fraugde bar hende og Henrich Murermeisters kone stod hos. Faddere ved dåben var: murermeister Henrich Larsen, Rasmus Jensen og Hans Andersen alle fra Batterne.

Ved folketællingen i 1850 boede Karen fortsat hjemme hos sine forældre i Batterne.

Ved folketællingen i 1855 var Karen ansat som sypige hos sognepræsten i Munkebo, Johan Christian Jedrosky.

Ved folketællingen i 1860 var Karen flyttet hjem til sine forældre i Batterne ved Fraugde. Hun var ugift.

Ved folketællingen i 1870 var Karen ansat som husholderske på Sanderumgård, hos forpagter Ove Frederik Christian Vind. Antallet af tjenestefolk på Sanderumgård det år var 23.

Ved folketællingen i 1880 er Karen noteret som værende modehandlerinde i Birkum. Karen er fortsat ugift.

Ved folketællingen i 1901 for Odense er noteret, at Karen flyttede til Odense i 1879, så omkring 1879 / 80 har hun etableret modeforretning i Odense og ikke Birkum.

Ved folketællingen i 1890 var Karen flyttet til Odense, hvor hun har manufakturforretning i Frederiksgade nr. 19 i stuen i forhuset. Karen var da blevet 57 år.

Ved folketællingen i 1901 for Odense, Frederiksgade 19, boede der følgende i Karens ejendom:

Karen Andersen	02. maj 1832	ugift	modehandlerinde	Fraugde sogn
Karen Marie Andersen	31. mar. 1864	ugift	mejerske,	Nissum Aasted sogn, Jylland

Karen Marie Andersen var flyttet til Odense i 1898.

Ved folketællingen i 1906 har Nanna Mathilde Hansen overtaget modeforretningen på Frederiksgade 19 i Odense og Karen bor ikke længere på denne adresse. Karens videre forløb er ikke kendt.

Anne Marie Andersdatter blev født den 28. januar 1834 og døbt i kirken den 2. februar. Pigen Johanne Marie Hansdatter af Batterne bar hende og Anne Pedersdatter stod hos. Faddere ved dåben var: Muremester Henrich Larsen, Hans Jensen og Rasmus Jensen fra Fraugde.

Anne Marie døde den 6. juli 1835 i en alder af 1½ år og blev begravet på Fraugde kirkegård den 10. juli.

Anne Marie Andersdatter blev født den 30. oktober 1835 og døbt i kirken den 8. november. Pigen Maren Nielsdatter bar hende og gårdkone Anne Pedersdatter i Radbye stod hos. Faddere ved dåben var: gårdmand Ole Sørensen, Henrich muremester og Rasmus Jensen i Birkum.

Ved folketællingen i 1850 boede Anne Marie hjemme hos sine forældre. Hun var da 15 år.

Ved folketællingen i 1860 var Ane Marie ansat som stuepige på Torpegård Hovedgård hos proprietær Henrik Christian Otto Berg.

Den 28. oktober 1865 blev Ane Marie gift i Fraugde kirke med Jørgen Christensen. I kirkebogen har præsten noteret følgende:

Ungkarl og husmand på Kjærby Mark Jørgen Christensen, født den 20. september 1829, vaccineret den 1. juli 1830 af Buckholdt i Odense og pigen Ane Marie Andersen i Fraugde, født den 30. oktober 1835, vaccineret den 21. oktober 1836 af Buckholdt.

Forlover var; gårdmand Christian Hansen i Kjærby og snedker Anders Hansen i Fraugde.

Ved folketællingen i 1870 boede der følgende i Jørgen Christensens hus:

Jørgen Christensen	40 år	gift	husfader, landbruger, født her i sognet
Ane Marie Andersen	34 år	gift	husmoder, født her i sognet
Ane Margrethe Josephsen	11 år		plejebarn, Odense
Karen Marie Andersen	2 år		barn

Ved folketællingen i 1880 boede der følgende i Jørgen Christensens hus:

Jørgen Christensen	50 år	gift	daglejer i agerbrug
Ane Marie Andersen	44 år	gift	hans kone
Karen Marie Andersen	12 år		deres plejebarn
Rasmus Christian Sørensen	3 år		deres plejebarn

Jørgen Christensen døde den 25. november 1885 i en alder af 56 år og blev begravet den 2. december på Fraugde kirkegård.

Ane Marie blev gift anden gang den 30. oktober 1886 i Fraugde kirke efter lysning. Præsten har noteret følgende:

Enkemand, husmand i Birkum Lars Hansen, født i Fraugde den 29. januar 1831, konfirmeret i 1845, 55 år

Enke Ane Marie Andersen, født den 30. oktober 1835, konfirmeret 1850.

Forlover var; smed Kasper Pedersen i Birkum og gårdmand Kristian Jespersen.

Lars Hansen var i sit første ægteskab gift med Maren Rasmusdatter. Hun døde den 2. oktober 1884 og blev begravet på Fraugde kirkegård den 10. oktober.

Ved folketællingen i 1890 boede der følgende i Lars Hansens hus:

Lars Hansen	59 år	gift	husfader, husmand
Ane Marie Andersen	55 år	gift	husmoder
Rasmus Kristian Sørensen	14 år		barn
Sidsel Kirstine Andersen	19 år	ugift	tjenestepige

Ane Maries videre forløb er ikke kendt.

Peder Christian Andersen blev født den 4. marts 1843 og hjemmedøbt den 7. marts af faderen. Peder Christian døde 8 dage gammel den 12. marts inden han blev fremstillet i kirken. Han blev begravet på Fraugde kirkegård den 14. marts.

16/6	Maren Kirstine Christensen fra Skårup, Svendborg amt	
Født	13. marts 1846 i Skårup	
Døbt	9. april 1846 i Skårup kirke	
Konfirmeret	15. april 1860 i Skårup kirke	
Gift	31. januar 1874 i Skårup kirke	
	Hans Andersen	
Død	20. november 1936 i Odense	
Begravet	24. november på Assistentkirkegården i Odense	
Forældre	(32/11) Christen Jørgensen fra Brudager Født 5. august 1823 i Brudager Død efter 1890	
	(32/12) Johanne Margrethe Jørgensdatter Født 1. juni 1819 i Skårup Død 20. december 1874 i Skårup	
Søskende	Cathrine Marie Christensen	f. 14. september 1857 d.

Maren Kirstine blev født i Skårup nær Svendborg. Hun blev døbt i Skårup kirke den 9. april 1846. Faddere ved dåben var: Maren Jørgensdatter af Brudager bar. Anna Hansdatter af Skårup stod hos. Mads Jørgensen af Skårup, Peder Jørgensen af Skårup og Søren Hansen af Skårup.



Maren Kirstine Christensen
Foto fra Bodil Lefevre Poulsen

Vedrørende forældre har præsten skrevet følgende: Moderen Johanne Margrete Jørgensdatter hos sin moder Zinger Poulsdatter i Skårup. Faderen er karlen Christen Jørgensen af Brudager. Johanne og Christen var ikke gift ved Maren Kirstines fødsel og dåb. Det blev de først flere år senere.

Maren Kirstine opvoksede op under meget vanskelige økonomiske og sociale forhold, og hun ser ud til at have haft en hård barndom. Hun boede alene med sin mor på fattiggården og hendes far boede i et andet hus i byen, hvor han ernærede sig som daglejer.

Ved folketællingen i 1850 er Maren Kirstine opført som plejebarn hos sin mormor Zinger Poulsdatter.

Ved folketællingen i 1855 boede Maren Kirstine sammen med sin mor i et hus i Skårup.

Maren Kirstine blev konfirmeret i Skårup kirke 1. søndag efter påske, den 15. april 1860. Maren Kirstine har af præsten fået mg i kundskab såvel som i opførsel. Det nævnes endvidere, at hun blev vaccineret den 7. juli 1851.

I 1870 var Maren Kirstine flyttet hjemme fra. Ved folketællingen i 1870 boede hun alene i et hus i Skårup. Hun var dengang 23 år og ugift. Den 31. januar 1874 blev Maren Kirstine gift med lærer Hans Andersen. Hans og Maren Kirstine slog sig ned i Birkum, øst for Odense.

Efter Hans Andersens pensionering i 1914 flyttede Hans og Maren Kirstine til Odense, hvor de boede på Nørrevænget 33. Hans Andersen døde sidst på året i 1914.

Ved folketællingen i 1916 for St. Hans Landsogn boede Maren Kirstine sammen med sin søn Anders Johannes og sine to børnebørn Anna og Ingeborg på Damhusvej nr. 2 i Odense

Maren Kirstine Andersen	13/3 1846	husmoder, på pension
Anna Aleksandra Andersen	04/8 1901	hans barn
Ingeborg Mary M. Andersen	19/5 1903	hans barn
Anders Johannes Andersen	30/1 1875	søn, metalarbejder på Thrige, Odense

Ved folketællingen i 1916 er oplyst, at Maren Kirstine har en årlig indkomst (pension) på kr. 784,-. Hendes formue er kr. 0,-. Hun betaler ingen skat til hverken stat eller kommune. Lærer Anders Johannes var i 1915 blevet skilt fra sin kone Karen Andersen og flyttede til Odense sammen med de to ældste døtre, hvor de delte bolig med deres farmor.

Ved folketællingen i 1921 boede Maren Kirstine på adressen Hansetterne nr. 50 i Sct. Hans Landsogn.

Ifølge Odense Vejviser for 1932 og for 1933 boede Maren Kirstine i de år i et hus med adressen Skibshusene nr. 79. Skibshusene var en bebyggelse i forlængelse af Skibhusvej.

I 1934 boede Maren Kirstine fortsat i det samme hus, men med forlængelse af Skibhusvej det år har huset nu fået nr. 379.

Maren Kirstine døde i Odense den 20. november 1936. Hun boede dengang på Skibhusvej 67, 1st., Fredens sogn. Hun blev begravet den 24. november på Assistentkirkegården i Odense.

Følgende er en afskrift fra en avisartikel skrevet i anledning af hendes død:

"Enkefrue Maren Kirstine Andersen, tidligere Birkum Skole, nu boende Skibhusvej 67, Odense, er i aftes afgang ved Døden. Fru Andersen, der i marts i år fyldte 90 år, Var Enke efter afdøde Lærer H Andersen, der i ca. 40 år var Lærer i Birkum og som tog sin Afsked i 1914.

Det gamle Lærerpar flyttede efter Afskeden til Odense, hvor Lærer Andersen døde efter nogle få års Forløb. Fru Andersen var omtrent til det sidste rask og åndsfrisk, og endnu for ca. 14 Dage siden var hun på Besøg hos sine Venner i Birkum. Trods de mange års Ophold i Odense følte hun sig altid stærkest knyttet til det Sted, hvor hun sammen med sin Mand havde levet og virket i de mange år. Hun glemte aldrig sine gamle Venner, og heller ikke disse glemte hende. Budskabet om den gamle Dames Død vil af alle, der kendte hende, blive modtaget med Vemod".

Præsten skrev følgende i kirkebogen i forbindelse med hendes død og begravelse: *"Enke efter lærer Hans Andersen, født i Skårup sogn 1846, 13. marts. Datter af landarbejder Christen Christensen og hustru Johanne, født Poulsen. Sidste fælles bopæl; Nørrevænget 33 i Odense. Således afgivet af datteren"*.

Videre skrev præsten: *"Men skudsmålsbogen udviser; datter af Johanne Margrethe Jørgensdatter og Christen Jørgensen. "*

Præsten anfører, at der skulle være en datter. Hun er ikke fundet og eksisterer sandsynligvis ikke. Oplysningerne i skudsmålsbogen vedrørende forældre er de korrekte.

Søskende

Cathrine Marie Christensen: Ved folketællingen i 1870 boede Cathrine hos sine forældre i Skårup.

Ved folketællingen for Birkum by, Fraugde sogn i 1880 er anført, at der hos Hans Andersen og Maren Kirstine bor en pige, Cathrine Marie Christensen, 22 år - ugift. Slægtning til familien. Født i Skårup v. Svendborg. Det var Maren Kirstines søster.

16/7 Rasmus Andersen, husmand på Skårup Mark

Født 17. juli 1851 i Tved ved Svendborg
 Døbt 21. september 1851 i Tved kirke
 Konfirmeret 1. oktober 1865 i Skårup kirke
 Gift 10. november 1871 i Oure kirke
 Hansine Hansen
 Død 2. august 1937 på Amtssygehuset i Svendborg
 Begravet 7. august 1937 på Svendborg Gamle kirkegård

*Rasmus Andersen*

Forældre (32/13) Rasmus Andersen Stær
 Født 17. november 1824 i Troense på Tåsinge
 Død 11. juni 1883 i Taarup, Frørup sogn

(32/14) Anne Kirstine Rasmusdatter
 Født 30. april 1820 i Tved
 Død 26 januar 1913 i Svendborg

Børn	Margrethe Kirstine Andersen	f. 13. februar 1872	d.
	Karen Frandsine Andersen	f. 28. februar 1874	d. 10. dec. 1959
	Hans Jensen Andersen	f. 18. maj 1876	d. 10. maj 1943
	Marie Nielsine Andersen	f. 15. august 1878	d.
	Rasmine Hansine Andersen	f. 13. september 1879	d.
	Frantz Peter Andersen	f. 29. april 1882	d.
	Rasmus Hansen Andersen	f. 17. april 1886	d.
	Frederik Johannes Andersen	f. 11. maj 1895	d.
Halvsøskende	far: Jens Hansen		
	Hans Jensen	f. 11. februar 1847	d.

Rasmus Andersen Stær blev født i Tved i 1851. Hans mor var dengang ugift. Præsten har skrevet følgende i kirkebogen: Faddere ved dåben var: Tyende Kirsten Rasmusdatter fra Svendborg, tyende Cathrine Jensen i Heldager, husmand Rasmus Rasmussen i Tved, gårdmand Jens Nielsen Eibye og husmand Lars Hansen i Helsager.

I 1860 boede Rasmus og hans mor Anne Kirstine i Holmdrup Huse 27, matr. nr. 33, 30B Holmdrup pr. Skårup, hvor hun var tjenestepige.

Frands Pedersen	50 år	gift	husfader, boelsmand, her i sognet
Anne Margrethe Christiansdatter	52 år	gift	hans kone, Landet på Tåsinge
Karen Rasmusdatter	85 år	enke	hans moder, underholdes af ham, Skårup
Birthe Hansdatter	80 år	enke	konens moder, aftægtsk. fra Tved, Tåsinge
Anne Kirstine Rasmussen	40 år	ugift	tjenestepige, Tved
Rasmus Andersen	9 år		sidstes uægte søn, Tved

Rasmus blev konfirmeret i Skårup kirke den første søndag efter Mikkelsdag i 1865, den 1. oktober. Præsten har givet Rasmus følgende karakterer: Kundskab mg, opførsel særdeles god. Som forældre er opført Anne Kirstine Rasmussen som hans mor og husmand Frands Pedersen i Holmdrup som hans plejefar.



Rasmus som konfirmand, Skårup 1865

Ved folketællingen i 1870 boede og arbejdede Rasmus og hans mor fortsat hos Frands Pedersen i Holmdrup.

Frands Pedersen	59 år	gift	husfader, landmand, Heldager
Ane Margrethe Kristiansdatter	60 år	gift	husmoder,
Ane Kirstine Rasmusdatter	49 år	ugift	tjenestepige, Tved
Rasmus Andersen	18 år	ugift	tjenestedreng, Tved

Bemærk, at Anne Kirstine Rasmusdatter fortsat var ugift. Anne Kirstine og Rasmus havde i 1870 boet næste 20 år hos Frands Pedersen og hans kone. Frands Pedersen var Anne Kirstines fætter, som var søn af Peder Frandsen i Heldager.

Den 10. november 1871 blev Rasmus Andersen og Hansine Hansen viet i Oure kirke. Forlover var: Peder Nielsen, indsidder i Brudager gård (Hansines morfar) og boelmand Frands Pedersen, Holmdrup Mark. Hansine var dengang 19 år og Rasmus 20.

Ved folketællingen i 1880 for Skårup Mark boede der følgende på Rasmus Andersen og Hansine Hansens husmandssted:

Rasmus Andersen	29 år	gift	husfader, husejer, født i Tved
Hansine Hansen	28 år	gift	husmoder, hans hustru, født i Skårup
Margrethe Kirstine Andersen	7 år		deres datter, født her i sognet
Karen Frandsine Andersen	5 år		deres datter, født her i sognet
Hans Jensen Andersen	3 år		deres søn, født her i sognet
Marie Nielsine Andersen	1 år		deres datter, født her i sognet
Rasmine Hansine Andersen	under 1 år		deres datter, født her i sognet

Ved folketællingen i 1890 for Skårup Mark boede der følgende i Rasmus Andersens hus:

Rasmus Andersen	38 år	gift	husfader, husmand, jordbruger, født i Tved
Hansine Hansen	37 år	gift	husmoder, født i Skårup
Hans Jensen Andersen	13 år		søn, født i Skårup
Marie Nielsine Andersen	11 år		datter, født i Skårup
Rasmine Hansine Andersen	10 år		datter, født i Skårup
Frands Peter Andersen	7 år		søn, født i Skårup
Rasmus Hansen Andersen	3 år		søn, født i Skårup



Rasmus og Hansine i haven på Søgårdsvej 35 i Svendborg

Ved Frederik Johannes dåb den 11. maj 1895 boede familien på adressen Hømarken 132. Rasmus var da ansat som møllarbejder.

Ved folketællingerne for Svendborg i 1900 og 1911 boede Rasmus og Hansine på adressen Nyborg Landvej 41, matr. nr. 132d i Svendborg. I den periode boede de sammen med Rasmus mor Anne Kirstine. Anne Kirstine døde her den 26. januar 1913.

Ved folketællingen i 1911 skulle Rasmus oplyse følgende: Hvordan han kom på arbejde og hvor lang tid det tog:

”Om sommeren på cykel (20 minutter), om vinteren går jeg!!”

Ved folketællingerne i 1925 og 1930 boede Rasmus og Hansine i deres nye hus på Søgårdsvej 35 i Svendborg:

Rasmus Andersen	født 17. juli 1851 i Tved, gift, lever af aldersrente
Hansine Hansen	født 30. april 1852 i Skårup, gift, lever af aldersrente

Rasmus fik en voldsom død. I en høj alder insisterede han på at reparere taget på deres hus. Han faldt ned og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Rasmus døde på Amtssygehuset i Svendborg den 2. august 1937 og blev begravet den 7. august på Svendborg Gamle kirkegård. Rasmus blev 86 år.



Søgårdsvej 35 i Svendborg. Foto Jørgen Jensen 2017

Halvsøskende

Hans Jensen blev født den 11. februar 1847 i Tved. Han blev døbt i Tved kirke den 5. april. Præsten har noteret, at moderen er Anne Kirstine Rasmusdatter, som har til huse hos sin far, indsidder Rasmus Hansen. Udlagt barnefader tjenestekarl Jens Hansen i Gudbjerg.

Faddere ved dåben var: husmand Frands Pedersens hustru Grethe Christiansdatter, husmand Rasmus Rasmussen, Karen Sophie Hansdatter, gårdmand Hans Mortensen, Niels Mortensen og husmand Rasmus Rasmussen, alle fra Tved.

Ved folketællingen i 1850 for Tved boede Hans Jensen hjemme hos sin morfar og mormor.

Rasmus Hansen	57 år	gift	Indsidder, daglejer, Tved
Karen Frandsdatter	66 år	gift	hans kone, Tved
Hans Jensen	3 år		plejebarn, Tved
Anne Olsdatter	61 år	enke	indsidder, håndgerning

Ved folketællingen i 1860 for Tved boede Hans Jensen fortsat hos sin morfar og mormor.

Rasmus Hansen	78 år	enkem.	husfader, daglejer
Hans Madsen	35 år	gift	indsidder
Anne Marie Rasmusdatter	33 år	gift	hans kone

Elise Kirstine Hansen	4 år		deres barn
Rasmus Hansen	67 år	gift	indsidder, murer
Karen Frandsdatter	75 år	gift	hans kone
Hans Jensen	13 år		plejebarn

I 1861 flyttede Hans Jensen som 14 årig til Skårup, jf. afgangslisten for Tved og tilgangslisten for Skårup. Hans videre færd er ikke kendt.

Hans Jensens halvbror Rasmus Andersen døbte sit tredje barn Hans Jensen Andersen, så der har været kontakt brødrene imellem. Hans Jensen har naturligvis også haft kontakt med sin mor og halvbror, efter han flyttede til Skårup.

16/8	Hansine Hansen fra Skårup Svendborg amt		
Født	30. april 1852 i Skårup		
Døbt	23. maj 1852 i Skårup kirke		
Konfirmeret	8. april 1866 i Oure kirke		
Gift	10. november 1871 i Oure kirke		
	Rasmus Andersen		
Død	16. juni 1938 i Svendborg		
Begravet	22. juni 1938 på Svendborg Gamle kirkegård		
Forældre	(32/15) Hans Andersen		
	Født 11. december 1818 i Norup sogn, Hasmark by		
	Død 18. maj 1898, Christiansminde, Krogsbølle sogn		
	(32/16) Anne Marie Nielsen		
	Født 1. september 1823 i Svendborg		
	Død		
Halvsøskende	mor: Abelone Madsdatter		
	Johanne Hansen	f. 30. juli 1852	d.
	Mads Hansen	f. 06. marts 1854	d.
	Andreas Hansen	f. 07. november 1855	d.

Hansine Hansen blev født den 30. april 1852 i Skårup. Hendes far og mor var ikke gift. Hans Andersen på Hofmangave blev udlagt som barnefar. Ved dåben i Skårup kirke blev Hansine båret af Niels Niensens hustru Grethe Kirstine på Åbyskov. (Grete er døbt Margrethe Kirstine Nielsen og var Hansines moster). Karen Hansen, Ole Hansens hustru stod hos. Indsieder Peder Nielsen i Brudager (Hansines morfar), Johannes Nielsen på Vejstrup Mark og husmand Mads Jensen på Åby Mark var mandefaddere.

Ved folketællingen i 1855 boede Hansine hos sin moster på Åby Mark

Niels Nielsen	32 år	gift	husfader, væver, Oure
Margrethe Kirstine Nielsen	33 år	gift	hans kone, Svendborg
Hansine Hansen	3 år		plejebarn, her i sognet

Ved folketællingen i 1860 boede Hansine i Vængemosen i Åbyskov, Skårup hos sin moster Margrethe Kirstine Nielsen.

Niels Nielsen	37 år	gift	husfader, væver, Oure
Grethe Kirstine Nielsen	38 år	gift	hans kone, Svendborg
Hansine Hansen	8 år		deres datter, her i sognet
Frederikke Magdalene Meyer,	86 år	enke	Margrethes mor

Hansine er i folketællingen opført som deres datter, så hun er nu blevet adopteret af sin moster, og hendes mand Niels Nielsen.

Ved folketællingen i 1870 havde Hansine fået plads som tjenestepige i nabobebyggelsen Øster Aaby.

Mads Hansen	51 år	gift	husfader, jordbruger
Anne Pedersen	48 år	gift	husmoder
Hans Madsen	12 år		deres barn
Peder Madsen	11 år		deres barn
Anne Kirstine Madsen	8 år		deres barn
Kirsten Jørgensdatter	80 år	enke,	hans mor, aftægtskone
Peder Gjerik Nielsen	18 år		tjenestetyende
Rasmus Daniel Petersen	16 år		tjenestetyende
Hansine Hansen	18 år		tjenestetyende

I 1870 var Rasmus Andersen, Hansines kommende mand, ansat på en gård i Holmdrup, ikke langt fra Øster Åby, hvor Hansine var ansat.

Den 10. november 1871 blev Rasmus Andersen og Hansine Hansen viet i Oure kirke. Forlover var: Peder Nielsen, indsidder på Brudagergård og boelmand Frands Pedersen, Holmdrup Mark. Rasmus var 20 år ved vielsen og Hansine blot 19 år gammel.

Der er ikke fundet nogen helsøskende til Hansine. Hansines biologiske far Hans Andersen blev gift med Abelone Madsdatter fra Espe nogle få måneder efter Hansines fødsel. I 1860 havde Hans Andersen og Abelone 3 børn. Det bemærkes, at det ældste barn blev født ca. 3 måneder efter Hansines fødsel.

Hansine død den 16. juni 1938 i sit hjem på Søgårdsvej 35 i Svendborg og blev begravet den 22. juni på Svendborg Gamle kirkegård

Halvsøskende

Johanne Hansen blev født i Hasmark den 30. juli 1852 og hjemmedøbt den 2. september. Johannes dåb blev konfirmeret i kirken den 19. september. Faddere ved dåben i kirken var: Pigen Ane Marie Simonsdatter af Hasmark, gårdmand Peder Nielsen, husmand Jørgen Jørgensen og Simon Pedersen, alle fra Hasmark.

Mads Hansen blev født i Hasmark den 6. marts 1854 og døbt i kirken den 7. maj. Faddere ved dåben var: Pigen Barbara Knudsen af Hasmark, gårdmændene Anders Andersen og Jacob Pedersen, samt husmand Simon Pedersen.

Andreas Hansen blev født den 7. november 1855 og døbt i kirken den 13. januar 1856. Faddere ved dåben var: Pigen Johanne Marie Andersen, datter af gårdmand Anders Andersen, gårdmændene Christian Pedersen og Anders Andersen samt Knud Pedersen.

32/9 Anders Hansen, snedkermester i Birkum, Odense amt

Født 24. januar 1805 i Batter husene ved Fraugde
 Døbt 10. marts 1805 i Fraugde kirke
 Konfirmeret 18. april 1819, 1. søndag efter påske i Fraugde kirke
 Gift 5. juni 1829 i Fraugde kirke
 Sophie Pedersdatter fra Birkum
 Død 24. august 1874 i Birkum skole
 Begravet 29. august på Fraugde kirkegård

Forældre (64/17) Hans Andersen
 Døbt 12. april 1778 i Vigerslev kirke
 Død 21. august 1840 i Batterne v. Fraugde

(64/18) Karen Jørgensdatter
 Døbt 19. oktober 1777 i Fraugde kirke
 Død 11. maj 1839 i Batterne v. Fraugde

Børn	Peder Christian Andersen	f. 27. november 1829	d. 06. juli 1830
	Karen Andersdatter	f. 02. maj 1832	d.
	Anne Marie Andersdatter	f. 28. januar 1834	d. 06. juli 1835
	Anne Marie Andersdatter	f. 30. oktober 1835	d.
	Peder Christian Andersen	f. 04. marts 1843	d. 12. marts 1843
	Hans Andersen	f. 16. marts 1846	d. 13. dec. 1914
Søskende	Anders Hansen	f. 28. september 1802	d. 21. oktober 1804
	Johanne Marie Hansdatter	f. 1818	d.
	Caroline Hansdatter	f. 1821	d.
	Måske flere		

Anders Hansen blev født onsdag den 24. januar 1805 i Batter husene ved Fraugde. Anders blev hjemmedøbt den 25. januar. Dåben blev konfirmeret i kirken den 10 marts. Hans Jespersens hustru fra Batter husene bar det og Anders Andersens hustru gik hos. Faddere var: Frederich Zimmerman, Hans Jespersen og Jeppe Hjulmand alle af Batterne.

Anders blev gift den 5. juni 1829 i Fraugde kirke. I kirkebogen er noteret følgende: Ungkarl og snedker Anders Hansen af Batterne, 24 år, med pigen Sophie Pedersdatter af Birkum, 25 år. Forlovere; Møller Peder Jensen af Fraugde og husmand Peder Hansen af Birkum. Brudgommen vaccineret den 29. august 1817 og bruden den 23. august 1805.

Anders Hansen var snedker hele sit liv.

Ved folketællingen i 1834 for Birkum, Fraugde sogn *(Matr. nr.: Et huus, Lundskov 33) er der opført følgende:

Anders Hansen	30 år	gift	huusfæster, snedker
Sophie Pedersdatter	30 år	gift	hans kone
Karen Andersdatter	2 år		deres barn
Anne Marie Andersdatter	1 år		deres barn
Peter Hansen	62 år	gift	konens fader
Sidsel Nielsdatter	64 år	gift	hans kone

*Lundskov 33 er i kirkebogen for år 1834 betegnet som Lundskovhuset pr Tving.

Ved Folketællingen i 1840 for Fraugde by og Fraugde sogn er der opført følgende:

Anders Hansen	36 år	gift	snedker
Sophie Pedersdatter	35 år	gift	hans kone
Karen Andersdatter	8 år		deres barn
Anne Marie Andersdatter	5 år		deres barn
Sidsel Nielsdatter	71 år	enke	aftægtskone

Ved folketællingen i 1845 for Radbye, Fraugde sogn (Matr. nr.: Et huus) er der opført følgende:

Anders Hansen	40 år	gift	snedker, her i sognet
Sophie Pedersdatter	40 år	gift	hans kone, her i sognet
Karen Andersen	13 år		deres barn, her i sognet
Ane Marie Andersen	9 år		deres barn, her i sognet
Christian Larsen	36 år	ugift	snedkersvend, Højby
Sidsel Nielsdatter	77 år	enke	aftægtskone, her i sognet

Ved folketællingen i 1850 for Fraugde by, Fraugde sogn er der opført følgende:

Anders Hansen	46 år	gift	husmand og snedker, her i sognet
Sophie Pedersdatter	46 år	gift	hans kone, her i sognet
Karen Andersen	18 år	ugift	deres barn, her i sognet
Ane Marie Andersen	15 år		deres barn, her i sognet
Hans Andersen	4 år		deres barn, her i sognet
Ane Marie Rasmussen	2 år		plejebarn, her i sognet

I folketællingslisten for Fraugde skoledistrikt, Fraugde sogn, den 1. februar 1855 er opført følgende:

Anders Hansen	51 år	gift	snedker, husfader, her i sognet
Sophie Pedersdatter	51 år	gift	hans kone, her i sognet
Hans Andersen	9 år		deres søn, her i sognet

I folketællingslisten for Fraugde sogn, dateret den 1. februar 1860 er opført følgende:

Anders Hansen	56 år	gift	snedker og husfader, her i sognet
Sophie Pedersdatter	56 år	gift,	hans kone, her i sognet
Karen Andersen	28 år	ugift	deres barn, her i sognet
Hans Andersen	14 år		deres barn, her i sognet

I folketællingslisten for Fraugde sogn, dateret den 1. februar 1870 er opført følgende:

Anders Hansen	65 år	gift	snedker og husfader, her i sognet
Sophie Pedersdatter	65 år	gift	husmoder, her i sognet

Anders Hansen døde i 1874 i en alder af 69½ år. Han døde i Birkum skole hos sin søn Hans Andersen og svigerdatter Maren Kirstine, kort tid efter at Hans Andersen var blevet ansat som lærer ved Birkum skole.

Søskende

Anders Hansen blev født den 28. september 1802 og hjemmedøbt den 29. september. Hans dåb blev konfirmeret i Fraugde kirke Allerhelgendsdag den 7. november. Pigen Margrethe Jørgensdatter fra Christiansdal bar ham og Hans Nielsens hustru i Fraugde stod hos. Faddere var: Hans Rasmussen, Rasmus Rasmussen og Rasmus Hansen, alle fra Fraugde.

32/10 Sophie Pedersdatter fra Birkum, Odense amt

Født 23. april 1804 i Birkum
 Døbt 21. maj 1804 i Fraugde kirke
 Konfirmeret April 1819 i Fraugde kirke
 Gift 5. juni 1829 i Fraugde kirke
 Anders Hansen fra Fraugde
 Død 28. november 1884 i Birkum skole
 Begravet 5. december på Fraugde kirkegård

Forældre (64/19) Peder Hansen
 Døbt 2. juni 1771 i Fraugde kirke
 Død 14. juni 1839 i Fraugde

(64/20) Sidsel Nielsdatter
 Døbt 23. oktober 1768 i Fraugde kirke
 Død 28. september 1848 i Radby, Fraugde sogn

Søskende	Niels Pedersen	f. 1796	d.
	Karen Pedersdatter	f. 1797	d.
	Hans Pedersen	f. 1800	d.

Listen over søskende er ikke komplet.

Sophie Pedersdatter blev født i Birkum mandag den 23. april 1804. Sophie blev hjemmedøbt den 25. april. Dåben blev konfirmeret 2. pinsedag den 21. maj 1804 i Fraugde kirke. Lars Jacobsens datter Mette bar barnet og Jens Hansens hustru stod hos. Faddere var: Lars Rasmussen, Rasmus Hansen og Jacob Jacobsen, alle fra Birkum.

32/11	Christen Jørgensen, tjenestekarl, Brudager og Skårup, Svendborg amt		
Født	5. august 1823 i Brudager, Gudme sogn		
Døbt	10. august 1823 i hjemmet		
Konfirmeret	1838 i Brudager kirke		
Gift	17. april 1857 i Skårup kirke Johanne Margrethe Jørgensdatter		
Død	Efter 1890		
Begravet	Måske på Thurø		
Forældre	(64/21) Jørgen Christensen Født 1765 Død 20. juli 1827 i Brudager		
	(64/22) Maren Kirstine Jensdatter Født 1784 i Simmerbøl på Langeland Død 26. juli 1863 i Brudager		
Børn	Maren Kirstine Christensen	f. 13. marts 1846	d. 20. nov. 1936
	Cathrine Marie Christensen	f. 14. september 1857	d.
Søskende	far: Jørgen Christensen		
	Kirsten Jørgensdatter	f. 08. juli 1816	d.
	Karen Jørgensdatter	f. 28. november 1818	d.
Halvsøskende	far: Mads Andersen, husmand på Brudager Mark		
	Anders Madsen	f. 07. juni 1829	d.

Christen Jørgensen blev født i Brudager i 1823. Han blev hjemmedøbt den 10. august og fremstillet i kirken den 9. november samme år. Om forældre skriver præsten: Husmand Jørgen Kristensen og Maren Jensdatter, bønderfolk i Brudager hos forpagter F. W. Hastrup og hustru på Brudagergård.

Faddere ved dåben var: Christen Hansens hustru, Niels, Hans Larsen, Kirsten Marie Hansdatter, alle bønderfolk fra Brudager.

Christen blev vaccineret den 18. september 1827 af Rasmussen og konfirmeret i 1838.
Kundskaber: tg., opførsel g.

Christen boede ved folketællingen i 1834 sammen med sin mor, enke Maren Kirstine Jensdatter i fattighuset i Brudager, Gudme sogn. Maren modtog almisse. Christen var dengang 11 år. Fra folketællingen det år ses, at Christen havde en halvbror Anders, der var 5 år gammel.

Ved folketællingen i 1840 er Christen tjenestekarl på en gård i Holmdrup, nær Skårup, tilhørende gårdmand Niels Jensen. På samme gård er der en tjenestepige ved navn Johanne Jørgensdatter. Det er sandsynligt, at Christens og Johanne dengang er blevet kærestere, som i 1846 resulterede i, at Maren Kirstine kom til verden. Christen og Johanne blev dog ikke gift på daværende tidspunkt.

I 1845 er Christen ansat som tjenestekarl på Klingstrup gård i Skaarup. På denne herregård er der følgende personale:

1 avlsforvalter
1 landvæsenselev
16 tjenestekarle
1 hjulmand
1 mejerske
10 tjenestepiger
1 mølleforpagter og
3 møllersvende

Ved folketællingen i 1855 er Christen ansat som tjenestekarl hos gårdmand Lars Jørgensen på Skårup Mark.

Den 17. april 1857 blev Christen og Johanne Margrete gift i Skårup kirke. Præsten har skrevet følgende om vielsen: Brudgom ungkarl Christen Jørgensen, tjenestekarl på Skårup Mark, 33 år, bruden, pigen Johanne Margrete Jørgensen, til huse i Skårup by, 38 år.

Forlover var Lars Jørgensen, gårdmand på Skårup Mark og Peder Christian Jørgensen, husmand på Skårup Mark. Ved dette ægteskab blev Maren Kirstines forældre gift. Og ca. 5 måneder efter brylluppet fik Maren Kirstine en lillesøster. Måske en god anledning til at holde bryllup.

I 1860 og i 1870 ernærede Christen sig som daglejer med bopæl i Skårup.

I 1874 døde Johanne Margrete i en alder af 55 år. Ved folketællingen i 1880 er Christen flyttet til Thurø, hvor han boede på Niels Larsen Hansens gård.

Ved folketællingen i 1890 boede Christen fortsat på Thurø, nu som tjenestekarl hos møller Knud Olsen. Christen var da 66 år gammel.

Han ses ikke afgang ved døden på Thurø.

Søskende

Kirsten Jørgensdatter blev født i Brudager den 8. juli 1816 og hjemmedøbt den 10. juli. Dåben blev konfirmeret i kirken den 14. juli. Præsten har noteret, at Kirsten er datter af Maren Jensdatter og udlagt barnefar var tjenestekarl Jørgen Christensen i Langsøe.

Faddere ved dåben i kirken var: Maren Jensdatter, Sofie Jensdatter, Jens Jørgensen, Christoffer Pedersen og Rasmus Møllers kone, alle fra Brudager.

Karen Jørgensdatter blev født den 28. november 1818 i Brudager og hjemmedøbt den 29. november. Dåben blev konfirmeret i kirken den 20. december.

32/12	Johanne Margrete Jørgensdatter fra Skårup Svendborg amt		
Født	1. juni 1819 i Skaarup		
Døbt	6. juni 1819 i Skårup kirke, trinitatis søndag		
Konfirmeret	6. april 1834 i Skårup kirke		
Gift	17. april 1857 i Skårup kirke Christen Jørgensen		
Død	20. december 1874 i Skårup		
Begravet	24. december 1874 på Skårup kirkegård		
Forældre	(64/23) Jørgen Hansen, husar Født 22. september 1792 i Skårup Død		
	(64/24) Singer Kirstine Povelsdatter Født 23. januar 1790 i Rudkøbing Død 14. december 1860 i Skårup		
Søskende	far: Jørgen Hansen Peder Christian Jørgensen	d. 11. dec. 1814	d. 29. april 1899
Halvsøskende	far: karlen Jørgensen Niels Jørgensen	f. 03. juli 1822	d.

Johanne Margrete blev født i Skårup og døbt i Skårup kirke den 6. juni 1819. Faddere ved dåben var: Anne Kirstine Hansdatter, Maren Jensen, Søren Jensen, Erik Hansen, Hans Hansen og Jens Hansen, alle fra Skårup.

Johanne blev vaccineret den 5. maj 1826 af Ørnstrup. Ved konfirmationen er noteret, at kundskaber er godt og opførsel meget godt. Ved konfirmationen i 1834 er noteret, at Johannes far Jørgen Hansen er i København.

Johannes mor Singer var ikke gift med Johannes far ved dåben og blev det ikke siden hen. Ved dåben er der i kirkebogen noteret følgende vedrørende forældre til barnet: Singer Povelsdatter tjenende i Skårup, barnefader Jørgen Hansen, husar født i Skårup nu i København. Præsten skriver under bemærkninger, at det er barnets moder der har udlagt Jørgen Hansen som far til Johanne.

Ved folketællingen i 1834 boede Johanne Margrete sammen med sin mor i Skårup/Åby.

Ved folketællingen i 1840 var Johanne Margrete tjenestepige hos gårdmand Niels Jensen i Skårup, Holmdrup. Tjenestekarlen hed Kristen Jørgensen. De var begge omkring de 19 år.

Johanne Margrete er ikke fundet ved folketællingerne i 1845 og 1850 for Svendborg amt.

Ved folketællingen i 1855 boede Johanne Margrete i et hus i Skårup:

Johanne Margrete Jørgensen	36 år	ugift	Indeste, lever af håndarbejde
Maren Kristine Christensen	9 år		hendes datter
Morten Rasmussen	32 år	gift	Indeste, klodsemager, husfader
Hansine Rasmine Nielsen	42 år	gift	hans kone

Johanne Marie Mortensen	11 år	deres barn
Jens Mortensen	6 år	deres barn
Anna Cathrine Mortensen	3 år	deres barn
Nyfødt, ikke navngivet	1 år	deres barn

I 1860 boede Johanne Margrethe i et hus i Skaarup, hvor der kun boede kvinder og kvinder med børn, måske et slags kvinde kollektiv. Huset havde ca. 58 beboere. Johanne Margrethe var blevet gift, og det specielle var, at hendes mand Kristen Jørgensen boede i et andet hus i Skaarup. Det oplyses fra folketællingen det år, at Johanne og Kristen havde 2 børn, Maren Kirstine Kristensen og Cathrine Marie Kristensen, som begge boede hos deres mor. Mormoderen Singer Kirstine Povelsdatter boede i det samme kvindehus.

I 1870 boede Johanne Margrete fortsat i Skaarup, men nu i et hus alene. Hun oplyses at være gift, men hendes mand boede ikke hos hende eller i andre huse i Skaarup.

Johanne Margrete døde i 1874 i Skårup 55 år gammel.

Søskende:

Peder Christian Jørgensen blev født i Oure i 1814. Fødselsdagen er ikke noteret. Han blev døbt i kirken den 11. december 1814. Faddere ved dåben var: Ane Margrethe Povelsdatter, Peder Nielsen, Anders Christoffersen og Hans Jacobsen, udflytter fra Oure. Desuden Johanne Hansdatter fra Oure.

Peder Christian blev gift med Lisbet Rasmusdatter fra Skårup Mark.

Peder Christian døde som aftægtsmand på Skårup Mark den 29. april 1899 og blev bisat fra Skårup kirke den 6. maj.

Halvsøskende

Niels Jørgensen blev født den 3. juli 1822 og døbt i Skårup kirke den 7. juli.

32/13	Rasmus Andersen Stær, væversvend fra Tåsinge, Svendborg amt		
Født	17. november 1824 i Troense på Tåsinge		
Døbt	16. januar 1825 i Bregninge kirke		
Konfirmeret	1.søndag efter påske, 1839		
Gift	Kæreste med Anne Kirstine Rasmusdatter		
Død	11. juni 1883 i Taarup, Frørup sogn		
Begravet	16. juni på Taarup kirkegård		
Forældre	(64/25) Anders Nielsen Stær Født 1787 Død 28. august 1831 i Troense		
	(64/26) Mette Hermansdatter Født 29. oktober 1795 i Troense Død 15. september 1833 i Troense		
Børn	far: Jens Hansen Hans Jensen	f. 11. februar 1847	d.
	far: Rasmus Andersen Rasmus Andersen	f. 17. juli 1851	d. ca. 1936
Søskende	Herman Andersen Stær	f. 03. oktober 1815	d.
	Niels Andersen Stær	f. 31. august 1818	d.
	Anne Cathrine Andersdatter	f. 02. maj 1821	d. 25. maj 1821

Rasmus Andersen blev født i Troense på Tåsinge den 17. november 1824. Han blev hjemmedøbt den samme dag. Dåben blev konfirmeret i kirken den 16. januar 1825. Faddere ved dåben var: Niels Nielsen Stær, Hans Nielsen Bødker, Chresten Pedersen og skipper Hans Pedersen. Rasmus blev ved dåben båret af pigen Ana Nielsdatter, alle fra Troense.

Da Rasmus var knap 7 år døde hans far Anders. Da Rasmus var knap 9 år døde hans mor Mette. Rasmus blev, som det ses af efterfølgende folketællinger, plejebarn hos Katrine Henriksdatter.

Som det ses af folketællingen var Katrine Henriksdatters søn Henrik væver og det er sandsynligt, at Rasmus blev uddannet væver hos Henrik.

Ved folketællingen i 1834 for Troense boede Rasmus Andersen hos sin plejemor Katrine Henriksdatter.

Katrine Henriksdatter	54 år	enke	lever af sin jordlod
Henrik Lorentzen	24 år	ugift	hendes søn, væver
Rasmus Andersen	10 år		plejesøn, almissenydende
Anton Johansen	57 år	gift	indsidder og daglejer
Grete Jakobsdatter	53 år	gift	hans kone
Kirstine Antonsdatter	14 år		deres datter
Frederik Antonsen	12 år		deres søn

Ved folketællingen i 1840 for Troense boede Rasmus Andersen fortsat hos sin plejefamilie.

Henrik Lorentsen	30 år	gift	sømand
Ane Nielsdatter	36 år	gift	hans kone
Carl Lorentsen	3 år		deres barn
Ane Katrine Lorentsen	1 år		deres barn
Ane Katrine Hendriksen	59 år	enke	husfaderens moder, der af ham forsørges
Rasmus Andersen	16 år		sømand

I 1850 er Rasmus Andersen flyttet til Tved, hvor han er ansat som væversvend. Rasmus boede hos væver Rasmus Mikkelsen.

Ved folketællingen i 1850 boede der bl. a. følgende hos Rasmus Mikkelsen i Tved by.

Rasmus Mikkelsen	34 år	gift	husmand og væver, Tved
Andersine Christensen	29 år	gift	hans kone, Svendborg
Jørgen Hansen Rasmussen	7 år		deres barn
Mikkel Emil Rasmussen	3 år		deres barn
Rasmus Andersen Stær	26 år	ugift	væversvend, Troense

I 1851 boede Rasmus Andersen hos husmand og træskomager Hans Pedersen Mosegaard i Tved, hvor han er noteret som værende væversvend.

Ved folketællingen i 1880 boede Rasmus Andersen i Taarup by, Frørup sogn.

Jørgen Nielsen	69 år	gift	husfader, lever af sin jordlod, Frørup
Birthe Sophie Kristiansdatter	75 år	gift	hans kone, Oure
Niels Jørgensen	37 år	gift	væver, Frørup
Kirsten Pedersen	29 år	gift	hans kone, Frørup
Karen Sophie Maria Jørgensen	1 år		deres barn
Rasmus Andersen	55 år	ugift	væversvend, Bregninge sogn

Væversvend ungarl Rasmus Andersen Stær døde i Taarup, Frørup sogn den 11. juni 1883. Præsten har noteret i kirkebogen i forbindelse med Rasmus død og begravelse, at Rasmus også hed Stær.

Søskende

Herman Andersen Stær blev født den 3. oktober 1815 i Troense og blev hjemmedøbt den samme dag. Dåben blev konfirmeret i kirken den 29. oktober. Faddere ved dåben var: Husmændene Niels Nielsen Stær og Hans Nielsen Stær. Skomager Rasmus Mølbark og husmand Hans Nielsen Bødker. Herman blev ved dåben båret af pigen Johanne Kirstine Henriksdatter. Alle ved dåben kom fra Troense.

Ved folketællingen i 1834 boede Herman i Troense.

Niels Nielsen	44 år	gift	rorkarl
Margrete Wilhelmsen	47 år	gift	hans kone
Frederikke Nielsdatter	21 år	ugift	deres datter

Herman Andersen	19 år	ugift	sømand
Christen Terp	31 år	gift	toldbetjent
Christine Hoppe	26 år	gift	hans kone
Rasmine Terp	5 år		deres datter
Julius Terp	2 år		deres søn
Laura Vinter	17 år		tjenestepige

Herman blev gift i Bregninge kirke den 29. juli 1842 med Birgitte Rasmussen. Forlover ved brylluppet var: Niels Pedersen fra Bregninge og Frederich Wulff fra Troense. Birgitte er datter af matros Rasmus Nielsen og Inger Hansdatter fra Troense.

Ved folketællingen i 1850 boede Herman og Birgitte fortsat i Troense.

Christen Pedersen	61 år	gift	skibstømmermand, Bregninge
Johanne Marie Madsen	61 år	gift	hans kone, Bregninge
Hans Christensen	28 år	ugift	deres søn, skipper
Julius Christensen	18 år	ugift	deres søn, matros
Johanne Marie Christensen	14 år		deres datter
Herman Andersen	34 år	gift	skibstømmermand
Birgitte Rasmussen	35 år	gift	hans kone
Rasmine Andersine Andersen	9 år		deres datter
Mette Marie Andersen	7 år		deres datter
Plus flere			

Ved folketællingen i 1860 er Herman og Birgitte flyttet til en anden bopæl i Troense.

Herman Andersen	44 år	gift	inderste, skibstømmermand
Birgitte Rasmussen	45 år	gift	hans kone

Ved folketællingen i 1880 boede Herman og Birgitte fortsat i Troense.

Herman Andersen	64 år	gift	husfader og landpostbud
Birgitte Andersen, f. Rasmussen	64 år	gift	hans kone

Som det ses, har Birgitte skiftet efternavn til Andersen. Herman og Birgitte flyttede senere til Vindeby. Her døde Herman den 4. juli 1887. Han blev begravet fra Bregninge kirke den 7. juli.

Ved folketællingen i 1890 boede Birgitte alene i huset i Vindeby.

Birgitte Andersen, f. Rasmussen	75 år	enke	husmoder
---------------------------------	-------	------	----------

Birgitte døde den 9. juni 1895 i Vindeby, 80 år gammel. Hun blev begravet på Bregninge kirkegård den 12. juni.

Niels Andersen Stær blev født den 31. august 1818 i Troense og hjemmedøbt den 1. september. Dåben blev konfirmeret i kirken den 13. september. Faddere ved dåben var: Rasmus Mølbark, Hans Nielsen Bødker, Niels Nielsen Stær og Chresten Pedersen. Niels blev ved dåben båret af pigen Karen Kirstine Jørgensdatter. Alle ved dåben kom fra Troense.

Ved folketællingen i 1834 var Niels ansat som skrædderdreng hos skrædder Jens Terkelsen i Troense. Jens Terkelsen var skrædder hos skipper Peder Jensen.

Ved folketællingen i 1840 har Niels skiftet profession og er nu sømand. Men han boede fortsat hos Jens Terkelsen i Troense.

Niels Andersens videre livsforløb er ikke kendt.

Anne Cathrine Andersdatter blev født den 2. maj 1821 og blev hjemmedøbt samme dag. Anne Cathrine døde den 25. maj i Troense og blev begravet den 29. maj. Anne Cathrine nåede ikke at få sin dåb konfirmeret i kirken.

32/14 Anne Kirstine Rasmusdatter fra Tved, Svendborg amt

Født 30. april 1820 i Tved
 Døbt 14. maj 1820 i Tved kirke
 Konfirmeret 1834 i Tved kirke
 Gift 1. g. Kæreste med
 Jens Hansen, Gudbjerg
 2. g. Kæreste med
Rasmus Andersen, Troense
 3. g. 1. december 1871 i Skårup kirke
 Peder Jensen fra Holmdruphuse
 Død 26. januar 1913 i Svendborg
 Begravet 2. februar 1913 på Skårup kirkegård

Forældre (64/27) Rasmus Hansen, husmand i Vejstrup
 Født 13. februar 1794 i Tved
 Død 12. april 1866 i Tved

(64/28) Karen Frandsdatter
 Født 5. december 1785 i Ulbølle
 Død 15. juni 1878 i Tved



Anne Kirstine Rasmusdatter, 1874

Søskende

Anne Kirstine Rasmusdatter blev født i Tved den 30. april 1820. Præsten har noteret, at moderen Karen Frandsdatter opholder sig hos broderen husmand Peder Frandsen i Heldager. Som barnefader blev udlagt tjenestekarl Rasmus Hansen.

Anne Kirstine blev døbt den 14. maj 1820 i Tved kirke. Tjenestepige Karen Sophie Hansdatter bar barnet, Maren Nielsdatter gik hos. Faddere ved dåben var: husmand Peder Frandsen, Hans Frandsen alle af Heldager samt Jens Jensen Tved.

Anne Kirstine blev senere gift.

Ved folketællingen i 1834 boede hun hjemme hos forældrene i Tved. Hun var dengang 14 år gammel (se 64/27).

Ud fra afgangslisterne ses, at Anne Kirstine flyttede til Svendborg i maj 1836.

Ved folketællingen i 1840 er Anne Kirstine flyttet til Skårup, Åby Mark.

Christen Jakob Kordtsen	33 år	gift	gårdmand
Karen Nielsdatter	33 år	gift	hans kone
Hans Rasmussen	20 år	ugift	tjenestefolk
Hans Pedersen	18 år	ugift	tjenestefolk
Anne Kirstine Rasmusdatter	20 år	ugift	tjenestefolk
Niels Christensen	4 år		deres barn
Hans Kordt Christensen	2 år		deres barn
Et udøbt barn	1 år		deres barn
Karen Rasmusdatter	14 år		plejebarn
Lars Kordtsen	33 år	ugift	mekanikus

Ved folketællingen i 1845 var Anne Kirstine blevet tjenestepige hos gårdmand Hans Henriksen i Vejstrup.

Hans Henriksen	48 år	gift	gårdejer, Oure
Anne Marie Pedersdatter	37 år	gift	hans kone, Oure
Johanne Catrine Hansen	15 år		deres barn
Maren Hansen	12 år		deres barn
Henriette Hansen	5 år		deres barn
Rasmine Petrine Hansen	3 år		deres barn
Ole Pedersen	26 år	ugift	tjenestekarl, Gudme
Rasmus Jørgensen	20 år	ugift	tjenestekarl, Gudme
Anne Kirstine Rasmusdatter	25 år	ugift	tjenestepige

I 1847 fødte Anne Kirstine sit første barn, som døbttes Hans Jensen. Barnets far er Jens Hansen (se 16/7). Hans Jensen blev plejebarn hos sin morfar og mormor, Rasmus Hansen og Karen Frandsdatter i Tved (se 64/27).

Ud fra afgangslisterne ses, at Anne Kirstine flyttede fra Tved til Gudbjerg i maj 1849. Det er bekræftet af tilgangslisten for Gudbjerg. Det er muligt, at grunden til hendes flytning til Gudbjerg var, at hun fortsat var kæreste med Jens Hansen, som i 1847 er noteret boende i Gudbjerg. Anne Kirstine var da 29 år. Hendes søn Hans Jensen tog hun ikke med til Gudbjerg.

Ved folketællingen i 1850 for Gudbjerg er Anne Kirstine i tjeneste hos Jens Rasmussen.

Jens Rasmussen	44 år	gift	Husfader, landmand
Karen Rasmussen	32 år	gift	hans kone
Maren Jensen	10 år		deres barn
Anne Marie Jensen	5 år		deres barn
Anne Margrethe Jensen	3 år		deres barn
Knud Rasmussen	30 år	ugift	tjenestefolk
Frederik Rasmussen	27 år	ugift	tjenestefolk
Hans Rasmussen	15 år		tjenestefolk
Anne Kirstine Rasmussen	30 år	ugift	tjenestefolk

I 1860 er Anne Kirstine flyttet til Holmdrup i Skårup, Holmdrup Huse 27, Matr. nr. 33, 30B. Her er hun fortsat tjenestepige men nu hos Frands Pedersen. Anne Kirstine var i mellemtiden blevet kæreste med Rasmus Andersen og dette medførte, at sønnen Rasmus blev født. Rasmus Andersen og Anne Kirstine blev ikke gift. Deres fælles søn fik navnet Rasmus Andersen.

Ved folketællingen for Skårup i 1860 boede der følgende på Frands Pedersens gård:

Frands Pedersen	50 år	gift	husfader, boelsmand, Skårup
Anne Margrethe Christiansdatter	52 år	gift	hans kone, landet på Tåsinge
Karen Rasmusdatter	85 år	enke	hans moder, underholdes af ham, Skårup
Birthe Hansdatter	80 år	enke	konens mor, aftægtsk. fra Tåsinge
Anne Kirstine Rasmussen	40 år	ugift	tjenestepige, Tved
Rasmus Andersen	9 år		sidstes uægte søn, Tved

Ved folketællingen i 1870 boede Anne Kirstine fortsat hos Frands Pedersen i Holmdrup. Frands Pedersen var Anne Kirstines fætter, som er søn af Peder Frandsen og Karen Rasmusdatter i Heldager.

Frands Pedersen	59 år	gift	husfader, landmand, Heldager
Ane Margrethe Kristiansdatter	60 år	gift	husmoder,
Ane Kirstine Rasmusdatter	49 år	ugift	tjenestepige, Tved
Rasmus Andersen	18 år	ugift	tjenestedreng, Tved

Den 1. december 1871 blev Anne Kirstine gift i Skårup kirke med Peder Jensen. Præsten har noteret følgende:

Enkemand, husmand Peder Lidske Jensen af Holmdruphuse, 63 år,
Pigen Anne Kirstine Rasmussen, tjenestepige i Holmdruphuse, 51 år.
Forlover: Frands Pedersen og Jens Pedersen af Holmdruphuse.

En lidt sen alder for det første ægteskab. Og ægteskabet blev af kort varighed, idet Peder Lidske Jensen døde efter 1 års ægteskab den 17. december 1872. Peder blev begavet på Skårup kirkegård den 23. december. Præsten har noteret, at Peder Lidske Jensen var søn af Jens Larsen og hustru Anne Marie Nielsdatter.

Ved folketællingen i 1880 boede Ane Kirstine fortsat i Holmdrup, men nu hos Hans Nielsen

Hans Nielsen	49 år	gift	husfader, jordbruger, Landet
Kristine Andersen	46 år	gift	hans kone, Svendborg
Maren Nielsen	10 år		deres barn, Svendborg
Anne Kirstine Rasmusdatter	59 år	enke	kapitalist, Tved

Det bemærkes, at Anne Kirstine betegnes som kapitalist. Måske ægteskabet med Peder Jensen har kastet noget af sig?

Ved folketællingen i 1890 boede Anne Kirstine alene i Holmdrup

Anne Kirstine Rasmusdatter	69 år	enke	husmoder, Tved
----------------------------	-------	------	----------------

Foto af Anne Kirstine: Børnene på fotoet antages at være hendes børnebørn Margrethe Kirstine og Karen Frandsine (8/4). Fotoet har tilhørt Karen Frandsine.

Ved folketællingerne i 1900 og 1911 for Svendborg by boede Anne Kirstine hos sin søn Rasmus Andersen og hans kone Hansine i deres hjem på Nyborgvej 41 i Svendborg. Der blev hun boende til sin død den 26. januar 1913. Anne blev 92 år gammel. Anne blev begravet på Skårup kirkegård den 2. februar.

32/15	Hans Andersen, Hasmark by, Norup sogn Odense amt		
Født	11. december 1818 i Hasmark		
Døbt	20. december 1818 i Norup kirke		
Konfirmeret	1833 i Norup kirke		
Gift	1. g. kæreste med Ane Marie Nielsen 2. g. den 12. april 1852 i Norup kirke Abelone Madsdatter		
Død	18. maj 1898, Christiansminde, Krogsbølle sogn, Lunde		
Begravet	24. maj 1898 på Norup kirkegård.		
Forældre	(64/29) Anders Hansen, tjenestekarl i Hasmark Født Død		
	(64/30) Johanne Jørgensdatter Døbt 22. april 1791 i Norup kirke Død 7. august 1851 i Hasmark		
Børn	mor: Ane Marie Nielsen Hansine Hansen f. 30. april 1852 d. 16. juni 1938		
	mor: Abelone Madsdatter Johanne Hansen f. 30. juli 1852 d. Mads Hansen f. 06. marts 1854 d. Andreas Hansen f. 07. november 1855 d.		

Søskende

Hans Andersen blev født den 11. december 1818 i Hasmark og hjemmedøbt den 12. december. Dåben blev konfirmeret i kirken den 4. søndag i advent, den 20. december. Hans Andersens forældre var ikke gift. Ifølge kirkebogen var hans mor Johanne Jørgensdatter af Hasmark. Til barnefar blev af hendes stedfar Jørgen Sørensen udlagt Anders Hansen, tjenestekarl i Hasmark. Anders Hansen er også anført som barnefar i forbindelse med Hans Andersens konfirmation i 1833.

Faddere ved barnedåben var: Tjenestepige på Hofmangave Elisabeth Johansdatter, gårdmand Poul Sørensen, Rasmus Sørensen, Ole Assersen og ungkarl Christen Johansen.

Ved folketællingen for Skårup i 1890 er noteret, at Hansine Hansen forældre var: Ugift Fruentimmer Marie Nielsen på Aabyskov og udlagt som barnefader Hans Andersen tj. Hofmangave*. Det er bekræftet.

Ved folketællingen for Norup sogn i 1834 var Hans Andersen ansat som tjenestekarl hos gårdmand Ole Assersen i Hasmark by.

Ole Assersen	51 år	gift	gårdmand
Judith Pedersdatter	35 år	gift	hans kone
Sidsel Margrethe Olsdatter	1 år		deres barn
Ane Kristensdatter	7 år		plejebarn

Falentin Larsen	25 år	ugift	tjenestekarl
Mette Olsdatter	27 år	ugift	tjenestepige
Hans Andersen	16 år		tjenestedreng

Ved folketællingen for Norup sogn i 1840 var Hans flyttet over til en anden gård i Hasmark, tilhørende gårdmand Rasmus Andersen.

Rasmus Andersen	40 år	gift	gårdmand
Kirsten Nielsdatter	33 år	gift	hans kone
Hans Andersen	21 år	ugift	tjenestekarl
Hans Rasmussen	19 år	ugift	tjenestekarl
Ane Nielsdatter	19 år	ugift	tjenestepige

Ved folketællingen for Norup sogn i 1850 var Hans blevet ansat på Hofmansgave Hovedgård som tjenestekarl. Han var da 32 år gammel. På Hofmansgave var Anne Marie Nielsen også blevet ansat. De to blev kæresten og dette forklarer, hvorfor Hansine kom til verden. Se 32/16.

Hans og Anne Marie blev dog ikke gift. Hans blev gift med Abelone Madsdatter fra Espe. Som det ses, så blev Hans far til 2 børn med 3 måneders mellemrum.

I forbindelse med vielsen skrev præsten følgende: *Ungkarl og kudsk Hans Andersen, tjenende på Hofmansgave, 33 år. Pigen Abelone Madsdatter af Hasmark, 26 år gammel hos husmand Peder Jørgensen i Hasmark.*

Forlovere: Andreas Christensen, husmand og skrædder i Hasmark og Jørgen Jørgensen i Hasmark. Vielsesdag den 12. april 1852. Han blev vaccineret den 21. august 1821 af Jessen. Hise vaccineret den 6. september 1830 af Ortman.

Ved folketællingen for Norup sogn i 1860 havde Hans fået en jordlod. Ved denne folketælling er noteret:

Hans Andersen	42 år	gift	jordbruger, husfader, født her i sognet
Abelone Madsdatter	34	gift	hans kone, født i Espe sogn
Johanne Hansen	8		deres barn
Mads Hansen	6		deres barn
Andreas Hansen	5		deres barn
Peder Jørgensen	73 år	enke	husfaderens stedfader, der af ham forsørges. Født her i sognet.

Ved folketællingen for Norup sogn i 1880 boede Hans fortsat i et hus i Hasmark by.

Hans Andersen	61 år	gift	Husfader, lever af sin jordlod, Norup
Abelone Madsdatter	53 år	gift	hans kone, Espe
Johanne Hansen	27 år	ugift	deres barn, detaillist, Norup
Mads Hansen	25 år	ugift	deres barn, træskomager, Norup

Hans Andersen døde den 18. maj 1898 i Christiansminde, Krogsbølle sogn i en alder af 79 år. Abelone Madsdatter døde den 18. februar 1883 i en alder af 56 år og blev bisat fra Norup kirke den 24. februar.

* Hofmangave, hovedgård ved udmundingen af Odense fjord, opstået af de ældre gårde Knule og Hasmark. Den hed oprindelig i 1600 Quitzowsholm, og senere endnu Bøttigesholm efter ejerne. I 1784 blev der oprettet et stamhus for familien Hofman-Bang. Gården er på een etage, med en trefløjet hovedbygning fra omkring 1780.

32/16	Ane Marie Nielsen fra Svendborg		
Født	1. september 1823 i Svendborg		
Hjemmedøbt	1. september 1823 i Svendborg		
Døbt	5. oktober 1823 i Vor Frue kirke, Svendborg		
Konfirmeret			
Gift	Kæreste med Hans Andersen		
Død			
Begravet			
Forældre	(64/31) Peder Nielsen Født 14. februar 1790 i Egense ved Svendborg Død efter 1845		
	(64/32) Frederikke Magdalene Meyer Født 1787 i Vissenbjerg Død efter 1860		
Søskende	Margrethe Kirstine Nielsen	f. 1821	d.
	Hansine Christine Nielsen	f. 1. juli 1825	d.

Ane Marie Nielsen blev født i Svendborg den 1. september 1823 og hjemmedøbt samme dag. Dåben blev konfirmeret i kirken den 5. oktober samme år. Deltagere ved dåben var: Tjenestepigerne Gyttta Kirstine Hansdatter og Anne Marie Hansdatter. Desuden Hansine L, Hans Pedersen, Søren Rasmussen, tømmerhandler Hans Knudsen, Jørgen Knudsen husmand i Egense, H.J. Krøjer, Rasmus Hansen, M. Jensen og K. Larsen.

I 1840, da Ane Marie var 17 år gammel var hun ansat som tjenestepige hos skovfoged Christian Møvik i Boltinggård Skov i Gudme.

Ved folketællingen for Gudme sogn i 1840 boede der følgende på Boltinggård:

Christian Henrik Møvik	41 år	gift	skovfoged
Sara Maria Trossmande	36 år	gift	hans kone
Marie Petrine Christiane Møvik	12 år		deres barn
Mine Andrine Møvik	8 år		deres barn
Joseph Julius C. Gersdorff Møvik	4 år		deres barn
Karen Møvik	2 år		deres barn
Ane Marie Nielsen	17 år		tjenestepige
Juno Peter Møvik	70 år	enkem.	lever af pension

I 1850 havde Ane Marie fået plads på Hofmangsgave Hovedgård i Norup på Nordfyn. Her traf hun Hans Andersen og det endte med, at Ane Marie blev gravid.

Ved folketællingen for Norup sogn i 1850 boede der følgende på Hofmangsgave:

Niels Hofman Bang	74 år	gift	Stamhusbesidder, R.af D, Vejle
Charlotte Malling	64 år	gift	hans kone, Gentofte
Louise Nicoline Hofman Bang	39 år	ugift	barn her i sognet
Frederikke Elise J. Hofman bang	29 år	ugift	barn, her i sognet

Emma Henriette Pontoppidan	30 år	ugift	medlem af familien, St. Croix
Caroline Frederikke Rosenberg	40 år	ugift	medlem af familien, Altona
Regine Magdalene Jacobæus	26 år	ugift	jomfru, Island
Ane Marie Nielsen	26 år	ugift	tjenestepige, Svendborg
Maren Madsen	32år	ugift	tjenestepige, Espe
Merethe Cathrine Rasmussen	19 år	ugift	tjenestepige, her i sognet
Hans Andersen	32 år	ugift	tjenestekar, her i sognet
Peder Madsen	20 år	ugift	tjenestekar, her i sognet

Da Ane Marie var blevet gravid flyttede hun tilbage til Skårup, hvor Hansine blev født i 1852. Ved folketællingen i 1860 er Hansine opført som barn af Ane Maries søster Margrethe, og det antages, at hun har adopteret barnet, se efterfølgende.

I 1860 blev Ane Marie ansat som tjenestepige i Svendborg. Ved folketællingen for Svendborg i 1860 er noteret følgende:

Christian Harrescher	41 år	ugift	kapitalist, født i København
Andrea Rasmussen	40 år	ugift	husjomfru, født i Odense
Ane Marie Nielsen	36 år	ugift	tjenestepige, født i Skårup
Jens Hansen	30 år	gift	kusk, født i Gørløse
Frederik Hansen	18 år	ugift	tjener, født i Sørup v. Svendborg

Ane Maries videre færd er ikke fundet.

Søskende

Margrethe Kirstine Nielsen blev født i 1821 i Svendborg. Margrethe blev gift med Niels Nielsen. Ved folketællingen for Skårup i 1860 boede der følgende i Niels Nielsens hus i Vængemosen, Åbyskov, Skårup:

Niels Nielsen	38 år	gift	smed, Lunde
Grethe Kirstine Nielsen	38 år	gift	hans kone, Svendborg
Hansine Hansen	8 år		deres datter, Skårup
Frederikke Magdalene Meyer	86 år	enke	husfaderens svigermor, Assens

Hansine Hansen var datter af Margrethes søster Anne Marie. Frederikke er Margrethes mor. Hendes rigtige alder må være 73 år. Frederikke blev sandsynligvis født i Vissenbjerg.

Hansine Christine Nielsen blev født i Svendborg den 1. juli 1825 og døbt i Vor Frue kirke den 31. juli samme år. Deltagere ved dåben var: tjenestepigerne Kirsten Nielsdatter og Maren Nielsdatter. Desuden deltog Poul Dideriksen fra Skårup, Rasmus Hansen, H.J. Krøjer, Hans Justesen, Jørgen Nielsen, Jens Pedersen fra Egense og Niels Pedersen.

64/17 Hans Andersen, snedker i Fraugde Odense amt

Født 1778 i Vigerslev
 Døbt 12. april 1778 i Vigerslev kirke
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 11. september 1802 i Fraugde kirke
 Karen Jørgensdatter fra Fraugde
 Død 21. august 1840 i Batterne
 Begravet 26. august på Fraugde kirkegård

Forældre (128/33) Anders Larsen, gårdbeboer i Vigerslev
 Døbt 9. februar 1738 i Vigerslev kirke
 Beg. 14. september 1787 på Vigerslev kirkegård

(128/34) Maren Christensdatter
 Døbt 18. august 1743 i Vigerslev kirke
 Beg. 17. august 1807 på Vigerslev kirkegård

Børn	Anders Hansen	f. 28. september 1802	d. 21. oktober 1804
	Anders Hansen	f. 23. januar 1805	d. 24. august 1874
	Johanne Marie Hansdatter	f. 1818	d.
	Caroline Hansdatter	f. 1821	d.
	Måske flere børn		

Søskende	Lars Andersen	f. 1767	d.
	Christen Andersen	f. 1769	d.
	Bodil Andersdatter	f. 1774	d.
	Kirsten Andersdatter	d. 31. marts 1776	d.
	Niels Andersen	f. 1780	d.

Hans Andersen blev født i 1778 i Taagerod ved Vigerslev. Han blev døbt i Vigerslev kirke den 12. april 1778. Ved dåben blev Hans båret af Apelone Christensdatter og Povel Knudsens kone gik hos. Faddere var: Rasmus Christensen fra Rue, Knud Christensen fra Skovgård, Peder Jacobsen fra Taagerod, Lars Nielsen, Peder Sørensen og Rasmus Jørgensens kone i Taagerod.

Ved folketællingen i 1801 var Hans Andersen ansat som tømmersvend i Limkilde, Vigerslev sogn.

Christen Rasmussen	39 år	gift	husmand med jord og tømmermand
Kirsten Hansdatter	48 år	gift	hans kone
Hans Christensen	7 år		deres barn
Hans Andersen	22 år	ugift	tømmersvend
Niels Pedersen	21 år	ugift	tømmersvend

Hans blev gift i Fraugde kirke den 11. september 1802 med Karen Jørgensdatter fra Fraugde. Forlovere var Knud Christian fra Hougård og Anders Jørgensen, begge fra Vigerslev.

Ved folketællingen for Fraugde i 1834 boede der følgende i Hans Andersens hus i Batterne:

Hans Andersen	56 år	gift	snedker
Karen Jørgensdatter	57 år	gift	hans kone
Johanne Marie Hansdatter	16 år		deres barn
Caroline Hansdatter	13 år		deres barn

Ved folketællingen for Fraugde i 1840 boede der følgende i Hans Andersens hus:

Hans Andersen	62 år	enke	snedker
Caroline Hansdatter	19 år	ugift	hans datter
Karen Andersdatter	4 år		plejedatter
Poul Rasmussen	44 år	gift	væver
Maren Hansdatter	29 år	gift	hans kone
Hans Poulsen	4 år		deres søn

Karen Jørgensdatter døde i 1839 så det er muligt at Hans Andersens datter Caroline har hjulpen ham med at føre hus.

Søskende

Kirsten Andersdatter blev døbt i Vigerslev kirke den 31. marts 1776. Hun blev ved dåben båret af Catarina Hansdatter og Knud Christensens hustru fra Skovgården gik hos. Faddere var: Knud Christensen i Skovgården, Rasmus Christensen fra Rue, Povel Knudsen i Lundsgård og Jens Frantzen, Lars Nielsen begge fra Taagerod.

Matrikelkort på Nettet

MILJØMINISTERIET

Kort & Matrikelstyrelsen



Kortets gyldighedsperiode: 1809 - 1852

Kortets oprindelige målestok: 1:4000

Ejerlav registreret på kortet: 'Fraugde By, Fraugde' (0350452)

Matrikelkort over det areal, som omkring 1840 blev betegnet som Batterne, en del af Fraugde sogn.

64/18	Karen Jørgensdatter fra Fraugde, Odense amt		
Født	1777 i Fraugde		
Døbt	19. oktober 1777 i Fraugde kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	11. september 1802 i Fraugde kirke Hans Andersen fra Vigerslev		
Død	11. maj 1839 i Batterne / Fraugde		
Begravet	17. maj på Fraugde kirkegård		
Forældre	(128/35) Jørgen Hansen, husmand i Tving ved Fraugde Døbt 26. januar 1738 i Fraugde kirke Død		
	(128/36) Karen Hansdatter Døbt 20. marts 1735 i Fraugde kirke Død		
Søskende	Anne Jørgensdatter	f. 1771	d.

Karen Jørgensdatter blev døbt i Fraugde kirke ultimo oktober 1777. Præsten har noteret følgende: Barnets faster Rasmus Hansens hustru fra Birchum frembar det til dåben. Faddere var: Hans Madsen, Mads Jørgensen, Laurits Hansen, Poul Andersens hustru og Lars Rasmussens hustru.

64/19 Peder Hansen, gårdmand og soldat i Fraugde, Odense amt

Født 1771 i Nedre Holluf, Fraugde sogn

Døbt 2. juni 1771 i Fraugde kirke

Konfirmeret Ingen data

Gift 4. december 1795 i Fraugde kirke

Sidsel Nielsdatter fra Birchum

Død 14. juni 1839 i Fraugde

Begravet 21. juni 1839 på Fraugde kirkegård

Forældre (128/37) Hans Jørgensen, gårdmand i Nedre Holluf By

Døbt 14. april 1737 i Fraugde kirke

Død 18. januar 1809 i Neder Holluf

(128/38) Anna Maria Olesdatter

Døbt 24. juni 1743 i Fraugde kirke

Død 3. januar 1819 i Neder Holluf

Børn	Niels Pedersen	f. 1796	d.
	Karen Pedersdatter	f. 1797	d.
	Hans Pedersen	f. 1800	d.
	Sophie Pedersdatter	f. 23. april 1804	d. 28.nov. 1884

Listen med børn er ikke komplet

Søskende	Jørgen Hansen	d. 11. juni 1764	d.
	Dorthe Hansdatter	d. 03. aug. 1766	d.
	Oluf Hansen	d. 16. okt. 1768	b. 12. marts 1779
	Karen Hansdatter	d. 03. okt. 1773	d. 12. marts 1779
	Johanne Hansdatter	d. 08. okt. 1775	b. 25. april 1777
	Fidel Eleonora Catharina Hansd.	d. 19. okt 1777	b. 16. nov. 1777
	Johanne Hansdatter	d. 11. okt. 1778	b. 31. jan. 1779
	Karen Hansdatter	d. 09. feb. 1880	d. 14. aug. 1842
	Elenore Katrina Hansdatter	d. 30. jan. 1785	d.

Peder Hansen blev født i Nedre Holluf, Fraugde sogn i 1771 og døbt i Fraugde kirke den 2. juni ”Mester Steen”, gartner ved Hollufgård Jens Berns hustru frembar det til dåben. Faddere var: Hans Nielsen, Hans Christensen, Anders Hansen, Peder Madsens hustru og Christen Hansens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Peter Hansen blev husmand og soldat i Tving ved Fraugde. Ved folketællingen for Tving by, Fraugde sogn i 1801 boede der følgende i Peders hus:

Peder Hansen	30 år	gift	jordløs husmand og national soldat
Sidsel Nielsdatter	33 år	gift	hans kone
Niels Pedersen	5 år		deres barn
Karen Pedersdatter	4 år		deres barn
Hans Pedersen	1 år		deres barn

Ved folketællingen i 1834 for Birkum boede Peder hos sin svigersøn snedker Anders Hansen og sin datter Sophie Pedersdatter.

Peder Hansen boede i sine sidste år på aftægt hos Anders Hansen og sin datter Sophie Pedersdatter i Birkum. Peder Hansen døde i Birkum den 14. juni 1839 og begravet den 21. juni. Præsten har noteret, at Peder blev ”begravet med tale ved graven”.

Matrikelkort på Nettet

MILJØMINISTERIET

Kort & Matrikelstyrelsen



Kortets gyldighedsperiode: 1809 - 1852

Kortets oprindelige målestok: 1:4000

Ejerlav registreret på kortet: 'Fraugde By, Fraugde' (0350452)

Dato for udskrift: 14-03-2010

Kortet er printet i målestok: 1:10635

Egne noter:

Matrikelkort for Fraugde by. Batteren er/var et område mod vest/nordvest. Det er muligt, at det i dag udgør en del af Radby.

Søskende

Jørgen Hansen. Fra Fraugde kirkebog: Den 11. juni 1764 blev Hans Jørgensens barn i Nedre Holluf døbt og navngivet Jørgen. Jørgens Møllers datter Catharina Jørgensdatter fra Hollufgård frembar det til dåben. Faddere var: Peder Madsen, Hans Christensen, Anders Jørgensen, Christen Hansens hustru og Otto Andersens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Dorthe Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 3. august 1766 blev Hans Jørgensenbarn fra Nedre Holluf døbt og navngivet Dorthe. Mejeristen på Hollufgårds datter Margrethe Ibsdatter frembar det til dåben. Faddere var: Peder Madsen, Hans Christensen, Hans Nielsen, Anders Hansens hustru og Hans Mogensen hustru, alle fra Nedre Holluf.

Ved folketællingen i 1787 var Dorthe ansat som malkepige på Fraugdegård. Hendes videre færd er ikke fundet.

Oluf Hansen. Fra Fraugde kirkebog: Den 16. oktober 1768 blev Hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og navngivet Oluf. Karen Rasmusdatter, tjenestepige hos Rasmus Jensen i Over Holluf, frembar det til dåben. Faddere var: Hans Nielsen, Anders Hansen, Christen Hansen, Peder Madsens hustru og Hans Christensens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Oluf Hansen fik et kort liv, da han døde 10 år gammel i 1779.

Karen Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 3. oktober 1773 blev hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og navn givet Karen. Hans Pedersens, boende udenfor for Møllebroen og født i Odense, hans kæreste frembar det til dåben. Faddere var: Hans Nielsen, Anders Hansen, Christen Hansen, hans Mogensens hustru og Hans Christensens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Karen fik et kort liv da hun døde knap 6 år gammel.

Johanne Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 8. oktober 1775 blev Hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og navngivet Johanne. Maren hansdatter frembar det til dåben. Faddere var: Hans Nielsen, Hans Pedersen, Hans Christensen, Niels Skomagers hustru og Christen Hansens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Johanne fik et kort lid da hun døde 1½ år gammel.

Fidel Eleonora Catharina Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 19. oktober 1777 blev Hans Jørgensens barn af Nedre Holluf døbt og navngivet Fidel Eleonora Catharina og til dåben frembåret af Peder Jørgensens hustru. Vidner til barnets dåb var: Peder Jacobsen, Knud Knudsen, Laurits Jørgensen fra Fraugde, Hans Pedersens hustru og Hans Nielsens hustru, alle fra Nede Holluf.

Fidel Eleonora Catharina fik et kort liv, da hun død 4 uger gammel og blev begravet den 16 november 1777

Johanne Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 11. oktober 1778 blev Hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og navngivet Johanne. Anne Rasmusdatter, tjenestepige hos Lars Rasmussen i Over Holluf, frembar det til dåben. Faddere var: Hans Nielsen, Anders Hansen, Christian Hansen, Hans Pedersens hustru og Hans Christensens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Johanne fik et kort liv da hun døde 3½ måned gammel.

Karen Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 9. februar 1780 blev Hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og navngivet Karen. Christian Hansens hustru frembar det til dåben. Faddere var: Hans Christensen, Hans Nielsen, Hans Pedersen, Anders Hansens hustru og Hans Mogensens hustru, alle fra Nedre Holluf.

Ved folketællingen i 1801 for Fraugde var Karen ansat som tjenestepige hos gårdmand Hans Rasmussen i Fraugde.

Karen blev gift med gårdmand Hans Jensen i Birkum, Fraugde sogn. Ved folketællingen for Birkum i 1834 boede der følgende på Hans og Karens gård:

Hans Jensen	63 år	gift	gårdejer
Karen Hansdatter	56 år	gift	hans kone
Hans Hansen	31 år	ugift	deres barn
Kirsten Hansdatter	27 år	ugift	deres barn
Peter Hansen	21 år	ugift	deres barn
Rasmus Hansen	19 år	ugift	deres barn
Niels Hansen	17 år		deres barn

Ved folketællingen i 1840 boede der følgende på hans og Karens gård:

Hans Jensen	68 år	gift	ejer af gården
Karen Hansdatter	61 år	gift	hans kone
Hans Hansen	37 år	ugift	deres søn
Peter Hansen	26 år	ugift	deres søn
Niels Hansen	22 år	ugift	deres søn
Stine Madsdatter	24 år	ugift	tjenestepige
Sophie Rasmusdatter	18 år	ugift	tjenestepige

Karen Hansdatter døde i Birkum den 14. august 1842 i en alder af 63 år og blev begravet på Fraugde kirkegård den 18. august. Hans Jensen døde i Birkum den 21. marts 1753 i en alder af 81 år og blev begravet på Fraugde kirkegård den 30. marts.

Eleonora Hansdatter. Fra Fraugde kirkebog: Den 30. januar 1785 blev gårdmand Hans Jørgensens barn fra Nedre Holluf døbt og kaldet Eleonora Katrina. Degnen Peder Larsens hustru bar det. Faddere var: Hans Nielsen, Christian Hansen og Anders Rasmussen, alle fra Nedre Holluf.

Ved folketællingen i 1801 for Fraugde sogn, Birkum boede Eleonora hjemme på fødegården i Birkum. Hendes videre færd er ikke kendt.

64/20 Sidsel Nielsdatter fra Birchum i Odense amt

Født 1768 i Birchum, Fraugde sogn
 Døbt 23. oktober 1768 i Fraugde kirke
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 4. december 1795 i Fraugde kirke
 Peder Hansen fra Birchum
 Død 28. september 1848 i Radbye, Fraugde sogn
 Begravet 2. oktober 1848 på Fraugde kirkegård

Forældre (128/39) Niels Hansen fra Birchum
 Døbt 23. August 1722 i Fraugde kirke
 Beg. 23. december 1789 på Fraugde kirkegård

(128/40) Karen Nielsdatter fra Birchum
 Døbt 4. april 1734 i Fraugde kirke
 Død 6. november 1813 i Birchum

Søskende	Dorthe Nielsdatter	d. 28. marts 1759	d.
	Maria Nielsdatter	d. 02. marts 1760	d.
	Niels Nielsen	d. 14. marts 1762	d.
	Maren Nielsdatter	d. 02. sept. 1764	d.
	Karen Nielsdatter	d. 19. maj 1766	d.
	Hans Nielsen	d. 03. sept. 1769	d.
	Niels Nielsen	d. 12. april 1772	d.

Sidsel Nielsdatter blev født i 1768 i Birchum og døbt i Fraugde kirke den 23. oktober samme år, Hans Hansens hustru ibid. frembar det til dåben. Faddere var: Lars Sørensen, Frede Jensen, Oluf Christensen, Christen Hansens hustru og Hans Sørensens hustru, alle fra Birchum.

I 1787, 19 år gammel var Sidsel tjenestepige hos gårdmand Anders Nielsen i Hudevad by, Rolsted.

Sidsel blev gift med Peder Hansen den 4. december 1795 i Fraugde kirke. I 1834 boede Peder og Sidsel hos deres datter og svigersøn Anders Hansen i Birkum.

Sidsel boede i sine sidste år på aftægt hos sin svigersøn snedker Anders Hansen og datter Sophie Pedersdatter i Birkum. Sidsel døde den 28. september 1848 i Radbye og blev begravet den 2. oktober på Fraugde kirkegård. Præsten har noteret, at Sidsel døde af alderdomsårsag. Sidsel blev 79 år.

64/21 Jørgen Christensen, indsidder i Brudager sogn, Svendborg amt

Født 1765
 Døbt Ingen data
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 22. december 1816 i Brudager kirke
 Maren Kirstine Jensdatter
 Død 20. juli 1827 i Brudager
 Begravet 23. juli 1827 på Brudager kirkegård

Forældre (128/41) Christen Jørgensen
 Født 1727
 Død efter 1787

(128/42) Maren Christensdatter
 Født 1735
 Død efter 1787

Børn	far: Jørgen Christensen		
	Kirsten Jørgensdatter	f. 08. juli 1816	d.
	Karen Jørgensdatter	f. 28. november 1818	d.
	Christen Jørgensen	f. 05. august 1823	d. efter 1890
	far: Mads Andersen		
	Anders Madsen	f. 07. juni 1829	d.

Søskende

Jørgen Christensen blev født i 1765. Maren Kirstine og Jørgen blev kæreste i 1816 og den 8. juli 1816 blev Kirsten Jørgensdatter født. Præsten har i kirkebogen noteret, at moderen var Maren Jensdatter og udlagt barnefader var tjenestekarl Jørgen Christensen i Langsøe.

Jørgen blev gift den 22. december 1816 i Brudager kirke med Maren Kirstine Jensdatter fra Simmerbøl på Langeland. Jørgen var dag 50 år og Maren 30 år. Forlovere var Rasmus Eriksen og Hans Larsen, begge fra Brudager.

Jørgen var husmand/daglejer i Brudager. Jørgen fik en voldsom død, idet han ifølge kirkebogen blev dræbt af en tyr. Jørgen blev 62 år.



Brudager kirke

64/22	Maren Kirstine Jensdatter fra Langeland, Svendborg amt		
Født	1784 i Simmerbølle på Langeland		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	1. g. 22. december 1816 i Brudager kirke Jørgen Christensen		
	2. g. den 21. februar 1828 i Brudager kirke Mads Andersen, husmand i Brudager		
Død	26. juli 1863 i Brudager		
Begravet	30. juli 1863 på Brudager kirkegård		
Forældre	(128/43) Jens Madsen Født 1738 Beg. 29. november 1807 i Simmerbøl		
	(128/44) Johanne Christensdatter Født 1740 Beg. 20. december 1812		
Søskende	Johanne Kirstine Jensdatter	f. 1779	d.

Maren Kirstine Jensdatter blev født i Simmerbølle på Langeland i 1784. Ved folketællingen i 1787 boede hun hjemme på gården. Hun var da 3 år.

Ved folketællingen i 1801 boede Maren fortsat hjemme på gården i Simmerbølle. Hun var da 17 år gammel. Det samme gjorde hendes søster Johanne. Johanne var 22 år. Der er ikke noteret flere børn, så det antages, at Maren eneste søskende er Johanne.

Maren Kirstine blev gift første gang med Jørgen Christensen.

Maren Kirstine blev gift anden gang den 21. februar 1828 i Brudager kirke med husmand Mads Andersen fra Brudager Mark, Gudme sogn. I kirkebogen er noteret, at Maren Kirstine var enke efter Jørgen Kristensen. Ved brylluppet er noteret at Mads var 44 år (født 1784) og Maren Kirstine var 42 år. Forlover var gårdmand Niels Pedersen og husmand Hans Christensen, begge fra Brudager.

Mads Andersen døde den 18. juni 1833 og blev begravet den 24. juni i en alder af 54 år (født 1779).

Ved folketællingen i 1834 boede Maren Kirstine i fattighuset i Brudager sammen med sine to yngste børn Christen og Mads, hvor hun levede af almisse. Hendes alder er opgivet til 50 år.

Ved folketællingerne i 1840, 1850 og 1860 boede Maren i et hus i Brudager og blev forsørget af sognet.

Maren døde i Brudager den 26. juli 1863 og blev begravet på Brudager kirkegård den 30. juli. I sine sidste 30 år levede Maren alene. Hun blev 77 år.

64/23	Jørgen Hansen, husar fra Skårup Svendborg amt		
Født	22. september 1792 i Skårup		
Døbt	23. september 1792 i Skårup kirke		
Konfirmeret			
Gift	Kæreste med Singer Kirstine Povelsgatter		
Død			
Begravet			
Forældre	(128/45) Hans Sørensen fra Skårup Døbt 5. juni 1767 i Skårup Død mellem 1801 og 1814		
	(128/46) Johanne Andersdatter fra Skårup Døbt 1. marts 1767 i Skårup Død 1. juni 1835 i Skårup		
Børn	far: Jørgen Hansen		
	Peder Christian Jørgensen	d. 11. dec. 1814	d. 29. april 1899
	Johanne Margrethe Jørgensdat.	f. 01. juni 1819	d. 20. dec. 1874
	far: karlen Jørgensen		
	Niels Jørgensen	f. 03. juli 1822	d.
Søskende	Søren Hansen	f. 09. marts 1795	d.
	Erik Hansen	f. 08. april 1798	d.
	Måske flere søskende		

Jørgen Hansen blev født i Skårup i 1792 og døbt i Skårup kirke 16. søndag efter trinitatis, den 23. september. Jørgen blev ved dåben båret af Maren Andersdatter. Faddere var: Jens Sørensen fra Svendborg, Søren Helleesen, Niels Sørensen og Lars Rasmussen alle fra Skårup samt Sidsel Andersdatter fra Svendborg.

Der er sparsomme oplysninger om Jørgen Hansen. Ved hans datters dåb i Skårup kirke har præsten noteret, at Jørgen Hansen ifølge moderen var far til Johanne Margrethe, samt at han var husar og nu (år 1819) opholdt sig i København.

Søskende

Søren Hansen blev født i Skårup den 9. marts 1795 og døbt i Skårup kirke den 13. marts. Bodil Jørgensdatter bar barnet ved dåben. Faddere var: Anne Rasmusdatter, Jens, Mads Sørensen, Jørgen Pedersen og Hans Nielsen.

Erik Hansen blev født i Skårup den 8. april 1798 og døbt i Skårup kirke den 14. april. Bodil Jørgensdatter fra Kirkeby bar barnet ved dåben. Karen Jørgensdatter gik hos. Faddere var: Mads Sørensen, Søren Jensen, Hans Jensen og Jørgen Jørgensen.

64/24	Singer Kirstine Povelsdatter fra Rudkøbing Svendborg amt		
Født	23. januar 1790 i Rudkøbing		
Døbt	28. maj 1790 i Rudkøbing kirke		
Konfirmeret			
Gift	Kæreste med Jørgen Hansen , far til 2 børn Kæreste Karlen Jørgensen, far til 1 barn		
Død	14. december 1860 i Skårup		
Begravet	20. december 1860 i Skårup		
Forældre	(128/47) Povel Jacobsen Født 1744 Død mellem 1801 og 1834		
	(128/48) Dorothea Kristine Nielsdatter Født 1751 Død		
Søskende	Jacob Povelsen	f. 1780	d.
	Peder Povelsen	f. 1782	d.
	Anne Margarethe Povelsdatter	f. 1785	d.
	Niels Povelsen	f. 1787	d.
	Christian Povelsen	f. 1788	d.
	Morten Povelsen	f. 10. juni 1791	d.
	Marie Chatrine Povelsdatter	f. 19. januar 1794	d.

Singer Kirstine Povelsdatter blev født i Rudkøbing. Hun blev døbt i Rudkøbing kirke den 28. maj 1790 og fik ved dåben navnet Singer Kirstine. Christiane Nielsdatter holdt det over dåben. Faddere ved dåben var: Michel "Lollesgaard" (*Michel Pedersen*), Peder Thomsen, Lisbeth Christensdatter og Rasmus Olsens kone. I de efterfølgende år er hendes navn stavet dels som Singer dels som Zinner, dels i kirkebøger dels i folketællinger.

Michel Pedersen var gårdmand på gården Lollesgård i Simmerbøl, gift med Singers moster Dorothea Christina Nielsdatter.

Peder Thomsen var gårdmand i Tranekær. Han var gift med Singers moster Anna Nielsdatter.

Rasmus Olsen var i 1787 værtshusholder i Nørregade nr. 86 i Rudkøbing, Han var gift med Karen Laursdatter

Ved folketællingen i 1801 boede Singer hjemme hos sine forældre i Rudkøbing.

I 1814 boede Singer i Oure, Gudme sogn og i kirkebogen ses, at hun har født en søn, som ved dåben kaldes Peder Christian. I kirkebogen er noteret, at barnets far er Jørgen Hansen fra Skårup.

I 1819 boede Singer i Skårup og i kirkebogen ses, at hun har født et barn, som ved dåben kaldes Johanne Margrethe. Ifølge Singer var barnet far igen Jørgen Hansen fra Skårup, som i det år var husar i København. Jørgen Hansen og Singer blev ikke gift.

I 1822 fik Singer endnu et barn, som ved dåben blev kaldt Niels. Far til Niels var karlen Jørgensen, som Singer heller ikke blev gift med.

Ved folketællingen i 1834 boede Singer i Skårup/Aaby sammen med sine 2 børn Johanne Margrethe og Niels.

Singer Povelsdatter	44 år	ugift	indsidder og almisselem
Johanne Margrethe Jørgensdatter	15 år		hendes datter
Niels Jørgensen	12 år		hendes søn

Ved folketællingen i 1840 ser det ud til, at Singer boede alene og ernærede sig som spinder. Hun boede fortsat i Skårup/Aaby.

Singer Povelsdatter	52 år	ugift	spinder
---------------------	-------	-------	---------

Ved folketællingen i 1845 havde Singer fortsat arbejde med håndarbejde. Hendes søn Niels var i det år flyttet hjem til sin mor. Niels var dengang 22 år og havde arbejde som sømand.

Ved folketællingen i 1850 boede Singer nu i Skårup by, hvor hun arbejdede som daglejerske.

Singer Povelsdatter	62 år	ugift	indsidder, daglejerske
Maren Kirstine Christensen	4 år		plejedatter

Maren Kirstine var Singers barnebarn, datter af Johanne Margrethe Jørgensdatter. Johanne Margrethe var ikke gift på daværende tidspunkt.

Ved folketællingen i 1855 boede Singer i et hus i Skårup by sammen med andre familier

Singer Kirstine Poulsdatter	68 år	ugift	almisselem
-----------------------------	-------	-------	------------

Ved folketællingen i 1860 boede Singer Christine i et hus i Skaarup by, sammen med sin datter Johanne Margrethe og 2 af hendes døtre, Maren Kirstine og Cathrine Marie.

Johanne Margrethe Jørgensen	41 år	gift	kone
Maren Kirstine Christensen	14 år		deres barn
Cathrine Marie Christensen	3 år		deres barn

Det vides ikke, hvorfor Johannes mand ikke er registreret boende i samme hus som sin kone.

Sinner/Zinger/Singer (navnet er blevet stavet på flere måder i kirkebøgerne) døde den 14. december 1860, 70 år gammel og blev bisat fra Skårup kirke den 20. december. Ud fra ovenstående levnes forløb ser det ikke ud til, at Singer har haft det letteste liv her på jorden.

Søskende

Jacob Povelsen blev født i 1780. Jacob blev uddannet møllersvend og var ved folketællingen i 1801 i tjeneste som møllersvend hos mølleforpagter Johan Henrik Mikkelsen, hvis mølle var placeret ”uden for byens porte” i Rudkøbing.

Peder Povelsen blev født i 1782. Peder blev også uddannet møllersvend og var i 1801 ansat hos møller Johan Henrich Snohr i Rudkøbing.

Anna Margarethe Povelstdatter blev født i 1785.

Niels Povelsen blev født i 1787. Niels blev uddannet skolelærer. Ved folketællingen i 1845 for Svendborg amt, Gudme, Gudbjerg, Brændeskov er noteret følgende:

Niels Poulsen	58 år	gift	skolelærer, født Longelse sogn
Eline Iversen	54 år	gift	hans kone, født i Odense amt
Pouline Poulsen	14 år		deres barn

Christian Povelsen blev født i 1788.

Morten Povelsen blev født i Rudkøbing den 10. juni 1791 og døbt i Rudkøbing kirke den 13. juni samme år. Morten blev ved dåben båret af Feldbereder Christen Ravns hustru (Anne). Faddere ved dåben var: Lisbeth Christensdatter, Jørgen Christensens hustru, Johan Christensen og Christen Ravn.

Marie Chatrine Povelstdatter blev født i Rudkøbing den 19. januar 1794 og døbt i Rudkøbing kirke den 24. januar samme år. Marie Chatrine blev ved dåben båret af Kirstine, datter af Michel Lollesgaard (*Michel Pedersen*) af Simmerbøl sogn. Faddere ved dåben var: Stephan Balliøs kone, Johan Balliø, Rasmus Jacobsen og Karen Christensdatter.

Stephan Balliø var ved folketællingen i 1801 skrædder i Rudkøbing. Han var gift med Anne Margarethe Ribbert. De boede i Smedegade nr. 132

Johan Hendrich Balliø var ved folketællingen i 1801 også skrædder i Rudkøbing. Han var gift med Anne Marie Husum. De boede i Ramsherred 167.

(Stephan og Johan Hendrich Balliø (måske Baljøe) var søn af Mathias Balliø, skræddermester i Rudkøbing og hustru Stine Stephansdatter. I 1787 boede de i Smedegade 132).

64/25	Anders Nielsen Stær, husmand i Troense Svendborg amt		
Født	1787 i Bregninge		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	19. februar 1815 i Bregninge kirke Mette Hermansdatter fra Troense		
Død	28. august 1831 i Troense		
Begravet	1. september 1831 på Bregninge kirkegård		
Forældre	(128/49) Niels Michelsen Født ca. 1736 Død 6. marts 1801 i Svendborg		
	(128/50) Birthe Hansdatter Født ca. 1755 Død mellem 1787 og 1801		
Børn	Herman Andersen Stær	f. 03. oktober 1815	d.
	Niels Andersen Stær	f. 31. august 1818	d.
	Anne Cathrine Andersdatter	f. 02. maj 1821	d. 25. maj 1821
	Rasmus Andersen Stær	f. 17. november 1824	d. 11. juni 1883
Søskende	Hans Nielsen Stær	f. 1785	d.

Anders Nielsen Stær blev født i 1785. Anders blev husmand i Troense. Han blev gift den 19. februar 1815 i Bregninge kirke med Mette Hermansdatter, som var fra Troense. Der blev i Bregninge kirke lyst for bryllup første gang den 8. januar 1815, første søndag efter Hellig Tre Konger.

Ved folketællingen i 1801 var Anders ansat hos Jens Hansen Stær i Gammel Nyebye.

Jens Hansen Stær	60 år	gift	husbonde og gårdbeboer
Maren Rasmusdatter	40 år	gift	hans kone
Karen Jensdatter	16 år		deres barn
Grethe Jensdatter	11 år		deres barn
Anne Jensdatter	8 år		deres barn
Rasmus Jensen	2 år		deres barn
Hans Andersen	20 år	ugift	tjenestefolk
Anders Nielsen Stær	16 år		tjenestefolk

Det fremgår ikke af kirkebogen, at Anders blev døbt Stær. Den tilføjelse ses i kirkebogen i forbindelse med hans begravelse.

I Bregninge kirkebog er Anders og hans bror Hans noteret som sønner af Jens Michelsen men folketællingen i 1801 har Niels Michelsen som far.

Anders døde i Troense den 28. august 1831 i en alder af 46 år. Han blev begravet på Bregninge kirkegård den 1. september.

64/26 Mette Hermansdatter fra Troense Svendborg amt

Født 29 oktober 1795 i Troense
 Døbt 8. november 1795 i Bregninge kirke
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 19. februar 1815 i Bregninge kirke
 Anders Nielsen Stær
 Død 15. september 1833 i Troense
 Begravet 19. september 1833 på Bregninge kirkegård

Forældre (128/51) Herman Nicolaisen, husmand i Troense
 Født 1733
 Død 22. oktober 1814 i Troense

(128/52) Anne Pedersdatter
 Født 1761
 Død 20. august 1819 i Troense

Søskende Mette var enebarn

Mette Hermansdatter blev født den 29. oktober 1795 i Troense, som datter af Herman Nicolaisen og Anne Pedersdatter. Hun blev døbt i kirken den 8. november, 23. søndag efter trinitatis. Faddere ved dåben var: Rasmus Milbrands, forvalter Veth, Niels Nielsen Kroemand, Chresten Eilersen og Hans Nielsen. Mette blev ved dåben båret af Ingeborg Andersdatter. Alle ved dåben kom fra Troense.

Mettes far og mor blev gift den 24. oktober 1795, 4 dage før hun blev født. Der er ikke fundet søskende til Mette hverken før brylluppet eller efter, så Mette anses som enebarn.

Mette blev gift i Bregninge kirke den 19. februar 1815 med husmand Anders Nielsen Stær fra Troense.

Mette døde i 1833 i en alder af kun 38 år. Hun blev begravet fra Bregninge kirke den 19. september.

64/27	Rasmus Hansen, indsidder og daglejer i Tved, Svendborg amt		
Født	13. februar 1794 i Tved		
Døbt	16. februar 1794 i Tved kirke		
Konfirmeret	Fastelavns søndag i 1809		
Gift	17. december 1820 i Tved kirke Karen Frandsdatter		
Død	12. april 1866 i Tved		
Begravet	18. april 1866 på Tved kirkegård		
Forældre	(128/53) Hans Jensen Døbt 23. august 1750 i Skårup Død 27. juni 1803 i Tved		
	(128/54) Anne Margrete Marcusdatter Født 29. januar 1761 i Tved Død 15. juli 1836 i Tved		
Børn	Anne Kirstine Rasmussen	f. 30. april 1820	d. 26. januar. 1913
Søskende	Jens Hansen	f. 1781	d.
	Ane Hansdatter	f. 1791	d.
	Karen Sophie Hansdatter	f. 30. januar 1797	d.
	Hans Hansen	f. 1799	d.

Søskende sandsynligvis ikke komplet.

Rasmus Hansen blev født den 13. februar 1794 i Tved kl. 2 eftermiddag og døbt i Tved kirke den 16. februar. Rasmus blev ved dåben båret af Bodil Jensdatter, tjenende Povel Tropmand i Svendborg. Jørgen Jensens hustru i Tved stod hos. Faddere var: Morten Jørgensen, Hans Pedersen, Christian Madsen og Anders Rasmussen, alle fra Tved.

Ved folketællingen i 1801 boede Rasmus hjemme hos sine forældre i Tved.

Rasmus Hansen 27 år, tjenestekarl i Tved, blev gift i Tved kirke den 17. december 1820 med Karen Frandsdatter, 34 år, indsidderske i Tved Mark. Forlovere var; Husmand Lars Kristensen i Tved og husmand Peder Frandsen i Heldager.

Ved folketællingen i 1834 boede Rasmus Hansen i et hus i Tved tilhørende snedker Johan Henrik Rasmussen.

Johan Henrik Rasmussen	58 år	gift	husmand og snedker
Anne Margrethe Nielsdatter	63 år	gift	kone
Hans Fritz Johansen	31 år	ugift	søn, skibstømmer
Niels Johansen	23 år	ugift	søn, skibstømmer
Anne Marie Johansdatter	29 år	ugift	datter
Rasmus Hansen	40 år	gift	indsidder og daglejer
Karen Frandsdatter	49 år	gift	kone
Anne Kirstine Rasmusdatter	14 år		datter

Anne Kirstine Rasmusdatter ses som eneste barn i det år.

Ved folketællingen i 1845 boede Rasmus og Karen fortsat i Tved, men nu i Birkehuset 31.

Rasmus Hansen	50 år	gift	indsidder og daglejer, f. i Tved
Karen Frandsdatter	61 år	gift	hans kone, f. i Tved
Anne Olsdatter	56 år	enke	ernærer sig ved håndgerning. Steenstrup
Mads Peder Hansen	9 år		hendes barn, f. i Tved
Bodil Kirstine Hansen	14 år		hendes barn, f. i Svendborg
Jens Peder Larsen	8 år		en plejesøn, f. i Svendborg

Anne Olsdatter var enke efter Karen Frandsdatter bror, Hans Frandsen.

Ved folketællingen i 1850 boede Rasmus og Karen fortsat i Tved:

Rasmus Hansen	57 år	gift	indsidder og daglejer
Karen Frandsdatter	66 år	gift	kone
Hans Jensen	3 år		plejebarn
Anne Olsdatter	61 år	enke	indsidder, ernærer sig ved håndgerning

Hans Jensen er Anne Kirstine Rasmusdatters søn med Jens Hansen, som blev plejebarn hos sin morfar og mormor.

Ved folketællingen i 1860 boede Rasmus og Karen fortsat i Tved.

Rasmus Hansen	78 år	enkem	husfader, daglejer, Vejstrup
Hans Madsen	35 år	gift	indsidder, daglejer, Lunde
Anne Marie Rasmusdatter	33 år	gift	hans kone, Tved
Elise Kirstine Hansen	4 år		deres barn, Tved
Rasmus Hansen	67 år	gift	indsidder, murer, Tved
Karen Frandsdatter	75 år	gift	hans kone, Tved
Hans Jensen	13 år		deres dattersøn, plejebarn, Tved

Rasmus Hansen, hospitalslem, døde den 12. april 1866 og blev bisat fra Tved kirke den 18. april.

64/28	Karen Frandsdatter fra Ulbølle, Svendborg amt		
Født	5. december 1785 i Ulbølle		
Døbt	11. december 1785 i Ulbølle kirke		
Konfirmeret			
Gift	17. november 1820 i Tved kirke Rasmus Hansen		
Død	15. juni 1878 i Tved		
Begravet	21. juni 1878 på Tved kirkegård		
Forældre	(128/55) Frands Pedersen, husmand og bødker i Ulbølle Født 1745 Død 6. august 1813 i Ulbølle		
	(128/56) Dorthe Hansdatter Født 1752 Død 9. maj 1827 i Ulbølle		
Søskende	Hans Frandsen	f. 1778	d. 13. juni 1844
	Mette Marie Frandsdatter	f. 1781	d.
	Peder Frandsen	f. 29. marts 1789	d.
	Jørgen Frandsen	f. 07. dec. 1791	d.
	Zacharias Frandsen	f. 27. Nov. 1794	d.

Karen Frandsdatter var i 1801 ansat som tjenestepige hos gårdbeboer Peder Hansen i Vester Skerninge Udflytter.

Ved folketællingen i 1801 for Vester Skerninge boede der følgende hos Peder Hansen:

Peder Hansen	53 år	gift	husbonde, bonde og gårdbeboer
Mette Marie Jensdatter	40 år	gift	kone
Jens Pedersen	1 år		deres barn
Hans Frandsen	22 år	ugift	tjenestefolk
Jens Christensen	16 år	ugift	tjenestefolk
Karen Frandsdatter	15 år	ugift	tjenestefolk

Hans Frandsen er Karens ældre bror. Karen Frandsen døde i Tved den 15. juni 1878 i en alder af næste 94 år. Hun blev bisat fra Tved kirke den 21. juni.

Søskende

Hans Frandsen ses ikke døbt i Ulbølle i 1778. Hans blev gift med Anne Olesdatter. Han blev husmand i Vester Hæsing / Gl. Stenderup by. Ved folketællingen i 1834 boede der følgende hos Hans Frandsen:

Hans Frandsen	53 år	gift	husmand og daglejer
Anne Olesdatter	46 år	gift	kone
Frands Hansen	13 år		deres barn
Ole Hansen	9 år		deres barn
Peder Hansen	7 år		deres barn

Hans Frandsen døde den 13. juni 1844 i Gl. Stenderup, 63 år. Hans Frandsens enke Anne Olesdatter flyttede til Tved, hvor hun boede hos sin svoger og svigerinde, se Rasmus Hansen 64/27. Anne Olesdatter stammer muligvis fra Stenstrup. Anne Olesdatter døde den 26. februar 1871, 85 år.

Mette Marie Frandsdatter ses ikke døbt i Ulbølle i 1781. Mette Marie blev konfirmeret i Ulbølle kirke i 1798.

I 1801 var Mette Marie ansat som tjenestepige på Rødkilde Hovedgård. Hun var da 19 år.

I 1834 var Mette Marie blev gift med Jørgen Hansen. Jørgen Hansen havde også været ansat på Rødkilde Hovedgård. Ved folketællingen dette år boede de i Vester Åby.

Jørgen Hansen	53 år	gift	daglejer
Mette Marie Frandsdatter	53 år	gift	kone
Karen Jørgensen	10 år		deres datter
Frands Christian Hansen	6 år		plejesøn

Ved folketællingen i 1845 boede Jørgen og Mette Marie fortsat i Vester Åby:

Jørgen Hansen	64 år	gift	husmand, daglejer
Mette Marie Frandsdatter	63 år	gift	kone
Karen Jørgensdatter	21 år	ugift	deres datter
Anne Dorthea Hansen	10 år		plejedatter

Det oplyses i folketællingen, at Jørgen Hansen blev født i Viby sogn, Odense amt.

Peder Frandsen blev født den 29. marts 1789 i Ulbølle og blev døbt i Ulbølle kirke den 5. april. Præsten har ikke noteret nogen faddere. Præsten har noteret, at Peders far er bødker.

Peder blev gift lørdag den 13. oktober 1810 med Karen Rasmusdatter. Forlovere var; Niels Jensen og Jens Nielsen. Karen må have fyldt godt i sin brudekjole den dag!

Peder og Karen fik følgende børn;

***Frands Pedersen** blev født den 1. november 1810 i Tved. Frands blev døbt Tved kirke den 11. november. Faddere ved dåben var: Kirsten Rasmusdatter af Klingstrup gård, Hans Nielsen, Hans smed, Lars Pedersen og Jens Nielsen.

***Maren Pedersdatter** blev født i 1812 i Tved

Peder blev husmand i Tved / Heldager. Ved folketællingen i 1834 boede der følgende hos Peder:

Peder Frandsen	55 år	gift	husmand
Karen Rasmusdatter	59 år	gift	kone
Maren Pedersdatter	22 år	ugift	deres datter
Malene Rasmusdatter	65 år	ugift	indsidder, ernærer sig ved håndarbejde

Ved folketællingen i 1840 for Tved, Heldager by er noteret følgende:

Peder Frandsen	61 år	gift	husmand, daglejer
Karen Rasmusdatter	63 år	gift	hans kone
Malene Rasmusdatter	70 år	ugift	underholdes af husfaderen

Ved folketællingen i 1845 for Tved Heldager by er noteret følgende:

Peder Frandsen	66 år	gift	husmand, daglejer, Tved
Karen Rasmusdatter	69 år	gift	hans kone, Skårup

Jørgen Frandsen blev født i Ulbølle den 7. december 1791 og døbt i Ulbølle kirke den 11. december.

Zacharias Frandsen blev født i Ulbølle den 27. november 1794 og døbt i Ulbølle kirke den 30. november. Zacharias blev husmand i Ulbølle.

Ved folketællingen i 1834 for Ulbølle boede der følgende hos Zacharias:

Zacharias Frandsen	40 år	gift	husmand
Gjertrud Jørgensdatter	53 år	gift	kone
Frands Zachariasen	14 år		deres søn
Jørgen Zachariasen	14 år		deres søn
Jens Zachariasen	12 år		deres søn
Ernst Zachariasen	12 år		deres søn

Bemærk at de har fået 2 sæt tvillinger. Frands og Jørgen blev født den 28. juni 1820 i Ulbølle. Jens og Ernst Kristian blev født i Ulbølle den 11. december 1822.

64/29 **Anders Hansen, tjenestekarl i Hasmark, Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift Kæreste med
 Johanne Jørgensdatter

Død
Begravet

Forældre (128/57) Hans
 Født
 Død

 (128/58) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Børn **Hans Andersen** f. 11. december 1818 d. 18. maj 1898

Søskende

Anders Hansen

64/30 Johanne Jørgensdatter fra Hasmark Odense amt

Født 1791 i Hasmark, Norup sogn
 Døbt 22. april 1791 i Norup kirke
 Konfirmeret
 Gift 1. g. kæreste med
Anders Hansen
 2. g. 27. maj 1826 i Hasmark kirke
 Peder Jørgensen, hjulmand
 Død 7. august 1851 i Hasmark
 Begravet 11. august 1851 på Norup kirkegård

Forældre (128/59) Jørgen Rasmussen
 Døbt 20. marts 1735 i Norup kirke
 Beg. 13. december 1801 på Norup kirkegård

(128/60) Kirstine Marie Nielsdatter
 Født 1761
 Død 11. september 1831 i Hasmark

Søskende

Johanne Jørgensdatter blev født i 1791 i Hasmark og døbt i Norup kirke den 22. april. Johanne blev ved dåben båret af Anna Madsdatter, Faddere var: Hans Rasmussen, Anders Pedersen og Anders Olsen.

Ved folketællingen i 1801 boede hun hjemme hos sine forældre i Hasmark by.

I 1818 var Johanne ansat som tjenestepige på godset Hofmangave. Her blev Johanne kæreste med Anders Hansen. Forbindelsen med Anders medførte, at hun blev gravid og fødte Hans Andersen den 11. december 1818. Men Anders og Johanne blev ikke gift.

Johanne blev gift i 1826 med ungarl Peder Jørgensen fra Hasmark. Forlovere var husmand Jørgen Sørensen og gårdmand Niels Rasmussen. Peder var da 39 år og Johanne 32 år. Johanne var i 1826 fortsat ansat på Hofmangave.

Ved folketællingen i 1834 boede Johanne og Peder hos husmand Jørgen Jørgensen i Hasmark;

Jørgen Jørgensen	31 år	gift	Husmand
Karen Nielsdatter	31 år	gift	hans kone
Ane Kirstine Jørgensen	1 år		deres barn
Karen Kristensen	12 år		tjenestepige
Peder Jørgensen	48 år	gift	hjulmand
Johanne Jørgensdatter	44 år	gift	hans kone

Ved folketællingen i 1840 har Peder og Johanne fået deres eget hjem i Hasmark by.

Peder Jørgensen	54 år	gift	jordløs husmand, hjulmand
Johanne Jørgensdatter	49 år	gift	hans kone
Karen Hansdatter	13 år		tjenestepige

Ved folketællingen i 1850 boede Peder og Johanne fortsat i hus i Hasmark

Peder Jørgensen	64 år	gift	husmand, daglejer, her i sognet
Johanne Jørgensdatter	58 år	gift	hans kone, her i sognet
Maren Larsdatter	14 år		tjenestepige, her i sognet

Den 7. august 1851 døde Johanne 59 år gammel.

Ved folketællingen i 1860 havde Peder fået ophold hos sin stedsøn Hans Andersen, som havde et mindre jordbrug i Hasmark.

Hans Andersen	42 år	gift	jordbruger, husfar, her i sognet
Abelone Madsdatter	34 år	gift	hans kone, Espe
Johanne Hansen	8 år		deres barn
Mads Hansen	6 år		deres barn
Andreas Hansen	5 år		deres barn
Peder Jørgensen	73 år	enke	husfaders stedfar, her i sognet

Peder Jørgensen boede hos Hans Andersen til sin død den 13. december 1865. Han blev begravet på Norup kirkegård den 20. december i en alder af 79 år.

64/31	Peder Nielsen, daglejer i Svendborg		
Født	1790 i Egense		
Døbt	14. februar 1790 i Egense kirke		
Konfirmeret	1805, første søndag efter påske i Egense kirke		
Gift	31. januar 1819 i Vissenbjerg kirke Frederikke Magdalene Meyer		
Død	Efter 1845		
Begravet			
Forældre	(128/61) Niels Jørgensen Juel Født 1760 Død		
	(128/62) Kirsten Jespersdatter Født 1758 Død		
Børn	Margrethe Kirstine Nielsen	f. 1821	d.
	Ane Marie Nielsen	f. 01. sept. 1823	d.
	Hansine Nielsen	f. 01. juli 1825	d.
Søskende	Jytte Nielsdatter	d. 25. juli 1784	d.
	Jørgen Nielsen	d. 30. juli 1786	d.
	Anna Nielsdatter	f. 1788	d.
	Kirstine Nielsdatter	f. 1792	d.
	Rasmus Nielsen	f. 1795	d.
	Margrethe Dorothea Nielsdatter	f. 1797	d.
	Kirsten Nielsdatter	f. 1800	d.

Peder Nielsen blev født i Egense på Sydfyn i 1790. Ved dåben i Egense kirke blev han båret af Mette og Marie Nielsdatter stod hos. Faddere var: Rasmus Hansen, Søren Madsen og Peder Jørgensen Juel.

Peder blev gift i Vissenbjerg kirke den 31. januar 1819 med Frederikke Magdalene Meyer. Forlover var Jørgen Christensen og Jens Madsen. I kirkebogen er noteret, at Peder ved vielsen var 29 år og Frederikke 32 år.

Ved folketællingen i 1834 (18. februar) for Svendborg boede Peder sammen med sin kone og tre børn ”uden for byen, nr. 376”.

Peder Nielsen	42 år	gift	daglejer
Frederikke Magdalene Meier	52 år	gift	kone
Margrethe Kirstine Nielsen	13 år		datter
Anne Marie Nielsen	10 år		datter
Hansine Nielsen	9 år		datter

Frederikkes alder må være skrevet eller oplyst forkert. Ved folketællingen i 1845 for Svendborg er noteret, at deres datter Anne Marie blev født i Skårup, så der har familien også boet.

Ved folketællingen i 1845 var Peder og Frederikke flyttet til Svendborg, hvor de boede i den nordre del af Gåsestræde.

Peder Nielsen	67 år	gift	daglejer, født i Egense sogn
Frederikke Meyer	64 år	gift	hans kone, født i Vissenbjerg sogn

Hvis Peder og Frederikkes alder blev noteret korrekt i kirkebogen i forbindelse med deres bryllup i 1819, så var Peter 55 år i 1845 og Frederikke 58 år.

Der er ikke efterfølgende fundet flere oplysninger vedrørende Peder inklusiv hans død.

64/32 Frederikke Magdalene Meyer fra Vissenbjerg Odense amt

Født 1787 i Vissenbjerg sogn
Døbt
Konfirmeret
Gift 31. januar 1819 i Vissenbjerg kirke
Peder Nielsen
Død Efter 1860
Begravet

Forældre (128/63) Meyer

Født

Død

(128/64) Navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Frederikke Magdalene Meyer: Ved hendes bryllup i 1819 har præsten noteret, at hun blev født i Vissenbjerg.

Jf. Folketællingen for 1845 for Svendborg boede Frederikke og Peter Nielsen i et hus i den nordre del af Gåsestræde i Svendborg.

Ved folketællingen i 1850 for Svendborg boede der en Frederikke Nielsen i Gåsestræde. Hendes alder oplyst til 70 år, enke, som ernærede sig som vaskekone. Det kunne være Frederikke Magdalene Meyer. Som fødested er noteret København?

Ved folketællingen i 1860 for Skårup, jf. 32/16 boede Frederikke Magdalene Meyer hos sin datter Margrethe Kirstine og hendes mand Niels Nielsen i Vængemosen, Åbyskov. Hendes alder er noteret som 86 år og enke. Som fødested er noteret Assens.

Ved gennemgang af kirkebøgerne for Assens ses, at der er flere familier med efternavnet Meyer. Det er muligt, at Frederikkens familie stammer fra Assens men at hun blev født i Vissenbjerg.

128/33	Anders Larsen, gårdmand i Vigerslev Odense amt		
Født	1738 i Tågerød, Vigerslev sogn		
Døbt	9. februar 1738 i Vigerslev kirke (fremstillet efter hjemmedåb)		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	Maren Christensdatter		
Død	September 1787 i Vigerslev		
Begravet	14. september 1787 på Vigerslev kirkegård		
Forældre	(256/65) Lars Hansen i Tågerød, Vigerslev sogn		
	Født		
	Død		
	(256/66) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	far: Anders Larsen		
	Lars Andersen	f. 1767	d.
	Christen Andersen	f. 1769	d.
	Bodil Andersdatter	f. 1774	d.
	Hans Andersen	f. 12. april 1778	d. 21. august 1840
	Niels Andersen	f. 1780	d.
	far: Anders Jørgensen		
	Maren Andersdatter	f. 1787	d.

Søskende

Anders Larsen blev født i Tågerød i 1738 og hjemmedøbt. Dåben blev konfirmeret i Vigerslev kirke den 9. februar. Ved Fremstillingen i kirken blev Anders båret af Oluf Niensens kone fra Tverskov. Faddere var: Jørgen Nielsen, Lars Lund, Jens Rasmussen, Rasmus Andersen kone og Jørgen Andersen kone.

Ved folketællingen for Vigerslev sogn i 1787 boede der følgende på Anders Larsens gård i Tågerød:

Anders Larsen	49 år	gift	bonde og gårdbeboer
Maren Christensdatter	44 år	gift	hans kone
Lars Andersen	20 år	ugift	deres barn
Christen Andersen	18 år	ugift	deres barn
Bodil Andersdatter	13 år		deres barn
Hans Andersen	10 år		deres barn
Niels Andersen	7 år		deres barn

Anders Larsen døde i Vigerslev i september 1787, 50 år gammel og blev begravet den 14. september på Vigerslev kirkegård.

128/34	Maren Christensdatter fra Haugaard, Vigerslev sogn Odense amt
Født	1743 i Haugaard
Døbt	18. august 1743 i Vigerslev kirke
Konfirmeret	Ingen data
Gift	1. g. Anders Larsen, begravet 14. september 1787
	2. g. 17. december 1787 i Vigerslev kirke Anders Jørgensen
Død	August 1807 i Taagerød
Begravet	17. august 1807 på Vigerslev kirkegård
Forældre	(256/67) Christen Knudsen fra Haugaard
	Født
	Død
	(256/68) Navn ikke fundet
	Født
	Død

Søskende

Maren Christensdatter blev født 1743 i Haugaard og døbt i Vigerslev kirke den 18. august. Maren blev ved dåben båret af Jørgen Rasmussens hustru.

Maren var i sit første ægteskab gift med Anders Larsen. Deres vielsesdag er ikke fundet. Anders døde i september 1787 og begravet i Vigerslev den 14. september.

Maren blev gift anden gang den 17. december 1787 i Vigerslev kirke med Anders Jørgensen.

Ved folketællingen for Vigerslev i 1801 boede der følgende på Maren og Anders gård:

Anders Jørgensen	45 år	gift	husbonde og gårdbeboer
Maren Kristensdatter	56 år	gift	hans kone
Niels Andersen	20 år	ugift	hendes barn
Lars Andersen	33 år	ugift	hendes barn
Maren Andersdatter	13 år		deres barn

Maren døde i Tågerød i August 1807 og blev begravet på Vigerslev kirkegård den 17. august. Maren blev 64 år.

Anders Jørgensen blev gift anden gang den 20. november 1807 i Vigerslev kirke med Maren Knudsdatter fra Skovsgårde.

Anders Jørgensen døde i november 1811 og blev begravet på Vigerslev kirkegård

128/35	Jørgen Hansen, husmand i Fraugde, Odense amt		
Født	1738 i Fraugde		
Døbt	26. januar 1738 i Fraugde kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	Karen Andersdatter fra Tving		
Død			
Begravet			
Forældre	(256/69) Hans Nielsen		
	Født		
	Død		
	(256/70) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Anne Jørgensdatter	f. 1771	d.
	Karen Jørgensdatter	d. 19. oktober 1777	d. 11. maj 1839
Søskende	Rasmus Hansen	f.	d.

Jørgen Hansen blev født i Tving i 1738 og døbt i Fraugde kirke den 26. januar. Præsten skrev følgende: *"Hans Nielsens barn døbt og navngivet Jørgen. Anders Pedersens hustru af Tving frembar det til dåben"*.

Da der samme dag var en anden dåb, har præsten videre skrevet følgende: *"Faddere var til begge børnene: Hans Skiotter på Fraugdegård, Anders Pedersen og Niels Hansen af Tving, Oluf Nielsen af Tarup, Hans Christensens hustru af Tving, Jørgen Rasmussen Kromands hustru af Fraugde og Hans Jespersen hustru, ibidem"*.

Ved folketællingen for Fraugde i 1787 boede der følgende på Jørgen Hansens husmandssted:

Jørgen Hansen	49 år	gift	husmand, går i dagleje
Karen Andersdatter	47 år	gift	hans kone
Anne Jørgensdatter	16 år		deres barn
Karen Jørgensdatter	10 år		deres barn
Appelone Rasmusdatter	79 år	enke	almisselem

128/36 **Karen Andersdatter fra Tving, Fraugde sogn Odense amt**
Født 1735 i Tving
Døbt 20. marts 1735 i Fraugde kirke
Konfirmeret Ingen data
Gift Jørgen Hansen fra Fraugde

Død
Begravet

Forældre (256/71) Anders Pedersen fra Tving
 Født
 Død

 (256/72) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Karen Andersdatter blev født i 1735 i Tving ved Fraugde og døbt i Fraugde kirke Dom. Latare, den 20. marts.

128/37	Hans Jørgensen gårdmand i Neder Holluf i Fraugde sogn, Odense amt		
Født	1737 i Fraugde		
Døbt	14. april 1737 i Fraugde kirke, Palme søndag		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	16. juni 1763 i Fraugde kirke Anne Maria Olesdatter		
Død	18. januar 1809 i Neder Holluf		
Begravet	24. januar 1809 på Fraugde kirkegård		
Forældre	(256/73) Jørgen Rasmusen Født Død		
	(256/74) Navn ikke fundet Født Død		
Børn	Jørgen Hansen	d. 11. juni 1764	d.
	Dorthe Hansdatter	d. 03. aug. 1766	d.
	Oluf Hansen	d. 16. okt. 1768	b. 12. marts 1779
	Peder Hansen	d. 02. juni 1771	d. 14. juni 1839
	Karen Hansdatter	d. 03. okt. 1773	d. 12. marts 1779
	Johanne Hansdatter	d. 08. okt. 1775	b. 25. april 1777
	Fidel Eleonora Catharina Hansd.	d. 19. okt. 1777	b. 16. nov. 1777
	Johanne Hansdatter	d. 11. okt. 1778	b. 31. jan. 1779
	Karen Hansdatter	d. 09. feb. 1880	d. 14. aug. 1842
	Elenore Katrina Hansdatter	d. 30. jan. 1785	d.

Søskende

Hans Jørgensen blev født i 1737 i Fraugde og døbt i Fraugde kirke palme søndag, den 14. april. I kirkebogen har præsten noteret: ”*Jørgen Rasmussens barn fra Fraugde døbt og navngivet Hans. Jacob Pedersen hustru frembar det til dåben. Faddere var: Jørgen Pedersen, Rasmus Rasmussen, Jørgen Rasmussen, Christen Pedersen, Knud Hansens hustru og Anders Andersens hustru, alle fra Fraugde*”.

Hans blev gårdmand i Neder Holluf, Fraugde sogn. Ved folketællingen i 1787 for Fraugde boede der følgende på Hans Jørgensens gård:

Hans Jørgensen	52 år	gift	gårdmand
Maria Olesdatter	44 år	gift	hans kone
Peder Hansen	15 år		deres barn
Karen Hansdatter	7 år		deres barn
Elenore Hansdatter	2 år		deres barn
Hans Hansen	28 år	ugift	tjenestekarl og landsoldat
Mette Madsdatter	18 år	ugift	tjenestepige

Ved folketællingen i 1801 for Fraugde boede der følgende på Hans Jørgensens gård:

Hans Jørgensen	67 år	gift	husbond
Anna Marie Olsdatter	52 år	gift	hans kone
Elenore Hansdatter	16 år		deres barn
Jørgen Hansen	22 år	ugift	tjenestekarl

Hans Jørgensen døde i Nedre Holluf 18. januar 1809 og blev begravet på Fraugde kirkegård den 24. januar.

128/38	Anna Maria Olesdatter fra Neder Holluf, Fraugde sogn, Odense amt
Født	1743 i Neder Holluf
Døbt	24. juni 1743 i Fraugde kirke
Konfirmeret	Ingen data
Gift	16. juni 1763 i Fraugde kirke Hans Jørgensen, gårdmand i Neder Holluf
Død	3. januar 1819 i Neder Holluf
Begravet	8. januar 1819 på Fraugde kirkegård
Forældre	(256/75) Ole Nielsen (Jyden) Født Død
	(256/76) Navn ikke fundet Født Død

Søskende

Anna Maria Olesdatter blev født i Neder Holluf i 1743 og døbt i Fraugde kirke den 24. juni. I kirkebogen har præsten noteret: ”*Oluf Nielsen Jydes barn døbt og navngivet Anna Maria. Jørgen Møllers datter, navn Anna Margrethe Jørgensdatter fra Hollufgaard Mølle frembar det til dåben. Faddere var: Rasmus Jensen fra Over Holluf, Jørgen Pedersen, Hans Espersen, Otto Andersens hustru og Hans Erichsens hustru, alle disse fra Neder Holluf*”.

128/39	Niels Hansen, gårdmand i Birchum, Fraugde sogn, Odense amt		
Født	1722 i Birchum		
Døbt	23. august 1722 i Fraugde kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	1. g. Navn ikke fundet, begravet i Fraugde den 11. maj 1758		
	2. g. 11. oktober 1758 i Fraugde kirke Karen Nielsdatter fra Birchum		
Død	December 1789 i Birchum		
Begravet	23. december 1789 på Fraugde kirkegård		
Forældre	(256/77) Hans Larsen fra Birchum		
	Født		
	Død		
	(256/78) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Dorthe Nielsdatter	d. 28. marts 1759	d.
	Maria Nielsdatter	d. 02. marts 1760	d.
	Niels Nielsen	d. 14. marts 1762	d.
	Maren Nielsdatter	d. 02. sept. 1764	d.
	Karen Nielsdatter	d. 19. maj 1766	d.
	Sidsel Nielsdatter	d. 23. oktober 1768	d. 28. sept. 1848
	Hans Nielsen	d. 03. sept. 1769	d.
	Niels Nielsen	d. 12. april 1772	d.

Søskende

Niels Hansen blev født 1722 i Birchum og døbt i Fraugde kirke den 23. august samme år. Der er ikke endelig bevis for dåbs år og dato. Niels blev gift første gang før 1758. Hans første hustru' navn er ikke fundet. Hun døde i 1758 og blev begravet på Fraugde kirkegård den 11. maj, 31 år gammel. Hverken hendes dåb eller deres vielse er fundet i Fraugde sogn.

Niels Hansen blev gift 2. gang den 11. oktober 1758 med Karen Nielsdatter fra Birchum. Karen var datter af Niels Smed fra Birchum. Ved vielsen i Fraugde kirke var forlovere Knud Lunde fra Fraugde og Anders Smed fra Birchum.

Ved folketællingen i 1787 for Fraugde sogn boede der følgende på Niels' gård:

Niels Hansen	70 år	gift	gårdmand
Karen Nielsdatter	52 år	gift	hans kone
Dorthe Nielsdatter*	28 år	ugift	af første ægteskab, svagelig
Niels Nielsen	15 år		af sidste ægteskab
Lars Rasmussen**	27 år	ugift	tjenestekarl, landsoldat

*Dorthe Nielsdatter blev døbt den 28. marts 1759, så hun må være datter af andet ægteskab.

**Lars Rasmussen 27 år, som var tjenestekarl på gården i Birchum, blev gift med Karen Nielsdatter i dette hendes andet ægteskab, se 128/40.



Fraugde kirke

128/40	Karen Nielsdatter fra Birchum, Fraugde sogn Odense amt
Født	1734 i Birchum
Døbt	4. april 1734 i Fraugde kirke, 4. søndag i fasten
Konfirmeret	
Gift	1. g. 11. oktober 1758 i Fraugde kirke Niels Hansen fra Birchum 2. g. 26. marts 1790 i Fraugde kirke Lars Rasmussen
Død	6. november 1813 i Birchum
Begravet	14. november 1813 på Fraugde kirkegård
Forældre	(256/79) Niels Jacobsen Smed i Birchum Født Død
	(256/80) Navn ikke fundet Født Død

Søskende

Karen Nielsdatter blev født i Birchum i 1734 og døbt i Fraugde kirke den 4. søndag i fasten, den 4. april. Ved dåben i kirken blev Karen båret af Rasmus Ibsens hustru. Faddere var: Jens Pedersen, Mads Hansen, Christopher Hansen, Ole Larsens hustru og Niels Andersens hustru, alle fra Birchum.

Efter Niels Hansens død i 1789 blev Karen gift anden gang den 26. marts 1790 i Fraugde kirke med ungarl Lars Rasmussen. Karen var da 56 år og Lars 29 år.

Ved folketællingen i 1801 for Fraugde sogn boede der følgende på gården i Birchum.

Lars Rasmussen	41 år	gift	gårdmand
Karen Nielsdatter	68 år	gift	hans kone
Anna Jakobsdatter	28 år	ugift	tjenestepige
Anna Marie Andersdatter	12 år		tjenestepige

Karen Nielsdatter døde i Birchum den 6. november 1813 og blev begravet på Fraugde kirkegård den 14. november. Præsten har noteret at hun blev begravet med tale ved graven. Karen blev 80 år gammel.

128/41	Christen Jørgensen, husmand i Brudager, Svendborg amt		
Født	1727		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	Maren Christensdatter		
Død	Efter 1787		
Begravet			
Forældre	(256/81) Jørgen		
	Født		
	Død		
	(256/82) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Jørgen Christensen	f. 1765	d. 20. juli 1827
Søskende			

Christen Jørgensen er muligvis far til Jørgen Christensen født 1765. Kirkebogen for Brudager sogn påbegyndes først i 1813, så relationerne kan ikke bekræftes herigennem. Ved Jørgen Christensens vielse med Maren Kirstine Jensdatter har præsten noteret, at begge kommer fra Brudager. Jørgen blev født i 1765.

Ved folketællingen i 1787 for Brudager findes der kun en person med navnet Christen, som aldersmæssigt kunne være far til Jørgen Christensen. Det er Christen Jørgensen, 60 år gammel og således født ca. 1727. Det er sandsynligt, at denne Christen Jørgensen er Jørgen Christensens far.

Ved folketællingen i 1787 for Brudager boede der følgende i Christen Jørgensens hus:

Christen Jørgensen	60 år	gift	husmand
Maren Christensdatter	52 år	gift	hans kone

128/42 Maren Christensdatter fra Brudager, Svendborg amt

Født

1735

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christen Jørgensen

Død

Efter 1787

Begravet

Forældre

(256/83) Christen

Født

Død

(256/84) Navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Maren Christensdatter

128/43	Jens Madsen, gårdmand i Simmerbølle, Langeland Svendborg amt		
Født	1738		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Johanne Christensdatter		
Død			
Begravet	29. november 1807		
Forældre	(256/85) Mads		
	Født		
	Død		
	(256/86)		
	Født		
	Død		
Børn	Johanne Kirstine Jensdatter	f. 1779	d.
	Maren Kirstine Jensdatter	f. 1784	d. 26. juli 1863
Søskende			

Jens Madsen var gårdmand på Langeland, Simmerbølle, Rifbjerg by.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende på gården i Simmerbølle:

Jens Madsen	49 år	gift	husbonde, bonde og gårdbeboere
Johanna Christensdatter	47 år	gift	madmoder
Johanne Kirstine Jensdatter	8 år		deres barn
Maren Jensdatter	3 år		deres barn
Anne Madsdatter	44 år	ugift	tjenestepige

Anne Madsdatter kunne være en søster til Jens Madsen.

Ved folketællingen i 1801 boede der følgende på gården i Simmerbølle:

Jens Madsen	63 år	gift	husbonde, bonde og gårdbeboere
Johanne Christensdatter	61 år	gift	hans kone
Johanne Kirstine Jensdatter	22 år	ugift	deres barn
Maren Jensdatter	17 år	ugift	deres barn

Jens Madsen døde i 1807. I kirkebogen har præsten noteret følgende: Den første søndag i advent blev der kaste jord på Jens Madsen af Rifbjerg, 69 år gammel.

128/44 **Johanne Christensdatter**
Født 1740
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Jens Madsen, gårdmand i Simmerbølle
Død 1812 i Rifbjerg
Begravet 20. december 1812

Forældre (256/87) Christen
 Født
 Død

 (256/88) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Johanne Christensdatter døde i Rifbjerg i 1812 og blev begravet på Simmerbøl kirkegård den 20. december.

128/45	Hans Sørensen, indsidder i Skårup, Svendborg amt		
Født	1763 i Skårup		
Døbt	5. juni 1763 i Skårup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	13. juli 1792 i Skårup kirke		
	Johanne Andersdatter		
Død	Mellem 1801 og 1814		
Begravet			
Forældre	(256/89) Søren Hellesen		
	Døbt 26. september 1723 i Skårup kirke		
	Beg. 4. januar 1799 på Skårup kirkegård		
	(256/90) Maren Christophersdatter		
	Døbt 19. december 1723 i Skårup kirke		
	Beg. 12. april 1795 på Skårup kirkegård		
Børn	Jørgen Hansen	f. 22. sept. 1792	d.
	Søren Hansen	f. 09. marts 1795	d.
	Erik Hansen	f. 08. april 1798	d.
	Måske flere børn		
Søskende	Helle Sørensen	d. 13. dec. 1744	d.
	Lisbeth Sørensdatter	d. 20. feb. 1746	d.
	Maren Sørensdatter	d. 13. aug. 1747	d.
	Anna Sørensdatter	d. 23. feb. 1749	d.
	Anna Sørensdatter	d. 10. okt. 1751	d.
	Niels Sørensen	d. 05. maj 1754	b. 18. nov. 1759
	Hans Sørensen	d. 14. dec. 1755	d.
	Jørgen Sørensen	d. 11. dec. 1757	d.
	Karen Sørensdatter	d. 24. juni 1759	d.
	Anna Katrine Sørensdatter	d. 06. apr. 1761	d.
	Jens Sørensen	d. 02. feb. 1766	d.

Hans Sørensen blev født i Skårup og døbt den 5. juni 1763 i Skårup kirke. Hans blev ved dåben båret af Peder Hellesens hustru fra Skårupør. Faddere var; Rasmus Nielsen fra Åby, Rasmus Davidsen ibid., Christian Nielsen fra Skårup og Rasmus Nielsens hustru fra Åby.

Ved folketællingen i 1787 var Hans Sørensen i tjeneste hos gårdmand Hans Rasmussen i Skårup by.

Forlovelse: I Skårup kirkebog er noteret: Torsdag den 14. juni 1792 blev ungkarl Hans Sørensen og pigen Johanne Andersdatter, begge af Skårup trolovet. Vidner var Erich Hellesen i Klingstrup Mølle og Rasmus Ladefoged i Åby.

Erich Hellesen var fæstemøller på Klingstrup Mølle. Han var gift med Maren Nielsdatter. Peder Hellesen var selvejer husmand i Skårupør med 1 tønne hartkorn.

Hans og Johanne blev gift i Skårup kirke fredag den 13. juli 1792.

Ved folketællingen for Skårup i 1801 boede der følgende i Hans Sørensens hus:

Hans Sørensen	38 år	gift	Indsidder og daglejer
Johanne Andersdatter	36 år	gift	hans kone
Jørgen Hansen	8 år		deres barn
Søren Hansen	6 år		deres barn
Erik Hansen	3 år		deres barn

Søskende

Helle Sørensen blev født i Skårup i 1744 og døbt i kirken den 13. december (kirkeår 1745). Helle blev ved dåben båret af degnens hustru. Tester var: Peder Rasmussen, Rasmus Jensen, Hans Henningsen og Maren Pedersdatter, alle fra Skårup.

Lisbeth Sørensdatter blev født i Skårup i 1746 og døbt i kirken den 20. februar. Lisbeth blev ved dåben båret af Maren Møller. Maren Møller var Lisbeth farmor døbt Maren Rasmusdatter. Tester var: Peder Hansen, Hans Jensen, Rasmus Povelsen og Berthe Hansdatter, alle fra Skårup.

Maren Sørensdatter blev født i Skårup i 1747 og døbt i kirken den 13. august (11. post trinit.) Maren blev ved dåben båret af Maren Møller. Tester var: Rasmus Hellesen, Hans Povelsen, Rasmus Povelsen og M. Hansdatter, alle fra Skårup.

Anna Sørensdatter blev født i Skårup i 1749 og døbt i kirken den 23. februar. Maren blev ved dåben båret af Anna Margrethe fra Klingstrup Mølle. Tester var: Peder Hellesen, Povel Pedersen, Rasmus Smed og Kirsten S. alle fra Skårup.

Anna Sørensdatter blev født i Skårup i 1751 og døbt i kirken den 10 oktober. Anna blev ved dåben båret af Peder Møllers hustru fra Klingstrup Mølle. Tester var: Niels Povelsen, Rasmus Larsen, Hans Povelsen, Hans Nielsen og Rasmus Smeds hustru, alle fra Skårup.

Niels Sørensen blev født i Skårup i 1754 og døbt i kirken den 5. maj. Niels blev ved dåben båret af Karen Hellesdatter fra Klingstrup Mølle. Tester var: Hans Rasmussen, Povel Pedersen, Niels Pedersen, Niels West og Anne Nielsdatter, alle fra Skårup.

Niels Sørensen døde i Skårup i 1759, 5 år gammel og blev begravet på Skårup kirkegård den 18. november.

Hans Sørensen blev født i Skårup i 1755 (kirkeår 1756) og døbt i kirken den 14. december. Hans blev ved dåben båret af Rasmus Laursens hustru. Tester var: Peder Hellesen, Erich Hellesen, Povel Pedersen, Niels West og Maren Hellesdatter, alle fra Skårup.

Jørgen Sørensen blev født i Skårup i 1757 (kirkeår 1758) og døbt i kirken den 11. december. Jørgen blev ved dåben båret af Anna. Tester var: Peder Hellesen, Hans Møller, Hans Freidrich, Hans Madsen, disse fra Skårup samt Maren Hellesdatter.

Karen Sørensdatter blev født i Skårup i 1759 og døbt i kirken den 24. juni. Karen blev ved dåben båret af Barbara Pedersdatter fra Skårupør. Tester var: Erich Hellesen, Peder Hellesen, Hans Møller, Jørgen Christophersen og Maren Hellesdatter, disse fra Skårup.

Anna Katrine Sørensdatter blev født i Skårup i 1761 og døbt i kirken den 6. april. Anna Katrine blev ved dåben båret af Karen Hellesdatter fra Klingstrup Mølle. Tester var: Peder, Hans Møller, Jørgen Smed, Niels Jensen og Christen Bentzens hustru, all fra sognet.

Jens Sørensen blev født i Skårup i 1766 og døbt i kirken den 2. februar. Jens blev ved dåben båret af Madam Bouer. Tester var: Erich Hellesen i Klingstrup Mølle, Rasmus Nielsen fra Åby og Jørgen Smed fra Åby.

128/46	Johanne Andersdatter fra Skårup Svendborg amt		
Født	1767 i Skårup		
Døbt	1. marts 1767 i Skårup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	13. juli 1792 i Skårup kirke Hans Sørensen		
Død	1. juni 1835 i Skårup		
Begravet	5. juni 1835 på Skårup kirkegård		
Forældre	(256/91) Anders Jørgensen fra Åby/Skårup Døbt 15. december 1737 i Vejstrup kirke Beg. 27. juli 1782 på Skårup kirkegård		
	(256/92) Anna Magrethe Jensdatter Døbt 11. marts 1736 Skårup kirke Beg. 10. maj 1772 på Skårup kirkegård		
Søskende	Sidsel Andersdatter	d. 08. februar 1762	d.
	Maren Andersdatter	d. 20. marts 1763	d.
	Dødfødt	f. 1765	
	Jørgen Andersdatter	d. 01. april 1770	d.

Johanne Andersdatter blev født i Åby/Skårup i 1767. ”*Dom Esto mihi (fastelavns søndag), den 1. marts 1767 blev Anders Jørgensens pigebarndatter i Åby døbt og kaldet Johanne. Ved dåben blev Johanne båret af Hans Hansens kone i Åby. Faddere var: Jørgen, Niels Jensen og Hans Jensen ibid. Jørgen Jensen og Hans Jensen fra Skårup og Jacob Hedskers kone fra Åby*”.

Ved folketællingen i 1787 var Johanne tjenestepige hos Sadelmager Frederik Gotskalk i Svendborg.

Ved folketællingen i 1834 for Skårup sogn boede Johanne på en ejendom tilhørende Jens Nielsen, Hørsvinger. Johanne var da enke.

Johanne døde den 1. juni 1835 i Skårup og blev begravet den 5. juni på Skårup kirkegård

Søskende

Sidsel Andersdatter blev født i Åby i 1762 og døbt i Skårup kirke den 8. februar. I kirkebogen har præsten noteret: ”*Døbt Anders Jørgensens pigebarndatter af Åby båret til dåben af Rasmus Laugesens hustru fra Skårup og kaldet Sidsel. Faddere var: Rasmus Jensen, Jens Rasmussen, Jørgen Hansen, Nielsen og Christine Jensdatter, fra Åby*”.

Maren Andersdatter blev født i Åby i 1763 og døbt i Skårup kirke den 20. marts. I kirkebogen har præsten noteret: ”*Døbt Anders Jørgensens pigebarndatter fra Åby båret til dåben af jomfru Reimer i Skårup Præstegård og kaldet Maren. Faddere var: Niels Jensen, Jørgen Jensen, Rasmus Jensen, Jens Michelsen og Kirsten Jacobsdatter, disse fra Åby*”.

Dødfødt barn i 1765. 24 ta. post. trin. blev Anders Jørgensens hustru introduceret

Jørgen Andersen blev født i Åby i 1770 og døbt i Skårup kirke den 1. april. I kirkebogen har præsten noteret: *"Døbt Anders Jørgensens drengbarn i Åby kaldet Jørgen båret til dåben af Velbåren frøken von Harlem på Klingstrup. Faddere var: Hans Hansen. Hans Jensen, Jørgen Jensen, Hans Jørgensen og Jacob skrædders kone, alle fra Åby"*.

Kort uddrag af Klingstrup gods historie:

"Endnu inden sin død var Jørgen Henning Valkendorff stærkt forgældet. Svogeren Erik Skeel betalte Valkendorffs kreditorer, og gav hustruen to år til at indfri dette nye lån. Heller ikke dette lån kunne indfris, og i 1722 måtte hun overdrage Klingstrup til Skeel. Han efterlod gården til hendes sønner, selv om han ikke var forpligtet til det, og på den måde kom Klingstrup til Henning Christopher Valkendorff og hans enke Anne Margrethe von Harlem. Parret satte sig varige spor i sognet gennem deres legater og gaver til sognekirken, Anne Margrethe von Harlem gav således 5.000 rigsdaler til Skårups fattige og til en skole, den såkaldte Organistskole. Kirken gav hun et orgel og kirkens skib blev udvidet med en tilbygning. Efter hendes død gik Klingstrup til hendes søster, hvis arvinger solgte den til Hans Kofoed".



Klingstrup gods

128/47	Povel Jacobsen, møller og senere vognmand i Rudkøbing, Svendborg amt		
Født	1744		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Dorothea Kirstine Nielsdatter		
Død	Mellem 1801 og 1834		
Begravet			
Forældre	(256/93) Jacob		
	Født		
	Død		
	(256/94) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Jacob Povelsen	f. 1780	d.
	Peder Povelsen	f. 1782	d.
	Anne Margarethe Povelsdatter	f. 1785	d.
	Niels Povelsen	f. 1787	d.
	Christian Povelsen	f. 1788	d.
	Singer Kirstine Povelsdatter	f. 23. januar 1790	d. 14. dec. 1860
	Morten Povelsen	f. 10. juni 1791	d.
	Marie Chatrine Povelsdatter	f. 19. januar 1794	d.

Søskende

Povel Jacobsen var i en periode møller i Longelse på Langeland. Ved folketællingen i 1787 for Longelse by er noteret følgende.

Powel Jacobsen	43 år	gift	hosbond og fæstemøller
Dorthe Nielsdatter	35 år	gift	hans kone
Jacob Powelsen	7 år		alle ægte børn
Peder Powelsen	5 år		alle ægte børn
Niels Powelsen	1 år		alle ægte børn
Anna Powelsdatter	3 år		alle ægtebørn
Niels Brastrup	24 år	ugift	møllersvend

Ved folketællingen i 1801 for Rudkøbing var Povel Jacobsen vognmand i Rudkøbing, med adresse i Østergade nr. 50, Litr. B. Ved denne folketælling er noteret følgende.

Povel Jacobsen	57 år	husbonde og vognmand
Dorothea Kirstine Nielsdatter	50 år	hans kone
Anne Margarethe	16 år	deres barn
Niels	14 år	deres barn
Christian	13 år	deres barn
Singer Kirstine	8 år	deres barn
Morten	7 år	deres barn
Marie Chatrine	5 år	deres barn

Povel Jacobsen var i 1785 tilsynsværge i forbindelse med en arvesag. I skifteprotokollen er noteret følgende:

Christian Pryds ejer af ejendomsgård i Longelse død 14. april 1785

Enke Johanna Hansdatter

Børn af 1. ægteskab

Anne Christine 30 år ugift tjener i Marstal

Mette Chatrina 28 år ugift tjener på Hjortholm

Lars Pryds 24 år hjemme

Børn af 2. ægteskab

Hans Pryds 18 år hjemme

Peder Pryds 2½ år hjemme

Anna Sophia 10 år

Anna Maria 7 år

Inger 5 år

Tilsynsværge Poul Jacobsen møller af Longelse.

Lavværgen selvejer Hans Rasmussen

Værgen for børnene af 1. ægteskab deres mosters mand Lars Michelsen til Skovsgaard

Tilstede for børnene af 2. ægteskab deres morbroder Rasmus Hansen, men da denne sidste uagtet han er født værgen alligevel manglede alle de egenskaber en retskaffen værgen bør have, var endnu til stede den beskikkede tilsynsværgen Povel Jacobsen af Longelse for Coniuntim med den fødte værgen at iagttage børnene af sidste ægteskab deres part.

128/48	Dorothea Kirstine Nielsdatter fra Langeland Svendborg amt		
Født	Ca. 1751 på Langeland		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Povel Jacobsen		
Død	Mellem 1801 og 1834		
Begravet			
Forældre	(256/95) Niels		
	Født		
	Død		
	(256/96) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Søskende	Anna Nielsdatter	f. 1748	d.
	Maren Nielsdatter	f. 1750	d. 18. februar 1837
	Christiane Nielsdatter	f.	d.

Dorothea Kirstine Nielsdatter

Søskende:

Anna Nielsdatter skønnes at være søster til Dorothea Kirstine, da hun og hendes mand var deltager ved dåb af Povel og Dorotheas børn.

Ved folketællingen i 1787 for Tranekær er noteret følgende:

Peder Thomsen	48 år	gift	bonde og gårdbeboer
Anna Nielsdatter	39 år	gift	madmoder
Anders Pedersen	19 år	ugift	barn
Claus Pedersen	14 år		barn
Thomas Pedersen	9 år		barn
Christian Pedersen	2 år		barn
Inger Pedersdatter	12 år		barn
Karen Pedersdatter	5 år		barn
Cathrine Sophie Ernstatter	18 år		tjenestepige
Thomas Pedersen	84 år	gift	husbondens far, får aftægt af gården
Ellen Clausdatter	88 år	gift	husbondens mor

Maren Nielsdatter blev født i 1750 og gift i Humble kirke den 6. juli 1769 med Michel Pedersen. Michel Pedersen blev født i Lindelse o 1728 og døbt i kirken den 18. januar. Michel Pedersen var søn af Peder Michelsen og Marie Dorthea Nielsdatter

Michel Pedersen var i sit første ægteskab gift med Kirsten Andersdatter fra Simmerbølle. Kirsten blev født i november 1709 og gift med Michel Pedersen i Simmerbølle kirke den 3. maj 1753. Kirsten døde i Simmerbølle i 1769 og begravet på kirkegården den 4. april.

Maren Nielsdatter og Michel Pedersen fik følgende børn:

*Peder Lollesgård	1770
*Niels Michelsen	1772
*Hans Michelsen	1774
*Kirsten Michelsdatter	1776
*Inger Margrethe Michelsd.	1778
*Dødfødt	1781
*Niels Michelsen Lollesgård	1782
*Dorthe Helene Michelsd.	1785

Ved folketællingen i 1787 for Simmerbølle sogn på Langeland er noteret følgende for Lollesgård:

Michel Pedersen	59 år	gift	bonde og gaardbeboer, kirkevæрге og sognefoged
Maren Nielsdatter	37 år	gift	madmoder
Hans Michelsen	13 år		barn af sidste ægteskab
Niels Michelsen	4 år		barn af sidste ægteskab
Kirstine Marie Michelsdatter	11 år		barn af sidste ægteskab
Inger Margaretha Michelsdatter	8 år		barn af sidste ægteskab
Dorthea Helene Michelsdatter	2 år		barn af sidste ægteskab
Peder Madsen	22 år	ugift	tjenestefolk, national soldat
Alexander Jensen	11 år		tjenestefolk
Anna Pedersdatter	30 år	ugift	tjenestefolk
Karen Hansdatter	21 år	ugift	tjenestefolk

Michel Pedersen døde i Simmerbølle den 25. november 1796 i en alder af 68 år.

Ved folketællingen i 1801 for Simmerbølle sogn på Langeland er noteret følgende for Lollesgård:

Maren Nielsdatter	51 år	enke	gårdfæsters enke og madmoder bondekone og gårdbeboer
Peder Michelsen	31 år	ugift	hendes barn, styrmand
Hans Michelsen	27 år	ugift	hendes barn
Inger Margaretha	23 år	ugift	hendes barn
Niels Michelsen	19 år	ugift	hendes barn
Dorothea Helena Michelsdatter	16 år		hendes barn
Maria Dorothea Michelsdatter	13 år		hendes barn
Freidericha Michelsdatter	9 år		hendes barn
Rasmus Hansen	25 år	ugift	tjenestefolk
Lars Rasmussen	13 år		tjenestefolk
Hr. August Esmarch	29 år	ugift	logerende, personal capellan

Maren har overtaget gården. Det er bemærkelsesværdigt at så mange børn fortsat boede hjemme på gården i 1801. Det må have været en gård med et stor udbytte.

Ved folketællingen i 1834 har sønnen Niels Michelsen overtaget gården. Maren var da blevet 84 år og boede fortsat på Lollesgård.

Maren døde på Lollesgård i Simmerbølle den 18. februar 1837 og blev begravet på Simmerbølle kirkegård den 25. februar.

Lollesgaard Slægten er beskrevet i bog af Harald Kier udgivet i 1913.

128/49	Niels Michelsen, husbond på Biernemark på Tåsinge Svendborg amt	
Født	Ca. 1736	
Døbt	Ingen data	
Konfirmeret	Ingen data	
Gift	1. gang Hustrus navn ukendt, død i april 1780	
	2. gang i 1783 i Bregninge kirke	
	Birthe Hansdatter	
Død	6. marts 1801 i Svendborg	
Begravet	9. marts 1801 fra St. Nicolai kirke i Svendborg	
Forældre	(256/97) Michel	
	Født	
	Død	
	(256/98) Navn ikke fundet	
	Født	
	Død	
Børn	far: Niels Michelsen Hans Nielsen Anders Nielsen	mor: Birthe Hansdatter f. 1785 d. f. 1787 d. 28. august 1831

Søskende

Niels Michelsen blev født i 1736. Der findes ingen kirkebog for Bregninge kirke for perioden 1733 til 1773. Ifølge folketællingen i 1787 var Niels det år 51 år gammel. Niels blev husmand i Bregninge på Tåsinge.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende i Niels Michelsens gård på Tåsinge:

Niels Michelsen	51 år	gift	husbond og daglejer
Birthe Hansdatter	32 år	gift	madmoder
Hans Nielsen	2 år		barn af andet ægteskab
Anders Nielsen	1 år		barn af andet ægteskab

Det ses, at Niels Michelsen har været gift en gang før sit ægteskab med Birthe Hansdatter. Hustruens navn er ikke fundet men i Bregninge kirkebog er noteret, at Niels Michelsens hustru blev begravet 4. påskedag 1780.

Ved folketællingen i 1801 for Svendborg amt, Sunds, Svendborg Købstad, boede der følgende i et hus i Brogade:

Michel Nielsen	35 år	gift	husbond, købmand og skipper
Johanne Cathrine	24 år	gift	hans kone
Maren Kirstine Michelsdatter	6 år		datter
Niels Clausen Michelsen	4 år		søn
Marie Cathrine Michelsdatter	2 år		datter
Niels Michelsen	67 år	enkem.	husbondens far
Christine Clausdatter	16 år		tjenestepige

Niels Michelsen nævnt i denne folketælling kunne være den samme som blev nævnt i folketællingen i 1787. Nu enkemand boende hos sin søn Michel Nielsen. Der er ikke fundet andre i Svendborg amt med navnet Niels Michelsen som passer på denne alder. Så hvis ikke at han var død tidligere er der mulighed for at det er Niels Michelsen.

Aldersmæssigt kunne Michel Nielsen, også nævnt i denne folketælling være Niels Michelsens søn fra første ægteskab.

Niels Michelsen døde i Svendborg den 6. marts 1801 og blev begravet fra St. Nicolai kirke den 9. marts. I kirkebogen er noteret, at Niels ved sin død var skipper.

128/50	Birthe Hansdatter fra Bregninge på Tåsinge, Svendborg amt
Født	1755 i Bregninge
Døbt	Ingen data
Konfirmeret	Ingen data
Gift	1782 i Bregninge kirke Niels Michelsen
Død	Mellem 1787 og 1801
Begravet	
Forældre	(256/49) Hans Født Død
	(256/50) Navn ikke fundet Født Død

Søskende

Birthe Hansdatter blev født i 1755 i Bregninge. Hun var i sit ægteskab gift med Niels Michelsen.

128/51	Herman Nicolaisen, husmand i Troense på Tåsinge, Svendborg amt		
Født	1733		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	1. g. Maren Nielsdatter 2. g. 24. oktober 1795 i Bregninge kirke Anne Pedersdatter		
Død	22. oktober 1814 i Troense		
Begravet	26. oktober 1814 på Bregninge kirkegård		
Forældre	(256/101) Nicolai Født Død		
	(256/102) Født Død		
Børn	Mette Hermansdatter	f. 29. oktober 1795	d. 15. sept. 1833
Søskende	Karsten Nicolaisen	f. 1725	d. 15. dec. 1805
	Sidsel Nicolaisdatter	f. 1726	d. 23. nov. 1817

Herman Nicolaisen blev født i 1732. Herman var husmand i Troense. Han blev gift første gang med Maren Nielsdatter. Maren blev født i 1721.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende på Hermans husmandssted i Troense:

Herman Nicolaisen	54 år	gift	husbond, daglejer
Maren Nielsdatter	68 år	gift	madmoder

Der er ikke fundet børn fra første ægteskab.

Herman blev gift anden gang den 24. oktober 1795 i Bregninge kirke med Ane Pedersdatter. Forlover var; Milbrand og Niels Rasmussen. Herman var da 62 år

Ved folketællingen i 1801 boede der følgende på Hermans husmandssted i Troense:

Herman Nicolaisen	68 år	gift	husmand mad jord og daglejer
Ane Pedersdatter	40 år	gift	hans kone
Mette Hermansdatter	5 år		deres datter

Herman og Anes barn Mette var enebarn.

Herman døde i Troense den 22. oktober 1814 i en alder af 82 år og blev bisat fra Bregninge kirke den 26. oktober.

Søskende

Karsten Nicolaisen blev født i 1725. Han blev trolovet den 19. søndag efter trinitatis i 1775 og viet den 1. søndag i advent med Ane Rasmusdatter. Forlover var: Peder Christensen og Herman Nicolaisen.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende på Karstens ejendom i Troense:

Karsten Nicolaisen	54 år	gift	husbonde og staaderkonge
Ane Rasmusdatter	55 år	gift	madmoder
Erich Carstensen	17 år		Karstens søn af første ægteskab
Lars Carstensen	14 år		Karsten søn af første ægteskab
Morten Erichsen	35 år	gift	Anes søn af første ægteskab, sømand
Ane Marie Persdatter	26 år	gift	Mortens kone
Ane Margrete Mortensdatter	1 år		deres barn

Ved folketællingen i 1801 er noteret følgende for Karsten Nicolaisen:

Karsten Nicolaisen	76 år	gift	husmand og staaderkonge
Anne Rasmusdatter	65 år	gift	hans kone

En staaderkonge var en slags lokal politibetjent i datidens sogne, som for sit hverv blev betalt med naturalier af sognet beboere. Udover den faste årlige ” løn”, blev der også udbetalt bonus for hver anholdt person.

Karsten Nicolaisen døde i Troense den 15. december 1805 i en alder af 80 år. Ane Rasmusdatter døde den 8. november 1809 i Troense i en alder af 73 år.

Sidsel Nicolaisdatter blev født i 1726. Hun døde som fattiglem den 23. november 1817 i Troense i en alder af 91 år. Sidsel blev begravet den 30. november. Præsten har noteret, at hun var enke efter indsidder Johan Meyer i Troense.

128/52 Anne Pedersdatter fra Bregninge, Svendborg amt

Født 1761
Døbt
Konfirmeret
Gift 24. oktober 1795 i Bregninge kirke
 Herman Nicolaisen
Død 20. august 1819 i Troense
Begravet 23. august på Bregninge kirkegård

Forældre (256/103) Peder

Født

Død

(256/104)

Født

Død

Søskende

Anne Pedersdatter

128/53 Hans Jensen, husmand i Tved, Svendborg amt

Født 1750 i Skårup
 Døbt 23. august 1750 i Skårup kirke
 Konfirmeret
 Gift
 Anne Margrete Marcusdatter
 Død 27. juni 1803 i Tved
 Begravet 30. juni 1803 på Tved kirkegård

Forældre (256/105) Jens Jensen

Født
 Død

(256/106) Navn ikke fundet

Født
 Død

Børn	Jens Hansen	f. 2. dec. 1781	d.
	Ane Hansdatter	f. 1791	d.
	Rasmus Hansen	f. 13. februar 1794	d. 12. april 1866
	Karen Hansdatter	f. 1797	d.
	Hans Hansen	f. 1799	d.

Det er sandsynligt, at der er født børn i perioden fra 1781 til 1791, og måske også efter 1799.

Søskende

Hans Jensen blev født i Skårup i 1750 og døbt i kirken den 23. august. Hans blev ved dåben båret af Knud X hustru fra Svendborg. Faddere var: Peder X, Hans Jensen, Jens Pedersen og Niels Povelsen, alle fra Skårup samt Johanne Lauritsdatter fra Åby.

Ved folketællingen i 1787 for Tved by boede Hans Jensens familie på Bjørnemose gods:

Peder Jørgensen	71 år	gift	mand, husmand og går i dagleje
Maren Pedersdatter	50 år	gift	kone
Hans Jensen	37 år	gift	mand, inderste, dagleje og national soldat
Anne Grethe Marcusdatter	27 år	gift	kone
Jens Hansen	6 år		deres barn

Ved folketællingen i 1801 for Tved by boede der følgende hos Hans Jensen:

Hans Jensen	52 år	gift	mand, inderste og går i dagleje
Grete Marcussen	40 år	gift	kone
Ane Hansdatter	10 år		deres barn
Rasmus Hansen	7 år		deres barn
Karen Hansdatter	4 år		deres barn
Hans Hansen	2 år		deres barn

Hans Jensen døde i Tved den 27. juni 1803 i en alder af 54 år. Han blev begravet på Tved kirkegård den 30 juni.

128/54	Anne Margrete Marcusdatter fra Tved, Svendborg amt		
Født	29. januar 1761 i Tved		
Døbt	1. februar 1761 i Tved kirke		
Konfirmeret	Fastelavns søndag 1776		
Gift	Hans Jensen fra Tved		
Død	15. juli 1836 på hospital i Tved		
Begravet	20. juli 1836 på Tved kirkegård		
Forældre	(256/107) Marcus Gregersen Døbt 22. september 1724 Død 17. december 1804 i Tved		
	(256/108) Birthe Pedersdatter Født 1720 Død 1. december 1804 i Tved		
Halvsøskende	mor: Anna Nielsdatter		
	Rasmus Marcussen	f. 21. marts 1749	d.
	Karen Marcusdatter	f. 21. marts 1749	d.
Søskende	mor: Birthe Pedersdatter		
	Kirsten Marcusdatter	f. 24. dec. 1754	d. 6. januar 175
	Peder Marcussen	f. 01. januar 1756	d.
	Karen Marcusdatter	f. 01. maj 1767	d. 12. jan. 1834

Anne Margrete Marcusdatter blev født i Tved den 29. januar 1761 og døbt i Tved kirke den 1. februar. Anne Margrethe blev ved dåben båret af Erich X-gaards hustru Karen Pedersdatter. Faddere var: Lars Erichsen, X Xgård, Peder Knudsen, Hans Stevnings hustru, alle fra Tved

I de første år Anne Margrete og Hans var gift, boede de i hus sammen med Peder Jørgensen og dennes kone Maren Pedersdatter, se 128/53. Det antages, at Maren Pedersdatter var Anne Margretes moster, da hun har samme efternavn som Anne Margretes mor.

Anne Margrete døde den 15. juli 1836, hvor hun boede på hospitalet. Hun blev 75 år. Anne Margrete blev begravet på Tved kirkegård den 20. juli.

Halvsøskende

Rasmus Marcussen og Karen Marcusdatter blev født i Holmdrup den 21. marts 1749 og døbt i Tved kirke den 23. marts. Deres mor var Anna Nielsdatter. Ved dåben i kirken oplyste Anna, at børnenes far var Marcus Gregersen, tjenende som landsoldat på Magaard i Skårup sogn. Der er ikke noteret nogen gud moder eller faddere i kirkebogen ved deres dåb.

Søskende

Kirsten Marcusdatter blev født i Tved juleaften den 24. dec. 1754 kl. 6 og døbt i kirken den 27. Faddere var Lars Christensen og Christopher og dennes hustru og Lars Jensen Smed i Tved. Kirsten blev ved dåben båret af Johanne Rasmusdatter.

Kirsten fik et kort liv. Hun døde 14 dage gammel den 6. januar 1755

Peder Marcussen blev født den 1. januar 1756 kl. 7 om aftenen og døbt i Tved kirke den 3. januar. Faddere ved dåben var; Peder Gregersen, Peder Baj og Jacob Povelsen, alle ungarle fra Tved. Barnet blev båret til dåben af Mads Ambus præstekone og Anna Knudsdatter gik hos.

Karen Marcusdatter blev født i Heldager den 1. maj 1767 og døbt i Tved kirke den 3. maj. Barnet blev båret til dåben af Karen Madsdatter, tjenende Rasmus Jacobsen i Svendborg. Faddere var; Peder Jørgensen, Rasmus Diderichsen, Claus Povelsen og Jens Povelsen, fra Heldager.

128/55 Frands Pedersen, husmand i Ulbølle, Svendborg amt

Født 1745
 Døbt
 Konfirmeret
 Gift
 Dødt 6. august 1813 i Ulbølle
 Begravet 8. august 1813 på Ulbølle kirkegård

Forældre (256/109) Peder

Født

Død

(256/110) Navn ikke fundet

Født

Død

Børn	Hans Frandsen	f. 1778	d. 13. juni 1844
	Mette Marie Frandsdatter	f. 1781	d.
	Karen Frandsdatter	f. 5. december 1785	d. 15. juni 1878
	Peder Frandsen	f. 1789	d.
	Jørgen Frandsen	f. 1791	d.
	Zacharias Frandsen	f. 1794	d.

Søskende

Frands Pedersen. Ved folketællingen i 1787 boede der følgende i Frands Pedersen og Dorthe Hansdatters hus i Ulbølle:

Frands Pedersen	42 år	gift	bonde og husmand
Dorthe Hansdatter	35 år	gift	kone
Hans Frandsen	9 år		deres barn
Mette Marie Frandsdatter	6 år		deres barn
Karen Frandsdatter	2 år		deres barn

Ved folketællingen i 1801 boede der følgende i Frands Pedersens hus i Ulbølle:

Frands Pedersen	56 år	gift	husmand med jord og daglejer
Dorthe Hansdatter	48 år	gift	kone
Peder Frandsen	12 år		deres barn
Jørgen Frandsen	10 år		deres barn
Zacharias Frandsen	7 år		deres barn

Frands Pedersen døde i Ulbølle den 6. august 1813 i en alder af 68 år. Han blev bisat fra Ulbølle kirke den 8. august.

128/56 **Dorthe Hansdatter**
Født 1752
Døbt
Konfirmeret
Gift

Frands Pedersen
Død 9. maj 1827 i Ulbølle
Begravet 15. maj 1827 på Ulbølle kirkegård

Forældre (256/111) Hans
 Født
 Død

 (256/112) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Dorthe Hansdatter blev født i 1752.

Dorthe døde i Ulbølle den 9. maj 1827, 74 år gammel. Præsten har noteret følgende; Dorthe Hansdatter, almissem, enke efter afdøde husmand Frands Pedersen, Ulbølle.

128/57 **Hans**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (256/113) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/114) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Børn **Anders Hansen** f. d.

Søskende

Hans

128/58 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Hans

Død
Begravet

Forældre (256/115) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/116) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

128/59	Jørgen Rasmussen, husmand i Hasmark, Odense amt		
Født	1735 i Norup		
Døbt	20 marts 1735 i Norup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	1. g. Johanna Jensdatter		
	2. g. Kirstine Marie Nielsdatter		
Død	1801 i Norup		
Begravet	13. december 1801 på Norup kirkegård		
Forældre	(256/117) Rasmus Olsen		
	Født		
	Død		
	(256/118) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Johanne Jørgensdatter	d. 22. april 1791	d. 7. august 1851
Søskende			

Jørgen Rasmussen blev født i Norup sogn i 1735 og døbt i kirken Dom Latare, midtfaste, som er 4. søndag i fasten. I 1735 var det den 20. marts. Jørgen blev ved dåben båret af Mademoselle Brandt. Faddere var: Lars, Sørensen, Karen Jørgensdatter og Larsen.

Jørgen Rasmussen var ved folketællingen i 1787 for Hasmark by gift med Johanna Jensdatter.

Jørgen Rasmussen	53 år	gift	bonde og husmand
Johanna Jensdatter	72 år	gift	hans kone

Ved folketællingen i 1801 for Hasmark by var Jørgen Rasmussen gift med Kirstine Marie Nielsdatter.

Jørgen Rasmussen	68 år	gift	husmand med jord
Kirstine Marie Nielsdatter	40 år	gift	hans kone
Johanne Jørgensdatter	10 år		deres barn
Mads Kristensen Rytter	67 år	gift	indsidder, lever af almisse
Karen Rasmusdatter	54 år	gift	hans kone

Jørgen Rasmussen døde i december 1801 og blev bisat fra Norup kirke den 13. december. Hans enke Kirsten Marie blev gift året efter, se 128/60.

128/60	Kirstine Marie Nielsdatter
Født	1761 i Norup
Døbt	
Konfirmeret	
Gift	1. g. Jørgen Rasmussen 2. g. 7. maj 1802 i Norup kirke Jørgen Sørensen husmand i Hasmark
Død	11. september 1831 i Hasmark
Begravet	16. september 1831 på Norup kirkegård
Forældre	(256/119) Niels Født Død
	(256/120) Navn ikke fundet Født Død

Søskende

Kirsten Marie Nielsdatter var ved folketællingen i 1801 gift med husmand Jørgen Rasmussen. Kirsten var dengang 40 år og deres datter Johanne 10 år.

Efter Jørgen Rasmussens død blev Kirsten Marie i foråret 1802 forlovet med Jørgen Sørensen. De blev viet i Norup kirke den 7. maj samme år. Jørgen Sørensens forlover var Poul Sørensen og Kirsten Maries forlover var Peder Ovesen.

Ved folketællingen i 1801 var Jørgen Sørensen avlskarl på Anderupgården i Lumby, en selvejergård under Holstenschus gods.

Kirsten Marie døde 71 år gammel den 11. september 1831 og blev bisat den 16. september.

Jørgen Sørensen døde den 17. november 1833 og blev bisat fra Norup kirke den 24. november.

128/61	Niels Juel Jørgensen, gårdmand i Egense, Svendborg amt		
Født	1760 i Egense		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Kirsten Jespersdatter		
Død			
Begravet			
Forældre	(256/121) Jørgen		
	Født		
	Død		
	(256/122) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Jytte Nielsdatter	f. 1784	d.
	Jørgen Nielsen	f. 1786	d.
	Anna Nielsdatter	f. 1788	d.
	Peder Nielsen	d. 14. februar 1790	d. efter 1845
	Kirstine Nielsdatter	f. 1792	d.
	Rasmus Nielsen	f. 1795	d.
	Margrethe Dorothea Nielsdatter	f. 1797	d.
	Kirsten Nielsdatter	f. 1800	d.
Søskende			

Niels Jørgensen blev født i Egense.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende på deres gård i Skousbo by, Egense:

Niels Jørgensen	27 år	gift	bonde og gårdmand
Kirsten Jespersdatter	28 år	gift	madmoder
Jytte Nielsdatter	3 år		deres barn
Jørgen Nielsen	1 år		deres barn
Hans Jensen	22 år	ugift	tjenestefolk
Niels Pedersen	12 år		tjenestefolk
Anne Jespersdatter	22 år	ugift	tjenestefolk

Ved folketællingen i 1801 boede der følgende hos Niels:

Niels Jørgensen	41 år	gift	inderste, går i dagleje og nyder almisse
Kirsten Jespersdatter	43 år	gift	hans kone
Anna Nielsdatter	13 år		deres barn
Peder Nielsen	11 år		deres barn
Kirstine Nielsdatter	9 år		deres barn
Rasmus Nielsen	6 år		deres barn
Margrethe Dorothea Nielsdatter	4 år		deres barn
Kirsten Nielsdatter	1 år		deres barn

128/62 Kirsten Jespersdatter

Født 1758

Døbt

Konfirmeret

Gift

Niels Jørgensen

Død

Begravet

Forældre (256/123) Jesper

Født

Død

(256/124) navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Anne Jespersdatter

f. 1765

d.

Mette Jespersdatter

f. 1768

d.

Kirsten Jespersdatter

128/63**Meyer**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Død

Begravet

Forældre

(256/125) Navn ikke fundet

Født

Død

(256/126) Navn ikke fundet

Født

Død

Børn

Frederikke Magdalene Meyer f. 1787

d. efter 1860

Søskende

Meyer

128/64 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Meyer

Død
Begravet

Forældre (256/127) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/128) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

256/65 **Lars Hansen fra Tågerød, Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/129) Hans
 Født
 Død

 (512/130)
 Født
 Død

Børn **Anders Larsen** d. 9. februar 1738 b. 14. sept. 1787

Søskende

Lars Hansen

256/66 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Lars Hansen fra Tågerød

Død
Begravet

Forældre (512/131)
 Født
 Død

 (512/132)
 Født
 Død

Søskende

256/67 **Christen Knudsen fra Haugaard, Vigerslev sogn, Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/133) Knud
 Født
 Død

 (512/134)
 Født
 Død

Børn **Maren Christensdatter** d. 18. august 1743 b. 17. august 1807

Søskende

Christen Knudsen

256/68 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Christen Knudsen fra Haugaard

Død
Begravet

Forældre (512/135)
 Født
 Død

 (512/136)
 Født
 Død

Søskende

256/69 **Hans Nielsen fra Tving ved Fraugde Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/137) Niels
 Født
 Død

 (512/138)
 Født
 Død

Børn **Jørgen Hansen** d. 1738 d.

Søskende

Hans Nielsen

256/70 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Hans Nielsen fra Tving

Død
Begravet

Forældre (512/139)
 Født
 Død

 (512/140)
 Født
 Død

Søskende

256/71 **Anders Pedersen, Tving ved Fraugde Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/141) Peder
 Født
 Død

 (512/142)
 Født
 Død

Børn **Karen Andersdatter** d. 20. marts 1735 d.

Søskende

Anders Pedersen

256/72 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Anders Pedersen

Død

Begravet

Forældre (512/143)

Født

Død

(512/144)

Født

Død

Søskende

256/73 **Jørgen Rasmussen fra Fraugde Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
Navn ikke fundet
Død
Begravet
Forældre (512/145) Rasmus
Født
Død
(512/146)
Født
Død
Børn **Hans Jørgensen** d. 14. april 1737 d. 18. januar 1809
Søskende

Jørgen Rasmussen

256/74 Navn ikke fundet

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jørgen Rasmussen

Død

Begravet

Forældre (512/147)

Født

Død

(512/148)

Født

Død

Søskende

256/75	Ole Nielsen		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/149) Niels		
	Født		
	Død		
	(512/150)		
	Født		
	Død		
Børn	Anna Maria Olesdatter	d. 24. juni 1743	d. 3. januar 1819
Søskende			

Ole Nielsen: Nogle kilder bruger navnet Ole andre Oluf.

256/76 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Ole Nielsen

Død

Begravet

Forældre (512/151)

Født

Død

(512/152)

Født

Død

Søskende

256/77 **Hans Larsen fra Birchum Odense amt**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/153) Lars
 Født
 Død

 (512/154)
 Født
 Død

Børn **Niels Hansen** d. 23. august 1722 b. 23. dec. 1789

Søskende

Hans Larsen

256/78 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Hans Larsen fra Birchum

Død
Begravet

Forældre (512/155)
 Født
 Død

 (512/156)
 Født
 Død

Søskende

256/79	Niels Jacobsen Smed fra Birchum Odense amt		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/157) Jacob		
	Født		
	Død		
	(512/158)		
	Født		
	Død		
Børn	Karen Nielsdatter	d. 4. april 1734	d. 6. nov. 1813
Søskende	Anders Smed	f.	d.

Niels Jacobsen Smed var Karen Nielsdatters far. Da Karen blev gift med Niels Hansen var den en forlover Anders Smed. Det kunne være Niels Smeds bror. I kirkebogen kaldes Niels mest for "Niels Smed".

256/80 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Niels Jacobsen Smed fra Birchum

Død
Begravet

Forældre (512/159)
 Født
 Død

 (512/160)
 Født
 Død

Søskende

256/81 **Jørgen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/161)
 Født
 Død

 (512/162)
 Født
 Død

Børn **Christen Jørgensen** f. 1727 d. efter 1787

Søskende

Jørgen

256/82 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jørgen

Død

Begravet

Forældre (512/163)

Født

Død

(512/164)

Født

Død

Søskende

256/83 **Christen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/141)
 Født
 Død

 (512/142)
 Født
 Død

Børn **Maren Christensdatter** f. 1735 d. efter 1787

Søskende

Christen

256/84 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christen

Død

Begravet

Forældre (512/167)

Født

Død

(512/168)

Født

Død

Søskende

256/85**Mads**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre

(512/169)

Født

Død

(512/170)

Født

Død

Børn

Jens Madsen

f. 1738

b. 29. nov. 1807

Søskende

Mads

256/86 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Mads

Død

Begravet

Forældre (512/171)

Født

Død

(512/172)

Født

Død

Søskende

256/87 **Christen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/173)
 Født
 Død

 (512/174)
 Født
 Død

Børn **Johanne Christensdatter** f. 1740 b. 20. dec. 1812

Søskende

Christen

256/88 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christen

Død

Begravet

Forældre (512/175)

Født

Død

(512/176)

Født

Død

Søskende

256/89	Søren Hellesen, fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt		
Født	1723 i Skårup		
Døbt	26. september 1723 i Skårup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	23. juli 1744 i Skårup kirke		
	Maren Christophersdatter		
Død	1799 i Skårup		
Begravet	4. januar 1799 på Skårup kirkegård		
Forældre	(512/177) Helle Sørensen Møller		
	Døbt 13. august 1693 i Skårup kirke		
	Beg. 15. februar 1742 på Skårup kirkegård		
	(512/178) Maren Rasmusdatter		
	Født		
	Død		
Børn	Helle Sørensen	d. 13. dec. 1744	d.
	Lisbeth Sørensdatter	d. 20. feb. 1746	d.
	Maren Sørensdatter	d. 13. aug. 1747	d.
	Anna Sørensdatter	d. 23. feb. 1749	d.
	Anna Sørensdatter	d. 10. okt. 1751	d.
	Niels Sørensen	d. 05. maj 1754	b. 18. nov. 1759
	Hans Sørensen	d. 14. dec. 1755	d.
	Jørgen Sørensen	d. 11. dec. 1757	d.
	Karen Sørensdatter	d. 24. juni 1759	d.
	Anna Katrine Sørensdatter	d. 06. apr. 1761	d.
	Hans Sørensen	d. 05. juni 1763	d. efter 1801
	Jens Sørensen	d. 02. feb. 1766	d.
Søskende	Johanne Hellesdatter	f. 1715	d. 26. apr. 1790
	Søren Hellesen	f. 1718	d. 1722
	Peder Hellesen	f. 1725	d.
	Erich Hellesen	d. 15. maj 1729	d.
	Erich Hellesen	d. 23. sept. 1731	d. 4. feb. 1793
	Karen Hellesdatter	d. 24. juni 1736	d.

Søren Hellesen blev født i Skårup og døbt den 26. september 1723 i Skårup kirke. Søren blev trolovet den 24. juni 1744 og gift den 23. juli.

Ved Folketællingen i 1787 boede Søren og Maren i Skårup by.

Søren Hellesen	64 år	gift	husmand og daglejer
Maren Christophersdatter	64 år	gift	hans kone

Søren døde i 1799 i Skårup og blev begravet på Skårup kirkegård den 4. januar

Søskende

Johanne Hellesdatter blev født på Klingstrup Mølle i 1715. Johanne blev gift med Rasmus Frederiksen, møller i Hesselager. Rasmus blev født i 1710. Johanne og Rasmus fik følgende børn:

*Frederich Rasmussen	1737	1802
*Niels Rasmussen	1739	1821
*Karen Rasmusdatter	1740	1778
*Sissel Rasmusdatter	1743	1820
*Maren Rasmusdatter	1745	1776
*Anna Rasmusdatter	1746	1814
*Sophie Rasmusdatter	1749	

Johanne døde i Skårup den 26. april 1790

Søren Hellesen fik et kort liv. Han blev født i 1718 i Skårup og døde som 4 årig i 1722.

Peder Hellesen fra Klingstrup Mølle blev født i 1725. Peder blev den 16. november 1756 trolovet med Barbara Hansdatter fra Skårupør i Skårup kirke. Peder og Barbara blev gift den 3. februar 1757 i Skårup kirke.

Ved folketællingen i 1787 for Skårup boede der følgende på Peder Hellesens husmandssted:

Peder Hellesen	62 år	gift	selvejer husmand, har 1 tønne hartkorn
Margrethe Nielsdatter	44 år	gift	hans kone
Rasmus Pedersen	17 år		hans barn af første ægteskab
Sidsel Pedersdatter	9 år		hans barn af første ægteskab

Peder Hellesens første kone Barbara død er ikke fundet i Skårup. Peder blev gift den 3. marts 1762 i Skårup kirke Margrethe Nielsdatter fra Holmdrup.

Erich Hellesen blev født i 1729 og døbt i Skårup kirke den 15. maj. Erich fik et kort liv, da han døde før september 1731.

Erich Hellesen blev født i 1731 og døbt i Skårup kirke den 23. september. Erich og hans hustru blev fæstemøller på Klingstrup Mølle. Ved folketællingen i 1787 for Skårup boede der følgende på Klingstrup Mølle:

Erich Hellesen	56 år	gift	fæste møller
Maren Nielsdatter	42 år	gift	fæste møller
Maren Erichsdatter	18 år	ugift	deres datter
Helle Erichsen	17 år		deres søn
Peder Erichsen	11 år		deres søn
Hans Knudsen	33 år	ugift	tjeneste kusk

Erich Hellesen døde på Klingstrup Mølle den 4. februar 1793 i en alder af 62 år. Erich blev begravet på Skårup kirkegård den 8. februar.

Karen Hellesdatter blev født i 1736 på Klingstrup Mølle og døbt den 24. juni 1736 i Skårup kirke.

Karen blev i sit første ægteskab gift den 18. oktober 1762 i Skårup kirke med Rasmus Nielsen fra Øster Åby.

Karen blev i sit andet ægteskab gift i Skårup kirke den 15. april 1785 med Rasmus Hansen, ladefoged på Klingstrup. Ved folketællingen i 1787 for Skårup, Øster Åby boede der følgende på deres ejendom:

Rasmus Hansen	45 år	gift	bonde og gårdbeboer
Karen Hellesdatter	51 år	gift	hans kone
Niels Rasmussen	20 år	ugift	hendes barn af første ægteskab
Karen Rasmusdatter	17 år		hendes barn af første ægteskab
Jørgen Povelsen	14 år		mandens brodersøn

256/90 Maren Christophersdatter fra Skårup Svendborg amt

Født 1723 i Skårup
Døbt 19. december 1723 i Skårup kirke
Konfirmeret Ingen data
Gift 23. juli 1744 i Skårup kirke
Søren Hellesen
Død 1795 i Skårup
Begravet 12. april 1795 på Skårup kirkegård

Forældre (512/179) Christopher Dam

Født

Død

(512/180)

Født

Død

Søskende

Maren Christophersdatter blev født i 1723. Maren døde i 1795 i en alder af 68 år og blev begravet på Skårup kirkegård den 12. april.

256/91	Anders Jørgensen fra Åby/Skårup Svendborg amt		
Født	1737 i Åby / Skårup		
Døbt	15. december 1737 i Vejstrup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	7. januar 1761 i Skårup kirke Anna Magrethe Jensdatter		
Død	1782 på Hospitalet i Skårup		
Begravet	27. juli 1782 på Skårup kirkegård		
Forældre	(512/181) Jørgen Pedersen i Åby, Skårup sogn		
	Født		
	Død		
	(512/182)		
	Født		
	Død		
Børn	Sidsel Andersdatter	d. 08. februar 1762	d.
	Maren Andersdatter	d. 20. marts 1763	d.
	Dødfødt	f. 1765	d. 1765
	Johanne Andersdatter	d. 01.marts 1767	d. 1. juni 1835
	Jørgen Andersdatter	d. 01.april 1770	d.
Søskende			

Anders Jørgensen blev født i Åby i 1737 og døbt i Vejstrup kirke den 3. søndag i advent, den 15. december. Grunden til dåb i Vejstrup var præstemangel i Skårup.

256/92	Anna Magrethe Jensdatter fra Åby, Skårup Svendborg amt		
Født	1736 i Åby /Skårup sogn		
Døbt	11. marts 1736 i Skårup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	7. januar 1761 i Skårup kirke Anders Jørgensen fra Åby/Skårup sogn		
Død	1772 i Åby		
Begravet	10. maj 1772 på Skårup kirkegård		
Forældre	(512/181) Jens Rasmussen fra Åby Født Død		
	(512/182) Født Død		
Søskende	Kirstine Jensdatter	d. 11. marts 1736	d.

Anna Magrethe Jensdatter blev født som tvilling i 1736 og døbt i Skårup kirke den 11. marts. I kirkebogen har præsten noteret. ”Jens Rasmussens tvilling piger døbt i Skårup kirke den 11. marts 1736. Kirstine blev dåben båret af Patronens frue på Klingstrup og Anna Magrethe blev båret af min kone (skrevet af præsten).

Faddere ved dåben var: Hans, Michael Nielsen, Peder, gamle Niels Jørgensen, Mons. Hans og Jørgen Bøg, samt pigen fra Klingstrup Mademoiselle Ellen Brun. Desuden Michael Nielsens kone og Niels Jørgensens kone.

256/93 **Jacob**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/185)
Født
Død

 (512/186)
Født
Død

Børn **Povel Jacobsen** f. 1744 d. efter 1801

Søskende

Jacob

256/94 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jacob

Død

Begravet

Forældre (512/187)

Født

Død

(512/188)

Født

Død

Søskende

256/95	Niels		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/189)		
	Født		
	Død		
	(512/190)		
	Født		
	Død		
Børn	Anna Nielsdatter	f. 1748	d.
	Maren Nielsdatter	f. 1750	d. 18. februar 1837
	Dorothea Kristine Nielsdatter	f. 1751	d.
	Christiane Nielsdatter	f.	d.
Søskende			

Niels

256/96 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Niels

Død

Begravet

Forældre (512/191)

Født

Død

(512/192)

Født

Død

Søskende

256/97 **Michel**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/193)
 Født
 Død

 (512/194)
 Født
 Død

Børn **Niels Michelsen** f. ca. 1736 d. 6. marts 1801

Søskende

Michel

256/98 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Michel

Død

Begravet

Forældre (512/195)

Født

Død

(512/196)

Født

Død

Søskende

256/99 **Hans**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/197)
Født
Død

 (512/198)
Født
Død

Børn **Birthe Hansdatter** f. 1755 d.

Søskende

Hans

256/100 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Hans

Død

Begravet

Forældre (512/199)

Født

Død

(512/200)

Født

Død

Søskende

256/101 **Nicolai**

Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/201)
Født
Død

 (512/202)
Født
Død

Børn Karsten Nicolaisen f. 1725 d. 15. dec. 1805
 Sidsel Nicolaisdatter f. 1726 d. 23. nov. 1817
 Herman Nicolaisen f. 1732 d. 22. okt. 1814
 Det er muligt, at Nicolai og hans kone havde flere børn end ovennævnte 3.

Søskende

Nicolai

256/102 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Nicolai

Død

Begravet

Forældre (512/203)

Født

Død

(512/204)

Født

Død

Søskende

256/103 **Peder**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/205)
 Født
 Død

 (512/206)
 Født
 Død

Børn **Anne Pedersdatter** f. 1761 d. 20. august 1819

Søskende

Peder

256/104 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Peder

Død

Begravet

Forældre (512/207)

Født

Død

(512/208)

Født

Død

Søskende

256/105 **Jens Jensen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/209)
 Født
 Død

 (512/210)
 Født
 Død

Børn **Hans Jensen** f. 1749 d.

Søskende

Jens Jensen

256/106 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jens Jensen

Død

Begravet

Forældre (512/211)

Født

Død

(512/212)

Født

Død

Søskende

256/107	Marcus Gregersen, husmand og landsoldat i Tved, Svendborg amt		
Født	1724 i Tved		
Døbt	22. september 1724 i Tved kirke		
Konfirmeret			
Gift	1. g. 1749 i Holmdrup Kæreste med Anna Nielsdatter		
	2. g. 27. juni 1753 i Tved kirke Birthe Pedersdatter fra Tved		
Død	17. december 1804 i Tved		
Begravet	20. december 1804 på Tved kirkegård		
Forældre	(512/213) Gregers Rasmussen		
	Født		
	Død		
	(512/214)		
	Født		
	Død		
Børn	mor: Anna Nielsdatter		
	Rasmus Marcussen	f. 21. marts 1749	d.
	Karen Marcusdatter	f. 21. marts 1749	d.
	mor: Birthe Pedersdatter		
	Kirsten Marcusdatter	f. 24. dec. 1754	d. 06. januar 1755
	Peder Marcussen	f. 01. januar 1756	d.
	Anne Margrete Marcusdatter	f. 29. januar 1761	d. 15. juli 1836
	Karen Marcusdatter	f. 01. maj 1767	d. 12. jan. 1834
Søskende	Peder Gregersen	f. 1717	d.

Marcus Gregersen blev født i Tved i 1724 og døbt i Tved kirke den 22. september samme år. Simon Poulsens kone bar ham til dåben. Faddere var: Peder Smed, Rasmus Jørgensen, Rasmus Ravns kone og Rasmus Laus kone, alle fra Tved.

I 1748/49 blev Marcus kæreste med Anna Nielsdatter. Dette medførte, at tvillingerne Rasmus og Karen blev født den 21. marts 1749. Marcus var dengang landsoldat tjenende på Magaard i Skårup sogn. Forholdet mellem Anna og Marcus førte ikke til ægteskab.

Marcus Gregersen blev trolovet med Birthe Pedersdatter i Tved kirke den 4. april 1753 og gift samme sted den 27. juni 1753.

Ved sønnen Peder Marcussens dåb har præsten noteret, at Marcus Gregersen fortsat er landsoldat

Ved folketællingen i 1787 for Tved boede der følgende på Marcus gård:

Marcus Gregersen	63 år	gift	husmand og går i dagleje
Birthe Pedersdatter	64 år	gift	hans kone

Ved folketællingen i 1801 boede Marcus og Birthe hos deres datter i Tved:

Peder Olsen	36 år	gift	husmand med jord
Karen Marcusdatter	34 år	gift	hans kone
Ole Pedersen	9 år		deres barn
Ellen Pedersdatter	7 år		deres barn
Peder Pedersen	2 år		deres barn
Marcus Gregersen	80 år	gift	konens forældre, nyder almisse af sognet
Birthe Pedersdatter	80 år	gift	konens forældre, nyder almisse af sognet

Birthe døde i Tved den 1. december 1804

Marcus døde i Tved den 17. december 1804.

256/108 **Birthe Pedersdatter fra Tved, Svendborg amt**
Født 1720
Døbt
Konfirmeret
Gift 27. juni 1753 i Tved kirke
 Marcus Gregersen
Død 1. december 1804 i Tved
Begravet 4. december 1804 på Tved kirkegård

Forældre (512/215) Peder
 Født
 Død

 (512/216)
 Født
 Død

Søskende Maren Pedersdatter f. 1737 d.

Birthe Pedersdatter

256/109 **Peder**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/217)
 Født
 Død

 (512/218)
 Født
 Død

Børn **Frands Pedersen** f. 1745 d. 6. august 1813

Søskende

Peder

256/110 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Peder

Død

Begravet

Forældre (512/219)

Født

Død

(512/220)

Født

Død

Søskende

256/111 **Hans**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/221)
 Født
 Død

 (512/222)
 Født
 Død

Børn **Dorthe Hansdatter** f. 1752 d. 9. maj 1827

Søskende

Hans

256/112 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Hans

Død

Begravet

Forældre (512/223)

Født

Død

(512/224)

Født

Død

Søskende

256/113 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/225)

Født

Død

(512/226)

Født

Død

Børn

Hans

f.

d.

Søskende

256/114 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/227)

Født

Død

(512/228)

Født

Død

Søskende

256/115 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/229)

Født

Død

(512/230)

Født

Død

Børn

Søskende

256/116 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/231)

Født

Død

(512/232)

Født

Død

Søskende

256/117 **Rasmus**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/233)
 Født
 Død

 (512/234)
 Født
 Død

Børn **Jørgen Rasmussen** d. 20. marts 1735 b. 13. dec. 1801

Søskende

Rasmus

256/118 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Rasmus

Død

Begravet

Forældre (512/235)

Født

Død

(512/236)

Født

Død

Søskende

256/119 **Niels**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/237)
 Født
 Død

 (512/238)
 Født
 Død

Børn **Kirstine Marie Nielsdatter** f. 1761 d. 11. sept. 1831

Søskende

Niels

256/120 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Niels

Død

Begravet

Forældre (512/239)

Født

Død

(512/240)

Født

Død

Søskende

256/121 **Jørgen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/241)
 Født
 Død

 (512/242)
 Født
 Død

Børn **Niels Juel Jørgensen** f. 1760 d.

Søskende

Jørgen

256/122 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jørgen

Død

Begravet

Forældre (512/243)

Født

Død

(512/244)

Født

Død

Søskende

256/123	Jesper		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/245)		
	Født		
	Død		
	(512/246)		
	Født		
	Død		
Børn	Kirsten Jespersdatter	f. 1758	d.
	Anne Jespersdatter	f. 1765	d.
	Mette Jespersdatter	f. 1768	d.
Søskende			
Jesper			

256/124 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jesper

Død

Begravet

Forældre (512/247)

Født

Død

(512/248)

Født

Død

Søskende

256/125 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/249)
Født
Død

(512/250)
Født
Død

Børn

Søskende

256/126 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/251)

Født

Død

(512/252)

Født

Død

Søskende

256/127 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/253)

Født

Død

(512/254)

Født

Død

Børn

Søskende

256/128 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/255)

Født

Død

(512/256)

Født

Død

Søskende

512/177	Helle Sørensen Møller fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt		
Født	1693 på Klingstrup Mølle i Skårup		
Døbt	13. august 1693 i Skårup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	Maren Rasmusdatter		
Død	1742 i Skårup		
Begravet	15. februar 1742 på Skårup kirkegård		
Forældre	(1024/353) Søfren Hellesen Møller		
	Født		
	Død		
	(1024/354) Karen		
	Født 1652		
	Beg. 11. oktober 1717 på Skårup kirkegård		
Børn	Johanne Hellesdatter	f. 1715	d. 26. apr. 1790
	Søren Hellesen	f. 21. aug. 1718	d. 03. feb. 1722
	Søren Hellesen	d. 26. sept. 1723	b. 04. januar 1799
	Erich Hellesen	d. 15. maj 1729	d. 03. juni 1730
	Erich Hellesen	d. 23. sept. 1731	d. 04. feb. 1793
	Karen Hellesdatter	d. 24. juni 1736	d.
Søskende	Anne Sørensdatter	f. 1695	d.

Helle Sørensen Møller

Søskende

Anna Sørensdatter blev født på Klingstrup og døbt i Skårup kirke den 24. juni 1695. Anna blev gift i Skårup kirke den 5. april 1716 med Hans Pedersen

512/178 Maren Rasmusdatter fra Åby, Skårup sogn Svendborg amt

Født

Døbt

Konfirmeret Ingen data

Gift

Helle Sørensen Møller

Død

Begravet

Forældre (1024/355) Rasmus

Født

Død.

(1024/356) Navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Maren Rasmusdatter dåb og ægteskab er ikke fundet i kirkebogen for Skårup. Ej heller dåben for hendes ældste barn Johanne. Det antages, at Maren stammer fra et andet sogn end Skårup.

1024/353 Søfren Hellesen Møller fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt

Født

Døbt

Konfirmeret Ingen data

Gift

Karen

Død

Begravet

Forældre (2048/705) Helle Møller

Født

Død

(2048/706) Navn ikke fundet

Født

Død.

Børn

Helle Sørensen Møller

d. 13. aug. 1693

b. 15. feb. 1742

Anne Sørensdatter

d. 24. juni 1695

d.

Søskende

Maren Hellesdatter

f.

d.

Jørgen Hellesen

f. 1671

b. 08. maj 1740

Barbara Hellesdatter Møller

f. 1674

d.

Dødfødt

f. 1675

d. 1675

Søfren Hellesen Møller**Søskende**

Maren Hellesdatter. Marens dåb er ikke fundet i kirkebogen for Skårup, som blev påbegyndt i 1669, så hun blev født før denne dato. Dette er sandsynligt ud fra året, hvor hun blev gift.

Maren blev viet i Skårup kirke den 8. oktober 1689 med Niels Kudsk på Klingstrup. Niels Kudsk døde på Klingstrup i 1696, 28 år gammel og blev begravet på Skårup kirkegård den 15. december.

Jørgen Hellesen blev født på Klingstrup i 1671 og viet i Skårup kirke den 21. november 1697 med Karen Petersdatter fra Skårup.

Jørgen blev begravet på Skårup kirkegård den 8. maj 1740

1024/354 **Karen fra Klingstrup Mølle, Skårup Svendborg amt**
Født 1652
Døbt
Konfirmeret Ingen data
Gift
 Søfren Hellesen Møller
Død 1717 på Klingstrup Mølle i Skårup
Begravet 11 oktober 1717 på Skårup kirkegård

Forældre (2048/707)
 Født før 1632
 Død

 (2048/708)
 Født før 1632
 Død.

Søskende

Karen døde på Klingstrup Mølle i 1717 i en alder af 65 år.

Kort over Svendborg amt

Sogn Herred Amt



Kort over Odense amt

Sogn Herred Amt



Slægt og Data – DIS Danmark 2012

Anetavleskema 1 & 2 for Familien Andersen**Anetavle 1 for Familien Andersen**



128/33	Anders Larsen Gårdmand i Vigerslev	256/65	Lars Hansen i Taagerød
	Døbt 9. februar 1738 i Vigerslev kirke Beg. 14. september 1787 i Vigerslev	256/66	Navn ikke fundet
128/34	Maren Christensdatter Døbt 18. august 1743 i Vigerslev kirke	256/67	Christen Knudsen fra Haugaard, Vigerslev sogn
	Beg. 17. august 1807 på Vigerslev kirkeg.	256/68	Navn ikke fundet
128/35	Jørgen Hansen Husmand i Fraugde	256/69	Hans Nielsen fra Tving, Fraugde sogn
	Døbt 26. januar 1738 i Fraugde kirke	256/70	Navn ikke fundet
128/36	Karen Andersdatter Døbt 20. marts 1735 i Fraugde kirke	256/71	Anders Pedersen fra Tving, Fraugde sogn
		256/72	Navn ikke fundet
128/37	Hans Jørgensen Gårdmand i Neder Holluf, Fraugde sogn	256/73	Jørgen Rasmussen fra Fraugde
	Døbt 14. april 1737 i Fraugde kirke Død 18. januar 1809 i Neder Holluf	256/74	Navn ikke fundet
128/38	Anna Maria Olesdatter Døbt 24. juni 1743 i Neder Holluf	256/75	Ole Nielsen fra Neder Holluf
	Død 3. januar 1819 i Neder Holluf	256/76	Navn ikke fundet
128/39	Niels Hansen Gårdmand i Birchum, Fraugde sogn	256/77	Hans Larsen fra Birchum
	Døbt 23. august 1722 i Fraugde kirke Beg. 23. december 1789 på Fraugde kirk.	256/78	Navn ikke fundet
128/40	Karen Nielsdatter Døbt 4. april 1734 i Fraugde kirke	256/79	Niels Jacobsen Smed fra Birchum
	Død 6. november 1813 i Birchum	256/80	Navn ikke fundet
128/41	Christen Jørgensen Husmand i Brudager	256/81	Jørgen
	Født 1727 Død efter 1787	256/82	Navn ikke fundet
128/42	Maren Christensdatter Født 1735	256/83	Christen
	Død efter 1787	256/84	Navn ikke fundet
128/43	Jens Madsen Gårdmand i Simmerbøl på Langeland	256/85	Mads
	Født 1738 Beg. 29. november 1807 i Simmerbøl	256/86	Navn ikke fundet
128/44	Johanne Christensdatter Født 1740	256/87	Christen
	Beg. 20. december 1812	256/88	Navn ikke fundet
128/45	Hans Sørensen Tjenestekar i Skårup	256/89	Søren Hellesen fra Skårup Døbt 26. sept. 1723 Beg. 4. januar 1799 på Skårup kirkegård
	Døbt 5. juni 1763 i Skårup Død mellem 1801 og 1814	256/90	Maren Christophersdatter Døbt 19. dec. 1723 Beg. 12. april 1795 på Skårup kirkegård
128/46	Johanne Andersdatter Døbt 1. marts 1767 i Skårup	256/91	Anders Jørgensen fra Åby, Skårup sogn Døbt 15. dec. 1737 i Vejstrup k. Beg. 27. juli 1782 på i Skårup
	Død 1. juni 1835 i Skårup	256/92	Anna Magrete Jensdatter fra Åby, Skårup sogn Døbt 11. marts 1736 i Skårup Beg. 10. maj 1772 i Skårup
128/47	Povel Jacobsen Vognmand i Rudkøbing	256/93	Jacob
	Født 1744 Død mellem 1801 og 1834	256/94	Navn ikke fundet
128/48	Dorothea Kristine Nielsdatter Født ca. 1751	256/95	Niels
	Død mellem 1801 og 1834	256/96	Navn ikke fundet

Anetavle 2 for familien Andersen



128/49 Niels Michelsen Daglejer på Tåsinge Født ca. 1736 Død 6. marts 1801	256/97 Michel
	256/98 Navn ikke fundet
128/50 Birthe Hansdatter Født 1755 i Bregninge Død mellem 1787 og 1801	256/99 Hans
	256/100 Navn ikke fundet
128/51 Herman Nicolaisen Husmand i Troense Født 1733 Død 22. oktober 1814 i Troense	256/101 Nicolai
	256/102 Navn ikke fundet
128/52 Anne Pedersdatter Født 1761 Død 20. august 1819 i Troense	256/103 Peder
	256/104 Navn ikke fundet
128/53 Hans Jensen Døbt 23. august 1750 i Skårup kirke Død 27. juni 1803 i Tved	256/105 Jens Jensen
	256/106 Navn ikke fundet
128/54 Anne Margrete Marcusdatter Født 29. januar 1761 i Tved Død 15. juli 1836 i Tved	256/107 Marcus Gregersen Døbt 22. sept. 1724 Død 17. dec. 1804 i Tved
	256/108 Birthe Pedersdatter fra Tved Født 1720 Død 1. dec. 1804 i Tved
128/55 Frands Pedersen Husmand i Ulbølle Født 1745 Død 6. august 1813 i Ulbølle	256/109 Peder
	256/110 Navn ikke fundet
128/56 Dorthe Hansdatter Født 1752 Død 9. maj 1827 i Ulbølle	256/111 Hans
	256/112 Navn ikke fundet
128/57 Hans	256/113 Navn ikke fundet
	256/114 Navn ikke fundet
128/58 Navn ikke fundet	256/115 Navn ikke fundet
	256/116 Navn ikke fundet
128/59 Jørgen Rasmussen Husmand i Hasmark Døbt 20. marts 1735 i Norup kirke Beg. 13. december 1801 på Norup kirkeg.	256/117 Rasmus Olsen
	256/118 Navn ikke fundet
128/60 Kirstine Marie Nielsdatter Født 1761 Død 11. september 1831 i Hasmark	256/119 Niels
	256/120 Navn ikke fundet
128/61 Niels Juel Jørgensen Gårdmand i Egense Født 1760	256/121 Jørgen
	256/122 Navn ikke fundet
128/62 Kirsten Jespersdatter Født 1758	256/123 Jesper
	256/124 Navn ikke fundet
128/63 Meyer	256/125 Navn ikke fundet
	256/126 Navn ikke fundet
128/64 Navn ikke fundet	256/127 Navn ikke fundet
	256/128 Navn ikke fundet

Referencer ##

Data indsamlet på Rigsarkivet i København

Data indsamlet på Landsarkivet i Odense

Data fra Dansk Demografisk Database / Dansk Data Arkiv.

Jørgen Jensen: Diverse familie dokumenter.

Niels Dubgaard, Fiskervænget, Faaborg

Hans Andersen, Fiskervænget, Faaborg

Slægt og Data – DIS Danmark

Krak Vejviser

Bodil Lefevre Poulsen, Holbæk

Jørgen Hansen & Ingrid Lefevre Hansen, Odense

Jørn og Lise Spindler Jespersen, Brøndby

Jytte Jespersen, Sønder Fasanvej 80, København

Lokalhistorisk Arkiv i Tversted