



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Anetavle for

gastronom m.m.

Camilla Plum

(født 1956)

Samlet og udarbejdet af

Svend Aage Nielsen

Løgstør 2020

Indhold

Camilla Munk Plum	s. 03
Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder	s. 04
Mere omfattende anetavle	s. 06
Slægtskabet til forfatteren Sara Blædel	s. 41
Slægtskabet til rejsearrangøren i Herning, Ragnar Falk Lauritsen	s. 42
Slægtskabet til tv-værten Peter Ingemann	s. 43
Slægtskabet til politikeren Christian Mejdahl	s. 44
Slægtskabet til skuespilleren Mette Munk Plum	s. 45
Slægtskabet til skuespilleren Anne-Grethe Bjarup Riis	s. 46
Slægtskabet til cykelrytteren Bjarne Riis	s. 47
Slægtskabet til komponisten Poul Schierbeck	s. 48
Efterskrift	s. 49

Camilla Munk Plum

Dansk gastronom.

Camilla Plum er uddannet arkitekt, men overtog Danmarks første økologiske restaurant *Cap Horn* i Nyhavn efter sin mor.

Hun har siden 1997 drevet den økologiske gård Fuglebjerggaard i Nordsjælland sammen med sin mand Per Kølster. Fuglebjerggaard har egen gårdbutik med selvpluk af grønsager og salg af kød. (<http://www.fuglebjerggaard.dk/>)

Camilla Plum har skrevet bøger om madlavning, havebrug og bagning, og hun har lavet DR2 madprogrammerne *Boller af stål* og *Camilla Plum og den sorte gryde*. Hun er desuden foredragsholder, forfatter og madskribent for *Politiken*, og hun har lavet en række madprogrammer for Danmarks Radio.

(https://da.wikipedia.org/wiki/Camilla_Plum).

Kortfattet anetavle med oplysning om bosteder

(* betyder at slægtsforbindelsen er usikker)

Anenr.	Navn	Født	Død	Bopæl
1	Camilla Munk Plum	19.09.1956		
Forældre				
2	Niels Munk Plum	29.03.1911	07.07.1986	København
3	Anna Lise K. Henriksen	17.08.1915	23.12.1993	København
Bedsteforældre				
4	Niels Munk Plum	23.05.1882	25.12.1942	København
5	Hanne Thiele	23.10.1882	29.03.1963	København
6	Henrik Johan Henriksen	16.07.1875	04.06.1933	Korsør, Frederiksberg
7	Marie Kamilla M. Kongshaug	15.09.1880	09.03.1968	Korsør, Frederiksberg
Oldeforældre				
8	Niels Munk Plum	05.03.1841	25.11.1905	Assens
9	Agnes Nicoline C. Schoubye	18.01.1846	11.04.1935	Assens
10	Just Thiele	16.07.1843	14.04.1916	Skive, Nyborg
11	Malvina F. Raffenberg	07.11.1848	12.06.1913	Skive, Nyborg
12	Jørgen Henriksen	28.04.1829	30.01.1892	Kullerup
13	Maren Nielsen	12.07.1837	09.10.1910	Kullerup
14	Martinus Olsen Kongshaug	17.04.1850	02.05.1917	Herning
15	Ane Nielsen	15.03.1858	13.10.1937	Herning
Tipoldeforældre				
16	Niels Munk Plum	17.08.1803	18.08.1865	Hassing, Tårnby
17	Charlotte Elisabeth Blædel	16.11.1811	05.03.1893	Hassing, Tårnby
18	Peder Christian Schoubye	27.08.1806	24.02.1876	København, Aarhus
19	Ane Emilie Køpke	13.04.1806	07.02.1862	København, Aarhus
20	Just Mathias Thiele	13.12.1795	09.11.1874	København
21	Hanne Aagesen	03.12.1819	26.12.1892	København
22	Mads Emil Raffenberg	18.09.1804	27.03.1875	København
23	Anne Kirstine P. Shierbeck	19.12.1813	22.07.1867	København
24	Henrik Pedersen	17.11.1794	30.11.1864	Ørbæk
25	Johanne Hansdatter	29.03.1792	29.05.1869	Ørbæk
26	Niels Andersen	1813	eft. 1855	Ørbæk
27	Bodil Rasmussen	18.10.1800	26.02.1880	Vindinge, Ørbæk
28	Ole Amundsen Kongshaug		før 1890	Norge
29	Marie Pedersdatter	ca. 1819	13.02.1894	Norge
30	Niels Jensen Kjær	16.02.1831	30.01.1922	Herning
31	Karen Margrethe Jacobsen	22.09.1833	20.05.1909	Herning
Tip-tip-oldeforældre				
32	Frederik Plum	12.10.1760	18.01.1834	Odense
33	Marie Sophie Munk	22.12.1765	18.02.1829	Odense
34	Verner Ludvig Blædel	06.05.1783	29.03.1862	Assens
35	Anna Elisabeth Dons	25.05.1785	04.10.1855	Assens
36	Morten Andersen Schoubye		før 1834	København
37	Ane Marie Pedersen	ca. 1776	eft. 1834	København
38	Peder Gødesen Køpke	ca. 1768	25.09.1846	København
39	Nicoline Cornelia Thorsen	ca. 1782	eft. 1860	København
40	Johan Rudolph Thiele	30.01.1736	30.01.1815	København
41	Anna Koed de Hemmer	08.10.1758	11.07.1812	København
42	Nicolai Aagesen	03.05.1783	13.02.1861	København
43	Julie Augusta Drewsen	16.05.1799	27.10.1847	København

44	Jørgen Raffenberg	1766	16.09.1812	Sejerø, København
45	Anna Vincentine Kjær	06.08.1776	16.03.1851	Sejerø, København
46	Peder Christian Schierbeck	29.11.1778	01.08.1846	Helsingør
47	Christiane Marie Morell	21.06.1782	18.02.1856	Helsingør
48	Peder Henriksen	ca. 1761	04.06.1821	Ørbæk, Fyn
49	Anna C. Christiansdatter	ca. 1763	06.04.1798	Ørbæk, Fyn
50	Hans Andersen	ca. 1762	20.03.1837	Ørbæk, Fyn
51	Sophia Hedevig Nielsdatter	ca. 1769	13.12.1856	Ørbæk, Fyn
52	Anders Rasmussen	ca. 1781	16.05.1864	Ørbæk, Fyn
53	Ane Margrethe Knudsdatter	ca. 1777	28.06.1859	Ørbæk, Fyn
54	Rasmus Andersen	ca. 1759	29.01.1837	Vindinge, Fyn
55	Johanne K. Jørgensdatter	ca. 1764	13.05.1820	Vindinge, Fyn
60	Jens Enevoldsen Kjær	09.01.1801	15.02.1890	Herning
61	Anne Larsdatter	1798	07.04.1889	Herning
62	Jacob Nielsen	1798	08.08.1883	Herning
63	Mette Cathrine Andersdatter	1808	03.04.1873	Herning

Tip-3-oldeforældre

92	Ib Pedersen Skærbæk	ca. 1711	28.02.1794	Rind, Tjørring
93	Kirsten Jensdatter Olling	ca. 1735	1816	Rind, Tjørring
120	Enevold Nielsen	15.08.1764	05.01.1840	Herning
121	Mette Jensdatter	15.05.1764	08.04.1835	Herning
122	Lars Madsen Sjællænder	ca. 1766	28.02.1836	Herning, Haderup
123	Maren C. Hesselbjerg	1767	01.01.1840	Herning, Haderup
126	Anders Michelsen	25.03.1764	16.10.1824	Snejbjerg
127	Karen Nielsdatter	29.04.1770	12.08.1841	Snejbjerg

Tip-4-oldeforældre

240	Niels Enevoldsen	1725	1805	Herning
241	Mette Michelsdatter	1725	1809	Herning
246	Christen P. Hesselbjerg	1729		Tjørring
247	Esther Pedersdatter Herning	ca. 1744	1802	Tjørring

Tip-5-oldeforældre

480	Enevold Nielsen	ca. 1682	1778	Thyregod
481	Hanne Pedersdatter	ca. 1693	1750	Thyregod
482	Michel Sørensen	ca. 1692	1772	Thyregod
483	Anne Jensdatter	ca. 1695	1774	Thyregod
492	Peder C. Hesselbjerg*			Ikast
493	Magrete Christensdatter*			Ikast
494	Peder Herning			Sunds
495	Inger	ca. 1701	1772	Sunds

Tip-6-oldeforældre

960	Niels Kjærgaard			Thyregod
961	Mette Nielsdatter	ca. 1652	1732	Thyregod
962	Peder Pedersen Hoele	ca. 1666	1748	Thyregod

Tip-7-oldeforældre

1924	Peder Pedersen Hoele	ca. 1630	ca. 1699	Thyregod
1925	Johanne Pedersdatter	ca. 1643	1718	Thyregod

Mere omfattende anetavle

Forældre

2. **Niels Munk Plum**, født 29.03.1911 i København, død 07.07.1986 i København.
Cand.polyt., forskningschef i Statens Byggeforskningsinstitut. Forfatter og modstandsmand.
Aktiv på venstrefløjen og medlem af VS.
Han blev gift med Anna Lise Kongshaug Henriksen, den 17.08.1948.

Børn:

1. i **Camilla Munk Plum**, født 19.09.1956. Hun blev gift med (1) Jacob Appel Christensen. Hun blev gift med (2) Per Kølster.
3. **Anna Lise Kongshaug Henriksen**, født 17.08.1915 i Korsør, Suhrsvej 3, døbt 16.09.1915 i Korsør kirke, død 23.12.1993 i København.
Bedre kendt som **Lise Plum**.
LP voksede op sammen med tre søskende i en familie, der havde arbejdet sig op fra jævne kår til stor velstand. Faderen, der var entreprenør, skabte flere virksomheder i byggeindustrien. Fra hjemmet arvede LP interesse for æstetik, kunsthåndværk og restaurering af gamle bygninger. Hun giftede sig tidligt og fik en søn, som døde ung. I sit andet ægteskab med civilingeniør Niels Munk P. begyndte hun at uddanne sig som væver og tekstilkunstner og havde 1951-61 eget værksted. Hun var nyskabende både med teknikker og i farvevalg, hvilket bl.a. stoffet Harlekin viste. Det blev i en årrække produceret i mange farvekombinationer af Den blaa Fabrik. Hun udstillede bl.a. i New York, London, Paris og Milano og blev 1954 hædret med Dansk Kunsthåndværks Årspris. I 1962 holdt hun imidlertid op med at væve for sammen med sin ægtefælle at involvere sig i politiske aktiviteter. I begyndelsen af 1960'erne var de blandt hovedkræfterne i rekonstruktionen af Studentersamfundet, en paraplyorganisation for flere grupper på venstrefløjen og et livligt og nyskabende debatforum. Også Anti-Apartheid Komitéen og atommarchbevægelsen var de engagerede i fra begyndelsen af 1960'erne, og hjemmet i Gentofte dannede ramme om mange af aktiviteterne.
LP var en stor kender og skaber af god mad, og for sit firma Pot og Pande, som importerede køkkenredskaber af høj kvalitet, fik hun Det Danske Gastronomiske Akademis Diplom. Da hun senere solgte firmaet, gik overskuddet til nej-kampagnen mod EF i 1972. LP rådede over betydelige økonomiske midler fra den del af familiekoncernen, som hun arvede, og som ægtefællen med stor dygtighed gik ind i. I 1967 stiftede de Lise og Niels Munk Plums Fond, som støttede små og store projekter inden for fredsarbejde, international solidaritet, menneskerettigheder og økologi. Den skiftede 1981 navn til Fredsfonden og fik en mindre aflægger i Gamle Rosas Fond for Børn og Unge. Efter sin mands død i 1986 fortsatte LP de politiske aktiviteter, bl.a. i bevægelsen mod Øresundsforbindelsen. Hun oprettede endnu en fond, Økologifonden og købte et hus i Nyhavn, som kom til at rumme Fredsfonden og Økologifonden, den økologiske restaurant Cap Horn, som datteren Camilla Munk P. kom til at drive, samt en mindre bolig til hende selv. I Cap Horn arrangerede hun desuden politiske debataftener. I de sidste år, hvor hun vidste, hun var ramt af en uheldbredelig kræftsygdom, satte hun alle sejl til for at få sin formue placeret i en fond, som skulle bære navnet Enkefru Plums Fond og virke til gavn for fred, menneskerettigheder og miljø. Fonden blev en realitet i 1997. (Bente Hansen i Dansk kvindebiografisk leksikon).

Hun blev gift med (1) Axel Carl Peder Ringsted, den 28.01.1937, født 05.02.1904 på Frederiksberg, død 13.01.1983. Dr.med., Cand.med., Overkirurg på Aalborg Amtssygehus.

Hun blev gift med (2) Niels Munk Plum, den 17.08.1948.

Barn af Axel Carl Peder Ringsted:

- i **Jens Christian Ringsted**, født 1938, død ca. 1962.

Barn af Niels Munk Plum: se denne

Bedsteforældre

4. **Niels Munk Plum**, født 23.05.1882 i Assens, døbt 19.11.1882 i Nyborg kirke, død 25.12.1942. Cand.polyt., ingeniør. København.
(<https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I12062&tree=2>)

Han blev gift med Hanne Thiele, den 14.04.1908.

Børn:

2. i **Niels Munk Plum**, født 29.03.1911 i København, død 07.07.1986 i København. Han blev gift med Anna Lise Kongshaug Henriksen, den 17.08.1948.
- ii **Harald Plum**, født 10.02.1920 i Bagsværd, død 15.08.1993 i Norge. Dansk arkitekt og politiker på venstrefløjen.

5. **Hanne Thiele**, født 23.10.1882 i Nyborg, døbt 19.11.1882 i Nyborg kirke, død 29.03.1963 i Gentofte.
(<http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I60421&tree=TW1>).

6. **Henrik Johan Henriksen**, født 16.07.1875 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, døbt 27.08.1875 i hjemmet, død 04.06.1933 i Frederiksberg sogn, begravet 08.06.1933 på Frederiksberg ældre kirkegård.
Han blev gift med Marie Kamilla Margrethe Kongshaug, den 01.12.1906 i Herning kirke.

Henrik Johan Henriksen blev udlært som murer, og allerede da han var midt i 20'erne etablerede han sig som murermester i Nyborg. Men i 1901 tog han springet over Storebælt, tog borgerskab i Korsør og gik i kompagniskab med tømrermester H. Andersen. Det skete lidt ydmygt i Baggade, men meget hurtigt voksede Henriksen fra den og blev en af provinsbyens kendteste borgere, med virkefelt over hele landet.

Som selvstændig entreprenør medvirkede han bl.a. ved udbygningen af Esbjerg Havn, etableringen af Kammerslusen ved Ribe og kloakeringen af Esbjergærde. På hjemmefronten byggede han bl.a. Korsør banegård, en række store ejendomme på Suhrsvej, der endnu står, og vandtårnet i Halsskov. Han forærede Korsør springvandet "Vandbærersken" med søheste, frøer og fabeldyr, der står foran det gamle rådhus, og i en periode sad han i byrådet, valgt af Det Konservative Folkeparti.

Men mest varig betydning fik det kompagni som Henrik Johan Henriksen på grundlovsdagen i 1909 stiftede sammen med teglværksejer Waldemar Kähler under navnet "Singelsforretningen Omø". Singel er et gammelt dansk ord for et bælte eller en vold af (rulle)sten langs en strand, og navnet blev valgt fordi man på sydspidsen af Omø i Storebælt gravede efter store rullesten, som efter behandling blev brugt ved udvidelsen af Kielerkanalen. Men i praksis sluttede graveriet på Omø allerede i 1910 og blev afløst af større graveri inde i landet, både ved Korsør og Nyborg, hvorfor firmaet i 1914 naturligt skiftede navn til "Korsør Stenforretning".

Samme år købte man Løsning Skærvefabrik ved Horsens, året efter den første grusgrav i Mogenstrup ved Næstved, og så gik det over stok og sten med hvad man kan kalde en blandet landhandel. Firmaet ejede foruden grusgrave og skærvefabrikker bl.a. brunkulslejer, kalkstensfabrikker, en fiskenetsfabrik og såmænd også et gasmålerfirma. Specielt brunkul tjente man en større formue på under 1. verdenskrig, og i modsætning til mange andre satte man ikke i

årene lige efter krigen pengene til ved spekulation. I 1927 købte man Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik på Bornholm.

Henrik Johan Henriksen giftede sig med Marie Camilla Margrethe Kongshaug, der stammede fra Herning. De fik fire børn, Ruth i 1907, Ulf Finn i 1910, Annelise i 1915 og Ib i 1921, alle født i Korsør. Men efternøleren Ib fik ingen tilknytning til fødebyen, for allerede i 1923 flyttede familien til en villa på Platanvej 6-8 på Frederiksberg, stor nok til at firmaet Henriksen & Kähler kunne ledes herfra. Kontorerne lå først i underetagen, siden i en tilbygning i haven. Henrik Johan Henriksen var nemlig blevet seniorchef ved Waldemar Käblers død i 1918 og han ledede firmaet - altid kun efter mundtlige aftaler - lige til sin pludselige død i 1933. Først derefter blev ”stenforretningen” officielt stiftet som I/S Henriksen & Kähler, nu med teglværksejerens søn Gustav Kähler som seniorchef.

Det var sønnen Finn Kongshaug Henriksens fortjeneste, at man fik rockwool på programmet. Han tog som nyuddannet teknikumingeniør i 1935 til USA og købte for 5000 dollar ”patentet på rockwool”. I praksis var det produktionsrettighederne for Skandinavien og Tyskland, og selv om 5000 dollar var en del mere dengang, så var det nok Henriksen & Käblers bedste handel nogensinde. Produktionen af rockwool startede i 1937 i Hedehusene, kort efter også i Sverige og Norge, mens man måtte vente til efter krigen før man også kunne udnytte rettighederne i Tyskland. Finn Henriksen kom også hjem fra USA med idéen til dybfrysning, hvor man startede med et frysehus i Hedehusene på 900 tons, og fra 1940 indgik han som direktør i firmaledelsen.

Delingen af Henriksen & Kähler

I 1958 døde konsortiets seniorchef Gustav Kähler efter flere års sygdom. Sønnen Claus Kähler blev ny daglig leder og efter at man en tid havde drøftet en deling af forretningsområderne - så Henriksen-familien stod for en halvdel, Kähler for den anden, men under to bestyrelser hvor begge familier var repræsenteret - så endte det i 1961 med en fuldstændig deling. Kähler-familien lavede en delingsplan, hvorefter Henriksen-familien fik lov at vælge hvilken halvdel de ville føre videre.

Det blev grusgravene, skærvefabrikkerne, gasbetonindustrien og produktionen af chamottesten på Bornholm, mens Kähler primært overtog rockwool og produktionen af betonvarer. Et par år efter valgte Henriksen-familien også at dele internt, og dermed blev Ib Henriksen i 1964 enejer af Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik.

(<http://dihfond.dk/historie.html>).

Børn:

- i **Ruth Kongshaug Henriksen**, født 01.01.1908 i Korsør, døbt 15.03.1908 i Korsør kirke, død 24.02.2002.
Hun blev gift med (1) Holger Andersen. Hun blev gift med (2) Finn Riis-Hansen. Ejer af Farumgaard 1965-2002. Den blev i 1932 købt af den tyske nonneorden, Sankt Ursula Søstrene, der drev et pensionat og rekreationshjem på stedet til den i 1965 blev solgt til Ruth og Finn Riis-Hansen.
Ruth Riis-Hansen, der døde i 2002, var datter af en af grundlæggerne af H + H Holding A/S og Rockwool A/S og brugte store dele af sin tid på at restaurere og bevare gamle huse og kulturhistoriske steder, f.eks. Fredericias volde og bastioner. Også Farumgård blev nænsomt restaureret af Ruth Riis-Hansen, hvis barnebarn, direktør Kresten Bergsøe, nu bor i den smukke bygning ved bredden af Farum Sø.

- ii **Ulf Finn Kongshaug Henriksen**, født 23.02.1910 i Korsør, Suhrsvej 5, døbt 07.03.1910 i Korsør kirke, død 17.12.1949.
 Under en studierejse i 1935 fik den unge danske ingeniør Finn Henriksen kontakt med et amerikansk stenuldsfirma og indgik aftale om ret til at starte en stenuldsproduktion i de skandinaviske lande. Det førte til igangsætning af stenuldsproduktion på en fabrik i Hedehusene i 1937.
 H+H International stammer fra 1909, hvor entreprenør H.J. Henriksen og teglværksejer W. Kähler startede en grusgravsvirksomhed sammen. I 1937 begyndte de at producere gasbeton, eller porebeton, som det hedder i dag. I samme periode kom 2. generation i Henriksen-familien, Finn Henriksen, tilbage fra USA med rettighederne til at fremstille stenuld til isolering.
 Statstidende: "Firmaet »H. J. Henriksen & G. Kähler«, Korsør, anmelder, at ingeniør Ulf Finn Kongshaug Henriksen den 17. december 1949 er afdøet ved døden, og at firmaet fortsætter uforandret med civilingeniør Gustav Kähler af Korsør og grosserer Holger Peter Andersen af København som eneste og ansvarlige indehavere, der tegner firmaet i forening".
 Henriksen og Kähler kunne imidlertid ikke holde sammen, og i 1962 delte de deres forretning, så familien Henriksen kom til at sidde tilbage med porebetonvirksomheden (H+H International), mens familien Kähler fik den del, der i dag er Rockwool-koncernen. (<http://dihfond.dk/historie.html>).
 Han blev gift med (1) Edel. Han blev gift med (2) Lisbeth.
- iii **Vibeke Kongshaug Henriksen**, født 27.08.1912 i Korsør, Suhrsvej, døbt 20.09.1912 i Korsør kirke, død 08.01.1913 i Herning, Østergade 3, begravet 11.01.1913 i Herning.
3. iv **Anna Lise Kongshaug Henriksen**, født 17.08.1915 i Korsør, Suhrsvej 3, døbt 16.09.1915 i Korsør kirke, død 23.12.1993 i København. Hun blev gift med (1) Axel Carl Peder Ringsted, den 28.01.1937. Hun blev gift med (2) Niels Munk Plum, den 17.08.1948.
- v **Ib Kongshaug Henriksen**, født 21.08.1921 i Korsør, Skovvej, døbt 15.09.1951 i Korsør kirke, død 03.12.1993.
 Student fra Haslev Gymnasium i 1940, kom derefter på Handelshøjskolen. Var under besættelsen med i Studenternes Efterretningstjeneste og blev siden sammen med broderen Finn optaget i sabotagegruppen BOPA. Brødrene deltog i nogle af modstandsbevægelsens største sabotager og måtte i 1944 flygte til Sverige.
 Han genoptog efter befrielsen sine studier på Handelshøjskolen i København og rejste på videreuddannelse i USA. Efter broderens død i 1949 trådte han ind i bestyrelsen for familiefirmaet, men deltog ikke i den daglige drift. Han startede sin egen virksomhed med handel af bl.a. smykker samt værdipapirer. Ejede en stor ejendom ved Oslo Plads, samt en hel andre ejendomme, solgte 1978 Hasle Klinker til Bornholms amt for 32 millioner kr. Stiftede 1982 Direktør Ib Henriksens fond. Fondens hovedformål er at yde støtte til uddannelse og videreuddannelse hovedsagelig indenfor videnskab, industri, handel og håndværk. Da han ikke havde livsarvinger testamenterede han det meste af sin formue til fonden. (<http://dihfond.dk/historie.html>).

7. **Marie Kamilla Margrethe Kongshaug**, født 15.09.1880 i Herning, døbt 19.09.1880 i Herning kirke, død 09.03.1968 i Frederiksberg sogn, begravet 13.03.1968 på Frederiksberg ældre kirkegård.
Platanvej 6-8 på Frederiksberg. Ved folketællingen 1940 har hun plejesønnen Olaf Kongshaug, født i Frankrig 12.6.1929

Oldeforældre

8. **Niels Munk Plum**, født 05.03.1841 i Roslev sogn, død 25.11.1905 i Assens, begravet 03.12.1905 i Assens.
 Østergade 38, Assens. Løste borgerskab i Assens 1867. Fælles købmandsforretning under navnet N. M. & F. Plum med broderen Frederik Plum.
 (<http://www.plum-slægten.dk/Barn8.htm>).
 Han blev gift med Agnes Nicoline Christiane Schoubye, den 19.05.1874 i Aarhus.

Børn:

- i **Harald Skovby Plum**, født 30.01.1881 i Assens, død 24.10.1929.
 Han blev uddannet jurist, men det blev handelen, der tiltrak ham. 1908 stiftede han The Crown Butter Export Co. og i 1916 Transatlantisk Kompagni, der var oppe på at have 127 datterselskaber og afdelinger under sig. Harald Plum var kendt som gullaschbaron og forsynede tropperne på begge sider i Første Verdenskrig med dåsemad af tvivlsom kvalitet.
 Den russiske revolution 1917 var et hårdt slag for Plum, der havde satset på handel med Rusland. Selskabet gik konkurs i 1922 og trak Landmandsbanken med i faldet, fordi banken havde investeret ca. 600 millioner i kompagniet, hvilket svarer til ca. 17 milliarder nutidskroner.
 Plum gik dog relativt uskadt ud af konkursen og gjorde nu The Crown Butter Export Co. til sin base. Firmaet voksede og blev til Nordisk Trust Co., som omfattede 20 firmaer. Men Harald Plum var dyr i drift, og de banker, som ydede kredit, blev skeptiske og iværksatte undersøgelser. Politiet blev involveret, og i 1929 forelå der anklager om bedrageri, falsk regnskabsaflæggelse, udstedelse af falske obligationer m.m. Aktionærerne mistede ca. 20 millioner kroner (ca. 450 millioner nutidskroner), og Harald Plum begik selvmord på Thorøgård på Thorø, inden forhørene startede.
 (https://da.wikipedia.org/wiki/Harald_Plum).
4. ii **Niels Munk Plum**, født 23.05.1882 i Assens, døbt 19.11.1882 i Nyborg kirke, død 25.12.1942. Han blev gift med Hanne Thiele, den 14.04.1908.
9. **Agnes Nicoline Christiane Schoubye**, født 18.01.1846 i Aarhus, Vor Frue sogn, død 11.04.1935 i Bagsværd i Gladsaxe sogn, begravet 15.04.1935 i Assens.
10. **Just Thiele**, født 16.07.1843 i København, død 14.04.1916 i Roskilde.
 Auditør, så byfoged, senere borgmester, i Skive, derefter herredsfoged i Sunds og Gudme Herreder.
 (<http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I60407&tree=TW1>).
 Han blev gift med Malvina Frederikke Raffenberg, den 22.12.1876 i København, Holmens sogn.

Børn:

5. i **Hanne Thiele**, født 23.10.1882 i Nyborg, døbt 19.11.1882 i Nyborg kirke, død 29.03.1963 i Gentofte. Hun blev gift med Niels Munk Plum, den 14.04.1908.

11. **Malvina Frederikke Raffenberg**, født 07.11.1848 i København, død 12.06.1913 i Svendborg.
12. **Jørgen Henriksen**, født 28.04.1829 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 03.05.1829 i Ørbæk kirke, død 30.01.1892 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, begravet 05.02.1892 i Kullerup. Ved dåb Henrichsen. Husmand og træskomand på Saaderup Mark i Kullerup sogn på Fyn. Deres første barn bliver født allerede i 1856 i Vindinge, men de bliver først viet i 1860. Han blev gift med Maren Nielsen, den 07.02.1860 i Vindinge kirke.

Børn:

6. i **Henrik Johan Henriksen**, født 16.07.1875 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, døbt 27.08.1875 i hjemmet, død 04.06.1933 i Frederiksberg sogn, begravet 08.06.1933 på Frederiksberg ældre kirkegård. Han blev gift med Marie Kamilla Margrethe Kongshaug, den 01.12.1906 i Herning kirke.
13. **Maren Nielsen**, født 12.07.1837 på Lamdrup Mark i Vindinge sogn, Svendborg amt, døbt 06.08.1837 i Vindinge kirke, død 09.10.1910 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, begravet 15.10.1910 i Kullerup. 1840 er hun plejedatter hos Jens Jørgensen i Lamdrup. Ved konfirmationen er hun i Lamdrup i Vindinge hos Anders Rasmussen (morbror). Jordemoder.
14. **Martinus Olsen Kongshaug**, født 17.04.1850 i Kværnes, Norge, død 02.05.1917 i Herning, begravet 07.05.1917 i Herning. Skræddermester i Herning. Østergade 3 er opført af skrædder Martinus Kongshaug. Huset er muligvis tegnet arkitekt Morten Rønnow, søn af I.C. Rønnow, og det tog sig dengang noget anderledes ud end i dag. Der var bl.a. gotiske gavltakker, som desværre senere er blevet moderniseret bort. Han blev gift med Ane Nielsen, den 27.05.1879 i Herning kirke.

Børn:

7. i **Marie Kamilla Margrethe Kongshaug**, født 15.09.1880 i Herning, døbt 19.09.1880 i Herning kirke, død 09.03.1968 i Frederiksberg sogn, begravet 13.03.1968 på Frederiksberg ældre kirkegård. Hun blev gift med Henrik Johan Henriksen, den 01.12.1906 i Herning kirke.
- ii **Niels Olaf Kongshaug**, født 12.11.1882 i Herning, døbt 26.11.1882 i Herning kirke.
- iii **Niels Kjær Carl Kongshaug**, født 17.05.1884 i Herning, døbt 08.06.1884 i Herning kirke. Skræddermester, Herning, Elmevej 3 (1919). Han blev gift med Ruth Amalie Sofie Ramsøe, den 16.11.1918 i Herning kirke, født 14.01.1897 i Kristiania. Dt. af Skomagermester Kristian Gunnar Ramsøe og hstr. Caroline Schønberg, Kristiania.

- iv **Carl Elenius Kongshaug**, født 09.08.1887 i Herning, døbt 14.08.1887 i Herning kirke, død 1972, begravet 1972 i Herning, Vestre kirkegård.
Skræddermester. 1919, 1922 Østergade 2. Haakonsgade 1, Herning. (28/4 1931 Repr. A. Præstmark, Haakonsgade 1, til skræddermester Carl Kongshaug).
1963: Bredgade 35, Herning.
Han blev gift med Estrid Sepstrup, den 24.05.1918 i Herning kirke, født 06.05.1897 i Herning.
 - v **Martinus Arnold Kongshaug**, født 17.10.1890 i Herning, døbt 26.10.1890 i Herning kirke.
Bankbestyrer, Charlottenlund (1920).
Han blev gift med Ellen Seberg. (Efternavn usikker).
 - vi **Ellen Marie Kongshaug**, født 28.07.1893 i Herning, døbt 13.08.1893 i Herning kirke, død 19.11.1933 på Bispebjerg hospital, begravet 23.11.1933 i Herning.
Ugift. Sygeplejerske. Hornbækgade 2, København.
15. **Ane Nielsen**, født 15.03.1858 i Herning, døbt 15.03.1858 i hjemmet, død 13.10.1937 i Herning, begravet 16.10.1937 på Herning kirkegård.

Tipoldeforældre

16. **Niels Munk Plum**, født 17.08.1803 i Slagelse, døbt 16.09.1803 i Slagelse, Skt. Mikkels kirke, død 18.08.1865 i Taarnby på Amager, begravet 23.08.1865 i Taarnby.
Han blev Student fra Odense 1821, Cand. theol. i 1826 og boede 1828-30, som i sin Tid Faderen, paa Elers Kollegium, og 17. Nov. 1830 fik han Udnævnelse til Sognepræst i Roslev og Ryberg Menigheder i Viborg Stift. Efter en smuk anbefaling fra Biskop Øllgaard for hans Kundskaber, erkendte Duelighed, Troskab i Pligtopfyldelse og pletfri Vandel, forflyttedes han til Sognepræst for Vester og Øster Hassing 17. Oktober 1845. Den 10. Aug. 1862 udnævntes han til Sognepræst i Taarnby paa Amager, hvor han døde 1865 meget afholdt (Wiberg). (<http://www.plum-slægten.dk/Barn8.htm>).

Han blev gift med Charlotte Elisabeth Blædel, den 18.06.1831 i Assens kirke.

Børn:

8. i **Niels Munk Plum**, født 05.03.1841 i Roslev sogn, død 25.11.1905 i Assens, begravet 03.12.1905 i Assens. Han blev gift med Agnes Nicoline Christiane Schoubye, den 19.05.1874 i Aarhus.
17. **Charlotte Elisabeth Blædel**, født 16.11.1811 i København, døbt 26.12.1811 i København, Helligaandskirken, død 05.03.1893 i København, Nøjsomhedsvej 13, begravet 11.03.1893 i Taarnby på Amager.
18. **Peder Christian Schoubye**, født 27.08.1806 i København, død 24.02.1876 i Aarhus domsogn, begravet 29.02.1876 i Aarhus.
Musikhandler i København, Vimmelskafte 16. Han flyttede senere til Aarhus og åbnede en kolonialforretning på hjørnet af Store Torv og Skt. Clemens Torv. Han og familien boede Fredensgade 44 i Aarhus.
(<https://www.myheritage.dk/research/collection-10147/billiongraves?itemId=20341348&action=showRecord>).
Han blev gift med Ane Emilie Kørpke, den 06.07.1831 i København, Trinitatis kirke.

Børn:

9. i **Agnes Nicoline Christiane Schoubye**, født 18.01.1846 i Aarhus, Vor Frue sogn, død 11.04.1935 i Bagsværd i Gladsaxe sogn, begravet 15.04.1935 i Assens. Hun blev gift med Niels Munk Plum, den 19.05.1874 i Aarhus.
19. **Ane Emilie Kørpke**, født 13.04.1806 i København, død 07.02.1862 i Aarhus domsogn, begravet 12.02.1862 i Aarhus.
20. **Just Mathias Thiele**, født 13.12.1795 i København, Sankt Nicolaj sogn, død 09.11.1874 i København, Slotssogn.
Professor i København, forfatter; etatsråd. Efter en poetisk nytårsgave Rosenblade (1818) med egne og andres vers, derimellem vennen Poul Martin Møllers første digte, udgav han s.å. 1. samling af sine Danske Folkesagn, og derpå 2.-4. samling (1819-23). T., der havde gengivet sit stof med folkets egen fortællemand og i sagnenes egen stil, blev herved foregangsmand for mænd som Svend Grundtvig, Evald Tang Kristensen, Axel Olrik og Hans Ellekilde og

skaberen af et nu klassisk kulturværk der ligesom blev basis for hele århundredets senere indsamlingsarbejde og for folkets stigende fortrolighed med sin egen sagnverden.

(https://biografiskeleksikon.lex.dk/Just_Mathias_Thiele?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirectFromGoogle&utm_campaign=DSDredirect). (<http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I98328&tree=TW1>).

Han blev gift med Hanne Aagesen, den 17.02.1838 i København, Helligaands sogn.

Børn:

10. i **Just Thiele**, født 16.07.1843 i København, død 14.04.1916 i Roskilde. Han blev gift med Malvina Frederikke Raffenberg, den 22.12.1876 i København, Holmens sogn.

21. **Hanne Aagesen**, født 03.12.1819 i København, død 26.12.1892 i København.

22. **Mads Emil Raffenberg**, født 18.09.1804 i Sejerø sogn, død 27.03.1875.

Kaptajnløjtnant i Søetaten. Orlogskaptajn. Kommandør. 1850 bor familien i officershusene i Nyboder.

(<https://www.geni.com/people/Mads-Emil-Raffenberg/6000000021184085146>).

(<http://www.olhus.dk/getperson.php?personID=I585625&tree=tree1>).

Han blev gift med Anne Kirstine Petrine Shierbeck, i 1839.

Børn:

11. i **Malvina Frederikke Raffenberg**, født 07.11.1848 i København, død 12.06.1913 i Svendborg. Hun blev gift med Just Thiele, den 22.12.1876 i København, Holmens sogn.

23. **Anne Kirstine Petrine Shierbeck**, født 19.12.1813 i Helsingør, død 22.07.1867.

24. **Henrik Pedersen**, født 17.11.1794 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 23.11.1794 i Ørbæk kirke, død 30.11.1864 i Ørbæk sogn, begravet 06.12.1864 i Ørbæk.

Husmand og træskomand i Ørbæk by og sogn i Svendborg amt.

Han blev gift med Johanne Hansdatter, den 17.10.1818 i Ørbæk kirke.

Børn:

12. i **Jørgen Henriksen**, født 28.04.1829 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 03.05.1829 i Ørbæk kirke, død 30.01.1892 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, begravet 05.02.1892 i Kullerup. Han blev gift med Maren Nielsen, den 07.02.1860 i Vindinge kirke.

25. **Johanne Hansdatter**, født 29.03.1792 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 09.04.1792 i Ørbæk kirke, død 29.05.1869 i Ørbæk sogn, begravet 03.06.1869 i Ørbæk.

26. **Niels Andersen**, født 1813 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 06.02.1813 i Ørbæk kirke, død eft. 1855.

Udlagt barnefader, ungkarl i Æble i Ørbæk sogn på Fyn. Indtil 1855 bor han ugift hos forældrene i Æble i Ørbæk. Derefter forsvinder sporene tilsyneladende efter ham i folketællingerne på Fyn.

Han var partner med Bodil Rasmussen.

Børn:

13. i **Maren Nielsen**, født 12.07.1837 på Lamdrup Mark i Vindinge sogn, Svendborg amt, døbt 06.08.1837 i Vindinge kirke, død 09.10.1910 på Saaderup Mark i Kullerup sogn, begravet 15.10.1910 i Kullerup. Hun blev gift med Jørgen Henriksen, den 07.02.1860 i Vindinge kirke.
27. **Bodil Rasmussen**, født 18.10.1800 i Vindinge sogn, Svendborg amt, død 26.02.1880 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 04.04.1880 i Ørbæk.
Tjenestepige indtil giftermålet i 1851. 1834 i præstegården i Vindinge og senere på Ørbækklunde hovedgård i Ørbæk. Efter sit korte ægteskab er hun indsidder i Ørbæk by på Fyn. Til sidst fattiglem.
Hun var partner med (1) Niels Andersen.
Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, den 23.11.1851 i Ørbæk kirke, født ca. 1807, død 26.02.1853 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 06.05.1853 i Ørbæk. Indsidder i Ørbæk på Fyn.
28. **Ole Amundsen Kongshaug**, død før 1890 i Norge.
Husmand i Kværnes i Norge.
Han blev gift med Marie Pedersdatter.

Børn:

14. i **Martinus Olsen Kongshaug**, født 17.04.1850 i Kværnes, Norge, død 02.05.1917 i Herning, begravet 07.05.1917 i Herning. Han blev gift med Ane Nielsen, den 27.05.1879 i Herning kirke.
29. **Marie Pedersdatter**, født ca. 1819 i Kornstad sogn, Norge, død 13.02.1894 i Herning, begravet 19.02.1894 i Herning.
30. **Niels Jensen Kjær**, født 16.02.1831 i Herning, døbt 04.04.1831 i Herning kirke, død 30.01.1922 i Herning, begravet 06.02.1922 i Herning.
Husmand og klovsmed i Herningby. 1890 smedemester i Smedegade.
Han blev gift med Karen Margrethe Jacobsen, den 11.05.1857 i Herning.

Børn:

15. i **Ane Nielsen**, født 15.03.1858 i Herning, døbt 15.03.1858 i hjemmet, død 13.10.1937 i Herning, begravet 16.10.1937 på Herning kirkegård. Hun blev gift med Martinus Olsen Kongshaug, den 27.05.1879 i Herning kirke.
- ii **Mette Cathrine Nielsen**, født 15.03.1858 i Herning, døbt 15.03.1858 i Herning, død 31.03.1943 i Herning, begravet 07.04.1943 i Herning.
1880 ugift hos forældrene. 1943 Østergade 92, Herning.
Hun blev gift med Ole Nielsen, den 17.08.1883 i Herning kirke, født 27.03.1848 i Vildbjerg, død 11.06.1928 i Herning, begravet 16.06.1928 i Herning.

Tømrermester, Ringkøbingvej 38, Herning.

- iii **Jensine Nielsen**, født 06.11.1859 i Herning.
1880 ugift hos forældrene.
Hun blev gift med Andreas Jensen, den 17.10.1884 i Herning kirke, født ca. 1858 i Skjern.
 - iv **Jacob Nielsen Kjær**, født 19.12.1862 i Herning, døbt 26.12.1862 i Herning kirke, død 26.05.1869 i Herning, begravet 30.05.1869 i Herning.
 - v **Maren Nielsen**, født 26.04.1865 i Herning.
Hun blev gift med Boile Andreas Boilesen, den 06.02.1890 i Herning kirke, født 22.04.1862 i Ringkøbing, døbt 26.04.1862 i Ringkøbing.
Søn af Christian Andreas Boilesen og hstr. Mette Andersen. Klubvært, Østergade i Herning.
31. **Karen Margrethe Jacobsen**, født 22.09.1833 i Herning, døbt 13.10.1833 i Herning, død 20.05.1909 i Herning, begravet 27.05.1909 i Herning.
Datter af Jacob Nielsen og h. Mette Katrine Andersdatter.

Tip-tip-oldeforældre

32. **Frederik Plum**, født 12.10.1760 i Korsør, død 18.01.1834 i Odense, Sct. Knuds domsogn, begravet 24.01.1834 i Odense.
Ifølge kirkebogen døbt Friderich, men kaldet Frederik. Søn af Inspektør i Regensen, Kapellan og Sognepræst i Korsør Claus Plum (f. 1721, d. 1781) og hustru Elisabeth Amalie Rohn (f. 1730, d. 1785).
Sognepræst ved arresthuset i København 1789. Doktor i filosofi og teologi 1790. Provst i Slagelse Herred 1794. Biskop i Odense 1811-1834.
(<http://www.plum-slægten.dk/Biskoppen.htm>).
Han blev gift med Marie Sophie Munk, den 14.07.1792 i København.

Børn:

16. i **Niels Munk Plum**, født 17.08.1803 i Slagelse, døbt 16.09.1803 i Slagelse, Sct. Mikkels kirke, død 18.08.1865 i Taarnby på Amager, begravet 23.08.1865 i Taarnby. Han blev gift med Charlotte Elisabeth Blædel, den 18.06.1831 i Assens kirke.
33. **Marie Sophie Munk**, født 22.12.1765 i Hamburg, Tyskland, død 18.02.1829 i Odense, Sct. Knuds domsogn, begravet 26.02.1829 i Odense.
Datter af Justitsraad, Arkivar og Chef i Postsekretariatet Søren Munk (f. 1733, d. 1801) og Johanne Lyngbye (f. 1738, d. 1810).
Gift 1. gang 5. juli 1782 i Vor Frue Kirke, København med Andreas Christian Hviid med hvem hun fik 3 Børn.
34. **Verner Ludvig Blædel**, født 06.05.1783 i København, Sankt Petri sogn, død 29.03.1862 i Svendborg.
Cand. theol. 1804, lærer ved Søkadetakademiet 1807, konsistorialassessor 1814, sognepræst i Stubbekøbing-Maglebrønne 1816, i Assens-Kærum 1828-1859.
(<https://finnholbek.dk/getperson.php?personID=I51166&tree=2>).
Han blev gift med Anna Elisabeth Dons, den 01.05.1807 i København, Helligaandskirken.

Børn:

17. i **Charlotte Elisabeth Blædel**, født 16.11.1811 i København, døbt 26.12.1811 i København, Helligaandskirken, død 05.03.1893 i København, Nøjsomhedsvej 13, begravet 11.03.1893 i Taarnby på Amager. Hun blev gift med Niels Munk Plum, den 18.06.1831 i Assens kirke.
35. **Anna Elisabeth Dons**, født 25.05.1785 i København, død 04.10.1855 i Assens.
Datter af Claudius Andreas Dons og hustru Bolette Catharina Frantzen.
36. **Morten Andersen Schoubye**, død før 1834.
Værtshusholder og brændevinsbrænder i København. Enken boede 1834 i Prinsensgade. Hans navn kendes kun fra Julins kirkebogsuddrag (<https://dis-danmark.dk/bibliotek/907788.pdf>):
B: Anne Marie Født: 26.07.1804. Døbt: 19.08.1804
F: Morten Andersen Schoubye - værtshusm. i Nyhavn.
M: Anne Marie Pedersdatter Sogn: Sct Nikolaj. KBog: 1-86-6.

Han blev gift med Ane Marie Pedersen.

Børn:

18. i **Peder Christian Schoubye**, født 27.08.1806 i København, død 24.02.1876 i Aarhus domsogn, begravet 29.02.1876 i Aarhus. Han blev gift med Ane Emilie Køpke, den 06.07.1831 i København, Trinitatis kirke.

37. **Ane Marie Pedersen**, født ca. 1776, død eft. 1834.

38. **Peder Gødesen Køpke**, født ca. 1768 i Tranekær, Langeland, død 25.09.1846 i København, Trinitatis sogn, begravet 28.09.1846 i København.
Formodentlig søn af sognedegn Gøde Laurentius Køpke og hustru Kirstine Sophie i Lindelse på Langeland. Han opholder sig her i 1787, men mangler i skiftet efter Gøde Laurentius. Institutbestyrer i København. Boede 1845 i Store Købmagergade 57.
(<https://www.wikitree.com/wiki/K%C3%B8pke-19>).
Han blev gift med Nicoline Cornelia Thorsen.

Børn:

19. i **Ane Emilie Køpke**, født 13.04.1806 i København, død 07.02.1862 i Aarhus domsogn, begravet 12.02.1862 i Aarhus. Hun blev gift med Peder Christian Schoubye, den 06.07.1831 i København, Trinitatis kirke.
- ii **Gøde Laurentius Køpke**, født 04.04.1811 i København, Trinitatis sogn, døbt 03.05.1811 i København, Trinitatis kirke, død 1868.
Cand.jur. 1840 Kancellist i Højesterets Justitskontor, 1846 Protokolsekretær, 1863 Overretsassessor.

39. **Nicoline Cornelia Thorsen**, født ca. 1782 i København, død eft. 1860.
1860 bor hun hos sin datter og svigersøn på Frederiksberg Allé.

40. **Johan Rudolph Thiele**, født 30.01.1736 i Lippe, Westphalen, død 30.01.1815 i København, Helligaands sogn.
Bogtrykker i København. Allerede som dreng kom T. 1748 fra Tyskland til Kbh. og stod her i lære i det Berlingske bogtrykkeri hvor han også arbejdede som svend indtil han 1770 købte et lille kbh.sk trykkeri og etablerede sig som selvstændig bogtrykker. Ved sit ægteskab med bogtrykker Borups enke kom han i besiddelse af dennes trykkeri og forlag og desuden af en ejendom i Store Helliggejststræde (den nuværende Valkendorfsvej) hvortil han flyttede sin forretning, og som han senere udvidede ved køb af naboejendommen; her havde derefter trykkeriet til huse i hele det lange tidsrum -over 150 år – i hvilket det bestod. T. var en dygtig og flittig mand, og det lykkedes ham at drive sit trykkeri frem til at blive et af hovedstadens betydeligste. Han arbejdede især for det samtidig oprettede Gyldendalske Forlag for hvilket han 1794 udførte et optryk af den monumentale udgave af Holbergs Peder Paars fra 1772, vel hans smukkeste arbejde. I en årrække trykte han Videnskabernes selskabs skrifter. På sit forlag udgav hin en del af de ved trykkefrihedens indførelse fremkaldte småskrifter hvilket gentagne gange bragte ham i konflikt med myndighederne. Efter at han 1812 havde mistet sin sidste hustru og ved statsbankerotten n.å. hele sin formue tabte han modet og overdrog ledelsen

aftrykkeriet til sin søn af tredje ægteskab, Hans Henrik Thiele (1787–1839) som efter faderens død helt overtog det; med ham fik det firmanavnet H. H. Thiele som det derefter bar så længe det bestod. Han førte støt virksomheden videre i det gamle spor og trykte flere anselige arbejder, deriblandt broderens store værk om Thorvaldsen, hvis første bind udkom 1831. (https://biografiskleksikon.lex.dk/Johan_Rudolph_Thiele?utm_source=denstoredanske.dk&utm_medium=redirect FromGoogle&utm_campaign=DSDredirect).

Han blev gift med Anna Koed de Hemmer, den 28.10.1785 i København.

Børn:

20. i **Just Mathias Thiele**, født 13.12.1795 i København, Sankt Nicolaj sogn, død 09.11.1874 i København, Slotsogn. Han blev gift med Hanne Aagesen, den 17.02.1838 i København, Helligaands sogn.

41. **Anna Koed de Hemmer**, født 08.10.1758 i Lyngby sogn, Randers amt, død 11.07.1812 i København, Helligaands sogn.

42. **Nicolai Aagesen**, født 03.05.1783 i København, død 13.02.1861 i København. Jurist. 1809 assessor i Københavns Overret. 1816 justitiarius i Københavns Sørret. 1821 direktør i Nationalbanken, kgl. udnævnt 1836. 1826 etatsråd. 1846 Konferensråd. Ridder af Dannebrog. (<https://www.gravsted.dk/person.php?navn=nicolaiaagesen>). Han blev gift med Julie Augusta Drewsen, i 1818.

Børn:

21. i **Hanne Aagesen**, født 03.12.1819 i København, død 26.12.1892 i København. Hun blev gift med Just Mathias Thiele, den 17.02.1838 i København, Helligaands sogn.

43. **Julie Augusta Drewsen**, født 16.05.1799 i Strandmøllen i Søllerød sogn, død 27.10.1847 i København. Datter af Christian Drewsen, ejer af Strandmøllens papirfabrik, og Anna Christine Dorothea f. Lassen.

44. **Jørgen Raffenberg**, født 1766 i Nysted, død 16.09.1812 i København.

Søn af Mads Jørgensen Raffenberg og hustru Maria Hedevig Theysen.

1793 degn i Sæby, 1801 præst paa Seierø, 1809 præst i Nakskov.

Nysted skifteuddrag:

250 Engelbrecht Theisen Raffenberg, ugift styrmand i Nysted. 8.5.1816, fol.512, 519B.

A:

0) forældre [Mads Raffenberg, farver i Nysted. 26.12.1808 lbnr.140 og Marie Hedvig Theisen]

1) bror **Jørgen Raffenberg**, præst i Nakskov, død. B:

a Michael Kjær Raffenberg

b **Mads Emil Raffenberg**

c Vilhelm Raffenberg

d Marie Hedvig Raffenberg

e Theodora Raffenberg

f Grethe Raffenberg

2) bror Johan Peder Raffenberg, farver i Assens på Fyn

3) bror Niels Meinert Raffenberg, farver i Nysted

4) søster Anne Margrethe Raffenberg g.m. Sofus Mackeprang, købmand i Nysted.

(<https://www.brejl.dk/nysted.html>)

(<https://www.geni.com/people/J%C3%B8rgen-Raffenberg/6000000032448007170>)

Han blev gift med Anna Vincentine Kjær.

Børn:

22. i **Mads Emil Raffenberg**, født 18.09.1804 i Sejerø sogn, død 27.03.1875. Han blev gift med Anne Kirstine Petrine Shierbeck, i 1839.

45. **Anna Vincentine Kjær**, født 06.08.1776 i Kalundborg, død 16.03.1851 i København.

46. **Peder Christian Schierbeck**, født 29.11.1778 i Skærbæk i Rind sogn, døbt 01.01.1779 i Rind kirke, død 01.08.1846 i Helsingør Domsogn, begravet 05.08.1846 i Helsingør.

Han var udlært i sin plejefars skibsprovianteringsforretning i Helsingør. Denne forretning overtog han i 1802, men allerede i 1809 indtrådte han i firmaet "Louise salig Holms Enke & Co." - et af Helsingørs mange skibsklarerfirmaer. Han var gift med Christiane Marie Morell (1782-1856). Ægteparret ejede palæet på Strandgade 93 i Helsingør, men erhvervede desuden en sommerbolig i Skotterup - en ejendom, som Christiane efter mandens død kaldte for Schierbecksminde (Strandvejen 236). Efter faderens død fortsatte parrets to sønner forretningen i Helsingør frem til Sundtoldens afskaffelse i 1856.

(http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Peter_Christian_Schierbeck).

Han blev gift med Christiane Marie Morell, den 26.02.1802 i Helsingør.

Børn:

i **Julius Frederik Schierbeck**, født 09.07.1809 i Helsingør Domsogn, død 21.04.1889 i København, Garnisons sogn.

Skibsproviantør.

(<https://www.geni.com/people/Julius-Frederik-Schierbeck/6000000021454728813>).

Han blev gift med Frederikke Sophie Dreyer, født 17.01.1822 i København, Citadel sogn, død 04.09.1899 i København, Holmens sogn.

23. ii **Anne Kirstine Petrine Shierbeck**, født 19.12.1813 i Helsingør, død 22.07.1867. Hun blev gift med Mads Emil Raffenberg, i 1839.

47. **Christiane Marie Morell**, født 21.06.1782 i Tødsø sogn, død 18.02.1856 i Helsingør Domsogn, begravet 22.02.1856 i Helsingør.

Datter af Hans Carstensen Morell og hustru Christiane Birgitte Andersen.

(<https://www.geni.com/people/Christiane-Marie-Schierbeck/6000000021183763145>).

48. **Peder Henriksen**, født ca. 1761, død 04.06.1821 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 08.06.1821 i Ørbæk.

Gårdmand, sognefoged og lægdsmand i Ørbæk by og sogn på Fyn.

Han blev gift med (1) Magrethe Jørgensdatter, født ca. 1757, død 1793 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 15.07.1793 i Ørbæk.

Han blev gift med (2) Anna Cathrine Christiansdatter.

Han blev gift med (3) Anne Eriksdatter, født ca. 1770 i Ellested sogn, død 21.07.1819 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 25.07.1819 i Ørbæk.

Barn af Anna Cathrine Christiansdatter:

24. i **Henrik Pedersen**, født 17.11.1794 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 23.11.1794 i Ørbæk kirke, død 30.11.1864 i Ørbæk sogn, begravet 06.12.1864 i Ørbæk. Han blev gift med Johanne Hansdatter, den 17.10.1818 i Ørbæk kirke.

49. **Anna Cathrine Christiansdatter**, født ca. 1763 i Herrested sogn, død 06.04.1798 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 13.04.1798 i Ørbæk.

50. **Hans Andersen**, født ca. 1762, død 20.03.1837 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 25.03.1837 i Ørbæk.
Gårdmand i Ørbæk by og sogn på Fyn.
Han blev gift med Sophia Hedevig Nielsdatter, den 23.07.1790 i Gudbjerg.

Børn:

25. i **Johanne Hansdatter**, født 29.03.1792 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 09.04.1792 i Ørbæk kirke, død 29.05.1869 i Ørbæk sogn, begravet 03.06.1869 i Ørbæk. Hun blev gift med Henrik Pedersen, den 17.10.1818 i Ørbæk kirke.

51. **Sophia Hedevig Nielsdatter**, født ca. 1769 i Gudbjerg sogn, død 13.12.1856 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 20.12.1856 i Ørbæk.

52. **Anders Rasmussen**, født ca. 1781 i Tapdrup sogn, Viborg amt, død 16.05.1864 i Æble i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 21.05.1864 i Ørbæk.
Gårdmand i Æble i Ørbæk sogn på Fyn.
Han blev gift med Ane Margrethe Knudsdatter.

Børn:

26. i **Niels Andersen**, født 1813 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, døbt 06.02.1813 i Ørbæk kirke, død eft. 1855. Han var partner med Bodil Rasmussen.

53. **Ane Margrethe Knudsdatter**, født ca. 1777, død 28.06.1859 i Æble i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 02.07.1859 i Ørbæk.

54. **Rasmus Andersen**, født ca. 1759, død 29.01.1837 i Lamdrup i Vindinge sogn, Svendborg amt, begravet 04.02.1837 i Vindinge.
Indsidder og daglejer i Kogsbølle i Vindinge sogn på Fyn. 1834 er han almisselem hos sønnen i Vindinge.
Han blev gift med Johanne Kirstine Jørgensdatter.

Børn:

27. i **Bodil Rasmussen**, født 18.10.1800 i Vindinge sogn, Svendborg amt, død 26.02.1880 i Ørbæk sogn, Svendborg amt, begravet 04.04.1880 i Ørbæk. Hun var partner med (1) Niels Andersen. Hun blev gift med (2) Peder Pedersen, den 23.11.1851 i Ørbæk kirke.
- ii **Anders Rasmussen**, født 1807 i Vindinge sogn, Svendborg amt, døbt 09.05.1807 i Vindinge.

55. **Johanne Kirstine Jørgensdatter**, født ca. 1764, død 13.05.1820 i Kogsbølle i Vindinge sogn, Svendborg amt, begravet 17.05.1820 i Vindinge.

60. **Jens Enevoldsen Kjær**, født 09.01.1801 i Herning, døbt 27.09.1801, død 15.02.1890 i Herning.
Boelsmand i Herning By.
Han blev gift med Anne Larsdatter, den 08.10.1821 i Herning kirke.

Børn:

- i **Enevold Kjær Jensen**, født 21.12.1821 i Nederkjær i Herning sogn, døbt 21.12.1821 i hjemmet, død 09.09.1903 i Herning, begravet 17.09.1903 på Herning kirkegård.
Gårdejer i Nederkjær i Herning.
Han blev gift med Jensine Hansen ca. 1856, født 23.05.1836 i Sdr. Vinge sogn, død 11.09.1930 i Vejvad i Vinding sogn, begravet 16.09.1930 på Herning kirkegård. Dt. af gdr. Hans Christian Hansen og h. Anna Hansen.
- ii **Lars (Kjær) Jensen**, født 31.01.1824 i Herning sogn, døbt 01.02.1824 i hjemmet, død 21.06.1907 i Snejbjerg, begravet 27.06.1907 i Snejbjerg.
Husmand på Brogaard Mark i Tjørring. 1860 i Herning bor han alene i Herning By og lever af husflidsarbejde. Formentlig ham der bor i Stenbjerghus i Snejbjerg 1890: Jens Kjær Nielsen, 66 år, ugift, født i Herning, lever af husflid. Ved døden er han fraskilt fattiglem. Ifølge H.P. Hansen døde han i Snejbjerg fattiggård (De gamle fortalte, bd. II 1941, side 151).
Han blev gift med Sidsel Kirstine Jensdatter eft. 1850, født 27.12.1826 i Ø. Sivebæk i Tjørring sogn, død 28.02.1917 i Gillemose i Tjørring sogn, begravet 07.03.1917 i Tjørring. De blev skilt før 1870. 1890 enke(?) og aftægtskone hos sønnen i Grøderis.
- iii **Niels Jensen**, født 06.02.1826 i Herning, døbt 07.02.1826 i hjemmet, død 08.04.1829 i Herning, begravet 12.04.1829 i Herning.
- iv **Mette Johanne Jensdatter**, født 29.10.1828 i Herning, døbt 02.11.1828 i Herning, død 06.04.1915 i Herning, begravet 12.04.1915 i Herning. Hun blev gift med Jens Jacobsen Sivebæk, den 29.06.1854 i Herning kirke, født 29.05.1834 i Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 29.05.1834 i hjemmet, død 01.01.1904 i Herning, begravet 11.01.1904 på Herning kirkegård.
1864: hører til fanatikerne (Dømmerne). 1870/80/90 jordbruger i Herning By.

30. v **Niels Jensen Kjær**, født 16.02.1831 i Herning, døbt 04.04.1831 i Herning kirke, død 30.01.1922 i Herning, begravet 06.02.1922 i Herning. Han blev gift med Karen Margrethe Jacobsen, den 11.05.1857 i Herning.

61. **Anne Larsdatter**, født 1798 i Tjørring sogn, døbt 22.06.1798 i Tjørring kirke, død 07.04.1889 i Herning, begravet på Herning kirkegård.
Jordemoder i Herning.

62. **Jacob Nielsen**, født 1798 i Ølstrup, døbt 02.09.1798 i Ølstrup kirke, død 08.08.1883 i Herning. Fæstehusmand og skrædder i Herning.
Han blev gift med Mette Cathrine Andersdatter, den 23.05.1831 i Snejbjerg.

Børn:

i **Maren Kirstine Jacobsen**, født 19.08.1831 i Herning. Hun blev gift med Peder Christian Jensen, født ca. 1830 i Herning, død 25.12.1904 i Herning, begravet 02.01.1905 i Herning.

31. ii **Karen Margrethe Jacobsen**, født 22.09.1833 i Herning, døbt 13.10.1833 i Herning, død 20.05.1909 i Herning, begravet 27.05.1909 i Herning. Hun blev gift med Niels Jensen Kjær, den 11.05.1857 i Herning.

63. **Mette Cathrine Andersdatter**, født 1808 i Snejbjerg, døbt 16.10.1808 i Snejbjerg, død 03.04.1873 på Laulund Mark i Herning sogn, begravet 10.04.1873 i Herning.

Tip-3-oldeforældre

92. **Ib Pedersen Skærbæk**, født ca. 1711, død 28.02.1794 i Tjørring sogn.
 Selvejer i Ø. Høgild i Rind sogn.
 Skifte Lundenæs amt, 1638 Ib Pedersen Skærbæk i Dalgård i Tjørring sogn. 30.10.1794. II, fol.3B, 12B, 17B.
 E: Kirsten Jensdatter. LV: A[nders] Speitzer til Sindinggård. B: Else 22, Niels Christian 16 i Helsingør, Peder Christian 14 sst. FM: halvbror Peder Olling, strømpehandler i København.
 Afdøde sad til huse hos sin svigersøn Peder Vejvad i Dalgård.
 Han blev gift med (1) Anne Kirstine Christensdatter Simmelkær, den 07.11.1749 i Rind kirke, død 1773,
 Lundenæs amt skifteprotokol.
 514 Anne Kirstine Christensdatter i Øster Høgild [i Rind sogn]. 26.11.1773, fol.124B.
 E: Ib Pedersen Skærbæk. Bevilling til uskiftet bo for ham og hans umyndige barn.
 533 Anne Kirstine Christensdatter i Øster Høgild i Rind sogn. 3.12.1774, fol.180B.
 E: Ib Pedersen Skærbæk. B: Else 14. FM: samfrænder Niels Madsen Røjen i Øster Høgild, Janus Torning sst. Bevilling til uskiftet bo 26.11.1773 lbnr.514.
 Han blev gift med (2) Kirsten Jensdatter Olling, den 18.02.1775 i Assing kirke.

Barn af Anne Kirstine Christensdatter Simmelkær:

- i **Else Ibsdatter**, født 16.09.1759 i Høgild i Rind sogn.
 1801 i Tjørring, ugift og vanvittig.

Barn af Kirsten Jensdatter Olling:

- ii **Niels Christian Ibsen**, født 1776 i Høgild i Rind sogn, døbt 27.05.1776 i Rind kirke.
46. iii **Peder Christian Schierbeck**, født 29.11.1778 i Skærbæk i Rind sogn, døbt 01.01.1779 i Rind kirke, død 01.08.1846 i Helsingør Domsogn, begravet 05.08.1846 i Helsingør. Han blev gift med Christiane Marie Morell, den 26.02.1802 i Helsingør.

93. **Kirsten Jensdatter Olling**, født ca. 1735, død 1816 i Tjørring sogn, begravet 17.03.1816 i Tjørring.
 Enke ved vielsen i 1775. Hun boede sine sidste år hos datteren af 1. ægteskab, Karen Jensdatter, gift med Søren Christensen i Tjørring. I 1. ægteskab havde hun ligeledes sønnen, Peder Olling, født ca. 1755, Hosekræmmer i Store Købmagergade i København 1787.
120. **Enevold Nielsen**, født 15.08.1764 i Baggeskjær i Herning sogn, død 05.01.1840 i Nederkjær i Herning sogn, begravet 14.01.1840 i Herning.
 Gårdejer i Baggeskjær i Herning 1797-1835.
 Han blev gift med Mette Jensdatter, den 29.10.1797 i Herning kirke.

Børn:

60. i **Jens Enevoldsen Kjær**, født 09.01.1801 i Herning, døbt 27.09.1801, død 15.02.1890 i Herning. Han blev gift med Anne Larsdatter, den 08.10.1821 i Herning kirke.
- ii **Niels Enevoldsen**, født 17.04.1805 i Baggeskjær i Herning sogn, død 16.01.1880 i Nykjær i Herning sogn.
Nykær Mark i Herning sogn.
Han blev gift med Juliane Christensdatter, den 10.12.1841, født 30.05.1818 i Tjørring sogn, død 17.09.1899 i Nykjær i Herning sogn.
- iii **Mikkel Enevoldsen Kjær**, født 19.12.1807 i Baggeskjær i Herning sogn, døbt 07.02.1808 i Herning kirke, død 07.08.1872 i Nederkjær i Herning sogn, begravet 13.08.1872 i Herning.
Gårdmand i Nederkjær i Herning. Ved dåb kaldt Michel, men ved børns fødsel og ved død kaldt Mikkel.
Han blev gift med Karen Pedersdatter, den 14.10.1835 i Snejbjerg, født 11.12.1816 i Krogstrup i Snejbjerg sogn, døbt 11.12.1816 i hjemmet, død 31.12.1868 i Nederkjær i Herning sogn, begravet 08.01.1869 i Herning.
121. **Mette Jensdatter**, født 15.05.1764 i Snejbjerg, død 08.04.1835 i Baggeskjær i Herning sogn, begravet 15.04.1835 i Herning.
122. **Lars Madsen Sjællænder**, født ca. 1766, død 28.02.1836 på Over Feldborg Hede i Haderup sogn, begravet 08.03.1836 på Haderup kirkegård. Han blev gift med Maren Christensdatter Hesselbjerg, den 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital,
"I sidste Halvdel af 1700-Tallet kom en ung Karl fra Sjælland til Ikast, hvor han blev gift med en Pige fra Hesselbjerg. Manden hed Lars Madsen, men kom naturligvis til at hedde Lars Sjællænder, og Pigen hed Ane Berthelsdatter, hvis jeg ikke tager fejl." Sådan fortæller H.P. Hansen i 1926 efter et interview med Lars Sjællænders sønnesøn. Lad os straks slå fast, at han tog fejl. Desuden oplyses det, at Lars Sjællænder var gift 2 gange; heller ikke denne oplysning er rigtig.
At sønnesønnen mente det, skyldes jo nok, at ægteparrets børn ikke var helsøskende; men det skal Lars Sjællænder ikke lastes for.
Lad os derfor begynde med Maren. Hun blev født i Trælund i 1767 og døbt i Tjørring kirke den 22. februar samme år. Ved dåben blev hun båret af sin moster, Peder Hernings datter, og fadderne var Peder og Christen Herning fra Linaa i Sunds, Karen Pedersdatter, Anne Troelsdatter og Troels Lunds kone i Trælund.
Maren Christensdatter blev tidligt faderløs, og da forældrene tillige var småkårsfolk, måtte Maren vel tidligt ud som tjenestepige; i 1787 er det nok hende der tjener hos Jens Brogaard i Tjørring By. Senere kom hun til herregården Møltrup, og her gik det galt for hende. Tjørring kirkebog oplyser den 29.11.1793: "hjemmedøbt Maren Christensdatter Hesselbjerg i Østergaard i Tjørring hendes uægte barn, blev kaldet Zidsel. Barnets fader blev angivet at være Jens Podemester, hendes medtjener paa Herregaarden Møltrup, hvor besvangrelsen og er sket."
Som enlig mor med et uægte barn var Marens udsigter for fremtiden ikke de bedste, men hun var heldig.
I 1783 havde enkedronning Juliane Marie skænket en gård ved siden af Frederiks Hospital til Fødselsstiftelsen i København, og her blev i 1787 oprettet Den Kongelige Fødsels- og

Plejestiftelse, der bl.a. fik til opgave hvert år fra provinsen at modtage 10-12 kvinder til oplæring i jordemodergerningen.

Blandt de udvalgte er Maren, så omkring 1795 rejser hun til København, imens kommer datteren Zidsel velsagtens i pleje hos mormoderen.

Herovre møder hun Lars Madsen, der er født o. 1766, sandsynligvis på Sjælland. De bliver gift 17. september 1797 i Almindelig Hospitals sogn i København. Ugen efter, den 25. september, tager hun sin eksamen og kan nu begynde som jordemoder. De vender derfor tilbage til hendes fødeegn, og 22. juni 1798 bliver deres første fællesbarn døbt i Tjørring kirke.

Kort efter datterens fødsel bliver Lars Sjællænder husmand i Snejbjerg By, og her forøges familien med en søn og endnu en datter. Desværre er familien "glemt" ved folketællingen i 1801, men ifølge lægdsrullen skulle de have opholdt sig der til o. 1804.

I 1805 er de flyttet til Nyeborg (dvs. Herninglund) i Herning, hvor Lars er gårdejer, og hvor endnu to sønner bliver født. Samtidig bliver Maren Hesselbjerg mere og mere anvendt som jordemoder. I Herning kirkebog får hun den 20.8.1807 betegnelsen "erfaren og udmærket duelig". Og samme sted får man allerede et par år før et lille indblik i hendes arbejdsmetoder, da hun 25.8.1805 kommer med en indberetning om et dødfødt barn: "Der blev anvendt alle mulige Midler og Haandgreb paa at bringe Barnet til Live, neml. - ved at komme det i varmt Bad - at opskyde Brystmusklerne - børste det ad Rygraden og under Fødderne - at holde stærk Lugt for Næsen og paa Brystet men alt dette var forgieves."

Endnu i 1826 omtales hun som "Gjordemoder Maren Hesselberg af Nyborg", men på det tidspunkt var hun nu nok holdt op med at praktisere, for allerede i 1820 havde datteren Anne fået bestilling som jordemoder i Herning, Rind, Snejbjerg og Tjørring sogne.

Om Lars Sjællænder har både Evald Tang Kristensen og H.P. Hansen fortalt nogle småtræk: "Lars Sjællænder trak selv læsset op af Lillelund mødding, da han havde forlæst hestene, men træskoene revnede også på fødderne af ham."

"I begyndelsen af 1800årene købte Lars "Sjællænder" Herninglund i Herning Sogn. Under pengekrisen solgte Lars et par bøller til herredsfoged Casper Møller på Højris i Ikast for 1400 daler. De havde en kvie, som han var budt 500 for, og havde de solgt den, kunne de have betalt al deres gæld; men konen satte sig imod salget, og så gik de en tid efter fra gården af armod."

Det gik altså ikke godt for Lars og Maren, da krisen satte ind efter statsbankerotten i 1813, men for landbruget var krisen langvarig og mange fallitter hørte 1820-erne til.

Først i 1828 forlod de Herning og rejste til Haderup, hvor Lars blev husmand på Over Feldborg Hede. Her døde han den 28. februar 1836, knap 70 år gammel, han blev begravet i Haderup den 8. marts.

I april samme år rejste Maren til Sinding, hvor hun fik ophold hos sønnen Mads Dyrslæge, og her døde hun den 1. januar 1840, 73 år gammel.

(Kilder: H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35. H.P. Hansen: Kæltringejagten, 1966, side 216. Evald Tang Kristensen: Gamle folks fortællinger. 1-4 afd. 1891-93, 2. afd. s. 183. Hardsyssels Årbog 1956 side 150 ff. Danmarks Jordemødre I-III. Redigeret af W. Nellemose. Eget Forlag 1935).

Børn:

61. i **Anne Larsdatter**, født 1798 i Tjørring sogn, døbt 22.06.1798 i Tjørring kirke, død 07.04.1889 i Herning, begravet 1889 i Herning kirkegård. Hun blev gift med Jens Enevoldsen Kjær, den 08.10.1821 i Herning kirke.

- ii **Mads Larsen**, også kendt som Mads Larsen Dyrnlæge, født 1800 i Snejbjerg by i Snejbjerg sogn, døbt 14.09.1800 i Snejbjerg kirke, død 21.01.1892 i Søvnaldal i Sinding sogn, begravet 30.01.1892 i Sinding kirkegård. Han var partner med (1) Kirsten Jensdatter, også kendt som Kirstine, født 1801 i Gjellerup sogn, døbt 19.04.1801 i Gjellerup, død 22.12.1876 på Lindbjerggaard Mark i Gjellerup sogn, begravet 30.12.1876 i Gjellerup. Han blev gift med (2) Ane Marie Christensdatter, den 07.07.1827 i Herning kirke, født 1800 i Gullestrup i Herning sogn, døbt 26.12.1800 i Herning, død 24.08.1831 i Sdr. Omme sogn, begravet 1831 i Sdr. Omme kirkegård. Han blev gift med (3) Maren Pedersdatter (Kolstrup), den 02.07.1832 i Sdr. Omme kirke, født 1802 i Kirkeby i Sdr. Omme sogn, døbt 29.08.1802 i Sdr. Omme kirke, død 01.08.1895 i Søvnaldal i Sinding sogn, begravet 04.08.1895 i Sinding kirkegård.

"Den 14. September havde Huusmand Lars Madsen og Hustru Maren Hesselbjerg af Snejbjerg Bye en Søn til Daaben, der blev kaldt Mads. Barnets Moster fra Herningholm bar det..." meddeler Snejbjerg kirkebog for år 1800, og dermed var Mads Dyrnlæge introduceret i denne verden. Det første par år tilbragte han i Snejbjerg, men flyttede så med forældrene til Nyborg (Herninglund) i Herning sogn, og her blev han konfirmeret i 1816, både kundskaber og opførsel var til mg. Allerede den 9.7.1818, endnu før han var fyldt 18 år, fik han mod kaution udstedt et amtspas, så han kunne rejse til København, hvor han kom på veterinærskolen. Her kneb det vist lidt mere med den gode opførsel. Han var en stærk og modig mand, og det fortælles, at han engang sloges med 9 matroser samtidig, "han havde Sporer paa, og somme af Matroserne maatte krybe fra ham, saa medtagne var de. Selv den bekendte Slagsbroder, Jens Holm fra Herning, som saa derpaa, kunde ikke noksom berømme Mads" - de var jo begge fra samme sogn.

Da han havde taget dyrlægeeksamen, vendte han tilbage til Herningegnen, og ifølge overleveringen var han stadig i besiddelse af både styrke og en vis dumdristighed. "En Gang var der stort Opløb paa Gelleruplund Marked, en stor Skare havde omringet en af de forhadte Toldforvaltere. Der blev raabt: Smid ham! Men ingen turde alligevel gøre det. Saa kom Mads Larsen, og da han saa, hvad der skulde gøres, sagde han: "Da skal A snaar smid' den Kaal!". Løb hastig ind i Kredsen og straks laa Toldforvalteren paa Jorden, hvorefter Stokkeslagene m.m. regnede ned over den arme Mand. Men Mads var væk. Var det blevet oplyst, at det var ham, der smed Forvalteren, havde Mads sikkert kommet i Tugthuset, thi der holdtes mange Retsmøder om Sagen. Men den Gang var Mads Larsen ikke meget kendt, han var 26 Aar, og hans "Bedrift" skete meget hastigt. Men den væsentligste Grund var sikkert den, at Folk holdt ubrødelig sammen mod disse Toldkontrollører, som gjorde Indgreb i deres Friheder."

Det er gamle Jens Majlund, der har fortalt historien, idet han hævder selv at have overværet den som barn.

I 1825 blev han af Kirsten Jensdatter Fønnesbæk (1801-1876) i Herning udlagt som barnefader til datteren Abelone Johanne.

Den 7. juli 1827 - Mads var da dyrlæge i Herningby - blev han i Herning gift med Lars Christensens fraskilte hustru, Ane Marie Christensdatter af Holing. De slog sig ned på Sønderager, hvor sønnen Lars blev født i 1829. Så flyttede de til Gullestrup, hvor sønnen døde i 1830.

Samme år forlod de Herning og flyttede til Sdr. Omme, hvor deres næste søn, Las, blev født i december 1830; men heller ikke han blev gammel. Han døde i

juni 1831, og kort tid efter, den 24.8.1831, døde også Mads' hustru, Ane Marie, kun 31 år gammel.

Efter at have levet som enkemand i knap et år giftede han sig igen. Denne gang med den 30-årige Maren Pedersdatter fra Østerby i Sdr. Omme.

Maren blev døbt den 29.8.1802 i Sdr. Omme. Hun blev konfirmeret samme sted i 1817, hendes kundskaber var mådelige, men hendes opførsel var ulastelig. Det blev den dog ikke ved med at være, for i 1826 fødte hun - uden at være gift - en datter, der var frugten af et bekendtskab med en strømpehandler ved navn Hans Christensen.

Mads Larsen og Maren Pedersdatter blev gift den 2.7.1832 i Sdr. Omme; men straks efter forlod de sognet og slog sig ned i Søvnald i Sinding, hvor deres 5 fælles børn blev født.

Det kan i øvrigt forekomme besynderligt, at Mads besluttede sig for at slå sig ned som dyrlæge netop i Sinding, for ifølge hans søn havde han, allerede før han rejste til Sdr. Omme, af justitsråd Fjelstrup på Sindinggaard fået tilbudt gården Søvnald kvit og frit og fri for 6 års skatter, hvis han ville begynde som dyrlæge der, men han afslog tilbuddet.

Nu købte han så i stedet i december 1833 en parcel fra Søvnald for 30 rigsdaler, og her byggede han en gård og anlagde en pæn have med mange frugttræer, en sjælden ting den gang.

Mads var i mange år den eneste eksaminerede dyrlæge i Hammerum herred, og hans distrikt derfor umådelig stort. Sønnen Lars måtte ofte løbe henved 10 mil for at bringe bud om, at der ved kirkestævne skulle bekendtgøres, at faderen den dag ved den lokale kro skar plage og udbødede søer, hvilket var hans speciale. Han fik 3 mark for at skære en plag og 2 for at bøde en so. I Aulum kro var der en dag ca. 60 søer, og en gang var der 50 søer i deres indelukkede gård i Søvnald, har sønnen Lars fortalt, "saa det gav skillinger".

"Efter nogle Aars Forløb sad Mads Dyrlæge som en lille Konge paa sin Gaard paa Søvnald Mark, der var ikke andre virkelige Dyrlæger i mange Miles Omkreds, der var jo nok Hjemmedyrlæger som Niels Knudsen i Sinding og andre i Sognene, men hvad regnede Mads dem, de havde jo intet lært".

I december 1841 blev han valgt ind i sogneforstanderskabet, og ved det konstituerende møde i 1842 blev han skolepatron. Han var vist den, der talte småfolks sag, i hvert fald var det ham der i 1843 fremførte en klage fra husmændene i Nyby over for meget hoveriarbejde.

Men nogen helgen var han dog ikke. I 1845 blev han af Else Nielsdatter Steensberg (1821-1899) udlagt som barnefader til datteren Karen Steensberg. I folkemunde gik der mange historier om Mads Dyrlæge, her bringes nogle af dem:

"En Gang var der Julegilde paa Nørholm ved Herning. En Del af Gæsterne skulde blive i Gaarden om Natten. Nu var der ingen, der holdt af at sove ved Sønnen, Jens Holm, der var en berygtet Slagsbroder; men saa sagde Mads Dyrlæge, at det vilde han godt. Da de to kom ind i Gæstekammeret, fortalte Jens op om, at han desværre undertiden kunde faa nogle fæle drømme, og da kunde han være ret urolig i Sengen. Jo, det kendte Mads Dyrlæge saa godt, thi det samme var netop ogsaa Tilfældet med ham! Naa, de kom jo i Seng og lagde sig til at sove. Men længe havde de ikke slumret, før Jens gav sig til at drømme. Han slog ud med Armene, og det var Meningen, at Dyrlægen skulde have nogle Knubs i Ansigtet,

saadan i al "Uskyldighed". Men Mads dækkede sig saa godt han kunde og tog heller ingen Skade af Jens's kraftige Drømmerier, saa faldt Jens Holm endelig til Ro. Men lidt efter begyndte Mads at drømme. "Hop-Hop-Hyp-hyp!" sagde han. Det skulde jo forestille, at han var ude at ride, han red nemlig altid ud i sin Praksis. Og saa med et sætter han med voldsom Kraft sit ene Ben, paa hvilket han havde fastspændt en Spore, ind i Siden paa Jens, der med et rædsomt Brøl sprang ud af Sengen. Men siden kunde begge sove uden at drømme."

En anden gang "blev Herredsfogdens Hund paa Nørholm syg, og der kom Bud efter Dyr læge Brockdorff i Herning, som kurerede paa Hunden. Men nu var der nogle, der bildte Herredsfogden ind, at det var meget bedre at hente Mads Dyr læge. Hunden laa i Sovekamret i Puder. Mads sagde: "De æ skidt, en Hund skal have det køligt". Den skulle ligge i Salen. Der kom saa Bud til Apoteket, og saa snart Brockdorff saa det, skulle han om og se, hvilken Medicin Mads havde ordineret - det var kun Bomolie. Hunden døde forøvrigt Dagen efter, men Mads var 14 kr. rigere - ellers tog han 1 Specie for en Tur til Herning."

"Jesper i Sunds Mølle gav sig ud for Dyr læge. Engang var han hentet til en Ko, som ikke kunde faa Kalv, Jesper skar saa Hovedet af Kalven. Imidlertid maatte man hente Mads Dyr læge. Da han kom sagde han: I skulle have skaaret Hovedet af Jesper, saa kunde jeg have reddet baade Ko og Kalv. Hjemmedyr læger holdt han ikke af."

"Naar der skulde Bud til Mads Dyr læge, maatte en Karl eller Dreng afsted, men Mads var jo ikke saadan at træffe; der kunde da, naar han kom hjem, godt sidde en halv Snes Stykker inde i Stuen, men den Gang forrettede man ikke sit Ærinde saa hurtigt. Mads kunde godt gaa en Runde derinde, uden at nogen mælede et Ord, endda det kunde haste med at faa ham. Mads gik da ind i Sengekamret, men noget efter kom der Bud ind til ham, at der var nogen, der vilde snakke med ham. Det kunde han jo ikke vide, han havde lige været derinde, men naar han saa kom, fik Gæsterne endelig Munden paa Gled.

En af Grundene til, at man ikke tog hastig til Orde var, at Mads kunde være slem til at gøre Nar ad Folk, og var han i daarligt Lune, kunde ingen sige noget rigtigt for ham, han vendte Ordene om.

Men naar han kom om i Hjemmene og var i godt Lune, fortalte han Historier, og han fortalte godt, og han havde jo set og hørt meget."

Iter var han dog stadig. "Man havde den Gang en Degn, der hed Fallesen... Han var haard ved Børnene, og Mads Dyr læge var derfor efter Degnen en Aften.

Fallesen stævnedes Mads, og i Retten fremviste Degnen en stor Sten, som han paastod, at Mads vilde have kylt efter ham. Mads Dyr læge blev vred og sagde: De æ Löwn' - din löwnfuld Å'nd! Sagen faldt, efter hvad man fortæller, uden at Mads kom i Fortræd."

Så heldig var han ikke en anden gang, han stod anklaget.

Den 19.11.1868 var han i et inserat i Aarhus Stifttidendes Følgeblad fremkommet med nogle mindre pæne bemærkninger om købmand Wium i Holstebro. Denne anlagde sag ved herredsretten, og her blev Mads i 1870 idømt en bøde på 10 rigsdaler - eller, hvis han ikke betalte til tiden, 3 dages simpelt fængsel - for det krænkende indhold i bladet; desuden skulle han betale sagens omkostninger med 20 rigsdaler.

I 1873 besluttede Mads og Maren at overlade gården til deres yngste datter Maren og hendes mand, mod at de selv kunne blive boende der på aftægt. Ingen af

parterne havde vel tænkt, at det skulle komme til at dreje sig om ca. 20 år, og særlig indlysende var det vel heller ikke, for Mads havde tit været i fare på sine mange rejser ad simple veje og gennem gamle vadesteder.

"Som gammel Mand væltede han engang og fandtes liggende under Vognfaddingen uden dog at have taget videre Skade... Han red næsten altid omkring, og han havde gerne en Hest saa gal, at hverken han selv eller andre kunde komme til den; naar han skulde op derhjemme, trak han den hen til Diget tæt ved Stuehuset.

Naar man saa Mads Dyrslæge med sin skarpe Profil komme ridende i Landskabet, og det saas jo tit, da syntes man, at han og Hesten hørte saa inderlig sammen, som var de udhugget af et Stykke, saa de ikke kunde skilles ad. Dette skete dog i alt Fald en Gang, da han red ved Ørregaard. Hesten kom til at stumle, og og Mads gled ned over Hestens Hals. Kort efter døde han"

(Kilder: H.P. Hansen: De gamle fortalte, bd. 1, 1939, side 30-35. Konrad Understrup: Sinding Sogn, 1917, side 24-27, 175-177. Hammerum Herreds Skøde- og Panteprotokol (B79-SP24) s. 262 og (B79-SP39) s. 700. Bogen om Krogstrup-Slægten).

Han var partner med (4) Else Nielsdatter, født 04.08.1821 i Stensbjerg i Sinding sogn, døbt 10.08.1821 i hjemmet, død 18.12.1899 på Søvnal Mark i Sinding sogn.

- iii **Esther Christine Larsdatter**, født 1802 i Snebjerg by i Snebjerg sogn, døbt 10.10.1802 i Snebjerg kirke, død eft. 1855. Hun blev gift med (1) Esper Laursen, også kendt som Jesper Lauridsen, den 27.12.1825 i Herning kirke, født 1797 i Feldborg i Haderup sogn, død 07.02.1841 i Ryde sogn. Fæstehmd. Overfeldborg Hede; hmd. og daglejer i Rotvig i Aulum (1834); hmd. Stendis i Ryde. Fundet død på marken. Hun blev gift med (2) Jens Pedersen, den 23.03.1842 i Ryde kirke, født 1808 i Hjerm sogn. 1845 i Hjerm Fattighus (1850 bortløben).
- iv **Christen Larsen Sjællænder**, født 1805 i Nyborg i Herning sogn, døbt 10.02.1805 i Herning kirke, død 1834/1840. 1826,1827 indsidder i Herning. 1834 husmand i Over Feldborg i Haderup. Han blev gift med Elisabeth Nicoline Nielsdatter, den 05.04.1825 i Herning kirke, født 1802 i Holing i Herning sogn, døbt 07.06.1802 i Herning, død 29.04.1847 på Over Feldborg Hede i Haderup sogn, begravet 09.05.1847 i Haderup. Dt. af Niels Poulsen og hstr. Inger Lauridsdatter, Holing. 1840 og 1845 enke i Haderup.
- v **Anders Larsen**, født 13.07.1807 i Nyborg i Herning sogn, døbt 16.08.1807 i Herning kirke, død 20.08.1880 i Ilskov i Sunds sogn, begravet 25.08.1880 i Sunds kirkegård. Hmd. i Oversimmelkjær til 1844; i Sønderos i Sunds 1844-, Ildsgaard -1880. Han blev gift med (1) Karen Pedersdatter, den 11.04.1838 i Ørre kirke, født 1800 i Ikast sogn, død 12.02.1864 i Ildsgaard i Sunds sogn, begravet 19.02.1864 i Sunds. Christen Knudsen af Karup hans fraskilte hustru, som under den 17. juli 1835 er meddelt bevilling til ægteskabs aldeles ophævelse og under 23. august 1837 til nyt ægteskab at indgaa.

Han blev gift med (2) Johanne Jensen, født 08.03.1830 i Orneborg i Rind sogn, døbt 14.03.1830 i Rind kirke, død 03.04.1894 i Ilskov i Sunds sogn, begravet 11.04.1894 i Sunds.

Ikke viet i Sunds. Datter af Jens Nielsen og Karen Jensdatter.

123. **Maren Christensdatter Hesselbjerg**, født 1767 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 22.02.1767 i Tjørring kirke, død 01.01.1840 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 12.01.1840 på Sinding kirkegård. Hun var partner med (1) Jens Thomsen*, født 1762 i Ø. Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 24.10.1762 i Tjørring, død 23.06.1844 i Holing i Herning sogn, begravet 29.06.1844 i Herning, *sandsynlig, men udokumenteret slægtsforbindelse til datteren Sidsel (ved Sidsels fødsel: Jens Podemester). Gmd. Meldgaard i Holing By i Herning. Hun blev gift med (2) Lars Madsen Sjællænder, den 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital.

Barn af Jens Podemester:

- i **Sidsel Jensdatter**, født 1793 i Østergaard i Tjørring sogn, døbt 29.11.1793 i Tjørring kirke, død 17.01.1871 i Birk i Gjellerup sogn, begravet 22.01.1871 på Gjellerup kirkegård.
En af Evald Tang Kristensens visesangersker. Hards. Årbog 1956 s. 150 ff. 1840-47 i Lind, 1847-o.69 Lundgaarde i Gjellerup, 1869-71 i Birk.
Hun blev gift med Anders Jensen, den 10.11.1815 i Herning kirke, født 1786 i Herning sogn, døbt 19.02.1786 i Herning, død 23.05.1842 i Lind i Rind sogn. Indsidder i Fønvad i Smejbjerg 1816. Lmd. (1820)-40 Herning, 1840-42 Lind.

Barn af Lars Madsen Sjællænder: se denne

126. **Anders Michelsen**, født 25.03.1764 i Krogstrup i Snejbjerg sogn, døbt 06.05.1764 i Snejbjerg, død 16.10.1824 i Snejbjerg, begravet 22.10.1824 i Snejbjerg.
Han blev gift med Karen Nielsdatter, den 03.10.1806 i Snejbjerg.

Børn:

- i **Mikkel Andersen**, født 1807 i Snejbjerg. Han blev gift med Kirstine Cathrine Harder, født ca. 1813 i Rindum.
63. ii **Mette Cathrine Andersdatter**, født 1808 i Snejbjerg, døbt 16.10.1808 i Snejbjerg, død 03.04.1873 på Laulund Mark i Herning sogn, begravet 10.04.1873 i Herning. Hun blev gift med Jacob Nielsen.
127. **Karen Nielsdatter**, født 29.04.1770 i Meldgaard i Ørre sogn, døbt 06.05.1870 i Ørre kirke, død 12.08.1841 i Herning, begravet 22.08.1841 i Herning.
Hun blev gift med (1) Anders Michelsen, den 03.10.1806 i Snejbjerg.
Hun blev gift med (2) Christian Christensen (Kragelund), den 05.06.1827 i Snejbjerg kirke, født 1757 i Ørskov i Snejbjerg sogn, døbt 11.09.1757, død 19.10.1840 i Herning, begravet 25.10.1840 i Herning,
Ved FT-1787 er Christian Christensen (Kragelund) soldat og har ophold hos en bror i Snejbjerg medens hustruen, Karen Pedersdatter, tjener i et andet sogn, (Assing). Ved FT-1801

er Christian Christensen (Kragelund) bosat som husmand med jord i Herning Bye og ved FT-1834 er han bosat som fæstehusmand i Snebjerg og nyder aftægt af et lod i Herning.

Tip-4-oldeforældre

240. **Niels Enevoldsen**, født 1725 i Vesterdam i Thyregod sogn, død 1805 i Baggeskjær i Herning sogn.
 Flytter til gården Baggeskjær i Herning mellem feb. 1757(dåb i Thyregod) og feb. 1759 (dåb i Herning). Fæster, selvejer. (Stegemüller, Hanne B.).
 Han blev gift med Mette Michelsdatter, den 16.04.1754 i Thyregod kirke.

Børn:

- i **Frederikke Sophie Margrethe Nielsdatter**, født ca. 1755 i Kjærgaard i Thyregod sogn, død 27.02.1826 i Sdr. Hauge i Gjellerup sogn, begravet 05.03.1826 i Gjellerup. Hun blev gift med Morten Andersen, den 10.06.1783 i Herning kirke, født 1755 i Toftlund i Ikast sogn, døbt 01.12.1755 i Ikast, død 12.08.1845 i Sdr. Hauge i Gjellerup sogn, begravet 17.08.1845 i Gjellerup. Gårdmand og strømpebinder i Hauge i Gjellerup sogn.
120. ii **Enevold Nielsen**, født 15.08.1764 i Baggeskjær i Herning sogn, død 05.01.1840 i Nederkjær i Herning sogn, begravet 14.01.1840 i Herning. Han blev gift med Mette Jensdatter, den 29.10.1797 i Herning kirke.
241. **Mette Michelsdatter**, født 1725 i Thyregodlund i Thyregod sogn, døbt 02.04.1725 i Thyregod kirke, død 1809 i Kjær i Herning sogn, begravet 18.12.1809 i Herning.
246. **Christen Pedersen Hesselbjerg***, født 1729 i Ikast sogn ?, døbt 22.05.1729 i Ikast kirke ?
 *usikkerhed mht. Christens forældre og fødsel/dåb.
 Han blev gift med Esther Pedersdatter Herning, den 01.10.1766 i Tjørring kirke.

Børn:

123. i **Maren Christensdatter Hesselbjerg**, født 1767 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 22.02.1767 i Tjørring kirke, død 01.01.1840 i Søvnald i Sinding sogn, begravet 12.01.1840 på Sinding kirkegård. Hun var partner med (1) Jens Thomsen*. Hun blev gift med (2) Lars Madsen Sjællænder, den 17.09.1797 i København, Almindelig Hospital.
- ii **Mette Kirstine Christensdatter**, født 1769 i Trælund i Tjørring sogn, døbt 16.07.1769 i Tjørring.
 1787 tjenestepige hos Troels Troelsen i Trælund.
- iii **Peder Christensen Hesselbjerg**, født 1774 i Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 11.10.1774 i Tjørring kirke, død 19.01.1860 i Gullestrup i Herning sogn. 1809 i Ørre (gift 26.9.1806 i Ørre med enken Dorthe Nielsdatter?). Landmand i Gullestrup, Herning sogn.
 Han blev gift med (1) Dorthe Hesselberg, født ca. 1772, død 04.02.1824 i Herning sogn, begravet 15.02.1824 i Herning. Han blev gift med (2) Elisabeth Pedersdatter, den 27.04.1824 i Herning, født 1797 i Sunds By i Sunds sogn, døbt 17.04.1797 i Sunds, død 01.01.1864 i Herning, begravet 08.01.1864 i Herning.

Datter af Peder Larsen og hstr. Zidsel Marie Dynesdatter.

- iv **Inger Christensdatter Hesselbjerg**, født 1776 i Sivebæk i Tjørring sogn, døbt 20.10.1776 i Tjørring kirke, død 24.02.1853 i Nygaard Mk. i Ikast sogn. Hun blev gift med Jeppe Villadsen, den 25.03.1803 i Snebjerg, født 1767 i Hjerm sogn, død 23.09.1852 i Nygaard Mk. i Ikast sogn.
Hmd. Nygaard Mark i Ikast sogn (matr. Su10a). Ikast sogn s. 272.

247. **Esther Pedersdatter Herning**, født ca. 1744 i Linaa i Sunds sogn, død 1802 i Tjørring sogn, begravet 10.01.1802 på Tjørring kirkegård.
Esther Pedersdatter blev født o. 1744 i Linå i Sunds, og hun blev konfirmeret i Sunds kirke i 1760.
Senere kom hun til Trælund i Tjørring sogn, hvor hun den 1.10.1766 blev gift med Christen Pedersen Hesselbjerg, der også på det tidspunkt opholdt sig her.
Da datteren Maren blev født i 1767, boede de stadig i Trælund. Også det næste barn kommer til verden her i 1769, men da de 2 næste børn fødtes i 1774 og 1776, boede de i Sivebæk i Tjørring sogn. Ved datteren Ingers død i 1853 oplyses, at Christen var husmand.
Tilsyneladende er de senere flyttet fra sognet, idet Christen Pedersen dør inden 1787, men ikke er registreret som død i Tjørring. Måske er han død i 1781, da en enke ved navn Esther Pedersdatter den 29.7.1781 får døbt en datter Christiana i Sunds sogn - det kunne være Christens enke, der så har opkaldt datteren efter ham, og det er vel ikke utænkeligt, at hun er vendt tilbage til fødesognet, men bevises kan det ikke (heller ikke i Sunds sogn er Christen Pedersens død registreret).
Ligeledes får en enke, Esther i Kiergaard, sin datter Maren Christensdatter konfirmeret i Sunds i 1784, men samme år optræder Esther i Sivebæk som fadder i Tjørring sogn, så måske har hun opholdt sig her hele tiden.
I 1787 bor hun hos Peder Gadgaard i Tjørring sammen med datteren Inger, hun er da enke efter 1. ægteskab og lever som almisselem. I 1801 bor hun hos selvejeren Hans Jensen Østergaard i Tjørring by. Hun omtales nu ikke længere som almisselem, men bor her sammen med sønnen Peder, der er landsoldat.
Esther Pedersdatter døde som indsidder hos Niels Særkjær i Tjørring by og blev begravet den 10.1.1802 på Tjørring kirkegård. Den 8. februar blev der holdt registreringsforretning over hendes få efterladenskaber, der blev vurderet til godt 7 rdl., og ved skiftets endelige afslutning den 13.3.1802 blev de overladt til sønnen Peder, der havde bekostet moderens begravelse med 7 rdl., dog fik hans umyndige søster, Inger, moderens seng.
(Kilder: Ringkøbing Amts Skifteprotokol, bd. IX (B8-1097), side 31-32).

Tip-5-oldeforældre

480. **Enevold Nielsen**, født ca. 1682 i Thyregod sogn, død 1778 i Baggeskjær i Herning sogn, begravet 22.04.1778 i Herning.

Enevold nævnes i 1717 som kusk på Hastrup og i 1718 som ladefoged. Ved ekstraskatten 1743 er han fæster af et boessted i Vesterdam i Thyregod og betaler 2 rdl. i kopskat. (<https://tng.stegemueller.dk/getperson.php?personID=I1503&tree=HBS>).

Han blev gift med Hanne Pedersdatter, den 13.07.1720 i Thyregod kirke.

Børn:

240. i **Niels Enevoldsen**, født 1725 i Vesterdam i Thyregod sogn, død 1805 i Baggeskjær i Herning sogn. Han blev gift med Mette Michelsdatter, den 16.04.1754 i Thyregod kirke.
- ii **Sophie Enevoldsdatter**, født 1731 i Vesterdam i Thyregod sogn, døbt 04.03.1731 i Thyregod, død 1802 i Brande sogn, begravet 07.03.1802 i Brande. Hun blev gift med (1) Jens Pedersen, den 27.06.1753 i Brande kirke, død 1763/1773. Han fæster en ejendom i Brande tilhørende Bertel Arvad i København. Nævnt i Skattemandtal 1763, død før nov. 1773. (<https://tng.stegemueller.dk/getperson.php?personID=I1227&tree=HBS>). Hun blev gift med (2) Niels Langkjær, født ca. 1740, død eft. 1801. Gårdmand og strømpehandler i Brande by.

481. **Hanne Pedersdatter**, født ca. 1693 i Pomphole i Thyregod sogn, død 1750 i Vesterdam i Thyregod sogn, begravet 14.06.1750 i Thyregod.

482. **Michel Sørensen**, født ca. 1692, død 1772 i Kjærgaard i Thyregod sogn, begravet 01.11.1772 i Thyregod.

Fæster i Thyregodlund, men familien kom senere til Kjærgaard, hvor de boede, da den ældste søn blev gift i 1744.

(<https://tng.stegemueller.dk/getperson.php?personID=I1797&tree=HBS>).

Han blev gift med Anne Jensdatter, den 10.11.1720 i Thyregod kirke.

Børn:

241. i **Mette Michelsdatter**, født 1725 i Thyregodlund i Thyregod sogn, døbt 02.04.1725 i Thyregod kirke, død 1809 i Kjær i Herning sogn, begravet 18.12.1809 i Herning. Hun blev gift med Niels Enevoldsen, den 16.04.1754 i Thyregod kirke.

483. **Anne Jensdatter**, født ca. 1695 i Nr. Snede sogn, død 1774 i Kjærgaard i Thyregod sogn, begravet 10.04.1774 i Thyregod.

492. **Peder Christensen Hesselbjerg**. Han blev gift med Magrete Christensdatter, den 01.11.1725 i Ikast kirke.

Børn:

- i **Anne Pedersdatter**, født 1726 i Ikast sogn, døbt 18.08.1826 i Ikast.
- ii **Maren Pedersdatter**, født 1728 i Ikast, døbt 30.03.1728 i Ikast, død 1728 i Ikast.
- 246. iii **Christen Pedersen Hesselbjerg***, født 1729 i Ikast sogn, døbt 22.05.1729 i Ikast kirke. Han blev gift med Esther Pedersdatter Herning, den 01.10.1766 i Tjørring kirke. (*usikkert om det er ham der kommer til Tjørring)
- iv **Peder Pedersen**, født 1731 i Ikast, døbt 30.10.1731 i Ikast.
- v **Iver Pedersen**, født 1733 i Hagelskær i Ikast sogn, døbt 30.08.1733 i Ikast.

493. **Magrete Christensdatter.**

494. **Peder Herning.**

Peder Herning var bosat i Linaa i Sunds sogn, hvor han sandsynligvis var fæster (måske var han bror til den Jens Christensen Herning, der døde i Torup i Sunds 1776, 74 år gammel). Han var gift med Inger, der var født o. 1701 og døde i Linaa i 1772. Peter Herning er ikke fundet død i Sunds i perioden 1760-1805. I 1779 optræder imidlertid en Peder Herning fra Engesvang som forlover for en pige i Linaa i Sunds, så han er måske flyttet fra sognet efter sin kones død. Hans død er dog heller ikke registreret i Engesvang.

Han blev gift med Inger.

Børn:

- i **Christen Pedersen Herning.**
Fæstegmd. i Linaa i Sunds.
 - 247. ii **Esther Pedersdatter Herning**, født ca. 1744 i Linaa i Sunds sogn, død 1802 i Tjørring sogn, begravet 10.01.1802 på Tjørring kirkegård. Hun blev gift med Christen Pedersen Hesselbjerg, den 01.10.1766 i Tjørring kirke.
 - iii **Else Pedersdatter Herning**, født ca. 1745 i Linaa i Sunds sogn.
495. **Inger**, født ca. 1701, død 1772 i Linaa i Sunds sogn, begravet 20.12.1772 i Sunds kirkegård.

Tip-6-oldeforældre

960. **Niels Kjærgaard.**

Fæster i Thyregod.

Han blev gift med Mette Nielsdatter.

Børn:

480. i **Enevold Nielsen**, født ca. 1682 i Thyregod sogn, død 1778 i Baggeskjær i Herning sogn, begravet 22.04.1778 i Herning. Han blev gift med Hanne Pedersdatter, den 13.07.1720 i Thyregod kirke.

961. **Mette Nielsdatter**, født ca. 1652, død 1732 i Kjærgaard i Thyregod sogn, begravet 20.04.1732 i Thyregod.

962. **Peder Pedersen Hoele**, født ca. 1666, død 1748 i Fuglsang i Thyregod sogn, begravet 13.03.1748 i Thyregod.
Boede først i Pomphole, Thyregod. Fra 1705 ifølge kopskattemandtallet boede han i Hindskov og betegnes som en fattig husmand, der hverken havde køer eller får.
(<https://tng.stegemueller.dk/getperson.php?personID=11508&tree=HBS>).

Børn:

481. i **Hanne Pedersdatter**, født ca. 1693 i Pomphole i Thyregod sogn, død 1750 i Vesterdam i Thyregod sogn, begravet 14.06.1750 i Thyregod. Hun blev gift med Enevold Nielsen, den 13.07.1720 i Thyregod kirke.

Tip-7-oldeforældre

1924. **Peder Pedersen Hoele**, født ca. 1630, død ca. 1699 i Thyregod By i Thyregod sogn.
(<https://tng.stegemueller.dk/getperson.php?personID=I2155&tree=HBS>).
Han blev gift med Johanne Pedersdatter.

Børn:

962. i **Peder Pedersen Hoele**, født ca. 1666, død 1748 i Fuglsang i Thyregod sogn,
begravet 13.03.1748 i Thyregod.
1925. **Johanne Pedersdatter**, født ca.1643, død 1718 i Thyregod By i Thyregod sogn, begravet
26.05.1718 i Thyregod.

Slægtskabet til forfatteren Sara Blædel

Verner Ludvig Blædel, *Assens*
født 06.05.1783 død 29.03.1862



Slægtskabet til rejsearrangøren i Herning, Ragnar Falk Lauritsen

Enevold Nielsen, *Thyregod*
født ca. 1682 død 1778



Slægtskabet til tv-værten Peter Ingemann

Niels Enevoldsen, *Herning*
født 1725 død 1805



Slægtskabet til politikeren Christian Mejdahl

Enevold Nielsen, *Herning*
født 15.08.1764 død 05.01.1840



Jens Enevoldsen Kjær
født 09.01.1801 død 15.02.1890



Niels Jensen Kjær
født 16.02.1831 død 30.01.1922



Ane Nielsen
født 15.03.1858 død 13.10.1937



Marie Kamilla Margrethe Kongshaug
født 15.09.1880 død 09.03.1968



Anna Lise Kongshaug Henriksen
født 17.08.1915 død 23.12.1993



Camilla Munk Plum
født 19.09.1956

Mikkel Enevoldsen Kjær, *Herning*
født 19.12.1807 død 07.08.1872



Mette Mikkelsen, *Rind, Herning*
født 07.12.1836 død 15.08.1888



Karen Mikkelsen, *Flynder*
født 29.05.1860 død 14.02.1935



Maren Eriksen, *Flynder*
født 23.04.1886 død 19.02.1963



Erik Christian Lauritsen Mejdahl, *Næsborg, Struer*
født 21.08.1909 død 02.11.1993



Christian Mejdahl
født 31.12.1939

Slægtskabet til skuespilleren Mette Munk Plum

Niels Munk Plum, *Hassing, Tårnby*
født 17.08.1803 død 18.08.1865



Niels Munk Plum
født 05.03.1841 død 25.11.1905



Niels Munk Plum
født 23.05.1882 død 25.12.1942



Niels Munk Plum
født 29.03.1911 død 07.07.1986



Camilla Munk Plum
født 19.09.1956

Carl Frederik August Plum, *Hagenskov*
født 12.06.1842 død 23.02.1927



Carl Einar Plum, *Ensted*
født 20.02.1891 død 15.07.1930



Eskild Munk Plum, *Sønderborg*
født 29.05.1921 død 10.06.2011



Mette Munk Plum
født 08.06.1956

Slægtskabet til skuespilleren Anne-Grethe Bjarup Riis

Lars Madsen Sjællænder, *Herning*
født ca. 1766 død 28.02.1836



Anne Larsdatter
født 1798 død 07.04.1889



Niels Jensen Kjær
født 16.02.1831 død 30.01.1922



Ane Nielsen
født 15.03.1858 død 13.10.1937



Marie Kamilla Margrethe Kongshaug
født 15.09.1880 død 09.03.1968



Anna Lise Kongshaug Henriksen
født 17.08.1915 død 23.12.1993



Camilla Munk Plum
født 19.09.1956

Mads Larsen, *Sinding*
født 1800 død 21.01.1892



Ane Marie Madsen, *Sinding, Herning*
født 07.06.1834 død 04.01.1917



Bodil Kirstine Thomsen, *Snebjerg*
født 19.05.1858 død 01.08.1937



Maren Marie Kristensen, *Snebjerg, Herning*
født 24.11.1880 død 19.05.1965



Peder Kristian Riis, *Sunds, Timring*
født 11.04.1902 død 03.05.1992



Knud Erik Riis, *Snebjerg*
født 12.08.1932 død 16.10.1990



Anne-Grethe Bjarup Riis
født 21.11.1965

Slægtskabet til cykelrytteren Bjarne Riis

Lars Madsen Sjællænder, *Herning*
født ca. 1766 død 28.02.1836



Anne Larsdatter
født 1798 død 07.04.1889



Niels Jensen Kjær
født 16.02.1831 død 30.01.1922



Ane Nielsen
født 15.03.1858 død 13.10.1937



Marie Kamilla Margrethe Kongshaug
født 15.09.1880 død 09.03.1968



Anna Lise Kongshaug Henriksen
født 17.08.1915 død 23.12.1993



Camilla Munk Plum
født 19.09.1956

Mads Larsen, *Sinding*
født 1800 død 21.01.1892



Ane Marie Madsen, *Sinding, Herning*
født 07.06.1834 død 04.01.1917



Bodil Kirstine Thomsen, *Snebjerg*
født 19.05.1858 død 01.08.1937



Maren Marie Kristensen, *Snebjerg, Herning*
født 24.11.1880 død 19.05.1965



Anne Riis, *Sinding, Herning*
født 16.08.1915 død 2005



Preben Riis, *Herning*
født 17.04.1939 død 11.12.2007



Bjarne Lykkegaard Riis
født 03.04.1964

Slægtskabet til komponisten Poul Schierbeck

Peder Christian Schierbeck, *Helsingør*
født 29.11.1778 død 01.08.1846



Anne Kirstine Petrine Shierbeck
født 19.12.1813 død 22.07.1867



Malvina Frederikke Raffenberg
født 07.11.1848 død 12.06.1913



Hanne Thiele
født 23.10.1882 død 29.03.1963



Niels Munk Plum
født 29.03.1911 død 07.07.1986



Camilla Munk Plum
født 19.09.1956

Julius Frederik Schierbeck, *Helsingør, Kbh.*
født 09.07.1809 død 21.04.1889



Hans Peter Schierbeck, *København*
født 05.07.1856 død 1939



Poul Julius Ouscher Schierbeck, *København*
født 08.06.1888 død 09.02.1949

Efterskrift

Hensigten har været at finde alle aner til og med tiptipoldeforældrene, hvilket er lykkedes bortset fra de norske aner.

Derudover er de familiegrene, jeg i forvejen havde stof om, ført længere tilbage. Det er kun i nogle tilfælde, at alle søskende med.

Kilderne er hovedsagelig kirkebøger og folketællinger. Ellers er kilden som regel anført ved de enkelte personer.

En del af de korte skifteuddrag er hentet fra Brejls hjemmeside (<https://www.brejl.dk/>).

Løgstør i juni 2020

Svend Aage Nielsen