



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Nyhedsbladet – kassow.dk – nr. 6 – 2006

for den danske Kassow-slægt



Kassow – 148 år i Danmark



STATENS ARKIVER

Udgået fra Landsarkivet
for Sjællands Bibliotek

MIN SLÆGT

EN KORT SLÆGTSBERETNING OM MIN SLÆGT FRA 1400 TALLET TIL I DAG

AF JAN KASSOW

Her i denne publikation vil jeg fortælle lidt om mit slægt, blandet andet en gren som går helt tilbage 1400 tallet.

Jeg har en slægtsbog fra min mormors side, den går tilbage til sidst i 1400 tallet, til en slotsfoged på Næsbyhoved Slot ved Odense.

Slotsfogeden hed Hans Olufsen og han levede endnu i 1493 står der i bogen.

Hans søn Oluf Hansen var også ansat på slottet, der var han kammersvend i Dronning Christines tid: som var hustru til Kong Hans.

Da Dronning Christine døde i 1521, slog Oluf Hansen måske sig ned på storhandelen i en periode, i 1529 blev han valgt som rådmand i Odense, og fra 1535 til sin død i 1553 var han borgmester i Odense. Han blev begravet i Gråbrødrekirken.

I slægtsbogen står der ved hans død: "De Odense

Borgmester har en betydelig rang, som det synes næst efter bispen, og lade sig på adelig vis begrave", hedder det et sted.

Oluf Hansens søn og sønnesøn var købmænd i Odense, mens hans oldebarn Anders Olufsen var gårdmand i Særlev sogn.

Hans efterkommere var blandet andet bønder, samt der findes kendte efterkommere af ham.

En søn af Anders Olufsen var engang ejer af Æbleø, og en efterkommer til en anden søn: Christian Andersen, har skrevet engang sin slægtsberetning, som hedder: "Min Slægt", af Frederik Kr. Rasmussen.

En efterkommer af Christian Andersen blev gift i 1831 med gårdejer Jens Hansen (Wædele) på St. Vædeledgaard i Veflinge sogn.

Jens Hansen (Wædele) og hans hustru var forældre til min mormors farfar, deres barnebarn Hans Frederik Vædeled, min mormors far boede i Odense, i Rosengade. Han var havne- og lagerarbejder på Odense Havn, tæt ved hvor Næsbyhoved Slot lå engang.

Hans Frederik Vædeled, giftede sig i 1906 med en fra Ebeltoft af. Hun hed Hilda

Jensine Marie Petersen,
datter af Niels Carl Johan
Petersen og Jenny Frederikke
Henriette Vindberg.

Niels Carl Johan Petersen var
søn af en daglejer på Mols
ved navn Peder Sørensen og
hans husbestyrerinde Ane
Elisabeth Sophie Marie Jens-
datter.

En halvbror til Niels Carl
Johan, giftede sig med en
søster til hans hustru – Jenny
Frederikke Henriette.

Farfaren til de to søstre:
Svend Vindberg blev født i
1788, et sted i Sverige. Gift i
København med Frederikke
Sørensdatter. De fik blandet
andet Jens Harald Vindberg,
som tog til Ebeltoft og giftede
sig med en Karen Christens-
datter. Hendes far og farfar
hed til efternavn: Troid.

En Vindberg efterkommer:
Knud Højrup, har skrevet en
bog om vores regents aner.
Nå, tilbage til Vædeled
slægten.

Før en af mine forfædre købte
St. Vædeledgaard i 1797, var
de fæster på gården som
hørte under Rugård Gods:
som var en del af det Fynske
Ryttergods.

Min mormors farfar: Julius
Jensen Wædele giftede sig i
1872 med en Frederikke
Laurine Katrine Sofie Hansen,
og hendes far er født i Dalum

sogn, i det samme sogn hvor
jeg bor.

Frederikke Laurine Katrine
Sofie Hansens farfar: Frits
Ambrosius Stub Hansen var
den første seminarie
uddannede lærer i Dalum
sogn, står der i bogen om
Dalum sogns historie.

Han tog til Dalum den 19.
december 1823, da han fik et
kaldsbrev af kammerherre
P.U.F. Benzon, som ejede
Dalum Kloster (Kristiansdal).

Før Fritz Ambrosius Stub
Hansen kom til Dalum sogn,
havde han arbejdet som
huslærer og vikar fra 1819.
Han er født i Emtækær ved
Assens i 1798, søn af
Skræddermester Hans
Christian Hannibalsen og
hustru Christine Claudatter
Borring.

Fritz Ambrosius Stub Hansen
er en slægtning af digteren
Ambrosius Stub, idet han var
oldebarn af en bror til digter-
en. Broren hed Peder Stub, og
var skytte på Hindsgavl Slot
ved Middelfart.

Fritz Ambrosius Stub Hansen
blev medforfatter til et lille bind
om Skolelærerembederne i
Fyns Stift.

Da han fik lærerjobbet, blev
han samtidig ansat som
kirkesanger i Dalum Kirke.
Desuden blev han også
samme år, gift i Odense med
Laurine Cathrine Larsen,

datter af Bogholder Jacob Larsen (tidligere Faktor på Odense Adressekontoret, der udgav forløberen af Fyns Stiftstidende), og hustru Marie Nielsdatter.

Fritz Ambrosius Stub Hansens svigerdatter Marie Elisabeth Ejby: moren til Frederikke Laurine Katrine Sofie Hansen, er tiptipoldebarn af en smed i Hjallesø der hed Rasmus Johansen, født i 1680, død 1746.

En efterkommer af smeden, Knud Laurits Eibye havde i 1956 skrevet bogen: Håndværkerkåb gennem 250 år, om smedeslægten Eibye i 7 generationer.

Knud Laurits Eiby's farfar: Knud Eibye er nævnt i Odensebogen 2005, desuden findes der en tegning af ham i bogen.

Knud Eibye havde en bror som jeg nedstammer fra, han hed Johannes Nielsen Eibye og var Klejnesmed i Nyborg, blev gift med Regitze Sophia Bruun, datter af Bendrejer i Odense, Severin Bruun og hustru Elisabeth Pedersdatter. På min far side, er jeg begyndt at indsamle oplysninger om. Jeg vil begynde med min farfar: Hans Jørgen Hansen, født i Ore sogn, Skåstrup. Død i Odense i 1982.

Han var en af de ældste på en søskendeflok af cirka 18 hel-

og halvsøskende, og var en af Odense tidligere spidser.

Hans far: Rasmus Jørgen Hansen var husmand og slagter, født i 1876, Ore sogn. Blev gift med Marie Kirstine Jacobsen, født 1886 i Sønder Næraa sogn, hun var koge-kone, og datter af slagter Jørgen Jacobsen og hustru Karen Dorthea Rasmussen. (Datter af husmand Rasmus Hansen og Margrethe Hansdatter)

Ved Marie Kirstine Jacobsens giftermål med Rasmus Jørgen Hansen, havde hun 2 små børn, som hun havde fået udenfor ægteskab. Med Rasmus Jørgen Hansen, fik hun yderligere 12 børn, samt at Rasmus Jørgen Hansen fik en søn med en anden kvinde. Forældrene til Rasmus Jørgen Hansen var husmand Hans Jørgen Christensen og Marie Jensine Jensen i Ore sogn.

Hans Jørgen Christensen var en uægte søn af Marie Kirstine Hansdatter i Bogense (datter af Hans Jacobsen i Bogense). Den udlagte barnefader var en Christen Jørgensen af Kustrup. Min farfars farfar: Hans Jørgen Christensen var ifølge folketællingen af 1840 i Ore sogn et plejebarn hos en ældre enke på 67 år der hed Anne Marie Hansdatter. Slagter Jørgen Jacobsen og

hans hustru Karen Dorthea Rasmussen boede i forskellige fynske sogne, som var: Allersted, Sønder Næraa, Ringe, Vejle og Ore sogn.

Forældrene til Marie Jensine Jensen var husmand og bødker i Hårslev sogn Jens Jensen og Maren Olesdatter af Rosenborghuset.

Dette ægtepar endte deres dage på fattiggården i Gamby i Hårslev sogn.

Jens Jensens far hed også Jens Jensen og som sin søn var han også husmand og bødker, men i Skovby sogn på Nordfyn.

Maren Olesdatters forældre var husmand Ole Jensen i Skamby sogn (søn af Jens Nielsen og Dorthea Christiansdatter), og hustru Karen Larsdatter (datter af gårdmand i Skamby sogn Lars (Henriksen) og hustru Maren Andersdatter).

Allerede som 11 årig kom min farfar ud at tjene, på en gård nær sit hjem. Efter 3 år kom han til en dyrlæge i Brenderup, hvor han fik lyst til at blive dyrlæge, men opgav på grund af han og hans forældre ikke havde råd til betaling af studiet, og derefter kom han i lære hos en konditor Petersen i Bogense. Da han blev udlært som konditor, rejste han til København og blev svend der

indtil 1932, og fra dette år til 1953 var han og hans hustru ejer af et konditori i Søborg i Storkøbenhavn, samtidig havde de et pr. udslagssteder nær ved.

I 1932 giftede min farfar sig med min farmor Ebba Alvilda Kassow, født på Amager 1908, død i Odense 1972.

Datter af bagemester Frederik Johan Kristian Kassow og hustru Anna Alvilda Murquist.

Anna Alvilda Murquist var datter af Carl Herman Murquist og Inger Clausen. De blev gift i Holmen sogn den 31. oktober 1869, Carl Herman Murquist blev født i Landskrona, Sverige, mens hans kone Inger Clausen blev født i Kastrup, Tårnby sogn på Amager i 1841. Hun var den anden sidste i flokken på 7 børn, og var kun den eneste der overlevede. De andre børn døde som små.

Inger Clausens far hed Claus Pedersen og blev født omkring 1808 på Bornholm, var arbejdsmand og indsidder på Amager, døde i Tårnby Fattighus i 1891, samme år døde hans anden hustru der også.

Inger Clausens mor hed Bente Mortensen og blev født i Tårnby sogn på Amager i 1807, døde samme sogn i 1852. Hendes far hed Morten

Jensen og var daglejer og indsidder på Amager i Tårnby sogn, født omkring år 1770 og døde samme sted i 1827. Han blev trolovet den 25. november 1798 med Inger Olesdatter født omkring 1762, og de blev gift et ½ år tid efter i 1799.

De fik i alt 7 børn, hvor kun to børn overlevede. Broren til Bente Mortensen hed Jens Mortensen, født i 1801. Han var først fisker og dernæst bådfører i Kastруп. Han blev gift og fik i alt 5 børn.

Nå , tilbage til Bagermesteren på Amager der blev født i Børglum sogn i Vendsyssel i året 1868.

Hans far: min tipoldefar kom som kun 20 årig til Danmark, i 1858. Han hed Friedrich Johann Christian Kassow, født i byen Rehna i det daværende Meckelnburg-Schwerin, Tyskland. Søn af Joachim Friedrich Christopher Kassow og Dorothea Elisabeth Mense.

I begyndelsen af 1856 tog min tyske tipoldefar til Holsten, og arbejdede der i 1½ år, og som sagt i året 1858 kom han til det egentlig Danmark, hvor han tog til Nordjylland, i de første 4 år boede han i Hjørring, og der var han bagersvend hos en bager Lange, dernæst hos en bager i Børglum, og i 1871 flyttede

han og familien til Løkken, der var han selvstændig bagermester.

Han fik den 25. februar 1878 dansk indfødsret, og i året 1914 i Løkken døde han så. I 1861 giftede Friedrich Johann Christian Kassow sig med en lokal pige i Hjørring, som hed Johanne Christine Villumsdatter, født i 1839, død i året 1900.

Allerede 8 måneder efter bryllupsdatoen, blev det første barn født, men han døde en dag i marts 1868, sammen med sin lillebror. Fra 1865 til cirka 1882 kom der børn i familien, i alt 15 stk.

Forældrene til Johanne Christine Willumsdatter hed Willum Hansen og Else Marie Christensdatter, og fik i alt 4 børn. Willum Hansen var arbejdsmand i Hjørring, blev født i 1803 i Ugilt som i Hjørring amt, døde i Hjørring købstad i 1868. Hans hustru blev født omkring 1812 i Sinding sogn i samme amt, og døde i Hjørring købstad i 1872.

Willum Hansen forældre hed Hans Willumsen og Johanne Jensdatter, de bosatte sig i Lendum sogn, i Hjørring amt. Hans Willumsen selv og hans far og farfar var gårdmænd /bønder i Ugilt sogn i Hjørring amt.

Jeg ved ikke endnu hvornår min farmors far kom til København, men han og hans familie boede på Amager, først i sogne som Sundby og Filips, og dernæst i St. Magleby sogn ved Dragør, omkring 1920 – 22 flyttede de tilbage til Filips sogn for både min farmor, en bror og søster blev konfirmeret i dette sogn, mens deres storbror blev konfirmeret i St. Magleby sogn i 1920. I alt fik min farmors forældre 4 børn, som hed: Thorkild Hans Christian, Ebba Alvilda (min farmor), Niels Frederik Henning og Inger Marie.

Min farmors far Frederik Johan Kristian Kassow, døde i 1941 på Bispebjerg Hospital, og blev begravet på Bispebjerg Kirkegård, hans hustru: Anna Alvilda Murquist, døde i Søborg, på adressen Søborg Hovedgade 75, i 1944, og blev også begravet på Bispebjerg Kirkegård. Deres sidste fælles bopæl var: Frederiksborgvej 152 B.

Nå, tilbage til min farfar og farmor, i 1935 fik de min far: Erling Kassow Hansen, han var enebarn. Omkring 1952-53 flyttede min fars forældre til Odense, hvor de købte Konditori Lundsgård, Nørregade 49. I forbindelse med anlæg af Thomas B. Thriges gade, blev min farfar nød til at sælge

ejendommen Nørregade 49 omkring 1962. Og Cirka 1965 åbnede mine bedsteforældre cafeteriaet Bartino, Nørregade 56.

Desuden var min farfar medlem af 5 bestyrelser, hvori de 3 af dem han var formand for. Han var formand for Håndværkerbanken i Odense (senere fusionere med Provinsbanken, og den senere igen med Den Danske Bank), formand for håndværker-spækassens Fond, samt for Nørregadeforeningen. Desuden var han medlem af bestyrelsen i Odense Bagerlav og i Skamby Husbyggeri A/S.

Den 25. oktober 1959 blev mine forældre gift i Odense. Min far fik kongelig bevilling til at slette Hansen, da han blev gift med min mor Sonja Randi, født Andersen.

Min mor var datter af en enlig kvinde Hilda Hansine Vædeled, da min morfar døde i december 1938 – kun 5 måneder efter min mor blev født.

Min morfar: Jørgen Olaf Thorkild Andersen, født 1913 i Sct. Hans sogn, Odense. Han var arbejdsmand, indtil han blev syg af blandet andet leukæmi. Han var søn af barnearbejder Hans Peter Andersen og hustru Anna Hansine Madsen.

De boede på Skibhusvej nr. 109, Odense.

Min mormor boede hos sin far i Rosengade 4, Odense, da hun blev enke med 2 små børn. Langt senere boede hun i Grindløse ved Bogense, i "Kronsbjerghuset", ved skoven. Min mormor døde i Odense i 1977.

Min morfars forældre blev gift i 1913 i Vindinge ved Nyborg. Hans far blev født i Nyborg i 1885, søn af Jørgen Andersen og Kristine Mortensen. Og hans mor blev født i 1890 i Kogsbølle ved Nyborg. Datter af Andreas Madsen og Marie Petersen.

Tilbage til mine forældre. Min far var uddannet dekoratør, var chefdekoratør hos firmaet Hess i Nørregade, indtil han blev selvstændig modehandler i 70'erne.

Hans modebutik lå på Østre Stationsvej, Odense og hed Ann-Sofie. Desuden var der et modelbureau af samme navn, som han også ejede, samt medejer af Den Danske Dekoratorskole, som først lå på Mogensensvej og senere i Nørregade (Tigergården).

Min mor var selvstændig damefrisør, først på Anne Maries Allé, Fruens Bøge og cirka 10 år senere i Dyrup.

Min far var selvstændig indtil han blev syg af sygdommen Sklerose. Han døde i 1989,

kun 54 år gamle. Min mor lever stadig væk og bor nu i Odense city.

I min forskning af Vindberg slægten, har jeg på en hjemmesiden fundet en amerikansk slægtning. Han er efterkommer af en søster til min mormors mor, som hed Hilda Jensine Marie Petersen. Jeg har også fundet ud af, at en bror af de to søstre, også tog til USA.

Af min amerikanske slægtning, har jeg fået data på efterkommere af de to, som rejste til USA i begyndelse af 1900 tallet.

Til sidst lidt om mig og min bror.

Jeg er født i 1960, i Sct. Knuds sogn, Odense og ugift. Min bror Ole Kassow er født i 1966, også i Sct. Knuds sogn, Odense.

Han blev i 1997 gift i Irland med en pige, som hedder Kerry. Hun er født i Nordirland i 1971. Min bror og svigerinde arbejdede i det samme firma, i Londonderry, Nordirland, og der blev de forelsket i hinanden et pr. år før de blev gift.

De er bosat i København og har 3 små piger, som hedder Aisling Katrine, Ciara Sofie og Halley Mea.

Desuden har jeg, min bror og en af vores Kassow

slægtninge oprettet en
hjemmeside om den danske
Kassow slægt, og adressen
er: www.kassow.dk Prøv at gå
ind på siden, der er
interessante sager at læse.

© Jan Kassow – 2006.

6. Udgave.

Jan Kassow
Dianavænget 52,2
5250 Odense SV
Tlf. & Fax. 66 17 61 67
Mobil. 20 33 17 68
Mail: jan.kassow@post.tele.dk

ISSN: 1603-0303

Nyhedsbladet: kassow.dk
Udgiver & Copyright: Jan Kassow & Ole Kassow – 2006
Trykning & Layout: Jan Kassow
Sat: Arial
Oplag: 110 eksemplarer

Redaktionen:
Jan Kassow (ansvarshavende redaktør)
Dianavænget 52,2
DK-5250 Odense SV
Tlf. & Fax: +45 66 17 61 67 – Mobil: +45 20 33 17 68
Mail: jan.kassow@post.tele.dk

Ole Kassow
Krausesvej 2
DK-2100 København Ø
Tlf.: +45 24 21 37 36
Mail: ok@networking4people.com

Webmaster for hjemmesiden: www.kassow.dk
Niels Kassow Feldt – Mail: niels.feldt@mail.dk

Indlæg til bladet sendes til den ansvarshavende redaktør, senest 1. august 2007.

Billedet på forsiden: Taget cirka 1880 i Løkken, muligvis før. Personerne foran bageriet er: Friedrich Johann Christian Kassow med hustru, en søn (Wilhelm), og hans hustru med datteren Lise. Den sidste person er endnu ukendt. Måske en datter, en svigerdatter eller en tjenestepige.

Trykfejl og ret til ændringer forbeholdes

Forord

Så er det nye nummer af nyhedsbladet på gaden, og jeg har fundet en hel del nye og opfølgende oplysninger om vores forfædre og slægtninge i det nordjyske. Jeg har forsket i Lendum Sogn, hvor vores forfader arbejdsmand Willum Hansen var barn sammen med sine søskende. Hans bror, Christian Hansen, overtog gården i Lendum Sogn efter deres far Hans Willumsen. Jeg har blandet andet fundet 5 børn af Christian Hansen og hans hustru, det første barn blev født i 1849, mens det sidste blev født i 1863.

Desuden har jeg ledt i Ugilt Sogn, hvor Hans Willumsen blev født i 1780, børn og andre efterkommere af hans to søstre Johanne og Maren Willumsdatter, indtil 1879.

Jeg tror ikke, jeg kan finde flere oplysninger i Lendum og Ugilt sogne indtil 1891 samt i Hjørring Købstad, derfor begynder jeg til næste år at forske i Willum Hansens hustrus aner i Sindal Sogn ved Hjørring. Hvem ved - måske findes der endnu slægtninge i Lendum og Ugilt sogne. Hvis jeg skal finde flere oplysninger derom, skal jeg til Landsarkivet i Viborg for at finde oplysninger fra 1892 og frem.

I bladet er der oversigt over efterkommere af Hans Willumsen og hans to søstre, 10 folketællinger, samt et par indlæg – blandt andet et om min farmor og hendes søskende.

Sidst i bladet findes tre rubrikker, hvor I bedes skrive nyfødte slægtninge, afdøde slægtninge og eventuelle adresseændringer, og sende rubrik(kerne) til mig. Rubrikkerne vil være at finde i de kommende numre af bladet også.

I år 2008 vil det være 150 år siden, at Friedrich Johann Christian Kassow kom til Danmark, måske kunne vi fejre det med en sammenkomst et eller andet sted i Danmark, måske i Løkken eller i Hjørring? Hvis du har et forslag, er du meget velkommen til at komme med det til redaktionen.

Læserne er meget velkomne til at sende små slægtshistorier eller anekdoter til den ansvarshavende redaktør for nyhedsbladet, senest den 1. august 2007. Til sidst vil jeg ønske læserne en rigtig god fornøjelse med denne udgave af nyhedsbladet.

Med venlig hilsen
Jan Kassow

Opfølgning af data fra det sidste nyhedsblad

I nyhedsbladet årgang 2005, fortalte jeg, at gårdmand i Lendum sogn Hans Willumsen og hans hustru Johanne Jensdatter fik 2 sønner med navnet Christian. Den oplysning er ikke korrekt, idet de kun fik én søn med dette navn, født i 1812 i Ugilt sogn. Ifølge en folketælling af 1845 for Lendum Sogn (som findes i nyhedsbladet årgang 2005 på side 8), var sønnen Christian 38 år og født i Ugilt sogn, så skulle han jo have været født i 1807 i Ugilt sogn, men der står ingen fødte mandspersoner med navnet Christian Hansen, men derimod står han i året 1812. Jeg har senere fundet ud, at den alder, der står i folketællingerne faktisk ikke altid passer med folk virkelige alder.

Hans Willumsen havde 6 søskende i alt, jeg har fundet børn og andre efterkommere af hans 2 søstre Johanne og Maren i Ugilt sogn. Disse oplysninger findes længere fremme i bladet. Her på denne side begynder oplysninger af Hans Willumsens børn og deres efterkommere, som er mere detaljeret end oplysningerne på hans 2 søstre, idet Kassow-slægten er efterkommer af Hans Willumsen og hans hustru Johanne Jensdatter. Hans Willumsens andre søskende er omtalt på side 9 og 10 i Nyhedsbladet årgang 2005, desuden findes også Hans Willumsens fars søskende i det sidste nummer af nyhedsbladet.

Data på gårdmand Hans Willumsen og hans efterkommere

Hans Willumsen, født år 1780 i Ugilt Sogn, døbt 27. marts 1780 i samme sogn. Død 11. oktober 1846 i Lendum sogn, begravet 25. oktober 1846 i samme sogn. Søn af Bønde Willum Nielsen og Dorthe Hansdatter. Gift 16. oktober 1802 i Ugilt sogn med Johanne Jensdatter, født år 1780. Død 8. februar 1865 i Lendum sogn, begravet 14. februar i samme sogn.

Deres børn:

1. Arbejdsmand Willum Hansen, født år 1803 Ugilt sogn, døbt 2. januar 1803 i samme sogn. Konfirmeret år 1819 i Ugilt sogn. Død 22. februar 1868 i Hjørring Købstad, begravet 28. februar samme sted. Gift med Else Marie Christensdatter, født omkring år 1812 i Sindal sogn. Død 5. marts 1872 i Hjørring Købstad, begravet 13. marts samme sted. (Efter Willum Hansens død i 1868, boede hans enke

samme sted i Hjørring indtil hendes død i 1872, nemlig i Rådhusstræde 139).

Børn af Arbejdsmand Willum Hansen:

1. Hans Christian Willumsen, født 13. juni 1836 i Hjørring Købstad, døbt 31. juli 1836 samme sted. Død 2. september 1836 i Hjørring Købstad, begravet 8. september samme sted.

2. Johanne Christine Willumsdatter, født 28. februar 1839 i Hjørring Købstad, døbt 1. april samme sted. Konfirmeret 14. oktober 1853 i Hjørring Købstad. Død 21. juni år 1900 i Furreby sogn, Løkken, begravet 26. juni år 1900 samme sted. Gift 29. oktober 1861 i Hjørring Købstad med bagersvend senere bagermester Friedrich Johann Christian Kassow, født 19. juni 1838 i Rehna, Tyskland, døbt 26. juni 1838 samme sted. Død 5. april 1914 i Furreby Sogn, Løkken, begravet 10. april 1914 samme sted. Søn af Joachim Friedrich Christopher Kassow og Hustru Dorteia Elisabeth Mense. (Johanne Christine Willumsdatter og Friedrich Johann Christian Kassow fik i alt 15 børn fra 1862–79).

Kommentar: Jeg har i flere omgange gennemgået folketælling af 1860 i Hjørring Købstad for at finde Friedrich Johann Christian Kassow, idet han skriver i sin ansøgning til dansk indfødsret (er omtalt i nyhedsbladet årgang 2005, på side 6), at han arbejdede i Hjørring i de første 4 år, han var i Danmark.

Jeg har måske fundet ham denne gang, men det er meget svært at tyde og desuden er hans efternavn stavet forkert, hvis det er ham. I folketællingen står der først en kvindelig bagermester og enke på 50 år, en datter på 19 år samt en kvindelig person på 26 år, de to sidste personer er: Frederik Godi?, 25 år, bagersvend og født i Tyskland, og Frederik Carso, 22 år, Bagersvend og født i Tyskland. Jeg mener, at den sidste person er Friedrich Johann Christian Kassow, idet han var 22 år gammel i 1860, da han er født i 1838. Desværre har jeg ud af i folketællingen ikke kunnet finde ud af, i hvilken gade han boede i Hjørring, men der står et matrikelnummer som er: 135.

3. Hansine Amalia Willumsdatter, født 11. november 1843 i Hjørring Købstad, døbt 3. december 1843 samme sted. Konfirmeret 11. april 1858 i Hjørring Købstad. Død 20. september 1867 i Hjørring Købstad, begravet 27. september 1867 samme sted. (Hansine Amalia Willumsdatter fik den 21. juli 1867 i Hjørring Købstad en søn ved navn Vilhelm Frederik Theodor August Willumsen, døbt 2. august 1867 samme sted. Død 6. oktober 1867 i Hjørring Købstad, begravet 11. oktober 1867 samme sted. Den udlagte barmefader var en Hr. Olsen fra Fyn).

4. Hans Christian Willumsen, født 18. februar 1853 i Hjørring Købstad, døbt 29. maj 1853 samme sted. Konfirmeret 14. april 1867 i Hjørring Købstad.

Kommentar: Muligvis har jeg fundet Hans Christian Willumsen i en folketælling af 1880 i Ugilt By og Sogn. Min begrundelse er, at den person, der står i folketællingen

er født i Hjørring Købstad, og er 26 år gammel. Folketællingen af 1880 er fra den 1. februar. Det passer med, at Hans Christian Willumsen var 25 år gammel den 1. februar 1880, idet han var jo født 18. februar 1853. Jeg har desværre ikke kunnet finde noget om Hans Christian Willumsen i folketællingen 1890 i samme sogn, ej heller i Ugilt kirkebog indtil 1891.

Den nævnte folketælling er her:

Folketælling 1880, Ugilt By og Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Et hus

Hans Christian Christensen, 47 år, gift, husfader, inderste, skomager, født i sognet.
Else Marie Andersdatter, 60 år, gift, husmoder og hustru, født i sognet.
Helene Marie Andersdatter, 13 år, ugift og datter, født Basholt Tårs Sogn.
Hans Christian Willumsen, 26 år, ugift og skomagervend, født i Hjørring Købstad.

2. Jens Hansen, født år 1806 i Ugilt sogn, døbt 30. november 1806 i samme sogn. (Jeg har desværre ikke kunnet finde mere om ham).

3. Niels Hansen, født 1809 i Ugilt sogn, døbt 26. september 1809 i samme sogn. (Jeg har desværre heller ikke kunnet finde mere om ham).

4. Gårdmand Christian Hansen født 10. november 1812 i Ugilt sogn døbt samme år og sogn (Har desværre ikke kunnet tyde datoen for hans døb). Konfirmeret 22. april 1827 i Lendum sogn (ved konfirmationen står hans far som Hans Tørkemulle). Død 5. juli 1867 i Lendum sogn, begravet 14. juli 1867 i samme sogn. Gift 19. november 1847 i Lendum sogn med Gertrud Marie Nielsdatter, født 29. marts 1829 i Lendum sogn, døbt 11. maj 1829 i samme sogn. Konfirmeret i 1843 i Lendum Sogn. Datter af gårdmand Niels Nielsen og hustru Anne Marie Jensdatter. ✓

Børn af gårdmand Christian Hansen:

1. Hansine Christiansdatter, født 20. februar 1849 i Lendum sogn, døbt 25. marts 1849 i samme sogn. Død 15. juni 1849 i Lendum sogn, begravet 24. juni 1849 i samme sogn.

2. Hans Peter Christiansen, født 29. april 1850 i Lendum sogn, døbt 16. juni 1850 i samme sogn. Konfirmeret 3. april 1864 i Lendum sogn. Gift 12. marts 1876 i Lendum sogn med Juliane Pedersdatter, født 20. juli 1849 i Jerslev sogn, døbt 8. august 1849 i samme sogn. Konfirmeret 4. oktober 1863. Datter af gårdmand Peter Christian Pedersen og hustru Else Marie Jensdatter.

(Hans Peter Christiansen og Juliane Pedersdatter, fik Jensine Kristine Petrine Kristiansen, født 30. juni 1876 i Lendum sogn, døbt 20. august 1876 i samme sogn).

3. Niels Peter Christiansen, født 1857 i Lendum sogn, døbt 5. april i samme sogn. Konfirmeret 16. april 1871 i Lendum sogn.

4. Christian Peter Christiansen, født 4. december 1859 i Lendum sogn, døbt 8. januar 1860 i samme sogn. Konfirmeret 5. oktober 1873.

5. Andreas Christiansen, født 22. november 1863 i Lendum sogn, døbt 3. januar 1864 i samme sogn.

Kommentar: Efter Hans Willumsen død i 1846, overtog sønnen Christian Hansen gården Tørkemulle/Trykkemelle i Lendum Sogn. Efter Christian Hansens død i 1867, blev hans enke gift igen den 19. december 1867 i Lendum Sogn med Peder Kristian Jensen, født omkring 1825. Han var enkemand efter en Marta Nielsdatter. Med sig i ægteskabet havde Peder Kristian Jensen en søn ved navn Martin Pedersen, født i 1865 i Lendum sogn. Gertrud Marie Nielsdatter og Peder Kristian Jensen, fik en datter ved navn Kristine Marie Pedersen, født 11. marts 1869 i Lendum Sogn, døbt 11. juli 1869 i samme sogn. Peder Kristian Jensen var gårdbruger af Tørkemulle/Trykkemelle, ifølge folketællingen af 1870 i Lendum sogn, som findes efter denne kommentar. Endnu en folketælling kommer efter den i 1870, nemlig den i 1860 for den ovennævnte gård. Efter 1870 har jeg desværre ikke kunnet finde noget om Gertrud Marie Nielsdatter, hendes børn af første og anden ægteskab i Lendum sogn i kirkebogen ej heller i folketællingerne af 1880 og 1890.

Folketælling 1870, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt **En gård - Trykkemelle**

Peder Kristian Jensen, 45 år, gift og gårdbruger.
Gertrud Marie Nielsdatter, 41 år, gift og hans hustru.
Niels Peter Christiansen, 13 år og barn.
Christian Peter Christiansen, 10 år og barn.
Andreas Christiansen, 6 år og barn.
Martin Pedersen, 5 år og barn.
Kirstine Marie Pedersen, under et år og barn.

Folketælling 1860, Lendum Sogn, Horns Herred, Hjørring Amt **En gård - Trykkemelle**

Christian Hansen, 48 år, gift og gårdmand.
Gertrud Marie Nielsdatter, 30 år, gift og hans hustru.
Hans Peter Christiansen, 10 og barn.
Niels Peter Christiansen, 3 år og barn.
Christian Peter Christian, 1 år og barn.
Johanne Jensdatter, 80 år og enke.

5. Dorthe Johanne Hansdatter, født 1. oktober 1814 i Lendum sogn, døbt 25. juli 1815 i samme sogn. Død i oktober 1841 i Åsted sogn, begravet 10. oktober 1841 i samme sogn. Gift 10. november 1839 i Lendum Sogn med gårdmand Christen Pedersen. (Hun er omtalt i et indlæg i nyhedsbladet årgang 2005 på side 11).

Jan kassow

Data på Johanne Willumsdatter og hendes efterkommere (Søster til Hans Willumsen)

Johanne Willumsdatter, født år 1765 i Ugilt sogn, døbt 18. september 1765 i samme sogn. Død 13. august 1818 i Ugilt Sogn, begravet 20. august 1818 i samme sogn. Gift med gårdmand Mikkel Pedersen, født omkring år 1751. Død 1827 i Ugilt Sogn.

Deres børn:

1. Mette Mikkelsdatter, født år 1790 i Ugilt sogn. Gift med gårdmand Jens Christensen. (Jeg har fundet to børn af dette ægtepar i Ugilt sogn som hed Maren Johanne Jensdatter, født år 1815 og Michael Christian Jensen, født år 1818, begravet samme år).

2. Dorthe Mikkelsdatter, født år 1792 i Ugilt sogn.

3. Kirsten Mikkelsdatter, født år 1794 i Ugilt sogn. Død år 1853 i Ugilt Sogn. Gift 13. november 1821 med gårdmand Hans Henrichsen, født omkring år 1827. (Dette ægtepar fik i alt 4 børn i Ugilt sogn som hed Michael Christian Hansen, født år 1822, Anne Johanne Hansdatter, født år 1823, Dorthe Marie Hansdatter, født år 1825 og Mads Peter Hansen, født år 1827).

4. Søren Mikkelsen, født år 1796 i Ugilt sogn.

5. Willum Mikkelsen, født år 1799 i Ugilt sogn.

6. Peder Mikkelsen, født år 1801 i Ugilt sogn.

7. Dorthe Mikkelsdatter, født år 1803 i Ugilt sogn. Konfirmeret år 1819 i samme sogn.

8. Ane Marie Mikkelsdatter, født år 1806 i Ugilt sogn. Konfirmeret år 1820 i Ugilt sogn. Gift 15. februar 1826 i Ugilt sogn med husmand

Christen Thomsen af Rughaven , født omkring år 1798. (Dette ægtepar fik i alt 4 børn i Ugilt sogn som hed Thomas Christen Christensen, født år 1827, Johanne Kirstine Christensdatter, født år 1832, Niels Marius Christensen, født 1836 og Hans Christen Christensen, født år 1845).

Kommentar: Den ovennævnte Niels Marius Christensen, blev gift med Cathrine Elisabeth Schafer, født omkring 1840 i Tyskland. Dette ægtepar fik i alt 9 børn i Ugilt sogn som hed: Christen Friedrich Christensen, født år 1861, Marie Elisabeth Christensdatter, født 1863, Niels Michael Christensen, født år 1865, Christian Julius Christensen, født år 1866, Thomine Kirstine Christensdatter, født år 1869, Carl Johann Christensen, født år 1874, Karoline Oline Christensdatter, født år 1876, Marius Wilhelm Christensen, født år 1878 og Peter Andreas Wilhelm Christensen, født år 1879. En søster til Niels Marius Christensen der hed: Johanne Kirstine Christensdatter, blev 30. marts 1858 i Ugilt sogn, gift med en Thomas Pedersen fra Hørby Sogn.

Folketælling 1801, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
En gård – Sønderaaen

Mikkel Pedersen, 54 år gift, husbonde, bonde og gårdbeboer.
Johanne Willumsdatter, 36 år gift og hans hustru.
Mette Mikkelsdatter, 11 år og barn.
Kirsten Mikkelsdatter, 7 år og barn.
Søren Mikkelsen, 5 år og barn.
Willum Mikkelsen, 2 år og barn.
Christen Christensen, 34 år, gift, tjenestekarl og "enrouleret" Matros.
Niels Jensen, 28 år, ugift og tjenestekarl.
Peder Mortensen, 15 år, ugift og tjenestekarl.
Peder Christian Jensen, 13 år, ugift og tjenestekarl.
Anne Kirstine Mortensdatter, 25 år, ugift og tjenestepige.
Mette Jensdatter, 16 år, ugift og tjenestepige.

Folketælling 1834 Linderum by, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Et hus – Rughaven

Christen Thomsen, 35 år gift og husmand.
Ane Marie Mikkelsdatter, 28 år, gift og hans hustru.
Thomas Christian Christensen, 7 år og barn.
Johanne Christine Christensdatter, 2 år og barn.
Else Marie Thomsdatter, 26 år, ugift, inderste og skrædder.

Folketælling 1855 Linderum by, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Et hus – Rughaven

Christen Thomsen, 57, gift og husmand.
Ane Marie Mikkelsdatter, 49 år og hans hustru.
Johanne Marie Christensdatter, 23 år, ugift og datter.
Hans Christen Christensen, 10 år og søn.

Folketælling 1870 Linderum by, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt
Et hus – Rughaven

Christen Thomsen, 71 år, gift og jordbruger.
Ane Marie Mikkelsdatter, 63 år og hans hustru.
Niels Marius Christensen, 33 år, gift, deres søn og daglejer.
Cathrine Elisabeth Schafer, 30 år og hans hustru.
Christen Frederik Christensen, 8 år og barn.
Marie Elisabeth Christensen, 6 år og barn.
Niels Michael Christensen, 4 år og barn.
Christian Julius Christensen, 3 år og barn.
Thomine Kirstine Christensen, under et år og barn.

Folketælling 1860, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt

Hans Henrichsen, 67 år, enkemand og husfader.
Ane Johanne Hansdatter, 37 år, ugift og datter.
Kirstine Marie Hansdatter (Larsson), 7 år og hendes datter.
Dorthe Marie Hansdatter, 35 år, ugift og datter.

Folketælling 1870, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt

Hans Henrichsen, 76 år og husfader.
Ane Johanne Hansdatter, 46 år og datter.
Kirstine Marie Larsson, 16 år og hendes datter.

Jan Kassow

**Data på Maren Willumsdatter og hendes børn
(Søster til Hans Willumsen)**

Maren Wilumsdatter, født år 1768 Ugilt sogn, døbt 12. februar i samme sogn. Død november i 1802 i Ugilt sogn, begravet 21. november 1802 i samme sogn. Gift med gårdmand Christen Sørensen, født omkring år 1759. Død september 1810 i Ugilt sogn, begravet 16. september 1810 i samme sogn.

Deres børn:

1. Marie Christensdatter, født år 1779 i Ugilt sogn.
2. Christian Christensen, født år 1793 i Ugilt sogn.
3. Dorthe Christensdatter, født år 1796 i Ugilt sogn.
4. Niels Christensen, født år 1799 i Ugilt sogn.

5. Willum Christensen, født år 1802 i Ugilt sogn.

Kommentar: Jeg har desværre ikke kunnet finde børnebørn og andre efterkommere af Maren Willumsdatter og Christen Sørensen i Ugilt Sogn.

Folketælling 1801, Ugilt Sogn, Vennebjerg Herred, Hjørring Amt En gård – Burrskov

Christen Sørensen, 45 år, gift og husbonde, bonde og gårdbeboer.

Maren Willumsdatter, 31 år, gift og hans hustru.

Søren Christensen, 9 år og barn.

Christian Christensen, 7 år og barn.

Dorthe Christensdatter, 5 år og barn.

Niels Christensen, 2 år og barn.

Birgitte Mortensdatter, 20 år, ugift og tjenestepige.

Maren Malene Pedersdatter, 15 år, ugift og tjenestepige.

Willum Nielsen, 65, enkemand og konens fader.

Jan Kassow

En datter

Bagermester Friedrich Johanne Christian Kassow og hans hustru

Johanne Christian Wilumsdatter, havde en datter ved navn:

Theodora Wilhelmine Margrethe Kassow, født 16. november 1870 i

Børglum sogn, døbt 2. april 1871 i samme sogn, blev 8. oktober

1884 konfirmeret i Furreby sogn i Løkken.

Den 30. januar 1890 i Furreby sogn, fik Theodora en datter som hed

Christine Frederikke Kassow, døbt 28. februar 1890 i samme sogn.

Den udlagte barnefader var en Hans Christian Hansen af Randers.

Fadderne til Christine var bager Kassow og hustru, pige Marie

Kassow og bagerlærling Johan Kassow.

Hvis du har kendskab til eventuelle efterkommere af Theodora og

hendes datter Christine, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jan Kassow

En efterlysning

Tidligere på året var jeg et par dage på Landsarkivet i København,

hvor jeg blandt andet fandt en fraskilt Esther Inge Brabrand Berntsen

Kassow i Sundby kirkebog. Hun blev født den 14. november 1925 i

Christians sogn i København, datter af Disponent Aage Theodor

Brabrand og hustru Ester Lilly Guldborg Constance Hansen.

Døde den 26. august 1989 på Hvidovre Hospital og blev begravet i Hellerup. Hun var bosat på adressen: Reberbanegade 11 på Amager.

Jeg har forsøgt at finde hende i Hellerup sogns kirkebog for døde, men der står hun ikke.

Hvis du har kendskab til flere oplysninger om den overnævnte person, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jan Kassow

Billedet på forsiden

Min farmor Ebba Alvilda Kassow havde noteret bag på billedet, hvem personerne var. (se venligst på side 3). Blandt andet står der en søn, Wilhelm, af bagermester Wilhelms hustru og deres datter Lise.

I begyndelsen af min slægtsforskning (for omkring 10 år siden), fandt jeg alle børn af bagermesteren og hans hustru. De fik blandt andet to sønner som hed Wilhelm, den første blev født i 1873 men døde samme år. Den anden Wilhelm blev født i 1874, sammen med hans tvillingsøster Marie Kassow. Wilhelm Kassow blev gift med en Karen Marie Andersen, og de fik tre sønner, som var: Johan Christian Kassow, født i 1898 i Hjørring, Markus Kassow, født år 1900 i Hjørring, samt Hans Christian Kassow, født 1902 i Helsingør. Den sidste søn var en kendt musiker.

Jeg har igen gennemgået Furreby sogn for at se, om der står en Lise Kassow, men det gør der ikke. Bagermesteren og hans hustru fik dog en datter i 1877, der hed Elise Frederikke Kassow (muligvis kan det være den overnævnte Lise?). Elise blev konfirmeret den 4.

oktober 1891, og ved hendes forældre står: Bager Kassow i Løkken.

Jeg har for mange år siden modtaget en oversigt fra en slægtning, som de havde fra Løkken-Furreby sognepræst. Derpå står blandt andet Elise Frederikke Kassow, født 5. maj 1877, datter af bagermesteren i Løkken og hans hustru. Ved Elise står navneforandring ved adoption – kongelig bevilling 4. april 1875.

Hendes efternavn var derefter Cassou – ifølge oversigten altså. Jeg tror, at året for den kongelige bevilling er forkert, da Elise først er født i 1877. Hvis du har kendskab til den nævnte adoption eller har andre oplysninger om Elise Frederikke Kassow, er du meget velkommen til at kontakte mig.

Jan Kassow

Flere oplysninger om min farmor: Ebba Alvilda Kassow, og hendes søskende

I de to sidste nyhedsblade har jeg skrevet om min farmor og hendes søskende og deres forældre. Og sidste efterår henvendte jeg til Dragør Lokalarkiv for at høre, om de kunne hjælpe mig med oplysninger om min farmors familie i St. Magleby på Amager. Derefter fik jeg en oversigt over efterkommere efter bagermester Frederik Johan Kristian Kassow og hans hustru Anna Alvilda Murqvist. De fik i alt 4 børn som var:

1. Thorkild Hans Christian Kassow, født 25. april 1906 på den Kgl. Fødselsstiftelse i København, døbt 4. juni 1906 i Sundby sogn på Amager. Konfirmeret 11. april 1920 i St. Magleby sogn. Gift med en Erna NN. De var bosat på Amager og senere ved Holbæk.

Kommentar: Den Kgl. Fødselsstiftelse var en privat Institution i 1750, på Amaliegade 23-25, i 1759 var den under Frederiks Hospital/Medicinske Fakultet til praktik skole for fødselsvidenskaben. Fødselsstiftelsen blev i løbet af 1910 flyttet til Rigshospitalet ved Blegdamsvej i København.

Kilde: Vejviser for 1907 og 1910 for København og omegn.

Hans forældre var bosat på adressen: Tycho Braches Allé 21, 2. sal på Amager.

2. Ebba Alvilda Kassow, født 23. februar 1908 i Filips sogn på Amager, døbt 22. marts 1908 i samme sogn. Konfirmeret 2. april 1922 i Filips sogn. Død 6. maj 1972 i Odense, begravet 11. maj 1972 i Odense. Gift 24. maj 1932 i Filips sogn på Amager med konditorsvend senere konditor/restauratør Hans Jørgen Hansen, født 13. juni 1908 i Ore sogn på Nordfyn, døbt 2. august 1908 i samme sogn. Konfirmeret 1. oktober 1922 i Ore sogn. Død 1. marts 1982 i Odense, begravet 18. marts i Odense. Søn af husmand og slagter Rasmus Jørgen Hansen og hustru Marie Kirstine Jakobsen. De var bosat i Søborg, København og senere i Odense.

Kommentar: Min farmor blev født på adressen: Tycho Braches Allé 21, 2. sal på Amager, hvor hendes forældre boede. Foruden aner i Nordjylland og Tyskland havde min farmor også aner fra Sverige, Amager og Bornholm. Min farfars aner er fra Nord- og Sydvestfyn.

3. Niels Henning Frederik Kassow, født 3. september 1909 i Sundby sogn på Amager, døbt 12. december 1909 samme sogn. Konfirmeret 7. oktober 1923 i Filips sogn.

Kommentar: Han blev født på adressen: Ingolfts Allé 9 i Sundby på Amager.

4. Inger Marie Kassow, 25. juni 1917 i St. Magleby sogn på Amager, døbt 22. juli 1917 i samme sogn. Konfirmeret 18. oktober 1931. Død i København. Gift med direktør Svend Aage Soelborg. De var bosat i Hellerup.

Kommentar: Hun blev født på adressen: "Møllehuset" Møllevej2/Søndergade 1-3 i St. Magleby sogn på Amager. På den oversigt, jeg fik tilsendt fra Dragør Lokalkiv, er en kilde: folketællingen af 1916, hvor min farmor er omtalt med sine to brødre, de boede på den ovennævnte adresse. Ved Inger Marie Kassows konfirmation boede hun og hendes og forældre på adressen Samosvej 28 i Filips Sogn på Amager.

Efter sigende døde Niels Henning Frederik Kassow i en ung alder, og da jeg var på Landsarkivet i København tidligere på året, gennemgik jeg Sundby sogns kirkebøger helt eller delvist, samt kirkebøger fra St. Magleby og Filips sogne. men jeg fandt ingen under døde med dette navn, kun i den kirkebog fra Sundby sogn fra 1908–10 under fødte mandskøn, samt i Filips sogn under konfirmeret drenge.

Jeg har også gennemgået kirkebøger for Filips sogn under viede personer, for at se om min farmors søster blev gift dér også (som hendes selv), samt i Hellerup kirkebøger for viede og døde personer. Men Inger Marie Kassow står der ikke noget om. Desuden gennemgik jeg også kirkebøgerne for Sankt Nicolaj Sogn i Holbæk under døde mandskøn, for at se om Thorkild Hans Christian Kassow skulle stå der, men jeg fandt ham ikke. Derimod har jeg fundet død- og begravelsesdatoerne for min farmors forældre. Bagermesteren på Amager, Frederik Johan Kristian Kassow døde 12. januar 1941 på Bispebjerg Hospital i København, begravet 16. januar 1941 på Bispebjerg Kirkegård i København. Hans hustru Anna Alvida Murquist døde 31. oktober 1944 i Søborggård sogn (på adressen Søborg Hovedgade 75 – min fars barndomshjem), begravet 3. november 1944 på Bispebjerg Kirkegård. Deres sidste fælles bopæl var: Frederiksborgvej 152 B.

Jan Kassow

På en svensk hjemmeside

Jeg har på en svensk hjemmeside som hedder:

www.hembygdshistoria.se fundet navnet på en af vores slægtninge. På hjemmesiden der står: Övermaskinist Richard Hugo Rube och Marianne Karla Augusta Kassow, Höganäs Tidning, legala nyheter, torsdag 12. juli 1928.

Marianne Karla Augusta Kassow, blev født i 1905 i Frederikshavn. Datter af Carl August Kassow (søn af bagermesteren i Løkken og hans hustru) og hustru Caroline Henriette Helene Andrea Otzen. Carl August Kassow og hans hustru fik i alt 5 børn, hvor Marianne Karla August Kassow var den sidste. Jeg har data af efterkommere af 3 af hendes søskende, men ikke af hendes storsøster Karoline Marie Kassow, født 19. juni 1899 i Furreby sogn i Løkken, døbt 6. august 1899 i samme sogn, derfor vil jeg høre, om I, kære slægtninge, ved noget om Karoline Marie Kassows efterkommere, om hun blev gift og fik børn.

Marianne Karla Augusta Kassow og Rickard Hugo Rube fik i alt 3 børn, og en af dem fik jeg data fra for et par år siden, både på dem selv og deres efterkommere.

Jan Kassow

Den yngste Kassow

Rigshospitalet, København, Danmark: Den 19. maj 2006 kom lille Halley til verden til stor glæde og entusiasme for hendes storesøstre, Aisling på snart 8 og Ciara på 6 og selvfølgelig for hendes mor og far, Kerry og Ole Kassow.

Til hverdag bor Halley og hendes familie på Østerbro i København.



Hun er allerede en særdeles berejst ung dame. Da hendes mor er irer, har hun allerede haft sin første tur til Irland og her i efterårsferien var hele familien en tur i USA, hvor hun – for det meste sovende – fik sin første dosis Disney og en tur på toppen af Empire State Building i New York. På billedet til venstre nyder hun fra sin mors sikre favn en afrikansk stammedans i Animal Kingdom i Florida.

Halley er sjette generation efter Friedrich Johann Christian Kassow, den første Kassow i Danmark, og hun er blevet udstyret med et irsk/engelsk navn, men som mellemnavn har hun fået navnet Mea, som var hendes Kassow-oldemor, Ebba Alvildas kælenavn, hvilket jo ikke ligefrem fremgår af stamtræerne. Om det ligger til hele slægten må vi være flere om at vurdere, men Halley er en glad og nysgerrig pige, der let lader sig underholde sin sine storesøstre.

Slægten er blevet større

Vi har egentlig aldrig haft nogen stor familie i vores gren af Kassow-slægten, så derfor er det spændende at følge, hvordan min bror, Jan Kassow, uge efter uge får stykket mere og mere af slægten sammen. Han gør simpelthen et helt fantastisk arbejde i arkiverne, på nettet, bibliotekerne og kirkerne i Danmark, Tyskland og Irland. For mit vedkommende har det betydet, at jeg nu næsten håndgribeligt har fået en stor familie og kan næsten hamle op med min kone, Kerrys irske slægt, som traditionen tro er rigtig stor. Derudover har vores unger nu en masse grandfætre og -kusiner, som de forhåbentlig kan få lejlighed til at mødes med en dag.

Hvis nogen i familien har lyst til at kigge og læse mere med fra vores lille familie, så findes min blog på 360.yahoo.com/olekassow.

Ole Kassow

Rubrik til nyfødte slægtninge:

(Skrev venligt med blokbogstaver)

Barnets fulde navn:

Fødselsdato med by og sogn:

Dåbsdato med by og sogn:

Forældrenes fulde navne:

Rubrik til afdøde slægtninge:

(Skriv venligst med blokbogstaver)

Den afdødes fulde navn:

Den afdødes fødsels- og dåbsdato med by og sogn:

Den afdødes døds- og begravelsesdato med by og sogn:

Den afdødes ægtefælles fulde navn:

**Send venligt den/de udfyldte rubrik(ker) eller kopi til:
Jan Kassow, Dianavænget 52,2 DK – 5250 Odense SV.**

DIS-Danmark



1 0 5 7 4 0