



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



Niels Peter Nielsen
1873 - 1948



Marense Cecilie Holm
1883-1945

SLÆGTEN

FORFÆDRE • BØRN • BØRNEBØRN

LEIF THOMASSEN • 2012

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|-----------------|
| <i>Prolog</i> | <i>Side 4</i> |
| <i>Slægtsskema</i> | <i>Side 5</i> |
| <i>Niels Johansen – Abelone Hansdatter</i> | <i>Side 6</i> |
| <i>Jacob Petersen – Dorthea Thiellesen</i> | <i>Side 7</i> |
| <i>Johan Henrik Holm – Inger Kirstine Jensdatter</i> | <i>Side 9</i> |
| <i>Niels Andersen – Mette Kirstine Bertelsdatter</i> | <i>Side 14</i> |
| <i>Johan Nielsen Kyed – Mette Kathrine Petersen</i> | <i>Side 15</i> |
| <i>Johan Nielsen Kyed – Ane Petrea Kristensen Duus</i> | <i>Side 17</i> |
| <i>Kristen Nielsen – Kristense Cecilie Larsen</i> | <i>Side 23</i> |
| <i>Mads Christiansen Holm – Anne Marie Nielsen</i> | <i>Side 43</i> |
| <i>Niels Peter Nielsen – Marensen Cecilie Holm</i> | <i>Side 58</i> |
| <i>Niels Peter Nielsen (efter skilsmissen)</i> | <i>Side 65</i> |
| <i>Marensen Cecilie Holm (efter skilsmissen)</i> | <i>Side 75</i> |
| <i>Johannes Nielsen</i> | <i>Side 81</i> |
| <i>Anna Kathrine Nielsen</i> | <i>Side 88</i> |
| <i>Magda Kristine Nielsen</i> | <i>Side 90</i> |
| <i>Christine Nielsen (Didde)</i> | <i>Side 94</i> |
| <i>Nanna Nielsen</i> | <i>Side 98</i> |
| <i>Hans Holm Nielsen</i> | <i>Side 100</i> |
| <i>Oda Laurine Nielsen</i> | <i>Side 106</i> |
| <i>Gerda Nielsen</i> | <i>Side 64</i> |
| <i>Epilog</i> | <i>Side 110</i> |
| <i>Skilsmissen</i> | <i>Side 112</i> |
| <i>Udtræk fra kirkebøger</i> | <i>Side 121</i> |

Samtlige materialer og billeder i denne bog er fra private samlinger som jeg har fået tilladelse til at offentligøre af familiemedlemmer jeg har været i kontakt under udarbejdelsen af denne bog.

Endvidere har følgende nulevende familiemedlemmer i okt 2020 givet deres skriftelige samtykke til Offenliggørelsen:

Jørgen & Zita Clausen Kolding

Inge Lind Kolding

Lone & Martin Brandt Haderslev

Bent Nielsen Åbenrå

Jonna & Kaj Østergaard Skærbæk

Gunner Jensen Hørup Hav

Lars Holm Egtved

Christian Holm Egtved

Prolog

I september år 2011 så jeg en udsendelse på tv der omhandlede en kendt tv vært's familie, og hvor vi fulgte hendes familie bagud i tiden for til sidst at ende i Rusland, hvor Vitus Bering fra Horsens havde slået sig ned.

Jeg synes, det var virkelig spændende og kom til at tænke på, at jeg ikke vidste ret meget om min mormor og morfar, og hvor de kom fra, da jeg aldrig har mødt dem.

Gennem min mor Oda Laurine har jeg hørt lidt om min mormor Marensen Cecilie Holm's liv som, efter hvad jeg kunne huske, en overgang ikke havde været særlig spændende. Jeg havde også hørt lidt om min mormor's far, at han havde en stor tømmerforretning i Egtved.

Mht til min morfar Niels Peter Nielsen og hans aner havde jeg ikke hørt meget.

Jeg blev nu nysgerrig og besluttede mig derfor for at undersøge mine slægtsforhold, dog ville jeg begrænse det fra mine tipoldeforældre, og frem til min linie. Desværre er jeg kommet for sent i gang, thi dem som rigtig vidste noget er alle døde. Jeg startede derfor på internettet, hvorpå statens arkiv har lagt kirkebøger og folketællinger.

Nu blev jeg rigtig fanget af opgaven. Jeg fik via lokalhistorisk arkiv i Egtved kontakt med en fætter til min mor, Emil Holm, som er 91 år og meget frisk.

Han havde mange billeder og kunne fortælle mig meget om min mormors far og hans familie, og jeg skylder ham en stor tak for, at min mormors linie nu er blevet kendt for mig. Jeg skylder også en stor tak til min kusine Lone i Haderslev for al det materiale og de oplysninger, jeg har fået af hende. Lone's gen for at bevare ting og sager gjorde, at jeg nu også kender min morfars linie.

Jeg har mødt og snakket med flere familiemedlemmer langt ude og fået flere gode oplysninger, samt kørt rundt og kigget på de ejendomme hvor familierne boede. En god kontakt med flere af mine fætre og kusiner, som jeg ikke har set i ca. 40 år, er også en del af det positive som er kommet ud af mit arbejde. Også en stor tak til lokalhistorisk arkiv i Øster Starup.

Denne beskrivelse er en form for slægts-billedbog, og den er en god startpakke for vores børn og efterkommere, hvis nogen af dem får lyst til at fortsætte, eller gå længere tilbage i slægten.

Flere gange stillede jeg Emil Holm det spørgsmål, hvorfor hans faster, min mormor, Marensen Cecilie, aldrig blev nævnt eller figurerede på familiebilderne med hendes far?

Emil kunne ikke svare mig, så det må desværre stå hen i det uvisse.

Leif Thomassen december 2011

Navne med sort og kursiv ref. til personer på slægsskemaet



Niels Johansen Abelone Hansdatter

Niels Johansen blev født i 1785 Ødsted sogn i Vejle Amt, og han døde 31 maj 1854 i Øster Starup Sogn, Borlev, Vejle Amt. Forældre var *Johannes Hansen* (født: 1737) og *Kirsten Jensdatter* (født:1745) i Ødsted. De fik 5 børn hvor **Niels Johansen** var den yngste. *Karen Johansdatter* (født:1778) – *Maren Johansdatter* (født:1780) – *Søren Johansen* (født:1782) – *Else Johansdatter* (født:1784) . I en folketælling fra 1787 står der ”har Awling” som *Johannes Hansen’s* erhverv, samt står der ”betler alle” ud for alle 5 børn.

Niels Johansen var i følge en slægtning med i Napoleonskrigen i Rusland i ca. 1807. Efter krigens afslutning gik han hjem til Danmark. Han køber i 1819 matrikel nr. 8a i Borlev by og bebygger den med et hus, som han kalder ”Højhus”.

Abelone Hansdatter blev født i 1798 i Vejle Amt, Brusksogn, Nørre Bjert, og hun dør 21 december 1866 i Borlev. Hendes forældre var *Hans Pedersen* (født:1765 og var Gårdbruger og Skipper) og *Marie Hansdatter* (født:1873) boende i Nr. Bjert. **Abelone** havde en storsøster fra 1797. *Marie Kirstine Hansdatter*. I 1801 boede *Marie Hansdatter’s* mor *Maren Nielsdatter* sammen med dem.

Vielsesstedet og dagen for **Niels og Abelone** er ukendt, da kirkebogen i Nr. Bjert ikke er ajourført

De får 7 børn:

| | |
|----------------------------|------------|
| <i>Karen Nielsdatter</i> | født: 1820 |
| <i>Hans Nielsen</i> | født: 1823 |
| <i>Kirsten Nielsdatter</i> | født: 1825 |
| <i>Søren Nielsen</i> | født: 1828 |

Johan Nielsen Kyed født 8 august 1830 i Borlev, Øster Starup sogn, og døde 12 juni 1926 i Øster Starup sogn Brakker by

| | |
|-----------------------------|-------------|
| <i>Ane Else Nielsdatter</i> | født: 1834. |
| <i>Jens Nielsen</i> | født: 1840 |

Niels Johansen’s erhverv var ”Lever af sit jordlod og wæwer”. Han dør i 1854 og gården overtages af sønnen *Hans Nielsen*. I 1887 har hans søn *Niels Hansen* overtaget stedet og fra 1935 til 1955 fører *Niels’s* datter *Johanne Hansen* gården videre. ”Højhus” bliver herefter solgt til *Karl Viggo Nielsen*.

Adressen er Østelundvej 19 i Borlev.

Johanne Hansen er født i Øster Starup sogn d. 13 august 1895. Hun var datter af *Niels Hansen* (1856-1945) og *Asmine Frederikke Sørensen* (1857-1932).

Faddere ved *Johanne’s* dåb var **Niels Peter Nielsen**, Brakker – Tømrer *Hans Rasmussen*, Brakker og Gårdejer *Knud Jørgensen*. **Abelone Hansdatter** bliver til sin død i 1866 boende på ”Højhus” som aftægtskone hos sin søn *Hans Nielsen* og hans kone *Karen Christensensdatter*.

Jacob Petersen, født d. 1. februar 1805 i Jordrup sogn, Ribe Amt, og han døde d. 20. marts 1867 i Øster Starup Sogn Ågård by. Han blev konfirmeret i Jordrup i 1820. Forældre var *Peder Petersen* (født: 1761) og *Mette Andersdatter* (født: 1767) i Jordrup. De fik 4 børn: *Karen Pedersdatter* (født: 1793) – *Cathrine Pedersdatter* (født: 1795) – *Dorthe Pedersdatter* (født: 1799).

Jacob Petersen var Hjuler og blev kaldt **Jacob Hjuler**.

Dorthe Thiellesen blev født d. 6. juni 1816 i Hykkelbjerg herred Thyrstrup sogn. Og hun døde d. 9. marts 1882 i Øster Starup Sogn Ågård by. Hun blev konfirmeret i Thyrstrup kirke d. 20. marts 1831. Forældre var *Jens Thiellesen* og *Martha Hansdatter*.

Jacob og Dorthe blev gift i Ødis Kirke 29. april 1841 i Nørre Tyrstrup herred og de bosatte sig i Ødis Bramdrup.

De fik 3 børn:

Martha Maria Pedersen født 7. februar 1842 i Ødis Bramdrup (Slesvig), og hun døde 27. juni 1915 i Øster Starup sogn Ågård by. 73 år gl.

Magdalene Pedersen født 11. august 1844 i Ødis Bramdrup (Slesvig), og hun døde 17. november 1871 i Øster Starup sogn Ågård by. 27 år gl.

Mette Cathrine Petersen født 6. oktober 1847 i Ødis Bramdrup (Slesvig), og hun døde 4. februar 1880 i Øster Starup sogn Brakker by 33 år gl.

Jacob og Dorthe flyttede i 1852 til Øster Starup sogn Ågård hvor de købte en ejendom på Sletmadevej 38, matrikel 2g.

Den ældste datter *Martha Maria Petersen* blev gift med daglejer-boelsmand *Niels Andersen* fra Vork d. 14. november 1865 i Øster Starup kirke og de overtog herefter gården, dog blev **Jacob og Dorthe** samt deres datter *Magdalene* boende som aftægtsfolk. *Magdalene* dør som ugift 27 år gammel.

Martha Maria og Niels får 7 børn:

Jakob Andersen født 19. april 1868 i Ågård, død 14. juni 1932 i Kolding.

Anders Andersen født 1871 – *Dorthea Magdalene Andersen* født 1874 –

Mette Marie Andersen født 1875 – *Peter Andersen* født 1877 – *Sørine Andersen* født 1878 - *Mette Cathrine Andersen* født 1880, alle i Øster Starup Sogn Ågård by.

Niels Andersen (Vork) dør i 1908, men allerede i 1888 havde sønnen *Jakob Andersen* købt gården, dog uden at flytte ind, og den blev i familiens eje indtil 1915 hvor *Martha*

Maria havde boet med sin datter *Dorthea Magdalene Andersen* som landbrugerske indtil *Martha Maria's* død i 1915. Stedet blev herefter solgt til *Jens S Rasmussen*. *Dorthea* dør d.8. oktober 1939 som ugift.

Jakob Andersen var flyttet til Kolding, hvor han arbejdede som gårdskarl hele sit liv. Han var blevet konfirmeret i Almind i 1882 og blev d. 9. november 1895 gift med *Inger Marie Mortensen* født d. 18. juni 1869 i Øster Gjesten Ribe Amt.

Jakob og *Inger Marie* fik 2 børn:

Viggo Andersen født d. 23. august 1896 i Låsbygade 68 Kolding. Han kom i lære som tømrer. Han døde som 21 årig i 1917.

Frida Andersen født d. 26. april 1900 i Blæsbjerggade 37 i Kolding, hvor hendes far *Jakob Andersen* havde købt ejendommen. *Frida Andersen* bliver d. 9 november 1920 gift med portør *Karl Kristian Nielsen* (født.22. maj 1897) i Kolding, og de flytter ind i samme ejendom som forældrene.

De får 3 børn:

Else Marie Nielsen født 8. maj 1921

Vikka Nielsen født 11. juli 1923

Ella Margrethe Nielsen født 23. juni 1929

Jakob Andersen dør på bopælen Blæsbjerggade 37 i Kolding d. 14. juni 1932 og hans kone *Inger Marie* dør på alderdomshjem i Kolding d. 25. februar 1947.



Kilde: Google Earth Street view

Låsbygade 68 Kolding



Kilde: Google Earth Street view

Blæsbjerggade 37 Kolding

Johan Henrik Holm Inger Kirstine Jensdatter

Rebsslager *Johan Henrik Holm* søn af Musketer *Christian Johansen Holm* og *Oline Marie Olesdatter*, blev døbt d. 21-12-1792 i Fredericia, og døde d. 23-11-1880 i Egtved i en alder af 87 år, og blev begravet d. 30-11-1880 i Egtved.

Begivenheder i hans liv:

- Han findes i folketællingen 1-2-1801 i Fredericia købstad, Elbo herred, Vejle amt.

Kongens Strædes Øster Side 119

Navn: Stilling i husstanden: Alder: Ægtestand: Erhverv:

Christian Johansen Holm, Hosbond?, 40 Aar, 1. ægteskab, Musqueteer

Oline Maria Olesdatter, Hans Kone?, 44? Aar, 1. ægteskab

Johan Henrik Holm, Deres Søn, 7? Aar, Ugift

Birthe Marie Holm, Deres Datter, 12 Aar, Ugift

Elisabeth Holm, Deres Datter, 4? Aar, Ugift

Else Catharine Holm, Deres Datter, 1 Aar, Ugift

- Barn udenfor ægteskab: 10-2-1818, Nørup.

Kirkebogen for Nørup sogn 1818, Fødte Mandkøn:

Bennet Johansen. Født den 10. februar 1818. Hjemmedøbt den 10. februar. Kom i Kirke den 22. februar

Forældre: Det besvangrede Fruentimmer Abelone Kirstine Bennetsdatter, egentlig fra Ammisbøl, Som paa Sin Reise her gennem Sognet blev overladet??? af Fødsels Smerter, og gjorde Barsel hos Johan Hendrik Holm paa Nørup Mark

- Barn udenfor ægteskab: 20-4-1819, Ødsted.

Kirkebogen for Ødsted sogn 1819, Fødte Kvindekøn:

Ellen Marie. Født den 20. april. Hjemmedøbt den 25.? april. I Kirke den 4. juli.

Forældre: Rebsslager J. H. Holm og Abelone Bennetsdatter

- Barn udenfor ægteskab: 15-1-1822, Nørup.

Kirkebogen for Nørup sogn 1822, Fødte Kvindekøn:

Ellen Marie Johansdatter, uægte barn. Født den 15. januar. Hjemmedøbt den 15. januar. I Kirke den 24. februar.

Moderen Kirsten Bennetsdatter på Engelsholm (Mark?). Til barnets fader blev udlagt Reebsslager Johan Henrich Holm fra Lime? Mark

- Barn udenfor ægteskab: 29-6-1824, Nørup.

Kirkebogen for Nørup sogn 1824, Fødte Mandkøn:

Jens Johansen, uægte barn. Født 29. juni 1824. Døbt 29. juni 1824

Moder Abelonne Bennetsdatter

Udlagt barnefader Johan Henrich Holm, Reebsslager, her i Bredsten sogn

Anmærkninger: Moderen kom kl. 10 28. juni til Christian Holm, Indsieder på Sødover Mark, og havde fødselssmerter, 2 Timer??? efter fødte hun uden Fostervand???

- Han var involveret i en retssag 22-6-1825 i Nørvang-Tørrild herreder, Vejle.

Arrestantprotokol 1825-1857

Johan Henrik Holm, Randbøl???, arresteret 22. juni 1825, løsladt 1. juli 1825.

Anmærkninger: For at have besvangret sin Kones Søster etc. - NB 1 dags mellemfrist betalt

- Han var involveret i en retssag 28-6-1833 i Nørvang-Tørrild herreder, Vejle.

Arrestantprotokol 1825-1857

Johan Henrich Holm, arresteret 28. juni 1833, afleveret i Wiborgs Tugthuus den 30. mai 1834 paa 4 aar.

Anmærkninger: For at have mishandlet sin Moder og jaget hende nøgen ud paa Landeveien

- Han var involveret i en retssag 29-6-1833 i Nørvang-Tørrild herreder, Vejle.

Politiprotokol 1832-1836

Aar 1833 den 29. Juni blev paa Weile Bye og Amts Sygehus optaget et Forhør over et paa Politimesterens Foranstaltning sammesteds til Kuur indlagt Fruentimmer Oline Marie Olesdatter som efter Anmeldelse af Pastor Sveistrup i Nørup Præstegaard var blevet mishandlet af hendes Søn Johan Henrik Holm paa Bredstenlunds Mk. som desaaarsag senere var blevet arresteret og indbragt hertil.

- Anmeldelsen blev til Indlemmelse fremlagt og lyder saaledes: Af Oline Marie Olesdatter, Enke efter Soldat Christian Holm og efter Udsigende 84 Aar gl. og som var sengeliggende, modtog Dommeren derpaa efterstaaende Forklaring. Hun som sidder til Huus i Nørup Fattighuus var Sankthansaften sidst afviget gaaet til Helligkilden ved Haraldskiær og da det om Aftenen blev for sildig for hende at naa Hjem og hendes Wei faldt i nærheden af hendes Søns Huus paa Bredstedlunds Mk. besluttede hun at gaa derind for at blive der Natten over. - Hendes Søn var fraværende og hans Kone alene Hjemme der angav at hendes Mand var gaaet hjemmefra om Morgenen tidlig i den foregivne Hensigt at begive sig til Balle. Derfra til Wilstrup og omsider til Weile for at indkjøbe noget Hamp til sin Profession som Reebsslager. - Paa hendes Yttring til hendes Sønnekone at hun ønskede at blive der om Natten tilbød denne hende selv at maatte ligge i Sengen hos Hende og ifølge hvilket Tilbud de gik i Seng sammen idet hendes Sønnekone yttrede at dersom hendes Mand kom Hjem vilde hun staae op

og overlade ham sin Plads.

- Johan Holm kom imidlertid først hen paa Morgenstunden omtrent Kl. 6, og ved at see hendes Klæder, som laa paa en Stool i Stuen, spurgte han hvad det var for Poser hvorpaa hans Kone som laa yderst i Sengen svarede at det ikke var Poser men derimod hans Moders Klæder. Han tog derpaa Ordet med det Spørgsmaal om hans Moder var her og da hans Kone begaede dette med Tilføiende at hun hvilte i Sengen hos hende, udbrød han hun skal miste sit Liv, hun skal dø for min Haand og jeg skal klæde Steiler og Hjul for hende, hun har skjændet min Ære. - Komperentinden antog det i Førstningen for Spøg og spurgte ham i det gode hvad hun havde gjort eller hvori hun havde forgiort sig, men i stedet for at agte herpaa for han hen imod Sengen og gav sig med Hånden eller Hænderne til at banke og slaae hende i Hovedet eller hvor han kunde komme til, imidlertid tog Dynen dog noget af for Slagene. - Han forlod derpaa Sengen et Øieblik og trak sin Kjole af hvorpaa han kom hen igjen til Sengen og trak sin Kone op af samme og begyndte derpaa at fornye sine Angreb paa hende ved som forhen at slaae hende med Hænderne i Hovedet. - Efter at han saaledes havde slaaet hende nogle Øiebliske forlod han atter Sengen og sprang hen til et Skab hvor han flere gange udraabte "Hvor er min Kniv! hvor er min Kniv! - Heraf mærkede Komperentinden at det var hans Alvor at gjøre en Ulykke paa hende, hvorfor hun benyttede Leiligheden til at springe op af Sengen men gandske nøgen uden endog at have en Særk paa, og nu løb hun ud i Kjøkkenet for at skjule sig for ham men blev forfulgt af ham, og fik saa hende op i en Krog ved Skorstenen hvor han paa nye slog hende i Hovedet og gjentog sin Trudsel at hun skulde dø. - Som hun formoder maatte der have været et Søm i Vægen hvortil han stødte hende op thi hun fik ved den Leilighed et Hul eller Saar i Baghovedet. - Hans Kone var kommet bag efter ham ud i Kjøkkenet og søgte at styre ham men hvortil hun dog ikke var i stand; derimod da hun varslede at der kom nogen til Døren og som skal have været Konen Birthe Povlsdatter paa Balle Mk. holdt han inde med at slaae hende og hvilket Øieblik hun benyttede til at løbe fra ham under hans Arm og hen til et Dige i nærheden af Huuset men hvor hun faldt overende i Grøften. Dog hjalp hun sig op af sig selv og slog over Landeveien som gaar derforbi hen imod det nærmest liggende Huus hvorfra Kristen Træskomand's Datter kom hende i møde med en gl. Kjole som hun svøbte om Legemet og saaledes kom ind i Kristen Træskomand's Huus hvor foruden ham saavel som hans Kone, Datter og Søn befandt sig en fremmed Mand som hun ikke kjendte og hvis Navn hun heller ikke kan opgive.

- Her blev hun siddende paa en Stool indtil hendes Klæder, som Johan Holm's Kone havde bragt ud paa Weien bleve hentede af Kristen Træskomand's Søn og hvilke hun derpaa svøbte sig i hvorpaa Birthe Povlsdatter ledsagede hende til et andet Huus der beboes af Knud Olesen paa Ravning Mk. men hvor ingen var Hjemme og hjalp hun sig derpaa allene saa godt hun kunde til Nørup Fattighuus hvorfra en Kone ved Navn Malene Yder ledsagede hende til Sognepræsten der strax foranstaltede at hun blev kjørt her til Weile hvor hun ankom om Aftenen imellem 9 og 10. - Hun kan takke sin stærke Konstistution at hun har udholdt og overlevet det på hende skeete Overfald og de umiddelbare Følger af samme, men foruden alt det meget Blod hun har mistet og de Saar hun har i Hovedet og i Ansigtet føler hun endnu en betydelig Smerte i den ene Side. - Hun veed aldeles ikke hvad der kan have foranlediget hendes Søn til at forgaa sig saa grueligt imod hende og vel var han noget beskjenket men han vidste dog ret vel hvad han gjorde - hvilket hun i særdeleshed slutter og kan vide deraf at han holdt inde med at slaae hende da han mærkede nogen ved Døren, men det er ikke første gang at han har mishandlet hende hvorimod han ogsaa for en 10 à 11 Aar siden ved en Leilighed har slaaet hende men det er saa længe siden at hun ikke mere kan huske Omstændighederne og desuden har hun for længst tilgivet ham saadant, - Hun kjender i øvrigt hendes Søn for at være af en hidsig og opfarende Karakter som dog ytrer sig meest naar han er beskjenket eller har faaet noget i Hovedet.

- Efter forstaaende Forklaring hvis Rigtighed Komperentinden forsikrede under Eeds Tilbud begav Retten sig derpaa til Raadstuen for at fortsætte Forhøret over pågjældende Johan Henrik Holm. Denne blev løs og ledig fremstillet og forklarede under Examination at han er blevet fortrydelig og opbragt paa hans Moder fordi hun efter andres Udsigende for ham har udspreedt her i Weile at han skal have forgiort en Dagleier Peder Eskildsens Barn. Herom har han for kort siden faaet Kendskab og da han i søndags var gaaet hen til Weile for at betale Rentepenge som han var skyldig og hvis han fik Penge tilovers at købe noget Hamp til sin Profession, lagde han Hjemreisen over Helligkilden ved Haraldskiær, men hvor han dog først ankom ved Midnatstid og da han endnu traf Mennesker her forsamlet saa forblev han der i Selskab med flere indtil ud paa Natten da han saavidt han husker begav sig ene og uden Følgeskab med andre paa Weien hjemad, men da han kom i nærheden af Bredsten Kro traf han sammen med nogle andre ved hvilken Leilighed han med dem kom ind i Kroen og foruden at han allerede i Forveien havde nydt vel meget Brændeviin, fik han her endnu mere. Fra Bredsten Kro kom han til at kjøre, saavidt han veed med Michel Nielsens Vogn fra Store Lihme Mk. - hvem flere der var paa Vognen kan han ikke erindre eller opgive men saa meget ved han at han var i en temmelig høi Grad beskjenket da han kom hjem.

- Da han nu af sin Kone erfarede at hans Moder befandt sig i Hjemmet begyndte Blodet at bruse i ham over de Yttringer hun havde brugt om ham og var det derfor hans Hensigt at drive eller jage hende ud af Huuset ved hvilken Leilighed og ved at udføre saadant han vel erindrer at have slaaet hende men han er sig aldeles ikke bevidst eller er istand til at berette om hvorledes det egentlig er tilgaaet, hvilket hans Kone derimod bedre maa vide og kan forklare. - Specielt benægter han at kunne erindre at haven trukket sin Kone op af Sengen men forklarer derimod at han efter hendes Udsigende for ham skal have trukket sin Moder af Sengen og stødt hende og løbet ud efter hende i Kjøkkenet men hvorledes hun er kommet fra ham ved han aldeles ikke. - Ligesaa benægter han at være sig bevidst at have truet eller undsaagt sin Moder paa Livet eller at have forlangt eller spurgt om sin Kniv, og gjentager her at det blot har været hans Hensigt at skaffe hans Moder ud af Huuset ligesom han og i Anledning af hendes Yttringer i Forveien havde foresat sig naar han traf hende at straffe hende med Munden og tilkjendegive hende at han ei vilde taale hende i sit Huus og - erklærer han derfor - at han tror at han ikke ved nogen Overtalelse eller Fornuftsgrunde vilde have ladet sig afholde fra at udføre sit Forsæt at sætte hans Moder ud af Huuset med mindre Magten havde tvunget ham til at opgive dette, thi saa forbittert var han over hendes ærekrænkende Udladelse om ham. - Til hvem hun egentlig har brugt denne Udladelse er han ikke istand til at opgive. Derimod er det Spisevært Christen Wium og Tjener Eskild Gulbrandsen som har fortalt ham at hans Moder har udspreedt i Byen at han

havde forgjort Dagleier Peder Eskildsens Barn og hvad Anledningen til denne Udladelse og deraf paafulgte Rygte er, veed han aldeles ikke.

- Uagtet fortsat Examination var Arrestant dog ikke til at bringe til en nøiagtigere Forklaring eller til at opgive de nærmere Omstændigheder ved det paa hans Moder begaaede Overfald, men vedkom som forhen at han i saa Henseende har forøvet er skeet i en beskjenket og bevidstløs Tilstand og han ikkund har haft til hensigt at vise hans Moder Døren eller bringe hende ud af Huuset skjøndt han dog ogsaa i øvrigt beklager sig over hans Moders Forhold og istedet for at vise fortrydelse over hans Adfærd og Angreb paa hende, i sine Yttringer om hende benævner og kalder hende et slemt Skarn.

- Arrestant, hans Signalement er følgende: høi af Væxt, smækker af Statur, bruunt Haar, blaae Øine, bleg af Ansigtifarve og efter opgivende 42 Aar gammel, blev derpaa Dimittant samt overgivet til Bevogtning og Forhøret udsat. - Politiretten hævet.

Hersleb

Som Vidnende

H. Jansen Bentzon

- Han var involveret i en retssag 2-7-1833 i Nørvang-Tørrild herreder, Vejle.

Politiprotokol 1832-1836

Aar 1833 den 2. Juli blev paa Weile Bye's og Amts Sygehuus fortsat Forhøret i Anledning af det af Johan Henrik Holm paa hans Moder forvundne Overfald og fremstod da i sidstes Overværelse som endnu var sengeliggende.

Arrestants Kone Maren Jørgensdatter som under Examination forklarede at hendes Mand Sankthansaften Søndagen den 23. s. Md. gik hjemmefra om Morgenen eller Formiddagen for at begive sig til Wilstrup og derfra hen til Weile hvor han havde et par Ærinder at forrette - han sagde som sædvanlig ikke naar han kom tilbage og derfor ventede hun ham ikke til nogen bestemt Tid eller Klokkeslæt.

Men ud paa Aftenen indfandt sig hans Moder som havde været ved Helligkilden og da det var for sildigt for hende at gaa til sit Hjem i Nørups Fattighuus som er omtrent en Fjerdingsvei fraliggende tilbød hun hende at blive der Natten over og dele Natten med hende idet det var Komperentindens Hensigt dersom hendes Mand skulde komme Hjem igjen at overlade ham sin Plads. - Det traf sig imidlertid at han først kom Hjem næste Dags Morgen førend de endnu var kommen op og idet han ved at komme ind seer hans Moders Klæder ligge paa Stolen spurgte han hvad det var for Poser, hvortil Komperentinden svarede at det ikke var Poser men hans Moders Klæder. - Han udbrød derpaa er min Moder her da skal hun miste sit Liv og døe for min Haand og mulig at han tilføiede at han vilde klæde Steiler og Hjul for Hende men hun er vis paa at han ikke mente noget dermed. - Han foer derpaa hen til Sengen og gav sig til at slaa sin Moder der laa inderst til Væggen med Haanden i Hovedet hvori dog Komperentinden forhindrede ham saa godt som muligt. - Han forlod derpaa Sengen et Øieblik og trak sin Kjole af men kom derpaa atter hen til Sengen og vilde trække Komperentinden op derfra men hun stod derpaa godvillig op idet hun troede at hun saa bedre kunde afholde ham fra at slaae sin Moder men da hun var kommet op af Sengen og var i Begreb med at tage sine Klæder paa foer han igjen hen paa Moderen og gav sig til at slaae hende hvor han kunde komme til. - Imidlertid saa hun Leilighed til at komme op af Sengen og kom ud i Kjøkkenet men hvorsaa Komperentinden tøved op uden at hun var istand til at afholde ham forfulgte hende og hvorpaa Komperentinden løb bag efter for at styre ham. - Men her fik han Moderen op til en Væg og stødte hende op til samme, og det Hul eller Saar som hun fik i Baghovedet antager Komperentinden er hende tilføiet ved en Pande som hang på Væggen og som faldt ned. - Men omsider ved Komperentindens Forbønner og Skrig gav hendes Mand slip paa sin Moder som derpaa slap ud fra Kjøkkenet igjennem Stuen ud af Huuset.

Efterat Moderen saaledes var sluppet fra ham løb han rigtignok noget efter hende udenfor for at se hvor hun blev af men kom strax tilbage, og da Komperentinden foreholdt ham at det var en Skam at hans Moder saaledes var kommet ud og at hun derfor vilde bringe hende hendes Klæder over til Christen Træskomand hvor hun var tyet hen sagde han at Komperentinden vel maatte bære Klæderne derover men ikke gaae ind i Huuset men blot ligge dem saaledes at de kunne blive seete og her lagde Komperentinden derpaa Klæderne i nærheden af Naboens Huus paa en grøn Ager hvor der stod en Hjulbør. - Da hun igen kom tilbage var hendes Mand ved at klæde sig af for at gaa til Sengs og han sov derpaa et par Timers Tid. - Da han igen vaagnede foreholdt hun ham atter hans Forhold imod hans Moder og den Skam det var at han havde slaaet hende. - Han erklærede derpaa at han ikke vidste noget hertil at sige men spurgte hvor hans Moder var og yttrede at det fortrød ham at han havde slaaet hende.

- Som Bevæggrund til hendes Mands Fremfærd angiver hun at han havde nydt for meget Brændeviin og naar han i saadan Tilstand tillige saa er ærgerlig over noget saa er han hel ustyrlig og ligesom gal. - I dette Tilfælde havde han nemlig hørt at hans Moder skulde have udspreddt at han havde forgjort Dagleier Peder Eskilds Barn og herom var han i høi Grad fortrydelig, og dette var ham en 8 Dages Tid i Forveien??? fortvivlt???. Foruden de derom forklarede Udladelser af hendes Mand at han vilde dræbe sin Moder og at hun skulde døe for hans Haand har hun tillige hørt at han efter at Moderen var sluppet op af Sengen raabte og spurgte om sin Kniv, men ligesom han ikke fik eller tog denne er hun ogsaa vis på at det ikke var hans Hensigt at gjøre Ondt med samme men at det blot var en tankeløs Gjærning i hans Forvildelse. - Hun kan imidlertid ikke sige at han var saa beskjenket at han ikke vidste hvad han sagde eller gjorde men det er som sagt Tilfældet at naar han har nydt mere Brændeviin end han kan taale og derfor bliver ærgerlig over noget saa er han ligesom et galt eller rasende Menneske.

- Forestaaende Forklaring blev Komperentinden forelæst og vedstod saa samme som rigtig og overensstemmende med Sandhed og - tilføier hun - at det ikke er hende bekjendt at hendes Svigermoder har givet sin Søn anledning til at gjøre hende fortræd eller hævne sig på hende idet mindste har saadant i de sex Aar Komperentinden har været gift med hendes Mand ikke været Tilfældet, og hvad angaar det Rygte Moderen skal have udspreddt da kjender hun ikke noget hertil. Dimitteret.

Oline Marie Olesdatter som havde paahørt forstaaende Forklaring fandt samme i det væsentlige overensstemmende med hendes egen Udsagn men forsaavidt hendes egen Disposition??? er noget anderledes eller udførligere da vedbliver hun samme som rigtig. - Hvorefter hun ligeledes blev dimitteret og Forhøret sluttet til Beskrivelse.
Politiretten hævet.

Hersleb

Som vidner

H. Jansen Bentzon

- Han findes i folketællingen 18-2-1834 i Vejle købstad, Nørvang herred, Vejle amt.
Ved FT 1834 i Vejle købstad, Torvegade No 68, Raadhuset, er Johan Henrich Holm arrestant
- Han findes i folketællingen 1-2-1840 i Bredsten, Tørrild herred, Vejle amt.
Bredstenlund, 40, Et Huus
Navn: Alder: Ægtestand: Erhverv:
Johan Holm, 50 Aar, Givt, Reebslager
Maren Jørgensdatter, 63 Aar, Givt, Hans Kone
Christiane Gydesdatter, 25 Aar, Ugivt, Ernærer sig med Syning?
- Han findes i folketællingen 1-2-1845 i Bredsten, Tørrild herred, Vejle amt.
Bredstenlund, 32, Et Huus
Navn: Alder: Ægtestand: Fødested: Næringsvej:
Johan Holm, 53, gift, Fredericia, Træskomand??? og Indsieder
Maren Jørgensen, 67, gift, Øster Snede sogn, Hans Kone
- Han findes i folketællingen 1-2-1850 i Egtved, Jerlev herred, Vejle amt.
30, Huus
Navn: Alder: Ægtestand: Fødested: Næringsvej:
Johan Henrik Holm, 58, gift, Nørup (*Fejl - han er født i Fredericia*), Rebslager
Inger Kirstine Jensen, 44, gift, Egtved, Hans Kone
- Han findes i folketællingen 1-2-1855 i Egtved, Jerlev herred, Vejle amt.
33, Huus
Navn: Alder: Ægtestand: Fødested: Næringsvej: Trosbekendelse:
Johan Henrik Holm, 63, gift, Nørup (*Fejl - han er født i Fredericia*), Rebslager, Lutheraner
Inger Kirstine Jensen, 49, gift, Egtved, Kone, Lutheraner
Mads Christiansen Holm, 5, ugift, Egtved, Barn, Lutheraner
- Han findes i folketællingen 1-2-1860 i Egtved, Jerlev herred, Vejle amt.
Vork, 69, Et huus
Navn: Alder: Ægtestand: Fødested: Næringsvej: Trosbekendelse:
Johan Henr. Holm, 70, gift, Fredericia, Rebslager, Huusfader, Lutheraner
Inger K. Jensdatter, 54, gift, Egtved, Hans Kone, Lutheraner
Mads Christiansen Holm, 10, ugift, Egtved, Deres Søn, Lutheraner
- Han findes i folketællingen 1-2-1870 i Egtved, Jerlev herred, Vejle amt.
Vork, Huus
Navn: Alder: Ægtestand: Trosbekendelse: Fødested: Stilling i familien: Næringsvej:
Johan Hendrik Holm, 80, Gift, Luthersk, Fredericia, Huusfader, Reebslager
Inger Kjerstine Jensen, 66, Gift, Luthersk, Egtved, Huusmoder
- Han findes i folketællingen 1-2-1880 i Egtved, Jerlev herred, Vejle amt.
9, Et hus
Navn: Alder: Ægtestand: Trosbekendelse: Fødested: Stilling i familien: Næringsvej:
Mads Christiansen Holm, 29, Gift, Lutheraner, Egtved, Husfader, Bygmester
Anne Marie Nielsen, 28, Gift, Lutheraner, Egtved, Hans Hustru
Niels Johansen Holm, 4, Ugift, Lutheraner, Egtved, Barn
Inger Kirstine Holm, 1, Ugift, Lutheraner, Egtved, Barn
Johan Henrik Holm, 89, Enkemand, Lutheraner, Fredericia. ???

Johan blev gift med **Ane Marie Madsdatter** den 2-7-1815 i Jerlev. Ægteskabsstatus: separation.

Børn af dette ægteskab:

- 2 M i. **Christian Johansen Holm** blev født den 28-12-1815 i Nørup, blev døbt den 28-12-1815 i hjemmet. Fremstillet i kirken 4. februar 1816, døde den 6-1-1830 i Bredsten i en alder af 14 år, og blev begravet den 13-1-1830 i Bredsten.
- 3 K ii. **Karen Marie Johansdatter Holm** blev født den 10-3-1817 i Nørup og blev døbt den 10-3-1817 i hjemmet. Fremstillet i kirken 26. april 1817.

Johan blev derefter gift med **Maren Jørgensdatter** den 11-11-1828 i Bredsten. Maren døde den 21-7-1847 i Egtved og blev begravet den 26-7-1847 i Egtved.

Johan blev derefter gift med **Inger Kirstine Jensdatter**, datter af **Jens Kristensen** og **Ukendt**, den 23-12-1848 i Egtved. Inger døde den 9-11-1874 i Egtved og blev begravet den 16-11-1874 i Egtved.

Barn af dette ægteskab:

+ 4 M i. **Murer Mads Christiansen Holm** blev født den 4-5-1850 i Egtved, blev døbt den 7-5-1850 i Egtved. Hjemmedøbt. Fremstillet i kirken 14. juli i Egtved, og døde den 18-6-1941 i Egtved i en alder af 91 år.

Sammendrag af ovennævnte

Johan Henrik Holm havde følgende kvindebekendtskaber og børn:

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--------------|----------------|--------------------------------|----------|--|
| 1. Ægtefælle: | Ane Marie Madsdatter | Gift: | 2-7-1815 | | | |
| | | | | | | |
| Børn | Christian Johansen Holm født: 28-12-1815 | | død: 6-16-1930 | | Bredsten | |
| | Karen Marie Johansdatter Holm født: 10-3-1817 | | død: | | ? | |
| | | | | | | |
| Udenfor ægteskab: | | | | | | |
| Børn: | Bennet Johansen født: 10-2-1818 | | Moder: | Abelone Kirstine Bennetsdatter | | |
| | Ellen Marie født: 20-4-1819 | | Moder: | Abelone Kirstine Bennetsdatter | | |
| | Ellen Marie Johansdatter født: 15-1-1822 | | Moder: | Kirsten Bennetsdatter | | |
| | Jens Johansen født: 29-6-1824 | | Moder: | Abelone Kirstine Bennetsdatter | | |
| | | | | | | |
| 2. Ægtefælle: | Maren Jørgensdatter | Gift: | 11-11-1828 | Bredsten | | |
| | | | | | | |
| 3. Ægtefælle: | Inger Kirstine Jensdatter | Gift: | 23-12-1848 | Egtved | | |
| | | | | | | |
| Børn: | Mads Christiansen Holm født: 4-5-1850 død: 18-6-1941 | | | Egtved | | |

Da **Johan Henrik Holm** blev gift med **Inger Kirstine Jensdatter** flyttede de ud i et hus i Egtved Vorkvej 57, hvor der i dag er dambrug. Her blev **Mads Christiansen Holm** født.

Efter **Inger Kirstine Jensdatter's** død i 1874 flyttede **Johan Henrik Holm** ind hos sin søn **Mads Christiansen Holm** i Egtved Søndergade 51 hvor han døde i 1880.

Niels Andersen Mette Kirstine Bertelsdatter

Niels Andersen blev født i Vejle amt Ringgive sogn d. 21 juni 1812, og han døde d. 21. februar 1892 i Egtved. Han var søn af fæstehusmand og daglejer *Anders Nielsen* (født 1773) samt hustru *Zidse Gydesdatter* (født 1771).

Mette Kirstine Bertelsdatter blev født i Vejle amt Ødsted sogn d. 11. oktober 1815, og hun døde d. 19. juni 1905 i Egtved. Hun var datter af husmand *Bertel Jensen* og hustru *Ane Marie Jørgensdatter* af Ødsted.

Niels og *Mette* blev gift d. 7. september 1844 i Egtved Kirke. De boede i et hus i et område Fuglsang øst for Egtved, som i dag er revet ned. *Niels Andersen* var daglejer .

De fik 2 børn i ægteskabet .

Zidse Marie Nielsen - født 1844

Ane Marie Nielsen født 28. januar 1852 i Egtved død 30. marts 1914 i Egtved.

Niels Andersen blev fundet liggende død på landevejen 200 alen fra sit hus.

Mette Kirstine Bertelsdatter flyttede efter sin mands død ind hos sin datter *Ane Marie* og svigersønnen *Mads Christiansen Holm*. Her var hun opholdskone til sin død i 1905.

Johan Nielsen Kyed - Mette Kathrine Pedersen



Johan Nielsen Kyed

Mette Kathrine Pedersen

Johan Nielsen Kyed blev født d. 8. august 1830 i Vejle amt Brusk Herred i Borlev, Starup sogn på Østelundvej 19, og han døde 12. juni 1926 i Brakker, 96 år gammel.

Mette Kathrine Pedersen blev født d. 6. oktober 1847 i Ødis Bramdrup (Slesvig), og hun døde i Brakker d. 4. februar 1880 kun 33 år gammel.

Johan Nielsen blev udlært tømrer og kom ikke med i 3 årskrigen 1847, men han var i krigen i 1864. Efter hjemkomst fra krigen mødte han *Mette Kathrine Pedersen*, som på dette tidspunkt var tjenestepige hos *Christian Hansen* i Dons.

Johan og Mette blev gift d. 22. oktober 1869 i Almind kirke. De købte en ejendom på 10 tdr land i 1870. Ejendommen havde matrikel nr. 7 d g i l n og lå på adressen Stationsvej 11 i Brakker, hvor den stadigvæk ligger.

Ejendommen fik navnet *Nordvang*.

Den stråtækte bygning og vinkelbygningen er opført i ca. 1860.

Det nye stuehus er opført i 1923.

I den gamle del er *Niels Peter Nielsen* samt hans halvbror *Kristen Nielsen* født, og i det nye stuehus boede *Johan Nielsen Kyed* ved sin død i 1926



Brakker Stationsvej 11

Johan og Mette fik et enkelt barn i deres korte ægteskab:

Niels Peter Nielsen født: 29 maj 1873 i Brakker død: 25 juni 1948 i Kolding.



Niels Peter Nielsen

Johan Nielsen Kyed - Ane Petrea Christensen Duus

Johan Nielsen Kyed havde nu startet et lille landbrug med marker og lidt dyr, samt arbejdede han som tømrer og murer.

Efter *Mette's* alt for tidlige død i 1880 gifter *Johan* sig igen med *Ane Petrea Christensen Duus* i 1886.

Ane Petrea Christensen Duus blev født i Vejle amt i Dallover ved Randbøl d. 30. juni 1850 og hun døde i Brakker 14 juni 1909 i en alder af 59 år. Hun var datter af Insidder *Christen Pedersen Duus* og *Maren Clausdatter* fra Dalover.

Ane og Johan blev gift i Øster Starup kirke 2. april 1886.

De fik en søn i ægteskabet:

Kristen Nielsen født d. 9. dec 1888 i Brakker død d. 7. dec 1964 i Egtved



Kristen Nielsen

Niels Peter Nielsen og *Kristen Nielsen* blev herved halvbrødre.

Johan Nielsen Kyed ligger de sidste 5 år af sit liv i sengen, og da han dør i 1926 skriver lærer *P. Buch* fra Brakker følgende nekrolog i Kolding Folkeblad

Avisen Juni 1926

Afdød Veteran

I Lørdags døde veteran fra 64 Johan Nielsen i Brakker, ca. 96 år gl. J.N. var født i 1830 og kom ikke med i Treaarskrigen. Men så kom han med i 64 i den for Deltagerne lige så anstrengende og sjælelig langt mere nedbrydende Krig. Der var stor Forskel i Tonen, naar man hørte de to gamle Kammerater og Arbejdsfæller: Hans Rasmussen i Borlev og Johan Nielsen i Brakker fortælle om deres Soldatertid; thi Hans Rasmussen havde været med ved Fredericia og ved Isted, og der var sejr i Tonen, naar han fortalte. De fra Treaarskrigen fortalte jo gerne om den Tid, medens de fra 64 er langt mere tavse.

De to arbejdede sammen som Bygningshåndværkere i mange Aar, og at det var flittige og haardføre Folk, kan man forstaa, naar man hører, at De f. Eks. arbejdede sammen på Faarupgaard ved Jelling, da de var ca. 50 aar gamle, og at de begge gik herfra og tilbagelagde de ca. 20 km til Fods og var på deres Arbejdsplads kl. 6 om morgenen. Det skete et Par Gange om Ugen, for de maatte hjem og se til Sagerne hjemme; thi de havde begge Jord og 3 a 4 Køer. Men hver eneste Daglen maatte tjenes, for der var hverken Arbejdsløsheds-kasser eller anden Hjælp at vente.

Som Bevis paa, at disse gamle Haandværkere var kraftige Folk tjener jo deres Alder — begge tæt ved de 96 Aar; men jeg skal anføre et Bevis mere: da Hans Rasmussen fyldte 90 Aar, fulgtes afdøde Johan Nielsen og jeg dertil for at lykønske ham. Paa vor Vandring kom vi til en ret bred Grøft. Jeg sprang over og vilde saa hjælpe Johan Nielsen. "Behøves ikke", sagde han, løb til og sprang over. Han var dengang 85 Aar gammel.

Johan Nielsen havde 2 Børn, to Sønner. Den ældste, Niels P. Nielsen, figger for Tiden paa Kolding Sygehus, da han i Foraaret kom meget slemt til Skade ved Sydbanen. Gamle Johan Nielsen fik det aldrig at vide, man nænnede ikke at sige ham det.

Den yngste, Chr. Nielsen har Ejendommen hjemme, og her var Johan Nielsen, og han var altid tilfreds og taknemmelig mod Gud, son han flittig henvendte sig til. Nu var hans sløj af Alderdom (Aareforkalkning). Hans Død er ikke nogen egentlig Sorg; men der er en tom Plads, og vi mindes ham med Ærbødighed.

P. Buch

Lærer i Brakker

I brevet hvor Lærer Buch skriver **Johan Nielsen** og hans kammerat omtaler deres krigsindsats som værende tavse om 1864, har jeg fundet en begæring om en hædersgave for **Johan's** indsats i krigen. Det var ikke meget han var med i denne krig, så begæringen blev afslået.

BEGÆRING

om den Deltagerne i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1864 tilstaaede livsvarige aarlige Hædersgave af 100 Kr.

NB. Som Betingelse for at kunne komme i Betragtning skal vedkommende i Aaret 1864 have staaet ved en til den danske Hær hørende Afdeling (Institution), medens denne var paa Krigsfod eller have gjort Tjeneste om Bord i et til Krigen udrustet Skib.

| | |
|--|--|
| <p>1. a. Hvad er Deres fulde Navn? b. Hvilken er Deres nuværende Stilling?</p> <p>2. Hvilket Navn havde De som Soldat? (Bynavn.)</p> <p>3. Hvilken Dag, hvilket Aar og hvor er De født? (Sogn og By.)</p> <p>4. Hvilken er Deres nuværende Adresse?</p> <p>5. Paa hvilken Amtstue, Toldkasse eller Posthus ønsker De Hædersgaven anvist til Udbetaling? I København udbetales Hædersgaven ved Finansministeriets 3. Departements Kasse (Børsbygningen.)</p> <p>6. Ved hvilken Afdeling af Hæren stod De under Krigen 1864 (Overkommando, Korps, Division, Brigade, Regiment, Bataillon, Intendantur, Detachement, Depot, Magasin, Park, Lazaret, Pladskommandantskab)? Tilføj Kompagni, Batteri, Eskadron, eller anden Underafdeling, Nr. i denne maa nøjagtig opgives.</p> <p>7. Har De været Militærarbejder, naar og hvor mødte De efter Indkaldelse; hvis De var Oppasser opgives Navnet paa den Officer, hos hvem De var ansat.</p> <p>8. Naar og hvor mødte De som Rekrut?</p> <p>9. Hvad hed det Skib, paa hvilket De gjorde Tjeneste under Krigen, og hvad var Deres Nr. om Bord?</p> <p>10. a. Har De Erindringsmedaillen for Deltagelse i Krigen 1864? (Medallobrevet vedlægges.) Medaillen maa ikke indsendes. b. Hvor havde De Bopæl, da De søgte om Erindringsmedaillen 1864? (Amt, Herred, Sogn, By.)</p> <p>11. a. Blev De saaret i Krigen? b. Blev De indlagt paa Lazaret? I saa Fald paa hvilket? og naar?</p> <p>12. a. Har De Pension eller Invalidforsørgelse? b. Hvilket Bogstav og Nr. staar der paa Deres Pensionskort?</p> | <p style="text-align: right;">39</p> <p><i>Johan Nielsen, Afstøtman Boerløse.</i></p> <p><i>d. 8. Septbr. 1830 Mangrove Sogn, Børn</i></p> <p><i>Johan Nielsen Boerløse p. Frøeris</i></p> <p><i>Holding Posthus.</i></p> <p><i>14 Regiment Nr. 484.</i></p> <p><i>Stille paa Mødedagen den ene</i></p> <p><i>Andet førstgæst og forblev i København</i></p> <p><i>som Individet til Hjemme</i></p> <p><i>230 Maj 1864 - Pleiswig</i></p> <p><i>M. Berth</i></p> <p><i>Nej</i></p> <p><i>Nej</i></p> <p><i>Nej</i></p> |
|--|--|

Boerløse den 14/11 1913.

(Egenhændig Underskrift) *Johan Nielsen*

VEJLEDNING. Ovenstaaende Skema maa saa fuldstændig og nøjagtig som muligt udfyldes. Ethvert Spørgsmaal maa besvares. Har De forandret Navn, siden De søgte om Erindringsmedaillen, maa De i Rubrik 1 under Deres nuhavende Navn anføre Deres tidligere.

Naar Skemaet er nøjagtig udfyldt, indsendes det til Finansministeriets 3. Departement, Slotsholmsgade 10, København.

NB. Hvis De er i Besiddelse af „Militærpapirer“, Afregningsbog, Medallobrev o. l., maa saadant vedlægges. Vedkommende vil erholde skriftlig Meddelelse om Udfaldet af Begæringen.

Finansministeriets
Journal P.V. Nr. *25799* VV

N^o 8453.

Har ifølge det af Andrageren selv i skemaet angivet ikke
været på Krigsfod. Han er kasseret for stede 29-1-1864.

MINISTERIETS
ARKIV, den 10/6 1914
Rasmussen.

Ikke bevilliget til E. III 2
Krigsministeriets / Departement den 18/6 1914
Møller

Smey
1864

I skrivelserne står bl.a.

14. regiment Nr.484

Fik på mødedagen den ene knæ forslået og forblev i København som invalid til hjemsendelsen.

Ansøgningen bliver afslået da:

Har ifølge det af Andrageren selv i skemaet angiver ikke har været på Krigsfod. Han er kasseret for stedse d. 29-1-1864.

Johan har så hverken fået en medalje eller en hædersgave.

Kjøbenhavn, den

14/10 1864.

Journ. PV. Nr.

I Anledning af Deres hertil indgivne Begæring om en livs-
 varig, aarlig Hædersgave i Henhold til Lov Nr. ^{245 af 27/10 1863}
 skal man meddele Dem, at det ansøgte ikke har kunnet bevilges, da
 De i Krigsaaret 1864 ikke har staaet ved en til den danske Hær hø-
 rende Afdeling (Institution), medens denne var paa Krigsfod eller har
 gjort Tjeneste om Bord i et til Krigen udrustet Skib.

P.M.V.

Til

Hr. v. Høfdesmand Johan Nielsen (Borke).

P.V. Nr.

25799.

INDEKORTNING AF HANDELS- OG KONTOR-
 TIDNINGEN FOR 1864. — 1864.

Johan Nielsen Kyed 1830-1926



Kristen Nielsen – Kristense Cecilie Larsen

Kristen Nielsen blev gift med *Kristense Cecilie Augusta Larsen* født 26-12-1886 i Odense og hun døde d. 21-2-1981 i Egtved. Hun var datter af murer *Rasmus Larsen* og *Anne Marie Madsen* fra Odense, senere Kolding.

Kristen Nielsen blev uddannet ved Landvæsen, Husmand 1910. Medlem af Husmandsforeningen 1918-25, Formand for Kredsforeningen 1922-29, Medlem af skolekommisionen 1925. Medlem af sognerådet 1925 (Retsstatspartiet), medlem af Skoleudvalget 1925 og af Vejudvalget 1929.

Der blev født 6 børn i ægteskabet:

| | |
|----------------------------|-------------|
| <i>Anton Duus Nielsen</i> | født i 1910 |
| <i>Karl Nielsen</i> | født i 1913 |
| <i>Jens Alfred Nielsen</i> | født i 1916 |
| <i>Egil Otto Nielsen</i> | født i 1919 |
| <i>Johanne Nielsen</i> | født i 1921 |
| <i>Dagny Nielsen</i> | født i 1927 |

Johan Nielsen forblev boende på husmandsstedet. I 1904 overtager den ældste søn *Niels Peter Nielsen* stedet og han køber yderligere 4 tdr land og lægger til. I 1912 afstår *Niels Peter Nielsen Nordvang* til sin halvbroder *Kristen Nielsen*. Han bygger i 1923 det nye stuehus. *Kristen Nielsen* afstår i 1948 husmandsstedet til sin ældste søn *Anton Duus Nielsen* som igen afstår det til *Tage Højmark Pedersen* i 1958. *Niels Peter Nielsen* skriver i et brev fra 1948, at Farbror (*Kristen*) skal ud at arbejde i Tørvemosen i 3 mdr. *Kristen* ender sine dage i Egtved hvor han bl.a. arbejdede i tømmerhandlen.



Kristense & Kristen 1909



Anton's konfirmation foran det nye stuehus d. 12. okt 1924

1.rk fra venstre: Jens – Kristense – Margrethe – Kristen - Egil
2.rk fra venstre: Tjenestepige(Kresten omtalte hende altid som "ikke særlig pæn" – Karl - Anton



Kristense & Kristen i Fredericia



Kristen foran fødehjemmet

Følgende tekst er nedskrevet af Vera Brakker Løje i Store Heddinge d. 25 jan 2019. Vera er datter af **Karl Kristian Nielsen**, som var et af Kristen Nielsen's børn. **Kristen Nielsen** var som beskrevet i bogen halvbroder til **Niels Peter Nielsen**, som blev gift med **Marence Cecilie Holm**.

Vera skriver:

Et brunt kladdehæfte har længe ligget i min skuffe. På forsiden i skrivefeltet står:

Kr. Nielsen "Havebo" Egtved

Det er min Bedstefar Kristen Nielsen's erindringer. Da jeg nu selv er nået en alder (født 1949) har jeg tid og mulighed for at få "renskrevet". Det er min mening at min fætter Hans skal have både "kladdehæftet" og det jeg nu får sat sammen, forhåbentlig også til glæde for andre interesserede fætre og kusiner.

Så her kommer Bedstefars (Kristen Nielsen)erindringer:

Efter Fyraften

Når nu jeg vil skrive lidt efter min hukommelse så kan det jo være punkter der svigter lidt, jeg vil forsøge at gøre det så sandfærdigt som muligt. Jeg var oppe hos lærer Kvist i Præstevænget, han har været lærer i Kragelund og har været blind i 30 år, hans kone har hjulpet ham i skolen og hjælper endnu, han studere jo i gamle dage. Han har fået lov at få bøger fra Rigsarkivet i Viborg, det er der ellers ingen der får. Hans kone læser det så på båndoptager så han kan tage det, han har brug for. Jeg syntes det skal med, han er så interessant at besøge, han har en vældig hukommelse. Måske nogle af børnebørnene får fat i det, når vi ikke er mere, og vil gerne vide lidt om slægten. Jeg ved med mig selv at jeg har fortrudt at jeg ikke fik mere at vide af min far.

Nu kan jeg ikke udholde legemlig arbejde, så nu vil jeg prøve at skrive lidt ned af slægten og nogle af vores egne oplevelser.

Min Mor (Ane Petrea Christensen Duus)

Min mor stammede fra Randbøl sogn, hendes forældre (Indsider ***Christen Pedersen Duus*** og ***Maren Clausdatter***) havde en ejendom i Dallover, der var ca. 40 tdr. land, min bedstefar fik jorden fra hans fødegård og så hjalp bedstefar og bedstemor ad med at bygge husene. Stuehuset var klinet af ler med lynntag og ler gulv. Sovekammeret bestod af en dobbeltseng som stod ved den ene væg i dagligstuen. Så var der en bryggers med stenpikning til gulv, en åben skorsten hvor der blev fyret under en treben af jern, der lavede bedstemor mad, og så en bageovn. De avlede selv rug til brødet. Kage var der ikke noget af undtagen til jul. Udhuset var af kampsten og selvfølgelig lynntag. Der var plads til 3 køer og 2 svin og en fåresti og så en hestebås. Bedstefar havde en hest der hed Samson, det var vist fordi den havde en mægtig manke. Jeg har aldrig set en hest med sådan en manke. Min far var ikke glad når bedstefar og bedstemor kom kørende om sommeren, så skulle Samson på græs og han havde en frygtelig lang tøjlr, der var jo større stykke derhjemme, den kunne næsten nå over det halve af vores græsmark, men Samson var glad for det, for græsset var mere saftigt end det han var vant til derhjemme. Bedstefar havde også bier, det var i kube. Så vidt jeg ved blev bierne slået ihjel for at få honningen, det blev smeltet af tavlerne men det smagte godt, det var ikke så hvid. Brønden lå lidt i bag ejendommen, der var vist en vandåre, jeg har heller aldrig hørt den var tom. Der var ingen pumpe blot en vippe, det var jo besværligt om vinteren og skulle hente vand til kreaturerne. Bedstemor havde nogle smukke store høns, så vidt jeg husker hed de "Guldvyandotter" de var gulspættede. Jeg fik en høne og en mægtig hane, når den galede var det som en kalv brølede. Bedstefar blev indkaldt til krigen 1850 knap efter de var bleven gift, så bedstemor var alene med det hele og vidste ikke om Bedstefar nogensinde kom hjem igen og min mor blev født mens bedstefar var i krigen. Jeg ved knap hvor mange søskende mor har haft, der døde nogle som små. Jeg har kendt morbror Peje og moster Dorethe og moster Klaudine. Mor tjente en ekstra skilling inden hun blev konfirmeret ved at plante gran i Frederikshåb plantage, da der blev begyndt at plante der. Frederik den 7.ende var ude at tilse arbejdet og han kom forbi mor og roste hende og klappede hende på kinden, det var hun stolt af. Mor gik til præst i Nørup ved pastor Svejstrup, som hun var meget glad for. Bedstefar gik fra Randbøl og til Vejen til kirke for at høre ham, han flyttede fra Nørup op til Vejen. I dag er der ingen der vil gå så langt for at høre en præst. Min Bedstefar hed Kristen Pedersen Duus og Bedstemor hed Maren, det er det hele jeg ved.

Peter Duus (Peje) arbejde på Randbøldal Fabrikker og der tjente de godt efter denne tid. Han var velbegavet men han blev efterhånden lidt forfalden til brændevin. Han har fortalt de havde fået en ny maskine på fabrikken . De kunne ikke få den til at gå som den skulle, så sagde fabrikanten til morbror om at rejse til Århus og tage plads på en fabrik hvor de havde sådan en maskine om han kunne få opdaget hvad der var i vejen og det gjorde han og kom hjem og fik den ny maskine til at gå. Det fik han jo en ekstra belønning for. Han kunne også reparere stueure. Den tid jeg kan huske var han hjemme og vævede, han havde væven i stadsstuen. Han kom og gav mor en dug han havde vævet – det var fint arbejde. Hans kone blev sindssyg og kom til Viborg, han stod så ene med 4 børn, de blev så sat i pleje forskellige steder og så var det han kom hjem og vævede.

Moster Dorethe var jordemoder i Give og gift med møllebygger Bertnsen, de havde 2 døtre.

Moster Klaudine var gift med skovfoged Marius Hansen, han var skovfoged på Dalumgård ved Odense, hvor mange børn de havde, kan jeg ikke huske, jeg har kun kendt 3.

Mor har såvidt kuns haft 3 pladser inden hun kom til min far (**Johan Nielsen Kyed**) som husholder. Den første plads hun havde var hun i ti år og den anden i 3 år. Hun var lille og klejn men der var meget arbejde for en pige dengang - malke og gå med i marken og så hjælpe i huset. Hvordan mor fik plads ved far ved jeg ikke, min far var enkemand. Hans første kone (**Mette Kathrine Pedersen**) døde af tæring, som mange unge mennesker døde af dengang. Mor kom til far som husholder den 1.ste november 1881. Var der så som husholder i 5 år, så tog hun ophold på Mali Højskole for vinteren, men hun blev der ikke længere end til jul , så skrev far efter hende. Min far havde en søn (**Niels Peter Nielsen**) af første ægteskab, han var syv år da min mor kom, han var så glad for mor og far var uheldig da mor rejste og fik en ung husholderske som ikke passede det så godt og hun var ikke god ved min bror. Min mor kom så igen og så blev hende og far gift vistnok i efteråre 1886. Og så kom jeg i 1888, jeg tror ikke min bror var så glad ved det da han opdagede jeg var i vente, men han blev vel nok glad for mig, jeg dumpede ind til en god storebror. Han var jo 15 år ældre end jeg, han kunne bedre forstå mig end mor og far, for de var jo gamle da jeg kom til. Min far var 58 og min mor var 38. Mine bedsteforældre på min fars side har jeg aldrig set, men far har fortalt lidt om dem – jeg ved ikke hvor de stammer fra. Min Bedstefar (**Niels Johansen**) var med Napoleon i Rusland, han var væk i 7 år – ingen hørte fra ham. Napoleons hær blev overmandet af den Russiske vinter. Det var jo et under han kom levende tilbage, de fleste døde jo af kulde. Min bedstefar hed **Niels Johansen** og bedstemor hed **Abelone**, de blev gift da bedstefar kom hjem, de

købte 4 tdr. land fra Alfred Thygenses gård og byggede en lille ejendom , så gik bedstefar til Egelund og arbejde og så skulle bedstemor passe ejendommen, men det blev for strengt for bedstefar at gå til Egelund, der var ca. 7km at gå både morgen og aften og han taget skade på helbredet af den lange militærtjeneste. Bedstemor kunne væve og så lærte bedstefar det og blev hjemme, men der var heller ikke meget at rutte med, det var efter Statsbankerotten - var der smalhals. Hvornår bedstemor og bedstefar blev gift ved jeg ikke, men jeg antager det har været omkring 1824. Fars ældste søster var født 1825, det skal nok passe bedstefar kom hjem fra Rusland 1815, så det skal nok passe de blev gift ved den tid, de skulle jo have penge tjent så de kunne sætte bo. Der kom også en børneflokk. Jeg har kendt Faste Kirstine, den ældste farbror Hans-Anton Hansen, farbror Søren og farbror Jens og så var der en søster mere men hende har jeg ikke kendt. Min far var ude at tjene da han var 9 år, da tjente han i Rugsted, det har han tit fortalt. Han måtte gå til Kolding og hente sko til frøkenen en juleaften og det blev snestorm og han kom ikke hjem før end ved 10-tiden, og da var karlene fulde og sloges – det var den mest triste juleaften han havde oplevet. Den historie kunne han huske at fortælle hvert år juleaften også da han blev gammel – han blev 96 år inden han døde.

Skolegangen var ringe den gang, der var mange af fars jævnaldrende der hverken kunne læse eller skrive, skolegangen blev ikke til meget for sådanne tjenestedrenge – et par dage om måneden. Gårdmandsbørn blev der taget mere hensyn til, tjenestedrenge kunne få noget af en tamp og så sat ud til landevejen og stå i gabestok, men degnen gik i kroen. Min far har gået i Ågård skole, det var langt fra Borlev i de korte vinterdage, dengang blev de jo ikke hentet i bil, men måtte gå ned træsko i sne og sjap. Svæklingerne døde jo også som børn det var kun de stærke der kunne overleve en sådan barndom.

Far var også glad for han kunne give sine drenge sådanne kår at de ikke skulle fra hjemmet inden konfirmationen. Min far har også været soldat, det var i sommeren 1853 i Slesvig og da døde hans far lige efter han var kommet i trøjen, men der var ingen orlov til at komme hjem til begravelsen. Det var også besværligt, der var ikke andre befordringsmidler end at gå.

Far har tit talt om det var en hård vinter, han sagde at det begyndte at fryse Mortensaften, så var det tøjvejrt Nytårsdag ellers det ikke tøj inden i marts. Han har temmelig sikkert frossen, soldaterne var indkvarteret i byen. Far og en kammeret var indkvarteret ved en skomager og deres seng stod under tagstene og der var en tyk lag rim på. Far har fortalt han stod vagt hos obersten. En dag da det var en frygtelig snestorm, så kaldte Fruen på ham, han skulle komme ind at få en varm kop te. Far var pligttopfyldende han sagde tak, men jeg må ikke forlade min post. Så kom

obersten: Kom ind min søn jeg indestår for følgerne, så turde far godt gå ind. Jeg tror nok far blev oppasser for obersten – det var en god tjans han blev fri for øvelserne, han skulle holde hesten i orden og oberstens uniform samt hjælpe Fruen. Så fik han jo en ekstra bid.

Far lærte håndværk, dengang var det både murer, tømrer og snedker. Hvor min far har lært håndværk ved jeg ikke, jeg ved han har lært. Det var ikke alle dengang der lærte. Far har arbejdet meget i Almind og Dons, inden han blev gift. Hans første kone fik han fra Dons, hun tjent hos Henrik Ravns mor og far. Henrik Ravn har fortalt om hende, hun var så rar, han ville hellere have hende til at vaske sig end den anden pige, hun var så hårdhændet og så skældte hun ud, det gjorde **Mette Kathrine** aldrig (sådan hed fars første kone).

Ejendommen i Brakker kostede ikke meget den var meget forsømt både jord og bygninger. Jeg tror heller ikke de havde noget videre gæld – min far var 39 år inden han blev gift, nok var daglønnen ikke stor men der blev lagt lidt til side hvert år. Jorden var stenrig, dem gravede far op og byggede lade af dem. Der var også lidt tørvejord i marken, der blev strøjet tørv om sommeren, der var meget for konen at tage vare på, de kærkede slev smør, bryggede selv øl og bagte brød, de slagtede så også en gris i efteråret, som blev saltet ned. Sommetider også et lam for får hørte også med til husmandsbrug dengang. Ulden blev kartet og spunden, noget skulle bruges til strømper og meget garn blev sendt til væveren og så blev der lavet vadmæl af det. Jeg kan huske vi fik noget lavet til arbejdsbukser, det kaldte de finsel, der var tvist i det og det var stiv. Skrædderen kom så og syede, jeg kan huske jeg fik et par bukser af det, om sommeren havde jeg ingen underbukser på – så gnavede de skindet af benene og det sved i det.

Hvor far lærte håndværket ved jeg ikke, jeg tror nok det var ved mester i Wiuf. Mestre var der ikke mange af dengang men han havde være i lære, han arbejde meget i Almind sogn i hans unge dage. Han var med at bygge stuehuset på Henrik Ravns gård. Der var det han lærte sin første hustru at kende. Jeg kan huske de lysestager de fik i brudegave fra gården, de var så pæne, men de er ikke i slægten mere. Min far arbejde for en mester i Borlev – han var udlært håndværker og lavede solidt arbejde. Han havde arbejdet på de store gårde i Starup, min far var mestersvend ved ham i mange år og de kom godt ud af det, der havde aldrig været noget imellem dem. Hans Rasmussen hed han, han var med på kirkesyn. Jeg kan huske min far kørte for ham da vi havde fået en hest. De kom meget sammen på deres gamle dage, Hans Rasmussen var 5 år ældre end min far, han blev 96 år og det gjorde min far også.

(Ja det bliver jo lidt spredt)

Far har fortalt at hans mor sad og frøs om vinteren, de havde nok dårligt noget at fyre i, så købte min far en kakkelovn til hende, den var hun glad for. Far fik den så da han blev gift og den har stået i mit barndomshjem til 1923, da vi byggede nyt stuehus

Min mor havde en veninde fra højskolen som blev husholderske for Hans Rasmussen, hun hed Karen Nissen Hansen. Hende og mor kom meget sammen, hun var fadder da jeg blev døbt, (fremstillet i kirken for jeg var nemlig hjemmedøbt). Karen Hansen som vi kaldte hende var husholder hos Hans Rasmussen til hans børn blev voksne. Hende og mor fulgtes tit ad til foredrag i Ågård, de var også sommetider i Ågård Kirke og høre pastor Brøcher, de var begge meget interesserede – det var jo den gang der var kirkestrid i Starup Sogn. Hun flyttede så til Jelling og oprettede et pensionat for seminarister, men hende og mor holdt stadig forbindelsen. Det var lidt vanskeligt at komme sammen, det var jo på cyklernes tid. Karen Hansen tog så et par forældreløse københavnerdrenge til sig, og gav dem et godt hjem, det havde hun stor glæde af – de var gode mod hende da hun blev ældre.

Min barndom

Det første jeg kan huske var at jeg fik bryst, jeg var vist lidt over 2 år. Vi havde en nabo der hed John og han talte lidt højt, han kom en dag og så jeg fik pat, det gjorde han nar af og sagde at patten var sort og smagte grimt, næste gang jeg ville sutte var den sort og rev på tungen, jeg var vred på John, jeg troede det var ham der havde ødelagt den.

Jeg havde et godt barndomshjem, jeg blev lidt forkælet. Min bror var ualmindelig god ved mig, det var mor og far også, da jeg blev større havde far en ris på kakkelovnen, den fik jeg at smage engang imellem når jeg var for uregerlig. Det var værst når der var fremmede så kunne det jo hænde jeg fik en alvorlig irettesættelse. En gang hvor Ole Iversen var med mælkepenge havde far skænket en dram til ham og gik så ind i sovekammeret for at hente byttepenge imens snuppede jeg snapsen og "Ville" som vi kaldte ham råbte: "holdt, holdt drengen drak brændevinen". Da blev jeg puttet i seng og jeg kunne ikke forstå mor græd, men det kan jeg godt nu. Jeg vil ikke skrive alle mine uartigheder op, det er blot for at dem der det her kan se, jeg har også lavet lidt postyr.

Jeg kan huske mor fik gardiner for vinduet, det var kun en smal kappe over vinduet, det var blomstret. Far kunne ikke lide disse pjalter for vinduet. Mor havde også mange pæne blomster i vinduet, det blev så mørkt i stuen sagde far, han ville have solen ind. Mor var blomsterelsker, hun havde også en lille have med blomster – hun havde altid noget at plukke af når der skulle bindes krans til begravelse. Naboerne kom også og fik nogle. I vores dagligstue var der en bæk ved vinduerne og et bord og en armstol for enden af bordet med simen til sæde, der sad far gerne og mor ved siden af bordet og min bror og jeg på bænken. Der var foruden 4 stole og en tørvekasse og så en kommode, der stod mellem køkkendør og sidestuedør. På kommoden stod de 2 lysestager fra Dons. I sidestuen, som vi kaldte den sov min far og bror, mens han var hjemme, så sov mor og jeg i alkove, den var lun. Der var låger ind til dagligstuen, de blev åbnet lidt før vi skulle i seng, så der var lunt. Der kunne heller ikke luftes ud om dagen, der var jo ikke andre steder at tage frisk luft fra end dagligstuen. Mor var god til at få frisk luft ind om formiddagen, inden der blev tændt op i kakkelovnen om vinteren. Også om sommeren inden fluerne vågnede, dem var der jo gerne en del af om sommeren, da stuehuset var bygget sammen med stalden.

Jeg kan huske det tørre år 1893, det havde ikke regnet siden i marts og til i juli. Kornet spirede først da det skulle høstes. Det var før radsåmaskinen kom. Kornet blev sået med hånd og så harvet ned, men det kom jo ikke lige langt ned i jorden – noget kom jo ned til fugten men det meste blev dækket af tør jord. Græs var der heller ikke meget af, vi havde som sagt lidt mose, der var padderokker det ville køerne gerne æde, de var sultne den sommer. Vandet kneb det også med, vi havde et hul i mosen den kunne køerne drikke tør, men der kom stadig vand igen til næste dag. Brønden kunne holde husholdningen vedlige når vi sparede på det. Når mor skulle vaske måtte der spares vand op i flere dage. Vi havde et godt stykke rug den sommer, det var øst for ejendommen, der var jorden lidt lav, så rugen groede godt til. Mor og far begyndte at køre det hjem på trillebøren, og det var op ad bakke, det var strengt for mor hun var lille og spinkel. Jes Sørensen i Borlev så det, han kom og sagde de skulle holde op, nu kom hans karl med et spænd heste og vil køre det hjem. Mor blev glad, den gang kunne folk hjælpe hinanden uden penge, jeg tænker nok far har lavet noget for dem. Det var en sløj vinter for kreaturerne, det var før der blev dyrket roer. Ole Iversen måtte brække taget af laden, for at få halm til kreaturerne. Far havde nogle gulerødder og så havde han fået nogle solsikkekager, de var firkantede og skulle hugges med en økse. De blev så blandet i hakkelse sammen med gulerødder. Ja der blev skåren hakkelse til køerne af rughalmen. Det blev skåren i hakkelsekiste som bestod af bund og sidefjæl og så ved enden var der lukket ovenover også og for enden var beslået med jern kaldt vængejern. Halmen blev så skubbet frem med venstre hånd og højre hånd førte så kniven som var gjort

fast i benene på kisten i et stykke træ som var en bolt igennem så den kunne løfte op med kniven og samtidig holde den i stilling så den kunne holdes til vængejernet og kniven skulle så løftes op og skære nedad. Der skulle lidt øvelse til, jeg fik det da lært. Solsikkekagerne blev så opblødt i vand, så kunne køerne bedre tygge dem og så kom der lidt malet korn i og så meget vand at det blev til vælling og så slubbede køerne det af spanden, det var noget de kunne lide.

Køerne er ligesom mennesker der er både onde og gode. Vi havde en sort ko og det var min, den kunne jeg trække både ud og ind. Den fik mange små lækkerbiskner af mig, en gulerod, en tot rigtig saftig kløver og den ville også gerne have et stykke brød. Den slikkede mig for det, den ville helst slikke mig på hovedet, men det holdt jeg ikke af, for tungen var ru. Men en morgen da jeg kom op var den borte. Vi havde en der ikke kunne lide mandfolk – men mor gjorde den aldrig fortræd, der var heller ikke andre end mor der kunne malke den. En gang da mor var hjemme ved bedstefars, da holdt den mælken i 2 dage, undtagen det der selv løb – den var ikke til at narre. Min bror tog mors malketøj på men det hjalp ikke. Dengang blev husdyrene næsten betragtet som hørende til familien, der var sorg når julegrisen skulle slagtes. Jeg krøb under dynen, jeg ville ikke høre den skreg. Jeg kan også huske vi fik hest så blev far mere hjemme. Det var en lille brun ilter en, den var god til løbe. Der var en slagter han ville absolut købe den, min far ville ikke sælge til ham, han var bange for den ikke fik det godt. Jeg var stolt når jeg fik lov til at harve med den, det var svensk harven jeg begyndte med, den var trekantet og ikke slem til at vælte, der var syv tænder og de gik dybt i så den var streng at trække. Så var der sæddækkeren der var 20 tænder i den skulle jo skulte for at dække sæden ellers dersom den gik lige blev der kuns ridser hvor tanden havde gået og det dækkede ikke kornet, det var de yderste tænder der skulle drejes så de grev udad, det var en kunst for smeden at få den til at gå som den skulle. Så havde vi en dansk harve det var 8 træhuller 4 + 4 som var samlet midt på men blev trukket i den ene hjørne den jævtede det efter sæddække inden sæden var blevet tromlet til, så jorden var blevet klemt fast om sæden. Roer havde vi ingen af i fars tid kuns lidt gulerødder. De blev sået på kamme, der blev pløjet en fure op på jorden og så blev det tromlet, der blev så en ridse midt i kammen og der blev frøet så sået med fingrene og klappet til, der blev så en rende imellem rækkerne, der kravlede vi så når der skulle luges og tyndes ud. Og renden imellem disse havde vi så et skuffejern som var halvrundt og kunne rense mellem rækkerne. Kartoffler og gulerødder var ikke med i sædskiftet, det var nogle korte rækker ved ejendommen eller også ved mosen. Ellers var marken inddelt i 8 stykker : 3 års græs, grønjordshavre, brak, rug, byg og så udlægshavre. Det havde far sådan inddelt , i det gode jord var stykkerne mindre end i sandjorden. Gødningen blev kørt i september på brakjorden inden rugen skulle sås.

Det var gerne mellem den 9. til 18. september, så kunne det blive kraftigt til vinter. Så blev møddingen tømt i oktober, det blev kørt ud til udlægshavre. Kunstgødning blev der ikke brugt meget af. 1 sæk til rugen og salpeter ville far ikke bruge, det udpinte jorden sagde han. Far avlede godt efter den tid, det ene stykke græs blev avlet som hør og sommetider også lidt af andet års græs. Vi havde også lidt eng, der blev også avlet hør. Køerne måtte ikke komme på engen, fordi de ville træde for dybt, derfor blev det slået 2 gange. Jorden skulle være færdig til 1.ste november. Så begyndte far i værkstedet eller også i laden at tærsk med plejl, og var min bror hjemme var det ham der var i laden. Jeg tror ikke han var så begejstret for at bruge plejlen. Han købte en tærskemaskine som skulle trækkes med håndkraft. Den skulle han selv trække og så puttede far i og mor tog halmen fra. Det var strengt for min bror, der var et sving på begge sider, men min bror kunne selv, han var stærk. Far havde selv lavet en rensemaskine, det var store fremskridt den gang. Naboerne lånte også maskinerne. Da jeg blev større måtte jeg hjælpe min bror med at trække tærskemaskinen, så kunne den rigtigt "Brumme". Min bror arbejdede ved Egtvedbanen da den blev lagt an. Og siden da toget kom arbejdede han som ekstra mand og fik kosten hjemme, så hjalp han jo når han var hjemme.

Så nåede Bedstefar ikke længere i sine erindringer..... og det sidste er mest marker, harver og hakkelsesmaskiner.

Det er jo lidt trist, for alle os der kunne have interesse i det videre forløb. Personligt ville jeg så gerne have hørt om, hvordan han mødte Bedstemor og alle de historier, vi som børn har fået fortalt. Både fra deres ungdom og deres voksne liv og ikke mindst deres kærlighed til hinanden.

Min far(Karl Kristian Nielsen)

Prøver så at fortsætte Bedstefars (**Kristen Nielsen**) historie (hvis nu nogen af dem havde skrevet lidt årstal på, kunne det nu have været meget rart 😊.)

Min far har aldrig vist mig sine erindringer, jeg vidste godt han skrev, men jeg har ikke haft mulighed for at stille spørgsmål, nok noget at tænke over, hvis man selv fik den idé at skrive..... Min fars erindringer er i "løsbladsystem" jeg skal gøre mit bedste for at få sat det rigtigt sammen.

Så overgiver jeg til min far Karl Kristian Nielsen født 17. maj 1913:

Ja, hertil nåede vores far, han blev ikke færdig med sit værk. Han døde nogle dage før sin fødselsdag, den 7. december 1964, hvor han den 9. december ville være fyldt 76 år.

Nu vil jeg så som hans næstældste søn prøve at fortsætte, hvor han slap. At skrive er ikke min stærke side. Jeg husker at lærer Buch sagde: Ja, Karl prokurator det bliver du aldrig. Nå, men der var jo da også andre måder at tjene til føden på. Jeg kan jo ikke huske noget fra den tid hvor far nåede til. Han gik i skole i Brakker i 7 år hos lærer Buch dog de første 3 år hos lærerinden. Den første plads som landbrugsmedhjælper var hos sin fætter Anton Hansen på Founvadgård i Dons Alminde sogn. Fra den tid hvor han var der, har jeg hørt følgende historie: Den gang troede man jo på spøgelse, vartegn og gengangere. Min far skulle bruge en gammel mælketransportspand. Han regnede med at den var tom, men da han tog i den var den tung, den var fyldt med tjære. Han tog låget af og kikkede ned i den og da han så sit eget spejlbillede når han satte hovedet nærmere spanden, var det som om manden i spanden kom nærmere. Han blev så forskrækket, at han løb ind til Anton og sagde at der sad en mand i spanden. Da blev han jo til grin. Pigen var slem til at drille ham. Han måtte prøve om han kunne få hende til at "gå i vandet". Det skete en dag de sad og plukkede gæs, så siger far det havde nu været dobbelt så hurtigt man havde et "næverjern" sådan en har naboen. Så i middagsstunden gik pigen over til naboen, (der var temmelig langt) for at låne deres "Næverjern". Naboen var med på spøgen, han bød pigen på kaffe imens fyldte han nogle sten i en sæk, som han så læssede på en trillebør. Da hun kom hjem blev hun jo så til grin. Derefter kom far til Skovgård som ligger mellem Starup og Gravens. Der var han så uheldig at køre løbsk med hestene. Han røg af vognen og brækkede sit ene ben ved forleddet. Han kom på Kolding Sygehus, hvor de fik benet samlet, men da de fik gipsen af var det altså samlet skævt. Det måtte han så døje med resten af sine dage.

På sygehuset var der en sød pige, der hed Kristence. Hende kunne far ikke stå for, de blev forlovede og senere gift. Da vor far forlod sygehuset, kom han igen til Skovgård. Herefter tog han til Fyn og fik plads hos Niels Larsen i Drigstrup pr. Dræby i nærheden af Kerteminde. Far var nok ikke særlig flittig til at skrive, jeg har set et brev min mor har skrevet til sine tilkomne svigerforældre, hvor hun skriver det er længe siden hun har hørt fra Kristen. Men han kom da hjem og de blev gift 27. november 1909 i Kolding Kirke. Anton Hansens kone, Margrete har fortalt at Kristen var stolt den dag han skulle giftes, hun kunne stadig se for sig at Kristen gik op over bakkerne for at tage toget til Kolding.

Mor hed **Kristence Cecilie Augusta** Larsen født den 26. december 1886 i Odense, hun var datter af murersvend Rasmus Larsen og Anna Marie Larsen. Mors farfar hed Mads Larsen – mors farmor hed Cecilie Larsen. Mors morfar hed Mads Madsen, mors mormor ved jeg ikke... Mads Larsen havde en landejendom i Korup på Fyn. Mads Madsen boede i Sankt Jørgens Gade i Odense i eget hus.

Min morfar og mormor (**Rasmus Larsen og Anne Marie Madsen**) havde fået 11 børn, men de 4 døde som små. Jeg har kun kendt de 7, men min mormor havde tjent hos en konsul i Odense og de havde en søn som var gode venner med min mormor. Der var jo stor standsforskel så det kunne jo ikke lade sig gøre at gifte sig, men de fik da et barn, det var så den ældste af den senere store børneflokk. Han hed Henrik og blev tjener i København. Han blev også gift, men der var ingen børn i ægteskabet. Så var der **Albert** som blev slagter og arbejdede på Kolding Slagteri, hans kone hed Ida og der var nogle børn Ella, Anna, William og Ejner. **Magnus** blev murersvend og boede i Sletmai, hans kone hed Marta og de havde også nogle børn. Den ældste hed Erna og rejste til Amerika, den hed Kirstine blev kaldt Ditte og så var der Svend, Rasmus og Grethe. **Ingrid** blev gift med Vilhelm Olsen som var mejerist, han arbejdede på margarinefabrikken, en tid var han chauffør senere blev han fyrbøder på F.D.B. fabrik i Kolding. De havde 3 børn Egon, Emmy og Gerda. **Leo** var blikkenslager, han blev gift med en dame der havde et par børn, de boede i København. **Maks** arbejdede på sæbefabrik, hans første kone hed Marie, de fik en søn som hed Harald. Marie døde ganske ung. Harald der var ganske lille kom hen til sin farmor og blev opdraget der. Maks giftede sig igen med Katrine og de fik en søn som hedder Svend og han blev maler.

Min mors forældre boede i Odense til omkring 1900, der var en stor lockout i 1899, da var det småt med føden i de små hjem, de fik en lille smule i understøttelse. Det kneb med at blive mætte. Der var kun råd til grød og brød. Morfar var henne at kalke et hus for en bekendt, så blev han kaldt "Skruebrækker" efterfølgende var det ikke til at få arbejde i Odense, derfor flyttede de til Kolding. Min mor var så ved konfirmationsalderen og kom ud at tjene. Først hos vinhandler Kristensen, senere hos en gartner og så kom hun på Kolding Sygehus som gangpige, det var vist ellers hendes mening at hun ville være sygeplejeske men det nåede hun altså ikke fordi kusken ikke kunne styre sine heste og kom på sygehuset.

Far og mor blev så gift i 1909 og de købte en lille ejendom ved Brakker Skov og der fik de så deres første søn Anton Duus. Det var jo spændende for mors mindre søskende at komme på landet i deres ferie. Der var ikke så meget frugt i haven, men der var da en ribsbusk med en hel del bær på. Men en dag var den helt tømt for bær, så der blev ikke noget at sylte. Far kunne ikke forstå hvor ribsene var blevet af, men der måtte jo være en flok stære der var faldet over bærerne. Men en dag kom far ind og sagde at nu vidste han hvor ribsene var blevet af. Mor og hendes brødre så på hinanden. Jeg har lige tømt spanden fra det lille hus, og der var skallerne ikke fordøjet. Mor havde selv været med til at spise ribsene, mens far sov til middag.

Den ejendom havde de så i 2 år. Farbror Niels Peter fik ansættelse ved Kolding Sydbane og ville sælge fødeejendommen på Brakker Fælle. Den overtog far og mor. Så vidt jeg ved kostede den 7.000 kr. for 13 tdr. land. Farfar var blevet alene da farmor vor død af kræft . De havde i nogle år boet i et lille hus ved Foundvadgård i Dons. Farfar gav så far 3.000 kr. så skulle han have gratis ophold med mad – tøj og vask så længe han levede, det blev i alt 16 år. Farfar ville ikke have ”fattighjælp” som han sagde. Det hed altså aldersrente. Farfar blev født i 1830 og døde i juni 1926, altså knap 96 år gammel. I de sidste 3-4 år var han ikke meget oppe af sin seng. I den sidste tid kunne han ikke holde sig ren eller tør. Mor havde et stort arbejde med at passe ham. Det var jo en fordel at hun havde været på sygehuset og lært en hel del .

Farfar (**Johan Kyed Nielsen**) som jeg husker han, han var jo 83 år da jeg blev født. Så jeg har kun kendt ham som en gammel mand, der gik med stok. Han har ikke lavet ret meget i den tid jeg husker. Jeg kan huske at han har lavet lidt på værkstedet, men det var ikke meget. Jeg kan huske han lå på knæ og skrabede jord af roerne og at han bankede kødben i stykker med en hammer på en stor sten i brolægningen i gården. Han var da også med når vi kørte korn ind. Han kunne også kalke husene og sådanne småting, men han var også hen imod de 90 inden jeg fulgte med i hvad der foregik. Vi børn var glade for Farfar. Han kunne ikke så godt lide min mor fordi hun kom fra byen. Men da mor havde den spanske syge omkring 1920, da jamrede den gamle ”Hvad skal vi dog gøre , hvis vi mister hende”. Han blev alligevel glad for vor mor, da han ikke selv kunne klare sig. Jeg kan huske far ville lave noget om på stuehuset, således at der blev lidt mere plads til os. Da var Jens jo også kommet til det var i 1917. Der var en stor bryggers kaldet mælkestuen, der var hylder under bjælkerne til at sætte fløden op til at syrne, inden den skulle i kærnen og laves til smør. Det var jo før der kom Andelsmejerier man brugte den metode. Så var der en bageovn under skorstenen og den ragede ud i forgangen. Den ville far have væk, men det ville Farfar altså ikke, ”den må du altså ikke rive ned” sagde han. Far måtte til at snakke med store bogstaver, og sagde det er mig der har skødet på ejendommen og så er det også mig der bestemmer. Bageovnen og skorstenen blev revet ned . Så længe det stod på måtte mor lave mad ude i haven. Et lille hul i jorden og et treben over som hun satte gryden på. Da farfar ikke kunne få sin vilje blev han så gal at han gik i seng ,og jeg tror det varede et par dage, inden han kom op igen.

Farfar var meget religiøs, pastor Bårens fra Starup kom også sommetider og tog ham til alters, selvom der ikke var noget alter. Farfar var meget glad det elektriske lys. Han spurgte hvor meget det kostede at lade det brænde en hel nat. Det koster ikke fem øre sagde min far, må jeg så ikke lade det brænde hele natten ? Det fik han lov til, han var ikke så glad for at ligge alene de sidste år han levede, så Jens sov på sofaen inde hos ham – det var også et fristed for Jens når der var øretæver i luften.

Farfar blev langsomt sløjere og døde stille og roligt, vi havde ikke nogen doktor. Far spurgte flere gange om han havde ondt, men det havde han ikke. Han blev så lagt i

en kiste, som var brun. Man kunne ikke lægge en gammel mand i en hvid kiste. Doktoren kom til ligsyn – ligsyns mænd var afskaffet på den tid. Der blev sunget et par af hans ynglings salmer og så blev kisten båret ud i et rum som var lavet til laden. Der stod så kisten til begravelsen. På begravelsesdagen kom så naboerne og sang ham ud. Jeg kan huske Rasmus Klausen kom og hilste ”A vil ønske jer høj glæde efter dyb sorg”

Det var jo før bilerne var almindelige. Kisten blev læsset på en almindelig fjedervogn og nogle naboer fulgte med i deres vogne til Starup Kirke.

Farbroder Niels Peter var ikke med til begravelsen, han lå på sygehuset efter et uheld på arbejdspladsen. Han ville springe af toget da det rangerede på en station, han ramte en lysmast og faldt ind under toget, hvor et hjul gik over hans skulder, han nåede lige at dreje hovedet inden hjulene kom. Han beholdte armen men fik aldrig rigtig kræfter i den. Han kunne da selv komme i tøjet. Han blev så pensioneret. Farbror var meget flink til at besøge sin far. Som baneformand rejste han gratis med toget, når vi så han var med toget løb vi ham i møde. Han havde tit en lille pose bolsjer med til os. Det var tit han sprang af toget når det kørte igennem vores mark. Det syntes vi så meget smart ud. Jeg husker også en gang han uden at sige farvel, længe før toget skulle køre gik sin vej. Jeg har siden fået at vide at far bebrejdede ham at Starup kommune skulle betale hans skat. Det var sådan at fødekommunen havde ansvar for de der var født i kommunen. Han sagde han havde lagt penge til skat men så havde konen brugt dem til andre ting og brændt de senere opkrævninger. Det endte med skilsmisse – hun tog det mindste af børnene med. Jeg ved ikke hvor gammel farbrod blev men han nåede da godt op i firserne. Der var otte børn i ægteskabet og jeg har ikke haft nogen forbindelse med dem, siden vi blev voksne.

Når man sådan tænker på, hvad er det første man kan huske, så ved man ikke rigtigt om man kan huske det eller det er noget man har hørt fortalt nogle gange.

For at begynde ved begyndelsen den 17. maj 1913 var Peter Skrædder hos mine forældre for at betrække en sofa. Så kom min far ind til skrædderen og sagde: Jeg bliver nok nød til at køre efter jordemoderen, min kone er ved at blive syg. Så fik skrædderen travlt med at samle alle sine ting og så afsted i skarpt trav. Han ville ikke være vidne til en sådan begivenhed. Jeg blev født ved otte-tiden.

Jeg kan huske at vi havde soldater indkvarteret under den første verdenskrig (1914 til 1918). Der blev lavet et lille kammer i øst-længen. Det var noget af farfars værksted. Jeg kan huske soldaterne stod ude i farfars værksted og pudsede støvler og sko. Skosværten var ikke nok ikke så god, for de stod og spyttede i asken for at det kunne hænge ved børsten. Jeg kan også huske at de ville drille mig, så jeg tog en ”Nøde”, det var en lille trækølle til at slå på et stemmejern med. Med den ville jeg slå soldaten, men han stak en hånd frem og så fik jeg køllen lige i panden, med en stor bule til følge.

Det var jo almindeligt at børn fik bryst til de var ret store, jeg har hørt helt op til 5-6 års alderen. Jeg ved ikke hvor længe jeg fik patte, som jeg kaldte øse. Men det skulle jo have en ende og så bildte de mig ind at katten havde taget den. Det skulle jo

hævnes så jeg fik fat i kattens hale og kørte rundt med den og råbte at den skulle komme med min øse. Mor kom så og reddede katten.

En af de ting der står mig klart, var da mor havde den spanske syge, som tog så mange yngre mennesker, ofte nogle stærke mennesker der aldrig havde været syge. Der gik rygter om at mor var død. Et gammelt ord siger at den der bliver løjet død – lever længe. Det passer jo også i dette tilfælde da mor jo er begyndt på sit 97.ende år i bedste velgående. Da mor havde den spanske syge kom Anton og Margrethe fra Dons. Da de så hvor syg mor var tog de os tre drenge med sig hjem. Mor skulle jo have ro for at hun kunne komme sig. Det kunne man gøre for sine venner den gang. Vi havde det godt i Dons. Margrethe var meget omsorgsfuld for os. Det var jo et ansvar at tage tre drenge på hen holds vis 2 - 5 og 8 år. Der løb en å lige langs med gården. Anton og jeg havde været med at besøge nogle venner omme ved møllen. Den næste dag ville vi gå langs med åen for at vise Jens hvor vi havde været. Margrethe var ved at vaske op, da hun gennem porten så os gå langs åen, på det sted var der en stejl kant ned til åen. Hun kom løbende alt hvad hun kunne, hun havde ikke haft tid til at lægge karkluden - den havde hun stadig i hånden, da hun indhentede os og fik os med tilbage.

Efter mors sygdom havde vi en ung tjenestepige i nogle år. Først en der hed Emma Jepsen fra Knudsbøl og senere en der hed Anna Thomsen fra Vester Nebel.

Min Fars "BEN"

Far fik efterhånden mange "ben". Det først offentlige arbejde var at han blev "Stævningsmand", det vil sige at han skulle gå rundt at sige folk til at møde i retten. Han skulle læse en skrivelse op fra sagføreren. På den måde kom han ind i mange folks private liv.

Han havde jo tavshedspligt, så jeg ve ikke hvad det handlede om. Da var far jo nok ikke mere end ca. 22år. Det var da også en nabo der sagde at til den slags arbejde behøvede de da ikke at tage en "drenge", der var voksne mænd nok.

Derefter blev han hegnssyningsmand. Det var når nogen var blevet uenige om et skelhegn, eller når nogle kreaturer havde være inde på naboens mark og lavet skade.

Dernæst var det husmandsforeningen der tog meget af hans tid. Han kom hurtigt i bestyrelsen for Starup Husmandsforening. Jeg ved ikke, om han var med til at oprette den, ellers har det været lige efter at han blev formand, og var det i mange år. Senere blev han formand for Kolding Kredsens Husmandsforening. Han var med til at oprette "Staldbedømmelse" og var i mange år dommer der. Det var en konkurrence der drejede sig om de bedste dyr, både udseende og ydelse samt røgt og pleje, staldens indretning m.m .

Han hentede selv mange præmier for sine køer.

Der var meget at tage vare på inden for husmandsforeningen i den tid. Folk havde ikke meget med haver. Så der blev plantet mange frugttræer og de skulle jo sprøjtes, så husmandsforeningen købte en rygsprøjte og fik så en mand til at gå rundt med den. Jeg kan huske den blev sendt til os, den var meget fin.

Far fik også lavet nogle 2-3 dages rejser inden for Husmandsforeningen. De fleste havde aldrig været uden for sognet. Jeg kan huske at far cyklede rundt og

tilrettelagde turen. En gang lejede han en ung mand med en motorcykel til at køre for sig, så kunne han klare det på en dag. Til disse husmandsrejser kunne man få statsstøtte til togbilletten og så boede man gratis hos husmænd i de foreninger man besøgte.

Jeg husker en gang far skulle ud med et hold på 30 personer og pengene fra statsstøtten var ikke kommet og far havde ingen penge. Han tog så hen til en husmand der havde 7 tdr. land som far vidste var ret velstillet og forklarede ham sagen. Jo men dem kan du da godt låne af mig, han tog tegnebogen frem og gav far de penge der skulle til. Så sagde far mange tak, nu skal jeg skrive dig en kvittering. Det er ikke nødvendigt Kresten, vi stoler på hinanden. Det glemte far aldrig. Der var ikke mange penge blandt folk dengang.

Far nåede også at komme i sognerådet, det var noget af en ære at være sognerådsmedlem. Far var jo meget ude så det var mor og os børn der måtte tage os af bedriften. Mor var jo fra byen, men hun fik da lært at være med ved alt i bedriften.

Bedriften

Husdyrholdet var ikke ret stort før vi fik bygget det nye stuehus i 1923. Før den tid var der vist ikke plads til mere end 4 køer, 2 kvier og 2 kalve. Så kan jeg huske at vi havde 1 ged der stod på staldgangen, nogle få grise og ca. 20 høns.

Marken bestod af 7 skifter hvoraf hver var ca. 1 ha, der var også en lille tørvemose, der lavede vi tørv til eget brug.

Når vi lavede tørv havde far en mand til at hjælpe. Han havde engang en mand fra Gravens ved navn Anders Nim. Far havde pralet med at vor mor ikke kunne blive gal. Så to Anders Anton som var ca. 5 år og dyppede ham ned i tørvegraven så han blev både våd og beskidt. Drengen løb hylende hjem. Far og Anders var noget spændte på hvad mor ville sige da de kom hjem til mad. Men mor sagde ikke noget medens Anders var til stede. Hun fik så forklaringen af far. Hun syntes det var synd for drengen at han skulle være "forsøgskanin".

Høstarbejdet

Høstarbejdet var meget besværligt. Først huggede man for på en kornmark med le og bandt det op, man tog en håndfuld strå og lavede et bånd, ved at dreje båndet fik man et bånd der var næsten dobbelt så langt som strået. Neget kunne nu bindes med båndet med noget der lignede en knude.

Så havde vi en slåmaskine med høstapparat på, det var vingen der førte kornet imod kniven, så var der riste bag kniven der kunne holde på kornet, når man så løsnede en pedal blev der lagt en passend bunke af ril neg. Vi var så nogle naboer der hjalp hinanden. Negene skulle jo være bundet op og lagt til side inden maskinen kunne køre igen. Vi skulle helst være 5 til at binde op.

Nogle havde en aflægger, den kunne selv fjerne negene fra skåret. Med den kunne man meje hele marken og så binde op bagefter. Men så kom selvbinderen, den kunne klare det hele selv – når så negene havde ligget nogle dage på marken blev de stillet i hobe (jeg er i tvivl om ordet, med det er neg i rækker).

Hjemkørsel af kornet var jo også et stykke arbejde. Vi lagde en ramme på kassevognen så vognen blev både længere og bredere, det kaldte vi en "Skræve". Så var der en til at forke negene på vognen og en til at lægge læs.

Ladeporten var nok knap 2 m høj så vi holdt uden for og smed negene ind på ladegulvet, så var der en til at forke dem op i korngulvet. Så var det altid far der satte negene sammen. Tærskearbejdet var også besværligt. Far skrev om håndtærskeren at nu var der sat en hestegang for den.

I 1919 eller 1920 fik vi så elektricitet. Så fik vi en helt ny tærskemaskine og en 5hk motor, det var jævn træk.

Tærskemaskine kunne selv ryste kernerne fra halmen. Kærne og avner kom ud inde under maskinen, så skulle det over i rensemaskine som blev trukket med håndsving, det var et kedeligt arbejde at stå der og trække. Vi fik også en lille stålpladekværn. Det var for spinkelt lavet det holdt ikke ret længe. Så fik vi en rigtig stenkværn, det var noget helt andet.

Vi drenge var ikke glade for at tærske byg, vi havde lange hjemmestrikkede strømper på og de blev fyldt med bygagner.

Besætningen

Efter vi havde bygget det nye stuehus, blev det gamle stuehus lavet til stald, så var der plads til 6 køer samt nogle kvier og kalve. Der blev lavet plads til 2 heste da far i nogle år kørte mælk til Ågård Andelsmejeri. Så var der tre små grisehuse. Det gamle svinehus blev lavet om til høns, der kunne være ca. 100 høns.

Det var især køerne far gik meget op i. Han var tidlig med i kontrolforeningen og fik også en fin stambesætning og var gerne i toppen i kontrolforeningen.

Vi havde en lille sød hest der hed Judde. Senere da far kørte mælk fik vi en der hed Lise.

Krisen i trediverne

De første 10 år i Brakker gik godt. Vi fik mælkepenge hver 14 dag og der kunne hver gang blive en lille skilling til sparekassen så alt så lyst ud. Da så børneflokken blev større og der skulle være plads til Farfar besluttede far at bygge nyt stuehus i 1923. Det skulle jo både være godt og billigt. Tømrer Niels Jørgensen lavede en tegning. Han skrev så ned hvad der skulle bruges af tømmer. Tømmeret blev købt på roden i skoven. Jeg var med i skoven da stammerne blev taget ud og far var med at mærke træerne. Vi fældede selv træerne og slæbte dem ud med hesten. Nogle naboer hjalp med at køre dem hjem. Da alt tømmeret var kørt hjem kom tømmeren og hans svend og huggede det til, man brugte en stor biløkse til at hugge bjælkerne firkantede.

Det blev jo et stort flot stuehus efter den tid. Der var også kælder. Det var jo rart, der var det jo køligt. Der var jo ikke noget der hed køleskab. Men den første vinter løb der vand ind i kælderen, så der stod over en meter vand. Heldigvis lå huset så højt, at det var nemt at dræne vandet væk. Det var et godt og solidt hus, men der var ikke sådan luksus som vand indlagt og afløb fra vasken. Opvaskevand måtte man ud i bryggerset med. Badeværelse og toilet var der jo heller ikke. Stuehuset kom til at koste 5.000,00 kr., det kostede ca. 1.000,00 kr. at lave det gamle stuehus om til

stald. Det var mange penge dengang. Krisen satte allerede ind i Sommeren 1923. Flæskeprisen faldt så en slagtegris ikke kostede mere end pattegrisen havde kostet. En slagtegris ca. 40,00 kr. Jeg kan huske vi solgte slagtegrise for 60,00kr. Det svandt noget i besætningen inden alle regninger var betalt.

Det var nogle strenge år der var ikke penge til noget. Der var tider hvor far tænkte på at sælge, men der var jo heller ikke til at få arbejde. Hele vinteren igennem gik arbejderne og sultede og småfrøs. Hjemme har vi aldrig sultet, mælk og flæsk og æg havde vi da.

Nå vi blev da så stor at vi kom ud at tjene, så blev der ikke så mange munde at mætte. Anton kom til Dons da han blev konfirmeret. Jeg kom så derned da jeg var 12 år, det var fordi jeg gerne ville, jeg fik 50kr. for sommeren. Om vinteren skulle vi jo i skole hver dag.

Ejendommen hjemme i Brakker

Hvor gammel ejendommen er, ved jeg ikke. Der har en gang før i tiden været smedje. Hvornår farfar overtog ejendommen ved jeg heller ikke. Farbror Niels Peder overtog den omkring 1904 da han blev gift med Marensa. Far og mor har så overtaget den i 1912. Oprindeligt var ejendommen kun på 7 tdr. land, men da KoldingEgtved Banen kom i gang omkring 1900 skar den 6 tdr. land fra naboejendommen, det købte farbror så ind til. Far og Mor solgte så ejendommen til Anton og Ingeborg i 1947. De havde den så til 1958. Ingeborg var ikke rask, hun led af astma og fik senere sukkersyge. De besluttede at sælge da helbredet ikke blev bedre, de købte så en mindre ejendom ved Jordrup

Da vi byggede det nye stuehus blev ejendommen døbt "Nordvang". Det hedder den vist stadig, der er vist købt en del mere jord ind så der nu er omkring 30 tdr. land. I den hule mur i Østgavlen er der lagt en sirupsflaske der er tillakket og indeni har far skrevet en hel del på pergament med tush. Der er skrevet noget om familien og der er også rationskort fra 1. verdenskrig.

Dagligt liv i Brakker

Vi havde et godt hjem i Brakker. Det skete jo at vi sloges noget. Der var jo 3år imellem os drenge. Antons skolekammerater blev også mine venner, der var ikke nogen af min årgang. Da jeg kom i skole i 1920 var vi kun 5 elever i klassen: 3 piger og 2 drenge. Den anden dreng var fra en stor gård. "Terpsminde", han hed Poul Terp og han har været apoteker i København. Selvom vi sad på skolebænk sammen har vi aldrig været rigtig kammerater.

Jeg kan ikke huske at Jens blev født, men jeg godt huske at Egil blev født, jeg havde jo fået at vide af vores tjenestepige at han var på vej. Da så Margrethe blev født blev vi vækket midt om natten, vi sov jo i sovekammeret, vi blev sendt ud i værkstedet for at skære rivetænder. Det var noget koldt midt i januar og ingen varme. Vi havde ikke noget ur, vi vidste ikke hvad klokken var. Endelig kom vi da ind i køkkenet og fik morgen mad og kom i skole. Dagny kom så drattende noget efter, først i 1927 det år hvor jeg blev konfirmeret. Det var også tidligt om morgenen, jeg blev sendt over fro at vække Else Marie og sige at mor var blevet syg og så kom hun. Rasmus Eldal og morbror Magnus stod omme ved møddingen og slog sten. Jens og Egil klagede deres

nød til dem – de havde ikke fået morgenmad, de fik så lov at få mad og kaffe af arbejdsmændene.

P.s. Jeg har fundet et "løsblad" fra Bedstefar, hvor han skriver således:

I Starup Sogn ligger en afkrog der kaldes Brakker. De Brakkere skulle sidde nederst i kirken fordi de ikke gav kirketienende. Brakker har engang hørt under "Kronen", derfor var de frie for kirketienende og præstetienende.

Kresten og Kristences Børn

- **Anton Dues Nielsen**, født den 02-09-1910. Gift med Ingeborg Pedersen den 31-10-1936 Ingebor død 11-02-1975. Anton død den 01-04-1984
- **Karl Kristian Nielsen**, født den 17-05-1913. Gift med Johanne Hansen den 10-05-1945
- **Jens Alfred Nielsen**, født den 02-04-1916. Gift med Gudrun Pedersen 26-09-1943
- **Egil Otto Nielsen**, født den 29-07-1919. Gift med Frida Nielsen 12-12-1946. Egil død 1973
- **Johanne Margrethe Nielsen**, født den 17-01-1921. Gift med Svend Falk den 07-12-1941
- **Dagny Ingrid Nielsen**, født den 25-01-1927. Gift med Kristen Kristensen den 15-05-1947. Kristen død den 17. august 1993

Egtved

Da far og mor solgte ejendommen, flyttede de til Egtved, hvor de boede til leje på Koldingvej. I den første tid arbejdede far i tørvemose og så fik han arbejde i Egtved Tømmerhandel hos Ansgar Kristensen, der var han pladsmand. Det var han glad for. Ansgar var også glad for ham.

Ansgar spurgte så far om han ville købe en grund i hans have, og bygge et hus der, det var i året 1956. Alt byggemateriale fik far til indkøbspris og Ansgar tog også del i arbejdet. Det blev et pænt lille hus på omkring 60 m², med kælder under hele huset. Far og mor var glade for deres lille hus, hvor de havde mange gode år. Far døde så i 1964. Han havde 2 år tidligere fået stomi.

Mor blev så boende i huset til hun fyldte 95. Knapt efter at mor var fyldt 95, faldt hun på gulvet en aften og kunne ikke komme op, så hun lå på gulvet hele natten til hjemmehjælperen kom om morgenen. Mor havde ikke taget skade, men blev noget bange for at være alene.

Tiden på plejehjem

Mor kom så på Amtsplejehjemmet i Egtved. Der var ikke nogen plads i de kommunale plejehjem. Der var hun så en måneds tid, så var der plads i Bredsten. Der var hun så kun godt et år, hun var meget glad for at være der. Hun havde et lille værelse med god udsigt. Personalet var meget gode ved hende. Hendes venner i

Egtved ville gerne have hende til Egtved. Da så tilbygningen på plejehjemmet "Egetofte" var færdig kom hun derhen.

Mor fik et nyt værelse med toilet og bad og mulighed for at lave kaffe når der kom gæster. Der var også en lille terrasse hvor hun kunne sidde. Mor fik pludselig mavesmerter og kom på Vejle Sygehus. Hun døde få dage efter, den 21. februar 1984 – 97 år og 2 måneder.

Her slutter så, min fars erindringer, den del af dem der vedrører dels færdiggørelsen af Bedstefars erindringer og dels egne erindringer.

Jeg har så en hel del tilbage af min fars erindringer, der starter med **Ud at tjene**. Det vil jeg så arbejde videre med til næste vinter, og så komme i gang med egne erindringer (mens mine børn kan stille spørgsmål).

Jeg håber, der er nogen, der kan have interesse i det, jeg har fået sat sammen. Det er jo så "smart" i dag at

det blot kan sendes videre som mail, hvor der jo så kan tilføjes – rettes og videreskives, alt efter hvad man kan have interesse i.

Til slut Tak til mine fantastiske bedsteforældre, for nærvær, lære for livet og kærlighed. (jeg skrev med bedstefar, næsten fra jeg kunne skrive indtil hans død).

Senere var det jo bedstemor hun gav så meget, hun elskede os alle.....

Tak til min far fordi han tog over, hvor bedstefar slap, uden den sidste del, var det ikke blevet en "helhed"

Stevns den 20. marts 2019

Kærlige hilsner til jer alle Vera Brakker Løje

Mads Christiansen Holm – Anne Marie Nielsen



Mads Christiansen Holm 1850 – 1941



Anne Marie Nielsen 1852-1914

Mads Christiansen Holm blev født i Vejle amt Egtved sogn på Vorkvej nr. 57 ved Egtved. Han blev født d. 4. maj 1850 og døde i Egtved d. 18. juni 1941 i en alder af 91 år. **Mads** blev født under en krig, **Mads** blev konfirmeret under en krig og **Mads** døde under en krig.

Anne Marie Nielsen blev født d. 28. januar 1852 i Vejle amt Jerlev Herred Egtved by og hun døde i Egtved d. 30. marts 1914 i en alder af 62 år.

Mads og **Anne** blev gift i Egtved Kirke d. 11. marts 1875.

Der blev født 7 børn i ægteskabet:

Niels-Johansen Holm født: 12-10-1875 i Egtved død: 5-10-1948 i Rønne

Inger Kirstine Holm født: 7-2-1878 i Egtved død:

Mette Kirstine Holm født: 24-12-1880 i Egtved død: 1-8-1897 i Egtved.

Marense Cecilie Holm født: 1-8-1883 i Egtved død: 24-12-1945 i Fredericia

Andreas Christian Holm født: 22-10-1886 i Egtved død: 30-10-1981 i Egtved

Elise Marie Holm født: 7-4-1890 i Egtved død:

Johanne Dorthea Holm født: 6-4-1894 i Egtved død:

Familien bosatte sig i et hus på Søndergade 51 i ca 1873. Huset har senere fået påbygget en skalmur, som **Mads's** barnebarn *Emil Holm* har lavet.



Søndergade 51 Egtved.

Mads Christiansen Holm startede her en forretning i 1873 som bygmester i Egtved. I huset boede **Mads's** far **Johan Henrik Holm** sammen med familien indtil sin død i 1880. Alle 7 børn er født i dette hus. I 1892 flytter **Mette Kirstine Bertelsdatter** ind og bor som opholdskone ved sin datter og svigersøn til sin død i 1905.

I 1896 bygger **Mads C. Holm** Søndergade 38, som han senere udvider med et værksted i enden.

Billedet er Søndergade 38 fra ca. 1903, hvor bygmester **Mads Christiansen Holm** står med hele sin familie foran sit selvbyggede hus.



Fra venstre er personerne:

Hustru Anne Marie Nielsen - Mads Christiansen Holm, ca 53 år – Svigermor Mette Kirstine Bertelsdatter – Datteren Inger Kirstine Holm med barnet Viggo og hendes mand Christen Jensen Mikkelsen (slagter i Ågaard) – **Datteren Marensen Cecilie Holm, ca 20 år** – Sønnen Andreas Christiansen Holm (gift med Jørgine Jørgensen) – Datteren Johanne Dorthea Holm (gift med Elias Jelling) – Svigerdatteren Ane Birgitte med sin datter Meta Holm mellem sig og sin mand, sønnen Niels Johansen Holm (Togfører på Bornholm) – Datteren Elise Marie Holm, gift med Kresten Nielsen, (portner på Hammerværket i Grejsdalen)

Der mangler en datter Mette Kirstine som blev født i 1880. Hun som døde i 1897 af den spanske syge.

Sønnen **Andreas Christian Holm** blev udlært murer og han førte senere forretningen videre. Han boede også sammen med sin kone **Jørgine Jørgensen** og deres børn i huset. Omkring 1922-23 boede den kommende borgmester og folketingsmedlem **Erhard Jacobsen** ovenpå i kvisten sammen med sin bedstemor. **Erhard** var et uægte barn som bedstemoderen havde taget sig af. I den bageste ende hvor **Mads** havde bygget værkstedet stod han om vinteren og lavede døre og vinduer til sommerens byggeri. **Emil Holm** fortæller om dengang hans bedsterfar **Mads** stod og lavede en slæde henne på værkstedet.

Emil og hans søster snakkede om, at den nok var til *Emil*, da søsteren havde en, men den var beregnet til *Erhard Jacobsen*.

Emil Holm fortæller også at *Mads* en overgang var lidt glad for flasken. En dag tog han en beslutning og blev afholdsmand, hvorefter den lokale afholdsforening fik lov at bruge den øverste etage til deres ugentlige møder.

Da *Mads's* kone *Anne Marie* døde i 1914 flytter *Mads* op på 1.sal og hans søn *Andreas Christian Holm* blev boende i stueetagen sammen med sin familie.



Søndergade 38 som det ser ud i dag. *Emil Holm* står til højre i billedet med sin søn *Lars* og hans søn *Christian*. ca år 2000

I 1926 byggede *Emil's* far *Andreas Christian Holm* et nyt hus længere op af vejen Vinkelgårdsvej 2. Her flyttede familien op, men hans gamle far *Mads* ville absolut ikke flytte, så han blev boende i sit hus, hvor han lejede et værelse ved den nye ejer. Han kom dog senere til fornuft og flyttede op til sønnen



Vinkelgårdsvej 2 i Egtved

I 1932 bygger *Andreas Christian Holm* et nyt hus på Vinkelgårdsvej lige overfor. Det blev bygget af sten fra deres eget teglværk. *Mads Christiansen Holm* flytter sammen med sin søn *Andreas Chr. Holm* ind i dette hus, hvor han dør i 1941. Han boede ovenpå, og lige til det sidste var han selv i stand til at gå op af trapperne.



Vinkelgårdsvej hvor Mads dør i 1941.

Foran huset står fra højre *Mads's* barnebarn *Emil Holm*, hans søn *Lars Holm* og hans søn *Christian Holm*. De er alle udlært murere, og har ført den forretning som *Mads Christiansen Holm* startede op i 1873 videre, idet 5. generation *Christian Holm* i dag har firmaet.



Andreas Christian Holm ca 1950



Emil Holm 91 år (Marense's nevø) 2011

Mads's søn *Andreas Christian Holm* til venstre som førte firmaet videre og som tog sig af sin far i alderdommen. Han byggede de to ovennævnte huse og var far til *Emil Holm* samt broder til *Marense Cecilie Holm*

Emil Holm fortæller om en episode med hans bedstefar **Mads**. I Egtved var der en stor slagtermester *Peter Borgvard*. Han beskyldte en gang **Mads Chr. Holm** for at have stjålet et kakkelovnsrør fra ham. Dette ville **Mads** ikke finde sig i og meldte ham til politiet for at blive rensset. Sagen endte med en bøde til slagtermester *Borgvard* og **Mads** blev frikendt. Senere blev **Mads's** barnebarn *Emil Holm* gift med slagtermester *Borgvard's* datter *Johanne*. Det har man moret sig meget over.



Mads Christiansen Holm til konfirmation i Rønne på Bornholm 1920.

Fra venstre: Meta Holm - Hendes far Niels (Marense's broder) - Niels's datter Vera - Niels's kone Ane - konfirmanden Nanna Holm (Niels's datter) - Inger Kristine (Marense's søster) - Niels's børn Arne og Emma. Niels var togfører på Bornholm



Niels med familie ca.1925 på Bornholm



Mads Christiansen Holm 80 år med familie 1930



Mads Christiansen Holm 85 eller 90 år med familie 1940



Mads Christiansen Holm's gravsten

Følgende er nedfældet af *Emil Holm* om sin bedstefar *Mads Chr. Holm*:

Emil Holm døde d. 7. september 2016 i Egtved. *Emil Holm* blev 96 år

Mads Holm

1

Bygmester Mads Holm, i Verki 4 Maj 1850 udlært som Murer Tømrer og Bygningsmedhjælper, dengang skulde man være udlært i alle Byggefagene for at kende sig Bygmester, min Bedstefar blev født under en krig 1850 blev konfirmeret under en krig i 1864 og døde under i 1942.

Bedstefar har fortalt at han engang var på vej konfirmationsforberedelse og selvfølgelig til fods, da ser han langt ude en Deltagelse tyske Soldater komme i mod sig, kan smider Treeshoene og løber hjem.

Han starter Forretning i Egtved 1873, boede de første år Søndergade Nr 51 byggede siden Søndergade Nr 38 med Veerhøstet iden ene Ende hvor de om Vinteren stod og lavede Vinduer og Døre til Byggeriet de skulle lave om Sommeren, han har bygget mange af de gamle Huse og gårde i og omkring Egtved, i 1898 bygger han gården Skovrøng Hejlskovbjerg Nr. 3, der er kun Stuehuset tilbage, gården lå før på Østergade Nr 4, den blev brækket ned og Stenene genbrugt nede på Hejlskovbjerg. Samme år bygger han Dalgade Nr 6, den blev dengang bygget som Landhjem, det vil sige det var Restaurant, i kete den øverste Etage var der Festsal, men allerede i 1901 overlager købmand Gunnar Madsen Bygningen og starter Købmandsforretning. I 1899 bygger Mads Holm Altholdshjemmet. (i dag Egtved Hotel) hvor Emil Holm siden →

Mads Holm.

2.

har bygget Sal til. Arbejdsten i 1899 var 1 hr om Dagen med kost, på egen kost 1,25 hr, så har Svendene købt fæd 80 øre om Dagen + kost.

Når de arbejdede langt væk kunne de jo ikke gå hjem hver Aften, så boede og spiste de på gården, når de havde fået deres Aftensmad Lørdag Aften gik de hjem til Familien, så Søndag Aften når de havde spist gik de tilbage til Arbejdspladsen, det var jo før Cyklerne blev almindelige.

Min Bedstefar stod på sine gamle Dage meget på Værkstedet, blandt andet lavede han 2 Biler een til Gunner og een til mig, det var med Pedaler så vi kunne køre omkring, han lavede også Bobspil Brikker og Støtke, Vaskemaskiner små Trillebører til Børn. Jeg husker engang han stod og lavede en Slæde, jeg regnede med at det var til mig, min Søster og jeg havde kun een tilsammen, men det var til Erhardt Jacobsen, han og hans Bedstemor boede oppe på Hivsten (Erhardt Jacobsen den senere Borgmester i Gladsaxe.) Folketingsmand, og han der startede Centrum = demokratiet.

Mads Christensen Holm's Slægtstræ



Beslægt

Mads Christensen som

født d 4 Maj 1856

Beslægtens Pige navn Anne

Marie Nilsen.

Mads Holm født Lille Egen
er Fisher, dam Verhvet nr 57 som i Dag

7 Barn Niels der blev Zidler i Mure

en blev siden Tøjsør

Stinne gift med Slægter Michelsen i Øgård. Marie gift med herten Partner på
endda af spansk syge. Marense gift og boede i Fredericia. Chr. Johanne der var
gift med Elias Jelling og de boede i Jelling.

Mads Holm var Smedher og Muremester i Egtved og han var

Selv Lavet Rammen.

Emil Holm

2010



Flst hūsine Meta
 næstoe — — Vera
 — — Pætker Atte
 — — hūsine Emma
 Gladig jul og godt nytår
 Familien Holm
 siden Borholm
 Kolding

Togfører Niels Johansen Holm og Ane Birgitte's børn



Andreas Chr. Holm og Hustru Jørgine Jørgensen

Chr Holm og Æge Christoffersen med en
Hyggebajer.



Arbejde på Vork Østergård

- | | | | |
|------|---|---|------|
| 1949 | Ny stald for Æge Christoffersen. | | |
| 1951 | Ny svinestald. | — | .. — |
| 1960 | Hus repareret efter Eksplosion. | | |
| 1963 | Svinestald forandret for Frode Christoffersen | | |
| 1972 | Ny sø og halvstald | — | .. — |
| 1976 | Stuehus Restaureret | — | .. — |
| 1982 | Ny gavl. | | |

1 Ester Fæster Stinne, gift med nr. 17 hresten, slagter i Ågørde.
 3 Farbror Niels, Tøgførre Børholm, gift med nr. 16 Anne.
 4 hustru ^{Helga} ~~Lise~~ fra Jelling. 5 Fødselaren Mads Holm.
 6. Car. Holm. 7 Erna. 8 Vagn. 9 Fæster Mie Grejsdalen
 gift med nr. 13 hresten Partner på grejsdals Hammerværk
 10 gæmmer døde i 1943. Nr. 14 hustru hustru fra Jelling.
 Nr. 17 Fæster Johanne gift med nr. 14 Elias Jelling havde
 arbejdet som Murersvend hos bestefar hustru siden
 Ejendom i Brande flyttede siden til Jelling. Nr. 13 Mor
 Jørgine. 18 hustru Emma Grejsd. 19 Mary Grejsd. 20 Inger
 fra Jelling. 21 Anne Grejsdalen



Mads Holms 80 års Fødselsdag.
 Virhelgørdsv. 21

Fætrene Peter, Thorkild Rye og undertegnede
 er ikke med på Billedet, vi var ved Hejshov sø
 da Billedet blev taget

Emil



for 80 års fødselsdag
 d. 4 Maj 1930

4 Maj 1930 Mads Holms 80 års Fødselsdag

Mads Christiansen Holm**Børn og Børnebørn**

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------------|---------------------------|----------------------------|-------------|
| Søn: | Niels Johansen-Holm | | viet d. 18-11-1898 | Ane Birgitte Hansen | |
| Børn: | Meta Holm | 12-07-1900 | Egtved | 1974 | Rønne |
| | Nanna Holm | 26-05-1906 | Brakker | 22-07-1992 | Rønne |
| | Arne Holm | 24-07-1907 | Brakker | 1969 | |
| | Emma Holm | 22-10-1908 | Kolding | 14-08-1986 | Aalborg |
| | Vera Holm | 06-05-1911 | Kolding | 20-7--1999 | Nørresundby |

| | | | | | |
|----------------|----------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------|
| Datter: | Inger Kirstine Holm | | viet d. 10-11-1902 | Kristen Jensen Mikkelsen | |
| Børn: | Viggo Mikkelsen | 20-02-1903 | Egtved | | |
| | Martinus Mikkelsen | 19-10-1906 | Egtved | | |
| | Anna Mikkelsen | 20-08-1914 | Egtved | 12-05-1981 | Randers |

| | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Datter: | Marensen Cecilie Holm | | viet d. 10-3-1905 | Niels Peter Nielsen | |
| Børn: | Johannes Nielsen | 20-08-1905 | Brakker | 03-12-1986 | Haderslev |
| | Anna Kathrine Nielsen | 16-03-1907 | Brakker | 20-03-1986 | Fredericia |
| | Kristian Nielsen | 19-05-1909 | Brakker | 27-04-1910 | Brakker |
| | Magda Nielsen | 10-03-1911 | Brakker | 14-08-1983 | Middelfart |
| | Christine Nielsen | 02-03-1913 | Sdr.Bjert | 15-11-1995 | Kolding |
| | Nanna Nielsen | 09-06-1914 | Sdr.Bjert | 04-10-1997 | Sdr.Bjert |
| | Hans Holm Nielsen | 31-03-1916 | Sdr.Bjert | 21-10-1975 | Odense |
| | Oda Laurine Nielsen | 11-01-1919 | Kolding | 25-06-2002 | Fredericia |
| | Gerda Nielsen | 22-04-1920 | Kolding | 23-04-1920 | Kolding |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------|--|
| Søn: | Andreas Christiansen Holm | | viet d. 23-12-1918 | Jørgine Jørgensen | |
| Børn: | Ester Holm | 19-03-1919 | Egtved | 22-06-1984 | |
| | Emil Holm | 09-10-1920 | Egtved | | |
| | Erna Holm | 18-10-1922 | Egtved | | |
| | Gunnar Holm | 24-08-1924 | Egtved | 21-09-1943 | |
| | Vagn Holm | 19-03-1927 | Egtved | | |
| | Anker Holm | 14-12-1932 | Egtved | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Datter | Elise Marie Holm | | viet d. 4-5-1910 | Kristen Nielsen Kristensen | |
| Børn: | Mary Kristensen | 03-04-1910 | Jerlev | | |
| | Anne Marie Christensen | 10-10-1911 | Brakker | | |
| | Emma Christensen | 16-10-1913 | Egtved | | |
| | Aage Kristensen | 17-07-1920 | Grejs | | |

| | | | | | |
|----------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
| Datter: | Johanne Dorthea Holm | | viet d. 9-3-1913 | Laust Kristian Elias Jellinge | |
| Børn: | Inge Jelling | 12-12-1913 | Hover | | |
| | Peter Jelling | 11-04-1915 | Hover | | |
| | Selma Jelling | 09-10-1916 | Grejs | | |
| | Thorkild Jelling | 04-03-1919 | Grejs | | |
| | Kaja Holm | 20-02-1921 | Hover | | |
| | Helga Jelling | 17-05-1923 | Brande | | |

Niels Peter Nielsen –Marense Cecilie Holm



Niels Peter Nielsen blev født i Vejle amt Brusk herred Starup sogn Brakker by d. 29. maj 1873 og døde i Kolding d. 26. juni 1948 75 år gammel.

Marense Cecilie Holm blev født i Vejle amt Jerlev herred Egtved sogn d. 1. august 1883 og døde i Fredericia d. 24. december 1945 62 år gammel.

Niels Peter og *Marense Cecilie* blev gift i Starup kirke d. 10. marts 1905.

Ægteskabet blev opløst juni 1922.

| Børn | Født | Død |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------|
| <i>Johannes Nielsen</i> | 20-08-1905 Brakker | 03-12-1986 Haderslev |
| <i>Anna Kathrine Nielsen</i> | 16-03-1907 Brakker | 20-03-1986 Fredericia |
| <i>Kristian Nielsen</i> | 19-05-1909 Brakker | 27-04-1910 Brakker |
| <i>Magda Kristine Nielsen</i> | 10-03-1911 Brakker | 14-08-1983 Middelfart |
| <i>Christine Nielsen</i> | 02-03-1913 Sdr.Bjert | 15-11-1995 Kolding |
| <i>Nanna Nielsen</i> | 09-06-1914 Sdr.Bjert | 04-10-1997 Sdr.Bjert |
| <i>Hans Holm Nielsen</i> | 31-03-1916 Sdr.Bjert | 21-10-1975 Odense |
| <i>Oda Laurine Nielsen</i> | 11-01-1919 Kolding | 25-06-2002 Fredericia |
| <i>Gerda Nielsen</i> | 22-04-1920 Kolding | 23-04-1920 Kolding |

Niels Peter Nielsens Dåbsattest fra 1873

A f s k r i f t.

D a a b s a t t e s t.

for Niels Peter Nielsen.

| | |
|---|--|
| Fødeby og Sogn | Borlev Mark, Starup Sogn. |
| Fødselsaar og -Dag | 1873 29' Maj. |
| Kirken, hvori Barnet er døbt eller fremstillet efter Hjemmedaab..... | Starup Kirke. |
| Daabsaar og Daabsdag samt - hvis Barnet er hjemmedøbt - Aar og Dag for Fremstillingen i Kirken..... | 1873. 19' Juni hjemmedøbt. 1873. 13' Juli fremstillet. |
| Forældrenes fulde Navn og Stilling... | Boelsmand og Tømrer Johan Nielsen og Hustru Mette Katrine Petersen. |

Overensstemmelsen med Ministerialbogen bevidnes.

Starup-Nebel
Pastorat. Starup Præstegaard, den 12/4 1921.

(sign) A. M. Bærris.
Sognepræst.

F. n. A.
J. Andersen
Kasserer ved Høding og Lydbank

Niels Peter Nielsen voksede op i hjemmet på Brakker Stationsvej 11 hvor han sikkert hjalp til med driften, da hans far **Johan Nielsen Kyed** var nødt til arbejde som tømrer og murer for at få det til at løbe rundt. Han blev indkaldt til militæret i 1894, hvor han aftjente sin værnepligt ved 16. Bataillon i Odense. Herfra blev han hjemsendt i 1895 og genindkaldt i 1899.

Niels Peter Nielsen Forholdsattest fra 1895

16^e Bataillon.

V. Schenemans Forlag.
S. P. II. III.

Odense den 16. Oktober 1895

N^o 861.

Forholdsattest.

Hjemmest menig ³¹⁵ N^o 1874 Niels Peter Nielsen
ved 16^e Bataillon 3 Komp født i Skarup den 29. Maj 1873 og tilført
Lægdsrullen for 3. Udskrivningskreds 231 Lægd, Bogstav P. Nr. 7 har været
til Tjeneste ved
16^e Bataillon fra d. 6. November 1894 til d. 8. Oktober 1895.

Han har i sin ovenanførte Tjeneste ikke været straffet.

Der meddeles ham herved det Vidnesbyrd, at han har været en pærdelig flink Soldat



Niels Peter Nielsen ca. 1895

Niels Peter Nielsen genindkaldelsesordre fra 1899 samt afregningsbog fra 1894

Odense den 26 Juli 1899.

Indkaldelsesordre,

som ved Mødet skal medbringes til Afdelingen tillige med Mødebefalingen.

| Den indkaldte Værnepligtiges | | | | | | | Han skal møde til Tjeneste: |
|------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------|-----------|------------------|--|
| Udskrivningskreds. | Lægd. | Bogstav. | Nummer. | Nr. i Komp. og fulde Navn. | Fødested. | Udskrivningsaar. | |
| 3. | 231 | P | 7 | Nr. 315 Niels Peter Nielsen | Skarup | 1894. | den 12. September 1899 Klokken 1 Eftermiddag i Fodfolkkasernen Odense ved 16 Batl 3 Komp |

Modtaget den 31-7 1899 og afsendt den 3-8 1899.

Modtaget den 5/8 18 og afsendt den 9/8 1899.

Modtaget den 10/8 18 og afsendt den 20/8 1899 til fornævnte Værnepligtige.

Rejsejagten indbragt med 2 Kr. d. 30/8 1899

L. Schlemmer,

Udskrivningschef,

Lægdsforstander,

Lægdsmand,

Vend om.

Indkaldelsesordre for Niels Peter Nielsen

Afregningsbog ved 16. Bataillon 3. Kompagni:

Mødt til Tjeneste som Rekrut 6 nov. 1894

Nr. 315/1894 Niels Peter Nielsen.

Signalement: Højde: 83 $\frac{3}{4}$ - Vækst: middel - Haar: blondt

- Øjne: blaa.

Niels Peter Nielsen bliver hjemsendt d. 8. oktober 1895.

Niels Peter Nielsen bliver genindkaldt til soldat d. 26 juli 1899 ved 16. Bataillons 3. Kompagni i Odense. Han skal møde 12 sep. 1899 Klokken 1 eftermiddag paa Fodfolkkasernen i Odense.

Niels Peter Nielsen fik i 1898 arbejde som ekstramand ved den daværende Kolding – Egtvedbane, idet der var et stoppested ved Brakker station. Her arbejdede han til 1905, hvorefter han overtog gården efter sin far og samtidig blev gift med **Marense Cecilie Holm** fra Egtved. I dette år fik de også deres første barn. Fra 1905 og til 1911 boede **Johan Nielsen Kyed** og hans kone **Ane Petrea Kristensen Duus** (døde i 1909) samt **Niels Peter's** halvbror **Kristen Nielsen** på gården. Der blev i alt født 4 børn i denne periode på gården. (**Johannes-Anna-Kristian og Magda**)

Marense Cecilie Holm skulle efter sigende have arbejdet i denne periode som stationsforstander på Brakker station

I 1911 søgte **Niels Peter Nielsen** ind til Sydbanen i Kolding og i følge **Emil Holm** var grunden at **Marense Cecilie** var løbet sur i af være landmandskone.

Niels Peter fik flere anbefalinger udfærdiget til ansøgningen:

Anbefaling

I Anledning af at Niels Peter Nielsen Brakker vil søge Plads ved Banen kan jeg da han i 7 Aar har arbejdet ved mig som Ekstramand og i denne Tid udført sit Arbejde med megen Dygtighed og Akkuratess, anbefale ham som en i enhver Hensende paalidelig og Adreuelig Mand

Starup d 8 Juni 1911.
N. Nissen
Banewogter

Bollesmand Niels Peter Nielsen af
Brakke. Skovfoged, er født samme
sted og har boet her i Sagnet i mange
Aar. Derfor har en mig vel bekendt.

Han har stude ført en hæderlig
og agtvaerdig Vandel og er i enhver
Henseende i Besiddelse af sine Med-
borgers Ojeblikke. -

Haverballevej p. Graven Str.
d. 8^{de} Juni 1911.

A. Myggen
Sagnetformand.

M. Fischer
Sognefoged.

Anbefaling

Niels Peter Nielsen af Brakke har bedt mig
om en anbefaling i Anledning af at han vil
søge en Plads ved Kolding Sydbanen og jeg kan
for den Tid jeg har kjendt ham give ham det
bedste Vidnesbyrd som en tro-palidelig samvittig
bedefuld adnuelig Mand.

Han har arbejdet her ved Banen som Extra-
mand fra Sommeren 1898 til Efteraaret 1905.
da han forlod os for at overtage den Ejendom
som han nu har.

Haverballe d. 7 Juni 1911

N. B. Melbye

Baneformand.

For Attestens rigtighed Attesteres.

Signede d. 11

P. P. Nielsen
Lærer.

M. Fischer
Sognefoged.

Niels Peter Nielsen får jobbet ved Kolding Sydbane som baneformand i 1912 og hele familien flytter nu til Sdr. Bjert, hvor de bor i et af Jernbanens huse.

Gården hjemme i Brakker overtages af **Niels Peter's** halvbror **Kristen Nielsen** i 1912.

I Sdr. Bjert bliver der født 3 børn i familien, (**Christine – Nanna – Hans**)

Omkring 1918 flytter familien til Kolding hvor barnet **Oda Laurine** bliver født på Stejlbjergalle 9 d. 11. januar 1919.



Stejlbjergalle 9

I april 1920 på adressen Emballagefabrikken 17 i Kolding føder **Marense Cecilie** en datter **Gerda**, som dog dør dagen efter fødslen.

I oktober 1921 bor **Niels Peter** og **Marense** på Emballagefabrikken 17 med deres 7 børn, samt har de en gift dame **Anna Johanne Beyerholm** boende som logerende. **Johannes** arbejder ved en P. Andersen i Tved.

Forholdet mellem **Niels Peter** og **Marense** har knirket længe og i maj 1922 bliver ægteskabet opløst.

Der bliver aftalt følgende ved skilsmissen:

Niels Peter overdrages forældremagten over alle 7 børn.

Marense skal, naar lejlighed gives, have lov at tale med Børnene

Niels Peter Nielsen

Efter skilsmissen

Niels Peter Nielsen findes i 1922 efter skilsmissen på adressen Teglgårdsvej 1 med alle sine 7 børn, og han har her en husholderske *Anna Nielsen*, der er flyttet ind i stuetagen med sine 3 børn. I 1923 skriver kommunen at *Niels Peter* bor sammen med børnene *Christine – Nanna – Hans* og *Oda* på adressen. I 1924 flytter *Anna Nielsen* op på 1. sal med sin familie og *Niels Peter* får nu en husbestyrinde *Dorthe Kirstine Thimer* fra Ribe. I folketællingen fra 1925 med adressen Teglgårdsvej 1 i Kolding, bor *Niels Peter* med børnene *Christine (Didde)– Nanna – Hans og Oda*.

Johannes er i arbejde, *Anna* er ude at tjene og *Magda* er på Marielund.



Teglgårdsvej 1 Kolding

| HOVED LISTE | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|---|--|--|---|--|--------------|----|
| Samtlige Personers Navn Ved Børn, endnu uden Navn, sættes „Dreng“ eller „Pige“. Midlertidigt nærværende Personer opføres ikke her, men paa Skemaets Bagside. Hver Familie opføres med sit Lebe-Nummer og med Mellemrum fra den foregaaende Familie. | Kønnet Mandkøn (M) Kvindkøn (K) | Fødselsdag | Fødselsaar | Fødested Der angives: København, Frederiksberg, Købstadens eller Sognets og Amtets Navn. For dem, der er født udenfor det egentlige Danmark, skrives i. Eks. Færøerne, Grønland, Island, eller vedkommende fremmede Lands Navn. | Statsborgerforhold Personer, der har dansk Indfødsret, skrives: „dansk“; andre anføres her Navnet paa det Land, hvori de har Statsborgerret (Island, Sverige, Tyskland, Forenede Stater o. s. v.) | Egteskabelig Stilling Ugift (U) Gift (G) Enkelt eller Enke (E) Separeret (S) Fraskilt (F) | Stilling i Familien Husfader, Husmoder; Barn, Slægtning o. l.; Husassistent, Tjenestekar, -pige, Pensionær, Løgende. Hvor en Familie er indlogeret hos en anden Familie, angives dette særskilt ved Betegnelsen „indlogeret Familie“. For den indlogerede Familias Vedkommende anføres dog desuden paa sædvanlig Maade: Husfader, Husmoder o. s. v. | Erhverv eller Livsstilling Hvis nogen har flere Erhverv, anføres disse, Hovederhvervet først. Har Husmoderen eller Børnene særlige Erhverv, anføres disse. Man angiver udtrykkelig, det Pige, man arbejder i, og Eens Stilling i Faget. Lever man hovedsagelig af Formue, privat Understøttelse, Alderdomsunderstøttelse, Fattighjælp, anføres dette, men tillige Erhvervet. Forbeholdende Næringsdrivende o. l. sættes „f. v.“ foran tidligere Livsstilling. | | |
| Efternavn | Samtlige Fornavne (i rigtig Rækkefølge; det endelige anvendes Fornavns undertræk) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Nielsen | Niels Peter. | M. | 29/5 | 1878 | Slagelse. Vejle. | dansk | F. | Husfader. | Baneformand. | |
| Thimer | Dorthe Kirstine. | K. | 22/4 | 1868 | Favrre. Ribe | dansk | E. | Husbestyrinde | Hj. | |
| Nielsen | Christine | K. | 2/3 | 1913 | Sl. Bjørk. Vejle. | — | | Barn. | — | |
| Nielsen | Nanna. | K. | 9/6 | 1914 | Sl. Bjørk. Vejle. | — | | — | — | |
| Nielsen | Hans Holm. | M. | 31/3 | 1916 | Sl. Bjørk. Vejle. | — | | — | — | |
| Nielsen | Oda Laurine | K. | 1/11 | 1919 | Kolding. Vejle. | — | | — | — | |

Folketælling 1925 Teglgårdsvej 1 Kolding

Niels Peter Nielsen kommer i maj 1926 ud for en alvorlig ulykke på rangerterrænet på Kolding Station, som gjorde, at han mistede sit arbejde ved Kolding Sydbaner.

En frygtelig Ulykke paa Kolding Sydbanegaard.

Baneformand Niels P. Nielsen
faar venstre Skulder knust.

Kolding Folkeblad Maj 1926

Under Rangering paa Kolding Sydbanegaard er der i Gaar Eftermiddags ved 3 ½-Tiden sket en frygtelig Ulykke, idet Baneformand Niels P. Nielsen Teglgårdsvej 1, Kolding, har faaet sin venstre Skulder knust ved at falde ind under et Arbejdstog.

Nielsen, der gik ved Siden af af Toget, medens dette var i langsom Fart, vilde række nogle Nøgler op til en Bremser, der sad på det i Gang værende Tog. Ved at have sin Opmærksomhed henvendt paa at aflevere Nøglerne, tog Baneformand Nielsen sig ikke i Agt for en Lysmast, der stod på Baneterrænet. Han tørnede mod masten og blev derved slaaet ind mod Toget, der stadig kørte fremad. En Oliebeholder ud for en Hjulaksel slog bagfra mod Baneformand Nielsens Knæ og Læg, saaledes at han segnede om og faldt saa uheldigt, at hans venstre Skulder og Arm kom til at lægge ind over Skinnerne. Tre Jernbanevogne gik over Baneformand Nielsen, inden Toget blev standset. Som det saa ofte sker, naar Mennesker er udsat for svære Kvæstelser, saaledes skete det ogsaa med Baneformand Nielsen. Han mærkede ikke straks Smerterne, men kunde selv rejse sig op, idet han udbrod: "Jeg tror Toget er kørt over mig". Først da faldt han besvimet om.

Togpersonalet, som straks havde bemærket Ulykken, ilede til og bar den tilskadekomne hen til Stationsbygningen, hvorfra man allerede havde tilkaldt en Lillebil, og i susende Fart blev Nielsen kørt til Sygehuset, hvor man var rede til at tage imod ham. Han var atter kommen til Bevidsthed og kunne selv gaa – støttet af en Portør – ind paa Operationsstuen.

Hvor store Kvæstelser Baneformand Nielsen har faaet, kan endnu ikke siges, men givet er det, at han har faaet venstre Skulder fuldstændig knust, ligesom venstre Arm ogsaa til dels er knust. Desuden har han faaet flere slemme Skrammer i Ansigtet, ligesom han muligvis har faaet et Par Ribben brækkede.

På Sygehuset har man indtil nu kun sørget for, at den tilskadekomne ikke lider yderligere Blødtab, men naar han – hvad forhaabentlig sker – er kommet noget til Kræfter, vil Lægerne underkaste ham en nøjere Undersøgelse. Den tilskadekomnes Tilstand maa betegnes som værende meget alvorlig.

Ca. 7 mdr. efter *Niels Peter's* ulykke i maj 1926 forlader *Fru Thimer Niels Peter Nielsen*.

I et brev til sin Far *Niels Peter* skriver hans søn *Johannes*: ” *Det var nu ikke pænt af Fru Thimer at forlange så meget i Løn , nu da hun ved du blev Pensionist, men ok kære Far, saadan er de Kvinder ubarmhjertige og falske hele livet igennem*”. ”*Kunde du da blot, det vilde jeg ønske, faa en Kvinde der vilde blive hos dig og glæde dig, men desværre er saadan een jo ikke til at faa fat i, det er jo det samme som at vinde i Lotteriet og saa vinde den store Gevinst!*”.

Niels Peter Nielsen flytter i juni 1929 fra Teglgårdsvej til Klostergade 6 i Kolding sammen med *Christine* og *Hans* som bliver konfirmeret fra denne adresse i 1930. *Hans* var i København med sin far i 1929.



København Fredag Aften 25-7-1929. Kære Magda – Ellen og Diddie. Vi er vel ankomne til Kbh., var i Efterm. Hos Thomas og Anna, hvorfra hilses, i Morgen i Zoologisk Have, på Søndag i Tivoli. Venlig Hilsen fra Eders Fader og Hans

Niels Peter tager i juni 1930 ud til broder *Kristen Nielsen* i Brakker, hvor han opholder sig til oktober 1932. Han flytter derefter til Rosengade 6 i Kolding, og i dec. 1935 flytter han til Svinget 7, hvor han dør i 1948 efter et langt sygeleje. *Niels Peter* har her fået en husbestyrinde *Alide Leontine Pedersen* fra Estland som i mange år passer ham efter hans ulykkestilfælde.



Svinget 7 Kolding

Niels Peter Nielsen forsøger efter sin ulykke at få sit liv til at hænge sammen, både mht arbejde og økonomi. I årene efter ulykken har *Niels Peter* og hans ældste søn *Johannes* en meget tæt kontakt med hinanden via brevveksling. I et af brevene fremgår det, at *Johannes* låner penge til sin far, og at dette skal han ikke have dårlig samvittighed over. Det drejede sig om 60 kr. *Niels Peter* får på et senere tidspunkt en kolonihave i Kolding, hvor han bl.a. dyrker kartofler. I et af brevene skriver *Niels Peter* til *Johannes* i Haderslev, at han nu er klar til at fremsende sin avlede kartoffel af sorten *Sydens Dronning*, som *Johannes* så kan lægge i sin egen have til videre avl..



Niels Peter i sin flotte have med sine børnebørn Bent og Tove samt Johannes i 1939

I 1927 får *Niels Peter Nielsen* afslag på erstatning fra Arbejderforsikrings-Rådet med den begrundelse, at han modtager pension fra Kolding Sydbaner.

Arbejderforsikrings-Raadet.

København K., den 13 Juni 1927
Kongens Nytorv 3

Journal-Nr. I.1540/1926

(Ovenstaaende Journalnummer bedes anført i alle
Skrivelser til Raadet vedrørende denne Sag.)

I Sagen angaaende det Baneformand Niels Peter Nielsen den 5 Maj f.A. under Arbejde for Kolding Sydbaner overgaaede Ulykkestilfælde er der til Raadet indgaaet Meddelelse om, at den tilskadekomne i Anledning af Ulykkestilfældet fra den 1 December f.A. er afskediget med en aarlig Pension af 1317.50 Kr., hvoraf ca. 4/5 maa anses at være tilvejebragt ved Banens Midler.

I denne Anledning skal man meddele, at da Værdien af den for Banens Midler tilvejebragte Del af Pensionen overstiger den - efter en Invaliditetsgrad af 50 pCt. beregnede - Invaliditetserstatning af 9120 Kroner een Gang for alle, som efter de for Tiden tilstedeværende Forhold i Henhold til Ulykkesforsikringslovens § 32 vilde være blevet tillagt tilskadekomne, saafremt der ikke tilkom ham Pension, bortfalder hans Krav paa Erstatningen, der i Henhold til Lovens § 40, 2 Stykke vil være at oppebære af Arbejdsgiveren.

P.F.V.



I 1933 søger *Niels Peter Nielsen* et job som bud ved Arbejdernes Sygekasse, hvorfor han indhenter anbefalinger ved sin tidligere arbejdsgiver.

Forhenværende Baneformand ved Kolding Sydbaner N. P. Nielsen har henvendt sig til mig angaaende en Anbefaling, idet Nielsen agter at søge Pladsen som Bud ved Arbejdernes Sygekasse.

N. P. Nielsen var ansat ved Kolding Sydbaner som Baneformand i Aarene fra 1911 til 1926, da han ved et Ulykkestilfælde kom til Skade med sin venstre Arm, hvorved han blev uarbejdsdygtig, og maatte tage sin Afsked fra Banens Tjeneste.

I den Tid Nielsen var ansat her ved Banen, har han altid passet sin Gerning med Flid og Interesse, er fuldtud paalidelig i alle Maader, og er en meget behagelig Mand at omgaaes, saa det er mig en Fornøjelse at kunne anbefale ham paa det bedste til den ledige Stilling.

Kolding Sydbaner, den 10^e Januar 1933.

J. E. Pedersen
Overbanemester

Forhenværende Baneformand ved Kolding Sydbaner.
N. P. Nielsen har henvendt sig til mig angaaende en Anbefaling, idet Nielsen agter at søge Pladsen som Bud ved Arbejdernes Sygekasse.

N. P. Nielsen var ansat ved Kolding Sydbaner som Baneformand i Aarene fra 1911 til 1926, da han ved et Ulykkestilfælde kom til Skade med sin venstre Arm, hvorved han blev uarbejdsdygtig, og maatte tage sin Afsked fra Banens Tjeneste.

I den Tid Nielsen var ansat her ved Banen, har han altid passet sin Gerning med Flid og Interesse, er fuldtud paalidelig i alle Maader, og er en meget behagelig Mand at omgaaes, saa det er mig en Fornøjelse at kunne anbefale ham paa det bedste til den ledige Stilling.

Kolding Sydbaner den 10 Januar 1933.

J. E. Pedersen.
Overbanemester.

Niels Peter Nielsen besøgte mange gange sin halvbror *Kristen Nielsen* og hans familie i barndomshjemmet i Brakker, og en plejedatter *Inger* i familien fortæller: ” Når *Niels Peter* kom på besøg var dagen reddet, thi han havde altid slik med, og så var han sådan en rar mand”.

I anledning af *Niels Peter's* 70 års fødselsdag i 1943 findes følgende i Kolding Folkeblad:



Niels Peter Nielsen dør i hjemmet d. 25. juni 1948 og bliver til det sidste passet af husbestyrinden *Alida*.





Kolding 25-2-1948.

Kære Johannes Ellen og Poinz!
 Tit at begynde vil jeg sige eder Tak
 for sidst, og saa vil jeg ønske
 eder et godt Nytaar. jeg haaber
 at i aller er raske og har det godt.
 Ja jeg har det ogsaa helt godt.
 jeg var paa Sygehuset i Gaar for
 at faa skiftet og vilde nok være
 Indlagt nu, men Lægerne sagde
 at jeg skulde vente til i Marts,
 saa saa jeg for vente lidt.
 Diddes Jørgen ligger paa Sygehuset
 han er opereret for Brok, han kom
 over maaske hjem nu paa Søndag
 eller Mandag. Kære Johannes jeg
 har ellers ventet nogen af eder.

Kort fra 5-2-1948 til Johannes fra Niels Peter
 hvor det går ned ad bakke med helbredet.
 Diddes Jørgen er her blevet opereret for brok.

Kolding Fredag 30-4-48.

Kære Allesammen!

Ja nu er jeg kommen hjem
 fra Sygehuset, der manglede
 en lille Amule i at man kunde
 forstøje Operationen, saa skal
 jeg komme igen om 3 Maaneder
 saa mente man nok at Kyrenu
 er bleven stærk nok dertil.
 Det er jo dog godt at det er
 mod Sommeren og jeg er nu
 helt raske saa gaarden Tid nok.
 Kære Johannes og Ellen nu vil
 jeg id at se til Folk naar Ujset
 blir lidt mildere, maaske jeg kom=
 mer ned til eder paa Torsdag i
 næste Uge Parlig Hilsen til eder alle
 og alle

Sidste kort fra 30-4-1948 hvor Niels Peter er syg
 og dør 2 mdr senere.

Følgende brev er skrevet af *Niels Peter's* 2 børn i forbindelse med begravelsen. Brevet er skrevet af *Christine (Didde)* og *Nanna* og stilet til broderen *Johannes*:

**Brev til Johannes fra Didde og Nanna
efter begravelsen af Niels Peter Nielsen
1948.**

Da Didde og jeg fik at vide at Fars Grav var lagt an, og at Ellen havde skrevet til Fru Pedersen at det maatte hun gerne ordre og at hun selv kunde bestemme hvordan den skulle være, maa Didde og jeg hellere holde os fra Fars Grav for det kunde se ud efter at vi bliver holdt uden for det hele. Det synes jeg ikke kære Broder at det ligner dig at føre lumskeri og jeg blev meget skuffet for Fru Pedersen bestemmer alt på Fars Grav og jeg ved at jeg har mindst været ligesaa god ved Far som i har, derfor behøver Ellen ikke at gaa bag vores Ryg. Tro ikke Fru Pedersen har haft saa meget tilovers for jer Far har haft ubehageligheder hvergang i er rejst, men i maa aabenbart have mere til overs for Fru Pedersen end Didde og jeg siden i kunde gøre det. Jeg synes det er forkert at vi to søstre i Byen ikke kunde faa lov at bestemme hvordan vores kære Fars Grav blev lagt an, men saa længe der er lumskeri i Familien kan der ingen sammenhold blive.

Hilsen Didde og Nanna

Niels Peter Nielsen's husbestyrinde får følgende nekrolog i avisen ved sin død.



Dødsfald

Fhv. husbestyrerinde Alide Leontine Pedersen, Snerlevej 31, Kolding, er død, 81 år.

Alide Leontine var født i Estland, men kom som ganske ung til Danmark. Igennem adskillige år var hun husbestyrerinde hos daværende baneformand Peter Nielsen, Kolding.

Hun havde mange venner i Kolding på grund af hendes trofasthed mod de mennesker, hun lærte at kende. Så sent som i fredags kom der et brev til hende fra nogle slægtninge i Estland, men brevet nåede hun aldrig at se.

Marense Cecilie Holm

Efter skilsmissen

Marense Cecilie Nielsen findes i 1922 på adressen Langelinie 5 i Kolding, hvor hun bor i forhuset. Hun står her som separeret. I 1924 bor hun i baghuset. Her står hun som skilt samt som lejer, og har en logerende *Ludvig Georg Schultz*. Ved folketællingen i 1925 skriver kommunen d. 3-3-1925, at hun er forsvunden fra Langelinie 5 og eftersøges.



Langelinie 5

Marense tilmelder sig folkeregisteret i Middelfart d. 20-5-1926 og findes i folketællingen fra 1930 hvor hun bor i Strib på Søhøj med børnene **Magda** – **Oda** og **Nanna**.

Hun har fået job som husbestyrinde ved en handelsmand i Strib.

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|---|----|-------------|---|----------|----|------|----|
| 1 | Nielsen Marense Cecilie | | ja | Søhøj Strib | K | 1/2 1899 | 89 | 1926 | 48 |
| 2 | Nielsen Kirstine Magda | ✓ | ja | | K | 1/3 1911 | 40 | | 40 |
| 3 | Nielsen Oda Laurine | | ja | | K | 1/1 1914 | 30 | | 30 |
| 4 | Nielsen Nanna | | ja | | K | 1/6 1915 | | | |

Oda får lov til at komme til Strib i starten af 1926, hvor hendes mor **Marense** tager sig af hende bl.a. pga af sin tidligere mand's ulykke i maj 1926, samt fordi **Oda** skal starte på sin skolegang. **Oda** tog Strib-færgen til Fredericia hver dag, hvor hun gik i skole på Købmagergade Skole.

Under sit ophold i Strib bliver **Magda** gravid i 1930 og hun tog herefter sammen med **Marense** og **Oda** til Fredericia d. 18-11-1930, hvor de flyttede ind i Købmagergade 56. Her fødte **Magda** i 1930 sønnen Børge.

Magda magtede ikke helt opgaven at passe sin nyfødte spinkle dreng alene, så **Marens** og **Oda** passede **Børge** meget, og de blev derfor en stor del af **Børge's** start på livet, hvilket han altid huskede dem for.

Fra 1930 og de næste par år levede **Marens** et omtumlet liv, men så mødte hun **Theodor Bendix Knutzon**. Han var født i Lejrskov d. 30. september 1873 som søn af **Niels Knutzon** og **Hansine Kirstine Bendixen** i Lejrskov. Han havde været gift med **Jørgine Charlotte Amalie Rasmussen** som døde i Fredericia 4. december 1932.

Theodor var spindemester og værkfører på en klædefabrik i Fredericia. **Marens** flyttede ind hos **Theodor** d. 30-4-1933 i Dalegade 24.

Marens Cecilie og **Theodor Bendix** bliver nu gift d. 24-2-1934 og de flytter sammen i Prinsessegade 73. Senere flytter de til Bjerggade 75 for til sidst d. 25-4-1935 at flytte ind i deres nykøbte hus på Lindevej 5 (175 c) i Fredericia. **Theodor Bendix** var en rigtig god og rar mand, har mange udtalt sig om, så **Marens Cecilie** fik nu, efter en noget omtumlet tilværelse efter skilsmissen, et rigtig godt liv.

Didde's Inge fortæller, at der var rigtig meget venlighed og hygge når de var på besøg på Lindevej, og een ting hun husker, var den dejlige hjemmelavede suppe med tilhørende ristårne fyldt med gulerødder og rosiner.



Lindevej 5 1939

*Marens Cecilie – Oda – Lis (Annas datter) –
Theodor Knutzon – Anna*



Barnepigen Oda og Børge 1936

Efter sin datter **Magda** og **Inghardt's** bryllupsfest 1939 ville **Marens Cecilie** hjemme på Lindevej have noget at drikke, før hun gik i seng. Hun drak af en sodavandsflaske med patentprop, i den tro, der var sodavand i den, men det var i stedet en flaske med saltsyre. Dette kom **Marens** sig aldrig over, og d. 24. december 1945 døde hun på Lindevej.



Magda(midten) – Theodor og
- Marensen og lille Børge i 1934



Haveidyl på Lindevej 1944
Kresten – Anna – Marensen - Theodor

Theodor Bendix Knutzon sælger huset på Lindevej juli 1946 og flytter d. 1-8-1949 til Varde.



Marensen Cecilie med Leif 1944



13781

Opgørelse af fællesboet efter *Theodor Knutzon* og *Marensen Cecilie Knutzon*

O P G Ø R E L S E

af

Fællesboet efter Spindemester TH. KNUPTZON Og afdøde Ægtefælle, MARENSE
CICILIE KNUPTZON, født Holm:

AKTIVER:

| | |
|---|--------------|
| Ejendommen, Lindevej 5, af Ejendoms skyldsværdi | Kr. 13000,00 |
| Indbo | " 500,00 |
| | Kr. 13500,00 |

PASSIVER:

| | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| Kreditforeningen | Kr. 7198,00 | |
| Hypothekforeningen | " 444,00 | |
| Statslaan | " 3591,00 | |
| Landsretssagfører Gudsø | " 300,00 | |
| Vej og Kloak | " 250,00 | |
| Lås Gæld, Begravelsesomkost- | | |
| ninger + Skifteomkostninger .. | " 417,00 | " 12200,00 |
| | | Kr. 1300,00 |
| Heraf Enkemandens Boeslod | Kr. 650,00 | |
| og Enkemandens Arvelod, 1/4 | " 162,00 | " 812,00 |
| | | Kr. 488,00 |

Til Fordeling blandt Børnene, hvilket gives Kr. 70,00 til hver.

Naar Børnene har underskrevet Arveafkald, vil de faa
tilstillet deres Arvepart.

3 kort fra 40-erne sendt til Johannes fra hans mor Marense Cecilie



Aug. 1945 kort før Marenses død Aug. 1942 hvor Marenses er syg
 Kortene er afsendt fra Lindevej i Fredericia til hendes søn Johannes. Kortet til
 venstre er i anledning af hans 40 års fødselsdag

*Niels Peter Nielsen & Marence Cecilie Holm's børn ved
Anna & Kresten's sølvbryllup d. 28-11-1967*



**Johannes Nielsen
Ellen Jørgensen**



**Anna Kathrine Nielsen
Kresten Kristensen**



**Christine (Didde) Nielsen
Willy Kristian Clausen**



**Nanna Nielsen
Helmar Clausen**



**Magda Kristine Nielsen
Hans Holm Nielsen
Nanna Nielsen**



**Oda Laurine Nielsen
Hans Arne Thomassen**

Johannes Nielsen

Johannes Nielsen blev født i Brakker d. 20-8-1905 og døde i Haderslev d. 3-12-1986.

Ellen Marie Jørgensen blev født 29-6-1909 i Sillerup Fjelstrup sogn og døde i Haderslev d. 6-4-1977. ***Ellen Marie*** var datter af landmand ***Thomas Fallesen Jørgensen*** og ***Marie Christine Jørgensen*** født ***Bentzon***

Johannes og Ellen blev ægteviet i Kolding Sct. Nikolai kirke d. 11-2-1930.



1. rk. fra venstre: ***Bruden Ellen – Brudgommen Johannes – Nanna*** x
2. rk: x - ***Hans Holm - Magda - Dide (Ellen's søster) – Marie Christine Bentzon (Ellens mor) – Anna – Christine (Dide) – Christian Freese – Anton Olesen***
3.rk : ***Wilhelm Freese - Anna Freese (Ellens søster) – Johanne Olesen (Ellen's søster) - Kristense og Kristen Nielsen (Niels Peter's halvbror) – Niels Peter Nielsen – Dide's (Ellen's søster) mand***

Johannes Nielsen blev i 1922 udlært som Danmark's yngste kontrolassistent på Ribe Mælkeri og Landbrugsskole. ***Johannes*** blev herefter ansat hos Kontrolforeningen "Fremad", hvor han i starten cyklede rundt til de forskellige gårde for at udføre sine kontrolmålinger. Cyklen blev dog senere skiftet ud med en hest, men da han fik et godt tilbud fra "Fremad" om, at de ville betale benzinen, hvis ***Johannes*** købte sig en bil til transporten, gjorde han dette. ***Johannes*** købte sig en Ford Sedan.

Transportmidler som kontrolassistent i 20-erne



Johannes på cykel



Til hest



Med sin Ford Sedan

Ellen og *Johannes* indleder deres ægteskab med at købe en grøntforretning "AKASIA" i Kolding, som de driver i nogle år. I 30-erne var det meget hårde økonomiske tider, så efter flere jobs, bl.a. at grave tørv bliver *Johannes* ansat ved Aabenraa Amt og Haderslev Kommune i 1938 som ingeniør og opmåler. I 1948 bliver *Johannes* fastansat ved Haderslev Kommune, hvorfra han bliver pensioneret i 1972.

Ellen havde været meget aktiv i sin ungdom indenfor gymnastik. Efter grøntforretningen blev hun hjemmegående, og virkede ind imellem som kogekone, samt syede tøj for fremmede. Hun var i 1947 på Krogerup Højskole. Under krigen havde *Johannes* og *Ellen* frihedskæmpere boende som logerende, selvom deres husvært var tysker. Efter krigen hentede *Johannes* og *Ellen* soldater på kasernen og åbnede deres hus for dem juleaften på Aastrupvej.



Grøntforretning i1930 med Ellen



Kongevej 43 1955



Ellen & Johannes 1971

Ellen og *Johannes* havde købt 2 kolonihaver, hvori de dyrkede alt i frugt og grønt. De blev begge belønnet med præmier for deres havepasning og produkter. *Johannes* var også aktiv indenfor biavl.



Johannes var en alsidig handymand og god til alt håndværk. Han deltog selv i bygningen af det nye hus på Kongevej 43 i Haderslev. I fritiden gik *Johannes* og *Ellen*

til folkedans, og *Johannes's* store glæde for musik, kunne tydelig ses under især familiesammenkomsterne, hvor han virkelig morede og hyggede sig.



*Ryes Plads i Fredericia d. 6/8-1933
dagen efter Christine's/Didde) bryllup.
Ellen – Johannes – Tove – Magda – Anna.
Børge foran og Bent i barnevogn*



Fredericia 1967 Bent - Johannes & Jonna



Sølvbryllup 1955 Ellen & Johannes med børn



Tove – Jonna – Lone – Bent 2011



Grøppegillede af Johannes's børn med ægtefæller 2010

Fra venstre: Vilma (rød) – Martin – Lone – Gunner (Lysbrun jakke) – Tove – Bent – Jonna – Kaj

Ellen og Johannes fik 4 børn

Tove Marie Nielsen

blev født d. 18-2-1931 i Almind og døde d. 4. aug 2014. Tove blev gift d. 3-7-1955 i Halk kirke med *Gunner Jensen* født d. 21-4-1931 i Brønshøj.

Tove og Gunner har 2 børn:

Annemette Jensen – født i Farum d. 21-7-1959.

Jens Erik Jensen – født i Farum d. 20-10-1962

Bent Niels Peter Nielsen

blev født d. 27-9-1934 i Haderslev og blev gift d. 12-3-1960 i Kolding Kristkirke med *Vilma Jørgensen* født d. 1-6-1935 i Vojens. Vilma døde d. 22. sep. 2018

Vilma og Bent har 2 børn:

Gitte Nielsen – født i Kolding d. 21-7-1963.

Christian Bo Nielsen – født i Kolding d. 2-5-1965

Jonna Cecilie Nielsen

blev født d. 29-12-1941 i Haderslev og blev gift d. 11-5-1963 i Haderslev Domkirke med *Kaj Østergaard* født d. 12-5-1941 i Gabøl.

Jonna og Kaj har 1 barn:

Karina Østergaard – født i Toftlund d. 25-5-1971

Lone Ellen Jørgensen Nielsen

blev født d. 4-1-1950 i Haderslev og blev gift d. 9-3-1968 i Haderslev Domkirke med *Martin Brandt* født d. 19-4-1944 i Haderslev.

Lone og Martin har 2 børn:

Dorthe Ellen Brandt – født i Haderslev d. 5-7-1968.

Hanne Brandt – født i Haderslev d. 28-9-1972



Tove Nielsen's konfirmation i Haderslev 14-4-1946

Forr. rk: *Bent-Jonna-Ellen-Johannes-Tove-Niels Peter* .

Bagved Bent: *Magda-Christine-Jørgen-Nanna-Finn-Willy-Inge-Lis-Kresten-Anna-Birthe og Oda*

Bagest: *Hans Holm Nielsen med butterfly*



De 7 søskende ved Tove's konfirmation i 1946

Johannes - Christine(Didde) – Anna – Nanna – Magda – Oda – Hans

Anna Kathrine Nielsen

Anna Kathrine Nielsen blev født d. 16-3-1907 i Brakker og døde. 20-3-1986 i Fredericia

Anna blev gift med ***Svend Aage Brabrand Christensen*** født. d. 27-1-1909 i Ålborg og død i Fredericia d. 4-7-1982. ***Svend Aage*** var maskinarbejder og søn af lokomotivfører ***Peter Christian Christensen*** og ***Mikkeline Andrea Christensen***,

Anna og ***Svend Aage*** blev borg.viet i Fredericia 2-11-1933. ***Anna Kathrine Nielsen*** blev senere skilt fra ***Svend Aage***.

Anna blev gift igen d. 28-11-1942 med ***Kresten Andreas Kristensen***, født d. 6-8-1908 i Lyby ved Skive og død i november 1995 i Fredericia



Anna og Kresten 1967



Anna og Lis ca. 1938

Anna og ***Kresten*** boede i 1942 på 1. sal hos sin mor ***Marense*** og ***Theodor*** på Lindevej. Lige til ***Marense's*** død i 1945 plejede og passede ***Anna*** sin mor, som i den sidste tid lå i køkkenet, hvor hun sov ind. ***Anna*** og ***Kresten*** flyttede efter Lindevej til Fynsgade 9 og senere til Nørre Voldgade 10 som lå lige over for ***Dansk Købestævne***. Her tjente de i mange år en god skilling ved at opkræve betaling for parkeringspladserne ud for deres grund. ***Anna*** gjorde i mange år rent på Skoledirektørens kontor i Fredericia, hvilket hendes nevøer og niecer nød godt af i form af levering af skolehæfter og lign. ***Anna*** var også en overgang ansat i vaskeriet på Sct. Joseph Hospital. Deres sidste adresse var Glentevej 21 i Fredericia.

Kresten var i mange år ansat på Lunds klædefabrik som kedelpasser indtil den lukkede. Maskinværkstedet på fabrikken blev også benyttet af ***Didde's Jørgen***, når der skulle bores knallerter ud. ***Kresten*** arbejdede senere på Fredericia Motorkompagni, hvor han klargjorde den franske Simca bil samt de russiske Lada og Volga biler.

Anna og Svend Aage fik 1 barn

Lis Brabrand Christensen

blev født d. 10. juni 1933 i Fredericia og døde i maj 2000 i Fredericia. *Lis* blev gift d. 18-2-1956 i Trinitatis Kirke i Fredericia med *Keld Brok Jørgensen* født. d. 16-11-1930 i Fredericia. *Lis* fik i 1975 mellemnavnet Brabrand slettet.

Lis og Keld fik 2 børn:

John Brok Jørgensen – født i Fredericia 1958

Ole Brok Jørgensen – født i Fredericia 1960



Lis & Kjeld 18-2-1956



Lis & Keld 1993



Anna - Christine (Didde) - Johannes - Magda

Magda Kristine Nielsen

Magda Kristine Nielsen blev født d. 10-3-1911 i Brakker og døde d. 14-8-1983 i Middelfart.

Niels Marius Lundorff blev født 28-9-1913 i Lemming, Viborg amt og døde d. 10-5-1937 Fredericia.

Magda og ***Niels*** flyttede ind på 1. sal i Lindevej 5 1935 og de blev ægteviet i Trinitatis kirke i Fredericia 27-5-1936. Ægteskabet blev meget kort, da ***Niels*** døde 1 år senere.

Magda Nielsen havde d. 30-12-1930 født en søn i Fredericia, som fik navnet ***Børge Nielsen***. Efter ***Magda*** og ***Niels's*** ønske blev efternavnet for ***Børge*** rettet til ***Lundorff*** på vielsesdagen.



Magda og Niels 1936



Magda

Magda Lundorff blev d. 22-12-1939 gift igen med ***Inghardt Gregers Christensen*** født d. 26-10-1916 i Frederikshavn. De flyttede fra Fredericia til Silkeborg d. 14-4-1944 og her adopterede de en pige ***Lili***.

I et brev fra ***Niels Peter Nielsen*** til sin søn ***Johannes*** skriver ***Niels Peter*** efter ***Inge's*** konfirmation i 1947: "Inghardt er selv taget til Silkeborg Jeg tror ikke de skal skilles". ***Magda*** og ***Inghardt*** blev dog skilt lige efter, da hun af hendes svigermor ***Gerda*** bliver gjort opmærksom på, at hendes søn ***Inghardt*** kom sammen en anden. ***Magda*** møder senere en mand i Silkeborg, som hun bliver meget glad for, men han svigter hende også. I 1951 indtager hun en overdosis af piller, som dog bliver opdaget af en veninde, og ***Magda*** bliver reddet. Jeg savner ***Niels (Lundorff)***, skriver hun i et brev til ***Johannes's Ellen***.

I 1952 tager **Magda** et job om bord på hospitalsskibet **Jutlandia** som vaskerijomfru, hvor hun er ude i Korea i ca. 1½ år. **Lili** blev i denne periode passet af **Inghardt's** forældre **Niels Peter Christensen** og hustru **Gerda**, som var flyttet til Fredericia, hvor **Niels Peter** var ansat ved DSB. De boede i Vasegården, og **Lili** kaldte dem altid for bedstemor og bedstefar.

Efter afmønstringen fra **Jutlandia** forpagter **Magda** Grand Hotel i Middelfart hvilket hun driver i nogle år. **Magda's** søn Børge, der er udlært tjener, hjælper her til med driften.



Magda Christensen i 1952



Modtagne medailler for indsatsen

D. 24-11-1952 sender **Magda** følgende brev til hendes bror **Johannes Nielsen** i Haderslev.

Kære Broder, Svigerinde Børn

Korea d.24.11.52

Ja, så er vi naaet til Korea, og faaet fuld belagt på Hospitalet uha, de stakkels mennesker, mange soldater har hverken Arme eller Ben, og der er Luftalarm næsten hver Dag, det er ikke morsomt at være her, men jeg har set meget som jeg ellers aldrig vilde få raad til i de andre Havne, her må vi ikke komme i land, Børge har lige skrevet, han skal holde jul i Bangkok - hver 6 th Uge sejler vi til Japan og ligger i 10 dage for at berolige nerverne, men det er også slemt nok – hver gang der er Alarm skal vi tage Redningsbælte og Gasmasker og Staalhjelme på, da vi ligger et godt stykke fra land, men vi haaber alle det gaar godt, der er tale om, vi først skal hjem til Foraar 1954, men det håber jeg bliver før, det er galt med at undvære Lili, hvordan har I det, jeg har slet ikke hørt fra jer, og I faar ikke brev fra mig inden Jul nu, da vi ikke må sende i 6 Uger, kun modtage brev, vi faar 48 kr om Dagen, saalænge vi ligger her, og Kost og Logi, men der er ogsaa meget at bestille med 400 patienter og 450 Besætning, vi er kun 6 Piger om det hele – Naa, men nu vil jeg ønske jer en rigtig god Jul og et godt Nytaar, og ønsker jer inderligt alt godt, og haaber ogsaa at høre fra jer, men paa luftpostpapir, og et 30 Øre frimærke, ellers varer det for længe med Brevene, nu har sendt en Julehilsen til alle mine Søsken og Bekendte i alt 12 Breve, saa nu kan det være godt denne gang. Til slut de allerkærligste hilsner og tanker til jer alle mine kære i Haderslev fra jere

Magda

Hospitalsskibet m/s Jutlandia Købmagergades Postkontor København

Mona d. 24. 11. 52



THE HOSPITAL SHIP JUTLANDIA
DANISH RED CROSS

Mine Broder Svigermoder Birn

Ja saa er vi naaet til Korea, og jaamt jule tilagt gaa
 paa Etasgatalt iha, de stakkels mennesker, mange
 Soldater har brusket omme eller Børn, og her er kuffet barn
 næsten hver Dag, det er ikke morsomt det mere her, men
 jeg har set meget, som jeg ikke aldrig ellers saa raad til -
 i de andre Etaber, her maaske er ikke kom der i hande -
 Børn har lige skrevet, han skal betale jule i Bangkok -
 hvor 6 er Uge, sytten er til Japan, og ligge i 10 Dage, for
 at berolige deres Børn, men det er ogsaa slemt. Men
 om jeg er i Korea skal vi tage Redningsstalden og
 Gastmester og Staalbylde gaa, da vi lykke et godt stykke
 fra Land, men vi kan ikke alle det gaa godt, her er
 alle om, vi først skal bære, til Torne 1954 som det haaber jeg
 bliver jule, det er godt, om det ender her, broder har
 det, jeg har det ikke lidt for jer, og i jaar ikke Børn for mig
 ender jule mig, da vi ikke maaske berede i 6 Uge, hvis modtage
 Børn, vi jaar 48 km om Dagen, omtrent er ligge her, og
 Kost og tegne, men der er ogsaa meget tal beredte om 400
 Patienter og 450 Besatning, vi er i 6 Pajer om det alle -
 staa, men mig vil jeg ønske jer alle en rigtig god jule og et
 godt Nytår, og ønske jer underligt alle godt, og haaber ogsaa
 at høre fra jer, men gaa hurtig postpapier, og et 30 Jule Tidspunkt
 eller snart det for Lange midt. Børnene, om har jeg sendt
 en julebrev til alle deres Søsken og Bedrøttede ialt de Brev
 saa mig kan det være godt dem gang

Til Stab de allerbedste Helium og Tante til jer alle min
 kære i Etader for jer
 Magda
 Høstmagasinet Postkontor
 København



Børge Nielsen's barnedåb i Fredericia d. 25-1-1931

Førr.rk fra venstre: Christine(Didde) - Marie Christine Bentzon(Ellens Moder) - Oda – Magda med Børge – Marensen Cecilie

Bageste rk fra venstre: x – Nanna – x – Ellen - Johannes – Anna – x – Hans Holm



Børge og Lili ca. 1951



Lili og Villy ca. 2000

Børge Lundorff blev født i Fredericia d. 30-12-1930 og døde i Fredericia 1. maj 1996. Han blev gift med *Helen* fra Højbjerg i Århus med hvilken han fik 3 børn med. De blev senere skilt.

Lili Christensen blev d. født. 11-3-1945 i Århus og døde i Middelfart 10-4-2005. *Lili* blev gift med *Villy Rosengaard Hansen*. De boede i Middelfart

De fik 3 børn: *Helle* (1963 – 1967) – *Mette*(1971) – *Joan* (1972)

Christine (Didde) Nielsen

Christine Nielsen blev født d. 2-3-1913 i Sdr. Bjert ved Kolding, og hun døde d. 15-11-1995 i Kolding.

Willy Kristian Clausen blev født d. 20-9-1912 i Kolding, og han døde d. 9-6-1971 i Kolding. *Willy* var søn af murer *Jørgen Hansen Clausen* og *Marie Christensen*. *Willy* boede i sin barndom i Bjerggade 35 sammen med sin broder *Helmar* (*Nanna's* mand).

Christine og *Willy* blev borgerlig viet d. 5-8-1933 i Fredericia



Christine (Didde) & Willy 1933



Christine (Didde) som ung

Christine og *Willy* flyttede efter vielsen op på Ravnsbjerg hvor deres førstefødte Inge kom til verden. Efter ca. 2 år flyttede de på Svinget 2 i Kolding. *Christine* startede i efteråret 1927 som pakkerske ved FDB i Kolding, hvor hun forblev i hele sit arbejdsliv. *Christine* var ansat i chokoladeafdelingen. Hun vil blive husket for sine "leverancer" af div. chokolade, når hun kom på familiebesøg. Især produktet "Rollo" var der stor rift om fra børnenes side. Vinduerne ved *Christine's* arbejdsplads vendte ud mod jernbanen ved Kolding station, og når hendes svoger *Hans* havde afgang fra stationen, kunne han finde på at give et fløjt fra maskinen, hvorefter *Christine* kom til vinduet og vinkede til ham. Efter hendes mand *Willy's* død rejste hun meget og var på mange højskoleophold.

Willy blev udlært som skorstensfejer hos skorstensfejermester *Møller* i Kolding. *Willy* blev senere udnævnt til skorstensfejermester og fik tildelt ansvaret for de 8 sogne syd for Kolding ned til Den Gamle Grænsekro mellem Taps og Christiansfeld.



Kilde: Google Earth Svinget 2 i Kolding



Didde læser avis på køkkenbordet

Willy's store lidenskab var motorcykler og biler. *Willy's* **Harley Davidson** blev tit og ofte adskilt og rensset, og da der igen efter krigen kunne fås res.dele til cyklen, var der glæde. Familiebesøg og lign. på Harleyen blev foretaget med et af børnene anbragt mellem mor og far på et tæppe.



Willy – Didde og Jørgen 1947-48



Anna – Jørgen og Birthe 1945 på Lindevej 5

Efter motorcyklerne blev bilerne *Willy's* hobby, og han skiftede ofte modellerne ud. Da han senere fik en svigersøn *Viggo*, som var ansat ved Ford, kom der rigtig gang i udskiftningen. Her gik *Willy* fra Opel til Ford modeller.



Didde og Willy foran deres Opel ved Jørgens konfirmation i 1954.



En stolt ejer af en Opel 1956

Når *Willy* ikke fiskede eller adskilte nyindkøbte elektroniske genstande, som efter adskillelsen måtte til rep. hos en fagmand for at kunne virke igen, tog *Christine* og *Willy* på ferie sammen.



På ferie 1956



Christine og Willy 1965

Christine og *Willy* flyttede i 1957 til Carl Plougs Vej 85 i Kolding, og efter *Willy's* død i 1971 flyttede *Christine* på Haderslevvej hvor hun boede til det sidste.



Dikke som ung



Jørgen i vogn-Christine-Oda-Inge 1940 i Fredericia

Christine og Willy fik 2 børn

Inge Clausen blev født d. 15-12-1933 i Kolding. *Inge* blev ægteviet d. 3-12-1954 i Kristkirken med *Viggo Lind* født d. 18-8-1930. *Viggo Lind* døde 23-11-2010 i Kolding



Inge og Viggo 1995

Inge og Viggo fik 3 børn i ægteskabet:

Preben Lind født d. 09-12-1955 i Kolding

Connie Astrup Larsen født d. 10-10-1959 i Kolding

Allan Lind født d. 20-01-1969 i Kolding

Jørgen Clausen blev født d. 28-3-1940 i Kolding. *Jørgen* blev ægteviet d. 7-4-1966 i Vor Frelser Kirke I Vejle med *Zita Jørgensen* født d. 19-2-1946 i Vejle Sct. Nikolai sogn



Zita & Jørgen 2011

Jørgen og Zita fik 2 børn i ægteskabet :

Henrik Clausen født d. 23-04-1968 i Kolding

Betina Clausen født d. 03-08-1971 i Kolding

Nanna Nielsen

Nanna Nielsen blev født d. 10-6-1914 i Sdr. Bjert, og døde d. 4-10-1997 på et plejehjem i Sdr. Bjert.

Helmar Clausen blev født d. 11-3-1916 i Kolding og han døde d. 19-1-1997 i Kolding, ***Helmar*** var søn af murer ***Jørgen Hansen Clausen*** og ***Marie Christensen***

Nanna og ***Helmar*** blev borgerlig viet d. 7-10-1939 i Fredericia



Nanna & Helmar



Nanna Clausen

Helmar blev udlært maler og arbejdede som selvstændig malermester i Kolding hele sit liv. ***Nanna*** passede hjemmet, men havde dog enkelte rengøringsjob ind i mellem. Hun gjorde alt for sin mand og søn.

Især ***Nanna*** var kendt for sin underholdende facon og sit gode humør ved familiefester, og når hun og hendes søster ***Oda*** var sammen, blev der diskuteret og optrådt. En cigarstump i munden på ***Nanna*** var et af hendes særlige kendetegn.



Haderslev 1955



Kællingesnak

Fredericia 1967

Børn af ægteskabet:



Finn & Birgit



Finn v. Yvonne's konfirmation ca. 1962

Finn Clausen født d. 3-11-1944 i Kolding og døde d. 19-3-2002 i Kolding. *Finn Clausen* blev gift med *Birgit Hostrup* og de fik sønnen *Jan* sammen. De blev senere skilt.



Nanna og Finn 1946

Hans Holm Nielsen

Hans Holm Nielsen blev født d. 31-3-1916 i Sdr. Bjert, og døde i Odense d. 21-10-1975, idet han blev skudt af en røver på hans arbejdsplads Folketeatret.

Gudrun (Gugge) Elise Jørgensen blev født d. 15-7-1928 i Glamsbjerg og døde i Odense d. 9-4-1985. ***Gudrun*** var datter af ***Anton Henrik Marius Jørgensen*** og ***Anna Sofie Carlsen*** i Glamsbjerg

Hans og ***Gudrun*** blev ægteviet d. 12-8-1950 i Køng Kirke v. Glamsbjerg



Gudrun & Hans 1950



Hans Holm Nielsen 1930

Hans boede i Kolding hvor han blev konfirmeret d. 6-4-1930. Han bor her i Klostegade 6 sammen med sin far ***Niels Peter*** som flytter ud til sin broder i Brakker i 1930, og hvor ***Hans*** bliver af vides ikke, men i et brev fra d. 30-9-1938 til ***Johannes*** fra sin fader i 1938 arbejder ***Hans*** i Odense. Som modstandsmand er han benævnt med stillingen ekspedient.

Brevkort fra Niels Peter til Johannes fredag d. 30-9-1938

Kolding Fredag Aften.
 Kære Johannes og Ellen!
 Jeg vil i Aften sende eder et Par Ord
 da mit Spændingen er lidt over,
 du er vil stadig i bekjæde, kære
 Johannes, og vi haaber jo at i alle
 er rask. Jeg er jo paa Klinsken
 næsten hver Dag, ja i Dag var
 jeg til Sigtning, det er jo rart at
 faa en Prøve en Gang. Og jeg kan
 saa meddele eder at Hans
 kommer ned at se til eder enten
 nu paa Søndag eller næste Søndag
 alide og jeg var i Odense sidste
 Søndag i det dejlige Vejr, han
 har det jo rigtig godt, har et
 pænt Værelse, og skal ikke møde
 i arbejde inden kl. 8 1/2 om Morgenen.

129
 Naar det til gælder, vil jeg
 jeg at i kommer herhen og se
 til os, dersom jeg skulde komme
 til eder en Søndag skrives jeg dog en
 for; ellers gaar altså ved det gamle
 hær. Fra Alide skal jeg hilse eder
 bege og Tove og Bente, og fra mig
 sendes eder alle en
 Hilsen, og skriv et par Ord
 eders
 Johannes Nielsen
 Hasbrygvej Nr. 6 Odense
 Hans Peter

BREVKORT
 24
 1938
 DANMARK
 10
 ØSTINDVÆRRE

På kortet står bl.a.: Og jeg kan saa meddele Eder at Hans kommer ned at se til Eder enten nu paa Søndag eller næste Søndag. Alide og jeg var i Odense sidste Søndag i det dejlige Vejr, han har det jo rigtig godt, han har et pænt Værelse og skal ikke møde i arbejde inden kl 8½ om Morgenen.

I 1948 bor **Hans** og **Gugge** og **Yvonne** på adressen Slotsgade 26 B 4 sal i Odense, hvor **Hans** arbejder som lagerarbejder. I 1950 flyttede de til Damhusvej. Her var der en tilhørende have som **Hans** elskede at gå og rode i. I 1965 flyttede de på Carls Blochs Vej og købte en kolonihave tæt på, hvori familien tilbragte mange timer.

I 1950 bliver **Hans** ansat som kontrollør ved biografen Folketeatret i Odense. Han har endvidere et job hos L M Radio i Overgade.

Hans's nevøer **Jørgen** og **Leif** nød godt af **Hans** og **Gugge's** store gæstfrihed under deres uddannelse i Odense, og mange "gratis" biografforestillinger blev det også til.

Efter **Hans's** tragiske død i 1975 bliver **Gugge** boende på Carl Blochs Vej til sin død i 1985.



Ellen – Hans – Johannes 1929
ved Slotssøen i Kolding



Hans i 1966



Hans og Gugge samt Yvonne tog i 1966 på en tur rundt i Europa og var bl.a. i Venedig, som ses på billederne. Hans's nevø Leif var med på turen, og oplevede deres venlige måde at være på, samt deres sprudlende humør og husker følgende episode: På vejen til Venedig gjorde vi ophold i en fransk by Digne. Vi sad her på en fortovsrestaurant og havde opfattet fra nogle franskmænd at Tour de France løbet ville komme her forbi. Efter en del genstande og da klokken blev ca. 23 opgav vi dog at vente, men sjovt var det.

Hans var aktiv i modstandsbevægelsen under krigen.

NATIONALMUSEET

Hans Holm Nielsen
Født 31.03.1916
Død 22.10.1975
Ekspedient
Odense
Region IV (Fyn)

Tilknytning til undergrundshæren
Region IV (Fyn), Odense Afsnit , 1. Kompagni, 5. Deling, 2. Gruppe

Modstandsaktivitet
Militærgruppe

Kildehenvisninger
Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Odense, Pk. 39, s. 155


Litteraturhenvisninger
Modstandsbevægelsens 1. kompagni (Inge Jagd Sørensen, 1995), 15

Udskriften er baseret på 1 registrering

Hans Holm Nielsen, ekspedient
Militærgruppe
Region IV (Fyn), Odense Afsnit
1. Kompagni, 5. Deling, 2. Gruppe

Litteratur
1) "Modstandsbevægelsens 1. kompagni" (Inge Jagd Sørensen, 1995) 15

Arkivhenvisninger
1) Rigsarkivet, 1010, Styrkeliste for Odense, Pk. 39, s. 155



Billedkilde: Leif Thomassen, Fredericia/Stig Sumborg

Hans og Gugge havde 1 barn



Yvonne Holm Nielsen født 28-12-1948 og gift med *Robert Bolvinkel*.

De har 2 børn sammen:

Natascha Bolvinkel født. d. 30.06.1974 i Odense

Cecilie Bolvinkel født d. 01.07.1978 i Odense



RØVER DRÆBTE BIOGRAF- KONTROLLØR

For anden gang i løbet af 14 dage stod biografkontrollør Hans Holm Nielsen, 59, Odense, over for en bevæbnet røver. Denne gang kostede det ham livet. Røveren skød ham to gange i maven med et oversavet jagtgevær og flygtede. For 14 dage siden forfulgte Holm Nielsen en røver flere hundrede meter op ad gaden foran biografen, men måtte give op, da han blev truet med pistol. I aftes forsøgte han at nærme sig røveren med en trælægte i hånden. Politiet arbejder med en teori om, at det drejer sig om den samme røver

SIDE 2



SØNDAG 26. OKTOBER 1975

Holm Nielsen in memoriam

Vi har modtaget:

Tirsdag aften, mens jeg var i tjeneste på politigården, lød pludselig alarmerne: Udrykning til Folketeatret, der er skudt på en kontrolør. Jeg tænkte straks på Holm Nielsen, fordi, hvad enten der blev sagt Folketeatret eller Holm Nielsen, så var det faktisk det samme. Mine bange anelser slog til. Holm Nielsen var blevet skudt af en desperat røver. Hans liv stod ikke til at redde. Han var faldet for morderhånd. Dette sorgens budskab ramte mig som et chok. Endnu i dag fatter jeg det ikke rigtigt. Kan ikke forlige mig med, at jeg ikke mere skal møde Holm Nielsen, hverken som nabo eller omkring Folketeatret, hvor vi begge havde vor gang. Han tilsyneladende altid. Tidlig og silde kunne vi møde ham der beskæftiget med et eller andet. Folketeatret var faktisk hele hans liv og virke. Han var pligtopfyldende som få. Ja, så meget, at han gav sit liv for det. Han var så stor idealist, at han egentlig aldrig kom til at forstå eller forlige sig med denne verdens ondskab, som han nogle gange i sit arbejde kom til at

stifte bekendtskab med. Selv var han en så helstøbt personlighed fuldstændig uden svig, at han aldrig blev træt af at belære urolige gemytter om livets og specielt Folketeatrets værdier. Og bedre end nogen politibetjent holdt han ro og orden i sit elskede Folketeater. Han var oppe og nede, inde og ude. Altid i vigør. Han løb rundt som et ungt menneske, og han hjalp, hvor han kunne komme af sted med det. Man kaldte bare på Holm Nielsen, hvis man var i bekneb. Han sagde aldrig nej.

En sådan mand får meget betroet. Også penge. Bundærlig og retskaffen, som han var, fik han overdraget ansvaret for biografens pengetransport. Og den værnede han om — om det så skulle koste ham livet, og det er sket flere gange, at han er blevet overfaldet, så sent som for 14 dage siden. Da der denne gang blev kaldt på ham, var han der straks og klar til at forsvare biografens penge og kæmpe for den retfærdighed, han satte så højt. Man har så ofte beundret hans mod. Nu blev det hans død. Skudt ned af en ussel rovmorder. Så helt vanvittigt, absurd og en pa-

rodi var dette mord, fordi det kom til at ramme et så godt og værdifuldt menneske, som Holm Nielsen, der hele sit liv havde kæmpet imod uretfærdighed og umenneskelighed.

Holm Nielsen levede med i alt, var vågen for alt, og han kunne fortælle om sine oplevelser på den for ham særegne, lidt tørre humoristiske måde. Han var aldrig kedelig, og vi i ungdomsklubben vil spejle hen mod døren, hvorfra Holm Nielsen kom hjemmevant — men altså forgæves. Og det er det, der er så forbandet svært at forlige sig med. Jeg personligt vil savne ham meget. Han gav mig så meget værdifuldt at leve på.

Noget jeg både i ungdomsklubben og i mit politiarbejde kunne tage til indtægt. Og pletfri, som han var, var han et lysende eksempel for de unge. Jeg har mistet en god ven og hjælper. Folketeatret en skattet arbejdskraft, hvis lige ikke findes, og vi alle har mistet et værdifuldt menneske, som vi har så meget at takke for, og som vi altid vil bevare mindet om i vor erindring.

Vagner Vermod,
politiassistent.

Oda Laurine Nielsen

Oda Laurine Nielsen blev født d. 11-1-1919 i Kolding, og døde d. 25-6-2002 i Fredericia.

Hans Arne Thomassen blev født d. 9-8-1914 i Skanderborg, og døde d. 8-11-1991 i Fredericia. *Hans* var søn af togfører *Martinus Thomassen* og *Karen Marie Hansen*

Oda og *Hans* blev ægteviet d. 29-12-1940 i Trinitatis kirke i Fredericia



Oda & Hans 1940



"Brudepigerne" 1940
Børge – Lis – Inge 1940

Oda har arbejdet på Kolding Slagteri samt tæppefabrikken i Fredericia i hendes ungdom.

Hans blev udlært som maskinarbejder hos Landbrugsmaskinefirmaet Blom & Søn i Skanderborg d. 1-5-1934. Han aftjente sin værnepligt i Undervandsbaadsdivisionen fra 1935 til 1936. *Hans* søgte ind til statsbanerne for at blive lokomotivfører og under denne uddannelse mødte han *Oda* i Fredericia, medens han boede på pensionat "Frikadellely" på Frederik d.3.s vej. *Hans* blev udnævnt til lokomotivfører i Padborg fra d. 1-11-1940. I dec 1940 blev *Hans* og *Oda* gift og de flytter til Padborg, hvor han gjorde tjeneste under hele krigen. Han kørte bl.a. som lods på de tyske troppe-transporttog. I Padborg blev *Birthe* født i 1941. Efter krigen blev *Hans* forflyttet til Fredericia hvor de boede på Egumvej 113 D (senere nr.35). Her blev *Leif* født i 1944. I 1970 købte de hus på Spurvevej 16, hvor de endte deres dage.

Oda har i hele ægteskabet været hjemmegående.

Didde's Jørgen samt *Hans's søn Leif* har mange gode minder om *Hans* og hans store damplokomotiver, som de fik lov til at komme op på og køre med. *Jørgen* rangerede med sin onkel *Hans* på Kolding Station og *Leif* har mange gange kørt med hånden liggende på håndtaget, når maskinen skulle i remise i Fredericia.



Hans på sin E-maskine nr 991 ca. 1970



Hans på sin MX 1025 ca. 1974.
Denne MX 1025 (Tørfisken) blev senere godstrækker på Lemvig Thyborøn banen

Hans og *Oda* var, før de fik deres første bil i 1962, ivrige knallertkørere, men deres største hobby var nok deres biavl. De havde en overgang ca. 100 bistader, så der er blevet slynget meget honning i kælderen på Spurvevej med hjælp af hele familien



Så slynges der honning.
Slyngemaskinen er lavet af Hans's far i Skanderborg i ca. år 1900.



Spurvevej ca. 1980.



Oda i 1933



Hans 1935



Oda på Egumvej 1959 på sin Harley



Oda i Padborg 1942 med Birthe



Østerstrand ca. 1934 Magda – Marensen – Børge - Oda

Hans og Oda fik 2 børn.

Birthe Elisabeth Thomassen

født d. 2-10-1941 i Padborg, og døde d. 20-4-1985 i Fredericia. *Birthe* blev gift d.30.dec. 1961 i København med *Jørn Bjerg Danielsen* født 5-5-1939 i København. *Jørn Bjerg Danielsen* døde d. 13-10-2005.



Birthe og Jørn 1968

Birthe fik 2 børn.

Allan Bjerg Danielsen – født d. 28-3-1962 i Fredericia (nu Allan Bejerholm) fik *Birthe* sammen med Palle Halvorsen fra Fredericia. En lille beskrivelse af Palle Halvorsen og hans familie er tilføjet bagest i denne slægtsbog.

Henrik Bjerg Danielsen – født d. 28-2-1965 i Fredericia fik *Birthe* sammen med Jørn. Henrik døde i 2005 i Odense

Leif Thomassen

født d. 4-2-1944 i Fredericia. *Leif* blev gift d. 2-8-1968 med *Karen Flodgaard* født d. 17-1-1940 i Skjern og døde d. 20 maj 2018.



Leif og Karen 1993

De fik 2 børn:

Lars Thomassen – født d. 14-6-1968 i Esbjerg

Britt Flodgaard Thomassen – født d. 21-7-1970 i Fredericia

Epilog

Under hele mit arbejde og søgen efter oplysninger om min slægt har spørgsmålet, som jeg stiller i min prolog om "hvorfor var min mormor aldrig med på billeder og lign", hængt i luften. Som skrevet i prologen kunne min mors fætter Emil fra Egtved heller ikke svare på spørgsmålet.

Min morfar Niels Peter og min mormor Marens Cecilie gik fra hinanden i 1922, og under flere møder med mine kusiner og fætre stillede vi ofte spørgsmålet: "Hvordan kan en mor forlade sine 7 børn?"

Jeg besluttede mig derfor d. 8-2-2012 at tage til Nørrejylland's Landsarkiv i Viborg for at undersøge om der fandtes noget i arkivet om skilsmissen.

Det blev en dramatisk oplevelse.

Efter ca. 3 timers søgen fik jeg udleveret en kasse med skilsmissesager. I den fandt jeg sag. Nr. L 57/22, som omhandlede en skilsmissesag fra Kolding i maj 1922 vedr. Niels Peter Nielsen og Marens Cecilie Nielsen.

Da jeg kom til side 2 i "AF POLITIPROTOKOLLEN for Kolding Købstad m.v." fik jeg læsesalens gæster til at kigge op pga. et voldsomt udbrud "HVAD?", som kom fra mig. Jeg havde lige læst, at min morfar Niels Peter ikke var far til min mor Oda Laurine !!

Pga. af mit høje udbrud kom læsesalens arkivar hen til mig og spurgte, hvad der var galt. Jeg udbrød "min morfar er ikke min morfar!" Hun sagde til mig: "Det er vi ofte ude for, når slægtninge opdager svar på noget, de ikke har regnet med."

Jeg besluttede mig dog alligevel at fuldføre min slægts-billedbog, og de efterfølgende sider er den politirapport, der blev udfærdiget i 1922 om min "morfar" og mormor.

Hvad der er årsagen til skilsmissen står stadigvæk hen i det uvisse, dog er jeg kommet et meget stor skridt nærmere mht. hvorfor min mormor måske ikke var så vellidt i familien. På et postkort fra Marens' svigerinde Ane fra Bornholm skriver hun lige efter skilsmissen til Niels Peter, at han skal komme over og besøge dem. Ifølge Ane's barnebarn Kjeld fornemmer han, at Marens nu var lagt på is i familien.

Det Niels Peter Nielsen skriver i sin skilsmisseanmodning, at min mormor ikke passede sine børn mv, har jeg/vi aldrig hørt om, tværtimod har vi børnebørn snakket om, at vi altid har hørt og nogle oplevet hvor god og rar, hun var.

Vi er derimod blevet fortalt, hvor ubehagelige og barske ting Marens og Niels Peter's børn var udsat for efter skilsmissen og ulykken. Det drejede sig mest om Christine (Didde) – Nanna – Hans som det gik ud over, medens de boede sammen på Teglgårdsvej 1, især min moster Didde havde det hårdt.

Hvem der stod for afstraffelsen mv. skal vi lade være usagt, men en husbestyrerindes navn er ofte blevet nævnt i beretningerne bl.a. fra min mor Oda Laurine. Også hendes "far" er blevet nævnt nogen gange.

Grunden til at det kun er de 3 børn der omtales er, at Johannes, som den ældste, var væk fra hjemmet. Anna Kathrine var også ude at tjene. Magda bor i 1921 hjemme som 10-årig men i 1922 er hun ikke i hjemmet mere. Hun dukker først op i Strib omkring 1929-30. Der findes et brevkort fra hende, hvor hun arbejder på Marielund i Kolding omkring 1928.

Oda Laurine fik lov at komme over til sin mor i Strib omkring 1926.

Arbejdet med bogen har været meget spændende, og den opbakning og hjælp jeg har fået af mine "halvkusiner/fætre" har været eminent.

Leif Thomassen

Februar 2012

PS.

Trods skilsmissen og adskillelsen af søskendeflokken , havde de en fælles ting. De fandt altid sammen og forstod at more sig, når de var samlet til familiefesterne.

Dette fremgår bl.a. af følgende billede.



På billedet som er fra 1967 ses Hans med Didde – Inge med x – Helmar med Gugge og i baggrunden anes bl.a. Lone – Hans - Johannes og Viggo

Skilsmissegagen

Marenses skrivelse om separation maj 1922

Orde Hr. Amtmand -

Jeg underkjendte ansøger her-
ved om Separation fra min
Kand- da videre Samliv
med ham er umulig
som det ser af vedlagte Bilag
er. Gjestlig Mægling forsøgt
forogres - hvorfor de Bedes
at fremme Sagen. Mærkeligt
umulig.

Ørbødigst

Marens Nielsen

Langeballe 5

af Solvang

9/4/22

Vejle Amts
Journal

L 57
19
22.



Baneformand Niels Peter Nielsen,
Emballagefabriken 17, Kolding, an-
søger om Skilsmissebevilling og Til-
ladelse til Indgaaelse af nyt Ægte-
skab.

*Manden har tyjet dette
Andet tillæg under næstby
i Kolding om han har tilbragt
hans liv i Kolding.*

Til

K o n g e n .

Undertegnede Baneformand
Niels Peter Nielsen, der ifølge
vedlagte Vielsesattest indgik Æg-
teskab den 10' Marts 1905 med Ma-
rence Secilie, født Holm, tilla-
der mig herved at anholde om Be-
villing til fuldstændig Ophævel-
se af mit Ægteskab, samt om Tilla-
delse til at indgaa nyt Ægteskab.

Til Begrundelse af mit Andra-
gende skal jeg tillade mig at an-
føre, at min Hustru siden Efteraa-
ret 1921 har været mig utro, og
at hun for ca. 14 Dage siden har
forladt sit Hjem og samlever med
forskellige Mand og turer rundt
med disse paa Beværtningerne i
Kolding By.

Vi har i Ægteskabet 7 Børn
i Alderen fra 3 - 16 Aar jfr. ved-
lagte Daabsattester og har hun g-
anske vanrøgtet disse, og trods
talrige Advarsler fra min Side ik-
ke har været ~~XX~~ at formaa til at
tage sig af Børnene eller Hjemmet

Vejle Amts
Journal

R 235
18
22.

9/14/22

Da jeg som vedlagte Attest udviser, er uformuende, bedes
Bevillingen meddelt mig uden Gebyr.

K o l d i n g , den M a j 1922.

Niels Peder Nielsen

Underskrift.

Bilag:

- 1) 1. Vielsesattest
- 2) 7 Daabsattester
- 3) 1 Vandelsattest
- 4) 1 Uformuenhedsattest.

•/. Tilstilles med Bilag Politimesteren i Kolding Købstad m.v.
med Anmodning om paa mine Vegne at afholde verdslig Mægling med Par-
terne.

Med Udskrift af det passerede forventes Sagen hertil til-
bage.

V E J L E A M T, den 29. Maj 1922.

Kristian
Tilføjes med Bilag Kolding Politiskation
med Anmodning om at udlægge Vandels- og Ufor-
muenhedsattest med Anmodning om Fremstilling
man blive indskrevet.

46-22

Verdslig mægling hos politimesteren

Side 1

U D S K R I F T
A F
P O L I T I P R O T O K O L L E N
for Kolding Købstad m.v.

Aar 1922 den 29' Maj mødte til verdenslig Mægling Banefor-
mand Niels Peter Nielsen og Hustru Marensen Cecilie født Holm begge
af Kolding , i Anledning af at Hustruen har indgivet Andragende om
Separation.

Bemeldte Andragende tilligemed Attest om forgæves afholdt
gæjstlig Mægling forelaa. Paa Andragenet findes paategnet Skrivelse
af 19' ds. fra Vejle Amt indeholdende Bemyndigelse for undertegnede
Politimester til Foretagelse af nærværende Mægling.

Hustruen fastholdt sit Andragende og ønsker Separation
meddelt paa følgende Vilkaar:

- 1) Formuefællesskabet ophæves *fra sin sædvanlige del*.
- 2) Fællesboet er delt, dog at Hustruen skal have en Piedestal som
nu er i Mandens Besiddelse. Den Fællesboet paahvilende Gæld o-
vertages af Manden.
- 3) I Ægteskabet findes følgende Børn:
 - a. Johannes Nielsen født 20/8 1905
 - b. Anna Kathrine Nielsen født 16/3 1907
 - c. Martha Kristine Nielsen født 2/3 1911
 - d. Kristine Nielsen født 10/3 1913
 - e. Nanna Nielsen født 9/6 1914
 - f. Hans Holm Nielsen født 31/3 1916
 - g. Oda Laurine Nielsen født 11/1 1919

9/11/22

Vejle Amts
Journal

57
19
22.

Førældremagten over disse Børn overdrages Manden. Hustruen skal naar Lejlighed gives have Lov at tale med Børnene.

- 4) Underholdsbidrag bliver ikke at udrede fra nogen af Siderne. Manden erklærede at han ogsaa ønsker Ægteskabet opløst og oplyste at han for nogle Dage siden har indsendt Andragende derom til Vejle Amt. Han ønsker imidlertid at blive endelig skilt fra Hustruen, hvem han beskylder for Utroskab.

Hustruen erkender at hun har været sin Mand utro idet hendes Mand ikke er Fader til fornævnte Barn Oda Laurine, men hendes Mand har været vidende herom det sidste Aar og har levet sammen med hende efter at være bleven vidende derom.

Dette sidste erkender Manden.

Manden formener imidlertid at han i Mele Hustruens lastværdige Vandel har Hjemmel til at begære Skilsmisse, men da han ikke ønsker nogen politimæssig Undersøgelse heraf samtykker han nu i at nøjes med Separation og tilbagekalder derfor det af ham indgivne Andragende om Skilsmisse. Han er enig med Hustruen i at ønske Separation bevilget paa det af hende foran fastsatte Vilkaar. Han oplyser derhos at han er født den 29' Maj 1873 i Starup Sogn som Søn af Landmand Johan Nielsen og Hustru Mette Katrine Nielsen. Han har ikke efter sit fyldte 18' Aar haft uafbrudt Ophold i nogen Kommune i 5 Aar og er saaledes forsørgelsesberettiget i Starup Kommune.

Manden oplyser at han har bilagt Vielsesattest og Daabsattester ved det af ham indgivne Andragende om Skilsmisse.

Saaledes passeret

Thalbitzer

Nieß Peter Nielsen

Marensen Cecilie Nielsen.

Fremsendes tjenstligst det ærede Vejle Amt, idet Udskriftens Rigtighed bekræftes.

Politimesteren i Kolding n. v. den 31' Maj 1922.

Mægling fra præsten

Hermed attesteres det gyldige Mødering for,
gives en fortegn med Baneformant Niels
Peter Nielsen og Hustru Karense Cecilie Holm.

Kolding 16 Maj 1922.

W. G. Nielsen
Sagfører.

Afhentning af attester hos Niels Peter

Efter Ordre har jeg indfundet mig hos
Baneformant Niels Peter Nielsen, der her frem-
skaffet den ommeldte Vandets og Uformenhedsattest,
som følger heraf.

Kolding Politistation den 7/6 1922.

P. Jensen
P. B. S.

Tillægget med Bilag gjældende Vjete Aars i For-
bindelse med den under 21. J. N. herfor fremkomne
Separationssag mellem de nævnte, med hvilken sag
den fulgte Udskrift af nr. 29. s. 1. m. med Baneformantens
afholdt nedstj. Mødering.



d. 8. Juni 1922.

Thalberg

Uformuenhedattest fra Niels Peter

U F O R M U E N H E D S A T T E S T .

Underskrevne, der nøje kender Baneformand Niels Peter
Nielsen af Kolding, attesterer herved, at han er uformuende.

K o l d i n g , den 30 M a j 1922.

P. Pedersen
Underskrift

Baneformand
Stilling.

Nybrogade 46¹
Bopæl.

Attestantens Troværdighed
attesteres.



Attestant
Politistation

9/11/22

Vejle Amts
Journal

R 235
19 22.

Vandelattest fra Niels Peter

V A N D E L S A T T E S T .

Vi undertegnede, der nøje kender Baneformand Niels Peter Nielsen af Kolding, attesterer herved til Brug for Øvrigheden, at han siden 1917 har ført en sædelig Vandel.

K o l d i n g , den 30 M a j 1922.

| | |
|---|-----------------------------------|
| <u>J. Pedersen</u> Underskrift. | <u>P. Nielsen</u> Underskrift. |
| <u>Overbamusker</u> Stilling. | <u>Stift</u> Stilling |
| <u>Nybergsgade 46^{1/2}</u> Bopæl. | <u>Sydbanegården</u> Bopæl. |

Attestantenes Troværdighed
attesteres.



Attestant
Politiasistent

9/14/22

Vejle Amts
Journal

235
19 22.

VEJLE, DEN.....10...Juni...1922.

At den af Baneformand Niels Peter Nielsen og
 Hustru Marensen Cecilie, født Holm, begge af Kolding, an-
 søgte Bevilling til at leve separerede i Henseende til
 Bord og Seng vil blive udfærdiget, saasnart et Beløb af
 2 Kr. til Bevillingens Stempling hertil indsendes, det
 meddeles herved til Efterretning og videre Bekendtgørel-
 se under Henvisning til Hr. Politimesterens Skrivelse se-
 nest af 8.d.M. (914/22).

Red
 N. Peter Nielsen

Tilstilles *Kolding* Politistation
 til Foranstaltning
 Politimesteren i Kolding Købstad m.v.

14/6-1922

Vejle Amts
 Journal

9/4/22

L $\frac{57}{19}$
22.

Thalbitzer

Følgende er udtræk fra kirkebøgerne om fødsel – dåb – copulerede – og død for de personer, der er på slægtskemaet.

Bl.a. kan man se hvem der var forlovere og faddere.

Niels Johansen og Abelone Hansdatter

1785
 Den 10^{de} Søndag den 10^{de} Maas i 1785
 Niels Johansen, sønn af Niels Johansen og Hansdatter af Holland, faddere
 Morten og Niels
 Den 10^{de} Dag den 10^{de} Maas i 1785
 Niels Johansen

Niels Johansen Fødsel 1785

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|-------------------------|---|----------------|
| Boerlev 9 | af 21 ^{de} Maas | - | af 6 ^{de} Juni | - | Niels Johansen |
|-----------|--------------------------|---|-------------------------|---|----------------|

| | | | |
|----------------------|----|---------|---------------------|
| Jubilmaand i Boerlev | 69 | 1854-57 | Juli i Døtted Bogen |
|----------------------|----|---------|---------------------|

Niels Johansen Død 1854

| | | | | |
|------------------|---------|------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 15 ^{de} | Boerlev | af 21 ^{de} December | af 29 ^{de} Debr | Abelonne Hansdatter |
| | | 1867 | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| færdig efter forlovelse af Niels Johansen og Abelone Hansdatter | | | |
| Niels Johansen i Boerlev | | | |
| Abelone Hansdatter i Boerlev | | | |
| Nielsen i Boerlev | | | |

Abelone Hansdatter Død 1866

Jacob Pedersen og Dorthe Thiellenen

Fødsels- og dødsregister for 1805
 af den 20de Maanedes 1805 d. 29de Maanedes 1805
 fødtes her i Hjørring og kaldtes Jacob
 fædrene og Moderen S. P. Walbohm Waelt datter af Peter, Dorthe
 Jensen, Jens Petersen, Johan Paulsen, Hanne Jensen
 Arven datter alle af Hjørring

Jacob Petersen Fødsel 1805

| | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|
| 7. | | | |
| Aagaardby | d. 20de Maanedes | d. 29de Maanedes | Jacob Pedersen |

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| Attestation af den Aagaard Waelt for Paaigefinnens Aelt. Andersen - gent | 62 Aar | | Wid af den døde Peter Jensen i Hjørring St. Godefrid - Wif af Peter Jensen i Hjørring |
|--|-----------|--|--|

Jacob Petersen død 1867

| | | | |
|---|--------|--------|---|
| 9 | Juni 6 | Juni 9 | Dorthe Thiellenen af Hjørring Thiellenen og Martha Waelt datter af Waeltens fædrene Karen Jensen af Hjørring Niels Jensen |
|---|--------|--------|---|

Dorthe Thiellenen Fødsel 1816

B. 29. Magkond og fædren Jacob Pedersen - en søn af
 Peter Pedersen og fædren Mette Andersen i Hjørring,
 deres søn og fædren og Dorthe Thiellenen
 fædrene og Moderen Jens Thiellenen i Hjørring
 og fædren Mette fædrene og Moderen
 søster: { 1, Andreas Jørgensen } fædrene
 { 2, Hans Madsen datter. } Moderen

Jacob & Dorthe Vielse 1841

Johan Henrik Holm og Inger Kirstine Jensdatter

| | | |
|-------------------------|-------------------------|---|
| 942 ^s Novemb | 742 ^s Decemb | Mægyl Christian Holm 2 ^o 2 ^o Mægyl Conny og Kene Maria Ales Datter Lu Von Havn Johan Hinrich, Saarnu Johann Hart mand, Lærdron Anna Ales Datter Mette Pietersen Datter, Chri stian Hartmand, Hindrich Hansen |
|-------------------------|-------------------------|---|

Johan Henrik Holm Fødsel 1792

| | | | |
|-----|-----------|-----------|-------------------|
| 33. | 22 Novbr. | 30 Novbr. | Johan Henrik Holm |
|-----|-----------|-----------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Rebolager og Entkemand i Egved. | 89 ¹¹ / ₁₂ Aar. |
|------------------------------------|--|

Johan Henrik Holm Død 1880

| | | |
|-----------|------------|------------------------|
| 9. Novbr. | 16. Novbr. | Inger Kirstine Jensens |
|-----------|------------|------------------------|

| | |
|---|------------|
| Jns. Johans Holms hustru af Kirketaste. Lærdron Jensens hustru af Kirketaste. | 178 Aar |
|---|------------|

Inger Kirstine Jensdatter (Jensen) Død 1874

| | |
|---|---|
| Inger Kirstine Jensens fødsel 42 Aar 23. Dec. 1848 i Egved | Inger Kirstine Jensens fødsel 42 Aar 23. Dec. 1848 i Egved |
|---|---|

| | | | | |
|---|----|------|------|----|
| Inger Kirstine Jensens fødsel 42 Aar 23. Dec. 1848 i Egved | 23 | Dec. | 1848 | 42 |
|---|----|------|------|----|

Johan Henrik og Inger Kirstine Vielse 1848

| | |
|--|--|
| 2. januar 1844 Gæstgæstherrene Niels Andersen af Bøgvad og 32. Aar | Indfødte Mette Kirstine Bertelds af Egtved og 24 Aar. |
|--|--|

| | | | | |
|---|-------|-----|------|------|
| Gæstgæstherrene Kristen Pedersen af Bøgvad og 32 Aar og Mette Kirstine Bertelds af Egtved og 24 Aar | 104 g | 200 | 1844 | 1844 |
|---|-------|-----|------|------|

Niels og Mette Vielse 1844

Johan Nielsen Kyed og Mette Kathrine Pedersen

Johan Nielsen Kyed og Ane Petrea Kristensen Duus

| | | |
|----------------|--------------------|--|
| 8. Febr. 1830. | Johan Nielsen Kyed | Mette Kathrine Pedersen af Bøgvad og 24 Aar. |
|----------------|--------------------|--|

| | |
|---|--|
| Gæstgæstherrene og Bønderne Mette Kathrine Pedersen og Ane Petrea Kristensen Duus af Bøgvad og 24 Aar og Johan Nielsen Kyed af Bøgvad og 24 Aar | Indfødte Mette Kathrine Pedersen af Bøgvad og 24 Aar og Ane Petrea Kristensen Duus af Bøgvad og 24 Aar og Johan Nielsen Kyed af Bøgvad og 24 Aar |
|---|--|

Johan Nielsen Kyed Fødsel 1830

| | | |
|---|---|---------------------------|
| 1926. 12 Juni. Brakker, Starup Sogn. Brück Herred. | Starup Sogns Kirkegaard. Brück Herred. 1926. 17 Juni. | Johan Nielsen Kyed. |
|---|---|---------------------------|

| | |
|---|--------|
| Particulier i Brakker. Søn af Niemand og Haver Niels Johansen og Hustru Abbe. Lone Hansdatter, Borlev Mark, Starup Sogn, født den 8 August 1830. Ektemand. Gift første Gang Mette Kathrine Pedersen, død 1880. anden Gang med Ane Petrea Kristensen Dines, død 1909. Sidste fælles Bopæl Duns. | 95 Aar |
|---|--------|

Johan Nielsen Død 1926

| | | |
|----|-----|--|
| 6. | 21. | Mette Cathrine Pedersen, Gulnør Jacob Johansen i Bramdrup og Hustru Dorthea fød Johansen og Hustru Død: 1. Morsen Jacob Nielsen, } 2. Morsen Niels } 3. Peder Nielsen |
|----|-----|--|

Mette Cathrine Fødsel 1848

| | | | |
|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Brakker 3 | d 4 ^{te} Febr | 19 ^{de} Febr | Mette Kathrine Pedersen |
|-----------|------------------------|-----------------------|-------------------------|

| | | | |
|------|--|----|-----|
| 1846 | Hustru Johanne Nielsen Hustru Jacob Brakker sk. født i Odde - 32 Bramdrup 6 ^{te} Oktbr 1847 | 32 | Aar |
|------|--|----|-----|

Mette Kathrine Død 1880

| | |
|--|---|
| Ungkarl Johan Nielsen Hjed, 39 Char, af Boerlev i Starup Sogn. | f. Mette Cathrine Pedersens, 22 Char, Gensfængsels for Genslægtning Christens Hansens i Duns. |
|--|---|

| | | |
|---|-----------------------------|----------|
| Christens Hansens, Genslægtning i Duns; Hans Nielsen, f. af Boerlev. | 22 ^{de} October | i Kirkel |
|---|-----------------------------|----------|

Johan og Mette Vielse 1869

| | | |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|
| 30 Juni | Ane Petrea Christensen Ducus | Dødt i Kristian 1. 18 August 1850. |
|---------|------------------------------|---------------------------------------|

| | | |
|--|---------------------|------|
| Ane Petrea Christensen Ducus datter af Hustru Christiane Christensen og Løns Lorentz, alle af Dalbølle. | 11 ^{te} M. | 1850 |
|--|---------------------|------|

Ane Petrea Fødsel 1850

| | | |
|---|--|------------------------------------|
| 1909, den 14 ^{de} Juni paa Løns Mark, Alminds Løgn, Brusk Herred. | Paa Jule Skovup Løns Kirkgaard, Brusk Herred den 19 ^{de} Juni 1909. | Ane Petrea Chri- stensen Ducus. |
|---|--|------------------------------------|

| | |
|---|------------|
| Indsi ddes paa Løns Mark (vidste fælles Sted) Johan Nielsen Husted. Datter af Raclmand Christen Peter- sen Ducus og Hustru Mathen Claus- datter og født i Dalbølle, Randbøl Løgn, den 30. Juni 1850. | 58 Aar. |
|---|------------|

Ane Petrea Død 1850

| | |
|--|--|
| Enkemand Johan Nielsen Hved (2. Afdeling) af Bratker, født 8. August 1830; 55 Aar. | Pige Ane Petrea Christensen Ducus af Bratker, født 30. Juni 1830. 35 Aar gl. - |
|--|--|

| | |
|--|----------|
| Hæsmænd Christian Peter- sen Ducus af Hæsmænd og Jordløns adormand Loren Nielsen af Hæsmænd | 20 April |
|--|----------|

Johan og Ane Petrea Vielse 188

Mads Christensen Holm og Anne Marie Nielsen

| | | | | |
|----------|-----------------------|------|-----|-----------------------|
| 4. Marts | Mads Christensen Holm | 1850 | 485 | 25. 7. 54. Klerik. |
|----------|-----------------------|------|-----|-----------------------|

Mads Christiansen Holm Fødsel 1850

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| 1941 - 18 Juni Egtved By Egtved Fjerlev | 1941 - 23 Juni Egtved Kirkegd. Egtved Fjerlev | Mads Christiansen Holm. |
|--|--|-------------------------------|

| | | | |
|--|-----------|----------|---------------|
| Eks. Mønsterværter i Egtved, født paa Egtved Marts 4 Maj 1850. Søn af Pølseløjer og Husemand Johann Holm og Hk. Jørgen Jensen. Enken and efter Anne Marie Nielsen (død i Egtved 30 Marts 1914) Sidste fælles Bopæl i Egtved. | 91 Aar | Sognepr. | Kalding 19. 6 |
|--|-----------|----------|---------------|

Mads Chr. Holm Død 1941

| | | | | |
|--------|--------------------|------|--------|-----------------|
| 28 Jan | Anne Marie Nielsen | 1852 | 37 Aar | 18/9 56 Klerik. |
|--------|--------------------|------|--------|-----------------|

| | | | | |
|------|--------------------|------|--------|-----------------|
| 1852 | Anne Marie Nielsen | 1852 | 37 Aar | 18/9 56 Klerik. |
|------|--------------------|------|--------|-----------------|

Anne Marie Nielsen Født 1852

| | | |
|-----------------|----------------|---------|
| 1914 - 30 Marts | Egby Kirke | Anne |
| Egby | Egby - Julev | Marie |
| Egby - Julev | 1914 - 4 April | Nielsen |

| | | |
|--|--------|-------------------------|
| Minaer Mad Kristianus Kolms Nielsens af Egby, Datter af Hmt. Niels Andersen og Nielsens Hustru Berthe Nielsens af Egby Mark, fød s. St. d. 28 Januari 1852 | 62 Aar | Logneprest J. Mathiesen |
| Sidste fulde Bopæl i Egby | | |

Anne Marie Død 1914

Kristen Nielsen

| | | | |
|-------------|-----------------|--|---|
| 9. December | Kristen Nielsen | Komm. med det 2. B. Debat Fremstillet i Kirken 218. April 1888 | Solbrøjer Johan Nielsen og Hustru Anne Petrea Christensen (38 Aar) af Brabæk |
|-------------|-----------------|--|---|

Barnets Moder var Barnet
Lige Karen Hansen af Borlev
Husmand Niels Hansen do.
Ungkarl Aron Hansen do.
Ungkarl Niels P. Nielsen af Brabæk

Kristen Nielsen Fødsel 1888

Niels Peter Nielsen og Marensen Cecilie Holm

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--|--|
| 29 ^{de} Maj | Niels Peter Nielsen | Født: 19 ^{de} Juni i Brakke 18 ^{de} Juli | Leilighed og Vær for Johan Nielsen og hustru Mette Katherine Petersen 2.5 Brakke, Boerlevvej |
|-------------------------|---------------------|--|--|

Pigen Mette M. Hansen af Løns
de Else M. Hansen - Brakke
Ungkarl Niels Hansen - Boerlev
Gud Niels Petersen - de
Gud Steffen Andersen - de

Niels Peter Nielsen Fødsel 1873

| | | | |
|--------|-----------------------------|---|--|
| August | Marensen Cecilie Holm | Født 19 ^{de} i Brakke 21 Oktober | Leilighed og Vær for Johan Nielsen og hustru Mette Marie Petersen (2.5 Brakke) Boerlevvej |
|--------|-----------------------------|---|--|

Pigen Anne Marie Nielsen - Egtoen
Gud Niels Hansen - de
Fader Niels Andersen - Egtoen

Marensen Cecilie Holm Fødsel 1883

| | |
|---|---|
| Ungkarl: Niels Peter Nielsen, Brakke Søn af Hustru: Johan Nielsen og Hustru: Mette Kathrine Petersen, Brakke. Født 29. Maj 1873. | Pigen: Marensen Cecilie Holm, Brakke Kor. Datter af Hustru: Mads Christian sen Holm og Hustru: Anne Marie Nielsen, Egtoen. Født August 1883. |
|---|---|

| | | |
|--|--|--------------------|
| Husmand: Niels Hansen, Borlev. | 18 Februar 1905. | 1905. |
| Møder: Mads Christensen Hølm, Egtved. | 19 Februar 1905. 26 Februar 1905. 5 Mars 1905. | 10 Mars Stavup. |

Niels Peter og Marens Vielse i 1905

Johannes Nielsen

| | | | |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 1905. 20 August | Brakker. Stavup Sogn. Brusk Herred. | Johannes Nielsen. | Bolmand: Niels Peter Nielsen og Hustru: Marens oc Cecilie Holm, (22.) Brakker. |
|--------------------|---|----------------------|---|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|--|
| 1905. 24 September | Sognepræsten i Kirken. | Moderen bar Barnet. Fødsler: Mads Holm, Egtved. Stationsforstander: Niels Holm, Brakker. Mugkarl: Kristen Nielsen, Dons. Partikulier: Johan Nielsen og Hustru Dons. |
|-----------------------|------------------------------|--|

Johannes født 1905

Anna Kathrine Nielsen

| | | | |
|-------------------|--|---------------------------|--|
| 1907. 16 Mars. | Brakker Stavup Sogn Brusk Herred | Anna Kathrine Nielsen. | Bolmand: Niels Peter Nielsen og Hustru: Marens oc Cecilie Holm. (23.) Brakker. |
|-------------------|--|---------------------------|--|

| | | |
|-------------------|------------------------------|---|
| 1907. 26 April | Sognepræsten i Kirken. | Moderen bar Barnet. Møder: Holms Hustru, Egtved. Bolmand: Niels Hansen, Borlev. Arbejdsmand: Kristen Mikkelsen Egtved |
|-------------------|------------------------------|---|

Anna Kathrine født 1907

Kristian Nielsen

| | | | |
|-----------------|--|----------------------|--|
| 1909. 19 Maj | Brakker. Hårup Sogn. Brusk Herred. | Kristian Nielsen. | Bolsmand: Niels Peter Nielsen og Hustru: Marence Cecilie Holm. (25.) Brakker |
|-----------------|--|----------------------|--|

| | | |
|-----------------|------------------------------|---|
| 1909 27 Juni | Sognepræsten i Kirken. | Moderen: Flager: Kristen Mikkelis Hustru Brakker. Timmer: M. Holm, Egved. Ungkarl: Hans Jepsen, Tindvad |
|-----------------|------------------------------|---|

Kristian født 1909

| | | |
|--|--|------------------|
| 1910. 27. April Brakker. Hårup Sogn. Brusk Herred. | Hårup Sogns Kirke gaard. Brusk Herred. 1910. 2 Maj. | Kristian Nielsen |
|--|--|------------------|

| | |
|---|-----------|
| Barn af Bolsmand Niels Peter Nielsen og Hustru Marence Cecilie Holm, Brakker, Hårup Sogn, Brusk Herred, født der 19 Maj 1909. | 11 Maaned |
|---|-----------|

Kristian død 1910

Magda Nielsen

| | | | |
|----------------------|--|-------------------------------|--|
| 1911. 10 Marts | Brakker Hårup Sogn Brusk Herred. | Magda Kristine Nielsen. | Bolsmand Niels Peter Nielsen og Hustru Marence Cecilie Holm. (26) Brakker. |
|----------------------|--|-------------------------------|--|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| 1911. 14 April. | Sognepræsten i Kirken. | Moderen. h Indsidderen Christen Christen. sens Hustru, Brakker. Bolsmand Christen Niel- sen, Brakker. Bolsmand Niels Clausen, Borlev. |
|-----------------------|------------------------------|---|

Magda Nielsen født 1911

Christine Nielsen

| | | | |
|-----------|---|-----------------------|--|
| 2. Marts. | Bjert By, Sdr. Bjert Sogn, N. Fyns Amt Herred. | Christine Nielsen. | Banevogter Niels Peter Nielsen og Hustru Marense Cecilie Holm, 29 Aar. |
|-----------|---|-----------------------|--|

| | | |
|------------|---------------------------|--|
| 24. Marts. | Sognepræsten i Kirken. | Kone Johanne Dall. Kjæbmand Jens Dall Begge af Bjert. Bols- mand Christen Mik- kelson fra Brakker. |
|------------|---------------------------|--|

Christine Nielsen født

Nanna Nielsen

| | | | |
|------------------|---|----------------|--|
| 1914 10 Juni: | Bjert Skole, Sdr. Bjert Sogn N. Tjørnsdal Herred. | Nanna Nielsen. | Banevogeter Niels Peter Nielsen og Hustru Marense Coecilie Holm, 31 Aar. |
|------------------|---|----------------|--|

| | | |
|---------|------------------------|--|
| 5 Juli. | Sognepræsten i Kirken. | Moderen var Barnet. Hone Christense Nielsen fra Skarup. Murer Mads Christensen Holm fra Egved. Arbejdsmand Peter Tøndering fra Skarup. |
|---------|------------------------|--|

Nanna Nielsen Født 1914

Hans Holm Nielsen

| | | | |
|--------------------|---|--------------------|--|
| 1916. 31 Marts. | Agtrup, Sdr. Bjert Sogn, N. Tjørnsdal Herred. | Hans Holm Nielsen. | Banevogeter Niels Peter Nielsen og Hustru Marense Coecilie Holm, 32 Aar. |
|--------------------|---|--------------------|--|

| | | |
|--------------------|------------------------|--|
| 1916. 30 April. | Sognepræsten i Kirken. | Hone Sofie Schmidt. Hone Inger Tøndering. Murer Mads Christianus Holm fra Egved. |
|--------------------|------------------------|--|

Hans Holm Født 1916

Oda Laurine Nielsen

| | | | |
|------------|------------------------------|-------------------------|--|
| 11 Januar. | Kolding. Kjølberggallé 9. | Oda Laurine Nielsen. | Bauvognfar Niels Peter Nielsen og Hustru Ma- rence Cecilie Holm. 35 Aar. Viede i Hærup 10. Marts 1905. |
|------------|------------------------------|-------------------------|--|

| | | |
|--------------------|--------------------------|---|
| 1919. 13 April. | W. Niørboe, i Kirken. | Frø Peter Colfack af Taps; Frøken Anna Jensen af Vaedrøp; Robert Martin Jørgensen af Kolding, Faderen. |
|--------------------|--------------------------|---|

Oda Laurine født 1919

Gerda Nielsen

| | | | | | |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|---|
| 23 April. | Kolding. Emballefabrik- ken 17. | Gerda Nielsen. | Bauvognmand Niels Peter Nielsen og Hustru Marence Cecilie Holm, 36 Aar. Viede i Hærup 10. Marts 1905. | 1920. 22 April. | Fødemoder Frø Jørgensen, i Hjemmet. |
|-----------|---------------------------------------|----------------|---|--------------------|---|

Gerda Nielsen født 1920

| | | |
|--|---|----------------|
| 1920. 23 April. Kolding Lyngestrøset. | Kolding Kirkegaard 1920. 26 April. | Gerda Nielsen. |
|--|---|----------------|

| | | | |
|---|--------|-----------|---|
| Opfødt Datter af Bauvognmand Niels Peter Nielsen og Hustru Marence Cecilie Holm. Født i Kolding 22 April 1920. | 1 Dag. | Hedemann. | Skift. akt. 20/4 1920 Dødsakt. 22/4 1920 |
|---|--------|-----------|---|

Gerda Nielsen død 1920

