



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## **Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# Slægten Yde

Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde og Kirkegård i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thybo-slægters historie.

 **Slægtsarkivet**

Falkevej 19

8800 Viborg



Denne bog tilhører:

---

og skal efter mig  
obergaa til:

---

---

T. apvian f.

## I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

---

Forord.....	1
Orientering.....	3
Efterkommere efter Jens Jensen Yde, 1809-1886, og hustru Inger Christensdatter, 1816-1881.....	5
I Jens Christian Jensen Yde, 1837-1922, g.m.Ane C. (Hove).....	5
II Johanne Jensdatter (Yde), 1839-1914,g.m.Jens Kirk, 1834-1914.....	62
III Anders Peter Jensen Yde, 1841-1848.....	174
IV Trine Jensen Yde, 1843-1848.....	174
V Maria Jensen Yde, 1845-1848.....	174
VI Christen Olesen Yde, 1847-1933, g.m. Else J.Dybdal, 1852-1931.....	174
VII Anders Peter Jensen Yde, 1849, død s.å.....	198
VIII Peter Jensen Yde, 1850-1924,g.m. Maren Pedersd.Fink,1851-1924.....	199
IX Anders Theodor Jensen Yde, 1852-1926,g.m. Mette Pedersen Fink, 1858-1926.....	218
X Nicolai Jensen Yde, 1854-1858.....	236
XI Marie Petrine Dusine Jensen Yde, 1855-1916,g.m. Christen Sørensen, 1850-1923.....	237
XII Mads Jensen Yde, 1857-1946,g.m. Caroline Christensen, 1856-1897....	262
XIII Kirstine Jensen Yde, 1860-1868.....	266
<b>Forslægten:</b>	
Yde'ernes forslægt.....	267
Omtale af Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde i Hundborg sogn og dennes far Jens Madsen Yde, 1775-1835, sognedegn i Hundborg.....	269
Anetavle for Jens Madsen Yde, 1775-1835.....	277
<b>Register omfattende direkte efterkommere efter Jens Jensen Yde og hustru Inger Christensdatter.....</b>	
	<b>416</b>
Supplement - oplysninger indgået efter redaktionens afslutning.....	430
Trykfejlsliste.....	436

-----

Denne slægtsbog er udarbejdet af SLÆGTSARKIVET, Falkevej 19, 8800 Viborg, under medvirken af følgende:

- Redaktion:** G.Faarbech Sørensen (ansvarshavende), Erna Sørensen, Per Ølgaard og Annette Madsen.
- Interviews:** Ditte og Borris Strunck.
- Genealogisk arbejde samt redaktion af anetavle m.m.:** Anton Blaabjerg.
- Tryk:** Arne Faarbech.
- Billeder og indbinding:** GETO offset, Viborg



## F O R O R D

Den velkendte venstrepolitiker, konseilspræsident J.C. Christensen har engang sagt:

"Det er en ringe slægt, der ikke har slægtsminder, og det er en ringe slægt, der ikke efterlader sig sådanne. Men den mand og den slægt er endnu ringere, som ikke vil værne om sine minder, så de kan gå videre til børn og børnebørn, slægt efter slægt".

Ved at medvirke ved denne bogs udarbejdelse har den nulevende slægt ikke blot vist viljen til at ville værne om sine minder, men også skabt et eftermæle, som vil leve langt ind i fremtiden og være til uvurderlig glæde for kommende generationer.

Under denne synsvinkel bør man først og fremmest vurdere denne slægtsbog, selv om den naturligvis også gerne skulle være til glæde for den nulevende slægt. Skulle der imidlertid under læsningen opstå den tanke:

"Hvad glæde har jeg egentlig af en sådan bog med dens omtale af en mængde forfædre, som jeg slet ikke har kendt?" - Vedkommer disse mennesker i det hele taget mig? - Så husk på, at vor tid med alle dens nok så tekniske fremskridt bygger på fortiden, og at alt - også en selv - er et produkt af denne fortid. Afdøde rigsarkivar Johan Hvidtfeldt har engang sagt:

"Vil mennesket forstå sig selv og prøve at få rede på forudsætningerne for de mange forskellige, og ofte modstridende evner og tilbøjeligheder, som findes hos den enkelte, må han søge tilbage i slægtens fortid for at finde forklaringen. - Slægtshistorisk studium er derfor ikke et pedantisk samleri, der kun egner sig for folk med god tid. - Det er i virkeligheden et udslag af menneskets trang til at prøve at finde en indre sammenhæng i livets mangeartede foreteelser, den samme trang, som er forudsætningen for kunst og videnskab".

En slægtsbog er ingen roman, men en samling minder om ens forfædre, minder, som kan hjælpe en til midt i den fortravlede og rodløse tid at finde et ståsted. Løb bogen igennem og tag den så frem, når der er god tid til at fordybe sig i dens indhold. Mange af de personer, der er omtalt, er ganske vist forlængst døde og begravede, men slægtens nulevende medlemmer har et meget nært fællesskab med dem den dag i dag, ikke blot ved blodets bånd, men også ved deres tanker, ord og handlinger. Færdes man ad gader og veje i slægtens hjemstavn, så er det - selv om billedet har ændret sig meget - på de samme gader og veje, slægtens gamle har gået. Det er her, de har slidt og slæbt for det daglige brød, og her har de oplevet såvel mørke som lyse timer.

En slægts som denne har sat sit præg på den egn, hvori den kom til at leve og virke. Det mærkes måske ikke så meget i det daglige, men hver dag er da også kun et lille led i den enkeltes liv; dagene lægges sammen til år, og disse år tæller slægten op i generationer. - Ud fra denne synsvinkel kan det være sundt for mennesket at bedømme sig selv, ikke blot som enkeltperson, men som et led i kæden af generationer. Dette vil kunne bidrage til at hindre utildigt hovmod og samtidig give den enkelte en sund og livsbekræftende tro på sit eget værd.

En døgnvise spår, at om hundred år er alting glemt, og det er sikkert også rigtigt, når det drejer sig om døgnviser og andet ligegyldigt. Enkelthederne forsvinder, men tilbage står summen af de enkelte dages trofaste virke med de evner, slægten gav den enkelte at forvalte og give videre.

Til slut skal der rettes en tak til slægtens medlemmer for den interesse, hvormed bogens udarbejdelse er blevet omfattet, og for den hjælp som fra alle sider er blevet ydet med hensyn til at give oplysninger og stille billemateriale til rådighed.

SLÆGTSARKIVET

*Grethe Henningsen*

## O R I E N T E R I N G

-----

Første afsnit omhandler efterkommerne efter Jens Jensen Yde, 1809-1886, og hustru Inger Christensdatter, 1816-1881.

Dette afsnit er hovedsagelig opbygget på grundlag af de enkelte familiemedlemmers egne oplysninger, idet der er rettet henvendelse til alle medlemmer af slægten over 18 år. Nogle få familiemedlemmer har ikke ønsket at medvirke ved at afgive oplysninger til bogen, og i disse tilfælde har vi været henvist til andenhånds oplysninger, suppleret med oplysninger fra arkivalier. Her er 50 års spærrereglen for kirkebøger årsag til mangler, som ellers kunne have været afhjulpet.

I efterslægtstavlen benyttes den samme stavemåde, som den pågældende person benytter (benyttede). Dette medfører at f.eks. søskendes efternavne kan være stavet forskelligt.

For stednavne gælder det, at stavemåden fra postadressebogen anvendes - med enkelte undtagelser.

Registreringssystemet er opbygget således: Jens Jensen Yde og hustrus børn er betegnet med romertal (I-XIII). Romertals børn er betegnes med store bogstaver, store bogstavers børn med arabertal og arabertals børn med små bogstaver. Små bogstavers børn registreres med arabertal efterfulgt af en parentes. Iøvrigt er der efter hver person angivet, hvorledes den pågældendes evt. børn er registreret. Til yderligere orientering findes bag i bogen en "oversigtssol" over de ældste familiemedlemmer.

Eksempel: Proband: Steen Yde - I.M.l.a.l) - s.58  
 Far: Jacob Yde - I.M.l.a. - s. 57  
 Farfar: Jens Valdemar Yde - I.M.l. - s. 57  
 Farfars  
 far: Jens Yde - I.M. - s. 57  
 Farfars  
 farfar: Jens Christian Jensen Yde - I - s. 5  
 Farfars  
 farfars  
 far: Jens Jensen Yde - s. 5 samt forslægten.

# Efterkommere

efter  
Jens Jensen Yde, 1809-1886,  
ejer af Ydesminde og Kirkegård  
i Hundborg  
og hustru  
Inger Christensdatter, 1816-1881

## JENS JENSEN YDE

der fra 1836 var ejer af gården Ydesminde i Hundborg by og sogn, er født 12. april 1809 i degneboligen i Hundborg, og han døde 11. november 1886 i Ydesminde. Han blev gift 22. oktober 1836 i Hundborg med Inger Christensdatter, der er født 13. marts 1816 i Hundborg, død sst. 9. februar 1881, datter af gårdmand Christen Olesen og hustru Maren Pedersdatter. - Jens Jensen Yde og hustru er nærmere beskrevet i forslægten.

Børn: I.-XIII.

## I. JENS CHRISTIAN JENSEN YDE

er født 10. september 1837 i Hundborg sogn, og han døde sst. 14. februar 1922. Han blev gift 28. maj 1861 i Snedsted med sin kusine Ane Christensen (Hove), der er født 20. juli 1839 i Årup i Snedsted sogn, død 19. maj 1921 i Hundborg, datter af gårdejer Christen Christensen Hove og hustru Ide Christine Jensdatter Yde, der var faster til Jens Chr. Yde.

Bosat: Ydesminde, Hundborg.

Jens Christian Jensen Yde nævnes 1862 som forpagter af fødehjemmet Ydesminde og omtales 1863 og 65 som henholdsvis gårdbruger og gårdejer sst. Ydesminde blev overtaget af den eneste levedygtige søn Jens Yde (I.M.). Jens Christian Jensen Yde deltog i krigen 1864. En ansøgning skrevet af ham selv (Forsvarets arkiv) oplyser, at han var tjenestegørende ved 10. infanteriregiments 2. kompagni, hvor han havde nr. 513. Han indkaldtes til tjeneste den 28. januar 1864 og hjemsendtes 16. august samme år. I tjenestetiden var han i en periode indlagt på lazarettet i Augustenborg.

Børn: I.A.-I.O.

## I.A. INGER YDE

er født 9. marts 1862 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 7. april 1903 i Sperring af en mavesygdom. Hun blev gift 5. april 1883 i Hundborg med Peder Nielsen (Svendsen), der er født 20. maj 1862 på Todbøl mark i Kallerup sogn, død i december 1937 i Hurup, søn af gårdmand Niels Pedersen og hustru Kirsten Pedersdatter. - Peder Nielsen (Svendsen) blev gift anden gang 5. april 1907 i Hørdum med Marie Karoline Jensen, der er født 4. december 1880 i Skjoldborg sogn som datter af husmand Jens Vinding Jensen og hustru Mariane Larsen.

Bosat: Sperring, senere Hørdum.

Fra giftermålet 1883 til efter Inger Ydes død 1903 drev parret et husmandssted i Sperring i Sjørring sogn, hvorpå Peder Nielsen fra senest 1906 var husejer i Hørdum by og sogn.

Børn: I.A.1.-I.A.8.

## I.A.1. NIELS PETER NIELSEN

er født 1. februar 1884 i Sperring, og han døde sst. 29. marts 1891 "af en ukendt sygdom efter 24 timers forløb".

## I.A.2. JENS LUTHER NIELSEN

er født 3. august 1885 i Sperring i Sjørring sogn, og han døde 7. juli 1935 i Vestervig. Han blev gift første gang 20. maj 1906 i Nors med Annine Petrine Nielsen, der er født 31. januar 1885 i Sperring, død 17. maj 1910 i Nors, datter af husmand Mikkell Christian Nielsen og hustru Dorthea Nielsen. Han blev gift anden gang 21. april 1912 i Snedsted med Nielsine Petrine Mikkelsen, der er født 11. februar 1886 i Tåbel i Vestervig sogn, død 1. juli 1962 i Vestervig, datter af møller og gårdejer Kristian Mikkelsen og hustru Mette Marie Nielsen.

Bosat: Vestervig.

Jens Luther Nielsen gik i skole i Sperring og blev derefter udlært som kommis. Fra 1906 nævnes han i kirkebogen som brugsforeningsuddeler i Nors by og sogn, hvorefter han 1927 var bosat i Snedsted by og sogn. Her drev han købmandsforretning et par år og købte så forretning i Vestervig. Forretningen blev efter hans død overtaget af sønnen Knud. - Jens Luther Nielsen var stærkt knyttet til Indre mission og gjorde bl.a. et stort arbejde i søndagskolen. Han var medlem af menighedsrådet.

Nielsine Petrine Mikkelsen gik i skole i Tåbel og blev derefter uddannet ved husgerning. Hun gjorde et stort arbejde indenfor Kirkens korshær, og ligeledes havde Sudanmissionen hendes store interesse.

Børn: I.A.2.a.-I.A.2.e.

## I.A.2.a. INGA NIELSEN

er født 25. november 1903 i Nors. Hun var gift med Johannes Fink, født 26. november 1913, der var forvalter hos en broder i USA.

## I.A.2.b. CHRISTIAN JOHANNES NIELSEN

er født 13. marts 1909 i Nors. Han, der var slagter, er død, men han havde været gift med Gerda; ægteskabet blev opløst (to børn).

## I.A.2.c. ANINE NIELSEN (NINA)

er født 20. februar 1913 i Nors. Hun blev gift 14. november 1937 i Vestervig med Harald Immanuel Rysgaard, der er født 28. august 1914 i Snedsted, død sst. 15. februar 1968, søn af tømmerhandler Karl Marinus Pedersen Rysgaard og hustru Mariane Skjoldborg.

Bosat: Trombakken 3, 7752 Snedsted.

Nina Nielsen gik i skole i Nors. Hun blev uddannet som barneplejerske og arbejdede ved faget indtil giftermålet. Siden har hun ført regnskaberne i ægteparrets virksomhed. Hun har været medstifter af spejderbevægelsen i Snedsted.

Harald Immanuel Rysgaard gik i skole i Snedsted. Han lærte i papirbranchen hos broderen og blev senere rejsende i dennes virksomhed (Bækkelund papirværk). I 1936 startede Harald Immanuel Rysgaard bogtrykkeri i Snedsted og drev denne virksomhed til sin død. Han var stærkt engageret i arbejdet indenfor FDF og var i mange år kredsleder.

Børn: I.A.2.c.1)-I.A.2.c.5)

## I.A.2.c.1) FLEMMING LUTHER RYSGAARD

er født 6. august 1939 i Snedsted. Han blev gift 7. september 1963 i Struer med Kirsten Bitsch Nielsen, der er født 7. december 1937 i Struer som datter af kordegn Martin Christian Nielsen og hustru Karen Marie Bitsch Lauridsen.

Bosat: Agernvej 119, 8330 Beder.

Flemming Luther Rysgaard tog realeksamen fra Hurup private mellem- og real-skole 1955. 1. september 1956 blev han antaget som elev ved post- og telegrafvæsenet, var først i Vestervig og derpå i Struer. Han var derefter medhjælper i København og senere assistent i København og Herning, blev 1. oktober 1969 overassistent i Århus og udnævntes 1. august 1980 til kontrollør.

Børn: I.A.2.c.1)a)-I.A.2.c.1)d)

## I.A.2.c.1)a) JETTE RYSGAARD

er født 14. juli 1964 i Lind.

## I.A.2.c.1)b) DORTE RYSGAARD

er født 7. februar 1966 i Lind.

## I.A.2.c.1)c) KELD RYSGAARD

er født 3. oktober 1968 i Lind.

I.A.2.c.1)d) TORBEN RYSGAARD

er født 18. november 1972 i Odder.

I.A.2.c.2) BIRGIT RYSGAARD

er født 30. maj 1942 i Snedsted. Hun blev gift 9. juli 1966 i Snedsted med Erik Bitsch Nielsen, der er født 7. marts 1942 i Struer som søn af kordegn Martin Christian Nielsen og hustru Karen Marie Bitsch Lauridsen.

Bosat: Hardsyssel ungdomsskole, Vejrum, 7600 Struer.

Birgit Rysgaard tog realeksamen fra Hurup private mellem- og realskole og blev derefter uddannet som bibliotekskontorist i Thisted. Hun tog handels-skoleeksamen i Thisted og havde senere et ophold på Haslev udv. højskole. I tre år var hun ansat på KFUM-spejdernes korpskontor i København. Efter giftermålet har hun deltaget i arbejdet på skolerne.

Erik Bitsch Nielsen tog studentereksamen i Struer 1961 og lærereksamen fra Haslev seminarium 1966. Derefter var han et år i England og var derefter tre år i Afrika, hvor han virkede som lærer. Derpå var han ansat som sekretær på Sudanmissionen i Århus til 1971 og var derefter ansat ved Midtsjællands ungdomsskole i Jystrup til 1978, da han blev forstander for Hardsyssel ungdomsskole. Han har sideløbende læst til cand pæd.

Børn: I.A.2.c.2)a)-I.A.2.c.2)b)

I.A.2.c.2)a) LONE BITSCH NIELSEN

er født 6. februar 1969 i Nigeria.

I.A.2.c.2)b) LARS BITSCH NIELSEN

er født 2. februar 1971 i Århus.

I.A.2.c.3) CARL ERIK RYSGAARD

er født 31. oktober 1943 i Snedsted. Han blev gift 21. februar 1965 i Tved med Kirsten Jensen, der er født 14. juni 1945 i Skinnerup som datter af skovarbejder Hans Andreas Jensen og hustru Jenny Marie.

Bosat: Søndergade 16a, 7752 Snedsted.

Carl Erik Rysgaard tog realeksamen fra Hurup private mellem- og realskole og blev derefter uddannet som håndsætter i bogtrykforlaget. Værnepligten af-tjente han ved livgarden. Efter faderens død overtog han bogtrykkeriet i Snedsted. Han er kredsleder i Snedsted FDF.

Børn: I.A.2.c.3)a)-I.A.2.c.3)c)

I.A.2.c.3)a) SØREN RYSGAARD

er født 23. september 1965 i Snedsted.



I.A.2.c.3)b) HANNE RYSGAARD

er født 12. juni 1967 i Vojens.

I.A.2.c.3)c) KAREN RYSGAARD

er født 8. oktober 1968 i Vojens.

I.A.2.c.4) INGER RYSGAARD

er født 17. juli 1948 i Snedsted. Hun blev gift 12. juli 1975 i Snedsted med Erik Feldskov Møller, der er født 30. juni 1949 i Seest som søn af indremissionær Nils Iver Feldskov Møller og hustru Inger Margrethe.

Bosat: Kærupvej 7, Bjerget, 7741 Frøstrup.

Inger Rysgaard tog studentereksamen fra Thisted gymnasium, var en tid i huset i Grønland og havde derefter et års arbejde på et børnehjem, og derefter tog hun lærereksamen fra Kolding seminarium. Hun har været lærer ved Horne ungdomsskole ved Hirtshals, har været lærer i Lunderskov og blev derpå ansat ved Bjerget efterskole ved skolens start.

Erik Feldskov Møller tog realeksamen og blev derefter udlært som automekaniker. Værnepligten aftjente han som ulandsfrivillig. Han gennemgik uddannelse til maskintekniker og blev senere efterskolelærer.

Børn: I.A.2.c.4)a)-I.A.2.c.4)b)

I.A.2.c.4)a) KÅRE RYSGAARD MØLLER

er født 17. juli 1976 i Kolding.

I.A.2.c.4)b) GUNVOR RYSGAARD MØLLER

er født 10. oktober 1978 på Bjerget.

I.A.2.c.5) THORSTEN RYSGAARD

er født 9. maj 1951 i Thisted. Han blev gift 3. juli 1976 i Kirke Stillinge med Susanne Ledskov, der er født 16. april 1951 i Slagelse som datter af sølvsmed Egon Ledskov og hustru Kylie Christoffersen.

Bosat: Sortebrovej 34, 5690 Tommerup.

Thorsten Rysgaard tog realeksamen i Snedsted 1968 og studentereksamen i Thisted 1971. Han var lærervikar 1971-72 og læste derefter på Haslev seminarium, hvorfra han dimitteredes 1976. Han har siden august samme år været ansat ved Tommerup efterskole.

Susanne Ledskov tog studentereksamen i Slagelse 1970, var au pair i Zürich i Schweiz 1970-71 og var 1971-72 lærervikar. Hun dimitteredes fra Haslev seminarium 1976, var 1976-77 ansat ved Årslev kommunes skolevæsen og har siden været ved Tommerup efterskole.

Søn: I.A.2.c.5)a)

I.A.2.c.5)a) RASMUS RYSGAARD

er født 15. november 1979 i Odense.

I.A.2.d. ELISABETH NIELSEN

er født 9. februar 1918 i Nors. Hun blev gift 14. november 1943 i Vestervig med Gotfred Anders Madsen, der er født 31. august 1916 i Lunderskov som søn af tømremester Hans Frederik Madsen og hustru Chatarina Danielsen.

Bosat: Skellet 7, 6000 Kolding.

Elisabeth Nielsen er uddannet som sygeplejerske i Nykøbing M. Gotfred Anders Madsen blev uddannet som isenkræmmer i Bjerringbro men forlod senere faget og blev assurandør.

Børn: I.A.2.d.1)-I.A.2.d.3)

I.A.2.d.1) POUL LUTHER MADSEN

er født 28. april 1945 i Thisted. Han blev gift 5. september 1964 i Kristkirken i Kolding med Lisbeth Hougaard Holt, der er født 20. juni 1946 i Zions sogn i Esbjerg som datter af assurandør Jens Holt og hustru Ellen Hougaard.

Bosat: 6091 Bjert.

Poul Luther Madsen fik 8-årig folkeskoleuddannelse og var derefter på Hellebjerg idrætsungdomsskole. Han blev handelsuddannet, var bl.a. kommis i Føtex i Fredericia og senere førstemand i Føtex i Holstebro, var et par år som afdelingsleder i Føtex i Kolding og var derefter afdelingschef i Føtex i Odense i fire år. I 1975 købte han købmandsforretningen i Agtrup. Han er medlem af bestyrelsen for Kolding købmandsforening og har tillige tillidshverv indenfor KFUM og K.

Lisbeth Hougaard Holt tog realeksamen og var derefter klinikdame hos en tandlæge. Senere var hun ansat på kontoret i et dybfrostfirma.

Børn: I.A.2.d.1)a)-I.A.2.d.1)c)

I.A.2.d.1)a) PETER HOUGAARD MADSEN

er født 8. marts 1965 i Kolding.

I.A.2.d.1)b) MICHAEL HOUGAARD MADSEN

er født 2. juni 1967 i Kolding.

I.A.2.d.1)c) ANNETTE HOUGAARD MADSEN

er født 28. maj 1974 i Odense.

## I.A.2.d.2)           KNUD-ERIK LUTHER MADSEN

er født 5. november 1947 i Hobro. Han blev gift 6. april 1974 i Brønshøj kirke med Anne Bukkehave, der er født 26. juni 1946 på Frederiksberg som datter af skoleinspektør Peder Petersen Rasmussen Bukkehave og hustru Anna Lise Hausner.

Bosat: Lyngvænget 6, 7870 Glyngøre.

Knud-Erik Luther Madsen tog realeksamen 1964 og blev derefter udlært i tømrerfaget, hvorefter han læste til ingeniør og blev færdiguddannet 1972. Han arbejdede som ingeniør i Grønland 1975-78 og har siden været ansat ved E. H. Bodilsen som bygningsingeniør.

Anne Bukkehave tog realeksamen 1963 og blev 1968 færdiguddannet som børnehavepædagog. Hun var ansat i Kongens have børnehave 1968-75. Hun fik 1980 ansættelse som børnehaveklasseleder på Dueholmskolen i Nykøbing M.

Børn: I.A.2.d.2)a)-I.A.2.d.2)b)

## I.A.2.d.2)a)           METTE BUKKEHAVE MADSEN

er født 24. maj 1975.

## I.A.2.d.2)b)           RASMUS BUKKEHAVE MADSEN

er født 23. maj 1979.

## I.A.2.d.3)           HANS LUTHER MADSEN

er født 31. december 1951 i Horsens. Han blev gift 6. marts 1976 i København med Benedicte Poirel, der er født 9. januar 1952 i Rouen i Frankrig som datter af Michel Poirel og Marie Louise Aubin.

Bosat: Østerbrogade 57G-20, 2100 København Ø.

Hans Luther Madsen er stud. mag., og Benedicte Poirel er hospitalsmedhjælper.

Børn: I.A.2.d.3)a)-I.A.2.d.3)b)

## I.A.2.d.3)a)           CAMILLA MARIE POIREL MADSEN

er født 27. september 1977 i København.

## I.A.2.d.3)b)           CHRISTOPHE NICOLAS POIREL MADSEN

er født 7. oktober 1979 i København.

## I.A.2.e.               KNUD NIELSEN

er født 16. marts 1923 i Nors. Han blev gift 9. april 1949 i Vestervig med Ane Margrethe Primdahl Nielsen, der er født 20. april 1929 i Vestervig som datter af gårdejer Niels Michael Nielsen og hustru Marie Laursen.

Bosat: Klostergade 30, 7730 Vestervig.

Knud Nielsen gik i skole i Vestervig og blev derefter udlært som kommis i Heltborg. I 1948 overtog han faderens forretning i Vestervig, som han siden har drevet. Han har i en periode været medlem af kommunalbestyrelsen, og han er formand for menighedsrådet. Han har tillige siddet i forskellige andre lokale bestyrelser og har hele sit liv interesseret sig meget for spejderarbejdet.

Ane Margrethe Primdahl Nielsen fik folkeskoleuddannelse og havde senere et ophold på Tommerup højskole. Hun har i mange år været medlem af bestyrelsen for KFUK. Hun var medstifter af spejderbevægelsen i Vestervig.

Børn: I.A.2.e.1)-I.A.2.e.5)

I.A.2.e.1) BIRGITTE PRIMDAHL NIELSEN

er født 2. marts 1950 i Vestervig. Hun er lærer og gift med tømrer Erik Laursen. Ægteparret har to børn og bor i Harboøre.

I.A.2.e.2) HELLE PRIMDAHL NIELSEN

er født 28. februar 1953 i Vestervig. Hun blev gift 21. juni 1980 i Vestervig med Svend Thorsen, der er født 22. januar 1953 i Elsø på Mors som søn af landmand Gunnar Thorsen og hustru Elfrida.

Bosat: Nautrupvej 16, Sevel, 7830 Vinderup.

Helle Primdahl Nielsen kom efter skolegangen i lære i Års købmandsforretning og virkede i ca. seks år som ekspeditrice hos Sander i Herning. Hun begyndte derefter som børnehavemedhjælper.

Svend Thorsen blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, havde et landbrugsskoleophold og købte 1976 gård i Sevel.

I.A.2.e.3) IB PRIMDAHL NIELSEN

er født 20. september 1958 i Vestervig.

I.A.2.e.4) TROELS PRIMDAHL NIELSEN

er født 18. maj 1967 i Vestervig.

I.A.2.e.5) KENNETH PRIMDAHL NIELSEN

er født 19. juni 1972 i Vestervig.

I.A.3. KIRSTINE NIELSEN

er født 18. november 1886 i Sperring, og hun døde sst. 21. april 1887 af brystbetændelse.

I.A.4. KIRSTINE CATHRINE NIELSEN

er født 9. februar 1891 i Sperring, og hun døde 20. august 1958 i Oksbøl. Hun var gift med Karl Markussen, der er født 28. november 1875 i Silkeborg, død 1945 i Oksbøl.

Bosat: Oksbøl.

Efter Kirstine Cathrine Nielsens død bragte et af de lokale blade en omtale, hvori det bl.a. hedder:

Fru Markussen, der i de senere år har været svagelig, stammede fra Thy. Ved sit giftermål med Karl Markussen, der var enkemand med flere mindreårige børn, påtog hun sig en stor opgave, som hun løste på en smuk måde. Der var mange munde at mætte, og fru Markussen tog arbejde i Sydlejren som kogerske indtil verdenskrigens udbrud --

I en nekrolog over Karl Markussen fortælles det, at han i flere år arbejdede som svend hos vognfabrikant Danielsen og Olsen i Varde. Senere drev han en kort overgang selv forretning i Henne, hvorefter han omkr. 1915 kom til Oksbøl, hvor han blev svend hos smedemester Hansen, af hvem han senere købte forretningen. Det hedder videre: Karl Markussen var dygtig i sit fag, og han havde også den glæde at se forretningen vokse fra år til år. Nu, da sygdommen meldte sig, afstod han forretningen til sin søn, Oskar Markussen, der driver den videre i samme fodspor.

Børn: I.A.4.a.-I.A.4.d.

I.A.4.a. INGER YDE NIELSEN (MARKUSSEN)

er født 12. juni 1922 i København. Hun blev gift 1. august 1943 i Oksbøl med Niels Jensen, der er født 27. marts 1920 i Sønderhå sogn som søn af landmand Martin Andreas Jensen og hustru Laura.

Bosat: Ho Bugtvej 13, 6852 Billum.

Inger Yde Nielsen (Markussen) gik i skole i Oksbøl og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun har i flere år haft arbejde på en skotøjsfabrik.

Niels Jensen gik i skole i Sønderhå og lærte snedkerfaget i Hurup. Han har i en lang årrække været formand ved et entreprenørfirma.

Børn: I.A.4.a.1)-I.A.4.a.4)

I.A.4.a.1) SONJA SOLVEJ JENSEN

er født 21. juni 1944 i Billum. Hun blev gift 27. december 1964 i Billum kirke med Niels Gregers Pedersen, der er født 5. januar 1939 i Kundby som søn af landmand Carl Toftegaard Pedersen og hustru Elna.

Bosat: Skolegade 11, 6870 Ølgod.

Sonja Solvej Jensen gik i skole i Billum og Oksbøl og sluttede med mellem-skoleeksamen, hvorefter hun blev udlært som ekspeditrice i Esbjerg og omegns brugsforening. Hun har siden været ekspeditrice i Esbjerg og Oksbøl indtil 1. oktober 1969 da ægteparret blev inspektørpar i Ølgod. Siden november 1977 har hun været kontorassistent ved forsikringsselskabet Nye danske Lloyds kontor i Ølgod. Hun er medlem af kulturudvalg og socialudvalg.

Niels Gregers Pedersen gik i skole i Kundby og Svinninge. Han forlod skolen efter tredje mellem og arbejdede en tid som landbrugsmedhjælper, hvorefter han som 18-årig kom ind til militæret som mathelev i Næstved. To år senere kom han til Oksbøllejren som konstabel. I 1969 forlod han militæret som oversergent og var derpå halinspektør ved Ølgodhallen til 1. februar 1977, da han blev pedel ved Ølgod byskole.

Børn: I.A.4.a.1)a)-I.A.4.a.1)b)

I.A.4.a.1)a) POUL GREGERS PEDERSEN

er født 9. september 1965 i Oksbøl.

I.A.4.a.1)b) SUSANNE GREGERS PEDERSEN

er født 17. maj 1968 i Oksbøl.

I.A.4.a.2) AASE KATHRINE JENSEN

er født 24. december 1946 i Billum. Hun blev gift 2. maj 1970 i Billum med Johannes Hansen Friis, der er født 7. juli 1945 i Årre som søn af landmand Kristian Friis og hustru Elna.

Bosat: Heagergård, Obbekærvej 87, 6760 Ribe.

Aase Kathrine Jensen er handelsuddannet i Årre brugsforening men har siden giftermålet været hjemmegående husmor. Johannes Hansen Friis er landbrugsuddannet og købte kort før giftermålet Heagergård.

Børn: I.A.4.a.2)a)-I.A.4.a.2)c)

I.A.4.a.2)a) ELNA FRIIS

er født 25. juli 1973 på Ribe sygehus.

I.A.4.a.2)b) MAI-BRITT FRIIS

er født 14. juli 1974 på Ribe sygehus.

I.A.4.a.2)c) STINE FRIIS

er født 12. maj 1980 på Sct. Josefs hospital i Esbjerg.

I.A.4.a.3) ERIK MORTEN JENSEN

er født 6. oktober 1948 i Billum. Han er gift og har to børn. Familien bor i Lund ved Rødvig.

I.A.4.a.4) IRENE LAURA JENSEN

er født 14. december 1952 i Billum. Hun blev gift 26. juni 1971 i Billum kirke med Helge Frank Madsen, der er født 21. februar 1947 i Haderup sogn som søn af Kristen Henry Madsen og hustru Martha Jensine Hansen.

Bosat: Holger Drachmanns Alle 3, 6700 Esbjerg.

Irene Laura Jensen bestod realeksamen og har siden haft arbejde på forskellige fabrikker, hovedsagelig på Vestfrost i Esbjerg. Helge Frank Madsen fik folkeskoleuddannelse. Han har været ved militæret i 5 1/2 år og har bl.a. været tjenestegørende ved FN-styrken på Cypern. Han arbejder som gravemester hos en entreprenør.

Børn: I.A.4.a.4)a)-I.A.4.a.4)b)

I.A.4.a.4)a) SØREN MADSEN

er født 7. april 1969 i Esbjerg.

I.A.4.a.4)b) JESPER MADSEN

er født 15. november 1973 i Esbjerg.

I.A.4.b. PETER EMIL MARKUSSEN

er født 5. juni 1924. Han døde ugift 1978 i København.

I.A.4.c. SVEND AAGE MARKUSSEN

er født 14. oktober 1926. Han er smedemester, gift med Irma og har fire børn. Familien bor i Silkeborg.

I.A.4.d. MARIE IRENE MARKUSSEN

er født 9. juli 1928 i Oksbøl. Hun blev gift 26. marts 1950 med Christen Hansen, der er født 1. februar 1921 i Dybbøl som søn af værkfører Henrik Hansen og hustru Dora.

Bosat: Ørstedsgade 125, 6400 Sønderborg.

Marie Irene Markussen er sygehjælper, og Christen Hansen er værkfører.

Børn: I.A.4.d.1)-I.A.4.d.2)

I.A.4.d.1) GITTE KARINA HANSEN

er født 28. april 1959 i Sønderborg. Hun er sygeplejeelev.

I.A.4.d.2) HENRIK MARKUS HANSEN

er født 21. oktober 1967 i Sønderborg.

I.A.5. NIELS NIELSEN

er født 17. april 1894 i Sperring i Sjørring sogn, og han døde 29. juli 1968 i Højbjerg. Han blev gift 17. september 1926 i Sdr. Bjert med Elisabeth Kirstine Jensen, der er født 29. oktober 1895 i Fjelstrup sogn, død 12. marts 1970 i Århus, datter af Jens Jensen, senere bolsmand i Binderup strand i Sdr. Bjert sogn og hustru Karen Marie Lauesen Fogdal.

Bosat: Moesgård, Højbjerg.

Niels Nielsen var landbrugsuddannet og nævnes 1926 og 28 som forvalter på Møllegård i Longelse, var sidst inspektør på Moesgård. Værnepligten aftjente han ved livgarden.

Datter: I.A.5.a.

## I.A.5.a. ANNIE INGER YDE NIELSEN

er født 4. juni 1928 i Møllegård i Longelse. Hun blev gift 24. september 1955 i Århus med Svend Erik Olsen, der er født 12. november 1929 på hovedgården Ålstrup i Landet sogn som søn af proprietær Svend Olsen og hustru Thala Margrethe.

Bosat: Ålstrup, Rødbyvej 45, 4920 Søllested.

Annie Inger Yde Nielsen tog studentereksamen fra Århus katedralskole og lærte derefter husholdning hjemme på Moesgård. I april 1949 tog hun til England og var i huset 1/2 år og begyndte så i februar 1950 som elev på statsbiblioteket i Århus, hvor hun havde ansættelse til 1955.

Svend Erik Olsen tog mellemskoleeksamen og var senere elev på Antvorskovhøjskole. Han er uddannet ved landbruget med ophold på Næsgård landbrugsskole. Han har i mange år været radioamatør og har som hobby desuden flyvning; han råder over egen godkendt flyveplads. (Børn: se supplement).

## I.A.6. ANNA KRISTINE NIELSEN

er født 14. februar 1896 i Sperring i Sjerring sogn, og hun døde 6. september 1978 i Bedsted. Hun var gift med Emil Jensen, der er født 17. september 1886 i Vesterby i Vestervig sogn, død 9. september 1971 i Bedsted, søn af landpostbud Anders Brixen Jensen og hustru Maren Kristensen.

Bosat: Grurup, senere Bedsted.

Emil Jensen blev uddannet ved landbruget, og ægteparret havde det meste af deres liv en ejendom i Grurup, som 1960 blev overtaget af sønnen Børge. De bosatte sig derefter i Snedsted. I mange år var Emil Jensen tillige mælkekusk.

Børn: I.A.6.a.-I.A.6.d.

## I.A.6.a. EVAN BRIKEN JENSEN

er født 19. november 1921 i Vestervig. Han blev gift 11. juli 1953 på Frederiksberg med Gudrun Davidsen, der er født 31. maj 1921 i Kastrup som datter af murermester Carl Hjalmar Davidsen og hustru Herta.

Bosat: Thorsvej 64, 7500 Holstebro.

Evan Brixen Jensen fik folkeskoleuddannelse, blev handelsuddannet og virkede som ekspedient. I 1947 kom han til København, hvor han var afdelingsleder i et handelsfirma i 24 1/2 år. Familien flyttede 1971 til Holstebro, hvor han havde købmandsforretning i fem år. Han arbejder nu som konsulent. Gudrun Davidsen tog mellemskoleeksamen og blev derefter uddannet som damefrisør. Hun har i ca. 20 år arbejdet som assistent.

Søn: I.A.6.a.1)



I.A.6.a.1) SVEN BRIXEN JENSEN

er født 16. maj 1956. Han blev gift 8. april 1978 i Måbjerg kirke med Hanne Borup Christiansen, der er født 23. april 1956 i Holstebro som datter af faglærer Egon Borup Christiansen og hustru Gurli.

Bosat: Viborgvej 5, 7500 Holstebro.

Sven Brixen Jensen tog realeksamen og senere handelsskoleeksamen. Han blev udlært i en fotoforretning, aftjente værnepligt ved dragonregimentet i Holstebro og vendte derefter tilbage til fotobranchen.

Hanne Borup Christiansen tog realeksamen og senere handelsskoleeksamen. Hun er uddannet som kontorassistent.

Datter: I.A.6.a.1)a)

I.A.6.a.1)a) ANNE METTE BRIXEN JENSEN

er født 27. september 1979 i Holstebro.

I.A.6.b. INGA YDE JENSEN

er født 2. februar 1923 i Vestervig. Hun blev gift 22. maj 1946 i Grurup med Svend Aage Ramsgaard, 1964 navneændring fra Jensen, der er født 22. marts 1917 i Hvidbjerg som søn af smed Kristen Jensen og hustru Kristine Marie Ramsgaard.

Bosat: Ø. Hovedgade 11, 7560 Hjerm.

Svend Aage Ramsgaard er smed.

Børn: I.A.6.b.1)-I.A.6.b.2)

I.A.6.b.1) FINN YDE RAMSGAARD

navneændring fra Jensen, er født 5. februar 1949 i Gettrup i Helligsø sogn. Han blev gift 20. august 1977 i Gimsing med Bodil Reinholdt Nielsen, der er født 8. maj 1950 i Lemvig som datter af radiotekniker Valdemar Reinholdt Nielsen og hustru Ingrid Johanne Engedal.

Bosat: Fuglebakken 25, 7600 Struer.

Finn Yde Ramsgaard blev udlært som maler i 1968. Værnepligten aftjente han ved jyske dragonregiment 1971 og ved FN-styrken på Cypern. I 1972 var han på malerskole i Odense, hvorefter han blev ansat på Struer skolehjem. Pr. 1. november 1980 blev han ansat i A/S Vision, Vejle, som fotograf. Bodil Reinholdt Nielsen er uddannet som boghandlermedhjælper. Hun har været ansat i Paul Madsens Boghandel i Struer i 10 år og har endvidere været ansat i Christrups boghandel i Odense. Hun er nu hjemmegående husmor.

Børn: I.A.6.b.1)a)-I.A.6.b.1)b)

I.A.6.b.1)a) CHRISTIAN RAMSGAARD

er født 2. februar 1978 i Holstebro.

I.A.6.b.1)b) PETER RAMSGAARD

er født 11. marts 1980 i Holstebro.

I.A.6.b.2) PREBEN YDE RAMSGAARD

Navneændring fra Jensen, er født 3. juni 1954 i Gettrup. Han blev gift 23. juni 1977 i Gimsing kirke med Anne-Marie Venø Jensen, der er født 11. juli 1952 i Struer som datter af depotformand Verner Jensen og hustru Ane Kathrine.

Bosat: Forssavej 108, 7600 Struer.

Preben Yde Ramsgaard fik 9-årig folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet som isenkræmmer. Han er ansat ved DSB i maskintjenesten og gør tjeneste som depotbetjent.

Anne-Marie Venø Jensen fik 10-årig folkeskoleuddannelse, gennemgik 1-årig barneplejeuddannelse og blev derefter uddannet som børnepædagog. Hun er ansat som børnehaveklasseleder ved Resen skole.

Søn: I.A.6.b.2)a)

I.A.6.b.2)a) JACOB VENØ RAMSGAARD

er født 26. juli 1978 i Holstebro.

I.A.6.b.2)b) STINE VENØ RAMSGAARD

er født 3. oktober 1980 i Holstebro.

I.A.6.c. PEDER BØRGE YDE JENSEN

er født 9. januar 1934 i Grurup. Han blev gift 20. maj 1961 i Bedsted med Mona Christensen, der er født 9. november 1942 i Ørum sogn i Thy som datter af arbejdsmand Evald Christensen og hustru Anna Vangsgaard.

Bosat: Grurupvej 13, Grurup, 7755 Bedsted.

Peder Børge Yde Jensen gik i skole i Grurup og blev derefter uddannet ved landbruget. I 1960 overtog han faderens ejendom, som han har udvidet ved jordtilkøb.

Mona Christensen gik i skole i Bedsted og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun driver hundekennel.

Børn: I.A.6.c.1)-I.A.6.c.4)

I.A.6.c.1) BJARNE VANGSGAARD JENSEN

er født 15. december 1961 i Grurup.

I.A.6.c.2) HANNA YDE JENSEN

er født 21. november 1963 i Grurup.

I.A.6.c.3) HENNING VANGSGAARD JENSEN

er født 19. september 1972 i Grurup.

I.A.6.c.4) JONNA YDE JENSEN

er født 27. februar 1975 i Grurup.

I.A.6.d. RUTH YDE JENSEN

er født 8. juni 1935 i Grurup. Hun blev gift 3. juni 1958 i Bedsted kirke med Folmer Kristian Madsen, der er født 27. januar 1932 på Koldby sygehus som søn af arbejdsmand Karl Kristian Madsen og hustru Sidsel Marie Kristine.

Bosat: Oddesundvej 161, Koldby, 7752 Snedsted.

Folmer Kristian Madsen er landmand.

Børn: I.A.6.d.1)-I.A.6.d.2)

I.A.6.d.1) JAN YDE MADSEN

er født 16. september 1960 i Koldby. Han er i lære som automekaniker.

I.A.6.d.2) KJELD YDE MADSEN

er født 6. december 1964 i Koldby.

I.A.7. dødfødt datter

13. januar 1899 i Sperring.

I.A.8. POULINE KRISTINE NIELSEN

er født 24. august 1901 i Sperring. Hun døde af tuberkulose som ung.

I.B. IDA CHRISTINE YDE

er født 18. september 1863 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 2. februar 1913 i Hundborg. Hun blev gift 27. april 1886 i Hundborg med Theodor Larsen, der er født 1. november 1861 på Hundborg Havreland, død 23. maj 1937 i Hundborg, søn af husmand Lars Christensen og hustru Karen Marie Christensen.

Bosat: Bakkely, Hundborg.

Ida og Theodor Larsens sønnesøn redaktør Asbjørn Yde Larsen har i Historisk Årbog for Thy og Mors og V. Hanherred 1963, side 357ff, bragt følgende skildring af livet i Bakkely:

Ikke nogen herregård

- men et familiebrug ved Hundborg gennem tre generationer

Bakkely i Hundborg er ikke nogen herregård og har aldrig været det. Reelt set end ikke en gård. Det er et husmandsbrug som tusinder af andre - en anonym ejendom i såvel erhvervspolitisk som historisk forstand. Men det betyder ikke, at dens historie er uden interesse eller perspektiv i en tid, hvor det er ved at være normen, at alt, hvad der er småt og traditionelt, forsvinder.

Det "Bakkely", der er tale om, ligger i ly af bakkerne øst for Hundborg ved vejen, som fører til Todbøl. Dets jord strækker sig over bakkerne, hvorfra udsigten med rette kan kaldes enestående. Det er alene vejrlig og synsnerve, der kan sætte grænser for udsynet. Det har aldrig været en nem ejendom at drive. Sine steder stiger terrænet, så ingen maskine formår at køre på tværs - knap nok på langs - og jorden kan være så leret, at den slår revner. Det er en ejendom, der kan gøre sin ejer kroget, hvis han glemmer at rette ryggen, for at nyde udsynet midt i arbejdsdagen.

Stedet blev udgangspunkt for min familie, da farmor og farfar - Ida Kristine Yde fra gården "Ydesminde" på den anden side af bakkerne og Theodor Larsen fra naboejendommen kaldet "Bette Ydesminde" - under protest fra pigens familie - blev gift den 27. april 1886.

Det hus, de flyttede ind i - og hvortil de måtte låne nogle hundrede kroner af en veninde til bruden - var imidlertid ikke det "Bakkely", der eksisterer idag. Det var kun et lille hus, der lå nord for den nuværende gårdsplads. I min barndom og første ungdom eksisterede huset endnu, men blev da kun anvendt som svinestald og vognhus. Og det var endda blevet udvidet nogle gange siden 1886.

Da Ida Kristine (f. 18.9.1863) og Theodor (f. 1.11.1861) rykkede ind, rummede huset såvel bolig som stald og lade. Der var lyngtørv på taget og lerstampede gulve overalt. Beboelsen bestod af et enkelt rum med åbent ildsted og røghul i taget. I stalden var der plads til en ko og et par får, og laden var ikke mange favne på nogen led. De nygifte etablerede sig med en ko og et får - og så måtte indtægterne iøvrigt bjærges ved arbejde for andre.

Jordtilliggendet var ca. 9 tønder bygsædeland (godt 3,5 ha.). Det meste af den td. sæde, der lå nærmest bag huset, lå ovenikøbet hen som "en uanvendelig brink". Her græssede fåret, mens resten af arealet blev lagt ud til græsning for koen og til korn. Det drejede sig om havre - senere blandings-sæd.

Familien voksede hurtigt - og i en periode blev der omtrent hver sommer bygget til huset. Der blev sat en kvist på, så man kunne få et sovekammer, og der blev indrettet køkken i en anden tilbygning. Alligevel forblev husrummet trangt - men hjerterummet og lysten til at danne familie var stor. Der blev

født otte levedygtige børn og opdraget ni, idet et forældreløst familiemedlem blev lagt til som fuldgyldigt barn. Han hed Thorvald Pedersen, mens de hjemmefødte fik navnene Anna, Laurits, Johannes, Elisabeth, Kristine, Jens, Dagmar og Gunnar. Der var 21 år mellem den ældste og den yngste - og på en nær forblev de alle i Thy. Thorvald som håndværker, mens resten havde arvet lysten til landbrug. Undtagelsen var Laurits, der allerede som dreng fandte kærlighed for bogen. Som 15-årig - efter svære overvejelser i hjemmet - fik han lov til at følge sin lyst. Via Holstebro og latinskolen i Viborg havnede han som 19-årig i København for at studere teologi.

Men tilbage til slutningen af 1880-erne, hvor de unge folk i "Bakkely" måtte slide, så længe solen var på himlen - Theodor ofte uden for hjemmet. I perioder var arbejdspladsen den nu udtørrede Hundborg mose, hvorfra store dele af landsdelen blev forsynet med brændsel i form af tørv - til andre tider harpede han grus for kommunen. Når han havde gjort det en hel dag - og det var længe før, der blev indført arbejdsdage på 8 timer - modtog han en dagløn på 64 øre. Men så var det også på egen kost.

Alligevel havde Theodor kræfter i behold. Han og Ida Kristine blev i hvert fald enige om, at brinken bag huset skulle gøres anvendelig til andet end fårefoder. Jord, hvor elendig og leret den end måtte være, burde ikke ligge brak. Der var imidlertid ingen, der ville stille en hest til rådighed for kultivering, men egne næver rådede de over. Med dem gravede de den knap 1 td. sæde store brink, så den blev til mark. Hest fik de først nogle år senere.

Blandt de talrige erindringer fra hjemmet, som min far, Laurits, har videregivet, vil jeg fremdrage en, som formentlig karakteriserer hverdagen og folkene i "Bakkely" omkring århundredskiftet, hvor Laurits var 12 år.

Theodor havde været kørende til Thisted for at sælge et par grise, og da han kom hjem, berettede han, at man i købstaden havde gardiner for vinduerne. Det fandt han var meget kønt, og han havde under hjemturen tænkt på, at sådan nogle skulle man også have på "Bakkely". Han foreslog, at han købte stof til gardiner, når han næste gang kom til Thisted med et par grise.

Familien fik gardiner - men ikke næste gang Theodor kom til Thisted. For som Ida Kristine sagde: "så længe vi ikke har flere skjorter til vore børn, synes jeg ikke, vi skal hænge tøj foran vinduerne".

Materielt gik det fremad for den flittige og nøjsomme familie. Men den åndelige side af tilværelsen blev ikke forsømt. Det var Grundtvigs tanker og Christen Kolds virke, der i første række optog dem. De løste sognebånd til frimenighedspræsten Morten Larsen, der boede så langt borte som i Holstebro. En gang om måneden rejste han til Hundborg for at prædike for de familier, som ikke fandt behag i den lokale sognepræsts missionske holdning. Og sammen med tre familier i sognet etablerede Ida Kristine og Theodor en friskole i Hundborg. Man ansatte en lærerinde, som boede på skift i de fire hjem og samlede børnene til undervisning i de private stuer.

I 1896 var tilslutningen blevet så stor, at man kunne bygge den første friskolebygning i Hundborg. Den lå lige op ad den nuværende bygning lige øst for byen ved landevejen mod Thisted. Man bør betænke, at det var en tid, hvor der ikke var noget, der hed offentlige tilskud til private skoler. Ville man ikke acceptere den påvirkning, som flertallet fandt rigtig, måtte man selv betale, hvad skoleundervisning måtte koste i form af lærerløn, skolebygning og materialer. Deres små midler til trods havde Ida Kristine og Theodor en overgang fire børn gående i skolen på samme tid. Det slugte en ret stor procentdel af deres sparsomme indkomst - men de følte, at den åndelige frihed var pengene værd.

Store prøvelser skortede det heller ikke på. Ida Kristine blev ramt af syg-

dom. Nyrenerne ville ikke rigtig fungere, men fra stol og seng fortsatte hun sit virke som hjemmets samlende midtpunkt. I 1910-11 byggede man en fritliggende lade vest for huset, og man planlagde at bygge nyt stuehus. Det nåede Ida Kristine dog ikke at se. I 1913 bukkede hun under for sygdommen i en alder af 49 år. Familiens venner - og det var mange - satte hende et smukt minde på Hundborg kirkegård. På stenen står bl.a.: "Tak for trofasthed - tak for dåd - altid gav du fyldig venneråd".

Inden Ida Kristine døde havde man som nævnt planlagt at bygge det stuehus, der eksisterer i dag. Det stod færdig et års tid senere. I 1914 købte Theodor også mere jord - endda to gange - henholdsvis i juni og november. Der kom også mere besætning på ejendommen. Den bestod i 1915 af en hest, fire køer, en kalv, tre grise og 10-15 høns. I marts 1918 blev der igen købt jord, hvorved "Bakkely"s tilliggende nåede op på 20 td. sæde (8 ha.).

Behovet for arbejde uden for hjemmet aftog i takt med udvidelserne hjemme, men på anden vis tog Theodor sig tid til at virke for andre, der viste ham tillid. Han var således i en årrække i bestyrelsen for husmandsforeningen, senere landboforeningen, Thisted andelsslakteri, medlem af kommissionen for statshusmandsbrug og taksator for stormskader. Han giftede sig igen, men efter få år blev han påny enkemand.

1928 blev ladebygningen udvidet mod nord, og en ny stald blev bygget til mod syd. Der blev anskaffet en hest mere, ligesom kvæg- og grisebesætningerne blev øget i takt med den økonomiske formåen.

I 1935 følte han imidlertid, at tiden var inde til at lægge op. Han solgte ejendommen til den yngste søn, Gunnar (f.11.3.1908), som havde været med i driften, fra han var færdig med skolegangen. Overtagelsessummen var 25.000 kr., og det indgik i aftalen, at Theodor skulle blive boende på ejendommen. Gunnar var året før blevet gift med Lisse Yde (f.11.8.1910) fra "Gravgaard" i Hundborg.

Den 23. maj 1937 døde Theodor Larsen, 75 år. Der var nu kun unge folk i "Bakkely", men ånden var den samme - og familien blev i løbet af nogle år til fem. De tre børn, Agnethe, Erik og Jens Theodor, fik som andre af slægten efternavnet Yde Larsen. Agnethe er gift og bosat i Ålborg, Erik er gård-ejer i Nørhå, mens Jens Theodor har overtaget fødestedet.

Inden vi beskæftiger os med "Bakkely"s nuværende status, skal det imidlertid bemærkes, at Gunnar i perioden 1935-70 moderniserede bedriften og udvidede besætningen. I 1956 byggede han til såvel stald som lade - og i 60-erne blev hestene udskiftet med en traktor. Da han i 1970 overdrog ejendommen til Jens Theodor, var der 11 køer, 11 kalve, 23 svin og ca. 100 høns. Købesummen var 125.000 kr. Jens Theodor var da 22 år og var i 1969 blevet gift med Grethe Lyng (f. 4.2.1951) fra Ydby. Tiderne havde nu skiftet så meget, at "de gamle" fandt det rigtigt at flytte fra "Bakkely", selv om det var en aftale, at Gunnar fortsat skulle lægge sit arbejde i bedriften. Gunnar og Lisse købte et af de yderste huse i Hundborg, Todbølgevej nr. 10.

Familien i "Bakkely" er igen bragt op på fem personer, hvoraf de tre yngste hedder Annette, Jan og Flemming. Også ude er besætningen forøget. I sommeren 1973 var der 18 køer, 14 kalve, 8 søer og 55 grise. Stuehuset har fået centralvarme, og i foråret 1973 blev der købt jord - 7,5 td. sæde af den for nogle år siden udtørrede Hundborg mose. Købesummen var 15.000 kr., og det samlede tilliggende er nu omkr. 11 ha. Det nye areal ligger relativt tæt på ejendommen og er velegnet til græs og korn. Endvidere er det planlagt at udbygge og modernisere stalden.

Foruden det nødvendige græs avles der idag ca. 120 tdr. byg og 900-1000 tdr. sukkerroer til foderbrug. Som nævnt er Gunnar stadig med i driften, men kornhøsten samt udkørsel af staldgødning besørger af maskinstation.

Mens Gunnar havde "Bakkely" kørte han i nogle år mælk til Hundborg mejeri, men ellers havde han kun lejlighedsvis arbejde udenfor hjemmet. Jens Theodor har derimod hidtil haft tre fulde arbejdsdage på en større gård i sognet. Det ophørte imidlertid i efteråret 1973. Udbygningen af ejendommen og de forbedrede priser på landbrugsprodukter skulle betyde, at familien kan leve af "Bakkely"s omsætning alene.

Ligesom farfar og far er Jens Theodor tilfreds med sin lod - selv om arbejdsdagen på "Bakkely" siden 1886 ikke er blevet afkortet i samme rytme som i den industrialiserede del af samfundet. Om sommeren må der regnes med en arbejdsdag på 10-14 timer, men "om vinteren kan vi klare os med 6-10 timer - så hviler vi ud", siger han. Derfor tror man på, at "Bakkely" - som talrige andre mindre landbrug - også har en fremtid.

Ida Christine Yde og Theodor Larsens børn: I.B.1.-I.B.9.

## I.B.1. ANNA KATRINE LARSEN

er født 22. januar 1887 i Hundborg, og hun døde sst. 4. juni 1955. Hun blev gift 10. juni 1913 i Hundborg med Peder Pedersen Vestergaard, der er født 24. maj 1884 i Snedsted by og sogn, død 9. november 1940 i Hundborg, søn af gårdejer Poul Vestergaard Pedersen og hustru Maren Cathrine Pedersen. Anna Katrine Larsen og Peder Vestergaard var fra giftermålet 1913 til efter 1916 husmandsfolk i Hundborg, hvorpå familien senest 1918 overtog gården Ny Råstrup i Hundborg sogn. Ægteparret var medlemmer af frimenigheden og gjorde tillige et stort arbejde for friskolen, som han i mange år var formand for.

Børn: I.B.1.a.-I.B.1.j.

## I.B.1.a. IDA VESTERGAARD

er født 28. februar 1914 i Hundborg. Hun døde ca. 8 år gammel.

## I.B.1.b. POUL VESTERGAARD

er født 25. april 1916 i Hundborg. Han blev gift 25. april 1943 i Vesløs med Inger Kirstine Kragholm, der er født 24. oktober 1919 i Vesløs som datter af gårdejer Peder Kragholm og hustru Anna Thorhauge.

Bosat: Vorupørvej 190, Hundborg, 7700 Thisted.

Poul Vestergaard har været gårdejer.

Børn: I.B.1.b.1)-I.B.1.b.5)

## I.B.1.b.1) BOE KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 24. februar 1946 i Hundborg. Han blev gift 25. april 1968 i Hundborg med Rosa Gasberg Henriksen, der er født 16. januar 1943 i Thisted som datter af Johannes Henriksen og hustru Olga.

Bosat: Råstrupvej 1, Hundborg, 7700 Thisted.

Boe Kragholm Vestergaard har været på Vrå højskole og har besøgt Bygholm landbrugsskole. Han er gårdejer. Rosa Gasberg Henriksen er fuldmægtig.

Børn: I.B.1.b.1)a)-I.B.1.b.1)b)

## I.B.1.b.1)a) POUL VESTERGAARD

er født 24. marts 1970.

## I.B.1.b.1)b) ULLA VESTERGAARD

er født 1. juli 1975.



I.B.1.b.2) LONE KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 17. august 1947 i Hundborg. Hun er journalist.

Bosat: Mågevej 18, 7700 Thisted.

I.B.1.b.3) DORTE KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 15. juli 1953 i Hundborg. Hun blev gift 6. marts 1976 i Hundborg med Alfred Lundgaard, der er født 17. april 1940 i Lemvig som søn af rutebilchauffør Kristian Lundgaard og hustru Kirstine Marie.

Bosat: Vangsgade 23, 6870 Ølgod.

Dorte Kragholm Vestergaard gik i Hundborg friskole og tjente derefter 1/2 år som husassistent, hvorefter hun tog 8-9 og 10. klasse på Morsø ungdomsskole. Hun fortsatte hos forstanderen som ung pige og arbejdede derefter et år i huset hos sangerinden Birgitte Grimstad. Hun havde derefter et ophold på Vestbirk højskole og gennemgik derpå voksen pædagogisk grundkursus. Efter et ophold på gymnastikhøjskolen i Viborg blev hun ansat som lærer på Ølgod ungdomsskole med gymnastik som hovedfag.

Alfred Lundgaard fik folkeskoleuddannelse og blev derefter udlært som snedker.

Datter: I.B.1.b.3)a)

I.B.1.b.3)a) LINE KRAGHOLM LUNDGAARD

er født 1. september 1977 i Ølgod.

I.B.1.b.4) BOLETTE KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 9. november 1956 i Hundborg. Hun er køkkenleder.

Bosat: Kjeld Langes Gade 6, 1367 København K.

Datter: I.B.1.b.4)a)

I.B.1.b.4)a) EVA KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 1. november 1979 i København.

I.B.1.b.5) ANNA KRAGHOLM VESTERGAARD

er født 8. juli 1962 i Hundborg.

I.B.1.c. FOLMER VESTERGAARD

er født 7. september 1918 i Hundborg. Han blev gift 26. november 1944 i Hundborg med Karen Rasksen, der er født 18. december 1920 i Lunde ved Varde som datter af skræddermester Thorvald Rasksen og hustru Dagmar Kusk Christensen.

Bosat: Hovedgaden 28, 7752 Snedsted.

Folmer Vestergaard gik i Hundborg friskole og blev derefter udlært som kommis og fortsatte i samme forretning i 11 år. Han var derpå en tid i brugsen i Ø. Jølby. I 1946 etablerede han forretning i Snedsted. Han er formand for idrætsforeningen, og han har i flere år været medlem af bestyrelsen for købmandsforeningen.

Karen Rasksen gik i skole i Lunde og blev derefter uddannet ved husgerning. Hun er medhjælpende hustru.

Børn: I.B.1.c.1)-I.B.1.c.2)

I.B.1.c.1) LISBET VESTERGAARD

er født 1. marts 1946 i Hundborg. Hun blev gift 1. maj 1971 i Snedsted med Hans Michael Norre Barslev, der er født 17. maj 1945 i Uglev som søn af skrædder Kristian Barslev og hustru Kathrine.

Bosat: Engparken 53, Tvis, 7500 Holstebro.

Lisbet Vestergaard tog realeksamen fra Thisted borgerskole og nysproglig studentereksamen fra Thisted gymnasium 1966. Hun tjente en tid som husassistent og blev derefter optaget på Skive seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1970. Hun var 1970-71 ansat på Sædding skole og har siden været ansat ved Sønderlandsskolen i Holstebro.

Hans Michael Norre Barslev gik i skole i Odby og blev derefter købmandsuddannet. Værnepligten aftjente han i Karup. I fire år virkede han som salgschauffør og blev derefter repræsentant, siden 1975 for Agro-Kemi, Glostrup.

Børn: I.B.1.c.1)a)-I.B.1.c.1)c)

I.B.1.c.1)a) ANETTE BARSLEV

er født 24. oktober 1971 i Holstebro.

I.B.1.c.1)b) CHARLOTTE BARSLEV

er født 27. august 1974 i Holstebro.

I.B.1.c.1)c) MARIANNE BARSLEV

er født 26. februar 1979 i Holstebro.

I.B.1.c.2) ANNA VESTERGAARD

er født 24. maj 1950 i Snedsted. Hun blev gift 8. juni 1974 i Snedsted med Poul Siig Hansen, der er født 16. februar 1951 i Thisted som søn af grosserer Holger Hansen og hustru Laura Jepsen.

Bosat: Ranunkelvej 12, Godthåb, 9230 Svenstrup J.

Anna Vestergaard er bankassistent, og Poul Siig Hansen er bankfuldmægtig.

Børn: I.B.1.c.2)a)-I.B.1.c.2)b)

I.B.1.c.2)a)           METTE HANSEN

er født 6. september 1975 i Ålborg.

I.B.1.c.2)b)           SØREN SIIG HANSEN

er født 2. januar 1979 i Ålborg.

I.B.1.d.               MARY VESTERGAARD

er født 16. august 1919 i Hundborg. Hun blev gift 19. august 1941 i Hundborg med Niels Holm Bangsgaard, der er født 27. september 1909 i Hundborg, død 23. marts 1980 i Hurup, søn af gårdejer Peder Chr. Bangsgaard og hustru Karen Marie Holm.

Bosat: Refs Vestergård, Ny Refsvej 68, 7760 Hurup.

Mary Vestergaard gik i Hundborg friskole og lærte derefter husgerning hjemme indtil giftermålet.

Niels Holm Bangsgaard tog realeksamen i Hurup og lærte derefter landbrug hjemme. I 1941 købte han Refs Vestergård, som han drev til sin død. Han var i 30 år medlem af bestyrelsen for konservativ vælgerforening.

Børn: I.B.1.d.1)-I.B.1.d.5)

I.B.1.d.1)           JENS JØRGEN BANGSGAARD

er født 22. marts 1942 i Hurup. Han er lærer, gift med Bodil og har fire børn. Familien bor i Osted ved Roskilde. (Se supplement).

I.B.1.d.2)           BENTE HOLM BANGSGAARD

er født 25. september 1946 i Hurup. Hun er lærer og gift med Holger H. Hansen. Ægteparret har et barn og bor i Lejre.

I.B.1.d.3)           MOGENS HOLM BANGSGAARD

er født 26. august 1951 i Hurup.

Bosat: Refs Vestergård, Ny Refsvej 68, 7760 Hurup.

Mogens Holm Bangsgaard tog studentereksamen i Thisted 1971 og tog dyrlægeeksamen 1977. Han er dyrlægeassistent i Hurup og driver samtidig sammen med moderen Refs Vestergård.

I.B.1.d.4)           GERTRUD HOLM BANGSGAARD

er født 11. juni 1957 i Hurup. Hun tog realeksamen fra Hurup skole 1974 og HF-eksamen fra Thisted gymnasium 1976. Efter et ophold på gymnastikhøjskolen i Viborg tjente hun et år som husassistent, var et år på kontor og i reception på Morup mølle kro og arbejdede derefter en tid som ufaglært sygehjælper, hvorefter hun i september 1979 begyndte som sygeplejeelev ved Thisted sygeplejeskole.

I.B.1.d.5) ERIK HOLM BANGSGAARD

er født 10. april 1961 i Hurup.

I.B.1.e. VALBORG VESTERGAARD

er født 9. marts 1921 i Hundborg. Hun blev gift 12. marts 1971 i Hurup med Johannes Christensen, der er født 23. november 1922 i Vestervig som søn af gårdejer Jens Møller Christensen og hustru Johanne Nørgaard.

Bosat: Rønne Alle 6, 7760 Hurup.

Valborg Vestergaard gik i Hundborg friskole og havde senere et ophold på Vallekilde højskole. Hun arbejdede som telefonist, indtil centralen blev nedlagt.

Johannes Christensen gik i skole i Sejersminde og var derefter beskæftiget nogle år ved landbruget, hvorefter han begyndte som chauffør.

Søn: I.B.1.e.1)

I.B.1.e.1) PER VESTERGAARD

navneændring fra Nielsen, er født 23. februar 1949 i Vestervig. Han blev gift 7. marts 1970 i Vestervig med Solveig Rose Sørensen, der er født 29. maj 1951 i Hvidbjerg på Thyholm som datter af landmand Søren Rose Sørensen og hustru Ida.

Bosat: Solbakken 33, 8450 Hammel.

Per Vestergaard tog realeksamen 1966 og blev derefter handelsuddannet i manufakturbranchen. I 1973 blev han indretningsarkitekt fra Frederiksberg tekniske skole. Han fik derefter ansættelse i Dansk Textil Unions konsulenttjeneste og har gennemgået efteruddannelse ved Retailers Management Seminar i Ohio i USA, og havde derpå et studieophold i London, Paris og Düsseldorf. I 1978 kom han til Jylland for at medvirke i opbygningen af konsulenttjenestens Århus-afdeling.

Solveig Rose Sørensen fik 9-årig folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet som teknisk tegner i Hurup. Hun afsluttede uddannelsen i København og havde bl.a. ansættelse ved Hovedstadsrådet.

Børn: I.B.1.e.1)a)-I.B.1.c.1)c)

I.B.1.e.1)a) SANNE ROSE VESTERGAARD

er født 13. november 1971 på Frederiksberg.

I.B.1.e.1)b) RASMUS ROSE VESTERGAARD

er født 30. maj 1974 i København.

I.B.1.e.1)c) N.N. ROSE VESTERGAARD

er født 26. september 1980 på fødselsanstalten i Århus.

I.B.1.f. RIGMOR VESTERGAARD

er født 24. september 1922 på Ny Råstrup, og hun døde sst. 2. marts 1923.

I.B.1.g. THYRA VESTERGAARD

er født 22. august 1924 på Ny Råstrup. Hun er gift med gartner Helge Sanke. Ægteparret har to børn og bor i Karlslunde.

I.B.1.h. KAREN VESTERGAARD

er født 2. september 1926 på Ny Råstrup, og hun døde 20. december 1979. Hun var epileptiker og boede på Ny Råstrup.

I.B.1.j. TORKILD VESTERGAARD

er født 7. januar 1930 i Hundborg. Han blev gift 2. april 1953 i Hundborg kirke med Gerda Yde Enevoldsen, der er født 15. november 1926 i Hundborg som datter af gårdejer Holger Enevoldsen og hustru Ragnhild Ingeborg Yde.

Bosat: Kokkedal, Snejstrupvej 10, 7700 Thisted.

Torkild Vestergaard gik i Hundborg friskole og blev derefter uddannet ved landbruget. I 1953 købte han Kokkedal, som han har ombygget og moderniseret. Han har været medlem af bestyrelsen samt formand for mejeriet i Hundborg m.m.

Gerda Yde Enevoldsen fik folkeskoleuddannelse og havde senere et ophold på Uldum højskole. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet.

## I.B.2. LAURITS KRISTIAN LARSEN

er født 11. marts 1888 i Hundborg sogn, død 25. marts 1931 i Sankt Andreas sogn i København. Han blev gift 8. marts 1925 i Garnisons sogn i København med Astrid Møllmann Jensen, der er født 19. april 1895 i Sct. Johannes sogn i København som datter af arbejdsmand Eggert Kristian Theodor Jensen og hustru Antoinette Elisabeth Møllmann.

Bosat: København.

Laurits havde helt fra drengsårene lyst til at studere, men der kunne ikke gøres forskel på den store søskendeflok, hvorfor han blev sat i gartnerlære efter afgang fra Hundborg friskole i 1902. Året efter kom et barnløst ægtepar af familien (vist nok en farbror) på besøg helt fra Amerika. De fik lyst til at tage Laurits med retur, og han var parat til at emigrere, blot han måtte få lov til at studere. Han blev imidlertid hjemme, for som Ida Kristine og Theodor sagde: "Kan det ikke være anderledes, så skal Laurits studere i Danmark". Han blev sendt til Holstebro, hvor han boede hos frime-nighedspræsten Morten Larsen for at få stabiliseret den boglige viden så meget, at han kunne optages på Latinskolen i Viborg - hvorfra han blev student i 1907. Laurits blev derpå indskrevet på Københavns universitet for at studere teologi - men studierne blev aldrig fuldført. Dels var han ikke stærk af helbred, dels blev han optaget af for mange ting i det nye miljø - dels kom der tvivl i hans sind. Økonomien var selvsagt også dårlig, hvorfor han i lange perioder måtte arbejde som bl.a. korrekturlæser på dagblade om natten. Omkring den 1. verdenskrigs udbrud fik han kontakt med national-økonomen, professor, dr. polit. Lauritz V. Birch og gennem en del år var han dennes sekretær. Han udførte bl.a. et stort arbejde i forbindelse med L. V. Birchs værk "Den økonomiske Virksomhed". Senere skrev han bl.a. kirkelige artikler til Berlingske Tidende. Lysten til at afslutte det teologiske studium genopstod - og blev han præst, skulle det være i Thy. Sygdom satte imidlertid punktum for hans liv den 25. marts 1931.

Da Astrid og Laurits traf hinanden, var hun husassistent. Bøger havde aldrig spillet nogen rolle i hendes tilværelse, hvorfor hun nærmest blev bange, da hun første gang i Laurits lejlighed så hans private bibliotek omfattende mere end 3000 bind. Han formåede dog at berolige hende - og den 8. marts 1925 blev de viet af en af Laurits venner, sognepræst Olfert Ricard. Efter Laurits død sørgede en anden af hans venner for, at hun fik arbejde ved postvæsenet, og hun var beskæftiget på Købmagergades Postgård, til hun blev pensionist i 1957. Ved denne bogs udgivelse er hun 85 år - og endnu forholdsvis rask og rørig. (A.Y.L.).

Børn: I.B.2.a.-I.B.2.b.

## I.B.2.a. AKSEL YDE LARSEN

er født 21. januar 1926 i København. Han døde i 1935.

## I.B.2.b. ASBJØRN YDE LARSEN

er født 3. april 1928 i Grøndals sogn i København. Han blev gift på Frederiksberg Rådhus den 29. april 1961 med Agnethe Linde Sømberg, der er født 13. januar 1929 i Frederiksholms sogn i København som datter af typograf Emil Linde Sømberg og hustru Ingeborg Anna Mary.

Bosat: Emanuel Olsens Vej 11, 2000 København F.

Asbjørn Yde Larsen tog mellemskoleeksamen og var derefter elev på Akademiet for fri og merkantil kunst. Han begyndte som journalistelev på Korsør Avis 1951 og afsluttede uddannelsen på Amts-Bladet i Holstebro 1953. Ansat ved Sjællands-Posten, Slagelse, 1955 - samme år på Journalistkursus ved Århus universitet. Han var ansat som litteratur- og teateranmelder ved den socialdemokratiske provinspresses redaktion i København 1957-66. I 1966 blev han ansat i Danmarks Radio, TV-Aktualitetsafdelingen - først som indlandsredaktør på TV-avisen og fra 1968 som TVAs planredaktør. Siden 1970 medlem af Danmarks Radios programredaktion for TV. Formand for TVAs medarbejderforening fra dens oprettelse i 1978. Bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Kunstforening siden 1965. Købte i 1962 ejendommen Kærgårdsvej 1, Nørhå, 7752 Snedsted, Thy (som feriebolig), og købte 1980 ejendommen på Frederiksberg. Agnete Linde Sømberg blev student fra Christianshavns Gymnasium 1948. Hun var derefter laboratorieassistent ved Statens seruminstitut 1949-53, derpå på Rigshospitalet indtil 1957. Hun begyndte læreruddannelse ved Københavns aftenseminarium 1956 - og underviste fra 1957 på Godhåbs Privatskole. I 1961 blev hun ansat som lærer ved Københavns kommunale skolevæsen - overlærer siden 1970.

Søn: I.B.2.b.1)

I.B.2.b.1)                   MORTEN YDE LARSEN

er født 6. november 1964 på Frederiksberg. Han er gymnasieelev.

## I.B.3. JOHANNES LARSEN

er født 17. maj 1890 i Hundborg, og han døde sst. 1976. Han blev gift 1. oktober 1912 i Lyngs med Jensine Petrine Sørensen, der er født 1. januar 1893 i Torp i Lyngs sogn, død 1921 i Hundborg, datter af husmand Mads Lund Sørensen og hustru Kristine Jensine Mogensen. Efter Jensine Petrine Sørensens død giftede Johannes Larsen sig anden gang med Signe Andrea Fousing, der var friskolelærer i Hundborg. Hun var født 12. februar 1895 i Stauning.

Bosat: Thisted.

Johannes Larsen gik i skole i Hundborg og lærte derefter smedefaget. Han gik imidlertid over til landbruget og købte ejendommen Nørfelddt i Hundborg, som han drev til hustruens død, hvorefter han forpagtede "Sjørringvold" afholdshotel, hvor han var i to år. Derefter forpagtede han Søndergård i Sjørring og havde denne i ca. tre år, og derefter virkede han resten af sit liv som slagteriarbejder i Thisted.

Børn: I.B.3.a.-I.B.3.d.

## I.B.3.a. THEODOR YDE LARSEN

er født 23. juli 1913 i Heltborg. Han blev gift 26. december 1941 i Vrinners i Rolsø sogn med Ethel Rigmor Ibsen, der er født 6. marts 1920 i Agri som datter af forpagter Niels Peter Sørensen Ibsen og hustru Sofie Johanne Sørensen.

Bosat: Skodsborgvej 302, 2850 Nærum.

Theodor Yde Larsen virkede i 11 år som maskinfører i brunkulslejerne og var derefter beskæftiget i bygningsindustrien i København indtil pensionsalderen.

Børn: I.B.3.a.1)-I.B.3.a.2)

## I.B.3.a.1) BENT YDE LARSEN

er født 5. april 1942 i Sdr. Felding. Han blev gift 30. april 1966 i Nærum med Inge Larsen, der er født 16. april 1943 i Nærum som datter af tømrer Laurits Christian Larsen og hustru Ella.

Bosat: Dalbovej 3, 3450 Allerød.

Bent Yde Larsen afsluttede skolegangen med realeksamen i Nærumgårdsskolen 1959 og kom derefter i lære som elektronikmekaniker hos Brüel & Kjør i Nærum og blev udlært 1963. Han aftjente værnepligten ved søværnet 1964-65 og hjemsendtes som korporal. Han var på DTH som tekniker 1965-66 og blev 1967-68 uddannet til svagstrømskonstruktør på Frederiksberg tekniske skole. Han var ansat i udviklingsafdelingen på Brüel & Kjør 1969-71 og var derefter leder af produktionen i elektronikfirmaet Logik 1972-73 og har siden drevet selvstændig virksomhed i radio og TV-branchen.

Børn: I.B.3.a.1)a)-I.B.3.a.1)b)



I.B.3.a.1)a) LARS YDE LARSEN

er født 17. maj 1967 i Virum.

I.B.3.a.1)b) JAN YDE LARSEN

er født 17. juni 1970 i Virum.

I.B.3.a.2) LISE LOTTE YDE LARSEN

er født 13. juli 1959 i Nærum. Samlever: Willy Lyng Larsen, født 15. april 1957 i Helligkørs sogn i København, søn af hyrevognschauffør Olaf Lyng Larsen og hustru Else Marie.

Bosat: Holtegade 14, 2200 København N.

Lise Lotte Yde Larsen har i nogle år arbejdet på vuggestue som vikar. Willy Lyng Larsen er oprindelig forretningsuddannet men begyndte derefter som truckfører.

Datter: I.B.3.a.2)a)

I.B.3.a.2)a) JULIE SANDRA YDE LARSEN

er født 3. maj 1980 i København.

I.B.3.b. AAGE BOUTRUP LARSEN

er født 9. april 1917 i Hundborg, og han døde 4. september 1975 sst. Han blev gift 8. oktober 1950 i Hundborg med Birgit Sunesen, der er født 31. maj 1930 i Nors.

Bosat: Dunhammervej 2, Hundborg, 7700 Thisted.

Aage Boutrup Larsen var landmand.

Søn: I.B.3.b.1)

I.B.3.b.1) CARSTEN BOUTRUP LARSEN

er født 19. august 1953 i Hundborg. Han er pensionist.

I.B.3.c. IDA KRISTINE YDE LARSEN

er født 26. december 1919 i Nørfeld i Hundborg sogn. Hun blev gift 11. december 1942 i Thisted med Erik Wagner Hansen, der er født 11. februar 1910 i Thisted, død sst. 19. maj 1972, søn af lokomotivfører Frederik Hygum Hansen og hustru Dorthea Wagner.

Bosat: Møllevej 32, 7700 Thisted.

Ida Kristine Yde Larsen gik i skole i Sjørring og Thisted. Efter giftermålet var hun medhjælpende hustru men blev senere uddannet til beskæftigelsesvejleder og fik ansættelse ved Thisted kommune.

Erik Wagner Hansen gik i skole i Thisted. Han blev udlært som elektriker og tog senere installatøreksamen. I 1945 startede han egen forretning i Thisted og drev denne virksomhed til sin død. Han var meget aktiv indenfor atletik og har modtaget mange præmier. Han var med i ledelsen for TIK og var med ved oprettelsen af stadion i Thisted.

Børn: I.B.3.c.1)-I.B.3.c.2)

I.B.3.c.1) LENE HANSEN

er født 15. marts 1946 i Gern. Hun blev gift 27. september 1969 i Thisted med Ole Stage, der er født 19. december 1946 i Thisted som søn af renseri-ejer Verner Henriksen Stage og hustru Gerda.

Bosat: Grigsvej 27, 7500 Holstebro.

Lene Hansen tog realeksamen fra Thisted borgerskole 1964. Hun deltog i kursus på husholdningsskolen i Struer og var derefter i praktik i huset, hvorefter hun læste på børnehaveseminariet i Århus 1966-68. Hun har haft ansættelse som børnehavepædagog og har også arbejdet i børnehaveklasse. Hun har været ivrig spejder og er nu med i Sct. Georgsgildet i Holstebro. Ole Stage, der ved giftermålet 1969 fik navneændring fra Hansen, tog realeksamen fra Thisted borgerskole 1964 og blev derefter uddannet i manufakturbranchen. Værnepligten aftjente han ved Jydske dragon regiment i Holstebro 1968-69. Han fortsatte indenfor sit fag og blev 1975 disponent i Holstebro. I 1978 blev han merkonom i butiksledelse. Pr. 1. august 1980 fik han ansættelse som assurandør i Baltica. Han har været aktiv spejder i en årrække og er medlem af Sct. Georgsgildet i Holstebro.

Børn: I.B.3.c.1)a)-I.B.3.c.1)b)

I.B.3.c.1)a) PERNILLE STAGE

er født 14. september 1972 i Horsens.

I.B.3.c.1)b) SUZANNA STAGE

er født 28. juli 1976 i Holstebro.

I.B.3.c.2) BENTHE WAGNER HANSEN

er født 2. marts 1952 i Thisted. Hun blev gift 14. juni 1980 i Thisted med Per Sandal, der er født 7. juni 1950, søn af købmand Ejgil Sandal og hustru Margrethe, Thisted.

Bosat: Bavnevej 10, 7700 Thisted.

Benthe Wagner Hansen tog realeksamen i Thisted. Hun er uddannet som børnehavepædagog og har ansættelse på Østre skole i Thisted. Per Sandal tog realeksamen i Thisted og blev derefter uddannet som skibstømmer. Han er medejer af Thisted skibsværft.

Søn: I.B.3.c.2)a)

I.B.3.c.2)a)            THOMAS WAGNER SANDAL

er født 28. november 1977 i Thisted.

I.B.3.d.                HERDIS AGNETHE LARSEN

er født 14. februar 1923 i Hundborg. Hun er gift med Kaj Ellegaard Christensen, der er landmand. Familien har fem børn og bor i Næstved.

## I.B.4. ELISABETH LARSEN

er født 11. november 1892 i Hundborg. Hun blev gift første gang 7. juli 1914 i Hundborg med Peder Madsen Pedersen Vestergaard, der er født 1. juni 1875 i Snedsted by og sogn, død sst. 9. april 1918, søn af gårdejer Poul Vestergaard Pedersen og hustru Maren Cathrine Pedersen (Elisabeth Larsens mand var altså bror til hendes søster Anna Katrines mand, se I.B.1.). - Elisabeth Larsen blev gift anden gang 10. oktober 1922 i Snedsted med Peder Kristian Clemensen, 11. september 1947 navneændring fra Pedersen, der er født 25. marts 1887 på Øland mark i Haring sogn som søn af husmand Jens Peder Klemmensen og hustru Maren Nikolajsen.

Peder Madsen Pedersen Vestergaard var gårdmand og lægdsmand i Snedsted, og denne gård overtog hendes anden mand ved giftermålet; var senere gårdejer i Refs pr. Hurup-Visby. Han afhændede gården ca. 1955 og købte hus i Hurup.

Børn: I.B.4.a.-I.B.4.f.

## I.B.4.a. KATHRINE VESTERGAARD

er født 26. april 1915 i Snedsted. Hun blev gift 28. december 1940 i Hurup kirke med Gotfred Gustav Nielsen-Refs, 1945 navneændring fra Nielsen, der er født 27. oktober 1914 i Refs, Hurup sogn, søn af arbejdsmand Anthon Nielsen og hustru Elna Olsson.

Bosat: Vibevej 22, 7760 Hurup.

Gotfred Gustav Nielsen-Refs er maler og forfatter.

Børn: I.B.4.a.1)-I.B.4.a.3)

## I.B.4.a.1) TOVE DAHLGAARD NIELSEN-REFS

er født 10. februar 1942. Hun er gift med Jørgen Brøns Lebahn. Ægteparret er læreruddannet.

Bosat: Allershvile 5, 7760 Hurup.

## I.B.4.a.2) WALTHER DAHLGAARD NIELSEN-REFS

er født 17. oktober 1944 i Sct. Jørgensbjerg sogn ved Roskilde. Han blev gift 8. februar 1975 i Vor Frue kirke i Århus med Jytte Weibel, der er født 15. maj 1946 i Århus domsogn som datter af slagtermester Anton Christian Thybo Weibel og hustru Vera Johanne Elvekjær.

Bosat: Skovvangsvej 240, 8200 Århus N.

Walther Dahlgaard Nielsen-Refs tog realeksamen fra Hurup realskole og studentereksamen fra Thisted gymnasium 1964, hvorefter han var på Vardeegnens ungdomsskole en vinter. Han har undervist på Marselisborg gymnasium i tre år. I april 1976 blev han teologisk kandidat fra Århus universitet. I marts 1977 fik han ansættelse som præst ved Sct. Johannes kirke i Århus. Jytte Weibel tog studentereksamen fra Marselisborg gymnasium 1966, blev cand. phil. fra Århus universitet og ansattes 1972 som adjunkt ved Marselisborg gymnasium. Hun blev cand. mag. 1980.

Børn: I.B.4.a.2)a)-I.B.4.a.2)b) i et tidligere ægteskab  
I.B.4.a.2)c)-I.B.4.c.2)d) i ægteskabet med J. Weibel.

I.B.4.a.2)a) EVA NIELSEN-REFS

er født 23. april 1969 i Århus.

I.B.4.a.2)b) SIGNE NIELSEN-REFS

er født 10. april 1972 i Århus.

I.B.4.a.2)c) KASPER WEIBEL NIELSEN-REFS

er født 31. juli 1972 i Århus.

I.B.4.a.2)d) KRISTOFFER WEIBEL NIELSEN-REFS

er født 24. august 1975 i Århus.

I.B.4.a.3) IRIS ANNETTE NIELSEN-REFS

er født 4. april 1947. Hun er gift med Knud Møller Madsen. Ægteparret er læreruddannet.

Bosat: Stengårdsvej 10, 7760 Hurup.

I.B.4.b. POUL GERHARDT VESTERGAARD

er født 15. november 1916 i Snedsted.

Bosat: Refs, 7760 Hurup.

Poul Gerhardt Vestergaard er gårdejer.

I.B.4.c. HELGE CLEMENSEN

11. september 1947 navneændring fra Klemmensen Pedersen, er født 18. oktober 1924 i Snedsted. Han blev gift 7. juni 1955 i Visby kirke med Ingrid Helga Wulf, der er født 15. oktober 1928 i Rendsburg i Tyskland som datter af Claus Wulf og hustru Gerda.

Bosat: Doveroddevej 6, Dover, 7760 Hurup.

Helge Clemensen gik i skole i Hurup og havde et ophold på Salling ungdomsskole. Han lærte tømrerfaget i Hurup og var på Vindinge håndværkerskole. I 1956 etablerede han egen virksomhed som tømrermester i Dover gamle skole, som han totalt har moderniseret. Han har været medlem af bestyrelsen for venstrevælgerforeningen samt medlem af bestyrelsen for skytteforeningen. Ingrid Helga Wulf gik i skole i Rendsburg og påbegyndte gymnasieuddannelse, som hun imidlertid måtte afbryde på grund af krigen. Senere blev hun husholdningselev på en gård. Hun var på husholdningsskole i Kolding og havde også et ophold på Rødding højskole. Hun blev uddannet på Vejle småbørnsseminarium og underviser på skolen i Boddum. Hun er medlem af bestyrelsen for Røde kors samt medlem af bestyrelsen for børnehaven m.m.

Børn: I.B.4.c.1)-I.B.4.c.2)

I.B.4.c.1)           BODIL WULF CLEMENSEN

er født 22. december 1955 i Dover i Ydby sogn. Hun blev gift i maj 1976 med Freddy Fomsgaard Larsen, der er født 26. september 1954 i Flarup, Ydby sogn, som søn af landmand P. Christian Larsen og hustru Gudrun.

Bosat: Bakkegårdsvej 3, Ydby, 7760 Hurup.

Bodil Wulf Clemensen tog realeksamen fra Hurup skole 1972 og studentereksamen fra Thisted gymnasium 1975. Hun blev optaget på Nr. Nissum seminarium og dimitteredes 1980.

Freddy Fomsgaard Larsen blev udlært som tømrer 1974 og aftjente derefter værnepligten i Randers. Han arbejdede derefter et par år som tømrer, hvorefter han begyndte som vinduesmontør for et firma i Struer.

I.B.4.c.2)           CLAUS WULF CLEMENSEN

er født 11. november 1957 i Dover.

I.B.4.d.            MAREN KRISTINE CLEMENSEN

1947 navneændring fra Klemmensen Pedersen, er født 30. marts 1926 i Snedsted. Hun blev gift 21. maj 1950 i Visby med Peder Chr. Madsen, der er født 12. november 1924 i Skyum som søn af arbejdsmand Karl Madsen og hustru Marie.

Bosat: Landevejen 63, Heltborg, 7760 Hurup.

Maren Kristine Clemensen gik i skole i Hurup og havde sommeren 1946 et ophold på Danebod højskole. Hun havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet. Hun arbejder på vandrerhjemmet i Visby. Peder Chr. Madsen gik i skole i Heltborg og blev derefter uddannet ved landbruget i forskellige pladser. I 1950 købte han en ejendom i Astrup ved Vestervig og drev denne til 1962. Han har i en snes år været ansat ved DLG i Hurup, hvor han er lagerforvalter.

Børn: I.B.4.d.1)-I.B.4.d.2)

I.B.4.d.1)           MARIE ELISABETH MADSEN

er født 7. maj 1951 i Astrup. Hun blev gift 21. marts 1970 i Visby kirke med Carsten Floutrup, der er født 29. november 1948 i Ydby som søn af slagtermester Jens Adolf Floutrup og hustru Anna Sørensen.

Bosat: Præstbrovej 163, 7950 Erslev.

Marie Elisabeth Madsen gik i skole i Astrup og Heltborg samt Hurup, hvor hun bestod realeksamen. Indtil giftermålet havde hun ansættelse på et plejehjem i Vestervig. Hun er medhjælpende hustru. Carsten Floutrup gik i skole i Snedsted og lærte slagterfaget i Hurup. Værnepligten aftjente han i Vorup 1970. I 1972 købte han slagterforretningen i Erslev. Han er medlem af bestyrelsen for slagtermesterforeningen.

Børn: I.B.4.d.1)a)-I.B.4.d.1)b)

I.B.4.d.1)a) HENRIK FLOUTRUP

er født 3. august 1970 i Heltborg.

I.B.4.d.1)b) SUSANNE FLOUTRUP

er født 6. oktober 1973 i Erslev.

I.B.4.d.2) KARL KRISTIAN MADSEN

er født 13. juli 1955 i Vestervig.

Bosat: Ydbyvej 112, Gettrup, 7760 Hurup.

Karl Kristian Madsen fik folkeskoleuddannelse i Heltborg og var derefter elev på Gudenådalens ungdomsskole. Han kom derefter i smedelære i Hurup. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Thisted. Han arbejder som smed på Ydby teglværk.

I.B.4.e. ELLEN CLEMENSEN

1947 navneændring fra Klemmensen Pedersen, er født 16. april 1928 i Snedsted. Hun blev gift 12. juli 1949 i Visby kirke med Aksel Møller Lyhne, der er født 4. februar 1926 i Snedsted som søn af Peder Marinus Lyhne og hustru Mariane Møller.

Bosat: Bautavej 13, Sjørring, 7700 Thisted.

Ellen Clemensen gik i skole i Hurup og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun er senere begyndt som hjemmehjælper.

Aksel Møller Lyhne gik i skole i Snedsted. Han blev udlært som smed og købte 1949 smedeværksted i Hundborg, hvor han drev forretning til 1979. Han er ansat som værkfører på Teutonia industri i Thisted. Han har været medlem af bestyrelsen for Thisted og omegns smedemesterforening samt medlem af bestyrelsen for Thy højspændingsværk og mangeårigt medlem af bestyrelsen for Hundborg varmeværk.

Børn: I.B.4.e.1)-I.B.4.e.5)

I.B.4.e.1) PETER LYHNE

er født 21. april 1950 i Hundborg. Han er kommunalarbejder.

I.B.4.e.2) POUL LYHNE

er født 19. august 1951 i Hundborg. Han er ingeniør.

I.B.4.e.3) ANDERS LYHNE

er født 27. december 1953 i Hundborg. Han er smedesvend.

I.B.4.e.4) HENRIK LYHNE

er født 1. februar 1959 i Hundborg. Han er lagerekspedient.

I.B.4.e.5) ELSE LYHNE

er født 14. maj 1963 i Hundborg.

I.B.4.f. JENS THEODOR CLEMENSEN

1947 navneændring fra Klemmensen Pedersen, er født 8. september 1931 i Refs. Han blev gift 1. juni 1957 i Thorum med Bengta Solvej Drejer, der er født 23. juli 1934 på Agerø som datter af gårdejer Søren Drejer og hustru Elvine Jeppesen.

Bosat: Feldingbjergvej 6, Nr. Feldingbjerg, 7850 Stoholm.

Jens Theodor Clemensen fik folkeskoleuddannelse og var senere på Ollerup gymnastikhøjskole. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1957 gården i Nr. Feldingbjerg, som han har ombygget og moderniseret. Værnepligten aftjente han i Frøslev 1952. Han interesserer sig meget for arbejdet indenfor FDF, som han har været formand for. Bengta Solvej Drejer gik i skole i Thorum og var elev på Jebjerg ungdomsskole. Senere havde hun et ophold på Engelsholm højskole og besøgte tillige Snoghøj gymnastikhøjskole.

Børn: I.B.4.f.1)-I.B.4.f.2)

I.B.4.f.1) PER DREJER CLEMENSEN

er født 1. august 1960 i Nr. Feldingbjerg.

I.B.4.f.2) SØREN DREJER CLEMENSEN

er født 3. marts 1964 i Nr. Feldingbjerg.

I.B.5. KRISTINE LARSEN

er født 20. marts 1897 i Hundborg, og hun døde 31. marts 1961 sst. Hun blev gift 2. februar 1918 i Hundborg med Niels Kristian Jensen, der er født 31. december 1898 i Hundborg, død 30. november 1966 sst., søn af tømrer Jens Nielsen og hustru Maren Kjær.

Bosat: Hundborg.

Kristine Larsen gik i Hundborg friskole og havde senere et ophold på Galtrup højskole. Hun lærte husgerning og var hjemme indtil giftermålet. Niels Kristian Jensen gik i skole i Hundborg. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1926 jord fra præstegården, hvor han opførte et landbrug, som han drev hele sit liv. En tid producerede han tillige tørv.

Børn: I.B.5.a.-I.B.5.c.



## I.B.5.a. GUDRUN JENSEN

er født 8. april 1918 i Hundborg. Hun blev gift 23. marts 1941 i Hundborg med Hans Jacobsen, der er født 16. november 1914 i Felsted som søn af smedemester Mathias Jacobsen og hustru Anna Margrete.

Bosat: Østervang 26, 6261 Bredebro.

Hans Jacobsen er mejeribestyrer.

Datter: I.B.5.a.1)

## I.B.5.a.1) KIRSTEN MERETE JACOBSEN

er født 14. april 1942 i Sønderborg. Hun blev gift 19. juli 1969 i Bredebro kirke med Peter Schröder, der er født 6. december 1943 i Sct. Petri sogn i København som søn af Jørgen Schröder og hustru Erna.

Bosat: Horsbred 76, 2620 Albertslund.

Kirsten Merete Jacobsen afsluttede sin skolegang i 8. klasse i Tønder 1958, tjente 1958-59 på Jønnevad forsøgsstation og var sommeren 1959 elev på idrætshøjskolen i Sønderborg. Derefter var hun igen husassistent en tid og besøgte 1960-61 Hadsten højskole. Hun blev derefter uddannet til småbørns-pædagog i Sønderborg, Århus og København.

Peter Schröder tog studentereksamen fra Virum statsskole 1962, blev cand. jur. 1969 og blev samme år ansat i ministeriet for Grønland. Han var tjenestegørende i Grønland 1971-73.

Børn: I.B.5.a.1)a)-I.B.5.a.1)b)

## I.B.5.a.1)a) OLE KRISTIAN SCHRÖDER

er født 5. juli 1971 på Rigshospitalet.

## I.B.5.a.1)b) SØREN SCHRÖDER

er født 28. maj 1975 i Glostrup.

## I.B.5.b. GERDA JENSEN

er født 29. maj 1920 i Hundborg, og hun døde 26. december 1969 i Henne. Hun blev gift 19. juli 1947 i Hundborg kirke med Peder Jensen, der er født 18. januar 1918 i Lystrupminde i Bryrup sogn som søn af savværksejer Jens Chr. Jensen og hustru Bolette Pedersen.

Bosat: Strandvejen 101, 6854 Henne.

Gerda Jensen fik folkeskoleuddannelse og var 1945-46 elev på Rønshoved højskole. Hun blev uddannet som damefrisør.

Peder Jensen fik folkeskoleuddannelse og arbejdede derefter ved savværk og landbrug. Værnepligten aftjente han ved dragonregimentet i Randers 1939-40 og fortsatte derefter ved landbruget til 1944. Han var elev på Rønshoved højskole 1945-46. Han var beskæftiget i faderens forretning til 1958 og købte derpå en trikotage- og tobaksforretning, som han stadig driver.

Børn: I.B.5.b.1)-I.B.5.b.2)

I.B.5.b.1) BIRGIT JENSEN

er født 21. april 1948 i Århus.

I.B.5.b.2) MOGENS JENSEN

er født 10. april 1950 i Lystrupminde.

Bosat: Duevej 118, 2000 København F.

Mogens Jensen tog realeksamen 1967 og blev teknisk assistent 1969. Han blev byggetekniker 1973. I 1979 afsluttede han uddannelse som keramiker fra kunsthåndværkerskolen i Kolding. Han er ansat ved signalteknisk funktion i Københavns amtskommune som teknisk assistent og underviser sideløbende i keramik på Københavns kommunes ungdomsskoler.

I.B.5.c. IDA KRISTINE JENSEN

er født 8. april 1918 i Hundborg. Hun blev gift 6. juli 1945 i Hundborg med Knud Østergaard, der er født 2. februar 1921 i Thisted som søn af møllersvend Peder Østergaard og hustru Ane Marie Skadholm.

Bosat: Fårtoftvej 66, 7700 Thisted.

Ida Kristine Jensen gik i skole i Hundborg og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Senere er hun begyndt som hjemmehjælper ved Thisted kommune.

Knud Østergaard gik i skole i Thisted og lærte derefter tømrerfaget. I 1967 blev han ansat som skolebetjent ved Thisted tekniske skole. Han har en tid været formand for tømrernes fagforening.

Børn: I.B.5.c.1)-I.B.5.c.2)

I.B.5.c.1) ERIK ØSTERGAARD

er født 18. maj 1950 i Tingstrup. Han er skatterevisor.

I.B.5.c.2) VAGN ØSTERGAARD

er født 16. august 1954 i Tingstrup. Han er automekaniker.

I.B.6. JENS LARSEN

er født 28. september 1898 i Hundborg, og han døde sst. 16. oktober 1979. Han blev gift 3. august 1928 i Hundborg med Mette Louise Sørensen, der er født 5. februar 1901 i Sperring i Sjørring sogn, død 16. oktober 1966 i Hundborg, datter af gårdejer Jens Sørensen og hustru Ane.

Bosat: Hundborg.

Jens Larsen gik i Hundborg friskole. Han var landbrugsuddannet og havde tre forskellige ejendomme i Hundborg, men i nogle år var han tillige entreprenør og tørvefabrikant. Han var meget aktiv indenfor husmandsforeningen. Han var tillige engageret i dilettantforeningen.  
Mette Louise Sørensen gik i skole i Sperring og blev derpå uddannet ved husgerning.

Børn: I.B.6.a.-I.B.6.d.

I.B.6.a. IDA KRISTINE LARSEN

er født 21. juni 1929 i Hundborg. Hun blev gift 3. november 1951 i Hundborg med Karl Johannes Vestergaard, der er født 8. september 1925 i Nors som søn af murer Marthinus Vestergaard og hustru Karen Marie Rysgaard.

Bosat: Harkærvej 5, Hundborg, 7700 Thisted.

Ida Kristine Larsen fik folkeskoleuddannelse og havde sommeren 1949 et ophold på Rønshoved højskole. Indtil giftermålet havde hun pladser ved landhusholdning, og senere har hun udover husholdning passet bedriften.  
Karl Johannes Vestergaard fik folkeskoleuddannelse og havde derefter forskellige pladser ved landbruget. Værnepligten aftjente han ved jyske dragon regiment i Randers 1947. Derefter arbejdede han en tid på en gård og arbejdede derefter som murer for faderen, hvorefter han 1953 købte landejendom. Han arbejder sideløbende som murer.

Børn: I.B.6.a.1)-I.B.6.a.5)

I.B.6.a.1) KAREN LOUISE VESTERGAARD

er født 15. marts 1953 i Todbøl i Kallerup sogn. Hun blev gift 4. august 1973 i Hundborg med Anders Peter Nielsen, der er født 19. juni 1946 i Møgelkjær i Hundborg sogn som søn af husmand Valdemar Nielsen og hustru Jenny Kirstine Kristensen.

Bosat: Katholmvej 12, Hundborg, 7700 Thisted.

Karen Louise Vestergaard fik 12-årig skoleuddannelse og tjente derefter et år som husassistent.  
Anders Peter Nielsen fik folkeskoleuddannelse og senere et ungdomsskoleophold. Han blev uddannet ved landbruget og kom ved faderens død hjem på fødegården. Efter militærtjenesten fortsatte han hjemme og overtog i 1970 fødehjemmet, som han har udvidet kraftigt.

Børn: I.B.6.a.1)a)-I.B.6.a.1)b)

I.B.6.a.1)a) LENE VESTERGAARD NIELSEN

er født 21. november 1974.

I.B.6.a.1)b) EVA VESTERGAARD NIELSEN

er født 7. januar 1980.

## I.B.6.a.2)           GRETHE MARIE VESTERGAARD

er født 15. januar 1956 i Hundborg. Hun er sygeplejerske og gift med tømrer Lars Chr. Thomsen.

Bosat: Mosevej 18, Hundborg, 7700 Thisted.

## I.B.6.a.3)           INGER LISE VESTERGAARD

er født 28. juli 1958 i Hundborg. Hun er ekspeditrice.

## I.B.6.a.4)           BENTE ANETTE VESTERGAARD

er født 5. august 1964 i Hundborg.

## I.B.6.a.5)           HANS JØRGEN VESTERGAARD

er født 10. december 1967 i Hundborg.

## I.B.6.b.             ANNA LISE LARSEN

er født 22. juli 1930 i Hundborg. Hun er gift med Henry Andersen og har fem børn. Familien bor i Hundborg.

## I.B.6.c.             HENNING EMIL LARSEN

er født 5. januar 1933 i Hundborg. Han blev gift 25. marts 1959 i Boddum kirke med Else Marie Laursen, der er født 7. april 1937 i Doverodde i Ydby sogn som datter af kroejer Jens Laursen og hustru Johanne Marie Thomsen.

Bosat: Klosterengen 33, Sennels, 7700 Thisted.

Henning Emil Larsen gik i skole i Hundborg og lærte derefter mejerifaget, bl.a. i Hørdum samt på Fyn og Langeland med ophold på Dalum mejeriskole. I 1968 blev han ansat som bogholder i mejeriselskabet Thy og udnævntes senere til administrerende driftsleder. Han har i flere år været medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen.

Else Marie Laursen gik i skole i Dover og tjente derefter som husassistent. Hun har været elev på Vejle husholdningsskole.

Børn: I.B.6.c.1)-I.B.6.c.2)

## I.B.6.c.1)           JOHN LARSEN

er født 3. marts 1960 i Karby.

## I.B.6.c.2)           MARTIN LARSEN

er født 24. juli 1963 i Nr. Nissum.

## I.B.6.d.                    KNUD ERIK LARSEN

er født 7. juni 1936 i Hundborg. Han blev gift 16. november 1957 i Hundborg med Solvejg Thoustrup Fink, der er født 17. maj 1936 i Hundborg som datter af gårdejer Jens Pedersen Fink og hustru Marie Thoustrup.

Bosat: Astrupvej 21, Hundborg, 7700 Thisted.

Knud Erik Larsen er gårdejer.

Børn: I.B.6.d.1)-I.B.6.d.6)

## I.B.6.d.1)                STIG HELGE LARSEN

er født 26. august 1954 i Hundborg. Han gik i Hundborg friskole og afsluttede sin skolegang på Galtrup ungdomsskole. Han blev udlært som bygnings- og landbrugsmaskinsmed på maskinfabrikken Thy i Thorsted. Senere har han bl.a. arbejdet tre år på Agger skibsværft og blev senere smed i et automobilmfirma.

## I.B.6.d.2)                POUL HENRIK LARSEN

er født 23. oktober 1958 i Hundborg. Han gik i Hundborg friskole og Sjørring centralskole, hvorefter han blev udlært som smed på maskinfabrikken Thy.

## I.B.6.d.3)                HANNE VIBEKE FINK LARSEN

er født 10. juni 1961 i Hundborg.

## I.B.6.d.4)                BJØRN ULRİK LARSEN

er født 10. september 1962 i Hundborg.

## I.B.6.d.5)                ELLEN MARGRETHE LARSEN

er født 17. oktober 1965 i Hundborg.

## I.B.6.d.6)                ANNIE CHARLOTTE LARSEN

er født 29. april 1969 i Hundborg.

## I.B.7.                    DAGMAR LARSEN

er født 17. april 1901 i Hundborg. Hun blev gift 2. november 1922 i Hundborg kirke med Martin Karl Christensen (Pugdøl), der er født 19. oktober 1890 i Sundby, død 4. april 1969 i Snedsted, søn af teglværksarbejder Jens Christensen (Pugdøl) og hustru Ane Christensen. Martin Karl Christensen havde været gift første gang med Maren Kirstine Sørensen, født 17. december 1892 i Stagstrup, død 5. november 1918 i Snedsted, datter af husmand og skrædder Thomas Sørensen og hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: Idrætsvej 7, 7752 Snedsted.

Dagmar Larsen gik i Hundborg friskole og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun har lært syning og har i flere år syet for fremmede.

Martin Karl Christensen (Pugdøl) gik i skole i Sundby. Som ganske ung begyndte han vognmandsforretning med heste, men 1922 kom han ind til postvæsenet og var landpostbud, samtidig med at han drev en mindre landejendom i Snedsted. Han var formand for landpostbudenes forening, og han var medlem af bestyrelsen for flere lokale foreninger. Politisk tilhørte han socialdemokratiet, var i hovedbestyrelsen for socialdemokratisk vælgerforening og var i flere år medlem af amtsrådet.

Børn: I.B.7.a.-I.B.7.d.

I.B.7.a. MAREN KIRSTINE CHRISTENSEN

er født 5. juli 1923 i Snedsted. Hun blev gift 2. november 1947 i Snedsted kirke med Alfred Jespersen, der er født 20. marts 1909 i Sundby sogn på Mors, død 8. marts 1979 i Vilsund, søn af arbejdsmand Niels Chr. Jespersen og hustru Maren.

Bosat: Parkvej 10, Vilsund, 7700 Thisted.

Maren Kirstine Christensen gik i skole i Snedsted. Hun blev udlært som ekspeditrice i brugsen, hvor hun havde ansættelse indtil giftermålet. Alfred Jespersen gik i skole i Sundby og tjente derefter i mange år som landbrugsmedhjælper på Fyn og Sjælland. I 1958 købte en ejendom i Gærup og havde denne til 1970, da han købte en ejendom i Vilsund, som han drev til sin død. Han var i mange år formand for idrætsforeningen i Sundby og var medlem af bestyrelsen for borgerforeningen i Vilsund.

Børn: I.B.7.a.1)-I.B.7.a.3)

I.B.7.a.1) KURT JESPERSEN

er født 13. januar 1949 i Thisted. Han blev gift 13. oktober 1973 i Solbjerg med Grethe Feldthaus, der er født 9. november 1951 i Nykøbing M. som datter af entreprenør Vilhelm Feldthaus og hustru Anna.

Bosat: Brobækvej 18, Solbjerg, 7950 Erslev.

Kurt Jespersen gik i Stagstrup centralskole. Han blev kolonialuddannet hos købmand Blaabjerg i Sundby og tog handelsmedhjælpereksamen i Thisted. Han var derefter ansat som ekspedient ved A/S Hoki i Horsens et par år og aftjente derefter værnepligten ved flyvevåbnet. Derefter var han ansat ved Cyklecompagniet i to år og blev derefter repræsentant ved firmaet Kokholm-Nielsen i Thisted. Her var han i to år og har siden været førsteekspedient i Cyklecompagniet i Nykøbing M.

Grethe Feldthaus gik i skole i Solbjerg. Hun var i to år som ekspeditrice i Solbjerg brugs og var derefter i syv år som klinikassistent hos en tandlæge i Nykøbing.

Børn: I.B.7.a.1)a)-I.B.7.a.1)b)

I.B.7.a.1)a) TORBEN FELDTHAUS JESPERSEN

er født 4. december 1974 i Nykøbing M.

I.B.7.a.1)b) HENRIK FELDTHAUS JESPERSEN

er født 28. oktober 1976 i Thisted.

I.B.7.a.2) VAGN ERIK JESPERSEN

er født 10. november 1952 i Sundby. Han blev gift 15. september 1973 i Stagstrup med Dene Diantha Shaw, der er født 28. januar 1956 i Afrika. Ægteskabet blev opløst i august 1979. Samlever: Jette Rose Sørensen.

Bosat: Ny Refsvej 28, 7760 Hurup.

Vagn Erik Jespersen tog studentereksamen 1972. I juli 1975 rejste han til USA og blev konstabel i den amerikanske hær. Han vendte tilbage til Danmark i januar 1978. Han virker som fabriksarbejder.

Børn: I.B.7.a.2)a)-I.B.7.a.2)b)

I.B.7.a.2)a) MIKEL VAGN ERIK JESPERSEN

er født 21. november 1975 i Californien.

I.B.7.a.2)b) TOMMY CHRISTINA JESPERSEN

er født 8. februar 1977 i Washington.

I.B.7.a.3) DORIS JESPERSEN

er født 3. januar 1958 på Thisted sygehus.

Bosat: Ballerumvej 137, Hillerslev, 7700 Thisted.

Doris Jespersen er kontorassistent.

I.B.7.b. THEODOR CHRISTENSEN

er født 21. september 1924 i Snedsted. Han blev gift første gang 13. oktober 1949 i Snedsted med Ketty Greve, der er født 20. marts 1925 i Strandby, død 5. december 1959 i Vilsund, datter af O. Greve og hustru Anine. Han blev gift anden gang 22. marts 1961 i Snedsted med Asta Tøfting, der er født 18. marts 1929 i Sundby som datter af gårdejer Peder Tøfting og hustru Marie Nielsen.

Bosat: Vilsundvej 25, Vilsund, 7700 Thisted.

Theodor Christensen gik i skole i Snedsted. Han kom ud at tjene ved landbruget 11 år gammel og fortsatte som landbrugsmedhjælper, indtil han 20 år gammel blev ansat som landpostbud i Vilsund. Han har været amtsformand for DSU og formand for socialdemokratisk vælgerforening i Vilsund. Han har endvidere været medlem af sognerådet og tillige kommunekasserer. Han er medlem af ligningskommissionen i Thisted.

Børn: I.B.7.b.1)-I.B.7.b.6)

I.B.7.b.1) HENNING GREVE CHRISTENSEN

er født 17. august 1950 i Vilsund. Han blev gift 16. maj 1970 i Nykøbing M. med Lona Torp, der er født 25. juni 1949 i Nykøbing M. som datter af kommunalarbejder Svend Aage Torp og hustru Erna Jensen.

Bosat: Magnolievej 5, 7900 Nykøbing M.

Henning Greve Christensen tog realeksamen i Thisted og blev derefter kolonialuddannet. Værnepligten aftjente han i Skive 1971. I 1972 blev han ansat i sparekassen i Nykøbing, hvor han er kasserer.

Børn: I.B.7.b.1)a)-I.B.7.b.1)c)

I.B.7.b.1)a) LARS CHRISTENSEN

er født 11. oktober 1969 i Nykøbing M.

I.B.7.b.1)b) CHARLOTTE CHRISTENSEN

er født 6. november 1971 i Nykøbing M.

I.B.7.b.1)c) CLAUD CHRISTENSEN

er født 18. oktober 1979 i Nykøbing M.

I.B.7.b.2) PER GREVE CHRISTENSEN

er født 25. september 1951 i Vilsund. Han er gift med Conny og har to børn. Ægteparret er begge uddannede sygeplejersker.

Bosat: Gotlandsvej 36, 8800 Viborg.

I.B.7.b.3) KELD GREVE CHRISTENSEN

er født 7. september 1954 i Vilsund. Han blev gift 18. juni 1977 i Stagstrup med Birthe Svendsen, der er født 23. oktober 1954 i Gærup som datter af gård-ejer Anton Svendsen og hustru Gerda Margrethe Hove.

Bosat: Valmuevej 1, 7900 Nykøbing M.

Keld Greve Christensen tog realeksamen i Thisted og blev derefter uddannet som ekspedient i en herreekviperingsforretning i Thisted. Værnepligten aftjente han 1973-74. Han er ansat som ekspedient i Engelsk herremagasin i Nykøbing M.

Birthe Svendsen gik i skole i Thisted. Hun er uddannet indenfor damekonfektion og har ansættelse hos Niels Jensen i Nykøbing M.

I.B.7.b.4) ALICE GREVE CHRISTENSEN

er født 13. september 1958 i Vilsund. Hun er gift med Jens Hunnerup. Ægteparret har et barn og bor i Koldby.



I.B.7.b.5) LENE TØFTING CHRISTENSEN

er født 28. december 1961 i Vilsund.

I.B.7.b.6) HANNE TØFTING CHRISTENSEN

er født 20. oktober 1965 i Vilsund.

I.B.7.c. KARL CHRISTENSEN

er født 2. december 1926 i Snedsted. Han blev gift 29. oktober 1950 i Sennels med Marie Andersen, der er født 26. august 1929 i Hov i Sennels sogn som datter af landmand Jens Mathias Andersen og hustru Dorthea Marie.

Bosat: Algade 7, Koldby, 7752 Snedsted.

Karl Christensen begyndte som landbrugsmedhjælper 12 år gammel og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Værnepligten aftjente han som infanterist 1948-49 og var bl.a. tjenestegørende ved kommandoet i Tyskland. Han blev fastansat som landpostbud 1. januar 1948. Han har haft forskellige tillidshverv, bl.a. sygekasseformand, sognerådsmedlem, tillidshverv indenfor socialdemokratiet og fagbevægelsen samt Dansk postforbund.

Marie Andersen fik folkeskoleuddannelse og var derefter husassistent. Hun er brevsamler. Hun er politisk og faglig engageret.

Børn: I.B.7.c.1)-I.B.7.c.3)

I.B.7.c.1) JENS MARTIN CHRISTENSEN

er født 8. januar 1952 i Koldby. Han blev gift 18. januar 1975 i Gimsing med Karen-Margrethe Hansen, der er født 8. oktober 1953 i Hellig Kors sogn i København som datter af ingeniør Svend Hansen og hustru Inger.

Bosat: Kumlvej 3, Sjørring, 7700 Thisted.

Jens Martin Christensen tog realeksamen i Koldby 1969 og blev derefter elev ved P. & T. Værnepligten aftjente han 1972-73 i Århus og Randers. Siden maj 1975 har han været postassistent i Thisted.

Karen-Margrethe Hansen tog realeksamen fra Østre skole i Struer 1972 og blev derefter bankuddannet i Kjøbenhavns handelsbank på Christianshavn. Senere var hun ansat som bankassistent i Andelsbanken i Thisted og Hanstholm.

Børn: I.B.7.c.1)a)-I.B.7.c.1)c)

I.B.7.c.1)a) LARS GERT CHRISTENSEN

er født 21. august 1975 i Thisted.

I.B.7.c.1)b) NIELS-PETER CHRISTENSEN

er født 25. september 1977 i Thisted.

I.B.7.c.1)c) ANNE MARGRETHE CHRISTENSEN

er født 1. september 1980 i Sjørring.

I.B.7.c.2) KAJ ERIK CHRISTENSEN

er født 20. september 1957 i Koldby. Han er seminarieelev.

I.B.7.c.3) BIRGIT CHRISTENSEN

er født 24. oktober 1960 i Koldby. Hun er sparekasseelev.

I.B.7.d. IDA KRISTINE CHRISTENSEN

er født 4. juni 1933 i Snedsted. Hun blev gift 19. juni 1955 i Snedsted med Richard Dølrath Isaksen, der er født 12. september 1932 i Snedsted som søn af Arthur Dølrath Isaksen og hustru Margrethe Nielsen.

Bosat: Vangsgade 10, 7752 Snedsted.

Ida Kristine Christensen gik i skole i Snedsted og var derefter husassistent indtil giftermålet. Hun er medhjælpende hustru (kontorarbejde). Richard Dølrath Isaksen gik i skole i Snedsted. Han lærte snedkerfaget og var på Haslev håndværkerhøjskole. I 1959 overtog han et snedkerfirma i Snedsted, som han stadig driver. Han er medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger.

Børn: I.B.7.d.1)-I.B.7.d.3)

I.B.7.d.1) LILLY DØLRATH ISAKSEN

er født 12. maj 1957 i Snedsted. Hun blev gift 8. juli 1978 i Snedsted kirke med Hans Ole Christensen, der er født 28. maj 1954 i Årup i Snedsted sogn som søn af entreprenør Jens Chr. Christensen og hustru Anna Kristine.

Bosat: Årup Byvej 17, 7752 Snedsted.

Lilly Dølrath Isaksen tog realeksamen 1974 og handelseksamen 1975. Hun blev kontoruddannet i Fotomagasinet i Thisted, hvor hun siden har været ansat. Hans Ole Christensen fik folkeskoleuddannelse og har siden arbejdet i faderens firma (maskinstation).

Datter: I.B.7.d.1)a)

I.B.7.d.1)a) TRINE DØLRATH CHRISTENSEN

er født 13. juli 1979.

I.B.7.d.2) LEO DØLRATH ISAKSEN

er født 28. januar 1961 i Snedsted.

I.B.7.d.3) KARSTEN DØLRATH ISAKSEN

er født 17. februar 1967 i Snedsted.

I.B.6.

MORTEN LARSEN

er født 13. november 1903 i Hundborg, og han døde sst. 5. februar 1904.

## I.B.9. GUNNAR LARSEN

er født 11. marts 1908 i Hundborg. Han blev gift 1. juli 1934 med Anna Elise Yde, der er født 11. august 1910 i Gravgård i Hundborg sogn som datter af gårdejer Jens Yde og hustru Nikoline Mikkelsen (de er næstsøskendebørn - se VI.B.2.).

Bosat: Thadetoftvej 10, Hundborg, 7700 Thisted.

Gunnar Larsen gik i Hundborg friskole. Han lærte landbrug på "Bakkely", som han selv overtog i 1935 og drev til 1970, da ejendommen blev overtaget af sønnen Jens. Ægteparret købte derefter hus i Hundborg. Som ung var han ivrig gymnast og var med på landsholdet. Anna Elise Yde gik i Hundborg friskole og lærte derefter husgerning i forskellige pladser indtil giftermålet.

Børn: I.B.9.a.-I.B.9.c.

## I.B.9.a. AGNETE YDE LARSEN

er født 19. juli 1936 i Hundborg. Hun blev gift 24. august 1957 i Hundborg kirke med Anders Jensen, der er født 7. maj 1935 i Dollerup i Sjørring sogn som søn af gårdejer Jens Jensen og hustru Anna Bøje.

Bosat: Miskousvej 5, Skalborg, 9200 Ålborg SV.

Agnete Yde Larsen gik i Hundborg friskole, var elev på Thylands ungdomsskole og besøgte senere Vestbirk højskole. Hun er uddannet ved husgerning. Anders Jensen gik i skole i Sjørring og blev derefter udlært som grovsmed. I 1957 fik han arbejde på Ålborg værft, hvor han siden har været skibsbygger.

Børn: I.B.9.a.1)-I.B.9.a.2)

## I.B.9.a.1) ANNE LISE JENSEN

er født 24. oktober 1958 i Ålborg. Hun blev gift 2. september 1978 i Skalborg kirke med Henrik Buus Nielsen, der er født 16. marts 1957 i Ålborg domsogn som søn af lærer Gunnar Buus Nielsen og hustru Jytte Anni.

Bosat: Skelagervej 181, 9000 Ålborg.

Anne Lise Jensen tog nysproglig studentereksamen 1978, var en tid i huset og begyndte derefter i september 1979 uddannelse til sygeplejerske. Henrik Buus Nielsen tog realeksamen 1974 og kom derefter i lære som maskinarbejder og blev udlært 1978. Derefter indkaldtes han til flyvevåbnet, og efter at have aftjent sin værnepligt blev han optaget på flyvevågnets specialskole i Værløse, hvor han tog flyteknisk certifikat (flymekaniker).

## I.B.9.a.2) TORBEN YDE JENSEN

er født 26. juli 1961 i Ålborg.

## I.B.9.b.               ERIK YDE LARSEN

er født 5. juli 1939 i Hundborg. Han blev gift 12. maj 1960 i Snedsted kirke med Erna Frederiksen, der er født 4. februar 1940 i Hørdum som datter af gårdejer Frederik Frederiksen og hustru Louise Jensen.

Bosat: Byvej 22, Nørhå, 7752 Snedsted.

Erik Yde Larsen gik i Hundborg friskole og var elev på Hundborg ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget, var i to år bestyrer af Vanddamgård i Skjoldborg og var derefter i to år som fodermester på en gård i Jannerup. I 1964 købte han ejendommen i Nørhå. Han er medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen i Snedsted.

Erna Frederiksen gik i skole i Koldby og var på Hundborg ungdomsskole. Hun havde plads som husassistent forskellige steder indtil giftermålet.

Børn: I.B.9.b.1)-I.B.9.b.5)

## I.B.9.b.1)           OLE YDE LARSEN

er født 23. februar 1961 i Skjoldborg.

## I.B.9.b.2)           POUL YDE LARSEN

er født 12. december 1963 i Jannerup.

## I.B.9.b.3)           PER YDE LARSEN

er født 19. august 1966 i Nørhå.

## I.B.9.b.4)           LISBETH YDE LARSEN

er født 25. august 1971 i Nørhå.

## I.B.9.b.5)           DORTE YDE LARSEN

er født 14. maj 1979 i Nørhå.

## I.B.9.c.               JENS THEODOR YDE LARSEN

er født 9. juli 1948 i Hundborg. Han blev gift 28. december 1969 i Ydby kirke med Grethe Lyng, der er født 4. februar 1951 i Ydby som datter af Oluf Lyng og hustru Rosa Nielsen.

Bosat: "Bakkely", Thadetoftvej 13, Hundborg, 7700 Thisted.

Jens Theodor Yde Larsen gik i Hundborg friskole. Han blev uddannet ved landbruget, arbejdede nogle år på en maskinstation og overtog i 1970 Bakkely, som han har ombygget og moderniseret.

Grethe Lyng gik i skole i Ydby og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun fortsatte på skolen som køkkenpige og var her indtil giftermålet.

Børn: I.B.9.c.1)-I.B.9.c.3)

I.B.9.c.1) ANETTE YDE LARSEN

er født 27. marts 1970 i Hundborg.

I.B.9.c.2) JAN YDE LARSEN

er født 19. februar 1971 i Hundborg.

I.B.9.c.3) FLEMMING YDE LARSEN

er født 2. maj 1973 i Hundborg.

I.C. dødfødt søn

8. juli 1865 i Ydesminde i Hundborg.

I.D. datter

født 20. juni 1868 i Ydesminde, død samme dag.

I.E. datter

tvilling med I.D., død samme dag.

## I.F. JENSINE KIRSTINE YDE

er født 21. oktober 1869 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 7. juni 1921 i Frelser sogn i Horsens. Hun blev gift 28. maj 1901 i Hundborg med Søren Friis Rothausen, der er født 18. februar 1876 i Vedslet sogn, død 17. marts 1945 i Frelser sogn i Horsens, søn af gårdejer Andreas Rothausen og hustru Mathilde Friis.

Jensine Kirstine Yde og hendes ægtefælle var døvstumme. Han var bogbinder, og kirkebogen oplyser, at ægteparret boede i Stjernholmegade 28, der hørte under klosterkirken.

Børn: I.F.1.-I.F.2.

## I.F.1. ALMA MATHEA ROTHAUSEN

er født 28. september 1902 i Horsens. Hun har været bogholderske.

## I.F.2. INGEBORG MATHILDE ROTHAUSEN

er født 14. juni 1904 i Horsens. Hun blev gift 24. november 1925 i Horsens med Kristian Rasmussen, der er født 24. juli 1894 i Nr. Snede som søn af tømrer Hans Rasmussen og hustru Petrea Broe Rasmussen.

Bosat: Mindegade 14, 8700 Horsens.

Kristian Rasmussen var forsikringsinspektør.

Datter: I.F.2.a.

## I.F.2.a. ELLEN MARIE RASMUSSEN

er født 15. maj 1933 i Frelser sogn i Horsens. Hun blev gift 3. januar 1959 i klosterkirken i Horsens med Bent Ole Furbo Rasmussen, der er født 16. februar 1933 i Varde som søn af guldsmed Thorvald Rudolf Rasmussen og hustru Asta Louise Christensen Madsen.

Bosat: Hjortevej 16, 7000 Fredericia.

Ellen Marie Rasmussen dimitteredes som børnehavelærerinde fra jysk børnehaveseminarium 1956. - Bent Ole Furbo Rasmussen læste på Odense seminarium og dimitteredes 1955.

Børn: I.F.2.a.1)-I.F.2.a.2)

## I.F.2.a.1) HENRIK FURBO RASMUSSEN

er født 6. oktober 1959 i Horsens klosterson.

Bosat: Kollegiebakken 9, v. 814, 2800 Lyngby.

Henrik Furbo Rasmussen tog studentereksamen fra Fredericia gymnasium i juni 1978 og påbegyndte samme år uddannelse til civilingeniør på Danmarks tekniske højskole.

I.F.2.a.2) KAREN FURBO RASMUSSEN

er født 19. maj 1965 i Trinitatis sogn i Fredericia.

I.G. MAREN YDE

er født 2. august 1871 i Ydesminde i Hundborg, og hun døde sst. 4. august 1871.

I.H. CHRISTEN OVE YDE

er født 15. juni 1872 i Ydesminde, og han døde sst. 14. april 1873.

I.J. CHRISTEN HOVE YDE

er født 22. januar 1874 i Ydesminde, og han døde 14. april 1875.

I.K. MARIE PETRINE YDE

er født 6. april 1875 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 25. august 1907 i Hundborg. Hun blev gift 6. april 1898 i Hundborg med Jens Pedersen, der er født 13. januar 1864 i Mejlsted i Sulsted sogn, død 2. november 1903 i Vestbjerg, søn af gårdmand Peder Jørgensen og hustru Maren Christensdatter.

Bosat: Hundborg.

Marie Petrine Yde og hendes ægtefælle var døvstumme. Arkivalierne oplyser, at han ved giftermålet var husmand og skomager i Vestbjerg i Sulsted sogn ved Nr. Sundby. Efter hans død kom hun til Hundborg, hvor hun virkede som syerske.

Søn: I.K.1.

I.K.1. PEDER THORVALD YDE PEDERSEN

er født 5. september 1900 i Vestbjerg. Han døde ugift 1967.

I.L. MARIE YDE

er født 4. januar 1877 i Ydesminde, og hun døde sst. 21. januar 1877.



I.M. JENS YDE

er født 24. marts 1878 i Ydesminde i Hundborg sogn, og han døde 11. juni 1966 i Hundborg. Han blev gift 22. april 1902 i Farsø med Ane Marie Sørine Kristine Sørensen, der er født 12. september 1878 i Farsø, død 24. august 1973 i Hundborg, datter af husmand Kristian Sørensen og hustru Marie.

Bosat: Ydesminde.

Jens Yde gik i skole i Hurup og havde et ophold på Thylands højskole, hvor han lærte sin kone at kende. Som 18-årig overtog han Ydesminde, der havde været i familiens eje siden 1836. Han drev gården til datteren og svigersønnen overtog den i 1946. Jens Yde sad i bestyrelsen for flere forskellige lokale foreninger, han var i 18 år sognerådsformand, og han var tillige i repræsentantskabet for Landmandsbanken.

Ane Marie Sørine Kristine Sørensen gik i skole i Farsø og havde et ophold på Thylands højskole. Hun havde forskellige pladser ved husgerning indtil giftermålet.

Børn: I.M.1.-I.M.4.

I.M.1. JENS VALDEMAR YDE

er født 18. januar 1903 i Ydesminde. Han blev gift 22. april 1939 i Ålborg med Ellen Bjørnbak Christensen, der er født 12. november 1913 i Ålborg som datter af skoleinspektør Hans Hartvig Kristensen og hustru Astrid Bjørnbak.

Bosat: Strandvejen 91, 4880 Nysted.

Jens Valdemar Yde gik i skole i Hundborg og havde senere ophold på Ry højskole, ligesom han flere gange besøgte Ryslinge højskole, hvor han gennemgik gymnastiklederuddannelse. Han tog lærereksamen i Silkeborg 1931 og var derefter ansat i Ålborg til 1954, hvor han fik ansættelse i Nysted, hvor han virkede til 1973, da han blev pensioneret.

Ellen Bjørnbak Christensen dimitteredes fra Ranum seminarium 1937 og var derefter ansat i Ålborg og derefter fra 1954 til 1974 i Nysted. Hun har i flere år været medlem af byrådet og var i en periode viceborgmester.

Søn: I.M.1.a.

I.M.1.a. JACOB YDE

er født 11. december 1944 i Ålborg. Han blev gift 4. juni 1966 i Nykøbing F. med Marianne Petersen, der er født 26. april 1946 i Nykøbing F. som datter af maskinfabrikant Emil Petersen og hustru.

Bosat: Bekkasinvænget, 5560 Årup.Fyn.

Jacob Yde tog mellemskoleeksamen i Nysted og læste på teknikum i Odense. Han havde ansættelse forskellige steder, hvorefter han blev serviceinspektør hos Toyota i Middelfart, hvor han tillige leder kursusvirksomhed.

Marianne Petersen tog realeksamen i Nykøbing F. og blev derefter kontoruddannet. Hun er kontorleder på Odense amts og bys sygehus (personalekontoret).

Søn: I.M.1.a.1)

I.M.1.a.1) STEEN YDE

er født 20. november 1966 i Højby.

I.M.2. ANNA GUDRUN MARIE YDE

er født 26. februar 1904 i Ydesminde, og hun døde sst. 2. marts 1913. Hun blev dræbt af en hest.

I.M.3. KRISTIAN SIGURD YDE

er født 18. juli 1905 i Ydesminde i Hundborg sogn. Han blev gift 18. juli 1931 i Hvidbjerg på Thyholm med Agnes Kristiane Jensen, der er født 13. februar 1906 i Hvidbjerg som datter af bagermester Martin Jensen og hustru Katrine.

Bosat: Sønder Alle 22, 7760 Hurup.

Kristian Sigurd Yde gik i skole i Hurup og havde senere et ophold på Antvorskov højskole. Værnepligten aftjente han i Viborg. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1931 Dover Vestergård, som han drev til 1972, da den blev overtaget af sønnen Jens. Gården blev genopført efter en brand i 1938. Han var i 24 år medlem af sognerådet, og i otte år sad han i amtsrådet. Han var tillige medlem af bestyrelsen samt formand for forskellige lokale foreninger.

Agnes Kristiane Jensen gik i skole i Hvidbjerg og blev derefter uddannet ved husgerning. Hun var elev på Snoghøj gymnastikhøjskole, hvor hun gennemgik gymnastiklederuddannelse. Indtil giftermålet var hun gymnastikleder i Hvidbjerg.

Børn: I.M.3.a.-I.M.3.c.

I.M.3.a. GUDRUN JENSEN YDE

er født 19. september 1936 i Dover. Hun er gift med gårdejer Peder Emil Larsen. Der er to børn i ægteskabet. Familien bor i Lyndelse på Fyn.

I.M.3.b. ESTHER JENSEN YDE

er født 4. maj 1939 i Dover. Hun blev gift 10. juni 1962 i Ydby kirke med Tage Krabbe Kristensen, der er født 11. marts 1935 i Hvidbjerg som søn af gårdejer Peder Kristensen og hustru Johanne Krabbe.

Bosat: Havrelandsvej 9, Søndbjerg, 7790 Hvidbjerg.

Esther Jensen Yde tog realeksamen i Hurup og blev derefter uddannet indenfor manufakturbranchen. Senere blev hun ansat i Sparekassen i Hvidbjerg. Tage Krabbe Kristensen tog præliminæreksamen i Hvidbjerg. Han blev uddannet ved landbruget og havde et ophold på Hammerum landbrugsskole. I 1959 købte han en gård i Søndbjerg, som han har udvidet ved tilkøb af tre ejendomme. Gården drives ved svineproduktion og kornavl. Han er meget flyveinteresseret og har et fly.

Børn: I.M.3.b.1)-I.M.3.b.2)

I.M.3.b.1) FINN YDE KRISTENSEN

er født 3. april 1965.

I.M.3.b.2) PER YDE KRISTENSEN

er født 23. august 1968.

I.M.3.c. JENS JENSEN YDE

er født 29. januar 1944 i Dover. Han blev gift 30. december 1970 i Udbyneder kirke med Lis Jespersen, der er født 22. maj 1948 i Udbyneder i Havndal sogn som datter af Jens Jespersen og hustru Kamma Nielsen.

Bosat: Dover Vestergård, Korshøjvej 2, Dover, 7760 Hurup.

Jens Jensen Yde gik i skole i Dover og Ydby, og han havde tillige et ophold på Hammerum efterskole. Han blev uddannet ved landbruget, var elev på Bygholm og senere på Malling landbrugsskole, og 1972 overtog han Dover Vestergård, der er på 46 ha.

Lis Jespersen gik i skole i Udbyneder-Havndal og Hadsund. Hun blev uddannet som smørrebrødsjomfru på Palæ i Viborg og var derefter ansat på Sallingsund færgetro indtil giftermålet.

I.M.4. RAGNHILD INGEBORG YDE

er født 2. juli 1907 i Ydesminde i Hundborg sogn. Hun blev gift 1. februar 1931 i Hundborg med Holger Enevoldsen, der er født 20. april 1906 i Hvejsel ved Jelling, død 4. november 1960 i Hundborg, søn af gårdejer Niels Jensen Enevoldsen og hustru Maren Schou.

Bosat: Vorupør Landevej 122, Hundborg, 7700 Thisted.

Ragnhild Ingeborg Yde gik i skole i Hundborg og lærte derefter husgerning. Hun fik gymnastiklederuddannelse på Snoghøj gymnastikhøjskole og var derefter leder af gymnastik og folkedans i Hundborg i tre år. Før sønnen overtog gården passede hun bedriften i ca. fire år på grund af mandens sygdom. Holger Enevoldsen gik i skole i Hvejsel og var elev på Uldum højskole. Han blev uddannet ved landbruget og kom på Ydesminde som karl. Han overtog sin fødegård og drev denne til 1946, da ægteparret overtog Ydesminde, som de drev til 1964, da gården blev overtaget af sønnen Henning.

Børn: I.M.4.a.-I.M.4.c.

I.M.4.a. GERDA YDE ENEVOLDSEN

er født 15. november 1926 i Ydesminde i Hundborg sogn. Hun blev gift 2. april 1953 i Hundborg kirke med Torild Vestergaard, der er født 7. januar 1930 i Hundborg som søn af gårdejer Peder Vestergaard og hustru Anna Katrine Larsen.

Bosat: Kokkedal, Snejstrupvej 10, 7700 Thisted.

Gerda Yde Enevoldsen gik i skole i Hvejsel og var elev på Uldum højskole. Hun tjente derefter som husassistent forskellige steder indtil giftermålet. Torild Vestergaard gik i Hundborg friskole og blev derefter uddannet ved landbruget. I 1953 overtog han Kokkedal, som han senere har ombygget og moderniseret. Gården drives hovedsagelig med kvægbrug. Han har været medlem af bestyrelsen samt formand for mejeriet i Hundborg og har tillige siddet i bestyrelsen for andre lokale foreninger.

I.M.4.b.                    VERNER ENEVOLDSEN

er født 23. november 1932 i Hvejsel. Han blev gift 20. oktober 1956 i Sjørring med Dorthea Jensen, der er født 23. september 1932 i Dollerup i Sjørring sogn som datter af gårdejer Jens Jensen og hustru Anna Bojer.

Bosat: Korshøjvej 5, Dover, 7760 Hurup.

Verner Enevoldsen gik i skole i Hvejsel og Hundborg og havde et ophold på Thylands ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1956 gården i Dover.

Dorthea Jensen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun er ansat som nattevagt på alderdomshjemmet i Ydby.

Børn: I.M.4.b.1)-I.M.4.b.2)

I.M.4.b.1)                MOGENS ENEVOLDSEN

er født 26. oktober 1957. Han er elektriker.

I.M.4.b.2)                BENTE ENEVOLDSEN

er født 26. juni 1961. Hun er kontorelev.

I.M.4.c.                    HENNING ENEVOLDSEN

er født 10. maj 1940 i Hvejsel. Han blev gift 19. juni 1965 i Glud kirke med Henny Raadkjar Jørgensen, der er født 19. juli 1942 i Uth som datter af gårdejer Erling Jørgensen og hustru Kirstine Nielsen.

Bosat: Ydesminde, Vorupørvej 67, Hundborg, 7700 Thisted.

Henning Enevoldsen gik i skole i Hundborg. Han blev uddannet ved landbruget, var på Bygholm landbrugsskole og videreuddannede sig indenfor DLG, som han sad i ledelsen for 1973-78. Siden 1976 har han tillige været sparekassedirektør i Hundborg. I 1964 overtog han Ydesminde, som han har udbygget og moderniseret. Han har været medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger, hovedsagelig indenfor landbrugsorganisationerne. Han er formand for efterskolen i Hundborg og sidder i skolenævnet.

Henny Raadkjar Jørgensen tog præliminæreksamen i Glud, var på husholdningsskole i Vejlbjby-Risskov og besøgte Skals håndarbejdsskole. Hun blev optaget på Jelling seminarium og dimitteredes 1965. Hun har siden været ansat ved Vang-Tvorup skole.

Børn: I.M.4.c.1)-I.M.4.c.3)

I.M.4.c.1) ANNETTE RAADKJÆR ENEVOLDSEN

er født 10. februar 1967 i Ydesminde.

I.M.4.c.2) LARS RAADKJÆR ENEVOLDSEN

er født 3. december 1969 i Ydesminde.

I.M.4.c.3) STIG RAADKJÆR ENEVOLDSEN

er født 12. februar 1972 i Ydesminde.

I.N. KRISTIAN SKAARUP YDE

er født 14. december 1879 i Ydesminde i Hundborg sogn, og han døde sst. 18. december 1879.

I.O. MARIE YDE

er født 28. december 1881 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 6. oktober 1943 i Snedsted. Hun blev gift 3. marts 1908 i Hundborg med Lars Kristian Pedersen, der er født 15. september 1879 i Nørre Tvede i Toksværd sogn, død 10. december 1956 i Snedsted, søn af smed Niels Pedersen og hustru Ane Kirstine Karlsen.

Bosat: Snedsted.

I en avisomtale efter Marie Ydes død fortælles det, at hun som ung pige rejste til Sjælland, hvor hun lærte sin mand at kende. Efter giftermålet boede ægteparret i ca. fem år på Skovtoftehjemmet, hvor han var kusk, mens hun hjalp til på hjemmet. Derfra flyttede de til Hørsted, hvor de købte et bolssted og boede i 25 år. De flyttede derefter til Snedsted.

Datter: I.O.1.

I.O.1. INGER PETRINE YDE PEDERSEN

er født 14. juni 1910 i Kgs. Lyngby. Hun blev gift 29. marts 1945 i Snedsted kirke med Ejler Larsen, der er født 28. oktober 1901 i Lindholm som søn af landmand og håndværker Kristen Larsen og hustru Petrine Vilhelmine Sørensen.

Bosat: Højvangsvej 48, 9400 Nr. Sundby.

Inger Petrine Yde Pedersen gik i skole i Sønderhå. Hun blev uddannet ved husgerning og var bl.a. husbestyrerinde indtil giftermålet. Ejler Larsen gik i skole i Lindholm og blev derefter udlært som tømrer og snedker. I 1950 overtog han Lindholm møbelfabrik, denne havde han til 1954. I 1956 blev han snedkermester ved Erhvervshæmmedes optræning i Ålborg og virkede her til sin pensionering 1968.





I. Jens Chr. Jensen Yde



I. Ane Hove



Ydesminde



I.A.2. Jens L. Nielsen



I.A.2. Nielsine P. Mikkelsen



I.A.2.c. Anine (Nina) Nielsen



I.A.2.c. Harald I. Rysgaard



I.A.2.c.1) Fleming L. Rysgaard



I.A.2.c.1) Kirsten B. Nielsen



I.A.2.c.1)a) Jette Rysgaard



I.A.2.c.1)b) Dorte Rysgaard



I.A.2.c.1)c) Keld Rysgaard





I.A.2.c.1)d) Torben Rysgaard



I.A.2.c.2) Birgit Rysgaard



I.A.2.c.2) Erik B. Nielsen



I.A.2.c.2)a-b) Lone B. og Lars B. Nielsen



I.A.2.d.1) Poul L. Madsen



I.A.2.d.1) Lisbeth H. Holt



I.A.2.d.1)a) Peter H. Madsen



I.A.2.d.1)b) Michael H. Madsen



I.A.2.d.1)c) Annette H. Madsen



I.A.2.e. Knud Nielsen med familie



I.A.2.e.4) Troels P. Nielsen



I.A.2.e.5) Kenneth P. Nielsen





I.A.4. Kirstine C. Nielsen



I.A.4. Karl Markussen



I.A.4.a. Inger Y. Nielsen og Niels Jensen



I.A.4.a.2) Aase Kathrine Jensen med familie



I.A.4.a.4) Irene L. Jensen med familie



I.A.4.d. Marie I. Markussen med familie



I.A.4.a. Annie I.Y. Nielsen og Svend E. Olsen



I.A.6. Anna K. Nielsen og Emil Jensen



I.A.6.b. Inga Y. Jensen og Svend Aage Ramsgaard



I.A.6.b.1) Finn Y. Ramsgaard med familie





I.A.6.b.2) Preben Y. Ramsgaard



I.A.6.b.2) Anne-Marie V. Jensen



I.A.6.c. Peder B.Y. Jensen med familie



I.B. Ida C. Yde



I.B. Theodor Larsen



I.B.1. Anna K. Larsen



I.B.1. Peder P. Vestergaard



I.B.1.b.3) Dorte K. Vestergaard



I.B.1.c. Folmer Vestergaard og Karen Rasksen



I.B.1.d. Mary Vestergaard og Niels H. Bangsgaard



I.B.1.d.3) Mogens H. Bangsgaard



I.B.1.d.4) Gertrud H. Bangsgaard





I.B.1.d.5) Erik H. Bangsgaard



I.B.1.e. Valborg Vestergaard og Johannes Christensen



I.B.1.h. Karen Vestergaard



I.B.2. Laurits Kristian Larsen



I.B.2. Astrid Høllmann Jensen



I.B.2.b. Asbjørn Yde Larsen med familie



I.B.3. Johannes Larsen



I.B.3. Johannes Larsen og Jensine P. Sørensen



I.B.3.a. Theodor Y. Larsen



I.B.3.a. Ethel R. Ibsen



I.B.3.a.1) Bent Y. Larsen



I.B.3.a.1) Inge Larsen





I.B.3.a.1)a) Lars Y. Larsen



I.B.3.a.1)b) Jan Y. Larsen



I.B.3.a.2) Lise L.Y. Larsen med datteren Julie



I.B.3.a.2) Willy L. Larsen



I.B.3.c. Ida K.Y. Larsen



I.B.3.c. Erik W. Hansen



I.B.3.c.1) Lene Hansen



I.B.3.c.1) Ole Stage



I.B.3.c.1)a)+b) Pernille og Suzanna Stage



I.B.3.c.2) Bente W. Hansen



I.B.3.c.2) Per Sandal



I.B.3.c.2)a) Thomas W. Sandal





I.B.4. Elisabeth Larsen og Peter Clemensen



I.B.4. Peder M.P. Vestergaard



I.B.4.a. Kathrine Vestergaard



I.B.4.a. Gotfred G. Nielsen-Refs



I.B.4.a.2) Walter D. Nielsen-Refs



I.B.4.c. Helge Clemensen og Inga H. Wulf



I.B.4.c.1) Bodil W. Clemensen og Freddy Larsen



I.B.4.c.2) Claus W. Clemensen



I.B.4.d. Maren K. Clemensen og Peder Chr. Madsen



I.B.4.d.1) Marie E. Madsen og Carsten Floutrup



I.B.4.d.1)a)Henrik Floutrup





I.B.4.d.1)b) Susanne Floutrup



I.B.4.d.2) Karl Kristian Madsen



I.B.4.e. Ellen Clemensen og Aksel M. Lyhne



I.B.4.e.1)+4-5) Peter, Henrik og Else Lyhne



I.B.4.e.2) Poul Lyhne og Birthe Nielsen med Anne



I.B.4.e.3) Anders Lyhne og Anny Hansen



I.B.4.f. Jens T. Clemensen og Bengta S. Drejer



I.B.4.f.1)-2) Per D. og Søren D. Clemensen



I.B.5. Kristine Larsen og Niels K. Jensen



I.B.5.a. Gudrun Jensen og Hans Jacobsen





I.B.5.a.1) Kirsten M. Jacobsen med familie



I.B.5.c. Ida K. Jensen og Knud Østergaard



I.B.5.c.1) Erik Østergaard



I.B.6.a.1) Karen L. Vestergaard og  
Anders P. Nielsen



I.B.6.a.1)a-b) Lene V. og Eva V. Nielsen



I.B.6.c. Henning E. Larsen med familie



I.B.6.d.2) Poul H. Larsen



I.B.7. Dagmar Larsen og Martin K. Christensen (Pugdøl)



I.B.7.a. Maren K. Christensen med familie





I.B.7.b. Theodor Christensen og  
Ketty Greve



I.B.7.b. Theodor Christensen og Asta Tøfting



I.B.7.b.1) Henning G. Christensen og Lona Tarp



I.B.7.b.1)a-b) Lars og Charlotte  
Christensen



I.B.7.b.1)c) Claus Christensen



I.B.7.b.3) Keld G. Christensen og Birthe Svendsen



I.B.7.b.5) Lene T. Christensen



I.B.7.b.6) Hanne T. Christensen



I.B.7.d. Ida K. Christensen og Richard K. Isaksen





I.B./d.1)a) Lilly D. Isaksen og familie



I.B.7.d.1)-3) Lilly D., Leo D. og Karsten D. Isaksen



I.B.9. Gunnar Larsen og Anna E. Yde



I.B.9.a. + 2) Agnete Y. Larsen og Anders Jensen og Torben Y. Jensen



I.B.9.a.1) Anne Lise Jensen og Henrik B. Nielsen



I.B.9.b. Erik Y. Larsen og Erna Frederiksen



I.B.9.b.1-5) Ole, Poul, Per, Lisbeth og Dorte Yde Larsen



I.B.9.c. Jens T.Y. Larsen med familie





I.F. Jensine K. Yde og  
Søren F. Rothausen



I.F.1. Alma M. Rothausen



I.F.2. Ingeborg M. Rothausen



I.F.2. Kristian Rasmussen



I.F.2.a. Ellen M. Rasmussen



I.F.2.a. Bent Ole F. Rasmussen



I.F.2.a.1) Henrik F. Rasmussen



I.F.2.a.2) Karen F. Rasmussen



I.M. Jens Yde og Ane M.S.K. Sørensen



I.M.1. Jens V. Yde



I.M.1. Ellen B. Christensen



I.M.1.a. Jacob Yde med familie





I.M.3. Kristian S. Yde og Agnes K. Jensen



I.M.3.c. Jens J. Yde og Lis Jespersen



I.M.4. Ragnild I. Yde med familie



I.M.4.a. Gerda Y. Enevoldsen og Torkild Vestergaard



I.M.4.b. Verner Enevoldsen med familie



I.M.4.c. Henning Enevoldsen med familie



I.O. Marie Yde og Lars K. Pedersen



I.O.1. Inger P.Y. Pedersen og Ejler Larsen

KIRK-SLÆGTEN

JOHANNE JENSDATTER (YDE)

1839-1914

g.m.

JENS KIRK

1834-1914

## II. JOHANNE JENSDATTER (YDE)

er født 26. august 1839 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 18. maj 1914 i "Kalifornien" i Kjelstrup i Hillerslev sogn og blev begravet på Thistedes købstads søndre kirkegård. Hun blev gift 9. juli 1861 i Hundborg med Jens Kirk (navneændring fra Christensen 4. februar 1905). Han er født 15. december 1834 i Sdr. Skjoldborg i Skjoldborg sogn, død 31. oktober 1914 i Hillerslev by og sogn og begravet på Thisted søndre kirkegård, søn af gårdmand og senere husmand i Sdr. Skjoldborg Christen Christensen Kirk og hustru Ane Marie Pedersdatter.

Bosat: Kalifornien, Kjelstrup.

Jens Kirk nævnes 1862-85 som gårdmand i Fårtoft i Thisted landsogn, hvorpå han fra 1886 var ejer af "Kalifornien" i Kjelstrup, hvor han døde som aftægtsmand. Jens Kirk deltog i krigen 1864 fra maj til september og var tjenestegørende ved 10. bataljons 7. kompagni som nr. 664. Under kamphandlingen blev han taget til fange af de fjendtlige styrker på Als (Forsvarets arkiv) og gik efter frigivelsen til fods hjem til Thy.

Jens Kirk er søn af:

Christen Christensen Kirk 1794-1845.

Ane Marie Pedersdatter 1799-1877.

Christen Kirk (Kirke) nævnes i folketællingen 1834 som ejer af en gård i Sdr. Skjoldborg, men ved sønnens fødsel i december samme år var han husmand sst., ligesom han ved folketællingen 1845 og ved sin død samme år var husmand i Sdr. Skjoldborg.

Christen Christensen var født 1. december 1794 i Sdr. Skjoldborg, søn af Christen Christensen Kirk og hustru Else Simonsdatter.

Han - Christen Christensen Kirk - døde 19. maj 1845 som husmand i Skjoldborg, 50 år gammel.

Han blev gift 8. november 1822 i Skjoldborg med Ane Marie Pedersdatter, 22 år, tjenestepige i Skjoldborg; forlovere var Christen Christensen Kirke, husmand, og Niels Christian Frost, gårdmand i Skjoldborg.

Hun tjente ved sin konfirmation 1814 i Skjoldborg og angives født (eller døbt) 15. september 1799 i Elsted i Snedsted sogn, datter af husmand Peder Nielsen og hustru Ane Mikkelsdatter.

Hun - Ane Marie Pedersdatter, enke og aftægtskone hos sin søn gårdejer Peder Kristian Kristensen Kirk i Sdr. Skjoldborg - døde 3. marts 1877, 77 år gammel; hun aflivede sig selv ved hængning.

Christen Christensen Kirks forældre var:

Christen Christensen Kirk 1760(?) - 1836.

Else Simonsdatter 1750(?) - 1804.

I 1790 giftede Christen Christensen Kirk (Kirke) sig til et husmandssted i Sdr. Skjoldborg med enken Else Simonsdatter; det var måske den ejendom, som sønnen Christen Christensen Kirk senere overtog, for ved folketællingen 1834 var faderen aftægtsmand hos ham.

Christen Christensen Kirk, født ca. 1759/60 i Snedsted, var vel identisk med den Christen Christensen, der blev født 1760 i Snedsted sogn og by, døbt 28. september, som søn af Christen Christensen og hustru Kirsten Nielsdatter.

Han - Christen Christensen Kirke - døde som indsidder 20. juni 1836 i Skjoldborg, 77 år gammel; han var født i Snedsted.

Christen Christensen Kirk blev gift første gang - ifølge Skjoldborg kirkebog - 1790, troløvet 17. august, cupuleret 16. oktober i Kallerup kirke (under Skjoldborg kirkes reparation) med afgangne Gravers Olesens enke Else Simonsdatter af Sdr. Skjoldborg.

Hun blev gift første gang 1787 - forgæves søgt i Skjoldborg kirkebog - med enkemand Gravers Olesen, hvis første kone Mette Berthelsdatter døde 1787, 65 1/2 år gammel. - Gravers Olesen, der ifølge folketællingen 1787 var husmand og tømmermand, døde 1790 i Sdr. Skjoldborg af indeklemt brok og sten, 66 år gammel.

Else Simonsdatter, der måske var identisk med Simon Jepsen og hustru Maren Christensdatters datter Else, født 1750 i Skjoldborg, døde som Christen Kirks hustru i Sdr. Skjoldborg 9. februar 1804 efter 4 dages mavesvaghed, 53 år gammel.

Efter hendes død blev Christen Kirk gift anden gang med Maren Villadsdatter, der døde 20. januar 1828 i Sdr. Skjoldborg, 57 år gammel.

Christen Christensen Kirk var søn af:  
Christen (Christensen?) Kirk i Snedsted.

Christen Kirk i Snedsted by og sogn, der i 1764 fik en dødfødt søn, var vel identisk med den Christen Christensen i Snedsted, der i 1760 med sin hustru Kirsten Nielsdatter fik en søn Christen Christensen, der i givet fald var identisk med Christen Christensen Kirk i Sdr. Skjoldborg.

Christen Kirk i Snedsted var enten identisk med eller snarere søn af den Christen Kirk i Snedsted, der døde 1774, 70 år gammel - altså født ca. 1704. Snedsted sogns kirkebog, der begynder 1759/60, oplyser desværre ikke yderligere om slægten Kirks ældste generationer.



## II.A. dødfødt søn

22. maj 1862 i Fårtoft i Thisted landsogn.

## II.B. ANE MARIE CHRISTENSEN (KIRK)

er født 25. maj 1862 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 1948 i Hundborg. Hun blev gift 2. november 1883 i Hundborg med Niels Pedersen Fink, der er født 4. juli 1855 i Hundborg, død 5. juli 1934 i Hundborg, søn af gård-ejer Peder Jørgensen Fink og hustru Ane Marie Poulsen.

Bosat: Hundborg.

Ane Marie Christensen (Kirk) var mejerske hos mosteren Marie Ydes mand Christen Sørensen i Hundborg, da hun blev gift med Niels Fink.

Niels Pedersen Fink blev uddannet ved landbruget og var ejer af Lundgård i Hundborg, som han i 1930 bortforpagtede til sønnen Aksel Kristian Pedersen Fink, der fik gården tilskødet i 1934. Lundgård er tidligere fæstegård under Ulstrup og har været i slægtens eje i nu 5 generationer. Bygningerne er opført 1840. - Ane Marie og Niels Pedersen Fink tilhørte valgmenigheden i Hundborg.

Børn: II.B.1.-II.B.15.

## II.B.1. PEDER KRISTIAN PEDERSEN

er født 15. august 1884 i Hundborg, og han døde sst. 9. september 1884.

## II.B.2. PEDER PEDERSEN FINK

er født 21. august 1885 i Hundborg, og han døde 1909. Han var ugift og var ved sin død forkarl på Landbolyst i Hundborg.

## II.B.3. JENS PEDERSEN FINK

er født 15. juli 1886 i Hundborg, og han døde sst. 10. juni 1969. Han blev gift 3. september 1918 i Hundborg med sin mors kusine Thora Mariane Sørensen, der er født 5. december 1888 i Hundborg, død 16. juni 1925 i Hundborg, datter af gårdejer Christen Sørensen og hustru Marie Petrine Dusine Jensen Yde (se XI). Jens Pedersen Fink blev gift anden gang 11. januar 1929 med Marie Thoustrup, der er født 26. august 1892 i Mejrup sogn som datter af gård-ejer Hans Thoustrup og hustru Kathrine.

Bosat: Hundborg.

Jens Pedersen Fink gik i skole i Hundborg og havde et ophold på Thylands højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1918 en ejendom i Hundborg, som han drev til 1923, da han overtog konens fødehjem Astrup, som han havde til 1959. Han byggede derefter hus i Hundborg by og boede her til sin død. Han var i flere perioder medlem af sognerådet og var tillige valgt som formand for menighedsrådet. I ca. 40 år virkede han som vurderingsmand til brandforsikring.

Børn: II.B.3.a.-II.B.3.d.

## II.B.3.a.                   NIELS CHRISTIAN SØRENSEN FINK

er født 21. februar 1921 i Hundborg. Han blev gift 2. november 1948 i Snedsted kirke med Anna Christensen, der er født 31. maj 1922 i Snedsted som datter af landmand Kristian Christensen og hustru Agnes Christiansen.

Bosat: Mosevej 67, Hundborg, 7700 Thisted.

Niels Christian Sørensen Fink gik i Hundborg friskole og havde et ophold på Havbro ungdomsskole, ligesom han besøgte Vestbirk højskole. Han havde tillige et ophold på folkehøjskolen Abild landbohjem. I et par år var han bestyrer af en gård, hvorefter han 1950 overtog den gård i Hundborg, som han stadig driver. Han virker samtidig som landpostbud. Han har i en periode været formand for ungdomsforeningen. Ægteparret interesserer sig meget for folkedans.

Anna Christensen fik folkeskoleuddannelse og var elev på Engelsholm højskole. Hun havde forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

## II.B.3.b.                   JENS VIGGO SØRENSEN FINK

er født 21. april 1922 i Hundborg. Han blev gift 2. november 1945 i Thisted med Maren Møller Pedersen, der er født 27. april 1916 i Faddersbøl i Hundborg sogn som datter af landmand Peder Møller Pedersen og hustru Ane Marie Christensen.

Bosat: Mosevej 28, Hundborg, 7700 Thisted.

Jens Viggo Sørensen Fink gik i Hundborg friskole og besøgte Himmerlands ungdomsskole samt Vestbirk højskole. Han blev uddannet ved landbruget, virkede en tid som fodermester og overtog i 1947 den gård i Hundborg, som faderen tidligere havde ejet. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for frimenigheden og friskolen m.m.

Maren Møller Pedersen gik i skole i Faddersbøl og var elev på Vestbirk højskole. Hun havde forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.B.3.b.1)-II.B.3.b.3)

## II.B.3.b.1)               THORA MØLLER FINK

er født 28. februar 1947 i Hundborg. Hun blev gift 5. november 1966 i Hundborg kirke med Thorkild Brosbøl, der er født 8. februar 1941 i Sundstrup som søn af fisker Peder Brosbøl og hustru Anna Møller.

Bosat: Sønderskovvej 27, Venø, 7600 Struer.

Thora Møller Fink gik i Hundborg friskole og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Thorkild Brosbøl gik i skole i Sundstrup. Han har bestået kystskippereksamen, og siden 1966 har han været overfartsleder på Venø-færgen. Værnepligten af-tjente han ved civilforsvaret i Herning 1960-61.

Børn: II.B.3.b.1)a)-II.B.3.b.1)b)

II.B.3.b.1)a) STEN BROSBØL

er født 12. juni 1968 på Venø.

II.B.3.b.1)b) LAILA BROSBØL

er født 12. marts 1971 på Venø.

II.B.3.b.2) VERNER MØLLER FINK

er født 8. oktober 1950 i Hundborg.

Bosat: Nordgårdsvej 40A, 7800 Skive.

Verner Møller Fink gik i Hundborg friskole og var elev på Lomborg ungdomsskole. Han lærte snedkerfaget i Hundborg 1966-70 og aftjente 1971-72 sin værnepligt i København. Han arbejdede derefter ved et tømmerfirma i Skive og overtog i 1976 selv denne virksomhed.

II.B.3.b.3) JØRGEN MØLLER FINK

er født 25. april 1958 i Hundborg. Han er elektriker.

II.B.3.c. THORVALD SØRENSEN FINK

er født 16. juni 1925 i Hundborg. Han blev gift 17. juni 1961 på Frederiksberg med Ruth Christiansen, der er født 10. marts 1934 på Frederiksberg som datter af kontorchef Knud Christiansen og hustru Margott.

Bosat: Christian Albrecht Strasse 7, D-2380 Slesvig.

Thorvald Sørensen Fink gik i Hundborg friskole og var senere på ungdomsskole og højskole. Han blev læreruddannet ved Den frie danske lærerskole i Kerteminde og har siden 14. marts 1950 været ansat under Dansk skoleforening for Sydslesvig, Flensburg. Han var en tid på Hiort Lorenzen-skolen og kom 1955 til Gottorp-skolen.

Ruth Christiansen gik i skole i Skovshoved samt på Øregård gymnasium og på Århus katedralskole, hvor hun bestod studentereksamen 1952. Hun tog lærerek-samen fra Århus seminarium 1955, og siden 1. januar 1956 har hun været ansat ved Gottorp-skolen i Slesvig.

Børn: II.B.3.c.1)-II.B.3.c.2)

II.B.3.c.1) NIS FINK

er født 29. maj 1966 i Slesvig.

II.B.3.c.2) KAREN FINK

er født 5. februar 1969 i Sønderborg.



## II.B.3.d. SOLVEJG THOUSTRUP FINK

er født 17. maj 1936 i Hundborg. Hun blev gift 16. november 1957 i Hundborg med Knud Erik Larsen, der er født 7. juni 1936 i Hundborg som søn af gårdejer og tørvefabrikant Jens Larsen og hustru Mette Louise Sørensen.

Bosat: Astrupvej 21, Hundborg, 7700 Thisted.

Solvejg Thoustrup Fink gik i Hundborg friskole og var elev på Thylands ungdomsskole, hvor hun senere tjente som pige. Hun var ellers hjemme på fødegården indtil giftermålet, afbrudt af ophold på Støvring højskole samt på Snoghøj gymnastikhøjskole, hvor hun gennemgik delingsføreruddannelse.

Børn: II.B.3.d.1)-II.B.3.d.6) - se også I.D.6.b.

## II.B.3.d.1) STIG HELGE LARSEN

er født 26. august 1954 i Hundborg. Han er smed.

## II.B.3.d.2) POUL HENRIK LARSEN

er født 23. oktober 1958 i Hundborg. Han er smed.

## II.B.3.d.3) HANNE VIBEKE FINK LARSEN

er født 10. juni 1961 i Hundborg. Hun er sygemedhjælper.

## II.B.3.d.4) BJØRN ULRIK LARSEN

er født 10. september 1962 i Hundborg.

## II.B.3.d.5) ELLEN MARGRETHE LARSEN

er født 17. oktober 1965 i Hundborg.

## II.B.3.d.6) ANNIE CHARLOTTE LARSEN

er født 29. april 1969 i Hundborg.

## II.B.4. VALDEMAR PEDERSEN FINK

er født 6. november 1887 i Hundborg, og han døde 14. januar 1968 i Hørdum. Han blev gift 28. oktober 1914 i Hørdum med Laura Johanne Christine Jepsen, der er født 27. oktober 1882 i Stenbjerg i Nørhå sogn, død 8. januar 1858 i Hørdum, datter af Johannes Jepsen, senere gæstgiver i Hørdum og hustru Severine Kristine Nielsen.

Bosat: Hørdum.

Valdemar Pedersen Fink gik i skole i Hundborg og lærte derpå snedkerfaget i Thisted. I 1914 begyndte han selvstændig virksomhed som snedkermester i Hørdum, hvor han virkede hele sit liv. Han var formand samt medlem af bestyrelsen for en række lokale foreninger.

Laura Johanne Christine Jepsen gik i skole i Stenbjerg. Hun var uddannet som smørrebrødsjomfru og arbejdede indtil giftermålet på faderens kro i Hørdum.

Børn: II.B.4.a.-II.B.4.c.

II.B.4.a. GUDRUN AGNETE JEPSEN FINK

er født 29. august 1915 i Hørdum. Hun døde 1930.

II.B.4.b. GERDA KRISTINE JEPSEN FINK

er født 10. maj 1920 i Hørdum. Hun blev gift 21. oktober 1945 i Hørdum med Per Yde, der er født 2. juli 1912 i Koldby som søn af gårdejer Anders Christensen Yde og hustru Petrea Hansine Pedersen.

Bosat: Lavendelvej 8, Koldby, 7752 Snedsted.

Gerda Kristine Jepsen Fink gik i skole i Hørdum og hjalp derefter til hjemme indtil giftermålet. Hun blev uddannet i klaverspil og har i ca. 30 år givet klaverundervisning.

Per Yde gik i skole i Koldby og havde senere et ophold på Vestbirk højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1945 Rævagergård i Staustrup, som han efterhånden har totalt ombygget. Foruden almindelig landbrug driver han omfattende opdræt af daggamle kyllinger. Han er medlem af bestyrelsen for andelskassen.

II.B.4.c. ARNOLD JEPSEN FINK

er født 22. august 1922 i Hørdum. Han blev gift 4. marts 1961 i Nykøbing M. med Inge Lis Dahlgaard Petersen, der er født 8. januar 1937 i Nykøbing M. som datter af færgefører Knud Marius Petersen og hustru Agnes Dahlgaard Madsen.

Bosat: Refshammerhavevej 7, 7900 Nykøbing M.

Arnold Jepsen Fink gik i skole i Hørdum og blev derefter uddannet som kolonialkommis. Han var en tid ansat på slagterikontoret i Hurup, havde i en periode kolonialforretning i Nykøbing og overtog derpå i 1962 Tuborg-depotet.

Inge Lis Dahlgaard Petersen tog realeksamen i Nykøbing M. 1953. Hun er defektriceuddannet på apoteket i Nykøbing M.

Børn: II.B.4.c.1)-II.B.4.c.2)

II.B.4.c.1) SUSANNE FINK

er født 23. juni 1964 i Nykøbing M.

II.B.4.c.2) HANS JØRGEN FINK

er født 18. maj 1969 i Nykøbing M.

## II.B.5. ANTON KRISTIAN PEDERSEN FINK

er født 26. februar 1889 i Hundborg, og han døde sst. 5. juni 1889.

## II.B.6. ALFRED KRISTIAN PEDERSEN FINK

er født 10. maj 1890 i Hundborg, og han døde sst. 26. maj 1890.

## II.B.7. MARIE MAGDALENE PEDERSEN FINK

er født 12. maj 1891 i Hundborg, og hun døde 10. december 1963 i Årup i Snedsted sogn. Hun blev gift 5. maj 1917 med Jens Yde Bredahl (Bredal), der er født 5. juni 1880 i Årup, død sst. 27. april 1960, søn af gårdejer Niels Salmønsen Bredal (Bredahl) og hustru Thrine Christensen Hove. Sidstnævnte er datter af Christen Christensen Hove i Årup og hustru Ide Christine Yde.

Bosat: Årup.

Marie Magdalene Pedersen Fink gik i skole i Hundborg og havde senere et højskoleophold, men var ellers beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet.

Jens Yde Bredahl gik i skole i Årup. Han blev udlært som kommis i Thisted og var i ca. 18 år uddeler i Hundborg brugs, hvorefter han 1925 nedsatte sig som købmand i Årup, hvor han drev forretning til sin død.

Børn: II.B.7.a.-II.B.7.e.

## II.B.7.a. KATHRINE BREDAHL

er født 29. september 1918 i Hundborg. Hun blev gift 18. september 1941 i Hundborg kirke med Aage Lauritsen, der er født 9. november 1911 i Morup mølle som søn af møller Laurids Lauritsen og hustru Marie.

Bosat: Legindvej 92, Sønderhå, 7752 Snedsted.

Kathrine Bredahl gik i skole i Årup og var elev på Vestbirk højskole. Hun har en tid virket som ekspeditrice og har senere bl.a. passet telefon i vognmandsforretningen.

Aage Lauritsen gik i skole i Ørum og var elev på Ry højskole. Han blev handelsuddannet men gik over i vognmandserhvervet og drev i ca. 45 år vognmandsforretning i Sønderhå. Han har i nogle år været bestyrer af Sparekassen.

Børn: II.B.7.a.1)-II.B.7.a.2)

## II.B.7.a.1) JYTTE BREDAHL LAURITSEN

er født 17. august 1944 i Sønderhå. Hun blev gift 22. november 1969 i Hørsted med Jørgen Jensen, der er født 14. april 1939 i Indonesien som søn af fuldmægtig Sofus Heinrich Jensen og hustru Lilli Lindtoft.

Bosat: Frejasvej 17, 8881 Thorsø.

Jytte Bredahl Lauritsen tog studentereksamen fra Thisted gymnasium og blev derefter uddannet som hospitalslaborant i Århus.

Jørgen Jensen tog realeksamen i Århus og tog eksamen som ingeniør fra Århus teknikum 1968. Han er ansat som salgssingeniør ved T. A. Control A/S.

Børn: II.B.7.a.1)a)-II.B.7.a.1)c)

II.B.7.a.1)a) PIA BREDAHL JENSEN

er født 9. maj 1972 i Hinnerup.

II.B.7.a.1)b) ALLAN BREDAHL JENSEN

er født 21. april 1974 i Hinnerup.

II.B.7.a.1)c) KARIN BREDAHL JENSEN

er født 27. februar 1977 i Hinnerup.

II.B.7.a.2) BENTE BREDAHL LAURITSEN

er født 8. april 1949 i Sønderhå. Hun blev gift 21. december 1977 i Risskov med Bo Allan Fogtmann, der er født 22. august 1943 i Sct. Johannes sogn i Århus som søn af politiassistent Børge Severin Fogtmann og hustru Hjørdis Nathalie.

Bosat: Ryvangsalle 21, 8240 Risskov.

Bente Bredahl Lauritsen tog nysproglig studentereksamen 1968, opholdt sig i udlandet 1969 og læste derefter til 3-sproglig korrespondent 1969-71. Hun var sekretær/korrespondent ved AEG 1971-76, var 1976-79 ved Nordring rejser og var derefter chefsekretær ved Bruun & Sørensen A/S 1979-80 og har siden været direktionssekretær ved Dannebrog værft A/S, Århus.

Bo Allan Fogtmann tog studentereksamen 1962. Derefter aftjente han værnepligten og fortsatte som løjtnant til 1966. Han blev HA 1969, var 1970-78 ansat som salgskonsulent i EDB-branchen og blev derefter regionschef ved Logatron/Nixdorf.

II.B.7.b. ALFRED BREDAHL

er født 6. februar 1920 i Hundborg. Han blev gift 12. maj 1946 i Hvidbjerg med Astrid Stilling Schou, der er født 30. april 1922 i Hvidbjerg som datter af isenkræmmer Jens Peter Schou og hustru Christa Margrethe Stilling.

Bosat: Islandsvej 11, 7700 Thisted.

Alfred Bredahl fik folkeskoleuddannelse og blev derefter handelsuddannet og virker som forretningsbestyrer.

Astrid Stilling Schou er uddannet som damefrisør.

Børn: II.B.7.b.1)-II.B.7.b.3)

II.B.7.b.1) ERIK BREDAHL

er født 3. oktober 1948 i Thisted. Han er ingeniør.

II.B.7.b.2) HANNE BREDAHL

er født 13. december 1951 i Thisted. Hun er børnehavepædagog.

II.B.7.b.3) BIRTHE BREDAHL

er født 19. maj 1961 i Thisted. Hun er studerende.

II.B.7.c. HOLGER BREDAHL

er født 26. juni 1921 i Hundborg. Han er købmand, gift med Inger og har to børn: Mona og Torben.

II.B.7.d. ERIK BREDAHL

er født 4. december 1922 i Hundborg, og han døde 4. marts 1923.

II.B.7.e. ANNA ELISE BREDAHL

er født 29. juli 1929 i Hundborg.

Bosat: Havrevej 7, 7700 Thisted.

Anna Elise Bredahl er kontorassistent.

II.B.8. ALFRED PEDERSEN FINK

er født 3. september 1893 i Hundborg, og han døde 13. maj 1907.

II.B.9. FREDERIK PEDERSEN FINK

er født 28. september 1894 i Hundborg, og han døde sst. 15. oktober 1894.

II.B.10. JOHANNE PEDERSEN FINK

er født 11. februar 1896 i Hundborg, og hun døde 11. august 1975 sst. Hun blev gift første gang 12. juli 1918 i Hundborg med Johannes Damsgaard Jensen, der er født 10. februar 1892 i Sjørring, død 30. april 1924 i Varde, søn af Anders Jensen og hustru Marie. Hun blev gift anden gang 27. oktober 1926 i Thisted med Anders Christensen, der er født 2. marts 1899 i Sennels som søn af landmand Niels Chr. Christensen og hustru Inger Nielsen.

Bosat: Dybdalsgade 11, Hundborg, 7700 Thisted.

Johanne Pedersen Fink gik i Hundborg friskole. Hun lærte syning og arbejdede med at sy drengetøj.

Johannes Damsgaard Jensen blev udlært som kommis i Hundborg og var uddeler i brugsen i Lunde.

Anders Christensen gik i skole i Sennels og virkede derefter som arbejdsmand. I nogle år havde han selv tørvemose med en ret stor produktion. Han bor i det gamle hjem i Hundborg.

Børn: II.B.10.a.-II.B.10.f.

## II.B.10.a. BØRGE DAMSGAARD JENSEN

er født 29. april 1919 i Lunde. Han er indehaver af en pølsevogn. Han er gift med Rigmor og har et barn. Familien bor i Thisted.

## II.B.10.b. EDITH DAMSGAARD JENSEN

er født 5. april 1921 i Lunde. Hun blev gift 28. oktober 1945 i Hundborg med Anders Edelin Kolding Olsen, der er født 12. juni 1916 i Snedsted, død 8. juli 1979 på Frederiksberg, søn af købmand Jens Olsen og hustru Kristine Kolding.

Bosat: Holsteinsgade 29C, 2100 København Ø.

Edith Damsgaard Jensen gik i Hundborg friskole og var senere elev på Vestbirk højskole. Hun stod i lære som syerske hos Arne Schmidt i Thisted. Hun har været medhjælpende hustru i købmandsforretningen.

Anders Edelin Kolding Olsen gik i skole i Snedsted. Han lærte kolonialfaget hos faderen og drev i nogle år købmandsforretning i Nørhå, og 1951-63 var han ansat i forsikringsbranchen. Familien bosatte sig derefter i København, hvor han var filmarbejder på Nordisk film til sin død.

Børn: II.B.10.b.1)-II.B.10.b.2)

## II.B.10.b.1) TOVE KOLDING OLSEN

er født 14. februar 1947 i Nørhå. Hun blev gift 16. juli 1974 i Lindehøj med Robert Vallentin Nielsen, der er født 7. februar 1947 i Hellig Kors sogn i København som søn af repræsentant Keld Christian Jes Vallentin Nielsen og hustru Valborg Milwertz.

Bosat: Arresøgårdsvej 6, Ramløse, 3200 Helsinge.

Tove Kolding Olsen er tandtekniker, og Robert Vallentin Nielsen er assurandør.

Børn: II.B.10.b.1)a)-II.B.10.b.1)b)

## II.B.10.b.1)a) PERNILLE VALLENTIN NIELSEN

er født 30. november 1973 i Rødovre.

## II.B.10.b.1)b) MARTIN VALLENTIN NIELSEN

er født 28. juni 1978 i Hillerød.

## II.B.10.b.2) ARNE DAMSGAARD OLSEN

er født 18. marts 1953 i Hundborg. Han blev gift 10. juni 1978 i København med Inge Søgaard Nielsen, der er født 7. marts 1954 i Brande som datter af arkitekt Erik Søgaard Nielsen og hustru Ruth Solvaj.

Bosat: Parkvej 129, 2630 Tåstrup.

Arne Damsgaard Olsen tog realeksamen juni 1970 og studentereksamen i 1973. Han tog eksamen som civilingeniør i juni 1978 og aftjente derpå sin værnepligt ved civilforsvaret. Han har siden været ansat ved byggeteknisk afdeling på Teknologisk institut i Tåstrup.

Inge Søgaard Nielsen fik 9-årig skoleuddannelse og gennemgik derefter et års sekretærkursus på Yrkesskole i Malmø. Hun kom til Danmark i 1972 og var på handelsskole med tekstil som hovedfag. Hun blev udlært i Daells varehus, avancerede til første-ekspeditrice og blev derefter indkøbsassistent.

Datter: II.B.10.b.2)a)

II.B.10.b.2)a) MARIA SØGAARD NIELSEN

er født 20. december 1979 i København.

II.B.10.c. NIELS ANDERS DAMSGAARD JENSEN

er født 7. november 1922 i Lunde, og han døde 12. januar 1969 i Thisted. Han blev gift 27. februar 1945 i Vigsø med Anne-Grethe Poulsen, der er født 3. marts 1926 i Vigsø som datter af gårdejer Marinus Poulsen og hustru Ane-Marie Vilsen.

Bosat: Enghavevej 7, 7700 Thisted.

Niels Anders Damsgaard Jensen gik i Hundborg friskole og gennemgik derefter handelsuddannelse. Han var i 22 år ansat på ægpakkeriet i Thisted. Anne-Grethe Poulsen gik i skole i Vigsø. Hun var hjemmegående husmor indtil mandens død og har siden virket som hjemmehjælper.

Børn: II.B.10.c.1)-II.B.10.c.4)

II.B.10.c.1) KNUD DAMSGAARD

er født 19. juli 1946 i Hundborg. Han blev gift 22. maj 1971 i Thisted med Anne-Grethe Poulsen, der er født 27. juni 1948 i Thisted som datter af Ejner Marinus Poulsen og hustru Hedvig Kristiane Jensen.

Bosat: Birkevej 33, 7700 Thisted.

Knud Damsgaard gik i skole i Thisted, hvor han bestod studentereksamen. Værnepligten aftjente han ved marinen. Han tog lærereksamen fra Skive seminarium 1973 og har nu ansættelse på Østre skole i Thisted. Anne-Grethe Poulsen tog realeksamen i Thisted og dimitteredes 1971 fra Skive seminarium.

Børn: II.B.10.c.1)a)-II.B.10.c.1)b)

II.B.10.c.1)a) MIKKEL DAMSGAARD

er født 14. november 1972 i Thisted.

II.B.10.c.1)b) MIE DAMSGAARD

er født 15. maj 1974 i Thisted.

## II.B.10.c.2) ANNI DAMSGAARD

er født 22. november 1952 i Thisted. Hun er gift med salgschef Jens Chr. Pedersen. Ægteparret har to børn og bor i Hansted.

## II.B.10.c.3) JOHN DAMSGAARD

er født 19. juli 1956 i Thisted. Han er chauffør og gift med Lisbeth Vang Mikkelsen, der er født 5. august 1956 i Thisted.

## II.B.10.c.4) NINA DAMSGAARD

er født 20. august 1961 i Hundborg.

## II.B.10.d. GUNHILD CHRISTENSEN

er født 31. oktober 1927 i Hundborg, og hun døde 31. august 1969 i Thisted. Hun blev gift 9. juli 1954 i Thisted med Henry Rokkjær, der er født 2. oktober 1923 i Uglev som søn af maler Niels Rokkjær og hustru Anna Kathrine Munkholm.

Bosat: Enghavevej 7, 7700 Thisted.

Gunhild Christensen gik i Hundborg friskole og lærte derefter gartnerfaget. Inden giftermålet arbejdede hun som husassistent og var bl.a. en tid i Oslo. Henry Rokkjær gik i skole i Hundborg og tjente derefter en tid ved landbruget, hvorefter han havde forskelligt arbejde. Han lærte malerfaget i faderens virksomhed og har bl.a. arbejdet i Tyskland samt i Sverige. Han er medlem af bestyrelsen for fagforeningen.

Børn: II.B.10.d.1)-II.B.10.d.3)

## II.B.10.d.1) EVELYN ROKKJÆR

er født 18. december 1954 i Thisted.

Bosat: Reberbansgade 6, 9000 Ålborg.

Evelyn Rokkjær tog realeksamen fra Thisted borgerskole 1972, var 1972-73 på Rødding højskole og bestod 1975 HF fra Thisted gymnasium.

## II.B.10.d.2) THORLEIF ROKKJÆR

er født 10. juli 1958 i Hundborg. Han er tømrer.

## II.B.10.d.3) HARRIET ROKKJÆR

er født 27. august 1965 i Hundborg.

## II.B.10.e. JOHANNES DAMSGAARD CHRISTENSEN

er født 20. august 1930 i Hundborg. Han blev gift 15. maj 1953 på Københavns rådhus med Ane Helene Fink, der er født 2. september 1930 i Jannerup som datter af gårdejer Peter Fink og hustru Ane Hedvig Sørensen.



Bosat: Pilehavevænge 34, 2620 Albertslund.

Johannes Damsgaard Christensen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter udlært som automekaniker. Værnepligten aftjente han ved HTK. Han har siden 1954 været ansat ved DFA, hvor han er værkfører.

Ane Helene Fink fik folkeskoleuddannelse, besøgte Thestrup sygeplejeforsko-  
le og blev derefter uddannet som sygeplejerske på Bispebjerg hospital. Hun  
har siden 1964 været ansat på Finsen instituttet.

Børn: II.B.10.e.1)-II.B.10.e.2)

II.B.10.e.1) PER FINK CHRISTENSEN

er født 23. september 1953 i Davids sogn i København. Han blev gift 26. no-  
vember 1977 på Brøndby rådhus med Marianne Buch Jensen, der er født 5. decem-  
ber 1955 i Brøndbyøster som datter af lagerarbejder Ole Buch Jensen og hu-  
stru Jytte Brandt.

Bosat: Humlebo 7, 2660 Brøndby Strand.

Per Fink Christensen tog mat.-fys. studentereksamen 1973 fra Østre borger-  
dydsskole. Han aftjente værnepligten ved civilforsvaret 1979. I 1980 blev  
han cand. scient. i datalogi og matematik fra Københavns universitet. Han er  
ansat som systemanalytiker i NCR udviklingscenter.

Marianne Buch Jensen tog realeksamen fra Gildhøj skole i Brøndbyøster 1972 og han-  
delsmedhjælpereksamen fra Købmandsskolen i Valby 1974. Hun bestod nysproglig  
studentereksamen 1978 fra statens og hovedstadskommunernes kursus. Hun er an-  
sat som assistent i rigspolitiet.

Søn: II.B.10.e.1)a)

II.B.10.e.1)a) MIKKEL CHRISTENSEN

er født 17. oktober 1977 i Rødovre.

II.B.10.e.2) BENTE FINK CHRISTENSEN

er født 21. oktober 1958 i Davids sogn i København.

Bosat: Morbærhaven 3-8, 2620 Albertslund.

Bente Fink Christensen tog sproglig studentereksamen 1977. Hun er under ud-  
dannelse til fysioterapeut.

II.B.10.f. SVEND ERIK DAMSGAARD KRISTENSEN

er født 11. december 1934 i Hundborg. Han blev gift 13. juni 1959 i Skander-  
borg slotskirke med Inger Lundgaard Ernstsens, der er født 25. juni 1934 i Tå-  
ning som datter af Søren Lundgaard Ernstsens og hustru Ingrid Kathrine Peder-  
sen.

Bosat: Fjordglimt 18, 7600 Struer.

Svend Erik Damsgaard Kristensen gik i Hundborg friskole og var 1949-50 elev på Thylands ungdomsskole. Han lærte snedkerfaget i Hundborg og arbejdede otte år som snedkersvend i København og var derefter fem år som svend i Nors, og derefter begyndte han som gulvmontør i Struer.

Inger Lundgaard Ernstsens fik folkeskoleuddannelse, var i fire år i en skotøjsforretning i Skanderborg og var derpå i forretningen ved Singer symaskiner i Århus fire år, var senere et år på kontoret ved Nordisk diesel i København og var derefter på centralsygehusets kontor i Thisted i fire år. Hun blev derefter ansat som falkoline og er stationeret i Holstebro.

Søn: II.B.10.f.1)

II.B.10.f.1) JAN LUNDBGAARD KRISTENSEN

er født 30. maj 1967 i Thisted.

II.B.11. DAGMAR PEDERSEN FINK

er født 5. marts 1897 i Hundborg, og hun døde samme dag.

II.B.12. JOHANNES PEDERSEN FINK

er født 9. februar 1898 i Hundborg, og han døde sst. 26. maj 1917.

II.B.13. ANNA PEDERSEN FINK

er født 8. april 1899 i Hundborg, død 1965. Hun blev gift 30. oktober 1925 i Hundborg med Johan Madsen Jensen Mogensen (Mogensen tilføjet 1905), handelsmand i Hundborg, der er født 21. januar 1901 i Hundborg som søn af husmand og handelsmand Jens Kristian Jensen (Mogensen) og hustru Gertrud Marie Kristensen. Der var et barn i ægteskabet: Evald, født 1926, død 1957.

II.B.14. DAGMAR PEDERSEN FINK

er født 12. august 1900 i Hundborg. Hun blev gift 28. oktober 1923 i Hundborg med Thorvald Bak, der er født 5. maj 1897 i Thisted som søn af daværende restauratør, senere landmand Christian Bak og hustru Cathrine Jensen.

Bosat: Vorupørvej 101, Hundborg, 7700 Thisted.

Dagmar Pedersen Fink gik i skole i Hundborg og var senere elev på Vestbirk højskole. Hun blev udlært som modist i Thisted og arbejdede ved faget indtil giftermålet. Ægteparret har i en årrække været aktive indenfor ungdomsbevægelsen og har tillige interesseret sig meget for arbejdet med friskolen. Thorvald Bak fik folkeskoleuddannelse og lærte derefter tømrerfaget i Hundborg, hvor han fra 1921 drev egen virksomhed som tømrermester. I en lang årrække var han vurderingsmand til kreditforeningen, og han var medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger. Som ung havde han et ophold på Hadsten håndværkerskole. Sideløbende har han i 24 år været assurandør for hagl- og stormskadeforsikringen.

Børn: II.B.14.a.-II.B.14.e.

## II.B.14.a. RIGMOR FINK BACH

er født 22. november 1924 i Hundborg. Hun blev gift 19. april 1947 i Thisted med Agner Andersen, der er født 7. juni 1918 i Snedsted som søn af gårdejer Anders Chr. Andersen og hustru Mette Kathrine Jensen.

Bosat: Enghavevej 24, 7700 Thisted.

Rigmor Fink Bach gik i Hundborg friskole og var senere elev på Rønshoved højskole. Hun blev uddannet ved husgerning og var en tid kokkepige på afholdshotellet i Thisted.

Agner Andersen fik folkeskoleuddannelse i Snedsted og lærte derefter tømrerfaget. I nogle år drev han virksomhed som tømrermester i Thisted, og i otte år havde han vognmandsforretning i Thisted, indtil han måtte holde op på grund af sygdom. Han var en tid medlem af bestyrelsen for lillebilforeningen.

Børn: II.B.14.a.1)-II.B.14.a.3)

## II.B.14.a.1) MOGENS BAK ANDERSEN

er født 3. februar 1948 i Vang. Han blev gift 8. september 1973 i Tilsted med Marna Thousgaard, der er født 30. marts 1951 i Hillerslev som datter af gårdejer Frederik Thousgaard og hustru Mathilde Jensen.

Bosat: Kastanievej 12, 7700 Thisted.

Mogens Bak Andersen tog realeksamen i Thisted og blev derefter udlært som murer. Værnepligten aftjente han i Holstebro 1970-71. Derefter fortsatte han indenfor murerfaget.

Marna Thousgaard tog realeksamen i Thisted og blev derefter bankuddannet i Handels- og landbrugsbanken i Thisted, hvor hun fortsat er bankassistent.

Børn: II.B.14.a.1)a)-II.B.14.a.1)b)

## II.B.14.a.1)a) MALENE THOUSGAARD ANDERSEN

er født 20. oktober 1974 i Thisted.

## II.B.14.a.1)b) MARTIN BAK ANDERSEN

er født 24. marts 1978 i Thisted.

## II.B.14.a.2) MORTEN BAK ANDERSEN

er født 4. september 1949 i Vang.

Bosat: Birkevænget 58, 7730 Hanstholm.

Morten Bak Andersen tog studentereksamen i Thisted 1970 og blev derefter optaget på Nr. Nissum seminarium, hvorfra han dimitteredes 1975. Derefter aftjente han værnepligten ved civilforsvaret i Thisted, hvorefter han 1976 blev ansat som lærer i Hanstholm. Han er formand for idrætsforeningen i Hanstholm og tillige i bestyrelsen for Thy motorsport.

## II.B.14.a.3) ANE-MARIE BACH ANDERSEN

er født 28. november 1951 i Febbersted. Hun blev gift 29. juli 1972 i Skinnerup kirke med Søren Steensen, der er født 12. juli 1949 i Hanstholm som søn af tømrer Niels Chr. Viggo Steensen og hustru Magda Kirstine.

Bosat: Hovedgaden 174, 7752 Snedsted.

Ane-Marie Bach Andersen tog realeksamen og derpå handelseksamen, hvorefter hun blev uddannet som kontorassistent. Hun har siden sommeren 1972 været ansat som kontorassistent på Thisted dagblad.

Søren Steensen fik 8-årig folkeskoleuddannelse, og derefter kom han i lære som elektriker. Han aftjente værnepligten ved livgarden 1970-71. I 1973 forlod han elektrikerfaget og har siden arbejdet som oliefyrsmontør.

Barn: II.B.14.a.3)a)

## II.B.14.a.3)a) METTE BACH STEENSEN

er født 1. juni 1972 i Thisted.

## II.B.14.b. RAGNA FINK BAK

er født 20. marts 1927 i Hundborg, og hun døde 18. oktober 1975 i København. Hun var gift med Kaj Iversen, der er født 11. juni 1934 i Esbjerg, død 15. oktober 1972 i Helsingør, søn af slagtermester Charles Iversen og hustru Mary.

Bosat: Helsingør.

Ragna Fink Bak gik i Hundborg friskole og var senere elev på Rønshoved højskole. Hun havde desuden et ophold på Snoghøj gymnastikhøjskole og besøgte også Askov højskole. Hun virkede i nogle år som lærer på forskellige ungdomsskoler. Senere blev hun restauratør i Helsingør, og efter mandens død videreførte hun virksomhederne.

Kaj Iversen gik i skole i Esbjerg og blev derefter uddannet i tjenerfaget. Han sejlede en tid som hovmester i rederiet A. P. Møller og virkede også en tid som tjener i Norge. Senere blev han ansat som overtjener på Marienlyst i Helsingør, og ved sin død var han indehaver af to restaurationer.

Børn: II.B.14.b.1)-II.B.14.b.2)

## II.B.14.b.1) SUSANNE FINK IVERSEN

er født 8. august 1959 i Helsingør. Hun blev gift 10. maj 1979 i Thisted med Tony Yde, der er født 30. november 1953 i Hørдум som søn af landmand Karl Evald Yde og hustru Erna Kirstine Kristensen.

Bosat: Tinggårdsvej 3, Skyum, 7752 Snedsted.

Susanne Fink Iversen gik i skole i Helsingør og tog handelseksamen i Thisted. Hun har en tid været ansat som sygehjælper i Thisted.

Tony Yde gik i skole i Villerslev og har siden virket som fisker.

II.B.14.b.2) PETER FINK IVERSEN

er født 19. oktober 1961 i Helsingør.

II.B.14.c. RUDOLF FINK BAK

er født 20. februar 1929 i Hundborg. Han blev gift 13. juli 1959 i Flensburg med Heinke Emma Dorothea Vogt, der er født 26. marts 1938 i Flensburg. Ægteskabet blev opløst 1974.

Bosat: Kildevænget 10, 8660 Skanderborg.

Rudolf Fink Bak blev handelsuddannet indenfor papir en gros og var i tolv år ansat ved Albert S. Bornerup i Thisted. Han er merkonom i markedsføring. Siden 1970 har han været salgsleder ved Morgenavisen Jyllandsposten.

Børn: II.B.14.c.1)-II.B.14.c.2)

II.B.14.c.1) PETER VOGT BAK

er født 19. august 1961 i Thisted.

II.B.14.c.2) DORTE VOGT BAK

er født 13. april 1964 i Thisted.

II.B.14.d. RUTH FINK BAK

er født 20. november 1931 i Hundborg. Hun blev gift 30. marts 1958 i Skanderborg med Svend Aage Lundgaard Ernstsens, der er født 16. december 1936 i Tåning som søn af Søren Lundgaard Ernstsens og hustru Ingrid Kathrine Pedersen.

Bosat: Danmarksgade 22a, 7620 Lemvig.

Ruth Fink Bak gik i skole i Hundborg og var elev på Thylands ungdomsskole samt på Støvring højskole. Hun blev uddannet som syerske, underviste en tid i syning i Skanderborg og var senere ansat i en forretning i Lemvig. Svend Aage Lundgaard Ernstsens gik i skole i Tåning. Han arbejdede ved landbruget indtil 1963, afbrudt af et ophold på Vinding landbrugsskole. Han har siden været ansat ved Falck redningskorps i Lemvig, hvor han er redningsfører. Han er medlem af bestyrelsen for et boligselskab.

Søn: II.B.14.d.1)

II.B.14.d.1) ESBEN LUNDGAARD ERNSTSEN

er født 4. oktober 1958 i Torsted.

Bosat: Signalvej 10, 9000 Ålborg.

Esben Lundgaard Ernstsens gik i skole i Lemvig og blev derefter uddannet som radiotekniker. Værnepligten aftjente han i Ålborg 1979-80.

## II.B.14.e.           AGNETHE FINK BACH

er født 30. april 1934 i Hundborg. Hun blev gift 2. maj 1958 i Hundborg med Lars Olav Thomsen, der er født 22. december 1934 i Hallund sogn ved Brønderslev som søn af gårdejer Emil Thomsen og hustru Petra.

Bosat: Højdedraget 3, 8660 Skanderborg.

Agnethe Fink Bach er uddannet som faglærer i musik, uddannet i gymnastik fra Snoghøj gymnastikhøjskole og som vævelærer fra Støvring højskole. Hun virkede som sylærerinde og arbejdede senere indenfor forskellige fagområder i foreninger sammen med private elever og endvidere ved fritidsundervisning, hvorefter hun 1957 blev ansat som kursuslærer ved Skanderborg amts husholdningsforeninger. Efter uddannelse indenfor psykologi/pædagogik blev hun 1969 ansat som fagkonsulent ved Århus amt.

Lars Olav Thomsen tog studentereksamen fra Ålborg katedralskole og blev chand. pharm. fra Danmarks farmaceutiske højskole. Han var en tid ansat ved FDB's laboratorium i Viby, og senere fik han ansættelse som udviklingschef ved Grindstedværket i Brabrand.

Børn: II.B.14.e.1)-II.B.14.e.2)

## II.B.14.e.1)       JENS KIRK THOMSEN

er født 8. marts 1960 i Skanderborg. Han tog studentereksamen 1979.

## II.B.14.e.2)       VILS KIRK THOMSEN

er født 24. september 1963 i Skanderborg. Han er gymnasieelev.

## II.B.15.           AKSEL KRISTIAN PEDERSEN FINK

er født 27. april 1904 i Hundborg, og han døde sst. 16. marts 1966. Han blev gift 20. maj 1930 i Hundborg med Johanne Mikkelsen Yde, der er født 13. oktober 1905 i Hundborg, død 14. marts 1966 i Hundborg, datter af gårdejer Jens Yde og hustru Nicoline Mikkelsen (se VI.B.).

Bosat: Lundgård, Hundborg.

Aksel Kristian Pedersen Fink gik i skole i Hundborg og var 1924 elev på Galtrup ungdomsskole. Han lærte landbruget hjemme på Lundgård, som han 1930 forpagtede af faderen og overtog i 1934. - Aksel Fink har gjort et stort arbejde indenfor jordfordeling og som formand for indvinding af mosen i Hundborg. Han var formand for frimenigheden i Hundborg og var ligeledes formand for venstrevælgerforeningen, ligesom han var medlem af bestyrelsen for sparekasse og kontrolforening m.m.

Johanne Mikkelsen Yde gik i Hundborg friskole og havde senere et ophold på Vestbirk højskole. Hun var hjemme på fødegården Grandgård indtil giftermålet. Hun var aktiv indenfor husmoderforeningen.

Børn: II.B.15.a.-II.B.15.b.

II.B.15.a. THORKILD YDE FINK

er født 24. januar 1939 i Hundborg.

Bosat: Lundgård, Astrupvej 16, Hundborg, 7700 Thisted.

Thorkild Yde Fink gik i Hundborg friskole og var 1955-56 på Thylands ungdomsskole. Han arbejdede ved landbruget, afbrudt af et ophold på Fjordvang landbrugsskole ved Ringkøbing, og 1967 overtog han fødehjemmet Lundgård, som han drev til 1972. Han har en tid været medlem af bestyrelsen for ungdomsforeningen i Hundborg.

II.B.15.b. HENNING YDE FINK

er født 19. juli 1942 i Hundborg. Han blev gift 23. september 1967 i Hundborg med Else Pedersen, der er født 14. juli 1943 i Hundborg som datter af lagerarbejder Aage Verner Pedersen og hustru Edith.

Bosat: Toften 8, Blovstrød, 3450 Allerød.

Henning Yde Fink arbejdede i sine unge år ved landbruget og havde et ophold på Vejlby landbrugsskole. I 1967 fik han arbejde på Charlottenlund travbane, og efter nogle år som staldmand og jockey startede han 1978 som selvstændig travtræner.

Else Pedersen tog lærereksamen fra Th. Langs seminarium i Silkeborg 1966 og har siden været lærer ved Blovstrød skole.

Børn: II.B.15.b.1)-II.B.15.b.2)

II.B.15.b.1) LISE FINK

er født 24. august 1969 i Hillerød.

II.B.15.b.2) JENS FINK

er født 23. november 1973 i Hørsholm.

## II.C. INGER CHRISTENSEN (KIRK)

er født 4. december 1864 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 19-- i Hørdum. Hun blev gift 8. april 1892 i Hillerslev med enkemand Peder Frandsen Pedersen. Han er født 23. marts 1860 i Hillerslev, død 19-- i Hørdum, søn af husmand Jens Christian Pedersen og hustru Ane Olesen. Peder Frandsen Pedersens første kone Else Marie Pedersen døde 9. oktober 1888, 32 år gammel.

Bosat: Hørdum.

Peder Frandsen Pedersen nævnes ved giftermålet som arbejdsmand i Thisted, 1893 omtales han som indsidder (lejehusmand) i Kjelstrup i Hillerslev sogn, hvorefter han fra 1894 til efter 1922 var husmand i Hørdum by og sogn.

Børn: II.C.1.-II.C.10.

## II.C.1. JENS KIRK PEDERSEN

er født 31. maj 1893 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, og han døde i august 1964 i Hundborg. Han blev gift 31. oktober 1919 i Hundborg med Else Kirstine Jensen Mogensen, der er født 23. august 1895 i Hundborg, død i januar 1971 i Hundborg, datter af daværende husejer og handelsmand, senere vognmand Jens Kristian Jensen (Mogensen) og hustru Gertrud Marie Kristensen (se II.B.13.).

Bosat: Hundborg.

Jens Kirk Pedersen nævnes 1919 og 22 som henholdsvis husejer og bolsmand i Hundborg by og sogn, hvor han senere betegnes som landmand.

Søn: II.C.1.a.

## II.C.1.a. ALFRED KIRK PEDERSEN

er født 2. august 1922 i Hundborg. Han er gift med Carla Robinson Therkildsen, der er født 1. marts 1923 i Zions sogn i Esbjerg som datter af sejlmander Thorkild Robinson Therkildsen og hustru Ellen Elise Marie Hein.

Bosat: Stubbevej 6, 3250 Gilleleje.

Alfred Kirk Pedersen gik i Hundborg kommuneskole. Han stod i lære som radiotekniker hos B. & O. i Struer og blev udlært 1938, og derefter gennemgik han videreuddannelse i Randers og Odense, hvorefter han var tekniker i København, bl.a. hos Fona og Selandia. I 1952 begyndte han selvstændig radioforretning i Kgs. Lyngby og havde denne til 1967, hvorefter familien flyttede til Gilleleje, hvor de overtog en grilbar, som de havde til 1975, da den blev afhændet på grund af sygdom. Er nu ansat på frimurerlogens rekonvalescenthjem "Lysglimt" i Gilleleje.

Carla Robinson Therkildsen tog realeksamen fra Esbjerg skole og havde sommeren 1942 et ophold på Haslev højskole. Hun er uddannet som barneplejerske.

Børn: II.C.1.a.1)-II.C.1.a.3)



## II.C.1.a.1) BIRTHE KIRK PEDERSEN

er født 27. maj 1945 i Randers. Hun blev gift 1966 med Rolf Gawinski. Ægteskabet blev opløst 1978.

Bosat: Stengadevej 6, 5953 Tranekær

Birthe Kirk Pedersen tog realeksamen fra Zahles seminarieskole, hvorefter hun tog erhvervsproglig diplomprøve i spansk fra handelshøjskolen samt hovedfagseksamen i spansk fra Københavns universitet. Herefter havde hun et arbejde + studieophold i Spanien. Hun har undervist i spansk i 13 år. Hun købte huset i Tranekær 1/8-1980.

Børn: II.C.1.a.1)a)-II.C.1.a.1)b)

## II.C.1.a.1)a) MARIA GAWINSKI

er født 5. november 1967 i Virum.

## II.C.1.a.1)b) RIKKE GAWINSKI

er født 5. april 1973 i Glostrup.

## II.C.1.a.2) JYTTE KIRK PEDERSEN

er født 25. december 1948 i Gladsaxe. Hun blev gift 21. februar 1976 i København med Torleif Oxholm Poulsen, der er født 27. august 1949 på Frederiksberg som søn af skibsfører Andreas Poulsen og hustru Inger Anna-Marie Oxholm.

Bosat: Skovmose Sidealle 3, Hareskovby, 3500 Værløse.

Jytte Kirk Pedersen tog tekn. realeksamen 1966 fra Gl. Holte skole. I 1968 blev hun teknisk assistent fra Tegne- og kunstindustriskolen. Medlem af kvindelige marinere musikkorps og fra 1971 leder af ungdomsmusikkorps i Gilleleje, som hun var medstarter af.

Torleif Oxholm Poulsen tog studentereksamen fra Bagsværd kostskole og gymnasium 1968. Han kom ind i søværnet 1971 og blev i juli 1976 udnævnt til premierløjtnant af A-linien. Siden oktober 1979 har han gjort tjeneste som chef for en torpedobåd af Søløven-klassen.

Søn: II.C.1.a.2)a)

## II.C.1.a.2)a) ANDREAS KIRK OXHOLM POULSEN

er født 17. januar 1978 i Værløse, og han døde sst. 12. marts 1980.

## II.C.1.a.3) MICHAEL KIRK PEDERSEN

er født 28. december 1962 i Gentofte. Han er gymnasieelev.

## II.C.2. ELSE MARIE PEDERSEN

er født 14. juni 1894 i Hørdum. Hun var syerske og boede i Hundborg, hvor hun døde ugift ca. 30 år gammel.

## II.C.3. OLAF NIKOLAJ PEDERSEN

er født 12. september 1895 i Hørdum. Han var gift med Dagmar, men ægteskabet var barnløst. Parret boede i Snedsted, hvor han var smed.

## II.C.4. LARS KRISTIAN PEDERSEN

er født 27. december 1896 i Hørdum, og han døde sst. 26. november 1918. Han angives da at være 21 år gammel og sadelmagerlærling.

## II.C.5. JOHANNES PEDERSEN

er født 11. marts 1898 i Hørdum. Han boede i Hørdum, hvor han arbejdede som cementstøber. Han døde ugift.

## II.C.6. ANNA DORTHEA PEDERSEN

er født 6. september 1899 i Hørdum. Hun døde ugift i november 1979 i Hørdum.

## II.C.7. PEDER MICHAEL PEDERSEN

er født 22. februar 1901 i Hørdum, og han døde sst. 19. maj 1974. Han blev gift 25. oktober 1942 i Sjørring med Anna Magdalene Thomsen, der er født 17. marts 1914 i Sjørring som datter af landmand Kristen Thomsen og hustru Poulina Christine Nielsen Bredahl.

Bosat: Mølbakvej 1, Hørdum, 7752 Snedsted.

Peder Michael Pedersen gik i skole i Hørdum og tjente derefter forskellige steder som landbrugsmedhjælper, hvorefter han overtog faderens ejendom i Hørdum, som han drev til sin død.

Anna Magdalene Thomsen gik i skole i Sperring og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.C.7.a.-II.C.7.e.

## II.C.7.a. SVEND PEDERSEN

er født 9. juli 1940 i Esbjerg. Han er falckredder og gift med Else, der er omsorgsassistent. Ægteparret har to børn og bor i Hurup.

## II.C.7.b. ERIK PEDERSEN

er født 22. august 1946 i Hørdum.

Bosat: Mølbakvej 1, Hørdum, 7752 Snedsted.

Erik Pedersen er landmand.

II.C.7.c. ELSE PEDERSEN

er født 30. marts 1948 i Hørdum. Hun er gift med Preben Pedersen og har to børn. Familien bor i Hørdum.

II.C.7.d. BØRGE PEDERSEN

er født 20. oktober 1951 i Hørdum. Han blev gift 30. juni 1979 i Bedsted kirke med Inga Lissi Sørensen, der er født 7. januar 1956 i Houstrup som datter af landmand Aksel Chr. Sørensen og Anna Jensine Sørensen.

Bosat: Åkandevej 6, 7755 Bedsted.

Børge Pedersen er slagteriarbejder.

Børn: II.C.7.d.1)-II.C.7.d.2)

II.C.7.d.1) JAN CHR. PEDERSEN

er født 20. februar 1973 i Esbjerg.

II.C.7.d.2) JOAN MARIE PEDERSEN

er født 24. november 1978 i Thisted.

II.C.7.e. AAGE PEDERSEN

er født 20. oktober 1951 i Hørdum. Han blev gift 9. juli 1977 i Snedsted med Bente Overgaard Nielsen, der er født 30. april 1955 i Snedsted som datter af arbejdsmand Ejner Overgaard Nielsen og hustru Gudna Margrete.

Bosat: Toftumvej 6, 7760 Hurup.

Datter: II.C.7.e.1)

II.C.7.e.1) TRINE OVERGAARD PEDERSEN

er født 19. oktober 1978.

II.C.8. ALFRED PEDERSEN

er født 11. juni 1902 i Hørdum, og han døde sst. 31. december 1903.

II.C.9. dødfødt søn

26. september 1903 i Hørdum.

II.C.10. JOHANNE ALFRIDA PEDERSEN

er født 31. december 1904 i Hørdum, og hun døde sst. 21. januar 1905.

## II.D. JENS YDE KIRK

er født 5. august 1866 i Fårtoft i Thisted landsogn. Han blev gift 27. december 1893 i Sønderhå med Jensine Kirstine Jensen, der er født 17. november 1872 i Sønderhå by og sogn, død 17. december 1899 i Tingstrup, datter af husmand Jens Christian Jensen og hustru Kirsten. Jens Yde Kirk blev gift anden gang 9. juli 1901 i Thisted landsogn med Petrea Dorthea Jensen (Kibsgaard), der er født 9. juli 1859 i Boddum by og sogn som datter af husmand Jens Nielsen Kibsgaard og hustru Kirsten Sørensdatter. Jens Yde Kirk var fra senest 1893 til efter 1901 lærer i Tingstrup i Thisted landsogn.

Børn: II.D.1.-II.D.2.

## II.D.1. JENS VIGGO CHRISTENSEN KIRK

er født 17. november 1894 i Thisted landsogn, og han døde 8. januar 1945 i Vejle. Han blev gift 18. juli 1920 i Esbjerg med Petra Marie Berg, der er født 19. juni 1892 i Tørring som datter af smedemester Peder Ole Berg og hustru Mariane Nielsen Gade. Jens Viggo Christensen Kirk tog studentereksamen i Ribe 1913 og blev cand. jur. 28. januar 1919. Han blev samme år sagførerfuldmægtig i Esbjerg og 14. februar 1922 sagfører samme sted. Den 20. juni 1923 modtog han beskikkelse til landsretsagfører. Den 1. januar 1927 kom han til Vejle. Han var 1920-27 revisor i Esbjerg bank og formand for nævningegrundlisteudvalget for Esbjerg, 1924-27 formand for lærlingevoldgiftsretten i Esbjerg politikreds, 1928 medlem af bestyrelsen for Vejle valgmenighed og senere for Vejle Grundtvigske menighedskreds og fra 1931 medlem af Vejle Sct. Nicolai sogns menighedsråd. Fra 1933 til 1943 var han medlem af Vejle byråd, fra 1935 formand for kirkebestyrelsen i Vejle, 1936 kirkeværge og 1938 medlem af bestyrelsen for Vejle amts folkeblad.

Søn: II.D.1.a.

## II.D.1.a. JENS PETER YDE KIRK

er født 6. maj 1921 i Esbjerg. Han blev gift 31. januar 1944 i Vejle med Lilli Jensen, der er født 3. juni 1923 i Vejle som datter af slagtermester Aksel Jensen og hustru Jenny Annina Andersen.

Bosat: Tyttebærvej 16, 6700 Esbjerg.

Jens Peter Yde Kirk tog studentereksamen i Vejle 1939 og juridisk embeds-eksamen 1946. Han blev 14. august 1950 landsretsagfører.

## II.D.2. JOHANNE ELFRIDA CHRISTENSEN KIRK

er født 30. maj 1897 i Tingstrup. Hun var læreruddannet.

## II.E. KRISTEN KIRK

navneændring fra Kristensen 4. februar 1905, er født 24. november 1867 i Fårtoft i Thisted landsogn, og han døde 1956 i Hundborg. Han blev gift første gang 24. januar 1890 i Hundborg med Thrine Christensen, der er født 25. september 1869 i Harkjær i Hundborg sogn, død 11. januar 1914 i Hundborg by og sogn, datter af indsidder, senere husmand i Hundborg Niels Christensen i Harkjær og hustru Else Marie Christensen (Borggaard). Han blev gift anden gang 8. december 1916 med borgerlig vielse i Thisted med frasepareret Marie Bengtson, født Christensen, hvis første mand havde indgået nyt ægteskab i udlandet. Hun er født 10. juni 1866 i Stagstrup by og sogn som datter af husmand Christen Pedersen og hustru Mette Marie Andersdatter, og hun døde i Hundborg.

Bosat: Hundborg.

kristen Kirk var landbrugsuddannet og drev et mindre landbrug i Hundborg, hvor han boede hele sit liv. Han var aktiv indenfor afholdsbevægelsen, hvor han sad i bestyrelsen.

Børn: II.E.1.-II.E.5.

## II.E.1. JENS KRISTENSEN KIRK

er født 2. december 1891 i Hundborg, og han døde 25. maj 1966 i Thisted. Han blev gift 2. december 1911 i Hørdum med Jensine Nielsen, der er født 19. oktober 1887 i Hørdum, død 19. november 1978 i København, datter af murer-mester Karl Nielsen og hustru Grete Sørensen.

Bosat: Thisted.

Jens Kristensen Kirk gik i frimenighedsskolen i Hundborg og lærte derefter snedkerfaget. Han arbejdede en tid som svend og drev derpå i mange år selvstændig virksomhed som snedkermester.

Børn: II.E.1.a.-II.E.1.k.

## II.E.1.a. VERNER NIELSEN KIRK

er født 19. oktober 1910 i Hørdum, og han døde 1979 i København. Han blev gift 11. august 1936 i København med Martha Büsching, der er født 4. november 1911 i Thisted, død 22. maj 1971 i København, datter af teglværksbestyrer Vilhelm Büsching og hustru Maren.

Bosat: Ballerup.

Verner Nielsen Kirk gik i skole i Hørdum og blev derefter udlært som grovsmed i Thisted. Som ung rejste han til København, hvor han først virkede som murerarbejdsmand og senere som formand ved et entreprenørfirma. Under 2. verdenskrig deltog han i illegalt arbejde og måtte flygte til Sverige, hvor han blev optaget i Den danske brigade. I 1970 etablerede han sammen med sønnen Søren egen entreprenørvirksomhed, som videreføres af sønnen. Martha Büsching gik i skole i Thisted og var derefter beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet.

Børn: II.E.1.a.1)-II.E.1.a.3)

## II.E.1.a.1) FLEMMING BUSCHING KIRK

er født 11. september 1937 i København. Han er arbejdsmand.

Bosat: Tjørnerækken 7, 2400 København S.

## II.E.1.a.2) PALLE BUSCHING KIRK

er født 11. maj 1942 i København. Han blev gift 7. november 1970 i København med Ebba Eriksen, der er født 30. oktober 1938 i Asnæs som datter af gård-ejer Alfred Eriksen og hustru Agnes Henriksen.

Bosat: Skovgårds Alle 243, 3500 Værløse.

Palle Büsching Kirk blev uddannet indenfor manufakturbranchen og etablerede 1975 forretning i Ballerup. Han er medlem af bestyrelsen for Centrumgaden i Ballerup.

Ebba Eriksen gik i skole i Asnæs, hvor hun bestod realeksamen. Senere gennemgik hun uddannelse til fodterapeut.

Børn: II.E.1.a.2)a)-II.E.1.a.2)b)

## II.E.1.a.2)a) CLAUD KIRK

er født 14. august 1971 i København.

## II.E.1.a.2)b) TRINE KIRK

er født 25. maj 1973 i Værløse.

## II.E.1.a.3) SØREN BUSCHING KIRK

er født 30. december 1949 i København. Han blev gift 15. januar 1970 i Næstved med Anne-Grethe Villadsen, der er født 24. januar 1947 i Ramsing i Salling som datter af gårdejer Hugo Aksel Villadsen og hustru Gunhild Koefoed.

Bosat: Pederstrupvej 68, 2750 Ballerup.

Søren Büsching Kirk var oprindelig typograf, men 1970 etablerede han sammen med faderen entreprenørfirma i Ballerup og fortsatte efter faderens død driften af virksomheden.

Anne-Grethe Villadsen gik i skole i Næstved og blev derefter uddannet som ekspeditrice og senere kontoruddannet. Hun er medhjælpende hustru.

Børn: II.E.1.a.3)a)-II.E.1.a.3)b)

## II.E.1.a.3)a) PETER KIRK

er født 17. juni 1970 i København.

## II.E.1.a.3)b) MORTEN KIRK

er født 17. februar 1973 i København.

## II.E.1.b. CARL CHRISTIAN KIRK

døbt Karl Kristen Nielsen Kirk, er født 19. september 1912 i Hørdum, og han døde 18. december 1964 i Thisted. Han blev gift 31. oktober 1937 i Thisted med Erna Jensen, der er født 27. juli 1912 i Thisted som datter af entreprenør Ole Jensen og hustru Jensine.

Bosat: Kronborgvej 24, 7700 Thisted.

Carl Christian Kirk gik i skole i Thisted og lærte derefter bagerfaget i Hundborg. Han havde forskelligt arbejde indtil 1950, da han blev optaget i svigerfaderens entreprenørvirksomhed i Thisted.

Erna Jensen gik i skole i Thisted. Hun blev uddannet ved husgerning og passede indtil giftermålet hjemmet for faderen, der var enkemand.

Børn: II.E.1.b.1)-II.E.1.b.2)

## II.E.1.b.1) PREBEN JENSEN KIRK

er født 12. januar 1947 i Thisted. Han blev gift 29. maj 1971 i Thisted kirke med Lizzie Henriks, der er født 12. december 1950 i Jægersborg som datter af bankfuldmægtig John Henriks og hustru Else Jensen.

Bosat: Kronborgvej 24, 7700 Thisted.

Preben Jensen Kirk tog realeksamen i Thisted og blev derefter kontoruddannet på slagteriet, hvor han er ansat som kontorassistent. Værnepligten aftjente han i Karup og Ålborg 1969-70. Han har været medlem af bestyrelsen for Thisted ungdomsforening og er desuden medlem af bestyrelsen for Thisted folkekor, ligesom han er tillidsrepræsentant indenfor HK.

Lizzie Henriks tog realeksamen i Thisted og blev derefter kontoruddannet. Hun er ansat som sekretær på Thisted sygehus. Hun har en tid været formand for lægesekretærforeningen og desuden tillidsrepræsentant.

Børn: II.E.1.b.1)a)-II.E.1.b.1)b)

II.E.1.b.1)a) DAN HENRIKS KIRK

er født 15. april 1972 i Thisted.

II.E.1.b.1)b) KIM HENRIKS KIRK

er født 14. maj 1976 i Thisted.

II.E.1.b.2) LONE JENSEN KIRK

er født 25. november 1953 i Thisted. Samlever: Bjarne Brix Due Nielsen, født 12. august 1953 i Møborg, søn af husmand Børge Nielsen og hustru Ingeborg Due.

Bosat: Bydamsvej 10, Sønderhå, 7752 Snedsted.

Lone Jensen Kirk gik i skole i Thisted. Hun er uddannet som børnehavepædagog og ansat som børnehaveklasseleder i Snedsted.

Bjarne Brix Due Nielsen gik i skole i Møborg. Han er uddannet som tømrer og har siden 1975 drevet selvstændig virksomhed som tømrermester i Sønderhå. Han er medlem af bestyrelsen for KFUM's idrætsforening i Sønderhå.

II.E.1.c. RAGNHILD KIRK

døde ugift ca. 18 år gammel.

II.E.1.d. RUDOLF KIRK

er født 8. marts 1916 i Hørdum, og han døde 8. februar 1968 i Thisted. Han blev gift 13. maj 1940 i Thisted med Helga Høy, der er født 31. december 1912 i Korsholm i Kettrup sogn som datter af bagermester Niels Chr. Stenstrup Høy og hustru Kristhine Jensen.

Bosat: Fårtoftvej 23, 7700 Thisted.

Rudolf Kirk gik i skole i Thisted. Han var udlært som tjener og arbejdede ved faget hele sit liv.

Helga Høy gik i skole i Thisted og tjente en tid som husassistent, var en tid i forretning og virkede derpå som buffist.

Søn: II.E.1.d.1)

II.E.1.d.1) JOHN STENSTRUP KIRK

er født 29. maj 1941 i Thisted. Samlever: Birte Andersen, født 11. marts 1942 i Vesløs, datter af cementstøber Anders Kristian Andersen og hustru Valborg Sofie Pedersen.

Bosat: Højledet 47, Gl. Holte, 2840 Holte.



John Stenstrup Kirk gik i skole i Thisted og blev derefter udlært som elektriker. Han er ansat på Semco A/S. Han har interesseret sig for jazz-musik og har spillet i Thisted jazz-klub. Han har tillige været aktiv cykelrytter. Birte Andersen tog mellemskoleeksamen i Thisted og blev derefter kontoruddannet. Hun var ansat på Amtsstuen i Thisted indtil 1964, da hun blev ansat ved Statsskattedirektoratet i København, hvor hun er avanceret til fuldmægtig.

Søn: II.E.1.d.1)a)

II.E.1.d.1)a) LARS KIRK

er født 21. oktober 1973 i Gl. Holte.

II.E.1.e. AGNETHE KIRK

er gift med Leif Sonne Pedersen, der er ansat ved politiet. Ægteparret har et barn, og familien bor i Valby.

II.E.1.f. KATHRINE KIRK

er gift med Helge Bræder og har tre børn. Familien bor i Nykøbing F.

II.E.1.g. SVEND AAGE NIELSEN KIRK

er født 25. oktober 1921 i Thisted. Han blev gift 30. maj 1943 i Visby med Karen Overgaard, der er født 28. september 1921 i Hørдум som datter af gård ejer Kristen Overgaard og hustru Marianne Pedersen.

Bosat: Ringparken 15, 7500 Holstebro.

Svend Aage Nielsen Kirk gik i skole i Thisted og har siden arbejdet ved forskelligt, hovedsagelig dog som jernbinder, dels i København og på Møn. Han har desuden arbejdet en halv snes år ved bygningen af Hanstholm havn. I de senere år har han været brolægger og jernbinder i Holstebro.

Karen Overgaard gik i skole i Visby og tjente derefter som husassistent, ligesom hun en tid stod i bagerforretning. Senere tog hun arbejde på sønnens hotel.

Børn: II.E.1.g.1)-II.E.1.g.4)

II.E.1.g.1) TORBEN KIRK

er født 7. september 1943 i Thisted. Han blev gift 15. juli 1962 i Thisted med Ingrid Jensen Bæk, der er født 23. oktober 1944 i Thisted som datter af arbejdsmand Alfred Bæk og hustru Ida Jensen.

Bosat: Rådhusstræde 3, 7500 Holstebro.

Torben Kirk gik i skole i Thisted. Han lærte tjenerfaget på hotel Royale samt i Ålborg. I 1970 overtog han Højskolehotellet i Holstebro, som han stadig driver efter at have gennemmoderniseret hotellet.

Ingrid Jensen Bæk gik i skole i Thisted og blev derefter uddannet indenfor hotelbranchen. Hun deltager i driften af hotellet, bl.a. som buffist.

## Børn: II.E.1.g.1)a)-II.E.1.g.1)d)

II.E.1.g.1)a) MARIANNE KIRK

er født 31. august 1962 i Thisted.

II.E.1.g.1)b) FLEMMING KIRK

er født 27. maj 1965 i Thisted.

II.E.1.g.1)c) SUSANNE KIRK

er født 18. februar 1970 i Thisted.

II.E.1.g.1)d) MICHAEL KIRK

er født 9. januar 1976 i Thisted.

II.E.1.g.2) BODIL KIRK

er født 17. januar 1945 i Thisted. Hun er gift med pedel Mogens Bokelund og har tre børn. Familien bor i Serridslev ved Brønderslev.

II.E.1.g.3) JENS KIRK

er født 18. maj 1954 i Thisted.

Bosat: Dyssegården 57, 7500 Holstebro.

Jens Kirk fik 10-årig skoleuddannelse i Thisted og blev derefter uddannet som automekaniker i Holstebro. Han har gennemgået en del kurser og arbejder på en maskinfabrik.

II.E.1.g.4) ERIK KIRK

er født 15. marts 1958 i Thisted.

Bosat: Lille Østergade 10, 7500 Holstebro.

Erik Kirk fik 9-årig folkeskoleuddannelse og gennemgik derefter EFG-basisåret (bygge- og anlægslinien). Han indkaldtes derefter til militærtjeneste og fortsatte som frivillig konstabel.

II.E.1.h. GRETHE KIRK

er født 19. februar 1924 i Thisted. Hun blev gift 26. februar 1950 i Thisted med Helge Jørgensen, der er født 16. januar 1926 i Nykøbing F. som søn af murerarbejdsmand Arnold Jørgensen og hustru Ellen Dideriksen.

Bosat: Ærtevej 12, 2700 Brønshøj.

Grethe Kirk (kaldet Pit) gik i skole i Thisted og arbejdede derefter som ekspeditrice indtil giftermålet. Hun har i en årrække været sygehjælper.

Helge Jørgensen gik i skole i Nykøbing F. og arbejdede derefter en tid ved postvæsenet, hvorefter han blev udlært som maskinarbejder. Han har i 20 år arbejdet ved L. K.

II.E.1.j.                    ELLA KIRK

er gift med Ejvind Natan og har to børn. Familien bor på Frederiksberg.

II.E.1.k.                    BENT KIRK

er født 30. maj 1928 i Thisted. Han blev gift 26. december 1954 i Haslev med Lisa Nørskov, der er født 2. juli 1933 i Brødstrup som datter af frisørmester Villy Nørskov og hustru Dagmar.

Bosat: Frederikssundsvej 195D, 2700 Brønshøj.

Bent Kirk tog realeksamen i Thisted og blev derefter udlært som snedker. Han tog konstruktørexamen fra Haslev håndværkerskole 1951 og afsluttede sin uddannelse til arkitekt på kunstakademiet 1956. Han havde derefter ansættelse som arkitekt til 1965, da han etablerede selvstændig virksomhed. Han har været medlem af lokalrådet i Brønshøj og er medlem af bestyrelsen for håndværkerforeningen. Han har siddet i forældrerådet, bestyrelsesmedlem for børne- og fritidshjem (menighedsrådet). Han har i en halv snes år tegnet skoler men arbejder nu hovedsagelig med byfornyelse m.v. Lisa Nørskov er kontoruddannet og har i en årrække været ansat i landsskatretten. Hun er nu ansat som sekretær for statsadvokaten i København.

Børn: II.E.1.k.1)-II.E.1.k.2)

II.E.1.k.1)                LISBET KIRK

er født 23. maj 1958 i København. Hun er børnehavepædagog.

II.E.1.k.2)                LARS KIRK

er født 6. juni 1972 i København.

II.E.2.                    ELSE MARIE KIRK

er født 11. marts 1893 i Hundborg, og hun døde 30. december 1965 i Snedsted. Hun blev gift i Hundborg med Søren Kristian Jeppesen, der er født 27. januar 1893 i Hjørdemål klit, død 22. august 1977 i Snedsted, søn af husmand Kristian Jeppesen og hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: Snedsted.

Else Marie Kirk gik i skole i Hundborg og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Søren Kristian Jeppesen gik i skole i Hjørdemål. Han kom ud at tjene som 11-årig og fortsatte ved landbruget, havde en tid et husmandssted i Haring, og ca. 1935 overtog han Afholdshjemmet i Snedsted, som han drev i fem år, hvorpå han overtog Snedsted gæstgivergård, som han drev til 1960. Han var stærkt idrætsinteresseret og var medlem af bestyrelsen for gymnastikforeningen.

Børn: II.E.2.a.-II.E.2.d.

II.E.2.a.            ELLY KATHRINE KIRK JEPPESEN

er født 27. april 1921 i Hundborg, og hun døde 28. juli 1967 i Snedsted. Hun blev gift i Snedsted med Alfred Svalgaard Andersen, der er født 23. januar 1909 i Snedsted, død i maj 1975 sst.

Bosat: Snedsted.

Elly Kathrine Kirk Jeppesen gik i skole i Haring og hjalp derefter til hjemme indtil giftermålet. Senere startede hun blomsterforretning, som nu ejes af sønnen Hans Jørgen.

Børn: II.E.2.a.1)-II.E.2.a.3)

II.E.2.a.1)            HANS JØRGEN KIRK ANDERSEN

er født 26. september 1943 i Snedsted. Han blev gift 9. april 1966 i Snedsted kirke med Tove Pedersen, der er født 18. marts 1944 i Snedsted som datter af gårdejer Chr. Pedersen og hustru Anna.

Bosat: Hovedgaden 45, 7752 Snedsted.

Hans Jørgen Kirk Andersen tog mellemskoleeksamen i Hurup og blev derefter uddannet som kommis i brugsen. Efter nogle år indenfor faget overtog han i 1967 moderens forretning (frugt og blomster), som han stadig driver. Tove Pedersen tog realeksamen i Thisted og blev derefter bankuddannet. Hun er bankassistent i Andelsbanken i Snedsted.

Børn: II.E.2.a.1)a)-II.E.2.a.1)c)

II.E.2.a.1)a)            TINE KIRK ANDERSEN

er født 6. maj 1969 i Snedsted.

II.E.2.a.1)b)            METTE KIRK ANDERSEN

er født 23. april 1972 i Snedsted.

II.E.2.a.1)c)            LISE KIRK ANDERSEN

er født 25. juni 1977 i Snedsted.

II.E.2.a.2)            ELSE MARIE KIRK ANDERSEN

er født 17. april 1949 i Snedsted. Samlever: Børge Villy Vistisen, født 1. september 1948 i Karup, søn af arbejdsmand Leon Vistisen og hustru Edith.

Bosat: Grønlandsvej 8, 7200 Grindsted.

Else Marie Kirk Andersen er apoteksassistent, og Børge Villy Vistisen er elektriker.

Søn: II.E.2.a.2)a)

II.E.2.a.2)a) RASMUS VISTISEN

er født 1. maj 1980 i Grindsted.

II.E.2.a.3) CHRISTIAN SVALGAARD ANDERSEN

er kommuneassistent og bor i Snedsted. Født 4. marts 1958 i Snedsted.

II.E.2.b. ANNA MARIE KIRK JEPPESEN

er født 7. december 1919 i Haring. Hun er gift Ramirez Roa og har tre børn.

Adresse: Guri, Apdo 28, PTO Ordag, ESTD. Bolivar, Venezuela.

II.E.2.c. KRISTIAN KIRK JEPPESEN

er født 28. januar 1931 i Haring. Han blev gift 5. november 1960 i Vesløs med Grete Andersen, der er født 31. december 1937 i Vesløs som datter af cementstøber Anders Kristian Andersen og hustru Valborg Sofie Pedersen.

Bosat: Blåbærvej 9, 7330 Brande.

Kristian Kirk Jepsen tog realeksamen fra Hurup realskole juni 1949 og blev samme år ansat ved D.S.B. Han blev trafikassistent 1952, overtrafikassistent 1963 og trafikkontrollør 1970. Han blev 1953 sergent fra fodfolkets sergent-skole, blev løjtnant af reserven i april 1954 og premierløjtnant 1960. Han blev kompagnichef i hjemmeværnet i december 1967. Han var 1966-70 medlem af ligningskommissionen i Thisted kommune. Han blev 1972 medlem af bestyrelsen for Vejle amts skytte- gymnastik- og idrætsforening, skytteudvalgsformand 1974 og amtsformand fra 1977.

Grete Andersen fik folkeskoleuddannelse, var telefonist 1956-58 og var derpå ekspedient 1958-67.

Børn: II.E.2.c.1)-II.E.2.c.2)

II.E.2.c.1) CHARLOTTE JEPPESEN

er født 23. maj 1964 i Thisted.

II.E.2.c.2) CARSTEN JEPPESEN

er født 2. januar 1967 i Thisted.

II.E.2.d. FOLMER KIRK JEPPESEN

er født 4. december 1934 i Haring. Han blev gift 11. marts 1961 i Sjørring med Ulla Alfang Christensen, der er født 25. marts 1937 i Sjørring som datter af malermester Alfred Christensen og hustru Ellen Margrethe Nielsen.

Bosat: Hovedgaden 84, 7752 Snedsted.

Folmer Kirk Jeppesen gik i skole i Snedsted. Han blev udlært som kommis i Hurup, aftjente 1954-55 sin værnepligt i Holstebro og fortsatte derpå indenfor faget, hvorefter han 1961 købte kolonialforretning i Snedsted. Han er formand for Thy købmandsforening og er tillige formand for gymnastik afdelingen i Snedsted m.m.

Ulla Alfang Christensen gik i skole i Sjørring og Hurup og virkede derefter som skotøjsekspeditrice i Thisted. Senere blev hun uddannet som defektrice i Hundborg.

Datter: II.E.2.d.1)

II.E.2.d.1) BENTE JEPPESEN

er født 27. april 1962 i Snedsted.

II.E.3. JOHANNE KRISTENSEN KIRK

er født 12. august 1894 i Hundborg, og hun døde 9. august 1974 i Sennels. Hun blev gift 4. juni 1921 i Hundborg med Karl Kristian Jensen, der er født 5. august 1897 i Hundborg som søn af Lars Jensen (bette Lars) og hustru Ane Pedersen.

Bosat: Thisted.

Johanne Kristensen Kirk gik i skole i Hundborg. Hun lærte fransk vask og strygning og drev en tid eget vaskeri i Hundborg.

Karl Kristian Jensen gik i skole i Jannerup. Han kom ud at tjene 9 år gammel og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget. Værnepligten aftjente han i Ålborg 1916. Han havde derefter forskelligt arbejde, bl.a. var han i mange år brødkusk.

Søn: II.E.3.a.

II.E.3.a. HENNING KIRK JENSEN

er født 23. november 1921 i Hundborg. Han blev gift 1. juni 1945 i Thisted med Edel Larsen Kloster, der er født 6. oktober 1923 i Thorup som datter af tromlefører Edvard Kloster og hustru Marie Larsen.

Bosat: Ålborgvej 60, 7700 Thisted.

Henning Kirk Jensen gik i skole i Hundborg og lærte derefter bagerfaget. Han var beskæftiget i bagerfaget i ca. 30 år og tog derefter arbejde på Cimbria i Thisted.

Edel Larsen Kloster gik i skole i Thisted og arbejdede derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun har i en årrække været servitricer og fik derefter arbejde på Thisted sygehus.

Børn: II.E.3.a.1)-II.E.3.a.2)

## II.E.3.a.1) KIRSTEN KLOSTER JENSEN

er født 12. november 1947 i Thisted. Hun blev gift 5. maj 1968 i Thisted med Henning Mortensen, der er født 5. august 1943 i Flensburg som søn af Karen Margaret Käte Mortensen.

Bosat: C. C. Iversensvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

Kirsten Kloster Jensen fik 9-årig skoleuddannelse og havde derefter et høj-skoleophold. Hun blev uddannet som plejer på amtshospitalet i Nykøbing Sj., hvor hun fortsat er plejer. Sideløbende har hun arbejdet som beskæftigelsesvejleder på et plejehjem.

Henning Mortensen fik folkeskoleuddannelse og var derefter på højskole. Han blev udlært som trædrejer og blev senere specialarbejder i plastindustrien. Han blev 1964-67 uddannet som plejer og påbegyndte derefter uddannelse indenfor terapi og blev 1980 udnævnt til værkstedsleder på sikringsanstalten i Nykøbing Sj. Han virker tillige som lærer ved aftenskolen.

Søn: II.E.3.a.1)a)

## II.E.3.a.1)a) MICHAEL RENE MORTENSEN

er født 15. december 1968 i Nykøbing Sj.

## II.E.3.a.2) ELIN KLOSTER JENSEN

er født 2. maj 1954 i Thisted. Hun blev gift 4. august 1979 i Thisted med Jørgen Yde Jensen, der er født 1. november 1954 i Sjørring som søn af gård-ejer Karl Jensen og hustru Elly.

Bosat: Jegstrupvænget 233, 8310 Tranbjerg J.

Elin Kloster Jensen bestod 10. klasses eksamen 1971 og var 1978-79 elev på Asmildkloster landbrugsskole. Hun er landbrugselev. Jørgen Yde Jensen tog realeksamen 1971, handelseksamen 1972 og blev 1976 udlært som radiotekniker. Han havde 1978-79 landbrugsskoleophold på Asmildkloster landbrugsskole og optog derefter ingeniørstudiet ved Århus teknikum.

## II.E.4. NIELS KRISTENSEN KIRK

er født 19. juni 1896 i Hundborg, og han døde 3. november 1972 i Vejle. Han blev gift 16. juli 1922 i Ribe domkirke med Gudrun Kristensen, der er født 20. marts 1897 i Ribe, død 23. maj 1936 i Vejle, datter af bygmester Christian Poulsen Kristensen og hustru Kirstine Mikkelsen Lund.

Bosat: Vejle.

Niels Kristensen Kirk gik i Hundborg friskole og lærte derefter smedefaget og arbejdede nogle år i Thisted. Han blev derefter montør ved C. M. Hess i Vejle, og omkr. 1936 startede han egen forretning som smed og varmeinstallatør og drev denne virksomhed til sin død. Han var i mange år medlem af bestyrelsen for smedemesterforeningen. Gudrun Kristensen gik i skole i Ribe og gennemgik derefter huslig uddannelse.



Børn: II.E.4.a.-II.E.4.b.

II.E.4.a. EJGIL YDE KIRK

er født 9. november 1923 i Vejle. Han blev gift 6. juni 1949 i Rise med Astrid Anna Johanne Lund, der er født 19. september 1928 i Gabøl i Nustrup sogn som datter af arbejdsmand Johannes Lund og hustru Anna Nielsen.

Bosat: Fredericiavej 8, 7100 Vejle.

Ejgil Yde Kirk tog mellemskoleeksamen i Vejle og blev derefter udlært som kleinsmed i faderens virksomhed. I 1949 tog han installatøreksamen og blev 1956 optaget i firmaet, som han nu driver sammen med sønnen Niels Erik. Han har i en årrække været medlem af bestyrelsen for vand- og gasmesterforeningen.

Astrid Anna Johanne Lund gik i skole i Gabøl og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun er ansat som telefonist ved sygesikringen. Hun har i et par perioder været medlem af menighedsrådet.

Børn: II.E.4.a.1)-II.E.4.a.2)

II.E.4.a.1) NIELS ERIK YDE KIRK

er født 7. oktober 1949 i Sct. Nicolai sogn i Vejle. Han blev gift 3. maj 1980 i Sct. Nicolai med Lone Halley Nielsen, der er født 11. maj 1958 i Sct. Nicolai som datter af chauffør Helge Nielsen og hustru Benda.

Bosat: Fredericiavej 8, 7100 Vejle.

Niels Erik Yde Kirk er vand- og gasmester.

II.E.4.a.2) HANS JØRGEN YDE KIRK

er født 13. august 1953 i Sct. Nicolai sogn i Vejle. Han blev gift 12. marts 1977 i Stouby kirke med Jane Marie Tranberg Rønsholt, der er født 3. marts 1953 i Sct. Nicolai som datter af gårdejer Niels Egon Rønsholt og hustru Jytte Tranberg Mortensen.

Bosat: Mølletoften 2, 7140 Stouby.

Hans Jørgen Yde Kirk tog realeksamen 1970 og blev derefter uddannet som elektriker. Han driver egen forretning som kreaturhandler.

Jane Marie Tranberg Rønsholt bestod 10. klasses prøve 1970 og arbejdede derefter på plejehjem til 1974. Hun blev uddannet som sygehjælper 1974 og har siden været ansat på Vejle sygehus.

Børn: II.E.4.a.2)a)-II.E.4.a.2)b)

II.E.4.a.2)a) LOUISE MARIE TRANBERG KIRK

er født 6. oktober 1976.

II.E.4.a.2)b) ANDERS TRANBERG KIRK

er født 31. januar 1978.

## II.E.4.b.                   PALLE KRISTENSEN KIRK

er født 11. maj 1936 i Vejle. Han blev gift 24. august 1963 i Frederiksberg kirke med Inger Marie Bjerregaard Larsen, der er født 18. september 1940 i Hellerup som datter af overgraver Peder Marinus Larsen og hustru Ketty Jørgensen.

Bosat: Karetmagervej 11, 8900 Randers.

Palle Kristensen Kirk tog studentereksamen i Vejle 1956 og blev derefter optaget på Århus universitet. Han havde 1962-63 studieophold i USA, og 1967 blev han cand. theol. Han har siden været adjunkt ved Randers statsskole. Han er formand for en privat skole og er medlem af bestyrelsen for studievejledningen. Han har virket som hjælpepræst ved Støvring-Møllerup-Harridslev-Albæk sogne.

Inger Marie Bjerregaard Larsen tog lærereksamen fra Århus seminarium 1964 og var 1964-65 ansat ved Harridslev skole. I 1973 blev hun ansat ved Randers centralskole. Hun er medlem af bestyrelsen for børnehaven, deltager aktivt med spejderarbejde og er tillige medlem af bestyrelsen for skolernes kunstforening.

Børn: II.E.4.b.1)-II.E.4.b.3)

## II.E.4.b.1)               METTE BJERREGAARD KIRK

er født 7. marts 1968 i Århus.

## II.E.4.b.2)               THOMAS BJERREGAARD KIRK

er født 6. april 1969 i Schweiz.

## II.E.4.b.3)               SIDSEL BJERREGAARD KIRK

er født 6. august 1973 i Randers.

## II.E.5.                   ANNA KIRK

er født 5. juli 1900 i Hundborg.

Bosat: Lodsejervej 21, 8900 Randers.

Anna Kirk gik i Hundborg friskole og var senere elev på Søholm gartnerskole. Som ung sejlede hun i rederiet Ø. K. i udenrigsfart som vaskejomfru. Da broderen Niels blev enkemand 1936 blev hun husbestyrerinde hos ham, og efter hans død 1970 bosatte hun sig i Randers.

II.F.

MADS KIRK

navneændring fra Christensen 4. februar 1905, er født 16. december 1868 i Fårtoft i Thisted landsogn, og han døde 1947 i Østerild. Han blev gift 7. november 1901 i Thisted landsogn med Nikoline Thomsen, der er født 26. februar 1869 i Sdr. Skjoldborg som datter af indsidder (lejehusmand) Christen Thomsen og hustru Else Poulsen. Nikoline Thomsen var enke efter Peder Christian Nielsen Hedegaard, der døde 6. januar 1900. I hendes første ægteskab var der to døtre: Anna, født 5. september 1896, og Petra Kristine Nielsine, født 15. juli 1900. De fik ved Mads og Nikoline Kirks bryllup efternavnet Kirk.

Om Mads Kirk fortæller sønnen Jens Kirk:

Far (Mads Kirk) var landmand og vognmand hos faderen på Kalifornien indtil han blev 25 år, da han opgav landbruget på grund af en deformitet i rygsøjlen, der periodisk voldte ham store smerter. Man var ikke dengang klar over årsagen, men denne deformitet er gået i arv til mange af de mandlige efterkommere.

Far påbegyndte 1893, uden anden forberedelse end en almindelig 2 klasset primitiv folkeskole, 4 års studium i København, bl.a. på Blågårds seminarium. Han interesserede også meget for sundhedslære og ernæringsfysiologi ect. Var nær ven med overlæge J. Carl Ottosen, Skodsborg, et venskab der holdt hele livet. Havde megen kontakt med grundtvigske kredse (til dels inspireret hjemmefra. Hans mor Johanne Kirk f. Yde var en slags åndelig mor for grundtvigianismen her på egnen).

Fra 1897 var far en tid lærervikar i Kjelstrup fattiggård, hvor der en tid blev holdt skole, fordi Brund skole var brændt. Derefter var han et par år friskolelærer ved Østerbakkens friskole i Thisted.

Den 7. november 1901 blev han i Thisted kirke viet til Nikoline f. Thomsen. De havde haft et godt øje til hinanden gennem ungdomsårene, men da Mads Kirk begyndte at læse, giftede hun sig med landmand Peder Hedegaard i Stagstrup, der døde af tuberkulose før den sidste af deres 2 piger blev født. I foråret 1902 flyttede familien til Hjardemål skole, hvor min far derefter i 35 år var enelærer (og kirkesanger) i en 2 klasset skole, hvor børnetallet svingede mellem 50 og 90 (!). Men de fik lært at læse, skrive og regne, og de fik fortalt danmarkshistorie og bibelhistorie på en sådan måde, at det blev levende for dem, og kom til at betyde noget for dem. Om min fars virke i det fattige sandflugtshærgede klitsogn kan der skrives en hel bog. Der var skolelod til skolen, og far blev hurtigt foregangsmand på landbrugets område. Var således den første på egnen, der begyndte at dyrke roer. Han fik oprettet en husmandsforening og var formand gennem alle årene. Fik bygget forsamlingshus, oprettet en afholdsforening m.m.m. Han blev benyttet (for ikke at sige udnyttet!) som sygehjælper for mennesker og en meget rutineret fødselshjælper for dyr ved fødselsvanskeligheder. Det var jo ikke så almindelig dengang at sende bud efter læge og dyrlæge, og i Hjardemål var der i hvert fald få, der gjorde det, før de havde fået talt med "æ Degn" og hørt, om det var noget han ku klare.

De samvirkende jyske husmandsforeninger havde gennem mange år et udvalg der hed "Børnenes og de forurettedes værn". Der gjorde min far et stort arbejde. Det var navnlig misrøgtede eller mishandlede børn og kvinder, i hjemmene og i tjenestepladser, de tog sig af.

Min mor Nikoline Kirk, f. Thomsen, var datter af gårdejer Christen Thomsen, Skjoldborg, og hustru Else Poulsdatter (Poulsen). Han (Christen Thomsen) kom på grund af arbejde i hjemmet ikke i skole og kunne knap skrive sit eget navn. Forøvrigt var hans mor en Yde, så der var altså Ydeblod i både min far

og mor.

Else Poulsdatter var en meget klog og kvik pige, der var meget interesseret i sin skolegang i den primitive 2 klassede skole og derfor kom til at gå til undervisning i præstegården sammen med præstens børn. Hun døde i Sjørring 89 år gammel hos sin søn skrædder Thomas Thomsen. Hun var til det sidste kvik og åndsfrisk og kunne i sin velmagtstid sætte både præst og degn til vægs i diskussioner. (Let forkortet).

Mads Kirk og hustrus børn:

#### II.F.1.-II.F.5.

#### II.F.1. JOHANNE JENSINE KRISTENSEN KIRK

er født 25. juli 1902 i Hjardemål.

Bosat: Hovsørvej 52, Østerild, 7700 Thisted.

Johanne Jensine Kristensen Kirk gik i skole hos faderen i Hjardemål og gennemgik senere sygeplejeuddannelse i Thisted. Hun var en tid ansat i Sønderborg og kom derefter på Øresundshospitalet i København. I 1937 blev hun ansat på Hørsholmhjemmet, hvor hun først var sygeplejerske og senere blev forstanderinde. I 1965 købte hun hus og bosatte sig i Østerild.

#### II.F.2. JENS NIKOLAJ KRISTENSEN KIRK

er født 10. marts 1904 i Hjardemål. Han blev gift 11. maj 1928 i Sjørring kirke med Else Thomsen, der er født 18. november 1903 i Sjørring som datter af skræddermester Thomas Thomsen, Ridder af Dannebrog, og hustru Signe Pedersen, friskolelærer.

Bosat: Tousgård, Tovsgårdvej, Skinnerup, 7700 Thisted.

Jens Kirk blev agronom i 1926 og tog derefter uddannelse som gymnastikleder og var lærer på Næsgård agerbrugsskole i to vintre og beskæftigede sig med forsøgsarbejde og videnskabeligt arbejde, bl.a. i Vejle amt, hvorefter han ved giftermålet overtog Tousgård, der da var på 24 ha. Han har i årenes løb tilkøbt mere jord, så gården var på 100 ha., da han afstod den til sønnen. Gården blev forsynet med moderne bygninger til en meget stor husdyrproduktion.

I anledning af Jens Kirks bog "En helhedsløsning" bragte forlaget følgende omtale:

Jens Kirk er en af disse alt for få, om hvem man kan sige, at han altid var sin egen. Uden at lade sig binde af snævre partipolitiske eller privatøkonomiske interesser har han gennem et langt liv med viden, grundighed og sejhed kæmpet for at finde vejen mod et bedre samfund.

Selv om Kirk ejer en stor gård i det fede Thy, er denne gamle indædte liberalist en varm fortaler for en nationalisering af jorden, ligesom hans felttog for en "anden" forståelse end den gængse og autoriserede af forholdene i Rhodesia har voldt ham mange bataljer.

Jens Kirk er født 1904. Han blev agronom 1926. Siden da har han haft lærer- og konsulentvirksomhed, deltaget i forsøgsarbejde indenfor landbruget, holdt talløse foredrag, været på studierejser i hele europa, inklusive Sovjet og DDR, i Mellemøsten og Afrika. Han var aktiv modstandsmand under krigen og siden nært knyttet til kredsen omkring dagbladet "Information". Han har ud-

givet en digtsamling på thybomål og arrangeret moderne maleriudstilling i sin kostald.--

Han har bl.a. skrevet bøgerne "Danmark, Norden og Romunionen" (1962) og "Dialog mellem Karl Marx og Henry George" (1971).

Børn: II.F.2.a.-II.F.2.c.

II.F.2.a. ELIN KIRK

er født 1. august 1929 i Skinnerup. Hun blev gift 1. maj 1954 i Skinnerup med Niels Birketoft. Han er født 10. marts 1931 i Kalundborg som søn af lærer Alfred Birketoft og hustru Darni Berthelsen.

Bosat: Leharparken 75, Frejlev, 9200 Ålborg NV.

Elin Kirk tog studentereksamen fra Thisted gymnasium 1949 og opholdt sig derefter et år i Norge og gennemgik derpå to års uddannelse til gymnastik- og håndgerningslærerinde. Derefter havde hun et halvt års ophold på en skole i England. Hun virkede nogle år ved folke- og højskoler, hvorefter hun sammen med manden startede som forstanderpar ved Ågård ungdomsskole, hvor de var i syv år. Derefter var de to år i Pallisbjerg. Hun var derefter ansat på Silkeborg seminarium en tid, og siden 1969 har hun været ansat ved Hasseris skole.

Niels Birketoft dimitteredes fra Odense seminarium og var 1953-55 højskolelærer i Støvring. Senere var han lærer på Føns skov og blev derpå som nævnt forstander ved Ågård ungdomsskole. Senere blev han viceinspektør ved socialpædagogisk seminarium Emdrupborg.

Børn: II.F.2.a.1)-II.F.2.a.3)

II.F.2.a.1) ELSE BIRKETOFT

er født 3. december 1955 i Føns skov. Hun er studerende og gift med ingeniør Tryggve Thorstensen. (Se supplement).

Bosat: Danmarksgade 26, lejl. 153, 2200 København N.

II.F.2.a.2) KIM BIRKETOFT

er født 27. marts 1958 i Ågård. Han er landbrugsassistent i Rhodesia.

II.F.2.a.3) INGE-MARIE BIRKETOFT

er født 18. december 1962 i Ågård.

II.F.2.b. THOMAS YDE KIRK

er født 25. juli 1931 i Skinnerup. Han blev gift 28. maj 1955 i Kvissel ved Frederikshavn med Erna Inga Jensen, der er født 10. maj 1932 i Kvissel, Åsted sogn, som datter af gårdejer Ejner Jensen og hustru Ida Margrethe Olsen.

Bosat: Tousgård, Tovsgårdvej 5, Skinnerup, 7700 Thisted.

Thomas Yde Kirk tog mellemskoleeksamen i Thisted og havde derefter et ophold på gymnastikhøjskolen i Viborg, besøgte desuden Støvring højskole og var elev på Ladelund landbrugsskole. Værnepligten aftjente han ved livgarden 1950-51. Efter landbrugsuddannelse overtog han 1954 sin første gård "Sandkassen" i Brund og drev denne til 1962. I 1957 købte han tillige en gård i Nytorp, som han stadig driver sammen med fædrenergården Tousgård, som han overtog i 1977. Han startede med avl af chalotteløg og havde op til 100 mand i arbejde med dette. Han er formand for Krakoløg. Samtidig drev han stor hønseavl. Han er meget aktiv indenfor friskolebevægelsen og var med ved oprettelsen af friskolen i Brund. Han er formand for friskolen i Torsted, og han sidder i hovedbestyrelsen for dansk friskoleforening.

Børn: II.F.2.b.1)-II.F.2.b.7)

II.F.2.b.1) JENS KIRK

er født 23. april 1956 i Brund.

II.F.2.b.2) UFFE KIRK

er født 18. maj 1957 i Brund.

II.F.2.b.3) EJNER KIRK

er født 1. december 1959 i Brund.

II.F.2.b.4) LENE KIRK

er født 16. april 1963 i Hanstholm.

II.F.2.b.5) HANNE KIRK

er født 26. marts 1966 i Hanstholm.

II.F.2.b.6) IDA KIRK

er født 8. februar 1968 i Hanstholm.

II.F.2.b.7) ROLF KIRK

er født 8. november 1972 i Hanstholm.

II.F.2.c. WOLLE JOHANNES KIRK

er født 8. juni 1937 i Skinnerup. Han blev gift 13. april 1960 i Skinnerup med Birthe Elisabeth Bendixen, der er født 11. september 1936.

Adresse: Parklands Farm, P.O. Box W179, Waterfalls,  
Zimbabwe, Rhodesia.

Wolle Johannes Kirk blev landbrugsuddannet og overtog 1958 en gård i Hanstholm. Han og hustruen blev 1968 antaget af Danida til det danske landbrugsprojekt ved Lusaka i Zambia og var her til 1970. Herefter havde de et halvt års studierejser i sydafrikanske lande samt Indien og Iraq, og efter hjem-

komsten til Danmark fortsatte de driften af gården i Hanstholm indtil 1973, da de tog til Rhodesia, hvor de siden har drevet en farm på 4000 acres. Gården har en besætning på 2000 kreaturer og er den største leverandør af konsummælk til Salisbury.

Birthe Elisabeth Bendixen tog lærereksamen fra Gedved seminarium, havde et kortere ophold i England og virkede en del som lærer i Hanstholm.

Børn: II.F.2.c.1)-II.F.2.c.5)

II.F.2.c.1) MADS KIRK

er født 3. august 1962 i Hanstholm.

II.F.2.c.2) ANNE KIRK

er født 21. december 1964 i Hanstholm.

II.F.2.c.3) RITTA KIRK

er født 13. oktober 1966 i Hanstholm.

II.F.2.c.4) ANDY KIRK

er født 25. september 1971 i Hanstholm.

II.F.2.c.5) ELSE KIRK

er født 18. juli 1973 i Hanstholm.

II.F.3. KRISTIAN THOMSEN KIRK

er født 4. marts 1906 i Hjørdemål. Han blev gift i Lyngby med Grethe Nielsen, der er født i København, død i Hjørtetekær.

Bosat: Hjørtetekærvej 149, Hjørtetekær, 2800 Lyngby.

Kristian Thomsen Kirk gik i skole hos faderen i Hjørdemål og var elev på Galtrup efterskole. Han blev udlært på planteskoler i Ålborg og Århus, arbejdede en tid i København og derefter et par år i Frankrig. I 1932 købte han en ejendom med jord i Hjørdholm, hvor han etablerede planteskole, som han stadig driver. Han har i mange år været formand for grundejerforeningen i Hjørtetekær.

Grethe Nielsen var kontoruddannet og havde i mange år ansættelse ved Københavns kommune.

Børn: II.F.3.a.-II.F.3.b.

II.F.3.a. KIRSTEN KIRK

er lægesekretær.

II.F.3.b. ELSE KIRK

er lærer. (Se supplement).



## II.F.4. JOHANNES VALDEMAR KIRK

er født 12. februar 1909 i Hjardemål, og han døde 26. september 1932. Johannes Kirk døde kort før han kunne være blevet cand. mag. i dansk og engelsk med engelsk krigslitteratur som speciale. Han havde fået udgivet tre digtsamlinger m.m. bl.a. på thybomål. Han var en stor sprogbegevelse, holdt foredrag i studenterforeninger i Tyskland, Frankrig og England og var i 30'erne flere gange i Tyskland med 4 andre unge med illegale skrifter m.v. til modstandsgrupperne mod Hitler.

## II.F.5. ELSE KIRK

er født 27. juli 1914 i Hjardemål, og hun døde 22. september 1967 i Østerild. Hun blev gift 21. april 1935 i Hjardemål kirke med Frands Jensen, der er født 24. november 1912 i Kløv i Hunstrup sogn, død 11. november 1969 i Østerild, søn af gårdejer Jens Henrik Jensen og hustru Mikkeline.

Bosat: Østerild.

Else Kirk gik i skole hos faderen i Hjardemål og blev derefter uddannet ved husligt arbejde.

Frands Jensen gik i skole i Kløv. Han blev uddannet ved landbruget og havde først en gård i Astrup og derpå en gård i Kløv, hvorefter han 1962 overtog gården i Østerild, som han drev til sin død, da den blev overtaget af sønnen Viggo. Han interesserede sig meget for sognets anliggender og var medlem af bestyrelsen for forskellige foreninger.

Børn: II.F.5.a.-II.F.5.c.

## II.F.5.a. JENS HENRIK JENSEN

er født 27. februar 1937 i Astrup. Han blev gift 9. december 1961 i Torup med Lizzi Kjær Jacobsen, der er født 22. september 1943 i Torup som datter af gårdejer Anders Jacobsen og hustru Kirstine Kjær.

Bosat: Mortensgade 23, 9640 Farsø.

Jens Henrik Jensen gik i skole i Kløv. Han blev uddannet som kommis i Skjoldborg brugs. Værnepligten aftjente han i Århus 1957-58, og derefter var han kommis i Lindved brugs. I 1963 overtog han stillingen som brugsuddeler i Bjerget ved Frøstrup og var her i to år, og derpå var han uddeler i Serridslev til 1970. Han var derefter med ved starten af den første brugs i Juli-anehåb i Grønland og var her i to år. Han havde i mellemtiden deltaget i undervisningen for andelsbevægelsen og afsluttede uddannelsen med HH. I 1972 blev han ansat som konsulent ved FDB men blev så igen uddeler i Løgstør og var her til 1975, da han overtog stillingen som halinspektør i Farsø (idræts- og svømmehal). Han har altid interesseret sig meget for idræt og har været medlem af bestyrelsen i forskellige foreninger.

Lizzi Kjær Jacobsen gik i skole i V. Torup og tog handelsskoleeksamen i Fjerritslev. Efter giftermålet har hun været medhjælpende hustru. Hun virker som bestyrer af cafeteriet i Farsøhallen.

Børn: II.F.5.a.1)-II.F.5.a.3)

II.F.5.a.1) ELSE KIRK JENSEN

er født 24. marts 1962 i Vejle.

II.F.5.a.2) HENRIK KIRK JENSEN

er født 19. juni 1963 i Frøstrup.

II.F.5.a.3) JOHN KIRK JENSEN

er født 17. oktober 1971 i Grønland.

II.F.5.b. POUL JENSEN

er født 26. maj 1947 i Kløv. Han blev gift 29. december 1966 i Thisted kirke med Birthe Sørensen, der er født 12. februar 1947 i København som datter af ekspeditionssekretær Richard Sørensen og hustru Inga Nielsen.

Bosat: Idylvej 11, 7700 Thisted.

Poul Jensen gik i skole i Kløv og lærte derefter malerfaget i Østerild. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Thisted 1969-70. Han købte eget hus 1971, og siden 1972 har han drevet selvstændig virksomhed som malermester. Birthe Sørensen tog realeksamen i Thisted og blev derefter uddannet som kontorassistent. Hun er medhjælpende hustru.

Børn: II.F.5.b.1)-II.F.5.b.2)

II.F.5.b.1) ALLAN KIRK JENSEN

er født 10. juli 1967 i Thisted.

II.F.5.b.2) BO KIRK JENSEN

er født 10. marts 1971 i Thisted.

II.F.5.c. VIGGO JENSEN

er født 26. maj 1947 i Kløv. Han blev gift 17. august 1968 i Tømmerby med Tove Bak Førby, der er født 2. maj 1948 i Lyngby i Tømmerby sogn som datter af gårdejer Harry Førby og hustru Anna Bak.

Bosat: Hovsørvej 50, Østerild, 7700 Thisted.

Viggo Jensen gik i skole i Kløv og Hunstrup. Værnepligten aftjente han i Viborg 1968-69. Han blev uddannet ved landbruget og overtog ved faderens død dennes gård i Østerild. Gården drives med malkekvæg og opdræt. Han er medlem af bestyrelsen for landboforeningen og mejeriet. Han har desuden været medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen og gymnastikforeningen. Tove Bak Førby gik i skole i Tømmerby og havde derefter et ophold på ungdomsskolen Lægården i Holstebro.

Børn: II.F.5.c.1)-II.F.5.c.3)

II.F.5.c.1)           TINA BAK JENSEN

er født 20. juni 1969 i Østerild.

II.F.5.c.2)           JAN BAK JENSEN

er født 17. maj 1971 i Østerild.

II.F.5.c.3)           KENT BAK JENSEN

er født 26. juli 1976 i Østerild.

## II.G. KIRSTINE KRISTENSEN (KIRK)

er født 1. februar 1871 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 13. marts 1952 i Thisted. Hun blev gift 20. marts 1891 i Hillerslev med Søren Andersen (Tobiassen), der er født 4. maj 1869 i Stagstrup, død i september 1944 i Thisted, søn af Anders Tobiassen.

Bosat: Thisted.

Kirstine Kristensen (Kirk) gik i skole i Fårtoft. Hun blev udlært som mejerske i Hundborg og var på mejeriet her indtil giftermålet. Søren Andersen (Tobiassen) var forpagter af en gård på Thisted mark men flyttede senere til Snedsted, hvor han var slagter og tørvefabrikant. Han købte gården Abildhauge i Østerild og havde denne til ca. 1929, hvorefter han købte et hus på Bjerget ved Frøstrup, hvor familien boede nogle år. Derefter boede ægteparret i Thisted.

Børn: II.G.1.-II.G.13.

## II.G.1. ANDERS KRISTIAN ANDERSEN

er født 1. oktober 1891 på Thisted mark. Han udvandrede til USA, hvor han giftede sig og ernærede sig som mælkehandler.

## II.G.2. JOHANNE MARIE ANDERSEN

er født 9. april 1893 i Vibdal på Thisted købstads mark. Hun blev gift i Snedsted kirke med Marius Kobberø, der er født 19. august 1890 i Årup i Snedsted sogn, død i december 1919 i Elsted, søn af gårdejer Jens Kobberø og hustru Edel.

Bosat: Hovedgaden 36, 7752 Snedsted.

Johanne Marie Andersen gik i skole i Nr. Vorupør. På grund af moderens sygdom blev hun hjemme for at passe sine søskende indtil giftermålet. Efter mandens tidlige død havde hun fransk vaskeri og strygning i Snedsted. Marius Kobberø fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet ved landbruget. Han virkede som arbejdsmand ved landbruget. Han døde af den spanske syge. Parrets vielse fandt sted 22. juni 1915 i Snedsted.

Datter: II.G.2.a.

## II.G.2.a. DAGMAR KOBBERØ

er født 1. juli 1917 i Snedsted. Hun blev gift 1. juli 1937 i Snedsted kirke med Evald Bertelsen, der er født 23. juli 1912 i Snedsted som søn af handelsmand Poul Laurids Skriver Bertelsen og hustru Kirstine Petrine Andersen.

Bosat: Hovedgaden 36, 7752 Snedsted.

Dagmar Kobberø gik i skole i Snedsted. Hun tjente en tid som husassistent og hjalp derefter til moderens forretning, som hun senere overtog og stadig driver.

Evald Bertelsen gik i skole i Hørdum. Han kom ud at tjene som 7-årig og fortsatte ved landbruget til sit 20. år. Derefter lærte han slagterfaget i Snedsted. Under krigen kørte han som lastbilchauffør og blev senere selvstændig vognmand i Snedsted. I 1955 fik han arbejde på slagteriet i Thisted og var her en halv snes år, hvorefter han begyndte som hjemmeslagter i Snedsted.

Børn: II.G.2.a.1)-II.G.2.a.2)

II.G.2.a.1) EVA KOBBERØ BERTELSEN

er født 8. august 1939 i Snedsted. Hun blev gift 9. oktober 1960 i Snedsted med Svend Aage Overgaard Nielsen, der er født 30. oktober 1939 i Snedsted som søn af cykelhandler Henry Emil Overgaard Nielsen og hustru Sigrid Marie Skallerup Jensen.

Bosat: Lunegårdsvej 18, 7752 Snedsted.

Eva Kobberø Bertelsen tog realeksamen i Hurup og blev derefter uddannet som ekspeditrice i en manufakturforretning i Snedsted og var senere ekspeditrice i Holstebro indtil giftermålet. Hun driver garnforretning i Snedsted. Hun er aktiv gymnast og har i flere år været leder af pige-gymnastikken i Snedsted. Svend Aage Overgaard Nielsen gik i skole i Sundby Thy og blev derefter udlært som maskinarbejder i Sundby. Værnepligten aftjente han i Holstebro og hjemsendtes som korporal. Efter hjemsendelsen blev han ansat ved Cimbria, hvor han er avanceret til direktør for salgsafdelingen. Han er meget sportsinteressert og har i flere år været formand for idrætsforeningen, ligesom han også er i bestyrelsen for Snedstedhallen.

Børn: II.G.2.a.1)a)-II.G.2.a.1)c)

II.G.2.a.1)a) SUSANNE OVERGAARD NIELSEN

er født 9. september 1961 i Snedsted.

II.G.2.a.1)b) KARSTEN OVERGAARD NIELSEN

er født 30. juli 1964 i Snedsted.

II.G.2.a.1)c) ANNE OVERGAARD NIELSEN

er født 22. maj 1971 i Snedsted.

II.G.2.a.2) KAREN-MARGRETHE KOBBERØ BERTELSEN

er født 21. juni 1946 i Snedsted. Hun blev gift 12. april 1969 i Snedsted med Torben Thinggaard, navneændring fra Olsen, der er født 10. februar 1948 i Hvidbjerg som søn af købmand Aksel Thorkild Olsen og hustru Anna-Lisa Kirstine Carlsen Thinggaard.

Bosat: Gersagerparken 155, 2670 Greve Strand.

Karen-Margrethe Kobberø Bertelsen gik i Hurup realskole og blev derefter uddannet som manufaktur ekspeditrice i Snedsted. Hun var en tid ansat som

ekspeditrice i Vang's modecenter i Herlev og var en tid afdelingsleder sst. Derefter var hun kontorassistent hos Brdr. Gram i Glostrup, og efter en tid som hjemmegående husmor fik hun ansættelsen som kontorassistent i Provinsbankens afdeling i Hundige.

Torben Thinggaard fik 9-årig skoleuddannelse og blev derefter kolonialuddannet. I februar 1969 blev han ansat som indkøbsmand i Centra, var derefter marketingassistent i A/S Sthyr & Kjær og fik derefter pr. 1. maj 1978 ansættelse som marketingschef i købmanskæden Centra Danmark A/S.

Børn: II.G.2.a.2)a)-II.G.2.a.2)b)

II.G.2.a.2)a)       METTE THINGGAARD

er født 28. september 1972 i Glostrup.

II.G.2.a.2)b)       MARIA THINGGAARD

er født 16. juni 1977 i Roskilde.

II.G.3.               JENS KIRK ANDERSEN

er født 10. maj 1894 i Vibdal på Thisted købstads mark. Han rejste til USA som 18-årig.

II.G.4.               JENS KRISTIAN ANDERSEN

er født 31. januar 1896 i Skjoldborg, og han døde 1910 i Snedsted.

II.G.5.               ELSE KATHRINE ANDERSEN

er født 22. december 1897 i Skjoldborg. Hun blev gift 26. november 1920 i Snedsted med Jens Kristoffer Jensen Mogensen, tørvefabrikant og vognmand. Han er født 23. januar 1900 i Hundborg som søn af tørvefabrikant Jens Chr. Jensen Mogensen og hustru Gertrud Marie Christensen.

Barn: II.G.5.a.

II.G.5.a.           KAJ ROBERT MOGENSEN

er født 13. august 1921 i Snedsted, og han døde 26. august 1973 sst. Han blev gift 2. april 1944 i Jels med Anna Marie Overbeck, der er født 29. december 1921 i Karlebo i Nordsjælland, død 1. juli 1979 i Snedsted, datter af Hans Chr. Overbeck og hustru Ingeborg.

Bosat: Snedsted.

Kaj Robert Mogensen fik folkeskoleuddannelse. Han arbejdede indenfor tjenerfaget, bl.a. på forældrenes hotel Hannæs i Thisted. Senere drev ægteparret cigarforretning i Snedsted.

Børn: II.G.5.a.1)-II.G.5.a.2)

## II.G.5.a.1) JENS CHRISTIAN OVERBECK MOGENSEN

er født 22. september 1944 i Jels. Han blev gift 14. januar 1967 i Snedsted med Ingelise Nielsen, der er født 21. september 1946 i Svankær i Hvidbjerg sogn som datter af Aksel Peter Nielsen og hustru Maren Cecilie Ravn.

Bosat: Hvidbjerggårdsvej 1, Svankær, 7755 Bedsted.

Jens Christian Overbeck Mogensen fik folkeskoleuddannelse. Han har siden 1965 været chauffør (udenlandskørsel).

Børn: II.G.5.a.1)a)-II.G.5.a.1)e)

## II.G.5.a.1)a) ANNETTE-BETTINA RAVN MOGENSEN

er født 28. september 1965 i Svankær.

## II.G.5.a.1)b) STEFFEN OVERBECK MOGENSEN

er født 29. juli 1967 på Koldby sygehus.

## II.G.5.a.1)c) LISELOTTE OVERBECK MOGENSEN

er født 2. oktober 1971 på Vestervig sygehus.

## II.G.5.a.1)d) LISBET OVERBECK MOGENSEN

er født 24. april 1973 på Vestervig sygehus.

## II.G.5.a.1)e) VIKKI OVERBECK MOGENSEN

er født 14. marts 1979 på Thisted sygehus.

## II.G.5.a.2) ELSE INGEBORG OVERBECK MOGENSEN

er født 18. maj 1946 i Thisted. Hun blev gift 1. oktober 1966 i Snedsted med Hugo Emiel Serup, der er født 21. august 1944 i Haring som søn af handelsmand Thorvald Serup og hustru Rigmor.

Bosat: Vandhøjvej 22, 7752 Snedsted.

Else Ingeborg Overbeck Mogensen er fabriksarbejder. Hun er fraskilt.

Børn: II.G.5.a.2)a)-II.G.5.a.2)c)

## II.G.5.a.2)a) KARSTEN OVERBECK SERUP

er født 9. marts 1967 i Koldby.

## II.G.5.a.2)b) BETTINA OVERBECK SERUP

er født 14. juli 1969 i Holstebro.

## II.G.5.a.2)c) ALLEN OVERBECK SERUP

er født 19. juli 1972 i Holstebro.



## II.G.6. ANNA JOHANNE ANDERSEN

er født 11. november 1899 i Skjoldborg. Hun blev gift 3. september 1921 i Snedsted med Carl Breinhild, der er født 3. maj 1894 i Gl. Vejlby, død 30. november 1960 i Hørdum, søn af bolsmand Peter Marius Breinhild(t) og hustru Kirstine Marie Laursen.

Bosat: Ydby.

Carl Breinhild var trafikekspedient.

Børn: II.G.6.a.-II.G.6.b.

## II.G.6.a. ARNE OLIVER BREINHILD

er født 18. september 1921 i Snedsted. Han blev gift 23. juni 1948 i Visby med Else Østergaard Christensen, der er født 1. november 1923 i Visby som datter af gårdejer Peder Vestergaard Christensen og hustru Elise Østergaard.

Bosat: Lunegårdsvej 3, 7752 Snedsted.

Arne Oliver Breinhild tog realeksamen fra Hurup realskole 1936. I 1942 begyndte han ved DSB som stationsarbejder, blev 1945 trafikekspedient i Hovedgård og forflyttedes 1954 til Bedsted Thy. I 1965 blev han forfremmet til stationsmester i Hørdum og 1968 forflyttet til Snedsted. Han var medlem af Bedsted håndværker- og borgerforenings bestyrelse i ni år, og derefter var han i seks år medlem af bestyrelsen (kasserer) for borger- og håndværkerforeningen i Snedsted. Han har været aktiv indenfor Dansk jernbaneforbund som gruppeformand for stationsmestrene i Jylland og næstformand i landsgruppen.

Søn: II.G.6.a.1)

## II.G.6.a.1) JØRN BREINHILD

er født 14. februar 1954 i Århus.

Bosat: Arvikavej 11-403, 7800 Skive.

Jørn Breinhild tog studentereksamen 1973, opholdt sig i Tyskland 1973-74 og havde 1976-77 ophold på Askov højskole. I august 1977 blev han optaget på Skive seminarium.

## II.G.6.b. EBBA BREINHILD

er født 1. juli 1925 i Snedsted. Hun blev gift 18. april 1954 i Snedsted med Erik Johansen, der er født 14. april 1924 i Sjørring som søn af proprietær Edvard Johansen og hustru Sine.

Bosat: Oddesundvej 205, 7760 Hurup.

Ebba Breinhild har været fire år i Sverige, hvor hun bl.a. har været kokkepige hos friherreinde Karl Gustav Wrangel til Ellinge og hos direktøren for L. M. Ericsson.

Erik Johansen er landbrugsuddannet og har været på Dalum landbrugsskole, ligesom han har haft ophold på Ollerup højskole. Han har desuden været på et års studieophold i USA. I 1960 overtog han gården Mardal. Siden 1978 har han været skatterådsmedlem.

Børn: II.G.6.b.1)-II.G.6.b.3)

II.G.6.b.1) MICHAEL JOHANSEN

er født 14. april 1956 i Århus.

II.G.6.b.2) MARIANNE JOHANSEN

er født 12. juni 1960 i Mardal.

II.G.6.b.3) MERETE JOHANSEN

er født 18. maj 1963 i Thisted.

II.G.7. VALDEMAR ANDERSEN

er født 5. marts 1901 i Skjoldborg sogn, og han døde 14. september 1965 i Thisted. Han blev gift 5. marts 1924 i Hillerslev med Laura Kirstine Larsen Bonde, der er født 21. marts 1900 i Kjelstrup som datter af gårdejer Lars Mortensen Bonde og hustru Christine Marie Larsen.

Bosat: Hundborgvej 9, 7700 Thisted.

Valdemar Andersen gik i skole i Snedsted. Han lærte slagterfaget hos faderen, men senere forlod han faget og tog eksamen som kloakmester, hvorefter han medsatte sig som entreprenør i Thisted, hvor han drev forretning til 1940, da han måtte holde op på grund af sygdom. Laura Kirstine Larsen Bonde gik i skole i Kjelstrup og tjente derefter ved landhusholdning indtil giftermålet.

Børn: II.G.7.a.-II.G.7.b.

II.G.7.a. DAGMAR ANDERSEN

er født 14. maj 1924 i Thisted. Hun blev gift 18. april 1946 i Thisted med Villy Mørk Jensen, der er født 23. september 1920 i Klinte på Fyn som søn af snedker Frode Jensen og hustru Annine Rasmussen.

Bosat: Sjørringvigvej 6, Sjørring, 7700 Thisted.

Dagmar Andersen tog realeksamen i Thisted og gennemgik derefter kontoruddannelse. I 19 år havde hun ansættelse som prokurist på en maskinfabrik, hvorefter hun 1970 fik ansættelse som overassistent ved Thisted kommune. Hun har deltaget i det kommunal politiske arbejde og har bl.a. været socialrådsformand i Sjørring. Hun er desuden radikal folketingskandidat i Thisted samt medlem af hovedbestyrelsen.

Villy Mørk Jensen gik i skole i Bogense og lærte derefter maskinarbejderfaget. Han deltog i illegalt arbejde under krigen og sad i koncentrationslejr i Tyskland fra 1943 til 1945. I 1947 tog han eksamen som værkfører og ar-

bejdede som sådan til 1950, da han måtte holde op på grund af sygdom.

Datter: II.G.7.a.1)

II.G.7.a.1) ANNI MØRK

er født 21. juli 1949 i Sundby. Samlever: Manfred Piraks.

Bosat: Hamburg.

Anni Mørk tog realeksamen i Sjørring og derefter studentereksamen i Århus. Hun tog derefter handelseksamen og blev uddannet til teknisk assistent. Hun arbejder med EDB i Hamburg. Hendes samlever er indkøbschef.

Barn: II.G.7.a.1)a)

II.G.7.a.1)a) FLEUR KIRSTINE MØRK

II.G.7.b. VALBORG ANDERSEN

er født 13. juni 1933 i Thisted. Hun er gift med Jørgen Sandberg og har tre børn. Ægteparret bor i Hillerød.

## II.G.8. KRISTINE ANDERSEN

døbt Christine Andersen, er født 15. december 1902 i Skjoldborg. Hun blev gift 23. oktober 1923 i Østerild med Aage Pedersen Dam, der er født 4. september 1899 i Sundby på Mors som søn af husmand Peder Dam Andersen og hustru Petrine Mikkelsen Majgaard.

Bosat: Rantzausgade 18, 9000 Ålborg.

Børn: II.G.8.a.-II.G.8.b.

## II.G.8.a. AASE PEDERSEN DAM

er født 12. februar 1925 i Tømmerby. Hun er gift med købmand Regnar Johansen.

Bosat: Skelagervej 75, Hasseris, 9000 Ålborg.

## II.G.8.b. ERIK DAM

er født 10. juni 1930 i Østerild. Han er konsulent og gift med Alice.

Bosat: Beatesmindevej 16, 9210 Ålborg SØ.

## II.G.9. JOHANNES ANDERSEN

er født 12. april 1904 i Nr. Vorupør i Hundborg sogn, og han døde 18. oktober 1971 i Sjørring. Han blev gift 15. november 1925 i Øsløs med Magda Kirstine Winther, der er født 3. maj 1906 i Øsløs som datter af gårdejer Ludvig Christian Winther og hustru Inger Thomsen.

Bosat: Næstrupvej 11, Sjørring, 7700 Thisted.

Johannes Andersen gik i skole i Snedsted. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser men arbejdede også en tid ved tørvefabrikation hos faderen. I 1945 købte han en gård i Sjørring og drev denne til 1962, da han måtte holde op på grund af sygdom. Parret købte derefter hus i Sjørring. Magda Kirstine Winther gik i skole i Øsløs og tjente derefter ved landhusholdning indtil giftermålet.

Børn: II.G.9.a.-II.G.9.e.

## II.G.9.a. SVEND AAGE WINTHER ANDERSEN

er født 16. februar 1926 i Tømmerby. Han har været gift med Inger Landbo og har fem børn. Han bor i Thisted.

## II.G.9.b. GERDA WINTHER ANDERSEN

er født 22. april 1930. Hun er gift med Leif Heskjær og har to børn. Familien bor i Thisted.

## II.G.9.c. TAGE WINTHER ANDERSEN

er født 17. januar 1932 i Snedsted. Han blev gift 22. november 1956 i Sjørring med Ingrid Aas Christensen, der er født 22. november 1938 i Sjørring som datter af gårdejer Christian Aas Christensen og hustru Oline Bojer.

Bosat: Ebbesvej 2, Sjørring, 7700 Thisted.

Tage Winther Andersen gik i skole i Elsted og Sjørring. Værnepligten aftjente han i Viborg samt ved kommandoet i Tyskland 1953-54. Efter hjemsendelsen havde han forskelligt arbejde, hvorefter han blev kranfører på Synopal i Thisted, hvor han har været i over 15 år. Han har bl.a. været medlem af bestyrelsen for fagforeningen.

Ingrid Aas Christensen gik i skole i Thisted og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun er dagplejemor.

Børn: II.G.9.c.1)-II.G.9.c.5)

## II.G.9.c.1) ERIK WINTHER ANDERSEN

er født 22. april 1957 i Tilsted. Han er elektriker.

## II.G.9.c.2) BJARNE WINTHER ANDERSEN

er født 1. oktober 1959 i Sjørring.

## II.G.9.c.3) BODIL WINTHER ANDERSEN

er født 4. juli 1961 i Sjørring.

## II.G.9.c.4) SUSANNE WINTHER ANDERSEN

er født 15. oktober 1964 i Sjørring.

## II.G.9.c.5) JOHN WINTHER ANDERSEN

er født 19. juli 1966 i Sjørring.

## II.G.9.d. KNUD WINTHER ANDERSEN

er født 4. april 1937 i Elsted. Han blev gift 27. oktober 1960 i Skjoldborg med Vita Irene Brandi Nielsen, der er født 29. juni 1943 i Århus som datter af arbejdsmand Anders Nielsen og hustru Petrine Jensen.

Bosat: Kumlvej 12, Sjørring, 7700 Thisted.

Knud Winther Andersen gik i skole i Sjørring. Værnepligten aftjente han i Karup og Værløse 1956-58, og derefter var han murerarbejdsmand indtil 1961, da han begyndte selvstændig virksomhed som bygmester, hvilken forretning han drev til 1978.

Vita Irene Brandi Nielsen gik i skole i Skjoldborg og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun har i en årrække været dagplejemor.

Børn: II.G.9.d.1)-II.G.9.d.5)

II.G.9.d.1) KURT BRANDI ANDERSEN

er født 4. april 1961 i Sjørring.

II.G.9.d.2) MERETE BRANDI ANDERSEN

er født 2. marts 1963 i Sjørring.

II.G.9.d.3) KARSTEN BRANDI ANDERSEN

er født 12. september 1969 i Sjørring.

II.G.9.d.4) FLEMMING BRANDI ANDERSEN

er født 15. maj 1973 i Sjørring.

II.G.9.d.5) TORBEN BRANDI ANDERSEN

er født 14. oktober 1975 i Sjørring.

II.G.9.e. HARALD WINTHER ANDERSEN

er født 6. december 1939 i Elsted. Han er gift med Grethe og har et barn. Han driver købmandsforretning i Nordsjælland.

II.G.10. MARIA HENRIETTE ANDERSEN

er født 7. september 1906 i Nr. Vorupør. Hun blev gift 15. november 1931 i Snedsted med Lars Chr. Nielsen, der er født 13. september 1901 i Tømmerby, død 24. maj 1977 i Thisted, søn af gårdejer Nicolai Nielsen og hustru Sidsel Marie Jensen.

Bosat: Hundborgvej 5, 7700 Thisted.

Maria Andersen gik i skole i Snedsted og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Lars Chr. Nielsen gik i skole i Tømmerby og lærte derefter slagterfaget i Nors. Han drev en tid egen forretning i Østerild og havde derefter arbejde på slagteriet i Thisted.

Børn: II.G.10.a.-II.G.10.d.

II.G.10.a. JYTTE NIELSEN

er født 13. april 1935 i Thisted. Hun blev gift 13. marts 1956 i Skien i Norge med Knud Verner Nis-Hansen, der er født 6. juli 1930 i Thisted som søn af kommuneassistent Holger Nis-Hansen og hustru Anne Marie.

Bosat: Medelbyvej 4, 2610 Rødovre.

Jytte Nielsen fik folkeskoleuddannelse og kom derefter i forretning og tog handelsskoleeksamen. Senere var hun på fabrik, har i fem år været dagplejemor i Rødovre kommune og har i 4 1/2 år været assistent i en børnehave.

Derefter blev hun køkkenmedhjælper på plejehjemmet Ørbygård i Rødovre. Knud Verner Nis-Hansen fik folkeskoleuddannelse og arbejdede derefter i frisørfaget i 26 år. Han var derefter beskæftiget ved fabriksarbejde i seks år, hvorefter han blev varmemester i en ejendom for handicappede under plejehjemmet Ørbygård i Rødovre.

Børn: II.G.10.a.1)-II.G.10.a.2)

II.G.10.a.1) KIM NIS-HANSEN

er født 13. juli 1957 i Frøstrup. Samlever: Susanne Beck Pedersen, født 20. august 1958 i København, datter af ingeniør Sven Pedersen og hustru Birthe.

Bosat: Sabroesvej 15c, 3000 Helsingør.

Kim Nis-Hansen tog realeksamen fra Valhøj skole i Rødovre 1974 og var derefter elev på Rødovre statsskole indtil 1976. Derefter arbejdede han et par år som socialpædagog på et behandlingshjem i Ordrup, hvorefter han i november 1978 blev ansat som fængselsbetjent i Vestre fængsel, hvor han var til marts 1979. Han har siden været ansat ved Horserød statsfængsel. Susanne Beck Pedersen tog realeksamen fra Hornbæk skole 1975 og tog studentereksamen fra Helsingør gymnasium 1979.

Datter: II.G.10.a.1)a)

II.G.10.a.1)a) LOUISE NIS-HANSEN

er født 24. september 1979 i Helsingør.

II.G.10.a.2) PER NIS-HANSEN

er født 29. august 1964 i Rødovre.

II.G.10.b. ROBERT NIELSEN

er født 18. februar 1942 i Thisted. Han blev gift i Nøvling med Ingrid Christensen, der er født 9. marts 1941 i Nørholm som datter af gårdejer Jens Chr. Christensen og hustru Clara Elisabet.

Bosat: Brøndbyøster Torv 73, 2650 Hvidovre.

Robert Nielsen er uddannet som herre- og damefrisør men arbejder nu som lagerekspedient.

Ingrid Christensen er uddannet som smørrebrødsjomfru.

Børn: II.G.10.b.1)-II.G.10.b.2)

II.G.10.b.1) TINA NIELSEN

er født 3. februar 1968 i Rødovre.

II.G.10.b.2) JESPER NIELSEN

er født 4. oktober 1971 i Glostrup.

## II.G.10.c. OLE NIELSEN

er født 21. december 1944 i Thisted. Han blev gift 26. april 1969 i Køge med Viola Meta Elise Jacobsen, der er født 25. juni 1950 i København som datter af Carl Arne Jacobsen og hustru Inger Grethe.

Bosat: Egelunden 18, 2635 Ishøj.

Ole Nielsen fik 8-årig skoleuddannelse og blev derefter uddannet som ekspedient i EBM i Thisted. Han aftjente sin værnepligt ved danske livregiment 1964-65 og har siden været ansat i Textilmessen i Hvidovre.

Viola Meta Elise Jacobsen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter et år som husassistent, hvorefter hun kom i lære i en manufakturforretning.

Datter: II.G.10.c.1)

## II.G.10.c.1) GITTE NIELSEN

er født 27. april 1969 i Køge.

## II.G.10.d. HANNE NIELSEN

er født 9. september 1949 i Thisted. Hun blev gift 25. maj 1970 i Thisted med Svend Aage Jensen, der er født 9. juli 1946 i Nors som søn af gårdejer Lars Michael Jensen og hustru Karen Marie Boyesen.

Bosat: Åbrinken 30, 7700 Thisted.

Hanne Nielsen gik i skole i Thisted og blev derefter uddannet som skotøjs-ekspeditrice. Hun er ansat som telefonist på Thisted sygehus.

Svend Aage Jensen gik i skole i Thisted og lærte derefter mekanikerfaget, som han arbejdede ved til 1978, da han begyndte som taxavognmand.

Børn: II.G.10.d.1)-II.G.10.d.2)

## II.G.10.d.1) LONE JENSEN

er født 13. februar 1972 i Thisted.

## II.G.10.d.2) JANE JENSEN

er født 11. juni 1975 i Thisted.

## II.G.11. ALFRED PETER ANDERSEN

er født 17. december 1907 i Snedsted. Han var gift med Nora, der er død. Der var to børn i ægteskabet. Han bor i Søborg.

## II.G.12. SVEND HARALD ANDERSEN

er født 27. oktober 1909 i Snedsted. Han tog til USA som ganske ung og giftede sig her med Clara.



## II.G.13. KAREN MARGRETHE ANDERSEN

er født 16. juni 1912 i Snedsted. Hun blev gift 19. juli 1936 i Snedsted kirke med Hans Riis Nielsen, der er født 29. september 1907 i Bording som søn af baneformand Jens Nielsen og hustru Jørgine Riis.

Bosat: Hundborgvej 22a, 7700 Thisted.

Karen Margrethe Andersen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hans Riis Nielsen gik i skole i Svejbæk og tjente derefter en tid ved landbruget. I 1938 overtog han en vognmandsforretning, der da blev drevet med hestevogne. Han havde renovationskørselen i Thisted. Han drev forretningen til 1968, da den blev overtaget af sønnen Svend.

Børn: II.G.13.a.-II.G.13.b.

## II.G.13.a. SVEND RIIS NIELSEN

er født 5. maj 1939 i Thisted. Han er vognmand, gift med Kristine og har to børn. Familien bor i Thisted.

## II.G.13.b. KNUD RIIS NIELSEN

er født 1. maj 1944 i Thisted. Han er vognmand, gift med Kirsten og har to børn. Familien er bosat i Thisted.

## II.H. OTTOMINE PETRINE KRISTENSEN (KIRK)

er født 19. september 1872 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 24. juli 1954 i Hørdum. Hun blev gift 17. november 1898 i Hillerslev med Niels Kristian Nielsen, der undertiden nævnes med tilnavnet Boddum. Han er født 12. marts 1874 i Sønderhå by og sogn, død 19. juli 1942 i Hørdum, søn af husmand Peder Nielsen Boddum og hustru Christiane Larsen.

Bosat: Hørdum.

Ottomine Petrine Kristensen (Kirk) gik i skole i Fårtoft og var senere elev på Hundborg højskole. Hun tjente i flere år hos Jens Fink i Hundborg. Niels Kristian Nielsen (Boddum) gik i skole i Sønderhå og lærte derefter skomagerfaget. Han drev egen forretning i Hørdum, hvor han også lærte som barber og drev egen salon i Hørdum. Han var stærkt engageret i arbejdet indenfor indremissionen.

Børn: II.H.1.-II.H.6.

## II.H.1. PEDER BODDUM NIELSEN

er født 1. september 1899 i Hørdum, og han døde 7. marts 1979 i Thisted. Han blev gift 25. oktober 1931 i Vestervig kirke med Bertha Hupfeldt Lassen, der er født 10. november 1910 i Vestervig som datter af købmand Thomas Chr. Lassen og hustru Klara Hupfeldt.

Bosat: Anne Søes Vej 4, 7700 Thisted.

Peder Boddum Nielsen gik i skole i Hørdum og lærte derefter bagerfaget. Han arbejdede 16 år som svend i Hurup, og 1941 købte han egen forretning i Thisted. Denne drev han i 22 år. Han var meget interesseret i arbejdet indenfor indre mission og sad i mange år i bestyrelsen for samfundsrådet. Han var tillige i bestyrelsen for soldatermissionen. Bertha Hupfeldt Lassen gik i skole i Vestervig og arbejdede indtil giftermålet i en boghandel i Vestervig. Senere var hun medhjælpende hustru.

Børn: II.H.1.a.-II.H.1.b.

## II.H.1.a. KAJ HUPFELDT NIELSEN

er født 9. februar 1933 i Hurup. Han blev gift 26. oktober 1957 i Ålborg med Lizzie Madsen, der er født 11. november 1936 i Ålborg som datter af overassistent Kaj Immanuel Madsen og hustru Anna Marie Bolding.

Bosat: Violvej 20, 9400 Nørre Sundby.

Kaj Hupfeldt Nielsen gik i skole i Hurup og Thisted og blev derefter kontoruddannet. Han var i 16 år som bogholder på Pedershåb jernvareindustri, og derefter gik han i kompagni med en kollega om typehusfirmaet Ålborghuset, som han selv overtog i 1974. Han er medlem af menighedsrådet i Nr. Uttrup. - Kaj Hupfeldt Nielsen var medinitiativtager til starten af fætter- og kusineforeningen, der mødes hvert år pinsedag. Lizzie Madsen tog realeksamen i Ålborg og blev derefter kontoruddannet på et revisionskontor i Ålborg. Senere fik hun ansættelse i Sparekassen Nord-

jylland. En tid har hun også været ansat i mandens virksomhed. Hun har været medlem af bestyrelsen for FDF/FPF.

Børn: II.H.1.a.1)-II.H.1.a.3)

II.H.1.a.1) KIRSTEN HUPFELDT NIELSEN

er født 19. juni 1961 i Nørre Sundby.

II.H.1.a.2) AASE HUPFELDT NIELSEN

er født 25. oktober 1962 i Nørre Sundby.

II.H.1.a.3) PER HUPFELDT NIELSEN

er født 11. april 1966 i Nørre Sundby.

II.H.1.b. OVE HUPFELDT NIELSEN

er født 6. oktober 1936 i Hurup. Han blev gift 19. marts 1960 i Holstebro kirke med Hanne Østergaard Klausen, der er født 4. maj 1937 i Vile som datter af Peder Kristian Klausen og hustru Eva Østergaard.

Bosat: Anne Søes Vej 3, 7700 Thisted.

Ove Hupfeldt Nielsen tog realeksamen fra Thisted gymnasium og blev derefter uddannet i tekstilbranchen. Værnepligten aftjente han i Holstebro 1958-59. Derefter fortsatte han som ekspedient til 1965, da han købte boligudstyrforretningen Magasin HL i Thisted, som han stadig driver. Han har været præsident for Y mens club. Han har tillige været kasserer for handelsstandsforeningen og tekstilhandlerforeningen.

Hanne Østergaard Klausen tog realeksamen i Holstebro og blev derefter uddannet på kommunkontoret i Holstebro, hvor hun avancerede til kasserer. Senere fik hun ansættelse som sekretær for amtmanden i Thisted.

Børn: II.H.1.b.1)-II.H.1.b.2)

II.H.1.b.1) JAN HUPFELDT NIELSEN

er født 2. marts 1963.

II.H.1.b.2) LARS HUPFELDT NIELSEN

er født 26. april 1966.

II.H.2. JOHANNE NIELSEN

er født 6. oktober 1901 i Hørdum. Hun blev gift 10. april 1927 i Hørdum med Peder Pedersen, der er født 25. marts 1901 i Kirke Søby, død 16. marts 1960 i Ydby, søn af gårdejer Lars Pedersen og hustru Kirstine Adamsen.

Bosat: Tårnvej 15, Hørdum, 7752 Snedsted.

Johanne Nielsen gik i skole i Hørdum og arbejdede derefter som ekspeditrice i faderens skotøjsforretning i Hørdum indtil giftermålet. Hun har i flere år været kredsleder for YA (indre mission).

Peder Pedersen fik folkeskoleuddannelse og lærte derefter frisørfaget i Assens. I mange år drev han forretning i Hurup og senere i Ydby.

Datter: II.H.2.a.

II.H.2.a. KAMMA ADAMSEN PEDERSEN

er født 8. juli 1928 i Vestervig. Hun blev gift 25. december 1950 i Ydby kirke med Lars Simon Frederik Petersen, der er født 3. juli 1924 i Esbjerg som søn af havnearbejder Niels Peder Petersen og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Rahbeks Alle 53, 6700 Esbjerg.

Kamma Adamsen Pedersen gik i skole i Hurup. Hun blev uddannet som barneplejerske i Kolding og var en tid assistent på den kommunale fødeklinik i Odense, hvorefter hun blev ansat som nurse i Esbjerg. I de senere år har hun været børnehavepædagog i Esbjerg.

Lars Simon Frederik Petersen gik i skole Jerne og tog derefter ud at sejle. Han blev uddannet som kok og sejlede indtil giftermålet, da han gik i land og tog stilling som køkkenchef. Senere var han i en årrække ansat ved Dansk Esso og blev derefter chauffør ved havnevæsenet i Esbjerg. Han er tillidsmand på sin arbejdsplads. Han er medlem af Esbjerg havneråd. Han interesserer sig meget for motorsport og er medlem af bestyrelsen og har været banechef i 20 år.

Børn: II.H.2.a.1)-II.H.2.a.4)

II.H.2.a.1) JOHANNE MARIE PETERSEN

er født 30. marts 1953 i Jerne. Hun blev gift 22. oktober 1977 i Esbjerg med Niels Jørgen Gregersen, der er født 30. juli 1951 i Alderslyst ved Silkeborg som søn af tapetserer Poul Eskild Gregersen og hustru Agnes Poulsen.

Bosat: Finsensgade 9, 6700 Esbjerg.

Johanne Marie Petersen bestod 10. klasses eksamen og tog senere teknisk forberedelseksamen fra aftenskolen. Hun blev færdiguddannet som teknisk assistent i juli 1972 og har siden beskæftiget sig med søopmåling og havnebygning. Hun har i en årrække været tillidsmand og er nu bestyrelsesmedlem i teknisk landsforbunds Esbjerg afdeling. Hun er engageret i ungdomsarbejdet indenfor FDF/FPF.

Niels Jørgen Gregersen tog realeksamen i Esbjerg og lærte derefter tømrerfaget hos tømrermester Erik Nielsen, Skads. Han blev derefter optaget på Esbjerg teknikum og dimitteredes som bygningsingeniør 15. oktober 1977. Han er engageret i arbejdet indenfor FDF/FPF.

Søn: II.H.2.a.1)a)

II.H.2.a.1)a) POUL ERIK GREGERSEN

er født 22. maj 1979 i Esbjerg.

II.H.2.a.2) LARS PEDER PETERSEN

er født 27. november 1956 i Esbjerg. Han er mekaniker.

II.H.2.a.3) BIRGIT DØRIT PETERSEN

er født 9. september 1961 i Esbjerg.

II.H.2.a.4) JENS MORTEN PETERSEN

er født 2. marts 1966 i Esbjerg.

II.H.3. JENS KIRK NIELSEN

er født 17. marts 1904 i Hørdum. Han blev gift 10. januar 1940 i Dalby kirke ved Haslev med Elna Krogh, der er født 2. november 1899 i Villerslev som datter af vognmand og gårdejer Jens Krogh og hustru Mette Kristensen (Støjholm).

Bosat: Tårnvej 44, Hørdum, 7752 Snedsted.

Jens Kirk Nielsen gik i skole i Hørdum og tog senere handelsskoleeksamen i København. Han var oprindeligt uddannet som kolonialkommis, men købte trikotageforretning i Hørdum og drev denne i ca. 35 år. Han virkede som handelsskolelærer og blev senere forstander for handelsskolen i Hørdum. I mange år var han medlem af skolekommissionen og var tillige kirkeværg og medlem af menighedsrådet, ligesom han er revisor i Andelskassen.

Elna Krogh gik i skole i Hørdum og var senere elev på Rønde højskole og Haslev håndværkerhøjskole. Hun har fået undervisning i klaverspil og har i mange år givet undervisning. I ca. 35 år drev hun modeforretning i Hørdum. Hun har også spillet i Hørdum og Villerslev kirker. Hun er meget sanginteressert og har sunget solo til kirkekoncerter m.v. I mange år var hun formand for KFUM i Hørdum.

Søn: II.H.3.a.

II.H.3.a. STIG KIRK NIELSEN

er født 5. januar 1945 i Hørdum. Han blev gift 31. maj 1969 i Stagstrup med Ellen Holmgaard Christensen, der er født 8. maj 1947 i Stagstrup som datter af gårdejer Erhardt Holmgaard Christensen og hustru Anna Sofie Andersen.

Bosat: Vinkel Alle 23, 7700 Thisted.

Stig Kirk Nielsen gik i skole i Hørdum og lærte derefter smedefaget. Han fortsatte ved faget til 1973, da han begyndte som montør ved Jysk telefon. Værnepligten aftjente han ved livgarden 1966. Han har i en årrække været aktiv hjemmeværnsmand, og han interesserer sig desuden for svømning og virker som svømmeinstruktør.

Ellen Holmgaard Christensen gik i skole i Stagstrup. Hun er uddannet som sygehjælper, var først på plejehjemmet i Hundborg og fik derefter ansættelse på Thisted sygehus.

Børn: II.H.3.a.1)-II.H.3.a.2)

II.H.3.a.1) BRIAN KIRK NIELSEN

er født 15. januar 1971 i Thisted.

II.H.3.a.2) FRANK HOLMGAARD NIELSEN

er født 23. maj 1978 i Thisted.

II.H.4. HOLGER KRISTIAN NIELSEN

er født 10. februar 1906 i Hørdum, og han døde 6. maj 1936 i Dover. Han blev gift 25. maj 1930 i Thisted kirke med Marie Jacobsen, der er født 23. juli 1904 i Hjardemål som datter af Elvine Jacobsen.

Bosat: Nyhåbsvej 16, Hørdum, 7752 Snedsted.

Holger Kristian Nielsen gik i skole i Hørdum og lærte smedefaget samme sted. Han drev smedeforretning i Dover indtil sin død. Marie Jacobsen gik i skole i Ræhr og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.H.4.a.-II.H.4.c.

II.H.4.a. NIELS CHRISTIAN NIELSEN

er født 24. august 1931 i Dover i Ydby sogn. Han blev gift 5. februar 1955 i Farum med Karen Marie Christensen, der er født 30. december 1933 i Naur som datter af skovarbejder Jens Severin Christensen og hustru Magda.

Bosat: Karlebyvej 34, 4070 Kirke Hyllinge.

Niels Christian Nielsen er landmand.

Børn: II.H.4.a.1)-II.H.4.a.4)

II.H.4.a.1) ULLA NIELSEN

er født 5. juli 1955 i Birkerød. Hun er EFG-elev.

II.H.4.a.2) KEN NIELSEN

er født 27. januar 1958 i Birkerød. Han er landmand.

II.H.4.a.3) LILI NIELSEN

er født 5. april 1962 i Birkerød. Hun er gymnasieelev.

II.H.4.a.4) OLE NIELSEN

er født 24. januar 1965 i Birkerød.



## II.H.4.b. RICHARD NIELSEN

er født 15. juli 1933 i Dover i Ydby sogn. Samlever: Rosa Kofoed Hansen, født 20. november 1934 i København, datter af specialarbejder Emil Hansen og hustru Elisabeth Kofoed.

Bosat: Kanalens Kvarter 102, 2620 Albertslund.

Richard Nielsen gik i skole i Hørdum og var derefter beskæftiget ved landbruget en tid, og derpå arbejdede han på en papirfabrik i Sverige. Værnepligten aftjente han i Odense og Fredericia samt ved kommandoet i Gaza 1954-55. Derefter var han beskæftiget ved jord- og betonarbejde, hvorefter han tog ud at sejle. Senere arbejdede han fire år på Carlsberg og var også en tid i Grønland. Derefter begyndte han igen som jord- og betonarbejder. Rosa Kofoed Hansen har i en årrække virket som hjemmehjælper.

Datter: II.H.4.b.1)

## II.H.4.b.1) LYSETTE KOFOED HANSEN

er født 10. januar 1971 i Albertslund.

## II.H.4.c. JENS EVALD NIELSEN

er født 24. december 1934 i Dover i Ydby sogn. Han blev gift 12. februar 1956 i Humlum kirke med Helga Christensen, der er født 21. juli 1937 i København som datter af Maja Kyndi Christensen.

Bosat: Bonnetvej 15, Bonnet, 7620 Lemvig.

Jens Evald Nielsen gik i skole i Hørdum og lærte derefter bagerfaget i Humlum. Han arbejdede ved bagerfaget i 20 år, afbrudt af militærtjeneste i Karup og Ålborg 1954-55. Siden 1970 har han arbejdet på Cheminova i Harboøre. Han har i en årrække været formand for Bonnet friskole. Parret byggede eget hus i Bonnet 1960.

Helga Christensen gik i skole i Humlum og tjente derefter ved husgerning indtil giftermålet.

Børn: II.H.4.c.1)-II.H.4.c.4)

## II.H.4.c.1) HOLGER CHRISTIAN NIELSEN

er født 16. marts 1957 i Lomborg.

Bosat: Lemvigvej 70, Tørringhuse, 7620 Lemvig.

Holger Christian Nielsen tog realeksamen i Lemvig og blev derefter uddannet som typograf. Han er ansat på Bogtrykkergården i Struer. Han købte hus i Tørringhuse 1980.

## II.H.4.c.2) TOVE NIELSEN

er født 2. oktober 1958 i Bonnet. Ole Nikolai Sørensen, født 24. januar 1954 i Lemvig, søn af arbejdsmand Karl Sørensen og hustru Krista.

Bosat: Jens Søndergårds Vej 23, 7620 Lemvig.

Søn: II.H.4.c.2)å)

## II.H.4.c.2)a) BRIAN NIKOLAI SØRENSEN

er født 17. august 1978 i Lemvig.

## II.H.4.c.3) PIA NIELSEN

er født 19. april 1960 i Bonnet. Hun har taget realeksamen i Klinkby og handelsskoleeksamen i Lemvig.

## II.H.4.c.4) DORTE NIELSEN

er født 12. maj 1966 i Bonnet.

## II.H.5. HARALD JULIUS NIELSEN

er født 20. maj 1907 i Hørdum. Han blev gift 30. juli 1933 i Hørdum kirke med Jenny Krogsgaard, der er født 25. april 1911 i Hørdum som datter af gårdejer Jens Kristensen Krogsgaard og hustru Karen Marie Poulsen.

Bosat: Tårnvej 5, Hørdum, 7752 Snedsted.

Harald Julius Nielsen gik i skole i Hørdum. Han lærte frisørfaget hos faderen, hvis forretning han overtog i 1933 og stadig driver. I 1929 tog han eksamen som organist ved seminariet i Nørre Nissum og har i ca. 30 år været organist i Hørdum og Skyum. Han har i mange år været medlem af menighedsrådet og tillige søndagsskolelærer i Hørdum.

Jenny Krogsgaard gik i skole i Hørdum og tjente derefter som husassistent, ligesom hun hjalp til hjemme på fødegården indtil giftermålet.

Børn: II.H.5.a.-II.H.5.d.

## II.H.5.a. RUTH AGNETHE KROGSGAARD NIELSEN

er født 31. december 1934 i Hørdum. Hun blev gift 18. april 1957 i Hørdum kirke med Ib Frode Andersen, der er født 23. august 1933 i Saltum som søn af købmand Richard Andersen og hustru Elna Sørensen.

Bosat: Hovedvejen 11, 9493 Saltum.

Ruth Agnethe Krogsgaard Nielsen gik i skole i Hørdum. Hun blev uddannet som defektrice på Koldby apotek og var senere ansat på Salten apotek og derefter i Vanløse og senere på Amagertorv apotek.

Ib Frode Andersen gik i skole i Saltum og Pandrup. Han blev udlært som kommis i faderens forretning. Værnepligten aftjente han i Århus. Han arbejdede som kommis forskellige steder, hvorefter han 1959 overtog faderens forret-

ning. Han virker som turistchef i området. Han er medlem af marketingudvalget for Dagros. Han er medlem af bestyrelsen for fjernvarmeværket.

Børn: II.H.5.a.1)-II.H.5.a.3)

II.H.5.a.1) RIKARD KROGSGAARD ANDERSEN

er født 12. februar 1961 i Saltum.

II.H.5.a.2) MICHAEL KROGSGAARD ANDERSEN

er født 13. april 1962 i Saltum.

II.H.5.a.3) BIRGIT KROGSGAARD ANDERSEN

er født 7. juni 1964 i Saltum.

II.H.5.b. KIRSTEN MARIE KROGSGAARD NIELSEN

er født 30. april 1945 i Hørdum. Hun blev gift 21. november 1964 i Hørdum kirke med Kristian Kristiansen, der er født 25. juli 1937 i København som søn af vaskeriejer Erik Otto Kristiansen og hustru Magda Cecilie Kristine Frederiksen.

Bosat: Åkrogen 29, 7330 Brande.

Kirsten Marie Krogsgaard Nielsen gik i skole i Hørdum og tog 1964 studentereksamen i Thisted. I 1970 blev hun færdiguddannet som teknisk assistent. Hun er medhjælpende hustru.

Kristian Kristiansen blev færdiguddannet som konstruktør fra Haslev håndværkerhøjskole 1962. Siden 1964 har han drevet arkitektfirma i Brande. Han har specialiseret sig i bygning af kirker. Han har bl.a. tegnet kirken i Hjørring og Brande. Han er medlem af rotary.

Søn: II.H.5.b.1)

II.H.5.b.1) PETER KRISTIANSEN

er født 29. september 1965 i Brande.

II.H.5.c. MAJA KROGSGAARD NIELSEN

er født 12. maj 1948 i Hørdum. Hun blev gift 5. juli 1969 i Hørdum med Svend Boesen Bonnerup, der er født 1. marts 1944 i Skovsted som søn af Peter Boesen Bonnerup og hustru Dorthea Christensen.

Bosat: Bakkegård, Skovstedvej 32, Skovsted, 7700 Thisted.

Maja Krogsgaard Nielsen gik i skole i Hørdum og Koldby. Hun blev uddannet som defektrice på apoteket i Koldby, hvor hun havde ansættelse indtil giftermålet.

Svend Boesen Bonnerup gik i skole i Skovsted og var elev på Nørre Nissum efterskole. Han blev uddannet ved landbruget, havde et ophold på Haslev landbrugsskole, og 1966 overtog han sin fædrene gård Bakkegård.

Børn: II.H.5.c.1)-II.H.5.c.3)

II.H.5.c.1)           MORTEN BOESEN BONNERUP  
er født 7. december 1971 på Thisted sygehus.

II.H.5.c.2)           KENNETH BOESEN BONNERUP  
er født 8. september 1974 på Thisted sygehus.

II.H.5.c.3)           DORTHE KROGSGAARD BONNERUP  
er født 1. februar 1980 på Thisted sygehus.

II.H.5.d.             JENS CHRISTIAN KROGSGAARD NIELSEN  
er født 20. juli 1952 i Hørdum.

Bosat: Tårnvej 19, Hørdum, 7752 Snedsted.

Jens Christian Krogsgaard Nielsen gik i skole i Hørdum. Han blev udlært som mekaniker og tog senere eksamen som maskintekniker i Ålborg. Siden 1980 har han drevet selvstændig virksomhed i Hørdum.

II.H.6.               MAGDA KRISTIANE NIELSEN  
er født 14. juli 1909 i Hørdum.

Bosat: Tårnvej 37, Hørdum, 7752 Snedsted.

Magda Kristiane Nielsen gik i skole i Hørdum. Hun lærte husgerning og passede forældrene, samtidig med at hun drev systue i Hørdum.

## II.J. PETER KIRK

4. februar 1905 navneændring fra Christensen, er født 1. januar 1874 i Fårtoft i Thisted landsogn, og han døde 25. februar 1937 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 27. juli 1900 i Hillerslev med Johanne Marie Mortensen Bonde, der er født 9. december 1875 i Kjelstrup, død 4. september 1953 sst., datter af Morten Overgaard Larsen Bonde og hustru Maren Olesen Bæk.

Bosat: Kjelstrup.

Ved Peter Kirks død bragte Thisted Amts Avis en omtale, hvori det bl.a. hedder:

Peter Kirk var født 1. januar 1874 og var altså 63 år gammel. Hans fader, gårdejer Jens Kirk, boede i Fårtoft, men da Peter Kirk var 10 år gl., solgte hans fader ejendommen og købte "Kalifornien" i Kjelstrup, og her kom Peter Kirk til at lægge sine ungdomskræfter. Bortset fra, at afdøde aftjente sin værnepligt, blev han hjemme på gården, indtil han i 1900 blev gift med en datter af Morten Bonde i Kjelstrup. Ved sit giftermål overtog han og hustruen dennes fødehjem.

En dygtig og interesseret mand har afdøde altid været, og han nøjedes ikke med at passe bedriften derhjemme. Mange tillidsposter har han i årenes løb bestridt. Han har været formand for mejeriet, været i skolekommissionen, var ved sin død formand for driftslåneforeningen, foruden at han havde været og var bestyrelsesmedlem i mængde andre foreninger. Endelig har Kirk været sognerådsmedlem i 16 år, deraf de 8 år som sognerådsformand for Hillerslev-Kjelstrup kommune. Ligeledes førte han folkeregisteret for kommunen. De to sidste poster afleverede han til kommunen til 1. april og og håbede så at kunne nyde sit livs otium i hjemmets skød. Længe fik Peter Kirk jo ikke lov til at leve alene for sit hjem, fri for offentlige hverv, men havde han end mange tillidshverv, har han aldrig forsømt sit hjem og var her en eksemplarisk mand og fader. --

Børn: II.J.1.-II.J.15.

## II.J.1. MORTEN OVERGAARD KRISTENSEN KIRK

er født 25. december 1900 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 23. august 1941 i Hillerslev kirke med Ivarine Klejnstrup Nielsen, der er født 13. august 1920 i Gimsing som datter af vejmand Anders Nielsen og hustru Juliane Klejnstrup Madsen.

Bosat: Hanstholtvej 85, Nors, 7700 Thisted.

Morten Overgaard Kristensen Kirk gik i skole i Kjelstrup og havde senere et ophold på Ry højskole. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1940 sin fædrene gård i Kjelstrup, som han drev til 1971, da han overdrog den til sønnen Anders, der er femte generation i gården. - Morten Overgaard Kristensen Kirk har i en årrække været medlem af sogneråd og skolekommission. Han har desuden været medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger, og han har taget en del ud som foredragsholder.

Ivarine Klejnstrup Nielsen gik i skole i Gimsing og havde et ophold på Galtrup højskole. Hun kom ud at tjene som 9-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landhusholdning i forskellige pladser indtil giftermålet.

Børn: II.J.1.a.-II.J.1.d.

II.J.1.a. ANNA JOHANNE KIRK

er født 11. februar 1943 i Kjelstrup. Hun blev gift 30. november 1963 i Hillerslev med Sigfred Kragh Larsen, der er født 5. maj 1938 i Ballerum som søn af gårdejer Simon Peter Larsen og hustru Klara Kragh.

Bosat: Troldborgvej 7, Tved, 7700 Thisted.

Anna Johanne Kirk gik i skole i Kjelstrup. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet, bortset fra et ophold på en husholdningsskole på Langeland. Senere har hun fået arbejde på Thisted sygehus. Hun er medlem af bestyrelsen for evnesvages vel.

Sigfred Kragh Larsen gik i skole i Ballerum. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser, afbrudt af militærtjeneste på Sjælsmarks kaserne 1957-58, og 1963 overtog han Ny Langgård i Tved, som han stadig driver.

Børn: II.J.1.a.1)-II.J.1.a.5)

II.J.1.a.1) JIM LARSEN

er født 3. april 1964 i Tved.

II.J.1.a.2) HELENE LARSEN

er født 18. oktober 1968 i Tved.

II.J.1.a.3) JOHN LARSEN

er født 6. september 1969 i Tved.

II.J.1.a.4) LAILA LARSEN

er født 11. april 1971 i Tved.

II.J.1.a.5) THOMAS LARSEN

er født 23. april 1972 i Tved.

II.J.1.b. PETER KIRK

er født 12. november 1944 i Kjelstrup. Han blev gift 5. februar 1972 i Hunstrup med Inger Sørensen, der er født 18. oktober 1952 i Østerild som datter af chauffør Martin Sørensen og hustru Ritta Overgaard.

Bosat: Østerild Byvej 38, 7700 Thisted.

Peter Kirk gik i skole i Kjelstrup og lærte derefter smedefaget i Stagstrup. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Herning og Thisted 1965-66. Siden 1969 har han drevet smedeforretning i Østerild.

Inger Sørensen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun passer regnskabet i smedevirksomheden.



Børn: II.J.1.b.1)-II.J.1.b.3)

II.J.1.b.1) GITTE KIRK

er født 19. marts 1970 i Hunstrup.

II.J.1.b.2) KLAUS KIRK

er født 14. oktober 1971 i Østerild.

II.J.1.b.3) MADS KIRK

er født 16. marts 1977 i Østerild.

II.J.1.c. ASTA ELISE KIRK

er født 10. juli 1948 i Kjelstrup. Hun blev gift 17. april 1976 i Thisted med Carl Skaarup Hedegaard, der er født 11. februar 1945, søn af autolakerer Albert Hedegaard og hustru Kathrine Skaarup, Sperring.

Bosat: Fårtoftvej 238, 7700 Thisted.

Asta Elise Kirk gik i skole i Kjelstrup og havde derefter forskelligt arbejde indtil giftermålet, bl.a. på Thisted sygehus. Hun var sammen med sin mand i Tanzania. Hun er medhjælpende hustru.

Carl Skaarup Hedegaard gik i skole i Sperring og lærte smedefaget i Sjørring. Han var derefter svend i den forretning i Hundborg, som han senere overtog, og en tid var han montør for Cimbria i Thisted, bl.a. to år som montør af korntørringsanlæg i Tanzania. I 1979 overtog han firmaet Hundborg maskin og montage, der leverer korntørringsanlæg til ind- og udland.

Datter: II.J.1.c.1)

II.J.1.c.1) TINA HEDEGAARD

er født 7. oktober 1970 i Kjelstrup.

II.J.1.d. ANDERS NIELSEN KIRK

er født 23. juli 1949 i Kjelstrup. Han blev gift i Thisted med Gurli Dyrbye Jensen, der er født 27. februar 1958 i Hov i Sennels sogn som datter af Tage Sloth Jensen og hustru Andrea.

Bosat: Bellisvej 5, Kjelstrup, 7700 Thisted.

Anders Nielsen Kirk gik i skole i Kjelstrup og Hillerslev. Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1971 fødegården i Kjelstrup (5. generation). Han driver tillige maskinstation "Thisted kalkspredning". Værnepligten aftjente han i Viborg 1969-70.

Gurli Dyrbye Jensen gik i skole i Sennels og blev derefter uddannet ved husgerning. Senere tog hun arbejde på fabrik.

Børn: II.J.1.d.1)-II.J.1,d.2)

II.J.1.d.1) PIA DYRBYE KIRK

er født 21. februar 1975 i Kjelstrup.

II.J.1.d.2) ANNI BONDE KIRK

er født 22. december 1976 i Kjelstrup.

II.J.2. MAREN KRISTENSEN KIRK

er født 30. marts 1902 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, og hun døde 5. maj 1978 i Hunstrup. Hun blev gift 28. maj 1928 i Hillerslev med Lars Christian Nielsen Skaarup, der er født 20. oktober 1900 i Frøstrup, død 4. december 1964 i Hunstrup, søn af møller Niels Iversen Nielsen Madsen og Marie Skaarup.

Bosat: Hunstrup.

Maren Kristensen Kirk gik i skole i Kjelstrup og havde senere et ophold på Ry højskole. Hun lærte husgerning hjemme og opholdt sig her indtil giftermålet.

Lars Christian Nielsen Skaarup lærte bagerfaget og arbejdede en tid som svend i Karby på Mors. I 1924 overtog han bageriet i Hunstrup. Da han i 1949 holdt 25 års jubilæum bragte Thisted Amtstidende en omtale, hvori det bl.a. hedder: Han begyndte under beskedne forhold, idet bageriet var i forfald og kundekredsen i stærk tilbagegang ved overtagelsen, men han tog fat med stor dygtighed og energi, og det varede ikke så længe, inden forretningen gik betydeligt frem. Der måtte hænges i både nat og dag, da Skaarup selv måtte køre ud med brød de 5 dage om ugen. Der kunne ikke dengang blive råd til at holde nogen medhjælp. I tidens løb er forretningen oparbejdet således, at Skaarup nu det meste af tiden beskæftiger to mand foruden sig selv, og han har en kundekreds på op mod 400 husstande. Udbringningen måtte i begyndelsen foregå med hest og vogn, og det var ikke altid lige behageligt efter at have stået ved en varm ovn at skulle køre ud i al slags vejr, men Skaarup var nødt til det, for han skulle, som han selv udtrykker det, "have det til at daske rundt", og det er også lykkedes for ham, idet han nu sidder som temmelig velsitueret borger og bagermester.

Når det gik så godt, må det også for en stor del tilskrives hans dygtige og elskværdige hustru, som med flid og nøjsomhed har styret huset og passet butikken og endda til tider måttet tage et nap med i bageriet, når det kneb.

Søn: II.J.2.a.

II.J.2.a. HOLGER SKAARUP

er født 1. maj 1931 i Hunstrup. Han blev gift 16. maj 1954 i Østerild med Mary Pedersen, der er født 6. marts 1932 i Østerild som datter af gårdejer Martin Luther Pedersen og hustru Kirstine Munk Larsen.

Bosat: Hunstrupvej 78, Hunstrup, 7700 Thisted.

Holger Skaarup gik i skole i Hunstrup og lærte derefter bagerfaget hos faderen, hvis forretning han overtog i 1960. Han er medlem af bestyrelsen for bagermesterforeningen og er tillige kasserer for samme. Han er meget musik-

interesseret (violin).

Mary Pedersen gik i skole i Kløv og havde derefter plads som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.J.2.a.1)-II.J.2.a.4)

II.J.2.a.1) BRUNO SKAARUP

er født 29. juni 1955. Han er elektromekaniker.

II.J.2.a.2) CLAUD CHR. SKAARUP

er født 27. maj 1959. Han er TV-tekniker.

II.J.2.a.3) JENS OLE SKAARUP

er født 11. oktober 1963.

II.J.2.a.4) LIZZI SKAARUP

er født 27. april 1965.

II.J.3. JENS KRISTENSEN KIRK

er født 29. oktober 1903 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 1. juni 1941 i Hillerslev kirke med Karen Bothilde Lyng, der er født 25. februar 1914 i Skovsted i Hillerslev sogn som datter af gårdejer Christen Lyng og hustru Ane Nielsen.

Bosat: Abildgård, Hovsørvej 40, Østerild, 7700 Thisted.

Jens Kristensen Kirk gik i skole i Kjelstrup og havde ophold på Vestbirk højskole samt på Snoghøj og Ollerup folkehøjskole, ligesom han var på Store Restrup husmandsskole, hvor han tillige virkede som gymnastiklærer. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1941 Abildgård, der nu er overtaget af sønnen Peter. - Jens Kristensen Kirk har i 20 år været sognerådsformand, og han har tillige været formand for bestyrelsen i mejeriet samt formand for kulturudvalget m.m.

Karen Bothilde Lyng gik i skole i Skovsted og havde senere et ophold på Danebod højskole. Hun lærte husgerning og var hjemme på sin fødegård indtil giftermålet. Hun har ligesom sin mand været aktiv gymnast.

Børn: II.J.3.a.-II.J.3.e.

II.J.3.a. ANNA LYNGE KIRK

er født 16. februar 1943 i Østerild. Hun blev gift 12. december 1970 i Østerild kirke med Thorlak Kusk, der er født 16. oktober 1943 i Koldby som søn af gårdejer Viggo Kusk og hustru Anna Ziegler.

Bosat: Jeppe Åkjær Vej 66, 7430 Ikast.

Anna Lyng Kirk gik i skole i Hovsør og Thisted, hvor hun bestod realeksamen. Hun blev kontoruddannet og var ansat Jydsk andels foderstof i Thisted

indtil 1966, da hun tog til Grønland. Hun er medhjælpende hustru. Thorlak Kusk afsluttede sin skolegang i Nors og blev derefter uddannet som kommis i Ålborg. Han arbejdede som lagerforvalter på en amerikansk base i Grønland 1965-70. Siden 1972 har han været indehaver af Carlsberg depotet i Ikast.

Børn: II.J.3.a.1)-II.J.2.a.3)

II.J.3.a.1) TINA KUSK

er født 16. september 1970 i Thisted.

II.J.3.a.2) SØREN KUSK

er født 28. maj 1972 i Thisted.

II.J.3.a.3) MORTEN KUSK

er født 8. januar 1975 i Ikast.

II.J.3.b. JOHANNE MARIE LYNGE KIRK

er født 24. juni 1944 i Østerild. Hun blev gift 17. september 1966 i Østerild med Svend Erik Smed Kristensen, der er født 22. juni 1943 i Sennels som søn af landmand Jens Smed Kristensen og hustru Dagny.

Bosat: Bygmarken 98, 7730 Hanstholm.

Johanne Marie Lyng Kirk gik i skole i Hovsør og havde et ophold på Thylands ungdomsskole. Hun havde forskellige pladser indtil giftermålet. Siden 1967 har hun været ansat ved postvæsenet; hun er nu ekspeditør i Hanstholm. Hun var i en periode formand for ungdomsforeningen i Østerild.

Svend Erik Smed Kristensen gik i skole i Hov og Sennels og blev herefter udlært som skibstømrer i Skagen. Værnepligten aftjente han i Frederikshavn. I nogle år arbejdede han ved havnebyggeriet i Hanstholm. Siden 1972 har han arbejdet på en fiskemelsfabrik i Hanstholm. I 1980 købte han en lystgård i Vesløs. Han har været medlem af bestyrelsen for fagforeningen og er tillidsmand på sin arbejdsplads. Hans sidder desuden i bestyrelsen for jagtforeningen.

Børn: II.J.3.b.1)-II.J.3.b.2)

II.J.3.b.1) ANITA KIRK KRISTENSEN

er født 19. marts 1972.

II.J.3.b.2) ANJA KIRK KRISTENSEN

er født 9. februar 1979.

## II.J.3.c. PETER LYNGE KIRK

er født 11. april 1946 i Østerild.

Bosat: Abildgård, Hovsørvej 40, Østerild, 7700 Thisted.

Peter Lynge Kirk gik i skole i Hovsør samt Østerild og var på Hundborg ungdomsskole. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Thisted. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1971 fødegården. Han har i mange år været formand for idrætsforeningen.

## II.J.3.d. SOLVEIG IRENE LYNGE KIRK

er født 14. januar 1949 i Østerild. Samlever: Martin Bak, født 5. april 1950 i Hesselbjerg i Sejerslev sogn, søn af gårdejer Thomas Bak og hustru Marie Kirstine Jensen.

Bosat: Hulhøjen 25, Ejerslev, 7900 Nykøbing M.

Solveig Irene Lynge Kirk tog 7-årig folkeskoleuddannelse og blev derefter udlært som maler. Derefter tog hun delingsføreruddannelse på Ollerup gymnastikhøjskole. I et par år arbejdede hun forskellige steder i ind- og udland som maler. Hun har turneret med Ollerups elitegymnastikhold og er stadig aktiv gymnast/instruktør. Herefter var hun 9 måneder på Odense malerskole, og er stadig beskæftiget indenfor faget. I 1971 købte hun gård på Sjælland og afhændede denne 1972, hvorefter hun købte ejendom i Thissinghuse på Mors. Thomas Bak gik i skole i Hesselbjerg og Sejerslev og har siden arbejdet ved landbruget, afbrudt af et ophold på Lægård landbrugsskole. I 1977 overtog han gården Aarebjerggård i Ejerslev og i 1980 købte han tillige nabogården Lille Bisgård som drives sideløbende.

Barn: II.J.3.d.1)

## II.J.3.d.1) JENS KIRK

er født 9. maj 1976 i Nykøbing.

## II.J.3.e. ASTRID LYNGE KIRK

er født 21. december 1953 i Østerild. Hun blev gift 17. august 1979 i Østerild kirke med Niels Peder Lind Kjær, der er født 19. august 1955 i Sdr. Felding som søn af gårdejer og kirkebetjent Anders Lind Kjær og hustru Kirsten Helstrup Pedersen.

Bosat: Krystalvej 2, Østerild, 7700 Thisted.

Astrid Lynge Kirk gik i skole i Østerild og Tingstrup, hvor hun tog realklassen. Hun blev derefter uddannet som konditor på Trianon i Herning. Niels Peder Lind Kjær gik i skole i Sdr. Felding og havde et ophold på Vandel ungdomsskole. Han lærte murerfaget i Sdr. Felding. I 1979 byggede parret hus i Østerild.

## II.J.4. LAURIDS JOHANNES KIRK

er født 12. april 1905 på Thisted sygehus. Han blev gift 18. marts 1933 i Ydby kirke med Johanne Hilligsø Rokkjær, der er født 8. maj 1912 i Dover i Ydby sogn som datter af gårdejer Peder Hilligsø Nielsen Rokkjær og hustru Ane Marie Pedersen.

Bosat: Oddesundvej 277, Ydby, 7760 Hurup.

Laurids Johannes Kirk gik i skole i Kjelstrup og tjente derefter nogle år ved landbruget, hvorefter han lærte smedefaget. Han havde en tid smedeforretning i Brund og Dover og kom derefter til Helligkilde ved Hvidbjerg, hvor han tillige drev landbrug. I 1938 overtog han hustruens fødehjem i Dover, som han drev til 1968, da ejendommen blev overtaget af sønnen. Ægteparret bosatte sig derefter i Ydby.

Johanne Hilligsø Rokkjær gik i skole i Dover. Hun lærte husgerning og var hjemme på sin fødegård indtil giftermålet.

Børn: II.J.4.a.-II.J.4.e.

## II.J.4.a. PEDER HILLIGSØ KIRK

er født 1. november 1937 i Helligkilde.

Bosat: Dovervej 1, Dover, 7760 Hurup.

Peder Hilligsø Kirk gik i skole i Dover og blev derefter uddannet ved landbruget. I 1968 overtog han faderens ejendom, som han stadig driver. Sideløbende arbejder han som tankvognschauffør.

## II.J.4.b. KIRSTINE ROKKJÆR KIRK

er født 16. oktober 1938 i Dover i Ydby sogn. Hun blev gift 14. maj 1959 i Ydby med Axel Guldberg Lauridsen, der er født 3. november 1931 i Sjørring ved Herning som søn af landmand Niels Chr. Guldberg Lauridsen og hustru Emma.

Bosat: Baldersvej 32, 7400 Herning.

Kirstine Kokkjær Kirk fik folkeskoleuddannelse og stod derefter i bagerlære i nogle år, men forlod faget på grund af sygdom og har siden været syerske på forskellige fabrikker.

Axel Guldberg Lauridsen fik folkeskoleuddannelse og var senere på landbrugs-skole. Han er udlært som murer og har i en årrække drevet selvstændig virksomhed.

## II.J.4.c. ANNA MARIE KIRK

er født 10. april 1942 i Dover i Ydby sogn. Hun er gift med bankfuldmægtig Jens Anton Fløe, der er født 18. januar 1939 i Lind i Rind sogn ved Herning som søn af Jens Fløe og hustru Johanne.

Bosat: Vestergade 10, 7280 Sdr. Felding.



Anna Marie Kirk fik folkeskoleuddannelse og havde efterskoleophold på Fyn, ligesom hun havde et ophold på gymnastikhøjskolen i Viborg. Hun er børnehjælpeassistent.

Børn: II.J.4.c.1)-II.J.4.c.3)

II.J.4.c.1) LONE FLØE

er født 21. maj 1963 i Sdr. Felding.

II.J.4.c.2) HENRIK ROKKJÆR FLØE

er født 28. august 1967 i Sdr. Felding.

II.J.4.c.3) HANNE ROKKJÆR FLØE

er født 11. september 1973 i Tarm.

II.J.4.d. KARL PETER KIRK

er født 10. april 1942 i Dover. Han omkom ved et ulykkestilfælde den 7. september 1959.

II.J.4.e. MOGENS KIRK

er født 19. december 1945 i Dover, og han døde 4. marts 1946.

II.J.5. PEDER NIKOLAJ KIRK

er født 17. maj 1906 i Kjelstrup, og han døde sst. 18. marts 1908 af krampe.

II.J.6. ALFRED KRISTIAN KIRK

er født 20. september 1907 i Kjelstrup, og han døde sst. 6. februar 1908 af krampe.

II.J.7. ALFRED NIKOLAJ KIRK

er født 7. august 1909 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 6. oktober 1935 i Ansgarkirken i Ø. Jølby med Emma Pedersen Væver, der er født 12. februar 1915 i Frøslevvang i Frøslev sogn som datter af gårdejer Jens Mathias Pedersen Væver og hustru Sidsel Marie Andersen.

Bosat: Øxendal 11, Frøslevvang, 7900 Nykøbing M.

Alfred Nikolaj Kirk gik i skole i Kjelstrup. Han blev uddannet ved landbrugsskolen og købte 1935 en gård i Flade. I 1941 bosatte han sig i Elsø, hvor han også havde en ejendom, og 1949 overtog han hustruens fødehjem i Frøslevvang, som han stadig driver. Han har været formand for husmandsforeningen. Emma Pedersen Væver var elev i Frøslev friskole og havde sommeren 1935 et ophold på Rønshoved højskole. Hun lærte husgerning og var hjemme på fødegården indtil giftermålet.

Børn: II.J.7.a.-II.J.7.b.

## II.J.7.a. JOHANNE MARIE KIRK

er født 31. maj 1943 i El sø. Hun blev gift 27. marts 1962 i Ø. Jølby med Bertel Jensen, der er født 4. december 1937 i Frøslev sogn som søn af gård-ejer Jacob Jensen og hustru Johanne Svenningsen.

Bosat: Egeskovvej 7, Hald Ege, 8800 Viborg.

Johanne Marie Kirk gik i skole i Frøslev og var 1958 elev på Salling ungdomsskole. Hun tjente forskellige steder indtil giftermålet, og senere fik hun ansættelse som børnehaveassistent i Hald Ege. Bertel Jensen gik i skole i Frøslev og var elev på Galtrup efterskole. Han havde tillige et ophold på Uldum højskole. Værnepligten aftjente han i Varde 1956-58 og havde tillige et ophold ved FN-styrkerne i Gaza. I 1960 overtog han faderens gård på Mors og havde denne til 1967. Han gennemgik derpå uddannelse til pædagog og var ansat som fritidslærer 1969-78, da han blev børnehaveleder i Skelhøje.

Børn: II.J.7.a.1)-II.J.7.a.3)

## II.J.7.a.1) ANNEMETTE KIRK JENSEN

er født 15. januar 1964 i Frøslev.

## II.J.7.a.2) OLE KIRK JENSEN

er født 22. januar 1965 i Frøslev.

## II.J.7.a.3) INGE KIRK JENSEN

er født 17. oktober 1966 i Frøslev.

## II.J.7.b. GERDA KIRK

er født 21. november 1944 i El sø. Hun er gift med Birger Juel Jensen, der er født 6. februar 1943 i Frederikshavn som søn af filmoperatør Børge Juel Jensen og hustru Gerda.

Bosat: Niels Juels Vej 85, 9900 Frederikshavn.

Gerda og Birger Juel Jensen er lærere.

Datter: II.J.7.b.1)

## II.J.7.b.1) LAILA JUEL JENSEN

er født 22. juli 1977 i Hjørring.

## II.J.8. THORVALD EMIL KIRK

er født 18. september 1911 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift første gang 9. maj 1936 i Hillerslev med Elna Bentine Kristensen, der er født 9. maj 1915 i Kløv i Hunstrup sogn, død 1. maj 1940 i Kjelstrup, datter af

fragtmand og landmand Karl Kristian Kristensen og hustru Amalie Marie Larsen. Han blev gift anden gang 3. december 1940 i Thisted med svigerinden Magda Kristensen, der er født 2. oktober 1920 i Hunstrup.

Bosat: Oddevej 73, Klim, 9690 Fjerritslev.

Thorvald Emil Kirk gik i skole i Kjelstrup. Han blev uddannet ved landbruget og overtog 1936 en gård i Kjelstrup og havde denne til 1944, da han overtog en større gård i Klim odde (100 ha.). Denne gård havde han til 1975, hvorefter han købte hus i Klim. Han har i mange år været formand for landvindingslauget samt formand for vandværket.

Elna Bentine Kristensen gik i skole i Kløv og Hunstrup og tjente derpå som husassistent indtil giftermålet.

Magda Kristensen gik i skole i Hunstrup og tjente derefter som husassistent. Efter søsterens død kom hun som husbestyrerinde hos Thorvald Kirk.

Børn: II.J.8.a.-II.J.8.e.

II.J.8.a. PETER KIRK

er født 9. marts 1937 i Kjelstrup. Han var gift 8 1/2 år med Inga Marie Neergaard Eriksen, datter af Jens Hundahl Eriksen og hustru Anna. Ægteskabet blev opløst 1972, og ca. et år efter giftede han sig med Anita Larsen, datter af Thomas og Ena Larsen. Ægteskabet blev ophævet 1975.

Bosat: Urfuglevænget 28, 7470 Karup J.

Børn: II.J.8.a.1)-II.J.8.a.4)

II.J.8.a.1) BJARNE NEERGAARD KIRK

er født 24. september 1964. Han er møbelsnedker og bor hos faderen.

II.J.8.a.2) BRIAN NEERGAARD KIRK

er født 11. september 1965.

II.J.8.a.3) JENS THORVALD KIRK

er født 1. april 1969.

II.J.8.a.4) JEANET IRENE KIRK

er født 30. maj 1973.

II.J.8.b. LILIAN KIRK

er født 1. marts 1940 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Hun blev gift 26. april 1959 i Klim med Verner Andersen, der er født 15. august 1935 i Vedsted som søn af repræsentant Aage Martinus Andersen og hustru Jenny Sørensen.

Bosat: Hvetbovej 4, Arentsminde, 9460 Brovst.

Lilian Kirk gik i Klim friskole og kom derefter på realskolen i Fjerritslev. Hun er uddannet som hjemmehjælper og er nu kommunal dagplejemor i Arentsminde.

Verner Andersen gik i Birkelse friskole og blev derefter uddannet som møbelekspedient i Ålborg. Han har dels arbejdet indenfor faget og dels været rejsende for forskellige firmaer, nu for et en gros lager i Ålborg.

Børn: II.J.8.b.1)-II.J.8.b.2)

II.J.8.b.1) FLEMMING KIRK ANDERSEN

er født 17. marts 1959 i Klim.

Bosat: Hvetbovej 4, Arentsminde, 9460 Brovst.

Flemming Kirk Andersen gik i skole i Brovst og lærte mekanikerfaget sst. Han indkaldtes til militærtjeneste i Ålborg og var på sergentskole i Varde.

Søn: II.J.8.b.1)a)

II.J.8.b.1)a) NIELS THOMAS FRANSEN

er født 30. september 1978 i Ålborg.

II.J.8.b.2) FINN KIRK ANDERSEN

er født 8. november 1962 i Ålborg.

II.J.8.c. ELNA KRISTENSEN KIRK

er født 28. april 1941 i Hillerslev. Hun blev gift 28. april 1961 i Torup med Arne Kristian Nielsen, der er født 17. december 1937 i Nr. Sundby som søn af gårdejer Harald Henry Nielsen og hustru Kristiane Marie Pedersen.

Bosat: Stormøllevej 16, 4300 Holbæk.

Elna Kristensen Kirk tjente forskellige steder som husassistent og havde et ophold på en husholdningsskole, hvorefter hun en tid var husbestyrerinde på Liselund på Møn. Hun er dagplejemor.

Arne Kristian Nielsen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet ved landbruget med landbrugsskoleophold (udv. driftsleder og svinekontrolkursus). Værnepligten aftjente han ved jyske dragonregiment i Holstebro 1957-58. Han var selvstændig landmand 1961-66 og har siden virket som chauffør. Han har i flere år været tillidsmand på sin arbejdsplads.

Børn: II.J.8.c.1)-II.J.8.c.3)

II.J.8.c.1) JAN KIRK NIELSEN

er født 7. oktober 1961.

II.J.8.c.2) HELLE KIRK NIELSEN

er født 24. maj 1963.

II.J.8.c.3) KURT KIRK NIELSEN

er født 28. marts 1966.

II.J.8.d. KARL KRISTIAN KRISTENSEN KIRK

er født 28. marts 1947 i Klim. Han blev gift 28. marts 1975 i Fjerritslev med Grethe Brun Pedersen, der er født 22. oktober 1952 i Gøttrup som datter af gårdejer Vilhelm Brun Pedersen og hustru Ebba.

Bosat: Klim Oddevej 182, Klim, 9690 Fjerritslev.

Karl Kristian Kristensen Kirk gik i skole i Klim. Han blev uddannet ved landbruget, aftjente 1968-69 sin værnepligt i Ålborg og Karup, og 1975 overtog han faderens gård Kærlykke, der hovedsagelig drives ved kvægbrug. Grethe Brun Pedersen gik i skole i Gøttrup og Fjerritslev, hvor hun tog realeksamen. Hun tog handelseksamen i Års og blev uddannet som kontorassistent på Ålborg tømmerhandel.

Søn: II.J.8.d.1)

II.J.8.d.1) JESPER KIRK

er født 10. oktober 1976 i Klim.

II.J.8.e. CARSTEN KIRK

er født 6. juni 1956 i Klim.

Bosat: Klim Oddevej 73, Klim, 9690 Fjerritslev.

Carsten Kirk gik i skole i Klim og blev derefter udlært som elektriker.

II.J.9. KARL ALEKSANDER KIRK

er født 19. december 1912 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 15. december 1938 i Reerslev med Eli Jensen, der er født 19. maj 1918 i Stærkende, Reerslev sogn, som datter af gårdejer Lars Peter Jensen og hustru Anna Hansen.

Bosat: Toftebjergvej 15, Vindinge, 4000 Roskilde.

Karl Aleksander Kirk gik i skole i Kjelstrup og var senere på Haslev landbrugsskole, hvor han blev uddannet til kontrolassistent. Han var ansat i Tune i tre år. I 1938 overtog han gården i Vindinge. Han har været medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger, bl.a. medlem af bestyrelsen for slagteriet i Roskilde, og han har tillige været medlem af sognerådet.

Eli Jensen gik i skole i Reerslev. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet, afbrudt af et ophold på en husholdningsskole.

Børn: II.J.9.a.-II.J.9.b.

## II.J.9.a.            INGRID BIRTHE KIRK

er født 9. november 1939 i Vindinge. Hun blev gift 13. september 1975 på Frederiksberg med Poul Andersen, der er født 14. september 1946 i Rude, død 15. juni 1977 i Roskilde.

Bosat: Fjordvænget 5, Himmelev, 4000 Roskilde.

Ingrid Birthe Kirk er bogholder.

Børn: II.J.9.a.1)-II.J.9.a.3)

## II.J.9.a.1)        LIS ANDERSEN

er født 26. marts 1962 i Roskilde.

## II.J.9.a.2)        PER ANDERSEN

er født 10. marts 1967 i Roskilde.

## II.J.9.a.3)        DAN ANDERSEN

er født 13. maj 1974 i Roskilde.

## II.J.9.b.            ERIK PETER KIRK

er født 18. oktober 1943 i Vindinge. Han er lagerarbejder.

## II.J.10.            AKSEL KRISTIAN KIRK

er født 27. marts 1914 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, og han døde 30. april 1972 i Skjoldborg. Han blev gift 2. september 1940 i Hillerslev kirke med Elna Katrine Krog, der er født 2. september 1917 i Hillerslev som datter af vognmand Niels Kristian Kristensen Krog og hustru Kirstine Gregersen.

Bosat: Snedstedvej 15B, Sundby, 7752 Snedsted.

Aksel Kristian Kirk gik i skole i Kjelstrup og var senere på Restrup højskole. I 1944 købte han en ejendom med mølleri i Ballerum og havde denne ejendom til 1957, da han købte en ejendom i Skjoldborg. Han havde samtidig arbejde ved foderstofforretningen til sin død. Han var i flere år medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen.

Elna Katrine Krog gik i skole i Skovsted og var elev på St. Restrup højskole. Hun arbejdede som husassistent indtil giftermålet. Senere fik hun arbejde på ungdomsskolen i Hunstrup.

Børn: II.J.10.a.-II.J.10.c.

## II.J.10.a.        JOHANNE KIRSTINE KIRK

er født 30. maj 1941 i Skinnerup. Hun blev gift 19. februar 1966 i Brande med Erik Kristensen, der er født 2. juli 1939 i Randbøldal som søn af arbejdsmand Laurids Kristensen og hustru Meta Sørensen.



Bosat: Mosevænget 14, 7330 Brande.

Johanne Kirstine Kirk gik i skole i Ballerum og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun havde desuden et ophold på gymnastikhøjskolen i Viborg. Hun virkede et par år som gymnastiklærer i Norge, og derefter begyndte hun som tjener, først på Bornholm og siden i Brande. Hun fik derefter ansættelse på hotel Eyde i Herning. Hun har i flere år været gymnastikleder i Brande. Erik Kristensen gik i skole i Padborg, hvor han også lærte som smed og blikkenslager. Værnepligten aftjente han i Haderslev. Siden 1963 har han arbejdet indenfor faget i Brande.

Børn: II.J.10.a.1)-II.J.10.a.3)

II.J.10.a.1) YVONNE KRISTENSEN

er født 27. maj 1966 i Brande, og hun døde 18. februar 1967 sst.

II.J.10.a.2) BENT KRISTENSEN

er født 25. august 1970 i Brande.

II.J.10.a.3) JOAN KRISTENSEN

er født 16. juni 1972 i Brande.

II.J.10.b. NIELS PETER KIRK

er født 19. august 1943 i Skinnerup. Han blev gift 9. april 1966 i Skjoldborg med Bodil Ruth Jensen, der er født 18. februar 1945 i Sundby Thy som datter af gårdejer Jens Nielsen Jensen og hustru Martha Emilie Nielsen.

Bosat: Fjordvænget 8, 7700 Thisted.

Niels Peter Kirk gik i skole i Ballerum. Han blev udlært som rørsmed i Hillerslev og tog 1971 vand- og gasmestereksamen. Han arbejder som værkstedsleder i VVS-firma i Thisted. I 1972 købte parret hus i Thisted. Bodil Ruth Jensen gik i skole i Sundby og havde derefter arbejde på kontor og fabrik.

Børn: II.J.10.b.1)-II.J.10.b.2)

II.J.10.b.1) JESPER KIRK

er født 24. august 1970 i Thisted.

II.J.10.b.2) MAIBRITT KIRK

er født 27. maj 1976 i Thisted.

II.J.10.c. TAGE KIRK

er født 15. oktober 1946 i Ballerum. Han blev gift 10. juli 1971 i Vejle med Else Thorup Mikkelsen, der er født 30. april 1947 i Vejle som datter af kontorchef Erik Mikkelsen og hustru Asta Thorup.

Bosat: Sættrupvej 25, Hornum, 9600 Års.

Tage Kirk fik folkeskoleuddannelse og var senere elev på Thylands ungdomsskole. Han blev uddannet som elektriker og arbejdede ved faget til 1975, afbrudt af tjeneste ved civilforsvaret i Herning og Thisted 1968-69. Siden 1975 har han været oliefyrsmonter ved Shell.

Else Thorup Mikkelsen gik i skole i Vejle, hvor hun tog realeksamen. Hun blev derefter sygeplejeuddannet i Thisted. Hun var en tid ansat i Kolding og var derefter på sygeplejehøjskolen i Århus, hvor hun blev uddannet som sundhedsplejerske. Hun er ansat ved Års kommune. Hun er aktiv indenfor spejderbevægelsen, og hun virker som instruktør ved Røde Kors (sundheds- og sygepleje).

Børn: II.J.10.c.1)-II.J.10.c.3)

II.J.10.c.1) LENE KIRK

er født 5. september 1972 i Kolding.

II.J.10.c.2) ARNE KIRK

er født 14. juni 1975 i Hornum.

II.J.10.c.3) JANE THORUP KIRK

er født 25. marts 1978 i Hornum.

II.J.11. SVEND AAGE KIRK

er født 8. juni 1915 i Kjelstrup, og han døde 24. oktober 1915.

II.J.12. HARALD DUCENIUS KIRK

er født 8. juni 1915 i Kjelstrup, og han døde sst. 26. oktober 1915.

II.J.13. DAGMAR KIRK

er født 3. august 1914 i Kjelstrup. Hun døde af krampe en time gammel.

II.J.14. DAGMAR PETREA MARIE KIRK

er født 7. juli 1919 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Hun blev gift 26. januar 1940 i Hillerslev med Christian Jensen, der er født 10. september 1916 i Thisted, død 23. december 1956 i Vesløs huse, søn af mølleriarbejder Anton Jensen og hustru Abelone Kristine Christensen.

Bosat: Vesløs Huse 4, 7700 Thisted.

Dagmar Petrea Marie Kirk gik i skole i Kjelstrup og var elev på St. Restrup højskole. Efter mandens død videredrev hun en tid gården.

Christian Jensen gik i skole i Thisted. Han kom ud at tjene som 13-årig og fortsatte efter konfirmationen ved landbruget og havde et ophold på St. Restrup landbrugsskole. I 1940 overtog han gården i Vesløs huse, som han drev til sin død. Han var medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen.

Børn: II.J.14.a.-II.J.14.h.

II.J.14.a. PETER KIRK JENSEN

er født 17. juli 1940 i Vesløs huse. Han blev gift 16. marts 1963 i Østerild kirke med Edith Marquardsen, der er født 5. april 1943 i Østerild som datter af skomager og landpostbud Simon Marquardsen og hustru Anna Olsen.

Bosat: Nørregade 4, 7790 Hvidbjerg.

Peter Kirk Jensen fik folkeskoleuddannelse. Han var i ca. seks år hos Kosangas i Thisted som montør, og derefter havde han i fem år isenkramforretning i Hvidbjerg, hvorefter han var depotindehaver i fire år (bryggeriet Thor). Siden 1976 har han været landpostbud i Hvidbjerg. Han er formand for SID (Thyholm).

Edith Marquardsen gik i skole i Østerild og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet. Hun er dagplejemor.

Børn: II.J.14.a.1)-II.J.14.a.4)

II.J.14.a.1) ANNE LISE KIRK JENSEN

er født 26. april 1966 i Thisted.

II.J.14.a.2) ELSE MARIE KIRK JENSEN

er født 29. juni 1967 i Gærup.

II.J.14.a.3) KRISTINA KIRK JENSEN

er født 31. december 1969 i Hvidbjerg.

II.J.14.a.4) HENRIK KIRK JENSEN

er født 1. januar 1976 i Hvidbjerg.

II.J.14.b. ANTON BØRGE KIRK JENSEN

er født 29. december 1941 i Vesløs huse. Han blev gift 19. november 1966 i Sennels med Lis Gade Christensen, der er født 9. juli 1946, datter af gård-ejer Ejner Gade Christensen og hustru Antoinette Villadsen, Sennels.

Bosat: Fuglhøjgård, Koldby, 7752 Snedsted.

Anton Børge Kirk Jensen gik i skole i Tovsig og Vesløs. Han blev uddannet ved landbruget, var elev på Vejlbjby landbrugsskole, og 1964-70 var han bestyrer af Vilhelmsborg ved Thisted. Han overtog derpå Fuglhøjgård i Koldby, som han siden har moderniseret. Han er medlem af bestyrelsen for landboforeningen og mejeriet samt venstrevælgerforeningen m.m. Værnepligten aftjente han ved livgarden, og han er medlem af bestyrelsen for garderforeningen. Lis Gade Christensen gik i skole i Sennels. Hun blev uddannet som telefonist og var ansat ved Jysk telefon i Thisted til 1970.

Børn: II.J.14.b.1)-II.J.14.b.4)

II.J.14.b.1) SUSANNE KIRK JENSEN

er født 26. maj 1967 i Thisted.

II.J.14.b.2) KRISTIAN KIRK JENSEN

er født 2. marts 1971 i Koldby.

II.J.14.b.3) SØREN KIRK JENSEN

er født 4. december 1973 i Koldby.

II.J.14.b.4) JACOB KIRK JENSEN

er født 18. februar 1978 i Koldby.

II.J.14.c. ELSE KIRK JENSEN

er født 4. november 1943 i Vesløs huse. Hun blev gift 7. juni 1965 i Vesløs kirke med Poul Erik Madsen, der er født 4. juli 1942 i Thisted som søn af gårdejer Holger Madsen og hustru Klara Marie.

Bosat: Sennelsvej 160, Hov, 7700 Thisted.

Else Kirk Jensen gik i skole i Tovsig og Vesløs og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun tjente som husassistent indtil giftermålet. Hun arbejder som sygehjælper på plejehjemmet i Sennels.

Poul Erik Madsen gik i skole i Hov og Sennels og var elev på Thylands ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget og var elev på Lundbæk landbrugs-skole ved Nibe. Værnepligten aftjente han i Nr. Uttrup 1962-63. I 1965 overtog han sin fødegård i Hov, der drives som kvægløst landbrug. Han driver samtidig taxavognmandsforretning.

Børn: II.J.14.c.1)-II.J.14.c.3)

II.J.14.c.1) JØRGEN KIRK MADSEN

er født 22. februar 1966 i Hov.

II.J.14.c.2) LINDA KIRK MADSEN

er født 8. januar 1969 i Hov.

II.J.14.c.3) GITTE KIRK MADSEN

er født 10. februar 1975 i Hov.

II.J.14.d. KRISTIAN HAGGER KIRK JENSEN

er født 17. december 1944 i Vesløs huse. Han blev gift 7. november 1970 i Thisted kirke med Elin Nystrup, der er født 18. november 1949 i Hvam sogn som datter af murermester Christian Nystrup og hustru Esther Gudrun Pedersen.

Bosat: Vesterbaun, Klatmøllevej 12, Skinnerup,  
7700 Thisted.

Kristian Hagger Kirk Jensen gik i skole i Tovsig og Vesløs. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1972 gården Vesterbaun i Skinnerup, som han siden har moderniseret og udvidet. Værnepligten aftjente han telegraftropperne 1964-65.

Elin Nystrup tog realeksamen 1966 og studentereksamen i Thisted 1969. Hun er uddannet i Den danske bank i Thisted, hvor hun er assistent.

Børn: II.J.14.d.1)-II.J.14.d.3)

II.J.14.d.1) THOMAS HAGGER KIRK JENSEN

er født 7. november 1972 i Skinnerup.

II.J.14.d.2) PETER HAGGER KIRK JENSEN

er født 16. september 1975 i Skinnerup.

II.J.14.d.3) MARTIN HAGGER KIRK JENSEN

er født 20. november 1979 i Skinnerup.

II.J.14.e. JOHANNE MARIE KIRK JENSEN

er født 22. april 1947 i Vesløs huse. Hun blev gift 12. juni 1965 i Vesløs kirke med Henning Larsen Krog, der er født 19. september 1940 i Hov som søn af gårdejer Kristen Krog og hustru Laurine Larsen.

Bosat: Sennelsvej 137, Hov, 7700 Thisted.

Johanne Marie Kirk Jensen gik i skole i Vesløs og tog HF i Thisted. Hun læser til cand. mag. i historie og dansk ved universitetet i Ålborg. Henning Larsen Krog gik i skole i Hov. Han blev uddannet ved landbruget og havde et ophold på Lundbæk landbrugsskole. I 1965 overtog han sin fædrene gård i Hov, som han stadig driver.

Børn: II.J.14.e.1)-II.J.14.e.3)

II.J.14.e.1) LONE LÆRK KROG

er født 30. januar 1964 i Hov.

II.J.14.e.2) JESPER KIRK KROG

er født 10. februar 1966 i Hov.

II.J.14.e.3) HELLE VIBE KROG

er født 6. november 1970 i Hov.

## II.J.14.f.           HELGA KIRK JENSEN

er født 15. august 1949 i Vesløs huse. Hun blev gift 7. marts 1975 i Vissenbjerg med Svend Ejvind Egdal, der er født 16. marts 1949 i Håstrup sogn på Fyn som søn af lagerarbejder Laurits Egdal og hustru Ruth.

Bosat: Kjelstrupskovvej 57, 5492 Vissenbjerg.

Helga Kirk Jensen tog studentereksamen fra Høng studenterkursus og læste til lærer på Odense seminarium. Hun dimitteredes 1974. Hun er ansat ved Vissenbjerg skole.

Svend Ejvind Egdal tog studentereksamen i Odense 1969 og lærereksamen 1974, hvorefter han blev ansat på Skalbjerger skole. Han har en tid været formand for lærerrådet og formand for volleyball-klubben, som han har startet.

Børn: II.J.14.f.1)-II.J.14.f.2)

## II.J.14.f.1)       JONAS BO KIRK EGDAL

er født 9. marts 1975 i Vissenbjerg.

## II.J.14.f.2)       RUNE KIRK EGDAL

er født 20. april 1977 i Vissenbjerg.

## II.J.14.g.         ARNE KIRK JENSEN

er født 6. februar 1955 i Vesløs huse.

Bosat: Herluf Trolles Gade 7, 9000 Ålborg.

Arne Kirk Jensen gik i skole i Vesløs og tog studentereksamen i Thisted. Han læser til civilingeniør ved universitetet i Ålborg.

## II.J.14.h.         ELLEN MARGRETHE KIRK JENSEN

er født 20. juni 1956 i Vesløs huse.

Bosat: Kirkegade 207, 6700 Esbjerg.

Ellen Margrethe Kirk Jensen gik i skole i Vesløs og tog HF i Thisted. Hun læser til socialrådgiver.

## II.J.15.           HOLGER DUSENIUS KIRK

er født 22. september 1920 i Kjelstrup, og han døde sst. 30. august 1922 af krampe.

## II.K. ANTINE MARIE CHRISTENSEN (KIRK)

er født 23. januar 1875 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 16. maj 1961 i Svendborg. Hun blev gift 17. november 1898 i Hillerslev med Poul Nørgaard Christensen, der er født 11. oktober 1867 i Thisted, død 21. januar 1930 i Jestrup på Thyholm, søn af tømrer Peder Kristian Kløigaard og hustru Maren Poulsdatter.

Antine Marie Christensen Kirk gik i skole i Fårtoft. Hun kom ud at tjene 9 år gammel og havde plads ved husholdning indtil giftermålet. Hun havde sine forældre boende hos sig indtil de døde.

Poul Nørgaard Christensen nævnes 1899-1905 som forpagter i Kjelstrup i Hillerslev sogn og var 1907-11 gårdejer sst. Han var 1914-16 husmand i Hillerslev og nævnes 1918 som arbejdsmand i Hundborg by og sogn. I 1919 købte han en landejendom i Jestrup og drev denne til sin død 1930.

Børn: II.K.1.-II.K.11.

## II.K.1. JENS KRISTIAN NØRGAARD

er født 22. juli 1899 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, og han døde 29. september 1966 i Odense. Han blev gift 16. september 1926 i Haderslev med Mette Kirsten Mogensen, der er født 16. juli 1904 i Hillerslev som datter af gårdejer og ejendomsmægler Jens Mogensen og hustru Gertrud Mikkelsen.

Bosat: Emilievej 4, 5000 Odense.

Jens Kristian Nørgaard gik i skole i Lyngs og arbejdede derefter nogle år ved landbruget. Han kom til Haderslev og var i ca. 25 år beskæftiget som teglværksarbejder. I 1946 blev han kroejer, og senere købte han hønseri. Han flyttede sidst til Odense og arbejdede på skibsværftet til sin død. Mette Kirsten Mogensen gik i skole i Hundborg og lærte derefter husgerning hjemme indtil giftermålet.

Børn: II.K.1.a.-II.K.1.b.

## II.K.1.a. KNUD VERNER NØRGAARD

er født 3. oktober 1926 i Haderslev. Han blev gift 19. september 1948 i Juelsminde med Else Bothilde Arnesen, der er født 19. september 1929 i Tise i Gram sogn som datter af vejmand Hans Arnesen og hustru Jørgine Boysen.

Bosat: Saxovej 120, 5210 Odense N.

Knud Verner Nørgaard gik i skole i Haderslev og blev derefter udlært som kommis. Værnepligten aftjente han i Århus 1948-49. Han havde derefter arbejde på skibsværftet i Odense til 1957 og arbejdede derefter som sandblåser til 1959, da han begyndte som murerarbejdsmand i Odense. Else Bothilde Arnesen gik i skole i Gram og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.K.1.a.1)-II.K.1.a.3)



## II.K.1.a.1) POUL ERIK ARNESEN NØRGAARD

er født 6. marts 1949 i Hornsyld, Nebsager sogn. Han blev gift 3. juli 1976 i Svenstrup med Elisa Bonde, der er født 13. november 1953 i Svenstrup som datter af værkfører Asmus Bonde og hustru Else Elisabeth.

Bosat: Nordborgvej 125, Svenstrup, 6430 Nordborg.

Poul Erik Arnesen Nørgaard var på Fjordvang landbrugsskole 1965 og arbejdede 1965-67 som fodermester i Lavensby på Als. Han aftjente militærtjeneste ved forsvarrets lægetjeneste 1967-69, var 1969-70 fabriksarbejder på Danfoss og var derefter ved Danish Carbide Tools A/S til 1971. Han var derefter pædagogisk medhjælper i en børnehave og vendte så tilbage til Danish Carbide Tools A/S, hvor han var fabriksarbejder 1972-74 og 1978 blev udlært som værktøjsmager.

Elisa Bonde var au pair pige i Bremen 1971-72 og arbejdede 1972-73 som fabriksarbejder på Danfoss. Hun var derefter pædagogisk medhjælper i en børnehave, læste til HF i Sønderborg 1974-76 og læste derefter til børnehavepædagog i Åbenrå 1976-80.

Søn: II.K.1.a.1)a)

## II.K.1.a.1)a) RASMUS ARNESEN NØRGAARD

er født 23. september 1977 i Sønderborg.

## II.K.1.a.2) ULLA NØRGAARD

er født 20. april 1951 i Odense. Hun er fabriksarbejder og gift med bygmester Arne Nielson, der er født 31. august 1946 i Ulkebøl som søn af maskinarbejder Hermann Nielson og hustru Theodora.

Bosat: Louisegade 14, 6440 Augustenborg.

Børn: II.K.1.a.2)a)-II.K.1.a.2)b)

## II.K.1.a.2)a) GUNNAR NIELSON

er født 28. september 1969 i Sønderborg.

## II.K.1.a.2)b) CARINA NIELSON

er født 20. september 1972 i Sønderborg.

II.K.1.a.3)                   KIRSTEN NØRGAARD

er født 15. december 1952 i Fredens sogn i Odense. Hun blev gift 3. april 1976 i Middelfart med Bertel Karmisholt Christensen, der er født 10. januar 1950 i Rolund i Udby sogn som søn af Harry Christensen og hustru Karen.

Bosat: Jyllandsvej 24, 5500 Middelfart.

Kirsten Nørgaard er sygehjælper, og Bertel Karmisholt Christensen er arbejdsmand.

Børn: II.K.1.a.3)a)-II.K.1.a.3)b)

II.K.1.a.3)a)               TOVE KARMISHOLT CHRISTENSEN

er født 18. oktober 1976 i Middelfart.

II.K.1.a.3)b)               LONE KARMISHOLT CHRISTENSEN

er født 26. oktober 1979 i Middelfart.

II.K.1.b.                   LIZZI NØRGAARD

er født 26. marts 1928 i Haderslev. Hun er sygehjælper og gift med maskinmester Poul Dreves og har fire børn. Familien bor i Oringe ved Vordingborg.

## II.K.2. KRISTIAN PEDER KRISTENSEN NØRGAARD

er født 8. august 1901 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 14. juni 1933 i Søndbjerg med Ellen Dagmar Olsen, der er født 9. juni 1913 på Søndbjerg strand som datter af fisker Ole Christian Olesen og hustru Jensine Caroline Jensen Sand.

Bosat: Nørregade 19, 7790 Hvidbjerg.

Kristian Peder Kristensen Nørgaard gik i skole i Kjelstrup og lærte derefter tømrerfaget. Han drev sideløbende en mindre landejendom i Hellerød 1952-1966, og ægteparret købte derefter huset i Hvidbjerg. Ellen Dagmar Olsen gik i skole i Hellerød og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.K.2.a.-II.K.2.e.

## II.K.2.a. POUL RICARDO NØRGAARD

er født 17. december 1933 i Lyngs. Han blev gift 30. juni 1962 i Mejrup med Rita Nielsen, der er født 12. februar 1938 i Idum som datter af gård-ejer Søren Kristian Nielsen og hustru Kathrine Jensine.

Bosat: Bakken 4, Nors, 7700 Thisted.

Poul Ricardo Nørgaard, der tog lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium 1962, er ansat ved skolen i Nors. Han virker tillige som leder af søndagsskolen. Han er medlem af bestyrelsen for Norshallen og endvidere medlem af bestyrelsen i brugsen, og han virker som kirkesanger m.m. Hele familien er musikinteresseret og optræder lejlighedsvis med sang og musik i forskellige foreninger.

Rita Nielsen tog lærereksamen fra Nr. Nissum seminarium 1960, var derefter ansat i Ansager et par år og har siden været ansat ved skolen i Nors.

Børn: II.K.2.a.1)-II.K.2.a.3)

## II.K.2.a.1) KAREN NØRGAARD

er født 12. september 1963 i Nors.

## II.K.2.a.2) KRISTIAN NØRGAARD

er født 3. januar 1967 i Nors.

## II.K.2.a.3) KIRSTEN NØRGAARD

er født 19. april 1968 i Nors.

## II.K.2.b. HENRY DALGAARD NØRGAARD

er født 12. september 1936 i Helligkilde i Hvidbjerg sogn på Thyholm. Han blev gift 1. juli 1961 i Hvidbjerg med Vita Severine Nielsen, der er født 1. maj 1941 i Lønborg som datter af gårdejer Niels Chr. Nielsen og hustru Marie Henrikke Smedegaard.

Bosat: Grenåvej 40, Feldballe, 8410 Rønde.

Henry Dalgaard Nørgaard gik i skole i Hvidbjerg og arbejdede derefter en tid som landbrugsmedhjælper. Værnepligten aftjente han i Esbjerg og var en tid tjenestegørende ved kommandoet i Tyskland. Han har i en årrække været lagerarbejder på Frichs fabrikker. I sin fritid dyrker han kunstmaleri. Vita Severine Nielsen gik i skole i Vrist, var en tid beskæftiget ved husligt arbejde og fik derefter fabriksarbejde.

Børn: II.K.2.b.1)-II.K.2.b.3)

II.K.2.b.1)           KARL CHRISTIAN NØRGAARD

er født 3. december 1960 i Feldballe. Han er murerarbejdsmand.

II.K.2.b.2)           SUSANNE SOLVEJG NØRGAARD

er født 21. december 1961 i Feldballe. Hun er HF-studerende.

II.K.2.b.3)           POUL ERIK NØRGAARD

er født 21. august 1967 i Feldballe.

II.K.2.c.            VILLY HARTHMANN NØRGAARD

er født 30. marts 1942 i Helligkilde. Han blev gift 6. april 1963 i Hvidbjerg med Laura Kathrine Nielsen, der er født 11. august 1942 i Lønborg som datter af gårdejer Niels Chr. Nielsen og hustru Marie Henrikke Smedegaard.

Bosat: Rougsøvej 76, Allingåbro, 8950 Ørsted.

Villy Harthmann Nørgaard tog realeksamen fra Hvidbjerg kost- og realskole og blev derefter uddannet som kommis. Værnepligten aftjente han i Padborg 1961-62 og arbejdede derefter som kommis indtil 1964, da han blev ansat som bogholder i Allingåbro. I 1970 blev han ansat ved kommunen i Allingåbro, hvor han er kommuneassistent.

Laura Kathrine Nielsen gik i skole i Vrist og havde derefter forskelligt arbejde indtil giftermålet. Hun arbejder som vaskeriassistent i Randers.

Børn: II.K.2.c.1)-II.K.2.c.2)

II.K.2.c.1)           ELLEN ANITA NØRGAARD

er født 20. februar 1963 i Hvidbjerg.

II.K.2.c.2)           KARL EMANUEL NØRGAARD

er født 10. november 1964 i Allingåbro.

## II.K.2.d. IRMA IRENA NØRGAARD

er født 2. august 1946 i Helligkilde. Hun blev gift 12. august 1972 i Åbenrå med Børge Jensen, der er født 22. februar 1946 i Skærbæk som søn af specialarbejder Alvin Jensen og hustru Gudrun.

Bosat: Vestervej 14, Øster-Løgum, 6230 Rødekro.

Irma Irena Nørgaard gik i skole i Hvidbjerg og blev derefter kontoruddannet. Senere har hun gennemgået uddannelse til zoneterapeut og driver virksomhed som zone- og elektroterapeut.

Børge Jensen gik i skole i Skærbæk. Værnepligten aftjente han i Varde. Han har i ca. 15 år været ansat på Enstedværket. Familien købte huset i Øster-Løgum 1973.

Datter: II.K.2.d.1)

## II.K.2.d.1) URSULA NØRGAARD JENSEN

er født 8. marts 1967 i Hvidbjerg.

## II.K.2.e. KARL EMANUEL NØRGAARD

er født 7. august 1951 i Helligkilde, og han døde 14. februar 1961 af leukemi.

## II.K.3. VALDEMAR KRISTENSEN NØRGAARD

er født 30. november 1902 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Han blev gift 28. april 1935 i Lyngs med Anna Kristensen, der er født 10. oktober 1913 i Jestrup som datter af arbejdsmand Adolf Kristensen og hustru Ane Ringgaard Nielsen.

Bosat: Hovedvejen 134, Jestrup, 7790 Hvidbjerg.

Valdemar Kristensen Nørgaard gik i skole i Kjelstrup og Brund. Han blev uddannet ved landbruget og havde forskellige pladser til 1930, da han overtog faderens ejendom i Jestrup, som han siden har drevet. I 21 år har han kørt mælk til mejeriet, de første 10 år med heste og senere med traktor. Desuden har han drevet entreprenørvirksomhed med grus og har ellers haft forskelligt arbejde.

Anna Kristensen gik i skole i Jestrup og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.K.3.a.-II.K.3.e.

## II.K.3.a. LISS NØRGAARD

er født 17. januar 1937 i Jestrup i Lyngs sogn. Hun blev gift 15. februar 1964 i Lyngs med Jens Peter Høgh, der er født 6. oktober 1940 i Hørdum som søn af uldhandler Jens Karl Høgh og hustru Mary Elisabeth Thomassen.

Bosat: Stadionvej 7, 8840 Rødkærbro.

Liss Nørgaard gik i skole i Lyngs og havde derefter forskelligt arbejde indtil giftermålet. Hun er kantinebestyrer på Rødkærsgade jernvarefabrik. Jens Peter Høgh gik i skole i Hurup og blev derefter udlært som vogn- og beslagsmed i Lyngs. Værnepligten aftjente han i Randers. Siden 1963 har han været ansat som værkfører og senere som konstruktør på Rødkærsgade jernvarefabrik.

Børn: II.K.3.a.1)-II.K.3.a.2)

II.K.3.a.1) CHARLOTTE HØGH

er født 13. november 1968 i Rødkærsgade.

II.K.3.a.2) HENRIK HØGH

er født 24. september 1971 i Rødkærsgade.

II.K.3.b. MONA NØRGAARD

er født 17. juni 1939 i Jestrup. Hun blev gift 25. marts 1967 i Lyngs med Svend Erik Jensen, der er født 17. maj 1944 i Struer som søn af slagteriarbejder Bøggild Jensen og hustru Maren Nielsen.

Bosat: Stenvej 18, Humlum, 7600 Struer.

Mona Nørgaard gik i skole i Lyngs og havde forskelligt arbejde indtil giftermålet. Hun er nu hjemmehjælper. Svend Erik Jensen gik i skole i Struer. Han lærte slagterfaget og arbejdede ved dette indtil 1970, hvorefter han drev taxaforretning i Struer til 1973, da han blev ansat som salgschauffør ved Tuborg. I 1975 købte ægteparret huset i Humlum. Han er kasserer i jagtforeningen.

Datter: II.K.3.b.1)

II.K.3.b.1) KARINA NØRGAARD JENSEN

er født 27. april 1968 i Struer.

II.K.3.c. ILSE NØRGAARD

er født 22. februar 1948 i Jestrup. Samlever: Kent Andersen, født 10. marts 1952 i Gludsted, søn af gårdejer Emanuel Andersen og hustru Grethe Danielson.

Bosat: Lupintoftevej 23, 7430 Ikast.

Ilse Nørgaard gik i skole i Lyngs og arbejdede derefter på plejehjem og sygehuse indtil giftermålet. Senere blev hun uddannet som syerske og har arbejdet på en fabrik i Ikast. Kent Andersen gik i skole i Gludsted og har siden arbejdet indenfor tekstilbranchen. Han arbejder som tilskærer på en fabrik i Ikast.

Børn: II.K.3.c.1)-II.K.3.c.3)

II.K.3.c.1) HEIDI CHRISTENSEN

er født 22. marts 1967 i Ramme.

II.K.3.c.2) BOYE CHRISTENSEN

er født 6. november 1970 i Vandborg.

II.K.3.c.3) MAIKEN CHRISTENSEN

er født 25. november 1973 i Ikast.

II.K.3.d. JENA NØRGAARD

er født 5. februar 1950 i Jestrup. -Har været gift med Henrik Schiff.

Bosat: Århusvej 47, Nielstrup, 8961 Allingåbro.

Jena Nørgaard gik i skole i Jestrup. Hun er uddannet som væverske fra kunstakademiet i Århus men arbejder nu som syerske. Hun var i tre år medlem af bestyrelsen for akademiet.

Datter: II.K.3.d.1)

II.K.3.d.1) BINE SCHIFF

er født 20. maj 1970 i Esbjerg.

II.K.3.e. ELIN NØRGAARD

er født 25. oktober 1954 i Jestrup. Samlever: Leo Flemming Olsen, født 13. februar 1953 i Hvidbjerg, søn af arbejdsmand Victor Olsen og hustru Karen Madsen.

Bosat: Stenvej 39, Humlum, 7600 Struer.

Elin Nørgaard gik i skole i Lyngs og Hvidbjerg og havde derefter forskelligt arbejde. Hun er nu ansat på biblioteket i Struer.

Leo Flemming Olsen gik i skole i Hvidbjerg og blev derefter udlært som murer. Han aftjente sin værnepligt og var i ca. fire år konstabel i Holstebro. I 1979 blev han ansat ved Falck i Struer. Parret købte 1979 huset i Humlum.

Søn: II.K.3.e.1)

II.K.3.e.1) LOUIS NØRGAARD OLSEN

er født 20. november 1978 i Hvidbjerg.

II.K.4. KARL BISGAARD KRISTENSEN NØRGAARD

er født 14. august 1904 i Kjelstrup.

Adresse: 2122 Fairview Pl., Billings, MT 59102, USA.



## II.K.5. MARY JOHANNE KRISTENSEN NØRGAARD

er født 8. december 1905 i Kjelstrup. Hun blev gift 25. december 1955 med Niels Lange, der er født 20. marts 1899 i Ryslinge som søn af gårdejer Niels Lange og hustru Marie Pedersen.

Bosat: Møllegade 51, 5700 Svendborg.

Mary Johanne Kristensen Nørgaard gik i skole i Kjelstrup og Lyngs. Hun arbejdede som syerske og var ansat i samme plads ca. 40 år i Svendborg. Efter mandens død fortsatte hun forretningen i ca. 15 år. Niels Lange blev uddannet ved landbruget og havde ejendom i Søndbjerg til ca. 1925, da han kom til Fyn, hvor han havde forskelligt arbejde, bl.a. som mælkeemand og senere som skotøjshandler.

## II.K.6. HARALD NIKOLAJ KRISTENSEN NØRGAARD

er født 30. juni 1907 i Kjelstrup. Han udvandrede til USA.

## II.K.7. ALFRED JOHANNES KRISTENSEN NØRGAARD

er født 26. november 1909 i Kjelstrup i Hillerslev sogn, og han døde 15. august 1975 i Svendborg. Han blev gift i Lyngs med Vera Hilda Thomsen, der er født 14. maj 1913 i Jestrup som datter af landmand og mælkekusk Martin Thomsen og hustru Kathrine Bondrup.

Bosat: Grubbemøllevej 1, 5700 Svendborg.

Alfred Johannes Kristensen Nørgaard gik i skole i Lyngs og tjente derefter ved landbruget. En tid var han skovarbejder i Ydby, hvor familien havde eget hus. Han bosatte sig derefter i Svendborg, hvor han havde arbejde på Øksenberg planteskole til sin død. Ægteskabet blev opløst i 1948, og han var gift anden gang med Karla, men dette ægteskab var barnløst. Vera Hilda Thomsen gik i skole i Lyngs og var derefter hjemme hos forældrene indtil giftermålet. Efter ægteskabets opløsning bosatte hun sig på Sjælland, hvor hun indgik nyt ægteskab.

Børn: II.K.7.a.-II.K.7.c.

## II.K.7.a. GERHART VILLY NØRGAARD

er født 14. juni 1935 i Jestrup. Han blev gift 27. juni 1964 i København med Lis Kristensen, der er født 10. februar 1937 i Ring i Brødstrup sogn som datter af arbejdsmand Villiam Kristensen og hustru Katrine.

Bosat: Svanegade 9, 1328 København K.

Gerhart Villy Nørgaard gik i skole i Lyngs og arbejdede derefter et halvt år på en planteskole i Svendborg. I 1953 indkaldtes han til marinen og fortsatte indenfor søværnet, hvor han i en årrække har været oversergent og har taget sætteskippereksamen. Han er nu vagtmester. Han er medlem af bestyrelsen samt formand for forskellige foreninger, bl.a. frimærkeklubben Halma, som han selv har startet, og han er næstformand for skolenævnet ved Nyboder. Tillige virker han som aftenskoleleder i Hvidovre, bl.a. i taleteknik. Han er hytteinspektør for spejderne og medlem af bestyrelsen for taleforeningen.

Lis Kristensen gik i skole i Brødstrup og fik senere sygehjælperuddannelse på Brødstrup sygehus. Hun arbejder nu på rigshospitalet.

Børn: II.K.7.a.1)-II.K.7.a.2)

## II.K.7.a.1) ANITA KRISTENSEN NØRGAARD

er født 10. juli 1962 i København.

## II.K.7.a.2) SUSANNE KRISTENSEN NØRGAARD

er født 4. marts 1964 i København.

## II.K.7.b. BENNY LEO NØRGAARD

er født 6. august 1937 i Jestrup. Han er taksator, gift med Gunilla og har fem børn. (Se supplement).

Bosat: Torpastigen 4, 14400 Rönninge, Sverige.

## II.K.7.c. LYDIA NØRGAARD

er født 18. august 1939 i Jestrup. Hun blev gift 23. februar 1957 i Mørkøv med Vagn Nielsen, der er født 11. august 1931 i Skuldelev som søn af proprietær Viggo Barthold Nielsen og hustru Helga Kr. Madsen.

Bosat: Møllegården, Leragervej 2, 4200 Slagelse.

Lydia Nørgaard gik i skole i Boddum, Idum samt Struer og afsluttede sin skolegang i Mørkøv. Derefter tjente hun et par år som husassistent, hvorefter hun blev uddannet som ekspeditrice i en manufakturforretning. Hun er medlem af menighedsrådet i Gudum og sidder tillige i forældrerådet. Vagn Nielsen gik i skole i Stenlille, hvor han bestod realeksamen. Han blev uddannet ved landbruget og havde et ophold på Ladelund landbrugsskole. Han har bl.a. været foderelev og magasinforvalter samt underforvalter og derefter forvalter på større gårde. Værnepligten aftjente han 1952-53 i Holbæk. I 1957 købte han Møllegården i Gudum. Samtidig har han i 15 år været forvalter ved DLF frørenseri i Slagelse. Gården drives hovedsagelig ved svineavl. Han er kredsformand for Venstre i Slagelse og Korsør kredsen. I otte år har han været formand for skolenævnet.

Børn: II.K.7.c.1)-II.K.7.c.8)

## II.K.7.c.1) VIGGO BARTHOLD NIELSEN

er født 20. maj 1957 i Vedde, og han omkom ved en drukneulykke 19. september 1960.

## II.K.7.c.2) MICHELLE BARTHOLD NIELSEN

er født 29. september 1959 i Gudum. Hun er ekspeditrice.

## II.K.7.c.3) VIGGO BARTHOLD NIELSEN

er født 17. marts 1961 i Gudum.

## II.K.7.c.4) ERNA BARTHOLD NIELSEN

er født 27. april 1962 i Gudum.

## II.K.7.c.5) ANN DORTHE BARTHOLD NIELSEN

er født 1. maj 1963 i Gudum.

## II.K.7.c.6) LARS BARTHOLD NIELSEN

er født 19. september 1964 i Gudum.

II.K.7.c.7) HELLE BARTHOLD NIELSEN

er født 29. december 1965 i Gudum.

II.K.7.c.8) MARIANNE BARTHOLD NIELSEN

er født 25. april 1971 i Gudum.

II.K.8. KAROLINE MARIE KRISTENSEN NØRGAARD

er født 17. december 1911 i Kjelstrup i Hillerslev sogn. Hun blev gift 29. december 1933 i Lyngs med Peder Poulsen Hinge, der er født 1. september 1900 i Styvel i Hvidbjerg sogn på Thyholm, død 25. december 1973 i Hvidbjerg, søn af gårdejer Frederik Hinge og hustru Kristiane Poulsen.

Bosat: Søndervænget 35, 7790 Hvidbjerg.

Karoline Marie Kristensen Nørgaard gik i skole i Lyngs og blev derefter uddannet ved husgerning.

Peder Poulsen Hinge gik i skole i Smerup og var senere elev på Hoptrup højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte i 1933 en gård i Nr. Hvidbjerg og drev denne til 1973, da ægteparret solgte og bosatte sig i Hvidbjerg.

Børn: II.K.8.a.-II.K.8.b.

II.K.8.a. EDITH NØRGAARD HINGE

er født 10. april 1936 i Nr. Hvidbjerg i Hvidbjerg sogn på Thyholm. Hun blev gift 4. juni 1960 i Hvidbjerg med Herluf Kjær Svendsen, der er født 7. november 1935 i Nors, død 20. juni 1976 i Snejstrup i Jannerup sogn, søn af gårdejer Jens Svendsen og hustru Anna Nielsen.

Bosat: Vorupørvej 165, Hundborg, 7700 Thisted.

Edith Nørgaard Hinge gik i skole i Hvidbjerg og var på Hundborg ungdomsskole, ligesom hun havde et ophold på Rønshoved højskole. Hun arbejder som medhjælper på Aldershvile i Hundborg. Hun er medlem af bestyrelsen for boldklubben og husmoderforeningen.

Herluf Kjær Svendsen gik i skole i Nors. Han arbejdede nogle år ved landbruget og lærte derefter smedefaget. Han var en tid som svend i Østerild, hvorefter han 1967 købte smedeforretningen i Snejstrup, som han drev til sin død. Han var medlem af bestyrelsen for smedemesterforeningen og var ligeledes medlem af bestyrelsen for borgerforeningen i Hundborg.

Børn: II.K.8.a.1)-II.K.8.a.2)

II.K.8.a.1) MARIE-ANNA NØRGAARD SVENDSEN

er født 14. december 1961 i Østerild.

II.K.8.a.2) NIELS-ERIK KJÆR SVENDSEN

er født 7. januar 1967 i Østerild.

## II.K.8.b. FOLMER NØRGAARD HINGE

er født 25. marts 1942 i Nr. Hvidbjerg. Han blev gift 7. august 1965 i Nr. Sundby med Inge Børresen, der er født 23. april 1939 i København som datter af Poul Alfred Børresen og hustru Astrid Kristine Nielsine Nielsen.

Bosat: Glentevej 30, Nr. Halne, 9430 Vadum.

Folmer Nørgaard Hinge gik i skole i Hvidbjerg. Han blev uddannet som omsorgsassistent i Vodskov, hvor han var ansat 1964-1978, dels som assistent og dels som afdelingsleder. Siden 1978 har han været ansat som livredder i Åbybrohallen. Han er medlem af bestyrelsen for borgerforeningen.

Inge Børresen gik i skole i Nr. Sundby, hvor hun tog realeksamen. Hun var i tre år ansat på kontor og blev derefter økonomauddannet ved Ålborg amts-sygehus. Siden 1964 har hun været ansat som økonomaassistent på forsorgscentret i Vodskov.

Børn: II.K.8.b.1)-II.K.8.b.3)

## II.K.8.b.1) CARSTEN HINGE

er født 19. april 1960 i Terndrup.

## II.K.8.b.2) LENE NØRGAARD HINGE

er født 9. oktober 1966 i Ålborg.

## II.K.8.b.3) LONE NØRGAARD HINGE

er født 9. oktober 1966 i Ålborg.

## II.K.9. ELEONORA KRISTINE KRISTENSEN NØRGAARD

er født 13. november 1914 i Hillerslev.

Bosat: Møllergade 51, 5700 Svendborg.

Eleonora Kristine Kristensen Nørgaard gik i skole i Lyngs. Hun blev uddannet som modist i Randers og var en tid ansat i Kjellerup, var syv år i Svendborg og derefter 13 år i Silkeborg, hvorefter hun vendte tilbage til Svendborg, hvor hun var skotøjshandler i ca. 15 år.

## II.K.10. HARDI OLIVER KRISTENSEN NØRGAARD

er født 7. maj 1916 i Hillerslev, og han døde sst. 1. oktober 1916 af lungebetændelse.

## II.K.11. IDA MARGRETE KRISTENSEN NØRGAARD

er født 7. september 1918 i Hundborg. Hun blev gift 30. oktober 1954 i København med Svend Aage Hansen, der er født 12. februar 1919 i Kyndby ved Jægerspris som søn af gårdejer Lars Hansen og hustru Aslaug Nielsen.

Bosat: Søndervang 9, Vrads, 8654 Bryrup.

Ida Margrete Kristensen Nørgaard gik i skole i Lyngs og tjente derefter forskellige steder som husassistent. Hun virker som værtinde for kommunens pensionister i Vrads.

Svend Aage Hansen gik i skole i Kyndby og Frederikssund, hvor han tog real-eksamen. Han indkaldtes til militærtjeneste, blev kornet 1940 og løjtnant 1941. I 1946 udnævntes han til premierløjtnant, blev kaptajnløjtnant 1951 og kaptajn 1955. Han pensioneredes som major i artilleriet 1970. Derefter var han til 1973 afdelingsleder for et møbeltransportfirma i Them. Han er medlem af ligningskommissionen og var 1975-79 formand for borgerforeningen i Vrads.

Søn: II.K.11.a.

II.K.11.a.            LARS NØRGAARD HANSEN

er født 22. november 1959 i Varde.

Bosat: Søndervang 9, Vrads, 8654 Bryrup.

Lars Nørgaard Hansen tog studentereksamen i Silkeborg 1979 og indkaldtes derefter til militærtjeneste.

II.L.                    ELVINUS NICOLAI CHRISTENSEN (KIRK)

er født 17. november 1876 i Fårtoft og døde sst. 26. april 1880.

II.M.                    MICHAEL VALDEMAR CHRISTENSEN (KIRK)

er født 11. maj 1878 i Fårtoft og døde sst. 3. maj 1880.

## II.N. JOHANNE JENSINE CHRISTENSEN (KIRK)

er født 17. august 1879 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 13. januar 1962 i Svendborg. Hun blev gift 8. november 1900 i Hillerslev med Anders (Kjær) Sørensen, der er født 10. marts 1877 i Hørsted by og sogn, død 27. januar 1916 i Hundborg, søn af husmand Jens Kjær Sørensen og hustru Dorthe Marie Andersen.

Anders (Kjær) Sørensen nævnes 1900-05 som dagvognsfører og husmand i Vibberstoft i Villerslev sogn. Ved sin død 1916 i Hundborg var han husmand i Hørsted.

Efter Johanne Jensine Christensen (Kirk)s død bragte et af de lokale blade følgende mindeord:

Faster Johanne er død. Faster Johanne var den sidste af en søskendeflok på elleve, der er født og opvokset på "Californien" som datter af gdr. Jens Kirk. Alle som har boet i Thy en årrække vil vide, hvorledes denne søskendeflok i et par menneskealdre har formået at sætte sit præg på landsdelen. Faster Johanne var den sidste, een efter een faldt de fra, men alle nåede de højt op i årene. Faster Johanne blev 82, men flere blev ældre.

Ved århundredeskiftet blev faster Johanne gift med Anders Kjær Sørensen, Hørsted, og de købte en gård i Skyum. Senere købte de en gård i Hørsted. Her døde manden i 1914 (1916). Faster Johanne stod ene tilbage med fem u-konfirmerede børn.

Det var en hård tid for faster Johanne, men vor slægt har altid været stærkest, når det så sortest ud. Gården i Hørsted blev solgt, og faster Johanne fik en landejendom i Villerslev, hvor hun måtte skaffe føden til børneflokkene og sig selv.

Livets tilskikkelser, der ikke altid artede sig lige behageligt for faster Johanne, kunne godt gøre hende vas. Hun havde ben i næsen, og det var ikke sjovt for den, hendes - under tiden - skrappe tunge og bedske vid gik ud over. Men hendes godhed skinnede altid igennem, og denne lune nåede aldrig at overskygge hendes naturlige sindelag. Hun formåede altid at holde munterheden i højsædet, og hendes menneskelighed og venlighed var karakteristisk. Således ofrede hun det meste af sit liv på at passe en syg datter, der døde for 4 år siden.

De elleve "Californiske" søskende har efterladt sig en stor børneflok over hele landet. En stor del er stadig i Thy, men ligemeget, hvor vi er, har det ramt os alle med sorg at modtage meddelelsen om den sidstes - faster Johannes - død.

Æret være hendes minde.

Jens Kirk, Thisted.

Johanne og Anders (Kjær) Sørensen havde børnene II.N.1.-II.N.5.

## II.N.1. JENS (KJÆR) SØRENSEN

er født 14. august 1901 i Vibberstoft i Villerslev sogn, og han døde 14. september 1968 i Koldby. Han blev gift 3. april 1925 i Villerslev med Mette Johanne Toftdal, der er født 3. juli 1894 i Villerslev som datter af gård-ejer Anders Larsen Toftdal og hustru Kristine Christensen.

Bosat: Limfjordsvej 10, Koldby, 7752 Snedsted.

Efter Jens (Kjær) Sørensens død bragte et af de lokale blade en omtale, hvori det bl.a. hedder:



Efter giftermålet havde ægteparret først Villerslev mølle i nogle år, indtil de købte Nørregård i Koldby, hvor de boede, indtil de for seks år siden solgte gården og byggede villaen i Koldby. Kjær Sørensen var en ualmindelig dygtig landmand, der drev sin gård mønsterværdigt og delvis moderniserede den, bl.a. byggede han nyt stuehus og lade. I mange år var han gymnastikleder og havde forskellige andre tillidshverv. Han var således formand for venstrevælgerforeningen.

Datter: II.N.1.a.

II.N.1.a.            ELLY KRISTINE TOFTDAL SØRENSEN

er født 12. december 1926 i Villerslev. Hun blev gift 29. juli 1950 i Hørdum med Peder Pedersen, der er født 1. november 1924 i Hørdum som søn af gårdejer og sognefoged Søren Pedersen og hustru Kathrine Hansen.

Bosat: Døesvej 69, 7500 Holstebro.

Elly Kristine Toftdal Sørensen tog realeksamen i Hurup og opholdt sig hovedsagelig hjemme på fødegården indtil giftermålet. Peder Pedersen tog studentereksamen i København 1947 og lærereksamen i Silkeborg 1949. Han var derefter ansat ved det danske skolevæsen i Sydslesvig til 1952 og har siden været lærer i Holstebro.

Børn: II.N.1.a.1)-II.N.1.a.2)

II.N.1.a.1)            BODIL TOFTDAL PEDERSEN

er født 4. september 1952 i Holstebro.

Bosat: Lægårdvej 12C, 502, 7500 Holstebro.

Bodil Toftdal Pedersen tog studentereksamen fra Holstebro gymnasium 1971 og medicinsk embedseksamen fra Århus universitet 1979. Hun har siden været ansat ved centralsygehuset i Holstebro.

II.N.1.a.2)            JETTE TOFTDAL PEDERSEN

er født 23. august 1958 i Holstebro.

Bosat: Jordbrovej 29, 8200 Århus N.

Jette Toftdal Pedersen er stud. mag.

II.N.2.                AGNES DORTHEA SØRENSEN

er født 10. november 1902 i Vibberstoft i Villerslev sogn. Hun, der er død, var gift første gang med F. Lange og anden gang med Harald Mortensen. Hun døde uden at efterlade sig børn.

## II.N.3. JOHANNE ELFRIDE SØRENSEN

er født 20. april 1905 i Vibberstoft. Hun var syg og døde ugift 11. december 1958.

## II.N.4. KRISTIAN SØRENSEN

er født 29. juli 1906 i Skyum.  
Han døde ugift.

Bosat: Hassing.

Kristian Sørensen drev købmandsforretning i Hassing. Han var meget populær på sin egn; en omtale efter hans jordefærd fortæller, at der var et væld af kranse ved hans bære, deriblandt signerede fra Hassing brugsforening, Sydthy lillebilforening, Hassing-Villerslev sogneråd, A/S Phønix, Syd- og Nordthy købmandsforening m.fl.

## II.N.5. EJNAR SØRENSEN

er født 21. april 1908 i Skyum sogn, og han døde 15. november 1978 i Bedsted. Han blev gift 23. februar 1934 i Bedsted med Agnes Hove, der er født 19. juli 1914 i Bedsted som datter af gårdejer Hans Hove (Jacobsen) og hustru Jensine Jensen.

Bosat: Morup Møllevej 4, 7755 Bedsted.

Ejnar Sørensen gik i skole i Villerslev og havde derefter forskelligt arbejde, indtil han fik ansættelse ved Thy korn, hvor han i ca. 40 år virkede som repræsentant.

Agnes Hove gik i skole i Bedsted og tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.N.5.a.-II.N.5.c.

## II.N.5.a. ROBERT HOVE SØRENSEN

er født 8. august 1934 i Bedsted. Han blev gift 14. juli 1957 i Ørum i Thy med Anna Graversen Jensen, der er født 19. februar 1936 i Ørum som datter af kommunekasserer Karl Edvard Nicolai Jensen og hustru Martha Pedersen.

Bosat: Hjerting Strandvej 158, 6700 Esbjerg.

Robert Hove Sørensen gik i skole i Bedsted og Hurup, hvor han tog mellemskoleeksamen. Han blev derefter uddannet som kolonialkommis i Bedsted. Værnepligten aftjente han i København 1954-55 og fortsatte derefter nogle år indenfor faget, hvorefter han fik ansættelse ved Gasa i Esbjerg, hvor han begyndte som kontorist og er avanceret til direktør.

Anna Graversen Jensen gik i skole i Ørum og var derefter beskæftiget ved husgerning samt som ekspeditrice indtil giftermålet.

Børn: II.N.5.a.1)-II.N.5.a.3)

II.N.5.a.1) VIVIAN HOVE SØRENSEN

er født 18. februar 1959 i Bramming.

II.N.5.a.2) LISSI HOVE SØRENSEN

er født 23. februar 1962 i Hjerting.

II.N.5.a.3) JOHN HOVE SØRENSEN

er født 3. marts 1968 i Hjerting.

II.N.5.b. IVAN HOVE SØRENSEN

er født 15. maj 1940 i Bedsted. Han blev gift 28. december 1963 i Bedsted med Kaja Christensen, der er født 22. juli 1942 i Bedsted som datter af gårdejer Aage Christensen og hustru Dorthea Marie Sørensen.

Bosat: Morup Møllevej 1, 7755 Bedsted.

Ivan Hove Sørensen gik i skole i Bedsted og tog HF i Ålborg; senere gennemgik han merkonomuddannelse. Han blev handelsuddannet indenfor kolonialbranchen og blev senere ansat ved Sunlight, hvor han først var repræsentant og derpå salgschef i nogle år. I 1978 købte han en møbelforretning i Bedsted. Han driver desuden ligkisteforretning. Han er formand for handelstandsforeningen og er tillige formand for bestyrelsen for Bedstedhallen.

Kaja Christensen gik i skole i Bedsted og Hurup, hvor hun tog realeksamen. Hun blev derefter kontoruddannet og havde ansættelse i et skotøjsfirma i Hurup indtil giftermålet. Hun er medhjælpende hustru.

Børn: II.N.5.b.1)-II.N.5.b.2)

II.N.5.b.1) MICHAEL HOVE SØRENSEN

er født 8. april 1967 i Bedsted.

II.N.5.b.2) MALINE HOVE SØRENSEN

er født 27. august 1970 i Bedsted.

II.N.5.c. ALEX HOVE SØRENSEN

er født 30. oktober 1947 i Bedsted. Han blev gift 6. april 1968 i Hanning med Joan Solvej Hundebøll, der er født 25. marts 1941 i Følleslev som datter af bogtrykker Peder Møller Hundebøll og hustru Dagny.

Bosat: Valmuevej 87, 7500 Holstebro.

Alex Hove Sørensen fik folkeskoleuddannelse i Bedsted og bestod senere handelsskoleeksamen, ligesom han har taget 1-årig merkonomuddannelse. Han blev udlært indenfor isenkrambranchen, var kommis i tre år og var derpå i syv år handelsrejsende i isenkram, hvorefter han gik over i papirbranchen som handelsrejsende for C. Søndergaard, Papir en gros, Thisted.

Joan Solvej Hundebøll fik folkeskoleuddannelse i Hanning. Hun blev sygeplejeuddannet i Ringsted og blev senere ansat på centralsygehuset i Holstebro, hvor hun i 13 år var ansat på operationsgangen. Senere fik hun ansættelse som skolesygeplejerske ved Holstebro kommune.

Børn: II.N.5.c.1)-II.N.5.c.2)

II.N.5.c.1) ALEX MORTEN HOVE SØRENSEN

er født 15. juli 1969 i Holstebro.

II.N.5.c.2) THOMAS HOVE SØRENSEN

er født 12. maj 1972 i Holstebro.

II.0. NICOLINE CHRISTENSEN (KIRK)

er født 17. september 1880 i Fårtoft og døde sst. 29. september 1880.

II.P. NICOLINE CHRISTENSEN (KIRK)

er født 19. september 1881 i Fårtoft og døde sst. 20. september 1881.

## II.Q. ANNINE NICOLINE KIRK

4. februar 1905 navneændring fra Christensen, er født 18. april 1883 i Fårtoft i Thisted landsogn, og hun døde 11. august 1947 i Thisted. Hun blev gift 10. april 1906 i Hillerslev med Niels Kristensen Østergaard, der er født 14. februar 1878 i Hundborg by og sogn, død 30. august 1963 i Thisted, søn af husmand Kristen Jensen Østergaard og hustru Kristine Nielsen. Annine Nicoline Kirk gik i skole i Kjelstrup og havde senere et højskoleophold. Hun var iøvrigt uddannet ved husgerning.

Niels Kristensen Østergaard gik i skole i Hundborg. Han blev uddannet som forstmand bl.a. i Tisvilde hegn og fik ansættelse som plantør ved Thisted kommune, hvor han arbejdede hele sit liv. Han var stærkt engageret i arbejdet indenfor afholdsbevægelsen og var ligeledes engageret i venstrevælgerforeningen, hvor han fik tildelt diplom efter 40 års virke.

Børn: II.Q.1.-II.Q.4.

## II.Q.1. CHRISTIAN KIRK ØSTERGAARD

er født 21. marts 1907 i Thisted, og han døde 30. april 1940 sst. Han blev gift 17. maj 1935 i Thisted med Ellen Louise Toxværd Madsen, der er født 20. maj 1909 i Thisted som datter af Jens Knudsen Madsen og hustru Elisabeth Christine Jørgensen.

Bosat: Lektorvej 20, 9000 Ålborg.

Christian Kirk Østergaard var bogbinder.

Børn: II.Q.1.a.-II.Q.1.b.

## II.Q.1.a. ERIK TOXVÆRD ØSTERGAARD

er født 3. december 1936 i Thisted. Han blev gift 21. oktober 1961 i Nr. Sundby med Bodil Sofie Schomburg Christensen, der er født 1. februar 1940 i Dronninglund som datter af købmand Jens Christian Christensen og hustru Josefine Agathe Ingefred Schomburg.

Bosat: Rugvænget 4, Bjergby, 9800 Hjørring.

Erik Toxværd Østergaard tog realeksamen 1954 og blev 1958 udlært som elektriker. Han afsluttede uddannelse som teknikumingeniør med svagstrøm som speciale ved Århus elektroteknikum 1961. Derefter aftjente han sin værnepligt og hjemsendtes 1963 som løjtnant. Han er chef for vestre landsdelsværksted under hærens materielkommando.

Børn: II.Q.1.a.1)-II.Q.1.a.2)

## II.Q.1.a.1) CLAUD TOXVÆRD ØSTERGAARD

er født 20. juli 1963 i Ålborg.

## II.Q.1.a.2) CARSTEN TOXVÆRD ØSTERGAARD

er født 30. april 1966 i Sæby.

## II.Q.1.b. INGE TOXVÆRD ØSTERGAARD

er født 26. februar 1940 i Thisted. Hun er bogholderiassistent. Benny Herbert Jørgensen er født 15. september 1935 i Sct. Johannes sogn i Århus. Han er travtræner og landmand.

Børn: II.Q.1.b.1)-II.Q.1.b.2)

## II.Q.1.b.1) JAN TOXVÆRD JØRGENSEN

er født 23. april 1968 i Århus.

## II.Q.1.b.2) KIM TOXVÆRD JØRGENSEN

er født 19. maj 1974 i Skanderborg.

## II.Q.2. JENS KIRK ØSTERGAARD

er født 1908. Han døde 6 måneder gammel.

## II.Q.3. HARALD KIRK ØSTERGAARD

er født 2. april 1910 i Thisted. Han blev gift 22. maj 1938 i Brønderslev med Ingeborg Hansen, der er født 30. oktober 1907 i Ellidshøj som datter af forsikringsinspektør Laurits Hansen og hustru Anna Marie Jensen.

Bosat: Kildevangsalle 19, 8260 Viby J.

Harald Kirk Østergaard gik i skole i Thisted. Han lærte slagterfaget i Thisted og var derefter slagtersvend i Århus. Han har deltaget i et par fagkurser på teknologisk institut. Fra 1942 til 1952 var han bestyrer af Århus kødforsyning og overtog derpå forretningen, som han drev til 1967. Han har siden haft deltidsbeskæftigelse indenfor faget. Han har i otte år været medlem af Århus slagterlaug.

Ingeborg Hansen gik i skole i Ellidshøj. Hun blev sygeplejeuddannet i Ålborg, var færdiguddannet 1934 og havde derefter ansættelse forskellige steder, bl.a. i Norge.

Børn: II.Q.3.a.-II.Q.3.c.

## II.Q.3.a. MOGENS KIRK ØSTERGAARD

er født 2. februar 1941 i Sct. Johannes sogn i Århus. Han var 1965-71 gift med Helen Quist Andersen. Han blev gift anden gang 14. august 1976 i Mårslet med Ulla Bai, der er født 27. september 1945 i Sct. Michaelis sogn i Fredericia som datter af stolemester Harry Bai Rasmussen og Hertha Maria Hartung Rasmussen f. Petersen.

Bosat: Glænøvænget 11, 8381 Mundelstrup.

Mogens Kirk Østergaard dimitteredes fra Århus seminarium 1965 og blev derefter ansat ved Århus kommunale skolevæsen med tjeneste ved Engdalskolen i Brabrand. Han var lærerrådsformand 1974-76. Siden 1970 har han endvidere været ansat ved amtscentralen for undervisningsmidler i Århus. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret 1965-67 i Herning og København.

Ulla Bai dimitteredes fra Århus seminarium 1968 og blev derefter ansat ved Engdalskolen i Brabrand. Hun var tillidsmand 1970-76 og 1976-78 kongresdelegeret i Danmarks lærerforening. I 1978 blev hun lærerrådsformand. Hun har siden 1975 været beskikket censor i dansk. Hun var gift første gang med Tom Nygaard Kristensen. I dette ægteskab er der sønnen Bo Bai, født 25. februar 1965.

Børn: II.Q.3.a.1)-II.Q.3.a.2)

II.Q.3.a.1) JAKOB KIRK ØSTERGAARD

er født 26. april 1968 i Sabro.

II.Q.3.a.2) KRISTIAN KIRK ØSTERGAARD

er født 26. april 1978 i Århus.

II.Q.3.b. TOVE KIRK ØSTERGAARD

er født 17. januar 1945 i Sct. Johannes sogn i Århus. Hun blev gift 14. november 1975 i Hillerød med George Eyvind Ennis, der er født 14. februar 1932 i Shipping Norton, Oxfordshire, England, søn af George Kirkpatric Ennis og hustru Ingrid Bergliot.

Bosat: Digemestervej 3, 3400 Hillerød.

Tove Kirk Østergaard tog gammelsproglig studentereksamen 1964, havde et halvt års ophold på den Suhrske husmoderskole og var et halvt år som au pair i Schweiz. I 1968 blev hun tresporglig korrespondent fra handelshøjskolen i Århus og virkede som korrespondent og sekretær 1968-72 ved Nordisk Textiltryk. Sammen med sin mand startede hun 1972 egen virksomhed.

George Eyvind Ennis er født i England af norsk mor og engelsk far. Han kom til Norge i 1939 og gennemgik her uddannelse til geodætisk matematisk instrumentmager. Han var ved militæret i Norge og USA 4 1/2 år og blev uddannet som radartekniker. Han fik ansættelse i Singer i Norge som salgschef og avancerede til salgsdirektør for Singer i Danmark. I 1971 blev han salgsdirektør for Nordisk Textiltryk. Sammen med hustruen startede han 1972 tekstilagenturet Norsemoee Textiles A/S.

Datter: II.Q.3.b.1)

II.Q.3.b.1) RIKKE LOUISE ENNIS

er født 20. december 1973 i Hillerød.

II.Q.3.c. NIELS KIRK ØSTERGAARD

er født 16. maj 1946 i Viby. Samlever: Ingelis Thomsen, født 11. april 1948 i Morild, Tårs sogn, datter af smedemester Arnold Thomsen og hustru Anne Lykke.

Bosat: Skæring Hedevej 246, 8250 Egå.



Niels Kirk Østergaard tog realeksamen fra Vestergårdsskolen i Viby 1963 og dimitteredes 1968 fra Århus seminarium. Han har siden været ansat som lærer ved Sølystskolen i Egå.

Ingelis Thomsen tog nysproglig studentereksamen fra Hjørring gymnasium. Hun blev færdiguddannet som sygeplejerske fra Randers centralsygehus 1971 og gennemgik uddannelse til sundhedsplejerske ved Danmarks sygeplejehøjskole ved Århus universitet. Hun har siden været ansat som sundhedsplejerske ved Århus kommune.

Datter: II.Q.3.c.1)

II.Q.3.c.1)            MARIA KIRK ØSTERGAARD

er født 28. juni 1978 i Egå.

II.Q.4.                HENRY KIRK ØSTERGAARD

er født 16. juli 1912 i Thisted. Han blev gift 27. oktober 1943 i Hjortshøj med Gudrun Jensen, der er født 23. februar 1922 i Kankbølle i Hjortshøj sogn, død 31. oktober 1977 sst., datter af gårdejer Anton Georg Jensen og hustru Anna Petra.

Bosat: Sortemosevej 120, Kankbølle, 8530 Hjortshøj.

Henry Kirk Østergaard gik i skole i Thisted. Han blev uddannet ved landbruget og var 1934-35 elev på Vejlbys landbrugsskole. I 1938 blev han bestyrer af Skovby Nygård ved Århus og var her til 1951, da han overtog hustruens fødehjem i Kankbølle. Han har bortforpagtet jorden og har i nogle år haft arbejde på en bolsjefabrik i Skødstrup. Han har en tid været medlem af skolekommissionen.

Gudrun Jensen gik i skole i Brandstrup og havde sommeren 1940 et ophold på Ry højskole. Hun tjente derefter som husassistent indtil giftermålet.

Børn: II.Q.4.a.-II.Q.4.c.

II.Q.4.a.            BENTE KIRK ØSTERGAARD

er født 28. februar 1948 i Skovby. Samlever: Allan Kristoffersen, født 16. februar 1949 i Århus, søn af Inge og Svend Gøttrup Kristoffersen.

Bosat: Ankjær 345, 8300 Odder.

Bente Kirk Østergaard gik i skole i Brandstrup og derefter i Virupskolen i Hjortshøj og blev derefter optaget på Århus katedralskole, hvor hun bestod studentereksamen 1967. Hun var ni måneder i huset i Schweiz og havde senere forskellige jobs. Hun læste 1968-70 ved institut for Germansk Filologi. I 1970 blev hun optaget på Marselisborg seminarium hvor hun tog lærereksamen 1974. Hun var 1974-76 ansat ved Jellebakkeskolen i Risskov og havde 1976-80 ansættelse ved Karlebo kommune.

Allan Kristoffersen er adjunkt.

## II.Q.4.b. LEIF KIRK ØSTERGAARD

er født 17. august 1950 i Skovby.

Bosat: Møllebakken 55, 8382 Hinnerup.

Leif Kirk Østergaard tog studentereksamen fra Århus katedralskole 1968 og blev derefter kontoruddannet. Han tog HA-eksamen fra handelshøjskolen i Århus 1973. Siden 1974 har han været økonomichef i Purups grafiske hus i Viby.

## II.Q.4.c. OLE KIRK ØSTERGAARD

er født 16. december 1954 i Kankbølle.

Bosat: Finlandsvej 55, 7100 Vejle.

Ole Kirk Østergaard tog studentereksamen fra Århus katedralskole 1973 og startede samme år på kemiingeniørstudiet. I 1974 blev han optaget på levnedsmiddelstudiet på landbohøjskolen og afsluttede sin uddannelse i august 1979. Pr. 1. september 1979 blev han ansat ved Tulip i Vejle og blev 1. juli 1980 forfremmet til disponent sst. (levnedsmiddelingenør, cand. brom.).



II. Johanne Jensdatter (Yde) og Jens Kirk



II.B. Ane M. Christensen (Kirk)  
og Niels P. Fink



II.B.3. Jens P. Fink og Thora M. Sørensen



II.B.3. Jens P. Fink og Marie Thoustrup



II.B.3.a. Niels C.S. Fink og Anna Christensen



II.B.3.b. Jens V.S. Fink



II.B.3.b. Maren M. Pedersen



II.B.3.b.1) Thora M. Fink og  
Thorkild Brosbøl



II.B.3.b.1)a-b) Sten og Laila Brosbøl



II.B.3.b.2) Verner M. Fink





II.B.3.b.3) Jørgen M. Fink



II.B.3.c. Thorvald S. Fink med familie



II.B.3.d. Solvejg T. Fink med familie



II.B.4. Valdemar P. Fink og Laura J.C. Jepsen



II.B.4.a. Gudrun A.J. Fink



II.B.4.b. Gerda K.J. Fink



II.B.4.b. Per Yde



II.B.4.c. Arnold J. Fink med familie



II.B.7. Marie M.P. Fink og Jens Y. Bredahl





II.B.7.a. Kathrine Bredahl og Aage Lauritsen



II.B.7.b. Alfred Bredahl og Astrid S. Schou



II.B.7.b.1) Erik Bredahl



II.B.7.b.1) Birthe Holst



II.B.7.b.2) Hanne Bredahl



II.B.7.b.2) Erik G. Hansen



II.B.7.b.3) Birthe Bredahl



II.B.7.e. Anna E. Bredahl



II.B.10. Johanne P. Fink og Johannes D. Jensen



II.B.10. Johanne P. Fink og Anders Christensen





II.B.10.c. Niels A.D. Jensen og Anne-Grethe Poulsen



II.B.10.c.1) Knud Damsgaard



II.B.10.c.1) Anne-Grethe Poulsen



II.B.10.c.1)a) Mikkel Damsgaard



II.B.10.c.1)b) Mie Damsgaard



II.B.10.c.4) Nina Damsgaard



II.B.10.d. Gunhild Christensen og Henry Rokkjær



II.B.10.d.1) Evelyn Rokkjær



II.B.10.d.2) Thorleif Rokkjær



II.B.10.d.3) Harriet Rokkjær



II.B.10.f. Svend E.D. Kristensen med familie





II.B.14. Dagmar P. Fink og Thorvald Bak



II.B.14.a. Rigmor F. Bach og Agner Andersen



II.B.14.a.1) Mogens B. Andersen og Marna Thousgaard



II.B.14.a.1)a-b) Malene T. og Martin B. Andersen



II.B.14.a.2) Morten B. Andersen



II.B.14.a.3) Ane Marie B. Andersen og Søren Steensen



II.B.14.a.3)a) Mette B. Steensen



II.B.14.b. Ragna F. Bak og Kaj Iversen



II.B.14.b.1-2) Susanne F. og Peter F. Iversen



II.B.14.c. Rudolf F. Bak



II.B.14.c.1) Peter V. Bak





II.B.14.c.2) Dorte V. Bak



II.B.14.d. Ruth F. Bak og Svend Aage L. Ernsten



II.B.14.d.1) Esben L. Ernsten



II.B.15. Aksel K.P. Fink



II.B.15. Johanne M. Yde



II.B.15.a. Thorkild Y. Fink



II.C. Inger Christensen (Kirk) og Peder F. Pedersen



II.C.1. Jens K. Pedersen og Else K.J. Mogensen



II.C.1.a. Alfred K. Pedersen og Carla R. Therkildsen



II.C.1.a.1) Birthe K. Pedersen og Rolf Gawinski



II.C.1.a.2) Jytte K. Pedersen og Torleif Poulsen



II.C.1.a.3) Michael K. Pedersen





II.C.7. Peder M. Pedersen med familie



II.E. Kristen Kirk med familie



II.E.1. Jens K. Kirk



II.E.1. Jensine Nielsen



II.E.1.a. Verner N. Kirk og Martha Blüsching



II.E.1.a.2) Palle B. Kirk og Ebba Eriksen



II.E.1.a.2)a-b) Claus og Trine Kirk



II.E.1.a.3) Søren B. Kirk med familie



II.E.1.b. Carl C. Kirk og Erna Jensen





II.E.1.b.1) Preben J. Kirk og Lizzie Henriks



II.E.1.b.1)a-b) Dan H. og Kim H. Kirk



II.E.1.b.2) Lone J. Kirk og Bjarne B.D. Nielsen



II.E.1.d. Rudolf Kirk og Helga Høj



II.E.1.d.1) John S. Kirk og Birte Andersen



II.E.1.d.1)a) Lars Kirk



II.E.1.g. Svend Aage N. Kirk og Karen Overgaard med sønnen Erik



II.E.1.g.1) Torben Kirk



II.E.1.g.1) Ingrid J. Bak



II.E.1.g.1)a-d) Marianne, Fleming, Susanne og Michael Kirk





II.E.2. Else M. Kirk og Søren K. Jeppesen



II.E.2.a.1) Hans J.K. Andersen med familie



II.E.2.d. Folmer K. Jeppesen med familie



II.E.3. Johanne Kirk og Karl Kristian Jensen



II.E.3.a. Henning K. Jensen med familie



II.E.3.a.1) Kirsten Kloster Jensen med familie



II.E.3.a.2) Elin Kloster Jensen



II.E.3.a.2) Jørgen Yde Jensen



II.E.4. Niels K. Kirk





II.E.4.a. Ejgil Y. Kirk og Astrid A. J. Lund



II.E.4.a.1) Niels E.Y. Kirk og Lone H. Nielsen



II.E.4.b. Palle K. Kirk



II.E.4.b. Inger M. B. Larsen



II.E.4.b.1) Mette B. Kirk



II.E.4.b.2) Thomas B. Kirk



II.E.4.b.3) Sidsel B. Kirk



II.E.5. Anna Kirk



II.F. Mads Kirk og Nikoline Thomsen



II.F. Hjarde Mål gl. skole med Mads Kirks børn





II.F.1. Johanne J.K. Kirk



II.F.2. Jens N.K. Kirk og Else Thomsen



II.F.2.a. Elin Kirk



II.F.2.a.1) Else Birketoft



II.F.2.a.2) Kim Birketoft



II.F.2.a.3) Inge-Marie Birketoft



II.F.2.b. Thomas V. Kirk og Erna I. Jensen



II.F.2.b.1) Jens Kirk



II.F.2.b.2) Uffe Kirk



II.F.2.b.3) Ejner Kirk



II.F.2.b.4) Lene Kirk



II.F.2.b.5) Hanne Kirk





II.F.2.b.6) Ida Kirk



II.F.2.b.7) Rolf Kirk



II.F.2.c. Mølle J. Kirk med familie



II.F.5. Else Kirk



II.F.5. Frands Jensen



II.F.5.a. Jens H. Jensen og Lizzi K. Jacobsen



II.F.5.a.1) Else K. Jensen



II.F.5.a.2) Henrik K. Jensen



II.F.5.a.3) John K. Jensen



II.F.5.b. Paul Jensen og Birthe Sørensen



II.F.5.b.1-2) Allan K. og Bo K. Jensen





II.F.5.c. Viggo Jensen og Tove B. Førbj



II.F.5.c.1-2-3) Tina, Jan og Kent B. Jensen



II.G. Kirstine Christensen (Kirk)



II.G.2. Johanne M. Andersen med datter



II.G.2.a.2) Dagmar Kobbersø og Evald Bertelsen



II.G.2.a.1) Eva K. Bertelsen med familie



II.G.2.a.2) Karen-Margrethe K. Bertelsen



II.G.2.a.2) Torben Thinggaard



II.G.2.a.2)a) Mette Thinggaard





II.G.2.a.2)b) Maria Thinggaard



II.G.5. Kathrine Andersen og Jens Mogensen



II.G.5.a. Kaj R. Mogensen med familie



II.G.5.a.1) Jens C.O. Mogensen og Ingerlise Nielsen med datter



II.G.5.a.1)a-b-c-d-e) Annette-Bettina R., Steffen O., Liselotte O., Lisbet o. og Vikki O. Mogensen



II.G.5.a.2) Else I.O. Mogensen



II.G.5.a.2)a) Karsten O. Serup



II.G.5.a.2)b) Bettina O. Serup



II.G.5.a.2)c) Allan O. Serup





II.G.6.a. Arne O. Breinhild



II.G.6.a. Else Ø. Christensen



II.G.6.a.1) Jørn Breinhild



II.G.7. Valdemar Andersen



II.G.7. Laura K.L. Bonde



II.G.7.a. Dagmar Andersen med familie



II.G.7.a.1) Anni Mørk med familie



II.G.9. Johannes Andersen og Magda K. Winther



II.G.9.c. Tage W. Andersen med familie





II.G.9.c.1-5) Erik W., Bjarne W., Bodil W., Susanne W. og John W. Andersen



II.G.9.d. Knud W. Andersen med familie



II.G.9.d.1-5) Kurt B., Merete B., Karsten B., Flemming B. og Torben B. Andersen



II.G.10. Marie Andersen og Lars C. Nielsen



II.G.10.a. Jytte Nielsen med familie



II.G.10.a.1) Kim Nis-Hansen med familie



II.G.10.b. Robert Nielsen og Ingrid Christensen



II.G.10.b.1-2) Tina og Jesper Nielsen



II.G.10.c. Ole Nielsen og Viola M.E. Jacobsen



II.G.10.c.1) Gitte Nielsen





II.G.10.d. Hanne Nielsen og Svend Aage Jensen



II.G.10.d.1-2) Lone og Jane Jensen



II.G.13. Karen M. Andersen og Hans R. Nielsen



II.H. Ottomine P. Kristensen (Kirk) og Nicls K. Nielsen



II.H.1. Peder B. Nielsen og Bertha H. Lassen



II.H.1.a. Kaj H. Nielsen



II.H.1.a.1-3) Kirsten H., Aase H. og Per H. Nielsen



II.H.1.b. Ove H. Nielsen med familie





II.H.2. Johanne Nielsen og Peder Pedersen



II.H.2.a. Kamma A. Pedersen og Lars S.F. Petersen



II.H.2.a.2) Lars P. Petersen



II.H.2.a.3) Birgit D. Petersen



II.H.2.a.4) Jens M. Petersen



II.H.3. Jens K. Nielsen og Elna Krogh



II.H.3.a. Stig K. Nielsen og familie



II.H.4. Holger K. Nielsen og Marie Jacobsen



II.H.4.a. Niels C. Nielsen og Karen M. Christensen





II.H.4.a.1) Ulla Nielsen



II.H.4.a.2) Ken Nielsen



II.H.4.a.3) Lili Nielsen



II.H.4.a.4) Ole Nielsen



II.H.4.b. Richard Nielsen



II.H.4.b. Rosa K. Hansen



II.H.4.b.1) Lysette K. Hansen



II.H.4.c. Jens E. Nielsen og Helga Christensen



II.H.4.c.1-4) Holger C., Tove, Pia og Dorte Nielsen





II.H.5. Harald J. Nielsen og Jenny Krogsgaard



II.H.5.a. Ruth A.K. Nielsen og Ib F. Andersen



II.H.5.a.1) Rikard K. Andersen



II.H.5.a.2) Michael K. Andersen



II.H.5.a.3) Birgit K. Andersen



II.H.5.b. Kirsten M.K. Nielsen med familie



II.H.5.c. Maja K. Nielsen med familie



II.H.5.d. Jens C.K. Nielsen



II.H.6. Magda K. Nielsen



II.J. Peter Kirk og Johanne M.M. Bonde



II.J.1. Morten O. Kirk og Ivarine K. Nielsen





II.J.1.a. Anna J. Kirk og  
Sigfred K. Larsen



II.J.1.a.1) Jim Larsen



II.J.1.a.2-5) Helene, John, Laila og Thomas Larsen



II.J.1.b. Peter Kirk og Inger Sørensen



II.J.1.b.1-3) Gitte, Klaus og Mads Kirk



II.J.1.c. Asta E. Kirk og Carl S. Hedegaard



II.J.1.c.1) Tina Hedegaard



II.J.1.d. Anders N. Kirk



II.J.1.d. Gurli D. Jensen med døtre



II.J.1.d.1-2) Pia D. og Anni B. Kirk





II.J.2. Maren K. Kirk



II.J.2. Lars C.N. Skaarup



II.J.2.a. Holger Skaarup og Mary Pedersen



II.J.2.a.1-2) Bruno og Claus Chr. Skaarup



II.J.2.a.3-4) Jens O. og Lizzi Skaarup



II.J.3. Jens K. Kirk og Karen B. Lyng



II.J.3.a. Anna L. Kirk og Thorlak Kusk



II.J.3.a.1-3) Tina, Søren og Morten Kusk



II.J.3.b. Johanne M.L. Kirk med familie



II.J.3.c. Peter L. Kirk



II.J.3.d. Solveig I.L. Kirk og sønnen Jens Kirk





II.J.3.d. Martin Bak



II.J.3.e. Astrid L. Kirk og  
Niels P.L. Kjær



II.J.4. Laurids J. Kirk og Johanne J. Rokkjær



II.J.4.a. Peder H. Kirk



II.J.4.c-d. Anne-Marie og Karl P. Kirk



II.J.7. Alfred N. Kirk og Emma P. Væver



II.J.7.a. Johanne M. Kirk og Bertel Jensen



II.J.7.a.1) Annette K. Jensen



II.J.7.a.2) Ole K. Jensen



II.J.7.a.3) Inge K. Jensen





II.J.7.b. Gerda Kirk med Laila



II.J.7.b. Birger J. Jensen



II.J.8. Thorvald E. Kirk og Magda Kristensen



II.J.8. Elna B. Kristensen



II.J.8.a. Peter Kirk



II.J.8.a.1) Bjarne N. Kirk



II.J.8.a.2) Brian N. Kirk



II.J.8.a.3) Jens T. Kirk



II.J.8.a.4) Jeanet I. Kirk



II.J.8.b. Lilian Kirk



II.J.8.b. Verner Andersen





II.J.8.b.1) Flemming K. Andersen



II.J.8.b.1)a) Niels T. Frandsen



II.J.8.b.2) Finn K. Andersen



II.J.8.c. Elna K. Kirk og Arne K. Nielsen



II.J.8.c.1-3) Jan K., Helle K. og Kurt K. Nielsen



II.J.8.d. Karl K.K. Kirk og Grethe B. Pedersen



II.J.8.d.1) Jesper Kirk



II.J.8.e. Carsten Kirk



II.J.10. Aksel K. Kirk og Elna K. Krog



II.J.10.a. Johanne K. Kirk og Erik Kristensen





II.J.10.a.1) Yvonne Kristensen



II.J.10.a.2-3) Bent og Joan Kristensen



II.J.10.b. Niels P. Kirk og Bodil R. Jensen



II.J.10.b.1) Jesper Kirk



II.J.10.b.2) Maibritt Kirk



II.J.10.c. Tage Kirk og Else T. Mikkelsen



II.J.10.c.1-3) Lene, Arne og Jane Thorup Kirk



II.J.14. Dagmar P.M. Kirk



II.J.14. Christian Jensen



II.J.14.a. Peter K. Jensen og Edith Marquardsen





II.J.14.a.1-3) Anne L. K., Else M. K. og Kristina K. Jensen



II.J.14.a.4) Henrik K. Jensen



II.J.14.b. Anton B.K. Jensen med familie



II.J.14.c. Else K. Jensen med familie



II.J.14.d. Kristian H.K. Jensen med familie



II.J.14.e. Johanne M.K. Jensen og Henning L. Krog



II.J.14.e.1-3) Lone L., Jesper K. og Helle V. Krog



II.J.14.f. Helga K. Jensen



II.J.14.f. Svend E. Egdal





II.J.14.f. Jonas B.K. og Rune K. Egdal



II.J.14.f-g-h. Helga K., Arne K. og Ellen M.K. Jensen



II.K. Antine M. Christensen (Kirk)



II.K. Poul N. Christensen



II.K.1. Mette K. Mogensén



II.K.1.a. Knud V. Nørgaard



II.K.1.a. Else B. Arnesen



II.K.1.a.1) Poul E.A. Nørgaard og  
Elisa Bonde



II.K.1.a.1)a) Rasmus A. Nørgaard



II.K.2. Kristian P.K. Nørgaard og Ellen D. Olsen



II.K.2.a. Poul R. Nørgaard med familie





II.K.2.b. Henry D. Nørgaard og Vita S. Nielsen



II.K.2.b.1-3) Karl C., Susanne S. og Poul E. Nørgaard



II.K.2.c. Villy H. Nørgaard med familie



II.K.2.d. Irma I. Nørgaard og Børge Jensen



II.K.2.d.1) Ursula N. Jensen



II.K.3. Valdemar K. Nørgaard og Anna Kristensen



II.K.3.a. Liss Nørgaard med familie



II.K.3.b. Mona Nørgaard og Svend E. Jensen



II.K.3.b.1) Karina N. Jensen





II.K.3.c. Ilse Nørgaard og Kent Andersen



II.K.3.c. Heidi, Boye og Maiken Christensen



II.K.3.d. Jena Nørgaard



II.K.3.d.1) Bine Schiff



II.K.3.e. Elin Nørgaard



II.K.3.e. Leo F. Olsen med sønnen  
Louis N. Olsen



II.K.5. Mary J.K. Nørgaard



II.K.7. Alfred J.K. Nørgaard



II.K.7. Vera H. Thomsen



II.K.7.a. Gerhart V. Nørgaard



II.K.7.a. Lis Kristensen





II.K.7.a.1) Anita K. Nørgaard



II.K.7.a.2) Susanne K. Nørgaard



II.K.7.b. Benny L. Nørgaard og hustru



II.K.7.c. Lydia Nørgaard og Vagn Nielsen



II.K.7.c.2-7) Michelle B., Viggo B., Erna B., Ann D. B., Lars B., Helle B. og Marianne B. Nielsen



II.K.8. Karoline M.K. Nørgaard og Peder P. Hinge



II.K.8.a. Edith N. Hinge og Herluf K. Svendsen



II.K.8.a.1) Marie-Anna N. Svendsen



II.K.8.a.2) Niels-Erik Svendsen



II.K.8.b. Folmer N. Hinge og Inger Børresen





II.K.8.b.1) Carsten Hinge



II.K.8.b.2) Lene N. Hinge



II.K.8.b.3) Lone N. Hinge



II.K.9. Eleonora K.K. Nørgaard



II.K.11. Ida M.K. Nørgaard og Svend Aage Hansen



II.K.11.a) Lars N. Hansen



II.N. Johanne J. Christensen (Kirk)



II.N.1.a. Elly K.T. Sørensen og Peder Pedersen



II.N.1.a.1) Bodil T. Pedersen



II.N.1.a.2) Jette T. Pedersen



II.N.5. Ejner Sørensen og Agnes Hove



II.N.5.a. Robert H. Sørensen med familie





II.N.5.b. Ivan H. Sørensen og Kaja Christensen



II.N.5.b.1) Michael H. Sørensen



II.N.5.b.2) Maline H. Sørensen



II.N.5.c. Alex H. Sørensen



II.N.5.c. Joan-Solvej Hundebøll



II.N.5.c.1) Alex Morten Sørensen



II.N.5.c.2) Thomas Sørensen



II.Q. Annine N. Kirk og Niels K. Østergaard



II.Q.1. Ellen L.T. Madsen



II.Q.1.a.-b. Erik T. og Inge T. Østergaard



II.Q.1.a.1-2) og II.Q.1.b.1-2) Claus T. og Carsten T. Østergaard  
samt Jan T. og Kim T. Jørgensen



II.Q.3. Harald K. Østergaard med familie



II.Q.3.a. Mogens K. Østergaard og  
Ulla Bai



II.Q.3.a.1) Jakob K. Østergaard



II.Q.3.a.2) Kristian K. Østergaard



II.Q.3.b. Tove K. Østergaard



II.Q.3.b. George E. Ennis



II.Q.3.b.1) Rikke L. Ennis





II.Q.3.c. Niels K. Østergaard



II.Q.3.c. Ingelís Thomsen



II.Q.3.c.1) Maria K. Østergaard



II.Q.4. Henry K. Østergaard og  
Gudrun Jensen



II.Q.4.a. Bente K. Østergaard



II.Q.4.b. Leif K. Østergaard



II.Q.4.c. Ole K. Østergaard

III. ANDERS PETER JENSEN YDE (1841-1848)

IV. TRINE JENSEN YDE (1843-1848)

V. MARIA JENSEN YDE (1845-1848)

VI. CHRISTEN OLESEN YDE (1847-1933)

III.                                   ANDERS PETER JENSEN YDE

er født 7. oktober 1841 i Ydesminde i Hundborg sogn og døde sst. 9. marts 1848 af mæslinger, 6 1/2 år gammel.

IV.                                    TRINE JENSEN YDE

er født 16. juli 1843 i Ydesminde og døde sst. 5. marts 1848 af mæslinger, 4 2/3 år gammel.

V.                                     MARIA JENSEN YDE

er født 16. september 1845 i Ydesminde, og hun døde sst. 11. marts 1848 af mæslinger, 2 1/2 år gammel.

VI.                                   CHRISTEN OLESEN YDE

er født 19. oktober 1847 i Ydesminde i Hundborg sogn, og han døde 1933 i Hundborg. Han blev gift 19. november 1875 i Hundborg med Else Jensen Dybdal, der er født 17. juni 1852 i Hundborg, død sst. 1931, datter af gårdmand Jens Andersen Dybdal og hustru Inger Larsdatter.

Bosat: Hundborg.

Christen Olesen Yde nævnes fra giftermålet 1875 og til efter 1908 som gård-ejer i Hundborg, hvor han fra 1914 omtales som købmand; familien tilhørte den grundtvigske menighed i Hundborg.

Børn: VI.A.-VI.K.



## VI.A. INGER YDE

er født 29. juli 1876 i Hundborg, og hun døde sst. 1955. Hun blev gift 6. maj 1897 i Hundborg med Jens Bruun, der er født 20. august 1869 i Enner i Tamdrup sogn ved Horsens, død 1957 i Hundborg, søn af gårdmand Anders Jensen Bruun og hustru Mette Kirstine Frandsen.

Bosat: Hundborg.

Jens Bruun nævnes 1897 og 1900 som købmand i Hundborg. Fra 1907 nævnes han som gårdejer sst. og var fra 1915 ejer af gården Gammel Råstrup i Hundborg - hovedparcellen af den gamle herregård Råstrup, som han 1935 overdrog til sønnen Anders Yde Bruun.

Børn: VI.A.1.-VI.A.2.

## VI.A.1. ANDERS YDE BRUUN

er født 7. december 1900 i Hundborg, og han døde sst. 14. september 1972. Han blev gift 6. maj 1928 i Vandet med Ingeborg Louise Andersen, der er født 30. januar 1906 i Thisted som datter af gårdejer Martin Andersen og hustru Kirsten Maria Christensen.

Bosat: Vorupørvej 132, Hundborg, 7700 Thisted.

Anders Yde Bruun var landbrugsuddannet og ejede gårdene Gammel Råstrup og Faddersbøl, begge i Hundborg, samt Fuglriis ved Horsens. Faddersbøl blev overtaget af sønnen Asger, medens Råstrup blev overtaget af sønnen Steen Folke.

Ingeborg Louise Andersen gik i skole i Vandet og lærte derefter husgerning hjemme indtil giftermålet. Familien tilhørte frimenigheden i Hundborg, som han var formand for.

Børn: VI.A.1.a.-VI.A.1.f.

## VI.A.1.a. JENS BRUUN

er født 1. august 1930 i Hundborg. Han er gift med Ella Højgaard og har fem børn. Familien bor i Canada, hvor han er tømrer.

## VI.A.1.b. NANNA VIBEKE YDE BRUUN

er født 2. juli 1933 i Hundborg. Hun blev gift 6. maj 1953 i Hundborg kirke med Egon Fuglsang, der er født 2. oktober 1927 i Tvorup i Vang sogn som søn af landmand Peter Fuglsang Jensen og hustru Noline Petrine Pedersen.

Holckenhavn 6, 5800 Nyborg.

Nanna Vibeke Yde Bruun fik folkeskoleuddannelse, var elev på Salling ungdomsskole og besøgte desuden Støvring højskole. Hun har siden 1963 været husjomfru på Holckenhavn avlsgård.

Egon Fuglsang var landvæsenselev på større gårde på Fyn og Sjælland og var tillige elev på Ry højskole. Han var 1953-63 forpagter af Faddersbøl og blev derefter underforvalter på Holckenhavn.

Børn: VI.A.1.b.1)-VI.A.1.b.3)

VI.A.1.b.1) ELSEBETH YDE FUGLSANG

er født 31. august 1954 på Faddersbøl i Hundborg sogn.

Bosat: Petravej 22, 7800 Skive.

Elsebeth Yde Fuglsang tog studentereksamen fra Nyborg gymnasium 1975, var 1976 elev på idrætshøjskolen i Sønderborg og læste derefter på Skive handelshøjskole, hvor hun tog højere handelseksamen 1978. Hun påbegyndte derefter hospitalslaborantuddannelse på Skive sygehus.

VI.A.1.b.2) MERETHE MARIANNE FUGLSANG

er født 5. juni 1955 på Faddersbøl. Hun er gift med cand. mag. Sven Jønsson.

Bosat: 5681 Bellinge.

VI.A.1.b.3) PETER FUGLSANG

er født 30. marts 1957 på Faddersbøl.

Bosat: Fuglebjergvej 6, 3400 Hillerød.

Peter Fuglsang tog realeksamen og blev derefter landbrugsuddannet, bl.a. på Dalum landbrugsskole. Han er forvalter.

VI.A.1.c. VAGN YDE BRUUN

er født 31. maj 1937 i Hundborg. Han blev gift 30. oktober 1960 i Ræhr kirke med Britta Larsen, der er født 17. juli 1940 i Ræhr som datter af gård-ejer Knud Larsen og hustru Oktavia Bunk.

Bosat: Sjørringvig, Sjørring, 7700 Thisted.

Vagn Yde Bruun gik i Hundborg friskole. Han blev uddannet ved landbruget og havde et ophold på Tune landbrugsskole. Værnepligten aftjente han i Tønder 1957-58. Han begyndte som selvstændig landmand 1960, da han købte en gård i Hundborg. I 1965 overtog han Sjørringvig, som han stadig driver og har moderniseret. Han er formand for den konservative vælgerforening, og han er medlem af bestyrelsen for landboforeningen m.m.

Britta Larsen gik i skole i Ræhr og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun arbejder som sygehjælper på et plejehjem.

Børn: VI.A.1.c.1)-VI.A.1.c.4)

VI.A.1.c.1) PETER BRUUN

er født 22. januar 1962 i Hundborg.

VI.A.1.c.2) BIRGITTE BRUUN

er født 2. marts 1964 i Hundborg.

VI.A.1.c.3) CHARLOTTE BRUUN

er født 2. september 1965 i Sjørring.

VI.A.1.c.4) SØREN BRUUN

er født 24. juni 1969 i Sjørring.

VI.A.1.d. INGER MARGRETHE YDE BRUUN

er født 6. oktober 1939 i Hundborg. Hun er gift med pastor Kurt Karlsson og har tre børn. (Se supplement).

VI.A.1.e. STEEN FOLKE YDE BRUUN

er født 6. september 1943 i Hundborg. Han blev gift 19. oktober 1968 i Vrå med Ulla Bønkel, der er født 17. marts 1947 i Vrå som datter af agronom Regnar Bønkel og hustru Ingrid Mølgaard.

Bosat: Råstrup, Råstrupvej 3, Hundborg, 7700 Thisted.

Steen Folke Yde Bruun gik i Hundborg friskole og var elev på Åbybro ungdomsskole samt på Vrå højskole. Han blev landbrugsuddannet og havde et ophold på Lundbæk landbrugsskole. I 1965 overtog han Råstrup.

Ulla Vønkel tog realeksamen i Vrå og blev derefter uddannet som matrikeltekniker og havde ansættelse hos en landinspektør i Hjørring. Hun er medlem af skolenævnet.

Børn: VI.A.1.e.1)-VI.A.1.e.3)

VI.A.1.e.1) ANNE CHRISTINE BRUUN

er født 3. oktober 1969 i Hundborg.

VI.A.1.e.2) JENS BØNKEL BRUUN

er født 2. juni 1972 i Hundborg.

VI.A.1.e.3) MARIA HELENE BRUUN

er født 18. oktober 1979 i Hundborg.

VI.A.1.f. ASGER IMMANUEL YDE BRUUN

er født 15. august 1946 i Hundborg. Han blev gift 24. maj 1969 i Hundborg med Oda Guld Bangsgaard, der er født 26. marts 1946 i Hundborg som datter af gårdejer Jens Peter Bangsgaard og hustru Elna Marie Guld.

Bosat: Faddersbølgård, Tyskebakken 7, 7700 Thisted.

Asger Immanuel Yde Bruun gik i Hundborg friskole og var elev på Åbybro ungdomsskole. Han blev uddannet ved landbruget, var elev på Lundbæk landbrugsskole, og 1970 overtog han Faddersbølgård samt i 1973 Lundgård i Hundborg efter moderen. Faddersbølgård er helt moderniseret og ombygget.

Oda Guld Bangsgaard tog realeksamen i Thisted og blev derefter uddannet i Den danske bank, hvor hun var til 1973.

VI.A.2. METTE KIRSTINE YDE BRUUN

er født 9. oktober 1907 i Hundborg. Hun blev gift 3. september 1933 i Hundborg med Albert Chr. Skaarup Larsen, der er født 7. september 1899 i Sperding i Sjørring sogn, død 31. maj 1976 i Hundborg, søn af landmand Chr. Larsen og hustru Johanne Søb.

Bosat: Vorupørvej 154, Hundborg, 7700 Thisted.

Albert Chr. Skaarup Larsen var tømmerhandler.

## IV.B. JENS YDE

er født 11. januar 1878 i Hundborg, og han døde sst. 16. januar 1946. Han blev gift 21. april 1903 i Hundborg med Nikoline Mikkelsen, der er født 21. september 1880 i Skårup i Sjørring sogn, død 7. februar 1960 i Hundborg, datter af husmand Jens Peter Mikkelsen og hustru Johanne Andersen.

Bosat: Gravgård, Hundborg.

Jens Yde nævnes fra 1905 som forpagter af Nørfeldt i Hundborg, og 1907 overtog han Gravgård, hvortil da hørte 30 tdr. land opdyrket jord. Han drev gården til 1944, da den blev overtaget af datteren Edith og svigersønnen Niels Borggaard.

Børn: IV.B.1.-IV.B.4.

## IV.B.1. JOHANNE MIKKELSEN YDE

er født 13. oktober 1905 i Hundborg. Hun blev gift 20. maj 1930 i Hundborg med Aksel Kristian Pedersen Fink. Ægteparret og deres to børn er nærmere omtalt under betegnelsen II.B.15.-II.B.15.b.

## IV.B.2. ANNA ELISE YDE

er født 11. august 1910 i Gravgård i Hundborg sogn. Hun blev gift 1. juli 1934 med Gunnar Larsen, der er født 11. marts 1908 i Hundborg. Ægteparret og deres tre børn er nærmere omtalt under betegnelsen I.B.9.-I.B.9.c.

## VI.B.3. EDITH YDE

er født 23. marts 1922 i Hundborg. Hun blev gift 17. oktober 1944 i Hundborg med Niels Borggaard, der er født 14. maj 1919 i Nørhå som søn af gård-ejer David Borggaard og hustru.

Bosat: Gravgård, Dybdalsgave 19, Hundborg, 7700 Thisted.

Edith Yde gik i Hundborg friskole og var elev på Vestbirk højskole. Hun lærte husgerning og var hovedsagelig hjemme indtil giftermålet. Niels Borggaard gik i skole i Nørhå. Han blev uddannet ved landbruget i forskellige pladser og kom til hustruens fødehjem i 1939 som karl. I 1944 overtog ægteparret gården, som de stadig driver. Sideløbende drives maskinstation.

Børn: VI.B.3.a.-VI.B.3.b.

## VI.B.3.a. GRETE YDE BORGGAARD

er født 12. april 1948 i Hundborg. Hun blev gift 8. februar 1969 i Hundborg med Ove Guld Immersen, der er født 22. februar 1943 i Årup i Snedsted sogn som søn af landmand Kristian Immersen og hustru Signe Margrethe Guld.

Bosat: Lunegårdsvej 35, 7752 Snedsted.



Grete Yde Borggaard er dagplejemor, og Ove Guld Immersen er gravemester.

Børn: VI.B.3.a.1)-VI.B.3.a.2)

VI.B.3.a.1) HENRIK IMMENSEN

er født 13. august 1971 i Snedsted.

VI.B.3.a.2) SØREN IMMENSEN

er født 25. januar 1976 i Snedsted.

VI.B.3.b. JENS JØRGEN YDE BORGGAARD

er født 27. november 1953 i Hundborg. Han blev gift 12. april 1979 i Bedsted med Ulla Kristensen, der er født 8. maj 1956 i Bedsted som datter af malermester V. Kristensen og hustru Magda Marie.

Bosat: Gartnervænget 14, 7755 Bedsted.

Jens Jørgen Yde Borggaard gik i Hundborg friskole. Han arbejdede ca. tre år ved landbruget og blev derefter tankchauffør ved Hundborg mejeri. Værnepligten aftjente han ved civilforsvaret i Thisted. Siden 1976 har han været chauffør ved A/S B. Tophus i Hassing.

Ulla Kristensen gik i skole i Bedsted og tog realeksamen 1973. Hun bestod handelseksamen 1974 og blev derefter kontoruddannet i A/S Stålgården i Thisted og fortsatte samme sted som kontorassistent.

VI.B.4. ELSE YDE

er født 23. marts 1922 i Hundborg.

Bosat: Dybdalsgave 13, Hundborg, 7700 Thisted.

Else Yde gik i Hundborg friskole og var elev på Vestbirk højskole. I mange år syede hun for fremmede, hvorefter hun 1967 blev ansat på Solgården i Hundborg.

VI.C. MARIE KIRSTINE YDE

er født 20. marts 1880 i Hundborg, og hun døde sst. 1947. Hun blev gift 17. september 1908 i Hundborg med Jens Sakarias Hedegaard, der er født 1. maj 1870 i Vinding ved Brødstrup, død 1944 i Hundborg, søn af gårdejer Rasmus Sakariassen og hustru Johanne Marie Jensen. Jens Sakarias Hedegaard var snedkermester.

Børn: VI.C.1.-VI.C.2.

VI.C.1. HENRY YDE HEDEGAARD

er født 7. september 1909 i Hundborg, og han døde sst. 1. januar 1979. Han blev gift 30. juli 1936 i Nørhå med Ingeborg Margrethe Thomsen, der er født 31. maj 1911 i Nørhå, død 24. december 1969 i Hundborg, datter af gårdejer Christen Thomsen og hustru Mariane Kristoffersen.

Bosat: Hundborg.

Henry Yde Hedegaard gik i skole i Hundborg og blev derefter handelsuddannet hos Thorvald Yde. I 1936 overtog han en kolonialhandel i Hundborg, som han drev til 1974.

Ingeborg Margrethe Thomsen gik i skole i Nørhå og lærte derefter husgerning hjemme indtil giftermålet. Senere var hun medhjælpende hustru.

Børn: VI.C.1.a.-VI.C.1.b.

VI.C.1.a.

ERIK YDE HEDEGAARD

er født 21. oktober 1943 i Hundborg. Han blev gift 23. marts 1968 i Nr. Vorupør med Inger Lis Vækild, der er født 3. februar 1946 i Nr. Vorupør som datter af fisker Jens Christen Christensen Vækild og hustru Kristella Andersen Fink.

Bosat: Markvænget 28a, 7700 Thisted.

Erik Yde Hedegaard gik i skole i Hundborg og tog handelseksamen i Hørdum. Han blev udlært som kommis i faderens forretning i Hundborg. Værnepligten aftjente han i Viborg 1963. Han havde ansættelse på kontor til 1977, da han blev afdelingsleder ved et kolonial en gros firma i Thisted.

Inger Lis Vækild gik i skole i Nr. Vorupør og har senere været ekspeditrice og derpå dagplejemor.

Børn: VI.C.1.a.1)-VI.C.1.a.2)

VI.C.1.a.1)

CLAUS VÆKILD HEDEGAARD

er født 4. maj 1974 i Thisted.

VI.C.1.a.2)

KENT VÆKILD HEDEGAARD

er født 8. december 1978 i Thisted.

VI.C.1.b.

POUL YDE HEDEGAARD

er født 26. januar 1948 i Hundborg. Han blev gift 6. september 1975 i Hanstholm med Dorte Bohlbro, der er født 17. oktober 1954 i Tønder som datter af speditør Jens Chr. Bohlbro og hustru Margit Lund.

Bosat: Nelliikevej 32, Nors, 7700 Thisted.

Poul Yde Hedegaard gik i skole i Hundborg og tog handelseksamen i Thisted. Han blev udlært som kommis i faderens forretning. Værnepligten aftjente han i Karup 1968-69. Efter hjemsendelsen blev han ansat i Hanstholm bank, var i ca. fire år ved fiskeriforeningen i Hanstholm, hvorefter han 1976 blev halbestyrer i Nors.

Dorte Bohlbro gik i skole i Bov og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun var beskæftiget som husassistent og ekspeditrice indtil giftermålet.

Søn: VI.C.1.b.1)

VI.C.1.b.1) HENRIK BOHLBRO HEDEGAARD

er født 22. november 1978 i Nors.

VI.C.2. ARNE YDE HEDEGAARD

er født 23. september 1912 i Hundborg. Han er gift med Gudrun Veje Bredahl, der er født 1915 i Nørgaard i Nørhå som datter af gårdejer Christen Bredahl og hustru Johanne Kristine Veje, senere bosat i Snedsted.

Bosat: Hundborg.

Børn: VI.C.2.a.-VI.C.2.b.

VI.C.2.a. HANNE BREDAHL HEDEGAARD

er født 1946 i Hundborg.

VI.C.2.b. JENS CHRISTIAN HEDEGAARD

er født 1950 i Hundborg.

VI.D. VILHELM BIRKEDAHL YDE

er født 30. september 1881 i Hundborg og døde sst. 5. januar 1882.

VI.E. KRISTIAN YDE

er født 24. maj 1883 i Hundborg og døde sst. 19. september 1884.

## VI.F. WILHELMINE KRISTINE YDE

er født 27. november 1884 i Hundborg, og hun døde 12. november 1964 i Koldby. Hun blev gift 20. oktober 1905 i Hundborg med Otto Peter Knudsen, der er født 16. oktober 1877 i Arup på Hannæs, død 18. februar 1962 i Koldby, søn af smed Peder Knudsen og hustru Inger Marie Jensdatter.

Bosat: Thisted, senere Koldby.

Wilhelmine Kristine Yde hjalp som ung til i faderens forretning og havde senere et ophold på Hundborg højskole.

Otto Peter Knudsen lærte smedefaget hos faderen og senere hos broderen Jens A. Knudsen i Thisted. Han var derefter bestyrer af en smedeforretning i Hundborg et par år, og året efter giftermålet overtog han broderens smedeforretning, som han drev i næsten 50 år. Ægteparret købte derpå en nybygget villa i Koldby.

Børn: VI.F.1.-VI.F.2.

## VI.F.1. PEDER ROBERT KNUDSEN

er født 2. januar 1914 i Thisted. Han blev gift 7. november 1941 i Hørdum med Dagny Margrethe Edvardtsen Larsen, der er født 31. marts 1920 i Ydby som datter af gårdejer og kroejer Niels Andersen Larsen og hustru Maren Kathrine Edvardtsen.

Bosat: Ved Parken 23, Koldby, 7752 Snedsted.

Peder Robert Knudsen gik i skole i Thisted og blev derefter kolonialuddannet. Han var kommis forskellige steder, indtil han 1949 etablerede Thy farvelager i Koldby, som han siden har drevet.

Dagny Margrethe Edvardtsen Larsen gik i skole i Ydby og Hørdum, hvorefter hun lærte damefrisørfaget i Thisted. I nogle år drev hun egen salon i Thisted og senere i Koldby.

Børn: VI.F.1.a.-VI.F.1.b.

## VI.F.1.a. OTTO KNUDSEN

er født 11. juli 1950 i Thisted. Han blev gift 28. juli 1973 i Elling kirke med Birgit Strøm Mortensen, der er født 18. november 1951 i Frederikshavn som datter af overlærer Einar Mortensen og hustru Krista Strøm Christensen.

Bosat: Biblioteksvej 12, Koldby, 7752 Snedsted.

Otto Knudsen tog realeksamen fra Koldby skole 1967 og blev derefter udlært i familiefirmaet Thy farvelager. Efter at være blevet udlært 1970 blev han optaget på handelsgymnasiet i Frederikshavn og bestod HH 1972. Derpå aftjente han værnepligt ved Nr. Uttrup kaserne 1972-73, var en tid ansat i et tæppefirma og derefter et år på Svanebjerg pumpefabrik i Svenstrup. I 1975 vendte han tilbage til familiefirmaet som disponent. I foråret 1980 bestod han merkonomeksamen i markedsføring.

Birgit Strøm Mortensen tog realeksamen fra Strandby skole 1969 og handelseksamen 1970. Hun blev derefter optaget på lægesekretærskolen ved Ålborg sygehus Nord og tog eksamen 1973 som autoriseret lægesekretær. Hun var derefter

i to år ansat på medicinsk afdeling på Ålborg sygehus Nord og havde derefter ansættelse på Thisted sygehus til 1. december 1979.

Børn: VI.F.1.a.1)-VI.F.1.a.2)

VI.F.1.a.1)                   HELLE STRØM KNUDSEN

er født 7. juli 1975.

VI.F.1.a.2)                   MORTEN STRØM KNUDSEN

er født 13. december 1979.

VI.F.1.b.                   ULLA KNUDSEN

er født 18. april 1955 i Koldby. Hun blev gift 24. september 1977 i Hørdum kirke med Roald Salskov Henriksen, der er født 12. november 1954 i Lemvig som søn af bogholder Gunnar Henriksen og hustru Inga Salskov.

Bosat: Atriumvej 10, Koldby, 7752 Snedsted.

Ulla Knudsen tog realeksamen 1973 og blev derefter frisøruddannet i Thisted. Hun har siden arbejdet som assistent i Thisted.

Roald Salskov Henriksen fik 10-årig folkeskoleuddannelse og tog derefter handelsskoleeksamen i Lemvig. Han blev herefter udlært som maskinarbejder og aftjente derefter sin værnepligt ved civilforsvaret i Thisted. Han blev derefter uddannet i familiefirmaet som tapet- og farvespecialist.

Datter: VI.F.1.b.1)

VI.F.1.b.1)                   CAMILLA HENRIKSEN

er født 6. april 1979 på Thisted sygehus.

VI.F.2.                   TAGE EMIL YDE KNUDSEN

er født 23. august 1919 i Thisted. Han er gift med Gerda Løgsted Nielsen, der er født 4. juni 1926 i Klim som datter af gårdejer Gunnar Nielsen og hustru Katrine Løgsted.

Bosat: V. Alle 26, 7830 Vinderup.

Tage Emil Yde Knudsen fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet i manufakturbranchen, hvorefter han arbejdede som ekspedient på Bornholm. Han aftjente værnepligten ved Bornholmske udrykningskolonne og fik efter hjemsendelsen arbejde som lønningsbogholder i et entreprenørfirma i Viborg. Senere var han kontorist på et slagteri i Thisted. I nogle år var han tjenestetegørende i den engelske hær, og siden hjemkomsten til Danmark har han været beskæftiget i elbranchen, de sidste 30 år som butiksbestyrer i Vinderup.

Børn: VI.F.2.a.-VI.F.2.c.



VI.F.2.a. LARS YDE KNUDSEN

er født 5. november 1954. Han er elektriker.

VI.F.2.b. PETER YDE KNUDSEN

er født 11. maj 1958.

VI.F.2.c. JESPER YDE KNUDSEN

er født 29. april 1962.

VI.G. KRISTIAN MARTIN ALFRED YDE

er født 24. juli 1886 i Hundborg, og han døde sst. 25. april 1966. Han blev gift 24. juli 1916 i Vestervig med Ane Marie Frøkjær, der er født 27. september 1888 i Gårdhus mølle i Vestervig sogn, død 20. oktober 1972 i Hundborg, datter af landstingsmand Niels Gravesen Frøkjær og hustru Inge Marie, Gårdhus Mølle.

Bosat: Enggård, Årup.

Kristian Martin Alfred Yde og brødrene Johannes og Thorvald samt endnu to fra Hundborg var i 1912 med på Niels Bukhs gymnastikhold ved olympiaden i Stockholm. - Alfred Yde nævnes 1923 og 25 som gårdejer i Tåbel i Vestervig sogn; fra senest 1930 var han ejer af Enggård i Årup i Snedsted sogn, som sønnen Kristen overtog i 1948.

Ane Marie Frøkjær gik i skole i Tåbel. Hun havde højskoleophold i Høng og var desuden på Testrup-Ågård og Galtrup Højskoler.

Børn: VI.G.1.-VI.G.4.

VI.G.1. ELSE YDE

er født 23. oktober 1918 i Tåbel. Hun blev gift 8. juni 1938 i Hundborg med Harry Kristensen, der er født 15. maj 1909 i Hover sogn ved Ringkøbing, død 22. marts 1979 i Thisted, søn af gårdejer og folketingsmand Kristen Kristensen og hustru Anna Henrikke Hansen (Næsgaard).

Bosat: Elmegade 8, 7700 Thisted.

Else Yde gik i skole i Tåbel og Årup, hvorefter hun havde et ophold på Salting ungdomsskole.

Harry Kristensen blev landbrugsuddannet, var elev på Ryslinge højskole og besøgte desuden Gråsten landbrugsskole. Han gennemgik tillige agronomuddannelse. I 41 år havde han ansættelse som landbrugskonsulent ved Fællesledelsen for kvægavl i Thy. Ved giftermålet købte han gården Grandal i Tilsted, hvor ægteparret boede til 1945, da de bosatte sig i Thisted.

Børn: VI.G.1.a.-VI.G.1.b.

## VI.G.1.a. GRETE KRISTENSEN

er født 4. juni 1939 i Dragsbæk i Tilsted sogn. Hun blev gift 20. august 1960 med Knud Tolbøl, der er født 21. maj 1938 i Vinderup som søn af Niels Christian Hansen Tolbøl og hustru Petra Kirstine Nielsen.

Bosat: Labyrinten 5, 8220 Brabrand.

Grete Kristensen tog realeksamen 1956 og blev derefter uddannet som hospitalslaborant i Thisted. Hun har arbejdet på flere hospitaler i Århus området, bl.a. 1960-66 på Ortopædisk hospital og har senere fået deltidsansættelse på Stefanshjemmet i Århus.

Knud Tolbøl tog mellemskoleeksamen 1954 og kom derefter i lære som typograf på Thisted amts bogtrykkeri, hvor han udlærtes 1958. Han aftjente værnepligten ved telegraftropperne 1959-60. Han var ansat som typograf på Århus Stifts bogtrykkeri 1960-65, var tilrettelægger sst. 1965-66 og derefter tilrettelægger på Jysk centraltrykkeri A/S 1966-79. Han har siden været produktionschef sst. Han har været medlem af bestyrelsen for Århus salgs- og reklameforening siden 1969.

Børn: VI.G.1.a.1)-VI.G.1.a.2)

## VI.G.1.a.1) HENRIK TOLBØL

er født 26. november 1962 i Århus.

## VI.G.1.a.2) MORTEN TOLBØL

er født 2. marts 1966 i Brabrand.

## VI.G.1.b. LIS KRISTENSEN

er født 5. januar 1945 i Tilsted. Hun blev gift 25. oktober 1969 i Thisted med Flemming Thune-Stephensen, der er født 24. august 1946 i Nr. Sundby som søn af fuldmægtig Børge Thune-Stephensen og hustru Dagmar Schwabe.

Bosat: Møllebakken 47, 8382 Hinnerup.

Lis Kristensen tog realeksamen 1961 og blev 1966 autoriseret hospitalslaborant.

Flemming Thune-Stephensen tog studentereksamen 1964, blev antaget som kadet i flyvevåbnet og jetskole i Canada 1965-66. Han tog dyrlægeeksamen 1973, og siden 1978 har han været praktiserende dyrlæge i Hinnerup (medejer af Hinnerup dyreklinik).

Børn: VI.G.1.b.1)-VI.G.1.b.2)

## VI.G.1.b.1) ANN THUNE-STEPHENSEN

er født 7. maj 1973 i Tveje-Merløse sogn.

## VI.G.1.b.2) LINE THUNE-STEPHENSEN

er født 16. maj 1975 i Tveje-Merløse sogn.

## VI.G.2. INGER FRØKJÆR YDE

er født 16. oktober 1920 i Tåbel. Hun blev gift 21. juni 1944 i Hundborg med Agner Jensen, der er født 3. september 1917 i St. Binderup som søn af gårdejer Hans Chr. Jensen og hustru Kathrine Anine Højberg Jepsen.

Bosat: Snejstrupvej 4, Hundborg, 7700 Thisted.

Inger Frøkjær Yde gik i skole i Tåbel og Arup og havde et ophold på Jebjerg ungdomsskole, ligesom hun besøgte Engelsholm højskole. Hun var en tid som stuepige på Dalum landbrugsskole og havde også andre pladser indtil giftermålet. Hun har været medlem af bestyrelsen for husholdningsforeningen og gymnastikforeningen m.m.

Agner Jensen gik i skole i St. Binderup og var 1941-42 på Vestbirk højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1942 Østergårdsminde i Hundborg, som han stadig driver.

Børn: VI.G.2.a.-VI.G.2.b.

## VI.G.2.a. KNUD YDE

navneændring fra Jensen, er født 26. februar 1946 i Hundborg. Han blev gift 7. juni 1969 med Elly Randers, der er født 4. december 1944 som datter af gårdejer Karl Randers og hustru Elna Dorthea Andreasen.

Bosat: Hellevangen 25, 2760 Måløv.

Knud Yde gik i Hundborg friskole og var elev på Thylands ungdomsskole. Han havde forskelligt arbejde til 1970 og blev derefter uddannet som sygehjælper, ved hvilket fag han arbejdede til 1973, da han etablerede vognmandsforretning med busser og taxa i Måløv.

Elly Randers fik folkeskoleuddannelse og var elev på Havbro ungdomsskole. Hun havde tillige et ophold på Ollerup gymnastikhøjskole og besøgte også husflidshøjskolen i Kerteminde. I 1967 begyndte hun som beskæftigelsesvejleder og arbejdede først i Viborg og derefter i København.

Børn: VI.G.2.a.1)-VI.G.2.a.2)

## VI.G.2.a.1) KENNETH RANDERS YDE

er født 25. januar 1973 i Måløv.

## VI.G.2.a.2) JAJBRITH RANDERS YDE

er født 25. april 1979 i Måløv.

## VI.G.2.b. VAGN YDE JENSEN

er født 25. august 1949 i Hundborg. Han arbejder indenfor kontorfaget og er bosat i Århus.

## VI.G.3. ANNA FRØKJÆR YDE

er født 29. august 1922 i Tåbel. Hun blev gift 16. oktober 1945 i Hundborg med Hans Pedersen Overgaard, der er født 19. oktober 1921 i Gjersbøl som søn af gårdejer Martin Overgaard og hustru Mariane Pedersen.

Bosat: Nr. Vorupørvej 145, Hundborg, 7700 Thisted.

Anna Frøkjær Yde gik i skole i Årup, var sommeren 1939 på Salling ungdomsskole og besøgte senere Ry højskole. Hun er iøvrigt uddannet ved husgerning. Hans Pedersen Overgaard gik i skole i Snedsted og var derefter ude at tjene som landbrugsmedhjælper. Værnepligten aftjente han i Nyborg 1942. Han var elev på Ry højskole 1944-45. Han købte derefter en ejendom i Sperring og drev denne til 1951, hvorefter han købte mælkeforretning samt tatolforretning i Hundborg. Samtidig drev han lillebilforretning. Siden 1962 har han haft virksomhed som kørelærer i Hundborg.

Børn: VI.G.3.a.-VI.G.3.b.

## VI.G.3.a. INGRID OVERGAARD

er født 28. oktober 1947 i Sperring i Sjørring sogn. Hun blev gift 19. juni 1971 i Hundborg kirke med Svend Erik Larsen, der er født 5. september 1946 i Thisted som søn af malersvend Arnold Larsen og hustru Petra Kirstine Marie Pedersen.

Bosat: Vorupørvej 228, Hundborg, 7700 Thisted.

Ingrid Overgaard gik i skole i Hundborg samt på Borgerskolen i Thisted, hvor hun bestod realeksamen. Hun tjente derefter et år som husassistent og havde så et ophold på Fårevejle sygeplejehøjskole, hvorefter hun blev sygeplejerskeuddannet i Thisted. Efter endt uddannelse var hun i otte år ansat på Thisted sygehus, 1 1/2 år som konst. førsteassistent og siden som halvtids aftensygeplejerske. Fra april 1979 har hun været deltidsansat på plejehjemmet Solgården i Hundborg.

Svend Erik Larsen fik 8-årig skoleuddannelse i Thisted og lærte derefter malerfaget i Nors. Værnepligten aftjente han i Haderslev og Viborg. Han har arbejdet som malersvend i Thisted og nu i Hundborg, hvor ægteparret har boet i eget hus siden 1971. Han har været medlem af bestyrelsen for Hundborg boldklub.

Børn: VI.G.3.a.1)-VI.G.3.a.2)

## VI.G.3.a.1) MICHAEL LARSEN

er født 15. september 1973 i Thisted.

## VI.G.3.a.2) METTE LARSEN

er født 19. juli 1976 i Thisted.

## VI.G.3.b. MARTIN YDE OVERGAARD

er født 25. april 1951 i Sperring i Sjørring sogn. Han blev gift 4. august 1973 i Sjørring kirke med Karen Margrethe Christensen, der er født 28. februar 1951 i Sperring som datter af vognmand Peter Christensen og hustru Johanne.

Bosat: Klosterengen 29, Sennels, 7700 Thisted.

Martin Yde Overgaard fik 9-årig skoleuddannelse og blev derefter udlært som automekaniker. Siden 1975 har han virket som kørelærer. Karen Margrethe Christensen tog studentereksamen og blev i februar 1974 færdiguddannet som fysioterapeut.

Børn: VI.G.3.b.1)-VI.G.3.b.2)

## VI.G.3.b.1) MAJBRITT OVERGAARD

er født 11. september 1975.

## VI.G.3.b.2) JAN OVERGAARD

er født 18. marts 1978.

## VI.G.4. KRISTEN OLESEN YDE

er født 20. maj 1925 i Vestervig. Han blev gift 6. oktober 1948 i Snedsted med Kirstine Marie Christensen, der er født 23. februar 1924 i Gjersbøl som datter af gårdejer Anders Christen Christensen og hustru Malene Augusta Poulsen.

Bosat: Enggård, Årup Byvej 39, 7752 Snedsted.

Kristen Olesen Yde gik i skole i Årup og var elev på Jebjerg ungdomsskole. I 1946 havde han et ophold på Kerteminde folkehøjskole, og 1947-48 aftjente han sin værnepligt i Århus. Efter hjemsendelsen overtog han faderens gård Enggård, som han har moderniseret. Han har været medlem af skolekommissionen, er formand for kvægavlerforeningen og har ligeledes været formand for landboudgdommen. Han er aktiv hjemmeværnsmand og har været kompagnichef (fortjenstmedalje).

Kirstine Marie Christensen gik i skole i Snedsted og lærte derefter husgerning, hovedsageligt hjemme. Sommeren 1943 havde hun et ophold på Rønshoved højskole.

Børn: VI.G.4.a.-VI.G.4.d.

## VI.G.4.a. NINA YDE

er født 5. september 1949 i Årup i Snedsted sogn. Hun blev gift 15. juli 1978 i Snedsted kirke med Niels Morling, der er født 1. september 1949 i Hellig Kors sogn i København som søn af ingeniør Paul Ejvind Morling og hustru Ebba Bertha Ekfeldt.

Bosat: Folevænget 2, 2920 Charlottenlund.



Nina Yde tog mat.-fys. studentereksamen i Thisted 1968, blev cand. pharm. fra Danmarks farmaceutiske højskole 1973 og lic. pharm. sst. 1977. Hun har siden 1977 været ansat ved Sundhedsstyrelsens farmaceutisk laboratorium. Niels Morling tog studentereksamen fra Metropolitanskolen 1968 og blev cand. med. fra Københavns universitet 1975. Han er læge ved vævstypelaboratoriet på Rigshospitalet.

Søn: VI.G.4.a.1)

VI.G.4.a.1) PAUL RUNE MORLING

er født 30. december 1978 i København.

VI.G.4.b. GUNNAR YDE

er født 12. oktober 1950 i Årup i Snedsted sogn. Samlever siden 1979: Else Steenbach Vester, født 3. september 1954 i Nykøbing M., datter af specialarbejder Johannes Vester og hustru Karla.

Bosat: Dalgårdsvej 55, 6840 Oksbøl.

Gunnar Yde tog realeksamen fra Snedsted centralskole og 1971 studentereksamen fra Thisted gymnasium. I juni 1972 bestod han første årsprøve som civilingeniørstuderende ved DTH og blev i september samme år optaget på Landbohøjskolen, hvor han bestod dyrlægeeksamen i juni 1978. Han fik tildelt legat for årets bedste eksamen. Han har siden 1. august 1978 været ansat som assisterende dyrlæge hos dyrlæge Verner Jessen, Oksbøl. Else Steenbach Vester bestod 1980 første årsprøve af højere handelseksamen ved Varde handelsskole.

VI.G.4.c. HELGE YDE

er født 18. maj 1952 i Årup i Snedsted sogn.

Bosat: Markvænget 22b, 7700 Thisted.

Helge Yde fik folkeskoleuddannelse og arbejdede derefter ved landbruget hjemme i 1 1/2 år, hvorefter han havde et ophold på Salling ungdomsskole. Han var derefter hjemme 5 1/2 år og havde derefter et 9-måneders ophold på Asmildkloster landbrugsskole. Senere arbejdede han på New Zealand og i Canada. Den 1. december 1976 tiltrådte han en stilling på Todbøl hovedgård og var her til 1. august 1977, blev derefter forsøgsassistent ved statens husdyrbrugsforsøg i Himmerland-kredsen og var her et år, hvorefter han startede i en ny kreds i Thy.

VI.G.4.d. NIELS YDE

er født 18. maj 1958 i Årup i Snedsted sogn.

Bosat: Landsdommervej 13, 2400 København NV.

Niels Yde tog studentereksamen fra Thisted gymnasium 1977, var derefter hjemme som fodermester et år og blev derefter optaget på Landbohøjskolen (stud. agro.).

## VI.H.

## JOHANNES YDE

er født 12. juli 1888 i Hundborg, og han døde 16. marts 1974 i Årup i Snedsted sogn. Han blev gift 16. april 1914 i Hundborg med Jensine Jensen Bisgaard, der er født 7. april 1885 i Nørhå, død 24. juli 1963 i Årup, datter af husmand og stråttækker Anders Jensen (Bisgaard) og hustru Mariane Pedersen.

Bosat: Årup.

I en avisomtale i anledning af Johannes Ydes 80 års fødselsdag hedder det bl.a.:

Johs. Yde er født i gården "Nørrefeld" i Hundborg. - Barndomshjemmet var nabo til Hundborg Højskole, og livet her kom til at optage Johs. Yde stærkt. Han begyndte som elev på skolen, men efter et ophold på Hadsten gymnastikhøjskole fik han ansættelse som gymnastiklærer på højskolen i Hundborg. En ung pige, Jensine Bisgaard fra Nørhå var en sommer elev på skolen, og hun og Johs. Yde kom til at synes så godt om hinanden, at de nogle år senere giftede sig og begyndte med egen virksomhed som forpagterfolk i den daværende Aarup vandmølle, som de drev i syv år. Her begyndte fru Yde tillige at drive manufakturhandel.

Efter forpagtningstidens udløb byggede Johs. Yde et nyt mølteri i nærheden af den gamle vandmølle, som var blevet nedlagt. I det nye mølteri tog man vinden til drivkraft, og fru Yde fortsatte med manufakturforretningen i de nye bygninger. - Det blev til 41 års lykkelig virksomhed for de to dygtige mennesker i Aarup mølle.

Trods travlheden i møllen fik Johs. Yde tid til at dyrke sin store interesse, gymnastikken. - Han ledede i mange år gymnastikken i Snedsted og har ledet det store amtshold ved stævner, bl.a. i Sønderborg 1928. Han har været formand for Snedsted gymnastikforening og for amtskredsen i flere år. Man har da også påskønnet hans store arbejde for gymnastikken, bl.a. ved at udnævne ham til æresmedlem af såvel Snedsted gymnastikforening som af Amtsgymnastikforeningen, og flere erindringsgaver i hans stue vidner om påskønnelse for den indsats, Johs. Yde har gjort for gymnastikken. --

Ved Jensine Bisgaards 70 års fødselsdag bragte et af de lokale blade en omtale, hvorfra citeres:

Hun er en meget interesseret kvinde, der følger godt med i tidens rørelser. Hun er meget kirkeligt interesseret og er medlem af Hundborg frimenighed. I mange år har hun været i bestyrelsen for Snedsted foredragsforening. Trods de 70 år er fru Yde rask, og hun kunne godt have fortsat forretningen, men da hendes mand ikke er så rask, har de besluttet at afstå den til en datter og svigersøn. --

Johannes og Jensine Yde børn: VI.H.1-VI.H.3.

## VI.H.1.

## DAGNY MARIANE BISGAARD YDE

er født 6. juli 1915 i Årup i Snedsted sogn. Hun blev gift 1. juli 1938 i Hundborg med Niels Christian Christensen, der er født 1. oktober 1913 i Torsted sogn som søn af gårdejer Christen Nielsen Christensen og hustru Kirstine Mathiassen.

Bosat: Lunegårdsvej 24, 7752 Snedsted.

Dagny Mariane Bisgaard Yde fik folkeskoleuddannelse og havde senere et ophold på Danebod højskole. Hun blev uddannet som modist i Thisted og overtog senere moderens manufakturforretning i Årup..

Niels Christian Christensen fik folkeskoleuddannelse, var på kontrolskole og virkede som kontrolassistent. Ved giftermålet blev han ansat i svigerfaderens virksomhed, som han overtog i 1955 og drev til 1975. Ægteparret afhændede da virksomheden men beholdt bygningerne til 1979, da de købte hus i Snedsted. Tidligere havde de ni år drevet købmandsforretning i Snedsted. - Niels Christian Christensen har i mange år været medlem af menighedsrådet og tillige medlem af ligningsrådet.

Børn: VI.H.1.a.-VI.H.1.c.

VI.H.1.a.

CONNOR YDE CHRISTENSEN

er født 3. september 1940 i Årup. Hun blev gift 21. juli 1962 i Snedsted med Anders Møller-Nielsen, navneændring fra Møller Nielsen, der er født 7. august 1939 i Møgelvang i Skjoldborg sogn som søn af bogholder Ejner Nielsen og hustru Johanne Møller.

Bosat: Harbogade 51, 6990 Ulfborg.

Conny Yde Christensen blev uddannet som håndarbejds lærer på Engelsholm ved Vejle og gymnastikuddannet fra Ollerup på Fyn. Senere har hun taget hjemkundskabseksamen fra Danmarks lærerhøjskole og ligeledes andre kurser fra DLH. Hun var en tid ansat som lærer på Vandel ungdomsskole og blev 1962 ansat ved Bethaniagadesskole i Herning, hvor hun var til 1969. Hun har siden været ansat ved ungdomsskolen Lægården, Holstebro.

Anders Møller-Nielsen blev udlært som mejerist i Hørdum og var derefter en tid ansat på Snebjerg mejeri. I 1961 blev han ansat i Sparekassen i Herning og gennemgik uddannelse her. I 1968 blev han hovedkasserer i Sparekassen SDS i Holstebro. Siden 1975 har han været leder af SDS afdelingen i Ulfborg. I 1978 købte ægteparret den gamle sparekasse i Ulfborg.

Børn: VI.H.1.a.1)-VI.H.1.a.2)

VI.H.1.a.1)

CLAUS MØLLER-NIELSEN

er født 6. marts 1966 i Herning.

VI.H.1.a.2)

CHARLOTTE MØLLER-NIELSEN

er født 12. november 1970 i Holstebro.

VI. H.1.b.

TAGE YDE

1970 navneændring fra Tage Yde Christensen, er født 5. marts 1943 i Årup i Snedsted sogn. Han blev gift 29. august 1970 i Århus med Ulla Clement Thomsen, der er født 16. november 1943 i Mårslet som datter af regnskabsfører Ivar Clement Thomsen og hustru Esther Jensen.

Bosat: Hirsevænget 3, 7500 Holstebro.

Tage Yde tog realeksamen fra Hurup private realskole 1960 og studentereksamen fra Thisted gymnasium 1963. Han tog lægevidenskabelig kandidateksamen ved Århus universitet.

Ulla Clement Thomsen tog studentereksamen fra Århus katedralskole 1962. Hun var 1963-77 ansat som teletypeskriver på Århus Stiftstidende.

Børn: VI.H.1.b.1)-VI.H.1.b.3)

VI.H.1.b.1) BIRGITTE CLEMENT YDE

1970 navneændring fra Birgitte Clement Thomsen, er født 13. juli 1964 i Århus. Hun er gymnasieelev.

VI.H.1.b.2) JACOB CLEMENT YDE

er født 24. august 1975 i Odder.

VI.H.1.b.3) CHRISTIAN CLEMENT YDE

er født 28. maj 1979 i Thisted.

VI.H.1.c. JOHANNES YDE

er født 9. oktober 1947 i Snedsted. Han blev gift 29. juni 1974 i Kallerup med Karen Margrethe Hornstrup, der er født 11. december 1950 i Todbøl som datter af gårdejer Johannes Hornstrup og hustru Marie Bangsgaard.

Bosat: Mølleparkvej 35, 9000 Ålborg.

Johannes Yde tog studentereksamen i Thisted og lægevidenskabelig kandidateksamen fra Århus universitet. Han arbejdede en tid i Sverige og derefter forskellige steder i Danmark, hvorefter han 1979 blev ansat på Ålborg sygehus. Karen Margrethe Hornstrup tog realeksamen i Snedsted og gennemgik derefter bankuddannelse i Thisted. Hun tog HD i Ålborg. Hun er fuldmægtig i Provinsbanken, Ålborg.

Datter: VI.H.1.c.1)

VI.H.1.c.1) SOFIE YDE

er født 10. april 1979 i Brønderslev.

VI.H.2. ELSE BISGAARD YDE

er født 24. marts 1919 i Årup i Snedsted sogn. Hun blev gift 5. september 1941 i Snedsted med Jens Nørgaard Lyhne, der er født 8. maj 1917 i Nørhå som søn af gårdejer Jens Røjkjær Lyhne og hustru Marie Kirstine Godiksen.

Bosat: Stenbjergvej 25, Nørhå, 7752 Snedsted.

Else Bisgaard Yde gik i skole i Årup og havde senere et ophold på Snoghøj gymnastikhøjskole, hvorefter hun i mange år var gymnastikleder i Snedsted. Før giftermålet hjalp hun i flere år til i moderens manufakturforretning. Jens Nørgaard Lyhne gik i skole i Nørhå og Årup. Han blev uddannet ved



landbruget hjemme, og 1936-37 var han på Try højskole. Værnepligten aftjente han i Århus 1938-39. I 1941 forpagtede han gården i Nørhå, som han overtog i 1946 og siden har drevet.

Datter: VI.H.2.a.

VI.H.2.a. ELINOR YDE LYHNE

er født 21. april 1945 i Nørhå. Hun blev gift 18. september 1965 i Nørhå med Jens Hedegaard Christensen, der er født 16. september 1942 i Vestervig som søn af gårdejer Verner Christensen og hustru Sigrid Hedegaard.

Bosat: Røde Anes Vej 9, 7752 Snedsted.

Elinor Yde Lyhne gik i skole i Nørhå og blev derefter uddannet som ekspeditrice i en trikotageforretning i Thisted. Hun er medlem af bestyrelsen for håndboldforeningen i Thisted.

Jens Hedegaard Christensen gik i skole i Svankær. Han blev udlært som mejerist og blev senere uddannet til mejeritekniker og derpå til miljøtekniker. Han er ansat ved Thisted kommune. Siden 1968 har ægteparret drevet landbrug i Snedsted. Han har været medlem af bestyrelsen for idrætsforeningen.

Børn: VI.H.2.a.1)-VI.H.2.a.3)

VI.H.2.a.1) JOHNNY LYHNE CHRISTENSEN

er født 17. maj 1966.

VI.H.2.a.2) BRIAN LYHNE CHRISTENSEN

er født 21. maj 1970.

VI.H.2.a.3) ANN LOUISE CHRISTENSEN

er født 9. april 1976.

VI.H.3. CHRISTIAN OLSEN BISGAARD YDE

er født 12. maj 1923 i Årup i Snedsted sogn. Han blev gift 28. september 1955 i Nørhå kirke med Grete Andersen, der er født 22. oktober 1934 i Tilsted som datter af gårdejer Christian Andersen og hustru Jenny Simonsen.

Bosat: Ø. Krogsgård, Stenbjergvej 48, 7752 Snedsted.

Christian Olsen Bisgaard Yde gik i skole i Årup og blev derefter uddannet ved landbruget. Han havde flere ophold på Ollerup og Gerlev idrætshøjskoler og var en tid som gymnastikleder på Vestbirk højskole. I 1955 købte han Ø. Krogsgård i Nørhå, som han har ombygget og moderniseret. Han har desuden tilkøbt mere jord. - I 40 år har han været gymnastikleder i Snedsted, og i en lang årrække har han været medlem af bestyrelsen for amts-gymnastikforeningen.

Grete Andersen gik i skole i Tilsted og Nørhå og havde et ophold på Thylands ungdomsskole. Hun har desuden besøgt Ollerup gymnastikhøjskole.

Søn: VI.H.3.a.

VI.H.3.a. MORTEN JOHANNES YDE

er født 16. december 1960 i Nørhå. Han er landbrugselev.

VI.J. THORVALD NIKOLAJ YDE

er født 18. oktober 1890 i Hundborg, og han døde sst. 16. oktober 1929. Han blev gift 25. oktober 1921 i Vestervig med Marie Elisabeth Krogsgaard, der er født 5. juni 1896 i Krogsgård i Villerup, død 24. juli 1979 i Sennels, datter af gårdejer Karl Krogsgaard og hustru Kristiane Sørensen.

Bosat: Hundborg.

Thorvald Nikolaj Yde gik i Hundborg friskole og blev udlært som kommis i Holstebro. Som ganske ung overtog han faderens forretning i Hundborg, som han drev til sin død. Han var medlem af bestyrelsen for købmandsforeningen. Han var som sine brødre meget gymnastikinteresseret, og sammen med brødrene Alfred og Johannes deltog han ved olympiaden 1912 i Stockholm. Marie Elisabeth Krogsgaard gik i skole i Villerup og havde senere et ophold på Ry højskole. Efter mandens død drev hun en tid købmandsforretning i Vilsund sammen med sine to sønner.

Børn: VI.J.1.-VI.J.3.

VI.J.1. ELSE KROGSGAARD YDE

er født 20. februar 1925 i Hundborg.

Bosat: Elmegade 10, 7700 Thisted.

Else Krogsgaard Yde gik i skole i Thisted og fik derefter musikuddannelse. Hun har i mange år været organist i Sennels kirke, og tillige giver hun undervisning.

VI.J.2. KARL KROGSGAARD YDE

er født 20. november 1927 i Hundborg. Han blev gift 29. marts 1956 i Thisted med Elisabeth Hebsgaard, der er født 24. december 1930 i Thisted som datter af murermester Jens Hebsgaard og hustru Kirstine Langgaard.

Bosat: Silstrupvej 1, 7700 Thisted.

Karl Krogsgaard Yde tog realeksamen i Thisted og arbejdede derefter et par år ved landbruget, hvorefter han blev udlært som kommis i Sjørring. Værnepligten aftjente han ved livgarden 1949-50. Han er iøvrigt kasserer for gardnerforeningen. 23 år gammel startede han sammen med broderen og moderen en blandet landhandel i Vilsund, og denne forretning drev de til 1962. I 1963 overtog han volvoforhandlingen i Thisted, som han driver med broderen Thorvald som kompagnon. De driver desuden en rustbeskyttelsesvirksomhed i Thisted.

Elisabeth Hebsgaard tog realeksamen i Thisted og gennemgik derefter kontoruddannelse. Hun opholdt sig et år i USA og blev derefter bankassistent. Se-

neren blev hun lægesekretær. Hun har en tid været medlem af sognerådet.

Børn: VI.J.2.a.-VI.J.2.c.

VI.J.2.a.

BERIT HEBSGAARD YDE

er født 27. juli 1957 i V. Vilsund i Stagstrup sogn.

Bosat: Dr. Louisesgade 24b, 7700 Thisted.

Berit Hebsgaard Yde er kommuneassistent.

VI.J.2.b.

KIRSTEN HEBSGAARD YDE

er født 31. januar 1960 i V. Vilsund i Stagstrup sogn.

Bosat: Snogebæksvej 39, v. 29, 8210 Århus V.

Kirsten Hebsgaard Yde er medicinstuderende.

VI.J.2.c.

JENS KARL HEBSGAARD YDE

er født 11. september 1966 i Thisted.

VI.J.3.

THORVALD KROGSGAARD YDE

er født 20. august 1929 i Hundborg. Han blev gift 20. oktober 1956 i Thisted med Janzy Fernanda Sørensen, der er født 3. januar 1926 i Boddum, død 14. juli 1975 i Sennels, datter af proprietær Karl Sørensen og hustru Janny Fernanda Hansen.

Bosat: Silstrupvej 1, 7700 Thisted.

Thorvald Krogsgaard Yde gik i skole i Thisted og blev udlært som kommis hos købmand C. E. Bangsgaard, hvorefter han arbejdede som kommis i Skive og derpå i Thisted. Værnepligten aftjente han ved livgarden 1949-50. Sammen med moderen og broderen Karl købte han købmandsforretning i Vilsund, men 1954 åbnede han egen forretning i Dragsbæk ved Thisted. Denne drev han til 1965, da han blev optaget som kompagnon hos broderen Karl.

Janzy Fernanda Sørensen gik i skole i Hurup og var derefter beskæftiget ved husligt arbejde indtil giftermålet. Hun var 1947-48 i Norge og havde derefter et ophold på Askov højskole. Hun havde et ophold i England 1950-51, og 1953 blev hun optaget på Ankerhus husholdningsskole i Sorø, hvor hun blev uddannet til husholdningslærerinde. Hun var færdiguddannet 1956 og fik derefter ansættelse på Galtrup ungdomsskole.

Børn: VI.J.3.a.-VI.J.3.c.

VI.J.3.a.

LARS YDE

er født 9. september 1957 i Tilsted.

VI.J.3.b.

ANNE-MARIE SØRENSEN YDE

er født 3. februar 1960 i Tilsted.

VI.J.3.c.                    PETER YDE

er født 1. december 1965 i Tilsted.

VI.K.                        dødfødt datter

den 23. januar 1894 i Hundborg.

VII.                         ANDERS PETER JENSEN YDE

er født 21. juli 1849 i Ydesminde i Hundborg og døde sst. 14. december 1849.



VI. Christen Olesen Yde med familie



VI.A. Inger Yde og Jens Bruun



VI.A.1. Anders Y. Bruun og Ingeborg L. Andersen



VI.A.1.c. Vagn Y. Bruun og Britta Larsen



VI.A.1.c.1) Peter Bruun



VI.A.1.c.2) Brigitte Bruun



VI.A.1.c.3) Charlotte Bruun



VI.A.1.c.4) Søren Bruun



VI.A.1.e. Steen F.Y. Bruun med familie



VI.A.1.f. Asger I.Y. Bruun og Oda G. Bangsgaard



VI.B. Jens Yde og Nikoline Mikkelsen





VI.B.3. Edith Yde og Niels Borggaard



VI.B.4. Else Yde



VI.C. Marie K. Yde og Jens S. Hedegaard



VI.C.1. Henry Y. Hedegaard og Ingeborg M. Thomsen



VI.C.1.a. Erik Y. Hedegaard med familie



VI.C.1.b. Poul Y. Hedegaard og Dorte Bohlbro



VI.C.1.b.1) Henrik B. Hedegaard



VI.F. Wilhelmine K. Yde og Otto P. Knudsen



VI.F.1. Peder R. Knudsen med familie



VI.G. Kristian M.A. Yde og Ane M. Frøkjær





VI.G.1. Else Yde og Harry Kristensen



VI.G.2. Inger F. Yde og Agner Jensen



VI.G.3. Anna F. Yde og Hans P. Overgaard



VI.G.3.a. Ingrid Overgaard med familie



VI.G.3.b. Martin Y. Overgaard med sin søn



VI.G.3.b. Karen M. Christensen med datter



VI.G.4. Kristen O. Yde med familie



VI.G.4.b. Gunnar Yde



VI.H. Johannes Yde og Jensine J. Bisgaard



VI.H.1. Dagny Marianne B. Yde og  
Niels C. Christensen



VI.H.1.a. Conny Y. Christensen og  
Anders Møller-Nielsen



VI.H.1.a.1) Claus Møller-Nielsen



VI.H.1.a.2) Charlotte Møller-Nielsen



VI.H.2. Else B. Yde med familie



VI.H.3. Christian O.B. Yde og Grete Andersen





VI.H.3.a. Morten J. Yde



VI.J. Thorvald N. Yde og  
Marie E. Krogsgaard



VI.J.1. Else K. Yde



VI.J.2. Karl K. Yde og Elisabeth Hebsgaard



VI.J.2.a.-c. Berit H. Y., Kirsten H. og Jens K. H. Yde



VI.J.3. Thorvald K. Yde med familie

## VIII. PETER JENSEN YDE

er født 9. oktober 1850 i Ydesminde i Hundborg sogn, og han døde 12. januar 1924 i Hundborg. Han blev gift 29. oktober 1875 i Hundborg med Maren Peder-  
sen (Fink), der er født 6. februar 1851 i Hundborg, død sst. 28. maj 1924,  
datter af gårdejer Peder Jørgensen Fink og hustru Ane Marie Poulsdatter (se  
II.B.).

Bosat: Kirkegård, Hundborg.

Efter Peter Jensen Ydes død bragte et af de lokale blade en omtale, hvori  
det bl.a. hedder:

Den afdøde der blev 73 år gammel, var en af sognets mest kendte og agtede  
mænd. Han havde i årenes løb haft mange offentlige tillidshverv, var såle-  
des kirkeværg i 45 år, i bestyrelsen for Sparekassen i en lige så lang år-  
række, medlem af sognerådet i 18 år, hjælpekassemand i en del år, jordboni-  
teringsmand o.s.v.

Han var født i "Ydesminde" som hans far engang ejede men senere solgte og  
købte "Kirkegård". Denne overtog P. Jensen Yde i 1876 og blev omtrent sam-  
tidig gift; hans hustru overlever ham, og de kunne om et par år have fejret  
guldbryllup.

(Thisted Amts Tidende 15. januar 1924).

Børn: VIII.A.-VIII.M.

## VIII.A. INGER JENSEN YDE

er født 8. juli 1875 i Hundborg, og hun døde sst. 1953. Hun blev gift 31.  
maj 1906 i Hundborg med Anders Bang Pedersen, der er født 9. februar 1875  
i Hundborg, død sst. 1965, søn af husmand Anders Pedersen Bojer og hustru  
Else Marie Olesen.

Anders Bang Pedersen var gårdejer i Hundborg.

Børn: VIII.A.1.-VIII.A.2.

## VIII.A.1. ANDERS YDE BANG

er født 12. juni 1907 i Hundborg. Han er gift med Anna Kristine Thomsen,  
der er født 1909 i Jannerup.

Bosat: Thykiersvej 2, 7700 Thisted.

Anders Yde Bang var gårdejer i Dollerup i Sjørring sogn men bosatte sig se-  
nere i Thisted.

Børn: VIII.A.1.a.-VIII.A.1.b.

## VIII.A.1.a. EDITH GUNHILD BANG

er født 1934 i Dollerup. Hun er gift med glarmester Svend Ejvind Madsen, der  
er født 1932 i Svenstrup.

## VIII.A.1.b. INGER MARIE BANG

er født 1946 i Dollerup. Hun er gift med lagerekspedient Mogens Nielsen, der  
er født 1944 i Ålborg.



## VIII.A.2. MAREN KATHRINE YDE BANG

er født 18. februar 1920 i Hundborg. Hun blev gift 8. september 1942 i Hundborg kirke med Magnus Kristian Thomsen, der er født 3. juni 1917 i Jannerup som søn af landmand Anton Thomsen og hustru Marie.

Bosat: Gettrup, 7760 Hurup.

Magnus Kristian Thomsen er købmand.

Børn: VIII.A.2.a.-VIII.A.2.c.

## VIII.A.2.a. BENT BANG THOMSEN

er født 27. maj 1944 i Hvam.

Bosat: Vinkelvej 5, 7600 Struer.

Bent Bang Thomsen fik folkeskoleuddannelse i Gettrup og blev derefter udlært som kommis. Værnepligten aftjente han ved flyvevåbnet i Karup. I otte år var han ansat i en møbelforretning i Struer og var derefter fire år i en møbelforretning i Skive, hvorefter han pr. 12. december 1975 nedsatte sig som selvstændig møbelhandler.

## VIII.A.2.b. POUL BANG THOMSEN

er født 9. juni 1947 i Gettrup. Han er ekspedient.

## VIII.A.2.c. HUGO BANG THOMSEN

er født 4. februar 1952 i Gettrup. Han er kontorassistent på Thulebasen i Grønland.

## VIII.B. ANE MARIE YDE

er født 21. oktober 1877 i Hundborg, og hun døde 25. december 1961 sst. Hun blev gift 16. juli 1912 i Hundborg med Kristian Jensen Stensgaard, der er født 30. juni 1870 i Hundborg, død sst. 7. juli 1956, søn af gårdejer Jens Poulsen Stensgaard og hustru Sidsel Marie Poulsen.

Bosat: Stensgård, Hundborg.

Ane Marie Yde gik i skole i Hundborg. Hun lærte husgerning og var husbestyrerinde på forskellige større gårde indtil giftermålet.

Kristian Jensen Stensgaard gik i skole i Hundborg. Han blev uddannet ved landbruget og overtog sin fædrene gård, som han drev til 1945, da den blev overtaget af datteren og svigersønnen Niels Christian Andersen.

Børn: VIII.B.1.-VIII.B.5.

## VIII.B.1. MARTHA MARIE YDE STENSGAARD

er født 2. december 1913 i Hundborg, og hun døde sst. 3. december 1913.

VIII.B.2.

DAGMAR MARIE YDE STENSGAARD

er født 8. juni 1915 i Hundborg. Hun blev gift 8. juni 1941 i Hundborg med Niels Christian Andersen, der er født 26. august 1915 i Sperring i Sjørring sogn, død 12. september 1976 i Hundborg, søn af gårdejer Anders Jensen Andersen og hustru Nicoline Damsgaard.

Bosat: Nr. Vorupørvej 115, Hundborg, 7700 Thisted.

Dagmar Marie Yde Stensgaard gik i skole i Hundborg og havde derefter plads ved husgerning indtil giftermålet.

Niels Christian Andersen gik i skole i Sperring og blev derefter kolonialuddannet. Han drev forretning i Vesløs fra 1941 til 1945, da han og hustruen overtog hendes fødehjem Stensgård. I 10 år virkede han tillige som spa-rekassedirektør i Hundborg. Han var medlem af bestyrelsen for forskellige lokale foreninger.

Datter: VIII.B.2.a.

VIII.B.2.a.

INGER STENSGAARD ANDERSEN

er født 3. marts 1944 i Vesløs. Hun blev gift 4. december 1976 i Hundborg kirke med Jørgen Toft, 3. april 1979 navneændring fra Toft Jensen, der er født 10. juli 1942 i Kobberø i Gettrup sogn som søn af gårdejer Henry Reinhardt Jensen og hustru Anna Nørgaard Toft.

Bosat: Vorupørvej 243, Hundborg, 7700 Thisted.

Inger Stensgaard Andersen fik folkeskoleuddannelse, var en tid ansat i huset, var på ungdomsskole og tog i maj 1964 handelsskoleeksamen. Hun var 1962-66 ansat i regnskabssektionen Nordthy, Thisted, var 1966-71 i et skofirma i Hurup og fik derefter maj 1971 ansættelse ved amtsskatteinspektora-tet i Thisted. I 1978 udnævntes hun til overassistent. Parret købte 1977 slægtsgården Stensgård.

Jørgen Toft var oprindelig landbrugsuddannet med ophold på Hammerum landbrugsskole. I juni 1968 bestod han realeksamen fra Rønde kursus og blev juni 1970 mat. student fra Århus akademi. I januar 1975 dimitteredes han som akademiingeniør af bygningslinien fra Danmarks ingeniørakademi i Ålborg. Efter forskellige midlertidige ansættelser blev han 1976 ansat i rådgivende ingeniørfirma Johs. Jørgensen A/S i Viborg og var her til 1. oktober 1980, da han blev ansat som branddirektør for Thisted-Mors branddirektorat i den almindelige Brandforsikring af 1792.

Søn: VIII.B.2.a.1)

VIII.B.2.a.1)

MICHAEL STENSGAARD TOFT

er født 30. april 1979 i Hundborg.

## VIII.B.3. JENS YDE STENSGAARD

er født 4. maj 1916 i Hundborg og døde sst. 23. maj 1916.

## VIII.B.4. KATRINE YDE STENSGAARD

er født 3. april 1918 i Hundborg. Hun blev gift 9. oktober 1943 i Hundborg kirke med Vagner Jensen, der er født 9. september 1918 i Hjardal i Ø. Vandet sogn som søn af arbejdsmand Karl Jensen og hustru Marie.

Bosat: Enghavevej 15, 7700 Thisted.

Børn: VIII.B.4.a.-VIII.B.4.d.

## VIII.B.4.a. HOLGER STENSGAARD JENSEN

er født 21. marts 1944 i Hvam. Han er landmand i Hvam.

## VIII.B.4.b. EJGIL STENSGAARD JENSEN

er født 5. juni 1946 i Hvam. Han blev gift 29. april 1972 i Hundborg kirke med Karin Damsgaard Bojer, der er født 27. august 1949 i Hundborg som datter af Peter Pedersen Bojer og hustru Olga Kristine Nielsen Damsgaard.

Bosat: Markvænget 17, 7700 Thisted.

Ejgil Stensgaard Jensen er slagteriarbejder, og Karin Damsgaard Bojer er ekspeditrice.

Børn: VIII.B.4.b.1)-VIII.B.4.b.2)

## VIII.B.4.b.1) JESPER BOJER JENSEN

er født 30. september 1976 i Thisted.

## VIII.B.4.b.2) ANDERS BOJER JENSEN

er født 18. april 1979 i Thisted.

## VIII.B.4.c. HANS STENSGAARD JENSEN

er født 21. april 1951 i Hvam. Han er slagteriarbejder.

## VIII.B.4.d. CHRISTIAN STENSGAARD JENSEN

er født 7. maj 1957 i Hvam. Han er slagteriarbejder.

## VIII.B.5. JENNY YDE STENSGAARD

er født 8. december 1920 i Hundborg. Hun er ugift og bor i Thisted.

VIII.C.

TRINE YDE

er født 28. marts 1879 i Hundborg, og hun døde sst. 13. januar 1899, 19 år gammel.

## VIII.D. JENS YDE

er født 7. juni 1880 i Hundborg, og han døde sst. i august 1936. Han blev gift 7. juni 1922 i Snedsted med Karen Marie Pejtersen, der er født 19. august 1896 i Hundborg, død 23. august 1964 sst., datter af gårdejer Niels Krogsgaard Pejtersen og hustru Mariane Andersen.

Bosat: Kirkegård, Hundborg.

Jens Yde gik i skole i Hundborg og lærte landbrug hjemme på fødegården Kirkegård, som han overtog efter faderen og drev til sin død. Han indvalgte 1926 i bestyrelsen for Hundborg sparekasse, blev næstformand 1929, indvalgte 1925 (venstre) i sognerådet og blev samme år kommunekasserer; formand for fattigudvalget 1927.

Karen Marie Pejtersen gik i skole i Hundborg og tjente derefter bl.a. på Koustrup og Helleris på Thyholm, ligesom hun en tid var husholdningselev på hotel Royal i Thisted.

Børn: VIII.D.1.-VIII.D.2.

## VIII.D.1. PETER YDE

er født 22. september 1924 i Hundborg. Han blev gift 26. juni 1965 i Hundborg med Karen Margrethe Frostholt, der er født 15. januar 1925 i Hundborg som datter af landmand og postbud Valdemar Frostholt og hustru Kristine Sørensen.

Bosat: Kirkegård, Kirkevej 1, Hundborg, 7700 Thisted.

Peter Yde gik i skole i Hundborg. Han lærte landbrug hjemme på Kirkegård, som han blev bestyrer af som 18-årig. I 1964 overtog han selv gården, som han stadig driver og har moderniseret. Han har forskellige tillidshverv, bl.a. i sparekassen samt som medlem af bestyrelsen for brugsen.

Karen Margrethe Frostholt gik i skole i Hundborg og havde senere et ophold på Haslev højskole. Hun tjente en tid som husassistent men fik senere ansættelse på kommunekontoret i Hundborg, hvor hun var i 17 år, heraf ni som lærer.

Søn: VIII.D.1.a.

## VIII.D.1.a. JENS FROSTHOLM YDE

er født 28. juni 1966 i Hundborg.

## VIII.D.2. MAREN YDE

er født 22. februar 1928 i Hundborg.

Bosat: Thykiersvej 22, 7700 Thisted.

Maren Yde gik i skole i Hundborg og var på Haslev Højskole. Hun tjente i nogle år som husassistent, var derefter ekspeditrice og blev så kontorassistent. I 1971 blev hun ansat på Thisted kommunekontor som kontorassistent. Hun interesserer sig meget for arbejdet indenfor KFUK og har i mange år ledet en børnekreds i Hundborg.



VIII.E.

PETER YDE

er født 12. september 1882 i Hundborg, og han døde 13. august 1971 i Thisted. Han blev gift 23. oktober 1914 i Hundborg med Mariane Horsfeldt Nørgaard, der er født 13. januar 1894 i Hillerslev, død 17. september 1976 i Ålborg, datter af Jens Peter Nielsen Nørgaard, mejeribestyrer, senere ejer af Landbylyst i Hundborg, og hustru Kristine Sørensen Horsfeldt.

Peter Yde dimitteredes fra Ranum seminarium 1903 og var derpå 3. lærer i Hundborg til 1912, da han kom til Tilsted; flyttede senere til Thisted. Han valgtes 1919 til formand for Tilsted sygekasse og blev 1925 indvalgt i sognerådet (venstre). Han var næstformand fra 1929 og var medlem af fattigudvalget samt folkeregisterfører fra 1925.

Bnrn: VIII.E.1.-VIII.E.5.

## VIII.E.1. GUDRUN YDE

er født 12. marts 1916 i Tilsted. Hun blev gift 10. juli 1948 i Tilsted med Jørgen Martin Brock, der er født 11. maj 1913 i Sct. Mortens sogn i Randers som søn af Jens Markussen Brock og hustru Marie Kirstine.

Bosat: Latyrusvej 24, 8900 Randers.

Børn: VIII.E.1.a.-VIII.E.1.b. (ældste barn er hans søn af første ægteskab; moderen døde 1947).

## VIII.E.1.a. POUL-ERIK BROCK

er født 20. august 1935 i Allingåbro. Han er salgschauffør og gift med Lene. Ægteparret bor i Randers.

## VIII.E.1.b. TORBEN YDE BROCK

er født 31. maj 1949 i Sct. Mortens sogn i Randers. Han blev gift 10. april 1971 i Randers med Anni Andersen, der er født 27. februar 1950 i Sct. Peders sogn i Randers som datter af skiltemaler William Chr. Vellesen Andersen og hustru Hilde Frieda Rasmine.

Bosat: Morten Vinges Vej 9, 8981 Spentrup.

Torben Yde Brock er skiltemaler, og Anni Andersen er teknisk assistent.

Børn: VIII.E.1.b.1)-VIII.E.1.b.2)

## VIII.E.1.b.1) METTE BROCK

er født 15. april 1973 i Randers.

## VIII.E.1.b.2) TINA BROCK

er født 22. december 1975 i Randers.

## VIII.E.2. KAREN MARGRETHE YDE

er født 31. juli 1917 i Tilsted. Hun blev gift 12. maj 1938 i Tilsted med Holger Johannes Johansen, der er født 19. maj 1911 i Thisted som søn af glarmester Johan Chr. Johansen og hustru Cecilie Birkholm.

Bosat: Vestre Alle 47, 9000 Ålborg.

Karen Margrethe Yde tog realeksamen i Thisted og var derefter husassistent indtil giftermålet.

Holger Johannes Johansen tog mellemskoleeksamen i Thisted og blev derefter kontoruddannet. Han var først 2 1/2 år på et assurancekontor og kom derefter til Thisted kommune, hvor han var i 14 år. Han blev derefter ansat ved arbejdsformidlingen, var først 2 1/2 år i Ringkøbing og derefter 29 år i Ålborg, hvor han var souschef. - Holger Johannes Johansen har været medstifter af badmintonklubber i Ringkøbing og Thisted, han er revisor samt medlem af repræsentantskabet i boligforeningen Bakkebo.

Børn: VIII.E.2.a.-VIII.E.2.b.

VIII.E.2.a. TOVE JOHANSEN

er født 18. december 1941 i Thisted. Hun blev gift 28. april 1962 i Vejgård med Per Johan Tordrup, der er født 30. marts 1942 i Vejgård som søn af restauratør Jens Chr. Amundsen Tordrup og hustru Edith Ruth.

Bosat: Mejsevej 1, 6900 Skjern.

Tove Johansen tog nysproglig studentereksamen fra Ålborghus statsgymnasium 1961 og blev derefter kontoruddannet i SAS. Hun var 1963-65 kontorassistent ved Ålborg kommune, og efter en tid som hjemmegående husmor blev hun 1976 ansat ved Ringkøbing amtskommune hos amtsarkitekten i Ringkøbing. Siden februar 1979 har hun været assistent ved teknisk forvaltning, Skjern kommune. Per Johan Tordrup tog nysproglig studentereksamen fra Ålborghus statsgymnasium 1961 og lærereksamen fra Ålborg seminarium 1965. Han aftjente 1965-66 værnepligt ved jyske trænregiment i Hvorup. Han var 1966-68 lærer ved Nibe skole og blev derefter ansat ved Skjern kommunale skolevæsen. Siden 1974 har han været skolekonsulent for uddannelses- og erhvervsorientering ved Skjern skolevæsen.

Børn: VIII.E.2.a.1)-VIII.E.2.a.3)

VIII.E.2.a.1) METTE TORDRUP

er født 6. september 1962 i Ålborg.

VIII.E.2.a.2) PETER TORDRUP

er født 18. september 1967 i Nibe.

VIII.E.2.a.3) THOMAS TORDRUP

er født 28. februar 1973 i Tarm.

VIII.E.2.b. KIRSTEN JOHANSEN

er født 27. maj 1953 i Markus sogn, Ålborg.

Bosat: Østerbro 5, 9800 Hjørring.

Kirsten Johansen tog studentereksamen fra Ålborghus statsgymnasium 1972 og blev i juni 1976 færdiguddannet som børnehavepædagog fra Hjørring seminarium. Hun har siden været ansat i børnehaven på Nordens Alle i Hjørring.

VIII.E.3. HOLGER NØRGAARD YDE

er født 6. oktober 1920 i Tilsted. Han blev gift 9. august 1947 i Kolding med Betty Emilie Christensen, der er født 7. november 1922 i Århus som datter af konsul, direktør O. Th. Christensen og hustru Olga Jensen.

Bosat: Solbakken 51, 2840 Holte.

Holger Nørgaard Yde tog realeksamen fra Thisted realskole 1937 og bestod studentereksamen 1939. Han blev cand. pharm. 1948 og havde ansættelse på forskellige apoteker til 1959, hvorefter han havde ansættelse i forskellige medicinalfirmaer. Den 1. juni 1968 blev han ansat som afdelingschef, cand. pharm. i Essex Pharma A/S.

Betty Emilie Christensen tog realeksamen fra Døtreskolen i Kolding 1939 og bestod handelseksamen 1941. Hun er uddannet som hospitalslaborant.

Børn: VIII.E.3.a.-VIII.E.3.b.

VIII.E.3.a. PETER CHRISTENSEN YDE

er født 1. september 1948. Han er fuldmægtig, cand. jur. og gift med Merete Borchorst, der er cand. scient., født 1947 på Frederiksberg.

Barn: VIII.E.3.a.1)

VIII.E.3.a.1) JESPER YDE

er født 1972 i København.

VIII.E.3.b. ELSE-MARIE YDE

er født 10. januar 1952 i Vejle. Hun er bankassistent og gift med cand. mag. John Christensen.

Bosat: Bjørnsøvænget 27, 8381 Mundelstrup.

## VIII.E.4. GUNNER NØRGAARD YDE

er født 3. april 1922 i Tilsted, og han døde 27. november 1966 i Horsens. Han blev gift 26. august 1951 i Horsens med Elisabeth Sinding, der er født 5. juni 1922 i Lem som datter af snedkermester Christian Sinding og hustru Emilie Andersen.

Bosat: Mimersgade 7, 8700 Horsens.

Gunner Nørgaard Yde tog realeksamen og blev derefter købmandsuddannet i Thisted. Under krigen deltog han i modstandsbevægelsen. Han var en tid i forretning i Ålborg og var derefter kommis i København, hvorefter han 1950 sammen med broderen Holger Nørgaard startede købmandsforretning i Horsens. I 1955 blev han ansat som ekspeditionsleder på Horsens andels-svineslagteri, hvor han virkede til sin død.

Børn: VIII.E.4.a.-VIII.E.4.c.

## VIII.E.4.a. FINN SINDING YDE

er født 19. marts 1952 i Horsens kløstersogn.

Bosat: Nørregade 120, 4100 Ringsted.

Finn Sinding Yde tog realeksamen 1969 og kom derefter i lære på Horsens turistkontor, hvor han blev udlært december 1971. Han var derefter nogle måneder på Horsens kommunale fritidshjem og var derefter elev på Ryslinge højskole, hvorefter han havde forskellige jobs til september 1973, da han begyndte at læse HF på Høng studenter- og HF-kursus. I februar 1980 afsluttede han sin journalistuddannelse på Danmarks journalisthøjskole i Århus og blev derefter ansat ved Dagbladet i Ringsted.

## VIII.E.4.b. CHRISTIAN SINDING YDE

er født 8. maj 1956 i Horsens, og han døde 2. marts 1959 sst.

## VIII.E.4.c. LARS SINDING YDE

er født 19. april 1960 i Horsens.

Bosat: Terrasserne 18, 2700 Brønshøj.

Lars Sinding Yde tog realeksamen 1977 og kom derefter i lære som elektronikmekaniker ved Danmarks radio.

## VIII.E.5. MAGDA KRISTINE YDE

er født 12. marts 1925 i Tilsted. Hun blev gift 28. december 1952 i Tilsted med Hans Jakob Nielsen, der er født 3. juni 1926 i Kolding som søn af faktor Aage Emil Nielsen og hustru Gudrun.

Bosat: Pallisvej 11, 8220 Brabrand.



Magda Kristine Yde tog studentereksamen fra Vestjysk gymnasium i Tarm 1947. Hun har været bibliotekar i Thisted, Skive, Ringkøbing og Århus. Hans Jakob Nielsen tog studentereksamen fra Kolding gymnasium 1945. Har været journalist i Kolding, Ringkøbing og Viborg. I 1958 blev han ansat som redaktionssekretær på Jyllands-Posten og blev redaktionschef 1977.

Børn: VIII.E.5.a.-VIII.E.5.b.

VIII.E.5.a. LONE YDE NIELSEN

er født 27. oktober 1953 i Viborg. Hun er histolaborant og gift med assistent Karsten Petersen.

Bosat: Vestergade 64, 8464 Galten.

VIII.E.5.b. HANNE YDE

navneændring fra Nielsen, er født 12. juli 1960 i Århus. Hun er studerende og pt. (1980) på studieophold i USA.

VIII.F. DAGMAR KIRSTINE YDE

er født 30. september 1883 i Hundborg, og hun døde sst. 19. april 1896.

VIII.G. VALDEMAR YDE

er født 6. april 1885 i Hundborg, og han døde sst. 3. marts 1886.

## VIII.H.

## VALDEMAR YDE

er født 15. maj 1886 i Hundborg, og han døde 12. september 1979 i Hjørring. Han blev gift 6. august 1909 i Hjørring med Ingeborg Bæk, der er født 22. januar 1881 i Højslev, død 23. april 1961 i Hjørring, datter af Niels Peder Bæk og hustru Mette Marie Kristensen.

Bosat: Hjørring.

Ved Valdemar Ydes død skrev et af de lokale blade bl.a.:

Valdemar Yde stammer fra Hundborg i Thy og tog lærereksamen fra Ranum seminarium 1907. Efter forskellige vikariater fik han i 1909 ansættelse som lærer i Vrå, og samme år giftede han sig med Ingeborg Bæk, der også var dim. fra Ranum og havde fået ansættelse ved den nyoprettede Østre skole i Hjørring. 1/12-1911 blev han lærer ved Vestre skole i Hjørring og blev 1/4-1912 forflyttet til Østre skole, hvor han var til 1/8-1951.

Yde var i mange år formand for den nu ophævede Hjørring kommunelærerforening og ligeledes i en treårig periode formand for Hjørring og omegns lærerkreds. Sit politiske ståsted havde han i det radikale venstre, hvor han var et meget virksomt medlem. Det førte i 1926-30 til medlemskab af hjælpekasen og i 1937 til medlemskab af byrådet, hvor han ved borgmestervalget blev tungen på vægtskålen og valgte at stemme blankt, så borgmestervalget måtte afgøres ved lodtrækning. I sin byrådsperiode - den lange fra 1937 til 1943 - var Yde formand for skolekommissionen. Skoleloven af 1937 skulle gennemføres, og under Ydes formandskab fik Hjørring skolevæsen oprettet 8. kl., indrettet skolekøkken og kom godt igang med at gennemføre lovens øvrige krav til undervisningen, men så kom krigen, og der blev andet at tænke på end skolelov. --

Børn: VIII.H.1.-VIII.H.4.

## VIII.H.1.

## AGNETE YDE

er født 14. juli 1910 i Hjørring. Hun blev gift 22. december 1936 i Hjørring med Niels Andersen, der er født 18. juni 1885 i Hjørring, død sst. 18. maj 1959, søn af gartner Niels Andreas Andersen (Ejlersgaard) og hustru Jacobine Therese. Agnete Yde blev gift anden gang 25. oktober 1963 med Christian Andresen, der er født 28. april 1913 i Branderup som søn Chresten Andresen og hustru Johanne.

Bosat: Vadsøvej 10, 9800 Hjørring.

Agnete Yde tog studentereksamen i Hjørring 1928 og blev derefter kontoruddannet. Medens hendes første mand levede tog hun del i arbejdet i planteskolen med det kontormæssige, og efter mandens død virkede hun et par år som lærervikar, hvorefter hun blev lægesekretær på Hjørring sygehus.

Niels Andersen overtog efter faderens død i 1909 dennes forretning og begyndte året efter planteskole på Lykkensvej, hvor han lejede et mindre areal. I 1913 købte han sit første stykke jord og foretog derefter flere arealudvidelser i mellemkrigsårene, for til sidst, i 1940-41, at erhverve 20 tdr. land jord nord for Hirtshalsvej. Det var efterhånden et omfattende område, der kom ind under planteskolen, men Andersen var fyldt med energi og arbejdsvilje og ledede den store virksomhed med usædvanlig dygtighed; han havde ofte i højsæsonen op til 50-60 mennesker i arbejde.

I en lang periode var planteskolen en af landets største og mest veldrevne, og N. Andersen var bl.a. leverandør af skovplanter til de fleste store skovdistrikter i landet. Tillige havde han en omfattende eksport bl.a. til Norge, men da Norge lukkede for import af planter, erhvervede han et større areal deroppe og oprettede en filial, som han drev sammen med hovedforretningen i Hjørring. Først da der under anden verdenskrig blev vanskeligheder med driften i Norge, afhændede han denne afdeling. Han havde dog fortsat op gennem årene efter krigen en betydelig eksport af roser til Norge. -- Christian Andresen har hele sit liv arbejdet ved postvæsenet, først som landpostbud og derpå som overpakkemester og sidst som postbudformand.

Børn: VIII.H.1.a.-VIII.H.1.b.

VIII.H.1.a. ELLEN YDE ANDERSEN

er født 30. marts 1940 i Hjørring. Hun blev gift 30. marts 1963 i Hjørring med Jørgen Bandholm, der er født 7. marts 1941 i Frederikshavn som søn af Niels Emanuel Jensen og Yrsa Bandholm.

Bosat: Vildtbaneparken 79, 2635 Ishøj.

Ellen Yde Andersen tog lærereksamen fra Hjørring seminarium 1964, var 1964-65 ansat som lærer i Næstved og fik derpå ansættelse ved Vestervangskolen i Glostrup.

Jørgen Bandholm tog lærereksamen fra Hjørring seminarium 1964, aftjente 1964-66 værnepligt og blev derefter ansat som lærer ved Vestervangskolen. Han var medlem af Ishøj byråd 1977-81, socialudvalgsformand i Ishøj 1978-81.

Datter: VIII.H.1.a.1)

VIII.H.1.a.1) TANJA BANDHOLM

er født 4. august 1970 i Karlsruhe.

VIII.H.1.b. ULLA EJLERGAARD ANDERSEN

er født 18. september 1941 i Hjørring. Hun er lærer og gift med maskinsmed Jørgen Christensen. Familien bor i Gærum ved Frederikshavn.

Børn: VIII.H.1.b.1)-VIII.H.1.b.4)

VIII.H.1.b.1) THOMAS CHRISTENSEN

er født 1963.

VIII.H.1.b.2) NIELS CHRISTENSEN

er født 1965.

VIII.H.1.b.3) LOTTE CHRISTENSEN

er født 1966.

VIII.H.1.b.4) LISBETH CHRISTENSEN

er født 1973.

## VIII.H.2.

## CATHRINE YDE

er født 9. marts 1912 i Hjørring. Hun blev gift 18. oktober 1936 i Hjørring med Jørgen Høyrup, 1962 navneforandring fra Høyrup Nielsen, der er født 10. juni 1911 i Hjørring som søn af sagfører Mourits Christian Høyrup Nielsen og hustru Christine Rasmine Christensen.

Bosat: Ellinorsvej 15, 2920 Charlottenlund.

Cathrine Yde tog nysproglig studentereksamen fra Hjørring gymnasium 1930 og tandlægeeksamen fra Københavns universitet 1933. Hun var assistent i privatpraksis i Nibe 1933-34 og derefter i København 1935-46. Den 1. august 1946 blev hun børnetandlæge i Københavns kommunes børnetandpleje, blev august 1948 afdelingstandlæge sst. og fra 1. februar 1961 viceoverstandlæge. Hun blev pensioneret 1. november 1978.

Jørgen Høyrup tog studentereksamen fra Hjørring gymnasium 1930, blev cand. jur. 1936 og samme år sekretær i Københavns kommunes socialdirektorat. Blev 1937 sekretær, 1944 fuldmægtig, 1951 ekspeditionssekretær i skattedepartementet. 1956 viceformand og 1970 retsformand i landsskatteretten. Han blev pensioneret 1973. Han er Ridder af Dannebrog (1. gr.).

Børn: VIII.H.2.a.-VIII.H.2.b.

## VIII.H.2.a.

## LENE HØYRUP

navneændring fra Høyrup Nielsen, er født 25. august 1940 på Frederiksberg. Hun blev gift 26. oktober 1966 med Asger Thylstrup, navneændring fra Thylstrup Jensen. Ægteskabet opløst i november 1975. Han er født 16. februar 1937 i Grøndals sogn på Frederiksberg som søn af civilingeniør Georg Thylstrup (Jensen) og hustru Helene Ludvigsen. Samlever: Erik Valdemar Lohmann Davidsen, født 22. august 1945 i Espergærde, søn af kommuneingeniør, cand. polyt. Leo A. L. Davidsen og hustru Gerda Marie Larsen.

Bosat: Øverødvej 24, 2840 Holte.

Lene Høyrup tog studentereksamen fra Aurehøj statsgymnasium 1958, opholdt sig 1958-59 som au pair i Paris og læste 1959-60 ved Sorbonne universitetet. Hun læste jura ved Københavns universitet, tog eksamen 1966 og fik derpå ansættelse som sekretær i indenrigsministeriet. Fra maj 1971 til december 1972 var hun fuldmægtig hos folketingets ombudsmand og har siden været fuldmægtig i indenrigsministeriet.

Asger Thylstrup tog studentereksamen fra Øregård gymnasium og blev cand. jur. fra Københavns universitet 1961, hvorefter han var medarbejder ved Politiken til 1963. Advokat 1966, 1967 møderet for landsret og 1972 for højesteret. Offentlige og benificerede sager 1971; siden 1969 egen praksis i København. Erik Valdemar Lohmann Davidsen tog studentereksamen fra Helsingør gymnasium 1964 og blev cand. jur. 1970. Han var sekretær i indenrigsministeriet 1970-79 og blev derpå sekretariatschef i foreningen af kommuner i Københavns amt (FKKA). Formand for Foreningen af offentligt ansatte jurister og medlem af Dansk juristforbunds landsbestyrelse.

Børn: VIII.H.2.a.1)-VIII.H.2.a.2)

VIII.H.2.a.1) KATHRINE THYLSTRUP

er født 3. marts 1966 i Gentofte.

VIII.H.2.a.2) BIRGITTE THYLSTRUP

er født 16. juni 1968 i Gentofte.

VIII.H.2.b. KIRSTEN HØYRUP

er født 15. marts 1942 på Frederiksberg. Hun blev gift 10. juli 1965 i Gentofte med Klaus Jensen, der er født 23. december 1939 i Charlottenlund som søn af luftfartsdirektør Hans Jensen og hustru Ellen.

Bosat: Gardeniavej 11, 2970 Hørsholm.

Kirsten Høyrup tog studentereksamen juni 1959, var 1/2 år som vikar ved Gentofte skolevæsen og derpå 1/2 år i huset i Belgien. Læste ved Københavns tandlægehøjskole og tog eksamen i juni 1965. Hun var ansat ved Københavns børnetandpleje august 1965 til august 1971 og blev derpå ansat ved børnetandplejen i Hørsholm.

Klaus Jensen tog studentereksamen juni 1959 og aftjente derefter værnepligten ved flyvevåbnet, hvorefter han studerede jura ved Københavns universitet og blev cand. jur. juni 1967. Han var ansat i udenrigsministeriet et år og blev derpå ansat ved politi- og anklagemyndigheden. Han udnævntes til politiassessor af 1. grad 1977 og udnævntes 1980 til vicepolitimester (p.t. Randers). Fra 1973 til 1975 var han ekspeditionssekretær ved E.F.-kommissionen i Bruxelles. Ægteparret købte huset i Hørsholm 1967 og hus i Skygge ved Karup 1977.

Børn: VIII.H.2.b.1)-VIII.H.2.b.2)

VIII.H.2.b.1) RASMUS HØYRUP JENSEN

er født 22. marts 1971 på Rigshospitalet.

VIII.H.2.b.2) LARS HØYRUP JENSEN

er født 11. juni 1975 i Hørsholm.



## VIII.H.3.

## ELLEN YDE

er født 19. november 1913 i Hjørring. Hun blev gift 26. februar 1938 i København med Bjørn Brynjolfsson Bjørnsson, der er født 14. august 1910 i Reykjavik på Island som søn af tandlæge Bjørn Brynjolfsson og hustru Anna Gudbrandsdottir.

Bosat: Duevej 14, 2000 København F.

Ellen Yde tog studentereksamen fra Hjørring gymnasium og tandlægeeksamen 1937. I 1938 rejste hun til Reykjavik, hvor hun praktiserede sammen med sin mand. I 1960 kom parret til København hvor hun praktiserede ved Københavns kommunale skoletandpleje til 1976.

Bjørn Brynjolfsson Bjørnsson tog studentereksamen i Reykjavik og tandlægeeksamen fra Københavns tandlægehøjskole 1935. Han praktiserede i København tre år og rejste derefter til Reykjavik, hvor han overtog sin fars praksis. Han var formand for Reykjavik tandlægeforening. I 1961 flyttede parret til København, hvor han arbejdede som assistent.

Datter: VIII.H.3.a.

## VIII.H.3.a.

## BIRNA BJØRNSDOTTIR BJØRNSSON

er født 2. april 1945 i Reykjavik. Hun er gift med Peter Lasse Jerlang, der er født 28. august 1937 i Kastels sogn i København som søn af direktør Knud Halfdan Jerlang og hustru Nina Margrete Agersted.

Bosat: Christiansholms Parallevej 5, 2930 Klampenborg.

Birna Bjørnsdottir Bjørnsson er døbt Birna men fik senere navneforandring til Birna. Hun tog studentereksamen fra Marie Kruses skole 1965 og tandlægeeksamen 1970. Hun var gift med Tom Hinsby 1968-70. Hun havde ansættelse i privatpraksis i Borup 1970-71 og var 1971-75 hos fætteren Jens Yde. Hun har siden 1975 været ansat hos Peter Jerlang Aps. I 1974 blev hun ansat som undervisningsassistent på Københavns tandlægehøjskole.

Peter Lasse Jerlang tog studentereksamen fra Johannesskolen 1957 og tandlægeeksamen 1963. Han var 1963-78 ansat som undervisningsassistent ved Københavns tandlægehøjskole. Han var 1970-71 ved Rigshospitalets tandklinik og har desuden siden 1966 haft privatpraksis i Vester Voldgade 12, fra 1969 i kompagniskab med Jens Yde.

Børn: VIII.H.3.a.1)-VIII.H.3.a.2)

## VIII.H.3.a.1)

## CAMILLA AUGUSTA JERLANG

er født 8. juni 1972 i København.

## VIII.H.3.a.2)

## CLEA SOFIE JERLANG

er født 26. september 1976 i København.

## VIII.H.4. PETER BÆK YDE

er født 13. august 1915 i Hjørring, og han døde 22. december 1972 sst. Han blev gift 6. august 1939 i Frederiksberg kirke med Grethe Dorothea Jacobsen, der er født 3. juni 1914 på Frederiksberg som datter af overmaskinmester Otto Esben Jacobsen og hustru Emilie C. Mathilde Madsen.

Bosat: Flintemarken 65, 2950 Vedbæk.

Peter Bæk Yde tog realeksamen fra Hjørring private realskole og tandlægeeksamen 1938. Han praktiserede i Østergade 6 i København til sin død 1972. En periode var han ansat på afdelingen for protetik på Københavns tandlægehøjskole.

Grethe Dorothea Jacobsen tog studentereksamen fra M. Kruses skole 1933 og forberedelseeksamen til medicinsk embedseksamen 1934. I 1938 bestod hun tandlægeeksamen. Hun praktiserede i Skodsborg 1944-48. Fra 1946 til 1976 var hun skoletandlæge i Søllerød.

Børn: VIII.H.4.a.-VIII.H.4.c.

## VIII.H.4.a. JENS YDE

er født 17. januar 1940 i Solbjerg sogn på Frederiksberg. Han blev gift 21. juli 1962 i Nærum med Hedda Ilse Wassard Jørgensen, født 1939, datter af direktør Carl Alexander Wassard (navneændring fra Wassard Jørgensen), og hustru Irmgard Paula Annie Schmidt.

Bosat: Egevej 20, 2970 Hørsholm.

Jens Yde tog studentereksamen fra Holte gymnasium og tandlægeeksamen 1963. Han underviste ved Århus og Københavns tandlægehøjskoler 1963-70. Siden 1969 har han drevet selvstændig praksis i København. I 1978 indvalgte han i kommunalbestyrelsen i Hørsholm (kons.). Hedda Wassard er lægesekretær på kirurgisk afdeling, Hørsholm.

Børn: VIII.H.4.a.1)-VIII.H.4.a.2)

## VIII.H.4.a.1) METTE WASSARD YDE

er født 4. maj 1965 i Århus.

## VIII.H.4.a.2) DORTE WASSARD YDE

er født 8. maj 1968 i Hørsholm.

## VIII.H.4.b. NIELS HENRIK YDE

er født 2. oktober 1944 i Kapernaum sogn i København. Han blev gift 15. oktober 1966 i Søllerød kirke med Birgit Helene Sander, der er født 24. marts 1942 i Bethlehem sogn i København som datter af lektor, cand. mag. Egon Sander og hustru Esther Kjølhede, lektor, cand. mag.

Bosat: Gøngehusvej 18, 2950 Vedbæk.

Børn: VIII.H.4.b.1)-VIII.H.4.b.2)

Niels Henrik Yde tog studentereksamen fra Holte gymnasium 1963 og tandlægeeksamen fra Københavns tandlægehøjskole 1968. Militærtjenesten aftjentes ved forsvarrets lægekorps, hvor han gjorde tjeneste ved søværnets ambulante tandklinik. Han var derefter assistent i privat praksis. I 1974 overtog han faderens tandlægepraksis i København. Fra 1978 har han været tillidsmand i Københavns tandlægeforening (ankenævnet). I 1976 indvalgtes han i forældrerepræsentantskabet på Holte gymnasium og i 1980 tillige i styrelsen. Han var 1963-77 på A.B.'s 1. hold i fodbold, 1966-67 deltog han i 9 kampe på ungdomslandsholdet og 1968 i 6 kampe på A-landsholdet.

Birgit Helene Sander tog studentereksamen fra Holte gymnasium 1961, var 1962-65 som vikar ved Holte gymnasium. I 1965 blev hun aut. lægesekretær og var 1966-70 ansat på K.A.S. i Gentofte (fødegangen).

Børn: VIII.H.4.b.1)-VIII.H.4.b.2)

VIII.H.4.b.1) NICOLAI YDE

er født 28. oktober 1967 i Lyngby.

VIII.H.4.b.2) TOMAS YDE

er født 20. maj 1970 i Vedbæk.

VIII.H.4.c. LARS PETER YDE

er født 15. april 1951 i København. Han blev gift 15. april 1972 i Farum med Bodil Christoffersen, der er født 23. juni 1951 i Søborggård sogn. Ægteskabet blev ophævet 27. juli 1979.

Bosat: Gøngehusvej 12, 2950 Vedbæk.

Lars Peter Yde tog realeksamen fra Holte gymnasium 1967, var 1967-68 på idrætshøjskolen i Sønderborg og læste 1969-71 til HF på Birkerød statsskole. Han var 1971-72 lærervikar i Farum, aftjente 1972-74 værnepligten i Farum og hjemsendtes som sergent, og derefter blev han ansat som repræsentant ved Michelin Gummi Compagni. I 1976 blev han repræsentant ved City dæk service, Roskilde.

Datter: VIII.H.4.c.1)

VIII.H.4.c.1) CHRISTINA YDE

er født 24. august 1974 i Albertslund.

VIII.J. ANNA JOHANNE YDE

er født 15. juni 1887 i Hundborg, og hun døde sst. 27. februar 1888.

VIII.K. dødfødt søn den 5. december 1888 i Hundborg.

VIII.L. JOHANNE YDE

er født 18. september 1891 i Hundborg og døde sst. 10. oktober 1891.

VIII.M. FREDERIK YDE

er født 16. marts 1895 i Hundborg og døde sst. 25. marts 1895.



VIII. Peter Yde



VIII. Maren Pedersen (Fink)



VIII.B. Ane M. Yde og Kristian J. Stensgaard med børn



VIII.B.2. Dagmar M.Y. Stensgaard og Niels C. Andersen



VIII.B.2.a. Inger S. Andersen og Jørgen Toft



VIII.B.2.a.1) Michael S. Toft



VIII.D. Jens Yde og Karen M. Peitersen



VIII.D.1. Peter Yde med familie



VIII.D.2. Maren Yde



VIII.E. Peter Yde og Mariane H. Norgaard





VIII.E.2. Karen M. Yde og Holger J. Johansen



VIII.E.2.a. Tove Johansen



VIII.E.2.a. Per J. Tordrup



VIII.E.2.a.1) Mette Tordrup



VIII.E.2.a.2) Peter Tordrup



VIII.E.2.a.3) Thomas Tordrup



VIII.E.3. og 5. Holger N. og Magda K. Yde



VIII.E.4. Gunnar N. Yde



VIII.E.4.a. Finn S. Yde



VIII.E.5. Magda K. Yde



VIII.E.5. Hans J. Nielsen



VIII.E.5.a. Lone Y. Nielsen





VIII.E.5.b. Hanne Yde



VIII.H. Valdemar Yde



VIII.H. Ingeborg Bak



VIII.H.1. Agnete Yde



VIII.H.1. Niels Andersen



VIII.H.1. Christian Andresen



VIII.H.1.a. Ellen Y. Andersen



VIII.H.1.a. Jørgen Bandholm



VIII.H.1.a.1) Tanja Bandholm



VIII.H.3. Ellen Yde



VIII.H.3. Bjørn B. Bjørnsson



VIII.H.3.a. Birtna B. Bjørnsson



VIII.H.3.a. Peter L. Jerlang



VIII.H.3.a.1-2) Camilla A. og Clea S. Jerlang



VIII.H.4. Peter B. Yde



VIII.H.4. Grethe D. Jacobsen



VIII.H.4.a. Jens Yde



VIII.H.4.a. Hedda I.W. Jørgensen



VIII.H.4.a.1) Mette W. Yde



VIII.H.4.a.2) Dorte W. Yde

IX. ANDERS THEODOR JENSEN YDE (1852-1926)

X. NICOLAI JENSEN YDE (1854-1854)





## IX.A. JENS ANDERSEN YDE

er født 8. maj 1878 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde sst. 9. november 1965. Han blev gift 1. november 1907 i Thorsted med Christine Mikkelsen, der er født 4. august 1882 i Skårup i Sjørring sogn, død 3. marts 1954 i Gjersbøl, datter af husmand Jens Peter Mikkelsen og hustru Johanne Andersen.

Bosat: Gjersbøl.

Jens Andersen Yde gik i skole i Snedsted og var på Vestbirk højskole. Fra giftermålet 1907 til efter 1918 nævnes han som bolsmand i Gjersbøl, hvor han senere betegnes som gårdejer og tørveproducent. Han var ligesom faderen engageret i afholdssagen og var i mange år formand for hovedbestyrelsen. Han sad ligeledes i bestyrelsen for udstykningsudvalget. Familien tilhørte fri-menigheden.

Børn: IX.A.1.-IX.A.3.

## IX.A.1. JOHANNE YDE

er født 14. december 1908 i Gjersbøl. Hun er gift med købmand Johannes Frostholm, Nors.

Børn: IX.A.1.a.-IX.A.1.b.

## IX.A.1.a. KARL EMIL FROSTHOLM

er født ca. 1937, og han døde 1950. Han druknede i mosen ved Gjersbøl under besøg hos bedsteforældrene.



IX.A.1.b. INGER MARIE FROSTHOLM

er født 1951 i Nors. Hun er cand. pharm.

IX.A.2. AKSEL THEODOR YDE

er født 10. november 1915 i Gjersbøl. Han blev gift 4. august 1940 i Nørhå kirke med Magda Sofie Winther, der er født 3. august 1918 i Nørhå som datter af gårdejer Jens Winther og hustru Kirstine Andersen.

Bosat: Stenbjergvej 27, Nørhå, 7750 Snedsted.

Aksel Theodor Yde gik i skole i Snedsted og lærte derefter mekanikerfaget. Fra 1940 til 1950 drev han tørvefabrikation og tillige maskinstation i Gjersbøl. I 1946 overtog han hustruens fødegård Vester Krogsgård i Nørhå og havde denne til 1966. Derefter arbejdede han ved mekanikerfaget til 1978, da han gik på pension.

Magda Sofie Winther gik i skole i Nørhå. Hun blev uddannet ved husgerning hjemme og havde et ophold på Silkeborg husholdningsskole.

Børn: IX.A.2.a.-IX.A.2.c.

IX.A.2.a. ELLA ELISABETH YDE

er født 4. juli 1943 i Gjersbøl, og hun døde 27. marts 1974 sst. Hun var håndgerningslærerinde.

IX.A.2.b. TOVE SOLVEIG YDE

er født 23. januar 1947 i Nørhå. Hun blev gift 26. juni 1971 i Snedsted med Preben Marinus Poulsen, der er født 1. september 1943 i Østerild som søn af arbejdsmand Jens Poulsen og hustru Erna Ragnhild.

Bosat: Åbrinken 59, 7700 Thisted.

Preben Marinus Poulsen er salgschauffør.

Datter: IX.A.2.b.1)

IX.A.2.b.1) ANJA YDE POULSEN

er født 12. april 1976 i Thisted.

IX.A.2.c. ANNI AGNETHE YDE

er født 9. juni 1952 i Nørhå.

Bosat: Søndervigvej 128, 2720 Vanløse.

Anni Agnethe Yde tog studentereksamen 1971 og telegrafisteksamen 1973. Hun er ansat i rederiet J. Lauritzen A/S.

## IX.A.3. METTE KATRINE YDE

er født 14. juli 1923 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 28. april 1946 sst. med Erik Nikolaj Søndergaard, der er født 23. juli 1922 i Årup i Snedsted sogn, død 5. oktober 1970 i Snedsted, søn af gårdejer Nikolaj Søndergaard og hustru Katrine.

Bosat: Kolonihavevej 8, 7752 Snedsted.

Mette Katrine Yde og Erik Nikolaj Søndergaard overtog ved giftermålet hendes fødehjem i Gjersbøl og drev gården til 1968. Hun var elev på Salling ungdomsskole 1939 og besøgte 1943 Snoghøj gymnastikhøjskole.

Børn: IX.A.3.a.-IX.A.3.b.

## IX.A.3.a. BØRGE YDE SØNDERGAARD

er født 18. september 1947 i Gjersbøl.

Bosat: Poppelvej 35, 7700 Thisted.

Børge Yde Søndergaard er revisor.

## IX.A.3.b. JENS JØRGEN SØNDERGAARD

er født 29. juni 1950 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 1. juni 1974 i Snedsted kirke med Bodil Nørgaard Larsen, der er født 5. maj 1950 i Snedsted som datter af kreaturhandler M. Nørgaard Larsen og hustru Elna.

Bosat: Rosenvænget 35, 7752 Snedsted.

Jens Jørgen Søndergaard tog realeksamen 1967 og blev derefter udlært i tømrerfaget. Han aflagde svendeprøve 1971 og aftjente derefter værnepligten. Han arbejdede som svend forskellige steder til 1974 og har siden drevet selvstændig virksomhed som tømrermester.

Bodil Nørgaard Larsen tog realeksamen 1967, studentereksamen 1970 og dimitteredes 1974 fra Nr. Nissum seminarium. Hun har siden været ansat ved Snedsted skole.

Søn: IX.A.3.b.1)

## IX.A.3.b.1) OLE SØNDERGAARD

er født 25. december 1975 i Snedsted.

## IX.B. PEDER ANDERSEN YDE

er født 2. maj 1880 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde sst. i juli 1960. Han var gift med Karen Marie Larsen, der er født 1886 i Tvorup i Vang sogn som datter af husmand Jeppe Larsen og hustru Inger Bredahl.

Bosat: Gjersbøl.

Peder Andersen Yde var husmand og tømrer i Gjersbøl, men havde vist tidligere boet i Elsted i Snedsted sogn. En kilde oplyser, at han tillige var snedker.

Datter: IX.B.1.

IX.B.1. KIRSTINE YDE

er født 13. april 1911 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 27. maj 1934 i Snedsted med Karl Martinus Andersen, der er født 19. april 1908 i Tvorup i Vang sogn som søn af husmand Peder Chr. Andersen og hustru Marie Christensen.

Bosat: Solgården, Hundborg, 7700 Thisted.

Kirstine Yde gik i skole i Snedsted og lærte derefter husgerning hjemme indtil giftermålet.

Karl Martinus Andersen gik i skole i Vang. Han tjente forskellige steder ved landbruget og byggede 1934 et statshusmandsbrug på Næsgård mark i Nørhå. Han havde ejendommen til 1979 men havde dog forinden frasolgt jorden. Han var i mange år medlem af bestyrelsen for afholdsforeningen i Snedsted.

Børn: IX.B.1.a.-IX.B.1.f.

IX.B.1.a. ELLA ANDERSEN

er født 13. april 1935 i Nørhå. Hun blev gift 7. oktober 1960 i Nørhå med Johannes Skallerup Jensen, der er født 11. januar 1935 i Kallerup som søn af tømrer og landmand Chr. Jensen og hustru Marianne Skallerup.

Bosat: Kjærgårdsvej 5, 7755 Bedsted.

Ella Andersen fik folkeskoleuddannelse og var senere på gymnastikhøjskole. Hun arbejder i kantinen på Cimbria-Unigrain i Thisted. Johannes Skallerup Jensen har været elev på Thylands ungdomsskole og har tillige været på landbrugsskole. Han er specialarbejder.

Børn: IX.B.1.a.1)-IX.B.1.a.b)

IX.B.1.a.1) ANETTE SKALLERUP JENSEN

er født 5. november 1962 i Hørsted.

IX.B.1.a.2) HENRIK SKALLERUP JENSEN

er født 15. august 1968 i Elsted.

IX.B.1.b. GRETHE ANDERSEN

er født 8. august 1936 i Nørhå. Hun er gift med Verner Tiedemann, der er født 21. juni 1931 i København.

Bosat: Vejenbrødvej 5, 2980 Kokkedal.

Verner Tiedemann er varmemester.

Børn: IX.B.1.b.1)-IX.B.1.b.2)

IX.B.1.b.1) LENE TIEDEMANN

er født 22. april 1959 i Hørsholm. Hun er klinikassistent.

IX.B.1.b.2) METTE TIEDEMANN

er født 10. marts 1967 i Hørsholm.

IX.B.1.c. HENRY ANDERSEN

er født 22. oktober 1938 i Nørhå. Han blev gift 13. juli 1965 i Hurup kirke med Kirsten Filtenborg Nielsen, der er født 13. juli 1945 i Ålborg som datter af pølseforhandler Peder Filtenborg Nielsen og hustru Elly.

Bosat: Grimsvej 5, 8400 Ebeltoft.

Henry Andersen lærte elektrikerfaget 1954-58, aftjente 1959-60 værnepligten ved søværnet og sejlede derefter på langfart i tre år, hvorefter han fik ansættelse ved Mols-linien.

Børn: IX.B.1.c.1)-IX.B.1.c.2)

IX.B.1.c.1) JAN FILTENBORG ANDERSEN

er født 15. januar 1967 i Ebeltoft.

IX.B.1.c.2) GITTE FILTENBORG ANDERSEN

er født 25. februar 1971 i Ebeltoft.

IX.B.1.d. HANS ANDERSEN

er født 15. marts 1943 i Nørhå. Han blev gift 26. marts 1975 i Ålborg med Hanne Pilegaard Sørensen, der er født 17. august 1952 i Sæby som datter af driftschef Jørgen Pilegaard Sørensen og hustru Grethe Mejlby Jørgensen.

Bosat: Agrihøj 13, Visse, 9210 Ålborg SØ.

Hans Andersen gik i Nørhå skole, var 1957-58 elev på Thylands ungdomsskole og kom derefter i handelslære hos Holger Yde og blev udlært 1962. Derefter aftjente han sin værnepligt i Viborg og var tjenestegørende ved FN-styrken i Gaza fra september 1963 til april 1965. Han fik derefter ansættelse på Hokis kontor i Sønderborg og var her til 1967, da han pr. august blev ansat i koncernen A/S Phønix's afdeling i Ålborg, hvor han er afdelingschef. Hanne Pilegaard Sørensen tog realeksamen fra Sæby kommuneskole 1969 og læste 1969-71 til teknisk assistent ved Frederikshavn tekniske skole. Hun har siden november 1972 været ansat i Ålborgafdelingen hos A/S Phønix.

Datter: IX.B.1.d.1)

IX.B.1.d.1)                   HELLE PILEGAARD ANDERSEN

er født 15. juli 1979 i Ålborg.

IX.B.1.e.                   GERDA ANDERSEN

er født 11. januar 1947 i Nørhå. Hun blev gift 28. juni 1976 i Nivå med Erik Harding Lange, der er født 6. juli 1943 i Hellerup som søn af Henning Harding Lange og hustru Inger W. Hansen.

Bosat: Vejenbrødvej 5, 2970 Hørsholm.

Gerda Andersen er kontorassistent, og Erik Harding Lange er repræsentant.

Søn: IX.B.1.e.1)

IX.B.1.e.1)                   CLAUS HARDING LANGE

er født 4. april 1976 i Nivå.

IX.B.1.f.                   EDITH ANDERSEN

er født 31. december 1951 i Nørhå.

Bosat: Tinsoldaten 12, Dall, 9230 Svenstrup.

Edith Andersen er bankassistent.

IX.C.                   INGER ANDERSEN YDE

er født 4. november 1882 i Gjersbøl, og hun døde 1965 i Snedsted. Hun var husbestyrerinde på Elstedgård og døde ugift.

IX.D.                   PETER VILHELM ANDERSEN YDE

er født 5. december 1884 i Gjersbøl, og han døde sst. 14. februar 1885.



## IX.E. KARL GUSTAV ANDERSEN YDE

er født 13. november 1888 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde sst. 7. januar 1955. Han blev gift 29. august 1915 i Snedsted med Maren Søndergaard, der er født 25. juni 1886 i Thorsted by og sogn, død 27. november 1957 i Gjersbøl, datter af postbud Peder Andersen Søndergaard og hustru Mette Krogs-gaard Kristensen.

Bosat: Gjersbøl.

Karl Gustav Andersen Yde gik i skole i Snedsted og var elev på Hundborg høj-skole. Værnepligten aftjente han som infanterist 1914-16. Han havde en tid et mindre landbrug, som var en udstykning fra fødegården, som han overtog i 1923 og drev til sin død.

Maren Søndergaard gik i skole i Hundborg og tjente derefter ved landhushold-ning indtil giftermålet.

Børn: IX.E.1.-IX.E.3.

## IX.E.1. ALFRED EMIL SØNDERGAARD YDE

er født 7. juli 1918 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift med Astrid Lyhne, der er født 1917 i Thisted.

Bosat: Lervænget 6, 8990 Fårup.

Alfred Emil Søndergaard Yde var en tid landmand i Gjersbøl og Kallerup. I 1959 begyndte han i teglværksbranchen og er nu bestyrer af Fårup teglværk.

Børn: IX.E.1.a.-IX.E.1.c.

## IX.E.1.a. STEEN KENNETH YDE

er født 1942 i Gjersbøl. Han er gift med Annie Larsson, der er født 1947 i København.

Bosat: Helleristen 17, 4700 Næstved.

Steen Kenneth Yde arbejder som klarerer i et re-eksportfirma i København.

Børn: IX.E.1.a.1)-IX.E.1.a.2)

## IX.E.1.a.1) NIKOLAJ YDE

er født 1970 i København.

## IX.E.1.a.2) RIKKE YDE

er født 1973 i København.

## IX.E.1.b. ULRICH HARTVIG YDE

er født 1944 i Gjersbøl. Han er salgskonsulent, gift med Kirsten, født 1943 i København.

Bosat: Egebakken 2, 5462 Morud.

Datter: IX.E.1.b.1)

IX.E.1.b.1)                    PERNILLE YDE

er født 1972 i Morud.

IX.E.1.c.                    INGE YDE

er født 1950 i Gjersbøl, og hun døde 1965 i Århus.

## IX.E.2. MAGDA KRISTINE YDE

er født 30. august 1923 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 30. oktober 1949 i Snedsted med Svend Aage Christensen, der er født 13. januar 1926 i Hundborg som søn af gårdejer Christen Nielsen Christensen og hustru Else Kirstine Mathiassen.

Bosat: Stampemøllevej 6, Gjersbøl, 7752 Snedsted.

Magda Kristine Yde gik i skole i Snedsted og opholdt sig derefter hjemme på fødegården indtil giftermålet, bortset fra et ophold på Snoghøj gymnastikhøjskole.

Svend Aage Christensen gik i skole i Hundborg og blev derefter uddannet ved landbruget i forskellige pladser. Han aftjente sin værnepligt i Århus samt ved det danske kommando i Tyskland 1948-49. Efter hjemsendelsen købte han en mindre ejendom i Hundborg og havde denne til 1955, da han overtog hustruens fødegård i Gjersbøl. Samtidig med landbruget driver han minkavl. Han har været med til at oprette minkfodercentralen i Vilsund.

Børn: IX.E.2.a.-IX.E.2.d.

## IX.E.2.a. SONJA YDE CHRISTENSEN

er født 2. marts 1951 i Hundborg.

Bosat: Rosenvangs Alle 213a, 8270 Højbjerg.

Sonja Yde Christensen tog realeksamen fra Snedsted centralskole og tog derefter handelseksamen i Thisted. Hun blev kontoruddannet på landboforeningens regnskabskontor i Thisted, hvor hun var i fire år til maj 1973. Hun havde derefter et ophold på Skals håndarbejdsskole. Den 1. november 1973 fik hun ansættelse som indkøbsassistent hos Dansk supermarked i Holme.

## IX.E.2.b. ULLA YDE CHRISTENSEN

er født 14. oktober 1953 i Hundborg. Hun lever i papirløst ægteskab med Peter Wilhelm Granath, der er født 23. december 1952 i Køge som søn af elektriker Axel Wilhelm Granath og hustru Grethe Lilian.

Bosat:Læsøesgade 49, 8000 Århus C.

Ulla Yde Christensen tog realeksamen og gennemgik derefter uddannelse til socialpædagog. Efter endt uddannelse 1975 rejste hun til Oslo og boede to år i Norge, var vinteren 1977-78 på idrætshøjskole og har siden været socialpædagog i Århus.

Peter Wilhelm Granath blev udlært som tømrer 1973 og aftjente derefter sin værnepligt på Bornholm. Han har arbejdet som tømrer dels i Køge og dels i Norge indtil 1979, da han bosatte sig i Århus.

## IX.E.2.c. MOGENS YDE CHRISTENSEN

er født 29. oktober 1958 i Gjersbøl.

Bosat: Stampemøllevej 6, Gjersbøl, 7752 Snedsted.

Mogens Yde Christensen tog realeksamen i Snedsted og lærte derefter slagterfaget i Hundborg. Værnepligten aftjente han ved livgarden 1978-79.

IX.E.2.d. JONNA YDE CHRISTENSEN

er født 4. november 1962 i Gjersbøl.

IX.E.3. ANNA ELISABETH YDE

er født 29. marts 1932 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 7. december 1957 i Snedsted kirke med Jens Lundager, 19. april 1978 navneændring fra Sørensen, der er født 5. februar 1933 i Møllerup som søn af landmand Holger Lundager og hustru Agnes.

Bosat: Byleddet 7, 8220 Brabrand.

Jens Lundager er smed.

Børn: IX.E.3.a-IX.E.3.b.

IX.E.3.a. SUSANNE LUNDAGER

er født 23. oktober 1959 i Århus. Hun arbejder som sygehjælper.

IX.E.3.b. JESPER LUNDAGER

er født 21. maj 1962 i Brabrand.

IX.F. NIKOLAJ FREDERIK ANDERSEN YDE

er født 6. december 1890 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde sst. 2. oktober 1941. Han blev gift 3. juni 1919 i Snedsted med Kirstine Nielsen Rysgaard, der er født 20. februar 1896 i Gjersbøl, død sst. 10. marts 1970, datter af gårdejer Jens Christian Nielsen Rysgaard og hustru Dorthe Jensen.

Bosat: Gjersbøl.

Nikolaj Frederik Andersen Yde gik i skole i Snedsted. Han blev uddannet ved landbruget og havde landbrugsskoleophold. Ved giftermålet overtog han en gård i Gjersbøl, som han drev til sin død. Kirstine Nielsen Rysgaard gik i skole i Snedsted og havde derefter forskellige pladser som husassistent indtil giftermålet.

Børn: IX.F.1.-IX.F.8.

IX.F.1. ANDERS THEODOR YDE

er født 12. februar 1920 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 3. juni 1955 i Snedsted med Marie Harkjær Bredahl, der er født 24. april 1928 i Årup som datter af gårdejer Peder Skaarup Bredahl og hustru Inger Harkjær.

Bosat: Overgård, Årup, 7750 Snested.

Anders Theodor Yde gik i skole i Snedsted og havde senere et ophold på Røns-hoved højskole. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1955 en gård i Har-ring, som han havde et år, hvorefter ægteparret overtog hendes fødehjem. Marie Harkjær Bredahl gik i skole i Snedsted og var sommeren 1946 på Frede-riksborg højskole. Hun har desuden været på håndarbejdsskole i Odense.

Børn: IX.F.1.a.-IX.F.1.b.

IX.F.1.a. PETER SKAARUP BREDAHL YDE

er født 11. december 1956 i Årup. Han er elektriker.

IX.F.1.b. INGER KIRSTINE BREDAHL YDE

er født 18. april 1959 i Årup. Hun er sygeplejeelev.

IX.F.2. JENS RYSGAARD YDE

er født 9. december 1921 i Gjersbøl. Han er specialarbejder og gift med Ger-da.

Bosat: Møllevang 5, 7700 Thisted.

IX.F.3. HOLGER EMIL YDE

er født 5. november 1923 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 30. sep-tember 1962 i Villerslev kirke med Inga Kristensen, der er født 15. juni 1936 i Sundby i Stagstrup sogn som datter af Emil Kristensen og hustru Jo-hanne.

Bosat: Søndergade 35b, 7620 Lemvig.

Holger Emil Yde har været rutebilchauffør.

Børn: IX.F.3.a.-IX.F.3.b.

IX.F.3.a. DORTE YDE

er født 1. marts 1963 i Lemvig.

IX.F.3.b. HELLE YDE

er født 6. april 1966 i Lemvig.

IX.F.4. IVER JOHANNES YDE

er født 15. november 1925 i Gjersbøl. Han er chauffør og bor i Thisted.

IX.F.5. HENRY RIKARD YDE

er født 14. januar 1930 i Gjersbøl.

Bosat: Gjersbøl, Snested, 7700 Thisted.



Henry Rikard Yde blev uddannet ved landbruget og overtog fødehjemmet i Gjersbøl.

IX.F.6. VIGGO HERMAN YDE

er født 5. maj 1932 i Gjersbøl. Han var gift med Tove Gasberg fra Frøstrup, der døde ca. 1964.

Bosat: Menuetvej 1, 3650 Ølstykke.

IX.F.7. ROBERT RYSGAARD YDE

er født 1935 i Gjersbøl. Han er kontorassistent.

Bosat: Skolevænget 27, 7700 Thisted.

IX.F.8. FOLMER RYSGAARD YDE

er født 21. januar 1938 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 4. marts 1967 i Kliplev med Sonja Birte Bertelsen, der er født 8. september 1942 i Haderslev som datter af arbejdsmand Georg Bertelsen og hustru Karoline.

Bosat: Haraldsvej 47, 6330 Padborg.

Folmer Rysgaard Yde fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter et par år ved landbruget, hvorefter han blev udlært i kolonialbranchen. Efter militærtjenesten blev han ansat ved toldgrænsekorpset ved grænsen i Kruså og overførtes 1969 til toldvæsenet i Padborg. Han har deltaget i forskellige toldfaglige kurser (toldassistent).

Børn: IX.F.8.a.-IX.F.8.b.

IX.F.8.a. STEEN YDE

er født 13. juli 1963 i Åbenrå.

IX.F.8.b. ALLAN YDE

er født 23. februar 1968 i Bov.

IX.G. ANNA MARIE ANDERSEN YDE

er født 22. maj 1892 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og hun døde 20. februar 1977 i Thisted. Hun blev gift 29. august 1915 i Snedsted med Jens Jensen, der er født 26. februar 1892 i Beersted i Snedsted sogn, død 8. januar 1979 i Thisted, søn af husmand Jens Nikolaj Jensen og hustru Dorthea Kirstine Pedersen.

Bosat: Gjersbøl, senere Snedsted.

Anna Marie Andersen Yde gik i skole i Snedsted og hjalp derefter til hjemme på fødegården indtil giftermålet.

Jens Jensen gik i skole i Elsted. Han blev uddannet ved landbruget og købte 1915 en ejendom i Gjersbøl, som han drev til 1956, da familien flyttede til Snedsted. Han var i mange år kasserer i Sparekassen.

Datter: IX.G.1.

IX.G.1.                    AGNES MARGRETHE JENSEN

er født 12. november 1917 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 21. januar 1938 i Snedsted med Jens Christian Pedersen (Pilgaard), der er født 24. august 1910 i Sønderhå som søn af gårdejer Peder Christian Pedersen og hustru Else Kristine Søndergaard.

Bosat: Vangsgade 19, 7752 Snedsted.

Agnes Margrethe Jensen gik i skole i Snedsted og hjalp derefter til hjemme indtil giftermålet.

Jens Christian Pedersen (Pilgaard) gik i skole i Sønderhå og tjente derefter som landbrugsmedhjælper indtil 1938, da han købte en ejendom i Gjersbøl, som han drev til 1942, og derefter havde han en ejendom på Hornstrup mark til 1978, da ægteparret bosatte sig i Snedsted. Han var i nogle år formand for husmandsforeningen.

Børn: IX.G.1.a.-IX.G.1.d.

IX.G.1.a.                    HOLGER PILGAARD PEDERSEN

er født 25. november 1938 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde 16. februar 1979 på Sct. Elisabeths hospital. Han blev gift 16. februar 1963 i Vor Frue kirke i København med Inge Birthe Hansen, der er født 1. juni 1943 i Hjørring som datter af assurandør Johannes Karl Kristian Hansen og hustru Emmy Tiny.

Bosat: Brøndbyøster Torv 47, 2650 Hvidovre.

Holger Pilgaard Pedersen fik folkeskoleuddannelse i Kallerup og arbejdede derefter et par år ved landbruget, hvorefter han kom i lære som elektriker hos Bjerre Christensen i Thisted og blev udlært i april 1959. Han havde et ophold på Hadsten håndværkerskole, og 1959-60 aftjente han værnepligten ved jyske telegrafregiment i Århus. I februar 1961 blev han ansat som elektriker på Carlsberg, hvor han virkede til sin død.

Inge Birthe Hansen tog mellemskoleeksamen fra Øster Farimagsgades skole 1959 og var derefter ansat på rigstelefonen 1959-63. Derefter var hun et par år i et autofirma i Glostrup, og 1971-79 var hun i Dansk tipstjeneste, hvorefter hun fik ansættelse i Københavns skattevæsen (kontorfunktionær).

Børn: IX.G.1.a.1)-IX.G.1.a.2)

IX.G.1.a.1)                    JETTE PILGAARD PEDERSEN

er født 24. januar 1966 i Grøndalslunds sogn.

IX.G.1.a.2)                    TONN PILGAARD PEDERSEN

er født 31. marts 1969 i Glostrup.

## IX.G.1.b. SVEND PILGAARD PEDERSEN

er født 10. januar 1941 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 25. september 1965 i Skjoldborg med Doris Bakke, der er født 4. januar 1944 i Tilsted som datter af vejmand Niels Chr. Bakke og hustru Ane Marie.

Bosat: Kløvervej 22, Assentoft, 8900 Randers.

Svend Pilgaard Pedersen fik folkeskoleuddannelse i Kallerup og arbejdede derefter ved landbruget indtil 1958. Han var derefter lagerekspedient i et kolonial en gros firma i Thisted, og værnepligten aftjente han i Padborg samt i Søgårdlejren 1960-61. I 1962 blev han ansat som politibetjent i København og forflyttedes 1968 i Randers, hvor han pr. 1. juli 1976 blev kriminalassistent.

Doris Bakke fik folkeskoleuddannelse i Skjoldborg og var derefter husassistent i Thisted og senere i København. Hun er rengøringsassistent ved Sønderhaldskolen i Assentoft.

Børn: IX.G.1.b.1)-IX.G.1.b.3)

## IX.G.1.b.1) ANETTE PILGAARD PEDERSEN

er født 11. maj 1968 i Randers.

## IX.G.1.b.2) DORTHE PILGAARD PEDERSEN

er født 20. juni 1970 i Randers.

## IX.G.1.b.3) LENE PILGAARD PEDERSEN

er født 31. marts 1975 i Randers.

## IX.G.1.c. ELSE KRISTINE PEDERSEN

er født 10. oktober 1942 i Kallerup i Skjoldborg sogn. Hun var gift første gang med Ove Toft Madsen, men ægteskabet blev opløst i 1975. Hun blev gift anden gang 1. maj 1979 med Hans Jørgen Lavrsen, der er født 22. marts 1944 i Agger.

Bosat: Svanholmsvej 9, Agger, 7770 Vestervig.

Else Kristine Pedersen er sygehjælper, og Hans Jørgen Lavrsen er konstruktor.

Børn: IX.G.1.c.1)-IX.G.1.c.3)

## IX.G.1.c.1) HENRIK TOFT MADSEN

er født 15. juni 1960 i Vestervig. Han er fisker.

## IX.G.1.c.2) VERNER TOFT MADSEN

er født 20. august 1961 i Vestervig. Han er tømrerlærling.

IX.G.1.c.3)                   KARL EIGIL TOFT MADSEN

er født 1. maj 1967 i Vestervig.

IX.G.1.d.                   ELLEN MARGRETHE PEDERSEN

er født 15. november 1951 i Kallerup. Hun blev gift 11. maj 1972 i Kallerup med Holger Emil Kristensen, der er født 27. oktober 1948 på Thisted sygehus som søn af Karl Kristensen og hustru Agnes Marie.

Bosat: Kærvej 11, 7752 Snedsted.

Ellen Margrethe Pedersen fik folkeskoleuddannelse og tjente derefter som husassistent, hvorefter hun blev ansat på kontoret i Kulkompagniet i Thisted. Hun blev udlært hos firma Smithson i Thisted 15. august 1971, var en tid i et arkitektfirma og fik derefter pr. 1. juni 1975 ansættelse som kontorassistent i Snedsted-Nørhå sparekasse.

Holger Emil Kristensen fik folkeskoleuddannelse og var 1963-64 på Aagaard ungdomsskole ved Kolding. Han var derefter medhjælper hos en vognmand og begyndte derpå som lastvognschauffør. Senere blev han buschauffør.

Børn: IX.G.1.d.1)-IX.G.1.d.2)

IX.G.1.d.1)                   BRIAN KRISTENSEN

er født 24. juni 1974 på Thisted sygehus.

IX.G.1.d.2)                   HANNE KRISTENSEN

er født 8. maj 1978 på Thisted sygehus.

IX.H.                   OTTO VILHELM ANDERSEN YDE

er født 8. december 1893 i Gjersbøl i Snedsted sogn, og han døde 22. september 1968 sst. Han blev gift 27. april 1923 med Ingrid Dorthea Jensen, der er født 13. juli 1897 i Årup som datter af landpostbud Andreas Jensen og hustru Nicoline Hansen.

Bosat: Gjersbøl.

Otto Vilhelm Andersen Yde gik i skole i Snedsted og var elev på Galtrup højskole. Værnepligten aftjente han i Fredericia. Han blev uddannet ved landbruget og overtog i 1923 en ejendom i Gjersbøl, som han drev hele sit liv. Han drev tillige tørvefabrikation. Han var medlem af bestyrelsen for husmandsforeningen og modtog flere flidspræmier for veldrevet landbrug. Ingrid Dorthea Jensen gik i skole i Årup og Snedsted. Hun lærte husgerning og var hjemme indtil giftermålet.

Børn: IX.H.1.-IX.H.5.

## IX.H.1. THORVALD CHRISTIAN JENSEN YDE

er født 11. juli 1924 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Han blev gift 25. oktober 1960 i Thisted med Marie Jensen, der er født 23. marts 1933 i Sennels som datter af landmand og murer Karl Marius Jensen og hustru Magda Sofie Iversen.

Bosat: Kvædevej 4, Vilsund, 7700 Thisted.

Thorvald Christian Jensen Yde gik i skole i Snedsted og blev derefter uddannet ved landbruget. Han var 1 1/2 år på Næsgård agerbrugsskole og besøgte også Brejdablik ved Holte. Han havde ansættelse som forvalter et par år, arbejdede derefter et år i Sverige, et år i England samt et år i USA. I 1951 begyndte han som assurandør og virkede som sådan til 1954, da han blev ansat som inseminør. I 1969 blev han ansat som arbejdsformidler i Thisted. Marie Jensen fik folkeskoleuddannelse i Hov og havde et ophold på Krabbesholm højskole, ligesom hun besøgte Ølstykke husholdningsskole. Hun er uddannet som sygehjælper og er nu deltidsansat.

Børn: IX.H.1.a.-IX.H.1.c.

## IX.H.1.a. KARSTEN MARIUS YDE

er født 29. juli 1956 i Sennels.

Bosat: Nautrupvej 30, Sevel, 7830 Binderup.

Karsten Marius Yde er automekaniker (overkonstabel).

## IX.H.1.b. KEN MANUEL YDE

er født 11. maj 1962 i Vilsund. Han er murerlærling.

## IX.H.1.c. KATE MARGIE YDE

er født 25. april 1966 i Vilsund.

## IX.H.2. ELLEN MARGRETHE JENSEN YDE

er født 24. december 1928 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 10. oktober 1959 i Snedsted kirke med Gunner Iversen, der er født 16. november 1923 i Grøde i Ikast sogn som søn af gårdejer Marinus Iversen og hustru Karen Marie Olsen.

Bosat: Skadholmvej 2, Gjersbøl, 7752 Snedsted.

Ellen Margrethe Jensen Yde gik i skole i Snedsted og besøgte senere Haslev udv. højskole. Hun blev sygeplejeuddannet 1952-55 og havde 1956-57 et ophold på Askov højskole. Gunner Iversen tog realeksamen i Ikast 1942 og var derefter hjemme på sin fødegård til 1957, da han rejste til Canada. I 1959 købte han en ejendom i Ikast og havde denne til 1968, da han og hustruen blev bestyrerpar på Vesløs alderdomshjem, hvor de var til 1975. De havde da forinden overtaget hustruens fødehjem i Gjersbøl. Han arbejder som sygehjælper på plejehjemmet Solgården i Hundborg.



Børn: IX.H.2.a.-IX.H.2.b.

IX.H.2.a. GERTRUD IVERSEN

er født 25. februar 1961 i Ikast.

IX.H.2.b. LARS IVERSEN

er født 15. februar 1965 i Ikast.

IX.H.3. KARL HENNING YDE

er født 1930 i Gjersbøl. Han er lærer i Ulfborg og gift med sygeplejerske Inga Pedersen fra Vang, der er født 1932.

Børn: IX.H.3.a.-IX.H.3.d.

IX.H.3.a. ANNA MARIE YDE

er født 1960.

IX.H.3.b. MORTEN YDE

er født 1961.

IX.H.3.c. METTE YDE

er født 1962.

IX.H.3.d. KIRSTEN YDE

er født 1967.

IX.H.4. GUNNER YDE

er født 1933 i Gjersbøl. Han er lærer. Han var gift første gang med Eva Klausen fra Brenderup og gift anden gang med Lise Lotte fra Middelfart.

Børn: IX.H.4.a.-IX.H.4.b.

IX.H.4.a. MIKAEL YDE

er født 1961.

IX.H.4.b. SUSANNE YDE

er født 1964.

IX.H.5. AKSEL YDE

er født 1935 i Gjersbøl. Han er mekaniker i Stockholm, Sverige. Han er gift med Gunnil Strahl fra Norrland.

Børn: IX.H.5.a.-IX.H.5.b.

IX.H.5.a. ANN CHARLOTTE YDE

er født 1966 i Stockholm.

IX.H.5.b. JENS PETER YDE

er født 1969 i Stockholm.

X. NICOLAI JENSEN YDE

er født 16. maj 1854 i Ydesminde i Hundborg, og han døde sst. 16. februar 1858, 3 3/4 år gammel.



IX. Anders T.J. Yde



IX. Mette P. Fink



IX.A. Jens A. Yde



IX.A. Christine Mikkelsen



IX.A.2. Akse T. Yde



IX.A.2. Magda S. Winther



IX.A.2.b. Tove S. Yde med familie



IX.A.2.c. Anni A. Yde



IX.A.3. Mette K. Yde



IX.A.3. Erik N. Søndergaard



IX.A.3.a. Børge Y. Søndergaard



IX.A.3.b. Jens J. Søndergaard





IX.A.3.b. Bodil N. Larsen



IX.A.3.b.1) Ole Søndergaard



IX.B. Peder A. Yde med familie



IX.B.1.d. Hans Andersen og  
Hanne P. Sørensen



IX.E. Karl G.A. Yde og  
Maren Søndergaard



IX.E.1. Alfred E. Søndergaard Yde med familie



IX.E.2. Magda K. Yde og Svend Aage Christensen



IX.E.2.a. Sonja Y. Christensen



IX.E.2.b. Ulla Y. Christensen



IX.E.2.c. Mogens Y. Christensen





IX.E.2.d. Jonna Y. Christensen



IX.F. Nicolaj F.A. Ydes familie



IX.G. Anna M.A. Yde og  
Jens Jensen



IX.G.1. Agnes M. Jensen og Jens C. Pedersen (Pilgaard)



IX.G.1.d. Ellen M. Pedersen med familie



IX.H. Otto V.A. Yde og Ingrid D. Jensen



IX.H.1. Thorvald C.J. Yde med familie



IX.H.2. Ellen M.J. Yde med familie



XI. MARIE PETRINE DUSINE JENSEN YDE

er født 6. oktober 1855 i Ydesminde i Hundborg sogn, og hun døde 17. juli 1916 i Hundborg. Hun blev gift 15. maj 1877 i Hundborg med Christen Sørensen, der er født 8. oktober 1850 i Hundborg, død 1923 sst., søn af husmand Søren Jensen og hustru Ane Jeppesdatter (Rysgaard).

Bosat: Hundborg.

Christen Sørensen var fra giftermålet gårdejer i Hundborg, hvor han tillige producerede tørv, samt drev købmands- og tømmerhandel. Familien tilhørte den grundtvigske menighed i Hundborg.

Børn: XI.A.-XI.P.

XI.A. MARIANE SØRENSEN

er født 6. februar 1878 i Hundborg, og hun døde sst. 8. september 1884.

XI.B. SALOMON SØRENSEN

er født 26. juli 1879 i Hundborg, og han døde 1959 i Hurup. Han blev gift 18. september 1904 i Hundborg med Valborg Hvid, der er født 16. februar 1879 i Thorsted by og sogn, død 1964 i Ydby, datter af murer Mads Kristian Andersen Hvid og hustru Else Marie Pedersen.

Bosat: Hurup.

Salomon Sørensen var ved giftermålet handelskommis, og 1904-05 drev han købmandshandel i Hjardemål. Senere blev han brugsforeningsuddeler i Hurup.

Børn: XI.B.1.-XI.B.9.

XI.B.1. ANNA HVIID SØRENSEN

er født 1904 i Hjardemål, og hun døde ugift 1923.

XI.B.2. ASTA HVIID SØRENSEN

er født 1905 i Hjardemål. Hun var lærer i Hurup, Skørringe og Maribo. Hun var gift med Ove Hald, gårdejer i Skørringe, der er født 1899 i Skørringe og død sst. 1948.

Børn: XI.B.2.a.-XI.B.2.c.

XI.B.2.a. JØRGEN HALD

er født 1938. Han er købmand i Esbønderup og gift med Annelise, der er født 1940.

Børn: XI.B.2.a.1)-XI.B.2.a.3)

XI.B.2.a.1) CARSTEN HALD

er født 1962 i Hillerød.

XI.B.2.a.2) LENE HALD

er født 1965 i Hillerød.

XI.B.2.a.3) ANNE HALD

er født 1970 i Esbønderup.

XI.B.2.b. ELISABETH HALD

er født 1939 i Skørringe. Hun er gift med driftsleder Jørgen Ludvigsen og bor Greve Strand.

Børn: XI.B.2.b.1)-XI.B.2.b.2)

XI.B.2.b.1) STEEN LUDVIGSEN

er født 1963 i København.

XI.B.2.b.2) BIRGITTE LUDVIGSEN

er født 1964 i København.

XI.B.2.c. BIRGITTE HALD

er født 1940 i Skørringe. Hun er gift med kontorassistent Jens Sparrevohn og bor i København.

Børn: XI.B.2.c.1)-XI.B.2.c.2)

XI.B.2.c.1) LOTTE SPARREVOHN

er født 1967 i Grønland.

XI.B.2.c.2) CLAUD SPARREVOHN

er født 1971 i København.

XI.B.3. GERDA HVIID SØRENSEN

er født 1908 i Hurup. Hun er gift med uddeler i Ensted brugsforening Elmer Sigfred Busted, der er født 1905 i Støvring.

Børn: XI.B.3.a.-XI.B.3.b.

XI.B.3.a. INGA BUSTED

er født 1931 i Hurup. Hun er sekretær og bor i Ballerup. Hun var gift med Poul Bjerg, der døde 1965 i New Foundland. Han var pilot ved flyvevæsnet i Grønland, senere i Canada, hvor han blev dræbt ved landing på en sø.

Søn: XI.B.3.a.1)

XI.B.3.a.1)                   JAN BJERG

er født 1955 i Canada.

XI.B.3.b.                    POUL BUSTED

er født 1935 i Ensted. Officer på Kongeskibet Dannebrog og senere orlogskaptajn i Oslo. Han er gift med Birgit Jensen.

Børn: XI.B.3.b.1)-XI.B.3.b.3)

XI.B.3.b.1)                 BENTE BUSTED

er født 1957.

XI.B.3.b.2)                 GRETHE BUSTED

er født 1958.

XI.B.3.b.3)                 HANNE BUSTED

er født 1963.

XI.B.4.                     RIGMOR HVIID SØRENSEN

er født 1909 i Hurup. Hun er gift med Sigfred Støvring-Nielsen, Næssund teglværk, født 1904 i Heltborg, død 1964 i Hurup.

Børn: XI.B.4.a.-XI.B.4.e.

XI.B.4.a.                   ESTHER STØVRING-NIELSEN

er født 1931 i København, lærer, gift med Poul Krarup Jørgensen, lærer i Odense, født i Holstebro.

Børn: XI.B.4.a.1)-XI.B.4.a.2)

XI.B.4.a.1)                 PETER KRARUP JØRGENSEN

er født 1958 i Odense.

XI.B.4.a.2)                 STEEN KRARUP JØRGENSEN

er født 1960 i Odense.

XI.B.4.b.                   ELSE STØVRING-NIELSEN

er født 1942 i Hurup. Gift med lagerforvalter Leif Baltzer Nielsen i Odense, død 1974.

Børn: XI.B.4.b.1)-XI.B.4.b.2)

XI.B.4.b.1)                   MICHAEL BALTZER NIELSEN

er født 1964.

XI.B.4.b.2)                   MARIANE BALTZER NIELSEN

er født 1966.

XI.B.4.c.                     BENTE STØVRING-NIELSEN

er født 1945 i Hurup. Hun er lærer, gift med Stig Knudssøn (?) Madsen, lærer i Århus, født 1945.

Børn: XI.B.4.c.1)-XI.B.4.c.2)

XI.B.4.c.1)                   SIMON MADSEN

er født 1970 i Århus.

XI.B.4.c.2)                   MARIE MADSEN

er født 1973 i Århus.

XI.B.4.d.                     INGE STØVRING-NIELSEN

er født 1946 i Hurup.

XI.B.4.e.                     PETER STØVRING-NIELSEN

er født 1953 i Hurup.

XI.B.5.                       ELSE HVIID SØRENSEN

er født 1911 i Hurup, gift med Jacob Hansen, repræsentant i København og Næstved, født 1908 i Byrum på Læsø, død 1966.

Børn: XI.B.5.a.-XI.B.5.b.

XI.B.5.a.                     HENRIK HVIID HANSEN

er født 1947 i Vejle. Han er skibskok.

XI.B.5.b.                     VALBORG HVIID HANSEN

er født 1950 i Brønderslev. Gift med Kurt Rasmussen, EDB-operator i Næstved, født 1950 i Næstved.

Børn: XI.B.5.b.1)-XI.B.5.b.2)

XI.B.5.b.1)                   CLAUS HVIID RASMUSSEN

er født 1969 i Næstved.

XI.B.5.b.2)                   MICHAEL HVIID RASMUSSEN

er født 1971 i Næstved.

XI.B.6.                       KRISTIAN HVIID SØRENSEN

er født 1913 i Hurup, død sst. 1940, gift med Anna Holm Nielsen, født 1914 i Hurup, død 1971 i Ålborg.

XI.B.7.                       INGRID HVIID (HVID) SØRENSEN

er født 30. november 1914 i Hurup, og hun døde 9. juni 1977 på Fakse amts-sygehus. Hun var gift med bankdirektør Jens Chr. Christensen, født 7. juli 1913, død 28. august 1979 på Fakse amtssygehus.

Bosat: Klippinge.

Børn XI.B.7.a.-XI.B.7.b. ↘

XI.B.7.a.                   GRETHE CHRISTENSEN

er født 1940 i Næstved. Gift med bankbestyrer Tommy Jensen i Rødovre, født 1937.

Børn: XI.B.7.a.1)-XI.B.7.a.2)

XI.B.7.a.1)               SUSANNE JENSEN

er født 1960.

XI.B.7.a.2)               JØRGEN JENSEN

er født 1963.

XI.B.7.b.                   ARNE CHRISTENSEN

er født 1942 i Næstved. Han er fisker, gift med Kirsten Larsen, født 1944.

Bosat: Strandvejen 34, 4673 Rødvig-Stevns.

Børn: XI.B.7.b.1)-XI.B.7.b.2)

XI.B.7.b.1)               ANDERS BO CHRISTENSEN

er født 1967 i Rødvig.

XI.B.7.b.2)               ANNE MAGDALENE CHRISTENSEN

er født 1973 i Rødvig.

XI.B.8.                     POUL HVIID SØRENSEN

er født 1916 i Hurup, død sst. 1955, murermester i Hurup. Gift med Mary Elisabeth Freeto, født 1916 i Tingstrup.



Søn: XI.B.8.a.

XI.B.8.a. MADS HVIID FREETO

er født 1941 i Thisted, ingeniør i Vojens. Gift med Birthe Overgaard Nielsen, født ca. 1942 i Sundby.

Datter: XI.B.8.a.1)

XI.B.8.a.1) LAILA FREETO

er født 1967.

XI.B.9. MARIE HVIID SØRENSEN

er født 1918 i Hurup, og hun døde 1946 i Sønderborg. Hun var kontorassistent i Åbenrå.

XI.C. ANE SØRENSEN

er født 7. december 1880 i Hundborg, og hun døde 1963. Hun blev gift 5. august 1906 i Hundborg med Jens Kristian Bach, der er født 19. marts 1881 i Ranum i Bjørnsholm sogn som søn af husmand Poul Poulsen og hustru Jensine Kristensen.

Bosat: Skælskør.

Jens Kristian Bach var skolelærer i Vallerbæk i Karup sogn og senere (1908) i V. Halne og derpå i Sønderjylland. Som pensionist bosatte han sig i Skælskør.

Datter: XI.C.1.

XI.C.1. RAGNHILD AGNETHE SØRENSEN BACH

er født 22. juni 1908 i V. Halne i Vadum sogn. Hun blev gift 19. marts 1931 i Hejsager med Ejvind Dinesen, der er født 21. september 1904 i Lundby i Tjæreby sogn, død 13. december 1973 på Slagelse sygehus, søn af landmand Thorvald Dinesen og hustru Christine.

Bosat: Sorøvej 46, 4230 Skælskør.

Ragnhild Agnethe Sørensen Bach fik folkeskoleuddannelse, var senere på højskole, gymnastikhøjskole og husholdningsskole. Hun har i flere år fået undervisning i klaverspil og har givet undervisning, ligesom hun har været gymnastikleder.

Ejvind Dinesen fik folkeskoleuddannelse, var på efterskole og højskole, ligesom han var på gymnastikhøjskole og landbrugsskole. Han opholdt sig en tid i Norge og England for at studere landbrug. I 1931 overtog han fødegården Birkemose i Lundby. Han virkede i flere år som gymnastikleder i Tjæreby. Han stammer fra sognefoged Hans Christensen, Vejstrup, der var deputeret i stænderforsamlingen 1848-49.

Børn: XI.C.1.a.-XI.C.1.c.

XI.C.1.a. ERLING DINESEN

er født 23. september 1935 i Birkemose. Han er gift med Benthe Petersen.

Bosat: Birkemose, Birkemosevej 120, 4230 Skælskør.

Erling Dinesen blev uddannet ved landbruget og overtog Birkemose efter faderen.

Børn: XI.C.1.a.1)-XI.C.1.a.3)

XI.C.1.a.1) JAN DINESEN

er født 1958 i Lundby.

XI.C.1.a.2) NIELS DINESEN

er født 1961 i Hallelev.

XI.C.1.a.3) VAGN DINESEN

er født 1965 i Hallelev.

XI.C.1.b. ELINOR DINESEN

er født 14. oktober 1939 i Birkemose. Hun er gift med Dan Kranevold, gård-ejer i Dansbjerg-Tystofte, født 1932 i Svollerup.

Børn: XI.C.1.b.1)-XI.C.1.b.2)

XI C.1.b.1) JOHN BACH KRANEVOLD

er født 1960 i Skælskør.

XI.C.1.b.2) LARS KRANEVOLD

er født 1964 i Skælskør.

XI.C.1.c. JENS DINESEN

er født 16. marts 1945 i Birkemose. Han er bygningsingeniør og gift med Inger Annelise Bentsen, født 1945 i Roskilde.

Bosat: Islevvangen 35, 2700 Brønshøj.

Børn: XI.C.1.c.1)-XI.C.1.c.3)

XI.C.1.c.1) THOMAS DINESEN

er født 1969 i København.

XI.C.1.c.2) KARSTEN DINESEN

er født 1971 i København.

XI.C.1.c.3)                    KAREN DINESEN  
er født 1973 i Rødovre.

XI.D. SØREN KRISTIAN SØRENSEN

er født 4. maj 1882 i Hundborg, og han døde 1959 i Grurup sogn. Han blev gift 18. august 1907 i Hundborg med (farbrors datter) Anna Sørensen, der er født 9. juli 1883 i Hundborg, død 1958 i København, datter af husmand Jens Sørensen og hustru Christine Kristoffersen.

Bosat: Grurup, senere Hurup.

Søren Kristian Sørensen var ejer af ejendommen Vesterlund på Abildgårds mark i Grurup sogn, som senere ejedes af sønnen Jens Kristian. I 1947 bosatte han sig i Hurup.

Børn: XI.D.1.-XI.D.11.

XI.D.1. ANNA LOUISE SØRENSEN

er født 13. august 1908 i Grurup. Hun blev gift 25. oktober 1945 med Peder Nørgaard Knudsen, der er født 2. april 1905 i Bedsted som søn af gårdejer Jens Knudsen og hustru Marie Elise Jensen Nørgaard.

Bosat: Bygmarksvej 5, Sønderhå, 7752 Snedsted.

Peder Nørgaard Knudsen har været selvstændig landmand i Næstrup, Dover og Årup.

Søn: XI.D.1.a.

XI.D.1.a. BJARNE NØRGAARD KNUDSEN

er født 18. februar 1948 i Vestervig. Han blev gift 23. maj 1970 i Snedsted med Kirsten Krogsgaard Baun, der er født 17. januar 1948 i København som datter af Agnethe Elisabeth Baun.

Bosat: Rosenvænget 39, 7752 Snedsted.

Bjarne Nørgaard Knudsen tog realeksamen 1965, blev civiløkonom 1974 og statsautoriseret revisor 1978. Han var ansat i revisionsfirmaet Glytting og Blok-dal-Pedersen 1965-69, og blev derefter ansat i revisionsfirmaet Peter Brandt og Jan Sigsten Pedersen, og dette firma blev han 1. januar 1979 medindehaver af.

Kirsten Krogsgaard Baun blev færdiguddannet som damefrisør 1969 og købte 1969 Elite salonen i Snedsted.

Børn: XI.D.1.a.1)-XI.D.1.a.2)

XI.D.1.a.1) VICKY BAUN KNUDSEN

er født 28. september 1971 i Thisted.

XI.D.1.a.2) SANDY BAUN KNUDSEN

er født 21. marts 1975 i Thisted.

XI.D.2. SIGRID KRISTINE SØRENSEN

er født 19 februar 1910 i Grurup. Hun blev gift 26. marts 1937 i Hurup kirke med Johannes Pedersen, der er født 29. juni 1910 i Lundby i Tjæreby sogn som søn af gårdejer Niels Claus Pedersen og hustru Caroline.

Bosat: Nordregård, Næstved Landevej 371, 4230 Skælskør.

Sigrid Kristine Sørensen fik folkeskoleuddannelse, var elev på Salling ungdomsskole og besøgte desuden Ollerup gymnastikhøjskole. Hun har undervist i gymnastik og folkedans.

Johannes Pedersen blev uddannet ved landbruget, var på Ollerup gymnastikhøjskole og besøgte senere Lundby landbrugsskole. I 1937 overtog han fødegården Nordregård.

Børn: XI.D.2.a.-XI.D.2.d.

XI.D.2.a. EVA PEDERSEN

er født 22. december 1937 i Skælskør. Hun blev gift 29. juni 1962 i Tjæreby med Kurt Olsen, der er født 21. januar 1939 i Rutsker på Bornholm som søn af gårdejer Laurits Olsen og hustru Judith Riis.

Bosat: Egedvej 10, Horreby, 4800 Nykøbing Fl.

Eva Pedersen tog realeksamen i Skælskør 1954 og blev efter et ophold i England optaget på Vordingborg seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1961. Hun var derefter lærer i Korsør et år og kom 1962 til Møllebakkeskolen i Stubbekøbing kommune.

Kurt Olsen tog lærereksamen fra Haslev seminarium 1961. Han aftjente værnepligten i Næstved og blev derefter ansat på Møllebakkeskolen i Stubbekøbing, hvor han var til 1970, da han blev ansat på handelsskolen i Nykøbing Falster, hvor han virker som studievejleder. Han underviser i samfundslære og engelsk.

Børn: XI.D.2.a.1)-XI.D.2.a.3)

XI.D.2.a.1) ANNE GRETHE OLSEN

er født 16. december 1962 i Horreby.

XI.D.2.a.2) CLAUS PETER OLSEN

er født 14. september 1966 i Horreby.

XI.D.2.a.3) NILS CHRISTIAN OLSEN

er født 26. august 1968 i Nykøbing Fl.



XI.D.2.b.                   NIELS CLAUS PEDERSEN

er født 4. september 1941 i Lundby. Han omkom 1960 ved en færdselsulykke.

XI.D.2.c.                   ELSE PEDERSEN

er født 20. januar 1945 i Skælskør. Hun er gift med Christian Erik Hall, der er født 7. maj 1942 i Skt. Markus sogn på Frederiksberg som søn af landsretssagfører Erik Andreas Hall og hustru Grethe Andersen.

Bosat: Søndervang 3, 4040 Jyllinge.

Else Pedersen bestod nysproglig studentereksamen fra statens studenterkursus, havde 1962 et ophold på idrætshøjskolen i Sønderborg og var 1965-66 i Paris. Hun tog lærereksamen fra Frederiksberg seminarium 1971, var 1971-74 ansat ved Sindal skole og var 1974-75 på Tjørnegårdsskolen, Roskilde og fik derefter ansættelse ved Margretheskolen, Gundsømagle. Studier ved Danmarks lærerhøjskole 1972/74, 1975/76 og 1978/80.

Christian Erik Hall tog nysproglig studentereksamen fra Øster Søgades gymnasium 1961 og blev cand. jur. fra Københavns universitet 1969. Han var formand for det rets- og statsvidenskabelige studenterråd 1963/64, medlem af samme 1962-65, medlem af præsidiet for danske studerendes fællesråd 1964-65 og medlem af repræsentantskabet for Danmarks jurist & økonomforbund 1970-71. Studier ved University of California i Los Angeles og Danmarks forvaltningshøjskole. Han modtog advokatbeskikkelse 1974.

XI.D.2.d.                   ANNE PEDERSEN

er født 31. marts 1950 i Skælskør. Hun blev gift 28. december 1972 i Tjæreby kirke med Ole Rygaard Jensen, der er født 3. august 1948 i Slagelse som søn af landmand Ejner Jensen og hustru Elva Rygaard.

Bosat: Birkemosevej 164, Lundby, 4230 Skælskør.

Anne Pedersen tog studentereksamen fra Næstved gymnasium 1969 og arbejdede derefter 1/2 år på et plejehjem i Schweiz. Hun var på Rødkilde sygeplejehøjskole 1970 og derefter elev på sygeplejeskolen i Næstved. Hun blev færdiguddannet i september 1973 og har siden været et år på amtshospitalet i Vordingborg, to år på medicinsk afdeling på centralsygehuset i Slagelse og tre år på ortopædkirurgisk sygehus i Sorø. Siden 1. august 1979 har hun været ansat på andelsforeningernes gighthospital i Skælskør.

Ole Rygaard Jensen tog studentereksamen fra Slagelse gymnasium 1968 og af tjente derefter værnepligten og hjemsendtes som sergent. Han blev derefter optaget på Vordingborg seminarium og dimitteredes i juli 1974, hvorefter han fik ansættelse ved Hvilebjergsskolen i Sørbymagle ved Slagelse, hvor han var til august 1978, da han blev ansat ved Dalmose centralskole.

Søn: XI.D.2.d.1)

XI.D. .d.1)               SØREN RYGAARD JENSEN

er født 20. august 1975 i Slagelse.

XI.D.3. VALBORG MARIE SØRENSEN

er født 1911 i Grurup. Gift med vaskeriejer Svend Aage Pallesen i Århus, født 1913 i København.

Datter: XI.D.3.a.

XI.D.3.a. RITA YDE PALLESEN

er født 1951. Hun er gift med Niels Bommer, der er født 1948.

Datter: XI.D.3.a.1)

XI.D.3.a.1) TINA BOMMER

er født 1971.

XI.D.4. HEDVIG AGNETHE SØRENSEN

er født 14. februar 1913 i Grurup. Hun blev gift 7. maj 1955 i Whitehorse Yukon, Canada, med John Gershan, der er født 5. marts 1926, søn af Harry Gershan og hustru Marie.

Bosat: Vesterlund, Storhøjvej 6, 7760 Hurup.

Hedvig Agnethe Sørensen havde arbejde forskellige steder, bl.a. i Island, i Sverige, England og Skotland. Hun havde et ophold på Ollerup gymnastikhøjskole. I 1952 rejste hun til Canada, hvor hun bl.a. arbejdede i Montreal, Windsor, Edmonton og Vancouver samt i et feriecenter i Jasper Park, før hun kom til Whitehorse, hvor hun arbejdede på hotel Regina. I 1960 købte ægteparret Vesterlund, men først i 1965 bosatte de sig i gården.

John Gershan er født i Polen og kom med forældrene til Canada, da han var et år gammel. Under den anden verdenskrig var han tjenestegørende i marinen og var tjenestegørende på en minestryger, som blev sænket ud for Irland. Besætningen var på 76 mand, hvoraf 25 overlevede. Efter krigen blev han uddannet som slagter og har haft egen forretning i Edmonton, før han kom til Whitehorse, hvor han blev underdirektør. Han er ansat ved Struer-Hurup andelsslagteri, Hurup.

XI.D.5. GUDRUN MARGRETHE SØRENSEN

er født 1914 i Grurup. Hun driver cigar- og vinhandel i København.

XI.D.6. KAREN JOHANNE SØRENSEN

er født 13. februar 1916 i Grurup. Hun blev gift i Hurup kirke med Frede Hansen, der er født 31. december 1915 i Ryslinge som søn af gårdejer Hans Hansen og hustru Kirsten.

Bosat: Rudmevej 2, 5750 Ringe.

Karen Johanne Sørensen er sygeplejerske, og Frede Hansen er gårdejer.

Børn: XI.D.6.a.-XI.D.6.c.

XI.D.6.a. ANNE LISE MAEGAARD HANSEN

er født 22. oktober 1949 i Ringe. Hun er sygeplejerske.

XI.D.6.b. KIRSTEN MAEGAARD HANSEN

er født 22. oktober 1949 i Ringe.

Bosat: Rosenlundsgade 10, 9000 Ålborg.

Kirsten Mægaard Hansen er hospitalslaborant.

XI.D.6.c. HANS MAEGAARD HANSEN

er født 30. januar 1954 i Ringe.

Bosat: Havvej 17, 4772 Langebæk.

Hans Mægaard Hansen gik i Rudme friskole og var elev på Vejstrup efterskole. Efter en tid som landbrugsmedhjælper blev han udlært som landbrugsmaskinsmed 1975, var 1976-78 to år i Zambia som u-landsfrivillig og besøgte 1979-80 Vejlbys landbrugsskole. Han er driftsleder på en større gård på Sydsjælland.

XI.D.7. JENS KRISTIAN SØRENSEN

er født 17. december 1917 i Grurup. Han blev gift 29. september 1951 i Grurup med Marie Mose, der er født 20. marts 1920 i Struer, død 26. november 1974 i Gl. Bedsted, datter af Johan Mose og hustru Petra.

Bosat: Gl. Bedstedvej 4, 7755 Bedsted.

Jens Kristian Sørensen fik folkeskoleuddannelse og var 1938 på Ollerup gymnastikhøjskole. Værnepligten aftjente han som trækonstabel 1939. I 1941 var han på Vejlbys landbrugsskole og besøgte 1942 Ry folkehøjskole. I 1947 overtog han fødehjemmet, som han i 1960 afhændede til søsteren. Han har siden boet i Gl. Bedsted, hvor han først var kontrolassistent og siden blev specialarbejder i et byggefirma. Han har i en lang årrække været gymnastikleder.

Børn: XI.D.7.a.-XI.D.7.c.

XI.D.7.a. HANNE MOSE SØRENSEN

er født 22. marts 1946 i København. Hun blev gift 11. november 1966 i Bedsted med N. N. Søndergaard, der er født 3. december 1943 i Valby. Ægteskabet blev opløst 1974.

Bosat: Østre Søgade 56, 2300 København Ø.

Hanne Mose Sørensen gik i Bedsted centralskole og var derefter på Hundborg ungdomsskole. Hun blev uddannet indenfor kontorfaget og blev senere uddannet

til socialrådgiver på RUC. Hun har i et par år arbejdet som socialrådgiver i Københavns amt.

XI.D.7.b. ARNE JOHAN MOSE SØRENSEN

er født 10. juli 1952 i Grurup.

Bosat: Stormgade 43, 7755 Bedsted.

Arne Johan Mose Sørensen tog realeksamen fra Bedsted centralskole og blev derefter udlært som maskinarbejder på Cimbria i Thisted. Efter værnepligten ved civilforsvaret blev han rejsemontør for Cimbria og har bl.a. rejst i Sydafrika og Grækenland samt Holland, Ungarn og Tyskland. Han er nu overmontør i firmaet, der er medarbejderejet.

XI.D.7.c. ERIK MOSE SØRENSEN

er født 1. april 1954 i Grurup.

Bosat: Gl. Bedstedvej 4, 7755 Bedsted.

Erik Mose Sørensen tog studentereksamen i Thisted 1973 og dimitteredes som civilingeniør 1979. 1. oktober 1980 tiltrådte han en stilling i Tyskland.

XI.D.8. MARIE YDE SØRENSEN

er født 1919 i Grurup. Hun er gift med Alfred Johannes Rasmussen, bestyrer på Skibstedgård i Ydby sogn, senere gårdejer i Lohals på Langeland, født 1913 i Skrøbelev på Langeland.

Børn: XI.D.8.a.-XI.D.8.b.

XI.D.8.a. BENT YDE RASMUSSEN

er født 1942 i Ydby. Han er gift med Gunna Tove Nielsen, der er født 1941 i Middelfart.

Søn: XI.D.8.a.1)

XI.D.8.a.1) ULRICH YDE RASMUSSEN

er født 1971 i Middelfart.

XI.D.8.b. RUTH YDE RASMUSSEN

er født 1945 i Ydby. Hun er gift med chauffør Svend Henri Lorentzen, der er født 1938 i Snøde.

Børn: XI.D.8.b.1)-XI.D.8.b.2)

XI.D.8.b.1) KENNETH YDE LORENTZEN

er født 1966 i Odense.

XI.D.8.b.1) HEINO YDE LORENTZEN

er født 1970 i Odense.

XI.D.9. EVA YDE SØRENSEN

er født 1920 i Grurup. Hun er gift med tømrer Ejnar Berntsen og bor i Wancouver i Canada. De har børnene Rita og Poul Erik.

XI.D.10. MARTHA YDE SØRENSEN

er født 1922 i Grurup. Hun er gift med biludlejer Irving Jensen i København.

XI.D.11. DAGMAR YDE SØRENSEN

er født 16. marts 1928 i Grurup.

Bosat: Vejlsøhus, afd. J., 8600 Silkeborg.

Dagmar Yde Sørensen har siden 30. november 1939 været indlagt under åndssvageforsorgen.

XI.E. INGER KATRINE SØRENSEN

er født 27. juni 1883 i Hundborg, og hun døde sst. 1953. Hun var trikotagehandler i Hørдум og senere mode- og manufakturhandler i Hundborg. Hun døde ugift.

XI.F. JOHANNE KRISTINE SØRENSEN

er født 19. juni 1885 i Hundborg, og hun døde 1956 i København. Hun lærte sygepleje på Hundborg sygehus og var senere ansat på Horsens kommunehospital og Sankt Hans hospital ved Roskilde. Hun var sidst ansat på Dr. Møllers private fødeklinik.

XI.G. MARIANE SØRENSEN

er født 20. marts 1887 i Hundborg, og hun døde sst. 3. april 1888.

XI.H. THORA MARIANE SØRENSEN

er født 5. december 1888 i Hundborg. Hun var gift med sin kusines søn Jens Pedersen Fink; ægteparret og deres efterkommere er nærmere beskrevet under betegnelsen II.B.3.-II.B.3.d.



XI.J. JENS MARIUS SØRENSEN

er født 23. juli 1890 i Hundborg, og han døde 1966 i Hurup. Han blev gift 24. november 1917 i Århus valgmenighedskirke med Marie Kristensen, der er født 4. september 1896 på Raastrup mark i Hundborg sogn, datter af husmand Niels Kristensen, senere fyrbøder i Århus, og hustru Ane Kirstine Overgaard.

Bosat: Hurup.

Jens Marius Sørensen arbejdede først hjemme i faderens købmandshandel og derpå hos broderen Salmon i Hurup brugsforening, drev derpå vognmandsforretning, hvorpå han 1939-64 var brænder på Næssund teglværk hos bror-datterens mand Støvring-Nielsen.

Marie Kristensen virkede en årrække som kogekone.

Børn: XI.J.1-XI.J.6.

XI.J.1. ERIK YDE

5. april 1971 navneændring fra Erik Yde Sørensen, er født 19. september 1918 i Hurup. Han er kaptajn i hæren. Gift med Anna-Lise Kock, født 1924 i Brøns.

Børn: XI.J.1.a.-XI.J.1.b.

XI.J.1.a. DORTHE YDE

er født 1947 i Tønder. Hun er gift med Keld Nielsen. De er begge lærere og har bl.a. været i Afrika.

Datter: XI.J.1.a.1)

XI.J.1.a.1) STINE YDE

er født 1974 i Botswana.

XI.J.1.b. LARS YDE

er født 1952 i Tønder. Han er lærer.

XI.J.2. GRETHE YDE SØRENSEN

er født 5. februar 1920 i Hurup, og hun døde 1973 i Århus. Hun var gift med Verner Madsen.

Datter: XI.J.2.a.

XI.J.2.a. INGER YDE MADSEN

er født 1957 i Tønder.

XI.J.3. NIELS YDE SØRENSEN

er født 9. februar 1922 i Hurup. Han er gift med Ingeborg Sørensen, der er født 1920 i Gettrup.

Bosat: Koldby.

Niels Yde Sørensen er uddannet som typograf og driver Koldby bogtrykkeri.

Børn: XI.J.3.a.-XI.J.3.g.

XI.J.3.a.                   BENTE KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1946 i Koldby. Hun er gift med maskinarbejder Alf Christensen i Thisted, født 1945 i Thisted.

Søn: XI.J.3.a.1)

XI.J.3.a.1)               LARS KRIGSLUND YDE CHRISTENSEN

er født 1970 i Thisted.

XI.J.3.b.                   JOHN KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1948 i Koldby. Han er gift med kommuneassistent Birte Jensen, der er født 1952 i Hassing. Han er uddannet som typograf og arbejder i faderens bogtrykkeri.

Søn: XI.J.3.b.1)

XI.J.3.b.1)               TORBEN KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1975 i Koldby.

XI.J.3.c.                   HUGO KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1950 i Koldby. Han er tømrer og landmand, gift med sparekasseassistent Tove Bunk, født 1950 i Ettrup.

Datter: XI.J.3.c.1)

XI.J.3.c.1)               HEIDI BUNK SØRENSEN

er født 1974.

XI.J.3.d.                   ERIK KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1952 i Koldby. Han er typograf i Thisted og gift med Marian Thorsøe Christensen, der er født 1950 i Nørhå.

Datter: XI.J.3.d.1)

XI.J.3.d.1)               BIBI THORSØE YDE SØRENSEN

er født 1973.

XI.J.3.e.                   LONE KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1954 i Koldby.

XI.J.3.f.                   LENE KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1955 i Koldby. Hun er fodterapeut og kosmolog.

XI.J.3.g.                   GITTE KRIGSLUND YDE SØRENSEN

er født 1959 i Koldby.

XI.J.4.                    VAGN OVERGAARD YDE SØRENSEN

er født 3. oktober 1923 i Hurup. Han blev gift 1946 i København med Helga Nielsen Hattens, der er født 11. september 1920 i Thisted, død 13. april 1966 i København, datter af rebslagermester Johannes Hattens og hustru Ellen. Vagn Overgaard Yde Sørensen har siden 1975 levet i papirløst ægteskab med Nina Arndal.

Bosat: Midgårdsgade 9, 2200 København N.

Vagn Overgaard Yde Sørensen fik folkeskoleuddannelse i Hurup og læste 1944-45 på den jyske handelshøjskole i Århus. Fra 1946 til 1956 var han ansat som lønningsbogholder på Monarch-Sko på Nørrebro. Siden 1972 har han været lagerekspedient ved Daells bolighus A/S, Ejby Industrivej, Glostrup.

Søn: XI.J.4.a.

XI.J.4.a.                   LEIF YDE SØRENSEN

er født 17. oktober 1948, og han døde 22. juni 1967. Han var maskinarbejderlærling.

XI.J.5.                    KARSTEN YDE SØRENSEN

er født 1926 i Hurup. Han er gift med Ketty Knudsen, der er født 1928 i Veflinge. Han arbejdede i manufakturbranchen i Hurup, Thisted, Ringe, Juelsminde og Brenderup og blev derefter bestyrer af Blommenslyst campingcenter på Fyn.

Børn: XI.J.5.a.-XI.J.5.c.

XI.J.5.a.                   FINN YDE SØRENSEN

er født 1952 i Ringe. Han er maskinarbejder og gift med Solveig Jørgensen, der er født 1955.

XI.J.5.b.                   KARIN YDE SØRENSEN

er født 1953 i Ringe. Hun er dekoratør og gift med tømrer Søren Folkersen, der er født 1954 i København.

Datter: XI.J.5.b.1)

XI.J.5.b.1)                SISSE YDE FOLKERSEN

er født 1973.

XI.J.5.c. JØRGEN YDE SØRENSEN

er født 1959 i Ringe.

XI.J.6. KNUD YDE

navneændring fra Sørensen, er født 1929 i Hurup. Han var oprindeligt baker men fik ansættelse ved Glas-Alstrup og bor i Århus. Gift med Inger Kristensen, født 1934 i Uth.

Børn: XI.J.6.a.-XI.J.6.b.

XI.J.6.a. KARSTEN YDE

er født 1955 i Vejle. Samlever: Birgit Kruise Madsen, født 1952 i Åbenrå.

Datter: XI.J.6.a.1)

XI.J.6.a.1) LINE YDE

er født 1975 i Århus.

XI.J.6.b. ESTHER MARIE YDE

er født 1959 i Vejle.

XI.K. ALFRED JOHANNES SØRENSEN

er født 27. juli 1891 i Hundborg. Han døde som barn.

XI.L. EMMA MARGRETHE SØRENSEN

er født 23. april 1893 i Hundborg. Hun blev gift 15. maj 1918 i Hundborg med Karl Kristian Jensen, der er født 27. april 1894 i Hundborg, død sst. 1967, søn af baker Niels Pedersen Jensen og hustru Mariane Kirstine Sørensen Malle(?).

Børn: XI.L.1.-XI.L.4.

XI.L.1. BODIL YDE JENSEN

er født 1920 i Hundborg. Hun er gift med Svend Aage Jensen, der er født 1926 i Vebbestrup.

Børn: XI.L.1.a.-XI.L.1.d.

XI.L.1.a. OLE YDE JENSEN

er født 1946 i Vebbestrup. Han er gift med Henny og har to børn: Michael og Peter.

XI.L.1.b. SUSSI YDE JENSEN

er født 1951 i Vebbestrup. Hun er gift med Kaj Hofferbier og har to børn: Brian og Simon.

XI.L.1.c. KIRSTEN YDE JENSEN

er født 1957.

XI.L.1.d. INGER MARIE JENSEN

er født 1958.

XI.L.2. RAGNHILD MARIANE JENSEN

er født 1921 i Hundborg. Hun er gift med Mourits Jensen, der er født 1918.

Datter: XI.L.2.a.

XI.L.2.a. KAREN MARGRETHE JENSEN

er født 1945 i Hundborg. Hun er gift med Kurt Kammergaard, der er EDB-operator i Fredensborg.

Børn: XI.L.2.a.1)-XI.L.2.a.2)

XI.L.2.a.1) BETINA KAMMERGAARD

er født 1970.

XI.L.2.a.2) MIA KAMMERGAARD

er født 1972.

XI.L.3. ANNA LISE YDE JENSEN

er født 28. september 1923 i Hundborg. Hun er gift med Hans Larsen og bor i Canada. Han er født 1924 i Hurup.

Børn: XI.L.3.a.-XI.L.3.b.

XI.L.3.a. THOMAS LARSEN

er født 1967.

XI.L.3.b. KRISTINE LARSEN

er født 1968.

XI.L.4. INGA YDE JENSEN

er født 1934 i Hundborg. Hun er gift med murer Herman Sørensen, der er født 1925.

Børn: XI.L.4.a.-XI.L.4.c.

XI.L.4.a. KARL JOHAN SØRENSEN

er født 1957.



XI.L.4.b. ANNA METTE SØRENSEN

er født 1962.

XI.L.4.c. MARIANE SØRENSEN

er født 1967.



Børn: XI.M.1.a.1)-XI.M.1.a.2)

XI.M.1.a.1) PETER MUNKHOLM KRISTENSEN

er født 2. februar 1978 i Thisted.

XI.M.1.a.2) ANNA FINK KRISTENSEN

er født 4. juni 1979 i Thisted.

XI.M.1.b. JOHANNES JUSTESEN

er født 9. februar 1955. Han er akademiingeniør.

XI.M.2. HANS JACOB YDE JØRGENSEN

er født 20. august 1924 i Hundborg. Han blev gift 20. september 1953 i Birkerød med Nini Stoltenberg, der er født 13. juni 1931 i Vangede i Gentofte kommune som datter af fabrikant Viggo Nicolaj Wennekilde Stoltenberg og hustru Hertha Jensigne Marie Christensen.

Bosat: Vorupørvej 158, Hundborg, 7700 Thisted.

Hans Jacob Yde Jørgensen opholdt sig sammen med familien i USA til 1934. Han fik folkeskoleuddannelse og var derefter elev på Havbro ungdomsskole. Han lærte kolonialfaget i faderens forretning. Han aftjente værnepligt og hjemsendtes som korporal. Han har i ni måneder været elev på højskolen Købmands-hvile, Rungsted kyst. I 10 år drev han købmandsforretning i Helsingør, og 1963 overtog han faderens forretning i Hundborg. Nini Stoltenberg bestod mellemskoleeksamen og blev derefter uddannet som boghandlermedhjælper.

Børn: XI.M.2.a.-XI.M.2.c.

XI.M.2.a. HENRIK YDE JØRGENSEN

er født 5. juni 1954 i Helsingør.

Bosat: Haveselskabetsvej 5b, 1823 København V.

Henrik Yde Jørgensen tog studentereksamen 1973 og havde derefter forskellige jobs, bl.a. på Nors andelsmejeri. Derefter var han bl.a. 1/2 år i USA, og senere optog han musikstudiet ved Århus universitet (exam. art.). Han er p.t. timelærer ved Køge gymnasium og er stud. mag. ved Københavns universitet. Han arbejder sideløbende som jazz-musiker og komponist.

XI.M.2.b. POUL YDE JØRGENSEN

er født 9. maj 1956 i Helsingør, og han døde 7. marts 1957.

XI.M.2.c. BENT YDE JØRGENSEN

er født 12. februar 1958 i Helsingør.

Bosat: Vorupørvej 158, Hundborg, 7700 Thisted.

Bent Yde Jørgensen har bestået HF-eksamen og er musikstuderende.

XI.M.3. THORA ELISABETH YDE JØRGENSEN

er født 1931 i Los Angeles i Californien. Hun er gift med elektriker Christian Steenbuch Krabbe, der er født 1928 i Vemb.

Børn: XI.M.3.a.-XI.M.3.c.

XI.M.3.a. DORTHE STEENBUCH KRABBE

er født 1954 i Struer.

XI.M.3.b. HANNE STEENBUCH KRABBE

er født 1959 i Brande.

XI.M.3.c. LENE STEENBUCH KRABBE

er født 1960 i Brande.

XI.N. DAGMAR SØRENSEN

er født 12. februar 1896 i Hundborg. Hun blev gift 24. oktober 1923 i Hundborg med Adolf Andreas Andersen, der er født 12. juni 1892 i Hundborg som søn af maler og husmand Poul Christian Andersen og hustru Larsine Jørgensen.

Bosat: Hundborg.

Adolf Andreas Andersen var malermester i Hundborg, senere i USA og derpå i Hurup.

XI.0. HELGA SØRENSEN

er født 9. juli 1897 i Hundborg. Hun blev gift 20. maj 1923 i Hundborg med Lars Peter Høje Kristensen, der er født 18. februar 1900 i Villerslev by og sogn, død 1954, søn af murer Jens Høje Kristensen og hustru Kirstine Pedersen.

Lars Peter Høje Kristensen var murermester i Hundborg og senere entreprenør i Hurup.

Børn: XI.0.1.-XI.0.2.

XI.0.1. JENS CHRISTIAN HØJE KRISTENSEN

er født 1924 i Hundborg. Han er ingeniør i Holstebro og gift med Gertrud Kjeldsen. Ægteparret har tre børn: Susanne, Malene og Kristine.

XI.0.2.                    KIRSTEN MARIE HØJE KRISTENSEN

er født 1927 i Hundborg. Hun er gift med ingeniør Harald Andersen, der er født 1925 i Vadum.

Børn: XI.0.2.a.-XI.0.2.b.

XI.0.2.a.                    METTE HØJE ANDERSEN

er født 1954 i København.

XI.0.2.b.                    TRINE HØJE ANDERSEN

er født 1959 i København.

XI.P.                        GERHARD JOHANNES SØRENSEN

er født 18. september 1899 i Hundborg. Han var konditor og udvandrede til USA.





XI.D. Søren K. Sørensen og Anna Sørensen



XI.D.2. Sigrid K. Sørensen med familie



XI.D.2.d. Anne Pedersen



XI.D.2.d. Ole R. Jensen



XI.D.2.d.1) Søren R. Jensen



XI.D.4. Hedvig A. Sørensen



XI.D.4. John Gershan



XI.D.7. Jens K. Sørensen



XI.D.7. Marie Mose



XI.D.7.a. Hanne M. Sørensen



XI.D.7.b. Arne J.M. Sørensen



XI.D.7.c. Erik M. Sørensen



XI.D.11. Dagmar Y. Sørensen



XI.J.4. Vagn O.Y. Sørensen med familie



XI.M.2. Hans J.Y. Jørgensen med familie

XII. MADS JENSEN YDE (1857-1947)

XIII. KIRSTINE JENSEN YDE (1860-1868)

## XII. MADS JENSEN YDE

er født 23. august 1857 i Ydesminde i Hundborg sogn, og han døde 1946 i Sennels. Han blev gift 15. april 1880 i Hundborg med Caroline Christensen, der er født 23. oktober 1856 i Nors by og sogn, død 1. april 1897 i Hundal, datter af gårdmand Christen Pedersen Gade og hustru Kirsten Larsen.

Bosat: Hundal, Sennels.

Mads Jensen Yde nævnes 1880 som husmand i Fårtoft, men fra senest samme år og til efter 1887 var han husmand i Sennels, hvorpå han fra senest 1889 var husmand i Hundal. Ejendommen kaldtes Ydesminde, og han drev den til sønnen Kristen overtog den. Den bestod egentlig af to ejendomme, som blev lagt sammen. Det fortælles, at han blev kaldt "sodoktoren", idet man altid sendte bud efter Mads Yde, når der var besvær med søerne. Han var en rask mand lige til det sidste; avisen omtaler således, at han som 80-årig trak fra Sennels til Vestervig med en hest.

Børn: XII.A.-XII.G.

## XII.A. INGER KATRINE YDE

er født 10. december 1880 i Sennels, og hun døde sst. 6. januar 1881.

## XII.B. KIRSTINE MARIE YDE

er født 10. december 1880 i Sennels, og hun døde 19-- på Nørre Snede mark. Hun blev gift 29. december 1903 i Sennels med Karsten Kristensen, der er født 2. januar 1873 i Nr. Snede, død 19-- i Nr. Snede, søn af murer Søren Peter Kristensen og hustru Marie Dorthea Rahbæk.

Bosat: Nr. Snede mark.

Karsten Kristensen var murer og husmand på Nr. Snede mark.

Børn: XII.B.1.-XII.B.6.

## XII.B.1. MADS KRISTIAN YDE KRISTENSEN

er født 4. oktober 1904 på Nr. Snede mark. Han var murermester.

## XII.B.2. SØREN PETER YDE KRISTENSEN

er født 29. december 1905 på Nr. Snede mark. Han blev gift 9. november 1928 i Nr. Snede med Kristine Petra Pedersen, der er født 17. januar 1905 på Nr. Snede mark som datter af husmand Lars Kristian Pedersen og hustru Ane Mette Kirstine Andersen. Søren Peter Yde Kristensen nævnes 1928 som husmand på Nr. Snede mark.

## XII.B.3. KARL RAHBÆK YDE KRISTENSEN

er født 12. oktober 1907 på Nr. Snede mark, og han døde sst. 19. januar 1909.

XII.B.4.                   MARIE YDE KRISTENSEN

er født 26. september 1909 på Nr. Snede mark.

Bosat: Pile Alle 12, 7362 Hampen.

XII.B.5.                   DAGMAR YDE KRISTENSEN

er født 6. oktober 1911 på Nr. Snede mark. Hun var gift Styrbæk.

XII.B.6.                   VALDEMAR YDE KRISTENSEN

er født 9. april 1913 på Nr. Snede mark. Han var gift med Maren.

XII.C.                    INGER KATRINE YDE

er født 20. april 1882 i Sennels. Hun ses 1904 at tjene i Give, og senere boede hun i Århus.

XII.D.                    MARIE YDE

er født 24. december 1885 i Sennels. Hun ses 1913 at være forskolelærerinde. Hun døde ugift.



## XII.E. KRISTEN HYLDGAARD YDE

er født 22. februar 1887 i Sennels, og han døde ca. 1964 sst. Han blev gift 28. december 1915 i Sennels med Cecilie Marie Kirstine Pedersen, der er født 17. oktober 1888 i Rybjerg sogn på Mors, død 2. februar 1961 i Sennels, datter af slagter Jens Pedersen og hustru Bodil Kirstine Nielsen. Kristen Hyldgaard Yde lærte landbruget i fødehjemmet, som han overtog og drev til sin død.

Børn: XII.E.1.-XII.E.7.

## XII.E.1. KETTY KAROLINE YDE

er født 16. august 1915 i Sennels. Hun er gift med Knud Christensen, der er chauffør. Ægteparret har et barn og bor i Hvidovre.

## XII.E.2. MADS LEANDER YDE

er født 6. juni 1917 i Sennels. Han blev gift 30. juni 1943 i Sennels kirke med Marie Noer Mortensen, der er født 26. marts 1919 i Odby som datter af fisker og kirkebetjent Karl Mortensen og hustru Johanne Petrea Noer.

Bosat: Svinget 11, 7700 Thisted.

Mads Leander Yde gik i skole i Sennels og havde derefter forskelligt arbejde indtil 1945, da han begyndte som tromlefører ved Thisted amts vejvæsen. Marie Noer Mortensen gik i skole i Odby og tjente derefter som husassistent og husbestyrerinde indtil giftermålet.

Børn: XII.E.2.a.-XII.E.2.b.

## XII.E.2.a. HOLGER EMIL YDE

er født 2. juli 1944 i Thisted. Han blev gift 1. juli 1967 i Skinnerup med Johanne Møller Christensen, der er født 6. februar 1948 i Tingstrup som datter af gårdejer Richardt Christensen og hustru Marie Møller Jensen.

Bosat: H. C. Højrupsvvej 8, 9800 Hjørring.

Holger Emil Yde gik i skole i Thisted og lærte derefter malerfaget sst. Værnepligten aftjente han bl.a. i København og var en tid tjenestegørende ved FN-styrken på Cypern. Han var ved søværnet og var MP-korporal. I to år var han slagteriarbejder i Holstebro, hvorefter han 1968 købte bageri i Hjørring. Han er medlem af bestyrelsen for centralforeningen og er oldermand for Hjørring bagerlaug.

Johanne Møller Christensen gik i skole i Skinnerup og var elev på Thylands ungdomsskole. Hun arbejdede bl.a. som ekspeditrice og som syerske indtil giftermålet. Hun er medlem af skolenævnet og er tillige i bestyrelsen for en kvindekreds.

Børn: XII.E.2.a.1)-XII.E.2.a.3)

XII.E.2.a.1) BRIAN MØLLER YDE

er født 22. juli 1969 i Hjørring.

XII.E.2.a.2) HEIDI MØLLER YDE

er født 7. august 1972 i Hjørring.

XII.E.2.a.3) RENÉ MØLLER YDE

er født 11. maj 1979 i Hjørring.

XII.E.2.b. GRETE NOER YDE

er født 13. januar 1949 i Thisted. Hun blev gift i Thisted med Bent Egon Jensen, der er født 17. april 1938 i Øsløs som søn Peder Christian Jensen og hustru Dagmar Karoline.

Bosat: Havrevej 6, 7700 Thisted.

XII.E.3. DAGMAR KATHRINE YDE

er født 1919 i Sennels. Hun er gift med Marius Jensen og bor i Bjerregrav ved Randers.

XII.E.4. INGER YDE

er født 1921 i Sennels. Hun bor i Struer.

XII.E.5. JENS HYLDGAARD YDE

er født 16. januar 1924 i Sennels.

Bosat: Makholmvej 45, Resen, 7600 Struer.

Jens Hyldgaard Yde fik folkeskoleuddannelse og blev derefter uddannet ved landbruget. Værnepligten aftjente han ved 9. batt. 5. komp. i Viborg. Han har haft forskellige pladser som bestyrer men har tillige selv hus m.m.

XII.E.6. MARIE YDE

er født 1925 i Sennels. Hun har været gift to gange og har seks børn. Hun er husbestyrerinde.

XII.E.7. KAMMA ELISABETH YDE

er født 13. august 1929 i Sennels. Hun blev gift 12. april 1955 i Thisted med Thorvald Madsen, der er født 24. februar 1917 i Vorgod som søn af landmand Morten Madsen og hustru Magdalene.

Bosat: Sennels, 7700 Thisted.

Kamma Elisabeth Yde fik folkeskoleuddannelse. Hun har i en del år været specialarbejder.

Thorvald Madsen fik folkeskoleuddannelse og lærte derefter skomagerfaget, hvorefter han i ca. 20 år var skomager i Spjald. Han måtte opgive faget på grund af sygdom.

Børn: XII.E.7.a.-XII.E.7.b.

XII.E.7.a. JOHN YDE MADSEN

er født 6. juli 1956 i Spjald.

XII.E.7.b. LINDA YDE MADSEN

er født 23. april 1957 i Spjald.

XII.F. JENS YDE

er født 12. marts 1889 i Hundal i Sennels sogn, og han døde sst. 1. maj 1898, 9 år gammel.

XII.G. PETER YDE

er født 20. oktober 1890 i Hundal. Han var skotøjsarbejder og døde barnløs.

XIII. KIRSTINE JENSEN YDE

er født 10. september 1860 i Ydesminde i Hundborg, og hun døde sst. 26. november 1868, 8 år gammel.



XII. Mads J. Yde



XII.E. Kristen H. Yde og Cecilie M.K. Pedersen



XII.E.2. Mads L. Yde og Marie N. Mortensen



XII.E.2.a. Holger E. Yde og Johanne M. Christensen



XII.E.2.a.1-3) Brian, Heidi og Rene Møller Yde



XII.E.2.b. Grete N. Yde og Bent E. Jensen



XII.E.5. Jens H. Yde



XII.E.7. Kamma E. Yde og Thorvald Madsen



XII.E.7.a. John Y. Madsen



XII.E.7.b. Linda Y. Madsen

# Forslægten

Omtale af  
Jens Jensen Yde, 1809-1886,  
ejer af Ydesminde i Hundborg sogn,  
og dennes far  
Jens Madsen Yde, 1775-1835,  
sognedegn i Hundborg,  
samt anetavle for sidstnævnte.

Udarbejdet og redigeret af  
genealog Anton Blaabjerg



## Yde'ernes forslægt.

Slægten Yde fra Hundborg stammer fra Jens Jensen Yde, 1809-1886, ejer af Ydesminde i Hundborg, dennes far Jens Madsen Yde, 1775-1835, sognedegn for Hundborg og Jannerup menigheder, samt skoleholder i Hundborg, der igen var søn af færgemanden ved Sallingsund på Mors Mads Jensen Yde, ca. 1738-1809, og hustru Ide Kirstine Wagaard, 1738-1791.

Både færgemandens kone og mor var af præsteslægt, men han selv tilhørte en udbredt degneslægt i Thy, der stammede fra Stagstrup, hvor slægten kan følges tilbage til 1600-tallet.

Den nævnte færgemands farfar var Jens Jensen Yde, ca. 1661-1731, der boede i Stagstrup. Han er den ældste af slægten, der vides at have båret navnet Yde. Hans far, der på sine gamle dage flyttede fra Mors til sønnen i Stagstrup, var Jens Jensen, ca. 1618-1688, men han er ikke fundet med tilnavnet Yde. - Der er dog mulighed for, at han på en eller anden måde var beslægtet med den ældre Yde-slægt i Stagstrup; disse ældre Yder boede i Stagstrup fra før år 1600.

Selve navnet Yde skal stamme fra betegnelsen en jyde (1), men hvorfor en enkelt familie i Thy skulle være mere jyder end andre vides ikke.

Selve slægtsnavnet er gammelt, således nævnes i 1492 en Peder "Ytti" som bonde i Rougsø herred ved Randers. - En Christen "Ydhe" var byfoged i Marstrand i det nuværende Sverige og blev som en anset mand 1564 (2) optaget i Guds Legems Lav i Ålborg.

I købstaden Ålborg boede der flere Yder i 1500-tallet. Anders Jensen Yde (Ydhe) blev borger 1562 og 1567 optaget i nævnte lav, hvor Niels Pedersen Yde (Ydhe) blev optaget 1575, efter at han i 1574 var blevet borger (3). Nævnte Anders Yde i Ålborg levede endnu 1575, hvor en Lars Yde mellem 1562 og 77 var blevet antaget som byens tjener for 20 mk. årligt (4).

Anders Jensen Yde kunne måske have været søn af den Jens Yde i Aggersborg, død i 1550'erne, der fra ca. 1546 var herredsfoged i Hanherred (5).

- Men nogen slægtsmæssig tilknytning til disse gamle Yder kan altså ikke påvises.

Martin Odgaard, der i sin bog om Gamle slægter fra Hundborg 1976 giver en kort oversigt over slægten Yde, meddeler iøvrigt, at der blandt Yde-slægten i Thy fra gammel tid har gået en historie om, at navnet Yde skulle stamme fra nogle sigøjnere, der en nat boede i Vilsund fægekro. - En af kvinderne fødte om natten et barn, og da man ikke havde noget at betale med, lod man krofolkene beholde barnet som betaling, og navnet Yde skulle så stamme fra dette barn. - Slægtsnavnet skulle efter dette altså stamme fra udsagnsordet at yde og ikke fra en jyde.

Jørgen Wind, der i 1956-57 udarbejdede en kortfattet slægtstavle - nu på lokalarkivet i Thisted - over slægten Yde og Wind prøver ikke at forklare navnets oprindelse.

Omtalen af de enkelte anepar i efterfølgende anetavle for Hundborg-deggen Jens Madsen Yde, 1775-1835, er bygget op efter et fast skema. Aneparrets navne, fødsels- og dødsår efterfølges af en meget kort omtale af parrets sociale niveau, samt uddrag af kirkebøger og lignende vedrørende parrets fødsel, død og giftermål.

Derpå følger omtale af parrets børn, samt sluttelig en grundig gennemgang af det fundne dokumentmateriale til belysning af parrets liv og levned.



Typisk gammel gård fra Thy  
Fra R. Mejborgs "Gamle danske hjem"

Noter:

- 1 Danmarks gamle personnavne v. G. Knudsen, M. Kristensen og R. Hornby, Tilnavne, bd. 2, 1964, sp. 1223.
- 2 Fra Himmerland og Kjær Herred, bd. 2, 1915-17, s. 348.
- 3 Samme, s. 53, samme bd. 3, 1918-20, s. 302.
- 4 P. C. Knudsen: Aalborg Bys Historie, bd. 1, 1931, s. 61 og 75.
- 5 C. Klitgaard: Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel, 1938, s. 122-23.

## JENS JENSEN YDE

født 1809, død 1886.

## INGER CHRISTENS DATTER

født 1816, død 1881.

Jens J. Yde ejede til 1865 gården Ydesminde i Hundborg sogn, hvor han fra 1857/58 til 1875 tillige ejede Kirkegård.

Han var født 12. april 1809 i degneboligen i Hundborg by og sogn, søn af degnen, sr. Jens (Madsen) Yde og hustru Johanne Madsdatter. Efter hjemmedåben samme dag blev han fremstillet i kirken 3. juli, hvor fadderne var: Anders Søndergaards kone Anne Nordentoft i Hundborg, som bar barnet, Niels Andersens kone Else Legind fra Faddersbøl, Anders Søndergaard af Hundborg, Wille Christensen af Råstrup, samt Christen Christensen af Faddersbøl mølle.

Jens Jensen Yde, aftægtsmand og enkemand i Hundborg, født i Hundborg, døde 11. november 1886, 77 1/2 år gammel.

Ungkarl Jens Jensen Yde, tømmermand i Hundborg, 24 (egl. 27) år, blev gift 22. oktober 1836 i Hundborg med Inger Christensdatter, 20 år, ugift, opholdende sig hos faderen Christen Olesen, gårdmand i Hundborg. Forlovere var gårdmand Christen Olesen i Hundborg og gårdmand Christen Howe i Årup.

Inger var født 13. marts 1816 i Hundborg by og sogn, datter af Christen Olesen, gårdmand i Hundborg, og hustru Maren Pedersdatter. Karen Pedersdatter af Todbøl mark bar barnet, faddere var Niels Olesen, gårdmand i Sperring, gårdmand Peder Smed ibidem, ungkarl Jens Hansen hos forældrene i Hundborg, Birgitte Christine Pedersdatter, Anders Hoves hustru i Vang og Kirstine Andersdatter, tjenende i præstegården.

Inger Kristensdatter, aftægtsmand Jens Ydes kone i Hundborg, født i Hundborg, døde 9. februar 1881 i Hundborg, 64 år gammel.

Inger Christensdatter havde før ægteskabet med Jens Yde - de to fik 13 børn sammen, se herom under efterslægten - født en datter Nicoline Ditlevsdatter, født 10. marts 1836 i Hundborg, hvis far var pottemager Ditlev Nielsen Knudsen fra Nr. Sundby, der som ugift 22-årig pottemagersvend ved folketællingen 1834 boede hos Ingers forældre i Hundborg sammen med en pottemagerlærling.

Ditlev Nielsen Knudsen var født 1812 i Vadum sogn i Vendsyssel som søn af tømmermand Knud Christensen og hustru Mariane Nielsdatter, og han døde 1871 i Torup i Skallerup sogn på Mors som 59-årig pottemager. På Mors boede han først i Dragstrup sogn sidst i 1830'erne, hvorpå han fra 1848 boede i Torup i nabosognet Skallerup.

- Hans barnebarn Ditlev N. Ditlevsen, 1880-1972, blev fyrbøder i København og far til forfatterinden Tove Ditlevsen, 1917-1976 (1).

Ydernes halvsøster Nicoline Ditlevsdatter, født 1836, blev gift 1858 med lærer Niels Christensen, 1834-1900, lærereksamen 1856 fra Ranum seminarium, skolelærer og kirkesanger i Ørum i Thy fra 1858 og i Helligsø fra 1867 (2).

Nicoline og lærer Christensen fik fire børn, hvoraf tre blev voksne.

Jens J. Ydes svigerforældre var:

Christen Olesen, 1788-1857.

Maren Pedersdatter, 1783-1858.

Fra senest 1816 var Christen Olesen gårdmand i Hundborg by og sogn, hvor han - i al fald de sidste år - ejede Kirkegård, som han testamenterede til datteren og svigersønnen Jens Yde.

Christen Olesen (Olufsen) var født 1788 i Hundborg, hjemmedøbt 22. september, søn af Oluf (Ole) Jensen (Svensk) og hustru (Kirsten Christensdatter).

Han døde som gårdmand i Hundborg 22. februar 1857, 67 1/2 år gammel.

Senest 1814 blev han gift med Maren Pedersdatter, der var født 1783 i Sperring i Sjørring sogn som datter af husmand og snedker eller tømmersmand Peder Jensen Langgaard, født ca. 1740, død efter 1801, og hustru - fra 1767 - Inger Andersdatter, født ca. 1739, død efter 1801, der igen var datter af Anders Jensen i Sperring.

- Peder Langgaard var vel søn af Jens Pedersen Langgaard, ca. 1710-1773, der ligeledes boede i Sperring.

Maren Pedersdatter, enke efter afgangne gårdmand Christen Olesen i Hundborg, døde 15. december 1858, 82 (egl. 75) år gammel.

Foruden Jens Ydes kone Inger havde Maren og Christen Olesen kun sønnen Ole Christensen, kaldet Svensk, født 6. september 1814, der døde 11. oktober 1893 som enkemand og aftægtsmand hos søsteren Ingers svigersøn Christen Sørensen i Hundborg, 79 år gammel.

Af forældrene fik Ole Christensen og hustru Kirsten Nielsdatter ved gavebrev af 4. april 1853, tinglæst 27. juni 1854 (3), overladt ejendommen matr. nr. 24 i Hundborg, der i tilfælde af deres barnløshed skulle deles ligeligt mellem søsteren Ingers børn med Jens Yde, samt hendes datter Nicoline Ditlevsdatter.

Da Maren og Christen Olesen oprettede testamente 22. juni 1854, tinglæst 28. februar 1760 (4), og Inger og Jens Yde blev tildelt Kirkegård sikredes Ole Christensen 3000 rbdlr., som "i betragtning af vor søns (Oles) svaghed ingensinde må udbetales ham, men skal forblive indestående på første prioritets pant" i Kirkegård. - Svagheden forhindrede ham altså ikke i at blive 79 år gammel.

Christen Olesens forældre:

Oluf (Ole) Jensen Svensk, 1745-1821.

Kirsten Christensdatter Høy, ca. 1744/45-1828.

Ligesom sønnen var Oluf eller Ole Svensk gårdmand i Hundborg by og sogn.

Han - Oluf Jensen - var født 1745 i Hundborg, døbt 21. marts, søn af Jens Andersen Svensk og hustru Birgitte Knudsdatter.

Ole Jensen Svendske, aftægtsmand i Hundborg, døde 29. marts 1821, 76 år gammel.

Han blev gift 1773 i Hundborg med Kirsten Christensdatter Høy, der var født ca. 1744/45 og vel var datter af Christen Høy, der i 1773 var hendes forlover.

Kirsten Christensdatter Høy, enke efter afgangne Ole Jensen Svenske, gårdmand i Hundborg, døde 11. februar 1828 hos sønnen Christen Olesen i Hundborg, 83 år gammel.

Oluf (Ole) Jensen Svenskes forældre:

Jens Andersen Bojer eller Svenske, ca. 1695-1784.

Birgitte Knudsdatter, ca. 1692-1772.

Som sønnen og sønnesønnen boede Jens Andersen Bojer eller Svenske i Hundborg, hvor han vel var gårdmand.

Han var født ca. 1695, men hans herkomst kendes ikke, da Hundborg sogns kirkebog ikke går så langt tilbage.

Jens Andersen Svendske af Hundborg døde 1784, begravet 2. juli, henimod 89 år gammel.

Han - Jens Andersen Bojer - blev gift 1730 i Hundborg, trolovet 11. juni og viet 12. juli, med Birgitte Knudsdatter, begge af Hundborg; forlovere var Christen Kaarsgaard og Christen Landboe i Hundborg.

Som Jens Svendskes hustru Birthe Svendske døde hun 1772, begravet 21. marts, 89 år gammel.

Jens Jensen Ydes liv og levned.

Ved folketællingen 1834 opholdt Jens Yde sig som 25-årig hjemme hos forældrene i degneboligen uden angivelse af erhverv, hvorimod han ved giftermålet 1836 nævnes som tømmermand. - Og dette sidste stemmer med, at det i avisens nekrolog (5) hedder, at han som ung mand var møllebygger og derved erhvervede sig en god stilling og et særdeles agtet navn.

Efter giftermålet 1836 fik han af moderen Johanne Madsdatter, enke efter afgangne skolelærer og kirkesanger Jens Madsen Yde af Hundborg by og sogn, hvis lavværge var Jens Christian Yde, skolelærer og kirkesanger i Stagstrup, skøde 18. marts 1837 (fejlt for 1836 eller 37), tinglæst 10. april 1838 (6), på faderens ejendomi Hundborg på godt 7 skpr. hartkorn, som moderen ejede efter skiftet 10. oktober 1835.

Ejendommens enkelte dele beskrives således:

- a. Parcellen nr. 11 af Ulstrup hovedgårds mark, Gaasberg kaldet, på 5 skpr. 2 1/6 alb. hartkorn, der ejedes efter skøder af 25. juni 1806 og 19. juni 1832.
- b. Parcellen nr. 1 af Christen Nielsens forrige gård i Hundborg, Christen Kirks have kaldet, på 1 skp. 3 fjkr. 5/24 alb., der ejedes efter skøde af 22. juni 1805; denne parcel skulle bestandig være bebygget og boboet.
- c. Halvdelen af parcellen nr. 28 af Todbøl hovedgårds ejendom (i Kallerup sogn) beliggende i Nørkær på 2 fjkr. 4/13 alb. hartkorn, som ejedes efter skøde af 11. april 1813. Over denne parcel, hvoraf Ole Andersen ejede den anden halvpart, skulle der stedse være to overkørsler til brug for de øvrige parcelister af Todbøl.
- d. Halvdelen af den Peder Hansen i Hundborg forhend tilhørende del af Majlsø sø-fællend, som ejedes efter skøde af 14. april 1833. - På parcellen hæftede forpligtelse til at deltage i bemeldte sø's kanals årlige oprensning og vedligeholdelse.



e. Den af den afdøde mand i sin tid ved Hundborg degnebolig opførte, men nu af køberen bortflyttede ladebygning på 8 fag.

f. Den til ejendommen hørende besætning, ind- og udbo.

Alt for 300 rbdlr. sølv og 250 rbdlr. sedler, samt aftægt efter en dags dato oprettet kontrakt.

Dertil havde Jens J. Yde på Ydesminde ved skøde af 22. juli 1837, læst 10. april 1838 (7), for 200 rbdlr. sølv af (svigerfaderen) Christen Olesen i Hundborg erhvervet sig parcel nr. 9 af Råstrup hovedgårds mark på 4 skpr. hartkorn.

29. juli 1837 og 2. december 1837, begge læst 10. april 1838 (8), udstedte Jens Yde panteobligationer på henholdsvis 200 og 600 rbdlr. sølv til proprietær Tøfting til Tandrup (i Bested sogn) med pant i Ydesminde. - Begge panter blev slettet 21. juli 1857.

I 1842 solgte Jens Jensen Yde, boende på Ulstrup mark, for 200 rbdlr. sølv ved skøde af 28. maj 1842, læst 21. juni (9), til husmand Christen Iversen af Snejstrup (Snestrup i Jannerup sogn) parcellen nr. 1 af Christen Nielsens forrige gård i Hundborg, Christen Kirks have kaldet, på 1 skp. 3 fjkr. 5 4/20 alb. hartkorn; parcellen, der skulle være bebygget og beboet, havde Jens Yde overtaget efter moderen.

Men samtidig (10) købte Jens Yde for 500 rbdlr. sølv af gårdmand Peder Christensen Baltzen i Hundborg den sønderste halvdel af parcel nr. 10 af Råstrup på 2 skpr. 1 alb. hartkorn. - Købet blev financieret ved, at Jens Yde samtidig (11) udstedte en panteobligation på 150 rbdlr. sølv til Peder Christensen Baltzen med første prioritet panteret i den nævnte halvdel af parcel 10 af Råstrup; pantet blev udslettet 11. juli 1843.

4. juli 1843, læst 11. juli (12), udstedte Jens Yde på Ulstrup mark en panteobligation til Erik Grøntoft i Thisted på 250 rbdlr. sølv med pant i nævnte parcel af Råstrup; pantet blev udslettet 12. januar 1847.

Ved matrikuleringen 1844 (13) bestod Jens Ydes ejendom - den senere Ydesminde - af følgende dele:

- a. Parcel 11 af Ulstrup hovedgård, kaldet Gaasberg, hvor selve gården var beliggende, nemlig 5 skpr. 2 1/6 alb. hartkorn, der blev matrikuleret under nr. 13c og 71a med henholdsvis 3 skpr. 2 alb. og 2 skpr. 3 fjkr. 2 alb., ialt 6 skpr. 1 alb. privilegeret hartkorn.
- b. Halvdelen af parcel 28 af Todbøl hovedgårds ejendom i Nørkær på ialt 2 fjkr. 4/13 alb., der blev matrikuleret som halvdel af nr. 23 af Todbøl i Kallerup sogn på ialt 1 3/4 alb. privilegeret hartkorn.
- c. Parcel 9 af Råstrup hovedgård på 4 skpr., der blev matrikuleret som nr. 9 af Råstrup med 5 skpr. 3 fjkr. 2 1/2 alb. upriviligeret hartkorn.
- d. Den sønderste halvdel af parcel 10 af Råstrup hovedgård på 2 skpr. 1 alb., der blev matrikuleret som nr. 10a af Råstrup med 4 skpr. 3/4 alb. upriviligeret hartkorn.

Gården var således på omkr. 2 tdr. hartkorn efter den nye matrikel.

Ved skøde af 11. juni 1849 (14) erhvervede Jens Yde sig parcellen matr. nr. 21ac på 1 3/4 alb. hartkorn af svigerfaderen Christen Olesen i Kirkegård i Hundborg. - Og 15. december 1849, læst 18. december (15), udstedte Jens Yde en panteobligation på 153 rbdlr. sølv til Hundborg sogns fattigkasse med pant i matr. nr. 10a på 4 skpr. 3/4 alb. hartkorn af Råstrup hovedgård; pantet blev udslettet 9. juli 1867.

5. februar 1850 (16) lod Jens Jensen Yde tinglyse en deklaration af 30. december 1849 om, at den af ham af nyt opførte gård på en parcel af Ulstrup

hovedgårds takst, som hidtil intet navn havde haft, af ham var tillagt navnet "Ydes Minde".

Det bemærkes at gården altså hedder Ydes Minde, hvilket da også nævnes i flere dokumenter fra Jens Ydes tid, samt i avisens nekrolog over ham.

- Først senere blev navnet efterhånden til Ydesminde.

Ved skøde af 13. december 1851, læst 19. september 1854 (17), købte Jens Yde af proprietær Hans Schou til Kølbygård kirke-, korn- og kvægtienden af en parcel af hospitalets (fattighusets) jord.

Jens Yde købte ved skøde af 30. december 1859, læst 6. november 1860 (18), af gårdmand Ole Poulsen i Sperring matr. nr. 35c i Hundborg på 1/2 alb. hartkorn for 50 rdlr. rigsmønt. - Men denne parcel solgte han ved skøde af 20. november 1862, læst 9. december (19), for samme pris til Niels Sørensen Vestergaard og Lars Mortensen i Sperring.

15. december 1858, læst 19. maj 1863 (20), udstedte Jens Jensen Yde til Ydes Minde en panteobligation på 500 rdlr. rigsmønt til høker Christen Christensen Kjør i Klitmøller, til hvem han 23. oktober 1861, ligeledes læst 19. maj 1863, udstedte en obligation på endnu 500 rdlr. med henholdsvis første og anden prioritets panteret i Ydes Minde.

- Disse lån havde sikkert forbindelse med Jens Ydes overtagelse af Kirkegård i Hundborg efter svigerforældrene, se herom senere.

Ved skøde af 1. maj 1865, læst 9. juli 1867 (21), overdrog Jens Yde gården Ydes Minde for 2000 rdlr. rigsmønt til sønnen Jens Christian Jensen Yde.

Gården var på 2 tdr. hartkorn og bestod af følgende dele:

- a. Matr. nr. 13c og 71a af Hundborg (opr. Ulstrup mark) på henholdsvis 3 skpr. 2 alb. og 2 skpr. 2 fjkr. 2 alb. hartkorn med påstående bygninger, der efter deklaration fra 1849 bar navnet Ydes Minde.
- b. Matr. nr. 13 af Råstrup hovedgård på 5 skpr. 3 fjkr. 2 1/2 alb. hartkorn.
- c. Matr. nr. 10a af Råstrup på 4 skpr. 3/4 alb. (vist kun halvdelen) hartkorn.
- d. Matr. nr. 21ac af Hundborg på 1 3/4 alb. hartkorn.
- e. Matr. nr. 23 af Todbøl hovedgård på 1 3/4 alb. (vist kun halvdelen) hartkorn.

Sønnen Jens Christian Jensen Yde udstedte i den anledning 26. september 1867, læst 12. november (22), en panteobligation til faderen på hele købesummen 2000 rdlr. rigsmønt med pant i Ydes Minde.

Som foran anført overtog Jens Yde efter svigerforældrene, der døde i henholdsvis 1857 og 58, Kirkegård i Hundborg som de havde testamenteret ham. Jens Yde lod 28. februar 1860 (23) tingløse svigerforældrene Christen Olesen og hustru Maren Pedersdatters selvejertestamente af 22. juni 1854, hvorefter datteren Inger og svigersønnen Jens Yde for 5200 rbdlr. skulle arve deres gård - Kirkegård - i Hundborg, der bestod af følgende dele:

- a. Selve gården i Hundborg på 2 tdr. 3 skpr., der i 1844 var matrikuleret som nr. 17 med 2 tdr. 7 skpr. 3/4 alb. hartkorn.
- b. De ifølge skøde af 7. november 1820, læst 21. juli 1821, ejende parceller af Niels Bredahls gård i Hundborg på ialt 4 skpr. 1 1/2 alb., der var matrikuleret som nr. 18b og 18d med henholdsvis 7 skpr. 1 1/2 alb. og 1 skp. 2 fjkr. 1 1/4 alb. hartkorn.
- c. Den ifølge skøde af 12. december 1828, læst 16. december, ejende parcel af Anders Smeds gård på 7 skpr. 3 fjkr. 1/4 alb., der var matrikuleret som nr. 21aa med 4 skpr. 2 fjkr. 1 1/2 alb. hartkorn.
- d. Den ifølge skøde af 9. april 1831, læst 21. august 1832, ejende matr. nr. 56a på 2 alb., der i 1844 var forandret til 3 fjkr. 1 alb. hartkorn.

e. Den ifølge skøde af 4. maj 1834, læst 3. juni, ejende parcel på 4 skpr. 1/24 alb., der som matr. nr. 54a var ansat til 2 skpr. 1 fjk. 1 1/4 alb. hartkorn.

Som en del af Inger og Jens Ydes købesum nævnes 3000 rbdlr., som sønnen Ole Christensen var tillagt i arv, men som "i betragtning af vor søns (Oles) svaghed ingensinde må udbetales ham, men skal forblive indestående på første prioritets pant i foranstående ejendomme" (Kirkegård).

Efter mindre forandringer i Kirkegårds tilliggende solgte Jens Yde ved skøde af 20. oktober 1875, læst 9. november (24), selve Kirkegård for 11.000 kr. til sønnen Peter Jensen Yde, efterslægtens VIII. - Gårdens bygninger var beliggende på matr. nr. 17v på 4 skpr. 1 fjk. 3/4 alb., men til Kirkegård hørte iøvrigt matr. nr. 17u med 3 skpr. 1 fjk. 1/4 alb., nr. 18ae med 3 fjkr. 1 alb., nr. 18af med 3 fjkr. 2 1/4 alb. og 54a med 2 skpr. 1 1/4 alb., ialt knap 2 tdr. hartkorn.

Samtidig (25) solgte han for 50 kr. til svigersønnen gårdmand Jens Christensen Kirk i Fårtoft matr. nr. 10ab (udstykket fra 10c) på 1/2 alb. og nr. 54b på 1/4 alb. hartkorn.

Den resterende - og vist største del - i al fald på godt 2 tdr. hartkorn - del af Kirkegård solgte Jens J. Yde ved skøde af 6. november 1875, læst 9. november (26), for 7000 kr. til sønnen Christen Olesen Yde, efterslægtens VI. Denne gård, hvis bygninger lå på matr. nr. 17a, hedder nu Nørrefeld, og på dens jorder ligger Hundborg bavnehøj. - Gården bestod i 1875 af matr. nr. 17a med 1 td. 6 skpr. 1 fjk. 1/4 alb., nr. 18b med 1 skp. 3 fjkr. 2 1/4 alb., nr. 18d med 2 fjkr. 2 alb. og nr. 10c med 2 3/4 alb. hartkorn. Christen Olesen Yde ejede Nørrefeld til 1912, hvorpå svigersønnen Jens Bruun ejede den til 1916, da gården blev solgt til Poul Christian Poulsen (27).

Efter aftægts- eller opholdskontrakt af 20. oktober 1875, læst 9. november (28), forpligtede Peter J. Yde i Kirkegård sig til at have forældrene Jens J. Yde og hustru Inger Christensdatter på aftægt hos sig i gården. - Kontrakten indledes med følgende punkter:

## 1.

Så længe mine forældre ønske det, skal de have ... (ren og?) fri brug og afbenyttelse af det i syd fra våningshuset byggede kvistkammer med alt, hvad deri forefindes, såsom: Senge- og gangklæder, møbler og øvrige bohaver m.v., og hvilke løsørengstande skal være mine forældres ejendom, hvorover de ved testamente eller på anden måde frit kunne råde, ligesom de og selvfølgelig, hvis de måtte fraflytte gården, er berettigede til at medtage samme, dog ikke mur- eller nagelfaste ting.

Såvel boligen som løsørengstande er gårdens ejer pligtig til at holde i god beboelig og brugelig stand. - Mine forældre have fri ind- og udgang til deres bolig, ligesom de også have fri adgang til og afbenyttelse af gårdens køkken, bryggers, brønd, bagerovn og gruekedel med tilhørende redskaber, så og når de benytte køkken, bryggers, ovn og kedel at bruge af gårdens ejers brændsel.

## 2.

Gårdens ejer skal, så længe de have ophold i gården, forsyne dem - mine forældre - med alt fornødent til deres gode og forsvarlige ophold, såsom: Spise, drikke, varme, lys, vask, renlighed, pleje og opvartning m.v., så at de kan finde dem veltilfreds dermed. Mine forældre skulle selv anskaffe sig gang- og sengeklæder og holde samme vedlige.

## 3.

Blive mine forældre i gården hos mig indtil deres død, da er jeg pligtig til at besørge og bekoste deres hæderlige og anstændige jordefærd efter egnens skik og brug, imod at jeg som vederlag derfor beholder deres efterladte løsøre genstande, dog med undtagelse af de dele, som de enten ved testamente eller på anden måde haver rådet over.

## 4.

Mine forældre eller den længstlevende af dem er berettiget til at fraflytte gården til hvilken tid, de selv måtte ønske.

## 5.

Som vederlag for de mine forældre ved dette dokument betingede rettigheder, betinger jeg mig herved - foruden rentefrihed af den efter obligation af dags dato til min fader skyldig kapital 8000 kr. eller sammes restsum - så længe de begge eller en af dem lever og bor hos mig en årlig sum af 100 - ethundrede - kroner regnet fra St. Mikkelsdag (den 29. september) dette år, og hvilken årlige vederlagssum afdrages og afskrives på den fornævnte obligationsgæld.

## 6.

Til skadesløs sikkerhed for dette dokumentets nøjagtige opfyldelse pantsætter jeg mig herved med prioritet og panterettighed næstefter 3000 kr. og 8000 kr. og med oprykningret efterhånden, som de sidstnævnte 8000 kr., der efter obligation af dags dato skyldes til min fader, enten afdrages eller udbetales, den mig ifølge skøde af dags dato tilhørende og i Hundborg by og sogn beliggende gård med jorder matr. nr. 17u, 18ae, 17v, 54a, 18af, 56a, 21aa, 21ag, 54d, 54e, 17d og 17e, tilsammen af hartkorn 1 td. 6 skpr. 2 fjkr. 1 1/4 alb. med diverse tiender.

Derpå anføres det, at for det stemplede papirs skyld ansattes værdien af aftægten til årligt 420 kr., der fem gange udgjorde	2100 kr.
Og begravelserne til	200 kr.
Ialt	<u>2300 kr.</u>

I Kirkegård døde Jens Jensen Yde i november 1886; det lokale dagblads nekrolog (29) slutter med, at han selv på Råstrup mark (fejl for Ulstrup mark) byggede en efter datidens skik særdeles smuk gård "Ydes Minde" kaldet, som nu (1886) beboes af hans ældste søn. - Da svigerforældrene døde, overtog han Kirkegård.

Den afdøde var af kraftig natur og virkede alle dage med utrættelig iver; han havde et godt hoved, så han havde mange tillidshverv. - men hvad der prægede denne mand var hans elskelige karakter.

## Noter:

- 1 Dansk biografisk leksikon v. Cedergreen Bech, bd. 3, 1980, s. 647, samt hæftet "Jul på Mors", 10. årg., 1972, s. 8-19.
- 2 Ejnar Poulsen: Ranum Staten 1849-1949, 1949, s. 30.
- 3 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1848-54, B.33. D-SP.16, fol.838.
- 4 Samme 1858-61, B.33.D-SP.18, fol.586.
- 5 Nekrolog 30.11.1886, der i optryk fra 1961 (?) ejes af frk. Maren Yde i Thisted.
- 6 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1833-38, B.33. D-SP.13, fol.900.
- 7 Samme, fol.900b.

- 8 Samme, fol.900b og 901b.
- 9 Samme 1838-44, B.33.D-SP.14, fol.615b.
- 10 Kilde 9.
- 11 Samme, fol.616.
- 12 Samme, fol.781.
- 13 Matriklen 1844 for Hundborg herred, B.33.D-274, fol.150, 164, 165, 173 og 189.
- 14 Nævnt i skøde 1865 fra Jens Yde til sønnen Jens Christian, Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1866-69, B.33.D-SP.21, fol.314b.
- 15 Samme 1848-54, B.33.D-SP.16, fol.124.
- 16 Samme, fol.145.
- 17 Samme, fol.918b.
- 18 Samme 1858-61, B.33.D-SP.18, fol.803b.
- 19 Samme 1861-64, B.33.D-SP.19, fol.492b.
- 20 Samme, fol.661b og 662.
- 21 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1866-69, B.33.D-SP.21, fol.314b.
- 22 Samme, fol.394.
- 23 Kilde 18, fol.586.
- 24 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1874-76, B.33.D-SP.24, fol.684.
- 25 Samme, fol.686b.
- 26 Samme, fol.685b.
- 27 Realregister for Hundborg sogn, B.33.D-SP.133, fol.377.
- 28 Kilde 24, fol.693b.
- 29 Kilde 5.



Anetavle for  
Jens Madsen Yde  
født 1775, død 1835,  
sogndegn i Hundborg og Jannerup.

Ane 1                                JENS MADSEN YDE

født 1775, død 1835.

og hustru                            JOHANNE MADSDATTER

født ca. 1771, død 1843.

1796-1800 var Jens Madsen Yde sogne­degn i Vang, hvorpå han til sin død var sogne­degn i Hundborg og Jannerup; han var skoleholder i Hundborg, hvor han tillige drev landbrug og grundlagde den senere Ydesminde.

Han var født 29. januar 1775 i færgegården ved Sallingsund i Lødderup sogn på Mors, i kirke efter hjemmedåb 22. februar, søn af sr. Mads (Jensen) Yde og kæreste Ide Kirstine Wagaard. Mandsfaddere var vel ærværdige hr. Fride­rich Lorentzen fra Frøslev (sognepræsten der, gift med Mads Ydes kusine), sr. Henrich Møller fra Højris og sr. Knud Ulsted af Lødderup, kvindefaddere var sr. Ole Qvist's kæreste på hin side sundet (altså på Salling-siden) og degnens kone Karen Nyboe af Lødderup.

Jens Yde, sogne­degn for Hundborg og Jannerup menigheder, døde 22. juli 1835 i degneboligen i Hundborg, 60 år gammel.

Han blev gift som 27-årig 1802 i Hundborg med den 3-4 år ældre Johanne Mads­datter, der ved folketællingen 1801 nævnes som hans tjenestepige. - Kirke­bogen oplyser:

Løverdagen den 6. november indfandt sig i præstegården for at lade sig ind­skrive til ægteskab sogne­degn her på stedet hæderlige og vellærde Jens Mad­sen Yde og dydige (og ...) pige Johanne Madsdatter, begge af Hundborg. - De­res medhavende forlovere var Niels Andersen af Faddersbøl og Christen Ber­telsen af Faddersbøl mølle.

Ægteviede i Hundborg kirke fredagen den 10. december.

Johanne Madsdatter, der ifølge folketællingerne 1801, 1834 og dødsalderen 1843 var født henholdsvis 1772, 1771/72 og 1770, var af ukendt herkomst.

Hun - Johanne Madsdatter, enke efter afgangne sogne­degn Jens Yde af Hund­borg - døde 1. juni 1843, 73 år gammel.

Folketællingen 1801 oplyser, at degneboligen i Hundborg da var beboet af:  
Jens Madsen Yde, 26 år, ugift, sogne­degn.  
Johanne Madsdatter, 29 år, ugift, tjenestepige.  
Mads Jensen Yde, 62 år, enkemand efter andet ægteskab, husbonds fader, har sit ophold hos sønnen.

Mens folketællingen 1834 oplyser følgende om familien:

Jens Yde, 59 år, degn og skolelærer.  
Johanne Madsdatter, 63 år, hans kone.  
Jens Jensen, 25 år,  
Wilhelm Jensen, 22 år,  
Mads Jensen, 17 år, deres ugifte sønner.

Johanne og Jens M. Yde fik syv børn, hvoraf to døde som børn:

- 1 Ide Christine Jensdatter Yde, født 1804 i degneboligen i Hundborg by og sogn, død 1879 i Årup i Snedsted sogn.  
Gift 1828 i Hundborg med Christen Christensen Hove, 1803-1871, gårdejer i Årup, søn af gårdmand Christen Christensen Hove og hustru Anne Madsdatter i Årup i Snedsted sogn.  
Af Ide Christine og Christen Hoves fem børn efterlod kun to døtre sig børn, nemlig datteren Ane Christensen (Hove) 1839-1921, der i 1861 blev gift med sin fætter Jens Christian Jensen Yde, 1837-1922, ejer af Ydesminde i Hundborg, se efterslægtens I. Samt datteren Trine Christensen (Hove), 1842-1917; hun blev gift 1868 med Niels Salmonsens Bredahl, 1836-1920, der overtog hendes fødehjem i Årup. Af dette ægtepars efterkommere blev flere gift med slægtinge af Yde-slægten.
- 2 Mads Jensen Yde, født 1805, død 1813.
- 3 Wilhelmine Cathrine Jensdatter Yde, født 1807, død 1808.
- 4 Jens Jensen Yde, født 1809. Han blev stamfar til denne gren af Yde-slægten og er omtalt foran.
- 5 Johan Ludvig Jensen Yde, født 1811 i degneboligen i Hundborg, død 1890 i Årup i Snedsted sogn. Han blev opkaldt efter faderens overordnede Johan Ludvig Mathiesen, død 1810 som sognepræst for Hundborg og Jannerup menighed (1). J. L. J. Yde nævnes som maler og glarmester i Hundborg, hvor han i 1872 var husmand, men døde som aftægtsmand i Årup.  
Gift 1857 med enken Maren Kirstine Jensen, født ca. 1802/03, død 1872 i Hundborg, men deres ægteskab var barnløst.  
Med den ugifte Mariane Nielsdatter havde han imidlertid sønnen Peder Ludvigsen, født 1853, konfirmeret 1867 i Hundborg.
- 6 Wilhelm Jensen Yde, født 1813 i degneboligen i Hundborg, død 1846; han var periodisk tungsindig og næsten afsindig og hængte sig i en fiskerhytte i Stenbjerg.  
Wilhelm eller Vilhelm Yde var 1835 indsidder i Hundborg, men fra senest 1836 til sin død husmand i Hørsted by og sogn.  
Gift 1834 med Christiane Nielsdatter Svennevig, født ca. 1809, der som enke skulle have været gift 1847 med den 30-årige Christen Poulsen af Råstrup mark i Hundborg sogn, men dette ægteskab blev ikke fuldbyrdet, da karlen - efter at der var lyst for dem - fik andre tanker og brød sit givne ægteskabsløfte.  
Derpå blev hun gift anden gang 1848 med Niels Andersen fra Vang, født ca. 1819, der i 1851 med kone og børn flyttede fra Hørsted til Tingstrup.  
Af Wilhelm Ydes ti børn var seks levedygtige og nævnes i skiftet 1856 efter farbroderen Mads Yde i Thisted.
- 7 Mads Jensen Yde, født 1819 i degneboligen i Hundborg, død ugift i 1856 i Thisted som købmand.  
Skiftet efter Mads Yde (2) viser, at boet var fallit, men afdødes arvinger anføres dog, nemlig brødrene Jens og Ludvig i Hundborg, søsteren Ide Christine i Årup, samt seks af den afdøde bror Wilhelm Ydes børn.

Jens Madsen Yde blev 1796 som 21-årig af biskop Studsgaard i Ålborg kaldet til at være sognedegn for "Wang og Thorup menigheder" i Thy; embedet som degn i Vang benævnedes stadig med det gamle navn efter af kirken i Torup (Tvorup) var nedrevet 1794 (4).

Edsaflæggelsen lyder:

Jeg underskrevne Jens Madsen Yde, kaldet af Hans Højærværdighed Herr Biskop Studsgaard (Christian Beverlin Studsgaard) til Sogne-Degn for Wang og Thorup menigheder i Aalborg Stift, haver aflagt den allernaadigst anbefalede Eed, som jeg paa til det nøjeste næst Guds Hielp og Bistand skal holde mig efter

Hans Lorenzen Ydes  
 Jeg medlykkelig hilsener Jens Jacobsen Yde kaldet af jaan julemanden  
 for jaan, Hans Kjønsdal til. Boen - Hans Lars Hans og Thorvald  
 mannsfader i Boalberg Skift, jager aflagt den allernaadigste  
andelsbøde god, som jeg saa det rigtige naar Gods gæng  
og Bytten skal selde sig glædelig og glædelig  
Boalberg den 11 Novembe 1796. Jens Jacobsen Yde

Jens M. Ydes ed 1796 som degn i Vang

Udenfor sigte og Lige færdigheden og færdigst sigt underet  
 og er trykt ved Goldmanns forlægger og for Handl.  
Yde: alle Maaned. - Den, eller Opfordring, Jeg  
for den godde mind, dette skifte et anden Skifte  
færdig færdig, ved den for den af den,  
for den for den for den for den,  
for den for den for den for den.  
for den for den for den for den for den  
for den for den for den for den for den  
for den for den for den for den for den  
for den for den for den for den for den  
for den for den for den for den for den  
for den for den for den for den for den

Underskrifter af degnen Jens M. Ydes sønner 1835 ved skiftet efter faderen

retelig og efterkomme.

Aalborg d. 1ste Novembr. 1796

Jens Madsen Yde

Efter 3 1/2 års forløb blev han i Vang afløst af Christian Pedersen Grønlund, der aflagde embedsed 2. juli 1800 (5), og forflyttet til embedet som sognedegn og skoleholder for Hundborg og Jannerup sogne; sin ed aflagde han 23. juni 1800 (6). - Skoleholderiet omfattede vist kun Hundborg sogn. Degnekaldets embedsbolig lå i Hundborg og havde et jordtilliggende på 4 skpr. 2 fjkr. hartkorn, der ved matrikuleringen 1844 (7) blev forandret til 1 td. 1 1/4 alb. hartkorn. - Det var altså en hel lille gård, som Hundborgdeggen drev.

Men dyrkningen af embedets jord var ikke nok for Jens M. Yde, som i årene fra 1805 til 1832 samlede sig en selvejerejendom på 6-7 skpr. hartkorn, der blev grundstammen i sønnen Jens Jensen Ydes gård Ydesminde (Ydes Minde).

Ved skøde af 22. juni 1805, tinglæst 30. juli 1833 (8), erhvervede degnen i Hundborg sr. Jens Yde sig af Christen Pedersen Hillerslev i Hundborg for 49 rdlr. den såkaldte Christen Kirks have (vist egl. hoved eller hove) vestligst på Hundborg mark straks østen for Mejlsø ejendomme på 1 skp. 3 fjkr. 5/24 alb., som Christen Hillerslevs formand Christen Nielsen 15. september 1804 havde fået tilladelse til at udstykke fra sin gård.

Skødet, der til vitterlighed blev underskrevet af bl.a. Mads Yde (degnens far), er tilføjet en bemærkning om, at parcellen efter Rentekammerets bestemmelse af 13. juni 1807 bestandig skulle være bebygget og beboet. Degnen Jens M. Yde beholdt parcellen til sin død, hvorefter sønnen Jens J. Yde overtog den, men ved skøde af 28. maj 1842, læst 21. juni (9), solgte den til husmand Christen Iversen i Snejstrup; parcellen blev ved matrikuleringen 1844 (10) under nr. 71b ansat til 1 skp. 2 fjkr. 3/4 alb. hartkorn.

Den gamle herregård Ulstrups ejer generalauditør Hans Jacob Lindahl udstedte 25. juni 1806 skøde, tinglæst 21. juni 1807 (11), til Jens Madsen Yde, degn for Hundborg og Jannerup menigheder, og selvejer Christen Pedersen Førby i Hundborg på parcel 129 af Ulstrup hovedgårds mark, nemlig Nørrefald af den såkaldte Gaasberg jord på 5 skpr. 1 1/2 alb. hartkorn, der efter købekontrakt af 18. juni 1804 skulle koste 530 rdlr.

Skødet er tilføjet en bemærkning om, at parcellen - grundstammen i Ydesminde, som nr. 11 af Ulstrup var ansat til 5 skpr. 2 1/6 alb. hartkorn.

Jens M. Yde udstedte 11. juli 1808, læst 21. juni (12), en panteobligation til hr. Stadel til Ullerup på Mors på 200 rdlr. med første prioritets panteret i nævnte halvdel af parcellen Nørre Gaasberg fald. - Obligationen var til vitterlighed underskrevet af bl.a. Mads Yde (degnens far), og pantet blev udslettet 4. april 1815 efter Stadels kvittering af 18. juni 1811.

Ved skøde af 11. april 1813, læst 30. juli 1833 (13), købte Jens M. Yde og Ole Andersen på Råstrup mark i fællesskab parcel nr. 28 af Todbøls ejendom i Nørkær på 2 fjkr. 4/13 alb. hartkorn for 8 rbdlr. 2 mk. af en dyrlæge Mikkell Nielsen.

17. juni 1814, læst 8. august 1826 (14), udstedte Jens M. Yde en panteobligation på 250 rbdlr. sedler til Peder Pedersen Svendsen i Jannerup med første prioritets panteret i et ved degneboligen i Hundborg stående ladehus på fem fag med tilliggende halve del af den nordre fald af den såkaldte Gaasberg jord af Ulstrup hovedgårds takst på ialt 5 skpr. 2 1/6 alb. hartkorn, samt parcel 1 af den såkaldte Christen Nielsens gård i Hundborg på 1 skp. 3 fjkr. 5/24 alb. hartkorn.



- Peder Pedersen kvitterede 2. december 1837 for beløbet, hvorfor pantet ud-slettedes 10. april 1838.

Christen Pedersen Førby i Hundborg udstedte 19. juni 1832, læst 14. maj 1833 (15), skøde til Jens M. Yde på sin halvdel af parcel 11 af Ulstrup fri hovedgårds takst, som de hidtil havde ejet i fællesskab, nemlig den nordre og østre fald af den såkaldte Gaasberg jord på tilsammen 5 skpr. 2 1/6 alb. hartkorn for 300 rbdlr. sølv.

Og 22. juni 1832, læst 14. maj 1833 (16), udstedte Jens M. Yde en panteobligation til proprietær P. Tøfting til Tandrup på 300 rbdlr. sedler med første prioritet i den halve del af nævnte parcel 11 af Ulstrup.

Ved skøde af 14. april 1833, læst 10. april 1838 (17), solgte Jens M. Yde for 25 rbdlr. sølv halvdel af det såkaldte Mejlsø sø-fælle af Peder Hansen.

Ved sin død i 1835 var degnen Jens M. Yde ejer af omkr. 7 skpr. hartkorn, der var fordelt således:

- a. Parcel 11 af Ulstrup fri hovedgårds takst, Gaasberg kaldet, med 5 skpr. 2 1/6 alb. priviligeret hartkorn.
- b. Parcel 1 af Christen Nielsens gård i Hundborg, kaldet Christen Kirks have (hove eller hoved) på 1 skp. 3 fjkr. 5/24 alb. upriviligeret hartkorn.
- c. Halvdelen af parcel 28 af Todbøl hovedgårds takst i Nørkær på 2 fjkr. 4/13 alb. priviligeret hartkorn.
- d. Halvdelen af Peder Hansens tidligere del af Mejlsø sø-fælle i Hundborg. Dertil kom ladebygningen, der var opført ved degneboligen i Hundborg. - Alt blev ved ekstrakt af skiftet efter Jens M. Yde, læst 10. april 1838 (18), overtaget af enken Johanne Madsdatter, der ved skøde af 18. marts 1838 (mærkeligt nok vist fejl for 1836 eller 37), læst 10. april 1838 (19), overdragede sønnen Jens J. Yde for 300 rbdlr. sølv og 250 rbdlr. sedler, samt aftægt til moderen efter kontrakt af samme dato.

Sognedegn Jens Madsen Yde døde som nævnt 22. juli 1835; over ham blev der i kirken opsat et nu forsvundet gravminde (20), hvorpå der stod, "at det alvise Forsyn bortkaldte ham fra sin elskede dybtsørgende Mage", og slutte-lig verset:

Du gavned her, hist i det høje  
du skuer med forklaret Øje,  
det Held din Daad fortjente her,  
Børn, Mage, Venner ved dit Minde  
kun Trøst i denne Tanke finde,  
retskafne Mand vi ser dig der!

Skiftet efter sognedegn Jens Yde i Hundborg påbegyndtes 21. august 1835 og sluttedes 10. oktober samme år (21). - Enken Johanne Madsdatter, hvis lavværgen var skolelærer og kirkesanger J. C. Yde i Stagstrup, var arving sammen med de fem børn:

Jens Yde, myndig, hjemme, Ludvig Yde, 24 år, tjenende i Hundborg, Wilhelm Yde, 22 år, husmand i Hørsted, Mads Yde, 17 år, i handelslære i Thisted, og Ide Christine Yde i ægteskab med gårdmand Christen Hove i Årup. Boet blev registreret og vurderet således (letterne normaliseret):

	rbdlr.	mk.	sk. sølv
I dagligstuen:			
1 fyrrebord	0	4	0
5 gamle stole	0	2	8
1 fyrfad	0	0	12
1 spejl	0	2	0
1 reol og 20 gamle bøger	1	0	0
omhæng om hylden	0	0	8
1 gammel bilægger kakkelovn	6	0	0
1 stueur	5	0	0
Enkens seng blev med samtykke forbigået.			
I sovekammeret:			
1 lille bord	0	1	0
1 do.	0	1	8
3 gamle stole	0	3	0
12 fade	0	2	4
6 par tekopper	0	2	4
1 karaffel og 1 glas	0	1	8
På en fast seng:			
1 blåstribet dyne	3	0	0
2 vår	1	0	0
2 hovedpuder	0	4	0
1 underdyne	0	4	0
1 gammel skab	0	1	0
I spisekammeret:			
1 kobber kaffekande	0	3	0
12 hvide tallerkener	0	3	0
4 hvide fade	0	3	0
6 lerfade	0	1	8
1 ølanker	0	1	8
3 bouteillier	0	1	2
1 hegle	0	1	0
3 røde gryder	0	0	12
1 ølkrukke(?)	0	0	4
I pigekammeret:			
På en fast seng:			
1 dyne	3	0	0
2 vår	0	4	0
2 hovedpuder	0	2	0
1 underdyne	0	2	0
I saltkammeret:			
1 saltkar	0	2	0
1 ditto	0	1	8
2 saltfjerdinger	0	2	0
2 gryder	0	0	12
I storstuen:			
1 sengested	1	0	0
1 dyne	3	3	0
2 lagner	1	2	0
2 hovedpuder	1	0	0
1 underdyne	1	0	0
1 ...	0	2	0
1 klædeskab	2	0	0
1 rejse...(?)	0	4	0

1 frakke	2	0	0
1 do.	0	4	0
1 do.	1	0	0
1 kort kjole	0	2	0
1 do.	0	2	0
1 do.	0	1	8
2 sorte veste	0	1	0
1 par bukser	0	1	8
1 par underbukser	0	1	8
1 sirtses vest	0	1	0
1 gammel nattrøje	0	1	0
3 tørklæder	0	3	0
1 par vanter	0	0	6
1 par manchesters bukser	1	0	0
1 sort klædes vest	0	2	0
1 nattrøje	0	2	0
1 par bukser	0	1	8
3 skjorter	1	3	0
2 par strømper	0	2	0
1 bord og 2 stole	0	5	0
1 gammel egechartol med skab	1	2	0
2 messing lysestager med saks	1	0	0
I et lidet kammer:			
1 bord og 1 bogreol	0	1	4
I køkkenet:			
1 ildklemme, 1 trefod og 1 rist	0	2	0
1 pande	0	1	8
1 lille jerngryde	0	1	4
2 sorte lerkrus og 2 gryder	0	0	8
1 gammel kaffekedel	0	1	8
1 skorstensplade	1	0	0
6 spølskåle	0	1	8
6 tallerkener	0	0	12
4 fade	0	1	0
2 lerpander	0	0	4
1 ...kar (stavkar?) og 1 spand	0	2	0
1 skammel og 1 hakkebræt	0	1	0
1 mortels (morter) med støder	0	3	0
I bryggerset:			
2 par støvler	0	3	0
1 gammel stol	0	0	4
3 spande	0	1	8
1 kar og 1 dravtønde	0	1	8
1 gammel lygte	0	0	4
2 østekar	0	0	8
1 par kaffekværne	0	0	8
1 lille kobberkedel	1	0	0
1 kedel i grube (gruekedel) på 3 skpr.	4	0	0
1 par kværne i bing	1	0	0
2 kar med jernbånd	1	0	0
3 ...kar (stavkar?)	0	3	0
1 lille kar og 2 truge	0	1	0
1 øltragt og 1 fjerding	0	1	0
1 jerngryde	0	2	0

I et kammer:			
1 øltønde	1	0	0
1 stort kar	0	5	0
1 tønde	0	3	0
1 kerne og 1 degntrug	0	2	0
ovnrødskaab	0	0	8
2 riskurve	0	0	4
På loftet:			
4 setter(?) og 1 timse	1	0	0
6 løb	0	4	8
1 feltseng	0	1	8
2 gamle kasser	0	1	0
1 meltønde	0	0	8
1 mål(?)	0	1	0
1 kasse med gammelt jern	0	1	0
4 sække	0	4	0
1 sold og 2 grynkuber	0	2	4
Udendøre:			
1 vogn med afsæt	20	0	0
1 sæt lejrer og stænger og 1 gammelt afsæt	2	4	0
6 gamle fjæl og 1 planke	0	5	0
1 sæt hestedræt	2	0	0
1 gammel høle med tilbehør	0	2	0
1/4 part i 1 tromle	1	0	0
1 plov	2	0	0
1 harve	2	0	0
1 gammel sort hest	10	0	0
1 sortbroget ko	12	0	0
1 sorthjelmet do.	10	0	0
1 hvid do.	8	0	0
2 ungnød	11	0	0
1 kalv	1	0	0
8 får	16	0	0
5 lam	5	0	0
1 skovl og 1 greb	0	1	8
1 fork og 1 rive	0	1	4
1 slibesten	0	2	0
1 stige	0	4	0
1 møjbøre	0	2	0
1 del ...	0	4	0
1 vandtrug	0	1	0
1 mælketønde(?) og 1 hjulbøre	0	2	0
Afdødes ejendomme blev vurderet således:			
1 Efter skøde af 22. juni 1805 en have, Christen Kirks have kaldet i Hundborg af hartkorn 1 skp. 3 fjkr. 5/24 alb., der blev vurderet til	90	0	0
2 Efter skøder af 25. juni 1806 og 19. juni 1832 en parcel af Ulstrup fri hovedgårds-takst, Gaasberg jord kaldet af hartkorn 5 skpr. 2 1/6 alb., der blev vurderet til	400	0	0
3 Efter skøde af 11. april 1813 halvparten af parcellen nr. 28 af Todbøl af hartkorn 2 fjkr. 4/13 alb., der blev vurderet til	20	0	0

4 Efter skøde af 14. april 1833 en lod i den såkaldte Mejlsø, vurderet til	5	0	0
5 En den afdøde tilhørende ladebygning	25	0	0
Ialt	720	4	4
Derpå opregnes en del gældsposter, hvorpå skiftet blev udsat til 10. oktober 1835, hvor boets passiver blev anført således:			
1. Proprietær Tøftings obligationfordring	300	0	0
2. Peder Svendsens do. og resterende renter	260	0	0
3. Købmand Griishauges fordring	3	4	0
4. Volckers fordring	5	0	0
5. Pastor Bossings fordring	7	0	0
6. Sønnen Wilhelm Ydes fordring	30	4	12
7. Peder Jensen i Hundborg	7	4	0
8. Enken for hendes begravelse i sin tid	15	0	0
9. Skatterne	7	0	0
10. Skifteomkostninger (ialt)	18	4	12
Ialt	654	5	8

Efter at aktiver og passiver var udlignede udgjorde boets beholdning 65 rbdlr. 4 mk. 12 sk. sølv; deraf tilkom enken halvdelen 32 rbdlr. 5 mk. 6 sk. samt broderlod på 5 rbdlr. 5 mk. 14 2/11 sk., ialt 38 rbdlr. 5 mk. 4 2/11 sk. sølv. De fire sønner arvede hver 5 rbdlr. 5 mk. 14 2/11 sk. og datteren 2 rbdlr. 5 mk. 15 1/11 sk. sølv.

#### Noter:

- 1 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 694.
- 2 Thisted skifteprotokol 1848-58, B.33-174, fol.213.
- 3 Edsprotokol for præster og degne 1771-1810 i Ålborg bispearkiv, C.1-405, fol.66.
- 4 Traps Danmark, 5. udg., Thisted amt, 1961, s. 600.
- 5 Kilde 3, fol.69.
- 6 Samme.
- 7 Matriklen 1844 for Hundborg herred, B.33.D-274, fol.171.
- 8 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1833-38, B.33.D-SP.13, fol.22b.
- 9 Samme 1838-44, B.33.D-SP.14, fol.615b.
- 10 Kilde 7, fol.189.
- 11 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1806-13, B.33.D-SP.8, fol.178.
- 12 Samme, fol.179.
- 13 Kilde 8, fol.23.
- 14 Hillerslev og Hundborg herreders skøde- og panteprotokol 1823-27, B.33.D-SP.11, fol.544.
- 15 Samme 1827-33, B.33.D-SP.12, fol.832.
- 16 Samme, fol.834.
- 17 Kilde 8, fol.899.
- 18 Samme, fol.899b.
- 19 Samme, fol.900.
- 20 Historisk Aarvog for Thisted Amt, 1910, De gamle Degne v. Severin Christensen, s. 62-63.
- 21 Hillerslev og Hundborg herreders skifteprotokol 1830-36, B.33.D-311, fol. 389 og 393.



Ane 2 MADS JENSEN YDE

født ca. 1739/40, død 1809.

Ane 3 IDE KIRSTINE WAGAARD

født 1738, død 1791.

Mads Yde var 1764-65 bosat i Grurup sogn i Thy, hvor han 1767-69 nævnes som ridefoged ved stamhuset Vestervig kloster og Ørum med bopæl ved Ørum slot. Fra senest 1771 til efter 1791 var Mads Yde færgemand - og kromand - ved Sallingsund i Lødderup sogn på Mors, hvorpå han senest 1795 flyttede til Vendsyssel.

I 1796 nævnes han som bestyrer af et handelshus i Blokhush. - Og fra senest 1801 boede han hos sønnen, der var degn i Hundborg i Thy.

Mads Jensen Yde var ifølge folketællingerne 1787 og 1801, samt dødsalderen 1809 født ca. 1739/40 - uvist hvor - søn af Jens Madsen Yde, fra ca. 1743 sognedegn i Hurup, og hustru Frederikke Schmidt.

Han - sr. Mads Yde - døde 26. juni 1809 i Hundborg og blev begravet på Hundborg kirkegård 3. juli i sit alders 70. år.

Han blev gift første gang 1761/63 - uvist hvor - med Ide Kirstine Wagaard, der i 1761 (1) opholdt sig på Vestervig kloster.

Hun - døbt Idde Kierstine - var født 1738 i præstegården i Vive ved Hadsund, døbt 13. februar, datter af Mathias Iversen Wagaard, sognepræst for Vive, Ove og Valsgård menigheder, og hustru Margrethe Deichmann. Hun blev båret til dåben af Vibeke Gjede fra Dalsgård, faddere var hr. løjtnant Høeg på Dalsgård, frøken ... Gjede fra Dalsgård, hr. Iver fra Vadgård (barnets farfar), hr. Enevold Wagaard fra Skelund (farbror) og jomfru Lene(?) fra Ovegård.

Som madame Yde ved Sallingsund døde hun 12. april 1791, 54 (egl. 53) år gammel.

Sr. Mads Yde ved Sallingsund blev derpå gift anden gang 7. december 1791 i Ingstrup i Vendsyssel med jomfru Frideriche Mathiesen på Kettrup; forlovere var (broderen) Søren Yde, sognedegn i Stagstrup, og forvalter Ascanius fra Lund på Mors.

Hun - Frederikke Louise - var født 1756 (2) som datter af Johan Frederik Mathiesen, skudehandler i Løkken, ejer af Kettrupgård i Ingstrup sogn, V. Hjermelev kirke, samt Bjørnkær i Biersted sogn, og hustru Ingeborg Christensdatter Lund.

Som sr. Ydes kone ved Sallingsund døde hun 17. december 1793, 37 år gammel.

Ved folketællingen 1787 anføres familien ved Sallingsund under Fårup by i Lødderup sogn således:

Mads Yde, 48 år, færgemand.

Idé Kristine Wagaard, 50 år, hans kone, begge i 1. ægteskab.

Johanne, 15,

Helene, 7 år, deres døtre.  
 2 karle, 1 dreng,  
 2 piger og 1 lillepige.  
 Peder Adtzer, 8 år, konens søstersøn.

Mads Yde fik ingen børn med sin anden kone, men med sin første fik han følgende ni:

- 1 Anne Margrethe (Anna Margarethe) Yde, født 1764 i Grurup sogn, død 1828 i Fårup i Lødderup sogn.  
 Gift 1785 i Lødderup med Niels Jensen Lynggaard, 1760-1825, husmand i Fårup, søn af Jens Nielsen Lynggaard, husmand i Elsø by og sogn, senere i Lødderup, og hustru Anne Mortensdatter.  
 Af deres ni børn var kun den ældste datter levedygtig.
- 2 Frideriche Yde, født 1765 i Grurup sogn, død 1852 i Uldum.  
 Gift senest 1794 med Jens Jensen Lund (3), sognedegn for Fruering og Vitved, født 1766 i Viborg, død 1847 i Fruering sogn, søn af skrædder Jens Lund og hustru Anne Nielsdatter Thostrup.  
 Frideriche og Jens Lund havde mindst tre levedygtige børn.
- 3 Wilhelmina Cathrina Yde, født 1767 ved Ørum slot i Ørum sogn, død 1794 ved Sallingsund i Lødderup sogn.  
 Gift 1794 i Lødderup med Niels Mathias (egl. Mathis) Koustrup, 1767-1841, søn af Peder Koustrup i Møllerup.  
 N. M. Koustrup var 1794-95 færgemand ved Sallingsund, hvorpå han boede i Nykøbing som skibsbygger (skibstømmermester). - Hans første ægteskab var barnløst, hvorimod en datter af andet ægteskab med Ellen Kirstine Sepstrup blev stammor til slægten Bang i Nykøbing (4).
- 4 Mathias (fejlagtigt indført som Niels) Yde, kaldet Mathias Wagaard Yde, født 1769 ved Ørum slot i Ørum sogn, død 1801 på Kettrupgård i Ingstrup sogn; denne gård giftede han sig til.  
 Gift første gang 1791 med sin stedmors søster Sophie Cathrine Mathiesen (5), 1753-1794, datter af Johan Frederik Mathiesen og hustru Ingeborg Lund.  
 Gift anden gang 1799 med enken Anne Frøstrup, 1770-1848, datter af Christen Nielsen Frøstrup, degn i Ugilt, og hustru Anne Marie Ottesdatter; Anne Frøstrup var enke efter den svagelige Jens Svendsen Bondrup (Sørensen), 1760-1798, skudehandler i Blokhus (6).  
 Efter Ydes død blev Anne Frøstrup gift tredje gang 1805 med Jeppe Bartholin Sommer, 1768-1831, der overtog Kettrupgård.  
 M. W. Yde efterlod sig kun et barn Johan Frederik Yde, 1792-1879; han opholdt sig ved farfaderens død 1809 på godset Birkelse, men var ellers en mindre heldig landmand forskellige steder i Vendsyssel.
- 5 Johanne Cathrine Yde, født 1771 ved Sallingsund i Lødderup sogn, død sst. 1802.  
 Gift 1790 med Jens Nielsen, kaldet Kaarup, 1762-1820, bosat ved Sallingsund i Lødderup sogn og senere (1810-20) til huse i Nebel(gård) i Ljørslev sogn, søn af Niels Andersen og hustru Anne Hansdatter.  
 De havde to levedygtige børn, der begge efterlod afkom.
- 6 Dorthe Cathrine Yde, født 1773 ved Sallingsund, død sst. 1774.
- 7 Jens Madsen Yde, født 1775 ved Sallingsund, denne slægts stamfar, se foran.
- 8 Cathrine Dorothea Yde, født 1777 ved Sallingsund, død sst. 1778.
- 9 Helene Marie Yde, født 1780 ved Sallingsund, død efter 1810.  
 Gift før 1810 med Kjeld Nielsen, der i 1810 boede i Brønshøj kro 3/4 mil nord for København.

Som gift mand nævnes Mads Jensen Yde 1764-65 som boende et sted i Grurup sogn - måske med tilknytning til godset Vestervig kloster. Ved de to ældste børns dåb i Grurup nævnte år benævnes han som henholdsvis mons. Mads Yde og blot mons. Yde; det franske monsieur (hr.) viser, at degnesønnen socialt stod højere end sognets almindelige bønder.

Ved de to næste børns fødsel og dåb 1767 og 69 boede mons. Mads Yde ved Ørum slot i Ørum sogn, ligeledes i Thy, hvor han som ridefoged var tilknyttet Moltrup'ernes stamhus Vestervig kloster og Ørum (nu Gl. og Ny Ørumgård).

1769/71 flyttede familien til Mors, hvor Mads Yde senest 1771 under godset Højris blev færgemand - og kromand - ved Sallingsund. Sammen med færgeriet drev han landbrug, idet godsets ejer major Albert Winding 8. juni 1771 (7) udstedte et fæstebrev til ham på 2 tdr. hartkorn på Fårup bys mark i Lødderup sogn, hvormed der ingen bygninger fulgte. - Den tidligere færgemand Poul Klerque, død 1768, og derpå enken havde også haft denne jord i fæste; men da som en gård på 2 tdr. 1 fjk. 2 alb. hartkorn, hvoraf godsejeren ved Ydes tiltrædelse forbeholdt sig 1 fjk. 2 alb. hartkorn sammen med bygningerne.

Færgeriet ved Sallingsund hørte under Højris, men Mads Ydes fæstebrev findes ikke i godsets fæsteprotokol. Men vilkårene fremgår af fæstebrevene af 6. juni 1752 og 26. maj 1795 (8) til henholdsvis Ydes forgænger Poul Klerque, død 1768, og Mads Lundgaard, der 1795 efterfulgte Ydes svigersøn N. M. Koustrup.

Af det sidste brev fremgår, at færgegårdens jordtilliggende var sat til 3 skpr. 1 alb. hartkorn, mens selve overfarten eller færgeløbet var ansat til 8 tdr. hartkorn.

Både i 1752 og 95 hørte der en stor og en lille færge, samt en båd til færgeriet sammen med en færge- eller ladebro. - De tre fartøjer blev i 1752 vurderet til henholdsvis 150, 70 og 20 rdlr., hvis de skulle erstattes med nye. Af brevene fremgår, at herskabet på Højris som færgestedets ejer årlig imellem Mortensdag og Jul til færgernes og transportens forsvarlige befordring og vedligeholdelse skulle levere 12 tdr. rug og 24 tdr. byg. - Færgemanden var derimod pligtig til færgestedet forsvarligt at forestå, samt fartøjerne derved upåklagelig at holde ved lige, samt andre nye fartøjer at anskaffe, når disse med tiden skulle findes så brøstfældige, at transporten ej dermed tilbørligen kunne befordres; således at ingen med billig føje (retfærdigvis) af de rejsende skal have årsag til derover at besvære, enten (hverken) formedelst fartøjernes brøstfældighed eller utilbørlig ophold, når Guds vejrlig transporten uden fare vil tillade, til hvilken ende jeg (færgemanden) skal holde dygtige færgefolk ved stedet.

Desuden skulle færgemanden selvfølgelig holde færgegårdens bygninger vedlige. Disse skulle - tilføjes i 1795 - være forsvarlige til kro- og værtshushold efter det kongelige aldernådigste privilegium af 1. december 1767.

De af Morsøs landboere, der gav sundkorn, nød fri transport over sundstedet frem og tilbage. Ligesom posten to gange om ugen, de kgl. militærpersoner og andre øvrighedspersoner, som passerer udi kongens ærinde, havde fri befordring. - Dette gjalt ligeledes for sundejeren (herskabet på Højris) for sig og sine folk, samt kreaturer og andet, når det forlangtes. Men af de øvrige Morslands beboere, proprietærer, præster og andre, som ikke gav sundkorn, oppebares færgespenge, nemlig: Af en postvogn eller arbejdsvogn med 2 heste og derpå kørende 8 sk., af en ridende karl 4 sk., af en stud eller anden fæhøved 3 sk., af en ledig person 2 sk., og af andet efter adve-

I lige måde, når nogen ville have den store færge, betaltes deraf i fragt 8 mk. dansk, den liden færge 1 mk. og af båden 8 sk.; over denne takst, der var ens både 1752 og 95, måtte ikke af de rejsende fordres eller tages. Fæsteren (færgemanden) eller holdende færgfolk måtte ingen betlere, deser-tører eller andre mistænkelige personer, som kunne have mistanke til, o-verføre uden forevisende af lovlig rigtighed (pas eller lignende).

I 1795 hed det, at fæsteren årlig af det kgl. kro- og værtshusprivilegium til den kgl. amtsstue hvert års 1. december skulle betale 2 rdlr., og ellers efter privilegiets indhold holde samme i sin ordentlige og upåklagelige stand for den an- og tilkommende rejsende og andre, og dennem såvel med be-hørig logemente som spise- og drikkevarer til nødtørftighed for billig be-taling betjene.

- Af sundboligen betaltes 2 rdlr. og af jorden på Fårup mark 9 rdlr., ialt 11 rdlr. i årlig landgilde og afgift.

Som boende ved Sallingsund nævnes Mads Yde 1775/76 (9) som svigerinden Ma-lene Cathrine Wagaards lavværge og som formynder for to af hendes børn ved skiftet efter svogeren Peder Agerholm i Østerild, sognedegn for Hunstrup og Østerild menigheder.

2. juni 1779, læst 25. oktober (10), udstedte Mads Yde, færgemand ved Sal-lingsund på Mors, en panteobligation til Jens Wandborg til Frøslevgård på 199 rdlr. med første prioritets panteret i "al min ind- og udbo". - Regi-streringen deraf giver et godt indtryk af forholdene i færgekroen og lyder (lettere normaliseret):

Indbo:

1 sølv sukkerbøsse, 6 sølvskeer, 6 do. spiseskeer, 1 dusin tin dybe taller-keners, 2 dusin flade do., 2 do. suppeskåle, 1 dusin dybe og 1 dusin flade engelske stentallerkeners, 1 ny bryggerkedel på 1 td. rum, 1 do. fjerdings-og 1 do. messingkedel, 1 messing fyrbækken, 1 kobber tærtepande, 2 mindre, 4 kobber tekedler, 4 kobber og 1 messing fyrfad, 1 messing kaffekande, 3 kobber tragte og 3 do. potter, 3 par messing lysestager, 2 messing lysesak-se, 1 jern krumkage-jern, 1 do. goderåd-jern, 1 do. vaffeljern, 1 2 skpd. (?) jern kakkelovn, 1 do. 1 1/2 skpd., 3 spejle, 2 nye egechatoller med skabe, 1 fyrre do., 6 ryglæders stole og 2 do. lænestole, 4 do. taburetter, 6 træstole, 5 borde, 2 skabe, 2 kister, 1 nyt 8-dages stueur, 6 kar med jernbånd, 6 do. spande, 3 baljer, 3 hele og 2 halve tønder, 6 sengesteder med omhæng, 1 do. foldseng, sengeklæder til 12 senge, 1 par kramlærreds lagner, 6 par hørgarns og 12 par blårgarns lagner, 2 dusin hørgarns servi-etter med duge, 1 dusin blårgarns og 3 duge, 9 stk. blårgarns do. og 12 håndklæder, 6 par hørgarns pudedræt.

Udbo:

2 heste, 5 og 6 år, 4 unge køer, 24 får, 1 so-svin, 1 beslagen postvogn, 1 do. beslagen arbejdsvogn, 1 do. møgvogn, 1 plov, 1 harve, 1 skærekiste med kniv, 2 høleer, 4 jerngrebe, 2 lyngleer og 2 spader; dette pant blev udslettet 9. juli 1792.

Som vitterlighedsvidne nævnes sr. Mads Yde ved Sallingsund i et skøde af 24. juni 1779, læst 25. juli 1781 (11), hvor Maren Christensdatter, salig Mads Smeds enke i Vils, til Christen Staunstrup på Blidstrup solgte en ejen-dom i Vils.

Ved skøde af 12. juli 1784, læst 8. november (12), købte sr. Mads Yde af Søren Jensen, adjungerende og succederende sognedegn for Flade og Sdr. Drå-by menigheder, boende i Nygård, et hus i Vils, beboet af Anders Andersens enke.

Dette hus på 2 alb. hartkorn solgte Mads Yde, færgemand ved Sallingsund, ved skøde af 13. juli 1791, læst 12. september (13), for 49 rdlr. 4 mk. til Niels Jensen Mostrup i Vils, der da selv beboede huset.

Mads Ydes datter Wilhelmina Cathrina blev i 1794 gift med Niels Mathias Koustrup, der omkr. den tid overtog færgeriet, mens Mads Yde - på papiret - beholdt fæstet af de 2 tdr. hartkorn i Fårup.

26. maj 1795 (14) udstedte Diderik Galtrup til Højris fæstebrev til Mads Lundgaard på både færgeriet og jorden i Fårup, som Niels M. Koustrup og Mads Yde, da boende i Vendsyssel, samme dag havde frasagt sig på herredstinget.

I maj 1795 nævnes Mads Yde som anført i Vendsyssel, hvor han i efteråret 1796 (15) var bestyrer af den svagelige skudehandler Jens Svendsen Bonstrup (Sørensen)'s handelshus i Blokhus, hvorfra der blev drevet livlig skudehandel på Norge. - Jens Bonstrup, død 1798, hans efterladte enke Anne Frøstrup blev forøvrigt gift 1799 med Mads Ydes ældste søn Mathias (Wagaard) Yde til Kettrupgård.

Mellem 1797 og 1801, hvor han nævnes ved folketællingen, flyttede Mads Yde fra Vendsyssel til Thy, hvor han tog ophold hos sin yngste søn Jens Madsen Yde, der fra 1800 var sognedegn i Hundborg. - Og her forblev Mads Yde til sin død 1809.

Skiftet efter Mads Jensen Yde (16) blev påbegyndt 26. juni 1809 på næste søgningdag efter dødsfaldet, hvor afdødes efterladenskaber blev registreret. - 25. juli samme år på 30. dagen efter dødsfaldet blev effekterne vurderet og arvingerne angivet at være børnene:

- a. Mathias Wagaard Yde, forhen boende på Kettrup i Vendsyssel, død, men efterladt sig en søn Johan Friderich Yde, omtrent 17 år, konditionerende på Birkelse i Vendsyssel.
- b. Jens Madsen Yde, degn i Hundborg.
- c. Anne Margrethe Yde, gift med husmand Niels Lynggaard i Fårup i Lødderup sogn på Morsø.
- d. Fridericha Yde, gift med Jens Lund, degn for Fruering menighed ved Skanderborg.
- e. Wilhelmine Cathrine Yde, forhen gift med Niels Mathias Koustrup, borger og skibsbygger i Nykøbing på Morsø; hun er død uden at efterlade sig livsarvinger (hvorfor hun kun ved en fejltagelse opføres her).
- f. Anne Cathrine Yde, forhen gift med Jens Nielsen Kaarup, opholdende sig i Nebelgård i Ljørslev sogn på Morsø, død, men efterladt sig en søn Mads Jensen, omtrent 19 år gammel, og en datter Ide Kirstine Jensdatter, omtrent 17 år gammel.
- g. Helene Marie Yde, gift med Kjeld Nielsen, boende i Brønshøj kro i Sjælland 3/4 mil norden København.

Af disse arvinger var blot sønnen Jens Yde i Hundborg tilstede; efterladenskaberne blev vurderet således:

	rdlr.	mk.	sk.
Den afdødes chatol	6	0	0
Derudi forefandtes:			
Forklappen:			
1 sølv lomueur	7	0	0
1 par sølv skospænder	2	0	0
1 par do. knæspænder	1	0	0



1 barberkniv	0	1	0
1 liden spejl	0	0	4
1 klædebørste	0	0	6
1 tegnebog	0	0	8
Derudi i kontanter	1	0	0
1 piberør og tobaksdåse	0	1	8
I øverste skuffe:			
1 par flossede strømper	0	1	0
1 par do. do.	0	0	12
1 par uflossede hvide	0	0	12
1 par do. do.	0	0	10
1 par flossede hvide vanter	0	0	8
1 par uflossede do.	0	0	10
2 par blå og røde muffediser	0	0	4
1 brunt silketørklæde	0	5	0
1 gammelt sort do.	0	0	4
1 rød bomulds do.	0	1	8
1 blå tavlet do.	0	1	9
1 do. do.	0	1	0
1 gammel blå hue og 1 gammel rød do.	0	1	0
1 paryk, gammel	0	0	8
1 rød skarlagens hatslag	0	2	0
1 gammel do. do.	0	0	8
1 kramlærreds krave og 1 par do. ærmer	0	2	0
1 par vadmel's underbukser	0	1	0
1 par nye sorte klædes do.	1	2	0
1 par sorte skind do.	0	2	8
1 par gule do. do.	1	0	0
I den underste skuffe:			
1 bunden nattrøje	0	2	0
1 do. do.	0	1	8
1 skind do.	0	2	0
1 sort emses vest	0	1	0
1 hvid og blå do.	0	1	8
1 lyseblå kjortel	0	3	0
1 gammel grå do.	0	3	0
Videre blev registreret og vurderet den afdøde tilhørende:			
1 blå klædes kjortel	2	0	0
1 blå do. vest	0	4	0
1 sort do. kjortel	1	0	0
1 sort do. vest	0	1	8
1 gammel brun kjortel og vest	1	0	0
1 søgrøn do. kjortel	0	3	0
1 søgrøn overkjortel	1	0	0
1 skjorte, hørgarns	1	2	0
1 do. do.	1	2	0
1 do. do.	1	0	0
1 do. do.	1	0	0
1 do. do.	0	4	0
1 do. do.	0	4	0
1 par støvler	0	4	0
1 par tøfler	0	0	6
1 rund hat	0	2	0

Transport - 31<sup>2</sup> 3<sup>1</sup> 6<sup>1</sup>

1/2 Jægeren dyreljædel	1	1	1
1/2 Hvaler færgen	1	2	1
1/2 Do Do	1	2	1
1/2 Do Do	1	1	1
1/2 Do Do	1	1	1
1/2 Do Do	1	4	1
1/2 Do Do	1	4	1
1/2 Hvaler	1	4	1
1/2 Søfær.	1	1	6
1/2 med jæk.	1	2	1
1/2 søfær. Do	1	1	8
1/2 Jæg.	1	1	1
1/2 Jæg.	1	1	1

Summa Bierding = 9 2<sup>2</sup> 5<sup>1</sup> 8<sup>1</sup>

Afslutning af vurdering af tilgæder i Hvaler med  
færdige Lægefærdigheder i Hvaler.

Jens Madsen  
Kaptein og Grundlægger  
af Hvaler

Jens Madsen

Om økonomisk Bidrag medfølger  
Mads Andersson med  
med færdige Lægefærdigheder i Hvaler.  
Christen Andersen med færdige Lægefærdigheder i Hvaler.

Afslutningen af vurderingen af Mads J. Ydes efterladenskaber 1809 med sønnen Jens M. Ydes underskrift.

1 opfæstet do.	0	1	8
1 "kjep"	0	0	4
1 gevær	3	0	0
Summa vurdering	42	5	8

Skiftet blev først afsluttet 27. november 1810 knap 1 1/2 år efter Mads Ydes død. - Det kunne se ud til, at sønnen Jens Yde i Hundborg sikrede sig sin part af boet, ligesom det blev oplyst, at Jens' yngste søn Mads, der jo var opkaldt efter sin farfar, af denne i levende live var betænkt med boets mest værdifulde effekter, nemlig sølvlommeuret til 7 rdlr., sølv knæspænder til 2 og sølv skospænder til 1 rdlr., ialt 10 rdlr. af boets samlede aktiver på 42.

#### Noter:

- 1 Skiftet 1761 efter søsteren Johanne Cathrine i Viborg skifteprotokol 1752-66, B.45-256, fol.415b.
- 2 Carl Klitgaard: Kjettrupgaard i Vendsysselske Aarbøger 1951, s. 117-29 (124), og sammes: Hvetbo Herred, bd. 2, 1907, s. 51-54.
- 3 Sixhøj: Viborg katedralskoles dimittender 1630-1879, 1968, s. 157, nr. 1465, samt Heilsskovs oplysninger i Aarhus Stifts Aarbøger 1923, s. 42, om Hjelmslev Herred.
- 4 Bang i Slægtstavlesamlingen 1932 v. Dansk personalhistorisk Bureau.
- 5 Kilde 2a, s. 125, samt 2b, s. 51-54 og 121.
- 6 Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 1, 1906, s. 178.
- 7 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3, fol.166.
- 8 Samme, fol.103b-04b og 210.
- 9 Hillerslev herreds gejstlige skifteprotokol 1738-1807, C.10.A-2, fol.254.
- 10 Morsø herreders skøde- og panteprotokol 1738-97, B.35.C-SP.2, fol.245.
- 11 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1779-86, B.24-708, fol.324.
- 12 Kilde 10, fol.315b.
- 13 Samme, fol.427b.
- 14 Kilde 7, fol.210.
- 15 Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 2, 1907, s. 51-54 med henvisning til avisen Jydske Efterretninger 17.9.1796, samt kilde 2a, s. 124.
- 16 Hillerslev og Hundborg herreders skifteprotokol 1803-12, B.33.D-308, fol. 102, herredernes mindre skifteprotokol 1808-11, B.33.D-321, fol.53, samt dokumenter til skifteprotokollen 1810-12, B.33.D-329.

Ane 4 JENS MADSEN YDE

født 1706, død 1781/82.

Ane 5 FREDERIKKE SCHMIDT

født 1705, død 1785.

Ved sit giftermål 1734/35 var Jens Madsen Yde bosat i Vor Frue sogn i Ålborg og i 1742 - ved en datters fødsel - i Harring by og sogn i Thy. Men ellers vides intet om hans liv og levned før 1743, da han blev sogne-degn i Hurup. Dette embede beholdt han til sin død, men havde de sidste år sønnen Svenning Yde til hjælp.

Jens var født 1706 i Stagstrup by og sogn, døbt 15. august (dom. 11 trinit.), søn af Mads Jensen (Yde) og hustru Anne Pedersdatter. Faddere ved hans dåb var Maren Madsdatter (farmoderen?), der bar ham, Maren Nielsdatter, Jens Jensen Yde (farfaderen), Anders Jespersen og Niels Nielsen, alle af Stagstrup.

Han - Jens M. Yde - døde 1781/82 i degneboligen i Hurup by og sogn, 74 år gammel, men kirkebogen indeholder intet om døde i årene 1781 og 82. Skiftet efter ham (påbegyndtes) onsdag den 6. juni 1781 og henviser til tirs-dagene 16. juli og 17. september førstkomende, men disse faldt på mandage i 1781, men på tirsdage i 1782, hvilket også passer med skiftemøderne, der er daterede 1782 (og ikke 81). Det er altså ikke muligt at afgøre, om Jens Yde døde i sommeren 1781 eller sommeren 82.

Han blev gift 1734/35 i Harring, hvor kirkebogen oplyser: Fredagen den 23. juli 1734 blev trolovede mons. Jens Madsen Yde af Ålborg og mademoiselle Friderica Schmidt af Harring. Forlovere var foruden fæstemandens sognepræst hr. ass. Sixtus Aspach i Ålborg, som havde attesteret om hans frihed for ægteskab, Mads Jensen af Stagstrup og Knud Pedersen ibidem.

Hun - døbt Fridericha - var født 1705 i præstegården Rosholm i Harring sogn, døbt 1. august, datter af mag. Wilhelm Schmidt og hustru Else Asch; faddere ved hendes dåb var Maren Sørensdatter, hendes mormor, der bar barnet, Cathrine Asch, Jørgen Schmidt, Mads Nielsen af Stagstrup og Mads Thomsen af Gærupgård.

Efter Jens M. Ydes død tog hun ophold hos sønnen Søren Yde, degn i Stagstrup, hvor hun døde 1785. - Kirkebogen oplyser: Den 21. december begravet degnen sr. Ydes moder Fridericha Smith i hendes alders 80. år 4 måneder 14 dage gammel.

Frederikke og Jens M. Yde fik fem levedygtige børn:

- 1 Else Jensdatter Yde, født ca. 1735, død 1786 i Holstebro, ang. 52 år gammel; hun var ugift.
- 2 Mads Jensen Yde, født ca. 1739/40, se ane 2-3.
- 3 Anne Jensdatter Yde, født 1742 i Harring, død 1824 i Holstebro. Gift første gang før 1782 med Thomas Lund (2), ca. 1743-1785, søn af Hans Hartvig (Thomsen) Lund og hustru Cathrine Nielsdatter Nyboe. Th. Lund boede i Sønderlandsgade og var bromand (forpagter) ved Storbroyen

over Storåen; Lunds forfædre havde haft forpagtningen siden 1600-tallets midte.

Anne Yde blev gift anden gang 1787 med den afskedigede underofficer (fourer) Benjamin Vilhelm Køhler (Kölller), ca. 1759-1828, der overtog Storbroen, men senest 1789 måtte afstå den, hvorpå han blev skriver på justitskontoret og senere konsumtionsbetjent.

Begge Anne Ydes ægteskaber var efter alt at dømme barnløse.

- 4 Svenning Jensen Yde, ca. 1741/45-1804; han, hvis fødselsår ifølge folketællingerne 1787 og 1801, samt dødsalderen 1804/05 angives til 1745, 41 og 44, blev medhjælper hos faderen og derpå dennes efterfølger som sogne-  
nedegn i Hurup (3).

Med sin hustru Anne Cathrine Hansen, død 1827, havde han ti levedygtige børn.

- 5 Søren Jensen Yde, ca. 1741/45-1819; han, hvis fødselsår ifølge folketællingerne 1787 og 1801, samt dødsalderen 1819 angives til 1745, 42 og 41, nævnes først fra 1773 som møller i Dover vandmølle, Ydby sogn, hvorpå han fra 1779 var sogne-  
nedegn i Tilsted og fra 1781 degn i faderens føde-  
sogn Stagstrup (4).

Med sin kone Maren Jensdatter Svejgaard, død 1813, fik han mindst ni børn, hvoraf Lars Vilhelm Yde, 1781-1853, blev kromand i Vildsund, og Jens Christian Yde, 1792-1859, blev faderens efterfølger som degn i Stagstrup, hvor senere hans søn igen Martin Chr. Yde var skolelærer.

Om Jens Madsen Ydes forhold før giftermålet vides intet. Som 28-29 årig boede han ved giftermålet 1734/35 i Vor Frue sogn i Ålborg; men de følgende år, hvor i al fald to af børnene er født, synes han ikke at have været bo-  
sat i Ålborg.

I 1740/41 (5) boede han i Haring sogn, hvor han nævnes blandt ansøgerne om skoleholder-embeder i Ålborg stift. - Endnu i 1742 opholdt han sig i Har-  
ring sogn, hvor datteren Anne blev født.

Indtil 1743, da han blev sogne-  
nedegn i Hurup, kendes intet til Jens M. Ydes levebrød; måske var han tilknyttet en af herregårdene i Thy.

Sønnerne Svenning og Sørenes fornavne kunne måske tyde på en forbindelse med Svenning Gudiksen, ca. 1695-1745, der i begyndelsen af 1730'erne havde en overordnet stilling på herregården Irup i Hørdum sogn, men senere blev ejer af Nørhedegård i Visby sogn, hvor han i 1737 lod en søn døbe Søren. - Af Jens M. Ydes føde-  
hjem, præstens anneksgård i Stagstrup svarede der forøv-  
rigt visse afgifter til Irup.

Efter at Jens Madsen Yde 4. maj 1743 var kaldet til sogne-  
nedegn i Hurup, ind-  
sendte han med et års mellemrum, nemlig 12. august 1743 og 30. juli 1744  
(6), indberetninger om forholdene omkring degneboligen.

12. august 1743 skrev han:

Da jeg uværdig kaldet til dette lidet degnekald den 4. maj 1743, hvorefter jeg det første ske kunne, forføjede mig til embedet i min salig formands sted, og da ved ankomsten befandt jeg degneboligen beliggende lidt vesten for bemeldte Hurup kirke, hvorpå var og er tvende huse, lade og råling, stå-  
ende efter hinanden med et skolehus tvært for ved enden adskilt fra de an-  
dre huse.

De tvende huse boligen tilhørende befandtes i ganske slet stand, så at der ej enten i laden, stald eller rålingen var noget tømmer, det jo mestendel var rådden eller istykker. Da nu skiftet efter min salig formand skulle fo-  
retages, anholdt jeg hos provsten velærværdig hr. Anders Winding som skif-  
teforvalter om noget til reparation til samme forfaldne huse, hvorudi han



og var behjælpelig, at jeg skulle have af stervboets midler forud 20 rdlr. til hjælp at sætte de huse istand med, som stod på titmeldte degnebolig, hvorimod jeg dog skulle give min salig formands enke 1 td. rug og 1 td. byg. De bemeldte 20 rdlr. er mig af hr. provsten betalt, og har jeg allerede repareret en del ved laden, før hø eller korn kunne forvares i den, og skal jeg med Guds hjælp næste tilstundende sommer lade reparere rålingen, men at den med de øvrige penge fra laden og stalden kunne sættes i forsvarlig stand, så at den, når syn skal tages, kunne anses for bekvem og forsvarlig, kan ikke ske, uden den skulle ned alt sammen, thi den er meget lidet i værelserne og ganske ilde indrettet i begyndelsen.

Hvad samme degnebolig står i matrikel for, ved jeg ikke, thi som mig er berettiget, skal dens hartkorn være fri for kgl. skatter, landgilde og arbejde, og kan der sås til den om året 4 tdr. korn af alle slags og udlægges 2 tdr. sæde til græsning; så er der og til den to stkr. hedeagre omtrent 1 td. sæde, som ej har været optaget i mange år og ligger boligen langt fra hånd og til ingen nytte, så kan dertil og avles 1 læs hø, og ved stedet er en skikkelig kålhøve. Mere ejendom er mig ej bevidst at være til degneboligen.

Hvad indkomsten er /:Om skulle forlanges at vides:/ da er der efter min salig formand ikke fundet noget skriftligt, hvad den har været, men er berettet for mig af enken og andre folk i sognet, at titmeldte min formand ikke fik degnekorn uden hen mod 5 tdr. byg, 18 liden påske-kager, 24 snese æg og 4 lispd. ost; og hver højtids offer kunne han have 1 rdlr. og nogle tider 7 mk. Jeg fik mit første efter pinsedag, da jeg i sandhed ej fik uden 1 rdlr. 10 sk., dog her i sognet er henved 140 kommunikanter - skulle nu sognefolkene ej findes lidet bedre mod mig med bygtienden end som min formand nydt haver, får jeg ej uden henved 8. parten mod præsten.

Året efter skrev Jens M. Yde:

1.

Degneboligen, da er den beliggende for sig selv et lidet stykke vej vester fra Hurup kirke, mellem Hurup og Balsby, og er derpå tvende huse, råling og lade.

Rålingen består af 5 fag, hvorudi er een liden stue i vester ende og et bryggers i den øster ende, hvilke alt er ganske skrøbelig i tømmer, og taget rent forfaldent. Laden med fæhus i vester ende består af 4 fag, tømmeret derudi er ganske forfalden og rådden, undtagen det, som jeg sidste sommer lod indsætte før kornet derudi kunne bevares, men taget er nogenledes, thi jeg lod i fjor tække noget og noget reparere ved det, som lå. Reparationen på laden er sket med nogle af de penge, som jeg næsten for et år siden ved akkord med min salig formands enke fik til hjælp og reparation til de skrøbelige huse; for resten af pengene har jeg købt en del tømmer og tag, som jeg havde i agt at lade reparere videre på husene med, men som samme ej vil forslå at sætte dem i nogenledes stand med, og ved jeg ej heller om de købte materialier for de beholdne penge dertil skal destineres eller komme stervboen igen tilgode, eftersom i slutning af skiftebrevet efter min salig formand blev tilføjet, at jeg forresten af de titmeldte penge skulle være stervboet ansvarlig, såfremt patronen skulle lade degneboligen reparere måtte jeg medvidere reparation opholde.

2.

Degneboligens tillæg af ager og eng med videre består af indmark:	tdr.	skpr.
1 toft beliggende noget øst for degneboligen, Skrivertoft kaldet, hvori kan sås	1	6

1 stk. firkantet jord på Kragerøgel, sæd 1 2  
 1 liden ager straks derved kaldes Bugt, sæd 3  
 Brødjord:  
 3 små agre på Ivers... tilsammen sæd 2  
 1 ager tæt norden boligen, sæd 6  
 Udmark:  
 3 agre vesten degneboligen, sæd tilsammen 1 3  
 1 hedeager øster fra kirken, Mølbak kaldet, sæd 3  
 Et lidet stykke firkantet eng vesten for kirken, hvorpå kan avles 1/2 læs hø.

Et lidet kær i sønderenden af Kragerøgelagre, hvori kan avles 1/2 læs hø. Så er og ved boligen en kålhøve.

Af lyngslet eller tørvegrøft er her så godt som intet af, men forrige degne berettes at have fået noget af deres lyng og tørv i Revs fælleshede, som ligger lidt sønden for degneboligen. Uddrift til får eller andre kreaturer er her intet af, uden lidt byfællid, som boligen er bygget på, hvorpå man kan have 4 á 6 får i højeste.

## 3.

Degneboligen står i matriklen for 6 skpr. 3 fjkr. hartkorn og er fri for kgl. majestæts fire kvartaler og kornskat, samt landgilde, ægt, arbejde og tiende. De øvrige udgifter, som er bleven påbudt, samt familie- og folkeskat svarer jeg lige som andre.

## 4.

Indkomsten anlangende, da har jeg efter min begæring formået sognefolkene at give mig lidt mere byg end min formand fik, og kan det blive ialt jeg kan få 7 tdr. 3 skpr. byg og 2 skpr. havre årlig, hvoraf jeg penseser nu til Ålborg skole 5 mk. Til de trende højtidsoffer kan jeg ikke få i højeste uden 2 sldr. til hver; accidenser angående, da har jeg for dette år, jeg har været der, ikke haft uden 2 rdlr. 1 mk., smårente bestående af kage, ost og æg, da kan jeg få 19 brød, 5 ol æg, 4 lispd. ost, for bedeklokken at ringe morgen og aften er her ikke noget tillagt.

Den ansete Ålborg-biskop Broder Brorson, der var bror til den kendte salmedigter, havde kun godt at sige om Jens M. Yde (7). Ved bispevisitatser 1754 og 58 nævnes han som en ustraffet degn og flittig skoleholder, der i så hen-seende "fortjene god Berømmelse". - Degnens håndskrift (8) var ualmindelig smuk og tydelig.

Ifølge Jens M. Yde indberetning 16. juli 1768 (9) forholdt hans årlige indtægter og udgifter sig således til hinanden:

	rdlr.	mk.	sk.	rdlr.	mk.	sk.
Den samlede årlige indkomst				23	3	0
Årlige udgifter:						
Ekstra skat af fire personer	4	0	0			
Pension til Ålborg skole	0	5	0			
Familieskat	0	4	0			
	5	3	0	5	3	0
I behold				18	0	0

Jens M. Ydes økonomiske forhold var måske ikke de bedste, så 27. juli 1778, læst 15. oktober (10), udstedte han en panteobligation til mag. Jens Hansen, sognepræst i Hundborg og Jannerup, på 40 rdlr. med pant i degnens ind- og udbo samt kreaturer. - Sønnen Svenning Yde underskrev som kautionist faderens obligation, der først blev udslettet 4. juni 1783 efter debtors død.

Mag. Jens Hansens kone, født Thym (11) var forøvrigt kusine til Jens Ydes kone Frederikke Schmidt.

Efter Jens M. Ydes død først på sommeren blev skifte (12) påbegyndt 6. juni 1781 (måske 82), fortsat 17. september 1782 hvor resultatet af auktionen 16. juli 1782 over afdødes efterladenskaber forelå, samt endelig sluttet 5. november 1782.

Arvingerne var enken Friderica Schmidt og parrets fem børn:

Sr. Mads Yde, boende ved Sallingsund, sr. Svenning Yde, sognedegn for Hurup menighed, og Søren Yde, sognedegn for Harring og Stagstrup, samt Anne Yde, gift med sr. Thomas Lund, bromand i Holstebro og Else Yde, ugift.

Registreringen og vurderingen lyder:

	rdlr.	mk.	sk.
I dagligstuen:			
1 jern kakkellovn med 4 messingknapper	12	0	0
1 fyrebord med 2de skamler	0	4	0
4 stole	0	3	0
en 4 lispd. bismar	1	4	0
1 fyrbækken med messingskaft	1	2	0
1 messing strygejern med messingskaft	0	5	0
1 messing fyrfad	0	0	2
Udi sengekammeret:			
1 fyrekiste med jernbånd	1	2	0
1 thebord	0	1	4
1 pyramide	0	1	0
1 malmklokke med snor af piler(?)	0	1	0
5 lange kort i rammer	0	0	8
1 sort thepotte	0	0	8
4 stk. underkopper og 1 sukkerskål	0	0	8
1 buksboms snustobaksdåse	0	0	2
Udi kælderen:			
1 stort tinfad, vog 3 1/2 pd.	0	4	6
1 mindre do., vog 2 pd.	0	2	4
4 tin tallerkener, 4 pd.	0	4	0
1 stor kobber thekedel	1	4	0
1 messing dørslag	0	4	0
1 liden kobber thekedel	0	3	0
2 tin lysestager	0	2	0
1 kobbertragt	0	1	8
1 do. skummeske	0	0	6
1 liden halvtønde	0	1	8
1 anker	0	1	4
1 uldsaks	0	0	10
1 lygte	0	0	8
1 tejne	0	0	4
2 hvide stentallerkener	0	0	12
1 do.	0	0	2
Udi køkkenet:			
1 jernplade med skuffe under	2	0	0
en 1/2 td. kobberkedel, vog 8 pd.	2	0	0
1 liden håndkedel	0	1	8
1 gammel kobber fyrfad	0	1	0
1 egekar med jernbånd	0	2	0



1 mindre fyrrekar	0	1	4
1 liden egekar	0	1	8
1 balje med jernbånd	0	1	0
1 stor egekar med jernbånd	1	1	0
1 vandspand med åg	0	1	8
2 stripper	0	1	0
3 solde og 1 timse	0	2	0
1 håndkværn i bing	0	2	0
1 gammel kerne	0	0	8
1 spade	0	0	10
2 skovle og 1 lyngle	0	0	12
6 bøtter	0	1	8
1 skærekniv og kiste	0	1	8
1 gammelt skab	0	1	0
1 mindre do. med nøgle	0	2	0
1 sadel med dukker og skydegrime	0	2	0
1 stor kiste	0	5	0
1 harve	0	3	8
1 lang stige	0	1	8
1 gammel flasketrug	0	0	4
3 bikuber	0	1	0
3 river	0	0	6
1 arbejdsvogn uden haver	1	2	0
1 par hestedræt med kobler	0	0	12
1 kratte	0	0	12
Sengeklæder:			
4 puder	0	2	0
4 do.	0	2	0
1 blåstribet olmerdugs dyne	1	2	0
1 gammel do.	0	3	0
1 sortstribet dyne	0	1	8
1 gammel do.	0	1	8
Den salig mands klæder:			
1 ny sort vest og kjole	4	0	0
1 gammel sort kjole	0	4	0
1 brun kjole	0	4	0
1 par sorte skindbukser	0	2	0
3 sorte skind(bukser?)	0	5	0
1 manchesters kasket	0	3	0
1 gammel do. af filt	0	0	4
1 par støvler	0	4	0
1 par sko	0	0	12
Kreaturerne:			
1 liden brun hoppe	4	0	0
1 hvid ko, skal kælve ved Martini	8	0	0
1 eenhornet do., gjeldmalket	6	0	0
1 do.	5	0	0
1 får med lam	1	0	0
1 do. med do.	1	0	0
1 do. uden lam	0	5	0
1 do.	0	4	0
1 do.	0	3	0
1 so-svin	3	0	0
1 par knive i futteral	0	1	0



1 ny hue	0	1	0
1 gammel do.	0	0	2
2 par vanter	0	0	4
2 gafler	0	0	2
Ialt	<u>79</u>	<u>1</u>	<u>12.</u>

Derpå blev bl.a. fremlagt Jens M. Ydes obligation til mag. Jens Hansen fra 1778, hvorpå der skyldtes 25 rdlr. samt 1 rdlr. i rente, ialt 26 rdlr. - Desuden anføres det, at afdøde skyldte en arv på 2 rdlr. 3 mk. til pigen Anne Madsdatter, som han var formynder for, samt at tjenestepigen til Mikeldsdag 1782 havde 3 rdlr. 2 mk. 8 sk. tilgode.

På auktionen 16. juli blev de til 79 rdlr. vurderede effekter solgt for ialt 100 rdlr. 2 mk. 5 sk. - Enken købte blot en broget ko, vurderet til 5 rdlr., for 8 rdlr. og 1 messing strygejern for vurderingen 5 mk.; sønnen Mads Yde blot en kobbertragt og en messingdørsjag, vurderet til 4 mk., for 4 mk. 15 sk., samt en stor kobber thekedel, vurderet til 1 rdlr. 4 mk., for kun 1 rdlr. 1 mk. 15 sk., mens sønnerne Svenning og Søren Yde købte flere ting. - Svenning købte bl.a. hoets dyreste effekter, nemlig kakkelovnen, hesten og to af kørerne.

Sønnen Svenning Yde, der jo havde efterfulgt faderen som degn, fordrede 20 rdlr. for den brøstfældighed, der fandtes på husene, men frafaldt senere dette krav.

Ved skiftemødet 17. september 1782 fremkom sønnen Mads Yde med en interessant opgørelse af følgende indhold:

	rdlr.	mk.	sk.
Græspenge 1768, 69 og 70 for faderen for			
"Henrich i Ettrup hans jorder, som blev			
bortlejet til ham og flere", ialt	7	4	0
1774 udi Vestervig St. Hans-marked lånt			
ham	1	0	0
Desuden bekommet samme tid af mig 6 1/2 potte			
brændevin	0	4	14
1777 udi Dover mølle: lånt ham	1	0	0
Efter brev og begæring af 27. maj 1778 lånt			
ham	31	0	0
1782 leveret min broder Svenning til min			
salig faders begravelse	4	0	0
Ligeså leveret ham til specerier (krydderier)			
dertil	2	0	0
Leveret til samme (begravelse) 25 potter			
dansk brændevin	4	1	0
1 3/4 potte fransk do.	0	2	4
Ialt	<u>52</u>	<u>0</u>	<u>2</u>
Derimod haver min salig fader betalt			
for mig til Peder Teglbrænder ved Vestervig	16	0	0
1778 bekommet af ham 2 oste	2	1	8
1779 1 do. ost	1	3	0
Ialt	<u>19</u>	<u>4</u>	<u>8</u>

- Det ses altså at den gamle degn på hæderlig vis kom i graven med sang og klang i forbindelse med 25 potter dansk brændevin og 1 3/4 potte fransk brændevin (cognak).

Boets passiver blev anført således:

	rdlr.	mk.	sk.
Rest på panteobligationen	26	0	0
Arveparten til Anne Madsdatter	2	3	0
Pigens løn	3	2	0
Svenning Ydes udgifter ved begravelsen	10	2	5
Mads Ydes tilgodehavende	32	1	10
Peder Teglbrænder havde tilgode	0	2	12
Skatterestance til amtsstuen	3	0	0
Til sr. Kirk i Ydby for to sække	0	3	0
Til hr. ascanius (sognepræsten) for ligprædikenen	4	0	0
Skifte- og auktionsomkostninger (ialt)	8	0	0
Ialt	100	1	7

Fra svigersønnen Th. Lund blev der fremlagt en erklæring af 16. september 1782 om, at han på sin kones vegne ville fraskrive sig al ret til arv, hvis konens brødre gjorde ligeså; degneenken skulle efter forslaget beholde alt - og efter hendes død skulle det tilfalde den ugifte datter Else Yde.

De nærværende arvinger svarede derpå, at de i alle dele erklærede det samme som deres svoger, allerhelst da her intet kunne blive til deling uden nogle få mk. og sk.

Skiftet blev opsat i seks uger til 5. november 1782, hvor det sluttedes med, at de 14 sk., der blev tilbage som boets beholdning, blev overdraget enken.

Noter:

- 1 Refs herreds gejstlige skifteprotokol 1781-1820, C.11.A-3, fol.1b-3b, samt den gejstlige auktionsprotokol 1781-1817, C.11.A-4, fol.15b-17.
- 2 Holstebro skifteprotokol 1769-85, B.78-164, fol.390b, samt J. Aldal: Holstedbro's Historie, 1939, s. 269-70 og 405.
- 3 Severin Christensen Sortfeldts opl. Om de gamle Degne i Historisk Aarvog for Thisted Amt 1918, s. 63-64, samt Refs herreds gejstlige skifteprotokol 1781-1820, C.11.A-3, fol.121.
- 4 Severin Christensens opl. Om de gamle Degne i Historisk Aarvog for Thisted Amt 1915, s. 41, samt edsprotokol for præster og degne 1771-1860 i Ålborg bispearkiv, C.1-405, fol.55 og 55b.
- 5 Indberetninger vedr. skolerne 1740-45 i Ålborg bispearkiv, C.1-342, fol.1.
- 6 Indberetninger om degneboliger m.v. 1689, 1743 og 44 i Ålborg bispearkiv, C.1-337 og 344.
- 7 Chr. Petresch Christensen: Visitatsindberetninger 1739-63 i Historisk Aarvog for Thisted Amt 1922, s. 310.
- 8 Kilde 3a.
- 9 Indberetninger om præste- og degnekald 1768 i Ålborg bispearkiv, C.1-297.
- 10 Hassing og Refs herreders skøde- og panteprotokol 1773-92, B.34-SP.2, fol.83b.
- 11 A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 1879-80, s. 317.
- 12 Kilde 1.

Ane 6 MATHIAS IVERSEN WAGAARD

født 1697, død 1747.

Ane 7 MARGRETHE DEICHMANN

født 1705/10(?), død 1742.

Fra 1726 var Mathias Iversen Wagaard kapellan i Strandby, Bjørnsholm og Mal-le sogne i Vesthimmerland med bopæl i Ranum, dengang i Bjørnsholm sogn. Fra 1733 til sin død 1747 var han sognepræst i Vive, Ove og Valsgård sogne ved Mariager Fjord.

Mathias eller Mathies, som han egentlig var døbt, var født 8. oktober (1) 1697 i præstegården Vadgård i Strandby sogn, døbt 15. oktober, søn af sognepræsten Iver Enevoldsen (hr. Iffuer) og hustru (Inger Marie Mathiasdatter). - Kirsten Blochs (hans farmor) bar ham til dåben og hr. Ivers søster holdt kristenhuen; faddere var Gertrud Hofman (på Gunderupgård), hr. Hans Andersen Kieruld(?) og Hans Mathiesen (hans morbror).

Han - præsten hr. Mathias Wagaard - døde (vist rettere blev begravet) 23. marts 1747 i Vive. Hans dødsdag angives til 15. marts og han blev altså knap 50 år gammel.

Han blev gift senest 1728 - vel i Buderup, hvor kirkebogen først begynder 1733 - med Margrethe Deichmann.

Hun var født - vel 1705/10 - i præstegården Julstrup i Buderup sogn, datter af Peder Diechmann, sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder, og hustru Cathrine Eckhoff.

Under betegnelsen præstens kæreste (hustru) døde Margrethe Diechmann 5. juli (måske begravelsesdatoen) 1742 i Vive; hendes alder angives ikke, og hendes død havde måske sammenhæng med den yngste datter Malene Cathrines fødsel i januar eller februar samme år.

Margrethe og Mathias Wagaard fik mindst elleve børn, hvoraf de otte levedygtige nævnes i flere skifter efter slægtninge (2). De mange børn, der tidligt blev forældreløse, klarede sig ikke alle lige godt; og een af efterkommerne (3) skal fra Viborg være kommet til den fjerne slægtning præsten i Skelund ved Hadsund og bad om hjælp til sig og familien, da han var fattig og havde mange uforsørgede børn.

Mathias Wagaards børn var:

- 1 Inger Maria Wagaard, 1728-1779 (4).  
Gift 1760 i Låstrup - hos en faster - med Ove Poulin Helbech, 1723-1771, sognepræst i Vammen, Bigum og Lindum, søn af Mikkell Poulsen Helbech, købmand i Ålborg, og hustru Anna Margrethe Kuur.  
Inger Marie overlevedes af fem børn.
- 2 Johanne Cathrine Wagaard, 1729-1761 (5).  
Gift 1754/59 med Andreas (Anders) From, 1734-1807, urmager i Viborg fra 1758, søn af Bertram From, sognedegn i Rødding, Løvel og Pederstrup, og hustru Anne Cathrine Henriksdatter.  
Johanne Cathrines ægteskab var barnløst, hvorpå From giftede sig med El-se Marie Bech, død 1808.

- 3 og 4 En søn og en datter, der begge døde 1731 i Ranum og blev begravet i Malle.
- 5 Peder Deichmann Wagaard (6), 1733-1778, blev student 1752, opholdt sig 1761 på Ullerupgård i Thy, blev cand. teol. 1762 og fra 1775/76 sognepræst i Vandborg ved Lemvig.  
Han levede i barnløst ægteskab med Anna Sophia Bhie.
- 6 Iver Wagaard (7), 1735-1779, blev student 1753, opholdt sig 1761 i præstegården i Gjerlev ved Randers hos Peder Todberg Skjødstrup, sognepræst i Gjerlev og Enslev, død 1776, der slog sig til ladhed og altid holdt en student til at forrette prædikeembedet - han bekymrede sig intet andet om, end at leve prægtigt.  
Iver Wagaard døde som sognedegn i Skødstrup ved Århus.  
Gift 1765 med Karen Bang, datter af Anders Jensen Bang, sognepræst i Gjesing og Nørager. - Iver Wagaard overlevedes af tre børn.
- 7 Dorthe Wagaard, født 1736, død efter 1782. Hun opholdt sig 1761 på herregården Kokkedal i Hanherrederne, var endnu ugift i 1773 og opholdt sig 1782 i Haderslev.
- 8 Ide Kirstine Wagaard, født 1738, se ane 2-3.
- 9 Helle Helena Wagaard, 1739-1773/74 (8). Hun opholdt sig 1761 hos søsteren i Viborg, hvorpå hun snart efter blev gift med Svend (Mortensen?) Wendelin, bosat i Ålborg.  
Hun efterlod sig 2-3 børn.
- 10 Søren Kjørulf Wagaard, født 1740, død før 1754; han var vist opkaldt efter den fjerne slægtning kancelliråd Søren Kjørulf til Halkær, død 1730 (9).
- 11 Malene Catharine Wagaard, 1742-1816; hun døde som fattiglem i Fredsø i Lødderup sogn på Mors.  
I 1761 opholdt hun sig i præstegården i Hunstrup i Thy, hvor hun samme år blev gift med enkemanden Peder Agerholm i Østerild, ca. 1717-1775, sognedegn i Hunstrup og Østerild fra 1750 (10), søn af den norskfødte jubellærer Peder Roaldsen, sognepræst i Øster og Vester Vandet med bopæl i Agerholm, og hustru Gedske Mikkelssdatter Langballe.  
Efter hans død blev Malene Catharine gift anden gang 1776/80 med Jens Aser (Aaser), der i 1780 var fadder hos hendes søster Ide Kirstine og i 1782 var skomager i Nykøbing.  
Af Malene Catharines seks børn i første ægteskab var de fire levedygtige, men af andet ægteskab havde hun vist blot sønnen Peder Aser (Adtzer), født ca. 1779/80, der i 1787 opholdt sig hos mosteren Ide Kirstine i Saltingsund.

Mathias Iversen Wagaard blev 19 år gammel i 1716 - sammen med den to år yngre bror Enevold - immatrikuleret ved universitetet i København fra katedralskolen i Viborg (11); og i 1717 tog han baccalaur-graden ved universitetet, hvor han 21. juni 1718 blev cand. teol. med karakteren laud (laudabilis = første karakter).

1. december 1726 blev han kaldet og 29. januar 1727 ordineret som kapellan hos faderen, der var sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menigheder; Mathias Wagaard boede som kapellan i Ranum i Bjørnsholm sogn.  
Efter seks år i Ranum blev han 27. april 1733 udnævnt til sognepræst for Vive, Ove og Valsgård menigheder ved Mariager Fjord, hvor han døde 1747 efter knap 14 års forløb.

## Noter:

- 1 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 607.
- 2 Skifte efter farmoderen Cathrine Eckhoff 1754 i Hornum herreds gejstlige skifteprotokol 1716-78, C.15.B-1, fol.329, skifte 1761 efter den barnløse datter Johanne Cathrine i Viborg skifteprotokol 1752-66, B.45-256, fol.415b, skifte 1773 efter fasteren Inger Marie Wagaard i Rinds herreds gejstlige skifteprotokol 1761-1829, C.21.A-1, fol.53b, samt indkaldelse af arvinger ved farbroderen Iver Wagaards død 1782 i avisen Jydske Efterretninger 17. 5.1782.
- 3 Fra Himmerland og Kjær Herred 1924, s. 61, i artiklen om Præsteslægten Wagaard.
- 4 Nørlyng herreds gejstlige skifteprotokol 1768-87, C.21.B-4, fol.200b, samt Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 465.
- 5 Viborg skifteprotokol 1752-66, B.45-256, fol.415b, Viborg bys borgerbog 1713-1860 v. Otto v. Spreckelsen, 1955, s. 113, nr. 564, samt Harre herreds gejstlige skifteprotokol 1740-1811, C.19.B-2, fol.147.
- 6 Wibergs Præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 467.
- 7 Øster Lisbjerg herreds gejstlige skifteprotokol 1745-1818, C.25.F-4, fol. 279, samt kilde 6, bd. 1, 1870, s. 425.
- 8 Ålborg skifteprotokol 1765-78, B.37-586, fol.249.
- 9 C. Klitgaards Kjærulfske Studier, 1914-18, s. 164.
- 10 Severin Christensens opl. Om de gamle Degne i Historisk Aarvog for Thisted Amt, 1913, s. 38, og Hillerslev herreds gejstlige skifteprotokol 1738-1807, C.10.A-2, fol.252, samt kilde 6, s. 468.
- 11 J. Chr. Sixhøj: Viborg Katedralskole Dimittender 1630-1879, 1968, s. 94, nr. 871-72, samt Friis-Petersens studentersamlinger H.1(12)-12.



Ane 8                                   MADS JENSEN YDE

født 1685/86, død 1763.

Ane 9                                   ANNE PEDERSDATTER

født senest 1680, død efter 1715.

Mads Jensen Yde var anneksbonde i Stagstrup by og sogn, hvor han i 1704 giftede sig til halvdelen af gården, mens han overtog den anden halvdel efter faderen.

Han var født ved årsskiftet 1685/86 i Stagstrup, døbt 10. januar 1686 (dom. 1 post epifani), søn af Jens Jensen (Yde) og hustru Maren Madsdatter. Faddere ved hans dåb var Laurids Smed, Anders Jespersen, Oluf Nielsen, alle tre af Stagstrup, Karen Nielsdatter af Sundby og Anne Nielsdatter af Stagstrup.

Mads Jensen Yde af Stagstrup anneksgård døde 1763, begravet 29. december; han var 77 år gammel.

Han - Mads Jensen - blev gift 1704 i Stagstrup, trolovet 22. juli og ægteviet 26. oktober (23. trinit.), med Anne Pedersdatter af Stagstrup.

Hun var da enke efter Simon Thomsen, der døde 1704 i Stagstrup, begravet 27. februar i sin alders 71. år 15 dage.

Anne Pedersdatter var Simon Thomsens anden kone, idet han blev gift første gang 1663 i Stagstrup, trolovet 16. juni og viet 27. september (15. trinit.), med Anne Nielsdatter, der døde ved årsskiftet 1696/97 i Stagstrup, begravet 8. januar 1697 i hendes alders 55. år 9 dage.

Efter hendes død blev Simon Thomsen gift anden gang 1698 i Stagstrup, trolovet 13. februar (dom. 6 post epifani) og ægteviet 18. september (13. trinit.), med Anne Pedersdatter af Stagstrup.

Hun, der døde efter 1715, var født senest 1680, men var af ukendt herkomst. - Hendes søskende var måske Mads Pedersen, Maren Pedersdatter, begge af Skyum, og Kirsten Pedersdatter af Stagstrup, der alle tre nævnes som faddere til Anne og Simon Thomsens ældste datter, født 1700. Kirsten Pedersdatter nævnes igen som fadder både 1701 og 1705, mens en Karen Pedersdatter af Skyum i 1711 bar Anne Pedersdatter og Mads Ydes datter Karen til dåben.

Anne Pedersdatter fik ialt syv børn, nemlig to af første og fem af andet ægteskab:

- 1 Anne Simonsdatter, født 1700, død samme år.
- 2 Niels Simonsen, født 1701.
- 3 Simon Madsen, født 1705, død samme år.
- 4 Jens Madsen Yde, født 1706, se ane 4-5.
- 5 Maren Madsdatter, født 1709.

Hun var vist identisk med den Maren Madsdatter, død 1754 i Stagstrup, 52 år gammel, der senest 1744 blev gift med Christen Henriksen, kaldet Snedker, ca. 1711-1792, der før 1747 (1) overtog fæstet af anneksgården i Stagstrup efter Mads Yde.

Christen Henriksen, der anden gang blev gift 1754/56 ved Valborg Peders-

datter, ca. 1724-1795, blev som annektsbonde afløst senest 1774 af sønnen Jens Christensen (Snedker), født 1744(46?), død 1814, og hustru Inger Christensdatter, ca. 1733-1811.

6 Karen Madsdatter, 1711-1782; hun var vist ugift.

7 Simon Madsen, født 1713.

Til stiftsbogen 1690 indsendte sognepræsten for Harring og Stagstrup menighed 27. maj samme år (2) oplysninger om, at anneksgården i Stagstrup, der i 1688 (3) var sat til 10 tdr. 3 skpr. 1 fjk. 1 alb. hartkorn, var delt mellem de to fæstere Jens Jensen og Simon Thomsen, der tilsammen ydede 5 tdr. korn i årlig tiende. - Mads J. Yde var søn af Jens Jensen (Yde) og blev i 1704 gift med Simon Thomsens enke, hvorved han blev fæster af hele anneksgården nr. 24 i Stagstrup.

Gården beskrives 1690 som bestående af tre huse, nemlig en råling, en lade med en stald og et fæhus. I årlig landgilde svarede fæsterne tilsammen 8 tdr. byg og 1 skovsvin til præsten, samt 8 tdr. havre til herskabet på Irup. - I gårdens marker, der opregnes ved navne, kunne der årlig sås 10 tdr. byg, 1 td. rug og 20 tdr. havre.

I årene efter giftermålet 1704 drev Mads Yde og faderen Jens Jensen Yde vel hver sin halvdel af gården (4), men deres økonomiske forhold var måske ikke alt for gode. Sognepræsten - mag. Schmidt, se ane 10-11, - oplyste i al fald 28. december 1707 (5), at han af annektspræstegården i Stagstrup, hvoraf han skulle nyde 8 tdr. byg udi landgilde og 6 sldr. arbejdspenge, men tit havde måttet eftergive en stor del heraf for besiddernes slette vilkårs skyld.

Mads Jensen Yde blev 3. november 1711 (6) indstævnet af skifteretten for at påtage sig formynderskab for den 5-årige Niels Madsen, født 1706, ved skiftet efter dennes far, selvejerbonden Mads Nielsen i Stagstrup; baggrunden herfor var, at drengens mor Maren Madsdatter var en ældre halvsøster til Mads J. Yde.

Ved skifterne 1717 og 1727 (7) efter henholdsvis drengens bror Mads Madsen og mor Maren Madsdatter nævnes Mads Jensen - uden tilnavnet Yde - som formynder for Niels Madsen.

Ved skiftet 1732 (8) efter myndlingens anden bror Mads Madsen, der døde på Todbøl, opholdt Niels Madsen sig som 25-årig i Ålborg, hvorfra han ved brev af 7. februar samme år bemyndigede sin "kiære elskende moderbroder Mads Jensen Yde i Stagstrup" til at forhandle med skifteretten på sine vegne.

Mads Jensen Yde overlod som nævnt senest 1747 fæstet af den 10 tdr. hartkorn store anneksgård til Christen Henriksen (Snedker), der efter alt at dømme var gift med datteren Maren Madsdatter.

#### Noter:

- 1 Skattehovedbøger 1747-80 i Thisted amtsstuearkiv, B.11-(99-130), samt hartkornsspecifikation for Dueholm, Ørum og Vestervig amter i samme arkiv, B.11-69, fol.186.
- 2 Stiftsbogen 1690 i Ålborg bispearkiv, C.1-293.
- 3 Matriklen 1688 for Dueholm, Ørum og Vestervig amter, Z.9-3, fol.131.
- 4 Faderen Jens Jensen nævnes som enefæster i det ene og sønnen Mads Jensen Yde i det andet afskrift af matriklen 1688, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol. 75 og 133b.

- 5 Indberetninger om præstekald og kirker 1707-13 i Ålborg bispearkiv, C.1-296.
- 6 Skifte efter Mads Nielsen i Stagstrup i Dueholm, Ørum og Vestervig amter skifteprotokol 1705-20, B.1.A-129, fol.154ff (fol.158b-59).
- 7 Kilde 6, fol.198 og samme 1720-27, B.1.A-130, fol.220b.
- 8 Samme 1728-39, B.1.A-131, fol.240.

Ane 10 WILHELM SCHMIDT

født 1670/71, død 1708.

Ane 11 ELSE JOHANSDATTER ASCH

født 1670, død 1741.

Efter et lille år som feltpræst ved de danske tropper i Flandern blev Wilhelm Schmidt i foråret 1694 sognepræst for Harring og Stagstrup menigheder med bopæl i præstegården Rosholm i hovedsognet.

Schmidt, der i 1698 havde erhvervet sig magistergraden, døde efter 14 års præstegering i Thy.

Han - Wilhelm (enkelte gange Willum) Schmidt - var født 2. februar 1670 eller 71 i Skanderborg, søn af kirurgen Wilhelm Schmidt og hustru Kirsten Sørensdatter Ravn. Tvillingerne Clemens og Wilhelms fødselsår angives både som 1670 og 71 (1); det rigtige årstal kan vist ikke fastslås.

Wilhelm Schmidt døde 11. juni 1708 i Rosholm i en alder af kun 37 eller 38 år gammel.

Han blev gift senest 1693 - uvist hvor - med sin kusine Else Johansdatter Asch.

Hun var født 1670 i Vor Frue sogn i København, døbt 16. oktober (20. trinit.), datter af Johan Nielsen Brøger (Asch) på Vestergade og hustru Maren Sørensdatter (Ravn). Faddere ved dåben var Christen Poulsen Smed på Vestergade, Peder Olsen Brøger i Kompagniestråde, Lauritz Hansen Slagter i Farvergade, Maren, Christen Gudmandsens bar barnet, Sophie, Thomas Possementmagers i Hyskenstråde holdt det over dåben og Else Johansdatter, en pige, holdt kristenhuen.

Efter Wilhelm Schmidts død flyttede enken, dennes mor, død 1713 og flere af børnene til et hus i Harring by og sogn, hvis plads endnu i 1920'erne (2) var kendt af egnens folk.

Her i huset døde madame Schmidts tjenestepige i 1729, og her døde hun selv - præsteenken Else Johansdatter Asch - 1741, begravet 3. marts i sin alders 71. år.

Else og Wilhelm Schmidt fik elleve børn, hvoraf de ni overlevede faderen:

- 1 Sophie Schmidt, født 1693/94 - uvist hvor, nævnes 1708.
- 2 Margrethe (Margreta) Schmidt, født 1695, nævnes 1708.
- 3 Kirstine (Christina) Schmidt, født 1696, nævnes 1708.
- 4 Hedevig Schmidt, født 1697, død samme år.
- 5 Wilhelm Schmidt (3), 1699-1769, student 1719 og cand. teol. 1724, samt fra 1734/36 sognepræst i Snedsted i Thy.

Gift første gang med enken Hedvig Sophie Ulsøe, 1698-1754, datter af regimentsskriver, krigsråd Marcus Ulsøe og hustru Anne Cathrine Balke.

- Hedvig Sophie blev gift første gang 1713 med Peder Jacobsen Hammer, 1670-1716, sognepræst i Vester og Øster Hassing fra 1713, og anden gang 1717 med eftermanden Søren Andersen Hortulan, 1688-1733.

Efter hendes død blev Wilhelm Schmidt gift anden gang 1754 med enken Anna Mariche Hee, 1696-1775, datter af Christen Thomsen Hee, sognepræst i

Søndbjerg og Odby på Thyholm, og hustru Karen Knudsdatter Schytte. - Anna Mariche blev gift første gang 1730 med præsten Erik Christian Grave Andersen Hvass, 1701-1743, hendes fars efterfølger i Søndbjerg. Wilhelm Schmidt, der var barnløs, havde fået sine ben slået over af sine heste og havde et svagt helbred.

- 6 Johannes Schmidt (4), 1701-1772, student 1723 og cand. teol. 1737, residerende kapellan i Boddum, Ydby og Hurup fra 1738, samt fra 1743 sognepræst i Frøslev og Mollerup på Mors.  
Gift 1745 med Helle Helene Ascanius, ca. 1712-1781, der fødte ham flere børn.
- 7 Maren Schmidt, født 1702/03(?), nævnes 1708.
- 8 Hedevig Schmidt, 1704-1711; hendes død er indført i Stagstrup kirkebog.
- 9 Fridericha Schmidt, født 1705, se ane 4-5.
- 10 Martha Schmidt, født 1707, død samme år.
- 11 Martha Schmidt, født 1708. Hun blev vist født efter faderens død og nævnes 1742 i Snedsted hos broderen Wilhelm; hun nævnes 1742 som fadder til søsteren Friderichas datter, der blev født i Harring.

Wilhelm Schmidt og tvillingbroderen Clemens fulgte som børn med moderen og faderen, der var regimentskirurg, med den danske hær til det dengang svenske landskab Pommern i Nordtyskland, som Danmark lod besætte i efteråret 1675 i forbindelse med den Skånske krig 1675-79.

I Tyskland gik tvillingerne i skole i Rostock og senere i Lübeck (5), men 1678/79 bosatte faderen sig som praktiserende kirurg eller bartsvær/badsvær i Ålborg, hvor sønnerne fortsatte skolegangen. - Begge tvillingerne dimitteredes 1689 fra katedralskolen i Ålborg til universitetet i København (6), hvor de begge gik igang med det teologiske studium.

Wilhelm Schmidt tog i 1690 baccalaur-graden og blev i 1692/93 cand. teol., hvorpå han 15. eller 25. februar 1693 (7) af Sjællands biskop Hans Bagger i Vor Frue kirke i København sammen med 5-6 andre blev indviet som feltpræst. - Disse feltpræster blev tilknyttet de danske hærstyrker i Flandern, der var udlejnet til på engelsk-hollandsk side at kæmpe mod Frankrig.

Samme år - altså 1693 (måske 1692?) - må Schmidt være blevet gift med sin kusine Else Asch. Hvor vielsen fandt sted vides ikke, men det var vel i København eller andet steds på Sjælland. Parret havde imidlertid ikke fået kongelig dispensation for indgåelse af ægteskab mellem beslægtede.

Den nybagte feltpræst havde vel hastværk for; han skulle jo til Flandern, og kusinen var måske gravid, idet deres ældste datter blev født 1693/94.

En for tidlig nedkomst var katastrofal for en håbefuldt teologisk kandidat. Wilhelm Schmidt fik en lidt anløben gejstlig til at forrette vielsen, nemlig den tidligere sognepræst i Udby på Fyn Jens Pedersen Bering, død 1718, der i 1689 var blevet afsat for falsk anklage, samt for at have besvangret en præsteenke og for drikfældighed. - Senere fik Bering dog 1705 embede som kapellan på Fyn (8).

Schmidts embede som feltpræst i Flandern kan ikke have været langvarigt - om han overhovedet kom afsted, for 6. marts 1694 blev han af kong Christian V beskikket og forordnet (9) til at være sognepræst for Harring og Stagstrup menigheder i Thy; sin embedsed aflagde han 21. april samme år. - Som præst i dette embede erhvervede han sig 1698 magistergraden.

Else og Schmidt førte vist stort hus i præstegården Rosholm, ligesom de ved de ældste børns dåb formåede at skaffe fine faddere. - Datteren Margrethe blev i 1695 frembåret til dåben af selveste biskop Bircherods hustru Søster Bartholin, ligesom den lærde landsdommer Christian Hermann Helverskov, ejer



af herregårdene Øland og Irup i henholdsvis Harring og Hørdum sogne, og hustru Hedevig v. Itzen nævnes som faddere til flere af børnene; landsdommernes hustru lod præsten jo tillige opkalde.

Til de yngste af børnene savnes de fine faddere, hvilket måske hænger sammen med, at Wilhelm Schmidt efterhånden lagde sig ud med sine omgivelser. I sin dagbog (10) skrev biskop Bircherod i Ålborg, hvis hustru jo havde båret Schmidts barn til dåben, under året 1708:

11. juni om formiddagen kl. halvgangen elleve døde i Rosholm præstegård i Thy mag. Wilhelm Schmidt, sognepræst til Stagstrup og Harring menigheder, hvilket kald han havde betjent i 14 år, men ellers været in ministerio (i embede) på det 16. år.

Der tilføjede bispen:

At han, som havde på nogen tid lang med sin uførm og opsætsighed forvoldt mig megen fortræd, og agtede fremdeles at rejse børster, var, imod sin egen og deres forventelse, midt i sin trodsen og pukken af døden henrevet.

Andet steds siges om Schmidt, at han var en stor musicus og et inventiøst hoved, men stridig; han skal have sagt, at han indstævnedes biskoppen inden år og dag for Guds domstol - og vist nok er det, at de begge døde samme år.

Af Bircherods dagbøger fremgår, at Christen Pedersen i et brev fra København 15. juni 1695 (11) anmodede bispen om at være sig behjælpelig med at få sit tilgodehavende på 23 rdlr. hos Schmidt. - Og 29. juni samme år svarede landsdommer Bartholin i Viborg på Bircherods skrivelse angående en proces mellem præsteenken i Rosholm og Wilhelm Schmidt.

Allerede 27. maj 1695 (12) nævner biskop Bircherod, at Schmidt da var hos ham med en vedmodig klage over sin formands enke og en del af sine herredsbrødre, som havde støttet hende, da hun havde ladet præstegården, som han skulle afkøbe hende, vurdere urimelig højt; og da han ikke så hastig kunne betale, havde hun - uden forudgående lovlig proces eller dom - ladet tage udlæg i hans bo og møbler.

Ifølge det brev fra Schmidt til bispen af 4. april 1695 (13), som lærer Fr. Viskum anfører i artiklen om Den trætkekære Præst i 1964, havde enken Martha Paaske ladet Rosholm taksere for 454 rdlr., som "den hverken efter dens værdi eller noget andet eksempel har".

Sagen mod præsteenken faldt ud til hendes fordel, hvorefter Schmidt lagde sag an mod herredets provst, der havde dømt til enkens fordel.

Viskum oplyser også om en sag mellem Schmidt og stedets sogne-degn Peder Nielsen, der var blevet udlagt som barnefader af en pige i sognet. - Degnen vedgik, at han havde haft legemlig omgang med pigen, men det var så længe siden, at han ikke kunne være far til hendes barn. Han havde dog bedt præstefruen og dennes søster om at hjælpe sig; og kunne de få pigen til at skyde skylden på en anden, ville han betale denne 10 dlr.

Præst og degn var dog så gode venner, at førstnævnte senere i et brev af 12. marts 1708 søgte biskop Bircherod om hjælp til sin fattige degn.

Allerede i 1694 havde Schmidt lagt sag an mod nabopræsten Peder Nielsen Lund, sognepræst for Skyum og Hørdum menigheder; denne havde taget en ung pige til alters, trolovet og senere ægteviet hende med en ungkarl. - Schmidt hævdede, at dette ikke var tilladelig, fordi pigen hørte til hans menighed; denne sag tabte Schmidt.

Mag. Schmidt var meget musikalsk, hvorfor han underviste elever i spil. Det var musikerne i Ålborg ikke tilfredse med, hvorfor de klagede til biskop Bircherod. - Denne henvendte sig da 3. april 1707 til et par præster, der havde været med til et bryllup 8. august 1703 på herregården Ulstrup i Thy,

hvor Schmidt havde været til stede.

En præst, der var med på den første bryllupsdag, svarede, at han da havde set Schmidt stå blandt de Ålborg stadsmusikanter og spille, samt undertiden danse i en kort kjole. - Den anden præst, der først havde været med på andendagen, så Schmidt danse menuet i en kort, sort kjole. Begge vidste tillige, at Schmidt mod betaling havde lært mange gode folks børn at spille og danse.

Wilhelm Schmidt havde tillige undervist børn i fag, hvor katedralskolen i Ålborg mente at have eneret på undervisning. - I den retssag, der opstod, brugte biskop Bircherod meget kraftige udtryk i sit indlæg.

Han skrev, at det stod ingen honnet præstemand an ved ubluelig opfinderi og stinkende egenros at tale alle vegne om sine egne indbildte kvalitetet og bagvaske andre bedre mænd, og forlokke godtfolks børn fra den skole, til hvilken de var antagne udi og agtede at frekventere.

Præsten hævdede, at han såvel som andre studerede mænd havde frihed til at forfremme studeringer til Guds og hans kirkes ære og ungdommens forfremmelse. - Ved dommen blev det præsten under trussel mod højeste straf forbudt at undervise børnene. Men præsten ville ikke rette sig derefter.

Efter Schmidts død blev boet registreret 12. juni 1708 straks efter den salig mands død, hvorpå skiftet (14) blev fortsat på 30. dagen efter dødsfaldet 10. juli og sluttet 1. august samme år.

Den hæderlige og højlærde, nu salig Guds mand, mag. Wilhelm Schmidt, fordum sognepræst til Harring og Stagstrup menigheder, arvedes af enken, den hæderbårne og Gud-elskende matrone Else Johansdatter, hvis lavværge var hr. Peder Nielsen Lund, sognepræst for Skyum og Hørdum menigheder, samt børnene:

Sophie, Margrethe, Kirstine, Wilhelm, Johannes, Maren, Helvig, Frideriche og Martha Schmidt.

Præstegårdens ind- og udbo, samt besætningen blev vurderet således:

	sldlr.	mk.	sk.
<b>Kobber:</b>			
1 liden kobber kedel i grue, vog 15 skålpd.	6	0	0
1 kobber tekedel	1	0	0
1 kobber fyrfad	1	0	0
<b>Tin:</b>			
2 store tinfade, vog 1 lispd.	4	0	0
3 mindre do., vog 1 lispd. 1 pd.	4	1	0
3 mindre do., vog 14 skålpd.	3	2	0
15 tallerkener, vog 1 lispd. 2 pd.	4	2	0
1 gammel tinskål, vog 2 skålpd.	0	1	8
1 stor bordkrans	1	0	0
1 mindre do.	0	2	0
1 tin tepotte	1	0	0
1 tin potte ny mål	1	0	0
<b>Messing:</b>			
1 par messing stager	1	0	0
1 par mindre do.	0	3	12
1 messing lysestage med me.. pibe	0	3	0
1 messing bordkrans	0	1	8
1 gammel ubrugelig morter	0	0	10
<b>Sejerværker og jernfang:</b>			
1 sejerværk med lodder i dagligstuen	5	0	8
1 do. uden lodder i storstuen	3	0	8

1 jern kakkelovn på 2 træfødder	7	0	0
1 vaffeljern	0	2	0
1 krumkage jern	0	1	0
1 stor jerngryde	0	3	0
1 jern trefod	0	1	0
1 jern pande	0	1	0
1 gammel jern rist	0	0	12
1 gammel ildklemme	0	0	6
Glas og stentøj:			
5 store tumlinger	0	2	0
4 mindre do.	0	1	0
4 småskåren glas	0	1	0
4 lige do.	0	1	0
3 sten urtepotter	0	2	0
1 do. uden fod	0	0	4
2 hollandske stenskåle	0	1	8
Boskab i stuerne og adskillig jernfang:			
1 fyrrebord med åben egefod under	2	0	0
1 egeseng med himmel og stolper	5	0	0
1 ny fyrreseng uden himmel og stolper	2	0	0
1 anden lige do.	2	0	0
1 gammel grøn skab med to døre for	4	0	0
1 egebur	0	0	4
1 skakbræt med spillet til udi en trædåse	0	1	0
1 brætspil med brikker og terninger	0	3	0
1 klædekurv	0	1	0
1 stort rundt fyrrebord til 16 personer	1	2	0
1 fyrre foldsenseng med lukket fod	3	0	0
1 stor malet klædeskab	8	0	0
1 stor malet beslagen egekiste	6	0	0
1 jernbeslagen egeskrin med små skuffer og fod	6	0	0
1 liden kuffert til en vingekjole	0	2	0
1 kraveæske	0	0	8
6 høje stole med åben træk(?)	7	2	0
1 rundt malet fyrrebord	2	2	0
1 malet seng med himmel og stolper	4	0	0
1 liden ege-kontor med fyrrefod under	3	3	0
1 malet tavelet	0	2	0
1 malet slagbord med 2 bænke til	0	3	12
1 bly limpotte	0	0	12
1 liden gammel børne telteseng	0	0	12
6 små stole med forgyldt lædersovertræk	4	2	0
1 liden klokke igennem væggen	0	0	8
2 mælkehylder	0	0	8
1 fyrrekistebænk	0	3	0
1 rundt bord med en seng under	2	0	0
1 slagbænk	0	2	0
1 gammel lænestol	0	1	0
1 natsskrin med lås og hængsler	1	0	0
1 flaskefodder med 12 flasker	2	2	0
1 lidet do. med 7 flasker udi	1	0	0
1 mådeligt kar	1	2	0
2 mindre do.	0	2	0

1 såe med ører	0	1	8
3 malkestripper af eg	0	0	15
2 små kværnsten	1	1	0
1 skæppemål	1	0	0
1 ege hakkebræt	0	0	6
1 ny retter(?)bænk	0	0	14
2 hylder	0	0	8
1 gammel huggeblok	0	0	12
20 stavkar, nogle af eg og nogle af fyr	1	1	0
2 gamle træfade	0	0	4
2 lange trætallerkener	0	0	4
2 ege fem fjerdingstønder	1	0	0
2 ege øltønder	0	3	0
2 ankere	0	1	8
1 halvanker	0	0	8
1 gammelt fyrreskab	0	3	0
1 stor ege rulle	8	0	0
1 ny kane(?), nylig underskovet	6	2	0
1 gammel valbirk kande med tinlåg	0	0	8
1 lysebord med 6 brætter	0	1	8
1 ege feltseng	0	3	0
1 langt nyt bord	1	0	0
1 lang skammel udenfor bordet	0	0	12
2 drikkebægre	0	1	0
1 ny fire lispd. vægt med kobberlod	2	0	0
Landkort og spejle:			
5 landkort	1	1	0
3 skillerier på træ, med trærammer om	0	2	0
1 lidet kobberstykke	0	0	1
1 brækket spejl med sort ramme	2	0	8
1 mindre do.	2	0	0
2 spejle med forgyldte rammer om	2	2	0
Instrumenter:			
1 positiv med bænk til	30	0	0
1 symbale	6	0	0
1 nyt klaver	3	0	0
1 gammel do.	0	2	0
1 dulcian med rør	7	2	0
2 skalmejer med rør	4	0	0
1 fiol med bue	1	0	0
1 stok fiol	0	1	0
Sengeklæder:			
1 blåstribet bolsterdyne	7	0	0
1 gammel do., mere slidt	1	0	0
1 fin hjemmegjort olmerdugs overdyne	4	0	0
1 grov olmerdugs do.	2	0	0
1 gammel hjemmegjort olmerdugs dyne med blå og gule striber	1	0	0
2 blå sribede hoveddyner	4	0	0
2 do. med mindre striber	4	0	0
1 hvid hjemmegjort olmerdugs overdyne	1	2	0
1 smal ulden overdyne med sorte striber	4	0	0
1 hvid lærreds bolsters dyne	2	0	0
2 hvide bolsters hovedpuder	2	0	0

2 små innede puder	0	2	0
2 blåstribede hoveddyner	4	0	0
1 ulden dyne i folkenes herberg	0	1	0
nok 2de do.	0	1	8
2 do. puder	0	1	0
1 hølssklæde	0	1	0
2 vadmels hestedækkener med sorte striber	1	1	0
overtræk til 6 stole	3	0	0
Heste og hopper:			
1 hvid vognhest, 15 år	5	0	0
1 do., 8 år	9	0	0
1 sort hoppe, 10 år	8	0	0
Køer og ungfæ:			
1 grå hjelmet ko, 6 år, tidlig med kalv	7	1	0
1 hvid do., 12 år, er med kalv	6	0	0
1 sort hjelmet ... do., 6 år	5	0	0
1 sort hjelmet kvieko i 5. år	6	0	0
1 sort hjelmet stud-ungnød i 2. år	2	2	0
1 grå hjelmet do.	2	0	0
1 rød kvie	2	1	0
1 ravnsort do.	2	0	0
1 sort hjelmet kviekalv	1	0	0
1 sort mindre do.	0	3	0
Får og væddere:			
20 får med sine lam	20	0	0
3 gamle væddere	2	1	0
Svin:			
1 hvid 3 årings so	2	2	0
1 hvid årings galt	1	2	0
1 broget do.	1	2	0
1 hvid galtgris	0	2	0
1 sort plettet sogris	0	2	0
Vogne og plov-redskab:			
1 beslagen vogn	27	0	0
1 arbejdsvogn med lejrer, stænger og haver	7	0	0
1 gammel møgvogn	1	2	0
1 plov med jern og dræt	2	0	0
1 halv stålharve	1	2	0
1 egeharve	1	1	0
1 gammel læderdræt til 2 heste	2	0	0
1 do. til 1 hest	1	0	0
1 par gamle beslagne kariol-hjul	2	0	0
1 høle	0	3	0
1 høle	0	1	0
drag og kroge	0	0	8
1 jerngreb	0	1	8
1 fladtørsv spade	0	0	8
1 ny skærtørsv spade	0	0	12
Den salig mands igangsklæder:			
1 vinge-kjortel	8	0	0
1 par klædes bukser	1	0	0
1 kabus med plys om	1	0	0
1 bonect(?)	0	3	0
1 gammel sort hue med foer under	0	1	0



(12)   
 Det er 173

6

1/1 Examinat dito for . . . . . 1 - 1 - 1  
 1/1 April med Sørgjæld Kants osv. . . . . 4 - 1 - 1  
~~1/1 April 1735~~

Instrumenter

1/1 Positiv med Brænde . . . . . 30 - 1 - 1  
 1/1 Orgel . . . . . 5 - 1 - 1  
 1/1 Klaver . . . . . 3 - 1 - 1  
 1/1 Dito . . . . . 1 - 1 - 1  
 1/1 Duet og and . . . . . 7 - 1 - 1  
 1/1 Schach og and . . . . . 4 - 1 - 1  
 1/1 Sjov og and . . . . . 1 - 1 - 1  
 1/1 Raach . . . . . 1 - 1 - 1

12

Wilhelm Schmidts instrumenter ved skiftet 1709



Fra artiklen "Rosholms Saga" i Historisk Aarbog for Thisted Amt 1928.

1 par sko	0	3	0
1 sølvslagen stok	3	2	0
De øvrige den salig mands uldne og linnedes igangsklæder var forbrugt til børnenes nytte			
Dertil kom præstens bibliotek til ialt Bogsamlingen bestod af 29 numre in folio, 47 in quarto, 62 in octavo og 37 in duodecimo, ialt 175 numre eller værker. Foruden græske, latinske og hebraiske teologiske værker indeholdt biblioteket bøger på tysk, engelsk, fransk og italiensk.	32	3	15
Flere værker synes at pege på Schmidts ophold i Flandern - f.eks. Historia Guillaume III i 2 bind (den engelsk-hollandske konge Wilhelm III af Oranien), Historia de Oliver Cromwell i 2 bind, Kong Carls i Englands Historie, tysk, samt Novum testamentum Belgice. Af teologisk og filosofisk art var der værker af Luther, Melancton, Descartes og Thomas Hobbes, samt bøger af og om Calvin.			
Dertil flere historiske værker, Kong Christian V's Danske Lov, samt nogle medicinske og kirurgiske værker, som måske var arvegods efter faderen.			
Præstegårdens bygning blev af 2de præster og 2de vurderingsmænd takseret således:			
Rålingen og bryggerset består af 5 bindinger med loft over, samt 2 ovne, hver binding vurderet for 6 sldr.	30	0	0
4 bindinger fra bryggerset og til sønderstuen á 10 sldr.	36	0	0
Sønderstuen består af 4 bindinger, hvorudi er 12 vinduer med nye vinduesskodder, nylig med oliefarver staferet, stuen paneleret og fjælgulv. Derforuden udskud og køkken samt skorsten, ialt 7 bindinger á 12 sldr.	84	0	0
Storstuen består af 4 bindinger, derudi er 6 store vinduer, med jordkælder, fjælgulv, udskud og udgang til haven	48	0	0
Fra storstuen til øster ende er 4 bindinger med 8 store vinduer	40	0	0
Laden består af 9 gulve	112	0	0
Et vognhus ved vestre ende	4	2	0
Vesterhuset hvorudi er stald, kohus, fåresti og tørvehus, består af 19 bindinger, deraf de 14 sønderste bindinger med kornloft over og de øvrige 5 bindinger er af nyt	70	0	0
	30	0	0

Aktiverne beløb sig til 885 sldr. 2 mk. 7 1/2 sk., hvortil kom boets fordringer i præstegårdens bygninger 180 sldr. Men da passiverne beløb sig til ialt 2409 sldr. 3 mk. 11 sk., blev der intet at arve.

Noter:

- 1 Både Wilhelm og Clemens angives født 1670 i Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, henholdsvis s. 540 og 510, samstemmende med A. H. Nielsens Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 1879-80, s. 337. Men Clemens angives født 1671 i Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 7, 1929, s. 246, ifølge gravskriften over ham efter Personalhistorisk Tidsskrift 6-5, 1914, s. 274.
- 2 Lærer A. Christensen i Harrings opl. om Rosholms Saga i Historisk Aar-bog for Thisted Amt, 1927, s. 296-98.
- 3 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 553 og samme, bd. 3, 1871, s. 142 og 269.
- 4 Samme, bd. 1, 1870, s. 400.
- 5 Omtales under Clemens Schmidt i Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, se note 1.
- 6 Friis-Petersen studentersamlinger, H.1(12)-11, samt Wibergs præstehisto-rie, kilde 1.
- 7 Bircherods dagbog i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-1, 1929, s. 257.
- 8 Samme, s. 264-65, samt Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 419 og 569, samt C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, 1935, s. 146.
- 9 Edsprotokol for præster og degne 1673-1771 i Ålborg bispearkiv, C.1-404, fol.88 og 103b.
- 10 Bircherods dagbog i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-4, 1931, s. 171.
- 11 Samme i Personalhistorisk Tidsskrift, 3-4, 1894, s. 84-85.
- 12 Samme, 9-2, 1929, s. 144.
- 13 Aalborg Stifts Tidende 9.2.1964.
- 14 Gejstlige skiftebreve 1706-09 i Ålborg bispearkiv, C.1-435, nr. 35.

Ane 12 IVER ENEVOLDSEN

født ca. 1673, død 1739.

Ane 13 INGER MARIE MATHIASDATTER

født senest 1675, død 1708.

Fra 1696 var Iver Enevoldsen kapellan i Vadgård i Strandby sogn hos svigerfaderen, som han senere efterfulgte som sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle sogne.

Embedet besad han til sin død 1739, og fra 1727 var han tillige provst i Slet herred.

Iver (eller Ivar) Enevoldsen var født ca. 1673 på Børglum kloster(?) i Vendsyssel, søn af Enevold Ibsen og hustru Birgitte Nielsdatter.

Han - min kære provst, salig hr. Ivar - døde 20. eller 21. januar 1739 i Vadgård og blev begravet 30. januar i Strandby, 66 år gammel.

Han - hr. Iffuer Jenvold ... - blev gift første gang 16. oktober 1696 i Strandby med Inger Marie Mathiesdatter (Mathiasdatter).

Hun var født senest 1675 i Vadgård som datter af Mathias Willumsen og hustru Kirsten Jensdatter Bloch.

Under betegnelsen hr. Iffuers kiereste døde hun 1708 i Vadgård, begravet 23. juli (uden aldersangivelse).

Derpå blev Iver Enevoldsen gift anden gang senest 1712 med Ide Kirstine (Christine) Rønberg, født 1687/94 i præstegården i Hersom, datter af Jesper Jensen Rønberg (Rønneberg) og hustru Dorthe (Dorthea) Andersdatter Resen (1).

Hun - salig hr. Ivar Enevoldsens enke Ide Christine Rønberg - døde 1747, begravet 15. december. Hun boede da på gården Hvanstrup i nabosognet Farsø; gården ejedes af Mathias Lasson til Bjørnsholm (2).

Iver Enevoldsens mange børn var:

Af første ægteskab:

1 Mathias (Mathies) Wagaard, født 1697 i Vadgård, se ane 6-7.

2 Enevold (Envoll) Wagaard, 1699-1773, student 1716 sammen med Mathias fra Viborg, cand. teol. 1718 og fra 1727 til sin død sognepræst i Skelund og Visborg ved Hadsund (3).

Gift første gang 1733 med Dorthe Helvig (Dorothea Helene) Diechmann, 1707-1746, søster til broderen Mathias' kone og datter af provsten Peder Diechmann, sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev, og hustru Kathrine Eckhoff.

Gift anden gang med Anna Ursin, 1700-1772, datter af Niels Lauridsen Ursin, sognepræst i Nørholm, og hustru Anna Wiingaard Pedersdatter. - Anna Ursin havde først været gift med Niels Christensen Holst, død 1745, sognepræst i Dover og Venge.

3 Birthe Kirstine (Birette Kirstine), 1701-1704.

4 Johanne Cathrine Wagaard, født 1703, død før 1739.

Gift 1722 med Jens Ovesen Blicher (4), 1689-1730, sognepræst i Låstrup

- og Skals fra 1719, søn af Ove Lauridsen Helsted, sognepræst i Bælum og Solbjerg og hustru Maren Pedersdatter.
- 5 Niels Iversen, kaldet Arrøe (5), 1705-1768, student 1725 fra Viborg, cand. teol. 1729 og fra 1731 sognepræst på Fur, samt fra senest 1749 provst i Harre herred.  
 Gift første gang med Magdalene Kathrine Høyer, død 1741, datter af for-  
 manden, provsten Jochum Jørgen Christophersen Høyer, sognepræst på Fur,  
 og hustru Drude Bertramsdatter From.  
 Gift anden gang med Apollone Bjerre - eller Bisgaard, 1708-1777.
- 6 Et barn, der døde spæd, blev født 1708 og årsag til moderens død.  
 Af andet ægteskab:
- 7 Jesper Wagaard, 1712-1767; som sergent boede han 1748-53 i Solbjerg by  
 og sogn på Mors, hvorpå han ved sin død boede i Galtrup by og sogn.  
 Gift senest 1748 med Anne Dorthea Jensdatter, der overlevede ham.
- 8 Inger Marie Wagaard, 1713-1773.  
 Gift tidligst 1738 med enkemand Jacob Schjellerup (6), 1702-1777, sogne-  
 præst i Dollerup, Finderup og Ravnstrup 1738-52, derpå sognepræst i Lå-  
 strup og Skals; han havde tidligere været gift med Mette Hansdatter Har-  
 boe.
- 9 Dorette Wagaard, kaldet Dorthe Resen Wagaard, født 1715, død ca. 1801 i  
 Holstebro, ugift (7).  
 Hun boede 1773 og 72 i Bording mølle.
- 10 Birthe Kirstine Wagaard, født 1717, død efter 1782.  
 Gift før 1773 med Rasmus Nislev, der i 1773 var forvalter og bosat i  
 Bording mølle 1782 og 86.
- 11 Hans (Burgulanus) Wagaard, 1721-1745, student 1739 fra Viborg og cand.  
 teol. 1742; han døde ugift på Hvanstrup i Farsø sogn (8).
- 12 Mette Margrethe Wagaard, 1722(?) - 1779.  
 Gift 1754 med Theodosius Ursin (9), 1710-1782, sognepræst i Glenstrup  
 fra 1753 og provst i Nørhald herred, bror til hendes bror Enevolds anden  
 kone og søn af Niels Lauridsen Ursin, sognepræst i Nørholm, og hustru  
 Anna Wiingaard Pedersdatter.
- 13 Iver (Ivar) Wagaard (10), 1725-1771, student 1743 fra Viborg, cand. teol.  
 1752, kapellan i Romdrup og Klarup fra 1756 og sognepræst samme sted fra  
 1764.  
 Gift med Mariane Bering, 1723-1781, datter af formanden, provsten Johan  
 Sørensen Bering, sognepræst i Romdrup og Klarup, og hustru Anna Kirstine  
 Brorson. Iver Wagaard døde barnløs.
- 14 Cathrine Wagaard, født 1731, død før 1739.

Iver Enevoldsen blev i 1691 - sammen med sin bror Peder Reetz (Reedtz) Ene-  
 voldsen - som privatdimitteret indskrevet ved universitetet i København med  
 det latiniserede navn Ivarus Envaldi Burgulanus (11). - Og 6. juli 1693 (12)  
 tog han teologisk embedseksamen.

29. juli 1696 udstedte Mathias Willumsen kaldsbrev (13) til Iver Enevoldsen  
 til sin medhjælper i det hellige prædikeembede, Guds ord at lære og forfrem-  
 me, og de højværdige sakramenter at forrette. - Jeg (hr. Mathias) med en re-  
 debon og god vilje skal forskaffe hannem en nødtørftig og lidelig underhold-  
 ning med mad, øl, stue, seng, varme, lys, klædetvæt og andet, samt desuden  
 en årlig løn på 50 sldr. - Ved den lejlighed blev kapellanens latinske ek-  
 samenspapirer afskrevet i kaldsprotokollen, hvor han benævnes med tilnavnet  
 Burgalanus.

Ved ordinationen eller indvielsen i domkirken i Viborg 5. august samme år  
 omtaler Ålborg-bispen Bircherod ham ligeledes med tilnavnet Burgalanus (14),



ligesom Bircherod ved svigerfaderens død 1708 omtaler ham som Burgalanus. - Det latinske Burgulanus eller Burgalanus må hentyde til Børglum kloster, hvortil faderen Enevold Ibsen var knyttet.

26. august 1701 skal Iver Enevoldsen være blevet kaldet som svigerfaderens medhjælper og efterfølger (adjunctus et successor), men af Strandby kirkebog fremgår, at svigerforældrene senest 1703 flyttede fra præstegården Vadgård i Strandby sogn til annekssognet Malle.

Embedet som sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menigheder kunne Iver Enevoldsen ikke klare alene; først hjalp han og svigerfaderen, død 1708, vel hinanden, men derpå havde Iver ansat en kapellan med bopæl i Rarum.

Fra 1709 til 11 havde han sin halvbrors søn Iver Nielsen Iversen og fra 1716 til 26 (15) dennes bror Jens Nielsen Iversen til kapellaner. Disse var sønner af Niels Iversen Christensen Aarøe (arrhoënsis), 1656-1726, sognepræst i Tolstrup og Stenum i Vendsyssel (16). - Efter denne ældre halvbror lod Iver Enevoldsen sin søn (Niels Arrøe) opkaldet 1705.

24. juni 1722 visiterede (17) Viborg-bispen Søren Lintrup i Strandby kirke hvor han fandt menigheden i hel god tilstand og ungdommen vel undervist i deres kristendom efter visse dem af præsten foreskrevne spørgsmål. - Kirken var ligeledes i orden, men der var "misforstand" imellem præst og patron, nemlig Niels Poulsen til Gunderupgård, der vist ejede alle pastoralets tre kirker i 1720'erne.

Værre var det, da bispen 13. september 1723 kom til Malle, hvor blyet over koret var ganske af ælde fortæret og behøvede reparation, hvorfor og præsten berettede, at det fluks havde regnet ned i kirken. - Loftet i kirken var nyligt lagt, dog blandet med gamle brædder. I tårnet var et gammelt og løst loft, og klokken var der ikke i lang tid ringet med, formedelst at ingen klokkestreng var derved.

Dagen derpå var bispen i Bjørnsholm, hvor forholdene faldt mere i hans smag. - Men præst og patrons "misforstand" skal vel findes i forbindelse med f.eks. de dårlige forhold i Malle.

Iver Enevoldsen, der fra 1727 var provst i Slet herred, havde allerede i 1708 mistet sin første kone, den hæderbårne, Gud- og dydelskende matrone Inger Marie Mathiasdatter, efter hvem der 13. august samme år afholdtes skifte (18) mellem enkemanden og parrets fire børn:

Mathias i 11. år, Enevold i 10. år, Niels i 3. år og Johanne Cathrine i 6. år.

Deres far var rette formynder efter loven for børnene, der - uanset køn - hver blev tillagt 100 sldr. i mødrene arv uden registrering og vurdering af boet.

På 30. dagen efter den velærværdige og højlærde hr. Iver Enevoldsens død blev skiftet påbegyndt 20. februar 1739 (19), fortsat 18. november samme år, 26. januar 1747 - efter retslig proces - 21. februar 1742 og 15. marts samme år.

Arvingerne var enken Ide Kirstine, hvis lavværge var præsten Jeremias Sander Torup i Farsø sogn, og afdødes mange børn:

Af første ægteskab sønnerne Mathias og Enevold Wagaard, samt Niels Arrøe, der alle var præster, og endelig den afdøde datters eneste barn, datteren Inger Marie Blicher, der opholdt sig i Wadgård.

Af andet ægteskab sønnerne Jesper, Hans og Iver Wagaard, samt døtrene Inger

Marie, Mette Margrethe, Birthe Kirstine og Dorthe Wagaard.

Indboet i Vadgård, hvis stuehus bestod af vesterstue, skole, storstue, mellemstue, kvist, dagligstue, studerkammer, lillestue, køkken, spisekammer, bryggers og bagestue, var både pænt og solidt.

I storstuen var der et engelsk urværk - og en strudsæg til 4 sk.; mellem blikkøjet nævnes en temaskine, ligesom der var en pæn beholdning af sølvtøj, nemlig:

	sldlr.	mk.	sk.
1 sølvkande med navnene Isak Jensen og Dorthe Andersdatter, vog 76 lod 2 qv.	38	1	8
1 mindre do. med navne H.B.A.S. K.C.D.R., vog 47 lod 1 qv.	23	3	12
1 puklet sølvbæger med låg, vog 18 lod 1/2 qv.	9	0	6
1 sølv sukkerbøsse med navne A.K.W. K.P.D.M., vog 19 lod 19 qv.	9	4	8
1 sølv saltkar med navne I.E.S. I.C.R., vog 5 lod 2 qv.	2	4	8
1 rødt krus med sølvlæg, vog 12 lod 3 qv.	6	2	4
1 halvt dusin sølvskeer med navn I.E.S. I.C.R., og 1/2 dusin do. med navn I.R.D.R., ialt 35 lod 3 qv.	17	5	4
26 små sølvknapper, vog 3 lod 1 qv.	1	3	12
1 sølv lomueur	5	0	0

Den afdødes bogsamling på 146 værker eller numre bestod af teologiske og enkelte medicinske bøger på latin og tysk.

Til gården hørte en besætning på 9 heste og hopper, hele 18 køer og 1 tyr, ingen får men 13 geder, 2 bukke, 4 beder og 2 bukkekid.

Af værdipapirer blev et skøde på Fur kirke med tiender udstedt af Niels Linde 4. maj 1737, læst 5. juni, fremlagt sammen med gældspapirer, der udviste en gæld på 20 drl. til mons. Diderik Iversen, 100 dlr. til madame Wassard på Testrupgård (afdødes svigerinde), 50 dlr. til mons. Knud Sadolin i Viborg, 70 dlr. til Jeremias Sander og 22 dlr. til Anders Hegelund i Ålborg.

Skiftet efter enken Ide Kirstine Rønberg, der døde som en slags aftægtskone på Hvanstrup 8. december 1747, blev også omstændelig (20) Skiftet påbegyndtes 11. december 1747, fortsattes 8. januar 1748, men blev først sluttet 5. november 1748 ved det 7. skiftemøde.

Arvingerne var børnene Jesper, Iver, Inger Marie, Dorthe, Birgitte Kirstine og Mette Margrethe Wagaard.

Indboet var ikke omfangsrigt, men indeholdt dog sølv for 22 rdlr., hvortil bl.a. kom en besætning på 1 ko, 10 får og 2 svin. - Aktiverne beløb sig til godt 190 rdlr., passiverne til godt 105 rdlr., hvorfor der blev 85 rdlr. 5 mk. til deling mellem børnene med 21. rdlr. 2 mk. 12 sk. til hver af sønnerne og 10 rdlr. 4 mk. 6 sk. til hver af døtrene.

Noter:

- 1 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 616.
- 2 Traps Danmark, 5. udg., Ålborg amt, 1961, s. 1221.
- 3 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 70, J. Chr. Sixhøj: Viborg katedralskoles dimittender 1630-1879, 1962, s. 94, nr. 872, samt E. W. Jacobsen: Præsteslægten Wagaard i Skelund og Viborg i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1924, s. 60ff.

- 4 Wibergs præstehistorie, bd. 2, 1870, s. 276.
- 5 Samme, bd. 1, 1870, s. 405, samt kilde 3b, s. 100, nr. 932.
- 6 Kilde 4, samt Rinds herreds gejstlige skifteprotokol 1761-1829, C.21.A-1, fol.53b, hvor alle hendes hel- og halvsøskende nævnes.
- 7 Lundenæs og Bøvling amters skifteprotokol 1787-92, B.8-1084, fol.100b, samt Holstebro skifteprotokol 1781-1801, B.78-165, fol.507 og samme 1801-19, B.78-166, fol.4.
- 8 Kilde 3b, s. 111.
- 9 Kilde 4, bd. 1, 1870, s. 461.
- 10 Samme, bd. 2, 1870, s. 649, kilde 3b, s. 116, nr. 1079, samt avisen Jydske Efterretninger 17.5.1782, hvor hans hel- og halvsøskende indkaldes som arvinger.
- 11 Kjøbenhavns Universitets Matrikel v. S. Birket Smith, bd. 2, 1894, s. 184.
- 12 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 205, A. C. Nielsen: Vadgaard i Himmerland i Jydske Samlinger, 3-2, 1899-1900, s. 427, og Ignatius Bachers udg. af Farstrup og Axelsens Dagbog, 1813, s. 263.
- 13 Kaldsbrevsprotokol 1670-99 i Viborg bispearkiv, C.2-152, fol.192b.
- 14 Bircherods dagbøger i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-2, 1929, s. 154-55, og samme 9-4, 1931, s. 171.
- 15 Kilde 12a, s. 206, samt C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, 1945, s. 296.
- 16 Edsprotokol for præster og degne 1673-1771 i Ålborg bispearkiv, C.1-404, fol.74b.
- 17 Af Søren Lintrups visitatsbog i Jyske Samlinger, 3-2, 1899-1900, s. 93 og 138-39.
- 18 Gislum herreds gejstlige skifteprotokol 1706-81, C.17.C-2, fol.23b.
- 19 Samme, fol.174b-80b og 181-83b.
- 20 Samme, fol.226, 30, 34, 43, 46b, 48 og 49b.

Ane 14 PEDER JACOBSEN DEICHMANN

født 1682, død 1733.

Ane 15 CATHRINE ECKHOFF

født 1688/89, død 1754.

Fra 1704 til sin død 1733 var Peder Jacobsen Deichmann, der selv underskrev sig P. Deichman (1) - altså uden det tyske dobbelt-n, sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder med bopæl i præstegården Julstrup i Buderup sogn; fra 1732 var han tillige provst i Hornum herred syd for Ålborg.

Han var født 1682 i præstegården i Høje Tåstrup ved København, døbt 13. december, søn af præsten Jacob Willumsen Deichmann (Dichmann) og hustru Margrethe Rosenmejer. Han blev båret til dåben af Hans Nansens kæreste (Elisabeth Pedersdatter, gift med den yngre Hans Nansen i København); faddere var mag. Lorentz .., Maren, hr. Hans' og Anne, hr. Christians i Sengeløse.

Buderup sogns kirkebog oplyser, at hr. Peder Jacobsen Deichman, provst i Hornum herred og sognepræst til disse menigheder, døde 12. januar 1733 (uden aldersangivelse).

Efter at fætteren Bartholomæus Deichmann, biskop i Viborg, 23. juli 1704 (2) havde indviet eller ordineret ham til præst, havde Peder Deichmann 29. juli samme år bryllup i bispegården i Viborg med sin formands, afgangne hr. Peder Eckhoffs eneste datter, der da kun var 15-16 år gammel.

Hun hed Cathrine Eckhoff og var født 1688/89 i præstegården Julstrup i Buderup sogn, datter af sognepræsten Peder Eckhoff og hustru Dorthea Helvig Ruus.

Cathrine Echoff (Eckhoff), salig provstens Peder Deichmans enke af Julstrup døde 23. marts 1754 og blev begravet 29. marts, 65 år gammel.

Cathrine og Peder Deichmann fik mindst ti børn:

- 1 Peder Eckhoff Deichmann (3), født ca. 1705, død 1747 i Bergen i Norge.  
- Fra før 1735 bosat i sin morfars fødeby Bergen. Han var sikkert ugift og barnløs.
- 2 Margrethe Deichmann, født 1705/10.  
Gift senest 1728 med præsten Mathias Wagaard, se ane 6-7.
- 3 Dorthe Helvig (Dorothea Helene) Deichmann, 1707-1746.  
Gift 1733 med Enevold Wagaard (4), 1699-1773, sognepræst i Skelund, bror til søsteren Margrethes mand og søn af Iver Enevoldsen, sognepræst i Strandby, og hustru Inger Marie Mathiasdatter, se ane 12-13.
- 4 Jacob Deichmann (5), 1710-1771, student 1728, cand. teol. 1731 og fra 1741 sognepræst i Lerup og Tranum i Hanherred.  
Gift 1744 med Anna Sophie Henriksdatter Kjeldsen, 1728-1796, datter af Henrik Kjeldsen til Ormholt i Vendsyssel.  
Blandt deres børn blev sønnen Laurids Bartholomæus Deichmann, 1761-1811, sognepræst i Boddum og Ydby, far til den kendte Jacob Deichmann, 1788-1853, der 1809 overtog svigerfaderen Søren Gyldendals boghandel i København, som han drev med stor dygtighed til 1840'erne.

- 5 Anne Deichmann, født før 1716, død efter 1767.  
Gift 1734 med Laurids Jacobsen Aagaard (6), 1702-1758, konrektor i Ålborg 1730-33 og derpå sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev fra 1733, søn af Jacob Baltzersen på Ågård i Hanherred og hustru Karen Lauridsdatter.
- 6 Manderup Deichmann, født før 1716(?), død 1774(?).  
Han var 1754 tolder i Hjørring, men havde tidligere opholdt sig i Norge. I 1767 var han (7) bosat i Lifland eller Livland (Letland?). Broderen Bartholomæus testamenterede ham 300 rdlr., hvoraf han blot skulle have renterne, ligesom hans husvært sikredes for sin ulejlighed, hvis Manderup døde hos ham; så han må vel have været svagelig. - Manderup skal være død 1774 i Norge som købmand (8).
- 7 Albert Christopher Deichmann, født før 1716(?), død efter 1767.  
Han var 1754 og 67 bosat i Ålborg som købmand.  
- Både han og broderen Manderup var vel opkaldt efter herskabet på Torstedlund i Årestrup sogn, nemlig brødrene Manderup og Albert Christopher Due (9), der i fællesskab fra 1699 ejede Torstedlund og Albæk.
- 8 Bartholomæus Deichmann, født før 1716(?), død 1774 på herregården Urup.  
Han var fra før 1754 forvalter hos Hans Rudolf v. Grabow til Bratskov ved Brovst og Urup ved Horsens. - Han var vist først på Bratskov, hvorpå han tilsin død var forpagter af Urup (10).
- 9 Frederik Deichmann (11), 1716-1783, cand. teol. 1738, sognepræst i Håsum og Ramsing i Salling fra 1742 og fra 1758 i Ingum ved Vejle.  
Gift første gang 1745 med Maren Bloch, død 1752, datter af Jens Jensen Bloch, sognepræst i Haverslev og Bejstrup, og hustru Martha Jacobsdatter Aagaard, der var søster til Laurids Aagaard.  
Gift anden gang 1757 med Karen Marie Kaalund, født 1730, datter af Christian Christiansen Kaalund, sognepræst i Farstrup og Ajstrup, og hustru Else Klitgaard.
- 10 Else Deichmann, født før 1740, død 1767/76.  
Hun opholdt sig 1754 hos broderen Frederik i Håsum i Salling, hvor hun blev gift 1758 med dennes eftermand som sognepræst i Håsum og Ramsing fra 1758 Niels Berntsen Mulvad (12), 1730-1788, søn af Bernt Rosenmejer Mulvad, sognepræst i Brøndum og Hvidbjerg, og hustru Karen Stub.  
Efter Elses død blev Mulvad gift anden gang 1776 med hendes søsterdatter Dorothea Helvig Aagaard, 1756-1827, der efter Mulvads død blev gift anden gang med eftermanden Laurids Ørum.

Peder Jacobsen Deichmann skrev sig selv som P. Deichman og førte i sit segl (13) et våben med to franske liljer i et lodret delt skjold, samt på hjelmen to vinger. - Skjoldet med liljerne blev 1474 og 1526 (14) som adelsvåben tildelt henholdsvis Peder Hansen (Lilliefeld), borgmester og tolder i Helsingør, og Jørgen Kock, borgmester i Malmø. Våbenet kendes altså fra slægten Deichmanns hjemstavn ved Øresund, hvor rådsaristokratiet i bl.a. Malmø og Helsingør var stærkt indgiftede.

Deichmann (15) blev fra katedralskolen i Roskilde 1698 immatrikuleret ved universitetet i København; og 29. april 1704 blev han som cand. teol. kaldet som adjunctus et successor (medhjælper og efterfølger) af sognepræsten i Årestrup, Buderup og Gravlev, der døde i juni samme år.

23. juli 1704 blev Peder Deichmann som nævnt ordineret i Viborg domkirke af fætteren biskop Bartholomæus Deichmann og straks efter gift med formandens datter.



Viborg-bispen Søren Lintrup visiterede 1. og 2. august 1724 (16) kirkerne i Buderup, Årestrup og Gravlev; Årestrup kirke tilhørte major Albert Christopher Due til Torstedlund, mens ritmester Mikkel Suur (Suhr) til Buderupholm ejede både Buderup og Gravlev kirker.

Ved visitationen i Buderup prædikede Peder Deichmann over 1. Tim. 11: Gud har given dig visdom i alle ting. - De tre kirker var stort set godt vedligeholdt, men under Buderup anførte biskoppen.

Kirkebogen, sagde præsten (Deichmann), var af børnene lidt reven, hvorfor han lod den forbedre og lovede at vise mig den, før jeg rejste fra herredet.

- Den iturevne kirkebog var måske for ilde medtaget; i al fald eksisterer der ikke mere kirkebøger for pastoratet fra før 1733.

Peder Deichmann blev i 1732 udnævnt til provst i Hornum herred, men fik ikke nogen lang embedstid, idet han døde året efter.

12. februar 1733 (17), som var 31. dagen efter Peder Deichman, sognepræst for Buderup, Gravlev og Årestrup menigheder og provst i Hornum herred, hans død i præstegården Julstrup, blev der afholdt skiftemøde, hvor enken Cathrine Eccofoff (Eckhoff), hvis lavværge var Adam Levin Block, sognepræst i Ellidshøj og Svenstrup, der da fremlagde en kgl. bevilling af 23. januar 1733, hvorefter enken kunne hensesidde i uskiftet bo.

På 30. dagen efter dødsfaldet afholdtes 22. april 1754 (18) skifte i Julstrup efter Peder Jacobsen Deichmans enke Cathrine Eccofoff (Eckhoff), død 23. marts, mellem børnene:

- 1 Hr. Jacob Deichmann, sognepræst i Lerup.
- 2 Sr. Manderup Deichmann, tolder i Hjørring.
- 3 Sr. Albert (Christopher) Deichmann, køb- og handelsmand i Ålborg.
- 4 Sr. Bartholomæus Deichmann, forvalter hos oberstløjtnant Grabow til Urup og Bratskov.
- 5 Hr. Friderich Deichmann, sognepræst i Håsum.
- 6 Datteren, salig Margrethe Deichmanns børn med salig hr. Mathias Wagaard, sognepræst i Vive, nemlig:  
Peder Wagaard, studiosus, Iver Wagaard, studiosus, Johanne Cathrine, Inger Marie, Ide Christine, Dorthe, Helle Helene og Malene Wagaard.
- 7 Datteren, salig Dorthe Helvig Deichmanns børn med hr. Enevold Wagaard, sognepræst i Skelund, nemlig:  
Inger Marie, Kathrine og Peder Wagaard.
- 8 Anne Deichmann, gift med hr. Laurids Aagaard, sognepræst i Julstrup.
- 9 Else Deichmann, ugift, opholdende sig hos broderen Frederik.

Præsteenken Cathrine Eckhoff var ikke velhavende, men aktiverne beløb sig dog til 133 rdlr. og passiverne til godt 62 rdlr., hvoriblandt 40 rdlr. var udgifterne ved begravelsen. - Boets beholdning på 70 rdlr. 2 mk. 4 sk. blev tillagt datteren Else, der forlods var lovet 50 rdlr.

Beholdningen af ædelmetaller bestod af:

	rdlr.
1 potageske af sølv, vog 14 lod	7
1/2 dusin små do., vog 20 lod	10
1 liden do. kande, vog 26 lod	13
1 sølv hovedvandsæg, vog 2 lod	1
2 guld fingerringe med diamanter i den ene	6

Den afdødes gangklæder blev uden vurdering anført således:

1 sort silke adrienne, 1 sort klædes adrienne, 1 do. kattuns og skørt, 1 sirtses adrienne, 1 hvid hjemmegjort do., 1 brun stoffes do., 1 indsprængt do., 1 blå hjemmegjort skørt, 1 gammelt violet do., 1 flonnels klokke, 1 kattuns ærmekåbe, 1 sort og hvid cartons cantus, 1 hvid hjemmegjort do., 1 blå og hvid do., 1 sort damaskes kåbe, 1 gammel kattuns trøje, 1 blå hjemmegjort do., 1 hvid cannifas livstykke, 1 bunden nattrøje, 1 afstivet livstykke, 8 særke, 6 brogede forklæder, 2 damaskes huer, en del slet hovedtøj og tørklæder.

Desuden fandtes i dragkisten:

1 tut penge 10 rdlr. og aparte i et lidet papir 5 mk. 14 sk., samt endnu 6 sk.

#### Noter:

- 1 Hornum herreds gejstlige skifteprotokol 1716-78, C.15.B-1, fol.121, 129, 134b, 158b og 161b.
- 2 Bircherods dagbøger i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-4, 1931, s. 147.
- 3 Han nævnes i skiftet 1754 efter moderen, kilde 1, fol.329ff, samt i Personalhistorisk Tidsskrift, 3-1, 1892, s. 77.
- 4 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 70.
- 5 Samme, bd. 2, 1870, s. 304.
- 6 Samme, bd. 1, 1870, s. 40.
- 7 Skifte 1774 efter Bartholomæus Deichmann i Skanderborg og Aakjær amters skifteprotokol 1770-82, B.5.C-214, fol.174, hvor et testamente fra 1767 refereres.
- 8 Personalhistorisk Tidsskrift, 3-1, 1892, s. 77.
- 9 Traps Danmark, 5. udg., Ålborg amt, 1961, s. 1060.
- 10 Kilde 7.
- 11 Kilde 6, s. 321, samt samme, bd. 2, 1870, s. 705.
- 12 Kilde 6, s. 516.
- 13 Kilde 1.
- 14 Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener - en heraldisk nøgle, 1973, s. 301.
- 15 Kilde 6.
- 16 Lintrups visitatsbog i Jyske Samlinger, 3-2, 1899-1900, s. 148-51.
- 17 Kilde 1, fol.162.
- 18 Samme, fol.329.

Ane 16 JENS JENSEN YDE

født ca. 1661, død 1731.

Ane 17 MAREN MADSDATTER

født ca. 1640, død 1708.

Fra 1683/84 var Jens Jensen Yde fæstegårdmand i Stagstrup by og sogn, hvor han havde giftet sig til gården.

Jens Jensen Yde var født ca. 1661 - antagelig på Mors - som søn af Jens Jensen og hustru Mette Christensdatter, der begge døde hos sønnen i Stagstrup.

Han - Jens Jensen Yde - døde 1731 i Stagstrup, begravet 15. august i sin alders 80. år.

Som Jens Jensen af Sundby blev han gift 1684 i Stagstrup, trolovet 21. oktober (20. trinit.) 1683 og viet 2. januar 1684, med (enken) Maren Madsdatter af Stagstrup.

Hun var blevet gift første gang 1668/72 - uvist hvor - med enkemanden Mads Knudsen i Stagstrup. Maren Madsdatter, der efter dødsalderen var født ca. 1640, var datter af den Kirsten Christensdatter, der som "Mads Knudsens kones moder" døde i julen 1681 i Stagstrup, hvor hun blev begravet 3. januar 1682 (uden aldersangivelse). - En bror til Maren Madsdatter var vel den Christen Madsen, der i 1672 og 76 boede i henholdsvis Stagstrup og Snedsted, da han var fadder til Marens børn.

Hun - Jens Jensen Ydes hustru af Stagstrup Maren Madsdatter - døde 1708, begravet 8. juli i sin alders 68. år mindre 1 måned og nogle dage.

Mads Knudsen, der var født omkr. 1640(?), døde 1683 i Stagstrup, begravet 4. april. - Han var blevet gift første gang 10. september 1665 (16. trinit.) i Stagstrup med Maren Nielsdatter, der døde 1668, begravet 4. juni (uden aldersangivelse).

Derpå blev Mads Knudsen gift anden gang 1668/72 med Maren Madsdatter, der altså i sit andet ægteskab blev stammor til Yderne fra Stagstrup.

Børnene fra disse ægteskaber var:

Mads Knudsen og Maren Nielsdatters søn:

- 1 Poul Madsen, 1667-1747, bosat i Abildgård i Grurup sogn.  
Gift med Maren Mogensdatter, død 1712.

Mads Knudsen og Maren Madsdatter fik børnene:

- 2 Maren Madsdatter, født 1672, død samme år.
- 3 Maren Madsdatter, født ca. 1674, død 1727.  
Gift første gang 1705 med Mads Nielsen, født 1660 i Skjoldborg, død 1711 i Stagstrup, hvor han var selvejergårdmand; han var søn af Niels Jespersen, bosat i Skjoldborg og senere i Stagstrup, og hustru Anne Laursdatter.  
Gift anden gang 1712 med Mads Ovesen, ca. 1674-1729, der overtog gården i Stagstrup.  
Maren Madsdatters yngre halvbror Mads Jensen Yde nævnes 1711, 1717, 1727 og 1732 (1) som formynder for Marens ældste søn Niels Madsen, født 1706,

- der i 1732 var i Ålborg og udtrykkelig kaldte Mads Yde for sin morbror.
- 4 Gertrud Madsdatter, født 1676, død samme år.
  - 5 Gertrud Madsdatter, 1678-1763.  
Gift 1701 med Niels Nielsen, ca. 1667-1719, gårdmand i Stagstrup.
  - 6 Anne Madsdatter, født ca. 1679, død 1690 (måske identisk med søsteren Karen).
  - 7 Karen Madsdatter, født 1680 (måske den Anne, der døde 1690?).  
Jens Jensen Yde og Maren Madsdatter fik kun:
  - 8 Mads Jensen Yde, født 1685/86, se ane 8-9.

Jens Jensen Yde overtog ved giftermålet 1683/84 den halvdel af præsteembets anneksgård i Stagstrup, som Maren Madsdatters første mand Mads Knudsen (2) havde haft i fæste.

Hele anneksgården nr. 24 i Stagstrup, hvoraf Simon Thomsen, død 1704, havde den anden halvdel i fæste, fik ved matrikuleringen 1688 (3) sit hartkorn forandret fra 8 tdr. 4 skpr. til 10. tdr. 3 skpr. 1 fjkr. 1 alb. - Gårdens gamle hartkorn på 8 1/2 td. var i 1664 (4) udregnet efter den årlige landgilde på 8 tdr. byg og 1 svin til præsten, samt 8 tdr. havre til herregården Irups ejer.

I 1690 (5) oplyste sognepræsten bl.a., at der ved hele anneksgården, der bestod af tre huse, nemlig en råling, en lade med en stald ved enden og et fæhus, årligt blev sået 10 tdr. byg, 1 td. rug og 20 tdr. havre. - I korn-tiende svarede fæsterne Jens Jensen og Simon Thomsen tilsammen 5 tdr. korn.

Udover de godt 5 tdr. hartkorn af anneksgården, hvoraf sønnen Mads Yde i 1704 giftede sig til fæstet af den anden halvdel med Simon Thomsens enke, drev Jens Yde endnu et par gårdsparter i Stagstrup. Sammen med Mads Knudsens enke overtog han 1683/84 fæstet af halvdelen af gård nr. 14 i Stagstrup (6), der ved matrikuleringen 1688 (7) fik det samlede hartkorn forandret fra 6 1/2 td. til 3 tdr. 5 skpr. 3 fjkr. 2 alb., hvoraf Jens Yde altså drev 1 td. 6 skpr. 3 fjkr. 2 1/2 alb. hartkorn. - Gården var en såkaldt kirkegård, idet gårdens bondeskyld (3 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. 1 1/2 alb. hartkorn) tilhørte Stagstrup kirke, mens herligheden (2 skpr. 1 fjkr. 1/2 alb. hartkorn), tilhørte privatpersoner. Af kirkens regnskab (8) fremgår, at Jens Jensen og Christen Madsens enke Anne Pedersdatter i årene 1687-91 tilsammen svarede 6 tdr. byg til kirken. 1695 havde salig Anne Pedersdatters halvdel været øde i et år, mens Jens Jensen kun havde afleveret 2 tdr. af sin halvdels 3 tdr. korn. 1697 og 98 nævnes Jens Jensen Yde som svarende 3 tdr. byg af sin halve gård.

Vise landsdommer Christian Helverskov til Irup og Øland købte ved skøde af 20. juni 1694, læst 26. juli (9), af Christen Jensen Falkenberg i Viborg herligheden af den gård (nr. 14) i Stagstrup, som Jens Jensen Yde og Anne Pedersdatter havde i fæste; deres årlige afgift af herligheden var et skovsvin og 4 tdr. havre.

Denne gård, hvoraf de nævnte fæstere Anne Pedersdatter og Jens Jensen i 1690 svarede 1 td. 2 skpr. i årlig korn-tiende til præsten (10), blev først i 1700-tallet fæstet af Bjørn Hansen i Sundmølle og senere af Christen Laursen Kirk.

I 1690 var Jens Jensen og Anders Nielsen sammen fæstere af en gård, hvoraf de årligt svarede 2 tdr. i korn-tiende til præsten. Denne gård må vist være

nr. 20 i Stagstrup, der i 1688 (11) var fæstet af Søren Madsen, da hartkornet blev sat til 3 tdr. 3 skpr. 1 alb.

Gård nr. 20 angives i 1694 at være øde, men tidligere beboet af Søren Madsen Malle, da Peder Madsen i Lemvig ved skøde af 24. juli 1694, læst 2. august (12), solgte den til herredsfoged i Hassing herred Villads Poulsen, forpagter af Kovstrup.

Ved herredsfoged Villads Poulsens død 1704 i Gammelbygård i Grurup (13) var "derpå ingen bygninger, uden en lade af 2 gulve og 1 lo og ej videre", men jorden var fæstet af Jens Jensen Yde; gården vurderedes til 101 rdlr. 3 mk. 12. sk.

- Senere i 1700-tallet kom gården under Øland og fæstedes af Søren Christensen.

#### Noter:

- 1 Skifte 1711 efter Mads Nielsen i Stagstrup i Dueholm, Ørum og Vestervig amters skifteprotokol 1705-20, B.1.A-129, fol.154(sp.158b), skifte 1717 efter sønnen Mads Madsen, samme protokol, fol.198, skifte 1727 efter Maren Madsdatter, samme 1720-27, B.1.A-130, fol.220b, samt skifte 1732 efter sønnen Mads Madsen, samme 1728-39, B.1.A-131, fol.240.
- 2 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1680, Z.6-1, fol.106, samt ekstrakten 1686-87 af landmålingen for Hassing og Refs herreder i Ålborg Stift Amts arkiv, B.0.C-17.
- 3 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1688, Z.9-13, fol.131, samt de to afskrifter af samme, Z.10-1 og 2, henholdsvis fol.75 og 133b.
- 4 Dueholm, Ørum og Vestervig amters matrikel 1664, Z.5-3, fol.180b.
- 5 Stiftsbogen 1690 i Ålborg bispearkiv, C.1-293.
- 6 Begge de i 2 nævnte kilder (Z.6-1, fol.105b).
- 7 Kilde 3, henholdsvis fol.131, 74b og 133.
- 8 Hassing herreds kirkeregnskaber 1685-1720 i Ålborg bispearkiv, C.1-755.
- 9 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1693-94, B.24-658, fol.379.
- 10 Kilde 5.
- 11 Kilde 3, henholdsvis fol.131, 75 og 133b.
- 12 Kilde 9, fol.418b.
- 13 Dueholm, Ørum og Vestervig amters skifteprotokol 1699-1704, B.1.A-128, fol.256 (261b).



Ane 20 WILHELM SCHMIDT

født ca. 1636, død 1698.

Ane 21 KIRSTEN SØRENSDATTER RAVN

født ca. 1642, død 1710.

I 1666 var Wilhelm Schmidt barber i Skanderborg, hvorefter han blev regimentskirurg eller feltskær; i 1670'erne var han - med sin familie - deltager i felttoget til Pommern i den såkaldte Skånske krig 1675-79.

Fra senest 1679 bosatte han sig som barber, bartskær og praktiserende kirurg i Ålborg, hvor han forblev til sin død. - Fra senest 1683 boede han i sin egen gård i Bispensgade.

Wilhelm - eller Willum (Willom, Willem), som han til daglig kaldtes - var født ca. 1636; hans efterladte bogsamling tyder afgjort på, at Schmidt var tysk af fødsel.

Willem Schmit, bartskær, døde 1696 i Ålborg og blev begravet 15. februar i Budolfi kirke, 61 år 8 måneder 3 dage gammel.

Han - Wilhelm Smit, barber i Skanderborg - fik 11. oktober 1666 (1) kgl. bevilling til at måtte vies uden foregående trolovelse og lysning til Kirsten Sørensdatter; bevillingen var udstedt til Sjællands biskop Hans Svane, hvorfor vielsen antagelig fandt sted i København kort efter.

Kirsten Sørensdatter Ravn, Raun eller Raffn var født ca. 1642 i København som datter af Søren Hansen Ravn (Raffn) og hustru.

- Som ung pige holdt Kirsten Sørensdatter kristenhuen i 1664, da hendes søstersøn Niels Johansen (Asch?) blev døbt i Vor Frue kirke.

Kirsten Sørensdatter, salig Willem Schmits bartskærs (efterleverske), døde 1710 i Ålborg og blev begravet 25. april i Budolfi kirke, 68 år gammel; dødsdatoen var ifølge skiftet 18. april.

Kirsten og Wilhelm Schmidt fik syv levedygtige børn; de fire yngste var født i Ålborg - og til dem sørgede forældrene for fine faddere.

Både biskop Mathias Foss og efterfølgeren Henrik Bornemann, samt medlemmer af deres familie nævnes som faddere, men bispegården lå også lige over gaden. Desuden sognepræsterne ved både Budolfi og Vor Frue (Ramløse og Reenberg) eller deres hustruer, et par af rektorerne ved katedralskolen, en af byens borgmestre og et par rådmænd nævnes. Desuden dr. Niels Jespersen og hustru, som vel var Schmidts konkurrent/kollega i byen.

Børnene var:

- 1 Wilhelm Schmidt, født 1670/71 i Skanderborg, se ane 10-11.
- 2 Clemens Schmidt (2), født 1670/71 i Skanderborg, tvilling med 1, død 1723 i Bergen, student 1689 fra katedralskolen i Ålborg, cand. teol. 1691, mag. 1696, sognepræst i Hårlev og Himlingøje på Sjælland 1696-1716, provst i Bjeverskov herred fra 1709, samt biskop i Bergen 1716-23. Gift 1697 med Dorothea Marie Giessing, død 1746.
- 3 Christopher Otto Schmidt (3), født 1676 i Pommern(?), død efter 1710. Han blev student 1699 fra Ålborg, hører i Sæby 1700-01, baccalaur 1702

- og nævnes 1704 som fadder hos Wilhelm i Thy; han boede 1710 i København.
- 4 Søren Schmidt (4), født 1679 i Ålborg, død efter 1711. Han blev student 1699 fra Ålborg, baccalaur 1700, hører i Slagelse 1700 og 1701, hører og kantor i Ålborg 1704-11.
- 5 Jørgen Schmidt (5), 1681-1755(?), student 1702 fra Ålborg, nævnes 1705 som fadder hos Wilhelm i Thy, opholdt sig i 1710 som hører i Christianssand i Norge og var fra 1729 kapellan i Fåborg og Djernisse på Fyn til 1741, da han blev afsat.  
Gift med Pouline Bloch, født 1700, datter af Hans Andersen Bloch, sogne-  
degn i Trøstrup Korup og Ubberud, senere sognepræst ved Sankt Knuds kir-  
ke i Odense, og hustru Karen Nielsdatter.
- 6 Anne Schmidt, 1686-1761 (6).  
Gift 1703 med Gottfried Ludvig Thym (Thim), død 1746, regimentsfeltskær  
og kirurg i Ålborg fra 1702.
- 7 Christian (døbt Christen) Schmidt (7), 1689-1758, student 1708 fra Ål-  
borg, opholdt sig 1710 i Christianssand i Norge, byfoged i Ålborg 1717-  
29 og derpå prokurator sst.  
Gift første gang 1719 med Martha Hofmester, ca. 1692-1719.  
Gift anden gang 1722 med Ida Margrethe Hybertz, 1702-1776, datter af Ja-  
cob Otto Hybertz, købmand og rådmand i Ålborg, og hustru Mette Gregers-  
datter Garver.

Wilhelm Schmidt (Schmit) var ved giftermålet 1666 barber i Skanderborg, hvor han snart efter fik ansættelse som regimentskirurg (8). - Da den dan-  
ske hær under den såkaldte Skånske krig 1675-79 i efteråret 1675 besatte  
det dengang svenske landskab Pommern (nordlige Østtyskland) fulgte regi-  
mentsfeltskæren med sammen med familien; og tvillingsønnerne Clemens og  
Wilhelm fik deres første skolegang i Lübeck og senere i Rostock. - Her i  
Pommern fødtes vel parrets tredje søn Christopher Otto ca. 1676.  
Efter at Schmidt havde taget sin afsked fra hæren, flyttede han senest 1679  
til Ålborg, hvor han boede i Budolfi sogn ved sønnen Sørenes fødsel nævnte  
år.

Efter fuldmagt fra Mikkell Wittrup, dateret Årupgård 2. november 1683 og kø-  
bekontrakt af samme dato, fremkom Iver Pedersen Vester 5. november samme år  
(9) på Ålborg byting og tog i hånd mester Wilhelm Schmit, barber og kirurg  
i byen, og tilskødede ham den ejendom i Bispensgade (på søndre side) mellem  
Mikkell Wittrups hovedejendom, som Jørgen Böhm beboede, og byfogeden Laurids  
Svendsen (Hvid)'s ejendom. - Det nævnes, at ejendommen, der strakte sig ned  
mod Klostret (Helligånds kloster), på Wittrups foranstaltning havde fået  
vand indlagt fra åen (Vesterå, der krydsede Bispensgade vest for Jørgen  
Böhms iboende gård).  
Denne ejendom, nr. 19, udgør nu sammen med den vest for beliggende Böhm  
ejendom, nr. 21, henholdsvis østre og vestre halvdel af "Magasin Skjødt &  
Mouritzen" (1963).

Som ejer af huser - 13 bindinger og 2 loft højt - skulle Schmidt være en  
estimeret mand, hvad også de fine faddere kunne tyde på; men skifterne ef-  
ter både ham og enken i henholdsvis 1698 og 1710 viser, at det stod skidt  
til hos den gode kirurg.

10. marts 1698 (10) afholdtes skifte efter den ærlige, agtbare, velfornem-  
me og kunsterfarne, nu salige mester Wilhelm Schmit, forudm borger, kirurg  
og indvåner i Ålborgs Bispensgade, mellem hans efterladte hustru, den Gud-

og dydelskende dannekvinde Kirsten Sørensdatter, hvis lavværge var Jacob Panck, og børnene:

- 1 Mag. Clemmen Willumsen, sognepræst i Hårlev.
- 2 Hr. Willum Willumsen, sognepræst i Harring.
- 3 Christopher Otte Willumsen i 21. år,
- 4 Søren Willumsen i 19. år,
- 5 Jørgen Willumsen i 17. år,
- 6 Christen Willumsen i 9. år, alle fire i den latinske skole i Ålborg.
- 7 Anne Willumsdatter i 12. år.

Boets effekter blev vurderet til 629 sldr. 6 sk., hvortil der kom udestående fordringer til godt 36 sldr.; men da passiverne - bl.a. en del obligationer - beløb sig til 948 sldr. 2 mk. 2 sk., blev der intet at arve, men enken forblev dog i huset.

	sldr.	mk.	sk.
Selve ejendommen på Bispensgades sydside blev vurderet til	320	0	0
Kirurgens imponerende garderobe blev vurderet således:			
1 sort klædes kjole med gammelt gråværk under	4	2	0
1 brun klædning, kjole og bukser	12	0	0
1 gammel brun klædes kjole med gammelt foer under	2	2	0
1 par violette skindbukser	1	2	0
1 par gamle sorte klædes bukser	0	1	0
1 blå stoffes brystdug	1	2	0
1 gammel rød bunden trøje med tinknapper	0	2	0
1 brun skindpels med tinknapper	0	3	0
1 gammel grå rejsekjole med lammeskinds underfoer	1	0	0
1 gammel grå stoffes kappe	3	0	0
1 gammel grå klædes kappe	1	2	0
1 par brune klædes halvvarmer med sølvgaloner	1	0	0
1 barchent kasket med små sølvgaloner omkring	2	0	0
1 par brune strømper	0	3	0
1 par grå islandske strømper	0	2	0
1 par brune do.	0	1	8
1 par trådstrømper	0	1	8
3 par lærreds strømper	0	2	0
1 sort hat med hattebånd	1	2	0
1 do.	0	3	8
1 do.	0	1	8
1 hattefoer	0	3	0
1 par gamle strømper	0	0	10
1 gammel rød klædes pramiselle	0	0	4
1 læder do.	0	0	6
1 gammel sort polsk lue med fløjlsplud	0	1	4
1 gammel do.	0	0	12
1 nathue med små sølvsnore på	0	1	8
1 stribet bostes(?) do. med nathat	0	2	0
1 hvid lærreds do.	0	1	0
1 gammel kattuns do.	0	0	4
1 blå og hvid trådkærf	0	2	0
1 foret nathue	0	0	12

4 kalotter, den ene ny	0	3	0
2 par forede handsker	0	1	12
1 par sorte handsker	0	0	12
1 par hvides klædes forede vanter	0	0	12
1 par gamle sko	0	3	0
2 par gamle do.	0	2	0
1 par gule safians tøfler	1	0	0
1 par gamle do.	0	2	0
Derpå følger afdødes arbejdsredskaber, samt hans våbensamling:			
Den salig mands skærtøj og gevær:			
1 skærfor med 4 rageknive, som tillige med huset er beslaget med sølv, 2 sakse, 1 spejl og 2 kamme	9	0	0
1 skærfor med messingbeslag og 2 knive	1	0	0
1 skærtaske med 2 rageknive	1	0	0
1 lancetfor med 6 lancetter og 4 sletter(?) udi med åreladebånd til	2	0	0
1 bindtøj af messing med saks og nogle instru- menter udi	0	3	0
1 blik do. med nogle instrumenter i	0	1	0
1 gammel forbind-kiste, beslagen med messing	0	0	6
1 jern do.	0	0	10
1 lidet blikskrin med rum i til salve	0	0	8
1 fontenet lade	0	0	12
2 bense	1	3	0
2 mundskruer	0	0	8
1 abeiser(?)	0	0	8
3 plasterspader	0	0	8
1 par bortisser(?)	0	1	0
4 tandtænger og 1 pilechan(?)	0	2	0
1 sprøjte med 3 rør	0	1	0
8 oliesten	0	0	12
1 messing tobaksdåsebog(?)	0	0	4
23 store firkantede flasker	1	1	12
4 store bouteillier	0	1	8
2 store og 2 små sylteglas	0	1	0
1 slump små glasflasker	0	0	6
1 stor del krukke	0	1	0
1 stort blåbroget hollandsk krus	0	0	8
1 skuffe med nye krukke	0	0	12
1 skuffe med nogle små glasflasker	0	0	8
1 liden sigte	0	1	0
1 kårde med sølvfæste og dasker	6	0	0
1 liden kårde med messingfæste	0	1	8
1 spanskør med valbirsknap på	0	3	0
2 flindte fyrtøj	0	2	0
1 gøgebøsse	0	2	0
1 par fyr-pistoler	0	2	0
1 stor elfenbensskaftet kniv med sølvring om	0	0	12
1 par hjortetaks knive	0	0	12
1 par elfenbens knive med nagler på skafterne	0	1	0
1 par sortskaftede knive	0	0	10
1 par hornskaftede knive med sølvringe	0	1	0

1 par hjortetaks foldeknive med sølvbeslag	0	1	0
1 par jern foldeknive	0	0	12
1 elfebens pennekniv	0	0	6
1 hollandsk sten skærebækken	0	0	8
14 træbøsser	0	1	12

Den afdødes bogsamling bestod af 68 numre eller værker, hvoraf størstedelen var på tysk og omhandlede medicinske og kirurgiske problemer. Samlingen, der også indeholdt en del religiøse bøger, rummede tillige enkelte latinske værker, men kun få danske.

Af de dyreste kan nævnes en tysk bibel til 1 sldr., 1 tysk forklaring over evangelierne til samme pris, samt dr. Simon Paullis urtebog (på dansk), ligeledes til 1 sldr. - Denne urtebog (Flora danica) indeholdt tavler med de forskellige urter, samt forklarende oplysninger om urternes anvendelighed i medicinsk henseende.

I ejendommen nævnes der - foruden patientstuen - stuen til gaden, overstuen, kammer ved overstuen, samt selvfølgelig køkken og bryggers m.v. - I stalden stod en gammel malkeko til 3 sldr.

Enken underskrev selv skiftet som Kirsten, sl. Wilhelm Schmidts, men anvendte sin afdøde mands signet med våben.

Øverst ses hjelmtegnet - væsselhorn med seks oddet stjerne imellem - flankeret af afdødes initialer W.S. - Selve skjoldet prydes af en kugle, hvorunder den seks oddede stjerne igen er anbragt; fra stjernen ligesom stråler to palmeblade(?) skråt op langs skjoldets sider.

På 30. dagen efter dødsfaldet afholdtes 20. maj 1710 (11) skifte efter den Gud- og dydelskende matrone, salig Kirsten Sørensdatter Raun, afgangne mester Wilhelm Schmidts forrige kirurg her i staden (Ålborg) hans efterlever-ske i Bispensgade, død 18. april.

Arvingerne var de fem dalevende sønner Clemens, Christopher Otto, Søren, Jørgen og Christen Schmidt, datteren Anne, gift i Ålborg, samt den afdøde søn Wilhelms ni børn, to sønner og syv døtre.

Ejendommen i Bispensgade, mellem byfoged Laurids Svendsens hovedgård på østre og Anders Christensen Farvers iboende ejendom på den vestre side, var 2 loft høj, 13 bindinger langt og strakte sig ned mod Klosterrenden; dens værdi blev sat til 300 sldr.

- Af rum nævnes der: Salen over storstuen, salen, storstuen, lillestuen, gangstuen, svendenes stue, køkkenet og kælderen.

Den afdødes gangklæder blev vurderet således:

	sldr.	mk.	sk.
1 sort crepe de Corses(?) kjole og skørt	4	2	0
1 sort blommet taftes forklæde	0	0	4
1 brun saxes kjole, underforet med hvidt...	1	2	0
1 hvid stribet trøje	0	0	12
1 brunt hjemmegjort skørt	0	1	0
1 grå do.	0	0	12
1 kattuns natmantel med trykket...	0	1	8
1 sort flonels skørt(?)	1	0	0
1 gammel mårs muffe	0	0	8



Aktiverne vurderedes til 441 sldr., men passiverne - bl.a. obligationgæld fra mandens tid - beløb sig til 774 sldr.

Boets ejendele blev stillet til offentlig auktion, hvor naboen, byfoged Laurids Svendsen købte ejendommen for 402 sldr.; hele auktionen indbragte 538 sldr., hvortil andre værdier kom, så de samlede aktiver kom op på 559 sldr. 14 1/3 sk., men der kunne stadig intet blive at arve.

#### Noter:

- 1 Kancelliregistranter i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-2, 1911, s. 271.
- 2 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 7, 1929, s. 246.
- 3 A. H. Nielsen: Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 1879-80, s. 337, samt tillæg III, 15, Bircherods dagbøger i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-3, 1930, s. 90 og 100.
- 4 Kilde 3a, Hundrups Lærerstanden ved Slagelse lærde Skole, 1861, s. 45.
- 5 Kilde 3a, Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 333.
- 6 Kilde 3a, s. 316-17 og 337.
- 7 Kilde 3a, s. 173, 338, samt tillæg II, 8.
- 8 Kilde 3a, s. 337, samt kilde 2.
- 9 Ålborg tingbog 1682-85, B.37-34, fol.85, samt Kr. Værnfelts af Bispensgades saga i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1963, s. 11-12.
- 10 Originale skiftebreve fra Ålborg 1698, B.37-563, nr. 311.
- 11 Samme 1710, B.37-575, nr. 519.

Ane 22 JOHAN NIELSEN (ASCH?)

født senest 1635, død 1698/1704(?).

Ane 23 MAREN SØRENSDATTER RAVN

født senest 1640, død 1713.

Fra 1659 til 1690'erne var Johan Nielsen brygger på Vestergade i Vor Frue sogn i København.

Johan Nielsen, der ikke selv ses nævnt med tilnavnet Asch, hvorimod svigersønnen Wilhelm Schmidt, se ane 10-11, altid nævner sin kone og svigerinde med tilnavnet Asch, var født senest 1635. Han må være den bryggersvend Johan Nielsen, der nævnes 6 april 1657 (1) som tjenende hos Anne, salig Heinrich Jensens i Brolæggerstræde i København; han var da forlover for sin brorsøn Jens Rasmussen, født på Christianshavn, der da kom i possementmagerlære for seks år.

- Efter dette havde Johan Nielsen altså en bror Rasmus, der i 1640'erne var bosat på Christianshavn.

Brorsønnen Jens Rasmussen var vel identisk med den Jens Rasmussen, possementmager på Sankt Nicolaj kirkegård, der i 1673 nævnes som fadder hos Johan. Og Jens' bror den Thomas Rasmussen, possementmager i Hyskenstræde, der nævnes samtidig. - Thomas nævnes forøvrigt også 1668 som fadder til Johans søn Thomas, ligesom Sophie, Thomas Possementmagers i Hyskenstræde, i 1670 stod fadder til Johans datter Else.

Jens Rasmussen, possementmager, ejede 1681-1718 (2) den nuv. Østergade nr. 53 (Øster Kvarter gl. nr. 27).

Johan Nielsen Brøger levede endnu 1698, men døde vel før 1704, da hans kone var flyttet til Thy.

Han blev gift senest 1660 med Maren Sørensdatter Ravn, der var fra København.

Hun var født senest 1640 i København som datter af Søren Hansen Ravn (Raffn) og hustru; dette anepar omtales som ane 42-43, idet ane 10-11 jo var søskendebørn.

Hun - Maren Sørensdatter Ravn - flyttede på sine ældre dage op til datteren Else i Thy, hvor hun nævnes 1704, 1705 og 1707 som fadder. Hun boede - vel sammen med datteren Catrine Asch - hos svigersønnen i præstegården Rosholm i Haring sogn; men da svigersønnen døde 1708, flyttede Maren vist til Haring by og sogn, hvor hun døde.

Hun - salig mag. Schmidts efterladte enkes moder - døde 1713, begravet 9. december (uden aldersangivelse).

Maren og Johan Nielsen fik tolv børn:

- 1 Niels Johansen, født 1660.
- 2 Karen Johansdatter, født 1661.
- 3 Mette Johansdatter, født 1662.
- 4 Niels Johansen, født 1664; han var måske den barber Niels Johansen Ask, der i 1701 boede i København (3).
- 5 Jørgen Johansen, født 1665.

- 6 Joen Johansen, født 1666.
- 7 Thomas Johansen, født 1668.
- 8 Frederich Johansen, født 1669.
- 9 Else Johansdatter (Asch), født 1670, se ane 10-11.
- 10 Catrine Johansdatter (Asch), født 1672; hun nævnes 1695, 1704 og 05 som fadder hos søsteren Else i Thy.
- 11 Abraham Johansen, født 1673, tvilling med 12.
- 12 Sara Johansdatter, født 1673, tvilling med 11.

Johan Nielsen var som nævnt bryggersvend 1657 hos enken Anne, der drev sin afdøde mand Henrich Jensens bryggeri (4) videre i Brolæggerstræde (den østlige halvdel af nuv. hus nr. 13).

Som brygger erhvervede han sig 1659 (5) en bryggergård på Vestergade, nemlig Vester Kvarter nr. 232 (incl. 142 og 143), der dengang lå mellem Vestergade og Ll. Sct. Clemensstræde; grunden ligger nu mellem Vestergade og Frederiksberggade vest for Kattesundet.

Senere solgte han nr. 142 fra, men måtte efter dom af 9. juni 1698 afstå ejendommen til justitsråd Peder Worm, der videresolgte ejendommen 1702 til brygger Niels Christensen Fussing.

I Københavns grundtakst 1661 (6) anføres Johan Nielsen Brøgers gård med to våninger vurderet til 500 dlr.

1668 (7) vurderedes gården til 400 rdlr. Men desuden ejede Johan Nielsen en mindre ejendom Ll. Færgestræde til 250 rdlr.; han var vel også identisk med Johannes Nicolaj, brøgger, der da ejede en gård i Brolæggerstræde til 350 rdlr. (8).

15. marts 1671 (9) var Johan Nielsen, borger og brygger i København, forlover for læredrengen Niels Jensen fra Sdr. Halland, der da kom i murerlære. I en retsag mellem Johan Nielsen og Peder Resen, der blev pådømt ved Højesteret 27. november 1680, mistede han sit borgerskab og næringsbrev; men 15. januar 1681 (10) blev Johan Nielsen, borger og brygger, benådet af kongen.

Gården på Vestergade blev i grundtaksten 1689 (11) nedsat fra 400 til 340 rdlr.

I indkvarteringsmandtallet 1694 nævnes Johan Nielsen som ejer af ejendommen Vester Kvarter 232, der i 1701 nævnes som admiralitetsråd Peder Worms gård; i 1708 tilhørte den Niels Christensen Brøger og vurderedes til 350 rdlr.

Bryggergården benævnes 1706-11 (12) som Niels Christensen Fussings gård, men tilforn Johan Nielsens.

Højesteretsdommen fra 1680 havde baggrund i de "frivillige tvangslån", som kongen og staten optog hos borgerne i anledning af Christian V's Skånske krig 1675-79.

- 1689 (13) holdt Peder Resen, præsident (overborgmester) i København, et møde med bryggerne om at formå dem til at yde 500 læster øl til søetaten. Ved denne lejlighed nægtede bryggeren Johan Nielsen at deltage, da han selv behøvede penge til sine børns skolegang, og kom derved i en strid med oldermanden, som Resen søgte at bilægge, idet han bad ham give denne hånden og bede om forladelse, men Johan Nielsen ved store eder og bander nægtede at gøre det, vendte sig om, murrede, bortløb og brugte adskillige ord som "drævelen farer udi den, der gør og beder om forladelse". Han blev nu stævnet på rådhuset for de penge, han ikke ville yde sammen med de andre, men han lagde sag an mod Resen, der tilbød ham forlig, hvis han ville bede ham og

oldermanden om forladelse, og da han ikke ville, stillede Resen kun den betingelse, at han skulle forpligte sig til at være rolig i lavet og ikke genstridig til hans majestæts tjeneste, men han svarede: "Jeg skal før sætte 100 rdlr. derpå, før end jeg imod sådant mig tilføjet spot og uret skulle give gode ord og afved dertil". Han dømtes nu ved Højesteret til at have sin lavsrettighed forbrudt, mistet sit borgerskab, gøre præsidenten afbigt, betale processens omkostninger og give 100 rdlr. til Christianshavns kirke. 15. januar 1681 fik han dog benådning på Resens forbøn, idet denne påteggede hans ansøgning, at han med hånd og mund på rådstuen havde lovet herefter ikke at findes så uvillig og trodsig, som han hidtil havde været, og at det kunne fornømmes, at han havde fattet et bedre sind.

#### Noter:

- 1 Possementmagerlavets protokol 1634-1750, fol.353 (Landsarkivet), Anne, Henrik's i Brolæggerstræde nævnes som fadder 1660 ved det ældste barns dåb.
- 2 H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 1, Øster Kvarter, 1943, s. 38.
- 3 Indkvarteringsmandtal, Frimands kvarter 68 (Stadsarkivet).
- 4 H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 3, Snarens Kvarter, 1945, s. 59.
- 5 Samme, bd. 4, Vester Kvarter, 1945, s. 28.
- 6 Kjøbenhavns Diplomatarium v. O. Nielsen, bd. 1, 1872, s. 743.
- 7 Grundtaksten 1668 i samme værk, bd. 2, 1874, s. 820 (samt s. 250 og 816).
- 8 Kilde 4, s. 66.
- 9 Murmesterlavets indskrivningsbog for mestre og lærlinge 1623-82, fol.213 (Stadsarkivet).
- 10 Kjøbenhavns Diplomatarium v. O. Nielsen, bd. 6, 1884, s. 766.
- 11 Samme, bd. 3, 1877, s. 692.
- 12 Politi- og Komersekollegiets memorialprotokol 1706-11, fol.572 (Stadsarkivet).
- 13 Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 5, 1889, s. 118.

Ane 24 ENEVOLD IBSEN

født før 1640, død efter 1704.

Ane 25 BIRGITTE NIELSDATTER

født ca. 1633, død 1698.

Fra senest 1656 til efter 1680 var Enevold Ibsen tilknyttet godset Børglum kloster i Børglum sogn i Vendsyssel, hvor han fra senest 1665 var ridefoged, men omkr. 1677 forpagter.

I 1688 var han forpagter af Restrup, hvorpå han fra senest 1697 til efter 98 var forpagter af herregården Hjermelevgård i Tolstrup sogn i Vendsyssel. - 1702 og 04 var han forpagter af Bangsbo ved Frederikshavn.

Enevold Ibsen, der var født før 1640, var af ukendt herkomst. Han var måske beslægtet med den senere adlede Thisted-borgmester Enevold Nielsen Berregaard, hvis halvbrødre Poul Laursen på Hammelse og Jacob Holm, præst i Saltum, begge nævnes 1697-1703 som faddere hos Enevold Ibsens svigersøn Anders Winther på Lundergård i Jetsmark sogn; disse halvbrødre var præstesøner fra Gøl.

Han - Enevold Ibsen - døde efter 1704, uvist hvor.

Han blev gift 1657/68 - vel i Slagelse - med enken Birgitte Nielsdatter, der var enke efter Christen Pedersen i Slagelse, død tidligst 1657; han benævnes både som skomagermester og som borgmester, men om nogen af delene passer, vides ikke.

Birgitte havde i dette ægteskab sønnen Niels Iversen Arrøe (Aarøe), 1656-1726, der fra 1680 var sognepræst i Tolstrup og Stenum i Vendsyssel (1).

Birgitte eller Birthe Nielsdatter, der var født ca. 1633, må bestemt antages at have været datter af en Niels Iversen med tilnavnet Arrøe eller Aarøe. - Denne er ikke fundet, men må antages at have været bror til Christen Iversen Aarøe i Kolding, død 1659, der i 1639 (2) siges at være bror til Else Iversdatter, kaldet Kandgyder, død 1639; hun overlevedes af manden Thomas Kock.

Christen Aarøe var vel far til Peder og Hans Christensen Aarøe, begge gift 1656 i Kolding. - Ligesom Christen havde en søn Hans, må "broderen" Niels Iversen have haft sønnen Hans Nielsen Aarøe eller Arrøe, født senest 1625, død 1701 (3), der fra senest 1652 var købmand i Nykøbing på Mors, hvor han fra 1661 var rådmand og fra 1671 borgmester. - Hans sønner Jacob og Laurids brugte begge navnet Aarøe eller Arøe.

Birgitte Nielsdatters stærkt formodede bror Iver Nielsen omtales nedenfor.

Birgitte Nielsdatter døde 1698 på Hjermelevgård i Tolstrup og blev begravet 6. juni, 65 år 6 uger gammel (indført i kirkebogen af sønnen, der jo var præst i Tolstrup).

Af hendes to ægteskaber kendes følgende børn:

1 Niels Iversen Arrøe (Aarøe) Christensen, 1656-1726, student fra akademiet i Sorø 1675, cand. teol. 1677, sognepræst for Tolstrup og Stenum menigheder fra 1680.

Gift første gang 1681(?) med formandens enke Anne Pedersdatter (Brønd-



lund), 1654-1696, datter af Peder Andersen Randers, sognepræst i Øster Brønderslev og Hallund, og hustru Johanne Lauridsdatter. - Anne var blevet gift første gang 1674 med enkemanden Jens Pedersen Husbond, ca. 1630-1680, præst i Tolstrup fra 1671.

Gift anden gang 1697 med Anne Frandsdatter Hjort, 1681-1709, datter af Frands Lauridsen Hjort, sognepræst i Vrensted og Thise, og hustru Valborg Pedersdatter.

Gift tredje gang 1712 med Katrine Jensdatter, ca. 1678-1758.

Af hr. Niels' femten børn, hvis efterslægt ikke brugte Arrøe-navnet, men kaldte sig Ifversen, var to af sønnerne kapellaner hos faderens halvbror Iver Enevoldsen.

- 2 Cathrine (Catarine) Enevoldsdatter, født 1668 på Børglum, død 1715 (4). Gift senest 1701 (5) med Andreas Aschenberg, ca. 1661-1724, sognepræst i Astrup, Rostrup og St. Arden fra 1688/90, samt fra 1700 provst i Hindsted herred.

Han blev gift anden gang 1716 med Anna Groth, der anden gang blev gift med Christen Sørensen, foged på Villestrup.

- 3 Else Enevoldsdatter, født 1669 på Børglum.

- 4 Iver Enevoldsen (Burgulanus, Burgalanus), født ca. 1673, se ane 12-13. Hans tilnavn kunne tyde på, at han var født på Børglum, hvor faderen også efter den tid boede, men kirkebogen er forqæves efterset.

- 5 Peder Reedtz (Reetz) Enevoldsen, født 1670-75, uvist hvor. Han var vel opkaldt efter ejeren af Børglum kloster, kansleren Peder Reedtz og blev sammen med broderen Iver i 1691 immatrikuleret ved universitetet i København.

Som mons. Peter Enevoldsen nævnes han 1699 som fadder hos søsteren Karen, men som mons. Peiter Enevoldsen i Vadgård var han fadder 1701 hos broderen Iver, hvor han ligeledes nævnes 1712 og 13 med bopæl i Svenstrup og i 1717 uden bopæl.

Peiter Enevoldsen fik en søn Enevold døbt 1714 i Malle kirke, hvor han vel boede i Svenstrupgård(?).

- 6 Karen Enevoldsdatter, født i 1670'erne(?), død efter 1721.

Gift senest 1696 med Anders Winther, født senest 1670, død efter 1721; han var fra 1695 til efter 1703 (6) forpagter af Lundergård i Jetsmark sogn, der ejedes af Skeel'erne på Fussingø.

I 1703 (7) købte han af Christian Ludvig v. Plessen til Fussingø gården Tolstrup Nørgård i Næsborg sogn, beboet af Jacob Christensen Ferslevs enke, på 9 tdr. hartkorn, samt en gård på 3 tdr. hartkorn i nabosognet Skarpsalling.

I 1712 boede Anders Winther i Tolstrup Nørgård, da han var fadder hos svogeren Iver Enevoldsen, men 1721 var Karen og Anders Winther bosat i Malle, da de ligeledes stod fadder hos hr. Iver.

Karen og Anders Winthers børn og efterkommere frem til 1789 nævnes i skiftet efter den barnløse datter Birgitte (8).

- 7 Emerendse(?) Enevoldsdatter, født omkr. 1680(?).

Hun nævnes 1699 som fadder hos halvbroderen Niels Aarøe, ligesom hun vel var identisk med Ivers søster (uden navn), der 1697 og 99 var fadder hos ham, og som med bopæl i Vadgård 1711 var fadder sammen med Anders Winther af Tolstrup Nørgård hos degnen Nicolaj Bølle i Malle.

Ved gennemgang af fadderlisterne i Børglum, Vejby og Furreby sognes kirkebog ses, at Enevold Ibsen eller blot Enevold på Klostret i tiden fra februar 1656 (dom. septuagesima) til marts 1667 nævnes mindst ti gange; i august 1665 anføres det, at han var ridefoged.

I samme tidsrum (til oktober 1663) - enkelte gange sammen med Enevold - nævnes Iver Nielsen på Klostret og dennes hustru Else Jensdatter. Denne Iver Nielsen, skriver og ridefoged på Børglum kloster, havde 1661 lånt penge til godsejeren Hack Vind til Aggersborggård, hvorfor han 1662/63 (9) fik pant i gården Odde i Klim sogn, beboet af Anders Jensen Winther, samt endnu en gård.

Denne Iver Nielsen, der havde en overordnet stilling på godset Børglum kloster, der som krongods siden 1622 (10) var udlagt til underhold for hofmesteren eller forstanderen for akademiet i Sorø, sørgede vel for, at Enevold Ibsen på et tidspunkt mellem 1657 og 68 blev gift med søsteren Birgitte Nielsdatter, der blev enke i Slagelse tidligst 1657.

I 1669 mageskiftede Frederik III godset Børglum kloster med kansleren Peder Reedtz, død 1674, hos hvem Enevold Ibsen fortsatte sin tjeneste.

Da Enevold Ibsen lod en datter døbe 1668 nævnes blandt fadderne en ridefoged på Børglum, men der kan vel have været flere ridefogeder på en gang. 1670, 71, 76 og 79 nævnes Enevold og hustru flere gange med bopæl på Klostret, når de stod faddere til sognets børn. Men deres egne børn er forgæves søgt døbt i pastoratets kirkebog. - I 1670'erne synes Enevold Ibsen altså at have boet udensogns.

Men 1676-78 (11) var Enevold Ibsen forpagter af Børglum kloster, der da ejedes af Peder Reedtz' uheldige søn Christian.

Og 19. juni 1677 (12) tiltalte Enevold Ibsen på Børglum på det stedlige herredsting Morten Andersen i Sandbakken i Vrensted sogn for at have drevet smugkro med ulovligt ølsalg og klammeri i pinsedagene.

Endnu 1679 nævnes både Enevold og Birgitte Nielsdatter på Klostret som faddere i Børglum, hvor de vel endnu boede i 1682, da deres 14-årige datter Cathrine Enevoldsdatter nævnes som fadder.

I 1688 (13) angives Enevold Ibsen at have været forpagter på Restrup - men om det er Lille Restrup i Rinds herred eller Store Restrup ved Nibe, altså begge i Himmerland, fremgår ikke - da han 5. juli 1688 på Holger Reedtz til Palsgård og Voergård hans vegne mødtes på Børglum med andre af søskendeflokken Reedtz' repræsentanter; årsagen var en strid om fiskeriet i Ingstrup sø.

I 1697 nævnes Enevold Ibsen som boende på Hjermelevgård i Tolstrup sogn ved Brønderslev, da han stod fadder hos datteren Karen. - Og mens han var forpagter af denne herregård, der lå i stedsønnen Niels' pastorat, døde Birgitte Nielsdatter 1698; Hjermelevgård tilhørte amtmand Otto Skeel, der i 1696 (14) indlemmede den i stamhuset Birkelse.

Da Enevold igen 1702 var fadder hos Karen, boede han på Bangsbo ved Frederikshavn. - Gården (15) tilhørte Henrik Bille, der i 1704 solgte den til Otte Arenfeldt til Knivholt.

Endnu i 1704 var Enevold Ibsen forpagter af Bangsbo, da han ved skøde af 30. april 1704, læst 14. maj (16), til sin "kære svoger" Jens Pedersen Brøndlund, præst i Øster Brønderslev, solgte en gård på Kraghede i Øster Brønderslev sogn på 3 tdr. 3 skpr. 2 fjkr. 2 alb. hartkorn, som var beboet af Thomas Nielsen. - Skødet blev til vitterlighed underskrevet af "min kære søn" Niels Iversen, præst i Tolstrup, og "min kære svoger" Peder Jensen Kjørulf i Øster Gjerndrup. Begge de kære svogre var nu kun svogre i vor tids forstand til den nævnte stedsøn.

## Noter:

- 1 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 349. C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, s. 295-300, samt Soraner-biografier 1584-1737 v. Torben Glahn, 1978, s. 208 og 305. I edsprotokollen for præster og degne 1673-1771 i Ålborg bispearkiv, C.1-404, fol.74b, oplyser han selv, at han var født 1656, søn af borger Christen Pedersen og Birgitte Nielsdatter, der senere blev enke, hvorfor morbroderen (Avonculus) Iver Nielsen tog sig af ham, der latiniseredes sit navn Nicolaus Ivvari Arrhoënsis. I et skøde fra 1704 kalder Enevold Ibsen ham "min kære søn", Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1702-05, B.24-668, fol.379b.
- 2 Kolding overformynderiprotokol 1631-70, Ofm.20-1, fol.6b.
- 3 Chr. Villads Christensen: Nykjøbing paa Mors 1299-1899, 1902, s. 199-201.
- 4 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 124.
- 5 Hun og manden var 1701 faddere hos hendes bror Iver.
- 6 C. Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 2, 1907, s. 437-38.
- 7 Skøde af 24.7.1703, læst 16.8., Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1702-05, B.24-668, fol.294b, samt fol.315, hvor han 30.10.1703, læst 18.10, lånte 450 rdlr. af præsten Johan Budtz i Hundslund; broderen Jens Winther, præst i Åby og Biersted, kautionerede.
- 8 Restrup skifteprotokol 1779-1825, G.208-2, fol.54.
- 9 Øster Hanherreds tingbog 1662, B.31.F-24, fol.88 (16.6.1662), samt Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1663, B.24-631, fol.80.
- 10 Traps Danmark, 5. udg., Hjørring Amt, 1960, s. 326-27.
- 11 Krigsstyrskat 1676-78 i Ålborghus m.fl. amters reviderede regnskaber i Rigsarkivet, afskrift v. H. Støvring-Nielsen.
- 12 C. Klitgaard: Vrensted sogn, 1955, s. 64-65.
- 13 C. Klitgaards Hvetbo Herred, bd. 1, 1906, s. 19.
- 14 Kilde 10, s. 340.
- 15 Samme, s. 93.
- 16 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1702-05, B.24-668, fol.379b.

Ane 26 MATHIAS WILLUMSEN

født ca. 1630, død 1708.

Ane 27 KIRSTEN JENSDATTER BLOCH

født ca. 1630, død 1714.

Fra 1662 var Mathias Willumsen sognepræst i Strandby med bopæl i Vadgård, hvortil han i 1664 fik lagt Bjørnsholm og Malle.

Fra 1677 til 96 var han tillige provst i Gislum herred; sine sidste år fra senest 1703 boede Mathias Willumsen i Malle.

Han var født ca. 1630 i Blekinge som søn af lagmand Willum Thomsen og hustru Benthe Hansdatter Raffn (1).

Mathias Willumsen døde 10. september 1708 i Malle, 78 år gammel (2); han skal være blevet begravet 18. september i en af ham selv indrettet åben begravelse i Malle kirkes tårn (3).

Han blev gift - vel 1662/64 - med Kirsten Jensdatter Bloch, der var født ca. 1630 i St. Arden by og sogn, datter af Jens Sørensen Bloch, herredsfoged i Hindsted herred, og hustru Karen Jensdatter (4).

Hun døde som salig hr. Matthias Villumsens enke, madame Kirsten Bloch 1714 i Malle, hvor hun blev begravet 8. maj (uden aldersangivelse). - 30. maj angives som 30. dagen efter dødsfaldet, mens Ignatius Becher fejlagtigt hævder, at hun døde 14. april (5).

Kirsten og Mathias Willumsen fik fem levedygtige børn:

- 1 Villum (Vilhelm) Mathiesen Wagaard eller Wassard (6), født senest 1663/64, død 1711 i Stavanger i Norge.  
Han blev student 1682 og fik 1685 udgivet et skrift i København på græsk, hvor han bærer tilnavnet Wagaard efter fødehjemmet Vadgård; men i 1686 studerede han i Paris, hvor han forandrede navnet til Wassard, som han brugte 1691.  
Ved faderens død 1708 var han lavmand i Stavanger, men døde barnløs.
- 2 Jens Mathiesen (Wassard).  
Han var i 1708 regimentskvartermester og i 1714 krigskommissær; nævnes 1708 med tilnavnet Vassar.
- 3 Hans Mathiesen (Wassard), ca. 1673-1720; han underskrev sig 1708 med navnet Wasard.  
Han købte før 1708 Testrupgård i Testrup sogn ved Ålestrup (7), hvor hans enke Johanne Marie Christensdatter boede til 1751. - Deres seks sønner, hvoraf to blev præster, førte slægtsnavnet Wassard videre, og fra dem stammer de nulevende Wassard'er.
- 4 Benthe Cathrine Mathiasdatter, død 1731(?).  
Gift senest 1699 med Hans Olesen Høyer (8), ca. 1665-1722, sognepræst i Skivum og Giver fra 1690, samt viceprovst fra 1705 og provst fra 1710 i Års herred.
- 5 Inger Marie Mathiasdatter, født senest 1675, se ane 12-13.

Mathias Willumsen dimitteredes 1651 fra latinskolen i moderens hjemby Malmø, hvorpå han blev immatrikuleret på universitetet i København. - I 1658 (9) efterfulgte han et par måneder faderen som landsdommer i Blekinge, men er-

stattedes af en svensker i forbindelse med freden i Roskilde, hvor Skåne, Halland og Blekinge blev afstået til Sverige.

Vinteren 1658/59 skal han have opholdt sig i København og været aktiv ved stadens forsvar, hvor han skal have været med på voldene under svenskernes storm 11. februar 1659.

I 1662 blev han udnævnt til sognepræst i Strandby i Vesthimmerland, hvor embedsboligen var gården Vadgård. - Og da nabopræsten i Bjørnsholm og Malle døde 1664, lykkedes det for den unge og foretagsomme Mathias Willumsen at få dette embede nedlagt og gjort til annekser under Strandby.

Som begrundelse fremlagde han bl.a. et tingsvidne fra 1657, der oplyste om de meget dårlige forhold i Vadgård; som betingelse for indlemmelsen af de to sogne skulle hr. Mathias holde kapellan med bopæl i Ranum; kapellanen betjente Malle sogn alene, mens han og præsten i fællesskab betjente Bjørnsholm sogn.

Ignatius Becher, der fra 1799 var kapellan i nævnte embede, oplyste, at Mathias Willumsen var i sin tid en sjælden mand, af god stand og opdragelse, lærd, duelig, beleven, virksom og formuende, samt dertil agtet og elsket.

- Ved sin ankomst til Vadgård gjorde han betydelige bekostninger på den forfaldne præstegård, som han så godt som ganske af nyt opbyggede, anlagde dens store have med mange træer, både til frugt og hegn, lod grave ti fiskeparke omkring gården, hvilke næsten alle nu (1813) er tilmudrede, ja kappedes med hr. Niels Axelsen Juul til Bjørnsholm i at udtænke og forskønne de smukkeste anlæg.

Og - tilføjede Becher - kostede og meget på præstegården i Ranum, hvor han desuden byggede to gadehuse og lagde til den, hvoraf det ene endnu er til (1813).

At Mathias Willumsen boede standsmæssig i Vadgård fremgår tydelig af hans oplysninger 1690 (10) til stiftbogen, hvor gården nøje beskrives. I nord lå stuehuset eller rålingen på 20-21 bindinger, med kviste i både nord og syd på henholdsvis 4 og 3 bindinger; huset havde 3 skorsten, murede vægge (altså med teglsten i stedet for lerklining) og jordkælder.

Mod øst lå staldhus og hølade i forlængelse af hinanden med henholdsvis 9 og 14 bindinger. - Mod syd den ny lade med gennemkørsel og porte, samt den gamle lade vesten porten med henholdsvis 6 og 7 gulve.

Vesterlængen bestod af 17 nybyggede bindinger fæhus, samt 8 nybyggede bindinger gæstehus med murede vægge, paneler, skorsten og jordkælder.

Desuden et hus til fårene og ildebrændselet, samt endnu plankeværk for hele rålingen mellem forgården og staldgården, samt en nyopkastet brønd, alt vurderet til 1114 sldr.

I Vadgård udfoldede der sig sikkert et herskabeligt liv; - pastoratets herregård, godset Bjørnsholm, ejedes fra 1689 (11) af præstefruens søstersøn, den senere adlede Anders Kjærulf, 1662-1735 (12).

Mathias Willumsen, der fra 1677 til 96 var provst i Gislum herred, havde råd til at låne penge ud, samt erhverve sig jordegods i nabolaget.

Elsebeth Ulfeld på Bjørnsholm, enke efter Jesper Friis, havde omkr. 1660 lånt penge af både Anders Hansen og Isak Christensen, præster i henholdsvis Vadgård og Ranum; disse tilgodehavender på 200-300 dlr. havde Mathias Willumsen overtaget, hvorfor han 20. november 1667 (13) lod sig indføre - overtage pant til ejendom - i et par halvgårde i Overlade på ialt 8 tdr. hartkorn.

Ved skøde af 23. maj 1677 (14) købte provsten Mathias Willumsen Stistrup mølle i Fovlum sogn, beboet af Birgitte Nielsdatter, der årligt svarede en



afgift på 26 tdr. rugmel og 1/2 td. ål, af ritmester Alexander Dresher på Dyrhovedgård på Sjælland.

Ved skøde af 10. januar 1682, læst 16. august (15), handlede han gårde i Brøttrup i Malle sogn med Casper Christopher Brockenhuus til Sebberkloster. - Og ved skøde af 30. november 1688, læst 12. december (16), købte han af Laurids Nielsen, forpagter på Spøttrup, på arvingerne efter Marcus Kolblatts vegne to gårde i Malle, samt Østergård i Malle, beboet af Jacob Jensen.

Ved skøde af 19. marts 1690, læst 26. marts (17), købte han parter af gårde i Malle af Friderica Amalia Pentz til Kragelund.

Da svigersønnen Iver Enevoldsen, ane 12-13, senest 1701 overtog Vadgård, flyttede Mathias Willumsen og Kirsten Bloch til Malle, hvor hun 1703 og 06 benævnes henholdsvis af Malle og af Mallegård.

Becher oplyste i 1813, at gården var den østerste gård i byen, som han tillige med en smukt anlagt have ombyggede til en anstændig bolig.

Ved sin død 1708 ejede han 35 1/2 td. hartkorn; 9. oktober 1708 (18) påbegyndtes skiftet efter den velærværdige, hæderlige og vellærde, nu salig hos Gud hr. Mathiis Villumsen, fordum sognepræst for Strandby, Bjørnsholm og Malle menigheder og provst i Gislum herred, i hans stervbo i Malle mellem enken Kirsten Bloch, hvis lavværge var Abraham Martin Hviid, præst i Næsborg, og børnene:

- 1 Vellærde Villum Mathiisen, lavmand i Stavanger.
- 2 Sr. Jens Mathiisen Vassar, regimentskvartermester.
- 3 Sr. Hans Mathiisen til Testrupgård, der underskrev sig med navnet Wasard.
- 4 Bente Cathrine Mathiiesdatter, gift med Hans Høyer, præst i Skivum.
- 5 Den afdøde datter Inger Maries børn med hr. Iver Enevoldsen i Vadgård, nemlig Mathias, Enevold, Johanne Cathrine og Niels.

Gården, hvori der nævnes studerkammer, lillestue, dagligstue, storstue, gæstekammer, forstue, det lille kammer derved, havekammer, samt kælder, bryggers m.v., var udstyret med godt og solidt indbo.

Af sølv nævnes:

	sldr.	mk.	sk.
1 stor kande, drevet på låget med M.V. K.B., 70 lod	52	2	0
1 mindre do. med årstal 1667 og navn med fulde bogstaver Albret Schade, 38 lod	28	2	0
1 mindre do. med bogstaver I.C.A. K.O.D., 26 lod	19	2	0
1 drevet bæger med låg og 2 små, som er pantsat, 27 1/2 lod	20	2	8
1 stort drevet fad, 23 lod	17	1	0
1 liden dreven ..., 4 lod	3	0	0
6 skeer med M.V. K.B. 1687 og 1 mindre do. med A.N.S. 1681, 22 lod 1/2 qv.	16	2	0
1 liden skål, 3 lod	2	2	8
Den salig mands gangklæder:			
1 polimettes præstekjortel	3	0	8
1 klædes do.	4	1	0
1 gammel yendt do.	1	2	0
2 par klædes bukser	1	1	0
2 par strømper	0	1	8

Det var ikke klæder, den gode hr. Mathias samlede på, hvorimod hans bogsamling talte 169 numre eller værker.

Gården i Malle - vist Mallegård - var forsynet med en efter datiden imponerende besætning på 25-26 stude, 1 tyr, 5 kvier, 10 køer, 6 årings kalve og 2 andre kalve, 15-17 heste og føl, 1 hingst, 20 får, 10 lam og 11 svin. Foruden et hus i Løgstør og en enghave sst. ejede Mathias Willumsen jordegods i Malle, Brøttrup og Ravnstrup med ialt 35 1/2 td. hartkorn, som ifølge skøde af 24. juli 1708 var solgt til svigersønnen Hans Høyer, men endnu ikke betalt.

Ved de følgende skiftesamlinger 7. januar og 3. juni 1709, hvor skiftet sluttedes, gik handelen med svigersønnen tilbage; - og jordegodset vurderes til 1869 sldr. 14 sk., hvortil kom større summer, der var udlånt mod panteobligation.

Efter at boet var gjort op, blev der godt 3838 sldr. til deling mellem arvingerne, hvoraf enken tilkom halvdelen med 1919 sldr., hver af sønnerne 478 sldr. og hver af døtrene 239 sldr.

30. maj 1714, som var 30. dagen efter dødsfaldet, afholdtes skifte (19) efter Kirsten Bloch i Mallegård, hvis arvinger var:

- 1 Jens Mathiesen, krigskommissær.
- 2 Hans Mathiesen til Testrupgård.
- 3 Bente Cathrine Mathiesdatter, gift med Hans Høyer.
- 4 Den afdøde datter Inger Maries børn med Iver Enevoldsen, nemlig Mathias, Enevold, Johanne Cathrine og Niels.

Hun var stadig ejer af 17 tdr. hartkorn, samt bl.a. en del af sølvtojet og en guldkæde på 3 lod 1/2 qv. til 37 sldr. 2 mk.

Skiftet sluttedes 11. juni 1714, hvor aktiverne blev optalt til 1537 sldr. og passiverne til 241 sldr., hvorfor der blev 1295 sldr. til deling; der blev altså godt et par hundrede sldr. til hver af døtrene og det dobbelte til sønnerne.

#### Noter:

- 1 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 204-05, stiftsbogen 1690 i Viborg bispearkiv, C.2-99, fol. 952, hvor han omtales som exx nobili Forborsiorum scoticorum Familia, legiferi Blehingioni filius, og A. C. Nielsens opl. om Vadgård i Himmerland i Jyske Samlinger, 2-3, 1899-1900, s. 419ff, samt Ignatius Bechers opl. til Farstrup og Axelsens Dagbøger, 1813, s. 260ff, Christen Sørensen Testrups Rinds herreds krønike fra ca. 1730 i Jyske Samlinger, 1-2, 1868-69, s. 70, C. Klitgaards Bidrag til Familien Willumsens (Wassards) Historie, i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-2, 1911, s. 219-23, og endelig Th. Hauch-Fausbølls Slægten Wassards Oprindelse i samme værk, 8-6, 1927, s. 253-57.
- 2 Bircherods dagbog i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-4, 1931, s. 171, hvor han fejlagtig angives død i Vadgård.
- 3 Kilde 1, Ignatius Bechers opl., s. 262; i vort århundrede skal ligene af hr. Mathias og hustru være flyttede til kirkegården.
- 4 Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt, 1947, s. 70.
- 5 Skiftet i Slet herred gejstlige skifteprotokol 1690-1776, C.17.B-1, fol. 167b, samt Becher i kilde 3 (og 1), s. 262.
- 6 Ehrencron-Müllers Fortatterlexikon, bd. 8, 1930, s. 388, samt Jyske Samlinger, 3-2, 1899-1900, s. 426.
- 7 Traps Danmark, 5. udg., Viborg amt, 1962, s. 276.
- 8 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 97.

- 9 Nævnes i en note til Christipher Cronholms Blekings Beskrivning, 1976, s. 68, samt Jyske Samlinger, 2-3, 1899-1900, s. 420.
- 10 Stiftsbogen i Viborg bispearkiv, C.2-99, fol.952-53 og 955-56.
- 11 Traps Danmark, 5. udg., Ålborg amt, 1961, s. 1188.
- 12 Kilde 4, s. 52-55, samt C. Klitgaard: Kjørulfske Studier, 1914-18, s. 162-65.
- 13 Viborg landstings skøde- og panteprotokol 1667-68, B.24-640, fol.208b og 210.
- 14 Samme 1677-78, B.24-645, fol.70.
- 15 Samme 1681-82, B.24-648, fol.440b.
- 16 Samme 1687-88, B.24-652, fol.299b.
- 17 Samme 1689-90, B.24-653, fol.265b.
- 18 Slet herreds gejstlige skifteprotokol 1690-1771, C.17.B-1.
- 19 Samme, fol.167b.

Ane 28                      JACOB WILLUMSEN DICHMAND/DEICHMANN

født ca. 1646, død 1698.

Ane 29                      MARGRETHE ROSENMEJER

født ca. 1656, død 1697/98.

Fra 1673 til sin død 25 år senere i 1698 var Jacob Willumsen Dichmand eller Diechmann sognepræst i Høje Tåstrup mellem Roskilde og København.

Han var født ca. 1646 i Malmø, søn af købmand og rådmænd Willum Efvvertsen Dichman og hustru Karine Pedersdatter (1).

Hr. Jacob døde 1698 i præstegården i Høje Tåstrup - antagelig oktober, ca. 52 år gammel.

Efter at Jacob Dichmand 17. juli 1674 (2) havde fået kgl. bevilling til vielse uden troløvelse og lysning, blev han gift 30. juli samme år med Margrethe Rosenmeyer eller Rosenmeier; i den anledning havde N. Smidt forfattet bryllupsvisen "En liden Scena, hvor Amor setter i Rette".

Hun var født ca. 1656 i København som datter af storkøbmanden Carl Rosenmejer og hustru Anne Pedersdatter (3).

Margrethe Rosenmejer døde antagelig sidst på året 1697, hvor der 12. januar 1698 blev afholdt skifte efter hende (4).

Dette ægtepar fik femten børn, men kun 6-7 var levedygtige:

1 Margrethe Deichmann, født 1675, død 1758 barnløs(?) i Asferg ved Randers (5).

Gift tidligst 1691 med enkemand Anders Hansen Juul (Julius), ca. 1668-1728, sognepræst i Stenmagle og Stenlille på Sjælland fra 1685. Han var søn af Hans Hansen Juul, sognepræst i Kjells Nöbbelöf og Felestad i Skåne, og hustru Johanne Andersdatter Siin; Anders havde først været gift med Ingeborg Jacobsdatter, ca. 1635-1691 (6).

2 Villum D., født 1676, død straks samme dag.

3 Karen D., født 1677, død som barn.

4 Carl D., født 1678, død som barn.

5 Villum D., født 1679, død 1682.

6 Et dødfødt barn 1680.

7 Peder Deichmann, født 1682, se ane 14-15.

8 Anne (egl. Ane) Deichmann, født 1684, død 1742 ved Sallingsund i Nautrup sogn i Salling.

Gift senest 1715 med Christian Rohde eller Rhode, ca. 1695-1763; han opholdt sig 1735 i Blære i Himmerland, da han overtog kroen "God aften" ved Sallingsund, hvor han døde som kgl. priviligeret kromand og selvejer og blev begravet i Sæby kirke (7).

Anne og Christian Rohde, der efter hendes død blev gift med Anne Hald O-vergaard, fik fem levedygtige børn.

9 Engel Deichmann, født 1685, død 1754 i præstegården i Hem i Salling; hun var ugift og arvedes af sine søskende og deres efterkommere (8).

10 Karen Deichmann, født 1687, død 1760 i Hem, begravet i Dølby kirke.

Gift med Johannes Assels (9), 1684-1765, søn af Gravers Assels, sognepræst i Ø. og V. Assels på Mors, og hustru Mette Budtz; Johs. Assels var amanuensis hos sin tilkommende kones fætter biskop Bartholomæus Deichmann i Viborg, hvorpå han fra 1712 var præst i Hem, Hindborg og Dølby sogne, samt 1727-38 provst i Hindborg herred.

Karen og Johannes Assels efterlod sig fem døtre.

- 11 Villum Deichmann, født 1688; han døde før 1754 i Råsted sogn ved Randers, hvor han havde været birkeskriver ved Dronningborg rytterdistrikt.

Han var gift og havde fire levedygtige børn, nemlig en søn Friderich og tre døtre, hvoraf en var gift med birkedommer Niels Madsen ved Clausholm (10).

- 12 Edvard D., født 1690, død som barn.

- 13 Carl D., født ca. 1692, død 1698.

- 14 Elisabeth Deichmann, født 1694.

Hun døde i København før 1754 og efterlod sig et par døtre, samt sønnerne Anders Julius Hjort, student, og Jacob Hjort, der begge opholdt sig i Taadrup(?) præstegård på Falster 1754.

- 15 Edvard (eller Evert) Deichmann, født ca. 1695.

Han døde som ung student og var vel den Edvard Deichmann, 19 år, der blev student 1715 og baccalaur 1716 (11).

Jacob Willumsen, der selv stavede slægtsnavnet Dichmand eller Dichmann, var som nævnt født ca. 1646 i Malmø og blev forældreløs som dreng, idet faderen og moderen døde i henholdsvis august 1648 og marts 1649. - Jacob og hans fire søskende kom vist alle til København, hvor slægtninge tog sig af deres opdragelse; vel nærmest mosteren Margrethe Pedersdatter, død 1652, der var gift med den ansete borgmester Find Nielsen (Trellund), død 1663 (12).

I 1666 lod Jacob sig fra Frue skole i København immatrikulere ved universitetet som Jacobus Wilhelmi Dichmand (13); efter at have taget teologisk embeds-eksamen skal Jacob i 1673 have studeret jura i København, men samme år tiltrådte han embedet som sognepræst i Høje Tåstrup ved Roskilde 16. juni (14) efter Søren Glud, der var blevet biskop i Viborg. - Jacob Dichmand flyttede altså i 1673 ind i den præstegård, hvor hans forgænger i februar 1658 havde måttet lægge hus til de indledende fredsforhandlinger med svenskerne, der endte med, at Danmark for evigt mistede Jacobs hjemstavn Skåne; en lille del af denne præstegård, nemlig et stykke træ med indskrift fra den lade, som Søren Glud byggede 1668, findes endnu bevaret i en glasmontre i Høje Tåstrup kirkes våbenhus (15).

Efter 23-24 års ægteskab mistede Jacob Deickman sin hustru Margrethe Rosenmeyer, efter hvem der afholdtes skifte 12. januar 1698 (16), så hun var vel død sidst på året 1697. - Ægteparrets ni børn blev anført således:

- 1 Peder D., 16 år, 2 Willum D. i 8. år, 3 Carl D., 6 år, 4 Ewert D., 2 år, 5 Margrethe D., gift med hr. Anders Juul, præst i Stenmagle, 6 Anna D. på 14. år, 7 Engel D., 10 år, 8 Karen D., 9 år, 9 Elisabeth D. på 4. år.

Men knap et år efter afholdtes der 13. december 1698 skifte efter Jacob Deikman, hvis bo var blevet registreret 17. oktober (17). - Sønnen Carl var død i mellemtiden, men de øvrige børn var:

- 1 Peder D., 18 år, hvis kurator var svogeren Anders Juul.  
 2 Willum D., 10 år, hvis formynder var faderens frænde Laurids Bartholomæussen, borger og handelsmand i København.  
 3 Edvard D., 3 år, hvis formynder var svogeren Anders Juul.



- 4 Margrethe D., gift med nævnte Anders Juul.
- 5 Anna D., 15 år, hvis formynder var faderens svoger Johs. Schrøder, kapellan i Helsingør.
- 6 Engel D., 13 år, hvis formynder var sr. Willum Deichmann på Avnsøgård (en fætter?).
- 7 Karen D., 12 år, hvis formynder var mag. Bartholomæus Deichmann (den senere biskop, Karens fætter og gift med hendes moster).
- 8 Elisabeth D. på 5. år, hvis formynder var faderens successor mag. Jens Laasbye.

Skifterne efter begge ægtefællerne er både lange og indviklede, hvortil kom retssager om afdødes brorbørns arv m.v. - Men præsten i Høje Tåstrup var ikke fattig.

Følgende sølv- og guldsager vurderedes i januar 1698:

	sldlr.	mk.	sk.
<b>Guld:</b>			
1 taffelring	42	0	0
1 safirsring med 6 små diamanter	48	0	0
3 amalerede skjorteknapper med 10 sten	32	1	0
1 liden guldkæde, vog 4 lod mindre 1 ort	50	1	0
	<hr/>		
	172	2	0
<b>Sølv:</b>			
1 forgyldt kande, vog 90 lod	78	3	0
1 hvid do., vog 86 lod 1 qv.	51	1	3
5 sølvbægre, 78 lod 2 qv.	58	3	8
2 store do., 34 lod 2 qv.	25	3	8
1 præster-tallerken med 3 tumble-bægre, 31 lod	23	1	0
2 små salsirkner, 18 lod 3 qv.	12	3	9
2 drevne fade, 24 lod	16	2	0
1 lidet forgyldt bager, 3 1/2 lod	2	2	8
1 forgyldt pollach, 15 lod 1 qv.	10	1	15
8 aflange skeer, 32 lod	24	0	0
8 do., 26 lod 2 qv.	18	0	14
	<hr/>		
	330	3	1
Af rede penge nævnes	228	0	0
Følgende obligationer nævnes som udestående fordringer:			
Anna, sal. Christen Nielsens af 11. juni 1694	800	0	0
Et års rente	40	0	0
Peder Jensen Bruun i Frederiksborggade i København af 10. maj 1697	400	0	0
Et års rente	20	0	0
Efvert Deickmans af 15. marts 1697	150	0	0
Et års rente	7	2	0
Albert Deickman	206	0	0
	<hr/>		
	1623	2	0
	1942	2	0

Desuden ejede præsten jordegods for - nemlig 1 bondegård i Valby i Tåstrup sogn på 19 tdr. hartkorn, beboet af Anders Andersen, 1 gård i Tåstrup på 13 tdr. mindre 1 skp. hartkorn, beboet af Anders Jensen, ialt 32 tdr. 3 skpr. hartkorn.

Boets aktiver beløb sig til	5985	3	14
Dertil kom dog endnu en obligation, udstedt af assessor Muhle, men der førtes retssager om den.	1500	0	0
Renter deraf	275	0	0
Ialt	7710	3	14
Der senere forhøjedes til	8063	3	13
Men passiverne - bl.a. 4500 rdlr., som brorsønnen Edvard Deichmann sagsøgte præsten for - beløb sig til	4738	0	0
Til deling blev der	1584	3	13

Ved skiftet 13. december 1698 efter Jacob Deickman blev f.eks. den afdødes bibliotek vurderet til 1044 sldlr., men på auktionen solgt for 1188 sldlr. - Det oplystes, at hr. Jacob havde været kurator for brorsønnen Albert (vist fejl for Edvard) Deichmann, der ved Højesteret havde fået farbroderen dømt til at betale sig 6785 sldlr. 5 sk.

Så da aktiverne beløb sig til 7831 sldlr. 1 mk. 10 sk., blev der 1046 sldlr. 1 mk. 5 sk. til deling. - Dertil kom dog børnenes mødrene arv på 792 sldlr. 1 mk. 8 sk., så der blev ialt 1838 sldlr. 2 mk. 13 sk. til deling, hvoraf sønnerne hver tilkom godt 367 sldlr. og døtrene 183 sldlr.

#### Noter:

- 1 Biografisk leksikon v. Sedergreen Bech, bd. 3, 1979, s. 608, samt A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 196-97.
- 2 Canselliregistranter i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-5, 1914, s. 132, samt opl. om gl. danske bryllups- og ligvers i Norske biblioteker i samme skrift, 8-2, 1923, s. 172.
- 3 Jacob og Margrethe lod deres ældste datter døbe Margrethe 1675, og både ved hendes og søsteren Karens dåb 1677 nævnes moderens mormor, borgmester Peder Pedersens enke Margrethe Clausdatter som fadder, ligesom der ved barnedåben 1676, 77 og 82 figurerer hele tre af dennes døtre og/eller svigersønner, nemlig den senere præsident i København Hans Nansen den yngre, dr. teol. Niels Randulf, biskop i Bergen, samt prof. teol. Rasmus Brochmands enke. En søn blev døbt Carl, ligesom Carl Rosenmejers beviselige svigersønner mag. Lorens Meulengracht, præst i Slingerup, og Johs. Schrøder, kapellan i Helsingør, nævnes 1682 og 98 som henholdsvis fadder og formynder for et af børnene.
- 4 Smørum herred gejstlige skifteprotokol 1697-1710, fol.110-37.
- 5 Nørhald herreds gejstlige skifteprotokol 1740-1808, C.25.A-2, fol.64b.
- 6 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 183, hvor Margr. Deichmann udstyres med forkerte forældre.
- 7 Højris fæsteprotokol 1720-1867, G.112-3, fol.52b, godsets skifteprotokol 1719-82, G.112-16, fol.200b, samt Ørndrup skifteprotokol 1762-95, G.114-2, fol.1.
- 8 Hindborg herreds gejstlige skifteprotokol 1707-91, C.19.A-1, fol.203.
- 9 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 594 og bd. 2, 1870, s. 715, samt kilde 8, fol.237b.
- 10 Falk-Jensen og Hjorth-Nielsen: Cand. og Exam. juris 1736-1936, bd. 3, 1957, s. 124, samt kilde 8.
- 11 Friis-Petersens studentersamling H.1(12)-9.

- 12 Adam Løvenskiolds opl. Om Hans Nummesens andet Ægteskab og hans Epitafium i Holmens Kirke i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-6, 1915, s. 83, samt Trelund i Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 24, 1943, s. 241.
- 13 Kjøbenhavns Universitets Matrikel v. S. Birket Smith, bd. 1, 1890, s. 333.
- 14 Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 294.
- 15 Traps Danmark, 5. udg., Københavns amt, bd. 5, 1960, s. 996.
- 16 Smørum herreds gejstlige skifteprotokol 1697-1710, fol.110-37.
- 17 Samme, fol.138-207.

Ane 30 PEDER ECKHOFF

født 1660, død 1704.

Ane 31 DORTHE HELVIG RUUS

født 1668, død 1693.

Fra 1687 var Peder Eckhoff kapellan og fra 1689 sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev sogne med bopæl i præstegården Julstrup i Buderup sogn.

Han var født 1660 i Bergen i Norge, søn af dr. med. Diderik Eckhoff og hustru Anne Cathrine Garman; slægtsnavnet staves både Echhof, Eckhov og Eckhoff.

Hr. Peder Eckhoff (1) sognepræst til Årestrup, Gravlev og Buderup kirker, døde om eftermiddagen 8. juni 1704 i Julstrup præstegård, hvor han residerede, anno ætat. 45.

- Over ham og hustruen rejste svigersønnen Peder Deichmann i 1726(?) et be-malet ligsten, der endnu findes indmuret i koret i den nu nedlagte Buderup kirke; stenens latinske indskrift oplyser om ægtefællernes fødesteder, fødselsår, samt dødsår.

Peder Eckhoff blev gift - vel 1687-88 med - med Dorthe Helvig Ruus, formandens datter.

Hun var født 1668 i præstegården Julstrup, hvor hun døde allerede 1693, 25 år gammel. Hun var datter af præsten Jens Jacobsen Ruus og hustru.

Dorthe Helvig og Peder Eckhoff havde vist kun et barn, der i al fald var parrets eneste datter (2), nemlig: Cathrine Eckhoff, født 1688/89; hun blev gift i 1704 - kun 15-16 år gammel - med faderens eftermand Peder Deichmann, se ane 14-15.

Peder Eckhoff (3) blev student 1678 fra katedralskolen i Trondheim, hvor hans da afdøde far var blevet stadsfysikus 1667 (4). Efter at han i 1681 var blevet cand. teol. blev han 17. november 1687 af Jens Ruus antaget som medhjælper og efterfølger (adjunctus et successor); ved sin nævnte svigerfars død i marts 1689 overtog Eckhoff embedet som sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder.

#### Noter:

1 Bircherods Dagbog i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-4, 1931, s. 145.

2 Samme kilde.

3 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 40 og 751, samt bd. 2, 1870, s. 697, og Personalhistorisk Tidsskrift, 3-1, 1892, s. 77.

4 Ehrencron-Müllers Fortatterlexikon, bd. 2, s. 397.

Ane 32 JENS JENSEN (YDE?)

født ca. 1618, død 1688.

Ane 33 METTE CHRISTENS DATTER

født ca. 1610, død 1689.

Jens Jensen var bosat på Mors - uvist hvor - til 1680'erne, da han og konen tog ophold hos sønnen Jens Jensen Yde i annekspæstegården i Stagstrup by og sogn.

Sønnen Jens Jensen (Yde) nævnes ved sit giftermål "af Sundby", men hermed menes vel Sundby i Stagstrup sogn og ikke Sundby sogn på Mors?

Jens Jensen, der ikke er set med tilnavnet Yde, var født ca. 1618, men hans herkomst kendes ikke.

I Sundby i Stagstrup sogn fandtes i midten af 1600-tallet en familie med navnet Yde, hvoraf Niels Yde og hustru Karen Jensdatter døde i henholdsvis 1680 og 1671. Deres søn var vel den Christen Nielsen Yde i Sundby, der med sin hustru Karen Nielsdatter fik børn i 1670'erne og 80'erne. Hos dette par nævnes en Jens Jensen i Stagstrup i 1687 som fadder, og han må vel være identisk med Jens Jensen, født ca. 1618, eller snarere Jens Jensen Yde, født ca. 1661, se ane 16-17.

Jens Jensen, født ca. 1618, tilhørte måske snarere den ældre Yde-slægt fra Stagstrup by og sogn. - Hans brødre var måske Christen Jensen Yde, død 1665 i Stagstrup, og Knud Jensen Yde (Jyde), død 1650 i Stagstrup, der med sin hustru Maren Christensdatter i 1649 fik sønnen Niels; Maren blev måske gift anden gang 1652 med Niels Poulsen i Stagstrup.

Den nævnte Knud Jensen Yde overlevedes af sin mor Maren Jensdatter, der døde 1651 i Stagstrup. Knud Jensen i Stagstrup var tilstede 21. januar 1630 på Hassing herredsting (1), hvor han blev taget i hånd af sin broder Christen Jensen i Stagstrup, der da gav ham afkald på videre arv efter forældrene Jens Christensen Yde (Jud) og Maren Jensdatter, som begge levede i 1630. Vor Jens Jensen Ydes far Jens Jensen, født ca. 1618, kunne eventuelt også være søn af denne Jens Christensen Yde og hustru Maren Jensdatter og således opkaldt efter sin morfar.

Jens Jensen Yde, Jens Jensen (Ydes) fader udi anneksgården, som for alder, armod og skrøbelighed var flyttet fra Morsø til sin søn, døde 1688, begravet 9. september (13. trinit.), anno ætatis 70.

Og samme år døde konen Mette Christensdatter, som han var blevet gift med senest 1660.

Mette Christensdatter, Jens Jensens moder i Stagstrup præstegård døde i juli 1688 og blev begravet 1. januar 1689, anno ætatis 79.

Noter:

1 Hassing herreds tingbog 1630, B.35.E-1, fol.20.



Ane 42 og 46                    SØREN HANSEN RAFFN (RAVN)

født senest 1615, død efter 1661.

Ane 43 og 47                    N.N.

Søren Hansen Raffn (Ravn) var som kræmmer bosat i København fra senest 1640; fra 1655 til mellem 1661 og 64 var han bosat i Skoboderne (nu Vimmelskaf-tet).

Han var født senest 1615 og stammede vel fra København, hvor der sidst i 1500-tallet var to Hans Ravn'er; i 1576 blev Hans Raffen optaget i Skyde-selskabet, hvor Hans Raffen den unge blev optaget 1680 (1).

Søren Hansen Ravn må absolut have været bror til Jørgen (Hansen) Raffn i Lille Færgestræde, hvis kone Helle i 1660 stod fadder hos Sørensvigersøn Johan Nielsen, hvor Jørgen selv nævnes som fadder 1664. - Han døde senest 1665, idet Hans Nielsen, rådmænd i Ålborg, 2. januar 1666 (2) fik kgl. be-villing til at måtte vies uden foregående trolovelse og lysning til Hille, afgangne Jørgen Rafns. - Hans Nielsen i Lille Færgestræde nævnes da også 1666 som fadder hos Johan Nielsen, hvor både han og Helle nævnes 1672 som faddere.

Både Johan Nielsen og svogeren Wilhelm Schmidt, gift med Sørensvigersøns datter Maren og Kirsten, se ane 20-21 og 22-23, lod sønner døbe Jørgen i henholdsvis 1665 og 1681.

Søren Hansen Raffn (Raffn), der fra 1649/52 var ejer af ejendommen nr. 190 og 191 i Øster kvarter (3) på hjørnet af den nu forsvundne gade Lille Fær-gestræde og Lille Kirkestræde, var en velstående skipper, der i 1659 kunne låne byen 806 sldr. (4); 11. april 1648 havde han på skipperlavets vegne underskrevet fuldmagten til at udvælge Frederik III til konge.

En nær slægtning til Jørgen og Søren Ravn må tillige være Else, gift med skipper Laurids Christensen i Lille Færgestræde, der 1660-68 nævnes som fadder ved fem af Sørensvigersøn Johan Nielsens elleve barnedåber. - Mon ikke hun er den Else Raffn, der i 1668 (5) ejede en ejendom i nævnte gade; det var måske efter hende, at Johan Nielsen lod en datter døbe Else i 1670. Den ungkarl Hans Raffn, der i 1665 var fadder hos Johan Nielsen, var vel søn af Jørgen Hansen eller snarere af Søren Hansen Raffn.

Søren Hansen Raffn døde efter 1661, idet han nævnte år som Søren Raffn i Skoboderne nævnes som fadder hos svigersønnen Johan Nielsen.

- Hos Maren Sørensdatter og Johan Nielsen nævnes dog også 1672 og 73 Biret-te/Birgitte Sørensdatter eller Søren Raffns i Kongensgade (Lille Kongensga-de).

Søren Raffn må være blevet gift senest 1640, men hans kones navn og herkomst kendes ikke; hun døde antagelig før 1660.

Han var kræmmer og boede en tid i Skoboderne, et gammelt navn for den vest-lige del af Vimmelskaf-tet, hvor han fra 1655 (6) ejede Snarens kvarter nr. 173, der i vore dage udgør en del af Vimmelskaf-tet 45 på det østre hjørne ned langs Badstuestræde.

- I grundtaksten 1661 (7) vurderes Søren Hansen Raffns ejendom til 300 rdlr., men før 1664 kom den på andre hænder.

Som Søffren Raffuen havde han 30. oktober 1658 (8) sammen med mange andre - bl.a. broderen Jørgen - underskrevet borgernes andragende til kongen om, at København måtte blive en fri rigsstad.

Som den ene af Snarens kvarters rodemestre underskrev Søffren Hansssen Raff-ven egenhændigt mandtallet 11. januar 1659 (9) over hvor mange mandkøn, der fandtes i ethvert hus, som var dygtige at bruge imod fjenden, nemlig svenskerne der havde belejret København.

- Indkvarteringsmandtallet fra december 1659 underskrev han ligeledes som rodemester.

25. april 1661 (10) underskrev han tillige en erklæring i silke-, ulden- og lærredskræmmernes lavsprotokol.

- Han var måske også identisk med den Søren Hansen med tilnavnet Raffuen, der 6. november 1662 ansøgte staden om lempelser; usikkerheden med identiteten skyldes, at denne mand da synes at have været ugift (måske enkemand?).

Af Søren Raffns børn kendes kun med sikkerhed:

- 1 Maren Sørensdatter Ravn, født senest 1640.  
Gift senest 1660 med brygger Johan Nielsen (Asch?), se ane 22-23.
- 2 Kirsten Sørensdatter Ravn, født ca. 1642.  
Gift 1666 med bartskær Wilhelm Schmidt, se ane 20-21.

Noter:

- 1 Kjøbenhavns Diplomatarium v. O. Nielsen, bd. 6, 1884, s. 45.
- 2 Kancelliregistranter i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-2, 1911, s. 266, samt A. H. Nielsens Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 1879-80, s. 140.
- 3 H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 1, Øster Kvarter, 1943, s. 59, hvor hans kone fejlagtig kaldes Else.
- 4 Kilde 1, bd. 1, 1872, mange sider.
- 5 Samme, bd. 2, 1874, s. 810; hende lader Ramsing fejlagtigt i kilde 3 være gift med Jørgen.
- 6 H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 3, Snarens Kvarter, 1945, s. 94.
- 7 Kilde 4, s. 740.
- 8 Samme, s. 701.
- 9 E. Marquard: Kjøbenhavns Borgere 1659, 1920, s. 31, 32 og 98.
- 10 Lavsprotokol 4, 1651-1718, fol.13b.

Ane 52 WILLUM THOMSEN

født omkr. 1585, død ca. 1658.

Ane 53 BENTHE HANSDATTER RAFFN (RAVN)

født ca. 1596, død efter 1651.

Willum Thomsen, der ved giftermålet 1625 skal have været borger i Køge, var fra 1628 til 58 landsdommer i Blekinge.

Willum Thomsen var født omkr. 1585 i Lund i Skåne, søn af Thomas Willumsen, rektor ved den stedlige latinskole og sognepræst i Fjellie, og hustru Birgitte Baltzersdatter (1).

Han døde ca. 1658 - vel på gården Saxemare nær Ronneby i Medelstad herred i Blekinge.

Han blev gift 8. maj 1625 i Malmø (2) med enken Benthe Hansdatter Raffn; bryllupet overværedes af bl.a. lensmanden på Malmøhus Sivert Grubbe, der oplyste, at biskoppen i Lund, Mads Jensen Medelfar, prædikede.

Hun var blevet gift første gang 14. november 1615 i Malmø med Matthis (Mathias?) Gurreesen, borger i Malmø, hvor han døde 1623.

Benthe var født ca. 1596 i Sdr. Villie i Skåne som datter af Hans Hansen Raffn (Ravn), sognepræst i Sdr. Villie og Örsjö, senere sognepræst i Malmø, og hustru Marine Eriksdatter.

Benthe Hansdatter levede endnu i 1651 (3), da hun ved skiftet 12. maj nævnes som arving efter sin bror Hans Raffn (Ravn), borgmester i Ystad.

Hun havde måske børn i begge sine ægteskaber, men kun følgende fire kendes med sikkerhed, og var alle af hendes andet ægteskab.

1 Mathias Willumsen, født ca. 1630, se ane 26-27.

2 Kirsten Willumsdatter (4), født ca. 1630, død 1715 i Ålborg, begravet i Budolfi kirke.

Gift første gang ca. 1649 med Morten Bræmer (Bremer, Brømer, Brømmer), købmand i Ronneby til 1661, da han rejste til Danmark.

Gift anden gang før 1687 med Anders Madsen Storm, ca. 1651-1715, borger i Ålborg, herredsfoged i Kjær herred 1689-1714.

- Kirstens to døtre af første ægteskab var gift med byfogederne i Ålborg og Århus.

3 Mogens Willumsen (5), ca. 1632-1697, begravet i Vor Frue kirke i Ålborg. Efter 13 år på faderens kontor drog han 1658 til København, hvorpå han 1661-79 var amtsforvalter i Ålborg, assessor i Kommerce kollegiet og fra 1679 ejer af Råkildegård i Ellidshøj sogn.

Gift 1663 med Dorthe Bering, ca. 1646-1715, datter af Peder Pedersen Bering, borgmester i Viborg, og hustru Margrethe Frandsdatter. - Mogens Willumsen havde to børn.

4 Hans Willumsen Corvin (corvinus = ravn); han blev stadskomminister (kapellan) i Ronneby og stamfar til en forgrenet slægt Corvin/Ravn (6).

III flokken skulle også høre (7):

5 Thomas Willumsen, organist i Oslo (Christiania).

6 Karen Willumsdatter, gift en købmand i Ronneby.

7 Johanne Willumsdatter, gift en herredsfoged (Jesper Skov?) i Ronneby.

Willum Thomsen (også Villom Thommesen), der ved giftermålet 1625 skal have været bosat i Køge, blev udnævnt til landsdommer i Blekinge 16. maj 1628 (8) med en årlig løn på 100 gl. dlr., der skulle udbetales af kongens lensmand på Sølvitsborg; lensmanden der, Tage Thott, der skulle tage ham i ed, fik 21. maj brev herom fra kancelliet.

11. august 1629 oplyses, at da Willum Thomsen havde klaget over lønnen på 100 dlr. in specie årligt, så skulle Tage Thott indsende en erklæring om, med hvilke midler han kunne hjælpes til forbedring af sin besoldning, således at han kunne få, hvad han skulle leve af, og kongen altid kunne have en dygtig person til denne bestilling.

Men Willum Thomsen klagede stadig over sin løn, så 3. august 1630 (9) skrev kongen til sine lensmænd, at han ville tillægge ham nogle bøndergårde ved Ronneby, hvor landstinget holdtes, nemlig så mange, at deres visse landgilde kunne regnes til omkr. 100 spdlr. - Tage Thott og Malte Juel, lensmænd på henholdsvis Sølvitsborg og Christianopol, skulle derfor udvælge disse gårde med halvdelen fra begge len; de skulle tillige påse, at der blandt gårdene fandtes en, hvor landsdommeren kunne residere.

- De første par år havde Willum Thomsen altså ingen embedsbolig, men har vel slået sig ned i Ronneby.

Endelig blev der 2. april 1631 udstedt forleningsbrev til Willum Thomsen som fungerende landsdommer i Blekinge på en lang række gårde, som Tage Thott til Eriksholm og Malte Juel til Gjessinggård, lensmænd på Sølvitsborg og Christianopol slotte, havde udvalgt.

Det drejede sig om ialt 32 bøndergårde - bl.a. 6 gårde på Aspø - og gården Saxemare, hvor han måtte residere; men først skulle han dog udminde bonden, som beboede gården; og endvidere skulle landsdommeren kvittere de penge, som han hidtil årligt havde oppebåret af Sølvitsborg slot.

Willum Thomsens lønforhold synes nu tilfredsstillende, men 19. maj 1636 (10) måtte kancelliet sende bud til lensmanden Tage Thott om, at kongen for nogen tid siden havde lånt sognepræsten i Malmø, afdøde mag. Hans Raufn 100 rdlr., som (svigersønnen) Willum Thomsen, landsdommer i Blekinge, havde forpligtet sig til at betale. - Da dette ikke var sket, skulle Tage Thott tilholde landsdommeren straks og uden ophold at betale dem, hvis ikke kongen skulle lade dem søge i hans indkomst.

Og 20. november 1637 (11) var det nødvendig for kancelliet at påminde Willum Thomsen om, at han skulle stadfæste eller underkende den herredstings-dom, der var afsagt i en strid mellem et par officerer. 15. marts 1639 nævnes Willum Thomsen i en kontrakt - fra september 1628 og 19. februar 1639 om arven efter den barnløse borgmester Jacob Mikkelsen i København (han var halvbror til Willum Thomsens far).

Der var vanskeligheder med de tidligere beboere af Saxemare. Men 11. maj 1639 bestemtes det, at Willum Thomsen efter kgl. befaling efter tingsvidne havde tilbagegivet de to bønder, som havde boet på gården Saxemare, der var bevilget ham til residens, de 150 sldlr., som de i sin tid havde betalt i steds-mål af gården til lensmanden; så bestemte kongen, at når Willum Thomsen døde eller blev bestillingen kvit, da skulle de 150 sldlr. tilbagegives ham eller hans hustru, hvis han var død, eller til den, der af ham havde fæstet gården.

Der kunne også blive vrøvl med bønderne i gårdene, som Willum Thomsen var forlenet med som landsdommer. - 7. oktober 1641 (12) blev det således pålagt lens-

manden at sørge for, at den bonde, der boede på en ø, hvis gårde alle var tillagt Willum Thomsen, straks skulle lade landsdommeren få den olden, som han efter dom havde krav på.

26. april 1642 (13) oplyses, at Willum Thomsen havde berettet, at der sidste Mortensdag (1641) var strandet en lybsk skude på øen Aspø, hvis seks gårde Willum Thomsen havde i forlening; han havde ladet skudens last bjerge, ladet de druknede søfolk begrave, samt betalt omkostningerne derved og ladet dem, hvem det bjergede tilhørte, få deres gods igen, i den formening, at de vrage, der kunne falde under øen, tilhørte ham. - I denne sag tillod kongen det passerede, men gods uden ejermand tilhørte ellers kongen alene. - Efter afgørelsen at dømme har Willum Thomsen altså haft næsen lidt for langt fremme.

30. maj 1642 angives uden nærmere oplysning, at Willum Thomsen havde retssag med en mand ved navn Jens i Nysted. Og 8. april 1645 (14) blev det pålagt Knud Pedersen, borgmester og tolder i Ronneby, at passe embedet som landsdommer, idet Willum Thomsen havde fået tilladelse til at blive i København for at ordne en sag. - Men snart efter var han igen tilbage ved embedet. Willum Thomsen var landsdommer i Blekinge til 1658 (15), så han blev den sidste danske landsdommer i dette gamle danske landskab, der siden 1658 har været svensk; dog ses sønnen Mathias Willumsen - vel efter faderens død(?) - i et par måneder i 1658 at have fungeret i embedet, men erstattedes af en svensk i forbindelse med freden.

#### Noter:

- 1 Gunnar Carlqvist: Lund stifts herdaminne, 2-4, 1952, s. 482.
- 2 Samme, 2-2, 1948, s. 34, med henvisning til Sivert Grubbes optegnelser i Danske magasin, 4-4, 1, s. 71, samt A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 1, 1890, s. 73.
- 3 S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611-1735, 1965, nr. 159.
- 4 C. Klitgaards Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel, 1937-38, s. 104.
- 5 Bircherods dagbøger 1663 og 97 i Personalhistorisk Tidsskrift, 8-6, 1927, s. 40, samt 9-2, 1929, s. 161-62, A. H. Nielsens Embeds- og Bestillingsmænd i Aalborg, 1879-80, s. 188, samt Værnfelts opl. om Raakildegård i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1944, s. 178-79.
- 6 Kilde 1.
- 7 Efter Hans Mathiassen (Wassard), ca. 1673-1720, hans udsagn til Christen Sørensen Testrup, der nedfældede det i sin Rinds herreds krønike ca. 1730 i Jyske Samlinger, 1-2, 1868-69, s. 70, samt C. Klitgaards Bidrag til Familien Willumsens (Wassards) Historie i Personalhistorisk Tidsskrift, 6-2, 1911, s. 219-23.
- 8 Kancelliets Brevbøger 1627-29, 1929, s. 426, 430 og 761.
- 9 Samme 1630-32, 1932, s. 217 og 438.
- 10 Samme 1635-36, 1940, s. 532.
- 11 Samme 1637-39, 1944, s. 243, 695 og 758.
- 12 Samme 1640-41, 1950, s. 561.
- 13 Samme 1642-43, 1957, s. 81 og 182.
- 14 Samme 1645-47, 1968, s. 269 og 528.
- 15 Ifølge en note til Christopher Cronholms Blekings Beskrivning, 1976, s. 68.



Ane 54 JENS SØRENSEN BLOCH

født før 1595, død 1653/54.

Ane 55 KAREN JENSDATTER

født senest 1600, død tidligst 1666.

Fra 1620/21 til sin død 1653/54 var Jens Sørensen Bloch (1) fæster af en krongård i St. Arden by og sogn under Ålborghus len; i samme tidsrum var han herredsfoged i Hindsted herred.

Han var født før 1595 - måske i 1580'erne - i St. Arden by og sogn, søn af herredsfoged Søren (Nielsen) Bloch og hustru Anne(?).

Jens Bloch døde sst. 1653/54 over 60 år gammel.

Han blev gift omkr. 1620/25 med Karen Jensdatter, der var født senest 1600, men var af ukendt herkomst.

Ved skiftet 1654 efter Jens Bloch i St. Arden nævnes som enken Karen Jensdatters lavværge præsten Jens Jensen Bloch, ca. 1600-1675, sognepræst i Borup ved Randers fra 1624. Han (2) var søn af mag. Jens Pedersen, død 1609, sognepræst ved domkirken i Viborg fra 1592, og dennes anden hustru (fra 1599) Inger Bloch, der var datter af herredsfoged Jens Blochs farbror mag. Jens Bloch i Viborg, se også under ane 216-17.

Det var en nærliggende tanke, om Karen Jensdatter kunne være en ældre halvsøster til præsten Jens Bloch i Borup. - Hvis teorien holder, var herredsfogeden Jens Bloch gift med sin kusine Inger Blochs steddatter Karen, der således var datter af mag. Jens Pedersens første ægteskab med præstedatteren Anne Tøgersdatter fra Randers, død 1598/99(?); mag. Jens' forældre var Viborg-bispen Peder Tøgersen, død 1595, og hustru Margrethe Jensdatter, død 1602.

Efter herredsfogeds Jens Blochs død flyttede Karen Jensdatter som enke til Thoruphedegård i Rold sogn, hvor hun døde efter 1666.

Hun og Jens Bloch havde følgende otte børn:

1 Anne Jensdatter Bloch, født omkr. 1625, død 1714/19 i Ålborg over 90 år gammel (3).

Gift ca. 1642 med enkemand Morten Laursen, kaldet Kjærulf, død 1685/89, bosat i Ø. Halne i Vadum sogn og herredsfoged i Kjær herred 1639-84, søn af herredsfoged Lars eller Laurs Pedersen i Ø. Halne og dennes hustru, den halvadelige Bodil Hansdatter Mørk.

Morten Kjærulf blev gift første gang ca. 1640 med Gertrud Munk, død barnløs 1641, datter af Oluf Pedersen Munk i Attrup i Hammer sogn og hans adelige hustru Bendit Porsdatter (Børialsen).

Anne Bloch, der efter mandens død flyttede til Ålborg, fik tre levedygtige børn med Morten Kjærulf, nemlig sønnerne Søren Bloch, Laurids og Anders Kjærulf; Laurids, der ejede Wiffertsholm, og Anders, der ejede flere herregårde - bl.a. Bjørnsholm, Holmgård og Sødal i Himmerland og på Viborg-egnen, blev begge adlede 1724.

2 Søren Jensen Bloch (4), 1627(?) - 1693, overtog fødegården i St. Arden samt embedet som herredsfoged 1654, men havde før været tingskriver. - I 1688 blev Hindsted underlagt Helligum herred, hvis foged blev herredsfoged i den

nye jurisdiktion.

Gift første gang 1655 med Anne Ottesdatter, død 1670, af ukendt herkomst. Gift anden gang med Birgitte Jensdatter Rink, nævnt 1697, formentlig barnløs.

I første ægteskab havde Søren Bloch seks døtre og to sønner, hvoraf sønnen Frederik Bloch (5), 1664-1716, en slem slagsbror, blev præst i Ellidshøj og Svenstrup, samt stamfar til en stor slægt af embedsmænd og præster, bl.a. biskop Tønne Bloch i Odense, død 1803.

3 Maren Jensdatter Bloch (6), ca. 1629-1705.

Gift første gang ca. 1648 med Peder Børgesen (Mariager), ca. 1612-1679, mag. 1643, sognepræst i Sdr. Kongerslev og Komdrup fra 1645 og provst fra senest 1662, antagelig søn af Byrge Jensen, byfoged og tolder i Mariager, og hustru Bodil Poulsdatter.

Gift anden gang 1681 med enkemand Bertel Andersen Skytte, 1632-1717, sognepræst i Brøndum, Siem og Thorup fra 1657; han var gift første gang med enken på kaldet Kirsten Jensdatter.

Marens to sønner og en datter førte Bloch-navnet videre.

4 Sidsel Jensdatter Bloch (7), ca. 1640(?) - 1726.

Gift efter 1654 med Anders Christensen Skipper, død 1684, borger og 1671-82 rådmænd i Mariager, hvor han var byfoged fra 1682: antagelig søn af Christen Skipper i Mariager og hustru Mette.

Gift anden gang 1688 med Anders Sørensen i Hiermind, student(?) fra Norge, der blev dømt til Bremerholm.

5 Kirsten Jensdatter Bloch, født ca. 1630(?) se ane 26-27.

6 Mette Jensdatter Bloch (8), død 1678.

Gift før 1670 med Anders Jensen, død 1678, borger og fra 1662 rådmænd i Mariager, måske søn af Jens Gundersen i Mariager.

Tre sønner og to døtre, hvoraf efterkommerne for fleres vedkommende brugte navnet Bloch.

7 Inger Jensdatter Bloch (9), født senest 1645.

Gift senest 1663 med Iver Lauridsen, der i 1663 var forpagter af herregården Østergård i Salling, men døde før 1676; han skal have boet i Elkær og været foged på Lerkenfeld, men skal tillige have været tilknyttet herregården Hegnet i Salling.

8 Dorthe Jensdatter Bloch (10), hvis ægteskabelige forhold er uklare.

Den senere herredsfoged Jens Sørensen Bloch karakteriseres af Aage Brask som en fremtrædende repræsentant for Bloch'ernes dygtige slægt. Han fortsatte linien med at samle på gods og guld, ligesom faderen passede han herredstinget i mere end en menneskealder. - Han var sikkert en kraftig personlighed, der ikke kunne undgå nu og da at støde sammen med andre, men alt i alt synes han at være kommet godt igennem livets storme.

Han nævnes første gang 1617 i anledning af, at faderen havde tiltaget sig svinsolden i kgl. majestæts skove ved Arden. - Og i 1619 blev der for landstinget indbragt en sag, hvor Jens Bloch havde afsagt dom i faderens, herredsfogedens sted.

I regnskabsåret 1620/21 oplod faderen Søren Bloch fæstet af gården i St. Arden under Ålborghus len for sønnen Jens, der forpligtede sig til at have forældrene hos sig i deres levetid. - Stedsmålet var på 24 rdlr., så gården var en værdifuld ejendom: samtidig betalte Jens Bloch 7 1/2 dlr. 1 1/2 ort i stedsmål for overtagelsen af kongens part af Døstrup sogns korntiende.

I jordebogen 1621/22 for Ålborghus len nævnes Jens Bloch i gården i St. Arden, mens faderen endnu stod for Rold mølle; og denne notering fortsattes i jordebøgerne helt til 1645/46 - undtagen 1624/25, da Jens Bloch stod noteret

for den. - I 1632 blev møllen lovformeligt tillagt Jens Bloch på samme gunstige vilkår uden afgifter, som faderen havde haft den.

Fra 1625 opførtes han tillige som fæster af Hørby sogns kirketiende, hvor han i 1647 fik bekræftelse på sin enighed med sognets tiendeydere. - Og i 1626 købte han en gård Stubberup i Ove sogn.

Jens Bloch havde rettigheder i flere ejendomme på egnen, således nævnes han i 1633 som indehaver af afgifter af Hodals mølle, samt i 1634 med rettigheder i Tobberup i Hørby sogn.

I både 1630'erne og i 40'erne ejede han dele af Bodals Krog med skov i Valsgård sogn, ligesom han i 1636 havde ejendomme i Døstrup.

- Man må herefter have lov til at regne med, at han på den tid sad særdeles godt i det.

Men ved en ildebrand i 1639 synes han at have mistet både værdier og værdipapirer. 26. september samme år lod han på herredstinget optage et fuldt stokkenavn af 24 dannemænd om, at der den 8. maj i stærk storm og tørke var kommet ild i gården, der fuldstændig nedbrændte, så der ikke blev een stolpe igen. Han var derved gerådet i stor elendighed og kunne aldrig komme til rette uden Guds, øvrigheds og godtfolks hjælp. - Denne bistand må han have opnået, for virkelig velstand kom påny til gårde.

I 1641 ansøgte han om at få kopi af forleningsbrevet på Rold mølle under henvisning til, at alle hans kgl. og andre breve var brændt; samtidig ønskede han at beholde visse begunstigelser, da gården lå på Hans majestæts alfarvej ved Hobro med seks mil til slottet i Ålborg.

Atter i 1642 brugte han branden som påskud for at måtte få gården Thorup Hejde i Rold sogn i fæste, når fæsteren - en gammel udlevet kvinde - døde, hvilket bevilligedes. Han kom dog vist først i besiddelse af gården omkr. 1651, da han betalte 30 rdlr. som indfæstning for gården.

I 1640'erne ejede han Vestergård i Hørby og endnu en gård i byen; men det er vanskeligt at skelne mellem hans arvegods og hans tilkøbte gods.

Men Jens Bloch var 1652, da der skulle skaffes penge til fæstningen Frederiksojde (Fredericia), også en virkelig velhavende mand; han ses da opført som den næsthøjeste skatteyder på den med kun syv uadelige personer i hele Ålborghus len nævnte liste, hvor han anføres med 1800 rdlr. udestående fordringer. Flere gange indstævnedes han debitorer i almindelighed uden angivelse af navn, således i 1653 skyldnere i Hørby, Tobberup, Hodals mølle, Hegedal, Kjelstrup, Mundstrup, Rostrup, Stenstrup, Lundgård, Hostrup, Ll. Arden og St. Arden; - i nogen grad stammede gælden vel fra de tienderettigheder, som han havde i fæste. Men det var ikke alene bønder, der var i gæld til ham, en ejendom i Hobro var pantsat til ham dette år, og i 1667 gjorde sønnen herredsfoged Søren Bloch udlæg hos den hårdt trængte adelsmand Peder Seefeld til Havnø, der i 1652 havde udstedt en panteobligation på 200 sldr. til Jens Bloch.

Han synes da også at have haft vanskeligheder; således var der i 1633 kommet nogle mænd til ham med draget værge, men da Jens Bloch så viste sig med et spyd, hentede en af de andre en langbøsse og truede med at ville skyde ham. I 1639 lod han tilføre tingbogen, at han på sin rette tingvej var blevet uførmet og overskældet - altså overfaldet med skældsord - så han ikke kunne forrette tinget, før han havde fået talt med sin husbond, lensmanden Gunde Lange.

En del af Jens Blochs domme blev indanket for landstinget, der i nogle tilfælde underkendte domme.

I mangfoldige tingsvidner ses Jens Bloch at have benyttet et segl med tre agern eller blomster som mærke; et mærke der går igen hos andre af Bloch-slægten. - Men desuden ses det ret enestående, at hans initialer I.B. i 1648 blev anbragt på hver sin side af træet i Hindsted herreds-segl. Et forhold der nærmest må udtrykke fogedens opfattelse: "Herredet, det er mig".

Da Jens Bloch døde 1653/54 overtog hans eneste søn og efterfølger som herredsfoged gården i Arden, som hans fader fra døde og han moder for ham oplod; af gården betaltes 90 dlr. i indfæstning.

Den nævnte søn oplyste i 1661, at der i gårdens tilliggende årligt kunne sås 7 tdr. rug, 4 tdr. byg og 12 tdr. havre, mens høavlen ansattes til 16 læs, hvortil kom 2 skovparter med ildebrændsel og olden til egne svin.

- Sønnen oplyste i 1662, at han, moderen og søskende ejede 251/2 td. hartkorn selvejergods med tre fæstere i Hørby, to i Tobberup, tre i Døstrup og en i Krogen i Valsgård sogn.

Da sønnen overtog gården i St. Arden fæstede moderen Karen Jensdatter Thorup-hedegård, samt korntienden af Arden og et gadehus. - Som enke levede hun en del år i Thoruphedegård på 6-7 tdr. hartkorn, hvor hun nævnes 1666, da sønnen optrådte på tinge på hendes vegne.

Datteren Anne Blochs giftermål nordenfjords med storbonden Morten Kjørulf er et udemærket eksempel på, hvorledes man ved giftermål søgte at fremme slægtens tarv. Den svarer egentlig ret nøje til forbindelser, der gennem tiderne er tilvejebragt ved ægteskaber mellem landenes regerende fyrstehuse.

Hvad Kjørulf'erne var nordenfjords, var Bloch'erne søndenfjords.

De to familiers stilling passede fortrinlig til hinanden, og man kan vel også sige, at der i deres øjne kom noget godt ud af ægteskabet, der nok i stort omfang har haft ærgerrighed og herskesyge som grundlag, men som udemærket kan have haft en harmonisk karakter.

#### Noter:

- 1 Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt - En gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt, 1947, s. 34-36, 38-39, 44-52 og 57-58.
- 2 Samme, s. 28-29, samt Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 198, og samme, bd. 3, 1871, s. 542-43.
- 3 C. Klitgaard: Herredsfogeder og Tingskrivere i Vendsyssel, 1937-38, s. 101, Kilde 1, s. 52-55, samt Klitgaards Kjørulfske Studier, 1914-18, s. 151-65.
- 4 Kilde 1, s. 52 og 55-60.
- 5 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 309.
- 6 Kilde 1, s. 63-66, Wibergs præstehistorie, bd. 2, 1870, s. 243, samt bd. 1, s. 232.
- 7 Kilde 1, s. 66-69.
- 8 Kilde 1, s. 71-73.
- 9 Kilde 1, s. 73-74.
- 10 Kilde 1, s. 74-75.

Ane 56 WILLUM EFVERTSEN DICHMAN

født omkr. 1600(?), død 1648.

Ane 57 KARINE PEDERSDATTER

født ca. 1607, død 1649.

Willum Dichman (1) var fra 1620'erne købmand i Malmø, hvor han fra 1639 var rådmænd, samt en tid tolder.

Han blev født omkr. 1600(?) i Malmø som søn af den senere borgmester Efvort Dichmand og hustru Maren Jacobsdatter Fectil.

Han - Willum Dichman - døde sidst i august 1648 i Malmø.

Senest 1626 blev han gift i Malmø med Karine Pedersdatter, der var født ca. 1607 i Malmø, datter af den senere borgmester Peder Bertelsen og hustru Engelke Hansdatter.

Karine, der døde i marts 1649 i Malmø, havde født ham fem levedygtige børn:

- 1 Maren Willumsdatter Dichmand (2), 1626-1668.  
Gift første gang 1649 i København med enkemand Hans Numsen, 1613-1652, materialskriver ved Bremerholm i København, hvis første hustru Inger Margrethe Vibe, 1622-1648, var datter af Mads Jensen Medelfar, biskop i Lund. Gift anden gang 1658 med Helmer Dirichsen, død 1680, handelsmand og brygger i København, søn af rådmænd Dirich Badsker i København.  
- Fire år efter den barnløse Maren Dichmands død blev Helmer Dirichsen gift igen.
- 2 Efvort Dichmand (3), 1634-1666.  
Student 1656, sognepræst i Karlslunde og Karlstrup fra 1661.  
Gift med formandens enke Bodil Mikkelsdatter, der havde været gift med de to foregående præster i kaldet, og som efter Dichmands død blev gift fjerde gang med en student og med ham bosat ved Næstved.  
Efvort Dichmand skrev latinske og danske vers ved søsterens giftermål 1649 i en alder af 14 år, men versene var også derefter.
- 3 Engel (Engelke?) Willumsdatter Dichmand (4), 1638-1677.  
Hun var gift med Claus Reimer i København.
- 4 Peder Willumsen Dichmand/Deichmann (5), 1639-1684.  
Han var vinhandler og fra 1675 byfoged i København.  
Gift første gang 1665 med Else Pedersdatter, død senest 1677, datter af Peder Thuesen, købmand i København.  
Gift anden gang 1677 med Margaretha Dysseldorf, død 1690, der efter hans død blev gift anden gang 1689 med Christian Muhle, 1654-1705, assessor i Hofretten.  
Peder Deichmanns sønner dr. med. Peder D., 1667-17.., og Bartholomæus D., 1671-1731, biskop i Viborg og senere i Oslo (Christiania), var gift med tvillingsøstre Mette og Else Rosenmejer, født ca. 1669, døtre af Carl Rosenmejer og hustru Anne Pedersdatter, se ane 58-59.  
Sønnen af andet ægteskab Evert (Edvard) Deichmann, 1680-1732, gjorde sig bekendt som søofficer i dansk og østrigsk tjeneste.
- 5 Jacob Dichmand, født ca. 1646, se ane 28-29.



Willum Dichman i Malmø overtog ved faderens død dennes to gårde på Stortorvets østside, hvor han derpå drev købmandshandel. - Som agtet borger i byen blev han 1639 udnævnt til rådmand.

Rådmandsværdigheden nåede han altså blot at have i ni år til sin død 1648; i denne periode var han en overgang tolder.

- Han (6) var vist nok en mand, der let lod sig lokke af bægrenes klang, thi protokollen for St. Knudsgildet i Malmø udviser for 1635, at den ene stolsbroder Willum Dichmand sad hjemme og drak og kom ikke i rette tid til at "opwagte" sin bestilling før end omsider. - Denne letsindighed kostede ham en bøde på 1 td. tysk øl til gildet.

#### Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 116-17 og 196-97.
- 2 Adam Løvenskiold: Om Hans Nummesens andet Ægteskab og hans Epitafium i Holmens Kirke, Personalhistorisk Tidsskrift, 6-6, 1915, s. 81 (83ff), samt Biografisk leksikon ved Engelstoft og Dahl, bd. 17, 1939, s. 266.
- 3 Danmarks Kirker, Københavns Amt, bd. 2, 1946, s. 1060-61, Wibergs præstehistorie, bd. 2, 1870, s. 67, samt Friis-Petersens Studentersamling H.1 (12)-4.
- 4 Danmarks Kirker, København, bd. 1, 1945-58, s. 576, nu forsv. kisteplade i St. Nicolai kirke.
- 5 Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 5, 1889, s. 494-95, Bircherods dagbog 1665 i Personalhistorisk Tidsskrift, 8-6, 1927, s. 55, Biografisk leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 5, 1934, s. 631-32 og 35, samt udg. v. Cedergreen Bech, bd. 3, 1979, s. 608, samt Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 2, 1925, s. 345.
- 6 Kilde 2 (Løvenskiold), s. 83.

Ane 58                      CARL ROSENMEJER

født før 1630, død 1670.

Ane 59                      ANNE PEDERSDATTER

født ca. 1637, død 1679.

Carl Rosenmejer (Rosenmeyer) var som storkøbmand bosat i København fra senest 1655, da han overtog moderens gård i Højbrostræde (nu under Højbro Plads).

Han (Carl eller Karl) var født før 1630 i København, søn af Henrik Rosenmejer og hustru Margrethe Pedersdatter.

Karl Rosenmeyer døde - vel i København - 1670 og blev begravet 24. november i sin og forældrenes murede ejendomsbegravelse nr. 6 syd for koret i Sct. Nicolai kirke (1).

Han blev gift senest 1654 (2) med den ca. 17 år gamle Anne Pedersdatter, der var født ca. 1637 i København, datter af Peder Pedersen, senere borgmester i København, og hustru Margrethe Clausdatter (3).

Ane, salig Carl Rosenmeyers, døde 1679 og blev begravet 16. maj i sine (egne) forældres gravsted nr. 3 syd for koret i Sct. Nicolai kirke.

Af Anne og Carl Rosenmejers børn kendes følgende ni:

- 1 Et dødfødt barn, der tre dage efter sin farmors begravelse blev begravet 1. marts 1655 i Sct. Nicolai kirke.
- 2 Margrethe Rosenmejer, født ca. 1656.  
Gift 1674 med præsten Jacob W. Dichmand, se ane 28-29.
- 3 Et barn, der blev begravet i marts 1659.
- 4 Marie Rosenmejer (4), ca. 1659-1690.  
Gift første gang 1680 med enkemand, mag. Lorens Meulengracht, 1647-1683, sognepræst i Åstrup på Falster fra 1672 og fra 1677 i Slingerup og Uvelse, søn af Jacob Bendixen, kapellan ved Sct. Nicolai kirke i København, og hustru Anna van Meulengracht.  
Gift anden gang med mag. Hans Lønborg, 1653-1730, sognepræst i Fruering og Vitved i Jylland fra 1686, søn af Hans Hansen Lønborg, kapellan ved domkirken i Århus, og hustru Christence Jensdatter.  
Efter Marie Rosenmejers død i barselsseng blev Lønborg gift 1690 med Inger Marie Tronier fra København.
- 5 Anne Cathrine Rosenmejer.  
Hun døde - vel ugift - 1683 og blev begravet hos forældrene i Sct. Nicolai kirke.
- 6 Sophie Rosenmejer (5), ca. 1662-1732.  
Gift 1685 med Johannes Schrøder, 1650-1711, nederste kapellan ved St. Olai i Helsingør fra 1684, enekapellan 1692 og sognepræst sst. 1711, men døde samme år af pest; han var søn af mag. Hans Andreasen Schrøder, sognepræst i Fakse, og hustru Anne Jensdatter.  
Af Sophie Rosenmejers ti børn var seks levedygtige, hvoraf sønnen mag. Johs. Schrøder, 1696-1774, rektor ved latinskolen i Frederiksborg og titulær professor, blev stamfar til den store slægt Schrøder.
- 7 Peder Rosenmejer, født i 1660'erne, død 1721 som administrator på godset Borreby ved Skælskør, hvor hans gravminde endnu findes i Magleby kirke (6)

Gift 1702 med enken Margrethe Grubbe Baggesdatter, født ca. 1665, datter af rådmann Bagge Lauridsen Suhr i Ålborg og hustru Jacobe Christensdatter Schytte.

Margrethe havde først været gift med præsterne Peder Lauridsen Thess, død 1696, og Otto Jørgensen Seeblad eller Stenløse, død 1699, begge sognepræster i V. og Ø. Hassing ved Nørre Sundby.

8 Mette Rosenmejer (7), ca. 1669-1757.

Gift senest 1688 med Peder eller Peter Deichmann, født 1667, død 17..(?), dr. med. 1695, praktiserende læge i Odense, søn af byfoged Peder W. Deichmann og hustru Else Pedersdatter i København.

Deres datter Else Deichmann, ca. 1688-1755, var først gift med Valentin Erik Wichmann og derpå med den kendte jurist Christian Ditlev Hedegaard.

9 Else Rosenmejer (8), ca. 1669-1745, tvilling med 8.

Gift 1699 med tvillingsøsterens svoger Bartholomæus Deichmann, 1671-1731, hofpræst hos den danske prins Carl 1696-99, stiftsprovst i Odense 1699, samme år biskop i Oldenborg, men 1700-13 biskop i Ålborg, samt 1713-30 biskop i Oslo (Christiania).

Af deres børn stiftede Carl Deichmann, 1700-1780, det Deichmannske bibliotek i Oslo, mens Peter Deichmann, 1703-1766, blev norsk generalmajor.

Carl Rosenmejer, der vel var født sidst i 1620'erne, måtte vel snarest mulig være sin mor Margrethe Pedersdatter, enke efter Henrik Rosenmejer død 1638, behjælpelig med driften af både handelshuset i Højbrostræde i København og møllerierne langs Mølleåen i Kgs. Lyngby sogn.

Siden midten af 1630'erne (9) havde Henrik Rosenmejer drevet eller rettere ladet drive tre ejendomme i Lyngby, nemlig krudtværket Brede mølle, kornmøllen Fuglevads mølle, samt landejendommen Møllestrup eller Stenhuggergården.

Ejendommene hørte alle til krongodset under lensmanden på Københavns slot, hvortil der svarede en samlet landgilde, der i 1664 (10) udregnedes til godt 56 tdr. hartkorn. - I 1688 (11) dyrkedes der under ejendommene, der blev sat til 24-25 tdr. hartkorn, ialt årligt 120 tdr. land.

Efter moderens død drev Carl Rosenmejer - og måske broderen Henrik Rosenmejer den yngre, død 1658 - ejendommene.

Den mest betydningsfulde af ejendommene var Brede mølle, hvor der blev fremstillet krudt i stor stil i konkurrence med kongens eget krudtværk ved Ørholm. - Brede mølle kom nogenlunde uskadt gennem svenskekrigene 1657-60, kun sørgede fjenderne for, at krudtkværnen blev ødelagt, mens kornmøllen og husene lodes urørte. Men Møllestrup/Stenhuggergården, hvoraf en del af jorden dyrkedes af mølleren i Fuglevads mølle, lå øde i 1660, hvor hele egnens krongods forøvrigt af kronen (kongen/staten) var pantsat til Carl Rosenmejers svigerfader Peder Pedersen, borgmester i København, så den årlige landgilde forblev i familien.

I løbet af 1660'erne opgav Carl Rosenmejer virksomhederne ved Mølleåen, idet kobbersmeden Henrik Ehm overtog salig Henrik Rosenmejers arvingers rettigheder. - Og 13. februar 1668 (12) modtog Henrik Ehm eller Emb egentlig skøde af kronen på ejendommens samlede 56 tdr. 1 skp. hartkorn for 50 rdlr. pr. td., ialt 2803 1/3 rdlr.

- Brede mølle omdannede han til hammer- og kobbermølle, Fuglevads mølle blev solgt med en del af jorden fra Møllestrup/Stenhuggergården. Sidstnævntes jorder, der strakte sig fra Kgs. Lyngby til Fuglevad blev bortforpagtet; og i 1685 solgte han parcellen Møllestrup lund - den sydlige skovbevoksede del - til københavneren Michael Vibe, der her byggede sig den lystgård, der senere

blev til slottet Sorgenfri.

Carl Rosenmejer var vist i sin ungdom på udenlandsrejse, idet han identificeres med den Rosenmejer, der sammen med bl.a. Leonhard Klauman og hustru - hans søster Karen (13), i foråret 1654 (14) skulle rejse til den hollandske universitetsby Leyden, hvor de bl.a. skulle besøge den lærde Ole Worms søn Willum.

Samme år - 1654 - må Carl Rosenmejer iøvrigt være blevet gift med den 17-årige Anne Pedersdatter, ældste datter af Peder Pedersen, øverste sekretær i Rentekammeret, der i 1655 blev udnævnt til borgmester i København efter pres fra kongen og hoffet. - I 1660'erne kan det kun have været en fordel for Rosenmejer at være blandt borgmesterens efterhånden flotte samling af sviger-sønner.

I 1650'erne arbejdede Rosenmejer sammen med svigerfaderen, der som en af Saltkompagniets ledere, havde store leverancer til staten, der imidlertid ikke kunne betale kontant, hvorfor Rosenmejer og svigerfaderen i 1658 (15) fik pant i jordegods i Norge.

Under Svenskekrigene 1657-60 var Carl Rosenmejer med blandt de fremmeligste borgere i byen. - Således var han blandt de 66 underskrivere (16), der i maj 1658 indsendte et forslag til byens magistrat om de privilegier, som kongen havde lovet staden.

Tonen i forslaget var skarp og mindede først om kongens givne løfte, hvorefter det krævedes - med henvisning til følgerne af den (foreløbige) overståede fejde med svenskerne - at magistraten gik til kongen for at få reformer gennemført efter 15 forslag om nye privilegier og 5 om gavnlige og gode forordninger.

I efteråret 1658 belejrede svenskekongen København, hvorfor borgerskabet straks i fællesskab havde repareret forsvarsværkerne. Og i januar 1659 - da byen stadig var belejret - blev der udarbejdet en fortegnelse over dygtigt mandkøn til tjeneste på voldene mod fjenden. Mandtallet var ordnet efter byens ni kvarterer, der hver dannede et kompagni af borgervæbningen.

Mandtallet viser, at både høj og lav gjorde tjeneste på voldene - bl.a. natten mellem 10. og 11. februar, da svenskerne stormede byen, men blev slået tilbage.

De store borgere, der krævede privilegier og forrettigheder, gik med på volden og tog deres tørn. - Fra det fornemme Strand kvarter mødte bl.a. både Carl Rosenmejer og svigerfaderen, borgmester Peder Pedersen.

De velhavende borgere mødte med et følge af tjenere - Rosenmejer kom fra Højbrostræde med to tjenere. Og af indkvarteringsmandtallet fra december 1659 (17) ses, at han da var pålignet indkvartering af seks soldater.

- Under belejringen skal Carl Rosenmejer have ydet kongen et lån på 140.000 rdlr. (18), men dette er sikkert blot en skrøne og er opdigtet langt senere.

Efter at de nye privilegier var udstedt 24. marts 1659, holdt borgerskabets fornemste møde 14. april samme år for at vælge "Stadens 32 Mænd"; det første hold var præget af storkøbmændene, der tillige var kronens kreditorer - bl.a. blev altså Carl Rosenmejer valgt.

Som så mange andre, der havde penge tilgode hos staten, måtte Carl Rosenmejer tage jordegods; 13. februar 1662 (19) fik han skøde - med forbehold af forkøbsretten - på Ovstmølle (Frøvadsholm) i Borup sogn ved Randers med frihed, højhed og herlighed som ellers adelsgods følger og følge bør, men sin fordring på 450 rdlr. måtte han afskrive.

Møllen var efter landgilden sat i hartkorn til 9 1/2 td., der altså betales med 50 rdlr. td.; Rosenmejer spandt ikke guld på møllen, hvortil der i 1688 (20) kun dyrkedes knap 17 tdr. land årligt - sat til 4 1/2 td. hartkorn. Og snart efter afhændede han vist møllen.

Beretningen om Carl Rosenmejers velstand i 1660'erne er tydelig overdrevet, når Giessing i 1781 (21) omtaler ham som "Groshandler og Leverandeur ved Kong Friederich III's Hof. Var Eyer af Totterupholm (nu Rosenlund) og Lystrupgaard; forstrakte i Belejringen Kongen og regieringen 140.000 Rdlr." - summens størrelse er vild fantasi, og ejer af nævnte herregård var han ikke. Det kan dog ikke udelukkes, at han kan have haft pant i disse, nemlig gården Lystrup i Kongsted sogn, der 1742-77 ejedes af den utilregnelige Peder Grubbe og enken Magdalene Friis, samt Totterupholm i nabosognet Fakse, der 1642-44 ligeledes ejedes af Peder Grubbe, men derpå 1644-84 af Edel Rosenkrantz; Totterupholm hed 1748-88 Rosenlund, men siden 1789 Rosendal (22). Noget kunne endda tyde på, at Carl Rosenmejer slet ikke var så velhavende i sidste halvdel af 1660'erne, hvor han jo opgav ejendommene i Kgs. Lyngby.

Sit fødehjem, den store gård i Højbrostræde (23), der lå lige på hjørnet af Gammelstrand og Højbrostræde lige for, når man fra Københavns slot (Christiansborg) havde passeret Højbro, havde Carl Rosenmejer overtaget efter moderens død 1655. Denne godt beliggende gård solgte han i 1660'erne - senest 1668 - til kræmmeren Thomas Ochsen. Efter branden i 1728 blev den karre, hvor Rosenmejers tidligere ejendom lå, ikke genopbygget, men udlagt som den nuværende Højbroplads.

Det kan dog tænkes, at Carl Rosenmejers disposition ikke skal ses som tilbageskridt. Efter svigerfaderen Peder Pedersens død 1669 blev hans gård mellem Gammelstrand og Læderstræde (24) vel ledig - selv om enken Margrethe overlevede svigersønnen; gården blev i al fald ikke solgt af Peder Pedersens arvinger før i 1681.

Da svigerfaderen døde 1669 arvede Carl Rosenmejer, død 1670, og hustru Anne Pedersdatter, død 1679, gården St. Østrupgård (25) med over 50 tdr. hartkorn i Kirkerup sogn mellem Roskilde og Frederikssund. Rosenmejers arvinger solgte 1780 godset for 2000 rdlr. til Michel Pedersen Karmark.

#### Noter:

- 1 Danmarks Kirker, København, bd. 1, 1945-58, s. 582.
- 2 Deres dødfødte barn blev begravet 1.3.1655.
- 3 Johan Jørgensen: Patriciat og enevælde i Historiske meddelelser om København, 1964, s. 14-15, samt Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 18, 1940, s. 127-29.
- 4 Oscar Meulengracht: Meulengracht, den ældre indvandrede slægt og den nyere slægt, 1955, s. 6, Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 396.
- 5 Schrøder-Slægten v. Frederik Schrøder, 2. udg., 1937, s. 9-11, samt Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 21, 1941, s. 375.
- 6 Traps Danmark, 5. udg., Sorø amt, bd. 8, 1954, s. 896, samt C. Klitgaards Vendsysselske Præstefamilier, 1945, s. 118, og Bircherods dagbog 1702 i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-3, 1930, s. 106.
- 7 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 2, 1925, s. 345, Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 9, 1936, s. 496, samt Personalhistorisk Tidsskrift, 16-5, 1977, s. 222 og 225.
- 8 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 5, 1934, s. 632, samt v. Cedergreen Bech, bd. 3, 1979, s. 608.



- 9 Eiler Nystrøm: Lyngby Sogn i Fortid og Nutid, 1934, s. 110, 219 og 225 (samt 233).
- 10 Ifølge skødet 1668, Kronens Skøder 1648/88, 1908, s. 272.
- 11 Henrik Pedersen: De danske Landbrug (1688), 1928, s. 2.
- 12 Kilde 10.
- 13 Levin og Langes opl. om sl. Klauman i Personalhistorisk Tidsskrift, 7-5, 1921, s. 39.
- 14 Breve til og fra Ole Worm, bd. 3, 1644-54, 1968, s. 506.
- 15 Johan Jørgensen: Patriciat og Enevælde i Historiske meddelelser om København, 1964, s. 14-15.
- 16 Gunnar Olsen: Borgerne under belejringen i Historiske meddelelser om København, 1959, s. 14, 52 og 56.
- 17 E. Marcuard: Kjøbenhavns Borgere 1659, 1920, s. 24 og 93.
- 18 Giessings Jubel-Lærere, 2-1, 1781, s. 234, stamtavlen.
- 19 Kronens Skøder 1648-88, 1908, s. 129, samt Traps Danmark, 5. udg., bd. 18, Randers amt, 1963, s. 771.
- 20 Kilde 11, s. 235.
- 21 Kilde 18.
- 22 Traps Danmark, 5. udg., bd. 9, Præstø amt, 1955, s. 206-07 og 213.
- 23 H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 13.
- 24 Samme, s. 33.
- 25 Traps Danmark, 5. udg., Københavns amt, bd. 8, 1960, s. 1126.

Ane 60                      DIDERIK ECKHOFF

født senest 1630, død 1675.

Ane 61                      ANNE CATHRINE GARMAN

født i 1630'erne(?), død efter 1675(?).

Diderik Eckhoff var dr. med. og fra ca. 1658 praktiserende læge i Bergen, samt 1667-75 stadsfysikus i Trondheim.

Diderik Eckhoff, Echof eller Ecche, der var født senest 1630 i Bergen, var af ukendt herkomst; slægten var vel oprindelig tysk.

Doctor Dirck Ecche, stadsmedicus i Trondheim, døde 1675 og blev begravet 15. december (1).

Han blev gift senest 1660 med Anne Cathrine Garman, der vel var født i 1630'erne, og som måske overlevede ham.

Hun (2) angives at have været datter af Herman Garman, 1612-1674, rådmænd og senere præsident (borgmester) i Bergen og hustru (gift 1636) Margrethe Buck, 1618-1669; hun var dog snarere søster til præsidenten og yngste datter af Johan Garman, født senest 1590, død 1651, nævnes som borger og rådmænd i Haderslev til 1631, derpå handelsmand på Bragernes ved Oslo, og hustru (gift ca. 1608) Bodil, død 1657, datter af Herman Reiminch, død 1598, apoteker i Kolding, og hustru Margrethe, der igen var datter af Wilhelm (Willem) Schomacker, borgmester i Haderslev, og hustru Bodil (Bothelt).

Andre børn af Anne Cathrine og Diderik Eckhoff end Peder Eckhoff, født 1660, se ane 30-31, kendes ikke.

Diderik Eckhoff, der latiniserede slægtsnavnet Echovius, blev 1649 fra skolen i fødebyen Bergen dimitteret til universitetet i København, hvor han allerede 1651 blev dr. med. på afhandlingen: Collegii physici disp. Xde mixtione, generatione et corruptione, simulque pauca de atomis.

Derpå rejste han udenlands, hvor han i 1653 og 57 studerede ved universiteterne i henholdsvis Franeker i Holland og Padua i Norditalien; det sidste sted var meget søgt af den tids medicinere.

Fra omkr. 1658 var han praktiserende læge i fødebyen Bergen, men blev i 1667 antaget som stadsfysikus i Trondheim.

I Thomas Bartholins Epistolarum medicinalium centuria III, 1667, er der på pag. 141-42 indrykket en observation af Eckhoff om "morbus magicus".

#### Noter:

- 1 Melchior Augustinussens Annaler, Personalhistorisk Tidsskrift, 3-3, 1894, s. 260-61.
- 2 E. A. Thomles opl. om familien Garmann i Norge i Personalhistorisk Tidsskrift, 3-3, 1894, s. 162, Olav Christensens opl. om slægten Garman fra Haderslev i Norsk slektshistorisk Tidsskrift, bd. 17, 1960, s. 313-14, og

sammes opl. om slægten Schumacher i Personalhistorisk Tidsskrift, 15-6, 1972, s. 47ff.

- 3 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 2, 1925, s. 397-98, samt slægts-tavlen fra 1766 i Personalhistorisk Tidsskrift, 3-1, 1892, s. 77, studen-termatrikler i Personalhistorisk Tidsskrift, 9-1, 1929, s. 114, og 9-5, 1932, s. 63.

Ane 62 JENS JACOBSEN RUUS

født ca. 1633, død 1689.

Ane 63 N.N.

Fra 1666 var Jens Jacobsen Ruus sognepræst for Årestrup, Buderup og Gravlev menigheder med bopæl i præstegården Julstrup, samt fra senest 1676 provst i Hornum herred syd for Ålborg.

Han var født ca. 1633 - antagelig i Oslo eller Christiania, som byen hed siden 1624, men hans herkomst kendes ikke. Han kunne måske være barnebarn af Laurids Ruus (1), 1586-1642, i dennes første ægteskab med Anne Christoffersdatter, der med tre børn havde forladt ham ca. 1615, hvorefter ægteskabet blev opløst 1617. Laurids Ruus, der i 1640 blev gift anden gang med Martha Jensdatter, ca. 1596-1667, var fra 1622 byfoged og fra 1629 borgmester i Christiania.

Jens Jacobsen Ruus døde 21. marts 1689 (2) i præstegården Julstrup i Buderup sogn.

Han var gift to gange; han blev gift første gang 1666/67, men konens navn og herkomst kendes ikke. Hans første kone, der i 1668 fødte datteren Dorthe Helvig Ruus, ane 31, og som døde senest 1672, kunne måske være Karen Troelsdatter (Trogelsdatter), enke efter formanden Claus Christensen Vorde (3), ca. 1620-1666, der fra senest 1651 var sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev sogne.

- Karen Troelsdatters første ægteskab med hr. Claus var dog barnløst, men derfor kan hun vel nok have fået børn med hr. Jens.

Datteren Dorthe Helvig var vel opkaldt efter Helvig Rud, død 1638, og Dorthe Daa, død 1675, der i henholdsvis 1630 og 46 blev gift med Gregers Krabbe, død 1655, ejer af Torstedlund i Årestrup sogn (4). - Eller måske snarere efter Dorthe Daa og hendes datter Helvig Krabbe, født 1647.

Efter sin første kones død blev Jens Jacobsen Ruus gift anden gang 12. maj 1672 (dom. rogate) i Kolding med Karen Rasmusdatter, der da opholdt sig hos oberstløjtnant Peder Juel (5), som i 1663 var blevet gift med Gregers Krabbes nævnte datter Helvig.

Karen Rasmusdatters dødsår kendes ikke, ligesom der ikke kendes andre børn af Jens Ruus end datteren Dorthe Helvig, født 1668, der blev gift med eftermanden Peder Eckhoff, se ane 30-31.

At både Jens Ruus og svigersønnen Eckhoff var nordmænd hang måske sammen med herskabet på Torstedlund, der havde flere forbindelser til Norge, hvor Gregers Krabbe havde været statholder fra 1651 til sin død 1655.

Jens Ruus blev 1649 immatrikuleret ved universitetet i København fra skolen i Christiania (6); senere studerede han i udlandet, idet han som 29-årig i 1662 (7) blev indskrevet ved universitetet i den hollandske by Leyden.

I 1666 efterfulgte han Claus Christensen Vorde som sognepræst i Årestrup, Buderup og Gravlev; og ved skiftet efter denne 26. juli 1666 sikredes han kost og logi hos enken Karen Troelsdatter i hendes nådsensår.

Sammen med kaldet overtog han hr. Claus' hjælper - medtjener i ordet - hr. Christen Terkelsen, der døde 1672 (8).

Jens Jacobsen Ruus, der efter indberetninger at dømme skal have haft megen medfølelse for sine sognebørn (9), blev som anført senest 1676 udnævnt til provst i Hornum herred.

Noter:

- 1 Norsk biografisk Leksikon, bd. 12, 1954, s. 36.
- 2 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 40.
- 3 Udtog af skiftet 26.7.1666 fra Hornum herreds gejstlige skifteprotokol i Jyske Samlinger, 2-4, 1893-95, s. 407.
- 4 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 13, 1938, s. 172.
- 5 Danmarks Adels Aarbog, 1927, s. 34-35.
- 6 Friis-Petersens studentersamling H.1(12)-7.
- 7 Studerende i Leyden i Personalhistorisk Tidsskrift, 1-2, 1881, s. 204.
- 8 Kilde 3, s. 407 og 411.
- 9 Th. Johansen: Af Aarestrup Sogns Historie i Fra Himmerland og Kjær Herred, 1936, s. 114-15.



Ane 104 THOMAS WILLUMSEN

født omkr. 1555, død 1602.

Ane 105 BIRGITTE BALTZERSDATTER

født ca. 1558/59, død 1590.

Fra 1585 var Thomas Willumsen (1) rektor ved latinskolen i Lund, samt sognepræst i Fjellie; fra 1593 var han teologisk lektor ved domkirken i Lund.

Han var født omkr. 1555 - angivelig i Odense (2) - som søn af guldsmeden Willum Thomsen og hustru Elline Pedersdatter i Malmø.

Thomas Willumsen døde 20. juni 1602 i Lund.

Han blev gift senest 1586 med Birgitte Baltzersdatter, der var født ca. 1558/59 som datter af Baltzer (Balthasar) Jacobsen, sidst ærkedegn i Lund, og hustru Dorthe Dringelberg.

Hun døde 10. august 1590 i Lund, 31 eller 32 år gammel, og blev begravet i domkirken, hvor teksten på hendes gravsten oplyser, at hun var mor til tre børn.

Oplysningen om, at Thomas Willumsen anden gang skulle have været gift med en datter af biskop Mogens Madsen i Lund, må anses for at være urigtig.

Birgitte og Thomas Willumsen tre børn, der nævnes 1639 som arvinger efter farbroderen borgmester Jacob Mikkelsen i København, var:

- 1 Willum Thomsen, født omkr. 1585, se ane 52-53.
  - 2 Bente Thomasdatter, død efter 1639, vist ugift.
  - 3 Karen Thomasdatter, død efter 1639.
- Gift før 1639 med Claus Andersen.

Thomas Willumsen studerede i sine unge år i udlandet, hvor han således 28. august 1583 blev indskrevet ved det tyske universitet i Tübingen (3); sin magistergrad tog han sikkert også i udlandet.

Men senest 1585 var han tilbage i Danmark, hvor han 28. juni samme år holdt talen: De conjungendo utroque theologiae et philosophiae studio, altså om forbindelsen mellem det teologiske og filosofiske studium; talen blev antagelig trykt, men er ikke mere bevaret.

Samme år overtog han embedet som rektor ved latinskolen i Lund, samt sognepræst for Fjellie menighed. - 3. maj 1586 (4) fik han ekspetancebrev (ventebrev) på det første ledige kannikedømme ved domkapitlet i Lund, nemlig mag. Anders Kjøges, som han forlenedes med 29. juni 1588 (5), ligesom han 5. november 1590 (6) tillige overtog et ledigt vikariat ved domkirken efter mag. Hans Brolægger.

I 1593 afstod han embedet som rektor og blev istedet teologisk lektor i Lund.

Willum Thomsen forfattede en række skrifter, der tildels handlede om historiske forhold; men disse er alle gået tabt (7).

Nu kendes kun hans Paraphrasis Danica psalorum Davidis, offuer Davids Psalter paa Danske Riim; arbejdet, der blev færdigt i januar 1600, indeholder en oversættelse af Davids salmer ledsaget af noder til melodier af franskmænd

Goudimel.

Værket, der først blev udgivet 1641 af halvbroderen, borgmester Jacob Mikkelsen i København med fortale af biskop Jesper Brochmand, viser, at Thomas Willumsen ikke var nogen stor sprogmester, men hans oversættelse er dog jævnlgt blevet undervurderet.

- Med sin hustru arvede han ejendomme i Malmø, bl.a. seks boder, huse og boliger ved stranden i Vandhusstræde på den nordre side op mod byens mur, som sammen med hendes bror Constantin Baltzersens tre ejendomme sst., blev solgt 14. maj 1589 (8) til Willum Andersen.

Noter:

- 1 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 9, 1932, s. 95, Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 24, 1944, s. 14, samt Gunnar Carlqvist: Lund stifts herdaminne, 2-4, 1952, s. 481, samt Hauch-Fausbølls opl. om Slægten Wassards Oprindelse i Personalhistorisk Tidsskrift, 8-6, 1927, s. 253.
- 2 H. F. Rørdam i forb. med bearbejdelsen af Davids salmer, Ny kirkehistoriske Samlinger, bd. 1, 1857-59, s. 540; men spørgsmålet er, hvor holdbar påstanden om Odense som fødested er.
- 3 Kirkehistoriske Samlinger, 5-6, s. 249.
- 4 Kancelliets Brevbøger 1584-88, s. 503.
- 5 Samme 1588-92, s. 39.
- 6 Samme, s. 483.
- 7 Forfatterskabets titler anføres af H. F. Rørdam i K. C. Lyskanders Levned, 1868, s. 308.
- 8 Malmø tingbøger 1577-83 og 1588-90, 1968, s. 208 og 238-39.



Ane 106 HANS HANSEN RAFFN (RAVN)

født 1569, død 1625.

Ane 107 MARINE (MAREN) ERIKSDATTER

født omkr. 1575, død 1609.

I 1590'erne var Hans Hansen Raffn (1) lærer ved latinskolen i Malmø, derpå huslærer og 1 1/2 år kapellan i Lyngby i Skåne. 1596-1605 var han sognepræst i Sdr. Vilie og Orsjö ved Ystad, hvorpå han blev kapellan i Malmø, hvor han i 1607 blev sognepræst. - I 1610 blev han magister.

Hans Raffn, der latiniserede navnet Johannes Johannis Corvinus og selv stavede navnet Rauffn, var født 24. juni 1569 i Malmø som søn af købmand Hans Raffn og hustru Johanne Willumsdatter. Faderen Hans Raffn døde 1592/93 i Malmø, mens moderen, der var faderens anden hustru, døde efter 1599, men før 1623; af faderens første ægteskab var en datter Margrethe, der blev gift før 1594 (3), men yderligere oplysninger er ikke fundet.

Han - Hans Hansen Raffn - døde under pestepidemien 1625 i Malmø og blev begravet 29. september i den kendte Claus Mortensen (Tøndebinder)'s grav i St. Peders (Petri) kirke.

Hans Raffn blev gift første gang med N.N., der døde senest 1596.

Efter hendes død blev han gift anden gang 1596 - vel i Lyngby - med Marine (Maren) Eriksdatter. Til lejligheden havde Niels Madsen (Engelstad), senere rektor i Lund, forfattet digtet: Epithalamion in hån. nupt. Johannis Corvini et Marinæ, Erci Aurifabri filiæ; skriftet var på fire blade og blev trykt i Rostock (2).

Marine eller Maren Eriksdatter, var født omkr. 1575 - vel i Malmø - som datter af Erik Guldsmed og hustru Bente Laursdatter.

Marine Eriksdatter døde 1609 i Malmø, begravet 21. november.

Efter hendes død var Hans Raffn enkemand i ni år, hvorpå han blev gift tredje gang 1618/19 - trolovet i december 1618 - med Barbara Knopf. Hun døde efter 1632 og var datter af kgl. hofprædikant Christoffer Knopf og hustru Barbara Paludan. - Barbara Knopf blev efter Hans Raffns død gift anden gang med kapellanen Hans Knudsen i Malmø, død 1658(?).

Hans Raffns børn var (4):

- 1 Margarete Raffn, født 1591/95, død efter 1651.  
Gift første gang senest 1625 med Hans Didriksen Møller, borger i Malmø, død senest 1635.  
Gift anden gang 1635 med Samuel Rasmussen Winding, død 1655, sognepræst i Fränninge.
- 2 Bente Raffn, født ca. 1597, se ane 52-53.
- 3 Albert Raffn (5), ca. 1598-ca. 1640, sognepræst i Vomb og Vebberöd i Skåne. Forfatter til det ofte genoptrykte folkeskrift: Den himmelske Herre-

dag, det er den yderste Dommedags Beskrivelse.

Med sin hustru havde han sønnerne Willum, Christoffer og Niels, der arvede farbroderen Hans i 1651.

- 4 Hans Raffn (Ravn), død 1651; han var 1626 ridefoged på Krageholm, men blev senere borgmester i Ystad.  
Han var gift, men barnløs, så han arvedes af sine søskende og deres børn.
- 5 Et barn, døde 1605 i Malmø.
- 6 Lisbeth Raffn, død efter 1651. - Hun var hel- eller halvsøster til Hans Raffn.  
I 1651 var hun gift med Henrik Sluter (Schlüter) i Ronneby i Blekinge.
- 7 Christoffer Raffn (6), født tidligst 1619, død 1674; han var fra 1652 sognepræst i Tullstrup og Svenstrup, hvorpå han fra 1658 var kapellan i Malmø.  
Gift med Anne Lauridsdatter, død 1701, datter af Laurids Pedersen, sognepræst i Ystad og hustru Mette.
- 8 Et barn, død 1622 i Malmø.

Hans Hansen Raffn blev fra skolen i Malmø indskrevet ved universitetet i København 1588, hvorpå han i 1589-90 studerede i Rostock. Derpå var han fra 1591 lærer ved Malmø latinskoles tredje lektie (lærer ved tredje klasse); embedet forlod han efter et par års forløb og blev huslærer (preceptor) på godset Skabersjö hos Holger Ulfstands børn.

I 1 1/2 år - vel fra 1594 til 1596 - var han kapellan hos sognepræsten i Lyngby, Gödelöv og Genarp Isak Olsen.

I 1596 blev han sognepræst for Sdr. Vilie og Orsjö ved Ystad - og samme år, efter udnævnelsen blev han gift anden gang med Marine (Maren) Eriksdatter, hvis søster Magdalene (7) var gift med præsten Isak Olsen i Lyngby.

Efter knap ti år i Sdr. Vilie blev embedet som tredje kapellan ved St. Peders (Petri) kirke i fødebyen Malmø ledig - og efter at have forhørt sig hos biskoppen rejste rådmænd Christen Jacobsen Nold i september 1605 til Orsjö med hans kaldsbrev. I april 1606 flyttede Hans Raffn til Malmø, hvor han allerede 19. oktober 1607 blev sognepræst (sogneherre) med 100 dlr. i løn, offer til jul, påske og pinse, indkomsterne af Sallerup samt 1/4 af St. Andreas-vikariatet ved domkirken i Lund.

I byens regnskaber nævnes Hans Raffn et par gange, idet han 28. februar 1608 fik foræret 24 potter vin til 15 mk. i anledning af, at biskoppen i Lund, herredspræsterne (provsterne?) og borgmestrene var hos ham. - Og 15. oktober 1610, da Hans Raffn var kaldet af de højlærde til at antage magistergraden i København, fik rådmænd Christen Jacobsen Nold 15 rdlr. i tærepeng, da han på magistratens vegne - til præstens tjeneste og byens ære - rejste med ham til København.

Hans Raffns embedsforhold har ikke sat sig spor i kilderne, men litterær var han. - Han oversatte den tyske præst Basil Foeritz' værk: Siælens aandelige Vandkilde, udi hvilcken ithuert frombt Hierte sig kand vederqvæge, aff den salige Hoffuit-Kilde, den Hellige Skrift oc andre christelige Bøger uddragen. - Bogen, der indeholder bønner, salmer, trøstesprog og symboler, udkom første gang 1615; den blev meget populær og blev som Den nye aandelige Vandkilde optrykt en halv snes gange frem til 1673.

Hans Raffn var en formuende mand, der ved sin død ejede flere gårde. På nærreside af Østergade nr. 215 og 216, der tidligere havde tilhørt svigerfaderen Erik Guldsmid, og på sydsiden af Skomagergade nr. 689 og 690, som arvingerne solgte 1626, samt sluttelig på nærreside af Rundelsgade nr. 167, der

ligesom gårdene i Østergade endnu i 1632 ejedes af enken.

I 1619 købte Hans Raffn den kendte Claus Mortensen (Tøndebinder)'s grav og ligsten i koret i St. Peders kirke; her blev Hans Raffn og flere af familien begravet, men teksten over Claus Mortensen havde arvingerne sikret sig blev stående på stenen.

#### Noter:

- 1 Gunnar Carlqvist: Lund stifts herdaminne, 2-2, 1948, s. 32-35, Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 6, 1929, s. 423, Biografisk Leksikon v. Bricka, bd. 13, 1899, s. 539, samt A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 1, 1895, s. 68-75.
- 2 L. Nielsen: Dansk Bibliografi 1551-1600, 1931-33, s. 373, samt Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 5, 1927, s. 281.
- 3 Isberg (kilde 1), s. 68.
- 4 De levedygtige børn nævnes som arvinger 1651 efter den barnløse Hans Raffn i Ystad, S. Otto Brenner: Ystads bouppteckningar 1611-1735, 1965, nr. 159.
- 5 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 6, 1929, s. 422.
- 6 Isberg (kilde 1), s. 155.
- 7 Samme, s. 71.



Ane 108 SØREN NIELSEN BLOCH

født før 1550, død efter 1620.

Ane 109 ANNE(?)

Søren Bloch (1) boede fra 1570'erne i St. Arden by og sogn, hvor han var herredsfoged i Hindsted herred til 1620.

Han var født før 1550 i Rold by og sogn, søn af herredsfoged Niels Bloch og hustru Kirsten Jensdatter.

Søren Bloch døde i St. Arden efter 1620 - uvist hvornår.

Han blev gift omkr. 1575, men konens navn nævnes ikke. Opkaldelserne i slægten synes at pege på, at hun hed Anne. Og hun (2) må enten have været datter af eller snarere enke efter den Jens Dall, der i 1562 nævnes i den gård i St. Arden, som Søren Bloch overtog senest 1675/77.

Søren Bloch og hustru fik kun tre børn, der i 1695 havde efterkommere (3), nemlig:

- 1 Kirsten Sørensdatter Bloch (4), født før 1600, død efter 1642.  
Gift med Anders Thomsen, død 1621/36, boede 1616 i Ovegård i Hindsted herred, men fra senest 1618 i Klejtrupgård i Rinds herred. - Han købte en gård i Stubberup i Ove sogn af Morten Bloch.
- 2 Anne Sørensdatter Bloch (5), død 1663, ejede dele af Neder Hodals mølle.  
Gift med Christen Clemmensen Kjeldorf, død 1641, anden præst ved Søndre Sogns kirke i Viborg fra 1618; han købte 1637 en gård i Stubberup af Anders Thomsen.  
Deres eneste barn, datteren Anne Bloch, død 1695, der havde levet i barnløst ægteskab med Niels Jensen Vinter, død 1694, kapellan ved domkirken i Viborg, arvedes af fætre og kusiner.
- 3 Jens Sørensen Bloch, født før 1595, se ane 54-55.

Søren Bloch nævnes - såfremt det ikke er ham, men en bror eller onkel til faderen Niels Bloch, der i 1562 sammen med Søren Ørn havde en gård i Hørby - første gang 1575 kort efter faderens død. Søren var da tinghører på Hindsted herredsting og boede i St. Arden, hvor han antagelig havde giftet sig til gården.

1575/77 blev han udnævnt til herredsfoged i Hindsted herred, et embede han beholdt i over 40 år; 12. november 1577 fik han kongens brev på at være fri for landgilde, ægt og arbejde og al anden tyngelse af sin gård, så længe han var herredsfoged.

Faderen havde haft broen ved Hobro i forlening, men borgmester og råd i byen havde overtaget denne. Da Søren Bloch erfarede, at bystyret ikke betalte den sædvanlige afgift af broen, prøvede han at henvende sig til kongens lensmand for at opnå, at få forleningen overført til sig. - Men af et kongeligt brev af 3. september 1583 erfares, at han ikke fik andet ud af sine henvendelser, end at kongen rykkede bystyret for afgiften.

Da Søren Bloch ikke havde held med sig i denne sag, søgte han erstatning andetsteds. Og 18. juni 1584 fik han, der udemærket vidste, at man sjældent fik noget ved at holde sig pænt tilbage, forleningsbrev på Rold mølle uden afgift. - Møllen, der var nedbrændt og ikke helt genopført, skulle han gøre færdig og siden holde istand.

Fra senest 1600 svarede Søren Bloch ledingsafgift af ejendommen Bodal, Boodal eller Bolet i Valsgård sogn, senere benævnt som en bolig i Bodals Krog; gamle folk mindedes i 1670, at denne ejendom i over 60 år havde tilhørt Søren Blochs søn Søren og dennes forfædre som selvejergods.

I 1605 var Søren Bloch fæster af kongetienden af Døstrup sogn, og omtrent på samme tid bevilligedes han en ødegård i St. Arden til brug under sin egen.

- Rettigheder i Neder Hodals mølle og ejendomme i Hørby må Søren Bloch også have haft.

Hans virksomhed som herredsfoged og dommer kendes fra mange dokumenter. I et tingsvidne fra 1578 ses hans egenhændige underskrift, der vidner om god uddannelse og skrivefærdighed. - Viborg landsting godkendte da også flere af hans domme.

Men senere kom han ud for en ubehagelig sag, hvor landstinget dog frikendte Søren Bloch m.fl. for noget ansvar i sagen, men kun fordi sagen var for gammel. - En mand var nemlig blevet dømt og hængt ved Hindsted herredsting for tyveri af en sæk mel. Året efter blev der optaget nye tingsvidner på Visborg birk, der sandsynliggjorde, at den pågældende var uskyldigt dømt. - Men sagen kunne altså ikke genoptages, og manden var jo også allerede hængt.

I en sag havde Søren Bloch fradømt den mægtige Jørgen Lykke til Overgård et engstykke, men landstinget stadfæstede også denne dom. - I det hele taget synes Søren Bloch at være kommet godt fra sin dommervirksomhed.

Da han efter sine ejendomme og rettigheder at dømme burde sidde godt i det, skulle man tro, at han kunne komme i graven som en æret og anset olding. - Men pengebegærlighed - måske i forbindelse med ønsket om at hævde særlige rettigheder - bragte ham ud i uføre.

Ålborghus lensregnskabers sagefald 1616-19 oplyser, at Søren Bloch var af-tinget 100 dlr. for sin forseelse med at tage fremmede svin på olden i kgl. majestæts skove ved Arden. Endvidere skulle Søren Bloch betale yderligere for disse svin, som han åbenbart mod betaling havde ladet æde løs i kongens skov.

De pågældende skovparter hørte dog til Søren Blochs gård, så det kan være, at han selv troede at have ret til udlejningen. - Men hans omdømme og stilling synes svækket ved hændelsen.

- Samtidig mistede han retten til ødegården i St. Arden; og i 1619 ses sønnen Jens at have optrådt i faderens sted som dommer på herredstinget.

1620/21 overtog nævnte søn Jens Bloch både gården og stillingen som herredsfoged. - Men Søren Bloch levede vist endnu nogle år på aftægt.

#### Noter:

- 1 Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt, 1947, s. 34-39.
- 2 Samme, s. 34-35, 39 og 44.
- 3 Skifte 1695 efter datterdatteren Anne Bloch i Nørlyng herred's gejstlige skifteprotokol 1690-1731, fol.156ff.
- 4 Kilde 1, s. 40-41.
- 5 Kilde 1, s. 42-44, samt Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1881, s. 547 og 551.

Ane 112 EFVERT DICHMAND

født senest 1580, død 1629.

Ane 113 MAREN JACOBSDATTER FECTIL

født senest 1580/85, død 1629.

Fra før 1610 var Efvert Dichmand (1) købmand og skibsreder i Malmø, hvor han senest 1613 blev rådmænd og fra 1627 borgmester.

Han var født senest 1580 i Malmø, søn af købmand Willum Dichmand og hustru Birgitte.

Efvert Dichmand døde i midten af juni 1629 - muligvis af pest.

Han blev gift omkr. 1600/05 med Maren Fectil, der var født senest 1580/85 i Malmø som datter af Jacob Fectil, senere borgmester, og hustru Gesche Villumsdatter.

Maren Jacobsdatter Fectil døde 1629 få dage efter datteren Gertrud og blev begravet 29. november.

Både Maren og Efvert Dichmand, samt datteren døde altså i 1629 og blev vel begravet inde i St. Peders (Petri) kirke, hvorfor arvingerne påskedag 1630 skænkede 200 sldr. til kirken.

Af ægteparrets børn kendes følgende fem:

- 1 Willum Dichmand, født omkr. 1605, se ane 56-57.
- 2 Peder Dichmand, død 1628.  
Han hjalp faderen i handelshuset, men blev skudt ved vådeskud på vej hjem fra rådhuset.
- 3 Birgitte Dichmand (2), død 1668 i København.  
Gift første gang 1633(?) med enkemand Reinholt Hansen, 1581-1646, søn af Hans Reinholtsen og hustru Else Nielsdatter i København; Reinholt Hansen var 1628-45 borgmester i København, hvor han i 1612 havde giftet sig med Christian IV's tidligere frille Karen Madsdatter, død 1629, en borgmesterdatter fra København.  
Birgitte Dichmand, der i sin ungdom skal have været i Corfitz Ulfelds hus, fortsatte det nære venskab med ham; i 1646 skal hun have fulgt ham på en rejse til Holland.  
Gift anden gang 1660 med Frantz Eberhard v. Speckhan, 1628-1697, major i livgarden, fra 1661 ceremonimester, senere hofmarskal og stiftsbefalingsmand i Ribe, samt adlet 1670, da han blev gift anden gang med Elisabeth Raben.
- 4 Anne Dichmand, død efter 1646.  
Gift 1641(?) med Iver Christoffersen, kgl. renteskriver i København.
- 5 Gertrud Dichmand, død 1629.

Efvert Dichmand, der fra før 1610 drev selvstændig købmandshandel i Malmø, nævnes i 1613 (3) blandt de købmænd, der tog del i den danske monopolhandel på Island.

Fra 13. august 1613 nævnes han som en af byens rådmænd, og i december 1627 blev han udnævnt til borgmester efter Christen Hansen.

Efter sine forældre arvede Efvert Dichmand to gårde på Stortorvets østre side; disse ejendomme beholdt han til sin død.

Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 116.
- 2 Biografisk Leksikon v. Bricka, bd. 7, 1893, s. 43, Danmarks Adels Aarbog, 1927, s. 78-79, Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 3, 1881, s. 212.
- 3 Leif Ljungberg: Malmö och den danska monopolhandel på Island 1601-19 i Malmö fornminnesförenings Årsskrift, 1936, s. 93 og 95.

Ane 114 PEDER BERTELSEN

født senest 1585, død 1631.

Ane 115 ENGELKE HANSDATTER

født senest 1590, død 1631.

Fra senest 1607 var Peder Bertelsen køb- og handelsmand samt skibsreder i Malmø, hvor han fra senest 1613 var rådmænd og fra 1624 borgmester.

Peder Bertelsen, der var født senest 1585, skal ifølge Isberg (1) have været søn af Bertel Felbereder og hustru Maren Pedersdatter. Men de sociale forskelle synes lovlig store, idet Bertel døde som ganske almindelig håndværker i 1612 (2); konen synes død i forvejen, så arvingerne var sønnerne Peder, Hans og Christen Bertelsen, samt døtrene Sophie og Maren Bertelsdatter, hvoraf kun Peder var myndig.

Peder Bertelsen døde 24. juli 1631 og blev begravet i koret i St. Peders (Petri) kirke; hans gravsten (3), prydet med et skjold med den afdødes forbogstaver og bomærke, samt de fire evangelisters symboler, findes endnu og er en stor rød kalksten på to meters længde.

Han blev gift 16. juni 1607 i Malmø med Engelke Hansdatter fra Flensborg. Brylluppet fandt sted på slottet Malmøhus og overværedes af selveste kong Christian IV og en lang række adelsmænd, der var på besøg hos lensmanden Sivert Grubbe.

Om Engelkes afstamning vides blot, at hun, der var født senest 1590, var datter af Hans Hansen, borger i Flensborg, der desuden havde en datter Karine Hansdatter, død efter 1642 (4), der før 1605 var blevet gift med Christen Hansen, død 1627, slotsskriver på Malmøhus fra senest 1598 og fra 1604 borgmester i Malmø, samt en formentlig yngre datter Anne Hansdatter, der i 1610 under besøg hos en af søstre blev forført af borgmester Niels Christensen Hammers søn Jørgen Hammer, der da var en gift mand.

Engelke, der overlevede Peder Bertelsen, døde allerede i slutningen af november samme år.

Følgende fem børn overlevede forældrene:

- 1 Karine Pedersdatter, født ca. 1607.  
Gift senest 1626 med Willum Dichman, se ane 56-57.
- 2 Margrethe Pedersdatter (5), 1610-1652.  
Gift 1627 i København med Find Nielsen (Trellund), 1594-1663, søn af borgmester Niels Pedersen Trellund i Ribe og hustru Lene Findsdatter; Find Nielsen var storkøbmand i København, hvor han fra 1642 var rådmænd og fra 1645 borgmester.  
Efter Margrethes død blev han gift anden gang 1654 med borgmester Hans Nansens datter Dorthe, 1633-1675, der blev gift anden gang 1665 med Peder Pedersen Lerche.
- 3 Bartholomæus Pedersen.
- 4 Hans Pedersen.
- 5 Anne Pedersdatter.



Peder Bertelsen, der fra 1607 nævnes som handelsmand i Malmø, blev 7. maj 1612 sammen med Arild Hack udnævnt til "befæstningsherre", idet de skulle forestå byens befæstningsarbejder.

18. oktober 1613 nævnes han som rådmand, og tidligt på året 1614 var han og andre sendt til København, hvor de hos kansleren skulle sørge for forandringer i privilegierne på monopolhandelen på Island (6); i den islandske handel tog han ivrig del.

Endelig efterfulgte Peder Bertelsen 15. marts 1624 Christen Jacobsen Nold som borgmester.

Skiftet 16. december 1631 (7) efter både Engelke og Peder Bertelsen viser tydeligt, at det var et velstående hjem. - Både guld og sølv nævnes i større mængder, således bl.a. salig Engelkes guldkæde på 12 lod til 120 dlr., 2 diamantringe til 75 og 30 dlr., samt 1 ring med syv små diamanter, hvortil kom 2 perlesnore (kæder) til 80 og 50 dlr. - Sølvet vejede ialt 700 lod og vurderedes til 525 dlr.

Dertil kom 1252 dlr. i rede penge, samt meget kostbart indbo bl.a. 19 malerier af bl.a. konger, dronninger og prinser, men uden navns nævnelse.

Varelageret bestod bl.a. af salt, humle, korn, malt og kramvarer, men jordegodset vurderedes først 16. januar 1633. Hovedgården i Malmø vurderedes til 4000 dlr., hvortil kom skibsparter m.v. - Desuden nævnes store summer tilstående gæld.

#### Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 115.
- 2 Skifte 7.10.1612 i Stadsarkivet i Malmø, nr. 434 1/2.
- 3 Einar Bager: Malmöhistoria i sten, bd. 2, 1964, s. 16-17.
- 4 Kilde 1, s. 99-100 (og 95).
- 5 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 24, 1943, s. 241.
- 6 Leif Ljungberg: Malmö och den danska monopolhandeln på Island 1601-19 i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1936, s. 84, 93 og 95.
- 7 Stadsarkivet i Malmø, skifte nr. 635.



Peder Bertelsens gravsten i St. Peders (Petri) kirke med hans initialer og bomærke (Fra Einar Bager: Malmöhistoria i sten).

Ane 116 HENRIK ROSENMEJER

født før 1600, død 1638.

Ane 117 MARGRETHE PEDERSDATTER

født senest 1600, død 1655.

Fra omkr. 1620 var Henrik Rosenmejer storkøbmand i København, hvor han boede i Højbrostræde.

Henrik (Hendrich) Rosenmejer, Rosenmeier, Rosenmeyer, Rossenmeyer eller Roesmejer, der var født før 1600 var antagelig indvandret fra Tyskland. Han ses udstyret med mellemnavnet Hansen (1), men om der er realiteter bag dette, vides ikke; da han antagelig havde en søn Johan, kunne faderen måske antages at have heddet Johan, der så - måske via en latinsk tekst - er opfattet som Hans.

Henrik Rosenmejer kunne måske stamme fra det tyske landskab Westfalen og være ældre slægtning til Just Rosenmejer, født omkr. 1650-60 i Westfalen, død 1725 på Alrø i Horsens fjord, der i 1682 blev gift med et barnebarn af den kendte borgmester på Christianshavn Jacob Madsen (2).

Henrik kunne ligeledes være farbror (evt. morbror) til den skånske - dengang også danske - slægt Rosenmejers stamfar Berent Lades Rosenmejer, født senest 1625, død 1670 i Kristianstad, hvor han fra senest 1662 var rådmænd (3). Berent og broderen Cort Lades Rosenmejer, der døde barnløs 1677 i Kristianstad, var eneste arvinger efter moderen Cathrine Rosenmejer, der var død sst. 1662.

Berent Lades Rosenmejer fik med sin hustru Inger, død 1668, en række børn i årene fra ca. 1647, hvoraf otte levede i 1670 og syv i 1677, hvor mindst tre af dem opholdt sig i København. - Gennem sin yngste datter Clare, født ca. 1668, blev han morfar til præsten Bernt Rosenmeyer Mulvad, 1697-1762, i Brøndum i Salling, hvis søn Niels giftede sig med en datter af præsten Peder Deichmann, ane 14-15, der altså stammede fra Henrik Rosenmejer.

Fornavnet Johan kendes både fra Henriks stærkt formodede søn, samt fra Berents søn, født ca. 1658, ligesom navnet Clare/Clara både kendes fra Berents datter og fra den westfalske slægt på Alrø, så alle tre familier var vel af samme rod.

Han - Hendrich Rosenmeyer - døde 1638 i København og blev begravet 18. august i sin murede ejendomsbegravelse nr. 6 sønden koret i St. Nicolai kirke (4), som han havde købt for 150 sldr.; i 1654 betales yderligere 150 sldr. for tilladelse til opmuring af graven.

Enken lod opsætte et nu forsvundet epitafium (5) med følgende indskrift: Dette epitafium haver erlig og gudfrygtig kvinde Margrethe, Peder Carlsens datter, salig Henrich Rosenmeyers efterleverske, med hendes kære børn til en kristelig ihukommelse og gudelig kærligheds beteelse opsætte anno 1640.

Henrik Rosenmejer blev omkr. 1620 gift med Margrethe Pedersdatter, der var født senest 1600 i København som datter af Peder Carlsen (Karlsen), senere rådmænd, og hustru Cathrine Jacobsdatter.

Margrethe overlevede manden i 17 år og døde 1655; hun blev begravet 27. februar i samme grav som manden i St. Nicolai kirke, hvor sønnen Carl Rosenmejers dødfødte barn blev begravet to dage efter, nemlig 1. marts.

Af Margrethe og Henrik Rosenmejers børn kendes følgende otte:

- 1 Johan Rosenmejer (6), født senest 1620, død efter 1649.  
Han boede åbenbart i Kgs. Lyngby sogn, hvor han vel fortsatte faderens virksomheder, og hvor han og konen i 1649 lod opsætte en mindetavle i kirken med tysk indskrift og portrætter af giverne.  
Gift 1640 i Vor Frue kirke i København med Maren eller Marie Olufsdatter.
- 2 Karen Rosenmejer (7), født senest 1625, død 1693.  
Gift første gang ca. 1644 med Leonhard (Lennert) Klauman, ca. 1618-1666, købmand i København, søn af købmand Werner Klauman og hustru Magdalene Winchelman i København.  
Gift anden gang med Lars Laursen Scheving, død tidligst 1696, kammersekretær hos prins Georg, søn af Laurids Jørgensen, sognepræst i Skævinge og Gørløse.
- 3 Carl Rosenmejer, født før 1630, se ane 58-59.
- 4 og 5 Hinrich Rosenmejers to børn, begge begravet 1629 i morfaderens begravelse i Sct. Nicolai kirke (8).
- 6 Margrethe Rosenmejer (9), 1630-1666.  
Gift 1651 med købmand i København Hans Mathiesen, 1619-1663, søn af borgmester Mathias Hansen og hustru Ingeborg Meklenborg i København.  
- Deres eneste levedygtige barn var Ingeborg Margrethe, der blev gift med Frantz Müller, søn af rentemester Henrik Müller.
- 7 Anne Rosenmejer (10), død efter 1684.  
Gift med Jacob Hoe, død 1654, kræmmer og ejer af en gård mellem Højbrostræde og St. Færgestræde, nu Højbroplads; hans første kone skal have været enke efter apoteker Peder Gagelmand.  
Anne Rosenmejers søn var vel den yngre Jacob Hoe, død 1713 eller 19, stadskaptajn og guldsmed i København, hvor han bl.a. lavede kapselen til seglet under Kongeloven (Rigsarkivet).
- 8 Henrik Rosenmejer, født senest 1635, død 1658, hvor han skal være blevet skudt under svenskernes belejring af København (11). Henrik R. overtog (12) 1655 moderens ejendom (nr. 80) lige øst for fødehjemmet på den nuværende Højbroplads; enkens anden mand solgte ejendommen 1673.  
Gift med Margrethe Jespersdatter, død efter 1675, der blev gift anden gang 1661 med enkemand Johan Garman, ca. 1608-1673, stiftsskriver i Akershus amt i Norge. Og efter hans død 1674 tredje gang med Christian Madsen Lund, etatsråd og justitiarius i Overhofretten (13).

Henrik Rosenmejer var allerede i begyndelsen af 1620'erne blandt de mere fremtrædende af handelsmændene i København, der f.eks. handlede med silke. - Da det 4. januar 1625 (14) blev undersøgt, om samtlige silkevarer i kramboderne var stemplede med det statslige Silkekompagnis stempel, nævnes Henrik Rosenmejer i Højbrostræde således blandt de 20 fornemmeste købmænd i byen.

Tidligst i 1620 (15) købte han gården i Højbrostræde, der fra før 1588 havde tilhørt borgmester Albert Albertsen (Hamilton), død 1594, og senere sønnen Christen Albertsen, ca. 1566-1616, der var rådmand fra 1596 og borgmester fra 1598; hans arvinger ejede endnu 1. maj 1620 gården, men snart efter må Rosenmejer have overtaget den. - Gården lå lige overfor Højbro i den karre, der efter branden 1728 blev udlagt til Højbroplads.

Forretningen må have gået godt for ham, men kredit måtte han jo give. - I 1627 (16) fik han - Henndrich Rossenmeyer - således et samlet tilgodehavende

på godt 300 rdlr. udbetalt af Sophie Brahe, gift med den lærde Holger Rosenkrantz til Rosenholm i Jylland.

Mens Henrik Rosenmejers to børn, der døde i 1629, blev begravet i svigerfaderen rådmannens begravelse nr. 1 i nordre gang i St. Nicolai kirke hos mormoderen, erhvervede Rosenmejer sig før sin død sin egen murede begravelse nr. 6 sønden koret i samme kirke for 150 sldr. - Og 1632 skænkede han og Hans Trægaard (17) i fællesskab to flotte lysekroner med 16 arme samt pryddarme til Nicolai kirke, hvor de blev ophængt i midterskibet; de blev senere flyttet andet steds hen i kirken, men brændte sammen med denne i 1795. Foruden epitafiet over Henrik Rosenmejer, der i 1640 blev bekostet af enken Margrethe Pedersdatter, skænkede hun i 1644 (18) hele 500 rdlr. til St. Nicolai kirke.

Henrik Rosenmejer døde i 1638 som en forholdsvis ung mand, men nåede dog at tage del i den industrielle udvikling, som Christian IV understøttede med forskellige privilegier.

I 1628 havde to københavnske borgere, den senere rådmannens Johan Bøcker von Delden og Lorentz von Meulengracht fået overladt Brede mølle ved Mølleåen i Kgs. Lyngby sogn, hvor de forpligtede sig til at indrette krudtværk (19); senere erhvervede von Delden sig Fuglevads mølle og landejendommen Møllestrup eller Stenhuggergården i samme sogn. - I 1633 gik v. Delden fallit og måtte flygte for sine kreditorer, og der blev gjort udlæg i både Brede, Fuglevad og Stenhuggergården, der således kom tilbage til kongen.

Ikke blot stod han i gæld til kongen, men også Henrik Rosenmejer og en række andre Københavnske borgere havde fordringer i boet, og det ordnedes således, at Rosenmejer overtog v. Deldens ejendomme i Lyngby sogn, ialt 56 tdr. hartkorn - efter landgildematriklen 1662/63 (20); til ejendommene dyrkedes der årligt i 1680'erne 120 tdr. land.

18. september 1635 (21) fik han - Hendrik Roesmejer, indvåner i København - kgl. bevilling på at tilforhandle sig salpeter (hovedingrediensen ved fremstillingen af krudt) af undersætterne i hele Danmark, dog ikke af kongens salpetersydere eller af dem, der havde køb og handel med kongens salpetersydere.

- Det salpeter, som han således tilforhandlede sig, skulle han være pligtig at føre til København og ikke andetsteds, og det krudt, som forarbejdedes deraf på hans krudtmølle, skulle han afhænde til kongen alene. - Han måtte således ikke udføre det af landet eller sælge det til nogen fremmed.

Rosenmejer var sikkert i fuld sving med fremstillingen af krudt i Brede mølle i konkurrence med kongens eget krudtværk ved det nærliggende Ørholm, da han 14. og 15. oktober 1635 fik kongens brev på Brede mølle til krudsværk.

- Det bemærkedes, at når han ikke brugte den til at lave krudt på, måtte han bruge den til at male mel og malt på, men endvidere måtte han anlægge en hestemølle, som dog alene måtte bruges til krudt. Han skulle svare sædvanlig landgilde og skat til lensmanden på Københavns slot, men fik tilladelse til - på egen regning - at indhegne møllens jorder med stengærder af hensyn til faren for ildebrand, som andre mennesker let kunne tilføje ham til allerstørste skade og fuldstændig ruin.

Samtidig fik han overladt Fuglevads mølle, hvor han skulle opsætte en god bygning, samt svare sædvanlig landgilde og skat. - Han selv skulle ikke svare nogen indfæstning, men ellers skulle der, hver gang møllen gik i arv, svares 15 speciedlr. i stedsmål.

Da der kun var ringe jord til møllen, fik han tillige overladt en gård i Lyngby; gården må være identisk med Møllestrup eller Stenhuggergården, som den også kaldtes.

Som nævnt havde Rosenmejer allerede - vel 1633/34 - overtaget Brede mølle. Men den tidligere fæster af Fuglevads mølle og Stenhuggergården Knud Hansen ville åbenbart ikke flytte, for 6. november 1636 måtte kongen bede lensmanden om at sørge for, at Knud Hansen kom ud, så Henrik Rosenmejer kunne overtage de nævnte ejendomme.

17. november samme år fik Rosenmejer kgl. bevilling på årligt at levere alt det krudt, som han kunne fremstille på sin krudtmølle "for København" (må være Brede mølle), til kongens behov på Tøjhuset, godt og ustraffeligt, efter den prøve, som tøjmesteren Christopher Svenck gav ham, for en betaling af 26 rdlr. i specie for hvert 100 pd. at betale af rentemesteren tre måneder efter at krudtet var leveret på Tøjhuset.

Efter at Henrik Rosenmejer var død, fortsatte enken Margrethe virksomhederne i Lyngby - vel ved hjælp af sønnerne Johan, Carl og Henrik jun. Efter at Margrethe, Henrik Rosenmejers enke, borgerske i København, havde berettet, at lensmanden Niels Trolle fem år tidligere (1634) på kongens vegne havde ladet udtage to rhinske møllesten af Fuglevads mølle og ladet dem indsætte i kronens møller; så fik lensmanden 8. maj 1639 (22) besked på at levere hende stenene tilbage.

24. februar 1641 (23) bevilligedes Rosenmejers enke årligt 30 læs brændeved af kronens skove til sin krudtmølle "for København" (Brede). - Og 13. maj 1642 (24) skulle hun have udleveret et stykke træ til en aksel i krudtmøllen. Det kunne se ud til, at staten ikke havde fået betalt for krudtet i længere tid - i al fald ikke under Torstenssonkrigen 1643-45, for 12. december 1645 (25) gav kongen Rentekammeret ordre til at fordre for sig med det forderligste Margrethe, afgangne Hendrick Rosenmeyers, som efter eget angivelse skulle have henimod 25000 rdlr. tilgode for krudt; Rentekammeret skulle sørge for at undersøge, om kravet var berettiget m.v.

- Og 29. december samme år fik Rentekammeret igen ordre om at gøre afregning for krudt og salpeter med Margrethe, afgangne Hendrick Rosenmeyers.

Om hun selv fortsatte som ansvarlig for driften af ejendommene i Lyngby til sin død 1655 vides ikke. Men sønnen Johan synes i al fald omkr. 1650 at have boet derude og stået for den daglige drift. - Da sønnen Henrik døde i 1658, blev det i al fald Carl Rosenmejer, ane 58-59, der både overtog ejendommene i Lyngby og handelshuset i København.

Som enke købte Margrethe Pedersdatter 26. juni 1643 (25a) naboejendommen mod øst (matr. nr. 80), så hun ejede hele stykket fra Højbrostrædes udmunding mod vest til St. Færgestrædes mod øst - altså hele den nuv. Højbroplads' brede langs Gammel Strand. Da hun var død overdrog arvingerne ved skødebrev af 27. maj 1655 den østlige ejendom (nr. 80) til sønnen Henrik, mens Carl overtog den vestlige (nr. 67).

Margrethe Pedersdatter havde i 1645 penge tilgode hos kongen, men også adelsfolk skyldte hende penge. - Da Falk Gøye til Skærsø og Bratskov døde 1643 og arvingerne fragik arv og gæld (26), blev 6 1/2 td. hartkorn i Klithuse i Trandum sogn vurderet til 286 rdlr. og udlagt til dækning af gældsposter; Margrethe, salig Henrik Rosenmejers, fik udlæg deri for godt 91 rdlr.

Da hun som uadelig eller ufri ikke måtte eje frit adelsgods, måtte hun 20. januar 1647, 3. februar 1648, 17. februar 1649 og 30. januar 1650 (27) på Viborg landsting lade læse opbydelse eller udbydelse af godset til salg til adelsfolk.



Af kronen (kongen, staten) havde Margrethe fået udlagt som pant dele af gården Kardyb i Kobberup sogn for 50 rdlr. pr. td. hartkorn, ialt 285 rdlr. 11 sk.; dette pant transporterede hun 16. juni 1651, læst 30. juli (28), til fru Ingeborg Parsberg, salig Iver Juels, på samme vilkår, idet fru Ingeborg havde betalt nævnte beløb.

28. januar 1652 (29) lod Margrethe opbyde gods i bl.a. Jylland til kongen eller adelige; godset havde hun - vist 29. januar 1651 - fået udlagt af kongen. Dette gods blev ikke beskrevet nærmere, så det kunne måske være den tidligere adelige sædegård Rebstrup i Sønderup sogn i Himmerland (30), som kronen havde fået overdraget 1642, men senere skilt sig af med, og som kom i Margrethe Rosenmejers besiddelse; hun solgte gården på 33 tdr. hartkorn til Thøger Lassen til Rødslet.

Giessing oplyser 1781 (31), at "Henrich Hansen blev nobiliteret (adlet) af Kong Friderich III med Navnet Rosenmeyer og fik Vaaben med 3 Roser og en Lee derover"; som før nævnt er det langt fra sikkert, at Henrik hed Hansen til mellemnavn, ligesom han døde ti år før nævnte konge besteg tronen.

Men grene af Henrik Rosenmejers efterslægt har ladet den kendte exlibris-kunstner Fr. Britze tegne slægtens våben efter maleriet af Johan Rosenmejer i Kgs. Lyngby kirke; våbnet beskrives således:

Blåt skjold med en fra en sølv-sky i øverste højre hjørne kommende naturligtfarvet arm, som holder en sølv-sejl med guld-skaft, der omfatter tre røde roser (1, 2).

Hjelmmerket er en naturligtfarvet arm holdende en sølv-segl belagt med tre røde roser; hjelmklædet er blå udvendigt og guld indvendigt.

#### Noter:

- 1 Giessings Jubel-Lærere, 2-1, 1781, s. 234, stamtavlen, samt H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 13.
- 2 Traps Danmark, 5. udg., bd. 19, Århus amt, 1963, s. 353, N. P. Østergaards opl. om Rosenmejer i Østjydsk Hjemstavn 1937, s. 39, samt Frede Terkelsens bog Slægter, 1960, s. 58-59.
- 3 Skifter 1662, 1670 og 77 efter henholdsvis Cathrine, Berent Lades og Cort Lades Rosenmejer blandt Kristianstads skifter i landsarkivet i Lund.
- 4 Danmarks Kirker, København, bd. 1, 1945-58, s. 582.
- 5 Københavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 4, 1885, s. 124, samt kilde 4, s. 559.
- 6 Noget bevis for, at Johan var søn af Henrik haves ikke, men sandsynliggøres i høj grad ved, at mindetavlen for ham hænger i kirken i Kgs. Lyngby, hvor Henrik jo havde store interesser og besiddelser, Danmarks Kirker, Københavns amt, bd. 1, 1944, s. 427.
- 7 Anna Levin og Nanna Langes opl. om slægten Klauman i Personalhistorisk Tidsskrift, 7-5, 1921, s. 39, Kancelliregistranter 1696 i Personalhistorisk Tidsskrift, 8-5, 1926, s. 197, samt Wibergs præstehistorie, bd. 3, 1871, s. 103.
- 8 Kilde 4, s. 602.
- 9 Opl. om Jørgen Mathiesen i Personalhistorisk Tidsskrift, 14-6, 1964-65, s. 70.
- 10 Kilde 4, s. 582 og s. 602, H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 17, samme, bd. 5, Nørre kvarter, 1967, s. 119, samme, bd. 8, Købmager kvarter, 1962, s. 33, samt Bøje og Bramsens Danske guld og sølv smedemærker, 1979, s. 94.

- 11 Stamtavle over slægten Rosenmejer i Delgobes samlinger i Statsarkivet i Oslo, kopi hos Kristian Lauritsen i Ølholm/Tørring.
- 12 H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 20.
- 13 Thomles opl. om slægten Garmann i Personalhistorisk Tidsskrift, 3-3, 1894, s. 149.
- 14 Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 4, 1885, s. 241-42.
- 15 Samme, bd. 3, s. 193-94 og 99, samt H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 13.
- 16 Sophie Brahes regnskabsbog 1627-40 v. Henning Paulsen, 1955, s. 8-9.
- 17 Kilde 4, s. 546.
- 18 Kilde 14, s. 75.
- 19 Eiler Nystrøm: Lyngby Sogn i Fortid og Nutid, 1934, s. 224 (samt 219 og 110).
- 20 Ifølge skøde 1668 til Henrik Ehm i Kronens Skøder 1648-88, 1908, s. 272, samt Henrik Pedersen: De danske Landbrug (1688), 1928, s. 2.
- 21 Kancelliets Brevbøger 1635-36, 1940, s. 259, 288, 307 og 746.
- 22 Samme 1637-39, 1944, s. 750.
- 23 Samme 1640-41, 1950, s. 391.
- 24 Samme 1642-43, 1957, s. 139.
- 25 Samme 1644-45, 1968, s. 535 og 541.
- 25a Kilde 1 (Ramsing), s. 20.
- 26 Traps Danmark, 5. udg., Hjørring Amt, bd. 14, 1960, s. 393.
- 27 Viborg landstings skøde- og pantebøger 1645-52, 1969-73, s. 49, 50-51, 101-02, 136-37 og 168.
- 28 Samme, s. 225-26.
- 29 Samme, s. 248.
- 30 Traps Danmark, 5. udg., Ålborg amt, bd. 16, 1961, s. 1063-64.
- 31 Kilde 1, samt Vaabenførende Slægter i Danmark, 1946, s. 165.



Ane 118 PETER PEDERSEN

født 1608, død 1669.

Ane 119 MARGRETHE CLAUDATTER

født 1604, død 1680.

Fra 1634 var Peder Pedersen (1) bosat i København, først som slotsskriver og siden fra 1650 som skriver i Rentekammeret. Fra 1640'erne var han tillige købmand, samt fra 1655 borgmester og sidst assessor i Højesteret.

Han var født 7. maj 1608 i Horsens, søn af købmand Peder Pedersen og hustru Anne Nielsdatter, om hvem intet yderligere foreligger.

Peder Pedersen døde 9. maj 1669 i København og blev begravet 21. maj i St. Nicolai kirke i sin ejendomsbegravelse nr. 3 sønden koret (2).

Han blev gift 12. august 1636 med Margrethe Clausdatter, der skal have tjent en "fru Anne Lykke til Sæbygaard" (3).

Margrethe var født 21. september 1604 - antagelig i Egebjerg ved Horsens, datter af Claus Thomsen, død ca. 1612, og hustru Mette Jensdatter, død ca. 1612, om hvem ellers intet er fundet.

Den fru Anne Lykke, som Margrethe Clausdatter havde tjent, kunne måske være Frederik Qvitzows enke Anne Lykke til Qvitzowsholm og Hasmark, begge i Norup sogn nord for Odense (4); i bekræftende fald var hun vel søster til Hans Clausen, der i 1636 var foged på Hasmark.

Margrethe, Peder Pedersens enke, døde først 1680 og blev begravet 22. oktober i gravstedet i St. Nicolai kirke.

Foruden tre børn, der ikke blev voksne, havde Margrethe og Peder Pedersen følgende fem døtre, der efterhånden skaffede Peder Pedersen en imponerende samling svigersønner:

1 Anne Pedersdatter, født ca. 1637.

Gift senest 1654 med storkøbmanden Carl Rosenmejer, se ane 58-59.

2 Else Pedersdatter, født ca. 1638, død efter 1699 (5).

Gift første gang 1655 med Rasmus Brochmand, 1626-1664, professor ved akademiet i Sorø fra 1645, mag. 1655, professor i teologi ved universitetet i København, hvor han i dødsåret var rektor.

Gift anden gang med Niels Hansen Schmidt, død senest 1677, borgmester i Helsingør, stiftsskriver i Bergen stift fra 1661, senere ejer af Vejlegård på Sydfyn.

Gift tredje gang senest 1678 med Peder Klingenberg, død senest 1690, ejer af Vejlegård.

3 Mette Pedersdatter (6), 1643-1679.

Gift 1661 med mag. Niels Randulf, 1630-1711, sognepræst i Køge fra 1661 og provst i Ramsø herred, 1665 sognepræst ved Helligåndskirken i København, samme år biskop i Bergen og i 1675 dr. teol., søn af Enevold Nielsen Randulf, sognepræst ved domkirken i Roskilde, og hustru Bente Rasmusdatter. Efter Mettes død blev Randulf gift anden gang 1680 med Dorothea Cathrine Wandal, 1660-1708.

4 Sophie Pedersdatter, ca. 1645(?) - 1663 (7).

Gift 1662 med enkemand Peder Pedersen Lerche, 1613-1683, storkøbmand og rådmand i Odense til 1665, derpå bosat i København, sidst assessor i Højesteret og direktør for Det Vestindiske Handelskompagni, oprettede 1675 stamhuset Rygård; han var søn af borgmester Peder Nielsen i Nyborg og hustru Sidsel Knudsdatter.

Peder Lerche var først gift med enken Anne Jacobsdatter Hasebart, død 1658; sidst blev han gift med borgmester Find Nielsen (Trellund)'s enke Dørthe Nansen, 1633-1675, datter af borgmester og senere præsident Hans Nansen og hustru Sophie Hansdatter i København.

5 Elisabeth Pedersdatter, 1648-1694 (8).

Gift 1665 med Hans Nansen, 1635-1713, bror til Peder Lerches tredje kone, storkøbmand i København fra 1664, assessor og fra 1679 rådmand, justitsråd 1685, præsident 1688 og virkelig etatsråd 1693.

Peder Pedersen gik i Horsens latinskole til 1620, derefter i skole i Lübeck, til han fik plads hos vinhandler Jesper (Caspar) Rotkoph i København. - Tjente 1624-30 hos Corfitz Rud til Fuglsang og hos Niels Trolle til Trolleholm 1630-32. Derpå 1632-34 kornmåler og kældersvend hos Henrik Huitfeldt til Lillø, befalingsmand på Landskrona.

Han rejste derpå en kort tid som købmand på Østersøen, men blev allerede 1634 skriver hos befalingsmanden eller lensmanden på Københavns slot, hans gamle husbond Niels Trolle, og siden hos dennes efterfølger Oluf Brockenhuus til 1649, altså i 15 år.

I 1649 blev han skriver på kongens store bryghus, men tiltrådte 1650 stillingen som øverste skriver i Rentekammeret og forlenedes med kanonikater i Lund og Roskilde.

Han var sikkert en dygtig bogholder; og velyndere vandt han sig indenfor centraladministrationen, hvis chef fra 1652 var rigshofmester Joachim Gersdorff. - 25. april 1655 blev han af Gersdorff indsat som borgmester i København, efter at han to dage forinden var forordnet til rådmand - en tilsidesættelse af magistratens valgbeføjelser, som må skyldes regeringens ønske om at se denne "kgl. tjener" i byens forvaltning.

Fra 1640'erne havde Peder Pedersen drevet selvstændig købmandshandel i København, hvor han fra 15. marts 1647 (9) ejede og beboede den nuv. ejendom Gammel Strand nr. 38, hvor grunden dengang strakte sig helt igennem til Læderstræde. - Gården blev først solgt af arvingerne i 1681.

Desuden ejede han fra 1649 (10) en stor grund (gl. matr. nr. 109A) på Slotsholmen, hvor nu Christiansborgs nordfløj og Thorvaldsens museum ligger; denne grund eller ejendom solgte han i 1661. Frem til 1664 havde han tillige ejet nabogrunden (nr. 109B). - Desuden ejede han i 1660'erne endnu en grund (nr. 111) på Slotsholmen.

I 1646 søgte Peder Pedersen - dog forgæves - forpagtningen af monopolhandelen på Færøerne, men i de følgende år tog han livligt del i stadens erhvervsliv. - Omkr. 1650 drev han større forretninger sammen med Hans Nansen og Find Nielsen (Trellund).

Fra midten af 1640'erne hørte han til kredsen af statsleverandører, idet han skaffede korn og kreaturer, som betaltes med kontanter eller evt. korn fra de kgl. len. - I 50'erne leverede han sammen med Johan Steinkuhl (Steenkuhl) bl.a. lammekød og fisk fra Island, humle og mel fra Danzig og jysk rug til flåden. - Omkr. 1650 drev han forretning af virkelig format med f.eks. korn og malt.

I 1655 - vel ved datteren Elses bryllup - bevilgede kongen ham tre store dyr, som jægermesteren skulle skyde i Skåne, og tre dådyr fra den kgl. vildtbane. I 1655, da han om foråret var blevet borgmester, blev han i september sammen med Johan Steenkul (Steinkuhl) og Herman Iserberg direktør for det nyoprettede Saltkompagni, der igen blev ophævet 1662. Og i 1657 nævnes han som interressent i et nyt sukkerrafinaderi.

Under Svenskekrigene og Københavns belejring 1657-60 samt stændermødet 1660 trådte Peder Pedersen lidt i baggrunden. - En fortælling om, at han mod sikkerhed til ejerne skulle have overladt regeringen en mængde guld og sølv, som den jyske adel havde deponeret hos ham, for at sætte den istand til at købe af de levnedsmidler, Opdams hollandske flåde i oktober 1658 førte til byen, kendes kun fra en sen og usikker overlevering.

Men personligt forstrakte han regeringen med betydelige summer, for hvilke han 1661 fik en del krongods til eje eller som pant.

1662 fik han sammen med borgmester Christoffer Hansen en af Islands "fjerdinger" som monopolhandelsområde. Og i 1660'erne leverede han varer til staten i stor stil og samarbejdede iøvrigt med sin efterhånden pæne samling af indflydelsesrige svigersønner og deres slægtninge indenfor hovedstadens to-neangivende kredse.

I 1661 var han blevet medlem af den lovkommission, hvis virksomhed mange år senere resulterede i Christian V's Danske Lov, ligesom han i 1669 blev assessor i Højesteret. Men samme år døde han, hvorpå enken synes at have drevet noget af handelshuset videre.

Af Peder Pedersen hænger der et maleri på Frederiksborg, ligesom kobberstikkeren Alb. Haelweghs stik efter maleri af H. Dittmers findes i flere eksemplarer. - Han er desuden medtaget på Heinrich Hansens maleri fra 1879-80 af arvehyldningen 1660, ligeledes på Frederiksborg.

#### Noter:

- 1 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 18, 1940, s. 127, tilføjeisen i bd. 27, 1944, s. 557, samt Johan Jørgensen: Patriciat og Enevælde i Historiske meddelelser om København, 1964, s. 13-16, hvor hans portræt findes, samt Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 3, 1881, s. 219.
- 2 Danmarks Kirker, København, bd. 1, 1945-58, s. 581.
- 3 Kilde 1 (O. Nielsen, s. 220).
- 4 Traps Danmark, 5. udg., Odense amt, bd. 12, 1956, s. 316.
- 5 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 4, 1934, s. 125, Traps Danmark, 5. udg., Svenborg amt, bd. 13, s. 768 og 772, samt Sv. Larsen: Studier over det fynske rådsaristokrati, bd. 2, 1965, s. 169 og 172.
- 6 Biografisk Leksikon v. Bricka, bd. 13, 1899, s. 306, samt Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 6, 1929, s. 407.
- 7 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 14, 1938, s. 273 (samt kilde 5: Larsen).
- 8 Biografisk Leksikon v. Bricka, bd. 12, 1898, s. 134.
- 9 H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 33.
- 10 Samme, s. 75-76.

Ane 208 VILLUM THOMSEN

født senest 1525, død 1564.

Ane 209 ELLINE PEDERSDATTER

født senest 1540, død 1613.

Fra 1550'erne var Villum Thomsen guldsmed i Malmø.

Villum Thomsen, der var født senest 1525, var søn af Thomas Skotte (1) og hustru.

Han - Villum Thomsen - døde 1564 i Malmø (2).

Villum Thomsen var gift to gange. Han blev gift første gang 1552 (3) med enken Ursula Bernitsdatter, der var søster til Oluf Bernitsen i Malmø og enke efter den rige guldsmed Hans Olesen i Malmø, der døde 1552 (4). - Ursula og Hans Olesen havde døtrene Karine og Marine, der i 1552 blev tillagt arv i bl.a. tre gårde i Landskrona, sammen kaldet den gamle Myntergård. Ursula døde senest 1557.

Derpå blev Villum Thomsen gift anden gang senest 1560 med Elline Pedersdatter; hun var født senest 1540 og var vel datter af en Peder Skov, idet hendes søn Peder antog dette slægtsnavn.

Hun - Elline Pedersdatter - døde i februar 1613 i Malmø.

Efter at Villum Thomsen var død blev Elline gift anden gang 1568(?) med enkemanden, rådmand Mikkell Madsen i Malmø, der i 1570'erne var en meget rig mand, og hvis hovedgård var den endnu stående østre halvdel (nr. 407) af den såkaldte Rosenvingeskahuset på nordsiden af Västergatan (5).

Mikkell Madsen, født senest 1525 i Køge, død sidst på året 1577 i Malmø, var søn af rådmand Mads Mikkelsen i Køge og bror til Poul Madsen, 1527-1590, der døde som biskop i Roskilde.

Mikkell Madsen, der vist i 1562 var flyttet til Malmø fra fødebyen Køge, og som fra 1564 til sin død var rådmand, var vist gift tre gange (6).

Hans første kone var sikkert den Elisabeth Rausdatter (Ravnsdatter = Ravn?), der døde 1547 i Køge, mens hans anden kone, hvis navn ikke kendes, døde 1563 i Malmø af pest. - Han havde ingen børn med Elisabeth, men derimod i sit andet ægteskab syv levedygtige børn, der nævnes som arvinger 1639 efter Jacob Mikkelsen.

I Villum Thomsens første ægteskab med Ursula Bernitsdatter var måske sønnen Rasmus Villumsen, der i 1589 (7) repræsenterede Thomas Willumsen i Lund på bytinget.

Ursula Bernitsdatter havde vist tidligere været gift med en Marcus, med hvem hun havde datteren Gertrud Marcusdatter (8), der før 1574 blev gift med kgl. skræder Peder Breving i København. - Breving nævner nemlig i sit skøde 1581, at hans kone Gertruds mor sammen med sin mand Villum Thomsen havde boet i Villums fædrene gård på den lange Algades søndre side nord for kirken i Malmø; gården blev i 1581 overtaget af den senere borgmester David Pateresen.

Med Elline Pedersdatter havde Villum Thomsen to levedygtige børn:

- 1 Thomas Villumsen, født omkr. 1555, allersenest 1560, se ane 104-05.
- 2 Lucie (Luche, Lutse) Villumsdatter, død efter 1613.



Gift før 1608 med apotekeren Gregers i Malmø.

Elline og Mikkel Madsens to levedygtige børn var:

- 3 Peder Skov (Schouff), født omkr. 1570(?), død efter 1613. Han synes at have boet hjemme ved moderens død 1613, men var død før 1639, hvor hans fem børn nævnes, hvoraf datteren Ellen da var gift med Johan Hou; sønnen Jesper Skov var temmelig sikkert manden af det navn, der var ridefoged i Medelstad herred i Bløkinge, samt borgmester og tolder i Ronneby, der var far til generaladjutant Mikkel Skov, død 1713 (9).
- 4 Jacob Mikkelsen, 1577-1644 (10), blev 1613 tolder i København, hvor han fra 1625 var borgmester; han var barnløs og bekostede i 1641 udgivelsen af halvbroderen Thomas Willumsens oversættelse af Davids Salmer. Gift 1613 med enken Anne Mortensdatter, 1578-1642, enke efter Christen Hammer.

Willum Thomsen nævnes som sagt første gang 1552, da han underskrev sin første kone Ursulas skifte med sine døtre af første ægteskab.

Ifølge skødet 1581 fra Peder Brevning boede Willum Thomsen i sin fædrene gård på den lange Algades søndre side nord for kirken, hvilket passer udemærket med, at han 14. juni 1557 (11) var ejer af en gård på Algade, der blev vurderet til 1200 mk. danske (400 dlr.).

28. februar 1558 (12) nævnes Willum Guldsmed i en sag om en gård i Vä m.m., som hans far Thomas Skotte i Malmø havde købt; faderen var for skrøbelig til selv at møde frem på tinge. - Faderen havde pantsat sine ejendomme i Vä til Willum.

- Desuden ses Willum Guldsmed nævnt i 3-4 sager fra Malmø i 1559 (13).

I 1564 døde Willum Thomsen, mens børnene endnu var umyndige; ifølge skiftet 1. maj 1578 (14) efter moderen Ellines anden mand Mikkel Madsen vurderedes stedbørnene Thomas og Lucies fædrene gård til 400 dlr. - Gården havde fra før 1577 (15) været beboet af Albert eller Albrit Guldsmed. Som børnenes formynder nævnes borgmester Niels Madsen i Malmø, mens borgmester Niels Jepsen var moderens lavværge.

Mikkel Madsen var ved sin død ejer af en hel del ejendomme i Malmø; selve hovedgården tilfaldt afdødes børn og børnebørn, mens enken beholdt de øvrige ejendomme - hun fik dog 24. oktober 1597 skødebrev også på hovedgården.

Efter den rige enke Ellin, Mikkel Madsens efterladte enke, afholdtes 4. maj 1613 skifte (15), hvor sønnerne Peder Schouff og Jacob Mikkelsen, samt datteren Luche Willumsdatter var tilstede.

Ejendommen, hvor der nævnes stue, forstue, forstuekammer, skorstenskammer, lillestue, salig Ellins sengekammer, et lille kammer, loftet, stegerskammer, bryggers, samt Peder Schouffs kammer, der måske var identisk med et af de tidligere nævnte rum, nævnes en mængde indbo, linklæder, bænkeklæder og sengeklæder.

Af sølv nævnes bl.a. 4 skeer til 15 dlr. 1 mk., 1 forgyldt kovsken til 4 dlr. 1/2 mk., samt desuden 1 liden guldkæde til 15 dlr.

Af jordegods nævnes hovedgården, to boliger østen for, et stykke jord, der tilhørte hovedgården m.m.

#### Noter:

- 1 Malmø stadsbog 1549-59, 1972, s. 378.
- 2 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 163, samt Hauch-Fausbølls Slægten Wassards Oprindelse i Personalhistorisk Tids-

- skrift, 8-6, 1927, s. 253.
- 3 Malmø skifter, bd. 1, bofortegnelser 1546-59, v. E. Bager, 1977, s. 70-71, samt kilde 1, s. 356-59.
  - 4 Han nævnes 1540, 45, 49 og 50/51 i Malmø rådstueprotokol (Stadsbok) 1503-48, 1965, s. 175 og 237, kilde 1, s. 28, 39, samt kilde 3.
  - 5 Einar Bager: Rosenvingeskahuset i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1951, s. 6ff.
  - 6 Opl. i Glahn-Samfundet, bd. 5, 1951-58, s. 185 og 187-89.
  - 7 Malmø tingbøger 1577-90 v. Ljungberg og Bager, 1968, s. 208 og 238-39.
  - 8 Samme, s. 131-32, samt H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 54.
  - 9 Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 22, 1942, s. 140.
  - 10 Samme, bd. 15, 1938, s. 599.
  - 11 Kilde 1, s. 356-59 (samt s. 349).
  - 12 Samme, s. 378-79.
  - 13 Samme, s. 429, 436, 447 og 449.
  - 14 Kilde 7, s. 7, samt skiftet nr. 131 i stadsarkivet i Malmø.
  - 15 Skifte nr. 439 i stadsarkivet i Malmø.



Rosenvinge-huset i Malmø, hvor Elline og Mikkel Madsen ejede og boede den højre halvdel. (Bager, 1951)

Ane 210                   BALTZER JACOBSEN

født ca. 1523, død 1585.

Ane 211                   DORTHE DRINGELBERG (DRINGENBERG)

født senest 1540, død 15..(?).

Mag. Baltzer (Baltharsar) Jacobsen var fra 1562 ærkedegn ved domkapitlet i Lund (1).

Han var født ca. 1523 i Malmø, søn af Jacob Nickelsen og hustru Anne Hansdatter.

Baltzer Jacobsen døde 15. august 1585 i Lund, hvor han blev begravet i domkirken midt for alteret.

Han blev gift senest 1558 (2) med Dorthe Dringelberg eller Dringenberg, som slægtsnavnet egentlig stavedes.

Hun var født omkr. 1540 eller før og var sandsynligvis søster til Peder Dringenberg, født ca. 1511 i Malmø, død 1564 i Lund, hvor han havde et kannikedømme fra senest 1551 (3), men som tidligere i 1530'erne havde været bosat i København.

Peder Dringenberg var søn af borgeren Henrik Dringenberg i Malmø, nævnt 1517-27 (4), som igen antagelig var nevø af møntmesteren Henrik Dringenberg, død 1500/01.

Da Henrik Dringenberg allerede i 1558 (5) havde en myndig søn, kunne Dorthe lige så godt have været datter af Peder Dringenberg og hustru Helle Hake, der var søster til Arild Hake, død 1590 i København, hvor han var rådmand og siden borgmester 1565-69; deres far var den ældre Arild Hake, nævnt fra ca. 1510 og rådmand 1516.

- Dringenbergerne havde fri begravelse i det af møntmesteren sidst i 1400-tallet stiftede kapel - Det Dringelbergske - ved St. Peders (Petri) kirke i Malmø; der havde også Det Dringelbergske bibliotek hjemme (6).

Af Baltzer Jacobsens børn kendes:

- 1 Birgitte Baltzersdatter, født ca. 1558/59, se ane 104-05.
- 2 Constantin Baltzersen, død 1602 (7), han overtog 1575 St. Erasmi alters vikarie i Lund efter faderen, fik 1581 ventebrev på et kannikedømme sst., som han fik i 1583, studerede 1584-85 i Rostock, hvor han brugte tilnavnet Dringeberg, og solgte i 1589 en gård i Malmø, der tidligere havde tilhørt faderen.
- 3 Beate Baltzersdatter (8), død efter 1602, da hun var ejer af Mester Baltzers boder i Malmø.  
Gift med Jens Winther, borger i Malmø, død før 1602.
- 4 Thore (Thora) Baltzersdatter (9), død efter 1610.  
Gift senest 1609 med Anders Andersen Bagge, død 1625, sognepræst i Borgeby og Löödeköpinge.

Baltzer Jacobsen, der i 1587 af den senere biskop i Lund Mogens Madsen (10) nævnes blandt de i lærdom fremstående mænd, som Malmø havde skænket verden, rejste som ung udenlands og blev 1543 immatrikuleret ved Luthers og Melanchtons universitet i Wittenberg.

Han forblev i udlandet i flere år, hvor han også tog magistergraden. - En rejsefælle var antagelig den senere kgl. øverste sekretær Corfitz Ulfeldt, som Baltzer i skriftet 1559 priser for hans udmærkede egenskaber og elskværdige omgængelighed (11).

En tid var Baltzer Jacobsen i Italien, hvor han efter skriftet fra 1559: Sepulchri facies M. Tullii Ciceronis, nuper in Zacyntho insula reperti et nunc in gratiam studiosorum scholæ Haffniensis in lucem aditi, at dømme mente at have fundet Ciceros grav.

Han må være vendt hjem senest vinteren 1556/57, for 22. februar 1557 (12) fik han af moderen Anne Hansdatter, Jacob Mickelsens (Nickelsens) enke, for sin arv på 1120 mk. udlagt 10 boder i Malmø, nemlig 8 på østre side af Kalentegaden og 2 ved Stranden; - 1. maj 1559 nævnes han ligeledes i tingbogen i anledning af arv.

Baltzer Jacobsen fik 3. december 1562 (13) af kongen forleningsbrev på ærkedegnedømmet ved domkirken i Lund, som var ledigt efter Holger Skalre; det bemærkedes, at han skulle residere ved domkirken og virkelig gøre tjeneste som ærkedegn. - Og 28. december samme år fik han tillige brev på et kannikedømme, som Holger Skalre ligeledes havde haft.

25. april 1565 udsendte kancelliet åbent brev om, at Baltzer Jacobsen som ærkedegn i Lund på Helliggejsthus hospitals vegne havde ført retssag mod en borger i Malmø; dommen af 17. april samme år havde tilkendt hospitalet en ejendom på Søndergade i Malmø.

Endnu et vikarie tilfaldt Baltzer Jacobsen, idet han 13. februar 1567 (14) fik forleningsbrev på Peder Skrams tidligere vikarie.

Den på det tidspunkt sikkert meget unge søn Constantin sikrede Baltzer ved, at der 7. oktober 1575 (15) blev udstedt forleningsbrev til ham på St. Erasmii alters vikarie ved domkirken i Lund, som faderen havde haft hidtil; når sønnen ikke længere studerede, skulle han residere ved domkirken.

Baltzer Jacobsen ejede både jord og ejendomme i Malmø; kævl med naboen resulterede i, at bystyret 15. juli 1577 (16) måtte udpege 10 mand til at granske skellet mellem mester Baltzers jord og Willum Didriksens, der vist havde forårsaget vanskelighederne, for samme mænd skulle granske skellet mellem Willum Didriksen og Peder Willumsen.

8. marts 1579 (17) fik mester Baltzer i Lund brev om, at da kongen havde bevilget, at Otto Thott måtte få to gårde i Onse herred, den ene i Gryttinge (Grottinge) og den anden i Sdr. Djurup (S. Jurup), som Baltzer havde i forlening, til mageskifte, så skulle han nu lade dette mageskifte finde sted. Det anføres 28. juli samme år, at Baltzer Jacobsen som ærkedegn havde hospitalet i Lund i forlening med bl.a. gods i Malmø.

Bystyret i Malmø havde ønsket at få St. Andreae vikarie i Lunds domkirke overdraget til deres sognepræsters løn; da dette blev bevilget, men præsterne stadig klagede sig over lønnen, fik Baltzer Jacobsen 25. maj 1581 (18) brev om sammen med stiftsbefalingsmanden Corfitz Viffert og mag. Niels Hviid, superintendenten (biskoppen) i Skåne, at undersøge sagen.

Baltzer Jacobsen havde sikkert sørget for, at sønnen Constantin 31. maj 1581 fik udstedt kgl. ventebrev på det første ledige kannikedømme i Lund.

- Og 30. juli samme år måtte kancelliet tilbagekalde en udnævnelse fra 20. juli for Laurids Skriver som forstander for to hospitaler; mester Baltzer havde med rette hævdet, at begge hospitaler hørte under ærkedegnens embede - og domkapitlet i Lund og ærkedegnedømmet skulle fortsat stå for styret i disse hospitaler (en slags fattighuse).

Baltzer Jacobsen, der var velhavende og havde sit på det tørre, ejede efterhånden flere ejendomme i Malmø, hvoraf han havde arvet nogle og købt andre. 25. juni 1582 (19) var han på bytinget repræsenteret af Henrik Dringeberg, der af Arrild Jensen på sine egne og sin moders vegne og på Jens Tranes vegne fik overdraget en halv gård og ejendom vest i byen, som unge Jørgen Kock tidligere havde haft i eje og havde pantsat.

De ni boder og huse ved Stranden i Malmø, som sønnen Constantin Baltzersen (Balthazarsen) og svigersønnen mester Thomas (Willumsen), solgte 19. maj 1589 til Willum Andersen var sikkert fælles arvegods. - Og Constantin havde 14. april samme år solgt den gård med grund og have i Malmø, som faderen havde købt af domkapitlet i Lund, til den stedlige sognepræst mester Hans Christensen.

#### Noter:

- 1 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 4, 1927, s. 243, Biografisk Leksikon v. Bricka, bd. 8, 1894, s. 342, samt Kildeskrifter til Dansk Historie - Monomenta historia Danica v. H. Rørdam, 2-2, 1882, s. 283-84, samt A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 43.
- 2 Malmø skifter, bd. 1, bofortegnelser, 1546-59 v. E. Bager, 1977, s. 175, hvor mester Baltzer nævnes i forbindelse med skiftet 1558 efter Meinart Harcke i Malmø (i den Dringenbergske gård) sammen med Peder Dringenberg og dennes søn.
- 3 Några Anteckningar om Malmö-Släkten Dringenberg v. Erik Person i Malmö fornminnesförenings Årsskrift, 1934, s. 91-106 (s. 102), Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse, bd. 3, 1881, s. 180 og 224, samt H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 35 og 49-52.
- 4 Malmø rådstueprotokol (Stadsbok) 1503-48 1965, s. 38, 41, 55, 74 og 304.
- 5 Kilde 2.
- 6 Hellströms opl. om Dringelbergska Libreriet i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1940, s. 38ff.
- 7 Kilde 1 (Rørdam, s. 284, Isberg, s. 43).
- 8 Kilde 1 (Isberg). Lund stifts herdaminne.
- 9 Carlqvist:Lund stifts herdaminne, 2-4, 1952, s. 449-50.
- 10 Birger Edmar: En Beskrivning av Malmö från 1500-Talet i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1939, s. 81.
- 11 H. F. Rørdam: Kjøbenhavns Universitets Historie 1537-1621, bd. 2, 1869-72, s. 400.
- 12 Malmø stadsbog 1549-59 v. E. Bager, 1972, s. 346 og 432.
- 13 Kancelliets Brevbøger 1561-65, 1893-95, s. 195, 204 og 595.
- 14 Samme 1566-70, 1896, s. 135.
- 15 Samme 1571-75, 1896, s. 677.
- 16 Malmø tingbøger 1577-90, 1968, s. 8.
- 17 Kancelliets Brevbøger 1576-79, 1900, s. 582 og 697.
- 18 Samme 1580-83, 1903, s. 285, 290 og 330.
- 19 Kilde 16, s. 162, 208, 211 og 239.

Ane 214                      ERIK GULDSMED

født før 1550, død 1592.

Ane 215                      BENTE LAURIDSDATTER

født senest 1550, død 1594.

Erik Guldsmed var fra senest 1581 bosat i Malmø som guldsmed.

Han, der var født før 1550 af ukendt herkomst, døde i december 1592 i Malmø (1).

Han blev gift før 1575 med Bente Lauridsdatter; hun, der var født senest 1550 og ligeledes var af ukendt herkomst, døde 1594 i Malmø, hvor hun blev begravet 10. juni.

Bente og Erik Guldsmed fik fire levedygtige børn:

- 1 Magdalene Eriksdatter, født senest 1575.  
Gift senest 1594 med Isak Olsen, sognepræst i Lyngby, Gödelöv og Genarp; deres søn Laurids Isaksen Sommer var sognepræst i Kjellstorp.
- 2 Marine (Maren) Eriksdatter, født senest 1575.  
Gift 1596 med Hans H. Raffn, se ane 106-07.
- 3 Johanne Eriksdatter.
- 4 Johan Eriksen.

Erik Guldsmed nævnes første gang 16. oktober 1581 (2) i Malmø, hvor han året efter købte en større ejendom. Da han på det tidspunkt havde været gift i mere end seks år - ja måske mere end ti år - og havde penge til køb af ejendom, kan han ikke have været under 30 år; men han og konen har måske boet et andet sted, før de kom til Malmø.

Ved fremmøde på bytinget 12. februar og 18. juni 1582 erhvervede Erik Guldsmed sig for 400 dlr., der skulle betales med 100 dlr. hvert af de fire næstfølgende år, af rådmand Peder Jensen Sporemager, senere borgmester, hans stenhus-gård og grund, huse og bygninger, liggende i Malmø på den nordre side af den lange Algade, østen ud ved det stræde, som løb ned til byens Strandtårn og port; ejendommen bestod af to boliger, hvoraf Erik Guldsmed beboede den ene på hjørnet.

De to ejendomme (3), som Erik Guldsmed beholdt til sin død, hvorpå svigersønnen Hans Raffn og dennes enke ejede dem til efter 1632, fik senere nr. 215 og 216; det stræde fra Østergade, ved hvilket ejendommene lå, hedder nu Bruksøgatan, men kaldtes en overgang Erik Guldsmeds stræde.

Skiftet (4) efter Erik Guldsmed og Bente påbegyndtes 10. september 1594, men afsluttedes vist først 22. september 1697. - Boet var både rigt og solidt udstyret med indbo.

Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 1, 1895, s. 71.
- 2 Malmø tingbøger 1577-90, 1968, s. 134-35, 148 og 161 m.v.
- 3 Ifølge noter i kilde 2, s. 402 og 04, samt Isberg, bd. 2a, 1897, s. 78 (Peder Sporemager) og Carlqvist: Lund stifts herdaminne, 2-2, 1948, s. 34.
- 4 Skiftet nr. 282 i stadsarkivet i Malmø.



Ane 216                      NIELS BLOCH

født før 1505, død 1573/74.

Ane 217                      KIRSTEN JENSDATTER(?)

Fra senest 1533 var Niels Bloch bosat i Rold by og sogn som herredsfoged i Hindsted herred (1).

Niels Bloch, der var født før 1505, var antagelig søn af Peder Bloch i Hørby sogn og by; Peder og Niels Bloch nævnes som henholdsvis første og sidste tingmand i to tingsvidner fra Hindsted herred 1526 og 31.

Han - Niels Bloch i Rold - døde mellem 20. september 1573 og 29. april 1574; førstnævnte dato optrådte han på tinge, mens kongen sidstnævnte dato omtaler ham som værende død i et forleningsbrev på broen ved Hobro.

Han blev gift i 1530'erne, og konen angives at have heddet Kirsten Jensdatter; hun skal have været beslægtet med - søster til(?) - biskop Jens Peder sen Skjelderup, der vel stammede fra Skellerup ved Hobro. Et slægtsskab med den tidligere herredsfoged Jens Jensen i Rold ville også være sandsynlig.

Herredsfoged Niels Bloch og hustru fik antagelig mindst tretten børn (2):

- 1 Jens Nielsen Bloch, født senest 1539, død 1580, student 1559, baccalaur samme år, studerede 1561 i Wittenberg, hvor han blev mag., 1563-64 lærer ved universitetet i København, samt fra 1564 kannik og præst ved domkirken i Viborg, hvorfra han i 1576 sendte oplysninger om reformationen i Viborg til biskop Peder Hegelund i Ribe.  
Med sin hustru Anne Høeg, datter af rådmand Jens Høeg i Viborg, havde han en del børn; fra dattersønnen Jens Bloch, præst i Borup ved Randers, stammer bl.a. historiemaleren Carl Bloch.
- 2 Troels Bloch, død i 1620'erne(?), boede 1583 i Rold, 1591 i Vesbæk i Romlund sogn(?), samt fra ca. 1621 i Torup i Rold sogn.
- 3 Søren Bloch, født før 1550, se ane 108-09.
- 4 Sidsel Bloch, død efter 1620 i Rostrup by og sogn.  
Gift med Christen Ged, der 1573-82 nævnes i Veggergård i Skivum sogn, vist søn af Søren Ged i Veggergård, herredsfoged i Års.
- 5 Morten Bloch, død 1610, fra senest 1585 bosat i Årup i Kollerup sogn i Hanherred.  
Gift med Lisbeth Pedersdatter, død 1643, måske datter af Peder Speger i Årup.
- 6 Morten Bloch i Røkkendal i Valsgård sogn, måske identisk med Christen Bloch, der nævnes 1575 i Røkkendal.
- 7 Mikkel Bloch i Gunnerup(?), vist manden af samme navn i Hvarre i Vebstrup sogn, hvor han nævnes 1609-30, men døde før 1642.
- 8 Søren Bloch i Hørby, nævnt 1562.
- 9 Peder(?) Bloch i Stenstrup i Rostrup sogn, nævnt 1581-1601.
- 10 Peder Bloch, død 1623/24 på gården Gerholm i Bælum sogn, hvor han havde boet siden ca. 1585.  
Hans enke Maren Nielsdatter blev gift anden gang med Laurids Hansen, nævnt 1625.
- 11 Jens Bloch, boede vist 1591 i Hørby sogn.
- 12 Mette Nielsdatter Bloch, død i Rold før 1642.

Hun skal først have været gift med en Just Bøg, der 1597 boede i Holbæk, derpå gift med Christen Kjeldsen, delefoged, der fra senest 1592 til sin død senest 1630 boede i Niels Blochs tidligere gård i Rold.

13 Dorte Nielsdatter Bloch.

Gift før 1597 med Selgen Christensen i Ferslev by og sogn, død senest 1613, hvis enke Sidsel Ibsdatter først 1630/34 overlod gården til Christen Justesen.

Niels Bloch - formentlig boende i Hørby - nævnes 1526 og 31 i to tingsvidner som den sidste og yngste af tingmændene, hvorimod hans formentlige far Peder Bloch i Hørby nævnes som den første af tingmændene begge gange.

Slægten Bloch er gammel i Hindsted herred, hvor der i 1467 og 73 nævnes en Niels (Nis) Bloch og i 1478 og 80 en Jens (Jes) Bloch. Peder (Per) Bloch i Hørby, der nævnes første gang 1512, levede endnu i 1541 og 43, samt måske i 45, hvor en Peder Bloch i "Øerby" (Hørby?) nævnes i en sag om en gård i Hobro.

Denne Peder Bloch, der formentlig var far til Niels Bloch, var vel også far til Jens (Pedersen?) Bloch i Valsgård, og i al fald far til Mikkell Bloch i Hørby, der nævnes i tre dokumenter fra 1550'erne.

Mikkell Bloch (Black) i Hørby var forøvrigt gift med Mette Jensdatter fra Rold (3), datter af Jens Mortensen i Rold og hustru Maren Vognsdatter.

Den kendsgerning at Niels Bloch i Rold lod en (måske to) sønner døbe Morten kunne tyde på en forbindelse med den stærkt formodede bror Mikkells svigerfamilie med fornævnet Morten fra Rold.

Den senere Randers-borgmester Niels Jacobsen, født 1556, oplyser om sine oldeforældre Maren og Morten Mortensen i Rold, at de havde tre børn, født omkr. år 1500 eller lidt før, der blev gift med en tilsvarende flok på tre, nemlig børn af Vogn Kjeldsen i Guldager i Simsted sogn i Rinds herred og hustru Karine Nielsdatter.

Meddelerens mormor Maren Mortensdatter blev gift med Niels Vognsen i Guldager søsteren Karen Mortensdatter med Jens Vognsen i Guldager, mens broderen Jens Mortensen i Rold blev gift med Maren Vognsdatter fra Guldager.

Niels Jacobsen anfører de tilsammen 21 børn - en del uden angivelse af ægtefæller - af disse tre ægtepar, men Niels Blochs kone nævnes ikke, men flere af familien boede i Hørby og Rold. Mikkell Blochs kone Mette Jensdatter havde blot brødrene Christen i Hørby og Anders Jensen i Rold, hvor meddeleren opholdt sig 1 1/2 år som 9-10 årig fra 1565 til 66/67.

Niels Bloch i Rold nævnes første gang som herredsfoged 4. januar 1533, da han fik livsbrev på broen udenfor Hobro, således at han skulle holde den istand på egen bekostning, uden at måtte bruge af kronens skove dertil; men til gengæld måtte han nyde alle tilliggende rettigheder, imod at yde Erik Banner, eller hvem, der måtte have Hindsted herred i pant eller forlening, 4 pd. (8 tdr.) korn. - I de tider var en bro med tilhørende opkrævning af bropenge en givtig forretning.

Det lykkedes ikke Niels Bloch at komme smertefrit gennem Clements fejden i 1530'erne, men mistede som andre selvejere på egnen ejendomsretten til sit bøndergods.

Niels Bloch var ikke den, der satte sig hen med hænderne i skødet og kun beklagede sin nød. Sammen med en Søren Ørn - måske en svoger - havde han ejet Vestergård i Hørby, der var beboet af Søren Ørn og en Niels Andersen, mens hans formentlige far Peder Bloch ejede andre ejendomme i Hørby og Tobberup. - Men først i 1543 opnåede de sammen med flere andre selvejere på egnen at få truffet aftale med kongen om bøndergodset, som de skulle have lige så

frit som forud for fejden; men gratis kom de ikke til ejendomsretten igen. Senere opstod der imidlertid tvivl om omfanget af ejernes rettigheder til de genkøbte gårde. Ifølge kgl. breve af 12. december 1559 til tre landsdommere samt til Niels Bloch, skulle de tre førstnævnte afsige dom i anledning af, at nogle af kronens bønder i Hindsted herred, der havde igenkøbt deres bøndergårde af Christian III, skulle ville tilholde sig mere ret end deres købebrev udviste, både i skove og andre dele, og således ikke ville betale oldengæld af deres svin.

I 1560 fik Niels Bloch livsbrev på gården i Rold uden afgift kun mod at holde gården i hævd og ikke forhugge skoven, samt være lensmanden på Ålborghus på kongens vegne lydig. Han havde dog - som sædvanlig for herredsfogeder - været fri for landgildeydelse i sin embedstid.

Før eller senere må Niels Bloch være blevet ejer - helt eller delvist - af den såkaldte Neder Hodals (Houdals) mølle ved Hobro. I 1646 blev i retten fremlagt et skøde af 23. februar 1597 udstedt af den formentlige svigersøn af Niels Bloch, Selgen Christensen i Ferslev, på sin hustrus vegne på en andel i nævnte mølle, som hun havde arvet efter salig Niels Bloch i Rold.

Vi kan ikke bevise det, men det må være utvivlsomt, at Niels Bloch har haft meget andet jordegods under sig end det her nævnte og den tidligere omtalte andel i Vestergård i Hørby. Vi kan således roligt gå ud fra, at han før eller senere har haft større eller mindre rettigheder i ejendomme i Hørby og i Tobberup, hvor både den gamle Peder Bloch og senere mange af Niels Blochs efterkommere havde selvejergods, ligesom der er stor sandsynlighed for, at han har haft rettigheder i Valsgård sogn og i gårde i Døstrup.

#### Noter:

- 1 Aage Brask: Niels Bloch i Rold og hans nærmeste Slægt - en gammel jydsk Selvejer- og Herredsfogedslægt, 1947, s. 15-23.
- 2 Samme, s. 25-31, 32, 76-83, 104-07, 109-13, 137 og 139-41.
- 3 Borgmester Niels Jacobsens stambog, 1966, s. 11-18.

Ane 224 VILLUM DICHMAND

født før 1550, død 1600.

Ane 225 BIRGITTE N.N.

født senest 1555, død 1608.

Villum Dichmand eller Dickmand (Dichman, Dickman) var købmand i Malmø fra senest 1570 og bosat på Stortorvet; hans to ejendomme blev overtaget af sønnen Efvert.

Villum Dichmand, der var født før 1550, var af ukendt herkomst; hverken sønnen Efverts fornavn eller slægtsnavnet kendes i Malmø før Villums tid.

Han - Villum Dichmand - døde i slutningen af december 1600 i Malmø (1).

Han blev gift senest 1575 med Birgitte N.N., der var født senest 1555, men ligeledes af ukendte forældre.

Hun døde i begyndelsen af januar 1608.

Birgitte og Villum Dichmand havde vist blot to børn:

1 Anne Villumsdatter, født senest 1575, død 1597/98 (2).

Gift senest 1590/95 med Christen Jacobsen Nold, død 1624, købmand i Malmø og bosat på Stortorvet som nabo til Dichmands, var fra 1605 rådmand og 1619 borgmester; han var søn af Jacob Poulsen og hustru Karen Sørensdatter i Malmø.

Efter Annes død blev Christen Nold gift anden gang med Johanne Jensdatter, død 1601, og tredje gang med enken Margrethe Remmertsdatter (Seested), der overlevede ham og blev gift for tredje gang.

2 Efvert Dichmand, født senest 1580, se ane 114-15.

Villum Dichmand skal allerede fra 1571 have ejet en gård på Stortorvets østre side (nr. 371), hvor han senere 1581 - eller kort efter - købte naboejendommen (nr. 370). Begge ejendomme, der gik i arv til sønnen Efvert, ejedes omkr. 1900 af enkefru Maria Aaberg.

- I 1574 (3) ses Willem Dijckmand, som navnet da skrives, at have købt nogle gamle bøger, som lå i kirken, for 5 mk.

På bytinget optrådte Villum Dichmand ofte, men i regelen kun i mindre vigtige anliggender som f.eks. vurderingsmand o.lign.; han nævnes første gang 17. februar 1578 (4) - og i årene frem til 1590 (med undtagelse af 1584-89) forekommer han 24-25 gange.

Før 1590 havde han lånt penge til skomager Hans Krul (Kroll) mod pant. Dette pant lod han opbyde på tinget første gang 16. februar og senere for fjerde gang 23. marts samme år, hvor debitor var indkaldt; men da ingen ville lade pantet indløse, lod Dichmand det vurdere.

Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 116 og 233 (ejendommene).
- 2 Samme, s. 112-15.
- 3 Hellström: Dringelbergska Liberiet i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1940, s. 45.
- 4 Malmø tingbøger 1577-83 og 1588-90 v. Ljungberg og Bager, 1968, s. 19, 20, 51, 75, 106, 126, 134-37, 163-64, 181, 191, 195, 224, 231, 276, 283, 285, 287-88, 335, 338, 346, 362 og 370.

Ane 226 JACOB FECTIL (FECHTEL)

født omkr. 1550, død 1616.

Ane 227 GESCHE VILLUMSDATTER

født omkr. 1550/60, død 1637.

Jacob Fectil eller Fechtel (1) var fra 1570'erne købmand i Malmø, hvor han tillige var skibsreder, fra 1582 rådmænd og fra 1584 borgmester (2).

Han var født omkr. 1550 eller før i Malmø, søn af Hans Poulsen Fechtel og hustru Mette Jacobsdatter.

Jacob Fectil døde først på året 1616- vel midt i februar, da skiftet afholdtes 14. marts. - Han blev begravet i koret i St. Peders (Petri) kirke lige bag ved (øst for) alteret, hvor graven blev dækket med en pragtfuld udhugget blå kalksten (3), 2 1/2 meter lang og 1 1/2 meter bred. Stenen, som hans arvinger solgte, blev senere forsynet med tekst over Burchardt Pundt, men er endnu bevaret og flyttet til Krämarekapellet (dåbskapellet). Stenen, der blev beundret af samtiden og delvis kopieret af en stenhugger, viser det afdøde ægtepar knælende på puder ved et alterlignende bord. Til minde om Jacob Fectil, der forøvrigt havde været drivkraften ved opsættelsen af det nuværende højalter, lod arvingerne i 1630 (4) på pillen til venstre (norden) for alteret opsætte et mindre epitafium med sandstensrelief forestillende borgmesteren med kone og børn, seks sønner og seks døtre.

Jacob Fectil blev gift senest 1580 med Gesche Villumsdatter, der var født omkr. 1555/60 som datter af Villum Diricksen og hustru Anne i Malmø. Gesche Villumsdatter - borgmester Fectils enke - døde i begyndelsen af april 1637.

Hun og Jacob Fectil fik tolv børn, nemlig seks sønner og seks døtre, der alle er afbillede på epitafiet opstillet med drengene bag faderen og pigerne bag moderen. Af børnene (5) var to døtre døde før 1616, de øvrige børn var.

- 1 Maren Fectil, født senest 1580/85.  
Gift omkr. 1600/05 med Efvert Dichmand, se ane 112-13.
- 2 Birgitte Fectil, død 1623.  
Gift før 1616 med Hans Christensen, handelsmand i Malmø.
- 3 Villum Fectil, myndig i 1616, død 1622.
- 4 Poul Fectil, død 1644, handelsmand i Malmø fra før 1616, fra 1627 hauptmand i borgervæbningen.  
Med sin hustru Karine, død 1627, havde han mindst fem børn.
- 5 Frands Fectil, født senest 1590, død 1625(?), rektor i Malmø 1613-16 og sognepræst i Hvellinge og Fuglie 1616-25.  
Gift med Anne Christensdatter, datter af Christen Kjeldsen, præst i Hvellinge; hun blev gift anden gang 1625/28 med Dirich Mincke i Malmø.
- 6 Jacob Fectil, død 1625, myndig i 1616, handelsmand i Malmø.  
Gift 1622(?) med Anne Nielsdatter, der blev gift anden gang med isenkræmmer Hans Pedersen.
- 7 Gesche Fectil, død 1658(?).  
Gift 1621 med Henrik Isaksen Koritz (6), ca. 1595-1660, acciseskriver i København, rådmænd fra 1648.

- 8 Basse (Batze) Fectil, død 1625, umyndig 1616, borger i Malmø.  
Hans enke Anne blev senere gift med en blytækker.
- 9 Mogens Fectel (7), født ca. 1602/03, død efter 1656, student 1626, kgl. renteskriver i København, udgav i 1656 skriftet: Een liden Tractat om de sidste Verdens selsomme oc vanskelige Tider oc dens Ende.
- 10 Mette Fectil (8), død 1665.  
Gift 1619 med Hans Svendsen Rogge, ca. 1596-1649, købmand i Malmø, rådmand fra 1639; han overtog hendes fødehjem.  
En af de to døtre, der var død barnløs før 1616, var vel gift med Mogens Schonning i Malmø, der sammen med både kone og barn døde i pesten 1602 (9). - Jacob Fectils søn Mogens var vel opkaldt efter denne svoger, ligesom den yngste datter Mette vel blev opkaldt efter sin afdøde ældste søster, der igen var opkaldt efter sin farmor. Den anden døde datter har vel heddet Anne efter sin mormor.

Jacob Fectil (Fechtcl) nævnes i 1580 som boende på hjørnet af Adel- og Kansligatorna i Malmø (10) i anledning af et slagsmål; han var da allerede en velhavende mand, der i efteråret 1581 kunne købe nabogården. Midler fik han vel med sin kone, hvis mor han repræsenterede på tinge 1581, men fædrene arv må han også have fået.  
- I 1582 blev han udnævnt til rådmand, og fra da af optrådte han ofte ved bytinget, ligesom han handlede lidt med ejendomme.  
Allerede i 1584 blev han borgmester, og var i det hele taget en agtet mand i byen. - I 1589 skænkede han således en latinsk bog til kirken, nemlig Marlorats bog om Davids salmer, trykt 1585; bogen findes stadig (11) med hans egenhændige underskrift Jacob Fechtell og ønsket Spes mea Christus - Kristus er mit håb.  
Omkr. 1590 var han den store drivkraft ved de betydelige forandringer, der da fandt sted i koret i St. Peders kirke, hvor Fectel jo selv blev begravet. Som kirkens patron og forstander faldt det også i hans lod i 1594 (12) at blive blandet ind i retssagen mod slyngelen Christoffer Knock, der havde truet en skoleelev med en kniv i kirken.

Jacob Fectil ejede skibsparter og skibe i søen, så da købmændene i Malmø i 1601 aktivt gik ind i den danske monopolhandel på Island (13) var Fectil og svogeren Cornelius Villumsen straks med fra begyndelsen, og sønnen Poul Fectil og svigersønnerne Efvert Dichmand og Hans Christensen kom med fra 1612/13.

Ved sin død 1616 ejede Jacob Fectil mange ejendomme, hvoraf hovedgården ved Adelgade og Kirkegade oprindeligt var fire særskilte ejendomme, hvor både hans bedstefar Poul Fechtel og konens bedstefar Jacob Nickelsen havde boet, men også faderens gård var i behold.  
Skiftet efter Jacob Fectil blev afholdt 14. marts 1616 mellem enken Gesche Villumsdatter, hvis lavværge var broderen borgmester Cornelius Villumsen og parrets ti dalevende børn. - Indboet kom ikke til vurdering, men jordegodset alene vurderedes til 11.282 dlr.

#### Noter:

- 1 Skrev egentlig selv Fechtell, jfr. Hellström: Dringelbergiska Liberiet i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1940, s. 58.
- 2 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 83-90, samt skifte efter ham i stadsarkivet i Malmø, nr. 481.





Borgmester Jacob Fectils gravsten

- 3 Einar Bager: Malmöhistoria i sten, bd. 1, 1958, s. 87-90, sammes Bacilius Goldsmid Stenhugger i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1956, s. 58-61.
- 4 Bagers Epitafierna i St. Petri kyrka i årsskriftet, 1950, s. 23.
- 5 Kilde 2 (Isberg), s. 86-88, samt Glahn-Samfundet, bd. 5, 1951-58, s. 191-93; Isbergs påstand om 14 børn stemmer ikke med epitafiet, de to ældste (Maren og Birgitte) nævnes ikke ved navn i skiftet 1616.
- 6 Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 3, 1881, s. 243, H. U. Ramsings Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 3, Snarens Kvarter, 1945, s. 101.
- 7 Ehrencron-Müllers Forfatterlexikon, bd. 3, 1926, s. 33.
- 8 Kilde 2 (Isberg), s. 193.
- 9 Kilde 3 (Bagers bog om sten), s. 76.
- 10 Malmø tingbøger 1577-90, v. Ljungberg og Bager, 1968, flere sider.
- 11 Kilde 1 (Hellström).
- 12 Bager: Christoffer Knock i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1933, s. 64.
- 13 Ljungberg: Malmö och den danska monopolhandel på Island 1601-19 i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1936, s. 93ff.

Ane 234 PEDER CARLSEN (KARLSEN)

født ca. 1569, død 1638.

Ane 235 CATHRINE JACOBSDATTER

født før 1580, død 1619.

Fra senest 1600 var Peder Carlsen eller Karlsten købmand i København, hvor han i 1618 blev rådmand.

Han var født ca. 1569 - uvist hvor - og døde 1638 i København, hvor han blev begravet i Helligåndes kirke (1), 69 år gammel; hans døds- og begravelsesdato angives som henholdsvis 18. og 19. september, men det kan jo ikke passe.

Han blev gift første gang senest 1600 med Cathrine Jacobsdatter, der var født før 1580 som datter af Jacob Lauridsen i København. Men ud over at han i 1590 (2) - antagelig som rådmand - tilhørte magistraten i København, vides intet. Han kunne måske tænkes at være identisk med Jacob Brun, der 1591-97 og 1597-98 var henholdsvis rådmand og borgmester; Jacob Brun blev gift - for anden gang(?) - 1590 med borgmester Claus Rytters enke Anne.

Rådmand Peder Carlsens hustru (Cathrine Jacobsdatter) døde 1619 og blev begravet 12. januar (3) i familiens gravsted nr. 1 i den nordre gang i St. Nicolai kirke.

Efter hendes død var Peder Carlsen enkemand i mindst fem år, indtil han - tidligst i 1624 - blev gift anden gang med enken Anne Christensdatter Vibe, der var enke efter kirkeværgeren ved Helligåndes kirke Peder Valentinsen Kniphof, død 22. januar 1624.

Anne Vibe, der døde 30. marts 1646, var kusine til den i 1634 adlede rentemester Peder Vibe; hendes forældre var købmand Christen Vibe, død 1605, og dennes første hustru Elisabeth Lauridsdatter Koch, død 1599. Ifølge Resens inskriptioner (4) hang der tidligere i koret i Helligåndes kirke et epitafium over Peder Kniphof, død 1624, Peder Karlsten og deres hustru Anne Vibe.

Af Peder Carlsens børn kendes blot to døtre:

- 1 Margrethe Pedersdatter, født senest 1600.  
Gift ca. 1620 med Henrik Rosenmejer, se ane 116-17.
- 2 Anne Pedersdatter (5), født senest 1605.  
Gift første gang tidligst 1623/24 med enkemand Herman Hegerfeldt, død 1631, klædekræmmer i København, hvis første kone døde 1623.  
Gift anden gang 1633 med Hans Nikkelsen Lundt, 1602-1654, søn af Nikkel Hansen Lundt, borgmester i Nykøbing F., og hustru Margrethe Meklenburg. Med H. N. Lundt, der var sekretær i Tyske kancelli fra 1630 og fra 1638 borgmester i København, havde Anne Pedersdatter sønnen mag. Nicolai H. Lundt, 1634-1676, sidst sognepræst ved Holmens kirke.

Peder Carlsen var i 1618 (6) ejer af en ejendom på Amager Torv, nemlig den vestlige halvdel af gl. matr. nr. 52 (nu matr. nr. 41 med husnr. 19 på Amager Torv og nr. 20 i Læderstræde); han havde vel overtaget ejendommen efter svigerforældrene, idet der i 1581 og senere skal have boet en Jacob Laurid-

sen enten i den vestlige eller den østlige halvdel af ejendommen. Denne ejendom, hvis grund som en lang smal strimmel strakte sig fra Amager Torv til Læderstræde, solgte han 26. april 1630 til rådmand Johan Bøcher von Delden.

I årene før 1618 havde Peder Carlsen været fenrik ved borgervæbningen, men 5. august 1618 blev han udnævnt til rådmand. - Som købmand var han medlem af Klædekompagniet og af Islandsk kompagni.

Da Peder Carlsen i 1620'erne giftede sig med Peder Kniphofs enke, overtog han dennes gård (gl. matr. nr. 173) på det østre hjørne af Badstuestræde og Vimmelskiftet (7); ejendommen, der lå i den vestlige del af Vimmelskiftet, som dengang kaldtes Skoboderne, udgør nu en del af husnr. 45 i Vimmelskiftet og 1 i Badstuestræde.

Peder Carlsen overlevedes af Anne Vibe, og efter hendes død kom ejendommen i Hans Jørgensen Muhles besiddelse; og han solgte den forøvrigt i 1655 til Søren Hansen Raffn, ane 42-43.

Peder Carlsens andet ægteskab bragte sikkert velstand, så han må vel være den Peder Carlsen (8), der i 1634 fra Vor Frue kirke erhvervede sig en mindre ejendom på hjørnet af Fiolstræde og Rosengården.

#### Noter:

- 1 Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse v. O. Nielsen, bd. 3, 1881, s. 233-34, samt Danmarks Adels Aarbog, 1948, s. 101-02 (slægten Vibe).
- 2 Samme (Nielsen), s. 129-30 og 197-99.
- 3 Danmarks Kirker, København, bd. 1, 1945-58, s. 602.
- 4 Kilde 1, bd. 4, 1885, s. 65.
- 5 Kilde 4, s. 240 og 262, samme værk, bd. 3, 1881, s. 213-14 samt Wibergs præstehistorie, bd. 2, 1870, s. 188.
- 6 H. U. Ramsing: Københavns Ejendomme 1377-1728, bd. 2, Strand Kvarter, 1943, s. 53-54.
- 7 Samme, bd. 3, Snarens Kvarter, 1945, s. 94.
- 8 Samme, bd. 6, Klædebo kvarter, 1979, s. 145.

Ane 416 THOMAS SKOTTE

født før 1500, død efter 1558.

Ane 417 N.N.

Thomas Skotte boede 1558 (1) i Malmø, men var for svag til at møde på tinge. - Sønnen Willum Guldsmed mødte op og forklarede om faderens køb af ejendomme i Vä af Claus Prop.

Ejendommene, der ialt havde kostet 862 mk. - altså mellem 285 og 290 dlr., bestod af en gård sønden på torvet, endnu et hus og et jordstykke udenfor byen.

- Dette kunne tyde på, at Thomas Skotte havde boet i Vä, før han på sine ældre dage tog ophold i Malmø, hvor sønnen i 1552 havde giftet sig med den rige guldsmed Hans Olesens enke, se 208-09.

Thomas Skottes tipoldesøn præsten Mathias Willumsen, ca. 1630-1708, ane 26-27, oplyste til Viborg stiftsbog 1690, at han stammede fra den adelige skotske slægt Forbes (2); denne tradition blev i Christen Sørensen Testrups Rinds herreds krønike til en afstamning på mødrene side fra slægten Forbes. Og i købstæderne ved Øresund var der i 1500-tallet en hel del skotter, der iøvrigt forstod at placere sig pænt i sociale lag. - Det ville være nærliggende at forbinde Thomas Skotte, født før 1500 og sønnen Willum, født senest 1525, med en Willum Forbes, der levede på samme tid.

Den Willum Forbes, borger i Helsingør, der i 1529 af kongen fik overdraget noget af kronens jord i Falsterbo, må senere være flyttet til Helsingborg, hvor han døde før 1561.

Hans datter Karine Forbes, født senest 1517/22, blev gift senest 1540 med Henrik Mogensen (Rosenvinge), borgmester i Helsingør; og han fik master Duncan Forbes i Skotland til at sørge for, at den skotske våbenkonge Robert Formann i Edinburgh 3. juni 1561 udstedte en erklæring om, at Karines far, salig Willum Forbes i Helsingborg, var fribåren af det hæderlige hus Petzlego, der i blåt skjold førte en rød rose omsat med tre sølv-bjørnehoveder og på hjelmen en halv vildmand med en kølle i de korslagte arme.

Karines far Willum Forbes, født allersenest 1490, må være søn af - eller måske snarere identisk med - den Willum Forbes, der i 1501 blev optaget i Guds legems lav i Ålborg (3) uden nødvendigvis at bo der i byen, hvorfra der jo var livlig skibsfart og forbindelse med bl.a. byerne ved Øresund.

Det sandsynligste ville være at antage Thomas Skotte som svigersøn af den i 1501 nævnte Willum Forbes, der altså var født senest 1475 og - for kronologiens skyld - udemærket kan have været morfar til Willum Thomsen, født senest 1525.

Spørgsmålet er nu, om Willum (William) Forbes, født 1470/75 eller før, kan placeres i stamtavlen over den gren af slægten Forbes, som erklæringen fra 1561 hentyder til med "huset Petzlego", nemlig godset Pitsligo.

Dette "hus" opstod i 1423 (4), da Sir William Forbes af Kinaldy, søn af Sir John Forbes på stamsædet Castle Forbes vest for Aberdeen, drog mod nord og blev gift med Agnes Fraser, arving til Pitsligo Castle vest for Fraserburgh, datter af Sir William Fraser, 2. Lord of Philorth, og Elinor Douglas.

- Der er altså højst 50 år mellem dette ægtepars vielse og den til Danmark indvandrede fødsel, hvorfor han nødvendigvis må være deres sønnesøn(eller oldesøn);men de mellemliggende led kendes desværre ikke.

Hvis den skitserede teori kunne bevises, ville man kunne følge slægten Forbes tilbage til sidste halvdel af 1200-tallet. Men Agnes Frasers forslægt kan følges meget længere tilbage, idet hendes farfar Alexander Fraser, ca. 1340-ca. 1411, Sheriff of Aberdeen, var sønnesøn af Sir Alexander Fraser (5), ca. 1290-1332, der i 1316 havde giftet sig Lady Mary Bruce, død ca. 1323, søster til den skotske konge Robert I Bruce.

- Via slægten Bruce er der afstamning fra både de gamle skotske konger, de angelsaxsiske konger i England og en hel- eller halvsøster til Vilhelm Erobreren.

#### Noter:

- 1 Malmø stadsbog 1549-59 v. E. Bager, 1972, s. 378-79.
- 2 Hauch-Fausbølls opl. om Slægten Wassards Oprindelse i Personalhistorisk Tidsskrift, 8-1, 1927, s. 253ff.
- 3 Nyrops Danmarks Gilde- og Lavsskråer fra Middelalderen, bd. 1, s. 680.
- 4 The House of Forbes, edited by Alistair and Henrietta Tayler, 1937, Burke's Peerage under Baron Forbes, samt Fraser under Lord Saltoun (s. 874 og 1999).
- 5 Burke's Guide to the Royal Family, 1973, s. 315.



Ane 420 JACOB NICKELSEN (MICKELSEN)

født før 1480, død 1532/33.

Ane 421 ANNE HANSDATTER

født før 1490, død efter 1557.

Jacob Nickelsen, hvis navn allerede i hans egen levetid blev misforstået som Mickelsen, nævnes fra 1507 (1) som rådmand i Malmø; mellem 1515 og 17 blev han borgmester, men blev fritaget for hvervet 1521/23, hvorefter han igen nævnes som rådmand 1523-30.

Han var født før 1480, men var af ukendt herkomst; han døde vist 1532, men skiftet blev først afsluttet 1535.

Han var gift to gange, men hans første kones navn og herkomst kendes ikke.

Derpå blev han gift anden gang senest omkr. 1520 med enken Anne Hansdatter, der tidligere havde været gift med Anders N.N.

- Hun levede endnu i 1557.

I første ægteskab havde han døtrene:

1 Else Jacobsdatter, død 1539.

Gift første gang før 1530 med Christoffer Madsen i Malmø.

Gift anden gang ca. 1533 med Christiern Pedersen, ca. 1480-1554, den kendte bogudgiver, der frelste Saxos værk, tro tilhænger af Christian II (2).

2 N.N. Jacobsdatter.

Hun var mor til Ditlev Jensen, rådmand i Ystad.

Med Anne Jacobsdatter fulgte hendes børn af første ægteskab:

3 Hans Andersen, død 1545.

4 Peder Andersen, død ca. 1568, sognepræst i Helsingø og Valby på Sjælland (3); hos ham opholdt Christiern Pedersen sig sine sidste år.

Med Anne Hansdatter fik han vist blot sønnen:

5 Baltzer Jacobsen, født ca. 1522, se ane 210-11.

Jacob Nickelsen nævnes som anført 1507-15 som rådmand og 1517-21 som borgmester, men 1523-30 igen som rådmand.

Sammen med Morten Krømmer måtte han 1. februar 1524 på Hellig legems-lavets vegne underskrive byens hyldningsbrev til kong Frederik I efter fordrivelsen af Christian II.

Da Jacob Nickelsen døde skyldte han store summer bort, men Anne Hansdatter synes efterhånden at være blevet velhavende, så hun kunne udbetale arv til sin søn Baltzer.

Noter:

- 1 A. U. Isberg: Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 39, samt Malmø rådstueprotokol 1503-48, 1965, flere sider.
- 2 Biografisk Haandleksikon, bd. 3, 1926, s. 70.
- 3 Wibergs præstehistorie, bd. 1, 1870, s. 581.

Ane 452                      HANS POULSEN FECHTEL

født senest 1525, død 1554.

Ane 453                      METTE JACOBSDATTER

født senest 1530, død senest 1571.

Hans Poulsen Fechtel (Fectil) nævnes fra 1545 (1) som handelsmand i Malmø.

Han var født senest 1525 i Malmø, søn af Poul Fechtel og hustru.

Hans Fechtel døde midt på året 1554 i Malmø.

Senest 1548 blev han gift med Mette Jacobsdatter, der var født senest 1530 i Malmø, datter af Jacob Guldsmed og hustru Anne.

Efter Hans' død blev Mette gift anden gang med Peder Knudsen, død 1582, der fra senest 1557 var rådmand og fra 1580 borgmester i Malmø.

- Mette Jacobsdatter døde senest 1571, hvorpå Peder Knudsen blev gift igen med Bente, der overlevede ham.

Mette Jacobsdatter og Hans Fechtel fik tre børn:

1 Hans Fechtel, død 1554/62.

2 Jacob Fectil, født omkr. 1550, se ane 226-27.

3 Marine Fectil, død 1616.

Gift 1564/72 med enkemand Jacob Møller, død 1598, storkøbmand i Malmø, samt fra 1582 borgmester og forstander eller patron for hospitalet; hans første kone Ingeborg Frandsdatter døde af pest 1564.

Hans Fechtel, der som nævnt drev selvstændig forretning fra senest 1545, sad dårligt i det i 1552, da bl.a. hans far og svigermor måtte hjælpe ham.

Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1877, s. 77, 79, 84 og 155.

Ane 454 WILLUM DIRICKSEN

født senest 1525, død 1580.

Ane 455 ANNE N.N.

Willum Diricksen (1) var fra 1550'erne bosat i Malmø, hvor han drev købmands-handel.

Han var født senest 1525, men hans herkomst kendes ikke (2); Willum Dirick-sen døde 1580.

Han blev gift i 1550'erne(?) med Anne, med hvem han havde følgende børn:

- 1 Gesche Willumsdatter, født 1555/60, se ane 226-27.
- 2 Johan Willumsen, død senest 1625, borgmester i Helsingør.  
Hans kone Ingeborg Lejel blev gift anden gang 1624(?) med Mathias Hansen, borgmester i København.
- 3 Mette Willumsdatter.  
Gift før 1598 med toldskriver Morten Jensen i Helsingør.
- 4 Cornelius Willumsen, ca. 1566-1617, nævnes 1597 som rådmand og fra 1610 som borgmester i Malmø.  
Gift første gang med Bente Davidsdatter, død 1602.  
Gift anden gang med Kirstine Gurrisdatter, datter af rådmand Gurris Bol-dicke i Malmø.

#### Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 85, 102 og 123.
- 2 Synes ifølge Malmø stadsbog 1549-59 v. Bager, 1972, s. 155, 247 og 429 at have været søn af en Johan Dirick, ligesom konen måske var datter af Bas-se Remmesnider.

Ane 904                      POUL FECHTEL

født ca. 1495/1500, død ca. 1590.

Ane 905                      N.N.

Poul Fechtel nævnes som borger 1530 i Malmø og 1536 i Helsingør, hvorpå han 1541-65 var møntmester i København, samt derpå borger samme sted til sin død (1).

Han - efter sit segl Pawel Wechtel (2) - var født omkr. 1495/1500 og stammede måske fra egnen omkring floden Vechte i Westfalen, hvorfra slægtsnavnet kunne stamme.

Han levede endnu i 1590, men må være død kort efter; han siges at være blevet 123 år gammel, men det er selvfølgelig overdrevet.

Han var måske gift flere gange, men første gang må han være blevet gift omkr. 1525, da sønnen Hans må være født omkr. det årstal. Da Hans Fechtel boede i samme gård i Malmø som Hans Jensen Skriver, død 1542, der nævnes 1524 som rådmænd og fra 1526 som borgmester, var Poul Fechtel vel gift med Hans Skrivers datter (3); slægtsskabet understreges af, at Hans' søn Jacob stort set brugte samme bomærke som Hans Skriver, der altså antagelig var hans oldefar.

Men ellers kan intet siges om Poul Fechtels ægteskabelige stilling; følgende ni var hans børn:

- 1 Hans Poulsen Fechtel, født omkr. 1525, se ane 452-53.
- 2 Hans Fechtel, 1540-1588.
- 3 Diderik Fechtel, død 1562 som studerende.
- 4 Henrik Fechtel, død 1574, studerende i 1562.
- 5 Mette Fechtel.  
Gift ca. 1565 med Hans Dalhus, egl. Dalhusen eller von Delfffhusen, der efterfulgte svigerfaderen som møntmester 1565.
- 6 Alhed Fechtel, født før 1550, død 1601.  
Gift 1566 med enkemand Peder Pedersen, 1517-1595, borgmester i Køge, hvis første kone Bodil Sigersdatter døde 1560.
- 7 Bente Fechtel, død 1603.  
Gift med Frands Lauridsen Skriver, rådmænd i Helsingør.
- 8 N.N. Fechtel.  
Gift med Henrik Althoff, nævnt 1587-1610 i København.
- 9 N.N. Fechtel.  
Gift med Henrik Appelhoff, nævnt 1591 i København, hvis han da ikke er identisk med 8's mand.

Poul Fechtel havde sikkert boet i Malmø mindst 5-6 år, da han 2. marts 1530 (4) nævnes som grundejer i byen. - Senere flyttede han til Helsingør, hvor han nævnes 1535/36, da han på kongens vegne havde modtaget penge af møntmesteren i Roskilde.

I 1541 blev han selv møntmester i København ved den mønt Christian III lod indrette ved Clara kirke. I årene derefter fik han kongetienden af tre sjællandske sogne i forlening. Under pesten i København 1564 flyttedes mønten til Holmen, sygdommen hærgede slemt blandt møntsvendene, og da Fechtel yderligere mistede sin svoger(?) ønskede han at trække sig tilbage. Mogens

Gyldenstjerne fik ordre til at forhandle med ham, da kongen ikke mente, at Fechtel "med ære" kunne frasige sig bestillingen, når andre ikke kunne fås så hurtigt istedet, men i maj 1565 afskedigedes han efter eget ønske på grund af alder og skrøbelighed.

1570, da han fik saldokvittering for sin virksomhed, kaldes han borger i København, og 1573 blev han lavsbroder i Danske kompagni; allerede i sin møntmestertid drev han handel og i begyndelsen af 1550'erne fik han toldfrihed for nogle varer, han ville udføre til Tyskland. I 1562 oplod han kongen fem gårde ved Helsingør, som var pantsat til ham af Esrom kloster, hvorfor kongen, trods domkapitlets modstand, gav hans søn Didrik Fechtel livsbrev på et kannikedømme og vikarie i Lund, og endnu samme år - efter Didrik Fechtels død - overførtes dette til hans anden søn Henrik Fechtel, død 1574. Fechtel har været en formuende mand, som forstrakte kronen med penge, og 1590 skænkede han 3000 rdlr., der stod på rente hos Hamborgs magistrat til den stiftelse for husarme, der har bevaret hans navn indtil vore dage. - Endnu omkr. århundredeskiftet sad Fechtels efterkommere i stiftelsens bestyrelse.

Kongen havde 1570 skænket den grund, hvorpå han allerede da havde ladet "boderne" opføre.

Fechtels var knyttet til Nicolai kirke, hvor han 1566 købte stolestade, og hvortil han havde skænket en altertavle, der 1560 sammen med højalteret blev ødelagt ved lynnedslag.

En sølvmedalje (skuemønt), der blev slået til hans ære, bærer hans valgsprog "Ick leve in Godt" og indskriften: "God heft gegeben gelyck vnd lang leven".

#### Noter:

- 1 Herman Gram: Povl Fechtels Hospitals Historie 1570-1920, 1923, s. 7ff, Biografisk Leksikon v. Engelstoft og Dahl, bd. 6, 1935, s. 602, samme v. Cedergren Bech, bd. 4, 1980, s. 352, Glahn-Samfundet, bd. 5, 1951-58, s. 184-91, hvor skuemønten med hans portræt er afbildet.
- 2 E. Bager: Eet Bidrag till bomärkenas Historia i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1937, s. 8.
- 3 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 61, 84 og 228-29.
- 4 Malmö rådstueprotokol 1503-48, 1965, s. 92.



Møntmester Poul Fechtels segl



Vir Nobilis, Amplissimus, Consultissimus  
 PETRUS PETREUS  
 Svecorum Tribunalis Praeside,  
 Regni Norw. Haeremensis  
 Consul

Borgmester Peder Pedersen, a. 118  
 Stik af A. Haelwegh efter maleri af H. Dittmers



Borgmester Poul Fichtel, a. 904  
 Skuemønt til minde om ham



Ane 906 JACOB GULDSMED

født før 1490, død 1548/49.

Ane 907 ANNE N.N.

Fra 1518 til sin død nævnes Jacob Guldsmed i Malmø, hvor han boede i sit eget statelige stenhus på hjørnet af Adel- og Göran Olsgatorna (1); han nævnes 1524-46 som rådmand.

Han var født før 1490 og døde i slutningen af 1548 eller begyndelsen af 49.

Før 1530 blev han gift med Anne, der overlevede ham, men vist kun havde født ham datteren:

1 Mette Jacobsdatter, født senest 1530.

Gift senest 1548 med Hans Poulsen Fechtel, se ane 452-53.

Jacob Guldsmed nævnes første gang i rådstueprotokollen (2) som rådmand, da han - mer eller mindre frivillig - 1. februar 1524 underskrev byens hyldning af Frederik I i stedet for den fordrevne Christian II. - Og da det ved Grevefejden var mislykkedes at få Christian tilbage, måtte Jacob Guldsmed i 1539 deltage i udsoningen med rigsråd og adel.

På trods af de omskiftelige politiske forhold, levede guldsmeden vel lunt indendøre; af hans arbejder er endnu bevaret to sølvskeer, een på museet i Malmø og een på Statens historiska museum.

De mange gange Jacob nævnes på tinge kaldes han blot Jacob Guldsmed, men en gang - 5. februar 1545 (3) - modtog han som Jacob Nusse Guldsmed arveafkald fra slægtningen(?) Jacob Pedersen på arv efter faderen Peder Jepsen Guldsmed, som Jacob Nusse havde haft i forvaring.

Den velbjergede guldsmed, hvis enke forøvrigt måtte hjælpe svigersønnen Hans Fechtel i 1550'erne, ejede vist flere ejendomme i Malmø. Men hovedgården lå på Algades sydside med gavlen mod gaden; det stræde, der ved østsiden gik ind på Adelgaden, benævnedes i 1500-tallet Jacob Guldsmeds Stræde (nu Göran Olsgatan).

#### Noter:

- 1 A. U. Isbergs Bidrag till Malmö Stads Historia, bd. 2a, 1897, s. 155, samt Ejnar Baggers Jacob Guldsmeds Silversked i Malmö fornminnesförenings årsskrift, 1970, s. 132.
- 2 Malmø rådstueprotokol 1503-48, 1965, flere sider.
- 3 Samme, s. 226.

## R E G I S T E R

omfattende direkte efterkommere efter Jens Jensen Yde (1809-1886) og hustru Inger Christensdatter (1816-1881). Kvinder skal søges under deres døbenavn.

navn	side	navn	side
Andersen, Alfred Peter	119	Andersen, Mette Høje	261
- Anders Kristian	108	- Mette Kirk	94
- Ane-Marie Bach	78	- Michael Krogsgaard	128
- Anna Johanne	112	- Mogens Bak	77
- Birgit Krogsgaard	128	- Morten Bak	77
- Bjarne Winther	116	- Per	143
- Bodil Winther	116	- Rikard Krogsgaard	128
- Christian Svalgaard	95	- Svend Harald	119
- Dagmar	113	- Svend Aage Winther	115
- Dan	143	- Susanne Winther	116
- Edith	224	- Tage Winther	116
- Ellen Yde	212	- Tine Kirk	94
- Ella	222	- Torben Brandi	117
- Else Kathrine	110	- Trine Høje	261
- Else Marie Kirk	94	- Ulla Ejlersgaard	212
- Erik Winther	116	- Valborg	114
- Finn Kirk	141	- Valdemar	113
- Flemming Brandi	117		
- Flemming Kirk	141	Bach, Agnethe Fink	80
- Gerda	224	- Ragnhild Agnethe Sørensen	242
- Gerda Winther	115	- Rigmor Fink	77
- Grethe	222	Bak, Dorte Vogt	79
- Gitte Filtenborg	223	- Peter Vogt	79
- Hans	223	- Ragna Fink	78
- Hans Jørgen Kirk	94	- Rudolf Fink	79
- Harald Winther	117	- Ruth Fink	79
- Helle Pilegaard	224	Bandholm, Tanja	212
- Henry	223	Bang, Anders Yde	199
- Inger Stensgaard	201	- Edith Gunhild	199
- Jan Filtenborg	223	- Inger Marie	199
- Jens Kirk	110	- Maren Kathrine Yde	200
- Jens Kristian	110	Bangsgaard, Bente Holm	27
- Johanne Marie	108	- Erik Holm	28
- Johannes	115	- Gertrud Holm	27
- John Winther	116	- Jens Jørgen	27
- Karsten Brandi	117	- Mogens Holm	27
- Karen Margrethe	120	Barslev, Anette	26
- Knud Winther	116	- Charlotte	26
- Kristine	115	- Marianne	26
- Kurt Brandi	117	Bertelsen, Eva Kobberø	109
- Lis	143	- Karen Margrethe Kobberø	109
- Lise Kirk	94		
- Malene Thousgaard	77	Birketoft, Else	102
- Maria Henriette	117	- Inge-Marie	102
- Martin Bak	77	- Kim	102
- Merete Brandi	117	Bjerg, Jan	239
		Bjørnsson, Birtna Bjørnsdottir	215

Bommer, Tina	248	Christensen, Boye	157
Bonnerup, Dorte Krogsgaard	129	- Brian Lyhne	195
- Kenneth Boesen	129	- Charlotte	48
- Morten Boesen	129	- Claus	48
Borggaard, Grete Yde	179	- Conny Yde	193
- Jens Jørgen Yde	180	- Elvinus Nicolai	
Bredahl, Alfred	70	(Kirk)	163
- Anna Elise	71	- Grethe	241
- Birthe	71	- Gunhild	74
- Erik	71	- Hanne Tøfting	49
- Erik	70	- Heidi	157
- Hanne	71	- Henning Greve	48
- Holger	71	- Ida Kristine	50
- Kathrine	69	- Inger (Kirk)	82
Breinchild, Arne Oliver	112	- Jens Martin	49
- Ebba	112	- Johanne Jensine	
- Jørn	112	(Kirk)	164
Brock, Mette	206	- Johannes Damsgaard	74
- Poul-Erik	206	- Johnny Lyhne	195
- Tina	206	- Jonna Yde	228
- Torben Yde	206	- Kaj Erik	50
Brosbøl, Laila	66	- Karl	49
- Sten	66	- Keld Greve	48
Bruun, Anders Yde	175	- Lars	48
- Anne Christine	177	- Lars Gert	49
- Asger Immanuel Yde	177	- Lars Krigslund Yde	253
- Birgitte	176	- Lene Tøfting	49
- Charlotte	177	- Lisbeth	212
- Inger Margrethe Yde	177	- Lone Karmisholt	152
- Jens	175	- Lotte	212
- Jens Bønkel	177	- Maiken	157
- Maria Helene	177	- Maren Kirstine	46
- Mette Kristine Yde	178	- Michael Valdemar	
- Nanna Vibeke Yde	175	(Kirk)	163
- Peter	176	- Mikkell	75
- Steen Folke Yde	177	- Mogens Yde	227
- Søren	177	- Nicoline (Kirk)	168
- Vagn Yde	176	- Nicoline (Kirk)	168
Busted, Bente	239	- Niels	212
- Grethe	239	- Niels-Peter	49
- Hanne	239	- Per Fink	75
- Inga	238	- Per Greve	48
- Poul	239	- Sonja Yde	227
		- Theodor	47
Christensen, Alice Greve	48	- Thomas	212
- Anders Bo	241	- Tove Karmisholt	152
- Ane Marie (Kirk)	64	- Trine Dølrath	50
- Ann Louise	195	- Ulla Yde	227
- Anne Magdalene	241	Clemensen, Bodil Wulf	38
- Anne Margrethe	49	- Claus Wulf	38
- Antine Marie (Kirk)	150	- Ellen	39
- Arne	241	- Helge	37
- Bente Fink	75	- Jens Theodor	40
- Birgit	50	- Maren Kristine	38

Clemensen, Per Drejer	40	Fink, Lise	81
- Søren Drejer	40	- Marie Magdalene Pedersen	69
Dam, Aase Pedersen	115	- Niels Christian Sørensen	65
- Erik	115	- Nis	66
Damsgaard, Anni	74	- Peder Pedersen	64
- John	74	- Solvejg Thoustrup	67
- Knud	73	- Susanne	68
- Mie	73	- Thora Møller	65
- Mikkel	73	- Thorkild Yde	81
- Nina	74	- Thorvald Sørensen	66
Dinesen, Elinor	243	- Valdemar Pedersen	67
- Erling	243	- Verner Møller	66
- Jan	243	Floutrup, Henrik	39
- Jens	243	- Susanne	39
- Karen	244	Fløe, Hanne Rokkjær	138
- Karsten	243	- Henrik Rokkjær	138
- Niels	243	- Lone	138
- Thomas	243	Folkersen, Sisse Yde	254
- Vagn	243	Frandsen, Niels Thomas	141
Egdal, Jonas Bo Kirk	149	Freeto, Mads Hviid	242
- Rune Kirk	149	- Laila	242
Enevoldsen, Annette Raadkjær	61	Friis, Elna	14
- Bente	60	- Mai-Britt	14
- Gerda Yde	59	- Stine	14
- Henning	60	Frostholm, Inger Marie	220
- Lars Raadkjær	61	- Karl Emil	219
- Mogens	60	Fuglsang, Elsebeth Yde	176
- Stig Raadkjær	61	- Merethe Marianne	176
- Verner	60	- Peter	176
Ennis, Rikke Louise	171	Gawinski, Maria	83
Ernstsen, Esben Lundgaard	79	- Rikke	83
Fink, Aksel Kristian Pedersen	80	Gregersen, Poul Erik	123
- Alfred Kristian Pedersen	69	Hald, Anne	238
- Alfred Pedersen	71	- Birgitte	238
- Anna Pedersen	76	- Carsten	238
- Anton Kristian Pedersen	69	- Elisabeth	238
- Arnold Jepsen	68	- Jørgen	237
- Dagmar Pedersen	76	- Lene	238
- Dagmar Pedersen	76	Hansen, Anne Lise Maegaard	249
- Frederik Pedersen	71	- Benthe Wagner	34
- Gerda Kristine Jepsen	68	- Gitte Karina	15
- Gudrun Agnete Jepsen	68	- Hans Maegaard	249
- Hans Jørgen	68	- Henrik Hviid	240
- Henning Yde	81	- Henrik Markus	15
- Jens	81	- Kirsten Maegaard	249
- Jens Pedersen	64	- Lars Nørgaard	163
- Jens Viggo Sørensen	65	- Lene	34
- Johanne Pedersen	71	- Lysette Kofoed	126
- Johannes Pedersen	76	- Mette	27
- Jørgen Møller	66	- Søren Siig	27
- Karen	66	- Valborg Hviid	240
		Hedegaard, Arne Yde	182

Hedegaard, Claus Vækild	181	Jensen, Ellen Margrethe Kirk	149
- Erik Yde	181	- Else Kirk	147
- Hanne Bredahl	182	- Else Kirk	106
- Henrik Bohlbro	182	- Else Marie Kirk	146
- Henry Yde	180	- Erik Morten	14
- Jens Christian	182	- Evan Brixen	16
- Kent Vækild	181	- Gerda	41
- Poul Yde	181	- Gudrun	41
- Tina	132	- Hanna Yde	19
Henriksen, Camilla	184	- Hans Stensgaard	202
Hinge, Carsten	162	- Helga Kirk	149
- Edith Nørgaard	161	- Henning Kirk	96
- Folmer Nørgaard	162	- Henning Vangsgaard	19
- Lene Nørgaard	162	- Henrik Kirk	106
- Lone Nørgaard	162	- Henrik Kirk	146
Høgh, Charlotte	156	- Henrik Skallerup	222
- Henrik	156	- Holger Stensgaard	202
Høytrup, Kirsten	214	- Ida Kristine	42
- Lene	213	- Inga Yde	17
		- Inga Yde	256
Immersen, Henrik	180	- Inge Kirk	139
- Søren	180	- Inger Marie	256
Isaksen, Karsten Dølrath	50	- Irene Laura	14
- Leo Dølrath	50	- Jacob Kirk	147
- Lilly Dølrath	50	- Jan Bak	107
Iversen, Gertrud	235	- Jane	119
- Lars	235	- Jens Henrik	105
- Peter Fink	79	- Jesper Bojer	202
- Susanne Fink	78	- Johanne Marie Kirk	148
		- John Kirk	106
Jacobsen, Kirsten Merete	41	- Jonna Yde	19
Jensdatter, Johanne (Yde)	62	- Jørgen	241
Jensen, Aase Kathrine	14	- Karen Margrethe	256
- Agnes Margrethe	231	- Karin Bredahl	70
- Allan Bredahl	70	- Karina Nørgaard	156
- Allan Kirk	106	- Kent Bak	107
- Anders Bojer	202	- Kirsten Kloster	97
- Anette Skallerup	222	- Kirsten Yde	256
- Anna Lise Yde	256	- Kristian Hagger Kirk	147
- Anne Lise	52	- Kristian Kirk	147
- Anne Lise Kirk	146	- Kristina Kirk	146
- Anne Mette Brixen	17	- Laila Juel	139
- Annemette Kirk	139	- Lars Høytrup	214
- Anton Børge Kirk	146	- Lone	119
- Arne Kirk	149	- Martin Hagger Kirk	148
- Birgit	42	- Mogens	42
- Bjarne Vangsgaard	18	- Niels Anders Damsgaard	73
- Bo Kirk	106	- Ole Kirk	139
- Bodil Yde	255	- Ole Yde	255
- Børge Damsgaard	72	- Peder Børge Yde	18
- Christian Stensgaard	202	- Peter Hagger Kirk	148
- Edith Damsgaard	72	- Peter Kirk	146
- Ejgil Stensgaard	202	- Pia Bredahl	70
- Elin Kloster	97	- Poul	106

Jensen, Ragnhild Mariane	256	Kirk, Alfred Nikolaj	138
- Rasmus Høyrup	214	- Alfred Kristian	138
- Ruth Yde	19	- Anders Nielsen	132
- Sonja Solvej	13	- Anders Tranberg	98
- Susanne	241	- Andy	104
- Susanne Kirk	147	- Anna	99
- Sussi Yde	255	- Anna Johanne	131
- Sven Brixen	17	- Anna Lyng	134
- Søren Kirk	147	- Anna Marie	137
- Søren Rygaard	247	- Anne	104
- Thomas Hagger Kirk	148	- Anni Bonde	133
- Tina Bak	107	- Annine Nicoline	169
- Torben Yde	52	- Arne	145
- Ursula Nørgaard	155	- Asta Elise	132
- Vagn Yde	187	- Astrid Lyng	136
- Viggo	106	- Bent	93
Jerlang, Camilla Augusta	215	- Bjarne Neergaard	140
- Clea Sofie	215	- Bodil	92
Jeppesen, Anna Marie Kirk	95	- Brian Neergaard	140
- Bente	96	- Carl Christian	89
- Carsten	95	- Carsten	142
- Charlotte	95	- Claus	88
- Elly Kathrine Kirk	94	- Dagmar	145
- Folmer Kirk	95	- Dagmar Petrea Marie	145
- Kristian Kirk	95	- Dan Henriks	90
Jespersen, Doris	47	- Ejgil Yde	98
- Henrik Feldthaus	47	- Ejner	103
- Kurt	46	- Elin	102
- Mikkel Vagn Erik	47	- Ella	93
- Tommy Christina	47	- Elna Kristensen	141
- Torben Feldthaus	47	- Else	105
- Vagn Erik	47	- Else	104
Johansen, Kirsten	207	- Else	104
- Marianne	113	- Else Marie	93
- Merete	113	- Erik	92
- Michael	113	- Erik Peter	143
- Tove	207	- Flemming	92
Justesen, Johannes	259	- Flemming Büsching	88
- Kirsten Munkholm	258	- Gerda	139
Jørgensen, Bent Yde	259	- Gitte	132
- Hans Jacob Yde	259	- Grethe	92
- Henrik Yde	259	- Hanne	103
- Jan Toxvård	170	- Hans Jørgen Yde	98
- Kim Toxvård	170	- Harald Ducenius	145
- Marie Yde	258	- Holger Dusenius	149
- Peter Krarup	239	- Ida	103
- Poul Yde	259	- Ingrid Birthe	143
- Steen Krarup	239	- Jane Thorup	145
- Thora Elisabeth Yde	260	- Jeanet Irene	140
Kammersgaard, Betina	256	- Jens	92
- Mia	256	- Jens	103
Kirk, Agnethe	91	- Jens	136
- Aksel Kristian	143	- Jens Kristensen	87
		- Jens Kristensen	134



Kirk, Jens Nikolaj Kristensen	101	Kirk, Peter	140
- Jens Peter Yde	86	- Peter	131
- Jens Thorvald	140	- Peter	89
- Jens Viggo Christensen	86	- Peter Lynge	136
- Jens Yde	86	- Pia Dyrbye	133
- Jesper	144	- Preben Jensen	89
- Jesper	142	- Ragnhild	90
- Johanne Elfrida Christensen	86	- Ritta	104
- Johanne Jensine Kristensen	101	- Rolf	103
- Johanne Kirstine	143	- Rudolf	90
- Johanne Kristensen	96	- Sidsel Bjerregaard	99
- Johanne Marie	139	- Solveig Irene Lynge	136
- Johanne Marie Lynge	135	- Susanne	92
- Johannes Valdemar	105	- Svend Aage	145
- John Stenstrup	90	- Svend Aage Nielsen	91
- Karl Aleksander	142	- Søren Büsching	89
- Karl Kristian Kristensen	142	- Tage	144
- Karl Peter	138	- Thomas Bjerregaard	99
- Kathrine	91	- Thomas Yde	102
- Kim Henriks	90	- Thorvald Emil	139
- Kirsten	104	- Torben	91
- Kirstine Rokkjær	137	- Trine	88
- Klaus	132	- Uffe	103
- Kristen	87	- Verner Nielsen	88
- Kristian Thomsen	104	- Wolle Johannes	103
- Lars	93	Knudsen, Bjarne Nørgaard	245
- Lars	91	- Helle Strøm	184
- Laurids Johannes	137	- Jesper Yde	185
- Lene	103	- Lars Yde	185
- Lene	145	- Morten Strøm	184
- Lilian	140	- Otto	183
- Lisbet	93	- Peder Robert	183
- Lone Jensen	90	- Peter Yde	185
- Louise Marie Tranberg	98	- Sandy Baun	245
- Mads	100	- Tage Emil Yde	184
- Mads	104	- Ulla	184
- Mads	132	- Vicky Baun	245
- Maibritt	144	Kobberø, Dagmar	108
- Maren Kristensen	133	Krabbe, Dorthe Steenbuch	260
- Marianne	92	- Hanne Steenbuch	260
- Mette Bjerregaard	99	- Lene Steenbuch	260
- Michael	92	Kranevold, John Bach	243
- Mogens	138	- Lars	243
- Morten	89	Kristensen, Anita Kirk	135
- Morten Overgaard	Kristensen	- Anja Kirk	135
	sen	- Anna Fink	259
- Niels Erik Yde	98	- Bent	144
- Niels Kristensen	97	- Brian	233
- Niels Peter	144	- Dagmar Yde	263
- Palle Büsching	88	- Finn	59
- Palle Kristensen	99	- Grete	186
- Peder Hilligsø	137	- Hanne	233
- Peder Nikolaj	138	- Jan Lundgaard	76
- Peter	130	- Jens Christian Høje	260

Kristensen, Joan	144	Larsen, Jens	42
- Karl Rahbæk Yde	262	- Jens Theodor Yde	53
- Kirsten Marie Høje	261	- Jim	131
- Kirstine (Kirk)	108	- Johannes	32
- Lis	186	- John	44
- Mads Kristian Yde	262	- John	131
- Marie Yde	263	- Julie Sandra Yde	33
- Ottomine Petrine		- Knud Erik	45
	(Kirk) 121	- Kristine	40
- Per Yde	59	- Kristine	256
- Peter Munkholm	259	- Laila	131
- Svend Erik Damsgaard	75	- Lars Yde	33
- Søren Peter Yde	262	- Laurits Kristian	30
- Valdemar Yde	263	- Lisbeth Yde	53
- Yvonne	144	- Lise Lotte Yde	33
Kristiansen, Peter	128	- Martin	44
Krog, Helle Vibe	148	- Mette	188
- Jesper Kirk	148	- Michael	188
- Lone Lærk	148	- Morten	51
Kusk, Morten	135	- Morten Yde	31
- Søren	135	- Ole Yde	53
- Tine	135	- Per Yde	53
		- Poul Henrik	45
Lange, Claus Harding	224	- Poul Henrik	67
Larsen, Aage Boutrup	33	- Poul Yde	53
- Agnete Yde	52	- Stig Helge	45
- Aksel Yde	30	- Stig Helge	67
- Anette Yde	54	- Theodor Yde	32
- Anna Katrine	24	- Thomas	256
- Anna Lise	44	- Thomas	131
- Annie Charlotte	67	Lauritsen, Bente Bredahl	70
- Annie Charlotte	45	- Jytte Bredahl	69
- Asbjørn Yde	30	Lorentzen, Heino Yde	251
- Bent Yde	32	- Kenneth Yde	250
- Bjørn Ulrik	45	Ludvigsen, Birgitte	238
- Bjørn Ulrik	67	- Steen	238
- Carsten Boutrup	33	Lundager, Jesper	228
- Dagmar	45	- Susanne	228
- Dorte Yde	53	Lundgaard, Line Kragholm	25
- Ellen Margrethe	45	Lyhne, Anders	39
- Ellen Margrethe	67	- Elinor Yde	195
- Elisabeth	36	- Else	40
- Erik Yde	53	- Henrik	40
- Flemming Yde	54	- Peter	39
- Gunnar	52	- Poul	39
- Hanne Vibeke Fink	45		
- Hanne Vibeke Fink	67	Madsen, Annette Hougaard	10
- Helene	13	- Camilla Marie Poirel	11
- Henning Emil	44	- Christophe Nicolas Poirel	11
- Herdis Agnethe	35	- Gitte Kirk	147
- Ida Kristine	43	- Hans Luther	11
- Ida Kristine Yde	33	- Henrik Toft	232
- Jan Yde	54	- Inger Yde	252
- Jan Yde	33	- Jan Yde	19

Madsen, Jesper	15	Nielsen, Helle Kirk	141
- John Yde	266	- Helle Primdahl	12
- Jørgen Kirk	147	- Holger Christian	126
- Karl Eigil Toft	233	- Holger Kristian	125
- Karl Kristian	39	- Ib Primdahl	12
- Kjeld Yde	19	- Inga	6
- Knud-Erik Luther	11	- Inger Yde (Markussen)	13
- Linda Kirk	147	- Jan Hupfeldt	122
- Linda Yde	266	- Jan Kirk	141
- Marie	240	- Jens Christian Krogs- gaard	129
- Marie Elisabeth	38	- Jens Evald	126
- Mette Bukkehave	11	- Jens Kirk	124
- Michael Hougaard	10	- Jens Luther	6
- Peter Hougaard	10	- Jesper	118
- Poul Luther	10	- Johanne	122
- Rasmus Bukkehave	11	- Jytte	117
- Simon	240	- Kaj Hupfeldt	121
- Søren	15	- Karsten Overgaard	109
- Verner Toft	232	- Ken	125
Markussen, Marie Irene	15	- Kenneth Primdahl	12
- Peter Emil	15	- Kirsten Hupfeldt	122
- Svend Aage	15	- Kirsten Marie Krogsgaard	128
Mogensen, Annette-Bettina Ravn	111	- Kirstine	12
- Else Ingeborg Overbeck	111	- Kirstine Cathrine	12
- Jens Kristian Overbeck	111	- Knud	11
- Kaj Robert	110	- Knud Riis	120
- Lisbet Overbeck	111	- Kurt Kirk	142
- Liselotte Overbeck	111	- Lars Barthold	160
- Steffen Overbeck	111	- Lars Bitsch	8
Morling, Paul Rune	190	- Lars Hupfeldt	125
Mortensen, Michael Rene	97	- Lene Vestergaard	43
Møller, Gunvor Rysgaard	9	- Lili	125
- Kåre Rysgaard (Møller-	9	- Lone Bitsch	8
Mørk, Anni -Nielsen se s.429)	114	- Lone Yde	210
- Fleur Kirstine	114	- Magda Kristiane	129
Nielsen, Aase Hupfeldt	122	- Maja Krogsgaard	128
- Anine	7	- Maria Søgaard	73
- Ann Dorthe Barthold	160	- Mariane Baltzer	240
- Anna Kristine	16	- Marianne Barthold	161
- Anne Overgaard	109	- Martin Vallentin	72
- Annie Inger Yde	16	- Michael Baltzer	240
- Birgitte Primdahl	12	- Michelle Barthold	160
- Brian Kirk	125	- Niels	15
- Christian Johannes	7	- Niels Christian	125
- Dorte	127	- Niels Peter	6
- Elisabeth	10	- Ole	119
- Erna Barthold	160	- Ole	125
- Eva Vestergaard	43	- Ove Hupfeldt	122
- Frank Holmgaard	125	- Peder Boddum	121
- Gitte	119	- Per Hupfeldt	122
- Hanne	119	- Pernille Vallentin	72
- Harald Julius	127	- Pia	127
- Helle Barthold	161		

Nielsen, Pouline Kristine	19	Nørgaard, Knud Verner	150
- Richard	126	- Kristian	153
- Robert	118	- Kristian Peder	
- Ruth Agnethe Krogsgaard	127	Kristensen	153
- Stig Kirk	124	- Liss	155
- Susanne Overgaard	109	- Lizzi	152
- Svend Riis	120	- Lydia	160
- Tine	118	- Mary Johanne Kristen-	
- Tove	127	sen	158
- Troels Primdahl	12	- Mona	156
- Ulla	125	- Poul Erik	154
- Viggo Barthold	160	- Poul Erik Arnesen	151
- Viggo Barthold	160	- Poul Ricardo	153
Nielsen-Refs, Eva	37	- Rasmus Arnesen	151
- Iris Annette	37	- Susanne Kristensen	159
- Kasper Weibel	37	- Susanne Solvejg	154
- Kristoffer Weibel	37	- Ulla	151
- Signe	37	- Villy Harthmann	154
- Tove Dahlgaard	36	- Valdemar Kristensen	155
- Walther Dahlgaard	36		
Nielson, Carina	151	Olsen, Anne Grethe	246
- Gunnar	151	- Arne Damsgaard	72
Nis-Hansen, Kim	118	- Claus Peter	246
- Louise	118	- Louis Nørgaard	157
- Per	118	- Niels Christian	246
Nørgaard, Benny Leo	160	- Tove Kolding	72
Nørgaard, Alfred Johannes		Overgaard, Ingrid	188
Kristensen	159	- Jan	189
- Anita Kristensen	159	- Majbritt	189
- Eleonora Kristine		- Martin Yde	189
Kristensen	162		
- Elin	157	Pallesen, Rita Yde	248
- Ellen Anita	154	Pedersen, Aage	85
- Gerhart Villy	159	- Alfred	85
- Harald Nikolaj		- Alfred Kirk	82
Kristensen	158	- Anette Pilgaard	232
- Hardi Oliver Kristensen	162	- Anna Dorthea	84
- Henry Dalgaard	153	- Anne	247
- Ida Margrete		- Birthe Kirk	83
Kristensen	162	- Bodil Toftdal	165
- Ilse	156	- Børge	85
- Irma Irena	155	- Dorthe Pilgaard	232
- Jena	157	- Ellen Margrethe	233
- Jens Kristian	150	- Else	247
- Karen	153	- Else	85
- Karl Bisgaard		- Else Kristine	232
Kristensen	157	- Else Marie	84
- Karl Christian	154	- Erik	84
- Karl Emanuel	155	- Eva	246
- Karl Emanuel	154	- Holger Pilgaard	231
- Karoline Marie		- Inger Petrine Yde	61
Kristensen	161	- Jan Chr.	85
- Kirsten	152	- Jens Kirk	82
- Kirsten	153	- Jette Pilgaard	231

Pedersen, Jette Toftdal	165	Rysgaard, Keld	7
- Joan Marie	85	- Rasmus	10
- Johanne Alfrida	85	- Søren	8
- Johannes	84	- Thorsten	9
- Jytte Kirk	83	- Torben	8
- Kamma Adamsen	123	Sandal, Thomas Wagner	35
- Lars Kristian	84	Schiff, Bine	157
- Lene Pilgaard	232	Schröder, Ole Kristian	41
- Michael Kirk	83	- Søren	41
- Niels Claus	247	Serup, Allen Overbeck	111
- Olaf Nikolaj	84	- Bettina Overbeck	111
- Peder Kristian	64	- Karsten Overbeck	111
- Peder Michael	84	Skaarup, Bruno	134
- Peder Thorvald Yde	56	- Claus Chr.	134
- Poul Gregers	14	- Holger	133
- Susanne Gregers	14	- Jens Ole	134
- Svend	84	- Lizzi	134
- Svend Pilgaard	232	Sparrevohn, Claus	238
- Tonn Pilgaard	231	- Lotte	238
- Trine Overgaard	85	Stage, Pernille	34
Petersen, Birgit Dorit	124	- Suzanna	34
- Jens Morten	124	Stensgaard, Dagmar Marie Yde	201
- Johanne Marie	123	- Jenny Yde	202
- Lars Peder	124	- Jens Yde	202
Poulsen, Andreas Kirk Oxholm	83	- Katrine Yde	202
- Anja Yde	220	- Martha Marie Yde	200
		Steensen, Mette Bach	78
Ramsgaard, Christian	18	Støvring-Nielsen Bente	240
- Finn Yde	17	- Else	239
- Jacob Venø	18	- Esther	239
- Peter	18	- Inge	240
- Preben Yde	18	- Peter	240
- Stine Venø	18	Svendsen, Marie-Anna Nørgaard	161
Rasmussen, Bent Yde	250	- Niels-Erik Kjær	161
- Claus Hviid	240	Søndergaard, Børge Yde	221
- Ellen Marie	55	- Jens Jørgen	221
- Henrik Furbo	55	- Ole	221
- Karen Furbo	56	Sørensen, Agnes Dorthea	165
- Michael Hviid	241	- Alex Hove	167
- Ruth Yde	250	- Alex Morten Hove	168
- Ulrich Yde	250	- Alfred Johannes	255
Rokkjær, Evelyn	74	- Ane	242
- Harriet	74	- Anna Hviid	237
- Thorleif	74	- Anna Louise	245
Rothausen, Alma Mathea	55	- Anna Mette	257
- Ingeborg Mathilde	55	- Arne Johan Mose	250
Rysgaard, Birgit	8	- Asta Hviid	237
- Carl Erik	8	- Bente Krigslund Yde	253
- Dorte	7	- Bibi Thorsøe Yde	253
- Flemming Luther	7	- Brian Nikolai	127
- Hanne	9	- Christian	166
- Inger	9	- Dagmar	260
- Jette	7	- Dagmar Yde	251
- Karen	9	- Ejnar	166

Sørensen, Elly Kristine Toftdal	165	Sørensen, Thora Mariane	251
- Else Hviid	240	- Torben Krigslund Yde	253
- Emma Margrethe	255	- Vagn Overgaard Yde	254
- Erik Krigslund Yde	253	- Valborg Marie	248
- Erik Mose	250	- Vivian Hove	167
- Eva Yde	251		
- Finn Yde	254	Thinggaard, Maria	110
- Gerda Hviid	238	- Mette	110
- Gerhard Johannes	261	Thomsen, Bent Bang	200
- Gitte Krigslund Yde	254	- Hugo Bang	200
- Grethe Yde	252	- Jens Kirk	80
- Gudrun Margrethe	248	- Poul Bang	200
- Hanne Mose	249	- Vils Kirk	80
- Hedvig Agnethe	248	Thune-Stephensen, Ann	186
- Heidi Bunk	253	- Line	186
- Helga	260	Thylstrup, Birgitte	214
- Hugo Krigslund Yde	253	- Kathrine	214
- Inger Katrine	251	Tiedemann, Lene	223
- Ingrid Hviid	241	- Mette	223
- Ivan Hove	167	Toft, Michael Stensgaard	201
- Jens (Kjær)	164	Tolbøl, Henrik	186
- Jens Kristian	249	- Morten	186
- Jens Marius	252	Tordrup, Mette	207
- Johanne Elfride	166	- Peter	207
- Johanne Kristine	251	- Thomas	207
- John Hove	167		
- John Krigslund Yde	253		
- Jørgen Yde	255	Vestergaard, Anna	26
- Karen Johanne	248	- Anna Kragholm	25
- Karin Yde	254	- Bente Anette	44
- Karl Johan	256	- Boe Kragholm	24
- Karsten Yde	254	- Bolette Kragholm	25
- Kristian Hviid	241	- Dorte Kragholm	25
- Leif Yde	254	- Eva Kragholm	25
- Lene Krigslund Yde	254	- Folmer	25
- Lissi Hove	167	- Grethe Marie	44
- Lone Krigslund Yde	253	- Hans Jørgen	44
- Maline Hove	167	- Ida	24
- Mariane	237	- Inger Lise	44
- Mariane	251	- Karen	29
- Mariane	257	- Karen Louise	43
- Marie Hviid	242	- Kathrine	36
- Marie Yde	250	- Lisbet	26
- Martha Yde	251	- Lone Kragholm	25
- Michael Hove	167	- Mary	27
- Niels Yde	252	- Per	28
- Poul Hviid	241	- Poul	24
- Rigmor Hviid	239	- Poul	24
- Robert Hove	166	- Poul Gerhardt	37
- Salomon	237	- Rasmus Rose	28
- Signe	258	- Rigmor	29
- Sigrid Kristine	246	- Rose (N.N.)	28
- Søren Kristian	245	- Sanne Rose	28
- Thomas Hove	168	- Thyra Vestergaard	29



Vestergaard, Torkild	29	Yde, Finn Sinding	209
- Ulla	24	- Folmer Rysgaard	230
- Valborg	28	- Frederik	217
Vistisen, Rasmus	95	- Grete Noer	265
		- Gudrun	206
Yde, Agnete	211	- Gudrun Jensen	58
- Aksel	235	- Gunnar	190
- Aksel Theodor	220	- Gunner	235
- Alfred Emil Søndergaard	225	- Gunner Nørgaard	209
- Allan	230	- Hanne	210
- Anders Peter Jensen	174	- Heidi Møller	265
- Anders Peter Jensen	198	- Helge	190
- Anders Theodor	228	- Helle	229
- Anders Theodor Jensen	218	- Henry Rikard	229
- Ane Marie	200	- Holger Emil	229
- Ann Charlotte	236	- Holger Emil	264
- Anna Elisabeth	228	- Holger Nørgaard	207
- Anna Elise	179	- Ida Christine	20
- Anna Frøkjær	188	- Inge	226
- Anna Gudrun Marie	58	- Inger	6
- Anna Johanne	217	- Inger	175
- Anna Marie	235	- Inger	265
- Anna Marie Andersen	230	- Inger Andersen	224
- Anne-Marie Sørensen	197	- Inger Frøkjær	187
- Anni Agnethe	220	- Inger Jensen	199
- Berit Hebsgaard	197	- Inger Katrine	262
- Birgitte Clement	194	- Inger Katrine	263
- Brian Møller	265	- Inger Kirstine Bredahl	229
- Cathrine	213	- Iver Johannes	229
- Christen Hove	56	- Jacob	57
- Christen Olesen	174	- Jacob Clement	194
- Christen Ove	56	- Jajbrith Randers	187
- Christian Clement	194	- Jens	57
- Christian Olsen Bisgaard	195	- Jens	179
- Christian Sinding	209	- Jens	204
- Christina	217	- Jens	216
- Dagmar Kathrine	265	- Jens	266
- Dagmar Kirstine	210	- Jens Andersen	219
- Dagny Marie Bisgaard	192	- Jens Christian Jensen	5
- Dorte	229	- Jens Frostholt	204
- Dorte Wassard	216	- Jens Hyldgaard	265
- Dorthe	252	- Jens Jensen	5
- Edith	179	- Jens Jensen	59
- Ella Elisabeth	220	- Jens Karl Hebsgaard	197
- Ellen	215	- Jens Peter	236
- Ellen Margrethe Jensen	234	- Jens Rysgaard	229
- Else	185	- Jens Valdemar	57
- Else	180	- Jensine Kirstine	55
- Else Bisgaard	196	- Jesper	208
- Else Krogsgaard	196	- Johanne	217
- Else-Marie	208	- Johanne	219
- Erik	252	- Johanne Mikkelsen	179
- Esther Jensen	58	- Johannes	192
- Esther Marie	255	- Johannes	194

Yde, Kamma Elisabeth	265	Yde, Nikolaj Frederik Andersen	228
- Karen Margrethe	206	- Nina	189
- Karl Gustav Andersen	225	- Otto Vilhelm Andersen	233
- Karl Henning	235	- Peder Andersen	221
- Karl Krogsgaard	196	- Pernille	226
- Karsten	255	- Peter	205
- Karsten Marius	234	- Peter	266
- Kate Margie	234	- Peter	204
- Ken Manuel	234	- Peter	198
- Kenneth Randers	187	- Peter Bæk	216
- Ketty Karoline	264	- Peter Christensen	208
- Kirsten	235	- Peter Jensen	199
- Kirsten Hebsgaard	197	- Peter Skaarup Bredahl	229
- Kirstine	222	- Peter Vilhelm Andersen	224
- Kirstine Jensen	266	- Ragnhild Ingeborg	59
- Kirstine Marie	262	- Rene Møller	265
- Knud	255	- Rikke	225
- Knud	187	- Robert Rysgaard	230
- Kristen Hylgaard	264	- Sofie	194
- Kristen Olesen	189	- Steen	230
- Kristian	182	- Steen	58
- Kristian Martin Alfred	185	- Steen Kenneth	225
- Kristian Sigurd	58	- Stine	252
- Kristian Skaarup	61	- Susanne	235
- Lars	252	- Tage	193
- Lars	197	- Thorvald Christian Jensen	234
- Lars Peter	217	- Thorvald Krogsgaard	197
- Lars Sinding	209	- Thorvald Nikolaj	196
- Line	255	- Tomas	217
- Mads Jensen	262	- Tove Solveig	220
- Mads Leander	264	- Trine	203
- Magda Kristine	227	- Trine Jensen	174
- Magda Kristine	209	- Ulrich Hartvig	225
- Maren	56	- Valdemar	210
- Maren	204	- Valdemar	211
- Maria Jensen	174	- Viggo Herman	230
- Marie	61	- Vilhelm Birkedahl	182
- Marie	263	- Wilhelmine Kristine	183
- Marie	56		
- Marie	265	Østergaard, Bente Kirk	172
- Marie Kirstine	180	- Carsten Toxværd	169
- Marie Petrine	56	- Christian Kirk	169
- Marie Petrine Dusine Jensen	237	- Claus Toxværd	169
- Mette	235	- Erik	42
- Mette Katrine	221	- Erik Toxværd	169
- Mette Wassard	216	- Harald Kirk	170
- Mikael	235	- Henry Kirk	172
- Morten	235	- Inge Toxværd	170
- Morten Johannes	196	- Jakob Kirk	171
- Nicolai	217	- Jens Kirk	170
- Nicolai Jensen	236	- Kristian Kirk	171
- Niels	190	- Leif Kirk	173
- Niels Henrik	216	- Marie Kirk	172
- Nikolaj	225	- Mogens Kirk	170

Østergaard, Niels Kirk	171
- Ole Kirk	173
- Tove Kirk	171
- Vagn	42
Møller-Nielsen, Claus	193
- Charlotte	193

## S U P P L E M E N T

oplysninger indgået efter redaktionens afslutning.

I.A.5.a. ANNIE INGER YDE NIELSEN

der er gift med Svend Erik Olsen, har børnene: I.A.5.a.1)-I.A.5.a.4)

I.A.5.a.1) MARIANNE OLSEN

er født 30. august 1953 i Århus. Hun er sygeplejerske.

I.A.5.a.2) JETTE ELISABETH OLSEN

er født 13. juni 1956 på Vildmosegård. Hun er seminarieelev.

I.A.5.a.3) SVEND ERIK OLSEN

er født 21. august 1959 på Vildmosegård. Han er landvæsenselev i England.

I.A.5.a.4) NIELS ERIK OLSEN

er født 3. september 1966 i Sakskøbing.

I.B.1.d.1) JENS JØRGEN BANGSGAARD

er født 22. marts 1942 i Hurup. Han blev gift 9. januar 1971 i Hellerup med Bodil Margrethe Hald, der er født 18. januar 1945 i Hellerup som datter af landsretssagfører Jacob Hald og hustru.

Bosat: Hovedvejen 103, Osted, 4000 Roskilde.

Jens Jørgen Bangsgaard var sergent ved Prinsens livregiment i Viborg og hjemsendtes 1963, var 1963-64 elev på Malling landbrugsskole og var derefter 1964-66 agronomstuderende på landbohøjskolen. Han var 1966-68 lærer ved Nordsjællands ungdomsskole i Helsingør og var derefter lærer ved Han herreders Ungdomsskole i Fjerritslev. I 1969 blev han lærer ved Osted fri- & efterskole og var samme år kursist på Nordisk lærerkursus på Askov højskole. I 1975 faglæreruddannelse i historie fra akademiets lærerhøjskole i Horsens. I 1977 begyndte han som stud. mag. i historie ved Københavns universitet. Bodil Margrethe Hald havde 1962-63 ophold på Sörängens Folkhögskola i Sverige, og derefter gennemgik hun sygeplejeuddannelse på Bispebjerg hospital i København. Hun var 1966-71 sygeplejeassistent ved Bispebjerg hospital, afbrudt af tjeneste under Biafra-krigen i Nigeria for Folkekirkens nødhjælp. Siden 1971 har hun været sygeplejeassistent ved amtssygehuset i Roskilde.

Børn: I.B.1.d.1)a)-I.B.1.d.1)d)

I.B.1.d.1)a) PERNILLE BANGSGAARD

er født 11. juni 1971 i Osted.

I.B.1.d.1)b) JACOB BANGSGAARD

er født 8. maj 1972 i Osted.

I.B.1.d.1)c) LOUISE BANGSGAARD

er født 4. februar 1974 i Osted.

I.B.1.d.1)d) ANNE-MARIE BANGSGAARD

er født 15. november 1976 i Osted.

I.B.6. JENS LARSEN

var blevet gift første gang 7. november 1924 i Hundborg med Ane Marie Jensen, der er født 23. februar 1901 i Hørsted by og sogn som datter af gård-ejer Jens Jensen og hustru Nicoline Larsen. I dette ægteskab var der søn-nen Holger, født 29. september 1926 i Hundborg, død dagen efter.

II.B.3.d. SOLVEJG THOUSTRUP KIRK

er som nævnt gift med Knud Erik Larsen. Han gik i skole i Hundborg og blev derefter uddannet ved landbruget, hvorefter han 1959 købte gården Astrup i Hundborg, som han drev til 1969, da han holdt op p.g.a. sygdom.

II.F.2.a.1) ELSE BIRKETOFT

er født 3. december 1955 i Føns. Hun blev gift 6. oktober 1976 i Bolugarvik i Island med Tryggve Daniel Thorstensen, der er født 20. december 1945 i Reykjavik som søn af typograf Tryggve Daniel Thorstensen og hustru Anna Svanlaugsdottir.

Bosat: Danmarksgade 26, lejl. 153, 2200 København F.

Else Birketoft tog studentereksamen fra Th. Langs gymnasium i Silkeborg 1974 og rejste derefter til Island, hvor hun bl.a. en tid virkede som erhvervsfisker fra egen båd. I 1977 rejste hun til Tanzania, hvor hun underviste i engelsk. Siden september 1977 har hun været immatrikuleret på RUC (historie).

Tryggve Daniel Thorstensen tog studentereksamen i Reykjavik 1966 og ingeniør-eksamen i Darmstadt i Tyskland 1974.

II.F.3.b. ELSE MARGRETHE KIRK

er født 17. november 1941 i Virum. Hun har været gift med Andre Rudolph Bayfield Evans, der er fra England. Da ægteskabet blev opløst 1964 genantog hun sit døbenavn.

Bosat: Gadevangen 22, 2800 Lyngby.

Else Margrethe Kirk blev læreruddannet på Jonstrup seminarium. Hun har boet et år i Norge, et år i Frankrig og et år i Etiopien. Hun har været ansat ved skolevæsenet i Gladsaxe, Helsingør samt i Lyngby-Tårnbæk kommune.

Børn: II.F.3.b.1)-II.F.3.b.2)

II.F.3.b.1) CHARLOTTE KIRK

er født 3. oktober 1962 i Virum. Hun er HF-studerende.

II.F.3.b.2) THOMAS KIRK

er født 17. december 1973 i Gentofte.

II.F.5. ELSE KIRK

Hendes mand er døbt Frands Kristian Jensen.

II.G.8.a. AASE PEDERSEN DAM

er født 12. februar 1925 i Tømmerby. Hun blev gift 29. august 1943 i Østerild med Regnar Johansen, der er født 29. april 1921 i Buderup som søn af herreekviperingshandler og skræddermester Johan Marinus Johansen og hustru.

Bosat: Skelagervej 75, Hasseris, 9000 Ålborg.

Aase Pedersen Dam gik i skole i Østerild og Thisted, hvorefter hun blev uddannet i trikotage og børnekonfektion i Thisted. Siden giftermålet har hun deltaget i mandens erhvervsaktiviteter.

Regnar Johansen gik i skole i Støvring samt på Klostermarksskolen i Ålborg. Han blev manufakturuddannet i Tylstrup og var på dekoratørskole i Århus, hvorefter han bl.a. arbejdede i Nørager og Thisted. Senere etablerede han flere forskellige forretninger, bl.a. manufakturhandel i Selde, Dansk transport & spedition, Ålborg, Magasin Skot i Ålborg, som blev Nordens første selvbetjeningsforretning, og endvidere Magasin Skott i Arden og konfektionsfabrikken Ritzi modeller i Ålborg. Han har ladet opføre "Damlund" og plantet Damlund plantage, beliggende i Hammer bakker.

Børn: II.G.8.a.1)-II.G.8.a.2)

II.G.8.a.1) IVAN ASBJØRN DAM JOHANSEN

er født 1. august 1946 i Selde. Han er direktør og bor i Horsens.

II.G.8.a.2) ALICE MARIAN DAM JOHANSEN

er født 28. januar 1951 i Ålborg. Hun er gift med Ole Richter-Mikkelsen, der er direktør og født 30. marts 1944 i Budolfi sogn i Ålborg som søn af læderhandler Henry Richter-Mikkelsen og hustru Gudrun.

Bosat: Las Poulsensvej 23, 9000 Ålborg.

Børn: II.G.8.a.2)a)-II.G.8.a.2)b)

II.G.8.a.2)a) MICHAEL RICHTER-MIKKELSEN

er født 4. april 1971 i Ålborg.



II.G.8.a.2)b) CHARLOTTE RICHTER-MIKKELSEN

er født 3. maj 1974 i Ålborg.

II.G.9.b. GERDA WINTHER ANDERSEN

er født 22. april 1930 i Gjersbøl i Snedsted sogn. Hun blev gift 12. marts 1950 i Sjørring med Leif Arne Heskjær, der er født 7. oktober 1930 i Tistrup som søn af trafik ekspedient ved DSB Jørgen Peter Heskjær og hustru Hilda Augusta.

Bosat: Markvænget 39, 7700 Thisted.

Leif Arne Heskjær er salgschauffør.

Børn: II.G.9.b.1)-II.G.9.b.2)

II.G.9.b.1) BENTE HESKJÆR

er født 29. august 1950 i Sjørring. Hun er dagplejemor og gift med chauffør Erik Førby Larsen.

II.G.9.b.2) AASE HESKJÆR

er født 22. december 1960 i Hørdum.

II.G.9.c.1) ERIK WINTHER ANDERSEN

er født 22. april 1957 i Tilsted. Han blev gift 21. juli 1979 i Sjørring med Susanne Christensen, der er født 25. marts 1957 i Tingstrup som datter af kontorassistent Gerda Christensen.

Bosat: Silstrupvej 52, Tilsted, 7700 Thisted.

Erik Winther Andersen er elektriker, og Susanne Christensen er montrice.

Datter: II.G.9.c.1)a)

II.G.9.c.1)a) LINE KIRSTINE WINTHER ANDERSEN

er født 27. september 1978 i Thisted.

II.K.7.b. BENNY LEO NÖRGAARD

er født 6. august 1937 i Lyngs. Han blev gift 10. december 1960 i Vårsta med Tora Gunilla Teresia Andersson, der er født 3. juni 1936 i Småland.

Bosat: Torparstigen 4, 14400 Rönninge, Sverige.

Benny Leo Nörsgaard fik folkeskoleuddannelse og arbejdede derefter ved landbrug samt i planteskoler i Danmark og Sverige. Senere havde han arbejde som lastbilchauffør i nogle år og drev en tid tobaksforretning i Stockholm, hvorefter han beskæftigede sig med bygning af glasakvarier m.m. Han fik derpå ansættelse i et saneringsfirma, hvor han er værkfører.

Tora Gunilla Teresia Andersson arbejdede en tid på vaskeri, og efter nogle år som hjemmegående husmor blev hun ansat som økonomaassistent ved skolebespisningen.

Børn: II.K.7.b.1)-II.K.7.b.5)

II.K.7.b.1) JOHN PETER SUNE NÖRGAARD

er født 23. marts 1959 i Södertälje.

II.K.7.b.2) RENE TERESIA NÖRGAARD

er født 28. oktober 1960 i Södertälje.

II.K.7.b.3) KJELL BENNY NÖRGAARD

er født 8. april 1962 i Södertälje.

II.K.7.b.4) ANNA LENA NÖRGAARD

er født 1. januar 1965 i Södertälje.

II.K.7.b.5) REIDAR LEO NÖRGAARD

er født 25. marts 1966 i Södertälje.

VI.A.1.d. INGER MARGRETHE YDE BRUUN

er født 6. oktober 1939 på Gl. Råstrup i Hundborg sogn. Hun blev gift 4. juni 1960 i Hundborg kirke med Kurth Storm Norin Carlsson, der er født 26. juni 1938 i Ringe, Rutsker sogn på Bornholm, som søn af stenhugger Poul Christian Walther Carlsson og hustru Inger Marie Hansen.

Bosat: Rimsø præstegård, Toresvej 2, 8500 Grenå.

Inger Margrethe Yde Bruun gik i Hundborg friskole og var derefter pige i huset, hvorefter hun havde et ophold på Krogerup højskole. Sommeren 1955 var hun elev på Åbybro ungdomsskole, og sommeren 1958 var hun på tilskærerskole ved Vejle, og den følgende sommer var hun på gymnastikhøjskolen i Viborg. Hun blev derefter optaget på Den frie lærerskole i Ollerup og dimitteredes 1963, hvorefter hun var lærer i Østerlars. Hun var 1969-77 lærer ved Fjordvang efterskole ved Ringkøbing.

Kurth Storm Norin Carlsson fik folkeskoleuddannelse og var derefter landbrugsmedhjælper, hvorefter han havde et par ophold på Køng folkehøjskole. Han blev optaget på Den frie lærerskole i Ollerup og dimitteredes 1963, var 1/2 år som kommunelærer i Østerlars på Bornholm og var derpå leder af Østerlars privatskole til 1969. Han var efterskolelærer på Fjordvang efterskole 1969-74 og tog derefter teologisk særuddannelse, hvorefter han 15. oktober 1977 blev sognepræst ved Rimsø-Kastbjerg kirker på Djursland. Tjenesteboligen er Danmarks ældste præstegård fra 1593.

Børn: VI.A.1.d.1)-VI.A.1.d.3)

VI.A.1.d.1) INGEBOG BRUUN CARLSSON

er født 28. november 1960 i Svendborg.

VI.A.1.d.2) ANDERS WALTHER FAGERLUND CARLSSON

er født 21. september 1962 i Hundborg.

VI.A.1.d.3) SYNNØVE BRUUN CARLSSON

er født 22. december 1964 i Åkirkeby.

VIII.H. VALDEMAR YDE

Iflg. Ranumstaten var Valdemar Yde 1906-07 ansat i V. Hassing, 1907-12 ved Østre skole i Hjørring og fra 1921 til 1946 samme sted. Hans kone dimitteredes fra Ranum 1906.

VIII.E.3.a. PETER CHRISTENSEN YDE

er født 1. september 1948 i Kolding. Han blev gift 31. januar 1970 i Søllerød med Merete Borchorst, der er født 19. april 1947 i København som datter af ekspeditionssekretær, cand.jur. Jørgen Høst Borchorst og hustru Margrethe.

Bosat: Rønnebærvej 94A, 2840 Holte.

Peter Christensen Yde er fuldmægtig, cand.jur., og Merete Borchorst er cand. scient.

Børn: VIII.E.3.a.1).-VIII.E.3.a.3).

VIII.E.3.a.1). JESPER YDE

er født 16. november 1972 i København.

VIII.E.3.a.2). SØREN YDE

er født 29. juni 1976 i Gentofte.

VIII.E.3.a.3). DRENG

født 20. november 1980 i Gentofte.

R E T T E L S E R:

- 27o Linje 13/n: 186o  
 283 - 16/n: møgbøre  
 289 - 18/o: Heilskov  
 299 - 1o/o: Ascanius  
 299 - 18/n: Holstebro  
 3o9 - 12/o: kvaliteter  
 311 - 27/n: skilderier  
 315 - 1o og 11/n: Deichmann  
 317 - 12/o: Arrhoënsis  
 317 - 5/n: i Torup  
 322 - 19/o: der udelades  
 322 - 2o/o: enken erstattes med hun  
 331 - 2o/o: vesselhorn  
 334 - 4/n: djæ-velen  
 335 - 3/n: Kommercekollegiets  
 339 - 7/o: avunculus (onkel)  
 35o - 9/n: adjunctus  
 352 - 9/o: 158o  
 358 - 22/o: A. Sørensen Hiermind  
 36o - 7/o: fradøde  
 36o - 12/o: 25 1/2 td.  
 363 - 2/n: Peder R. vides blot at have eksisteret, P.R., død 1721, var født 1661 i Kristianstad.  
 366 - 4/o: 1642-77  
 366 - 19/n: 168o  
 374 - 24/n: in hon. nupt.  
 378 - 4/o: søn Jens

Proband	Forældre	Bedsteformældre	Oldeforældre	Tip-oldeforældre	Tip <sup>2</sup> -oldeforældre	Tip <sup>3</sup> -oldeforældre
				16 Jens Jensen Ydc ca. 1644 1704 Fæstebøndermand i Stogstrup	32 Jens Jensen Lyde? ca. 1616 1688	
					33 Mette Chris Madsdatter ca. 1710 1689	
				17 Maren Madsdatter ca. 1640 1708	34	
					35	
					36	
					37	
					38	
					39	
					40	
					41	
				20 Wilhelm Schmidt ca. 1636 1698 Regimentskirurg i Pommern, senere kirurg i Alborg	42 Søren Hansen Rahn sen. 1615 ca. 1661 Hæmmer i Røbenhavn	
				21 Kirsten Sørensdatter Ravn ca. 1642 1710	43	
					44	
				10 Wilhelm Schmidt 1640/41 1708 Fetterskole i Flanzen, senere sogneprest i Herrig og Stogstrup	45	
				11 Elise Johannsdr. Rasch 1670 1711	46 Søren Hansen Rahn = 42	
					47	
					48	
					49	
					50	
					51	
					52	
					53	
					54	
					55	
					56	
					57	
					58	
					59	
					60	
					61	
					62	
					63	
					64	
					65	
					66	
					67	
					68	
					69	
					70	
					71	
					72	
					73	
					74	
					75	
					76	
					77	
					78	
					79	
					80	
					81	
					82	
					83	
					84	
					85	
					86	
					87	
					88	
					89	
					90	
					91	
					92	
					93	
					94	
					95	
					96	
					97	
					98	
					99	
					100	
					101	
					102	
					103	
					104	
					105	
					106	
					107	
					108	
					109	
					110	
					111	
					112	
					113	
					114	
					115	
					116	
					117	
					118	
					119	
					120	
					121	
					122	
					123	
					124	
					125	
					126	
					127	
					128	
					129	
					130	
					131	
					132	
					133	
					134	
					135	
					136	
					137	
					138	
					139	
					140	
					141	
					142	
					143	
					144	
					145	
					146	
					147	
					148	
					149	
					150	
					151	
					152	
					153	
					154	
					155	
					156	
					157	
					158	
					159	
					160	
					161	
					162	
					163	
					164	
					165	
					166	
					167	
					168	
					169	
					170	
					171	
					172	
					173	
					174	
					175	
					176	
					177	
					178	
					179	
					180	
					181	
					182	
					183	
					184	
					185	
					186	
					187	
					188	
					189	
					190	
					191	
					192	
					193	
					194	
					195	
					196	
					197	
					198	
					199	
					200	

Jens Jensen Ydc ca. 1644 1704 Fæstebøndermand i Stogstrup  
 Mads Madsen Ydc 1706 1788 Sogneprest i Hurup  
 Mads Jensen Ydc c. 1730/40 1809 Hæmmer og Armand, senere distriktsfoged af St. Hansens i Alorhus  
 Jens Madsen Ydc 1775 1835 Sogneprest i Ala Hundborg - grundlægger af Sælskolen  
 Ide Kirstine Wøgaard 1791

