

ET LILLE TIDSBILLEDE

Ved *K. Deibjerg*.

For omkring tredive år siden stødte jeg i embedsbogen for V. Hæsinge-S. Lyndelse præsteembede tilfældigt på et avisudklip, aftryk af et brev. Jeg kunne ikke se, hvor eller hvornår det var trykt, men da jeg syntes, det gav et fornøjeligt billede af tiden, 1830erne, da det blev skrevet, og et ikke mindre fornøjeligt af brevskriveren, sognepræst Claus Becher, V. Hæsinge, tog jeg en afskrift. I den tro at mange af årbogens læsere vil finde det samme, sender jeg hermed brevet til Fynske Arbøger.

Brevskriveren er som før nævnt Claus Becher, 1823-62 sognepræst i V. Hæsinge-S. Lyndelse. Han var gift med en datter af den kendte provst Morten Th. Bredsdorff, Vester Skerninge. (Se Balslev: *Fra fynske Præstegaarde. Historisk Samfund 1944.*) Deres ældste barn, datteren Ellen Cathrine, er på det tidspunkt, da brevet blev skrevet, forlovet med stud. jur. Carl Frederik Adolph Schlegel, også tilhørende en anset familie. Ved deres bryllup 1843 i V. Hæsinge er han hofjunker og fuldmægtig ved det fyenske Gouvernement; Stiftamtmand, Kammerherre Bardenfleth er hans forlover.

Det er til denne svigersøn nedenstående brev bliver sendt, lidt før han skal op til eksamen. —

Uddrag Altid har det glædet mig at høre om Din Flid og Fremgang. Tillige om Dit gode Velbefindende og ved slige Lejligheder har jeg især ønsket Dig al muelig Velsignelse. Denne Vinter har Du vel anvendt, og da Dine Manuducteurer har raadet Dig til at underkaste Dig den offentlige Prøve, så kan Du jo med stille Friemodighed gaa den imøde. En Mand bereder sig efter bedste

Evne til et vigtigt foretagende, og derpaa gaar han roelig til det uden at lade sig beherske af Skjæbnens Luner.

Du har gjort Dig al muelig Umage for at komme vel fra Examen. I Dit Fags forskjellige Dele er Du hjemme og kunde maale Dig med enhver Laudabilist. Du har en god Hukommelse, Sproget er du mægtig, og det falder Dig let at udtrykke Din Mening. Du kan derfor med Friemodighed fremstille Dig til Prøven.

Jeg seer Dig, hvorledes Du alvorlig, men roelig, med lidt Hjerteklappen, men uden Bængstelse gaar hen og sætter Dig ned for at modtage baade de skriftlige og mundtlige Spørgsmaal til Besvarelse, og naar Du har været inde i det circa 5 Minutter, da skrider det let og godt fra Haanden. Efter al Sandsynlighed – Vished kan kun faae i den Henseende roese sig af – vil Dit Ønske blive opfyldt. Jeg og mit Huus vil i alle Tilfælde modtage Dig med aabne Arme og ikke mindre glædes ved Dig.

Jeg haaber, at Du i disse Dage ej svækker Dig ved overdreven Nattevaagen, men at Du gjør alt for at vedligeholde dine Kræfter. Det var maaske ikke af Vejen, at Du lod Dig aarelade, siden Du er blevet vant dertil.

Et lille Glas Madeira hver Dag til Frokost og hver Aften en Kop Kameelthe vil jeg anbefale Dig; ogsaa et Par Spadseeretourer om Dagen. Glem ej – hverken ved den skriftlige eller mundtlige Prøve – Pebermyntekager.

Gud være med Dig, kjæreste søn og han give Dig Frimodighed. Ved hans gode Hjælp vil vore fælleds gode forventninger blive opfyldte. Snart sees vi og da altid i Kjærlighed.

Din inderlig hengivne *C. Becher.*