



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



H. Schlesch

Optegnelser over
Slægten Siersted

Venligst fra Forfatteren

Optegnelser over Slægten
SIERSTED

Samlet af
Hans Schlesch

Særtryk af
Bornholmske Samlinger, Bind XXXV

Rønne 1957 . Ikke i Boghandelen

Optegnelser over Slægten Siersted

samlet af

HANS SCHLESCH

Der er Eventyrglans over Landsbynavnet Sigersted (Siersted) ved Ringsted. Byen menes at stamme fra det 2det Aarh. eft. Kr. og hører dermed blandt de ældste Byer i Danmark, kaldes i Oldkvad Sigarstadir, hos *Saxo* Sigari oppidum, 1347 Sierstædhe. Efter Overleveringen valgte Kong *Siger* Stedet, efter at have overvundet *Harald Hyldetand*, fordi det egnede sig godt til Forsvar, beliggende paa en Bakke (Kirkebjerg) og bekvemt beliggende i Nærheden af Susaaen. Til Stedet er henlagt Sagnet om Hagbart og Signe, og endnu paa *Absalons* Tid vistes en Højning, hvor Kong *Sigers* Gaard havde ligget, ligeledes Nordøst for Sigersted en Forsækning (Valbrønd), hvor *Hake* skal have ladet nedkaste de dræbte, da han overvandt Kong *Siger*; endvidere ligger ved Susaaen Hakehøj med nogle mindre Høje, hvor *Hake* og hans Mænd blev begravet, da de blev besejret af Kong *Sigers* Søn *Sigvald*. *Beyer* (Beskrivelse af Bringstrup-Sigersted Sogne ved Ringsted, 1791) angiver ikke blot *Hagbarts* og *Signes* henholdsvis Høj og Jomfrubur, men tillige *Sigers* Gravhøj med en næsten 4 Alen lang, 3 Alen bred og 1 Alen i Diameter stor Sten, der desværre blev slaet i Stykker, da den ny Landevej blev anlagt; Stenen havde følgende Runeinskription:

RUNR

UFUER SIGUR KUNU

RISTI AF

AIGER DEKN.

Hvis denne Sten havde eksisteret, havde den hørt til de ældste danske Runestene, noget yngre end Viemose (ved Odense) og Torsbjerg i Sydslesvig.

At Slægten *Siersted* stammer fra Landsbyen af samme Navn, maa betragtes fastslaaet af flere Grunde, selv om det ikke er lykkedes at finde noget om de ældste Spor i Sigersted Kirkebog, ligesom der desværre ikke eksisterer Kirkebøger for Kalundborg før 1707; men det har lettet Arbejdet at finde en Del Materiale i Kalundborg Raadhusarkiv og Kirkeregnskaber, suppleret med mange andre Kilder, bl. a. Sjællands Registre; dertil havde min Morfar, Førstelærer *Hans Christian Siersted* (Hasle, Bornholm) nedskrevet en Del Optegnelser, som det imidlertid var nødvendigt at revidere kritisk.

Som i saa mange andre Slægter genfinder man især i de ældre Generationer de samme Fornavne, bl. a. Niels, Hans, Lars, Bertel, Christen m. fl., der ofte har været til Hjælp og viser den nære Forbindelse mellem de forskellige Led. De ældste Spor af Slægten fortaber sig i Slutningen af det 16. eller Begyndelsen af det 17. Aarhundrede. Som bekendt indførte *Chr. IV* Kirkebøger, ved Forordning af 17. V. 1646. Det vides heller ikke, hvad Slægtens ældste, *Niels Larsen Siersted*, har været, og hvor han har boet; muligvis har han været Foged, Forvalter eller Skriver paa et Gods i Vestsjælland, og antagelig er det ham, der har antaget Slægtsnavnet *Siersted* (blev ogsaa ofte skrevet *Sigersted* i de første Generationer) for sig og sin Slægt, hvad der ikke var almindeligt i den Tid for Bønder; ligeledes fik Sønnerne en bedre Uddannelse: *Niels Nielsen Siersted* (c. 1630—1695) var Forpagter af Kalundborg Gods og Ladegaard, blev Raadmand 9. 1. 1678 og Borgmester 27. V. 1693, *Bertel Nielsen Siersted* (1654—26. V.—1707) blev Student fra Roskilde 1669 og cand. theol., og *Hans Nielsen Siersted* udnævntes 27. IV. 1689 til Strandrider mellem Korsør og Kalundborg (død efter 1715); men antagelig har Ridefoged paa Sørup og Forpagter af Rosengaarden i Kværkeby (senere Købmand i Holbæk) *Hans Eriksen Siersted* været en Brodersøn.

Af alle disse har Borgmester *Niels Nielsen Siersted* nok været den mest betydende; 1672 køber han Stolestade i Kalundborg Kirke til sin Tjener Hans Jørgen Fuss (Kalundborg Kirkeregnsk.), og 1678 indgaar han Ægteskab med *Sophie Eleonora Andersdatter* (begr. 23. II. 1686), Enke efter Herredsfoged



*Sigersted (Siersted) Kirke
ved Ringsted*

i Arts Herred Søren Sørensen Bay (f. 1614 i Randers, d. i Kjelleklinte og begr. 15.V. 1677 i Udby Kirke), Datter af Borgmester i Kalundborg Anders Bentzen og Birgitte Lavritsdatter (d. før 1675), Datter af Borgmester i Kalundborg Lavrits Lavritsen. *Niels Nielsen Siersted* blev en meget formuende Mand. I Skiftet 23. VII. 1689 (Kalundborg Skifteprot. 1682—95, Fol. 453 b—472 b), efter at have indgaaet sit 2det Ægteskab med *Anne Hansdatter Tvede* (f. c. 1662, begr. 30.1. 1736 i Kalundborg Kirke), efterlod han til sine 3 Børn i 1ste Ægteskab: *Søren Nielsen Siersted* (f. 1679), *Anders Nielsen Siersted* (f. 1681) og *Birgitte Sophie Nielsdatter Siersted* (f. 1684 (1685), d. 1754 paa Boller v. Horsens): 12.481 Rigsdaler 3 Skilling, foruden noget Jordegods i Jylland, skyldsat til 33 Tønder 2 Skæpper og 3 Fjerdingkar Hartkorn og solgt for 300 Rigsdaler »til deres Gavn og Bedste«, men tilbyder at svare 450 Rigsdaler, foruden en Del Sager in natura. Skifteprotokollen, ved Borgmester *Niels Nielsen Siersteds* Død 1695,

er paa 68 Foliosider og viser, at han, foruden 10 Huse og Gaarde i Kalundborg, ejede 1 Bondegaard, 1 Mølle ved Kalundborg, Udby, Viskinge, Bjergsted og Store Fuglede Kongetiender, desuden Obligationer m. m. Ved Gavebrev af 4. 1. 1695 skænkedes til Kalundborg By et Skolehus i Cordilsgade. *Niels Larsen Siersted* i Sigersted, der var vanfør, muligvis en Gudsøn, fik 30 Rigsdaler.

1687 købte *Niels Nielsen Siersted* Gravplads for sig og sine Efterkommere i Kalundborg Kirke for 150 Rigsdaler, samt en Kendelse til Kirken paa 10 Rigsdaler hvert 20de Aar. Gravkapellet laa i Østgavlen; men ved Kirkens Restaurering c. 1883 blev 7 Kister fjernet og nedsat i det sydøstlige Hjørne af Kirkepladsen (Meddelelse af Pastor Jensen). Gravstenen over *Sophie Eleonora Andersdatter*, der 1687 havde kostet 75 Rigsdaler, eksisterer ikke mere. Gravrummet blev 1913—20 inddraget i Kirken som Sakristi og Indgang til denne, og i den sidste findes indmuret i Væggen et Epitafium i en smuk Sandstensramme (fredet under Nationalmuseet) med følgende Insription:

Her Under Hviler

Salig

Niels Nielsen Siersted

Fordum Borgemester Udi Cal-
lundborg oc Forvalter over
Callundborg Gaard oc Goeds

Med sin kiere Hustru

Anna Hansdaatter

Gud gifve Dennem En Glædelig Opstandelse/

Anno 1695

Iflg. Skiftet af 23. V. 1695, var de 3 Børns Alder (i 1ste Ægteskab):

Søren Nielsen Siersted 16 Aar, *Anders Nielsen Siersted* 14 Aar og *Birgitte Sophie Nielsdatter Siersted* 10 Aar, og fra denne sidste nedstammer den nulevende Gren (den saakaldte



*Epitafium over
Borgmester
Niels Nielsen Siersted
(† 1695)
i Kalundborg Kirke*

»bornholmske«). I sit 2det Ægteskab havde *Niels Nielsen Siersted* Sønnen *Hans Nielsen Tvede* (f. 1688, d. 1724 paa Avnsøgaard), der 1703 fik Skøde paa Avnsøgaard ved Skarritsø af Borgmester i Kalundborg og Forpagter af Aggersvold og Hagestedgaard *Niels Caspersen Valerius Fedler*, der iøvrigt 13. III. 1711 indgik Ægteskab med *Anna Hansdatter* (fik kgl. Bev. af 2. VII. 1710 p. Gr. af Slægtskab i 2det Led). *Niels Caspersen Valerius Fedler* (begr. 4. XII. 1716, Skifteprot. 1710/24, Fol. 287 b) var af fremmed Adel.

Hans Nielsen Tvede havde i sit Ægteskab med *Maria Justesen*, Datter af Justitsraad Hans Justesen i København, 2 Børn. Datteren *Anna Elisabeth Tvede* (f. 1708 paa Avnsøgaard, døbt 30. III. s. A. i Avnsø Kirke, d. 1744 i København) indgik 3. V. 1726 Ægteskab med Hørkræmmer i København *Ole Hansen Aagaard* (d. 1749), og Datteren *Anne Dorothea Aagaard* (f. 1730, d. 27. VIII. 1766 i København, knap 36 Aar gl.) ægtede 22. XI. 1748 *Johan Peter Suhr* (f. 1712 i Kjøbelev Præstegaard

paa Lolland, d. 28. V. 1785 i København), der ved Svigerfaderens Død overtog Forretningen paa Gammel Torv i København og blev Stamfar til den københavnske Gren af Slægten *Subr* (Max Groshennig, Den Suhrske Stiftelse, dens Grundlægger og hans Slægt, 1912).

Begge *Niels Nielsen Siersteds* Sønner i 1ste Ægteskab bo-satte sig i Norge, hvor Slægten holdt sig godt 100 Aar i Frederiksstad og Østfold; men desværre har det ikke været muligt at faa konstateret, om Herredsfoged i Maribo-Fuglse Herred *Niels Siersted* (d. 1757, Kall., p. 316, anfører 1756) er Søn af *Søren Nielsen Siersted*, hvorimod L. P. Borberg (Slægten Wedege i Danmark, 1919, p. 35), mener, at Toldkasserer i Faaborg *Niels Siersted* (1721—1794) (se Tilføjelse Side 30) muligvis var Søn af Forpagter af Rosengaarden i Kværkeby *Hans Eriksen Siersted* (20. VI. 1693—1. V. 1769), men kan ikke være i Ægteskabet med *Johanne Jensdatter Tidemand*, der blev indgaaet 8. V. 1725. Derimod er i dette Ægteskab Distriktskirurg i Skanderborg *Niels Hansen Siersted* (f. 27. VII. 1735, d. 21. VII. 1782 i Skanderborg), der ikke kan være identisk med *Niels Hansen Siersted*, der 18. V. 1775 fik Bestalling som Postmester i Kalundborg, gift 19. XI. 1767 med *Eleonore Madea Hasselager* (f. 1746, d. 20. V. 1797). Endvidere har det været umuligt at finde Forbindelsen til *Hans Siersted* (f. 1730, d. 1751 i København), *Albert Siersted*, der 1711 dimitteredes fra Randers Skole, og Gartner *Jens Siersted*, der 21. IV. 1787 i Lyngby indgik Ægteskab med *Dorthea Sophie Løffler*. Formentlig er de agnatiske Grene af disse Familier uddøde. Herredsskriver i Ringsted *Mathias Bertelsen Siersted* (f. 12. VII. 1704 i Aarby ved Kalundborg, d. efter 1751), Søn af ovennævnte *Bertel Nielsen Siersted*, havde Sønnen Birkedommer og Byfoged i Ringsted *Bertel Mathiesen Siersted* (f. 1751 i Ringsted, d. 12. V. 1810 s. S.), gift 10. X. 1783 med *Barbara Christensen* (f. 18. X. 1754, d. 27. IX. 1839); i dette Ægteskab var der 2 Døtre: *Mathea Petrine Siersted* (f. 19. X. 1784, d. 13. I. 1868 i Helsingør, ugift) og *Elisabeth Siersted* (f. 13. VIII. 1786 i Ringsted, d. 28. V. 1864 s. S.), gift 1. VIII. 1804 i København med Førstelærer ved Ringsted Borgerskole *Gabriel Heiberg* (f. 10.



Epitafium over Johanne Jensdatter Tidemand (* 23/6 1702 † 21/8 1730)
i Kværkeby Kirke

VII. 1772 i Strand, Norge, d. 6. VI. 1816 i Ringsted), Stamfar til den danske Gren af Slægten *Heiberg*.

Borgmester *Niels Nielsen Siersteds* Datter *Birgitte Sophie Nielsdatter* indgik c. 1702 Ægteskab med Forvalter af Kalundborg Gods (senere af Grev Frijs's Godser i Jylland) *Hans Pedersen Siersted* (d. 1712?). I dette Ægteskab var der en Søn, *Niels Hansen Siersted* og en Datter, gift Nissen og bosiddende i København (Tyrsted Kirkebog 1746). *Niels Hansen Siersted* (Sigersted), (f. 1. V. 1703 (?) i Kalundborg, d. 5. IV. 1773 og begr. 13. IV. i Tyrsted Kirke, 69 Aar gammel). Efter Bloch (Roskilde Domscoles Historie) deponerede *Nicolaus Johannis Siersted* (Sigersted) 1722, men findes hverken i Kost eller Distributionsprotokollen, har altsaa hverken faaet Kost eller modtaget Klæde, Vadmel eller Penge fra Duebrødre Klosterskole. Han blev Baccalaureus 13. V. 1723, cand. theol. 19. III. 1725 (haud illaud), ordineret 30. IV. 1725, Homiletik 21. IX. 1725 (laudabilis), men hvor han har været som Præst, inden han 1744 blev kaldet til Præst for Tyrsted-Ut ved Horsens, vides ikke. *Niels Hansen Siersted*, der senere blev Provst, indgik 12. XI. 1745 Ægteskab med *Megtille* (Mietille, Mechtele) *Christine Nielsdatter Munch* (f. 1720, døbt 23. X. s. A., d. 1769, begravet i Tyrsted Kirke 4. IV. 1769, 49 Aar gammel), Datter af Forgængeren i Embedet Provst *Niels Jensen Munch* (f. 1688, d. 1744) og *Anna Hieronymusdatter Basballe* (f. 1694, d. 1770), Datter af Købmand i Aarhus *Hieronymus Basballe* (d. 25. I. 1708) og *Gertrud Michelsdatter Malling* (d. 1703), Datter af Borgmester i Aarhus *Michel Michelsen Malling* (f. 1635, d. 16. X. 1701) og *Margrete Christensdatter Søs-kov* (f. 1625, d. 24. IV. 1689). En Broder til *Anna Basballe* var Deputeret for Rentekammeret og Finanserne, Konferensraad *Michael Hieronymus Basballe* (f. 1687, d. 6. IX. 1762 (Luxdorph), adlet 20. V. 1757 *de Basballe*; men denne Gren uddøde med Sønnen, Kommandørkaptajn, Kammerherre *Christian Carl de Basballe* 13. 1. 1783). Borgmester *Michel Michelsen Malling* skænkede Aarhus Domkirke 1696 et Daabsfad af Sølv, som da »vog 57 Lod, men omgjort og forbedret 1721 med 26 Lod,« dertil et pragtfuldt Daabsfad af Messing fra

Raadmand Christen Jensen Basballe (ca. 1611—12. XI. 1687) med sine to Hustruer; paa hans højre Side Inger Hieronymusdatter Gølden (1624-26. I. 1698) Epitafium i Vor Frue Kirke i Aarhus



1625, der fremdeles benyttes, samt de 14 store og smukke Messingsøjler i Aarhus Domkirkes Højkor. Provst *Niels Jensen Munch* var Søn af Sognepræst til Slagelse *St. Peders Kirke Jens Pedersen Munch* (f. 26. VII. 1657, d. 2. V. 1699) Søn af Sognepræst i Egtved *Peder Iversen Munch* og *Margrete Jensdatter*, der begge døde 1659. Men ogsaa paa Spindesiden er Afstamningen af Interesse, idet Sognepræst *Jens Pedersen Munch* 4. XII. 1682 indgik Ægteskab med *Mechtele* (Megtille) *Casparsdatter Hammermüller*, Datter af Sognepræst til Slagelse *St. Peders Kirke MAG. Caspar Hammermüller* (Slagelse Herr. gejstl. Skifteprot. Marts 1684). *MAG. Caspar Hammermüller* blev gift 20. I. 1656 med *Magdalene Nielsdatter Klauermann* (Kloumand), Datter af Købmand i København *Niels Klauermann* (Klovmann) og *Mechtele Motzfeld*, Datter af Købmand i København *Peter Motzfeld*, der var af adelig Slægt og født



*Borgmester Michel Michelsen Malling
(1635—16. X. 1701)*

*Epitafium i Aarhus Domkirke; efter
Kopi i Købstadsmuseet, »Den gamle
By« i Aarhus*

i Lyneborg, men p. Gr. af Krigene flyttede til København; af andre Døtre var der: *Magdalene Motzfeld* (1617—1691), gift med Prof. Dr. *Ole Worm* (1588—1654, død under Pest-epidemien i København), *Eva Motzfeld*, gift med Borgmester i Roskilde *Herman Schrøder*, og *Maria Motzfeld*, gift med Vinhandler i København *Joachim Schumacher*; blandt Børnene i dette Ægteskab var der den senere Rigskansler *Peter Schumacher*, adlet *Griffenfeld* (f. 24. VIII. 1635, d. 12. III. 1699 i Trondhjem), Danmarks største Statsmand. Slægten *Schumacher* stammede fra Bergedorf. Af Sønner havde *Peter Motzfeld* Sønnen *Henrik Motzfeld*, død som Sognepræst i Arrie i Sydskaane.

Provst *Niels Hansen Siersted* havde det Uheld, at Tyrsted Præstegaard brændte tre Gange: Kr. Himmelfartsdag 1751 ved Destillation af Brændevin, 20. V. 1753 ved Uforsigtighed af Snedkerne, der løb fra et brændende Vokslys for at se Biskoppens Ankomst, og endelig da Provstens Svoger skød en Krage paa Taget. Tyrsted Præstegaard var den 2den, der nød godt af den i Aarhus oprettede Brandkasse; dertil blev der ved kgl. Bevilling ydet 1 Rdl. af hver Præst og 2 Rdl. af hver Kirke i Amtet, og det forlyder, at Præstens Hustru var meget ivrig for, at Præstegaarden hurtigt blev genopført. Iflg. Provst *Schmidts* Optegnelser i Tyrsted Præsteprotokol, prædikede *Niels Hansen Siersted* under Vakance i Engom Kirke under Branden 1753, og hans første Spørgsmaal var ved Hjemkom-

sten: »Er min grønne Tobaksdaase reddet« (hos Wiberg fejlagtigt angivet som Tobakspung); denne simple Blikdaase opbevares fremdeles i Familien og tilhører i Øjeblikket Sognepræst i Trige ved Aarhus *Hans Christian Siersted*. Efter *Wiberg* sad *Niels Hansen Siersted* »til Hest fra Søndag Eftermiddag til Fredag Aften, og at der ikke kom en stateligere Rytter op ad Horsens Gader,« men antagelig har han ligesom Faderen, ogsaa været Forvalter af Grev Frijs's Godser, hvortil bl. a. Boller hørte.

I Ægteskabet med *Megtille Christine Nielsdatter Munch* havde *Niels Hansen Siersted* 12 Børn:

1. *Christine Sophie Siersted* (døbt 6. XI. 1746).
2. *Marie Sophie Siersted* (døbt 14. XI. 1748, d. 30. V. 1783, 35 Aar gammel), gift 4. V. 1779 med Degn i Kristrup ved Randers *Lavrids Pedersen Fabich*.
3. *Ulrica Antoinette Siersted* (døbt 1. VI. 1749, død efter 1800 ugift i Aarhus). Var i sin Ungdom i det »russiske Hof's Tjeneste i Horsens. Provst *Schmidt* havde i sin Drengetid kendt *Ulrica Antoinette Siersted* og betegnede hende som »en meget statelig Dame.« I Aarhus Stiftstidende angives hun ved en Efterlysning af nogle frastjaalne Effekter: »Boendes bag Klosteret ved Siden af Klinkemageren.«
4. *Anna Kirstine Siersted* (døbt 13. X. 1750, d. 9. VI. 1788, 37 Aar gammel), gift 1. G. 1. VII. 1773 med Sognepræst i Skjolde *Jacob Zacharias Hyphoff* (f. 19. VI. 1748, begr. 10. VI. 1784, Student (Horsens) 1766, cand. theol. (n.), kaldet til Sognepræst efter Faderen 30. VII. 1772, ordineret 2. XII. 1772). Gift 2. G. 8. VII. 1785 med Efterfølgeren i Embedet *Peter Schandorff* af Linaa (f. 29. V. 1750), Student (Aarhus) 1770, cand. theol. 18. XI. 1777 (haud), kaldet til Sognepræst 6. VIII. 1784, ordineret 8. IX. 1784.
5. *Magdalene Margrethe Siersted* (døbt 31. 1. 1752, d. 1793?), gift 3. XI. 1780 med Degn i Ry (senere i Gammelby ved Horsens) *Niels (Ness) Madsen Friis* (d.



*Tobaksdaase, der har tilhørt Provst Niels Hansen Siersted
(d. 5/4 1773) i Tyrsted*

- 1794). Var inden sit Ægteskab Husbestyrerinde hos Kammerherre Gersdorff i Horsens.
6. *Anna Birgitte Siersted* (døbt 24. VIII. 1753, d. 10. XII. 1799), gift 1. G. med Degn i Bjerger (Bjerre) ved Horsens *Bertel Christian Lind* (begr. 17. XII. 1793), 2. G. 31. VIII. 1794 med Efterfølgeren i Embedet *Anders Madsen*.
 7. *Bodil Gjertrud Siersted* (døbt 18. VIII. 1755, d. 30. III. 1756).
 8. *Johanne Nicoline Siersted* (døbt 27. XII. 1756, d. 1773).
 9. *Hans Nicolai Siersted* (f. 31. XII. 1758, døbt 7. 11. 1759, d. 12. I. 1825 i Rønne).
 10. *Michael Basballe Siersted* (døbt 12. VI. 1760, d. 1763).
 11. *Bodil Gjertrud Siersted* (døbt 11. XII. 1761, d. 29. XI. 1800), gift 1800 med sin Svoger, Degn i Bjerger *Anders Madsen* (se ovenfor).
 12. *Erhard Siersted* (døbt 19. X. 1763, d. som Barn).

Med *Hans Nicolai Siersted* begynder den bornholmske Periode for *Siersted-Slægten*, der i over 100 Aar holdt sig dér og satte sine Spor. Han var i sine unge Dage i Apotekerlære (Horsens?), studerede Farmaci, kom ind i Admiralitetet, blev Fuldmægtig, udnævntes 1786 til Ammunitions- og Proviantforvalter i Nyborg, derefter i samme Stilling fra 1800—31. V. 1809 paa Fæstningen Christiansø. Gift 20. XII. 1786 med *Christiane Frederikke Olsen* (f. i København 14. XII. 1766, døbt i Bremerholms (Holmens) Kirke 3. I. 1767, d. 14. VII. 1825 i Rønne), Datter af Kustode ved Christiansborg *Johannes Olsen* og *Anna Sørensdatter*. Som Faddere anføres: Prof. C. G. Pilo, Prof. Peter Ascanius, Prof. Peder Als, Jomfru Charlotte Dorothea Biehl og Jomfru *Wefder* i Torvegade. Jomfru *Christiane Frederikke Olsen* blev Primaballerina ved Det kongelige Teater (omtales i *Overskous* Teaterhistorie). Familien havde Forbindelse med Statsminister, Overhofmarskal, Geheimeraad, Lensgreve *Adam Gottlob Moltke* til Bregentved (1709—1792), og formentlig er *Christiane Frederikke Olsen* opkaldt efter Lensgrevinden, ligesom *Adam Gottlob Oehlschlæger* (1779—1850) efter Lensgreven. Endnu en kort Tid efter sit Ægteskab fik *Christiane Frederikke Olsen* den fulde Gage (100 Rdl. om Aaret) fra Teatret. Under *Hans Nicolai Siersted*s Togt med en Kadetfregat til Middelhavet passede Hustruen Embedet i Nyborg. 26. VIII. 1805 udnævntes Ammunitions- og Proviantforvalter *Hans Nicolai Siersted* tillige til Fyrmester ved det samme Aar paa Christiansø anlagte Spejlfyr. § 8 i Instruksen anfører, at han lønnes derfor med 200 Rdl. aarlig, men skal efter eget Valg ansætte 2 Fyrpasere og afholde disses Lønning med 80 Rdl. til hver, saa hans egen Løn blev kun 40 Rdl. for dette Hverv; hans egentlige Løn var 424 Rdl. 72 Sk., dertil 2 Kostationer in natura. § 9 i Instruksen forpligter at føre Journal over »Væjrets Beskaffenhed« og indsende maanedlige og aarlige Genparter. Stillingen blev ret omfattende: Ammunitions-, Material- og Proviantforvalter, Fyrmester, Meteorolog, forestod desuden Bageriet, Bryggeriet, Toldforvaltningen samt var Medlem af Kassekommissionen. Kassen havde 3 Laase, og Kommandanten, Forvalteren og en Løjtnant havde hver sin Nøgle

til de respektive Laase; men det havde til Tider visse Vanskeligheder at faa de 3 Parter samlet, naar der var noget imellem Parterne, som det ofte er Tilfældet, naar man paa isolerede Steder lever tæt inde paa Livet af hinanden og Bagateller tages meget højtideligt. I »En kjøbenhavnsk Grosserers Ungdoms-erindringer 1787—1816« (i *Jul. Clausen & P. Fr. Rist*, Memoirer og Breve XII, 1910, p. 117) omtaler Grosserer *Jørgen Bech*: »men da *Krieger* (Kommandanten) i denne Tid var brouilleret med Proviandforvalteren, ville han ej gaae med til denne Familie, hvor jeg præsenterede mig (for) Forvalteren *Siersted*. Her var en voxen, ej smuk, Datter, og en rask Søn, der var Styrmand, og en mindre Datter paa 6 Aar«, (og p. 124) »Forvalter *Siersted* havde anlagt en endnu større Have med en Pavillon«, der ligeledes omtales af Dr. *Fich* »Reise zu Wasser und Land« (Erlangen 1809), der anfører (i Oversættelse): »Den kgl. Magasinforvalter har især med megen Bekostning ladet en temmelig stor Plads rydde og anlagt en Have derpaa, hvori befinder sig et smukt Sommerhus.« 24. X. 1808 bombarderede en engelsk Eskadre Christiansø Fæstning; men der anrettedes kun ringe Skade, vurderet til 3000 Rdl., og nogle faa Mennesker, de fleste svenske Krigsfanger, mistede Livet; dertil fik en Kvinde Hovedet skudt bort af en Kanonkugle, der opbevaredes i vedkommendes Familie og blev benyttet til at knuse Sennep. Under Bombardementet blev Forvalterboligen en Del beskadiget, mens Familien sad nedenunder i Kælderen. 3. VIII. 1809 gjorde et Marinekompagni, der bestod af hvervede Udlændinge, Mytteri, plyndrede noget og sejlede bort med nogle Baade; men da havde *Hans Nicolai Siersted* allerede forladt Christiansø med sin Familie, bosatte sig først paa Gaarden Saltholm i Nyker, overtog senere en Del af Risenholm i samme Sogn; han forstod sig imidlertid ikke tilstrækkeligt paa Landbrug, flyttede til Rønne 1814, blev Kirkeværge og Regnskabsfører for Rønne Havn (der udbetaltes ham et Honorar 1819 paa 100 Rdl. for 10 Aar én Gang for alle), nævnes 1818 som Medlem af Rønne Klub. *Hans Nicolai Siersted* boede først i Grummekulegade (Matr. 46 o D, senere St. Torvegade), derpaa i Rosengade (Matr. 426, nu 875), var meget svagelig de sidste



Hans Nicolai Siersted
* 31/12 1758 † 12/1 1825
ca. 1790



Hans Nicolai Siersted
Silhouet ca. 1820

Leveaar og maatte næsten hver Vinter ligge i Sengen og være under dagligt Lægetilsyn. Ogsaa Børnene var svagelige, kun 4 af 9 Børn overlevede Forældrene, der begge døde 1825. I Landsarkivet i København opbevares: Proviantforvalterens Kopibøger, Betalingsrullerne (1799—1807) og Ordreprotokol (1802—06, ført af Proviantforvalteren og attesteret af Kommandanten. Børn (A. 1—A. 9).

- A. 1. *Christine Mathilde Siersted* (f. 1787 i København, d. 23. VIII. 1871 i Rønne, begr. 28. VIII. s. A. Rønne Kg., 83¾ Aar gl.). Gift 1814 med Lærer i Østerlars *Jacob Hansen Møller* (f. 1788 paa Møllegaard i Østerlars, d. 25. VIII. 1856 i Rønne, begr. 29. VIII. s. A. Rønne Kg., 68 Aar gl.), Søn af Gaardejer *Hans Peder sen Møller* (f. 1748) og *Else Cathrine Jørgensdatter* (f. 1745). 9 Børn.
- A. 2. *Niels Johannes Siersted* (f. 16. VII. 1789 i Nyborg, d. 1846 paa Grønsund, 57 Aar gl.). Gift 18. III. 1814 i Rønne med *Marthe Catharina Olsen*, Datter af Købmand *Diderich Olsen* (Wolfsen), Teatergaarden i Rønne, og *Anna Catharina Predbjørn* (Prædbjørn). Styrmandseksamen 1815. Da Købmand *Diderich Olsen* døde 10. III. 1819, 73 Aar gl., fik *Niels Johannes Siersted* sammen med Svogeren Købmand *Peter Har-*

ding Sonne Teatergaarden; men da *Sonne* 1834 gik Konkurs, trak han *Niels Johannes Siersted* med, og hans Hus (Matr. 159 gl. No.) blev solgt ved Tvangsauktion til Købmand, Konsul *O. H. Arboe*. Blev 1823 Vært for Rønne Klub og Rønne Teater, der var opført paa en Parcel af Gaarden; 1826 i Stockholm og solgte Jagten »Ane Margrethe«; 10. V. 1840 var *Niels Johannes Siersted* med til at redde 3 Haslefiskere, der i ONO-Storm drev til Søs udfor Rønne og omtaltes i den bornholmske Avis. Han sejlede de sidste Leveaar med »Potteskuder«; men paa en Sejlads gennem Grøn-sund, hvor der skulde ankres, faldt han død om ved Rattet, og mens Skipper *Mons Holm* af Rønne kom for at se, hvad der var i Vejen, drev Skibet paa Grund. 4 Børn (a. 1—a. 4).

a. 1. *Hans Nicolai Siersted* (f. 24. VIII. 1815 i Rønne d. 8. X. 1861 s. S.). Gift 1. 1. 1840 med *Hansine Petrea Riis* (f. 19. VI. 1822). Afrejste iflg. Rønne Kirkebogs Afgangliste som Lærling paa Den Kgl. Porcelænsfabrik 13. X. 1834 (i Den Kgl. Porcelænsfabriks Protokol staar anført fra 1832—38), rejste 1838—39 i Tyskland, Bøhmen og Ungarn, giftede sig kort efter Hjemkomsten, bosatte sig først i København, senere i Rønne som Fajancefabrikant, var svagelig de sidste Leveaar og døde i en Alder af 46 Aar. — Børn (b. 1—b. 2).

b. 1. *Nicoline Martine Siersted*, død 5½ Aar gl.

b. 2. *Hans Peter Viggo Siersted*, rejst til Amerika.

a. 2. *Diderica* (Diderikke) *Christiane Siersted* (f. 7. VI. 1820 (24. VI. 1821?) i Rønne, d. 20. 1. 1915 s. S. 94½ Aar gl.). Guvernante og Selskabsdame for Slægten *Oxholm*, rejste bl. a. til Wien, Paris og England for at lære Sprog, derefter Lærerinde i Tysk for en adelig Familie i Skotland, oprettede en privat Pigeskole i Rønne. 1889—92 Direktrice for Rønne Teater.

- a. 3. *Barbrandt Martin Siersted* (f. 14. XII. 1824 i Rønne, d. 11. III. 1901 i København, begr. paa Holmens Kirkegaard). Gift 1. G. med *Johanne Hesselgreen*, 2. G. med *Bothilde Petra Cecilie Witbje* (f. 28. VI. 1860, d. 1. XI. 1905 i København). Var oprindelig Bogbinder i København, levede som Rentier, og da der ingen Livsarvinger var, oprettedes et Familielegat, der forvaltes af København Kommune.
- a. 4. *Agnus Johannes Siersted* (f. 19. XI. 1830 i Rønne, d. 29. V. 1896 i København, iflg. Københavns Dødeliste med Bopæl Griffenfeldsgade 23.) Gift 1. G. 7. VIII. 1854 med *Hansine Petrea Møller*. Barn (b. 1.).
- b. 1. *Hansine Nicoline Siersted*, (f. 19. V. 1855, d. 1912). Lærerinde.
2. G. med *Ane Susanne Randleff*.
- A. 3. *Hans Nicolai Siersted* (f. 16. III. 1794 i Nyborg, d. 11. V. 1799, begr. 14. V. s. A.), død af »Nervesyge«.
- A. 4. *Christian Frederik Siersted* (f. 24. V. 1796 i Nyborg, d. 14. X. 1861 i Rønne, begr. paa Rønne Søndre Kirkegd.). Gift 1814 med *Margrethe Rømer* (f. 24. V. 1791, d. 2. IV. 1883 i Hasle, 92 Aar gl.). Var i sine unge Dage paa nogle Rejser til Søs, bl. a. i Lybæk 1807 faa Dage efter de franske Troppers Besættelse af Byen; men »Sømandsskabet« havde ikke saa meget at sige, da Proviantforvalter *Hans Nicolai Siersted* havde Andel i Skibet og Broderen *Niels Johannes Siersted* var Styrmand. Han opgav Søen, efter paa en Vinterrejse at have faaet Koldbrand i Benene, giftede sig og købte en Ejendom i Aakirkeby, optoges 1819 i Seminariet paa Nylars Præstegaard, bestod »Præliminærprøven« (godt), fast Lærer i 1828 i Aakirkeby og fra 1832—57 Lærer i Pedersker, men pensioneredes p. Gr. af Svalgelighed (navnlig svækket Syn) og flyttede til Rønne. 4 Børn (B. 1—B. 4).



Hans Christian Siersted
 * 30/7 1815 † 14/3 1907
 1868

- B. 1. *Hans Christian Siersted* (f. 30. VII. 1815 i Aakirkeby, d. 14. III. 1907 i Hasle, begr. paa Hasle Kirkegd.). Dm. 1. X. 1886. Gift 1. G. 24. IV. 1840 med *Emilie Hjorth* (f. 9. IX. 1812, d. 10. I. 1841 i Hasle efter en Kanefart) Datter af Strandingskommissær, Konsul *Hjorth* i Allinge, 2. G. 9. X. 1846 med *Laurentia* (Laura) *Margrethe Rømer* (f. 31. VIII. 1818, d. 1. V. 1880 i Hasle, begr. paa Hasle Kirkegd.), Datter af Major, Stænderdeputeret *Christian Rømer* — en Broder til Holzførster *Hans Rømer* i Almindingen — (f. 22. VII. 1779, d. 13. I. 1850), Ejer af Samsingsgaard, gift 1813 med *Gjertrud Christine Aabye* (f. XII. 1794, d. 6. III. 1853). *Christian Rømers* Mor *Karen Kirstine Koefoed* (døbt 3. XII. 1742, d. 9. V. 1824) fra Koefoedgaard i Vestermarie og nærbeslægtet med Russergeneralen *Herman Bohn* (f. 1672 i Rønne, d. 7. VI. 1743 og bisat

III. 1744 i Reval Domkirke), var gift med *Anders Christensen Rømer* (f. 1707, d. 11. XII. 1788). *Karen Kirstine Koefoed* var Datter af *Peder Hansen Koefoed* (d. 16. II. 1782), hvis Far var *Hans Jensen Koefoed* (f. 1. XI. 1664, d. 10. VII. 1741), gift 1. G. med *Kirstine Koefoed* (f. 1665), 2. G. med *Karen Jensdatter Bohn*, var Søn af Bornholms Frihedshelt *Jens Pedersen Koefoed* (f. 3. XI. 1628 i Rønne, d. 16. V. 1691 paa Maglegaard i Østermarie, 63 Aar gl.), gift 1. G. 3. XI. 1653 med *Margrethe Sandersdatter* (d. 28. VII. 1678, 21 Børn), 2. G. 19. VI. 1680 *Elisabeth Akkeleje* (Akeleye) (d. 1739), Datter af Adelsmanden *Gabriel Corfitzen Akkeleje* til Ullerup og Bjellerup i Sydskaane (3 Børn). *Jens Pedersen Koefoeds* Far Bykaptajn, Borgmester i Rønne *Peder Hansen Koefoed* (f. 15. VI. 1598, d. 24. XII. 1648), var med til 1645 at overgive Bornholm til den svenske Rigsmarsk og Rigsadmiral *Carl Gustaf Wrangel* (f. 13. XII. 1613 paa Skokloster i Upland, d. 25. VI. 1676 paa Rygen) og dømtes til Landsforvisning; han blev gift 7. I. 1614 med *Elisabeth Madsdatter Ravn* (d. 21. IX. 1685), 15 Børn, kun 7 kendes. *Peder Hansen Koefoed* var Søn af *Hans Koefoed* til Blykobbe-gaard i Nyker, Frimand 1608.

Hans Christian Siersted blev 1. II. 1833 »Om-gangslærer« i Olsker, konstitueredes 2. III. 1835 som Lærer ved Allinge Borgerskole, 1837 optaget paa Jonstrup Seminarium, dimitteret derfra 1839 og udnævntes 9. III. 1840 til Førstelærer i Hasle, en Stilling han havde i 46 Aar, til 1. X. 1886, da han blev pensioneret. Borgerrepræsentant og Medlem af Hasle Byraad 1861—97 (Formand for Borgerrepræsentationen indtil dens Ophævelse 1868), Amdsraadsmedlem 1868—74, Medstifter af Hasle Kulværk, indtil 1847 Formand og senere



Jens Pedersen Koefoed
* 3/11 1628 † 16/5 1691



Hans Christian Siersted
som gammel, ca. 1895

i en Aarrække i Bestyrelsen (senere Hasle Klin-
ker- og Chamottestensfabrik), Medstifter af Hasle
Sparekasse, Formand for Hasle Sygekasse fra dens
Stiftelse 1866, ligeledes af Hasle Glasværk 1847
(nedlagt 1850), i Bestyrelsen for Østbornholms
Dampskibsselskab fra 1887, gjorde fra 1843 For-
søg med Silkeavl; dertil fik *H. C. Siersted* Hasle
Havn udvidet, arbejdede for Beplantningen af
Sandflugtsomraadet Syd for Hasle, og det skyld-
tes hans Initiativ, at Klemensker Sogn afstod disse
Strandlodder 1891. Endnu i sin høje Alderdom
var hans daglige Vandring ud til Planteskolen i
Plantagen, hvor nu Hasle Lystskov findes. *H. C.*
Siersted havde ikke blot Sandflugtskommissær
Peder Dam Jespersen (1772—1835), der skabte
Sandflugtsskoven Nord for Rønne, som Forbil-
lede, men inspireredes ogsaa af sin Hustrus Far-
broder, Holzførster *Hans Rømer*, der beplantede
Almindingen. Det var derfor velfortjent, at der
30. IX. 1929 i Lystanlægget rejstes ham en Min-
desten, der blev afsløret af Amtsmænd *Ove*
Koefoed; den bærer foruden et Relief følgende
velmente Ord af en lokal »Poet«:



Mindestenen for H. C. Siersted i Hasle Lystskov

»Med Midler smaa
du virked stort,
Tak for alt,
hvad du har gjort«

Mindestenen er rejst paa det Sted, hvor den første Bøg plantedes. Det var, som Amtmand *Ove Koefoed* udtalte ved Afsløringen, »ingen Oase

Hasle By havde faaet, snarere en kameltom Sandørken, hvor der end ikke groede Lyng og Græs«, alt saa trøstesløst ud. Men *H. C. Siersted* gav ikke fortabt, og for at holde de aarlige Udgifter nede i et lavt Plan anlagde han sin private Planteskole, og som han plejede, opgav han først Hvervet som Formand for Skovudvalget, da han var 85 Aar gammel; Hasle Byraad takkede ham da for godt Arbejde i Kommunens Tjeneste. *H. C. Siersted* var ogsaa stærkt interesseret i Bornholms Geologi, Arkæologi, Historie, Flora og Fauna, var desuden Interessent i Skuden »Robert« af Hasle, der forliste paa »Robbefangst« (Sælfangst) i det nordlige Ishav. Han var i mange Aar Hasle Bys »grand old man«, og som »Bornholms Avis« 4. III. 1907 skrev ved hans Død, var der »en Tid, da intet af Betydning blev foretaget i Byen, uden at Afdødes Mening blev æsket og taget til Følge«. *H. C. Siersted* glemte aldrig i Livets Storme, hvad han skyldte sit Land og i første Række Bornholm. 5 Børn (C. 1—C. 5).

- C. 1. *Christian Nikolaj Emil Siersted* (f. 16. XII. 1847 i Hasle, død 27. V. 1940 i Herning, begr. paa Herning Kirkegd.), R. 11. II. 1903, Dm. 31. VII. 1908, Student (Sorø) 1865, cand. jur. 1871, Birkefuldmægtig paa Fejø 1872—77; Dommerfuldmægtig i Grenaa 1883—86, derefter indtil 1891 i Lysgaard Herred (Kjellerup), udnævntes da til Dommer, By- og Herredsfoged (Hammerum Herred), hvor han forblev indtil 1919 ved den nye Retsreforms Indførelse, Gift 25. III. 1887 i Skive med *Dorothea Henriette Louise Lillienkjold* (f. 20. I. 1868 i Skive, d. 9. V. 1946 i Herning), Datter af Toldforvalter i Skive, cand. jur. *Hans Gustav Lillienkjold* (f. 22. III.



Christian N. E. Siersted
1872



Christian N. E. Siersted
ca. 1910

1811, d. 6. XII. 1884) og *Charlotte Sophie Frederikke Emilie Lillienskjold* (f. 27. X. 1833, d. 27. VI. 1916).

Herredsfoged *Chr. Siersted* var en fremragende Jurist; det hævdes, at ingen af hans Domme blev underkendt ved Højesteret. I 19 Aar var han Fuldmægtig hos den kendte Politiker Venstremanden *Christoffer Krabbe* (f. paa Falster 20. VII. 1833, d. 22. V. 1913 i Hellerup), der var Medlem af Rigsdagen 1864—1884, og oftest maatte derfor *Chr. Siersted* lede Embedet i Konstitution; men der bestod et varmt Venkskab mellem dem, skønt de paa væsentlige Punkter var af forskellig Opfattelse. Herredsfoged *Christoffer Krabbe* var kendt for sin selvstændige Mening, og naar det gik varmt til ved Forhandlingerne paa Tinget, sagde han: »Jeg er Krabbe«. Ligesom sin Far var Herredsfoged *Chr. Siersted* i Besiddelse af sin Aandskraft højt op i sin Alderdom, var interesseret for Beplantningen af Heden, Reguleringen af Skjerna, ligesom

han var Formand (og senere i Repræsentantskabet) for »Herning Hede- og Diskonto-Bank«, fik anlagt det smukke Lystanlæg i Herning, havde Tilsyn med Fangekolonien paa Heden m. m. Se Kraks Blaa Bog 1941. 7 Børn (D. 1—D. 7).

D. 1. *Sophie Charlotte Siersted* (f. 17. XII. 1887 i Kjellerup, d. 19. V. 1950 i Herning, begr. paa Herning Kirkegd.), fhv. Sygeplejerske, Expektantinde paa Støvringgaard Kloster.

D. 2. *Ebba Siersted* (f. 23. IX. 1889 i Kjellerup), gift 5. II. 1919 med Sognepræst ved Aarhus Vor Frue Kirke 1907—23, derefter til 1932 Sognepræst i Horne ved Faaborg), Dr. phil. *Frederik Louis Jensen Østrup* (f. 2. X. 1862 i Fredensborg). R. 1932. Se Kraks Blaa Bog 1956.

D. 3. *Laura Margrethe Siersted* (f. 7. V. 1891 i Kjellerup), pens Lærerinde, bosat i Espergærde.

D. 4. *Hans Christian Siersted* (f. 15. II. 1893 i Herning). Student (Viborg), cand. theol. Jan. 1920, Sognepræst for Trige—Ølsted ved Aarhus 23. X. 1921. Gift 16. VI. 1922 med *Ingrid Gjerløff* (f. 23. IV. 1898 paa Tranekær, Langeland), Datter af Skolebestyrer, cand. theol. *Nikolaj Schønau Gjerløff* (f. 11. XII. 1868, d. 30. I. 1922) og *Olivia Kirstine Karoline Skov* (f. 21. VI. 1876, d. 7. II. 1920). 6 Børn (E. 1—E. 6).

E. 1. *Christian Nikolaj Siersted* (f. 25. VIII. 1923 i Aarhus). Student (Aarhus) 1943, cand. jur.,

- Dommerfuldmægtig i Nakskov.
 Gift 2. ~~Vj.~~ 1951 med *Fritze Riegels Borch* (f. 24. X. 1923 i København), Datter af Civilingeniør *Martin Borch* og *Emma Sofie Riegels*. Barn (F. 1).
- F. 1. *Hans Christian Siersted* (f. 4. I. 1956 i Nakskov).
- E. 2. *Elisabeth Siersted* (f. 28. V. 1925 i Trige). Lærerinde. Gift 9. X. 1954 med Lærer *Knud Bergløv*.
- E. 3. *Bodil Siersted* (f. 16. XI. 1927 i Trige). Lærerinde i København.
- E. 4. *Erik Siersted* (f. 26. I. 1930 i i Trige). Gift 30. VI. 1956 med *Else Hansen, Lisbjerg*. Landbrugskonsulent i Ødum ved Randers.
- E. 5. *Gertrud Siersted* (f. 22. IV. 1934 i Trige). Tandlægestuderende.
- E. 6. *Inger Dorothea Siersted* (f. 16. VI. 1936 i Aarhus).
- D. 5. *Gertrud Siersted* (f. 27. XII. 1895 i Herning). Hospitalssygeplejerske paa Bispebjerg Hospital i København 1919—53. Gift 13. XII. 1936 i Asminderød med Dr. phil. & scient. *Hans Andreas Schlesch* (f. 8. VIII. 1891 i Pattambakkam, Cuddalore, Madras, Indien), Søn af Missionær (senere Missionssekretær i Dansk Missions-selskab) *Christian Georg Andreas Schlesch* (f. 16. II. 1855 i København, d. 8. XI. 1932 i Hellerup) og *Gottfriede Margrethe Siersted* (f. 6. III.

- 1851 i Hasle, d. 6. XI. 1949 i Hellerup). Se Kraks Blaa Bog 1956.
- D. 6. *Louise Antoinette Siersted* (f. 2. VII. 1898 i Herning). Gift 1929 med Lærer *Svenning Christian Iversen* (f. 24. I. 1897, d. 3. VIII. 1952 i Næsborg ved Løgstør).
- D. 7. *Hans Gustav Siersted* (f. 12. V. 1900 i Herning). Grosserer. Gift 18. XII. 1938 med *Ellen Margrethe Sørensen* (f. 20. IX. 1921). 2 Børn (E. 1—E. 2).
- E. 1. *Ellinor Siersted* (f. 16. IX. 1939 i Herning).
- E. 2. *Agnethe Siersted* (f. 1. VIII. 1942 i Herning).
- C. 2. *Lagertha Margrethe Frederikke Siersted* (f. 8. II. 1850 i Hasle, d. 16. II. s. A.).
- C. 3. *Gottfriede Margrethe Siersted* (f. 6. III. 1851 i Hasle, d. 6. XI. 1949 i Hellerup). Gift 26. X. 1888 i Hasle med Missionær i Indien *Christian Georg Andreas Schlesch* (f. 16. II. 1855 i København, d. 8. XI. 1932 i Hellerup). R.
- C. 4. *Gjertrud Kirstine Marie Siersted* (f. 6. V. 1854 i Hasle, d. 7. III. 1874 s. S.).
- C. 5. *Emilie Frederikke Siersted* (f. 7. IX. 1856 i Hasle, d. 6. V. 1953 i Hellerup). Gift 16. VII. 1875 i Hasle med Grosserer i København *Julius Kopp* (f. 1. IX. 1837 i København, d. 10. IV. 1932 i Hellerup), Søn af *Johan Siegfred Kopp* (f. 22. II. 1808, d. 29. XI. 1868) og *Ragna Amalie Gjede* (f. 10. V. 1804, d. 7. I. 1895). R.
- B. 2. *Peder Rømer Siersted* (f. 30. I. 1819 i Aakirkeby, d. 20. VIII. 1896 i Rønne, begr. paa Nyker Kirkegd, 28. VIII. s. A.). Førstelærer i Nyker (1844



Peder Rømer Siersted, ca. 1888

—81), »ordineret Skolelærer« under Vakance paa Christiansø 1. I. 1885—1. I. 1890. Gift 27. VIII. 1847 med *Serine Emilie Wulff* (f. 16. I. 1813, d. 29. XI. 1870 i Nyker), Datter af Sogne- raadsformand, Proprietær i Nyker (senere Køb- mand i Rønne) *Theodor Emil Wulff* og *Cathinca Marie Henriette Berg*. Udgav 1884 »Stamtavle over Familien Wulff af Stubbekøbing« (2. Ud- gave ved Skoledirektør *Theodor Siersted*, Odense 1904). *Peder Rømer Siersted* overtog Stillingen paa Christiansø som Pensionist. Lønnen var kun 1200 Kr. om Aaret, dertil 80 Kr. for Konfirma- tionsundervisning og Rejseomkostninger. 8. IX. 1888 indberettede han til Provsten, at man under hans Fravær i Sommerferien havde nedbrudt det Hoffmannske Kapel og nedgravet »Mumi- erne«, hvorfor han spørger, om Begravelsen skal indføres i Embedsbogen. Ved sin Afgang fik han en meget rosende Omtale for sin Gerning paa Christiansø. Hans Embedsbog er ført med uhyre Nøjagtighed og Skriften meget zirlig. *Kaj Hoff- mann* (Berl. Tid. Kronik 26. XII. 1928) anfører, at han 1886 besøgte Christiansø, og »som der er Ting, vi forbavsende hurtigt glemmer, er der Ting, vi husker forunderligt klart. Der var den-

gang ingen Præst paa Øen, og de Søndage, der ingen Prædikant kom over fra Bornholm, læste den hvidhaarede Skolelærer et Stykke af Skriften op i den lille Kirke. — Tydligst husker jeg dog maaske Skolelærer Hr. *Siersted* — han var fredfyldt og mild som en Aftensang, og han kunde fortælle lystige Historier fra *Erik Bøghs* unge Dage; han var en fin, gammel Herre«. 3 Børn (C. 1—C. 3).

C. 1. *Christine Margrethe Cathrine Siersted* (f. 9. X. 1848 i Nyker, d. 10. VII 1928 i Rønne, begr. paa Nyker Kirkegaard).

C. 2. *Peter Theodor Emil Siersted* (f. 8. IV. 1852 i Nyker, d. 8. VI. 1915 i Odense). R. 1898, Dm. 1909. Student (Sorø) 1870, cand. theol. 1877, Overlærer og Skoleinspektør i Kolding 18. V. 1880, Skoleinspektør og Leder af Odense kommunale Skolevæsen 22. VI 1892, udnævntes som den første uden for København som Skoledirektør i Odense 28. V. 1907. *Theodor Siersted* var en fremragende Pædagog, Formand for for Overlærerforeningen 1907—15. Forfatter af flere Skolebøger, dertil bl. a. en metrisk Oversættelse af Sofokles »Elektra« (1884, 2. Udg. 1913). Se Biografi i *H. Sonne Kofoed* og *N. C. Stangegård: Klippeøens Mænd fødte og førte* (Rønne 1948, p. 134). Gift 23. XI. 1882 i Kolding med *Thora Frederikke Warburg* (f. 8. II. 1860 i Kolding, d. 8. II. 1942 i København), Datter af Bankdirektør, Købmand, Justitsraad *Jacob Isac Warburg* (1822—92) og *Henriette Elisa Salomonsen*. 2 Børn (D. 1—D. 2).

D. 1. *Emilie Henriette Siersted* (f. 11. II. 1884 i Kolding, d. 10. VIII. 1944 i Odense). Timelærerinde i Odense 1.



*Peter Theodor Emil
Siersted*
stud. theol. paa Regensen
1875



*Peter Theodor Emil
Siersted*
* 8/4 1852 † 8/6 1915

V. 1907, Lærerinde 1. III. 1909, Viceinspektør 1. II. 1933, Overlærer 1. X. 1934.

D. 2. *Agnes Margrethe Siersted* (f. 6. VI. 1894 i Odense. R. Student (Odense) 1912, cand. jur. 15. VI. 1918, Sagførerfuldmægtig i København 1. XII. 1918, Sekretær i Kirkeministeriet 1. X. 1919, Fuldmægtig s. S. 1. IV. 1937, Ekspeditionssekretær 1946, Kontorchef i Kirkeministeriet 1952.

C. 3. *Anna Elisa Siersted* (f. 24. V. 1855 i Nyker, d. 20. IV. 1915 i Rønne, begravet paa Nyker Kirkegd.).

B. 3. *Christiane Caroline Siersted* (f. 8. V. 1825 i Aakirkeby, d. 1906 i Hasle). Gift 24. XI. 1854 med Bataillonskirurg *Carl Hans Ulrich Bolbroe* (f. 24. VI. 1804, d. 11. IV. 1884 i Hasle).

A. 5. Et dødfødt Drengbarn (1800).

A. 6. *Anna Kirstine Nicoline Siersted* (f. 6. XI. 1801, begr. 4. 1. 1802 paa Christiansø). Hjemmedaab Søndag efter Nytaar.

- A. 7. *Johan Henrik Gustav Siersted*, døbt 8. Søndag efter Trinitatis 1803 (Christiansø).
- A. 8. *Christiane Frederikke Henriette Siersted* (f. 3. X. 1803 paa Christiansø, d. 11. VI. 1870 i Næstved). Gift med Mølleejer *Christen Willadsen* (f. 14. 1. 1784 i Tæbring, d. 19. X. 1849 i Næstved). Havde som Enke i mange Aar Stillingen som Bestyrerinde af Næstved Børneasyl (Næstved St. Mortens Kirkebog).
- A. 9. *Johan Henrik Guldstad (?) Siersted* (f. 1. VII. 1807 paa Christiansø, død som Barn).

Efterskrift

Toldkasserer i Faaborg *Niels Siersted* havde Sønnen, Sognepræst til Husby-Sønder Nissum *Christian Siersted* (f. 6. V. 1760 paa Skovgaarde, Fyn, d. 18. V. 1813 i Husby), gift 2. VIII. 1790 med *Caroline Christiane Adolfine Bagger* (f. 10. 11. 1771, d. 30. 1. 1824), Datter af Herredsfoged, Kammerraad *Hans Bagger* (f. 14. V. 1734 paa Madum Kjærgaard, d. 22. XI 1797 paa Brahesholm, Fyn), og *Eleonore Hedevig Rømer* (f. 13. VIII 1738 i Gammelby Præsteg. v. Horsens, d. 6. XI. 1777). I dette Ægteskab var der af 8 Børn, 2 Sønner: *Niels Julius Siersted* (f. 1791, d. 12. IX. 1829 paa St. Croix, Dansk Vestindien), 2 Døtre: *Christiane Adolfine Siersted* (f. 18. IV. 1813 i Vridsløsemagle, d. 9. 1. 1887, gift med Stiftamtmand, Kammerherre, Greve *Jørgen Ditlev Trampe*, f. 5. V. 1807, d. 5. III. 1868), og *Caroline Andrea Siersted* (f. 31. VIII. 1815, d. 1888 i Kbh.); og *Hans Bagger Siersted* (f. 24. VII. 1803 i Husby, d. 30. X. 1880 i Idom, 77 Aar gl.), Lærer i Vedersø 14. XI. 1829—1. V. 1877, gift med *Ingeborg Maria Andersen* (f. 1803 i Skjærup, Vejle Amt, d. 1. 1. 1873 i Vedersø). Af 5 Børn var 2 Sønner: *Ole Christian Emil Siersted* (f. 26 (28). IV. 1830, d. 27. VIII. 1847) og *Frederik Siersted* (f. 11. IV. 1840, d. i Viborg?), Manufakturhandler i Holstebro og Viborg, gift med *Marie Rosenfalk* og havde Sønnen: *Hans Bagger Siersted* (f. 3. VI. 1873 i Holstebro, d. 7. VI. 1896 i Hannover?), Civilingeniør (Zürich),

gift 23. V. 1895 med *Vera Emilie Feddersen* (f. 6. 11. 1878), Datter af Stationsforstander i Lejre, Ritmester *Oscar Feddersen*. Datter: *Ellen Maria Rosenfalk Siersted* (f. 10. IX. 1895 i Hannover), Student (Frederiksborg) 1914, Forfatterinde i København.

Herredsfoged i Fuglse Herred og Byfoged i Maribo-Rødby *Niels Siersted*, gift 15. IX. 1730 med *Anna Cathrine Voigt* (d. 1760), Datter af Slotsforvalter paa Frederiksberg *Jørgen Fr. Lorentz Voigt*, havde 2 Døtre: *Birgitte Sophie Siersted* (døbt 19. X. 1731, d. 1762 paa Asserstrup, Lolland), gift med Krigsassessor *Laurits Pedersen Smith*, og *Frederikke Margrethe Siersted* (f. 1732, d. 17. XII. 1778 i Saxkøbing, 46 Aar gl.), 1. G. gift med *Jens Pfeifer*, Kobberhandler i Maribo, 2. G. 10. V. 1769 med Købmand i Saxkøbing *Krejnholt Jørgensen junior*.

Tilføjelse

Til Slut er det mig en kær Pligt at takke alle de mange, der har bistaaet mig med Hjælp ved dette Arbejde, og fremfor alle Herr Lektor *Th. Lind* og Herr Grosserer *Poul Willadsen*.

Skansen, Sortsø Strand, Stubbekøbing, 27. 2. 1957.

Hans Schlesch.

