



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt vores arbejde – Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her:

<https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SKOLEHJEMMET LANDERUPGAARD



HOVEDBYGNINGEN SET FRA HAVEN



Da Værgeraadene i Henhold til Lov af 12. Juni 1922 om Værgeraadsforsorg m. m. er den Myndighed, der kan tage Beslutning om Børns Fjernelse fra deres Hjem samt Bestemmelse om deres fremtidige Anbringelse, har Bestyrelsen for Skolehjemmet Landerupgaard ment, at det var paa sin Plads til Oplysning for Værgeraadene at udsende nærværende lille Hefte med en kort Redegørelse for Skolehjemmet Landerupgaard og dets Arbejde, idet det maa antages, at adskillige af Landets Værgeraad ikke har nærmere Kendskab til de enkelte Opdragelseshjem. *Bestyrelsen.*

SKOLEHJEMMET LANDERUPGAARD

ligger i den naturskønne Egn i Sydøstjylland mellem Vejle, Fredericia og Kolding. Afstanden til Kolding, der er Skolehjemmets nærmeste Købstad, er ca. 10 km.

Hjemmet, der er en privat, selvejende Institution med Statsanerkendelse, er oprettet i Aaret 1867, væsentlig ved frivillige Bidrag; men de nuværende Bygninger er ny, meget rummelige og hensigtsmæssigt indrettede.

Paa Skolehjemmet, der raader over 80 Pladser, optages Dreng i Alderen fra 7 til 14 Aar,

og fra Hjemmets Oprettelse og indtil Dato har ca. 1250 Dreng faaet deres Opdragelse paa Landerupgaard.

Til Skolehjemmet hører et større Landbrug, der for Tiden er bortforpagtet.

Da de fleste af Drengene er i den skolepligtige Alder, lægges der megen Vægt paa Skoleundervisningen, og Hjemmet er forsynet med fire Klasselokaler til Undervisningen foruden med Gymnastik- og Sløjdsal.

Skolen er for Tiden inddelt i tre Klasser, og der undervises foruden af Forstanderen af tre à fire Lærere. Om Vinteren undervises 40 Lektioner ugentlig og om Somme-

ren 20 Lektioner ugentlig. Blandt Skolens Fag er Sløjd, der har vist sig netop at have sin store Betydning og Berettigelse i Arbejdet her.

Desuden er der til Skolehjemmet knyttet et Smede- og Maskinværksted, hvor seks Drenge ad Gangen, der har



Dagligstue.

Lyst og Evner til dette Fag, kan faa deres første Oplæring. Denne strækker sig i Reglen over eet eller to Aar, hvorefter Drengene fortsætter deres Uddannelse hos private Mestre. Lederen af dette Værksted er Skolehjemmets Maskinmester, der desuden passer Hjemmets Elektricitetsværk, Dampanlæg m. m.

Særlig om Sommeren anvendes megen af Drengenes Tid med Arbejde ude i den friske Luft; enkelte arbejder ved Landbruget, men de fleste i den store Have.

Paa Skolehjemmet findes et Drengeforbund, der nu har bestaaet i 11 Aar, og hvoraf i Reglen saa godt som alle Drengene er Medlemmer. Mellem Drengeforbundet og Skole-



Vort Orkester ved Kasernen i Haderslev i Spidsen for det store Folketog den 11. Februar 1920.

hjemmet er truffet den Ordning, at Forbundet har lejet den store Have, som derfor kaldes „Forbundshaven“.

I Leje af Haven betaales 1000 Kr. aarlig til Skolehjemmet, der saa køber sit Forbrug af Grøntsager, Frugt m. m. af Forbundet. Hvad der ud over dette kan avles i Haven sælges ad anden Vej, og Havens Overskud tilfalder Drengesforbundet.

Paa denne Maade interesseres Drengene stærkt i Haven og føler, at her arbejder de med deres eget. De i Haven indvundne Penge anvendes paa forskellig Maade til Gavn for Drengene. Drengesforbundets 14 Mands Orkester har, saaledes ad denne Vej faaet sine Instrumenter; men det største Gode, som Drengenes Arbejde i Haven har skaffet dem selv, er dog vor herlige Sommerlejr.

Ude paa Holmslands Klit midt imellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord og omgivet af høje Klitter ligger Lejren. Den bestaar af tre solide Huse af Grantømmer, der er fældet i Skolehjemmets egen Skov af Drengene selv; Tagene er tækket med Marehalm, der har vokset i de høje Klitter. Husene er *Nybyggerhuse*, byggede af os selv fra Grund til Mønning!

„Med Fryd vi rejste vore Huse!
Hver en Gut tog sit Tag, det var Fest at være med!
Og nu, hvor Vestenvinde suse,
ses vor Lejr paa det herligste Sted!“

Saadan synger Drengene i deres Sommerlejr sang, og herude har de hver Sommer i nogle Uger rig Lejlighed til at opleve noget af det Eventyr, som enhver rigtig Dreng læn ges efter!

Nede i Fjorden ligger vor store 10 Aarers Baad, der engang tilhørte den tyske Marine men under Krigen drev i Land og nu sejler under Dannebrog! Ja, her kan leves et rigt Friluftsliv, og her har Drengene trofaste Venner i

alle de smaa Huse og Gaarde mellem Klitterne. Hver Sommer lukker de gæstfri Klitboer deres Hjem op for Drengene, Flagene hejses ved hvert Hus, og dejligt er det for Drengene at mærke, at her er der nogen, der mener dem det godt!



Fra Sommerlejren.

„Ja, her ved Havets hvide Banker
 har vi fundet en Plet, hvor der er saa frit at bo!
 Her kastes bort de tunge Tanker,
 alt det bedste faar Lov til at gro!
 Vi boltrer os i Bølgerne, vi øver Sport og Leg,
 og, medens Solen bruner os, vi gaar med Sang vor Vej,
 og Venner har vi her i Syd og Nord!
 Vi hilser Jer med Fanen djærve Folk ved Hav og Fjord “

Ogsaa paa Vejen ud mod Havet, som flere Gange er tilbagelagt til Fods, møder Drengene den jyske Gæstfrihed, særlig i den lille By Lunde, hvor Hjemmene Aar efter Aar lukker sig op for dem. —

Men Drengesforbundets Midler er ogsaa anvendt til *Uddannelse* af enkelte Drengene, hvis Lyst og Evner er gaaet i særlig Retning. To er saaledes hjulpet til at kunne tage Præliminæreksamen, og een har besøgt en eetaarig Handels-

skole. For Tiden er to Drengene anbragt paa Realskole og modtager ogsaa hertil Støtte af Drengesforbundet.

Under Drengenes Ophold paa Skolehjemmet er det af stor Vigtighed, at de hjælpes til at udnytte deres Fritid paa



Nybyggerne i Vesten.

en god Maade. Om Sommeren beskæftiges Drengene i Fritiden foruden ved Arbejde i deres egne smaa Skolehaver særlig med Sport og Idræt, ligesom der Aaret rundt lægges megen Vægt paa Gymnastikken saavel i som udenfor den egentlige Skoletid.

Om Vinteren optages Fritiden foruden af Vintersport af forskelligt Husflidsarbejde samt Læsning af gode Bøger fra Hjemmets Bibliotek.

Som tidligere nævnt er Drengene inddelt i tre Skoleklasser, og hver Skoleklasse har ikke alene sin egen Skolestue, men ogsaa sin egen Sovesal og sin hyggelige Dagligstue. En saadan Deling af Drengene ogsaa udenfor Skoletiden

bidrager meget til, at Drengene føler det mere hjemligt. Til Maaltiderne mødes dog alle baade voksne og Børn i den store Spisestue, og daglig holdes Morgen- og Aftensang paa den største af Dagligstuerne, hvor Drengene ogsaa ad-



Baaden sættes i Søen.

skillige Aftener, særlig om Vinteren, samles for at høre Foredrag, Oplæsning, se Lysbilleder o. l.

Ofte tages lange Marchture med Drengene særlig paa Søn- og Fridage, og fra disse Ture har Drengene mange uforglemmelige Minder. Aldrig vil vi glemme de Sønderjyllandsture, som vi foretog i Genforeningsaaret 1920, den ene til Afstemningsfesten den 10. Februar. Den Dag var vi Gæster hos Beboerne nede i den lille By Anslet i Haderslev-egnen, og vor Musik spillede baade om Morgen, da alle Flagene blev hejst, og om Aftenen ved Festen i Forsamlingshuset. Og atter paa selve Genforeningsdagen var vore Drenges Gæster hos Beboerne dernede! Ogsaa de to

sidste Aar har vort Orkester spillet i Anslet ved Festen den 10. Februar til Minde om Afstemningen, og vi ventes der-nede hvert Aar paa denne Dag. —

Under Drengenes Ophold paa Skolehjemmet søger vi at komme til Klarhed over, i hvilken Retning den enkeltes



Ved Redskabshuset (opført af Drengene 1915).

Lyst og Anlæg gaar, og naar saa den Tid er kommen, hvor vi mener, at han bør have Lov til at prøve sine Kræfter, søges der fremskaffet en god Plads til ham, og der føres saa fra Skolehjemmet Tilsyn med ham, indtil hans Uddan-nelse er endt, eller han paa Grund af sin Alder udgaar af Forsorg.

Eksempelvis kan nævnes, at i Tidsrummet fra 1. April 1920 og indtil 1. Septbr. 1923 har otte af Skolehjemmets udgaaede Elever fuldført deres Uddannelse som Smede, een som Motormekaniker, een som Glarmester og to som Handelskommissar, medens een har taget den almindelige Handels-eksamen, een Eksamen fra en eetaarig Handelsskole og to Præliminæreksamen, deraf den ene med Udmærkelse (han er nu ansat i en Bank i København).

Samtidig har adskillige Drengene herfra haft Pladser ved Landbrug, og for Tiden er der foruden ved Landbrug anbragt Drengene i Lære ved Smede-, Snedker-, Skomager-, Skrædder- og Bagerfaget, een er i Handelslære, een er til Søs, een er Kok paa en Passagerdamper og to er, som tidligere nævnt, paa Realskole.

For Drengenes Ophold paa Skolehjemmet betales:

600 Kr. aarlig i Plejeløn.

150 Kr. til Beklædning ved Optagelsen (hvorfra dog trækkes Værdien af det medbragte Tøj).

300 Kr. til Udstyr ved Udsendelse i Plads.

Bestyrelsen for Skolehjemmet Landerupgaard bestaar i Øjeblikket af følgende:

Hr. Borgmester VIGGO CHRISTENSEN, København, Formand.

„ fhv. Amdtsraadsmedlem Gdr. K. KONRADSEN, Sdr. Vilstrup pr. Eltang.

„ Bogtrykker P. RASMUSSEN, Kolding

„ Proprietær L. THORNING, Solbjerg, Nr. Bjært pr. Kolding.

„ fhv. Folketingsmand RASMUS ANDERSEN, Havrebjerg.

„ Borgmester WESTERGAARD, Skelskør.

Fru ANKER FRIIS, Flakkebjerg pr. Flakkebjerg St.

Skolehjemmets Postadresse: *Alminde St.*

„ Telefonnummer: *Sdr. Vilstrup 7* (over Kolding).

K. A. Boje Rasmussen.



**Hovedbygningen
set fra Nord.**