



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# SLÆGTEN ERSLEV



**SORØ AMTSTIDENDE . SLAGELSE**

STAMTAVLE  
OVER  
SLÆGTEN  
ERSLEV

VED  
ALFRED LARSEN

*Udgivet af*  
AAGE ERSLEV  
SLAGELSE 1958

## FORORD

Den foreliggende stamtavle over slægten ERSLEV omfatter descendenterne efter lærer i Jægersborg POUL POULSEN ERSLEV. Dog med den indskrænkning at kun 1. generation af den kvindelige descendens er medtaget.

Slægtens stamfader antog navnet ERSLEV efter landsbyen af samme navn i Nørre Galten sogn ved Randers, hvor hans fader var født. Den tæller blandt sine medlemmer adskillige fremragende personligheder, som har øvet en betydende indsats. Slægtens energi har også givet sig det udslag, at ikke så få af dens medlemmer har søgt sig større virkefelter i udlandet.

1904 udgav JACOB ERSLEVs børn en stamtavle over slægten. Et værk, der tillige bragte POUL POULSEN ERSLEVs og JACOB ERSLEVs selvbiografier. Medens disse biografier genoptrykkes her i uændret form, har det vist sig nødvendigt at omarbejde stamtavlen fra grunden. Desværre har det, trods al anvendt umage, i de fleste tilfælde vist sig umuligt at få knyttet forbindelsen igen med de ældre udvandrede grene af slægten.

*Herlev i maj 1958.*

## 1. SLÆGTLED

1. **POUL POULSEN ERSLEV** \* 28. februar 1770 i Todbjerg, døbt 14. marts, † 29. august 1859 i Jægersborg, bgr. 3. september i Gentofte.

Søn af sogneegn for Todbjerg **POUL PEDERSEN** og 2. hustru **MAREN HANSDATTER FABEK**. – I snedkerlære i København 1785–92, seminarist på Blaagaards seminarium 1795. Lærer i Jægersborg og organist i Gentofte 1795–1849. – DM. 1815.

~ 11. maj 1798 i Gentofte m. **ANNA WESBERG** \* 24. januar 1781 i Gentofte, døbt 29. januar, † 30. december 1853 i Jægersborg, bgr. 6. januar 1854 i Gentofte. – Datter af sogneegn for Gentofte **CHRISTIAN WESBERG** og hustru **KIRSTEN HANSDATTER**.

12 børn: 2. slægtled nr. 2–13.

## 2. SLÆGTLED

### **Poul Poulsen Erslevs børn m. Anna Wesberg**

(jfr. nr. 1).

- 2 a. **POUL CHRISTIAN ERSLEV** \* 21. marts 1799 i Jægersborg, døbt 28. april i Gentofte, † 30. oktober 1877 i Køge, bgr. 5. november.

Seminarist Jonstrup 1819, hjælpe lærer i Jægersborg 1820, tredje lærer ved borgerskolen i Køge og organist sst. 1824. Afsked som lærer 1869. – DM. 1870.

~ 4. november 1860 på Frederiksberg m. **AMALIE ELLA MARIE LESCHLEY** \* 8. marts 1837 i Eckernförde, † 19. april 1903 på Frederiksberg, bgr. 23. april i Køge. – Datter af major **PETER von LESCHLY** og hustru **BEATE JESSEN**.

2 børn: 3. slægtled I nr. 14–15.

- 3 b. JACOB ERSLEV \* 20. februar 1801 i Jægersborg, døbt 26. marts i Gentofte, † 20. april 1818 i København, bgr. 28. april i Gentofte. – Sømand. Druknet i Københavns havn. – Ugift.
- 4 c. INGER KIRSTINE ERSLEV \* 14. april 1803 i Jægersborg, døbt 1. juni i Gentofte, † 2. juli 1856 i København, bgr. 7. juli (Helligaand).  
 ~ 30. maj 1829 i Gentofte m. JACOB DAUW \* 21. marts 1792 i København, døbt 2. april (Trinitatis), † 18. februar 1846 i København, bgr. 23. februar (Helligaand). – Søn af laugsbud JOHANNES DAUW og hustru LOUISE HAVMAN. – Tog 15. oktober 1822 borgerskab i København som urtekræmmer.  
 6 børn: 3. slægtled II nr. 16–21.
- 5 d. HANS HØEGH ERSLEV \* 7. september 1805 i Jægersborg, døbt 22. oktober i Gentofte, † 31. marts 1891 i Hillerød, bgr. 7. april. – Seminarist Jonstrup 1824, hjælpelærer i Jægersborg. Andenlærer ved Hillerød borgerskole 1834–87. Kantor ved Frederiksborg slotskirke og sanglærer ved Frederiksborg lærde Skole 1841–80. – DM. 1858.  
 ~ 1<sup>o</sup> 14. april 1835 i Gentofte m. KAREN MARIE OLSEN \* 10. april 1812 i Kirkelte, døbt 4. juni i Karlebo, † 15. marts 1867 i Hillerød, bgr. 21. marts. – Datter af skovfoged i Kirkelte NIELS OLSEN og hustru ANNA ELISABETH HOLM.  
 11 børn: 3. slægtled III nr. 22–32.  
 ~ 2<sup>o</sup> 9. januar 1869 i Kongens Lyngby m. MICHELLE CHRISTINE GEORGINE ROSTED GERSTENBERG \* 19. april 1836 på Heinstrup, døbt 29. maj i Gundsømagle, † 13. marts 1904 i Hellerup, bgr. 19. marts i Hillerød. – Datter af proprietær, ejer af Heinstrup JACOB GERSTENBERG-ROSTED og hustru ANDREA ADOLPHINE HERBST. (Broder se nr. 25).  
 1 barn: 3. slægtled III nr. 33.
- 6 e. LAURA ERSLEV \* 7. august 1808 i Jægersborg, døbt 21. august i Gentofte, † 13. marts 1888 i København, bgr. 20. marts (St. Johannes).  
 ~ 13. juni 1831 i Gentofte m. FREDERIK BARFRED HØR-RING \* 17. august 1799 i Torslunde, hjemmedøbt 20. august, dåb konfirmeret 6. oktober, † 6. marts 1880 i København, bgr.



12. marts (Helligaand). – Søn af ejer af Kanehøjgård FRANTZ HØRRING og hustru ANE MARIE HENRICHSEN. – Urtekræmmer i København, i kompagni m. JACOB DAUW.

7 børn: 3. slægtled IV nr. 34–40.

7 f. CARL ERSLEV \* 11. marts 1811 i Jægersborg, døbt 11. april i Gentoftø, † 4. juli 1826 i Antwerpen. Sømand, druknet i Antwerpens havn. – Ugift.

8 g. HARALD ERSLEV \* 28. februar 1813 i Jægersborg, døbt 25. april i Gentoftø, † 5. september 1883 i København, bgr. 10. september i Gentoftø.

Seminarist Jonstrup 1833, lærer i Frederiksværk og organist i Vinderød 1836–74. Musiklærer i København.

~ 1 ° 25. august 1840 i Vinderød m. BERNHARDINE FRANCISKA LOUISE BORN \* 17. august 1815 i Frederiksværk, døbt 9. oktober i Vinderød, † 18. december 1873 i Frederiksværk, bgr. 22. december. – Datter af bogholder, justitsråd BERNHARD LUDVIG BORN og hustru FRANCISKA (FANNY) HAASE.

5 børn: 3. slægtled V nr. 41–45.

~ 2 ° 20. januar 1876 i København (St. Johannes) m. ANDREA LOUISE MATHILDE BORGEN \* 20. oktober 1834 i Frederiksværk, døbt 28. maj 1835 i Vinderød, † 9. oktober 1895 i København, bgr. 12. oktober i Gentoftø. – Datter af brænderiforpagter i Frederiksværk MARTIN BORGEN og hustru JOHANNE FREDERIKKE GRACE BORN. (Søster se nr. 12, broder nr. 61).

Ingen børn.

9 h. EMMA ERSLEV \* 16. februar 1815 i Jægersborg, døbt 14. maj i Gentoftø, † 8. januar 1893 i Gentoftø, bgr. 13. januar.

~ 12. marts 1837 i Gentoftø m. VILHELM AUGUST GJØRLING \* 7. august 1806 i Hillerød, døbt 19. september, † 1. juli 1851 i Hemmershøj, bgr. 7. juli. – Søn af købmand i Hillerød HANS PETER GJØRLING og hustru ANNE CHRISTINE BOEMAN. – Student Frederiksborg 1824, cand. phil. 1827. Hjælpelærer i Jægersborg, lærer og kirkesanger i Hemmershøj 1842.

9 børn: 3. slægtled VI nr. 46–54.

- 10 i. **EMIL ERSLEV** \* 26. maj 1817 i Jægersborg, døbt 8. juli i Gentofte, † 26. maj 1882 i København, bgr. 1. juni i Gentofte. Student Frederiksborg 1836. Sanglærer ved Borgerdydskolen på Christianshavn 1844 og ved Efterslægtsselskabets skole 1845. Kompagnon i Hornemann & Erslevs musikhandel 1846, eneejer heraf 1859–69. Medstifter af Studentersangforeningen 1839, medlem af Musikforeningens bestyrelse 1849–82. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon.

~ 17. maj 1850 i København (Frederiks tyske) m. **MARIA JULIANE FRIEDERICA BRIEGHEL** \* 29. juni 1805 i København, døbt 7. august (Frederiks tyske), † 15. december 1891 i København, bgr. 22. december i Gentofte. – Datter af fuldmægtig i Hof- og Stadsretten **JOHANN FRIEDRICH BRIEGHEL** og hustru **SOPHIE FRIEDERICH LUPLAU**. – Hun ~ 1° 1823 m. kaptajn i hæren **KNUD CHRISTIAN STÆGER** (1798–1833).

Ingen børn.

- 11 j. **JACOB ERSLEV** \* 9. juni 1819 i Jægersborg, døbt 9. august i Gentofte, † 25. september 1902 i København, bgr. 1. oktober på Frederiksberg kgd.

Student 1838, cand. theol 1846. Kommiss i Hornemann & Erslevs musikhandel, bog- og musikhandler i København 1854, fra 1869 udelukkende forlagsboghandler. – R\* 1899.

~ 1° 18. maj 1850 i København (Helligaand) m. **JACOBINE MARIE CASTENSKJOLD** \* 23. maj 1809 på Hellestrup, hjemmedøbt, dåb konfirmeret 19. juli i Kirke-Flinterup, † 28. november 1862 i København, bgr. 4. december på Frederiksberg kgd. – Datter af cand. jur., borgmester i Korsør, kammerjunker **JACOB AUGUST CASTENSKJOLD** og 2. hustru **LOUISE v. WESTEN**. – Hun ~ 1° 23. maj 1831 i Slagelse (St. Mikkel) m. amtsforvalter i Tryggevejle, kammerjunker **CONRAD VILHELM v. BARNER** (1799–1873). Ægteskab opløst.

1 barn: 3. slægtled VII nr. 55.

~ 2° 1. oktober 1869 i København (Holmens) m. **DOROTHEA PETREA JENSEN** \* 4. januar 1835 i København, døbt 1. marts (Helligaand), † 10. februar 1873 i København, bgr. 15. februar på Frederiksberg kgd. – Datter af høker **CLAUS JENSEN** og hustru **JACOBINE MARIE HENRICHSEN**.

1 barn: 3. slægtled VII nr. 56.

~ 3<sup>o</sup> 11. maj 1876 i København Holmens kirke (Frue) m. ANNA CLAUDINE HENRIETTE JENSEN \* 19. september 1846 i København, døbt 1. november (Frue), † 16. maj 1884 i København, bgr. 21. maj på Frederiksberg kgd. – Søster til 2. hustru. 4 børn: 3. slægtled VII nr. 57–60.

- 12 k. CASPAR ERSLEV \* 10. april 1821 i Jægersborg, døbt 9. september i Gentofte, † 25. august 1871 i Jægersborg, bgr. 30. august i Gentofte.

Seminarist, lærer i Jægersborg og organist i Gentofte 1849.

~ 27. august 1853 i Gentofte m. FANNY MARGRETHE BORGEN \* 15. december 1832 i Frederiksværk, døbt 16. maj 1833 i Vinderød, † 30. oktober 1872 i Jægersborg, bgr. 3. november i Gentofte. – Datter af brænderiforpagter i Frederiksværk MARTIN BORGEN og hustru JOHANNE FREDERIKKE GRACE BORN. (Søster se nr. 8, broder se nr. 61).

5 børn: 3. slægtled VIII nr. 61–65.

- 13 l. EDUARD ERSLEV \* 13. december 1824 i Jægersborg, døbt 28. februar 1825 i Gentofte, † 1. januar 1892 i Charlottenlund, bgr. 3. januar i Gentofte.

Student privat 1844. Konstitueret lærer ved Roskilde Cathedral-skole 1850, magisterkonferens i naturhistorie 1850, adjunkt i Roskilde 1851, i Aarhus 1856, overlærer sst. 1869. Afsked 1871 med titel af professor. Medstifter af og sekretær i Det kgl. danske geografiske Selskab 1876–86. – F. M. G. 1858, R\* 1864. – Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon.

~ 4. juni 1853 i Roskilde (Frue) m. ELSE CATHRINE HERTZ \* 1. juli 1827 i Kirke-Hvalsø, hjemmedøbt 6. juli, dåb konfirmeret 22. august, † 2. april 1885 i København, bgr. 8. april i Gentofte. – Datter af sognepræst til Roskilde Vor Frue kirke, konsistorialråd HANS PETER BOYE HERTZ og hustru INGER BOLLETTE BORCH.

3 børn: 3. slægtled IX nr. 66–68.

## 3. SLÆGTLED

## I.

**Poul Christian Erslevs børn m. Amalie Ella Marie Leschly**  
(jfr. nr. 2).

- 14 a. ANNA BEATE PETRINE ERSLEV \* 26. november 1861 i Køge, døbt 11. maj 1862, † 3. juni 1890 i Vordingborg, bgr. på Frederiksberg kgd.

~ 19. april 1883 i Roskilde (Dom) m. CARL VALDEMAR THEODOR MADSEN \* 6. januar 1860 i København, døbt 12. februar (Frue), † 2. april 1937 i Køge, urne sst. – Søn af tømrersvend CARL CHRISTIAN MADSEN og hustru JOHANNE RASMINE SCHMIDT. – Stationsforstander i D.S.B. – Han ~ 2 ° 3. november 1891 i Vordingborg m. JENNY THEODORA MARGRETHE MADSEN \* 17. december 1866 i Masnedsund, hjemmedøbt 29. december, dåb konfirmeret 7. juni 1867 i Vordingborg, † 10. april 1949 i Ølby, urne på Køge kgd. – Datter af mægler og købmand i Masnedsund CARL THEODOR MADSEN og hustru DIDERIKKE MARGRETHE PETRÆUS.

3 børn: 4. slægtled I nr. 69–71.

- 15 b. MAURITZ CHRISTIAN EDUARD ERSLEV \* 30. august 1864 i Køge, døbt 18. oktober, † 17. april 1934 i Barrit, bisat 19. april, urne på Barrit kgd.

Student Roskilde 1882, studieophold i U.S.A. 1887–89, cand. med. 1893. Prakt. læge i Lou 1893–1901, i Nykøbing F. 1901–06. Skibslæge 1906, prakt. læge i Toreby 1906–08. Læge ved det patologisk anatomiske institut under St. Lukes hospital i New York 1910–11. Kandidat ved Kbh. kommune hospital 1911, på St. Hans hospital 1911–12, vikar 1913–14. Prakt. læge i Brande 1914–17. Kandidat Kbh. kommune hospital 1917, på Blegdamshospitalet 1917–18, på Middelfart Sindssygehospital 1918–24. Prakt. læge i Skovshøjrup pr. Branderup 1924, i Barrit 1925.

~ 1 ° 13. juni 1896 i Sundby m. ANNA ULRICA (PIP) STEENBERG \* 6. juni 1870 i København, døbt 7. august (Frelser), † 6. juni 1914 på Frederiksberg, bgr. på Frederiksberg kgd. – Datter af professor ved Den polytekniske Lærestalt NIELS GEORG STEENBERG og 1. hustru ANNA DOROTHEA HOLTEN. – Ægteskabet opløst.

1 barn: 4. slægtled II nr. 72.

~ 2 ° 5. juni 1925 i Nyborg m. MARIE ELISABETH MAZANTI  
 \* 4. marts 1892 i Vamdrup, † 9. december 1950 på Frederiksberg,  
 bgr. på Søndermarks kgd. – Datter af toldassistent, løjtnant  
 JULIUS MAZANTI og hustru GERMINE SOPHIE MARKUS-  
 SEN. – Sygeplejerske.

Ingen børn.

## II.

### Inger Kirstine Erslevs børn m. Jacob Dauw

(jfr. nr. 4).

- 16 a. ALVILDA ANNA LOUISE DAUW \* 12. marts 1834 i Køben-  
 havn, døbt 20. maj (Helligaand), † 2. februar i Vemmetofte, bgr.  
 7. februar.  
 Husbestyrerinde hos etatsråd Koch på Vemmetofte. – Ugift.
- 17 b. HAGBARTH JOHANNES POUL DAUW \* 2. november 1835  
 i København, døbt 29. december (Trinitatis), † ca. 1859.  
 Sømmand, druknet.
- 18 c. JACOB FRODE DAUW \* 25. juli 1837 i København, døbt 3.  
 september (Helligaand), † 12. december 1905 i København, bgr.  
 17. december på Vestre kgd.  
 Bogbinder i Præstø 1869, i København fra 1886.  
 ~ 16. august 1872 i Næstved (St. Peder) m. DOROTHEA CHAR-  
 LOTTE MAGDALENE RASON \* 19. juli 1847 i København,  
 døbt 12. september (Petri), † 16. juli 1927 i København, bgr. 21.  
 juli på Vestre kgd. – Datter af hattefabrikant GEORG HEINRICH  
 LUDWIG RASON og hustru FRIEDERICKE VILHELMINE  
 HOFFMANN.  
 Børn.
- 19 d. HULDA AURELIA DAUW \* 29. juni 1839 i København, døbt  
 4. august (Helligaand), † 7. november 1911 i København, bgr.  
 12. november på Ass. kgd.  
 ~ 11. juni 1867 i Hillerød m. CARL VALDEMAR ERSLEV (nr.  
 23), se denne.
- 20 e. AGNES DAUW \* 22. maj 1841 i København, døbt 19. juli  
 (Helligaand), † 27. august 1841 i København, bgr. 30. august  
 (Helligaand).

- 21 f. **AGNAR EMIL DAUW** (i England: **HENRY DAW**) \* 12. juli 1842 i København, døbt 12. oktober (Helligaand). Sømand. Bosat i New York 1861–64, siden i Cardiff. ~ 20. marts 1866 m. **MARY ELLEN MC.CARTHY** \* 12. marts 1844. – Datter af **CARTAGE MC.CARTHY** og hustru **MARY CONDEN**.  
Børn.

## III.

**Hans Høegh Erslevs børn**

(jfr. nr. 5).

Af 1. ægteskab:

- 22 a. **VICTOR POUL PETER ERSLEV** \* 2. november 1836 i Hillerød, døbt 2. januar 1837, † 1918 i New York. Underkorporal i 15. regiment 1864. Udvandret til USA 1866. Formand ved Hecla jærnværks modellerings værksteder. Bosat i Brooklyn, New York. ~ 27. september 1874 m. **BERTHA MARIE SAXTORPH** \* 30. april 1848. – Datter af løjtnant **LUDVIG SAXTORPH** og hustru **AUGUSTA JOSEPHINE BRUER**.  
6 børn: 4. slægtled III nr. 73–78.
- 23 b. **CARL VALDEMAR ERSLEV** \* 19. januar 1838 i Hillerød, døbt 8. april, † 2. april 1883 i Auderød, bgr. 9. april i Karlebo. Seminarist Skaarup 1861. Lærer og organist i Ærøskøbing 1861, i Karlebo 1862, i Auderød 1866. ~ 11. juni 1867 i Hillerød m. **HULDA AURELIA DAUW** (nr. 19), se denne.  
Ingen børn.
- 24 c. **ANNA EMILIE OVIDIA ERSLEV** \* 10. juli 1839 i Hillerød, døbt 18. august, † 1. april 1862 i Hillerød, bgr. 8. april. – Ugift.
- 25 d. **AGNES NATHALIA ERSLEV** \* 29. august 1840 i Hillerød, døbt 2. oktober, † 25. december 1910 i København, bgr. 30. december på Vestre kgd. ~ 15. maj 1869 i Hillerød m. **CHRISTIAN MICHAEL ROSTED GERSTENBERG** \* 28. august 1834 på Heinstrup, hjemmedøbt 14. september, dåb konfirmeret 16. marts 1835 i Gundsømagle. –

Søn af proprietær, ejer af Heinstrup JACOB GERSTENBERG-ROSTED og hustru ANDREA ADOLPHINE HERBST. (Søster se nr. 5). – Landinspektør og revisor i landbrugsministeriet.

3 børn: 4. slægtled IV nr. 79–81.

- 26 e. POULINE CATHINKA ERSLEV \* 17. november 1841 i Hillerød, døbt 8. april 1842, † 15. marts 1901 i Sorø, bgr. 23. marts. ~ 9. august 1862 i Hillerød m. CONRAD FREDERIK VILHELM HILDEBRAND \* 19. maj 1837 i Frederiksborg Nyhuse, døbt 26. juli i Hillerød, † 6. november 1896 i Petersborg, bgr. 12. november i Sorø. – Søn af bagermester JOHAN FREDERIK HILDEBRAND og hustru ANE ELEONORE WIRSCHING. – Bagermester i Store Lyngby 1862, senere forvalter.

1 barn: 4. slægtled V nr. 82.

- 27 f. LUISE AUGUSTA ERSLEV (tvilling) \* 23. juni 1843 i Hillerød, hjemmedøbt samme dag, † samme dag, bgr. 26. juni.

- 28 g. CAMILLA ERSLEV (tvilling) \* 23. juni 1843 i Hillerød, hjemmedøbt samme dag, † samme dag, bgr. 26. juni.

- 29 h. HANS HØEGH ERSLEV \* 30. maj 1844 i Hillerød, døbt 21. juli, † 10. marts 1898 i Kalundborg, bgr. 16. marts. Seminarist Jonstrup 1863. Overlærer ved Silkeborg realskole 1869, lærer i Ulstrup 1872, lærer og kordegn i Kalundborg 1880. – DM. ~ 16. juli 1869 i Kallehave m. MARIE ELISABETH HVIDT \* 23. december 1850 i Strø, hjemmedøbt 23. marts 1851, dåb konfirmeret 30. marts 1851, † 9. december 1923 i København, bgr. på Ass. kgd. – Datter af møller i Strø WERNER ANDREAS CHRISTIAN HVIDT og hustru MARIE FREDERIKKE HÖLTZERMANN.

5 børn: 4. slægtled VI nr. 83–87.

- 30 i. ALFRED JULIUS ERSLEV \* 25. juni 1845 i Hillerød, døbt 7. september, † 23. februar 1910 i Lyngø, bgr. 2. marts. Seminarist Jonstrup 1866. Hjælpepædagog i Munkebjergby 1867–69, lærer i Rude-Eskilstrup 1869, i Gjerslev (Løve hdr.) 1878, i Lyngø (Alsted hdr.) 1884. ~ 1 ° 29. december 1874 i København (St. Johannes) m. SOFIE MARIE NIELSEN \* 31. januar 1842 i Døjringe, døbt 9. april i Munkebjergby, † 14. april 1880 i Gjerslev, bgr. 21. april. – Datter

af væver i Rude-Eskilstrup **NIELS NIELSEN** og hustru **KAREN CLEMENS DATTER**.

2 børn: 4. slægtled VII nr. 88–89.

~ 2° 29. juli 1881 i Rudsvedby m. **HERMANDINE CHRISTIANE FREDERIKSEN** \* 28. august 1850 i Rudsvedby, døbt 27. oktober, † 12. september 1889 i Lyngø, bgr. 19. september. – Datter af møller i Rudsvedby **VINZENS FREDERIKSEN** og hustru **METTE KIRSTINE POULSEN**.

2 børn: 4. slægtled VII nr. 90–91.

~ 3° 9. august 1890 i Lyngø m. **ELSE MARGRETE NIELSEN** \* 13. juli 1861 i Vester Broby, døbt 9. oktober, † 28. oktober 1928 i Slagelse, bgr. i Lyngø. – Datter af sognefoged i Lyngø **CLAUS NIELSEN** og hustru **ANE KIRSTINE ANDERSEN**.

2 børn: 4. slægtled VII nr. 92–93.

31 k. **AXEL OLAF VIGGO ERSLEV** \* 7. september 1849 i Hillerød, døbt 28. oktober, † 25. juni 1903 i København, bgr. 2. juli i Sorø. – Købmand i Sorø.

~ 31. december 1894 i København (Frue) m. **ANE AMALIE OLSEN** \* 15. december 1858 i Taarnborg, døbt 23. januar 1859, † 24. februar 1938 på Frederiksberg, bgr. i Sorø. – Datter af husmand i Stubager **OLE PEDERSEN** og hustru **MAREN JENS DATTER**.

1 barn: 4. slægtled VIII nr. 94.

32 l. **OSCAR THEODOR ERSLEV** \* 14. januar 1853 i Hillerød, døbt 15. maj.

Sømand. Bosat fra 1880 i U.S.A., forvalter af grundejendomme i New York.

~ 20. september 1885 m. **OLINE DORTHEA ALLERUP** \* 27. juni 1858 i Tønder, døbt 10. august. – Datter af stadsmusikus i Tønder **JENS OLSEN ALLERUP** og hustru **JULIE CHRISTINE SVIRKJÆR**.

2 børn: 4. slægtled IX nr. 95–96.

Af 2. ægteskab:

33 m. **FRODE ANDREAS ERSLEV** \* 24. oktober 1871 i Hillerød, døbt 21. januar 1872, † 22. december 1875 i Hillerød, bgr. 29. december.



## IV.

**Laura Erslevs børn m. Frederik Barfred Hørring**

(jfr. nr. 6).

- 34 a. THORVALD FRANDS ALFRED HØRRING \* 27. marts 1832 i København, døbt 21. maj (Trinitatis), † 15. september 1909 i København, bgr. 21. september på Holmens kgd.  
 Student 1849, kandidat i slesvigsk ret 1860. Volontør i kultusministeriet 1856, bogholder i universitetskvæsturen 1868, kvæstor 1884. – R\* 1888, DM 1894.  
 ~ 11. oktober 1870 i København (Frue) m. MARGARET PETERA SCHAEFER \* 21. maj 1846 i Columbus i U.S.A., † 28. oktober 1881 i København, bgr. 3. november på Holmens kgd. – Datter af bøssemager FREDERIK SCHAEFER og hustru MAD-SINE GRØNBECH.

## Børn.

- 35 b. VIGGO PAUL EUGEN HØRRING \* 5. oktober 1833 i København, døbt 29. december (Trinitatis), † 10. juni 1835 i København.
- 36 c. EUGENIA PAULINE HØRRING \* 2. maj 1835 i København, døbt 3. juli (Trinitatis), † 24. november 1911 i Vinding, bgr. 2. december i Vejle.  
 ~ 25. maj 1863 i København (St. Johannes) m. PETER RASMUS ANDREAS HERSKIND \* 30. maj 1829 i Aarhus, døbt 5. juli (Frue), † 7. marts 1906 i Tranebjerg, bgr. 13. marts. – Søn af købmand, svensk-norsk og nederlandsk vicekonsul i Aarhus PETER HERSKIND og hustru ANE MARIE MARGRETHE PETERSEN. – Student Aarhus 1848, cand. theol. 1856. Huslærer, adjunkt i Horsens 1863, sognepræst til Verst og Bække 1871, til Lyngaa og Skjød 1883, til Tranebjerg 1887.

## Børn.

- 37 d. AMANDA ELFRIEDE HØRRING \* 16. juli 1837 i København, døbt 11. september (Trinitatis), † 28. oktober 1904 i Horne, bgr. 4. november.  
 ~ 29. juni 1866 i København (St. Johannes) m. JOHAN PHILIP EMIL MADSEN \* 23. september 1831 på Gammelgård ved Vordingborg, † 13. juni 1905 i Horne, bgr. 19. juni. – Søn af gartner, senere gæstgiver RASMUS CHRISTIAN MADSEN og hustru

SOPHIE CATHRINE THORSEN. – Student Nykøbing 1850, cand. theol. 1857. Lærer i Ringsted 1859, sognepræst til Nors og Tved 1875, til Vaalse 1880, til Horne på Fyn 1888.

Børn.

- 38 e. ARTHUR FREDERIK HØRRING \* 27. januar 1839 i København, døbt 28. marts (Helligaand), † 27. maj 1909 i København, bgr. 2. juni på Frederiksberg kgd.  
Student Borgerdydskolen 1857, cand. med. 1864. Underlæge ved hæren 1864, prakt. læge i Stege 1866, i København 1880. Læge ved Kgl. grønlandske Handel 1887, censor ved medicinsk embeds-eksamen fra 1889. – R\* 1898.  
~ 18. oktober 1867 på Frederiksberg m. EMMA JULIETTE HANSEN \* 15. marts 1842 på Frederiksberg, døbt 7. juli, † 19. januar 1914 på Frederiksberg, bgr. 26. januar på Frederiksberg kgd. – Datter af gartner, planteur JOHAN CHRISTIAN HANSEN og hustru CAROLINE SIGVARTSEN.

Børn.

- 39 f. HUGO EGMONT HØRRING \* 17. august 1842 i København, døbt 25. september (Helligaand), † 13. februar 1909 i København, bgr. 20. februar på Ass. kgd.  
Student Borgerdydskolen 1860, cand. jur. 1868. Sagførerfuldmægtig i København 1868–80, assistent i indenrigsministeriet 1874, fuldmægtig 1880. Direktør for Den kgl. grønlandske Handel 1882. Chef for indenrigsministeriets 1. Dep. 1889. Indenrigsminister i ministeriet Estrup 1894 og samme år i ministeriet Reedtz-Thott. 1896 tillige minister for offentlige arbejder. Afsked 23. maj 1897 og udnævnt til konseilspræsident og finansminister. 1899 tillige justitsminister og minister for Island. Afsked 27. april 1900. Ordensskatmester 1905. Adm. direktør og formand for direktionen for Kongeriget Danmarks Hypotekbank. – 1880–82 tillige registrator af varemærker, 1887 form. for bestyrelsen for Børnehjemmet på Vodroffsvej, 1888 medlem af Statsinventariekommisionen, 1891 formand for Foreningen til understøttelse af Dannebrogssridderes efterladte, 1894–1906 decisor for civillistens regnskaber, 1896 meddirektør for det Classenske Fideikommis, 1901 formand for Ulykkesforsikringen for danske Fiskere. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon. – Geheimeetatsråd 1900. – R\* 1883, DM 1888, K<sup>2</sup> 1892, K<sup>1</sup> 1895, S. K. 1898, Gr. Fr. 1, J. O. S. 1, R. H. Ø., S. N. 1, S. V. 31.

~ 1 ° 20. maj 1873 i København (Frelser) m. VILHELMINE SOPHIE MØLLER \* 13. september 1838 i København, døbt 11. oktober (Trinitatis), † 7. april 1874 i København, bgr. 14. april på Ass. kgd. – Datter af urtekræmmer AUGUST WILHELM MØLLER og hustru JOHANNE PETRINE BOLDT.

~ 2 ° 21. marts 1884 i København (Garnison) m. EMMA PETREA LOUISE RYBERG \* 16. august 1851 i København, døbt 28. september (Petri), † 16. september 1920 i København, bgr. 20. september på Ass. kgd. – Datter af handelsfuldmægtig, graver ved Petri kirke JOHANN PETER RYBERG og hustru ANNA KATHARINE SMIDT.

Barn.

- 40 g. EDGAR ADELBERT HØRRING \* 30. september 1844 i København, døbt 28. marts 1845 (Helligaand), † 10. august 1865 i København, bgr. 15. august på Ass. kgd. Apotekerlærling.

V.

### Harald Erslevs børn m. Bernhardine Francisca Louise Born (jfr. nr. 8).

- 41 a. CHOPIN ERSLEV \* 29. oktober 1840 i Frederiksværk, døbt 23. maj 1841 i Vinderød, † 23. juli 1896 i Jönköping, bgr. 27. juli (Jönköbings Östra).

Vinhandler i København, firma Kornerup & Blad 1869–71. Bestyrer af Akademiska Föreningens Convictorium i Lund 1872–76, forpagter af Ramlösa Brunshotel 1877–78. Hotelvært i Karlskrona 1879–86, forretningsfører i Malmø 1890–92, hotelforpagter i Jönköping 1892–94.

~ 2. april 1872 m. HANSINE REGINE ANDERSEN \* 28. december 1841 i Rønne, døbt 5. februar 1842, † 21. februar 1905 i Jönköping, (Östra), urne i Stockholm. – Datter af billedskærer i Rønne ANDERS PETERSEN og hustru KAREN MARIE MØLLER.

2 børn: 4. slægtled X nr. 97–98.

- 42 b. POULOWNA ERSLEV \* 10. juli 1842 i Frederiksværk, døbt 9. oktober, † 1. december 1871 sst., bgr. 7. december. – Ugift.
- 43 c. EMIL CHOPIN ERSLEV \* 3. februar 1845 i Frederiksværk, døbt 19. maj, † 2. december 1866 i Demerara. – Sømand. – Ugift.

- 44 d. **POULINE CHRISTENSE ERSLEV** \* 17. september 1846 i Frederiksværk, døbt 23. maj 1847, † 7. december 1921 i København, bgr. 13. december (Bispebjerg).  
 ~ 19. august 1870 i Gentofte m. **ALBERT VALDEMAR BLAD** \* 14. september 1841 i København, døbt 27. oktober (Frue), † 20. december 1897 i København, bgr. 23. december på Ass. kgd., overflyttet 1938 til Søllerød kgd. – Søn af kasserer ved Det kgl. Søassurancekompagni **CASPAR BLAD** og hustru **ANNA CHRISTINE FREDERIKKE DIELEMANN**. – Grosserer i København, firma Kornerup og Blad.  
 2 børn: 4. slægtled XI nr. 99–100.
- 45 e. **VICTOR CHOPIN ERSLEV** \* 1. april 1848 i Frederiksværk, døbt 3. september, † 15. oktober 1877 i København, bgr. 21. oktober i Gentofte.  
 Handelskommis, hotelvært. – Ugift.

## VI.

**Emma Erslevs børn m. Vilhelm August Gjørling**

(jfr. nr. 9).

- 46 a. **ANNA GJØRLING** \* marts 1838 i Jægersborg, hjemmedøbt, † 8. april 1838 sst., bgr. 12. april i Gentofte.
- 47 b. **PAULI GJØRLING** \* 14. april 1839 i Jægersborg, hjemmedøbt, † 29. april 1839 sst., bgr. 5. maj i Gentofte.
- 48 c. **PAULI PETER WIGGO GJØRLING** \* 25. september 1841 i Jægersborg, døbt 28. december i Gentofte, † 26. juni 1900 i Skovshoved, bgr. 30. juni i Gentofte.  
 Seminarist 1860. Konstitueret andenlærer i Hemmershøj, hjælpe­lærer i Skovlunde 1861. Officersaspirant ved 18. regiment 1864, fanget på Als 29. juni 1864. Andenlærer i Hvidøre 1864–71, førstelærer og skoleinspektør i Skovshoved 1871.  
 ~ 24. november 1871 i Gentofte m. **POULINE CHRISTIANE PETERSEN** \* 14. juli 1846 i Hvidøre, døbt 28. august i Gentofte, † 22. februar 1933 i Kolding, bgr. 28. februar i Gentofte. – Datter af lærer i Hvidøre **HANS PETER PETERSEN** og hustru **HELENE MARIE DALL**.

Barn.

- 49 d. VALDEMAR AMALRIK GJØRLING \* 16. februar 1844 i Hemmershøj, døbt 28. juni, † 8. april 1850 i Hemmershøj, bgr. 12. april.
- 50 e. ANNA PETREA GJØRLING \* 9. marts 1846 i Hemmershøj, hjemmedøbt 20. marts, † 28. marts 1846 sst., bgr. 1. april.
- 51 f. ANNA PETREA GJØRLING \* 18. april 1847 i Hemmershøj, hjemmedøbt 28. april, † 29. april 1847 sst., bgr. 2. maj.
- 52 g. MICHAEL FREDERIK GJØRLING \* 29. september 1848 i Hemmershøj, hjemmedøbt 7. oktober, † 8. oktober 1848 sst., bgr. 13. oktober.
- 53 h. ANNA FRANCISCA GJØRLING \* 4. oktober 1849 i Hemmershøj, hjemmedøbt 17. oktober, † 18. oktober 1849 sst., bgr. 22. oktober.
- 54 i. AMALIE GJØRLING \* 23. februar 1851 i Hemmershøj, hjemmedøbt 7. marts, dåb konfirmeret 7. juli, † 29. marts 1924 i København, bgr. 2. april i Gentofte.  
 ~ 13. december 1874 i Gentofte m. THORVALD SCHLEISNER \* 7. juni 1837 i Frederiksberg, døbt 19. juli, † 4. november 1904 i Ordrup, bgr. 10. november i Gentofte. – Søn af inspektør på Ladegaarden CARL HEINRICH SCHLEISNER og hustru, institutbestyrerinde INGER DOROTHEA DAVIDSEN. – Student privat 1856, cand. med. 1863. Kandidat Københavns kommunehospital 1863–66, underlæge i hæren 1864, studieophold i Wien 1867–68. Prakt. læge i København 1868–70, skibslæge 1870–71, prakt. læge i Skovshoved 1872, i Ordrup 1874.

Børn.

## VII.

### Jacob Erslevs børn

(jfr. nr. 11).

Af 1. ægteskab:

- 55 a. KRISTIAN SOFUS AUGUST ERSLEV \* 28. december 1852 i København, døbt 19. juni 1853 på Frederiksberg, † 20. juni 1930 på Frederiksberg, bisat 27. juni, urne på Frederiksberg kgd. Student Mariboës skole 1870, magisterkonferents i historie 1876, dr. phil. 1879. Professor i historie ved Københavns universitet

1883, rigsarkivar 1915. – Forstander for universitetets filologisk-historiske laboratorium 1896–1902, formand for universitetsudvalget for folkelig universitetsundervisning 1898, medlem af konsistorium 1902, ledende senior i Studenterforeningen 1898–99, medlem af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie og Sprog 1886, af Videnskabernes Selskab 1888, af Carlsbergfondets bestyrelse, formand 1913. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon. – R\* 1895.

~ 1 ° 2. juni 1880 i Gentofte m. LOUISE AUGUSTA ERSLEV (nr. 64), se denne. Ægteskabet opløst 1910.

3 børn: 4. slægtled XII nr. 101–103.

~ 2 ° 1. juli 1910 i København (borg. vielse) m. ANNA SOPHIE (von der) HUDE \* 26. juli 1858 i Æbeltoft, døbt 3. september, † 9. august 1934 i København, bgr. 17. august på Frederiksberg kgd. – Datter af by- og herredsfuldsmægtig i Æbeltoft, senere prokurator i Roskilde SOPHUS WALDEMAR (von der) HUDE og hustru JOHANNE LAURENTINE ELISABETH TULINIUS. – Historiker. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon.

Ingen børn.

Af 2. ægteskab:

56 b. JACOB EDUARD ERSLEV \* 20. marts 1870 i København, døbt 19. juni (Trinitatis), † 22. juni 1916 i Rambouillet i Frankrig. Student 1887, cand. phil. 1888. Kommis hos boghandlerfirmaet Nilsson i Paris 1889–92, grosserer i København 1892, åbnede 1896 tillige en galanteriforretning. Fra 1902 forretningsmand i Paris.

~ 2. juli 1892 m. MARIE LÉONIE MEUNIER \* 14. juli 1869, levede 1916. – Datter af porcelænsmaler VICTOR GERMAIN MEUNIER og hustru ANNA CLARISSE DELAROCHE.

Ingen børn.

Af 3. ægteskab:

57 c. ALMA DOROTHEA ERSLEV \* 17. februar 1877 i København, døbt 6. maj (Holmens), † 19. maj 1877 i København, bgr. 23. maj på Frederiksberg kgd.

58 d. AXEL JOHANNES ERSLEV \* 14. januar 1878 i København, døbt 22. april (Holmens), † 21. april 1901 i København, bgr. 25. april på Frederiksberg kgd. Student 1896, exam. jur. 1901.

- 59 e. **KAMMA AUGUSTA ERSLEV** \* 23. december 1878 i København, døbt 11. maj 1879 (Frue), † 21. februar 1913 på Frederiksberg, bgr. 1. marts på Frederiksberg kgd.  
 ~ 12. maj 1900 m. **PETER VALDEMAR ELIASSEN** \* 3. juni 1876 i København, døbt 7. juli (Frue), † 28. maj 1943 i Hellerup, bgr. 1. juni på Hellerup kgd. – Søn af grosserer og tobaksfabrikant **PETER VALDEMAR ELIASSEN** og hustru **HENRIETTE VILHELMINE PETERSEN**. – Grosserer og tobaksfabrikant i København. – Han ~ 2 ° 28. november 1913 i København (borg. viet) m. **IDA GOLDSCHMIDT** \* 17. maj 1880 i København, † 24. januar 1917 i Hellerup, bgr. 26. januar på Mosaisk Vestre kgd. – Datter af grosserer **HENRY GOLDSCHMIDT** og hustru **HELENE LEVY**. ~ 3 ° 2. april 1918 i København (Zions) m. **META NATHALIE MARTENS** \* 4. november 1890 i København, døbt 7. december (St. Johannes). – Datter af fabrikant **STEPHAN MARTENS** og hustru **HELGA JOHANNE MATHILDE EILSCHOUHOLM**.

3 børn: 4. slægtled XIII nr. 104–106.

Adoptivson, se tillægget.

- 60 f. **AAGE HOLGER ERSLEV** \* 31. marts 1883 i København, døbt 8. juli i Gentofte, † 28. april 1948 i Jægersborg, bgr. 1. maj på Gentofte kgd.  
 Uddannelse som boghandler 1899–1903. Forlagsboghandler, direktør for A/S Scandiplay i København.  
 ~ 8. april 1914 i København (borg. vielse) m. **ANINA ELISA HENRIQUES** \* 12. oktober 1890 i København (Mosaik), † 13. juni 1942 i Jægersborg, bgr. 20. juni på Gentofte kgd. – Datter af vexellerer **OTTO RUBEN HENRIQUES** og hustru **ELISA BENDIX**.

2 børn: 4. slægtled XIV nr. 107–108.

## VIII.

### **Caspar Erslevs børn m. Fanny Margrethe Borgen**

(jfr. nr. 12).

- 61 a. **ANNA ERSLEV** \* 28. juli 1854 i Jægersborg, døbt 11. september i Gentofte, † 21. august 1939 på Frederiksberg, bgr. 26. august på Vestre kgd.

~ 6. november 1874 i København (Trinitatis) m. OSCAR BORG-GEN \* 20. september 1843 i Frederiksværk, døbt 16. maj 1844, † 20. september 1902 i København, bgr. 27. september på Vestre kgd. – Søn af brænderiforpagter i Frederiksværk MARTIN BORG-GEN og hustru JOHANNE FREDERIKKE GRACE BORN. (Søstre, se nr. 8 og 12). – Assistent ved Sjællandske Jernbaner. Blev 1874 kasserer og 1883 forretningsfører for Det kgl. octr. Søassurance-Kompagni. – R\* 1901.

3 børn: 4. slægtled XV nr. 109–111.

62 b. VIGGO ERSLEV \* 8. februar 1856 i Jægersborg, † samme dag, bgr. 10. februar i Gentofte.

63 c. VALDEMAR ERSLEV \* 14. juni 1857 i Jægersborg, døbt 16. august i Gentofte, † 16. december 1923 i København, bgr. 21. december på Holmens kgd.

Maskinassistent, senere maskinmester i Det forenede Dampskibsselskab 1897–98. Maskinmester under Københavns magistrat 1898.

~ 26. september 1891 i København (Helligaand) m. HILDUR GUSTAFVA CHARLOTTA HOLM \* 15. juni 1867 i Norge, † 25. juli 1938 i Gentofte, bgr. 29. juli på Holmens kgd. – Datter af skibskaptajn HANS HOLM og hustru INGEBORG HOLM.

2 børn: 4. slægtled XVI nr. 112–113.

64 d. LOUISE AUGUSTA ERSLEV \* 8. april 1859 i Jægersborg, døbt 25. august i Gentofte, † 31. januar 1928 i København, bgr. 4. februar på Gentofte kgd.

~ 2. juni 1880 i Gentofte m. KRISTIAN SOFUS AUGUST ERSLEV (nr. 55), se denne. Ægteskabet opløst 1910.

65 e. VIGGO POUL MARTIN ERSLEV \* 27. oktober 1861 i Jægersborg, døbt 21. april 1862 i Gentofte, † 31. juli 1945 på Frederiksberg, bgr. 2. august på Gentofte kgd.

Handelskommis i Maribo 1876, kontorist og kasserer i firmaet Thøger From i København 1880. Blev 1896 assistent og senere bankfuldmægtig i Landmandsbanken i København. – Ugift.



## IX.

**Eduard Erslevs børn m. Else Cathrine Hertz**

(jfr. nr. 13).

- 66 a. HANS CHRISTIAN ERSLEV \* 6. juli 1858 i Aarhus, hjemmedøbt 8. juli, dåb konfirmeret 6. september (Dom), † 15. december 1858 i Aarhus, bgr. 18. december (Dom).
- 67 b. HANS CHRISTIAN ERSLEV \* 16. august 1861 i Aarhus, hjemmedøbt 2. september, † 17. november 1861 i Roskilde, bgr. 21. november (Graabrødre).
- 68 c. ANNA ERSLEV \* 15. november 1862 i Aarhus, hjemmedøbt 4. december, dåb konfirmeret 16. juli 1863 (Dom), † 18. marts 1919 i København, bgr. 22. marts på Gentofte kgd.  
Forfatterinde. Se iøvrigt Dansk biografisk Leksikon. – Ugift.  
Adoptivdatter se tillægget.

## 4. SLÆGTLED

## I.

**Anna Beate Petrine Erslevs børn m. Carl Valdemar****Theodor Madsen**

(jfr. nr. 14).

- 69 a. POUL CHRISTIAN MADSEN \* 11. januar 1884 i Masnedø, døbt 6. april i Vordingborg.  
Student privat 1901, cand. med. 1908. Kandidat på Randers sygehus 1908, vikar på Nakkebølle sanatorium 1909–10. Prakt. læge i Herlufmagle 1910, i Landet på Taasinge 1913, i Nykøbing F. 1930. – Reservelæge i hæren 1917–18, jernbanelæge 1930, skolelæge 1938.  
~ 1 ° 26. juli 1910 i København (Frederikskirken) m. MARIE ELISABETH WILHELMA STERKEL \* 10. juli 1885 i Næstved, døbt 30. august (St. Peder), † 20. december 1928 i København, bgr. 27. december i Landet. – Datter af gartner WILHELM CHRISTIAN LEOPOLD STERKEL og hustru MAREN KIRSTINE RASMUSSEN.  
~ 2 ° 11. september 1932 i København m. KIRSTEN RAGDA BJARNE-THORSEN \* 8. september 1906 i København, døbt 6.

oktober 1907 (Frihavnskirken). – Datter af grosserer HALFDAN BJARNE-THORSEN og hustru JENNY SYLVIA SCHMELTZ-JØRGENSEN.

Børn.

- 70 b. ANNA JOHANNE MADSEN \* 12. august 1885 i Masnedø, døbt 6. september i Vordingborg.

~ 27. april 1912 i Store Fuglede m. NIELS OTTO POULSEN \* 1. september 1885 i Ulstrup, døbt 3. november. – Søn af gård-ejer INGVARD POULSEN og hustru MAREN OTTESEN. – Handelsgartner i Næstved.

Børn.

- 71 c. CARL CHRISTIAN ERSLEV MADSEN (har i U.S.A. antaget navnet SANDAL) \* 29. maj 1890 i Masnedø, døbt 22. juni i Vordingborg. – Emigreret juni 1908. Kok i US Navy, pensioneret efter 1. verdenskrig. Skibskok på Missisipi.

~ 1. april 1931 m. MICHEY STROND \* 11. okt. 1894 i Trirport La. U.S.A. – Datter af AUGUSTUS STROND og hustru EMMA STORY. – Sygeplejerske.

## II.

### Mauritz Christian Eduard Erslevs barn

#### m. Anna Ulrica (Pip) Steenberg

(jfr. nr. 15).

72. KAI CHRISTIAN ERSLEV \* 30. marts 1897 i Lau, døbt 7. juni i Hammer. – Redaktør i København.

~ 1 ° 7. november 1917 på Frederiksberg (Solbjerg) m. ASTRID NYHOLM \* 18. december 1894 på Frederiksberg, † 5. august 1949 på Frederiksberg, bgr. 9. august på Søndermarks kgd. – Datter af teaterinspektør JOHAN BUSK NYHOLM og hustru GYRITHE GUNDEL.

1 barn: 5. slægtled I nr. 114.

~ 2 ° 31. december 1954 på Frederiksberg (borg. viet) m. GRETE KAREN BERNHARD-LARSEN \* 23. juni 1918 i København, døbt 6. juli 1924 (Citadelskirken). – Datter af journalist AAGE AUGUST BERNHARD-LARSEN og hustru CARLA MARIE ELEONORA SØRENSEN.

Ingen børn.

## III.

**Victor Poul Peter Erslevs børn m. Bertha Marie Saxtorph**

(jfr. nr. 22).

- 73 a. VICTOR ERSLEV \* 1875, † 1875.
- 74 b. VICTOR ERSLEV \* 1877, † 1877.
- 75 c. PAULA AUGUSTA ERSLEV \* 27. oktober 1879.  
~ 30. november 1900 m. SAMUEL BONDHUS. – Officer i US.  
Army, senere kommissionær.
- 76 d. LUDVIG HANS LAURITZ ERSLEV \* marts 1883, † september 1883.
- 77 e. EJNAR ALFRED ERSLEV \* 17. februar 1884.
- 78 f. BERTHA ELISABETH ERSLEV \* 22. marts 1887.

## IV.

**Agnes Nathalia Erslevs børn m. Christian Michael  
Rosted Gerstenberg**

(jfr. nr. 25).

- 79 a. JACOB JOHANNES GERSTENBERG-ROSTED \* 17. februar 1871 i Hjørring, døbt 15. maj, levede 1910. – Udvandret til U.S.A. 1902.
- 80 b. RIGMOR MARIE GERSTENBERG-ROSTED \* 1. marts 1873 i Lemvig, døbt 14. april, † 21. august 1945 i København, bgr. 25. august på Ass. kgd. – Musiklærerinde. – Ugift.
- 81 c. AAGE GERSTENBERG-ROSTED \* 7. februar 1876 i Lemvig, døbt 12. marts. – Maskiningeniør. Fra 1915 eneindehaver af firmaet Gerstenberg & Agger, København.  
~ 24. marts 1906 i København (St. Thomas) m. ALEXANDRA EMILIE JØRGENSEN \* 20. august 1880 i København, døbt 17. oktober (St. Johannes). – Datter af tobaksfabrikant ANTHON JØRGENSEN og hustru HANNE JENSEN.

## V.

**Pouline Cathinka Erslevs barn m. Conrad Frederik  
Vilhelm Hildebrand**

(jfr. nr. 26).

82. JOHAN FREDERIK EMIL HILDEBRAND \* 16. juni 1863 i Store Lyngby, døbt 13. august i Lille Lyngby, † 27. august 1913 i København, bgr. 1. september på Ass. kgd. – Købmand, senere handelsrejsende.
- ~ 11. april 1897 i Sorø m. ANNA ELISABETH HVIID \* 27. september 1871 i Sorø, døbt 25. februar 1872, † 28. juni 1913 i København, bgr. 4. juli på Ass. kgd. – Datter af købmand i Sorø SØREN CHRISTIAN NIELSEN HVIID og hustru KIRSTINE MARIA LARSEN.

Børn.

## VI.

**Hans Høegh Erslevs børn m. Marie Elisabeth Hvidt**

(jfr. nr. 29).

- 83 a. EINAR JOHANNES ERSLEV \* 18. juni 1870 i Silkeborg, hjemmedøbt samme dag, dåb konfirmeret 21. august. – Student Sorø 1889, cand. mag. 1898. Lærer ved Lyceum og Nørrebros Latin- og Realskole 1898–99, leder af sprogkursus Pallas 1900–06, lærer ved Københavns kommunale skolevæsen 1904–31. Tillige lærer ved Københavns kommunale præliminærkursus 1919–36. Har udgivet: Engelske Taleøvelser. 1903.
- ~ 15. oktober 1909 på Frederiksberg m. ALICE HENRIETTE ANDERSEN \* 13. august 1872 i København, døbt 15. september (Frue). – Datter af overpostbud RASMUS ANDERSEN og hustru HENRIETTE VILHELMINE LOVISE AUGUSTA JØRGENSEN. – Lærerinde ved Københavns kommunale skolevæsen.

Ingen børn.

- 84 b. ELLEN ERSLEV \* 21. april 1872 i Ulstrup, hjemmedøbt samme dag, † samme dag, bgr. 26. april i Røsnæs.
- 85 c. INGEBORG ERSLEV \* 18. juni 1873 i Ulstrup, hjemmedøbt 20. juni, dåb konfirmeret 3. august i Røsnæs, † 27. maj 1912 i København, bgr. 2. juni på Ass. kgd. – Musik- og sanglærerinde. – Ugift.

86 d. KNUD ERSLEV \* 6. maj 1875 i Ulstrup, døbt 24. maj i Røsnæs, † 7. maj 1957 i København, bgr. 11. maj på Bispebjerg kgd. – Cand. pharm. 1898. Laboratorieforsøger i Aarhus 1900–02, i Hamburg 1903–04. Ansat i firmaet »Edwards Creameries« i London 1904–06. Ledende laboratorieforsøger og bakteriolog i firmaet Anton Jurgens Margarinefabriker i Oss i Holland 1906–34. Hjemvendt til Danmark 1940. Konsulent i København, bl. a. for firmaet »Keko«. – R\* 1934.

~ 1 ° i København m. OLGA AGNETE SELIGMANN \* 4. december 1884 i København. – Adoptivdatter af læderhandler i København JULIUS EINER SELIGMANN og hustru ELVIRA ELINE. – Ægteskabet opløst ved separation 27. november 1906, skilsmisse 2. februar 1910.

Ingen børn.

Adoptiv søn, se tillægget.

~ 2 ° 12. april 1912 i København (St. Andreas) m. ELLEN MARGRETE SOFIE WILLIAM-JØRGENSEN \* 23. februar 1883 i København, døbt 16. juni (Helligaand), † 7. september 1958 på Frederiksberg, bgr. 11. september i Søllerød. – Datter af overretssagfører WILLIAM ALEXIS JØRGENSEN og hustru ADELAIDE MARIE NISSEN. – Ægteskabet opløst.

2 børn: 5. slægtled II nr. 115–116.

87 e. SVEND ERSLEV \* 15. januar 1882 i Kalundborg, hjemmedøbt 3. februar, dåb konfirmeret 29. maj, † 29. december 1956 i København, bgr. 3. januar 1957 på Solbjerg kgd. – Cand. pharm. 1907. Fabrikant og grosserer i København.

~ 1. marts 1928 i Oss i Holland m. INGA ELEONORA HELLA-BENTH JENSEN \* 15. maj 1906 i Ballerup, døbt 29. juli. – Datter af murermester i Ballerup JOHAN PETER JENSEN og hustru HILMA SOPHIE LINDGREN. – Grossist i København. – Ægteskabet opløst 1942.

Ingen børn.

## VII.

### Alfred Julius Erslevs børn

(jfr. nr. 30).

Af 1. ægteskab:

88 a. JOHANNES FRODE ERSLEV \* 14. august 1876 i Rude-Eskildstrup, døbt 15. oktober i Munkebjergby, † 13. marts 1916 i Slots-

bjergby, bgr. 20. marts. – Seminarist Jelling 1897. Lærer ved Vamdrup realskole 1897, andenlærer i Tarm 1899, lærer og kirkesanger i Sneum ved Esbjerg 1901, i Valsøllille 1904, i Slotsbjergby 1908.

~ 10. oktober 1902 i Ejby m. BOLINE RASMINE KNUDSEN  
\* 30. juli 1879 i Valore, døbt 12. oktober i Ejby. – Datter af gård-ejer i Valore HANS KNUDSEN og hustru ANE RASMUSSEN.

2 børn: 5. slægtled III nr. 117–118.

- 89 b. ANNA ELISABETH ERSLEV \* 9. november 1879 i Gerlev, hjemmedøbt 18. januar 1880, † 31. marts 1880 i Gerlev, bgr. 7. april.

Af 2. ægteskab:

- 90 c. FREDERIK VINCENTS ERSLEV \* 15. juni 1882 i Gerlev, hjemmedøbt 9. juli, dåb konfirmeret 14. august, † 11. september 1883 i Gerlev, bgr. 16. september.

- 91 d. ANNA KIRSTINE ERSLEV \* 23. oktober 1884 i Lyngø, døbt 30. november. – Massøse i Kalundborg. – Ugift.

Af 3. ægteskab:

- 92 e. ALFRED VALDEMAR ERSLEV \* 15. juni 1891 i Lyngø, døbt 23. august. – Købmand i Hillerød 1918–26. Repræsentant i Kalundborg.

~ 27. februar 1925 i København (Frue) m. MAGDA MARIE LYNEBORG \* 19. juli 1895 i Brørup, døbt 5. november i Kattrup. – Datter af gårdejer i Brørup JOHANNES LYNEBORG og hustru ANE KATRINE CECILIE SØRENSEN.

Ingen børn.

- 93 f. AAGE VICTOR ERSLEV \* 9. august 1894 i Lyngø, døbt 9. september. – Uddannet i firmaet Louis Munk i Sorø. Købmand i Slagelse 1919. – Medlem af Slagelse byråd 1946–54. Formand for Slagelse Handelsstandsforening fra 1941. Medlem af bestyrelsen for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening fra 1945. Næstformand for samme og medlem af Provinshandelskammeret fra 1952 og af Den danske handelsstands Fællesrepræsentation fra 1956. Formand for Sjælland og Lolland-Falsters Handelsstands Centralforening og viceformand i Provinshandelskammeret fra 1958. Medlem af bestyrelsen for A/S Banken for Slagelse og Omegn 1932, formand for samme 1950. Medlem af

tilsynsrådet for Østifternes Hypotekforening fra 1943, af repræsentantskabet for Arbejdsgivernes Ulykkesforsikring fra 1955, af handelsretten for Slagelse købstad m. v. fra 1944, af bestyrelsen for A/S Slagelse Valsemølle fra 1953. Formand for Slagelse Erhvervsråd fra 1947, for Slagelse Velgørenhedsselskab fra 1948. – R\* 1955.

~ 25. september 1920 i København (Frue) m. EDITH KIRSTINE MARIE THOMSEN \* 3. november 1894 i Slagelse, døbt 26. december (St. Mikkel). – Datter af fuldmægtig JOHAN OSKAR THOMSEN og hustru DAGMAR KIRSTINE PETRA LARSEN.

2 børn: 5. slægtled IV nr. 119–120.

### VIII.

#### **Axel Olaf Viggo Erslevs barn m. Ane Amalie Olsen**

(jfr. nr. 31).

94. KAREN PAULA ERSLEV \* 13. september 1895 i Sorø, døbt 27. oktober.

~ 17. december 1915 på Frederiksberg m. JULIUS SÆRSLEV NIELSEN SKIERN \* 23. november 1890 i Viborg, døbt 12. april 1891 (Sdr. sogn). – Søn af bogtrykker i Viborg JENS SÆRSLEV NIELSEN og hustru EMMA SØRINE GOTTHARDT. – Bogtrykker på Frederiksberg.

2 børn: 5. slægtled V nr. 121–122.

### IX.

#### **Oscar Theodor Erslevs børn m. Oline Dorthea Allerup**

(jfr. nr. 32).

- 95 a. POUL OSCAR ERSLEV \* 10. oktober 1888.  
96 b. ALBERT JENS ERSLEV \* 17. november 1891.

### X.

#### **Chopin Erslevs børn m. Hansine Regine Andersen**

(jfr. nr. 41).

- 97 a. FANNY ERSLEV \* 8. maj 1873 i Lund (Dom), † 25. juli 1930 i København, bisat 30. juli, urne nedsat 12. august i Jönköping på Dunkehalla kgd.

~ 17. marts 1896 i Jönköping (Østre) m. AXEL ERIK GEORG NYMAN \* 9. februar 1864 i Hjertlanda, † 19. april 1929 i Agunnaryd, bgr. 24. april i Jönköping, på Dunkehalla kgd. – Søn af GUSTAV ROBERT GEORG NYMAN. – Hotelejer i Jönköping 1896–1900. Bosat i Älmhult 1911–13. Ejer af Ugglansryds herregård i Ryssby 1913–19, derefter medejer af Stensjöholm i Agunnaryd.  
2 børn: 5. slægtled VI nr. 123–124.

98 b. HJALMAR ERSLEV \* 8. juli 1874 i Lund (Dom), † 29. november 1946 i Karlskrona.  
Landmand.

~ 1° 26. januar 1902 i Rödeby m. VALBORG HALLEN \* 23. februar 1883 i Rödeby, † 3. september 1916 i Rödeby, bgr. 9. sept. – Datter af stationskarl OLOF HALLÉN og hustru MARIA BOTILLA CARLSDOTTER.

2 børn: 5. slægtled VII nr. 125–126.

~ 2° 8. september 1917 i Karlskrona m. ESTER CHRISTINA SNAAR \* 22. september 1881 i Augerum, døbt 15. oktober i Karlskrona, † 24. juni 1956 i Karlskrona, bgr. 30. juni. – Datter af fanejunker i Karlskrona CARL WILHELM SNAAR og hustru SALLY MATILDA LINDGREN.

Ingen børn.

## XI.

### **Pouline Christense Erslevs børn m. Albert Valdemar Blad** (jfr. nr. 44).

99 a. GERDA BLAD \* 19. juli 1871 i København, døbt 19. august (Holmen), † 22. marts 1950 i Hellerup.

~ 5. september 1910 i Honnef am Rhein m. CARL FREDERIK DANIEL baron BILLE-BRAHE-SELBY \* 7. april 1874 på Hvedholm, † 28. januar 1915 i Honnef am Rhein. – Søn af PREBEN CHARLES lensgreve BILLE-BRAHE-SELBY til grevskabet Brahesminde og hustru ANTOINETTE BEATE AUGUSTA komtesse RANTZAU. – Cand. mag.

Børn.



- 100 b. ELISABETH BLAD \* 28. maj 1874 i Ordrup, døbt 11. juli i Gentofte, † 23. december 1951 i Roskilde, bisat 28. december, urne på Garnisons kgd.  
 ~ JOACHIM EMIL RAHLFF \* 1874, † 2. januar 1935 på Frederiksberg, urne på Garnisons kgd. – Grosserer i København.

Børn.

## XII.

### Kristian Sofus August Erslevs børn

#### m. Louise Augusta Erslev

(jfr. nr. 55).

- 101 a. ROLF AAGE ERSLEV \* 20. februar 1881 i København, døbt 17. juli (St. Mathæus), † 10. februar 1954 på Frederiksberg, bgr. 14. februar på Vestre kgd. – Realskoleeksamen, Slomans skole. Praktisk uddannelse A/S Titan, København. Ingeniør Københavns Maskinteknikum 1902. Ingeniør hos A/S Titan, København 1902–03, hos Martini, Frauenfeldt i Schweiz 1904. Egen forretning 1905. Ingeniør ved Carlsberg Bryggerierne 1911, fra 1918 driftsinspektør sst., afdelingschef for mineralvandsfabriken.  
 ~ 13. maj 1910 i København (borg. viet) m. VILHELMINE KAROLINE AMALIE PETERSEN \* 14. april 1881 på Frederiksberg, døbt 29. maj, † 20. september 1945 på Frederiksberg, bisat 25. september, urne på Vestre kgd. – Datter af urtekræmmer på Frederiksberg JACOB PETERSEN og hustru CONSTANTINE OTHILIA PETERSEN.  
 2 børn: 5. slægtled VIII nr. 127–128.
- 102 b. HARALD ERSLEV \* 30. november 1884 på Frederiksberg, hjemmedøbt 4. december, † 5. december 1884 på Frederiksberg, bgr. 10. december på Frederiksberg kgd.
- 103 c. ERIK VALDEMAR ERSLEV \* 2. september 1890 på Frederiksberg, døbt 30. marts 1891 (Frederiksberg kirke), † 25. april 1918 i Shanghai. – Kontorist i Østasiatisk Kompagni. – Ugift.

## XIII.

**Kamma Augusta Erslevs børn m. Peter Valdemar Eliassen**  
(jfr. nr. 59).

- 104 a. GERDA ELIASSEN \* 6. februar 1902 på Frederiksberg, † samme dag, bgr. 8. februar på Frederiksberg kgd.
- 105 b. POVL JACOB ELIASSEN \* 24. september 1903 på Frederiksberg, † samme dag, bgr. 26. september på Frederiksberg kgd.
- 106 c. KAMMA META ELIASSEN \* 20. februar 1913 i København, døbt 16. marts (Hellerup).  
~ 17. juni 1942 i Hellerup m. HENRY NIELS PETER BØGEKJÆR \* 24. april 1911 i København, døbt 18. juli (Mariendal).  
– Søn af skotøjshandler i København HANS PETER BØGEKJÆR og hustru MAREN HELENE JENSEN. – Student St. Jørgens Gymn. 1929, cand. polyt. 1936. Ansat hos Højgaard & Schultz A/S København 1936–37, hos Sociedale de Empreitadas e Trabalhos Hidraulicos Ldr. Funchal Madeira 1937–39, hos Højgaard & Schultz A/S København 1939–41. 1941–42 afdelingsingeniør og 1943–51 afdelingschef ved Teknisk Central under ministeriet for offentlige arbejder. Ansat 1951 hos Kampmann, Kierulf & Saxild A/S København. 1. juli 1951 afdelingsingeniør (chef for ingeniørkontoret) ved Statsministeriet, Grønlandsdepartementet.

Børn.

## XIV.

**Aage Holger Erslevs børn m. Anina Elisa Henriques**  
(jfr. nr. 60).

- 107 a. KURT AAGE ERSLEV \* 16. juni 1915 i Gentofte, døbt 23. juli. Uddannet bogholder, statsautoriseret revisor. Emigrerede 1939 til U.S.A. Ansat i firma S. Blickman, Inc. i 15 år. Indehaver af Erslev Trading Company, Englewood, New Jersey.  
~ 30. juni 1944 i New York m. EMILIE MARGRETHE LOUISE OWESSEN \* 17. april 1919 i Pittsburg U.S.A. – Datter af ingeniør HENRIK CARL ANDREAS OWESSEN og hustru EMILIE SØMOD.

3 børn: 5. slægtled IX nr. 129–131.

- 108 b. **ALLAN JACOB ERSLEV** \* 20. april 1919 i Gentofte. Student Gentofte 1937, cand. med. 1945. Amerikansk lægeautorisation 1952. – Kandidat Viborg sindssygehospital 1945, Gentofte amtssygehus 1945–46, vikar Babies Hosp. Presbyterian Hospital, New York 1946, special fellow research The Sloan-Kettering Inst. for Cancer Research og resident physician Memorial Hospital New York 1946–47, kandidat Bellevue Hospital, New York 1948, Damon Runyan Clinical Research Fellow Yale University 1950, Instructor in Med. sst. 1951, captain US Army 1953–55, associate in Med. Harvard University fra 1955, tillige Research associate Thorndike Memorial Lab., Boston.
- ~ 20. december 1947 i New Jersey m. **ELISABETH CURTIS LEWIS** \* 20. marts 1920 i New Jersey. – Datter af physician **THOMAS KRAPPFEL LEWIS** og hustru **ELISABETH FENNO CURTIS**. 4 børn: 5. slægtled X nr. 132–135.

## XV.

**Anna Erslevs børn m. Oscar Borgen**

(jfr. nr. 61).

- 109 a. **ARNOLD BORGEN** \* 25. juni 1875 i København, døbt 5. september (Holmen), † 24. februar 1946 i København, bgr. 2. marts på Vestre kgd. – Lærte assurance i udlandet 1892–96. Assurandør i København 1896, senere fabrikant i København. – Ugift.
- 110 b. **VIGGO BORGEN** \* 5. juni 1878 i København, døbt 28. juli (Trinitatis). – Uddannet i handel i Aalborg og København. Emigreret til Australien 1903.
- 111 c. **FANNY BORGEN** \* 7. maj 1883 i København, døbt 9. juni (Trinitatis), † 1. august 1944 på Frederiksberg, bisat 4. august, urne på Vestre kgd. – Sproglærerinde. – Ugift.

## XVI.

**Valdemar Erslevs børn m. Hildur Gustafva****Charlotta Holm**

(jfr. nr. 63).

- 112 a. **POUL VALDEMAR ERSLEV** \* 14. juni 1893 i København, døbt 27. august (Holmens), † 13. november 1893 i København, bgr. 17. november (Holmens).

- 113 b. INGEBOG HILDUR ERSLEV \* 26. november 1894 i København, døbt 15. april 1895 (Helligaand), † 6. februar 1943 i København, bgr. 11. februar på Holmens kgd. Kontorassistent i København. – Ugift.

## 5. SLÆGTLED

### I.

#### **Kai Christian Erslevs barn m. Astrid Nyholm**

(jfr. nr. 72).

114. LIZZIE BITTEN ERSLEV \* 23. august 1928 i København, hjemmedøbt 31. januar 1929 (Valby).  
~ 2. september 1955 på Frederiksberg (borg. viet) m. VAGN LYSTBÆK LAUSTSEN \* 5. november 1923 i Tvis. – Søn af skolelærer ANDERS PEDER LAUSTSEN og hustru PETRINE LYSTBÆK. Student Herning 1942, cand. jur. 1952. Sekretær i Statens Ligningsdirektorat 1952.

1 barn: 6. slægtled I nr. 136.

### II.

#### **Knud Erslevs børn m. Ellen Margrete Sofie**

##### **William-Jørgensen**

(jfr. nr. 86).

- 115 a. PALLE KNUT JØRGEN BØRGE ERSLEV \* 19. januar 1913 i Nijmegen i Holland. – Prokurist i firma Daarnhouwer i Amsterdam. – R\*.  
~ 13. maj 1936 m. ANNA LAURA BARBARA WEITNER \* 16. marts 1907 i Wien. – Datter af departementschef WEITNER.  
Ingen børn.

- 116 b. ELVIRA GLADYS ERSLEV \* 19. april 1914 i Nijmegen i Holland, døbt 28. december i København (St. Johannes). – Forlagssekretær.  
~ 1 ° 9. april 1943 i København (Vestre Fængsel) m. SVEND-ERIK HAMMER \* 21. oktober 1905 i København. – Reklamekonsulent i København. – Ægteskabet opløst 3. juni 1947.  
Ingen børn.

~ 2<sup>o</sup> 4. april 1950 i Gentofte (borg. viet) m. FINN FREDERIK ROSENSTAND \* 23. januar 1915 i København, døbt 4. april (St. Jacob). – Søn af direktør AKSEL EMIL ROSENSTAND og hustru GUDEWEIG KAROLINE PETERSEN. – Grosserer i København.

1 barn: 6. slægtled II nr. 137.

### III.

#### **Johannes Frode Erslevs børn m. Boline Rasmine Knudsen**

(jfr. nr. 88).

117 a. ASTRID HØEGH ERSLEV \* 27. juni 1903 i Sneum ved Esbjerg, døbt 2. august.

~ 21. april 1934 i København (Eliaskirken) m. HENNING BAASCH \* 14. juli 1903 i København. – Søn af smedemester i Valby EDVARD BAASCH og hustru INGEBORG NIELSEN. – Smedemester i København.

Ingen børn.

118 b. EILER HØEGH ERSLEV \* 28. maj 1907 i Valsølille, døbt 21. juli. – Prokurist i firma Schaub & Comp., København.

~ 30. april 1938 i København (borg. viet) m. DORRIS MURIEL STEARN \* 13. oktober 1908 i London. – Datter af restauratør JOHN STEARN og hustru MABEL FELDER.

2 børn: 6. slægtled III nr. 138–139.

### IV.

#### **Aage Victor Erslevs børn m. Edith Kirstine Marie Thomsen**

(jfr. nr. 93).

119 a. KNUD BØRGE ERSLEV \* 13. marts 1922 i Slagelse, døbt 16. april (St. Michel). – Prokurist i faderens firma.

~ 27. august 1955 i Heininge m. TOVE OLSEN \* 27. juni 1924 i Slagelse, hjemmedøbt 11. juli, dåb konfirmeret 28. september (St. Michel). – Datter af snedkermester i Slagelse AAGE OLSEN og hustru ELNA MARGRETHE JENSEN.

Ingen børn.

120 b. RUTH ERSLEV \* 1. marts 1926 i Slagelse, døbt 4. april (St. Michel).

~ 26. juni 1954 i Frederiksberg kirke m. GERT JØRGEN JEN-

SEN \* 27. juni 1919 på Frederiksberg, døbt 20. juli (Mariendal). – Søn af gartner NIELS VALDEMAR GEORG JENSEN og hustru ELLEN MARGRETHE FREDERIKSEN. – Sekretær i firma Plumrose A/S, København.

Ingen børn.

V.

**Karen Paula Erslevs børn m. Julius Sørslev Nielsen Skiern**

(jfr. nr. 94).

- 121 a. KAARE ERSLEV SKIERN \* 17. april 1919 på Frederiksberg, døbt 31. august (Frederiksberg kirke).
- 122 b. INGE SKIERN \* 8. marts 1924 på Frederiksberg, døbt 15. juni (Frederiksberg kirke).  
~ N. N. – Ægteskabet opløst.

VI.

**Fanny Erslevs børn m. Axel Erik Georg Nyman**

(jfr. nr. 97).

- 123 a. VIVEKA NYMAN \* 26. februar 1897 i Jönköping, døbt 17. marts (Østre). – Ejer af en gård i Timmersdala, nu bosat i Hässleholm, Sverige. – Ugift.
- 124 b. LEILA NYMAN \* 4. januar 1900 i Jönköping, døbt 9. februar (Østre).  
~ 4. april 1947 i Rom m. JOHAN LEPPIK \* 16. juli 1894 i Viljandi, Estland. – Søn af gymnasielærer HANS LEPPIK og hustru ANNA HERMAN.  
Estnist envoyé Polen, Lithauen, Østrig Ungarn, Rumænien, Tchechoslovakiet og Italien. Nu bosat i Ryssby, Sverige.  
– Po. P. R. 1; Li. Vau 1.; Ø. L. L.\*; U. St. Steph. 1.: Rum. K. I. 1; I. Kr. 1.: ST. K. 1.; F. Æ. L. 4.

VII.

**Hjalmar Erslevs børn m. Valborg Hallén**

(jfr. nr. 98).

- 125 a. AINA HANSINA ERSLEV \* 12. maj 1902 i Rödeby. – Bosat i Göteborg. – Gift.

- 126 b. GÖSTA CHOPIN ERSLEV \* 30. marts 1904 i Dörby, † 13. febr. 1926 i Rödeby, bgr. 15. februar.

## VIII.

**Rolf Aage Erslevs børn m. Vilhelmine Karoline  
Amalie Petersen**

(jfr. nr. 101).

- 127 a. POUL BØRGE ERSLEV \* 1. februar 1912 på Frederiksberg, døbt 28. april (Frederiksberg kirke), † 11. marts 1939 i Næstved, bgr. 17. marts på Frederiksberg kgd. (overflyttet 2. oktober 1945 til Vestre kgd.). – Ingeniør.

~ 27. marts 1938 i Hjørring (St. Kathrine) m. INGEBORG BÜLOW \* 11. juni 1914 i Hjørring, døbt 4. oktober (St. Kathrine). – Datter af købmand i Hjørring CARL BÜLOW og hustru CAROLINE JENSEN. – Tandlæge. ~ 2<sup>o</sup> 11. februar 1945 på Frederiksberg m. OTTO JØRGEN GOTTLIEB \* 12. juni 1919 i Frederiksværk. – Søn af læge AXEL GOTTLIEB og hustru KAREN LOUISE BUSSE. – Reservelæge ved ortopædisk hospital, København.

1 barn: 6. slægtled IV nr. 140.

- 128 b. GUDRUN (GUDDA) MARGRETHE ERSLEV \* 1. februar 1914 i København, døbt 10. maj (Jesuskirken), † 7. juli 1943 i Frederikssund, bgr. 14. juli på Frederiksberg kgd. (overflyttet 2. oktober 1945 til Vestre kgd.).

~ 9. december 1936 i Frederiksberg kirke m. ADRIËN BALTHARZAR CORNEILLE CHABOT \* 22. november 1912 på Kolpengård, døbt 8. juni 1913 i Bryrup. – Søn af godsejer JEAN JOSEPH CHABOT og hustru FRIDA MACHEPRANG. – Studeret landvæsen her og i udlandet. På Lyngby Landboskole 1934. Ejer af Paastrupgård ved Slangstrup 1935–46. Ejer af Lønsgård i Harløse fra 1947. Fra 1953 tillige ejer af Kolpengård plantage i Bryrup. ~ 2<sup>o</sup> 10. september 1946 i København (Helligaand) m. GERDA SCHRØDER \* 4. maj 1917 i København, døbt 24. juni (Helligaand). – Datter af vexellerer HARALD SCHRØDER og hustru KAREN MARIE (KAMMA) SCHRØDER.

2 børn: 6. slægtled V nr. 141–142.

## IX.

**Kurt Aage Erslevs børn m. Emilie Margrethe****Louise Owesen**

(jfr. nr. 107).

- 129 a. EDWARD KURT ERSLEV \* 1. april 1945 i New York, døbt 1. juni 1954 i Englewood.
- 130 b. ANINA EMILIE ERSLEV \* 6. september 1948 i Teaneck, døbt 1. juni 1954 i Englewood.
- 131 c. HENRIK AAGE ERSLEV \* 22. april 1953 i Teaneck, døbt 1. juni 1954 i Englewood.

## X.

**Allan Jacob Erslevs børn m. Elisabeth Curtis Lewis**

(jfr. nr. 108).

- 132 a. WENDY ERSLEV \* 10. juni 1949.
- 133 b. CAROL ANN ERSLEV \* 28. november 1951.
- 134 c. ERIC ERSLEV \* 30. januar 1954.
- 135 d. Barn.

## 6. SLÆGTLED

## I.

**Lizzie Bitten Erslevs barn m. Vagn Lystbæk Laustsen**

(jfr. nr. 114).

136. ANNE CHARLOTTE LAUSTSEN \* 25. maj 1957 i København, døbt 19. august (Holmen).

## II.

**Elvira Gladys Erslevs barn m. Finn Frederik Rosenstand**

(jfr. nr. 116).

137. NINA ROSENSTAND \* 1. januar 1951 i København, døbt 1. juli (Frihavnskirken).



## III.

**Eiler Høegh Erslevs børn m. Dorris Muriel Stearn**

(jfr. nr. 118).

- 138 a. ANNETTE DOREEN HØEGH ERSLEV (tvilling) \* 20. marts 1944 i København, døbt 3. september (St. Mathæus).
- 139 b. BRITTA SUSAN HØEGH ERSLEV (tvilling) \* 20. marts 1944 i København, døbt 3. september (St. Mathæus).

## IV.

**Poul Børge Erslevs barn m. Ingeborg Bülow**

(jfr. nr. 127).

140. LISE LOTTE ERSLEV \* 8. juni 1938 på Frederiksberg, døbt 11. september (Frederiksberg kirke).

## V.

**Gudrun (Gudda) Margrethe Erslevs børn  
m. Adriën Balthazar Corneille Chabot**

(jfr. nr. 128).

- 141 a. JAN CHABOT \* 21. december 1937 på Paastrupgård, døbt Søllerød. – Student Herlufsholm 1956. Studerer handel og økonomi ved Mc. Gill. University, Montreal.
- 142 b. ANNETTE CHABOT \* 16. juni 1941 på Paastrupgård, døbt 23. november i Holte.

## ADOPTIVBØRN

## I.

**Kamma Augusta Erslevs og Valdemar Eliasens adoptivsøn**  
(jfr. nr. 59).

POUL WILLIAM AUGUST ELIASEN \* 5. juli 1903 i København, † 1920. – Sømand. Druknet på vej fra Canada til England.

## II.

**Anna Erslevs adoptivdatter**  
(jfr. nr. 68).

JENNY ELISABETH ERSLEV \* 24. januar 1888 i København. – Overassistent under Københavns magistrat. – Ugift.

## III.

**Knud Erslevs og Olga Seligmanns adoptivsøn**  
(jfr. nr. 86).

WIGGO JULIUS ERSLEV \* 25. april 1904 i Brighton, England, † 6. januar 1935 i København, bgr. 12. januar på Ass. kgd. – Uddannet på Aarhus Løveapotek 1920–23, på Graasten apotek 1924–25, på Griffenfeldts-gade apotek, København 1925. Exam. pharm. 1925. Senere journalist. – Ugift.

# POUL POULSEN ERSLEVS

BIOGRAPHIE OG  
EN DEEL AF HANS DAGBOG

*Nedskrevet 1846—47*

Den 28 Februarii 1770 blev jeg født i Kirkebyen Todberg paa Skaarup-gaards Gods i Randers Amt 1½ Miil Norden for Aarhus. Min Fader, som var Sognedegn og Skolelærer i Todberg, var en Bondesøn fra Erslev ved Randers. Denne min Bedstefader var meget velhavende og havde kuns 2de Sønner, den Ene med sin første Kone, ved Navn Jens og min Fader Poul med den anden Kone, nemlig min Bedstemoder. Min Bedstefader købte en Landeiendom i Vissinge, i Randers Amt, hvor han anlagde et stort Brænderie, hvilket forøgede hans Formue i den Grad, at han købte flere Huse i Randers. Min Faders Halvbroder, Jens, var meget flittig og drev min Bedstefaders Eiendom og Alt til stor Fuldkommenhed. Men han var gjærrig af Natur og berigede sig selv saa meget, at han afkjøbte min Bedstefader denne skønne Eiendom, med samt Husene i Randers, inden mine Bedsteforældre nærmed sig Graven. Min Fader derimod var lidt letsindig og brød sig saa lidet om Eiendommens Drift i Vissinge, at han neppe kjendte sine Forældres Heste, langt mindre deres Køer eller andre Kreature og kunde hverken pløie eller harve og maaske næppe kjøre en Vogn. Men Bedstemoders Kjæledægge var han og ride til Randers kunde han, saa ofte der gaves ham Leilighed og da glemte Bedstemoder ikke at give ham Penge i Lommen, hvilke han paa det omhyggeligste søgte at blive qvit, især da han vidste at Bedstemoder ei førte ham til Regnskab herfor. At opholde sig i Brænderiet var hans Lyst og var saa vant til Forbruget her, at han med Behag drak Spiritusen, som den strømmede ud af Piberne og ved hvilket Syn de 2de Gamle frydede sig overordentligt. At han erholdt mangel Lækkerbid-sken, som gik den flittige Stedsøns Mund forbi, er soleklart, saasom Mama holdt kuns af Poul og havde Had til Jens; fordi han yttrede, at Poul burde ogsaa gjøre lidt Gavn, med Hensyn til at drage Fordeel af Eiendommen. Vel gnavede Bedstefader undertiden lidt over Pouls Letsindighed, men Bedstemoder forstod godt at sætte Blor i Øinene paa sin Mand, Peder Poul-sen, saa den kjære Poul Pedersen kunde blive ved, som begyndt. Dog maa man ikke gandske tro, at den forkjælede Poul ikke havde Lyst til andet end Frihed og Vellevenet, o Jo! han vilde ogsaa gjerne læse og havde saa mange Eventyrer og Historier paa Tungen at Faer og Moer samt alle Tjenestefolk ofte loe, saa de vare nær ved at revne af bare Latter. Præsten i Byen holdt

ogsaa meget af Poul og da han erfarede Pouls Ulyst til Landvæsenet, raadede han mine Bedsteforældre at sende ham i Randers lærde Skole og lade ham erholde Kost og Pleie hos En af deres egne Husleiere der. Dette syntes Poul godt om; thi her vare Legekamerater, hvilke alle vilde kalde ham, rare Poul! saasom der var Penge i Lommen til Kage og andre rare Ting. Poul kom nu hen hvor Præsten havde givet Raad, men til Pouls bedre Dom var Spiritus bleven ham saa forhadet, ved den idelige Drikken af Brændeviins-Piberne at kuns Vinen, nydt med Maade, smaged ham, hvilket blev en Egen-skab hos ham til sin Død. Derimod fattede han en saadan Lyst til Røgtobak at Piben stedse sad ham i Munden saa længe han levede. Her i Skolen var hans Flid upaaklagelig, især naar man seer hen til de mange Lommepege, hvilke den søde Mama stak ham i Lommen saa ofte han forlod Hjemmet.

Efter nogle Aars Forløb blev han dimiteret og reiste til Kjøbenhavn, hvor han blev Student og siden Candidat med næstbedste Karacteer. At han her forbrugte mange Penge er let at indsee og herover blev den gjærrige Jens saa forbitret paa ham, at han gav ham Navn af sin lidderlige Broder. Vel var et saadant Udtryk forhaardt imod den stakkels godmodige Poul, hvis Hovedfeil var, at see for ligegyldigt til Pengeposen, og brugte lidt formeget af den til Fornøjelse for det smukke Kjøen og til Deeltagelse i hans flinke Medcollegers Glæder. (Lidderlig har min inderlige gode Fader aldrig været; thi dette har jeg forvisset mig om, ved mange fornuftige Folks Dom om ham.) Enhver der er Kjender af Studenterlivet vil finde at hans Broder Jens dømte ham forhaardt. Han fik nu isinde at reise til Jylland og da han indfandt sig i Vissinge var hans gamle Fader død og det varede kuns kort efter at Moderen ogsaa døde. Min Fader ægtede nu, fortidlig, en skikkelig Pige og maatte derfor tage til Takke med Degnekaldet i Todberg; med hende avlede han 4 Børn, som levede, og Moderen døde i Barselseng med det døende 5 Barn. Nu var Poul Pedersen, med Tilnavnet Erslev (hvilket Navn han havde antaget efter sin Fødeby) Enkemand med 4 Børn og havde kuns et meget fattigt Levebrød i Todberg, hvor Bønderne, efter Skik og Brug offrede 1 Skilling til Degnen, naar de offrede 8 Skilling til Præsten. P. Erslevs Formue var nu forbrugt, ifølge sin Ægtestand med en fattig Pige og hans Ophold i Kjøbenhavn, og han tyede nu til sin Broder Jens Peder-[sen] i Vissinge, i Haab om at erholde lidt Understøttelse hos denne rige Broder; men her blev han behandlet som den forlorne Søn i Historien, og da Peder Poulsen og Mutter Poulsen vare døde saa blev her ingen Fedkalv slagtet og ingen Musik lod sig høre, ei heller nogen Dands saaes opført; men den rige Jens bød ham næppe en Seng at hvile sig i og tilbød ham kuns en liden Gave, til at kjøbe noget for til Klæder og Mættelse for sine 4 Smaa. Der har Du nogle Rigsdaler, sagde Jens, til at begrave din Kone for; thi har

Du Mangel, er du selv Skyld heri, ved Dit utidige Givtermaal, der betog Dig den Hæderspost at blive Præst og satte Dig i disse trængende Omstændigheder, at betle hos mig, der har slidt og slæbt for hvad jeg har, i den Tid, da Du førte et overdaadigt Liv i Kjøbenhavn og forødede der Din store Arv. (Det anmærkes her, at Jens pragtiserede alt til sig ved List og magede det saaledes i Pouls Fraværelse, at Kjøbenhavns Regningerne og Pengene til Indboet ved Pouls Givtermaal medtog hele Arven, efter hans Forældre, især da den listige Jens havde afkjøbt de Gamle hele Eiendommen, længe førend deres Død.) P. Erslev drog nu hjem til sine 4 Børn og begrov sin elskede og flittige Hustru. Han satte sig for, at blive længe Enkemand; men da han Intet havde lært uden at læse og prædike (thi han taledede meget godt for sig paa Prædikestolen, hvilket Provst Gregersen ofte benyttede sig af, og gav ham derfor nogle Lispond Høe til Koen; thi een Ko havde han, 4 Høns en Hane og en Griis. Undertiden havde han ogsaa et Par Faar, men ikke mere Kreatur, da han havde ingen Jord og kuns en Have paa en Skjæppe Lands Udsæd) altsaa kuns at læse, synge i Kirken og lære Børnene saa la la i Skolen, saa var det ham saare nødvendigt at faae en Medhjælperinde i sin knappe Stilling. Jeg siger knappe, thi alt hvad hans hele Embede kunde indbringe var kuns 100 Rdl. aarligt. Hans afdøde Kone havde da maattet virke sit, for at skaffe det fornødne til Opholdet og derfor saae han sig nu om efter at faae en flink Pige til Hjælp, ved hvad der fornødent udfordredes, for at gaee Fremtiden imøde. Min Moder, Maren Fabek, hvis Fader havde været Underofficer i Randers, havde tjent nogle Aar i Kjøbenhavn og tjente nu hos et Herskab i Jylland, som Stuepige, blev min Fader gjort opmærksom paa og hun kom da i Tjeneste hos ham, som Huusholderske. Min Fader syntes godt om hende og besluttede at ægte hende; men først reiste han hen til Jens i Vissinge, der var bleven Enkemand, uden Børn, og var endnu meget riig, formodentlig havde hans afdøde Kone vel ingen Arvinger haft; her yttrede P. Erslev, at han havde isinde at givte sig med Jomfru Fabek, men da hun eiede Intet, liig hans forrige Kone, saa haabede han, at hans velhavende Broder vilde sætte ham istand til at indgaee dette Givtermaal, da der hertil behøvedes et Forskud i Penge, hvilket, som min Fader meente, kunde afdrages ham i den Arv, hans Børn kunde vente efter Farbroderen Jens Pedersens Død; især da der blev yttret, at Jens Pedersen, som nu var næsten de 60 Aar, vel næppe fik isinde at givte sig igjen. Hertil svarede Jens, i en bitter Tone: »Givter Du Dig, Poul! med Maren Fabek, saa gjør jeg Dig arveløs; thi hende hader jeg, men frier Du til en velhavende Bondpige og faaer Ja, saa vil jeg understøtte Dig, og Dine Børn skal da ikke blive arveløse.« P. Erslev gik nu hjem med denne Tidende; men min Moder, der ei var for Katten, forsikkrede ham, at min Fader, ifølge sit Løfte, skulde

tage hende til sin Kone og den stakkels Poul, der var et samvittighedsfuldt og inderlig godt og føieligt Menneske, gjorde hende, ved Provstens Medhjælp, til Kone og avlede i dette Ægteskab med hende 5 Børn. Nogle Aar efter, da Jens fyldte sit 77 Aar, givtede han sig med en 18 Aars Pige, med hvilken han avlede een Søn, som ogsaa lod sig kalde Erslev, efter den By hvor Bedstefaderen var først Bonde, og saaledes gik Degnen P. Erslevs Arv i Luften. Vi see heraf, at Jens holdt Ord og var af de Conservative i dette Stykke. Han viste sig ogsaa ret flink imod min ældste Broder Hans, da denne skulde være Snedkersvend i Aarhus; thi en Maaned førend han skulde være Svend, gik han til vor rige Farbroder Jens Pedersen i Vissinge og bad ham om lidt Penge til en Svendeklædning. Er Du Pouls Søn og er Maren Fabek Din Moder? jo, saa maa Du hjælpes. Der har Du en Stok af Spanskrør med Guldknap og naar Du her ved Bordet har spiist Dig mæt, saa reis hjem og lad Maren Fabæk give Dig en Svendeklædning. Havde Din Faer fulgt mit Raad, saa havde jeg givet Dig den forlangte Klædning.

Ingen af mine Sødskende betraadte siden den ubarmhertige Farbroders Huus eller Dørtæ[r]skel og hans eneste Barn, den ommeldte Søn blev Eier af den Formue, som blev berøvet den stakkels Degn P. Erslev i Todberg. Hans, min Broder, blev nu gjort til Svend i Aarhus, hvor jeg tillige med min Søster, som tjente en Præst[e]nke, var nærværende. Her var leiet et stort Værelse, med et Gallerie over Vinduerne, til Udførelse af denne Svendefestlighed. Drengene havde anmodet endeel Piger til at bivaane Behøvlingen, som det kaldes her, saae jeg Dorthea med Pigerne paa Galleriet og nu begyndte Behøvlingen. En af de 6 Drengene satte sig paa en Bænk med det ene Been langs hen af Bænken, ved hvis Ender to ældre Svende var plaseret. En ældre Svend, som havde reist Tydskland igjennem, tog nu en Høvl og under Trompetters Lyd høvlede han, proforma, hen af Drengens udstrakte Lem, raabende: „Geschvindt, geschvindt! Der Meister kömt!“ Bænken blev nu omvæltet, med samt Drengen, af de tjenstgjørende Herrer. Drengen satte sig atter fra den anden Side af Bænken og udstrakte det andet Lem henad Bænken. Nu brugtes en Saug af Oldgesellen og ved Trompetternes Lyd raabtes: »Geschvindt o.s.v., og Bænken med Drengen blev atter omkastet, og Drengen sprang, som før, til den anden Side og Handlingen gjentoges, som tilforn, med et andet Stykke Snedkerværktøi. Ved denne Omstyrtning af Bænken bleve Drengene ofte ilde forstødte, især naar Svendene, som toge fat i Enderne af Bænken, havde Nag til Drengen og derfor blev siden denne Uskik ved Behøvlingen afskaffet. Man brugte ogsaa ved denne Leilighed endeel raa Udtryk, der ikke passede til Culturens Fremskridt; thi Hensigten med denne Sammenskraben af Pigerne paa Galleriet skulle udvise, ved et vist Spørgsmaal af Oldgesellen, hvem af Drengene, der havde

den største Yndest hos Qvindekjønnet. Thi efter mange Gjentagelser, af det brugte Værktøi, lagdes Drengen henad Bænken paa sin Ryg, hvorpaa Svenden tog et bredt Huggejern af Træ, som han huggede flere Steder med paa Drengen. Endelig raabte han: „her er en stor Knast! den maa afhugges, med mindre at een af de smukke Piger paa Galleriet beder mig om, at lade den urørt!“ En eller Flere raabte da: „jeg beder!“ og En Pige var saa ivrig at hun raabte: „jeg beder for dem allesammen!“ Ved denne Leilighed havde min Broder Hans ikke de færreste Stemmer; thi han var en smuk lille Krabat og var meget yndet af de kjønne Piger i Aarhus. Dog maa jeg tilføie at denne underlige Yttring af Pigerne var mere en Følge af Naivitæt, end Letsind; thi unge Menneskers Omgang ved Glædesfester var mere bygget paa uskyldig Glæde end i nærværende Tider i 1846. For at vise hvor underligt Tønen var i de Tider, nemlig i 1780, vil jeg fortsætte min Fortælling om denne Behøvling. Drengene bleve nu stillede paa Rad under en Retskee, som holdtes af samme gamle Svende og nu traadte Oldgesellen hen og bød dem, En efter den Anden springe i Veiret mod Retskeen, for at vise deres Raskhed, i det han raabte: „spring for alle Snedkermestere!“ Drengene sprang nu op mod Retskeen. Nu lød Ordet: for Madm, for Døttrene, for alle smukke Piger! og endelig for alle Byens Horer! men her dreiede Drengene sig foragtlig rundt. Men nu lød Raabet: „spring høit for jere Kjærrester! og da gik Springningen løs! Min Glæde, ved at see min Broder Hans springe var endnu større, end ved Pigerens Raab: „Jeg beder! jeg beder!“ Den gamle Svend tog nu en Pokal med Viin, traadte dermed hen for Drengene og spurgte dem nu: om de vilde vise sig som gode og flinke Kamarater, hvorpaa han erklærede dem for Junggeseller og bød dem ei forglemme, at hvis de vilde have ærligt Rygte, maatte de reise. Han gav nu hver af dem en Øredask, med Ordet: „tag det af mig, men af ingen Anden!“ herpaa drak han deres Skaal i alle Mesteres og Svendes Navn! og nu endtes Ceremonien, med mange Hurraer og Trompetskrald. Der vare mange af Byens Borgerskab nærværende og jeg troer at ingen fandt noget anstødeligt i denne Ceremonie. Min Broder Hans reiste nu til Kjøbenh. med min Halvsøster Stine hvor han var hos en Snedkermester og klædte sig smukt. Jeg blev nu hos mine Forældre og passede Koen og Huset indtil jeg fyldte 15 Aar og blev confirmeret af Provst Gregersen i Paasken 1785. Det blev mig lovet af Provsten, at naar jeg blev 20 Aar gammel skulde jeg blive min Faders Hjelpelærer, thi han maatte holde en Fremmed til Skolen, saasom han passede den med Ulyst; men da der kuns holdtes Skole om Vinteren paa den Tid, saa meente mine Forældre, det var mig tjenligst at lære et Haandværk, der kunde føde mig om Sommeren, og da leve om Vinteren af det, som Skolen kunde indbringe mig. Min Moder gik nu med mig til en Skrædder i Aarhus, hvor



jeg saa 12 Svende paa et Bord, hvor Arbeidet gik ud paa Millioner Sting dagligt. Jeg rykkede min Mor i Skjørtet og hvidskede hende i Øret at hun maatte forskaane mig for dette skrækkelige Arbeide. Hun gik nu igjen til Todbjerg med mig og da hun stedse havde seet, at jeg lærte med Lyst af min Søster Mariane, nu Madm. Petersen, at sy Navn, filere, strikke Vanter og Strømper, saa fandt min Moder det underligt, at jeg ei vilde lære Skræddersyning, hvilket kunde være mig en indbringende Syssel om Sommeren. Men i Juli Maaneden, samme Sommer, kom min Broder Hans fra Kjøbenhavn med min Halvsøster Stine, for at gjøre os en Sommersvisit. Ved at see dem i deres Pynt og høre deres fine Sprog fik jeg Lyst til at følge med dem til Kjøbenhavn og der lære Snedkerhaandværket liig min Broder. Jeg fik da strax en Mester i Skindergaden, men da han ingen Svend havde og mit daglige Arbeide der var blot Nagelskjæring, var Tiden mig grusom kjedelig, hvorfor min Broder skaffede mig til Snedkermester Esmann den berømteste Meubel-Snedker i Kjøbenhavn. Her var 15 tydske Svende og en tydsk Dreng. Svendene forstode ei et dansk Ord, og jeg forstaaede ei et Tydsk, altsaa maatte Drengen være vor Tolk. Dog varede det ikke mange Uger førend den jyske Poul kunde sige: Was ist das und das ferstehe ich gut. Imidlertid var her min Skjæbne grusom, men jeg taalte den og satte mit Haab til Forsynet; thi jeg var religiøs og min Hu stod mere til Bogen og Musik, end til Høvlen og derfor var det stor Skade for mig at mine 7 Aar blev anvendt ved Høvlen, istedetfor en naturligere Anvendelse af denne min kostbareste Tid.

Jeg læste gjerne og kunde derfor alle mine Religionsbøger udenad paa mine Fingre. Alle Holbergs Komedier laae mig ogsaa let paa Tungen og det var tungt for mig at mine Forældre vare saa fattige, at jeg i mine fem Drengaar kuns erholdt aarligt et Par nye Strømper fra Jylland; og da jeg var indgaaet med Esmann at klæde mig selv, maatte jeg arbeide om Søndagen for i Forening med den Fortjeneste og mine faa Drikkepenge, at befries for at gaae nøgen. Dog ogsaa her vare Omstændighederne mig gunstige; thi da Esmann tillod mig Fuskerarbeidet om Søndagen og jeg derved blev gunstig behandlet af mange gode Mennesker, især nød jeg en ualmindelig god Modtagelse hos Kongens Kok; thi min Søster Dorethea, som tjente, som Stuepige, i denne Familie bidrog meget til at jeg modtog fra dette Huus flere Klædningsstykker, som kunde anvendes af mig, og min Paaklædning var derfor stedse proper og gav mig Navn af en pæn Snedkerdreng. Min Mester var en god Mand imod mig og tillod ufortrødent at jeg til mit Fuskerarbeide tog Mahognietræ og store Stumper Fyrretræ; men Svendene, som han, efter de Tidens Manerer, havde ingen synderlig Magt over, vare mine Tyranner, især den Ene, der som oftest var færdig at rive

Næse og Øren af mig. Den tydske Dreng kunde stedse være fri for deres Mishandling, men den stakkels Jyde fandt det modsatte Forsvar, indtil min Søster Dorethea, som siden blev givt med Brændeviinsbrænder Dyrby, gik til Esmann og lod ham see, min til store Blodsknuder forslaaede Ryg (liig Slaverne i Vestindien, eller undertiden Husarerne paa Skolen i Jægersborg) fik ham til at true Svendene med Politie, blev min Stilling taaleligere. Hveranden Søndag Nat maatte jeg sidde i Gadedøren for at vente Svendenes Hjemkomst og dette fandt jeg dog saa la, la; men den Nat, jeg laae i min Seng og hørte Tydskerne komme hjem, saae og hørte hvad Udsvævelse og Lidderlighed kan produsere, var det for mig, som om jeg vaagnede i Helvede. Desuagtet blev jeg Dyden tro og i mit 28 Aar bragte jeg min Kone, hvad hun forventede af mig. Efter at have udholdt mine 5 Læreaar blev jeg Svend og maatte først med 12 andre Drengene opstilles under Retskeden; thi Behøvlingen var forbudt i Kjøbenhavn. Her fremtraadte for os en gammel Svend, som havde en stor Cirkel, der paa den ene Ende var prydet med en Citron og paa den anden Spidse en Abelsin. Under en lang Tale, som han holdt, aabnede og sammenklæmmede han stedse bemeldte Cirkel. Talen gik ud paa hans Reise fra Kjøbenhavn til Konstantinopel over Hamborg, Tydskland og andre Lande paa hvilken Reise han vel havde arbeidet i Kjøbstederne paa denne Reise; men hvor omhyggelig han ogsaa stedse havde været for at sætte Fordelen Overstyr i Selskab med Svirebrødre og Qvinder, saa han undertiden ei havde Sko paa Fødderne, men hvad bør ikke en rask dansk Junggeselle gjøre, for at hans Laug kan have Ære af ham, naar han kommer hjem, som en længe forreist Geselle? Vi bleve nu kladskede paa Øret, drukne til og Toasten udført. Om Natten herpaa var Bal, og Jomfrubetretene afhentede de smukke Mesterdøttre i en Karet, samt de unge Mesterinder o.s.v. Jeg var nu Svend og blev saaledes i 2 Aar hos Mester Esmann. Min Broder Hans arbeidede et aars Tid hos Esmann og da kom min yngste Broder Peder, som Dreng, til os og blev her til han havde udlært. Vi vare nu alle 5 Heelsødskende i Kjøbenhavn. Dorethea blev givt med Dyrby og Mariane blev forlovet med Petersen. Min Halvsøster Stine blev gift med en Skrædder Sting, og nu vare mine gamle Forældre allene i Todberg. Hans giftede sig nu med en Skovfogeds Datter fra Jylland, med hende reiste han hjem og købte sig et lille Sted, med Jord, i Linaa, i Todberg Sogn. Med sin Kone, ved Navn Gjedske, avlede han 3 Døttre. Den ældste Marie blev gift med en Bonde i Todberg, de andre To veed jeg intet om. Mariane fik Petersen og han erholdt et Skoleembede i Antvortskov. Der kom nu Brev fra min Fader om at blive hans Medhjælper og jeg reiste nu hjem med mine sammensparede 100 Rigsdaler. Men da jeg havde forrettet Sognedegnens Embede i Todberg i een Maaned, fandt jeg averteret i Avisen: at der var

oprettet et Skoleseminarium paa Blaagaard. Strax gik jeg til Provst Greger-  
sen og yttrede, at jeg saae mig nødsaget til at indfinde mig der; for at lære,  
hvad jeg burde vide, som en duelig og agtet Skolelærer. Her var Svaret:  
»Han har lært nok for at være Skolemester her; thi jeg har confirmeret ham  
og han husker vel hvad han svarede mig, da jeg vilde skrive ham ind, i det  
han lagde Katechismusen og Pontopidans paa Bordet: »Disse Bøger kan  
jeg bogstaveligt udenad heelt igjennem«, hvilket han næppe har glemt i de  
7 Aar, han har brugt Høvlen.« Jeg blev ved mit Forsæt; thi jeg ventede at  
blive en lært Skolelærer ved min Indsættelse i Todberg. Jeg gav mig nu paa  
Reisen tilskibs og det gik mig bedre underveis end da jeg første Gang reiste  
med Hans og Stine (thi da var min Søsyge skrækkelig, og saavidt jeg erin-  
drer kunde jeg, formedelst den svære Udtømmelse, ikke vredes i et heelt  
Aar) men jeg kom ikke længere end til Helsingør, og herfra gik jeg tilfods  
til Blaagaard, hvor jeg fandt 6 Elever og En fra Haderslev, ved Navn Thor-  
ning, der blev indskreven med mig. Mine 100 Rdlr. vare nu svundne ind til  
84 Rdlr. og da Betalingen paa Blaagd. var aarligt 40 Rdlr. saa havde jeg  
kuns 4 Rdlr. at bruge til min Fornøielse og denne bestod i Komodie. Jeg  
fudskede nu om Søndagen, naar de andre Elever morede sig og om Aftenen  
indtil ud paa Natten øvede jeg mig i Klaveermusik; thi det forekom mig, som  
om jeg dog engang i Tiden skulde være Organist. Desuden var Sang og  
Klaveermusik min Kjæphest, hvilket følger mig til Døden. Vel arbeidede  
jeg, som Snedker, i Nyhavn om Søndagen, hos en Landsmand (mit eget  
Værktøj havde jeg), men, uagtet jeg havde god Afsætning, var det dog med  
Nød og Næppe, at jeg kunde redde mine 80 Rdl. Min Søster Dorethea, som  
elskede mig inderligt og h[j]alp mig, hvad hun kunde, fik en Chinafarer  
til at gaae i Caution for det 3die Aars Ophold paa Seminariet. De 2 Aar  
vare nu næsten tilende, da jeg erfarede at Kapitainen var forliist og hvor  
skulde jeg nu tage de 40 Rdl. fra til det sidste Aars Betaling? Der vare  
mange Fripladse paa Seminariet og det kom an paa Directionen, hvo der  
skulde nyde denne Gunst. Jeg raadførte mig nu med vor inderlig elskede og  
gode Lærer Riber og denne gav mig det Raad at bønfalde Direction[en] om  
Gratistplads for det 3die Aar, saa at jeg med Ære kunde blive dimiteret. Vi  
havde 2 Lærere nemlig Klausen og Riber. Den første var en Seminarist fra  
Kiel og da han havde været paa Grev Schimmelmands Komptoir blev han  
af Greven befordret til Seminarielærer paa Blaagaard. Denne Mand var  
yderst svulstig i daglig Omgang og i sine Foredrag paa Lærestolen; og Riber  
kunde lære Eleverne mere i een Time, end den Stolte i en heel Dag; saa  
uforstaaelig var han og saa opskruet vare alle hans Foredrag og Katechisa-  
tioner. Han var saare lille, var paa en vis Maade gebræklig, saa Hovedet sad  
ham need imellem Skuldrene, som man seer det paa Skildpadden. Denne

stolte Ungdomsleder hadede mig, fordi jeg nægtede at grave i hans Have, og lagde ikke Mærke til min natlige Fliid og mine Søndagsfudskeerier, for at opnaae min Hensigt, at blive en duelig Ungdomslærer. Vee ham! den Nedrige, hvis han skuer need til mig fra sit Dødsasyl; thi da jeg foreviste ham min Ansøgning til Directionen, hvorpaa Riber havde anbefalet mig paa det ivrigste, tog han en Pen og overstrøg Alt, hvad den ædle Riber havde skrevet. Jeg sendte nu min Ansøgning i en anden Form til Direct., men da der ingen Attest medfulgte, saa blev Svaret: »at  $\frac{1}{4}$  Aars Gratiale blev mig skjænket, men de 3 Qvartaler maatte jeg selv udrede«. Den stakkels P. Erslev tabte nu Modet og sukkede, naar de andre Elever dandsede og sang og nøde uskyldig Fryd. Men da jeg en Dag sad med Ryggen lænet mod Sphingsen der den Gang laae paa en Steen ved Peblingsøen, kom Seminaristen Petersen, som den Gang var Organist i Gjentofte og nu efter sin Examen skulde være Skolelærer og Organist i Hirschholm, til mig, klappe mig paa Skulderen og sagde: »hvad fattes Dig, Erslev, Du seer jo i Bogen, uden at læse, hvorfor er Du saa bedrøvet? Du, som ellers er saa munter, spiller Orgel og synger men viser Dig nu saa utilfreds? Har Din Thorning, Din Ven og Sidekammerat med hvem Du arbejder saa flittigt om Aftenen, naar vi andre glæde os, har han fornærmet Dig? Mig synes Du har Alle til Ven? Endog Spiseværtinden har lagt Mærke til Din Forsagthed. Betro mig, hvad der er Aarsag i, at Du hverken spiller eller synger, selv Fløitespillet tier Du med. Min Ven! sagde jeg, gid jeg var forblevet i Todbergs fattige Degnebolig og lært dette Sogns Skolebørn efter Evne, som da jeg, i mit 12te Aar, sad ved Bordenden i Byen Hørups Bønderstuer og efter Omgang i Byen ugentligt lærte de mindre Børn at læse og blev kjælet for af Konerne, som tilholdte Børnene at sige I til mig, istedet for Du, samt indgød Børnene Respect for mig, ved at lægge et stort Riis for mig paa Bordet, hvilket jeg ikke brugte, thi Børnene elskede og agtede mig og jeg fik ofte til Svar af dem: »A ska nok pas po, lille Poul! hva I seier.« Jeg fik Pandekage og andet Godt af Konerne og hoppede stedse glad hjem om Søndagen til Moder i Todberg. Men nu maa jeg tradske ud af Blaagaards Port, med taareblændet Øie, uden at have erholdt min Dimititions-Examen og uden at kunne vise mig med Ære for mine Landsmænd i Todberg; denne Tanke smerter mig til Sjælen; thi Du maa vide, min kjære Petersen! at jeg nu har hverken Credit eller Penge. — O, Snak, det skal jeg bringe i Orden for Dig. Paa Søndag gaer Du med mig til Gjentofte, hvor Du skal være Organist, her finder Du Din Landsmand, den iegode Provst Høegh; jeg har lovet at skaffe en Jyde som han vil blive fornøiet med og denne Jyde er Du. Her faaer Du 100 Rbdr. aarligt, for at spille Orgelet om Søn- og Helligdagene og saaledes erholder Du de Penge, Du mangler. »Men, min Gud! hvor kan

han antage mig til Organist jeg, som kuns har spillet i 2 Aar og som ei før kjendte en Node?» »Frisk Mod, min Ven! her har Du Psalmerne til Søndag, øv Dig i at spille dem og lad mig sørge for Resten. Søndag Morgen gik Reisen til Gjentofte og Samtalen begyndte nu i Provstens Studeerkammer, som følger. Petersen: »Her er den belovede Jyde, Deres Høiærværdighed!« »Vil Han paatage sig at spille vort Orgel om Søndagen, min Ven?» »Gjerne vilde jeg paatage mig dette, Deres Høiærværdighed! men jeg kan ingen Anbefaling vente af Zink; da jeg kuns har været 2 Aar paa Seminariet. Prøv kuns derpaa, Han har vel faaet Psalmen af Petersen?» Kirken fandtes nu fuld af Tilhørere, efter de Tidens Mode; thi det skede i Aaret 1794. Jeg skjælvede, men Petersen gav mig Mod og ledede mig, som vennehuld Medseminarist. Efter Tjenesten gik vi over til Provsten, der modtog mig med de Ord: »Dette gik, Saaskam godt! kom Han nu kuns herud hver Løverdags Aften og jeg skal skaffe Ham Nattequarteer i Kroen, gratis. Her har Han nu Psalmerne til Søndag og bliv nu hos os til Middag og saaledes hver Søndag. Om Løverdagen faaer Han frit Spise i Kroen; thi Jensen er en god og gjæstfri Mand.« Petersen fulgte mig nu et Par Søndager og snart var jeg hjemme hos Provsten og dristig Organist i Kirken. Jeg synes, sagde den ædle Provst Høegh en Dag til mig, at Hans Frakke, min kjære Erslev! seer lidt forslidt ud! mangler han Penge til en Ny, kan Han faae Penge at laane af mig til de fornødne Klæder. Søndagen efter viste Hr. Poul sig i fuld Puds for Seminaristerne og Misundelsen steg nu til det høieste. Iblandt andet sagde en fra Sønderborg, Espensen, der spillede Orgel til Fuldkommenhed og som ei kunde begribe hvorfor man ei havde valgt ham, til midlertidig Organist især da han var Clausens intime Ven: »See der hvor Gjentofte Spillemand er pyntet idag! han gaaer vist paa Frierie og vi maa have en Sang forfattet til hans Bryllupsfest. Du kan tro, sagde en Anden, at dette gjælder Spiseværtinden Madam Gregersen; thi Du har vist mærket hun stedse har pleiet ham i Smug. O, sagde en Tredie, det er kuns fordi hun er en Jyde og maaske han trøster hende lidt i hendes Enkestand. Men Poul lod dem snakke og anvendte Ordsproget: den der leer sidst leer bedst. Clausen blev forbittret, ved at erfare min Lykke, men Riber glædede sig og for ret at vise mig Venskab, tog han en Dag mine Stiløvelser med sig til Gjentofte og foreviste Ove Malling dem. Her blev jeg anmodet af denne ædle Fædrelandsven og gode Fader: at synge med hans Børn, hvor det ogsaa blev mig til Deel at lære vor gode Provstes eneste Søn ogsaa at synge. Jeg var meget stolt af denne Forretning, der skaffede mig Adgang til Mallings Huus og hvis Børn, tilligemed den muntre lille Høegh, aabnede mig Leilighed til at nyde meget godt. En stor Skade for mig var dette: at jeg ei forstod at skikke mig iblandt Folk af den store Verden, thi hvad kan vel tænkes af Cultur hos

en Snedkersvend eller en Seminarist, som maatte arbeide Natten med Dagen og som maatte snedkre om Søndagen, naar de Andre gik i Selskab blandt dannede Mennesker. Der kom mange Studenter i Provstens Huus, som ogsaa Andre pæne Folk, men den stakkels Poul holdte sig stedse i Skyggen; thi han følte sig i dette Selskab, som i en anden Verden og saaledes forblev han i flere Aar. Provsten og den iegode Frue viste mig det hjerteligste Ven-skab og vare saa gode og kjærlige imod mig, at det maa undres, at jeg ei viste mig friere i deres Selskab; men heri var min Opdragelse og Forknythed Skylden, hvilket hindrede mig i, at nyde de Glæder, som aabnede sig for mig hos disse gode Familier og i Provst Høeghs gjæstfrie Huus.

Aaret var nu omme og jeg fik Dimitions-Attest, men Clausen bar Omsorg for: at jeg kuns fik Karakteren *Duelig*; men ligemeget thi jeg havde min Provst Høegh, som nu havde et Værelse til mig i Jægersborg, hvor jeg kunde begynde med Børneundervisningen. Jeg tog nu en taknemmelig Afsked med den vakkre Lærer Riber, hvem alle Semin. elskede til Sjælen. (Naar han om Aftenen kom ind i Læresalen begyndte han at tale med et Par Elever om Arbeidet, nu nærmede sig en Tredie, nu en Fjerde og naar han saa flere hos sig begyndte han at fortælle Anecdoter, hvilke af ham bleve saa komiske fortalte at vi vare færdige at revne af Latter. Ved Clausens Indtræden derimod, blev alt stille og den Hofmodige gik, som han kom. Riber gav formeget efter for denne Opblæste, hvilket ei var til Gavn. Seminaristerne fulgte Riber til sit Hvilested nogle Aar efter, med stille Vemod, men ingen har begrædt Clausen.) Jeg sidder nu i et lille Værelse ved Slotsuhret i Jægersborg og har 30 Elever. Hele Gaarden, som man den Tid benævnedes Jægersborg, fik nu travelt med Seminaristen P. Erslev: »Hvad mener I vel, sagde Nogle, han skriver nogle Prikker paa en Tavle og kalder dem Noder og derefter vil han lære Børnene at synge Psalmer og Viser. Ja, hvad, som galere er, sagde en Anden, han siger, at Løgtemanden er ingen Djævel, men Dunster i Moserne; at den værste Djævel har Mennesket i sig selv og mange andre Galenskaber. Han lærer Børnene noget, som han kalder Tact, naar han synger med dem, jeg tænker at han snart bliver deres Dandsemester. O, sagde en Tredie, dette er dog ikke saa galt, som, at han skriver Prikker paa Tavlen og kalder dem Soel, Maane og Stjerner, skriver runde Stræger omkring dem og bilder Børnene ind: at saadant løber Alt omkring paa Him-melen. Han har en anden Tro, end vi og vender op og need paa Alt. Det er underligt, at Provsten kan saa godt lide ham og viser sig saa fornøiet, naar han kommer ind til Børnene.« Jeg kan ikke tænke mig større Uvidenhed hos lutterske Christne end jeg fandt her i Jægersborg og det var den høie Tid, at en Skole blev her oprettet. Den virksomme og oplysningselskende Provst Høegh bestræbte sig for at faae en Skole; og da en Parforsejæger

ved Navn Bruun havde en passende Bopæl til en Skole, gik Provsten til Rentekammeret og foreslog: at Bruns Bolig var ønskelig til en Skole, som Jægersborg Ungdom trængte meget til, hvilket letteligen kunde opnaaes, ved at give Bruun Bestalling, som Skovrider, til en ledig Skovridertjeneste i Gribs Skov ved Frederiksborg. Dette blev bevilget og Leiligheden blev nu indrettet til Skole og Rentekammeret paatog sig, at sætte den i Forbindelse med Vedligeholdelsen af de andre kongl. Bygninger i Jægersborg. Værelser havde man nu til Skole; men ingen Løn til Læreren, ingen Brændsel og ingen Skolelod. Her begyndte vor salige afdøde Provst Høegh at virke med Kraft, som Ungdommens sande Ven og for mig, som en Fader: evig velsignet være hans Minde af mig! (han var den sjeldneste Landsbypræst og som en Fader for Menigheden. Hvor han fandt uforskyldt Fattigdom, hvor han hørte tale om den lidende Syge, hvor han erfarede Familie Uenigheder, o, der var han strax ved Haanden med Trøst og Raad, med Lindring og med sin faderlige, vennehulde og kjærlige Overtalelse; thi faderlig Hjælp-somhed og huuslig Fred var hans Løsen, som opnaaedes ved Tro, Haab og Tillid til Forsynets Naade, han var den sande christelige Præst!)

O, min hedengangne, vennehulde Høegh! Jeg skriver dette med Taare-blændet Øie. Gid Du i dette Øieblik kunde skue ind i mit Hjerte!!!! Du er i de Saliges Boliger og det er min Alderdoms Trøst og Haab at møde Dig der i Din Forklarede Tilstand, hvor jeg er forvisset at blive gjenkjendt, og hvor vore Følelser skal blive inderligere forenede! Hans Minde være da evig velsignet! især af mig; thi nu havde jeg ved ham faaet Klæder og Understøttelse (dog vil jeg her anmærke at alt, hvad han havde laant mig i Penge har jeg betalt ham, hvilket var saare billigt, da jeg uden dette, nød meget godt af hans Huus og af hans ædle Hustrues Haand.) Han skaffede mig nu Jord af Hovmarken, en smuk Have og Tørv og Brænde, overeensstemmende med Reglementet og efterhaanden Løn, som ogsaa ved Degnens Død, den fjerde Deel af Degneofferet, men nu faldt de 100 Rigbdl. bort, hvilke jeg havde erholdt, som Løn, for at spille Orgelet. Jeg var nu ugift Skolelærer i 3 Aar og indfandt mig i den Tid stedse i Præstegaarden, baade Søgne- og hellige Dage, naar jeg vidste at der var Fremmede; Undseelsen holdt mig en Dag fra at komme, da der var stort Selskab; fordi jeg vidste at jeg fandt mig bedst i Skyggen, ifølge min lave Herkomst og min ukultiverede Forfatning. »Hvor blev han af i Torsdags, sagde Provsten, han vidste jo at det var min Kones Fødselsdag.« »Tilgiv, Deres Høiærværdighed! jeg kommer saa tidt, »gjør som han vil; thi jeg har een Gang sagt det og gjentager det nu igjen: min Dør staaer ham stedse aaben, mit Bord og mit hele Huus!« Jeg omfavnede stiltiende hans Knæ og siden den Tid behøvede han ei at indbyde mig. Men den underlige Poul holdt sig stedse i Skyggen og uagtet

jeg brugtes som Familiens Maskinmester og Suffleur og var med ved alle Leiligheder, saa blev Poul Poul. Dog kan ikke nægtes at Skovrider Lanspergs Familie satte lidt Skik paa mig; thi Pigebørnene gik jeg til i Huset og da jeg her var noget friere end i Præstens Huus, troer jeg her at have faaet lidt mere Frihed i Omgang med dannede Mennesker. Min Fader døde nu i Todberg og der kom Brev fra min Ungdoms Præst Provst Gregersen: om jeg nu vilde komme hjem for at modtage min afdøde Faders Levebrød, hvilket jeg strax afslog, saasom jeg havde noget bedre for mig i Jægersborg. Jeg havde besøgt mine Forældre i Todbjerg, da jeg var bleven givet min Bestalling hos Biskop Balle, og derfor havde Provst Gregersen mig saa meget mere i Tanker. Da jeg havde været 3 Aar Lærer i Jægersborg fik jeg isinde at fri til min Anna, hvis Fader var Sogndegn i Gjentoft. Jeg havde hørt hendes fornuftige Svar da vor Provst confirmerede hende og kjendte hende desuden som en flittig, huslig og sædelig Pige. Hun var i sit 17 Aar og jeg 27 Aar gammel, da vi 4 Uger efter Frierdagen holdt vort Bryllup d. 11. Mai 1798. Aaret efter d. 21. Marts 1799 havde jeg den Fryd at see min Kone forløst med en Søn, som erholdt i Daaben Navnet *Poul Christian*, efter min og hendes Fader. Den 20 Februari 1801 blev *Jacob* fød; og da han yttrede Lyst til at være Sømand, gik jeg til en Capitain Lyng og bad ham tage ham til sin Opvarter paa en Ostindiereise. »Deres Søn er vel en forkjælet Dreng« sagde han, »men lad mig see ham.« Jeg gik med ham til Lynges Kone, som gav mig Underretning om, hvor Skibet laae ved Toldboden; men da jeg kom dertil, var Lyng ei der. Jeg bød da Jacob bie der paa Kaptainen og da denne kom, stod Jacob og kastede Brænde need i Lasten. »Hvem er Du,« sagde Lyng, jeg er Jacob Erslev, sagde Drengen, og hvo har anmodet Dig om at kaste Brænde need i Skibet?« O tag ikke ilde op, Hr. Capt.! Det var mig saa kjedsomt at staae her ledig og see de Andre at arbeide. Der er min Haand, min Dreng! jeg antager Dig og behøver ingen Skudsmaal fra Din Fader. Kom ind med Dit Tøi om et Par Dage, og saa reiser Du med mig. Vi skyndte os med at faae Drengen færdig og Lyng viste sig imod ham som en kjærlig Fader. To Aar efter kom han til Kjøbenhavn, var een Gang i Jægersborg og talte to Gange med mig, omfavnede mine Knæ og løb med mig hele Kjøbenhavn rundt, ved stedse at see paa Uhret; for ei at bie forlænge med at komme til Skibet, hvor han hjalp med at lodse. Men da han uheldigvis, seilede en Middag Kl. 12, fra Skibet ved Børsen, over til Christianshavn med Sjouerne, gled han paa Tilbageveien, ved Roningen, og stødte sig paa Kanten af Jollen. Her blev han betagen af Krampe og druknede i Nærheden af Knippelsbro d. 20 April 1818. Overstyrmanden styrtede sig ud fra Skibet, for at redde ham, men Strømmen var for voldsom og han blev synlig paa Bunden, Dagen efter og da opfisket og af mig afhæntet for at begraves paa



Gjentofte Kirkegaard, hvor hans jordiske Levninger ligge. Han var inderlig elsket af Lyng og hele Mandskabet og i hans Kiste og et lidet Rum i Skibet erholdt jeg Ting og Vahrer af langt større Værd, end hans Udstyr havde kostet mig. Hvad Skibsfolkene fortalte mig om denne Drengs gode Karakter, om hans Fliid og Kjærlighed til Lyng, samt om hans Kjærlighed til os hans Forældre og til sine Sødskende var sjældent og haabefuldt. Jeg seer ham, i Tanken, at smile need til mig fra sit salige Opholdssted, hvor jeg vente[r] at gjensee ham og dele hans Himmelfryd. Poul Christian var sat i Borgerskolen i Kjøbenhavn, hvor han var i 4 Aar, men da vi til vor store Sorg opdagede, at han ved et Nedfald fra et Træ i Ermelundskoven, hvor han havde indstødt den ene Hofte og fandt, at han udsattes for en tiltagende Skjævhed i den høire Side, tog jeg ham hjem og istedetfor at bestemme ham til Teolog lod jeg ham komme paa Jonstrup Seminarium. Forsynet havde begavet ham med større Evne til Studering, end Jacob og han er nu en dygtig og flittig Skolelærer i Kjøge, hvor han er agtet og elsket af Alle. Som Organist og meget kyndig i Musikken forestaaer og udfører han ofte Cantater til Omegnens Beboeres store Tilfredshed. Han fylder iaar 1846 sit 48de Aar og er endnu ugift; thi hans Embede i Kjøge er kuns meget lidet og han er saa meget tilfreds der, at han ei forlader denne By, med mindre at han erholder et Embede af langt større Indkomst, end det han har. Han reiser meget og har stor Verdens Kundskab, men desuagtet fortjener han meget ved privat Undervisning i Musik &c. og besynderlig nok bruger han ei blot sine Penge til sine omtalte Reiser, men ogsaa til Understøttelse for sine Sødskende og hvad vi, hans Forældre, skyldte denne tro og kjærlige Søns Omhu, vil jeg lade være uberørt, men han fortjener vor inderligste Tak og det algode Forsyn vil sikkert ikke lade hans Troskab og Kjærlighed til os blive ubelønnet. Den 14 April 1803 blev Inger Kjerstine fød, som blev gift d. 30 Mai 1829 med Urtekræmmer Dauw, hvem hun til sin store Sorg mistede ved hans Død d. April 1846. Som Enke har hun 5 Børn, 3 Sønner og 2 Døttre og det 6te Barn er dødt. Hun driver, som Enke Handelen og hendes Udsigt for Udkommet er haabefuldt. Den 7de September 1805 blev Hans Høegh fød. Navnet fik han efter min uforglemmelige Ven og Velgjører sal. Provst Høegh; Hans er Seminarist og har i endeel Aar været Cantor ved Slotskirken i Frederiksborg og 2den Lærer ved Borgerskolen i Hillerød. Han er gift med en Jomfr. Olsen, som er opdraget hos den gamle Slotsgartner Teisner, af hvem hun fik 2100 Rbdr. i Arv. Han er Syngelærer ved den lærde Skole, har megen Information i Musikken, har, som Eiendom, et meget smukt Sted og har sit gode Udkomme. Han har 7 levende Børn, nemlig 4 Sønner og 3 Døttre og desuden har han 2 Tvillinger døde. Han har en inderlig god og kjærlig Kone, Karen og lever et lykkeligt husligt Liv.

Da I. Kjerstine var 4 Aar og Hans omtrent 2 Aar gammel, blev det vor Lod at kjende noget til Krigens Rædsler i vort kjære Fædreland. I Begyndelsen af August 1807 var en Frygt for Engælændernes Overfald her almindelig, og den 15 August landede ogsaa en Armee ved Vebæk paa 36 000 Mand stærk. Vel kjendte jeg ei noget til hvorledes man bedst skulde forholde sig ved Omgang med slige fjendtlige Tropper; men da jeg formodede, at vi den første Nat vilde være meest Fare underkast, især for den sædelige Qvinde, saa indrettede jeg et lidet Asyl i en stor Brændestabel paa Loftet for min Kone og troede derved at sikkre hende for Soldatens Raahed den første Nat; men desværre kom en Proprietær fra Trongaarden kjørende forbi med sin Kone og et Par Børn, og yttrede en stor Frygt for Engælændernes begyndte Landgang og overtalede nu min Kone til at tage Plads paa Vognen for at reise med til Kjøbenhavn, hvor han troede sig og Sine mere sikkre, end paa Landet. Jeg turde ikke negte at modtage hans velmente Tilbud og min Kone med de to Mindste toge Plads paa Vognen og rejste nu ind til Marchandiser Spangs i Kjøbh. Jeg havde 14 Dage tilforn nedgravet alt mit Kjøkkentøi i Haven og i en stor Kiste lagt al vort Forraad af Flæsk og hvad der os var undværligt til vort Underhold osv. osv. og for at undgaae Mistanke havde jeg besaaet Pladsen med Bothfeldske Roerfrø, hvilket skjulte baade den Plads og flere Bede med et smukt Grønt. Dagen efter, som var en Søndag reiste jeg til Kjøbenhavn med Penge og Fødevarer til min Kone, hvem jeg henimod Aften forlod med en bange Ahnelse, og det fortrød mig bittert at have ladet hende reise, hvilket i de 3 følgende Uger ogsaa viste sig, at være til stor Skade og Bekymring for mig. Hele Søndagen havde Skolens Husarer tumlet omkring paa Høiene i Nærheden af Jægersborg, for at see om Fjenden vilde nærme sig, og da man troede det blev Alvor; thi ingen uden den simple Mand, vilde tro forvist, at det var Engl. Alvor at gjøre Landgang, saa reiste dog Skolens Officerer med dem ind til Kjøbenhavn. Jeg var nu min egen Kudsk; thi at holde Karl havde jeg den Tid ingen Evne til, og da jeg i Mørkningen kom til Triangelen ved Jægersborg, holdt 3 Husarer paa Veien og truede med deres Pistoler at lægge an paa mig, men jeg antog sligt for Spads; da jeg troede det var vore egne Husarer og ikke de engelske Forposter. Men da jeg havde faaet min Vogn skudt ind i mit Vognskuur blev jeg var, at der i Mørket ligeoverfor Skuret holdt en Person til Hest og ved at nærme mig ham, blev jeg vaer, at hans Kappe havde et fremmed Udseende. Jeg tiltalte ham paa Dansk, men fik intet Svar, ved at høre Engelsk blev han ogsaa taus; men da jeg udbad mig en Samtale med ham paa Tydsk fik jeg et meget høfligt Svar og han fortalte mig nu: at han hørte til Forposterne og at man om en halv Time kunde vente Armeens første Deel at komme til os fra Dyrehaven. Jeg yttrede for ham at jeg havde læst

den Proklamation, som de ved Landgangen havde ladet udspre[d]e iblandt os Danske og hvori de love at behandle os som Venner, naar vi ville behandle dem venskabeligt og overlade vor Flode i deres Varetægt for at redde den fra at komme i Franskmandens Vold. Det Første lovede jeg ham at holde fra min Side, og Engelændernes Forhold mod mig var da ogsaa stedse upaaklageligt. Jeg bad ham følge mig til min Dør, hvor jeg beværtede ham med Mad og Brændeviin samt med et Glas Melk og der manglede ikke paa fornuftig Raadgivning. Han fortalte mig: at der kom 2 Regimenter Husarer og at det 1ste Regiment, hvortil han hørte, havde røde Rabatter og det 2det Regiment, som kom bagefter havde Gule. Min gamle Moder og en Pige var i mit Huus, tilligemed mine 2 Sønner Poul Christian og Jacob, samt to Elever: Christian Lange, som nu er Urtekræmmer i Kjøbenhavn, og hans Broder Markus Lange, hvilken har en stor Gaardeiendom i Lolland. Engelænderne kom nu styrtende ind i Jægersborg ført af Officererne og de[t] Hele saa ud som en stor Parforsejagt. Brogede, men prægtig klædte Soldatter, hvoraf vi Danske beundrede mest de skjørtekledte Skotter med de blottede Nederdele og Sandaler paa Fødderne. Alt var nyt og pragtfuldt for at gjøre Indtryk paa de Danske, for hvem de vilde vise sig som Venner. Officererne tyede ind til Skovrider Landsperg, hvor de bleve beværtede; men Soldaterne lagde sig paa Pladserne i Jægersborg og alle Beboerne bragte dem nu skyndsomst, Øl og Mad. De Stakler vare meget tørstige og da Øl og Melk var nedslugt, bragtes dem Mad og Vand. Jeg gik nu ind til Landsperg og yttrede for Officererne at jeg kjendte deres Proklamation; og de lovede mig Bistand, naar jeg, ved at sammenligne mit Forhold med samme, blev fornærmet. Jeg gik nu hjem og fandt i Skolen en hanoveransk Underofficer og 3 engelske Soldater. Moder bragte dem Mad og Drikke og jeg forglemte ikke at yttre mit Kjendskab til Proklamationen, men kuns paa Tydsk: »Gud!« sagde han, »hvor de Danske ere dumme! De mene vi komme her, som Venner; men de vil finde Vinden at blæse fra en anden Kant; lad dem kuns først lære, hvad det er, at beværte en Fjende.« Jeg vilde nu lade ham mærke, at jeg forstod hans Engelsk og greb derfor i min Lomme, hvor jeg havde en engelsk Skilling og da jeg med den i Haanden yttrede hvad den gjaldt i danske Penge, tællede i min Haand 24 Skilling; thi dette var dens Værdi paa den[Tid], og da jeg yttrede for dem paa Engelsk hvad Løfte, jeg havde erholdt hos Skovrideren, listede Hanoveraneren sig bort og lod mig være ene med Soldaterne. Det var dem ret kjært at forstaae mig ;thi af en Frøken Braun og en Søn af den engelske Strømpevæver i Gjentofte havde jeg lært noget Engelsk og af en fransk Emigrant havde jeg lært noget Fransk. Mine 3 Soldater forlod nu Huset; men kom igjen Klokkeren 12 og bankede os op med Forlangende om mere Mad og Brændeviin. Dette føiede jeg dem i, men da

jeg nægtede mere og de nu vare fire og den Ene var temmelig medtaget, bleve de dristige, gik omkring i Huset, lettede Dynen op over Børnene og stak efter dem med Bajonetten. De meente nu at tvinge mig til at rykke ud med mere Brændeviin og da de mærkede min Ligeegyldighed herved, gik de efter mig ind i Dagligstuen, satte Geværerne for Dørene og erklærede mig for deres Fange indtil jeg kom med Brændeviin. Men jeg raabte nu paa halv Engelsk, udaf Vinduet: »Erik! løb til Officeren hos Skovrideren og beed om Hjelp til at redde mig fra Soldatterne.« Soldatterne troede jeg havde en Karl og toge nu gesvindt Geværerne fra Dørene og sagde: De er en god Mand! og Alt blev nu Venskab imellem os. Mine 4 Venner gave sig nu til at dandse og denne Fryd varede til i Dagingen. Men da min Pige var saa nysgjerrig at see paa denne Lystighed i Døren fik den meest munter en anden Lyst og løb efter hende over Gaarden, men hun kom fra ham ind i Naboens Kjelder, og saaledes blev hun ham qvit. Jeg mærkede nu Uro og sprang derfor hen ved Kroen, hvor en Trop Soldater stoed opstillet, for at drage med Forposterne ind ad Kjøbenhavn til. En Underofficeer fulgte med mig hjem i største Hast og den, af Pigen narrede, Soldat havde nu kastet min gamle om paa Kjøkkengulvet. Men Underof. greb ham i Nakken og spurgte mig: hvad Straf jeg ønskede ham? »Ingen Straf, min Ven!; thi hans Forlibelse er en Følge af min Uforsigtighed i at give ham formeget af Brændevinen. Hele Fortroppen eller Avantgarden drog nu til Kjøbenhavn, hvis Porte vare lukkede, og de leirede sig nu i Omegnen af Staden. Natteoptrinet gjorde mig lidt frygtsom og jeg satte mig derfor paa min Vogn med mine 2 Sønner og de to fremmede Elever, tog en deel Fødevarer med og bandt en Ko ved Vognen, som faa Dage iforvejen havde kælvet. Hermed tog jeg Veien igennem Frederiksdahl til Kirkeværløse, men opholdt mig først i nogle Timer hos Skolelæreren i Virum. Da Aftenen nærmede sig, da jeg kjørte igennem Skoven til Kollerkolle naaede jeg et Kompagni Soldater, hvilke bade mig om at lægge deres Turnister paa min Vogn og da der iblandt disse var en Skrædersvend, der havde ladet sig hverve i Hanover, og som havde arbejdet her i Jægersborg og altsaa kjendte mig, raabte Alle Hurra for Erslev, hvilket Raab flere Gange blev gjentaget, da jeg forlod Kollerkolle, thi her standsede Kompagniet for at erobre en Mængde Tønder Krudt, som de vidste kom der forbi fra Frederiksværk og som det lykkedes dem Natten efter at erholde. Jeg kjørte nu til en Madam Petersen i Kirkeværløse, som modtog os med aabne Arme og hvor mine medbragte 4 Børn bleve moderligt behandlede. Da jeg om Aftenen kjørte allene tilbage, blev jeg ved Kollerkolle indbudet i Vagtstuen og de rødklædte Hanoveranere beværtede mig med Rum og Hvedebrød, det sorte Brød spiste ingen Engelænder. Jeg maatte tilfredsstille deres Nysgjerrighed, saavidt mig syntes passende og min

Færdighed i at tale Kjøkkentydsk erhvervede mig hele Mandskabets Ven-  
skab, især da jeg saa beredvilligt havde om Dagen lettet dem Byrden igjen-  
nem Skoven. Maanen stod i sin fulde Glands paa Himmelhvelvingen og  
uagtet jeg paa hele Veien igjennem Skoven og den øvrige Vei til Jægers-  
borg mødtes af Militaire, saa havde Kolleselskabet givet mig en Opmuntring  
og et Mod, som betog mig al Frygt for disse fredelige Engelændere. Kl. 12  
om Natten kom jeg til Skolehuset i Jægersborg hvor min gamle Moder og  
Pigen stod i Døren. Moder kom løbende mig imøde og yttrede med Glæde  
at hele Huset og Gaarden var fuld af Engelændere, der vare saa prægtige og  
havde Lommerne fulde af Dukater og Specier, og da jeg saa ind af Vindue-  
rne at alle Borde vare fulde af Steeg, Skinker, Viin, store Franskbrød og  
Punch fortalte hun mig: at al denne Herlighed havde de bragt med sig fra  
Skibene, og da hun havde sagt det, løb hun ind og raabte: »her er mein  
Sohn!« »Ach!« raabte Alle, »Hr. Schulmeister! Hr. Schulmeister! kommen  
Sie her! hier ist Wein, Braten und Punsch! Wier wollen klinken und trinken!  
og det gik nu lystigt til og hele Selskabet yttrede en Fryd, som om jeg var  
deres Broder. Det var ogsaa intet Under; thi hvor skulde de vel finde Be-  
qvemmelighed, som hos mig, da de fleste Familier vare reist bort, undtagen  
Marqvetenteren og Kromanden, samt nogle fattige Familier. Det første  
Husarregiment havde nu bemægtiget sig Jægersborg, hvor det fandt en  
ypperlig Staldleilighed og Skolestuen og hele Huset passede sig godt for  
dem og jeg maa sige, til deres Roes: at Skolemesteren, hans Moder og Pigen  
blev behandlet med Agtelse og Godhed. Da jeg efter Hjemkomsten var  
kommet ud i min Gaard sadde Husarerne plaserede omkring store Kar fulde  
af kogende Vand og pillede Fjedrene af skaaldede Ænder, Høns og Kyl-  
linger og nu kunde jeg begribe, at alt hvad jeg saae af Fødemidler og Drik-  
kevarer var Plyndergods fra de bortreiste Familiers Huse. Alle Porte og  
Døre vare aabnede, og da jeg vilde bestræbe mig for at redde noget hos  
mine Gjenboer, blev jeg raadet af de 3 Officerer, som med deres Koner,  
eller rettere Friller, havde bemægtiget sig mit Huus: at jeg skulde kuns passe  
mig selv og opføre mig, som hidindtil, saa vilde jeg og mit respecteres og  
de Bortreiste skulde have blevet hjemme, saa havde de beholdt deres Eien-  
dom og ikke været mig saa meget til Byrde. Jeg døde meget for at skaffe  
Middagsmad til 50 Personer dagligt, især for den Betaling jeg fik. Alt  
skulde betales; men man erholdt kun lidet for Alt. Musikchoret opholdt sig  
dagligt i Skolestuen og Alt aandede Fryd ved Sange og lystige Talemaader.  
I de 3 Uger Kjøbenhavn var beleiret var Veiret klart og Heden særdeles stor  
og derfor havde Husarerne belagt hele Broen uden for Skolehuset med Halm,  
hvori de laae og strakte sig hele Dagen. Ofte kom de fra Dyrehaven med  
et skudt Dyr og nu gik det løs med Steeg, Suppe og Rum. Den ene af Hu-

sets Ladies, som hun lod sig kalde; alle de engelske Damer lode sig kalde ladiers, havde Rumtønden under sin Direction og denne Rumtønde var mit Huus betroet, hvorfra altsaa al Glæden strømmede ud til hele Esquadronen og til de besøgende Engelænder. Grok og Punsch rulerede hele Dagen. Jeg maatte kjøre hveranden Dag med Officer[er]ne til Bellevue og andre Gjestgiverier og her blev jeg sat til Høibords med dem og behandlet galant og yderst forekommende; men Betaling for Kjørsel blev ej paatænkt – dog glemte man undertiden ikke Havre til Hestene og jeg var stedse befriet for Udgift. Blev jeg forurettet blev jeg beskyttet; thi f. Ex. var et Regiment Marinere en Dag deserteret ud over Volden fra Kjøbenhavn, et hvervet Regiment, som maaskee havde tjent flere Konger med et Par Sko; disse tyske Søsoldater kom om Morgenen need i min Have, hvor jeg havde 32 Stkr. Bistader staaende. 4 Stader sloge de need fra Stedet, hvor de stode og glædede sig ved at see Honningen flyde hen ad Jorden. Derpaa gik de ud i mit Vænge med Spader og opgrov Kartofflerne. Jeg gik nu til dem og bød dem at lade sligt fare; men den Ene, en Slagter havde en stor Kniv hængende i en Rem om Lænderne, denne Kniv tog han truende i Haanden og raabte: »Hold Mund, din danske Hund, vi ere komne herud for at hævne os paa I nedrige Hunde og gaaer Du ikke strax, faaer Du denne i Livet! Jeg gik nu op i General Bergers Gaard og fandt der den engelske General *Linsingen* og ved at yttre Marinerens Trudsler tilføiede jeg: at jeg solgte mine Havesager for meget godt Kjøb til Husarregimentet og andre Engelske, og fik saadanne Røvere Friheden, blev Alt i en Hast ødelagt. Adjutanten blev strax kaldt frem og lod Trommen lyde. Marinerne blev nu stillede frem for den engelske Fane og det blev dem nu befaleet at sværge til denne, eller at lade sig transportere ind ad Nørreport, hvor de strax kunde vente at blive hængte op paa Volden. De valgte nu det første og maatte da lystre den engelske Subordination, der var meget streng. Saaledes havde jeg mange Prøver paa engelsk Velvillighed i det Hele og i det Enkelte. Men en[d]skjødnt de Engelske meget opmuntrede mig og vare venlige mod mine Børn, hvilke jeg snart lod hente hjem, saa var det skrækkeligt for mig at see Bomber og Brandpile flyve ind i det betrængte Kjøbenhavn, og Frygten for min Kone og mine 2 Børn var ubeskrivelig, men i de sidste 8te Dage af Beleiringen kom jeg til Vished om, at Mødre og Børn var reiste ud paa Amager, hvor Pasagen ikke var spærret og da min Kone var hos Madam Spang, der havde Familie paa Amager, styrkedes jeg i Haabet, at min Kone, ved at drage paa Amager, var undgaaet det svære Bombardement, hvilket, Gud skee Lov, ogsaa var Tilfældet. Mærkeligt viste det sig hos mine Husarer stedse: at naar Kanonerne dundrede og Ildebranden i Kjøbh. viste sig, saa gjennem-søgte de Huset og borttog da Krudt og Kugler hvor nogen fandtes men ved

saadan Leilighed forhøiedes deres Fryd og de vare underlige nok til at forlange samme Munterhed af mig, uagtet jeg stedse da sneeg mig bort. Men da Fruetaarnet ved sit Ne[d]styrtning blussede saa stærkt at mine Stuer derved oplystes, kom de løbende hen imod mig med fyldte Glas og raabte af Glæde: »kommen Sie dog her, Hr. Schulmeister.« »Nei, mine Venner! sagde jeg, en foragtelig dansk Mand var jeg, hvis jeg i dette sørgelige Øieblik tager Deel i nogen Glæde med Dem, hvis Landsmænd bringer saa dødelig Sorg over mit kjære Fædreland. Dette mit Forhold blev billiget og siden efter befriedes jeg for Deeltagelse ved slige Leiligheder. I de 3 Uger under Beleiringen omskiftede Esquadorens[!] Personale, men de nye der kom hertil behandlede mig med samme Velvillie, som de bortreiste. Saaledes toge nogle Deel i Kjøgetoget og ved Hjemkomsten tyede de stedse til mig, baade Høie og Lave, saavel Skotter som Engelænder, saa man seer det [er] godt, at lære saa meget af de brugelige levende Sprog, at man ei, som Ordsproget lyder, kan ved dem sælges. At leve i Fred med Fjenden var min ivrige Stræben, men at drive Handel med saadanne Mennesker paa mit Lands Bekostning eller paa nogen Maade at skade den gode Sag, dette forbød mig min Samvittighed. De 3 Uger vare nu omme og jeg reiste nu strax til Kjøbenhavn for at hente min Kone og de Smaa; da Vaabenstilstanden aabnede Portene; men aldrig i mit Liv har jeg kjørt ind af Nørreport med saa beklemt et Hjærte, som denne Gang, thi jeg frygtede at *Mine* vare enten døde eller lem-læstede; men de modtog mig sunde og glade uagtet Bomberne flere Gange havde sprungen i deres Nærhed. Den lille Hans havde udstaaet Mæslingerne paa Amager, men var i fuldkommen Bedring ved Hjemkomsten. Alt fik nu et bedre Udseende hos mig og da Engelænderne i de øvrige 6 Uger viste sig, som tilforn saa gik Tiden hastig for os og Fortroligheden imellem os tiltog. Hvad enhver dansk Mand følte ved Synet af vor stolte Flode, som blev slæbt ud paa Reden vil jeg tie med.

Aaret efter d. 7. August 1808 skjænkedes os atter en Datter som fik Navnet Laura. Hun blev gift med Urtekræmmer Hørring.

Hørring og Dauw vare i Kompagni sammen indtil i 1845 da Hørring fik Lyst til at adskjelles og flytte paa Hjørnet af Smedebakken og Frederiksberggaden, hvor Handelen tegner til at blive gunstig (Dauw blev boende til sin Død i Nr. 19 paa store Kjøbmagergade, hvor hans Enke endnu driver Handelen). De har 6 levende Børn, 4 Dreng og 2 Piger og et Drengbarn er dødt. Hørring er en dygtig Handelsmand og en god og kjærlig Husfader, hans høieste Glæde er at være omgivet af hans elskede Kone og sine flittige og fornuftige Børn. Dauw og Hørring levede i Kompagnie i 26 Aar og aldrig i den Tid fandt Uenighed Sted imellem dem. De havde en svær Handel, men i de sidste Aar vare Boutikfolkene dem utro og deres Formue for-

ringedes i utænkelig Grad, der især tiltog hos Dauw i hans sidste Livstid til stor Bekymring for hans Efterladte. Men da hendes nuhavende Boutikfolk ere hende meget hengivne, vil hun ved Guds Hjelp og ved den retskafne og flinke Svend som nu bestyrer hendes Handelsaffairer komme paa Fode igjen. Den 11te Marts 1811 blev Karl fød. Han havde en aaben Hjerne og blev derfor sendt til Kjøbenh. i Latinsk Skolen, men da han blev confirmeret fik han Lyst til Søen og efter at have været 2 Aar paa Reisen til Brasilien, druknede han paa Hjemreisen i Antwerpen d. 4. juli 1826. Hans Kaptain hed Bjørn og viste sig som en Bjørn mod hele Mandskabet og jeg erholdt ikke mere efter Karl i Arvegoods end en ung Papegøie, som stod tøjret paa et Bret i Skibet ved dets Hjemkomst. Den 28 Februari 1813 blev Harald fød. Han er Seminarist og er Skolelærer paa Frederiksværk. Han var, da han var min Hjælpelærer forlovet med en Frøken Ane Baden, en Datter af Ritmester Baden; hun var en meget dannet og flittig Pige, men Forsynet vilde det bedre og hun døde af Brystsygdom inden hun blev hans Kone. Efter hendes Død blev han gift med en Frøken Børn, hvis Fader var Bogholder paa Frederiksværk og er død. Hendes Navn er Louise. Hun er meget dannet og har en god Opdragelse, er en kjærlig Hustru, en fornuftig og sparsom Husmoder og er nøisom med Lidet. De har 4 Børn 2 Dreng og 2 Piger. Harald blev gift med Louise

Den 16 Februari 1815 blev Emma fød og gift med Wilhelm Gjørting, Student og Seminarist.

Han er Skolelærer og Kirkesanger i Hemmeshøj, er en god Skolelærer og agtet meget af sine Foresatte. Embedet er kuns lidet, men de anvende Alt med Klogskab og finde sig i Nøisomhed. De have 2 flinke Drengbørn.

Den 26 Mai 1817 blev Emil fød. Han er Student og nu er indgaaet i Musikhandel med Hornemand og Udsigten med deres Handel tegner godt.

Den 9 Juni 1819 blev Jacob fød. Han er Student og studerer Teologien.

Den 10 April 1821 blev Caspar fød. Han er min Hjælpelærer, er Seminarist og venter at blive min Eftermand.

Min yngste Søn Eduard er fød den 13 December 1824. Han er Student og studerer Psöologien.

Saaledes har jeg til Ære for min Kone og mig opdraget 12 Børn og det har været særdeles svært for os at give dem een saa god Opdragelse ifølge min indskrænkede Stilling som Skolelærer. Men min Iver og Lyst til Havedyrkningen og det Held jeg dermed har haft saavelsom Omstændighederne har ikke lidet bidraget hertil, hvilket jeg nedenunder vil vise — dog vil jeg endvidere tilføie at denne min Stræben vilde have været forgjæves naar ikke alle mine Børn havde selv været ligesaa ivrige og virksomme, med Hensyn til Vel i Fremtiden. Deres Moder har stræbt af al Kraft for at opdrage dem



til Flid og Orden og de have alle selv været flittige og hjulpen os til at de kunne blive skikkede til gode og nyttige Mennesker i Staten. Musikken har været deres Kjæphest og den Ældre har været den Yngres Lærer og saaledes har de søgt at fremme hinanden i denne Kunst og saaledes er deres Stræben for Øieblikket. Ved Information i Musiken, især ved Pianoforte, har de ernæret sig selv, naar de har erholdt Artium og Seminaristerne have hjulpet mig, som Hjælpelærer og derved givet mig Frihed til at fortjene noget ved Havevæsenet og Agerbruget .De elske hinanden indbyrdes ligesom de ogsaa elske os, deres Forældre af inderste Sjæl. Enighed er vor Families Særkjende og man kan sige med Digteren: at dette viser Himmels Billede paa Jorden. Ja, ved at see alle mine Børn omkring mig, seer jeg Himmels sande Billede paa Jorden! Min Inger Kjerstine svæver mig nu især d. 10 Marts 1847 i Tanken; hun har mistet en kjærlig Mage og derved er berøvet sin Støtte her i Livet. Men hendes inderlig Godhed bliver ikke upaaskjønnet af hendes elskede Brødre. De ere hendes tro Raadgivere, og derfor vil Himlen vel signe dem. Hendes ældste Datter, den flittige og fornuftige Alvilda vise[r] i sin Stræben, at ogsaa hun liig mine Børn, vil med egen Kraft gjøre sig skikket, til at blive en nyttig og agtet Borgerinde i Fremtiden, og ligesom Mine skaffe sig selv det Fornødne i Fremtiden, hvis sligt behøves. De andre ere vakkre Børn og ved Moderens Omhu vil de vist blive i Tiden dannede og agtværdige unge Mennesker. Min inderligste Lyst har stedse været Musikken, men mine bedste Aar bleve anvendte i en upassende Retning. Saaledes har Musikken, som foroven er yttret, ogsaa været mine Børns Lyst og dette er mig nu ogsaa en Glæde, naar jeg seer hen til, at Alvilda nu ogsaa tager fat paa Musikken og for at fremmes i denne yndige Kunst rækkes hende villigt Haanden af hendes flittige Oncel Jacob. Mine Børn lære hinanden og mine Børnebørn lære atter af dem. Saaledes bringes vor Familie det Maal nærmere som ubemidlede, hvor Andre med stor Formue stræbe efter Maalet, uden at gribe det rette Middel til dets Opnaaelse.

Da jeg har fremført, som ovenmeldt, at jeg har givet mine Børn en god og hæderlig Opdragelse, uagtet mine ringe Kaar, vil jeg dog her berøre hvorledes det er skeet ved Brug af mit Havevæsen. Da min uforglemmelige og mig hengivne Provst Høegh havde skaffet mig Jord og Have var den sidste aldeles blottet for Træer, med Undtagelse af nogle Faa i den nordre Ende, men nu kjøbte jeg nogle store Stikkelsbær, saaede Kjerner og erholdt deraf Planter, der siden ved Udplantning gav forskjellige Sorter, hvoraf nogle ualmindelig store; og da Havedyrkingen var den Tid i sin Barndom; thi en Pot store Stikkelsbær<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Her standser optegnelserne nederst på en side; den næste, heftets sidste, er ubeskrevet. – Det kan bemærkes, at affatteren har uret i at kalde sin bedstefader Peder Poulsen (s. 45); efter kirkebogen hed han Peder Lassøn.

# LEVNEDSSKILDNING

AF

## JACOB ERSLEV

*Forfattet af ham selv, Januar 1900*



Hans Majestæt Kong Christian den Niende har vist mig den Naade at udnævne mig til Ridder af Danebrog.

Som Følge deraf paahviler mig den Pligt, at indsende til Ordenskapitlet en Livsskildring af mig.

Hr. Prof. Dr. Troels Lund har opfordret mig til at skildre mit Liv »fyldigt«, og jeg har derfor skrevet vidtløftigere, end jeg kunde ønske det, – og dog er der en Mangel i Skildringen. Grundtvig siger etsteds: man husker med Hovedet, men mindes med Hjertet. I en slig Livsskildring optegner man, hvad man husker, hvorimod Minderne, de dybere Følelser, Hjertets Rørelser under Livets Gang ikke omtales. Man kan i sit stille Sind tænke paa og over dem, atter føle Hjertet pulsere under denne Tænkning; til Nød kan man røre ved dem i mundtlig, fortrolig Samtale med sine kæreste og nærmeste; men skrive om dem i andet end vage Udtryk og Omrids vil og kan man ikke. Der fremkommer saaledes et uudfyldeligt Vakuum, der gør Skildringen mangelfuld og utilfredsstillende.

JACOB ERSLEV

Jeg er født den 9. Juni 1819 som tredje yngste Søn af Poul Erslev, der var Skolelærer i Jægersborg og Organist ved Gentofte Kirke.

Ved denne Lejlighed kan jeg ikke holde mig tilbage fra at omtale mine Forældre og det Familiehjem, de havde skabt. Min Fader hed Poul Poulsen; han stammede fra Landsbyen Erslev (ved Randers) og optog senere Landsbyens Navn som sit Familienavn. Han kom tidlig til København i Snedkerlære, og efter en lang Trængselstid ifølge de daværende Forhold blev han Svend. Imidlertid havde han en utrættelig Lære- og Videlyst, og da han ved Flid og Sparsomhed havde samlet en i øvrigt ringe Sum, satte han sig som Maal at blive Skolelærer. Han kom da paa Blaagaards Seminarium, og allerede i sin Læretid der fik han Plads som Organist ved Gentofte Kirke, og hver Søndag tradskede han til Gentofte for at udføre sin Tjeneste ved Kirken. Dette førte med sig, at da der paa Jægersborg blev oprettet en Skole for Militærets Børn, fik han dette Embede. Dette skete i Aaret 1795. Om hans Lærergerning skal jeg kun fremføre eet Vidnesbyrd, men dette er ogsaa talende nok. Pastor Rørdam har udgivet Biskop Balles Visitatsbog, men kun for Præsternes Vedkommende. I en Note siger Rørdam, at han dog vil nævne Balles Omtale af den bedste og den daarligste Skole i Sjællands Stift, – og min Fader var den, der fik Ros som den bedste Lærer. Ved Kroningen 1814 fik han Dannebrogskorset som Paaskønnelse for hans Dygtighed som Lærer.

Ved Siden af sin Skolegerning drev han Landbrug og bragte dette overmaade vidt. Han var saaledes den første her i Landet, der avlede saa store Sellerier, at de kunde bruges til »fyldte Sellerier«; han avlede i Skolehaven ikke mindre i eet Aar end 36 tdr. Stikkelsbær, foruden en Mængde andre Havesager. Om Aftenen pakkede han Haveurterne i sin Vogn, og næste Morgen Kl. 4 kørte han til Hovedstaden med dem, solgte dem i en Fart paa Torvet og var hjemme igen Kl. 8 for at holde Skole. (At Salget gik i en Fart, skyldtes dels hans gode og billige Varer, men ogsaa et snildt Paafund. Alle Torvevogne vare dengang røde. Min Fader lod sin male grøn, og naar den viste sig, raabte Sælgekonerne: der er Erslevs Vogn, – de strømmede til

og Vognen var snart tømt). Senere lagde han Vind paa Dyrkning af Peberrod, og den fik efterhaanden et saa stort Omfang, at han forsynede hele vor Hovedstad med Peberrod, noget, som er vel kendt af ældre Københavnerne. Landhusholdningsselskabet sendte ham en Medaille og et stort Sølvbæger, som jeg nu ejer og gemmer – stolt og glad – som Minde om vor dygtige og stræbsomme Stamfader.

Da han som ung Mand, der med sit krøllede Haar og livlige Hoved forbandt et vindende Væsen, blev Lærer paa Jægersborg, skaffede han sig snart Venner i Sognet, deriblandt særlig Præsten Høegh i Gentofte, og det varede ikke heller længe, før han fik en Viv i den 18-aarige Degnedatter Anna Wesberg. Hun var ikke videre dannet – man huske paa, at det var for 100 Aar siden –; men i Forstand og Lyst til Læsning og Arbejde lignede hun sin Ægtefælle. Vi bleve i alt 12 Børn, hvoraf 9 vare Sønner, og – Tak til vor kære Moder! – vi fik en god og omhyggelig Opdragelse. Flere af Sønerne blev Seminarister, og da Landbruget optog saa meget af Faderens Tid, bleve de efterhaanden Hjælpelærere ved Jægersborg Skole. I Tidens Løb dannedes nu et Familiehjem, der – tør jeg nok sige – var enestaende for en Skolelærerfamilie. Der læstes Aviser og Bøger, der samtaledes om alle mulige Emner, der dreves Musik, og det god Musik osv. Den ældste af Sønerne, Poul Christian, var den, som stod i Spidsen for Hjemmets Musik, der havde en langt virkende Indflydelse i vort senere Liv. Han lærte den næstældste Musik og denne de yngre. (Krøniken fortæller, at da Fader engang med en Ansøgning for en af sine Sønner havde Foretræde hos Kong Frederik den Sjette, talte han til Kongen om dette Forhold. Denne udbrød da med straalende Øjne: Ih, det er jo Indbyrdes-Undervisning! Som man ved, var den Indbyrdes Undervisning en af Kong Frederiks Kæpheste. Man maa vel tro, at Kongen sagde ja til Ansøgningen).

Penge og Gods have vi ikke arvet efter vore Forældre; men de have givet os en langt værdifuldere Arv i deres egne gode Eksempler, i Virkelyst og et Livssyn, der har holdt os paa rette Vej i Livets Omskiftelser. Netop derfor har jeg følt mig tilskyndet til nærmere at omtale vore Forældre og deres Forhold, da de have haft saa vigtige Eftervirkninger for vor Slægt.

Som Afslutning af dette Afsnit tilføjer jeg: Fire af Sønerne blev Skolelærere (i Køge, Hillerød, Frederiksværk og Jægersborg) og have skaffet sig Lov for Dygtighed i deres Gerning; – tre studerede (min ældre Broder Emil, jeg selv og min yngste Broder Eduard); to døde i en næsten voksen Alder. Af Børnebørnene kan nævnes den ihærdige Biavler og Redaktør Hans E., Kordegn i Kalundborg, min Søn Kristian, Professor i Historie ved Universitetet, og Dattersønnerne Hørring (Ministeren, Kvæstoren og Lægen),  
alle Ætlinge af en ringe Skolemester!

Det var et helt naturligt Ønske for denne Skolelærerfamilie, at i det mindste en af Sønnenne skulde studere og naa til at blive Præst. I mit 10de Aar blev jeg derfor sat i den lærde Skole i Frederiksborg, hvor min ældre Broder Hans var Skolelærer og Kantor ved Slotskirken. To Aar senere blev min Broder Emil, der var to Aar ældre end jeg, sat i samme Skole, og vi to begyndte nu et fastsluttet Samliv, der varede gennem vore Studenteraar langt ind i vor Manddomsalder – til Glæde for os begge.

Blandt vore mange skiftende Lærere ved Skolen er der kun en eneste, som jeg mindes med særlig Kærlighed og Hengivenhed, nemlig Overlærer I. P. F. Dahl, der er saa godt kendt ved sine Skrifter om Dansk og ved sin Fremmedordbog. Ved sit elskelige Væsen havde han en heldbringende Indflydelse paa sine Disciple, ikke at tale om, at vi lærte at skrive godt Dansk og at elske vort Modersmaal. Naturligvis kunde jeg give en Mængde Skolehistorier til Bedste. Jeg overspringer dem og gaar over til at skildre et Forhold, der i lang Tid indvirkede uheldig paa min Karakterudvikling. I Førstningen af Trediverne var Filologen E. Flemmer bleven Rektor ved Skolen, og i 1836 kom jeg ind i den øverste, to-aarige Klasse, hvor Rektor havde sine Timer. Jeg husker ikke de nærmere Omstændigheder; men jeg maa tro, at Rektor havde gjort noget, der – i mine Øjne – var en Uret mod mig, og Følgen var, at den halvvoksne Dreng blev stædig. Rektor havde den Vane at fortælle Quasi-Morsomheder i Timen, og pligtskyldigst vrede Disciplene sig af Latter; kun en eneste sad stiv som en Pind, og det var den stædige Dreng. Rektor fattede ligefrem Nag til mig og blev uretfærdig imod mig. Flittig var jeg maaske ikke, og jeg fik stadig daarlige Karakterer hos Rektor. Endelig, da Dimmissionstiden 1838 nærmede sig, nægtede han rent ud at dimmittere mig. Det nærmeste havde nu været, at min Broder Hans havde klaret Sagen; men det vilde han ikke. Jeg stakkels Dreng – man huske, at det var for over 60 Aar siden – maatte alene gaa til Rektor og forklare for ham, at mine Forældre ikke havde Raad til længer at holde mig i Skolen, og at jeg dog ikke vilde gøre Skolen Skam, en ringere Karakter end haud kunde jeg ikke faa. Efter lange Underhandlinger gav Rektor efter, og jeg blev dimmitteret til Universitetet. Ved min Studentereksamen fik jeg Oprejsning, idet jeg i de 11 af de 12 Fag fik laud og var den bedste af de 6 Dimmittender fra Skolen. I latinsk Stil var jeg den eneste af alle Dimmittenderne, der fik præceteris. Nu kan man sige, hvad man vil, om Held og Uheld ved Eksamen; men man tør vel paastaa, at ingen kan faa Udmærkelse for latinsk Stil, medmindre han kan Latin og kender de fastslaaede klassiske Former. Da jeg havde faaet min Karakter at vide, opdagede jeg, mens jeg i Løb sprang ned ad Universitetstrappen, at vor Historielærer Kønigsfeldt stod ovre ved Frue Kirke. Jeg for over til ham med det Udraab: Jeg har

faaet præ i latinsk Stil. Han udbrød da – særtegnende for Forholdet i Skolen: Aah, det er ikke muligt; De fik jo altid non hos Rektor! I Græsk fik jeg ogsaa præ, og mærkeligt er det, at Latin og Græsk netop vare Rektors Fag! Den naturlige Forklaring er, at de klassiske Sprog tillige med Historie vare mine Yndlingsfag.

Jeg var altsaa Student og skulde vælge min Løbebane. Af Kærlighed til de klassiske Sprog og vel ogsaa forledt af mine gode Karakterer i disse Fag begyndte jeg at studere til »Store Filologikum«; men det havde ingen Art, og jeg vendte tilbage til den gamle Tanke at blive Teolog. I Aaret 1846 tog jeg Attestats.

For den unge Student gjaldt det først og fremmest om at friste Livet. Fra Hjemmet kunde jeg kun faa overmaade ringe Hjælp og var næsten henvist til mine egne Hjælpekilder. Her kom det mig til gode, at jeg var udgaaet fra et musikalsk Hjem (atter Hjemmet!). Skønt jeg ikke var videre dygtig i Pianospil, fik jeg snart saa mange Timer, at jeg i al Tarvelighed kunde slaa mig igennem. Min pædagogiske Opdragelse og min Sans for god Musik gjorde, at min Undervisning bar gode Frugter for mine Elever. Efterhaanden naaede jeg til at blive en velset og søgt Musiklærer; ved Siden heraf havde jeg Skoletimer i de almindelige Skolefag og særlig i Sang. Alt dette medførte, at min tidligere trykkede Sindsstemning gav Plads for et frejdigere Syn paa Livet. Ved min Lærervirksomhed kom jeg i flere Hjem, og jeg nævner her med særlig Taknemmelighed een Familie, nemlig Sekretær Lindorffs. De boede paa Strandvejen og jeg blev i mange Aar optagen som Barn i Huset, havde mit eget lille Værelse og tyede tidlig og silde derhen.

Min Broder Emil og jeg boede sammen. Han oprettede i Forening med Emil Hornemann (»Landsoldaten«s Komponist) en Musikhandel under det kendte Firma Hornemann & Erslev, og da han flyttede ind i en Lejlighed bag Musikhandelen paa Amagertorv (Dyvekes Gaard), flyttede jeg med. Her afsluttede jeg mine teologiske Studeringer ved at tage Embeds-eksamen; men allerede dengang var jeg kommen paa det rene med, at jeg aldrig vilde komme til at bruge denne, da mine religiøse Meninger i meget ikke stemmede overens med Kirkens. Min Eksamen tog jeg kun som en pligtskyldig Tak og Kvittering til min ældste Broder, der havde understøttet mig i Skolen og i mine første Studenteraar. Nu først aabnede der sig for mig en hel praktisk Virksomhed, ved at jeg tog Plads i Hornemann & Erslevs Musikhandel, og den røgtede jeg med Lyst og Iver. Jeg tænker gerne tilbage paa denne Tid. Musikhandelen, hvormed var forbunden en Malerihandel, bragte mig i jævnlig og venlig Forbindelse med vore Musikere, Sangere, Skuespillere og Kunstnere. Det var et Folkefærd, med hvem man gerne færdedes, og jeg har oplevet mange fornøjelige og tillige værdifulde

og lærerige Timer sammen med dem. Hver Lørdag Aften indfandt der sig hos min Broder, der selv var Musikelsker og en dygtig Pianist, en fast Stab af Musikere til Kvartet- og Pianospil, og her gennemspilledes ny og gamle Musikværker. Særtegnende for Tiden og for Forholdet er det, at der stadig var godt Hus af Musikere og Tilhørere, skønt Traktementet kun var Musik og – The med Hvedetvebakker.

I 1854 aabnede jeg selv en Musikhandel i Forbindelse med en Sortimentsboghandel, men det gik snart op for mig, at jeg manglede den nødvendige Fordannelse til at drive en Sortimentsboghandel, og jeg overførte derfor al min Tanke og Energi paa Forlagsvirksomhed. Udgaet fra en Familie, hvor Interessen for Skolesager hørte til det daglige Brød, søgte jeg ganske naturlig at skaffe mig Forlag af Skolebøger. Om min Virksomhed som Forlægger og Medlem af Boghandlerforeningen vil jeg tillade mig at citere et lille Opsæt i Boghandlertidende 2. Juni 1899. Boghandler L. Lybecker skriver: »Hans Studeringer og de Erfaringer, han havde indhøstet som Lærer, kom ham her ypperligt tilgode, og flere af de Bøger, han i Aarenes Løb selv har udgivet, høre til de bedste af hans Forlagsartikler. Særlig kan fremhæves hans lille Fædrelandshistorie, der første Gang tryktes i 1861 og siden da atter og atter er bleven optrykt (20de Oplag 1898), hans Lærebog i det tyske Sprog efter Ahns Metode (1ste Oplag 1858, 7de 1889) og hans Udvalg af Danmarks Melodier, der ligeledes er trykt i en Mængde Oplag. Foruden disse meget udbredte Bøger har Erslev skrevet en Elementarbog i Tysk (1864), Ordlistor for Retskrivning (1889) og en lille Retskrivningsordbog (1891).« (Denne lille Bog er et Udslag af den Kærlighed til Modersmaalet, som Overlærer Dahl i Skoletiden indpodede i min unge Sjæl. Dette giver sig særlig til Kende i et Tillæg, hvor jeg har samlet gode danske Afløserer af en Mængde slemme tyskagtige Ord, ligesom der overalt i Bogen findes Afløserer af Fremmedord). – Videre siges der paa det anførte Sted i Boghandlertidende: »Ogsaa Broderens, Geografen Ed. Erslevs, mange Skolebøger udkom i Oplag paa Oplag paa hans Forlag, der hurtigt naaede et betydeligt Omfang. Efter at han i 1870 havde ophævet sin Sortimentsboghandel, udvidedes Forlaget i de kommende Aar yderligere: H. F. Ewald udgav alle sine historiske Romaner, og Erslevs egen Søn, Professor Kr. E., begyndte Udgivelsen af sine ypperlige historiske Skrifter. Endelig paabegyndte Erslev sammen med Eibe Udgivelsen af en fuldstændig revideret Udgave af Dickens' samlede Værker.

Har Erslevs Virksomhed været omfattende indadtil, saa har den ikke været mindre omfattende udadtil. I December 1869 optoges han som Medlem af Boghandlerforeningen, og siden da har han beklædt en Mængde Tillidshverv og udrettet et stort Arbejde indenfor Foreningens Ramme. Han har



gentagne Gange været den ledende i Afregningsudvalget, og han har i Aarenes Løb været Medlem af talrige Udvalg. I et Par Aar beklædte han Stillingen som Formand i Udvalget for Kommissionsanstalten, og han er i dette Øjeblik Medlem af De danske Boghandleres Fællesudvalg og Formand i Forlæggerraadet, hvis Ordfører han er i Boghandlerforeningens Møder\*).

Man siger, at 70 Aar er Støvets Aar; men den som først har udtalt disse Ord har ikke kendt Jacob Erslev! Thi, som man vil se af ovenstaaende, er det et ikke ringe Arbejde, Erslev endnu, trods sine 80 Aar, er i Stand til at udrette, og han varetager alt med ungdommelig Iver, som mange Gange virker rent ud forbløffende. Det tør vel da forudsættes, at Erslev endnu har et langt Spand af Tid tilbage at leve i; lad os derfor udtale det Ønske, at han i de kommende Aar maa bevare sin Aandskraft og sin Arbejdslyst lige saa usvækket som hidtil.« –

Som før omtalt var jeg Sanglærer i Skoler, saaledes i Borgerdydsskolen, som jeg i øvrigt opgav 1854, og i Efterslægtsselskabets Skole, som jeg beholdt til 1870. Jeg lod mig ikke nøje med, at Eleverne havde en Nodesangbog i Haanden uden at kunne bruge og synge efter Noderne. Vi sled da trolig og samdrægtig efter at »læse Noder« og naaede ogsaa et Slags Resultat, der ved vore Eksaminer gjorde en Del Opsigt, endog hos de sagkyndige. For mit eget Vedkommende var denne Side af Sangsagen helt utilfredsstillende og svarede langt fra til vort intensive Arbejde. I 1862 var Komponisten Jørgen Malling, der rejste paa det Ancherske Stipendium, kommen til Paris og hørte her tilfældigvis en Koncert af »Chévésangere«, som brugte Tal i Stedet for Noder. Skønt han ikke var Lærer i Sang, slog det ham, hvor godt de kunne »læse«, d: bruge disse Tegn og synge fra Bladet, og nu gennemgik han selv et Chévékursus. Da han kom hjem, henvendte han sig straks til mig og forelagde mig »Chévésystemet«. Det særlige ved dette er, at man deri – foruden de mig som Nodetegn velkendte Tal – brugte et nyt Taktsystem, der er saa let og overskueligt, at Principperne for det kunde læres paa faa Minutter, og tillige en Metode, der ved sine fremskridende Øvelser maatte føre til, at Eleverne virkelig kunde lære at synge efter Tegnene. Dette kunde jeg ikke staa for. Malling oprettede et Kursus for Voksne, og derved fik jeg Syn for Sagn for, at Chévémetoden i alle Henseender var som skabt for dem, der ikke ad anden Vej kunde lære Noder, og særlig for Skoler. Paa min Henvendelse til Professor Brix, Styre af Efterslægtsselskabets Skole, om at

\*) Jeg har dog senere i Aaret fratraadt mine forskellige Stillinger i Boghandlerforeningen, for ikke at hindre yngre Medlemmer i at tage fat. Nogen Nytte maa jeg vel have gjort i den, siden Forlæggerraadet ved min Afgang hædrede mig med en kaligrafisk Takadresse for min Virksomhed.

maatte indføre Metoden, fik jeg ja, og nu begyndte Eleverne og jeg atter at slide af alle Kræfter ad den ny Vej. Jeg siger udtrykkelig »Eleverne og jeg«; thi de vare lige saa ivrige som jeg, fordi de fik Øjet op for, at Metoden ikke alene var tiltalende ved sine skiftende Øvelser, men ogsaa maatte føre til det tilsigtede Maal. I en større Pigeskole blev Chévésangen indført af min yngre Broder Caspar. Han havde Jægersborg Skole, men rejste to Gange om Ugen til Byen netop for Sangens Skyld. Min Broder Harald, Lærer paa Frederiksværk, var ligeledes en ivrig Dyrker af Chévésangen. Han ikke alene indførte den i sin Skole, men hele den lille By lærte at synge med Tal, en harmløs og fornøjelig Idræt. Hver Søndag Formiddag samlede jeg i Efterslægtsselskabets store Sangsal et stort Tal af vore Dreng og Piger, hvortil sluttede sig nogle Herrer af det af Malling stiftede Chévésamfund, og vi lærte til almindelig Glæde for os alle baade mindre og større Korstykker. Der blev flere Gange holdt Sangprøver for en indbudt Kreds af Forældre og Musikvenner. Til en saadan Prøve havde Prof. Gade skrevet to trestemige Sange, som Børnene skulde synge fra Bladet. For dem, der kende lidt til, hvor vanskeligt dette er, vil jeg fortælle, at jeg først lod hele Koret synge Melodistemmen unisont, hvorpaa det straks efter – uden at de andre Stemmer indøvedes for sig – sang de forelagte Sange uden Fejl eller Standsninger. Hverken Gade eller nogen af Tilhørerne kunde nægte, at det var et Kunststykke, de ikke havde troet muligt. Der var altsaa god Gænge i Sagen; men desværre findes Chévésagen ikke mere hos os. Malling ejede alle Vilkaar for at styre og drive den frem, men havde en Uro i Blodet, som ikke tillod ham at have et blivende Sted. Tilsidst forlod han endog København og rejste til Udlandet. Chévésamfundet tilbød mig Dirigentposten, som jeg dog afslog at modtage. Jeg følte, at jeg ikke var Musiker nok til at overtage dette Hverv. Jeg manglede desuden den nødvendige Tid, da min Forlagsvirksomhed helt optog mig. Da jeg har gjort rigelige Erfaringer i Sang efter Noder, efter Tal og efter „Gehör“, kan jeg udtale, at Sang efter Noder i almindelige Skoler, særlig Almueskoler, ligefrem er Tidsspilde og Humbug. Lad Børnene enten bruge Tal eller synge vore Sange og Salmer udenad og samtidig lære Teksten udenad; det vil være godt og nok for dem hele Livet igennem. Denne Sag har jeg omtalt saa vidtløftigt, fordi den har optaget min Tanke og Tid i flere Aar.

Om mine Familieforhold meddeler jeg kun følgende: Jeg har været gift 3 Gange. Min første Hustru var Jacobine Marie Barner, født Castenschiold, der tidligere havde været gift med Amtsforvalter C. Barner i Køge. Vor Søn er Professor Kristian Erslev. – Min anden Hustru var Frøken Dorothea Jensen, med hvem jeg fik en Søn, Jakob Eduard, der er Grosserer i København. – Min tredje Hustru var hendes Søster Anna; jeg mistede hende i 1884.

Vore Børn ere: Axel Johannes, der studerer Jura, Kamma Augusta, der til Sommer skal giftes med en ung, driftig Tobaksfabrikant V. Eliassen, og Aage Holger, der er Boghandlerlærling.

Jeg er nu fyldt mit 80de Aar og er altsaa en gammel Mand. Desmere maa det glæde mig, at saavel mine Aands- som mine Legemsevner ere sunde og næsten usvækkede. Jeg passer stadig min Forlagsforretning, kan tale og tænke klart, sige og taale et spøgefuldt Ord, nyde god Læsning, spille min Whist og Skak som i tidligere Dage. Jeg gaar saa rask som en Ungersvend, gør tillige med mine Børn Bjergrejser med endog møjsommelige Vandringer og Stigninger, graver i min Have osv. Hvor stor en Glæde dette volder mig, vil især staa klart for de ældre. – Men hvad der sætter Toppunktet paa alt, er, at mit Hjerte ikke har tabt sin Modtagelighed. Mine Børn elsker jeg med inderlig Kærlighed og finder min Lykke i, at disse fra deres Side slutte sig kærlig og trofast til deres Fader. Hvilken større Lykke kan en gammel Familiefader ønske sig!

## PERSONNAVNEREGISTER

Hustruer er anbragt på deres pigenavne



Allerup, Jens Olsen, stadsmusikant	16	Borch, Inger Bolette g. Hertz	11
– Oline Dorthea g. Erslev	16	Borgen, Andrea Lovise Mathilde	
Andersen, Alice Henriette g. Erslev,		g. Erslev	9
lærerinde	28	– Arnold, assurandør, fabrikant	35
– Ane Kirstine g. Nielsen	16	– Fanny, sproglærerinde	35
– Hansine Regine g. Erslev	19	– Fanny Margrethe g. Erslev	11
– Rasmus, overpostbud	28	– Martin, brænderiforpagter	
			9, 11, 24
Baasch, Edvard, smedemester	37	– Oscar, forretningsfører	24
– Henning, smedemester	37	– Viggo, forretningsmand	35
Baden, Ane	65	Born, Bernhard Ludvig, bogholder	9
– Torkil, ritmester	65	– Bernhardine Francisca Louise	
Barner, Conrad Vilhelm v., amtsfor-		g. Erslev	9, 65
valter	10, 77	– Johanne Frederikke Grace g	
Bendix, Elisa g. Henriques	23	Borgen	9, 11, 24
Bernhard-Larsen, Aage, journalist	26	Brieghel, Johann Friedrich, retsfuld-	
– Grete Karen g. Erslev	26	mægtig	10
Bille-Brahe-Selby, Carl Frederik Da-		– Maria Juliane Friederica g. 1 °	
niel, baron, cand. mag.	32	Stæger, g. 2 ° Erslev	10
– Preben Charles, lensgreve	32	Brix, Christian Carl, skolebestyrer	76
Bjarne-Thorsen, Halfdan, grosserer	26	Bruer, Augusta Josephine g. Sax-	
– Kirsten Ragda g. Madsen	25	torph	14
Bjørn, skibskaptajn	65	Bruun, parforcejæger	56
Blad, Albert Valdemar, grosserer	20	Busse, Karen Louise g. Bülow	39
– Caspar, kasserer	20	Bülow, Carl, købmand	39
– Elisabeth g. Rahlff	33	– Ingeborg, tandlæge g. 1 ° Ers-	
– Gerda g. Bille-Brahe-Selby	32	lev, g. 2 ° Gottlieb	39
Boeman, Anne Christine g. Gjørbling	9	Bøgekjær, Hans Peter, skotøjshandler	34
Boldt, Johanne Petrine g. Møller	19	– Henry Niels Peter, afdelings-	
Bondhus, Samuel, kommissionær	27	ingeniør	34

- Carlsdotter, Maria Botilla g. Hallén 32
- Carthy, Cartage Mc. .... 14
- Mary Ellen Mc. g. Dauw ..... 14
- Castenskjold, Jacob August, borgme-  
ster ..... 10
- Jacobine Marie g. 1 ° Barner,  
g. 2 ° Erslev ..... 10, 77
- Chabot, Adriën Balthazar Corneille,  
proprietær ..... 39
- Annette ..... 41
- Jan, handelsstuderende ..... 41
- Jean Joseph, godsejer ..... 39
- Claussen, Johan Christian Gerhard,  
seminarielærer ..... 52, 54, 55
- Clemensdatter, Karen g. Nielsen ... 16
- Condén, Mary g. Mc. Carthy ..... 14
- Curtis, Elisabeth Fenno g. Lewis ... 35
- Dahl, Frederik Peter Jacob, overlærer 73
- Dall, Helene Marie g. Petersen ..... 20
- Dauw, Agnar Emil, sømand ..... 14
- Agnes ..... 13
- Alvilda Anna Louise, husbesty-  
rerinde ..... 13, 66
- Hagbart Johs. Poul, sømand ... 13
- Hulda Aurelia g. Erslev ... 13, 14
- Jacob, urtekræmmer 8, 58, 64, 65
- Jacob Frode, bogbinder ..... 13
- Johannes, laugsbud ..... 8
- Daw, Henry se Agnar Emil Dauw
- Davidson, Inger Dorothea g. Schleis-  
ner ..... 21
- Delaroche, Anna Clarisse g. Meunier 22
- Dielemann, Anna Christine Frede-  
rikke g. Blad ..... 20
- Dyhrbye, I., brændevinsbrænder ..... 51
- Eilschou-Holm, Helga Johanne Ma-  
thilde g. Martens ..... 23
- Eliassen, Gerda ..... 34
- Kamma Meta g. Bøgekjær ... 34
- Peter Valdemar, grosserer, to-  
baksfabrikant ..... 23, 78
- Povl Jacob ..... 34
- Poul William August, sømand 42
- Erslev, Aage Holger, forlagsboghand-  
ler, direktør ..... 23, 78
- Aage Victor, købmand ..... 30
- Erslev, Agnes Nathalia g. Gerstenberg 14
- Aina Hansina ..... 38
- Albert Jens ..... 31
- Alfred Julius, lærer ..... 15
- Alfred Valdemar, købmand,  
repræsentant ..... 30
- Allan Jacob, læge ..... 35
- Alma Dorothea ..... 22
- Anina Emilie ..... 40
- Anna g. Borgen ..... 23
- Anna, forfatterinde ..... 25
- Anna Beate Petrine g. Madsen 12
- Anna Elisabeth ..... 30
- Anna Emilie Ovidia ..... 14
- Anna Kirstine, massøse ..... 30
- Annette Doreen Høegh ..... 41
- Astrid Høegh g. Boasch ..... 37
- Axel Johannes, exam. jur. 22, 78
- Axel Olaf Viggo, købmand ... 16
- Bertha Elisabeth ..... 27
- Britta Susan Høegh ..... 41
- Camilla ..... 15
- Carl, sømand ..... 9, 65
- Carl Valdemar, lærer ..... 13, 14
- Carol Ann ..... 40
- Caspar, lærer ..... 11, 65, 77
- Chopin, hotelforpagter ..... 19
- Eduard, lærer, professor, geo-  
graf ..... 11, 65, 72
- Edward Kurt ..... 40
- Eiler Høegh, prokurist ..... 37
- Einar Johannes, lærer, cand.  
mag. .... 28
- Ejnar Alfred ..... 27
- Ellen ..... 28
- Elvira Gladys g. 1 ° Hammer,  
g. 2 ° Rosenstand, forlagssekre-  
tær ..... 36
- Emil, musikhandler 10, 65, 72, 73
- Emil Chopin, sømand ..... 19
- Emma g. Gjølring ..... 9, 65
- Eric ..... 40
- Erik Valdemar, kontorist ..... 33
- Fanny g. Nyman ..... 31
- Frederik Vincents ..... 30
- Frode Andreas ..... 16
- Gudrun (Gudda) Margrethe  
g. Chabot ..... 39

- Erslev, Gösta Chopin ..... 39
- Hans Christian ..... 25
  - Hans Høegh, lærer 8, 58, 64, 73
  - Hans Høegh, lærer ..... 15, 72
  - Harald, lærer ..... 9, 65, 77
  - Harald ..... 33
  - Henrik Aage ..... 40
  - Hjalmar, landmand ..... 32
  - Ingeborg, musiklærerinde ..... 28
  - Ingeborg Hildur, kontorassistent ..... 36
  - Inger Kirstine g. Dauw 8, 58, 66
  - Jacob, forlagsboghandler ..... 10, 65, 69 ff.
  - Jacob, sømand ..... 8, 57, 60 ff.
  - Jacob Eduard, grosserer ... 22, 77
  - Jenny Elisabeth, overassistent 42
  - Johannes Frode, lærer ..... 29
  - Kai Christian, redaktør ..... 26
  - Kamma Augusta g. Eliassen 23, 78
  - Karen Paula g. Skiern ..... 31
  - Knud, laboratorieførstander, bakteriolog ..... 29
  - Knud Børge, prokurist ..... 37
  - Kristian Sofus August, professor, rigsarkivar .. 21, 24, 72, 77
  - Kurt Aage, revisor, grosserer ... 34
  - Laura g. Hørring ..... 8, 64
  - Lise Lotte ..... 41
  - Lizzie Bitten g. Laustsen ..... 36
  - Louise Augusta g. Erslev 22, 24
  - Ludvig Hans Lauritz ..... 27
  - Luise Augusta ..... 15
  - Mauritz Christian Eduard, læge 12
  - Oscar Theodor, sømand, forvalter ..... 16
  - Palle Knut Jørgen Børge, prokurist ..... 36
  - Paula Augusta g. Bondhus ... 27
  - Poul Børge, ingeniør ..... 39
  - Poul Christian, lærer ..... 7, 57, 58, 60, 72
  - Poul Oscar ..... 31
  - Poul Poulsen, lærer 7, 45 ff, 71 ff.
  - Poul Valdemar ..... 35
  - Poulina Cathinka g. Hildebrand ..... 15
  - Poulina Christense g. Blad ... 20
- Erslev, Poulowna ..... 19
- Rolf Aage, driftsinspektør ..... 33
  - Ruth g. Jensen ..... 37
  - Svend, grosserer, fabrikant ... 29
  - Valdemar, maskinmester ..... 24
  - Wendy ..... 40
  - Victor ..... 27
  - Victor Chopin, hotelvært ..... 20
  - Victor Poul Peter, formand ... 14
  - Viggo ..... 24
  - Wiggo Julius, journalist ..... 42
  - Wiggo Poul Martin, bankfuldm. 24
- Esmann, I. C., møbelsnedker ... 50, 51
- Espensen, Andreas, lærer ..... 54
- Fabek, Hans, underofficer ..... 47
- Maren Hansdatter g. Pedersen ..... 7, 47 ff, 60
- Felder, Mabel g. Stearn ..... 37
- Flemmer, Hans Morten, rektor ..... 73
- Frederiksen, Ellen Margrethe g. Jensen ..... 38
- Hermandine Christiane g. Erslev ..... 16
  - Vinzens, møller ..... 16
- Gade, Niels W., komponist ..... 77
- Gerstenberg, Christian Michael Rosted, landinspektør ..... 14
- Michelle Christine Georgine Rosted g. Erslev ..... 8
- Gerstenberg-Rosted, Aage, maskingeniør ..... 27
- Jacob, proprietær ..... 8, 15
  - Jacob Johannes ..... 27
  - Rigmor Marie, musiklærerinde 27
- Gjedske g. Poulsen ..... 51
- Gjørting, Amalie g. Schleisner ..... 21
- Anna ..... 20
  - Anna Francisca ..... 21
  - Anna Petrea ..... 21
  - Hans Peter, købmand ..... 9
  - Michael Frederik ..... 21
  - Pauli ..... 20
  - Pauli Peter Wiggo, skoleinspektør ..... 20
  - Valdemar Amalrik ..... 21
  - Vilhelm August, lærer ..... 9, 65

- Goldschmidt, Henry, grosserer ..... 23  
   – Ida g. Eliassen ..... 23  
 Gotthardt, Emma Sørine g. Nielsen 31  
 Gottlieb, Axel, læge ..... 39  
   – Otto Jørgen, læge ..... 39  
 Gregersen, Md., spiseværtinde ..... 54  
   – Lauritz, præst ... 47, 49, 52, 57  
 Grønbech, Madsine g. Schaefer ..... 17  
 Gundel, Gyrithe g. Nyholm ..... 26  
  
 Haase, Francisca (Fanny) g. Born ... 9  
 Hallén, Olof, stationskarl ..... 32  
   – Valborg g. Erslev ..... 32  
 Hammer, Svend-Erik, reklamekon-  
   sulent ..... 36  
 Hansdatter, Kirsten g. Wesberg ..... 7  
   – Marie ..... 51  
 Hansen, Emma Juliette g. Hørring ... 18  
   – Johan Christian, gartner,  
   planteur ..... 18  
 Havman, Lovise g. Dauw ..... 8  
 Henrichsen, Ane Marie g. Hørring ... 9  
   – Jacobine Marie g. Jensen ..... 10  
 Henriques, Anina Elisa g. Erslev ... 23  
   – Otto Ruben, vexellerer ..... 23  
 Herbst, Andrea Adolphine g. Ger-  
   stenberg-Rosted ..... 8, 15  
 Herman, Anna g. Leppik ..... 38  
 Herskind, Peter, købmand, vicekonsul 17  
   – Peter Rasmus Andreas, præst 17  
 Hertz, Else Cathrine g. Erslev ..... 11  
   – Hans Peter Boye, præst ..... 11  
 Hildebrand, Conrad Frederik Vil-  
   helm, bagermester, forvalter ... 15  
   – Johan Frederik, bagermester ... 15  
   – Johan Frederik Emil, købmand,  
   handelsrejsende ..... 28  
 Hoffmann, Friedericke Vilhelmine g.  
   Rason ..... 13  
 Holm, Anna Elisabeth g. Olsen ..... 8  
   – Hans, skibskaptajn ..... 24  
   – Hildur Gustafva Charlotta g.  
   Erslev ..... 24  
   – Ingeborg g. Holm ..... 24  
 Holten, Anna Dorothea g. Steenberg 12  
 Hornemann, Emil, komponist ..... 74  
 Hude, Anna Sophie (von der) g. Ers-  
   lev, historiker ..... 22  
 Hude, Sophus Waldemar (von der),  
   prokurator ..... 22  
 Hvidt, Marie Elisabeth g. Erslev ... 15  
   – Werner Andreas Christian,  
   møller ..... 15  
 Hviid, Anna Elisabeth g. Hildebrand 28  
   – Søren Christian Nielsen, køb-  
   mand ..... 28  
 Høegh, Hans Jørgen Christian, præst  
   ..... 53 ff, 72  
 Høltzermann, Marie Frederikke g.  
   Hvidt ..... 15  
 Hørring, Amanda Elfriede g. Madsen 17  
   – Arthur Frederik, læge ... 18, 72  
   – Edgar Adelbert, apotekerlær-  
   ling ..... 19  
   – Eugenia Pauline g. Herskind ... 17  
   – Frantz, proprietær ..... 9  
   – Frederik Barfred, urtekræm-  
   mer ..... 8, 64  
   – Hugo Egmont, konseilspræsi-  
   dent ..... 18, 72  
   – Thorvald Frands Alfred, kvæ-  
   stor ..... 17, 72  
   – Viggo Paul Eugen ..... 17  
  
 Jensdatter, Maren g. Pedersen ..... 16  
 Jensen, Anna Claudine Henriette g.  
   Erslev ..... 11, 77  
   – Caroline g. Bülow ..... 39  
   – Claus, høker ..... 10  
   – Dorothea Petrea g. Erslev 10, 77  
   – Elna Margrethe g. Olsen ..... 37  
   – Gert Jørgen, sekretær ..... 37  
   – Hanne g. Jørgensen ..... 27  
   – Inga Eleonora Hellabenth, gros-  
   serer ..... 29  
   – Johan Peter, murermester ..... 29  
   – Maren Helene g. Bøgekjær ... 34  
   – Niels Valdemar Georg, gartner 38  
 Jessen, Beate g. Leschly ..... 7  
 Jørgensen, Alexandra Emilie g. Ger-  
   stenberg-Rosted ..... 27  
   – Anthon, tobaksfabrikant ..... 27  
   – Henriette Vilhelmine Lovise  
   Augusta g. Andersen ..... 28  
   – William Alexis, overretssag-  
   fører ..... 29

- Knudsen, Boline Rasmine g. Erslev 30  
 – Hans, gårdejer ..... 30  
 Køningsfeldt, Johannes Peter Frederik,  
 overlærer ..... 73  
 Landsperg, Christoffer, skovrider ... 57  
 Lange, Christian, urtekræmmer ..... 60  
 – Markus, gårdejer ..... 60  
 Larsen, Dagmar Kirstine Petra g.  
 Thomsen ..... 31  
 – Kirstine Maria g. Hviid ..... 28  
 Lassøn, Peder, bonde, brændevins-  
 brænder ..... 66  
 Laustsen, Anders Peder, lærer ..... 36  
 – Anne Charlotte ..... 40  
 – Vagn Lystbæk, cand. jur., se-  
 kretær ..... 36  
 Leppik, Hans, gymnasielærer ..... 38  
 – Johan, estnisk envoyé ..... 38  
 Leschly, Amalie Ella Marie g. Erslev 7  
 – Peter v., major ..... 7  
 Lewis, Elisabeth Curtis g. Erslev ... 35  
 – Thomas Krapfel, læge ..... 35  
 Levy, Helene g. Goldschmidt ..... 23  
 Lindgren, Hilma Sophie g. Jensen ... 29  
 – Sally Matilda g. Snaar ..... 32  
 Lindorff, F. G., sekretær ..... 74  
 Linsingen, eng. generalmajor ..... 63  
 Luplau, Sophie Friedericha g. Brie-  
 ghel ..... 10  
 Lyneborg, Johannes, gårdejer ..... 30  
 – Magda Marie g. Erslev ..... 30  
 Lyng, skibskaptajn ..... 57, 58  
 Lystbæk, Petrine g. Laustsen ..... 36  
 Macheprang, Frida g. Chabot ..... 39  
 Madsen, Anna Johanne g. Poulsen ... 26  
 – Carl Christian, tømrersvend ... 12  
 – Carl Christian Erslev, skibskok 26  
 – Carl Theodor, købmand, mæg-  
 ler ..... 12  
 – Carl Valdemar Theodor, sta-  
 tionsforstander ..... 12  
 – Jenny Theodora Margrethe g.  
 Madsen ..... 12  
 – Johan Philip Emil, præst ..... 17  
 – Poul Christian, læge ..... 25  
 Madsen, Rasmus Christian, gartner,  
 gæstgiver ..... 17  
 Malling, Jørgen, komponist ..... 76, 77  
 – Ove, forfatter, embedsmand ... 54  
 Marcussen, Germiné Sophie g. Ma-  
 zanti ..... 13  
 Martens, Meta Nathalie g. Eliassen ... 23  
 – Stephan, fabrikant ..... 23  
 Mazanti, Julius, toldassistent ..... 13  
 – Marie Elisabeth g. Erslev ..... 13  
 Meunier, Marie Léonie g. Erslev ..... 22  
 – Victor Germain, porcelæns-  
 maler ..... 22  
 Møller, August Wilhelm, urtekræm-  
 mer ..... 19  
 – Karen Marie g. Petersen ..... 19  
 – Vilhelmine Sophie g. Hørring 19  
 Nielsen, Claus, sognefoged ..... 16  
 – Else Margrete g. Erslev ..... 16  
 – Ingeborg g. Boasch ..... 37  
 – Jens Særsløv, bogtrykker ..... 31  
 – Niels, væver ..... 16  
 – Sofie Marie g. Erslev ..... 15  
 Nissen, Adelaide Marie g. Jørgensen 29  
 Nyholm, Astrid g. Erslev ..... 26  
 – Johan Busk, teaterinspektør ... 26  
 Nyman, Axel Erik Georg, hotelejer,  
 godsejer ..... 32  
 – Gustav Robert Georg ..... 32  
 – Leila g. Leppik ..... 38  
 – Viveka, gårdejer ..... 38  
 Olsen, Aage, snedkermester ..... 37  
 – Ane Amalie g. Erslev ..... 16  
 – Karen Marie g. Erslev ..... 8, 58  
 – Niels, skovfoged ..... 8  
 – Tove g. Erslev ..... 37  
 Ottesen, Maren g. Poulsen ..... 26  
 Owsen, Emilie Margrethe Louise g.  
 Erslev ..... 34  
 – Henrik Carl Andreas, ingeniør 34  
 Pedersen, Jens, bonde ..... 45 ff.  
 – Ole, husmand ..... 16  
 – Poul, sognedegn ..... 7, 45 ff.  
 Petersen, Anders, billedskærer ..... 19



Petersen, Ane Marie Margrethe g.	Saxtorph, Ludvig, løjtnant .....	14
Herskind .....	Schaefer, Frederik, bøssebager .....	17
– Constantine Othilia g. Petersen	– Margaret Petrea g. Hørring ...	17
– Gudeweig Karoline g. Rosen-	Schleisner, Carl Heinrich, inspektør	21
stand .....	– Thorvald, læge .....	21
– Hans Peter, lærer .....	Schmeltz-Jørgensen, Jenny Sylvia g.	
– Henriette Vilhelmine g. Eliassen	Bjarne-Thorsen .....	26
– Jacob, urtekræmmer .....	Schmidt, Johanne Rasmine g. Mad-	
– Johann, lærer .....	sen .....	12
– Peter, lærer .....	Schrøder, Gerda g. Chabot .....	39
– Poulaine Christiane g. Gjølring	– Harald, vexellerer .....	39
– Vilhelmine Karoline Amalie g.	– Karen Marie (Kamma) g.	
Erslev .....	Schrøder .....	39
Petræus, Diderikke Margrethe g.	Seligmann, Elvira Eline .....	29
Madsen .....	– Julius Einer, læderhandler .....	29
Poulsdatter, Dorthea g. Dyhrbye	– Olga Agnete g. Erslev .....	29
.....	Sigvartsen, Caroline g. Hansen .....	18
– Mariana g. Petersen .....	Skiern, Inge .....	38
– Stine g. Sting .....	– Julius, Særsløv Nielsen, bog-	
Poulsen, Hans, snedker .....	trykker .....	31
– Ingvard, gårdejer .....	– Kaare Erslev .....	38
– Kirstine g. Frederiksen .....	Smidt, Anna Katharine g. Ryberg ...	19
– Niels Otto, handelsgartner .....	Snaar, Carl Wilhelm, fanejunker ...	32
– Peder, bonde, brændevinsbræn-	– Ester Christina g. Erslev .....	32
der .....	Spang, C., møbelhandler .....	59, 63
– Peder, snedker .....	Stearn, Dorris Muriel g. Erslev .....	37
	– John, restauratør .....	37
Rahlff, Joachim Emil, grosserer .....	Steenberg, Anna Ulrica (Pip) g. Ers-	
Rantzau, Antoinette Beate Augusta	lev .....	12
g. Bille-Brahe-Selby .....	– Niels Georg, professor .....	12
Rasmussen, Ane g. Knudsen .....	Sterkel, Marie Elisabeth Wilhelma	
– Maren Kirstine g. Sterkel .....	g. Madsen .....	25
Rason, Dorothea Charlotte Magda-	– Wilhelm Christian Leopold,	
lene g. Dauw .....	gartner .....	25
– Georg Heinrich Ludwig, hatte-	Sting, skrædder .....	51
fabrikant .....	Story, Emma g. Strond .....	26
Riber, Hans Vilhelm, seminarilærer	Strond, Augustus .....	26
.....	– Michey g. Madsen .....	26
Rosenstand, Aksel Emil, direktør ...	Stæger, Knud Christian, kaptejn ...	10
– Finn Frederik, grosserer .....	Svirkjær, Julie Christine g. Allerup	16
– Nina .....	Sømod, Emilie g. Owesen .....	34
Ryberg, Emma Petrea Louise g. Hør-	Sørensen, Ane Katrine Cecilie g. Ly-	
ring .....	neborg .....	30
– Johann Peter, graver .....	– Carla Marie Eleonora g. Bern-	
	hard-Larsen .....	26
Sandal, Carl Christian Erslev, se		
Madsen	Taarning, Niels Paulsen, lærer	52, 53
Saxtorph, Bertha Marie g. Erslev ...	Teisner, slotsgartner .....	58

---

Thomsen, Edith Kirstine Marie g. Erslev .....	31	Wesberg, Christian, sogne­degn .....	7
– Johan Oskar, fuldmægtig .....	31	Westen, Louise v. g. Castenskjold ...	10
Thorsen, Sophie Cathrine g. Madsen	18	William-Jørgensen, Ellen Margrete Sofie g. Erslev .....	29
Tulenius, Johanne Laurentine Elisa- beth g. Hude .....	22	Wirsching, Ane Eleonora g. Hilde- brand .....	15
Weitner, departementschef .....	36	Zinck, Hardenack Otto Conrad, mu- siklærer .....	54
– Anna Laura Barbara g. Erslev	36		
Wesberg, Anna g. Erslev 7, 57 ff.,	72		

## INDHOLD

Forord .....	5
Stamtavle over slægten Erslev .....	7
Tillæg, adoptivbørn .....	42
Poul Poulsen Erslevs selvbiografi .....	43
Jacob Erslevs selvbiografi .....	67
Personnavneregister .....	79

DIS-Danmark



1 0 5 4 7 4

