



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Richardt & Secher,  
Herregaarden  
Bramstrup  
i Fyen.  
1861.







F. Richardt del. Nordahl Grove & Kittendorff lith.

C A Reitzel's Forlag

IW Tegner & Kittendorff's lith. last.

# BRAMSTRUP

i Fyn.



## Bramstrup.



I Odense Amt, Masum Herred og Nørre-Lyndelse Sogn ligger Hovedgaarden Bramstrup, hvis ældre Navn er Brangstrup. Sognet er højtliggende og ujævnt og gennemstrøet fra Syd til Nord af et Aaløb, der har sit Udspring fra Søby-Sø i Nørre-Søby Sogn.

Brangstrup tilhørte igjennem flere Slægtled den gamle danske Wt Brokkenhuus. Gaarden skal først være bygget af Mikkel Brokkenhuus, der var en Søn af Peder Brokkenhuus til Verbæk og Fru Gese Reventlov. Han var en af de nitten fynske Adelsmand, der den 9de Juli 1534 i Hjallesø lovede at vælge Hertug Christian til Konge, hvis denne vilde stadfæste Danmark's Riges Friheder. I Aaret 1543 havde han en Sag med en Bonde, der tilegnede sig et Jordstykke ved Herregaarden Damsbøss Have og havde indhegnet det. 1549 overdrog Anders Emmiksen til Stensgaard ham en Eng paa Jordløse Mark. Mikkel Brokkenhuus fik 1537 Borreby Len i Sølland og Aaret efter Nyborg Slot og Len, og 1542 blev det paalagt ham at hævde Skat og Landhjælp i Nyborg Len og i Sunds Herred samt paa Langeland og Taasinge. 1536 fik han tillige med Morten Benstermand o. fl. Befaling at kalde Knud Gjøe og Anders Gjøe for sig og forlige dem. Under Grevens Fejde var han en Tid Amiral, imedens Peder Skram laa syg af et Saar. Han var gift med Fru Karen Hansdatter Lykke, der 1535 fik Pederstrup Birk i Forlening; han døde i Aaret 1555. Brangstrup arvede hans Søn, den senere Rigsmarsk Frans Brokkenhuus, der ved sit Ægteskab med Fru Anne Linhuus var bleven Herre til Egeflø. Ved hans Fald under Barberg's Belejring 1569 blev Sønnen Lavrids Brokkenhuus, der ogsaa arvede Egeflø, Gjer af Brangstrup. Han døde 1604, og hans Enke Fru Karen Skram

1625. En af hendes Dotre, Fru Anne Brokkenhuus, var gift med Henning Henningsen Balkendorf, og denne havde siden 1615 været Gjer af Brangstrup. I Juli 1626 tagerede Jørgen Brahe til Hvedholm og Erik Urne Gaard og Gods og fandt, at Hovedgaardens Bygning var 1500 Dlr., en Tønde Hartkorn i Hovedgaarden 80 Rdlr. og en Tønde Hartkorn i Godset 63 Rdlr. værd. 1622 fik Henning Balkendorf ved Magestifte med Klavs Brokkenhuus til Broholm en Gaard i Ørendrup Sogn og By, Gudme Herred, en halv Gaard i Lange og en Del af Lange Mølle i samme Sogn imod at afstaa to Gaarde i Gudme Sogn og en Fjerdedel af Sulkendrup Mølle i Bindinge Herred og Sogn. Aaret efter fik han ved Magestifte med Holger Rosenkrands til Rosenholm dennes Del af Lange Mølle imod en Gaard i Broby. I adskillige Aar derefter tilhørte Brangstrup Henning Balkendorf. Ved sin Faders Død i Marts 1626 var Henning Balkendorf ogsaa bleven Gjer af sin fæderne Gaard Glorup.

Efter ham tilhørte Brangstrup den rige Holger Rosenkrands til Glimminge og Bemmetofte. Han døde 1647. Ved hans Død tilfaldt Brangstrup hans Søn Ebbe Rosenkrands, hvis Moder var Fru Lene Gyldestjerne; han døde 1653, hvorpaa hans Enke Fru Kirstine Rosenkrands ejede Gaarden i adskillige Aar. — Fra henimod Slutningen af det 17de Hundrebaar tilhørte Brangstrup i mange Aar Frederik Gersdorf, der 1689 var Øverste over Mariner-Regimentet, hvis Officerer paa den Tid og senere næsten alle vare danske, imedens den allerstørste Del af de andre Officerer vare fremmede og naturligvis især Tyllere. Han var en Søn af Christoffer Frederik Gersdorf, Øverste af Infanteriet, og Fru Dorte Gjedde og født 1651. I nogen Tid var han Øver-

# Bramstrup.



befalingsmand over de danske Lejetropper i Ungarn. Hans Hustru Fru Edel Margrete Krag, Datter af Erik Krag til Bramminge og Fru Biveke Rosenfrands, skrev i den Anledning i September 1706 til Kongen, at hun „i dybeste Underdanighed nedkaster sig for Kongens Fødder og beder, at denne, skjønt hun er overbevist om, at Kongen ej har glemt hendes Mand i det fjærne, dog ved hendes Bønnskrift vil lade sig bevæge til at benaade hendes Mand med den ved Generallieutenant Harboes Død ledige Charge og Kommando, fordi det bliver ham tungt derude, hvor han har saa meget Arbejde og saa megen Fortrædelighed, at hun frygter for, hans Helbred vil gaa tabt. Hvis Kongen vil tilstaa hende denne Bøn, vil det ogsaa blive hende selv en stor Trøst, eftersom hun har megen Nøje med at underholde sin Familie. Hun og hendes Svigersønner og tilvøgende unge Sønner ville med Liv, Guds og Blod vise sin Taknemlighed indtil Døden, og derfor haaber hun Bønshørelse“. Dette opnaaede hun imidlertid ikke, eftersom hendes Mand, der var bleven Generalmajor i September 1699, havde en Generalmajor i Infanteriet og en i Kavalleriet foran sig; Sagens Afgjørelse blev udsat indtil videre. Hvor meget de danske Tropper havde lidt, viser en Beretning af s. A. fra Generalmajoren; de 2 Rytterregimenter udgjorde 843 Mand i Steden for 2000 Mand og de 4 Regimenter Fodfolk 2212 Mand i Steden for 6000 Mand. Imidlertid varede det ikke længe, før Frederik Berzdorf blev kaldet til en anden og større Krigsskueplads. Han blev nemlig i December 1709 udnævnt til Generallieutenant af Infanteriet og ansat ved de danske Tropper i engelsk og hollandsk Tjeneste og deltog i Felttogene indtil Krigens Slutning; bl. a. var han med ved Belejringen og Indtagelsen af Fæstningen Quesnoy 1712. I April 1714 førte han den sidste Del af Tropperne hjem fra Nederlendene, efter at Generalkisterne havde betalt den Sold, hine havde tilgode. Efter hans Død 1724 kom Gaarden for en Tid under sine gamle Herrer, eftersom den næste Ejer var Dverste Johan Frederik Brokkenhuus, Søn af Kaspar Christoffer Brokkenhuus til Eerber-

Kloster og Fru Kathrine Hebevig Løvenhjelms; han var født 1682 og døde 1756 som Generallieutenant og Ridder af Danebrog. I hans Tid opholdt Dronning Anna Sofie sig efter Frederik den fjerdes Død fra Oktober til December 1730 paa Bramstrup. Hans eneste Søn Kammerherre og Dverste-lieutenant Kaspar Christoffer Brokkenhuus døde barnløs 1762. Dennes Enke Fru Biveke Juel, Datter af Gehejmeraad Peder Juel til Hverringe og Fru Birte v. Lewesau, ægtede 1770 Kammerherre H. A. v. Ahlesfeld, der var Dverste i Kavalleriet, senere Generallieutenant og saaledes blev Ejer af Bramstrup. Siden blev Gaarden solgt til Rancelliraad Søren Hillerup, som ejede den 1798; efter ham tilhørte den 1807 Justitsraad Hans Jørgen Hansen, derpaa 1828 Kammerraad Hillerup, som 1848 solgte den til den nuværende Ejer, Justitsraad N. Langkilde.

Bramstrups Hovedbygning er opført i Aaret 1689 af Frederik Berzdorf. Baaede den og Udhusene ere af Bindingsværk. Gaard og Have ere omgivne af brede Grave.

Hovedgaardens Hartkorn er 52 Tdr. 3 Skpr. 1 Fdk.  $2\frac{1}{6}$  Alb. Ager og Eng, hvoraf tidligere 44 Tdr. 1 Skp. 3 Fdk.  $2\frac{3}{4}$  Alb. var frit. Arealen udgjør omtrent 370 Tdr. Agerland, gode lermuldede Jorder, 70 Tdr. Land Eng og Torvemose og 17 Tdr. Land Have, Damme, Grave og Beje. Skovsklyden er = 1 Tdr. 2 Skpr., og Skoven er 30 Tdr. Land. Godset er nu 12 Tdr. 4 Skpr. 1 Fdk.  $1\frac{1}{2}$  Alb. Hartkorn, hvilket er delt imellem 42 Huse, og desuden en bortarveskæftet Jordlod med 1 Tdr. 3 Skpr. 3 Fdk. Hartkorn. Ogsaa hører til Bramstrup Korre-Lyndelse Kirke og Kirketiende, der staaer for 33 Tdr. Tiende-hartkorn, og hvoraf aarlig ydes 256 Tdr. 1 Skp. Korn, samt Stenløse Kongetiende, hvis Tiendehartkorn er 24 Tdr. 1 Skp., og hvoraf den aarlige Indtægt er 141 Tdr. 5 Skpr.  $2\frac{1}{2}$  Fdk. Korn og nogle mindre Jdelsler, 4 Tdr. 4 Skpr. Byg. Tienden ydes dels i Korn, dels efter Kapittelstægten.







DIS-Danmark



1 0 8 4 2 9