



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

# SOFUS HØGSBROS SLÆGT

EFTER OPLYSNINGER, SAMLEDE AF HAM SELV,  
BEARBEJDEDE OG UDGIVNE AF HANS BØRN

VED

VILH. MILTHERS



ODENSE

TNYKT I ANDELSBOGTRYKKERIET I ODENSE

1909

## FORORD

---

**D**e Oplysninger om Sofus Høgsbros Slægt, som de efterfølgende Blade bringer, er i alt væsentligt samlede af Sofus Høgsbro selv. Dette er til Dels sket i Løbet af en længere Aarrække, men for den ældre Del af Slægtens Vedkommende især i hans sidste Leveaar, da han, baade ved direkte Undersøgelse og ved Brevveksling, fik vigtige Oplysninger, navnlig fra Hvidding Kirkebog og fra Arkivet i Viborg. Der ved lykkedes det ham at faa tilvejebragt et saadant Kendskab til Slægtens Afstamning, at han sølle sig personlig overbevist om dennes Rigtighed, men dog i et Uddrag af Optegnelserne i Efteraaret 1901 siger, at Slægtskabsforbindelsen »fra 1542 til 1700 er endnu kun sandsynlig, hvor meget der end taler derfor«. Da han i Efteraaret 1901 sluttede sin Indsamling af Oplysninger om den ældste Del af Slægten, samlede han Uddrag deraf i et Par korte Oversigter. Dagen før sin Død modtog han fra Arkivar Saxild i Viborg en Række Oplysninger, som yderligere stadfæstede Formodningernes Rigtighed. Herved og ved enkelte senere samlede Oplysninger om den ældre Slægt fra Kolding er det lykkedes at skaffe fuld Vished for Slægtskabsforbindelsen ogsaa forud for Aar 1700.

Med Hensyn til de øvrige Slægtoptegnelser maa det nævnes, at Høgsbro næppe har samlet dem med det Formaal at give en fuldstændig Stamtafle over Slægten. Dette har heller ikke været tilsigtet med det Arbejde, der efter hans Død er gjort for at gennemarbejde og supplere Optegnelserne. Det har tværtimod været magtpaaliggende væsentligst kun at indordne hans egne Optegnelser i en Stamtafles Ramme med de nødvendige Tilføjelser fra den efterfølgende Tid. Oplysningerne om Sideliniernes Personer gør derfor langtfra Krav paa at blive betragtede som fuldstændige. Hvad Personnavnenes Stave-maade angaar, har Høgsbro derfor heller ikke saa meget lagt Vægt paa

at gengive netop den brugte (skrevne) Form som at give dem en Form, der stemmede med hans egen, gennemførte Forstaaelse af det danske Sprog. Hvor der har været særlig Grund til senere at indhente Oplysninger eller til at gaa ældre Oplysninger efter, er den oprindelige Form af Navnene brugt. Derved er der kommen nogen Uensartethed frem i Navnenes Form, som ikke svarer til de virkelige Forhold, men som dog næppe vil volde nogen egentlig Ulæmpe.

Saaledes som Sofus Høgsbros Optegnelser om Slægten foretaa efter hans Død, laa det nær at gruppere dem om ham selv, som det er tilsiøtet ved Stoffets Ordning og ved Udtrykket »Sofus Høgsbros Slægt«. Han nævede en Kærlighed til denne, som ikke gav sig Udslag i mange Ord eller i stærke Udtryk, men hvorom de mange Enkeltheder, han har samlet i sin knappe Form, bærer tydeligt Vidne. Særlig traadte denne Kærlighed klart frem det sidste Eftersaar, han levede, da han følte, at hans ihærdige Arbejde for at naa til Klarhed over Slægtskabsforbindelsen var bleven kronet med Held. Herom har hans Børn og Svigerbørn ønsket at bevare Mindet ved at lade hans Optegnelser trykke uden væsentlige Afvigelser fra den Skikkelse, han selv havde givet dem.

V. MILTHERS.

---

## Den ældste Del af Slægten.

---

I Følge Jordebogen for 1542, som er udgivet af Rigsarkivet, ejedes en af Gaardene i Landsbyen Høgsbro i Hvidding Sogn i Sønderjylland paa den Tid af *Anders Bundtzen*. I 1604 ejedes den samme Gaard atter af en *Anders Bundtzen*, denne Gang sammen med Bunde Mikkelsen som Medejer. Formodentlig var da denne Anders Bundtzen en Sønnesøn af ham fra 1542 og Bunde Mikkelsen en Sønnedattersøn af denne, saa at den gamle Anders Bundesens Søn, Bunde Andersen, har delt Gaarden mellem — eller overladt den til — sine 2 Børn, Sønnen Anders Bundesen og en Datter, som har været gift med en Mand ved Navn Mikkol, og som har ladet sin Søn opkalde efter sin Fader, Bunde Andersen.

Bunde Mikkelsen var (i Følge Jordebog i Rigsarkivet) ogsaa i 1632 Medejer af Gaarden, men nu sammen med *Hans Andersen*.

*Hans Andersen* var da rimeligvis en Søn af Anders Bundesen og Sønnesøns Søn af den førstnævnte Anders Bundesen.

I Følge Hvidding Kirkebog, der tager sin Begyndelse med Aaret 1648, døde Hans Andersen 1653, og i Følge Ligtalen over hans Søn, Jørgen Hansen Høxbro, var han gift med *Bodil Thomasdatter*, muligvis en Datter af Thomas Christensen Høst, der var Præst i Hvidding 1606—46 og døde 1661<sup>1)</sup>. Bodil Thomasdatter maa antages at være død før 1648, da hun ikke nævnes i Hvidding Kirkebog. I Ligtalen over Sønnen Jørgen Hansen Høxbro siges, at hun var død »en rum Tid« før ham (1697)<sup>2)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Thomas Christensen Høsts Fader, Christen Jakobsen Høst, Præst i Lunde, var født 1548, døde 1627 og var gift med Birthe Hansdatter. Da hans Fødselsaar er 1548, kan hans Sønnedatter næppe være født før ca. 1600: men de ældste af Hans Andersens Børn maa antages at være fødte senest ca. 1615. Det er saaledes dog maaske ret tvivlsomt, om Bodil Thomasdatter var Datter af Præsten Thomas Chr. Høst. [Anm. af V. Milthers.]

<sup>2)</sup> En ved Navn »Bodild Hanskone i Høxbro« døde 1690 i Hvidding; det var dog næppe Hans Andersens Kone, men snarere hans Sønnedatter, Bodil Andersdatter, der var gift med sin (formodede) Fætter, Hans Mortensen i Høgsbro.

Efter Hans Andersens Død gik hans Ejendel i Gaarden vel over til en Søn. Bunde Mikkelsen efterfulgtes rimeligvis ogsaa af sin Søn, Mikkell Bundesen, der døde i Høgsbro 1659<sup>1)</sup>.

Hans Andersen og Bodil Thomasdatter kan — med større eller mindre Sikkerhed — antages at have haft følgende Børn:

A. *Anders Hansen Høxbro* var, hvis han var Hans Andersens Søn, vel den ældste og opkaldt efter Farfaderen. Han døde 1665 i Høgsbro, eneste Gang han findes nævnt i Kirkebogen. Hans Kone hed Anne og døde 1683.

En Søn af ham var rimeligvis Thomas Andersen (død 1681), der blev gift 1661 med Liene Nielsdatter (død 1684), men ingen Børn havde.

En Datter af Anders Hansen Høxbro var *Bodil Andersdatter*, der blev viet 12. Marts 1677 til Hans Mortensen, rimeligvis hendes Fætter (se under E). At det var velhavende Folk, fremgaar af en Bemærkning i Kirkebogen ved deres Bryllup: »NB. til Offers 10 Joachim«, eneste Gang en saadan Bemærkning forekommer i den Aarrække, 1648—1706, som Kirkebogen omfatter. De havde følgende Børn: Anne, f. 1677; Morten, f. 1679; Liene, f. 1681, og Gertrud, f. 1684. Hans Mortensen døde d. 15. August og »Bodild Hanskone« d. 16. August 1690.

B. *Thomas Hansen Høxbro* var vel opkaldt efter Morfaderen og derfor antagelig den næstældste. Han døde i Høgsbro 1659. Om det var ham eller en anden af Brødrene, Gaarden blev overdraget efter Faderens Død, vides ikke. Han havde rimeligvis følgende Børn:

I. *Birgitte Thomasdatter*, begr. i Hvidding 10. Febr. 1666.

II. *Kjesten Thomasdatter*, begr. i Hvidding 27. Septbr. 1671.

III. *Maren Thomasdatter*, viet i Hvidding 1674 til Niels Jensen; de havde Børnene: Maren, f. 1675; Jens, f. 1678; Anders, f. 1680, og Thomas, f. 1684.

IV. *Hans Thomsen Høxbroe*, hvis Sønnensøns Sønneson var **Sofus Høgsbro**, (se Side 13).

V. *Jens Thomsen Høxbroe*, død 1711 i Vejle som Købmand. I Viborg Provinsarkiv findes Skiftet efter hans Enke, Maren Pedersdatter Grimstrup, som var gift 2 Gange, 1ste Gang med Jens Thomsen Høxbroe, med hvem hun havde Børnene: Thomas Jensen Høxbroe, f. 1705; Ane Jensdatter Høxbroe, f. 1707, og Jens Thomsen Høxbroe, f. 1711;

<sup>1)</sup> Jordebogen fra 1670 viser imidlertid, at Gaarden dengang var gaaet over paa fremmede Hænder, nemlig til Lars Christensen og Hans Sørensen.

(2den Gang var hun gift med Hendrich Mathiesen, med hvem hun havde Børnene: Mathias, f. 1713, og Abigael, f. 1717). Hun døde 15. Juli 1720. Blandt Boets Kreditorer nævnes Made-moiselle Johanne Marie Høxbroe, Datter af Hans Thomsen Høxbroe, »som havde sin fædrene og mødrene Arv, 229 Rdlr. at fordre,« samt »Borgmester Steffen Hoffgaards Enke, Boedil Jørgensdatter Høxbroe« (se Side 12), der havde en Fordring paa 90 Rdlr. i Følge Obligation af 25. Febr. 1704, og endelig Niels Sørensen Maltesen (se Side 8) for 100 Rdlr.

Jens Thomsen Høxbroe synes at have været en stor Købmand, der handlede baade paa Flensborg og Lübeck og ejede flere Gaarde. Men han havde ogsaa laant Penge af mange til sin Handels Drift, baade af de ovennævnte og af Købmænd i Flensborg og Lübeck, dog ikke mere end at alle Gældsposter kunde dækkes af hans Bo, og at der endda blev noget tilovers til Deling mellem Børnene (i Følge Skiftet efter ham, som findes i Viborg Provinsarkiv).

- VI. *Anna Thomasdatter Høxbroe*, gift med Skibsbygger *Jacob Olesen* i Horsens. Om dette Ægtepar haves Oplysning igennem Skiftet efter dem (i Viborg Provinsarkiv) og fra en Gravsten i Horsens Klosterkirke. Skiftet oplyser, at 3 Børn overlevede dette Ægtepar, nemlig: Oluf Jørgen, Seilingskarl fra Flensborg; Bodil, gift med Michel Jensen Samsø, Skibstømmer i Horsens, og Maren, tjenende i Vejle. Som disses Morbroder (!) nævnes Morten Mortensen, Horsens. Gravstenen er indsat udvendig i Kirkens Sydмур, Øst for Indgangsdøren, er kvadratisk og har Indskriften: »Her neden 2 alne fra kirchemuren ligger begravet Jacob Olesøn, skibsbygger med sin hustru Anna Thomasdatter Høxbroe, som i deres ecteskab med 7 børn af Gud har været velsignede; huilket paa denne steen til en Amindelse eenfoldig er opsat. Gud giv dem en glædelig opstandelse. Hand døde anno 1727 i hans 78. Aar; hun døde 1727 i hendes 73. Aar.«

Da Anna Thomasdatter Høxbroes Navn ikke findes opført i Kirkebogen for Hvidding Sogn, maa hun enten være født uden for Sognet (og at hendes Fader var Thomas Hansen Høxbroe, som døde her 1659, bliver da noget tvivlsomt), eller Navnet er glemt i Kirkebogen; eller ogsaa er hendes Alder fejlagtig angivet, og hun er født før 1648. Hvordan Sammenhængen er med den angivne Broder, Morten Mortensen, er uvist.

- C. *Hans Hansen Høxbro*, muligvis en Søn af Hans Andersen, døde i Hvidding 1655.
- D. *Peder Hansen* i Høxbro, muligvis en Søn af Hans Andersen. En af dette Navn blev gift 14. Juni 1648 med Maren Hansdatter og døde i Hvidding 11. Febr. 1689. Som hans Børn nævnes i Kirkebogen: Johannes, f. 1648; Datter, f. 1650; Christen, f. 1653, og Anders, f. 1655.
- E. *Morten Hansen Høxbro*, muligvis Søn af Hans Andersen. En af dette Navn døde i Hvidding 1673. En Søn af ham var muligvis Hans Mortensen, der 12. Marts 1677 blev gift med Bodil Andersdatter (se Side 6) og døde i Hvidding 15. Aug. 1690.
- F. *Maren Hansdatter*. Hun blev — antagelig kort før 1648 — gift med *Molte Sørensen*. Han nævnes 1672 som Ejer af en Gaard i Hvidding, som i 1633 ejedes af Søren Moltesen. Han døde 14. Decbr. 1696, og »Maren Moltis i Hveding« døde 8. Febr. 1704.

Dette Par havde følgende Børn: Søren Moltesen, f. 1649; Ing. (?), f. 1651, død 1652; Hans, f. 1654 (han fik i 1690 en Søn, Malte, døbt i Hvidding); Nis, f. 1656; Anders, f. 1660, og et Barn, f. 1667.

Af disse Børn kom Søren Moltesen som ung til Horsens. Her var han i 1683 Fadder ved sin Morbroder Jørgen Hansen Høxbros Datters Daab. Formodentlig blev han samme Aar gift — med en *Karen* — da de 29. Novbr. 1684 fik døbt en Søn, *Niels Sørensen Maltesen*, med Fadderne Jørgen Hanssøn (Høxbro) og Anders Moltesen (Søren Moltesens Broder, der altsaa ogsaa var kommen til Horsens fra Hvidding). I Skiftet efter Bodil Jørgensdatter Høxbroe (Jørgen Hansens Datter) nævnes Niels Sørensen Maltesen som hendes »Nærskendebarn« og i Boet efter Jens Thomsen Høxbro i Vejle som Kreditor for 100 Rdlr.

- G. *Jørgen Hansen Høxbro*, Søn af Hans Andersen og Bodil Thomasdatter i Høgsbro, var født 8. April 1631. Om ham faar man Oplysning i: »Et Guds Barns Opstandelse og Himmelfart . . . udi Jørgen Hanssøn Høxbro . . . hans Ligbegængelse . . . fremstillet 15. Jan. 1697 af Johan Braem, Biskop i Aarhus Stift«<sup>1)</sup> (Kbhvn. Fol. Side 63—87). Han blev i Følge denne i 6 Aar oplært af Jørgen Frank, dansk og tysk Skoleholder i Sognet; i 1645 sendt til Husum for af den tyske Skolemester Joachim Mejer yderligere at undervises i Skrivning, Regning og Bog-

<sup>1)</sup> Dens Oplysninger er dog ikke altid paalidelige. Saaledes er Jørg. H. H.s Giftermaal ansat til 28. Febr. 1662 i St. f. 28. Jan., og Søren Moltesen kaldes Søren Mattiasen.



holderi, men allerede 1647 ønskede Peder Hansen, Raadmand og fornem Handelsmand i Horsens, at faa ham i sin Tjeneste, og han vandt dennes Yndest, saa at han behandlede som en Søn og fik 1657 al hans Købmandshandel overdraget. Da Svenskerne 1658 førte Krigen ind i Jylland, maatte han føre alt sit Gods til Samsø og siden til København, hvor han solgte sine Varer. Derpaa vendte han tilbage til Horsens og drev et Par Aars Tid Handel paa Ribe med Stude, hvorved hans Midler »mærkelig tilvokste« (voksede en Del). Da Krigen endnu ikke var til Ende, forblev han en rum Tid i Ribe hos sin (før 1697) afledede Fætter, Peder Hansen, som var Borger og Handelsmand dér. Jørgen H. H. viste sig meget godgørende, tog henved 60, dels Flygtninge, dels »blodsottige og sprinkelsyge« (lidende af Blodgang og smitsomme Sygdomme) i Huset til sig, plejede dem og lod begrave dem, der døde, og forsørkede mange forældreløse Børn. Da Freden var sluttet, vendte han i 1660 tilbage til Horsens og fortsatte dér sin Handel i 18 Aar. Den 4. Oktbr. 1672 fik han kgl. Bevilling paa »sit Jordegods uden Opbud at beholde«<sup>1)</sup>. Han forsynede St. Ibs Kirke paa Horsens Torv med et Orgel og gjorde meget godt saa vel mod paarørende som mod fremmede<sup>2)</sup>. Han tog sig af dem og befordrede dem til Hæder og Ære, til daglig Brød og Livsnæring baade i Fædrelandet og i andre Lande. Den 2. April 1677 blev han af Kongen efter Begæring af Borgmester og Byens Raad beskikket til Borgmester efter den afgaaende Jokum Rodenburg. Han indstilledes af Magistraten »eftersom hand er en forstandige Mand og dertill beqvemmelig«<sup>3)</sup>. Som forsigtig Mand erhvervede han sig 24. Septbr. 1677 kgl. Brev paa »at være fri for hvis før hans Tid er passert«<sup>4)</sup>. Før at »afhindre Enligheds Elendighed« giftede han sig d. 28. Jan. 1682 med *Maren Jensdatter Tonbo*, Datter af Handelsmand Jens Pedersen Tonbo og Elisabeth Andersdatter i Horsens. Hun var født 9. Febr. 1655, og hun fødte i 1683 en Datter, *Bodil*, der blev døbt 22. Juni. Hun var svag i længere Tid og døde 9. Marts 1686, kun 31. Aar gl. Hun blev begravet 31. Marts i Koret i

<sup>1)</sup> Jydske aabne Brev Nr. 143.

<sup>2)</sup> Da hans (antagne) Broder Thomas var død 1659, vel i en tidlig Alder, har han formodentlig taget hans smaa Børn med sig (og saaledes ført Familien bort fra Hvidding Sogn), deriblandt Hans (og tillige Jens og Anna). Maaske han allerede da har faaet sin Søsterson, den i 1649 fødte Søren Møltesen (eller som han i Horsens kaldtes: Maltesen) med sig.

<sup>3)</sup> Jydske aabne Brev Nr. 32.

<sup>4)</sup> — — — Nr. 93.



**EFTER KOBBERSTIK (formindsket omtr. 3:2).**

Klosterkirken, og der findes dér et Epitafium over hende og hendes Mand, ligesom Sognepræstens Ligtale over hende ogsaa er trykt.

Et halvt Aar efter sit Bryllup, nemlig 3. Aug. 1682, rejste Jørgen Hansen Høxbro til Kongen paa Koldinghus for at søge Afsked som Borgmester, hvad der ogsaa bevilgedes ham, men han vedblev at beholde Benævnelsen som saadan til sin Død. Under 3 Aars Svaghed søgte han Lægehjælp baade fra Haderslev og Hamborg, saaledes som det dengang var almindeligt for velhavende syge, men det var forgæves, og han døde d. 7. Jan. 1697 (»Kl. 4—5 Morgen, 65 Aar, 9 Maaneder, 3 Uger og 6 Dage gl.«). Efter hans Hustrus Død styrede hendes Moder, der var bleven Enke 1662, Huset for ham og overlevede ham flere Aar. Den 7. Juli 1688 havde han faaet kgl. Bevilling til at sidde i uskiftet Bo med sit umyndige Barn, dog mod at registrere Boet med Boets Samfrænder: Morbroderen Anders Jensen Tonbo og »Faderens Søstersøn Søren Maltesen«<sup>1)</sup>.

Jørgen Hansen Høxbros Testamente, som Datteren Bodil fik Konfirmation paa 3. Juli 1697<sup>2)</sup>, findes i Original i Rigsarkivets 2den Afdeling (det gl. Kancelliarkiv). Han underskriver sig: Jørgen (tidligere: Jürgen) Hansen (ikke Høxbro) og forsegler med et Vaaben, forskelligt fra det, der findes under Portrættet<sup>3)</sup>. — I dette Testamente nævnes som Børn kun Datteren, foruden hvilken han dog — forud for Ægteskabet — havde en Søn, *Hans Jørgensen*.

*Hans Jørgensen*, Søn af Jørgen Hansen Høxbro, blev begravet 26. Aug. 1708 og var da i Følge Kirkebogen 42 Aar, 9 Uger, 3 Dage gl. Han maa altsaa være født 1666, men hans Moder kendes ikke, og i sin Ansøgning om Fritagelse for Værgemaal og Byens Bestillinger, bevilget og konfirmeret ved kgl. aabne Brev af <sup>2</sup>/<sub>8</sub> 1665 og <sup>5</sup>/<sub>7</sub> 1670<sup>4)</sup>, kalder hans Fader, Jørgen H. H., sig: »En Eenlig fremmede person, der sig udi Eders Maysitts Kiøbsted Horsens haffver nedsat.« Altsaa var han dengang ugift, og noget Ægteskab tidligere end 1682 omtales intet Steds.

Trods denne uregelmæssige Fødsel blev Hans Jørgensen dog ikke fornægtet af Faderen, men han nævnes ikke som Datteren med Tilnavnet Høxbro. Da Faderen frygtede for sin Død, til-

<sup>1)</sup> Jydske aabne Brev Nr. 77.

<sup>2)</sup> — — — Nr. 97.

<sup>3)</sup> Paa Testamentet er Seglet kun lille, som et Aftryk af en Signetring, og har kun en Fugl uden Bro og Hjælm. Paa det Staalsignet, som Amtsprovst Høxbroe (se Side 18) brugte, og som gik tabt ved Christiansborg Slots Brand 1884, da det laa i Sofus Høgsbros Skuffe i Statsrevisorværelset, men hvoraf der fandtes Kopier, findes ogsaa en Høg paa en Hjælm og over en Bro, men denne er her en Vindebro.

<sup>4)</sup> Jydske aabne Brev Nr. 87.

skødede han<sup>1)</sup> d. 8. Decbr. 1696 Sønnen en Gaard paa Søndergade ved Siden af sin egen Gaard, og paa sit Dødsleje anbefalede han (i Følge Ligtalen) sin Datter Bodil til Broderens Omhu. I Skiftet efter Faderen nævnes Sønnen i Forbigaaende, men der tillægges ham ingen Arvepart.

Hans Jørgensen blev kgl. privilegeret Vinhandler, købte i 1701 en Gaard ved Siden af den paa Søndergade, beboet af Enken efter Borgmester Jokum Rodenburg, og blev gift med deres Datter, Lene Jokumsdatter Rodenburg<sup>2)</sup>, med hvem han havde en Søn, Jens, der blev døbt d. 31. Maj 1706. Om denne Søn vides kun, at han blev holdt over Daaben af Jørgen Hansens Datter Bodil, som nu var gift med Borgmester Stefan Hofgaard. Det gode Forhold til Søsteren ses ogsaa af, at han i 1702 var Fadder til hendes ældste Datter (sammen med Søren Maltesen), i 1708 til hendes tredje Datter (sammen med Niels Sørensen Maltesen), og at hans Kone i 1704 var Fadder til Bodils anden Datter (ved den fjerde Datters Daab i 1711 var næppe nogen af Slægten Høxbro Fadder). Hans Jørgensen »paa Torvet« (Kirkebogen) blev begravet i Koret i Klosterkirken.

*Bodil Jørgensdatter Høxbro*, Datter af Jørgen Hansen H., blev døbt 22. Juni 1683 og fik efter Faderens Testamente all, hvad han ejede, efter at Sønnen var aflærdiget med den ham tilskødede Gaard. Til Værger for hendes store Arv indsattes Morbroderen Anders Jensen Tonbo og Fætteren Søren Maltesen, der begge havde været Faddere ved hendes Daab tillige med Hans Thomsen (Faderens formentlige Brodersøn, Kæmneren i Vejle) og Sognepræsten i Horsens, Peder Rasmussen Rytters Kone, Maren Jørgensdatter<sup>3)</sup>.

Bodil blev gift d. 13. Juni 1701, allsaa 18 Aar gl., med Borgmester Stefan Rasmussen Hofgaard, som var født 1652 og allsaa var 49 Aar gl.; allerede 1682 var han bleven gift med Karen Espensdatter (død 1688), derefter i 1691 med Karen Jensdatter, som døde 1700. Stefan Hofgaard døde 26. Juni 1716, Bodil Jørgensdatter Høxbro døde 23. Maj 1721, efter at have født 4 Døtre, hvoraf de to døde før hende. Børnene var:

*Maren Hofgaard*, døbt 11. Maj 1702, begr. 10. Oktbr. 1718.

*Karen Hofgaard*, døbt 16. Febr. 1704, begr. 9. Decbr. 1704.

<sup>1)</sup> Fabricius: Horsens Købstads Beskrivelse. 1879. S. 311.

<sup>2)</sup> Fabricius: Anf. St. Side 482, 212, 209, 67.

<sup>3)</sup> I Skiftebrevet, som opbevares i Provinsarkivet i Viborg, opregnes det hele Bohave, fordelt paa de enkelte Værelser, og alle Klæderne, saaledes som det ogsaa er angivet i Fabricius' Beskrivelse af Horsens. Arvens Størrelse omtales ogsaa i «Samlinger til jysk Historie. 2. Række. 4. Bd. Side 456—7.

*Elisabet Katrine Hofgaard*, døbt 24. Febr. 1708, død 1731. Hun blev gift i 1725, 17 Aar gl., med Købmand *Peder Thomsen Bering* i Horsens (f. 1700, død 1739), og Stammoder til Slægten Bering.

*Bodil Hofgaard*, døbt 8. Juli 1711, død 11. Jan. 1795; blev gift 1728 med *Gerhard Lichtenberg*, der var født *Gert Hansen* 9. April 1697, adledes som *de Lichtenberg* 1739, blev gennem rige Arve-midler Ejer af Bidstrup, Engelsholm, Kjeldkjær, Haraldskjær o. fl. Gaarde. Anlagde en Papirmølle ved Engelsholm (før 1732), var »overordentlig godgørende og et Mønster paa en klog, kyndig, driftig og human Godsejer<sup>1)</sup>. Han døde 19. Juli 1764 og blev begravet i Klosterkirken i Horsens. Hun blev begravet ved hans Side i den 1738 indrettede Begravelse, hvor de hviler i Marmorkister. Igen-nem dette Ægteskab blev Bodil Stefansdatter Hofgaard Stammoder til den danske Adelsslægt Lichtenberg.

---

## Den sikre Del af Slægten.

---

**Hans Thomsen** (se Side 6), som 1681 blev Grundejer i Vejle, kaldes undertiden med Tilnavnet *Høxbroe*. Hvorledes han som ung kan antages at være kommen fra Fødebyen Høgsbro til Horsens til Jørgen Hansen Høxbro, hans formodede Farbroder, er omtalt under denne. Han blev 1686 Kæmner, 1690 Skatteopkræver. Han blev begravet i Vejle 3. Febr. 1705. Blev gift i Kolding 21. Jan. 1687 med *Karen Hansdatter*, døbt 30. Decbr. 1666, Datter af Borger og Handelsmand i Kolding Hans Michelsen (Broder til Dortlie Michelsdatter; se Side 15) og Maren Jørgensdatter. De var bleven gift 22. Jan. 1665 og begravedes begge 11. Juni 1689, han 56 Aar 6 Mdr. 4 Dage, hun 51 Aar 2 Mdr. 2 Dage gl. (De havde ialt Børnene: Karen, f. 1666, Johanne, f. 1670, Michel, f. 1675, Jørgen, f. 1676, og Steffen, f. 1680. Til Deling efterlod de sig 1945 Slet-daler 2 Mark 13 $\frac{1}{2}$  Sk.)

Hans Thomsen Høxbroes Enke døde samme Aar som han og begravedes i Følge Kæmnerregnskaberne den 20. Juni i Vejle. I et Kopskatregnskab for Vejle under 6. Febr. 1705 staar: »Sal. Hans Thomsens Enke (med 2 Børn, 1 Pige, 1 Karl, 1 Dreng, 2 Hester).« I et Krigsstyrregnskab for 1710 nævnes ved »umyndiges Kapitaler«:

---

<sup>1)</sup> F. Hvass: Stamtavle over Familien Lichtenberg. Kbhv. 1861.

»Sal. Hans Thomsens 3 Sønner og 3 Piger, af hvilke huer Søn haffver 400 og huer pige 200 Rdlr.«

1. *Maren Hansdatter Høxbroe*, gift i Varde 30. Decbr. 1711 med *Michel Fielschou*.
2. *Karen Hansdatter Høxbroe*, død i Ringkøbing 14. Juli 1722, gift med *Laurids Hansen Nyeland*, Raadmand (udnævnt 16. Jan. 1719) og Handelsmand dér. Han døde 9. Marts 1725. I Følge Ringkøbing Skifteprotokol havde de Børnene: Hans, f. 13. Febr. 1713, Niels, f. 6. Maj 1714, Anne Chathrine, f. 20. Maj 1715, Peder, f. 31. Aug. 1717, Johanne, f. 6. Septbr. 1718. Efter Forældrenes Død sattes Børnene i Pleje forskellige Steder i Byen og dens Omegn.
3. *Johanne Marie Hansdatter Høxbroe* blev 1724 gift med *Peder Lakier*, Købmand og Handelsmand i Ringkøbing. Hendes fædrene og mødrene Arv stod hos hendes (formodede) Farbroder, Jens Thomsen Høxbroe. For denne Arv — i Henhold til Skiftet brev af 4. Juni 1706 — meddelte hendes Mand Kvittring d. 5. Decbr. 1724.

Dette Ægtepar havde følgende Børn: Christen, f. 8. Marts 1725; Gunder, f. 17. Oktbr. 1727; Christen, f. 13. Oktbr. 1729; Laurs, f. 31. Aug. 1731; død 27. Decbr. 1738; Peder Bagges, f. 9. Oktbr. 1733.

4. *Peder Hansen Høxbroe* blev begravet i Horsens 23. Oktbr. 1752. Han har i 1725 boet i Varde, hvor ogsaa et Moratorium for en Peder Hansen Høxbroe, som drev Sønæring dér, er udstedt i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. I Følge Kirkebogen døde han i Huset hos »Nyland«, og der findes intet Skifte efter ham.
5. *Jørgen Hansen Høxbroe*, der i 1724 var Købmand i Varde. I et Skattemandtalen fra Varde fra 1724 omtales han blandt dem, »som nyligen haver sig her i Byen nedsat«, og det bemærkes, at han var Ungkarl. Han blev gift i Øsse Kirke i 1734 med Anna Buch, Datter af Præsten dér, Poul Madsen Buch (død 1722) og Anne Spandet.
6. *Hans Hansen Høxbroe*, født 1700 i Vejle. Han maa være født omtrent 1. Juni, da han døde 38 Aar, 1 Maaned og 14 Dage gl. og blev begravet den 14. Juli 1738 i Kolding. I Følge Ringkøbing Skifteprotokol var han i 1725 som ugift i Kolding. I Følge Kolding Raadstueprotokol aflagde han 9. Novbr. 1730 Borgered her som Købmand. Den 19. Marts 1729 fik han

Bevilling paa at gifte sig med sit »Næstsøskendebarn«, *Anne Katrine Mikkelsdatter*, som han viedes til 31. Jan. 1730. Hun var døbt i Kolding 24. Juli 1703 og var første Gang gift 29. Novbr. 1718 med Peder Hansen Bruun, der var døbt 23. Septbr. 1700 og døde som Raadmand i Kolding 28. Juli 1728. (I dette Ægteskab havde hun Børnene: Hans, døbt 31. Juni 1723, Mikkel, døbt 26. Decbr. 1725, og Karen, døbt 27. Febr. 1728.)

Hun var Datter af Raadmand Mikkel Danielsen (døbt 15. Febr. 1666, begravet 5. Juni 1722) og Karen Terkelsdatter (døbt 9. Maj 1677, begravet 21. Juni 1752), der var viede 25. Juli 1695. Mikkel Danielsen skænkede i 1721 en Klokke til Hospitalskirken i Kolding; hans Forældre var Kobbersmed Daniel Nielsen (begr. 17. Jan. 1696) og Dorthe Michelsdatter (begr. 8. Maj 1711, 80 Aar gl.), som var viede 10. Oktbr. 1660. Hun var vistnok Søster til Hans Michelsen (se Side 13). Karen Terkelsdatters Forældre hed Terkel Hansen (begr. 4. Febr. 1701, 65 Aar gl.) og Anna Madsdatter, som var viede 20. Jan. 1675.

Efter hans Død fik hun 25. Juli 1738 Bevilling til at sidde i uskiftet Bo, men døde kort efter og blev begravet 14. Aug. 1738. Han døde som en meget velhavende Mand; til Deling mellem Børnene var der 16749 Rdlr. I Fædrearv fik hans to Sønner hver 2093 Rdlr. 3 Mk. 12 Sk. og hver af Døtrene halvt saa meget. I Mødrenearv fik Sønnerne hver 1395 Rdlr. 4 Mk. 8 Sk. (da de to Sønner af første Ægteskab her delte med) og Døtrene det halve.

Hans Hansen Høxbroe havde følgende Børn:

- I. Peder Høxbroe, f. 1731 (se næste Side).
- II. Katrine Johanne Høxbroe, f. 1732<sup>1)</sup>.
- III. Hans Christian Høxbroe, f. 1734<sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> *Katrine Johanne Høxbroe*, døbt 2. Aug. 1732, gift i Kolding 17. Septbr. 1750 med Købmand i Kolding Ulrik Nielsen Frich, som da var Enkemand.

<sup>2)</sup> *Hans Christian Høxbroe*, døbt 10. Jan. 1734, død 1796. Købmand i Kolding, gift 1. Gang 26. Juni 1760 med Gertrud Schmidt, død 25. April 1766; gift 2. Gang med Kristine Marie Bøgh. *1791*

A. *Anne Katrine Høxbroe*, f. 22. Jan. 1761.

B. *Gertrud Høxbroe*, f. 22. Maj 1762, død 24. Febr. 1763.

C. *Hans Høxbroe*, f. 2. Decbr. 1764. *Skidene 1781.*

D. *Johannes Christian Høxbroe*, f. 5. April 1766, Student (privat) fra Kolding 1786, theol. Kand. 20. Juli 1792 (h. ill.), blev 28. April 1797 Sognepræst i Lyngaa og Skjod samt Provst, død 30. Aug. 1809. Gift (2. Gang) i Vejle 20. Maj 1796 med Marie Birgitte Kirstine Fæveje, født i Vejle.

1. *Jess Vilhelm Kristian Høxbroe*, f. 1793 (?), Farmaceut paa Vejle Apotek, Købmand i Vejle, gift med Annechen Krage. (Fortælltes næste Side.)

- IV. Karen Høxbroe, f. 1735<sup>a</sup>).  
 V. Maren Høxbroe, f. 1736<sup>4</sup>).  
 VI. Kirsten Høxbroe, f. 1737<sup>5</sup>).

*Peder Høxbroe*, døbt 24. Maj 1731, Købmand i Kolding, begravet i Thorstrup ved Varde; »1803, d. 24. November begravedes Velædle Hr. Peder Høxbroe af Thorstrup Præstegaard.« Gift 4. Febr. 1761 i Kolding med *Anna Beatha Møller*, f. i Nyborg, døbt 3. Maj 1741, Datter af Sergent, senere Kammerraad, Amtsforvalter i Kolding, Hans Andersen Møller (begr. 6. Febr. 1779, 74 Aar gl.), og Else Katrine Lemming (død 20. Jan. 1784, 74 Aar gl.). Anna Beate Høxbroe døde i 1810 i Nustrup Præstegaard i Sønderjylland og blev begravet den 21. April.

Peder Høxbroe førte sin Købmandshandel fra 1759 til 1776, men efter dette Aar er hans Navn fuldstændig forsvunden af Protokollerne vedrørende Kolding. Hans Hustru fortsatte Forretningen tilsyneladende uforandret. I 1782 afstod hun (med Kurator) Konsumptionsboden ved Klosterporten til Kongen for 70 Rdlr. I 1786 købte hun et Hus paa Rendebanen for 120 Rdlr. og en Marklod paa ca. 14 Tdr. Land i Søndervang for 480 Rdlr. I 1794 og 1795 solgte hun (med Lavværge) dem igen for henholdsvis 199 og 790 Rdlr. Købmandsgaarden, som Peder Høxbroe i 1759 havde købt for

- 
- a. *Johannes Friderich Høxbroe*, f. i Vejle 11. Oktbr. 1820. Købmand i Ringkøbing og senere i Vejle, død i en Alder af 39 Aar.  
 a1. *Wilhelm Høxbroe*, Stabssergent i København.  
 b. *Karen Høxbroe*, død sidst i 1870'erne, gift med Ole Melby Jagd, Købmand i Vejle.

E. *Hans Jørgen Høxbroe*, f. 8. Juli 1770, Student fra Kolding 1787.

F. *Hans Høxbroe*, f. 8. Novbr. 1772.

G. *Gertrud Høxbroe*, f. 17. Septbr. 1773.

H. *Nikolaj Høxbroe*, f. 4. Novbr. 1774.

I. *Mikael Høxbroe*, f. 17. Marts 1776.

J. *Anna Høxbroe*, f. 19. Novbr. 1778.

K. *Ellen Regitze Høxbroe*, f. 8. Marts 1783.

L. *Anna Beate Høxbroe*, f. 4. Oktbr. 1784.

M. *Maurids Gustav Høxbroe*, f. 24. Marts 1786.

<sup>a</sup>) *Karen Høxbroe*, døbt 7. Maj 1735, gift i Kolding 9. Maj 1755 med Købmand Silio Frich.

<sup>4</sup>) *Maren Høxbroe*, døbt 13. Aug. 1736, gift i Kolding 22. April 1757 med sin Fætter, Jens Michael Christiansen Lund (Søn af Præst i Voldum Christian J. V. Lund og Dorothea Mikkelsdatter), f. 1. Jan. 1724, blev 15. Oktbr. 1753 Præst i Søby, 5. Septbr. 1760 i Grundfør og Spørring, død 16. Decbr. 1800.

Dette Ægtepar havde 5 Sønner (deraf 2 Præster) og 6 Døtre.

<sup>5</sup>) *Kirsten Høxbroe*, døbt 20. Decbr. 1737, gift 1. Gang i Kolding 5. April 1758 med Peder Skyberg, Toldforvalter i Kolding, begravet 6. Juli 1762; gift 2. Gang 16. Oktbr. 1765 med Martin Ingwersen, død 1787 som Stadsfysikus i Fredericia.



1380 Rdlr., og som laa paa Hjørnet af Østergade og Korsgade, solgte hun i 1805 for 1800 Rdlr.

Aarsagen til, at Peder Høxbroes Navn saa brat forsvinder, maa vistnok antages at være, at han er bleven sindssyg og har maattet indlægges paa Hospital eller sendes bort fra Byen. Sine sidste Aar har han vel henlevet hos sin Søns Svigerforældre i Thorstrup. Hans Hustrus gode Forhold til Broderen, Hans Christian Høxbroe, ses af, at denne i 1784 har ladet et Barn opkalde efter hende.<sup>1)</sup>

Dette Ægtepar havde følgende Børn:

1. *Hans Høxbroe*, f. 17. Oktbr. 1764.
2. *Anna Catharina Høxbroe*, f. 21. Septbr. 1765 (paa Gravstenen i Ribe staar fejlagtig 20. Septbr. 1766), død i Ribe 4. Febr. 1852. Gift i Kolding 16. Juli 1788 med Balthazar Gjørtz<sup>2)</sup>.
3. *Else Kristine Høxbroe*, f. 12. Decbr. 1767, begr. 14. Maj 1770.
4. *Else Kristine Høxbroe*, f. 15. April 1775, død 19. April 1784.
5. *Anders Mikael Høxbroe*, f. 9. Marts 1777, død 14. Septbr. 1778.

<sup>1)</sup> Kendskabet til Peder Høxbroes Forhold er først naaet efter Sofus Høgsbros Død.

<sup>2)</sup> *Balthazar Gjörtz*, var Søn af Parykmager Jørgen Gjörtz, der var indvandret fra Tyskland, og Mette Marie Jørgensdatter. Han var født i Kolding d. 30. Novbr. 1757, blev 1787 residerende Kapellan i Ringkøbing, 1793 Præst i Grimstrup og Aarre, 1803 Præst i Nustrup, døde 2. April 1821. Han gjorde sig betydelig fortjent af Skolevæsenet og den gejstlige Enkekasse i Ribe Stift.

a. *Kristian Gjörtz*, Købmand og Fabrikant i Ribe, død 1860.

1. *Lovise Gjörtz*, gift med Købmand Bastrup i Ribe.

2. *Balthazar Gjörtz*, Købmand og Fabrikant i Ribe.

3. *Anna Gjörtz*, gift med Købmand Behrens i Skive.

4. *Caroline Gjörtz*, gift med Toldforvalter Middelboe (se Stamtavlen over Slægten Middelboe).

b. *Karl Gjörtz*, Sekretær hos Major Ingwersen (sin Moders Fætter?).

c. *Peder Gjörtz*, Købmand i Haderslev.

1. *Balthazar Gjörtz*, gift med sin Kusine, Balthazine Krøyer.

d. *Hans Gjörtz*, en Tid Ejer af Harrebygaard i Hygum Sogn, blev senere Forpagter af Rødding Højskoles Ejendom. Efter at han skulde være flyttet derfra til en Ejendom i Jylland, døde han i Rødding.

1. *Balthazar Gjörtz*.

1. *Hans Chr. Nicolai Gjörtz*, f. i Ildved 2. Oktbr. 1858, juridisk Kand. i 1883, nu Overretsassessor i Kbhvn.

e. *Thomas Gjörtz*, Købmand i Hamborg.

f. *Anna Beate Gjörtz*, f. i Grimstrup 1795, gift 4. Aug. 1820 med Sognepræst i Fol, *Carl Frederik Krøyer*, f. 14. Jan. 1781, død i Fol 20. Septbr. 1836.

1. *Henrik Adolph Krøyer*, Præst i Taarnby paa Amager.

2. *Balthazine Krøyer*, gift med Balthazar Gjörtz.

3. *Carl F. Krøyer*, Oberst i Forstærkningen.

4. *Bertine Krøyer*, gift med Overlærer *Jakob Frederik Kinch* i Ribe, f. i Vordingborg 23. Maj 1817, død i Ribe 16. Septbr. 1888; 1858—61 Medlem af Folketinget, desuden Medlem af Ribe Byraad; kendt ved sine Skrifter om Ribes Historie.

1. *Karl Frederik Kinch*, f. 1853, Dr. phil. 1883.

*Hans Høxbroe*, f. i Kolding 17. Oktbr. 1764. I 1775 karakteriseredes han i Kolding Skoles Protokol som »et vakkert, lydigt, agtsomt og vindskibeligt Barn«<sup>1)</sup>. Student fra Kolding 1781 med Udmærkelse, cand. phil. 13. Marts 1784 med laud., teol. Kandidat i Jan. 1787 med laud., samme Aar collega tertius ved Københavns Katedralskole og 1788 collega quartus (indtil 1791). 30. Septbr. 1790 kreeredes han til Magister philosophiæ (Dr. phil.; 23. Septbr. disputerede han) for en Disputats: »de principio morali philosophico«. Den 16. Septbr. 1791 blev han residerende Kapellan og Hospitalspræst i Vejle og Sognepræst til Vinding, d. 31. Decbr. 1797<sup>2)</sup> Sognepræst til Rødding og Skrave i Tørninglen, Haderslev Vesteramt; 4. Aug. 1804 Herredsprovst. Efter Præstegaardens Brand 1810 blev han efter Tilskyndelse af Amtmand Jessen i Nykøbing paa Falster uden sit Vidende kaldet til Sognepræst i Stepping og Frørup, Vest for Christiansfeld, men undslog sig derfor, inden den offentlige Bekendtgørelse kom. Den 10. Juli 1812 blev han Amtsprovst over Tørninglens Herreder samt Andst, Lø og Møgeltønder Herreder og Sem Sogn af Ribe Stiftsprovsti; blev 7. Juni 1820 Sognepræst i Brøndbyvester og Brøndbyøster og Amtsprovst over Gl. Københavns Amt, men traadte tilbage derfra d. 5. Oktbr. s. A.<sup>3)</sup>. Han døde i Rødding Præstegaard d. 20. Decbr. 1828 af Gulsot efter et Aars Lidende deraf. Sygdommen var maaske paadraget ved de besværlige Visitatsrejser, navnlig til Føhr og Amrum.

Foruden sin Disputats har Hans Høxbroe som Manuskript for Familien udgivet: »Taler ved Biskop V. K. Hjorts Jordefærd, Ribe, 1818,« og »Taler holdne ved Dannebrogsmændene Hr. Laurids Schmidts Jordefærd paa Røddinggaard og i Rødding Kirke d. 21. April 1821, Ribe.« — Hans Høxbroe og hans ældre Børn oprettede 1813 en Brandassuranceforening for Haderslev Vesteramt, som fornyedes 1840 af Pastor Hansen og Provst Matzen. (Medlemmernes Antal skulde altid være 103, og hvert Medlem skulde i et andet Medlems Ildebrandstilfælde svare 16 Rdl.) Sin Præstegaard forbedrede han ved Mergling og Opdyrkning, ved Forøgelse af Fredskoven og ved Mageskifte. Han blev mindre velset paa højere Steder, fordi han ikke vilde virke tilstrækkelig ivrig for Abrahamsons indbyrdes Undervisningsmetode.

»1792, d. 8. Juni viedes Velædle og Højlærde Hr. Doctor og

<sup>1)</sup> Tauber: Breve fra Kolding. 1822.

<sup>2)</sup> Wibergs Præstehistorie har 29. Decbr. Angivelsen her er efter Hans Høxbroes egenhændige Opskrift i Rødding Præstekalds liber daticus.

<sup>3)</sup> Wibergs Præstehistorie har 7. Novbr. Se iøvrigt Note 2.

Magister Philosophiæ Hans Høxbro af Vejle og Velædle Jfr. *Claudiane Sabine Sølling* af Thorstrup Præstegaard\* i Thorstrup. Hun var født i Grindsted d. 15. Aug. 1769, døde i Rødning 12. Decbr. 1814, Datter af Provst Christopher Pedersen Sølling (1767 Sognepræst i Grindsted og 1784 i Thorstrup og Horne, død 20. Maj 1809) og Anne Cathrine Magdalene Juul. Ligtalen over Claudiane Sabine Høxbroe holdtes af Biskop V. K. Hjort. Den blev trykt 1815 i Ribe som »Manuskript for Venner«. Titlen er: »Taler ved Fru Amtsprøbstinde Claudiane Sabine Høxbroes Jordefærd, holdne i Rødning Kirke d. 19. Decbr. 1814 af Vitus Kristian Hjort, Biskop og Ridder af Dannebrog.« (Den findes ikke nævnt i Bibl. Danica III, men blev i Septbr. 1901 givet af Sofus Høgsbro til det kgl. Bibliotek i Kbhvn.)

Hans Høxbroe blev gift 2. Gang 11. Aug. 1815 med *Karen Christine Marie Arntzen*, født paa Tunø 28. Septbr. 1788, Datter af Sognepræst i Søndervissing og Vorladegaard, Ole Arntzen (som Hans Høxbroe kendte fra Besøg hos sin Svoger, Sognepræst Schousboe i Ring, der var gift med en Søster til Claudiane Sabine Sølling) og Hustru Sofie Magdalene Jansen, der var Datter af en Parykmager Jansen, som nok boede overfor



SOFUS HØGSBROS MODER.  
(Efter Materii.)

Regensen og var Broder til Biskop Jansen i Aalborg<sup>1</sup>). Brylluppet med Karen Christine Marie Arntzen stod hos Hans Høxbroes Svoger, Pastor Gjørtz i Nustrup Præstegaard. Hun døde d. 5. Jan. 1855 i Højt Præstegaard efter 3 Maaneders Sengeleje af Apopleksi. Hun ligger begravet i Rødning.

- a. *Christoffer Høxbroe*. f. i Vejle d. 24. Juni 1793 (Kirkebogen har 2. Aug. — mon Daabsdagen?), død i Rødning 23. Febr. 1800.
- b. *Anne Beate Høxbroe*, døbt i Vejle 28. April 1795, død paa Rødning Højskolegaard 27. Maj 1879.
- c. *Peder Sølling Høxbroe*, født i Vejle 17. Febr. 1797, Student fra Kolding 1819 med haud illaud.; opgav den teologiske Eksamen og blev Huslærer, bl. a. hos Lassen i Ringkøbing; boede senere hos Assessor Kiær i Rødning, flyttede, efter at dennes Gaard var solgt til Højskolen, til Jels og levede især ved Indtægt af Grind-

<sup>1</sup>) Dennes Datter blev gift med Pastor Børge Pontoppidan og derigennem Stammoder til en stor Slægt af dette Navn.

**Forfædre til  
Hans Høxbroe,  
Amtsprovst i Rødding.**

Peder Høxbroe, Købmand i Kolding, g. 1730 m. Anna Beate Møller,  
1731—1808. 1741—1810.

Hans Hansen Høxbroe, g. 1730 m. Købmand i Kolding, 1700—1738.	Anne Katrine Mikkelsdatter, 1703—1738.	Hans Andersen Møller, g. m. Else Katrine Lemming, Amtsforvalter i Kolding, 1705—1779. 1710—1784.
---	--	--

Hans Thomsen Høxbroe, g. 1687 m. Karen Hansdatter, Kæmner i Vejle, † 1705. 1666—1705.	Mikkel Danielsen, Raadmand i Kolding, g. 1695 m. Karen Terkeladatter, 1666—1722. 1677—1752.
--	--

Thomas Hansen, Gaardejer (?) i Høgsbro, † 1659.	Hans Mikkelsen, g. 1665 m. Maren Jørgensdatter, Købmand i Kolding, 1632—1689. 1638—1689.	Daniel Nielsen, g. 1660 m. Dorte Mikkelsdatter. Kobbersmed i Kolding, † 1696. 1631—1711.
--	--	--

Hans Andersen, Gaardejer i Høgsbro, g. m. Bodil Thomasdatter.  
† 1653.

Terkel Hansen, g. 1675 m. Anna Madsdatter.  
Borger i Kolding,  
1636—1701.

Anders Bundesen, Gaardejer i Høgsbro Aar 1604.

(Bunde Andersen, Gaardejer i Høgsbro.)

Anders Bundesen, Gaardejer i Høgsbro Aar 1542.

Forfædre til  
*Karen Christine Marie Arntzen,*

Ole Olsen Arntzen, g. 1787 m. Sofie Magdalene Jansen,  
 Præst i Sdr. Vissing, 1770—1819.  
 1761—1846.

Ole Arntzen,  
 Ejer af Gaarden Grinder i Solør i Norge,  
 1731—1811.

g. 1752 m. Karen Pedersdatter Vøjen,  
 1733—1769.

Mikael Jansen,  
 Parykmager i København.

Hans Peter Jansen, g. m. Karen Rasmusdatter  
 Parykmager i Horsens. Stoumann.

Arne Olsen,  
 Ejer af Grinder, 1697—1748.

g. 1725 m. Berta Nielsdatter Hoel,  
 1708—1747.

Peder Vøjen, g. m. True Engelbretsdatter

Ole Arnesen,  
 Ejer af Grinder, 1663—1733.

g. m. Johanne Hermansdatter  
 Rolfstad.

Niels Halvorsen Hoel,  
 1671—1726.

g. m. Magdalene Torstensdatter,  
 1672—1721.

Arne Olsen g. 1662 m. Olavy Sjønnedatter,  
 til Grinder, † 1690. † 1668.

Herman Johansen Rolfstad, g. m. Maren Helgesdatter.

Sjønne Grinder, g. m. Berta Kjeldsdatter fra Torderud,  
 † 1665. † 1668.

Ejvind paa Grinder, g. m. Berta Arnesdatter.  
 † 1649.

Sjønne gamle, hvis Farfader giftede sig Grinder til i 1522.

sted Kirketiende, som de andre Arvinger afstod til ham for at affinde sig med hans Krav som ældste Søn paa Boets Ejendomme. Han skrev en Sang til Kristian d. 8., som blev sunget ved dennes Besøg i Rødding 1844 og omtales i Sønderjysk Almanak. Han blev sindssyg i Juni 1854, kom paa Sindssygeanstalten i Slesvig, men kom hjem igen uden at være helbredet og døde paa Bøjsnap i Jels Sogn 15. Juli 1858. Han ligger begravet i Rødding.

- d. *Anton Kristian Høxbroe*, født i Rødding 15. Marts 1799, gik i Kolding Latinskole, blev exam. juris med 1. Karakter, Underretssagfører i Ribe; blev 1828 (16. Decbr. 1829 kom Udnævnelsen) Toldkontrolør i Tønder, i hvilken Stilling han blev indtil 1867, da han afskedigedes med Pension. Kammerassessor. Døde i Tønder 15. (5.?) Septbr. 1879.

Gift i Rødding 1829 med *Mette Marie Bülow*, f. i Kolding 8. Aug. 1793, død i Tønder af Hjerteslag 2. Novbr. 1874, Datter af Kaptajn Nikolaj Didrik Bülow og Marie Katrine Ingversen (vel en Datter af Kirsten Høxbroe, som 1765 blev gift med Dr. med. Ingversen, se Side 16).

De adopterede *Andreas Andresen*, som fik Navnet Høxbroe (vist efter sin virkelige Fader), f. i Tønder 26. Novbr. 1843.

- e. *Katrine Magdalene Høxbroe*, f. i Rødding 3. Juli 1801, død i Nakskov 9. Oktbr. 1886; gift i Rødding 14. Septbr. 1821 med *Karl Erhard Langhorn*, f. i Nakskov 27. Febr. 1790, Kapellan i Brøndbyøster og Brøndbyvester og Lærer ved Seminariet dér; 12. Decbr. 1826 Sognepræst i V. Karleby Præstegaard, Herredskirke og Lille Løjtøfte Sogn; død 6. Febr. 1864.

a<sub>1</sub>. *Hans Høxbroe Langhorn*, f. 19. Juni 1822, død 22. Juni 1875. Blev Student og siden Ritmester; var ivrig for at udfinde sin Faders og Moders Slægt og antog, at den første stammede fra England og den sidste fra Jørgen Hansen Høxbroe, som døde i Horsens 1697. Gift med *Rosalie Johanne Holler*, f. 17. Juli 1831.

a<sub>2</sub>. *Richard Carl Maximilian Langhorn*, f. 31. Aug. 1860. Kaptajn af Artilleriet.

b<sub>2</sub>. *Johannes Frederik Holler Langhorn*, f. 28. April 1862. Kaptajn i Fodfolket.

c<sub>2</sub>. *Carl Peter Frederik Langhorn*, f. 20. Juli 1864. Kaptajn af Artilleriet, Bankbestyrer; g. m. *Elisabeth Bierregaard*.

- b<sub>1</sub>. *Claudiane Sabine Christine Langhorn*, f. 26. Marts 1826; g. m. *Mathias Thomsen*, Købmand i Nakskov.

- a<sub>1</sub>. *Madalene Kirstine Thomsen*, f. 29. Decbr. 1854.
- b<sub>1</sub>. *Anna Sophie Mathilde Thomsen*, f. 6. April 1856; g. m. *Elias Freuchen*, Købmand i Nakskov, f. 5. Maj 1854.
- a<sub>2</sub>. *Ole August Freuchen*, f. 27. Oktbr. 1882.
- c<sub>1</sub>. *Peter Magnus Langhorn*, f. 30. Febr. 1829, har været Købmand i Nakskov og Købmand i Vestbirk ved Horsens; ugift.
- d<sub>1</sub>. *Vilhelmine Katrine Langhorn*, f. 15. Decbr. 1830, død 30. Decbr. 1889.
- e<sub>1</sub>. *Carl Emil Langhorn*, f. 19. Febr. 1833, Forpagter paa Christiansminde ved Horsens; g. m. *Marie Christine Ravn*.
- a<sub>1</sub>. *Ejnar Langhorn*, f. 26. April 1866.
- b<sub>2</sub>. *Inge Langhorn*, f. 19. Septbr. 1867.
- c<sub>2</sub>. *Sigurd Langhorn*, f. 10. Febr. 1869.
- d<sub>1</sub>. *Aksel Langhorn*, f. 26. Aug. 1870.
- e<sub>2</sub>. *Kaj Langhorn*, f. 23. Novbr. 1871.
- f<sub>2</sub>. *Folmar Langhorn*, f. 4. April 1873, død 12. Septbr. 1879.
- g<sub>2</sub>. *Hakon Langhorn*, f. 23. Septbr. 1874, død 10. Septbr. 1876.
- h<sub>2</sub>. *Ellen Langhorn*, f. 25. Decbr. 1875.
- i<sub>2</sub>. *Karl Rowland Langhorn*, f. 29. Marts 1878.
- j<sub>2</sub>. *Erik Langhorn*, f. 8. Marts 1880.
- k<sub>2</sub>. *Gunnar Langhorn*, f. 14. Juni 1881.
- l<sub>2</sub>. *Helga Langhorn*, f. 18. Febr. 1882.
- f<sub>1</sub>. *Karoline Deodata Langhorn*, f. 13. Juni 1837.
- g<sub>1</sub>. *Asmus Jakob Frederik Langhorn*, f. 8. Novbr. 1839; bor paa Aarhus Mark.
- h<sub>1</sub>. *Henrik Anton Christian Langhorn*, f. 30. Decbr. 1842, Løjtnant og Landmand, Ejergaard, Ousted Sogn ved Skanderborg.
- f. *Christopher Sølling Høxbroe*, f. i Rødding 10. Juli 1803, Student fra Kolding 1823 (med non, i Geometri 0), cand. teol. 1. Novbr. 1880 (h. ill.), Huslærer hos Provst Assens i Ulfborg (skrev derfra d. 29. April 1832, at han havde haft et Anfald af Blodbrækning, men at Lægen i Holstebro ikke tillagde det videre Betydning; han skulde lade sig aarelade og bruge Brystsaff), Lærer ved Katrine Sogns Borgerskole i Ribe; 12. April 1841 Sognepræst til Nørre Felding og Tvis; død af Brystsyge d. 18. Novbr. 1852. Gift 30. Septbr. 1842 med *Ane Henriette Kathrine Poulsen*, f. i Vejen Mølle 26. Juli 1823, Datter af Møller Kristian Poulsen og Maren Skov.
- a<sub>1</sub>. *Maren Sabine Kristine Høxbroe*, f. 29. Aug. 1843; gift i Holstebro 24. Oktbr. 1883 med Købmand i Aarhus, *Wilhelm Kirkeby*, død i Februar 1909.
- a<sub>1</sub>. *Anker Høxbro Kirkeby*, Student og Journalist.

- g. *Carl Emil Høxbroe*, født i Rødding 25. Febr. 1809, Student fra Kolding 1828 (laud) (skulde have været dimitteret af sin Fader (se det fil. Fakultets Diarium)), tog anden Eksamen 1829 (h. ill.), fik 1832 Accessit for Besvarelsen af en Prisopgave: »at undersøge om og hvorvidt der er en grundvæsentlig Forskjel imellem klassisk og romantisk Poesi«, og vandt 1833 Medaljen for en Afhandling »om Aanden og Charakteren af de danske Kæmpeviser«, hvoraf et Brudstykke blev trykt i Oehlenschlägers »Prometheus«, II, 41 flg. Skrev desuden Digte i forskellige Tidsskrifter 1830—34 (jvfr. Erslevs Forfatterleksikon, Side 739); kom ved Professor Sibberns Hjælp tilbage til Ribe og Rødding som sindssyg (1836 eller 1837. Den 26. Maj 1837 skrev Broderen, Kristoffer, fra Tønder, at Emil var kommen dertil fra Løgumkloster, hvorhen Anton igen fik ham sendt Dagen derpaa, efter at han om Morgenens havde beset Byen og i et Par Timer havde læst Bladene hos Rolfs's (nok Gæstgiveri). Forinden havde han været paa Harrebygaard (hos Hans Giørtz) og paa Gram). Efter en Tids Ophold hos Assessor Kiær og Broderen, Peder, i Rødding (den senere Højskolegaard) blev han d. 12. Septbr. 1838 ført til Sindsygeanstalten i Slesvig, hvor han døde d. 31. Decbr. 1847.
- h. *Hans Høxbroe*, født i Rødding 11. Juni 1816, kom i Ribe Skole, hvor han blev udmærket ved Aarseksamen 1828 og 29, men maatte forlade den i April eller Maj 1833 paa Grund af Sygdom i det højre Knæ. Man sagde, at det var Ledevand, men det var vel snarere tuberkuløst. Han tyede til Prof. Thal ved Alm. Hospital i København, og, da han ikke vilde have Benet afsat, til »den kloge Mand« i Hinge (Weiss (?), (vist i Sommeren 1834), og, da dette heller ikke hjalp, til Badet paa Føhr, men forgæves. Han vendte da tilbage til Ribe, Sygdommen bredte sig til Albueledet paa højre Arm, og han døde i Ribe 26. Maj 1836. Pastor Thurah, som aldrig talte ved Grave, sendte efter Begravelsen en skreven Gravtale over ham, og Rektor Thorup, i hvis Hus han havde været, indtil hans Moder og 2 yngre Brødre i Foraaret 1830 flyttede til Ribe, affattede en Indskrift (»Mangt et Fræmtidshaab fandt her sin Grav«) paa Korset paa Graven (Grav Nr. 2) til venstre ved Hoved-Indgangsporten, hvor senere (1862) ogsaa Jfr. C. Lybecker blev begravet. Han gik rolig Døden i Møde, men ønskede inden den at se Begivenhederne i Frankrig og Polen udvikle sig i folkelig Retning, men ogsaa at Stænderforsamlingen her i Landet maatte træde sammen og vække Folks Deltagelse for det offentlige Liv.



- i. *Sabinus Høgsbro*, f. i Rødning 15. Juli 1819, Student fra Ribe 1838 (laud), cand. teol. 23. Oktbr. 1843 (h. ill.), blev personel Kapellan hos sin Morfader i S. Vissing og Vorladegaard d. 28. Decbr. 1844 (ordineret 14. Marts 1845), derefter i Todbjerg og Mejlbjerg fra 31. Marts 1847; prædikede til Valg i Bested, men fik ikke Embedet, konstitueret i Højst i Tønder Amt 19. Juni 1850, blev 16. Septbr. s. A. udnævnt til Præst dér efter Menighedens Begæring; suspenderet af den prøjsiske Regering 14. Febr. 1867 formedelst Edsnægtelse, afsat 20. Juni s. A. Den 17.—18. Juni 1867 holdtes Auktion i Højst, og den sidste Aften modtog han af de dansksindede i Sognet et smukt Guldur med Kæde til 100 Rdl. Baade Skærbæk og Døstrup Sogne havde efter deres Præsters Død i 1865 og 1866 opfordret ham til at søge Embederne dér, men han havde afslaaet det. Den 20. Juni forlod han Højst og flyttede til Ribe; blev Præst i Farup 3. Aug. 1868, Præst i Bjergby paa Taasinge 15. Septbr. 1879, afskediget efter Ansøgning 9. Febr. 1893, flyttede til Frederiksberg og døde dér 13. Oktbr. 1897. Om hans Liv skrev Sofus Høgsbro et lille Stykke i »Dannebrog« i Oktbr. 1897.

Gift 1. Gang i Bevtøft 19. Novbr. 1850 (forlovet 28. Jan. 1847) med *Kirstine Müller*, f. i Gram 12. Maj 1821, død i Højst 6. Juni 1855, Datter af Præst i Gram, Didrik Müller (f. 25. Oktbr. 1780, død 9. Marts 1845), og Marie Dorthæa Viborg.

Gift 2. Gang (paa Follerupgaard ved Fredericia) d. 28. Decbr. 1867 (forlovet Oktbr. s. A.) med *Hansine Henriette Andrea Bay*, f. i Vissenbjerg 15. Febr. 1835, død i Vaarø Præstegaard, Bjergby Sogn, 7. Decbr. 1892, Datter af Skibsfører N. C. Bay (død i Horsens 5. Febr. 1884) og Ane Marie Jørgensen (død i Yding 3. Aug. 1873).

a<sub>1</sub>. *Hans Kristian Høgsbro*, f. i Højst 6. Juni 1855, Student fra Ribe 1873, cand. med. & chir. Sommer 1880 (laud), blev 1. Maj 1884 Fideicommisslæge i Hellebæk. Gift i Bjergby paa Taasinge d. 28. April 1891 med *Margrethe Poulina Hvalsøe*, f. i København 22. Febr. 1867, Datter af Overretsprøkurator N. L. Hvalsøe.

a<sub>2</sub>. *Agnete Høgsbro*, f. i Hellebæk 5. Marts 1892.

b<sub>1</sub>. *Ejnar Høgsbro*, f. i Ribe 7. Oktbr. 1868, Forstkandidat; blev Skovrider i Vejle 7. Jan. 1896, Skovrider i Mejlgård ved Grenaa 1908.

Gift 1. Gang i Holmens Kirke i Kbhvn. 16. Maj 1896 med *Elna Marie Dahl*, f. 20. Juni 1871, død 31. Aug. 1897,

Datter af Urmager i Kbhvn. Sofus Emil Dahl og Alvilda Juliane Franciska Alstrøm.

Gift 2. Gang i Herslev i 1903 med *Cathrine Rosenvinge*, f. i Ribe.

a<sub>2</sub>. *Jørn Høgsbro*, f. i Vejle 1904.

b<sub>2</sub>. *Gert Høgsbro*, f. i Vejle 1906.

c<sub>1</sub>. *Halvor Høgsbro*, f. i Farup 13. Oktbr. 1870, Sekondløjtnant 7. Oktbr. 1893, Toldmedhjælper i Thisted 1. Maj 1895, i Stege 1. Novbr. 1897, Toldassistent i Stege 1. April 1899, i Odense 1. Juni 1900, i Helsingør 1. Febr. 1907. Gift i Asminderød 9. Maj 1898 med *Marie Caroline Margrethe Jørgensen*, f. i København 23. Septbr. 1875, Datter af Stabssergent paa Kronborg, Niels Jørgensen og Florentine Caroline Jacobsen.

a<sub>2</sub>. *Poula Høgsbro*, f. i Stege 23. Maj 1900.

b<sub>2</sub>. *Olav Høgsbro*, f. i Odense 28. Marts 1905.

d<sub>1</sub>. *Inga Høgsbro*, f. i Farup 14. Marts 1872, gik et Par Aar paa Musikkonservatoriet i Kbhvn., rejste i Begyndelsen af 1897 til St. Thomas og derefter til New York, hvor hun gav Undervisning i Klaverspil; rejste 1903 tilbage til Danmark, men er aller i 1906 rejst til New York.

e<sub>1</sub>. *Marie Høgsbro*, f. i Farup 31. Maj 1874, blev i 1898 Elev som Sygeplejerske paa Blegdams Hospital i Kbhvn., kom 1. Juni 1899 under »Røde Kors« som Sygeplejerske.

f<sub>1</sub>. *Johanne Høgsbro*, f. i Farup 30. Juni 1877.

j. *Sofus Magdalus Høgsbro*, f. i Rødding d. 18. Juli 1822, blev i 1831 sat i Latinskolen i Ribe, hvor hans Moder flyttede til efter Faderens Død. Student 1839, tog ivrig Del i det politiske Studenterliv, var Deltager i Studenterfogene til Lund i 1842 og til Upsala i 1843, var ligeledes Medlem af Grundtvigs »Dansk Samfund« og den »Slesvigske Forening«. Foretog i Sommerferierne Fodture til forskellige Dele af Danmark. Blev i 1845 Lærer i Historie og Geografi for Svend Grundtvig og nogle andre. Blev i 1848 teologisk Kandidat (laud i alle Fag), fik samme Sommer Opfordring til at søge Præstecembedet i Hoptrup ved Haderslev, men afslog det og vedblev med Undervisning (bl. a. Prof. H. N. Clausens Børn), blev aller efter Krigens Slutning opfordret til at søge Præstekald i Slesvig, men afslog det. I Efteraaret 1850 blev han efter Anbefaling af Grundtvig og H. N. Clausen Forstander for Rødding Højskole (genaabnet 19. Novbr.). Valgtes 14. Juni 1858 til Folketingsmand for Ribe Amts 5. Valgkreds (Bredebro i Vestslesvig), var i 1861 Kandidat til en ledig

Plads i Rigsraadet, men blev ikke valgt. Søgte samme Aar for-gæves det ledige Embede som Sognepræst i Rødding, opgav i 1862 Pladsen som Forstander for Højskolen paa Grund af sin politiske Stilling til Kultusminister D. G. Monrad. Var fra 1867 Medlem af Bestyrelsen for Rødding Højskoles Ejendom og senere, efter at den i 1890 var bleven solgt til Rødding Frimenighed, for den derved erhvervede Legatkapital.

I Efteraaret 1862 flyttede Familien til København, hvor Sofus Høgsbro fra Foraaret 1863 lejede en Fløj i den Thayssenske Gaard paa Vesterfælledvej. I 1864 valgtes han i Ribe Amts 5. Kreds til Rigsraadets Folketing og blev efter Fredslutningen valgt i Svendborg i Maj 1865 til Rigsraadets Folketing; var siden 4. Juni 1866 uafbrudt valgt til Rigsdagens Folketing for Svendborg Amts 5. Kreds (Sdr. Broby); valgtes 1865—66 til Statsrevisor over Regnskaberne for de fælles Anliggender 1860—66. Udgav 1865—83 »DanskFolketidende«; var 1861—86 Medlem af Udvalget for Valgbrevenes Prøvelse (de sidste 7 Aar Udvalgets Formand), var Forslagsstiller og Ordfører for Valgmenighedsloven 1866—68 samt i 1873, var 1868—70 Medlem af Kirkekommissionen. Var Statsrevisor 1873—79 og 1880—93, blev i 1887 valgt til Formand i Folketinget og genvalgtes indtil 1894; trak sig tilbage 14. Decbr. 1894, men valgtes paany efter Folketingsvalget i April 1895 og var derpaa vedvarende Formand indtil Efteraaret 1901, da han trak sig tilbage.

Sofus Høgsbro stemte i 1864 imod Fredslutningen, fordi Slesvigerne ved den »behandledes som en Flok umyndige Trælle, ja som en umælende Besætning, der følger den Jord, den dyrker«. Holdt i 1866 paa Genoprettelsen af Juni-Grundloven og var imod den reviderede Grundlov, thi »den satte Pengepungen over Mennesket og gjorde Egennytten til ledende Princip i det offentlige Liv«. Var i 1872 Medstifter af »det forenede Venstre«, sluttede sig i 1877



SOFUS HØGSBRO SOM UNG.  
(Efter Daguerreotypi.)



**SOFUS HØGSBRO (1894).**



**AMALIE HØGSBRO (1888).**



**SOFUS HØGSBROS BØRN (9. Septbr. 1877).**

til Venstres moderate Gruppe, deltog i 1884 i Dannelsen af »det danske Venstre«, var indtil det politiske Forlig i 1894 Medlem af og Formand for det forhandlende Venstre, deltog efter Valget i 1895 i Dannelsen af Venstrereformpartiet, hvis Formand han var, indtil han i Foraaret 1897 trak sig tilbage.

Den 5. Juni 1862 blev Sofus Høgsbro Ridder af Dannebrog for sin Virksomhed i Rødning, 8. April 1898 blev han Dannebrogsmænd og 30. Jan. 1899 Kommandør af Dannebrog i Anledning af Rigsdagens 50 Aars Jubilæum. Ved sin 70 Aars Fødselsdag modtog han af Venner Landet over en Gave paa 7000 Kr.

Han døde 15. Jan. 1902; til hans Baare sendtes Sølvkrans fra den danske og fra den norske Rigsdag (findes i Musæet paa Frederiksborg), ligesom ogsaa den svenske Rigsdag sendte en Krans.

Sofus Høgsbro blev gift i Oksenvad d. 2. Novbr. 1852 (forlovet 2. Aug. s. A.) med *Amalie Gabrielle Jürgensen*, født paa Agersø d. 23. Maj 1833, død i København 27. Decbr. 1893, Datter af Sognepræst Peter Jürgensen (f. i Kolding 5. Jan. 1802, død paa Frederiksberg 27. Marts 1876, se Stamtavle over Slægten Jürgensen) og Sofie Conradine Brøndsted (f. i Hvidding 26. Juli 1810, død paa Frederiksberg 22. Marts 1892; angaaende hende kan henvises til »Oldemors Erindringer«, trykte i 1908).

Paa Sofus og Amalie Høgsbros Grav paa Vestre Kirkegaard i i Khhvn. har deres Børn sat en Mindesten med Indskriften:

Hvad I lagde ned i Løn,  
værnede om med Daad og Bøn,  
blev for os en Rigdomskilde  
rindende med Minder milde.

Den 23. Juni 1907 afslørede i Skibelund Krat et Mindesmærke for Sofus og Amalie Høgsbro, en Kampesten med Portrætmedaillon (modelleret af N. Hansen-Jakobsen). Paa Stenen staar: »Venner af Danskhed, Folkeoplysning og Folkefrihed rejste dem dette Minde«.

- a1. *Johanne Christine Ingeborg Høgsbro*, f. i Rødning 4. Novbr. 1853, Lærerinde ved Rødning Højskole 1877—85. Derefter Husbestyrerinde i Hjemmet indtil 1902, siden Ejerinde af et Pensionat paa Frederiksberg.
- b1. *Svend Høgsbro*, f. i Rødning 4. Juni 1855, Student (privat) 1872, cand. juris (laud) 1878, Overretssagfører i Khhvn. 1881, Højesteretssagfører 1889. Fra 1874 til 1895 Stenograf i Rigsdagen, 1882—84 Medlem af Bestyrelsen for Studentersamfundet, 1885—89 af dets Retshjælp for Ubemidlede, 1883—90 M. af B. for »Københavns liberale Vælgerforening«, 1884—1900 Medlem af

Dansk Kvindesamfunds Bestyrelse, 1892—1908 M. af B. for Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, 1898—1908 Næstformand i »Andelsudvalget«, 1878—85 M. af B. for Københavns Højskoleforening, 1903—05 dens Formand, 1894—98 M. af Menighedsraadet for Københavns Valgmenighed af 1890, siden 1904 Medlem af Trinitatis Sogns Menighedsraad, 1895—1909 Folketingsmand for Præstø Amts 1. Valgkreds (Store Hedinge), 14. Jan. 1905 Minister for offentlige Arbejder i J. C. Christensens Ministerium, 24. Juli 1908 Justitsminister i samme Ministerium, 12. Oktbr. 1908 Justitsminister i N. Neergaards Ministerium, 16. Aug. 1909 Justitsminister i Holstein-Ledreborgs Ministerium. R. af D. (1904) og Dbmd. (1906), Komm. af D. (1908).

Gift i Middelfart 4. Juni 1881 med (sin Kusine) *Louise Raunsøe*, f. paa Gram 28. Aug. 1857, Datter af Godsinspektør Jens Michael Raunsøe og Hedevig Charlotte Jørgensen.

- a<sub>1</sub>. *Solvejg Høgsbro*, f. i Kbhvn. 25. Aug. 1882, tog Almuelærerindeksamen (Udm.) 1903; gift i Kbhvn.s Valgmenigheds Kirke 14. Maj 1907 med *Johannes Fog Petersen*, f. i Alslev 23. Novbr. 1879, Søn af Sognepræst P. N. Petersen og Anna Susanne Cathrine Fog; Student fra Roskilde 1899, cand. teol. (laud) 1905; blev 1. Novbr. 1905 Forstander for Folkehøjskolen (for unge Handelsmænd) paa Købmandshvilø ved Rungsted.
- b<sub>1</sub>. *Herdis Høgsbro*, f. i Kbhvn. 2. Marts 1884, Præliminæreksamen 1901 (Udm.), gift i Kbhvn.s Valgmenigheds Kirke 30. Oktbr. 1907 med *Erik Appel*, f. i Rødning 2. Novbr. 1880, Søn af Mathias L. Appel og Sophie Hansen; Student (privat) 1900, cand. mag. i Fysik 1906, fra Novbr. 1907 Lærer ved den danske Kirkes Skole (Grand View College) i Des Moines, Iowa, U. S. A.
- a<sub>2</sub>. *Ganvor Høgsbro Appel*, f. i Des Moines 20. Juni 1909.
- c<sub>1</sub>. *Tove Høgsbro*, f. i Kbhvn. 3. Marts 1887, Præliminæreksamen 1903, Elev paa Kunstakademiet fra Septbr. 1905 til Marts 1909.
- d<sub>1</sub>. *Erling Raunsøe Høgsbro*, f. i Kbhvn. 23. Juni 1888, død 20. Aug. 1888.
- e<sub>1</sub>. *Erik Raunsøe Høgsbro*, f. i Hellerup 27. Juni 1891, Præliminæreksamen 1907, Student 1909.
- f<sub>1</sub>. *Halfdan Raunsøe Høgsbro*, f. i Kbhvn. 27. Marts 1894, Gymnasialst. *Biskop, Uddannelse, Tidligere*
- c<sub>2</sub>. *Gudrun Høgsbro*, f. i Rødning 19. Oktbr. 1856, Husmoder i Københavns Højskoleforening 1887—1905, fik efter sin Mands Død en Klasselotterikollektion og Statspension. Gift i Vartov Kirke 13. Septbr. 1877 med *Harald Emil Larsenius Holm*, f. i Kbhvn.



19. April 1848, død 9. Febr. 1903, Søn af Musiker C. E. H. Holm og Rasmine Henriette Rasmussen; Student (privat) 1867, cand. teol. (laud) 1875, blev i 1876 Folketingsmand for Odense Amts 8. Valgkreds, var mangeaarigt Medlem af Finansudvalget, Statsrevisor 1893—95; var 1878—82 Medredaktør, i 1883 Eneredaktør af »Dansk Folketidende; var fra 1878 til sin Død Formand for Københavns Højskoleforening; var i flere Aar Medlem af Københavns Havneraad, Medlem af Bestyrelserne for Dansk Skolemuseum, Dansk Skoleforening, Dansk Husflidsselskab, Dansk Folkemuseum, Københavns Valgmenighed o. fl.; fra 1900 Censor i Historie ved Skolelærereksamen. Blev i 1893 Ridder af Dannebrog for sit Arbejde for Oprettelsen af Københavns Frihavn; desuden Ridder af den norske St. Olavsorden for sit Arbejde for international Forfatterret. Har udgivet flere politiske Pjecer og populære historiske Skildringer.

Paa Harald Holms Grav paa Vestre Kirkegaard i København er der en Mindesten, rejst af Venner, med Indskriften:

Læggende alting i Herrens Haand,  
lyttende ydmygt til Herrens Aand,  
blev hun for aandelig Frihed en Tolk,  
som i Guds Kirke saa i vort Folk.

- a<sub>2</sub>. *Guldborg Holm*, f. paa Frederiksberg 3. Novbr. 1881, Musiklærerinde, var 1906—08 Lærerinde i Sang, Gymnastik og Haandgærning ved Grundtvigs Højskole i Lyngby.
- \*b<sub>2</sub>. *Ingrid Holm*, f. paa Frederiksberg 26. Septbr. 1884, Præliminæreksamen 1901, Privatlærerinde i Ølgod i Vestjylland 1902—04, Almue lærerindeeksamen 1906, Lærerinde ved en Privatskole til 1908, fra 1. Oktbr. 1908 ansat ved Frederiksberg kommunale Skolevæsen. ~ *Harald Holm f. 1881*
- c<sub>1</sub>. *Rigmor Amalie Holm*, f. i Kbhvn. 14. Jan. 1887, Præliminæreksamen 1903, Faglærerindeeksamen i Geografi 1908, senere taget Undervisning i Sang og Musik.
- d<sub>2</sub>. *Arne Høgsbro Holm*, f. i Kbhvn. 1. Decbr. 1889, Præliminæreksamen 1905, uddannet ved Landvæsenet. *Gemina d. 1884*
- e<sub>2</sub>. *Eli Holm*, f. i Kbhvn. 20. Decbr. 1892, Præliminæreksamen 1907.
- f<sub>2</sub>. *Ejvind Høgsbro Holm*, f. i Kbhvn. 24. Marts 1896.
- d<sub>1</sub>. *Hjalmar Høgsbro*, f. i Rødding 5. Juli 1858; arbejdede fra 1873 til 1878 ved Gartneri, tog 1882 Skolelærereksamen fra Gedved Seminarium, 15. Septbr. 1882 Lærer ved Ordrup Latin- og Realskole, 13. Febr. 1895 Lærer og Kirkesanger i Reerslev ved Ruds

- Vedby. Gift i Vartov Kirke 18. Juli 1888 med *Maren Knudsen*, Datter af Gmd. Knud Jøppesen og Mette Katrine Frandsdatter; f. i Tim 8. April 1861; Privatlærerinde 1879—84, Lærerinde ved Ordrup Latin- og Realskole 1884—95.
- a<sub>2</sub>. *Elida Høgsbro*, f. i Ordrup 11. April 1889, Organisteksamen 1909.
- b<sub>2</sub>. *Helga Høgsbro*, f. i Ordrup 7. Juli 1891, Præliminæreksamen 1908, ansat som Elev ved Jærnbauestationen i Ruds Vedby.
- c<sub>2</sub>. *Kaare Høgsbro*, f. i Reerslev 3. Juli 1896, død 27. Juli 1897.
- d<sub>2</sub>. *Sigurd Høgsbro*, f. i Reerslev 21. April 1898.
- e<sub>2</sub>. *Gerda Høgsbro*, f. i Reerslev 9. Marts 1900.
- e<sub>1</sub>. *Estrid Høgsbro*, f. i Rødning 6. Jan. 1860, gift i Vartov Kirke med *Henrik Ferdinand Bennike*, Søn af Malermester Andreas Christian Bennike og Nicoline Frederikke Jensen; f. i Kbhvn. 13. Oktbr. 1852. Premierløjtnant 1880, ansat i Generalstaben 1882—88, Kaptajn 1890 (med Garnison i Kbhvn.), Oberstløjtnant med Garnison i Viborg 1904, Lærer i Matematik ved Officerskolen<sup>1</sup> 1893—1905. R. af Dbg., Dbmd.
- a<sub>2</sub>. *Helge Bennike*, f. i Kbhvn. 11. Jan. 1886, Student fra Østersøgades Latin- og Realskole 1903. Premierløjtnant med Garnison i Odense 1906.
- b<sub>2</sub>. *Vagn Bennike*, f. i Kbhvn. 6. Jan. 1888, Adgangseksamen til Polyteknisk Læreanstalt 1906. *Officer*
- c<sub>2</sub>. *Holger Bennike*, f. paa Frederiksberg 6. April 1898. *Officer*
- d<sub>2</sub>. *Ove Bennike*, f. paa Frederiksberg 6. April 1898. *Officer*
- f<sub>1</sub>. *Helga Høgsbro*, f. i Rødning 21. Febr. 1861, død 27. Juni 1861.
- g<sub>1</sub>. *Hilda Høgsbro*, f. i Rødning 21. Febr. 1861; var 1889—1900 Fødsels-hjælperiske i Kbhvn.; gift i Ejby paa Fyn 11. Aug. 1900 med *Christen Dalsgaard*, Søn af Sognepræst Jens Nicolaj Leth Dalsgaard og Mandruphine Due; født paa Mors 29. Aug. 1871, Forskandidat 1893, siden 1895 Ejer af en Gaard og Skovplanteskole i Kolind.
- a<sub>2</sub>. *Hans Dalsgaard*, f. paa Frederiksberg 15. Juli 1901, død 20. Juli 1901.
- b<sub>2</sub>. *Gudrun Dalsgaard*, f. i Kolind 1. April 1902, død 2. April 1902.
- c<sub>2</sub>. *Henning Dalsgaard*, f. paa Ørsted Hospital 11. Aug. 1903.
- d<sub>2</sub>. *Estrid Dalsgaard*, f. i Kolind 1. Aug. 1904.
- h<sub>1</sub>. *Hans Arne Høgsbro*, f. i Rødning 23. Febr. 1862, død 2. Aug. 1862.
- i<sub>1</sub>. *Sigrud Høgsbro*, f. i Kbhvn. 27. Aug. 1863, læste 1879—82 paa Privatlærerindekursus hos Frk. Zahle, Privatlærerinde 1882—84, tog Almue lærerindeeksamen 1885, Privatlærerinde 1885—90, Kommunelærerinde i Kbhvn. 1890—1900; gift i Asminderød 5. Juli 1898 med *Adser Jacobsen Nielsen Østergaard*, Søn af

Gaardmand og Kroejer Chr. Nielsen; f. i Filskov Kro i S. Omme Sogn 23. Oktbr. 1873, Student fra Vejle 1892, cand. teol. 1898, Vikar ved Kommuneskoler i København 1898—1900, Korrektor ved Rigsdagen 1899—1900, Sognepræst og Skolelærer paa Nyord 7. Aug. 1900 (ordineret 24. Oktbr.), Sognepræst til Thorstrup og Horne 7. Juni 1907.

a<sub>2</sub>. *Bodil Høgsbro Østergaard*, f. paa Frederiksberg 20. April 1899.

b<sub>2</sub>. *Knud Høgsbro Østergaard*, f. paa Nyord 20. Novbr. 1900.

c<sub>2</sub>. *Sofie Amalie Høgsbro Østergaard*, f. paa Nyord 16. Oktbr. 1901.

d<sub>2</sub>. *Bent Høgsbro Østergaard*, f. paa Nyord 26. Septbr. 1904.

e<sub>2</sub>. *Tage Høgsbro Østergaard*, f. paa Nyord 9. Marts 1906, død 6. April 1906.

+ 2 j. 18 52  
j<sub>1</sub>. *Olav Høgsbro*, f. i Kbhvn. 22. Febr. 1865, Student (privat) 1883, cand. med. & chir. 1892; siden 1884 Stenograf ved Rigsdagen, 1896 praktiserende Læge i Kbhvn.; stiftede i 1905 Ugebladet »Dansk Folkestyre«; 1908 Formand for Venstreforeningen paa Frederiksberg; gift i Asminderød 7. Juli 1900 med *Mette Kirstine [Kirsten] Thomsen*. Datter af Gaardejer Laust Thomsen og Christense Hansen; f. paa Hestlundgaard i Give Sogn 27. Febr. 1877, tog Tandlægeeksamen 1900, praktiserende Tandlæge i Kbhvn. 1900—09.

a<sub>2</sub>. *Frode Høgsbro*, f. i Kbhvn. 8. April 1901.

b<sub>2</sub>. *Harald Høgsbro*, f. i Kbhvn. 5. Febr. 1903.

c<sub>2</sub>. *Erling Høgsbro*, f. i Kbhvn. 13. Oktbr. 1905. *tage*

d<sub>2</sub>. *Rigmor Amalie Høgsbro*, f. paa Frederiksberg 20. April 1908.

k<sub>1</sub>. *Valborg Høgsbro*, f. i Kbhvn. 18. April 1867, gift i Kbhvn.s Valgmenigheds Kirke 23. Juni 1895 med *Poul Christian Vilhelm Madsen Milthers*. Søn af Gaardejer Mads Milthersen og Kirsten Madsdatter; f. paa Ny Fastergaard ved Skjern 11. Septbr. 1865, polyteknisk Kandidat 1894, midlertidig Assistent ved Danmarks geologiske Undersøgelse 1890—94, fast ansat fra 1895, Kemiker ved Odense Sukkerfabrik 1894—95, Statsgeolog 1. April 1904; har fra 1889 til 1907 flere Gange været Medlem af Kbhvn.s Højskoleforenings Bestyrelse (1905—07 Næstformand), 1906—07 Formand for Dansk geologisk Forening. Har skrevet en Del geologiske Afhandlinger samt Stamtavle over »Slægten fra Fastergaard« (1906).

a<sub>2</sub>. *Aslaug Milthers*, f. paa Frederiksberg 10. Novbr. 1896.

b<sub>2</sub>. *Aksel Milthers*, f. paa Frederiksberg 19. Oktbr. 1897.

c<sub>2</sub>. *Gannar Milthers*, f. paa Frederiksberg 6. Decbr. 1901.

d<sub>2</sub>. *Keld Milthers*, f. paa Frederiksberg 29. April 1907.

1. *Erik Høgsbro*, f. i Kbhvn. 18. April 1867, død 17. Oktbr. 1867.
- m1. *Signe Høgsbro*, f. i Kbhvn. 24. Novbr. 1869, Forskolelærerinde-eksamen 1894, Forskolelærerinde i Holme-Olstrup 6. Septbr. 1894—31. Decbr. 1906, uddannet til Sygeplejerske paa St. Lucasstiftelse i Kbhvn. Jan.—Decbr. 1907, Bestyrerinde af Børnesanatoriet Buddesminde ved Juelsminde 1. Jan. 1908—1. April 1909; gift i Thorstrup 5. April 1909 med *Jens Peter Nielsen Stenvang*, Søn af Parcellist Niels Nielsen og Ane Eriksdatter; f. i Grevinge 18. Febr. 1871, Landmand og Snedker til 1898, uddannet paa Askov Højskole og Højskolelærerkursus Novbr. 1898—Aug. 1900 og paa Statens Gymnastikkursus 1900—01, Vikar ved Silkeborg Seminarium 1901—02, konst. Gymnastiklærer ved Jelling Seminarium 26. Juli 1902, fast ansat Seminarie-lærer 13. Febr. 1906. Har været gift 2 Gange tidligere.
- n1. *Ædele Høgsbro*, f. i Kbhvn. 23. Marts 1871, tog Lærerinde-eksamen 1893, Privatlærerinde 1893—1900, gift i Københavns Valgmenigheds Kirke 25. Maj 1900 med *Hans Mikael Mikkelsen Kelstrup*, Søn af Skolelærer i Aasum ved Odense Niels Mikkelsen Kelstrup og Magdalene Henriette Bender; f. i Svostrup ved Silkeborg 12. Jan. 1871, Student fra Odense 1890, cand. teol. 1897, personel Kapellan i Balslev-Ejby 19. Jan. 1898 (ordineret i Ribe 26. Jan.), Sognepræst i Velling ved Ringkøbing 7. Novbr. 1900, i Brøndum og V. Nebel 28. Aug. 1909; fra 1902—09 Formand for Ringkøbing og Omegns Højskoleforening.
- a2. *Inger Høgsbro Kelstrup*, f. i Velling 21. Marts 1901.
- b2. *Gudmund Høgsbro Kelstrup*, f. i Velling 1. Decbr. 1902.
- c2. *Niels Høgsbro Kelstrup*, f. i Velling 21. Decbr. 1903.
- d2. *Tue Høgsbro Kelstrup*, f. i Velling 22. April 1905.
- e2. *Viggo Høgsbro Kelstrup*, f. i Velling 22. Febr. 1907.
- o1. *Ragnhild Høgsbro*, f. i Kbhvn. 28. Novbr. 1874, Student fra Frk. Zahles Skole 1896, Skolebestyrerinde paa Frederiksberg 1898—1907; gift i Aarhus 11. Juli 1905 med *Christian Frederik Frimodt Møller*, Søn af Sognepræst i Herfølge H. C. D. Müller og Cornelia Frimodt; f. i Bregninge paa Taasinge 7. Juni 1877, Student fra Metropolitanskolen 1897, cand. med. & chir. 1905, antaget som »Det danske Missionsselskab«s Lægemissionær i Sydindien fra 1. Juni 1906, udsendt 29. Oktbr. 1907.
- a2. *Johannes Frimodt Møller*, f. i Kbhvn. 28. April 1906. *Læg.*
- b2. *Aage Frimodt Møller*, f. i Madras 12. Oktbr. 1909, død samme Dag.