



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

LÆRERNE OG SAMFUNDET

ANDET BIND

LÆRERNE OG SAMFUNDET

FOLKESKOLENS KENDTE MÆND OG KVINDER

JUBILÆUMSSKRIFT

1814-1914

REDIGERET AF

CARL POULSEN OG W. TH. BENTHIN
KOMMUNELÆRER I ROSKILDE ARKIVAR I KULTUSMINISTERIET

UDGIVET AF

FR. BAGGE
KGL. HOFBOGTRYKKER

KØBENHAVN

FR. BAGGES KGL. HOFBOGTRYKKERI

1913

AARHUS AMT

AARHUS AMT

ANDERS ANDERSEN

Enelærer i Blegind ved Hørning, er født den 2. Juni 1867 i Trige ved Aarhus, dimitteredes 1887 fra Skaarup Seminarium, fik i Marts 1889 fast Ansættelse i Lade-gaarde ved Skanderborg, og forflyttedes i Februar 1892 til sit nuværende Embede.

Som en særdeles praktisk og dygtig Mand, nedstammende fra en gammel Bondeslægt, har A. været til Gavn og god Støtte for sine Medborgere, hvis Anliggender han stedse omfattede med den største Interesse; han er saaledes Formand for Sygeplejeforeningen og Medlem af Vægeraadet, er Medstifter af en Haveforening og en Brugsforening, mangeaarigt Bestyrelsesmedlem af landøkonomisk Fjerkræforening for Danmark, samt Stifter af en Sangforening, en Foredragsforening og Sognets Bibliotek.



Anders Andersen

JENS CHRISTIAN ANDERSEN

Enelærer ved Dørup Skole pr. Skanderborg, er født i Tvingstrup den 12. Januar 1878, Søn af Lærer Mogens A., der var Lærer i Tvingstrup i 43 Aar. I Aaret 1900 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og blev 1. Juli 1904 — efter forskellig Virksomhed som Hjælpeleærer og Friskolelærer — ansat som Lærer ude paa Alheden i Faarbæk, hvorfra han 1. December 1908 forflyttedes til Dørup.

Med stor Interesse har A. omfattet sine Medborgeres Anliggender, i hvilke han paa forskellig Maade har taget virksom Del; han var saaledes Formand og Regnskabsfører for Faarbæk Brugsforening under sin Embedstid der paa Stedet og har endvidere virket i det offentlige Interesse ved bl. a. at paatage sig Hvervet som Medlem af Vægeraadet.

JENS CHRISTIAN ANDERSEN



Johan Andersen

Lærer i Vedslet pr. Hovedgaard, er født den 6. Marts 1880 i Herskindhede Skole, dimitteredes 1901 fra Jelling Seminarium og ansattes den 1. Marts 1903 som Andenlærer i Aaestrup, hvorfra han forflyttedes den 1. November 1905 til sit nuværende Embede.

Foruden at røgte sin egentlige Embedsgering med Dygtighed og Pligtroskab har A. stedse omfattet Beboernes Anliggender med stor Interesse, ligesom han ved sin hele Virksomhed har gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Beboere. A., der er Medlem af Vægeraadet, har med stor Energi taget virksom Del i sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal som Formand, Bestyrelsesmedlem eller Regnskabsfører for den stedlige Brugforening, Æggesalgskreds o. l., samt som Formand for Foreningen for Danmarks Fjerkraevl i Skanderborg Amtsradsreds.

JOHAN ANDERSEN

Andenlærer i Maarslet, er født den 6. Maj 1886 i Nørre Alslev paa Falster, hvor Faderen var Tømrer, tog 1902 alm. Forberedelseksamen og kom, efter nogle Aars Beskæftigelse paa forskellige Kontorer, paa Vordingborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1907. Forinden sin Ansættelse i Folkeskolen var A. nogen Tid knyttet til Try Højskole og den dertil hørende Friskole, ansattes derefter som Andenlærer i Debel paa Fur og forflyttedes i 1907 til sit nuværende Embede. A. er Stifter og Leder af Sangforeningen i Maarslet.

L. P. ANDERSEN

Lærer i Folby ved Hinnerup, er født den 19. Juni 1861 i Suldrup, dimitteredes 1903 fra Ranum Seminarium, ansattes 1. September 1903 som Andenlærer i Nordby paa Samsø og forflyttedes 1. Januar 1907 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af den egentlige Skolegering har A. særlig arbejdet paa at fremme god folkelig Oplysning, som Stifter og Leder af den derværende Foredragsforening, Folkebogsamling og Sangforening, for hvilke han har arbejdet med Iver og Interesse. Af Tillidshverv beklæder han Posten som Revisor i Brugforeningen og



L. P. Andersen



Zakarias Andersen

Folby Sogns Sygekasse samt er Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Danmarks Lærereforenings 92. Kreds.

ZAKARIAS ANDERSEN

Lærer ved Tvilum Skole pr. Faarvang, er født den 11. Marts 1877 i Taps Sogn ved Kolding og stammer fra en fattig Bondeslægt paa Randbøl Hede. Med Undtagelse af et Ophold paa Vinding Højskole arbejdede han indtil sit 25. Aar stadigt ved Landbruget, kom saa paa Staby Vinterlærerseminarium og virkede derefter et Par Vintre som Lærer ved Alrum Biskole i Stadil Sogn. I 1907 dimitteredes han fra Blaagaards Seminarium og blev 1. Januar 1908 — efter at have været Vikar forskellige Steder — fast ansat i sit nuværende Embede. — Den 28. Oktober 1908 ægtede han sin Hustru, Ellen Marie f. Freund.

A., der er en i sin Kreds kendt og af sit velrøgtede Embede taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og Foreninger og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt.

NIELS KR. P. ASBÆK

Førstelærer ved Sorring Skole pr. Toustrup, er født den 7. Februar 1869 i Voel, tjente indtil sit 25. Aar paa Landet, kom derefter paa Testrup Højskole og dimitteredes 1900 fra Silkeborg Seminarium. Efter et Aars Virksomhed som Privatlærer ansattes han den 1. Oktober 1901 som Andenlærer ved Draaby Skole ved Ebeltoft, forflyttedes den 1. Maj 1903 til Ebeltoft Landsogns Omgangsskole og 1. Maj 1907 til sit nuværende Embede. — Den 17. Maj 1904 ægtede han Ane Marie Østergaard, en Gaardmandsdatter fra Skorning ved Galten.

A. skattes højt af sit Sogns Beboere, ikke blot fordi han er en dygtig Lærer for deres Børn, men ogsaa fordi han viser deres forskellige Anliggender og Foreninger megen Interesse og ihærdigt har taget Del i Oplysningsarbejdet ude i Folket og gjort et betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens videre Uddannelse ved med Lyst og Iver som Bestyrelsesmedlem og Bibliotekar at lede Sorring Folkebog-



Niels Kr. P. Asbæk



Søren Kr. Bagger.

samling samt som Udvalgsmedlem at forestaa og lede den stedlige Foredragsrække. I det offentlige Interesse har han virket som Medlem af Dallerup Sogns Vægeraad og som Repræsentant for Fængselshjælpen. Han er endvidere Formand eller Revisor i den stedlige Spareforening, Sygeplejeforening, Afholdsforening m. m.

SØREN KR. BAGGER

Enelærer i Aaes pr. Tvingstrup, er født den 20. December 1878 i Aaes, dimitteredes 1904 fra Gjedved Seminarium, var et Aar Lærer ved den private Realskole i Skagen, ansattes 1. September 1905 som Andenlærer i Hørning ved Aarhus og blev 1. Oktober 1907 kaldet til sit nuværende Embede, hvor hans Svigerfader Rasmussen Astrup har virket i 25 Aar.

Med Iver og Interesse tager B. levende Del i sine Medborgeres Anliggender i Arbejdet for at fremme Oplysningen og samle Ungdommen; han har saaledes i Besiddelse af Befolkningens fulde Tillid været Formand for A. S. Aaes Forsamlingshus og Revisor i Brugsforeningen, er Stifter og Leder af Aaes Sangforening og Børnebogsamling, samt har afholdt ugentlige Vintermøder i Skolen for Skolekredsens Beboere med Foredrag og Oplæsning.

KARL BALLISAGER

Lærer og Kirkesanger i Haldrup, er født den 31. December 1867, Søn af Gaardejer Anders Karl Ballisager i Aaes, dimitteret 1887 fra Gjedved Seminarium og blev den 11. Maj 1894, efter forskelligartet Friskole- og Privatlærervirksomhed, ansat i Mygind ved Randers, hvorfra han 1896 blev kaldet til sit nuværende Embede i Haldrup.

Et godt og betydningsfuldt Arbejde har B. udført for saavel Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme som for Afholds- og Husflids-sagen, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse. Han har saaledes i en lang Aarrække til Stadhed holdt Aftenskole og Gymnastikundervisning for Egnens konfirmerede Ungdom, er Bestyrelsesmedlem af Foredragsforeningen, Stifter af Læseforeningen og Bogsamlingen, Formand og Stifter af den stedlige Afholdsforening og har i flere Aar holdt Husflidsskole. Han er endvidere Revisor i Brugsforeningen samt



Karl Ballisager



Niels Bang

Tilsynsværge for Pleje- og Børnehjemsforeningen.

NIELS BANG

Lærer i Toustrup, er født den 29. Juni 1858, Søn af Gaardmand B. i Kjellerup, dimitteredes 1879 fra Jelling Seminarium og kaldtes 18. Oktober 1880 til Lærer i Toustrup og Kirkesanger ved Dallerup Kirke.

Med utrættelig Energi og stor Pligttroskab har B. nu i over 30 Aar virket til Gavn for sin Skole og sin Egn. Med stor Interesse har han omfattet sine Medborgeres Anliggender samt ofte taget aktiv Del i deres Foretagender med økonomiske Formaal og med stor Dygtighed udført de Hverv, som Beboerne tillidsfuldt overdrog ham. Siden 1894 har han været Formand og Regnskabsfører for Dallerup Sogns Spare- og Laanekasse samt har i mange Aar været Revisor for Andelsmejeriet og for Kom-

muneregnskabet. Afholdssagen har han særlig ofret Tid og Kraft paa, idet han straks, da Afholdsbevægelsen naaede Landet i 1880, tog Sagen op og stillede sig i Spidsen for en Afholdsforening der i Sognet og beklædte Formandspladsen i denne lige til 1899. Naar Afholdssagen der paa Egnen har naaet en saa overordentlig Styrke og er bleven en saa gennemført Organisation, som Tilfældet er, skyldes dette sikkert for en ikke ringe Del B.s energiske og dygtige Arbejde for denne samfundsnyttige Sag.

CHR. BRUUN

Lærer i Vinten-Enner Skole, er født den 13. Marts 1855 i Ravnholt, Raarup Sogn, og nedstammer fra gammel jydsk Bondeæt. I 1884 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, ansattes samme Aar i Vinten-Enner, først som Hjælpe lærer og fra 28. November 1888 som fast ansat Lærer.

B. har i Tidens Løb beklædt en Mængde Tillidsposter og udført mange ansvarfulde Hverv, ligesom han stedse beredvilligt har staaet Beboerne bi ved Administrationen af deres Andelsforetagender og Foreninger. I det offentlige Interesse har han med stor Dygtighed virket som Formand for Værgeraadet i Tamdrup Sogn og som Bestyrelsesmedlem for »de fattiges Kasse«, samt har i mange Aar været Formand for Vinten-Enner Kreds af Pleje- og Børnehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige



Kristen Buch



Peder Bækgaard

Del. Han har endvidere i den sidste Snes Aar været Revisor for Sognets Andelsmejeri og har i lang Tid fungeret som Bestyrelsesmedlem for Vinten Brugsforening og for den nu nedlagte Spare- og Laanekasse i Tamdrup Sogn.

KRISTEN J. BUCH

Lærer i Fillerup ved Odder, Søn af stræbsomme Husmandsfolk, er født den 20. Januar 1876 i Redsted paa Mors, dimitteredes 1895 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1897 i Ginnerup paa Thy, hvorfra han efter 1 $\frac{1}{4}$ Aars Forløb forflyttedes til Vorde ved Viborg, virkede her i 6 Aar og kaldtes derefter til sit nuværende Embede.

Som særlig interesseret for den legemlige Opdragelse har B. sat Gymnastik i Gang i Vorde og Fillerup ligesom han ihærdigt har arbejdet for Folkeoplysnings Fremme som Formand for Fillerup Bogsamling og Stifter af den der-
værende Børnebogsamling. Han har endvidere i Brugsforeningen beklædt Posten som Revisor.

PEDER BÆKGAARD

Lærer ved Vejlbj Skole pr. Riis Skov St., er født den 17. Oktober 1887 i Skejby ved Aarhus, Søn af Førstelærer ved Lisbjerg Skole J. M. P. Bækgaard, dimitteredes 1909 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. December 1910 som Tredielærer i Vejlbj.

B., der er stærkt interesseret i forskellige Sportsgrene og en ivrig Arbejder for den legemlige Opdragelse i Almindelighed, er Leder af det stedlige Fodboldspil-Hold.

JENS MARTINUS PEDERSEN BÆKGAARD

Førstelærer i Lisbjerg pr. Lystrup, er født den 19. Februar 1859 i Ølholm, hvor Faderen var Landmand, dimitteredes 1884 fra Gjedved Seminarium, var Højskolelærer og Huslærer, indtil han 1886 ansattes i Skejby ved Aarhus, hvorfra han 1891 forflyttedes til Lisbjerg Skole.

B., der i ca. 23 Aar har holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, nærer levende Interesse for Befolkningens An-



J. M. Pedersen Bækgaard



Jens Chr. Christensen

liggender. Han har saaledes i 9 Aar været Formand for Lisbjerg Andelsmejeri, er Stifter af en Sangforening og en Husflidsforening, Medlem af Værgeraadet og det tidligere Menighedsraad, er Repræsentant for Fængselshjælpen og Tilsynsførende for Foreningen til forsømte Børns Frelse.

JENS CHR. CHRISTENSEN

Førstelærer og Inspektør ved Vejlbj Kommuneskole pr. Riis Skov, er født den 10. Juni 1862 i Ørum Skole paa Thy, Søn af Lærer C. i Helligsø, dimitteredes 1882 fra Ranum Seminarium, var i et Par Aar Hjælpe lærer ved Tvølm Skole og ansattes 1884 i Ørum-Lodbjerg, hvorfra han forflyttedes den 30. August 1892 til sit nuværende Embede.

Med stor Dygtighed og Pligttrøskab har C. nu i over 20 Aar forestaaet Vejlbj Skolevæsen og saavel i som uden for Skolen ved sin hele Leven og Færden været et godt Eksempel for Beboerne, paa hvem han har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig i høj Grad agtet og afholdt. Den liden Tid, hans Embedsgerning har levet ham, har han udelukkende anvendt til Fremme af de kirkelige Spørgsmaal, som han har omfattet med sin udelte Interesse, hvorfor han, der som Lærer stadig har staaet Menigheden nær, har været dennes Talsmand ved givne Lejligheder, særlig som Medlem af Kirke- ligt Centrums Udvalg, for hvilket han har gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde.

NIELS PETER CHRISTENSEN

Lærer i Ring ved Brædstrup, er født den 19. August 1861 i Mørup, dimitteredes i 1881 fra Jelling Seminarium og ansattes den 20. Juli 1883 i Egebjerg ved Horsens, hvorfra han forflyttedes den 1. Februar 1888 til sit nuværende Embede.

C. har særlig anvendt den Tid, hans egentlige Skolegerning levede ham, til at virke for Folkeoplysningens Fremme, dels som Bestyrelsesmedlem for Thyrsting-Vrads Herreders Læseforening og Vandrebogsamling, dels ved direkte at tage Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Folket samt ved til Stadighed med Lyst og Interesse at holde Aftenskole og Husflids-skole for den konfirmerede Ungdom. Han har ogsaa taget virksom Del i sine Med-



Niels Peter Christensen



Jeppe Christiansen

sine Medborgeres forskellige Anliggender; han har saaledes i en halv Snes Aar været Formand for Tamdrup Sogns Spareforening, Repræsentant for «Kri- stelig Forening til vildfarne Børns Redning» samt har indtil 1912 været For- mand for Sognets Værgeraad.

borgeres Anliggender og Foreninger har saaledes i mange Aar været Revisor i Banken for Brædstrup og Omegn, har i en Aarrække beklædt Formandsposten for Ring-Føvling Sygekasse og har siden 1892 fungeret som Bogholder i Ring-Føvling Sparekasse.

JEPPE CHRISTIANSEN

Lærer og Organist i Lund, Østjylland, er født den 8. August 1863 i Burgaarde Mølle ved Brædstrup og dimitteredes 1887 fra Gjedved Seminarium. Efter 2½ Aars Virk- somhed som Hjælpe lærer blev han 1889 ansat som Lærer, Kirkesanger og Organist i Thyrsting, hvorfra han 1894 forflyttedes til sit nuværende Embede i Lund.

Ved Siden af sin Skolegering har C. taget virksom Del i Foreningslivet og i det hele taget vist megen Interesse for

MAGNUS CHRISTOPHERSEN

Førstelærer ved Riis-Tebstrup Skole pr. Skanderborg, er født den 27. Ok- tober 1881 i Skjerring, hvor Faderen var Husmand, kom efteret Ophold paa Vest- birk Højskole paa Vesterbro Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1903. Efter at have aftjent sin Værnepligt og været Hjælpe lærer for Folketingsmand Nielsen- Jeksen ansattes han 1904 som Andenlærer ved Albæk Skole, forflyttedes 1906 til Tvilum Enkelærerembede og i 1907 til sit nuværende Embede.

Et betydningsfuldt og frugtbringende Arbejde har C. udført til Folkeoplysningens Fremme som Stifter af og Formand for den derværende Foreningsforening, ligesom han med levende Interesse har omfattet sine Medborgeres Anliggender.



Magnus Christopheresen

HANS HANSEN DALL

Førstelærer ved Sondrup Skole, er født 6. Januar 1854 i Rødding i Sønderjylland,



Hans Hansen Dall

Horsens, dimitteredes 1869 fra Lyngby Seminarium og ansattes 1871 i Lade-gaarde ved Skanderborg, hvorfra han 1874 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Med utrættelig Energi og en aldrig svigtende Arbejdskraft har D. i over 40 Aar virket til Gavn for sin Skole, sin Egn og sin Stand og har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning. For Afholdssagen og Ungdommens fortsatte Udvikling har han arbejdet med Liv og Lyst som Formand for Sognets Afholdsforening og Stifter og Leder af den stedlige Foredragsforening og Sangforening. Saavel i det offentlige som i sine Medborgeres Anliggender har han taget virksom Del og beklædt flere Tillidsposter af forskellig Art; han har saaledes i en lang Aarrække været Revisor af Kommunens og Sygekassens Regnskaber, Formand og Regnskabsfører i Brugsforeningen og Formand for Kommunens Sparekasse samt har i 2 Aar været Kredsformand i Danmarks Lærerforening.

NIELS DANSTRUP

Førstelærer i Voel pr. Sminge, er født 14. Februar 1856 i Nøddelund ved Bjer-ringbro, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1883 fra Gjedved Semina-rium, var fra 1883 til 1887 Hjælpe-lærer ved Ormslev Børne- og Højskole ved Aarhus og Kirkesanger ved Ormslev Kirke og kaldedes 3. September 1887 til sit nuværende Embede. — 1883 ægtede D. sin Hustru, Ane Thomine f. Andersen af Svstrup Kro.

dimitteredes 1875 fra Gjedved Semina-rium, ansattes 1878 ved Firgaarde Skole og i Sondrup 1888.

D. har stadig vist stor Interesse for Be-boernes Anliggender; er saaledes Medstifter af og har i nogle Aar været Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningerne i Fir-gaarde og Sondrup, har i 10 Aar været For-mand for Firgaarde Skyttekreds, i 24 Aar Formand for Hundslund Skyttekreds samt i en Del Aar Medlem af Forretningsudval-get for Aarhus Amts Skytteforening.

For den konfirmerede Ungdoms videre Uddannelse har D. ligeledes været meget virksom, idet han har holdt Aftenskole i 17 Vintre.

P. K. A. DAMGAARD

Førstelærer i Trige pr. Hinnerup, er født den 21. April 1850 i Vrigsted ved



P. K. A. Damgaard



Niels Danstrup

Seminarium og udvidede siden sine Kundskaber ved forskellige Kursus, ansattes 1905 som Andenlærer i Nebsager, 1907 som Enelærer i Gammelstrup og forflyttedes 1. November 1908 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning, har han særlig arbejdet paa at fremme god, folkelig Oplysning ved hver Vinter at holde Aftenskole, som Formand for Sognets Foredragsforening og Medlem af Bestyrelsen for Folkebogsamlingen, ligesom han har ledet Gymnastikundervisningen for saavel Karle som Piger. Lærerstandens særlige Anliggender har han ligeledes skænket megen Interesse som Formand for Danmarks Lærerforenings 92. Kreds.

SØREN PEDER ELKJÆR

Førstelærer ved Honum Hovedskole pr. Rask Mølle, er født i Vinten Skovfogedgaard den 30. Oktober 1848 og dimitteredes 1880 fra Gjedved Seminarium. Efter i et Par Aar at have været Huslærer hos Seminarieforstander Martin Kristensen m. fl. i Gjedved, ansattes han 1882 som Enelærer i Havrum, hvorfra han i 1890 forflyttedes til sit nuværende Embede.

I Tidens Løb har E. udført mange ansvarsfulde Hverv for sine Medborgere samt beklædt en Mængde Tillidsposter, ligesom han stedse beredvillig har bistaaet Beboerne ved Administrationen af deres forskellige Andelsforetagender og Foreninger. Han har saaledes været Medlem af Værgeraadet og af Hjælpkassens

For sit Sogns Beboere har D. udført et stort og godt Arbejde, ligesom han er en særdeles elskværdig og hjælpsom Kollega, der er højt agtet og afholdt af Kredens andre Lærere. D. har været Medlem af Værgeraadet siden Værgeraadslovens Ikrafttræden, er Medstifter og Formand for Voel Sogns Sygekasse, Formand for den stedlige Foredragsforening, Læseforening, Forsamlingshus m. m., Bestyrelsesmedlem og Sekretær for Menighedsplejeforeningen og har beklædt Stillingen som Revisor i Voel Mejeri fra dets Oprettelse. I det politiske Liv har D. endvidere taget virksom Del i en Del Aar.

JENS DRENGSGAARD

Førstelærer ved Grundfør Skole pr. Hinnestrup, er født den 13. Juni 1881 i Gammelstrup og nedstammer paa saavel fædrene som mødrene Side fra gammel Gaardmandsslægt. I 1904 dimitteredes han fra Gjedved



Jens Drensgaard



Søren Peder Elkjær

han derefter Elev paa Vestbirk Højskole og kom efter 14 Maaneders Soldater-tjeneste paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1900 og ansattes samme Aar som Enelærer i Vestbirk, hvorfra han forflyttedes den 1. Marts 1905 til sit nuværende Embede.

Næst efter sin Lærervirksomhed ved Børneskolen har E. særlig helliget sig Arbejdet for Ungdommens fortsatte Undervisning og i det hele stræbt efter at højne Oplysningen i sin Skolekreds. Han har saaledes i mange Aar holdt Aftenskole hver Vinter, ligesom han ugentlig har holdt Møder med Foredrag og Oplæsning, hvilket Egnens Befolkning har vist at sætte megen Pris paa. Han er Stifter og Leder af Virring og Omegns Folkebogsamling samt Bestyrelsesmedlem for Fredsforeningen i Skanderborg og Omegn. I det offentlige Interesse har han i mange Aar beklædt Posten som Medlem af Værgeraadet, som Revisor af Fruering-Vitved Kommunes Regnskaber samt som Formand for Kommunens Sygeplejeforening, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i Arbejdet for de stedlige Andelsforetagender og Foreninger. — I Lærerforeningen har han i mange Aar haft Sæde i Afdelingsbestyrelsen for gl. Skanderborg Amt.

PEDER KRISTIAN FJELDSTED

Førstelærer i Ry, er født den 27. Marts 1875 i Brønderslev, dimitteredes 1898 fra Silkeborg Seminarium, virkede som Lærer ved Flemming Efterskole og ved den af Beboerne opretholdt Privatskole i Ry, der fra 1. Januar 1901 overgik til kommunal Drift med F. som Førstelærer. — Hans Hustru Agnete, f. Nielsen, Datter

Lærerne og Samfundet. II.

Bestyrelse, har i 10 Aar været Formand for Sognets Sygekasse, er Formand for Begravelseskassen, har siden 1890 fungeret som Regnskabsfører i Brugsforeningen, er Bestyrelsesmedlem og Kasserer for den stedlige Kreds af Husmandsforeningen, har i 18 Aar været Formand for Honum Forsamlingshus og Foredragsforening og har fra 1866 til 1910 ledet forskellige Skytte- og Gymnastikforeninger. — I 1911 var E. Næstformand for D. L. F.s 94. Kreds.

ERIK RASMUS ERIKSEN

Førstelærer ved Virring Skole pr. Skanderborg, er født den 3. Maj 1874 i Voerladegaard og maatte — paa Grund af sine Forældres mindre gode Kaar — indtil sit 20. Aar tage Tjeneste hos fremmede. I nogen Tid var



Erik Rasmus Eriksen



Peder Kristian Fjeldsted

af Lærer E. M. Nielsen i Sjørlev, er dimitteret fra Th. Langs Seminarium 1898, og har bl. a. været Lærerinde i Busk og senere i Sinding ved Silkeborg til 1908.

Med utrættelig Energi og Interesse har F. taget Del i sine Medborgeres Foretagender, saavel af offentlig som af folkelig Art, og har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en fortrinlig Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af sin Egns Befolkning. Der har været et saa godt Samarbejde med Beboerne, at disse flere Gange har bragt store Ofre, saaledes ved Anlægget af Idrætspladsen og Opførelsen af Gymnastikhuset, hvilke Beboerne privat bekostede uden Kommunes Hjælp. Et betydeligt og fortjenstfuldt Arbejde har han udført ved sin Virksomhed for Ungdommens Udvikling gennem Ædruelighed og sund Idræt; han har saaledes stedse haft en velbesøgt Aftenskole, er Formand for den stedlige

Afholdsforening og for Afholdssamfundets «Østjyllands Kreds». Han er endvidere Repræsentant for Fængselshjælpen, har i nogle Aar været Dommer ved Præmieringen af veldyrkede Haver og Roemarker, samt har i flere Aar været Medlem af Sogneraadet og Formand for Ry Haandværker- og Borgerforening, i hvilke Stillinger han har haft rig Lejlighed til at virke til Gavn for Byen. — Fra 1905 har F. været Kredsformand for D. L. F. Kreds 96 B.

AUGUST MIKKELSEN FOGH

Enelærer ved Seldrup Skole pr. Beder, er født den 3. August 1858, Søn af Gaardejer F. i Beder, var indtil sit 18. Aar beskæftiget ved Landbruget, kom derpaa som Elev paa Ryslinge Højskole, hvorfra han 1877 optoges paa Jelling Seminarium og dimitteredes 1880. I 5 Aar virkede han som Lærer ved Folkehøjskoler og private Børneskoler, indtil han den 1. Oktober 1885 konstitueredes som Lærer ved Seldrup Skole og Kirkesanger ved Beder Kirke. — Den 26. Oktober 1882 ægtede han sin Hustru, Anna Kathrine Elisabeth, f. Weis.

Ved Siden af sit Arbejde i Børneskolen har F. særlig gjort sig fortjent ved at rejse og oparbejde Sagen for «Den konfirmerede Ungdoms fortsatte Undervisning i Dagskoler». Denne Sag, som han fremførte paa det alm. jydsk Skolemøde i 1910, har han nu saa vidt fremme, at et i denne Anledning nedsat Udval med F. som Formand, har



August Mikkelsen Fogh



Anton Jakobsen Gejlager

D. L. F. og som Suppleant i dennes Hovedbestyrelse.

ANTON JAKOBSEN GEJLAGER

Enelærer i Stensballe pr. Horsens, er født den 5. Juli 1878 i Seest ved Kolding, dimitteredes 1899 fra Jelling Seminarium og ansattes 1. Januar 1901 i Hejls ved Kolding, hvorfra han forflyttedes den 15. Oktober 1904 til Stensballe Skole.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har G. næsten ganske helliget sig til Arbejdet for Ungdommens videre Udvikling og har for denne Sag gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde. Han har saaledes været Leder af Hejls, Steensballe og Horsens-egnens Ungdomsforeninger, Sekretær og Bestyrelsesmedlem for »De danske Ungdomsforeninger«, Medredaktør af Ugebladet »Dansk Ungdom«, er Bestyrelsesmedlem i »Historisk Samfund« for Aarhus Stift, har i flere Aar været Formand for Stensballe Foredragsforening og Bogsamling samt er Stifter af den derværende Børnebogsamling. — G. har skrevet en Del Fortællinger, bl. a. »Bakkegaardsmændene«, der udkom 1906 og »Livets Kringelgang« i 1909, samt udenfor Bogform, en Mængde mindre Fortællinger og Digte til forskellige Dag- og Ugeblade. — Af Tillidsposter har han varetaget Hvervet som Revisor i Sognets Sygekasse og Sygeplejeforening samt var i sin Tid Medstifter af Stensballe Brugsforening.



O. Gisselbæk

henvendt sig til Regering og Rigsdag om Nedsættelse af en Kommission til Overvejelse af Sagens praktiske Løsning. Med utrættelig Energi og Interesse har han arbejdet for denne samfundsnyttige Sag ved at holde Foredrag i Landets forskellige Egne om »Ungdomsskolen«, ved til Stadighed selv at holde Aftenskole og oprette en Læseforening for Skoledistriktet, ligesom han ved sin Skribentvirksomhed har gavnet Sagen betydeligt, idet han bl. a. har skrevet en Række Artikler om »Ungdomsskolen i Danmark og vore Nabolande« i ca. 30 Dag- og Ugeblade, samt en Artikelrække om »Træk af den danske Folkeskoles Historie«.

Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal har han ligeledes taget virksom Del i som Formand, Bestyrelsesmedlem eller Regnskabsfører. For Standens Interesser har han virket som Formand for 90. Kreds i

O. GISSELBÆK



Frands Aksel Nielsen Grymer

Førstelærer i Tilst pr. Mundelstrup, er født den 8. August 1872 i Vestervig Sogn, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1892 fra Ranum Seminarium, virkede et Aar som Hjælpelærer i Brabrand, kaldedes 1894 til Gjørup Enelærerembede, forflyttedes 1896 til Stagstrup, hvor han virkede i 14 Aar, indtil han 1. Januar 1911 forflyttedes til sit nuværende Embede.

I nogle Aar var G. Formand for Danmarks Lærerforenings 56. Kreds, i hvilken Stilling han arbejdede med Liv og Interesse for sin Stand, ligesom han var stærkt optaget af sine Medborgeres Anliggender, hvori han ofte tog aktiv Del, saaledes fra 1897—1911 som Bogholder for Harring—Stagstrup Sparekasse og i 4—5 Aar som Formand for Sygekassen.

FRANDS AKSEL NIELSEN GRYMER

Førstelærer og Kirkesanger i Elev pr. Lystrup, er født den 23. Juni 1879 paa Femø, hvor Faderen var Gaardmand, var selv ved Landvæsenet til sit 20. Aar, kom saa paa Tune Landboskole, derfra paa Vesterbro Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1904. Efter 4 Aars Vikartjeneste, dels ved Landsbyskoler, dels ved Aarhus kommunale Skolevæsen, kaldedes G. 1. Januar 1908 til Pindstrup Førstelærerembede og 1. September 1910 til sit nuværende Embede. Den 28. Februar 1908 viedes han til Nicoline f. Lundgaard.

G., der tager levende Del i Befolkningens Interesser, er Leder af de lokale Gymnastikhold og Folkebogsamlingen.

HANS HANSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Gylling, er født den 26. Juli 1859 i Højen ved Vejle og nedstammer fra en gammel Gaardmandsslægt i Bramdrup ved Kolding, dimitteredes 1879 fra Skaarup Seminarium, ansattes samme Aar i Raadved ved Horsens, forflyttedes 1884 til Breth og i 1892 til sit nuværende Embede. — I 1884 ægtede han sin Hustru, Rasmine f. Thomassen af Raadvedgaard.

Med utrættelig Energi og aldrig svigtende Arbejdsevne har H. i over 30 Aar pligtro virket for sin Skole og sin Egn. Ved Siden af den egentlige Skolegering har han stadig arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvik-



Hans Hansen

ling ved ihærdigt at lede den stedlige Sangforening og Foredragsforening samt ved i over en Snes Aar at have holdt Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom. I det offentlige Interesse har han i mange Aar virket, dels som Formand for Værgeraadet og Sognets Hjelpekasse, dels som Sekretær for Sogneraadet samt som Repræsentant for Gylling Sogns Pleje- og Børnehjælpsforenings Afdeling i Aarhus Amt. Adskillige Tillidshverv har han udført med stor Dygtighed og virksomt taget Del i Befolkningens Foreninger eller Foretagender med økonomisk Formaal; han har saaledes i Tidens Løb været Formand, Bestyrelsesmedlem, Regnskabsfører, Revisor o. l. for Brugsforeningen, Bryggeriet, Mejeriet, Cikoriefabrikken »Østjylland«, Forsamlingshuset m. m., samt har siden 1904 bestyret Brevsamlingsstedet i Gylling.



Sofus Høgsbro Hansen

SOFUS HØGSBRO HANSEN

Andenlærer ved Lisbjerg Skole pr. Lystrup, er født den 1. December 1880 i Helgenæs, dimitteredes i Aaret 1902 fra Gjedved Seminarium og kaldedes 1. Juli 1905 til sit nuværende Embede i Lisbjerg.

H., der er Formand for Hasle Pastorats Sygekasse, er i Besiddelse af udprægede, medfødte Evner til at omgaas Børn, har indført Fodboldspillet i Lisbjerg og har i det hele taget vist megen Interesse for legemlig Opdragelse.

THOMAS HELTOFT

Lærer ved Vejlbj Skole pr. Riis Skov, er født den 5. Marts 1877 paa Heltoftgaard ved Varde, dimitteredes 1897 fra Jelling Seminarium, modtog 28. Maj 1898 fast Ansættelse i Ildved Lærereembede ved Jelling og forflyttedes 4. Maj 1901 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har H. udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for at fremme god folkelig Oplysning, saavel ved Ledelsen af Foredragsforeningen og Sangforeningen i Vejlbj som ved sin Virksomhed som Formand og Bibliotekar for Sognebogsamlingen.

SØREN PETER JENSEN HUMMELUHR

Lærer i Nørrevissing ved Skanderborg, er født den 3. April 1870 i Søften, dimitteredes 1895 fra Jelling Seminarium, blev Friskolelærer i Nybølle—Hillerslev og ansattes i Folkeskolen med Anciennitet fra 1. August 1898 at regne, først i Nordby paa Samsø og derefter fra 1903 i sit nuværende Embede.

Med Iver og Interesse har H. taget Del i sine Medborgeres Anliggender og Foretagender, samt har — som Supplement til sin egentlige Skolegerning —



S. P. J. Hummeluhr

udført et betydeligt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele, dels ved med Dygtighed at lede den af ham selv stiftede Sognebogsamling, samt ved i 15 Aar til Stadighed at holde velbesøgte Aftenskoler, dels ved med Liv at lede den derværende Foredragsforening, samt ved som Foredragsholder ved forskellige Møder at holde historiske, politiske og frie Foredrag. Hos Egnens Ungdom har han vakt Lysten for Legemsøvelser og Sport ved med Dygtighed og Forstaaelse at lede Gymnastikforeningens Øvelser.

H. har endvidere beklædt flere ansvarsfulde Poster i sit Sogn, bl. a. som Bestyrelsesmedlem og Kredsformand for Sygekassen, som Formand og Regnskabsfører i Venge Sogns Sparekasse, som Bestyrelsesmedlem og Revisor i Brugsforeningen m. m.

RASMUS LAURSEN HVIDKJÆR

Lærer i True ved Braband, er født den 14. August 1864 i Tved paa Mols, dimitteredes 1884 fra Jelling Seminarium, ansattes 1885 som Andenlærer ved Draaby Skole ved Ebeltoft, forflyttedes 1892 til Esby Enelærerembede paa Helgenæs og i 1896 til sit nuværende Embede.

I flere Aar har H. beklædt Tillidsposten som Formand for Braband—Aarslev Vægeraad, har fra 1900 fungeret som Formand i Bestyrelsen for Braband—Aarslev Sognes Spare- og Laanekasse, og været sammes Regnskabsfører; han er endvidere Medstifter og Formand for True Foredragsforening.



Rasmus Laursen Hvidkjær

PEDER PEDERSEN HØJLUND

Enelærer i Ingerslev pr. Hasselager, er født den 2. August 1855 i Fabjerg ved Lemvig, hvor Faderen var Lærer for Sognets nordre Kreds. H. har saa at sige lige fra Barndommen af været Lærer, idet han allerede i 9—10 Aars Alderen hjalp sin Fader med at undervise de mindre Børn og passede i en Alder af 15—18 Aar selvstændig en Vinterskole, hvor der de sidste to Aar var ca. 40 Børn. Efter 3 Somres Undervisning paa Staby Højskole optoges han paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1876, var Andenlærer i Galten til 1881, Enelærer i Vinterslev ved Hadsten til Ud-



P. P. Højlund

gangen af 1883 og siden da Lærer i Ingerslev.

Foruden at have røgtet sin egentlige Skolegerning med stor Dygtighed og Pligtroskab, har H. paa forskellig Maade virket for Folkeoplysningens Fremme og for Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole, dels ved sit energiske Arbejde for Bogsamlingssagen som Formand for Skolekredsens Sogne- og Børnebogsamling og Sognets Lærerbogsamlinger, som Repræsentant for Aarhus Amt i Foreningen »Danmarks Folkebogsamlinger« samt som Anmelder ved »Bogsamlingsbladet«. Han beklæder Tillidsposten som Næstformand i Værgeraadet og som Formand i Sognets Sygeplejeforening samt har tidligere fungeret som Revisor i forskellige Andelsmejerier. — H., der er stærkt politisk interesseret, er Formand for Tiset Sogns Venstrevælgerforening og Næstformand for »Kredsforeningene« i Aarhus søndre Valgkreds.

JENS HENRIK JENSEN

Lærer i Spørring pr. Hinnerup, er født den 12. Januar 1856 i Vindingland ved Vejle, dimitteredes 1876 fra Jelling Seminarium og kaldedes 1880 til Adsløv, hvorfra han i 1885 forflyttedes til sit nuværende Embede.

J. har ved Siden af sin Skolegerning særlig virket i det offentlige Interesse; han har saaledes i en lang Aarrække været Kirkeværge samt Revisor af Sognets Regnskaber, er Medlem af Værgeraadet, for hvilket han i nogle Aar fungerede som Formand samt endvidere Revisor og Bestyrelsesmedlem for Sjørring Sparekasse.

JENS CARL CHRISTIAN JENSEN

Lærer i Haarby ved Skanderborg, er født den 11. Juni 1843 i Galten, hvor Faderen var Skrædermester, var inden sin Dimission i 4 Aar ansat som Lærer ved Glarbo Skole, indtil han i 1862 optoges paa Lyngby Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1865 og ansattes den 11. Maj 1866 som Enelærer ved Haarby Skole efter i 8 Maander at have virket som Hjælpe-lærer i Skjørring ved Galten.

J., der saaledes i henved et halvt Aarhundrede har beklædt sit nuværende Embede, har i Tidens Løb udført mange ansvarsfulde Hverv og steds beredvillig bistaaet Beboerne ved Administrationen af



Jens Carl Christian Jensen



Jens Christoffer Jensen

været Formand for Lærerforeningen i Hjelmslev Herred samt Medlem af Afdelingsbestyrelsen for gl. Skanderborg Amt.

deres forskellige Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sin Egn's Beboere, af hvem han er i høj Grad agtet og afholdt. I Besiddelse af indgaaende Kendskab til Sognets Smaakaarsfolk har han med stor Dygtighed fungeret som Næstformand for Værgeraadet, samt har i mange Aar været Revisor i Mjesing Andelsmejeri, Venge Brugsforening og Sparekassen sammesteds. For Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele har han udført et stort og betydningfuldt Arbejde, dels som Stifter af Skoledistriktets Bogsamling, dels ved til Stadighed i 28 Aar at holde Aftenskole samt ved med Forstaaelse og Iver at lede Skanderborg Foredragsforening, dels ved at sammenkalde Ungdommen til Foredragsmøder, om Vinteren i Skolen, under aaben Himmel om Sommeren. J. har i flere Aar

JENS CHRISTOFFER JENSEN

Lærer i Katstrup pr. Hovedgaard St., er født i Nim den 21. Juni 1850, Søn af Væver C. Andersen Anker, som faldt i Istedslaget (Øvrestolk) den 25. Juli 1850, indtog en tjenende Stilling i sin første Ungdom, lærte senere Træskohaandværket indtil han kom paa Gjedved Seminarium i Foraaret 1876, blev dimitteret derfra 1878, fik samme Aar i September Plads som Lærer ved Ørskov Skole, forflyttedes 1890 til Overby Skole og i 1909 til sit nuværende Embede.

Som en særdeles dygtig og praktisk Mand har J. været sine Medborgere til god Gavn og Støtte, han er bl. a. Formand for Katstrup Brugsforening og Revisor ved Tvingstrups og Møballe Andelsmejerier.



Jørgen Kr. Jensen

JØRGEN KR. JENSEN

Lærer og Kirkesanger i Hornborg pr. Flemming St., er født 31. Oktober 1848 i Udby paa Møen, dimitteredes 1868 fra Gjedved Seminarium, var ca. 4 Aar Huslærer, og kaldedes den 4. November 1872 til sit nuværende Embede.

Sin nulevende Hustru, Marie Sofie Frederikke f. Ammitzbøll, ægtede han 1891.



J. Bernth Jensen

J. skattes højt af Beboerne i sit Sogn, ikke blot fordi han er en dygtig Lærer, men ogsaa fordi han er en hjælpsom, dygtig og praktisk Mand, der udfører et stort og godt Arbejde i de mange Tillidshverv, han bestrider; han har i en lang Aarrække været Kommunerevisor, Formand for »de fattiges Kasse« og Sygekassen i Hornborg Sogn samt Medlem af Menighedsraadet. I mange Aar har han været Formand for Sognets Skytteforening, Foredragsforening, Læseforening og Folkebogsamling, hvilken sidste han har stiftet, har endvidere i over 20 Aar holdt Aftenskole og de sidste 17 Vintre haft ugentlig mindst 60 Karle og Piger til Foredrag og Oplæsning.

J. BERNTH JENSEN

Lærer og Kirkesanger i Sepstrup ved Funder, er født den 20. Oktober 1869 i Bræstenbro ved Horsens, hvor Forældrene ejede et Boelssted, var indtil sit 20. Aar beskæftiget ved Faderens Landbrug, dimitteredes 1897 fra Gjedved Seminarium, var i et Aar Hjælperlærer ved Tvingstrup Skole og kaldedes 30. November 1898 til sit nuværende Embede. — Hans Hustru, Maren f. Laursen, er en Gaardmandsdatter fra »Sepstrup-Meldgaard«.

Foruden at have røgtet sin egentlige Skolegerning med stor Pligtroskab har B. J. stadig arbejdet med Liv og Lyst for at højne Oplysningen i sin Skolekreds ved Udbredelsen af god folkelig Oplysning, dels ved at oprette en Bogsamling ved Skolen, dels ved at samle Egnens Beboere i en Foredragsforening, hvilken han siden som Formand har ledet med stor Interesse og Ihærdighed. I sine Medborgeres Foreninger og Andelsforetagender har han ligeledes taget levende Del, bl. a. som Formand for Sepstrup Brugsforening.

KRISTOFFER JENSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Klovborg, er født den 2. Oktober 1858 i Hundslund, var indtil 18 Aars Alderen ved Landvæsenet, virkede derefter nogen Tid som Huslærer og Vikar, tog 1881 Lærereksamen ved Gjedved Seminarium, ansattes samme Aar som Andenlærer i V. Vedsted og Februar 1886 i sit nuværende Embede. I 1885 viedes han til sin Hustru, Frederikke Karoline Maria f. Mortensen, Datter af Førstelærer Th. M. i V. Vedsted.

Med utrættelig Energi og aldrig svigtende Arbejdsevne har J. virket til Gavn for sin Skole, sin Stand og sin Egn. Han beklæder



Kristoffer Jensen



Karl Jensen

saaledes flere Tillidsposter, han er Kredsformand for 100. Kreds og Formand for den stedlige Sygeplejeforening, var i den Tid, Menighedsraadet bestod, Medlem af dette, var det derværende Mejeris første Formand, senere Regnskabsfører og nu Revisor ved samme, Formand og Regnskabsfører for den derværende Spare- og Laanekasse, fleraarig Leder af en Sangforening, og tidligere Formand for Skytteforeningen, Foredragsforeningen og Afholdsforeningen.

KARL JENSEN

Førstelærer ved Hvilsted Skole pr. Odder, er født den 12. Juni 1872 i Lundby ved Løgstør, dimitteredes 1896 fra Ranum Seminarium, ansattes 1. April 1897 ved Ousted Skole og forflyttedes 1. November 1909 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin betydelige Skolegering beklæder J. flere Tillidsposter og betroede Stillinger; han er Medlem af Værgeraadet, Revisor i Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognes Sygekasse, Formand for den stedlige Afholdsforening, Foredragsforening og Læseforening, Leder af Sangforeningen, samt Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Ousted Brugsforening.

KRISTENCE MARIE JENSEN

Lærerinde ved Fillerup Forskole pr. Odder, er født den 13. Februar 1861 i Taars Skole, hvor saavel Faderen som Morfaderen havde været Lærere, uddannedes til Lærerinde paa Vraa og Askov Højskoler, virkede 3 Aar som Privatlærerinde i Thise, fra 1889—1898 som Lærerinde ved Odder Højskole, oprettede derefter en Privatskole i Malling, men søgte efter Opfordring Embede i Folkeskolen og ansattes 1903 som Lærerinde ved Malling Forskole, hvorfra hun forflyttedes i 1906 til sit nuværende Embede.

Frk. J. har, ved Siden af sin egentlige Skolegering, som hun omfatter med Troskab og Iver, stedse arbejdet for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved at holde Aftenskole, først i en Aarrække i Odder Kommuneskole, derefter 8 Aar i Malling, ligesom hun de forskellige Steder har ledet Gymnastikken for unge Piger og vakt Lysten for sund Sport og Idræt. Frk. J. er Formand for Dansk Kvindesamfunds Odder Kreds.



Kristence Marie Jensen



Kjeld Jensen

KJELD JENSEN

Forstelærer i Vrold pr. Skanderborg, er født den 9. Marts 1872 i Daubjerg, hvor Faderen var Gaardejer, var dels paa Mellerup Højskole, dels Vinterlærer i Kølvrå indtil 1894, da han kom paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1897. Han var derefter Biskolelærer i Idom, indtil han den 2. Februar 1899 ansattes som Enelærer i Ingstrup, hvorfra han forflyttedes 29. Maj 1906 til sit nuværende Embede. — Den 30. Marts 1900 ægtede han sin Hustru, Nielsine Kathrine f. Nielsen af Neder Uhre ved Karup.

J. skattes højt af Beboerne i sit Sogn, ikke blot som den dygtige Lærer han er, men ogsaa for den Interesse han stedse har vist ved paa forskellig Maade at tage virksom Del i disses Andelsforetagender og Foreninger. Han har saaledes arbejdet i flere Aar med Energi og Dygtighed i Administrationen af Rødding og Vrold Brugsforeninger som Formand, Bestyrelsesmedlem, Revisor eller Regnskabsfører, ligesom han har taget levende Del i Egnens offentlige og politiske Liv som Medlem af Sognets Vægeraad og som mangeaarig Sekretær i Venstrevælgerforeningen for Skanderborg Amts 2. Valgkreds, for hvilken Forening han senere har beklædt Posten som Næstformand.

LAURS FISCHER JENSEN

Lærer ved Gjern østre Skole, er født den 12. November 1859, Søn af Gaardejer Jens Laursen Fischer i Horn ved Silkeborg, dimitteredes 1880 fra Gjedved Seminarium og blev — efter et Par Aars Vikarvirksomhed — den 1. November 1883 kaldet til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgering har J. i ca. 30 Aar paa forskellig Maade været sine Sognebeboere til Gavn og Støtte; for Ungdommens videre Uddannelse har han i en Aarrække virket som Leder og Formand for den der-værende Foretagsforening. I Befolkningens Foretagender har han taget virksom Del som Bestyrelsesmedlem og en Tid som Formand for Gjern Andelsmejeri, ligesom han i mange Aar har arbejdet i det offentlige Interesse som Revisor af Kommunens Regnskaber. — J. har endvidere i flere Aar været Formand for «Gjern Herreds Lærereforening».



Laurs Fischer Jensen

OLE CHRISTIAN JENSEN



Ole Christian Jensen

Lærer ved Beder Skole, er født den 11. Januar 1867 i Stadil Sogn, hvor Faderen ejede en lille Gaard, og nedstammer paa mødrene Side fra den bekendte vestjydske Bonde Ole Kirk. J. var først et Par Aar paa Staby Højskole og virkede derefter i 4 Aar som Vinterlærer forskellige Steder, kom 1887 paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1889 og ansattes 1. Januar 1892 i sit nuværende Embede.

Med stor Interesse og Iver har J. taget Del i sine Medborgeres Foretagender, beklædt flere Tillidposter og udført et betydningsfuldt Arbejde for Bogsamlings-sagen og Ungdommens fortsatte Udvikling. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, Formand og Regnskabsfører for Kommunens Spare- og Laanekasse, Formand for den stedlige Fredsforening, Ungdoms- og Borgerforening, Medstifter og Formand for Børne- og Lærerbogsamlingen m. m. Fra sin tidligste Ungdom har han næret en levende Interesse for Politik og Samfundsspørgsmaal, har deltaget ivrigt i dansk Politik, dels ved at skrive mangfoldige politiske Artikler, dels ved Deltagelse i Møder og som det radikale Venstres Kandidat i Odderkredsen i 1909; han er endvidere Medstifter af den radikale Venstreforening for Aarhus Amts 1. Valgkreds og Formand for Foreningen i Beder—Malling Kommune.

PEDER KAMMERSGAARD JENSEN

Førstelærer i Ormslev, er født den 20. April 1871 i Tørring ved Lemvig, Søn af Husmand Poul Dalgaard Jensen, tog 1888 alm. Forberedelseseksamen, i 1890 Skolelærereksamen, var dels Realskolelærer i Lemvig, dels Vikar og Hjælperlærer forskellige Steder paa Land og i By og ansattes 1895 som Enelærer i Mesballe ved Ryomgaard, hvorfra han 1907 forflyttedes til Ormslev.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgering har J. varetaget flere Tillidshverv, saavel af kommunal som folkelig Natur, ligesom han med stor Interesse har omfattet sine Medborgeres Anliggender. Han er saaledes Forligsmægler for Ormslev—Kolt Kommune, Sekretær i Husmandsforeningen og Aarhuskredsens Husmandsudvalg, Medlem af Hjælpekassebestyrelsen samt Leder af Gymnastikforeningen og Foredragsforeningen i Ormslev.



Peder Kammergaard Jensen



Søren Ammitzbøll Markus Jensen

SØREN AMMITZBØLL MARKUS JENSEN

Førstelærer i Kattrup pr. Hasselager, er født i Strands paa Mols den 2. Juni 1886, Søn af Gaardejer Søren Jensen. 1907 blev han dimitteret fra Jelling Seminarium og blev derpaa Hjælpe lærer paa Helgenæs til 1908, blev da kaldet som Andenlærer ved Kattrup Skole, og da Embedet som Førstelærer blev ledigt 1911, ansattes han heri; samtidig ægtede han sin Hustru, Marie f. Haugstrup.

NIELS JESSEN

Lærer og Kirkesanger i Skejby ved Aarhus, er født den 6. Januar 1864, Søn af Gaardmand J. paa Mollerupgaard, hvis Fader i sin Tid havde beklædt Skejby Lærere embede i 40 Aar, dimitteredes 1886

fra Københavns Seminarium og ansattes 1890 ved Dauding Skole, hvorfra han 1894 forflyttedes til sit nuværende Embede.

J. har ved Siden af sin egentlige Embedsgering, som han har røgtet med Troskab og Dygtighed, stedse været varmt interesseret for sine Medborgeres Anliggender, i hvilke han ofte tog virksom Del. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Værgeraadet, Formand for den stedlige Brugsforening og Pastoratets Sygekasse samt Formand for Skejby Foreningsforening.

J. C. JEPPE

Førstelærer ved Gyllingskov Skole, er født i Als den 1. Oktober 1850, dimitteredes 1869 fra Skaarup Seminarium, fik 1870 fast Ansættelse som Andenlærer i Falling—Ørting og kaldedes 1875 til sit nuværende Embede.

J. har siden 1882 været Bogholder ved Gylling Sparekasse og siden 1905 tillige Direktør for Gylling Bank. Han var endvidere i 1913 Medstifter af Gylling Sygehjem, der stiftedes ved store Gaver fra Gylling Sparekasse, Pastor Otto Møller og Førstelærer J. C. Jeppe.

ELSENIUS JESPERSEN

Førstelærer ved Saxild Sogns Fællesskole pr. Odder, er født den 9. Februar 1879 paa Gaarden Timling i Asp ved Struer, dimitteredes 1892 fra Ranum Se-



Niels Jessen



Eisinius Jespersen

minarium, tog Tillægseksamen i Engelsk, Fransk og Tysk, ansattes 1894 ved Grætrup Skole i Junget Sogn, var derefter nogen Tid Højskolelærer og Børnelærer, indtil han 1. Januar 1901 ansattes i sit nuværende Embede.

J. beklæder flere Tillidsposter; han er Medlem af Værgeraadet og af Provstistyrelsen for Pleje- og Børnehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del, Revisor i »Hads Herreds Udstykningsforening« og Saxild-Nølev Sognes Sparekasse, samt Medleder af Sognebogsamlingen.

Som Skolebogsforfatter har J. allerede et godt kendt Navn; han udgav saaledes 1896 sammen med Højskolelærer P. C. Underbjerg, en dansk Sproglære, nærmest beregnet paa Højskoler, i 1909 udgav han »Geografi for Børneskolen — efter koncentrisk Metode«, i 1911 »Geografi Nr. 2« og »Mindre Geografi Nr. 3«. Han har desuden drevet en Del journalistisk Virksomhed.

OBERT THEODOR JOCHUMSEN

Enelærer i Hørret pr. Maarslet, er født den 10. Juni 1875 i Fruering ved Skanderborg og nedstammer, paa saavel mødrene som fædrene Side, fra en gammel Bondeslægt fra Hads Herred. I 1897 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes 1899 i Hørret Lærerembede. I 1905—06 deltog han i Statens Lærershøjskoles etaarige Kursus.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har J. som Formand for Maarslet folkelige Læseforening, gjort et betydeligt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse ved at beklæde Tillidsposten som Medlem af Værgeraadet, Formand for den radikale Venstreforening for Maarslet Sogn og som Revisor for Sognets Sparekasse.

CARL EMIL JOHANSEN

Lærer ved Borum Skole pr. Mundelstrup, er født den 24. April 1850 paa Saraberg, Skanderborg Ladegaarde, dimitteredes 1872 fra Gjedved Seminarium og blev 20. April 1878 — efter forskellig Skolevirksomhed, dels som Huslærer og Hjælpe lærer, dels som Bestyrer af en Privatskole i Aalborg — ansat som Lærer i Gram. Forflyttedes 1883 til Vitved



Obert Theodor Jochumsen



Jens Johansen

og 1. November 1888 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgerning har J. med Lyst og Iver virket for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og Ungdommens fortsatte Udvikling; han har saaledes været Formand for den stedlige Foredragsforening og Leder af en Sangforening. I det offentlige Interesse har han i længere Tid virket som Medlem af Værgeraadet, samt indenfor Lærerstandens som Medlem af Afdelingsbestyrelsen for gl. Aarhus Amt.

JENS JOHANSEN

Lærer i Hørslevbole pr. Skovby, er født i Ry den 30. Marts 1861 og dimitteredes fra Gjedved Seminarium i Aaret 1884. Som Lærer og Kirkesanger virkede han fra 1886 til 1896 dels i Emborg,

Ry Sogn, dels ved Jaungyde Marks Skole, Tulstrup Sogn, hvorfra han kaldedes til Hørslevbole Enelærerembede.

J.s Arbejde udenfor Skolen har haft et praktisk Præg, idet han har virket som Husflidslærer og Formand for Tulstrup Husflidsforening, ligesom han har vist megen Interesse for Landbruget, særlig hvad Kulturplanternes Liv og Sygdomme angaar. Meget optaget har hans Interesse været af det sociale Spørgsmaal, i den af Henry George anviste Retning, hvorom J. har holdt Foredrag i forskellige Kredse, ligesom han ved Udgivelsen af Pjesen »Er Prioritetsgæld skadelig for det almene Vel?« slog til Lyd for samme Tanke.

Af Tillidshverv har J. i nogle Aar beklædt Stillingen som Formand for 93. Kreds, er Medlem af Værgeraadet samt Kasserer for Harlev-Framlev Tyendespareforening og »Kirkelig Forening for Framlev Herred«.

NIELS PETER JOHANSEN

Førstelærer ved Herskindhede Skole pr. Skovby, er født den 4. April 1880 i Børkop, dimitteredes 1901 fra Gjedved Seminarium, var 3—4 Aar Hjælpelærer i Vantore paa Lolland, vikarierede derefter forskellige Steder paa Lolland og i Jylland og blev i 1906 fast ansat ved Herskindhede Skole.

J. er allerede en kendt Mand paa Afholdssagens Omraade og har for den gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde; han er saaledes Formand for den stedlige Afholdsförening og for »Framlev Herreds Afholdskreds« samt Redaktør af



Niels Peter Johansen



Rasmus Rasmussen-Juul

Afholdskredsens Medlemsblad. J. er endvidere Stifter af »Herskindhede Husflidsforening«, har oprettet og er Leder af »Herskindhede Folkebogsamling« samt beklæder Tillidsposterne som Regnskabsfører og Medlem af Bestyrelsen for Brugsforeningen og Bestyrelsesmedlem for Husmandsforeningen.

RASMUS RASMUSSEN-JUUL

Førstelærer i Søften pr. Hinnerup, er født den 14. Marts 1870 i Elkjær, hvor Faderen var Karetmager, dimitteredes 1888 fra Ranum Seminarium, var en kort Tid Lærer ved Hinnerup Realskole, ansattes 1889 i Langballe og har siden 1895 beklædt sit nuværende Embede.

Et ikke ringe Arbejde har R.-J. udrettet for sin Stand; han har saaledes 1908 —11 været Formand for 92. Kreds, Med-

lem af Bestyrelsen for Skolemøderne i Aarhus og en Tid Formand for D. L. f. V. F. Sine Medborgeres Anliggender har han ligeledes omfattet med stor Interesse og paataget sig mange Hverv; han er Formand for Søften Forbrugsforening og Afholdtsfolkernes Begravelseskasse, er Stifter af Søften Gymnastikforening, Formand for Foredragsforeningen, Læseforeningen og Afholdtsforeningen i Søften, for Hadsten og Omegns Afholdtskreds, Medlem af Hovedbestyrelsen for »Danmarks Afholdtsforening« m. m., Medarbejder ved »Folkevennen« og Medudgiver af »Afholdtslæsebogen«. R.-J. er en kendt Mand paa Afholdtsagens Omraade og har gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde for denne samfundsnyttige Sag.

AAGE JØRGENSEN

Førstelærer ved Søvind Skole, er født den 5. Maj 1871, dimitteredes 1891 fra Jelling Seminarium, virkede i flere Aar som Lærer, dels i Hobro og dels ved Silkeborg Seminariums Børneskole, fik fast Ansættelse i Folkeskolen December 1896 ved Esby Skole paa Helgenæs, forflyttedes 1901 til Dragstrup Skole i Frederiksborg Amt og i Aaret 1905 til sit nuværende Embede.

J. er Søn af tidligere Førstelærer i Aalstrup J. M. Jørgensen, Dbm., der i 1863 afløste sin Fader Lærer Anders Jørgensen i samme Embede. Den 28. Oktober 1895 ægtede han Ane Marie Kristensen, Datter af Murermester K. i Odder.

Et stort og godt Arbejde har J. udrettet for sine Medborgere, hvis Anliggender han stedse har næret megen Interesse for; han er Bestyrelsesmedlem i



Aage Jørgensen



J. H. Kjerholm

Værgeraadet og i Gangsted-Søvind Sparekasse, Stifter af og Formand for Foredragsforeningen og Folkebogsamlingen, Formand for Husflids- og Sløjdforeningen, tidligere Formand i Lægelseskabet, Stifter af to Sangforeninger og stadig Dirigent for disse samt har i 5 Aar været Overdirigent ved Landsbysangforeningernes almindelige Sangstævne. J. har endvidere i 14 Vintre holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og har i flere Aar haft Præparandkursus, særlig med Henblik paa Jelling og Jonstrup Seminarier og Vejle Forskoleseminarium.

J. H. KJÆRHOLM

Førstelærer i Brabrand, er født den 13. September 1863 i den naturskønne Egn mellem Grenaa og Ebeltoft, Hyllested Bjerge kaldet, kom i 1882 paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1885, var derefter Vakancelærer i Kolind og Thisted, indtil han den 1. Juni 1886 blev ansat som Lærer i Holme ved Ebeltoft, hvorfra han forflyttedes til sit nuværende Embede den 1. Februar 1894.

K., der er en i sin Kreds virksom og anset Lærer, har paa forskellig Maade udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sin Egn Beboere, af hvem han er i høj Grad agtet og afholdt. Et godt og betydeligt Arbejde har han udført for Folkeoplysningens Fremme, ligesom han med stor Interesse har omfattet Bestræbelserne for at udvikle Ungdommen paa en sund og værdig Maade.

JENS KNUDSEN

Enelærer og Kirkesanger i Farre pr. Sporup, er født den 23. Juli 1858 i Kolt, hvor Faderen var Snedker, var indtil det 24. Aar i andres Tjeneste, kom da paa Viby Højskole ved Aarhus, hvor Forstanderen, Viggo Bjørnbak, forberedte ham til Seminariet, dimitteredes 1886 fra Skaarup Seminarium, blev samme Aar Vikar i Skivholme og Aaret efter Hjælpe lærer i Farre, hvor han den 25. August 1888 fik fast Ansættelse.

Hans praktiske Sans, Dygtighed og Tjenstvillighed er i Aarenes Løb kommet hans Medborgere og Standsfæller til Gode, ligesom han ved sin hele Virksomhed har gjort sig almindelig agtet og afholdt af sit Sogns Beboere. Han har saaledes i mange Aar virket i det offentlige Interesse som Medlem af Værgeraadet

Lærerne og Samfundet. II.



Jens Knudsen



Kristen Koudahl

og i nogle Aar som dets Formand, samt har i 25 Aar været Revisor af de kommunale Regnskaber. Med stor Ihærdighed har han arbejdet for Afholdssagen som Formand for Farre Sogns Afholdsforening, hvis Oprettelse for en væsentlig Del skyldes ham. — Fra 1902—08 var K. Formand for D. L. F.s 97. Kreds.

KRISTEN KOUDAHL

Forstelærer i Skanderup, er født den 23. August 1859 i Gjern, hvor Faderen var Gaardejer. Efter at have arbejdet ved Landbruget indtil det 27. Aar og to Vintres Ophold paa Askov Højskole, blev K. Lærer ved en Privatskole nær ved Grænsen, tog 1892 Lærereksamen fra Silkeborg Seminarium og ansattes 1895 ved Gudum Skole ved Slagelse, hvorfra han forflyttedes i 1899 til sit nuværende Embede.

K. har stadig vist stor Interesse for Landbruget og har taget virksom Del i Kommunens Foreningsliv som Formand for eller Bestyrelsesmedlem i forskellige Andelsforeninger, Sygekassen, Sygepleje-, Afholds- og Foretragsforeningen, som Bestyrelsesmedlem i Kommunens Sparekasse og Stifter af 3 Sognebogsamlinger.

ANDERS P. ANDERSEN KOLSTRUP

Enelærer ved Højlund Skole pr. Skanderborg, er født den 24. Februar 1869 i Pjedsted og nedstammer paa fædrene Side fra en gammel Bondeslæggt i Sønder Omme og paa mødrene Side fra Holk i Sønderjylland. I 1891 dimitteredes han som Privatist, virkede indtil 1895 som Friskolelærer i Grove, ansattes da som Enelærer paa Thyborøn og blev i April 1907 kaldet til Højlund.

Under sit Ophold paa Thyborøn har K. særlig gjort sig fortjent ved paa forskellig Maade at give Stødet til store Forbedringer og nye Foranstaltninger til Gavn for saavel Skolen som for hele Øens almene Vel. Han var saaledes medvirkende til, at der blev bygget en ny Skole og oprettedes en statsanerkendt Sygekasse, som han var Formand for indtil sin Forflyttelse. Det var K., som fattede Planen at bygge en Kirke paa Thyborøn, der hører til Agger Sogn, men er skilt derfra ved Kanalen og Fjorden, hvorfor den kirkelige Betjening var meget mangelfuld. Sagen fremmedes saa godt, at Kirkens Opførelse blev paabegyndt lige efter hans Fraflytning, da Lærer- og Kapellanembedet forenedes.

I Højlund valgtes han ind i Sogneraadet



Anders P. Andersen Kolstrup



Behrend Kristensen

er saaledes Leder af Skødstrup Sangforening, Stifter og Leder af Elsted-Lystrup Sangforening og Formand for Sognets Foredragsforening. Af Tilidshverv beklæder han Stillingen som Formand for den kommunale Hjælpekasse og for Elsted-Lystrup Sygekasse.

for Sønder Vissing-Voerladegaard Kommune, oprettede den derværende Bogsamling og var med til at stifte Voerladegaard Husmandsforening, for hvilken han siden har været Formand. Blandt sine Standsfæller er han i frisk Erindring som den, der paa Skolemødet i Stockholm i 1910 fremførte Tanken om Oprettelse af »Kommunale Dagefterskoler« i Vintermaanederne.

BEHREND KRISTENSEN

Lærer ved Elsted Skole pr. Lystrup, er født den 3. Januar 1878 i Vejerslev Skole ved Hammel, dimitteredes 1902 fra Jelling Seminarium, ansattes November samme Aar ved Vinding Skole og forflyttedes i November 1904 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Lærergerning har K. vist stor Interesse for sine Medborgeres Anliggender og taget ivrig Del i Foreningslivet. Han

EJNAR KRISTENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Sønder Vissing pr. Brødstrup, er født 27. Marts 1880 i Hesselballe pr. Uldum, hvor hans Fader, Zoologen Kr. Kristensen endnu er Lærer. Efter at han som 16-17aarig havde været Elev hos gamle Josef Petersen paa Flemming Efterskole, modnedes Tanken om at blive Lærer, og 1902 dimitteredes han fra Gjedved. Han kom samme Aar som Hjælperlærer til Vejvad Skole ved Holstebro, konstitueredes i dette Embede 1904, blev Enelærer i Højlund 1906 og kaldedes samme Aar til sit nuværende Embede. — Den 19. April 1905 viedes han til sin Hustru, Karen Gregersen.

E. K. er en intelligent, dygtig og anset Lærer, der til Trods for sin Ungdom allerede har gjort et betydeligt Arbejde til bedste for de samfundsnyttige Opgaver, der har hans Sympati. Han har saaledes i flere Aar ledet Gymnastikken for unge Karle og Piger, er Medstifter af og Formand for Sognets Sygeplejeforening og Formand for Brødstrup-Bryrup Afholdskreds og for Sdr. Vissing



Ejnar Kristensen



Jens Peter Kristensen

Afholdsforening. At han er Revisor i Brugsforeningen, i Sygekassen og i Husmandsforeningen, Tilsynsmand i Vægeraadet og Formand for et Udvalg, nedsat i Anledning af Præstevalg, vidner om den Anseelse og Tillid, han har erhvervet sig hos Sognets Beboere.

JENS PETER KRISTENSEN

Førstelærer og Organist i Høring, er født i Fjeldsted, Mariager Landsogn, den 19. Marts 1861, Søn af Husmand, Brølægger Kristen Pedersen (Kistvad). Indtil sit 25. Aar var han beskæftiget ved Landbruget, dimitteredes 1893 fra Ranum Seminarium, fik fast Ansettelse 14. Februar 1894 som Enelærer i Egebjerg ved Horsens, blev 1897 kaldet til Mjesing Enelærerembede og forflyttedes 1901 til sit nuværende Embede.

Største Parten af den Kraft og Tid, der er levnet K. fra hans Skolegerning, er ofret i Afholdssagens Tjeneste. En hel Del Afholdsforeninger er stiftede ved hans Medvirken, saaledes Foreningerne i Hauerslev, Egebjerg-Hansted o. fl.; han var Kredsformand for den store »Silkeborg Afholdskreds«, i hvilken Egenskab han medvirkede ved flere Foreningers Dannelse, ligesom han i det hele taget altid har været til Tjeneste, saa snart der blev kaldt til Arbejde for Afholdssagen. Senere har K. tillige virket for Husmandssagen som Sekretær og Regnskabsfører for »Høring Husmandsforening«; enkelte Foredragsforeninger og Ungdomsforeninger er han Medstifter af. Hvert Sted har han været Formand for Sognebogsamlingen, har holdt Aftenskole i ca. 15 Aar, en enkelt Vinter Husflidsskole, og har de sidste 2 Vintre været Leder for Husmandsforeningens statsunderstøttede Aftenskolekursus. K. har endvidere hele sin Embedstid været Tillidsmand for Børne- og Plejehjemsforeningen.

LARS JOHAN KRISTENSEN

Førstelærer ved Ajstrup Skole pr. Malling, er født den 13. Januar 1852 i Kristrup ved Randers, dimitteredes 1881 fra Gjedved Seminarium, var fra 1881 til 1885 Privatlærer i Øster Alling og Hjælpeleærer i Borup ved Viborg, ansattes derefter i Boring ved Uldum, forflyttedes 1890 til Pindstrup og 1. November 1894 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgerning har K. paa forskellig Maade gjort sig fortjent ved sit ihærdige Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved sin Virksomhed ved Dannelsen af Øster Alling og Ajstrup Læseforeninger, dels ved i en lang Aarrække at have holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. I det offentliges Interesse har han i flere Aar virket som Medlem af Menighedsraadet og har ved sin hele Virksomhed gjort sig almindelig agtet og afholdt af Sognets Beboere.

SIGURD KRISTENSEN

Lærer ved Salten Skole, er født den 29. Oktober 1868 i Gjedved. Søn af Forstander for Gjedved private Seminarium, Martin Kristensen, dimitteredes 1888 fra Faderens Seminarium, ansattes 1893 ved Havrum Skole og forflyttedes 1896 til sit nuværende Embede.

K., der har udfoldet en ret omfattende litterær Virksomhed, har skrevet adskillige pædagogiske Artikler i »Skolen og Samfundet«, »Vor Ungdom« o. fl. Steder, enkelte Fortællinger i Børneblade, samt Meddelelser og Artikler af blandet Indhold til forskellige Dagblade. Han har endvidere, levende interesseret for Kunst og i Besiddelse af et umiskendeligt Talent som Illustrator, udfoldet en betydelig Virksomhed som saadan, og leveret Illustrationer i Hundredevis til Bøger og Blade for Børn.

Foruden saaledes at være stærkt kunstinteresseret, beklæder K. flere Tillidsposter; han er mangleaarigt Bestyrelsesmedlem for Salten Brugsforening, er Revisor for samme og flere andre Foreninger, samt har gentagne Gange været Formand for Salten Forsamlingshus.



Sigurd Kristensen

KRISTOFFER KRISTOFFERSEN

Lærer i Hansted ved Horsens, er født i Ørritslev den 12. April 1861, dimitteredes 1881 fra Gjedved Seminarium, kaldtes den 28. November 1883 til Lærer og Kirkesanger i Dommerby ved Skive, forflyttedes 1889 til Vidstrup, i 1896 til Hvorslev og endelig 1. Januar 1903 til sit nuværende Embede.

Med stor Interesse har K. taget Del i sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Befolkning, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I 12 Aar har han som Formand forestaaet Administrationen af Hvorslev-Gerning Pastorats Sparekasse, har i flere Aar været Sekretær for Langaa og Omegns Landboforening, Bestyrelsesmedlem i Sygeplejeforeningen, Formand for Foredragsforeningen, Formand og Revisor i Brugsforeningen m. m.

J. N. KRUSE

Førstelærer i Tørring, er født i Bæk, Nustrup Sogn i Sønderjylland den 2. Februar 1844, var i flere Aar beskæftiget ved Karetmagerhaandværket, rejste, da han i 1864 blev udskrevet til præjsisk Soldat, til København, optoges paa Blaagaards Seminarium og dimitteredes derfra 1867. Efter forskellig Virksomhed som Hjælpe lærer, Højskole lærer og Friskole lærer fik K. fast Ansettelse i Tvilum 1873, forflyttedes 1875 til Svstrup, 1881 til Ans og 1885 til sit nuværende Embede.

K., der stedse ved sin overlegne Dygtighed og store Offervillighed har været sine Medborgere til Gavn og Støtte, har i sin lange Embedstid beklædt en Mængde



J. N. Kruse

Tillidsposter; i en lang Aarrække har han saaledes været Formand, Regnskabsfører, Kasserer, Revisor o. l. for Brugsforeningen, Sparekassen og Andelsmejeriet i Tørring, den derværende Landboforening og Sygeplejeforening, Formand i Tørring Sogns Værgeraad, Foredragsforening og Sangforening, Tilsynsværge for »Vildfarne Børn« m. m.

ANDERS NIELSEN KAAE

Lærer ved Flensted Skole pr. Laasby St., er født den 19. December 1847 i Voel, Tvilum Sogn. Som Søn af fattige Husmandsfolk kom K. først i en sen Alder til Lærergerningen, idet han indtil 1879 maatte tjene hos fremmede, først ved alt forefaldende Arbejde, senere ved Drænings- og Engvandingensarbejde. I 1880 optoges han paa Blaa-gaards Seminarium, dimitteredes derfra 1883 og kaldedes 1. Februar 1884 i sit nuværende

Embete efter i nogen Tid at have været Vikar i samme.

Med stor Energi og aldrig svigtende Arbejdsevne har K. været til god Gavn saavel for sin Skole som sine Medborgere ved sin Virksomhed som Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet, Bestyrelsesmedlem for Hjelpekassen og Formand og Medstifter af Laasby Sygekasse. Han har endvidere ihærdigt arbejdet paa at fremme god, folkelig Oplysning som Formand og Medstifter af Laasby Sognebogsamling og som Medudgiver af Heftet »Sennepskornets«, hvori K. selv har skrevet enkelte Smaafortællinger, samt endvidere ved i 27 Vintre at have holdt Aftenskole for Ungdommen.

KIRSTEN LAURSEN

Lærerinde ved Lund Skole, er født den 5. Juli 1860 i Hvirring Sogn, hvor Faderen var Mølleforpagter og ejede desuden en lille Landejendom, dimitteredes 1885 fra Zahles Seminarium og ansattes den 25. November 1886 ved Lund Skole.

Med stor Pligttroskab og Dygtighed har Frk. L. i over 25 Aar virket i sit Embete og er der, saavel fra hendes Foresattes som fra Befolkningens Side, stedse bleven vist hende den oprigtigste Anerkendelse for hendes udmærkede Virksomhed saavel i som uden for Skolen. Mange Tillidshverv — offentlige som private — har været betroet hende; hun var saaledes Medlem af Tamdrup Sogns Menighedsraad, Tilsynsførende med Plejebørn i samme Sogn, Medlem af Provstibestyrelsen i Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del, Medstifter og



Anders Nielsen Kaae



Kirsten Laursen

Bestyrelsesmedlem i Sygekasseforeningen for Tamdrup Sogn samt Stifter og Leder af den stedlige Husflidsforening. I flere Foreninger med det Formaal at højne Oplysningen og samle Ungdommen til fortsat Uddannelse, har Frk. L. arbejdet med stor Energi, bl. a. som Medlem af Foredragsforeningen, som Stifter af den stedlige Ungdomsforening, som Leder af Gymnastikken for unge Piger, ligesom hun for at forbedre Selskabeligheden har indført faste Oplæsningsaftener i Hjemmene. Hun har endvidere været Formand for Dansk Kvindesamfund i Horsens og Omegn i over 19 Aar, i 23 Aar Bestyrelsesmedlem.

For sin Stands Interesser har hun arbejdet ihærdigt som Bestyrelsesmedlem i Lærerindernes Hjælpekasse og er nu indvalgt i Hovedbestyrelsen for D. L. F. som Suppleant.

Laurits Anton Larsen

Førstelærer i Oldrup pr. Hundslund, er født i Hersom den 20. August 1883, Søn af Gaardmand og Smed Jacob Larsen og hører til den i Himmerland under Navn af »Sommersmedene« (Lesmedene) godt kendte Slægt, dimitteredes 1905 fra Ranum Seminarium, var en kort Tid Hjælpepædagog, ansattes 1907 som Andenlærer i Stenum, Aaret efter som Enelærer i Tømmerby og forflyttedes 1. Januar 1910 til sit nuværende Embede.

L. har ved Siden af sin Skolegerning været overordentlig virksom og interesseret for sine Medborgere; han kan saaledes nævnes som Stifter og Leder af Manstrup Gymnastikforening og Tømmerby Børnebogsamling, Leder af Oldrup Børne- og Sognebogsamling, Formand for Manstrup Foredragsforening, Revisor i Tolstrup-Stenum Afholdsforening og Gymnastikforening, samt Oldrup Brugsforening, Formand for og Stifter af Oldrup Ungdoms- og Foredragsforening samt Formand for Tolstrup-Stenum Sygekasse.

L. har stedse, hvor han har virket, søgt at samle Ungdommen om sig; han har i 7 Vintre holdt Aftenskole og Gymnastik for den konfirmerede Ungdom, holdt ugentlig Oplæsning paa Skolen og forberedt til Optagelse paa Seminariet.



Laurits Anton Larsen

Niels Oscar Larsen

Lærer og Kirkesanger i Røgen pr. Sporup, er født den 7. November 1848, Søn af afdøde Lærer L. i Toustrup, Dallerup Sogn, dimitteredes 1868 fra Lyngby



Niels Oscar Larsen

forening, samt har været Revisor i forskellige Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal.

Seminarium og ansattes Aaret efter i Ladegaarde ved Skanderborg, hvorfra han forflyttedes 1872 til sit nuværende Embede.

Med stor Pligttrøskab og aldrig svigtende Arbejdsevne har L. i over 40 Aar virket til Gavn for sin Skole og sin Egn. Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har han paa forskellig Maade tjent det offentlige Interesser og med stor Energi arbejdet for Ungdommens videre Uddannelse samt taget levende Del i sine Medborgeres Foretagender, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sit Sogns Beboere, som omfatter ham med stor Hengivenhed. L. har tidligere i 25 Aar været Formand for Røgen-Sporup Sygekasse, er stadig Medlem af Provstistyrelsen for Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del, har i mange Aar været Leder af Røgen Sang-

NIELS ØSTERGAARD LASSEN

Lærer ved Gjeding Skole pr. Mundelstrup, er født den 3. Juni 1869 i Skjerring, underkastede sig 1887 alm. Forberedelseseksamen i Skanderborg og i 1891 den afsluttende Lærerprøve ved Silkeborg Seminarium, vikarierede derefter i Nr. Sundby, ansattes 1893 ved Herskind Hedeskole og forflyttedes herfra 1902 til sit nuværende Embede.

L., der i flere Aar har været Formand for Tilst-Kasted Værgeraad, er Leder af den stedlige Bogsamling og har i mange Aar været Medarbejder ved Aarhus Amtstidende, samt skrevet en Del Smaafortællinger til forskellige Dag- og Ugeblade. Af hans større litterære Arbejder kan nævnes »Proprietærliv«.



Niels Østergaard Lassen

VIGGO LASSEN

Førstelærer i Hylke, er født den 7. Maj 1872 i Venge ved Skanderborg og nedstammer fra en gammel anset Lærerslægt (5te Led). L. var først en kort Tid beskæftiget ved Landbruget, men bestemte sig dog snart til ogsaa at gaa Lærervejen, tog 1890 alm. Forberedelses-



Viggo Lassen

eksamen, 1ste Del af Lærerprøven 1891, var Huslærer et Aar, tog den afsluttende Prøve 1893 ved Jelling Seminarium, ansattes 1. April 1895 som Lærer i Gram og i sit nuværende Embede 1. Maj 1898.

Som en særdeles praktisk og dygtig Mand har L. været til god Gavn og Støtte for Sognebeboerne, idet han siden 1904 har været Formand for Hylke Brugsforening og Leder af den derværende Foredragsforening, som han er Stifter af, er Formand for Hylke Sogns Sygekasse, har i flere Vintre ledet Gymnastikken for Karle og Piger, samt endelig vist stor Interesse for Sognets Afholdsforening.

L. er Kredsformand for 96 A.

MIKKEL SØRENSEN LOTTRUP

Lærer og Organist i Virring gl. Skole pr. Skanderborg, er født den 18. Maj 1866 paa Ry Mark og hører til en gammel anset Husmandsslægt. Efter sin Uddannelse paa Silkeborg Seminarium, der afbrødes af en fleraarig Sygdom, vikarierede han i Bakbjerg, Vrold, Bjerge, Voerlædegaard, Hvilsted og Torrild Skoler og ansattes under 1. Juli 1910 i sit nuværende Embede.

Med stor Interesse har han stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender og har ved sin hele Leven og Færden gjort sig almindelig agtet og afholdt i sin Skolekreds. L., der har uddannet sig særlig i Musik og Gymnastik, har paa forskellig Maade stræbt at højne Oplysningen ude i Folket, ligesom han paa sin Egn har vakt Lysten hos Ungdommen til Legemsøvelser og sund Sport ved med Forstaaelse og Interesse at lede Gymnastikundervisningen.

JOHANNES MADSEN

Lærer ved Fiirgaarde Skole pr. Ry St., er født den 24. Marts 1861, Søn af Sognefoged M. Rasmussen i Skjoldlev, dimitteredes 1886 fra Blaagaard Seminarium og ansattes den 6. September 1888 som Enelærer i Fiirgaarde, efter forinden at have været Hjælpe lærer forskellige Steder.

M., der oprindeligt var ved Landbruget og derefter et Par Aar ved Snedkerhaandværket, har ved Siden af sin egentlige Skolegerning vist stor Interesse for Ungdommens fortsatte Udvikling ved i en lang Aarrække til Stadighed at holde Aftenskole om Vinteren for de unge Karle. Han har endvidere taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Foreninger og



Mikkel Sørensen Lottrup



Johannes Madsen

Andelsforetagender, ved som Formand med stor Dygtighed at administrere Døver Sogns Sparekasse, som Formand for Sognets Husmandsforening samt som mangeaarig Revisor for den stedlige Brugsforening. — M. er Forfatter af en Del Fortællinger, specielt i jydsk Dialekt.

TROELS MADSEN

Lærer og Kirkesanger i Gjern, er født den 25. Februar 1859 i Rind ved Herning, var indtil sit 23 Aar beskæftiget ved Landbruget, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium og fik i Oktober samme Aar Ansættelse i Faurholt Lærerembede, hvorfra han i Maj 1893 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 3. December 1886 ægtede han sin Hustru, Jensine f. Jensen af Brande.

M.s praktiske Sans, hans Dygtighed og Tjenstvillighed er i Aarenes Løb kommet hans Sogn til Gode, idet han med Interesse og stor Offervillighed har taget aktiv Del i dets Foretagender; han er saaledes ulønnet Regnskabsfører for Elektricitetsværket samt beklæder Posten som Formand og Kasserer for Spareforeningen.

HANS FREDERIK MOGENSEN

Lærer ved Galten Skole, født i Søgaard, Heinsvig Sogn, den 18. Juni 1859, var først bestemt for Haandværkerstanden, men fik ved et Ophold paa Staby Højskole Lyst til Lærergerningen og kom efter nogle Aars forskelligartet Lærervirksomhed, hovedsagelig som Vinterlærer, paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra 1885, ansattes som Lærer ved Ovdrup Skole i Slet Herred Aaret efter og i sit nuværende Embede 1890.

M., som for Tiden er Kredsformand for 93. Lærerkreds og Medlem af Værgeraadet, har i flere Aar været Formand for Skytteforeningen, var Stifter af Galten Folkebogsamling og medvirkende ved Oprettelsen af den derværende Brugsforening, for hvilken sidste M. derefter i mange Aar var Forretningsfører og delvis Formand, senere Revisor for samme Forening, for et derværende Mejeri og



Troels Madsen og Hustru



Hans Frederik Mogensen



Jacob Christiansen Munch

Galten Sparekasse og beklæder en lignende Stilling ved den i de seneste Aar oprettede Bank for Galten og Omegn.

JACOB CHRISTIANSEN MUNCH

Enelærer ved Havrum Skole pr. Flemming, er født den 18. September 1869 i Thorning ved Kellerup, dimitteredes 1893 fra Silkeborg Seminarium og har siden 1896 beklædt sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgerning har M. udført et betydningsfuldt Arbejde for at fremme god folkelig Oplysning, dels ved i en Aarrække at have holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, dels ved sin Virksomhed som Formand for den af ham selv stiftede Folkebogsamling i Havrum. Han har i flere Aar beklædt Tillidsposten som Bestyrelsesmedlem for Hornborg Sogns Hjelpekasse og er stadig Medlem af Bestyrelsen for Sognets Sygekasse.

NIELS THEODOR KRISTIANSEN-MØRCH

Lærer i Hadsten, er født den 23. Oktober 1882 i Hvilsager-Lime Sogn, blev — efter indtil sit 17. Aar at have tjent hos Bønder og et Par Vintres Ophold paa Djurslands Højskole — optaget paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han



Niels Theodor Kristiansen-Mørch



Anton Johannes Nielsen

dimitteredes 1906 og ansattes Aaret efter i sit nuværende Embede.

K.-M., der, foruden at være en dygtig og nidkær Lærer, omfatter sine Medborgeres praktiske Foretagender med stor Interesse, beklæder Stillingen som Sekretær i det derværende store Andelssvineslagteri.

ANTON JOHANNES NIELSEN

Lærer ved Fruering Skole pr. Skanderborg, er født den 6. Juli 1869 paa Varde Mark, hvor Faderen var Gaardejer. Han uddannedes først paa Staby, var derefter Vinterlærer forskellige Steder, kom paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1902. Efter nogen Vikartjeneste ansattes han den 1. Januar 1903 i Raasted ved Holstebro, hvorfra han forflyttedes den 1. September 1910 til sit nuværende Embede.

N. er meget afholdt af sit Sogns Beboere og skattes højt af disse ikke blot fordi han med Dygtighed underviser deres Børn, men ogsaa paa Grund af den varme Interesse han nærer for Egnens Anliggender og Foreninger. Han har saaledes som Medstifter af Sognebogsamlingen udført et betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i Administrationen af flere almennyttige Institutioner, bl. a. som Formand for den stedlige Hjelpekasse og Sygekasse. Ved med Forstaaelse at lede Skytteforeningens Øvelser har han der paa Egnen vakt Ungdommens Lyst for saavel selve Sagcn som for Legemsøvelser, sund Sport og Idræt.

LAURA NIELSEN

Lærerinde ved Tørring Skole, er født den 11. Oktober 1864 i Hygum ved Jelling og hører til en gammel Gaardmandsslægt; hun dimitteredes 1897 fra N. Zahles Seminarium og modtog 7. December 1898 fast Ansættelse i Folkeskolens Tjeneste.

Et godt og betydningsfuldt Arbejde for at fremme god folkelig Oplysning har Frk. N. udrettet ved sin Virksomhed som Bestyrelsesmedlem af Foredragsforeningen, i hvilken hun tillige beklæder Posten som Sekretær, samt ved i en lang Aarrække at ofre Tid og Kræfter paa Hvervet som Bestyrelsesmedlem for Sognebogsamlingen og Kvindeforeningen.

CHRISTEN MOESGAARD NIELSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Malling, er født den 14. September 1863 i Vejlbj ved Aarhus, hvor Faderen var Gaardejer, men nedstammer ellers fra en gammel Lærerslægt, der gennem et helt Aarhundrede, indtil 1890, var Indehavere af Vejlbj Førstelærerembede. I 1885 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og kaldedes 19. Juni 1887 til Malling Lærerembede.

M. N. har ved Siden af sit velrøgtede Embede paa forskellig Maade virket



Christian Moesgaard Nielsen

til Gavn for sine Medborgere, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning. Et ihærdigt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme udførte han under sin 20aarige Virksomhed som Formand for Malling Læseforening og Sognebibliotek, ligesom han har været meget virksom i de betroede Stillinger, som Beboernes Tillid satte ham til at beklæde. Han var Medlem af det første Menighedsraad, er Kirkevæрге, Kredsformand for Plejehjemsforeningen, Medlem af Beder-Malling Sogneraad samt var i en lang Aarrække Revisor i Andelsmejeriet.

MELBYE NIELSEN

Lærer ved Farre Hedeskole pr. Sporup, er født den 5. September 1882 i Giver Sogn i Midthimmerland, hvor Faderen havde en mindre Landejendom; hans Moder,

Mette Kathrine f. Gamborg var, før hun blev gift, Lærerinde ved Anders Laursens Højskole i Lundby ved Løgstør. M. N. var først beskæftiget ved Land- og Havebrug, men var dog fra sit 18. Aar om Vinteren paa Elbæk Højskole, hvorfra han kom paa Gjedved Seminarium, dimitteredes herfra 1905 og ansattes samme Aar som Hjælperlærer ved Farre Hedeskole, ved hvilken han modtog fast Ansættelse den 1. November 1906. — Aaret efter ægtede han sin Hustru, Anna f. Sørensen af Outrup.

M. N. har ved Siden af sin egentlige Skolegerning med utrættelig Iver stræbt efter at højne Oplysningen i sin Skolekreds ved ihærdigt at arbejde for Ungdommens fortsatte sunde Udvikling, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og lede Gymnastikundervisningen i Farre By, dels ved der at stifte en Folke- og en Børnebogsamling, for hvilke han stadig er Formand og Regnskabsfører. Hans praktiske Dygtighed og elskværdige Tjenstvillighed er ved flere Lejligheder kommet hans Kolleger og andre paarørende til Gode, og har ved sin hele Leven og Færden gjort sig almindelig agtet og afholdt, saavel paa sin Egn som hvor han ved sin Virksomhed for Standens eller i det almene Vels Interesse er kommen til at færdes.



Melbye Nielsen

NIELS HANSEN NIELSEN

Førstelærer i Fløjstrup pr. Beder, er født den 1. Marts 1879 i Tømmerby pr.



Niels Hansen Nielsen

af Fløjstrup Læseforening og har i 9 Vintre holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. Stærkt politisk interesseret fra sin tidligste Ungdom har han allerede i flere Aar været Bestyrelsesmedlem og Medlem af Forretningsudvalget for Venstrevælgerforeningen for Aarhus Amts første Valgkreds.

NIELS NIELSEN

Enelærer og Organist i Serridslev pr. Tvingstrup, er født den 5. August 1874, Søn af Gaardejer og Politibetjent Jesper Nielsen, Dbm., paa Hørup Mark ved Jelling, var indtil sit 20. Aar hjemme og tog Del i Gaardens Drift, dimiteredes 1898 fra Jelling Seminarium og ansattes, efter nogen Vinterlærer- og Hjælperlærervirksomhed, den 22. August 1899 som Andenkærer i Skjern, hvorfra han 1. Marts 1904 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 16. August 1901 viedes han til sin Hustru, Edel Marie f. Nielsen.

N. har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med varm Interesse og taget virksom Del i det kommunale Arbejde og i Sagen for Folkeoplysningens Fremme, ligesom han i Foreningslivet i det hele taget har været en søgt og skattet Mand. Han er saaledes Medlem af Værgeraadet for Væhr-Nebel Kommune, Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Kommunens Sygeplejeforening, Formand for Sognets Bogsamling, Bestyrelsesmedlem i Serridslev Foredragsforening, Stifter og Leder af Sangforeningen samt Bestyrelsesmedlem



Niels Nielsen



Peder Nielsen

og Regnskabsfører for Foderstofforeningen og Brugsforeningen i Serridslev.

N. er Formand for D. L. F. 94. Kreds.

PEDER NIELSEN

Enelærer ved Glarbo Skole pr. Ry, er født den 18. Juni 1845 i Hurup under meget smaa Kaar, arbejdede indtil sit 17. Aar ved Landbruget, gik saa over til Mølleriet, var efter udstaaet Læretid nogen Tid paa Højskole og optoges 25 Aar gammel paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1873. Lige efter Eksamen blev han Hjælpe-lærer ved Karoline Amalie Skole ved Svendborg, oprettede Aaret efter en Friskole i Almind ved Viborg og drev denne Skole indtil Slutningen af 1882, købte da Thorning Mølle, hvorefter han var Møller og Landmand indtil 1901 da han

solgte Ejendommen og søgte Glarbo Lærerebede, hvori han ansattes den 1. Juni 1903.

N., der allerede under sin Virksomhed ved Karoline Amalie Skole var stærkt politisk interesseret, har paa forskellig Maade flere Gange været fremme i dansk Politik. Han var saaledes i 1887 opstillet som Folketingskandidat i Viborg Amts 3. Valgkreds og i 1906 som Kandidat i samme Amts 4.; han er Stifter først af Grundlovsværneforeningen og senere af »de demokratiske Foreninger for Viborg Amts 3. Valgkreds«, for hvilken sidste han i flere Aar har været Formand. I det offentlige Interesse har han i 16 Aar fungeret som Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager i Thorning, samt har i en lignende Aarrække haft Sæde i Skolekommissionen sammesteds.

RASMUS NIELSEN

Lærer i Jeksen, er født den 15. December 1881, og kom, efter at have virket ved Landbruget hos Faderen, der var Gaardejer i Egebjerg ved Horsens, paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1902, ansattes efter et Par Aars Hjælpe lærertjeneste ved Hessum Skole i Nordfyn som Andenlærer i Ravnkilde og forflyttedes 1. November 1907 til sit nuværende Embede.

N., der nærer en levende Interesse for Gymnastik med dertil hørende Sportsgrene, fungerede i Ravnkilde med stor Energi som Formand og Delingsfører for den derværende Gymnastikforening. Han beklæder endvidere Tillidsposterne



Rasmus Nielsen



J. Nikolajsen

som Regnskabsfører for Adslev-Mjesing Spare- og Laanekasse samt som Formand for Kommunens Sygekasse.

J. NIKOLAJSEN

Førstelærer i Tvenstrup ved Odder, er født den 15. Juni 1861 paa Gaarden Lille Lundgaard i Starup ved Kolding, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium, ansattes efter et Par Aars Virksomhed som Hjælpeleærer og Vikar som Andenlærer ved Realskolen i Odder, hvorfra han den 24. Februar 1886 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af den egentlige Skolegering har N. med Iver og Interesse taget Del i Arbejdet for at fremme god folkelig Oplysning; han har saaledes i 1886 stiftet Tvenstrup Læseforening, der omfatter hele Skoledistriktet. N. har end-

videre i 3 Aar været Revisor i »Hads Herreds Spare- og Laanekasse».

NIELS JØRGEN LAURSEN NORDVIG

Førstelærer i Maarslet, er født den 18. Juli 1859 i Norre Snede Sogn, hvor Faderen var Hjulmand og Farfaderen Landsbyskolemester. Siden 1874 og indtil han i 1879 kom paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1882, var han Vinterlærer og Biskolelærer forskellige Steder. Efter Dimissionen blev han Hjælpeleærer i Maarslet for den daværende Lærer Vilh. Hansen — nu i mange Aar Sognepræst i Herrested — og blev, da denne i 1884 tog sin Afsked, ansat i Embedet; samme Aar ægtede han sin Hustru, Petrine f. Rasmussen.

N. har paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere samt ved sin hele Virksomhed udøvet en god og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af sin Egns Beboere. Han har i flere Aar været Leder af Ning Herreds Lærersangforening samt Medlem af Bestyrelsen for Maarslet Afholdsforening og i en lang Aarrække denne Forenings Formand. I sine Medborgeres forskellige Foretagender har han taget virksom Del som Kasserer og Regnskabsfører i forskellige Andelsselskaber, ligesom han for sin egen Stand har virket i flere Aar som Formand for den stedlige Kreds af D. L. F.



Niels Jørgen Laursen Nordvig



Mads Peter Madsen-Nyborg

Af N.s Arbejder udenfor Skolen maa særlig Betydning tillægges Udarbejdelsen af forskellige Landkort. Han udgav saaledes i 1898 følgende Vægkort til Skolebrug: »Kort over Jorden i Mercators Projektion« samt i 1911 »Kort over Palæstina — og den gamle Verden«, det sidste Kort beregnet til Brug ved Undervisningen i Oldtidshistorie, særlig den bibelske Historie; han har endvidere komponeret en Del Melodier, hvoraf dog kun nogle enkelte ere blevne offentliggjorte.

MADS PETER MADSEN-NYBORG

Førstelærer ved Aalstrup Skole pr. Falling, er født den 19. April 1855 i Svendborg, dimitteredes 1882 fra Skaarup Seminarium og virkede som Vikar og Hjælpe-lærer forskellige Steder indtil 1. April 1890, da han ansattes som Enelærer i Falling, forflyttedes 1901 ved Skolens Nedlæggelse til Aalstrup Andenlærerembede og kaldtes 1. Oktober 1908 som Førstelærer sammesteds. Hans Hustru, Kristine Martine f. Mossing, er Datter af afdøde Lærer N. C. Mossing i Ørting.

M.-N., der først var bestemt for Landbruget, men som paa Grund af et Ulykkestilfældes varige Følger forlod denne Livsstilling, har, foruden at have udført sin Skolegerning med Pligttroskab og utrættelig Iver, stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har gjort sig agtet og afholdt af sin Egns Beboere, som han daglig direkte havde at gøre med, ikke alene i sin Egenskab af Lærer, men ogsaa i sin Stilling som Formand for Falling Sogns Syge- og Begravelseskasse. M.-N. er Forfatter af »Børnenes Ven«, en ABC beregnet til Brug ved Folkeskolens første Undervisning.

NIELS NØRGAARD NYHOF

Enelærer i Gram pr. Stilling, er født den 28. Juli 1869 i Hedegaard i Ejstrup Sogn, dimitteredes 1897 fra Silkeborg Seminarium og kaldedes 1. August 1898 til sit nuværende Embede.

N. er Medstifter og Leder af Gram Folkebogsamling, af Kommunens Lærer- og Børnebogsamling samt Gram og Omegns Afholdsforening, Revisor i Skanderup-Stilling Sygekasse, Medstifter af Stilling og Omegns Foredragsforening samt af Brugsforeningen »Alhøj«, for hvilken sidste han i flere Aar har været Revisor.

Lærerne og Samfundet. II.



Niels Nørgaard Nyhof

CARL OLESEN



Carl Olesen

Førstelærer ved Ørting Skole, er født den 1. April 1854 i Jandrup, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1874 fra Skaarup Seminarium og ansattes 1876, efter nogen Hjælpekærvirksomhed, ved Ørting-Falling Kommunes Skolevæsen, først ved Falling Skole, hvorfra han 1890 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 3. Januar 1893 ægtede han sin Hustru, Sofie f. Espensen.

O., der saaledes i en lang Aarrække har virket i Skolens Tjeneste med Troskab og Dygtighed, og afholdt saavel af Børn, Forældre som af Skolens øvrige Paarørende, har han nydt almindelig Agtelse, Anseelse og Tillid paa sin Egn, ligesom han ogsaa i en Aarrække har været betroet flere Tillidshverv. Han er saaledes for Tiden Formand for Ørting Vægeraad, har siden 1906 været Medlem af Bankraadet for Hads Herreds Landbobank og

samtidig Revisor i samme, har siden 1883 været Forretningsfører for Ørting-Falling Kommunes Spare- og Laanekasse samt har i en lignende Aarrække været Formand for den stedlige Folkehogsamling og Foredragsforening.

HANS CHR. OLSEN

Førstelærer ved Viby Skole, er født den 1. Januar 1867 som Søn af Snedker Ole Andersen i Terndrup, Lyngby Sogn. I 1893 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, ansattes i November samme Aar som Andenlærer i Sennels ved Thisted, forflyttedes i 1896 til Junget Enelærerembede og i 1902 til Viby ved Aarhus.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegering har O. stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og har ved sin hele Virksomhed udøvet en god og mangecartet Indflydelse paa sin Egn. Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Paa forskellig Maade har han virket i det offentlige Interesse ved med stor Dygtighed at beklæde flere ansvarsfulde Poster, bl. a. som Medlem af Viby Sogns Vægeraad, som Kirkevæрге for Viby Kirke og som Medlem af Sogneraadet.



Hans Chr. Olsen

SØREN RASMUSSEN OVERGAARD

Enelærer ved Hasselager Skole, der er født den 9. Februar 1861 i Søften ved Hinnerup, var først bestemt for Landbruget,



Søren Rasmussen Overgaard

i Sølvsten og forflyttedes 1889 til sit nuværende Embede.

P. beklæder flere Tillidsposter; han er saaledes Medlem af Vægeraadet, Formand for Skorup Sogns »fri Fattigkasse« samt Revisor i Skorup-Tvilum Sogne-sparekasse og i det derværende Andelsmejeri. Et betydeligt Arbejde har han gjort for Folkeoplysningens Fremme, idet han er Medstifter af og Formand for Skorup Sognebogsamling, ligesom han i en lang Aarrække har holdt Af-tenskoole for den konfirmerede Ungdom.

PEDER CHRISTIAN PEDERSEN

Førstelærer ved Østbirk Skole og Or-ganist ved Østbirk Kirke, er født den 3. August 1871 i Haverslev Sogn, di-mitteredes 1893 fra Gjedved Seminarium og ansattes 14. Marts 1894 som Anden-lærer i Voel, forflyttedes 1896 til Tvilum, i 1898 til Grædstrup, i 1901 til Højbjerg og den 6. Marts 1903 til sit nuværende Embede.

Med Iver og Interesse har P. taget Del i sine Medborgeres forskellige Fore-tagender og beklædt flere ansvarsfulde Tillidsposter. Han har saaledes virket med stor Energi som Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for »Birk Elektrici-tetsværk«, Revisor for Østbirk Spare-kasse, Medlem af Hovedbestyrelsen i Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del og som Formand for Øst-birk-Yding Kommunes Vægeraad. For Ungdommens fortsatte Udvikling har han

som han i flere Aar var knyttet til og fik først efter endt Militærtjeneste Lyst til at gaa over til Lærergerningen. I 1892 dimit-teredes han fra Københavns Seminarium, virkede ca. 1 Aar i København som Time-lærer og fik fast Ansættelse i Folkeskolen 9. November 1893 som Andenlærer i Heden-sted, hvorfra han i 1895 forflyttedes til sit nuværende Embede.

O., der stedse har omfattet sine Medbor-geres Anliggender med stor Interesse, har i flere Aar været Revisor i Ormslev-Kolt Kommunes Sygekasse og fra 1910 Kasserer i samme.

CHRISTIAN PEDERSEN

Lærer i Skorup pr. Faarvang, er født den 4. November 1855 i Rorup, dimitteredes 1884 fra Gjedved Seminarium, var Elev paa Askov udvidede Folkehøjskole, ansattes 1886



Christian Pedersen



Peder Christian Pedersen



Rasmus Pedersen

gjort et betydningsfuldt Arbejde som Stifter og Leder af Østbirk Sangforening samt som Formand og Bibliotekar for Sognets Læseforening og Bogsamling.

RASMUS PEDERSEN

Andenlærer i Voel, er født paa Tørring Mark den 1. Oktober 1879, dimitteredes fra Silkeborg Seminarium 1906, fik straks efter endt Eksamen Ansættelse ved Føns's Realskole i Aarhus og ansattes i Foraaret 1907 som Andenlærer ved Voel Skole.

Af Tillidshverv har P. næsten lige fra sin Ansættelse beklædt Stillingen som Formand og Regnskabsfører for Voel Brugsforening og har endvidere i nogle Aar været Leder af Voel Gymnastikforening.



Søren Nielsen Pedersen

SØREN NIELSEN PEDERSEN

Lærer i Framlev Skole pr. Harlev, er født den 26. Maj 1851 i Lading og hører til en gammel anset Lærerslægt, hvoraf Faderen var Lærer i Lading og Bedstefaderen Lærer i Hadbjerg. I 1871 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes den 28. December 1874 i sit nuværende Embede efter nogle Aars forskelligartet Lærervirksomhed.

Med utrættelig Energi og en aldrig svigtende Arbejdsevne har P. i henvend 40 Aar virket til Gavn for sin Skole, sin Egn og sin Stand. Med Iver og Interesse har han stræbt efter at højne Oplysningen i sin Skolekreds ved i 1879 at stifte



Søren Peder Petersen

Framlev Skoledistrikts Læseforening, for hvilken han siden stadig har været Leder, samt ved i sin Tid at stifte og lede en Sangforening i Framlev.

P., der i 3 Aar har været Formand for D. L. F.s 93. Kreds, er almindelig agtet og afholdt saavel af sine Standsfæller som af Sognets Beboere, paa hvilke han har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse.

Under 15. November 1888 benaadedes P. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

SØREN PEDER PETERSEN

Lærer ved Gjessø Skole pr. Silkeborg, er født den 24. April 1868 i Vrønding, dimitteredes 1888 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1889 i Hygild Tykskov, hvorfra han 1894 blev forflyttet til Gjessø.

I sit Skoledistrikt er P. en skattet Mand, der ved Siden af sin Skolegerning har udrettet meget for sine Sognebeboere. I flere Aar har han været Medlem af Værgeraadet, Bestyrelsesmedlem af Them Sogns Sygekasse, samt har siden 1896 været Formand og Kasserer for Gjessø Brugsforening. Med stor Interesse har han omfattet Beboernes forskellige Foreninger og paa forskellig Maade taget virksom Del i disses Administration; han har saaledes i over en halv Snes Aar ledet Gymnastikken for Skytteforeningens Karle- og Pigehold samt været Formand for Foredragsforeningen. Han har endvidere siden 1896 været Bestyrelsesmedlem og efter 1906 Formand for Gjessø-Løgager Afholdsforening, samt har i flere Aar været Medlem af Afholdsforeningernes Kredssylvelse. Med utrættelig Iver har han arbejdet for den opvoksende Ungdoms videre Uddannelse ved til Stadighed i en Snes Aar at holde Aftenskole, samt ved at holde belærende Foredrag i den stedlige Foredragsforening. For Husflidssagen har han gjort et stort og betydningsfuldt Arbejde ved først i Halvfemserne at føre Sagen frem i Ejstrup Sogn og ved med stor Energi at holde Husflidsskole forskellige Steder i Skolekredsen.

HANS CHRISTIAN PETERSEN

Andenlærer i Aalstrup samt Kirkesanger og Organist ved Falling Kirke, er født i Hundslund Skole den 27. Juli 1885, dimitteredes 1906 fra Jelling Seminarium og ansattes samme Aar — efter en kort Virksomhed som Hjælpe lærer — som Andenlærer og Organist i Selde, hvorfra han 1909 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 21. Oktober 1910 viedes han til sin Hustru, Kirstine f. Kjær.

P., der med megen Interesse har omfattet sine Medborgeres Anliggender, hvori han ofte har taget virksom Del, er betroet det ansvarsfulde Hverv som Formand for Falling Sogns Værgeraad.



Hans Christian Petersen



Peter Petersen

PETER PETERSEN

Lærer i Ølsted ved Hinnerup, er født den 19. Marts 1867, dimitteredes 1893 fra Silkeborg Seminarium, kaldedes samme Aar til Lærer i Sønder Resen ved Viborg efter at have været Vakancelærer samme Sted og forflyttedes i 1900 til sit nuværende Embede.

P., der er en særdeles energisk og dygtig Mand, har været til stor Gavn og Støtte for sine Medborgere, siden 1909 som Medlem af Trige-Ølsted Sogneraad, Medlem af Udvalget for Anlæg af en elektrisk Bane (Aarhus-Randers), Medlem af Vægeraadet, tidligere Formand, nu Revisor i den derværende Brugsforening og Pastoratets Sparekasse, Bestyrelsesmedlem i Kommunens Husmandsforening, som Formand for Ølsted Afholdtsforening og siden 1901 som Formand for Kommunens Sygekasse.

P. er endvidere Leder af to Sangforeninger samt har i flere Vintre ledet Gymnastikundervisningen for Karle og Piger.

ANDERS NIELSEN Pihlkjær

Lærer i Hasle ved Aarhus, er født den 26. December 1874, Søn af Lærer C. P. Nielsen i Brahrand, tog alm. Forberedelseseksamen fra Aarhus private Realskole, dimitteredes 1896 fra Jelling Seminarium og ansattes 23. Februar 1898 som Andenlærer i Draaby ved Æbeltoft, hvorfra han forflyttedes 1901 til Esby paa Helgenæs og derfra i 1911 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har P. paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere. Paa Helgenæs udførte han saaledes et ihærdigt Arbejde for Ungdommens videre Uddannelse som Formand for Sognets Læseforening og Foredragsforening, ligesom han der beklædte saa fremskudte Tillidsposter som Sogneraadformand og Bestyrelsesmedlem for Sognets Sparekasse og har ved sin Optræden og Virken i det hele, udøvet en god og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Befolkningen. For Lærerstandens Interesser har han virket som Kredsformand for 86. A. Kreds.



Anders Nielsen Pihlkjær

ANTON MARIUS POULSEN

Lærer og Kirkesanger i Stjær ved Harlev, er født den 8. Juli 1865 i Ejstrup,



Jens Christian Pauli Marius Poulsen



Thorvald Povlsen

dimitteredes 1886 fra Ranum Seminarium og ansattes den 22. Februar 1887 i Flejsborg, forflyttedes 1892 til Gudum, i 1900 til Vester Hornum og i 1901 til sit nuværende Embede.

Med stor Interesse har P. omfattet sine Medborgeres Anliggender og Foretagender samt har, som Supplement til sin Gerning ved Børneskolen, udført et betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme, dels ved sin Virksomhed som Lokalredaktør af Ugebladet »Østjylland«, dels ved at oprette en Læseforening for Stjør Sogn og paa flere Steder at lede Sangforeninger. Han har endvidere i 1902 oprettet og siden som Formand ledet Stjør-Storring Sygekasse samt har i flere Aar fungeret som Regnskabsfører i Brugsforeningen m. m.

JOHAN CHRISTIAN PAULI MARIUS POULSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Yding ved Skanderborg, er født den 15. Maj 1873 i Overby og dimitteredes efter en langvarig Soldatertjeneste, alvorlig Sygdom samt efter en Del Vakancetjeneste forskellige Steder, i 1900 fra Gjedved Seminarium. P. virkede derefter et Par Aar, dels som Vikar og Vinterlærer, dels som Hjælperlærer, blev 1. November 1902 fast ansat som Andenlærer i Bælum, forflyttedes 1907 til Ring Enelærerembede og i 1911 til sit nuværende Embede.

P., der med levende Interesse har taget Del i Foreningslivet og i Befolkningens Foretagender, har gjort et betydeligt Arbejde for at fremme god, folkelig Oplysning og at give Ungdommen en fortsat aandelig og legemlig Udvikling, dels ved at holde Aftenskole for den, dels ved Dannelse af Foreninger. Han har saaledes været Bestyrelsesmedlem i flere Foredragsforeninger, var Medstifter af Bælum Sangforening og Leder af den derværende Gymnastikforening, Stifter og Leder af Ring og Yding Sangskoler samt Lærer i Gymnastikforeningen for Piger og Karle. Som særlig dygtig Gymnastiklærer modtog P. i 1910 Gymnastikinspektørens særlige Anerkendelse.

P. er endvidere Medlem af Udvalget, som arrangerer Skolemøderne i Skanderborg.



Jens Anders Kristian Jensen Rasborg

Lærer i Gjesing ved Skanderborg, er født den 14. April 1876 i Rasborg, dimitteredes 1897 fra Ranum Seminarium og blev 28. Oktober 1898 fast ansat i sit nuværende Embede.

Sine Medborgeres Anliggender har R. stedse omfattet med stor Interesse og med Energi taget aktiv Del i Arbejdet ved Brugsforeningen, for hvilken han er Kasserer og Regnskabsfører.

THORVALD POVLSEN

Andenlærer ved Brabrand Skole, er født den 1. Februar i Bjødstrup Skole, dimitteredes 1904 fra Jelling Seminarium og ansattes 1. Januar 1906 i sit nuværende Embede.

Et betydeligt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme har P. udført som Stifter og Leder af et aarligt tilbagevendende Vinterkursus i Arbejder- og Husmandsforeningen i Brabrand og som Lærer ved den derværende tekniske Skole. Han har endvidere vist megen Interesse for den legemlige Opdragelse og har som Leder af Brabrand Gymnastikforening vakt Lysten hos Ungdommen for Idræt og sund Sport.

JENS ANDERS KRISTIAN JENSEN RASBORG

ANDERS ANDREAS RASMUSSEN

Lærer ved Møldrup Skole pr. Østbirk, er født den 12. Februar 1866 i Flenssted, Laasby Sogn, dimitteredes 1887 fra Gjedved Seminarium og blev — efter at have været Hjælpe- og Vakancelærer forskellige Steder — fast ansat som Enelærer i Møldrup. — Den 19. Maj 1893 ægtede han sin Hustru, Jensine Birgitte f. Paulsen Botker.

Foruden at have røgtet sin egentlige Skolegerning med stor Pligttrokab og Dygtighed, har R. særlig arbejdet for at holde sammen paa Ungdommen, give den en videregaaende Uddannelse og i det hele høje Oplysningen i sin Skolekreds. Han har saaledes til Stadighed i mange Aar samlet Ungdommen hos sig i de lange Vinteraftener til Undervisning og Foredrag samt oprettet og med stor Tilslutning ledet en Sangforening for Voerladegaard Sogn. I det offentlige Interesse har han i flere Aar virket som Medlem af Værgeraadet, ligesom han beredvillig har fungeret som Revisor for



Anders Andreas Rasmussen



Karl Peter Rasmussen

Sognets Sygekasse og Regnskabsfører for den derværende Brugsforening.

KARL PETER RASMUSSEN

Lærer ved Tvingstrup Skole, er født i Bøgeskov den 3. November 1876 og dimitteredes 1898 fra Jelling Seminarium. Efter forskellige Vikarpladser, dels i Aarhus og dels ved Landsbyskoler, blev han 1901 kaldet til Andenlærer ved Tranbjerg Skole ved Aarhus, hvorfra han dog snart forflyttedes til sit nuværende Embede. Aaret efter viedes han til sin Hustru, Marie f. Frandsen.

Ved Siden af den egentlige Skolegering har R. særlig arbejdet paa at fremme god, folkelig Oplysning ved Oprettelsen af en Børnebogsamling og en Folkebogsamling. De forskellige Andelsvirksomheder i Sognet har lagt megen Beslag paa hans Arbejdskraft, han er saaledes Revisor i Mejeriet, Regnskabsfører og Kasserer for baade Foderstof- og Brugsforeningen samt Bestyrelsesmedlem i de to første Foreninger. I Besiddelse af en overordentlig Arbejdsdygtighed har han endvidere kunnet overkomme at dyrke den til Skolen hørende lille Jordlod saa intensivt og fortrinligt, at han har virket baade vejledende og ansporende for adskillige Jordbrugere.

CHRISTIAN FREDERIK RIX

Førstelærer i Velling og Kirkesanger ved Bryrup Kirke, er født den 16. Marts 1861 som Søn af Købmand M. E. H. Rix i Silkeborg, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium, var Andenlærer og Kirkesanger i Furreby ved Løkken til 1885 og Enelærer i Gjessø til 1893 da han forflyttedes til sit nuværende Embede.

For sine Medborgeres Anliggender har R. næret stor Interesse og paataget sig mange Hverv; han har saaledes været Formand for Vinding Pastorats Spare- og Laanekasse siden 1895, for Bryrup Forsamlingshus siden 1906 og for Vinding-Bryrup Sygeplejeforening siden 1908. Han har endvidere været Revisor i Mejeriet Katrinedal siden 1895, i Vinding-Bryrup Sygekasse og i Velling Brugsforening samt Medlem af Vægeraadet siden dets Oprettelse.



Christian Frederik Rix

OLE PETERSEN SCHOU



Ole Petersen Schou

Enelærer og Kirkesanger i Storrिंग pr. Galten, er født den 23. Juni 1856 i Stautrup, dimitteredes 1875 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1878 i Adsløv, forflyttedes 1880 til Pedholt og 1887 til sit nuværende Embede.

S. har vist megen Interesse for sine Medborgeres Anliggender og paataget sig flere Tillidshverv; han har saaledes Sæde i det kommunale Tilsyn med Plejebørn, er Medlem af Herredsstyrelsen i »Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Dels«, har i mange Aar været Revisor i »Skoulund Mejeri« og er Stifter af og Formand for Storrिंग Læseforening.

EJNAR SCHROLL

Lærer i Sorring pr. Toustrup, er født den 14. December 1885 i Strandby ved Frederikshavn, hvor Faderen er Lærer, dimitteredes 1908 fra Hjørring Seminarium, var derefter et Par Aar Hjælpe lærer og Vikar ved Skoler i Dronninglund Sogn og kaldedes 1. April 1910 til Sorring Andenlærerembede. — S., der er Leder af den stedlige Sangforening, tager levende Del i Befolkningens Interesser, ligesom han har gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde for den legemlige Opdragelse ved at uddanne flere Hold Gymnaster og samle Ungdommen om sig til sportslig Idræt.

HANS PAULSEN SEJR

Enelærer ved Ringkloster Skole pr. Hylke, er født den 6. April 1854 i Avnslev ved Nyborg, var indtil det 27. Aar beskæftiget ved Sadelmagerhaandværket, optoges paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1884 og virkede i mange Aar i Højskolens og Privatskolens Tjeneste, indtil han den 1. August 1902 ansattes som Lærer i Folkeskolen.

I Aaret 1886 ægtede han sin Hustru, Karen Kirstine f. Jørgensen.

Foruden den egentlige Skolegerning har S. udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling ved offentlige Foredrag og stadig Aftenskoleundervisning, ligesom han med stor Energi har støttet Husflidssagen ved at holde en stærkt besøgt Husflidsskole for Karle og Husmænd. Han har paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse og beklæder flere Tillidshverv; han



Ejnar Schroll



Hans Poulsen Sejr

er saaledes Formand for Vægeraadet og Plejetilsynet, Bestyrelsesmedlem i den stedlige Sygekasse m. m. S. har i Tidens Løb skrevet en Del Artikler i forskellige Ugeblade, deraf enkelte af økonomisk Indhold (Fjerkræavl). En Artikelrække om »Skoleforhold i Fortid og Nutid« er i 1911 samlet som Særtryk under Titelen »En kort Ledetraad gennem Fortidens og Nutidens Skoleforhold, skrevet for Lægmænd og trykt som Manuskript«.

NIELS HANSEN SKRYDSTRUP

Lærer i Lundumskov, er født den 22. August 1850 i Rejsby ved Haderslev, hvor Slægten har været Gaardejere siden Aar 1700, dimitteredes 1870 fra Jelling Seminarium og kaldedes den 1. Juni 1876 til sit nuværende Embede.

Et ikke lidet Arbejde har S. ydet til Gavn for Lærerstand, bl. a. i flere Aar som Kredsformand og for Tiden som Medlem af Afdelingsbestyrelsen for gl. Skanderborg Skoleraadskreds. Sine Medborgeres Anliggender har han stedse omfattet med stor Interesse, ligesom han har taget virksom Del i det kommunale Arbejde som Medlem af Sogneraadet, Menighedsraadet, Vægeraadet og Sygekassen samt har endvidere med stor Energi og Foretagsomhed virket i forskellige Foreninger med økonomiske Formaal; han har saaledes i flere Aar været dels Formand, dels Revisor i Lundum Brugsforening, siden 1899 Repræsentant i »Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger« og siden 1908 Formand for Repræsentantskabet.

ANTON MARTIN SUNESEN

Førstelærer i Tulstrup pr. Malling, er født den 5. Marts 1880 i Lønnerup Skole, Hunstrup Sogn, dimitteredes 1901 fra Vesterbro Seminarium og ansattes 1. November 1905 i Tulstrup Førstelærerembede, efter forinden at have virket nogle Aar som Lærer ved Ask Højskole.

Ved Siden af sin Skolevirksomhed underviser S. stadig ved nævnte Højskoles Forberedelseskursus, er Sekretær for Højskolens Elevforening samt har Præparander som Lærrelærninge i sin Skole. For Danmarks Lærerforening har han været Kasserer i 90. Kreds og beklæder fremdeles forskellige officielle Tillidsposter; han er saaledes Medlem af Vægeraadet, Revisor i Sygekassen, Formand for den kommunale Hjælpekasse, Kredsformand og Hovedkasserer i »Kirkelig Forening for Ning



Niels Hansen Skrydstrup



Anton Martin Sunesen

Herredes og Formand for Kommunens Folkebogsamlinger.

FREDERIK STEFFENSEN

Lærer ved Haldum Skole pr. Hinnerup, er født den 15. Juni 1865 i Bottrup, Ølsted Sogn, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium og kaldtes i 1892 til sit nuværende Embede.

S., der er en i sin Kreds kendt og anset Lærer, har ved Siden af sit velrøgtede Embede paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger, og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en rig og mangearartet Indflydelse paa sin Egnss Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Med Lyst og Iver har han stræbt at højne Oplysningen i sin Skolekreds,

ligesom han med Iver og Interesse har arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling.

JØRGEN SVENSTRUP

Førstelærer i Hjortsvang pr. Tørring, er født den 28. Maj 1856 i Hjortsvang Skole, Søn af den nu 92 Aar gamle tidligere Indehaver af Embedet, pens. Lærer S., der dimitteredes 1842 fra Snedsted Seminarium og ansattes 1850 ved Hjortsvang Skole. — J. S. dimitteredes 1875 fra Gjedved Seminarium og ansattes i December 1879 i Torp, Underup Sogn, hvorfra han i Juli 1885 blev forflyttet til sit nuværende Embede.

Med stor Energi og Dygtighed har S. udført saavel sin Skolegerning som hvad der af Hverv ellers i Tidens Løb er bleven lagt paa hans Skuldre. Han har paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse og har taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Andelsforetagender og Foreninger. Han har gjort et betydningsfuldt Arbejde for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved Oprettelsen af en Læseforening og en kommunal Bogsamling, ligesom han paa sin Egn har vakt Lysten hos Ungdommen for Legemsøvelser, sund Sport og Idræt ved med Forstaaelse at lede Gymnastikundervisningen og Skytteforeningens Øvelser. S. har i flere Aar været Medlem af Kommunens Værgeraad og har tidligere haft Sæde i Menighedsraadet, var Med-



Frederik Steffensen



Jørgen Svenstrup



Christian Sørensen

stifter af Kommunens statsanerkendte Sygekasse og senere i en halv Snes Aar dens Formand. Han var endvidere Medstifter af og i nogen Tid Regnskabsfører for Brugsforeningen, samt har i mange Aar været Medlem af Vrads Herreds Landboforenings Udvalg til Bedømmelse af veldyrkede Husmandsodder.

CHRISTIAN SØRENSEN

Enelærer i Harlev, er født den 7. Maj 1852, Søn af Gaardejer og Maler Søren Christoffersen af Rygaardstrand i Randers Amt. S. arbejdede indtil 19 Aars Alderen ved Landbruget, lærte derefter Malerhaandværket og drev dette til han i 1897 kom paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1882, virkede et Par Aar som Hjælpe lærer ved forskellige Skoler, indtil han i 1884 ansattes ved Romalt Skole og forflyttedes derfra 1887 til sit nuværende Embede.

S.s praktiske Sans, hans Dygtighed og Tjenstvillighed er i Aarenes Løb kommet hans Medborgere til Gode. Han var saaledes i flere Aar Medlem af Menighedsraadet, er paa 20. Aar Formand for Harlev-Framlev Kommunes Sygekasse, Medlem af Bestyrelsen for de centraliserede Sygekasser m. m. Han har endvidere med Lyst og Iver arbejdet for den konfirmerede Ungdoms videre Uddannelse ved at holde Aftenskole og ved sin Virksomhed ved Sognebogsamlingen og Børnebogsamlingen, som han begge er Stifter og Leder af. Han er jævnlig Bidragyder til »Folkeskolens og forskellige Dagblade, særlig angaaende Boganmeldelser samt Smaaartikler og Meddelelser.

CHRISTIAN SØRENSEN

Førstelærer i Voldby ved Hammel, er født den 4. Maj 1859 i Ormslev, dimitteredes som Privatist 1883, ansattes 1885 ved Pinstrup Skole og forflyttedes 1890 derfra til sit nuværende Embede.

S., der tidligere har været Medlem af Menighedsraadet og i 9 Aar Formand



Christian Sørensen

for Lærerkredsen, er højt skattet af saavel Standsfæller som af Egnens Beboere, han er Formand og Regnskabsfører for A.-S. »Voldby Forsamlingshus« og Voldby Vandværk, Revisor i Frijensborg-Faurskov Birks Sparekasse og i A.-S. Forsamlingshusbygningens Hotel i Hammel, Bestyrelsesmedlem i ovennævnte Birks Landboforening og Redaktør af dens Medlemsblad samt Medlem af Repræsentantskabet for Andels-Anstalten.

S. er endvidere Dirigent for Hammel Sangforening og Formand for Voldby Foredragsforening samt har beklædt forskellige Tillidposter i politiske Foreninger.

FR. SØRENSEN

Lærer i Thorlund pr. Nørre Sneede, er født den 31. Marts 1865 i Sonderup By. Hundslund Sogn, hvor Faderen var bosat som Sadelmager, men deltog som Sergent i Krigen 1848—50, hvor han blev saaret og derefter pensioneret; S. var først ved Landbruget, lærte derefter Skræderhaandværket og etablerede sig to Gange som Mester, var en Tid paa Testrup og Vestbirk Højskoler samt et Par Aar paa Gjedved Seminarium, ansattes i 1906 som Vikar i Thorlund Lærerembede, hvori han modtog fast Ansættelse den 1. April 1907. — I 1892 ægtede han sin Hustru, Karen Johanne f. Nielsen.

Foruden at have røgtet sit Embede med stor Pligttrøskab har S. gjort sig fortjent ved paa forskellig Maade at tage Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger, ligesom han ved sin hele Virksomhed har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sin Egn's Beboere. Med Liv og Lyst har han forestaaet Foredragsforeningen i Ejstrup og med stor Dygtighed fungeret som Formand for Sygekasserne i Gjedved og Nørre Sneede; i Gjedved var han tilige Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Brugsforening.

FREDERIK SØRENSEN

Førstelærer og Organist i Bjødstrup pr. Skanderborg, er født den 24. Januar 1856, Søn af Gaardejer Søren Pedersen i Rørth ved Odder, dimitteredes 1879 fra Jelling Seminarium og ansattes 1. November s. A. som Andenkærer og Organist i Vejstrup ved Kolding, hvorfra han i 1882 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Med stor Energi og Interesse har S. taget Del i sine Medborgeres Foretagender, særlig hvad Mejeriet og andre praktiske Virksomheder angaar. Han var saaledes medvirkende ved Elling Andelsmejeris Oprettelse, fungerede som Formand og senere som Revisor for samme, var Stifter og Formand for Brugsforeningen, Bestyrelses-



Fr. Sørensen



Frederik Sørensen

medlem for Horsens Andelsslagteri, oprettede 1883 en Foredragsforening og oparbejdede Skolens Bibliotek i betydelig Grad. Han har udgivet flere Bøger og skrevet adskillige Afhandlinger og Indlæg; i 1889 udgav han »Lette Øvelser for Begyndere i Ord- og Sætningsanalyse«, i 1898 og 99 »Mejeriernes Facitbog« og »Mejeriernes udvidede Facitbog«, i 1907 en Bog om Mælkens Afregning samt i 1908 og 1912 »Æghandlerens Facitbog« og »Æghandlerens Facitbog efter Kilosystemet«; han har endvidere skrevet nogle Melodier.

HANS SØRENSEN

Førstelærer i Tiset pr. Hørning, er født den 24. September 1863 i Bjødstrup og nedstammer saavel paa mødrene som paa fædrene Side fra en gammel Gaardmands-

slægt, dimitteredes 1883 fra Skaarup Seminarium, fik 1885 fast Ansættelse i Ondrup og forflyttedes i November 1888 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin ansvarsfulde Skolegerning har S. røgtet flere Hverv; han var saaledes Medlem af Tiset Sogns første Menighedsraad, har i nogle Aar været Formand for Andelsmejeriet »Aldrup«, er Medstifter af »Tiset Sogns Sygeplejeforening« og endnu sammes Revisor. Han har endvidere arbejdet for god folkelig Oplysning som Formand for den derværende Læseforening og Bogsamling.

JOHAN KRISTIAN SØRENSEN

Førstelærer og Organist i Bræstrup, er født den 6. April 1859 i Vellev, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1883 i Vellev som Andenlærer, forflyttedes derfra til Ribe Markskole og i November 1889 til sit nuværende Embede.

S., der nedstammer fra en gammel Gaardmandsslægt, var først bestemt til Landvæsenet og Købmandsstanden, og i Besiddelse af praktisk Sans og med Interesse for sine Omgivelser, har han været meget virksom i det offentlige Liv, bl. a. som Formand for Ring-Føvling Kommunes Hjælpekasse og Revisor for sammes Sparekasse, Formand for Bræstrup Sygeplejeforening samt Pleje- og Børnehjemsforeningen. S. er endvidere Stifter og Leder af Bræstrup Sangforening, Formand for Herredets Læse-



Hans Sørensen



Johan Kristian Sørensen

Formand og Regnskabsfører for den lokale Brugsforening. Han har endvidere fra 1905 været Formand for kristelig Afholdsforening »Det blaa Kors« Lokalforening i Vinding-Bryrup samt har i 3 Aar ledet Gymnastikken i den der-værende Gymnastikforening.

forening, for Afholdskredsen, Brødstrup Afholds- og Højskolehjem samt for den der-værende Foredragsforening.

NIELS FREDERIK SØRENSEN

Førstelærer ved Vinding Skole, er født den 11. Maj 1870 i Holtum i Grejs Sogn. S., hvis Fader var Landmand, var inden Forberedelsen til Lærergerningen beskæftiget ved Landbruget, dels hjemme og dels hos fremmede, kom paa Højskole, var i $\frac{3}{4}$ Aar Vinterlærer i Skjoldbjerg, dimitteredes 1898 fra Nr. Nisum Seminarium og fik, efter nogen Hjælperlærervirksomhed, fast Ansættelse som Andenlærer i Hjarup ved Kolding, hvorfra han i Maj 1902 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Fra 1904 til 1910 var S. Medlem af Vinding Sogns Menighedsraad og siden 1904

PETER EMIL SØRENSEN

Førstelærer og Organist i Stilling, er født den 9. Juli 1870 i Lyngby paa Djursland, hvor Faderen var Murer, dimitteredes 1888 fra Silkeborg Seminarium, blev i 1891 — efter nogen Hjælperlærervirksomhed — ansat ved Gram Skole, forflyttedes 1894 til Bjedstrup pr. Alken og i 1912 til sit nuværende Embede. I 1901 ægtede han sin Hustru, Nielsine f. Pedersen af Illerup.

Et stort og godt Arbejde har S. udført for Folkeoplysningens og Afholdssagens Fremme; han har saaledes i ca. 18 Aar afholdt Aftenskole for Ungdommen og fra 1901—12 været Formand for Svejstrup og Omegns Afholdsforening. Sine Medborgeres Anliggender af økonomisk Beskaffenhed har S. ligeledes omfattet med levende Interesse og taget aktiv Del i det praktiske Arbejde; han var Stifter af og Formand for Bjedstrup Brugsforening og har senere i en Aarrække været Revisor i samme Forening.



Niels Frederik Sørensen



Peter Emil Sørensen

forening. Han har endvidere paa sin Egn været en ivrig Forkæmper for Afholdsbevægelsen, idet han er Medstifter af Ulfborg Afholdsforening.

PEDER KJELDSSEN SØRENSEN

Førstelærer i Tønning, er født den 29. December 1878 i Trige, dimitteredes 1901 fra Silkeborg Seminarium og ansattes 1. December 1902 i Lillelund ved Ulfborg, hvorfra han forflyttedes i 1907 til sit nuværende Embede.

K. S. skattes højt af Beboerne i sit Sogn, ikke blot som den dygtige Lærer han er, men ogsaa for den Interesse han stedse har vist deres Foretagender og Foreninger, ved paa forskellig Maade at støtte disse. Han har saaledes bl. a. været Formand for Tønning Plejehjemsforening, har i flere Aar været Revisor i Brugsforeningen og Formand for den stedlige Plantningsforening. Et godt og betydningsfuldt Arbejde har han udført for at højne Oplysningen i sin Skolekreds, dels som Bestyrelsesmedlem af Tyrsting-Vrads Herreds Læsekreds, dels ved sammen med Stedets Præst at lede Tønning Ungdoms-

PEDER SØRENSEN

Enelærer i Virklund pr. Silkeborg, er født den 10. Oktober 1853 i Rørth ved Odder, dimitteredes 1874 fra Jelling Seminarium, hvorefter han blev Hjælpe lærer og senere konstitueret Lærer i Klovborg ved Horsens, indtil han i Efteraaret 1877 blev kaldet til Lærer i Gjessø, hvorfra han forflyttedes 1884 til Naboembedet i Virklund. Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har S. med Interesse taget Del i sine Medborgeres forskellige Anliggender og ved sin hele Leven og Færden udøvet en rig og udviklende Indflydelse paa sin Egn. Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I Gjessø stiftede han en Husflidsforening og i Virklund var han Medstifter af og i mange Aar Formand for den derværende Brugsforening, for hvilken han endnu er Revisor. Han har tidligere været Kommunerevisor samt Revisor af Andelsmejeriets og flere andre Mejeriers Regnskaber.

S., der særlig har studeret Malerkunsten, har siden 1895 anvendt en stor Del af sin Fritid om Sommeren til at dyrke denne som Landskabsmaler. I 1899 ægtede han sin anden Hustru, Malerinde Antonia f. Hansen fra Sorø.



Peder Sørensen



Christen Pedersen Vinther

CHRISTEN PEDERSEN VINTHER

Førstelærer i Torrild ved Odder, er født den 4. Juli 1843 i Balle, Viborg Amt, hvor Faderen og dennes Forfædre i over 200 Aar har været Gaardejere, dimitteredes 1863 fra Lyngby Seminarium, kaldedes den 22. Februar 1864 til Lærer i Linaa, 1866 til Voldby og til sit nuværende Embede 1. December 1878.

V., der var Medlem af den overordentlige Sundhedskommission fra 1888 til 1906 og Forligsmægler i Tyendesager i 25 Aar, har — uden personlig at beklæde andre offentlige Tillidshverv — dog stædse haft stor Indflydelse paa Ordningen af de fleste forekommende kommunale Anliggender.

V. var Kredsformand 1884—86, og be-naadedes 3. April 1907 med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

VIBORG AMT

VIBORG AMT

ANDERS ANDERSEN

Førstelærer i Simested, er født den 22. April 1875 i Fyrkilde, og nedstammer fra en gammel Bondeslægt, af hvilken A.s Farfader, Anders Nielsen fra Fyrkilde, i sin Tid var Folke­tingsmand for Brorstrup Kreds. I 1896 dimit­teredes han fra Jelling Seminarium, ansattes 1896 som Enelærer i Hedegaarde ved Nibe, forflyttedes 1901 til Guldager og i 1907 til sit nuværende Embede. — I 1912 ægtede han sin Hustru, Ane Marie Karoline f. Nielsen.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har A. dels gjort sig fortjent ved et godt og be­tydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fort­satte Udvikling i sin Virksomhed som Stifter og Leder af Simested Sangforening og Børne­bogsamling, dels ved med Iver og Lyst at arbejde for Afholdssagen som Formand for den stedlige Afholdssforening og Herredets Afholds­kreds. Han har endvidere paa forskellig Maade virket i det offentliges Interesse, dels som Medlem af Menighedsraadet, dels som Regnskabsfører for Sogneraadet.



Anders Andersen

HANS ANDERSEN

Førstelærer ved Sinding Skole pr. Silkeborg, er født den 30. Maj 1854 i Thim ved Ringkøbing, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1881 fra Gjed­ved Seminarium og ansattes den 21. Juni 1883 i sit nuværende Embede, efter forinden at have virket som Lærer i Linaa og Mollerup, som Huslærer i My­gind Præstegaard, en Tid ved Landbruget i England og som Medforstander for Sinding Højskole.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har A. virket som Lærer ved Høj­skolen, har i en Aarrække holdt Aftenskole og Fortsættelsesskole, ligesom han i den stedlige Ungdomsforening har holdt Møder med Foredrag og Oplæsning. I 1884 stiftede han Sognebiblioteket, hvilket han stadig siden har ledet, samt



Hans Andersen

Sinding Børnebogsamling og Foredragsforening. A., der er Næstformand i Bestyrelsen for Viborg Amts Lærerenekasse, har oprettet Sygekassen, som han i flere Aar har administreret, har i flere Aar været Medlem af Vægeraadet, Næstformand i Repræsentantskabet for Silkeborg Handels- og Landbrugsbank, Revisor i Silkeborg Andelsslagteri, Sejling-Sinding Sparekasse, Andelsmejeriet, Brugsforeningen m. m.

SØREN ANDERSEN

Førstelærer ved Rind Skole pr. Rindsholm, er født den 15. Oktober 1861 i Voel ved Silkeborg, hvor Faderen var Gaardmand, og nedstammer paa fædrene Side fra en gammel Lærer- og Præsteslægt. I 1888 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium, var et Aars Tid Lærer

ved en privat Borger- og Realskole i Aarhus, og modtog 1889 fast Ansættelse som Andenlærer i Vammen ved Viborg, hvorfra han forflyttedes 1891 til Dømerby ved Skive og i 1898 til sit nuværende Embede.

A., der i sin Tid har startet og været Formand for «Landsbylærernes Valgforbund», har planlagt og iværksat de danske Lærerkursus i Norge, ved hvilke han i flere Aar har været Fører, saavel til Gudbrandsdalen som til Fagernes, hvilke Kursus har vundet stor Tilslutning og for Deltagerne været en rig Kilde til Kundskab om Broderlandet Norges Kultur, Historie og Naturforhold, ligesom han stadig arbejder for at faa et lignende Kursus i Gang i Mora i Dalarne, da vore Lærere og Lærerinder lige saa godt vil kunne høste et godt Udbytte af lignende Kursus i vort Broderland Sverige. A. har været Formand for Vægeraadet siden denne Institution traadte i Kraft, har i en Aarrække været Revisor ved Kommunens Regnskaber og Leder af den stedlige Folkebogsamling, har stiftet og siden været Formand for Sognets Sygekasse og Foredragsforening, samt har i adskillige Aar virket ihærdigt for Afholdssagen som Formand for den stedlige Afholdsforening.

MARIANNE BALLEBYE

Lærerinde ved Jebjerg Centralskoles Forskole, er født den 16. Oktober 1872 i Jebjerg og hører til en gammel Lærerslægt, idet baade Faderen, Bedstefaderen m. fl. har været Lærere. Frk. B., der fra 1896 har virket ved Jebjerg Skole, kom 1898 paa Vejle Forskolesemi-



Søren Andersen



Frederik Jørgensen Bengaard

nasium, hvorfra hun dimitteredes i Aaret 1900 og ansattes, med Anciennetet fra 1. Januar 1901 at regne, i sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede egentlige Skolegerning har Frk. B. gjort sig fortjent ved sit ihærdige Arbejde for at vække Lysten hos den kvindelige Ungdom for Legemsøvelser og sund Idræt; hun har saaledes med Dygtighed og Forstaaelse ledet Gymnastiken paa Jebjerg Højskole, saavel for Skolens som for Byens unge Piger. Frk. B. har i Kvindevalgretsbevægelsen indtaget en fremskudt og ledende Stilling, idet hun er Medstifter af Midtsallings Kvindevalgretsforening samt har siden været dennes Næstformand.

FREDERIK JØRGENSEN
BENGAARD

Førstelærer og Kirkesanger i Balling ved Skive, er født den 12. April 1865 i Dalby ved Kolding, dimitteredes 1885 fra Skaarup Seminarium, var derefter et Aars Tid Huslærer og Vikar i Skamby paa Fyn, bestyrede i ca. 4 Aar en Privatskole i Hjerk ved Roslev og ansattes den 30. Marts 1890 som Enelærer ved Estvad søndre Skole, hvorfra han den 1. Oktober 1893 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 8. Maj 1890 ægtede han sin Hustru, Anna Marie f. Jeppesen Kaastrup.

B., der i flere Aar har været Næstformand for Værgeraadet, har taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender, bl. a. som Regnskabsfører og Revisor ved forskellige Andelsforetagender, ligesom han har udført et frugbringende Arbejde til Fremme af god folkelig Oplysning som Bestyrelsesmedlem af det stedlige Forsamlingshus, som Formand for Balling Læseselskab og Gymnastikforening. For Afholdssagen har han endvidere virket ihærdigt ved Oprettelsen af Balling-Volling Afholdskreds, og har paa sin Egn i det hele været en ivrig Talsmand for denne samfundsnyttige Sag.

PEDER SNEDKER JENSEN
BINDERUP

Lærer i Vejby pr. Skive, er født den 8. Februar 1881 i Ørsted, hvor Faderen var Husmand, tog i 1896 alm. Forberedelseseksamen og i 1902 den afsluttende Lærerprøve fra Silkeborg Seminarium, senere i 1910—11 Statens etaarige Kursus. Den 1. Januar 1904 ansattes han som Andenlærer i Bjert, forflyttedes 1. Marts 1906 til



Peder Snedker Jensen Binderup



Marinus Jeppesen Brunsborg

ledet Gymnastikforeningens Øvelser og Opvisninger. For Afholdssagen har han paa sin Egn virket med stor Energi, idet han siden 1907 stadig har været Formand for Hostrup Sogns Afholdssforening. — B. har taget virksom Del i de politiske Bevægelser, og under disse beklædt ret fremskudte Poster; han var i sin Tid Medstifter af Vejby Venstrevælgerforening og har siden været Foreningens Formand, samt har Sæde i Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen for Ringkøbing Amts 4. Valgekreds' Venstrevælgerforening.

MARINUS JEPPESEN BRUNSBORG

Lærer i Rettrup pr. Skive, er født den 28. September 1881 i Ulfborg Sogn, dimitteredes 1903 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1. August 1904 ved Raasted østre Skole og forflyttedes 1. Marts 1907 til sit nuværende Embede. — Den 1. December 1905 viedes han til Frk. Thyra Elvina Hansen, Datter af Lærer H. i Barslev paa Thyholm.

Med stor Interesse har B. omfattet sine Medborgeres Anliggender og taget virksom Del i Arbejdet ved de forskellige Andelsforetagender og Foreninger. Han er saaledes Formand for Haasum Andelsbageri og Brøndum—Hvidbjerg Sygekasse, samt Revisor i Rettrup Indkøbsforening. Med Lyst og Iver har han stræbt for at højne Oplysningen saavel i som udenfor Skolekredsen, ved med stor Energi at arbejde paa at samle Beboerne, unge og gamle, til Møder med Oplæsning og Foredrag; et godt og betydningsfuldt Arbejde har han i saa Henseende gjort som Formand for Hvidbjerg og Omegns Foredragsforening samt som Formand for Syd- og Vestsallings Foredragskreds.

JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN

Lærer i Opperby pr. Skive, er født den 13. September 1861 i Ryde Sogn, dimitteredes 1887 fra Københavns Seminarium og ansattes 1. Januar 1891 ved Opperby Skole.



Jens Christian Christensen

Foruden med stor Pligtroskab at have røgtet sin Skolegerning, har C. med Iver og Interesse taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvilke han er almindelig agtet og afholdt. Flere ansvarsfulde Hverv har været ham overdraget, bl. a. som Formand for Bestyrelsen for Lem—Vejby Kommunes Sygekasse samt som Formand og Regnskabsfører for Lem Brugsforening.

LAURS CHRISTENSEN

Enelærer i Timbæk pr. Ulstrup, er født 3. Juni 1875 i S. Rind ved Viborg. Som Husmandssøn maatte han fra sit 10ende Aar selv tjene sit Ophold, og det syntes længe umuligt for ham at naa sine Ønskers Maal. Ved en Broders Hjælp naaede

han dog 18 Aar gammel at komme paa Seminariet, først et Aar i Nørre Nisum, derefter to Aar i Ranum, hvor han tog Eksamen 1898. Efter at have været ansat i Straasø og siden i Handrup, fik han 1903 Embede i Tindbæk.

Som det var at vente efter hans gode Forudsætninger og hans indgaaende Kendskab til den Befolkning, blandt hvilken han virker, er Beboerne kommen ham i Møde med stor Tillid, en Tillid, han heller ikke har svigtet. Han var indtil 1. April 1912 Formand for Skjern Sogns Sygekasse, er Formand for Overfussing og Omegns Husmandsforening og Revisor i Skjern Sogns Sparekasse og i Centralforeningen for Sygekasser i Viborg Amt.

SØREN CHRISTENSEN

Lærer i Stevnstrup pr. Stevnstrup, er født den 25. Juli 1866 i Vellev og stammer fra en gammel Slægt med Familienavnet »Kræmers«. Efter i 1887 at have taget Eksamen fra Vordingborg Seminarium var han et Par Aar Vikar, Hjælpe-lærer og Soldat og fik saa 1889 fast Ansettelse i Stevnstrup.

C. har ved sin fremragende Dygtighed og store Tjenstvillighed gjort sig i høj Grad afholdt af Befolkningen, der i de mange Aar, han har tilbragt iblandt den, ogsaa har forstaaet at benytte sig af hans Duelighed og praktiske Erfaring paa mange Omraader. Han har særlig viet Ungdomssagen sine Kræfter, dels ved i en lang Aarrække at holde Aftenskole, Vinter efter Vinter, og dels ved som Formand for en stor Ungdomsforening i Ran-



Søren Christensen



Niels Christiansen

ders og Omegn (800 Medlemmer) at samle de unge til gode Møder og Foredrag. 1891 stiftede han en Foredragsforening i Stevnstrup, for hvilken han endnu er Leder. Desuden er han Formand for den kommunale Hjælpekasse, Formand for Vaabenbrødreforeningen »Enigheden« og dens Sygekasse, Bestyrelsesmedlem i den lokale Spareforening samt Distriktskommisær i »De mindre Landejendomsbesidderes Brandforsikringsforening i Jylland«.

Hans Hustru, Caroline Mathilde f. Kjær, er Datter af fhv. Folketingsmand S. Kjær.

NIELS CHRISTIANSEN

Lærer ved Svingelbjerg Skole pr. Farsø, er født den 26. November 1852 i Vorde Sogn og hører saavel paa fædrene som mødrene Side til en Husmandsslægt i Løgstrup og Vorde, ansattes 1876 som Lærer i Kistrup, forflyttedes 1883 til Gørup og i 1897 til sit nuværende Embede. — I 1878 ægtede han sin Hustru, Mette Kirstine f. Kristensen.

C., der er Formand for »Kristelig Forening for Skole og Hjem«, har skrevet en Del Bøger i jydsk Mundart, samt rejser en Del, for ude omkring i Landet at holde Foredrag i Indre Missions Tjeneste, ligesom han tillige virker for Børnegudstjenestesagen med Energi og varm Interesse. Ved sit indgaaende Kendskab til Beboerne i sin Skolekreds har han med Indsigt og Dygtighed fungeret som Formand for Vesterbølle Sogns Sygekasse.

CHRISTEN DALUM

Enelærer ved Pederstrup Skole pr. Viborg, er født den 10. Februar 1875 i Brorstrup Sogn, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1899 fra Ranum Seminarium og ansattes den 1. Februar 1902 i Visse ved Aalborg, forflyttedes den 1. Februar 1905 til Aasendrup pr. Løkken og den 1. Juni 1908 til sit nuværende Embede. — Den 3. Juli 1903 viedes han til sin Hustru, Ane Inger Birgitte f. Olesen Dalsgaard af Løvel.

D. har ved Siden af sin Skolegerning befattet sig en Del med litterære Sysler og har bl. a. skrevet en Del Lejligheds-sange og Bladartikler, navnlig af politisk og pædagogisk Art. Han har med Interesse og utrættelig Energi taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen, ligesom han med Lyst og Iver har arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling, saavel i aandelig som legemlig Henseende. Han har saaledes til Stadighed holdt Aftenskole for Ungdommen, har stiftet Sognebiblioteket i Pederstrup, har stadig virket



Christen Dalum



Peder Pedersen Daugbjerg

rundt omkring som Foredragsholder og Oplæser, har i sin Tid været Formand for de samvirkende Foredragsforeninger i Vendsyssel, var Medstifter af flere politiske Vælger- og Ungdomsforeninger og har med Dygtighed og Forstaaelse ledet Gymnastik- og Idrætsforeningens Øvelser. For Afholdssagen har han samtidig været en ivrig Forkæmper, har stiftet Nøvling Afholdsforening ved Aalborg og har som Formand forestaaet Ledelsen af Afholdsforeningen i Pederstrup.

PEDER PEDERSEN DAUGBJERG

Lærer i Vroue pr. Skive, er en Gaardmandssøn fra Vridsted og født 6. April 1861; dimitteret 1887 fra Gjedved, kaldet til Lærer og Kirkesanger i Elev ved Aarhus 1890, derfra forflyttet til Vroue 7. November 1894.

Hustru: Margrete Marie Gjertrud f. Jensen.

For Dygtighed og Samvittighedsfuldhed i sin Embedsgerning fik Lærer D. i 1907 tilkendt Biskop Trelunds Legat. Som Formand for den stedlige Foredragsforening arbejder han i Oplysningens og det aandelige Fremskridts Tjeneste udenfor Skolen. Siden 1898 har Vroue—Resen Sygekasse i ham haft en dygtig og interesseret Formand. Sin Interesse for Beboernes Fællesforetagender og Beredvillighed til ved sit Arbejde at støtte disse har han vist ved at modtage Valg som Tillidsmand i Viborg Bank og som Revisor i Brugsforeningen, Mejeriet og Forskudsforeningen.

JOHAN PETER EDSLEV

Lærer ved Vindum Skole pr. Rødkærsgade, er født den 15. Februar 1865 i Sabro, dimitteredes 1891 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1892 ved Langaa Skole, hvorfra han forflyttedes til sit nuværende Embede. — I 1892 ægtede han sin Hustru, Karen f. Pedersen.

E., der tidligere i 3 Aar har været Kredsfornand i D. L. F. og stadig har Sæde i Afdelingsbestyrelsen, har i flere Aar fungeret som Medlem af Værgeraadet, og har paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender, i hvilke han har beklædt flere ansvarsfulde Poster. Han har saaledes i en halv Snes Aar været Formand for Sygekassen og Sognets Sparekasse, ligesom han i Tidens Løb har været dels Formand, dels Bestyrelsesmedlem i mange



Johan Peter Edslev



Peter Grønvald Rudolf Sørensen Fynbo

andre af Sognets Andelsforetagender og Foreninger.

PETER GRØNVALD RUDOLF SØRENSEN FYNBO

Lærer ved Vammen Skole pr. Viborg, er født den 15. December 1879 i Majbølle paa Lolland, dimitteredes 1900 fra Vordingborg Seminarium og kaldtes 1. Juli 1901 til Vammen Andenlærerembede.

F., der har taget virksom Del i det politiske Liv og som i 1909 var Landbrugsminister Anders Nielsens Modkandidat, har i sin Tid arbejdet ihærdigt for at faa Rigsdagen til at vedtage en Lovændring angaaende Tjenestealderberegningen, hvorefter den Bestemmelse i Skoleloven ophævedes, at Andenlærernes Anciennetet halveredes ved Beregningen af Tjenestealderen naar de blev Enelærere. Han har endvidere taget levende Del i sine Medborgeres Andelsforetagender, og har i over en halv Snes Aar været Regnskabsfører og Bestyrelsesmedlem i Vammen Brugsforening.

F. har skrevet enkelte Smaafortællinger, er Udgiver og Redaktør af Børnebogen »Historiebogen«, er Medredaktør og Udgiver af det store Landbrugsværk »Praktisk Landbrug« samt Udgiver af flere Lommebøger.

DIDERIK KRISTENSEN GRØNBÆK

Enelærer i Volling ved Skive, er født den 26. April 1863 i Aulum, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1894 fra Gjedved Seminarium, virkede en Vinter som Lærer ved Kolind Højskole og ansattes den 20. Juni 1895 ved Estvad søndre Skole pr. Rønbjerg, hvorfra han den 5. Oktober 1897 forflyttedes til sit nuværende Embede. — I 1896 ægtede han sin Hustru, Sidse Margrethe f. Pedersen.

G., der er Formand for 74. Kreds af Danmarks Lærerforening, har hovedsagelig anvendt al den Tid og Arbejdskraft, som hans Embede levned ham, til at virke for Ungdommens videre Uddannelse og til i det hele taget at højne Oplysningen i sin Skolekreds. I flere Aar har han saaledes med Iver og Energi ledet Sydsallings Foredragskreds samt den stedlige Læseforening og Foredragsfor-



Diderik Kristensen Grønbæk

ening, ligesom han der paa Egnen har vakt Lysten hos Ungdommen for Legemsøvelser og Idræt ved at oprette Balling—Volling Gymnastikforening. Afholdssagen har han ydet et godt Bidrag til ved at stifte den stedlige Afholdsförening. Sine Medborgeres Anliggender har han endvidere taget sig af paa forskellig Maade, bl. a. som Bestyrelsesmedlem og Revisor af Balling Indkøbsforening samt som Bestyrelsesmedlem, Revisor el. lign. i flere Andelsforetagender og Foreninger.

JOHAN FREDERIK ANDERSEN GRØNNING

Lærer ved Viborg Nørremarks Skole, er født den 20. Maj 1852 i Granbølle i Viborg Amt; tjente i flere Aar som Bondekarl og lærte derefter Møllebyggeriet, men havde stadig under alt dette Lyst til Lærergerningen. Det lykkedes ham endelig i en Alder af 28 Aar at komme paa Gedved, men Læsningen maatte afbrydes allerede næste Aar af Mangel paa Midler. Efter at have haft private Lærerpladser kunde han atter fortsætte sin Uddannelse og fik Eksamen fra Gjedved 1887. 1889 blev han fast ansat ved Loldrup Skole. Da Viborg Markskoledistrikter 1904 omordnedes, udnævntes han til Førstelærer ved den nye Nørremarks Skole.

Lærer G. har haft stor Interesse for Husflid, har søgt og faaet særlig Uddannelse og har virket som dygtig Lærer deri. Ogsaa Afholdssagen har han viet sine Kræfter og i flere Aar været en energisk Formand for den stedlige Forening. Ikke mindre paaskønnelsesværdigt er det Arbejde, han udførte ved at stifte og i adskillige Aar lede en Sygekasse.

TH. GUNDESEN

Lærer ved Ulbjerg Skole, er født den 4. Januar 1850 i Billum ved Varde, hvor Faderen var Gaardejer og privat Døvstummelærer, dimitteredes 1874 fra Jelling Seminarium og ansattes 1877 i Nordby paa Fana, hvorfra han forflyttedes 1878 til sit nuværende Embede.

G., der er Formand for D. L. F.s 77. Kreds A., har i en lang Aarrække virket paa forskellig Maade i det offentlige Interesse; i 21 Aar har han været Sekretær i Sogneraadet og Medlem af Værgeraadet, ligesom han har gjort god Fyldest ved sin Deltagen i det politiske Liv som Medlem af Landstinget, hvor han som ivrig Forkæmper for Afholdssagen blev indvalgt som Medlem af Ædruelighedskommissionen. For denne samfundsnyttige Sag har han i henvend en Snes Aar virket med utrættelig Energi som Formand for den stedlige Afholdsförening. Sine Medborgeres praktiske Anliggender har han ligeledes taget virksom Del i og beklædt forskellige betroede Stillinger, bl. a. som Formand og Revisor i flere Andelsforetagender og Foreninger.



Th. Gundesen



Anton Hansen

JENS PETER HANGHØJ

der siden 1883 har været Førstelærer i Rybjerg pr. Roslev St., er en Skolelærersøn fra Feldingbjerg Skole, født 31. Maj 1855 og dimitteret fra Ranum 1881. — 1884 ægtede han Jensine Nikoline Dorthea f. Buus.

H. er en energisk og dygtig Lærer, til hvem Befolkningen nærer en urokkelig Tillid, og som til Gengæld har ydet denne et værdifuldt Arbejde overalt, hvor hans indsigtsfulde, paalidelige Støtte har været krævet. Han har i 18 Aar været Formand og Kasserer for Sparekassen, er Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen og Regnskabsfører for Roslev og Omegns Foderstofforening, Medlem af Værgeraadet, Formand for en Foredragsforening samt Medstifter og Formand for Rybjerg Bogsamling (begyndt 1884). — Han er Medlem af Afdelingsbestyrelsen

for Viborg Amt og var i 3 Aar Formand for 72. Kreds i Danmarks Lærerforening.

ANTON HANSEN

Lærer i Vium pr. Sjørlev, er født den 23. Maj 1871 i Lejrskov. Allerede som Barn besluttede han at ville være Lærer, og efter i nogle Aar at have arbejdet ved Landvæsenet lykkedes det ham at gennemføre sin saa tidligt fattede Plan. Han kom paa Seminariet i Gjedved og tog Eksamen derfra 1894. Efter nogle Aars privat Virksomhed, navnlig som Andenlærer i Sdr. Lem (fæstet af Sogneraadet for eet Aar ad Gangen) blev han i Maj 1900 kaldet til Enelærerembedet i Tange og forflyttedes derfra 1909 til Nabokommunen som Lærer og Kirkesanger i Vium.

A. H. har ved Undervisning og eget gode Eksempel virket for Husflid og Havebrug. Han var en Tid Sekretær for Sogneraadet; men den betydelige Agtelse, han nyder blandt Beboerne, skyldes tillige det gode, uegennyttige Arbejde, han har udført i sit tidligere og nuværende Embede som Formand for Foredragsforeningen og nu som Formand for Sognebogsamlingen og Børnebogsamlingen, hvilken sidste han selv har oprettet.

ANDERS KRISTEN VILHELM VALDEMAR HANSEN

Enelærer ved Hejring Skole pr. Hobro, er en Købmandsøn fra Hørsholm og født den 13. Oktober 1866. Han dimitteredes fra Jonstrup 1886, var Hjælpe-lærer i Hagelse til 1889, aftjente derefter sin Værnepligt og var atter Hjælpe-lærer, i Udby pr. Holbæk, fra 1890—92 og Vikar i Bloustrød Skole til 1893. Til Embedet i Hejring kaldtes han 1. Juli 1893.

H. er Medlem af Værgeraadet og Tilsynsførende med Sognets Plejebørn og har derved det for en Lærer passende Hverv at kunne vise sin Interesse og Omhu for Børnene og varetage disses Tarv ikke blot i, men ogsaa uden for Skolen.

Hans Hustru Ane Marie Jensine f. Nielsen er Medlem af Menighedsraadet

og af Bestyrelsen for Kommunens Sygeplejeforening.

A. SERUP HANSEN

Førstelærer og Organist i Hvirp paa Fuur, er født den 13. November 1867 i Sønder Rind ved Viborg, dimitteredes 1888 fra Skaarup Seminarium og ansattes 1890 som Lærer og Kirkesanger i Kølsen, forflyttedes 1893 til Lyngsø, i 1899 til Roum og i 1901 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgering har H. paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god og heldbringende Indflydelse paa Egnens Befolkning, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Flere Tillidsposter har han beklædt og ofte udført ansvarsfulde Hverv; han har saaledes med stor Dygtighed fungeret som Formand for Vægeraadet, har haft Sæde i Bestyrelsen for Hjelpekassen, har længe beklædt Formandsposten for Forsamlingshuset og været Revisor i Sygekassen, Bestyrelsesmedlem for Foredragsforeningen samt er Stifter af Fuur Skytteforening og Leder af den derværende Gymnastikforening.

H. er Formand for Danmarks Lærerforenings 73. Kreds.



Frands Hansen

FRANDS HANSEN

Førstelærer ved Aalestrup Skole, er født den 27. Marts 1872 i Eskildstrup, Svendborg Amt, dimitteredes 1891 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. April 1893 som Andenlærer i Østerbølle, hvorfra han den 1. September 1897 kaldtes til sit nuværende Embede.

H., der i 7 Aar har været Formand for Danmarks Lærerforenings 68. Kreds, har ved Siden af sin Gerning i Børneskolen været meget virksom i Arbejdet for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling. Han har saaledes i flere Aar fungeret som Kasserer for Sognebogsamlingen og som Formand for Børnebogsamlingen i Vester—Østerbølle Kommune, ligesom han i en halv Snes Aar har ledet Aalestrup Sangforening og Foredragsforening, samt til Stadighed holdt Vinter-Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. Sine Medborgeres forskellige Foretagender har han ligeledes omfattet med stor Interesse og beklædt flere betroede Stillinger, bl. a. som Formand for Østerbølle Sogns Sygekasse, som Medlem af Menighedsraadet og som Revisor ved Kommuneregnskaberne.

HANS CHRISTIAN HANSEN

Andenlærer og Kirkesanger i Hvirp paa Fuur, er født den 5. August 1878 i Gunslev, dimitteredes 1899 fra Jelling Seminarium og ansattes 25. Novem-

ber 1900 ved Hvirp Skole. — Den 25. September 1903 ægtede han sin Hustru, Maren Mathilde f. Vestergaard.

Med stor Energi har H. virket for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og med Liv og Lyst arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling ved at samle den til godt og fornøjeligt Samvær med Oplæsning og Sang, ligesom han i det hele stadig har omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og taget virksom Del i Arbejdet for det almene Vel. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Medleder af Sangforeninger og Formand for Fuur Foredragsforening, ligesom han stadig er Formand for den derværende Læseforening. H. er endvidere Formand for Fuur Huslægeforening.

JENS HANSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Haasum pr. Skive, er født den 11. Maj 1871 i Nørhede, Lime Sogn, dimitteredes 1891 fra Jelling Seminarium og ansattes 1892 i Aalbæk, hvorfra han forflyttedes i 1899 til sit nuværende Embede; samme Aar viedes han til sin Hustru, Severine Dorthea f. Hvitved.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har H. paa forskellig Maade gjort sig fortjent ved sit energiske Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens sunde Udvikling. Han har saaledes i en Aarrække været Leder af to Sangforeninger og Gymnastikforeninger, har i 9 Vintre holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom samt stiftet Haasum Ungdomsforening, for hvilken han stadig er Formand. Han har endvidere med stor Energi taget virksom Del i Beboernes forskellige Andelsforetagender og i Tidens Løb været Revisor, Kasserer eller Formand for flere saadanne Foreninger med økonomisk Formaal. — I Lærerstandens Interesse har han i et Aar virket som Formand for Sydsallings Lærerkreds.

NIELS PETER NIELSEN HEDELAND



Jens Hansen

Førstelærer i Rødkærsbro, er født den 5. Februar 1878 i Hedegaard, Ejstrup Sogn, Vrads Herred. Forældrene var Husmandsfolk; Faderen døde, da Sønnen var 7 Aar, og denne maatte derfor ud at tjene. Under Opvæksten havde det velbegavede unge Menneske stor Lyst til at gaa den boglige Vej, men Pengene manglede, og han maatte gaa som Tjenestekarl til sit 20. Aar. Han kom da paa Vestbirk Højskole og derfra til Staby Vinterlærerseminarium, hvor han var et Par Somre, mens han om Vinteren var Biskolelærer. Efter en Del Vanskeligheder lykkedes det ham at rejse et Læseleaan; han kom paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes derfra 1904. Fra Jan. 1905 til Okt. 1906 var han Timelærer i Rønne, blev saa ansat som Enelærer i Sættrup pr. Hornum og 1. November 1909 forflyttet til Rødkærsbro. — 30. September



Niels Peter Nielsen Hedeland

dragsforening der. Han var Bestyrelsesmedlem af Hornum Fredsforening og Idrætsforening.

1910 ægtede han Anna Dortha f. Hansen.

Som den, der af Erfaring kender Husmands- og Tyendekaar, har han stadig vist sin Interesse for disse og sin Redebønhed til at arbejde paa at forbedre dem. Han blev derfor 1907 Repræsentant for Tyendespareforeningen i Vesthimmerland, 1908 Medlem af Bestyrelsen for Husmandsforeningen i Ulstrup og samme Aar indvalgt i Bestyrelsen for dette Sogns Hjelpekasse. 1910 overtog han Hvervet som Kasserer for Vindum Sygekasse. — I Ronne stiftedes væsentlig ved hans Initiativ en socialdemokratisk Ungdomsforening, og han blev dens første Formand samtidig med, at han fik Sæde i Socialdemokratisk Forbunds Bestyrelse. — Saa vel i Sottrup som Rødkærsbro har han faaet oprettet Børnebogsamlinger, er Formand for Folkebogsamlingen sidstnævnte Sted og Medlem af Styrelsen for en Fore-

PETER HENNEBERG

Førstelærer i Rødding pr. Viborg, er født den 18. November 1848 i Gadbjerg ved Vejle. Forældrene var Smaakaarsfolk, og Børneflokken stor; derfor maatte han 8 Aar gl. ud at tjene. Fra sit 18. til 22. Aar stod han i Sadelmagerlære og arbejdede derefter som Svend paa Sjælland i nogle Aar. Et Par Vintres Højskoleophold gav ham Lyst til at læse videre og ved Forstander J. Tangs Hjælp kom han paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han tog Eksamen 1880. Samme Aar blev han Hjælpeleer i Ferslev i Horns Herred, hvor han fandt sin Hustru, Karoline f. Nielsen. 1893 blev han kaldet som 2den Lærer til Skals; i de mange Aar, før han fik dette beskedne Embede, havde han maattet friste Tilværelsen som Hjælpeleer, Vikar eller Vinterleer. 1895 ansattes han i sit nuværende Embede.

Det er altid heldigt, at en Lærer har været ude i det praktiske Liv, inden han begynder sin Opdragergerning, og det er da ogsaa kommen H. eller rettere hans Skole og Befolkningen til Gode, at han i sin Barndom og Ungdom har lært Arbejdet og de arbejdendes Kaar at kende. Derved er han en forstaaende Lærer i sin Skole og en praktisk og indsigtfuld Medarbejder i Beboernes Foretagender.



Peter Henneberg



Ude Nielsen Henneberg

Han har saaledes været Formand for Kreaturforsikringsforeningen, Formand for Forsamlingshuset, Medlem af Bestyrelsen for den fri Fattiggasse, Revisor i Brugsforeningen og i Mejeriet m. m.

UDE NIELSEN HENNEBERG

Førstelærer ved Skals Skole, er født den 2. Januar 1846 i St. Lime, Nørup Sogn, dimitteredes 1874 fra Jelling Seminarium og ansattes efter et Par Aars Hjælpe lærervirksomhed som Andenlærer i Selde, hvorfra han forflyttedes den 1. Marts 1877 til Skals Førstelærerembede. — Den 12. November 1878 ægtede han sin Hustru, Else Marie Bothilde f. Dahl.

H., der i over 20 Aar har været Formand for D. L. F.s 77. A-Kreds, har ved Siden af sin pligtro og dygtigt udførte Skolegerning med utrættelig Iver og Energi

taget Del i sine Medborgeres forskellige Andelsforetagender, ligesom han med stor Dygtighed har bestridt flere ham betroede ansvarsfulde Poster. I en Snes Aar har han saaledes været Formand for Andelsmejeriet i Skals, har siden 1887 virket som Formand og Regnskabsfører for »Rinds—Fjends og Nørlyng Herreders Landbo-Spare- og Laanekasse«, som under hans Administration er vokset i den Grad, at dens Indskud nu er over 10 Gange saa stort og Reservefonden henvend 100 Gange saa stor, som da han i sin Tid overtog Ledelsen af dette Pengeinstitut. Han har endvidere i flere Aar været Medlem af Værgeraadet, Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Elektricitetsværket, Formand for Foreningen »Alvor og Gammen«, som i sin Tid byggede Byens Forsamlingshus m. m.

H. har i 1888 udgivet »Udregnings-Tabeller for Mejerier og Mælkeleverandører«, i 1894 »300 Smaaaførelser til Stilopgaver i Folkeskolen«, 3die Udgave i 1900, samt har til Dagbladene skrevet en hel Del Artikler om politiske og pædagogiske Spørgsmaal.

CHRISTIAN HESTBEK

Lærer i Rind pr. Skals, er født 4. Jan. 1843 i Skive, hvor Faderen var Skibsfører. 1863 tog han Eksamen fra Ranum Seminarium, var de følgende 8 Aar Lærer i Thorup—Guldager og kaldedes 1871 til Embedet i Rind. — 1869 ægtede han Sophie Amalie f. Halle.

H. kan nu se tilbage paa en snart halvhundredaarig Virksomhed med Bevidsthed om ikke at have svigtet de Pligter og Opgaver, han har haft som Lærer og Sam-



Christian Hestbek

fundsborger. Beboerne kan ikke noksom være ham taknemlig for den Omhu, hvormed han i ca. 30 Aar har revideret Kommunens Regnskaber, og den Dygtighed, han har vist som Sognekasserer i Landøkonomisk Forening, som Formand i Plan-teavlsforeningen og som Revisor i Mejeriet. Blandt de Hverv, der er blevet ham overdraget, og som han virksomt har varetaget, kan nævnes Stillingen som Formand for den lokale Afholdsforening og som Bestyrelsesmedlem i Sygekassen.



Jakob Anton Martin Holm

KRISTEN PEDERSEN HOLLESEN

Enelærer i Regenstrup pr. Løgstrup, er født den 5. November 1870 i Finding. Han stammer paa Faderens Side fra Bondeslægt, Moderen er af gammel Herremands- og Præsteslægt. Efter tre Vinter- og et Sommerophold paa Højskole kom han paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1899. I de paafølgende Aar havde han Andenlærerembede i Gylling, Enelærerembede i Nygaard og i Kvissel og ansattes saa 31. Marts 1905 i Regenstrup. Den 21. August 1898 ægtede han Marie f. Nielsen.

Lærer H. nyder et velfortjent Ry som Foredragsholder og har som saadan en stor Tilhørerkreds i de Ungdoms-, Husmands- og Afholdsforeninger, hvor han taler. Selv er han Formand for en Husmandsforening, i Bestyrelsen for den stedlige Foredragsforening, i Kredsbestyrelsen for Viborg Afholdskreds og i Bestyrelsen for Viborg og Omegns Henry Georges Kreds. Han udøver derigennem en betydelig og gavnlig Indflydelse og har desuden ved i 12 Aar at holde Aftenskole og i 4 Aar at lede de unge Karles Gymnastik ofret megen Tid og meget Arbejde for at fremme Ungdommens Oplysning og Udvikling. H. er som god, anset Kollega valgt til Formand for Viborg Omegns Lærerkreds.

JAKOB ANTON MARTIN HOLM

tidligere Førstelærer ved Bjerring Skole pr. Bjerringbro, er født den 10. Juni 1839 i Viborg og ansattes den 25. Januar 1870 — efter endt Uddannelse og forskelligartet Virksomhed som Hjælpe lærer, Huslærer, Vikar og Privatlærer — ved Loldrup Skole, forflyttedes i 1877 til Bjerring, hvorfra han efter Ansgning afskedigedes med Pension fra 30. April 1910 at regne.

Den 10. Juni 1881 ægtede han sin Hustru, Nielsine Martine f. Fjeldsted.

H. ,der med stor Pligt troskab og Dygtighed har udført sin Embedsgerning, har i sin Skolekreds været til megen Gavn for sine Medborgere ved stedse at tage virksom Del i Planlæggelsen og Udførelsen af Sognets vigtigere Forehavender, ligesom han har beklædt flere ansvarsfulde Poster, bl. a. som Medlem af Værgeraadet, som Formand for Andelsmejeriet og Kreaturforsikringsforeningen i Bjerring samt som Tillidsmand i Viborg Bank, i hvilke Stillinger han har gjort fortrinlig Fyldest ved sin Indsigt og indgaaende Kendskab til Egnens Befolkning.

Under 22. Septbr. 1886 benaadedes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

JACOB JACOBSEN



Jacob Jacobsen

Førstelærer i Vinderslev pr. Kjellerup, er født den 30. August 1866 i et Husmandshjem paa Finderup Hede ved Viborg. Indtil det 25. Aar var han ved Landvæsenet, blev saa optaget paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1895. Samme Aar blev han Andenlærer i Vognsild, 2 Aar senere blev han forflyttet til Gørup—Lille Thorup og senere til Skivum. Den 1. April 1903 kaldedes han til sit nuværende Embede. 1898 viedes han til Johanne Caroline f. Sørensen. — Allerede i sit første Embede, i Vognsild, udfoldede han en energisk Virksomhed for at samle unge og ældre om gode Formaal, idet han fik oprettet Sangforening, Skytteforening, Foredragsforening og Afholdssforening. For Afholdssagen har han i det hele været meget virksom; han har udgivet en Fortælling, »Træk fra det daglige Liv«, paa Danm. Afholdssfor-

enings Forlag og var i Skivum en god Støtte for denne Sag, særlig de 2 Aar, han var den derværende Forenings Formand. Vinderslev Foredragsforening har han som Formand ledet i 6 Aar. Iøvrigt har han særligt der som Sygekasseformand — hvad han ogsaa var i Skivum —, som kommunal tilsynsførende med Plejebørn og som Tilsynsværge for Plejeforeningen af 1837 udført et paa-skønnelsesværdigt humant Arbejde. Han var Revisor i 3 Aar i Skivum Forskudsförening og i 5 Aar i Vinderslev Brugsforening. — Han interesserer sig meget for Ungdommens Undervisning og har i ca. 10 Aar holdt Aftenskole og ugentlige Møder i Skolen.

JOHANNES JAKOBSEN

Lærer ved Stationsskolen i Højslev, er født den 3. August 1873 i Ørritslev, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1894 fra Gjedved Seminarium, og ansattes 1896 som Andenlærer i Sahl ved Vinderup, forflyttedes 1898 til Dommerby, i 1904 til Frejlev paa Lolland og i 1908 til sit nuværende Embede.

J., der har været Medlem af Menighedsraadet for Højslev—Dommerby—Lundø Kommune og senere Medlem af Udvalget for Præsteembedets Besættelse, har ved Siden af sin egentlige Skolegerning taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Egnens Befolkning, ligesom han med Iver og Interesse har arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling ved i en halv Snes Aar at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og lede den



Johannes Jakobsen

stedlige Sangforening. Han har endvidere vakt Lysten hos Egnens Ungdom for Legemsøvelser og Idræt ved med Forstaaelse og Energi at lede Gymnastikforeningens Øvelser og Opvisninger.

ANDERS JENSEN KNUDSTRUP

Lærer i Vestermark, Thorning Sogn, er født den 10. September 1848 i Skovsborg —Levring Sogn. Allerede i Drengæarene var det hans Tanke, at ville være Lærer, og han søgte saa tidlig som under sin Konfirmationsforberedelse Plads som Hjælpe lærer, men kom selvfølgelig ikke i Betragtning. Krigen 1864 bragte en Revolution i den 15aarige Drengs Sind. Hans to Brødre var med baade ved Dannevirke og Dybbøl. Deres Breve og de store rystende Begivenheder gjorde et overvældende Indtryk paa ham, og den



Anders Jensen Knudstrup

sørgelige Fredsslutning med det store Landetab skabte en saa stærk national Følelse hos ham i den let bevægelige Overgangsalder, at han kom til at se det som et lysende Fremtidsmaal at blive Officer og som saadan komme med i den næste store Kamp, naar det gjaldt Sønderjyllands Gencrobring. Med denne Tanke som Baggrund er han da Militær fra sit 18. til 22. Aar; men det snævre og bundne, det upersonlige i den militære Tjeneste blev ham efterhaanden uudholdeligt. Han brød op og vendte tilbage til sin Barndoms Tanke. Hans senere Virken har vist, hvor lykkebringende denne Beslutning blev for Skolen, Lærerstanden og Samfundet, ja sikkert ogsaa for ham selv. Efter at have taget Eksamen fra Jelling 1873 virkede han i omtrent 5 Aar som Medhjælper paa forskellige Højskoler, først i Staby, siden paa Askov. Han arbejdede senere i en lang Aarrække i Børneskolen, fra 1878 i Knudstrup i Thorning Sogn og siden 1905 i Vestermark i samme Sogn. Hans Arbejde i Skolen var ham selv til stor Glæde og skaffede ham Ry som en fremragende dygtig Skolemand. Samtidig stod han i et udmærket godt Forhold til Befolkningen; han oprettede en Foredragsforening og en Husflidsforening, som han i mange Aar ledede, samt en Sognesygekasse. Hans Anseelse var saa stor, at Vælgerne i hans Valgkreds kaldte ham ind i Politikken og dermed ind i en større og betydningsfuld Virksomhed. 1901 valgtes han til Folketingsmand for Kjellerupkredsen og genvalgtes, indtil han 1909 faldt for den radikale Løsgænger, Leth Espensen.

Han naaede snart en indflydelsesrig Stilling paa Rigsdagen. Af hans politiske Virksomhed skal her kun berøres, hvad der direkte vedkommer den danske Skole, idet der ivoerigt henvises til I Del af dette Værk. Paa sit Partis — Venstrereformpartiets — Vegne rejste han Spørgsmaalet om en Lønreform for Lærerstanden, hvis Kaar paa mange Steder, ja næsten overalt, var utilladelig smaa. Da Kultusminister Enevold Sørensen fremlagde et Lønforslag i Samlingen 1907—08, blev Ordførerskabet i Folketinget overdraget ham, og det lykkedes som bekendt at føre Forslaget igennem i en Skikkelse, der har frigjort Lærerstanden for et økonomisk Tryk og derved øget Frugten af Skolens Arbejde. Under Forhandlingerne om denne vanskelige Sag drog han et Par vigtige Sidespørgsmaal frem, nemlig yderligere Støtte til den private Børneskole og Lærernes Ret til at faa medtaget i An-



Christian Fr. Jensen

ciennitetsberegningen de Aar, de mulig har virket i Lærergerning af forskellig Art forud for fast Ansættelse. Begge Dele lykkedes det at faa gennemført sammen med Lønreformen af 27. Maj 1908. Denne Lønreform er den væsentligste Forbedring i Lærernes og Skolens Vilkaar i de forløbne 100 Aar, og enhver Lærer nu og i Fremtiden bør være sig bevidst, i hvilken Taknemlighedsgæld han staar til Jensen-Knudstrup for hans Medvirken i denne Sag.

Mange andre vigtige Spørgsmaal har han som Folketingsmand været med til at løse; han var saaledes Medlem af Forsvarskommissionen og Meterkommissionen. Der er overdraget ham det vigtige Hverv at være Statens Tilsynsførende ved Børnehjemmene, siden 1906, og ved Opdragelsesanstaltens Skoler, siden 1908. Han har desuden været Medlem af Dansk Skoleforenings Bestyrelse siden 1902 og af Husflidsselskabets Bestyrelse siden 1904.

CHRISTIAN FR. JENSEN

Lærer, Kirkesanger og Organist i Dollerup pr. Skelhøje, er født 22. Novbr. 1877 i Brandelev v. Næstved af gammel sjællandsk Gaardmandsslægt og dimitteredes fra Jelling 1898. Hans Hustru er Marie Elise f. Langvad.

Han har siden 1. Januar 1901 været ansat i Dollerup og har i de forløbne Aar udrettet et usædvanligt smukt kulturelt Arbejde til Gavn og Glæde for Befolkningen. Det Arbejde uden for Skolestuen, der er ham til størst Fornøjelse og sikkert det, der sætter sig varigst Spor, er at dyrke Skoleloden som et Mønsterbrug, og dette har han gjort saa vel, at Skolens Landbrug nu er blandt dem, der i første Række besøges der paa Egnen ved Husmandsrejser og lignende Lejligheder. Den vidtstrakte Brug af alsidig Kunstgødning til den tarvelige Sandjord — efter forudgaaende Forsøg — mødtes i Begyndelsen med megen Skepsis af Egnens Folk; men de mange Forespørgsler og Henvendelser — som han altid besvarer med den største Beredvillighed — har vist, at man i de senere Aar indser Fordelen herved og vil prøve selv at frembringe lignende Afrøder. Ved Ord og Eksempel har han tillige virket for Benyttelsen af de bedste Sorter og Stammer af Frø og Korn til Udsæd. — Ogsaa paa andre Omraader har Beboerne haft megen Nytte af deres dygtige Lærer. Han er saaledes kommunal Revisor, Regnskabsfører i Brugsforeningen, Formand for Sognets Husmandsforening og Kreaturforsikringsforening, Revisor i Sygekassen og skiftevis Revisor og Formand for Afholdshjemmet. — J. er i høj Grad musikalsk interesseret; har syslet meget med Tønelære og er Dirigent for et bl. Kor i Sognet og for Kredens Lærersangkor. — Endelig har han været Formand for Kommunens Skolebogsamlinger siden disses Oprettelse.

H. O. T. JENSEN

tidligere Lærer og Kirkesanger i Hindborg ved Skive, er født den 2. Maj 1846 i Sjølund, Vejstrup Sogn, dimitteredes 1867 fra Blaagaards Seminarium, og



H. O. T. Jensen

blev 1873 — efter i Mellemtiden at have virket som Hus- eller Hjælpe lærer paa højest forskellige Egne af Landet — ansat som Anden lærer i Taps ved Kolding, forflyttedes 1875 til Vonsild og i 1878 til Hindborg Lærerembede, hvorfra han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra den 31. Oktober 1911.

J., der saaledes har arbejdet i Skolens Tjeneste i henved et halvt Aarhundrede, har, foruden at have udført sin Embedsgering med stor Pligttroskab og Dygtighed, virket i mange Aar med utrættelig Interesse for Ungdommens fortsatte Udvikling og Oplysningens Fremme i det hele, ved til Stadighed at holde Aftenskole i de almindelige Skolefag samt nogle Aar ligeledes i Husflid, ligesom han har gjort sig fortjent ved i sin Tid at stifte Hindborg Foreningsforening og Forsamlingshus. For sine Medborgere har han været til megen Gavn ved at tage virk-

som Del i Administrationen af deres forskellige Foretagender og Foreninger; han har saaledes siden 1895 været Formand for Hem—Hindborg—Dølby Sygekasse, som han selv i sin Tid har stiftet, samt har i flere Aar fungeret som Formand og Regnskabsfører for Centralforeningen af Sygekasser i Viborg Amt.

Lærerstandens Interesser har han stedse taget sig varmt af; i mange Aar har han været Kredsformand for Dansk Skoleforening, blev i 1897 valgt til Formand for Skolemøderne i Skive, deltog i 1895 i Skolemødet i Stockholm og i 1900 i Kristiania. I 1910 deltog han i et Kursus for danske Lærere og Lærerinder paa Gudbrandsdalens Højskole, og fik i 1911 arrangeret et Kursus for sine norske Kolleger paa Grundtvigs Højskole i Lyngby.

JENS JENSEN

Lærer i Daugbjerg Skole pr. Sparkær, er født 16. Marts 1850 i Hellerup, Fjenderup Sogn, hvor Faderen var Gaardejer. Før han kom paa Seminariet, var han i 3 Aar Hjælpe lærer; efter at have taget Eksamen fra Jelling var han Huslærer i 5 Mdr., dernæst Realskolelærer i Aarhus i 7 Mdr., blev Hjælpe lærer i Daugbjerg 1. November 1874 og 2 Aar senere fast ansat sammesteds. — Hans Hustru, Maren Kirstine f. Grøndahl, er Datter af forlængst afdøde Lærer G. i Vokslev ved Nibe.

Den megen Venlighed, der vistes J. ved hans Jubilæum 1899, og 3 Aar senere ved hans Sølvbryllup, og al den »Stads«, der



Jens Jensen



Jens Jensen

da blev gjort af ham, er et smukt Bevis paa det udmærket gode Forhold, han altid har staaet i til Befolkningen, og paa den Anseelse, han har vundet ved sit ærlige, trofaste og dygtige Arbejde i og uden for Skolen. Han har holdt Aftenskole i 13 Vintre, Husflidsskole i 3 Vintre; han er Medstifter af et Sognebibliotek, var i nogle Aar Formand for Sygekassen og har som Stifter af og Formand for Afholdsforeninger i Sognet ydet denne Sag virksom Bistand. Som Tillidsmand i Daugbjerg Kreds af Viborg Amts landøkonomiske Forening og af Viborg og Omegns Plantningsforening har han været en god Mellemand mellem Beboerne og disse Institutioner; tillige er han Medlem af Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse. Han var i to Aar Kredsformand i D. L. F. og er kendt som Udgiver af »Hovedpunkter af Danmarks-historien«.

Iøvrigt har hans Liv ikke været rig paa Afveksling, medmindre man dertil vil regne, at han i sin Skole har haft Besøg af 3 Biskopper og 7 Provster og i sin Embedstid haft 6 Præster.

Som en Mærkelighed kan anføres, at der kun har været 2 eksaminerede Lærere i Daugbjerg i de sidste 100 Aar. Indtil 1826 var der en Mand, David Haun, af den Blicherske Slags; han var nemlig ligesom Kræn Koustrup — I kinne ham wal? — Skwolvæjster om e Vinter aa Muhrmæjster om e Sommer. Hans Eftermand Jens Pedersen, der var dimitteret fra Snedsted, sad i Embedet i 50 Aar, fra 1826—1876.

JENS JENSEN

Lærer i Klotrup pr. Aalestrup, er født den 8. August 1876 i Kragelund Sogn, var efter Konfirmationen 5 Aar i Bogtrykkerlære i Silkeborg, kom derefter paa det derværende Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1899 og ansattes 1901 — efter to Aars Virksomhed som Vinterlærer i Vestjylland — ved Kjellerup Skole som Tredielærer og kaldtes 1903 derfra til Klotrup Enelærerembede. — I 1901 ægtede han sin Hustru, Dagmar f. Bang.

I Besiddelse af stor praktisk Dygtighed og omfattende sit Sogns Anliggender med forstaaende Interesse har J. sluttet sig til sine Medborgere og taget virksom Del i deres Foretagender, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Særlig har han taget Del i Oparbejdelsen af det lille Landbrug, og for dette gjort et betydningsfuldt Arbejde som Formand for Fjelsø Husmandsforening.

JENS KRISTIAN JENSEN

Enelærer ved Bystrup Skole pr. Gjedsted, er født den 13. Maj 1857 i Stadil Sogn og hører til en gammel kendt Gaardmandsslægt, dimitteredes 1883 fra Jelling Seminarium og ansattes 1884 i Klotrup, hvorfra han i 1893 forflyttedes

til sit nuværende Embede. — I 1886 viedes han til sin Hustru, Antomine f. Iversen.

J. har paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse, dels som ivrig Politiker, idet han i mange Aar har beklædt Posten som Leder og Formand for Venstrevælgerforeningen i Gjedsted, dels ved i en lang Aarrække at have Sæde i Gjedsted—Fjeldsø Sogneraad, først som Medlem og senere som Formand, i hvilke Stillingen han har virket med udmærket Dygtighed og været til stor Gavn for Raadets hele Virksomhed ved sit indgaaende Kendskab til Sognets samtlige Beboere.

I en halv Snæs Aar har J. været Formand for D. L. F.s 68. Kreds.



Johan Jensen

JOHAN JENSEN

Enelærer i Mollerup pr. Viborg, er født den 3. December 1856 i Hørning, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 21. Juni 1884 i sit nuværende Embede, efter forinden at have været Lærer ved Fjellerad Højskole og Hjælpelærer ved Ø Skole. Den 18. Januar 1887 ægtede han sin Hustru, Dorthea Marie f. Mikkelsen.

J. har i Tidens Løb beklædt flere vigtige Tillidposter og er, saavel herfor som for sin dygtigt udførte Skolegerning, i høj Grad agtet og afholdt af Egnens Beboere, paa hvem han har udøvet en god og mangeartet Indflydelse. Med stor Dygtighed og Indsigt har han som Formand ledet Sogneraadets Forhandlinger, samt har udført et godt og betryggende Arbejde som Revisor i Ørum og Omegns Sparekasse samt som Regnskabsfører ved Mollerup Andelsmejeri. For Ungdommens fortsatte Udvikling og Oplysningens Højnelse i sin Skolekreds har han med Lyst og Iver virket i adskillige Aar som Formand for den stedlige Foredragsforening samt som Leder af Sognets Gymnastik- og Skytteforening.

KRISTEN JENSEN

Enelærer i Østerbølle pr. Aalestrup, er født den 12. Maj 1847 i Nørre Jernløse, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1875 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1877 ved Korsø Skole i Simested Sogn, hvorfra han i 1884 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Med utrættelig Energi og Interesse har han taget Del i sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger, ligesom han ved sin hele Leven og Færdigheden har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sin Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes bl. a. i sin Tid haft Sæde i Menighedsraadet og har som Formand med Dygtighed forestaaet Administrationen af Aalestrup Andelsmejeri, ligesom han har udført et betydningsfuldt Arbejde ved som Formand for Foredragsforeningen at lede Oplysningsarbejdet ude blandt Folket.

NIELS JENSEN

Førstelærer ved Ans Hovedskole pr. Rødkærbro, er født den 11. September 1852 i Gjesing ved Auning, dimitteredes 1876 i Aarhus som Privatist og ansattes 1879 som Andenlærer i Vellev ved Ulstrup, forflyttedes 1883 til Førstelærerembedet ved Agersted Drengeskole i Dronninglund Herred og i 1886 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sit velrøgtede Embede har J. ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens forskellige Kaar og Livsforhold, i mange Aar med stor Dygtighed og Indsigt beklædt Posten som Næstformand for Grønbæk Sogns Sygekasse, som Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Sognets Sygeplejeforening samt som Medlem af Værgeraadet, ligesom han i Tidens Løb har udført et godt og betryggende Arbejde som Revisor i Sognets Spare- og Laanekasse, i Viborg Amts Lærerenkasse, i Brugsforeningen samt i andre stedlige Andelsforegænder og Foreninger.

NIELS JENSEN

Enelærer og Kirkesanger i Vridsted ved Skive, er født den 12. August 1868, Søn af Gaardmand J. i Vium ved Viborg, dimitteredes 1889 fra Ranum Seminarium og ansattes 1. November 1891 som Andenlærer ved Rybjerg Skole i Salling, hvorfra han forflyttedes i November 1893 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har J. omfattet Beboernes Anliggender med stor Interesse, og har ved sin hele Virksomhed gjort sig almindelig afholdt og agtet af Egnens Befolkning. Med stor Pligttrøskab og Energi har han i flere Aar forestaaet Vridsted—Fly Pastorats Sparekasse som Formand og Regnskabsfører, ligesom han med Lyst og Iver har arbejdet paa at højne Oplysningen i sin Skolekreds som Formand for den stedlige Læseforening.



Niels Jensen

NIELS CHR. JENSEN

Lærer i Hornbæk pr. Randers, er født den 10. Maj 1870 i Sevel ved Skive og Søn af Gaardmand Laurs P. Jensen, tog 1887 Præliminæreksamen i Holstebro og begyndte kort efter sin Lærervirksomhed, idet han de 2 følgende Vintre var Vinterlærer i Lemvigegnen, hvorefter han i 1½ Aar aftjente sin Værnepligt. Efter at være permitteret underviste han i 2½ Aar ved en Privatskole i sit Fødesogn, kom saa paa Seminariet i Silkeborg og tog efter 2 Aars Ophold der Eksamen 1895. Han var dernæst i ca. et Aar Lærer ved en Privatskole i Randers og blev i Begyndelsen af 1897 kaldet til Lærerembedet i Græstrup, Junget Sogn, i Salling. Efter 5 Aars Virksomhed ved denne Skole og andre 5 Aars ved Junget Hovedskole kaldedes han 1907 til Embedet i

Hornbæk. — 1897 blev han gift med Anna Mathilde f. Jensen, Datter af fhv. Købmand A. Jensen i Skive.

Som Lærer i Junget Sogn var J. en anset Medarbejder eller Leder af adskillige offentlige og private Anliggender. Han var 1902—07 Formand, Kasserer og Regnskabsfører for Brugsforeningen, 1900—07 Revisor i Pastoratets Sparekasse, i nogle Aar kommunal Revisor og indtil 1907 Medlem af Menighedsraadet. En Tidlang var han ogsaa Formand for Sognets Foredragsforening og stiftede en Læsekreds under Danmarks Afholdsforenings Vandrebogsamlinger. Ogsaa i Hornbæk har Befolkningen vidst at drage sig hans Kynighed, praktiske Indsigt og administrative Evner til Nytte, idet den har valgt ham til Medlem (Kasserer og Fattigforstander) af Sogneraadet og til Medlem af Vægeraadet. — I syv Aar har han holdt Aftenskole for de unge og sørger som Bibliotekar ved Hornbæk Sognebogsamling for at skaffe disse god Læsning.



Niels Chr. Jensen

OLE JENSEN

Andenlærer i St. Ramsing pr. Skive, er født den 3. Juli 1858 i Ramsing Sogn, hvor Faderen var Muremester, arbejdede først nogle Aar i Faderens Forretning, men maatte paa Grund af Sygdom ophøre hermed, var i et Par Aar paa Gjedved Seminarium og Askov udvidede Højskole og virkede derefter i 5½ Aar som Lærer ved Traenebjerg Friskole paa Samsø. Sygdom tvang ham dog atter til at opgive sin Stilling, hvorefter han flyttede til sin Fødeegn, hvor han begyndte en lille Købmandsforretning og hans Hustru en Pigeskole, hvilken sidste voksede i den Grad, at den maatte udvides. I 1901 gik han tilbage til Lærervejen og ansattes i sit nuværende Embede.

Den 29. April 1881 ægtede han sin Hustru, Dorthea J. Jensen, som under den stadige Kamp mod Sygdom har været ham en stor Støtte saavel i Hjemmet som i Skolen.

Med utrættelig Energi har J. taget Del i sine Medborgeres Anliggender og for dem udført mange Hverv og beklædt flere betroede Stillinger. Han har saaledes i en lang Aarrække med Dygtighed fungeret som Formand i Vægeraadet, som Formand for Haasum—Ramsing Sygekasse siden 1894, har været Amtsrepræsentant i jydsk Husmandsforening i en lignende Aarrække, samt har i flere Aar været Revisor i de sammensluttede Husmandsforeninger i Salling, som gaar under Navnet »Fremad«. Han har endvidere taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Folket, og har saaledes siden 1896 været Formand for Sognebogsamlingen samt siden 1890 tillige haft Sæde i Bestyrelsen for Ramsing Forsamlingshus, siden 1908 som dens Formand.

PEDER K. JENSEN

Lærer i Mogenstrup pr. Jebjerg, er født i Grinderslev Sogn den 16. Februar 1855 og dimitteredes fra Ranum Seminarium 1874. I mange Aar efter sin Di-



Peder K. Jensen

mission var J. Friskolelærer, 1½ Aar ved Brædstrup Friskole og 15 Aar ved Friskolen i Aasted i Salling. Den 5. Maj 1893 blev han ansat som Andenlærer i Selde og den 1. Januar 1898 i sit nuværende Embede.

J. har altid kunnet glæde sig ved at besidde Befolkningens fulde Tillid, hvorfor der ogsaa har været overdraget ham adskillige Hverv af særlig Vigtighed. Her skal blot nævnes: Medlem af Selde og Aasted Sogneraad i 6 Aar og Raadets Formand i 3 Aar; Formand for Selde og Aasted Sparekasse, Revisor af Grinderslev—Grønning Kommuneregnskab og Formand for samme Sogns Værgeraad. I nogle Aar var han Formand for 72. Kreds i D. L. F.

RASMUS FREDERIK JENSEN-STORCH

Lærer og Kirkesanger i Levring Skole pr. Kjellerup. Han fødtes den 2. Oktober 1846 i Albøge, og som den næstældste af 6 Søkende maatte han 8½ Aar gammel ud at tjene som Hyrdedreng. Indtil i Marts 1865 tjente han uafbrudt blandt fremmede, men dette Aar blev han optaget paa Seminariet i Lyngby, og derfra dimitteredes han 1868 med en smuk Eksamen. Efter at være dimitteret og at have aftjent sin Værnepligt har han virket som Lærer adskillige Steder. Sin første faste Ansættelse fik han 17. Marts 1871, da han blev kaldet til at være Lærer ved Bodholt og Christianshede Skoler. Efter 5 Aars Forløb flyttede han til Ungstrup i Thorning Sogn, blev 1884 Lærer og Kirkesanger i Thorning, og 6. Juli 1893 kaldedes han til sit nuværende Embede. — Hans Hustru er Ane Andersdatter Jensen.

J.-S. har været en fortræffelig, elskværdig og afholdt Lærer i sin Skole og har tillige udført et godt og frugtbringende Arbejde blandt de unge, dels som Formand for Skytte- og Gymnastikforeninger og navnlig ved i 27 Vintre at samle dem til Aftenskoleundervisning. De Hverv, der har været ham overdraget som Formand for Værgeraadet, som Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen og som Formand for 70. Kreds af D. L. F. har han røgtet med den største Omhu og til almindelig Tilfredshed.

Den 2. Maj 1904 hædredes han med Dannebrogskorset.

THOMAS JENSEN

Lærer i Vinkel pr. Højslev, er en Gaardmandssøn fra Heltborg i Thy, født 1.



Rasmus Frederik Jensen-Storch

Oktober 1870. Indtil sit 20. Aar var han beskæftiget med Landbrug i Hjemmet, var derpaa 2—3 Aar Mejerist, men fulgte saa sin Lyst til at blive Lærer og tog 1895 Eksamen fra Ranum Seminarium. Han fik 1896 Embede som Andenlærer i Højslev, 1899 som Enelærer i Lynderup og Aaret efter som Enelærer i Vinkel. 1897 ægtede han Ane Juliane Marie f. Brøndum.

J. er ikke blot en dygtig og anset Lærer, men ogsaa en Foregangsmand paa Landbrugets Omraade. Han ejer og driver en Gaard i Dommerby og et Boelsted i Nærheden af Skolen. Som Vidnesbyrd om den velfortjente Anseelse, han nyder i vide Kredse, kan nævnes hans Hverv som Revisor i Nørrejylland Smøreksporforening og i Fjends Herreds Hestavlforening og som Formand for Egnens Andelsmejeri. Som Stifter af og Formand for Fjends Herreds Afholdskreds og som Formand for en Sygekasse har han udført et særlig godt og uegennyttigt Arbejde.



Vilhelm Jensen

VILHELM JENSEN

Førstelærer ved Vinkel Skole pr. Viborg, er født den 14. Juli 1854 i Nølev pr. Odder og hører, saavel paa fædrene som mødrene Side, til en gammel Lærerslæggt; dimitteredes 1874 fra Jelling Seminarium og ansattes den 18. Februar 1881 — efter at have været Huslærer i Vendsyssel, Lærer i Ulsted og ved Aarhus private Realskole samt Timelærer i Aarhus — ved Rødding Skole, hvorfra han forflyttedes i 1884 til sit nuværende Embede. — Den 20. April 1881 viedes han til sin Hustru, Marie f. Krøgh.

J., der i en halv Snes Aar har været Formand for Danmarks Lærerforenings 78. Kreds og en Del Aar Medlem af Amtskredsstyrelsen, har siden 1896 været Bestyrelsesmedlem, og i de senere Aar Formand, for Viborg Amts Lærerenkasse. Med stor Interesse har han stedse omfattet sine Medborgeres Foretagender og har i Tidens Løb beklædt adskillige betroede Poster; han har saaledes tidligere været Medlem af Menighedsraadet og har i mange Aar haft Sæde i Værgeraadet, er Medstifter og Formand for Sygeplejeforeningen i Vinkel og Rind, er Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Andelsmejeriet og Brugsforeningen, samt har siden 1888 været Kredsforstander og Bestyrelsesmedlem i Viborg og Omegns Plantningsforening. J. har endvidere ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning paa forskellig Maade taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen og udført et betydningsfuldt Arbejde for Bogsamlingsagen. Han var saaledes i sin Tid delagtig i Oprettelsen af Sognets Foredragsforening, i hvis Bestyrelse han i lang Tid var Medlem og senere Formand, var Medstifter af Børnebogsamlingen og Sognebogsamlingen i Vinkel, hvilken sidste han har været Formand for i over 25 Aar.

OLE JØRGENSEN



Ole Jørgensen

Lærer i Borup pr. Løgstrup, er født i Ulbjerg Sogn den 24. April 1869. Skønt Gaardmandssøn maatte han tjene, fra han var 7 Aar; derfor blev Skolegangen meget uregelmæssig og »Videnskaben« temmelig hullet. Senere, da han fik fat paa Carit Etlar, Anton Nielsen og Thyregod, vaagne Læselysten og Kundskabstrangen; en flv. Husbond tilbød ham et tilstrækkeligt Laan, og til Held for ham selv og Skolen tog han mod Tilbudet. 1895 dimitteredes han fra Ranum, et Par Aar senere blev han Lærer i Gundersted, Slet Herred, og 1. Maj 1908 kaldedes han til Embedet i Borup. — Hustru: Birthe Marie f. Nielsen.

J. har i de 11 Aar, han var Lærer i Gundersted, udrettet meget til Gavn for den aandelige og materielle Udvikling. Han stiftede en Husflidsforening, en Foredragsforening og en Sygekasse og ledede som For-

mand disse Foreninger, saa de fik virkelig Betydning for Medlemmerne. Husmandsforeningen og Afholdsforeningen, for hvilke han ogsaa var Formand, nød ligeledes godt af hans dygtige Ledelse. Han var Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Mejeriet og Sognetillidsmand for Vesthimmerlands Tyende- og Arbejdersparekasse. Sin kirkelige Interesse og Indflydelse viste han som Medlem af Menighedsraadet og som den ene af de tre Mænd, der repræsenterede Aars—Gislum Herreder ved Valget af »Det kirkelige Udvalg«. I de faa Aar, han har været i Borup, har man allerede i ikke ringe Grad ført sig hans repræsentative og administrative Evner til Nytte, idet man bl. a. har valgt ham til Formand for Forsamlingshuset og Afholdsforeningen og til Medlem af Sygekassens Bestyrelse. Som Formand i 65., siden i 76. Kreds i D. L. F. har han paa en smuk Maade ledet Kredens Anliggender.

SØREN DUSINUS KIILERICH

Lærer i Lundø pr. Højslev, er født den 18. September 1875 i Aulum, Søn af Lærer og Kirkesanger S. K. i Hodsager pr. Holstebro, dimitteredes 1900 fra Silkeborg Seminarium og ansattes den 1. Juni 1904 i Raast pr. Vinderup, hvorfra han 1. Juni 1906 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Den 7. Juni 1904 ægtede han sin Hustru, Dagmar f. Jørgensen.

Ved Siden af sin egentlige Embedsgerning har K. med Iver og Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt



Søren Dusinus Kiilerich



Martin Kristensen Kjær

Sognets Beboere, samt ydet et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved sin Virksomhed ved det stedlige Bibliotek og ved Opførelsen af Forsamlingshuset, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. Afholdssagen har han næret stor Interesse for og har for denne samfundsnyttige Sag udrettet et betydeligt Arbejde i den derværende Afholdsförening, hvilken han i sin Tid selv har stiftet. Han har endvidere paa sin Egn vakt Ungdommens Lyst for Legemsøvelser og Idræt ved med Forstaaelse at lede Gymnastikforeningens Øvelser.

MARTIN KRISTENSEN KJÆR

Lærer ved Aalum Skole pr. Randers, er født den 14. September 1856, Søn af Gaardejer Chr. Jensen i Sandvad, Hvej-

sel Sogn, dimitteredes 1877 fra Jelling Seminarium og ansattes den 8. Septbr. 1879 i Havrum ved Horsens efter i Mellemtiden at have virket som Huslærer i Egnen Nord for Randers, forflyttedes i 1880 til Hellum ved Skørping og den 1. Januar 1888 til Aalum som Enelærer og Kirkesanger.

Ved Siden af at have udført sin Embedsgering med Pligttroskab og Dygtighed, har K. i Samvirksomhed med Beboerne været med til at fremme alle Spørgsmaal af Vigtighed for Egnen. Han har saaledes i en lang Aarrække beklædt flere ansvarsfulde Poster, som Formand, for Hjælpkassen og Medlem af Værgeraadet, som Formand, Kasserer og Regnskabsfører for Bjerregrav—Aalum—Taanum Sognes Sparekasse, Bestyrelsesmedlem for Andelsmejeriet »Kallehave« ved Randers, som Formand for Aalum Sognebogsamling og Sognets Skytte- og Gymnastikforening.

K. har endvidere paataget sig Hvervet som Bestyrer af Brevsamlingsstedet i Aalum, og har flere Gange været valgt til Valgmand for Bjerregrav—Aalum Kommune ved Landstingsvalgene i Randers.

CHRISTEN KJELLERUP

tidligere Lærer i Gedsted, er født den 16. April 1848 i Overlund ved Viborg, hvor Faderen var Gaardejer og hvor Oldefaderen i sin Tid havde Søndermølle i Arvefæste, dimitteredes 1870 fra Ranum Seminarium, ansattes 1872 i Svingelbjerg og forflyttedes i 1873 til Gedsted, hvorfra han i 1910 efter Ansøgning entledigedes med Pension.

K., der i henved 40 Aar har virket med



Christen Kjellerup



Christopher Nielsen Knudsen

foretagender og Foreninger. — I 6 å 7 Aar var K. Formand for den stedlige Lærerkreds.

stor Pligtroskab og Dygtighed i Folkeskolens Tjeneste, har ved Siden heraf gjort sig i høj Grad fortjent ved sit ihærdige Arbejde for Afholdssagen og Ungdommens fortsatte Udvikling, hvilke to samfundsnyttige Virksomheder — som ifølge deres hele Natur og Formaal særdeles godt lader sig forene — han med fortrinligt Resultat lod følges Haand i Haand. Han har saaledes i over 25 Aar haft Sæde i Gedsted Afholdsforening, hovedsagelig som Bestyrelsesmedlem, samt har i mange Aar som Formand for Skytteforeningen ledet Gymnastikken for Byens Ungdom, ligesom han i sin Tid var Medstifter af det derværende Forsamlingshus og nu i over 27 Aar har beklædt Formandsposten i den dertil knyttede Foreningsforening. Med stor Dygtighed og Indsigt har han fungeret som Formand for Sognets Sygekasse og som Mellem af Værgeraadet, samt har i mange Aar været Revisor i flere Andels-

CHRISTOPHER NIELSEN KNUDSEN

Lærer ved Hersom Skole pr. Møldrup, er født den 20. Februar 1862 i Junget ved Roslev, dimitteredes 1885 som Privatist og blev samme Aar, den 3. August, ansat som Lærer og Kirkesanger i Sæby i Salling, forflyttedes 1. Januar 1894 til Oddense Andenlærerembede, i 1900 til Testrup og den 7. August 1902 til sit nuværende Embede som Enelærer og Kirkesanger.

I Oktober 1885 ægtede han sin Hustru, Eline Ebersine Johanne Marika f. Ebbesen.

K. har i samtlige Embeder været betroet adskillige Tillidshverv, bl. a. som Medlem af Værgeraadet og Hjelpekassens Bestyrelse, for hvilken han i flere Aar har været Formand, som Forligsmægler i Tyendesager, Revisor i Andelsmejeriet og Kvægavlforeningen, som Bestyrelsesmedlem i Sygeplejeforeningen samt som Formand for de stedlige Sygekasser. Et godt og frugtbringende Arbejde har han udført for at højne Oplysningen i Skolekredsen og skaffe Ungdommen en fortsat sund Udvikling; han er Stifter af Hersom Foreningsforening og Husflidsforening og har i mange Aar ledet disse Foreninger, ligesom han i over 25 Aar har holdt Vinteraftenskole for den konfirmerede Ungdom og med Iver og Interesse har virket for Husflidssagen som Husflidslærer.

KNUD ANDERSEN KNUDSEN

Førstelærer ved Gjedsted Skole, er født den 18. November 1883 i Sønderholm By, var indtil Seminarietiden beskæftiget ved Landbruget, dimitteredes 1904 fra Ranum Seminarium og virkede efter endt Eksamen som Hjelpe lærer og Vikar i Klæstrup og Jerslev Skoler samt ved Nibe kommunale Skolevæsen, indtil han den 1. August 1906 kaldtes som Andenlærer i Gjedsted, og den 1.



Knud Andersen Knudsen

Juli 1910 som Førstelærer ved samme Skole. — Den 19. Juni 1908 ægtede han sin Hustru, Johanne Marie f. Støy.

Med stor Interesse har han omfattet sine Medborgeres Anliggender, og har med Iver og Energi taget virksom Del i deres forskellige Foretagender og Foreninger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god og heldbringende Indflydelse paa sin Egn's Befolkning. I Besiddelse af speciel Kendskab til Befolkningen, særlig til dens mindre bemidlede Dels Kaar og Livsforhold, har han med Indsigt og Dygtighed fungeret som Formand for Sognets Sygekasse. Han er Medstifter af den stedlige Gymnastikforening, og har ved sit gode Eksempel givet Ungdommen Lyst til Legemsøvelser og Idræt.

PEDER HANSEN KNUDSEN

Førstelærer i Houlbjerg pr. Laurbjerg, er en Landmandsøn fra Hjerding i Sønderjylland, født den 13. Marts 1850. Han tog Eksamen fra Blaagaard 1872, blev 1873 Lærer i Emborg, 1876 i Voel og 1883 i Houlbjerg.

Hustru: Ane Birgitte f. Pedersen.

I Aarene 1884—92 gjorde han sig meget fortjent ved som Formand at lede den lokale Sparekasse; f. T. er han Revisor i samme Pengeinstitut. I sine yngre Aar oprettede og ledede han en Skytteforening i Voel; i alle sine 3 Embeder har han som Formand for de stedlige Bogsamlinger sørget for at tilvejebringe god Læsning, og han var i længere Tid Formand for den af ham stiftede Foredragsforening i Houlbjerg. Sygeplejeforeningen dér nyder endnu godt af hans interesserede Ledelse. Ved Siden af disse mange Hverv har han stadig paa bedste Maade haft Ungdommens Vel for Øje og har bl. a. i 15 Aar holdt Aftenskole.

ANDERS NIELSEN KORSGAARD

Lærer i Bjerregrav ved Randers, er født den 15. August 1861 i Odby, Thyholm. Slægten og Navnet stammer fra Gaarden »Korsgaard« i Søndbjerg. Han dimitteredes fra Ranum 1882, var i 3 Aar Hjælperlærer i Tømmerby i V. Han Herred, blev saa ansat som Lærer i Holmgaardenes Skole, Ydby Sogn, forflyttedes 1890 til S. Rind i Viborg Amt og kaldedes 10. Marts 1898 til Førstelærer og Kirkesanger i Bjerregrav. — Hustru: Kristine Marie f. Hundahl.

I de 30 Aar, K. har været Lærer, har

Lærerne og Samfundet. II.



Peder Hansen Knudsen



Anders Nielsen Korsgaard

han været Formand for 80. Kreds B. af Danmarks Lærerforening.

han forberedt mange unge Mennesker til Optagelse paa Seminarier og Forskoleseminarier. Af de flinkeste Elever i sin Skole har han flere Gange dannet en Privatklasse og undervist dem saa fortrinligt i Realfagene, at de paa forholdsvis kort Tid har kunnet tage Præliminæksamen fra Randers Latinskole. Han nyder fortjent Ry for sin gennem 15 Aar fortsatte Aftenskoleundervisning og er af »De samvirkende Aftenskoleforeninger« indvalgt som Medlem i Udvalget for Oprettelse af Ungdomsskoler i Danmark. Ved Siden af sit store Undervisningsarbejde har han haft Tid og Evne til at tage sig af andre Opgaver; han var og er Medlem af Sognets Menighedsraad, Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Sygeplejeforeningen, er Repræsentant for Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse og Kredsformand for Egnens Plantningsforening. Siden 1. Januar 1911 har

JENS KRISTENSEN

Enelærer i Resen ved Skive, er født 21. April 1849 i Hvidbjerg i Salling og dimitteret 1876 fra Gjedved. Et Aars Tid var han Andenlærer i Øsles paa Hannæs og blev da ansat i Resen. Den 3. November 1877 viedes han til Ane Margrethe f. Andersen. — Da han er født i samme Egn, hvor han i de mange Aar har haft sin Virksomhed, har han haft de bedste Betingelser for at forstaa Beboerne og at blive forstaaet af dem, hvorfor det ogsaa har været ham muligt at udøve en saa betydelig Indflydelse. De Bestillinger i økonomiske Foretagender, der har været ham overdraget, f. Eks. som Regnskabsfører og Kasserer i en Kvægforsikring og som Distriktsforstander i Salling Brandforsikring, har han været taget med Omhu, Nøjagtighed og Paalidelighed. Desuden kan det nævnes, at han i 6 Aar har været Medlem af Værgeraadet, og at han i en Aarrække holdt Aftenskole for Ungdommen.



Peder Kristian Kristensen

PEDER KRISTIAN KRISTENSEN

Lærer i Lund pr. Skive, er født den 9. Maj 1864 i Mogenstrup pr. Jebjerg og stammer fra en gammel holstensk Landboslægt. Han dimitteredes 1895 fra Silkeborg Seminarium og blev 15. Januar 1896

ansat ved Sepstrup Skole, hvorfra han forflyttedes 4. Oktober 1898 til sit nuværende Embede. — I 1899 ægtede han sin Hustru, Karen Marie Rebekka f. Pedersen.

K. kom først i en sen Alder til at begynde paa sin endelige Virksomhed, idet han var beskæftiget ved Landvæsenet indtil sit 22. Aar og blev under sin Soldatertjeneste forfremmet til Sergent, hvilken Stilling han dog maatte opgive paa Grund af Sygdom, og han kom saaledes først 29 Aar gammel paa Seminarium. Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har han stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og har ved sin hele Leven og Færden udøvet en god og mangeartet Indflydelse samt har gjort sig almindelig agtet og afholdt af sin Egns Beboere. Flere betroede Poster har han beklædt, han har saaledes tidligere i Sepstrup, og derefter



Christian Nikolaj Krogh

i Lund, været Formand for Brugsforeningen, samt har siden 1901 tillige været Regnskabsfører for samme. I humane Institutioners Interesse har han bl. a. virket som Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Sygekasse.

CHRISTIAN NIKOLAJ KROGH

Lærer ved Tøndering Skole pr. Durup, er født den 9. Februar 1859 i Vestervig, og nedstammer fra en fra Norge indvandret Sømandslægt. — Hans Oldefader og Bedstefader, der førte eget Skib, blev i 1808 taget som Prise af Engländerne, mistede Skib og Ladning, og holdtes i Fangenskab indtil 1814, hvorefter de bosatte sig i Nykøbing paa Mors, hvor Bedstefaderen blev Lærer. — I 1883 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes i December 1884 som Andenlærer i Selde, hvorfra han den 2. April 1889 forflyttedes til sit nuværende Embede.

I 1885 ægtede han sin Hustru, Karen Marie f. Pedersen.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har K. taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse i sin Skolekreds. I det offentlige Interesse har han beklædt flere Tillidposter, samt udført et betydningsfuldt Arbejde for Beboerne ved at administrere flere Andelsforetagender og Foreninger. Han har saaledes i flere Aar fungeret som Formand for Vægeraadet samt som Medlem af Menighedsraadet og Hjælpekassen. Han har endvidere i flere Aar med stor Dygtighed ledet Tøndering Vareindkøbsforening, samt har med Lyst og Interesse virket som Bestyrelsesmedlem for Durup—Tøndering Foredragsforening.

LAURITS EMIL LARSEN

Førstelærer ved Mammen Skole pr. Bjerringbro, er født den 19. November 1879 i København, dimitteredes 1903 fra Nørre Nissum Seminarium og an-



Laurits Emil Larsen

sattes den 1. Juni 1903 som Andenlærer i Mammen og kaldtes den 1. April 1907 til samme Skoles Førstelærerembede.

Ved Siden af Undervisningsarbejdet i Børneskolen har L. omfattet Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen med stor Interesse, i hvilket han paa forskellig Maade har taget virksom Del; særlig har han blandt de unge ved Sang og Gymnastik udført et betydningsfuldt Arbejde. For sine Medborgere har han beklædt flere ansvarsfulde Stillinger, saavel af offentlig som privat Natur, ligesom han i det almene Vels Interesse har udført flere vigtige Hverv, bl. a. som Formand for den kommunale Hjelpekasse og som Revisor af Kommunens Regnskaber, Mammen Brugsforening m. m.

FREDERIKKE MARIE LINDEGAARD

Lærerinde ved Hvilsum Forskole pr. Hobro, er født den 5. Februar 1886, Datter af afdøde Folkeskolelærer ved Klithuse Skole, C. F. Lindegaard, ansattes den 1. Juli 1907 ved Hvilsum Forskole, efter at have modtaget privat Uddannelse til Lærerinde og i nogle Aar at have virket ved Sdr. Koldbro Privatskole i Vendsyssel, som Vikar i Gejsing og som Vakancelærerinde i Hvilsum.

Frk. L., der ved enhver Lejlighed med Iver og Interesse har virket til Fremme af gode Formaal og Foreninger paa Egnen, har beklædt forskellige Tillidshverv, bl. a. som Inkassator for Hvilsum Sygekasse, forskellige Børnehjælpsforeninger, »Blaa Kors«, »Ungdommens Vel« m. m., som Revisor i Foderstofforeningen og Kasserer for »D. M.«s Kreds i Hvilsum. Frk. L., der i flere Aar har holdt Vinteraftenskole og kvindelig Husflidsskole, har i flere Aar fungeret som Kasserer og Bestyrelsesmedlem i Foredragsforeningen, har stiftet og i flere Aar ledet K. F. U. K.s stedlige Afdeling og Hvilsum Husflidsforening.

ANDERS KRISTIAN NIELSEN LINDUM

Førstelærer i Harre pr. Roslev, er født den 16. Juni 1859, dimitteredes 1883 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 1. September Aaret efter i Harre. — I 1889 ægtede han sin Hustru, Dortha f. Kristensen Lund.

L., der er Kredsformand for Danmarks Lærerforenings 72. Kreds, har under sin lange Funktionstid i samme Embede nøje



Frederikke Marie Lindegaard



Anders Kristian Nielsen Lindum

sluttet sig til Befolkningen, hvis Anliggender han stedse har omfattet med stor Interesse. I Tidens Løb har han med stor Dygtighed beklædt flere ansvarfulde Poster, bl. a. som Medlem af Værgeraadet og Formand for den der-værende Brugsforening, ligesom han paa forskellig Maade har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Befolkning, af hvem han er almindelig agtet og afholdt.

J. C. NIELSEN LINDUM

Enelærer i Brandstrup pr. Rødkær-
bro, er født i Ilbjerg pr. Roslev den
3. August 1851. Han var Elev paa Gjed-
ved Seminarium i 1868—71, blev efter
endt Militærtjeneste Friskolelærer og se-
nere Biskolelærer. 1882—85 var han Or-
ganist ved Søndresogns Kirke i Viborg
og Timelærer ved Byens Borger- og Friskole. I November 1885 blev han Lærer
ved Rosgaard og Knudsgaard Skoler, hvorfra han i 1900 forflyttedes til sit
nuværende Embede.

Paa de Steder, hvor Hr. L. har været Lærer, har han med utrættelig Iver
taget sig af Ungdommen ved at holde Aftenskole og Husflidsskole; i de sidste
Aar har han tillige ledet Ungdommens Gymnastik i Skolekredsen. Men hans
Hovedinteresse har dog været Sang og Musik, og det er et imponerende stort
og beundringsværdigt Arbejde, han har gjort for at højne Sangen i Befolkning-
en og i Lærerkredse. I Viborg stiftede han Sangforeningen »Harmonien« og
dirigerede den fra 1884—86, i Rødkærbro ledede han en Sangforening fra 1901
—03 og et blandet Kor fra 1905—06.
Fra 1896—1900 ledede han Fjends Her-
reds Lærersangforening og 1901—06 Mid-
delsom Herreds Lærerkor. — L. er end-
videre Formand for Sognets Foredrags-
forening og Distriktets Bogsamling, og
var en Tid Formand for 58. Kreds af
Danmarks Lærerforening.

CHRISTIAN BERTELSEN LUND

Lærer, Organist og Kirkesanger i Grans-
lev pr. Laurberg, er født den 29. Juni
1874, Søn af Skovfoged L. i Helberskov,
tog i 1894 alm. Forberedelseseksamen
efter at have været paa Bælum Højskole
og dimitteredes 1899 fra Ranum Semi-
narium efter i Mellemtiden at have væ-
ret Friskole- og Vakancelærer forskellige
Steder. Den 1. Februar 1901 ansattes
han ved Dybvad Skole i Vendsyssel,



J. C. Nielsen Lindum



Kristen Lund

hvorfra han forflyttedes 1. November 1904 til sit nuværende Embede.

I Besiddelse af stor administrativ Evne og en utrættelig Arbejdskraft, har L. paa forskellig Maade virket til Gavn for sin Skole og sin Egn. Han er saaledes Medlem af Værgeraadet samt Formand for Granslev Sogns Sparekasse. Aktiemølle og Elektricitetsværk. For Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele har han endvidere gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde som Stifter og Leder af Sangforeningerne i Houlbjerg og Laurberg, ligesom han stadig leder den ligeledes af ham selv stiftede Sangforening i Granslev. Han har endvidere længe ledet den derværende Gymnastikforening og fungeret som Formand i Foredragsforeningen og for Sognebiblioteket.

KRISTEN LUND

Lærer i Dølby ved Skive, er født den 10. Februar 1855 og Søn af Lærer N. Nielsen Lund i Fly, hvis Fader igen var Lærer i Nørre Felding. Han dimitteredes 1874 fra Ranum Seminarium, var derefter Hjælperlærer hos Folketingsmand Lærer J. P. Jensen i Torslev, i et Aar midlertidig Andenlærer i Romdrup—Klarup og derefter Hjælperlærer i Hvidbjerg indtil han i 1878 ansattes i Finderup, hvorfra han forflyttedes 1880 til Dølby Enelærerembede. — I Aaret 1881 ægtede han sin Hustru, Marie f. Jensen.

L. har ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning særlig helliget sig til Arbejdet paa at fremme god folkelig Oplysning og han har saaledes, med utrættelig Energi, ledet og oparbejdet det af ham selv for adskillige Aar siden stiftede Sognebibliotek. Med levende Interesse har han stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender, ligesom han ogsaa har taget virksom Del i Arbejdet ved deres Foretagender med økonomisk Formaal, og han har i saa Henseende i en lang Aarrække virket som Revisor i Andelsmejeriet »Danelykke».

NIELS MADSEN-VORGOD

Enelærer i Moesgaard Skole pr. Sparkær, er født i Lille Fjølstervang pr. Kibæk den 24. Juli 1861. Faderen byggede sig i 1857 et Hjem paa den nøgne Hede og sled sig i Løbet af 50 Aar frem til forholdsvis Velstand. Sønnen havde fra Barn af det faste Forsæt at ville være Lærer. 17 Aar gl. blev han Vinterlærer med den beskedne Løn 45 Kr. halvaarlig. Et Par Aar senere kom han paa Staby Højskole, saa atter Vinterlærer i Sdr. Felding, Dejbjerg og Ulfborg. Elev paa Askov, Friskolelærer i Skellerup og Rosilde ved Nyborg og tog slutelig efter et Aars Ophold ved Seminariet i Silkeborg hele Lærereksamen i 1889. Efter i kortere Tid at have været Hjælperlærer i Sindbjerg paa Mors, Lærer ved Friskolen og Højskolen i Almind ved Viborg og Andenlærer i Sparkær ansattes han i sit nuværende Embede 1893. Samme Aar ægtede han sin



Niels Madsen-Vorgod

Hustru Ellen Dorothea Hansen. Hun, der i flere Aar havde været Lærerinde, har været ham en trofast Støtte i al hans Gerning. M.-V. er en landkendt, anset og agtet Mand. Han fører en fortræffelig Pen og har skrevet en stor Mængde Artikler om Forhold vedrørende Skole og Kirke, Politik og Samfund. Som Medudgiver af »Landsbyskolens Læsebog« og »Regnebogen« og som Forfatter af »Syrien og Palæstina« (i »Lande og Folk«) samt »Fra Bibelhistoriens Egne« og »Danmarks Kirkehistorie« (i »Holger Danske«) har han lagt for Dagen Kendskab til Skolens Tarv, stor Fremstillingsevne og en ikke almindelig Kundskabsmængde. Siden 1901 har han været et virksomt og indflydelsesrigt Medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelse og har der bl. a. udført et stort Arbejde som Formand for Hjælpekassen for Lærerenker. Ogsaa som Formand for Fonden for trængende ugifte Lærerdøtre og som Medlem af Bestyrelsen for Fonden for trængende Lærerbørns Uddannelse har han haft rig og kærkommen Lejlighed til at arbejde for de Kaldsfællers paarørende, der haardt har Hjælp Behov. Han har heller ikke kunnet forblive uberørt af en saa indgribende Samfundssag som Politik. En Tid var han Formand for Fjends Herreds socialdemokratiske Forening, og 1906 og 1909 var han opstillet som Folketingskandidat i Kjellerupkredsen. — Ogsaa for sit Sogns og sin Egns Beboere har han udført et godt og uegennyttigt Arbejde: Medlem af Sogneraadet, Formand for Vægeraadet, Formand for Taarup—Kvols Sygekasse, Formand for den stedlige Kreds af Plantningsforeningen, Revisor i Brugsforeningen er Hverv, han har paataget sig og røgtet til fuld Tilfredshed. Sin Iver for den almindelige Oplysning har han vist ved at stifte en Folkebogsamling, og for Afholdssagen har han virket energisk som Medlem af Bestyrelsen for Sognets Afholdsforening og af Bestyrelsen for A.-S. Viborg Afholdshjem.

NIELS MADSEN

Lærer i Gammelstrup pr. Stoholm, er født den 20. Juni 1870 i Grindløse Sogn, var indtil sit 26. Aar Haandværker, dimitteredes i 1900 fra Nørre Nissum Seminarium og ansattes den 10. Januar 1901 som Enelærer og Organist i Hinum, forflyttedes i Januar 1905 til Nørstoft og den 1. Februar 1909 til Gammelstrup som Enelærer og Kirkesanger.

Udenfor Skolen har M. særlig været virksom ved Ledelsen af Børnegudstjenester, Ungdomsmøder og Aftenskoler og har en Tid været Formand for en Kreds inden for »Det danske Missionselskab«. Han har end-



Niels Madsen



Andreas Jensen Mailand

videre udført et betydningsfuldt Arbejde for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved som Formand og Bibliotekar at lede Gammelstrup Læseforening og Børnebogsamling, men hans Virksomhed udenfor Skolen har dog hovedsagelig gaaet ud paa at værne om Drengene, der trænger til moralsk Støtte for ikke at komme paa Afveje.

ANDREAS JENSEN MAILAND

Lærer ved Hvidbjerg Skole pr. Skive, er født den 26. April 1851, Søn af Kaadner og Smed M. i Vejstrup Sogn ved Christiansfeldt og nedstammer fra en sønderjyds Skægt fra Egnen mellem Aabenraa og Flensborg. I 1871 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og ansattes den 19. Juli 1872 — efter i Mellemtiden at have virket som Huslærer i Ulfborg Præste-

gaard — som Andenlærer i Vejstrup ved Kolding, forflyttedes den 29. Oktober 1875 til Møllerup paa Morsø og den 20. September 1876 til sit nuværende Embede som Lærer og Kirkesanger i Hvidbjerg.

Ved Siden af sin veirøgtede Skolegerning har M. paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender, og har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en gavnlig Virkning paa sin Egns Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes i en længere Aarrække været Formand for Sygekassen, Sygeplejeforeningen og Indkøbsforeningen, samt har i mange Aar været Revisor ved sidstnævnte Andelsforetagende. Med stor Interesse har han taget Del i Oplysningsarbejdet ved med utrættelig Iver at lede Sognebogsamlingen og den stedlige Foredragsforening.

For sin Stand har han i en lang Aarrække fungeret som Formand for den stedlige Lærerkreds, ligesom han i mange Aar har haft Sæde i Afdelingsbestyrelsen for Viborg Amt samt i Bestyrelsen for samme Amts Enkekasse.

PETER KRISTIAN MATHIASSEN

Førstelærer ved Mønsted Hovedskole pr. Sparkær, er født den 7. Maj 1858 i Faurbo, Holbæk Amt, dimitteredes 1878 fra Skaarup Seminarium, var et Aars Tid Hjælpelærer hos Præst og Førstelærer Madelung ved Thurø Hovedskole og ansattes den 22. August 1879 i Høgild, Sdr. Resen Sogn, hvorfra han den 28. November 1893 forflyttedes til sit nuværende Embede som Førstelærer og



Peter Kristian Mathiasen

Kirkesanger ved Mønsted Kirke. — Den 3. Oktober 1880 ægtede han sin Hustru, Emilie Kamilla f. Dandanell.

M., der nylig er valgt til Næstformand for Danmarks Lærerforenings 76. Kreds, har paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Ved sit specielle Kendskab til Befolkningens Kaar og Livsforhold har han i mange Aar med overlegen Dygtighed beklædt Stillingen som Formand og Kasserer for Sognets Sygekasse samt som Medlem af Vægeraadet. For Afholdssagen har han endvidere udført et ihærdigt og betydningsfuldt Arbejde ved som Formand og Kasserer at lede Mønsted Sogns Afholdsforening, hvilken Forening han selv i sin Tid har stiftet.



Gregers Kristensen Mortensen

OLE KRISTIAN MIKKELSEN

Førstelærer i Troelstrup pr. Stoholm, er født i Elsborg den 24. August 1846 og dimitteredes fra Lyngby Seminarium 1867. Efter 2 Aars Virksomhed som Vikar og Vinterlærer havde han fast Ansættelse som Lærer i Staarup 1869, i Braarup (illige Organist ved Grønbæk Kirke) 1870—71 og fra 1871 som Lærer i Troelstrup og Kirkesanger ved Feldingbjerg Kirke. Hans Hustru er Marie f. Rask; hendes Bedstefader omtales i Blichers E Bindstouw.

M. har uden for sin Skole særlig interesseret sig for Sognets kommunale Anliggender. Under skiftende Sogneraad har han i ca. 30 Aar udført et beundringsværdigt nøjagtigt og paalideligt Arbejde som Regnskabsfører. Hvor afholdt og anset han er af sine Kolleger, skønnes bedst af, at han i 26 Aar har været Kredsformand i 58. Kreds af Danmarks Lærerforening. Endelig bør ogsaa fremhæves hans Arbejde som Stifter og Leder af Sognebogsamlingen.

GREGERS KRISTENSEN MORTENSEN

Enelærer ved Guldager Skole pr. Simested, er født den 28. November 1862 i Sønderholm, hvor Forældrene vare Gaardmandsfolk, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1893 ved Attrup Skole, forflyttedes 1900 til Klithuse, Aaret efter til Gørup ved Gedsted og i 1907 til sit nuværende Embede. — I 1901 ægtede han sin Hustru, Mette Kirstine f. Christensen.

Foruden den almindelige Læreruddannelse har M., ved gentagne Kursus i Sløjd og Husflid, uddannet sig til en dygtig Lærer i disse Fag, hvilket er kommet Ungdommen i hans Skoledistrikt meget til Gode. Han har stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse, taget levende Del i Foreningslivet og paa forskellig Maade virket i det almene Vels Interesse; han har saaledes bl. a. i flere Aar virket som Kredsformand for Simested Sogns Sygekasse og for denne udført et godt og betydningsfuldt Arbejde.

JENS MORTENSEN



Jens Mortensen

Førstelærer i Ørum ved Viborg, er født paa Fur den 27. November 1869, dimitteret fra Ranum 1889, var 1892—96 Lærer i Kistrup, 1896—1907 Førstelærer i Mammen og kaldedes som Førstelærer og Kirkesanger til Ørum i Februar 1907. Den 19. April 1896 viedes han til Kristine f. Pedersen.

I sit tidligere Embede — Mammen — var Hr. M. Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen, Medlem af Vægeraadet samt Medstifter af og i 3 Aar Formand for en Sygekasse; i sit nuværende Embede er han ligeledes Medlem af Vægeraadet, er Formand for Sygekassen, Medstifter af og Formand for en Sygeplejeforening og har stiftet og i 3 Aar ledet en Gymnastikforening. Det er altsaa ikke saa ganske lidt, den intelligente og energiske Lærer allerede har udrettet ved Siden af sin Embedsgerning

til bedste for Befolkningen, og hertil kommer, at han som kyndig og interesseret Havebrugs- og Husflidsmand har kunnet give værdifuld Vejledning og saa paa disse Omraader.

JENS KRISTIAN RASMUSSEN MØLLER

Enelærer og Kirkesanger i Vester Velling pr. Langaa, er født den 28. December 1874 i Ormslev ved Aarhus og nedstammer fra en gammel Gaardmandsslægt. I Aaret 1900 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og blev, efter et Aars Friskolelærervirksomhed i Holstebro, ansat som Lærer og Kirkesanger i Østerild, hvorfra han efter 4½ Aars Forløb forflyttedes til sit nuværende Embede.

K., der omfatter Sygekassesagen med stor Interesse, har for denne samfundsnyttige Sag udført et godt og betydningsfuldt Arbejde. Med stor Dygtighed og Indsigt har han i flere Aar som Formand administreret de stedlige Sygekasser, saavel i Østerild som i Vester Velling, samt beklædt Formandsposten for Centralforeningen af Sygekasser i Viborg Amt, ligesom han af Staten har været udsendt som kritisk Revisor til de anerkendte Sygekasser. Han har endvidere paa sin Egn arbejdet ihærdigt for Skyttesagen og vakt Ungdommens Lyst for Legemsøvelser og Sport ved med Lyst og Forstaaelse at lede Gymnastikforeningens Øvelser og Opvisninger.



Jens Kristian Rasmussen Møller



Niels Christiansen Møller

NIELS CHRISTIANSEN MØLLER

Enelærer ved Romlund Skole pr. Viborg, er født den 16. December 1865 i Galtrup Sogn paa Mors, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 22. September 1889 som Andenlærer i Østerbølle pr. Aalestrup, hvorfra han den 12. December 1892 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 24. Marts 1902 viedes han til sin Hustru, Inger Marie f. Andersen.

Et stort og betydningsfuldt Arbejde har M. udført for Ungdommens fortsatte Udvikling, ligesom han med Lyst og Iver har taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Egnens Beboere, og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Befolkningen, af hvilken han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes i mange Aar til Stadighed hver Vinter holdt Aftenskole for Ungdommen og har i sin

Tid stiftet den stedlige Foredragsforening og siden været dens Formand. For det almene Vel har han virket paa forskellig Maade, bl. a. som Medlem og Sekretær i Vægeraadet, som Sekretær for Sogneraadet samt som Formand og senere Revisor for Brugsforeningen i Løgstrup.

KRISTIAN MØRUP-RASMUSSEN

Lærer ved Korsø Skole pr. Hvam, er født i Holmsø, Hauerslev Sogn den 14. Maj 1858, dimitteredes 1882 fra Ranum Seminarium og modtog den 26. Marts 1886 fast Ansættelse i sit nuværende Embede. — Den 31. Juli s. A. ægtede han sin Hustru, Petrine f. Poulsen.

For Husflidssagen har M.-R., der ved gentagne Kursus har faaet særlig Uddannelse i Husflid, vist stor Interesse og udført et stort og paa sin Egn grundlæggende Arbejde for denne gavnlige Sag, dels ved i 1889 at stifte og siden som Formand at lede den stedlige Husflidsforening, dels ved i mange Aar at lede Undervisningen i Korsø og Simsted Husflidsskole. Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger har han endvidere taget virksom Del i, og i disse beklædt adskillige Tillidsposter. Han har saaledes i mange Aar været Formand, Bestyrelsesmedlem, Revisor eller Sekretær ved de stedlige Andelsmejerier, ved Andelsfoderstofforeningen, ved Aalestrup



Kristian Mørup-Rasmussen

Bank m. m., ligesom Planlæggelsen og Oprettelsen af de fleste af disse og andre større Foretagender i første Række skyldes M.-R.s Initiativ.

HARALD MICHAEL NIELSEN

Lærer ved Fly Skole pr. Skive, er født den 10. December 1880, Søn af Lærer Rasmus Nielsen ved Holmstol Skole i Skannerup Sogn, dimitteredes 1901 fra Silkeborg Seminarium og ansattes den 1. September 1902 som Andenlærer i Ormslev ved Aarhus, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1906 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede egentlige Skolegerning har N. paa forskellig Maade udført et godt og betydningsfuldt Arbejde til Fremme af Oplysningen i sin Skolekreds som Leder af den derværende Foredragsforening og Sognebibliotek, ligesom han ogsaa paa sin Egn har vakt Ungdommens Lyst til Legemsøvelser og Sport ved med Iver og Forstaaelse at lede Undervisningen i Gymnastikforeningen. Sine Medborgeres Anliggender har han stedse omfattet med Interesse og paataget sig flere ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes længe fungeret som Revisor i Brugsforeningen samt som Formand for den kommunale Hjelpekasse og Medlem af Værgeraadet, i hvilke Stillinger han har gjort god Fyldest ved sin Indsigt og sit specielle Kendskab til Smaakaars-Befolkningen.

H. P. NIELSEN

Lærer og Kirkesanger i Sejling pr. Silkeborg, er født den 24. Juli 1855 i Taageby ved Mern i Præstø Amt, dimitteredes 1881 fra Jelling Seminarium og ansattes i Sejling den 10. Juni 1886.

I Besiddelse af stor Indsigt i Planteavl og som særdeles kyndig i Jordbrug har N. ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning paa forskellig Maade virket til Gavn for Landbruget, ikke blot inden for Sognets Grænser, men ogsaa gennem Foreninger i det meste af Midtjylland. Han har saaledes i 24 Aar haft Sæde i Bestyrelsen for »Silkeborg og Omegns Plantningsforening«, samt har i adskillige Aar været Formand for »Silkeborg Landboforenings Planteavlsudvalg« og for »De 4 midtjydske Landboforeningers Planteavl«. Han har endvidere i ca. 17 Aar været Formand, Sekretær og Kasserer for Sejling Sinding Sparekasse og i 12 Aar Repræsentant i »Silkeborg Handels- og Landbrugsbank«, samt har desuden været Revisor i en Mængde forskellige Andelsforetagender og Foreninger. N., der er Stifter og mangeaarig Formand for Sejling Sogns Sygekasse, har endvidere udført et betydeligt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og Højnelse af Oplysningen i Skolekredsen, dels som Stifter og Leder af flere Sangforeninger og som mangeaarig Formand for Skyttekredsen, dels som Formand for den stedlige Foredragsforening, og han har ved sin hele Leven og Færden gjort sig i høj Grad agtet og afholdt saavel af sine Sogneboere som af alle dem, han gennem de mange Foreninger kom i Berøring med.

MADS ERIK NIELSEN

Lærer ved Sønder Vinge Skole pr. Ulstrup, er født den 1. Juli 1874, Søn af Gaardejer Jens Nielsen i Gjærning By og Sogn, dimitteredes 1894 fra Jelling Seminarium og ansattes den 1. Maj 1895 som Andenlærer i Lisbjerg, forflyttedes i 1898 til Gjedning Enelærerembede og den 1. December 1901 til Sønder Vinge.



Mads Erik Nielsen

N., der er Formand for Danmarks Lærerforenings 78. Kreds, har ved Siden af sit Arbejde i Børneskolen virket ihærdigt for Ungdommens videre Uddannelse, dels ved til Stadighed hver Vinter at holde Aftenskole, dels ved at stifte og lede en Gymnastikforening i Sønder Vinge. Med Indsigt og Dygtighed har han beklædt flere Tillidposter og taget virksom Del i Administrationen af Beboernes forskellige Foretagender og Foreninger. Han har saaledes i flere Aar fungeret som Formand for Langaa—Torup—Sønder Vinge Sogns Vægeraad, Hjelpekasse og Sygekasse samt som Regnskabsfører og Revisor i Spare- og Laanekassen for Langaa Pastorat.

MORTEN NIELSEN

Førstelærer i Roslev, er født den 26. September 1870 i Grinderslev, dimitteredes 1889 fra Jelling Seminarium og ansattes 17. December s. A. som Andenlærer i Thise, forflyttedes 1891 til Grinderslev og den 4. Juni 1894 til sit nuværende Embede.

N., der i 3 Aar har været Formand for Danmarks Lærerforenings 72. Kreds, har ved Siden af sin egentlige Skolegerning taget virksom Del i Oplysningsarbejdet, dels som Stifter og Leder af Roslev Sognebogsamling og Sangforening, dels ved sin indsigtfulde Virksomhed som Bestyrelsesmedlem i Roslev Borger- og Haandværkerforening. Sine Medborgeres forskellige Andelsforetagender og Foreninger har han omfattet med stor Interesse og i disse beklædt flere ansvarsfulde Poster, bl. a. som Regnskabsfører for den stedlige Brugsforening og som Bestyrelsesmedlem i Roslev—Ryhjerg Sparekasse.

N. NIELSEN

Førstelærer ved Bjerring Skole pr. Bjerringbro, er født den 11. November 1863 i Bjerregrav, Rinds Herred, i en Slægt, som gennem flere Led har hørt til Landbostanden, dimitteredes 1886 fra Ranum Seminarium og ansattes samme Aar som Enelærer i Ingstrup, forflyttedes 1892 til Løvel og i 1910 til sit nuværende Embede.

N., der under sin Skolegerning særlig har faaet den historiske Undervisning kær, har som en Frugt af denne Interesse skrevet flere historiske Lærebøger, og er bl. a. Medudgiver af »Bibelhistorie for Smaa børn«, Udgiver af »Geografisk Historisk Korte over Danmark



N. Nielsen

og Sønderjylland, samt er Forfatter af Vejledning til nævnte Kort, hvilke Læremidler ere anbefalede af Kultusministeriet til Brug ved Undervisningen i Folkeskolen. I Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen har han ogsaa taget virksom Del, som Formand for Foredragsforeningen og Sognebogsamlingen, ligesom han i henved 20 Vintre har holdt Aftenskole samt Oplæsninger og Foredrag for Beboerne, saavel i som udenfor den hjemlige Kreds. N. har baade i sit nuværende og i sine tidligere Embeder været Medlem af Værgeraadet, har i mange Aar fungeret som Revisor ved Kommuneregnskaberne og som Bestyrelsesmedlem, Formand o. l. i Brugforeningen, Vælgerforeningen m. m., ligesom han med Ihærdighed har arbejdet for Afholdsbevægelsen som Medlem af Kredsbestyrelsen for Bjerringbro og Omegns Afholdskredse.

NIELS NIELSEN

siden 1897 Førstelærer i Selde pr. Roslev, er født 25. August 1871 i Fiskbæk, dimitteret 1896 fra Jelling. Hans Hustru er Cecilie Marie Nielsen f. Thordahl.

N. har især bestræbt sig for ved det levende Ord at udbrede Kundskaber og berige det aandelige Liv. Han har oprettet en Foredragsforening i sit Sogn og i 5 Aar været en anerkendt dygtig Formand for Nordsallings Foredragskreds. Med ikke mindre Dygtighed har han røgtet de ham overdragne Hverv som Revisor i Sparekassen, Formand for Sygekassen og Formand for Værgeraadet.

J. JENSEN NØRGAARD

Lærer i Thorum pr. Roslev, er født den 10. Oktober 1877 i Andst Sogn, dimitteredes 1899 fra Jelling Seminarium og ansattes 1901 i Thise, hvorfra han i 1904 forflyttedes til sit nuværende Embede.

I sin Skolekreds skattes N. højt, ikke alene fordi han er en dygtig Lærer og Opdrager for Børnene, men fordi han ogsaa efter Skolen viser den opvoksende Ungdom stor Interesse, ved jævnlig at kalde de unge sammen til Møder eller samle dem i Foreninger. For at højne Oplysningen i sin Skolekreds har han udført et ihærdigt Arbejde som Leder af den stedlige Foredragsforening, ligesom han med Lyst og Iver har ledet Sangforeningens og Gymnastikforeningens Øvelser og Opmønstninger.



Thomas Nørgaard

THOMAS NØRGAARD

Lærer i Bjerregrav pr. Møldrup, er født i Viborg den 23. December 1853 og dimitteret fra Ranum 1876. Efter i et Par Aar at have bestyret Dyngby Skole for Folketingsmand N. Jensen kaldedes han til Lærer- og Kirkesangerembedet i Bjerregrav den 19. Februar 1878.

N. nyder stor Anseelse saavel i snævrere som vide Kredse som en fremragenddygtig Mand, der navnlig paa de praktiske Omraader har udført et fortjenst-

fuldt Arbejde og haft megen Indflydelse I 1887 blev han Medlem af Komiteen for Jærnbanebygning i det vestlige Himmerland (særlig Løgstør—Viborgbanen), var flere Gange kommunal Revisor, 1894—1901 Formand for Møldrup og 1901—04 for Bjerregrav Andelsmejeri. Han var særlig virksom ved Oprettelsen af »Bjerregrav og Omegns Have- og Plantningsforening« og har været dens Formand i de 24 Aar, den har bestaaet. For D. L. F.s 77. Kreds var han i 20 Aar (1887—1907) en ligesaa agtet som afholdt Formand.



Jens Christian Nørvig

JENS CHRISTIAN NØRVIG

Førstelærer i Kjellerup, er født i Nr. Vinge, hvor hans Fader var Gaardfæster under Stamhuset Tjele og Sognefoged. Bedstefaderen, Johan »Bjørne« kaldet, var en meget søgt »klog Mand«. Moderen mistede han, da han var 1½ Aar; faderløs blev han 9 Aar senere. Han voksede op ved Landvæsenet, men ved gode Menneskers Hjælp kom han paa Seminariet i Ranum, hvorfra han dimitteredes 2 Aar senere, 1882; var dernæst Hjelpe lærer i nogen Tid, fik fast Embede paa Viborg Nørremark, flyttede 1889 som Enelærer til gl. Kjellerup Skole og udnævntes 1901 til Førstelærer ved den ny opførte Centralskole.

Han tænkte en Tid paa at gaa den theologiske Vej: læste privat til Artium, Filosofikum og Hebraicum, men opgav senere, nærmest af ydre Grunde. Fra Barndommen af har han ivrig syslet med fremmede Sprog især Engelsk, og har ved Statens Hjælp haft Kursus i København og i Oxford.

Han finder sin største Glæde i den stille daglige Virksomhed i Skolen og Studereværelset; men en saa kundskabsrig, dygtig og agtet Mand har dog ikke kunnet undgaa paa forskellig Maade at blive draget ind i Livet uden for Skolen, og ogsaa i dette har han ved sin Dygtighed og sin pligtopfyldende, retsindige Karakter vundet megen Anerkendelse. Han var nogle Aar Kommune-revisor, var Revisor i Kjellerup Elektricitetsværk, Kirkevæрге, Formand i Værgeraadet, Medstifter af og Formand for Folkebogsamlingen, mangeaarig Revisor i Sygekassen og Tilsynsførende for Krist. For. til vildf. Børns Redning.

CARL OLESEN

Lærer i Fiskbæk pr. Løgstруп, er født i Helgenæs Sogn den 22. Januar 1868, dimitteredes 1886 fra Ranum Seminarium og blev den 1. Juli 1893 — efter i Mellemtiden at have været ansat ved Landerupgaard Opdragelsesanstalt — kaldet til sit nuværende Embede.

Med Lyst og Iver har O. virket for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling ved sit energiske Arbejde som Formand for den stedlige Læsekreds og som Formand i Bestyrelsen for Fiskbæk Forsamlingshus. I det offentlige Interesse har han ligeledes længe virket og med stor Samvittighedsfuldhed udført Hvervet som Skatteraadssekretær.



Else Olesen

ELSE OLESEN

Lærerinde ved Aasted Forskole pr. Durup, er født den 6. September 1864 i Rødding pr. Skive, hvor Faderen var bosat og virkede som Murer om Sommeren og Skolemester om Vinteren, indtil han blev fast ansat ved Skolen. Frk. O. var fra 1885 til 1902 ansat forskellige Steder som Pøge-, Privat- og Vakancelærerinde, hvorefter hun modtog fast Ansættelse som Forskolelærerinde i Aasted.

Foruden at have udført sin egentlige Skolegerning med Dygtighed og Pligt-troskab, har Frk. O. gjort sig fortjent ved sit energiske Arbejde for den legemlige Opdragelse, idet hun paa sin Egn har vakt Lysten hos Ungdommen for Legemsøvelser og Idræt ved med Forstaaelse at lede Undervisningen i den derværende Gymnastikforening. For Afholdssagen har hun virket med Lyst og Iver som fleraarigt Medlem af Bestyrel-

sen for den stedlige Afholdsforening, ligesom hun med Dygtighed i flere Aar har bestridt Posten som Regnskabsfører for Kommunens Spareforening.

NIELS OLESEN

Førstelærer i Grinderslev pr. Jøbjerg, Skolelærersøn fra Ejstrup ved Skive, født 17. Januar 1869, tjente som Dreng og Karl ved Landbruget, kom 17 Aar gammel paa Jelling Seminarium, dimitteret derfra 1889. Fra Foraaret 1890 til Efteraaret 1891 var han Soldat i Viborg (bestod Korporaleksamen som Nr. 1), var en kort Tid Hjælpe lærer hos Faderen, blev Andenlærer i Thise 1892, Ene-lærer i Grætrup 1895 og Nytaar 1897 Førstelærer og Kirkesanger i Grinderslev. — Hustru: Marie f. Kristensen.

Saa længe han selv havde Skolelodden, var han en ivrig og dygtig Landmand, havde et Par Kursus paa Lyngby, skrev nogle meget sagkyndige Bladartikler, var Bestyrelsesmedlem i Mejeriet og Formand for for en Ægeksportholdning; men siden Jordloddens Salg har han især drevet litterær Virksomhed, under Forfatternavnet; *N. Olesen Husted*. Hans Produktion er dels ren historisk: »P. Lydersen af Hvidbjerg Holmgaard« (i Aarvog udg. af Selskabet for jydsk Historie og Topografi), »Den højere Bondeskole i Krejbjerg« og »Fra Amtsraadenes første Dage« (begge i Aarvog udg. af Hist. Samf. for Skive og Omegn, af hvis Bestyrelse han er Medlem), dels politisk-historisk: »Blade af den



Niels Olesen

politiske Udviklings Historie i Salling« (1 Del udkommen som selvstændig Bog), »Træk af Fjends Herreds pol. Historie«, »Randersegnens pol. Historie«, »For 25 Aar siden« (c. 1885 i pol. Henseende). Desuden har han skrevet en Mængde større og mindre Artikler om sociale, politiske økonomiske Spørgsmaal. Hans historiske Sans og Metode, grundige Viden og behagelige Fremstillingsmaade gør ham meget læseværdig. — Hans politiske Virksomhed har ikke blot været af teoretisk, men ogsaa af praktisk Art, idet han en Del Aar var Næstformand i Salling Venstreforening og endnu er Formand for Venstreforeningen i Sognet. — I Ledelsen af Egnens Afholdsbevægelse har han taget virksom Del; han er Formand for Grinderslev Folkebogsamling, var i nogle Aar Formand for den af ham stiftede Foredragsforening, var Formand for Sygekassen og er for Tiden Formand for den lokale Sparekasse. — Fra 1906—09 var han Formand for 102. Kreds i Danmarks Lærereforening og i mange Aar Medlem af Bestyrelsen for Skolemøderne i Skive.



Anders Høgh Petersen

ANDERS HØGH PETERSEN

Førstelærer ved Hvilsum Skole pr. Hobro, er født den 3. Marts 1877 i Voel ved Silkeborg, dimitteredes 1898 fra Silkeborg Seminarium og ansattes den 1. September 1900 som Andenlærer i Hurup ved Hadsund, hvorfra han flyttedes den 1. Oktober 1907 til sit nuværende Embede. — Den 17. Maj 1908 ægtede han sin Hustru, Anna Kamilla f. Pedersen.

Foruden med Dygtighed og Interesse at have varetaget sin Gerning i Børneskolen, har P. taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen, særlig med Hensyn til Ungdommens fortsatte Udvikling, idet han hver Vinter til Stadighed har holdt Aftenskole for Byens unge Karle og Piger. Han har endvidere i en Aarrække beklædt Posten som Formand for Hvilsum Sygekasse, i hvilken Stilling han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningen og dens forskellige Livsforhold.

HANS PETER PETERSEN

Førstelærer ved Vestermark Skole pr. Viborg, er født den 18. April 1857 i Stillinge Sogn og stammer saavel paa fædrene som mødrene Side fra sjællandsk Bondæet. I 1877 dimitteredes han som Privatist i København, ansattes 1. Maj 1879 — efter forskelligartet Lærervirksomhed, dels som Vikar ved flere Skoler i Odsherred, dels som midlertidig Lærer ved Svendborg Borgerskole — som Enelærer i Faarbæk og kaldtes den 21. Juli 1891 til sit nuværende Embede.

Den 17. November 1879 ægtede han sin Hustru, Hanne Sofie, Datter af Købmand E. H. fra Veddinge i Faarevejle Sogn.

Paa sin Egn har P. for Husflidssagen udført et betydningsfuldt Arbejde ved



Hans Peter Petersen

at stifte Faarbæk og Vestermark Husflidsforeninger, og siden som Formand at lede disse samfundsnyttige Sammenlutninger. I 1900 var han delagtig i Oprettelsen af Viborg Marks Sygekasse og har siden haft Sæde i dennes Bestyrelse, fra 1905 som dens Formand. I en længere Aarrække har han endvidere været Sekretær og Medhjælper hos Sogneraadformanden for Haderup Sogn, i hvilken Stilling han har gjort fortrinlig Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til alt vedrørende Kommunens Forhold og Beboernes forskellige Livsvilkår.

Under 31. December 1912 benaadedes P. med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn.

IVAR CHRISTIAN PETERSEN

Lærer ved Rønge Skole pr. Ulstrup, er født den 10. Juli 1864 i Horskjær Skole, Vamdrup Sogn, hvor Faderen i sin Tid var Lærer; hans Bedstefader var Ivar Jochumsen i Kapdrup pr. Haderslev, der var Næstformand i den slesvigske Forening. I 1883 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og var i de følgende fire Aar beskæftiget ved forskellige Lærervirksomhed, bl. a. som Vikar ved Kolding Latin- og Realskole, Hjælpe lærer ved forskellige Skoler i Jylland og paa Øerne, Høj- og Realskolelærer i Skelund m. m., indtil han den 31. Oktober 1887 modtog fast Ansættelse i Folkeskolen som Enelærer i Rønge. — Den 14. Maj 1890 ægtede han sin Hustru, Karen Jacobine Anne Kristine f. Christensen.

P., der i Tidens Løb har udfoldet en større Skribentvirksomhed, særlig som Forfatter af en Mængde Avisartikler, har ved Siden af sin Skolegerning paataget sig flere Tillidshverv. Han har saaledes bl. a. i en lang Aarrække taget virksom Del i Administrationsarbejdet i Sønder Vinge—Torup Sognes Sygekasse, samt har fungeret som Regnskabsfører for Starup Nebel Sogneraad, i hvilke Stillinger han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaars-Befolkningens Livsforhold.

JENS PETER PEDERSEN

Lærer ved Bjerringbro Stationsbys Kommuneskole, er født den 28. Juni 1875 i Vallekilde. Hans nu afdøde Lærer i Børneskolen raadede ham til at gaa Læsevejen, for »slæbe sig til noget kan man ikke«. Faderens Raadgivere mente dog, de unge burde først lære et Haandværk. Altsaa: læse maatte han ikke, lære Haandværk vilde han ikke,



Ivar Christian Petersen

og saa blev han da Agrar, indtil han blev voksen og kom paa Højskolen. Her fik han saa megen Smag for Bogen, at han for Alvor gav sig til at læse med Lærer-eksamen som Maal. Han tog 1. Del i Nørre Nissum 1890 og 2. Del i Vordingborg Aaret efter. Imidlertid var han bleven kendt med en Præst, der netop skulde til Grønland, og med ham drog han da op til det fjerne Biland, hvor han blev 2 Aar. Efter Hjemkomsten var hans Tid fuldt optaget af ved Foredrag og i Bladartikler at meddele sine Oplevelser og Indtryk. En kort Tid var han Privatlærer, aftjente dernæst sin Værnepligt og blev endelig, 29 Aar gl., ansat som Lærer i Jelstrup Sogn i Vendsyssel, hvorfra han 1908 kaldedes til Embedet i Bjerringbro. — Den 21. December 1907 viedes han til Klara Marie f. Larsen af Vonsild.



K. Pedersen

P. har sin største Glæde i det daglige, hjemlige Arbejde med de mange B'er: Børn og Bøger, Billeder og Blomster. Dog har han ikke kunnet undgaa et og andet Hverv, som Beboerne har ønsket overdraget til den afholdte Lærer, især naar dette faldt i Traad med hans øvrige Arbejde og Interesser. Han har saaledes en Tid lang været Værgeraadsmedlem, er Bibliotekar ved Bjerringbro Folkebogsamling, har været Bestyrelsesmedlem i en og er nu Revisor i en anden Sygekasse. Flere Steder har han ledet Gymnastikken for de voksne og har i Bjerringbro oprettet en Spejldertrop.

K. PEDERSEN

Førstelærer ved Skivehus Skole pr. Skive, er født den 27. Oktober 1865, Søn af Møller P. Christensen i Skovdallund ved Jelling, dimitteredes 1869 fra Jelling Seminarium og kaldtes den 1. Januar 1893 til Skivehus Førstelærerembede.

Foruden at være en meget dygtig og afholdt Lærer, har P. særlig gjort sig fortjent ved i en Aarrække med stor Pligtroskab at virke i det offentlige Interesse, samt ved paa forskellig Maade med Lyst og Iver at tage virksom Del i sine Medborgeres Anliggender. Han har saaledes bl. a. i mange Aar været Sekretær for Skive Landsogn og Resen Sogneraad samt bestridt det brydsomme Hverv som Formand for Kommunens Sygekasse.

KRISTIAN RASMUSSEN PEDERSEN

Førstelærer i Hjorthede pr. Bjerringbro, er født 10. Septbr. 1870 i Gjeding, Tilst Sogn, og dimitteret 1898 fra Silkeborg. Fra 1900 til 1905 var han Lærer i Funder By, siden 1905 har han haft sit nuværende Embede. Skønt Arbejdet inden Skolens Vægge optager hans varmeste Interesse, har han dog ogsaa haft Sans for de voksnes aandelige Udvikling, for hvilken han har virket ved at oprette og lede en Læseforening. I det kommunale Liv har han taget virksom Del som Medlem af Sogneraadet, og som Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen gør han anerkendt godt og dygtigt Arbejde.



Niels Kristian Pedersen

NIELS KRISTIAN PEDERSEN

Førstelærer ved Lyby Skole, er født den 29. December 1847 i Kvorup, Jetsmark Sogn, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1868 fra Rarum Seminarium, var derefter Hjælpe lærer, dels ved en Privatskole i Aalborg, dels ved Hvidbjerg Skole paa Thyholm, indtil han den 17. November 1874 ansattes i Sta. Vesterhassing Sogn, hvorfra han forflyttedes den 8. Februar 1880 til sit nuværende Embede.

Et godt og betydningsfuldt Arbejde har P. udført, dels ved sin egentlige Skolegerning, dels ved ihærdigt at tage Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Kredens Beboere og dels ved med levende Interesse at omfatte sine Medborgeres forskellige Andelsforetagender og Foreninger samt ved i sin Virksomhed i det hele at udøve en rig og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere. I Tidens Løb har P. beklædt flere betroede Stillinger, har bl. a. været Formand for Kreaturforsikringen, i mange Aar Revisor i Sparekassen og Brugsforeningen, har været Medlem af Menighedsraadet og af Bestyrelsen for Jæbjerg—Lyby Hjælpekasse, har stiftet og i flere Aar ledet Sangforeningen samt har som Formand for Afholdssamfundet i Lyby, ydet et vægtigt Bidrag til denne samfundsnyttige Sag.

OLE PEDERSEN

Enelærer og Kirkesanger i Bigum ved Onsild, er født den 19. September 1848 i Tømmerby ved Brønderslev, hvor Faderen var Murer og Musiker, opholdt sig et Par Aar som Elev paa Brønderslev Højskole og dimitteredes 1874 som Privatist, ansattes samme Aar som Lærer i Visse ved Aalborg og forflyttedes 1878 til Bigum.

P. har i Tidens Løb beklædt flere ansvarsfulde Poster, i hvilke han ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold har gjort fortrinlig Fyldest, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og heldbringende Indflydelse paa Beboerne, af hvem han har gjort sig i høj Grad agtet og afholdt. Fra 1880 til 1904 har han som Formand med stor Dygtighed virket i Vammen—Lindum—Bigum Sogneraad, har siden 1886 som Formand og Regnskabsfører ledet Administrationen af Kommunens Spare- og Laanekasse, har i en Aarrække fungeret som Revisor for Sædagergaards Mejeri, og har i mange Aar med stor Indsigt administreret den kommunale Hjælpekasse som Formand for dennes Bestyrelse.

PEDER PEDERSEN

Lærer i Egeris pr. Skive, er født den 18. November 1850 i Taarup Sogn, hvor



Ole Pedersen



Peder Pedersen

Faderen var Gaardejer, virkede i 1½ Aar som Lærer i Romlund og Fiskbæk, uddannedes i 1868 paa Staby Højskole, var derefter Vinterlærer forskellige Steder i 3 Vintre, vikarierede i Sparkær og Rem Skoler og rejste derefter til de nordamerikanske Fristater, hvor han opholdt sig i 7 Aar. Efter sin Tilbagekomst vikarierede han i Hostrup og Selde Skoler og ansattes den 11. Oktober 1882 i Egeris, efter forinden at have været konstitueret et Par Aar i Embedet.

P., der paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse, har bl. a. tidligere i flere Aar været Sekretær for Sogneraadet og siden da Revisor af de kommunale Regnskaber, i hvilke Stillingen han har gjort udmærket Fyldst, og har ved sin Nøjagtighed, Indsigt og praktiske Dygtighed været en god Hjælp for Raadet. For Afholdssagen har han stedsse været en ivrig Forkæmper og var

paa sin Egn en af de første, som tog denne samfundsnyttige Sag op. Han har i mange Aar været Formand for Skive Mark og Omegns Afholdsforening, ligesom han senere ogsaa har været Formand for Skive søndre Sogns Afholdsforening.

P. M. PEDERSEN

Førstelærer ved Aidt Skole pr. Thorsø, er født den 1. Juni 1862 i Jebjerg ved Randers, hvor hans Forældre ejede en Gaard, var indtil sit 22. Aar ved Landvæsenet og optoges 1885 paa Vordingborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1887. Samme Aar i September blev han Hjælpelærer i Vidstrup Skole og henimod 2 Aar efter Lærer ved Borre Friskole, virkede her indtil han den 20. Maj 1893 kaldtes til det nyoprettede Embede i Borre, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1904 til Aidt.

P., der i sin Virketid som Lærer har holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom i 22 Vintre og forberedt 10 unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet, har i Tidens Løb, til Gavn og Betyggelse for sine Medborgere, beklædt flere betroede Stillinger og udført forskellige ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes bl. a. siden 1904 fungeret som kommunal Revisor og Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager i Vejerslev—Aidt—Thorsø Kommune, har i flere Aar virket som Revisor i Sognets Brugsforening og som



P. M. Pedersen



Peder Marius Pedersen

Formand for den stedlige Husflidsforening. Han har endvidere i sin Tid stiftet og sidenhen ledet saavel Borre som Aidt Sangforeninger, hvorved han har kunnet glæde sig ved stor Tilslutning og Interesse fra Befolkningens Side.

PEDER MARIUS PEDERSEN

Lærer i Overviskum pr. Viborg, er født i Lyngby ved Grenaa den 15. December 1855. Faderen og Bedstefaderen der begge var Gaardejere i Lyngby, var i sin Tid vel kendte der paa Egnen som Fremskridtsmænd. Han tog Eksamen fra Statsseminariet i Lyngby 1874, var 2½ Aar Hjælpe lærer i Hyllested ved Ebeltoft, blev da Enelærer i Borring og i Februar 1878 kaldet til sit nuværende Embede. De første 10 Aar var han Kirkesanger, de næste 16 Aar

Organist i Vejrum og siden 1904 Organist i Viskum Kirke. — 1877 ægtede han Dorthea f. Jensen, i hvilket Ægteskab der er født 16 Børn.

I de 37 Aar, P. har været Lærer, har han udfoldet en utrættelig og omfattende Virksomhed til Gavn for Skolen, Kirken, Ungdommen og Befolkningen. Han holdt i nogle Vintre Aftenskole og samlede i 4 Vintre en talrig Tilhørerkreds til de historiske og kristelige Foredrag, han holdt i Skolen. Inden for Lærerstanden hører P. til de mere kendte og ansete, idet han dels som Taler, bl. a. ved større Skolemøder i Viborg, dels i Skrift har givet vægtige Indlæg i Skole- og Standsspørgsmaal. Der kan navnlig fremhæves en Del Artikler i »Skoletidende« om »Statsskole kontra Friskole«, »Lærernes Embedsbog m. m.«, »Præsten og Kirkesangerens«; desuden flere Artikler om Valg til Bestyrelsen o. s. v. I »Den danske Folkeskole« har han skrevet Overviskum Lærerembedes Historie. — Han har konstrueret en særdeles god Node- og Svingtavle og et meget praktisk Skolebord, der nu er indført i Kommunens seks Skoler. 1890 fik han trods megen Modstand fra Kirkesynet udvirket, at der blev indlagt et godt Varmeapparat i Viskum Kirke, og 1904 fik samme Kirke et Orgel ved en af ham foranstaltet Indsamling, der indbragte 1050 Kr. — I 10 Aar har han været Sekretær for Sogneraadet, i 8 Aar Revisor i Mejeriet, i 34 Aar Formand for Læseforeningen og i mange Aar Medlem af Kommissionen for Afløsning af Jagtretten i Viborg Amt samt Medlem af Kommissionen for Anlæg af en Bane fra Onsilid til Viborg.

ENGEL POULSEN

Lærer ved Ravnstrup Skole, er født den 25. December 1850 i Øster Grønning i Sallinglands Nørre Herred, hvor Faderen var Husmand og Tømrer, tjente indtil sit 25. Aar hos Bønderne i Hjemmets Omegn og kom 1876 paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1879. Efter at have været konstitueret i Lødderup Lærerembede paa Morsø og Hjælpe lærer ved Frederikshede Skole, ansattes han den 19. Juli 1880 som Lærer og Kirkesanger i Findestrup, hvorfra han den 19. Juli 1882 forflyttedes til Ravnstrup.

P., der foruden at have udført sin egentlige Skolegerning med stor Pligt-troskab og Dygtighed i over 24 Aar til Stadighed har holdt Aftenskole for Byens unge Karle og Piger, blev i 1904 af Viborg Stiftsøvrighed tildelt »Biskop Trel-lunds Legat til Fremme af en fyldig Religiønsundervisning blandt Ungdommen«. Flere vigtige Poster har han i Tidens Løb beklædt for sine Medborgere, bl. a. som Formand for Ravnstrup—Finderup Sognes Sygekasse, som Medlem af Væge-raadet og Menighedsraadet o. l.



Engel Poulsen

POUL JENSEN POULSEN

Førstelærer i Hem pr. Skive, er født den 26. December 1867 i Søndbjerg paa Thyholm, dimitteret fra Ranum 1887, var 1 Aar Andenlærer i Kørsted, 3 Aar fast ansat Lærer i Ginnerup i Thy og forflyttedes til Hem 1. Januar 1891. Den 18. November 1890 ægtede han sin Hustru, Maren f. Kjærgaard.

P. er musikalsk interesseret, har modtaget en videregaaende Uddannelse i Sang og Musik og stiftede og ledede i sin Tid en Sangforening af Soldater i Viborg. Som Medlem af Bestyrelsen for »Venstres Forening i Skivekredsen« øver han betydelig politisk Indflydelse, og for Skyttesagen har han udført et godt Arbejde ved at stifte og i 4 Aar lede Hem Skytteforening. For Beboerne har han været en udmærket Støtte i deres kooperative Foretagender, saaledes ved i 4 Aar at være Formand (nu Revisor) i en Ægeksportforening og i 16 Aar Revisor i den stedlige Indkøbsforening.

KNUD KR. PEDERSEN PRIMDAL

Førstelærer i Ramsing ved Skive, er født 14. Oktober 1844 i Roslev i Sal-ling. Slægten stammer fra Gaarden Primdal i Ringkøbing Amt. Han dimit-teredes fra Ranum 1868 og Aaret efter kaldedes han til Ramsing. I Septbr. 1869 viedes han til sin første Hustru Karen Sørensen, og efter hendes Død kort efter Nytaar 1872 ægtede han samme Efteraar hendes Søster Inger Maria Sø-rensens. Fra sin Ungdom har han været grebet af den grundtvigske Livsanskuelse og har udrettet ikke ganske lidt for den grundtvigske Bevægelse. Han var bl. a. Formand i over 20 Aar for Ramsing Foredragsforening, Formand for det Udvalg, der rejste Forsamlingshuset og Medlem af det Udvalg, der købte Krabbesholm Højskole, i hvis Bestyrelse han nu har Sæde. Som Bestyrelses-medlem af Vinderup Valgkredsens Venstrevælgerforening og Medlem af Besty-relsen for Skive Folkeblad, som han selv var med til at stifte, har han øvet betydelig politisk Indflydelse. I sin lange Embedstid har han ogsaa været Be-boerne en god Støtte ved mange økonomiske Foretagender; navnlig kan frem-hæves hans Medvirken ved Oprettelsen af Brugsforeningen og af Mejeriet, for hvilke han i en Aarrække var Formand.

Naar den gamle ansete Lærer nu i Efteraaret 1912 søger sin Afsked, kan han se tilbage paa et virksomt og arbejdsomt Liv, levet i Kærlighed til den Ung-

dom, han opdrog, i god Forstaaelse med den Befolkning, han færdedes iblandt, og i Troskab mod sin Ungdoms Idealer.

HENRIK RIIS

Førstelærer og Kirkesanger i Tise pr. Jebjerg, er født 22. April 1847 i Vejerslevgaard paa Mors og dimitteret 1869 fra Ranum. Efter Lærervirksomhed forskellige Steder ansattes han i Tise i Januar 1878. Han er gift med Mette Marie f. Jensen.

Uden for den egentlige Lærergerning er det især humane Opgaver, den konfirmerede Ungdoms Velfærd og i det hele den aandelige Udvikling, der har ligget ham paa Hjerte, og for hvilke han smukt og uegennyttigt har virket. I 1879 stiftede han i sin By en Læseforening, og i den henrundne Menneskealder har han stadig været dens Formand. Han har med god Tilslutning holdt Aftenskole i 16 Aar. Som Formand i Værgeraadet, tidligere Formand for Afholdsforeningen og Bestyrelsesmedlem, tidligere Revisor i Sygekassen har han arbejdet trofast for disse Institutioner. Tillige var han i nogle Aar Revisor i Brugsforeningen og af sine Kolleger valgt som Kredsformand i Danmarks Lærerforenings 72. Kreds.

RASMUS JULIUS ROLL

Førstelærer ved Langaa Skole, er født den 15. April 1848 i Lønborg, dimitteredes 1869 fra Lyngby Seminarium, var efter Eksamen et Aars Tid Huslærer i Aarhusegnen og derefter Hjælpelærer i Langaa, indtil han i 1877 modtog fast Ansættelse i Embedet.

Med utrættelig Iver og Energi har R. arbejdet for Skyttesagen og har i Langaa i over 20 Aar som Formand ledet Skytteforeningen paa fortrinlig Maade, og ved sin varme Interesse for Sagen oparbejdet den lokale Forening til sit nuværende store Omfang. Paa sin Egn har han vakt Interessen for den legemlige Opdragelse og Ungdommens Lyst til Legemsøvelser, sund Sport og Idræt ved at stifte den stedlige Gymnastikforening og ved i mange Aar at lede dennes Øvelser og Opvisninger med Dygtighed og Forstaaelse. Med stor Indsigt ved indgaaende Kendskab til Smaakaars-Befolkningens Livsforhold har han gjort god Fyldest under sin Funktion som Formand for Værgeraadet, ligesom han i sin Tid havde Sæde i Menighedsraadet.

Under 8. April 1898 benaadedes R. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

PEDER KR. SALMONSEN

Lærer i Oddense pr. Jebjerg, er født den 12. April 1864 i Hundborg i Thy og dimitteret fra Ranum 1884. Sin første Lærervirksomhed havde han ved Oddense Højskole i Vinteren 1884—85, var derefter Huslærer, saa Andenlærer og Organist i Nørresundby og fik sit nuværende Embede den 1. Februar 1887. Hans Hustru, Kirsten Petrea, er født Bøcker.

S. er en velbegavet Lærer, der forener stærk Pligtfølelse og en retskaffen Karakter med et varmt og medfølelsefuldt Hjerte. Alle gode humane Formaal har derfor i ham haft en interesseret og udholdende Ven. Han har i 25 Aar været Formand for en Kreds af Jydsk Husmandsforenings Begravelseskasse og Alderdomsunderstøttelseskasse samt for en statsanerkendt Sygekasse, hvilke begge er stiftede af ham. Han er Formand for Værgeraadet, Leder af Sogne-



Jens Kristian Simonsen

og Børnebogsamlingen og i flere Aar Formand for Forsamlingshuset. Han har deltaget stærkt i det politiske Liv og været Folketingskandidat i Skivekredsens. I et Par Aar var han Formand for Lærereforeningens 74. Kreds.

JENS KRISTIAN SIMONSEN

Lærer ved Skive Hedemark Skole, er født den 30. Marts 1862 i Durup, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1884 fra Gjedved Seminarium og tog i 1889 Tillægseksamen i Engelsk, Fransk og Tysk. Efter endt Eksamen virkede han i 7 Aar som Lærer ved forskellige Skoler og Højskoler, saasom ved Hadsten Fortsættelsesskole, Oddense og Mørke Højskoler, Kolding private Realskole, Bogø Almue- og Realskole samt ved Føns's Dreng- og Pigeskole i Aarhus, hvorefter

han den 12. Juli 1891 ansattes ved Skive Købstads Skolevæsen, hvorfra han forflyttedes 1. November 1899 til sit nuværende Embede. — Den 21. Juli 1893 viedes han til sin Hustru, Emma Marie f. Jensen.

Ved Siden af sit velrøgtede Embede har S., ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaars-Befolkningens Livsforhold, i mange Aar med Dygtighed og Indsigt beklædt Posten som Fattigforstander for Hedemarken, ligesom han der paa Egnen har udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for Afholdssagen som Formand for Skive Mark og Omegns Afholdsförening. Han har endvidere gjort sig fortjent ved Oprettelsen af det stedlige Forsamlingshus, samt ved i sin Tid at oprette og derefter i flere Aar at lede Cementstøberiet «Frem» paa Skive Hedemark.

SIMON SIMONSEN

Lærer i Staarup pr. Højslev, er født den 26. August 1859 i Hald, Ørslevkloster Sogn, dimitteredes 1882 fra Skaarup Seminarium, var et halvt Aars Tid Huslærer hos Skovrider la Cour paa Frisenborg og ansattes den 9. Marts 1883 i sit nuværende Embede.

S. skattes højt af sine Medborgere, ikke blot fordi han er en dygtig Lærer for deres Børn, men ogsaa for den store Interesse, hvormed han omfatter deres Anliggender og hele Forhold. I Tidens Løb har han beklædt flere Tillidsposter og røgtet adskillige betroede Hverv, særlig af offentlig Beskaffenhed, ligesom han



Simon Simonsen



S. Skovgaard-Jessen

ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en heldbringende Indflydelse paa sin Egn's Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I mange Aar har han været Medlem af Vægeraadet og Kommunerevisor, var tidligere Medlem af Menighedsraadet, har været Regnskabsfører i den stedlige Brugsforening siden dens Oprettelse i 1905, samt var Medstifter og i nogle Aar Formand for den stedlige Skytteforening.

S. SKOVGAARD-JESSEN

Lærer ved Grensten Skole pr. Stevnstrup, er født den 19. Maj 1864, Søn af Gaardejer J. i Vester Smidstrup, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 1. December 1887 i Selling, Ødum Sogn, hvorfra han kaldtes den 22. August 1892 til Grensten. — Den 23.

Maj 1889 ægtede han sin Hustru, Christiane Margrethe f. Nielsen Østergaard.

S.-J., der tidligere i 3 Aar har været Formand for D. L. F. 78. Kreds og i flere Aar Medlem af det tidligere Menighedsraad, har ved Siden af sin Skolegerning været meget virksom i Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen, ligesom han stedse med Iver og Interesse har taget Del i Arbejdet for at fremme Egnens vigtigere Spørgsmaal og Foretagender. Han har saaledes i en lang Aarrække som Formand forestaaet Ledelsen af Grensten Foredrags- og Læseforening samt af den derværende Skytte- og Gymnastikforening, hvilke Foreninger han selv i Tidens Løb har stiftet; han har endvidere beklædt Formandsposten i Langaa og Omegns Plantningsforening, ligesom han har været Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Venstrevælgerforeningen i Søndervinge-Kredsen.

S.-J. har udgivet en Pjece angaaende Gennemførelsen af en almindelig Folkeforsikring og en, saavel i Danmark som i Sverrig meget benyttet Afregningstabel til Brug for Svinelagterier.

H. SKOU

Førstelærer ved Alderslyst Skole pr. Silkeborg, er født den 18. Januar 1874 i Højen Sogn ved Vejle, dimitteredes 1892 fra Vesterbro Seminarium og ansattes Aaret efter ved Skjellerup—Nygaard Skole, forflyttedes 1897 til Nøvling ved Aalborg, i 1902 til Torpet Skole ved Nørre Sundby og endelig i 1905 til sit nuværende Embede. —

I Besiddelse af stor administrativ Evne og klar Forstaaelse af, hvad der maatte



H. Skou



K. P. Skorstensaard

Embete i Nørreskov ved Silkeborg. Han har som Stifter og Leder af en Sangforening, en Gymnastikforening, en Afholdsforening og en Foredragsforening og ved at holde Aftenskole i 17 Aar virket med utrættelig Energi for Ungdommens Opdragelse, og har som Værgeraadsmedlem og Formand for Sognets Sygekasse gjort et godt humanitært Arbejde. Skyttesagen har i ham en virksom, dygtig og meget anset Forkæmper, der fortræffelig leder den af ham stiftede Delingsførerforening for gl. Skanderborg Amt og er Næstformand i samme Amts Skytteforening. Han har tillige som Revisor i Silkeborg Mejeri og i Andels-slagteriet samt som Stifter af og Formand for den stedlige Kvægavlsforening vist stor Dygtighed paa de økonomiske Omraader. Om hans Anseelse som Lærer vidner det, at han er valgt til Kredsfornand i sin Kreds af Danmarks Lærerforening, og at han i 1912 fik Statsstipendium til en Norgesrejse.

A. C. SOELBERG

Lærer ved Bjerringbro søndre Skole, er født i Vorup ved Randers den 21. Oktober 1877 og dimitteret fra Ranum 1901. Han var Lærer i Askov Skole, Nørre Omme Sogn, fra 1. Juli 1903, indtil han 1. Juni 1908 fik Embedet i Bjerringbro.

Hans Virksomhed uden for Skolen karakteriseres ved, at han har Sæde i Bestyrelserne for de 3 Foreninger: Borger- og Haandværkerforeningen, Venstrevælgerforeningen og Sygekassen. Dette viser os ham som den ansete Lærer og gode Borger, der nyder sine Medborgeres

tjene hans Medborgere mest til Gavn, har S. stadig med overlegen Dygtighed beklædt flere fremskudte ansvarsfulde Poster i sin Kommune. Han har saaledes siden 1909 været Sogneraadsformand for Gjødvad—Balle Kommune, valgtes i sin Tid til Medlem af Menighedsraadet og i 1905 til kommunal Revisor i Vadum, var i nogle Aar Regnskabsfører for Brugsforeningen samt har i flere Aar været Formand for Alderslyst Sygekasse. Han har endvidere arbejdet ihærdigt paa at samle Ungdommen i Foreninger og har i saa Henseende stiftet Alderslyst Sangforening, i hvis Ledelse han stadig har Sæde.

K. P. SKORSTENSGAARD

er født i Levring den 5. August 1871, dimitteret fra Silkeborg Seminarium 1893 og Aaret efter kaldet til sit nuværende



A. C. Soelberg



Jens Roll Steensgaard

Tillid og tager Del i deres almindelige Anliggender, særligt det politiske Liv, samt at han har Interesse for det humane Arbejde. Som Næstformand i 78. Kreds af Danmarks Lærerforening deltager han i Ledelsen af Standens lokale Virksomhed.

JENS ROLL STEENSGAARD

Lærer ved Nørbæk Skole pr. Faarup, er født i Sønder Onsild den 22. Maj 1853, Søn af Lærer N. Steensgaard i Lisbjerg, Dhm., som var Medlem af den første Hovedbestyrelse for Danmarks Lærerforening. I 1874 dimitteredes han fra Lyngby Seminarium, ansattes den 20. November s. A. som Andenlærer i Ravnkilde, uddannedes 1876—77 til Underofficer i Hæren og kaldtes den 11. Marts 1880 til sit nuværende Embede som Kirkesanger og Enelærer i Nørbæk. Samme Aar ægtede

han sin Hustru, Elisabeth f. Borch af Viborg.

S., der er Formand for Randers-Afdelingen i »Danske Læreres Sangkor«, har særlig gennem Sangen stræbt at give Ungdommen en fortsat Udvikling, og har saaledes i over 25 Aar med Lyst og Iver ledet Sangforeningerne i Taarup og Nørbæk, hvilken sidste han selv er Stifter af, ligesom han med samme Formaal har udført et betydningsfuldt Arbejde ved at stifte Nørbæk Sognebibliotek og Skytteforening. Med Dygtighed og Indsigt har han som Formand ledet den af ham selv stiftede Sygekasse for Nørbæk Pastorat, og har i ca. 25 Aar med levende Interesse taget Del i Plantningsagen som Bestyrelsesmedlem og Kredsformand for Randers—Faarup Plantningsforening. For den derværende Kreaturforsikringsforening har han i en lignende Aarrække virket som Sekretær og Regnskabsfører.

JØRGEN JENSEN SVANE

Forstelærer i Hjermand pr. Bjerringbro, er født den 27. Januar 1853 i Gullerup paa Mors, dimitteredes 1882 fra Jelling Seminarium og ansattes den 1. April 1883 ved Skanderborg Skolevæsen, hvorfra han forflyttedes den 18. Februar 1887 til sit nuværende Embede. — Den 4. November 1890 viedes han til sin anden Hustru, Achilla Marie f. Schnor.

S., der i et Par Aar har været Formand for Danmarks Lærerforenings 78. Kreds, har ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning virket til Gavn for sit Sogns Beboere som Formand for Sygeplejeforeningen for Hjermand—Lee og Hjørthede



Jørgen Jensen Svane



L. Thygesen

Kommune, i hvilken Stilling han har gjort god Fyldest ved sin Indsigt og Kendskab til Befolkningens Kaar og forskellige Livsforhold. Han har endvidere i mange Aar beklædt Stillingen som Revisor i Andelsmejeriet og i Kommunens Sparekasse, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en heldbringende Indflydelse paa sin Egns Befolkning, af hvem han er almindelig agtet og afholdt.

L. THYGESEN

Førstelærer ved Jebjerg Centralskole, er født den 31. Januar 1863 i Sjulund ved Kolding, hvor Faderen var Købmand, dimitteredes 1883 fra Jelling Seminarium og ansattes samme Aar i Opperby, hvorfra han forflyttedes den 1. Juli 1888 til sit nuværende Embede.

T., der i flere Aar har været Formand for Danmarks Lærerforenings 72. Kreds, har ved Siden af sit velrøgtede Embede taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og ved sin hele Leven og Færden gjort sig almindelig agtet og afholdt. I det offentlige Interesse har han udført flere Hverv, samt ydet et ihærdigt og betydningsfuldt Arbejde for Egnens Beboere ved at forestaa Administrationen af flere af deres Andelsforetagender og Foreninger. Han har saaledes i en halv Snes Aar været Medlem af Jebjerg—Lyby Sogneraad, har i en lignende Aarrække været Medlem af Værgeraadet og Hjælpekassen, har siden 1892 været Formand og Regnskabsfører for den stedlige Spare- og Laanekasse, samt har endvidere i mange Aar fungeret som Revisor i Andelsmejeriet og som Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen m. m.

N. KR. VRAA

Lærer i Ejstrup ved Skive, er født den 22. Juli 1859 i Borup, Taarup Sogn, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 12. Oktober 1892 som Lærer ved Ejstrup Skole, efter forinden at have været beskæftiget med forskellig Lærervirksomhed, bl. a. som Lærer ved et Børnehjem og ved Ry Friskole.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgering har V. i Samvirksomhed med sine Medborgere været med til at fremme alle vigtigere Spørgsmaal og Foretagender i Distriktet, ligesom han til Gavn og Betryggelse for dets Beboere har beklædt flere ansvarsfulde Poster, bl. a. som Med-



N. Kr. Vraa



Niels Peder Nielsen Aagaard

lem af Værgeraadet, som Formand og Regnskabsfører for Rødning og Omegns Spare- og Laanekasse, som Stifter af og senere som Formand for Andelsbageriet, som Revisor i Rødning Brugsforening og Sygekasse, samt som Medlem af Bestyrelsen for Andelsbladet «Skive Folkeblad».

V. var endvidere Stifter af den stedlige Kreds, Rødningkredsen, af Henry Georges-Foreningen, for hvis Udbredelse han har gjort et ihærdigt Arbejde.

NIELS PEDER NIELSEN AAGAARD

Lærer i Resen pr. Sparkær, er født den 24. Marts 1874 i Sall ved Hammel, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes i 1898 fra Silkeborg Seminarium, var Vikar, Vinterlærer og Hjælpe-lærer forskellige Steder og ansattes 1. August 1900 i sit nuværende Embede. — Den 12. December 1900 viedes han til Johanne Nielsen, født i Molgjar ved Horsens.

A., der siden 1904 har været Formand for D. L. F.s 109. Kreds, har ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning virket til megen Gavn for sit Sogns Beboere, og ved sin hele Leven og Færden gjort sig almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes i flere Aar fungeret med stor Dygtighed som Revisor i Sygekassen og Brugsforeningen, som Regnskabs- og Forretningsfører for den stedlige Foderstofforening, samt som Formand, Bestyrelsesmedlem o. l. for flere mindre lokale Sammenslutninger. Han har endvidere i sin Tid oprettet en Bog-samling, som han selv stadig er Leder af, samt har gjort sig fortjent ved et ihærdigt Arbejde for Afholdssagen som Formand for Resen Afholdssforening.

RANDERS AMT

RANDERS AMT

MARIUS ANDERSEN

Lærer i Linde pr. Randers, er født den 12. Februar 1856 i Dons ved Kolding, var oprindelig bestemt til at blive Haandværker, men kom — drevet af Lysten til Lærergerningen og efter nogle Vintres Ophold paa Askov Højskole samt ved formaaende Venners Hjælp — paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1881, var derpaa Huslærer i Nærheden af Kolding og blev 1883 kaldet til Andenlærer i Raaby ved Randers, hvorfra han forflyttedes i 1893 til Linde Lærerebede.

Med Dygtighed og Pligttroskab har A. udført sin Skolegerning, ligesom han med levende Interesse har omfattet sine Medborgeres Anliggender og taget virksom Del i de forskellige Andelsforetagender, og har han ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning. Han har i flere Aar været Formand og Regnskabsfører for Raaby Brugsforening og fra 1893 Regnskabsfører for Linde og Omegns Brugsforening samt Formand for den derværende Afholdsforening. Han er Stifter af Lunde Bogsamling og har siden været Formand for denne, samt har endvidere siden 1910 været Revisor for Sognets Sparekasse.



Marius Andersen

MICHEL ANDERSEN

Lærer ved Hollandsbjerg Skole pr. Ørsted, er født den 1. Oktober 1866 i Skjellerup ved Hobro. Slægten er en gammel Gaardmandsslægt, der i flere Aar har ejet Fødegaarden. Hjemmet var aandeligt interesseret, og Forholdet mellem dette og Skolen saa godt, at han saa Lærergerningen som det rigeste

Lærerne og Samfundet. II.



Michel Andersen

og mest attraaværdige Livsmaal. Han tog Preliminæreksamen i Hobro Realskole, og hans gamle Lærer forberedte ham derefter saa godt, at han efter et Aars Ophold paa Ranum Seminarium tog Eksamen 1889. Aaret efter blev han Hjælpe- lærer i Lystrup, og da den gamle Lærer 1892 tog sin Afsked, kaldede Skoledirektionen A. paa Beboernes enstemmige Opfordring. Han blev den 8. April 1897 gift med Anna, Datter af Lærer Nygaard i Voer, Rougsø Herred, og 1900 søgte og fik han sit nuværende Embede i sin Hustrus Hjemegn. — I de 10 Aar, han var i Lystrup, deltog han som Stifter af og Formand for en Afholdsforening virksomt i Arbejdet for Afholdssagen. Den sammesteds af ham oprettede Læseforening trivedes under hans Ledelse godt. 1904 stiftede han ogsaa en Læsekreds i Hollandsbjerg. Aaret efter hans Ansættelse der oprettedes en Brugsforening, og efter Anmodning om hans Hjælp overtog han Bestillingen som Forretnings- og Regnskabsfører. Han var Medlem af Værgeraadet i dettes første treaarige Periode.

NIELS LUDVIG ANDERSEN

Lærer i Voldby pr. Grenaa, er født i Skarresø pr. Ryom den 25. September 1847. Han tilhører en meget gammel Lærerslægt, idet baade hans Fader, Bedstefader og Oldefader var Lærere i Folkeskolen. Han dimitteredes 1866 fra Lyngby Seminarium, var Andenlærer i Gjerrild fra 1868—75, Enelærer i Sangstrup fra 1875—86 og siden 20. December 1886 Enelærer i Voldby. — Hustru: Flemmine Charlotte Marie f. Fischer.

Skønt det fortrinnsvis er ved sit udmærkede og samvittighedsfulde Arbejde i Skolen, at A. har vundet Anseelse og Paaskønnelse, har han dog ogsaa blandt Befolkningen udøvet en god og mangesidig Indflydelse og staaet den bi med Raad og Daad. Han har saaledes i 15 Aar været Kasserer for Brugsforeningen og i 17 Aar dens Formand. Af sine Kolleger blev han i nogle Aar valgt som Kredsformand i D. L. F.

Den 8. April 1898 blev han dekoreret med Dannebrogskorset.



Niels Ludvig Andersen

PEDER ANDERSEN

Førstelærer ved Aalsø Skole, er født den 13. Januar 1856 paa Femø, hvor Faderen var Gaardejer, men nedstammer ellers fra en gammel Skibsførerslægt. I 1875 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, ansattes 1878 ved Lyngby Skole efter et Par Aars Virksomhed som Huslærer og Vikar, forflyttedes 1883 til Aalsrode og i 1894 til sit nuværende Embede.

A. har udført et stort og dygtigt Arbejde ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning og har i høj Grad gjort sig fortjent til den Agtelse og Hengivenhed, som Beboerne nærer for ham. For at højne Oplysningen i sin Skolekreds og skaffe Ungdommen en videregaaende og mere udviklende Undervisning end den, Børneskolen byder paa, har han med stor Energi arbejdet som Bestyrelsesmedlem eller Formand for Foredragsforeningen, oprettet en Folkebogsamling i Aalsrode, har i flere Aar været Formand og Bibliotekar for Aalsø Sogns Folkebogsamling, samt har til Stadighed i en lang Aarrække holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han, saavel i som uden for Sognet, har holdt Møder med Foredrag eller Oplæsning. I det offentlige Interesse har han i mange Aar virket som Medlem af Aalsø—Hoed Sogneraad, som Bestyrelsesmedlem i Sognets Sygeplejeforening, Revisor af Kommuneregnskabet og som Repræsentant for Aalsø Sogn i »Grenaaforeningen til Hjælp for legemlig og sjælelig Abnorme«. Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal har han taget virksom Del i som Formand, Bestyrelsesmedlem, Revisor, Regnskabsfører el. lign. A. har tidligere været Formand for D. L. F.s 87. Kreds.



Peder Andersen

SØREN ANDERSEN

Lærer i Marie Magdalene pr. Ryomgaard, er født den 1. Oktober 1862 i Vronders paa Møls og dimitteret 1892 fra Silkeborg Seminarium. Samme Aar, som han havde taget Eksamen, blev han ansat som Lærer ved Attrup Skole i Koed Sogn, hvorfra han den 9. Januar 1896 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Hustru: Ane Cathrine f. Pedersen.

A. har som Formand for Marie Magdalene Brugsforening og for Marie Magdalene—Koed og Omegns Sparekasse samt som Revisor i Ryomgaard Andelsmejeri fremmet sin Bys og sin Egnns økonomiske Trivsel og ved sin interesserede og dygtige Ledelse af den stedlige Foredragsforening og Sognebiblioteket bidraget meget til Fremme af almen Oplysning og Aandsudvikling.

SØREN ANDERSEN

Lærer i Vester Alling pr. Auning St., er født i Bendstrup pr. Mørke den 11. Februar 1865, dimitteret 1891 fra Gjedved, var Andenlærer i Thorsager fra 1892—96 og blev sidstnævnte Aar ansat i sit nuværende Embede.



Søren Andersen

det flere store Gravpladser paa flad Mark. Siden sidst i Halvfemserne har han anvendt Halvdelen af sin Ferie til at deltage i Nationalmusæets Undersøgelser.

Hustru: Ida f. Bostrup.

A. nærer en levende Interesse for offentlige Anliggender og er ivrig Deltager i den politiske Kamp. 1905—10 var han Næstformand i Hornsletkredsens radikale Vælgerforening, har iøvrigt altid staaet paa Arbejdernes Side og indmeldte sig 1912 i det socialdemokratiske Parti. Som Medlem af Sogneraadet 1898—1904, af Menighedsraadet og som Kirkeværge har han paa en anerkendt dygtig Maade varetaget de derhenhørende Interesser. Siden V. Alling Brugsforening i 1901 oprettedes, har han været dens Regnskabsfører. — Under hele sin Lærervirksomhed har A. tillige plejet en anden Interesse: Oldtidsstudiet, og er, hvad arkæologisk Kyndighed angaar, naaet videre end de fleste. Han har ogsaa paa dette Omraade haft særlig smukke Resultater af sit Arbejde, idet han har gjort mange sjældne Oldtidsfund og fun-

CHRISTIAN RASMUSSEN BACH

Førstelærer ved Hadbjerg Skole pr. Hadsten, er født den 12. November 1847 i Hadbjerg og nedstammer fra en gammel Lærerslægt, der siden 1794 stadig har haft Lærerembeder i Randers Amt. Efter i 1873 at være dimitteret som Privatist i Aarhus, ansattes han Aaret efter i Salling, hvorfra han forflyttedes 1880 til sit nuværende Embede.

B., der i 10 Aar har været Formand for D. L. F.s 81. Kreds og Medlem af Randers Amts Afdelingsbestyrelse i en lignende Aarrække, har i sin lange Embedstid varetaget mange Hverv, saavel af offentlig som folkelig Art, ligesom han ved i over 26 Aar at have holdt Aftenskole og ved at lede Kommunens Skolebibliotek har gjort et betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og for Ungdommens fortsatte Udvikling. B. har i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, Sekretær i Sogneraadet, Revisor i Sparekassen og Andelsmejeriet, Regnskabsfører for Ødum—Hadbjerg Sygekasse, mangeaarrigt Medlem og senere Formand for Kommunens Understøttelsesforening m. m.



Christian Rasmussen Bach



Jens Peder Christian Bach

JENS PEDER CHRISTIAN BACH

Lærer ved Store Sjørup Skole pr. Ørsted, er født den 19. November 1854, Søn af Lærer L. Bach i Skader, som igen var en Søn af Lærer Rasmus Bach i Gimming ved Randers. I 1877 tog han Lærereksamen som Privatist og ansattes 27. Marts 1878 som Andenlærer og Kirkesanger i Nimtofte, forflyttedes i 1879 til Kare Skole og den 1. Juli 1890 til Store Sjørup Enelærerembede.

Den 19. Oktober 1886 viedes han til sin Hustru, Ida Marie Dorthea f. Methmann.

Ved Siden af sin vel udførte Gerning i Børneskolen har B. paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og beklædt flere betroede Poster i de stedlige Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens

Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. B. har i mange Aar fungeret som Revisor for Rimsø—Kastbjerg Kommune, som Regnskabsfører for Voer—Estruplund Kommune, som Formand for Kommunens Syge- og Begravelseskasse, samt har i henvend en Snes Aar været Revisor i det derværende Andelsmejeri »Haab«.

NIELS CHRISTIAN NIELSEN BJERGGAARD

Førstelærer i Rønde, er født den 4. Februar 1881 i Østerbølle pr. Aalestrup, dimitteredes 1902 fra Ranum Seminarium og blev i 1904 — efter 1½ Aars Virksomhed som Hjælplærer — ansat som Andenlærer ved Rønde Skole og Kirkesanger ved Bregnet Kirke. I 1911 kaldtes han som Førstelærer ved samme Skole. — Den 27. Maj 1910 viedes han til Kirstine Pedersen, Datter af Lærer P. i Bøgeskov.

Med stor Energi og Dygtighed har B. udført saavel sin Skolegerning som hvad der af Hverv ellers er blevet paalagt ham, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger. Han har saaledes som Medlem af Bestyrelsen taget Del i Administrationen af Thorsager Pastorats Spare- og Laanekasse og med Iver og Interesse fungeret som Sekretær i Kalø—Knebelvig Landboforening samt som Revisor i Bregnet Sogns Sygekasse. For Ung-



Niels Christian Nielsen Bjerggaard



Laura Jensen Boeskov

dommens fortsatte Udvikling og Oplysningens Højnelse i det hele har han med Liv og Lyst været medvirkende i Bestyrelsen for Rønde og Omegns Foredragsforening.

LAURA JENSEN BOESKOV

Lærerinde ved Skødstrup Skole pr. Løften, er født den 1. Juni 1870 i Vejerslev Sogn, dimitteredes 1895 fra N. Zahles Seminarium og ansattes 1896 — efter ca. $\frac{1}{2}$ Aars Virksomhed ved Brønderslev private Realskole — ved Vandborg Skole, hvorfra hun 1901 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Frk. B., der er Medlem af Værgeraadet og i Bestyrelsen for Sognets Sygeplejeforening, tager virksom Del i Arbejdet for Afholdssagen og for Udbredelsen af god, folkelig Oplysning. Hun er saaledes Medstifter af den derværende Afholdsforening, Medstifter og Bestyrer af Sognebogsamlingen, samt har i en Aarrække samlet de unge Piger til Oplesning og hyggeligt Samvær, ligesom hun med Iver og Energi virker for Hedningemissionen ved Afholdelse af Kvindemøder.

R. BONDE

Lærer i Svenstrup Skole pr. Mariager, er født den 10. Oktober 1877 i Thirstrup Sogn, Randers Amt, og dimitteret fra Ranum 1900. Efter at have haft et Par Hjælpe lærer- og Vikarpladser blev han 1. Januar 1906 fast ansat i sit nuværende Embede.

Hustru: Christine f. Jensen.

B. har trods sin korte Embedstid udrettet ikke saa lidt i det offentlige og almene Interesse. Han er Formand i Hjælpekassens Bestyrelse og Medlem af Værgeraadet. Han har stiftet en Foredragsforening og nyder særligt Ry for Indsigt i Regnskabsvæsen, hvorfor han ogsaa er antaget som Regnskabsfører ved Mejeriet og kritisk Revisor for flere Mejeriregnskaber.



R. Bonde

J. CHR. BONKE

Lærer og Organist i Haslund pr. Randers, er født den 4. Oktober 1847 i Balle, Rosmus Sogn og dimitteret fra Lyngby Seminarium 1866; var først Huslærer og



J. Chr. Bonke

Søn af Fotograf B. i Skamby paa Fyen, hvis Fader i mange Aar har været Førstelærer og Kirkesanger i Skamby. I 1888 tog han Præliminæreksamen fra Otterup Realskole og dimitteredes 1890 fra Skaarup Seminarium. Efter et Par Aars forskelligartet Lærervirksomhed ansattes han 1. April 1893 som Enclærer ved Skyum nordre Skole i Thy, kom 1895 til Sønderø paa Fyen som Andenlærer og kaldtes 1. Februar 1908 til Enclærer i Mesballe samt Kirkesanger og Organist ved Skarresø Kirke.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har B. paa forskellig Maade gjort sig fortjent ved sit energiske Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling. Han har saaledes som Formand for Skarresø Sogns Bogsamling og Mesballe Foredragsforening arbejdet med Liv og Lyst paa at højne Oplysningen i sin Skolekreds. I det offentlige Interesse har han virket dels som Medlem af Kolind—Ebdrup—Skarresø Sognes Værgeraad, dels som Tilsynsførende for »Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse«. Han har endvidere i Tidens Løb været Revisor ved flere Andelsforetagender, samt har for sin egen Stand i 3 Aar fungeret som Formand for D. L. F.s 87. Kreds.

NIELS ANDERSEN BUSK

Lærer ved Hørning Skole pr. Volk Mølle, er født den 10. August 1865 i Pindstrup, dimitteredes 1887 fra Jelling Seminarium, og tog i 1889 Afgangseksamen fra Fodfolkets Sekondløjtnantsskole paa Kronborg. Den 1. Oktober 1887 an-

Hjælpe lærer, blev 1871 Lærer i Tebbestrup, hvorfra han i 1877 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Hustru: Kirstine f. Rasmussen.

B. er Medlem af Værgeraadet, har i 29 Aar været Revisor i Sygekassen og i 24 Aar været en paa Grund af sit indgaaende Kendskab til alle kommunale Forhold fortræffelig Medhjælper for Sogneraadets Formand. Han har udført et ikke ringe Arbejde for Skyttesagen, og i den lange Aarrække, i hvilken han har ledet den af ham stiftede Sangforening, har han udført et anerkendelsesværdigt smukt Arbejde til Fremme af god Folkesang.

AXEL VILHELM BRØNS

Lærer i Mesballe pr. Ryomgaard, er født den 11. Oktober 1871 i Otterup,



Axel Vilhelm Brøns



Anders Andersen Busk

sattes han ved Skjørring Skole i Sønderhald Herred, og kaldtes den 27. December 1891 til sit nuværende Embede.

B., der i 3 Aar har været Formand for D. L. F.s 82. Kreds, har til Stådhed taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Anliggender, og har ved sin Virksomhed i det hele, udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Med Dygtighed og Indsigt har han i en lang Aarrække som Formand ledet Administrationen af Hjælpekassen og Sygekassen i Aarslev—Hørning Kommune, ligesom han i henved en Snes Aar har fungeret som Regnskabsfører for Hørning Brugsforening.

JAKOB FR. BUSK

Lærer i Hemmed pr. Glæsborg, er født i Karlby Sogn ved Grenaa den 26. Marts 1852. Han stammer fra en Bonde-slægt, af hvis nærmeste Slægtled flere har været i Herskaberne Scheel og Benzons Tjeneste; Faderen var Gaardfæster. 1873 dimitteredes han fra Jonstrup; 1894 fik han Testimonium som eksamineret Sløjd lærer (dansk Sløjd). 1875 ansattes han som Andenlærer i Aalsrode, 1876 forflyttedes han til Gjerrild og 9. Juni 1883 kaldedes han til sit nuværende Embede.

B. har taget megen Del i de almindelige Anliggender og været en fortræffelig Medarbejder og Støtte for de Foretagender og Formaaler, han har anset for gavnlige. Han har saaledes i over 20 Aar været kommunal Revisor, var et virksomt og indflydelsesrigt Medlem af Udvalget, der skaffede Jærnbane fra Ryomgaard til Gjerrild, og er Medlem af Værgeraadet og Tilsynsværge for Plejebørn. Som Medlem af Afholdsforeningen i 26 Aar og af N. I. O. G. T. i 16 Aar har han været en varm Talsmand for Afholdssagen.

PEDER NYGAARD PEDERSEN BØJE

Lærer ved Tørslev Skole pr. Ørsted, er født den 6. Januar 1870 i Ørsted, hvor Faderen var Gaardmand, tog almindelig Forberedelseseksamen ved Grenaa Realskole og Sekondløjtnantseksamen, blev Lærer ved en Realskole i Odense, optoges derefter paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1895. Samme Aar ansattes han som privat Andenlærer ved Skaade Skole, og



Jakob Fr. Busk



Peder Nygaard Pedersen Bøje

blev den 18. Maj 1896 kaldet til at være Enelærer i Tørslev.

Ved Siden af sin Virksomhed i Børneskolen har B. ogsaa paa anden Maade taget virksom Del i Oplysningsarbejdet, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, dels ved sit ihærdige Arbejde ude i Skolekredsen og som Stifter og Leder af Foredragsforeningen for Tørslev og Omegn samt som Formand for Forsamlingshusstyrelsen. For sine Medborgere har han udført adskillige ansvarsfulde Hverv og beklædt flere betroede Poster, bl. a. som Medlem af Menighedsraadet, som Regnskabsfører for Rougsø Herreds Hesteforsikringsforening og som Medlem af Kontrolraadet for Ørsted og Omegns Sparekasse.

JENS CARLSEN

Lærer ved Ommestrup Skole pr. Mørke, er født den 26. Marts 1868 i Hæst, Trige Sogn, dimitteredes 1887 fra Skaarup Seminarium, var derefter Huslærer paa Thomasmindel og Soldat i Aarhus, indtil han i December 1891 blev Vikar i Katstrup Andenlærerembede. 1. Juli 1893 ansattes han som Enelærer ved Hasselager Skole og forflyttedes 1895 til sit nuværende Embede. — Den 27. April 1895 ægtede han Nielsine Marie Sørensen, Datter af afdøde Lærer S. i Aarslev ved Brabrand.

I sit Skoledistrikt er C. en skattet Mand, der ved Siden af sin Skolegerning har udrettet meget for sine Sognebeboere, særlig har han taget saadanne Hverv og Bestillinger paa sig, som kan regnes som værende i det offentliges Interesse. Han har saaledes i mange Aar med stor Dygtighed beklædt Posten som Forligsmægler i Tyendesager for Mørke Sogn, har i flere Aar været Medlem af Vægeraadet samt i 14 Aar Kasserer for Mørke Sogns Sygekasse. Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger har han ogsaa taget virksom Del i, og har bl. a. fungeret som Revisor i Sognets Sparekasse.

ALBERT CHRISTENSEN

Lærer i Asferg pr. Faarup St., er født den 17. November 1846 i Jerslev Sogn i Vendsyssel. Barndomshjemmet var saa fattigt, at han i 6 Aar maatte gaa med Brødposen og om Sommeren tjene som Hyrdedreng uden Skolegang. Efter Konfirmationen tjente han som Dreng og Karl, de to sidste Aar naaede han den



Jens Carlsen



Albert Christensen

tatet var 1500 (femten Hundrede) Tørv. 1878 fik han dog et bedre Embede i Tebbstrup og blev samme Aar forflyttet til Asferg.

Hans Hustru, Christine Marie Elisabeth, er Datter af daværende Lærer Theilgaard i Veggerby.

Som den Folkets Søn han er, har han med prisværdig Iver og Udholdenhed virket blandt Befolkningen for at fremme, hvad godt er. Han har oprettet Bogsamlinger og Sangforeninger, har gjort et stort Arbejde for Ædruelighedens Fremme og i 30 Aar ledet den ved hans Initiativ stiftede Sygekasse. I den sidste Snes Aar har han været Bestyrelsesmedlem af Centralforeningen for Sygekasser i Randers Amt. 1883 blev han Bogholder i Kommunens Sparekasse og 10 Aar senere Kasserer i Brugsforeningen.

CHRISTIAN FREDERIK LEOPOLD CHRISTENSEN

Lærer i Homaa pr. Aalso, er født den 15. November 1880 i Vejerslev, hvor Faderen var Købmand, var i et Par Aar ansat som Postbud i Hammel, optoges paa Jelling Seminarium, hvorfra han demitteredes 1902 og blev 1. December 1903 — efter i Mellemtiden at have været Hjælpelærer i Arnborg ved Herning — kaldet til Andenlærer i Lyngby ved Grenaa, hvorfra han 1907 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Den 14. April 1905 viedes han til Marlene Kirstine Sørensen Skriver.

Med stor Interesse har C. virket for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og

i Forhold til vor Tid ret beskedne Løn 10 og 12 Rdlr. 18 Aar gammel meldte han sig hos Th. Bjørnbak paa Smidstrup Højskole som Elev. Hans Formue bestod i en preussisk Daler, et 8 Punds Rugbrød og et Stykke Ost. Bjørnbak lo ad ham, men beholdt ham dog. Han af-tjente sin Værnepligt og huttede sig igen-nem paa forskellig Vis, indtil han 1871 blev optaget i Ranum Seminariums 2. Klasse. Efter 9 Aars ihærdig Kamp stod han da 1873 med et pænt Eksamens-bevis i Haanden; det var det stolteste Øjeblik i hans Liv. At Lærerstillingen ikke var noget Herreliv, fik han dog at mærke de to Aar, han var Anden-lærer i V. Brønderslev. Reguleringssum-men var 577 Kr., Boligen et Værelse paa Skolen som et almindeligt Karle-kammer med Murstensgulv, ét Vindue, en gammel Bilæggerovn og et af Bræd-der opsat fast Sengested. Brændselsdepu-



Christian Frederik Leopold Christensen



Johan Peder Christensen

lærervirksomhed — fast ansat som Lærer og Kirkesanger i Fuglslev, hvorfra han i December 1879 forflyttedes til sit nuværende Embede. Han er gift med Jørgensine Nielsen, Datter af Tømrermester Niels Pedersen Clausen af Hyllested.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har C. omfattet Beboernes Anliggender med stor Interesse og har, ved sin hele Leven og Færden, udøvet en god og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning. Han har varetaget flere betroede Hverv, saavel af offentlig som folkelig Art; i en Aarrække har han saaledes været Forligsmægler i Tyendsager, har i 1892 stiftet en Sygeplejeforening og i flere Aar været dens Formand, stiftede i 1890 en Selvhjælpsforening og har siden stadig været dens Formand og Kasserer. C. er endvidere Forfatter af nogle Stykker i jydsk Mundart, hvoraf nogle ere udkomne paa et aarhusiansk Forlag. Han har tidligere i 20 Aar været Formand for D. L. F.s 85. (65.) Kreds.

JUL. CHRISTENSEN

Lærer ved Væth Skole pr. Langaa, er født 1872 den 29. December i Fjeldsted pr. Sindal, hvor Faderen var Landmand. Han dimitteredes 1898 fra Seminariet i Ranum og blev Aaret efter Lærer i Tolne. 1901 forflyttedes han til sit nuværende Embede.

Hustru: Andersine Pedersen.

Jul. C. er en elskværdig og afholdt Lærer, der trofast varetager sin Gerning

for Ungdommens fortsatte Udvikling. Han har saaledes siden 1907 været Formand for Homaa Foredragsforening, oprettede den derværende Børnebogssamling samt var Stifter og Leder af et Mandskor i Lyngby, ligesom han nu leder et blandet Kor i Homaa. Han har skrevet flere mindre Fortællinger og Digte til forskellige Dag- og Ugeblade samt til Børnebøger og Børneblade.

C. er endvidere Revisor i Brugsforeningen og Kredsformand og Kasserer for D. L. F.s 87. A.-Kreds.

JOHAN PEDER CHRISTENSEN

Førstelærer og Organist i Mørke, er født den 17. Februar 1848, Søn af Smed C. i Hyllested ved Ebeltoft, dimitteredes 1870 fra Lyngby Seminarium og blev 4. April 1874 — efter 4 Aars Hjælpe-



Jul. Christensen



Peder Christensen

i Skolen og som uden at beklæde offentlige Hverv af Betydning udøver en ikke ringe Indflydelse og velvilligt staar Befolkningen bi med Raad og Daad.

PEDER CHRISTENSEN

Lærer i Hinge pr. Hadsten, er født i Nørbæk Skole den 10. Maj 1876 og hører til en gammel Skolelærer- og Degnefamilie, dimitteredes 1895 fra Ranum Seminarium, var i 3 Aar Andenlærer ved Torup og Guldager Skoler og blev i November 1898 kaldet til Lærer i Hinge og Organist ved Galten Kirke. — I Aaret 1900 viedes han til sin Hustru, Emma Marie Elisabeth f. Gjerløw.

Som Leder af flere Sangforeninger har C. gjort et betydeligt Arbejde i Sangens Tjeneste baade blandt Egnens Ungdom og Kredens Lærerpersonele. Som

Medlem af Menighedsraadet 1904—10 var han medvirkende ved Oprettelsen af en Sygeplejeforening, for hvilken han stadig er Formand, samt beklæder endvidere Posten som Formand for Værgeraadet i Galten—Vissing Kommune. C.s Interesse for Personalhistorie og Topografi har gjort ham til Medarbejder af Aarvog for Randers Amt, hvor han særlig har behandlet Emnet »Om Degne og Skoleholdere«, samt skrevet om Hinge Kirke i Samlinger til jydsk Historie og Topografi.

JENS RASMUSSEN DYRHOLM

Lærer i Munkdrup pr. Randers, er født den 9. Juni 1865 i Bode, Ørsted Sogn. Slægtsnavnet stammer fra Dyrholmgaarden i Vivild Sogn; den første, der antog det, var en Underofficer ved det gamle Kyrasserkorps i Horsens. — Han er dimitteret fra Gjedved 1886, var Lærer ved Floes Friskole de to første Aar, blev fast ansat Lærer i Elsegaard 1888, i Karmisholt 1891 og i Munkdrup 1895. — Den 30. Oktober 1891 viedes han til Kristiane f. Sørensen-Skjødt.

For at dygtiggøre sig til Skolens Tjeneste har D. taget Eksamen i Sløjd og flere Kursus i Gymnastik. Han har holdt Aftenskole i en halv Snes Aar og forberedt flere unge Mennesker til Seminarium eller Latinskole. Iøvrigt er han en af sin Egn dygtigste og varmeste Forkæmpere for Folkeoplysning og for Afholdssagen. Han er Leder af Munkdrup Foretagsforening, Gymnastikforening, Sangforening og Læsebibliotek — de to sidste er stiftet af ham —, var Formand for Dronninglund Afholdskreds og Formand for Skæve Sogns Afholdsforening, i de første 10 Aar Formand for Munkdrup Afholdsforening, Bestyrelsesmedlem, i 2 Aar Formand for Randers og Omegns Afholdskreds, Medlem af Bestyrelsen for Kristrup Afholdsforenings Sygekasse og Revisor i Danmarks Afholdsforenings Redningshjem. Hans rige Arbejdsevne og utrættelige Energi har desuden gjort ham det muligt at yde Befolkningen en virksom Hjælp ved dens praktiske Foretagender. I Skæve Sogn var han f. Eks. Medlem af Bestyrelsen for Sparekassen; i Munkdrup har han været og er endnu Bestyrelsesmedlem eller Revisor i en Mængde Foreninger og Foretagender af forskel-



Jens Rasmussen Dyrholm

lig Art: Mejeriet, Brugsforeningen, Randers Andelssvineslagteri, Udstykningsforeningen i Randers Amt o s. v. Endelig kan det nævnes, at han i sin Tid var Medlem af Menighedsraadet og af Plejebørnstilsynet.

CARL CHRISTIAN EGENS

Lærer og Kirkesanger i Dalbynder pr. Havndal, er født den 23. Maj 1847 i Hammel og nedstammer fra en gammel Haandværkerslægt i Ebeltoft, dimitteredes 1865 fra Lyngby Seminarium, antoges samme Aar som Hjælperlærer ved den højere Bondeskole i Gerlev og kaldtes den 6. December 1867 til Lærer i Linde ved Randers, hvorfra han Aaret efter forflyttedes til sit nuværende Embede.

Den 11. Maj 1868 ægtede han sin Hustru, Catharine Elise f. Holst, en Gaardmandsdatter fra Blendstrup.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har E. været interesseret i den derværende Højskole. Han oprettede saaledes i 1884 Dalbynder Fortsættelsesskole, som i Løbet af faa Aar gik over til at blive Højskole og antog 1895 Navnet »Dalbynder Højskole«. Han var denne Skoles Ejer og Forstander indtil nuværende Højskoleforstander, Forfatteren Marius Møller i 1898 købte den, hvorefter E., indtil August 1912, virkede som Medforstander, og derefter som Timelærer. Fra 1879 til 1907 virkede han som Sekretær og Kasserer for »Landboforeningen for den nordøstlige Del af Randers Amt« og omfattede ikke alene denne Forenings Arbejde med levende Interesse, men Landbruget i sin Helhed. Igennem omtrent 20 Aar har han ejet og med fremmed Hjælp drevet 2 mindre Gaarde. Som Foredragsholder er han kendt og skattet i mange Egne omkring i vort Land, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har gjort sig almindelig agtet og afholdt af Sognets Beboere og tidligere Lærere og Elever.

E. har i flere Aar været Formand for den derværende Kreds af Danmarks Lærereforening.

KIRSTINE EGSGAARD

Lærerinde ved Krarup Forskole pr. Kolind, er født den 27. Januar 1869 i Egsgaard, Ringgive Sogn, dimitteredes 1897 fra Vejle Forskoleseminarium og modtog 1. April 1900 fast Ansættelse som Forskolelærerinde i Krarup.

Frk. E., som i flere Aar har haft



Carl Christian Egens



Kirstine Egsgaard

i 5 Aar Privatlærer, fra 1875 til 1884 Lærer ved Liltved Skole og siden 1884 i sit nuværende Embede.

Hustru: Kirsten f. Jensen.

E. har ved i 28 Aar at være Bibliotekar for Sognebogsamlingen og derved vejledet Beboerne i Valget af sund og god Læsning haft ikke ringe Indflydelse paa den aandelige Udvikling, hvilken han ogsaa har fremmet gennem Foredragsforeningen, hvis Formand han var i nogle Aar. Hans Indsigt i kommunale Sager saavel som i praktiske Anliggender er kommen Sognet og Eggen til Gode derved, at han i 6 Aar har været Sekretær for Sogneraadet, i 10 Aar Regnskabsfører for Brugsforeningen, i 5 Aar Formand for Rougsø—Sønderhald Plantningsforening og i 21 Aar Kredsformand i samme.

E. har i 5 Aar været Formand for 82. Kreds af Danmarks Lærerforening.

ERNST EMIL ERNSTSEN

Forstelærer i Thistrup pr. Trustrup, er født den 5. Oktober 1877 i Haldum, Søn af Smed E., Maskinmester ved Mundelstrup Gødningsfabrik, dimitteredes 1899 fra Nørre Nissum Seminarium og blev den 1. November 1901 — efter et Par Aars Virksomhed som Hjælperlærer og Vikar — fast ansat i Fannerup ved Kolind, forflyttedes 3 Aar efter til Mesing ved Skanderborg og derfra den 1. August 1909 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Lærergerning har E. stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med Iver og Interesse og taget

Sæde i Værgeraadet, har taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Anliggender, og ved sin hele Leven og Færden udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvem hun er almindelig agtet og afholdt. Hun har endvidere siden Foråret i 1908 beklædt Posten som Formand for Nødager Sogns Hjælpekasse, i hvilken Stilling hun har gjort fortrinlig Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold.

ANDERS MIKKELSEN ELLEVANG

Forstelærer i Fausing pr. Allingaabro, er en Gaardmandssøn fra Balle, Odder Sogn, og født den 10. Februar 1848. Han tog Eksamen 1868 i København, var et Aar Lærer ved Saksild Højskole,



Anders Mikkelsen Ellevang

virksom Del i flere af deres Foretagender. Han beklæder saaledes Stillingen som Regnskabsfører i Thistrup—Fuglslev Spare- og Laanekasse, er Formand for Sognets Sygekasse, Bestyrelsesmedlem i Venstreforeningen samt — som stærkt interesseret for Sløjdsagen fra sin Uddannelse som Sløjdlærer i Askov — Revisor i »Sløjdforeningen af 1902«.

J. E. K. FRIIS

Lærer i Gerrild ved Grenaa, er født i Ørsted i Jylland den 9. Juli 1862 og dimitteret fra Ranum 1883. Han ansattes 1. September samme Aar som Andenlærer i Gerrild og forfremmedes 1. Oktober 1888 til Førstelærer.

Hustru: Thora, Eleonore f. Jensen.

I alle de Aar, F. har været Lærer i Gerrild, har han været Leder af Sognebiblioteket, og i 25 Aar har han med sjælden Udholdenhed og Opofrelse samlet Ungdommen til Undervisning i sin Aftenskole. Da der 1907 oprettedes en Sygeplejeforening i Sognet, valgtes han til dens Formand, et Hverv, han siden har varetaget til almindelig Tilfredshed. I forskellige Fællesforetagender som Brugsforening, Mejeri og Sygekasse har han været en omhyggelig Revisor.



Johannes Grønborg

JOHANNES GRØNBORG

Førstelærer i Rodskov pr. Løgten, er født den 11. Maj 1865, Søn af Lærer G. i Vedsted og hører til en gammel udbredt Lærerslægt, hvoraf en Onkel,, Ove Grønborg, er skildret i Ludvig Bøgeskovs Bog »Tre Gennembrudsmænd«. I Aaret 1885 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes 1889 ved Dommerby Skole i Viborg Amt, forflyttedes 1891 til Skejby i Aarhus Amt og i 1894 til Rodskov. — I 1889 ægtede han Jane Thorup, en Gaardmandsdatter fra Mols.

G. har gjort sig i høj Grad fortjent ved sin energiske Deltagelse i Oplysningsarbejdet, saavel med Hensyn til sin Skribentvirksomhed som sit Arbejde for Bogsamlingssagen og for Ungdommens fortsatte Udvikling i det hele. Han er bl. a. Forfatter til de to Bøger »Schillers Levnet« og »Vore Landsbybogsamlinger«, udgivne 1910 og 1912 af Udvalget for »Folkeoplysningens Fremme«, samt har under sin journalistiske Virksomhed ved forskellige Dag- og Ugeblade særlig brugt Oplysningssagen som Hovedemne. G. har i henved en Snes Aar været Formand for den derværende Læseforening og Foretagsforening, har haft Sæde i Hovedbestyrelsen for Danmarks Folkebogsamlinger og har i flere Aar ledet Foretagsrækken i Hornslet. Han er en kendt og skattet Foretagsholder i Aarhusegnen og Djursland, ligesom han overalt ved Lærermøder, paa Seminarier, Højskoler o. l. Steder taler Bogsamlingsarbejdets Sag ved Foredrag om Folkebogsamlinger.

For Lærerstanden har han siden 1904 virket som Formand for Danmarks Lærerforenings 85. Kreds og som Bestyrelsesmedlem i Aarhus Stifts Lærerenkasse.



L. P. Grønborg

L. P. GRØNBORG

Lærer ved Skader Skole pr. Randers, er født den 16. September 1871, Søn af Lærer G. i Vedsted og yngre Broder til Førstelærer G. i Rodskov, dimitteredes 1892 fra Gjedved Seminarium og ansattes i Efteraaret 1894 — efter i 1½ Aar at have været Huslærer hos Seminarieforstanderne P. Bojsen og Martin Kristensen i Gjedved — som Andenlærer i Bjerringbro, hvorfra han i 1896 blev kaldet til sit nuværende Embede som Lærer og Kirkesanger i Skader.

Saa vel ved sin Virksomhed ved Skolen som ved sin hele Leven og Færden har G. udøvet en god og mængeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Beboere. Paa forskellig Maade har han virket i det offentlige Interesse, dels som Medlem af Søby—Skader—Halling Sogneraad, dels som Formand for Kommunens Væрге-

raad. For Udbredelsen af god folkelig Oplysning har G. endvidere udført et betydningsfuldt Arbejde; han har saaledes i 12 Aar været Formand for den stedlige Foredragsforening samt i 16 Aar Formand og Bibliotekar for Sognebogsamlingen; Afholdssagen har han virket for som Formand og Kasserer i den stedlige Afholdsförening.

VALDEMAR ADOLF AUGUST HAGEMANN

Førstelærer ved Albøge Skole pr. Trustrup, er født i Ans, Grønbæk Sogn, den 29. April 1863, dimitteredes 1884 fra Ranum Seminarium og blev den 3. Oktober 1887 — efter at have været Vinterlærer, Soldat, Huslærer og Vikar — kaldet som Andenlærer ved Rodskov Skole, forflyttedes 1894 til Munk Sjørup, i 1897 til Horsens søndre Skole og i 1908 til sit nuværende Embede. — Den 21. November 1890 viedes han i Bjørnsholm Kirke til sin Hustru, Marie Antoinette Kristine f. Jensen.

H. var i Rodskov medvirkende ved Stiftelsen af den derværende Husflidsforening, i hvilken han forestod Ledelsen indtil sin Forflyttelse derfra, ligesom han i sin Tid i Munk Sjørup var Medstifter af Læseforeningen, og han har ved sin hele Virksomhed i de forskellige Embeder, udført et godt og betydningsfuldt Arbejde til Fremme af god folkelig Oplysning. Sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger har han steds omfattet med stor Interesse og taget virk-



Valdemar Adolf August Hagemann

som Del i disses Administration, bl. a. som Regnskabsfører og Revisor i Rodskov og Overlade Brugsforeninger, som Formand og Bestyrelsesmedlem i Horsens Sygekasse, som Revisor i Rærup Mejeri og Brugsforening, som Bestyrelsesmedlem, Regnskabsfører og senere Revisor i den derværende Sygekasse og som Albøge Vandværks Medstifter, Regnskabsfører og Kasserer.



Niels Peter Hansen

NIELS PETER HANSEN

Lærer i Mastrup pr. Ørum, er født i Holme pr. Aarhus den 24. September 1859. Faderen var Gaardejer, Farfaderen Møller, Morfaderen Gaardejer og Hestehandler. Han tog Eksamen fra Jelling 1879, og efter et Aars Tid at have været Hjælpe lærer blev han kaldet til Lærer i Attrup, hvorfra han 1884, den 1. December, forflyttedes til Mastrup.

H. har ledet og oprettet et Par Sangforeninger, der dog siden er ophævede. Han har i 6 Aar været Værgeraadets Formand, i 16 Aar Andelsmejeriets Formand, i 13 Aar Regnskabsfører for Sogneraadet og desuden en Tid kommunal Revisor samt Revisor i Grenaa Andelsslakteri. Ved hans 25 Aars Jubilæum som Lærer i Mastrup modtog han som Paaskønnelse af hans udmærkede Arbejde i og uden for Skolen en kaligraferet Adresse, underskrevet af samtlige Distriktets Beboere, samt et smukt Guldur med Kæde.

J. C. HEDEMAND

Førstelærer i Hov ved Mariager, er født den 23. Juli 1860 i Klejtrup ved Hobro, hvor Faderen var Gaardejer og Sognefoged. Han tog Eksamen fra Blaagaard 1881, blev samme Aar Lærer i sit Fødesogn ved Hejringe Skole og befordredes 1886 til sit nuværende Embede. Som Lærer har han udvidet sine Kundskaber ved forskellige Kursus og taget Tillægseksamen i Tysk og Engelsk.

Han har holdt Aftenskole i flere Aar og oprettet en Sangforening, hvis Leder han var, saa længe den bestod. For at modarbejde den almindelige Drikfældighed stiftede han 1890 en Afholdsforening, der har haft stor Fremgang og bidraget mægtigt til at udrydde Drikkeondet. Formaalet for hans Arbejde uden for Skolen har først og fremmest været at skabe gode og lykkelige Kaar for den Befolkning, blandt hvilken han virker. Men han har ogsaa i større Kredse bidraget til at klare og løse Samfundsspørgsmaal ved at skrive i Bladene, ved at holde Foredrag, navnlig i Afholdsforeninger og Husmandsforeninger, og ved at deltage i Forhandlinger paa Møder, der omhandle Skolevæsen, Politik og andre aktuelle Spørgsmaal. Af de Hverv, der har været ham betroet, kan nævnes: Formand for Hjælpekassen, Medlem af Værgeraadet og i sin Tid af Menighedsraadet, Formand for den stedlige Sygekasse, hvis Stifter han er, Formand for Husmandsforeningen, kommunal Revisor og Revisor ved Landbosparekassen i Mariager.



J. C. Hedemaund

Da han den 18. Oktober 1911 havde været Lærer i Hov i 25 Aar, vistes der ham stor og velfortjent Opmærksomhed fra Beboernes, Autoriteternes og Kollegernes Side.

WILLIAM J. J. HENCKEL

Lærer i Rosted pr. Rønde, er født den 2. Marts 1877 i Nyboder i København, Søn af pens. Overkanoner H., og nedstammer paa saavel fædrene som mødrene Side fra en Slægt, som gennem flere Generationer har været i Marinens Tjeneste. I Aaret 1899 dimitteredes han fra Blaa-gaards Seminarium, var derefter i henvend to Aar Hjælpe lærer i Øster-Brønderslev og Realskolelærer i Løkken, ansattes 1901 som Andenlærer og Organist i Øster Hornum, hvorfra han forflyttedes i 1907 til Rostved Enelærerembede. — Den 6. Juli

1912 ægtede han Karen Jensen, Datter af Gaardejer J. i Skrejerup.

H. har med stor Energi arbejdet for Afholdssagen, dels ved at stifte forskellige Afholdsforeninger, dels ved, saavel mundtlig som skriftlig, at tale denne samfundsnyttige Bevægelses Sag, ligesom han med Liv og Lyst har omfattet Arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling og beredvillig taget Del i sine Medborgeres forskellige Pligter. Han har saaledes bl. a. stiftet en Afdeling af »Blaa Kors« og en Gymnastikforening i Øster Hornum samt en Afholdsforening og en Børnebogsamling i Rostved. H. er endvidere Medlem af Sundhedskommissionen og Tilsynshavende med Plejebørnene.

HANS PETER HENRIKSEN

Lærer ved Skæring Skole pr. Hjortshøj, er født den 24. September 1842, Søn af afdøde Lærer H. i Skovlund ved Flensborg, dimitteredes 1863 fra Tønder Seminarium, var en kort Tid Lærer ved Gelting Skole i Angel, indtil han den 24. April 1864 blev afsat af de tyske Myndigheder, hvorefter han opholdt sig paa Hverringe ved Kerteminde som Huslærer, indtil han den 24. Januar 1869 ansattes i Tvenstrup, Odder Sogn, hvorfra han atter forflyttedes den 1. November til sit nuværende Embede.

Ved Siden af at have røgtet sin egentlige Skolegerning med stor Dygtighed og Pligttroskab, har H. udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling, idet han i 1876 stiftede



William J. J. Henckel



Niels Peter Himmelstrup

Skæring Bogsamling og siden uafbrudt har ledet denne paa en saadan Maade, at den i Tidens Løb er arbejdet op til at tælle ca. 1350 Bind, ligesom han har gjort sig fortjent som Medstifter og Leder af den derværende Foredragsforening. Sine Medborgeres Anliggender har han omfattet med stor Interesse, og han har ved sin hele Virksomhed udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning.

Den 29. Oktober 1900 benaadedes H. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

NIELS PETER HIMMELSTRUP

Førstelærer og Organist i Egaa pr. Hjortshøj, er født den 12. August 1865, Søn af fhv. Lærer H. i Brøndum ved Skive, dimitteredes 1886 fra Ranum Se-

minarium, ansattes den 6. August 1889 som Andenlærer i Hvirp paa Fur, forflyttedes 1894 til Handrup ved Ebeltoft og den 25. Januar 1898 til sit nuværende Embede. — H. er gift med Signe Kathrine Strandgaard, Datter af afdøde Lærer S. i Selde i Salling.

Ved Siden af med stor Pligttrøskab at have udført sin egentlige Skolegerning har H. omfattet Befolkningens Anliggender med stor Interesse, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I Administrationen for sine Medborgeres Foreninger med økonomisk Formaal har han taget virksom Del, og har i mange Aar med Energi og Dygtighed fungeret som Formand og Regnskabsfører for Egaa Brugsforening.

J. CHRISTENSEN HOLST

Førstelærer ved Jebjerg (Ørum) Skole pr. Laurbjerg, født 10. Februar 1873, Gaardmandssøn fra Tislund i Brørup Sogn. Skønt han meget tidlig besluttede at ville være Lærer, maatte han ud at tjene ved Landbruget, men samlede sig dog ved at læse i Fritiden og at gaa i Aftenskole saa mange Kundskaber, at han 19 Aar gammel kunde blive Vinterlærer. 23 Aar gammel kom han paa Silkeborg Seminarium, hvor han saa tog Eksamen 1900. Efter at have virket to Aar som Andenlærer og 3 Aar som Ene-lærer, fik han 1906 sit nuværende Embede. — Hustru: Maren f. Hansen.

H.s Virksomhed som Lærer spænder



J. Christensen Holst



Johannes Frederik Hvorslev

endnu kun over et kort Aaremaal, men han har dog allerede udrettet ikke saa lidt til Gavn for sin By og sin Egn, og han staar nu i et mangesidigt og omfangsrigt Arbejde, særlig i Oplysnings og Humanitetens Tjeneste. Han er Formand for Kommunens Hjælpekasse, i Bestyrelsen for Fællesledelsen af Randers Amts Hjælpekasser, Formand for en Sygeplejeforening og Medlem af Vægeraadet. Han har holdt Aftenskole i 10 Aar, og holder hver 14. Dag Foredrag og Oplæsning i Sognets Ungdomsforening. Desuden er han i Bestyrelsen for Foredragsforeningen og Formand for Sognebogsamlingen.

JOHANNES FREDERIK HVORSLEV

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Rimsø ved Grenaa, er født i Elsborg den 10. Juni 1859. Faderen, der var Gaardejer og tillige en dygtig Møllebygger, døde, da Sønnen kun var 3 Aar gammel. Moderen nedstammer fra en anset adelig Godsejerslægt, von Boye, fra Østmeklenborg. Hendes Bedstefader var Godsejer til Lenchau, Løjtnant ved første fynske Kavaleriregiment Joh. Georg Ditrick von Boye, gift med Mørie Zerabe Schütz, Datter af Pastor S. i Granzien ved Zarentien. — H. blev dimitteret fra Blaagaard 1882, var Hjælpe lærer forskellige Steder, blev Andenlærer i Auning 1883, Lærer i Væth 1884 og 21. Februar 1888 kaldet til sit nuværende Embede.

Til dette hørte en stor Jordlod paa 25 Tdr. Land, 18 Skpr. Hartkorn, som H. selv drev i en Snes Aar. At han saaledes foruden at være Lærer tillige maatte være Gaardmand, skadede dog ikke hans Gerning i Skolen. Tværtimod! Han samlede Energi og Friskhed ved Landbrugsarbejdet; det gav endvidere Anledning til Samarbejde med Beboerne om de fælles Anliggender i forskellige Foreninger: Heste- og Kvægavlsforeninger, Mejeri, Slakteri o. s. v. Det skyldes særligt ham, at der oprettedes en Brugsforening, hvorfor han ogsaa i flere Aar havde Sæde i dennes Bestyrelse. Ogsaa Anlægget af et Vandværk skete ved hans Initiativ; han blev derfor og er endnu Formand for dette. Anskaffelsen af det smukke Orgel, der staar i Rimsø Kirke, og som han i mange Aar spillede gratis, skyldes ligeledes hans Agitation. H. er stærkt kirkelig interesseret, er Leder af Børnegudstjenesten og har i 20 Aar været Formand for Rimsø og Kastbjerg Afdeling af K. F. U. K. — 1904 stiftede han en Sangforening, der under hans udmærkede Ledelse trives godt. Endelig bør det særligt fremhæves, at han i 27 Aar har holdt Aftenskole for Byens Mænd og unge Karle. — Rimsø nye smukke Skole er bygget for de Penge, der indkom ved Salget af den store Jordlod.

PETER HOUMAND JENSEN HØEGH

Førstelærer ved Balle Skole og Organist ved Rosmus Kirke, er født den 24. Februar 1860, Søn af daværende Præstegaardsforpagter H. i Østeralling, dimitteredes 1889 fra Gjedved Seminarium, var Hjælpe lærer i Rubjerg, ind-



Peter Houmand Jensen Høegh

til han i Februar 1891 kaldedes til Andenlærer og Organist i Høring ved Skanderborg, hvorfra han forflyttedes i 1892 til sit nuværende Embede. — I 1891 viedes han til sin Hustru, Anna Elisabeth f. Larsen.

H., der paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse — dels som Medlem af Hyllested—Rosmus Sogneraad, dels som Vægeraadsmlem —, har udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling ved til Stadighed at holde Aftenskole, som Medstifter af en Læseforening og en Foredragsforening, som Stifter og Leder af en Sangforening for Mandstemmer og Sangforeningen »Lyren«, som Medstifter af en Musikforening m. m. Han har endvidere i flere Aar været Leder af Logen »Brage« af I. O. G. T. i Balle og har i ca. 20 Aar været Regnskabsfører og Kasserer for Andelsmejeriet »Solvang«.

JAKOB R. JAKOBSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Vorup ved Randers, er født den 26. Juni 1865, Søn af Gaardejer J. i Taaning ved Skanderborg, dimitteredes 1886 fra Jelling Seminarium og ansattes den 1. Januar 1889 i sit nuværende Embede, efter forinden i et Par Aar at have været Hjælperlærer i Ring ved Brædstrup.

Paa enkelte Undtagelser nær har J. helliget hele sin Interesse og Arbejdskraft til Skolens Gerning, men har dog altid overfor Beboerne været rede til Hjælp med Raad og Daad, ligesom han med sin hele Virksomhed har udøvet en god Indflydelse og gjort sig særdeles afholdt af Egnens Befolkning. Han er Medlem af Vægeraadet, og har indtil 1910 været Revisor i Sognets Sygekasse; i 1896 stiftede han Vorup Sognebogsamling, for hvilken han siden har været Formand.



Jakob R. Jakobsen

JENS JAKOBSEN

Førstelærer ved Nødager Hovedskole pr. Kolind, er født den 8. Juni 1862 i Fruering Sogn ved Skanderborg, dimitteredes 1888 fra Jelling Seminarium, blev samme Aar Friskolelærer i Gjesten og kaldtes 1. Juli 1890 til Andst Lærerembede, forflyttedes i 1894 til Mausing ved Kjellerup og den 1. Januar 1901 til sit nuværende Embede.



Jens Jakobsen

lind Kreds af Dansk Andels-Ægekspor, Regnskabsfører for Nødager Kirke og som Revisor i Sparekassen og forskellige Andelsforetagender.

J., som tidligt lærte at staa paa egne Ben, idet han allerede i Konfirmationsalderen mistede sin Fader og derefter var henvist til selv helt at skaffe det fornødne til Livets Ophold, og som endog under sin Uddannelse paa Seminariet i Fritiden maatte tjene til Opholdet som Barber og Bogbinder, har med usvækket Energi og utrættelig Arbejds-kraft virket saavel i sin Skolegerning som i sine Medborgeres forskellige Anliggender. Med Iver og Interesse har han taget Del i Arbejdet for Bogsamlings-sagens Fremme som Formand for Kolind Omegns Cirkulations-Læseforening, Nødager Sogns Læseforening og Børnebogsamling, ligesom han med Dygtighed og Indsigt i mange Aar har fungeret som Formand for Sognets Sygekasse, som Medlem af Sogneraadet, Sekretær i Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning, som Formand for Ko-

HERMAN JENSEN

Lærer i Lindbjerg pr. Randers, er født i Gram ved Skanderborg den 16. Juni 1868. Han dimitteredes fra Nørre Nissum 1895, men havde da allerede i flere Aar været Privatlærer. 1. November 1895 blev han Andenlærer ved Eskelund Skole, 15. November Privatlærer i Lindbjerg, og her virkede han, indtil han den 22. Oktober 1898 ansattes ved den nyopførte Kommuneskole der. — Han blev gift den 14. November 1905 med Anna Julie f. Schleimann.

Ved Siden af sin Skolegerning har han i 18 Vintre holdt Aftenskole for de unge og er en fortræffelig, i Egnens Forsamlingshuse meget søgt Oplæser og Foredragsholder. Han er den lokale Afholdsforenings Repræsentant og Revisor og ligeledes Revisor i Harrislev og Omegns Afholdskreds. — Han beskæftiger sig en Del med Journalistik, og det skyldes navnlig hans Artikler i Randersbladene, at der kom saa mange Feriebørn til Randerseggen. — Han har været i Bestyrelsen for Skytteforeningen i Randers Amts Hovedkreds og Formand for den stedlige Forening. — I mange Aar var han Formand for Harrislev—Lindbjerg Bogsamling og er nu i Bestyrelsen for Bogsamlingen i Lindbjerg. — Han er



Herman Jensen



J. P. Jensen

stærkt politisk interesseret og som Følge af sin Indsigt og Veltalenhed en af Egnens politiske Førere. Han valgtes saaledes 1906 til Formand for det Udvalg, der skulde forberede Organisationen i Randers Landkreds, og var 1907—10 Formand for Kredsen Venstrevælgerforening. 1906 var han Kommunens Valgmand ved Landstingsvalget, og han har flere Gange været ordførende Stiller for Venstres Kandidater ved Folketingsvalgene.

J. P. JENSEN

Lærer, Kirkesanger og Organist i Støvring, samt Kirkesanger ved Støvringgaard Klosters Kapel, er født den 28. Februar 1877 i Oudrup ved Løgstør, og hører paa mødrene Side til den gamle kendte Gaardmandsslægt Roed i Himmerland. I Aaret 1902 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes 1. August 1903 som Andenlærer i Øster Tørslev, hvorfra han 11. Januar 1908 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 14. Maj 1907 viedes han til Sofie Marie Nielsen af Hørning.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har J. særlig virket for at samle Ungdommen og skaffe den en fortsat sund Udvikling samt søgt ved god folkelig Oplysning at højne sin Skolekreds ved til Stadighed at holde Aftenskole om Vinteren. Et ihærdigt Arbejde har han endvidere udført som Formand og Bibliotekar for Støvring Folkebogsamling, som Stifter af Sangforeningen i Vilsted samt som Formand for Oudrup Afholdsforening.

JOHANNES EMIL JENSEN

Lærer og Kirkesanger i Hjortshøj, er født den 26. Marts 1862 i Svendstrup ved Hammel, arbejdede ved Landbruget til 1882, var et Aar paa Klank Seminarium og et Aar Lærer ved Hammel Realskole, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium og kaldedes den 23. November 1887 til Andenlærer i Sahl, forflyttedes 1891 til Nødde- lund ved Bjerringbro og 6. Januar 1897 til sit nuværende Embede.

Med stor Energi og Interesse har J. taget Del i sine Medborgeres Anliggender, saavel af offentlig som kommunal Beskaffenhed. Han er saaledes Medlem af Værgeraadet, Revisor af Kommunens Regnskaber, Kredsfornand for Plejehjemsforeningen for Randers Amt, var tidligere Formand og Regnskabsfører i Sahl og Nødde- lund Brugsfor-



Johannes Emil Jensen



Marcus Peter Jensen

eninger samt er Regnskabsfører, Bestyrelsesmedlem og Revisor i forskellige andre Andelsforetagender. Han er endvidere Medstifter af Nøddelund og Hjortshøj Sognebiblioteker samt tager levende Del i den derværende Foredragsforenings Virksomhed.

J. har været Kredsformand i Houlbjerg Herreds Kreds.

MARCUS PETER JENSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Hald, er født den 24. December 1870 i Ugilt ved Sindal, dimitteredes 1890 fra Ranum Seminarium, ansattes 1891 som Andenlærer i Sahl, forflyttedes 1897 til Nøddelund Enelærerembede og 1904 til Hald Førstelærerembede. I 1898 tog J. Løjtnantseksamen.

J., der er overordentlig musikinteresseret, er Stifter og Leder af en Sangforening for blandet Kor i Hald, iigesom han er den ledende i en Strygekvartet af Lærere der paa Egnen. Et betydningsfuldt Arbejde har han endvidere udført for Ungdommens videre Uddannelse som Formand for Hald og Omegns Foredragsforening.

For Lærerstandens Interesser har J. tidligere virket som Kredsformand i D. L. F.s 71. (forhen 55.) Kreds og for Tiden som Formand for 88. Kreds.

NIELS KJÆRSGAARD JENSEN

Lærer ved Skjellerup Skole pr. Høbro, er født den 6. Januar 1879 i Østerbølle ved Aalestrup, dimitteredes 1901 fra Nørre Nissum Seminarium og ansattes efter nogen Vikarvirksomhed den 1. Juni 1903 som Andenlærer ved Vellev Skole, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1906 til sit nuværende Embede.

J. har taget virksom Del i Sognets forskellige Anliggender og beklædt flere betroede Poster, bl. a. som Formand for Kommunens Sygekasse og som Regnskabsfører ved den stedlige Brugsforening. Til Fremme af god folkelig Oplysning har han i flere Aar forestaaet Ledelsen af Foredragsforeningen, ligesom han paa sin Egn har vakt Ungdommens Lyst for Legemsøvelser og Idræt ved med Forstaaelse og Interesse at lede Gymnastikforeningens Øvelser. I det politiske Liv har han ogsaa taget le-



Niels Kjærsgaard Jensen

vende Del og har i saa Henseende i sin Kommune indtaget en ledende Stilling, idet han i sin Tid har stiftet og siden som Formand ledet Sognets radikale Venstreforening.

THØGER JENSEN

Lærer i Følle pr. Rønde, er født paa Gram Mark ved Skanderborg den 7. Februar 1859. Forældrene, Gaardejer Jens Jensen (Dørup) og Hustru Ane Marie Thøgersdatter, nedstammer i flere Slægtled fra Bønderfolk. Børneflokken var stor — elleve, hvoraf ni lever —, og Thøger maatte ud som Hyrdedreng to Aar før og et Aar efter sin Konfirmation. Derefter stod han et Par Aar i Drejerlære. 1879 optoges han paa Jelling Seminarium, hvorfra han tog Eksamen 1882. I godt et Aarstid var han dels Privatlærer, dels konstitueret Lærer paa Langeland, laa derpaa 11 Mdr. som Soldat i Nyborg og blev saa Andenlærer i Thorsager, hvorfra han 26. August kaldedes til Førstelærer i Breth, Barrit Sogn. Den 25. Februar ansattes han i sit nuværende Embede. 1912 berejste han med Statsunderstøttelse Sverige, især Gotland.

Th. J. er baade i og uden for sin Skole en praktisk dygtig og virksom Mand. Han grundede 1899 »Adresseavisen Kalø Vig« og var dens Udgiver og Redaktør indtil Januar 1910. Til Bladets Trykning indrettede han 1905 et eget Trykkeri. — Han var Sekretær i Kalø—Knebelvig Landboforening fra dennes Oprettelse, indtil han paa Grund af en Øjensvaghed, der dog senere har fortaget sig, maatte trække sig tilbage. Endvidere var han Medlem af Bestyrelsen for Løgten Andelsfrugteri, saa længe det bestod.

JOHS. JEPPESEN

Førstelærer ved Auning nordre Skole, er født den 7. September 1832 i Selde, dimitteredes 1903 fra Jelling Seminarium, var 2 Aar Hjælpe lærer i Skjold ved Horsens, kaldedes 1905 til Andenlærer i Auning og ansattes ved Skoledistriktets Deling i 1907, i sit nuværende Embede; samme Aars Efteraar ægtede han sin Hustru, Esther f. Wiggers.

Med Iver og Interesse har J. arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling ved at virke for den legemlige Opdragelse som Leder af Auning Gymnastikforening, for Afholdssagen som Formand for den stedlige Kreds, samt for Husflidssagen ved at stifte en Husflidsforening og lede dens Husflidsskole. Flere Tillidshverv har været ham overdragne; han har saaledes været Formand for Hjælpekassen siden Hjælpekasselovens Ikrafttræden, han er Formand for Fausing—Auning Sparekasse samt Revisor i A.S. Folkebanken for Rougsø og Sønderhald Herreder.



Johs. Jeppesen

DAGMAR JØRGENSEN

Forskolelærerinde i Ørsted, Rougsø Herred, er født den 28. December 1879 i



Dagmar Jørgensen

forening, bl. Kor, og saaledes utrættelig virket til Gavn og Glæde for Ungdommen. Samtidig hermed har hun ved at overtage og paa allerbedste Maade at røgte forskellige Hverv givet sit gode Bidrag til det offentlige og private Livs Trivsel. Hun var i Kielstrup Medlem af Hjelpekassens Bestyrelse, i Sparkær i Bestyrelsen for en Afholdsforening, er i Ørsted i Bestyrelsen for en Læseforening og valgt til at være Dommer i kv. Haandarbejder ved Udstillingerne paa Ørsted Landbrugsskole.

Sparkær. Hendes Fader, Lærer J. K. Jørgensen, døde 1887, og Moderen, Datter af Pastor Jürgensen, Højen, maatte som Lærerenke opdrage Dagmar og to yngre Søskende. Frk. J. tog Eksamen ved Vejle Forskoleseminarium 1899, var derpaa Lærerinde i Sparkær til 1902, i Faarup til 1905 og i Kielstrup til 1909, da hun forflyttedes til Ørsted. — Skønt hun lægger megen Energi i sit Skolearbejde, har hun dog kunnet ofre Tid og Kræfter paa at deltage i adskillige af Statens og Dansk Skoleforenings Kursus, og den forøgede Uddannelse og Udvikling, hun derved har opnaaet, er ikke alene kommen hendes Skole til Gode. Hun har med megen Iver og stor Dygtighed taget Del i Ungdomsarbejdet: har holdt Aftensyskole, har ledet Gymnastikken for voksne Piger, hvor der har været Lejlighed til det, har indøvet flere Hold i Folkedanse, har ledet en Sang-

K. JØRGENSEN

Førstelærer i Østertørslev, er født den 24. Januar 1864 i Vesterskov i Vendsyssel og nedstammer fra en gammel Lærerslægt, idet Oldefaderen var Skoleholder i Spaanheden Skole, dimitteredes 1885 fra Ranum Seminarium og ansattes den 1. November 1886 i sit nuværende Embede, efter forinden at have virket som Hjelpe lærer i Ørstoft.

Foruden at have røgtet sin Skolegering med stor Pligttroskab og Dygtighed har J. taget levende Del i det offentlige Liv, baade i Sognet og Omegnen. Han har i Aarenes Løb været Formand eller Bestyrelsesmedlem for de fleste stedlige Foreninger, samt har ved sin hele Virksomhed udøvet en god Indflydelse paa Befolkningen, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. J. er stadig Formand i Bestyrelsen for »De fattiges Kasse« og »Hjelpekassen« samt Næstformand i Bestyrelsen for »Fællesforening



K. Jørgensen



Thomas Nielsen Kjeldsen

af Hjælpekasser i Randers Amt«. Han er endvidere Formand for Folkebogsamlingen, har siden 1891 været Regnskabsfører for den stedlige Brugsforening samt var tidligere, indtil 1910, Kredsformand for D. L. F.

THOMAS NIELSEN KJELDEN

Førstelærer i Skjødstrup pr. Løgten, er født den 24. December 1845 i Ugelbølle, Mørke Sogn, dimitteredes 1865 fra Lyngby Seminarium og ansattes 1867 i Bjerring, efter forinden at have været Hjælpe lærer samme Sted, forflyttedes 1877 til Granslev og 1886 til sit nuværende Embede. — Den 18. December 1901 viedes han til sin nulevende Hustru, Ane Margrethe, f. Nielsen.

Foruden at have udført sin egentlige Skolegerning med stor Pligttrøskab og Dygtighed har K. stadig taget levende Del i sine Medborgeres Anliggender, samt har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Befolkning, af hvilken han er almindelig agtet og afholdt. I det offentlige Interesse har han i en Aarrække virket som Medlem af og Formand for Sogneraadene i Bjerring—Mammen og Haulbjerg—Granslev Kommuner; han har endvidere i mange Aar været Regnskabsfører for Sogneraadet og Skjødstrup Brugsforening, var Stifter af Granslev Sognebibliotek og Afholdsforening samt Medstifter af Skjødstrup Afholdsforening og Sygeplejeforening, for hvilken sidste han i mange Aar har været Formand.

Under 9. Februar 1909 dekoreredes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

KARL THOMSEN KJÆRSGAARD

Lærer og Kirkesanger i Halling ved Randers, Landmandssøn fra Oldrup Mark i Hundslund Sogn, er født 3. Maj 1877. Han arbejdede til sit 19. Aar ved Landbruget, besluttede saa at ville være Lærer og tog Eksamen fra Gjedved 1900. Efter nogle Aars forskellig Lærervirksomhed fik han fast Ansættelse ved Kollemorten Skole 1904 og forflyttedes 1. Marts 1906 til Halling. Hans Hustru Elisabeth f. Nygaard er Datter af Lærer N. i Hemmed.

I sine tidligere Embeder virkede Hr. K. især for Gymnastik og Skyttesagen. I sit nuværende Embede har han som Formand for Sognets Begravelseskasse, som Formand og Kasserer for Sygekassen og som Revisor i Centralforeningen af Sygekasser i Randers Amt udført et for tjenstfuldt Arbejde. At han er Revisor i Brugs-



Karl Thomsen Kjærsgaard



Mads Christian Kjærsgaard

foreningen, Bestyrelsesmedlem i Afholdsforeningen og Formand for Foredragsforeningen viser ligeledes hans Vilje og Evne til at arbejde i Befolkningens og enhver god Sags Tjeneste.

oprette en Læseforening i Sognet gjort det muligt for Hjemmene at skaffe sig en god Læsning. Som Revisor i Brugsforeningen og Mejeriet har han støttet disse Foretagender. Han er Formand i Værgeraadet og siden 1897 Bestyrer af Brevsamlingsstedet i Gassum.

MADS CHRISTIAN KJÆRSGAARD

Førstelærer i Gassum ved Randers, er født den 22. September 1869 i Raasted Skole, hvor Faderen er Lærer; Moderen var Søster til afdøde Skoleinspektør Væde i Frederikshavn. Han tog Eksamen fra Ranum 1890, var derefter Andenlærer i Mørke et Par Aar, kaldedes 27. Juli 1893 til Lærer i Gjeding og 15. Oktober 1897 til sit nuværende Embede.

Hustru: Kristine f. Skovfoged.

K. har ved i mange Aar at holde Aftenskole udført et godt Arbejde for Ungdommens Oplysning og har ved at

NIELS CHRISTIAN MADSEN KJÆRSGAARD

Lærer ved Raasted Skole pr. Bjerregrav, er født den 14. December 1843, Søn af Gaardejer K. i Krarup, Hem Sogn, kom kort efter Konfirmationen paa Oddense Højskole, konstitueredes derefter som Kirkebylærer i Vile og optoges paa Lyngby Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1865. Efter Dimissionen læste han privat med nogle Familiers Børn i sin Fødeby, kaldedes den 3. Februar 1866 til Lærer i Romalt ved Randers, og beskikkedes den 18. November 1867 til sit nuværende Embede. — Den 20. Maj 1868 ægtede han sin Hustru, Henriette Lovise Ingeborg f. Væde.

K., der er dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, har i Tidens Løb beklædt flere Tillidsposter og udført adskillige ansvarsfulde Hverv, ligesom han ved Siden af sit dygtige Arbejde i Børneskolen har taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen som Formand for Sognets Foredragsforening. I en lang Aarrække har han virket som Tilsynsførende med Pastoratets Plejebørn, som Forligsmægler i Tyendesager, som Medlem af Værgeraadet og af det tidligere Menighedsraad, ligesom han i over en Snes Aar har fungeret som Revisor i det derværende Andelsmejeri.

NIELS CHRISTIAN KRAGH

Enelærer i Brandstrup pr. Løgten, er født den 30. April 1854 i Højen søndre Skole ved Vejle, Søn af Lærer Hans Henrik Kragh, Dbm., hvis Fader og Farfader ligeledes var Lærere, henholdsvis i Bramdrup og Nørre Bjært. — Familien nedstammer fra den gamle sønderjydske Slægt von der Hardt. — I 1876 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, var 3 Aar Hjelpepædagog i Feld-



Niels Christian Kragh

balle og ansattes 3. April 1879 i sit nuværende Embede. K.s Hustru, Christiane Frederikke f. Haslund, er Datter af afdøde Provst H. i Lejkanger i Norge.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har K. med Iver og Interesse kastet sig over Geologien. Han er Medlem af Dansk geologisk Forening og har deltaget i flere geologiske Ekspeditioner i Ind- og Udland. Han er endvidere Bestyrelsesmedlem i den stedlige Brugsforening og i Bestyrelsen for »vildfarne Børns Redning«, Randers Amts Afdeling, samt i Bestyrelsen for D. L. F.s Kredt 85.

JENS KRISTENSEN

Lærer ved Aalsrode Skole pr. Aalsø, er født den 18. November 1862 i Hyllested ved Ebeltoft, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1882 fra Jelling Seminarium og ansattes den 27. Marts 1883 som Andenlærer i Draaby ved Ebeltoft, forflyttedes 1885 til Haudrup Enelærerembede, og kaldtes under 24. Marts 1894 som Førstelærer ved Aalsrode Skole. — Den 24. Marts 1893 viedes han til sin Hustru, Anna f. Philipsen fra Ullerup i Sønderjylland.

Ved Siden af sin med Dygtighed og stor Pligttroskab udførte Skolegerning har K. taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Anliggender og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en heldbringende Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. I en Aarrække har han udført det betroede Hverv som Regnskabsfører for Sogneraadet, ligesom han i flere Aar har fungeret som Formand og Revisor i flere Andelsforetagender og Foreninger, saasom Brugsforeningen, Ægforeningen o. l.

NIELS KRISTENSEN (ALSLEV)

Førstelærer og Kirkesanger i Lime pr. Mørke, er født den 12. September 1851 i Alslev, hvor Faderen var Murer, og som under sin Deltagelse i Treaarskrigen blev haardt saaret i Istedslaget. I Aaret 1879 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og blev, efter nogen Hjælperlærer-virksomhed paa Fyn, ansat som Andenlærer i Vesterhæsing, hvorfra han forflyttedes den 30. Oktober 1885 til sit nuværende Embede.

Med stor Energi har K. virket for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og Ungdommens fortsatte Udvikling. I mere end 20 Aar har han saaledes holdt Aftenskole og meget ofte samlet de unge



Niels Kristensen (Alslev)



Martinus Kristensen

Kvinder og Mænd til Oplæsning og Foredrag; han er Stifter af Lime Folkebogsamling og Børnebogsamling, samt har i mange Aar ledet Foredragsforeningen. Han har endvidere været Medlem af Vægeraadet siden dets Oprettelse og har, i over 25 Aar, været Regnskabsfører for den stedlige Brugsforening.

MARTINUS KRISTENSEN

Lærer i Ugelbølle pr. Mørke, er født den 26. Februar 1864, Søn af Gaardejer C. Nielsen i Tustrup ved Allingaabo, var 1885—86 Elev paa Møllerup Højskole og dimitteredes 1889 fra Gjedved Seminarium. Efter Eksamen virkede han som Lærer paa Hoven Højskole, indtil han i 1891 ansattes i Attrup, hvorfra han forflyttedes i 1893 til sit nuværende Embede. — Den 27. November 1891 æg-

tede han Christine Caroline Christensen, Datter af Gaardejer Christian Knudsen i Rygaarde.

Ved Siden af sin velrøgtede egentlige Skolegerning har K. med stor Energi arbejdet for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved i en lang Aarrække at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, dels ved at stifte og med Liv og Lyst lede en Foredragsforening og en Læseforening i Ugelbølle. For Husflidssagen har han der paa Egnen gjort et betydningsfuldt Arbejde ved selv at holde Husflidsskole, samt ved i sin Tid at danne en Husflidsskole, hvilken han stadig er Leder af.

PETER KRISTIAN KRISTENSEN

Tidligere Lærer i Knebel paa Mols, er født i Rybjerg Sogn i Salling og nedstammer paa saavel fædrene som mødrene Side fra gamle Gaardmandsslægter i Durup—Tøndervig og Hestbæk, dimitteredes 1862 fra Lyngby Seminarium og ansattes 1. Oktober 1862 i Haudrup, hvorfra han 2. Januar 1865 forflyttedes til Knebel Lærerembede, som han beklædte indtil sin Entledigelse 1. November 1909. Som en allerhøjeste Paaskønnelse for hans lange og tro Tjeneste beaaededes han i 1908 med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

Med utrættelig Energi og elskværdig Imødekommenhed har K. i et halvt Aarhundrede virket til Gavn for sin Skole, sin Egn og sin Stand. I det offentlige Interesse har han tidligere virket som



Peter Kristian Kristensen



Søren Kristian Kristensen

Medlem af Menighedsraadet og er stadig Medlem af Værgeraadet. Befolkningens Foretagender har han stedse omfattet med stor Interesse, og har bl. a. siden 1894 deltaget i Administrationen for Knebel—Ralsø Sognes Sparekasse som dennes Formand og Kasserer. Et godt og betydningsfuldt Arbejde har han gjort for Ungdommens fortsatte Udvikling ved i mange Aar at holde Husflidsskole, samt ved sin litterære Virksomhed, dels som Medarbejder af Aarvog for dansk Kulturhistorie, dels som Forfatter af adskillige Smaafortællinger, bl. a. nogle Degnehistorier. K., der er i Besiddelse af megen historisk Kundskab og en udpræget Fortælleevne, har særdeles god Kendskab til hele Befolkningen paa Mols og sidder inde med mange virkelige Molbohistorier.

K. har tidligere været Formand for Danmarks Lærerforenings 86. Kreds.

SØREN KRISTIAN KRISTENSEN

Lærer og Kirkesanger i Øster Alling pr. Auning, er født i Skaarup, Fruering Sogn, den 18. Oktober 1848, var indtil det 20. Aar beskæftiget ved Landvæsenet, optoges paa Jelling Seminarium og dimitteredes ved den almindelige Skolelærerexamen i Aarhus 1872. Efter at have været Hjælpe lærer i Naur ved Holstebro, ansattes han 1877 i Skjærring og forflyttedes herfra 1884 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har K. paa forskellig Maade gjort sig fortjent, ligesom han har gjort sig almindelig agtet og afholdt ved sin hele Leven og Færden. Han har saaledes i en lang Aarrække været Kommunerevisor, Formand i det stedlige Værgeraad, Bestyrelsesmedlem af Plejehjemsforeningen for Randers Amt og den stedlige Sygeplejeforening, har siden 1895 været Formand og Regnskabsfører i Øster Alling Sparekasse samt i en lignende Aarrække Regnskabsfører i Brugsforeningen. For Ungdommens videre Uddannelse har han siden 1884 arbejdet med Iver som Formand for Øster og Vester Alling Læseforening og Foredragsforening.

Laurits Bertinus Jensen Kroggh

Førstelærer i Thorsager, er født den 16. Oktober 1871, Søn af Gaardejer K.



Laurits Bertinus Jensen Kroggh



Jens Christiansen Kruse

i Holme ved Æbeltoft, dimitteredes 1898 fra Københavns Seminarium, var en kort Tid Realskolelærer i Frederiksværk og ansattes den 1. Maj 1899 som Andenlærer og Kirkesanger i Rønde, hvorfra han 1. September 1904 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 8. Juli 1899 viedes han til sin Hustru, Hansine Marie f. Mikkelsen.

Med stor Energi og Interesse har K. arbejdet for Ungdommens fortsatte Uddannelse, først ved under sin Virksomhed i Rønde til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, senere som Bestyrelsesmedlem i Foredragsforeningen samt ved at stifte og med stor Tilslutning lede Folkebogsamlingen i Thorsager. Han beklæder forskellige Tillidsposter, bl. a. som Forligsmægler og Tilsynsførende med Plejebørn, samt er Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Sygekassen, Operationsforeningen, Begravelseskassen m. m.

JENS CHRISTIANSEN KRUSE

Tidligere Førstelærer ved Krarup Skole pr. Kolind, er født den 13. December 1837 i Grønfeld paa Mols, hvor hans Fader var Skolelærer, dimitteredes 1856 fra Lyngby Seminarium, blev 1. November 1856 konstitueret som Hjelpe-lærer ved Krarup Skole, kaldtes 1858 til Lærer ved Ebeltoft Landsogns Skole, forflyttedes 1861 til Udbyover og i 1863 tilbage til Krarup, hvor han derefter virkede, indtil han den 1. November 1911 efter Ansøgning entledigedes med Pension.

K., der saaledes i 55 Aar har undervist i Folkeskolen og som for sin dygtige og lange pligttro Tjeneste under 1. November 1906 tilkendtes en allerhøjeste Udmærkelse ved at blive benaadet med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn, har i Tidens Løb udført et godt og samfundsnyttigt Arbejde for sine Medborgere ved at tage virksom Del i Sygepleje- og Understøttelsesgerningen, hvorved han har gjort fortrinlig Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til den mindre velstillede Del af Befolkningen. Han var saaledes i sin Tid Medstifter af Nødager Sogns Sygekasse for Smaakaarsfolk, og har siden i 34 Aar forestaaet denne, ligesom han i en lignende Aarrække som Formand har administreret Sognets frie Fattigkasse.

PETER FREDERIKSEN LUND

Lærer og Organist i Borup pr. Randers, er født den 7. Januar 1844 i Sommersted By og Sogn i Sønderjylland, dimitteredes 1864 fra Tønder Seminarium og ansattes — efter i en kortere Tid at have været Huslærer paa en Gaard i Haderslevgnen — som Andenlærer ved Søby Skole paa Ærø, hvorfra han 1872 kaldtes til sit nuværende Embede. — Den 24. Maj 1876 viedes han til sin Hustru, Inger Marie Jensen f. Holch.

Med utrættelig Energi og aldrig svigtende Arbejdskraft har L. under sin



Peter Frederiksen Lund

lange Embedstid virket til Gavn for sin Skole og sin Egn. For de kommunale Forretninger har han altid næret stor Interesse, og blev straks efter sin Ansættelse i Borup Sekretær og Regnskabsfører for Sogneraadet, indtil han i 1888 blev indvalgt i selve Raadet og fungerede som dettes Formand i 12 Aar. Han har endvidere i længere Tid været Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet, var i ca. 10 Aar Formand og Kasserer for Sygekassen, samt har været Formand, Stifter eller Leder af Skytte- og Sangforeningen i Søby, Borup Sognebibliotek, Foredragsforening m. m. Fra 1888 til 1900 var L. Formand for Valgbestyrelsen i Randers Amts 3. Folketingskreds samt var Leder af de i disse Aar stedfundne Valg til Rigsdagens Folketing i nævnte Kreds.

Under 11. Maj 1901 benaadedes L. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

SØREN MORTENSEN LUND

Lærer og Kirkesanger i Udby pr. Ørsted, er født 15. Januar 1864 i Bjerring ved Viborg, dimitteret 1884 fra Vordingborg, Andenlærer i Ørsted 1886—92, Lærer i Kvols 1892—1905, i Udby siden 1905. — Hustru: Vilhelmine f. Hansen.

L. var i sin tidligste Ungdom Huslærer paa Mors; her mødte ham fra Valgmenigheden og Højskolen i Galtrup den grundtvigske Bevægelse, og han blev kirkeligt og politisk vakt. Efter sin Dimission tænkte han endog alvorligt paa helt at gaa over i den politiske Virksomhed, men gode Mænd som den senere Minister Enevold Sørensen og Højskolebladets Udgiver Konrad Jørgensen raadede ham til at blive ved Lærergeneringen. Han fulgte Raadet, og, hvad end Politikken muligvis tabte, Skolen vandt en samvittighedsfuld Lærer, der gaar op i sin Gerning med sin hele Sjæl. Sin politiske Interesse har han bevaret — han er Medlem af Bestyrelsen for »Hornsletkredsens Venstrevælgerforening«, Kommunens Valgmand ved sidste Landstingsvalg — og har stadig været med i det grundtvigske Liv: Medlem af Bestyrelsen for »Viborg Højskoleforening«, Formand for Udby Foredragsforening, Medstifter af en Gymnastikforening og Revisor i A.S. »Udby Forsamlingshus«. Ogsaa det praktiske Livs Krav har han paa mange Omraader været med til at imødekomme: i to Aar Sogneraadssekretær, i en Aar-



Søren Mortensen Lund



Jens Jacob Mikkelsen

vil de bære Vidne om et virkelig poetisk Sind og en omhyggelig Fremstillingskunst.

række Revisor i Mejeriet, endnu Bestyrelsesmedlem i »Udby Telefonselskab«, Formand for »Julens Glæde« og Medlem af Sygekassens Bestyrelse. — I adskillige Aar var han Formand i D. L. F.s 76. Kreds og havde Sæde i Bestyrelsen for Randers Skolemøder. — Ministeriet har 2 Gange tilstaaet ham Bog-Stipendium; 1907 foretog han med Stipendium en Norgesrejse. Endelig maa det fremhæves, at han i 23 Vintre har holdt Aftenskole, og at han har forberedt mange unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet. — Den Fritidssyssel, der volder ham selv mest Glæde, og som har glædet mange andre, er hans litterære Arbejde. Han er vel ikke meget produktiv, og hans Skitser og Digte, blandt hvilke »Per Bonde« og »Den lille Hjorddreng trækker Køerne hjem« er velkendte, har hidtil været spredt i Dagblade og Ugeblade. Naar de, hvad man maa haabe, engang foreligger i Bogform,

JENS JACOB MIKKELSEN

Lærer og Kirkesanger i Hvilsager pr. Mørke St., er født den 18. Oktober 1857 i Maarup ved Kolind, dimitteret fra Gjedved 1884, konstitueret Enelærer i Plongstrup til 1. Januar 1886, fast ansat Lærer i Mesballe til 1. Januar 1890, da han befordredes til Embedet i Hvilsager.

Med stor Dygtighed og Udholdenhed har Hr. M. udvidet sin oplysende og opdragende Gerning til ogsaa at omfatte den konfirmerede Ungdom. Allerede som Lærer i Mesballe oprettede og ledede han »Skarresø Skytte- og Gymnastikforening«, og ogsaa i Hvilsager har han samlet Ungdommen i en Gymnastikforening under sin Ledelse; han er ligeledes Stifter af og Formand for en Foredragsforening og for Hvilsager—Lime Børnebogsamling. Tilskyndet af sin Interesse for Ungdommen og opmuntret af de gode Resultater har han holdt Aftenskole i 21 Aar. 1886 hjalp han til at stifte »Skarresø Sygekasse« og var dens Formand til sin Forflyttelse; sit nuværende Sogns Sygekasse har han i 13 Aar som Formand og Kasserer ledet mønsterværdig, og han er Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Sygekasser i Randers Amt. Som et Bævis paa hans Dygtighed, hans Interesse for Beboernes Anliggender og den Tillid, disse har til ham, kan fremhæves, at han i 21 Aar har været Regnskabsfører og Kasserer for Termestrup Brugsforening og siden 1900 Formand for Hvilsager—Lime Tyendespareforening.

R. M. MIKKELSEN

Lærer i Kradsbjerg pr. Løtten, er født den 13. Oktober 1885 i Elestrup Skole ved Kolind, Søn af nuværende Lærer i Hvilsager J. J. Mikkelsen, dimitteredes 1906 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 1. September s. A. som Andenlærer i Vrinders, forflyttedes i 1908 til Kvols Enelærerembede og 1. Ja-

nuar 1912 til sit nuværende Embede. — Den 2. April 1908 ægtede han sin Hustru, Mariane f. Helboe.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har M. udført et betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved forskellige Steder i sin Skolekreds til Stadighed hver Vinter at holde Oplæsning, lede Sognebogsamlingerne, Sangforeningen, Foredragsforeningerne m. m., ligesom han paa sin Egn har vakt Lyst og Interesse for Gymnastik og sund Sport ved med Forstaaelse at lede Undervisningen i de stedlige Gymnastikforeninger.



R. M. Mikkelsen

SOFUS MORTENSEN

Lærer og Kirkesanger i Kolind, er født den 9. April 1851 i Tolstrup ved Grenaa, dimitteredes 1870 fra Lyngby Seminarium og blev den 3. November 1874 — efter i Mellemtiden at have været Hjelpe-lærer og aftjent sin Værnepligt — ansat som Lærer i Mesballe, hvorfra han 1. Januar 1886 forflyttedes til sit nuværende Embede.

M. har tidligere taget levende Del i Befolkningens Anliggender og Andelsforetagender, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse. Han har saaledes været Revisor i det derværende Mejeri og Brugsforeningen, Bestyrelsesmedlem af Sparekassen, Formand for Æggesalgskredsen, Bestyrelsesmedlem og senere Revisor i Sygekassen, Formand for Sognebiblioteket, Foredragsforeningen, Skytteforeningen, Husflidsforeningen m. m.; han har endvidere været Kommune-Revisor samt Medlem af Menighedsraadet og Værgeraadet.

ANDERS NIELSEN

Førstelærer ved Kommuneskolen i Ørsted, Rougsø Herred, er født i samme By den 8. Januar 1848. Faderen, Gaardejer Niels Andersen Skipper, var en meget anset Mand, Sognefoged, Sogneraadformand og dekoreret med Dannebrogskorset. A. N. dimitteredes fra Lyngby Seminarium 1867; for sin videre Uddannelses Skyld har han haft mange Kursus, i Dansk, Oldnordisk og Tegning. Fra sin Dimission til 1870 var han Lærer ved Flakkebjerg Opdragelsesanstalt, 1870—74 Enelærer i Selling, 1874—87 Forstander for Folkehøjskolen i Skals. Siden April 1887 Førstelærer, fra 1892 tillige Organist i Ørsted. I samme Tidsrum har han været Lærer ved Byens tekniske Skole og med enkelte Afbrudelser ved Aftenskolen.

Som det er at vente af en Lærer som N. med grundige og alsidige Kundskaber, stor Arbejdsevne og grundtvigsk Livssyn, har han været meget virksom i Arbejdet for almindelig Folkeoplysning og for Ungdommens legemlige og aandelige Oplysning. Ved hans Initiativ er der stiftet Sangforeninger, Gymnastik- og Skytteforening, Foredragsforening og Folke- og Børnebogsamlinger, der alle under hans sikre Ledelse hver paa sit Omraade har ført til gode Resultater. Paa det økonomiske Omraade er det særlig som Medstifter af Rinds,



Anders Nielsen

Nørre Nissum Seminarium og ansattes 1. December 1902 — efter et Par Aars Hjælpe lærervirksomhed i Auning — som Andenlærer i Voldum, hvorfra han forflyttedes 1. Oktober 1904 til sit nuværende Embede, som Enelærer og Kirkesanger i Mygind.

Ved Siden af med stor Energi og Pligttroskab at have udført sin egentlige Skolegerning har N. endvidere med stor Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet ude i Folket, og gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele, ved som Formand med Iver og Forstaaelse at lede Mygind Foredragsforening, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Befolkning, af hvilken han har gjort sig almindelig afholdt. Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal har han ogsaa taget virksom Del i, og har bl. a. som Medlem af Bestyrelsen med Dygtighed taget Del i Administrationen af Lime Brugsforening.

MARTIN KARL NIELSEN

Lærer ved Lystrup Skole pr. Hadsund, er født den 15. Marts 1867 paa Mandø ved Ribe, dimitteredes 1890 fra Silkeborg Seminarium, kaldtes den 7. April 1894 som Lærer ved Hallandsbjerg Skole pr. Ørsted efter 2½ Aars forudgaaende Hjælpe lærervirksomhed sammesteds, og forflyttedes den 23. August 1900 til Lystrup Enelærereembede.

N., der er Medlem af Værgeraadet,

Fjends og Nørlyng Herreders Sparekasse, for hvilken han var Formand i 11 Aar, og som Medlem af Kontrolraadet i Ørsted Sparekasse, at han har indlagt sig Fortjeneste. Han er Kredsformand i Plejehjemsforeningen for Randers Amt og Formand for Værgeraadet.

Han nyder megen Anseelse blandt sine Kolleger, var i flere Aar Kredsformand, Medlem af Afdelingsbestyrelsen, Delegeret ved Ombudsmodet i København og Medlem af Udvalget for Skolemøders Afholdelse i Randers.

ANTON NIELSEN

Lærer i Mygind ved Randers, er født den 3. Juli 1879 i Veggervlev ved Grenaa, hvor Faderen var Landmand, tog i 1896 almindelig Forberedelsesexamen fra Grenaa Realskole, dimitteredes 1900 fra



Anton Nielsen



Martin Karl Nielsen

har i begge Embeder arbejdet ihærdigt i Aftenskolen, der altid har været godt besøgt, ligesom han ved mangfoldige Møder med Foredrag og Oplæsning i sit Distrikt og nærmeste Omegn har ofret megen Kraft og Tid i Oplysnings Tjeneste. Afholdssagen har ligeledes lagt megen Beslag paa ham, og han har for denne samfundsnyttige Sag udført et stort og betydningsfuldt Arbejde, idet han efter Opfordring fra Kredsstyrelsen, adskillige Gange har gennemrejst Gerlev—Onsild Herreders Afholdskreds som Foredragsholder og Oplæser. Som en Anerkendelse for sit dygtige og pligtopfyldende Arbejde i Skolens Tjeneste er han to Gange af Ministeriet bleven tilstaaet Understøttelse til Anskaffelse af Undervisningsmidler.

NIELS NIELSEN

Lærer i Enslev pr. Gjerlev St., er Søn af Kreditforeningsrepræsentant Marius N. og født i HARRISLEV ved Randers den 21. September 1884. Han tog Eksamen ved Odense Seminarium 1906, var fra Sommerferien 1907 til 1910 fast Lærer ved Valgmenighedens Friskole i Odense og kaldedes 1. December 1910 til sit nuværende Embede.

Hustru: Mariane f. Møller.

N. er stærkt interesseret i Arbejdet med og for de unge; han holder Aftenskole for dem og samler dem i sit Hjem en Aften om Ugen i Vinterhalvaaret. Særlig Interesse har han for den legemlige Idræt, deltog som Gymnast i de olympiske Lege i London, er Formand og Leder af Gymnastikforeningen og i Bestyrelsen for en Skytteforeningskreds. Dog ogsaa for den aandelige Udvikling gør han et udmærket Arbejde, idet han er Formand for Sognebiblioteket og for »Foreningen for oplysende Foredrage« Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Enslev Forsamlingshus.

Det kan særlig fremhæves, at han som Led i Arbejdet for Ungdommen har optaget Rejser. 1911 og 1912 ledede han Udflugter af unge (ca. 250) henholdsvis til Gøteborg og Trollhättan. og til Sønderjylland. 1913 gaar Rejsen til Kristiania.



Niels Nielsen

NIELS JENSEN NIELSEN



Niels Jensen Nielsen

Førstelærer ved Astrup Fællesskole pr. Malling, er født den 22. Maj 1879 i Tilst, hvor Slægten paa saavel fædrene som mødrene Side i mange Led har været Ejere af de samme Gaarde. Indtil 20 Aars Alderen arbejdede han ved Landbruget, dimitteredes 1902 fra Jelling Seminarium og blev 1. Maj 1905 — efter nogen Hjælpelærer- og Vikarvirksomhed forskellige Steder — kaldet til Andenlærer ved Elsborg Skole ved Rødkærbro, forflyttedes derfra 1. Februar 1906 til Egens Skole og 1. September 1912 til sit nuværende Embede. — Den 8. Marts 1906 ægtede han Maren Pedersen, Datter af Ejeren af Gaarden »Magdalenslyst« i Gjeding.

N., der paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse, dels som Medlem af Værgeraadet, dels som kommunal Revisor og Formand for Kommunens Sygeplejeforening, har gjort et betydeligt Arbejde for Ungdommens videre Udvikling og Folkeoplysningens Fremme som Formand og Bestyrelsesmedlem for den derværende Foredragsforening samt som Formand for Kommunens Læseforening.

N. er Formand for D. L. F.s 86. Kreds A.

N. O. NIELSEN

Førstelærer i Karlby pr. Hornslet, er født den 1. Juli 1859, Søn af Gaardejer A. Pihlkjær Nielsen i Vejlbj ved Aarhus og nedstammer fra en gammel Lærerslægt, dimitteredes 1879 fra Skaarup Seminarium og blev 10. Juli 1885 — efter i Mellemtiden at have været dels Huslærer og dels Hjælpelærer forskellige Steder — ansat i sit nuværende Embede. Han er gift med Inger Kjeldsen, Datter af Gaardejer K. i Vejlbj.

N. har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og taget virksom Del i deres Foretagender, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Tjeneste. Han har saaledes i over 25 Aar været Revisor i Skjørring Mejeri, har i mange Aar haft Sæde i Egnens landøkonomiske Forskudsförening, samt har i flere Aar været Medlem af Værgeraadet og var i sin Tid Medlem af Udvalget, der fore-



N. O. Nielsen



Niels Nielsen

stod Flytningen af den gamle Krogsbæk Kirke ind til Karlby. Et betydningsfuldt Arbejde har han udført for Folkeoplysningens Fremme som Stifter af Karlby Folkebogsamling og Foredragsforening, ligesom han har gavnet Afholdssagen ved i 1887 at stifte den derværende Afholdsforening.

NIELS NIELSEN

Lærer ved Handest Skole pr. Faarup og Kirkesanger i Glenstrup, er født den 11. August 1873, Søn af Lærer S. N. i Iglø ved Skive. I 1890 tog han almindelig Forberedelseksamen og i 1894 Lærereksamen fra Ranum Seminarium, kaldedes den 4. Oktober 1894 til Lærer og Kirkesanger i Sæby, Harre Herred, og forflyttedes den 3. Januar 1901 til sit nuværende Embede. — Den 3. No-

vember 1896 viedes han til sin Hustru, Kirstine Marie f. Nørgaard af Nørgaard, Kobberup Sogn.

Foruden sin Gerning i Skolen har N. paa forskellig Maade taget aktiv Del i sine Medborgeres Anliggender og Foretagender, ligesom han i Tidens Løb har udført flere ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens Kaar og Livsforhold gjort god Fyldest i Stillingen som Medlem af Værgeraadet, som Formand for Glenstrup Sparekasse og som Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Handest Brugsforening ligesom han til Oplysningsarbejdets Fremme ihærdigt har virket som Formand for Glenstrup Folkebibliotek og stiftet den stedlige Gymnastik- og Skytteforening.

PETER RASMUS ADOLF NYGAARD

Førstelærer i Ødum pr. Hadsten, er født den 27. Marts 1870, Søn af Skolelærer N. i Villersø ved Grenaa, tog alm. Forberedelseksamen ved Grenaa Realskole, dimitteredes 1894 fra Ranum Seminarium og blev den 21. April 1895 ansat som Lærer i Selling, hvorfra han forflyttedes i September 1899 til Ødum Hovedskole.

Saa vel ved sin Virksomhed i Skolen som ved sin hele Leven og Færden har N. udøvet en god og mangeartet Indflydelse, samt gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning, hvis Anliggender han stedse har omfattet med



Peter Rasmus Adolf Nygaard



Eskild Nørgaard

stor Interesse og taget levende Del i. Han er saaledes Medlem af Sogneraadet, Formand for Værgeraadet, Formand og Bogholder for Kommunens Spare- og Laanekasse, Repræsentant for Fængselshjælpen, samt har arbejdet ihærdigt for Oprettelsen af Tyendesparekasser. Et stort og betydningsfuldt Arbejde har han udført for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme, han er Formand for Foredragsforeningen, Medstifter af Foredragsrækken i Hadsten og Randers Amts Aftenskoleforening samt har i 17 paa hinanden følgende Vintre holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

Til de store Ombudsmøder i København i 1908 og 1911 blev N. valgt til Sendemand af Lærerforeningens 81de Kreds.

ESKILD NØRGAARD

Førstelærer i Hornslet, er født den 3. November 1863 i Bølling Sogn, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1885 fra Jelling Seminarium, ansattes samme Aar som Hjælpe lærer i Hornslet Førstelærerembede og blev den 7. December 1893 — efter et Aars Konstitution — fast ansat i samme Embede. — Den 2. Maj 1894 viedes han til sin Hustru, Andrea Kirstine f. Andersen.

I Besiddelse af en stærk udviklet praktisk Sans og betydelig Arbejdsevne har N. ikke alene formaaet med godt Resultat at røgte sin egentlige Embedsgerning og med Kyndighed at drive den 60 Tdr. Land store til Embedet legerede Gaard, men ogsaa paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse, ligesom han har taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger. Han har saaledes været Formand for Værgeraadet og Sognets Hjælpekasse, Medlem af Menighedsraadet, Stifter af og i en lang Aarrække Formand for Spareforeningen, samt har været Formand, Kasserer, Regnskabsfører eller Bestyrelsesmedlem for Mejeriet, Brugsforeningen, Hesteforsikringen, Gadebelysningen, Borgerforeningen m. m. Han har endvidere gjort sig fortjent ved sit Arbejde for Ungdommens videre Uddannelse ved sin lange Virksomhed som Formand for Sognebogsamlingen og som Bestyrelsesmedlem for den stedlige Foredragsrække; for Afholdssagen har han i sin Tid virket som Formand for det Udvalg, der fik den første kgl. privilegerede Kro omdannet til et Afholdshjem.

HANS PETERSEN

Lærer ved Bendstrup Skole pr. Hjortshøj St., er født den 27. August 1850 i Haarup ved Hjortshøj, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1877 fra Jelling Seminarium, var dernæst Lærer ved Øster Thim Skole, Forstander for Sinding Højskole og kaldtes derefter som Lærer ved Bendstrup Skole.

Som stærkt politisk interesseret har P. længe som Formand staaet i Spidsen for den demokratiske Forening i Todbjærg—Mejlby Kommune, har i en Aar-



Niels Christian Pedersen

række været Medlem af Sogneraadet og Værgeraadet, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i de stedlige filantropiske Foreninger, bl. a. som Formand for Kommunens Hjelpekasse, som Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Aarhus landøkonomiske Hjelpekasse og senere som Revisor i samme.

NIELS CHRISTIAN PEDERSEN

Lærer i Lystrup pr. Allingaabro St., er født i Resen den 26. April 1850. Han var ved Landbruget til sit 19. Aar og kom saa i Urmagerlære; men hans Lyst til Lærergerningen bragte ham til at forlade Haandværket og 1881 dimitteredes han fra Gjedved. I nogle Aar var han Højskolelærer og Lærer ved en privat Skole; i Efteraaret 1887 kaldedes han til Lærer i Tøjstrup og 1893 overtog han

sit nuværende Embede. — Hustru: Ane Katrine f. Nielsen.

Han har i nogle Vintre været Leder af Haandværkerforeningens Tegneskole. — Naar man ved, hvor vanskeligt det er i flere Aar i Træk at holde Aftenskole paa samme Plads, maa man beundre, at han i 26 Aar har formaaget at vedligeholde god Tilstutning til sin Aftenundervisning. Foruden i de sædvanlige Fag har han undervist i Fysik, væsentlig ved Eksperimenter med Apparater, han selv har lavet.

NIELS KRISTIAN PEDERSEN

Enelærer ved Attrup Skole pr. Trustrup, er født den 5. August 1876 i Østrup, Skader Sogn, var først nogle Aar ved Landbruget, dimitteredes 1895 fra Gjedved Seminarium og ansattes i Oktober 1896 som Andenlærer i Thirstrup, hvorfra han forflyttedes i September 1904 til sit nuværende Embede.

Med stor Pligtroskab og Dygtighed har P. udført saavel sin Skolegerning som hvad der af Hverv eller andre Bestillinger er bleven tillagt ham. Han har paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger og har ved sit friske Syn paa Livet og sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Han har i flere Aar været Tilsynsværge for Foreningen af 1837 til forsømte Børns Frelse,



Niels Kristian Pedersen



Peder Pedersen

har været Revisor og Regnskabsfører i Thistrup Brugsforening, samt har i adskillige Aar været Sekretær og Regnskabsfører for Hyllested—Rosmus Sogneraad.

PEDER PEDERSEN

Lærer og Kirkesanger i Rud pr. Hadsten, er født den 23. September 1853, Søn af Gaardejer og Sognefoged Peder Henriksen til »Skræddergaard« i Asp Sogn ved Struer, og hvis Forfædre i mindst 200 Aar har ejet Fædrenegaarden, dimitteredes 1871 fra Ranum Seminarium ansattes den 23. December 1873 — efter bl. a. at have været Huslærer i en Præstegaard — som Lærer og Kirkesanger i Flejsborg, forflyttedes 1875 til Kvorning og derfra den 1. April 1878 til sit nuværende Embede. Med sin Hustru,

Mette Marie f. Jensen, har han 9 Børn, der nu fører Navnet Rudolf.

Med stor Interesse har P. taget Del i sine Medborgeres Anliggender og har ved sin hele Leven og Færden udøvet en god og mangeartet Indflydelse, samt gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Befolkning. Han varetager adskillige Tillidshverv; han har saaledes i flere Aar været Formand for Vægeraadet, i 16 Aar Medlem af Sygekassenævnet, i 18 Aar Revisor i Andelsmejeriet, har i flere Aar været Kommunerevisor, Sparekasserevisor og Sogneraadsekretær, samt Bestyrelsesmedlem og Forretningsfører for Forbrugsforeningen siden dens Stiftelse, han har Sæde i Udvalget for »Kristelig Forening til vildfarne Børns Redning«, er Medstifter af og har tidligere i 23 Aar været Kasserer for Voldum—Rud Sygekasse, samt er endvidere Medstifter af og Bestyrelsesmedlem for Centralforeningen af Sygekasser i Randers Amt. Lærer P., der saaledes hører til Sygekassebevægelsens Veteraner, har ligeledes i mange Aar virket for Afholdssagen i Bestyrelsen for Voldum—Rud Afholdsforening, i hvilken han nu er udnævnt til Æresmedlem i Erkendelse af det gode Arbejde, han har ydet Sagen, og som Tak for de Tjenester og det Arbejde, han har udført for Foreningens Fremgang og gode økonomiske Stilling.

P. er Medstifter og har i flere Aar været Bestyrelsesmedlem af Galtens Herreds Lærerforening, nu D. L. F.s Kreds 81.

RASMUS PEDERSEN

Førstelærer ved Segalt Skole og Organist ved Skjødstrup Kirke pr. Løgten, er født den 11. Januar 1848 i Kogshølle, Vinding Sogn, dimitteredes 1867 fra Skaarup Seminarium og ansattes 1869 som Lærer i Raaby, forflyttedes 1874 til Linde som Lærer og Kirkesanger og i 1886 til sit nuværende Embede.

P., som er Medlem af Bestyrelsen for det almindelige jydsk Skolemøde i Aarhus, har i mange Aar som Medarbejder ved »Aarhus Amtstidende« skrevet Artikler og Afhandlinger af oplysende Art, navnlig om Landbrug, ligesom han paa forskellig Maade har arbejdet til Fremme for god folkelig Op-



Rasmus Pedersen

lysning som Stifter af og Formand for Skjødstrup Sogns tre Bogsamlinger, Ungdomslæseforeningen, Børnebogsamlingen og Lærerbogsamlingen. P. har endvidere til Gavn og Betyggelse for sine Medborgere taget virksom Del i Administrationsarbejdet ved Sognets Andelsforetagender, idet han i over 26 Aar har fungeret som Regnskabsfører og Kasserer for Andelsmejeriet og i en lignende Aarrække haft samme Hverv i Vorre Brugsforening.

RASMUS PEDERSEN

Førstelærer ved Lyngby Skole pr. Trustrup, er født den 2. Marts 1855 i Stationsbyen Hornslet, dimitteredes 1879 fra Skaarup Seminarium og virkede som Hjælpe lærer i Hornslet, indtil han i 1885 kaldtes til Førstelærer

og Organist i den forhenværende Seminarieby Lyngby.

P. har i Tidens Løb beklædt flere Tillidsposter og udført adskillige ansvarsfulde Hverv for sine Medborgere, saavel af offentlig som privat Natur. I henved en Snes Aar har han saaledes som Formand for Bestyrelsen med stor Dygtighed og Indsigt administreret de fattiges Kasse, har i flere Aar beklædt Formandspladsen i Lyngby—Albøge Sogneraad og haft Sæde i Bestyrelsen for Sognets Sygekasse, ligesom han i en længere Aarrække har fungeret som Kasserer og Regnskabsfører for Sogneraadet og Byens Andelsmejeri. Et godt og frugtbringende Arbejde har han udført for Bogsamlingssagen og Folkeoplysningens Fremme ved sin ihærdige Virksomhed som Formand for Bestyrelsen af det stedlige Sognebibliotek og Skolens Børnebogsamling samt som Leder af Egnens Mandskor.

JENS SØRENSEN POVISEN

Lærer i Bjødstrup pr. Rønde, er født den 26. December 1848 i Albøge og nedstammer fra en gammel Bondeslæggt, dimitteredes 1868 fra Lyngby Seminarium og ansattes 1872 i Robstrup ved Grenaa, hvorfra han 1877 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af med stor Pligtroskab og Dygtighed at have udført sin Embedsgerning i over 40 Aar, har P. med stor Interesse og Virkelyst taget Del i Befolkningens Anliggender og paa forskellig Maade virket til Gunst for det offentlige, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god



Rasmus Pedersen



Jens Sørensen Povlsen

Indflydelse paa sin Egn's Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I ca. 27 Aar har han saaledes været Formand for Thorsager Pastors Spare- og Laanekasse, i adskillige Aar Revisor for Kommuneregnskabet, samt var under sit Ophold i Robstrup Sekretær for Sogneraadet.

NIELS POVLSEN

Lærer i Romalt ved Randers, er født i Vivild den 15. September 1866. Han tog Eksamen fra Vesterbros Seminarium 1894 og var først Lærer i Pindstrup, senere i Gudumlund og fra 1. September 1909 i Romalt.

Som Lærer og Menneske har N. P. overalt vundet Forældrenes Agtelse og Børnenes Hengivenhed. Skolegerningen optager ham helt og fuldt, og Tillids-hverv o. l. er han helst fri for. Alligevel har han i Tidens Løb for at være Behoerne til Tjeneste og Nytte paataget sig et og andet. I de 12 Aar, han havde Embedet i Gudumlund, var han Kommunens Revisor, til Dels Regnskabsfører, var i Bestyrelsen for Sognets Sygekasse og en Tid Revisor i Sparekassen. I sin nuværende Plads er han ogsaa til Dels Kommunens Regnskabsfører og er Leder af Foredragsforeningen.

CARL RASMUSSEN

Lærer, Kirkesanger og Organist i Lerbjerg pr. Lerbjerg, er født den 28. April 1879 i Bradsted Skole ved Nibe og dimitteret 1900 fra Jellinge. 1. November 1901 ansattes han som Ene-lærer i Straasø og forflyttedes 1. Juli 1903 til Lerbjerg. — Hustru: Laurence f. Rosenbech.

Ved Siden af sin velførte Embeds-gerning interesserer han sig især for Landbrug, og driver sin Skolelod saa vel, at han hører til Egnens anseteste Landmænd, hvorfor han ogsaa er valgt som Medlem af Bestyrelsen for Hadsten og Omegns Landboforening.

JENS RASMUSSEN

Lærer i Glæsborg pr. Glæsborg St., er født den 4. Maj 1848 i Gaarden Bondhøje paa Ørsted Mark. Han di-



Niels Povlsen



Carl Rasmussen

mitteredes fra Lyngby 1873, var 2 Aar Lærer i Vrads, 2 Aar i Hedegaard og blev 1877 ansat i sit nuværende Embede.

R. har i en Række Aar som Formand for Bogsamling og Foredragsforening — begge stiftede ved hans Initiativ — sørget for sin Egn gode Paavirkning af det skrevne, saavel som det talte Ord. Som Tilsynsværge for Randers Amts Plejehjemsforening og Bestyrelsesmedlem i Blindeforeningen for Grenaa og Omegn har han virksomt deltaget i det humane Arbejde. For den lokale Brugsforening har han i 20 Aar været en fremragende dygtig Formand og Regnskabsfører; han har tillige i en halv Snes Aar været med i Repræsentantskabet for Danmarks Brugsforeninger og i længere Tid Revisor i Mejeriet og Kreaturforsikringsforeningen.

JENS KR. RASMUSSEN

Førstelærer ved Auning søndre Skole pr. Auning St., er født den 22. Januar 1868 i Frammerslev i Salling. Fra sit 12. til 20. Aar tjente han som Hyrde-dreng og Tjenestekarl, blev da Elev paa Salling Højskole og modtog der en afgørende grundtvigsk Paavirkning. 1895 tog han Eksamen fra Gjedved Seminarium og blev samme Aar Lærer og Kirkesanger i Vile i Nordvestsalling. I Vestergaard i Vile fandt han sin Brud, Nielsine Josefsen Vestergaard, med hvem han holdt Bryllup den 3. November 1898. Den 1. Juli s. A. var han blevet forflyttet til Søtrup pr. Hornum, hvor han blev, indtil han 1. Oktober 1902 kaldedes til Auning.

R. har overalt staaet i et godt og forstaaende Forhold til Børnene og Hjemmene; han holder af sin Gerning i Skolen og Kirken og har altid med stor Glæde arbejdet med i et sundt og alvorligt grundtvigsk Oplysnings- og Ophbyggelsesarbejde. Siden han blev Lærer, har han hver Vinter holdt Aftenskole og desuden en Gang ugentlig holdt offentlig Oplæsning i sin Skole. Han er Leder af en Del af Sognebogsamlingen og Formand for Foredragsforeningen. Allerede som Barn følte han stor Lyst til Musik; som Lærer, har han da ogsaa benyttet sine Evner i den Retning til at fremme Folkesangen, idet han baade i Søtrup og Auning har samlet de unge til flerstemmig Sang. — R. var i sin Tid Formand for Ulstrup Sogns Sygekasse og fra 1907 til 31. December 1912 Formand



Jens Rasmussen



Jens Kr. Rasmussen

har i 16 Aar holdt Aftenskole for unge Piger, et enkelt Aar ogsaa for Haandværkerlæringer, samt har været Medlem af Plejetilsynet siden Loven om Plejebørnene traadte i Kraft.

Frk. R. er endvidere Kasserer for »Kristelig Forening for Skole og Hjem» paa Mols og Djursland.

for Fausing—Auning Værgeraad. I et Par Aar var han Formand for 82. Kreds af D. L. F.

NICOLINE RASMUSSEN

Lærerinde ved Segalt Skole pr. Løsten, er født den 22. Oktober 1866 i Fjelsted paa Fyn, dimitteredes 1892 fra Odense Seminarium og har, siden den 1. November 1893, beklædt Lærerindeembedet i Segalt.

Frk. R., der fra Barndommen af har haft Lyst til Lærergerningen, har ved Siden af sin lange og gode Skoletjeneste gjort sig fortjent ved sit opofrende Arbejde for Ungdommens iortsatte Udvikling, ligesom hun ved sin hele Virksomhed har udøvet en god Indflydelse paa sine Omgivelser. Fra 1893 har hun saaledes været Leder af Søndagsskolen,

SØREN MIKKELSEN RIBER

Førstelærer i Laurbjerg, er født den 4. Februar 1854 i Gjeding ved Aarhus og tilhører den gamle Bondeslægt Riber i Brabrand, dimitteredes 1874 fra Lyngby Seminarium, ansattes den 17. Marts 1877 som Lærer i Tinnet, forflyttedes 1878 til Kasted og derfra til sit nuværende Embede, som dog indtil 1. Januar 1901 kun var et Enelærerembede.

Paa enkelte Undtagelser nær har Skolen optaget R.s udelte Interesse og Arbejdskraft. Særlig maa nævnes hans Virksomhed som Formand og Kasserer for Kommunens statsanerkendte Sygekasse, hvis gode Trivsel og Udvikling har været R. til megen Glæde og næst Skolen været et godt Bindeled mellem ham og den talrige Smaakaarsbefolkning. Han har endvidere paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse, bl. a. som Medlem af Menighedsraadet og Værgeraadet. Som særlig kyndig i Stenografi har han i en lang Aarrække været Medlem af »Dansk stenografisk



Nicoline Rasmussen



Søren Mikkelsen Riber

paa mange Omraader har været og stadig er en værdifuld Støtte for det Arbejde, der gøres for Byens og Egnens aandelige og materielle Vel. Han er Formand for Nørre Herreds Plantningsforening, Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Sparekasse, var Medlem af Forretningsudvalget for Anlægget af Ryom—Gerrild Banen, i nogle Aar Regnskabsfører for Fjellerup Andelsmejeri, Sekretær for Sogneraadets Formand og Regnskabsfører for Sogneraadet. I N. Snede var han Sekretær for Vrads Herreds Landboforening. Endvidere har han i Fjellerup været Medlem af Menighedsraadet og Sygeplejeforeningen og Medstifter af og Formand for Kommunebogsamlingen samt Medlem af Bestyrelsen for Foreningsforeningen. En særlig fortjenstfuld Virksomhed udøver han som Kredsfornand i Grenaaforeningen til Hjælp for døve, blinde og vanføre.

R. er dekoreret med Dannebrogskorset.

MARIUS PEDERSEN SKOU

Førstelærer og Kirkesanger i Galten pr. Hadsten, er født den 6. Juli 1871 i Ørsted, hvor Faderen var Arbejdsmand, var beskæftiget ved Landbruget, indtil han i 1892 optoges paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1895, ansattes 1. Oktober s. A. som Andenlærer i Langaa, forflyttedes 1897 til Skjærring, i 1905 til Aarslev og 1. Juli 1909 til sit nuværende Embede.

Med stor Iver og levende Interesse har S. virket for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og Ungdommens vi-

Forening samt været Leder af dennes Korrespondancekreds, ligesom han har undervist flere unge Mennesker i Stenografi.

ANDERS HANSENIUS RING

Lærer i Fjellerup pr. Tranchuse, er født den 13. Juli 1851 i Virring pr. Randers, hvor Faderen N. K. Ring da var Lærer, senere forflyttet til Hørning. Han dimitteredes fra Lyngby 1871, Andenlærer i Voldby til 1878, Lærer i Kløvby til 1885, i N. Snede til 1893, siden da Lærer og Kirkesanger i Fjellerup. — Den 11. Oktober 1878 viedes han til Albertine f. Henriksen.

Den store Anseelse, Lærer R. nyder i vide Kredse, skyldes ikke alene hans samvittighedsfulde Varetagelse af Embedsgerningen, men ogsaa det, at han



Marius Pedersen Skou



Christen Sørensen Sparsø

dere Uddannelse, ligesom han har gjort et betydeligt Arbejde for Afholdssagen. Han er saaledes Stifter af Skjørring Bogsamling, Aarslev Børnebogsamling og Foredragsforening samt Formand for Galten Afholdsforening. Sine Medborgeres Anliggender og praktiske Foretagender har han ligeledes taget virksom Del i og beklædt adskillige Tilidsposter; han er Formand for Galten—Vissing Sygeplejeforening og den kommunale Hjælpekasse, Medstifter af Aarslev Brugsforening, samt er eller har været Regnskabsfører, Kasserer, Revisor og Bestyrelsesmedlem i forskellige større Andelsforetagender.

For Lærerstandens Interesser har han virket som Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Lærerkreds, samt som Kasserer for og Medlem af Udvalget, der ordnede Skolemøderne i Hadsten.

CHRISTEN SØRENSEN SPARSØ

Førstelærer i Vindblæs pr. Havndal, er født den 22. April 1860, Søn af Boelsmand i Trustrup Søren Christensen, kaldet Søren Sparré. I 1882 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes Aaret efter som Andenlærer i Mammen, forflyttedes 1888 til Skader Enelærerembede og i 1896 til sit nuværende Embede.

Den 17. Oktober 1888 ægtede han sin Hustru, en Plejedatter af Førstelærer J. C. Jensen i Mammen.

Ved Siden af med stor Energi og Pligttroskab at have udført sin Gerning i Børneskolen, har S. med stor Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Sognets Beboere og særlig gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele. dels ved uafbrudt i 15 Aar med Lyst og Forstaaelse at samle Egnens konfirmerede Ungdom til Aftenskoleundervisning og hyggeligt Samvær med Sang og Oplæsning, dels ved at stifte Sognebiblioteket i Skader. Sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger med økonomisk Formaal har han ogsaa taget virksom Del i, bl. a. som Revisor i Falslev Sparekasse og Norup Brugsforening. — For Lærerstandens Interesser har han i flere Aar virket som Formand for D. L. F.s 88. (68) Kreds.

NIELS HANSEN SVENNINGSEN

Lærer i Holme pr. Ebeltoft, er født den 7. Februar 1865, Søn af Gaardmand Svenning Christensen i Hinnerup, dimitteredes 1892 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 5. Oktober 1892 ved Sørig Mose Skole i Aalborg Amt, forflyttedes 1894 til Rybjerg Andenlærerembede i Viborg Amt og til sit nuværende Embede den 27. Juli 1896; samme Aar ægtede han sin Hustru, Johanne f. Nielsen, som dengang var Lærerinde ved Selde Skole i Salling.

S., som først var beskæftiget ved Landbruget, senere et Par Aar ved Tømrer-

haandværket, har nu i en Snes Aar med stor Pligtroskab og aldrig svigtende Arbejdsevne virket til Gavn for sin Skole og sine Medborgere. I det offentlige Interesse har han som Formand for Værgeraadet og Draaby Sogns Hjælpekasse gjort et dygtigt og omsorgsfuldt Arbejde, ligesom han har taget virksom Del i sine Sognebeboeres forskellige Andelsforetagender som Revisor, Formand, Regnskabsfører, Kasserer o. l. Med Lyst og Iver har han stræbt efter at højne Oplysningen i Skolekredsen ved sin Virksomhed som Leder af Sognebiblioteket i Draaby Sogn og Foredragsrækken for Ebeltoft og Omegn. Han har endvidere i flere Aar forestaaet Ledelsen af Holme Afholdsforening og med utrættelig Iver arbejdet for denne Forenings samfundsnyttige Sag.



Niels Hansen Svenningsen

HANS INGVARD SØNDERGAARD

Lærer ved Finderup Skole pr. Bækkelund, er født den 10. December 1869 paa Vidlegaard i Klelund, Lindknud Sogn i Ribe Amt. I 1889 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium og ansattes 11. Juni 1891 som Lærer ved Andehølle Skole i Odense Amt, forflyttedes 28. August samme Aar til Roust i Ribe Amt og den 28. Oktober 1908 til sit nuværende Embede.

Lærer Søndergaard har til Stadighed taget virksom Del saavel i de under det offentlige henhørende Arbejder og Hverv som i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og Foreninger, ligesom han paa forskellig Maade har stræbt at fremme god folkelig Oplysning i sit Skoledistrikt. Han er saaledes af sine Kolleger indvalgt som Medlem af Dollerup—Finderup—Ravnstrup Kommunes Værgeraad, har i flere Aar været Formand for Ravnstrup—Finderup Sygekasse, var tidligere Formand for Roust og senere for Finderup Brugsforening, stiftede i 1892 Roust Skytteforening og Gymnastikforening samt fungerer stadig som Formand for Viborg Amts Skytteforenings 5. Hovedkreds og som Medlem af Viborg Amts Skytteforenings Amtsbestyrelse. I 1893 stiftede han endvidere Roust Laanebogsamling og har siden 1909 været Formand for Finderup Forsamlingshus og Leder af den til dette knyttede Foredragsvirksomhed.

BOLETTE SØRENSEN

Lærerinde i Hald, er født den 17. Februar 1856 i Aarslev ved Randers og nedstammer paa mødrene Side fra en gammel Lærerslægt, idet hendes Oldefader var Lærer i Voldum i forrige Aarhundredes Begyndelse. Paa Grund af fattige Kaar maatte hun tidligt tage Tjeneste hos fremmede, og kom først i 1881 paa Frk. Zahles Lærerindeskole, hvorfra hun dimitteredes 1882 og ansattes i November s. A. i Hald Lærerindeembede.

Med utrættelig Energi og aldrig svigtende Arbejdsevne har Frk. S. virket



Bolette Sørensen

til Gavn for sin Skole, sin Egn og sin Stand, ligesom hun ved sin Virksomhed i det hele har gjort sig almindelig agtet og afholdt, saavel af Egnens Beboere som af sine Standsfæller Landet over. Hun var Medlem af det først udnævnte Menighedsraad, er Medlem af Tilsynet med Pastoratets Plejebørn samt er Stifter og Leder af Hald Bys Læseforening.

Frk. S. kan se tilbage paa en ret omfattende Forfattervirksomhed og har under Mærket »Hans Hede« skrevet adskillige Bøger, bl. a. »Maren i Kær-gaarden«, »Store-Lykken og Lille-Lykken«, »Østergaard og Vestergaard«, »Wilhelmine« og en lille Bog i jydsk Mundart »En Efteraarsmanøv« af »Kren Jyde«, samt desuden en Del Smaaskrifter til Blade og Julebøger.

Frk. S. har været Medlem af D. L. F.s Hovedbestyrelse fra 1910 til 1913.

JENS SØRENSEN

Lærer i Tved pr. Knebel, er født den 14. Januar 1856 i Højbjerg ved Viborg, dimitteredes 1875 fra Jelling Seminarium og ansattes den 8. November 1878 — efter en Del Hjælpe lærervirksomhed — som Enelærer i Norring ved Hinne-rup, hvorfra han i 1883 forflyttedes til Tved som Enelærer og Kirkesanger.

I Besiddelse af en utrættelig Arbejdskraft og store administrative Evner har S. i en lang Aarrække virket til Gavn for sin Skole og sin Egn. Med varm Interesse har han omfattet sine Medborgeres Anliggender, og ved sin hele Virksomhed udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Beboere. Han har i en lang Aarrække været Revisor i Andelsmejeriet og Landboforeningen, samt har siden 1896 som Formand og Regnskabsfører deltaget i Administrationen af Tved Sogns Spare- og Laanekasse; han har endvidere i 1888 oprettet og siden som Formand ledet den stedlige Sygekasse, samt oprettet en frivillig Forening til Understøttelse for Enker og Børn uden for Fattigvæsenet i Tved Sogn, hvilken Forening nu har fungeret i ca. 20 Aar og i den Tid hjulpet med ca. 100,000 Kr. For Ungdommens fortsatte Udvikling har han med stor Energi virket som Leder af Sangforeningen og Gymnastikforeningen, samt har i 1889 oprettet Foredragsfor-



Jens Sørensen



Niels Jensen Julius Sørensen

eningen for Tved Sogn. I det offentlige Interesse har han virket med overlegen Dygtighed som Formand for Værgeraadet samt i ca. 20 Aar som Formand for »den frie Fattigkasse«.

NIELS JENSEN JULIUS SØRENSEN

Førstelærer ved Holbæk Skole pr. Ørsted, er født den 21. Oktober 1863, Søn af Gaardejer S., Bakkegaard pr. Grenaa, tog alm. Forberedelseksamen og kom paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1888, virkede en kort Tid som Hjælpe lærer i Boeslum ved Ebeltoft og ansattes 23. Marts 1889 som Andenlærer i Thistrup, forflyttedes 1894 til Gødvad Enelærerembede og 1. Juli 1903 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Gerning i Børneskolen har S. paa forskellig Maade taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen. I mere end 22 Aar har han holdt Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom, var i sin Tid Medstifter af Kommunens Børnebibliotek, af den stedlige Foredrags- og Sangforening samt Stifter af Gymnastikforeningen og Skytteforeningerne i Thistrup og Gødvad, hvilke Foreninger han senere stadig har vist megen Interesse. Med utrættelig Iver har han arbejdet for Børnehjælpssagen og har længe fungeret som Medlem af Værgeraadet. Flere betroede Stillinger har han i Tidens Løb beklædt, bl. a. som Sekretær for Sogneraadet samt som Revisor, Regnskabsfører og Kasserer for flere Andelsforetagender og Foreninger.

JAKOB PETER THASTUM

Førstelærer ved Krstrup Skole pr. Randers, er født den 14. Oktober 1844 i Jordløse ved Kallundborg — Søn af Lærer Lars Jakobsen Thastum, der sammen med Lærer Jepsen i Jyderup udgav den første Skolekalender —, dimitteredes 1865 fra Lyngby Seminarium og ansattes 1. Januar 1869 som Førstelærer og Kirkesanger i Krstrup, efter forinden at have været Hjælpe lærer i Nordby og Koldby paa Samsø.

T., der i over 40 Aar har virket med Pligtroskab og Dygtighed i Folkeskolens Tjeneste i samme Embede, har i Tidens Løb beklædt adskillige betroede Stillinger og udført flere ansvarsfulde Hverv, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i Arbejdet til Fremme af god folkelig Oplysning. Han har saa-



Jakob Peter Thastum



Mikkel Peter Thomsen

ledes i flere Aar fungeret som Formand for Sogneraadet og senere som dettes Sekretær og Revisor af Kommunens Regnskaber, har været Fattigforstander og i en Aarrække Formand for Sygekassen, Afholdsforeningen, Sognets Væstreforening og Foredragsforening, samt har for ca. 40 Aar siden stiftet en Læseforening sammen med Pastor Langballe.

MIKKEL PETER THOMSEN

Førstelærer i Aastrup ved Grenaa, er født den 1. Maj 1849 i Lindknud, Malt Herred. Efter i en Række Aar at have beskæftiget sig med Landbruget besøgte han en Vinter Emdrupborg Højskole og gennemgik derefter et Kursus paa 2 x 8 Mdr. paa Skovgaard udvidede Højskole. 1878 tog han Eksamen efter yderligere at have forberedt

sig, først 1 Aar i København og derefter en Vinter paa Gedved Seminarium. Fra November 1878 til Juli 1881 var han Hjælpeleærer i Aastrup i Ribe Stift, hvorefter han blev kaldet som Lærer og Kirkesanger i Villersø. Den 22. Juli 1886 blev han kaldet som Lærer til Skolen i Aastrup ved Grenaa og har siden 1. Januar 1897 været Førstelærer ved samme Skole.

Th. følger med Deltagelse sine Elevers Udvikling, ogsaa efter at de har forladt Skolen. Han har som Leder af Sangforening og som Leder og Formand af Ungdomsforeningen samlet de unge om gode Formaal og søgt at holde dem paa de gode Veje. At han har været Medlem af Menighedsraadet og Værgeraadet og i adskillige Aar Formand for den derværende Kreds af Danmarks Lærerforening vidner om, hvor anset og velset han er af Beboerne og sine Standsfæller.

S. H. TOFTRUP

Lærer ved Ebdrup Skole pr. Kolind, er født den 16. Juli 1872 i Tofterup ved Varde, dimitteredes 1894 fra Silkeborg Seminarium, fortsatte sin Uddannelse ved at deltage i flere Feriekursus og i 1907—08 i Statens étaarige Kursus, samt ved i 1911 med Statsunderstøttelse at foretage en Studierejse angaaende Skoleforholdene i Sverrig og Norge. Efter sin Dimission ansattes han fra 1. Februar 1895 at regne som Lærer i Hornslet og forflyttedes derfra til sit nuværende Embede.

T., som er en kendt og skattet Foredragsholder, har med utrættelig Energi og Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet



S. H. Tofttrup

ude blandt Befolkningen. Han har i sin Tid stiftet de stedlige Foredragsforeninger og Gymnastikforeninger, Ebdrup Sogne- og Børnebogsamling, ligesom han i over 14 Aar har holdt Aftenskole for de unge Piger og Karle med stedse sligende Elevantal. Han har desuden beklædt flere ansvarsfulde Poster, bl. a. som Medlem af Værgeraadet, Tilsynshavende med Plejebørn og som Revisor ved den stedlige store Sparekasse.

CARL PETER VAD

Lærer i Veggerslev pr. Gjerrild, er født 22. September 1848 i Veggerslev, hvor hans Fader P. C. H. Vad, en i sin Tid kendt og anset Mand, der 1853—54 var Rigsdagsmand, var Lærer i 30 Aar. Ogsaa Moderen, Maric Elisabeth f. Yde, tilhørte en gammel Lærerslægt, der i 3



Carl Peter Vad .

Slægtled, i over 100 Aar, indehavde Embedet i Stagstrup Skole pr. Thisted.

C. P. Vad dimitteredes 1868 fra Lyngby, var derefter Huslærer 1 Aar, Hjælpe lærer $\frac{1}{4}$ Aar og kaldedes 1869 til Lærer i Lyngby pr. Brabrand. Da Faderen døde, blev han 11. Februar 1877 dennes Eftermand som Lærer i Veggerslev. — Hans Hustru, Ane Petrine Severine f. Nielsen fra Lillering i Framlev Sogn, har ikke blot været ham en trofast Livsledsagerinde og god Støtte i Hjemmet, men har tillige gjort sig fortjent ved at holde Haandgerningsskole i 25 Aar.

V. har holdt Aftenskole i ca. 20 Aar og desuden ved Læseforening, Sangforening o. lign. virket for Oplysning og aandelig Udvikling. Han var i en Aarrække praktisk Landmand og dyrkede foruden Skolelodden sin Moders Ejendomsjord. Han fik derved praktisk Erfaring og i flere Henseender Interesser og Vilkaar fælles med Beboerne, saa det var selvfølgelig, at disse valgte deres dygtige og afholdte Lærer til Leder af mange Fællesforetagender. I hans første Embede blev Posten som Formand og Kasserer i Sognesparekassen betroet ham. I Veggerslev blev han Medstifter af Andelsmejeriet og dettes Revisor i flere Aar; i en Aarrække styrede han Øresparekassen. Han er Sekretær for Sogneraadet, Regnskabsfører for Brugsforeningen, Formand i Kreds 288 af Dansk Andels-Ægekspert, Revisor for Dalstrup Plejehjem og var i 15 Aar Revisor i Nørre Herreds Plantningsforening. Han er Medlem af Værgeraadet og var i 3 Aar Kredsformand i D. L. F.

NIELS NIELSEN VAD

Lærer og Organist i Tørring ved Øster Tørslev, er født den 8. August 1855 i Aarslev ved Randers, dimitteredes 1874 fra Gjedved Seminarium, virkede fra 1879—83 som Lærer i Lille Andst ved Vamdrup og ansattes 1886 i sit nuværende Embede.

Næsten hele V.s Virksomhed udenfor Skolen falder inden for Musikens Omraade; han har saaledes i en lang Aarrække været Anmelder af Musiklitteratur og skrevet en Del Artikler over musikhistoriske Emner, samt har samlet Me-



Niels Nielsen Vad

fra Blaagaards Seminarium og virkede derefter som Vikar i Skovshoved, Kgs. Lyngby og Esbjerg, indtil han i 1907 kaldtes til Andenlærer ved Lyngby Skole pr. Trustrup, hvorfra han den 1. November 1910 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Under sin Virksomhed i Lyngby fungerede W. som Regnskabsfører og Kasserer for Lyngby—Albøge Sygekasse og som Regnskabsfører for Lyngby Brugsforening, ligesom han i Rosmus har virket med som Medlem af Bestyrelsen for Hyllested—Rosmus Sygekasse, og med stor Ihærdighed har arbejdet for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling ved at lede den stedlige Foredragsforening, samt ved hver Vinter at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

JULIUS EDVARD WESTERGAARD

Lærer i Sangstrup ved Grenaa, Søn af Pakhusforvalter og Brofoged J. Westergaard, Voer Ladeplads, er født i Randers den 28. November 1855. Han dimitteredes fra Jelling 1876, var derefter Andenlærer i Romdrup ved Aalborg til 1878 og i Voldby ved Grenaa til 1883, Enelærer i Thorsø ved Grenaa til 1887 og forflyttet derfra til Sangstrup. — Den 14. April 1887 viedes han til sin Hustru Anna Benedikte f. Jacobsen, Datter af Førstelærer J. P. J. i Voldby.

W.s Arbejde uden for den egentlige Lærergerning har haft stor Betydning

lodierne til Skolesangbogen og i Forening med Lærer A. Kirkegaard samlet Melodisamlingen til Højskolesangbogen. For Egnens Ungdom har han oprettet og ledet flere Sangkor, samt har saavel i Skolen som i Foredragsforeningen holdt en Del Oplæsninger.

LUDVIG CHRISTIAN WAD

Enelærer og Kirkesanger i Rosmus pr. Balle, er født den 22. Februar 1872 i Lyngby Skole ved Brabrand, hvor Faderen den Gang var Lærer, og stammer fra en gammel Lærerslægt, idet hans Fader, nuværende Lærer og Kirkesanger i Veggerslev ved Grenaa C. P. Wad, afløste Bedstefaderen i Embedet, hvor denne havde virket i en længere Aarrække og i sin Tid var Kredsens Rigsdagsmand. — I 1905 dimitteredes han



Ludvig Christian Wad



Julius Edvard Westergaard

for Befolkningen, først og fremmest for de unge, som i Aftenskolen nød godt af hans Undervisning, og for de mange, yngre og ældre, der i den store Husflidsforening, hvis Formand og Leder han er, har lært Nyttens og Glædens af Haandens Arbejde. En Tid ledede han tillige en Sangforening. I 31 Aar har han som Sekretær været en udmærket Støtte for de skiftende Sogneraad, og siden Brugsforeningen oprettedes i 1902 har han som Regnskabs- og Forretningsfører, en Tid tillige som Formand, ledet dens Anliggender. Ogsaa Værgeraadet, af hvilket han er Medlem, og Sygeplejeforeningen, hvis Formand han er, har ham at takke for godt og virksomt Arbejde.

B. P. ØSTERBY

Lærer ved Grønfeld Skole pr. Rønde, er født den 21. August 1863 i Møborg ved Lemvig og nedstammer saavel paa fædrene som mødrene Side fra gammel vestjydsk Selvejer-Bondeæt. I 1893 dimitteredes han fra Vesterbros Seminarium og ansattes 1895 i Egebjerg, forflyttedes Aaret efter til Lomborg nordre Skole og i 1908 til sit nuværende Embede. — I 1896 ægtede han sin Hustru, Kathrine f. Andersen, en Gaardmandsdatter fra Herning.

Med Iver og Interesse har Ø. omfattet sine Medborgeres Anliggender og For- eninger og har, ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning, gjort et godt og betydeligt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af Egnens Beboere. Han har saaledes bl. a. i mange Aar været Revisor i A.S. Nørre Nis- sum Seminarium og Højskole samt i Bonnet Brugsforening, har længe været Leder af Kommunens Børnebogsamling og den stedlige Gymnastikforening, del- tog i sin Tid i Stiftelsen af »Kristelig Skoleforening« paa Lemvigegnen og har senere længe haft Sæde i Bestyrelsen. Han har endvidere i flere Aar været Formand for Sygekassen og Sygepleje- foreningen, er Tilsynsværge for to Børne- institutioner, samt er Medlem af over en halv Snes Foreninger med filantro- pisk eller lignende Formaal. Siden 1898 har Ø. arbejdet i Tilslutning til »Kirke- lig Forening for den indre Mission i Dan- mark, ligesom han har Sæde i Repræ- sentantskabet for »Dansk Kirke-Mission i Arabien« samt i Bestyrelsen for Aarhus Kredsforbund af »Dansk Missionselskab«.



B. P. Østerby

VEJLE AMT

VEJLE AMT

ANTON ANDERSEN

Lærer i Mejsling pr. Vejle, er født i Egtved den 12. August 1862, dimitteret fra Gjedved 1886 og efter et Par Aars Virksomhed som Vikar og Hjælpelærer ansat i sit nuværende Embede 1888.

Hustru: Katrine f. Kristiansen.

Sangen og Afholdssagen er de Ting, der uden for Skolen særlig har fanget A.s Interesser, og for hvilke han har ofret sin Tid og sine Kræfter. Han har i flere Aar været Dirigent for en Sangforening (bl. Kor) i Sognet og er mangeaarig Formand for Jerlev Afholdsförening. Ogsaa Husflidssagen har han søgt at fremme, idet han en Tid ledede en Husflidsskole. En saa anset og dygtig Lærer, som A. er, har selvfølgelig i Tidens Løb maattet overtage adskillige Tillidshverv; han er saaledes Medlem af Hjæpekassen og Værgeraadet og Revisor i flere Foreninger og Institutioner.



Anton Andersen

A. C. ANDERSEN

Lærer ved Skærup Skole pr. Børkop, er født den 12. Februar 1880 i Nimtofte Sogn, Randers Amt, dimitteredes 1901 fra Jelling Seminarium og ansattes 1902 ved Lille Velling Skole, hvorfra han 1905 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Foruden at have virket med Lyst og Iver i sin egentlige Skolegerning har A. ogsaa, særlig gennem Sangundervisningen, givet Ungdommen en fortsat Udvikling. Han har saaledes siden 1902 ledet Sangforeningen for blandet Kor og er Medlem af Bestyrelsen for »De samvirkende Centralsangforeninger for blandet Kor i Danmark«. Til Fremme for Folkcoplysningen har han ligeledes



A. C. Andersen

gjort et betydningsfuldt Arbejde som Stifter af Skærup Sogns Bogsamling og ved sit energiske Arbejde som Formand for Sognets Foredragsforening.

reelsesmedlem i Sygeplejeforeningen og Revisor i A. S. »Dansk Landbrug«. Som Medlem af Bestyrelsen for 101. Kreds i D. L. F. virker han for godt Sammenhold og Samarbejde blandt Kollegerne.

H. A. ANDERSEN

Enelærer ved St. Dalby Skole pr. Hedensted, er født den 22. Marts 1862 i Jandrup ved Varde, nedstammende fra en gammel Bondeslægt, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium og ansattes samme Aar som Andenlærer i Hedensted, hvorfra han 1886 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 19. Oktober 1888 ægtede A. sin Hustru, Jacobine Helene f. Olesen.

Foruden at have virket med Troskab og Dygtighed i sin egentlige Skolegerning har A. ogsaa, særlig ved Oprettelse af Bogsamlinger, Foredragsvirksomhed og Aftenskolehold med Oplæsning o. l., gjort et betydningsfuldt Arbejde til Folkeoplysningens Fremme og givet Ungdommen en fortsat Udvikling, samt ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god Indflydelse og gjort sig afholdt af Befolkningen, ligesom han med Iver og Interesse har taget Del i dens Anliggender og Virksomheder. Han er saaledes Stifter og Leder af St. Dalby Skoles Folke- og Børnebogsamling, har stiftet Foredragsforeningen og i flere Aar været Bestyrelsesmedlem og Formand for samme, er i Forsamlingshusets Bestyrelse,



A. E. Andersen



H. A. Andersen

har i 13 Aar været Formand for Sognets Sygekasse og har, siden dens Oplagelse i Hedensted statsanerkendte Sygekasse, i 8 Aar været Bestyrelsesmedlem i denne, er fleraarig Formand for Hedensted og Omegns Foderstofforening, Bestyrelsesmedlem og Revisor, tidligere Regnskabsfører for Spangkilde Mejeri samt er Bestyrelsesmedlem i St. Dalby Brugsforening.

JENS JAKOB ANDERSEN

Lærer i Højen Skole ved Vejle, er født den 9. Februar 1860 i Skorup Skole ved Silkeborg, hvor Faderen, der 1863 blev forflyttet til Jerlev, dengang var Lærer. Han dimitteredes 1861 fra Blaagaard og blev samme Aar Andenlærer, Aaret efter Enelærer i Viuf og kaldedes 1889 til Lærer og Kirkesanger i Højen.

Det er ikke helt faa Institutioner og Foretagender, der har nydt eller endnu nyder godt af Lærer A.s varme Interesse og gode Arbejde. Han har været Medlem af Vægeraad og Menighedsraad, i 9 Aar Kasserer for Sygekassen, i flere Aar Kommunalrevisor samt Revisor i Mejeriet og Brugsforeningen; har som Formand ledet Forsamlingshusets og Foredragforeningens Anliggender og endelig er han en fortræffelig Dirigent for det af ham selv oprettede blandede Kor, med hvilket han deltog i det store Sangerstævne i København 1912.

ANDREAS PETER ANDREASEN

Lærer og Kirkesanger i Smidstrup ved Børkop, er født den 12. December 1857, Søn af Gaardejer Lorentz A. i Vrønding, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium og blev — efter ca. 1½ Aars Huslærervirksomhed — kaldet til Lærer i Mejsling, hvorfra han 1. November 1888 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Foruden sin velrøgtede Skolegerning har A. været taget flere Hverv af saavel kommunal som folkelig Art, ligesom han har taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender. Han er saaledes Formand for Vægeraadet og har haft Sæde i Menighedsraadet i flere Aar, har i en Aarrække været Formand og Kasserer for Syge- og Begravelseskassen, Revisor i Brugsforeningen, Andelsmejeriet og Amtets Lærerenekasse. For Ungdommens videre Uddannelse har han gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde ved hver



Andreas Peter Andreasen



Anton Andreasen

Vinter i 26 Aar at holde Aftenskole, ligesom han i en lignende Aarrække har fungeret som Formand for Smidstrup Foredragsforening og Skytteforening.

ANTON ANDREASEN

Førstelærer ved Ødsted Hovedskole pr. Vejle, er født den 24. April 1857, Søn af Boelsmand Andreas Jensen i Faarvang ved Silkeborg, dimitteredes 1877 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1878 i Mollerup ved Viborg, forflyttedes 1881 til Vejlbj ved Grenaa og i 1899 til sit nuværende Embede.

Som en særdeles dygtig og energisk Mand har A., foruden med stor Pligtroskab at have røgtet sin Skolegerning, ved sin Virksomhed i det hele været til Gavn og Støtte for sine Medborgere, hvis

Anliggender han stadig har taget levende Del i, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse. Flere Tillidshverv har været ham overdraget; fra 1892—98 var han Medlem af Vejlbj—Homaa Sogneraad, er for Tiden Medlem af Ødsted Sogns Værgeraad og Tillidsmand for »Vejle Amts Plejehjemsforening«, Regnskabsfører for Brugsforeningen samt Formand for Sognets Børnehogsamling og Vejle Amts Lærerenekasse.

FRANDS PETER ANDREASEN

Lærer i Sønderbj ved Horsens, er født den 7. Marts 1871 i Trebjerre, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1897 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. November 1898 — efter nogen Vinterlærer- og Vikarvirksomhed — i sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har A. særlig arbejdet paa at fremme god folkelig Oplysning, ved stadig at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom samt ved Oprettelse af en Bogsamling og en Sangforening, som han begge stadig leder. Den legemlige Opdragelse har han ligeledes omfattet med stor Interesse og har, som Leder af den derværende Gymnastikforening, forstaaet at skabe Lyst hos Ungdommen til Gymnastik og Idræt. Af Tillidsposter beklæder han Stillingen som Medlem af Værgeraadet.



Frands Peter Andreasen



Valdemar Axø

VALDEMAR AXØ

Førstelærer i Vinding ved Vejle, er født den 15. December 1871 i Ugilt Sogn ved Hjørring, hvor Slægten i mange Led har været Gaardejere, dimitteredes 1894 fra Silkeborg Seminarium og ansattes 15. November 1895 i Tolstrup ved Vordingborg, hvorfra han 1. Maj 1904 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegering har A. særlig gjort sig fortjent ved sit Arbejde for at fremme god, folkelig Oplysning. Han har saaledes med Lyst og Iver virket for Bogsamlings-sagen, er Stifter og Leder af Sognebiblioteket, Børnehogsamlingen og Sognets Læsekreds samt er Medstifter af den stedlige Foretagsforening. Han har endvidere oprettet Sognets Sygekasse, for hvilken han baade er Formand og Kasserer.

CHR. BALLING

er født 24. April 1843 i Skive og dimitteret 1863 fra Jelling. Hans første Ansettelse var i Ræbild ved Aalborg fra 1864—67; derefter var han Lærer i Lindeballe ved Vejle i 38 Aar, til 1905, da han tog sin Afsked og flyttede først til Holte, siden til København.

Chr. Balling, der siden 1892 hædres med Forfatterunderstøttelse paa Finansloven, har som Hovedinteresse og særligt Studium haft vore Ordsprog i Litteratur og Folkemunde. Han har om disse holdt en Mængde interessante Foredrag rundt i Landet og udgivet »Ord-sproglærdom« I Samling 1890, II Samling 1905. Ved Siden heraf har han udfoldet en betydelig Forfattervirksomhed i folkelig og religiøs Retning. 1882 udgav han »Paulus og hans Tid«, 1895 »Hverdagsprædikener«, 1898 »Bibelske Skildringer«, 1892 »Jerusalems Tempel«. Han var Medarbejder ved »Budstikken« 1868—79 og ved »Den ny Budstikke« 1880—82. Fra 1883—1905 udgav han »Vægteren«, et meget udbredt og yndet Ugeskrift. Efter Opfordring foretog Balling i Sommeren 1901 en Foretagsrejse til »Den danske Kirkes« Menighedskredse i De forenede Stater i Nordamerika og udgav efter sin Hjemkomst en livlig og interessant Rejseskildring: »En Sommer i Amerika«, 1902.

Trods sit store litterære Arbejde fandt han Tid til at være sine Sognebeboere til Hjælp og Nytte i deres Anliggender. Han



Chr. Balling



Thomas Hansen Thomsen Baunggaard

kom i Berøring med. Det kan med Sandhed siges om ham, hvad der staa paa den gamle Runesten fra Tryggevælde: Faa vorde nu fødte bedre end han.

var saaledes i mange Aar Sogneraadsekretær, Revisor i Mejeriet og Repræsentant i Vejle Amts yngre Brandforsikring. 1868 oprettede han Lindeballe Sognebogsamling og 1889 Lindeballe Afholdsforening. For sine Standsfæller virkede han som Bestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforening fra 1891—1906; 1901—04 var han tillige Næstformand og 1905—06 Formand.

Kun faa Lærere kan se tilbage paa en saa alsidig, omfattende og smuk Virksomhed som Hr. Balling. Hans enestaaende Lethed til at ytre sig i Tale og Skrift, hans ualmindelige Arbejdsevner i Forbindelse med hans praktiske Sans og rige Kundskabsfyldte har gjort det muligt for ham at overkomme mere end de fleste andre. Og samtidig har hans trofaste Sind, store Elskværdighed og hyggelige, ligefremme, bramfri Væsen vundet ham til Venner alle, som han

THOMAS HANSEN THOMSEN BAUNSGAARD

Førstelærer ved Juelsminde Skole, er født den 18. Maj 1878 i Brande, dimitteredes 1902 fra Gjedved Seminarium og ansattes — efter et Aars Vikarvirksomhed — som Lærer i Hjortlund, forflyttedes 1906 til Lindeballe og i 1909 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har B. udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole, dels ved sin Virksomhed som Stifter, Formand eller Leder af Foredragsforeningen samt Sogne-, Lærer- og Børnebogsamlingerne. Han har endvidere gjort sig fortjent ved Opførelsen af et haardt tiltrængt Forsamlings- og Gymnastikhus i Filskov, ved sit Arbejde som Repræsentant for Fængselshjælpen samt som Kredsformand og Tilsynsværge i Vejle Amts Plejehjemsforening.



Erhard Christoffer Michael Bruun

ERHARD CHRISTOFFER MICHAEL BRUUN

Førstelærer i Stenderupskov pr. Var-
mark, er født i Nakskov den 17. Januar

1868 og stammer paa mødrene Side fra Slægten Muxoll, der i Midten af det 18. Aarhundrede indvandrede fra Island. Han havde fra sin tidligste Barndom stor Lyst til Bogen, og tidlig vaagnede Lysten til Lærergerningen; 15 Aar gammel blev han forberedt til Seminariet af Lærer Henningsen i Kappel, en Broder til Forfatteren Emanuel H., og 1887 dimitteredes han fra Skaarup; var i nogle Aar Hjælpe lærer og Anden lærer, blev 1892 Enelærer og Organist i Pilehave paa Lolland, i September 1894 forflyttet til sit nuværende Embede. — Han ægtede 1892 Henriette f. Olsen, Datter af Sognepræst J. C. Olsen i S. Stenderup.

Hr. B. er en blandt Kolleger og Sognets Beboere anset og afholdt Lærer. Som Kredsformand, Sogneraadmedlem og Brugsforeningsformand har han haft Lejlighed til at vise sine betydelige repræsentative og administrative Evner og at gøre et godt Arbejde for de Sager, han har paataget sig at varetage. Som Medstifter og Leder af en Afholdsforening, Lokalfdeling af Landsforeningen »Blaa Kors«, har han ydet Afholdssagens Udbredelse betydelig Støtte.



N. Bundgaard

N. BUNDBGAARD

Førstelærer og Kirkesanger i Vejstrup pr. Sjølund St., er født i Hvejsel pr. Jelling den 21. Januar 1864, dimitteret fra Jelling 1885. Han har under hele sin Lærervirksomhed haft Ansættelse i Vejstrup, først som Anden lærer, siden 1889 som Førstelærer. I den Tid han har ledet Skolen, er denne undergaaet betydelige Forandringer, hvorved Undervisningsbetingelserne er væsentligt forbedrede. I 1885 var der 200 Børn i 4 Klasser; nu er der 180 Børn i 6 Klasser. Ogsaa uden for Skolen har han paa mange Omraader støttet Udviklingen og Fremskridtet. Han har ledet Sangforening, Gymnastik- og Skytteforening, har været Revisor i Mejeriet, i Forskuds- og Brugsforeningen og er Formand for Vejstrup statsanerkendte Sygekasse.

CHRISTEN CHRISTENSEN

Enelærer i Lille Velling ved Børkop, er født den 9. Oktober 1859 i Tolstrup ved Brønderslev, dimitteredes 1880 fra Blaagaards Seminarium, ansattes den 5. April 1882 i Agrtrupskov ved Kolding, forflyttedes 1885 til Stenstrup ved Præste og 1. April 1908 til sit nuværende Embede.

C.s Virksomhed uden for Skolen falder særlig under hans mangeaarige Skolegerning i Sydsjælland, hvor han udrettede et betydningsfuldt Arbejde til Fremme for god folkelig Oplysning. Han var saaledes i 22 Aar Leder af »A. Stampes Laanebogsamling« for Jungshoved og Skibbinge Sogne, var i 20 Aar Formand for Jungshoved Foredragsforening, samt har endvidere i en lignende Aarrække været Regnskabsfører, senere Revisor, for Jungshoved Andelsmejeri.



Christen Christensen

I det offentlige Tjeneste har han i flere Aar virket som Regnskabsfører for Jungshoved Sogneraad.

CHRISTIAN CHRISTENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Bjert—Binderup Skole pr. Dalager St., er født i Ølsted den 16. September 1871. Paa Grund af smaa Kaar i Hjemmet kunde han ikke straks følge sin Lyst til Bogen, men kom først i Haandværkerlære, senere i Handelslære. Efter at have taget Eksamen fra Nørre Nissum 1896 var han en Tid Lokalredaktør ved et Dagblad, havde i de følgende 10 Aar forskellige Embeder som Andenlærer, Enelærer og Førstelærer og tiltraadte 1907 sit nuværende Embede. — 1. December 1896 ægtede han Dorthea Margrethe i Frisch.

Han udgav 1909 »En Tjenestedreng«, der er et varmt Indlæg i Tyendespørgsmaalet. Hans Hovedinteresse næst efter Skolen er det religiøse, og han har som Medlem af Menighedsraadet, som Formand for Dansk Missions-selskabs 283. Kreds og for Sognets K. F. U. K. virket meget til at vække og styrke det religiøse Liv paa Egnen. Han er tillige Medlem af Væggeraadet og var i et tidligere Embede (Horne) Medlem af Sygeplejeforeningens Bestyrelse.

CHRISTEN JESPERSEN CHRISTENSEN

Lærer i Assendrup Skole pr. Daugaard, er en Gaardmandssøn fra København i Haderslev Amt og født den 30. Maj 1860. Han dimiteredes 1880 fra Jelling, var Lærer i Nykøbing S. fra 1881—89, i Horskær pr. Vamdrup 1889—1902 og siden 1. December 1902 i Assendrup. — Hans Hustru Laura Andrea f. Mørch er Datter af Lærer P. J. M. i Gimlinge.

Som født Sønderjyde føler han stærkt for den nationale Sag og var i 8 Aar Formand for »Sønderjydsk Forening« i Vamdrup. I de 13 Aar, han var Lærer i dette Sogn, var han paa flere Maader Beboerne til god Støtte; han var saaledes i nogle Aar Formand for teknisk Selskab og Lærer ved teknisk Skole i Vamdrup. Tillige var han i 12 Aar Revisor ved Mejeriet og i 6 Aar Medlem af Bestyrelsen for »De fattiges



Christian Christensen



Christen Jespersen Christensen

Kasse«. I de 10 Aar, han har haft sit nuværende Embede, har han været en virksom og dygtig Formand for Foredragsforeningen og Bogsamlingen i Engom Sogn.

C. er Udgiver af »Dagbog for Sygeplejersker« (Roms Forlag).

LAURS CHRISTIAN CHRISTENSEN

Lærer i Hedensted Skovskole, er født den 20. November 1864 paa Stobberup Mark, dimitteredes 1895 fra Københavns Seminarium, ansattes Januar 1896 i Gillebjerg—Skjoldbjerg Skoler og forflyttedes 7. Maj 1900 til sit nuværende Embede.

C. har, foruden at have virket i sin Skole med Energi og Dygtighed, gjort et godt og betydningsfuldt Arbejde for god folkelig Oplysning og givet Ungdommen en fortsat Udvikling samt ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god Indflydelse og gjort sig almindelig afholdt af Befolkningen. Han er saaledes Formand for Skolebiblioteket, Medarbejder ved Søndagsskolen, Leder af K. F. U. M. i Hedensted, Medlem af Bestyrelsen og Regnskabsfører for »De Unges Hjem« og tager virksom Del i Agitationsarbejdet for Afholdssagen ved Ledelsen af den derværende Afholdsforenings Møder.

ERIK ERIKSEN

Lærer og Organist i Linnet ved Vejle, er født den 22. December 1876 i Vandsted i Bjørnsholm—Malle Sogn, dimitteredes 1895 fra Ranum Seminarium, gennemgik 1896—97 Statens étaarige Kursus og ansattes 23. April 1898 i sit nuværende Embede. Hans Hustru, Julie Marie f. Andersen, er Datter af Andreas Mikael Hermansen, der var Medlem af den grundlovgivende Rigsdag.

E. har ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning stede været virksom og levende interesseret for alt, hvad der angik Fremskridt i Landbruget, og ganske i Særdeleshed naar det gjaldt det storslaaede Arbejde, der er udført, og som der stadig arbejdes paa, med Hedenes Beplantning eller Hedeselskabets øvrige Kulturarbejder. Han har som Leder af den stedlige Sangforening ydet



Laurs Christian Christensen



Erik Eriksen

et godt Bidrag til Ungdommens fortsatte Udvikling, og har ved sin hele Adfærd udøvet en god Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt af sin Egn's Befolkning.

NIELS ANTON ERIKSEN

Lærer i Bramdrup ved Kolding, er født i Tem ved Silkeborg den 2. Februar 1852. 15 Aar gammel kom han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han tog Eksamen 1870. Efter at have været Huslærer, Hjælpe lærer og Soldat blev han i December 1873 ansat ved Skjellerup Nygaarde Skole. 5 Aar efter flyttede han til Dørup, blev der i 6 Aar og flyttede ved Nytaar 1885 til sit nuværende Embede.

I Tidens Løb har E. haft adskillige Tillidshverv og har derved faaet Lejlighed til paa saavel aandelige som materielle, Omraader at udføre et anerkendelsesværdigt Arbejde for de Foretagender, hvis Ledelse han har paataget sig. Hvert Sted har han styret den stedlige Bogsamling; i Skjellerup Nygaarde oprettede og ledede han en Skytteforening, og i Dørup var han i flere Aar Formand for Sognets Syge- og Laanekasse. I Bramdrup har han 1899—1904 og 1911 været Formand for Lærerkredsen, er Formand for Sygeplejeforeningen, for Foredragforeningen og for 23. Kreds under Dansk Andels-Ægekспорт samt Vejle Amts Repræsentant i samme Forening. Endelig er han Formand for Vejle Amtskreds under Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse.

INGEBORG GRUNNET

Lærerinde ved Stobberup Forskole pr. Løsning, er født den 18. Juni 1885 i Ferup, Lejrskov Sogn, dimitteredes 1906 fra Vejle Forskoleseminarium og ansattes i August 1907 i sit nuværende Embede.

Frk. G., der ved Deltagelse i adskillige af de ved Kultusministeriets Foranstaltning indrettede Kursus i Gymnastik, har dygtiggjort sig til en fortrinlig Lærerinde i Legemsøvelser, har gjort sig ikke lidet fortjent ved paa sin Egn at vække Ungdommens Lyst og Interesse for Gymnastik, Idræt og sund Sport, og ved med Forstaaelse og Iver at lede Gymnastikken for Ungdommen.

HANS MARIUS PEDERSEN HANSEN

Lærer ved Bredballe Byskole i Hornstrup Sogn ved Vejle, er født den 17.



Niels Anton Eriksen



Ingeborg Grunnet

har faaet overdraget i de 10 Aar, han har været Lærer der: Formand for Forsamlingshuset, Medstifter og Formand for Foredragsforeningen, Formand for Gymnastikforeningen, Formand og Fornyer af Sognets Læseforening, Medstifter og Formand for Børnebogsamlingen, Formand for Spareforeningen og for Syge- og Begravelseskassen, Formand for det Udvalg, der ordnede Hornstrup Sogns kirkelige Udskillelse fra Vejle Købstad og byggede Sognets Præstegaard og endelig Formand for Bredballe Kirkes Byggeudvalg. Blandt sine mange Hverv betragter han dette sidste som det kæreste. — At H. i sin første Ungdom var ved Gartneriet, er siden kommen Skolen til Gode, idet han nu er en interesseret og kyndig Leder af Bredballe Skolehave.

Efter at have mistet sin første Hustru ægtede han den 6. Maj 1911 Johanne Kirstine f. Nielsen af Vejle.

HANS P. HANSEN

Førstelærer og Kirkesanger, Langskov Hovedskole pr. Ølholm St., er født 17. Marts 1861 i Honum Skov, Herning Sogn, og dimitteret 1881 fra Gjedved. 1883 blev han ansat i Skjellerup Nygaard, 1888 i Gram ved Skanderborg, 1891 i Væth og 28. August 1893 i Langskov.

Det, at H. først var i Snedkerlære, har mulig fra først af vakt hans Interesse for Haandens Gerning og for dennes Nytte og Betydning for enhver. Han har i hvert Fald stadig været en ivrig Husflidsmand, har paa alle de Steder, hvor han har været ansat, stiftet

Februar 1875 i Harndrup paa Fyn, dimitteredes fra Odense Seminarium 1896. Det første Aars Tid var han Hjelpe-lærer eller Vikar forskellige Steder og derefter Andenlærer i Erritsø fra 1897 —1901. De ualmindelige Evner til at lede, organisere, administrere og til at kunne overkomme noget, Lysten til at tage Del i Arbejdet for alle gode Formaal og Evnen til at vinde Folks Tillid, som han i rigt Maal senere har lagt for Dagen, viste han allerede i sit første Embede, idet han blev Formand for Erritsø Ungdomsforening, Regnskabsfører for Sparekassen, Formand for Læseforeningen og Medslifter og Bestyrelsesmedlem i de sydøstjydske Ungdomsforeninger. I Grædstrup, hvortil han forflyttedes 1901, blev han kun et Par Aar, da han allerede 1. Januar 1903 kaldedes til sit nuværende Embede. Det er en lang Række af Tillidsposter, han



Hans Marius Pedersen Hansen



Hans P. Hansen

Husflidsforeninger, har været en ypperlig Leder for disse og ved Ord og eget Eksempel været en fortræffelig Agitator for denne udmærkede, ofte altfor lidt paaskønnede Sag. For hans 25aarige Virksomhed for Husflidens Fremme skænkede Dansk Husflidsselskab ham 1909 den store Sølvmédaille. H.s Virksomhed uden for Skolen er dog ikke indskrænket til dette ene Omraade. Han var Formand for Skytte- og Gymnastikforeningen i Skjellerup Nygaarde og har ledet Gymnastikken i Langskov; han er Repræsentant for Vejle Amts Plejehjemsforening og for Tuberkuloseforeningen. 1889—91 var han Formand for Gram—Stilling Brugsforening og er Formand for 370. Kreds af Dansk Andels-Ægekspport.

JØRGEN HANSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Gauerlund ved Børkop, er født den 6. Marts 1854 i Vilstrup ved Haderslev, dimitteredes 1879 fra Gjedved Seminarium, var i et Aar Huslærer i Gjedved for Forstanderne P. Bojsens og M. Kristensens Børn, ansattes 1. April 1880 i Folkeskolens Tjeneste i Hornborg og Hvirring Sogne, hvorfra han 1890 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Foruden ved sin egentlige Gerning i Skole og Kirke at have gjort sig i høj Grad fortjent, har H. udrettet et stort og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved i en lang Aarrække at holde Aftenskole, dels ved sin Virksomhed som Formand for Gauerlund Foredrags- og Ungdomsforening samt som Leder af Honum Skyttekreds. Adskillige Tillidshverv har endvidere været ham overdragne; han var saaledes Medlem af Menighedsraadet og i nogle Aar Bestyrelsesmedlem i »Kristelig Forening til vildfarne Børns Frelse«, er Bestyrelsesmedlem i »Vejle Amts Plejehjemsforening« og i Gauerlund Sogns Hjælpekasse, har i 28 Aar været Sekretær og Kasserer for »Østjydsk Hagel-skadeforening«, i 18 Aar Formand og Leder af Ægekspportforeningen, samt har i en Del Aar været Regnskabsfører for Honum Brugsforening.

L. VEST HANSEN

Førstelærer i Uldum, er født den 13. Oktober 1870 i Haarslev paa Fyn, Søn af pens. Lærer R. Hansen, sidst ansat i Vallebo ved Fakse Ladeplads. Han dimitteredes fra Jonstrup 1889, har senere været Lærer i Hejls i 9 Aar, i



Jørgen Hansen



L. Vest Hansen

Thyrsting ved Brødstrup i 2 Aar og siden 1. Oktober 1902 i Uldum. — Gift første Gang 11. Maj 1902 med Vibeke Frederikke f. Bergholdt, anden Gang 19. April 1906 med Marie f. Dam.

Ved med megen Iver og Dygtighed at arbejde for den folkelige Sangs Fremme har H. paa dette Omraade naaet saa stor Anseelse, at »Horsensegnens Sangforening«, der er stiftet 1909 og bestaar af ca. 20 Enkeltforeninger, dels bl. Kor, dels Mandskor, har valgt ham til Formand. Af andre Foreninger, der nyder godt af hans administrative og repræsentative Egenskaber, kan nævnes Uldum Skytteforening, Forsamlingshus (Foredragsforening), Sygeplejeforening og Sognebogsamling, for samtlige hvilke han er Formand.

MARTINE HANSEN

Lærerinde ved Gaarslev Forskole pr. Børkop, er født den 27. Maj 1875 i Velling ved Vejle, dimitteredes 1895 fra Vejle Forskoleseminarium og ansattes 1901 — efter en Del Virksomhed ved private Skoler i Velling — i sit nuværende Embede.

Frk. H. har ved Siden af sin Skolegerning, som hun har udført med stor Pligttroskab, gjort et betydningsfuldt Arbejde til Fremme af den legemlige Opdragelse ved at vække Lysten hos Egnens Ungdom for Legemsøvelser og Idræt, ved med Forstaaelse at lede den af hende selv stiftede Gymnastikforening i Gaarslev, ligesom hun paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse, bl. a. som Bestyrelsesmedlem i Vejle Amts Plejehjemsforening og Gaarslev Sogns Sygeplejeforening.

P. HANSEN

Lærer i Torsted ved Horsens, er født den 11. April 1848 i Hover Skole, hvor baade hans Fader og Bedstefader har været Lærere, dimitteredes 1867 fra Jelling Seminarium og ansattes 19. Januar 1870 i Løsning, hvorfra han 1. Maj 1871 forflyttedes til sit nuværende Embede.

H., der i over 40 Aar har arbejdet med Dygtighed og Troskab, først og fremmest hvad den ham overdragne Skolegerning angaar, har særlig gjort sig for-



Martine Hansen



P. Hansen

tjent ved sin Virksomhed i det offentlige Interesse. Han har saaledes i 18 Aar været Medlem af Hatting—Torsted Sogneraad og i 15 Aar Formand for samme, i 18 Aar Kasserer for Vejle Amts Sogneraadsforening og Formand i 13 Aar, er Medstifter og paa 11. Aar Bestyrelsesmedlem i de samvirkende Sogneraadsforeninger, samt var i nogle Aar Formand for Kommunens Sygehjælpeforening og en lokal Kreaturforsikringsforening. Som Erkendtlighed og Bevis paa den store Hengivenhed og Agtelse, Befolkningen nærer for H., er der lejlighedsvis bleven overrakt ham værdifulde Hædersgaver, saavel fra Skolebørn med Forældre og andre Skolen vedrørende som fra samtlige Sogneboere, ligesom han er bleven hædret ved Udnævnelse til Æresmedlem af fornævnte Sogneraadsforening og af de samvirkende Sogneraadsforeninger i Danmark.

JENS N. HENNEBERG

Førstelærer i Hover ved Vejle, er født den 31. December 1862, dimitteredes 1885 fra Blaagaards Seminarium og ansattes 1. Juli 1885 ved Riis Skole, hvorfra han 1. Juli 1898 forflyttedes til sit nuværende Embede.

H. er en særdeles afholdt Lærer, der virker til Gavn for Skolen og Hjemmene; han er Formand for den derværende Foredragsforening, hvilken Gerning han omfatter med Iver og stor Interesse. Han nyder almindelig Agtelse og Anseelse paa sin Egn, ligesom han er i Besiddelse af Befolkningens fulde Tillid; han har saaledes gennem en Aarrække været Formand og Kasserer for Givskud og senere Hover Sogns Sygekasser.

JESPER RASMUS HENRIKSEN

Førstelærer i Hygum pr. Jelling, er født den 3. Februar 1865 i Hornborg pr. Flemming og dimitteret 1885 fra Københavns Seminarium. Samme Aar blev han Lærer ved Kørup Friskole, senere Hjælpe lærer ved Sindbjerg Skole, hvorfra han kaldedes til Enelærerembedet i Smidstrup pr. Gadbjerg. 8 Maaneder efter blev han ansat som Lærer ved Holtum Skole og Organist ved Grejs Kirke, og herfra kaldedes han i 1900 til Embedet i Hygum.

H. er en fortræffelig Leder ikke blot af sin Skole, men af hele Sognets Anliggender, idet han siden 1. April 1909 har været Medlem af Sogneraadet og siden 1. Oktober 1910 dets Formand. Ogsaa i Ledelsen af Sognets Pengesager har han haft væsentlig Del ved først i 4 Aar at være Revisor og dernæst i 6 Aar at være Formand og Kasserer i den stedlige Sparekasse, i hvis Bestyrelse han endnu har Sæde. Endvidere er han Formand for Kommunens Legatbestyrelse, Bestyrelsesmedlem i »Vejle og Omegns Plantningsforening« og i Sognets Venstrevælgerforening samt Revisor i Brugsforeningen; i Mejeriet har han været Revisor i 8 Aar. I mange Aar har han bestyret Sygekassens



Jesper Rasmus Henriksen

ler i Afstand $\frac{3}{4}$ Mil) og siden 1899 Enelærer ved den smukke Belle Skole. — 12. August 1890 viedes han til Mette Kirstine f. Pedersen Nedergaard.

Lærer H. søgte tidlig at hjælpe Smaakaarsfolk til bedre Indtægter. 1888—99 gennemrejste han til Fods og paa Cykle Viborg og Aalborg Amter som Foredragsholder for Danmarks Biavlerforening, stiftede Smaaforeninger i Sognene og en Forening for Viborg Amt. Der anskaffedes i disse 10 Aar alene i dette Amt ca. 11,000 Kunststader. Selv har han en Mønsterbigaard paa 16 Stader, der i 25 Aar har givet ham 6000 Kr. Netto. Han har haft en Hønsgaard paa et Par Hundrede Høns og har nu paa Jordlodden 16 Moderfaar med Yngel, der giver god Indtægt (dobbelte Forpagtningsafgift). H. har ikke blot paa Landbrugets Bierhvervs Omraade været en ualmindelig virksom og samfundsnyttig Foregangsmand. Flittig som en Bi, med en utrolig rig Arbejdsevne og frejdigt Humør har han stadig nye Ting at virke for. Han var Stifter og Formand for Lynderup Sygekasse, Belle Foredragsforening og Skolesparekasse samt Stouby Sogns Tyendeparekasse; Formand for Værgeraadet i Stouby Sogn og i sin Tid for N. Rinds Afholdsforening. Han er Forfatter af en Mængde Lejlighedsdigte og har i 25 Aar været Medarbejder ved Biavler Tidende og flere Dagblade. Han har holdt Aftenskole i 8 Aar og Foredrag for Distriktets Beboere. Han er stærkt politisk interesseret og stiftede sammen med Gaardejer Mehl Klejs »Den konservative Forening for Bjerre Herred«. Sammen med sin Hustru har han arbejdet ivrigt for Kvindernes Forsvarsforening.

Pengesager og i 6 Aar været Formand for Kommunens Værgeraad. 1896 stiftede han en Husflidsforening i Holtum og ledede denne indtil sin Forflyttelse. Af sine Kolleger har han været valgt som Revisor i Vejle Amts Lærerenkasse.

ANDREAS PETER HOLBECH

Lærer i Belle Skole pr. Daugaard, er født i Vesterbølle ved Viborg den 15. Oktober 1863. Fra sit 10. til 15. Aar tjente han paa Herregaarden Lerchenfeldt, hvis Ejer stillede sin Bogsamling til den læselystne Drengs Raadighed og siden hjalp ham paa Seminariet i Rannum. 1883 tog han Eksamen, var en Tid Huslærer, saa Andenlærer i Thorup —Guldager et Aars Tid, Enelærer i Lynderup—Sundstrup fra 1885—99 (to Sko-



Andreas Peter Holbech



Carl Hansen Hostrup

H. J. HOLLENSEN

Førstelærer i Ødis-Bramdrup pr. Vamdrup, er født den 13. Juli 1851 i Kliplev Sogn i Sønderjylland. Slægten stammer paa Faderens Side fra Foldingbroegnen, paa Moderens Side fra Flensborg. Han tog Eksamen fra Skaarup 1872, var $\frac{1}{2}$ Aar Huslærer, $3\frac{1}{2}$ Aar Hjælpe­lærer, blev 1. November 1876 Andenlærer i Ødis—Bramdrup og forfremmedes 1. Januar 1888 til Førstelærer sammesteds. Den 18. Oktober 1881 ægtede han Kristine f. Kristjansen, Datter af daværende Lærer K. i Over-Barrit.

H. er Medlem af Værgeraadet, men har iøvrigt uden for sin Skolegerning mest virket som Finansmand. Den af ham stiftede »Ødis Sogns Spare- og Laanekasse«, for hvilken han i 9 Aar har været Formand, har været til meget stor Gavn for Sognet. I 16 Aar har han som Formand og Regnskabsfører paa en sær-

deles fornuftig og heldig Maade ledet Brugsforeningens Anliggender.

CARL HANSEN HOSTRUP

Lærer i Knabberup Skole pr. Vejle, er født den 9. November 1859 i Stenderup Sogn, Svendborg Amt. Han var fra først af Haandværker, men følte Lyst til Læsning og begyndte derfor, da han var 26 Aar gammel, at læse til Præliminæreksamen, som han tog 1887. Aaret efter tog han Lærereksamen fra Blaa-gaard. Efter at have været Hjælpe­lærer $1\frac{1}{2}$ Aar blev han Lærer ved en større Privatskole i Randers, hvilken han senere overtog og bestyrede i ca. 10 Aar. 1899 søgte og fik han Lærere­mbedet i Gørup, Viborg Amt, og Aaret efter kaldedes han til Lærer og Kirkesanger i Jennum ved Vejle. I de 7 Aar, han var der, udrettede han ved sin Aftenskole meget for den konfirmerede Ungdoms Undervisning, ligesom han ved sin elskværdige Tjenstvillighed og Indsigt i praktiske Forhold var Beboerne en god Raadgiver og Hjælper paa forskellige Omraader; han var bl. a. først Revisor og siden Formand for Brugsforeningen. 1907 forflyttedes han til Knabberup, hvor han som Medlem af Værgeraadet og tilsynsførende for Vejle Amts Plejehjemsforening især har Lejlighed til at tage sig af uheldigt stillede Børn. — H. har særlig Interesse for og Uddannelse i Sprog. Som Fritidssyssel dyrker han iøvrigt Malerkunsten og er deri naaet betydeligt videre end de fleste Amatører.

Den 21. Oktober 1891 ægtede han sin Hustru Anna f. Henriksen.

EMIL A. HOVGAARD

Lærer ved Højrup Hovedskole pr. Taulov, er født den 8. Januar 1866 i S. Stenderup og dimitteret fra Skaarup 1887; fra 6. November 1887 Lærer i Ferup og fra 11. November 1892 i Højrup.

Hustru: Mathilde f. Christensen.

H.s Hovedinteresse uden for Skolen har været Sang og Musik. Hans gode



Emil A. Hovgaard

Anlæg og særlige Uddannelse har gjort ham til en fortrinlig Lærer i disse Fag, og han har i Aarenes Løb haft mange Elever. 1894 stiftede han i Sognet en Sangforening, der endnu bestaar, og hvis dygtige Dirigent han uafbrudt har været. Blandt andre gode Formaal, han har støttet, kan nævnes Sognets Sygekasse, hvis Formand han har været siden 1893, og Kristelig Forening for vildfarne Børns Redning, for hvilken han i mange Aar har virket.

J. N. ISRAELSEN

Førstelærer ved Hatting Skole, er født den 27. Februar 1860 i Eriknavn og nedstammer fra en gammel Gaardmandsslægt, dimitteredes 1881 fra Jelling Seminarium, tog Sekondløjtnantseksamen 1884, ansattes 1885 i Sønderby, for-

flyttedes 1888 til Brund Skole i Skjold Sogn og i 1898 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har I. ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og betydningsfuld Indflydelse og gjort sig almindelig afholdt og anset af Befolkningen. Foruden i 24 Aar at have holdt Vinteraftenskole for Ungdommen, har han særlig gjort sig bemærket og fortjent ved sit energiske Arbejde for Husflidssagen, som Stifter og Leder af Skjold Sogns Husflidsforening samt ved i 16 Aar at have holdt Husflidsskole for den konfirmerede Ungdom, hvorfor I. ogsaa har modtaget Dansk Husflidsselskabs store Sølvmedaille. Han maa endvidere nævnes som Stifter, Formand og fleraarig Leder af Skjold Sogns Skytte- og Gymnastikforening, Formand for den derværende Foredragsforening og Hatting Sogns Børne- og Plejehjemsforening, Formand og Regnskabsfører i Brugsforeningen, Revisor for Andelsmejeriet samt Sognerevisor, først i Skjold, senere i Hatting—Tørsted Sogne. I. har været Formand for D. L. F.s 101. Kreds.

NIELS ULDAL. JENSEN

Førstelærer ved Skolen i Agrtrupskov og Organist ved S. Bjært Kirke, er en Lærersøn fra Koldingegnen og født den 14. Marts 1858. Af pekuniære Hensyn kunde han ikke saa tidlig, som han havde Lyst til, slaa ind paa Lærervejen; i 3 Aar lærte han Landvæsen paa 2 lollandske Herregaarde, forberedte sig saa selv til Optagelse paa Seminariet og tog



J. N. Israelsen



Niels Uldall Jensen

Eksamen fra Skaarup 1882, blev samme Aar Andenlærer i S. Bjært og 29. November 1886 befordret til sit nuværende Embede.

Han har i flere Aar været Formand for Hjælpekassen og siden 1901 for det stedlige Tilsyn med Plejebørn. Som Følge af sin Dygtighed, sit indgaaende Kendskab til Regnskabsvæsen og sit omhyggelige, paalidelige Arbejde har han kunnet være sin Egns Beboere til megen Nytte ved deres Fællesforetagender. 1888 til 1893 var han Regnskabsfører for Andelsmejeriet og siden i flere Aar Revisor; 1895 hjalp han til at stifte Brugsforeningen og har siden været dens Formand og Regnskabsfører; endvidere er han Regnskabsfører for S. Bjært Hesteforsikring.

HANS JØRGEN JESPERSEN

Førstelærer i Nebsager, er født den 7. Maj 1849 i Hostrup, dimitteredes 1869 fra Lyngby Seminarium og blev 1878 — efter en Del forskelligartet Lærervirksomhed — ansat som Lærer i Højbjerg, hvorfra han 1881 forflyttedes til sit nuværende Embede.

J., som saaledes i en lang Aarrække har virket i Skolens Tjeneste og udført denne med Troskab og Dygtighed, nyder almindelig Tillid, Agtelse og Anseelse i sit Sogn, ligesom han med varm Interesse har omfattet Beboernes Anliggender og til enhver Tid været rede med Raad og Daad. — J. beklæder flere offentlige Tillidsposter; han er saaledes Medlem af Nebsager Sogns Vægeraad, af Justitsministeriet indsat som Medlem af Tilsynsraadet for Statsanstalten »Braaskovgaard«, har i ca. 20 Aar været Formand for »Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del«, er Medlem af Overbestyrelsen for Landets 37 Foreninger, der paa Land og i Købstæder arbejder paa Børnesagens Fremme samt har i omtrent 30 Aar været Formand og Kasserer for Sognets Spare- og Laanekasse.

I Arbejdet for Lærerstandens videre Uddannelse har han ligeledes været meget virksom og stærkt interesseret; han var i 1886 sammen med Forstander L. Schrøder i Askov o. fl. Medstifter af »Dansk Skoleforening« og var i Styrelsen indtil 1910 samt blev af Kultusministeriet udnævnt til Medleder af denne Forenings Feriekursus.

P. L. JÆGER

Lærer ved Brøndsted Skole pr. Børkop, er født den 20. December 1859,



Hans Jørgen Jespersen



P. L. Jæger

Søn af Smed Math. Asmussen Jæger i Føvling ved Ribe, dimitteredes 1880 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1. Maj 1882 ved Tobøl Biskole, kaldtes 1. Juli 1883 til Vemb—Bur og forflyttedes 2. Oktober 1896 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning, som J. har udført med stor Pligttroskab og Dygtighed, har han varetaget flere Tilidshverv, saavel af kommunal som folkelig Beskaffenhed, ligesom han har omfattet Beboernes Anliggender med varm Interesse og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig almindelig agtet og afholdt paa Egnen. Han har saaledes i en Del Aar været Sekretær for Sogneraadet, er Stifter af og Formand for Sognets Sygekasse og Børkop og Omegns Tyendespareforening, var i flere Aar Revisor for Vemb Vareindkøbsforening og Skærum Andelsmejeri, samt virkede med

stor Energi for Anlæg af Vandværk og Telefon. Et betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Uddannelse har han udført, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole og ved at sammenkalde til ugentlige Møder med Sang, Op-læsning o. l., dels ved sin Virksomhed for Sangforeningen, Foredragsforeningen, Afholdsforeningen m. m. J. har skrevet en Del Fortællinger og Smaadigte til forskellige Dag- og Ugeblade, f. Eks. Husvennen, Afholdsvennen og Børnebladet »Vor Ven«.

ANDERS JØRGENSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Vrigsted pr. Braaskov St., er født den 12. Februar 1865 i Aalstrup Skole, Hads Herred. Bedstefaderen og Faderen var begge Lærere i Aalstrup, den første i 30, den anden i 46 Aar. Han tog Eksamen fra Jelling 1885 og var Lærer i St. Lihme og Organist ved Nørup Kirke fra December 1887 til September 1891, da han kaldedes til Vrigsted.

Han er Medlem af Vægeraadet, Formand for Foredragsforeningen og for Sognebogsamlingen, der er stiftet ved hans Initiativ, samt for den lokale Kreds af Pleje- og Børnehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del; ligeledes for den derværende Kreds af Foreningen »Dannevirke«. For disse Institutioner har hans mønsterværdige Ledelse været til stor Gavn, men ikke mindre betydningsfuldt er det Arbejde, han har udført i



Anders Jørgensen



Hans Jørgensen

Sangens Tjeneste, idet han i mange Aar har ledet et Mandskor i sin By og er Dirigent for de samvirkende Mandskor i Horsensegnen.

I 20 Aar har han haft en Forberedelsesskole til Jelling Seminarium, og ca. 70 vordende Lærere har i hans fortrinligt ledede Skole og ved hans grundige Undervisning faaet en fortræffelig Forberedelse. Som den ansete og dygtige Skolemand han er, er han valgt til Medlem af Censurkommissionen ved Forskoleseminariernes Optagelsesprøver. Han var i 3 Aar Formand for D. L. F.s 101. Kreds, er nu Medlem af Afdelingsbestyrelsen og har Sæde i Dansk Skoleforenings Bestyrelse.

HANS JØRGENSEN

Lærer i Brund ved Horsens, er født den 15. Juni 1867 i Sødning ved Randers, hvor Faderen var Gaardmand; dimitteredes 1889 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1892 — efter i Mellemtiden at have været beskæftiget ved forskelligartet Lærervirksomhed — som Lærer i Sønderby, hvorfra han 1898 forflyttedes til sit nuværende Embede. Den 13. Juli 1894 ægtede han sin Hustru, Helga f. Kristensen, Datter af Seminarieførstander Martin Kristensen i Gjedved.

Ogsaa udenfor sin Embedsgerning har J. arbejdet ihærdigt for Folkeoplysningens Fremme som Stifter og Leder af den derværende Folke- og Børnebogsamling, ligesom han paa sin Egn har fremmet Lysten for Legemsøvelser og sund Sport ved med Forstaaelse at lede Gymnastikken for unge Karle. Han er ligeledes stærkt interesseret i Husflidsagen, og er Bestyrelsesmedlem og Kasserer for den lokale Husflidsforening. J. beklæder flere Tillidsposter, han er saaledes Medlem af Værgeraadet og Formand for Sygeplejeforeningen, var tidligere Medlem af Menighedsraadet, er Bestyrelsesmedlem for Forsamlingshuset og tidligere Formand, nu Revisor i Brund Brugsforening.

R. J. KANNEGAARD

Lærer, Kirkesanger og Organist i Hornstrup pr. Vejle, er født den 12. September 1852 i Hohne i Draaby Sogn, hvor Faderen var Gaardejer, overtog ved Faderens Død Gaarden, men solgte den, da han var 27 Aar, for at gaa Lærervejen, dimitteredes 1882 fra Gjedved Seminarium og kaldtes den 5. August 1884 til sit nuværende Embede.

K. er en særdeles dygtig og afholdt Lærer, der ved hele sin Virken, saavel i som uden for Skolen, har udøvet en mangeartet Indflydelse paa sin Egns Beboere. Med stor Interesse har han omfattet Befolkningens Anliggender og taget virksom Del i dens forskellige Foretagender; han har saaledes i 20 Aar været Revisor i det stedlige Andelsmejeri, har oprettet en statsanerkendt Sygekasse og været dens Formand og Kasserer i 17 Aar, er Stifter og Leder af Sangforeningen, har været Formand for en Foredragsforening og i flere Aar Formand og Leder af Skytteforeningen. Han er endvidere Medlem af Værgeraadet og har ligeledes haft Sæde i Menighedsraadet.



Peder Knudsen

K. har i flere Aar taget virksom Del i Lærerstandens Administrationsarbejde, først som Bestyrelsesmedlem, i de senere Aar som Kredsformand i den stedlige Kreds af Danmarks Lærer Forening.

PEDER KNUDSEN

Lærer og Kirkesanger i Tyrsted ved Horsens, er født den 20. Oktober 1853, Søn af Gaardejer Knud Jensen i Holsted, var indtil sit 21. Aar beskæftiget ved Landbruget, læste som Privatist til Lærereksamen, som han — uden Seminarieuddannelse — tog 1876, ansattes i November 1876 som Enelærer i Løsning og forflyttedes 1. Januar 1879 til sit nuværende Embede.

Foruden sin egentlige Gerning i Skole og Kirke har K. i Aarenes Løb faaet mange Hverv at varetage af saavel kommunal, politisk som folkelig Art. Han er Medlem af Sogneraadet og har været det i 2 Valgperioder, er Tyrsted—Uth Kommunes Forligsmægler, har i 6 Aar været Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet, Formand i Bestyrelsen for »de fattiges Kasse« og Bestyrelsesmedlem for Horsens Landbrugsforening, er Bestyrelsesmedlem for Herredets Sparekasse og Kredsformand for Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del. K. er endvidere Formand for Venstrevælgerforeningens Bestyrelse i Vejle Amts 5. Valgkreds og er paa 20. Aar Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts Skytteforening, ligesom han er Foreningens Næstformand og Repræsentant. I 2 Aar har han været Medlem af Kredsstyrelsen for Lærerforeningens 78. Kreds (nu 101).

Under 2. Maj 1904 benaadedes K. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

J. P. AABO KRISTENSEN

Lærer og Kirkesanger i Over Barrit, er født den 23. August 1863 i Kragelund ved Silkeborg, dimitteredes 1883 fra Gjedved Seminarium, ansattes 1884 ved Estvad søndre Skole, forflyttedes 1888 til Sinding ved Herning og derfra til sit nuværende Embede.

K. har paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse; han har saaledes i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, Bestyrelsesmedlem i Plejehjemsforeningen for Aarhus Stifts sydlige Del og Tilsynsværge i den stedlige Kreds af Plejehjemsforeningen. Med Iver og In-



J. P. Aabo Kristensen



Kristen Kristensen

teresse har han omfattet sine Medborgeres Anliggender og gjort et godt og betydningfuldt Arbejde saavel for Folkeoplysningens Fremme som for Afholdssagen. Han har i en Aarrække været Formand for Barrit Foredragsforening og Bjerre Herreds Afholdskreds, som han begge har stiftet, samt i over 20 Aar holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og samlet den til Møder med Foredrag o. l.

KRISTEN KRISTENSEN

Lærer i Hesselballe ved Uldum, fødtes i Vester Ørum, Sindbjerg Sogn, den 17. Februar 1844 af Forældrene Husfolk Kristen Kristensen og Hustru Ane Marie Sørensdatter. Han gik i Almueskolen, og efter sin Konfirmation tjente han til sit 20 Aar med Undtagelse af, at han

i Vinteren 1860—61 var Elev paa Uldum Højskole, hvor E. M. Rotwitt den Gang var Forstander. 20 Aar gammel blev han (1864) Lærer ved en Biskole paa Grejs Mark. 1866 kom han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1868.

Efter at have vikarieret forskellige Steder og efter at have været konstitueret et halvt Aar i Hallundbæk—Gludsted i Ejstrup Sogn, blev han 1870 Lærer ved en Privatskole i Aale, hvor han virkede, indtil han den 1. Oktober 1873 kaldedes til det Embede, han endnu har.

I 1872, altsaa mens han endnu var i Aale, lærte han Udstopning og Skelettering hos daværende Konservator Konradsen ved Universitetets zoologiske Museum i København.

I Ferierne 1884—85 og 86 havde han Kursus i Tysk og i 1899—1900 i Naturhistorie (Zoologi og Botanik).

I 1888—90 underviste han i sin Fritid i Tysk, Naturhistorie og Fysik samt delvis i Geografi i et privat Realkursus i Uldum, hvis 7 Elever alle tog Præliminæksamens ved Universitetet 1890.

Han har med Ihærdighed samlet Naturalier i en lang Aarrække og er der ved kommen i Besiddelse af en betydelig Samling Skeletter og Skeletdele, udstoppede Fugle, Fisk og Krybdyr i Sprit og særlig en større Insektsamling, omfattende Biller og Sommerfugle m. m. fra alle 5 Verdensdele. Ved Samling af disse Naturalier havde han Korrespondenter til Udbytning i flere evropæiske Lande, i Amerika, Jerusalem o. s. v. Af Publikationer kan nævnes: Ornithologiske Optegnelser fra Uldum-Egnen (1899), Bombusarterne, Humlebierne (1906), Carabus nitens (1911) m. m., alt optaget i det naturhistoriske Tidsskrift »Flora og Fauna«, samt et »Mindeskrift om Uldum Højskole« (Danmarks ældste Højskole) 1909.

For ca. 25 Aar siden var han Medstifter af en Afholdsforening og var i flere Aar dens Formand, og for Tiden er han Medlem af Værgeraadet.

I 1879 blev han gift med Gjertrud Marie f. Kristensen af Gjedved.



Steffen Kristensen

STEFFEN KRISTENSEN

Førstelærer ved Grejs Skole pr. Grejsdal St., er født den 24. Januar 1860 i Gjedved, Tolstrup Sogn. Faderen var Husmand, Træskomand og Musiker, men trods de flere Næringsveje ikke mere velhavende, end at Sønnen maatte ud at tjene Føden som Hyrdedreng og Tjenestekarl. Han kom først paa Højskolen, senere paa Seminariet i Gjedved og tog Eksamen derfra 1884. 1886 fik han fast Ansættelse i Mygind, 1889 i Døstrup og 1. Marts 1901 kaldedes han til Lærer i Grejs. — Den 12. Oktober 1888 ægtede han en Lærerdatter fra Ølst, Karoline Dorthea f. Kirkegaard.

Da St. K. kom til Døstrup, var der Opgaver nok for en ung, virkelysten Lærer, og det lykkedes ham da ogsaa at vække Befolkningens Interesser og samle den om gode Formaal. Ved hans

Initiativ stiftedes der Sangkor, Foredragsforening, Skytteforening, Afholdsforening og Sygekasse, og han forstod at lede disse Foretagender paa en saadan Maade, at Interessen for dem ikke tabte sig. Ogsaa i Grejs har han som Formand for Sygekassen, Forsamlingshuset og Sognebogsamlingen gjort et anerkendelsesværdigt Arbejde. I Aftenskolen har K. med Held søgt at vække Ungdommens Kærlighed til og Forstaaelse af Modersmaalet; men især fortjener at fremhæves det betydelige Arbejde, han har gjort for Sangens Fremme i Skolen, Kirken og Hjemmet. Siden 1884 har han været Kirkesanger, og det kan siges til hans Ros, at han har udført denne Gerning saa smukt, tiltalende og dog saa stillfærdigt og beskedent, at han virkelig har bidraget betydeligt til at gøre Gudstjenesten opbyggelig. — Han er Medlem af Komitèen for Skole-sangstævnerne, og han har ved disse Stævner vist, paa hvilket højt Standpunkt Sangen staar i hans Skole. Han selv har ønsket, at skulde der nogen Sinde rejses en Sten paa hans Grav, skulde den bære Indskriften: «Han elskede Sangen».

ANDREAS NIELSEN LAIGAARD

Lærer i Vork ved Egtved, er født den 22. Februar 1876 i Hejlskov og nedstammer fra en gammel Gaardmandsslægt, dimitteredes 1900 fra Jelling Seminarium og ansattes efter nogen Vikarvirksomhed den 1. Marts 1901 i Højmark ved Ringkøbing, hvorfra han 1. Juni 1904 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 17. Juli 1903 ægtede han Mathilde Madsen, Datter af Grdjr. Th. Madsen Brudal i Højslev ved Skive.



Andreas Nielsen Laigaard



Jens Larsen

L. har ved Siden af sin Embedsgering stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og bl. a. taget virksom Del i flere Andelsforetagender. Han har saaledes i flere Aar været Bestyrelsesmedlem og siden 1905 Regnskabsfører for Vork og Omegns Brugsforening, fra 1906 Revisor for den stedlige Foderstofforening og er endvidere Leder af Vork Gymnastikforening. I Højmark var L. Formand og Regnskabsfører for Sønder Lem Sogns Sygekasse.

JENS LARSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Bjerre, er født i Urlev den 4. Juli 1857, dimitteredes 1877 fra Gjedved Seminarium, virkede et Par Aar som Hjælpe lærer ved Linæa Skole og modtog 1879 fast Ansættelse i samme Embede, hvor-

fra han 1901 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har L. arbejdet ihærdigt for Folkeoplysningens Fremme og paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse. Han er saaledes bl. a. Leder af Sognebogsamlingen, Foredragsforeningen, Sangforeningen og Skytteforeningen, har i en Aarrække været Sekretær for Linæa Sogneraad, Formand for Sognets Sygekasse, »De fattiges Kasse« og Andelsmejeriet. For Lærerstanden har han virket som Medlem af Afdelingsbestyrelsen for gl. Skanderborg Amt og er Formand for 101. Kreds.

FREDERIK VILHELM LINDELOFF

Lærer i Fovslet Skole pr. Fovslet St., er født i Rughjerg i Sønderjylland den 27. Januar 1875 og dimitteret fra Odense Seminarium 1895. Fra 1899 til 1906 var han Andenlærer i Fovslet og har siden været Førstelærer ved samme Skole.

Hustru: Anna Elisabeth f. Lauridsen.

L. har som Stifter og Leder af Gymnastikforeningen vist sin Interesse for Ungdommens legemlige Uddannelse. Hans Ledelse af Foredragsforeningen, for hvilken han er Formand saavel som for Forsamlingshuset, har haft Betydning for Befolkningens aandelige Udvikling. Desuden har han som Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Sognets Spare- og Laanekasse og som Regnskabsfører i Brugsforeningen været Beboerne til Hjælp i deres økonomiske Foretagender. L. er Formand for den kommunale Hjælpekasse.

JOHANNES THOMSEN LOMHOLT

Førstelærer i Bredsten pr. Vejle, er født 15. August 1851 i Skærup, hvor Faderen var Gaardmand; Moderen var Datter af Lærer, Dbmd. Johs. Petersen i Skærup. Han dimitteredes fra Gjedved 1873, blev Andenlærer i Andkær 1875, Enelærer i Nørup 1878, Enelærer i Brøndsted 1881 og Førstelærer og Organist



Johannes Thomsen Lomholt

som Musikken. Til den stod hans Hu i hans tidligste Ungdom, og allerede, før han kom paa Seminariet, kunde han magte en Violin- eller Cellostemme i en Strygekvartet. Mens han var Lærer i Andkjær, kom han meget hos Lærer Krarup Hansen, Vinding, og i dennes i sjælden Grad fint musikalsk dannede Hjem deltog han i Udførelsen af Musik af den lodigste Art. Senere dannede han sammen med Seminarielærer Kristjansen, Jelling, Lærer Husted, Knabberup, Lærer Andersen, Grejs og, efter dennes Forflyttelse til Randers, Førstelærer Kjær (nu Overlærer i Kolding) en Strygekvartet — til Glæde for dem selv og andre, idet de jævnlig gav Koncerter i Forsamlingshuse og paa Seminariet. Saavel i sit nuværende som tidligere Embede har han oprettet og ledet Sangforeninger.

JENS FREDERIK LUND

Lærer og Kirkesanger i Ørum pr. Daugaard, er født den 29. Maj 1845, Søn af den tidligere Indehaver af Ørum Enelærerembede, Lærer Vilhelm L., hvis Fader, Jens L., var Lærer i Fruering ved Skanderborg; L.s Morfader var Pastor Jakob Ejler, Præst i Lejrskov ved Kolding. — Han dimitteredes 1865 fra Gjedved Seminarium og hørte saaledes til dette Seminariums første Hold Seminarister. Den 1. Maj 1869 ansattes han — efter i ca. 4 Aar at have undervist paa Uldum Højskole — ved Fredericia Skolevæsen, forflyttedes 1870 til Daugaard Markskole og 1. Juni 1871 til sit nuværende Em-



Jens Frederik Lund

i Bredsten 23. Juli 1896. — Hans Hustru, Sofie Thomsen f. Dahl, er en Gaardmandsdatter fra hans Fødeby.

L. har i sine forskellige Embeder taget rosværdig Del i Arbejdet for Fremskridt og Oplysning. I Nørup og Brøndsted holdt han Aftenskole, i Bredsten underviser han i teknisk Skole. Han har været Formand for Bredsten Børnebogsamling siden dens Stiftelse og var med at oprette Foredragsforening og Forsamlingshus i Børkop; ligeledes Medstifter og nogle Aar Bestyrelsesmedlem af Gaverslund Sogns Sparekasse. 1912 valgtet han for anden Gang ind i Værgeraadet. For Afholdssagen har hans Arbejde været af megen Betydning; han var Sekretær i Afholdsforeningen i Brøndsted og fik 1909 stiftet en Forening i Bredsten, for hvilken han siden har været Formand. Men uden for Skolen har intet haft hans Interesse og voldet ham saa megen Glæde



Jens Peter Mouritsen

bede. Den 12. Maj 1870 viedes han til sin Hustru, Anna f. Rasmussen.

L., som saaledes i en lang Aarrække har virket i Skolens Tjeneste og udført denne med Troskab og Dygtighed, nyder almindelig Tillid og Anseelse i sin Egn. Med Iver og Lyst har han taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og til enhver Tid været rede med Raad og Daad, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse. L. har under sin lange Embedstid beklædt flere Tillidshverv; han har saaledes været Medlem af Menighedsraadet og i Bestyrelsen for »de fattiges Kasse«, er Kirkeværge, har i over 40 Aar været Formand og Regnskabsfører for Ørum Sogns Husmands-Koforsikring og i 24 Aar Revisor for Andelsmejeriet »Møgelkilde«, ligesom han ogsaa er Revisor for Ørum—Daugaard Kommunes Regnskaber. Han har endvidere oprettet en Børnebogsamling ved Skolen

og har i sine yngre Aar hyppigt holdt Vinteraftenskole for unge Karle. For Lærerstandens Anliggender har han i 9 Aar virket som Næstformand for Bjerre—Hattings Herreders Lærerkreds (101).

Under 29. Oktober 1900 dekoreredes L. med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn.

JENS PETER MOURITSEN

Lærer i Staksrode Skole pr. Barrit St., er en Gaardmandssøn fra Horsens-egnen og født den 30. Marts 1859. Han dimitteredes fra Jellinge 1882, var 1884—88 Lærer i Bjerge og siden da i sit nuværende Embede.

Hustru: Ane Marie Nikoline f. Kristjansen.

Alle almennyttige Foranstaltninger, ethvert Foretagende, der har kunnet tjene til Beboernes Tarv og Byens Udvikling har i Hr. M. haft en virksom, kyndig og uegennyttig Leder. Han har siden 1896 været Formand for Syge- og Begravelseskassen, var Formand for Oprettelsen af en Foredragsforening, Folkebiblioteket, for Beplantning af Byens Veje og for Anlægget af Byens Vandværk; siden 1906 har han været Formand for Brugsforeningen.

JØRGEN PETERSEN MØLLER

Førstelærer og Kirkesanger i Ødis, er født den 4. December 1844 i Grønninghoved, N. Tyrstrup Herred. Han tog Eksamen fra Skaarup 1868, var de følgende 3 Aar Huslærer, blev 1871 Andenlærer i Ø. Bramdrup, 1876 Real-skolelærer i Skive, kom 1881 tilbage til Ø. Bramdrup som Enelærer og har siden Marts 1892 haft sit nuværende Embede. — Han var gift første Gang med Karoline f. Nielsen, anden Gang med Dorthea f. Rasmussen.

M. var 1904—06 Medlem af Menighedsraadet. Som god Børneven omfatter han sit Hverv som Formand for Tilsynet med Plejebørn med Interesse. I det praktiske Liv er det især Ødis Brugsforening, der har nydt godt af hans



Jørgen Petersen Møller

Embede, hvor han under ikke lette stedlige Forhold og med stort Børnetal i Skolen har arbejdet i ca. 40 Aar til Befolkningens og Tilsynets fulde Tilfredshed. — Hans Hustru, Ingeborg Marie f. Fischer, er født i Aabenraa 1852.

Foruden sin besværlige Skolegerning har Lærer N. gennem en Mængde Tilidshverv, der har været ham betroet, paa mange Omraader udført et overordentlig dygtigt og betydningsfuldt Arbejde til Gavn for Befolkningen og Kommunen. Fra 1898—1904 var han Medlem af Sogneraadet og i flere Aar dets Formand. Han var Medlem af Udvalget for Bredballe Forsamlingshus' Opførelse, Medstifter af Foredragsforeningen og Gymnastikforeningen, ligeledes af Hornstrup Sogns Læseforening og Børnebogsamling. Ved hans Initiativ stiftedes Bredballe Syge- og Begravelseskasse, hvis Formand og Æresmedlem han har været i mange Aar. Som Følge af hans udmærkede Arbejde for Fiskerne og Fiskerisagen er han Æresmedlem af «Vejle Fjords Fiskeriforening». Han har endvidere været Medlem af og Formand for Sognets Værgeraad og Medstifter og Formand for den stedlige Spareforening. Som Sekretær i Udvalget for Bredballe Kirkes og Præsteboligs Opførelse i 1905—08 har han ved sit betydelige Arbejde bidraget meget til disses Gennemførelse.

1908 udnævntes han til Dannebrogsmænd.

En kronisk Halslidelse har desværre tvunget ham til at tage sin Afsked fra 1. November 1912; men er han enderved forhindret i at fortsætte sin Gerning i Skolen, maa det haabes, at han endnu i mange Aar vil kunne fortsætte sit beundringsværdige Arbejde ved som med-

kyndige og omhyggelige Arbejde, idet han siden 1896 har fort Foreningens Regnskaber, i 4 Aar tillige været dens Formand og for Tiden har Sæde i Bestyrelsen. Tillige har han været Revisor i enkelte af Egnens Andelsforetagender.

CHRISTEN NIELSEN

Enelærer ved Bredballe Strandskole og Kirkesanger i Bredballe Kirke ved Vejle, er født i Bredballe den 31. Januar 1848, Søn af Gaardejer Niels Christensen, hvis Fader i sin Ungdom (Slutningen af det 18. Aarh.) ogsaa havde været Lærer. C. N. er dimitteret fra Jelling 1869. Efter et Aars videre Uddannelse i København og nogle Aars Virksomhed som Vikar og Hjælpelærer blev han i April kaldet til sit nuværende



Christen Nielsen



Jens Peter Carl Nielsen

virkende og ledende at hjælpe til ved nyttige Samfundsgavers Løsning.

JENS PETER CARL NIELSEN

Enelærer i Stenderup, er født den 31. Maj 1854 i Vejle, hvor Faderen var Rebslager, dimitteredes 1876 fra Skaarup Seminarium og ansattes 1. Januar 1879 i sit nuværende Embede efter forinden i et Par Aar at have været Hjelpe-lærer i samme. — N. er gift med Caroline Sophie Christensen, Datter af Mølle- og Gaardejer C. i Gangsted.

Ved Siden af sin Skolegerning har N. med stor Interesse omfattet sine Medborgeres Anliggender og taget virksom Del i deres forskellige Foretagender, har udført flere offentlige Hverv og beklædt adskillige Tillidsposter. Han har saaledes været Formand for Værgeraadet, er Kas-

serer og Regnskabsfører for »Stenderup og Omegns Spareforenings«, Stifter af den lokale Brugsforening samt mangeaarig Revisor i Mejeriet, Foderstofforeningen og den stedlige Æggesalgskreds. Han er endvidere Stifter af Foredragsforeningen, Dirigent for »Bjerre Hatting Herreds Lærersangforenings«, »Kristelig Sangforenings« i Stenderup og har til Stadighed haft Ledelsen af flere Sangforeninger, saavel i sin egen Kommune som i Nabosognene. N. er Sanglærer paa Statsanstalten Braaskovgaard, har jævnlig holdt Aftenskole for Ungdommen og har uddannet et særdeles stort Antal Præparander. — For Lærerstandens Interesser har N. virket fra 1892—1904 som Kredsformand for 78. (nu 101.) Kreds og var indtil 1904 Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Vejle Amt.

MARIUS MARINUS NØRUP

Lærer i Tjufkjær pr. Viuf, er født i Nørup Sogn ved Vejle den 14. August 1874. Et Uheld, der traf ham, da han var 17 Aar gammel — han fik sin højre Haand knust — hjalp ham til at gaa den boglige Vej, hvortil han ellers ingen Udsigter havde, idet gode Mennesker hjalp ham til at tage Præliminæreksamen i Herning, særlig Overlærer Kiilerich tog sig da med stor Venlighed af det lovende unge Menneske. Efter et Par Aar at have været Vinterlærer kom han paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1900. Han var først Hjelpe-lærer i 3/4 Aar, blev derpaa Enelærer i Skibild—Fasterholt Skoler, hvorfra han 1904 flyt-



Marius Marinus Nørup



Anna Vilhelmine Pedersen

tede til Tulstrup Skole. Samme Aar ægtede han en Datter af Fabrikbestyrer Nikolaisen i Vejle, Ane Marie, og 1908 befordredes han til Embedet i Tjufkjær.

Hvor han har været Lærer, har han med særlig Iver søgt at fremme Folkesangen og hans musikalske Evner og Interesse har gjort, at hans Arbejde overalt har baaret god Frugt. Som Revisor i Mejeri og Brugsforening og navnlig som mangeaarigt Bestyrelsesmedlem af Ikast Sogns Sygekasse har han paa en smuk Maade vist sin Beredvillighed til at yde Beboerne en Tjeneste, hvor en saadan ønskedes.

ANNA VILHELMINE PEDERSEN

Lærerinde ved Skærbæk Forskole pr. Taulov, er født den 12. Juni 1875 i Møllerup Skole ved Viborg, Datter af

afdøde Lærer L. P. Pedersen (død som Lærer i Have ved Herning), dimitterede 1895 fra Vejle Forskoleseminarium og ansattes den 6. Maj 1895 i Lund ved Herning, hvorfra hun 1. Januar 1901 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Embedsgerning, som hun har udført med stor Pligt-troskab, har Frk. P. særlig gjort sig fortjent ved sit Arbejde indenfor »Kristelig Forening for unge Kvinder«, for hvis stedlige Afdeling hun stadig har været Formand, saavel under sit tidligere som sit nuværende Embede; hun er endvidere Bestyrelsesmedlem af K. F. U. K.s 13. Kreds samt har i flere Aar som Bibliotekar ledet Foreningens Bogsamling i Taulov. Frk. P. er Medlem af Taulov Sogns Vægeraad og har ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og betydningsfuld Indflydelse paa Befolkningen, blandt hvilken hun er almindelig agtet og afholdt.

JEPPE PEDERSEN

Førstelærer i Vonsild, er født den 29. Febr. 1860 i Sædding Skole pr. Skjern, hvor hans Fader, der var Medlem af den grundlovgivende Rigsdag, var Lærer og Kirkesanger. Han tog Eksamen fra Ranum 1880, var en Vinter Lærer ved Ask Højskole, i 4 Aar Hjælpeleer hos L. H. Møller i Skjern og kaldedes den 19. September 1885 til Lærer og Kirkesanger i Vonsild. — Den 20. Oktober samme Aar viedes han til Christine f. Hansen, Datter af Møller Hans Ebbesen, Gauer Mølle.

Beboerne sætter megen Pris paa denne livlige, velbegavede, altid imødekommende



Jeppe Pedersen



Sigurd Pedersen

og tjenstvillige Lærer og har overdraget ham adskillige Tillidshverv. Han er saaledes Revisor i Mejeriet og Brugsforeningen, Regnskabsfører for Vonsild—Dalby Sognes landøkonomiske Forskudsforening og Formand for den kommunale Hjælpekasse. Siden 1. Januar 1895 har han været Formand for Sognets Syge- og Begravelseskasse.

SIGURD PEDERSEN

Lærer i Nebsager pr. Hornsyld, er født den 14. Juni 1884 i Hvorup, tog 1901 almindelig Forberedelseksamen fra Jyderup Realskole, dimitteredes 1905 fra Jelling Seminarium og modtog 1907 fast Ansættelse i sit nuværende Embede.

P., der i 1908 bestod Sekondløjtnantseksamen, har ved Siden af sin Skolevirksomhed særlig arbejdet for Udbredelsen af Gymnastik og Idræt. Han er saaledes Stifter og Leder af Nebsager Sogns Gymnastikforening og har der paa Egen vakt Lysten hos Ungdommen for Legemsøvelser og sund Idræt ved med Forstaaelse at lede Undervisningen heri. Han har endvidere i nogle Aar været Leder af »Hornsyld Mandskor«.

KARL THEODOR POULSEN

Førstelærer i Gaarslev ved Børkop, er født den 22. September 1875, Søn af Lærer J. H. Poulsen i Rimsø ved Grenaa, dimitteredes 1895 fra Skaarup Seminarium og ansattes — efter et Aars Huslærergerning — den 1. Februar 1896 som Tredielærer i Hundborg, forflyttedes 1901 til Øster Hassing og den 1. Januar 1908 til sit nuværende Embede. — Den 1. Januar 1902 ægtede han sin Hustru, Marie Kristoffersen Yde.

Som en særdeles dygtig og energisk Mand har P. — foruden med stor Pligtroskab at have udført sin Skolegerning — været til Gavn og Støtte for sine Medborgere, hvis Foretagender han har taget virksom Del i, ligesom han paa forskellig Maade har virket i det offentlige Interesse. Han har saaledes i Øster Hassing været Formand for Brugsforeningen samt i flere Aar Kirkeværg og Medlem af Menighedsraadet. For Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling har han gjort et betydningsfuldt Arbejde ved Oprettelsen af Øster og Vester Hassing Sognebibliotek og Foredragsforening samt som Leder af Gaarslev Sognebibliotek og de der-værende Gymnastikforeninger.



Karl Theodor Poulsen

ANDREAS J. RAVN

Førstelærer ved Gadbjerg Skole pr. Gadbjerg St., er født i Jelling den 12. Maj 1847 og er Søn af daværende Ejer af Jelling Kro. Som Barn undervistes han i Jelling Skole af de dygtige, kendte Lærere Knud Sørensen og Mathies Jørgensen. Han lærte Landvæsenet paa Gaarden Marienberg under Rosenfeldt Gods, men bestemte sig siden for Lærergerningen og kom, efter at være forberedt af daværende Lærer ved Styvels Skole, nu Seminarieførstander R. J. Holm, paa Jelling Seminarium, hvor den meget ansete Pastor H. J. M. Svendsen da var Forstander. Han dimitteredes 1867 og blev i November s. A. konstitueret og i Januar 1868 fast ansat som Andenlærer i Bredsten. Derfra forflyttedes han i April 1875 til Embedet som Enelærer ved Gadbjerg Skole, ved hvilken der 1908 ansattes en Andenlærer og 1912 en Forskolelærerinde. — 1870 aftjente R. sin Værnepligt i Odense under den dygtige og afholdte Oberst O. Vaupell. Der var i de Tider Fart i Skyttebevægelsen, og R. deltog deri med Begejstring; som Paaskønnelse for hans virksomme Deltagelse skænkede Amtsbestyrelsen ham en Bronzemedaille. — Saavel i Bredsten som i Gadbjerg var han med til at oprette Sognebogsamlinger og var begge Steder Bibliotekar i mange Aar. Først i Firserne fik han oprettet en gensidig Hjelpeforening (Sparekasse), for hvilken han blev og endnu er Regnskabsfører. Kort efter var han medvirkende ved Oprettelsen af et Andelsmejeri og blev dets Formand i adskillige Aar. Samtidig stiftedes Gadbjerg Forsamlingshus, hvis Formand han og saaa har været flere Gange. Da Brugsforeningen oprettedes 1888, blev han dennes Formand og Forretningsfører og har været det siden. I Halvfemserne kom der Liv i Sygekassesagen; han blev Bæreren af denne Bevægelse i sit Sogn, og snart oprettedes en Sygekasse og en Sygeplejeforening. — Naar R., ved Siden af med Liv og Lyst at varetage sin Skolegerning og ved Kursus og Selvstudium at arbejde videre paa sin egen Uddannelse og Udvikling, har kunnet staa som en af de første Foregangsmand i denne rige Udvikling og aldrig har skyet Ulejligheden ved disse som oftest brødløse Bestillinger, da skyldes dette, som han selv beskedent mener, Impulser fra sit gode Hjem og Paavirkningen fra de gode Mænd, der i hans Ungdom var hans Opdragere og Vejledere. Vist er det i hvert Fald, at det Livet igennem har været ham selv til stor Glæde, naar han ved sit Arbejde og sine rige Evner kunde være sine Medmennesker til Nytte paa saavel de aandelige som materielle Omraader.

JENS JENSEN RAVN

Førstelærer ved Stovstrup Skole pr. Fredericia, er født den 11. Januar 1860, Søn af Gaardejer R. til Enghavegaard i Smidstrup Sogn, hvor hans Forfædre i mange Slægtled har været Gaardejere, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium og blev — efter nogle Aars forskelligartet Lærervirksomhed — den 18. Januar 1890 kaldet til Lærer ved Egum — Stovstrup Skoler. — Den 29. September 1891 ægtede han Johanne Nielsen (Ousen) af Klatrup.

Foruden sin ansvarsfulde Gerning i Skolen har R. varetaget flere Hverv af saa-



Jens Jensen Ravn



Jørgen Nielsen Rosenkjær

vel kommunal som folkelig Art, ligesom han med stor Interesse har taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender. Han er saaledes Formand for Værgeraadet, har i over 20 Aar været Formand og Kasserer for Sognets Syge- og Begravelseskasse samt Sekretær og Kasserer for Børkop og Fredericia Omegns Landboforening, har i en Del Aar været dels Formand, dels Bestyrelsesmedlem eller Revisor i forskellige Foreninger, saasom i Brugsforeningen, Skytteforeningen, Læsekredsen, Afholdsforeningen m. fl., er Medlem af Bestyrelsen for Vejle Amts historiske Samfund og har tidligere i flere Aar været Kredsformand for Dansk Skoleforenings Fredericia-Kreds. — R. har skrevet og udgivet forskellige Arbejder af saavel personal-historisk som topografisk Indhold, hvoraf Hovedmængden dog endnu kun er fremkommet i Tidsskrifter og som Bladartikler.

JØRGEN NIELSEN ROSENKJÆR

Lærer i Gl. Sole pr. Hedensted, er født i Kirke Søby ved Assens den 27. Januar 1860. Først droges han til Landbruget og lærte Landvæsen under det kgl. Landhusholdningsselskab i 2 Aar, men gik saa paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1883. I et Aar derefter bestyrede han en privat Drengeskole i Odense, var saa i 4 Aar Hjælperlærer i Gaverslund, blev 1888 ansat som Andenlærer og Organist i Vester Brønderslev og forflyttedes 1. November 1890 til sit nuværende Embede. — 1889 viedes han til sin Hustru, Ellen Kirstine f. Buhl.

R.s utrættelige Flid og Energi i Forbindelse med den gode Paavirkning, han har udøvet ved en lang Række Aftenskoler, har ført ham ind i mange og ret betydningsfulde Foretagender, som Landboforeningen, Plantningsforeningen, Haveselskabet, Sparekassevirksomheder, Sygekasser, Sygeplejeforeninger, Foredragsforening, Biblioteksarbejde, mange Revisorbestillinger o. s. v. Alle disse Hverv har han røgtet med stor Dygtighed, men det er dog særlig som Børnenes og Ungdommens Lærer og som Landmand, han vil efterlade sig gode og varige Minder i sit Sogn og i sin Egn.

THEODOR ANTON EMIL RIIS

Lærer ved Stobberup Skole pr. Løsning, er født den 11. December 1850 i Aabenraa, hvor Faderen var Lærer ved Pigeskolen til 1854 og derefter Lærer ved Drengeskolen i Flensborg, dimitteredes 1874 fra Skaarup Seminarium og ansattes — efter nogen Huslærer- og Hjælperlærervirksomhed — Januar 1876 i sit nuværende Embede.

Foruden at omfatte sin egentlige Skolegerning med stor Pligttrøskab har R. ogsaa, særlig ved gennem Sangundervisning og Ledelsen af flere Sangforeninger, givet Ungdommen en fortsat Udvikling, og har ved sin Virksomhed



Theodor Anton Emil Riis

i det hele udøvet en rig og mangeartet Indflydelse og gjort sig afholdt af Egnens Befolkning. Med Interesse og beredvillig Hjælpsomhed har han omfattet sine Medborgeres Anliggender og gjort god Gavn ved bl. a. i en Snes Aar at fungere som Formand for Sognets Sygekasse.

CHRISTEN SAND

Lærer i Gammelby pr. Stouby, er født den 13. Maj 1875 i Løvig, Haderup Sogn. Han dimitteredes fra Jelling 1895, var derefter en kort Tid Hjælpe­lærer paa Thyholm, blev 1. Februar 1896 ansat som Andenlærer i Ølgod, 1900 befordret til Førstelærer i Barritskovby og 1908 kaldet til sit nuværende Embede som Førstelærer ved Skolen i Gammelby. — 1903 ægtede han Karen Ammentorp,

Datter af forhenværende Pastor Ammentorp i Barrit.

Til Gavn og Glæde for Børnene ved sin Skole har S. stiftet en Børnebog­samling, og han virker for Oplysning og aandelig Udvikling blandt de voksne ved som Formand at lede en Fore­dragsforening i Stouby. Han har tidligere været Formand for Stouby—Hornum Begravelseskasse. Han er en elskværdig, afholdt og anset Kollega og derfor valgt til fra 1. Januar 1913 at være Formand for sin Kreds (101.) i D. L. F. I Foraaret 1912 stiftede han sammen med Lærer Carl Poulsen, Roskilde, et Bureau for Rejser og Opholdsbytte, »Ude og hjemme«.

SØREN PETER NIELSEN SEJR

Førstelærer ved Egeskov Skole pr. Fredericia, er født den 18. April 1862 i Hørslev, dimitteredes 1884 fra Blaagaards Seminarium, var derpaa i flere Aar Lærer ved Klank og Testrup Folkehøjskoler og drev derefter indtil 1891 en Privatskole i Vejlbj ved Aarhus. Den 22. Januar 1891 ansattes han i Folkeskolen som Lærer i Havrum, forflyttedes 1892 til Trejde og i 1904 til sit nuværende Embede.

S., der stedse har omfattet sin Skole­gerning med stor Pligttrøskab, har med Iver og Interesse arbejdet for Udbredelse af god folkelig Oplysning ved til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og Foredrag med Op­læsning for baade gamle og unge. Han er Stifter og Leder af den stedlige Fore­dragsforening, Læseforening, Sognebog-



Christen Sand



Søren Peter Nielsen Sejr

i Ødis—Bramdrup, 28. September 1890 i Seest østre Skole og 2. Oktober 1893 i Starup.

Hustru: Mathilde f. Boisen.

Han nedstammer fra en i Koldingegnen meget kendt gammel Musikerslægt (Ferup Musik), og Slægtens særlige Anlæg er gaaet i Arv til ham. Han har da heller ikke nedgravet det ham betroede Pund, men har virket med det paa bedste Maade og har udrettet endogsaa overordentlig meget for at højne Folkesangen og ved Sangens Hjælp at glæde baade de ydende og de nydende. Han har oprettet og ledet en Mængde Sangforeninger, Mandskor og bl. Kor, var i nogle Aar Formand for Østjydske Sangforeninger og, hvad der særligt her bør fremhæves, stiftede og ledede, saa længe den bestod, en Lærersangforening i Koldingegnen, »Hjemmenes Glæde« Han har dog ikke udelukkende viet alle sine Evner og Kræfter til Sangens Tjeneste, men har ogsaa som Bestyrelsesmedlem i Skytteforening, Brugsforening og Sygeplejeforening og som Formand for Sognebogsamlingen ydet et værdifuldt Bidrag til Fremme af det kulturelle Arbejde.

N. P. SØRENSEN

Enelærer ved Klakring østre Skole, er født den 22. April 1850 i Klakring, dimitteredes 1873 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. Juni 1874, efter nogen Lærervirksomhed paa Hammerum Højskole, som Lærer i Klakring, først som Andenlærer og siden 1878 som Enelærer.

samling og Gymnastikforening. — Han har endvidere taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og varetaget flere Hverv, saavel af kommunal som folkelig Art; han har saaledes i en Aarrække været Revisor for Trelde Andelsmejeri, Vejlbys Sogns Brugsforening og Dansk Andels-Ægeksports 114. Kreds, har i 10 Aar været Medlem af Vejlbys Sogneraad, deraf de tre som Raadets Formand, og har i flere Aar været Formand for Vægeraadet og Sognets Sygekasse.

S. er Bestyrelsesmedlem af Danmarks Lærerforenings 102. Kreds.

JOHS. SKOV

Lærer i Øster Starup pr. Gravens, er født i Harte Sogn pr. Kolding den 16. Februar 1868 og dimitteret fra Jelling 1888. 4. December 1888 blev han Lærer



Johs. Skov



N. P. Sørensen

Med Iver og Interesse har S. omfattet sine Medborgeres Anliggender og taget aktiv Del i flere af deres forskellige Virksomheder, i Sagen for Folkeoplysningens Fremme, Afholdssagen og Foreningslivet i Almindelighed. Han har saaledes været Medlem af Klakring Sogns Menighedsraad, i nogle Aar Revisor i Andelsmejeriet samt har været Regnskabsfører og Kasserer i ca. 30 Aar for As—Klakring Sognes Spare- og Laanekasse, som oprettedes 1882 ved hans Medvirkning. Han har endvidere i en lang Aarrække været Formand og Regnskabsfører for Kommunens Sygekasse, var Medstifter af og i flere Aar Bibliotekar for Klakring Sognebogsamling samt er Formand for den derværende Afholdsforening og Foredragsforening.

S. er dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

NIELS SØRENSEN

Lærer og Kirkesanger i Løsning, er født den 30. April 1861 i Hyrup, dimitteredes 1882 fra Blaagaards Seminarium og ansattes 1. Juni 1886 i sit nuværende Embede.

Ved Siden af med Dygtighed at røgte sin Skolegerning, har S. omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og med Lyst og Iver varetaget flere Hverv, saavel af kommunal som folkelig Art. Han er saaledes Revisor af Kommunens Regnskaber, Pleje- og Børnehjemsforeningens Tilsynshavende for Løsning Kreds, mangeaarig Leder af den derværende Foredragsforening, Stifter og Leder af Løsning Skolehave samt Medstifter af det aarlige kirkelige Sommermøde i Horsens.

RASMUS SØRENSEN

Førstelærer i V. Ørum pr. Uldum, er født i Ødsted ved Vejle den 26. December 1860 og dimitteret 1884 fra Blaagaard Seminarium. Han blev 1887 ansat som Lærer i Vester Smidstrup og 1890 forflyttet til sit nuværende Embede.

Ved Højskoleophold og Kursus i forskellige Fag har Lærer S. betydeligt udvidet sine Kundskaber, bl. a. i Naturlære, i hvilket Fag han har bekostet en god Samling. Ogsaa for Sangens Vedkommende har han særlig Interesse og



Niels Sørensen



Rasmus Sørensen

Uddannelse, hvilket er kommen Byen til Gode derved, at han har stiftet en Sangforening og ledet den i 10 Aar. Han var medvirkende ved Oprettelsen af Sindbjerg Sogns Bogsamling og ligeledes ved Stiftelsen af Ørum Afholdsforening, hvis Formand han var i nogle Aar. Som Formand for den stedlige Skytteforening har han gjort et betydeligt Arbejde til Skyttesagens Fremme. S. var Medlem af den fri Fattiggasses Bestyrelse og er Formand for Sognets Værgeraad.

S. SØRENSEN

Førstelærer ved Klejs Skole pr. Gramrode, er født den 2. Januar 1866 i Tastrup, dimitteredes 1887 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1888 i Skellerup—Nygaarde, hvorfra han 1893 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Embedsgering, som S. har udført med Lyst og Iver, har han taget levende Del i sine Medborgeres Anliggender og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og betydningsfuld Indflydelse og gjort sig almindelig afholdt af Befolkningen. Flere Tillidshverv er ham overdragne, han er saaledes Formand for Raarup Sogns Laane- og Sparekasse, Revisor i Bjerre Herreds Telefonselskab og Formand for Klejs Kirkebestyrelse.

M. M. TARP

Førstelærer ved Harte Hovedskole pr. Kolding, er født den 12. Marts 1865 paa Tarp Gaard i Ølgod og dimitteret fra Schmidts Seminarium i København 1887. I de forløbne 25 Aar har han været Lærer forskellige Steder, bl. a. 6 Aar i Hjerm og siden 1898 i Harte. Hans Hustru, Augusta f. Sørensen, er en Gaardmandsdatter fra Nørhølling.

T. har som Formand for Sognebiblioteket og ved at holde Aftenskole i 25 paa hinanden følgende Aar gjort et ualmindelig godt Arbejde for Ungdommen; men om han end har ofret Undervisningsarbejdet sine bedste Kræfter, har han dog ogsaa fundet Tid til anden betydningsfuld Gerning. 1892 begyndte T. paa Biavl, 1902 valgtes han til Formand for Kolding og Omegns Biavler-



S. Sørensen



M. M. Tarp

Forening. Hvert Aar har han holdt Møder med Foredrag i de forskellige Egne af Foreningens Omraade samt faaet indført Afholdelse af 4 Dages Kursus. Medlemsantallet er da ogsaa under hans Ledelse steget fra 25 til 100; men hvad der er endnu mere værd, er den rationelle Biavls Fremgang i den Egn, hvor han virker. 1910 blev T. Formand for De samvirkende Biavlerforeninger i Ribe og Vejle Amter og er Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Biavlerforeninger. Ogsaa andre Foreninger lægger Beslag paa hans rige Arbejdsevne. Han har saaledes i ca. 15 Aar været Formand for Syge- og Begravelseskassen og er Formand for Foredragsforeningen og Forsamlingshuset i Harte; han var tidligere Medlem af Bestyrelsen for 102. Kreds i D. L. F.

HANS CHRISTIAN LASSEN THAYSEN

Førstelærer og Organist i Hejls pr. Hejls St., er født paa Als den 1. September 1855 og dimitteret fra Skaarup 1874, var fra 1879—82 Andenlærer i Tved, fra 1882—90 Enelærer i Vemmenæs og siden 1890 ansat i Hejls.

Hans Interesse for offentlige Anliggender og Beboernes almene Vel i Forbindelse med hans hele tillidsvækkende Personlighed har i Tidens Løb skaffet ham adskillige offentlige Hverv og private Tillidsposter. Han er saaledes Sogneraadmedlem, Forligsmægler og Medlem af Værgeraadet, Formand for Sognets Kreaturforsikringsforening og Revisor i Forskudsforeningen. Som Medstifter af og Formand for Sognebogsamlingen har han gjort et smukt Arbejde for Udbredelsen af god Læsning.

JENS THOMSEN

Lærer i Hostrup pr. Daugaard, tilhører en gammel Gaardmandsslægt og er født i Veerst ved Kolding den 28. Juli 1860. 1881 dimitteredes han fra Blaagaard og blev Aaret efter ansat i Aast som Enelærer; den 11. Juli 1891 forflyttedes han til sit nuværende Embede.

T. har virket meget for god Læsning i Skolen og Hjemmene, idet han er Medudgiver af Læsebogen »Naturen«, er Stifter og Leder af Stouby Sognebogsamling og Leder af Stouby Sogns Lærerbogsamling. Desuden har han været Medarbejder ved forskellige Ugeblade. Af andre Særinteresser kan nævnes hans Sympati for Afholdssagen, for hvilken han som Stifter og Leder af Hostrup Afholdsforening har gjort et



Hans Christian Lassen Thaysen



Jens Thomsen



Jeppe Andersen Ussing

godt Arbejde. — Han var tidligere Medlem af Bestyrelsen for 101. Kreds i Danmarks Lærerforening.

JEPPE ANDERSEN USSING

Førstelærer i Skærbæk, Taulov Sogn, er født i Erritsø den 14. Februar 1847. Han var allerede i 15 Aars Alderen Vakancelærer i sin Fødeby, blev optaget paa Jelling Seminarium 1863 og dimitteret derfra 1866. I ca. 1½ Aar var han Huslærer, et Aars Tid Vakancelærer og dernæst i 2 Aar Hjælpekærer. I 42 Aar har han været Lærer i Skærbæk; de første 7 Aar bestyrede han Embedet paa eget An- og Tilsvar, den 2. Januar 1878 blev han fast ansat. Den 24. Maj 1878 viedes han til sin Hustru, Maren f. Kristiansen.

I ca. 20 Aar har han som Bestyrelsesmedlem været en god Støtte for Vejle Amts Lærerenkekasse, var i 6 Aar Medlem af Menighedsraadet, men har, foruden i al Almindelighed at være Beboerne en god Hjælper og Raadgiver, særlig ydet sin gode Medvirken ved forskellige Andelsforetagender. Han har saaledes en Tid været Medlem af Bestyrelsen for Mejeriet »Kildevæld«, i 10 Aar Revisor for Mejeriet »Lillebælt« og 3 Gange været valgt ind i Sognets Spare- og Laanekasse.



Jørgen Peter Winther

JØRGEN PETER WINTHER

Førstelærer ved Lindved Hovedskole pr. Hornsyld, er født den 18. Januar 1854, Søn af Lærer Jørgen Michelsen Winther, der var ansat i samme Embede, dimitteredes 1875 fra Jelling Seminarium, var i nogle Aar Hjælpe-lærer for Faderen og ansattes ved dennes Entledigelse 1879 i fornævnte Embede. — Den 28. Oktober 1879 viedes han til sin Hustru, Karen f. Jensen, Datter af Ejeren af Gaarden »Langager« i samme Sogn.

Foruden ved sin egentlige Embedsgerning at have gjort sig i høj Grad fortjent, har W. udrettet et stort og betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme og Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved at holde Aftenskole for voksne Elever, dels ved sin Virksomhed som Bibliotekar for Lærerbogsamlingen, ved Oprettelsen af et Børnebibliotek, en Foredragsforening, en Lærersangforening og en Skolematerielforening. Han har endvidere i nogle Aar været Sekretær for Provsten i Bjerre—Hatting Herreder og Medlem af Kommissionen til Udarbejdelse af Skole- og Undervisningsplaner for Kommuneskoler. Han er Medstifter af Raarup Sogns Spare- og Laanekasse samt den derværende Brugsforening, for hvilke Institutioner han har været Formand, Kasserer og Regnskabsfører. For Lærerstandens Interesser har han i Aarenes Løb virket som Medlem af nogle Udvalg og Komitéer i Lærernes stedlige Organisationer.

HJØRRING AMT

HJØRRING AMT

ANDERS ADAM ANDERSEN

Førstelærer ved Asaa Skole, er født den 19. Februar 1866 i Tustrup ved Allingaa-bro, dimitteredes 1889 fra Jelling Seminarium, virkede derefter i nogen Tid som Lærer ved Børkop Højskole og vikarierende Andenlærer i Vejstrup ved Kolding, kaldtes 1. September 1890 til Gjeraa Førstelærerembede og som Organist ved Asaa Kirke og underviste en halv Snæs Aar ved Horne Højskole, indtil han den 1. April 1905 ansattes som Førstelærer og Kirkesanger i Asaa.

A., som allerede fra Barn var stærkt religiøst paavirket, især ved Læsning i det nye Testamente, en af de faa Bøger, hans Hjem havde at byde en læselysten Dreng, kom tidlig i Berøring med Indre Mission og har nu i mange Aar selv taget virksom Del i Indre Missions Arbejde og — i Tilslutning til Dansk Missionsselskab — i

Arbejdet for Hedningemissionen. Han er saaledes Formand for Indre Missions Menighedssamfund i Asaa og Omegn samt Bestyrelsesmedlem i Dansk Missionsselskabs Kredsforbund for Østvendssyssel, for »Lærernes Missionsforbund og Horne Højskole.

A., der er Medlem af D. L. F.s Afdelingsbestyrelse i Hjørring Amt, har med stor Energi og Hjælpsomhed taget Del i Ledelsen af Sognets forskellige Foretagender og i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv, bl. a. som Formand for Vægeraadet og som Bestyrelsesmedlem, Formand, Kasserer eller Regnskabsfører for Brugsforeningen, Elektricitetsværket, Haandværker- og Borgerforeningen m. m. — A. er Forfatter af den paa Langhoffs Forlag udkomne Danmarkshistorie for Folkeskolen »Vort Fædrelands Historie» og har til Dansk Missionssangbog skrevet en Hedningemissionssang, ligesom han er Forfatter til en Del Artikler og Indlæg i forskellige Blade.



Anders Adam Andersen

JENS ANDERSEN



Jens Andersen

Enelærer ved Grønheden Skole pr. Sæby, er født den 22. Marts 1864 i Lyngaa, dimitteredes 1886 fra Skaarup Seminarium, blev i 1890 Hjælpe lærer i Hedegaard—Horslunde Skoler i Give Sogn og virkede fra 16. November 1892 ved Hvidemose—Ugerhald Skoler, som nu begge er nedlagt og ansattes den 16. September 1901 i sit nuværende Embede.

A., der har klar Forstaaelse af, hvor stor og velsignelsesrig Virksomhed Hede-selskabet udøver i de øde, træfattige Egne ved Anlæg af Plantager og Kultivering af Hedejorden, har for denne landsnyttige Sag været en ivrig Talsmand og — særlig under sin Funktionstid i Give Sogn — arbejdet ihærdigt for denne Sags Fremme. I Raa-hjerg Sogn, hvor han kom i nærmere Forbindelse med Befolkningen, har han

paa forskellig Maade virket til Gavn for denne, bl. a. som Stifter af og Formand for Sognets Sygekasse, som Medlem af Husflidsforeningen, Afholdsforeningen m. m. I sit nuværende Embede har han udført et betydningsfuldt Arbejde som Formand for den stedlige Arbejder- og Tyendespæreforening, som Medlem af Sognets Sygeplejeforening og har siden sin Tiltræden af Embedet fungeret som Revisor i Sygekassen og som Medlem af sammes Voldgifts-udvalg.

LARS CHRISTENSEN BACH

Enelærer ved Tislum Skole pr. Sindal, er født den 19. Januar 1874 i Sønderholm, hvor hans Fader var Slagter og Gaardejer, dimitteredes i 1896 fra Rannum Seminarium og ansattes den 29. Marts 1898 i sit nuværende Embede, efter i Mellemtiden at have været Vikar ved forskellige Skoler.

Den 9. August 1897 ægtede han sin Hustru, Mette Kirstine f. Jensen Hedegaard, Datter af fhv. Gaardejer J. H. i Løgsted.

B. har i sin Funktionstid taget virksom Dæl i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender og Foreninger, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes i en Aarrække som Formand administreret den stedlige Sygekasse paa en for dennes Tarv og fortsatte Udvikling særdeles heldig Maade, har længe været Medlem af Værgeraadet og Repræsentant i Plejehjemsforeningen, Revisor af Sogneraadsregnskaberne, Kasserer for Afholdsforeningen, Medlem af det tidligere Menighedsraad samt har i over en halv Snes Aar holdt Vinteraftenskole for den konfirmerede Ungdom.



Lars Chr. Bach

LUDVIG CHRISTIAN VALDEMAR MØLLER BERTELSEN



Ludvig Christian Valdemar
Møller Bertelsen

Førstelærer ved Aggersund Skole, er født den 16. August 1865 i Aggersborg By og Sogn, hvor hans Forældre var Gaardmandsfolk, dimitteredes 1884 fra Ranum Seminarium og ansattes den 16. December 1887 som Lærer i Aggersund efter tre Aars Virksomhed, dels som Huslærer og dels som Hjælpelærer.

B. har i Tidens Løb beklædt en Mængde Tillidsposter og udført adskillige Hverv for sine Medborgere. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af det tidligere Menighedsraad, har i en længere Aarrække været Formand i den stedlige Sygekasse og senere Revisor i samme og i en Del af Sognets Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han i over en halv Snes Aar har virket med Dygtighed i Administrationen af »Spare-

og Laanekassen i Aggersborg Sogn«. I Oplysningsarbejdet har han taget virksom Del baade som Medstifter og som Leder af Sognets Foredragsforening og har forhen i mange Aar som Formand ledet det nu nedlagte Sognebibliotek; han har endvidere i længere Tid fungeret som Formand for Sognets Afdeling af »Kirkeligt Samfund for Han Herrederne« og som Leder af den af ham selv stiftede Venstreforening.

CHRISTIAN BITSCH-CHRISTENSEN

Lærer ved Aalbæk Skole, er født den 14. August 1863 i Vrønding, Tamdrup Sogn, dimitteredes i 1883 fra Ranum Seminarium og kaldtes den 1. Januar 1890 til Lærer ved Rannerød—Lodskovad Skoler, hvorfra han forflyttedes den 5. Oktober s. A. til Klitlund, nu Aalbæk.

B.-C. var i sin Tid Medlem af Komitéen for Opførelsen af Aalbæk Kirke og har siden da været Medlem af Kirkebestyrelsen samt af Menighedsraadet under dettes Funktionstid. Ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold har han med Indsigt og Dygtighed udført de betroede Hverv som Medlem af Vægeraadet og siden 1901 tillige som Formand og Kasserer i Sognets Sygekasse. For Folkeoplysningens Fremme har han i flere Aar virket med stor Interesse som Formand for den stedlige Folkebogsamling, ligesom han med Lyst og Iver har ledet Sangforeningen i Aalbæk.



Christian Bitsch-Christensen

BERTEL JENSEN BUJE



Bertel Jensen Buje

Lærer i Bejstrup pr. Bonderup St., er født den 4. November 1878 i Rødhush, Hune Sogn. Han tog Eksamen fra Ranum Seminarium 1903 og var Andenlærer ved Vang Skole i Thisted Amt, indtil han 1. Maj 1905 kaldedes til Bejstrup. — Hustru: Else Marie f. Sørensen Vestergaard.

B. er Formand for Sognets Brugsforening, Forsamlingshus, Foredragsforening og »Kirkelige Samfund« samt Næstformand for Værgeraadet. Disse mange forskelligeartede Hverv er et godt Vidnesbyrd om den Anseelse og Tillid, han nyder hos Beboerne, og om den unge Lærers alsidige Dygtighed og hans Beredvillighed til at stille sine Evner og sit Arbejde til det almene Vels Raadighed.

KRISTEN BYRJALSEN

Førstelærer og Organist i Klastrup pr. Hjørring, er født i Hestbæk i Gislum Herred den 26. Januar 1851. Faderen, Mads Poulsen, var en usædvanlig alsidig og virksom Mand, der ejede og drev en Mølle, 2 Gaarde, en større Købmandshandel, Brændevinsbrænderi, Smedie, Rebslageri og Snedkerværksted og tillige var Hjemmeprokurator og Landmaaler. B. tog Eksamen fra Ranum 1873, følte sig i de første Aar stærkt draget til Friskolen, men søgte senere ind i Statskolen og var 1881—83 ansat som Lærer i Opperby i Salling, fik 1888 Embede som Lærer i Bagterp og forflyttedes derfra til Klastrup 1895.

Han er særlig kendt i Lærerkredse som Udgiver af »Lande og Folk«, Skildringer til Brug ved den geografiske Undervisning. Han planlagde dette store Værk, der udkom fra 1888—98 med 18 Hæfter, 9 Bind, og gennemførte Udgivelsen med megen Dygtighed. Desuden har han udgivet: »Geografiens Grundsætninger«, af Vilh. Rasmussen, Børnenes Geografi, »Børnenes Læsebog I—VI« og »Børnenes Salmebog«. 1909 foretog han en Islandsrejse og har siden sin Hjemkomst rundt i Landet ved en Række fortrinlige Foredrag belyst denne Øs geografiske og kulturelle Forhold. — Varmt interesseret, som han er for kirkelige Spørgsmaal, tog han i sin Tid Initiativet til Dannelsen af »Kirkelig Læsekreds for Hjørring og Omegn« og var i nogle Aar Formand for denne og for »Kirkelig Forening for Hjørring og Omegn« og senere for »Kirkeligt Samfund«, ligesom han ogsaa var Medlem af Menig-



Kristen Byrjalsen



Jakob Christian Haach Børglum

hedsraadet. Sang og Musik har i ham haft en begejstret Dyrker; han har opnaaet en vidtgaende Uddannelse deri og har i sine yngre Aar ledet, til Dels stiftet, Sangforeninger i Hillerød, Kolding, Hjørring, Bagterp og Klastrup. Af hans øvrige rige Virksomhed i Befolkningens og Fremskridtets Tjeneste kan endnu nævnes, at han er Formand og Regnskabsfører for en ved hans Initiativ oprettet Brugsforening, i 2 Aar har været Medlem af Bestyrelsen for Hjørring og Omegns Folkebogsamlinger og i 4 Aar Formand for Klastrup Kreds af samme; i 1909 støttede han som Redaktør af et Valgblad Kredsens da valgte Folketingsmand.

JAKOB CHRISTIAN HAACH
BØRGLUM

Enelærer ved Sørig nordre Skole pr. Aalbæk, er født den 19. August 1846 i Vennebjerg Sogn ved Hjørring og stammer fra en Præsteslægt fra Børglum Kloster, hvorfra Familienavnet formentlig stammer. I 1886 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes Aaret efter i Skibsbj ved Hjørring, hvorfra han forflyttedes i 1869 til sit nuværende Embede.

B., der i ca. 30 Aar har drevet en Gaardejendom ved Siden af sin Skolegering, har stedse arbejdet ihærdigt for Hedesagen, dels ved selv at opdyrke ca. 14 Tdr. Land Hede til Skolelod, dels ved sin Virksomhed som Formand i en Overtaksation ved Erhvervelsen af Ejendom til Aalbæk Klitplantage og som Revisor og Medlem af Bestyrelsen for Eskær—Slyngø Mørgelbane. Han har endvidere udført flere betroede Hverv for sine Medborgere, bl. a. som Formand for Komitéen til Opførelse af Sørig Kirke, der blev fuldført i 1901, som Medlem af det tidligere Menighedsraad, som mangeaarigt Medlem af Bestyrelsen for Sygeplejeforeningen for Tversted Sogn og som Formand, Kasserer eller Revisor ved Andelsmejeriet og i lignende større Sammenslutninger. I Afholdssagens Tjeneste har han virket med stor Ihærdighed og udført et for denne samfundsnyttige Sag frugtbringende Arbejde som Medstifter af en Loge af N. I. O. G. T. i Sørig. — I 1903 dekoreredes B. med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

L. M. CHRISTENSEN

Førstelærer ved Attrup Hovedskole pr. Skovsgaard, er født den 27. Januar 1868



L. M. Christensen



Niels Mark Dissing

i Tranum Sogn, dimitteredes 1898 som Privatist og ansattes i 1902 i Attrup, efter forinden i ca. 7½ Aar at have været Lærer ved forskellige Privatskoler og i et enkelt Aar Vinterlærer.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegering har C. paa forskellig Maade taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og beklædt flere betroede Stillinger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god Indflydelse paa sin Egn. Beboere, af hvilke han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes med Dygtighed og Indsigt i mange Aar fungeret som Sognebestyrer for Brandkassen for Hjørring Amt, var i sin Tid Medlem af Menighedsraadet og har i flere Aar været Medlem af Værgeraadet, Revisor af Kommuneregnskabet og Formand for en Brugsforening i Koldingegnen.

NIELS MARK DISSING

Enelærer ved Thise nordre Skole pr. Brønderslev, er født den 3. Januar 1881, Søn af Gaardmand D. i Bjørnstrup, Taars Sogn, arbejdede indtil sit 19. Aar ved Landbruget, dimitteredes 1903 fra Ranum Seminarium, virkede derefter et Aars Tid som Hjælperlærer i Ljørslev ved Hjørring og ansattes den 1. Oktober 1904 som Andenlærer i Jerslev, hvorfra han kaldedes den 1. Januar 1908 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegering har D. taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen, ligesom han for Bogsamlingssagen har udført et betydningsfuldt Arbejde paa sin Egn. Han har saaledes bl. a. i sin Tid stiftet den stedlige Ungdomsforening og siden med stor Tilslutning forestaaet Ledelsen af samme, har længe ledet Sognets opløbstrende Børnebogsamling, som han ligeledes selv har oprettet, samt har vakt Ungdommens Lyst for Legemøvelser og Idræt ved i Thise at stifte en Gymnastikforening og ved med Interesse og Forstaaelse at lede dens Øvelser og Opvisninger.

ANDERS PEDERSEN FISCHER

Lærer ved Allingsdam Skole pr. Hjørring, er født den 26. Februar 1854 i Grønning ved Skive, dimitteredes 1877 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 31. December 1880 i Allingsdam.

F., der ved Siden af sin velrøgtede Embedsgering hovedsagelig har brugt sin Fritid til Arbejde i Indre Missions Tjeneste, har i sin Tid haft Sæde i Menighedsraadet og længe fungeret som For-



Anders Pedersen Fischer

mand for Vægeraadet, hvilken Stilling han har gjort god Fyldest i ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaars-Befolkningens Livsforhold. Han har endvidere i en Aarrække beklædt Revisorposten i den stedlige Brugsforening, været Leder af Gymnastikforeningen, Medlem af Bestyrelsen for Horne Højskole og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt.



Kristen Helbo Jensen Fischer

KRISTEN HELBO JENSEN FISCHER

Lærer ved Try Skole pr. Øster-Vraa, er født den 20. Juli 1865 i Tvillum Sogn, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium, modtog 1887 fast Ansættelse i Folkeskolen og kaldtes i Maj 1908 til sit nuværende Embede.

F. er paa sin Egn en kendt og skattet Foredragsholder og virker som saadan med utrættelig Iver og Interesse for Husflidssagens Fremgang, i hvilken Anledning han i de senere Aar er bleven tilkendt Understøttelse af »Dansk Husflidsselskab«. Hans Foredragsvirksomhed er dog — foruden at omfatte Husflidssagen — ogsaa af oplysende, særlig historisk Art. I det offentlige Interesse har han med Dygtighed og Indsigt virket som Medlem af Vægeraadet og en Tid som Sekretær for Torslev Kommunes Sogneraad.

THORVALD GUNNAR FOVERSKOV

Førstelærer ved Øland Skole pr. Halvrimmen, er født den 8. August 1876 i Pedersker Skole paa Bornholm og hører til den gamle bornholmske Slægt, Kofod. I 1896 dimitteredes han fra Blaagaard Seminarium og kaldtes Aaret efter som Andenlærer og i 1904 som Førstelærer ved Øland Skole.

Foruden med stor Pligttrøskab og Dygtighed at have udført sin Skolegering har F. taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og i Tidens Løb beklædt flere betroede Stillinger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sin Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. F. har bl. a. i flere Aar fungeret som Revisor i Øland Syge- og Hjælpeforening, i hvilke Foreninger hans indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold er kommen til megen Nytte.

HANS JØRGEN FRIIS-JENSEN

Lærer ved Torslev Drengeskole pr. Skovsgaard, er født den 21. April 1853, Søn af Gaardmand Jens Hansen Høll i Taulov ved Fredericia, dimitteredes 1872 fra Jelling Seminarium og ansattes i 1874 som Andenlærer i Rostrup, forflyttedes 1875 til Tranum Klit, i 1877 til Attrup Skole og i 1899 til sit nuværende Embede.

F.-J. har ved Siden af sin Gerning i Børneskolen taget virksom Del i Ar-



Hans Jørgen Friis-Jensen

bejdet for Folkeoplysningens Fremme som Leder af Torslev Sogns Bogsamling og ved sin udstrakte Skribentvirksomhed. F.-J. er en kendt og særlig blandt Børnene skattet Forfatter, der foruden at have skrevet en Mængde Skitser og Fortællinger til Almanakker og Ugeblade, har udgivet Børnebøgerne »Landsbyens Børn« og »Landsbyhistorier«, endvidere Børnefortællinger til Julehefter og Børneblade, ligesom han til »Ugens Nyheder« har skrevet et stort Antal Børnefortællinger.

Hans Hustru, Maren f. Jensen, er Formand for den stedlige Hjelpekasse og for Kvindevalgretsforeningen der paa Egnen.

NIS GERTSEN

Førstelærer ved Emb Skole pr. Vraa, er født den 7. December 1876 i Bevtoft, dimitteredes 1900 fra Silkeborg Seminarium og ansattes 1. September 1901 ved Brønderslev kommunale Skolevæsen, hvorfra han forflyttedes den 1. Juni 1906 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har G. taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen, dels ved at forestaa Ledelsen af Emb Sogns Læseforening, dels ved som Formand at virke i Sognets Foredragsforening, som han selv i sin Tid har stiftet. Til Afholdssagens Fremme har han ydet et godt Bidrag ved sin Virksomhed som Bestyrelsesmedlem for Vraa —Emb Afholdsforening. Han har endvidere været Revisor i Andelsmejeriet »Emb« samt har i over en halv Snes Aar været fast knyttet til »Vendsyssel Tidende« som Medarbejder.

PEDER MORTENSEN HANGHØJ

Førstelærer ved Dronninglund Skole, er født den 6. Juni 1876, Søn af Lærer P. S. Hanghøj i Nørre Vraa, dimitteredes 1896 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 1. November 1898 ved Dronninglund Skole.

H., der siden 1903 har været Formand for D. L. F.s 50. Kreds, har med stor Energi taget Del i sine Medborgeres forskellige Foretagender og i Tidens Løb udført adskillige ansvarfulde Hverv. Han har saaledes i sin Tid været Medlem af Menighedsraadet, i flere Aar Regnskabsfører og Kasserer for Hjørring Amtssygehus i Dronninglund, Re-



Nis Gertsen



Peder Mortensen Hanghøj

Andenlærer i Agrtrupskov Skole, til han den 13. Marts 1900 blev kaldet til sit nuværende Embede.

Uden for Skolen har hans Arbejde væsentlig været til bedste for den konfirmerede Ungdom. Han har ledet en Sangforening og en Gymnastikforening og i de sidste Vintre med god Tilslutning holdt Aftenskole. Lejlighedsvis har han ogsaa været Beboerne til Støtte med deres praktiske Foretagender, bl. a. som Revisor i Andelsmejeriet.

visor i Sygekassen, Regnskabsfører og Kasserer i Brugsforeningen m. m. Et betydeligt Arbejde har han udført saavel for Bogsamlingssagen som for Oplysningens Fremme i det hele, dels som Formand for Dronninglund Folkebogsamling, Forsamlingshus og Foredragsforening, dels som Leder af den tekniske Aftenskole og ved sin Virksomhed i Haandværker- og Borgerforeningen.

CARL PETER HANSEN

Lærer i Klokkeholm pr. Brønderslev, er født paa Langeland den 27. Marts 1864. Som Husmandssøn var han henvist til at tjene, men ved sin Husbonds Hjælp kom han paa Seminariet i Skaarup og tog Eksamen derfra 1885. Efter at have virket paa forskellige Steder som Vikar og Hjælpe lærer, blev han 1886

CHRISTEN PETER HANSEN

Andenlærer ved Byrum Skole paa Læsø, er født den 18. Marts 1874 i Bredal, Engom Sogn ved Vejle, hvor hans Forældre ejede en Gaard. I 1898 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og kaldedes 3. Oktober 1898 til Andenlærer i Byrum, hvor han indtil 1902 tillige var Kirkesanger og siden 1907 endvidere Organist i Byrum Kirke.

Lærer Hansen, som i flere Aar har været Medlem af Vægeraadet for Læsø og af Stedets Sygeplejeforening, har paa forskellig Maade arbejdet for Folkeoplysningens Fremme, dels ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af et Sognebibliotek, dels ved om Vinteren at lede Gymnastikundervisningen for Byens unge Karle.



Christen Peter Hansen

N. C. HANSEN

Førstelærer ved Jerslev Skole, er født den 29. November 1868 i Vester Brønderslev, hvor hans Fader var Gaardmand, dimitteredes 1892 fra Silkeborg Seminarium og ansattes 1. Oktober 1893 ved Visse Skole, forflyttedes 1. Juli 1898 til Stenum og den 1. November 1910 til sit nuværende Embede.

H., der i 1901 tog Sløjdeksamen som en Afslutning paa gentagne Kursus og som Fuldstændiggørelse af sin Uddannelse som Sløjdlærer, har udført et energisk og for Husflidssagens Fremme betydningsfuldt Arbejde, idet han i 1894 stiftede Nøvling Sogns Husflidsforening og i 1898 Stenum Husflidsforening, for hvilke Foreninger han i adskillige Aar har virket som Lærer. Interessen for den legemlige Opdragelse har han vakt hos Egnens Ungdom ved at stifte og, indtil sin Forflyttelse, som Formand og Lærer at lede en Gymnastikforening i Stenum. H. har endvidere i mange Aar været Medlem af Tolstrup—Stenum Kommunes Vægeraad og har siden 1904 fungeret som Formand for D. L. F.s 48. Kreds.

JOHANNES HOLM

Lærer ved Gjurup Skole pr. Hjørring, er født den 26. Juli 1863 i Veggsgaarde, Skivum Sogn, var indtil sit 24. Aar beskæftiget ved Landbruget, kom derefter paa Fjellerad og Ask Højskoler, dimitteredes 1892 fra Gjedved Seminarium og kaldtes den 13. April 1893 til Lærer og Kirkesanger i Uggerby, forflyttedes i 1906 til Jonstrup og i 1910 til sit nuværende Embede.

H., der er Medstifter af Uggerby Sogns Sygekasse og som har været dennes Formand indtil sin Forflyttelse fra Uggerby, har ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens Kaar og Livsforhold været Administrationen til megen Nytte, ligesom han til Gavn og Betyggelse for sine Medborgere i mange Aar har fungeret som Revisor i Mygdal Mejeri og forskellige Andelsforetagender. For Afholdssagen har han udført et godt og frugbringende Arbejde som Medlem af Bestyrelsen for St. Hans Afholdsforening og ved paa mange Maader, ved Møder og i Foredrag, at virke for Udbredelsen af denne samfundsnyttige Sag.



Carl Ibsen

CARL IBSEN

Førstelærer ved Hune Skole pr. Aabybro, er født i Nørre Omme Sogn, Ringkøbing Amt, den 7. April 1881, var efter Konfirmationen beskæftiget et Par Aar ved Landbruget, kom paa Staby Vinterlærerseminarium og virkede derefter forskellige Steder i Vestjylland som Vinterlærer, indtil han i 1901 optoges paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1904. Efter nogen Hjælpe-lærer- og Vikarvirksomhed ansattes han i 1905 som Andenlærer i Draaby paa Mols og kaldtes i 1907 som Førstelærer og Kirkesanger i Hune.

Med Iver og Interesse har J. taget



Jakob Ingedahl

højskole og Kursus i Husflid og Sløjd. Efter at have virket forskellige Steder, dels som Friskolelærer, dels som Højskolelærer og Realskolebestyrer, ansattes han i 1909 som Andenlærer ved Løkken Kommuneskole.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har I. med Iver og Interesse taget virksom Del i Oplysningsarbejdet og udført et stort og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling ved i over en Snes Aar at have holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han med stor Tilslutning har givet Undervisning i Husflid og Gymnastik. Sine Medborgeres Anliggender har han ligeledes omfattet med stor Interesse og har paa forskellig Maade været Beboerne behjælpelig ved Administrationen af deres Foretagender og Foreninger.

JENS JENSBYE

Førstelærer ved Volstrup Skole pr. Sæby, fødtes i Hillerslev Sogn i Thy den 7. Februar 1860, dimitteredes 1879 fra Ranum Seminarium og virkede i 2½ Aar som Lærer paa Hvidbjerg—Lyngs Kommunes Fattiggaard i Smerup paa Thyholm, indtil han den 20. December 1881 kaldtes til sit nuværende Embede. — Den 9. Maj 1882 ægtede han sin Hustru, Zerina Annette Marie f. Grønbech, Datter af Fattiggaardsbestyrer G. i Smerup.

J., der i et Aar har været Formand og i mange Aar Næstformand i Lærereforeningens 49. Kreds, har i en Aar-

virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og beklædt flere betroede Poster. Han har saaledes bl. a. længe fungeret som Formand for Hune Husmandsforening og havde samtidig Sæde i Bestyrelsen for Hvetbo Herreds Husmandskreds, var Medstifter af den stedlige Brugsforening, for hvilken han var Formand i den første Tid, senere hendes Regnskabsfører og Kasserer.

JAKOB INGEDAHL

Lærer ved Løkken Skole, er født den 23. August 1865, Søn af Landmand I. i Vistorp ved Herning, der igen var en Søn af Skolelærer I. i Simmelkær. Sin Uddannelse til Lærer modtog han paa Gjedved Højskole og Seminarium og senere paa Silkeborg Seminarium samt ved adskillige Kursus paa Statens Lærer-



Jens Jensbye



Anton Marius Jensen

række virket med stor Dygtighed og Indsigt som Medlem af Vægeraadet og som Formand for Volstrup Sogns Sygekasse, ligesom han med stor Interesse har taget Del i Administrationsarbejdet ved Sognets forskellige Andelsforetagender og Foreninger, bl. a. som Bestyrelsesmedlem, Formand, Regnskabsfører, Kasserer eller Revisor ved Sparekassen, Brugsforeningen, Andelsslagteriet m. m.

ANTON MARIUS JENSEN

Lærer ved Vrensted Byskole pr. Løkken, er født den 25. Januar 1875 i Mou, dimitteredes 1895 fra Ranum Seminarium og kaldtes den 1. April 1899 til Lærer i Hellum, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1903 til Vrensted som Lærer og Kirkesanger.

Ved Siden af sin velrøgtede egentlige Skolegerning har J. arbejdet med utrættelig Energi og Interesse for at højne Oplysningen i sin Skolekreds og give Ungdommen en sund, fortsat Udvikling, dels ved direkte Undervisning, dels ved at samle Ungdommen til Møder med Sang og Oplæsning og i Foreninger med forskellige Formaal. Han har saaledes i sin Tid stiftet Hellum Sognebibliotek, har i flere Aar været Leder af Vrensted Sangforening og Gymnastikforening samt har som Formand for Vendsyssel samvirkende Foredragsforeninger og Forsamlingshuse udført et stort og betydningsfuldt Arbejde til Fremme af god folkelig Oplysning. Han har endvidere tidligere arbejdet energisk for Foreningen »De unges Valgret«, saavel ved Foredrag ude blandt Befolkningen, som ved en Række Artikler og Afhandlinger i forskellige Blade.

CARL JENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Bangsbostrand ved Frederikshavn, er født den 5. Maj 1868, Søn af Gaardmand Jens Larsen i Horsens i Vendsyssel, var først en halv Snes Aar ved Landvæsenet, kom paa Horne Højskole og derfra paa Nørre Nisum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1900 og kom lige fra Eksamenbordet til Bangsbostrand Skole, først som Hjælpelærer og fra den 1. September 1902 at regne som Førstelærer. — Den 5. December 1901 ægtede han sin Hustru, Marie f. Jeppesen, Datter af Gaardejer Jeppe Larsen Ulsted i det hjemlige Sogn.

J., der i flere Aar har fungeret som



Carl Jensen

Formand og Kasserer for Flade—Gærum kommunale Hjælpekasse, som Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Bangsbostrand Brugsforening og Revisor i Flade Sogns Sygekasse, har arbejdet ihærdigt i Missionens Tjeneste som Medlem af Kredsforbundsbestyrelsen for Nordøstvendssyl angaaende Hedningemissionen, har længe virket som Formand for K. F. U. M. og Børnegudstjenesten i Bangsbostrand, ligesom han til Stadighed har haft Sæde i Bestyrelsen for Horne Højskole.

JENS PETER JENSEN

Lærer og Kirkesanger i Elling ved Frederikshavn, er født den 20. Juli 1862 og nedstammer fra den gamle kendte Gaardmandsslægt »Vindbæk« i Elling Sogn. I 1882 dimitteredes han fra Københavns Seminarium og ansattes den 5. November 1886 ved Elling Skole efter et Par Aars Hjælpe lærervirksomhed og over et Aars Soldatertjeneste.

Blandt de Mænd, der har vist Landbrugets Bierhverv særlig Interesse, indtager J. en fremtrædende Plads. I Begyndelsen drev han Bi- og Fjerkræavl som en lille Fritidssyssel, men har senere — dog uden at forsøge sig i det store — udvidet Rammerne betydeligt, og har nu et større Antal Bistader og en fortrinlig Hønsbestand, som giver ham et smukt Udbytte og Aerkendelser naarsomhelst han udstiller. For Biavlsprodukter er der tilkendt ham baade Sølv- og Broncemedaille samt adskillige Førstepremier og Diplomer for sit Hønsholds forskellige Mønster-Stammer; i mange Aar har han været Formand for Hjørring Amts Fjerkræavlerforening samt Næstformand og Sekretær i Amtets Biavlerforening.

J. har desuden i Tidens Løb beklædt flere Tillidsposter for sine Medborgere, bl. a. i 16 Aar som Formand og Regnskabsfører for Sognets Sygekasse, som Medlem af Værgeraadet, som Sognets Repræsentant for »Dannevirke« og som Revisor i forskellige Andelsforetagender og Foreninger.

KRISTIAN PETER MARTINUS JENSEN

Enelærer ved Øksenhede Skole pr. Sæby, er født den 22. Juli 1858 i Stagsted, Dronninglund Sogn, hvor hans Fader var Bygmester, arbejdede efter Konfirmationen i en halv Snes Aar ved Haandværket hos Faderen, var nogle Vintre paa Try Højskole og optoges paa Københavns Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1888. Efter Dimissionen virkede han som Hjælpe lærer i Ørtoft, ansattes 1. September 1889 som Lærer paa Øen Egholm i Limfjorden og kaldtes den 25. November 1891 til sit nuværende Embede.

J., der i 11 Aar har været Formand for D. L. F.s 49. Kreds, har med stor Energi og Interesse taget Del i Ledelsen af sine Medborgers forskellige Foretagender og med Dygtighed udført

Lærerne og Samfundet. II.



Kristian Peter Martinus Jensen



Niels Jensen

adskillige ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes bl. a. i flere Aar fungeret som Formand for Volstrup Sogns Sygekasse og kommunale Hjælpekasse, har i over en halv Snes Aar fungeret som Revisor ved Volstrup Sogns Spare- og Laanekasse og senere som Medlem af dennes og Andelsmejeriets Bestyrelse.

NIELS JENSEN

Tidligere Lærer ved Badskær Skole pr. Dybvad, er født den 26. Februar 1840 i Try Vestergaard, Torslev Sogn, dimitteredes 1865 fra Ranum Seminarium og kaldtes 1. Januar 1866 til Badskær Enelærereembede, hvorfra han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 1. Januar 1907 at regne.

J. har under sin lange Embedstid været en i mange Retninger meget virksom Mand og har i Tidens Løb ydet mange værdifulde Bidrag til sine Medborgeres almene Vel, ikke mindst ved — som særdeles praktisk og landbrugskyndig og som Medlem af Hjørring Amts Landboforenings Bestyrelse — at vise, hvad Landbrugets Bierhverv kan bringes op til. I 1875 blev han saaledes valgt til Formand for Sæby Biavlerforening, oprettede i 1882 Hjørring Amts Biavlerforening, som han siden har ledet som Formand, ligesom han i en halv Snes Aar har været Medlem af Danmarks Biavlerforenings Bestyrelse. Nogle Aar senere stiftede han Hjørring Amts Fjerkræforening og har i 25 Aar virket med Iver og Interesse som Formand for denne Forening. Sine Medborgeres øvrige Foretagender har han ligeledes taget virksom Del i, bl. a. ved Oprettelsen af Syvsten Andelsmejeri, Forsamlingshus og Brugsforening, for hvilke Foreninger han i en lang Aarrække har fungeret som Formand, ligesom han har haft Sæde i Bestyrelsen for Flauenskjold Sparekasse siden dens Oprettelse i 1887. Paa J.s Initiativ fremkom der i 1907 Forslag om at bygge en Kirke i Badskær, hvilket vandt saa stor Tilslutning, at Kirken to Aar efter blev opført, hvorved J. var Kirkekomitéens Formand. Af Ministeriet valgtes han i sin Tid til Statens Repræsentant for Privatbanerne i Vendsyssel og er flere Gange tilstaaet Stipendium af Staten til Rejser i Landet, for nærmere at undersøge Forholdene og Betingelserne for en fortsat Udvikling af Landbrugets Bierhverv.

SØREN JENSEN

Lærer ved Hellevad Skole pr. Hjallerup, er født den 27. Januar 1860 i Rørth, Bjerager Sogn, dimitteredes 1884 fra Ranum Seminarium og ansattes den 1. December 1885 i Hellevad, efter forinden at have været Hjælpe lærer sammesteds.

Den 5. Januar 1894 viedes han til sin Hustru, Mariane f. Pedersen.

Ved Siden af med stor Pligtroskab at have udført sin egentlige Embedsgerning har J., der i sin Tid var Medlem og Sekretær i Menighedsraadet, taget virksom Del i sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger. Han har saaledes til Gavn og Betryggelse for Samfundet længe fungeret som Kommune-



Søren Jensen

revisor, som Revisor ved Hellevad-Ørum Sognes Spare- og Laanekasse og Klokkeholm Mejeri, ligesom han med stor Dygtighed og Indsigt har beklædt Posten som Regnskabsfører for Hjallerup og Omegns landøkonomiske Forskudsforening.

NIELS JEPSEN

Enelærer ved Stagsted Skole pr. Flauen-skjold, er født den 21. November 1874 i Serup By, Odby Sogn, dimitteredes 1894 fra Ranum Seminarium og udsattes den 9. Juli 1896 som Andenlærer i Skjoldborg, forflyttedes den 6. Juni 1899 til Karup som Enelærer og Kirkesanger, og kaldtes den 4. Decembre 1901 til sit nuværende Embede.

J., der er Medstifter af Understed—Karup Sygekasse, har paa forskellig Maade virket i det offentlige Interesse og taget virksom Del i sine Medborgeres Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes bl. a. fungeret i flere Aar som Sekretær for Tiendekommissionen for Hjørring Amts I Kreds og som Revisor i Skæve Sogns Sparekasse og Brugsforening.

ANNA JULIE JOHNSEN

Forskolelærerinde ved Hals Skole paa Læsø, er født den 21. September 1877 i Byrum Sogn paa Læsø, men flyttede senere fra Øens Hovedsogn til det øst for liggende Hals Sogn, hvor Kattegat skærer en Bugt ind i Øen. Her henlevede hun sin Barndoms- og Ungdomstid, idet hendes Fader, der var Skibsfører, her ejede en lille Gaard, og da Faderen kun var hjemme en enkelt Gang om Aaret, maatte hun være Moderen behjælpelig med at sørge for Gaardens Drift. Sytten Aar gammel maatte Frk. Johnsen, som saa mange andre Læsøpiger, tage fat i alt forefaldende Landarbejde, baade Harvning og Saaning, af og til Pløjning og Grøftgravning samt Arbejdet i Heden med at slaa Lyng og grave Tørv; dertil kom de mere indvendige Arbejder som Brygning, Bagning, Slagtning, Vask, Rengøring og Madlavning samt endvidere Syning og Broderi,



Anna Julie Johnsen



Jens Peter Kappel

»Det blaa Kors« Lokalforening for Læsø.

thi »man skal kunne tage fat i alt«, sagde hendes Moder. 21 Aar gammel kom hun som Elev paa Horne Højskole ved Hjørring og optoges i 1901 paa det da nyoprettede »Københavns Forskoleseminarium«, hvorfra hun dimitteredes Aaret efter og blev straks efter sin Hjemkomst af Læsø Sogneraad antaget som Vikar ved Hals Skoles Lærerindeembede, og da dette kort efter forandredes til et Forskolelærerindeembede, førte Vikariatet senere til fast Ansættelse ved samme Skole, hvor hun siden har virket.

Frk. Johnsen, som i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Læsø Sygeplejeforening, i hvis Bestyrelse hun siden har haft Sæde, begyndte i 1907 at give Undervisning for Byens unge Piger i Gymnastik og har siden forestaaet Ledelsen af denne Gymnastikundervisning, ligesom hun til Stadighed er Bestyrelsesmedlem i Afholdsforeningen

JENS PETER KAPPEL

Lærer i Østerled pr. Dronninglund, er født den 4. Juni 1840 i Hundborg ved Thisted, hvor Faderen, A. Kappel, der tidligere havde haft Embede i Tødsø paa Mors, da var Lærer og Kirkesanger. Femten Aar gammel blev han Huslærer paa Rastrupgaarden i Hundborg og Aaret efter konstitueret Lærer i Vorupør og Forby. 1857 kom han paa Seminariet i Ranum og dimitteredes derfra 1860. Den 15. August samme Aar kaldedes han som Lærer og Kirkesanger til Østerled.

Naar en Lærer har sin Gerning paa samme Sted i en saa lang Aarrække, at de fleste af Byens Mænd og Kvinder er hans tidligere Elever, hvis Undervisning og Opdragelse er foregaaet under hans Vejledning, hvis Karakter han kender, og hvis Udvikling han har haft Lejlighed til at følge, da udvikler der sig som oftest et særegent godt Tillidsforhold mellem Læreren og Beboerne. Dette har da ogsaa været Tilfældet i Østerled. J. P. Kappel kender Befolkningen, holder af den og forstaar den, og han har i de mange Aar været den en udmærket Støtte, til hvem de trygt har vendt sig om Raad og Hjælp i alle Forhold. Han er en Mand med Menneskekundskab, et frejdigt Livssyn og praktisk Sans, og han har betydet mere for sin Egn og haft langt større Indflydelse, end hans forholdsvis faa offentlige Hverv lader formode.

Fra Oktober 1913 agter han at trække sig tilbage fra sit Embede og nyde den Hvile, han efter 53 Aars trofast Arbejde i Skolens Tjeneste ærligt har fortjent.

SØREN MICHAEL KNUDSEN

Enelærer og Kirkesanger ved Sæsing Skole pr. Taars, er født i Hjørring den 11. Oktober 1862, var indtil 1887 beskæftiget ved Landvæsenet, uddannedes



Søren Michael Knudsen

dels paa Ask Højskole og dels paa Ranum Seminarium og ansattes 1. April 1901 i Geraa ved Dronninglund, efter forinden at have virket som Lærer ved Børkop Højskole og Tronsmark Friskole i Bindslev. Den 1. Juni 1902 kaldedes han til Sørig søndre Skole, hvorfra han den 1. September 1911 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Under sin Virksomhed i Sørig var K. Kirkeværg for Sørig Kirke i 7 Aar, var i en lignende Aarrække Medlem og Kasserer i Menighedsraadet, Formand for Sognets fri Fattiggasse, senere Medlem af Hjælpekassebestyrelsen og Sognets Vejgørenhedsforening. Han har endvidere været Formand for Plejebørnstilsynet paa Sørig Mose og Medlem af flere forskellige Udvalg.

SØREN KROGH

Enelærer ved Moseby Skole pr. Aabybro, er født den 2. September 1858 i Borum ved Aarhus, lærte Snedker- og Karethmagerhaandværket, ved hvilket han arbejdede indtil sit 22. Aar, optoges paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1883 og ansattes — efter at have virket i forskellige Vakanse- og Lærerpladser — den 28. December 1888 i sit nuværende Embede.

K., der steds har omfattet Have- og Plantningsagen med levende Interesse, har i Tidens Løb beklædt adskillige Tillidsposter for sine Medborgere, ligesom han med Iver har taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Egnens Beboere, af hvilke han er almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes i sin Tid stiftet og siden været Formand for Hvetbo Herreds Tyendespareforening og har i nogle Aar fungeret som Formand for Jetsmark Spare- og Understøttelsesforening, har stiftet Sognets Sygekasse og har for denne, saavel som for Sognets Hjælpekasse, virket som Formand i flere Aar, ligesom han i en Aarrække har ledet Jetsmark Sogns Bogsamling.



Søren Krogh

NIELS CHRISTIAN NIELSEN KYØ

Førstelærer ved Flade Skole pr. Frederikshavn, er født den 4. November 1877 i Næsborg ved Løgstør, dimitteredes 1905 fra Ranum Seminarium og ansattes 1. Maj 1906 som Andenlærer i Løkken, hvorfra han den 1. November 1907 forflyttedes til sit nuværende Embede.

K., der indtil 25 Aars Alderen var



Niels Christian Nielsen Kys

han paa Ask Højskole og derfra paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1887 og ansattes — efter nogen Huslærer- og Vikarvirksomhed — den 2. Oktober 1889 ved Rødhus Skole, forflyttedes i 1893 til Faarup og den 27. April 1900 til sit nuværende Embede.

L., der i sin Tid var Medlem af Menighedsraadet og stadigt har Sæde i Ingstrup Sogns Værgeraad, har ved Siden af sit velrøgtede Embede i Tidens Løb udført adskillige vigtige Hverv for sine Medborgere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold har han gjort god Fyldest i de forskellige Stillinger, han har beklædt, bl. a. som Bestyrelsesmedlem og senere som Formand for Saltum—Hune Sygekasse og de sidste 8 Aar som Bestyrelsesmedlem i Ingstrup Sygekasse, ligesom han med Dygtighed har fungeret som Revisor i Ingstrup Brugsforening og andre af Egnens Andelsforetagender.

LARS LARSEN

Førstelærer ved Vennebjerg Skole pr. Hjørring, er født den 8. December 1855, dimitteredes 1875 fra Ranum Seminarium og ansattes 1877 i Vennebjerg.

Foruden at være en dygtig Lærer, der med stor Pligttroskab har udført sin Skolegerning, har L. siden 1890 tillige været Gaardejer og som særdeles landbrugskyndig beklædt Redaktørposten ved »Medlemsblad for Landboforeningen Vendsyssel« i henimod en Snes Aar, ligesom han har haft Sæde i nævnte Land-

beskæftiget ved Landbruget, har ved Siden af sin Skolevirksomhed særlig interesseret sig for Ungdommens fortsatte Udvikling, hovedsagelig ved Legemsøvelser og sund Sport. Han har saaledes, foruden til Stadighed at have holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, i sin Tid stiftet Gymnastikforeningen i Løkken, har længe været Leder af Tversted Gymnastikforening og af Idrætsklubbens Gymnastikforening i Frederikshavn. Han er endvidere Medarbejder ved flere Uge- og Dagblade.

CHRISTEN LARSEN

Førstelærer ved Ingstrup vestre Skole pr. Løkken, er født den 11. December 1858 i Skarpsalling Sogn, hvor hans Fader var Gaardmand. Efter at have tjent og arbejdet ved Landbruget kom



Christen Larsen

boforenings Bestyrelse i de sidste 25 Aar. Han har endvidere paa forskellig Maade virket til Gavn og Betyggelse for sine Medborgere, ved med stor Dygtighed og Indsigt at beklæde flere Tillidsposter, bl. a. som Formand for »De fattiges Kasse«, som Medlem af Vægeraadet, som Kommune-Revisor og som Formand for Andelsmejeriet, Hesteforsikringen m. m.



Lavrids Larsen

LAVRIDS LARSEN

Lærer ved Røgild Skole pr. Birkelse, er født den 15. Marts 1855 i Tømmerby, Tolstrup Sogn, arbejdede indtil sit 18. Aar ved Landbruget, uddannedes derefter paa Vraa Højskole og virkede som Vakancelærer forskellige Steder, indtil han den 17. September 1877 ansattes i sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin med stor Pligtroskab udførte Skolegerning har L. ivrigt taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Egnens Beboere, dels ved gennem Foredrag at bibringe dem nye Indtryk og lade dem følge de forskellige politiske Strømninger og Bevægelser i Folkelivet, dels ved sin Virksomhed som Formand for flere lokale Foredragsforeninger og som Formand for Herredets samvirkende Foredragsforeninger, ligesom han i Afholdsbevægelsen har indtaget en fremtrædende Stilling som Formand og Repræsentant ved Aars- og Kredsmøderne.

L. har endvidere i flere Aar fungeret som Sognerevisor, Formand for Brugsforeningen og Mejeriet samt har længe virket som Revisor i fornævnte og andre af Egnens Andelsforetagender og Foreninger.

LARS JENSEN LARSEN-HOLMSGAARD

Lærer ved Vorsaa Skole pr. Sæby, er født den 11. September 1871 i Jetsmark Sogn og nedstammer fra gammel Bondetæt. Indtil 29 Aars Alderen var han beskæftiget ved Landbruget i Fædrenehjemmet, kom paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1902, ansattes Aaret efter ved Dannerhøj Skole og forflyttedes 1904 til sit nuværende Embede. — Den 20. Maj 1908 ægtede han sin Hustru, Else Eleonora Kristine f. Sørensen.

L.-H. har særlig interesseret sig for Hedens Beplantning og Jordens Kultivering i det hele; han har i Løbet af en halv Snes Aar opkøbt 36 Tdr. Land Hede, hvoraf han aarligt har ladet beplante ca. 2 Tdr. Land, ligesom han stadig anstiller Forsøg med at frembringe Planter af indsamlet Frø. Et ihærdigt Arbejde har han udført for at faa oprettet et Have- og Landbrugsbørnehjem for Vendsyssel, i hvilken Anledning han i Efteraaret 1911 er traadt sammen med nogle andre Mænd for at realisere denne Tanke. Han har endvidere taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude i Skolekredsen, dels ved at lede Gymnastikforeningens Øvelser, dels ved at varetage, at der kun anskaffes god Læsning til Kommunens Læsebogsamling.

MORTEN LILBÆK



Morten Lilbæk

Førstelærer ved Gærum Skole pr. Frederikshavn, er født den 6. November 1860 i Sønder Lem og nedstammer paa fædrene Side fra gammel jydsk Bondeæt, hvorimod Moderen stammer fra Syden. I 1888 dimitteredes han som Privatist, virkede et Aars Tid ved Kommuneskolen, var i nogen Tid Medejer af en Realskole, underviste derpaa i 5 Aar som Lærer ved Sorø Højskole, var i en lignende Aarrække Forstander for Nysted Højskole paa Lolland og ansattes i 1900 i sit nuværende Embede. — I 1892 ægtede han sin Hustru, Marie f. Mathiassen, som da var Lærerinde ved Kellerup Kommuneskole.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har L. taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv, bl. a. som Formand for Flade—Gærum

Værgeraad og Gærum Sygekasse, ligesom han i flere Aar har fungeret som Regnskabsfører i den stedlige Foderstofforening og som kritisk Revisor i Mejeriet og lignende Andelsforetagender. L. er endvidere en kendt Lærebogsforfatter og har bl. a. udgivet en Botanik, en Sproglære og en dansk Læsebog, hvilke Bøger hovedsagelig er beregnet til Brug ved Undervisningen paa Højskoler.

MARIE LILBÆK F. MATHIASSEN

Lærerinde ved Gærum Forskole pr. Frederikshavn, er født den 17. September 1867 i Mollerup, Linaa Sogn, fik efter Konfirmationen privat Uddannelse til Lærerinde, dels ved Kursus, dels paa Højskole og ansattes som Lærerinde ved Mollerup Friskole, var derefter i ca. 1½ Aar ved Laven Biskole, derpaa Lærerinde i Bjerring Præstegaard og ansattes 1888 ved Kellerup Kommuneskole, hvor hun virkede indtil sit Bryllup i Efteraaret 1892; i 1908 modtog hun atter Ansættelse i Folkeskolen som Forskolelærerinde i Gærum.

Efter at være bleven gift og bosat i Sorø, underviste Fru L. i ca. 4 Aar ved den derværende Pige højskole i Haandarbejde, ligesom hun under sin Mands Forstandskab ved Nysted Højskole var en dygtig Medarbejder ved Ledelsen og Undervisningen. Forinden sin endelige



Marie Lilbæk f. Mathiassen



Jens Peter Lütken

Ansættelse ved Gærum Skole var hun endvidere beskæftiget en Tid ved privat Virksomhed, og har hun ved sin Stræbsomhed og Dygtighed udøvet en god og heldbringende Indflydelse paa Egnens Behoere, blandt hvilke saavel Fru L. som hendes Mand stedse har nydt almindelig Agtelse og Hengivenhed.

JENS PETER LÜTKEN

Lærer ved Holmen Skole pr. Kvissel, er født den 13. Januar 1859 som Søn af fattige Husmandsfolk i Tjustrup, Sorø Amt, kom i 1876 paa Hindholm Folkehøjskole, var derefter nogen Tid i Bogtrykkerlære, men forlod denne Vej af Lyst til Lærergerningen, kom paa Blaagaards Seminarium og dimitteredes derfra i 1881. Efter Dimissionen virkede han dels som Vinterlærer i Vestjylland

og Huslærer i Thy, dels som Friskolelærer og Lærer ved Kvissel Højskole, indtil han den 1. April 1886 modtog fast Ansættelse i Folkeskolen som Ene-lærer ved Holmen Skole, hvilket Embede han siden har beklædt.

L., der tidligere i en Aarrække har haft Sæde i Bestyrelsen for Elling Sogns statsanerkendte Sygekasse og som siden 1908 har været Medlem af Bestyrelsen for Sognets Hjelpekasse, har stedse været en ivrig Forkæmper for Afholdssagen, for hvilken han i over 30 Aar har virket med Kraft og Interesse som Foredragsholder og i 18 Aar som Formand for den stedlige Afholdsförening, ligesom han i en lignende Aarrække har fungeret som Formand for Frederikshavn og Omegns Afholdskreds. Han har endvidere i flere Aar virket for Skyttesagen som Formand for Kvissel Skyttekreds, samt har i henved en halv Snes Aar holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

PEDER KRISTIAN MATHIASEN

Lærer og Kirkesanger i Hørby, er født i Sønder Resen den 25. Maj 1856, dimitteredes 1885 fra Blaagaard Seminarium og ansattes i Oktober 1893 — efter i Mellemtiden at have virket som Skolebestyrer — som Andenlærer i Thise ved Brønderslev, hvorfra han i April 1908 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegering har M. med Iver og Interesse taget Del i Arbejdet for Ungdommens videre Uddannelse, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole, dels ved



Peder Kristian Mathiasen



Adolf Munck

at lede den stedlige Sangforening. Paa forskellig Maade har han taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender, som Medlem af Værgeraadet, Distriktsbestyrer i Brandforsikringen for Aalborg og Hjørring Amter, som Repræsentant for Fjerkræavlstovningen m. m. I Afholdssagens Tjeneste har han i sin Tid virket ihærdigt som Leder af den første Loge af »Good Templar« i Brande.

ADOLF MUNCK

Førstelærer ved Vraa Hovedskole, er født den 27. September 1844, Søn af Handelsmand og Landbruger M. i Klarup, der igen var Søn af Ladefogden paa Odden, som i sin Tid af Oddens Ejer, Munck, fik overdraget en lille Gaard, kaldet »Muncks Have«, hvorfra Navnet stammer. Hans Morfader var

Degn Svend Nørsgaard i Lerup—Tranum Sogne. I 1865 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes den 21. August 1866 i Rendbæk, forflyttedes 1. November 1868 til Sønder Vraa, flyttede i 1896 med Skolen til Vraa Stationsby og i 1910 til Sognets ny Hovedskole. — Hans Hustru, Regine Victoria f. Lund er Datter af Lærer Møller Lund, Skallerup.

M., der snart i et halvt Aarhundrede har virket i Folkeskolens Tjeneste og i denne udført et godt og frugtbringende Arbejde, har paa forskellig Maade virket til Gavn for Samfundet, bl. a. ved at beklæde flere ansvarsfulde Poster. Han har saaledes i over 30 Aar haft Sæde i Bestyrelsen for Vraa—Emb Spare- og Laanekasse, heraf de 20 Aar som Næstformand, har i ca. 16 Aar fungeret som Revisor i det stedlige Andelsmejeri og har i en lignende Aarrække været Sekretær for Sogneraadet. M. er en god Patriot og virkede i sin Tid med utrættelig Iver og Energi for Befæstningssagen, som han — særlig med Hensyn til Garderhøjfortet — støttede efter bedste Evne af sine egne beskedne Midler.

SØREN MUNCK

Førstelærer i Aasted Skole pr. Kvissel, er født den 11. Januar 1876 i Nørre Vinge Skole, hvor Faderen i 33 Aar var Lærer og Kirkesanger. Han tog Eksamen fra Jellinge 1895, har haft Ansættelse i Maabjerg, Sperring og Opsneum og overtog sit nuværende Embede 1910. — Hustru: Ellen Kirstine f. Tang.

M. har litterær Interesse og Begavelse og har under Pseudonymet »E. Vang« skrevet Noveller og Livsskildringer i Dagspressen. I det politiske Liv har han i adskillige Aar været aktiv Deltager og øvet betydelig Indflydelse, hvorfor ogsaa hans Meningsfæller har overdraget ham saadanne Førerstillinger som at være Formand for Sneum Sogns Venstreforening, Næstformand for Esbjergkredsens Venstreforening og Formand for Frederikshavnkredsens »Venstres Ungdom«. For de unges legemlige og aandelige Udvikling har han som Stifter og Leder af forskellige Gymnastik- og Foredragsforeninger gjort et udmærket Arbejde. Saavel i sit tidligere som nuværende Embede har han været en virksom Formand for henholdsvis en Sygekasse og en Sygekasseplejeforening.

C. E. F. MØLLER

Pens. Lærer, tilhører en gammel Himmerlandsslægt. Faderen, der var flyttet nordenfjords, var Lærer i Kjettrup, hvor M. er født den 25. August 1841. Han er dimitteret fra Ranum 1863, Andenlærer i Jetsmark 1864—70, Lærer i Manstrup 1870—78 og i Allerup, Hellevad Sogn, 1878 til 1. Maj 1912, da han tog sin Atsked. Nuværende Adresse: Klokkerholm pr. Brønderslev,

Som saa mange andre Lærere begyndte M. med Gæld, 1000 Kr. Dette Minus fik han dog snart forandret til et Plus, og hans Sparsommelighed og utrættelige Flid har i Aarenes Løb mangedoblet dette Tal. Naar Møller var udenfor Skolen, var han Landmand, og Skolelodden, der for mange Lærere har været en Plage, blev under hans fortrinlige Drift en god Indtægtskilde. Straks efter sin Ansættelse i Allerup ind-

saa han Betimeligheden af at faa oprettet en Sparekasse i Kommunen. Den begyndte i 1879 sin Virksomhed med den beskudne Kapital af 1305 Kr., som M. havde faaet samlet i ganske smaa Beløb fra 5—25 Kr. Under hans Ledelse — han har uafbrudt været Formand og Kasserer — er Kassen vokset sig stor, og den aarlige Balance er ca. 1/4 Mill. Kr. Ved M.s Energi er Allerup bleven Kommunens Pengecentrum, og hans Indsigt i Penge- og Retsspørgsmaal har gjort ham til hele Egnens Konsulent paa disse Omraader. I 10 Aar har han tillige været Kasserer og Regnskabsfører for Hallund Mejeri.

Da M. blev 70 Aar, samlede Distriktets Beboere til en smuk Højtidelighed i Skolen, og da han fratraadte Embedet, foranstaaede Sogneraad og Skolekommission under almindelig Tilslutning en stor Fest for den gamle Skole- og Finansmand.



C. E. F. Møller

JENS GERHARD JOHANNES MØLLER

Lærer ved Nørre Bindslev Skole pr. Sindal, er født i Astrup ved Hjørring den 21. Januar 1847. Hans Fader var den der paa Egnen vel bekendte Lærer C. C. Møller, der i 47 Aar virkede i Astrup ikke blot som en sjælden dygtig Lærer, men tillige som en Mand, der stod midt i Befolkningen som en Raadgiver og Vejleder, hvem alle saa op til, og som en Foregangsmand paa Landbrugets som paa andre Omraader; i Begyndelsen af Halvtredserne var han Folketingsmand for Hjørring Amts 3. Valvkreds.

Gerhard Møller var i nogle Aar Vinterlærer, inden han kom paa Seminariet i Ranum, hvorfra han dimitteredes 1871. Derefter var han i 4 Aar Hjelpe-lærer i Bjergby, og blev saa den 9. Marts 1875 kaldet til Enelærer i N. Bindslev. — Den 8. Juni 1877 ægtede han Caroline Milling, Datter af Lærer M. i Bjergby. Hun døde 1893.

De gode Traditioner er fra Faderen gaaet i Arv til Sønnen. Ogsaa han har i sin lange Embedstid staaet i det allerbedste Forhold til Befolkningen, som han med Glæde har ydet sin uegennyttige Bistand, hvad enten det gjaldt at give et godt Raad i en vanskelig Sag, at skrive et Dokument, at hjælpe i kommunale Anliggender el. lign. Han er Medlen af, en Tid Formand for Sogne-



Jens Gerhard Johannes Møller

raadet, i mange Aar Formand for »De fattiges Kasse«, nu Hjelpekassen, Medlem af det første Menighedsraad og af Værgeraadet; mangeaarig Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager og tilsynsførende med Plejebørn. Siden 1891 er han Bestyrer af et betydeligt Brevsamlingssted. For over 20 Aar siden stiftede han en Kvægforsikringsforening for Mejeriinteressenter; denne Forening, der endnu bestaar, har været til ikke ringe økonomisk Støtte for Smaafolk. Af hans øvrige samfundsnyttige Virksomhed kan anføres, at han har været Kasserer for Andelsmejeriet, Medstifter af en Foredragsforening, Stifter og Leder af et Sognebibliotek, Formand for den stedlige Afholdsforening og en Sygekasse samt Revisor i D. A. F. Lærerbund.

BERTEL NIKOLAJ MØRCH-MOGENSEN

Lærer ved Kilden Skole pr. Frederikshavn og Kirkesanger ved Flade Kirke, er født den 5. Marts 1850 i Hundslund ved Horsens og hører til en gammel Lærerslæggt, idet hans Fader, Bedstefader og Oldefader var Lærere i den danske Folkeskole. I 1871 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, ansattes 1. Oktober 1874 i Hedensted ved Vejle, forflyttedes derfra til Gjedved, hvor han samtidig var Lærer ved Seminariet i forskellige Fag, flyttede derefter til Elling ved Frederikshavn og den 1. September 1887 til sit nuværende Embede.

M.-M., der er kendt og anset i Landets samtlige Lærerkredse, har stedse ofret saa godt som al den Tid og Kraft, som Embedet levned ham, til Arbejde for sin Stands Interesser og Anliggender. Han var tidligere i mange Aar Formand for 51. Kreds og har siden stadig været Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Hjørring Amt og Bestyrelsesmedlem i Lærerstandens Brandforsikringsforening, ligesom han siden 1904 har haft Sæde i D. L. F.s Hovedbestyrelse, i hvilken han har været til uvurderlig Nytte ved sin rolige, overlegne Dygtighed, sin udprægede mæglende Evne og sit store Personalkendskab. Med utrættelig Energi og Arbejdskraft har han udført sin mangeaarige Embedsgerning og de Hverv, som han i Tidens Løb velvilligst paatog sig, bl. a. som Repræsentant i »den gensidige Landbo-Sygeforening,« som Medlem af Be-



Bertel Nikolaj Mørch-Mogensen

styrelsen for «Høstblomsten» for Frederikshavn og Omegn, ligesom han med Liv og Sjæl i 14 Aar har beklædt Dirigentposten for Frederikshavn Sangforening.

M.-M. er dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

ANDREAS NIELSEN

Førstelærer ved Bagterp Skole pr. Hjørring, er født den 11. Maj 1870 i Selde pr. Roslev, hvor Faderen var Gaardmand, dimitteredes 1890 fra Ranum Seminarium og ansattes den 15. September 1891 ved Vile Skole i Salling, hvorfra han den 1. August 1895 forflyttedes til sit nuværende Embede.

N., der siden 1904 har været Formand for D. L. F.s 51. Kreds, er ved Siden af sin Stilling som Lærer i Folkeskolen tillige Ejer og Leder af »Skolen for Overgangsalderen« i Bagterp, som han oprettede 1903 og som har haft stedse stigende Tilslutning. Han har desuden paa forskellig Maade virket i det almene Vels Interesse, i 1896 oprettede han saaledes St. Hans—St. Olaj Kommunes anerkendte Sygekasse og et Par Aar senere den stedlige Tyendespareforening, hvilke Foreninger han derefter var Formand for i flere Aar. For Kommunens Hjælpekasse har han været Formand siden dens Oprettelse, ligesom han siden 1896 har beklædt Formandsposten i St. Hans Sogns Afholdsforening og i denne udført et godt og betydningsfuldt Arbejde for denne heldbringende Bevægelse.



Andreas Nielsen

MIKKEL NIELSEN

Lærer i Ø. Svenstrup pr. Skovgaard, er født den 3. Marts 1858 i Bode, Ørsted Sogn, Randers Amt. Født paa Landet og oplært ved Landbrug havde han oprindelig mest Lyst til at fortsætte med dette Arbejde, skønt der allerede tidlig var Tale om, at han burde blive Lærer. 25 Aar gammel tog han da endelig til Blaagaard Seminarium, tog efter 2½ Aars Ophold Eksamen og kaldedes samme Aar, 1885, til sit nuværende Embede.

Hustru: Marie f. Nielsen.

I rigtig Erkendelse af, at Arbejde uden for Skolen og Interessen for offentlige Anliggender ikke virker trættende, men snarere aandsfriskende for Gereningen i Skolen, har han ikke holdt sig tilbage, naar man havde Brug for ham, eller naar hans Interesse for en god Sag tilskyndede ham til Handling. Han var et Par Aar Sogneraadsmlem, 6 Aar Medlem af Menighedsraadet og i over 7 Aar Formand først for de fattiges Kasse, derefter for Hjælpekassen. Siden 1897 er han Sekretær for Han Herredernes Landboforening og siden 1900 i Bestyrelsen for samme Herreders Tyendeforening; endvidere er han Medstifter af en Afholdsforening og en Sygekasse og i en Aarrække Formand for disse Institutioner. Hans politiske Interesser blev tidlig vakt, og har holdt sig usvækket gennem Aarene. Efter Opfordring fra Vælgere stillede han sig til Valg til



Mikkel Nielsen

København, hvorfra han i 1879 tog Eksamen som Landbrugskandidat, var derefter i nogen Tid Højskolelærer og uddannedes i 1880 som Mejerist. Samme Aar ansattes han som Lærer ved Viby Højskole med Viggo Bjørnbak som Forstander og virkede der indtil 1890. Under sin Højskolevirksomhed læste han til Skolelærereksamen, som han tog i 1888 i Aarhus. I de følgende Aar var han dels Friskolelærer og dels Vikar ved Svindbæk Skole, indtil han kaldtes i 1897 til Søheden Skole, hvorfra han i 1900 forflyttedes til sit nuværende Embede.

I 1884 ægtede han sin Hustru, Ane Margrete f. Jensen, Datter af afdøde, forhenværende Lærer og Folketingsmand N. Jensen-Dyngby.

N. er en kendt og skattet Foredragsholder, som jævnlig ved Møder i Afholdsforeninger og i Skoler holder Foredrag over forskellige Emner, ligesom han for Ungdommens fortsatte Udvikling har arbejdet ihærdigt ved at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, som Formand for den stedlige Afholdsforening og som Forfatter af adskillige mindre Artikler og Afhandlinger i Dagblade og Tidsskrifter. I det offentlige Interesse har han virket paa forskellig Maade, bl. a. som Bestyrelsesmedlem af Lendum Sogns Værgeraad, Sygeplejeforening og Sygekasse.

NIELS PETER NIELSEN

Forstrelærer ved Byrum Skole paa Læsø, er født den 29. Januar 1863 i Sorring, Dalrup Sogn, dimitteret 1889 fra Silkeborg (hans Seminariekammerater vil bedst kende

Folketinget 1909 i Hjørring Amts 5te Valgkreds, trods — eller snarere fordi — de politiske Forhold i Valgkredsen var saaledes, at han ikke kunde ventes valgt; thi hvor megen Interesse, han end nærer for det offentlige Liv, og hvor meget godt han end udretter uden for Skolen, saa er Gerningen i Skolen ham dog langt den kæreste. — Siden 1907 har han været Formand i 53. Kreds af D. L. F.

MORTEN NIELSEN

Lærer ved Stokbro Skole pr. Sindal, er født den 5. Marts 1854 i Havndal og nedstammer fra en gammel Landmandsslægt, arbejdede i sin tidligste Ungdom ved Landbruget, kom paa Gerlev Højskole, optoges 1877 paa den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i



Morten Nielsen

ham under Navnet Nielsen-Dalby), kaldet til Enelærer i Emborg, Ry Sogn 1. December 1891 og til sit nuværende Embede 1. Januar 1902.

Hans Hustru, Severine f. Sørensen, er en Gaardmandsdatter fra Høvegaard pr. Klank.

N. nærer megen Interesse for Husflidssagen, har deltaget i 2 Kursus og i en Del Aar holdt Husflidsskole. I Emborg var han Formand for Skytteforeningen. I de Aar, han har været bosat paa Læsø, har Beboerne i ham ikke blot haft en dygtig Lærer for deres Børn, men tillige en Mand med Evne og Vilje til at hjælpe dem paa mange Omraader. Han var Medstifter af Øens Brugsforening og har siden dens Stiftelse været dens Regnskabsfører, en Tid tillige Medlem af Bestyrelsen. Henry Georges-Foreningen har valgt ham til Formand og Husmandsforeningen til sin Kasserer.



Niels Nielsen

NIELS NIELSEN

Lærer og Kantor i V. Brønderslev, er født i V. Hanherred Juledag 1871 og dimitteret fra Ranum 1892, var Hjælpe lærer til han 1894 fik Embede i Hune, forlyttedes 1907 til Serritslev og kaldedes 1. Juli 1910 til Embedet i V. Brønderslev. — Den 19. April 1897 viedes han til Elfride Vilhelmine Katrine f. Høyer-Petersen.

Samtidig med sin Indtræden i Folkeskolen blev han erklæret Afholdsmand, var ogsaa en Tid Formand for Hune Afholdsforening, men har iøvrigt aldrig haft Lyst til at deltage i den professionelle Agitation. Aftenskolen og folkeligt, kirkeligt Oplysningsarbejde har derimod haft en ualmindelig varm og foretagsom Ven i ham. I 18 Vintre har han samlet unge og ældre dels til almindelig Aftenskoleundervisning, dels til Gymnastik. Til Aftenskolen i Hune knyttede han Diskussionstimer. Den livlige Forhandling i disse Timer af-fødte Trangen til et Forsamlingshus, og trods en Del Ligegyldighed og Mangel paa Forstaaelse lykkedes det ham efter et energisk Arbejde at faa Huset rejst. Det indviedes i September 1896 med stor Højtidelighed. I flere Aar vedblev han som Formand at være dets bedste Støtte. Ogsaa i videre Kredse var han til megen Gavn for den Bestræbelse, der har sat sig Livsoplysning til Maal, idet han som Leder af »Vestvendssels Foredragsforening« skaffede Ordførere til Forsamlingshusene og ordnede Foredragsrækker. I Serritslev var han i Bestyrelsen for Sognets Sparekasse og Brugsforening samt kommunal Revisor.

NIELS PETER NIELSEN-BJØRN

Enelærer og Kirkesanger i Jerup, er født den 22. Februar 1862 i Sjelle ved Skouby, hvor hans Fader var Husmand og Træskomand, dimitteredes 1885 som Privatist og ansattes samme Aar som Lærer i Raabjerg, hvorfra han



Niels Peter Nielsen-Bjørn

som Bestyrelsesmedlem for Foredragsforeningen og Demokratisk Forening.

i 1896 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Næstefter sin Skolegerning har N.-B. omfattet Plantningssagen med sin største Interesse og kan med Rette være stolt af at have anlagt en frodig Løvtræs-Plantning og en smuk, ret værdifuld Have om Skolen, hvor der tidligere kun var gold Sandjord. For sin udmærkede Virksomhed som Plantningsmand, saavel i Praxis som ved en Række Bladartikler om Plantningssagen, har han modtaget Anerkendelse fra forskellige Institutioner. Flere almenyttige Hverv har han desuden udført, bl. a. som Sognebestyrer for Amtets Løsøreforening for Landbygninger, som Medlem af Bestyrelsen for Hjørring og Omegns Laanebogsamling, som Formand for Jerup Kirkegaardforening samt

NIELS JOHAN NIELSEN

Førstelærer ved Tolne Skole, er født den 16. August 1880, Søn af Fisker Frederik Nielsen i Skagen og var indtil sit 22. Aar Faderen behjælpelig ved Fiskeriet. I 1906 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium, virkede derefter et Aars Tid som Hjælpe lærer i Sønder Vorupør og ansattes i 1907 som Andenlærer og Organist i Vildbjerg, hvorfra han i Oktober 1908 kaldtes til Tolne som Førstelærer og Kirkesanger.

N., der er Bestyrelsesmedlem i den stedlige Afholdsforening og Revisor i Frederikshavnskreusens Afholdsforening, har for denne samfundsnyttige Sag udført et energisk og frugtbringende Arbejde, ligesom han har forstaaet at samle Ungdommen om sig ved Møder og i den af ham selv oprettede og siden ledede Sangforening for Tolne og Omegn og ved under sit tidligere Embede at oprette en Husflidsforening for Vildbjerg og Omegn. Han har endvidere længe været Formand for Tolne Sogns Børnebogsamling, Bestyrelsesmedlem i den stedlige Husmandsforening og har med Dygtighed fungeret som Kredsformand i Tolne Sogns Sygekasse.



Niels Johan Nielsen

O. P. NIELSEN

Førstelærer ved Sindal Stationskole, er født den 13. Marts 1860 i Øster Ørum ved Vejle, hvor Faderen var Gaardejer, tog i 1886 almindelig Forberedelseksamen ved Herning Real-

skole og dimitteredes 1888 fra Jelling Seminarium. Efter et Aars Virksomhed som Friskolelærer i Sindal modtog han den 3. November 1889 fast Ansættelse ved Klstrup Skole, Astrup Sogn ved Hjørring, hvorfra han i 1892 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Foruden at have udført sin omfattende Skolegerning med Pligttroskab og Dygtighed, har han taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og paataget sig flere ansvarsfulde Hverv, som han ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningen har været i Stand til at udføre bedre end nogen anden. Han har saaledes med megen Indsigt længe fungeret som Formand for Kommunens Værgeraad, ligesom han til Gavn og Betryggelse for Samfundet har beklædt Posterne som Revisor eller Regnskabsfører i Sindal Sparekasse, i den stedlige Plantningsforening og i Sindal Elektricitetsværk.



Peder Kristian Nielsen

PEDER KRISTIAN NIELSEN

Førstelærer ved Sønderkov Skole pr. Sindal, er født den 17. December 1867 i Taars Sogn, dimitteredes 1888 fra Blaagaards Seminarium, var i et Aars Tid Lærer ved Sindal Privatskole, konstitueredes derefter som Lærer ved Slotved Skole, hvorfra han i 1896 kaldedes til sit nuværende Embede. — Den 2. Februar 1900 ægtede han sin Hustru, Aline Katrine f. Jensen.

Med utrættelig Energi og aldrig svigtende Arbejdskraft har N. taget Del i Ledelsen af næsten alle Sognets forskellige Foretagender, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa Beboerne, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes siden Værgeraadslovens Ikrafttræden fungeret som Formand for Værgeraadet, har været Formand for den kommunale Hjælpekasse og Bestyrelsesmedlem af den tidligere fri Fattigkasse, ligesom han i flere Aar har virket som Kommunerevisor for Astrup Kommune, som Bestyrelsesmedlem for Sindal Sparekasse samt som Formand og Regnskabsfører for Sindal og senere for Astrup Brugsforening. Han har endvidere stiftet Astrup anerkendte Sygekasse og i mange Aar været dens Formand, Regnskabsfører og Kasserer, har siden 1902 været Bestyrelsesmedlem af Centralforeningen af Sygekasser «Vendssysel» for Hjørring Amt og flere Gange været Repræsentant for Centralforeningen ved de samvirkende Centralforeningers Generalforsamlinger. For Afholdssagen har N. udført et betydeligt Arbejde som Formand for Sindal Afholdsforening og som Stifter af og en Tid som Formand for Afholdsforeningen i Sønderkov samt ved, til Fremme af denne samfundsnyttige Sag, at holde Foredrag i de forskellige Afholdsforeninger.

CARL NØRGAARD

Enelærer ved Hundelev Skole pr. Hjørring, er født den 16. April 1878 i Skive, dimitteredes 1903 fra Ranum Seminarium og ansattes den 1. Juni 1905

Lærerne og Samfundet. II.

17



Carl Nørgaard

som Andenlærer i Rybjerg, forflyttedes Aaret efter til Grundfør og den 1. Maj 1908 til sit nuværende Embede.

N., der har været Medlem af Udvalget angaaende Besættelsen af det ledige Præsteembede i Jelstrup—Maarup Kommune, har paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere og udført flere ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes i flere Aar fungeret som Revisor i Jelstrup—Lyngby Sparekasse og Jelstrup Sygekasse, som Regnskabsfører i Hundeleve Brugsforening m. m., ligesom han har gjort et ihærdigt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme som Form. for Grundfør og Jelstrup Læseforeninger. Han har endvidere, som Stifter og Leder af Vester Hassing Gymnastikforening og som Formand for Afholdssamfundet i Rybjerg ydet et betydningsfuldt Bidrag til Ungdommens fortsatte sunde Udvikling og Afholdssagens Udbredelse.

MARTIN SØRENSEN NØRGAARD

Tidligere Lærer ved Sterup Skole pr. Jerslev, er født den 31. Juli 1858 i Ugilt Præstegaard, som hans Fader da havde i Forpagtning, kom først paa Skovgaard Højskole og optoges derefter paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1879. Efter Dimissionen var han i flere Aar Privatlærer, ansattes 1884 som Lærer i Ungstrup ved Kjellerup og forflyttedes i 1893 til Sterup Skole, hvorfra han entledigedes med Pension fra 1. Januar 1910. — Den 26. Septbr. 1884 ægtede han sin Hustru, Benedicte Marie f. Kristensen, Datter af Gaardejer K. Hansen, Blæsbjerggaard i Hvirring.

N., som i flere Aar har haft Sæde saavel i Værgeraad som Menighedsraad, i hvilket første han har været til særlig Nytte ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold, har taget virksom Del i Administrationsarbejdet ved Sognets forskellige Andelsforetagender og Sammenslutninger, bl. a. som Formand og Forretningsfører ved Sterup Brugsforening, som Revisor ved Andelsmejeriet, som Formand for Sterup og Omegns Læseforening m. m.

LAURITZ THURA OBEL

Førstelærer ved Vrejlev Skole pr. Vraa, er født den 15. August 1867, Søn af Husmand, Tømrer og Snedker F. C. Bü-



Martin Sørensen Nørgaard



Lauritz Thura Obel

som Del i det ledende Arbejde, og ved sin hele Leven og Færden udøvet en frugtbringende Indflydelse paa Beboerne, af hvem han er almindelig agtet og afholdt. I sin Tid har han været Medlem af Menighedsraadet, har i flere Aar været Medlem og senere Formand for Kommunens Værgeraad, har i en længere Aarrække været Formand for Vrejlev—Hæstrup Sygekasse, Formand for Plantningsselskabet »Paulstruplund« og Revisor i Andelsmejeriet m. m. For Folkeoplysningens Fremme har han udført et betydningsfuldt Arbejde ved at stifte Sognets Laanebogsamling og siden oparbejde denne ved sin ihærdige Virksomhed som Formand og Bibliotekar.

ANTON PEDERSEN

Førstelærer ved Tranum Skole pr. Skovsgaard, er født den 29. December 1866 i Mejlsted, Sulsted Sogn, hvor hans Fader var Gaardejer, dimitteredes 1886 fra Gjedved Seminarium, hvorefter han var beskæftiget i 23 Aar som Privatskolelærer, de første 3 Aar ved en større Fællesfattiggård og senere ved sin egen Skole ved Skovsgaard Station, indtil han den 1. Juni 1909 ansattes ved Tranum Kirkebysskole.

P., der i sin Tid var Medstifter af og i flere Aar Formand for Han Herredernes »Kirkelige Samfund af 1898«, har paa forskellig Maade virket til Gavn for sine Medborgere ved at beklæde flere ansvarsfulde Stillinge og udføre adskillige betroede Hverv. Han har saaledes i Tidens Løb været Bestyrelsesmedlem



Anton Pedersen



Anton Pedersen

og Regnskabsfører for Torslev Sogns Sygekasse, Medlem af Bestyrelsen for »Den frie Fattigkasse«, Sogneraadsekretær, Regnskabsfører for landøkonomisk Forskudsforening og Revisor i Sparekassen, Brugsforeningen og andre lignende Andelsforetagender og Foreninger. Han har endvidere taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Befolkningen, bl. a. som Leder af den stedlige Foredragsforening, Husflidsforening og Gymnastikforening, ligesom han for Afholdssagen har udført et betydningfuldt Arbejde som Formand og Leder af Sognets Afholdsforening.

ANTON PEDERSEN

Lærer ved Bjørnlund Skole pr. Hjalperup, er født den 10. Marts 1870 i Rosenby, Dronninglund Sogn, tjente efter sin Konfirmation hos forskellige, deriblandt hos Provst Blichfeldt, gennemgik nogle Kursus paa Try Højskole, var nogen Tid Friskolelærer og tog i 1890 første Del af Skolelærereksamen, virkede fra 1. November 1892 til 1. Maj 1896 som Lærer ved den kommunale Friskole ved Dronninglund Fattiggård og forberedte sig samtidig til den afsluttende Lærerprøve, som han underkastede sig 1895 i Aarhus. Efter sin Dimission virkede han i flere Aar som Vikar, Børnehjems lærer, Hus- og Vinterlærer forskellige Steder og som Hjælperlærer hos Forfatteren Johan Skjoldborg, indtil han den 1. August 1901 tiltraadte sit nuværende Embede.

P. har i Tidens Løb beklædt flere Tillidposter og udført adskillige Hverv for sine Medborgere, bl. a. som Formand for »Thorup og Omegns Husmandsforening« og samtidig som Formand for Dronninglund Herreds Husmandskredsforening, en Sammenslutning af de i Dronninglund Herred værende Husmandsforeninger. Han har endvidere virket som Leder af en Skytte- og Gymnastikforening for Hellevad og Omegn, ved hvilke Foreningers Oprettelse han i sin Tid var medvirkende, ligesom han i flere Aar har haft Sæde i Bestyrelsen for Dronninglund Afholdsforening og Venstrevælgerforening samt i Komiteen for »Dannerhøjfesterne«.

AXEL PEDERSEN

Førstelærer ved Øster Brønderslev Skole, er født den 3. Juni 1873, Søn af Lærer Bonne Pedersen i Sønder Bindselev ved Sindal, dimitteredes 1895 fra Blaagaard Seminarium, var i nogen Tid Lærer ved Bøgildgaard Opdragelsesanstalt og Struer Realskole, samt virkede som Vikar forskellige Steder, indtil han i 1897 kaldedes til Vogn Skole i Mosbjerg Sogn, hvorfra han tre Aar efter forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har P. taget levende Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Skolekredsens Beboere, dels ved sin Virksomhed i Foredragsforeningen, dels ved sit Arbejde for Bogsamlingssagen og Oprettelsen af det derværende Børnebibliotek. Sine Medborgeres Anliggender har han

stedse omfattet med varm Interesse og taget virksom Del i Administrationen af flere af Sognets Andelsforetagender og lignende Sammenslutninger. Han har saaledes i over en halv Snes Aar fungeret som Regnskabsfører og Bestyrelsesmedlem i Brugsforeningen og har i flere Aar været Revisor i Øster Brønderslev—Hallund Sparekasse, Sygekasse, Andelsmejeri m. m.

JØRGEN PEDERSEN

Lærer ved Uggerby Skole pr. Hjørring, er født den 15. Marts 1874 i Selling, Ødum Sogn, og nedstammer fra gammel Bondeslægt i Randers- og Aarhus-egnen, dimitteredes 1900 fra Vordingborg Seminarium og ansattes samme Aar i Uggerby.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har P. med Iver og Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Skolekredsens Beboere og virket ihærdigt for Ungdommens fortsatte Udvikling ved til Stadighed om Vinteren at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. Paa forskellig Maade har han endvidere virket for det almene Vel, bl. a. som Formand for Uggerby Sogns statsanerkendte Sygekasse.

PEDER PETERSEN-SALLING

Enelærer ved Koldmose Skole pr. Halvrimmen, er født den 5. Marts 1875 i Grinderslev Sogn, dimitteredes 1901 fra Silkeborg Seminarium og ansattes den 1. September 1903 som Andenlærer i Hjortdal, hvorfra han den 1. Februar 1909 forflyttedes til sit nuværende Embede.

P.-S., der ved Siden af sit Embede længe har beklædt Posten som Tilsynsværge for Aalborg Stifts østlige Plejehjemsforening og som Bestyrelsesmedlem for Hjortdal Sygeplejeforening, har med utrættelig Iver og Interesse arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling og ihærdigt stræbt efter at højne Oplysningen i sin Skolekreds. Han har saaledes i sin Tid stiftet en Ungdomsforening i Hjortdal, som han efter et Par Aars Forløb omdannede til en Foredragsforening; han stiftede endvidere samme Sted en Gymnastikforening, en Boldklub og en Skytteforening, ligesom han i flere Aar har været Leder af den derværende Læsebogsamling. For Afholdssagen har han udrettet et godt og betydningsfuldt Arbejde ved i Koldmose at stifte en Afholdsforening og ved enhver Lejlighed at gøre sig til Talsmand for Udbredelsen af denne samfundsnyttige Sag.

ANTON PIILGAARD

Forstelærer ved Børglum Skole pr. Vraa, er født den 28. Januar 1870 i Jetsmark Sogn, hvor Faderen var Gaardejer, dimitteredes 1888 fra Ranum Seminarium og ansattes 4. Marts 1891 som Andenlærer ved Jetsmark nordre Skole, forflyttedes 1. November 1893 til Gudumlund Enelærerembede, den 1. Januar 1897



Peder Petersen-Salling

til Hellum, den 1. Oktober 1900 til Jetsmark nordre Skoles Førstelærerembede og den 1. November 1907 til Børglum som Førstelærer, og Organist ved Børglum Kloster-Kirke.

Med stor Interesse har P., ved Siden af sin egentlige Embedsgerning, taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og ved sin Virksomhed i det hele gjort sig almindelig agtet og afholdt af Sognets Beboere. Han har i Tidens Løb beklædt flere ansvarsfulde Stillinger og har bl. a. været til megen Gavn for Beboerne ved i flere Aar at fungere som Regnskabsfører og Kasserer for Børglum—Furreby Sygekasse og som Revisor i Pandrup Mejeri og Brugsforening.

J. A. POPP

Tidligere Lærer ved Hunetorp Skole i Hune Sogn, er født den 9. December 1840 i Arrild i Slesvig, dimitteredes 1866 fra Blaagaards Seminarium og ansattes i November 1876 — efter i Løbet af en halv Snes Aar at have været beskæftiget ved forskelligartet Lærervirksomhed, dels som Huslærer og Privatskolelærer, dels som Lærer paa Landerupgaard's Opdragelsesanstalt — ved Hunetorp Skole, hvorfra han efter Ansøgning entledigedes med Pension i April 1911.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har P. taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Særlig har han interesseret sig for Hedens Bepantning, for hvilken landsnyttige Sag han i ca. 25 Aar har virket med stor Ihærdighed som Kredsformand for Aabybro og Omegns Plantningsforening. I en lignende Aarrække har han fungeret som Formand for Saltum—Hune Pastors Understøttelsesforening, i hvilken Stilling han ved sin indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold kunde gøre fortrinlig Fyldest. For Husflidssagen har han endvidere interesseret sig varmt og paa sin Egn udført et betydningsfuldt Arbejde ved at vække Beboernes Lyst for denne gavnlige Sag, som han selv havde sat sig nøje ind i ved gentagne Kursus, foranstaltede af »Dansk Husflidsselskab« i København.

ANDERS JENSEN PRÆSTHOLM

Enelærer ved Maastrup Skole pr. Tolne, er født den 26. August 1853, Søn af Gaardejer Jens Rasmussen til Gaarden Præstholt i Ølby ved Struer. Han var først som ganske ung en Tid paa Ranum Seminarium, virkede derefter som Vinterlærer i Mundbjerg, konstitueredes den 1. Maj 1875 som Lærer ved Varhede Skole, i hvilket Embede han modtog fast Ansættelse den 30. September s. A. og tog i 1883 den afsluttende Lærerprøve fra Schmidts Seminarium. Den 3. Januar 1891 forflyttedes han til Maastrup, i 1900 til Attrup i Rosmus Sogn og den 1. Juli 1904 tilbage til Maastrup. — I 1883 ægtede han sin Hustru, Johanne Margrete f. Hansen, Datter af Lærer John Hansen i Dommerby.

P., som har forberedt adskillige unge Mennesker til Seminariet og i den Anledning anbefalet bl. a. af Formanden for Censorerne ved den afsluttende Lærerprøve, Professor N. A. Larsen, har ved Siden af sin vel udførte Skolegerning i mange Aar virket med Aftenskole, Fortsættelsesskole og Sløjdskole, ligesom han har anlagt flere efterlignelsesværdige Skolehaver. Sine Medborgeres almene Vel har stedse ligget ham paa Sinde, hvortor han stadig har været stærkt optaget af deres forskellige Hverv, bl. a. som Formand for Værgeraadet og



Anders Jensen Præstholt

Repræsentant for Fængselshjælpen, som Formand for de fattiges Kasse og Tyende-spareforeningen, hvilken sidste, saavel som Sognets Sparekasse, han i sin Tid har været medvirkende til at stifte.

For Afholdssagen har P. udført et stort og betydningsfuldt Arbejde, dels som Medstifter af og Formand for Aulum og Attrup Afholdforeninger og som Næstformand i Bestyrelsen for Frederikshavnskredsens Afholdforening, dels ved i sin journalistiske Virksomhed og som Medarbejder ved forskellige Blade at slaa til Lyd for denne samfundsnyttige Sag.

JENS JOHN JENSEN PRÆSTHOLT

Forstælærer ved Kommuneskolen i Kvis-sel, er født den 9. April 1884 i Vorhede Skole, kom som 7 Aars Dreng, ved Fa-derens Fortlyttelse, til Maastrup i Vend-

syssel og i 1900 ligeledes til Attrup Skole paa Djursland. Han var allerede som »Præliminarist« Vikar ved Ebeltoft Landsogns Skoler og i Draaby. 1906 dimitteredes han fra Nørre Nissum og blev kort efter Enelærer i Napstjert. Her begyndte han det gode Arbejde i Oplysningens og Kundskabens Tjeneste, som han med megen Energi og Dygtighed har fortsat uafbrudt siden. Han samlede Ungdommen til Aftenundervisning og forberedte Elever til 2. og 3. Mellemskoleklasse og til Seminariet. En god Hjælp i denne som i hans øvrige Gerning har hans Hustru, Kirstine f. Barkholt, ydet ham; hun havde tidligere været Lærerinde ved Privatskoler og ved Stevns Højskole. 1910 forflyttedes han til sit nuværende Embede, og blev samtidig Lærer ved Kvis-sel Højskole. Ved Siden af Undervisningsarbejdet har han dels i Byens Forsam-lingsshus, dels rundt paa Egnen holdt en Mængde vel besøgte Foredrag, dels almen oplysende, dels i Tilslutning til Afholds-bevægelsen, for hvilken han har særlig In-teresse. Han er Revisor i den lokale Afholds-forening og Næstformand i Frederikshavn Afholdskreds. Ogsaa for Bogsamlingssagen har han virket betydeligt; han er saaledes Stifter af og Formand for Børnebogsamlingen i Kvis-sel og Bibliotekar for Sognebogsamlingen. Han er Revisor i Sygeplejeforeningen og Formand for Højskolens Elevforening.

Det meteorologiske Instituts derværende Sta-tion har i ham en paalidelig Observator.

NIELS RASMUSSEN

Enelærer ved Frstrup Skole pr. Birkelse, er født den 20. Januar 1854 i Storvorde ved Aalborg, hvor hans Fader var Skolelærer, di-mitteredes 1875 fra Ranum Seminarium og



Jens John Jensen Præstholt



Niels Rasmussen

ansattes den 5. Februar 1877 ved Aaby søndre Skole, hvorfra han den 3. September 1883 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Foruden med stor Pligttrøskab og Dygtighed at have udført sin Skolegerning, har R. taget virksom Del i sine Medborgeres Anliggender og i Tidens Løb beklædt flere betroede Stilling og udført adskillige ansvarsfulde Hverv, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en god og heldbringende Indflydelse paa sin Egns Beboere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og aholdt. R. var i sin Tid Medlem af en Komité til Opførelse af en Kirke i Vedsted, var senere Medlem af Kirkedistriktets Menighedsraad, samt har i nogle Aar været Revisor og i en Snæs Aar Kasserer for de stedlige Andelsmejerier.

ANDERS JØRGEN ANDERSEN RENDBÆK

Enelærer ved Faarup Skole pr. Saltum, er født den 13. Januar 1864 i Rendbæk, Saltum Sogn, og hører til en gammel Gaardmandsslægt, som i over 200 Aar har været bosiddende i Saltum og omliggende Sogne. I 1891 dimitteredes han fra Blaagaards Seminarium og ansattes i 1900 — efter i Mellemtiden at have været beskæftiget som Lærer ved Vraa, Aaby og Uldum Højskoler — i sit nuværende Embede.

R., som i sin Ungdom arbejdede ved Landbruget og tjente i Danmarks største Hedesogn, Haderup, hvor han saa de store Naaleskove vokse op paa den gamle Hedeflade, har stedse omfattet Arbejdet for Hedens Beplantning med stor Interesse, i hvilken han har taget virksom Del som Medstifter af og Formand for Brinken og Nolsø Plantager samt som Formand for den stedlige Plantningsforening. Han har endvidere udført flere betroede Hverv for sine Medborgere, bl. a. som Medlem af Værgeraadet, som Formand for Saltum Sygekasse, som Forretningsfører for Saltum Brugsforening m. m. For Afholdssagen har han virket med stor Iver som Formand for den stedlige Afholdssagen og har som Leder af Saltum Gymnastikforening vakt Lyst og Interesse for Legemsøvelser og Idræt hos Egnens Ungdom.

R. er Formand for D. L. F.s 47. Kreds.



Anders Jørgen Andersen Rendbæk



Jørgen Rasmussen Rønø

JØRGEN RASMUSSEN RØNØ

Lærer ved Haverslev Skole pr. Bandrup St., er født i Radsted Sogn paa Lolland den 5. Oktober 1871. Efter sin Dimission 1891 blev han Hjælpe lærer i Kjettrup og fik derfra Embedet som Lærer i Husby i samme Sogn; syv Aar senere, i 1900, blev han forflyttet til sit nuværende Embede. — Hustru: Marie f. Nyborg.

R. har steds været en interesseret Medarbejder i alt folkeligt Oplysningsarbejde. Han var medvirkende ved Forsamlingshusets Opførelse og har ved Aftenskole og ved at oprette og lede Gymnastik- og Sangforeninger samt Sognebogsamlinger udfoldet en energisk Virksomhed for at samle Ungdommen om alt det, der er godt. Hans Arbejde er vel først og fremmest kommet hans Hjem- sogn til Gode, men som dygtig Foredragsholder og Oplæser er han kendt og søgt rundt om og har derved faaet Lejlighed til at virke i videre Kredse. For sit eget Sogns Værgeraad, Sygekasse, Afholdsforening og Brugsforening har han som Formand eller Bestyrelsesmedlem været en god Støtte. Han udfører en ikke ringe journalistisk Virksomhed, især i politisk Retning, og i nogle Aar var han Formand for Venstreforeningen for Hjørring Amts 5te Valgkreds.

PETER CHRISTIANSEN SCHULTZ

Førstelærer ved Vidstrup Skole pr. Hjørring, er født den 5. November 1854 i Vejstrup ved Kolding, dimitteredes 1877 fra Gjedved Seminarium og ansattes den 12. December 1879 ved Skibsbys Skole, St. Olai Sogn ved Hjørring, hvorfra han den 10. November 1883 forflyttedes til sit nuværende Embede.

S., der er Medlem af Værgeraadet og som i 1903 har stiftet og siden som Formand ledet Sygekassen i Vidstrup, har med Dygtighed og Pligtroskab bestridt saavel disse Hverv som sit Embede og andre Tillidshverv og betroede Poster, som han i Tidens Løb har paataget sig til Gavn og Betyggelse for sine Medborgere. Et betydningsfuldt Arbejde har han udført ved som Formand at lede Administrationen af Brugsforeningen og det derværende Forsamlingshus, ligesom han i adskillige Aar har fungeret som Revisor for Mejeriet og andre stedlige Andelsforetagender.



Peter Christiansen Schultz



Harald Steensig

HARALD STEENSIG

Enelærer ved Knæverhede Skole pr. Sæby, er født den 24. Juni 1869, Søn af afdøde Lærer og Kirkesanger S. i Thorning ved Kellerup, tog alm. Forberedelseseksamen fra Silkeborg Realskole og dimitteredes 1887 fra Silkeborg Seminarium. Efter nogen Huslærer- og Hjælpe lærervirksomhed ansattes han den 18. September 1889 som Andenlærer i Fureby ved Løkken, oprettede en Realskole i Løkken, som han dog efter 12 Aars Forløb afstod efter at have oparbejdet den til en anelig Størrelse, virkede fra 1904 til 1906 som Lærer i Løkken, forflyttedes derefter til Rødhus og 1. August 1909 til sit nuværende Embede. — I 1893 ægtede han sin Hustru, Mathilde Emilie f. Lund fra Ørum ved Hjallerup.

Under sin i Forvejen overordentlig store Virksomhed i Løkken beklædte S.

endvidere flere offentlige Hverv, bl. a. som Sygekasseformand, Medlem af en Molekomité og en Jærnbankomité, ligesom han i sin Funktionstid i Rødhus kastede sig ud i Agitationen for Afholdssagen, for hvilken han har udført et stort og betydningsfuldt Arbejde, særlig ved som Foredragsholder flere Gange at gennemrejse det nordlige Jylland, hvor han har stiftet flere Afholdsforeninger, bl. a. en Lokalfdeling i Knæverhede af »Blaa Kors«, som han siden har været Formand for, ligesom han ivrigt har virket som Medlem af Kredsbestyrelsen for »Blaa Kors« Afdeling i Østvendssyssel og som Bestyrelsesmedlem af de samvirkende Afholdsorganisationer i Sæby Folketingskreds. Han har endvidere med stor Energi og levende Interesse for sine Medborgeres almene Vel taget virksom Døl i Ledelsen af deres forskellige Foretagender og Foreninger, bl. a. som Bestyrelsesmedlem af Sygekassen, som Regnskabsfører for Sognets Spare- og Laanekasse m. m. samt har i ca. 17 Aar været »Vendssyssel Tidendes« Vestkystkorrespondent.

NIELS KONRAD EMIL SVENNEVIG

Forstælærer ved Ørum Skole pr. Hjallerup, er født den 3. Juni 1861 i Løkken, dimitteredes 1883 fra Gjedved Seminarium, var i et Aars Tid Hjælpe lærer i Husby ved Holstebro, ansattes 1. Oktober 1884 som Andenlærer i Fureby ved Løkken og kaldtes den 1. Juli 1889 til sit nuværende Embede.

S. har i Tidens Løb beklædt adskillige Tillidsposter saavel af offentlig som folkelig Beskaffenhed, ligesom han ved



Niels Konrad Emil Svennevig

Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har taget virksom Del i Oplysningsarbejdet blandt Distriktets Beboere. Med stor Indsigt og Dygtighed har han længe fungeret som Formand for »de fattiges Kasse«, som Medlem af Hjælpekassen, som Formand for den af ham selv stiftede Sygekasse, som Revisor i Hellevad—Ørum Sparekasse og Hjallerup Andelsmejeri. Han har i sin Tid stiftet Kommunens Bogsamling, var delagtig i Opførelsen af Forsamlingshuset og Stifter af og Formand for Foredragsforeningen, samt har i mange Aar holdt Aftenskole for Ungdommen.

S., der har været Kredsformand i D. L. F. og Medlem af Menighedsraadet, er endvidere Medlem af det af Biskop Schousbo stiftede private Stiftskonvent.



Anna Katharina Marie Sørensen

ANNA KATHARINA MARIE SØRENSEN

Lærerinde ved Bangsbostrand Forskole pr. Frederikshavn, er født den 22. Januar 1872 i Bangsbostrand, hvor hendes Fader var Lærer fra 1863 til 1905, og hører til en gammel Lærerslægt, idet hendes Morfader var Lærer Hauerslev i Jetsmark, ligesom to af dennes Brødre ogsaa var Lærere. I 1889 kom Frk. S. paa Nørre Nissum Højskole, var derefter Privatlærerinde i Svennum og Klæstrup ved Brønderslev og i Thureby paa Sjælland, indtil hun i 1892 ansattes ved Horne Højskole, optoges derefter paa Vejle Forskoleseminarium, hvorfra hun dimitteredes i 1894, kom atter til Højskolen som Lærerinde og ansattes 1. November 1894 i sit nuværende Embede.

Frk. S., der er særlig uddannet i Tegning ved at have gennemgaaet Statens Tegnælærerkursus og senere modtaget Undervisning i Kunstmalning, nærer stor Interesse for dette Fag, som hun bruger i videste Udstrækning saavel ved Undervisningen i Skolen som i Aftenskolen, hvor hun har undervist i flere Vintre. Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har Frk. S. endvidere længe været Leder af »Kristelig Forening for unge Kvinder« og derfra ledet Ordningen af Sygebesøg, ligesom hun har forestaaet Ledelsen af Børneforeningen »Daggrv«, der arbejder til Gavn for de betrængte Armeniere og hvori der afholdes Udsalg en Gang om Aaret.

SØREN JENSEN SØRENSEN

Lærer ved Agerledet Skole pr. Sindal, er født i Solbjerg paa Mors den 14. Juli 1844, dimitteredes 1866 fra Ranum Seminarium, var et Aars Tid Huslærer i Bjergby hos en forhenværende grønlandsk Præst, hvor han underviste Sønnen og en Eskimodreng, var i 3 Aar Hjælpe lærer i samme By, ansattes i 1870 i Bagterp, St. Hans, og kaldtes i 1888 til Lærer- og Kirkesangerembedet i Agerledet eller Sindal Hede.

S., der i flere Aar har været Kredsformand i Lærerforeningen for Vennebjerg og Horns Herreder, 51. Kreds, har i Tidens Løb beklædt flere Tillidsposter



Søren Jensen Sørensen

og udført adskillige betroede Hverv. Han har saaledes bl. a. været Formand for Sindal Sogns Værgeraad, Medlem af St. Hans—St. Olai Sogneraad, Revisor i flere forskellige Andelsforetagender og Kasserer i Sindal Sparekasse, som han selv i sin Tid var med til at oprette. I 1880 da Afholdsbevægelsen naaede vort Land, sluttede han sig til denne samfundsnyttige Sag, for hvilken han blev en ivrig Forkæmper, idet han rejste fra By til By for at stifte Foreninger, ligesom han til Sagens Fremme har holdt Foredrag i næsten alle Vendsyssels Sogne.

For journalistisk Virksomhed har han steds været stor Interesse, og har til Stadighed været knyttet som Medarbejder til flere Blade, til hvilke han har skrevet en Del Artikler og Afhandlinger af forskellig Art.

FREDERIK SØREN THISTED-JENSEN

Enelærer i Bolleholt ved Sindal, er født den 8. Juni 1882 i Gram ved Skanderborg, dimitteredes 1903 fra Ranum Seminarium, og ansattes 1. Januar 1905 som Andenlærer i Hjermind, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1908 til sit nuværende Embede.

T.-J., der steds har omfattet Gymnastikken med stor Interesse, har baade i sit nuværende og sit tidligere Embede arbejdet ihærdigt for at vække Ungdommens Lyst for Legemsøvelser og Idræt, ved med Forstaaelse at lede Undervisningen, saavel i den kvindelige som i den mandlige Gymnastikforening i Hjermind og i Bjerringbro mandlige Gymnastikforening. Et betydningsfuldt Arbejde har han udført for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, dels ved som Formand at lede Hjermind og Omegns Bogsamling, dels som Forfatter af en Mængde Fortællinger til Uge- og Dagblade, hvoraf bedst kendes »Den gamle Boge» og »En rask Dreng«, hvilken sidste blev præmieret ved en Priskonkurrence paa Hagerups Forlag, hvor han endvidere har udgivet »Herregaardens Datter«, en Fortælling omhandlende jydsk Herregaardsforhold.

JENS ANDREAS THOMSEN

Forstælærer ved Ugilt Skole pr. Sindal, er født den 19. December 1854 i Thise Sogn, arbejdede indtil sit 18. Aar ved Landbruget, kom paa Brøn-



Frederik Søren Thisted-Jensen



Jens Andreas Thomsen

derslev Højskole, var derefter konstitueret Lærer ved Rannerød—Ladskovad Skoler og Vakancelærer forskellige Steder, optoges derefter paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1883. Den 1. September s. A. ansattes han som Andenlærer i Hørmested og kaldtes den 1. Marts 1884 til sit nuværende Embede.

T. har under sin veludnyttede lange Embedstid beklædt flere ansvarfulde Poster og for sine Medborgere udført adskillige betroede Hverv saavel af offentlig som folkelig Art. Han har saaledes i en længere Aarrække haft Sæde i Ugilt Sogneraad, deraf flere Aar som Raadets Formand, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af «Hjørring Amts Sogneraadstovning» og i mange Aar Bestyrelsesmedlem i denne for Vennebjerg Herred. Han har endvidere i flere Aar fungeret som Næstformand i Værgeraadet og i en lang Aarrække som Sognebestyrer for Løsøreforsikringsforeningen for Hjørring Amt og Kjær Herred, som Formand for Hjælpekassen, Bestyrelsesmedlem af Andelsmejeriet, som Revisor af Kommunens Regnskaber og som Forretningsfører, Kasserer og Regnskabsfører for Ugilt Brugsforening.

LAURITS MARTIN JENSEN WIRRING

Lærer ved Dvergetved Skole pr. Kvissel, er født den 28. Februar 1878 i Virring ved Randers, arbejdede indtil sit 18. Aar ved Faderens Landbrug, kom derefter paa Højskole og derfra paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1902. Den 1. August s. A. konstitueredes han som Enelærer ved Ladskovad—Raabjerg Skoler og Kirkesanger ved Raabjerg Kirke, og kaldtes den 1. Januar 1906 til sit nuværende Embede.

W. har siden 1907 været Formand og Kasserer for Tolne Sogns Sygekasse og Medlem af samme Sogns Værgeraad, i hvilke Stillinger han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens Kaar og hele Livsforhold. Han har endvidere, som Stifter og Leder af en Gymnastikforening for Raabjerg Sogn og en Fodboldklub for Dvergetved, udført et godt og frugtbringende Arbejde til Fremme for den legemlige Opdragelse og Ungdommens fortsatte Udvikling, og hos sine yngre Medborgere vakt Lysten for Legems-



Laurits Martin Jensen Warring



Peder Madsen

øvelser og sund Sport. Med stor Interesse har han omfattet Egnens Andelsforetagender og Foreninger, bl. a. som Revisor for Kvissel Brugsforening og andre lignende Sammenslutninger.

PEDER MADSEN

Førstelærer i Hallund pr. Brønderslev er født 1879 den 2. Februar i Kvols i Fjends Herred. Faderen var af gammel Sognefogedslægt der, mens Moderens Ahner er Sydvestjyder. Allerede som 11-aarig forlod han Hjemmet som Hyrdedreng. Og mellem Alminds af Kæmpehøje kronede Bakker, Øst for Hald Sø, vakttes hans Sans for Historie og Minder ved det daglige Udsyn til Herregaarden Hald og dens Ruiner, der har huset saavel Sagnets som Historiens Helte. Bag Hald Skov gemte sig Finderup, og mod Nord skjultes Tap-

drup Hede af Højderne Øst for den gamle Hyldingsstad. — Eksaminerne i Almind holdtes af den kendte Præst M. A. S. Lund, og Egnen havde nære Berøringspunkter med Blicher.

For sammensparet Løn tog M. i Tyveaarsalderen Ophold en Vinter paa Dalum Landbrugsskole, gennemgik dernæst et Kontrolkursus, og efter 3 Aars Virksomhed paa Assenseggen kom han endelig 25 Aar gl. paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1907. Efter en kort Tid at have været ansat ved Ravnholt og N. Saltum Skoler blev han 1908 Andenlærer i Hallund og rykkede 1911 ind paa Førstelærerpladsen.

Af enhver Ferie tilbringer M. Hovedparten ved Landsarkivet i Viborg eller Rigsarkivet i København, utrættelig sysselsat med Studiet af Hallund Sogns og sin Hjemegns — Fjends og Nørlyng Herreders Historie — og Tilstande i Fortiden. Han er Kirkesanger, og for at belyse Hallund Kirkes Historie har han gennemgransket Pakke efter Pakke af gamle, ofte golve Landemodesager fra Vendelbo Stilt.

I den nordjydske Dagspresse, men især dog i Midtjyllands Blade, har han skrevet et stort Antal Artikler, næsten alle af historisk eller topografisk Natur. Nationalmuseet har antaget ham som Tillidsmand for Midtvendssyssel, i hvilken Egenskab han ivrigt virker for Oldtidsmindernes Bevarelse, ligesom »Dansk Folkemindesamling« i ham har en flittig og dygtig Samler. Endelig udarbejder han til »Dansk Stednavneforskning« Lister over gamle, hændende Stednavne, som derved sikres mod Glemsel.

Trods denne betydelige Virksomhed har han faaet Tid til at se sig om i andre Lande, baade i Skandinaviens og Mellemeuropa. En Rejse i Ungarn har han livligt og interessant beskrevet i en Række Rejsebrevne til jyske Aviser.

M. er en udpræget Arbejdets Mand, flittig i sin Skole, ved sit Skrivebord og i al sin Gerning. Derfor har han, skønt han endnu er ung, naaet at udrette meget, og man har Grund til at vente, at et Arbejde, der udføres med en saadan Flid og bæres oppe af en saa varm Interesse, i Tidens Løb vil frembringe betydelige Resultater.

AALBORG AMT

AALBORG AMT

MADSINE AGGER

Lærerinde ved Tylstrup Skole, er født paa Gaarden Aagaard i Møborg Sogn ved Vemb den 14. Maj 1862, kom efter at have været Elev paa Vallekilde Højskole først til Søren Rasmussens Friskole paa Refsnæs og siden til Karl Smidts Friskole ved Fakse, hvorfra hun 1. November 1885 ansattes som Pøgelærerinde ved Vandborg Skole, vikarierede derefter som Lærerinde i Brejninge og Støvring, dels ved Fortsættelsesskolen og dels ved Kommuneskolen. I 1898 tog Frk. A. Forskolelærerindeeksamen fra Vejle Forskoleseminarium, virkede fra 1. November s. A. til 1901 som Forskolelærerinde i Tylstrup og kaldtes i 1907 til Lærerinde ved samme Skole.

Frk. A. har ved Siden af sin Undervisningsgerning taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foreninger og Sammenslutninger, bl. a. som Bestyrelsesmedlem i den stedlige Biblioteksforening, Foredragsforening og Afholdsforening, ligesom hun med stor Energi har forestaaet Ledelsen af Sygeplejeforeningen og Plejehjemsforeningen som Medlem af disse Foreningers Bestyrelse.

NIELS ALLERMANN

Førstelærer ved Ulsted Skole pr. Ulsted, er født den 17. September 1873 i Villersø ved Grenaa, Søn af Gaardmand Søren Allermann, hvis Slægt, saavel paa fædrene som mødrene Side, gennem mange Slægtled har været Gaardmandsfolk. I 1897 dimitteredes han fra Vesterbros Seminarium og ansattes 1. April 1902 i sit nuværende Embede.

Foruden sit Undervisningsarbejde i Skolen har A. arbejdet ihærdigt for at højne Oplysningen ude i sit Skoledistrikt, dels ved om Vinteren at holde Aftenskole og lede Gymnastikundervisningen for den konfirmerede Ungdom, dels ved at stifte en Gymnastikforening og en Foredragsforening i Ulsted samt ved sin Virksomhed som Bestyrelsesmedlem for den stedlige Sognebogsamling. I Ledelsen af sine

Lærerne og Samfundet. II.



Niels Allermann

Medborgeres Foretagender og Foreninger har han ligeledes taget virksom Del, bl. a. som Bestyrelsesmedlem af Sognets Sygekasse, som Revisor i Brugs- og Foderstofforeningen, som Regnskabsfører og Kasserer i Spareforeningen og som Formand og Kasserer for Ulsted og Omegns Kreaturforsikringsforening, som han i sin Tid selv har stiftet.

GERHARD PETER ANDERSEN

Tidligere Lærer ved Lørslev Skole, er født den 27. November 1837 i Nørre Bindslev Skole, hvor hans Fader, Lærer Johannes Andersen, da var ansat. Efter at være bleven forberedt i Hjemmet optoges han paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1859, var i et Aar Huslærer paa Vanggaard ved Hjørring, ansattes i 1860 som Andenlærer ved Jetsmark Skole, kaldedes Aaret efter til Jebjerg og forflyttedes derfra til Lørslev, hvorfra han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 1. Januar 1906.

A. har indtil han tog sin Afsked været Medlem af Menighedsraadet for Ugilt Sogn og har været medvirkende ved Dannelsen og Ledelsen af en frivillig Fatigtorsørgelsesforening i Ugilt og Taars Sogne, ligesom han paa forskellig Maade har taget Del i Beboernes Foretagender og med Interesse omfattet deres forskellige Anliggender. For Folkeoplysningens Fremme har han udført et godt Arbejde ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af en Læseforening for Ugilt og Taars Sogne, som han selv derefter ledede i flere Aar, ligesom han har ydet et værdifuldt Bidrag til Bevarelsen af danske Folkeminder ved for godt 40 Aar siden at skrive »Vendsysselske Sagn« til »det jydsk historisk-topografiske Selskab« og ved til »Dansk Folkemindesamling« at indsende flere Sagn, Eventyr, enkelte Kæmpeviser og Folkesange fra Vendsyssel.

JOHANNES ANDERSEN

Førstelærer ved Sofiendal Skole pr. Skalborg, er født den 15. Oktober 1870 i Veslås pr. Bjerget og hører delvis til en gammel Sømandsslægt, hvorfor han ogsaa under sin Opvækst nærede stærk Lyst til at blive Sømand, men kom dog i 17 Aars Alderen paa Galtrup og senere paa Salling Højskole og blev saa efter 1½ Aars Højskoleuddannelse Friskolelærer i Frøslev paa Mors, hvor han virkede fra 1889 til 1891, kom derefter atter paa Salling Højskole, hvorfra han efter et Aars Forløb optoges paa Gjedved Seminarium og dimitteredes herfra i 1894. I August 1895 ansattes han som Andenlærer i Jetsmark, kaldedes 1. Januar 1898 til Førstelærer i Hasseris ved Aalborg og forflyttedes 24. December 1897 til sit nuværende Embede.



Johannes Andersen

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har Førstelærer Andersen i en halv Snes Aar hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole og har — efter at Skolen har faaet nye Lokaler med Gym-

nastiksæl — endvidere samlet Egnens saavel mandlige som kvindelige Ungdom til Gymnastik. Han har desuden i sin Tid været medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening, for hvilken han derefter var Formand i to Aar, var i et lignende Tidsrum Formand for Hasseris Sygekasse og har tidligere haft Sæde i Sognets Værgeraad. Han har endvidere i 1896 været medvirkende ved Oprettelsen af en Brugsforening og har stadig siden været Foreningens Regnskabsfører.



Morten Andersen

MORTEN ANDERSEN

Førstelærer i Skovstrup pr. Gistrup, er født den 20. December 1854 i Egense pr. Aalborg, hvor Faderen, Anders N. Svendsen, var Gaardejer. Han tog Eksamen fra Ranum Seminarium 1877, fik fast Ansættelse som Lærer i Dokkedal 1880 og forflyttedes 1885 til Skovstrup. Hustru: Rasmine f. Ditlevsen.

A. er Bogholder i Gunderup—Nøvling Sparekasse, og at han nu har været det i tyve Aar, vidner om, at han har udført dette Hverv fortræffeligt og til Beboernes fulde Tilfredshed. Han var i forrige Valgperiode Medlem af Menighedsraadet og har i sin Tid stiftet og ledet en Sangforening for blandet Kor. Blandt sine Kolleger nyder han betydelig Anseelse og er for Tiden Formand for Lærerforeningens 62. Kreds.

JENS CHRISTIAN BACH

Lærer ved Vester Halne Skole pr. Vadum, er født den 19. Marts 1881, dimitteredes 1903 fra Ranum Seminarium og modtog 1. Juni 1906 fast Ansættelse som Lærer ved Vallerbæk Skole pr. Karup, hvorfra han forflyttedes den 1. Februar 1908 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Bach stedse omfattet sit Sogns Anliggender med varm Interesse og paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender og Sammenslutninger. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Kasserer for Andelsmejeriet »Vejlen« i Øster Halne Enge ved Haldager og har siden Begyndelsen af sin Funktionstid i Vester Halne været Formand for Vadum Sogns Sygekasse.

SØREN KRISTIAN SØRENSEN BACH

Førstelærer ved Als Skole, er født den 3. August 1864 og Søn af Gaardfæster S. Pedersen i Gudum ved Aalborg, som var Folketingsmand for Aalborg Amts 3. Valgkreds fra 1869 til 1891. I 1885 dimitteredes han fra Blaagaards Seminarium, deltog i adskillige Kursus og ansattes i Februar 1887 i Als Førstelærerembede.

B., som af Sognets andre Lærere er indvalgt som deres Repræsentant i Væрге-



Søren Kristian Sørensen Bach

borg Sogn, den 9. Oktober 1888 og 1. Januar 1890 forflyttet til sit nuværende Embede.

Hustru: Johanne Frederikke Augusta f. Jørgensen.

B. er Kirkevæрге og Medlem af Menighedsraadet og siden 1902 Formand i den stedlige Sygekasse. Blandt de gode Formaal, der er bleven fremmet ved hans Arbejde, maa iøvrigt særligt fremhæves Afholdssagen og Bestræbelsen for at tilvejebringe god Folkesang. 1890 stiftede han en Afholdsforening i Visborg og ledede den i de første 10 Aar. — For Hadsund Sangforening var han i en Del Aar en dygtig Dirigent; i Visborg stiftede han 1891 en Sangforening og ledede denne i en Aarrække.

ANTON JACOBSEN BAK

Førstekærer ved Hadsund Kommuneskole, er født i Lund ved Frøstrup den 19. Juni 1878 og dimitteredes 1898 fra Ranum Seminarium. Efter forskellig Lærervirksomhed ansattes han 1. April 1901 som Andenkærer ved Hadsund Skole og kaldedes 1. Oktober 1906 til Førstelærer ved samme.

Lærer Bak, som i flere Aar har været Medlem af Menighedsraadet, har paa forskellig Maade virket for Folkeoplysningens Fremme og har i det hele stræbt efter at højne Oplysningen i sin Skolekreds; han var saaledes i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Foredragsforeningen, Folkebogsamlingen og Gymnastikforeningen i Hadsund. Han har endvidere taget virksom Del i Arbejdet ved sine Medborgeres praktiske

raadet og som den første Valgperiode igennem var Raadets Formand, har paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen af Beboernes praktiske Foretagender, bl. a. som Formand for Andelsmejeriet »Ravnborg«, som Regnskabslærer for Als Brugsforening og i to Overgange som Revisor i den stedlige Sparekasse. I 1891 stiftede han med stor Tilslutning en Sangforening, for hvilken B. fra først af var Leder i en halv Snes Aar, under hvilken Periode Foreningen trivedes udmærket.

NIELS EMANUEL BADEN

Lærer i Visborg, Hindsted Herred, er født i Horsens Købstad den 17. September 1860 og dimitteret 1882 fra Gjedved. Efter forskellig Lærervirksomhed blev han fast ansat i Glerup, Visborg Sogn, den 9. Oktober 1888 og 1. Januar 1890 forflyttet til sit nuværende Embede.



Niels Emanuel Baden



Anton Jacobsen Bak

Del i Ledelsen af flere af Egnens Foretagender og Foreninger, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige betroede Hverv. Han har saaledes i en Snes Aar været Formand for Bestyrelsen af »De fattiges Kasse«, senere Medlem af Værgeraadet og det tidligere Menighedsraad samt har i 24 Aar virket som Regnskabsfører for »Skibsted—Lyngby Pastorats Spare- og Laanekasse«.

Foretagender og Foreninger, bl. a. som Revisor i »Hadsund og Omegns Sparekasse.«

CARL FREDERIK BENDIX

Enelærer ved Lyngby Skole i Helsingum Herred, er født i Nørre Tranders den 8. Januar 1851, Søn af Lærer Joh. Chr. Bendix, Dbm., og Hustru, Marie Birgitte f. Gjerum. I 1873 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og deltog senere hen i Tiden i flere Feriekursus paa Statens Lærerhøjskole. Den 1. Oktober 1873 antoges han som Hjælpe-lærer ved Lyngby Skole og modtog 1. Oktober 1875 fast Ansættelse i Embedet.

B., som med stor Pligttrøskab og Dygtighed saaledes har virket ved samme Skole i ca. 40 Aar, har taget virksom

SEXTUS DANIEL BITSCH-LAVRIDSEN

Førstelærer ved Støvring Skole pr. Støvring St., er født den 12. Juni 1856 i Ølsted Sogn ved Horsens, dimitteredes i 1878 som Privatist, var i 4 Aar Lærer i Simested, Vokslev Sogn ved Nibe og kaldedes 1. Januar 1885 til sit nuværende Embede. Bitsch-Lavridsens Hustru, Kirstine Johanne Marie f. Pedersen er Datter af pensioneret Lærer, Kammerraad H. Pedersen.

For Lærerstandens Interesse har B.-L. udtoldet en betydelig Virksomhed, bl. a. som Medstifter af Lærerstandens Sygeforsikring, for hvilken Forening han har været Revisor i adskillige Aar, har i 25 Aar været Formand for D. L. F.s 63. Kreds, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af »Danske Læreres Forlag«, for hvilket han for Tiden fungerer som Formand, og har været Næstformand fra dets Tilblivelse. Til Afholdelsagens Fremme har han endvidere ydet værdifulde Bidrag ved at stifte flere Afholdelsesforeninger, ligesom han ogsaa har



Carl Frederik Bendix



Sextus Daniel Bitsch-Lavridsen

stiftet Støvring Afholdsforening, hvis Formand og Leder han stadig er. I 14 Aar har han været Bogholder i den derværende Bank og var i sin Tid medvirkende ved Oprettelsen af Støvring Brugsforening, for hvilken han i nogle Aar var Regnskabsfører. Han har desuden i Tidens Løb stiftet og ledet 10 Sangforeninger i Støvring og Omegn, men ingen har vist sig at være levedygtige, idet den kraftigste kun naaede en Alder af 6 $\frac{1}{2}$ Aar.

P. K. BJØRNBAK

Lærer i Romdrup—Klarup Skole pr. Klarup St., er født 28. Marts 1849 i Smidstrup i Hjørring Amt. Faderen, Th. Bjørnbak, var Højskoleforstander først i Smidstrup, senere i Fjellerad ved Aalborg. Farbroderen var den kendte Høj-

skoleforstander og Politiker Lars Bjørnbak i Viby. P. K. Bjørnbak dimitteredes 1870 som Privatist. I de følgende 20 Aar havde han sin Gerning ved Fjellerad Højskole, 10 Aar som Lærer og 10 Aar som Forstander. Skolen ejedes af et Aktieselskab og er forlængst nedlagt. 1890 blev han ansat i Folkeskolen, indtil 1895 som Lærer i Klitgaard ved Nibe og siden da som Førstelærer i Romdrup—Klarup. — Hustru: Ingeborg f. Thorup.

Som Højskolelærer studerede B. særlig Geografi, Geologi, Fysik og Kemi, i hvilke Fag han søgte og fik videre Uddannelse. — Han er en paa sin Egn meget anset Mand og er Revisor i en af Landets største Sparekasser, Landbo-sparekassen i Aalborg. Desuden er han Revisor i den stedlige Brugsforening og Sygekasse og Forligsmægler i Tyende- og Aftægtsager.

NIELS CHR. BRUUN

Lærer og Kirkesanger i Sønderholm, er født den 26. Maj 1853 i Tornby ved Hjørring som Søn af Skibsfører C. P. Bruun, men hører ellers til en gammel Lærerslægt, af hvilken hans Bestefader var Lærer i Tornby og hans Farbroder Lærer i Hørby ved Sæby. Indtil sit 18. Aar sejlede han med Faderen paa Havne i Østersøen og Nordsøen, kom derefter paa Ranum Seminarium og tog i 1883 Lærereksamen i København. Samme Aar ansattes han ved Nørresundby Realskole, kaldedes 24. Marts 1884 til Lærer og Kirkesanger i Lendum ved Frederikshavn og forflyttedes i 1891 til sit nuværende Embede.

Lærer Bruun har ved Siden af sin Skolegerning udfoldet en betydelig Virksomhed i det almene Vels Interesse ved at tage virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Sammenslutninger og praktiske Foretagender, ligesom han ved Dannelsen af en Læseforening for Sønderholm Sogn har udført et betydningsfuldt Arbejde i Folkeoplysningens Tjeneste. Han har saaledes i 22 Aar



Niels Chr. Bruun

været Distriktsbestyrer for Brandforsikringsforeningen for Hjørring og Aalborg Amter, har i en lignende Aarrække været Kredsbestyrer for Plantningsforeningen for Aalborg og Omegn samt har endvidere i adskillige Aar været Kasserer og Regnskabsfører for Sønderholm Brugsforening, Formand for Aktieselskabet »Rimmen Mølle«, Revisor ved de kommunale Regnskaber og ved Sparekassen i Frejlev.



Anton Christensen

ANTON CHRISTENSEN

Tidligere Lærer og Kirkesanger i Sønder Tranders, er født den 23. Juli 1860 og er Søn af Gaardejer Christen Christensen i Visse ved Aalborg. I 1879 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes i 1883 ved Sønder Tranders Skole, hvor han virkede indtil han 1. Februar 1913 entledigedes paa Grund af Sygdom. I 1881 viedes han til Cathrine Cecilie Pallesen, Datter af Lærer P. Pallesen, som da var Lærer i Sønder Tranders og hos hvem han indtil sin faste Ansættelse var Hjælpe lærer.

Lærer Christensen har stadig omfattet det lille Landbrug med dets Bierhørv med megen Interesse og drev sin Skolelod med stor Dygtighed, ligesom han tog virksom Del i Andelsbevægelsen, bl. a. som Regnskabsfører for Andelsmejeriet og som Formand for Brugsforeningen. I en Snes Aar var han Revisor ved Aalborg Amts Andelsslagteri i Nørresundby, Revisor i Aalborg og Hjørring Amters Brandforsikringsforening og Formand for Sammenslutningen »Dansk Andels-Kartoffeleksport«, samt har siden 1908 været statsudnævnt Revisor ved »Kreditforeningen af Ejere af mindre Ejendomme paa Landet i Jylland«. Han har endvidere i adskillige Aar været Redaktør af »Andelsslagteritidende«, »Husmands-Almanakken« og »Landmændenes Lommebog«. Han skrev i sin Tid »Husmanden og det egentlige Husmandsbrug«, som fandt stor Udbredelse, og som paa Foranledning af Skaraborgs Læns Hushålnings-sällskap blev oversat paa Svensk og omdelt blandt svenske Smaakaarsfolk i flere tusinde Eksemplarer. Han har ligeledes skrevet »Hædrede Husmænd« og »Landbrugets Historie og Udvikling i Billeder og Tekst«, samt har i henvend en Snes Aar skrevet ugentlige Landbrugsartikler til ca. 25 af Landets mest udbredte Provinsblade. I et Par Aar var han Udgiver og Redaktør af »Husmandshjemmet«, som derefter solgtes til »De samvirkende jydsk Husmandsforeninger«, var i 4—5 Aar Fører paa jydsk Landboforeningers Husmandsrejser og beskrev disse i en Artikelrække, der efter »Aalborg Amtstidende« af jydsk Landboforeninger udgaves i Særtryk, særlig med Hensyn til Husmandsrejserne i 1895. Han har desuden saavel i Jylland som paa Øerne holdt Hundreder af Landbrugsforedrag i Landboforeninger og Husmandsforeninger samt har holdt talrige andre Foredrag ved Fester og i Forsamlingshuse.

CARL ANTON CHRISTENSEN

Førstelærer ved Vester Hassing Skole, er født den 23. Maj 1869 og er Søn af Købmand Chr. Jensen i Lyngby ved Skørping. I 1888 dimitteredes han fra



Carl Anton Christensen

Ranum Seminarium, gennemgik derefter Sekondløjtnantsskolen paa Kronborg og tog i 1891 Afgangseksamen herfra, ansattes samme Aar ved Øster Hassing vestre Skole, forflyttedes 1895 til Stae og i 1906 til Vester Hassing Førstelærerembede.

C. har stadig været meget virksom og interesseret i Lærerstandens Foreningsliv, har i 6 Aar været Formand for D. L. F. 60. Kreds og har siden 1905 været Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Aalborg Amt. I Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender har han ligeledes taget virksom Del, saaledes siden 1908 som Kasserer for Vester Hassing Elektricitetsværk, i 10 Aar som Revisor i Vester og Øster Hassing Sparekasse og siden 1910 som Formand for samme. C. har endvidere i flere Aar været Leder af Vester Hassing Sangforening, Medlem af Repræsentantskabet for Aalborg Amts Skyttefor-

ening og har i henved en halv Snes Aar holdt Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom.

ANDERS HENRIK CLAUSEN

Lærer i Grysted ved Nibe, er født den 6. Januar 1870 i Vingum ved Brædstrup og var indtil sit 21. Aar beskæftiget ved det hjemlige Landbrug. I 1894 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, var derpaa i et Aars Tid Hjælpe-lærer i Hvilsum og derefter Vikar i Addit og Boest, indtil han den 11. Marts 1896 modtog fast Ansættelse som Lærer i Boest ved Nørre Snede, forflyttedes 1. April 1900 til Bakbjerg ved Salten, den 1. Februar 1908 til Lynderup ved Skals og den 1. Juli 1911 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Clausen paa forskellig Maade stræbt at højne Oplysningen i sin Skolekreds, bl. a. ved sin Virksomhed som Formand for Sognets Læseforening, ligesom han har taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og Foreninger, ved hvilke han særlig har fungeret som Revisor.



Anders Henrik Clausen

MARINUS MADSEN DALGAARD

Enelærer i Sørup Skole ved Støvring, er født den 14. November 1874 i Hygum Sogn, hvor Faderen var Gaardejer,



Marinus Madsen Dalgaard

dimitteredes 1895 fra Jelling Seminarium og ansattes 6. Marts 1897 ved Hæsum Skole, hvorfra han forflyttedes 28. Februar 1901 til sit nuværende Embede.

Lærer Dalgaard, som i ca. 12 Aar har holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, er Formand for Sørup Folkebogsamling, Buderup—Gravlev Børne- og Lærerhogsamling, Sørup Afholdsforening og Buderup Sogns Venstrevælgerforening samt Leder af Sørup Gymnastikforening. Han var endvidere i sin Tid medvirkende ved Oprettelsen af Buderup—Gravlev Sygekasse, for hvilken han var Formand fra 1905—10, ligesom han var Formand for en Kirkekomité i Sørup med det Formaal at faa bygget en Kirke i Sørup. Fra 1903—08 var han Sogneraadsmlem og i et lignende Tidsrum Medlem af det tidligere Menighedsraad, og siden 1. December 1912 ligeledes Medlem af det

nuværende Menighedsraad, ligesom han ogsaa er Medlem af Buderup—Gravlev Værgeraad, har siden 1905 været Revisor i Støvring Brugsforening og er stadig Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører i Buderup—Gravlev Sparekasse. — Lærer Dalgaard er Formand i D. L. F.s 63. Kreds.

CARL FAUSØ

Lærer ved Sottrup Skole pr. Hornum, er født den 3. Marts 1885 i Fausing ved Randers, hvor hans Fader var Snedker. I 1907 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. Januar 1908 i Virring ved Skanderborg, hvor han virkede indtil han den 1. April 1910 kaldedes til sit nuværende Embede.

Lærer Fausø, der har været Formand for Virring og Omegns Foredragsforening, Stifter og Leder af en Sangforening samme Sted og Medlem af Repræsentantskabet for »Logstør Venstreblad«, har til Trods for sin unge Alder allerede en omfattende Forfattervirksomhed at se tilbage paa, hvilken dog endnu ikke er ført videre end til Julehæfter, Julebøger og forskellige Tidsskrifter. Han er saavel i journalistisk som i litterær Henseende knyttet til flere Blade, ligesom han fra forskellige Forlag modtager Bøger til Anmeldelse.



Carl Fausø



Niels Kristian Nielsen Fjeldgaard

NIELS KRISTIAN NIELSEN FJELDGAARD

Lærer ved Rimmen Skole pr. Ulsted, er født den 24. Marts 1862, Søn af daværende Boelsmand og Veteran fra Kri-gen 1848—50 N. K. Bertelsen i Øster Melholt, Dronninglund, og Hustru Mette M. Mortensdatter af Bagterp. Efter fra 20 Aars Alderen at have været Elev i 3 Vintre paa Stenum Højskole, hvor Forstanderen, Jørg. Terkelsen, og Pastor Aug. Kristensen, nu i Øster Tørslev, fik afgørende Betydning for ham, optoges han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1887, fortsatte sin Uddannelse i praktisk Skolegerning endnu et Aar, tog 1893 Eksamen i Musik og Sang og deltog i Lærerhøjskolens Kursus i 1906 og 1907. Efter at have af-tjent sin Værnepligt kaldedes han den 1. November 1889 til Rimmen Enkelærer-embede. — Den 15. November s. A.

viedes han til Ane Sofie Thomsen, Datter af Gaardejer Th. P. Jensen i Hov, Hals Sogn.

F., som i 1903 valgtes til Medlem af Menighedsraadet for Ulsted Sogn, har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og taget virksom Del i Ledelsen af flere af Egnens Foretagender og Foreninger. Han var saaledes i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening og forestod dennes Ledelse i flere Aar, var i 1897 Medstifter af Ulsted Sogns Sygekasse og har siden været dennes Formand, Regnskabsfører og Kasserer, ligesom han siden Januar 1901 har været Formand for den frie Fattigkasse for Ulsted Sogn og den stedlige Hjælpekasse. — F. har i Tidens Løb skrevet en Del mindre Fortællinger og lejlighedsvis Artikler til Dagblade.

LARS GLERUP

Lærer i Gistrup pr. Gistrup St., er født 19. September 1855 i Højerup ved Storehedinge. Paa fædrene Side stammer han fra Jylland, Moderens Slægt er fra Tyskland; Tipoldefaderen hed Worlandt. Som Dreng viste L. Glerup stor Læselyst og Anlæg for Bogen, men Hjemmet var fattigt, og han maatte efter sin Konfirmation vedblive at arbejde hjemme som Væver. Det lykkedes ham dog 1873 at komme paa Blaagaard Seminarium, og trods de smaa Midler lykkedes det ham at holde ud, til han 1876 fik sin Eksamen. Han maatte dog endnu i mange Aar kæmpe en haard Kamp for Udkommet. I flere Aar havde han Hjælperlærerpladser,



Lars Glerup



Gotfred Kristian Gotfredsen

var i 2 Vinterhalvaar Lærer paa Fjelle-
rad Folkehøjskole og 1½ Aar Lærer
ved Kindstrup Børnehjem paa Fyn. Saa
fik han endelig 1884 fast Ansættelse i
Visse, men det var dengang et Sulte-
embede med en Reguleringssum paa 632
Kr. 1893 forflyttedes han til Gistrup,
der ligesom Visse ligger i Nøvling Sogn.
— Den 27. November 1886 viedes han
til Ane f. Jensen, der har været ham
en trofast og uundværlig Støtte, uund-
værlig ikke mindst i de senere Aar, da
han har lidt meget af Sygdom — kron-
isk Cystitis.

Glerup er Formand i Sognets Hus-
flidsforening, har i 12 Aar været Med-
lem af Bestyrelsen for Søndertranders
Brugstovning og i 3 Valgperioder Bestyrelsesmedlem i Gunderup—Nøvling
Sogns Sygekasse.

GOTFRED KRISTIAN GOTFREDSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Vilsted pr. Løgstør, er født den 8. Oktober 1870
i Lilleheden ved Sæby, dimitteredes 1895 fra Ranum Seminarium og ansattes
den 1. November 1895 som Enelærer og Kirkesanger i Rubjerg, efter forinden
at have virket et Par Aar som Huslærer paa Højstrupgaard, forflyttedes i 1903
til Gerding og den 1. Juni 1906 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har G. paa forskellig Maade virket
til Gavn for sine Medborgere. I Rubjerg kaldte han Skytteforeningen til Live
og stod som dens Leder under hele sin
Embedstid der, ledede Gymnastikforenin-
gens Øvelser og holdt Aftenskole for den
konfirmerede Ungdom. I Gerding opret-
tede han en Folkebogsamling for Ger-
ding—Blenstrup Kommune, blev valgt til
Formand for nævnte Sognes Værgeraad og
blev af Grevskabet Lindensborg valgt til
at være Kirkeværge for Gerding Kirke. I
Vilsted har han længe fungeret som Re-
visor i Brugsforeningen og som Leder i
den derværende Gymnastikforening.



Niels Madsen Guldager

NIELS MADSEN GULDAGER

Enelærer ved Astrup Skole pr. Arden,
er født den 18. September 1863 i Ølgod
Sogn ved Varde, hvor hans Forældre ejede
en lille Gaard, der laa paa Grænsen af den
store Sønderomme Hedeplade og det bak-
kede Terræn i den østlige Del af Ølgod



Laurits Peter Hald

Sogn. Som Barn kom han tidlig med til Landarbejdet, og da han blev konfirmeret gjorde han næsten en Karls Arbejde. Efter i 1879 at have været et Aars Tid paa Staby Højskole, blev han Vinterlærer paa Heden, rejste i 1883 til København for at læse til Lærereksamen paa Smiths Seminarium og dimitteredes i 1886 som Privatist i Aarhus. Efter i nogle Aar at have været Privatlærer, dels i København og dels i Tersløse ved Sorø, blev han den 18. September 1895 fast ansat som Lærer ved Tisted Skole pr. Arden, hvorfra han forflyttedes i 1897 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sit Arbejde i Folkeskolens Tjeneste har Lærer Guldager taget virksom Del i flere af de under det offentlige henhørende Arbejder, ligesom han har virket i Ledelsen af Velgørenhedsarbejdet der paa Egnen og i sine Medborgeres forskellige praktiske Foretagender og Foreninger. Han har saaledes fra 1904—10 været Medlem af Astrup Sogns Menighedsraad, har siden 1908 været Medlem af Værgeraadet, Revisor for Kommunens Regnskaber og Astrup Pastorats Spare- og Laanekasse, har forestaaet Ledelsen af Salget af »Høstblomsten« i Astrup Sogn og stiftede i sin Tid Astrup Foredragsforening, som han siden stadig har været Leder af.

NIELS HALD

Førstelærer ved Horsens Byskole pr. Laugholt, er født den 29. April 1877 i Horsens Skole. — Hans Fader, afdøde Lærer Laurits Peter Hald, fødtes 13. Juli 1837 i Tylstrup Skole, dimitteredes 1865 fra Lyngby Seminarium, ansattes samme Aar som Lærer i Faarup, forflyttedes 1. December 1868 til Horsens, dekoreredes i 1892 med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn, var i 25 Aar Formand og Kasserer for Horsens—Hammer Sparekasse og Regnskabsfører for Sogneraadet og afgik ved Døden den 9. April 1902. — N. H. tog Præliminæreksamen fra Hals Realskole, dimitteredes 1899 fra Nørre Nissum Seminarium, blev derefter Hjælpe lærer hos Faderen og konstitueredes 1902 efter dennes Død i Embedet, hvortil han kaldedes den 19. August 1903. Den 10. November 1905 viedes han til Inger Cathrine Christensen, der til Maj s. A. var Lærerinde ved Skolen.

Lærer Hald, som har stor Interesse for sin Egn og arbejder paa en historisk-



Niels Hald

topografisk Beskrivelse af denne, har ligesom Faderen udfoldet en betydelig Virksomhed for det offentlige, dels som Regnskabsfører for Sogneraadformanden og som Revisor af Kommunens Regnskaber, dels som Kasserer for Horsens—Hammer Sogneraad og som Formand for Hjælpekassens Bestyrelse. H. har i det hele arbejdet i bedste Forstaaelse med Sognets Beboere og har ved Tilskud fra Forældrene i Distriktet faaet anskaffet en ret betydelig Samling Anskuelsesmidler.



Jens Hanghøj

JENS HANGHØJ

Lærer ved Vejgaardens Skole ved Aalborg, er født den 12. April 1880 og er Søn af pensioneret Lærer Peder S. Hanghøj, der tidligere var Lærer i Nørre Vraa og som efter sin Entledigelse bosatte sig i Hjørring. — I 1901 underkastede han sig den afsluttende Lærerprøve ved Gjedved Seminarium, ansattes 1. December 1902 som Andenlærer i Børglum vestre Skole, forflyttedes 1. Januar 1904 til Løkken Skoles Andenlærerembede og virkede der indtil han 1. Marts 1906 ansattes som Lærer ved Vejgaardens Kommuneskole, hvor han siden har virket.

Lærer Hanghøj har stadig taget virksom Del i Arbejdet for Afholdssagens Fremme og har som Medlem af Bestyrelsen for Vejgaard Afholdsforening arbejdet ihærdigt for denne samfundsnyttige Sag.

HANS CHRISTIAN OTTO HANSEN

Enelærer ved Lille Arden Skole pr. Arden, er født i Landsbyen Knie, Ørum Sogn ved Grenaa, den 27. August 1879. Efter at have været beskæftiget ved Landbruget i 3 Aar efter sin Konfirmation kom han paa Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1901, virkede i 1½ Aar som Hjælpe lærer i Maabjerg ved Holstebro, ansattes 1. April 1903 som Andenlærer i Udbyneder, kaldtes 1. September 1904 til Enelærer ved Astrup østre Skole og forflyttedes 1. Oktober 1911 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af Undervisningsarbejdet i Skolen har H. stræbt at højne Oplysningen ude blandt Skoledistriktets Beboere ved at stifte en Foredragsforening i Astrup, ligesom han der var medvirkende ved Stiftelsen af en Skytteforening, som han siden, indtil sin Forflyttelse, har været Leder af. — H., som er Suppleant til Menighedsraadet, er valgt ind i Bestyrelsen for den stedlige Sygekasse, er Foreningen »Dannevirke«s Repræsentant for Sognet samt har fra Begyndelsen af 1905 til Udgangen af 1910 været Revisor i Astrup Brugsforening og fra den Tid Foreningens Regnskabsfører.

JEPPE HANSEN

Førstelærer ved Skelund Skole, er født den 13. Juli 1866 som Søn af Snedker Hans Peter Jeppesen og Hustru Bodil f. Christensen i Veddum, Skelund



Jeppe Hansen

stillet sig til Valg. I det almene Vels Interesse har han udfoldet en betydelig Virksomhed og har i Tidens Løb udført adskillige hetroede Hverv, bl. a. som Medlem af Sogneraadet fra 1904—09, siden Nytaar 1912 som Værgeraads-medlem, siden 1897 som Formand og Regnskabsfører for Skelund Sogns Sygekasse og som Sekretær i Bestyrelsen for Aalborg Amts Sygekasse-Centrafor-ening siden 1909, som Regnskabsfører for Forskudsforeningen for Skelund—Visborg og Als Sogne siden 1909, for Skelund og Omegns Husmandsforening siden 1910 og for Hesteforsikringen «Sydøst-Himmerland» siden 1907. Han har endvidere i en Aarrække fungeret som Revisor i Skelund Sogns Sparekasse, i Andelsfoderstofforeningen og i flere andre lignende Andelsforetagender og Foreninger.

MIKKEL HANSEN

Førstelærer ved Vebbestrup Hovedskole pr. Doense, er født den 8. Oktober 1862 i Ravnkilde ved Arden, dimitteredes 1884 fra Skaarup Seminarium og ansattes derefter som Tredielærer i Ravnkilde, hvor han virkede indtil han i 1889 kaldedes til Vebbestrup som Førstelærer og Kirkesanger.

Førstelærer Hansen, som ved Siden af sin egentlige Skolegerning har holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, har paa forskellig Maade stræbt at højne Oplysningen i sit Skole-distrikt, dels ved som Bestyrelsesmedlem at tage Del i Ledelsen af den sted-

Sogn. Fra 10 Aars Alderen tjente han som Hyrdedreng, indtil han blev hjulpet, saa at han kunde tage fat paa Læsningen; i Januar 1885 tog han Præliminærexamen ved Universitetet, i Juli 1887 Examen artium og i 1888 Filosoficum og Hebraicum. Han studerede saa i ca. 3 Aar Theologi, men da dette Studium ikke tiltalte ham længere, tog han i 1893 Skolelærereksamen fra Vesterbro Seminarium (207 Points) og gik over til Lærervirksomheden, ansattes 1. December s. A. som Andenlærer i Hadsund og kaldedes 5. Juni 1896 som Førstelærer og Kirkesanger i Skelund, hvor han siden har virket.

Førstelærer Hansen, der siden Nytaar 1911 har været Kredsformand i D. L. F.s 61. Kreds, er stærkt politisk interesseret, og har saaledes allerede et Par Gange været opstillet som Socialdemokratiets Folketingskandidat i Nørresundby-Kredsen, hvor han nu i 1913 atter har



Mikkel Hansen

lige Foredragsforening, dels ved i sin Tid at stifte og siden at undervise og lede Øvelserne i Byens Gymnastikforening. Han har endvidere taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og i Arbejdet ved de under det offentlige henhørende Institutioner. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Regnskabsfører og Revisor i den stedlige Brugsforening og Andelsmejeri, har i 23 Aar været Kirkeværg samt har i flere Aar været Medlem af Kommunens Menighedsraad og Værgeraad.

LAURITS NIELSEN HOLST

Lærer ved Haldager Skole pr. Nørresundby, er født den 17. Februar 1861 i Rønde, Bregnet Sogn, tjente fra 10 Aars Alderen først som Hyrdedreng og senere som Tjenestekarl, besøgte en Vinter Mørke Folkehøjskole og var derefter i nogle Aar beskæftiget ved Gartneriet. For at tjene lidt sammen til et Seminarieophold havde han i 3 å 4 Aar forskellige Vikar- og Hjælperlærerplasser, optoges paa A. Schmidts Friseminarium i København, hvorfra han dimitteredes i 1885. Efter sin Dimission deltog han i adskillige Kursus, ansattes 1. Oktober 1885 i Tanderup, forflyttedes 4 Aar efter til Vannerup, 6 Aar derefter til Torsted og efter 7 Aars Forløb til sit nuværende Embede.

H., som i flere Aar har været Næstformand for Vadum Sogns Værgeraad og Medlem af det tidligere Menighedsraad, har taget virksom Del i Ledelsen af de fleste af Egnens Foretagender og Foreninger, bl. a. som Formand for Haldager Husflidsforening og Haldager Plantningsforening, som Revisor i Aalborg Amts Husflidsforening, ligesom han i sin Tid var Formand ved Oprettelsen af Farsø Sogns Sygekasse i Vesthimmerland. Ved Siden af sin egentlige Skolevirksomhed har H. i adskillige Aar holdt Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom og har i flere Aar været medvirkende ved den botanisk-topografiske Undersøgelse af Danmark.



Thorvald Nielsen Holst

THORVALD NIELSEN HOLT

Førstelærer ved Ellidshøj Skole pr. Ellidshøj, er født i True, Aalborg Amt, den 27. April 1877, arbejdede først ved Landbruget og dimitteredes i 1904 fra Skaarup Seminarium. Efter sin Dimission var han i 16 Maaneder Hjælperlærer hos Lærer Joh. Johannsen i Hundstrup, en Broder til den bekendte Sønderjyde Gustav Johannsen, ansattes 1. Januar 1906 som Andenlærer i Svenstrup, forflyttedes 1. Maj s. A. til Kværndrup Andenlærerembede og kaldedes 1. Januar 1908 til Førstelærer og Kirkesanger i Ellidshøj. — Den 30. November 1907 viedes han til forhenværende Sygeplejerske, Martha Johansen.

Under sin Virksomhed i Hundstrup stiftede H. en Afholdsforening og var i den Tid, han virkede som Andenlærer i Kværndrup, Formand for en Ungdomsforening paa ca. 300 Medlemmer. I Ellidshøj har han stiftet og ledet to Sangforeninger, den ene for blandet Kor, den anden for Mandskor, har oprettet



Nicolaj Jacobsen

en Børnebogsamling og en Folkebogsamling samt en Husflidsforening, i hvilken han selv tidligere ledede Undervisningen helt, nu dog kun i mindre Udstrækning og kun i et enkelt Fag som Bogindbinding.

NICOLAJ JACOBSEN

Førstelærer ved Gandrup Skole og Organist ved Østerhassing Kirke, er født den 16. August 1871 i Lundø ved Skive og hører saa langt tilbage i Tiden, som Oplysning herom haves, til en gammel Landmandsslægt, hvorfor han ogsaa efter Forældrenes Ønske var bestemt for Landvæsenet, ved hvilket han arbejdede indtil 22 Aars Alderen, men brød saa af som Følge af sin egen Lyst til Lærergerningen, kom paa Ranum Seminarium og dimitteredes 1897. I Juli 1898 ansattes han ved Vedsted vestre Skole i

Hjørring Amt, hvorfra han forflyttedes 1. December 1902 til sit nuværende Embede. — Den 22. December 1898 ægtede han sin Hustru, Maren f. Petersen.

J. har stadig taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og omfattet Egnens Forhold med stor Interesse. Han har saaledes bl. a. i 6 Aar været Medlem af Vester og Øster Hassing Kommunes Værgeraad, fungerer stadig som Revisor i Vester og Øster Hassing Sparekasse og statsanerkendte Sygekasse, ligesom han som Formand fremdeles forestaar Ledelsen af Folkebogsamlingen for Vester og Øster Hassing Sogne.

PEDER JAKOBSEN

Andenlærer ved Vebbestrup Skole pr. Doense, er født i Odder den 15. Marts 1851. Han var først et Aar paa Lyngby Seminarium og derefter to Aar paa Gjedved, hvorfra han dimitteredes i 1872 og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i forskellige Kursus paa Statens Lærerhøjskole, særlig i Engelsk og Tysk. Efter sin Dimission var han i henved et Aar konstitueret som Lærer i Græsdal, Taars Sogn i Vendsyssel, var derefter Hjælperlærer i Jerlev ved Vejle, indtil han i Juli 1879 ansattes i sit nuværende Embede.

Lærer Jakobsen har saavel ved sin Skolevirksomhed som ved sin hele Leven og Færden udøvet en god og mangeartet Indflydelse paa sine Medborgere, af hvem han har gjort sig almindelig



Peder Jakobsen



Søren Kristian Jakobsen

aget og afholdt. Han har taget virksom Del i Egnens praktiske Foretagender og Foreninger, bl. a. ved i en Aarrække at fungere som Regnskabsfører og Bestyrelsesmedlem i Vebbestrup Brugsforening.

SØREN KRISTIAN JAKOBSEN

Lærer i Store Brøndum pr. Skjorping, er født i Dybe Sogn ved Lemvig den 26. September 1853, dimitteret fra Gjedved 1881. Den 12. September samme Aar ansattes han ved Fredensdal Skole i Brovst Sogn, forflyttedes i Januar 1886 til Hune Skole og til sit nuværende Embede i November 1890.

Hustru: Jesine Petrine f. Thøgersen.

J. føler sig fuldt tilfredsstillet ved sin Virksomhed i Skolen og sin øvrige Embedsgerning, hvilken han varetager saare

samvittighedsfuldt. Han har derfor — skønt han iøvrigt med stor Elskværdighed staar enhver, der søger ham, bi med Raad og Daad — afholdt sig fra al ledende offentlig Virksomhed, naar undtages, at han har paataget sig Bestillingen som Regnskabsfører i den stedlige Sparekasse, et Hverv, han til Gengæld røgter med den største Nøjagtighed.

JOHAN PETER JENSEN

Lærer i Gug, er født den 9. Juli 1865 i Aalborg og opdraget hos Husmand Jens Svendsen Svanfolk i Skibsted Sogn. Da han var 20 Aar gammel, kom han paa Bælum Højskole, tog i 1888 almindelig Forberedelseseksamen, rejste et halvt Aar i Tyskland og tog i 1892 Lærereksamen fra Vesterbros Seminarium, hvorefter han virkede som Lærer ved Bælum Højskole, indtil han i November samme Aar blev Forstander paa Fjellerad Højskole. Ved sin Afgang som Forstander søgte han ind i Folkeskolen og kaldedes 9. September 1893 som Enelærer i Gug, hvor han siden har virket.

Lærer Jensen, der er eksamineret Sløjdlærer, har til Stadsighed holdt en godt besøgt Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom og hyppigt holdt Foredrag over forskellige Emner saavel hjemme som ude. For Bogsamlingsagen har han udført et betydningsfuldt Arbejde ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af Sognets



Johan Peter Jensen



Kristen Jensen

mand for Aalborg Amts Biavlerforening.

Bogsamling, for hvilken han stadig er Formand, samt ved sin Virksomhed som Repræsentant i Aalborg Amt for Foreningen »Danmarks Folkebogsamlinger«. Han har endvidere taget virksom Del saavel i de under det offentlige henbørende Arbejder som i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige praktiske Foretagender og Sammenslutninger, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige betroede Hverv. Han har saaledes i flere Aar været Formand og senere Medlem af Sognets Værgeraad, Medlem af Menighedsraadet og Bestyrelsesmedlem for Sognets Sygekasse, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Sognets Husmandsforening, for hvilken han siden har været Formand, ligesom han stadig er Revisor for Husmændenes Udstykningsforening i Aalborg Amt samt Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Biavlerforening og For-

KRISTEN JENSEN

Lærer i Tandrup pr. Farsø, er en Gaardmandsøn fra Vestrup og født den 23. Marts 1858. Han dimitteredes fra Gjedved 1882, var i nogle Aar Andenlærer i Vognsild og blev 28. August 1889 kaldet til Enelærer i Tandrup. Den 25. Oktober 1892 ægtede han Petrine Hansine f. Jørgensen, Datterdatter af den bekendte Lærer og Rigsdagsmand N. Hansen i Brørup.

I sin stille, afsides Egn har Hr. J. kastet sig over Studiet af Sprog, og har deri naaet forbavsende vidt. Han har grundige Kundskaber i Latin, Fransk, Italiensk, Tysk og Engelsk; dette sidste Sprog studerede han nøjere under et Ophold i Oxford 1911. — Han har tilføjede musikalske Evner og Interesser, og har baade i Vognsild og Tandrup stiftet og ledet Sangforeninger. Som Foredragsholder har han — mest over historiske Emner — holdt adskillige interessante og velformede Foredrag.

NIELS PETER JENSEN

Førstelærer ved Lindholm Skole pr. Nørresundby, er født den 6. August 1860 i Øsløs paa Hannæs og hører til en gammel Landmandsslægt. I 1880 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, ansattes 1884 ved Hassing Skole i Thisted Amt og forflyttedes i 1901 til Lindholm Førstelærerembede.

Ved Siden af sin Gerning i den under



Niels Peter Jensen

hans Embedstid stærkt voksede Skole har J. taget virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Foretagender og i det kommunale Arbejde, samt virket ihærdigt og interesseret for Folkeoplysningens Fremme. Han har saaledes fra 1885 til 1901 været Bestyrelsesmedlem, Regnskabsfører eller Revisor ved Kommunens Sparekasse, gav i sin Tid Stødet til Oprettelsen af en Brugsforening og virkede senere som Kasserer, Bestyrelsesmedlem og Revisor ved samme. I adskillige Aar har han været kommunal Revisor, Medhjælper hos Sogneraadformanden samt var Medlem af det tidligere Menighedsraad og Hjælpekassebestyrelsen. J. var endvidere medvirkende ved Oprettelsen af en Foredragsforening, en Sognebogsamling og en Børnebogsamling, samt har altid været et virksomt Medlem af de stedlige Afholdsforeninger.



Niels Larsen Jensen

NIELS LARSEN JENSEN

Førstelærer ved Veddum Skole, er født den 14. September 1858 i Heldager ved Svendborg. I 1878 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium og ansattes den 16. Januar 1879 som Andenlærer ved Rostrup Skole pr. Arden, kaldedes 26. April 1882 som Enelærer i Glerup ved Hadsund og forflyttedes den 6. Juli 1885 til sit nuværende Embede.

Lærer Jensen, der i flere Aar har været Formand i D. L. F.s 61. Kreds, har stadig taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige praktiske Foretagender og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv, saavel af offentlig som folkelig Art. Han har saaledes i flere Aar været Formand for Skelund—Visborg Kommunes Værgeraad og Revisor ved Kommunens Regnskaber, Næstformand i Skelund Menighedsraad og Revisor for Skelund Sogns Syge- og Begravelseskasse. Han har endvidere i en Aarrække været Revisor i Veddum Foderstofforening og siden 1885 Regnskabsfører for Aktieselskabet Skelund Sogns Spare- og Laanekasse i Veddum.

JOHAN MARIUS JOHANSEN

Førstelærer ved Gudumlunds Fabriksskole i Gudumholm, er født den 10. Juli 1858 i Nørre Onsild ved Hobro og er Søn af afdøde Førstelærer Chr. Johansen, Dbm., i Vrinders paa Mois. Han dimitteredes fra Ranum Seminarium til Skolelærekseramen i Aarhus 1878, var fra 1. September samme Aar Hjælpe-lærer i Ans hos Forfatteren C. A. Thyregod, indtil han 3. November 1880 ansattes som Enelærer ved Romalt Skole i Krstrup Sogn, og blev derfra under 16. Maj 1882 af daværende Lehnsgreve E. v. Schimmelmänn til Lindenberg m. m. kaldet til sit nuværende Embede. Dette Embede oprettedes i 1812 af Grevskabet, der for egen Regning lønnede Læreren og byggede Skolen. Denne ejes endnu af Grevskabet, ligesom dette fremdeles lønner Lærerne, der i Henhold til Anordning af 29. Juli 1814 i de svundne 100 Aar er blevet kaldede af



Johan Marius Johansen

Lehnsgræverne, i hvilket Tidsrum der kun har virket 3 Lærere, nemlig: Gregers Martin Bech fra 1812 til 1848, Mads Andersen fra 1848 til 1882 og Lærer Johan Marius Johansen siden da.

Under sin Virksomhed i Gudumlund har han i nogle Aar været Kredsformand i D. L. F.s 47., nu 62. Kreds, har siden 1889 været Bestyrelsesmedlem, fra 1891 tillige Formand, Kasserer og Bogholder for Gudum og Lillevorde Sognes Sparekasse og fra 1892 til 1909 Medlem af Sogneraadet. I en Aarrække har han revideret Sygekassens Regnskaber og var i sin Tid medvirkende til, at denne anerkendtes af Staten; han er endvidere Bestyrelsesmedlem, Kasserer og Bogholder for Gudumholm Haandværker- og Borgerforening, ligesom han har været Medlem af Udvalget for Opførelsen af Gudumholm Kirke og fremdeles er Medlem af denne Kirkes Bestyrelse. Siden 1884 har Lærer Johansen været Leder og Bibliotekar for det derværende store Sognebibliotek.

AXEL JØRGENSEN

Førstelærer ved Skibsted Skole pr. Kongerslev, er født den 17. Juni 1883 i Tommerup som Søn af afdøde Købmand Chr. F. Jørgensen i Odense og Søstersøn af Professor P. K. Møller, Overlæge ved Amtssygehuset i Odense. I 1900 tog han Præliminæreksamen fra Mulernes Legatskole og dimitteredes i 1906 fra Odense Seminarium, virkede derefter som Andenlærer i Ronnum og i Rødovre ved København og kaldedes som Enelærer paa Hjortø—Birkholm i Lille Bælt, hvorfra han forflyttedes den 1. Juli 1908 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Jørgensen udfoldet en betydelig Virksomhed til Gavn for sine Medborgere, hvis praktiske Foretagender og Foreninger han for en stor Del har forestaaet Ledelsen af, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige betroede Hverv, saavel af offentlig som af privat Natur. Han har saaledes i flere Aar været Tilsynsværge for Skibsted Sogn med Plejebørn fra Plejehjemsforeningen for Viborg Stift, Medlem af Menighedsraadet, Leder af og Formand for Skibsted Sognebogsamling, Kredsforstander for Aalborg og Nibe med Omegns Plantningsforening samt arbejder for Oprettelsen af et Elektricitetsværk for Skibsted og Omegn. Han har endvidere i sin Tid under sin Virksomhed



Axel Jørgensen

som Lærer i Ronnum stiftet et Bibliotek i Karstoft, ligesom han i Skibsted har stiftet en Gymnastikforening for Byens Ungdom. Lærer Jørgensen er litterært interesseret og har selv skrevet forskelligt, bl. a. en Del Smaadigte til Blade og Skrifter.

PETER JØRGENSEN

Førstelærer ved Hov Skole pr. Ulsted, er født den 13. Juni 1847 i Østerskerlinge ved Svendborg, hvor hans Fader var Husejer. I 1870 dimitteredes han i København, ansattes den 23. April 1875 som Andenlærer i Horsens, Kær Herred, forflyttedes 1877 til Tastum i Fjends Herred, i 1879 til Hals og i Januar 1885 til Hov Førstelærerembede.

Ved Siden af sit velrøgtede Embede, i hvilket han i 1910 holdt 25 Aars Jubilæum, ved hvilken Lejlighed der vistest ham almindelig Anerkendelse saavel fra Befolkningens som fra Myndighedernes Side, har han stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og i Tidens Løb beklædt flere ansvarsfulde Poster; han har saaledes bl. a. i adskillige Aar som Formand forestaaet Ledelsen af Fiskeriforeningen »Fremad« i Hov.



Peter Jørgensen

POUL PEDERSEN KJÆR

Førstelærer i Gaaser Skole, Gandrup St., er født den 3. Marts 1870 i Vester Toftegaard i Gaaser og dimitteret fra Jelling den 24. Juli 1891. Før han den 1. September 1896 kaldedes til sit nuværende Embede, havde han fra 1892—95 været Andenlærer i Højsmarke pr. Nakskov og fra 1895—96 Førstelærer i Gjæraa pr. Asaa.

Hustru: Cathrine f. Jensen.

K. har i adskillige Aar været den lokale Foredragsforenings virksomme Leder og Sangforeningens dygtige Dirigent. Desuden er han kommunal Revisor.

MORTEN KOLSTRUP

Førstelærer ved Ravnkilde Skole pr. Arden, er født den 12. Maj 1860 paa Kolstrupgaard i Nimtofte Sogn, Randers Amt, og hører til en gammel ansat Bondeslæggt, hvoraf en Broder er Højskoleforstander Søren Kolstrup, Mørke, og en Søn er Lærer i Horsens. Efter at være dimitteret i 1879 fra Jelling Seminarium ansattes han 13. November 1880 som Lærer i Pindstrup, Marie Magdalene Sogn, hvorfra han forflyttedes den 2. Maj 1885 til sit nuværende Embede. — Den 25. Juli 1885 viedes han til Martha Petrea Ehrenreich.

Lærer Kolstrup hører til Afholdsbevægelsens Veteraner og udførte i sin Tid et stort og betydningsfuldt Arbejde for denne samfundsnyttige Sag ved at stifte flere Afholdsforeninger; han var ligeledes i en Aarrække Leder af Egnens Gymnastikforening samt Formand for Forsamlingshuset og den dertil knyt-



Morten Kolstrup

mitteredes herfra i 1882 og har fra 1. September samme Aar uafbrudt virket i Folkeskolens Tjeneste, med første faste Ansættelse fra 1. Maj 1885 som Lærer i Dokkedal, Mov Sogn, hvorfra han den 16. Februar 1892 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Kristiansen drevet et kraftigt Landbrug, ligesom Egnens Befolkning har lagt stærkt Beslag paa hans Tid og Kræfter ved at overdrage ham forskellige Tillidshverv og betroede Poster. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Kirkeværge, Formand for Vægeraadet, Medlem af Menighedsraadet, Medlem i Bestyrelsen af Kongerslev Pastorats Sparekasse, Formand og Regnskabsfører i Nørre Kongerslev Brugsforening, har i sin Tid stiftet Pastoratets statsanerkendte Sygekasse og har i 25 Aar holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

KR. KRISTENSEN

Enelærer og Organist i Hørby ved Hobro, er født den 6. Januar 1852 i Ravnkilde Sogn ved Arden, hvor hans Fader da var Gaardfæster, siden Gaardejer i Nysum. Indtil sit 22. Aar var han beskæftiget ved Landbruget samt lærte Snedkerhaandværket, optoges 1874 paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1877. Efter i 1877—78 at have været Lærer paa Jandrup Højskole og derefter Vakancelærer i Dørup og Skjellerup-Nygaarde, kaldedes han den 29. Marts 1879 til Enelærer ved sidstnævnte Skole, forflyttedes 12. Sep-

tede Foredragsvirksomhed i Ravnkilde. Han har endvidere taget virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Foreninger og Sammenslutninger, bl. a. som Regnskabsfører og Formand for Brugsforeningen og Formand for Husmandsforeningen, ligesom han har taget flere af de under det offentlige henhørende Hverv paa sig, dels som Medlem af Bestyrelsen for Ravnkilde Sparekasse, dels som Medlem af Kommunens Vægeraad og den stedlige Hjælpekasse.

JØRGEN KRISTIAN KRISTIANSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Nørre Kongerslev, er født den 18. Oktober 1860 i Tolstrup By ved Løgstør, hvor Forældrene var Gaardmandsfolk. Han var først ved Landvæsenet, optoges 1879 som Elev paa Ranum Seminarium, di-



Jørgen Kristian Kristiansen



Kr. Kristensen

tember 1883 til Voel ved Silkeborg og den 22. Juli 1887 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Kristensen arbejdet ihærdigt paa at højne Oplysningen ude i Skolekredsen, dels ved sin Virksomhed som Formand for Voel Læseforening, ved i 25 Aar at være Formand for Hørby Sognehogsamling og Medleder af Foredragsforeningen, senere som Revisor i samme og Bestyrelsesmedlem af Foredragsforeningen i Hobro, dels ved til Stadighed i en lang Aarrække at holde Aftenskole om Vinteren for den konfirmerede Ungdom samt ved sin indenfor Lærerkredse kendte Skribentvirksomhed, særlig omfattende Bidrag til «Gjæved Festskrift» fra tidligere Aar og i frisk Erindring fra den nys udgivne historiske Nekrolog over pensioneret Lærer M. Th. Kristensen af Rugsted, der døde i 1912, 88 Aar gammel. Han har end-

videre taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender, bl. a. fra 1888 som Formand og Regnskabsfører for Hørby Brugsforening, som mangeaarig Sekretær for Sogneraadet, som Regnskabsfører og Sekretær for Hjælpekassen, Bestyrelsesmedlem i Øls—Hørby—Døstrup Kommune og som Medlem af Styrelsen af «Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger». Han har desuden i sin Tid stiftet og i 15 Aas som Formand ledet den stedlige Skytte- og Gymnastikforening, var Medstifter og Bestyrelsesmedlem, senere Revisor i Kommunens Sygekasse samt Medlem af Vægeraad og Menighedsraad, ligesom han indenfor Lærerstanden har fungeret i nogle Aar som Formand og Afsending til Ombudsmøder for 67. Kreds af Danmarks Lærerforening.

VALDEMAR EMIL KROGH

Lærer i Ferslev ved Aalborg, er født i Seminariehyen Ranum den 2. December 1867. Efter Konfirmationen kom han til Handelen, men Lysten til at blive Lærer bragte ham til i sit 20. Aar at opgive denne Vej. Han blev Elev paa Seminariet i sin Fødeby og tog Eksamen derfra 1891. 1. Septbr. samme Aar blev han Lærer og Kirkesanger i Lundby ved Løgstør og flyttedes derfra til Ferslev 8. Juli 1895. — Den 14. September 1892 viedes han til sin Hustru, Anna Vilhelmine f. Rasmussen.

Naar der i Sognet har været Brug for en Mand med den fornødne Duelighed og Arbejdsevne, repræsentative Evner og



Valdemar Emil Krogh



Anders Kr. Krogsgaard

vindende Personlighed til at stille i Spidsen for et Foretagende eller en Institution, har man altid kunnet finde en saadan i Lærer K. Og det er mange Gange Beboerne har haft Bud efter ham. Blandt hans mange Hverv kan her nævnes, at han i en Aarrække var Formand for Pastoratets Sygekasse, og at han nu for Tiden er Formand for Menighedsraadet, Medlem af Værgeraadet, Formand for Sparekassen og Formand for Ferslev og Omegns Brugstovning.

ANDERS KR. KROGSGAARD

Lærer og Kirkesanger i Lillevorde ved Gudumholm, er født den 26. Oktober 1859 i Vestervig, men har henlevet det meste af sin Barndom i Sønderhaa i Thisted Amt, hvor Forældrene ejede en Gaard. Indtil sit 20. Aar var han beskæftiget

ved Landbruget, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1883. Lige efter sin Dimission blev han Hjælperlærer i Lillevorde og modtog 1886 fast Ansættelse i Embedet med Forpligtelse til tillige at være Kirkesanger i Gudum under den daværende Lærers Embedstid. — Den 24. November 1889 viedes han til sin Hustru, Agnes Johanne f. Holte.

Som Landmandssøn og praktisk uddannet ved det hjemlige Landbrug, suppleret med en Del Theori ved landøkonomiske Kursusstudier, har Lærer Krogsgaard vist sig som en særdeles dygtig Landmand, idet han siden 1908 — som Medindehaver af en Gaard paa 40 Tdr. Land i Lillevorde — har ledet dennes Drift paa en saa gennemført velordnet Maade, at Gaarden baade har forrentet sig og været et Eksempel paa et mønsterværdigt Landbrug. Sine Medborgeres Anliggender har han ogsaa omfattet med stor Interesse og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv; han har saaledes bl. a. i en Snæs Aar været Formand for den frie Fattigkasse, har siden 1898 været Kirkeværge og indtil 1907 Kredsbestyrer i Gudum—Lillevorde Sygekasse samt har i mange Aar været Revisor for Gudum—Lillevorde Sparekasse og Romdrup—Lillevorde Andelsmejeri.

ANTON LARSEN

Førstelærer ved Nørre Uttrup Skole pr. Nørresundby og Organist ved Hvorup Kirke, er født den 5. Maj 1875 i Tostrup ved Nibe, hvor hans Forældre var Gaardmandsfolk. I 1895 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og virkede fra 25.



Anton Larsen



Frederik Larsen

September 1895 som Lærer ved J. R. Schoubys private Drengeskole i Aalborg, indtil han den 16. Marts 1898 kaldtes til Tostrup Enelærerembede ved Nibe, hvorfra han forflyttedes i 1901 til sit nuværende Embede.

L. har paa forskellig Maade taget virksom Del i Beboernes Foretagender og Foreninger; han har saaledes bl. a. været Bestyrelsesmedlem i, Regnskabsfører og Kasserer for Nørre Uttrup Brugsforening siden dens Oprettelse i 1905, har siden 1910 været Formand for Sundby—Hvorup Kommunes Sygekasse og har i flere Aar som Formand forestaaet Ledelsen af Nørre Uttrup Læseforening.

FREDERIK LARSEN

Førstelærer ved Aalebæk Skole pr. Hals, er født den 27. November 1856 i Vesterskov pr. Flauenskjold i Hjørring Amt, dimitteredes 1881 fra Gjedved Seminarium og har senere fortsat sin Uddannelse ved at tage Del i adskillige Kursus i Gymnastik, Husflid, Sundhedslære og Alkohollære. Ved Nytaar 1882 blev han Andenlærer i Asaa, forflyttedes 1888 til Try Enelærerembede, i 1901 til Koldkær Førstelærerembede og i 1910 til Aalebæk Førstelærerembede.

Ved Siden af sin Skolegerning har L. udfoldet en betydelig Virksomhed til Fremme af Afholdssagen. Han var saaledes i sin Tid i adskillige Aar Formand for Try Afholdsforening, Dronninglund Herreds Afholdskreds og Hals Sognes Afholdsforening, ligesom han for Tiden beklæder Formandspladsen i Bestyrelsen for »De samvirkende Afholdsforeninger« i Hals. L. er endvidere Revisor i Hals Sogns Sygekasse og har stadig omfattet alle Spørgsmaal og Forhold vedrørende Landvæsen og Havebrug med særlig Interesse.

JENS PETER LARSEN

Lærer i Vannerup ved Farsø, er født den 15. Juni 1856, Søn af Husmand Lars Jensen paa Lindholm Hede, dimitteredes 1880 fra Ranum Seminarium, ansattes 1. September s. A. som Lærer i Hvingel, forflyttedes 1. Juni 1882 til Frederikshaab og den 1. Juli 1901 til sit nuværende Embede som Lærer ved Vannerup Skole og Kirkesanger ved Farsø Kirke. — Den 9. Februar 1886 ægtede han Ane Louise Karoline Andersen, Datter af Skovfoged Thyge Andersen, Dbm., af Nørlund, Velling Skov ved Silkeborg.

L. skattes højt af Beboerne i sin Skole-



Jens Peter Larsen



Anders P. Lauritsen

kreds, ikke blot som den dygtige Lærer han er, men ogsaa for den Interesse, han sradig har vist deres forskellige Anliggender og Foretagender, i hvilke han ofte har taget aktiv Del. Under sin Virksomhed i Frederikshaab oprettede han en Brugsforening, for hvilken han selv fungerede som Formand, var Kasserer og Regnskabsfører for »Randbøl Sogns gensidige Hjælpeforening«, blev af »Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark« antaget til i Fritiden at virke som Indre-Missionær og til som Formand at lede Ynglingeforeningen i Randbøl Sogn. I Vannerup har han med stor Ihærdighed virket som Formand for en Kreds af Dansk Missionsselskab; har endvidere bl. a. været Formand for Farsø Brugsforening, Medlem af Værgeraadet, Formand og Regnskabsfører for Kreaturforsikringen m. m.

ANDERS P. LAURITSEN

Førstelærer i Strandby pr. Farsø, der er født den 2. November 1855, Søn af Husmand og Fisker Laurits Pedersen i Launs, dimitteredes 1875 fra Rantum Seminarium. Som Lærer har han altid været i Strandby, tørst i 4 Aar som Hjælpe lærer, dernæst som konstitueret i Embedet og fra 19. Januar 1880 som fast ansat Førstelærer. — Den 16. Marts s. A. ægtede han sin Hustru, Anna Kathrine f. Kjær, hvis Fader var Skomagemester i Løgstør.

L. har saaledes hele i sin Funktionstid virket uafbrudt i samme Sogn ved samme Skole, hvorved der har udviklet sig det bedste Forhold mellem ham og Befolkningen, af hvem han er i høj Grad agtet og afholdt. Med stor Interesse har han stedsom omtattet sine Medborgeres Anliggender, ligesom han paa forskellig Maade har taget virksom Del i de stedlige Andelsforetagender og Foreninger. I 25 Aar har han været Formand for den fri Fattiggasses Bestyrelse, har i mange Aar været Bestyrelsesmedlem af Hjælpekassen samt af Gedsted og Omegns Plantningsforening, Formand for Strandby Sogns Sygekasse og Kreaturforsikringsforening samt Revisor i Sparekassen og Andelsmejeriet. Han har i mange Aar været Formand for Strandby Forsamlingshus og med Lyst og Iver ledet den dertil knyttede Foredragsvirksomhed.

L. er endvidere Distriktsbestyrer i Aalborg og Hjørring Amters Brandkasse, fungerer som lokal Modtager af Amtstueskatter og er Bestyrer af Strandby Brevsamlingssted.

CHRISTEN GRAVEN-LAURITZEN

Lærer og Kirkesanger i Veggerby pr. Støvring, er født i St. Olaf Sogn ved Hjørring den 23. November 1868, afsluttede sin Skolegang med almindelig Forberedelseseksamen og dimitteredes 1894 fra Gjedved Seminarium. Den 1. Januar 1895 kaldedes han som Lærer i Aggerø ved Karby paa Morsø og forflyttedes senere til sit nuværende Embede.



Christen Graven-Lauritzen

Lærer Graven-Lauritzen har udfoldet en betydelig Virksomhed i det almene Vels Interesse, ligesom han har taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og Foreninger. Han har saaledes i flere Aar været Formand for Veggerby Sogns Værgeraad, Medlem af Sognets Menighedsraad, Kirkevæge og Revisor i Veggerby Sogns Sygekasse. Han har endvidere længe været Formand og Kasserer for Sognets Kreaturforsikringsforening, Revisor i Sognets Brugsforening, Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Husmandsforening, Kredsforsander for Aalborg Amts Plantningsforening samt var Stifter af og har siden været Formand for Sognebiblioteket og Formand for Sognets Foredragsforening. Lærer G.-L. er en dygtig Landmand, som ved Siden af Skolens Embedsjord driver et ikke ubetydeligt Landbrug med egen Ejendom, hvilket han udfører paa en

saa mønsterværdig Maade, at der er tilkendt ham flere Landbrugspræmier og Diplomer, bl. a. fra »De samvirkende jydsk Husmandsforeningers«, »Det kgl. danske Havelselskab« og »Aalborg Amts Landhoforening«. Han har endvidere til Stadighed holdt Aftenskole for Ungdommen, forberedt adskillige unge Mennesker til Præliminæreksamen og til Optagelse paa Seminariet, samt har i det hele gerne været med overalt, hvor han mente, at der var noget nyttigt at udrette til Gavn for det Sogn og det Samfund, hvori han lever.

L. P. LAURIDSEN

Førstelærer ved Vaarst Skole pr. Vaarst Station, er født den 2. Marts 1844 i Nordby paa Fanø. Han tog Eksamen 1867 som Privatist i København, var fra 1. Oktober 1868 Hjælpe lærer paa eget An- og Tilsvær i Skovstrup og blev den 19. Juli 1871 kaldet til Lærer i Vaarst. — Hustru: Amalie Augusta f. Thielemann.

L. er en anerkendt dygtig og afholdt Lærer, der ved mange Lejligheder har vist sin Interesse for Sognebeboernes som ogsaa for sine Kollegers Vel. Han var et Par Aar Kredsforsander i den stedlige Lærerkreds, var Medlem af det forrige Menighedsraad, er nu Kasserer og var tidligere Formand i Vaarst og Omegns Foredragsforening, af hvilken han var Medstifter, og har i mange Aar været Formand for Gunderup Pastorats Sygekasse. Denne oprettedes 1869, men da



L. P. Lauridsen



L. Th. Lauritsen

Sygekasseloven traadte i Kraft, var en Del Medlemmer enten for gamle eller for velstillede til at kunne optages i en statsanerkendt Sygekasse. Den gamle, ikke statsanerkendte Sygekasse bestaar derfor endnu under L.'s Ledelse, om end med et mindre Antal Medlemmer.

L. TH. LAURITSEN

Tidligere Førstelærer og Kirkesanger i Sulsted, Kjær Herred, er født den 19. Januar 1837 i Horne ved Varde, hvor hans Fader, Gaardejer Laurits Thomsen, var bosiddende. Efter at have været Vinterlærer fra 1855 i Ølufvad, Thistrup og Hauge optoges han 1857 paa Ranum Seminarium og dimitteredes herfra i 1860, ansattes den 29. August samme Aar som Enelærer og Kirkesanger i Hodde ved Vorde, forflyttedes 3. Juli 1861 til Vest-

bjerg og kaldedes 1. Oktober 1879 til Sulsted, hvor han virkede indtil han 1. Januar 1911 efter Ansøgning entledigedes med Pension og bosatte sig i Nørresundby.

Pensioneret Lærer Lauritsen, der var en ualmindelig dygtig Lærer og overordentlig afholdt af saavel Børn som Forældre, har taget virksom Del i det administrative Arbejde baade med Hensyn til det under det offentlige hørende og til Beboernes Foreninger og praktiske Foretagender. Han har saaledes i 50 Aar været Kirkeværge for Sulsted Kirke, i hvilken Egenskab han udførte et betydeligt Arbejde for at faa Kirkegaarden beplantet, hvorfor han ogsaa har Æren for, at den nu er en af Landets smukkeste Kirkegaarde. Han var endvidere Medlem af Sulsted Sogns Menighedsraad, stiftede og ledede i flere Aar en Sangforening i Vestbjerg, stiftede i 1885 Sulsted—Ajstrup Sparekasse og var Formand for samme, indtil han i 1911 trak sig tilbage, var i en lang Aarrække Kredsformand for Sognets Plantningsforening og i 34 Aar Kredsbestyrer for Brandforsikringen for Aalborg og Hjørring Amter.

Under 6. Marts 1886 benaadedes Lærer Lauritsen med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og tildeltes under 2. September 1910 Fortjenstmedaillen i Sølv.

PEDER L. MADSEN

Førstelærer ved Sulsted Skole, er født den 26. Oktober 1884 i Asdal, Hjørring Amt, hvor hans Fader var Gaardejer, dimitteredes 1906 fra Ranum Seminarium, uddannedes derefter som Sløjdlærer paa Sløjdsinspektør Aksel Mikkelssens Sløjdscole i København, ansattes 1. Januar 1910 ved Nykøbing M. Skolevæsen og kaldedes 1. November 1911 til Sulsted Førstelærerembede.

En betydelig Virksomhed har M. udfoldet til Afholdssagens Fremme, dels som Medlem af Bestyrelsen for Afholdsforeningen i Nykøbing M., dels som Formand for Sulsted Afholdsforening. — M., som siden 1. Marts 1911 har været Kirkeværge for Sulsted Kirke, har taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender og Foreninger, bl. a. som Medstifter af og første Formand og Regnskabsfører for Hulsig Brugsforening i Raabjerg Sogn, som Re-



Peder L. Madsen

visor i Arbejdernes Brugsforening i Nykøbing M. og for Tiden som Regnskabsfører og Forretningsfører for Sulsted Brugsforening. Han var endvidere i sin Tid Medstifter og Bestyrelsesmedlem i Sulsted—Vestbjerg Ungdomsforening og medvirkende ved Startningen af «Aalborg Venstreblad», i hvis Repræsentantskab han stadig har Sæde; M. har til Stadighed været fast Meddeler og Medarbejder ved et Par radikale Dagblade og er i det hele stærkt politisk og socialt interesseret.

JENS SØRENSEN MARK

Førstelærer ved Øster Hornum Skole pr. Støvring, er født den 1. Juli 1857 i Byrsted, Veggerby Sogn, Syd for Nibe, hvor hans Fader ejede en lille Gaard. Efter sin Konfirmation tjente han i 3½ Aar hos fremmede, forberedte sig derefter

til Seminariet og optoges i Sommeren 1876 paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1878. Fra November samme Aar og til Slutningen af Maj 1880 var han Hjælpe lærer ved Romdrup Skole, aftjente derefter sin Værnepligt ved Livgarden og permitteredes i Oktober 1881 som Korporal. Han vendte derefter tilbage til Romdrup som Hjælpe lærer, hvor han virkede indtil han 1. Juni 1883 kaldedes som Enelærer og fra 1899 som Førstelærer ved Øster Hornum Skole, hvor han siden har virket.

Lærer Mark, som er Bestyrelsesmedlem i 63. Kreds af D. L. F., har i flere Aar været Medlem af Vægeraadet og Menighedsraadet, har siden 1884 været Formand for Øster Hornum Afholdsforening, siden 1888 Formand og Regnskabsfører for Sognets Sparekasse, det meste af Tiden tillige Kasserer og har i samme Tidrum været Regnskabsfører for den derværende Brugsforening. I 1889 byggedes Øster Hornum Forsamlingshus, som han i nogle Aar var Formand for, men da dette solgtes, byggedes der i 1907 af et andet Selskab et nyt og mere tidssvarende Forsamlingshus, for hvilket han siden har været Formand. Han har endvidere i 8 Aar været Kasserer og Regnskabsfører, derefter Formand for Øster Hornum Andelsmejeri, ligesom han i godt en halv Snes Aar har været Revisor i Aalborg Amts Andels-Smørgsforening.

JENS ANDREAS MICHELSEN

Førstelærer ved Biersted nordre Skole pr. Biersted, er født den 16. Marts 1861 i Tornby ved Hjørring, dimitteredes 1884 fra Blaagaards Seminarium og ansattes den



Jens Sørensen Mark



Milter Madsen Milthers

1. Oktober s. A. som Lærer ved Koldmose Skole, hvorfra han forflyttedes i 1888 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har M. paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og Sammenslutninger og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv. Han har saaledes bl. a. siden 1899 været Kasserer og Regnskabsfører for Biersted Andelsmejeri og fra 1909 tillige Kasserer og Regnskabsfører for Andelsmejeriet »Lykkens Prøve«.

MILTER MADSEN MILTHERS

Lærer ved Bislev Skole pr. Nibe, er født den 26. Juli 1845 og Søn af Gaardmand Mads Miltersen paa Fastergaard i Bølling Herred, hvis Slægt vides at have været Gaardmandsfolk 7 Slægtled

tilbage. Den 1. November 1865 begyndte M. sin Lærervirksomhed, de første Aar som Hjelpe- og Biskolelærer paa Fødeegnen, tog 1871 Skolelærereksamen fra Gjedved Seminarium, var derefter Lærer ved Klank Højskole, Vikar i Høver, en kortere Tid Lærer ved en Drengeskole i Aarhus og Lærer ved Lundby Højskole. Fra 1878 til 1880 virkede han som Friskolelærer i Ellede ved Kallundborg og modtog 1. November 1880 fast Ansættelse i Folkeskolen som Lærer, Kirkebylærer, og Kirkesanger i Bislev.

M., som i 1890 fik bygget en hel ny Skole i Bislev med særskilt Opholdsrum for Børnene i Frikvarteret, har altid haft et særligt stort Elevental og har foruden sit Arbejde i Skolen som praktisk Skolemand endvidere taget sig ivrigt af Oplysningsarbejdet ved som Formand at lede Foredragsforeningen for Bislev Sogn, ligesom han i Tidens Løb har udført flere betroede Hverv, bl. a. som Formand for den frie Fattiggasse, som Medlem af Menighedsraad og Værgeraad, som Revisor af forskellige Foreningers Regnskaber, som Bestyrelsesmedlem for Andelsmejeriet i Nibe og som Formand for Bislev Sogns Kreaturforsikring.

PEDER CHR. MOSBECH

Førstelærer ved Storvorde Skole, er født den 28. November 1862 i Løgstør, undervistes i Byens Realskole og følte tidlig Lyst til Lærergerningen. I 16 Aars Alderen kom han paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1882, virkede derefter som Lærer ved Løgstør Realskole, indtil han i 1885 ansattes som Lærer og Kirkesanger i Mosbjerg, hvorfra han forflyttedes 1. Januar 1891 til sit nuværende Embede. — Den 9. Juni 1885 viedes han til sin Hustru, Marie f. Nielsen.

Lærer Mosbech har ved Siden af sin Skole-



Peder Chr. Mosbech

gerning taget virksom Del i saavel de under det offentlige henhørende Arbejder og Hverv som i Ledelsen af Egnens forskellige Foretagender og Foreninger. I flere Aar har han været Medlem af Vægeraadet og Næstformand i Menighedsraadet, har siden 1896 været kommunal Revisor, siden 1909 Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Sygekassen, har i flere Aar været Formand for den fri Fattigkasse og Sognets Hjelpekasse, Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Sygeplejeforeningen, Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Brugsforeningen samt var i sin Tid Stifter af et Skole- og Sognebibliotek, ligesom han har arbejdet ihærdigt for Afholdssagens Fremme ved i en Aarrække at være Formand for Sognets Afholdsforening og Aalborg Afholdskreds.



Frederik Laurits Møller

FREDERIK LAURITS MØLLER

Lærer ved Solbjerg Skole i Hellum Herred, er født den 2. December 1854 i Faulum og hører paa fædrene Side til en gammel Haandværkerslægt i Løgstør, paa mødrene Side fra Viborg, hvor hans Oldefader var en i Viborg kendt Mand, Cand. theol., Cand. jur. Echau. — Efter i 1876 at være dimitteret fra Ranum Seminarium og efter to Aars Virksomhed som Andenlærer ved Romdrup—Klarup Skole tog han hjem til Faderen, som da var Lærer i Solbjerg, og var Hjælpe lærer indtil dennes Død i 1878, hvorefter han ansattes i Embedet. — I 1883 viedes han til sin Hustru, Christiane Madsen fra Kjemstrup Nygaard i Grynderup Sogn ved Hobro.

Lærer Møller har i mange Aar været Formand for den kommunale Hjelpekasse, har længe haft Sæde i Bestyrelsen for »Øst Himmerlands Abnormforening«, har i ca. 30 Aar været Formand for den frie Fattigkasse og har i en lignende Aarrække været Kirkeværg for Solbjerg Kirke, i hvilken Egenskab han har haft Lejlighed til at redde en Del gamle Kirkepydelsler fra Undergang, deriblandt et gammelt Epitafium, hvis Rester han fandt henslængt paa Loftet af Vaabehuset og som nu er restaureret af Professor Magnus Petersen. Med stor Interesse har han studeret Egnens og Omegnens Herregaardes Historie fra Fortiden og derom skrevet en Del i »Jydske Samlinger for Historie og Topografi«.

M. MØLLER

Førstelærer og Kirkesanger i Løgsted pr. Løgstør, er født den 24. Marts 1862 i Lime Skole, hvor Faderen i sin Tid var Lærer og Kirkesanger, dimitteredes 1882 fra Jelling Seminarium, ansattes den 27. Oktober 1888 som Enelærer i Raast, forflyttedes 1893 til Græsdal i Taars, i 1895 til Vannerup og den 22. Februar 1901 til sit nuværende Embede.

Hans Hustru, Margrethe Dagmar f. Nielsen, er født den 24. Marts 1868 og er Datter af pensioneret Lærer Kristen Nielsen i Aagaard ved Kolding.



Margrethe Møller f. Nielsen



M. Møller

M. er en læst og skattet Forfatter, der er kendt Landet over fra sine livligt skrevne, fængslende Fortællinger, signerede med Mærket: Møller-Græsdal. Hans Arbejder har faaet en særlig stor Udbredelse, ved at de har vundet Optagelse i flere meget udbredte Værker og Hæfter, idet man jævnlig vil finde interessante Stykker fra hans Haand i de mere kendte Almanakker, saasom Folkets, Wisbechs og den ny Almanak, samt bl. a. i Julehefterne »Til Juletræet« og i »Børnenes Julehilsen«.

M. er meget ironisk og skaaner ikke sin egen Person, som han hverken overvurderer i legemlig eller aandelig Retning; hans lille, let overskuelige Selvbiografi viser det:

»Alt for stort Hoved og alt for lille Krop!« sagde Jordemoderen, da jeg kom til Verden.

»Alt for mange Spilopper og alt for lidt Flid!« supplerede Læreren, da vi havde stiftet Bekendtskab med hinanden.

»Alt for faa Kundskaber!« sukkede Professorens ved Eksamensbordet.

»Alligevel vil jeg have dig!« sagde den bedste Kvinde under disse Stjerner.

MADS SØRENSEN MØLLER

Førstelærer i Bælum, er født i Erslev paa Morsø den 15. September 1856, dimitteredes 1878 fra Gjedved Seminarium og deltog senere — som en Fortsættelse af sin Uddannelse — i flere Kursus, dels Husflidskursus, dels Fysikkursus ved polyteknisk Lærestanstalt. Efter sin Dimission var han Lærer hos Professor A. Sørensen, dels ved Frederikshavns og dels ved Hobro Realskole indtil 1. Januar 1884, og var derefter Lærer ved Korsør Realskole, indtil han 28. Juni 1886 ansattes i Bælum, hvor han siden har virket.

Lærer Møller har i Aarenes Løb i kortere eller længere Tid været knyttet til Byens forskellige Virksomheder og Institutioner, bl. a. Sparekassen, Sygekassen, Brugsforeningen som Formand, Kasserer eller Revisor, ligesom han i flere Aar har været Formand for Bælum Sogns Menighedsraad, Næstformand i Sognets Værgeraad og Revisor ved de kommunale Regnskaber. Han har end-



Mads Sørensen Møller

videre fra 1893 til 1902 været Kredsformand i D. L. F.s 61. Kreds og er nu Medlem af dennes Bestyrelse.

NIELS NIELSEN NEDERGAARD

Førstelærer i Kielstrup ved Hobro, er født den 5. April 1872 i Skygge, Krage-
lund Sogn; men da Faderen, der var
Gaardmand, 1874 flyttede til Thorning
Vintermark, har han levet det meste af
sin Barndoms- og Ungdomstid der. 1893
tog han almindelig Forberedelseseksamen
paa Silkeborg Realskole og samtidig 1.
Del af Lærereksamen; 1895 absolverede
han sidste Del af Eksamen ved Semi-
nariatet i Silkeborg. De følgende 3 Aar
var han Lærer ved Lillelund Friskole
ved Ullborg, ansattes derpaa som Lærer
i Rendbæk, Saltum Sogn, hvorfra han
17. Marts 1903 forflyttedes til Vedsted

vestre Skole og allerede en Maaned efter til sit nuværende Embede. — Hans
Hustru, Agnes Nielsine, er Datter af Lærer R. F. Jensen Storch i Levring.

N. er indflydelsesrigt Medlem af Menighedsraadet og af Bestyrelsen for Ove
Brugsforening. Han er Formand for Ove Valsgaard Sygekasse og har i 8 Aar
været Formand for Kielstrup Afholdstforening. Som velset og anset Kollega
er han valgt til Bestyrelsesmedlem og Kasserer for D. L. F.s 67. Kreds.

ANDERS CHRISTENSEN ERTBØLL-NIELSEN

Førstelærer i Kongerslev, har paa Red.s Opfordring meddelt følgende om sig selv:

»Paa Himmerlands Vestkyst, tæt ud mod en bredtstvulmende Limfjords-
arm, havde jeg min Barndom og min Ung-
doms første Aar. En lille Gaard paa Ert-
bølle Mark var mit Hjemsted og Bo. I den
var jeg født den 8. August 1859, og paa dens
sol- og vindaabne Agre og Kær vogtede
jeg Faar og Høveder, imellem jeg gik i Skole
hos Degnen Holm i Strandby.

Som Dreng læste jeg alle de Bøger og
»gudelige Smaaskrifter«, jeg kunde faa fat
paa. Det var ikke mange — og Bladhold
kendtes den Gang ikke i mit Hjem eller dets
Nabolag. Men i Mangel af Læsning regnede
jeg og prentede »Gravskrifter« for Folk, som
ønskede saadanne. At regne var mig en Leg,
en spændende Gaadeløsning — men Læsning-
en inderlig Glæde.

Mens jeg i mit 17. Aar »gik i Forberedelse«,
var jeg i et Par Maaneder af Sommeren
1876 Vakancelærer i Fovlum ved Hvalpsund.
Mine Skolebørn der — i alt Fald mange af

Lærerne og Samfundet. II.



Niels Nielsen Nedergaard



Anders Christensen Erthøll-Nielsen

dem — var lige saa store som jeg og sikkert i mange Henseender lige saa kloge, men de var flinke og skikkelige, saa jeg ikke havde vanskeligt ved at hævde min Stilling som deres overordnede.

Sidst i August 1876 blev jeg optaget paa Ranum Seminarium, kun et Par smaa Mil fra min Fødeby, og dimitteredes derfra 1879 med — et temmelig grundigt Kendskab til dansk Historie og Literatur, erhvervet ved ivrig Benyttelse af Seminariets gode Bogsamlinger, samt en skriftlig Erklæring om, at jeg var »meget duelig« til at blive Lærer, en Erklæring, hvis Rigtighed jeg mange Gange senere maatte betvivle og betvivler den Dag i Dag.

Godt et Par Maaneder efter min Dimission fik jeg fast Ansættelse, nemlig som Lærer ved Tandrup og Grønnerup Skoler i mit Fødesogn, hvorfra jeg efter to Aars Forløb forflyttedes til Malle (nær

ved Ranum), hvor jeg foruden at være Lærer ved en nyoprettet Skole skulde være Kirkesanger. Jeg var nu igen i Nærheden af Seminariets Bibliotek og brugte det atter ret flittigt, ligesom Naboskabet med Seminariebyen i det hele var mig til megen Glæde og aandelig Berigelse. Alene det, at Lærere og Elever fra Ranum gik i Kirke i Malle, hvor der derfor stadig var en udmærket Kirkesang, var mig som den beskikkede »Leder« en sand Behagelighed og — Nydelse.

Ikke længe efter, at jeg var flyttet til Malle, blev jeg g. m. Dorthea Kirstine Pedersen af Vadgaard i Strandby Sogn. Lærerembedet i Malle var imidlertid som mit første »for en ugift«, og jeg søgte derfor Forflyttelse. Og uden Præsentation hos Sogneraad m. m. og uden mindste Kendskab til Byen, jeg havde nævnet i min Ansøgning til Biskoppen over Viborg Stift, blev jeg — under 29. August 1885 — beskikket til Lærer og Kirkesanger i Sønder Kongerslev, Høllum Herred, hvor jeg siden da er »avanceret« fra Enelærer til Førstelærer.

I 1900, en Høstmorgen, døde min Hustru, Dorthea af Vadgaard. Det følgende Aar blev jeg gift med Mathilde Knudsen, Datter af Gaardejer Bertel Knudsen i Roslev i Salling og Hustru Malene Mortensen.

Den Interesse for literære Sysler, som ved min Afgang fra Seminariet blev mig tillagt af Forstander J. C. Sørensen, da han skrev mig en Anbefaling, har holdt sig gennem Aarene og afsat mange Frugter, der imidlertid alle er forholdsvis smaa, delvis vel endog mindre gode. Min Prosa tidt nok, var lige skidt nok, og mine Vers er ikke alle fagre. Men Landet saa' jeg, og præke maa jeg om Kæret, Heden og de milde Agre . . . Og hvor jeg finder, blandt Mænd og Kvinder, en sjælden Sjæl med Alvor eller Lune, jeg bier, tøver, imens jeg prøver at riste den en liden Minderune.

Ovenstaaende Selvbiografi er i al sin Korthed saa velskrevet og karakteristisk, at Red. ikke har nænnet yderligere at forkorte eller omskrive den. Et Par Tilføjelser maa dog gøres, idet der iøvrigt henvises til Prof. Orlriks og Magister Thyregods Omtale af hans henholdsvis historiske og æstetiske Produktion i I Bind af dette Værk. E.-N. er i sin Bedømmelse af sig selv for beskedent. Hans Sprog er altid smukt og rent og hans Vers udadledige. Han elsker sit Himmer-

land, forstaar det ejendommelige i dets Natur og Befolkningens Særpræg, og ejer i sig et ægte poetisk Følelsesvæld; men dette har faaet Afløb i for mange Smaabække. Han har skrevet — navnlig i aalborgske Dagblade — et meget stort Antal Artikler og Skitser af forskellig Art. Hans Digte, Noveller og Naturskildringer er spredt rundt om i Aviser, Tidsskrifter og Ugeblade, og kun en enkelt Gang har han samlet sig om et større Arbejde: Bogen »Skydrift. En Samling Billeder fra Himmerland« (Aalborg 1904). — Desuden har han leveret en halv Snes Bidrag til »Samlinger til jydsk Historie og Topografi«. Men foruden i sine historiske og litterære Interesser har han fundet Glæde i en anden Kunst, i Sangen og Musikken, og som han har et sikkert Øre for Sprogets Velklang, har han det ogsaa for Tonernes, hvormom hans Ledelse af den stedlige Sangforening bærer Vidne.

For Fuldstændigheds Skyld skal tilføjes, at han 1900 var Medstifter og det følgende Aar Formand for den første Foreningsforening i Kongerslev og Omegn og i nogle Aar Formand for en lokal Husflidsforening.

C. P.

CHRISTEN NIELSEN

Førstelærer ved Hvorup Skole pr. Nørresundby, er født den 1. November 1862 i Vester Brønderslev, dimitteredes 1884 fra Københavns Seminarium, ansattes den 11. Juli s. A. ved Vester Brønderslev Skolevæsen og forflyttedes 1. Oktober 1885 til sit nuværende Embede.

N. har udfoldet en betydelig Virksomhed saavel i det offentlige Interesse som i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender og Foreninger. Han har saaledes i adskillige Aar været Kirkeværge, Medlem af Værgeraadet, Menighedsraad og Hjælpekasse, var — som særlig interesseret for Plantingsagen — i 1892 medvirkende ved Stiftelsen af A. S. »Hvorup Plantage« og har uafbrudt siden været Selskabets Formand samt Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Amts Aktie-Plantageselskab« og Medlem af Bestyrelsen for Aalborg og Omegns Plantingsforening. Han har endvidere i flere Aar været Revisor for de statsanerkendte Sygekasser, var i sin Tid Medstifter af Sundby—Hvorup Sygekasse og i mange Aar dens Formand, ligesom han stadig fungerer som Formand for Centralforeningen af Sygekasser i Aalborg Amt, som Medlem af Sygekassenævnet og som Redaktør af Sygekassetidende. For Afholdssagen har han ligeledes udført et betydningsfuldt Arbejde som Formand for Hvorup Kommunes Afholdsforening, ved hvis Stiftelse han ogsaa i sin Tid var medvirkende.

Sin Stand har han altid omfattet med varm Interesse og for denne beklædt flere betroede Poster, bl. a. i 12 Aar som Formand for 60. Kreds, i 8 Aar som Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Aalborg Amt og siden 1898 som Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Stifts Lærerenekasse.

Under 19. Juli 1901 dekoreredes Lærer Nielsen med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

NIELS OLESEN

Lærer og Kirkesanger i Dall ved Aalborg, er født den 1. Januar 1865 i et Husmandshjem i Øster Hornum, arbejdede indtil sit 18. Aar ved Landbruget, kom derefter til Hindholm Højskole og senere til Ranum Seminarium, hvorfra han efter to Aars Ophold dimitteredes i Aaret 1887. Efter 1½ Aars Militærtjeneste ansattes han den 1. November 1889 i Hæsum, Øster Hor-



Niels Olesen

1894 som Lærer ved Øster Sundby Skole, hvor han fik fast Ansættelse i November samme Aar. 1905 ægtede han Thyra Charlotte, en Datter af afdøde Lærer M. Christensen, Akkerup.

O. nyder velfortjent Ry som en dygtig og samvittighedsfuld, regnskabskyndig Mand, hvorfor man har overdraget ham Hvervet som kommunal Revisor og som Regnskabsfører ved Øster Sundby og Omegns Brugsforening, der i sin Tid stiftedes væsentlig ved hans Medvirken.

num Sogn, hvorfra han forflyttedes den 1. Januar 1894 til Gerding Skole i Hellum Herred og kaldedes i Januar 1898 til sit nuværende Embede. — Den 10. Maj 1894 viedes han til sin Hustru, Else Kirstine f. Qvist.

PEDER CHRISTIAN BENNEDS- GAARD OLESEN

Førstelærer i Øster Sundby pr. Aalborg, er født den 25. August 1867 i Blæsgaard, Staby Sogn, Ringkøbing Amt. Sin første Forberedelse til Lærergerningen fik han paa Staby Højskole. Et Par Aar var han Vinterlærer og kom derefter paa Ranum Seminarium, hvor fra han dimitteredes 1892. Den følgende Vinter var han Lærer ved Skolen i Horne i Ribe Amt, aftjente derefter sin Værnepligt og konstitueredes den 1. Februar

BERTEL PETERSEN

Tidligere Førstelærer og Kirkesanger i Sejlflod, Fleskum—Hornum Herred, er født i Jellinge den 10. August 1838 og dimitteredes 1863 fra Jelling Seminarium. Aaret efter sin Dimission ansattes han som Lærer i Sattrup og Treja (Treaa) i Gottorp Provsti i Sønderjylland, men fordreves under Krigen fra sit Embede, den 6. Februar 1864. Han var derefter Lærer i Vonsild ved Kolding i ca. 2 Aar, i Sta i Vendsyssel i ca. 2½ Aar og ansattes den 5. Februar 1871 i Sejlflod i Himmerland, hvor han virkede indtil han 1. Januar 1910 efter Ansøgning entledigedes med Pension.

Ved Siden af saaledes i henvend et halvt Aarhundrede at have arbejdet med Dygtighed og stor Pligttroskab i Folkeskolens Tjeneste, hvorfor han ogsaa i 1907 modtog en allerhøjeste Paaskønnelse ved at blive benaadet med Dannebrog-



Bertel Petersen



Hans Svanholm Pedersen

kaldtes han den 1. August 1908 som Enelærer ved Borregaard Skole i Bjørnsholm Sogn, hvorfra han den 1. September 1911 forflyttedes til Havbro Lærermbede.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har P. med Lyst og Iver taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Sognets Beboere og ydet et godt og betydningsfuldt Arbejde for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme i det hele, dels ved med Dygtighed at lede Foredragsforeningen og Sangforeningen, dels ved som Formand og Kasserer at forestaa den stedlige Sognebogsamling og Administrationen af Byens Forsamlingsbygning. Han har endvidere omfattet Afholdssagen med stor Interesse og har med utrættelig Energi virket som Formand for Afholdsforeningen.

N. C. PEDERSEN

Førstelærer ved Hurup Skole i Als Sogn, er født den 25. Januar 1843 i Hald, Viborg Amt, hvor Faderen var Gaardmand og opnaaede den usædvanlig høje Alder af 102 $\frac{1}{2}$ Aar; hans Moder blev 85 Aar. — I 1864 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og deltog senere i flere Maanedskursus i København. Den 1. Januar 1870 modtog han fast Ansættelse som Førstelærer ved Hurup Skole.

P., som i over 40 Aar har bestridt sit Embede med stor Pligtroskab og Dygtighed, har stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv, ligesom han ved sin Virksomhed

mændenes Hæderstegn, ligesom han i 1910 af Kong Frederik den 8de modtog et signeret Gulduhr, har pensioneret Lærer Petersen til Stadighed holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, har oprettet og i mange Aar ledet en Sangforening, og forestod i flere Aar Ledelsen af Egnens Skytteforening. Han var endvidere i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Musikforening og har komponeret en Del Salmer og Sange.

HANS SVANHOLM PEDERSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Havbro, er født den 29. Maj 1882, Søn af Lærer Bertel P. ved Sebber Skole, var først i 5 Aar beskæftiget ved Handelen og kom derefter paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1906. Efter et Par Aars Hjælpepædagogvirksomhed i Vindblæs



N. C. Pedersen



N. Chr. Pedersen

i det hele har udøvet en god Indflydelse paa sin Egnss Beboere, af hvem han har gjort sig i høj Grad agtet og afholdt. P. har i 30 Aar haft Sæde i Bestyrelsen for Als Sogns Spare- og Laanekasse samt har i en lang Aarrække været Formand for Als Sogns Kreaturforsikringsforening.

N. CHR. PEDERSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Mou, er født i Lille Arden den 3. Februar 1867 og dimitteret 1886 fra Ranum Seminarium. Umiddelbart efter sin Dimission blev han antaget som Hjælpelærer hos Læreren i Mou, og da denne 3 Aar senere tog sin Afsked, blev den unge, afholdte Lærer hans Eftermand den 1. Juli 1889. — Hustru: Ane f. Nielsen.

P. er Medlem af Værgeraadet og Tilsynsværge i Plejehjemsforeningen. Det skyldes navnlig ham, at der er stiftet Sangforening og Foredragsforening; for begge har han i en Aarrække været en dygtig Leder. Siden 1900 har han været Formand for Mou Afholdsforening og i 8 Aar tillige for Aalborg Købstad og Fleskum Herreds Afholdskreds. Ham tilkommer ogsaa en ikke ringe Del af Æren for, at Sognets tre vigtigste økonomiske Fællesforetagender trives vel, idet han siden 1892 har været Regnskabsfører for Sognets Spare- og Laaneforening; var 1899 med til at oprette Brugsforeningen, valgtes ind i dens Bestyrelse og blev dens Regnskabsfører; var 1893 ligeledes med ved Oprettelsen af Mejeriet, sad som Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører i 6 Aar og som Revisor til 1908. — I 1892 foretog han sammen med Præsten en Indsamling til et Kirkeorgel og har siden dets Anskaffelse spillet det gratis. Ogsaa Kirkens 4 smukke Lysekroner er tilvejebragte ved hans Hjælp for Overskuddet af en af ham ledet Dilettantforestilling. For saadanne Forestillinger har han i mange Aar været en ypperlig Leder og adskillige, navnlig veldædige Øjemed er derved bleven støttet.

JENS PLOUGMAND

Enelærer i Nørre Tranders ved Aalborg, er født den 23. December 1866 i Skyum i Thy, Son af Uhrmager Anders Chr. Plougmand og Hustru Johanne Tilbøl. Slægtsnavnet skal hidrøre fra Plougmandsgaard, Sønderhaa, hvor en af Forfædrene, en Præstesøn, blev Gaardejer og tog Navnet formedelst et Brud med Faderen, der hed Hjortsvang. — Jens P. kom 16 Aar gammel paa Seminariet i Ranum og dimitteredes derfra 1886. Han blev straks Hjælpelærer i Astrup, kaldedes den 1. Marts 1888 som Lærer i Nabobyen Hellum og forflyttedes til Nørre Tranders i Oktober 1896. Den 28. November 1889 ægtede han Bartholine f. Kærgaard, som han dog havde den Sorg at miste ved Døden 1902.

Det har stadig været P. en Glæde at samle Ungdommen i Aftenskolen, og at han har kunnet gøre dette i 26 Vintre med stor Tilslutning, viser, at ogsaa Eleverne har glædet sig ved hans Undervisning. Hans Virksomhed som



Jens Plougaard

Formand for Foredragsforeningen og som Leder af Nørre Tranders Bibliotek er ligeledes et godt Arbejde i Oplysningens Tjeneste. Tidligere har han været Formand for Afholdsforeningen og Sognets Sygekasse; for denne sidste er han nu Revisor. P. sætter megen Pris paa selv at drive Skoleloddet, og som Landmand deler han derved Vilkaar og Interesse med de fleste af Beboerne, hvorfor disse ogsaa ved flere Lejligheder har valgt ham til deres Tillidsmand. Han har saaledes tidligere været Formand og Regnskabsfører for Ø. Lundby Brugsforening og beklæder nu de samme Poster i Nørre Tranders Brugsforening. Siden 1904 har han været Revisor i Landbosparekassen i Aalborg.

JENS PETER POULSEN

Første lærer ved Østerhalne Skole pr. Vadum, er født den 12. Maj 1864 i Vester Hornum Sogn, dimitteredes 1886 fra Ranum Seminarium og ansattes 1. September s. A. som Anden lærer i Thorup, Simested Sogn, hvorfra han forflyttedes den 18. Januar 1889 til Østerhalne Førstelærereembede.

P., der i 4 Aar har været Medlem af Kær Herreds Lærertorenings Bestyrelse, har i 10 Aar været Kirkeværg for Vadum Kirke og har til Stadighed paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen af Befolkningens Foretagender og Sammenslutninger, bl. a. som Formand i Bestyrelsen for Forsamlingshuset i Østerhalne, i 8 Aar som Regnskabsfører og Kasserer for Vadum Andelsmejeri og som Revisor i den stedlige Brugsforening.

NIELS RASMUSSEN

Lærer i Bradsted ved Støvring, er født den 1. Oktober 1847 som Søn af Gaardejer Rasmus Larsen og Hustru, Kirsten Madsdatter i Vester Kjærby ved Odense. Til sit 19. Aar arbejdede han ved Landbruget, men hans Lyst stod til Bogen, hvortil han efter at have været en Vinter paa Folkehøjskole begyndte at forberede sig til Seminarieret og tog i Aaret 1871 Skolelærereksamen fra Blaagaards Seminarium. Efter Datidens Forhold vilde han ikke søge Anden lærereembeder og tog derfor de første Aar efter Dimissionen Plads som Vikar og Hjælpe lærer i Strandbyskolen paa Lolland og i Blendstrup Skole ved Linden-



Jens Peter Poulsen



Niels Rasmussen

borg samt i Marstal som konstitueret Overlærer i omtrent 2 Aar. I Foraaret 1878 blev han fast ansat som Lærer i Bradsted, hvis Skole stede har været søgt af et stort Antal Børn. Lærer Rasmussen har været to Gange gift, første Gang med en Datter af Forpagter C. Christiansen Dallerup paa Lindeneborg, anden Gang med en Datter af Sognepræst Balle, der er kendt som Komponist af Salmemelodierne til »Det kimer nu til Julefest« og »Et lidet Barn saa lysteligt«.

Lærer Rasmussen var i 1887 Formand i den Kommission, der gjorde det første Skridt til Højtidsofferets Afløsning paa Landet, i 11 Aar var han Formand og Kasserer i Bradsted og Omegns Brugsforening, i 8 Aar Formand, Regnskabsfører og Kasserer i »Sparekassen for Veggerby Sogn« efter forud at have været Revisor i samme i 23 Aar, samt har i en lang Aarrække været Sognets Repræsentant i Aalborg og Omegns Plantningsforening. Han har altid selv drevet den til Embedet hørende fortrinlige Jordlod paa 7 Tdr. Land og desuden — som privat Ejendom — et Stykke Jord paa 5 Tdr. Land i de udtørrede Hjeds Øster og Vester Søer; han er Ejer af en for en Lærer usædvanlig righoldig Bogsamling. Ved sit Embedsjubilæum som 25aarig Lærer i Bradsted den 25. April 1903 blev der af Sognebeboerne vist ham megen Opmærksomhed, og i Dagens Anledning skænkede han Sognets Kirke et Orgelharmonium.

SØREN PETER NIELSEN ROKKJÆR

Førstelærer og Kirkesanger i Valsgaard ved Hobro, er født i Søndermølle, Hvidbjerg Sogn paa Mors, den 22. November 1858. Slægten stammer fra Thyholm. Han virkede ved Landbruget, til han efter 1/2 Aars Forberedelse og efter at have haft en Vinterlærerplads 18 1/2 Aar gl. kom paa Gjedved Seminarium, hvorfra han efter 2 Aars Ophold blev dimitteret 1879. Kort efter blev han ansat som Lærer i Sindbjerg paa Mors, blev 1883 forflyttet til Øsløs n. Skole, 1884 til Øls ved Hobro og 1886 til Valsgaard. 1884 blev han gift med Ane Kirstine Hvidbjerg Nielsen fra S. Draaby paa Mors.

Foruden i en Aarrække at have holdt Aftenskole har R. været virksom for Oprettelsen og Ledelsen af Foreninger og Virksomheder, der kunde fremme den aandelige og økonomiske Udvikling i Sognet og Egnen. Han var Stifter og



Søren Peter Nielsen Rokkjær

i mange Aar Formand for Sognets Skytte- og Gymnastikforening, ligeledes Stifter og i 6 Aar Formand for Foredragsforeningen, der begyndte sin Virksomhed med at bygge et Forsamlingshus; har stiftet og i en Række Aar ledet en Sangforening, har været i Bestyrelsen og Formand for Hobro Højskolehjem; var i en Del Aar Formand for Hobroegnens Venstreforening og som saadan med til at faa dannet en Venstreorganisation i Aarskredsen; var Stifter og første Formand for Valsgaard Venstrevælgerforening, i hvilken han endnu er Bestyrelsesmedlem. I en Aarrække var R. Medlem af Bestyrelsen for Brugsforeningen ved Hobro St. og har været Revisor for Andelsmejeriet og en Kvægavlsforening. — Han har ogsaa taget flittigt Del i Lærerkredsens Møder og Anliggender og var i flere Aar Formand for 69. Kreds. I Aarenes Løb har han skrevet en Del politiske og andre Artikler (bl. a. om Afholdssagen) i Egnens Dagblade. — Ved hans 25 Aars Jubilæum som Lærer i Valsgaard blev der ydet den udmærkede Lærer stor Anerkendelse af Autoriteterne og Behoerne for hans fortjenstfulde Virksomhed i og uden for Skolen.



Søren Schriver

SØREN SCHRIVER

Lærer i Fjellerad pr. Vaarst og Kirkesanger i Gunderup Kirke, Søn af Husmand Jens Kr. Schriver i Skorup, er født den 16. September 1864, dimitteret 1892 fra «Københavns Seminarium af 1861»; var fra Juli 1892 til Juni 1894 Hjælpe lærer i Romdrup—Klarup og blev sidst nævnte Aar fast ansat i Fjellerad. — Hustru: Sørine Kristine f. Overgaard.

S. har hver Vinter holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og var i flere Aar Formand for Egnens Foredragsforening og Leder af en Vandrebogsamling. Foruden ved dette betydelige Arbejde i Oplysningens Tjeneste har han gjort sig fortjent ved som Medlem af Værgeraadet fra 1906—12, de to Aar som Formand — og som Regnskabsfører og Kasserer for Gunderup—Nøvling Kommunes statsanerkendte Sygekasse at støtte disse humane Institutioner. Fra 1898 til Dato har Fjellerad og Omegns Brugsforening i ham haft en anerkendt dygtig og samvittighedsfuld Regnskabsfører og Kasserer, og siden 1900 har han været Revisor i Kommunens Sparekasse.

I Aarene 1909—12 var han Formand for 69. Kreds af D. L. F.

SIMON JØRGENSEN SCHULZ

Tidligere Førstelærer i Hals, er født i Vejstruprød ved Kolding den 3. November 1832 og hører til en gammel kendt Bondeslægt. I 1854 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, fortsatte sin Uddannelse ved forskellige Kursus paa Landboskolen i København, ansattes 1855 ved Hejls Skole, forflyttedes 1857 til Sauersted i Sønderjylland og kaldedes 1865 som Førstelærer og Kirke-



Simon Jørgensen Schulz

sanger i Hals, fra hvilket Embede han entledigedes med Pension den 3. November 1899.

S., der fra Menighedsraadets Indstiftelse var Medlem af samme og i en længere Aarrække har været Kirkeværge for Hals Kirke, har siden 1883 været Observator for »Meteorologisk Institut« ved Stationen i Hals, har siden 1887 været Inspektionshavende ved »Hals Skanse« og den i samme indrettede Karantæne, og har siden 1895 været Inspektør og Kasserer for det derværende Amtssygehus. I 1865 begyndte S. at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, hvilket han fortsatte med i en lang Aarrække og fik — som særligt Honorar, fordi Undervisningen var givet aldeles vederlagsfri — fra Aalborg Amtsskoleraad tildelt et større Beløb, det første, der endnu var udbetalt i saadan Anledning af offentlige Midler. Han stif-

tede endvidere i sin Tid en Foredragsforening, som med god Tilslutning fungerede i over en Snes Aar. S. er en i Hals ualmindelig afholdt Mand, som af alle nyder stor Agtelse og Anseelse, ligesom han ogsaa omfatter sin By og dens Seværdigheder med varm Interesse.

I 1898 benaadedes Førstelærer Schulz med Dannebrogsmændenes Hæderstegn og tildeltes i 1911 Fortjenstmedaillen i Sølv med Ret til at bære samme.

JEPPE KRISTIAN NIELSEN SKIPPER

Enelærer ved Horsens nordre Skole pr. Langholt, er født i Selde den 23. November 1865 i et lille Gaardmandshjem, kom i 16—17 Aars Alderen i Haandværkerlære og virkede ved Tømrer- og Snekkerlaget indtil 22 Aars Alderen, var en Vinter Elev paa Salling Højskole ved Jebjerg og efter aftjent Værnepligt i Aarhus, Husflidslærer om Vinteren, var derefter Højskoleelev paa Fortsættelsesafdelingen, Husflidslærer og senere fast Lærer ved Højskolen, indtil han optoges paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1896. Efter sin Dimission virkede han atter et Par Aar som Lærer paa Salling Højskole, ansattes i 1898 ved Stenvadhede Skole og forflyttedes Nytaar 1901 til sit nuværende Embede.

Lærer Skipper, som omfatter Afholdssagen med varm Interesse, har som mangeaarig Formand for den stedlige Afholds-



Jeppe Kristian Nielsen Skipper

forening stedse været en ihærdig Talsmand for denne samfundsnyttige Sag, samt har ved Siden af sin Skolegerning taget virksom Del i Befolkningens Foretagender og i Tidens Løb paataget sig adskillige ansvarsfulde Hverv. Han har saaledes i længere Tid været Formand for Plantningsforeningen, i nogle Aar Formand og Regnskabsfører for Brugsforeningen, Formand og senere Revisor i Ægeksporforeningen, Sekretær og Regnskabsfører for Sygekassen, var de første 8 Funktionsaar Sognerevisor og er genvalgt Medlem af Værgeraadet, ligesom han stadig er Leder af Horsens—Hammer Sognebogsamling.



Jens Peder Pedersen Stæhr

JENS PEDER PEDERSEN STÆHR

Førstelærer ved Vejgaard Skole pr. Aalborg, er født den 28. Marts 1868 i Skjød.

Efter i 1888 at have underkastet sig den afsluttende Lærerprøve ved Jonstrup Statsseminarium ansattes han ved Vejgaard Skole og modtog under 10. April 1889 fast Ansættelse i Embedet, i hvilket han siden har virket, først som Enelærer, indtil Børnetallet var steget til 123, der undervistes samtidig, og i de sidste 20 Aar som Førstelærer, hvor Børnenes Antal har naaet 750 og nu bliver undervist af 15 Lærere og Lærerinder.

Til Trods for sit store Arbejde ved den omfattende Skolevirksomhed har Førstelærer Stæhr udtørt adskillige betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes to Gange været Medlem af Menighedsraadet og Værgeraadet, har i en Aarrække været Kredsformand for Plejehjemsforeningen for Aalborg Stift, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Vejgaard Folkebibliotek og har derefter i flere Aar været Leder af samme, ligesom han i Nørre Tranders har stiftet en Sangforening. Han var endvidere i 1904 Formand i Komitéen til Opførelse af Vejgaard Kirke og har efter dens Fuldendelse stadig været Kirkeværg. — I Lærerstændens Interesse har han i flere Aar virket som Medlem af Lærerkredsens Bestyrelse.

KRISTIAN THEODOR SUNESEN

Lærer ved Øster Uttrup Skole ved Aalborg, er født den 8. Februar 1862 i Hillerslev ved Thisted, hvor hans Fader var Husmand, og maatte — da der var 11 Børn i Hjemmet — tidligt ud at tjene. Inden Kontirmationen bestemte han sig til at blive Lærer, og da han var 16 Aar gammel, kom han paa Skelund Højskole for at forberedes til Seminariet, men opgav dog snart denne Tanke og kastede sig med Iver over de praktiske Fag. Da han kom hjem fra Højskolen, kom han straks i Tømrerlære og begyndte efter 3 $\frac{1}{2}$ Aars Forløb som Mester, arbejdede som saadan endnu i 4 Aar, men kaldtes da atter tilbage til Bogen ved den atter vaagnende Lyst til Lærergerningen, tog paa Ask Højskole og optoges efter 9 Maaneders Forberedelse paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1889 efter to Aars Ophold. Efter et Aars Lærervirksomhed paa Ask Højskole ansattes han i 1890 ved Rør Skole pr.



Kristian Theodor Sunesen

Thisted, forflyttedes 1892 til Fensten ved Hou og i 1898 til sit nuværende Embede.

S., som de fleste Vintre af sin Lærertid har holdt en vel besøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, og som stædse har virket for Afholdelsen af kristelige Møder der paa Egnen, har i adskillige Aar været Medlem af Bestyrelsen for den stedlige Plejehjemskreds, var i Fensten Medstifter og Medleder af en Læseforening, ligesom han i Øster Uttrup ogsaa har stiftet og siden ledet en Læseforening og stadig været virksomt Medlem af den stedlige Afholdsforening. I Fensten var han endvidere Regnskabsfører for Andelsmejeriet og har under sit nuværende Embede i en Aarrække været Revisor i Brugsforeningen.

KARL SØRENSEN SVANUM

Overlærer ved Hostruphuse Skole pr. Hobro, er født den 6. November 1861 som Søn af Gaardejer Søren Jensen i Gåndrup, Vebbestrup Sogn. I 1881 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Kursus. Den 2. Januar 1882 ansattes han som Andenlærer i Store Arden, kaldedes 25. April 1884 som Lærer i Volsted og forflyttedes 18. August 1899 til Hostruphuse Skole, som under hans Ledelse har gennemgaaet en betydelig Udvikling, idet den ved hans Tiltræden var en 4-klasset Skole og i 1909 var vokset til at have 9 Klasser og Købstadordning, ligesom et af ham i 1911 oprettet Kursus, hvor Skolens Elever i Løbet af et Aars Tid kan oplæses til almindelig Forberedelseseksamen, ønskes knyttet til Skolen som et Led af denne, hvorefter den vilde være en fortrinlig Folke- og Realskole.

Overlærer Svanum, som i 14 Aar har været Formand og Bibliotekar for Volsted Sogns Læseforening og senere har været medvirkende ved Stiftelsen af »Folkebogsamlingen for Hobro og Omegn«, i hvis Bestyrelse han i flere Aar havde Sæde, har i sin Tid udgivet »Folkeskolens Retskrivningsbog« og en Pjece: »En forbedret og udvidet Folkeundervisning« samt skrevet en Række Artikler i forskellige Dagblade og Tidsskrifter, mest under Pseudonymet »Kræn Koustrup«. — Han har endvidere taget virksom Del i



Karl Sørensen Svanum



Mathias Svenningsen

Ledelsen af flere af Beboernes Foreninger og praktiske Foretagender; han har saaledes i ca. 12 Aar været Bogholder for Pastoratets Sparekasse og Formand for Sygekassen, ligesom han var med til at oprette »Hostruphuse Borgerforening« i 1904, hvis Formand han siden har været. For Lærerstændens Interesser har han virket ihærdigt som Kredsformand i 67. Kreds (Hobrokredsen) og organiserede som saadan et Sangkursus i Hobro og Aaret efter, i Forening med Lærer Knudsen i Hobro og Lærer Yde i Onsild, det første pædagogiske Instruktionskursus. Han er endelig i 1912 indvalgt i et Udvalg til at virke for en bedre Ordning af Forholdene ved de købstadliggende Skoler.

MATHIAS SVENNINGSSEN

Førstelærer ved Sejlflod Skole pr. Sejlflod St., er født den 24. Januar 1875 i Jelstrup ved Hjørring og hører til en Slægt, der med Undtagelse af en Onkel, som var Lærer, igennem mange Led har tilhørt Landbostanden. I 1896 underkastede han sig den afsluttende Lærerp prøve ved Gjedved Seminarium, kaldtes 1898 til Andenlærer i Pandrup ved Aabybro, forflyttedes i 1901 til Enelærerembedet ved Lundbæk Skole pr. Aabybro, kaldtes i 1906 til Enelærer i Kallerup ved Thisted og forflyttedes i 1910 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har S. taget virksom Del i Ledelsen af flere af sin Egn's Foreninger og i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv, bl. a. som Medlem af Værgeraadet, som Bestyrelsesmedlem for den stedlige Sygekasse og som Formand for Sognets Afholdsforening, Bibliotek og Venstrefoerening, hvilke tre Foreninger han i sin Tid var medvirkende til at stifte.

JOHANNES SAABYE

Førstelærer ved Brorstrup Skole pr. Nørager, er født den 4. Juli 1863 i Løvel ved Viborg som Søn af fattige Husmandsfolk, og hører til en gammel Slægt, der nedstammer fra Hans Egede. I 1885 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og kaldtes den 20. Oktober 1886 til Lærer og Kirkesanger i Øls ved Hobro, hvorfra han forflyttedes den 11. Juni 1892 til sit nuværende Embede. — Den 16. November 1886 ægtede han sin Hustru, Boline f. Nielsen, Datter af Lærer N. i Pederstrup.

S. har i Tidens Løb beklædt mange betroede Stillinger og udført flere vigtige Hverv for sine Medborgere. Han har saaledes i mange Aar med stor Dygtighed



Johannes Saabye



Niels Christian Thorup

Tid selv har oprettet. For Afholdssagen har S. ligeledes virket med utrættelig Iver; han er Stifter af den derværende Afholdsforening, for hvilken han i mange Aar har været Formand og som han nu er udnævnt til Eresmedlem af, samt har i flere Aar været Kredsformand, senere Revisor i Hobro Afholdsforening.

NIELS CHRISTIAN THORUP

Enelærer ved Ajstrup østre Skole pr. Sulsted, er født den 19. April 1871 i Rødding ved Viborg, dimitteredes 1891 fra Ranum Seminarium og ansattes 21. April 1894 i sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har T. udfoldet en betydelig Virksomhed i det offentlige Interesse, ligesom han stedse har taget virksom Del i Ledelsen af flere af sine Medborgeres Sammenslutninger og Foreninger. Han er saaledes bl. a. for Tiden Kirkeværge for Ajstrup Kirke, har i 10 Aar været Sekretær for Sogneraadet og i flere Aar Formand for den kommunale Hjælpekasse samt var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Sulsted—Ajstrup Sognes Tyendepareforening, for hvilken Forening han stadig er Formand. For Udbredelsen af god, folkelig Oplysning har han udført et betydningsfuldt Arbejde ved i sin Tid at være delagtig i Oprettelsen af Kommunens Folkebogsamling og den stedlige Børnebogsamling, og ved at forestaa Ledelsen af disse Bogsamlinger, ligesom han med Forstaaelse og Interesse har ledet Gymnastikforeningen i Ajstrup.

ANTON ULRICHSEN

Enelærer ved Helberskov Skole pr. Als, er født den 17. August 1877 i Lindbjerg, Redsted Sogn i Thisted Amt, hvor hans Forældre var Husmandsfolk, og maatte — som født og opvokset under meget smaa Kaar — kæmpe Fatigmandsbarnets haarde Kamp for at naa frem. I 1898 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og fik senere videre Uddannelse i Sprog, ansattes 1901 som Andenlærer i Mammen, kaldedes i 1903 som Enelærer i Rødhus og forflyttedes i 1905 til sit nuværende Embede. — Den 29. November 1904 viedes han til sin Hustru, Nielsine Marie f. Nielsen-Thulstrup.

Lærer Ulrichsen har ved Siden af sin Skolegerning udfoldet en betydelig journalistisk Virksomhed og skrevet adskillige Artikler og Athandlinger i Dag- og Ugeblade, ligesom han ogsaa er Forfatter til den af Gyldendalske Boghandel,



Anton Ulrichsen

ten, der gennem et Par Hundrede Aar har tilhørt Gaardmandsklassen, førte tidligere Tilnavnet Skaarup. Professor A. Sørensen, R. af Db., i Hobro og Gaardejer, Sognefoged Knud Sørensen i Klejtrup er V.s Brødre. Hans Hustru, Marie Kirstine f. Høgaard, er Datter af Gaardejer og Gæstgiver H. i Storvorde. — V. tog Eksamen i Aarhus 1871 og har siden 1. November samme Aar været Lærer i Gunderup Pastorat, men ved forskellige Skoler: Visse, Gistrup, Skovstrup og nu i Gunderup. At han er en ualmindelig dygtig Lærer, derom vidner bl. a. dette, at han saaledes er bleven forfremmet til et bedre og bedre Embede inden for samme Kommune. Men ogsaa ved sin Virksomhed uden for Skolen har han vundet Anerkendelse og Anseelse. Han var saaledes i 6 Aar Medlem af Sogneraadet og er for Tiden Formand for Menighedsraadet, for Hjælpekassen og for Værgeraadet. Særlig fortjener at fremhæves det udmærkede Arbejde for Sygekassesagen, han som Formand for Kommunens Sygekasse og som Medlem af Bestyrelsen for Sygekassernes Centralforening i Aalborg Amt har udført. — V. er stærkt interesseret for Lærerstandens faglige og organisatoriske Op-gaver. Han var i flere Aar Kredsformand for 62. Kreds og Formand, nu Bestyrelses-medlem for Amtets Afdelingsbestyrelse.

JENS CHRISTIAN JENSEN ØRUM

Førstelærer ved Hals Skole, er født den 4. Marts 1862 i Hjallerup, dimitteredes 1885 som Privatist og tog 1889 Tillægseksamen i Engelsk og Fransk. Lige efter bestaaet Lærereksamen an-

Nordisk Forlag i 1910 udgivne Skolebog »Find og læs«, der er anbefalet af flere Landemoder. I en Aarrække har han været Formand for Als og Omegns Fore-dragsforening og ledet Gymnastikken for Egnens Ungdom, samt har længe været Bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen, Formand og Regnskabsfører i Sparefor-eningen og Bestyrelsesmedlem i den sted-lige Brugsforening m. m. Han har end-videre paataget sig det ansvarsfulde Hverv som Formand for Als Sogns Værgeraad og virker indenfor Lærerstandens som Medlem af Bestyrelsen for D. L. F.s 61. Kreds.

M. P. VANDBORG

Lærer og Organist i Gunderup pr. Vaarst, er født den 31. Maj 1851 i Hej-ringe, Klejtrup Sogn, Viborg Amt. Slæg-



M. P. Vandborg



Jens Christian Jensen Ørum

sattes han ved Tømmerby Skole ved Brønderslev, forflyttedes 1890 til Klokkeholm ved Hjalperup og i 1899 til Hals Førstelærerembede.

Ved Siden af sin omfattende Skolevirksomhed har Ø. paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foreninger og Sammenslutninger; han har saaledes bl. a. to Gange været Formand for Hals Sogns Sygekasse, har i flere Aar været Revisor i Hals Sparekasse og Sognebestyrer i Brandkassen for Hjørring Amt og Kjær Herred. Inden sin Forflyttelse til Hals var han Formand for Hellevad Brugsforening.

A. KR. ØSTERGAARD

Førstelærer ved Svenstrup Hovedskole, Svenstrup St., er født 19. August 1878 i Bygum ved Aalestrup og dimitteret 1900 fra N. Nisum Seminarium; var 1901—02 Andenlærer i Hvilsom, blev 1902 ansat i Svenstrup, som Andenlærer til 1905, som Enelærer ved vestre Skole til 1909 og siden dette Aar som Førstelærer ved Hovedskolen.

Hustru: Karen Marie f. Jensen.

I den Tid, Østergaard var Lærer ved Svenstrup vestre Skole, var han Regnskabsfører for Græshaab Brugsforening. I de faa Aar, han har siddet i sit nuværende Embede, har han allerede vundet sig en sikker Position, ikke blot ved sin Dygtighed i Skolen, men ogsaa ved den Dygtighed og Redebonhed, hvormed han varetager de ham betroede Hverv som Næstformand i Vægeraadet og i Menighedsraadet og som Medlem af Bestyrelsen for Sognets Sygekasse.

L. J. ØSTERGAARD

Førstelærer og Organist i Blenstrup pr. Skørping, er født i Sejlstrup Sogn i Vendsyssel den 3. Juli 1842 og dimitteredes fra Ranum Seminarium 1862, Andenlærer i Bangsbostrand fra 14. September 1862, Enelærer i Lyngsaa fra 27. Januar 1864, Enelærer i Blenstrup fra 27. Juli 1878 og fra 1. November 1890 Førstelærer og Organist sammesteds. — Hustru: Anna Margrethe f. Høyer.

Foruden at være en fremragende dygtig Lærer, hvis Skole med Rette regnes for en af de bedste paa Egnen, har Ø. været mangesidigt interesseret og i Tidens Løb samlet sig betydelige Kundskaber paa forskellige Omraader; navnlig har han drevet ornitologiske Studier og er en ypperlig Kender af den danske Fugleverden. Hans store Samling af Fugle



A. Kr. Østergaard

— han har selv udstoppet ca. 200 — er fortrinlig, ikke blot ved sin Righoldighed, men især den naturtro, karakteristiske Stilling, han har forstaaet at give hver enkelt Fugl. — Det er ikke saa faa Tillidshverv, der har været ham overdraget. Beboerne vidste, at naar han tog sig af en Sag, kom der Trivsel i Foretagendet og Orden i Regnskaberne. Han har i over 30 Aar været Kirkeværge og i flere Aar Formand for Kommunens Understøttelseskasse. Siden 1896 er han Formand for Sognets Spare- og Laanekasse. I en lang Aarrække var han Distriktsbestyrer i Brandforsikringsforeningen for Aalborg og Hjørring Amter, i de senere Aar Revisor i samme. En Tid lang var han Revisor i Skørping og Omegns Brugsforening; han hjalp til at stifte Brugsforeningen i Blenstrup og var i 9 Aar dens Formand og Regnskabsfører. Kommunens Bogsamling er ligeledes stiftet ved hans Medvirkning. — Ø., der i flere Aar var Kredsformand for 61. Kreds, var alle Dage en god Kollega, der stedse søgte at hævde Skolens og Standens Ret og Selvstændighed og saavel opad som udad har hævdet sine Anskuelser med Styrke.

Den 14. September 1912 kunde Ø. altsaa fejre sit 50 Aars Lærerjubilæum, og Skoledirektionen vilde i den Anledning indstille ham til Sølvkorset, men den ansete gamle Hædersmand frabad sig denne Udmærkelse.



L. J. Østergaard

RIBE AMT

RIBE AMT

ADOLF MARINUS ANDERSEN

Lærer ved Hunderup Skole pr. Bramminge, er født den 14. Juli 1878 og er Søn af afdøde Gaardejer Christian Andersen paa Gjøel. I 1903 underkastede han sig den afsluttende Lærerpøve ved Ribe Seminarium og ansattes 1. Oktober 1904 som Lærer i Darum, hvor han virkede indtil han 1. November 1912 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Hustru: Martha Marie f. Schmidt.

Foruden at udføre sin Embedsgerning med Dygtighed og Interesse, har Lærer Andersen i Tidens Løb taget flere af de under det offentlige henhørende Hverv paa sig, bl. a. som Medlem af Darum Sogns Vægeraad og som Medlem af Bestyrelsen for Sognets Sygeplejeforening, ligesom han ogsaa stadig har taget interesseret Del i Egnens Foreningsliv.



Adolf Marinus Andersen

JENS ANDERSEN

Førstelærer ved Føvling Skole pr. Holsted, er født den 15. September 1865 i Lervad, Føvling Sogn, underkastede sig i 1885 den afsluttende Lærerpøve ved Jelling Seminarium og tog derefter Tillægseksamen i Fransk og Engelsk. Efter forskelligartet Lærervirksomhed, fra 1887—89 som Privatlærer i Holsted, fra 1889—93 som Realskolelærer i Aalborg og i 1894 som Vikar ved Københavns Borger- og Almueskolevæsen, ansattes han den 1. April 1895 i Føvling, hvor han siden har virket.

Lærer Andersen, der er fleraarigt Medlem af Bestyrelsen for 114. Kreds af Danmarks Lærerforening og Medlem af Vægeraadet for Føvling Sogn, har udfoldet en betydelig Virksomhed som Formand for Sognebiblioteket, Foredragsforeningen og Forsamlingshuset, ligesom han har taget virksom Del i



Jens Andersen

I 1874 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium, var derefter Vikar og Hjælpe­lærer indtil Januar 1878, da han blev ansat som Lærer og Kirkesanger i Lønne, hvorfra han 1892 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sit Arbejde i den egentlige Børneskole ledede Lærer Andersen i nogle Aar Undervisningen i et Par Fortsættelsesklasser, der stod i organisk Forbindelse med en eksamensberettiget Realskole. I Tidens Løb har han ud­ført flere Hverv og beklædt adskillige Tillidsposter. Han var saaledes Stifter af og Formand for Henne—Lønne Sogns Sygekasse, deltog i sin Tid i Arbej­det for at faa rejst den nye Kirke i Lønne og var ivrigt medvirkende for Til­vebringelsen af den lokale Jærnhane. Han har endvidere været Kommune­revisor, Revisor i Nørre Nebel Mejeri siden dets Oprettelse, Formand for Vær­geraadet, Medlem af Menighedsraadet og Formand for Foredragsforeningen, er Med­stifter af og Medlem af Bestyrelsen for Folkebogsamlingen for Varde og Omegn og har siden 1894 været Bogholder og Bestyrelsesmedlem i Spare- og Laane­kassen for Nørre Nebel m. fl. Sogne.

KRISTIAN ANDERSEN-BINDSLEV

Andenlærer ved Tistrup Skole, er født den 10. Januar 1874 i Bindslev i Vend­syssel, hvor hans Fader var Husmand, og hører til en gammel Bondeslægt, der kan følges gennem mange Led tilbage i Tiden. 10 Aar gammel kom han hjem­mefra, og efter at have været 7 Aar hos en Onkel kom han to Aar til Sønderjyl­land, var i Vinteren 1893—95 Elev paa

Ledelsen af flere af Egnens Foreninger og praktiske Foretagender. Han har saa­ledes i adskillige Aar været Regnskabs­fører for Føvling Sogns landøkonomiske Forskudsforening, Revisor i Brugsfor­eningen og Bestyrelsesmedlem i »Løbners Plantage«, har endvidere i en Aarrække været Bestyrelsesmedlem i den lokale Venstreforening samt har i Tidens Løb skrevet mangfoldige Artikler, Digte m. m. til forskellige Dag- og Ugeblade.

JEPPE ANDERSEN

Forstelærer i Nørre Nebel, er født den 22. September 1852 i Sønder Bork, hvor Faderen var Smed og Landmand. Hans Lyst til Læsning og Lærergerning førte ham i 16 Aars Alderen paa Højskole, og de nærmest følgende Aar vekslede med Arbejde ved Landbrug og Højskolebesøg.



Jeppe Andersen



Kristian Andersen-Blindslev

Vallekilde Højskole, uddannedes dernæst til Gymnastiklærer paa Vallekilde og Askov Højskoler, og virkede som saadan ved Thylands Højskole i 3 Aar, medens han i dette Tidsrum samtidig læste med Lærergerningen for Øje; han virkede dernæst som Vinterlærer i nogle Aar, indtil han 1. Juli 1902 modtog fast Ansættelse ved Tistrup Skole. Senere gennemgik han forskellige Kursus paa Statens Lærerhøjskole og tog Eksamen som Sløjdlærer fra Sløjdsinspektør A. Mikkelsens Sløjdskole.

Hustru: Mary Henriette f. Hammann af Thisted.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa iøvrigt særlig fremhæves Ungdomssagen; han er saaledes Formand for den derværende Ungdomsforening, Kasserer i »Varde—Ølgod Ungdomskreds« og Medlem af Overbestyrelsen i Foreningen »De danske Ungdomsforeninger«; han har endvidere i 3 Aar været Formand for Tistrup Afholdsförening, var med til at stifte Tistrup Folkebogsamling, for hvilken han var Formand i nogle Aar, ligesom han i 1906 var Medstifter af Sognets statsanerkendte Sygekasse og siden har staaet som dens Leder og Formand. Han er Medlem og Revisor i Tistrup Husmandsforening og stiftede i 1900 en Skytteforening under sin Virksomhed i Kelstrup ved Thisted.

FROVIN RASMUSSEN ASTRUP

Førstelærer ved Læborg Skole pr. Vejen, er født den 14. Juni 1883 i Aaes Skole og Søn af Lærer S. P. Rasmussen Astrup, hørende til en Slægt, der gennem Landmænd, Skovridere, Haandværkere og Officerer føres tilbage til en Officersfamilie, Rohweder, i Begyndelsen af det 16. Aarhundrede. — I 1904 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og udvidede senere sine Kundskaber, dels ved at tage Del i forskellige Kursus, dels ved Selvstudium og som ivrig Samler af Planter og Insekter; lige efter sin Dimission var han en kort Tid Hjælpe-lærer i Bølling, Egtved Sogn, ansattes samme Aar i Læborg som Andenlærer og virkede her som saadan, indtil han i 1907 kaldedes som Førstelærer sammesteds.

Næst efter sin Skolegerning har Arbejdet for Ungdommens Oplysning og Udvikling haft hans store Interesse, og



Froving Rasmussen Astrup



Niels Hansen Bloch

har han haft Glæde af at være Stifter og Leder af Ungdomsforeningen og Sangforeningen, Leder af Gymnastikundervisningen for de unge og Formand for den sydjydske Ungdomskreds' Sammenslutning af 15 Foreninger under »D. D. U.«. Han har tillige i flere Aar været Bibliotekar og Formand for Sognebogsamlingen, Formand for Foredragsforeningen og Bestyrelsesmedlem af »Kongeaegnens sønderjydske Forening«, samt i flere Aar Regnskabsfører for Brugsforeningen og Revisor ved de kommunale Regnskaber.

NIELS HANSEN BLOCH

Førstelærer og Inspektør ved Ølgod Hovedskole, er født den 23. Februar 1874 og er Søn af Husmand Hans Kristian Bloch i Sønder Omme og Sønnesøn af Eske Hansen Bloch, der var Lærer og Kirkesanger i Sønder Omme, medens Vilhelm Birkedal var Præst der. I 1898 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og var derefter en kort Tid Lærer ved Galtrup Højskole paa Mors, indtil han i 1899 ansattes som Enelærer ved Stilbjerg Skole i Ringive Sogn, Vejle Amt, hvorfra han forflyttedes i 1905 til Lønne Sogn ved Nørre Nebel som Enelærer og Kirkesanger og derfra i 1907 til sit nuværende Embede i Ølgod. — Hustru: Abalone Marie f. Krogh.

Førstelærer Bloch har i adskillige Aar holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og har i det hele taget vist megen Interesse for Ungdomssagen. Han er saaledes Formand for »Ølgod Ungdomsforening« og »Varde — Ølgod Ungdomskreds«, er endvidere Formand for den stedlige Foredragsforening og foretog i 1912 med Stipendium en udbytterig Studierejse i Tyskland, Schweiz og Italien, for der at studere Ungdomsskoler o. l. Afholdsbevægelsen har han ligeledes omfattet med levende Interesse og i Tidens Løb udført et stort og betydningsfuldt Arbejde for denne samfundsnyttige Sag, bl. a. ved som Formand at forestaa Ledelsen af »De samvirkende Afholdsorganisationer« for Ølgod Sogn; han er endvidere Medlem af Ølgod Sogns Menighedsraad.

PEDER BOESEN

Lærer i Vester Vedsted ved Ribe, er født den 24. August 1871 i Knudsbøl ved Kolding og tilhører en ret gammel Bonde- og Præsteslægt, der i det væsentlige er hjemmehørende i Egnen mellem Vejle og Haderslev. I 1893 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og ansattes 1. Maj 1894 som Andenlærer ved Vester Vedsted Skole, hvor han siden har virket. — Hans Hustru, Marie f. Schmidt, er født i Københoved ved Rødding.

Lærer Boesen er Formand for en større Ungdomsforening og tillige Formand for Vester Vedsted Sogns Menighedsraad, var i 1905 medvirkende ved Stiftelsen af Sognets Sygekasse og har siden været dens Formand, ligesom han er

Formand for en i 1911 paa Sygekassens Foranledning stiftet Sygeplejeforening der i Sognet.

Siden 1896 har han været Medlærer ved Vester Vedsted Efterskole, der for Tiden har godt 100 Elever. I 1908 fik B., der er uddannet Sløjdlærer, Understøttelse fra Ministeriet til en Rejse i Norge, for at sætte sig ind i, hvorledes Sløjdundervisningen drives der, og modtog i 1912 en lignende Understøttelse til en Rejse i Sydtysskland, Schweiz og Italien.

JENS NIELSEN BRANDE

Forstander for Bramminge Efterskole, er født i Skærlund, Brande Sogn, den 1. Oktober 1872. Hans Fader var Hede-
husmand og Omgangsskolelærer, der ofte holdt Skole om Dagen og pløjede ved Maaneskin, syngende Grundtvigs Salmer bag Plovstudene. — Han blev tidlig vænnet til legemligt Arbejde og var indtil sit 22. Aar beskæftiget ved Landbruget, men førte da et Højskoleophold og en Vækkelse ham ind paa Tanken om at blive Lærer. Først blev han Hjælpe-
lærer hos Lærer Kampmann i Snejbjerg, var derefter Vinterlærer i Vittarp og optoges i 1896 paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1899. Efter sin Dimission var han en Tid Lærer ved N. L. Højbergs Privatskole i Helsingør, vikarierede derefter ved forskellige Skoler og blev derpaa i Efteraaret 1900 Bestyrer af Glamsbjerg Fri- og Fortsættelsesskole. Samme Aar holdt han Bryllup med Marta Møller fra Rødding i Salling. I Glamsbjerg var han i 4 Aar og saa Skolen vokse sig større og større, blev i 1904 Forstander for Bramminge Efterskole og fra 1907 tillige Ejer af samme.

Fra 1901 til 1903 var han Formand for »Dansk Lærerforbund« og var med til at rejse Kravet om fuld Anciennet for Andenlærere, samt højere Begyndelsesløn og Anciennet for Privatskolelærere. Som Fritidssyssel har han i en Aarrække arbejdet med Socialøkonomi og med Læren om Statsmagtens berettigede Omfang, ligesom Samfundets og Personernes Frigørelse har vundet hans Kærlighed og drevet ham til at skrive meget og tale endnu mere. For Tiden er han tillige Redaktør og Sogneraadsformand og hører til de lykkelige Mennesker, som ikke savner Arbejde.

CARL CHRISTIAN EMIL BRANDT

Førstelærer ved Egholt Skole pr. Lunderskov, er født den 18. September 1859 i Aunslev Mølle ved Nyborg og bestod i 1884 den afsluttende Lærerprøve fra Gjedved Seminarium. Den 1. Januar 1887 ansattes han som Lærer ved Lomborg Skole pr. Grindsted og forflyttedes under 20. Juni 1890 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin egentlige Lærergerning har Førstelærer Brandt taget virksom Del i Oplysningsarbejdet ude i Skoledistriktet, bl. a. som Formand for den stedlige Foredragsforening og som Bibliotekar ved Sognets Bogsamling. Han



Jens Nielsen Brande



Andreas Jørgen Bruun

har desuden i henvend en Snes Aar fungeret som Revisor i den anerkendte Sygekasse og det stedlige Andelsmejeri, har tidligere været Revisor i Brugsforeningen og fungerer fremdeles som saadan ved Sygeplejeforeningens og Kommunens Regnskaber.

ANDREAS JØRGEN BRUUN

Førstelærer ved Tjæreborg Skole, er født i Lustrupdal ved Ribe den 28. September 1872 som Søn af Lærer Kristian Pedersen Bruun i Agersnap ved Ølgod. Efter at have faaet den væsentligste Uddannelse hos Faderen og paa Hoven Højskole, hvor han ialt var to Aar, afvekslende med Vinterlærervirksomhed, var han et Aar paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1892. Aaret efter ansattes han som Lærer i Tirslund

ved Holsted og forflyttedes i 1897 til Tjæreborg. — Hustru: Kirstine f. Rasmussen af Tirslund.

Lærer Bruun, der i sin Tid var Medlem af Menighedsraadet, har i over en halv Snes Aar været Formand og Kasserer for Tjæreborg Sogns Sygekasse og Revisor i Brugsforeningen, samt har i flere Aar ledet en Sangforening, i ca. 14 Aar en Kreds af Folkebogsamlingen i Ribe, har i flere Aar været Medleder af Afholdsforeningen og oprettede i 1908 »Sønderjydske Forening for Tjæreborg og Omegn», der virker som Foredragsforening, og som han siden har været Formand for.

JES FESTER BUHL

Lærer i Thorsted pr. Lunderskov, er født den 5. April 1862. Han har altid haft Lyst til at give og modtage Undervisning, maaske fordi han paa møderne Side stammer fra en gammel Skolemester- og Præsteslæggt. Som 6-aarig Dreng havde han sin første Elev i Læsning, 9 Aar gammel underviste han daglig. Paa Jelling Seminarium, hvor han var fra 1878—82, hindredes han af en stærk Nervøsitet saa meget i Arbejdet, at Lægen bestemt raadede ham fra at gaa Skolevejen; men han vilde være Lærer, og han blev det. Som Huslærer, Hjælpelærer, Friskolelærer og Højskoleforstander prøvede han forskellige Sider af Lærerlivet, indtil han 1901 fik fast Ansættelse i sit nuværende Embede. Hans Hustru, Else Marie f. Schelde, stammer fra en sydjydske Bondeslæggt.

Denne dygtige og nidkære Lærer omfatter sin Gerning i Skolen med den varmeste Interesse, og en ikke ringe Del af hans Fritidsarbejde angaar da ogsaa Undervisningsforholdene. Om Skolespørgsmaal har han udgivet forskellige Afhandlinger i Pjecer og Tidsskrifter og skrevet mange Dagbladsartikler. Af Interesse for udenlandsk Skolevæsen foretog han 1909 en Rejse til Tyskland, Schweiz, Tyrol og Italien og 1912 til Holland og Belgien. Men iøvrigt har han virket kraftigt og udholdende for ved Hjælp af det skrevne og talte Ord at vække Deltagelse for, hvad der begejstrede ham selv. I nogle Aar drev han selv en omfattende Foredragsvirksomhed over hele Landet og



Jes Fester Buhl

har i 30 Aar ordnet og ledet planmæssige Foredrag. Han var med til at forberede Himmelhjergerfesten med Bjørnson som Taler, hvorved de danske Fredsforeninger i sin Tid fik en stor Udbredelse. Den første Begyndelse til Totalafholdsforeningernes Vandrebogsamlinger skyldes ikke ringe Grad ham. Ved Slægtsforbindelse og egen Lærergerning knyttet til Sønderjylland, har han været et virksomt Medlem af de sønderjydske Foreninger. Fredsforeninger, Foredragsforeninger, Sangforeninger og Skytteforeninger har til forskellige Tider haft stor Gavn af hans Medvirken, hvilket ikke mindre gælder om den stedlige Husmandsforening og »Demokratisk Forening«, i hvis Bestyrelse han har Sæde.

IVER HANSEN BYRIEL

Førstelærer ved Øster-Vamdrup Skole pr. Vamdrup, er født den 23. August 1860 i Branderup, et af de sydligste Sogne i Haderslev Amt, hvor hans Fader ejede et Boelssted og stammer fra en i sin Tid indvandret fransk Familie. Han følte tidlig Lyst til Skolegerningen og var allerede fra 1877 til 82 Hjælpe lærer forskellige Steder i Haderslev Amt, besøgte 1882—83 Præparandskolen i Aabenraa og 1883—86 Seminariet i Tønder samt tog i 1888 endvidere den i Prøjsen befalede »Anden Eksamen« for Lærere i Tønder. Det første Embede, han havde, var som Enelærer i Hjortvad, Hygum Sogn, tæt ved Grønsen, hvor han virkede fra 1. September 1886 til 1. August 1888, forflyttedes efter Ansøgning til Vester-Lindet i Gram Sogn og var her indtil Sommeren 1891, da han fik Meddelelse fra de prøjsiske Skolemyndigheder om, at han var tvangsforflyttet til de frisiske Egne mellem Tønder og Husum, efter at han af nationale Grunde en længere Tid havde været paa den sorte Liste. Han nægtede imidlertid at tage imod det anviste Kald, søgte Embede her i Kongeriget og kaldedes den 4. Juni 1892 til Førstelærer i Øster-Vamdrup.

Lærer Byriæl var i 1896 medvirkende ved Stiftelsen af »Sønderjydske Forening« i Vamdrup, var en Tid lang dens Formand og senere dens Næstformand, har siden 1. Oktober 1905 været Formand for Vamdrup Værgeraad samt har i flere Aar været Revisor i Vamdrup Sparekasse.



Iver Hansen Byriæl

CHRISTEN NIELSEN CHRISTENSEN

Lærer ved Nollund Skole pr. Grindsted, er født i Aalborg den 8. April 1879.



Christen Nielsen Christensen

Han var først bestemt til Landvæsenet, men efter Opfordring af Holsted Sogneraad søgte han og fik Pladsen som Vinterlærer ved Holsted Stationskole i Aaret 1897. Da han først var kommen ind i Lærergerningen, blev han snart klar over, at hans rette Plads var i Skolen. Han var Vinterlærer i tre Vintre og opholdt sig i de to mellemliggende Somre paa Staby Højskole, tog derefter paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1903. Efter et Aars Virksomhed som Hjælpelærer og Vinterlærer ansattes han 1. April 1905 som Andenlærer i Elsborg og kaldedes 1. April 1906 som Enelærer i Nollund.

Lærer Christensen vandt her hurtigt Beboernes Tillid baade i og udenfor Skolen, indvalgtes 1. April 1909 i Grindsted—Grene Sogneraad, blev Næstformand og Regnskabsfører for Grindsted Brugsforening, Revisor i Grindsted Sygekasse, var medvirkende ved Stiftelsen af Nollund Kvægavlerforening og har siden været Foreningens Revisor, samt er Formand for Nollund Husflidsskole. Han har endvidere som Formand for en Kirkekomité gjort et stort Arbejde for at faa to Kirker rejst i den vestlige Del af Grindsted Sogn.

NIELS ANDERSEN DALBERG

Førstelærer ved Sig Skole, er født den 1. Oktober 1876 i Ryslinge, dimitteredes i 1896 fra Skaarup Seminarium og ansattes 1901 i Sig, hvor han siden har virket.

Hustru: Marie f. Jensen.

Lærer Dalberg er overordentlig interesseret i sin Skole, ved hvilken der i 1911 væsentlig paa hans Initiativ blev oprettet en Forskole. Som stærkt politisk interesseret var han i Foraaret 1905 medvirkende ved Stiftelsen af Thorstrup radikale Venstreforening; han var endvidere den første Formand i Sig Brugsforening, for hvilken han for Tiden er Revisor.

JOHANNES ALEXANDER DAM

Lærer ved Hjortlund østre Skole pr. Gredstedbro, er født den 18. Marts 1880 i Aaker Sogn paa Bornholm og hører til en gammel, kendt bornholmsk Slægt, idet hans Oldefader var Stephanus Sonne, der var Omgangslærer i Nørre Herred paa Bornholm og deltog i Krigen 1801. — Efter at have taget Præliminæreksamen ved Neksø Realskole i 1899 virkede han som Vinterlærer og Biskolelærer i Gundesbøl, Aadum Sogn pr. Tarm, i 3 Aar, kom derefter paa Neksø Seminarium og dimitteredes herfra i 1905. Den 1. September s. A. ansattes han som Andenlærer og Organist i Vinderslev og kaldedes 1. Oktober 1907 til Enelærer ved Hjortlund østre Skole og Organist ved Hjortlund Kirke. — Hans Hustru, Hansine Marie, er Datter af Gaardejer Poulsen i Ibsker paa Bornholm.



Johannes Alexander Dam

Lærer Dam tager virksom Del i de under det offentlige henhørende Arbejder og har paa forskellig Maade stræbt efter at højne Oplysningen i sit Skoledistrikt. Han er Formand for Hjortlund Kommunes Værgeraad, Næstformand i Menighedsraadet og er Revisor ved de kommunale Regnskaber, har holdt Aftenskole i 7 Vintre og ledet Gymnastikken i Hjortlund Gymnastikforening, de sidste Vintre med et Pige- og et Karlehold.

ANDERS DEJGAARD

Førstelærer og Kirkesanger i Janderup, er født i Horne ved Varde den 22. Oktober 1855 som Søn af Gaardejer Christian Dejgaard og Hustru Mette Helene Cathrine f. Andersen. — Han arbejdede ved Landbruget indtil sit 24. Aar, var

endog en Tid Gaardmand, men paa Grund af stærk Lyst til at lære noget, solgte han Gaarden, forberedte sig paa Hoven Ungdomsskole og optoges 1880 paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1883. I November s. A. ansattes han som Lærer og Kirkesanger i sit Fødesogn Horne og forflyttedes i Oktober 1891 til Janderup Førstelærerembede.

Foruden sin Skolegerning har Lærer Dejgaard gennem de mange Aar været betroet en Del af de almindelige Tillidshverv, bl. a. som Formand i Bestyrelsen for Andelsmejeriet og som Revisor i Brugsforeningen og i Mejeriet. I flere Aar har han været Formand for Foredragsforeningen, Afholdsforeningen, Skytteforeningen og den radikale Venstreforening for Janderup Sogn, Leder af den kvindelige Gymnastik, Formand for Janderup Sogns Sangforening for blandt Kor samt Medlem af Menighedsraadet og Værgeraadet. Endvidere har han i en Del Aar været Formand for Ribe Amts Fjerkræavlerforening, og i de sidste 12 Aar har han i sin Fritid opelsket en stor og smuk Have, hvoraf der ikke findes mange i hans Sogn.

JENS DIGE

Førstelærer ved Bække Skole pr. Lunderskov, er født den 22. Juli 1875 i Hejlskov ved Skive, men stammer ellers fra Lemvigegnen, hvor Slægten Dige hører hjemme. Indtil sit 19. Aar arbejdede han ved Landbruget, aftjente sin Værnepligt og tog fat paa Forberedelsen til Seminariet, optoges paa Jelling Seminarium og dimitteredes derfra



Anders Dejgaard



Jens Dige

i 1900. Efter sin Dimission blev han i Oktober samme Aar Hjælpe lærer i Uldbjerg Skole for Landstingsmand Gundersen og ansattes 1. Juni 1902 som Lærer i Møldrup, hvor han virkede indtil han 1. Februar 1906 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af Skolearbejdet har Lærer Dige været stærkt optaget af Foreningslivet og af de forskellige Hverv, som han i Tidens Løb har faaet overdraget. Han var saaledes i Møldrup Stifter og en Tid Leder af Borger- og Haandværkerforeningen, er i Bække Bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen, Formand for A/S. Bække Forsamlingshus, Formand for Sognets Sygekasse, Medlem af Veerst-Bække Sogneraad samt er Stifter af Bække Folkebogsamling og den stedlige radikale Venstreforening. Lærer Dige er endvidere Bestyrelsesmedlem i Danmarks Lærerforenings 114. Kreds.

HANS EBBESEN

Førstelærer ved Stenderup Skole pr. Holsted, er født den 14. Februar 1859 som Søn af Gaardejer Ebbe Hansen i Kalvslund, hvor hans Stammefædre i 2—300 Aar har været Ejere af samme Gaard. I 1884 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Feriekursus, særlig i Fysik, Dansk og Historie. Efter at have været Vinterlærer i Farup, Villebøl og Obbekjær ved Ribe, blev han 1. Maj 1886 ansat som Lærer ved Lovrup Skole i Gørding Sogn, hvor han virkede indtil han 1. Januar 1896 forflyttedes til Stenderup i Føvling Sogn. — Den 11. November 1886 viedes han til sin Hustru, Anna Else f. Hansen.

Lærer Ebbesen, der i 30 Vintre har holdt en velbesøgt Aftenskole for Egnens Ungdom, oprettede i sin Tid et Bibliotek i Lovrup, var i en halv Snes Aar Formand for Gørding Sogns Skytte- og Gymnastikforening, samt har i 26 Aar været Formand og Kasserer i Foredragsforeningen og i sin Tid Formand for Aktieselskabet »Sydjydsk Folkeblad«. Han har desuden i Tidens Løb taget flere af de under det offentlige henhørende Hverv paa sig, bl. a. som Tilsynsmand for Ribe Amts Plejehjemsbørn i Føvling Sogn og fra 1904 til 1910 som Medlem af Menighedsraadet, ligesom han stadig har fungeret som Revisor i flere af Egnens Foreninger og praktiske Sammenslutninger. For



Hans Ebbesen



Axel Frederik Torben Jensen Eghoff

Lærerstandens Interesser har han i 2 Aar virket som Bestyrelsesmedlem og Kasserer i D. L. F. 114. Kreds.

AXEL FREDERIK TORBEN JENSEN EGHOFF

Lærer ved Horslunde Skole pr. Ribe, er født den 7. Maj 1883 som Søn af Manufakturhandler A. J. Eghoff i København. — Efter at have gaaet i Borgerdydskolen paa Østerbro blev han ansat som Kontorist ved »Det forenede Dampskibs-Selskab«, men da han havde udpræget Ulyst til Kontorarbejdet med de tørre Tal og store Hoved- og Kassebøger, voksede en spirende Lyst hos ham til Lærergerningen. Under en Rejse til England og Frankrig besluttede han sig til at tage Afsked med Dampskibsselskabet, optoges paa Skaarup Semina-

rium og dimitteredes derfra i 1910. Den 1. Januar 1911 kaldedes han som Ene-lærer ved Horslunde Skole. — Hustru: Maria f. Schubert.

Lærer Eghoff har siden 1911 været Formand for Obbekær Sogns Værge-raad, ligesom han er Bestyrelsesmedlem i Obbekær—Vorning Sygeplejeforening. Afholdssagen har han stedse omfattet med sin varmeste Sympati og var i 1907 medvirkende ved Stiftelsen af en »Blaa Kors« Afdeling i Ordrup i Gentofte Kommune.

JENS JENSEN GRUNDAHL

Førstelærer og Kirkesanger i Jerne ved Esbjerg, er født den 14. Februar 1866 i Skads, hvor hans Fader var Husmand og Tømrer. Som Søn af Smaakaarsfolk, der tilmed havde en stor Børneflokk at forsørge, maatte han fra sit 7. til det 16. Aar tjene hos fremmede, det sidste Aar hos Lærer Gjødning i Briksbøl, der samtidig forberedte ham til Seminariet, optoges 1882 paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1884. Efter sin Dimission var han Vinterlærer i Vittarp, aftjente derefter sin Værnepligt og blev Sekondløjtnant i Fredericia, ansattes 12. Marts 1888 som Andenlærer i Ødis—Bramdrup, kaldedes 1. Oktober samme Aar som Lærer og Kirkesanger i Vilslev, forflyttedes 1. Januar 1896 til Bollesager Førstelærerembede, og da Skoledistriktet deltes i 1905, overtog han den nybyggede Skole i Jerne By, hvor han



Jens Jensen Grundahl



Hans Grønbæk

siden har virket. — I 1889 viedes han til sin Hustru, Pedrea Kristine f. Andersen, en Gaardmandsdatter fra Plougstrup.

Lærer Grundahl, der i 6 Aar har været Formand for Jerne—Skads Kommunes Værgeraad, var i sin Tid medvirkende ved Oprettelsen af Jerne Sogns Sygekasse og var i 1891 Medstifter af Afholdsforeningen i Vilslev. Han har endvidere stiftet Gymnastikforeningen i Vilslev og i Jerne, samt var under sin Virksomhed i Vilslev Formand for den der-værende Foredragsforening.

HANS GRØNBÆK

Førstelærer ved Kvong Skole pr. Nørre Nebel, er født den 10. September 1870 i Jersild By, Aulum Sogn, hvor Faderen var Gaardmand. I Hjemmet blev der sunget meget — ogsaa Grundtvigs bibel-

historiske Sange — hvilket har været af ret stor Betydning for den store Børneflokk, af hvilken 6 Sønner er Lærere. I 1888 kom H. G. paa Jelling Seminarium, gik efter to Aars Ophold et Aar ud som Lærer ved Oddense Højskole i Salling og dimitteredes i 1892 som Privatist. Aaret efter blev han Hjælpe lærer i Kvong og kaldedes 7. December 1896 til Embedet sammesteds.

Hustru: Ingeborg f. Pedersen.

Lærer Grønbæk har i flere Aar været Kredsformand i 112. Kreds af D. L. F., var fra 1904—09 Medlem af Sogneraadet og fra 1903 Medlem af Menighedsraadet. Han var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Tyendenspareforeningen for Nørre Nebel m. fl. Sogne og har i 13 Aar været Formand for Repræsentantskabet, er Medlem af Kommunens Værgeraad og Bestyrelsesmedlem for Kvong Mejeri. Han har endvidere stiftet to Sangforeninger, en for yngre med blandet Kor og en for ældre med Herrekor, er Stifter af og Formand for Børnebogsamlingen samt er Medstifter af Foreningen »Kvong Forsamlingshuse».

CHRISTEN HANSEN

Andenlærer ved Darum Hovedskole pr. Bramminge, er født den 27. Juli 1864 i Bjedstrup, Dover Sogn, ved Skanderborg, hvor hans Fader var bosat som Snedker og Tømrer, og som tillige havde en lille Ejendom paa ca. 15 Tdr. Land. Indtil sit 18. Aar, da Faderen døde, hjalp han denne ved Haandværket og Gaardens Drift, hvorefter han arbejdede i 3½ Aar hos en fremmed Mester, men da hans



Christen Hansen



K. A. Hansen

Hu stod til Bogen, opgav han Professionen, kom paa Silkeborg Realskole og tog i 1888 Præliminæreksamen, virkede derefter som Vinterlærer i Vestjyllands Hedeegne og optoges paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1891 efter to Aars Læsning. Efter sin Dimission var han i 1½ Aar beskæftiget dels som Privatlærer, dels som Hjælpelærer, indtil han 15. Oktober 1893 fik fast Ansættelse i Folkeskolen som Andenlærer ved Darum Hovedskole, hvor han nu har virket i en halv Snes Aar. Under hele sin Embedstid har Lærer Hansen haft Sæde i Bestyrelsen for Darum Sogns Bogsamling og stadig været Bibliotekar ved samme, ligesom han siden 1900 har været Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Sognets Sygekasse.

K. A. HANSEN

Lærer og Kirkesanger i Ho ved Oksbøl, er født den 5. Maj 1842 paa Julingsholm i Sønder Omme Sogn, var fra 1861—63 Vinterlærer i Ølgod, optoges paa Jelling Seminarium og dimitteredes herfra i 1868. Efter sin Dimission indtraadte han atter i sin gamle Vinterlærerplads i Ølgod og virkede her indtil 1872, blev derpaa Hjælpelærer i Billum og kaldedes 1. September 1873 som Lærer ved Ho Skole. — Hustru: Johanne f. Laugesen.

Lærer Hansen, der i et halvt Aarhundrede har virket med stor Nidkærlighed og Pligttroskab i Folkeskolens Tjeneste, har ved gentagne Kursus uddannet sig til en dygtig Husflidslærer og har i sin Tid oprettet og siden ledet en velbesøgt Husflidsskole, ligesom han i en Aarrække har forestaaet Ledelsen af den stedlige Sangforening.

KRISTEN NIELSEN HANSEN

Førstelærer og Kirkesanger ved Aastrup Skole pr. Holsted, er født den 21. December 1857 i Varde Landsogn. I 1882 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i adskillige Kursus paa Statens Lærerhøjskole, særlig i Dansk, Fysik, Historie og Havebrug. Den 1. Februar 1883 ansattes han ved Aastrup Skole, hvor han siden uafbrudt har virket.

Ved Siden af Arbejdet i Skolen har Lærer Hansen i en Aarrække til Stadighed holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han har søgt at højne Oplysningen ude blandt

Lærerne og Samfundet. II.



Kristen Nielsen Hansen



Martin Bollerup Hansen

Befolkningen ved sin ihærdige Virksomhed som Formand for Sognebiblioteket og ved i 1884 at være medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening, hvilken han derefter i mange Aar som Formand har forestaaet Ledelsen af. Han har endvidere taget flere af de under det offentlige henhørende Hverv paa sig, bl. a. som Medlem af det forrige og som Næstformand i det nuværende Menighedsraad og som Formand for Aastrup Sogns Sygekasse, hvilken han i 1900 var med til at stifte. Han har endelig fra 1884 til 1900 fungeret som Revisor i Sognets Mejeri og siden 1892 i den stedlige Brugsforening.

MARTIN BOLLERUP HANSEN

Lærer ved Surhave Skole pr. Brørup, er født den 13. August 1879 og er Søn af Gaardejer H. P. Kjeldsen i Hjedding, Ølgod Sogn, som paa sin Egn var Pioner for Friskolebevægelsen og Andelstanken, idet han var Stifter af Hjedding Friskole og det stedlige Andelsmejeri. Efter at have aftjent sin Værnepligt kom H. paa Vinterlærerskolen i Oksbøl og underkastede sig i 1904 den afsluttende Lærprøve ved Silkeborg Seminarium, var derefter Vikar eller Andenlærer indtil 1907, da han blev kaldet til sit nuværende Embede. — Den 6. Januar 1907 viedes han til sin Hustru, Margrethe f. Pedersen af Esbjerg.

Ved med Lyst og Forstaaelse at lede Undervisningen i den af ham selv i sin Tid stiftede Gymnastikforening har Lærer H. haft Held til at vække Beboernes Interesse for Skolegymnastikken og stiftede i 1908 Aktieselskabet »Surhave Gymnastik- og Forsamlingshus«, der opførte en smuk og tidssvarende Bygning ved Skolen. Som Formand for den stedlige Afholdsforening har han udført et betydningsfuldt Arbejde, idet han ved sin ihærdige Ledelse har skaffet Foreningen en saadan Tilslutning, at den i de sidste Aar har mere end fordoblet sit Medlemsantal.

PETER ULRICH HANSEN

Førstelærer ved Tobøl Skole pr. Holsted, er født den 15. Februar 1855 i Tønninge i Sydslesvig, hvor hans Fader gjorde Vagttjeneste som Soldat, og hvor hans Moder, Wibekke Margrethe Ulricks Forældre var bosiddende. Fra sin Konfirmation og indtil det 26. Aar var han beskæftiget ved Landbruget, men da han havde Lyst til Lærergerningen, forberedte han sig ved at læse privat og tog 1883 Lærereksamen i Aarhus. Efter sin Dimission blev han Vinterlærer i Hjortlund ved Ribe og kaldedes 1. September 1884 til Tobøl Førstelærerembede, i hvilket han siden har virket uafbrudt. Et Par Aar efter sin Ansættelse oprettedes paa hans Initiativ en foredragsforening, i hvis Bestyrelse han fik Sæde, først som Medlem og senere som Formand; i 1885 byggedes et Forsamlingshus, hvor han ligeledes blev Bestyrelsesmedlem og senere Formand. I 1890 var han medvirkende ved Dannelsen af Tobøl Afholdsforening og den dertil hørende Bogsamling, hvis Formand han var i en lang Aarrække, lige-



Peter Ulrich Hansen

tiaget ved Landbruget indtil sit 24. Aar, var i to Vintre Elev paa Askov udvidede Højskole og kom i Efteraaret 1882 paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1884. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse tog han senere Del i flere Kursus i København, særlig i Fysik, Dansk og Pædagogik, samt uddannede sig til Husflidslærer ved at gennemgaa Kursus i Askov, i Thorup paa Fyen og i København. Efter at have vikarieret forskellige Steder ansattes han 1. September 1885 som Lærer ved Hjortlund vestre Skole og forflyttedes i 1887 til Jedsted Skole i Vilslev Sogn, hvor han siden har virket.

Lærer Holm har i en Del Aar været virksom Medlem af Skytteforeningen og er selv ivrig Skytte, og som en dygtig og interesseret Biavler er han Medlem af Bestyrelsen for Ribe Amts Biavlerforening og Formand for en nyoprettet stedlig Forening, samt har i adskillige Aar arbejdet ihærdigt for Afholdssagens Fremme, først ved sin Virksomhed som Medstifter af Hjortlund Afholdsförening i 1886 og fra 1891 som Sekretær for Vilslev Afholdsförening. Han har desuden været sine Medborgere til god Hjælp som Regnskabsfører o. l. ved deres forskellige praktiske Foretagender og Sammenslutninger.

JOHANNES IVERSEN

Førstelærer ved Store Andst Skole, er født den 9. November 1876 i Jordrup Sogn, hvor hans Forældre havde en Gaard indtil hans 11. Aar, da Familien flyttede til Gamst i Andst Sogn. Et halvt Aar efter Konfirmationen begyndte han at forberede sig til Lærer-

som han ogsaa i flere Aar var Kredsförmand for »Ribe og Omegns Afholdskreds«, der omfatter ca. 30 Lokalföreninger samt var i 1905 med til at oprette og faa bygget Afholdshotellet ved Holsted Station, i hvilket Aktieselskab han i de sidste 5 Aar har været Kasserer. I 1897 var han medvirkende ved Oprettelsen af »Tobøl Brugsforening« og var for denne Forening Kasserer og Regnskabsfører i 5 Aar, hvorefter han i en halv Snes Aar har været Formand og Regnskabsfører for samme.

ANDERS PEDERSEN HOLM

Lærer ved Jedsted Skole pr. Gredstedbro, er født den 2. August 1858 i Askov, hvor hans Forældre var Gaardmandsfolk. Med Undtagelse af et Par Vintres Vinterlærervirksomhed var han beskæftiget



Anders Pedersen Holm



Johannes Iversen

gerningen, var Elev paa Staby Højskole, og ansattes for Vinteren 1892—93 som Vinterlærer ved Loft Skole i Grindsted Sogn og Vinteren efter ved Grimstrup Skole i Timring Sogn. I 1894 optoges han paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1897 og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i forskellige af Lærerhøjskolens Feriekursus og i 1911—12 i Statens etaarige Kursus. Efter i omtrent to Aar at have været Vikar i Blenstrup Skole ved Skørping kaldedes han 18. April 1899 til at være Enelærer i Lille Andst, hvorfra han 18. December 1905 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 28. August 1909 viedes han til Olga Karoline Jacobsen, Datter af afdøde Gaardmand Holger Jacobsen af Store Andst.

Lærer Iversen, som to Gange har været indvalgt i Menighedsraadet for Andst Sogn, var fra 1904 til 1908 Sekre-

tær for Andst m. fl. Herreders Skatteraad, har siden 1906 fungeret som Formand for Andst Herreds Plantningsforening, har været Regnskabsfører for Store Andst Brugsforening siden dens Oprettelse i 1907 og i et lignende Tidrum Revisor i Andst og Omegns Sparekasse samt Tilsynsværge i Andst Sogn for Plejehjemsforeningen.

JEPPE BJERG JENSEN

Andenlærer ved Ølgod Hovedskole, er født den 6. Oktober 1888 og er Søn af Gaardejer J. Chr. Mikkelsen, Kongensholm ved Skjern. I 1909 underkastede han sig den afsluttende Lærerpøve ved Nørre Nisum Seminarium og ansattes 1. August 1910 som Andenlærer ved Resen Skole ved Struer, hvor han virkede indtil han 1. December 1912 forflyttedes til Ølgod, hvor han er ansat som Andenlærer og Organist.

Lærer Bjerg Jensen er en Mand med mange Interesser, som hurtigt har sluttet sig til Egnens Befolkning, af hvem han allerede er meget afholdt. Han har vist sig som en dygtig Leder af Ølgod store Sangforening og forestaar som Bibliotekar Udlaan og Indkøb af Bøger ved den derværende Bogsamling.



Jeppe Bjerg Jensen

HOLGER CHR. ERIK VALDEMAR JENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Hjarup ved Kolding, er født i Ryge, Nørre Bra-



Holger Chr. Erik Valdemar Jensen

rup Sogn i Sønderjylland den 5. Januar 1861, hvor Faderen var Lærer i det sydligste Sogn med dansk Undervisning. Sin meste Barndomstid og tidligste Ungdom tilbragte han i Taarup ved Nyborg, hvor Faderen senere var bleven Lærer. Efter at have været en kort Tid ved Handelen vaagnede hans Lyst til Lærergerningen, og i 1881 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium. Efter sin Dimission fik han den 6. September samme Aar fast Ansættelse som Andenlærer og Kirkesanger i Langtved ved Ullerslev og kaldedes under 3. Oktober 1889 til sit nuværende Embede.

Lærer Jensen har ved Siden af sin Lærergerning udfoldet en betydelig Virksomhed saavel i kommunal Henseende som ved Ledelsen af Egnens Foreninger og praktiske Foretagender, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige Tilidshverv i det almene Vels Interesse.

Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Hjarup Sogneraad, Menighedsraad og Værgeraad, Revisor i den stedlige Brugsforening siden dens Stiftelse i 1895 og har siden 1890 været Formand for Hjarup Syge- og Begravelseskasse samt Husflidsforening. I over 15 Aar har han været Formand for »Kristelig Forening for unge Mænd« i Hjarup og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af den stedlige Afdeling af Afholdsforeningens »Blaa Kors«.

KARL MARIUS JENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Kalvslund ved Ribe, er født den 4. Februar 1857 som Søn af Gaardejer, Sognefoged Jens Jørgensen i Lunde Skads Sogn i Ribe Amt. I 1882 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, modtog 27. Januar 1885 fast Ansættelse ved Hillerup Skole i Farup Sogn, hvor han virkede indtil han 27. December 1887 forflyttedes til Kalvslund Skole. — Hustru: Ane Marie f. Laugesen Hjorth.

Førstelærer Jensen, der er Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet, har i 6 Aar været Sogneraadetsformand og Raadets Kasserer, ligesom han senere i en Aarrække har været Revisor ved de kommunale Regnskaber samt har i mange Aar været Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Brugsforeningen og Revisor i Mejeriet. Han er endvidere mangedaartigt Medlem af Bestyrelsen for »Ribe By og Omegns Folkebogsamling«, Formand for



Karl Marius Jensen



Lauritz Nielsen Jensen

Sognets Foredragsforening og har ligeledes i adskillige Aar været Formand for den stedlige Afholdsforening.

LAURITZ NIELSEN JENSEN

Førstelærer i Gamst ved Vejen, er født den 13. September 1859 i Landsbyen Hedegaard ved Ribe, dimitteredes 1879 fra Gjedved Seminarium og kaldedes 1. Maj 1881 som Førstelærer ved Gamst Skole, hvor han siden har virket.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Jensen udfoldet en betydelig Virksomhed saavel i kommunal Henseende som ved Ledelsen af sine Medborgeres Foreninger og praktiske Foretagender, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige Hverv i det almene Vels Interesse. Han har i flere Aar været Revisor ved de kommunale Regnskaber,

Medlem af Vægeraadet og Formand i Gamst Kreds under Ribe Amts Plejehjemsforening; han har endvidere været Bestyrelsesmedlem i Gamst Brugsforening og Regnskabsfører for samme siden Foreningens Oprettelse i 1897, samt var i sin Tid Bestyrelsesmedlem i Gamst Mejeri, indtil dette flyttedes til Andst. Han har desuden virket i flere Sangforeninger, har i flere Aar været Gymnastiklærer for Byens Ungdom, Formand for Andst Skytteforening, Formand for Gamst Foredragsforening, Husflidsforening og Afholdsforening samt Bestyrelsesmedlem i Andst Sogns »Demokratisk Forening«.

MADS JENSEN

Enelærer ved Sejstrup Skole pr. Gredstedbro, er født den 6. September 1845 i Strelluf Sogn, Ringkøbing Amt, og hører til en gammel udbredt Bonde-slægt. I 1872 underkastede han sig den afsluttende Lærprøve fra Gjedved Seminarium og ansattes Aaret efter ved Grindsted vestre og Loft Skoler i Grindsted Sogn, Ribe Amt, og kaldedes 1. April 1878 til Sejstrup Skole i Hundstrup Sogn, hvor han siden har virket.

Lærer Jensen har i Tidens Løb ofret meget Arbejde og Tid paa Afholdssagens Fremme og har i flere Aar som Formand forestaaet Ledelsen af Sejstrup Afholdsforening.

Hustru: Ellen Marie f. Madsen.



Mads Jensen

PETER FEDDERSEN JENSEN

Førstelærer i Veerst ved Lunderskov, er født den 5. Februar 1875 i Ballum i Sønderjylland og hører — ligesom hans Hustru, Kristiane f. Lorentsen — til en gammel sønderjydsk Slægt med frisisk og nørrejydsk Iblanding, hvis Medlemmer i de sidste to Hundrede Aar har været Landmænd, Søfolk og Haandværkere. Allerede som Dreng bestemte han sig for at blive Lærer, dimitteredes 1895 fra Jelling Seminarium og modtog 1. April 1895 fast Ansættelse i Folkeskolen.

Lærer Jensen, som tidligere har været Medlem af Kredsbestyrelsen for Danmarks Lærerforenings 114. Kreds, har paa forskellig Maade taget virksom Del i saavel Arbejdet for det almene Vel som i Ledelsen af sine Medborgeres Foreninger og praktiske Foretagender. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, var tidligere Formand for Veerst Sogns Sygekasse og Revisor i den stedlige Brugsforening, var endvidere Stifter af og senere Formand for Veerst Sognebogsamling samt var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Veerst Ungdomsforening, som han siden i flere Aar har været Bestyrelsesmedlem af.



Peter Feddersen Jensen

JENS JESPERSEN

Førstelærer i Seem ved Ribe, er født den 6. Maj 1857 i Vestervig i Thy, hvor hans Forældre var Gaardmandsfolk. I 1878 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og var fra 1879 til 89 Andenlærer i Skjoldborg ved Thisted. Efter i to Aar at have læst i København og taget Translatøreksamen i Engelsk, var han fra 1893—97 Bestyrer af en Fortsættelsesskole i Ulbølle ved Svendborg og udgav samtidig en historisk Læsebog: »Verdens Historie i Oldtiden«. Fra 1899 var han Lærer paa Mandø, indtil han i 1908 forflyttedes til Seem Førstelærerembede, i hvilket han siden har virket.

Hustru: Christine f. Christensen.

LUDVIG SOPHUS JESPERSEN

Lærer og Kirkesanger i Opsneum ved Tjæreborg, er født den 16. Marts 1883 som Søn af tidligere Gaardejer, Rentier Jesper Nielsen i Rind ved Herning. Efter at have arbejdet ved Landbruget indtil sit 22. Aar kom han paa Skaarup Seminarium og dimitteredes herfra i 1909, var en kort Tid Vakancelærer i Aarslev ved Randers, ansattes 1. September 1909 som Andenlærer i Søvind ved Horsens og kaldedes 1. Maj 1911 til sit nuværende Embede. — I Juni 1911 viedes han til Anna Storm, Datter af Overskovfoged Storm, »Ovehøj« ved Arden, der hører til Stamhuset Ravnholt.

Lærer Jespersen har virket paa forskellig Maade for Udbredelsen af god, folkelig Oplysning, dels i sin Egenskab som Formand for Aalbæk Foretags-



Ludvig Sophus Jespersen

forening og som Stifter og Leder af Opsneum Børnebogsamling, dels ved sit ihærdige Arbejde som Lærer ved Aalbæk Husflidsskole, ligesom han ved med Liv og Forstaaelse at have ledet Gymnastikforeningens Øvelser og Opvisninger har vakt Lysten hos Egnens Ungdom for Legemsøvelser og Idræt. Han har desuden i flere Aar været Formand og Kasserer for Sneum Sogns Sygekasse.

PEDER CHRISTIAN JESSEN

Førstelærer i Vraa, Lejrskov Sogn pr. Ejstrup, er født den 26. Marts 1855 i Bov ved Flensborg. Efter Konfirmationen 1871 blev han straks Huslærer og et halvt Aar efter Præparand i Valsbøl store Skole ved Flensborg, men rejste i Efteraaret 1873 — paavirket

af dansk Aandsliv — til Danmark og ansattes 1. November samme Aar som Vinterlærer i Føvling ved Holsted, hvor han virkede, indtil han 1. Maj 1875 optoges paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1877. Efter bestaaet Lærereksamen var han Privatlærer i Hjarup ved Kolding, indtil han 1. November 1880 ansattes som Enelærer i Tved—Tange Skole ved Ribe, hvorfra han kaldedes 12. Juli 1884 til sit nuværende Embede. — Den 3. Juni 1881 viedes han til sin Hustru, Anna f. Lange.

Lærer Jessen har ved Siden af sin egentlige Skolegerning i over 25 Aar holdt en velbesøgt Aftenskole, stiftede 1. November 1909 Vraa Skoles Børnebogsamling ved at give de første 100 Bøger til Bogsamlingen og har fra samme Tidspunkt været Formand i Lejrskov—Jordrup Sognes Lærerbogsamlinger. I henvend 25 Aar har han været Revisor i Højrup Mejeri og Lejrskov Brugsforening samt har fra 1900 været Revisor i Vraa Sparekasse. Ved Nytaar 1902 indvalgte han i Kredsbestyrelsen for 114. Kreds af D. L. F. og har siden Nytaar 1904 været Formand for samme Kreds. I 1906 tilstodes der ham Stipendium til en Rejse i Norge og Sverrig, fulgte endvidere danske Læreres og Lærereunders Kursus i Gudbrandsdalen og Voldres i Somrene 1908, 09, 10 og 11, ligesom han har taget Del i adskillige Kurser paa Statens Lærerrhøjskole.



Peder Christian Jessen

JØRGEN CHRISTIAN JØRGENSEN

Tidligere Lærer i Grimstrup pr. Bramminge, er født den 15. April 1836 i Grim-

strup Degnebolig, hvor hans Fader boede som Lærer fra 1826 til 1864. — I 1861 underkastede han sig den afsluttende Lærerprøve som Privatist i København, kaldedes 1862 som Lærer i Lindknud og forflyttedes 1865 til Grimstrup, hvor han virkede, indtil han 1. Januar 1894 efter Ansøgning entledigedes med Pension.

Pensioneret Lærer Jørgensen stod under sin Lærervirksomhed i et udmærket Forhold til Sognets Beboere, der skattede hans aabne og ærlige Karakter højt. Han har beklædt den ansvarsfulde Post som Formand og Kasserer i Grimstrup — Nykirke Sogns Spare- og Laanekasse siden 1873, da den oprettedes, ligesom han ogsaa nu efter sin Afskedigelse fra Lærerembedet stadig fungerer som Sparekassebestyrer.



Bernhard Ernst Hansen Klæsøe

BERNHARD ERNST HANSEN KLÆSØE

Lærer ved Frøstrup Skole pr. Lunde, er født den 29. April 1879 paa Klæsøgaard ved Rudkøbing. Indtil sit 20. Aar var han beskæftiget ved Landvæsenet, hvorefter han forberedte sig og optoges paa Vordingborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1903. Efter sin Dimission virkede han i længere Tid som Vikar ved Dunkær Skole og derpaa en kort Tid ved Rudkøbing offentlige Skoler, indtil han 1. December 1905 kaldedes til sit nuværende Embede, i hvilket han siden har virket og tillige forestaaet Ledelsen af Kommunens Børnebogsamling.

KNUD ANTON KNUDSEN

Førstelærer ved Tvile—Terpling Skole pr. Holsted, er født den 9. November 1873 og er Søn af afdøde Lærer Peder Knudsen i Jordløse ved Faaborg. Han var først beskæftiget ved Landvæsenet, kom derefter paa Skaarup Seminarium og dimitteredes derfra i 1901, ansattes 5. September s. A. som Ene-lærer i Morsbøl ved Grindsted og virkede her, indtil han 1. Marts 1907 kaldedes til sit nuværende Embede.

Hustru: Dagmar Marie f. Krog.

Lærer Knudsen, der er Medlem af Menighedsraadet og af Hjælpekassens Bestyrelse, har tidligere i flere Aar været Formand for Sygeplejeforeningen i Aastrup Sogn, er Revisor i Sygekassen og Sygeplejeforeningen samt har i sin Tid været Formand for en Biavlerforening.

JENS KRISTENSEN

Lærer og Kirkesanger i Skovlund, Ansager Sogn, er født den 25. December 1849 paa Adsbølgård i Strellev Sogn ved Ølgod, paa hvilken Gaard hans



Jens Kristensen

Familie har boet i 6 Slægtled. — I 1868 dimitteredes han fra Blaagaards Seminarium og ansattes 28. Oktober 1879 ved Skovlund Skole, efter forinden at have været Hjælpe lærer, Huslærer og Højskolelærer forskellige Steder.

Hustru: Hansine f. Mortensen fra Ansager Mølle.

Lærer Kristensen har i 1905 stiftet Ansager Sogns anerkendte Sygekasse og været dens Revisor siden, har siden 1891 været i Bestyrelsen for Ribe Amts Plejehjemsforening, har været i Bestyrelsen for Varde og Omegns Folkehøgskole siden 1904, Formand for Ansager Skytteforening fra 1880—90, i Bestyrelsen for Ribe Amts Skytteforening fra 1882—90, i Bestyrelsen for Skovlund Foredragsforening siden 1903 og i Bestyrelsen for Højskolehjemmet i Varde siden 1908. Han har endvidere været Formand og Kasserer for Skovlund Andelsmejeri fra 1883 til 1909, i Bestyrelsen for Ribe Amts Mejeriforening siden 1895, Formand for Skovlund Indkøbsforening fra 1887 til 1901, i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening fra 1891 til 1905, var i 1885 Stifter af Ansager Sogns Sparekasse og har siden været Revisor i samme, var Formand og Kasserer for Skovlund Kvægavlforening fra 1897 til 1906 samt har været Revisor i Øster Herreds Landboforening siden 1895. Han har desuden haft Sæde i Bestyrelsen for Ølgod og Omegns Plantningsforening siden 1895 og fra 1909 som Foreningens Formand, har siden 1909 været Kommunerevisor, var Medlem af Ansager Sogns første Menighedsraad fra 1904—10 og er fra 1913 ogsaa indvalgt i det andet, har siden 1905 været Medlem af Vægeraadet og har fra samme Tidspunkt været Formand for Komiteen af Opførelsen af en Kirke i Skovlund, og da Kirken toges i Brug i 1910, blev han Kirkevæрге. — Han har endvidere været i Bestyrelsen for Danmarks Lærerforenings 112. Kreds siden 1902.

I godt 20 Aar har K. samlet Ungdommen 2 Gange om Ugen om Vinteren, dels til almindelig Aftenskole, dels til Møder med Foredrag, Oplæsning og Sang, ligesom han i 2 Vintre har holdt Kursus i Landbrugsregnskab og Bogføring, den ene Vinter for Mænd, den anden Vinter for unge Karle. — I 10 Aar har han været Leder af Gymnastikken og den lokale Skytteforening.

Ved sit 25 Aars Jubilæum i Embedet blev han hædret af Beboerne med Adresse og Gaver, og noget lignende gentog sig ved Sølvbrylluppet et Par Aar efter.

JØRGEN THOMSEN KRISTENSEN

Lærer ved Yderik Skole pr. Sig, er født den 26. November 1886 og Søn af Gaardejer M. Kristensen, Hedegaard i Hjortlund Sogn. Efter at have været beskæftiget ved det hjemlige Landbrug indtil sit 18. Aar, forberedtes han til Seminariet hos Lærer Jensen i Hjortlund østre Skole, optoges 1905 paa Jelling Seminarium og dimitteredes i 1908. Den 1. November s. A. fik han Plads som Vinterlærer ved Estrupmark Skole, ansattes 1. Maj 1909 som Andenlærer



Jørgen Thomsen Kristensen

ved Jernved Skole og kaldedes 1. December 1911 til Yderik Skole i Thorstrup Sogn som Enelærer.

Lærer Kristensen, der i 1908 og 09 har gennemgaaet Sløjdkursus paa Askov, har faaet Sløjd indført i Yderik Skole fra 1. Januar 1913, som øves udenfor Skoletiden i et dertil indrettet Lokale. For Ungdomssagen, som han omfatter med sin fulde Sympati, har han i de faa Aar, han endnu har virket, udført et dygtigt Arbejde, dels ved sin Virksomhed som Formand for Ungdomsforeningen i Jernved, dels ved sin store Interesse for Sløjd.

THOMAS KRISTENSEN

Lærer ved Nyby Skole pr. Brørup, er født den 3. Juli 1848 i Staby ved Ulfborg, hvor Forældrene var Husmands-

folk. Han fik først Uddannelse som Vinterlærer paa Staby Højskole og var derpaa i 11 Aar Biskolelærer i Alrum, Stadil Sogn, optoges derefter paa Gjedved Seminarium, dimitteredes derfra i 1878 og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere Feriekursus, særlig i Svensk og Husflid, ligesom han i 1907 med Statsunderstøttelse foretog en Studierejse i Sverrig og Norge. Han virkede først som Lærer ved Hvingel Skole i Hee Sogn, indtil han i 1880 fik fast Ansættelse ved Fjand Skole i Sønder Nissum Sogn, hvorfra han forflyttedes i Sommeren 1893 til Brørup. — Den 18. Juni 1880 viedes han til Kirsten Marie f. Pedersen, der døde i 1902; af deres 10 Børn er den ældste Søn Lærer, en Datter Lærerinde og to Sønner forbereder sig til Lærergerningen.

Lærer Kristensen har i flere Aar været Formand for 88. Kreds af D. L. F. og ligeledes i flere Aar Formand for Skytteforeningen i Sønder Nissum, stiftede i Fjand og senere i Nyby en Husflidsforening og ledede i flere Aar Husflidskolen begge Steder. Han har endvidere været Regnskabsfører og Kasserer for Nyby Brugsforening siden dens Stiftelse i 1897 og har i en halv Snes Aar været Revisor i Brørup Mejeri. I 6 Aar har han været Medlem af Menighedsraadet og Bestyrelsesmedlem af Læborg Sogns Sygekasse siden dens Stiftelse, er fleraarigt Medlem af Værgeraadet, i Bestyrelsen af Foredragsforeningen og demokratisk Forening for Læborg Sogn, samt har i 25 Aar holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og har i en længere Aarrække holdt Aftenmøder i Skolen for saavel gamle som unge.



Thomas Kristensen

KARL KRISTIANSEN



Karl Kristiansen

Lærer ved Sjølborg Biskole pr. Varde, er født den 24. Marts 1858 i Lyne ved Tarm. Udgaat fra et lille, fattigt Hjem maatte han allerede i 7 Aars Alderen ud at tjene og vedblev hermed indtil han 24 Aar gammel kom paa Højskole, blev derefter Vinterlærer i Lydum ved Nørre Nebel, hvor han virkede i 17 Aar, flyttede derefter til Gjellerup ved Varde og var Vinterlærer indtil 1909, hvorefter han siden har været Lærer ved Sjølborg Biskole, hvor der er indført Hverdagsundervisning hele Aaret.

Lærer Kristiansen har stedsom om omfattet Plantningssagen med stor Interesse, idet han siden 1884 har virket som Plantor og har saavel i Lydum som i Gjellerup forestaaet Ledelsen af Plantningsarbejdet, saa at en stor Del af de derværende Hedestrækninger er bleve beplantede. For Husflidssagens Fremme har

han ligeledes arbejdet ihærdigt, ligesom Ungdomsarbejdet stadig har ligget ham paa Sinde, idet han i en lang Aarrække har holdt en velbesøgt Aftenskole og sammen med sin Hustru, Kirstine f. Eskesen, har samlet Egnens Ungdom hos sig til Haandgøring, Husflid o. lign. Han har desuden i 6 Aar været Sogneraadsmlem, var i flere Aar Formand for Varde Landsogns Sygekasse og Lydum Andelsmejeri.

KRISTEN FRANSDEN KRUCKOW

Førstelærer ved Agerbæk Skole i Faaborg Sogn ved Varde, er født den 3. Juli 1869 og er Søn af Gaardejer J. Kristensen i Frøstrup, Lunde Sogn ved Varde. I 1897 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og ansattes 16. Maj 1899 ved Agerbæk Skole, hvor han siden har virket.

Lærer Kruckow, som i over en halv Snes Aar har holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og som har oprettet en Børnebogsamling ved sin Skole, er Medlem af Kommunens Værgeraad, var tidligere fra 1904—12 Formand for Faaborg Sogns Sygekasse og er fremdeles Bestyrelsesmedlem i Faaborg Sogns Sygeplejeforening, som Sygekassens Styrelse stiftede i 1908, samt er endvidere Revisor i Agerbæk Brugsforening, Foderstofforening og i Faaborg—Starup Tyende-Spareforening. Han er desuden stærkt politisk interesseret og er



Kristen Frandsen Kruckow



Johannes Leonhard Korschien

Bestyrelsesmedlem i Faaborg Sogns radikale politiske Organisation; i Egnens Dagblade har han i Tidens Løb skrevet mangfoldige Artikler af forskellig Art, særlig dog vedrørende Politik, Hygiejne, Sygekassevirksomhed og Sygepleje.

JOHANNES LEONHARD KÖRSCHEN

Førstelærer ved Hillerup Skole pr. Ribe, er født den 15. Februar 1859 paa Laage Mark ved Vejle, hvor hans Fader havde en Landforretning, ved hvilken han arbejdede og som han efter Faderens Død maatte lede indtil videre. Da Forholdene imidlertid medførte, at han blev frit stillet med Hensyn til Fremtiden, valgte han at blive Lærer, optoges paa Gjedved Seminarium og dimitteredes 1883. Fra 1. November s. A. til 1. November 1886 var han Lærer

ved Askær og Skærlund Skoler i Brande Kommune, underviste derefter ved Kærhøl Marks Skole, indtil han 3. Marts 1888 fik fast Ansættelse som Førstelærer ved Hillerup Skole, hvor han siden har virket. — Hustru: Kirstine f. Kristensen.

Lærer Korschien, der er Formand for Kommunens Værgeraad og i sin Tid var Medlem af det første Menighedsraad for Nørre Farup Sogn, har i ca. 10 Aar været Formand og Regnskabsfører for Kongeaadals Brugsforening ved Gredstedbro samt har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv for sine Medborgere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. For Lærerstandens Interesser har han virket som Formand for 116. Kreds af D. L. F. i Aarene 1906—07.

JØRGEN MORTENSEN KAAS

Førstelærer ved Gredsted Skole pr. Gredstedbro, er født den 8. August 1861 i Rørkjær, Jerne Sogn, og hører til en gammel udbredt Bondeslægt. I 15 Aars Alderen kom han paa Hoven Ungdomsskole, for der at uddannes til Vinterlærer, og begyndte 16 Aar gammel sin Lærergerning paa Raunsø Fattiggaard. Efter 3 Aars Vinterlærervirksomhed, de to sidste Aar i Omme, kom han paa Varde Realskole, hvorfra han i 1884 tog Præliminæksamen, og virkede derefter som Vinterlærer ved Hesselho Skole, indtil han i 1885 optoges paa Vesterbro Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1887. Efter at



Jørgen Mortensen Kaas



Laurids Lauridsen

have været Vikar og Hjælpe­ lærer adskil­ lige Steder, blev han 1. November 1888 antaget som Lærer ved Gredsted Skole, som da var Biskole, ansattes 1. Novem­ ber 1890 som fast Enelærer ved samme Skole, som nu er treklassedelt og hvor der tillige er ansat en Andenlærer.

Lærer Kaas har i nogle Aar været Kredsformand i D. L. F.s 116. Kreds og gav under sit Formandskab Stødet til, at det aarlige Sommerskolemøde i Gred­ stebro kom i Gang, i hvis Bestyrelse han stadig senere har fungeret som For­ mand. Han er endvidere Formand for Menighedsraadet, Medlem af Værgeraa­ det og af Bestyrelsen for Sognets Syge­ plejeforening. For Afholdssagen har han virket ihærdigt som Bestyrelsesmedlem og en Tid som Formand for den sted­ lige Afholdsforening.

L A U R I D S L A U R I D S E N

Førstelærer ved Vejen Byskole, er født paa Oxenvadgaard i Vejen Sogn den 21. Maj 1866 og hører til en for sin musikalske Interesse kendt Familie, i hvil­ ken de fleste Medlemmer har kunnet spille paa et eller andet Instrument. Han kom selv i meget musikalske Omgivelser, idet han optoges i Lærer Krarup­ Hansens Hjem i Vinding ved Vejte, for at blive forberedt til Lærereksamen og samtidig at kunne faa den bedst mulige musikalske Udvikling. I 1886 di­ mitteredes han som Privatist i Aarhus og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus paa Askov Højskole i 1894 og 95, samt ved i 1906 —07 at gennemgaa Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus. Den 20. Februar 1887 ansattes han som Enelærer ved Skodborghus Skole, forflyttedes 21. Ok­ tober 1891 til Vejen Andenlærerembede og kaldedes 17. Oktober 1898 som Førstelærer og Kirkesanger ved Vejens Byskole, hvor han siden har virket. — Hans Hustru, Caroline Marie Henriette f. Olesen, var før sit Giftermaal Lærer­ inde i Vejen.

Hans Virksomhed udenfor Skolen har hovedsagelig omfattet Sangforeninger og Aftenskoler, idet han, fra han begyndte som Lærer i Vejen Sogn, har været Leder af Sangforeningen indtil 1906, blev derefter Formand for Vejen Sang­ forening, og da Sangforeningen for blandet Kor i det sydlige og østlige Jyl­ land dannede »Den sydøstjydske Centralforening«, blev han valgt til Besty­ relsesmedlem. — For Lærerstandens Interesser virker han for Tiden som Med­ lem af Kredsbestyrelsen for D. L. F. 114. Kreds.

S Ø R E N L A U R I T S E N

Førstelærer og Kirkesanger i Sønderho paa Fanø, er født den 18. April 1845 og Søn af Gaardejer Lauritz Sørensen og Hustru, Bodil Marie Clausdatter, til Ismajgaard, Lintrup Sogn i Nordslesvig. I 1867 dimitteredes han fra Gjed­ ved Seminarium, ansattes 22. November 1871 som Andenlærer ved Sønderho



Søren Lauritsen

Skole, kaldedes 16. November 1874 som Førstelærer og Kirkesanger i Aarre og forflyttedes 16. April 1901 til sit nuværende Embede. — Hans Hustru, Marren f. Anthonisen, er født den 18. August 1852 i Sønderho paa Fanø.

Lærer Lauritsen har under sit mangeaarige og dygtige Arbejde i Folkeskolens Tjeneste taget virksom Del saavel i Udførelsen af flere af de under det Offentlige henhørende Hverv som i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foreninger og praktiske Sammenslutninger. Han har saaledes i 6 Aar været Medlem af Aarre Sogneraad, deraf i 3 Aar Formand og Kasserer, var Medlem af det første Menighedsraad og blev i 1911 Formand i Seksmandsudvalget til Præsteembedets Besættelse i Sønderho, er Næstformand i det andet Menighedsraad samt Formand i Værgeraadet og den frie Fattigkasse. Han var Medstifter og Bestyrelses-

medlem for Aarre Foredragsforening, Sangforening, Skytteforening og Kredsforening, Aarre Andelsmejeri og Fanø Landboforening. Under sin Funktions-tid i Aarre var han endvidere Revisor i Sogneraadet og Andelsmejeriet, dels Kasserer og dels Formand for Aarre Mejeri, ligesom han der ogsaa virkede ihærdigt som Bestyrelsesmedlem for at faa Vejle—Vandel-Banen forlænget gennem Aarre til Esbjerg, og var desangaaende i Deputationen til daværende Stiftamtmand Ahnfeld i Ribe og Indenrigsminister Bardenfleth.

JENS RAVN LORENTSEN

Lærer ved Øse Skole pr. Varde, er født den 31. Juli 1879 og er Søn af Vinterlærer L. H. Ravn i Lindknud. Fra Konfirmationen og indtil det attende Aar var han beskæftiget ved Landarbejde og virkede derefter som Lærer om Vinteren, bl. a. i Ansager og Rødebæk ved Varde, og arbejdede ved Landbruget om Sommeren, indtil han i 1900 optoges paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1903. Efter sin Dimission blev han Hjælperlærer i Jørsby paa Mors og modtog 1. Januar 1906 fast Ansættelse i samme Embede, da Læreren, som han var Hjælperlærer hos, fik sin Afsked; i 1909 forflyttedes han fra Jørsby til sit nuværende Embede.

Hustru: Kirstine Jensen f. Panum.

Lærer Lorentsen har ved Siden af sin Embedsgerning taget virksom Del i Udførelsen af flere af de under det offent-



Jens Ravn Lorentsen



Jens Nielsen Lund

lige henhørende Hverv, bl. a. som Medlem af Øse Sogns Menighedsraad, som Formand og Kasserer for Sognets Sygekasse, og har siden sin Forflyttelse stadig fungeret som Formand for Øse Sognebogsamling.

JENS NIELSEN LUND

Lærer ved Vestkær Skole pr. Ølgod er født den 24. Maj 1878 og Søn af Møller Niels N. Lund i Rørup paa Fyen, der hører til en gammel Gaardmandsslægt fra Helnæs. I 1909 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og gennemgik Højskolekursus paa Vallekilde og Skamlingsbankens Højskoler, virkede fra Maj 1910 som Andenlærer og kaldedes i Januar 1913 til Vestkær Enelærereembede.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa særlig fremhæves Ungdomssagen, for hvilken han har udfoldet en betydelig Virksomhed som Leder og Formand for Horne Ungdomsforening, ved hvis Stiftelse han i sin Tid var medvirkende, ligesom han hyppigt har holdt Foredrag og Oplæsning i forskellige Ungdomsforeninger. Han har ligeledes omfattet Afholdsbevægelsen og Husflidssagen med stor Interesse og arbejdet ihærdigt for disses Fremme.

NIELS PETER LUND

Førstelærer ved Starup Skole pr. Varde, er født den 19. Oktober 1880 og Søn af Gaardejer Simon Lund i Sønder Gjørding. Indtil 20 Aars Alderen var han ved Landvæsenet, læste derpaa til alm. Forberedelseseksamen ved Kolding Realskole, men endte først Læsningen efter aftjent Værnepligt og efter at have gaaet paa Lang og Hjorts Kursus i København. Efter at have taget denne Eksamen fra Universitetet i 1903, kom han paa Ribe Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1906. Efter sin Dimission varetog han et Aars Tid Førstelærerembedet ved Egtved Byskole, kom derfra til Esbjerg Kommuneskole et halvt Aar som Vikar og ansattes 1. Marts 1908 i Starup som Førstelærer, Kirkesanger og Kirkebylærer, i de senere Aar som Organist. Hans Hustru, Ida Mariane f. Iversen, er en Datter af afdøde Lærer i Jerup ved Frederikshavn, Nikolaj Emanuel Iversen.



Niels Peter Lund



Karl Frederik Lønblad

Lærer Lund er Leder af Sognets Børne-
bogsamling og Bestyrelsesmedlem i Fore-
dragsforeningen, Repræsentant for Danne-
virkeforeningen og Formand for Starup
Henry Georgesforening. Han er endvid-
dere Revisor i Brugsforeningen, Sygekassen
og Husmandsforeningen samt er sidst-
nævnte Forenings Forsøgsleder.

KARL FREDERIK LØNBLAD

Lærer ved Kragelund Skole pr. Lun-
derskov, er født den 16. Juli 1870 i Horne-
ved Faaborg og hører til en gammel Sø-
mandsslægt. Indtil 20 Aars Alderen var
han beskæftiget ved Landbruget, var en
Tid Regnskabsfører paa et Fabrikkontor
og derefter Vinterlærer, indtil han kom
paa Gjedved Seminarium, hvorfra han
dimitteredes i 1897. Efter sin Dimission
var han Timelærer i Ribe og Ringkøbing,

ansattes i 1901 som Lærer i Sundstrup, Ulbjerg Sogn i Viborg Amt, og kaldedes
i 1907 som Enelærer ved Kragelund Skole. — Hustru: Ane Marie f. Moth.

Lærer Lønblad, der i 1906—07 foretog en interessant Udenlandsrejse til Øst-
asien og Amerika, omfatter særlig Naturfagene og Matematik med stor In-
teresse, i hvilke Fag han stadig holder sig à jour ved Selvstudium. — Han er
i Bestyrelsen for Sognets Sygekasse, har tidligere været Leder af en Husflids-
skole og en Skytteforening, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Sogne-
bogsamlingen og har siden været Formand for denne og for Bække Sogns ra-
dikale Venstreforening.

ANDERS HANSEN MANICH

Førstelærer ved Bramminge Stations-
skole, er født den 9. November 1864 i
Stangerum ved Gerløv. Indtil sit 18.
Aar var han beskæftiget ved Landvæse-
net, men Lysten til Lærergerningen fik
ham til at opgive denne Livsvej. I Som-
meren 1885 tog han alm. Forberedelses-
eksamen ved Efterslægtsselskabets Skole
i København, optoges derefter paa Gjed-
ved Seminarium, hvorfra han dimittire-
des i 1887 og havde dernæst — som saa
mange andre vestjydske Lærere — nogle
Aars Vinter- og Biskolevirksomhed, ind-
til han 15. Oktober 1893 blev kaldet til
Førstelærerstillingen ved Bramminge Sta-
tionsskole, der den Gang havde ca. 70
Børn i 2 Klasser, men som nu har 260
Børn fordelt i 9 Klasser med 7 Lærer-
kæfter. — Den 10. Oktober 1894 æg-



Anders Hansen Manich



Svend Nørgaard Mouritsen

som Formand for D. L. F. 116. Kreds.

tede han sin Hustru, Ane Maria f. Sørensen. — Lærer Manich, der i over en Snes Aar har holdt en velbesøgt Aftenskole, var i Sommerferien 1912 Deltager i det Kursus, som Staten lod afholde for at uddanne Lærere i Bogføring som Følge af den da vedtagne Lov om tvungen Bogføring for Næringsdrivende i By og paa Land, og underviste allerede det paafølgende Vinterhalvaar 25 Haandværkere i Haandværkerbogføring. Han har i 12 Aar været Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Bramminge statsanerkendte Sygekasse, har i adskillige Aar forestaaet Ledelsen af den af ham selv i sin Tid stiftede og hovedsagelig ved egne Midler opretholdt Børnebogsamling ved Skolen, samt har i en Aarrække været Revisor ved de kommunale Regnskaber og Bramminge Bank. — Han har fra 1. Januar 1911 heklædt Stillingen

SVEND NØRGAARD MOURITSEN

Førstelærer ved Lustrup Skole ved Ribe, er født den 17. Februar 1861 i »Bækken«, et Husmandssted i Uggerby Sogn ved Hjørring. Efter at være dimitteret i 1880 fra Ranum Seminarium var han bl. a. Vinterlærer i Usseltoft ved Brande, indtil han 19. Oktober 1883 ansattes som Lærer i Mørup ved Vejle, hvor han virkede indtil han 1. Juni 1910 kaldedes til sit nuværende Embede. — Hustru: Jessine Kathrine f. Eriksen. —

Lærer Mouritsen, der siden Nytaar 1909 har været Medlem af Danmarks Lærerforenings Hovedbestyrelse og siden Nytaar 1910 Formand for Hovedbestyrelsens Forlagsudvalg, har udfoldet en betydelig Forfattervirksomhed og har skrevet adskillige Afhandlinger om historiske og geografiske Emner samt Samfundsspørgsmaal i »Højskolebladet«, »Enhver sit«, »Tidens Strøm« og i Tidsskriftet »Danskeren« (Askov) samt forskellige Artikler i Dagspressen. I 1886 skrev han »Folkefrihedens Indførelse i Danmark«, i 1887 »Vor Forfatnings Historie 1849—1858« og i 1894 »Vor Forfatnings Historie 1859—1866«; senere de geografiske Arbejder »Nilens Opdagelseshistorie«, »Finlands«, »Indledning til Almueskolens Geografiundervisning«, »Geografisk Læsning« I—II, »Guldlandet Ofir?« og i 1911 »Folkeskolens Geografi«. Desuden har han i Forening med Lærerne A. Jørgensen, Vrigsted, og J. Thomsen, Hostrup, udgivet Læsebogen »Naturen«. Til Glæde for Beboerne satte dette Arbejde Frugt i en Mængde Foredrag, der i en Række Vintre var knyttede til Aftenskolen for den konfirmerede Ungdom. I 1902 deltog han i Stiftelsen af »Historisk Samfund for Vejle Amt«, i hvis Forretningsudvalg han havde Sæde indtil sin Forflyttelse til Ribeegnen. — For at danne sig en selvstændig politisk Mening begyndte Mouritsen i 1881 at læse Rigsdagstidenden og studere Forfatningens Historie, og Resultatet deraf blev de tre førstnævnte Bøger, hvori der er givet en Fremstilling af Grundlovens Historie indtil 1866. Under dette Arbejde voksede hans politiske Interesse, han tog flittig Del i det politiske Ordskifte i Pressen og paa Møder og søgte to Gange Valg til Folketinget, sidst i Vejle Amts 4. Valgkreds i 1906.

Lærer Mouritsen har endvidere i sin Tid været Medlem af Nørup Menighedsraad, ligesom han nu er Medlem af og Næstformand for Ribe Sct. Catharinæ Landsogns Menighedsraad, deltog i Oprettelsen af Nørup Sogns anerkendte Sygekasse og var i nogle Aar Medlem af dens Bestyrelse samt var fra



Peter Halskov Mosgaard

1905—10 Bestyrelsesmedlem i Gødding Brugsforening, som han ligeledes i sin Tid var med til at stifte.

PETER HALSKOV MOSGAARD

Lærer i Oxby pr. Oxbøl, er Søn af Gaardejer Jens Mosgaard i Finderup pr. Ringkøbing, hvor han er født den 24. Juli 1886. I 1908 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, ansattes kort derefter som Hjælpe lærer ved Mullerup Skole pr. Slagelse, aftjente sin Værnepligt, virkede derpaa som Vikar ved Døvling Skole, konstitueredes 1. Marts 1910 som Lærer og Kirkesanger i Oxby og modtog 1. August 1911 fast Ansættelse i Embedet.

Lærer Mosgaard er en Mand med mange Interesser og i Besiddelse af stor Energi. Han er Næstformand i Ho—Oxby Værgeraad, Leder af Oxby Læseforening

samt har i sin Tid stiftet og siden forestaaet Ledelsen af en Gymnastikforening, en Sangforening og en Aftenskole i Oxby.

BENT HANSEN MØLLER

Førstelærer i Vester Vamdrup, er født den 13. Oktober 1865 i Viuf ved Kolding. Opvokset i et fattigt Hjem, uden Udsigt til at kunne faa Læselysten tilfredsstillet, blev han sat i Gartnerlære, og først efter nogle Aars Virksomhed som Gartner kom han paa Seminariet og underkastede sig i 1889 den afsluttende Lærerprøve fra Jelling Seminarium, samt har senere taget Del forskellige Kursus paa Statens Lærerhøjskole. I 1890 ansattes han som Andenlærer og Organist i Vejstrup ved Kolding, kaldedes 1895 til Førstelærer i Bustrup ved Vamdrup og forflyttedes i 1903 til sit nuværende Embede.

Førstelærer Møllers Fritidsvirksomhed har væsentlig været af aandelig Art, idet han ret snart fik Forbindelse med den kristelige Ungdomssag og Hedningemissionen, hvorfor han i mange Aar har haft sit Arbejde dels indenfor »Kristelig Forening for unge Mænd« og dels i »Dansk Missionselskab«, ligesom han har taget Del i de forskellige Slags Menighedsarbejder de Steder, hvor han har været. Lærer Møller er Stifter af den private Menighedspleje i Vamdrup, er Formand for og Lærer ved Vamdrup tekniske Aftenskole, er Medlem af Menig-



Bent Hansen Møller



Jens Peder Kristensen Møller

hedsraadet og har været Formand for den kommunale Hjælpekasse fra dens Oprettelse; han har desuden i flere Aar fungeret som Revisor ved Vamdrup Sparekasse.

JENS PEDER KRISTENSEN MØLLER

Lærer ved Grønfeldt Skole pr. Ølgod, er født i Paabøl, Hoven Sogn, den 4. September 1857 og arbejdede indtil 25 Aars Alderen ved Landvæsenet. I November 1881 kom han paa Højskolen i Hoven, hvorfra han 1883 tog første Del af Skolelærereksamen, kom saa paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1885. Efter et Par Aars Virksomhed som Højskolelærer og Biskolelærer blev han 1. November 1887 ansat som Enelærer ved Grønfeldt Skole, hvilket Embede han siden har varetaget.

Hustru: Kirstine Marie f. Vadt.

Lærer Møller var Medlem af det forrige Menighedsraad i Ølgod samt har i adskillige Aar holdt en velbesøgt Aftenskole og Husflidsskole for Egnens Ungdom. Han har stedsede omfattet Afholdssagen med stor Sympati og har i flere Aar været Formand for Ølgod Afholdsforening.

HANS PETER NIELSEN

Enelærer ved Hostrup Skole pr. Varde, er født den 4. December 1855 i Forum, Brøndum Sogn pr. Guldager, dimitteredes i 1879 som Privatist i København fra A. Schmidts Kursus og ansattes 7. Juli 1880 i Hostrup, hvor han siden har virket.

Hustru: Kirsten Marie f. Pedersen.

Lærer Nielsen, der i 1904 var medvirkende ved Oprettelsen af Sygekassen for Øse Sogn og som derefter var Formand og Kasserer for samme i 7 Aar, har i en lignende Aarrække været Kasserer for Nordskov Mejeri og i 18 Aar Revisor for samme. Som stærkt politisk interesseret var han i sin Tid medvirkende ved Oprettelsen af Venstrevælgerforeningen i Øse Sogn og var i flere Aar dennes Formand.

NIELS PETER NIELSEN

Førstelærer ved Seest Skole pr. Kolding, er født den 19. Juni 1871 og hører til en gammel Bondeslægt, hjemmehørende i Bregnet Sogn ved Kalø Vig. I 1892 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes 1895 i Horne ved Hjørring, forflyttedes 1904 til Trelde ved Fredericia og i 1901 til sit nuværende Embede.

Som bondefødt har Lærer Nielsen altid haft stor Forkærlighed for Landet, ligesom han under sin Lærervirksomhed i Vendsyssel selv drev den til Embedet hørende Jordlod og gjorde det paa en saadan Maade og efter et saa gen-



Niels Peter Nielsen

lærer i fire Vintre og kom derefter paa Københavns Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1891. Efter sin Dimission var han Timelærer ved Latinskolen »Lyceum« og ved Hammers Realskole, indtil han i 1893 ansattes som Enelærer ved Sædding Skole i Guldager Sogn, hvor han virkede indtil han i 1905 forflyttedes til sit nuværende Embede i Nabosognet. — Hustru: Kirstine f. Michaelsen.

Lærer Nielsen har som Lærer i Aftenskole og Husflidsskole virket med stor Interesse for Ungdommens Udvikling, ligesom han har udført et betydeligt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme ved sin ihærdige Virksomhed som Formand for Jerne—Skads Lærer- og Børnebogsamling, som Formand for Ballesager Borgerforening og som Bestyrelsesmedlem i den derværende Gymnastikforening, i Jerne Folkebogsamling og Esbjerg Omegns Husmandsforening. Mange er de Tillidshverv, han har haft; han har saaledes været Medlem af Guldager Menighedsraad, er Formand for Jerne—Skads Kommunes Hjælpekasse, Næstformand i sammes Værgeraad, Medlem af Bestyrelsen for Brugsforeningen »Frem« i Esbjerg, Kommunerevisor samt Revisor i Gjesing Sparekasse, Ballesager Vandværk og Forsøgshaven ved Esbjerg.

PEDER JAKOBI NIELSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Darum ved Bramminge, er født den 27. April 1850 i Brixbøl Skole, Skads Sogn, hvor hans Fader i henved 40 Aar var Lærer

nemført System, at han paa sin Egn virkede som Foregangsmand i saa Henseende. Han har i flere Aar været Revisor ved Trelde Mejeri og Sognets Brugsforening samt ledet den derværende Sangforening, ligesom han nu i Seest er Leder af Sognets Biblioteker. Hans Arbejde og Hovedinteresse udenfor Skolen er dog nærmest gaaet ud paa at fremhjelpe det kristelige Ungdomsarbejde og at udbrede Kendskab til Hedningemissionen.

NIELS PEDER NIELSEN

Førstelærer ved Bollesager Skole pr. Esbjerg, er født den 19. August 1866 i Bryndum, Skads Herred, hvor Faderen var Snedker og Husmand. — Han var først bestemt for Landvæsenet, men fik Lyst til Lærergerningen, var Vinter-



Niels Peder Nielsen



Peder Jakobi Nielsen

og Kirkesanger. — Han bestemte sig tidligt for Lærergerningen og blev af sin Fader forberedt saaledes, at han i Efter-sommeren 1865 bestod en Provsteprøve og derefter antoges til Vinterlærer i Skads Sogn, optoges 1868 paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1870. Efter sin Dimission blev han Hjælpe-lærer hos Lærer Laugesen i Darum, og da denne søgte sin Afsked til 1. Januar 1873, blev Nielsen, skønt den yngste af 33 Ansøgere, kaldet til Embedet, og har saaledes den 6. Januar 1913 holdt 40 Aars Embedsjubilæum. Den 27. November 1873 ægtede han sin Formands Datter, Karen Laugesen.

Lærer Nielsen har altid været en kraftig Natur, legemlig og aandelig frisk, har stadig taget Del i alt, hvad der i de mange Aar har været fremme i vort Folk og Fædreland, saavel af aandelig som økonomisk Art, ligesom han ogsaa

til Skolemøder og i Lærerkredse har været en livlig og interesseret Deltager og vist, at han baade kan indlede en Forhandling og deltage med Liv i den. Han har aldrig været bange for at tone Flag og vise Vej, baade i timelige og aandelige Sager, og har han — med sit lyse Syn paa Livet — gjort sig i høj Grad afholdt og agtet af Skoledistriktets Beboere, hvilket særlig kom frem ved hans Jubilæum. Han har udfoldet en betydelig Virksomhed for Ungdommens fortsatte Udvikling og Folkeoplysningens Fremme, har i 30 Vintre holdt Aftenskole og i mange Vintre ugentlige Oplæsninger, Foredrag og Sangøvelser i Skolen for Distriktets Beboere, har opmuntret Ungdommen til Dannelse af Gymnastikforeninger og Ungdomsforeninger, har oprettet »Darum Sogns Læseforening, der nu tæller over 1000 Bind, og har været dens Formand i 40 Aar, har oprettet og siden været Formand for Sognets Børnebogsamling samt er Medstifter og mangeaarig Formand for Foredragsforeningen. Han er endvidere Medstifter af Darum Sogns Sygekasse og Sygeplejeforening, Ribe Amts Plejehjemmsforening samt er Medlem af Darum Sogns Værgeraad og Menighedsraad. Han var i sin Tid Medstifter og i flere Aar Bestyrelsesmedlem af »Landbosparekassen« i Ribe, er mangeaarigt Medlem af Bestyrelsen for Ribe Herreds Plantningsforening, har i 28 Aar været Formand for Aktieselskabet »Darum Plantage« samt har i mange Aar været Formand, Bestyrelsesmedlem, Kasserer eller Revisor i Egnens forskellige Andelsforetagender og Sammenslutninger af økonomisk Art. — For Lærerstandens Interesser har han i 6 Aar virket som Formand i Afdelingsbestyrelsen for Ribe Amt.

THOMAS FREDERIK NIELSEN

Førstelærer ved Hodde Skole, er født den 21. Marts 1887 og Søn af Gaardmand M. Nielsen, Baggesholm i Jelling Sogn. Indtil sit 17. Aar arbejdede han ved Landbruget, var Vinterlærer i Lille Brande i Sønder Omme Sogn i Vinteren 1905—06, kom derefter paa Jelling Seminarium og dimitteredes derfra i 1909. Efter sin Dimission var han Hjælpe-lærer hos Folketingsmand



Thomas Frederik Nielsen

flere Slægtled. Allerede før sin Konfirmation bestemte han sig til at ville være Lærer, hvorfor han modtog privat Undervisning i de første 1½ Aar efter Konfirmationen, bestod 15½ Aar gammel Prøven for Vinterlærere og opnaaede Ansættelse 1 Maaned før sit fyldte 16. Aar. Efter afvekslende Vinterlærergerning — bl. a. 3 Vintre i Vrenderup og 1 Vinter i Hyllerslev — og Ophold paa Vinterlærerhøjskolen i Hoven, optoges han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1882. Den 1. November s. A. ansattes han som Vinterlærer ved Esbjerg Skole, men kaldedes allerede den 28. s. M. til Fjerdelærer i Nordby paa Fanø. Her stiftede og ledede han den første Foredragsforening paa Øen og var Medhjælper ved »Søndagsskolens«. Den 20. Juli 1886 kaldedes han til Førstelærer ved Lyngsaa Skole, Albæk Sogn, i Vendsyssel. Her blev han den egentlige Stifter og første Formand for Andelsmejeriet, Kredsformand for Dronninglund Kreds af D. L. F. og valgtes til Medlem af Overbestyrelsen for de demokratiske Vælgerforeninger i Sæby Valgkreds. Den 11. August 1892 kaldedes han til Førstelærer og Kirkesanger i Alslev, blev her Medstifter og Kasserer for Alslev—Hostrup Menighedssygeplejeforening, Medlem af Værgeraadet, Næstformand i Alslev Menighedsraad, Formand og Kasserer i Bestyrelsen for Alslev Indkøbsforening samt var fra 1907—10 Kredsformand for D. L. F. 112. Kreds, fra 1. Januar 1910 til 31. Januar 1912 Medlem af Lærerforeningens Hovedbestyrelse og er fremdeles Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Understøttelsesforeningen for Læreres trængende Efterladte i Skads m. fl. Herre-

Nørgaard i Kragelund ved Løsning, indtil han 1. Maj 1911 kaldedes til Hodde Førstelærerembede.

Den 28. Juli 1911 viedes han til Dorte Buhl af Alminde.

Lærer Nielsen, der omfatter Ungdomsagen med stor Interesse, har virket ihærdigt for denne som Leder af den stedlige Ungdomsforening og Sangforening, ligesom han har ydet et godt Bidrag til Sagen for Folkeoplysningens Fremme ved at forestaa Ledelsen af Sognebogsamlingen i Hodde.

HANS PEDER HANSEN NOVRUP

Førstelærer ved Alslev Skole pr. Varde, er født i Jerne Sogn ved Esbjerg den 5. Marts 1861 og stammer paa fædrene Side fra en Storbondeslægt i Skads Herred og paa mødrene Side fra Lærere i



Hans Peder Hansen Novrup



Peder Nygaard-Jespersen

der. Lærer Novrup er Forfatter af flere lokal-historiske Afhandlinger, som er optagne i Aarvog for »Historisk Samfund for Ribe Amt«.

Den 10. Oktober 1899 ægtede han sin Hustru, Andrea f. Bondesen af Toftnæs.

PEDER NYGAARD-JESPERSEN

Førstelærer ved Jernved Skole pr. Gredstedbro, er født den 5. Juni 1877 og Søn af Gaardmand Jesper Nielsen i Nørre Vejen, Rind Sogn. I 1901 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium, ansattes 1. September s. A. som Enelærer i sin Fødeby, Nørre Vejen, og kaldedes 1. November 1904 til Jernved som Førstelærer og Organist. — Hustru: Florentine f. Christiansen.

Lærer N.-J., der omfatter sin Ger- ning med overordentlig Interesse, har allerede flere Gange faaet Skolen udvidet og det aarlige Antal Undervisnings- timer sat betydeligt op, ligesom han til Stadighed i adskillige Vintre har holdt en velbesøgt Aftenskole for Egnens Ungdom. Han har i flere Aar været Leder af Sangforeningen, er Stifter af en Centralforening af Foredragsforeninger i det sydlige Jylland og er Medlem af Hovedbestyrelsen i »De samvirkende sønderjydske Foreninger«. Han har endvidere i 1905 stiftet Jernved Sogns Syge- kasse og har stadig siden været Kassens Formand samt har fungeret som Re- visor i de fleste af Sognets Foreninger og praktiske Sammenslutninger.

Nygaard-Jespersen er Næstformand i 116. Kreds af Danmarks Lærerforening.

JENS OLESEN

Lærer ved Hauge Skole pr. Tistrup, er født den 24. Maj 1846 i Strelluf Sogn, hvor hans Fader var Gaardmand. Han begyndte 1. November 1865 Lærergerningen som Lærer ved en Biskole i sit Fødesogn og virkede her, indtil han i 1867 tog paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1870. Efter sin Dimission var han et Aar Vikar for Landstingsmand, Lærer M. Andersen i Maarslet, virkede derefter i 6 Aar som Lærer ved Skovlund Skole i Ansager Sogn, indtil han 1. December 1877 kaldedes til Lærer i Ankelbo og Kirkesanger ved Grene Kirke, hvorfra han forflyttedes 1. September 1885 til sit nuværende Embede.

Lærer Olesen, der er Formand for Sog- nets Sygekasse og Bestyrelsesmedlem i den lokale Sparekasse, er Formand for



Jens Olesen

den i 1899 oprettede »Øster Herreds Tyendespareforening«, som nu har en Indskudskapital paa godt 300,000 Kr., og som for Tiden er den største af sin Slags i Jylland.

CHRISTIAN PETER HINGELBERG PETERSEN

Førstelærer og Kirkesanger ved Ansager Skole pr. Mølby ved Varde, er født den 28. April 1860 i Torrild ved Odder, hvor Faderen var Købmand og hvis Hustru var Datter af Pastor Balle i Nebsager ved Horsens. I 1880 dimitteredes han som Privatist, blev samme Aar Lærer ved en privat Skole i Aarhus, aftjente sin Værnepligt og havde derpaa forskellige Vikarpladser, indtil han 8. Januar 1883 blev fast ansat som Andenlærer i Hejls, hvor han virkede, indtil han 23. Marts 1891 kaldedes til sit nuværende Embede.



Christian Peter Hingelberg Petersen

Under sin Embedstid i Hejls blev han dybt greben af Missionens velsignelsesrige Virksomhed, som han fuldt ud sluttede sig til, og har han nu i ca. 30 Aar taget ihærdig Del i saavel indre som ydre Missions omfattende og stadig voksende Arbejde. For Afholdssagen, som han ligeledes omfatter med sin fulde Sympati og varmeste Interesse, har han i de senere Aar ogsaa arbejdet ivrigt og paa sin Egn været denne samfundsnyttige Sag en god Talsmand. I ca. 20 Aar har han endvidere været Formand og Sekretær for Ansager Sogns Sygeplejeforening.

KRISTIAN AUGUST PEDERSEN

Førstelærer og Organist i Nørre Farup ved Ribe, er født den 22. August 1874 i Kokspang Skole ved Varde og Søn af Lærer P. J. Pedersen, der er født i Stenderup og dimitteredes i 1861 fra Tønder Seminarium. — I 1891 tog han Præliminæreksamen ved Varde Realskole og dimitteredes 1897 fra Skaarup Seminarium, virkede derefter som Vinterlærer i Thissinghus paa Mors og som Vikar i Sahl, indtil han i 1900 ansattes som Andenlærer i Haarby ved Flemløse, kaldedes i 1902 som Enelærer i Vittarp og forflyttedes i 1906 til Nørre Farup.

Hustru: Gertrud f. Pedersen.

Lærer Pedersen, der er Medlem af Menighedsraadet, har udført et betydeligt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme ved sin ihærdige Virksomhed som Formand og Bibliotekar i Sognebogsamlingen og som Formand i Foredragsforeningen i Nørre Farup, ligesom han saavel i sine tidligere som i sit nuværende Embede har været Leder af de lokale Sangforeninger og paa forskellig Maade søgt at samle Ungdommen om sig.

MADS KRISTIAN PEDERSEN

Førstelærer ved Egebæk Skole pr. Vedsted St., er født den 27. April 1870 i Ikast, hvor Faderen var Husmand, blev forberedt til Seminariet paa Staby



Mads Kristian Pedersen

mand for Vester Vedsted Værgeraad
Sogneraadet siden 1911.

Vinterlærerskole og dimitteredes fra Jelling Seminarium 1892, var derefter en kort Tid Hjælpe lærer i Verst og virkede ved Plougstrup Biskole i Jernved Sogn fra 1. November 1892 til 30. September 1896 — med Undtagelse af den Tid, han aftjente sin Værnepligt — og har siden virket i sit nuværende Embede. — Den 26. April 1907 viedes han til sin Hustru, Karen Marie Frederikke f. Tolstrup.

Ved Siden af Skolegerningen, som Førstelærer Pedersen omfatter med stor Kærlighed, har Afholdssagen og Husflidssagen særlig haft hans varme Interesse. Han var med til at stifte Egebæk Afholdsförening den 24. September 1903 og har siden været dens Formand, og siden 1902 har han været Husflidslærer og Formand for den stedlige Husflidsförening. — Endvidere har han i det offentlige Interesse virket som Forsiden dets Oprettelse og som Medlem af

NIELS CHRISTIAN MARINUS PEDERSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Lydum ved Nørre Nebel, er født den 24. Juni 1879 i Sønder Bork som Søn af Husmandstolk, virkede indtil det 24. Aar om Sommeren ved Landbruget og om Vinteren som Vinterlærer, optoges paa Ribe Seminarium og dimitteredes 1906. Efter et halvt Aars Vinterlærervirksomhed i Lydum kaldedes han 1. Maj 1907 som Enelærer ved Dyreby Skole og forflyttedes 1. Oktober 1912 til Lydum. — Den 3. November 1908 ægtede han sin Hustru, Hermanine f. Thomsen.

Under sin Virksomhed i Dyreby fungerede Lærer Pedersen i flere Aar som Revisor ved Henne Brugsforening og den lokale Afdeling af det »Blaa Kors«, har i nogle Vintre ledet en Gymnastikforening og har i adskillige Aar til Stædighed hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han siden Forflyttelsen til sit nuværende Embede har ledet en Ungdomsförening og er Formand for den stedlige Folke- og Børnebogsamling.



Niels Christian Marinus Pedersen

NIELS PETER HANSEN PEDERSEN

Førstelærer ved Lunde Skole, er født den 18. Juli 1856 i Sedding Skole ved



Niels Peter Hansen Pedersen

Lunde Andelsmejeri siden dets Stiftelse i 1884, som Medlem af Bestyrelsen for Ribe Amts Mejeriforening og som Revisor for Varde—Nørre Nebel Jærnbanen.

Skjern som Søn af Lærer J. Pedersen, der var Medlem af den grundlovgivende Rigsdag. — I 1876 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, var en Vinter Lærer ved Ask Højskole, Sommeren derefter Vikar for Kordegnen i Rønne og derpaa et Læseaar Vikar ved Ranum Seminarium; i 1879 kaldedes han som Førstelærer og Kirkesanger i Lunde, hvor han siden har virket. — Den 29. April 1884 ægtede han sin Hustru, Kathrine f. Nielsen.

Lærer Pedersen, der er stedlig Tilsynsværge i Ribe Amts Plejehjemsforening, har i mange Aar været Formand for den stedlige Foredragsforening, Medlem af Styrelsen for Varde og Omegns Folkebogsamling og Medlem af Udvalget for danske Skolebørns Fælleslege. Han har endvidere taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige praktiske Foretagender, bl. a. som Formand for

OLE FRANSDEN PEDERSEN

Lærer og Organist i Allerup ved Tjæreborg, er født den 11. April 1867 og er Søn af Lærer N. H. Pedersen i Strellev. I 1888 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes i 1891 som Lærer ved Agerbæk Skole, forflyttedes i 1893 til Lønne og kaldedes 14. August 1900 til sit nuværende Embede.

Lærer Pedersen, der tidligere har været Medlem af Vægeraadet og som stadig er Medlem af Sneum—Tjæreborg Kommunes Menighedsraad, har i flere Vintre holdt en velbesøgt Aftenskole for Egnens Ungdom, er Leder af den stedlige Sangforening og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening, som han derefter i flere Aar var Formand for. Han har endvidere siden 1905 været Formand og Regnskabsfører for Sneum—Tjæreborg Spare- og Laanekasse samt har i en Aarrække været Revisor i flere Brugsforeninger og andre lignende praktiske Sammenslutninger og Foreninger.



Ole Frandsen Pedersen

PETER KRISTIAN PETERSEN

Lærer ved Lintrup Skole pr. Holsted, er født i Vester Vedsted den 18. De-



Peter Kristian Petersen

cember 1870 og er Søn af Husmand Kristen Petersen, Egebæk, der igen var en Søn af Peter Kristian Thorsen i Rauning i Sønderjylland. Han var først bestemt for Landvæsenet, men havde stor Lyst til Læsningen, kom en Tid paa Staby Vinterlærerseminarium og blev Vinterlærer ved Thorsted og derefter ved Hejnsvig Vesterhede Skole, tog derefter paa Ribe Seminarium og dimitteredes derfra i 1904. Efter sin Dimission konstitueredes han 1. Oktober samme Aar som Enelærer ved Skjoldbjerg Skole i Hejnsvig—Vorbasse Kommune og virkede der til 1906, da han forflyttedes til Lintrup. — Den 21. Februar 1909 viedes han til sin Hustru, Magdalene f. Nielsen.

Foruden at have ydet et godt Arbejde i Skolen, har Lærer Petersen ihærdigt stræbt at højne Oplysningen ude blandt Befolkningen, dels ved at holde Aftenskole for Ungdommen og forestaae Le-

delsen af den stedlige Foredragsforening, dels ved sin Virksomhed som Formand for den stedlige Børnebogsamling og Sognebogsamling, ligesom han har været Afholdssagen en utrættelig Talsmand. Han har endvidere taget virksom Del i Ledelsen af Egnens praktiske Foretagender, bl. a. som Medlem af Bestyrelsen i Holsted Bys Brugsforening.

RASMUS PEDERSEN

Førstelærer ved Nørbølling Skole pr. Brørup, er født den 6. Juni 1866 i Høm ved Ribe, tog i 1887 Præliminærexamen fra Skanderborg Realskole, virkede et Par Aar bl. a. som Vinterlærer og optoges 1889 paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1890. Kort efter sin Dimission blev han Andenlærer ved Nørbølling Skole, kaldedes 1891 til Klelund ved Holsted, forflyttedes 1895 til Læborg ved Vejen og kaldedes den 11. December samme Aar til Førstelærer i Nørbølling og Kirkesanger ved Folding Kirke. — Den 17. Oktober 1896 viedes han til Margrethe Jepsen, født i Darum den 10. September 1869.

Foruden at være almindelig anerkendt som en betydelig Skolemand har Lærer Pedersen gjort sig fortjent ved i Tidens Løb at beklæde flere Tillidsposter og ved at udføre adskillige betroede Hverv til Gavn for sin Egn, ligesom han ved sin hele Virksomhed har gjort sig i høj Grad agtet og afholdt af sine Medborgere



Rasmus Pedersen



Niels Frandsen Poulsen

Han har saaledes været meget virksom som Tilsynsværge for de af Ribe Amts Plejeforening eller Københavns Magistrat anbragte Plejebørn i Folding Sogn, har længe fungeret som Revisor i Brørup Sparekasse og Nørhølling Vareindkøbsforening, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Folding Sogns statsanerkendte Sygekasse, ligesom han i flere Aar har været Medlem af Folding Sogns Menighedsraad.

NIELS FRANSDEN POULSEN

Lærer ved Hesselho Skole i Starup Sogn ved Varde, er født den 15. April 1865 og er Søn af afdøde Gaardejer A. Poulsen i Mosevraa, Oksby ved Varde. I Somrene 1881—83 var han Elev paa Staby Højskole, blev derefter Vinter-

lærer og virkede som saadan i en Del Aar, bl. a. i Hee, Rødsten, i Sønderby paa Holmsland, i Hesselho, Vittarp, Hallundbæk og Nordlund ved Nørre Snede, optoges paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes herfra i 1899, konstitueredes 1. April 1901 i Hygild ved Nørre Snede, modtog 1. April 1904 fast Ansættelse i Embedet og forflyttedes 1. November 1908 til sit nuværende Embede.

Foruden at udføre Arbejdet i Skolen med Lyst og Interesse har Lærer Poulsen virket paa forskellig Maade til Gavn for sine Medborgere og ved sin Virksomhed i det hele udøvet en god Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han er almindelig agtet og afholdt.

JEPPE PEDER RASMUSSEN

Lærer ved Outrup Skole, er født den 26. Juli 1865 i Horne Sogn ved Varde, optoges efter at have taget almindelig Forberedelseseksamen paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1887. Efter sin Dimission var han et Aars Tid beskæftiget ved forskellig Lærervirksomhed, indtil han den 1. November 1888 ansattes som Lærer i Vittarp, Outrup Sogn, forflyttedes 1. Januar 1901 til Lønne ved Nørre Nebel og kaldedes 1. Februar 1905 til sit nuværende Embede.

Lærer Rasmussen, der er Medlem af Outrup Sogns Menighedsraad og Bestyrelsesmedlem i Sognets Sygeplejeforening, har virket ihærdigt for Afholdssagens Udbredelse og er stadig Formand for den stedlige Afholdsforening. Han har endvidere omfattet Foredragsvirksomheden



Jeppe Peder Rasmussen



Lars Kristian Sørensen Rølle

med stor Interesse og som Sekretær arbejdet ivrigt for Egnens Foredragsforening; i flere Aar har han fungeret som Revisor i Brugsforeningen og har desuden i Tidens Løb udført flere betroede Hverv for sine Medborgere.

LARS KRISTIAN SØRENSEN RØLLE

Tidligere Lærer og Kirkesanger i Henne, er født den 6. Juni 1843 og er Søn af Husmand Søren Rølle og Hustru Helle Larsdatter i Jerslev Sogn i Vendsyssel. Fra sit 10. til sit 14. Aar tjente han som Hyrdedreng, men kom efter Konfirmationen i Huset hos en dygtig Lærer, hos hvem han i 2 Aar blev forberedt til Seminariet, optoges i 1859 paa Ranum Seminarium og dimitteredes herfra i 1862. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har han senere gennemgaaet forskellige Feriekursus i København, ligesom han ved Selvstudium har sat sig grundigere ind i Modersmaalet, end han fik Lejlighed til paa Seminariet. Den 10. Januar 1863 kaldedes han som Enelærer i Egholt, Lejrskov Sogn, og forflyttedes 1. Januar 1880 til Henne i Vester Horne Herred, hvor han virkede, indtil han 1. Januar 1908 efter Ansøgning entledigedes med Pension paa Grund af Svagelighed.

Under næsten hele sin Embedstid har pens. Lærer Rølle arbejdet ihærdigt for den konfirmerede Ungdoms fortsatte Udvikling ved til Stadighed hver Vinter at holde en velbesøgt Aftenskole og ved, saavel i Egholt som i Henne, at forestaa Ledelsen af de derværende Sangforeninger. Skyttesagen har han ligeledes omfattet med stor Interesse; han oprettede saaledes i sit første Embede en Skytteforening i Egholt, som han var Formand for indtil sin Forflyttelse, ligesom han da ogsaa var Formand for Grundlovsværneforeningen i Ribe Amts 4. Valgkreds. Han virkede endvidere i sin Tid for Oprettelsen af Henne Andelsmejeri og var Medlem af dets første Bestyrelse; i Sognets Brugsforening og i flere andre af de stedlige Andelsforetagender og Foreninger har han fungeret som Revisor o. l.

G. E. K. SCHAARUP

Sognepræst og Enelærer i Obbekjær ved Ribe, er født den 4. August 1858 i København og hører til en gammel Præsteslægt. I 1878 blev han Student fra Statsskolen i Randers og underkastede sig i 1887 den theologiske Embedseksamen. Den 1. Februar 1888 beskikkedes han til Sognepræst for Obbekjær Menighed og kaldedes samtidig som Lærer i det med Præsteembedet forbundne Enelærerembede, hvilke Embeder han har beklædt siden.

Hustru: Alba f. Høfler.

Pastor Schaarup, der ifølge sin Stilling som Sognepræst er Skolekommissionens Formand, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Sygeplejeforening for Sognet i Forening med Nabsognet, hvilken Forening stadig er i Funktion under Navnet »Seem—Obbekjær Sygeplejeforening».

JENS OLESEN SKJÆRBÆK



Jens Olesen Skjærbæk

Førstelærer ved Forum Skole pr. Guldager og Organist ved Bryndum Kirke, er født i Tulstrup i Ikast Sogn den 16. Juli 1871 som Søn af Gaardejer Ole Jensen Skjærbæk. I 1892 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, var derefter i 3 Aar Huslærer paa Karlslund ved Randers og i 2 Maaneder Lærer ved Lindbjerg Privatskole, til han den 22. November 1905 blev kaldet til Enelærer i Addit, hvor han i 9 Aar, foruden sin Lærergerning i Børneskolen, var Lærer i Aftenskolen og Husflidsskolen, stiftede og var Formand for Afholdsforeningen og Foredragsforeningen, var Formand for Læseforeningen og Brædstrup—Bryrup Afholdskreds. — Den 30. Juni 1897 viedes han til sin Hustru, Marie f. Sildal.

Den 1. November 1904 blev han kaldet til sit nuværende Embede, hvor han stadig med Interesse virker for Aften-

skolen, er Formand for Bryndum Sogns Sygekasse og Afholdsforening, er Medlem af Bestyrelsen for Bryndum Sogns Venstreforening og Foredragsforening samt er Medlem af Bryndum Sogns Menighedsraad.

Lærer Skjærbæk, der har gennemgaaet flere Husflidskursus og Kursus i dansk Sløjd, er eksamineret Sløjdekærer.

NIELS KRISTIAN NIELSEN SKOVBJERG

Førstelærer ved Lindknud Skole pr. Brørup St., er født den 24. August 1884 som Søn af Husmand Jens Skovbjerg Nielsen i Blaaahøj ved Sønder Omme, bestod i 1906 den afsluttende Lærerpøve fra Silkeborg Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved bl. a. i 1911—12 at tage Del i Statens Lærerehøjskoles etaarige Kursus med Dansk som Hovedfag. Det første Aar efter sin Dimission var han Vikar ved Ølgod Stationsskole og ved Jexen Skole, indtil han den 1. November 1907 kaldedes som Lærer ved Brørup Stationsskole, hvorfra han forflyttedes den 1. August 1910 til sit nuværende Embede.

Under sin Virksomhed ved Brørup Stationsskole var han desuden knyttet til Ladelund Landbrugs- og Mælkerskole som Lærer i Dansk, ligesom han efter sin Forflyttelse til Lindknud har overtaget Ledelsen af den stedlige Folkebogsamling.



Niels Kristian Nielsen Skovbjerg



Hans Peter Skøtt

Egnens Smaakaarsbefolkning har haft fortrinlig Betingelse for at kunne gøre god Fyldest.

NIELS SYLVESTERSEN SKOV- BJERG

Lærer ved Grimstrup Skole pr. Bramminge, er født den 11. Februar 1864 i Sønder Omme Sogn i Vejle Amt og hører til en gammel Slægt, der saa langt tilbage, som den kan føres, har hørt til Bondestanden. I 1888 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og modtog under 20. Oktober 1891 fast Ansættelse som Lærer ved Bindeballe Skole, hvorfra han 29. Juli 1901 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Lærer Skovbjerg, der i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Grimstrup Sogns Sygekasse, har i Tidens Løb udført flere af de under det Offentlige henhørende Tillidshverv, bl. a. som Formand for Kommunens Vægeraad og dennes Hjelpekasse, i hvilke Stillinger han ved sit indgaaende Kendskab til

HANS PETER SKØTT

Førstelærer ved Bakkely Skole pr. Vejen, er født den 30. Juni 1878, Søn af Gaardmand Mads H. Skøtt og Hustru, Maren Kirstine f. Nørholm. Indtil sin Konfirmation var han behjælpelig ved den hjemlige Landbedrift, men da hans Fader i 1898 solgte Ejendommen, fik han Lov at komme paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes i Aaret 1901. Den 1. Juli 1902 ansattes han som Andenlærer i Hjarup, kaidedes 1. December 1904 som Førstelærer og Kirkesanger i Lindknud ved Brørup og forflyttedes 1. Juni 1910 til Bakkely.

Lærer Skøtt, der ved sin Faders kyndige Ledelse og opmuntrende Tilrettevisning under Udførelsen af Arbejdet ved Gaardens Bedrift, har fra Barndommen af faaet en klar Forstaaelse af Betydningen af Haandens Arbejde og faaet selve Arbejdet kært. — S. har til Stadighed omfattet Ungdomssagen med sin varmeste Sympati og hyppigt holdt Foredrag og Oplæsning i Omegnens Ungdomsforeninger, Afholdsforeninger og Foredragsforeninger, har i adskillige Aar holdt en velbesøgt Aftenskole samt har fra 1911 været Forstander for Vejen tekniske Skole og fra 1912 Formand og Kasserer for Lokalforeningen for Vejen og Omegn af »Arbejdet adler«. Han var fra 1905—10 Formand for Lindknud Foredragsforening og Folkebogsamling samt Leder af Gymnastik for Karle og Piger i Lindknud, ligesom han siden sin Tilflytning til Bakkely har forestaaet Ledelsen af Gymnastik for Piger i Vejen. I Lindknud var han Revisor i Brugsforeningen og har siden 1911 været Næstformand i Vejen Sygekasse.

MIKKEL CHRISTIAN MIKKELSEN STENSIG

Lærer ved Vilslev Skole pr. Gredstedbro, er født den 30. August 1870 i Harbøre søndre Skole, hvor Faderen da var Lærer og Organist, fra 1878 i Vejrum



Mikkel Christian Mikkelsen Stensig

Med Interesse følger han de politiske Bevægelser og har i flere Aar haft Sæde i Venstres Hovedbestyrelse for Ribe Amts 3. Valgkreds.

ved Struer. — I 1888 tog han Præliminæreksamen fra Struer Realskole og dimitteredes i 1890 fra Jelling Seminarium. Efter sin Dimission var han et Aar Hjælpe-lærer i Naur ved Holstebro, ansattes 3. Oktober 1891 som Andenlærer i Maa-bjerg og kaldedes 12. Marts 1896 som Enelærer i Vilslev ved Ribe. — I 1896 ægtede han sin Hustru, Ane Kirstine f. Christensen.

Lærer Stensig, der siden 1910 har været Formand i D. L. F.s 16. Kreds, er Medlem af Værgeraadet og Tilsynsværge i Ribe Amts Plejehjemsforening. Han har paa sin Egn udført et betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme ved i 14 Aar som Formand at forestaa Ledelsen af Sognets Foredragsforening, ligesom han har samlet Ungdommen og vakt dens Lyst til Legemsøvelser og Idræt ved sin Medvirken ved Stiftelsen af Sognets Gymnastikforening.

JEPPE SVENNESEN

Førstelærer ved Lejrskov Skole pr. Lunderskov, er født den 5. Juli 1851 i Pramby i Sønderjylland og hører til en gammel Gaardmandsslægt, der i Løjt Sogn ved Aabenraa kan følges tilbage til omkring Aar 1500. Efter Konfir-mationen 1867 var han som Præparand Lærer i Sønderjylland, indtil han som Optant udvistes i 1870, optoges 1872 paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1874. Efter sin Dimission virkede han som Privatlærer i Aarhusegnen til 1880, da han modtog fast Ansættelse som Lærer ved Egholt Skole og som Kirkesanger ved Lejrskov Kirke, hvilken sidste Bestilling han fremdeles beklæder, og kaldedes i 1884 til sit nuværende Embede. — Den 4. Maj 1876 viedes han til Sara Laurentine Kristensen, Datter af Degn og Førstelærer i Stepping i Sønderjylland K. L. Kristensen, der var en Pryd for sin Stand, men afsattes dog fra sit Embede af Prøjsjerne i 1867.

Lærer Svennesen, der er Styrelsesmedlem og for Tiden Formand for «Sønderjydsk Forening» for Lunderskov og Omegn, har saavel i det almene Vels Interesse som til Gavn for Beboerne taget virksom Del i Ledelsen af Egnens Foreninger og praktiske Foretagender, lige-



Jeppe Svennesen



Kristen Søborg

som han i Tidens Løb har udført flere betroede Hverv. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Styrelsen for Lejrskov—Jordrup Sygeplejeforening og Næstformand for Kommunens Værgeraad, Revisor ved Højrup Andelsmejeri samt var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Lejrskov Brugsforening, ved hvilken han siden har været Revisor. Han har endvidere arbejdet ihærdigt for Folkeoplysningens Fremme ved til Stadighed i mange Aar at holde Aftenskole for Ungdommen, ved at lede den stedlige Sangforening og ved jævnligt at holde Aftenmøder med Foredrag og Oplæsning.

KRISTEN SØBORG

Førstelærer ved Holsted Stationsskole, er født den 30. August 1883 i Fjand, Sønder Nisum Sogn, hvor hans Fader

var Lærer og Moderen en Lærerdatter fra Fabjerg ved Lemvig. I 1900 underkastede han sig alm. Forberedelseseksamen, dimitteredes 1904 fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. August 1904 som Andenlærer i Holsted By, hvor han virkede, indtil han 1. Maj 1909 kaldedes som Førstelærer ved Kronerup Skole i Naur, hvorfra han 1. Februar 1912 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Lærer Søborg, der stedse har omfattet Ungdomssagen med stor Interesse, var i sin Tid Stifter og Leder af Holsted Ungdomsforening og har i det hele taget arbejdet ihærdigt for Ungdommens Oplysning og Dygtiggørelse, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole og lede Gymnastikken, dels ved jævnlig at holde oplysende og belærende Foredrag. Han stiftede i 1910 Sir Sangforening og ledede den indtil sin Forflyttelse, har i flere Aar været Leder af saavel mandlige som kvindelige Gymnastikforeninger og har virket ihærdigt som Bibliotekar og Bestyrelsesmedlem i Holsted Sognebogsamling, som Formand for Holsted Foredragsforening samt som Bestyrelsesmedlem og Kasserer for «Kongea-egnens sønderjydske Forening». Han har endvidere længe været Medarbejder ved «Sydjydske Folkeblad» og er for Tiden Formand for «Praktisk Øvelsesforening», en stedlig Forening af Omegnens Lærere med Formaal ved praktiske Øvelser i hverandres Skoler gensidig at belære hinanden.

CHRISTEN SØGAARD

Førstelærer ved Holsted Kommuneskole, er født den 19. September 1869 i Skjern som Søn af Husmand Anders Christensen Søgaard og Hustru Karen Marie Christensen. Fra 10 Aars Alderen var han ude at tjene, var i 1885 Elev paa Staby Højskole og virkede derefter i flere Aar som Vinterlærer og Biskolelærer, indtil han 1890 optoges paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1892. Han var derefter i et Aars Tid Vikar i Maabjerg og ved Holstebro Borgerskole og ansattes 13. August 1893 som Lærer i Madum, hvor han virkede, indtil han den 1. Oktober 1897 kaldedes til sit nuværende Embede. — Den 1. November 1893 viedes han til sin Hustru, Kirsten Marie f. Pedersen.



Christen Søgaard

Lærer Søgaard, som har været Medlem af Kredsstyrelsen i D. L. F.s 114. Kreds og to Gange været opstillet til Indvalg i Hovedbestyrelsen, har siden 1. April 1904 været Redaktør og siden 1908 Udgiver af Dagbladet »Sydjdysk Folkeblad« samt har som stærkt politisk interesseret i flere Aar været Formand for Holsted demokratiske Forening og var opstillet som Kandidat til Holbæk Amts 2. Valgkreds ved Folketingsvalget i 1910. Han har desuden taget virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Foretagender og udført flere Hverv i det almene Vels Interesse. Han er saaledes Formand for Holsted Værgeraad og Sundhedskommission, er Medlem af Bestyrelsen for Holsted Plantage, Medlem af Holsted Menighedsraad, Formand for Holsted Sognebogsamling og Bestyrelsesmedlem for Holstedbanen.

JENS CHRISTIAN THOMSEN

Lærer ved Tømmerby Skole pr. Bramminge, er født den 10. Februar 1874 og er Søn af Husmand Th. Nielsen i Horne. Efter i 1899 at have underkastet sig den afsluttende Lærerprøve ved Silkeborg Seminarium, var han beskæftiget som Vinterlærer og ved anden lignende Lærervirksomhed, indtil han den 1. Maj 1901 ansattes som Andenlærer ved Maabjerg Skole, hvor han virkede, indtil han den 1. April 1906 kaldedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har Lærer Thomsen til Stadighed holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og ved Møder med Oplæsning og Foredrag søgt at højne Oplysningen ude blandt Skoledistriktets Behoere. I sine Medborgeres Foreninger og praktiske Sammenslutninger har han taget virksom Del, bl. a. som Revisor i den stedlige Sygekasse.

KRISTEN THOMSEN

Førstelærer ved Hejnsvig Skole pr. Grindsted, er født den 8. August 1860 i Stauning Sogn, Ringkøbing Amt, og hører til en gammel Bondeslægt, der stammer fra Gaarden »Dejgaard« i Velling Sogn, Ringkøbing Amt. Allerede som Barn følte han sig draget til aandeligt Arbejde og vilde navnlig gerne fortælle for Børn; efter tre Somres Ophold paa Staby Højskole var han Vinterlærer for-



Jens Christian Thomsen



Kristen Thomsen

af sine Medborgeres Foreninger og praktiske Foretagender, men har nu trukket sig tilbage herfra.

skellige Steder i Vestjylland og opnaaede først paa Grund af trykkende økonomiske Forhold at tage Lærereksamen i 1888 som Privatist fra Hals Realskole. Den 1. August 1891 ansattes han som Lærer ved Tostrup Skole i Sønderholm Sogn, Aalborg Amt, forflyttedes 27. December 1895 til Dollerup Skole i Viborg Amt og den 13. Juni 1900 til Hejnsvig. — Hustru: Elsiné Karoline f. Nielsen.

Lærer Thomsen, der opvoksede paa en grundtvigsk Egn og derfor fra først af tilegnede sig Grundtvigianernes Syn paa en Lærers Gerning, blev i sit 25. Aar alvorlig kristelig vakt ved Indre Missions Virksomhed, hvorved hans Syn ikke ændredes saa lidt, ligesom han siden har haft sine bedste Venner blandt Indre Missions Folk, til hvilken Kreds han fast og inderligt har sluttet sig. — Han har tidligere paa forskellig Maade taget virksom Del i Ledelsen

NIELS CHRISTIAN THOMSEN

Førstelærer ved Aarre Skole pr. Varde, er født den 26. Januar 1871 i Valby ved København, dimitteredes 1890 fra Vesterbros Seminarium og ansattes den 1. Oktober 1893 ved Agerbæk Skole, forflyttedes i 1899 til Gjesing ved Guldager og den 1. August 1901 til sit nuværende Embede.

Skønt Københavner er Lærer Thomsen af sin Egns Befolkning anerkendt som en dygtig Landmand, og har flere Gange faaet tilkendt Præmie for sit Landbrug, ligesom han har gjort sig fortjent ved at tage Del i Administrationsarbejdet som Formand eller Revisor i Sognets forskellige Andelsforetagender og Sammenslutninger. Han har endvidere i flere Aar været Formand for Vægeraadet, i hvilken Stilling han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold, og har som Formand for Aarre Sogns Foredragsforening udført et betydningsfuldt Arbejde for Folkeoplysningens Fremme. T. er i det stille en flittig Historiker, en dygtig Lærer og et meget interessant Menneske.



Niels Chr. Thomsen

KRISTEN THØGERSEN

Førstelærer ved Vrøgum Skole, er født den 4. Marts 1858 i Rødding Sogn i Salling og hører til en gammel, udbredt Bondeslæggt. Efter at være dimitteret i 1880 fra Gjedved Seminarium var han Lærer forskellige Steder, deriblandt en Vinter paa Vallekilde Højskole, to Aar ved Skibelund Efterskole og en Tid ved Efter-



Kristen Thøgersen



Jens Jensen Aaby

skolen i Oksbøl, indtil han i 1886 modtog fast Ansættelse i Folkeskolen som Førstelærer i Vrøgum, hvor han siden har virket.

Lærer Thøgersen, der er Medlem af Bestyrelsen for den lokale Enkekasse og i Bestyrelsen for D. L. F.s 112. Kreds, stiftede i 1890 den stedlige Skytte- og Gymnastikforening samt har i 16 Aar forestaaet Ledelsen af den derværende Brugsforening som Regnskabsfører og Kasserer.

JENS JENSEN AABY

Lærer ved Lindbjerg Skole pr. Ølgod, er født den 6. August 1873 i Laven ved Himmelbjerg og var som Husmandssøn bestemt for Landvæsenet, ved hvilket han var beskæftiget indtil sit 19. Aar, da ti hjælpsomme Mænd i hans Hjemstavn, Nørre Vissing ved Skanderborg, enedes om at støtte ham, saa at han kunde blive uddannet til Lærer. I 1896 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, ansattes Aaret efter som Lærer i Egebjerg ved Vinderup og] forflyttedes i 1902 til Lindbjerg. — Hustru: Marie f. Krogager.

Lærer Aaby, der er Medlem af Værgeraadet, oprettede under sin Funktions-tid i Egebjerg en Sognebogsamling, og — omfattende Afholdssagen med sin varmeste Interesse og udelte Sympati — stiftede han i Ølgod en »Blaa Kors« Forening. Han har i Tidens Løb skrevet adskilligt i Ugeblade, særlig Artikler og Smaadigte angaaende kristelige Emner.

RINGKØBING AMT

RINGKØBING AMT

LARS LAURIDSEN AGERSKOV

Lærer ved Højmark Skole pr. Lem Station, er født den 27. Marts 1857 i Rind Sogn, Hammerum Herred, og er Søn af afdøde Boelsmand Laurids Møller Larsen og Hustru, Marie f. Jacobsen, begge stammende fra Hammerum Herred. Efter sin Konfirmation var han en Vinter i Handelslære i Herning, kom derefter paa Hammerum Højskole og var derpaa Vinterlærer ved to Skoler i Brande Sogn, kom efter lidt Forberedelse paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1876. Efter sin Dimission var han i to Aar Hjælperlærer, et Aar Vikar ved Borgerskolen i Skive og Lærer ved Hammerum Højskole, indtil han konstitueredes som Enelærer i Egebjerg og kaldedes i Oktober 1879 til Gellerup Skole, hvorfra han i November 1892 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Lærer Agerskov, som har været Medlem af saavel det forhenværende som det nuværende Menighedsraad for Sønder Lem—Ølstrup Pastorat og Medlem af samme Kommunes Vægeraad, har i sin Tid været medvirkende ved Oprettelsen af en Sygekasse for Kommunen og to Gange været Formand for samme, ligesom han for Tiden er Formand for Sønder Lem Kommunes Hjelpekasse. Han har endvidere været Medlem af Bestyrelsen for flere Foredragsforeninger, var i sin Tid Formand for et Interessentskab for en Engvandingsskanøl over Lund Enge i Gellerup Sogn, var Medlem af Bestyrelsen for Herning Andelsslakteri samt har i Højmark en kortere Tid været Revisor i Mejeriet og Brugsforeningen, ligesom han en kort Tid har været Formand i D. L. F.s 110. Kreds.

Lærer Agerskov blev i 1908 dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæders-tegn.



Lars Lauridsen Agerskov

AGNER THEODOR AHM

Førstelærer ved Handbjerg Skole, er født i Vesternæs, Kappel Sogn paa Lol-land den 14. Februar 1880 som Søn af Sognefoged, Gaardejer og Dannebrogsgrogsmand J. P. Ahm og Hustru, Ane Kristine f. Pedersen. — 21 Aar gammel kom han paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes efter 3 Aars Forløb i Aaret 1904, virkede derefter i 8 Maaneder som Hjælpelærer i Vorbasse, indtil han 1. Maj 1905 kaldedes til Dobbelt-Embedet Almstok—Guldbergsminde ude paa Randbøl Hede, hvor han var Lærer i 5½ Aar, indtil han 1. December 1910 kaldedes til sit nuværende Embede som Førstelærer og Kirkesanger i Handbjerg. — Den 27. Juli 1906 viedes han til sin Hustru, Karen f. Nielsen.

Blandt de gode Formaaler, der er blevet fremmet ved Lærer Ahms Arbejde, maa særlig fremhæves Missionssagen og hans Bestræbelser for at fremme Udbredelsen af god folkelig Oplysning. Han er Formand for Handbjerg Kredsforening for Ydre Mission, Bestyrelsesmedlem for Handbjerg Missionshus og Medlem af Handbjerg Menighedsraad. Han er endvidere Formand for Handbjerg Sogns Folkebogsamling, Sognets Sygekasse og Handbjerg Værgeraad, samt har til Stadighed hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for Ungdommen.

BERTEL ANDERSEN

Enelærer ved Dybe nordre Skole pr. Bonnet, er født den 19. Februar 1861 i Vinderslev ved Kjellerup og hører til en gammel Bondeslægt. Hans Fader var en fattig Landmand, og da der var 13 Børn i Hjemmet, vedblev Kaarene at være smaa, og alle maatte tidlig tage Del i det daglige Arbejde. B. A. var den tredie i Rækken, men født med en ufuldkommen Arm kunde han ikke godt ernære sig ved legemligt Arbejde, hvorfor han, da en rig Slægtning i Norge traadte til, blev uddannet til Lærer; han var først to Vintre paa Grundtvigs Højskole og derefter paa Københavns Skolelærerseminarium, hvorfra han dimitteredes i 1886. I 1888 ansattes han som Lærer ved Kilde Skole i Aulum Sogn, forflyttedes 1891 til Varhede Skole i samme Sogn, til hvilket Embede der hørte en Jordlod paa ca. 30 Tdr. Land, hvoraf kun 12 Tdr. var opdyrket, Resten Hede. Han gav sig saa til at opdyrke Heden og naaede inden sin Forflyttelse at faa bragt endnu 12 Tdr. Land i Orden og Drift. Det strænge Arbejde i Hede og Mark krævede imidlertid mere Kraft og Tid end han mente at kunne afse fra Skolen, hvorfor han søgte bort, og kaldedes i 1908 til Dybe nordre Skole, hvor han helt har kunnet hellige sig Skolegerningen.

Hustru: Madsine f. Jensen fra Sorring.

Under sin Virksomhed i Aulum Sogn var Lærer Andersen Medlem af Værgeraadet, Kommune-Revisor og flere Gange Bestyrelsesmedlem for Sygekassen samt Revisor for Mejerier og Landboforeninger. Han var i flere Aar Tilsynsmand i Foreningen for vildfarende Børns Redning, samt stiftede under Medvirkning af Lærer Simonsen i Aulum en Foredragsforening og en Læseforening. Han har desuden forberedt flere unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet.

GRAVES PEDERSEN ANDERSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Fovsing pr. Struer, er født i Skovgaarde, Lovns Sogn den 1. Juli 1882, Søn af Gaardejer Jens Andersen og Hustru, Mette Marie f. Pedersen Lundgaard. I Aaret 1904 kom han, 22 Aar gammel, paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1907. Samme Aars 1. November kon-



Graves Pedersen Andersen

stiteredes han som Enelærer ved Gilbjerg Skole i Hejnsvig Sogn og som Organist ved Hejnsvig Kirke, modtog 1. November 1909 fast Ansættelse i Embedet og forflyttedes 1. Januar 1911 til sit nuværende Embede.

Førstelærer Andersen, der stadig har taget Del i Sognets religiøse Liv, er Formand for Fovsing Sogns »Kristelig Forening for unge Mænd« samt Medlem af Fovsing Sogns Menighedsraad, ligesom han er Stifter og Leder af Fovsing Sogns Sangforening.

CHRISTEN BACH

Andenlærer ved Ramme Skole, er født i Vejerslev paa Mors den 3. November 1872 som Søn af daværende Gaardejer — nu Brevsamler i Vils — Søren Bach og Hustru, f. Klitgaard, Datter af nu

afdøde pensioneret Lærer Paul Mikkelsen Klitgaard i Vejerslev, i hvis Hjem Lærer B. opholdt sig fra sit 4.—14. Aar. Han var først Elev paa den nu nedlagte Morsø Landbrugsskole i Fredsø, senere Elev paa Nykøbing M. Realskole og endelig paa Silkeborg Seminarium, hvor han tog 1. Del af Lærereksamen i 1892. Fra 1893 til 1902 var han Fotograf, men opgav saa denne Livsvej og fik 1. Juli 1902 Ansættelse som Andenlærer ved Ramme Skole, hvor han siden har virket.

I 1893 viedes han til sin Hustru, Maria f. Sommer af Nykøbing, Mors.

Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har Lærer Bach taget Del i flere Feriekursus, særlig i Husflid paa Torup Husflidsskole paa Fyn, og har derefter arbejdet ihærdigt for Husflidssagen ved at holde Husflidsskole for saavel Børn som Voksne. Han har desuden i Tidens Løb varetaget flere af de under det Offentlige hørende Hverv, bl. a. som Medlem af Sognets Vægeraad og som Revisor ved Sognets statsanerkendte Sygekasse.

OLE ERIK BECH

Førstelærer ved Bjert Skole pr. Vinderup, er født den 14. Maj 1845 i Grensten Skole ved Randers, hvor hans Fader i sin Tid var Lærer, og hvis Slægt i flere Led have været Lærere. I 1873 dimitteredes han som Privatist i Aarhus efter at have frekventeret Ørsted Friseminarium, var derpaa Andenlærer ved Mammen Skole i Viborg Amt, indtil han i 1875 kaldedes som Enelærer i



Christen Bach



Ole Erik Bech

Møllerup, hvorfra han forflyttedes i 1877 til Bjert Førstelærerembede, som han siden har varetaget med stor Dygtighed og Pligttroskab.

Hustru: Karen f. Pedersen.

Blandt de gode Formaal, der i Aarens Løb er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa særlig fremhæves Afholdssagen samt hans ihærdige Bestræbelser for at fremme god folkelig Oplysning i sit Skoledistrikt. Han har i en lang Aarrække været Formand for den lokale Afholdsforening, har i lange Tider haft Sæde i Hovedbestyrelsen for Danmarks Afholdsforeninger samt har i sin Tid rejst en Del som Agitator for Afholdssagen og stiftet mange Foreninger. Han har endvidere været Formand saavel for Sognebiblioteket som for Foredragsforeningen, har været medvirkende ved Oprettelsen af en Del Sygekasser, har i flere Aar været Formand for Sognets

frie Fattigkasse, var tidligere i Bestyrelsen for Hjælpekassen og virker stadig som Medlem af Værgeraadet. Han har ligeledes taget virksom Del i Ledelsen af Sognets praktiske Foretagender, bl. a. som Formand for det stedlige Andelsmejeri og den derværende Indkøbsforening, der er et Led af Ringkøbing Amts Vareindkøbsforening. I flere Aar har han været Formand for 108. Kreds af Danmarks Lærerforening.

VIGGO BENEDIKT BENDTSEN

Enelærer ved Bølling Skole pr. Skjern Station, er født i Bølling Skole den 13. Maj 1876 og er Søn af pensioneret Lærer Niels Bendtsen, der er født den 19. Marts 1838, dimitteredes 1862 i Aalborg og som virkede indtil 1. Februar 1907 som Lærer i Bølling og saaledes var sin Søns Formand i Embedet. — I 1902 underkastede han sig den afsluttende Lærerprøve fra Jelling Statsseminarium og modtog den 1. Februar 1907 fast Ansættelse i sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Bendtsen særlig søgt at samle Ungdommen om sig til Sangforening o. l., ligesom han paa sin Egn har vakt de unges Lyst og Interesse for Legemsøvelser, sund Sport og Idræt ved med Liv og Forstaaelse at lede Sognets Gymnastikforening.



Viggo Benedikt Bendtsen

CHRISTEN BERTELSEN



Christen Bertelsen

Førstelærer ved Skjern Kommuneskole er født den 1. Juni 1869 og er Søn af Gaardejer Chr. Bertelsen i Horne ved Varde. I 1895 underkastede han sig den afsluttende Lærerprøve fra Nørre Nisum Seminarium og deltog som en Fortsættelse af sin Uddannelse i Statens Lærerhøjskoles Aarskursus. Lige efter sin Dimission ansattes han som Førstelærer i Hauge ved Herning, hvor han virkede indtil 1905, da han kaldedes til sit nuværende Embede.

Førstelærer Bertelsen, som siden 1909 har været Formand for 111. Kreds af Danmarks Lærerforening og som var Medlem af den under 11. December 1909 af Kultusministeriet nedsatte Kommission til Overvejelse af en mulig Ændring i Folkeskolens Tilsyn m. m., har stædse været meget politisk interesseret og var i sin Tid Næstformand i Herningkred-

sens Venstreforening, senere efter sin Forflyttelse Medlem af Bestyrelsen for Skjernkredsens Venstreforening samt har gentagne Gange været Reformpartiets Kandidat i Herningkredsen, som ved hans Kandidatur blev en Kampkreds, hvor Stemmetallene steg betydeligt for hvert Valg. Under sin Embedsvirksomhed i Hauge fungerede han endvidere som Revisor i Handels- og Landbrugsbanken i Herning, ligesom han nu er Revisor i Skjern Bank.

NIELS CHRISTIAN BERTELSEN

Førstelærer ved Heldum Skole pr. Lemvig, er født den 25. September 1870 som Søn af Husmand M. Bertelsen i Idom ved Holstebro og hører til en gammel, udbredt Bondeslægt. I 1897 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium, ansattes Aaret efter som Lærer i Kjærby ved Randers og forflyttedes i 1906 til sit nuværende Embede.

Hustru: Kirstine f. Kildegaard.

Lærer Bertelsen har ved Siden af sin Skolegerning arbejdet ihærdigt for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, særlig ved at samle Egnens Beboere, unge og gamle, til Møder med Foredrag og Oplæsning. Under sin Virksomhed i Kjærby var han Formand for den derværende Foredragsforening og Leder af Gymnastikforeningen, ligesom han nu forestaar Ledelsen af Tørring—Heldum Foredragsforening. Afholdssagen har i



Niels Christian Bertelsen



Bertel Jakobsen Bjerre

ham en ivrig Talsmand, og han har saavel i Kjærby som i Heldum stadig været Formand for de derværende Afholdsföreninger; han er desuden Formand for Tørring—Heldum Sygekasse.

Førstelærer Bertelsen har ogsaa, politisk set, stadig indtaget en fremtrædende Stilling paa sin Egn; han er Formand for Lemvigkredsens radikale Venstreforening og har ved Folketingsvalgene i 1906, 09 og 10 været det radikale Venstres Kandidat i Lemvigkreds.

BERTEL JAKOBSEN BJERRE

Lærer ved Lomborg søndre Skole pr. Ramme, er født i Nissumby i Nørre Nissum ved Lemvig den 23. August 1842 og hører til en meget talrig Slægt, der stammer fra Store Bjerre i Sir ved Holstebro. I 1867 dimitteredes han fra Blaa-

gaard Seminarium, ansattes 1. Oktober 1868 i Vebbestrup ved Hobro og forflyttedes 1. April 1873 til Lomborg, hvor han siden har virket uafbrudt, og hvorfra han nu søger sin Afsked til 1. August 1913 efter sit mangeaarige, dygtige Arbejde i Folkeskolens Tjeneste.

Hustru: Ane Katrine f. Bertelsen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Bjerres Arbejde, maa særlig nævnes Afholdssagen, for hvilken han har virket ihærdig, bl. a. i 12 Aar som Formand for Lomborg Afholdsförening. Han har desuden i adskillige Aar været Tilsynsmand for Plejebørn for Ringkøbing Amt, hvad Børnene i Lomborg angaar indtil 1909, ligesom han fra 1902 ogsaa har været Repræsentant for Fængselshjælpen i Lomborg Sogn.

Lærer Bjerre er en dygtig Landmand og har i 12 Aar været Ejer af Bondegaarden »Lomborg Kirkegaard«, der er paa 5 Tdr. Hartkorn med 117 Tdr. Land, hvilken Ejendom var i en daarlig Tilstand ved Overtagelsen, men som han merglede og fik sat i god Stil. En til Gaarden hørende Mose og Hede opdyrkede han og beplantede en Del deraf, samt anlagde en Plantage paa 1½ Td. Land og heri en Have med Frugtbuske og Frugttræer.

T. M. P. BJÆRGE

Førstelærer og Kirkesanger i Rønbjerg, er født den 15. Juli 1863 i Bjerge By, Vejle Amt, hvor hans Fader var bosat og drev Snedkerhaandværk. Efter at have modtaget privat Uddannelse, frekventeret Gjedved Seminarium og Staby Højskole, samt senere udvidet sine Kundskaber ved at tage Del i flere af Statens Lærerhøjskoles Kursus, begyndte han i 1885 sin Lærervirksomhed som Biskolelærer, var derefter Højskolelærer ved Hadsten og Vesterdal Højskoler, og senere Lærer ved forskellige Privatskoler. Den 1. April 1901 kaldedes han til sit første faste Embede som Lærer i Hvingel, He Sogn, hvor han virkede i 8 Aar, indtil han forflyttedes til Rønbjerg Skole.

Hustru: Mette f. Nielsen.

Lærer Bjerge har altid staaet i det bedste Forhold til sine Foresatte, der



T. M. P. Bjerge

betragter ham som en meget energisk, dygtig og samvittighedsfuld Lærer, der gør et godt og dygtigt Arbejde. For Standens Interesser har han været meget virksom; »Dansk Lærerforbund« overdrog ham saaledes i 1902 sit Engageringsbureau, som han ledede indtil Foreningen blev opløst, hvorefter han har drevet Bureauet paa egen Haand og har kunnet glæde sig ved at skaffe et stort Antal unge Lærere deres første Ansættelse. Han har endvidere i sin Tid været Formand for He Foredragsforening og holdt i Hvingel hver Vinter Aftenskole med stor Tilslutning. Han er desuden Formand for Estvad—Rønbjerg Sygekasse, Næstformand i Menighedsraadet og Medlem af Værgeraadet, samt er Revisor i den derværende Brugsforening.

PETER BOJSEN

Førstelærer ved Ulfborg Hovedskole, er født den 5. August 1864 i Hømvælle ved Ribe og hører til en Slægt, der, saavel paa fædrene som mødrene Side, i mange Led har bestaaet af Husmænd og Løndarbejdere. Han var først bestemt for Tømrefaget, men en forbigaaende Benvsvaghed fik ham til at opgive denne Livsvej, hvorefter han tog fat paa Læsningen. Han var først Pogelærer i Nørbølling, Folding Sogn, optoges 1881 paa Gjedved Seminarium, men maatte efter 1. Del af Eksamen afbryde et Aar paa Grund af Overanstrængelse. I 1885 dimitteredes han, virkede de paafølgende 1½ Aar som Lærer ved den kommunale Efterskole i Malt Sogn og kaldedes 1. September 1887 som Andenlærer og Kirkesanger i Bregninge paa Ærø, hvorfra han 12. Januar 1891 kaldedes til Ulfborg Førstelærerembede, som han siden har varetaget med stor Dygtighed.

Hustru: Anna Marie Bothilde f. Brodersen.

Lærer Bojsen har det faste Princip for sin Virksomhed udenfor Skolen, at hvad andre kan gøre lige saa godt eller maa-ske bedre end han selv, lader han andre om at besørge, og naar han har været Medstifter af Foreninger o. l., har han som oftest kun været Formand i nogle Aar, indtil han skønnede, at Sagen var i god Gænge, og at han uden Skade kunde trække sig tilbage. Kun i saa-



Peter Bojsen



Poul Christian Bollerup

danne Foreninger, hvis Virksomhed læa nær op ad Skolegerningen, saasom Bog-samlinger, Læse- og Foredragsforeninger, Skytte- og Gymnastikforeninger, bliver han stadig ved at være virksom, for der-ved stadig at holde Forbindelsen ved-lige med sine gamle Elever. — Han har i en Snes Aar holdt en velbesøgt Aften-skole, er Medstifter af Ulfborg Sogns Sygekasse, Sygeplejeforening og Folke-hogsamling, har i ca. 15 Aar været Leder af Ulfborg Gymnastikforening, har i en Aarrække været Formand for Sygekassen og Sygeplejeforeningen samt UlfborgSogns Læseforening. Han har endvidere i adskillige Aar været Repræsentantskabsfor-mand i Ulfborg Sogns Spare- og Laane-kasse, Bestyrelsesmedlem i Skytteforenin-gen, Revisor i Ulfborg og Omegns Land-boforening samt Kredsformand i 106. Kreds af Danmarks Lærforening.

POUL CHRISTIAN BOLLERUP

Andenlærer ved Sønderkjær Skole pr. Ulrborg, er født den 10. Oktober 1888 i Hanning ved Skjern som Søn af Snedker J. Bollerup, der senere bosatte sig i Ringkøbing. — I 1909 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og modtog 1. Februar 1911 fast Ansættelse i Folkeskolen som Andenlærer ved Sønderkjær Skole.

Blandt de gode Formaal, som Lærer Bollerup særlig har ofret Tid og Kraft paa, maa nævnes Ungdomssagen, som han omfatter med sin fulde Interesse og varmeste Sympati. Han har i flere Aar ledet Gymnastikken for unge Mænd, hvilket har givet ham Adgang til rigtigt at komme med i Arbejdet for »Kri-stelig Forening for unge Mænd«, for hvilken han er en ivrig Forkæmper og Talsmand.

PEDER WEJE SØRENSEN BORUP

Førstelærer ved Hanning Skole pr. Skjern, er født 24. April 1868 i Ferring ved Lemvig. Efter et Ophold paa Staby Højskole virkede han som Vinter-lærer i 6 Aar, deraf den meste Tid i Skjern, hvor han underviste i een Skole om Vinteren og i flere forskellige Skoler om Sommeren, tog derefter i 1896 Skolelærereksamen fra Silkeborg Seminarium, modtog 1. September samme Aar fast Ansættelse som Andenlærer i Ræhr ved Thisted og kaldedes 27. Ok-tober 1897 til sit nuværende Embede. — I 1897 viedes han til sin Hustru, Bodil f. Jessen.

Lærer Borup har i Tidens Løb udført flere Hverv af almen Interesse og taget virksom Del i sine Medborgeres Foretagender og Foreninger. Han har saaledes været Medlem af Menighedsraad og Værgeraad samt Medlem af et Udvalg, som fik udvirket, at Hanning Sogn blev gjort til et selvstændigt Pas-torat, idet man opnaaede bevilget Statstilskud til en ny Kirke og Præstebolig i Hanning samt Lønning til det saaledes oprettede Præsteembede. I 1908



Peder Weje Sørensen Borup

stiftede han Hanning Sogns Sygekasse, som han siden har været Formand for, samt er Medlem og Medstifter af forskellige Foreninger med økonomiske Formaal, f. Eks. Foderstofforeningen, Mergelforeningen o. l., ligesom han har fungeret som Revisor i de fleste Foreninger, som han har været med i. For Folkeoplysningens Fremme har han arbejdet ihærdigt, dels ved under hele sin Embedstid at holde Aftenskole for Ungdommen, dels ved til Stadighed siden 1898 at være Formand for den stedlige Foredragsforening og i de senere Aar tillige Formand for Skjern og Omegns Foredragsforening; i 1903 stiftede han endvidere en Gymnastikforening for unge Kvinder, for hvilken han siden har været Leder, ligesom han i 1910 stiftede en Sangforening, som han ligeledes siden selv har ledet.

JØRGEN JEPSEN BRØDSGAARD

Førstelærer og Kirkesanger i Herborg ved Videbæk, er født i Harte ved Kolding den 22. April 1866 som Søn af Boelsmand Peder Nielsen Brødsgaard. Indtil sit 19. Aar arbejdede han ved Landbruget, kom da i Huset hos Lærer Lindelof i Harte, hvor han baade skulde gøre Tjeneste og forberede sig til Seminariet, fik efter 10 Maaneders Ophold der Plads som Præparand ved Sønder Stenderup Skole, hvor han var fra 1885 til 1887, kom derefter et Aar paa Silkeborg Seminarium, var derpaa Lærer ved Friskolen i Klank og tog i 1894, efter yderligere forudgaaende Vinterlærertjeneste, den afsluttende Lærerprøve i Odense. Den 5. September samme Aar ansattes han i sit nuværende Embede.

Lærer Brødsgaard har ved Siden af sin Skolegerning udfoldet en betydelig Virksomhed for Udbredelsen af god folkelig Oplysning og har paa flere Maader søgt at støtte Ungdomsarbejdet ved Aftenskole, Ungdomsforening og Sangforening, ligesom han i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Herborg Sogns Bogsamling, som han derefter var Formand for i mange Aar og ved i en Aarrække at fungere som Kasserer for de samvirkende vestjydske Sangforeninger. Han var endvidere medvirkende ved Vor-god—Nørre Vium Sygekasses Oprettelse, som han derefter var Formand for i flere Aar, har i 12 Aar været Kasserer for og Medlem af Herborg Kirkes Bestyrelse, var Medlem af det tidligere Menigheds-



Jørgen Jepsen Brødsgaard



Christian Holger Christiansen

raad samt har i mange Aar været Revisor i »Vorgod—Brejning m. fl. Sognes Spare- og Laanekasse».

Lærer Brødsgaard er Forfatter af »Analyseøvelser for Folkeskolene» og »Hardsyssels Aarvog» samt har i Tidens Løb skrevet adskillige Artikler og Afhandlinger i de stedlige Blade, særlig om Spørgsmaal vedrørende Skolen og dens Arbejde.

CHRISTIAN HOLGER CHRISTIANSEN

Førstelærer ved Vemb Skole, er født den 9. December 1872 i Hanning Skole som Søn af afdøde Lærer Christiansen, der var Sønderjyde og som efter Krigen i 1864 fik Embede i Jylland. — Efter at have aftjent sin Værnepligt kom han paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1897 og fortsatte senere

sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus, navnlig i Pædagogik, ligesom han ogsaa uddannede sig til Sløjdlærer ved at gennemgaa tre Kursus i Sløjd. Han begyndte sin Lærergerning ved Staby Vinterlærerseminarium, hvor han var Andenlærer i 2½ Aar og kaldedes derfra i 1901 til Bur Enelærerembede, hvorfra han forflyttedes i 1904 til Vemb Førstelærerembede.

Hustru: Marie Kirstine f. Pedersen.

Førstelærer Christiansen har i Tidens Løb udført flere af de under det offentlige henhørende Hverv, bl. a. som Medlem af Værgeraad og Menighedsraad, ligesom han ogsaa stadig er Formand for Sognebogsamlingen.

CHRISTIAN RASMUS CHRISTENSEN

Lærer og Kirkesanger i Sunds, er født den 22. Januar 1869 i Silkeborg og er Broder til Skoleinspektør og Seminarieførstander K. M. Kristensen i Neksø paa Bornholm. I 1888 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og ansattes den 1. Marts 1893 ved Yllebjerg Skole i Hodsager Sogn, hvorfra han den 3. Januar 1895 forflyttedes til sit nuværende Embede.

C., der er Medlem af Lærerforeningens Afdelingsbestyrelse for Ringkøbing Amt, har med Iver og Interesse taget Del i Administrationsarbejdet som Formand eller Revisor i Egnens forskellige Andelsforetagender og Foreninger, ligesom han varmt har interesseret sig for Hedens Kultivering og til denne landsnyttige Sags Fremme ydet sit Bidrag ved at fungere som Revisor i Ahlhedens Mergelforsyning. For Husflidssagen har han endvidere udført et betydningsfuldt Arbejde



Christian Rasmus Christensen



Emil Peder Christensen

ved i sin Tid at stifte Sunds Husflidsforening, hvilken han siden har ledet som Formand.

EMIL PEDER CHRISTENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Hemmet ved Tarm, er født den 14. September 1869 i Thorup Skole i Dronninglund Sogn, hvor hans Fader, afdøde Lærer K. P. Christensen da var Lærer og virkede der fra 1867 til 1900. — I 1887 tog han alm. Forberedelseksamen fra Hals Realskole, var derefter et halvt Aar Huslærer paa Klausholm, forberedtes derpaa af Faderen til Seminariet og optoges paa Jelling Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1889 samt gennemgik senere som en Fortsættelse af sin Uddannelse adskillige Feriekursus, ligesom han i 1906 foretog en Rejse med Stipendium i Norge

for at studere Skolevæsenet der. Fra 1889 var han Andenlærer i Støvring, kaldedes 1896 til Førstelærerembedet i Hirtshals og forflyttedes i 1902 til Hemmet.

Lærer Christensen, der siden 1. April 1909 har været Formand for Hemmet — Sønder Vium Sogneraad, har taget virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Foretagender og Foreninger og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Støvring og senere Hemmet Husflidsforenings Bestyrelse, Bogholder og Regnskabsfører i Buderup—Gravlev Sogns Sparekasse, Revisor i Støvring Brugsforening, Formand for Hirtshals Brugsforening og Sekretær samt Bestyrelsesmedlem i Skjern Kredens Venstreforening. Han har endvidere i sin Tid stiftet Hirtshals og senere Hemmet Sangforening, Hirtshals og Omegns Foredragsforening og i flere Aar forestaaet Ledelsen af disse Foreninger.

JACOB PEDERSEN CHRISTENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Dybe ved Lemvig, er født den 16. August 1880 som Søn af Førstelærer P. Christensen i Mundbjerg ved Vinderup. — I 1902 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium, ansattes 1. Oktober samme Aar som Andenlærer i Trabjerg ved Holstebro, kaldedes i September 1905 til Gjørup Enelærerembede i Thy og forflyttedes i 1908 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin daglige Skolegerning har Lærer Christensen til Stadighed holdt Aftenskole for Egnens Ungdom og forberedt flere Elever til Optagelse paa Seminariet. Han har desuden i sin Tid



Jacob Pedersen Christensen



Jens Christian Christensen

stiftet en Børnebogsamling og en Folkebogsamling, i hvilke han siden har forestaaet Ledelsen; han har endvidere i nogle Aar fungeret som Regnskabsfører for Harring—Stagstrup Sogneraad.

JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN

Lærer ved Hjerm østre Skole, er født den 13. September 1860 i Højslev Sogn, dimitteredes 1884 fra Skaarup Seminarium og ansattes samme Aar som Lærer i Borbjerg Sogn, hvorfra han forflyttedes i 1888 til sit nuværende Embede.

Hustru: Jensine f. Madsen.

Lærer Christensen er en meget landbrugsinteresseret Mand, hvilket har givet sig Udslag i hans Deltagelse i flere Foreninger med landøkonomiske Formaal. Han har saaledes i adskillige Aar været Revisor i Hjerm landøkonomiske For-

kudsförening og Revisor i Assuranceforeningen for Kær i Hjerm Sogn. Han har desuden i Tidens Løb taget flere offentlige Hverv paa sig, bl. a. som Medlem af Menighedsraadet og som Medlem af Kirkestyrelsen.

JEPPE CHRISTENSEN

Førstelærer ved Borris Hovedskole, er født den 13. August 1859 i Rindom ved Ringkøbing, dimitteredes 1883 fra Schmidts Seminarium i København og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Lærerehøjskoles Kursus. Efter sin Dimission ansattes han den 1. Januar 1888 ved Fredsø Skole, forflyttedes den 1. April 1892 til Elså og den 1. April 1895 til Borris Hovedskole.

Lærer Christensen har stadig omfattet Egnens Anliggender med stor Interesse og taget virksom Del i Ledelsen af saavel de under det offentlige sorterende Arbejder som i Beboernes private Foretagender og Foreninger. Han har saaledes i flere Aar været Næstformand i Menighedsraadet og Medlem af Vægeraadet, Formand for Borris Fasters kommunale Hjælpekasse, har i mange Aar været Formand for den kommunale Sygekasse samt har længe haft Sæde i Bestyrelsen for Ringkøbing Museum. Han har endvidere arbejdet ihærdigt for at højne Oplysningen ude i Skoledistriktet ved at lede Gymnastikken for Ungdommen, ved som Formand at lede den stedlige Foredragsforening og Afholdsforening samt ved sin Virksomhed i Bestyrelsen for Sognets Bogsamling.

NIS PETER CHRISTIANSEN

Førstelærer ved Ny Sogns Hovedskole paa Holmsland ved Ringkøbing, er født den 19. August 1882 paa Ribe Mark ved Ribe og hører paa fædrene Side til en gammel sønderjydsk Bondeslæggt. Efter sin Konfirmation var han en kort Tid ved Landvæsenet, kom derefter i Smedelære og lærte i 3 Aar Mejeri, optoges paa Ribe Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1903 og fortsatte

senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus paa Statens Lærerhøjskole. Efter sin Dimission var han en Tid Vikar ved Ribe Borgerskole og Vejringe vestre Skole, indtil han 1. Januar 1904 konstitueredes i Ronnum Enelærerembede ved Herning med Forpligtelse til to Dage om Ugen at undervise i Døvlings Skole, som laa en Mils Vej derfra, og kaldedes 1. Maj 1906 til sit nuværende Embede. — Den 28. Februar 1905 ægtede han sin Hustru, Mary G. M. f. Sihlmon Thejltoft af Kibæk.

Lærer Christiansen har stadig omfattende Ungdomsarbejdet med varm Interesse og altid arbejdet paa at samle Ungdommen om sig til Foredrag eller Oplæsning; han var saaledes i sin Tid Formand for Foredragsforeningen og Læseforeningen, stiftede i 1908 Holmlands Ungdomsforening, for hvilken han stadig er Formand, ligesom han er Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing og Omegns samvirkende Ungdomsforeninger. Han har desuden i flere Aar været Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet samt Revisor i Holmlands Pastorats Sygekasse.



Nis Peter Christiansen

ANDERS CHRISTIAN ANTON NIELSEN DAHL

Førstelærer ved Gimsing Skole pr. Struer, er født den 10. Marts 1861 i Nørre Bøgild i Borbjerg Sogn som Søn af Gaardejer Niels Andersen og Hustru Sidsel Marie f. Johansen, begge af gammel Gaardmandsslægt, hvoraf dog enkelte har været Lærere. Hans Faders Farbroder var saaledes Kordegn Dahl i Holstebro, og Faderens Broder, Jørgen Andersen Dahl, var Lærer i Gimsing fra 1836 indtil 1884, da han tog sin Afsked og efterfulgtes af Brodersønnen, som da havde været Hjælperlærer ved Skolen i to Aar. — I 1882 dimitteredes han fra Blaagaard Seminarium og gennemgik senere flere af Statens Feriekursus, særlig i Dansk, Sang og Musik, ligesom han med Stipendium foretog en Studierejse til Norge og Sverrig. Straks efter sin Dimission blev han Hjælperlærer hos Onklen i Gimsing Skole og modtog i 1884 fast Ansættelse i Embedet, som han siden har varetaget med Dygtighed og stor Pligttroskab.

FRU NICOLINE DAHL F. NØRBY, der viedes 6. September 1895 til Førstelærer Dahl, er Lærerinde ved samme Skole og er født den 11. December 1870 i Hygum Skole ved Lemvig som Datter af Lærer Nørby og Hustru, Christine f. Jensen, der begge nu er døde. I 1894 dimitteredes hun fra N. Zahles Seminarium og ansattes i 1902 som Lærerinde ved Gimsing Skole.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Dahls Arbejde, maa særlig fremhæves Sygeplejesagen, ligesom hans ihærdige Bestræbelser for at samle Ungdommen til Møder med Foredrag og Sang ogsaa bør nævnes. Han er Formand for Vejrum—Gimsing Sygeplejeforening, Stifter og Formand for Amtsföreningen af Sygeplejevirkksomheder i Ringkøbing Amt og er Amtsrepræsentant for Ringkøbing Amt i »Centralforeningen af Sygeplejevirkksomheder udenfor København«. Han var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening for Struer og Omegn, var Stifter og Leder af en Sang-



Jens Johan Jensen Dahl

forening for Gimsing Sogn og er stadig Leder af Børnebogsamlingen, som han selv i sin Tid har stiftet. Lærer Dahl har i Tidens Løb udført flere offentlige Hverv, han er Formand for Gimsing Værgeraad, var i en Valgperiode Medlem af Sogneraadet og af det første Menighedsraad, ligesom han ogsaa i en Valgperiode har været Medlem af Kredsbestyrelsen i Danmarks Lærereforening.

JENS JOHAN JENSEN DAHL

Lærer ved Harboøre nordre Skole, er født i Møborg Sogn den 25. Maj 1864. Efter sin Konfirmation var han i nogle Aar beskæftiget ved Landvæsenet, indtil det lykkedes ham at komme paa Blaa-gaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1889. Sin Lærervirksomhed begyndte han som Huslærer og Vinterlærer,

og da han havde aftjent sin Værnepligt, kaldedes han 1. Juli 1891 til Harboøre, hvor han siden har virket uafbrudt.

Lærer Dahl har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og har taget virksom Del i Ledelsen af flere af deres økonomiske Foretagender. Han var i 1896 meget virksom ved Oprettelsen af Sognets Sygekasse, i hvis Bestyrelse han siden har haft Sæde som Regnskabsfører, Kasserer og Formand, ligesom han er Garant i Sparekassen, hvor han har Stemmeret, uden dog derfor at være Medlem af Bestyrelsen.

DAVID KATKJÆR DAVIDSEN

Lærer ved Tørring Skole pr. Lemvig, er født den 9. April 1874 i Have ved Lemvig, hvor hans Fader var Smed. Fra det 10. til det 15. Aar arbejdede han ved Landbruget hos Egnens Gaardmænd, tog i 1894 Præliminæreksamen fra Lemvig Realskole, optoges derefter paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes derfra i 1896. Samme Aar ansattes han som Lærer ved Rybjerg Skole i Salling og forflyttedes i 1899 til sit nuværende Embede.

Den 14. Oktober 1896 viedes Lærer Davidsen til sin Hustru, Ane Marie f. Jensen; han er Broder til Højskoleforstander P. C. Davidsen i Haslev.

Lærer Davidsen har til Stadighed taget virksom Del i Arbejdet for at udbrede god folkelig Oplysning, ligesom han har



David Katkjær Davidsen



Jens Lauge Frandsen

stræbt efter at vække Ungdommens Lyst til Legemsøvelser og sund Idræt; han var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Tørring Forsamlingshus med den dertil forbundne Foredragsforening og har i en lang Aarrække haft Sæde i disses Bestyrelse, ligesom han ogsaa har stiftet en Gymnastikforening, for hvilken han stadig er Leder. Han er stærkt politisk interesseret og har gennem mange Aar været Formand for Lemvigkredsens Venstreforening.

JENS LAUGE FRANSDEN

Førstelærer ved Bøvlingbjerg Skole, er født den 23. August 1880 som Søn af Husmand Thomas Kr. Frandsen i Sønder Vium. Opvokset i et lille, men lykkeligt Hjem paa Landet, modtog han saavel der, som ved Konfirmationsundervisningen de Indtryk, som endnu præger hans aandelige Liv. Tilsyneladende høvt tilfældigt blev han ledet ind i Skolevirksomheden, hvorefter Lysten til Lærergerningen vaagnede; han kom paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes derfra i 1902. Samme Aar blev han Hjælpe-lærer hos nu afdøde Lærer N. A. Jørgensen i Bøvlingbjerg, dog kun i 9 Maaneder som Følge af Indkaldelse til Militærtjeneste, virkede derefter et Aars Tid ved Horsens Købstads kommunale Skolevæsen, hvorefter han 1. April 1905 blev kaldet til Lærer paa Bøvlingbjerg som Lærer Jørgensens Efterfølger.

Hustru: Ane Margrethe f. Poulsen.

Lærer Frandsen, der omfatter sin Lærergerning med overordentlig Interesse, har stadig virket ihærdig for Ungdomssagen, dels ved at stifte og i flere Aar at lede den derværende Sangforening og dels ved sin Virksomhed for Alholdssagen som Sekretær for den i Sognet værende »Blaa Kors«-Afdeling. Han har desuden i flere Aar været Revisor i Bøvlingbjerg Sparekasse.

PEDER JENSEN FRANSDEN

Enelærer ved Møborg Hovedskole pr. Bækmarksbro, er født den 1. November 1866 som Søn af Gaardmand Peter Jensen i Gjerlev ved Randers. — I 1898 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium, ansattes 1. Oktober s. A. som Andenlærer i Hove, forflyttedes 27. Februar 1902 til Resen og kaldedes 1. Juni 1903 til Enelærer ved Møborg Hovedskole og Kirkesanger ved Møborg Kirke.

Hustru: Karoline Borup f. Lauridsen.

Ved Siden af sin egentlige Skolegering har Lærer Frandsen stadig arbejdet ihærdigt for Ungdomssagen ved sin Virksomhed i Aftenskolens og Skyttesagens Tjeneste, ligesom han ogsaa har taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foreninger og praktiske Foretagender. Han er Medlem af Væge-



Peder Jensen Frandsen



Niels Kr. Kristensen Gejl

raadet, Medstifter og fleraarig Formand for Sognets Sygeplejeforening, Bestyrelsesmedlem i Sygekassen og Formand for Sognets Læseselskab, samt er mangeaarig Revisor i Møborg Mejeri, Brugsforening og Foderstofforening. Foruden at være en dygtig og interesseret Lærer er Frandsen tillige en ualmindelig kyndig Landmand, hvorfor hans Sogneboere ofte lægger stærkt Beslag paa hans Arbejdsevne ved Løsning af de stadig opdukkende landbrugsøkonomiske Spørgsmaal.

NIELS KR. KRISTENSEN GEJL

Enelærer ved Møborg vestre Skole pr. Bækmarksbro, er født den 25. December 1852 i Grindsted, hvor hans Fader var Landmand, men som i sin Ungdom flere Vintre havde været Lærer ved forskellige Biskoler. — I sin tidligste Ungdom arbejdede han ved Landbruget, indtil han nogle og tyve Aar gammel ved et Tilfælde blev Vinterlærer og virkede derefter som saadan de fire følgende Vintre. Under denne Virksomhed fik han Lyst til Lærergerningen, kom paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1882, var derpaa atter Vinterlærer den følgende Vinter og ansattes i Juni 1883 som Lærer i Møborg, hvor han de første 17½ Aar var Lærer baade ved vestre og nordre Skole, 3 Dage ugentlig i hver, indtil der i 1901 blev kaldet en Lærer til nordre Skole. — Hustru: Else Marie f. Nielsen.

Lærer Gejl har i Tidens Løb beklædt flere offentlige Hverv og har stadig taget virksom Del i Ledelsen af flere af Sognets økonomiske Foretagender. Han har saaledes tidligere i flere Aar været Formand for Møborg Sogneraad og Værgeraad samt Bestyrelsesmedlem i Sygeplejeforeningen, ligesom han ogsaa i adskillige Aar har været, og stadig er, Medlem af Bestyrelsen for Bækmarksbro og Omegns Sparekasse.

PEDER HANSEN GEJEL

Lærer ved Foersum Skole pr. Tarm, er født den 27. Juni 1846 i Horne Sogn ved Varde, hvor hans Fader, der som Sergent var Deltager i Trearskrigen og blev dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, var Husmand. — Fra Barndommen af nærrede Gejl Ønsket om at blive Lærer og virkede fra sit 17. Aar som Lærer for yngste Klasse i Tarm Skole, var derefter i 10 Aar Lærer ved Staunstrup Skole i Aadum Sogn, var et Aars Tid Vikar og Huslærer og har fra 15. Oktober 1878 virket i sit nuværende Embede.

Ved Siden af saaledes i et halvt Aar-



Peder Hansen Gejl

hundrede at have arbejdet i Børneskolens Tjeneste med Pligtroskab og Dygtighed, har Lærer Gejel i Foersum hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole baade for Karle og Piger samt taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger. Han har saaledes i 16 Aar været Sekretær i Bølling—Nørre Herreders Landboforening, i 25 Aar Kredsforstander i den stedlige Have- og Plantningsforening, har i 12 Aar været Repræsentant i Esbjerg Andels-Svineslagteri og har en Tid været Revisor i Tarm og Omegns landøkonomiske Forskudsforening samt i Tarm—Foersum Andelsmejeri.



Jens Peder Gjaldbæk

JENS PEDER GJALDBÆK

Førstelærer ved Sønderkær Skole pr. Ulfborg, er født den 16. Februar 1856 i Gjaldbæk ved Borris og hører til den gamle Slægt »Fastergaard«. I 1884 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, ansattes 3. August 1885 som Lærer ved Sønderkær Skole i Ulfborg Stationsby, hvor han siden har virket uafbrudt. Hustru: Birte Marie f. Jensen.

Blandt de gode Formaal, som han særlig har virket for, maa fremhæves Bog-samlingsagen, for hvilken han har arbejdet ihærdigt og med godt Resultat, idet han i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Ulfborg Børnebogsamling og af Sønderkær Folkebogsamling. Han har desuden stiftet Ulfborg Sygekasse samt har i mange Aar været Revisor i Ulfborg Vareindkøbsforening og Tillidsmand for Ulfborg Kreds af Hedeselskabet, hvilken landsnyttige Sag han ligeledes har omfattet med levende Interesse.

GRAVES THOMSEN GRAVESEN

Lærer ved Hjerm vestre Skole, er født den 19. December 1877 i Nors ved Thisted, hvor hans Fader var Husmand. Da der var knappe Kaar i Hjemmet, kom han, som den ældste af 7 Børn, tidlig ud at tjene, ligesom han ogsaa efter Konfirmationen vedblev at arbejde ved Landbruget, indtil han i 20 Aars Alderen kom paa Vordingborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1902. Efter endt Eksamen var han Hjælpe lærer et Aar i Badskær Skole ved Dybvad, og vikarierede derefter ved Skolerne i Nørhede, Linaa—Røjen, Veggerby, Aggerø og Hyllebjerger, indtil han 1. April 1905 kaldedes til Hjerm Stations-skole, hvor han siden har virket. — Den 29. Juli 1910 viedes han til daværende Forskolelærerinde i Mejrup, Katrine Laugesen. — Af hans Søkende er en Læge, en Fotograf, to Haandværkere og to ved Handelen, hvoraf den ene har taget Handelseksamen og er ansat i det sibiriske Kompagni med Station i Sibirien.

Lærer Gravesen har særlig interesseret sig for den legemlige Opdragelse ved Dannelsen og Ledelsen af Gymnastikforeninger og har herigenem virket ihærdigt for Ungdomssagen; siden November 1905 har han været Leder af Hjerm Sogns Gymnastikforening, forestod i 1912—13 Ledelsen af flere Gym-



Graves Thomsen Gravesen

nastikhold, saavel mandlige som kvindelige og holdt desuden en velbesøgt Aftenskole, samt har været Medstifter og Medlem af Bestyrelsen af Foreningen for Delingsførere for Gymnastik i Hjerm—Ginding Herreder. Han har endvidere i Tidens Løb udført flere betroede Hverv og har bl. a. i flere Aar været Revisor i Hjerm Sogns Sygekasse. — Hvad han ellers maatte faa tilovers af sin Fritid anvender han til kemiske, botaniske og naturhistoriske Studier, særlig har han sin Interesse henvendt paa vore Kulturplanters Sygdomme, som han studerer indgaaende.

H. J. HANSEN-SIR

Førstelærer ved Sir Skole, er født den 12. Juni 1843 ved Broager i Sundeved. I 1863 dimitteredes han fra Blaagaard

Seminarium og ansattes 30. Juni s. A. som fast Kirkesanger og Lærer i Sir ved Holstebro.

Hustru: Ludovika Frederikke Henriette f. Gundelach.

Lærer Hansen-Sir har i Tidens Løb beklædt flere Tillidsposter i det offentlige Interesse og udført adskillige betroede Hverv saavel med kulturelle som økonomiske Formaal. Fra 1881—90 var han Folketingsmand for Holstebro-Kredsen, var Medlem af det første Menighedsraad samt er Stifter af Naur—Sir Sognes Sygekasse og af Sir Sogns Sygeplejeforening; han har virket meget gennem Aftenskolen og har i Holstebro og nærmeste Omegn været en søgt Foredragsholder. Han arbejder ivrigt for Have- og Plantningssagen og var i sin Tid Sjælen i Arbejdet for den smukke »Krunderup Plantage«, der ligger i Naur Sogn, ligesom han ogsaa tidligere var Medlem af Hjerm—Ginding Herreders Landhøforenings Bestyrelse og Formand for Holstebro og Omegns Plantningsforening; han er Medlem af Bestyrelsen for Ringkøbing Amts Fjerkræavlsforening og Revisor i Holstebro Landmandsbank, samt har i 30 Aar været Formand for Hjerm—Ginding Herreders Brandassuranceforening. I 1869 stiftede han Naur—Sir Skytteforening, der siden har været i uafbrudt Funktion, og som han i mange Aar har været Leder af.



H. J. Hansen-Sir

HANS SMIDT HANSEN

Førstelærer, Kirkesanger og Organist i Sønder Felding ved Troldhede, er født den 2. August 1866 i Grimstrup Sogn,



Hans Smidt Hansen

hvor hans Fader var Gaardmand, men hører ellers til en gammel udbredt Lærerslægt. I 1888 dimitteredes han som Privatist fra Gjedved Seminarium, kaldtes den 1. November 1891 til Stenderup Ene-lærerembede ved Ansager, forflyttedes 1897 til Heinsvig Hovedskole og den 14. Februar 1900 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sit velrøgtede Embede har H. beklædt mange Tillidsposter og udført adskillige Hverv for sine Medborgere bl. a. som Formand, Bestyrelsesmedlem og Revisor i Sognets forskellige Andelsforetagender og Foreninger, saasom i Sparekassen, Brugsforeningen, Hesteforsikringen m. m., ligesom han har udført et betydningsfuldt Arbejde for Afholdssagen og Ungdommens sunde Udvikling ved at stifte og siden at lede den stedlige Afholdsforening, Sangforening og Aftenskole. Han har endvidere

i sin Tid stiftet og siden som Formand ledet Sygekassen i Sønder Felding, har i mange Aar fungeret som Bestyrelsesmedlem af Sygeplejeforeningen, som Formand og senere som Medlem af Værgeraadet, som Medlem af Menighedsraadet, Leder af Børnegudstjenesten m. m.

ANTON SEVERIN HANGHØJ

Lærer ved Sahl Skole pr. Vinderup, er født den 7. Juni 1863 i Thise Skole, Viborg Amt, som Søn af Lærer N. Chr. Hanghøj og Hustru, Kirstine f. Jensen. Efter at være dimitteret i 1885 fra Rarum Seminarium, ansattes han samme Aar som Lærer ved Eising Skole og kaldedes i 1892 til sit nuværende Embede. — Hustru: Oline Petrine f. Olesen.

Lærer Hanghøj, der i to Vælgerperioder har været Formand for 108. Kreds af D. L. F., har udfoldet en betydelig Virksomhed i det offentlige Tjeneste og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv for sine Medborgere. Han har i 6 Aar været Formand for Sahl Sogneraad, Medlem af Sahl Sogns Menighedsraad, Værgeraadsmlem og Formand for Bestyrelsen for Sognets Hjælpekasse, ligesom han ogsaa i flere Aar har været Bankraadsmlem og Revisor for Vinderup Bank, Kasserer for Sahl Sogns Spare- og Laanekasse samt har i flere Aar været Formand for Foredragsforeningen »Kirkeligt Samfund for Vinderup og Omegn».



Anton Severin Hanghøj



Niels Sehested Kjerulf Henriksen

NIELS SEHESTED KJERULF HENRIKSEN

Tidligere Lærer ved Tvis Kirkebyskole, er født den 6. Juli 1844 i Holbæk Købstad som Søn af Farveriejer Niels Frederik Henriksen. — I sit 11. Aar kom han som Plejesøn til Moderens Forældre i Lemvig, hvor han, som Afslutning af sin Skolegang, tog den lille Præliminæreksamen. Efter Konfirmationen var han Huslærer i to Aar og derpaa konstitueret Enelærer i Taabel Skole, Vestervig Sogn, indtil 1. April 1863, hvorefter han kom paa Blaagaards Seminarium og dimitteredes i Juni 1864. Efter sin Dimission var han et Aar Huslærer i Lemvig, oprettede saa en privat Realskole i Holstebro, som han forestod indtil 1. Januar 1868, da han blev tast ansat som Lærer og Kirkesanger i Hodsager, hvorfra han forflyttedes i Oktober 1876 til Tvis Sogn som Kirkebylærer og Kirkesanger. Hans

Hustru, Elise Franziska Thorkeline f. Svendsen, afgik ved Døden i 1896, og fra 1. Juli 1911 erholdt Lærer Henriksen efter Ansøgning sin Afsked med Pension paa Grund af Svægelighed, hvorefter han flyttede til Tvis Stationsby.

Pensioneret Lærer Henriksen, der er Medlem af Bestyrelsen for 104. Lærerkreds' pædagogiske Læseforening, som oprettedes ved hans Initiativ, er Forfatter af en paa Milos Forlag udgivet »Vejledning for Kirkesangere ved Benyttelsen af Kingos Salmebog« og var i Aarene 1886—89 Redaktør af »Ringkøbing Amts Skoletidende«, i nogle Aar Bestyrelsesmedlem for Tvis Foredragsforening samt oprettede og bestyrede et Sognebibliotek i Hodsager, ligesom han ogsaa i Tvis oprettede en Sognebogsamling og var Formand for denne i 35 Aar. Foruden saaledes — saavel i som udenfor Skolen — at have udført et stort og betydningsfuldt kulturelt Arbejde har han ogsaa været meget virksom i Ledelsen af sine Sognebeboeres større praktiske Foretagender; han var saaledes i 1870—73 Formand for Anlægsbestyrelsen i det Interessentskab, der anlagde den store Engvandingskanal i Hodsager, hvilket Foretagende nærmest blev sat i Gang ved hans Initiativ. I Tvis har han i flere Aar været Formand for Aareguleringsbestyrelsen, samt har — som særlig dygtig Havedyrker — faaet tilkendt 1. Præmie og Æresdiplom af det kongelige danske Haveselskab.

JØRGEN AUGUST HENRIK HOLM

Enelærer ved Neder Feldborg Skole pr. Skive, er født den 10. Oktober 1859 i Odden Mølle i Mygdal Sogn og hans Bedstefader var Præst i Hellested ved Faxe. — Efter at have gaaet i Hjørring Realskole og i 1876 taget Præliminæreksamen ved Københavns Universitet, tilbragte han nogen Tid paa et juridisk Kontor, men da det viste sig, at han havde mest Lyst til Lærergerningen, kom han i Huset hos sin Onkel, Lærer P. Holm i Alkestrup ved Thureby, hvor han tilbragte 1½ Aar, og uddannedes derefter ved et treaarigt Ophold paa Blaagaards Seminarium, samt drev dertil omfattende Sprogstudier. Fra 1881 virkede han som Huslærer forskellige Steder, indtil en stærk Længsel efter at



Jørgen August Henrik Holm

se sig om i Verden førte til, at han i Foraaret 1889 udvandrede til Argentina, hvor han kom i Forbindelse med en fremragende dansk Landmand, med hvis Børn han læste i nogle Aar og overtog derefter Bogholderstillingen hos samme Mand, hos hvem han var i henved en halv Snes Aar. Han var derefter ansat som Bogholder paa en spansk Estancia og foretog under denne Virksomhed en Lystrejse til Hjemlandet, men rejste atter tilbage til Argentina, hvor han dog ikke forblev mere end et godt halvt Aar, da han besluttede sig til at vende tilbage til Danmark for at bosætte sig der. I Slutningen af 1899 kom han hjem, giftede sig og var en lille Tid bosat i København — beskæftiget med Kontorarbejde — indtil han

1. December 1902 kaldedes som Lærer i Neder Feldborg.

Lærer Holm har ved Siden af sin Skolegerning i en Del Aar holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, har til Stadighed været Formand for Haderup Sogns Laanebogsamlinger og har hvert Aar været Leder af »Høstblomstdagen« der i Sognet. Han er desuden Medlem af Værgeraadet samt Formand for sønderjydsk Forening i Haderup Sogn under Holstebro-kredsen.

NIELS HOLM

Enelærer ved Raasted østre Skole pr. Bur, er født den 26. Oktober 1873 som Søn af Gaardejer Hans Holm i Aabo ved Hørning. — Som Dreng vogtede han Køer og deltog i alle forefaldende Arbejder ved den hjemlige Landbedrift, indtil han forberedtes til Seminariet af Læreren i Aabo, optoges derefter paa Skaarup Seminarium og dimitteredes derfra i 1893. Efter sin Dimission fortsatte han sin Uddannelse ved flere Gange at tage Del i »Dansk Skoleforening«s Kursus og ved at gennemgaa flere af Statens Lærerhøjskoles Kursus i Pædagogik, Sundhedslære og Gymnastik, ligesom han ogsaa deltog i det første pædagogiske Instruktionskursus. Han var Vikar, Vinterlærer o. l. flere Steder, indtil han 24. August 1894 ansattes som Lærer i Mejlbj ved Randers, forflyttedes derfra til Tisted ved Arden og 1. Oktober 1912 til sit nuværende Embede. — Hustru: Christine f. Christensen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Holms Arbejde, maa særlig nævnes Sagen for Folkeoplysningens Fremme og Afholdssagen; han har stadig holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og har desuden jævnligt holdt Foredrag og Oplæsning for Skoledistriktets Beboere, ligesom han ogsaa har stiftet og ledet »Mejlbj Bogsamling« og »Tisted Bogsamling«. Under sin Virksomhed i Mejlbj var han i adskillige Aar Formand for den derværende Afholdsforening, var i Tisted fra 1905 til 1912 Formand for Afholdsforeningen og fra 1902 til 1907 Formand for Skytteforeningen, samt har endvidere tidligere i flere Aar været Kredsforstander i Astrup Sogns Sygekasse.



Niels Holm



Iver Kristensen Holmgaard

IVER KRISTENSEN HOLMGAARD

Lærer og Kirkesanger i Ørre ved Herning, er født den 12. August 1845 paa Grynnerup Holmgaard i Sæby Sogn, dimitteredes 1866 fra Ranum Seminarium og ansattes den 23. August 1869 ved Ørre Skole.

H., der i sin Tid i flere Aar har været Kredsformand og senere Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Ringkøbing Amt, har i Tidens Løb beklædt flere Tillidshverv og udført adskillige Hverv for Sognets Beboere, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sine Medborgere, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. Han har saaledes været Medlem af Menighedsraadet og er indvalgt i det nye Menighedsudvalg, har været medvirkende ved Stiftelsen af A.S. »Ørre Plantage«, for hvilket Selskab han stadig fungerer som Kasserer, samt er Formand for Lodhaverselskabet »Ørre

—Sinding Øvelses- og Samlingshus«, som blev stiftet i 1889. Han har endvidere stiftet og siden ledet Ørre Sangforening, Ørre—Sinding Skytteforening og Foredragsforening, ligesom han til Fremme for Afholdssagen har virket med stor Ihærdighed og Interesse, dels ved sit Forfatterskab af forskellige Afholdssange og Afholdsskuespil, dels ved paa Egnen at stifte et stort Antal Afholdsforeninger og ved sin energiske Virksomhed som Formand for Herningegnens Afholdsforeninger.

H. er dekoreret med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

PEDER MIKKELSEN HØLUND

Førstelærer og Kirkesanger i Assing ved Kibæk, er født den 4. April 1852 i Arnborg Sogn, dimitteredes 1875 fra Ranum Seminarium og ansattes samme Aar ved Fjeltstervang Skole, forflyttedes i 1879 først til Vejrum, derefter til Møborg, og kaldtes i 1902 til Assing Hovedskole.

Foruden at have udført sin Embedsgerning med stor Pligttroskab og Dygtighed, har H. paa forskellig Maade taget Del i Befolkningens Foretagender, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa Beboerne, af hvem han har gjort sig almindelig agtet og afholdt. For det offentlige Interesser har han som Formand for Assing Sogns Værgeraad virket med stor Indsigt og Dygtighed ved sit indgaaende Kendskab til Smaakaarsbefolkningens Livsforhold, ligesom han har gjort god Fyldest i sin Stilling som Medlem af Menighedsraadet.

JOHAN PEDER JAKOBSEN

Førstelærer ved Hjerm vestre Skole, er født den 23. April 1859 som Son af Gaardmandsfolk i Nørre Vium ved Troldhede. I 1886 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennengaa adskillige af Statens Lærerhøjskoles Feriekursus, hvortil der var tilstaaet ham Stipendium. Straks efter sin Dimission ansattes han ved Vejrum søndre Skole, forflyttedes i 1888 til Battrup Skole ved Maarslet og kaldedes i 1890 til Første-



Johan Peder Jakobsen

lærer ved Hjerm vestre Skole. — Hustru: Nielsine f. Bjerg.

Lærer Jakobsen har i adskillige Aar arbejdet ihærdigt for Ungdomssagen, som han omfatter med stor Interesse; i mange Vintre har han holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, saavel den mandlige som den kvindelige, er Stifter og Leder af Hjerm Sangforening, samt er Medstifter og Leder af Hjerm Sognebogsamling, Børnebogsamling og Lærerbogsamling. Han er Medlem af Hjerm Menighedsraad samt har — stærkt politisk interesseret, som han er — Sæde i Overbestyrelsen for Venstreforeningen i Vinderup Valgkreds. Han er Kasserer og Bestyrelsesmedlem i 104. Kreds af Danmarks Lærerforening og er en meget sympatetisk Lærer, der ved sin elskværdige Færd har vundet sine Sognebeboeres og Kollegers Agtelse og Hengivenhed.

ANTON MARIUS JENSEN

Andenlærer ved Sevel Skole og Kirkesanger i Sevel Kirke, er født den 17. September 1887 i Nøddelund ved Bjerringbro, hvor hans Fader, Christen Jensen havde en Gaard. Han var først bestemt for Snedkerhaandværket og beskæftigede sig dermed i 5 Aar, indtil Lysten til Lærergerningen vaagnede. Efter 4 Aars Uddannelse paa Haslev Seminarium tog han Lærereksamen i 1911, virkede derefter som Vikar ved Løgstør Borgerskole og Sarup Skole paa Fyn, indtil han 1. December 1911 konstitueredes som Andenlærer og Kirkesanger i Sevel, i hvilket Embede han 1. Juli 1912 modtog fast Ansættelse.

Lærer Jensen, der omfatter Ungdomssagen med megen Interesse, er Medstifter af Sevel K. F. U. M., i hvis Bestyrelse han stadig har Sæde, ligesom han til Dels ogsaa er Leder af Foreningens Virksomhed; han er endvidere Leder af Søndagsskolen i Sevel, Medlem af Aftenskolen og har de sidste Vintre ledet den derværende Gymnastikforenings Øvelser.

CARL JENSEN

Førstelærer ved Rødding Skole pr. Vildbjerg, er født den 2. Januar 1869 i Knie ved Grenaa og var — som hørende til en gammel Landmandsslægt —



Anton Marius Jensen



Carl Jensen

beskæftiget ved Landbruget indtil sit 19. Aar, kom paa Voldby Højskole og dimitteredes 1894 fra Vesterbros Seminarium. Den 21. November 1895 kaldtes han til Andenlærer ved Mejrup Hovedskole og derefter til Lærer ved Mejrup sydøstre Skole, hvor han virkede, indtil han den 27. Januar 1900 kaldedes til sit nuværende Embede.

J. har stedse arbejdet med stor Iver og Interesse for Folkeoplysningens Fremme, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole og ved sin ihærdige Virksomhed i Sognene som Foredragsholder, særlig over historiske Emner, dels ved sin Forfattervirksomhed, ligeledes af historiske Arbejder, af hvilke »Verdens Historie for Aftenskolen« udkom i 1904 og blev modtaget med megen Velvilje, saavel af Pressen som af Lærerverdenen, og bruges baade i Folkeskolen, Højskolen og Seminarierne, idet den opnaaede

Ministeriets Anbefaling til Optagelse paa Fortegnelsen over Bøger egnede for Lærerbogsamlinger. Sine Medborgeres Anliggender har han ligeledes taget virksom Del i, bl. a. som Medlem af Bestyrelsen for Vildbjerg—Timring—Nøvling Kommunes Sygekasse.

CHRISTEN JENSEN

Lærer ved Linde Skole pr. Naur, er født den 10. April 1861 i Lem ved Skive. Indtil sit 25. Aar virkede han ved Landbruget, men kom saa — drevet af Lyst til boglig Sysse — paa Salling Højskole, hvor han var i 1½ Aar, optoges derefter paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1891. Efter at være dimitteret havde han forskellige Lærerstillinger, bl. a. paa Jandrup Højskole, indtil han i 1907 blev kaldet til Linde Skole.

Ved Siden af sin Skolevirksomhed har Lærer Jensen drevet omfattende Arkivstudier og i Tidens Løb ydet værdifulde kultur- og personalhistoriske Bidrag til de forskellige »Historiske Samfunds« Aarbøger. Han er desuden Medlem af Vægeraadet samt Revisor i Linde Brugsforening og i Ølby—Asp—Fausning Husmandsforening. Han er endvidere Medlem af Bestyrelsen for »Sønderjydske Forening for Holstebro og Omegn« og har ved Foredrag paa Egnen og paa anden Maade virket for den sønderjydske Sag, ligesom han stadig har arbejdet for For-



Christen Jensen



Christen Jensen

svarssagen og deltaget ivrig i den politiske Agitation, under hvilken han har været opstillet som Højres Kandidat til Folketingsvalgene i 1906 i Vinderup og 1913 i Nibe.

CHRISTEN JENSEN

Førstelærer i Gade Skole pr. Naur, er født den 23. November 1869 som Søn af Husmandsfolk fra Storvorde i Himmerland. Alleerede som Barn havde han Lyst til Bogen, men paa Grund af Forældrenes smaa Kaar maatte han tjene ved Landbruget indtil det 25. Aar. Efter 6 Maaneders Forberedelse paa Dalbynder Højskole optoges han paa Silkeborg Seminarium, men maatte, efter at have taget første Del af Lærereksamen, af økonomiske Grunde tage Plads som Lærer ved Skanderborg Børnehjem, kom dog Aaret efter

tilbage til Seminariet og dimitteredes i 1899. Efter at have haft et Par Vikarpladser, i Ry og i Vorup ved Randers, blev han antaget som Lærer ved den da nyoprettede Privatskole i Dalsgaard, Bjerring—Mammen Kommune. I November 1902 blev han Vikar og senere fast ansat som Eneleærer ved Mejrup sydøstre Skole og Andenleærer ved Mejrup Hovedskole pr. Holstebro, forflyttedes i 1905 til Idomlund og 1. Februar 1909 til sit nuværende Embede som Førstelærer i Gade og Kirkesanger ved Naur Kirke.

Den 14. Oktober 1906 viedes han til Rosa Jensen af Asnæs i Odsherred.

Lærer Jensen har under sin Funktionstid hver Vinter holdt Aftenskole og i de sidste 6 Aar tillige Gymnastik for Egnens Ungdom. Han har desuden udført adskillige offentlige Hverv og forestaaet Ledelsen af flere af sine Medborgeres praktiske Foretagender. Han er Formand for Naur—Sir Værgeraad, Kasserer for Kommunens Hjelpekasse, Bestyrelsesmedlem i den stedlige Afholdsforening, Medlem af Bestyrelsen for Holstebro og Omegns Højskoleforening samt Medlem af Hovedbestyrelsen for Holstebro og Omegns Venstre-Organisation. Lærer Jensen er en dygtig Havemand, der har haft ikke ringe Indflydelse paa Omegnens Havedyrkning, og da han stadig er bleven ansat ved nyopførte Skoler, har han haft rig Lejlighed til at anlægge og beplante Haver.

CHRISTEN JENSEN

Førstelærer ved Hygom Skole pr. Klinkby, er født den 13. Januar 1875 som Søn af Smed Søren Jensen i Gjøvdav. — Han var selv ogsaa oprindeligt bestemt for Smedehaandværket, men Lyst til Læsning og Interesse for Musik bragte ham

Lærerne og Samfundet. II.



Christen Jensen



Jens Kristian Jensen

Leder af Hygom Musik- og Sangforening, hvilken Sangforening stiftedes i 1908 og udvidedes 1912, idet der blandt dens Medlemmer dannedes et 10 Mands Orkester.

JENS KRISTIAN JENSEN

Enelærer ved Engbjerg Skole pr. Strande, er født den 5. April 1868 paa »Brunsgaard« i Vandborg ved Lemvig og hører til en gammel Gaardmandsslægt. I 1889 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at deltage i flere Kursus, særlig i Dansk, Fysik og Havebrug, ligesom han ogsaa uddannede sig til Sløjdlærer ved at gennemgaa flere Sløjdlærerkursus. Efter sin Dimission var han Hjælperlærer i Fjaltring og Fabjerg, indtil han 10. Februar 1893 ansattes som Andenlærer i Vrinders paa Mols, ved hvilken Skole han 21. April 1897 kaldedes til Førstelærer, og beklædte dette Embede, indtil han den 27. Juli 1904 forflyttedes til bjerg, hvor han siden har virket.

Hustru: Sofie Marie f. Sørensen.

Lærer Jensen har ved Siden af sin velrøgtede Skolevirksomhed udført flere af de under det offentlige henhørende Hverv og taget aktiv Del i Ledelsen af flere af Egnens praktiske Foretagender. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Medlem af Værgeraadet og fungerer som Sygekasse-Kredsforstander samt som Bestyrelsesmedlem i Lemvig og Omegns Bivælfsforening.

omsider ind paa andre Baner. I 24 Aars Alderen kom han ind paa Nørre Nissun Seminarium og dimitteredes derfra i 1901, samt gennemgik i 1910 Statens Lærershøjskoles 3 Maaneders Kursus i Orgelspil og Harmonilære; 1. November 1901 kaldedes han til Enelærer ved Ravnholt Skole og Organist ved Bording Kirke, hvorfra han forflyttedes 1. Maj 1907 til Hygom som Førstelærer og Kirkesanger.

Baade i Bording og nu i Hygom har Lærer Jensen med Musik og Sang søgt at tage et Arbejde op blandt de unge, dels for at give dem Lejlighed til en yderligere Uddannelse af Stemme og musikalske Anlæg, dels ogsaa for derigennem at skaffe dem en god Frihedsbeskæftigelse, dem selv til Gavn og Glæde. Han stiftede saaledes i 1894 en Sangforening i Bording og ledede samme til 1907 med Undtagelse af de Aar, da han opholdt sig paa Seminariet, han er Stifter og



Jens Søren Jensen



Karl Jensen

JENS SØREN JENSEN

Førstelærer ved Nørre Nissum østre Skole pr. Lemvig, er født den 5. Juni 1874 i Ringkøbing, dimitteredes 1895 fra Nørre Nissum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa Statens Lærerhøjskoles Pædagogik-Kursus og ved selvstændig at foretage indgaaende Studier med dette Fag som Speciale. Den 1. April 1907 blev han fast ansat som Lærer ved Nørre Nissum østre Skole, der er Øvelsesskole for det nærliggende Seminarium, og hvor han, foruden selve Undervisningsarbejdet i Børneskolen, tillige har den væsentligste Del af Arbejdet med Seminarieelevernes Uddannelse i Praktik og Pædagogik. Han er desuden Medlem af Bestyrelsen for Sognets Hjælpekasse og har tidligere i flere Aar været Formand for Sognets Sygekasse.

Hustru: Rasmine f. Pedersen.

KARL JENSEN

Lærer ved Estvad søndre Skole pr. Rønbjerg, er født den 27. Juni 1885 i Estvad Sogn, Ginding Herred, som Søn af Gaardejer Jens Jørgensen, Estvad. — Hans Lyst til Musik og Læsning drog ham snart fra Landvæsenet til Seminariet og i 1906 tog han Skolelærereksamen fra Ribe Seminarium. Efter nogle Aars forskelligartet Lærervirksomhed, der dog særlig bestod af adskillige Vikarpladser, blev han i 1910 kaldet til Lærer ved Estvad søndre Skole og Organist ved Estvad Kirke. — Den 20. Maj 1909 viedes han til sin Hustru, Maja f. Schmidt.

Blandt de gode Formaal, som Lærer Jensen særlig virker for, maa særlig nævnes Afholdssagen; han er saaledes Stifter af Afholdsforeningen »Det blaa Kors« i Estvad og er i det hele taget en ihærdig Talsmand for denne samfundsnyttige Sag.

NIELS JENSEN

Enelærer ved Estvad nordre Skole pr. Rønbjerg, er født den 19. Maj 1857 som Søn af Gaardmandsfolk i Ørum ved Grenaa. I 1884 underkastede han sig den afsluttende Lærerpøve som Privatist og modtog i Juni 1892, efter flere Aars forskelligartet Lærervirksomhed og Konstitution i Embedet, fast Ansættelse som Lærer ved Tange Skole i Højbjerg Sogn, hvor han virkede, indtil han i 1900 kaldedes som Enelærer og Kirkesanger i Estvad.

Hustru: Karoline f. Madsen.

Født og opvokset paa Landet og hjemme fra fuldstændig inde i Jordbrug og en Gaards rette Drift har Lærer Jensen stedse vist megen In-



Niels Jensen



Niels Jensen

teresse for Landbruget med dets Bierhverv og er en Mand med Ideer paa dette Omraade, Ideer, som han ivrigt forfægter og arbejder for. Han har tidligere i flere Aar været Medlem af Værgeraadet, Bestyrelsesmedlem i Andelsmejeriet og Revisor i Brugsforeningen, ligesom han fremdeles fungerer som Næstformand i Menighedsraadet.

NIELS JENSEN

Enelærer ved Skoutrup Skole pr. Tvis, er født den 17. Februar 1866 i Fausing ved Struer, afsluttede sin Skolegang med Præliminæreksamen, tog i 1885 første Del af Lærereksamen ved Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Kursus. Efter forskellig Lærervirksomhed, bl. a. fra 1899 som Lærer i Køl-

vraa, ansattes han som Enelærer i Skoutrup. — Hustru: Ane Kirstine f. Pedersen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Jensens Arbejde, maa særlig fremhæves Husflidssagen og hans Bestræbelser paa at fremme god folkelig Oplysning i sit Skoledistrikt; han er Stifter af Tvis Husflidsforening og Foredragsforening, er Leder af Sogne- og Børnebogsamlingen og har i 7 Aar været Kirkesanger og Medleder af en Sangforening. Han er desuden Formand i Karup Brugsforening, Revisor i Sygekassen, Bestyrelsesmedlem i Brandkassen samt Formand for Værgeraadet og Hjælpekassen.

UFFE JENSEN

Førstelærer ved Velling Skole pr. Ringkøbing, er født den 27. Marts 1871 i Skaarup Sogn ved Svendborg, men tilbragte sin Barndom i Gellerup ved Herning, hvor Faderen senere blev Gaardmand. Allerede som Dreng bestemte han sig for Lærergerningen og tog, efter et Ophold i Vinteren 1887—88 paa Testrup Højskole, fat paa at uddanne sig til Lærer, tog 1. Del af Lærereksamen fra Jelling Seminarium, var derpaa Huslærer et Aar, læste et Aar til sidste Del paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes derfra i 1894. Efter sin Dimission var han i et Par Aar Privatskolelærer i Viemose ved Vinderup, indtil han 1. Januar 1897 blev fast ansat som Lærer i Haunstrup ved Herning, forflyttedes 1. April 1901 til Tjørring, 1. Januar 1902 til Gammelstrup Skole i Fjends Herred og den 1. December 1906 til sit nuværende Embede. — Den 12. November 1895 viedes han til Johanne Marie Rolandsen, Datter af Fabrikant Chr. Rolandsen af Viemose.

Førstelærer Jensen, som i Seminarietiden paavirkedes særlig af R. J. Hohn i Jelling (senere Vejle) og M. Mortensen i Silkeborg, blev efterhaanden stærkt grebet af de grundtvigske Skoletanker, som han — altid i fuld Frihed fra Autoriteternes Side — har søgt at praktisere i sin Skolegerning, ligesom han i det hele taget har udfoldet en betydelig Virksomhed for Folkeoplysningens Fremme, dels ved at stifte og lede forskellige Sangforeninger, Gymnastikfor-



Uffe Jensen

levende Interesse for sine Medborgeres Anliggender har Lærer Jensen desuden taget virksom Del i Ledelsen af flere af deres praktiske Foretagender, bl. a. som Bestyrelsesmedlem af Velling Brugsforening, som han i sin Tid var medvirkende til at stifte, ligesom han er Medstifter af og Formand for Snebjerg —Tjørring Sygekasse.

ADOLF JØRGEN JØRGENSEN

Førstelærer ved Kommuneskolen i Tarm, er født i Randers Købstad den 10. Marts 1862, bestod i 1883 den afsluttende Lærerprøve med Udmærkelse fra Jelling Seminarium og virkede fra 4. September 1885 som Lærer ved Hjortlund østre Skole, indtil han den 1. September 1889 kaldedes til sit nuværende Embede.

I Besiddelse af betydelige administrative Evner og en aldrig svigtende Arbejdskraft har Førstelærer Jørgensen ved Siden af sin omfattende Skolegerning taget virksom Del i Ledelsen af det kommunale Arbejde og i sine Medborgeres forskellige Foretagender. Han har saaledes været Formand for Lønborg—Egved Sogneraad siden 1. Januar 1898, for Bølling —Nørre Herreders Kommunalforening siden 1904 og for Ringkøbing Amts Sogneraadsforening siden 5. Oktober 1908, ligesom han ogsaa i flere Aar har været Formand for Kommunens Vægeraad.

Førstelærer Jørgensen er endvidere For-

eninger og Foredragsforeninger, ved at lede den stedlige Bogsamling, dels som Foredragsholder i Afholdsforeninger, Foredrags- og Ungdomsforeninger samt ikke mindst ved sin omfattende Forfattervirksomhed. Han har saaledes udgivet en Bibelhistorie og en Salmebog for Børneskolen, er Medarbejder ved »Holger Danske« og ved »Dansk Læsebog«, udgivet af Danmarks Afholdsforeningers Lærerforbund, ligesom han i Tidens Løb har skrevet en Mængde Afhandlinger og Artikler i Dagblade og Ugeblade; en Tid var han endvidere sammen med Lærer N. Madsen-Vorgod Udgiver og Redaktør af Ugebladet »Skole og Samfund«. For Afholdssagen har han udført et betydningsfuldt Arbejde ved at stifte og lede flere Foreninger; han er saaledes Formand for Ringkøbing og Omegns Afholdskreds og Bestyrelsesmedlem i Danmarks Afholdsforeningers Lærerforbund. Med



Adolf Jørgen Jørgensen



Anders Jørgensen

mand for Bevillingshaverne paa Anlæg og Drift af en Jernbane fra Nørre Nebel til Tarm, Bogholder i Tarm og Omegns Sparekasse samt har i 16 Aar været Formand i D. L. F. 85 B. og 111. Kreds.

ANDERS JØRGENSEN

Førstelærer ved Nordre Skole i Mejrup Sogn pr. Holstebro, er født i Rødme, Stenstrup Sogn ved Svendborg, den 27. Juli 1855 som Søn af Husmand Jørgen Andersen og Hustru, Nielsine f. Madsen. Efter at være forberedt til Seminariet af Lærer J. Nielsen i Stenstrup optoges han paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1875. Han var derefter Huslærer paa »Edelsminde« i Tved ved Svendborg, dernæst Hjælpelærer i Hindevad ved Bogense, indtil han under 28. September 1877 kaldedes til Lærer ved

Mejrup nordre Skole. Her blev han gift med Marie Johannessen, Datter af Johannes Danielsen Houmann.

Saavel Ungdomssagen som Afholdssagen har han stedse omfattet med stor Interesse og arbejdet ihærdigt for disse gode FormaaIs Fremme. Han har saaledes til Stadighed i ca. 30 Aar hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for Egnens Ungdom og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af den stedlige »Blaa Kors«-Forening. Han har endvidere i adskillige Aar været Medhjælper for Sogneraadformanden, Revisor ved Mejeriet, samt var indtil 1912 Formand for Mejrup Sogns Vægeraad.

JOHANNES JØRGENSEN

Førstelærer ved Nees Skole pr. Vemb, er født den 13. Februar 1886 som Søn af Gaardmand J. P. Jørgensen i Ulfborg. I 1908 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium, virkede et Aar som Vikar og Vinterlærer, ansattes derefter som Lærer ved Nykjøbing S. private Mellem- og Realskole, ved hvilken han underviste i 3 Aar og var i samme Tidsrum Lærer ved Byens tekniske Skole. I Marts 1913 kaldedes han til Førstelærer og Kirkesanger i Nees.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa særlig fremhæves Ungdomssagen, idet han er Leder af saavel Aftenskole- som Gymnastikundervisningen for Egnens Ungdom.



Johannes Jørgensen



Karl Adolf Karlsen

Han har steds været stærkt politisk interesseret og har i flere Aar været Medlem af Bestyrelsen for den radikale Venstreforening i Herningkredsen, for hvilken han har været Delegeret ved de to sidste Landsmøder.

KARL ADOLF KARLSEN

Enelærer ved Linaa Skole pr. Sunds, er født den 15. Maj 1853 i Gamtofte ved Assens, hvor hans Fader i ca. 50 Aar var Maskinfabrikant og Smedemester samt ejede en mindre Landejendom. I sin tidligste Ungdom arbejdede han i Faderens Forretning, kom paa Højskole og dimitteredes 1886 fra Schmidts Seminarium i København, hvorefter han i mange Aar virkede som Vikar og Hjælpe-lærer, indtil han den 1. Oktober 1900 modtog fast Ansættelse i sit nuværende Embede. — I 1899 ægtede han sin Hustru, Birthe Kirstine f. Larsen af Høje Taastrup.

Ved Siden af sin velrøgtede egentlige Skolegerning har K. med Iver og Interesse taget Del i Oplysningsarbejdet ude blandt Beboerne i Skolekredsen, og har bl. a. i over en halv Snes Aar som Formand ledet Sognets Læseforening.

JAKOB KASPERSEN

Førstelærer og Organist i Skjern, er født i Rugsted ved Vejle den 20. Maj 1863. Da han var 16 Aar blev han Lærer ved Vester Thorsted Biskole, hvor han holdt Skole i to Aar, før han kom paa Gjedved Seminarium, hvor han det sidste Aar af sin Læretid tillige fungerede som Gymnastiklærer. Efter at have taget Skolelærereksamen i 1884 var han en kort Tid Lærer ved Opdragelsesanstalten Holsteinsminde, var i tre Aar Lærer ved Ry Friskole og derefter et Aar ved Testrup Folkehøjskole. Den 1. November 1888 ansattes han ved Folkeskolen, først ved Hastrup Skole i Stouby Sogn, og fra 1. Maj 1891 i sit nuværende Embede.

Lærer Kaspersen, som er i Besiddelse af udprægede musikalske Evner, har ved Siden af sin Skolegerning arbejdet meget med Musik, dels ved til Stadighed at have en Mængde Elever til Musikundervisning, dels ved i sin Tid at udgive en Harmoniumsskole. Han er Formand for Skjern Sognebogsamling, har tidligere ledet Sangforeningen og været Formand for Skjern Skyttekreds samt fungerer stadig som Revisor i Skjern Sparekasse og som Tilsynsværge for Kommunens Plejebørn.



Jakob Kaspersen



Søren Christian Knudsen

SØREN CHRISTIAN KNUDSEN

Førstelærer ved Nøvling Skole pr. Skibbild, er født den 29. December 1874 i Nøvling Sogn, dimitteredes 1902 fra Nørre Nissum Seminarium og modtog 1. Maj 1903 fast Ansættelse i Folkeskolen som Førstelærer og Kirkesanger i Nøvling.

Lærer Knudsen, som tidligere har været Formand i Bestyrelsen for Vildbjerg—Nøvling Kommunes Hjelpekasse og som for Tiden er Tilsynsværge for Ringkøbing Amts Plejehjemsforening og Formand i Værgeraadet for Vildbjerg—Nøvling Kommune, har taget virksom Del i Arbejdet for Folkeoplysningens Fremme som Formand og Bibliotekar for den stedlige Folkebogsamling og ved at lede Nøvling Sangkor, ligesom han for Afholdssagen har udført et godt og betydningsfuldt Arbejde som Formand for Afholdsforeningen »Det blaa Kors« i Nøvling. Han har desuden i flere Aar

fungeret som Revisor ved de kommunale Regnskaber og Nøvling Andelsmejeri.

GRAVES KRISTENSEN

Lærer ved Hallingholt Skole pr. Sunds, er født den 20. December 1868 i Herning Sogn, tog i 1886 alm. Forberedelseksamen fra Herning Realskole og uddannedes paa Gjedved Seminarium, efter forinden at have været Hjelpe-lærer i Vorgod. Den 1. Januar 1891 ansattes han som Biskolelærer, først i Yllebjerg og derefter i Vorgod og Trælund, hvor han virkede indtil han den 1. Juli 1901 kaldtes som Enelærer ved Hallingholt og Tværmose Skoler i Sunds Sogn, hvilke to Skolers Undervisning han bestred indtil 1. Januar 1909, da Tværmose Skoledistrikt henlagdes under et nyoprettet Embede i Thorup.

Ved Siden af sin med stor Pligtroskab udførte Embedsgerning har K. beklædt flere Stillinger til Gavn for sine Medborgeres almene Vel; med stor Ihærdighed har han saaledes i flere Aar virket som Formand og Kasserer for Sunds Sogns Sygekasse, som han under sin Funktionstid har oparbejdet betydeligt, ligesom han for Afholdssagen har udført et godt og betydningsfuldt Arbejde som Formand for Lokalforeningen for Sunds Sogn af kristelig Afholdsforening »Det blaa Kors«.



Graves Kristensen

JOHANNES KRISTENSEN

Lærer ved Asp Skole pr. Struer, er født i Nørre Nissum den 27. December 1876. I 1896 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og kaldedes 1. April 1898 til Enelærer og Kirkesanger i Asp, i hvilket Embede han siden har virket.

Hustru: Marie f. Jensen.

Lærer Kristensen er en ivrig Landmand, der selv driver den til Embedet hørende 9 Tdr. Land store Jordlod, og gør det paa en saa gennemført Maade, at den betragtes som en lille Mønsterbedrift. Sine Sognebeboeres Anliggender har han ogsaa stedse omfattet med megen Interesse, og har paa forskellig Maade søgt at fremme saavel deres kulturelle som økonomiske Foretagender, han er bl. a. Stifter og Leder af Sognebiblioteket, Medlem af Menighedsraadet, Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i den stedlige politiske Forening, Bestyrelsesmedlem og Revisor i Asp Brugsforening, Revisor ved Andelsmejeriet og Formand for Hesteforsikringsforeningen.



Johannes Kristensen

KRISTEN KRISTENSEN

Førstelærer ved Ryde Skole pr. Vinderup, er født den 1. Februar 1873 som Søn af Gaardmand Ole Kristensen i Holmen, Nørre Bork Sogn ved Tarm. I 1900 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og gennemgik senere det to Maaneders Dansk-Kursus paa Statens Lærerhøjskole. Fra 1. August 1901 til 1. September 1905 virkede han som Lærer ved Donslund Skole i Vorbasse Sogn, kaldedes 1. Marts 1906 til Stendis Skole i Ryde Sogn og forflyttedes 1. Marts 1913 til Ryde Skoles Førstelærereembede.

Hustru: Dortha f. Sørensen.

Lærer Kristensen har ved Siden af sin Undervisningsgerning taget virksom Del i Ledelsen af flere af sine Medborgeres forskellige Foretagender og Sammenslutninger, bl. a. som Bestyrelsesmedlem for »Ryde Folkebogsamlings« og som Revisor for Ryde Sogns Sygekasse.

NIELS ANDREAS KRISTENSEN

Førstelærer ved Fabjerg nordre Skole pr. Lemvig, er født den 10. Januar 1855 i Tvis ved Holstebro som Søn af meget stræbsomme Husmandsfolk. Hans Morfader, der var Gaardmand, var i sin Tid Soldat i 12 Aar og havde Kvarter i Holsten under Napoleonskrigene. — De første 6—7 Aar efter sin Konfirmation arbejdede han hovedsagelig ved Landbruget, dels i Hjemmet og dels hos fremmede, kom i 20 Aars Alderen paa Emdrupborg Højskole, hvor Cand. P. Riemann, nu Præst i Faxe, da var Lærer og fik stor Indflydelse paa ham. Hans Lyst til Lærergerningen øgedes her betydeligt, han blev Vinterlærer og virkede som saadan i 4 Vintre, de 3 første i Tvis, den sidste i Kjærbøl ved Ribe, og var 2 af de mellemliggende Somre paa Staby Højskole eller Vinter-



Niels Andreas Kristensen

lærerseminarium. I 1881 dimitteredes han fra Blaagaard Seminarium, ansattes samme Aar som Enelærer ved Gudum nordre Skole. hvorfra han forflyttedes i 1888 til Fabjerg nordre Skole.

Den 16. September 1886 ægtede han sin Hustru, Henrikke f. Bjerre fra Tvis Kloster.

Lærer Kristensen har i Tidens Løb udført flere betroede Hverv, saavel med kulturelle som økonomiske Formaal, ligesom han ved sin Virksomhed i det hele har udøvet en rig og mangeartet Indflydelse paa sine Sognebeboere, der ved forskellige Lejligheder har vist deres Paa-skønnelse paa den smukkeste Maade baade i Ord og Gerning. Han er Medlem af Menighedsraadet, oprettede i sin Tid en Sygekasse i Fabjerg og var de første 15 Aar dens Formand, har ligeledes været med til at danne en Sygeplejeforening, som han ogsaa var Formand for i den første Tid, samt er Tilsynsværge i Sognet for Plejehjemsforeningen i Ringkøbing Amt. Han er endvidere Bestyrelsesmedlem i Fabjerg Sogns Afholdsforening og var under sin Virksomhed i Gudum medvirkende ved Oprettelsen af en Skytteforening for dette Sogn; i en længere Aarrække har han været kommunal Revisor og Medlem af Bankraadet for Lemvig Landmandsbank samt er Medstifter af og Formand for Fabjerg Indkøbsforening. Han har til Stadighed taget aktiv Del i de politiske Bevægelser, er Formand for Venstreforeningen i Fabjerg og har i de sidste 20 Aar været valgt som Sognets Valgmand ved de i dette Tidsrum afholdte Landstingsvalg.

NIELS KRISTENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Vandborg pr. Bonnet, er født den 28. September 1866 i Nørre Nisum. Indtil 1899 var han beskæftiget ved Landbruget, optoges efter et Aars Forberedelse paa Nørre Nisum Seminarium og dimitteredes derfra i 1903. Efter endt Eksamen blev han Hjælpe lærer i Grønfelt paa Mols og modtog i 1905 fast Ansættelse som Førstelærer og Kirkesanger ved Dybe søndre Skole, hvorfra han forflyttedes 1. Januar 1908 til Nabosognet Vandborg. — Hustru: Katrine f. Kloppenhøg.

Foruden at have varetaget sit Embede med Dygtighed og Omhu har Lærer Kristensen taget virksom Del i Arbejdet ved sine Medborgeres forskellige praktiske Foretagender og har bl. a. i flere Aar været Revisor i Brugsforeningen, Andelsmejeriet og Sparekassen.



Niels Kristensen



Peder Kristian Krogsgaard

PEDER KRISTIAN KROGSGAARD

Lærer og Kirkesanger i Vostrup, Lønborg Sogn pr. Tarm, er født den 29. Juni 1872 som Søn af Peder Pedersen Krogsgaard og Hustru, Karen f. Gjødesen, hoende paa Gaarden »Bjerregaard« i Stauning. I 1895 dimitteredes han fra Vesterbros Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i forskellige Kursus, ansattes 1895 i Hvingel ved Hee og forflyttedes 1899 til sit nuværende Embede.

Lærer Krogsgaard, som bl. a. har uddannet sig til Husflidslærer, har udført et betydeligt Arbejde for Husflidssagens Fremme som Formand og Leder af Husflidsforeningerne i Hee og Lønborg, ligesom han i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Lønborg Gymnastikforening, Afholdsforening og Sognebibliotek. Han har endvidere været Formand for Lønborg Sogns Sygekasse siden dens Op-

rettelse i 1904, har i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, Revisor i Lønborg Sogns Sparekasse og Formand for Sognets Venstreforening.

PEDER KØLBÆK-HANSEN

Førstelærer ved Nørstoft Skole pr. Vinderup, er født den 6. September 1884 og Søn af Gaardmand H. Kr. Hansen i Gellerup, Timring Sogn ved Herning. — Indtil sit 20. Aar var han beskæftiget ved Landbruget, da det var Forældrenes Ønske, at han med Tiden skulde overtage Fødegaarden, men da han fra sin tidligste Ungdom havde næret overvejende Lyst til boglig Syssel, opnaaede han Forældrenes Samtykke til at uddanne sig til Lærer; han kom paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes derfra i 1909. Efter sin Dimission kom han som Vikar til Rønslunde Skole, blev konstitueret og den 1. November 1911 fast ansat i Embedet, hvorfra han 1. August 1912 forflyttedes til Nørstoft. — Hans Hustru, Kirstine f. Pedersen er fra Søndbjerg paa Thyholm.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning er Lærer Kølbæk-Hansen Medarbejder i Søndagskolen, samt er Formand for den stedlige Kreds af »Det danske Missions-selskab«. Under sin Virksomhed i Rønslunde var han Leder af Sognebogsamlingen, fik oprettet en Børnebogsamling ved Skolen og holdt om Vintrene en velbesøgt Aftenskole for Ungdommen. I Foråret 1913 valgtes han til Revisor i Djeld Vareindkøbsforening.



Peder Kølbæk-Hansen



Hans Peter Larsen

HANS PETER LARSEN

Førstelærer ved Egebjerg Skole pr. Vinderup, er Søn af Indre-Missionær Jacob Larsen, Stenmagle ved Sorø, og er født den 12. Januar 1884 i Vandløse, Stenmagle Sogn. Allerede som Dreng var det hans højeste Ønske at blive Lærer, men da hans Forældre var fattige, og der var 9 Søskende i Hjemmet, kunde han herfra ikke vente nogen væsentlig Støtte. Han arbejdede derfor ved Landvæsenet indtil sit 19. Aar og kom saa ved sin gamle Lærers Hjælp paa Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1906. Elter søn Dimission var han et halvt Aar Vinterlærer i Gauer ved Skjern, aftjente derpaa sin Værnepligt og konstitueredes derefter 1. Februar 1908 som Andenlærer i Mammen ved Viborg, hvilket efter et halvt Aars Forløb førte til fast Ansættelse i Fmbedet; den 1. August 1909 forflyttedes han til sit nu-

værende Embede. — Hustru: Camilla Marie Katharina f. Jensen.

Lærer Larsen har det meste af sin Lærertid nøje været knyttet til Arbejdet for »Kristelig Forening for unge Mænd« og er for Tiden Formand for den der-værende K. F. U. M.-Forening, hvor han arbejder i Tilknytning til Indre-Mission, ligesom han ogsaa er medvirkende i Søndagsskolearbejdet ved Afholdelse af Børnegudstjeneste. Han har endvidere stiftet og siden ledet en kristelig Sangforening i Egebjerg og har under sin Virksomhed som Lærer i Mammen været Medleder af en Gymnastikforening og Formand for en Fodboldklub. — L. er Formand for 108. Kreds af Danmarks Lærerforening.

JENS LARSEN

Enelærer ved Koldkjær Skole pr. Holstebro, er født den 25. Januar 1854 i Rind ved Herning, hvor hans Fader var Husmand og Biskolelærer. — Indtil sit 27. Aar var han sysselsat ved Landvæsen eller Vinterlærervirksomhed, optoges saa paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1883. Den 5. Januar 1884 kaldedes han til Lærer ved Tanderup Skole i Snebjerg Sogn og forflyttedes den 3. Februar 1888 til Koldkjær Skole i Vinding Sogn, hvor han siden har virket uafbrudt.

Ved Siden af sit velrøgtede Embede har Lærer Larsen — vel kendt med Jordbrug og Plantningsarbejde fra sin tidligste Ungdom — i over en Snæs Aar drevet en mindre Planteskole paa privat Jord. Han har desuden i adskillige Aar



Jens Larsen



Marqvard Larsen

beklædt Posten som Formand for Kredsudvalget for de stedlige Husmandsforeninger og har længe været Revisor i Vinding Sygekasse.

MARQVARD LARSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Ferring pr. Bonnet, er født den 9. Februar 1848 i Majbølle paa Lolland og dimitteredes i 1869 fra Lyngby Seminarium ved Grenaa. Den 23. December s. A. ansattes han som Lærer og Kirkesanger i Trans, forflyttedes den 24. August 1872 til Lidstrup paa Falster og den 19. November 1877 til

Ferring, hvor han siden har virket uafbrudt. — Hustru: Ane Marie f. Ovesen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Larsens Arbejde, maa særlig nævnes Ungdomssagen, som han har arbejdet ihærdigt for ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af Vandborg—Ferring Skytte- og Gymnastikforening, som han derefter i flere Aar forestod Ledelsen af, ligesom han ogsaa er Medstifter af og fleraarig Formand for Vandborg—Ferring Foredragsforening. Han var Medlem af det første Menighedsraad og har siden 1893 været Forretningsfører for Ferring Brugsforening, hvilken Sammenslutning han selv i sin Tid var med til at danne.

NIELS PETER LARSEN

Lærer ved Straasø Skole pr. Ulfborg, er født den 17. April 1873 som Søn af nu afdøde Husmandsfolk, Lars Andersen og Hustru Karen Dam f. Nielsen, i »Kjærsminde«, Hodsager Sogn ved Holstebro, hvorfra de senere flyttede til Ørre ved Herning, der blev deres sidste Bopæl. — Hans Barndomshjem var fattigt, men lyst og lykkeligt, fra 9 Aars Alderen kom han ud at tjene som Hyrdedreng og tjente derefter, indtil han var 22 Aar, for Størstedelen i Hodsager og Borbjerg Sogne. Allerede fra sin tidligste Ungdom havde han Lyst til Lærergerningen, men havde ingen Midler at læse for. I Vinteren 1892—93 var han Elev paa Nørre Nissum Højskole med Amtsunderstøttelse, og havde under Opholdet der Lærergerningen for Øje, arbejdede ogsaa ihærdigt paa egen Haand i samme Retning og søgte at uddanne sig ved Selvarbejde saa godt han kunde. Efter fra Januar 1895 at have været Vakancelærer i Yllebjerg, Vinterlærer i Saustrup og i andre lignende korte Virksomheder, ansattes han 1. November 1898 som Biskolelærer ved Breinholt Skole i Tvis Sogn, hvor han virkede i 8 Aar, indtil han 1. December 1906 forflyttedes til Straasø i Vind Sogn, og her modtog han fast Ansættelse i Embedet. Som en Fuldstændiggørelse af sin Uddannelse gennemgik han i Aarene 1906, 07, 08 og 09 flere af Statens Lærerhøjskoles Maanedskursus, ligesom han ogsaa deltog i to Instruktionskursus i Gymnastik. — Den 5. August 1905 viedes han i Tvis Kirke til Kirsten Frederiksen, Datter af Smed og Husmand Chr. Frederiksen i Tingedal ved Borbjerg.



Niels Peter Larsen



Peder Christian Larsen

Foruden at omfatte sin Skolegerning med levende Interesse har Lærer Larsen ogsaa taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender, saavel af kulturel som praktisk Art. Han er Suppleant for Menighedsraadet i Vind Sogn, Bestyrelsesmedlem i Sygekassen og Tilsynsværge i Vind Sogn for Ringkøbing Amts Plejehjemsforening samt Formand for Vind Afholdsforening og Straasø Husflidsforening; han er Leder af Børnegudstjenesten i Vind Sogn og Formand for Vinding—Vind Børnebogsamling, ligesom han selv har skrevet en lille Fortælling »Gennem de skiftende Tider«, optaget i »Kristeligt Børneblad«, samt har i Tidens Løb skrevet en Del Artikler og Indlæg til forskellige Dag- og Ugeblade.

PEDER CHRISTIAN LARSEN

Lærer og Kirkesanger i Vedersø pr. Ulfbjerg, er født den 8. Maj 1847 som Søn af Gaardejer Lars Chr. Andersen i Karby paa Mors. I 1868 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i adskillige Kursus i København; den 18. September 1870 blev han fast ansat i Folkeskolen som Lærer og Kirkesanger i Brejning ved Ringkøbing og forflyttedes 1. Maj 1877 til sit nuværende Embede. — Den 4. December 1910 viedes han til sin Hustru, Andrea f. Outzen.

Lærer Larsen, der i 1903 blev udnævnt af Landbrugsministeriet til Tiendekommissær for Ringkøbing Amts 5. Tiendekreds, var fra 1886 til 1892 Medlem af Vedersø Sogneraad, fra 1892 til 95 dets Sekretær, fungerede atter fra 1895 til 1901 som Medlem af Raadet og har nu i henvend en halv Snes Aar været Formand for dette. Han er Medlem af Menighedsraad og Værgeraad, Forligsmægler i Tyendesager, Revisor i Sognets Sygekasse samt Bestyrelsesmedlem og Revisor i Brugsforeningen og Mejeriet. For Folkeoplysningens Fremme har han virket energisk som Leder af den af ham i sin Tid selv stiftede Foredragsforening og som Leder af den stedlige Sogne- og Børnebogsamling.

Efter 40 Aars Arbejde i Folkeskolens Tjeneste benaadedes Lærer Larsen under 31. December 1910 med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

PEDER NØRSKOV LAURITSEN

Førstelærer ved Hjerm søndre Skole, er født den 1. Februar 1876 i Hinge



Peder Nørskov Lauritsen

Sogn pr. Kjellerup, hvor hans Fader, Jens Andreas Lauritsen ejede en Gaard, som i adskillige Slægtled har været i Familiens Eje. — De første 16—17 Aar af sit Liv tilbragte han i sit Barndomshjem, der bar et lykkeligt Præg af den indre Missions Virksomhed. Da hans Fader døde i 1892, forlod han Hjemmet, kom paa Højskolen i Nørre Nissum og derefter paa Seminariet sammesteds, men dimitteredes i 1896 i Aarhus som Privatist. Efter et Par Aars Virksomhed som Hjælpe lærer og som Vikar, dels i Vejrum ved Viborg og dels i Randbøl Sogn, ansattes han 1898 som Enelærer ved Stendis Skole i Ryde Sogn, hvorfra han i 1902 kaldedes til Førstelærer ved Hjerm søndre Skole og beskikkedes Aaret efter til Organist ved Hjerm Kirke.



Christen Laursen

Lærer Lauritsen, der tager virksom Del i Missionsarbejdet, er Formand for K. F. U. M. i Hjerm og har Sæde i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts nordre Kredsforbund for Hedningemissionen. Han er desuden Medlem af Bestyrelsen for Sønderjydske Forening for Holstebro og Omegn, er Bestyrelsesmedlem i Hjerm Sygeplejeforening og blev i 1912 valgt til Medlem og Næstformand i Menighedsraadet for Hjerm vestre Kirkedistrikt.

CHRISTEN LAURSEN

Enelærer ved Føneshæk Skole pr. Ikast, er født den 14. Oktober 1846, nedstammende fra en gammel Gaardmandsslægt, dimitteredes 1872 fra Jelling Seminarium og ansattes i 1874 ved Løve Skole, forflyttedes 1876 til Hvam ved Holstebro og i 1881 til sit nuværende Embede.

L. har i Tidens Løb beklædt mange Tillidsposter og udført adskillige Hverv for sine Medborgere, ligesom han ude blandt Befolkningen har arbejdet for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved at danne og siden med stor Tilslutning at lede en Foredragsforening, samt ved i en lang Aarrække som Formand at lede Gymnastik- og Skytteforeningens Øvelser. Han er mangeaargig Formand for Ikast Andelsmejeri og har i over 25 Aar været Dommer ved Landbrugsforeningens Dyrskuer, Revisor for Sparekassen, Brugsforeningen m. m. samt er Medstifter af og Revisor ved Ikast Sogns Sygekasse.

JOHAN PETER LAURSEN

Førstelærer ved Videbæk Skole, er født den 7. August 1859 i Mogenstrup, Grinderslev Sogn i Salling, hvor hans Forældre var Husmandsfolk. Han var først bestemt for Haandværkerstanden, men ved et Ophold paa Salling Højskole i 1887 vaagnede Lysten til Lærergerningen, og efter at være bleven forberedt samme Sted, optoges han paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1891. Efter nogen Virksomhed som Huslærer og Højskolelærer og efter at have aftjent sin Værnepligt, ansattes han 1894 som Enelærer i Vester Thorsted ved Lunderskov, hvor han virkede, indtil han i 1901 forflyttedes



Johan Peter Laursen

til det nyoprettede Embede i den rask opblomstrende købstadlignende Landsby Videbæk mellem Herning og Ringkøbing, hvor han siden har virket.

Lærer Laursen, der er Medlem af Værgeraadet, har siden 1903 været Formand for Nørre Vium—Herborg Kommunes statsanerkendte Sygekasse og er Medlem af Bestyrelsen for Centralforeningen af Sygekasser i Ringkøbing Amt. Han er endvidere Formand for Videbæk Bys Borgerforenings Bestyrelse, har tidligere i flere Aar været Revisor i Videbæk og Omegns Sparekasse, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Gymnastikforeningen og har i flere Aar været Leder af denne og Formand for Foredragsforeningen.

Lærer Laursen er Kredsformand i Danmarks Lærerforenings 107. Kreds B.

JENS LUND

Lærer ved Brejning Hovedskole pr. Spjald, er født den 15. Oktober 1857 som Søn af Gaardejer Chr. Dahl og Hustru, Stokkendal i Humlum ved Struer. — Han var i nogle Aar ved Landbruget, derefter i tre Aar ved Tømmerhaandværket, optoges paa Københavns Seminarium og dimitteredes herfra i 1883. Efter sin Dimission blev han 1. Oktober samme Aar kaldet til Lærer ved Flønder Sogns søndre Skole ved Lemvig og virkede der indtil 1. August 1888, da han forflyttedes til Brejning Hovedskole.

Lærer Lund, der siden 1903 har været Forligsmægler i Tyende- og Aftægtssager i Brejning Kommune, var i 1897 medvirkende ved Stiftelsen af Sognets statsanerkendte Sygekasse, som han siden har været Formand og Kasserer for samt har siden 1896 været Tilsynsværge i Ringkøbing Amts Plejehjemsforening for Børnene i Brejning og tillige Tilsynsværge for de private Plejebørn i Kommunen. Fra 1885 var han endvidere Regnskabsfører i Bækmarksbro Andelsmejeri indtil sin Forflyttelse i 1888, har siden da været Revisor ved Brejning Kommunes Regnskaber, ligesom han ogsaa i mange Aar har været Revisor i det derværende Mejeri. For Afholdssagen har han udført et godt og betydningsfuldt Arbejde og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af »Det blaa Kors« Afdeling i Brejning.



Jens Lund



Kristian Lund

KRISTIAN LUND

Førstelærer ved Ejsing Skole pr. Vinderup, er født den 25. Maj 1852 som Søn af Gaardmand Mads Lund og Hustru, Edel f. Damsgaard, paa Gaarden »Lunde« i Ferring ved Lemvig, hvilken Gaard hans Oldefader, Niels Kristensen fæstede under »Ryssensten« i 1772 og som hans Bedstefader, Mads Nielsen købte i 1802 og efterlod til L.s Fader i 1840. — Han deltog i Gaardens Drift, indtil han 1873 kom paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1876. Han bestyrede derefter til April 1877 en Friskole i Gandløse paa Sjælland og var et Par Maaneder Vikar ved Harboøre søndre Skole. Efter at have aftjent sin Værnepligt som Konstabel ved Københavns Søbefæstning var han først et Par Maaneder Vikar ved Ferring Skole og derefter i godt 3 Aar Hjælpe lærer ved Hjerm østre Skole, indtil han 6. August 1881 kaldedes

til Lærer og Kirkesanger i Ejsing, hvilket Embede han siden har varetaget med stor Dygtighed og Pligttrøskab.

Den 4. November 1887 viedes han i Nørhaa Kirke til Marie Vestergaard, en Datter af Lærer L. K. B. Vestergaard og Hustru, Nikoline f. Phillipson i Nørhaa.

Lærer Lund har til Stadighed omfattet sit Sogns Anliggender med stor Interesse og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv for sine Sogneboere. Han har saaledes i flere Aar været Formand for Vægeraadet, Medlem af Bestyrelsen for Hjælpekassen, Tilsynsværge for Ringkøbing Amts Plejehjemsforening og mangeaarig Regnskabsfører for Ejsing Mejeri, ligesom han ogsaa i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af en Sygekasse for Ejsing Sogn, som han derefter var Bestyrelsesmedlem for i mange Aar, i hvilke Stillinger han har gjort fortrinlig Fyldest ved sin indgaaende Kendskab til Egnens Smaakaarsbefolkning. Paa hans Initiativ oprettedes i sin Tid et Sognebibliotek og en Foredragsforening i Ejsing, i hvilken sidste han af og til har holdt Oplæsning.



Peter Andreas Jensen Lykke

PETER ANDREAS JENSEN LYKKE

Lærer og Kirkesanger i Bur, er født den 14. Oktober 1876 i Bjødstrup, Tved Sogn paa Mols. Hans Forældre var Gaardmandsfolk, og han var indtil sit 17. Aar til Dels beskæftiget ved det hjemlige Landbrug, dimitteredes 1899 fra Jelling Seminarium og var et Aar derefter Andenlærer ved Tranbjerg Skole ved Aar-

Lærerne og Samfundet. II.



Jens Pertou Haahr Madsen

teredes han fra Gjedved Seminarium, ansattes 1880 som Andenlærer i Mammen ved Viborg og kaldedes 1883 til Førstelærer ved Mejrup vestre Skole og Kirkesanger ved Mejrup Kirke.

Hustru: Theodora f. Thomsen.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har Lærer Madsen i en lang Aar-række virket ved Aftenskolen samt holdt Foredrag og Oplæsning for Sognets Ungdom. Han er Medlem af Menighedsraadet i Mejrup, har siden 1885 revideret Kommuneregnskaberne, har siden 1890 været Formand og Regnskabsfører i Mejrup Sogns Spare- og Laanekasse og har været Revisor i Andelsmejeriet i henved 20 Aar. — M. har tidligere i flere Aar været Formand for 104. (81.) Kreds af D. L. F.

LARS ANTON MADSEN

Førstelærer ved Maabjerg vestre Skole, er født den 13. Januar 1884 som Son af Gaardejer og Sognefoged Laur. Madsen i Lysgaard ved Viborg, hvor Hedens Digter St. St. Blicher i flere Aar var Præst. — Efter sin Konfirmation kom M. i Snedkerlære, men Lysten til Lærergerningen førte ham snart fra Høvløbænkken til Bogen. I 1903 optoges han paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes derfra i 1906. Den 1. Juli 1907 ansattes han som Andenlærer i Jebjerg i Salling og kaldedes 1. Maj 1909 til Maabjerg vestre Skoles Førstelærerembede. — Den 28. Juni 1911 viedes han til sin Hustru,

hus, indtil han blev ansat som Andenlærer ved Staby Vinterlærerseminarium, hvorfra han 1. August 1904 kaldedes til sit nuværende Embede. — Hans Hustru, Laura Marie Haugaard f. Jeppesen, er fra Staby Vinterlærerseminarium.

Lærer Lykke har forstaaet at gøre sig afholdt paa sin Egn, ligesom ogsaa Befolkningen stadig gør Brug af hans Evner og Arbejdskraft. Han er bl. a. Medlem af Bestyrelsen for Hjelpekassen i Gørding — Vemb — Bur Kommune og forestaar som Formand Ledelsen af Bur Sogns Foredragsforening.

JENS PERTOU HAAHR MADSEN

Førstelærer ved Mejrup Hovedskole pr. Holstebro, er født den 1. Maj 1853 i Ølgod Sogn ved Varde, hvor hans Fader var bosat som Landmand. I 1880 dimit-



Lars Anton Madsen

Marianna f. Tromholt, en Slægtning af den kendte Astronom Sofus Tromholt.

Lærer Madsen tager virksom Del i Arbejdet for Ungdomssagens Fremme, hvor han særlig anvender Sang og Musik for at samle Ungdommen om sig; han er Leder af en Sangforening i Nabo-sognet og har hver Vinter ledet Gymnastik og afholdt Aftenskole i Maabjerg. Han har endvidere paataget sig flere offentlige Hverv og er bl. a. Medlem af Menighedsraadet, kommunal Revisor og Tilsynsførende med de i Kommunen anbragte Plejebørn, som ikke er anbragte i Pleje af Værgeraadet eller noget Plejehjem.



MARQUARD MADSEN

Lærer og Kirkesanger i Bording, er født den 19. Januar 1849 i Sakskobing

Landsogn, og stammer fra en gammel lollandsk Bondeslægt, dimitteredes i 1869 fra Lyngby Seminarium, virkede et Par Aar som Huslærer i Snejbjerg Præstegaard, var derefter Vikar i Hovhy Lærerembede ved Faxe og Hjælpelærer forskellige Steder, indtil han den 28. Juni 1877 kaldtes til Lærer i sit nuværende Embede.

M. har ved Siden af sit velrøgtede Embede virket paa forskellig Maade til Gavn for sine Medborgere, særlig har han paataget sig Hverv i det offentlige Interesse og med almennyttigt Formaal; han har saaledes bl. a. fungeret som Formand for Bording Sogns Værgeraad siden Værgeraadslovens Ikrafttræden og har i en Aarrække været Tilsynsværge for Plejebørn fra Ringkøbing Amts Plejehjemsforening, i hvilke Stillinger han har gjort fortrinlig Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens Kaar og Livsforhold. For Udbredelsen af god folkelig Oplysning har han arbejdet ihærdigt som Leder af Sognets Bibliotek og Læseforening, ligesom han til Stadighed — indtil for faa Aar siden — har holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

Chr. Fr. Eberhart Møller (Christensen)

CHRISTIAN FREDERIK EBERHART MØLLER (CHRISTENSEN)

Førstelærer og Kirkesanger i Borbjerg ved Holstebro, er født den 2. April 1859 som Søn af daværende Lærer i Borbjerg, Christian Mathiasen Christensen, hvis Fader igen var Lærer og Kirkesanger i Darum ved Ribe, var Dannebrogsmænd og Leder af »den indbyrdes Undervisning« for Lærere i en overordentlig vid Omkreds. I 1881 dimitteredes M. fra Jellinge Seminarium, var derpaa Huslærer paa Herregarden »Hedegaard« ved Tønder et Aar, aftjente sin Værnepligt, blev derefter Hjælpelærer hos Faderen, der var svagelig, og da denne tog sin Afsked i 1883, fik Sønnen Embedet, efter at Skoledistriktets samtlige Beboere havde indgivet Ansøgning om en saadan Ordning. — I 1887 viedes han til sin Hustru, Anna Cathrine f. Lindegaard.

Saa vel Ungdomssagen som Alholdssagen har han stede omfattet med stor Interesse og arbejdet ihærdigt for disse gode Formaalets Fremme; i henved 25 Aar har han holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, har i over en



Anthon Nielsen

Snes Aar været Bestyrelsesmedlem i Foredragsforeningen og har i omtrent en lignende Aarrække holdt gratis Pogeskole udenfor Skoletiden. I adskillige Aar har han været Næstformand for Afholdsforeningen »Blaa Kors« i Borbjerg og i det hele været en ivrig Talsmand for denne samfundsnyttige Sag, stiftede i sin Tid Sognets Sygekasse og har i en lang Aarrække været Kassens Formand. Han er endvidere Værgeraadsmedlem og Sekretær for Værgeraadet, har i den sidste Snes Aar været Bestyrelsesmedlem i Borbjerg Sparekasse og i den stedlige Kreds af Vareindkøbsforeningen. Desuden har han i Tidens Løb udført adskillige Smaa-hverv for sine Sognebeboere og har fungeret som Revisor i flere af deres praktiske Foretagender.

ANTHON NIELSEN

Førstelærer ved Humlum Skole, er født den 31. Marts 1875 som Søn af Gaardmand Niels Jensen i Korup pr. Rønde. Han var først beskæftiget ved Landbruget, men tog saa paa Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1900. Efter et Par Aars Virksomhed som Lærer paa Holsteinsminde Opdragsanstalt og senere som Vikar et Par Steder i Jylland, blev han i 1902 kaldet til Andenlærer i Humlum og efter 4 Aars Forløb ansat som Førstelærer samme Sted. — Hustru: Marie f. Pedersen.

Foruden at have varetaget sit Embede med stor Omhyggelighed og Dygtighed har Lærer Nielsen stadig taget virksom Del i Arbejdet ved sine Medborgeres Foretagender, saavel med kulturelle som økonomiske Formaal. Han har bl. a. i sin Tid stiftet den ved Skolen værende Børnebogsamling, har længe fungeret som Revisor ved Sognets Sygekasse, ligesom han ogsaa har Sæde i Menighedsraadet for Vandborg Sogn.

HANS NIELSEN

Førstelærer ved Maabjerg østre Skole pr. Holstebro, er født den 8. Marts 1872 og Søn af afdøde Gaardejer L. Nielsen i Etterup, Rørup Sogn paa Fyn. I sin tidligste Ungdom var han beskæftiget ved Landbruget og var et Par Vintre paa Højskole, virkede et Aar som Vinterlærer i Vorbasse, optoges paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes derfra i 1899. Han var derefter et Aar Hjelpe-lærer i Maabjerg, et halvt Aar Lærer ved Rønde Højskole og ansattes 1. April 1901 som Tredielærer ved Sønderho Skole paa Fanø, hvorfra han kaldedes 1. Marts 1904 til Maabjerg som Førstelærer og Kirkesanger. — Hustru: Margrethe f. Kristoffersen.



Hans Nielsen

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Nielsens Arbejde, maa særlig fremhæves Afholdssagen og Ungdomssagen. Han har saaledes været Formand for Maabjerg lokale Afholdsforening under det »Blaa Kors« siden Foreningens Oprettelse i 1904, samt har til Stadighed holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og ledet Gymnastikken for Egnens unge Karle og Piger. Han er Formand for Maabjerg kommunale Hjælpekasse og har tidligere været Formand for en Sygeplejeforening, er stæde Formand for Vægeraadet og Menighedsraadet samt tager virksom Del i Ledelsen af Børnegudstjenesten og i Menighedens religiøse Liv.



Jørgen Nielsen

JØRGEN NIELSEN

Lærer ved Rom Skole pr. Lemvig, er født den 5. December 1855 som Søn af Gaardejer Niels Hansen i Tyrsted ved Horsens. I 1886 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, og efter et Par Aars Virksomhed som Hjælpe lærer ansattes han 12. Juni 1889 som Enelærer ved Halgaard Skole i Tvis Sogn ved Holstebro, hvorfra han forflyttedes den 11. April 1891 til sit nuværende Embede i Rom Sogn.

Hustru: Jensine Kirstine f. Jensen.

Ved Siden af sin med Dygtighed og Interesse udførte Skolegerning har Lærer Nielsen taget virksom Del i Ledelsen af flere af sine Medborgeres Foretagender, saavel af kulturel som praktisk Art. Han er Medlem af Sognets Menighedsraad og Vægeraad, Tilsynsværge for »Ringkøbing Amts Plejehjemsforening« samt er Medstifter og Leder af »Lomborg—Rom Børnebogsamling«. Han har været Revisor i »Lemvig Landmandsbank« siden dens Oprettelse, ligesom han ogsaa i adskillige Aar har været Revisor ved Lomborg—Rom Kommunes Regnskaber. Han har endvidere været Bestyrelsesmedlem for Andelsmejeriet i Fajbjerg og Mejeriets Revisor i mange Aar.

NIELS NIELSEN

Lærer ved Kollund Skole pr. Rind, er født den 8. Februar 1857 i Aulum Sogn, hvor hans Fader var Husmand og Haandværker, var indtil sit 21. Aar ved Landvæsenet, kom paa Højskole og optoges paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1884, kaldtes samme Aar den 9. September til Køl-kær, hvorfra han den 7. Februar 1889 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolegerning har N. med stor Ihærdighed og Interesse arbejdet paa at højne Oplysningen ude blandt Befolkningen, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og ved ude i Skoledistriktet at afholde Møder med Foredrag og Oplæsning, dels ved at stifte og siden som Formand at lede »Kollund og Omegns Læseforening«. For Afholdssagen har han ligeledes udført et betydningsfuldt Arbejde som Stifter af Kollund Afholdsforening, for hvilken han i mange Aar har fungeret som Formand.



Niels Nielsen

N., som paa forskellig Maade har taget Del i sine Medborgeres Anliggender, har i en længere Aarrække udført Hvervet som Revisor ved Kommunens Regnskaber og har fra Udgangen af 1911 haft Sæde i Værgeraadet, ligesom han ved sin hele Leven og Færden har udøvet en heldbringende Indflydelse paa Egnens Beboere, af hvem han har gjort sig i høj Grad agtet og afholdt, hvilket gav sig særlig Udslag ved hans 25 Aars Embedsjubilæum, hvor der foranstaltedes en Fest med Takadresse og anden smuk Anerkendelse.

NIELS JESPER NIELSEN

Lærer ved Stavning østre Skole, er født den 24. November 1852 som Søn af Husmandsfolk i Hee ved Ringkøbing. Efter sin Konfirmation arbejdede han

ved Landbruget, indtil han kom i Militærtjenesten, hvor han gennemgik Korporalskolen. Vinteren 1876—77 kom han paa Højskole, hvor hans alt forinden vakte Lyst for Lærergerningen øgedes stærkt; de følgende fire Vintre virkede han som Vinterlærer og arbejdede de mellemliggende Somre ved Landbruget, indtil han i 1882 kom til Schmidts Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1884. Han var derefter i tre Aar Lærer i Hee, indtil han 6. Marts 1888 kaldedes til Stavning vestre Skole, hvorfra han forflyttedes i 1893 til Sognets østre Skole. — Hans Hustru, Mette Johanne f. Nielsen, er født paa Holstebro By-mark den 29. November 1861.

Under sin godt 25aarige Virksomhed i Stavning har Lærer Nielsen hver Vinter arbejdet med den konfirmerede Ungdom, dels ved at holde Aftenskole, dels ved egentlige Aftenmøder, som han holdt sammen med Sognets Præst og stundom med Læreren ved vestre Skole, ved hvilke Aftenmøder han har kunnet glæde sig ved en stor og interesseret Tilhørerkreds. Han har ligeledes været Formand i den stedlige Foredragsforening i over en Snæs Aar, var i sin Tid medvirkende ved Oprettelsen af et Sognebibliotek og forestod som Formand i en længere Aarrække Ledelsen deraf, ligesom han i over en halv Snæs Aar har været i Bestyrelsen for Højskoleforeningen i Skjern, deraf de sidste 5 Aar som dens Formand. I 1904 var han medvirkende ved Oprettelsen af en Sygekasse, for hvilken han siden stadig har været Formand, ligesom han nu ogsaa er bleven Formand for Andelsmejeriet efter over 20 Aars Revisorsvirksomhed og er, efter i en lignende



Niels Jesper Nielsen



Simon Nielsen

Aarrække at have været Bestyrelsesmedlem i Kredens Venstreforening, ogsaa bleven dennes Formand.

SIMON NIELSEN

Førstelærer ved Hvam Skole pr. Holstebro, er født den 14. Maj 1864 i Sønderby paa Holmsland ved Ringkøbing. Han forberedtes til Lærergerningen paa Staby Højskole, tog i 1886 alm. Forberedelseseksamen, optoges derefter paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1888. Efter sin Dimission virkede han et Aar som Lærer ved Uldum Højskole, var derpaa fra 1890—92 Lærer i Sønderby paa Holmsland og kaldedes i Maj 1892 til Hvam Førstelærerembede, hvilket Embede han har varetaget siden.

Lærer Nielsens Virksomhed udenfor Skolen falder nærmest ind under Arbejdet for det almene Vel, han er Medlem af Hjelpekassens Bestyrelse og har været Bestyrelsesmedlem i Borbjerg Sygekasse siden dens Stiftelse i 1896 og Foreningens Formand siden 1903.

CHRISTEN CHRISTENSEN NORBORG

Enelærer ved Vind Kirkeskole pr. Holstebro, er født den 15. Marts 1881 som Søn af Husmand K. K. Norborg i Hjerm. — I 1909 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og konstitueredes i Maj 1910 som Lærer og Kirkesanger i Vind, i hvilket Embede han 1. December 1911 modtog fast Ansættelse.

Hustru: Ane f. Kristensen.

Lærer Norborg, der er Medlem af Menighedsraadet, har ved Siden af den daglige Skolegerning hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han ogsaa har været Leder af den i 1912 oprettede Gymnastikforening i Vind.

ANDERS ERICHSEN NØRBY

Førstelærer ved Harboøre nordre Skole, er født den 1. Januar 1847 i Dover Skole, Ydby Sogn i Thy, som Søn af Skolelærer Christen Nielsen Nørby og Hustru, Marie Kirstine f. Erichsen. Hans Faders Forældre var Husmandsfolk i Nors og hans Moder en Lærerdatter fra Ræhr. — I



Christen Christensen Norborg



Anders Erichsen Nørby

1866 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, havde derefter et Aar en Huslærerplads og var i to Aar Hjælpe lærer paa eget Ansvar, hvilken sidste Lærervirksomhed han iik medregnet ved Fastsættelsen af sin Anciennet, der regnes fra 1869, skønt hans første faste Ansættelse i Folkeskolen er fra 1871; den mellemlyggende Tid gik væsentlig til Militærtjeneste. I Oktober 1871 ansattes han som Andenlærer i Bedsted og kaldedes i Februar 1875 til Harboøre som Førstelærer og Kirkesanger, i hvilket Embede han siden har virket med stor Dygtighed og Interesse. — Den 4. Maj 1875 viedes han til sin Hustru, Methe Kathrine Laurentine f. Kjæbr, Datter af Lærer K. i Bedsted.

Paa Grund af den stærke religiøse Bævægelse i Sognet har Stillingen som Lærer til Tider været ret vanskelig, ligesom ogsaa det skarpe Skel i religiøs Henseende har haft nogen Indflydelse paa Lærerens Stilling i Sognet og Forhold til Beboerne. I 1892 oprettedes der af Harboøres stærkeste Missionsfolk en Friskole, der stadig bestaar og som i Begyndelsen af 1913 ialt havde 72 Børn, medens den offentlige Skole paa samme Tidspunkt havde 114. — Lærer Nørby har siden 1881 været Formand for Harboøre Sogns Sparekasse.

JEPPE OLSEN

Førstelærer ved Gl. Sogns Skole paa Holmsland ved Ringkøbing, er født den 26. September 1852 som Søn af Husmand Ole Enevoldsen, der var bosiddende netop paa samme Sted i Sognet, hvor nu Skolen er bygget. — Efter sin Konfirmation var han to Vintre Lærer i Mejlby Skole ved Stadil, fik dernæst et Par Somre Uddannelse paa Staby Højskole og virkede derpaa i fire Aar som Biskolelærer i Sønderby paa Holmsland. I 1875 optoges han paa Blaagaard Seminarium og dimitteredes derfra i 1877, blev umiddelbart efter Dimissionen Huslærer i Dalby Sogn ved Kolding og derefter af Skoledirektionen for Nørre Herred i Salling ansat som Hjælpe lærer paa eget An- og Tilsvær ved Lyby Skole, hvor han virkede, indtil han 15. Oktober 1879 kaldedes som Lærer og Kirkesanger i Gl. Sogn, hvor han siden har virket.

Lærer Olsen har ved Siden af sin Skolegerning udfoldet en omfattende Virksomhed i de under det offentlige hørende



Jeppe Olsen

Arbejder og Hverv. Han var saaledes Medlem af det forhenværende og er Næstformand for det nuværende Menighedsraad for Gl. Sogn, er Medlem af Vægeraadet for Holmslands Pastorat og har i 16 Aar fungeret som Revisor ved de kommunale Regnskaber. Han har endvidere i en længere Aarrække forestaaet Ledelsen af »Kristelig Pigeforening« for Holmsland, var i sin Tid Stifter og har siden været Leder af Gl. Sogns Sognebibliotek samt har i 8 Aar været Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Gl. Sogns Andelsmejeri.

For Lærerstandens Interesser har han i en Aarrække virket som Kasserer for Danmarks Lærerforenings 110. Kreds.



Niels Møller Pedersen

KRISTIAN LUND PEDERSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Ramme, er født den 10. Juni 1860 i Lomborg Sogn ved Lemvig og hører til en gammel Landmandsslægt, bestaaende af Gaardejere og Proprietærer. Indtil sit 19. Aar var han beskæftiget ved det hjemlige Land- og Havebrug, kom derefter paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1882 og tog senere Tillægseksamen i Engelsk og Tysk. Efter at have aftjent sin Værnepligt og afsluttet denne ved at tage Sekondløjtnantseksamen, var han et Aar Andenlærer ved Norup Fri- og Fortsættelsesskole, i 6¼ Aar Huslærer paa »Vadskjærgaard« og i en kortere Tid Hjælpelærer i Tim, indtil han kaldedes 1. Juni 1893 som Enelærer ved Ramme Skole, fra 1900 som Førstelærer og Kirkesanger.

Hustru: Willemine Marie f. Willesen.

Lærer Pedersen har ved Siden af sin velrøgtede Embedsgering taget virksom Del i Arbejdet ved Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger; han har i flere Aar været Bankraadsmedlem i Lemvig Landmandsbank, Kasserer og Formand for Sygeplejeforeningen, Formand for Dybe — Ramme Sygekasse, Bestyrelsesmedlem af Centralforeningen for Sygekasser i Ringkøbing Amt, Tilsynsværge for Plejehjemsforeningen, Bestyrelsesmedlem af Venstrevælgerforeningen samt har været Medlem af Menighedsraadet under dettes første Funktionstid.

NIELS MØLLER PEDERSEN

Førstelærer ved Nørre Nissum vestre Skole pr. Lemvig, er født den 27. Juli 1857 paa Bjerregaard i Ramme Sogn ved Lemvig. I 1880 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og ansattes 29. April 1881 som Lærer ved Hvam Skole, hvor han virkede indtil han 10. Juli 1888 forflyttedes til Nørre Nissum vestre Skoles Førstelærerembede. — Hustru: Lavra f. Jeppesen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa særlig fremhæves Missionssagen, ligesom ogsaa hans dermed forbundne ihærdige Virksomhed for Afholdssagen har haft sin store Betydning; han er Formand for Kredsföreningen for Hedningemissionen, Medlem af Bestyrelsen for Missionshuset og Sygeplejeforeningen, Medlem af Menighedsraadet og Vægeraadet samt var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en »Blaa Kors« Forening i Nørre Nissum, for hvilken han siden har været Formand.



Peder Storgaard Pedersen

PEDER STORGAARD PEDERSEN

Lærer og Kirkesanger i Hee, er født den 12. April 1861 paa Ringkøbing By-mark og er Søn af Gaardmand Peder Christian Andersen og Hustru, Sidsel f. Storgaard. I 1883 dimitteredes han fra Schmiths Seminarium i København og tog i 1888 Tillægseksamen i Tysk og Engelsk, ansattes i 1886 ved Holstebro Borgerskole og kaldedes 1892 til sit nuværende Embede. — I 1891 ægtede han sin Hustru, Noline Christiane f. Dybkjær.

Lærer Storgaard Pedersen, som er Sekretær i »Historisk Samfund for Ringkøbing Amt« er Forfatter til forskellige Bøger og Afhandlinger af historisk-topografisk Indhold i særlig Grad vedrørende vestjydske Forhold. I 1897 fik han oprettet et Sognebibliotek i Hee Sogn og har siden været Leder deraf, har i en lang Aarrække været Formand for Hee Foredragsforening og Medlem af Styrelsen for Ringkøbing Museum. Han har endvidere i flere Aar været Medlem af Menighedsraad og Værgeraad, Bestyrelsesmedlem for Hee—No Sygekasse og i 5 Aar dens Formand, samt har i længere Tid været Kredsfornand i Plejehjemsforeningen for Ringkøbing Amt; han har desuden i sin Tid været medvirkende ved Oprettelsen af Hee Indkøbsforening, som han derefter i mange Aar var Leder af, ligesom han i en halv Snes Aar har forestaaet Ledelsen af den af ham selv stiftede »Hee—No Sangforening«.

Under 2. August 1908 benaadedes han med Dannebrogsmændenes Hæderstegn.

JENS GREGERSEN PINHOLT

Førstelærer ved Hove Skole pr. Klinkhy, er født den 5. Juni 1862 som Søn af Lærer og Kirkesanger P. J. Pinholt i Tørring ved Lemvig. I 1880 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium, blev 1. November s. A. Hjælpe lærer i Engbjerg ved Lemvig, kaldedes 1. April 1885 til Lærer og Kirkesanger i Trans og forflyttedes 1. Oktober 1889 til Hove som Førstelærer og Kirkesanger, i hvilket Embede han siden har virket uafbrudt. — Hustru: Karoline f. Dugaard.

Foruden at have varetaget sit Embede med stor Dygtighed og Interesse har Lærer Pinholt udført et betydeligt kulturelt Arbejde ved sin omfattende Forfattervirksomhed. Han er en kendt og skattet Forfatter, hvis Jernflid og Energi klart ses af hans Arbejders Utalighed, ligesom deres Omhyggelighed viser hans Paalidelighed, og deres Poesi midt i den tørreste Prosa aabenbarer Mandens gode Hjerte og dybe menneskelige Følelse. Flere af hans Bøger og Skrifter har haft ligefrem banebrydende Betydning for Skolen og dermed ogsaa for Hjemmene. Han maa særlig nævnes som Udgiver af Barnets Sproglære, Retskrivningshjælper og Huskeseddel, Geografi i Udtog og Reform Atlas med Geografi, som Medudgiver af »Landsbyskolens Læsebog« I—III, »Den vide Verden« I—IV, »ABC-Bogen« og »Regnebogen« I—III. Han er endvidere Udgiver af »Børnenes Julebog« og »Børnenes lille Julebog« samt af »Landmands-



Jens Gregersen Pinholt

Almanakken», ligesom han en Tid for egen Regning udgav Ugebladene »Skole og Samfund« og »Det lille Børneblad«. P. er endelig ogsaa Medudgiver af Skriveapparatet »Danmark« og har i adskillige Aar været fast Medarbejder ved en Del Dag- og Ugeblade.

Flere af de under det offentlige hørende Hverv har han udført og i Tidens Løb beklædt flere ledende Stillinger i Beboernes økonomiske Foretagender. Fra 1. Januar 1898 til 1912 har han beklædt Formandspladsen i Sogneraadet, stiftede i sin Tid Ringkøbing Amts Sogneraadforening og var denne Forenings første Formand, oprettede Kommunens Sygekasse og forestod som Formand Kassen i flere Aar, samt har siden 1911 været Bankraadsmedlem i Lemvig Landmandsbank. Han har endvidere i 10 Aar — fra 1886 til 1896 — været Formand for den derværende Lærerkreds.

JENS PEDERSEN PINHOLT

Førstelærer og Kirkesanger i Resen ved Struer, er født i Tørring ved Lemvig den 21. December 1852. Han var først beskæftiget ved Snedkerhaandværket, hvilket han lærte 1867—70 i Holstebro, men hans Lyst til Lærergerningen bragte ham senere til at forlade denne Livsvej. I 1877 giftede han sig med Mette Marie Pedersen, Datter af Gaardmand Peder Pedersen i Vester Rossen ved Møborg, hvor han derpaa ogsaa bosatte sig. I 1879 begyndte han at forberede sig til Lærergerningen, optoges paa Schmidts Seminarium i København og dimitteredes derfra i 1885. Aaret efter blev han konstitueret som Lærer paa Venø under det derværende forenede Præste- og Lærerembede, kaldedes 1. Oktober 1887 som Lærer ved Hjerm søndre Skole, hvorfra han forflyttedes 1. April 1892 til sit nuværende Embede.

Foruden at have udført sin Skolegerning med Dygtighed og Interesse, har Lærer Pinholt stadig taget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Foreninger og har i Tidens Løb udført flere betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes blandt andet i flere Aar været Medlem af Værgeraadet og Revisor i Brugsforeningen, samt har til Stadhed arbejdet ihærdigt for Afholdssagen som Medlem af den derværende »Blaa Kors«-Forening.



Jens Pedersen Pinholt



Anders Poulsen

ANDERS POULSEN

Førstelærer ved Fabjerg søndre Skole pr. Lemvig og Kirkesanger ved Fabjerg Kirke, er født den 28. September 1853 i Kjelder, Lomborg Sogn ved Lemvig, som Søn af Husmand og Smed Poul Andersen Refskov. — Indtil 26 Aars Alderen var han beskæftiget ved Landbruget, men blev da ved et Ulykkestilfælde gjort udygtig til anstrængende legemligt Arbejde, hvorfor han fik sit længe nærrede Ønske opfyldt at blive uddannet til Lærer, hvilket kun trykkende Formuesomstændigheder hidtil havde afholdt ham fra. I 1833 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og ansattes 26. September s. A. som Lærer og Organist i Tørring, Øster Tørslev Sogn ved Randers, forflyttedes 9. Marts 1885 til Grønbæk ved Silkeborg og den 4. Marts 1892 derfra til sit nuværende Embede.

Hustru: Johanne f. Jensen. — En Broder til Lærer Poulsen er Sognepræst i Viskinde—Aunso ved Kalundborg og en Søn Lærer og Organist i Hørdum i Thyland.

Lærer Poulsen har i Tidens Løb udført adskillige Hverv i det almene Vels Interesse, ligesom han ogsaa har taget virksom Del i Ledelsen af sine Sognebeboeres praktiske Foretagender. Han er saaledes Formand for Kommunens Værgeraad, hvilken Stilling han har beklædt i 8 Aar, har i flere Aar været Revisor ved Kommunens Regnskabsaflægning og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Sognets Sygekasse, for hvilken han i mange Aar har været Bestyrelsesmedlem. Han har endvidere været Medstifter og fleraarigt Bestyrelsesmedlem af Sognets Brugsforening samt har i ca. 20 Aar været Revisor for Sognets Mejeriregnskab.

LUCAS POULSEN

Lærer og Kirkesanger i Vester Thim Skole pr. Tim, er født i Skjern Sogn den 5. Maj 1856 og hører til en gammel Bondeslæggt. Da han var 17 Aar gammel, sendte hans Fader ham paa en Højskole og efter den Tid begyndte han at faa Lyst til Skolegerningen. I 1875 blev han antaget til Vinterlærer i Skjern og fortsatte dermed i fire Vintre, virkede derpaa i to Aar som Lærer ved en Privatskole i Bølling, indtil han optoges paa Seminariet. Efter i 1884 at være dimitteret fra Ranum Seminarium virkede han i et Aars Tid som Hjælpelærer i Sønder Lem, indtil han 5. Oktober 1885 ansattes



Lucas Poulsen

som Lærer i Madum, hvorfra han forflyttedes i 1893 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Poulsens Virksomhed nærmest været et Arbejde blandt Ungdommen, men har dog ogsaa taget virksom Del i Ledelsen af Egnens forskellige Foretagender og Foreninger, ligesom han i Tidens Løb har udført adskillige betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes i flere Aar fungeret som Revisor ved det stedlige Andelsmejeri, som Regnskabsfører for Kommunens landøkonomiske Forskudsforening samt har tidligere været Leder af flere Sangforeninger, ligesom han i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af »De forenede vestjydske Sangforeningers«. Han har endvidere i mange Aar haft Sæde i Værgeraadet og har ligeledes i en Aarrække været Formand i Tim Kommunes Sygekasse.



Christian Emil Rauff

CHRISTIAN EMIL RAUFF

Førstelærer ved Vejrum nordre Skole pr. Struer, er født den 26. Marts 1883 som Søn af Husmand O. Rauff i Kærby ved Brande. I 1906 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og ansattes Aaret efter i Hinnum Enelærerembede, hvorfra han forflyttedes i 1912 til Vejrum nordre Skoles Førstelærerembede.

Den 15. September 1910 viedes han til sin Hustru, Maria f. Dalgaard.

Lærer Rauff har taget særlig virksom Del i Arbejdet for Ungdommens fortsatte Udvikling, dels ved at lede Sang- og Gymnastikforeninger, dels ved til Stadighed at holde en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, ligesom han ogsaa i Forbindelse hermed ivrigt har fulgt de religiøse Bevægelser, i hvilken Retning han allerede har sat flere Spor ved sit Arbejde.

EVALD TANG SAND

Enelærer ved Gudum nordre Skole pr. Humlum, er født i Nørre Gjørding Skole den 15. Juli 1869 som Søn af den for sin dygtige og energiske Virksomhed i Sangens Tjeneste i vide Kredse velbekendte Lærer M. K. Sand og Hustru, Mariane f. Poulsen. — Efter tre Aars Forberedelse tog han i 1888 Præliminæksamens fra Holstebro Realskole, var Huslærer et Aars Tid og derefter en Vinter Lærer i Bur, optoges paa Gjedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1891 efter et Aars Forberedelse. Han virkede derefter som Vinterlærer i 1891—92 og var derpaa i to Aar Hjælperlærer hos Folketingsmand J. C. Christensen i Stadil, indtil han 5. April 1894 kaldedes til Nees som Lærer og Kirkesanger, hvor han virkede i omtrent 15 Aar; den 1. Januar 1909 forflyttedes han til Gudum nordre Skole. — Den 14. Maj 1894 ægtede han sin Hustru, Agnete f. Petersen af Stadil, der i flere Aar havde været Lærerinde i Stadil og Holmsland.



Evald Tang Sand

han nu ogsaa Ledelsen af Gymnastikken for de unge.

Foruden Arbejdet i Skolen, der altid har haft mange Børn, var det særlig Dyrkning af Haven og Skolejorden — der efterhaanden kom i ypperlig Kultur — som lagde Beslag paa Tiden. Lærer Sand har desuden arbejdet en Del for Brugsforeningens Oprettelse og var i ca. fire Aar dens første Formand og Kasserer. Som støt Afholdsmand fra sit 18. Aar har han i flere Aar været Formand for Nees Afholdsforening og fra 1900 Revisor i Lemvig og Omegns Afholdskreds. Han var medvirkende ved Rejsning af Forsamlingshuset og var Kasserer for det, saalænge han var Lærer i Nees, ligesom han ogsaa var Bestyrelsesmedlem af Læseforeningen der. I flere Vintre har han holdt en velbesøgt Aftenskole, og efter at have gennemgaaet et Kursus i Gymnastik, forestaar

MADS KRISTIAN SAND

Tidligere Lærer ved Nørre Gjørding Skole pr. Vemb, er født den 6. April 1840 i Store Sand i Vemb, hvor hans Fader, der var gift med en Søster til mangesaarede Folketingsmand for Holstebro Valgkreds, Jakob Madsen i Bur, var Sognefoged. — Indtil sit 18. Aar arbejdede han ved den hjemlige Landbedrift og tænkte mindst paa at blive Lærer, men da han i 1857 kom paa Staby Højskole, fik hans Tanker en mere aandelig Retning, og han fik Lyst til at syse med boglige Opgaver. Efter det første Aars Ophold paa Staby lykkedes det ham at blive Biskolelærer i Ulfborg, hvor han virkede i to Vintre, og den mellem-liggende Tid og i tre Maaneder af den paafølgende Sommer læste han saa videre paa Højskolen, indtil han i 1860 kom paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1861, og fortsatte senere sin Uddannelse, særlig i Sang og Musik, ved at tage Del i Sommerkursus i 1867, 68, 70, 94 og 96. I Oktober 1861 kom han til Gjedved Højskole som P. Bojsens Medhjælper og var der indtil 1. Maj 1862, da han efter Beboernes Opfordring søgte og fik Embedet som Enelærer og Kirkesanger i Gjørding, Vemb og Bur, fra 1. Januar 1880 som Lærer i Nørre Gjørding, hvilket Embede han siden har varetaget med stor Dygtighed og Pligttroskab, indtil han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 1. November 1912 at regne, men da hans Eftermand ikke kunde tiltræde Embedet før senere, vedblev Lærer Sand, efter Anmodning af Sogneraad og Skolekommission, at fungere i Embedet, indtil han midt i Marts 1913 blev afløst. — Hustru: Ane Elisabeth f. Knudsen.

Lærer Sand har som en Paaskønnelse for sin lange og dygtige Embedsgering, saavel som for sine fortjenstfulde Bestræbelser for at tilvejebringe god og smuk Folkesang, to Gange modtaget en allerhøjeste Naadesbevisning, blev i 1908 dekoreret med Fortjenstmedaillen i Sølv og benaadedes i 1912 med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. Han har udgivet en Del Smaakompositioner for Sang og skrevet adskillige Melodier til Folkesange o. l., har været Leder af »Ulfborg og Omegns Sangforening« siden dens Stiftelse i 1868, af Sangforeningen »Frem« i Ulfborg fra 1893 og af »Tvis Sangforening« siden 1898. Han har endvidere været Formand for Gjørding Skytteforening fra 1866—1906 og Næstformand i Ringkøbing Amts Skytteforening i en længere Aarrække; han har i adskillige Aar været Formand for Vemb Foredragsforening og For-



Mads Kristian Sand

Møder, der ikke lægger Beslag paa Arbejdsvevnen, har været særlig godt besøgt.

Lærer Sand har i mange Aar været Formand for Udvalget til Skolemødets Afholdelse i Vemb.

samlingshus samt Formand for Vemb Afholdsforening og Ringkøbing og Omegns Afholdskreds, har i nogle Aar været Formand for Vælgerforeningen for Holstebro Valgkreds og har i en halv Snes Aar været Medlem af Ringkøbing Amts Plejehjemsforening. Han har desuden i over 25 Aar været Formand og Kasserer for Kommunens Kreaturforsikring og Revisor ved Andelsmejeriet.

Omtrent hver Vinter siden sin Ansættelse som Lærer, har Lærer Sand enten holdt Aftenskole eller Aftenmøder en eller to Gange ugentlig. I de sidste 7 Aar har han ledet en Ungdomsforening, der har haft omkring 40 Medlemmer, som samledes to Timer en Aften i hver Uge om Vinteren, om Sommeren en Søndag en Gang imellem, til Foredrag, Oplæsning og Sang. — Selve Aftenskolen for de helt unge med Undervisning i de elementære Fag har ikke altid haft den ønskede Tilslutning, medens de utvungne

HANS CHRISTIAN LUND NIELSEN SKJÆRBÆK

Enelærer ved Skalstrup Skole pr. Vemb, er født den 19. Marts 1860 i Rind ved Herning, hvorfra hans Forældre dog snart flyttede og bosatte sig i Sønder Omme ved Vejle, hvor de købte et Husmandsbrug paa Heden, saa han voksede op i smaa Kaar. Efter Konfirmationen havde han stor Lyst til Lærergerningen, men han manglede Midler til at uddanne sig for. Efter nogen Forberedelse og et halvt Aars Ophold paa Vrigsted Højskole var han i 2 1/2 Aar Vinterlærer i Omvraa nordre Skole, optoges i 1881 paa Gjedved Seminarium og tog Aaret efter 1. Del af Lærereksamen, var et Aar borte fra Seminariet og dimitteredes i 1884. I Vinteren 1884—85 var han Lærer ved Salling Højskoles læsende Afdeling og kaldedes 15. Maj 1885 til Skalstrup Skole, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hustru: Maren Kirstine f. Sørensen.

Lærer Skjærbæk har udfoldet en betydelig Virksomhed i det almene Vels Interesse, i over en Snes Aar har han været Formand for Nees Kommunes Sygekasse, har i 12 Aar været Formand for Foredragsforeningen og i 26 Aar Formand for Kommunens Læseforening; i 9 Aar har han haft Sæde i Sogneraadet, deraf de tre sidste som Formand, ligesom han ogsaa er Medlem af Menighedsraadet og Formand for Kommunens Værgeraad. Han har endvidere i flere Aar været Bestyrelsesmedlem i Vemb Vareindkøbsforening og i henvend en halv Snes Aar Revisor ved de kommunale Regnskaber.



Hans Christian Lund
Nielsen Skjærbæk



Jens Kristian Jensen Stamp

JENS KRISTIAN JENSEN STAMP

Førstelærer ved Stadil Hovedskole pr. Tim, er født den 10. Juli 1873 i Asp Sogn ved Holstebro, hvor hans Fader var Gaardejer. I 1899 dimitteredes han fra Silkeborg Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Lærerhøjskoles Feriekursus. Den 1. November 1900 ansattes han som Andenlærer ved Stadil Hovedskole og kaldedes Aarsdagen efter som Førstelærer og Kirkesanger samme Sted.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Stamp i længere Tid bestyret det stedlige Brevsamlingssted, fungeret som Revisor i Stadil Menighedsplejeforening, Stadil Sogns Sygekasse og i Aktieselskabet Stadil Forsamlingshus. Han har i sin Tid stiftet Sognets Folkebogsamling, som han stadig er Leder af samt har været Formand for Foredragsforeningen og et Menighedsudvalg

i Anledning af Embedsledighed i Præsteembedet.

LAURIDS KRISTENSEN SØE

Lærer ved Gudum østre Skole pr. Lemvig, er født den 17. September 1850 paa Gaarden Sø i Nørre Gjørding. Hans Fader og Farfader var begge først Haandværkere og derefter Landmænd, ligesom de begge i mange Aar var Sognefogder og Lægds mænd; hans Morfader var Veteran fra Napoleonskrigene. — Allerede fra sit 5. Aar hjalp han til ved den hjemlige Bedrift som Vogterdreng og var senere Arbejdskarl paa Faderens Gaard om Sommeren og Vinterlærer de mellemliggende Vintre, indtil han 20 Aar gammel kom paa Ryslinge Folkehøjskole. Hans ualmindelige Læselyst førte omsider til, at han kom til Bogen; i Sommeren 1873 var han Elev paa Staby Vinterlærerseminarium, Vinteren derefter Lærer i Esbjerg, optoges 1874 paa Blaagaards Seminarium, men gik efter et Aars Forløb ud som Lærer ved en Realskole, opgav dog snart dette og dimitteredes i 1876, efter at have modtaget privat Undervisning. Efter sin Dimission vikarierede han ved forskellige Skoler, bl. a. i København og tilsidst paa Bornholm, var derpaa Andenlærer ved Bangsbostrand Skole i 1877—78 og i 3 Aar Enelærer ved Gudum nordre Skole, indtil han 1. November 1881 kaldedes til Gudum østre Skole, hvor han siden har virket med stor Dygtighed og Pligtroskab.

Udenfor Skolen har han taget levende Del i Tidens Rørelser, ligesom han har virket ihærdigt for sine Medborgeres almene Vel ved at tage Del i Ledelsen af flere af deres økonomiske Foretagender. Han stiftede i sin Tid Gudum Skytteforening og var i flere Aar Bestyrelsesmedlem i samme, var i en Snes Aar Bibliotekar og Medlem af Bestyrelsen i Gudum Sognebogsamling, har været Revisor og Bestyrelsesmedlem i Nørre Nissum Andelsmejeri, som han var med til at stifte, ligesom han ogsaa var medvirkende ved Oprettelsen af Brugsforeningen, i hvilken han flere Gange har været Revisor, Bestyrelsesmedlem og en Tid Formand. Han er stadig Kasserer og Regnskabsfører for Gudum Spare-

kasse og har siden 1899 været Bankraadsmedlem i Lemvig Landmandsbank, ved hvilke to Pengeinstitutioners Stiftelse han i sin Tid var medvirkende.

Særlig maa fremhæves hans utrættelige Virksomhed ved Opdyrkning af Hedejord; i 1887 købte han en til Dels opdyrket Hedelod paa 19 Td. Land, hvorpaa han senere opførte baade Lade og Staldbygning samt Beboelseshus, men solgte derefter Ejendommen; et Par Aars Tid efter købte han $7\frac{1}{2}$ Td. Land raa Hede, som han opdyrkede og derefter solgte, købte saa $22\frac{1}{2}$ Td. Land, hvoraf han opdyrkede en Del, som han solgte efter at have købt endnu tre andre Hede-parceller, som han delvis opdyrkede og derefter solgte. Han har saaledes efterhaanden gjort 17 Ejendomshandeler, helt eller delvis opdyrket ca. 75 Tdr. Land Hede og opført de nødvendige Bygninger paa Fjendommene. Den til Skolen hørende 8 Td. Land store Jordlod driver han selv i Forbindelse med et $7\frac{1}{2}$ Td. Land stort Stykke god Jord, der er hans private Ejendom, hvorpaa Lade og Stald alt er opført og en Villa er under Opførelse; han er desuden en kyndig Biavler og har siden 1878 drevet en ret omfattende Biavl.



Laurids Kristensen Sæc

OLE SØRENSEN

Førstelærer i Rindom ved Ringkøbing, er født den 30. Marts 1861 i Dyngby ved Odder, hvor hans Fader var Gaardejer. Indtil sit 18. Aar arbejdede han ved Hjemmets Landbrug, forberedtes derpaa hos Realskolebestyrer Petersen i Odder til Seminariet og dimitteredes i 1882 fra Skaarup Seminarium. Fra 1882 til 1884 var han Lærer ved Ask Højskole, aftjente derpaa sin Værnepligt i $1\frac{1}{2}$ Aar og hjempermitteredes som Korporal; i 1886 ansattes han som Lærer i Skarriid ved Herning og forflyttedes herfra i 1906 til sit nuværende Eembede.

Lærer Sørensen, som i flere Aar har været Kredsformand for D. L. F.s 110. Kreds, var i sin Tid Medstifter og har siden været Formand for Ringkøbing Amts Lærenkekasse, ligesom han ogsaa i flere Aar har været Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Ringkøbing Amt samt udfoldet en betydelig Virksomhed saavel i kommunal Henseende som ved Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Sammenslutninger og Foreninger. Han har saaledes fra 1892 til 1898 været Formand for Skarriid—Arnborg Sogneraad og fra 1896 til 1906 Formand for Skarriid Sygekasse, er i Rindom valgt til Formand for Vægeraadet og Revisor i Plejehjemsforeningen for Ringkøbing Amt; han har endvidere i flere Aar været Formand for Sønder Felding og Omegns Landboforening samt Ringkøbing og Omegns Foderstofforening, Rindom Brugsforening og var fra 1893 til 1906 Formand for Skarriid Mejeri. Han har desuden i længere Tid været Formand for Højskoleforeningen for Ringkøbing og Omegn, Formand for Rindom Ungdomsforening og Kasserer for AS. »Fremad« (Ringkøbing Amts Avis).



Søren Kristian Sørensen

SØREN KRISTIAN SØRENSEN

Enelærer ved Gudum vestre Skole pr. Lemvig, er født den 28. Maj 1877 i Guld­bæk, Øster Hornum Sogn ved Aalborg, som Søn af Gaardejer Jens Sørensen og Hustru. Indtil sit 18. Aar hjalp han til med Arbejdet paa Faderens Gaard, men hans Lyst var stadig til Bogen. For at blive klar over om han havde Lyst og Evne til Lærergerningen, fik han Lov til at hjælpe til ved Undervisningen i Byens Almueskole, tog derefter Plads som Vinter­lærer i Tvis Sogn og var derpaa en kort Tid Huslærer paa Gaarden »Lindholdt« Øst for Holstebro. Da Anlæg for Lærergernin­gen konstateredes og Lysten dertil stadig steg, tog han fat paa Forberedelsen til Skolelærereksamen ved Nørre Nissum Sem­inarium, hvorfra han dimitteredes i 1901

og udvidede senere sine Kundskaber ved at tage Del i flere Kursus, ligesom han uddannede sig særlig i Sløjd. Dels for med fuld Frihed at prøve sine Kræf­ter og af Kærlighed til Friskoletankerne, dels fordi man i Folkeskolen den Gang var henvist til ringe Kaar, tog han Plads som Leder af og Lærer ved Fri­skolen ved Tronsmark i Hjørring, hvor han virkede, indtil han 1. Januar 1905 kaldedes til Gudum vestre Skoles Lærerembede.

I 1908 ægtede han sin Hustru, Alda Kathinka f. Larsen, Datter af Skræder­mester L. i Horsens.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Sørensens Ar­bejde, maa særlig fremhæves Ungdomssagen, som han stedse har omfattet med stor Interesse og ofret al den Tid og Kraft, som hans Embedsgerning maatte levne ham. Han har virket meget blandt Ungdommen i Sognet, særlig for »K. F. U. M.« og stiftede i sin Tid en »Blaa Kors«-Forening, hvilke to Foreninger han stadig er Formand for, ligesom han i flere Aar har været Leder af Aften­skolen.

MAGNE JENSEN WARMDAHL

Førstelærer ved Vinderup Skole, er født den 18. Maj 1878 i Maarslet som Søn af afdøde Boelsmand C. Chr. Jensen i Testrup. Efter i 1900 at være di­mitteret fra Silkeborg Seminarium virkede han som Lærer ved Silkeborg pri­vate Realskole, indtil han 1905 kaldedes til Førstelærer ved Vinderup Sta­tionsskole. — Hustru: Marna f. Stoye.

Lærer Warmdahl, der fra 1908—10 var Formand i 108. Kreds af Danmarks Lærereforening, har paataget sig flere offentlige Hverv, er blandt andet Med­lem af Sahl Sogneraad og Formand for Sognebogsamlingen, har tidligere været Medlem af Bestyrelsen for Sahl Sogns Hjelpekasse og har i en Aarrække været Formand for Sognets radikale Venstreforening. Siden 1905 har han været For­stander for »Vinderup tekniske Skole«.

A. C. VESTERGAARD

Førstelærer ved Nørre Omme Skole pr. Thim, er født den 9. Januar 1867 som Søn af Gaardmand Laurids Jensen i Tvis og Hustru, Marie Elisabeth f.



A. C. Vestergaard

Fugl, som var en Datter af Lærer og Kirkesanger A. C. Fugl i Nørre Felling. Efter i 1892 at være dimitteret fra Vesterbros Seminarium vikarierede han 1893—94 for Førstelærer Jørgensen i Maabjerg, der var Folketingsmand for Svendborg-Kredsen, og har siden 1895 beklædt sit nuværende Embede.

Lærer Vestergaard har taget virksom Del saavel i de kommunale Arbejder som i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes i flere Aar været Formand for Værgeraadet og Revisor ved de kommunale Regnskaber, var Medlem af det tidligere Menighedsraad, stiftede i sin Tid Nørre Omme Læseforening og har siden været dennes Formand samt har i 18 Vintre holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ung-

dom. Han har endvidere længe fungeret som Medlem af Bestyrelsen for Plantningsforeningen og Nørre Omme Aktieplantager samt som Revisor for Grønbjerg Mejeri og Brejning—Nørre Omme Mergelselskab.

THOMAS VISHOLM

Andenlærer ved Vandborg Skole pr. Bonnet, er født den 27. November 1880 og Søn af Gaardmand Kn. Visholm i Ryde Sogn, Ringkøbing Amt. — Han var beskæftiget ved Landbruget indtil 20 Aars Alderen, men den stedse voksende Lyst til Lærergerningen bevirkede, at han kom paa Nørre Nissum Højskole og derefter paa Vesterbro Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1904. Efter nogle Aars Lærervirksomhed ved forskellige større Skoler søgte han fast Embede i Folkeskolen og blev 1. Februar 1908 kaldet til Andenlærer ved Hovedskolen i Vandborg, hvor han siden har virket.

Den 1. September 1911 viedes han til sin Hustru, Katrine f. Eriksen, der ligeledes er fra Ryde Sogn.

Lærer Visholm har stedse været en ivrig Arbejder for Aftenskolen og virket ihærdigt for Ungdommens fortsatte Udvikling samt har i flere Aar været Medlem af Sygekassens Bestyrelse og Repræsentant for Foreningen »Dannevirke«.



Thomas Visholm

THISTED AMT

THISTED AMT

PETER AGGERHOLM

Lærer ved Aalkjær Skole pr. Ugelev, er født den 11. Maj 1863 som Søn af Murer og Musiker Niels Andersen og Hustru, Sidsel Kathrine Andersdatter af Sønderkappel, en lille Gaard paa 10 Tdr. Hartkorn i Søndbjerg Sogn. — Da han var stor og stærk af sin Alder, kom han allerede 9 Aar gammel ud at tjene om Sommeren, medens han om Vinteren var hjemme; efter at have været nogle Overgange paa Ask Højskole optoges han paa Vesterbros Seminarium, dimitteredes i 1888 og gennemgik senere som en Fortsættelse af sin Uddannelse flere af Statens Feriekursus, ligesom han ogsaa et Par Gange deltog i »Dansk Skoleforenings« Kursus. Efter at være dimitteret, virkede han som Hjælpe-lærer i Hørsted Skole, Hassing Herred, fra 1. November s. A., indtil han 1. November 1891 kaldedes som Enelærer i Aalkjær, hvor han siden har virket uafbrudt. — I 1899 ægtede han sin Hustru, Hanne Kathrine f. Thøgersen, Datter af Lærer Thøgersen, Ørum Skole, som døde i 1884.

Lærer Aggerholm, der ved Siden af den daglige Undervisningsgerning til Stadighed hver Vinter i den sidste Snes Aar har holdt en velbesøgt Husflids- og Aftenskole, og som ved Udstillingen i Thisted modtog Broncemedaille som en Anerkendelse af fortrinlig udført Husflidsarbejde, har ydet et værdifuldt Bidrag til Ungdomssagens Fremme, saavel ved som fornævnt at give Ungdommen fortsat Undervisning, som ved sin ihærdige Virksomhed for den stedlige K. F. U. M. samt ved at stifte en Børnebogsamling og ved stadig at arbejde for Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning. Han har desuden gjort sig fortjent ved i sin Tid at stifte en Sygeplejeforening, som stadig er i Funktion, ligesom han i en længere Aarrække har været Formand og Kasserer for Søndbjerg—Odby Sygekasse.



Peter Aggerholm

ALBERT JOHANNES ALBRECHTSEN

Enelærer og Kirkesanger i Jørsby pr. Nykøbing paa Mors, er født den 10. Oktober 1878 som Søn af Husmand Jens Albrechtsen i Nees pr. Vemb. I



Albert Johannes Albrechtsen

16 Aars Alderen begyndte han at læse og uddannedes hos Lærer Lind i Handbjerg, paa Nørre Nissum Højskoles Forberedelsehold og paa Staby Vinterlærerseminarium, optoges derefter paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1901, samt gennemgik senere Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus i Dansk, Svensk og Historie med Bifag, ligesom han ogsaa fik en Del privat Undervisning i Sprog. Efter sin Dimission var han Hjælpe lærer i Søndre Vorupør ved Spørring, indtil han i 1903 kaldedes til Enelærer i Hinding ved Thisted, hvor han var indtil 1905, var derefter Lærer ved Folkehøjskolen i Hørve ved Hjørring, indtil han i 1909 kaldedes til Jørsby Enelærerembede, hvor han siden har virket.

Hustru: Anna Dorthea f. Rudbeck.

Skont Lærer Albrechtsen har litterære og historiske Interesser, falder hans

Virksomhed udenfor Skolen dog mest paa det kirkelige og religiøse Livs Omraade, ved kristelige Foredrag i de unges kristelige Foreninger, som Taler ved Missionsmøder og lign. Han er Formand i Mors—Fuur Kredsforbund for Hedningemissionen, Bestyrelsesmedlem i Kredsforbundet for Kristelig Forening for unge Mænd og Kristelig Forening for unge Kvinder samt er Medlem af Sognets Menighedsraad.

ANDERS NIKOLAI ANDERSEN

Enelærer ved Hunstrup Skole i Hillerslev Herred, er født den 12. Januar 1879 i Thisted og var fra sin tidligste Ungdom bestemt for Lærergerningen. Efter i 1896 at have taget Præliminæreksamen fra Thisted Realskole læste han i København et Aar og tog 1897 polyteknisk Afgangseksamen, virkede derefter et Aar som Lærer ved en privat Skole i Thisted, optoges derpaa i Silkeborg Seminariums 2. Klasse og dimitteredes i 1900. Han var derefter i nogle Aar Hjælpe lærer, indtil han i 1904 ansattes som Lærer i Hunstrup, hvor han har virket siden.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Andersen stadig arbejdet videre paa sin Uddannelse ved Selvstudium, ligesom han har stræbt at højne Oplysningen i sit Skoledistrikt, bl. a. ved i flere Aar at have holdt en velbesøgt



Anders Nikolai Andersen



Niels Hove Andersen

Aftenskole for Egnens Ungdom og ved i sin Tid at oprette en Børnebogsamling, som han stadig er Formand for.

NIELS HOVE ANDERSEN

Enelærer ved Skyum søndre Skole pr. Hørdum, er født den 7. December 1872 som Søn af Smed Kristen Andersen i Boddum. — Efter at være dimitteret fra Jelling Statsseminarium i 1897 kaldedes han 25. August s. A. som Lærer ved Skyum nordre Skole, hvorfra han forflyttedes 1. Januar 1910 til Skyum søndre Skole som Enelærer og Organist.

Hustru: Ane Marie f. Jensen.

Lærer Andersen har til Stadhed taget virksom Del i Ledelsen af flere af de under det offentlige henhørende Institutioner og Virksomheder, bl. a. som Medlem af Menighedsraadet for Skyum og som Medlem af Vægeraadet for Skyum—Hørdum Kommune og fra 1908—1911 som Formand for Skyum—Hørdum Hjelpekasse, ligesom han ogsaa har været Formand og Regnskabsfører for Skyum og Omegns Brugsforening siden dens Oprettelse i 1905.

LARS ANDERSEN ASCANIUS

Førstelærer ved Odby Skole pr. Uglev, er født den 12. April 1845 i Vang Skole ved Thisted, hvor Faderen var Lærer og nedstammer fra en i sin Tid berømt Badskær, Mads Lauritsen Badskær, der fødtes i Vang i 1674 og døde samme Sted i 1761. — Efter at være dimitteret i 1871 fra Ranum Seminarium, fik han Plads som Huslærer i Vildsunds Bakkegaard i Thy, hvor han virkede til 14. Juli 1873, da han kom til Boddum Skole ved Hurup i Thy som Hjelpe lærer paa eget Ansvar, hvorfra han kaldedes 15. Juli 1877 som Lærer og Kirkesanger i Odby Sogn.

Hustru: Olive Nikolette f. Andersen.

Ved Siden af den daglige Undervisningsgerning begyndte Lærer Ascanius allerede som Huslærer at holde Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og har siden fortsat dermed gennem Aarene



Lars Andersen Ascanius



Severin Christensen

indtil nu; som Hjælpelærer og fast ansat Lærer har han desuden i Tidens Løb forberedt henimod en Snes unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet. Han har endvidere i flere Aar været Bestyrelsesmedlem i Sygekassen og Sygeplejeforeningen, Medlem af Vægeraadet samt har tidligere i nogle Aar været Regnskabsfører i Brugsforeningen og Regnskabsfører i Andelsmejeriet.

SEVERIN CHRISTENSEN

Førstelærer i Skjoldborg ved Thisted, er født den 25. September 1867 i Ulstrup i Rubjerg Sogn, dimitteredes 1895 fra Vesterbros Seminarium og ansattes samme Aar som Lærer i Børglum, forflyttedes 1899 til Louns og i 1901 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Christensen udført et betydeligt Arbejde for Sygekassesagen, dels ved i over en halv Snes Aar at varetage Hvervet som Formand for Skjoldborg—Kallerup Sygekasse, dels ved sin Virksomhed i Bestyrelsen for Centralforeningen for Thisted Amts Sygekasser, ved hvis Forhandlinger hans Ord havde Vægt og ofte fik en afgørende Betydning. Lærer Christensen, som er Formand for Sognets Læseforening, har i sin Tid udgivet det zoologiske Værk »De danske Saltvandsmuslinger« samt det under Kulturhistorien henhørende Arbejde »De gamle Degne i Thy og Hanherred«.

Førstelærer Christensen beklæder for Tiden Posten som Kredsformand for D. L. F.s 55. Kreds og har Sæde i Bestyrelsen for »Aalborg Stifts Lærerenkekasse.

MARIUS PETER DAM

Lærer ved Hassing Skole pr. Hørdum, er født den 9. Januar 1877 af fattige Husmandsfolk i Aaker Sogn ved Aakirkeby. I sin tidligste Ungdom arbejdede han ved Landvæsenet og deltog derunder i to Vinterkursus paa Ekkodalens Højskole, indtil han ved tjenstvillige Menneskers Hjælpsomhed kom paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1900. Efter sin Dimission var han i 14 Maaneder Inspektørens Vikar i Svaneke, aftjente derefter sin Værnepligt ved Forplejningskorpset og var Hjælpelærer i Arnøje, Hellested Sogn, fra 1. Januar



Marius Peter Dam

1903 til 1. August 1904, da han kaldedes til Hassing Lærerembede.

Hustru: Johanne Marie f. Olsen.

Ved Siden af sin Skolevirksomhed har Lærer Dam om Vinteren holdt en velbesøgt Husflidsskole, har stiftet et Børnebibliotek samt er Formand i Hassing—Villerslev Foredragsforening. Han er endvidere Medlem af Kommunens Menighedsraad og Værgeraad, er Regnskabsfører i den stedlige Brugsforening og Revisor ved de kommunale Regnskaber.

CHRISTEN OLESEN JENSEN DAMSGAARD

Førstelærer ved Villerslev Skole pr. Hørdum, er født den 14. Februar 1881 som Søn af Gaardmand Peder Jensen, Damsgaard, i Hvidbjerg paa Thyholm.

Efter at være dimitteret i 1902 fra Ranum Seminarium begyndte han sin Lærervirksomhed som Hjælpelærer i Aidt, ansattes 1. Januar 1904 som Ene-lærer i Borre pr. Bjerringbro og Organist ved Vejerslev Kirke og kaldedes 1. Oktober 1908 derfra til Villerslev som Førstelærer og Kirkesanger.

Hustru: Gunvor f. Danielsen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Damsgaards Arbejde, maa særlig fremhæves Oplysningsarbejdet ude blandt Skoledistrik-tets Beboere, som han har virket ihærdigt for ved at stifte og siden lede Sogne-bogsamlingen i Villerslev, ved sin Virksomhed som Formand for Foredrags-foreningen samt ved at stifte og lede en Gymnastikforening og en Sangfor-ening. Han er desuden Medlem af Menighedsraadet og Regnskabsfører i Hassing—Villerslev Pastorats Spare- og Laanekasse.



Christen Olesen Jensen Damsgaard

SØREN DITLEVSEN

Lærer ved Elsted Skole pr. Snedsted, er født den 20. Februar 1852 som Søn af Gaardfæster Ditlev Sørensen og Hustru Maria Dorthæa f. Johannsen i Fjellerad—Gunderup Sogn ved Aalborg. For at forberede sig til Læ-
rergerningen nød han i Tiden fra 1. November 1869 til 1. Maj 1871 Under-
visning paa Fjellerad Højskole, fik derefter Plads som Lærer ved Hede-
gaards Biskole i Bislev Sogn ved Nihe, hvor han virkede til Maj 1874, da
han blev Lærer ved Opdragelsesanstalten »Holsteinsminde«, under hvilken
Virksomhed han samtidig selv fik Undervisning paa Hindholm Højskole.
Fra Oktober 1875 var han Lærer paa et Børnehjem i Villerslev i Thy, men
da dette Aaret efter nedlagdes og Lærerembedet i Elsted netop paa dette
Tidspunkt blev ledigt, blev han 16. Oktober 1876 ansat som Lærer her, hvil-
ket Embede han siden har varetaget uafbrudt.

Den 1. Oktober 1879 ægtede han sin Hustru, Ane Katrine f. Mose, Datter
af Gaardejer E. Sørensen Mose i Elsted.

Lærer Ditlevsen var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Snedsted



Søren Ditlevsen

Kommunes Sognebogsamling og af Thylands »Historisk Samfund«, i hvis Bestyrelser han siden stadig har haft Sæde, ligesom han ogsaa er Amtsfornand for »Danmarks Folkeminder«, hvortil han har samlet adskillige danske Ordsprog, særlig fra Thy. Han har desuden i mange Aar været Fornand for den af ham selv stiftede Sygekasse for Snedsted Kommune samt Tilsynsværge for de i Kommunen anbragte Børn af Thisted Amts Plejehjemsforening og er Medstifter af Snedsted—Nørhæs Sparekasse, for hvilken han stadig er Regnskabsfører og Bestyrelsesmedlem; han er endvidere Fornand for Nord-Thys Biavlerforening og har stedse haft en klar Forstaaelse af, hvor stor en Rolle Landbrugets Bierhverv spiller for Landets samlede Økonomi.

LARS LARSEN DYBDAL

Enelærer og Organist i Stagstrup ved Hørdum, er født den 11. August 1884 og Søn af Gaardmand Søren Peter Larsen i Stagstrup. — I 1905 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere Feriekursus ved Statens Lærerhøjskole, ligesom han ogsaa i København gik paa Husflidskursus og uddannede sig til Husflidslærer. Fra 28. August 1905 til Nytaar 1906 var han Hjelpepæner ved Arnøje Skole, Hellested Sogn, hos daværende Lærer og Organist H. C. Sørensen, der nu er pensioneret og bor paa Frederiksberg. Fra Nytaar 1906 til 1. April s. A. var han Vikar ved samme Skole og Organist i Hellested Kirke, derefter en kort Tid Vikar ved Ludvigsminde Skole, Brahetrolleborg Kommune, og i Maj s. A. konstitueret Tredielærer ved Bogø Borger- og Realskole og Organist ved Bogø Kirke. Den 1. Juni 1906 kaldedes han til Andenlærer ved Hals Kommuneskole og Organist ved Hals Kirke, hvorfra han forflyttedes 1. April 1911 til sit nuværende Embede.

Den 17. Juli 1907 ægtede han sin Hustru, Ane Sofie f. Jensen fra Jyderup i Faxø Sogn.

Under sin Virksomhed i Hals stiftede Lærer Dybdal sammen med Lærerinde Frk. Agerskov Husflidsforeningen »Bien« i Hals, ved hvilken han i to Vintre var Lærer, samt var endvidere Medlem af Bestyrelsen for Hals Sogns Afholdsforening. Til Trods for sin endnu saa korte Funktionstid i Stagstrup beklæder han allerede adskillige Tillidposter, bl. a. som Næstformand for Stagstrup Forsamlingshus, som Bogholder for Harring—Stagstrup Kommunes Spare- og Laanekasse og som Revisor i Kommunens Sygekasse. Han er endvidere Leder af en nydannet Gymnastikforening og holder Aftenskole for Egnens konfirmerede Ungdom.



Lars Larsen Dybdal

LARS MATHIAS ERIKSEN



Lars Mathias Eriksen

Enelærer i Kallerup ved Todbøl, er født den 1. September 1881 og er Søn af Gaardmand Thomas Skyum Eriksen i Harring Sogn, Thisted Amt. Efter i 1902 at være dimitteret fra Nørre Nissum Seminarium ansattes han 1. December samme Aar som Lærer ved Istrup Skole, forflyttedes 1. Oktober 1907 til Thorsted og 1. September 1910 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Eriksen under sin Embedstid i Istrup i et Par Aar været Regnskabsfører i Hvidbjerg—Ørum—Lodbjerg Sygekasse, ligesom han i Thorsted var Regnskabsfører i Aarene 1906 og 07 for Morup Mølle Brugsforening og ved sin Forflyttelse tillige Formand for Sjørring—Thorsted Sygekasse, samt var i 1909 medvirkende ved Stiftelsen af en Foredragsforening i Thorsted.

SØREN DAHL ERIKSEN

Enelærer ved Dover Skole pr. Hurup og Organist ved Ydby Kirke, er født den 15. April 1875 som Søn af Gaardejer Chr. Eriksen og Hustru Marie f. Sørensen i Vandsted, Malle Sogn i Aalborg Amt. — Efter at være udgaaet fra Ranum Seminarium og dimitteret i Aarhus i 1893, var han Vikar saavel i Skole som Kirke for Landstingsmand S. Jensen i Aarslev ved Randers, indtil han den 8. Oktober 1896 kaldedes til Dover Skole i Ydby Sogn, hvor han siden har virket.

Hustru: Karoline Kirstine f. Hansen.

Foruden at have udført Undervisningsarbejdet i Skolen med Dygtighed og Interesse, har Lærer Eriksen til Stadighed arbejdet ihærdigt for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved som Formand for Ydby Sognebogsamling at skaffe Beboerne gode og oplysende Bøger i Hænde.

PETER NICOLAI FROST FIBIGER

Enelærer ved Aarup Skole pr. Snedsted, er født den 8. Juli 1850 i Rosholm Præstegaard som Søn af Provst Fibiger, der var Sognepræst for Harring og Stagstrup Menigheder. — I 1866 tog han Præliminæreksamen fra Thisted Realskole og underkastede sig i 1869 den afsluttende Lærerprøve som Privatist i København; i 1871



Søren Dahl Eriksen



Peter Nicolai Frost Fibiger

ansattes han som Andenlærer i Vester-
vig og kaldedes 1875 til Aarup Ene-
lærerembede, som han siden har været
taget med Dygtighed og stor Pligtro-
skab.

Hustru: Mathilde f. Frederiksen.

Lærer Fibiger, der i adskillige Aar
har været Formand i 56. Kreds af D.
L. F., er Medlem af Værgeraadet og
var i sin Tid medvirkende ved Stiftel-
sen af Snedsted Sognebibliotek, i hvis
Bestyrelse han stadig senere har haft
Sæde. Som en dygtig og interesseret
Landmand har vort Landbrugs gode
Trivsel og de Principer, hvorefter det
drives, ligget ham stærkt paa Sinde;
han drev saaledes tidligere den til Em-
bedet hørende Jordlod efter et saa vel
tilrettelagt System, at han blev betrag-
tet som en Foregangsmand paa Land-
væsenets Omraade, idet han der paa
Egnen indførte Rodfrugtdyrkning, Som-
merstaldfodring, Lucernedyrkning m. m., men da Landmændene derefter
tog Sagen op, overfløj de ham snart, og i den sidste halve Snes Aar har han
ikke været Landmand, da hans tiltagende Alder i Forbindelse med et min-
dre godt Helbred ikke tillod ham at kunne passe baade Skolen og Land-
bruget tilfredsstillende — og saa maatte Løndbruget vige.

CHRISTIAN VILHELM FREDERIKSEN

Lærer og Kirkesanger i Sjørring, er født den 9. Februar 1860 som Søn af
Gaardejer Frederik C. C. Salmonsens og Hustru Dorthea Mortensdatter i
Dybdahl i Skyum. I 1879 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, var fra
1. November samme Aar Hjælpe lærer i Støvring indtil han den 24. Maj
1880 ansattes som Lærer i Thingstrup, forflyttedes 24. Januar 1882 til Sper-
ring og kaldedes 17. Oktober 1887 til sit nuværende Embede.

Den 17. Januar 1888 viedes han i Skyum til Kirsten Jensen Tølbøll.

Lærer Frederiksen, som tidligere har været Kredsformand i D. L. F.s 55.
Kreds, har taget virksom Del i Ledelsen af Egnens større Foretagender og
Sammenslutninger og i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv. Han
har saaledes fra 1897 til 1909 været Medlem af Sogneraadet og var dettes
Formand hele Tiden med Undtagelse af det første Aar, var i 20 Aar For-
mand for Hjælpeskassen »De fattiges Kasse«, i nogle Aar Bestyrelsesmedlem
for Fællesforeningen for Hjælpeskasserne i Thy og Vester Hanherred samt
var i 1891 Medstifter af Kommunens Sygekasse og derefter Medlem af dens
Bestyrelse i 12 Aar, ligesom han stadig er Næstformand i Kommunens Vær-
geraad. Han har endvidere i 8 Aar været Formand for Andelsmejeriet og
senere i 12 Aar Revisor for samme, var i henved en halv Snes Aar Sekretær
for Sogneraadet og i 15 Aar Kredsforstander for Tyendespareforeningen
for Thy samt var i 1898 Medstifter af Interessentskabet »Sjørring Hede-
plantage« og har siden været Selskabets Formand. Han er Kredsforstander
for Thy Have- og Plantningsforening og har siden 1910 været Regnskabs-

fører for Sjørring Brugsforening. — Lærer Frederiksen, som er stærkt politisk interesseret, har tidligere i flere Aar været Medlem af Højres Bestyrelse i 8. Landsthingskreds og har siden 1903 været Formand for Kommunens Højrevælgerforening.

GERHARD PETER FREDSKILD

Førstelærer og Kirkesanger i Hvidbjerg pr. Karby, er født den 20. Februar 1858 i Skjoldborg Skole i Thy som Søn af Skolelærer og Kirkesanger Jens Chr. Fredskild, der var Seminarist fra Snedsted, og Hustru, Mette Marie Mortensdatter. — Han lærte først Landvæsen og Mejeri, besøgte Landbrugsskolen i Lyngby i 1875—76 og var derefter Forvalter, indtil han i 1878 aftjente sin Værnepligt. Efter sin Hjemsendelse kom han i Forberedelse hos Lærer Kr. P. Fredskild i Hurup, optoges 1879 paa Jelling Seminarium og dimitteredes i 1881. Efter sin Dimission var han Huslærer paa »Skibstedgaard« og »Ydby Kirkegaard«, indtil han 31. Marts 1882 ansattes som Lærer i Tingstrup ved Thisted, hvorfra han forflyttedes 14. Februar 1884 til sit nuværende Embede.

Hans Hustru, Maren Kirstine f. Horsager af Øster Hvidbjerg, er født den 20. Maj 1867.

Lærer Fredskild var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Sognebiblioteket og har siden forestaaet Ledelsen deraf, har tidligere været Bestyrelsesmedlem i »De fattiges Kasse« og i en Del Aar dens Formand, ligesom han ogsaa har været Formand i Sygekassen. Siden 1898 har han været Formand og Kasserer for Kommunesparekassen samt har flere Gange været i Bestyrelsen for Andelsmejeriet, for hvilket han derefter nu i en Aarrække har været Revisor.

Som stærk interesseret i Landbrug fra sin tidligste Ungdom, har han stadig selv drevet den til Embedet hørende 6 Tdr. Land store Jordlod og siden 1903 tillige en Gaardejendom, som nu yderligere er udvidet ved Køb til et større Gaardbrug, der dog nu væsentlig drives af Lærer Fredskilds Sønner.



Christian Vilhelm Frederiksen

PEDER SØRENSEN GANDRUP

Førstelærer ved Fjerritslev Skole, er født den 4. August 1855 i Aalborg, hvor Faderen var Arbejdsmand og døde i en ung Alder efter flere Aars forudgaaende Sygdom. — Efter sin Konfirmation var G. to Aar i Snedkerlære, derefter Elev paa Ryslinge og Sønderholm Højskoler, hvor Lysten til Lærergerningen vakktes, var en kort Tid Elev paa Jelling Seminarium, men maatte af økonomiske Grunde forlade dette, blev Lærer ved en Privatskole i Aggersund og læste her ved Siden af sin Lærergerning videre paa egen Haand til Eksamen, som han tog i 1881 som Privatist i Aarhus, og fortsatte senere



Peder Sørensen Gandrup

sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus paa Statens Lærerhøjskole. Da Privatskolen i Aggersund blev kommunal, konstitueredes han som Lærer og modtog senere fast Ansættelse i Embedet, hvori han virkede, indtil han 1. November 1887 forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 17. November 1881 viedes han til sin Hustru, Dorteia f. Aasted af Løgstør.

Lærer Gandrup, der har været Medlem af Bestyrelsen for Hanherredernes Lærerforening, har ved Siden af sin Skolegerning arbejdet ihærdigt for Ungdommens fortsatte Uddannelse, dels ved siden 1887 at have holdt en velbesøgt Aftenskole hver Vinter for den konfirmerede Ungdom indtil Fjerritslev tekniske Skole oprettedes i 1906, hvis Aftenskole han derefter har været Bestyrer for, dels ved hyppigt at holde Oplæsninger ved Møder i Husmandsforenin-

gen, Afholdsforeningen og andre lignende Foreninger. Han har endvidere i flere Aar været Medlem af Vægeraadet og i en lang Aarrække Kredsformand for og Leder af Afholdsarbejdet i Hanherrederne, har siden 1893 været Formand for og Leder af Kollerup Sogns Sygekasse og siden 1901 Regnskabsfører for Fjerritslev Brugsforening samt har i en længere Aarrække været Formand for »Hanherredernes Biavlerforening«.

NIELS GEERTSEN

Tidligere Lærer ved Østerild Skole i Hunstrup—Østerild Kommune, er født i Østerild den 1. November 1837. Efter sin Konfirmation forberedtes han til Lærergerningen hos Lærer Jørgensen i Vesløs, ansattes 16 Aar gammel som Lærer i Hjørdemaal Klitskole, hvor han virkede, indtil han i sit 18. Aar optoges paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1859, ønsattes samme Aar som Andenlærer ved Løkkens Skole i Hjørring Amt, hvorfra han i 1861 forflyttedes til Østerild Skole som Enelærer, hvor han virkede indtil 1898, da en Øjenlidelse, der truede med Blindhed, tvang ham til at søge sin Afsked. Efter en halv Snes Aars fortsat Ophold i Østerild bosatte han sig i Thisted, hvor han har boet siden. — Den 1. Januar 1912 fejrede Lærer Geertsen og hans Hustru, Ingeborg f. Andersen, deres Guldbryllup.

Pensioneret Lærer Geertsen, som er i Besiddelse af de smukkeste Vidnesbyrd fra Skolemyndighederne, ifølge hvilke han har udført et dygtigt og betydningsfuldt Arbejde under sit lange trofaste Arbejde i Folkeskolens Tjeneste, har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv og beklædt flere ansvarsfulde Poster. Han har saaledes været valgt til Valgmand til Rigsdagens Landsting, har været Medlem af Menighedsraadet og i mange Aar Regnskabsfører for Kirken, har i en lang Aarrække været Formand for Kredsens Sygekasse, for Østerild—Hunstrup Afholdsforening, Foredragsforening og Venstreforening, Revisor i Østerild Andelsmejeri og Formand for Øster-

ild—Hunstrup Biavlerforening samt Have- og Plantningsforening.

Lærer Geertsen har endvidere til Stagedholdt hver Vinter i mange Aar holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, dels i Husflid, dels i videregaaende Skolekundskaber.



Jens Peder Jensen Gramstrup

JENS PEDER JENSEN GRAMSTRUP

Lærer og Kirkesanger i Alsted pr. Nykøbing paa Mors, er født den 28. Oktober 1859 som Søn af Skibsfører J. Jensen og Hustru, Kirsten Pedersdatter, Gramstrup i Vestervig Sogn. — Han dimitteredes 1883 fra Gjedved Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Lærerhøjskoles Kursus, særlig i Dansk, Historie og Kirkehistorie. Efter sin Dimission var han Hjælpe lærer ved Hjerm østre Skole indtil Nytaar 1885, da han blev kaldet til Lærer og Kirkesanger i Alsted, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hustru: Olga Mathilde Christine f. Christensen.

Ved Siden af det daglige Undervisningsarbejde har Lærer Gramstrup virket ihærdigt for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, dels ved i ca. 25 Aar at have holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede mandlige Ungdom i Sognet, dels ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af Alsted Foredragsforening og siden ved sin Virksomhed som dennes første Formand. Han har endvidere i flere Aar været Medlem af »De fattiges Kasses« Bestyrelse samt tidligere Sekretær og Regnskabsfører for Sogneraadet samt Revisor i Mejeriet og Alsted—Bjergby Sparekasse; han virker fremdeles som Kredsformand for Alsted Sogn i Morsø Plantningsforening, som Kommune-revisor, Kirkeværg for Alsted Kirke, som Revisor i Sognets Husflidsforening og Kødforsyningsforening, ligesom han ogsaa er Revisor i Alsted—Bjergby Kommunes Sygekasse, Formand for Tilsynet med Plejebørn og Medlem af Kommunens Værgeraad. — Da Kirken er uden Orgel, har Lærer Gramstrup ved Siden af sin Gerning som Kirkesanger siden 1. August 1888, saavel ved den almindelige Gudstjeneste som ved andre i Kirken forefaldende gudstjenstlige Handlinger, spillet Orgelharmonium paa eget Instrument uden Vederlag.

HANS HANSSEN

Enelærer ved Kaastrup Skole i Hillerslev Herred, er født den 18. Oktober 1850 og er Søn af Gaardejer og Sognefoged Anders Hanssen, Dbm., i Oldrup, Hundslund Sogn i Aarhus Amt. Efter i 1873 at have underkastet sig den afsluttende Lærerpøve ved Jelling Seminarium ansattes han, efter forudgaaende forskelligartet Lærervirksomhed, den 17. December 1878 som Lærer i Nøvling og forflyttedes herfra den 18. April 1882 til sit nuværende Embede.



Hans Hanssen

Ved Siden af sit velrøgtede Embede har Lærer Hanssen stedse omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og taget virksom Del saavel i de under det offentlige henhørende Hverv som i Ledelsen af Egnens Foreninger og forskellige praktiske Foretagender. Han har saaledes i flere Aar været Medlem af Værgeraadet for Hillerslev—Kaastrup Kommune, har i 4 Aar været Formand for Hillerslev Andelsmejeri og derefter i 15 Aar dettes Revisor samt har stiftet og siden ledet en Skytte- og Gymnastikforening i Nøvling, ligesom han ogsaa er Stifter og Leder af Kaastrup Sogns Læseforening.

JEPPE HANSEN

Lærer i Ørum Skole pr. Bedsted, er født den 4. Juni 1863 i Jetsmark, i Vendsyssel. I 1882 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes 1½ Aar efter som Lærer i Tingstrup ved Thisted, hvor han sammen med Lærer Fibiger i Aarup med Ministeriets Tilladelse gjorde Forsøget at dele den store Skole i 3 Klasser med een Lærer; Forsøget faldt heldigt ud, men den nye Skolelov gjorde, at det ikke praktiseres mere. I 1889 forflyttedes han til Hvidbjerg vesten Aa og i 1901 til Naboskolen i Ørum, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hustru: Termine f. Windfeld.

Lærer Hansen har i Hvidbjerg—Ørum været virksom i mange Retninger; han var i en halv Snes Aar Formand for Lærerkredsen, ligeledes Formand for Kommunens Sygekasse og Medlem af Menighedsraadet. Han er fremdeles Formand og Regnskabsfører for Hvidbjerg—Ørum Sparekasse, Formand for Sygeplejeforeningen, Medlem af Værgeraadet og Revisor i Andelsmejeriet; men Skolen har han dog altid omfattet med sin fulde Interesse og ofret sine bedste Kræfter, bl. a. ved i mange Aar til Stadighed hver Vinter at holde Aftenskole for Egnens Ungdom.

VIGGO KRISTIAN HENRIKSEN

Enelærer i Øster Vandet Skole i Thy, er født i Svenstrup ved Aalborg den 26. Maj 1878 og maatte, da Forældrene var uformuende, tidlig ud at tjene til sit Underhold. I 16 Aars Alderen



Jeppe Hansen



Viggo Kristian Henriksen

har haft adskillige Elever i Sang og Musik samt forberedt flere unge Mennesker til Seminariet. — Af offentlige Hverv, som han har paataget sig, maa særlig nævnes hans Virksomhed som Formand for Kommunens Hjelpekasse.

kom han i Møllerbølle og var i 7 Aar beskæftiget ved Møllerbølle, optoges i 1902 paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1905, og virkede derefter som Vikar i Sandby Skole ved Nakskov indtil 1. Marts 1906, da han ansattes som Andenlærer og Organist i Klitmølle ved Thisted, hvorfra han kaldedes 1. December 1907 til at være Enkelærer og Kirkesanger i Øster Vandet i samme Kommune. — Den 16. Juni 1911 viedes han til Inger Marie Mortensen fra Klitmølle.

Lærer Henriksen, der er eksamineret Sløjdlærer og har faaet særlig Uddannelse som Husflidslærer, har taget virksom Del i Ungdomsarbejdet paa sin Egn, særlig ved at stifte og lede forskellige Foreninger, bl. a. den stedlige Husflidsforening, Foreningsforening, Gymnastikforening og Sangforening, ligesom han i Tidens Løb

ANDERS CHRISTIAN OLESEN HOPPE

Førstelærer ved Barslev Skole i Hvidbjerg Sogn, er født den 26. Maj 1881 som Søn af Gaard- og Møllejer Jens Hoppe i »Lille Mølle« pr. Hobro, hvis Fader, Ole Mathias Hoppe, først var Ejer af »Stubbegaard« i Hersom Sogn og senere flyttede til »Lille Mølle«, hvor han døde 1855. Lærer Hoppes Oldefader var Pastor Daniel Hoppe, der døde i 1821 som Sognepræst til Hvornum — Snæbnum Menigheder; Slægten skal i sin Tid være indvandret fra Holland. — I 1902 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium, tog senere Tillægsprøve i Tysk og ansattes 1. Oktober 1903 — efter forudgaaende forskellig Lærervirksomhed ved Stendis, Estrup Mark og Maabjerg Skoler — som Andenlærer i Barslev og kaldedes 1. Juni 1906 til Førstelærer ved samme Skole, hvor han siden har virket.

Hans Hustru, Anne f. Nielsen, er Datter af Sognefoged N. Nielsen i Nebel, Vorbasse Sogn.

Lærer Hoppe er Medlem af Hvidbjerg—Lyngs Menighedsraad og Formand for Kommunens Børnebogsamling. Han er Stifter af og Dirigent for »Barslev Sangforening«, som nu har bestaaet i en halv Snes Aar, samt er



Anders Christian Olesen Hoppe

Stifter af Hvidbjerg Lokalforening af »Blaa Kors«, for hvilken Afholdsforening han siden stadig har været Formand. Han er desuden Revisor i Barslev og Omegns Kvægavlsforening, og omfattende saavel Husdyrbrug som Planteavl med levende Interesse, nærer han stor Sympati for de Folk og de Foreninger, der bruger deres Evner til at forbedre vort Lands produktive Værdier.

NIELS PEDERSEN HOUGAARD

Førstelærer og Kirkesanger i Tvolm pr. Ydby, er født den 5. Februar 1859 i Erritsø ved Fredericia og hører til en gammel Gaardmandsslægt. — Efter i 1885 at være dimitteret fra Jelling Seminarium ansattes han som Andenlærer i Herning og kaldedes 1. August 1887 til Lærer i Tvolm og Kirkesanger for Ydby Sogn.

Førstelærer Hougaard har tidligere bl. a. været Revisor i Mejeriet og Sparekassen, men da Skolen stadig har været i stærk Udvikling, har han trukket sig tilbage fra alle Hverv udenfor Skolen, for ganske at hellige sig til Undervisningsarbejdet. I sin Fritid har han personlig passet sine Kreaturer og dyrket den til Embedet hørende 6½ Tdr. Land store Jordlod, som dog nu er bortforpagtet for 90 Kr. pr. Td. Land til »Lukke« for løsgaaende Kreaturer. Afgiftens Størrelse oplyser tydeligt om Jordens gode Kvalitet og er desuden et Bevis for Landbrugets Rentabilitet.

SØREN KR. NIELSEN HOVE

Tidligere Lærer ved Tæbring—Rakkeby Skole og Kirkesanger ved Tæbring og Rakkeby Kirker, er født den 20. Juli 1840 som Søn af Husmand Niels Pedersen Hove og Hustru Ane Sørensdatter i Tøving By i Morsø Nørre Herred. — Som Barn af Smaakaarsfolk maatte han tjene for sit Brød, til han ved gode Menneskers Hjælp kom paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1864. 1. Oktober s. A. fik han Plads i Tæbring hos en syg Lærer, og efter dennes Død 1872 blev han ansat som Skolelærer og Kirkesanger, hvilken Stilling han beklædte med Dygtighed og stor Pligttrøskab, indtil han 1. Januar 1906 paa Grund af et Halsonde efter Ansøgning entledigedes med Pension.

I 1869 ægtede han sin Hustru, Maren Kathrine f. Pedersen, en Datter af Gaardejer Peder Skrivers til »Søgaard« i Vejerslev paa Mors.

Paarneret Lærer Hove har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han var i 1887 medvirkende ved Oprettelsen af Afholdsforeningen for Tæbring og Omegn, i hvilken han en Tid var Formand og stadig er Medlem, siden 10. Juni 1872 har han været Formand og Kasserer for Tæbring Pastorats Spare- og Laanekasse, samt har siden 1. Juli 1881 været Brevsamler i Tæbring. Han har endvidere i ca. 25 Aar været Medhjælper hos Sogneraadsformanden, var i sin Tid Medstifter af Mejeriet »Dangaards Mølle« og i 5 Aar dettes Næstformand, ligesom han ogsaa var Medstifter af Tæbring Indkøbsforening og en Tid denne Forenings Formand, nu dens Revisor.

Til Trods for de smaa Kaar, der fulgte med det beskedent lønede Embede, har Lærer Hove altid været glad derved og ikke ønsket Forflyttelse,



Niels Larsen Haarhøj

selv til bedre Embeder, ligesom han ogsaa kun har mødt Velvilje og Tillid fra Beboernes Side.

NIELS LARSEN HAARHØJ

Lærer og Kirkesanger i Heltborg pr. Hurup, er født den 27. Maj 1880 som Søn af Gaardmandsfolk i Ejerslev paa Mors. Han var allerede i Barneaarene besjælet af stor Lyst til at udvide sine Kundskaber; han forlod derfor sine Forfædres Levevej for at uddanne sig til Lærergerningen, optoges paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes derfra i 1903. Efter sin Dimission var han først Hjælpe lærer i Snave Hovedskole ved Flemløse, ansattes derefter 1. Januar 1905 som Andenlærer i Thise, kaldedes 1. September 1906 som Enelærer og Kirke-

sanger i Vester Thorup og forflyttedes derfra 1. Januar 1913 til sit nuværende Embede.

Den 27. Maj 1909 viedes han i Vester Thorup Kirke til sin Hustru, Mariane f. Knudsen af Thorup Nørgaard.

Lærer Haarhøj har stedse omfattet sin Gerning med overordentlig Interesse, og har under sin Virksomhed som Hjælpe lærer, Andenlærer og Enelærer arbejdet ihærdigt for Ungdommens fortsatte Udvikling, idet han til Stadighed baade har holdt Aftenskole og Gymnastik for den konfirmerede Ungdom. Han har ogsaa som Bestyrelsesmedlem af Sognebogsamlingen og som Forretningsfører for Vester Thorup Brugsforening udført et frugtbringende og dygtigt Arbejde.

CARL KAAS ISHØY

Enelærer i Søndre Vorupør ved Sjøring, er født den 5. Marts 1882 som Søn af Lærer Harald Ishøy i Furreby ved Løkken og hører til en meget gammel Lærerslægt, idet hans Forfædre i fem Led have været Lærere. I 1903 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og ansattes 1. November 1905 som Andenlærer i Nørre Vorupør, hvor han virkede, indtil han den 1. September 1911 kaldedes til sit nuværende Embede. — Hans Hustru, Maren f. Munk-Poulsen, er en Datter af hans Formand i Embedet, Lærer J. Munk-Poulsen, R. af Dbg.



Carl Kaas Ishøy



Jens Christian Jakobsen

Lærer Ishøj har ved Siden af sin Skolegerning taget virksom Del i Administrationsarbejdet ved Egnens forskellige Foretagender, bl. a. siden 1907 som Regnskabsfører i Vorupør Fiske-Andelseksportforening, som Revisor i den stedlige Brugsforening og siden 1. Januar 1912 som Formand for Sognets Sygekasse. Han er endvidere Lcder af et Sognebibliotek og virker som Foredragsholder for Dansk Kirkemission i Arabien.

JENS CHRISTIAN JAKOBSEN

Førstelærer ved Solbjerg Skole paa Mors, er født den 5. Maj 1883 i Trilom i Salling, hvor hans Forældre ejede en Gaard. — Indtil sit 17. Aar var han beskæftiget ved Landbrugsarbejde uden egentlig at have valgt nogen Livsgerning, men da Spørgsmaalet for Alvor trængte sig frem, valgte han at blive Børnelærer, hvilket stod for ham som noget af det interessanteste, et Menneske kunde give sig af med. Efter i 1905 at være dimitteret fra Ranum Seminarium begyndte han sin Lærervirksomhed som Hjælperlærer i Arentsminde og Skaldborg, hvor han ialt virkede i godt tre Aar, indtil han 1. September 1908 kaldedes til Gærup i Thy, hvorfra han 1. April 1911 forflyttedes til Solbjerg paa Mors som Førstelærer, Kirkesanger og Organist.

I 1912 viedes han til Signe Thora Margrethe Sonne, Datter af Pastor Sonne i Solbjerg.

Lærer Jakobsen har stedse omfattet sin Skolegerning med overordentlig stor Interesse og først af alt sørget for, at Skolen blev et Sted, hvor Børnene elskede at komme. Ved Siden af Undervisningsarbejdet har han desuden paataget sig enkelte, særlig under det offentlige henhørende Hverv, bl. a. som Regnskabsfører for Sogneraadet.

MADS THØGERSEN JAKOBSEN

Førstelærer ved Sillerslev Hovedskole paa Mors, er født den 27. Juni 1845 i Brøstrup, Hygum Sogn i Sønderjylland. Da han ikke kunde faa videre Hjælp fra Hjemmet til at komme til at læse, var han efter sin Konfirmation henvist til at arbejde ved Landvæsenet, ved hvilket han var beskæftiget, indtil han 1. Oktober 1866 blev Vinterlærer ved Vorning Skole i Seem Sogn, hvorefter han afvekslende var Lærer og arbejdede om Sommeren ved Landbruget, indtil han i Efteraaret 1872 kom paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1874. Efter sin Dimission blev han Lærer ved Obbekjær Privatskole ved Ribe og var der til 1. Maj 1876, da han modtog Ansættelse ved Kommuneskolen i Nordby paa Fanø, først som Tredielærer, og Aaret efter som Andenlærer, kaldedes i December 1878 som Lærer ved Gørup Skole og Lille Thorup Biskole, hvorfra han forflyttedes 1. Juli 1881



Mads Thøgersen Jakobsen

til Sillerslev Skole pr. Nykøbing M., hvor han derefter virkede, indtil han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 1. November 1913.

Lærer Jakobsen har til Stadighed holdt Aftenskole paa de forskellige Steder, hvor han har virket, ligesom han ogsaa for en Del Aar siden oprettede en Foredragsforening for Assels Pastorat med Omegn, for hvilken han derefter var Formand i en længere Aarrække. Han har desuden taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og har saaledes siden 1897 været Formand og Kasserer for Assels Pastorats Spare- og Laanekasse, har i en Aarrække været Revisor ved Andelsmejeriet og Brugsforeningen, for hvilken sidste han senere blev Forretnings- og Regnskabsfører, ligesom han ogsaa flere Gange har været Revisor ved Assels Kommunes Regnskabsvæsen.

ANDERS PETER JENSEN

Førstelærer i Boddum pr. Hurup i Thy, er født den 23. September 1864 som Søn af Gaardejer Jens Christensen og Hustru Sidsel Marie Christensen til »Haagaard« i Sønderhaa. Efter at være dimmitteret i 1885 fra Ranum Seminarium var han den paafølgende Vinter Andenlærer ved Oddense Højskole, aftjente derefter sin Værnepligt i Viborg, var indtil Nytaar 1887 Vækancelærer i Hejring ved Hobro, kaldedes 7. Januar 1887 til Enelærer i Hansted ved Thisted og forflyttedes 5. September 1889 til Boddum, hvor han siden har virket.

Hustru: Maren f. Riis.

Lærer Jensen har ved Siden af den daglige Undervisningsgerning arbejdet ihærdigt for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, bl. a. ved i 1900 at stifte og siden forestaa Ledelsen af Boddum Sognebogsamling; han har ogsaa taget virksom Del i Ledelsen af flere af de under det offentlige hørende Virksomheder og Institutioner, som Sogneraadformand for Boddum—Ydby fra Nytaar 1904 til 1. April 1909 og derefter som Medlem af Boddum Menighedsraad indtil Nytaar 1910 og blev atter i 1912 indvalgt i Menighedsraadet. Han har endvidere i flere Aar været Revisor i Doverodde Mejeri og var i sin Tid Sekretær og Regnskabsfører for Ræhr—Hansted—Vigsø Sogneraad.



Anders Peter Jensen



Andreas Christian Jensen

ANDREAS CHRISTIAN JENSEN

Enelærer ved Nors Hovedskole, er født den 22. Juli 1867 i Villerslevgaard, dimitteredes 1887 fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus, særlig i Sløjd paa nuværende Sløjdinspektør Aksel Mikselsens Sløjdskole i Aarene 1889—90—91. Den 18. September 1888 ansattes han ved Nors Havrelands Skole, forflyttedes 19. Januar 1891 til Jannerup og den 2. April 1897 til Nors Hovedskole, hvor han har virket siden.

Lærer Jensen, der fra 1904 til 09 var Kredsformand i D. L. F.s 55. Kreds, senere Kredens Sekretær og Kredsleder i »Dansk Skoleforening«, har stadig været meget virksom i Ledelsen af Egnens forskellige Foreninger og praktiske Foretagender, ligesom han ogsaa i Tidens Løb har taget flere af de under det offentlige henhørende Tillidshverv

paa sig. Han var saaledes i 1900 medvirkende ved Stiftelsen af Nors—Tved anerkendte Sygekasse, for hvilken han siden stadig har været Formand, havde fra 1904—10 Sæde i Menighedsraadet og har i adskillige Aar været Repræsentant for Thisted Amt i »Jydske Haveselskab« samt er Stifter af Jannerup Børnebogsamling, Bibliotekar for Nors—Tved Plantningsforenings Bogsamling, Leder af Nors—Tved Foredragsforening m. m.

GREGERS PETER JENSEN

Lærer ved Husby Skole pr. Fjerritslev, er født den 21. Marts 1878 i Brovst, dimitteredes i 1900 fra Ranum Statsseminarium og ansattes den 12. September samme Aar som Vikar ved Husby Skole, konstitueredes den 21. Marts 1901 samme Sted og modtog 1. December 1902 fast Ansættelse i Embedet, i hvilket han siden har virket.

Lærer Jensen, som ved Siden af sin Skolegerning driver en ret omfattende journalistisk Virksomhed og jævnlig skriver Artikler og Skitser til forskellige Dag- og Ugeblade, har stadig taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender og Foreninger, samt har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv, saavel af offentlig som af privat Beskaffenhed. Han har saaledes bl. a. fungeret som Revisor i de fleste af Egnens Sammenslutninger og Foreninger,



Gregers Peter Jensen



Hans Peter Lund Jensen

stiftede i 1902 Husby Læseforening og har i flere Aar været Revisor ved de kommunale Regnskaber og Medsekretær i Hanherredernes Landboforening.

HANS PETER LUND JENSEN

Forstelærer ved Vang Skole pr. Thisted, er født den 5. November 1882 i Løgstør som Søn af Gaard- og Mølle-ejer N. P. Jensen, Høgild Vandmølle, tidligere Forstander for Ærnholms, Hindholm og Rødkilde Højskoler. Efter i 1906 at være dimitteret fra Vordingborg Seminarium var han kort Tid Vikar ved Bogø Almue- og Realskole, ansattes 3. September samme Aar som Lærer ved Bælum Højskole og den dertil hørende Realskole hos Forstander Villumsen, hvor han virkede, indtil han i April 1907

tog til Hindholm Højskole, som hans Fader da ledede som Forstander, men søgte ind i Folkeskolen da Faderen i 1908 frattraadte Forstanderposten. Den 1. April 1908 ansattes han som Andenlærer og Organist i Klitmøller og kaldedes 1. Maj 1909 til Forstelærer og Kirkesanger i Vang, hvor han siden har virket.

Forstelærer Lund Jensen har ved Siden af sin Skolegerning taget virksomhed saavel i de under det offentlige henhørende Arbejder og Hverv som i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger. Han er saaledes Medlem af Kommunens Værgeraad, Regnskabsfører for Vang Brugsforening, Kredsforstander for Thy Have- og Planteforening samt Formand for Vang—Tvorup Skyttekreds.

JENS JENSEN

Enelærer i Hovsør Skole ved Østerild, er født den 22. August 1878 som Søn af ualmindelig stræbsomme, fattige Hedeopdyrkere paa Kobbørs Hede ved Gjettrup. Efter at være dimitteret i 1900 fra Jelling Seminarium tog han til København og fortsatte sin Uddannelse ved i et Par Aar at frekventere Dæckers Kursus, indtil han paa Grund af Sygdom og Overanstrengelse maatte standse Arbejdet. Efter nogle Maaneders Hvile og Kur ansattes han som Lærer ved Skanderborg Realskole, hvor han virkede, indtil han efter 10 Maaneders For-



Jens Jensen



Johannes Jensen

løb flyttede til Magleby Realskole paa Møen. I 1904 kaldedes han til Halgaard Skole ved Holstebro og blev samtidig gift med Anna L. C. Poulsen, Datter af den i Indre Missions Historie bekendte Prædikant Poul Poulsen af Ørum. I 1909 forflyttedes han til Hovsør, hvor han har virket siden.

Lærer Jensen har været et virksomt Medlem af Komiteen for Santalmissionen for Ringkøbing Amt og som Medlem af Bestyrelsen for Kredsforbundet af Dansk Missionselskabs Kredse i Thy, Formand for Østerild—Hillerslev Kredsforening for samme Selskab, Leder af K. F. U. M. i Hunstrup, som Medlem af Styrelsen for Kredsforbund af Blaa Kors for Thy og i Udvalget for Lærernes Missionselskab. Han har endvidere en Tid været Redaktør af »Skolebørnenes Blad«, er Medarbejder ved forskellige Blade og har skrevet »Santalmissionens Historie fortalt for Børn« samt har været Repræsentant for Foreningen for vildfarende Børns Redning og Kommunens Tilsynsmand med Plejebørn. Han har endvidere været kommunal Revisor i Nørre Felding—Tvis og Hunstrup—Østerild Sogne, Sygekasserevisor, Formand for Tvis Husmandsforening, Halgaard og Østerild Husflidsforeninger, Halgaard Sangforening, Børnebogsamling m. m.

JOHANNES JENSEN

Lærer og Kirkesanger ved Helligsø Skole pr. Gjettrup, er født den 9. Januar 1864 som Søn af Gaardmandsfolk i Thise paa Salling. Efter at være dimitteret i 1884 fra Ranum Seminarium virkede han i 1884 og 85 som Lærer og Medhjælper ved Landerupgaard Opdragelsesanstalt, indtil han i 1885 kaldedes til Klitmøller, hvorfra han forflyttedes i 1898 til sit nuværende Embede.

Den 6. September 1888 ægtede han sin Hustru, Margrethe f. Mikkelsen af Malle ved Løgstør.

Blandt de gode Formaal, som er blevet fremmet ved Lærer Jensens Arbejde, maa særlig fremhæves Ungdomssagen, ligesom hans ihærdige Virksomhed for Afholdssagen ogsaa bør nævnes. Han har saaledes i flere Aar været Leder af K. F. U. M. i Helligsø—Gjettrup Kommune og Medlem af Bestyrelsen for Kredsafdelingen af K. F. U. M. og K. i Thy samt stiftede i 1885 en Afholdsforening og senere en »Blaa Kors«-Forening, for hvilke han var Formand i flere Aar. Han er endvidere Medlem af Menighedsraad og Værgeraad samt har i nogle Aar assisteret Sogneraadsformanden ved Kommuneregnskabet Aflæggelse, ved hvilket han senere flere Gange har fungeret som Revisor.

JOHANNES JENSEN

Lærer og Kirkesanger i Østerild, er født den 16. Januar 1879 i Skyum Skole, hvor hans Fader da var Lærer. Allerede som Barn var han i Hjem-



Johannes Jensen

met udset til at skulle træde i sin Faders Fodspor og blive Lærer, hvorfor han efter sin Skoletid og fornøden Forberedelse optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1901. Efter sin Dimission var han Vikar i Aalborg, Viborg og Vejle samt Hjælpe­lærer for Faderen, indtil han den 1. Maj 1904 modtog fast Ansættelse som Lærer i Grove ved Mariager, hvorfra han 1. Marts 1906 forflyttedes til Østerild Skole.

Lærer Jensen, som er Revisor i Brugsforeningen i Østerild, men som ellers ikke har paataget sig Hverv udenfor sin Embedsgerning, har fra sin tidligste Ungdom interesseret sig levende for Tegning, Maling og Sløjd og benytter saa godt som al sin Fritid til at sysle hermed.

KRISTEN GOTFRED JENSEN

Lærer ved Vils Skole pr. Nykøbing M., er født den 6. April 1877 som Søn af Husmandsfolk i Ølsemagle ved Køge. I 1897 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og ansattes 1. September 1897 som Hjælpe­lærer i Karise og Medlærer ved Karise Højskole, kaldedes 1. Oktober 1900 som Anden­lærer i Oddense og forflyttedes 1. April 1907 som Enelærer i Vils og Orga­nist ved Vejerslev Kirke.

Den 22. Juli 1910 viedes han til sin Hustru, Anna f. Larsen, der er Datter af afdøde Lærer P. C. Larsen i Ølstrup ved Ringkøbing.

Lærer Jensen har særlig arbejdet for Ungdomssagen og for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved sin ihærdige Virksomhed som Formand for Vejerslev Ungdomsforening og Foredragsforening; han har desuden siden 1909 været Kom­munerevisor, Regnskabsfører for Vils Brugsforening og Revisor i Vejerslev—Bliðstrup Sygekasse. Siden September 1908 har han været Observator for Me­teorologisk Institut i København med Hensyn til Nedbøren og Temperaturen paa Mors.



Kristen Gotfred Jensen

LAURITS JOHANSEN JENSEN

Lærer i Øster Jølby pr. Nykøbing M., er født i Ny Bjerreby paa Taasinge den



Peter Kristian Jensen

12. September 1878 som Søn af Gaardmand Peter Jensen. — Allerede som Dreng nærrede han Ønske om at blive Skolelærer, og da han viste udprægede Evner og Lyst til Musik, begyndte han paa Violinspil, men da den gamle Kærlighed til Lærergerningen atter vaagnede, kom han paa Blaagaard Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1902, og gennemgik senere Statens Lærerhøjskoles Kursus i Orgelspil og Harmonilære. Fra Nytaar 1903 var han Hjælpe-lærer og Vikar i Kistrup Skole ved Korinth, indtil han 15. Februar 1904 blev Vikar i Ejby Andenlærerembede, hvor han virkede indtil 1. April s. A., da han blev fast ansat som Andenlærer ved Dollerup Skole og Organist ved Skanderup Kirke, kaldedes derfra 1. Juli 1906 til Aggersborg som Enelærer og Organist, og forflyttedes 1. November 1907 til Harbøre søndre Skole, hvor han blev Organist ved Harbøre nye Kirke, der indviedes 11. September 1910, men da hans Hustru ikke kunde taale Klimmaet, maatte de se at komme bort fra Vester-

havet, og han blev da 31. Marts 1912 kaldet til at være Enelærer og Kirkesanger i Øster Jølby paa Mors, hvor han siden har virket.

Lærer Jensen, der er meget musikinteresseret og som har uddannet sig til en kyndig Musiklærer, har under hele sin Funktionstid som Lærer givet Undervisning i Musik, særlig i Orgel og Violin, ligesom han har forberedt enkelte til Lærereksamen i Sang og Musik. Blandt de Tillidsposter, som han for Tiden beklæder, bør nævnes, at han er Medlem af Legatbestyrelsen for Godsejer Stedels Legat.

PETER KRISTIAN JENSEN

Førstelærer ved Hvidbjerg Skole, er født den 18. Februar 1864 som Søn af Gaardmand Jens Sorensen i Gjørup, Stagstrup Sogn i Thy. — I 1883 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere Kursus paa Statens Lærerhøjskole, særlig i Dansk og Sang. Den 1. November 1884 ansattes han som Lærer i Gjørup og Lundby, forflyttedes 1. Marts 1888 til Ørding paa Mors og derfra den 1. Marts 1894 til Hvidbjerg paa Thyholm, hvor han siden har virket.

Hustru: Jesine f. Christensen (Hyllested).

Lærer Jensen har stadig taget virksom Del i Ledelsen af flere af de under det offentlige henhørende Institutioner og i Egnens forskellige Virksomheder, saavel med kulturelle som økonomiske Formaal. Han har saaledes Sæde i Menighedsrådet, var Formand for Hvidbjerg Sognebogsamling indtil Nytaar 1913, er Formand for Thyholms Foredragsforening, samt er Revisor i Hvidbjerg—Lyngs Sparekasse, Hvidbjerg Bank og Thyholms Andelsmejeri, ligesom han er fleraarig Regnskabsfører og Kasserer for Hvidbjerg—Lyngs Foderstofforening.



Jens Brejnholt Jespersen

JENS BREJNHOLT JESPERSEN

Enelærer ved Taabel Skole pr. Vestervig, er født den 12. Juni 1857 som Søn af Husmand og Tømrer Jesper Christensen Hunsbjerg og Hustru, Karen Marie Nielsdatter i Tygstrup, Vestervig Sogn. — I 1877 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og modtog 29. Marts 1881 fast Ansættelse som Lærer ved Lindahlsminde vestre Distrikts Skole, hvorfra han forflyttedes 9. November 1883 til Taabel, hvor han siden har virket uafbrudt.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Jespersen stadig taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foreninger, bl. a. fra 1896—1908 som Formand for Vestervig Sogns Hjælpeforening og siden da som Formand for Vestervig—Agger Kommunes Hjælpekasse.

JOHAN FREDERIK CHRISTENSEN JOHANSEN

Lærer ved Svinthesminde Skole pr. Vestervig, er født den 18. December 1879 i Hygum i Slesvig, hvor han opholdt sig til sit 17. Aar. Efter at have opholdt sig en Vinter paa Skibelund Efterskole for at lære Dansk og derpaa forberedt sig til Optagelse paa Seminariet, kom han paa Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1900. Efter sin Dimission var han Hjælpe lærer i Aabo ved Aarhus, indtil han 17. December 1901 blev kaldet til Handbjerg Skole ved Holstebro, hvor han virkede i 5½ Aar som Andenlærer og Kirkesanger, indtil han i 1907 forflyttedes til Svinthesminde (Randrup) Skole i Vestervig Sogn, hvor han siden har virket.

Den 4. Oktober 1907 viedes han til sin Hustru, Karen f. Jeppesen.

Foruden sin daglige Skolegerning har Lærer Johansen i flere Aar været Lærer ved Vestervig tekniske Skole, ledet Gymnastikundervisningen i Vestervig, forberedt flere unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet og givet Privatundervisning i Musik og Skrivning, ligesom han under sin Virksomhed i Handbjerg oprettede en Husflidsskole og underviste i den derværende Aftenskole. — Han har desuden i længere Tid været Formand for Vestervig—Agger Vægeraad, Formand for den stedlige Kreds af »Kristelig Forening for Skole og



Johan Frederik Christensen Johansen



Hans Christian Jørgensen

Hjem« samt Medlem af Bestyrelsen for to Legater, oprettet til Fordel for trængende i Vestervig Sogn.

HANS CHRISTIAN JØRGENSEN

Førstelærer og Kirkesanger i Lyngs paa Thyholm, er født i Vandborg ved Lemvig den 24. Juni 1866. Hans Forældre var Gaardmandsfolk, hos hvem han var beskæftiget til Konfirmationsalderen ved Landvæsen og Havebrug. Skønt han ikke var ked af Arbejdet ved Landvæsenet, følte han dog Trang til at faa udvidet sine Kundskaber og valgte at gaa Lærervejen, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes 1887. Han var derefter Privatlærer i Hvidbjerg, aftjente sin Værnepligt ved Livgarden i 17 Maaneder indtil Oktober 1889,

var derpaa Vikar i Trans, i Mau ved Aalborg, ansattes 18. Juli 1890 som Andenlærer i Humlum, kaldedes 22. Oktober 1895 som Førstelærer og Kirkesanger i Fovsing ved Struer og forflyttedes 23. Marts 1901 til Lyngs, hvor han siden har virket.

Den 17. December 1903 ægtede han Lærerinde Augusta Johanne Steffensen af Halsted ved Nakskov.

Foruden at varetage sit Embede med stor Dygtighed og Interesse har Lærer Jørgensen til Stadighed udført adskillige mindre offentlige Hverv; fra 1904—09 og atter fra Kirkeaarets Begyndelse har han været Medlem af Menighedsraadet samt har saavel i Fovsing som i Lyngs været i Bestyrelsen for de fattiges Kasse; i sit forrige Embede var han Formand for Sygekassen for Ølby—Asp—Fovsing Kommune og er nu Bestyrelsesmedlem af Hvidbjerg—Lyngs Sygeplejeforening, ligesom han ogsaa i sin Tid deltog i Ledelsen af Ølby—Asp—Fovsing Sygeplejeforening. I Fovsing var han endvidere Revisor i Sparekassen, Mejeriet og Forskudsforeningen. — Som opvokset i en Landbedrift under sin Faders kyndige Vejledning, er Lærer Jørgensen selv bleven en dygtig Landmand og har siden 1895 drevet et velordnet Land- og Havebrug, først paa den til Embedet hørende Jordlod og efter dennes Bortsalg paa et ca. 7 Tdr. Land stort Stykke Jord, som han købte sig til privat Brug.

Gennem sin Lærergerning og ved Skolemøder har han indset, hvilken Betydning Samarbejdet mellem Hjem og Skole har for Lærergerningen, hvorfor han har anvendt en stor Del af sin Fritid til Arbejde for »Kristelig Skoleforening«, der siden er gaaet op i »Kristelig Forening for Skole og Hjem«, for hvilken sidste han i de senere Aar har været Sekretær og Kasserer. Indre Missions Lærermøder har han stadig fulgt med stort Udbytte og har i Lyngs taget iherdig Del i Samfundsarbejdet i Indre Missions Retning, bl. a. ved Børnegudstjenesten, ligesom han ogsaa er Kasserer for Udvalget, der ordner Indre Missions Lærer- og Lærerindemøder, hvilket Udvalg bestaar af Lærere og Lærerinder af Bestyrelsen for »Kristelig Forening for Skole og Hjem«. Han er endvidere Medlem af Bestyrelsen for Lyngs »Blaa Kors«-Forening, Stifter og Leder af Lyngs Sognebogsamling og Bestyrelsesmedlem i Aktie-

selskabet »Nørre Nissum Højskole og Seminarium«.

JOHANNES KAPPEL

Førstelærer ved Hurup Skole, er født den 4. December 1864 i Heltborg Skole, hvor hans Fader var Lærer, ligesom Bedstefaderen var Lærer i Hundborg. — I 1884 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Lærerkursus. Den 1. Juni 1887 ansattes han som Lærer i Sønder Nissum, forflyttedes 1893 til Veerst, i 1901 til Børglum østre Skole og i 1907 til sit nuværende Embede.

Hans Hustru, Agnete f. Rudbeck, er Datter af Lærer A. Rudbeck i Overlade i Bjørnsholms Sogn.

Ved Siden af det daglige Undervisningsarbejde i Skolen har Lærer Kappel stadig virket ihærdigt for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, dels ved under sin Virksomhed i Veerst at forestaa Ledelsen af den derværende Foredragsforening, dels ved i Hurup at være Leder af Sognets Bogsamling. Blandt andre gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa nævnes Sygekassesagen, idet han var Formand for Veerst Sygekasse og Kasserer for Børglum Sygekasse; han har desuden været Formand for Fattiggassens Bestyrelse i Børglum og Regnskabsfører i Veerst Brugsforening.



Johannes Kappel

ANTON KRISTIAN KIRKEGAARD

Lærer og Kirkesanger i Agger pr. Lemvig, er født den 22. September 1855 og Søn af Husmand Hans Jakob Kierkegaard i Vestervig. — I 1875 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse i Sang og Musik ved at deltage i Statens Feriekursus i 1885 og 86. Den 20. Oktober 1875 ansattes han som Lærer i Lindahlsminde vestre Distrikt ved Vestervig, hvor han virkede, indtil han 29. Januar 1881 kaldedes til Agger, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hustru: Karen Marie f. Fabricius.

Lærer Kierkegaard har ved Siden af sin Skolegerning stadig udfoldet en betydelig Virksomhed, saavel af offentlig Beskaffenhed som med kulturelle eller økonomiske Formaal og i Tidens Løb udført flere overordentlig vigtige, betroede Hverv. Fra 29. Maj 1906 til 25. Maj 1909 og fra 20. Maj 1910 har han været Medlem af Folketinget, har siden 1908 været Medlem af Medicinalkommissionen og har fra 1. April 1909 til 31. Marts 1913 været Medlem af Kommunalbestyrelsen for Vestervig—Agger Kommune. Han har tidligere været Formand for Vestervig og Agger Sygekasser samt har siden 1. Januar 1904 været Formand for »Centralforeningen af Sygekasser i Thisted Amt«, ligesom han i 1909 og 1910 var Sygekasseinspektoratets Revisor af anerkendte Sygekasser i Thisted, Ringkøbing og Ribe Amter. — Blandt



Anton Kristian Kierkegaard

andre gode Formaal, som særlig er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa fremhæves Afholdssagen; han har saaledes i to Overgange været Formand for »Vestervig Afholdssforening« samt var i en treaarig Periode Formand for »Thy og Hannæs Centralafholdssforening«. Fra 1876 til 1895 var han Leder af den af ham selv stiftede »Vestervig Sangforening«, var fra 1895 til 1900 Formand for Refs Herreds Lærerkreds, samt stiftede i 1906 Agger Brugsforening, for hvilken han derefter var Regnskabsfører, indtil Rigsdagens Aabning samme Aar. Ved sin Tiltrædelse af Embedet i 1881 forefandt han i Agger en Fiskerbefolkning, kuert og umyndiggjort i de sidste Slægtled af »Strandkongers«, hvoraf der langs Vestkysten fandtes og endnu kan findes flere, Mænd, der som Indehaver af alle offentlige Hverv, bl. a. som Strandfoged, Sognefoged, Redningsvæsenbestyrer, Forbjerger o. lign., var forlenet med stor Magt og Indflydelse. En saadan i særlig Grad udpræget »Konge« herskede i Agger, en Mand, der uden at tage Spor af Hensyn til andre trumfede sin Vilje igennem og bragte Befolkningen bogstavelig talt under Pisken. Et kort Ophold paa et saadant Sted maatte snart hidføre Erkendelsen af, at her kun var en Ting at gøre, nemlig at opdrage en ny Slægt, der ikke vilde finde sig i saadan Tyrannisering. Vejen til dette Maal har været trang og lang og er ikke tilbagelagt uden adskillige Sammenstød, men en Menneskealders Arbejde har baaret Frugt, saa Befolkningen med Forstaaelse af dens Værd nu hører til de mest selvstændige i Landet. »Kongen« er afsat, hans mange Bestillinger fordelt mellem lige saa mange Mænd. — Lærer Kierkegaard kan fryde sig over dette Resultat, sit Livs skønneste Værk.

ANDREAS KJELDGAARD

Enelærer ved Emb Skole pr. Nykøbing M., er født i Emb Skole paa Mors den 26. September 1846 som Søn af Skolelærer Jens Mortensen Kjeldgaard, der var Lærer i Emb fra 1826 til 1868, og Hustru Nielsine f. Algreen. — I 1866 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved i 1871, 73 og 74 at tage Del i flere Feriekursus, navnlig i Naturlære, Matematik og Musikteori. I 1868 afløste han sin Fader i Embedet, hvilket han siden har varetaget med Dygtighed og stor Pligt-troskab.



Andreas Kjeldgaard



Lars Jensen Kjelstrup

Hustru: Jesperine Hansine f. Revelius.
Lærer Kjelsgaard, der har været Kredsformand i Lærerforeningen fra 1874 til 1892, har i 25 Aar været Revisor ved de kommunale Regnskaber, har i en Snes Aar været Revisor ved Andelsmejeriet og har i adskillige Aar virket ihærdigt for Sognets Sygekasse. Som særlig interesseret for Matematik skrev han i 1880 en Artikel i »Tidsskrift for Matematik« om Løsning af trinome Ligninger, samt har endvidere skrevet enkelte Melodier, hvoraf et Par findes trykt i M. Eskesens »170 Melodier til nordiske Sange« (II), en enkelt desuden i nogle Udgaver af Bredsdorffs og Nutzhorns Salmemelodier.

LARS JENSEN KJELSTRUP

Lærer ved Arup Skole pr. Veslås, er født den 28. August 1873 i Hjardemaal Skole og er Søn af afdøde Lærer Niels Pedersen Kjelstrup. Efter i 1898 at være dimitteret fra Ranum Seminarium ansattes han 11. November samme Aar som Andenlærer ved Ordrup Skole i Krogstrup Sogn, Frederiksborg Amt, hvorfra han den 12. Maj 1902 kaldedes til sit nuværende Embede.

Lærer Kjelstrup har ved Siden af sin Skolegerning taget virksom Del saavel i de under det offentlige henhørende Hverv som i Ledelsen af sine Medborgeres Foreninger, bl. a. som Medlem af Menighedsraadet for Arup Sogn i de 6 Aar, som Menighedsraadsloven var i Virksomhed, og har i sin Tid stiftet Arup Sangforening, som han siden stadig har været Leder af. For Ungdommens fortsatte Udvikling og Oplysningens Fremme i det hele har han arbejdet ihærdigt ved Oplæsning og Foredrag, ligesom han i flere Vintre har holdt en godt besøgt Aften-skole for Egnens Ungdom.

PEDER KJELSTRUP

Lærer i Ejerslev pr. Nykøbing M., er født den 2. August 1855 i Hjortdal Sogn, Thisted Amt, som Søn af forhenværende Lærer P. Pedersen, Tømmerby. I 1878 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og virkede derefter som Hjælpelærer i Øslås, Vestervandet og Hørdum, indtil han 15. August 1880 modtog fast Ansættelse som Lærer i Ejerslev paa Mors, hvor han siden har virket uafbrudt.

I 1880 ægtede han sin Hustru, Larsine f. Svendsen.

Ved Siden af den daglige Skolegerning har Lærer Kjelstrup til Stadighed

Lærerne og Samfundet. II.



Peder Kjelstrup



Rasm. Chr. Stokholm Kjersgaard

hver Vinter i 30 Aar holdt en velbesøgt Aftenskole, ligesom han har taget virksom Del i Ledelsen af flere af de under det offentlige henhørende Foreninger og Virksomheder til Fordel for det almene Vel. Han har saaledes bl. a. i flere Aar været Formand for Sygekassen og Medlem af Kommunens Værgeraad.

RASMUS CHRISTIAN STOKHOLM KJERSGAARD

Lærer ved Stenbjerg Skole pr. Snedsted, er født den 5. Januar 1885 i Aalborg som Søn af nu afdøde Drejer F. Kjersgaard. — Efter sin Konfirmation kom han ogsaa til Trædrejerhaandværket, ved hvilket Fag han modtog i sin Fritid Undervisning i Tegning ved Aalborg tekniske Skole, for hvilket Fag han tildeltes Diplom og rosende Omtale. Han kom derefter paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes i 1909, blev Hjælpe lærer først i Vorupør og derefter i Handbjerg og kaldedes efter endt Militærtjeneste i 1912 til Stenbjerg Skole.

I 1911 ægtede han sin Hustru, Margrethe f. Andersen, der var Lærerinde ved Viborg Nørre-Mark Skole.

Blandt de Hverv, som Lærer Kjersgaard har udført ved Siden af sin Skolegerning, maa særlig nævnes hans Virksomhed som Formand for Missionshusets Bestyrelse, ligesom hans Bestræbelser for at skabe god Folkesang ved at lede det stedlige Sangkor.

ANTON PEDERSEN KJØLBYE

Enelærer ved Lægind Skole pr. Nykøbing Mors, er født i Vilsted ved Løgstør den 8. April 1886 som Søn af Gaardejer Peder Jensen Kjølbye og Hustru, Inger f. Breum. — Med ministeriel Tilladelse tog han i 1904 i Aarhus Tillægseksamen til Skolelærereksamen i Tysk og Engelsk, Aaret efter tillige i Fransk og dimitteredes i 1907 fra Ranum Seminarium. Aaret efter sin Dimission var han Huslærer, hvorefter han med Stipendium og Friplads gennemgik den toaarige »Niels Brocks Handelshøjskole« i København, der er under Grossererforeningens Bestyrelse og Tilsyn, som da havde besluttet paa denne Maade at yde et Bidrag til Uddannelse af Handelsskolelærere, hvortil der rundt om i Landet er betydelig Trang. I 1909 var han tillige Assistent ved »Genealogisk Institut« og underkastede sig i 1910 Afgangseksamen fra Handelshøjskolen med 1. Karakter, hvorefter han 15. August s. A. ansattes som Vikar ved Københavns Kommuneskoler og ved Købmandsskolen samt tillige som fast Lærer ved »De kommunale Fortsættelseskursus i København« og ved »Købmandsskolens Kvindeafdeling«. Efter saaledes at have modtaget en omfattende teoretisk og praktisk Uddannelse i København, ønskede han for en kort Tid at være i Landsbyskolens Tjeneste og blev da 1. April 1912 kaldet til Enelærer ved Lægind Skole paa Mors.

Den 15. Oktober 1911 viedes han paa Frederiksberg til Antoinette Johanne Marie Abrahamson Wulffsen, født i Svaneke den 16. Januar 1881,



Anton Pedersen Kjølbbye

Datter af Mads Wulffsen, tidligere Ejer af Styrsgaard og Hullegaard paa Bornholm, og Hustru Antoinette Johanne Marie f. Abrahamson, der var Datter af Førstelærer og Kirkesanger Jacob Abrahamson i Svaneke, som døde i 1848.

Den udmærkede Uddannelse, der af den Brockske Handelshøjskole tilbydes unge Lærere med gode Vidnesbyrd og tilstrækkelige Forkundskaber i Sprog, har ikke hidtil vundet Paaskønnelse; Lærer Kjølbbye staar saaledes som den første og hidtil eneste eksaminerede Handelshøjskolelærer, uddannet her i Landet.

Anton Kjølbbye er tillige Personalhistoriker, en Interesse, han gaar op i med Liv og Sjæl. Han har udarbejdet og udgivet »Stamtavle over Familien Wulffsen fra Styrsgaard«, København 1912 og »Stamtavle over Familien Breum«, Nykøbing M. 1913. Endvidere har han indsamlet en Del Materiale til en »Ra-

num Stat« samt skrevet enkelte Afhandlinger i Dagblade og Tidsskrifter.

PEDER CHRISTENSEN KOBBERØ

Enelærer ved Oxenbøl Skole pr. Vestervig, er født den 13. Juni 1858 i Hvidbjerg paa Thyholm. Efter i 1879 at være dimitteret fra Ranum Seminarium, var han et Aar Huslærer paa Herregaarden »Norgaard« i Salling, kaldedes derefter til Lærer ved Estvad søndre Skole, men maatte efter et halvt Aars Forløb indtil videre helt ophøre med Lærergerningen paa Grund af Sygdom. Den 1. Januar 1884 kaldedes han til Lærer ved Oxenbøl Skole og var tillige Organist ved Vestervig Kirke fra 1890 da Orgelet anskaffedes, indtil 1901, da der ansattes en Andenlærer ved Lindahlsminde Skole.

Foruden at have varetaget sit Embede med Dygtighed og stor Pligt-troskab, har Lærer Kobberø taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foretagender, særlig med økonomiske Formaal, og har bl. a. i adskillige Aar været Bestyrelsesmedlem for Hassing—Refs Herreders Sparekasse i Vestervig.



Peder Christensen Kobberø

CHRISTEN KORTEGAARD

Lærer ved Øsløs søndre Skole, er født den 17. Februar 1851 i Skovsted, Hillerslev Sogn og Herred, dimitteredes



Christen Kortegaard

1871 fra Ranum Seminarium og ansattes 1. Januar 1874 som Andenlærer i Øsløs, forflyttedes 1. Juli 1876 til Harring Lærerembede og kaldedes 7. December 1880 til sit nuværende Embede.

Lærer Kortegaard, som fra 1882 til 1892 var Kredsformand i Vester Hanherred, har ved Siden af sin Skolegerning taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres praktiske Foretagender og Sammenslutninger, bl. a. som Formand i Øsløs Brugsforening og ved at fungere som Formand for Øsløs—Vesløs—Arup Kommunes Sygekasse siden dens Stiftelse den 1. December 1882. Han har endvidere udført et dygtigt Arbejde i det offentlige Interesse ved fra 1. Januar 1904 til 1. April 1910 at fungere som Formand for Øsløs—Vesløs—Arup Sogneraad.

MORTEN MADSEN JENSEN KRARUP

Førstelærer ved Tæbring—Rakkeby Skole pr. Nykøbing M., er født den 22. August 1872 i Krarup, Tistrup Sogn ved Varde, som Søn af Husmand N. P. Jensen (Josvasen) og Hustru Ellen Madsen. — Indtil sit 20. Aar arbejdede han ved Landvæsenet, men blev efter et Kursus paa Staby Højskole Lærer ved Alrum Biskole i Stadil Sogn, hvor han virkede i 2½ Aar. Efter at have aftjent sin Værnepligt var han i Vinteren 1896—97 Lærer ved Føvling Skole og i 1/2 Aar Vikar ved Struer Skolevæsen, optoges derefter paa Jelling Seminarium og dimitteredes derfra i 1901, konstitueredes 19. August s. A. som Andenlærer ved Tæbring—Rakkeby Skole, modtog 1. September 1902 fast Ansættelse i Embedet og kaldedes 1. Januar 1906 som Førstelærer ved samme Skole.

Hans Hustru, Sidsel Marie f. Have, er Datter af Lærer Have, der indtil 1. Januar 1906 var Indehaver af Tæbring Førstelærer- og Kirkesangerembede.

Ved Siden af det daglige Undervisningsarbejde har Lærer Krarup til Stagedholdt hver Aar siden 1903 holdt en velbesøgt Aftenskole, ligesom han i et lignende Tidsrum har udfoldet en stor Virksomhed som Formand for Tæbring—Rakkeby Foredragsforening. Han har desuden siden 1908 været Formand for



Morten Madsen Jensen Krarup

Kommunens Værgeraad, er Revisor i Pastoratets Sygekasse og var tidligere i flere Aar Formand for Kommunens Hjælpekasse og Formand for Tæbring Rakkeby— Venstrevælgerforening. I de senere Aar har han endvidere paataget sig Hvervet som Formand for Tæbring Pastorats Koforsikringsforening og som Revisor i Andelsmejeriet.



Anders Kristensen

ANDERS KRISTENSEN

Enelærer og Kirkesanger i Redsted pr. Karby paa Mors, er født den 5. Marts 1846 i Dannemarre paa Lolland, hvor hans Fader var Skræder og dennes Fader igen Lærer ved Charlottenlund Skole i Dannemarre Sogn. — Allerede som Barn drømte han om at blive Lærer, og 15 Aar gammel blev han paa Sognepræstens, Provst Tobiesens Anbefaling antaget til Lærer ved Munkeby Pogeskole, hvor han virkede i 6 Aar og underviste hver anden Dag, men da de fleste af »Pogene« efterhaanden blev ca. 12 Aar, før de afgik til Hovedskolen i Tillitze, blev Stillingen omsider forandret til et fast Enelærerembede, hvorefter han tog et Aar paa Gjedved Seminarium og dimitteredes efter Seminariets Indstilling af Eksamenkommissionen i 1868. Efter at have aftjent sin Værnepligt i 17 Maaneder som Infanterist og permitteret som Underkorporal, blev han, omtrent samtidig med at han overtog en Hjælpe-lærerplads i Skjorringe, den 1. December 1870 kaldet til Sindbjerg Biskole, hvorfra han befordredes 7 Juni 1879 til Redsted Enelærer- og Kirkesangerembede, som han siden har været taget uafbrudt, indtil han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 31. Oktober 1913 at regne.

Hustru: Kirstine I. Christiansen.

Lærer Kristensen, der saaledes i et halvt Aarhundrede har virket med Dygtighed og stor Pligttroskab i Folkeskolens Tjeneste, har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv, deraf flere ved de under det offentlige hørende Virksomheder. I 12 Aar var han Medhjælper hos Sogneraadsmændene ved Ligningens Affattelse og Regnskabets Allæggelse, samt har siden hvert tredje Aar været Revisor ved Kommuneregnskabet. I 1908 var han medvirkende ved Stiftelsen af Sognets Sygeplejeforening og har siden været dennes Formand, ligesom han ogsaa er Tilsynsværge i Sognets vestlige Del for Thisted Amts Plejehjemsforening. Han er endvidere mangleaarig Kirkeværge for Redsted Kirke, Formand for Sognets »de fattiges Kasse og Møgnighedsraadsmedlem. Han har desuden i ca. 30 Aar haft Sæde i Sognebogs-samlingens Styrelse, en Tid som dens Formand, samt har i en Aarrække været Styrelsesmedlem og siden stadig Revisor i Sognets Brugsforening. I 6 Aar har han været Medlem af Amtets Lærer-Kredsstyrelse.

MADS KRISTIAN KRISTIANSEN

Lærer i Visby pr. Bedsted i Thy, er født den 2. Juli 1862 som Søn af Gaardmandsfolk i Sennels. I 1886 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, vir-



Mads Kristian Kristiansen

kede derefter i nogle Aar som Vakancelærer og Hjælpe lærer forskellige Steder, indtil han 21. Februar 1891 ansattes som Lærer i Ginderup, Helthborg Sogn, hvorfra han forflyttedes den 15. September 1892 til sit nuværende Embede.

Foruden den daglige Skolegerning har Lærer Kristiansen til Stadighed holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom. Han har endvidere i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv for sine Medborgere, bl. a. som Revisor ved de kommunale Regnskaber og Mejeriregnskaberne, som Kredsformand i Tyendesporeföreningen for Thy og som Medlem af Menighedsraad og Værgeraad, ligesom han ogsaa er Observator ved Nedbørsstationen i Visby for det meteorologiske Institut i København.

NICOLAJ KRISTIANSEN

Enelærer ved Sundby Skole pr. Snedsted i Thy, er født i Hvidbjerg paa Thyholm den 19. September 1863. I 1888 dimitteredes han som Privatist og var derefter et Aar Lærer ved Amtsbornehjemmet »Thingskov« ved Vejle, indtil han oprettede Børkop Højskole, som han derpaa i to Aar var Forstander for. Han lod Højskolen opføre og havde ialt 139 Elever, men afhændede saa Skolen til et Aktieselskab og søgte ind i Folkeskolen. Fra 7. Januar 1892 til 26. Januar 1894 var han Lærer ved Hede Skole i Ikast Sogn, kaldedes derefter til Nøvling Skole ved Herning, forflyttedes 3. Februar 1903 til Stenbjerg ved Snedsted og den 1. Januar 1904 til sit nuværende Embede.

Hustru: Nikoline Kristine f. Larsen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Kristiansens Arbejde maa særlig fremhæves Ungdomsagen, ligesom hans Bestræbelser for at skabe god Folkesang ogsaa bør nævnes; i 18 Aar har han til Stadighed hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for Egnens Ungdom, har ledet flere Sangforeninger, samt har i Aarenes Løb holdt adskillige Møder, dels for »Blaa Kors« og dels i Tilslutning til Indre Mission, ligesom han ogsaa gav Stødet til Opførelsen af Missionshuset i Nøvling. Han har desuden i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet, har virket ihærdigt for Sogne- og Børnehøjskoler, samt har i en halv Snes Aar været Formand



Nicolaj Kristiansen

for Sygekassen og Revisor for Sparekassen. I et lignende Tidsrum har han været Repræsentant for Haveselskabet, og blev i sin Tid af Vildbjerg—Nøvling Landboforening tildelt gratis Undervisning i Landbrugsbogføring, som han Vinteren efter lod komme 40 Mænd tilgode ved at holde særlig Aftenskole i dette Fag, ligesom han ogsaa paa sin Egn var Foregangsmand ved Opdyrkning af Engene og i Mosekultur efter Hedeselskabets Anvisning.



Poul Poulsen Krogsgaard

MAGNUS MORTEN KRISTJANSEN

Førstelærer ved Flade Hovedskole pr. Nykøbing M., er født den 17. Juli 1880 som Søn af Lærer M. Kristjansen ved Havlykke Skole i Østofte Sogn paa Loland. — I 1903 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, ansattes 1. April 1905 som Andenlærer i Sevel ved Vinderup og kaldedes 1. Marts 1908 til Flade østre Skole som Førstelærer og Kirkesanger.

Hustru: Johanne Cathrine f. Harkjær.

Ved Siden af den daglige Skolegerning har Lærer Kristjansen de senere Aar begyndt at forberede unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet og viser i det hele taget megen Interesse for Undervisningsarbejdet. Udenfor Skolen beklæder han Stillingen som Medlem af Menighedsraadet.

POUL POULSEN KROGSGAARD

Lærer i Frøslev pr. Nykøbing M., er født den 8. Juni 1879 som Søn af Lærer Peder Poulsen i Erslev. — 14 Aar gammel kom han i Smedelære og arbejdede i 7 Aar ved dette Haandværk, men maatte saa paa Grund af en Ryglidelse opgave denne Livsvej; han optoges derefter paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1905. Efter sin Dimission var han 1 Aar Vikar ved Viborg Kommuneskole, kaldedes i 1906 som Lærer ved Ingstrup Skole og forflyttedes 1. Oktober 1910 til sit nuværende Embede.

I Maj 1909 viedes han til Dorothea Worm, Datter af Lærer Worm i Sundby.

Lærer Krogsgaard har i flere Aar været Medlem af Menighedsraadet og Kommunens Værgeraad, i hvilke Stillinger han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kendskab til Befolkningens Kaar og Livsforhold.

THOMAS KRISTIAN LARSEN

Enelærer ved Vust Skole, er født i Løgstør den 11. September 1855. Han var først bestemt til at gaa Handelsvejen, men opgav dette efter 3 Aars Forløb, da hans Lyst stod til at blive Lærer, kom paa Ranum Seminarium og



Thomas Kristian Larsen

er Stifter og Formand for Frøstrupkredsens radikale Venstreforening og fungerer stadig som Revisor for Aktieselskabet «Vust Samlingshus» og for Kreaturforsikringen for Vust Sogn.

dimitteredes herfra i 1876 samt deltog senere som en Fortsættelse af sin Uddannelse i flere af Statens Lærerhøjskoles forskellige Kursus. Lige efter sin Dimission blev han ansat som Lærer i Faartoft ved Thisted, hvor han virkede, indtil han i 1884 forflyttedes til Hansted, hvorfra han kaldedes i 1886 til sit nuværende Embede.

Lærer Larsen har i ca. 20 Aar holdt en velbesøgt Aftenskole for Ungdommen, som han ved Oplæsning endvidere har søgt at gøre bekendt med udvalgte danske Digterværker og har i Tidens Løb forberedt adskillige unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet. Han har i flere Aar været Medlem af Værgeraadet, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Vust Sygekasse, i hvis Bestyrelse han siden har haft Sæde,

RASMUS ANDERSEN LAURSEN

Lærer og Kirkesanger i Gjettrup, er født den 22. Maj 1858 som Søn af Gaardmandsfolk i Hesselballe ved Hjortshøj. Efter at være dimitteret i 1886 fra Ranum Seminarium og have været beskæftiget ved forskellig Lærervirksomhed, ansattes han i 1890 ved Vadet Skole i Hallund Sogn og forflyttedes i 1895 til Gjettrup, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hustru: Ane f. Andersen.

Foruden at have udført sin Skolegerning med Dygtighed og Interesse har Lærer Laursen taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres økonomiske Foretagender; han har saaledes siden Nytaar 1898 været Formand og Regnskabsfører for Spare- og Laanekassen i Helligsø—Gjettrup Sogne, i hvilken Stilling han har udført et stort og for Egnen heldbringende Arbejde.

PETER AGGERHOLM LEGIND

Lærer i Holme ved Thorup Station, er født den 9. Februar 1847 i Aarup Skole ved Snedsted, dimitteredes 1869 fra Ranum Seminarium og ansattes 19. April 1870 som Lærer ved Tranum Klit Skole i Øster Han Herred, hvorfra han forflyttedes 20. December 1872 til Holme i Vester Han Herred.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Legind taget virksom Del saavel i de under det offentlige henhørende Arbejder som i sine Medborgeres praktiske Foretagender og Foreninger.



Rasmus Andersen Laursen

Han har saaledes i mange Aar været Revisor ved de kommunale Regnskaber, Medlem af Vust Sogns Menighedsraad og Værgeraad, har siden 1881 været Revisor ved Han Herredernes Sparekasse, Sekretær for Thorup Klim Sogneraad, Revisor ved Toftholm Andelsmejeri, Han Herredernes Husflidsforening og Thorup Sogns Indkøbsforening samt har i nogle Aar været Formand for Han Herredernes Biavler Samlag.

NIELS PETER LYGBO

Førstelærer ved Kollerup Skole pr. Fjerritslev, er født i Vrensted i Vendssyssel den 8. December 1860, dimitteredes 1883 fra Ranum Seminarium og deltog senere som en Fortsættelse af sin Uddannelse i adskillige Feriekursus paa Statens Lærerhøjskole. I 1885 ansattes han som Lærer ved Fredensdal Skole i Øster Han Herred og forflyttedes i 1895 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Lyngbo paa forskellig Maade stræbt at højne Oplysningen i sin Skolekreds, bl. a. ved at forestaa Ledelsen af Kollerup Sognebogsamling, ligesom han har vist megen Interesse for de under det offentlige hørende Arbejder og Hverv, bl. a. ved sin Virksomhed som Medlem af Sogneraadet og ved i 18 Aar at fungere som Sekretær for dette og som Revisor i Fjerritslev Bank.



Anders Jensen Lyngsøe

ANDERS JENSEN LYGSSØE

Førstelærer ved Holmgaardenes Skole i Ydby Sogn, er født den 22. Juni 1863 i Lyngsøgaard ved Viborg, dimitteredes 1885 fra Gjedved Seminarium og modtog i 1890 fast Ansættelse som Lærer ved Holmgaardenes Skole, hvor han siden har virket uafbrudt.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Lyngsøes Arbejde, maa særlig fremhæves Ungdomssagen, ligesom hans Bestræbelser for at udbrede god folkelig Oplysning ogsaa bør nævnes; han har virket ihærdigt for Ungdommens fortsatte Uddannelse ved til Stadighed at holde Aftenskole, Foredrag og Oplæsning, ligesom han i sin Tid ogsaa var medvirkende ved Stiftelsen af Ydby Sognebogsamling og siden har haft Sæde i dennes Bestyrelse og tillige udført Hvervet som Boguddeler. Han har endvidere i adskillige Aar været Medlem af Ydby Sogns Menighedsraad, Formand for Boddum—Ydby Kommunes Sygekasse og Hjelpekasse, samt har tidligere været Revisor i Boddum—Ydby Pastorats Sparekasse.

Siden 1905 har Førstelærer Lyngsøe været Formand i 57. Kreds af Danmarks Lærerforening.



Christian Peter Sørensen
Madsbøll

CHR. PETER SØRENSEN MADSBØLL

Lærer og Kirkesanger i Hvidbjerg vesten Aa pr. Bedsted, er født den 4. Oktober 1867 i Lild Klit i Vester Hanherred. Sit Barndoms-hjem havde han her blandt Lild Sogns Klitter ved Vesterhavet, hvor han i flere Aar var Fisker, men hans største Lyst var til Lærergerningen. I 17 Aars Alderen begyndte han at læse, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1889; den 16. November 1891 fik han fast Ansættelse i Folkeskolen som Lærer i Hansted ved Thisted og virkede her, indtil han 1. Oktober 1910 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Hustru: Agnes Rosalia f. Nielsen af Læsø.

Under sin Virksomhed i Hansted var Lærer Madsbøll Formand for Hansted Laaneforening for Fiskere, Næstformand i Vægeraadet, Formand for Hansted Missionshus og Formand for den lokale Kredsforening under »Dansk Missionsselskab«. I Hvidbjerg vesten Aa er han Tilsynsværge med Plejebørn, Formand for

Skolernes Børnebiblioteker i Pastoratet samt er, som tidligere i Hansted, Formand for »Dansk Missionsselskab« derværende Kredsforening. Ved Siden af disse mindre Tillidshverv har han holdt en Del kristelige Møder for unge og gamle, baade i Skoledistriktet og hvor man ellers har indbudt ham dertil.

ASGER MARTINI-HANSEN

Enelærer ved Skyum nordre Skole pr. Hørdum, er født den 17. December 1884 paa Mandø som Søn af Sognepræst Harald Peter Hansen. — Efter sin Konfirmation kom han ud at sejle med »Georg Stage«, hvormed han sejlede baade i de hjemlige Farvande og til fremmede Lande; han var baade i Afrika og Australien, men efter Hjemkomsten i Efteraaret 1903 bestemte han sig til at opgive dette omflakkende Liv og hellige sine Kræfter til Skolens Gerning, og efter at have gaaet i Seminarieforberedelse til Sommeren 1904 i den Skole, hvor han nu virker som Lærer, var han klar over, at det var en Gerning, der var værd at ofre baade Tid og Kræfter, og han har ikke fortrudt sit Valg. I 1907 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, virkede derefter som Realskolelærer i Skanderborg, ansattes i 1908 som Lærer ved Vester Bjerger Skole i Sønder Felding Sogn, og forflyttedes i 1910 til Skyum nordre Skole, hvor han siden har virket.

Hustru: Kirstine Pedersen.



Asger Martini-Hansen



Niels Marius Madsen

NIELS MARIUS MADSEN

Førstelærer ved Nørre Vorupør Skole pr. Sjørring, er født den 15. Januar 1865 i Klottrup ved Børkop, hvor hans Fader var Gaardmand. Han var indtil 25 Aars Alderen beskæftiget ved Landbruget, men fik saa Lyst til Skolegeringen og tog i 1893 Lærereksamen i Aarhus fra Ranum Seminarium. Efter sin Dimission var han Lærer paa Horne Højskole ved Hjørring, indtil han 17. Marts 1894 ansattes ved Hede Skole, hvorfra han 1. November 1901 forflyttedes til sit nuværende Embede.

Lærer Madsen, der er kirkelig interesseret, har siden 1896 arbejdet ivrigt blandt de unge, ikke blot ved indtil sin Forflyttelse at lede den af ham selv og Lærer Faurholdt i 1894 stiftede Sangforening i Isenvad Kirke-distrikt, men ogsaa ved for K. F. U. M. og K.s Ud-

valg at foretage hyppige Rejser for at samle Ungdommen i Tilslutning til disse Foreninger, for hvilken Sag, der har vundet hans udelte Sympati, han har udført et stort og betydningsfuldt Arbejde. Han har i sin Tid sammen med Pastor Madsen og Lærer Ishøj stiftet et Bibliotek for Ungdommen samt det i Vorupør værende Missionsbibliotek og har siden 1. Januar 1905 endvidere været Medlem af Vorupør Kirkes Bestyrelse, ligesom han var Medlem af Menighedsraadet i de 6 Aar, Menighedsraadsloven virkede.

SØREN PETER MOLBÆK

Enelærer ved Næs Skole pr. Karby paa Mors, er født den 5. Juli 1868 i Lillering, Franlev Sogn i Aarhus Amt, hvor hans Fader, Andreas Molbæk, indtil 1883 ejede en lille Gaard, men som hovedsagelig ernærede sig ved Vejentreprenørarbejde. — Da han var 16 Aar gammel kom han i Handelslære, men gik dog snart over til Landbruget og arbejdede ved dette i nogle Aar, indtil han kom paa Højskole, forberedtes og optoges paa Gjedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1895. Efter sin Dimission var han i 1896—97 dels Elev, dels Hjælper paa Askov Højskole og deltog senere i flere Kursus paa Statens Lærerhøjskole. Den 1. Juli 1900 ansattes han som Andenlærer i Louns ved Gedsted, kaldedes 1. Januar 1901 som Enelærer i Redsted vestre Skole og forflyttedes 1. Januar 1906 til sit nuvæ-



Søren Peter Molbæk



Jens Munk-Poulsen

rende Embede. — Hustru: Petra Kirstine f. Kær.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har Lærer Molbæk i 7 Vintre holdt en velbesøgt Aftenskole, ligesom han ogsaa i sit tidligere Embede gav Aftenskoleundervisning for Ungdommen. I Redsted var han endvidere kommunal Revisor, Medlem og siden Formand i Bestyrelsen for Brugsforeningen samt har i Tidens Løb udført en Del forskellige Sekretærarbejder for Branddirektøren, der tillige var Skyldkredsformand for Morsø vestre Skyldkreds og Direktør for Thisted Amts Landbygningers Brandforsikring.

JENS MUNK-POULSEN

Tidligere Lærer i Søndre Vorupør, er født den 8. August 1860 samme Sted, hvor baade hans Fader og Bedstefader have været Fiskere. I 1884 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og ansattes i Maj 1886 ved Rygaardstrand Skole og forflyttedes 1. Januar 1888 til Søndre Vorupør, hvor han virkede, indtil han paa Grund af Sygdom efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 1. September 1911.

Pensioneret Lærer Munk-Poulsen, som Kong Frederik VIII personlig overrakte Dannebrogordenens Ridderkors under sit Besøg i Søndre Vorupør i 1908, har udfoldet en enestaaende Virksomhed til Gavn for den stedlige Fiskerbefolkning, som han har sat alle sine Evner og Kræfter ind paa at hæve saavel i social som i aandelig Henseende. Han har saaledes som Medlem haft Sæde i Fiskerikommissionen til Revision af Fiskeriloven, i Bestyrelsen for Hjælpekassen og i Arbejderforsikringsraadets Fiskeriafdeling, har i flere Aar været Formand for Vorupørs to Laaneforeninger for Fiskere og var indtil 1911 Formand for Foreningen til Understøttelse af de paa Havet forulykkede Fiskeres Efterladte i Thisted Amt, var Medlem af Bestyrelsen for Dansk Fiskeriforening indtil 1901 og derefter Tillidsmand for samme Forening til 1911, har i mange Aar været Formand for Aalegaardsnævnet i Thisted Amt, Sekretær i Vorupør Fiskeriforening og Formand for Vorupør Fiskekompagni, der drives som Andelsselskab i Fiskeeksport. Han har desuden taget virksom Del saavel i de under det offentlige henhørende Arbejder og Hverv som i Ledelsen af Egnens andre Foretagender og Foreninger, bl. a. som mangeaarigt Medlem af Hundborg—Jannerup Sogneraad, som Kirkevæрге, indtil 1911 som Medlem af Værgeraadet, ligesom han i 1892 var medvirkende ved Stiftelsen af Vorupør Sygekasse, som han derefter i 18 Aar var Formand for, som Formand for Brugsforeningen, som Medstifter af »Blaa Kors« Afdeling i Vorupør og som Bestyrelsesmedlem for Aktieselskabet »Aarup Mølle«, et Tørlægnings- og Kultiveringsarbejde i Enge og Moser. Han har endelig i en Aarrække haft Sæde i Bestyrelsen for Aktieselskabet Nørre Nissum Seminarium og Højskole. Som Politiker hører Munk-Poulsen til det Moderate Venstre og valgtes ved Folketingsvalget i Foraaret 1913 som Venstres Kandidat i Thisted Amts 2. Valgkreds.

MADS PEDER MØLLER

Enelærer ved Ørding vestre Skole pr. Nykøbing M., er født den 11. April 1850 i Vorbasse Mølle som Søn af Møller og Gaardejer Iver Madsen, der stammer fra Tørning Mølle i Sønderjylland og hører til en gammel dansk Selvejer-Bondeslægt. Hans Moder, Magdalene Pedersen Poder, stammede fra Familien Poder paa Herregaarden Hundsbæk i Læborg Sogn ved Vejen og var i Slægt med Major Ingversen i Viuf. — Som Dreng frekventerede han Borgerskolen i Aabenraa et Par Aar, var i 1867 om Sommeren paa Staby Højskole, blev derefter Vinterlærer i Lintrup, Aaret efter Biskolelærer i Asbo og optoges i 1869 paa Gjedved Seminarium. Paa Grund af økonomiske Vanskeligheder forlod han dog Seminariet i 1871, blev Frikolelærer i Bottrup ved Horsens og tog derefter i 1872 den afsluttende Lærprøve, dels i Gjedved, dels i Aarhus. I 1874 rejste han til New Zealand med den fuldriggede Sejler »Guttenberg« fra Hamborg, der havde 144 Udvandrere ombord. Møller blev Skibspræst, læste hver Søndag en Prædiken og sang nogle Salmer, ligesom han ogsaa døbte to Børn paa Rejsen, en Tykker under St. Helena og en Svensker i det Indiske Hav. Paa New Zealand var han godt i 3 Aar, virkede i Guldminerne, ved Gartneriet og var de sidste 1½ Aar Jæger i Bjærgene efter vilde Kaniner, Gemser og Vildsvin. Han havde det som Regel godt, tjente rigeligt og havde de bedste Betingelser for at kunne danne sig en god Fremtidsstilling, men Længselen drev ham hjem til Danmark, efter dog først at have været i Australien, Syd-Amerika og i London. Da han kom hjem, blev han Hjælpeleærer i Lunde og ansattes derefter som Enelærer i Hostrup, Øse Sogn, derpaa som Andenlærer i Vester Vedsted ved Ribe og blev i Slutningen af 1881 Hjælpeleærer og Kirkesanger paa eget An- og Tilsvar i Ørding paa Mors; efter 6½ Aars Forløb gav han sig til at lære Mejeri, men opgav dog snart denne Vej. Da der nu opførtes en ny Skole i Ørding, blev han opfordret til at søge den, hvilket han gjorde med det Resultat, at han 1. Oktober 1897 fik Embedet, som han siden har varetaget uafbrudt. Paa Grund af Afbrydelserne i Lærervirksomheden regnes Lærer Møllers Anciennetet fra 1. Maj 1888.

Hustru: Kirsten f. Andersen Visby.

Næst efter Hjemmet og Skolen har Lærer Møller omfattet Havevæsen og Plantningssagen med sin varmeste Interesse; han har ledet mange Haveanlæg og haft Tilsyn med et stort Antal af Egnens Haver, har fremsøkt en stor smuk Have ved Skolen, som han overtog uden Spor af Have, hvilken Have indbringer ham en Netto-Gevinst paa over 200 Kr. aarlig, ligesom han har faaet tildelt baade 1ste, 2den og 3die Præmie fra det danske Haveselskab; han er endvidere Kredsformand i Morsø Plantningsforening samt er Stifter, Formand og Medejer af den 17 Tdr. Bygsædeland store smukke Plantage, der ligger lige ved Skolen med en deljig Festplads paa en halv Td. Land, dannet af nogle gamle Grusgrave. Som en Anerkendelse af hans ledende Arbejde og Offervillighed har hans Medejere givet Plantagen og Lystanlægget Navnet »Møllers Minder«, hvilket er indhugget i en Kæmpesten, der er rejst



Mads Peder Møller



Peder Andreassen Nedergaard

skillige Artikler til forskellige Blade, omhandlende Skildringer af fremmede Lande og meget andet, kun ikke Politik.

paa Festpladsen. Af Skolebørnene, Aftenskoleeleverne og Beboerne har han adskillige Gange modtaget de smukkeste Tegn paa Erkendtlighed, bestaaende saavel af forskellige værdifulde Gaver som af smukke Møbler, saa at Halvdelen af Hjemmets Indbo er kommet paa denne Maade, uagtet han er meget velstillet i økonomisk Henseende.

Lærer Møller har i flere Aar været Kommunerevisor, Bestyrelsesmedlem i Sygeplejeforeningen siden dens Stiftelse, Tilsynsværge i Thisted Amts Plejehjemsforening, Revisor i Forsamlingshuset og Sparekassen, samt var tidligere i nogle Aar Formand i Foredragsforeningen og Leder af Børnebogsamlingen, hvilke han selv i sin Tid har stiftet. Han har skrevet en større Fortælling »Trofast Kærlighed«, som optoges i Morsø, Randers Amts, Esbjerg og Varde Aviser, samt har skrevet ad-

PEDER ANDREASSEN NEDERGAARD

Lærer og Kirkesanger i Skinnerup ved Thisted, er født den 27. December 1848 som Søn af Arbejdsmand Andreas Sørensen og Hustru Dorthe Kirstine Hansdatter i Glatved, Hoed Sogn i Randers Amt. I 1868 dimitteredes han fra Lyngby Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens og Dansk Skoleforenings Kursus. Efter at have været Hjælpe lærer forskellige Steder, blev han i 1870 ansat som Lærer og Kirkesanger i Hansted, kaldedes i 1875 til Andenlærer og Kirkesanger i Furreby ved Løkken og forflyttedes derfra samme Aar til sit nuværende Embede. — Hans Hustru, Ane Marie Pedersen, er en Gaardmandsdatter fra Nørtorp i Røhr Sogn.

Lærer Nedergaard, der saaledes i over 40 Aar har virket med Dygtighed og Pligtroskab i Folkeskolens Tjeneste og som kan se tilbage paa et særdeles smukt og godt udført Arbejde, har ved sin hele Virksomhed og Levnet været et godt Eksempel for sine Medborgere, paa hvem han har udøvet en sjælden god Indflydelse. I omtrent 20 Aar har han holdt en velbesøgt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom, har i mange Aar forestaaet Ledelsen af Sognebogsamlingen og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Kommunens statsanerkendte Sygekasse, for hvilken han stadig fungerer som Formand, ligesom han i 30 Aar har været Sekretær for Sogneraadet.

ANDERS CHRISTIAN NIELSEN

Lærer og Organist i Kettrup ved Fjerritslev, er født den 12. Februar 1857 i Søndbjerg Sogn paa Thyholm, dimitteredes 1885 fra Vesterbros Semina-



Anders Christian Nielsen

rium og ansattes den 10. September 1886 i Kollerup Sogn i Vester Han Herred, hvor han virkede, indtil han den 22. Oktober 1894 kaldedes til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin Skolegerning har Lærer Nielsen taget virksom Del i Arbejdet ved sine Medborgeres forskellige Foretagender og Foreninger, ligesom han i Tidens Løb har udført flere betroede Hverv i det almene Vels Interesse. Han har saaledes vist megen Sympati for Husflidssagen, bl. a. ved som Formand at forestaa Ledelsen af Kettrup Sogns Husflidsforening, har i flere Aar fungeret som Revisor i Han Herredernes Sparekasse og har i sin Tid stiftet Fjertritslev Sangforening.

HANS MARTIN NIELSEN

Enelærer ved Ørding østre Skole pr. Nykøbing M., er født den 1. Juni 1885 i Hjeremind Skov ved Bjerringbro, hvor hans Fader, Peder Skaaning Nielsen, var Skovfoged, og stammer paa mødrene Side fra en mindre velstillet tysk Herremandslægt, der udvandrede til Danmark omkring 1775. — I sin Opvækst viste han afgjort Lyst og Anlæg for boglig Syssel og bestemte sig til, efter Tilskyndelse af sin Lærer, at han ogsaa vilde være Lærer. Han læste derefter en Del privat, vikarierede et Aar forskellige Steder, kom paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes herfra i 1909. Den 15. September s. A. ansattes han som Andenlærer ved Mammen Skole, hvorfra han 6. Maj 1912 kaldedes til sit nuværende Embede. — Hustru: Dagmar Bothilde f. Hansen.

I Mammen arbejdede Lærer Nielsen blandt Ungdommen i K. F. U. M., hvis ugentlige Møder afholdtes i hans Lejlighed, ligesom han her ogsaa var Medlem af et Udvalg, som arbejdede paa at faa en Ungdomssekretær ansat i Bjerringbro, hvilket dog først lykkedes efter Forflyttelsen til Ørding. Ved Siden af den daglige Skolegerning har han endvidere begyndt at forberede unge Mænd til Optagelse paa Seminariet; af disse er nu den første optaget paa Skaarup Seminarium. — Han er desuden Revisor i Ørding Brugsforening.



Hans Martin Nielsen

NIELS NIELSEN-HVIID

Førstelærer ved Lindahlsminde Skole pr. Vestervig, er født den 24. August 1875 som Søn af Gaardmandsfolk i



Niels Nielsen-Hviid

skabsfører for den stedlige Brugsforening.

Gjettrup i Thy. Efter i 1897 at være dimitteret fra Ranum Seminarium var han Hjælpe lærer i Hørby pr. Sæby, indtil han i 1898 kaldedes til Lærer og Kirkesanger i Lodbjerg, forflyttedes 1901 til Hvidbjerg vesten Aa og i 1910 til Lindahlsminde Førstelærer- og Kirkesangerembede, hvor han siden har virket.

Den 26. September 1900 viedes han til sin Hustru, Marie f. Gisselbæk.

Lærer Nielsen-Hviid er Medlem af Menighedsraadet og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af en Sygeplejeforening i Hvidbjerg vesten Aa, for hvilken han derefter virkede en Tid som Formand; han har endvidere stiftet Børnebogsamlinger saavel i Hvidbjerg vesten Aa som i Lindahlsminde Skole, stiftede i Hvidbjerg en Husmandsforening samt har i flere Aar ledet en Sangforening og fungeret som Regn-

OTTO NIELSEN

Lærer og Kirkesanger i Sønderhaa pr. Hørduin, er født den 10. Februar 1851 i Tvorup paa Thyholm, hvor hans Fader var Gaardmand og Sognefoged. — Efter at være dimitteret fra Ranum Seminarium i 1872 og efter at have været Huslærer et Par Steder, blev han Hjælpe lærer i Sønderhaa hos sin Formand i Embedet, Lærer Niels Kjær Svankjær, hvis Datter, Ane Kirstine Svankjær, han senere fik til Hustru. Da Lærer Svankjær døde i 1876, søgte Lærer Nielsen, paa Beboernes enstemmige Opfordring, Embedet, som han ansattes i den 30. Marts 1876 og i hvilket han siden har virket med stor Dygtighed og Pligttrøskab, ligesom han ogsaa har forstaaet at gøre sig i høj Grad agtet og afholdt af Egnens Beboere, hvilket gav sig til Kende paa den smukkeste Maade saavel fra Skolemyndighedernes som fra Sognebeboernes Side, da der i 1901 foranstaltedes en Festlighed til Ære for ham i Anledning af hans 25 Aars Embedsjubilæum.

Lærer Nielsen har udfoldet en omfattende Virksomhed saavel i Udførelsen af forskellige offentlige Hverv som i Ledelsen af flere af Egnens Foretagender med økonomisk Formaal. Han har



Otto Nielsen

saaledes i en lang Aarrække været Kommunalrevisor, Forligsmægler i Tyendesager, Kirkeværge, Medlem af Menighedsraadet, Kasserer for Kirkebøssens Midler og Bestyrelsesmedlem for Sygeplejeforeningen, ved hvis Stiftelse han selv i sin Tid var medvirkende, ligesom han ogsaa er Stifter af den derværende Skolebogsamling. Han har endvidere siden 1886 været Bestyrelsesmedlem, Bogholder og Kasserer i Sparekassen, hvis Indskud under hans Funktionstid er vokset fra 22,000 Kr. til 421,000 Kr., hvorfor Aktionærerne ogsaa viste deres Erkendtlighed og Paaskønnelse ved paa hans 25 Aars Jubilæum i 1911 at overrække ham kostbare Hædersgaver.

Lærer Nielsen har desuden vist sig som en dygtig Landmand, der ikke alene med godt Udbytte har drevet den til Embedet hørende Jordlod, men ogsaa et større Stykke Privatjord efter et vel tilrettelagt System og har fuld Forstaaelse af, at i et Land som vort, hvor Brugene er smaa, og hvor Interessen er for yderligere Udstykning af Jorden, kommer Bierhvervene eller de smaa Indtægter til at spille en stor Rolle i Landets samlede Økonomi, samt at Landbruget er vor største Indsats og at det betyder saa uhyre meget, om det giver Gevinst eller kun Pengene igen.

AXEL NØRBY

Enelærer ved Istrup Skole pr. Bedsted, er født i Ejerslev Skole paa Mors den 30. November 1878 som Søn af Lærer N. Kr. N. Nørby, som i 1880 forflyttedes til Hurup i Thy. — Efter at være dimitteret i 1898 fra Silkeborg Seminarium og senere at have taget Tillægseksamen i Tysk var han Hjælpe lærer i Hurup til 1906, derefter et halvt Aar Timelærer i Nykøbing paa Mors, indtil han 1. November 1906 kaldedes som Førstelærer i Vester Assels, hvor han virkede til 1. December 1908, da han forflyttedes til sit nuværende Embede.

Lærer Nørby har stadig omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og har i Tidens Løb udført forskellige af den Slags Smaaahverv, som Lærere paa Landet som oftest maa tage paa sig, ligesom han ogsaa har arbejdet for Udbredelsen af god folkelig Oplysning ved at stifte Hurup Sognebogsamling.

JØRGEN PETER PEDERSEN

Tidligere Enelærer ved Kjelstrup Skole pr. Thisted, er født den 16. Juni 1854 i Egtved ved Kolding som Søn af Boelsmand Peder Povlsen Bendtsen og Hustru, Maren f. Pedersen. I 1876 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og ansattes 1. December 1880 som Lærer ved Hjardemaal Klit Skole, hvor han virkede, indtil han 31. December Aaret efter forflyttedes til Kjelstrup i Hillerslev Sogn, fra hvilket Embede han efter Ansøgning entledigedes med Pension fra 31. Marts 1910 at regne. — Hans Hustru, Rasmine Henriette Amalie Frederikke f. Jacobsen er Datter af Lærer E. W. Jacobsen i Rødding ved Skive.

Pensioneret Lærer Pedersen har ved Siden af sin Skolegerning taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres Foreninger og praktiske Foretagender samt har i Tidens Løb udført flere Hverv i det almene Vels Interesse. Han paabegyndte saaledes Arbejdet ved Dannelsen af Hillerslev—Kaastrup Sognes Sygekasse og var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af disse Sognes Afholdsforening med den dertil hørende Bogsamling, for hvilke han har været



Peder Pedersen

Formand i en halv Snes Aar. Han har endvidere været Medlem af Bestyrelsen for Thylands Højskole, udførte i det væsentligste Arbejdet ved Oprettelsen af et Andelsmejeri i Hillerslev, det første i Thy, for hvilket han fungerede som Revisor fra 1887 til 1909, fik ligeledes oprettet Brugsforeningen »Nordthys« i Thisted og var Formand for samme fra 1892 til 1909, ligesom som han fra 1905 har været Bestyrelsesmedlem og Næstformand for »Landbosparekassen for Thy« samt Bogholder ved Sparekassen fra 1908. — I nogle Aar har han endvidere været Formand for D. L. F.s 39. B.-Kreds.

PEDER PEDERSEN

Enelærer ved Brund Skole pr. Thisted, er født den 9. Juni 1872 i Villerup, Vestervig Sogn, hvor hans Fader var Husmand og Landarbejder; hans Farfader var Skolemester om Vinteren og Tømrermester om Sommeren. — Fra sit 10. og indtil sit 23. Aar var han ude at tjene, kom paa Højskole og besluttede sig til at blive Højskolelærer, var 2 Aar paa Askov Højskole og kom derefter til Kvissel Højskole. Efter at have virket som Vikar forskellige Steder kaldedes han i Januar 1902 til Brund Skole efter forinden at have været konstitueret et Aar i Embedet.

Sin Virksomhed udenfor Skolen har Lærer Pedersen brugt som Middel til at naa hen imod Maalet: Befolkningens Oplysning, Dygtiggørelse, økonomiske Uafhængighed og aandelige Udvikling, men har først og fremmest taget Sigte paa, hvad der havde praktisk Betydning. Han er Medstifter af og Formand for Hillerslev Husmandsforening og dennes Laaneforening, Formand for Nordthys Husmandskreds, Bestyrelsesmedlem og Medstifter af Thylands Udstykningsforening, Kredstorstander og Revisor i Thy Have- og Plantningsforening, Medstifter af og Formand for Ungdomsforeningen samt Brund og Omegns Læseforening, Formand for Lærerbogsamlingen og Bestyrelsesmedlem i Thisted Højskoleforening samt var i sin Tid Medstifter og derefter Formand for Hillerslev—Kaastrup Venstreforening og Medlem af Hovedbestyrelsen for Frøstrupkredsens Venstreforening.

PEDER PEDERSEN

Lærer ved Kobberø Skole pr. Gjettrup, er født den 11. Februar 1872 som Søn af Husmandsfolk i Skyum. I 1897 dimitteredes han fra Nørre Nissum og modtog 1. Januar 1899 fast Ansættelse i Folkeskolen som Lærer ved Faarbæk Skole, Haderup Sogn i Ringkøbing Amt, og forflyttedes 1. November 1901 til Kobberø Skole, hvor han siden har virket.

Hustru: Birgitte Margrete f. Andersen.

Lærer Pedersen har i adskillige Aar været Formand for den stedlige Sygekasse og den kommunale Hjælpekasse samt var i sin Tid medvirkende ved



Peder Pedersen

Oprettelsen af en Afdeling af Afholdsforeningen »Det blaa Kors«, for hvilken han derefter har været Medleder i flere Aar. Han har endvidere fra Tid til anden skrevet Bladartikler, særlig om religiøse Emner i Forbindelse med Skolen, ligesom han har været Referent for Blade ved Skolemøder o. l.

KRISTEN PETERSEN

Lærer ved Vester Vandet Skole pr. Thisted, er født den 27. Oktober 1863 i Skyum By og Sogn, hvor Faderen var Husmand og hører til en gammel Bondeslægt. I 1883 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og deltog i 1898—99 og 1906—07 i Statens Lærerrhøjskoles Kursus; ansattes 1884 som Lærer ved Skyum nordre Skole, forflyttedes 1888

til Sperring i Sjørring Sogn, i 1894 til Thorsted Skole og kaldedes i 1907 til sit nuværende Embede.

Den 22. April 1890 viedes han til sin Hustru, Dorthea f. Bangsgaard.

Ved Siden af sin Skolegerning, som altid har været blandt Thyboerne, har Lærer Petersen taget virksom Del i Arbejdet for Folkeoplysningens Fremme ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af Sognebiblioteket for Vandet Kommune, for hvilket han siden har været Bestyrelsesmedlem og Kasserer, ligesom han stedse har omfattet sine Medborgeres Anliggender med stor Interesse og i Tidens Løb udført flere betroede Hverv. Han har saaledes bl. a. i ca. 15 Aar været Kredsforstander for den derværende Sygekasse og mangeaarig Sekretær og Regnskabsfører i Tyendesporeforeningen for Thy.

Lærer Petersen har endvidere i 4 Aar været Kredsformand for Danmarks Lærerforenings 55. Kreds.

PETRUS PETERSEN

Lærer og Kirkesanger i Bedsted, er født i Lille Hillerslev ved Thisted den 29. Januar 1864 som Søn af Bønderfolk, som levede paa Grænsen mellem Hillerslev og Tved, ca. en Mil Nord for Thisted. — Han var den fjerde i Rækken af 11 Børn, og da han allerede i Barnearene røbede Evne, Lyst og Interesse for boglig Sysse, især Historie og Geografi, blev han i en Alder af 15½ Aar optaget paa Ranum Semina-



Kristen Pedersen



Petrus Petersen

rium, hvorfra han dimitteredes 1882. Efter sin Dimission var han et Par Aar Hjælpe lærer, indtil han i 1884, 20 Aar gammel, fik fast Ansættelse som Ene lærer i Hov, Sennels Sogn ved Thisted, hvorfra han forflyttedes i 1888 til Bedsted østre Skole, hvor han siden har virket uafbrudt.

Den 12. November 1886 viedes han til Gjertrude Helene Marie Poulsen, der i lidt over 25 Aar var ham en trofast Støtte, indtil hun bortreves af Døden den 2. Marts 1912.

Ved Siden af det daglige anstrængende Undervisningsarbejde i Skolen, hvor han i mange Aar har haft over 80 Børn, har han holdt en velbesøgt Aftenskole og har undervist i den ved Jærnbanestationen liggende tekniske Skole; hans Yndlingsbeskæftigelse har dog været at fordybe sig i litterære Studier, særlig over danske og norske

Digtere, ligesom han ogsaa stadig har udvidet sine Kundskaber ved fortsatte Studier i Historie, Geografi og Etnografi. Han har i flere Aar været Leder af Sognebiblioteket og Læseforeningen, har i et Par Aar været Formand for Bedsted—Grurup Kommunes Hjælpekasse og i fire Aar Kommune revisor samt er stadig Medlem af saavel Værgeraad som Menighedsraad.

PEDER POVLSSEN

Førstelærer ved Erslev Skole pr. Nykøbing M., er født den 4. September 1844 som Søn af Gaardmand Poul Pedersen og Hustru, Katrine Pedersdatter i Frøstrup, Tømmerby Sogn i Vester Han Herred. — I 1864 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og virkede derefter som Hjælpe lærer i Gjettrup i Thy, indtil han i 1867 kaldedes til Lærer og Kirkesanger i Hvidbjerg ved Skive, hvorfra han forflyttedes i 1876 til Erslev paa Mors som Lærer og Kirkesanger, hvilket Embede han siden har varetaget uafbrudt.

Lærer Povlsen har ved Siden af den daglige omfattende Skolegerning til Stadighed hver Vinter i ca. 25 Aar holdt en velbesøgt Aftenskole, stiftede i sin Tid Hvidbjerg Læseforening og har siden 1876 bestyret Erslev Sogns Læseforening, der nu tæller ca. 800 Bind. Han har endvidere i 25 Aar været Medlem af Afholdsforeningen og i nogle Aar Formand i dennes Bestyrelse, hør i en lig-



Peder Povlsen



Rasmus Rasmussen

nende Aarrække været Formand i Bestyrelsen for Kommunens Hjelpeforening og har i ca. 30 Aar været Revisor i Kommunens Sparekasse, ligesom han ogsaa i en Aarrække har været Bestyrelsesmedlem og Regnskabsfører for Byens Mejeri. For Lærerstandens Interesser har han været meget virksom, bl. a. i 17 Aar som Kredsfornand for Morsø Nørre Herreds Lærerkreds, som da var 42. Kreds, og som valgt Deltager i Ombuds-møder i Fredericia og København.

RASMUS RASMUSSEN

Lærer og Kirkesanger i Lørslev pr. Nykøbing M., er født den 26. Februar 1875 som Søn af Tømrermester N. Rasmussen og Hustru, Kirsten f. Larsen i Øksendrup paa Fyen. — Han var først bestemt til at skulle overtage

Faderens Virksomhed, og for at erhverve sig en Del af de Kundskaber, som Nutidens Haandværkere nødvendigvis maa have, tog han i 1893 Præliminæreksamen fra Nyborg Realskole. Lysten til Lærergerningen fik ham imidlertid til at forlade Tømrerprofessionen, optoges paa Skaarup Seminarium og dimitteredes i 1898. Efter at have aftjent sin Værnepligt ved Søværnet underviste han forskellige Steder som Vikar, indtil han 1. Januar 1902 blev kaldet som Andenlærer i Skjoldborg ved Thisted. Den 1. Oktober 1909 forflyttedes han til Lørslev, hvor han siden har virket. Hustru: Mariane f. Nørgaard.

Ved Siden af sin velrøgtede Embedsgerning har Lærer Rasmussen taget virksom Del i Ledelsen af flere af sine Medborgeres praktiske Foretagender, ligesom han ogsaa har udført flere af de under det offentlige hørende Hverv. Han har bl. a. i flere Aar været Bestyrelsesmedlem i Sygekassen, Sygeplejeforeningen og Brugsforeningen, ligesom han ogsaa er Medlem af Vægeraadet og kommunal Revisor.

MIKKEL CHRISTENSEN RIIS

Lærer ved Smerup Skole pr. Hvidbjerg, er født i Ovtrup paa Morsø den 12. Marts 1859. I sin første Ungdom tjente han som Karl i Bøndergaardene, var i Vinteren 1883—84 paa Vallekilde Højskole og oprettede derefter et Kalkværk, som han drev i nogle Aar. Da han opgav denne Levevej, forberedte han sig til Seminariet, optoges paa Gjedved Seminarium, dimitteredes derfra i 1892 og fortsatte se-



Mikkel Christensen Riis



Kristian Jensen Rysgaard

ner sin Uddannelse ved flere Gange at tage Del i Statens Lærerhøjskoles Kursus, særlig i Fysik. Efter at være dimitteret og efter at have været Vikar ved et Par Skoler og i Vinteren 1892 —93 Lærer ved Vinterskolen i Thisinghus paa Morsø, kaldedes han den 25. Januar 1894 til Smerup Lærerembede, som han siden har varetaget uafbrudt.

Lærer Riis har i flere Aar været Formand for Vægeraadet og Revisor i Kommunens Sygekasse, i hvis Bestyrelse han tidligere har haft Sæde, samt er Formand for Kommunens Venstrevælgerforening og Medlem af Bestyrelsen for Venstrevælgerforeningen i Thisted Amts 3. Valgkreds. Han er endvidere Formand for Hvidbjerg Sognebogsamling og Medlem af Bestyrelsen i Foredragsforeningen, ligesom han tidligere ogsaa har været Medlem af Sognets Hjelpekassebestyrelse og Kreds-

formand i »Jydsk Husmandsforening«. Omfattende Landbrugets Bierhverv med levende Interesse har han virket ihærdigt for Ægafsætnings Ordning som Kredsformand og Kasserer for »Dansk Andels-Ægekspor«.

KRISTIAN JENSEN RYSGAARD

Førstelærer ved Snedsted Skole, er født den 24. Oktober 1876 som Søn af Husmand Kristoffer Pedersen Rysgaard i Jannerup Sogn. — I 1903 dimitteredes han fra Nørre Nissum Seminarium og var som Vikar i Rær og Hodsager Skoler, indtil han 1. April 1904 ansattes som Lærer i Stenbjerg, hvor han virkede til den 1. September 1906, da han forflyttedes til Snedsted.

Hustru: Maren Kirstine f. Pedersen.

Ved Siden af sin Skolevirksomhed har Lærer Rysgaard taget aktiv Del i Ledelsen af flere af de under det offentlige henhørende Virksomheder, ligesom han ogsaa steds har omfattet sine Medborgeres forskellige Anliggender med stor Interesse. Han har saaledes indtil 1. April 1909 været Kommunerevisor og Sogneraadsekretær, derefter Formand for Sogneraadet, Medlem af Menighedsraadet og indtil Nytaar 1913 Formand for Kommunens Sygekasse. Han har endvidere i flere Aar været Medlem af Bestyrelsen for Kommunens Venstreforening og i Bestyrelsen for Afholdsforeningen »Det blaa Kors« i Snedsted Kommune; var tidligere under sin Virksomhed i Stenbjerg Regnskabsfører for Fiskernes Laaneforening og Revisor i Nørhaa Sogns Sygekasse, ligesom han nu ogsaa er Revisor i Snedsted Sogns Sygekasse, Snedsted og Omegns Brugsforening og Bestyrelsesmedlem i Husmandsforeningen.

ANDERS CHRISTIAN SALMONSEN

Førstelærer ved Hørdum Skole, er født den 25. Februar 1876 som Søn af Gaardforpagter Salmon Pedersen i Hundborg i Thy. — I 1898 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og begyndte sin Lærervirksomhed ved at



Anders Christian Salmonsens

være Vikar og Hjælpe lærer ved forskellige Skoler, indtil han den 1. Oktober 1900 konstitueredes som Lærer i Gjørup, Stagstrup Sogn, i hvilket Embede han modtog fast Ansættelse den 1. September 1903. Den 1. Juni 1905 forflyttedes han til Tilsted ved Thisted og den 1. Juni 1912 til sit nuværende Embede.

Den 17. Oktober 1901 viedes han til sin Hustru, Marie f. Hornstrup.

Under sin Virksomhed i Tilsted holdt Lærer Salmonsens i flere Vintre en velbesøgt Aftenskole for Byens Ungdom og stiftede samme Sted den derværende Sognebogsamling, som han derefter var Leder af til sin Forflyttelse. Han var endvidere Medlem af Bestyrelsen for Tilsted Sogns Hjælpekasse og var i Gjørup Sekretær for Harring—Stagstrup Sogneraad. I Hørdum er han nu indvalgt som Medlem i Menighedsraadet for Hørdum Sogn.

P. SKAARUP

Førstelærer ved Sennels Skole pr. Thisted, er født den 11. November 1852 i Thisted som Søn af Snedkermester N. K. Skaarup og Hustru Hansine Margrete f. Tryh. Efter at være dimitteret i 1872 fra Ranum Seminarium ansattes han 1. Januar 1873 som Lærer i Faarftoft, forflyttedes 3. August 1875 til Tingstrup Skole og den 1. April 1880 til Sennels, hvor han har virket siden.

Lærer Skaarup, som saaledes har virket i over 40 Aar med Dygtighed og stor Pligttroskab i Folkeskolens Tjeneste, har i Tidens Løb taget flere af de under det offentlige henhørende Tilidshverv paa sig og ofte taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foreninger og Sammenlutninger med økonomisk Formaal. Han har saaledes bl. a. i 12 Aar været Formand for Sogneraadet og har i en længere Aarrække fungeret som Bogholder i Sennels Sparekasse.



P. Skaarup

ANTON CHRISTIAN PETERSEN SKYUM

Førstelærer i Vester Assels Skole pr. Nykøbing M., er født i Faarftoft ved Thisted den 9. August 1880 som Søn



Anton Chr. Skyum

af Gaardmand Svenning P. Larsen, Sejerslev, og Dattersøn af Lærer Ole Madsen Schyum i Karby paa Mors. — Efter sin Konfirmation lærte han et Haandværk, saa at han først 22 Aar gammel kom til at læse, hvad der stedse havde været hans største Lyst; efter fornøden Forberedelse optoges han paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1906. Efter en Maanedes Vikarvirksomhed ved Vester Assels Skole konstitueredes han som Enelærer i Agerø paa Mors og modtog 1. Oktober 1908 fast Ansættelse, men da Embedet i Vester Assels snart efter blev ledigt, forflyttedes han 1. December s. A. dertil som Førstelærer og Kirkesanger.

Hans Hustru, Mathilde f. Larsen, har tidligere været Lærerinde.

Foruden at virke med Iver og Interesse i sin Skole har Lærer Skyum til Stadighed holdt Aftenskole, har forberedt flere unge Mennesker til Optagelse paa Seminariet og har som Bestyrelsesmedlem i det væsentlige ledet Vester Assels og Omegns Foredragsforening, ligesom han ogsaa i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af Assels Folkebogsamling, i hvilken han siden har været Bibliotekar og Bestyrelsesmedlem. Han er desuden Formand for Vester Assels Afholdsforening, Regnskabsfører og Forretningsfører i Vester Assels Brugsforening og Revisor i Andelsmejeriet »Assels«. Han har i Tidens Løb skrevet en Del Artikler og Smaadigte i de lokale Blade, tegner en Del og bruger det meste af sin Fritid til entomologiske og botaniske Studier, hvorfor han ogsaa har gennemgaaet flere af Statens Kursus i Tegning, Zoologi og Botanik.

NIELS SODBORG

Lærer ved Vesløs Skole, er født den 21. Juni 1869 i Skyum i Thy, hvor hans Fader var Husmand. I 1888 tog han Præliminærexamen fra Thisted Realskole og dimitteredes 1890 fra Gjedved Seminarium, ansattes 5. Januar 1892 ved Øsløs nordre Skole og forflyttedes 1. Juli 1903 til sit nuværende Embede.

Lærer Sodborg har foruden ved sin Skolegerning paa forskellig Maade arbejdet for Udbredelsen af god folkelig Oplysning, dels ved i sin Tid at stifte og siden lede Vesløs Sangforening for blandet Kor og ved sin Virksomhed som Formand for den stedlige Folkebogsamling, dels ved som en søgt Foredragsholder aarlig at holde talrige Foredrag i Foredragsforeninger og Husmandsforeninger, samt ved til Stadighed at yde gode Bidrag til Blade og Tidsskrifter. Han har endvidere vist megen Interesse for Politik og de under det offentlige hørende Arbejder og Hverv, og har saaledes blandt andet i flere Aar beklædt Formandspladsen i Øsløs—Vesløs—Arup Værgeraad, ligesom han længe har været Formand for Vesløs Sogns Venstreforening samt Kredsformand for Danmarks Lærerforenings 54. Kreds, Vester Han Herreds Lærerkreds.

JENS STEPHENSEN



Jens Stephensen

Enelærer i Næstrup ved Thisted, er født den 22. April 1853 i Søllingdal, Heinsvig Sogn i Ribe Amt, hvor hans Forfædre, en gammel Bondeslæggt, altid har været bosiddende. Efter i 1876 at være dimitteret som Privatist i Odense virkede han ved forskellige Skoler, indtil han den 24. August 1878 ansattes ved Grindsted vestre Skole, som nu kaldes Lomborg Skole, hvorfra han forflyttedes den 10. November 1880 til sit nuværende Embede.

Ved Siden af sin med Dygtighed og stor Pligttrøskab udførte lange Skolegerning har Lærer Stephensen paa forskellig Maade været sine Medborgere til Nytte, men har i de senere Aar paa Grund af Nervesvaghed maattet leve saa meget som muligt i Stilhed; han har tidligere bl. a. været Revisor i Sjøring—Thorsted Andelsmejeri samt fun-

geret som Sekretær i Kommunens Sygeplejeforening. Lærer Stephensen har fremtrædende Evner som Oplæser, og da han — dels ved Selvoplevelser, dels ved Fortællinger fra Forældre og Bedsteforældre — sidder inde med en Del Kendskab til originale Personligheder og Stedsagn, agter han ved Lejlighed at udgive en Beskrivelse om enkelte af de Hedeegne, der ved Kulturens Fremtrængen efterhaanden har mistet deres oprindelige Natur.

JENS ANTHON NIELSEN STRUNGE

Førstelærer i Ræhr ved Thisted, er født den 2. December 1885 og er Søn af Gaardejer M. Nielsen til Astrupgaard ved Thorsø. Han var først bestemt for Landvæsenet, men hans store Lyst til Lærergerningen bevirkede, at han forlod Landbruget, optoges paa Nørre Nissum Seminarium og dimitteredes herfra i 1909. Efter sin Dimission blev han straks Lærer ved Langaa Realskole, hvor han virkede i to Aar, indtil han 1. Oktober 1911 blev kaldet som Førstelærer ved Ræhr Skole og som Kirkesanger for Ræhr Sogn. — Den 22. Marts 1912 viedes han til sin Hustru, Laura f. Nielsen, som er uddannet Haandgerningslærerinde og er Datter af Gaard- og Møllejær N. Nielsen i Højbjerg ved Rødkærbro og forhenværende Ejer af Langagergaard ved Langaa.

Lærer Strunge har med særlig Interesse



Jens Anthon Nielsen Strunge



Lars Christian Sunesen

kastet sig over Fysik og Pædagogik som sine Yndlingsfag, og blev paa Grund af sin Interesse for Afholdssagen under sin Uddannelse Formand for Seminariets Afholdsforeningers to Dele »D. S. U. A.« og »B. K.«, ligesom han ogsaa nu er Formand for den stedlige Afholdsforening »B. K.«. Han har desuden ofret megen Tid og Kraft ved Afholdelse af kristelige Møder og Foredrag og ved Ledelsen af Søndagsskolen, først i Laurberg ved Langaa og siden i Ræhr, ligesom han baade paa Real-skolen og i sin nuværende Skole til Stadighed har afholdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom.

LARS CHRISTIAN SUNESEN

Inspektør og Førstelærer ved Hunborg Skole pr. Sjørring, er født den 2. Januar 1870 i Hillerslev i Thy, underkastede sig i 1895 den afsluttende Lærerprøve ved Ranum Statseminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Lærerhøjskoles korte Kursus. Den 1. Januar 1897 ansattes han ved Sperring Skole i Sjørring Sogn og forflyttedes herfra til Hunborg.

Skoleinspektør Sunesen, der tidligere i et Par Aar har været Kredsforsmand i 55. Kreds, har tiltrods for sit omfattende Arbejde ved Hunborg Skolevæsen udført flere ansvarsfulde Hverv i det almene Vels Interesse; han har saaledes bl. a. i flere Aar været Medlem af Vægeraadet, Regnskabsfører for Hunborg—Jannerup Sparekasse samt Næstformand, Kasserer og Regnskabsfører for Hunborg Brugsforening. Han har endvidere oprettet en Børnebogsamling ved Hunborg Skole og var i sin Tid i Sperring medvirkende ved Stiftelsen af en Afholdsforening, som han derefter var Formand for indtil den var kommen i fuld Virksomhed og god Vækst.

JENS BISGAARD SØNDERGAARD

Enelærer i Lødderup Skole ved Nykøbing paa Mors, er født den 8. April 1888 og er Søn af Gaardejer Lars Nielsen, Søndergaard i Flarup, Ydhy Sogn i Syd-Thy. — Allerede som Dreng vaktet Lysten hos ham til at blive Lærer, men han var dog til sit 17. Aar sysselsat ved Landbruget paa Faderens Gaard. Han forberedtes saa til Seminariet, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes



Jens Bisgaard Søndergaard

derfra i 1909. Straks efter sin Dimission fik han Ansættelse som Andenlærer ved Outrup Skole paa Mors, hvor han var i godt halvjerde Aar, indtil han 1. Maj 1913 blev kaldet til Ene-lærer og Kirkesanger i Lødderup.

Arbejdet i Skolen falder ham meget let og han føler sig særdeles glad og tilfreds i sin Stilling; af Undervisnings-fagene har særlig Dansken hans For-kærlighed. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har han i de senere Aar taget ivrig Del i flere Instruktionskur-sus i Sang og Gymnastik.

Under sin Virksomhed i Outrup var han i to Vintre Leder af et Gymnastik-hold for Karle, ligesom han ogsaa i to Aar var Gymnastiklærer for et Pige-hold og endvidere i samme Tidsrum Bestyrelsesmedlem i Outrup Foredrags-forening.



Kristian Sørensen

KRISTIAN SØRENSEN

Lærer ved Mollerup Skole pr. Nykøbing M., er født den 5. December 1842 i Vester Nebel Skole ved Varde. I 1866 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og modtog 18. November 1871 fast Ansættelse i Folkeskolen som Enelærer ved Harboøre søndre Skole og kaldedes 9. December 1876 som Ene-lærer og Kirkesanger i Mollerup paa Mors, hvilket Embede han siden har varetaget uafbrudt.

Hustru: Kristine f. Villadsen.

Lærer Sørensen har under sin mangeaarige, dygtigt udførte Skolegerning røgtet adskillige Hverv i det almene Vels Interesse, ligesom han ogsaa har beklædt flere Poster i de under det offentlige henhørende Institutioner, bl. a. som Medlem af Frøslev—Mollerup Kommunes Menighedsraad og Væge-raad, i hvilke Stillinger han har gjort god Fyldest ved sit indgaaende Kend-skab til Befolkningens Kaar og hele Livsforhold. Han var endvidere i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Aktieselskabet »Morsø Folkeblad«, i hvis Styrelse han har haft Sæde i 26 Aar, deraf 12 Aar som Formand.

PEDER CHRISTIAN SØRENSEN

Førstelærer ved Tingstrup Skole i Thisted Landsogn, er født den 2. Februar 1882 som Søn af Gaardejer L. Chr. Sørensen og Hustru, Ane Margrete f. Pedersen af Næstrup ved Thisted. Indtil 20 Aars Alderen var han beskæftiget ved Landbruget, tog Præliminæreksamen fra Hurup Realskole, optoges i Gjedved Seminariums 2. Klasse og tog Lærereksamen fra dette Seminarium i 1906. Som Lærer virkede han først i kort Tid paa Øen Fuur, hvorfra han kom til Vestjylland og blev Lærer i Vittarp, Aadum Sogn, konstitueredes 1. April 1907 som Andenlærer ved Stadil Skole og kaldedes 1. August 1908 til sit nuværende Embede.



Peder Christian Sørensen

Lærer Sørensen, der har lagt saavel Interesse som Dygtighed for Dagen ved Udførelsen af sin Embedsgerning og er i Besiddelse af de smukkeste Vidnesbyrd fra Skoleautoriteterne, har været meget virksom i Oplysningsarbejdet i Skole-distriktet, dels ved til Stadighed at holde Aftenskole, ved at stifte og siden lede et Børnebibliotek og ved at uddanne flere unge Mennesker til Seminariet og Præliminæreksamen, dels ved at forestaa Ledelsen af Sløjdskolen i Tingstrup, som er i Virksomhed Aaret rundt, ligesom han ogsaa har arbejdet ihærdigt for Opførelsen af et Gynnastikhus og Anskaffelsen af en stor Legeplads, hvilke to Ønsker opfyldtes i 1912. Han er desuden Formand for Thisted Landsogns Sygekasse, Repræsentant i Thisted Landsogn for Selskabet »Fængselshjælpen« i København og er Medlem af Thylands Udstykningsforening.

FREDERIK NIELSEN SAABYE!

Førstelærer og Kirkesanger i Karby paa Mors, er født den 11. Februar 1858 i Thisted, Tapdrup Sogn ved Viborg. I 1882 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og virkede som Hjælpe lærer i Mygdal nordre Skole ved Hjørring, indtil han 22. Juni 1885 kaldedes til Karby Skole, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hans Hustru, Kirstine f. Worm, er født i Karby Skole den 10. December 1867.

Lærer Saabye har udfoldet en betydelig Virksomhed ved Udførelsen af flere af de under det offentlige henhørende Hverv og i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foretagender, saavel med kulturelle som økonomiske Formaal. Han har saaledes i to Valgperioder været Medlem af Menighedsraadet, fra 1906—11 var han Formand for Vægeraadet i Karby—Hvidbjerg—Redsted Kommune, var fra 1895—1903 Formand for de fattiges Kasse, har siden 1886 været Formand for Karby Sogns Bogsamling, var i 6 Aar Formand for Morsø Herreds Afholdsforening og i et lignende Tidsrum Formand for Sognets Sygeplejeforening, har siden 1899 været Formand for Karby Kirkes Forskønnelsesforening, siden 1908 Formand for Aktieselskabet »Morsø Folkeblad« og fra 1912 Formand for Morsø Venstreforening i Thisted Amts 4. Valgkreds og Medlem af Forretningsudvalget siden Foreningens Stiftelse i 1899. Han har endvidere fra 1886 til 1910 været Formand for den stedlige Koforsikringsforening samt var i sin Tid Medlem af den stiftende Bestyrelse for Karby Andelsmejeri, i hvilket han i over en Snes Aar har været Kasserer og Regnskabsfører.

Lærer Saabye har tidligere i adskillige Aar holdt Aftenskole for den konfirmerede Ungdom og ledede et Sangkor for Kirken af unge Kvinder, fra 1906 til 1912 var han Kredsformand for Morsø Lærerkreds af Danmarks Lærerforening.



Carl Thomassen

CARL THOMASSEN

Lærer i Tøving ved Nykøbing M., er født den 10. Maj 1868 i Væth, var indtil 1. November 1887 beskæftiget ved Landbruget, kom derefter paa Jebjerg Højskole, hvor han uddannedes til Friskolelærer, blev 1. Januar 1890 Lærer ved Lille Ajstrup og senere Gøttrup Friskole, hvor han virkede, indtil han optoges paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1899. Den 1. Marts 1900 kaldedes han som Lærer i Paarup ved Moselund og forflyttedes 1. September 1903 til sit nuværende Embede.

Hustru: Dorthe Kathrine f. Henriksen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Thomassens Arbejde, maa særlig fremhæves Afholdssagen og Husflidsagen; han var saaledes i 1904 medvirkende ved Stiftelsen af Tøving Afholdsforening og har siden været dens Formand, ligesom han i en halv Snes Aar har været Formand for Tøving Husflidsforening. Han har endvidere siden 1903 været Revisor i den stedlige Brugsforening og har i flere Aar været Næstformand i Morsø Lærerforening.

IVAR LYHNE THØGERSEN

Lærer og Kirkesanger i Gammelby (Grurup) pr. Bedsted, er født den 21. December 1875 i Haring. Da Faderen, der var Lærer, døde tidlig, og Moderen sad ene tilbage med 6 ukonfirmerede Børn, kom han og en Søster i Huset hos en Morbroder i Aas, og her blandt Køer og Heste, i Mark og Eng, i Limfjordens umiddelbare Nærhed, levede han et sundt og godt Barndomslev, indtil han i sit 18. Aar kom paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1896. Efter sin Dimission var han Lærer i Ask ved Højskolen og Kommuneskolen, indtil han i 1898 kaldedes som Lærer og Organist i Ginderup, hvor han virkede til 1. April 1913, da han forflyttedes til sit nuværende Embede.

Hans Hustru, Noline f. Kristensen, er en Datter af Gaardmand K. i Skjoldborg.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Thøgersens Arbejde, maa særlig nævnes hans Bestræbelser for at skabe god Folkesang ved



Ivar Lyhne Thøgersen



Christian Tilly

at stifte og derefter i flere Aar at lede tre forskellige Sangforeninger, ligesom han ogsaa — stærkt interesseret for Sang og Musik, særlig Orgel — har fortsat sin musikalske Uddannelse ved at deltage i flere af Statens Lærerhøjskoles Kursus. Havevæsen og Biavl har han ligeledes stadig omfattet med megen Interesse og har i flere Aar været Formand for den lokale Biavlerforening.

CHRISTIAN TILLY

Lærer ved Hørsted Skole pr. Hørdum, er født den 21. August 1859 i Nakskov, tog i 1875 Realksamen, i 1879 farmaceutisk Medhjælpereksamen og underkastede sig i 1884 den afsluttende Lærereprøve som Privatist. Fra 1886 til 1891 var han Lærer i Smerup, Refs Herred, forflyttedes derefter til Lodbjerg og i 1897 til Hørsted i Hassing Herred, hvor han siden har virket.

Hustru: Marie Tilly f. Nielsen.

Lærer Tilly, der i sin Tid noget imod Beboernes og de lokale Autoriteters Ønske blev kaldet og indsat i Hørsted Lærerembede, har som den kundskabsrige og dygtige Lærer, han er, vidst at gøre sig i høj Grad agtet og afholdt af sine Sognebeboere, ligesom han ogsaa med stor Dygtighed og Indsigt har røgtet flere af de under det offentlige henhørende Hverv, bl. a. som Medlem af Hørsted Menighedsraad, som Medlem af Sønderhaa—Hørsted Kommunes Værgeraad og som Formand for Kommunens Sygekasse. Han er desuden Medlem af Bestyrelsen for »Historisk Samfund i Thy og Hanherred« samt Formand i 56. Kreds af Danmarks Lærerforening.

JOHANNES TOUBORG

Førstelærer ved Øster Assels Skole pr. Nykøbing M., er født den 26. Februar 1870 som Søn af Lærer J. K. Touborg, Dhm., der i 40 Aar var Lærer i Thorup paa Mors; Moderens Fader var Lærer P. Thomsen, Dhm., i Frøsløv paa Mors. — I 1892 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og gennemgik senere flere korte Kursus, særlig i Gymnastik og Havebrug; i 1893 ansattes han som Lærer ved Flade vestre Skole og forflyttedes i 1897 til sit nuværende Embede.

Hustru: Kirstine f. Nygaard.

Lærer Touborg er Medlem af Museumsraadet for »Morsølands historiske Museum«, som nu har erhvervet Hovedbygningen af det gamle Dueholm Kloster til Opbevaring af sine Samlinger. Han er endvidere Formand for Assels Kommunes Børnebogsamling og har tidligere været Formand for Assels Foredragsforening; som stærkt interesseret for Naturfagene har han i Tidens Løb anskaffet sig en sjælden smuk Samling udstoppede Fugle og en næsten enestaaende Samling Fugleæg, ligesom han ogsaa efterhaanden har faaet sig en Mineraliesamling paa flere hundrede Stykker, udelukkende fra Mors. Han har desuden stadig taget virksom Del i Ledelsen af sine Medborgeres forskellige Foretagender og praktiske Sammenslutninger, ligesom han ogsaa i Tidens Løb har udført flere betroede Hverv i det almene Vels



Johannes Touborg

bejdede derefter ved Landvæsenet, indtil 20 Aars Alderen. Hans højeste Ønske var at blive Lærer, men da han regnede det for ganske umuligt at opnaa dette, paa Grund af sine daarlige økonomiske Forhold, lod han Tanken hvile og talte til ingen derom, blev Væver og arbejdede sig i kort Tid frem, saa at han havde Arbejde til 3—4 Par Hænder. Hans Arbejdstid var i Reglen fra Kl. 4 Morgen til Kl. 10 Aften, hvorefter han saa læste Dag- og Ugeblade. Senere hen søgte han Aftenskole og horte Foredrag, ligesom han ogsaa kom i mange Hjem og vandt sig mange Venner. Hans Lyst til Lærergerningen voksede imidlertid stadig, og han bestemte sig til at opgive Væveri, hvorefter han kom paa Realskolen i Silkeborg, tog Præliminærexamen derfra, var derefter Biskolelærer ved Hjortlund Skole om Vinteren og Sommeren derefter Vandrelærer for Hjortlund, Filskov og Lille-Brande Biskoler. Han optoges derefter paa det nyoprettede Silkeborg Seminarium og dimitteredes i 1890; efter Eksamen begyndte han som Vikar i Skjærring, var fra 1. November 1890 Lærer ved Privatskolen i Lisbjerg, indtil han 1. Juni 1892 kaldedes til Lærer i Fredsø, hvor han siden har virket uafbrudt.

Den 27. September 1892 ægtede han sin Hustru, Mette Kirstine f. Jørgensen, Datter af Gaardmand Hans Jørgen Sørensens af Mausing ved Kjellerup.

Foruden at varetage sin Skolegerning med stor Dygtighed og Interesse har Lærer Vattrup ogsaa toget virksom Del i sine Medborgeres forskellige Foreninger og praktiske Foretagender. Han har saaledes i flere Aar været Bestyrelsesmedlem

Interesse. Han har saaledes i flere Aar været Revisor i Assels Spørekasse, Andelsmejeri og Elektricitetsværk, Bestyrelsesmedlem for Morsø Plantningsforening, Sekretær og Kasserer for Assels Sogneraad og Næstformand i Assels Kommunes Værgeraad.

Lærer Touborg er Bestyrelsesmedlem og Kasserer i 58. Kreds af Danmarks Lærerforening.

ANDERS RASMUSSEN VATTRUP

Lærer ved Fredsø Hovedskole i Løderup Sogn pr. Nykøbing M., er født den 12. Januar 1857 paa Kragelund Koloni ved Silkeborg. I Hjemmet, der var et Boelsted, var han Nr. 2 af 8 Søskende og voksede op under fattige Kaar; han vogtede først Faar og arbejdede derefter ved Landvæsenet, indtil 20 Aars Alderen. Hans højeste Ønske var at blive Lærer, men da han regnede det for ganske umuligt at opnaa dette, paa Grund af sine daarlige økonomiske Forhold, lod han Tanken hvile og talte til ingen derom, blev Væver og arbejdede sig i kort Tid frem, saa at han havde Arbejde til 3—4 Par Hænder. Hans Arbejdstid var i Reglen fra Kl. 4 Morgen til Kl. 10 Aften, hvorefter han saa læste Dag- og Ugeblade. Senere hen søgte han Aftenskole og horte Foredrag, ligesom han ogsaa kom i mange Hjem og vandt sig mange Venner. Hans Lyst til Lærergerningen voksede imidlertid stadig, og han bestemte sig til at opgive Væveri, hvorefter han kom paa Realskolen i Silkeborg, tog Præliminærexamen derfra, var derefter Biskolelærer ved Hjortlund Skole om Vinteren og Sommeren derefter Vandrelærer for Hjortlund, Filskov og Lille-Brande Biskoler. Han optoges derefter paa det nyoprettede Silkeborg Seminarium og dimitteredes i 1890; efter Eksamen begyndte han som Vikar i Skjærring, var fra 1. November 1890 Lærer ved Privatskolen i Lisbjerg, indtil han 1. Juni 1892 kaldedes til Lærer i Fredsø, hvor han siden har virket uafbrudt.



Anders Rasmussen Vattrup



Jens Peder Kristensen Vestergaard

i Lødderup Husflidsforening, Revisor i Morsø Tyendespareforening og Ungdomsforening, Bestyrelsesmedlem og senere i et Par Aar Formand for Lødderup og Elså Sogns Ungdomsforening, har i en halv Snes Aar været Revisor i Morsø Søndre Herreds Smaahesteforsikring samt har i de sidste fem Aar været Revisor i Lødderup Sogns Spare- og Laanekasse.

Den 6½ Tdr. Land store til Embedet hørende Jordlod, som han i sin Tid modtog i daarlig Stand og stærkt befængt med Ukrudt, har han haft megen Glæde ved at ordne og opdyrke, ligesom han ogsaa herfor er bleven tilkendt Præmie af Landboforeningen; da han overtog Bedriften, bestod Besætningen kun af 2 Køer og en Kvie, men har nu i flere Aar været paa 4 Køer og 1 jydsk Hest foruden Faar og Svin. — I de senere Aar har han dog opgivet Landarbejdet for at bruge sine svindende Kræfter

til Undervisnings- og Opdragelsesarbejdet alene, som han stadig omfatter med den mest ublandede Glæde.

JENS PEDER KRISTENSEN VESTERGAARD

Førstelærer ved Outrup Skole pr. Nykøbing M., er født den 12. November 1848 i Hellum ved Brønderslev og stammer paa saavel fædrene som mødrene Side fra gammel Bondetæt i Vendsyssel. Han følte tidlig Lyst til Lærergerningen og kom i sit 18. Aar paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1869, og har senere fortsat sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Feriekursus og korte Højskolekursus, ligesom han ogsaa stadig med stor Interesse har deltaget i de forskellige Lærer- og Skolemøder. Fra 1870 til 73 var han Andenlærer i Voldby ved Grenaa, var derefter i 2 Aar Lærer i Øster Assels og kaldedes 16. April 1875 som Lærer i Outrup paa Mors, hvor han siden har virket uafbrudt.

Hans Hustru, Ane Johanne f. Nielsen, er født i Sønderholm den 14. April 1851.

Lærer Vestergaard tilhører den Kold'ske Skoleretning og har altid haft Held til at arbejde tvangsfrit f. Eks. med Hensyn til Lærebogspørgsmaalet. Han har altid staaet i det bedste Forhold til sine Sognebeboere og modtog ved sit 40 Aars Embedsjubilæum en Takadresse fra samtlige Beboere i Skolekredsen.

Ved Siden af sin velrøgtede Skolevirksomhed har han taget virksom Del i Egnens forskellige Foretagender og har i det hele taget været stærkt interesseret i og forstaaende overfor Tidens Rørelser og Krav. Han har gentagende Gange været Medhjælper for Sogneraadformanden og været i Aktivitet i adskillige Foreninger, blandt andet virket for Dannelsen af den stedlige Foredragsforening og Læseforening; som Medlem af Udvalget for Morsø Jernbaneanlæg har han endvidere udført et meget betydeligt og indgaaende Arbejde.



Martin Westrup

ANDERS CHRISTEN MARTIN CHRISTENSEN WESTRUP

Lærer ved Koldby Skole pr. Hørdum, er født den 11. November 1884 som Søn af Husmand Søren Christensen i Hyllebjerget ved Løgstør. — I 1908 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og modtog 1. September 1909 fast Ansættelse i Folkeskolen som Andenlærer, og virkede som saadan først i Udbyover Skole ved Randers og derefter i Tjæreby Skole ved Skjelskør, indtil han 1. Januar 1912 kaldedes til Enelærer ved Koldby Skole og Kirkesanger ved Hørdum Kirke.

Den 25. August 1912 ægtede han sin Hustru, Emmy Chrestense f. Nielsen.

Lærer Westrup overtog straks efter sin Tiltræden af Koldby Lærerebede forskellige Hverv, særlig indenfor Menighedsarbejdet; han blev Medlem af Menighedsraadet, Formand for den lo-

kale Kreds af Hedningemissionen og den stedlige Afdeling af »Det blaa Kors«, ligesom han ogsaa er Stifter og Leder af den derværende Sangforening, og arbejder i sin Fritid ved Taler og Foredrag for den religiøse og nationale Rejsning og Udvikling i Folket.

LUDVIG CHR. WORM

Lærer og Kirkesanger i Sundby pr. Nykøbing M., er født den 31. Juli 1847 i Hassing Skole i Thy som Søn af Skolelærer og Kirkesanger P. C. Worm og Hustru, Kirstine f. Kirk, begge Gaardmandsbørn fra Skyum i Thy. — Efter sin Konfirmation var han i et Aar Huslærer hos Gæstgiver Yde i Vildsunds Bakgaard og var derefter $\frac{3}{4}$ Aar hos Lærer J. I. Kirkegaard i Sundby, som forberedte ham til Optagelse paa Ranum Seminarium, hvor han var i tre Aar og dimitteredes 1867. Efter sin Dimission var han Hjælpelærer hos Lærer Grøvesen i Vestervig i $3\frac{1}{2}$ Aar med Undtagelse af den Tid, han aftjente sin Værnepligt i Viborg, hvor han gennemgik Underofficersskolen og udnævntes til Korporal. Den 27. Juni 1871 kaldedes han til Skolelærer og Kirkesanger i Sundby paa Mors, hvilket Embede han siden har varetaget uafbrudt. Sømme Aar giftede han sig med Jørgine Marie Jørgensen fra Thisted, som døde i 1902.

Lærer Worm, der i 1898, som en allerhøjeste Paaskønnelse for sit lange og



Ludvig Chr. Worm

dygtige Arbejde i Folkeskolens Tjeneste, benaaedes med Dannebrogsmændenes Hæderstegn, har i Tidens Løb beklædt adskillige Tillidsposter; i 1874 blev han kommunal Revisor samt valgtes til Formand og Kasserer for Kommunens Alderdoms- og Forsørgelsesforening, i 1876 blev han Formand og Kasserer for Kommunens Sparekasse og valgtes til Valgmand til Landstingsvalget i Skive, i 1882 blev han Formand for den fri Fattigforsørgelse i Sundby, i 1890 blev han Formand og Kasserer for Sundby Afholdsforening og indvalgtes i Fællesstyrelsen for Morsø Afholdskreds, for hvilken han Aaret efter ogsaa blev Revisor. Omtrent samtidig indvalgtes han i Bestyrelsen for Lærenkekassen for Mors og blev Kirkeværge for Sundby Kirke og Medlem af Morsø Bankraad. I 1898 valgtes han til Bestyrelsesmedlem i Afdelingsbestyrelsen for Thisted Amt, blev i 1903 Medlem af Sundby Menighedsraad i 1905 Værgeraadsmedlem og valgtes i 1908 af samtlige Menighedsraad paa Mors til Medlem af Stiftskonventet for Aalborg Stift.

JYDSKE KØBSTÆDER

JYDSKE KØBSTÆDER

ANDREAS ALMEGAARD

er født den 22. December 1863 paa Bornholm. 1885 blev han dimitteret fra Jonstrup Seminarium. Han har haft en Række korte Kursus i Sang og Tegning og et kort Kursus i Sløjd, samt Statens etaarige Lærerkursus. 1886 blev han fast ansat som Tredielærer og Organist i Neksø, hvor han blev, til han i 1892 blev ansat som Lærer ved Holbæk kommunale Skolevæsen; 1907 blev han udnævnt til Overlærer ved Nordre Kommuneskole, Horsens. Hvor Overlærer Almegaard er kommet hen, har han ved Siden af sin Skolegerning særlig givet sig af med ulykkeligt stillede og forsømte Børn. Under sin Virksomhed i Holbæk havde han Tilsyn med de af Københavns Magistrat anbragte Børn. I Horsens er han Medlem af Bestyrelsen og Forretningsudvalget for »Horsens Plejehjemsforening«. Han er Revisor i Horsenskredsen af Foreningen »Arbejdet adler«.

Han er gift med Helga Marie Almegaard f. Jensen, en Datter af nu afdøde Skoleinspektør S. P. Jensen-Neksø, tidligere Staby Vinterlærerseminarium.



Andreas Almegaard

A. L. ANDERSEN

er født i Hals Sogn paa Læsø den 23. November 1881. Hans Fader var Landmand og Sømand. Efter Konfirmationen sejlede han til Søs i 2 Aar. I Sommeren 1898 var han i Grønland med et af den kgl. grønlandske Handels Skibe. I Vinteren 1898—99 forberedtes han til Seminarieret af sin tidligere Lærer i Hals Skole. I Sommeren 1899 blev han optaget paa Nørre Nissum Semi-



A. L. Andersen

narium, hvorfra han dimitteredes 1902. Straks efter blev han antaget som Vikar i Førstelærerembedet i Hals Skole paa Læsø. I de 4 Maaneder underviste han tillige ved en Ungdomsskole, og han oprettede en Gymnastikforening, hvis Leder han var, indtil Embedet blev besat. Efter et Vikariat paa en Maaned ved Ørtrup Skole, blev han konstitueret som Lærer ved Skive kommunale Skolevæsen den 14. Januar 1904. 1906 blev han fast ansat i samme Embede. Siden Efteraaret 1903 har han været Lærer i Bogføring, Regning og Skrivning ved Skive tekniske Skole.

A. har tidligere været Formand for Skive frisindede Diskussionsforening.

Han er Bestyrelsesmedlem i Skive konservative Forening og har tidligere været Medlem af samme Forenings Repræsentantskab. Han er Bestyrelsesmedlem af Viborg Amts Rekyllkorps. Sammen med Kollegerne i Skive var han med til

at oprette Skive kommunale Skoles Børnesparekasse, hvis Formand han siden har været. Sparekassen begyndte sin Virksomhed den 1. Oktober 1910, og har til Dato haft en Omsætning paa cirka 10,000 Kr. Over de $\frac{2}{3}$ af Skolens Børn har Sparebøger.

Hustru: Ingeborg Rigmor f. Christensen.

ANDERS ANDERSEN

Overlærer ved Hobro kommunale højere Almenskole, er født den 17. Juli 1857 og Søn af Gaardejer Mads Andersen, Eskelund i Viby ved Aarhus. Efter et Par Aars Ophold paa Lars Bjørnbaks Højskole i Viby og en kort Huslærervirksomhed, frekventerede han 1876—79 Skaarup Seminarium og deltog senere i adskillige af Lærerhøjskolens Feriekursus og Statens etaarige Kursus, modtog straks efter Eksamen Ansættelse som Lærer ved Grenaa private Realskole og fik efter 8 Aars Virksomhed ved denne Skole den 1. September 1887 Ansettelse som Faglærer ved Hobro private Realskole, blev 1. Maj 1901 Medbestyrer af Skolen, og da denne den 1. Maj 1906 gik over til kommunal Drift, beholdt A. fra samme Dato kgl. Udnævnelse som Overlærer ved Skolen.



Anders Andersen



Andreas Jensen Andersen

A., der kan se tilbage paa henvend 30 Aars Virksomhed dels som Lærer, dels som Bestyrer af private Realskoler, har som saadan været Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Realskoleforening og Medlem af Bestyrelsen for de private Realskolars Pensionskasse.

ANDREAS JENSEN ANDERSEN

blev født i Elfsborg den 7. Marts 1857. Han blev dimitteret fra Skaarup Seminarium 1878. I Aaret 1880 blev han fast ansat som Lærer og Kantor i Odder, hvor han altsaa nu har været i 34 Aar. Han har virket som Lærer ved Odder tekniske Skole i en halv Snæs Aar. I Aarene 1905—13 var han Forstander for og Lærer ved Odder Handelsskole. Siden 1. Januar 1899 har han været Formand for Hads Herreds

Kredsen af Danmarks Lærerforening. A. er Udgiver af N. Andersens Regnebøger siden 1893 og Forfatter af Meterudgaverne, og han har desuden udgivet »Forskolens Sangbog«. Fra 1888—1908 var han Revisor i Hads Herreds Spare- og Laanekasse i Odder. Siden 1909 har han været Medlem af Odder Banks Bankraad, Næstformand og Revisor fra 1911. I over 20 Aar har A. fungeret som Leder af Sangforeninger. Han er Stifter af »Folkelig Universitetsforening« og Leder af Foreningen siden dens Stiftelse 1900.

Hustru: Karoline Hansine f. Jensen.

MEDEA MARGRETHE ANDERSEN

er født den 22. Maj 1869 i Assens. Sit første Arbejde som Lærerinde havde hun ved en privat Pigeskole i Assens. Dette gav Lyst til at fortsætte, og i 1894 blev hun dimitteret fra Odense Seminarium. Hun har haft Haandgeringskursus i København. Efter endt Eksamen blev hun Vikar ved Lahns Skole i Odense, senere ved Odense Seminariums Børneskole og ved Vejle Friskole. Fra 1. Januar 1897 blev hun kaldet til Aastrup Skole ved Grenaa, hvorfra hun forflyttedes til Grenaa Kommuneskole, og har virket her siden August 1901. Hendes Hovedfag og det Fag, der har hendes særlige Interesse, er Dansk. Det er hende en Glæde og Hjertesag at vække Børnenes Sans for



Medea Margrethe Andersen

Modersmaalet og at lære dem, at vi ærer vort Fædreland ved at tale, læse og skrive vort Sprog med Omhu. I Aaret 1912 udgav hun en »Ordbog for Folkeskolens Børn«, indeholdende enslydende, enslygnende Ord, der i Lyd og Stavning staar hinanden nær. I dette Aar faar hun nogle Smaating optaget i et Børneblad. Hun er Medlem af Værgeraadet i Grenaa.

O. A. ANDERSEN

blev født den 4. Maj 1866 i Krstrup pr. Randers. 1885 blev han dimitteret fra Gedved Seminarium. Han har ved 4 ministerielle Feriekursus og en stor Del paa egen Haand studeret Harmonilære. Fast ansat i Villersø pr. Grenaa 1887—88; i Væth pr. Laurberg 1888—90; i Grejs pr. Vejle 1890—1901 og i Randers siden Oktober 1901. Han har komponeret en Del Melodier, hvoraf nogle har været optaget i Tidsskrifter og Melodisamlinger. Han er Stifter og Leder af Sangforeninger i Gørding pr. Gørding 1885, Omme pr. Bramminge 1886, Oddense pr. Lyby (Salling) 1887, Voldby pr. Grenaa 1887, Væth pr. Laurberg 1888, Grejs pr. Vejle 1981. Han er desuden Leder af Randers Lærerforenings blandede Sangkor, Randers Haandværker-sangforeninger, Danske Læreres Sangkor, Randers Afdeling. Han har været Formand for Grejs Forsamlingshus i 7 Aar, og Regnskabsfører for Grejs Brugsforening i ca. 3 Aar. Han er Forretningsfører for »Lærernes Cykle-indkøbsforening«, Randers, Bestyrelsesmedlem i Randers Cykleindustriforening samt Revisor for Centralforeningen for Danmarks Cykle-Industriforeninger.

Inden for Skolen har A. særlig gjort sig bemærket som Sanglærer. De store Skolemøder i Randers i de sidste 10 Aar har skattet hans Arbejde for flerstemmig Sang, saavel af Børn som af Voksne.

I videre Kredse er A. kendt som Forretningsfører for »Lærernes Cykle-indkøbsforening«. — Da Cyklerne i 90erne begyndte at tage Fart og betales med meget store Priser, indsaa han, hvilke store Summer der kunde spares for den da haardt trængte Lærerstand, hvis den sluttede sig sammen om Indkøb af disse praktiske Befordringsmidler. Han fik en Forening dannet 1896 paa saa sunde Principper, at allerede det andet Aar kunde melde over 100 Cyklers Salg. Ialt har den afsat over 2000 Cykler, hvorved Standen er blevet sparet for ca. 50,000 Kr. paa Grund af de lave Priser. Foreningen tæller nu ca. 800 Medlemmer. I 1907 præsenterede A. paa Skoleudstillingen i København Foreningens Varer, en Anerkendelse, der ikke blev nogen anden af Cyklefaget til Del.

Hustru: Anna Laurine Andersen.

A. P. ANDREASEN

Lærer i Vejle, er født den 11. September 1872 og dimitteret fra Ranum Seminarium 1894. Derefter var han et Aar Lærer paa Nørre Nissum Højskole og fra 1895 til 1900 Lærer paa Fur. Her var megen Drukkenskab mellem Fiskerbefolkningen, og han begyndte derfor at holde kristelige Møder i sin Fritid. Moderne blev stærkt besøgt. Der blev en betydelig Vækkelse, og Drukkenskabten aftog stærkt. Efter hans Bortrejse købte hans Venner Kroen og omdannede den til et kristeligt Afholdshjem. — Mens A. var Lærer der, stiftede han en Kristelig Forening for unge Mænd (K. F. U. M.) og



A. P. Andreasen

en Kristelig Forening for unge Kvinder (K. F. U. K.). Desuden stiftede han en Fur Sygeplejeforening, for hvilken han var Formand, ligesom han var Formand for Menighedshusets Bestyrelse og Forstander for Søndagsskolen. 1899—1900 havde han Statens Aarskursus, og kort efter blev han kaldet til Ribe Borgerskole, hvor han tillige var med til at undervise Seminariets ældste Klasse i praktisk Skolegerning. — I Ribe var han Medlem af Menighedsraadet og blev af Provstiets Menighedsraad valgt som en af de 3 Valgmænd, der var med at vælge det kirkelige Udvalg. — Desuden var han Medlem af Ribe Venstreforenings Bestyrelse, ligesom han var Medlem af Bestyrelsen for Danmarks Religionslærerforening, hvilket Mandat han af Helbredshensyn nedlagde efter et Aars Tids Forløb.

Aar 1907 blev han Lærer i Vejle.

— Af Helbredshensyn har han maattet

opgive det meste af sit Arbejde uden for Skolen. Han er nu Medlem af Repræsentantskabet for »Dansk Kirke-Mission i Arabien« og Medlem af »Dansk Bibelskoles« Raad. — I Februar 1913 viedes han til sin Hustru, Nina født Pedersen.

JENS PETER ANDREASEN

Lærer og konstitueret Kordegn i Nordby paa Fanø, er født den 8. Juli 1862 i Svendborg og hører til en gammel Sømandsslægt, hvis oprindelige Navn var Dreger og var hjemmehørende i Hannover. Efter at være dimitteret fra Skaarup Seminarium i 1883 fik han straks Plads som Lærer ved Flakkebjerg og Lånderupgaard Opdragelsesanstalter og virkede der til Maj 1885. Han var derefter i halvandet Aar Journalist og rejsende Korrespondent og var bl. a. med paa Chr. Bergs og Professor Matzens store Tourné Danmark rundt, men blev saa stærkt nervesvækket af dette uregelmæssige Liv, at han maatte opgive denne Livsvej, hvorfor han søgte til Fanø, hvor han fik Ro og blev fuldt helbredet. Den 18. Oktober 1886 ansattes han ved Nordby Borgerskole, hvor han siden har virket, men har dog ikke helt lagt Bladvirksomheden paa Hylden, idet han stadig er Repræsentant og Korrespondent for »Ribe Stifts-



Jens Peter Andreasen



Johan Jacob Arnstrup

tidende. Lærer Andreasen har flere Aar tilbage baade været Leder af en Sangforening og Formand for den lokale Foredragsforening, samt har været Sekretær og Regnskabsfører i Fanø Fiskeriforening indtil Foreningens Ophævelse. — I 1891 ægtede han sin Hustru, Kirstine f. Povlsen fra Vivild.

JOHAN JACOB ARNSTRUP

Overlærer ved Aarhus Borger-Pigeskole er født den 9. April 1855, Søn af Mølle- og Gaardejer H. C. Arnstrup i Tolstrup ved Horsens, hvis Oldefader, »Skoleholder« i Vangede, Gentofte Sogn, Christian Arnstrup, i 1761 udgav en Regnebog »Arithmetica eller Regne-Konst«, til lige indeholdende »En Formular om Børnetugt«. Efter forskellig Virksomhed

som Vikar og Vinterlærer optoges A. paa Gedved Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1874, var i ca. 3 Aar Huslærer paa Virkelyst ved Kolding og ansattes efter aftjent Værnepligt den 2. Januar 1897 som Lærer ved Faaborg Borgerskole, forflyttedes i 1886 til Horsens borgerlige Realskole, hvor han samtidig underviste i et Pigeinstitut, ved Horsens tekniske Skole og ved Horsens Kvindeseminarium, tog Tillægseksamen i Engelsk og Fransk samt udvidet Eksamen i Tysk, Engelsk og Fransk, og foretog med Stipendium flere Rejser til England og Skotland for at studere det engelske Sprog og Skolevæsen, særlig Skolekøkkensagen. Under 29. Juni 1896 beskikkedes han til Overlærer ved Aarhus Borger-Pigeskole, som nu har en Mellemskoleafdeling og en Realklasse, der dimitteres til Realeksamen.

Foruden at virke med stor Dygtighed i Skolevæsenets Tjeneste har A. taget virksom Del i Ledelsen af forskellige Foreninger, bl. a. som Bestyrelsesmedlem i »Aarhus Soldaterhjem« og i Børnesparekassen »Aarhus Øresparekasse«.

I November 1886 ægtede han sin Hustru, Caroline Amalie f. Rønnow, Datter af Fabrikant R. i Faaborg.

JØRGEN BANKE

Kommunelærer i Esbjerg, af gammel fynsk Bondeslægt, er født den 16. Oktober 1877 i Ehberup. Foruden Lærereksamen, som han tog ved Blaa-gaard Seminarium 1900, har han Eksamen i Kemi og Botanik fra Landbohøjskolen. Han blev Andenlærer i Oxbøl 1902, var en Tid Redaktionssekretær ved »Fyens Venstreblad« og ansattes 1904 ved Esbjerg kommunale Skolevæsen.

Foruden forskellige Artikler og Smaanoveller i Blade og Tidsskrifter har han skrevet »Degne Emner« 1903, »Meldula« 1906 og »Lise« 1908. Det var dog næppe alene det, at Pennen falder ham saa let i Haanden, der en Tid fristede ham ind paa den journalistiske Bane, men sikkert nok saa meget



Jørgen Banke

og Realeksamen. — Hustru: Regine f. Bruun.

hans Interesse for og selvstændige Syn paa Samfundsforholdene i det hele. Den samme Grund drev ham ogsaa til at rejse en Bevægelse, der allerede nu har betydelige Resultater at opvise. Han er nemlig Stifter af »De danske Købstæders Aftenskoleforbund«, og naar der nu er oprettet Aftenskoler i en Mængde Købstæder, naar Undervisningen i disse er bragt i ordnet og god Gænge, og naar Staten nogenlunde gavmildt støtter disse Skoler, kan man uden Overdrivelse give Hr. B. den væsentligste Del af Æren derfor. Han er stadig nævnte Forbunds Formand og udgiver som saadan aarlige (siden 1909) Beretninger og Købstædernes Aftenskoler. Til Brug for Aftenskolerne har han 1911 udgivet »Litteraturprøve«.

B. er Kredsformand i Lærereforeningens 113. Kreds og var 1912 af Staten beskikket som Censor ved Mellemskole-

AUGUST FERDINAND GOTTFRED BIGUM

Lærer i Viborg, født i Næstved den 6. Marts 1856 som Vævermester August Peter Ferdinand Bigum og Hustru Elisabeth Sørensens 4. Barn. — I 1873 rejste Forældrene til København, og Sønnen Ferdinand, der i Næstved var bleven forberedt, blev optaget paa Blaagaards Seminarium; efter at han der havde gennemgaaet de 2 første Klasser, tog han ind paa Søborg & Reimers Kursus, som han frekventerede det meste af et Aar og underkastede sig hele Eksamen i 1876. Derefter var han et Aar Huslærer hos Godsforvalter Jensenius paa Ryegaard ved Roskilde. Derfra tog han mod en Huslærerplads hos Proprietær Rentorff paa Vindumovergaard mellem Randers og Viborg, hvorfra han efter ½ Aars Forløb blev kaldet til Lærer og Inspektør ved Viborg Katedralskoles Forberedelsesklasser. — I September 1880 blev han kaldet til Lærer ved Viborg Købstads Skolevæsen. Her har han særlig været anerkendt som en dygtig Matematik og Regnelærer, og samtlige Aftenskoler (Teknisk Skole, Handelsskolen og Arbejderskolen) ligesom 9. Regiments Kursus for Underofficerer har søgt ham som Lærer.



August Ferdinand Gottfred Bigum



Hans Emil Birch

Foruden de almindelige Skolefag har han særlig kastet sig over Tysk, og han har i mange Aar undervist i Tysk i samtlige Drengeskoler i Viborg Børgerskole samt i Viborg Handelsskole.

Han er gift for 2den Gang (hans første Hustru Dagmar Ott — Datter af afdøde Malermester Ott, Viborg — døde efter 2 Aars Ægteskab) med Emilie Bjergby, Datter af afdøde Politbetjent Bjergby, Hørsholm.

HANS EMIL BIRCH

Lærer i Horsens, født i Vejle den 27. December 1849. Fra 1866—69 Elev paa Jelling Seminarium. Dimitteret sidstnævnte Aar. Vinteren 1869—70 Lærer ved Hammerum Højskole og Friseminarium. 1870—71 aftjent Værnepligt. 1871—72 Lærer ved Brørup Højskole

pr. Kolding. 1872—73 Timelærer ved Vejle Børgerskole, senere ansat ved en privat Pigeskole samme Sted. 1. Januar 1874 fast ansat ved Horsens Børgerskole med Dansk som Hovedfag. Skolen fik senere Ret til Afholdelse af Alm. Forberedelseseksamen. Fra 1887 til 1907 dimitteret 20 Hold Elever i Dansk til nævnte Eksamen. Fra 1907 Viceinspektør ved den kommunale Mellem- og Realskoles Underklasser. Fra 1907 til 1876 Lærer i Dansk, Regning og Bogholderi ved »Den tekniske Skole« (i mange Aar tillige Skolens Regnskabsfører).

I en Del Aar Lærer i Dansk ved herværende Kvindeseminarium. Fra 1894 ansat ved Horsens Straffeanstalt som Alterdegn og Lærer. I mange Aar Bestyrelsesmedlem (Næstform.) i Horsens konservative Vælgerforening, 1 Aar Formand. Siden 1884 Bestyrelsesmedlem (Næstform.) i Selskabet »De danske Forsvarshvødre for Horsens og Omegn«. I en lang Aarrække Bestyrelsesmedlem i Haandværker- og Industriforeningen, f. T. Formand for Foreningens Foredragsudvalg. Bestyrelsesmedlem i Horsens Fængselselskab.

JENS BJERRE

Lærer i Silkeborg, er født den 3. September 1871 i Sydthy. Kun 6 Aar gammel kom han til en Grandonkel i Nytorp ved Hanstholm. Efter sin Konfirmation blev han Vesterhavsfisker, og fortsatte dermed indtil sit 21 Aar, da han blev optaget paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 2 Aar senere, 1891. Han har Sløjdlærereksamen og har desuden gennemgaaet 4 ministerielle Kursus. Efter endt Eksamen blev han Lærer ved Vinterskolen i Esbjerg, senere Timelærer og 1898 fast ansat. 1900 forflyttedes han til Lømvig. I dette Embede blev han, indtil han 1908 kom til Silkeborg, hvor han nu er Lærer.

I 1896 viedes han til sin Hustru, Dorthea f. Andersen.

Lærer Bjerre har gjort et enestaaende dygtigt Arbejde for at skaffe det

brede Lag Adgang til at læse Modersmaalets Litteratur. Han var en af de første, der indsaa, hvor stor Betydning Folkebiblioteker har. Han var Medstifter af og Bestyrelsesmedlem af Esbjerg Folkebibliotek. Da han kom til Lemvig, valgtes han til Formand for Folkebiblioteket der. Han er nu Formand for Silkeborg Folkebibliotek. Han var med til at stifte »Danmarks Folkebogsamlinger« og fungerer stadig som Formand. De første 4 Aar var han ogsaa Redaktør af Bogsamlingsbladet. B. har selv skrevet en Del Fortællinger: »Kamp«, »Havets Børn«, »Mens Dagen svandt«, »Redningsbaaden«, »Den, der elsker meget«, samt Børnebogen »Hans Peter paa Langfart«. Han er desuden Medudgiver af et Læsebogsapparat. B. er af sine Kolleger valgt til Repræsentant for Lemvig i Købstadlærerforeningen. Han er Revisor i Silkeborg Brugsforening. Han er forøvrigt meget afholdt. Han siger om sig selv, at han er »et forholdsvis skikkeligt Menneske, men kan imellem blive nederdrægtig gnaven«.



Jens Bjerre

NIELS PETER KRISTENSEN BJERREGAARD

Lærer ved Skive kommunale Mellem- og Realskole, er født den 23. Januar 1880 i Gjerlev, Randers Amt. Født og opvokset paa Landet fandt han ved Konfirmationsalderen, at han var prædestineret for Landbruget, men som Tiden gik, følte han sig mere og mere tilbøjelig til at læse, og 19 Aar gammel kom han paa Sorø Højskole; men Højskoleundervisningen tilfredsstillede ham ikke, saa han forlod snart Højskolen og fartede i 3 Aar rundt i Danmark og Tyskland, indtil han i 1903 bestemte sig til at gaa Seminarievejen, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1906. Saavel før som under sin Seminarietid havde han systet en Del med Sprog, og da Tilstrømningen nu netop tog stærk Fart, fandt han det rigtigst at slaa ind paa noget specielt for at kunne hævde sig, hvorfor han kastede sig med Iver over Sprogstudier og uddannede sig til Sprogslærer. Han virkede først en Del Aar ved den private Realskole, som bød bedre økonomiske Kaar, men da Lønningsloven af 1908 skaffede Folkeskolens Lærere en anseelig Lønforbedring, søgte han til Folkeskolen, og har siden 1. Juli 1911 været fast ansat ved Skive Skolevæsen som Sprogslærer ved den kommunale Mellem- og Realskole.

Lærer Bjerregaard har i de senere Aar drevet omfattende Studier over jydsk Landsmaal, som ved den stigende Samfærdsel mellem de forskellige Landsdele vil udslettes før eller senere, hvilke Granskninger har sat Frugt i et Værk »Optegnelser af jydsk Landboliv i Lydskrift«, der er antaget til Udgivelse af »Folkeminde-Selskabet« og vil udkomme Nytaar 1914. Han har desuden i 1908 udgivet »Trekantens Forvandling«, til Brug ved Undervisningen i Realskoler.

Blandt andre gode Formaal, der er fremmet ved hans Arbejde, maa iøv-



Niels Peter Kristensen Bjerregaard

dansk Undersaat, tog han paa Blaagaard Seminarium og dimitteredes herfra i 1878. Efter Dimissionen var han Huslærer i ca. 3 Aar, hvorefter han 30. Januar 1882 fik fast Ansættelse i Folkeskolen som Lærer ved Skolen i Nordby paa Fanø, hvor han fra 16. November 1886 virkede ved den kommunale Skole, indtil han den 24. December 1888 forflyttedes til Varde Skolevæsen.

Hustru: Anna Elisabeth f. Bundies.

Lærer Bossen, der har gennemgaaet flere Kursus i Meteorologi, Matematik og Astronomi, er Observator for »Meteorologisk Institut«. Han har arbejdet ihærdigt for Folkeoplysningens Fremme, dels under sin Virksomhed i Nordby som Formand for den der-værende Foredragsforening, dels ved i sin Tid at være medvirkende ved Stiftelsen af Varde og Omegns Folkebogsamling og ved siden som Bibliotekar at forestaa Ledelsen af samme.

NIELS CHRISTIAN BRIX

Lærer ved det kommunale Skolevæsen i Nykøbing paa Mors og konstitueret Organist ved Nykøbing Kirke, er født den 11. September 1877 som Søn af Husmandsfolk i Kærby ved Hald og er en Slægtning af afdøde Etatsraad, Professor C. C. Brix. — I 9 Aars Alderen kom han allerede ud at tjene, og da han som 12aarig fik fat paa en Violin, spillede han til Lægstue for Børn og Unge, men vedblev stadig at tjene

rigt nævnes Bogsamlingssagen og Afholdssagen; i 1903 oprettede han i sin Hjemstavn et Bibliotek, som senere blev overtaget af den der-værende Afholdsforening, for hvilken han var Kasserer, og i 1907 var han Leder af Sportsforeningen »Olympia« i Aalestrup.

NIELS HANSEN BOSSEN

Lærer ved Varde Borgerskole, er født den 14. April 1858 i Ikast ved Tønder i Slesvig. Han begyndte allerede Lærergerningen i 15 Aars Alderen som Præparand i Sønderjylland, bl. a. ved Toghale Skole i Møgeltonder Sogn hos Forstelærer H. M. Jessen, Fader til den kendte Redaktør J. Jessen, men da denne Virksomhed blev ham forbudt af den prøjsiske Regering, fordi han var



Niels Hansen Bossen

til sit 19. Aar. Efter to Vintres Ophold paa Dalbyneder Højskole og en Sommer paa Staby Vinterlærerseminarium blev han Vinterlærer og Privatskolelærer i Ulfborg, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1900, samt gennemgik senere flere Maanedskursus paa Statens Lærerhøjskole. Efter at være dimitteret, virkede han et halvt Aar ved Hadsund Realskole og ansattes 1. April 1901 som Lærer ved Nykøbing M. Skolevæsen.

Hustru: Maria Magdalena Hauberg f. Frederiksen.

Musik, Sang og dramatisk Kunst samt Gymnastik og Sport har Lærer Brix stedse omfattet med stor Interesse; han er en dygtig Organist, en søgt og skattet Oplæser, har i sin Tid stiftet og siden ledet Øens Lærersangkor og har den sidste halve Snes Aar været Leder af en Gymnastikforening samt holdt en velbesøgt Aftenskole for Ungdommen.

Han er endvidere Formand for 58. eller Morsø Kreds af Danmarks Lærerforening og har i flere Aar været Sygekasserevisor samt Bestyrelsesmedlem og Sekretær i Nykøbing M. Haandværkerforening.



Niels Christian Brix

JENS CHRISTOPHERSEN BRO

Overlærer i Silkeborg, er født den 1. Oktober 1861 i Bro By, Brendrup Sogn. Han er Søn af fhv. Folketingsmand Christian Christoffersen, der var valgt i Bogense 1884—92. 1885 blev han dimitteret fra Blaagaard Seminarium. Fra 1. September 1886 til 1. Marts 1887 var han ansat som Hjælpe-lærer ved Seest Hovedskole; derefter virkede han som Lærer ved Dalbyneder Fortsættelsesskole fra Maj 1887 til August samme Aar. Den 30. August 1887 blev han fast ansat ved Kolding kommunale Folkeskole og udnævntes 3. August 1904 til Overlærer ved samme Skolevæsen, hvor han endnu virker. 1899 og 1900 havde han Sommerkursus i Fysik.

Hustru: Noline Marie Margrethe f. Hansen.

Overlærer Bro blev indvalgt i Kolding Landsogns Distriktsraad i Efteraaret 1900; samme Dag og Aar valgtes han til Landsognets Repræsentant i Kolding Byraad, genvælgtes i sidstnævnte Stilling 1903, men nægtede at modtage Genvælg 1906 paa Grund af mindre godt Helbred. 1. Maj 1912 blev han indvalgt i Sundhedskommissionen og samtidig af denne valgt til Kommissionens Formand. I 1893 blev Bro valgt ind i Bestyrelsen for Kolding kommunale Børnesparekasse, og 1898 valgtes han til Formand i Bestyrelsen. Børnesparekassen er oprettet af Lærerne Glumsø (død 1887) og M. B. Kjeldgaard (død 1905). Da Bro tiltraadte som Formand, havde Børnene et Tilgodehavende af 9100 Kr.; efter 15 Aars Forløb er deres Tilgodehavende 31,600 Kr. Ca. 71 % af Børnene er Sparere. Der indbetaltes i sidste Regnskabsaar 14,000 Kr. B. har været Medlem af Bestyrelsen for Kolding Venstre-forening siden 1890. Han er Medlem af Bestyrelsen for »Børnenes Vel« for



Jens Christophersen Bro

Kolding By og Landsogn. I 1892 udarbejdede Bro et Forslag til ny Lønningsplan for det kommunale Skolevæsen. Dette Forslag mødte nogen Modstand hos de ældre Lærere, der gentagne Gange tidligere uden Held havde søgt om Løntillæg. Hidtil var Lønningerne for ældste Klasse Lærere ca. 1500 Kr., for Lærerinder 900 og for yngste Klasse ca. 1000 Kr. (Li. 700 Kr.). Efter Forslaget blev Begyndelseslønnen for L. 1000 Kr. (Li. 700 Kr.). Lønnen steg hvert 3. Aar med 150 Kr., saaledes at L. efter 18 Aar fik 1800 Kr. (Li. 1200) + Statens Alderstillæg. Da der var stor Tilslutning fra de yngre Lærere og alle Lærerinderne, blev Resultatet, at samtlige Lærere og Lærerinder gik med til Andragendet. Den 20. Oktober 1892 blev Forslaget vedtaget af Byraadet under stor Modstand af daværende Borgmester Schjørring

— med 10 Stemmer mod 4. Denne Lønningsplan viste sig saa god, at Statens Lønningslov af 24. Marts 99 kun fik Betydning for de 2 ældste Lønklasser. Naar Forslaget gik saa let igennem, var det væsentlig daværende Redaktør Enevold Sørensen (den senere Kultusminister), som Kolding Folkeskole kan takke herfor.

RASMUS BRÆNDESKOV

Lærer ved Kommuneskolerne i Danmarks- og Norgesgade i Esbjerg, er født den 8. Maj 1882 i et Arbejderhjem i Gudbjerg Sogn paa Fyen. Efter at hans Fader havde overtaget Bestyrerpladsen paa en Gaard, kom han paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1903, og virkede derefter i et Par Aar som Lærer ved Skolebestyrer Haahrs Privatskole i Svendborg, indtil han den 1. November 1905 ansattes ved Esbjerg offentlige Skolevæsen, ved hvilket han siden har arbejdet.

Hustru: Marie Eline f. Larsen fra Tved ved Svendborg.

Lærer Brændeskov har fra 1908—12 af Byraadet været indvalgt som Medlem i Værgeraadet og har i Valgperioden 1909—13 været Revisor ved de kommunale Regnskaber. Han har endvidere været Medforstander for den i 1910 af Arbejderpartiet oprettede Højskole siden dens Stiftelse, har fra 1907 været knyttet



Rasmus Brændeskov



Kristian Jensen Bundsgaard

til Esbjerg tekniske Skole som Lærer og har i flere Aar været Bestyrelsesmedlem og Kasserer i Esbjerg Gymnastikforening.

KRISTIAN JENSEN BUNDSGAARD

Lærer ved den kommunale Mellem- og Realskole i Nordby paa Fanø, er født den 15. Marts 1859. Han var først bestemt til at være Landmand og var indtil sit 18. Aar beskæftiget ved Landbruget, men Lysten til Lærergerningen bragte ham først paa Hoven Højskole og derefter paa Gjedved Seminarium, hvorfra han tog den afsluttende Lærerpøve i 1883. Efter sin Dimission udvidede han sine Kundskaber ved i Tidens Løb at tage Del i flere Kursus, særlig i Naturhistorie og Geografi; efter

et Par Aars Virksomhed som Vinterlærer i Ølgod ansattes han i 1886 som Lærer ved den daværende Odden Friskole, nu Nordby Borgerskole, og kaldedes i 1889 til Lærer ved den kommunale Realskole, hvilket Embede han siden har beklædt og varetaget med stor Dygtighed.

ANTON MARIUS BUNK

Lærer ved Lemvig kommunale Skolevæsen, er født den 4. Marts 1867 i Klitmøller ved Thisted som Søn af Smaakaarsfolk af Haandværker- og Husmandsstanden. Saa langt han kan huske tilbage har han arbejdet: Strikning af Vanter, Strømper og Halstørklæder, Kartning af Uld, Garnvinding og Sime-snoning, det var Vinterarbejdet; passe Køer og Faar, rive og luge i Marken, plukke Bær i Hede og Klit, fange Fugle og samle Æg, mede Aborrer og passe Aalckroge, det var Sommerens vigtigste Sysler. 10 Aar gammel kom han ud at tjene en halv Mil fra Hjemmet og var i samme Plads i $4\frac{1}{2}$ Aar for Føden, der var god, og lidt Løn det sidste Aar. Han forberedtes derefter i $1\frac{1}{2}$ Aar til Seminariet, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1886. I 1889—90 gennemgik han Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus i Tysk og Fransk samt fortsatte sine alt under Seminarietiden paabegyndte matematiske



Anton Marius Bunk



Christian Buur

Studier, ved hvilke han har naaet forskellige Resultater, som han har offentliggjort i Tidsskrift for Matematik gennem ca. 25 Aar, ligesom han ogsaa siden 1896 jævnlig har været beskikket Censor i Matematik og Fysik ved alm. Forberedelseseksamen og Realeksamen. I 1873 ansattes han som Lærer ved Nibe Skolevæsen, hvor han fik Lejlighed til at undervise i de matematiske Fag, hvilken Undervisning han siden har fortsat uafbrudt. I 1909 forflyttedes han til Lemvig Skolevæsen.

Hustru: Anna Kirstine f. Møller.

Under sin Virksomhed i Nibe var Lærer Bunk i 3 Aar Medlem af Ligningskommissionen, var i en Aarrække Bestyrelsesmedlem i Nibe Arbejderforening samt Regnskabsfører og Kasserer i Laanekassen; i 15 Aar var han Assistent i Spare- og Laanekassen for Nibe og Omegn, grundlagde i sin Tid Arbejderforeningens Bibliotek i Nibe og forestod Ledelsen af dette de første Aar.

CHRISTIAN BUUR

Skoledirektør ved Aarhus kommunale Skolevæsen, er født den 26. September 1864 i Assing Sogn, Hammerum Herred, hvor hans Fader var Gaardejer. Efter at han i 16 Aars Alderen havde været Vinterlærer, kom han i November 1882 paa Hoven Højskole, hvor han forberedte sig til Skolelærereksamen, hvis første Del han tog i Odense i Sommeren 1884, rejste samme Aars Efteraar til København, og underkastede sig Studentereksamen efter tre Aars Forberedelse paa Døckers Kursus, samt i 1894 Skoleembedseksamen med Dansk som Hovedfag og Tysk og Latin som Bifag.

Fra 1895 til 1905 virkede B. som Lærer ved Københavns Borger- og Almue-skolevæsen, og var samtidig Lærer ved Borgerdydsskolen i Helgolandsgade. I 1905 ansattes han som Lærer ved Aarhus Katedralskole, blev i 1906 Inspektør og i 1911 Direktør for Aarhus Købstads kommunale Skolevæsen. Ved Siden af med overlegen Dygtighed og utrættelig Energi at varetage Ledelsen af Aarhus samlede Skolevæsen har Skoledirektør Buur endvidere i 1911 og 1912 af Ministeriet været beskikket som Censor i Dansk ved den afsluttende Prøve for Lærere og Lærerinder i Folkeskolen.

NIELS MADSEN CARLSEN

Lærer ved det kommunale Skolevæsen i Nordby paa Fanø, er født den 30. Juni 1872 i Skærbæk mellem Ribe og Tønder i Sønderjylland. De to sidste Aar af Skoletiden var han Hyrdedreng, ligesom han ogsaa Sommeren efter sin Konfirmation var Tjenestedreng. Han var derefter Præparand i den præjisiske Statsskole i godt 1½ Aar, først et halvt Aar i Agerskov, dernæst



Niels Madsen Carlsen

et Aar i Rougstrup, optoges 1. Januar 1890 paa Gjedved Seminarium og underkastede sig i 1892 den afsluttende Lærerpøve i Aarhus. Den 19. Maj 1893 ansattes han som Lærer ved Nordby Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Hustru: Bodil Marie f. Oksen.

Lærer Carlsen har i 4—5 Aar været Medlem af Styrelsen for 113. Kreds af Danmarks Lærerforening, har i et lignende Tidsrum været Forstander og Formand for Nordby tekniske Skole, samt har i flere Aar været Formand og Bibliotekar for Købstadens Folkebibliotek.

CHRISTIAN CHRISTENSEN

Overlærer i Horsens, er født i Tybjerg den 20. Maj 1870, tog 1888 Præliminæreksamen, optoges Aaret efter paa Jonstrup, hvorfra han dimitteredes 1891. Efter forskellige Ansættelser som Vikar blev han i August 1893 fast ansat ved Øresundsvejs Drengeskole i Sundbyerne. I Maj 1896 blev han kaldet til Lærer i Vejle. 1908—09 havde han Statens etaarige Kursus.

I Vejle var han i et Par Aar Lærer ved Teknisk Skole, senere ved Byens Handelsskole. Han var Medstifter og i en Del Aar Leder af »Arbejdernes Aftenskole« i Vejle og Medlem af Bestyrelsen for Selskabet »Børnernes Vele« i Vejle fra dets Stiftelse i 1904 til han rejste fra Byen. Den 6. December 1912 udnævntes han til Overlærer ved Vestre Kommuneskole i Horsens.

KNUD CHRISTENSEN

Overlærer ved Borgerdrengekolen i Ny Munkegade i Aarhus, er født den 4. Oktober 1846, Søn af Musiker og Organist ved Valdemar Slot paa Taasinge, Jens Christensen. Efter i 1867 at have bestaaet Skolelærereksamen ved Skaarup Seminarium, gennemgik han fra 1868 til 1871 det Monradske Kursus, ved hvilket han særlig studerede Fysik og Kemi. I 1872 ansattes han ved Betalingsborgerskolen i Odense, efter forinden at have virket et Aar ved Slagelse Realskole, forflyttedes 1874 til Mulernes Legatskole i Odense, og udnævntes 1887 til Overlærer ved den højere Borgerdrengekole i Aarhus, der nu virker som kommunal *Mellem-* og Realskole for Drengene.



Christian Christensen



Line Christensen

Overlærer Christensen, der i Tidens Løb har forfattet en Række Lærebøger i Naturlære, Matematik og Regning, har til Stadighed arbejdet for den videre-gaaende Undervisning af den konfirmerede Ungdom som Lærer ved Fyens Stifts teoretiske Landvæseninstitut, ved Aarhus tekniske Skoles Dagskole og Maskinistkole, som Bestyrer af en Handelsaftenskole for Handels- og Kontorfolk og som Formand for Repræsentantskabet for det tidligere bestaaende »Jyllands Handelsakademi«, der nu er afløst af den jydsk Handelshøjskole. Foruden i sin Tid at have fungeret som Medlem af Værgeraadet, har C. taget virksom Del i Arbejdet for Standens Interesser som Medlem af Overlærerforeningens Bestyrelse, ligesom han i en Række Aar har været Formand for Lærerenkekassen i Aarhus Stift.

LINE CHRISTENSEN

Lærerinde ved Kolding kommunale Skolevæsen, er født den 12. November 1857 i Gjørding, Gjørding Sogn. Hun blev dimitteret 1885 fra Femmers Seminarium. Aaret efter, 1886, blev hun fast ansat som Lærerinde ved Kolding kommunale Skolevæsen, hvor hun til Dato har haft sin Gerning.

Frk. Christensen har været Medlem af Værgeraadet for Kolding Købstad lige siden denne Institutions Oprettelse. I Aarene 1892—1902 var hun Bibliotekar i Kolding Folkebibliotek. Hun er nu Medlem af Bestyrelsen for Lærerbiblioteket ved Pigeskolen i Kolding samt Bibliotekar ved samme. I 1908 havde Frøkenen Stipendium til en Rejse i Sverrig for at studere Klasseundervisningsmetoden.

M. CHRISTENSEN

Lærer i Nykøbing Mors, er født den 10. Marts 1867. Han er af en gammel Bondeslægt. 1886 blev han dimitteret fra Vordingborg Seminarium. Han har Sløjdlærereksamen fra Dansk Sløjdlærerskole, København. 1887—88 virkede han som Andenlærer ved Ludvigsminde Skole i Brahetrolleborg Sogn. I Vintrene 1889—90 og 1890—91 underviste han ved Brahetrolleborg Højskole. 1891 blev han fast ansat i Nykøbing Mors.

I 10 Aar har Lærer Christensen drevet en privat Sløjdscole med ca. 70 Elever i Gennemsnit. Han har været Lærer ved den tekniske Skole i Nykøbing Mors i Dansk, Regning og Bogføring, hvilket sidste Fag han fik indført ved Skolen.

Christensen er Medstifter af Nykøbing Gymnastikforening og Nykøbing Idrætsforening samt Medstifter og Medleder af Frivilligt Dreng-Forbund



M. Christensen

sin Hustru, Henriette f. Hauerlev. 1892 blev han fast ansat ved Odder Realskole. 1903 udnævntes han til Overlærer ved samme Skole. 1904 blev han beskikket til Overlærer ved Marstal Kommuneskole, men efter Ansøgning atter løst fra dette Embede, fordi hans Stilling i Odder blev forbedret saa meget, at han intet kunde vinde ved at flytte til Marstal.

Overlærer Christensen har i en Aarrække været Lærer og Inspektør ved Odder tekniske Skole. Siden 1. April 1911 har han været Formand i Bestyrelsen for Odder Kommunes Hjælpekasse og siden December 1912 Medlem af Odder Sogns Menighedsraad. Han er Medlem af Hovedbestyrelsen for »Venstrevælgerforeningen for Aarhus Amts 1ste Valgkreds« samt Medlem af Bestyrelsen for Andelselskabet »Odder Gasværk« og af Bestyrelsen for Odder Lærlingehjem.

H. CHR. CHRISTIANSEN

Lærer i Grenaa, er født i Tilst ved Aarhus 1878. Han kom paa Jelling Seminarium 1896 og tog Eksamen 1899. Efter endt Eksamen blev han ansat som Lærer ved Randers private Realskole, hvor han var, indtil han i April 1900 blev indkaldt til Militærtjeneste, som afsluttedes med Eksamen som Sekondløjtnant fra Kronborg. Fra 11. Juni 1901 var han ansat som Time-lærer ved Stege Skolevæsen og virkede

i Nykøbing. I omtrent 10 Aar har han siddet i Bestyrelsen for Arbejderforeningens Sygekasse i Nykøbing M. som Næstformand eller Sekretær. Af Stiftsøvrigheden blev han for ca. 20 Aar siden ansat som »Bønneholder« i Nykøbing Hospital.

THOMAS CHRISTENSEN

Overlærer ved Odder kommunale Mellem- og Realskole, er født den 23. Juni 1864 i Bølling ved Kolding. 1883 blev han dimitteret fra Jelling Seminarium. De paafølgende 2 Aar var han Huslærer, 1885 blev han ansat ved Sæby private Realskole. 1889—90 havde han Aarskursus i Dansk, Engelsk og Tysk. Han har desuden haft Maanedskursus i Fransk og Svensk. Den 16. Oktober 1891 viedes han til



Thomas Christensen



Poul Leonhard Clausen

desuden som Lærer ved teknisk Skole og Handelsskolen. I April 1903 blev han ansat som Lærer ved Grenaa Borgerskole. Ved Omordningen af Skolevæsenet 1908 overflyttedes han som Matematiklærer til den kommunale Mellem- og Realskole. Fra 1904—05 var han paa Statens Kursus i Matematik og Fysik. Han har desuden Uddannelse som Handelsskolelærer og Feriekursus i Tegning, Kemi og Matematik samt Tillægsprøve i Tysk og Engelsk. Foruden sin Virksomhed ved Skolen er han Lærer og Forstander for Handelsskolen samt Lærer ved teknisk Skole og Assistent ved Handels- og Landbrugsbanken i Grenaa.

POUL LEONHARD CLAUSEN

Lærer ved Aalborg Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 22. Marts 1863 i Aalborg. Hans Fader var Farmaceut og dennes Fader igen Seminarieforstander i Tønder, samt hører paa mødrene Side til en gammel Præsteslægt, idet hans Morfader var Præst og denne Barnebarn af Provst Carstensen i Thisted. C. kom i 1877 i Snedkerlære og gjorde Svendestykke i 1882, optoges 1887 paa Ranum Seminarium og dimitteredes derfra i 1890, ansattes samme Aar som Lærer i Nykøbing paa Morsø og forflyttedes 6. Oktober Aaret efter til Aalborg Skolevæsen som Sanglærer i Aalborg »Vestre Friskole«.

Lærer Clausen, sder foruden sin solide haandværksmæssige Uddannelse har taget Del i adskillige Sløjdkursus og en Tid endog har været Lærer paa nuværende Sløjdinspektør Aksel Mikkelsens Sløjdskole paa Værnedamsvej i København, er nu udelukkende Lærer i Sløjd ved Aalborg Kommuneskoler og siden 1907 tillige Sløjdlærer ved Aalborg Katedralskole, ligesom han for Tiden er Medlem af Bestyrelsen af Aalborg Kunst- og Husflidsforening. Da han tillige nærer megen Interesse for Sang, i hvilket Fag han i 1896—97 modtog særlig Uddannelse ved at gennemgaa Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus i Sang, har han, foruden sin Sanglærervirksomhed i Skolen, fra 1892—98 tillige taget virksom Del i Ledelsen af Aalborg Sangforening som Næstformand i dennes Bestyrelse.

MARIUS DAHLGAARD

Kommunelærer i Nykøbing Mors, er af gammel Lærerslægt; Faderen, C. J. Dahlsgaard (død 1912), var Lærer i Lægind paa Mors, og Bedstefaderen, Chr. Christensen Dahlsgaard, var Lærer i Sillerslev paa Mors. C. C. Dahlsgaards Hustru var Datter af C. A. Nors, Lærer i V. Assels, opr. Sergent ved Husarerne, en af Frederik den Sjettes Seminarister.

Marius Dahlsgaard er født i Lægind ved Nykøbing M. den 5. April 1879. Han tog Præliminæreksamen 1897, Skolelærereksamen 1901 fra Jelling Seminarium, blev Realskolelærer i Odense (1901—02) og Hadsund (1902—05)



Marius Dahlsgaard

og kaldedes 1905 til Lærer ved Kommuneskolen i Nykøbing Mors. I 1906 blev han gift med Dagmar Jensen fra Bindslev.

Som Realskolelærer kastede han sig særlig over Studiet af Engelsk, ligesom han ogsaa har frekventeret Statens Kursus i Dansk og Tysk. Tegning har interesseret ham meget, og ved det X. nordiske Skolemøde i Stockholm 1910 havde han udstillet en Række Børnearbejder.

Ved Siden af sin egentlige Lærergerning har han virket som Lærer ved de tekniske Skoler i Hadsund (1902—05) og Nykøbing M. (1905—11) og er stadig Lærer ved Handelsskolen i Nykøbing.

Tillige har han udfoldet en ikke ubetydelig Virksomhed som Bladkorrespondent som Skildrer af forskelligartede Forhold, bl. a. fra de gamle danske Provinser i Sverige (Rejse 1910), og i Sommeren 1913 var han Korrespondent til

flere af vore større Blade ved 100-Aars Festlighederne i Holland i Anledning af Landets Jubilæum som konstitutionelt Monarki.

SØREN IVERSEN DAMGAARD

Lærer ved Struer Borgerskole, er født den 22. April 1875 i Handbjerg som Søn af Gaardejer og Sognefoged Andreas Damgaard. — Indtil sit 24. Aar var han beskæftiget ved det hjemlige Landbrug, da han begyndte at forberede sig til Optagelse paa et Seminarium uden egentlig at have til Maal at blive Lærer. Efter at være dimitteret i 1903 fra Nørre Nissum Seminarium kom han tilbage til Landvæsenet, men havde, sig selv ubevidst, under Opholdet paa Seminariet faaet Lyst til Lærergerningen, hvorfor han efter et halvt Aars Forløb tog Plads som Hjælpelærer, først i Thorsager og siden i Bøgeskov ved Odder. Den 1. Maj 1905 blev han ansat som Timelærer ved Struer kommunale Skolevæsen og modtog 1. December 1906 fast Ansættelse som Lærer. Ved Siden af den daglige Skolevirksomhed har han endvidere siden 1905 virket som Lærer ved Struer tekniske Skole, ved hvilken han har undervist i Dansk og Regning samt i nogle Aar tillige i Tegning.



Søren Iversen Damgaard



Ingeborg Martha Dueholm

INGEBORG MARTHA DUEHOLM

Lærerinde ved Ribe Borgerskole, er født den 4. November 1866 i Ribe, hvor Faderen var Tømrermester, og stammer baade paa fædrene og mødrene Side fra en sønderjyds Skægt, hvis Medlemmer væsentlig har beskæftiget sig med Landbrug og Haandværk. — Som Barn gik hun i Byens kommunale Betalingskole og var efter sin Konfirmation efter 2 Aars Forberedelse Privatlærerinde i 8½ Aar, hvorefter hun 1893 tog Skolelærerindeeksamen fra N. Zahles Seminarium. I 1½ Aar arbejdede hun derefter ved private Skoler i København samtidig med, at hun var opført paa Københavns Vikarliste, og blev saa i Foraaret 1895 ansat ved Borgerskolen i Ribe, hvor hun tillige i 12 Aar har virket som Haandgærningslærerinde ved Ribe Seminarium.

Som Medlem af Dansk Kvindesamfund har hun, i Betragtning af, at der med Rettigheder følger Pligter, ikke nægtet at modtage de offentlige Tillidshverv, der er blevet hende betroet, men har varetaget dem efter bedste Evne. Hun var saaledes Medlem af det første Menighedsraad for Ribe Domsogn og er Medlem af det nuværende; hun har været kommunal Revisor og er tilsynsførende med Kommunens Plejebørn. Hun har desuden været Medlem af Bestyrelsen for Foredragsforeningen og er Bestyrelsesmedlem i Folkebogsamlingen og i Dansk Kvindesamfunds Ribeafdeling. Hun var Medlem af den Komité, der sidste Sommer fik rejst et Mindesmærke for Dronning Dagmar paa Ribe Slotsbanke.

THOMAS CARL PETER EGBÆK

Lærer i Viborg, er født den 18. Maj 1883 i Tolstrup Sogn, Børglum Herred. Forældrene var Smaafolk, og Drengen blev fra sit 10. til sit 14. Aar sendt ud at tjene som Hyrdedreng. Efter Konfirmationen blev han sat i Snedkerlære og gennemgik teknisk Skole. Efter nogle Aars Forløb afbrød han denne Virksomhed og blev optaget paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1904. Han har Tillægsprøver i Tysk, Engelsk, Svensk og Kemi. Engelsk har han kastet sig over med særlig Interesse. 1904 blev han ansat som Lærer ved Vejen Realskole. Den 1. Juni samme Aar viedes han til sin Hustru, Helga Dagmar Ingeborg f. Jensen, der kan regne sig i Slægt med Mænd som Anders Sørensen Vedel og Hans Tavsén. Den 1. Maj 1906 blev han ansat som Lærer ved Viborg kommunale Skolevæsen.

Lærer Egebæk har i den sidste halve Snes Aar gjort et stort og omfattende Arbejde for Afholdssagen — ikke mindst blandt Børn — baade i Tale og Skrift. Gentagne Gange har han været Medleder af Viborg Afholdsforening, der har 400 Medlemmer. 1908 var han Medstifter af et Afholds-



Thomas Carl Peter Egebæk

vaagnede Lysten hos ham til at blive Lærer, og han kom paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1890. Efter sin Dimission fik han straks Plads ved en privat Skole i Aarhus og siden ved Katedralskolens Forberedelsesskole, hvorfra han den 25. Maj 1898 gik over til det kommunale Skolevæsen. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har han senere taget Del i flere Kursus, og foretog i 1909 en Studierejse til Sverrig og Finland med Statsstipendium.

Udenfor Skolen har Lærer Elbæk arbejdet en Del i det kristelige Ungdoms- og Menighedsarbejde, men særlig været virksom i Arbejdet til Afholdssagens Fremme gennem den kristelige Afholdsforening »Det blaa Kors«, i hvis Hovedbestyrelse han har haft Sæde siden 1904 og har for denne, Sag holdt talrige Foredrag og Møder i Jylland, ligesom han er Stifter af den første Lokalforening i Aarhus af »Det blaa Kors«. — Det var endvidere paa Lærer Elbæks Initiativ, at »Kvinde-seminariet i Aarhus« blev oprettet, i hvis Bestyrelse han stadig har Sæde, ligesom han er Seminariets Kasserer.

JOHAN OTTO RASMUS ERIKSEN

Overlærer og Inspektør ved Nørresundby Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 13. Februar 1876 i Odense, tog i 1892 almindelig Forberedelseseksamen i Odense, i 1896 den afsluttende Prøve for Lærere og Lærere i Folkeskolen fra Odense Semi-

arbejde blandt Børn i Viborg. Han var Bevægelsens første Leder og sidder stadig i Ledelsen. Fra 1. Januar 1912—1. Januar 1914 var han Redaktør af Danmarks Afholdsforenings Børneblad »Den lille Folkeven«. Efter den Tid er han Danmarks Afholdsforenings Repræsentant overfor »Børnevænnene«.

P. ELBÆK

Lærer ved Borgerskolen i Valdemarsgade under Aarhus kommunale Skolevæsen, er født i Gangsted den 17. December 1870. Indtil sin Konfirmation nød han Undervisning i Landsbyskolen, men kom derefter til Aarhus og tog Præliminæreksamen ved Aarhus private Realskole. Først da



P. Elbæk



Johan Otto Rasmus Eriksen

Holmsland, hvor hans Fader var Lærer. I 1887 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus og deltog i flere af Lærerhøjskolens Feriekursus, særlig i Musik og Sang. I Oktober 1887 ansattes han som Lærer ved Ringkøbing Skolevæsen og fra November samme Aar som Organist ved Købstadens Kirke, hvilke Embeder han siden har varetaget med Dygtighed og Pligttrøskab. — Hustru: Ellen Louise f. Hansen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Fensbøls Arbejde, maa særlig fremhæves hans Bestræbelser paa at tilvejebringe god Folkesang; han er Leder af et stort firstemmigt Herrekor og har tidligere i flere Aar ledet Musikforeningens Sangkor, Afholdssangforeningen og Haandværkersangforeningen. — Han har desuden været Leder af Ringkøbing Gymnastikforening og har i fem Vintre været Lærer ved Byens tekniske Skole. Fra 1906—09 var han Formand for 110. Kreds af Danmarks Lærerforening.

RASMUS FREDERIKSEN

Overlærer og Skoleinspektør ved Hjørring kommunale Skolevæsen, er født paa Gaarden »Udsigt« i Malling Sogn ved Aarhus den 19. Juli 1844. Efter sin Konfirmation var han et Par Vintre paa Højskole, og da det syntes, han havde mere Lyst til Bogen end til Landvæsenet, blev det besluttet, at han skulde gaa Skolevejen. Efter nogen Forbere-

narium, i 1904 Tillægseksamen i Fransk og Latin, samt endelig i 1905 Studentereksamen og Aaret efter Filosofikum.

Lige efter sin Dimission fra Seminarreit ansattes han som Lærer ved Odense kommunale Skolevæsen, hvor han virkede, indtil han den 22. December 1910 modtog allerhøjeste Beskikkelse som Overlærer og Inspektør ved Nørresundby Skolevæsen. Under sin Lærervirksomhed i Odense underviste han tillige i flere af Byens øvrige Skoler.

1913 og 14 har han af Ministeriet været beskikket som Censor ved Optagelsesprøven paa Seminarierne.

MORTEN FENSBØL

Lærer ved Ringkøbing Skolevæsen og Organist i Ringkøbing Kirke, er født den 25. Juli 1867 i Ny Sogn paa



Morten Fensbøl



Rasmus Frederiksen

af Bestyrelsen for Velgørenhedsforeningen og Skolebørns Bespising. Han er tillige Medlem af Bestyrelsen for den tekniske Skole i Hjørring.

Hustru: Edvardine Theodora f. Hansen.

delse blev han 1864 optaget paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1865. I Juni samme Aar blev han Lærer ved en privat Drengeskole paa Christianshavn, og her havde han rig Lejlighed til fortsat Uddannelse, bl. a. hørte han kirkehistoriske, historiske og geografiske Forelæsninger paa Universitetet. Oktober 1867 blev han fast ansat ved Skolevæsenet i Viborg, hvor han ved Siden af sin Skolegerning oprettede og ledede et Kursus til Præliminæreksamen for unge Mennesker, der søgte videre Uddannelse. Selv havde han i de Aar enkelte Feriekursus, saaledes i Oldnordisk og Dansk. Den 24. Juli 1899 blev han kaldet til Overlærer og Inspektør ved den kommunale Skole i Hjørring. Inspektør Frederiksen er Medstifter af Folkebogsamlingen samt Universitets-Foredragsforening i Hjørring. Han er Medlem af Hjælpekassens Bestyrelse samt

JØRGEN HANSEN GANDERUP

Lærer ved Esbjerg kommunale Skolevæsen, er født den 11. Januar 1871 i Faaborg ved Varde, dimitteredes i 1893 fra Gjedved Seminarium og ansattes 15. August 1895 ved Esbjerg Skolevæsen, med Anciennet fra 1. Maj 1892.

Saa vel i som uden for Skolen har Lærer Ganderup helliget sin hele Arbejds-kraft for Børnene, har tidligere haft Sæde i Værgeraadet som Lærernes Repræsentant, har i flere Aar været Formand for »Børnenes Vel« og som saadan forestaaet Ledelsen af Asylet, har holdt Søndagsoplæsning for Børn og har haft Tilsyn med Plejebørn, ligesom han har taget virksom Del i Arbejdet ved Foretagender med lignende Formaal, som ved Afholdelsen af Børnehjælpsdage og Asyldage. Han har endvidere i sin Tid været Bestyrelsesmedlem i »den frie Fattiggasse« i Esbjerg og har siden været Kasserer for Børnebespisingen.



Jørgen Hansen Ganderup



Sophie Geltzer-Jensen

SOPHIE GELTZER-JENSEN

er født den 9. August 1864. Hun er Datter af Lærer Rasmus Geltzer, der en Tid var Højskoleforstander i Sinding ved Silkeborg, og i et Par Aar, 1890—92, Rigsdagsmand i Kjellerupkredsen. Efter at have undervist, dels som Huslærerinde i Hjarup og Seest, dels som Pogeskolelærerinde i Ajdt pr. Hammel, kom Fruen 1888 paa Vinthers Seminarium og tog Eksamen i København Oktober 1890. Hun var den første kvindelige Elev, der tog Eksamen fra Vinthers Seminarium. Fruen har desuden gennemgaaet Statens Aarskursus i Dansk, Engelsk og Tysk og Statens Feriekursus i Fysik, Svensk og Tysk. Fruen har 3 Gange deltaget i Feriekursus i Jena med Tysk som Hovedfag, sidste Gang med ministeriel Understøttelse.

1890—93 virkede Fruen som Lærerinde i Balle ved Silkeborg. Derefter var hun Lærerinde ved Kirkeskovs private Realskole i Silkeborg, til hun i 1901 blev ansat ved Silkeborg Kommuneskole, efter Skolevæsenets Omordning i 1907 ved den kommunale Mellem- og Realskole.

1898 ægtede hun Seminarielærer Ludvig Jensen, Silkeborg.

I 1908 valgtes Fruen til Kasserer i Bestyrelsen for Silkeborg Hjelpekasse, hvilken Stilling hun beklædte til 1903. I to Aar var hun Bestyrelsesmedlem af Dronning Louises Asyl i Silkeborg. I Aarene 1910—13 var Fruen Bestyrelsesmedlem af »Dansk Kvindesamfund«, Silkeborg.

NIELS PEDERSEN GINNERSKOV

Kommunelærer og Kantor i Randers, er født den 3. November 1845 i Viborg. Slægten stammer fra Gaarden Ginderskov i Haderup Sogn, Ginding Herred, hvorefter han har sit Navn. Han blev dimitteret 1866 fra Ranum Seminarium. I flere Somre har han haft Feriekursus i Sundhedslære, Zoologi og Botanik. 1869 blev han fast ansat ved Løvskaal Skole og tillige Kirkesanger ved Skerup Kirke. 1872 blev han ansat som Lærer ved den Bay-Kirketerske Skole i Randers. 1883 blev han tillige ansat som Kantor og Kordegn ved Randers Hospitalskirke. Under en Omordning af Skolevæsenet og Vakance i Overlærerembedet var han konstitueret Overlærer ved den Bay-Kirketerske Borgerskole i 4 Aar, 1904—08. For længere Tid siden var han Sanglærer i flere Aar ved Statsskolen i Randers. Han har desuden som Lærer i Naturhistorie ved et privat Pigeinstitut forberedt Eleverne der til Realeksamen.

G. er Forfatter af en Legems- og Sundhedslære til Skolebrug, nærmest for Meilemskolen, og han har ofte behandlet lokale Skolespørgsmaal i de stedlige Blade. Han har i 31 Aar været Bibliotekar ved Stiftelsen Randers Hospital.



Niels Pedersen Ginnerskov

Lærer Ginnerskov er en ualmindelig dygtig Skolemand, der forstaaer at gøre sig afholdt af Eleverne. Aarene 1904—08, da han var konstitueret Overlærer ved den Bay-Kirketerske Skole, var en Opgangstid for denne Skole, idet næppe nogen Sinde før Tilgangen af Elever har været saa stor som dengang. Skolens daværende Leder har vel ogsaa haft sin Del i dette gode Resultat. Da han i 1912 kunde holde 40 Aars Jubilæum for sin Ansættelse i Randers, blev han da ogsaa fra alle Sider en varm Anerkendelse for hans Arbejde og Dygtighed til Del.

Den 16. Maj 1878 viedes han til sin Hustru, Jensine Marthea f Jensen.

JENS GODSTED

Lærer i Odder, er født den 22. Juni 1865 i Godsted pr. Nysted i en gammel Gaardmandsslægt. Han blev dimitteret fra Jelling Seminarium 1888. Han har haft flere Kursus i Sløjd, Sundhedslære, Bogholderi og saa videre. Den 17. Juli 1889 blev han fast ansat ved Odder Kommuneskole. Siden 1. Oktober 1890 har han virket som fast Lærer ved den tekniske Skole i Odder.

Han er gift med Marie Godsted, f. Jensen, Datter af fhv. Lærer Jensen.

Han er Næstformand i Bestyrelsen for den stedlige 91. Kreds af Danmarks Lærerforening. I 8 Aar har han været Medlem af Aamtsraadet. Han er desuden Medlem af Aamtsraadet og Skoleraadet. Siden 1905 har han været Medlem af Værgeraadet. G. er Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i Odder Folkebogsamling. Han er Medstifter af Hads Herreds Landboforenings Sygeforsikring. Han har været Formand for Odder By-Sygekasse i 14 Aar og er det endnu. Han er desuden Bestyrelsesmedlem i Centralforeningen »De jydsk Sygekasser«, Aarhus Amt.

JENS GRAND

Kommunelærer i Aalborg, er født den 4. September 1878 i Sdr. Onsild Skole; hans Fader var i sin Tid Forstander for Bruunsmindes Fortsættelsesskole. Han dimitteredes fra Vordingborg 1899 og blev ansat i Aalborg 1905. Forinden havde han i nogle



Jens Godsted



Jens Grand

Aar været Højskolelærer og som saadan stærkt medvirkende ved Gymnastik- og Skytteforeninger. Han er en meget anset, meget virksom og meget benyttet Lærer ved teknisk Skole og Handelsskolen; til Støtte for sit Arbejde der udgav han 1912 en meget praktisk Metertabel og har udgivet en Regnebog for Aftenskoler og tekniske Skoler.

Allerede Aaret efter sin Ansættelse i Aalborg blev Hr. G. Medlem af Ligningskommissionen og var de to sidste Aar af Valgperioden dens Formand. Som saadan lagde han et saa energisk Arbejde ind, at han fik den samlede skattepligtige Indtægt forhøjet med 33 %. Siden 1909 er han kommunal kritisk Revisor. — Paa hans Initiativ og med ham som Formand stiftedes 1912 en Sygekasse for Byens Lærerpersonele.

Hans Hustru, Martha Maria Brix Grand, er Datter af Overlærer Jørgensen, Aalborg.

ANTON GRUNNET-JEPSEN

Viceinspektør ved Varde kommunale Mellem- og Realskole, er født den 30. April 1873 i Ho og er Søn af Lærer M. Jepsen i Billum. I 1893 dimitteredes han fra Vesterbro Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved i 1903—04 at gennemgaa Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus. Den 1. November 1895 fik han fast Ansættelse som Lærer ved Varde kommunale Skolevæsen, beskikkedes 1. Januar 1907 som Viceinspektør ved Varde Borgerskole og den 5. Marts 1912 som Viceinspektør ved Byens kommunale Mellem- og Realskole. — Hustru: Anna Helene f. Sørensen.

Inspektør Grunnet-Jepsen har til Stadhighed omfattet Bogsamlings sagen med stor Interesse og arbejdet ihærdigt for dens Fremme; han var saaledes i 1897 medvirkende ved Stiftelsen af »Varde og Omegns Folkebogsamling« og har bl. a. siden da fungeret som Bibliotekar ved Bogsamlingen. Han har endvidere i 13 Aar været knyttet til Varde tekniske Skole som Lærer, hvor han har undervist i forskellige Fag.



Anton Grunnet-Jepsen

PEDER CHR. GRØNLUND

Lærer ved Borgerskolen i Paradisgade i Aarhus, er født den 14. November 1860 i Aasted ved Frederikshavn, dimitteredes 1882 fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at deltage i forskellige Kursus. I 1885 ansattes han ved Stjær Skole, hvor han virkede, indtil han i 1888 fik Ansættelse ved Aarhus kommunale Skolevæsen.

Lærer Grønlund, som i flere Aar har været Formand for 89. Kreds af Danmarks Lærerforening og som siden 1905 har været Formand for Aarhus Stifts Lærerenkekasse, har i en Snes Aar været Dirigent for flere af de stedlige Sangforeninger og er for Tiden stadig Overdirigent for Centralforeningen af kristelige Sangforeninger i Danmark. Lærer Grønlund er endvidere Leder af den internationale Good Templar-Ordens Ungdoms- og Børnearbejde i Danmark og Medlem af Ordenens Hovedbestyrelse, ligesom han stadig har anvendt næsten al den Tid, som hans Skolegerning levned ham, til at arbejde for denne samfundsnyttige Sags Fremme, dels ved hyppige Foredrag om Afholdssagen, dels ved til Stadighed paa anden Maade at agitere for dens Udbredelse.



J. P. HAHR

J. P. HAAHR

Lærer i Holstebro, er født den 2. Oktober 1857 i Ølgod ved Varde. Han er af en Slægt, der hovedsagelig bestaar af Præster og Lærere. Dimitteret fra Blaagaard Seminarium 1880. Han har Tillægsprøve i Engelsk og har desuden flere Gange haft Feriekursus i Dansk, Tysk, Engelsk og Tegning. 2 Gange har han været i England paa Studieophold. Efter endt Eksamen vikarierede han som Lærer ved Ribe Borgerskole fra 1. December 1880 til Sommeren 1881. Senere vikarierede han en kort Tid ved de offentlige Skoler i Storehedinge. 1882 blev han antaget som Lærer ved Holstebro private Realskole, og 1 Aar senere, 1883, blev han fast ansat som Lærer ved Holstebro Kommuneskole. Her har han virket uafbrudt siden, i de senere Aar særlig ved Mellevika og Realskolen.

Hustru: Ludovika f. Hansen-Sir, Datter af Skolclærer, fhv. Folketingsmand Hansen-Sir.

Siden 1892 har H. været Forstander for Holstebro tekniske Skole, og fra 1890 har han været Medlem af Teknisk Skoleforenings Bestyrelse. Fra 5. Juni 1908 til 7. November samme Aar var han konstitueret Overlærer ved Borgerskolen i Holstebro. Siden 1. Januar 1905 var han Formand for 104. Kreds af Danmarks Lærerforening. Han har i 23 Aar været Medlem af Svendeproevekommissionen for Holstebro Købstad. I Aaret 1890, mens den tekniske Skole blev bygget, var han Næstformand for Industri- og Haandværkerforeningen. Han er desuden Medlem af Bestyrelsen for »Historisk Samfund for Ringkøbing Amt« samt Medlem af Holstebro Menighedsraad.



H. A. Hald

Den 24. Februar 1911 blev han udnævnt til Dannebrogsmænd.

H. A. HALD

Skoleinspektør i Frederikshavn, er født den 11. November 1871 i Bodilsker paa Bornholm. 1889 tog han Almindelig Forberedelseksamen fra Nexø Realskole. Han kom derefter paa »Københavns Seminarium af 1861«, hvorfra han blev dimitteret 1891. I Aaret 1891—92 virkede han som Lærer ved Hørsholm Realskole. Det paafølgende Aar gennemgik han Statens etaarige Kursus med udvidet Eksamen i Matematik og Fysik. Han blev derefter 1893 Lærer ved og tillige de 3 sidste Aar Medbestyrer af Højbergs Realskole i Helsingør, hvor han blev, indtil han

1898 blev ansat som Lærer ved Nexø Seminarium og Leder af Øvelsesskolen. 1899—1907 beklædte han Stillingen som Lærer og Inspektør ved det danske Selskabs Skole i København, en kort Tid Lærer og Inspektør ved Ingrid Jespersens højere Pigeskole i København. 1900—01 gennemgik han paany Statens etaarige Kursus, denne Gang i Astronomi og Kemi. Han foretog desuden 1900, 1905 og 1907 Studierejser henholdsvis til Tyskland, Schweiz og Sverrig. 1905—07 var han Leder af etaarigt Kursus i Anskuelsesundervisning paa Statens Lærerhøjskole. Siden 1905 har han desuden ledet de korte Kursus i Ferierne. Den 1. November 1907 blev han kaldet som Overlærer og Inspektør ved Frederikshavn kommunale Skolevæsen.

H. A. Hald har offentliggjort en Del Artikler, især i »Vor Ungdom«, væsenligst behandelende Iagttagelsesundervisning. Han er Forfatter til Bogen »Iagttagelsesundervisning i Skolens lavere Klasser«, som udkom i to Opplag 1908 og oversattes paa Svensk paa Foranledning af nuværende Chef for Eclesialdepartementet J. Franzia for at indlemmes i den svenske Lærerforenings »Pædagogiske Skrifter«. Senere har han skrevet en Del spredte Boganmeldelser samt udgivet et »Vejrkort til Skolebrug«, 1910. H. er Medlem af Udvalget for Tilvejebringelsen af Samvirken mellem Sløjd- og Fysikundervisning. Han er Medstifter af og Formand for »Frederikshavns Folkebogsamling« samt Medstifter af og Formand for »Kammermusikforeningen for Frederikshavn og Omegn«. En Række af Aar var han Formand for en Distriktskolekomité for Frederikshavn og omliggende Landsogne til Salg af Nationalforeningens Høstblomst.

Hans Hustru, Hedevig Soune Hald, der er Forfatterinde til »Paa Vejene og »Katrine«, er som fleraarig Formand for »Dansk Kvindesamfund« vel kendt i Frederikshavn som Følge af Kvindesamfundets sociale Arbejde.

JACOB HANDBERG

Lærer ved Nørresundby kommunale Skolevæsen, er født i Elsborg den 6. Januar 1869 som Søn af Gaardmand Niels Ilse og Hustru, Ane Mar-

grethe født Christensen. Kun 14½ Aar gammel blev han antaget til Lærer ved Pogeskolerne i Kokholm og Ingstrup i Rødding Sogn og underviste her i to Aar, indtil han efter Sommerferien i 1885 blev optaget paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1888. Efter i ca. 3 Aar at have været Vikarielærer ved forskellige Skoler blev han fra 1. Juli 1891 ansat som Andenlærer i Skaade, hvorfra han 1. Marts 1892 forflyttedes til Vindum Andenlærerembede, hvor den Gang hans Forældre boede Nabo til Skolen. Her virkede han til 1. September 1896, da han forflyttedes til Faarup Enelærerembede i Vindum Sogn. Den 28. April 1897 ægteviedes han i Vium til sin Hustru, Julie Frederikke f. Pedersen og forflyttedes den 1. Januar 1909 til Nørresundby Skolevæsen.

Under sin 17aarige Lærervirksomhed i Vindum Sogn blev han betroet mange Tillidshverv og interesserede sig særlig for kommunale Sager, Andelsforetagender, Sygepleje samt social og politisk Oplysning, ligesom hans Navn knyttedes til en Mængde Foretagender paa Egnen, for hvilke han dels var Formand eller Bestyrelsesmedlem, dels Revisor eller Sekretær. Han var Medstifter af »Venstrereformpartiets samvirkende Vælgerforeninger i Jylland« og Formand for Søndervingekredsens Venstrevælgerforeninger.



Jacob Handberg

HANS CHRISTIAN HANSEN

Lærer ved Borgerdrengeskolen i Valdemarsgade i Aarhus, er født i Høje Taastrup den 25. December 1869. Efter at have afsluttet sin Skolegang med Præliminæreksamen kom han paa »Københavns Seminarium af 1861«, hvorfra han 18 Aar gammel dimitteredes i 1888 og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Lærerhøjskolens Kursus og »Dansk Sløjd-lærerskole« samtlige Kursus, ligesom han ogsaa har foretaget flere Studierejser, bl. a. til Sachsen og Norge. Efter sin Dimission virkede han i nogle Aar som Privatlærer, indtil han i 1892 blev kaldet til Andenlærer i Børglum, hvorfra han i 1895 forflyttedes til Aarhus Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Lærer Hansen, som tillige er eksamineret Stenografilærer, har ved Siden af sin Lærergerning særlig arbejdet for Udbredelse af Kendskab til Stenografi, gennem hvilket Arbejde han er blevet kendt i vide Kredse. I 1908 blev han indvalgt i Overbestyrelsen for »Dansk stenografisk Forening«, medens han allerede i 1907 var blevet Formand for Aarhus-Foreningen, hvis Medlemsantal siden da er blevet firedoblet. Han har fungeret som Sekretær for Udvalget for Hyppighedsundersøgelser, hvis store forberedende Arbejde, der bestaar i Optælling og Bearbejdelse af en halv Million Ord — løbende Tekst — af det danske Sprog, nu nærmer sig sin Afslutning. Da Foreningen besluttede sig til at søge Kendskab til Stenografi udbredt blandt



Hans Christian Hansen

Lærerstanden, blev det ganske naturligt Lærer Hansen, som kom til at lede denne Agitation, og der findes nu spredt over hele Landet et betydeligt Antal Lærere og Lærerinder, som ved hans Vejledning gennem Korrespondance har lært at anvende Stenografi i deres daglige Virksomhed.

LARS JØRGEN HANSEN

Lærer ved Aarhus Købstads kommunale Mellem- og Realskole for Piger er født den 17. Februar 1871 i Barløse ved Assens, hvor hans Fader var Slagter og Musiker, dimitteredes 1896 fra Vesterbro Seminarium og modtog 1. November 1897 fast Ansættelse ved Aarhus Skolevæsen.

Allerede som Barn hjalp H. Faderen med at spille til Dans paa Landet, blev 15 Aar gammel Elev i Violinspil hos Organist Mads Hansen i Odense og ansattes tre Aar efter som Musiker ved 8. Regiment, hvor han hos Stabshornblæser Bergmann gennemgik en god Orkesterskole, idet han spillede Primoviolin baade i Aarhus Teater, ved Koncerter og ved Baller.

Efter sin Dimission uddannede H. sig yderligere i Sang og Musik, blandt andet ved at deltage i flere af Statens Kursus, studerede Violinspil hos kgl. Kapelmusikus Sophus Andersen og Komponist I. D. Bondesen, ligesom han hos sidstnævnte Musikteoretiker i 3½ Aar studerede Harmonilære og Kontrapunkt. Sin musikalske Uddannelse har H. søgt at gøre frugtbringende, dels som Sanglærer i Skolen, dels som Lærer i Violinspil og dels som Leder af flere Sangforeninger, bl. a. Sangkoret »Flora«, »Aarhus Lærerkor« og Aarhusafdelingen af »Danske Læreres Sangkor«. Saavel i Aarhus som i andre Byer har H. endvidere dels som Solist og dels i Kammermusikensembler ved Koncerter assisteret som Violinist. Han er Formand for »Danske Læreres Sangkor« og er indenfor »Dansk Korforening for Danmarks Byer« valgt til Overdirigent for Sydjylland. H. har komponeret en Del Sange for Kor og for een Stemme med Piano, blandt andet »Dejlige Land« og »O, Danmark, o Du mit Fædreland«, der begge er udkommet paa Wilhelm Hansens Musikforlag.



Lars Jørgen Hansen

PAUL FREDERIK JOHANNES HANSEN

Lærer ved Skive Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 27. November 1855 i Slesvig, dimitteredes 1875 fra Jonstrup Seminarium og har senere, som en Fortsættelse af sin Uddannelse, gennemgaaet flere af Statens Lærerkursus. Efter sin Dimission var han fra 1875—78 Andenlærer i Baarse ved Præstø og blev derpaa Lærer og Kirkesanger i Rødding ved Viborg, hvor han virkede, indtil han i 1880 ansattes som Lærer ved Skive Skolevæsen, hvilket Embede han siden har varetaget med Dygtighed.

Hustru: Emma f. Nielsen.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Lærer Hansens Arbejde, maa særlig nævnes Skabelsen og Udbredelsen af god Folkesang, idet han i Aarenes Løb har været Leder af flere forskellige Sangforeninger og i det hele taget arbejdet ihærdigt for Folkesangens Fremme, hvorfor han ogsaa et Aar er blevet tilkendt Bergreens Legat. Han er desuden Formand for Sønderjydsk Forening for Skive og Omegn, mangeaarigt Medlem af Grundlovsfestkomiteen og Bibliotekar i Skive Folkebibliotek. Han var endvidere i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Viborg Amts Lærerenekasse og har i flere Aar været Formand for Alderdomsunderstøttelsesudvalget i Skive, ligesom han den sidste halve Snes Aar har været Medlem af Skive Byraad og har bl. a. Sæde i Bevillingsnævnet i Skive Kommune.



Paul Frederik Johannes Hansen

RASMUS HANSEN

Skoleinspektør ved Hobro kommunale Skolevæsen, er født den 20. Januar 1867 i Kollerup Sogn, Vejle Amt. I 1886 dimitteredes han fra Jelling Seminarium med Hovedkarakteren »Udmærket duelig« og tog i 1891 Afgangseksamen fra de »Monradske Kursus« med samme Resultat. Han var derefter Lærer og Inspektør ved Magleby Realskole paa Møen, indtil han 1. September 1898 ansattes som Lærer ved Præstø kommunale Skolevæsen. Den 17. December 1902 udnævntes han til Skoleinspektør i Hobro, hvilket Embede han siden har varetaget med stor Dygtighed. Hans Hustru, Herdis f. Christiansen, er Datter af Førstelærer Christiansen i Lundby paa Sjælland.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved Skoleinspektør Hansens Arbejde, maa særlig fremhæves Afholdssagen. Siden 1. Maj 1907 har han været Formand for Hobro samvirkende Afholdsorganisationer, har været Formand for de jyske Byers samvirkende Afholdsorganisationer fra disses Startning i 1911, samt har været Medarbejder ved »Afholdsarbejdet« og driver en Del journalistisk Virksomhed ved Dagspressen, Skole- og Afholdspresen, ligesom Danmarks Afholdsforening afholdt Udgifterne for ham ved en Studierejse til Sverrig i 1912, for at han kunde studere Sundheds-



Rasmus Hansen

Formand i 67. Kreds af Danmarks Lærerforening.

Alkohollærens Stilling i dette Land. Han har ogsaa tidligere rejst en Del i Udlandet og havde i 1899 Statsunderstøttelse til en Studierejse i Tyskland.

Han har udført adskillige betroede Hverv, saavel af kommunal som folkelig Art; fra 1906—09 var han Formand for Hobro Ligningskommission, har i flere Aar været Formand for Hjælpekassen i Hobro, Bestyrelsesmedlem i Byernes Landsorganisation for Hjælpekasser, stiftede i 1904 Folkehogsamlingen for Hobro og Omegn, for hvilken han siden har været Formand, samt har fra 1911 været Medlem af Hobro Byraad. — For Lærerstandens Interesser har han ligeledes været meget virksom, var fra 1906—09 Medlem af Bestyrelsen for Købstadlærerforeningen, fra 1908—10 Redaktør af »Købstadskolen«, af hvilken han nu atter er Redaktør og Udgiver, samt har været

HANS CHRISTIAN HERLAK

Lærer ved Nørresundby Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 14. August 1881 i Jelling, dimitteredes i 1902 fra Jelling Statsseminarium og deltog i 1904—05 i Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus i Gymnastik efter at have været Hjælperlærer i Haulbro og Andenlærer i Krarup fra 1. April 1904. Den 1. November 1906 fik han Ansættelse som Lærer ved Nørresundby Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Lærer Herlak, som er fuldt uddannet Gymnastiklærer, har i nogle Aar undervist paa Kursuset i ordnede Lege og Boldspil samt ofte ledet Delingsførerermøderne i Aalborg Amt, og han har ofte fungeret som Dommer ved Gymnastikopvisninger i Nordjylland. Han har endvidere Sæde i Forretningsudvalget for Aalborg Amts Skytteforening samt er Stifter af og stadig Formand for Amtets Delingsførerforening, ligesom han i sin Tid i Haulbro og Krarup var Leder af de stedlige Gymnastikforeninger.



Hans Christian Herlak

ANTON HIMMER

Lærer ved Borgerskolen i Finsensgade i Aarhus, er født den 9. April



Anton Himmer

1877 i Terndrup i Østhimmerland, dimitteredes i 1898 fra Ranum Seminarium og deltog senere, som en Fortsættelse af sin Uddannelse, i flere af Statens Lærerhøjskoles Feriekursus. Efter sin Dimission virkede han et Par Aar som Hjælperlærer i Aars og ansattes efter aftjent Værnepligt den 1. April 1901 som Lærer ved Aalborg kommunale Skolevæsen, hvorfra han i 1906 forflyttedes til sit nuværende Embede som Lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen.

Lærer Himmer er allerede en kendt Mand indenfor Lærerstanden og blev af sine Kolleger vist den Tillid at blive opstillet som Kandidat ved Hovedbestyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening i 1912. Af Tillidsposter i det offentlige Interesse har han som Medlem Sæde i Aarhus Ligningskommission.

KRISTIAN JACOB HOLM

Lærer og Kordegn i Æbeltoft, er født den 20. Januar 1854 i Nimtofte ved Grenaa, han er Søn af Førstelærer, Dannebrogsmænd Ove Holm, Ørsted ved Randers. Han har Halvdimission fra Lyngby kgl. Seminarium og sidste Del af Eksamenen fra Ørsted private Seminarium 1873. Efter at have været Huslærer i 2 Aar paa Samsø og Langeland blev han kaldet til Lærer i Romalt ved Randers. 1880 blev han kaldet til Lærer i Feldballe ved Æbeltoft. Efter at have virket der i 20 Aar blev han 1900 ansat som Andenlærer og Kordegn i Æbeltoft. Han er Formand for Teknisk Skole i Æbeltoft.

Hustru Kristine f. Rasmussen.

H. er Formand for Kreds 86 B af Danmarks Lærerforening. Fra 1885—1900 var han Formand for Mols og Sønderherreds Plantningsforening. Fra 1902—08 var han Medlem af Æbeltoft Byraad. Han har i en længere Aarrække været Formand for Feldballe Sogns Sygekasse. Han er desuden Formand for Museumsforeningen samt Tilsynshavende for Foreningen af 1837.

FRITS HOLST

Lærer og Kantor i Skanderborg, er født den 27. Marts 1868 i Sæby. Han



Kristian Jacob Holm



Frits Holst

nedstammer paa fædrene Side fra en af Tycho Brahes illegitime Forbindelser (Lütken), paa mødrene fra en fransk Adelsmand ved Navn Dubois, der under Revolutionen kom her til Landet. Han blev dimitteret fra Rannum Seminarium 1890. Han har haft en Del Kursus i Tegning og Tonedanselse, og han har været paa en Studierejse til Berlin for at studere Kontrapunkt under den ansete Teoretiker, Rudolf Marquardt. 1892 blev han fast ansat ved Svendborg Realskole. 2 Aar senere, 1894 blev han forflyttet til Skanderborg Kommuneskole.

Hustru: Marie f. Nicolaisen.

H. har i en Aarrække indtaget en ledende Stilling i Egnens Musikliv. Han har stiftet Skanderborg Kor- og Musikforening og er Medlem af Bestyrelsen af »Dansk Korforening«. Han har med et Orkester fra Skanderborg

og fra Aarhus og navnlig Horsens opført alle Beethovens Symfonier undtagen den 9de. Kor- og Musikforeningen har til Tider haft ca. 60 aktive Medlemmer af alle Samfundsklasser. Han har selv faaet udgivet en Komposition under Titel »Fortælling«; den er blevet optaget paa Repertoire af den tyske Virtuos Fr. W. Keitel. Han har en Del Klavermusik færdig til Udgivelse hos »Skandinaviske Musikforlag« 2 Strygekvartetter har han ogsaa færdig, de vil blive opført i København af Koncertmester Marius Hansen. 1895—1912 var han Bestyrelsesmedlem af Skanderborg Læseforening og Folkebibliotek.

JENS HANSEN HOLST

Lærer i Esbjerg, er født den 1. Februar 1865 i Tirslund, Brørup Sogn. I 1884 blev han optaget paa Jellinge Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1887. Fra 1887—90 var han Hjælpe-lærer i Ballesager ved Esbjerg. Derefter var han Enelærer ved Holsted Betalingskole i ca. 1½ Aar. Herfra forflyttedes han 1892 til sit nuværende Embede ved Esbjerg Kommuneskole. 1894 blev han gift med Ane f. Spangsberg, Datter af Gaardejer Spangsberg ved Esbjerg.

H. er en dygtig og afholdt Børnelærer, hvad man ved flere Lejligheder har faaet Beviser paa. Han er meget musikalsk og musikinteresseret. Som Hjælpe-lærer i Ballesager ved Esbjerg stiftede han en Sangforening, som han selv ledede. I Esbjerg har han ogsaa



Jens Hansen Holst



Jørgen Nielsen Hørup

stiftet en Sangforening blandt Lærere og Lærerinder i Esbjerg og Omegn. I Ballesager stiftede han desuden en Skytteforening. Siden 1899 har han været Lærer ved Esbjerg Handelsskole.

JACOB HOLT

er født i Grejs den 30. August 1874, blev Student fra Aalborg Katedralskole 1893 og cand. teol. 1899. Efter i et Par Aar at have været Huslærer var han i Skoleaaret 1901—02 Lærer ved Nørre Alslev private Realskole. 15. Okt. 1902 blev han ansat ved Thisted Realskole og ved Skølnes Overgang til Kommunen 1907 ved det kommunale Skolevæsen i Thisted, hvor han dog udelukkende har haft sin Virksomhed ved Mellem- og Realskolen. Han har haft

et Feriekursus i Svensk og 1912 et Rejsestipendium til Sverrig. I 7 Aar har han været Sekretær og Kasserer og i 4 Aar tillige Formand for Udvalget for Thy og Hanherred af »Kristelig Forening til vildfarende Børns Redning«. I de sidste 3 Aar har han været Medlem af Medlemsplejens Bestyrelse. I Efteraaret 1908 var han med til at stifte Thistedkredsen af »Frivilligt Drengforebund«, hvor han fra 1908—12 har været Medlem af Bestyrelsen, Leder af det aandelige Arbejde og Delingsfører.

J. HUNDAHL

Overlærer i Sæby, er født den 9. Februar 1866 i Vejling Skole pr. Vraa Station. Han blev dimitteret fra Raum Seminarium 1887. Derefter var han et halvt Aars Tid til April 1888 Hjælperlærer i Varde ved Viborg og indkaldtes saa til Aftjening af Værnepligten. I Oktober 1888 kom han paa Kronborg Sekondløjtnantsskole og efter Afgangsprøven derfra til Aalborg, hvor han blev ansat ved 9. Batt. til Oktober 1890, det sidste Aar som Sekondløjtnant. Straks efter blev han fast ansat som Lærer i Sæby, hvor han blev, til han i 1904 blev forflyttet til Hillerød Kommuneskole. 1907 kom han igen til Sæby, som Overlærer ved Borgerskolen — nu ogsaa ved Mellem- og Realskolen. — Hustru Marie f. Krarup.

Overlærer Hundahl har foruden sin Lærereksamen gennemgaaet Statens etaarige Kursus i Gymnastik med Boldspil og ordnede Lege samt korte Kursus i Sang, Musik, Orgelspil, Tysk og Handelsregning. Han har stiftet en Sangforening og en Tennisforening, ligesom det er ham, der har Æren af at have indført Fodboldspil i Sæby. Han er Formand for et Udvalg til Oprettelsen af et Folkebibliotek i Sæby.

JØRGEN NIELSEN HØRUP

Lærer ved Ringkøbing Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 8. Oktober 1870 i Hørup ved Jellinge, dimitteredes 1892 fra Jellinge Semina-



Vitus Ingerslev

rium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere af Statens Kursus, deriblandt Lærerrhøjskolens Aarskursus i Matematik og Fysik, ligesom han ogsaa gennemgik en Række Kursus i Handelskundskab. Fra 1896 har han virket ved Ringkøbing Borger- og Realskole.

Hustru: Kristine Margrete f. Petersen.

Lærer Hørup har siden 1876 været Forstander for Ringkøbing Handelsskole, er Medstifter og fleraarig Leder af Byens Idrætsforening samt har i en længere Aarrække været Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Kommunes Sygekasse. Han er endvidere Medstifter af og Bestyrelsesmedlem i Ringkøbing Grundejerforening, blev i 1909 valgt til Medlem af Købstadens Ligningskommission og indvalgtes i 1913 i Ringkøbing Byraad.

VITUS INGERSLEV

Kommunelærer, Kordegn og Klokker i Ringkøbing, er født den 15. Maj 1877 i Præstø som Søn af Distriktslæge, Dr. med. J. V. C. Ingerslev, R. af Dbg. og Hustru C. L. D. Ingerslev f. Ewertsen. Han var først i 2½ Aar paa Herlufsholm lærde Skole og Opdragelsesanstalt, kom derpaa til Neksø Realskole og tog Præliminæreksamen derfra i 1893. Efter Sommerferien kom han si Lære hos Lærer Møsbach i Storvorde, optoges 1894 paa Vordingborg Seminarium og dimitteredes i 1896 som Privatist i København. Efter sin Dimission var han et Aar ved Skagens Realskole og omtrent lige saa længe ved Haslev private Realskole, var derefter fra Marts 1898 en kortere Tid Vikar ved Kalundborg kommunale Skolevæsen, Vakancelærer ved Lading Hedeskole og Timelærer ved Stege kommunale Skolevæsen, indtil han i April 1900 blev Soldat, tog 1901 Sekondløjtnantseksamen, gjorde et Aar Tjeneste som Sekondløjtnant, dels i Fredericia og dels i Odense, og udnævntes 1. Januar 1908 til Løjtnant af Forstærkningen. Efter sin Soldatertid var han atter beskæftiget ved forskellig Lærervirksomhed, som Vakancelærer i Svinninge og Timelærer i Assens, indtil han 1. Juni 1904 blev fast ansat som Lærer ved Nordby Borger-skole, hvorfra han 1. Januar 1909 kaldedes til Lærer ved Ringkøbing Borger- og Realskole. — Hustru: Ida Laura f. Sørensen.

Under sin Virksomhed paa Fanø kom Kantor Ingerslev i nær Berøring med Indre Mission, i hvis Arbejde han siden selv har taget virksom Del. Han arbejder saaledes ihærdig for K. F. U. M. samt er Kredsfører og Bestyrelsesmedlem i Frivilligt Dreng-Forbund, hvilke kristelige Foreninger han ofrer al den Tid og Kraft, som hans omfattende Embede levner ham.

A. JACOBSEN

Lærer i Skive, er født den 27. Marts 1877 i Sønder Felding, Ringkøbing Amt. Han blev 1900 dimitteret fra Jellinge Seminarium. Han har haft Aarskursus i Historie, Tysk og Dansk samt Maanedskursus i Dansk og Svensk. Straks efter sin Dimission blev han ansat ved Frk. Th. Langs Seminarium i Silkeborg, hvor han var i 2 Aar. 1902 blev han fast ansat ved Kommunesko-



A. Jacobsen

skolen i Skive. Lærer Jacobsen har været Formand for Danmarks Lærerforenings 75. Kreds i 3 Aar. Han boede i ca. 4 Aar i Skive Landsogn og var i de sidste 3 Aar af den Tid Medlem af Sogneraadet. I 1910 var han opstillet som Folketingskandidat i Herningkredsen, men trak sig i sidste Øjeblik tilbage paa Grund af den politiske Situation. Han har i 6 Aar været Repræsentant for den nye Borger- og Haandværkerforening i Skive. Siden 1912 har han været Formand for Skive Venstreforening og var før den Tid Bestyrelsesmedlem i 8 Aar. Han har været Medlem af Bestyrelsen for Skive Idrætsklub og desuden en Tid ledet Gymnastikken. Han har været Formand for Værgeraadet og Formand for Landsognets Sundhedskommission.

ASMUS JACOBSEN

Overlærer i Mariager, er født den 7. November 1845 i Borup ved Graasten, Sønderjylland, Son af Smedemester M. Jacobsen. Han lærte ogsaa selv Smede-handværket, men opgav det snart og blev 1863 ansat som Lærer i Tumsby ved Angel, hvor han blev et Aar. Senere var han Lærer i Skovby ved Aabenraa. Derefter kom han paa Tønder Seminarium, hvor han var ca. 2 Aar, men da han følte sig overbevist om, at han ikke kunde være præjsisk Lærer forlod han Seminariet og tog senere til Jellinge Seminarium hvor han var omtrent $1\frac{1}{2}$ Aar. Han blev dimitteret 1869 ved Eksamenkommissionen i København. Han lod sig nu udskrive til Soldat. Han aftjente sin Værnepligt som Artillerist og gennemgik saa en Uddannelsesskole for Underofficerer. Han var derefter Huslærer ved et Par Præstegaarde. 1871 blev han fast ansat ved Vejle Latin- og Realskole og kom derfra 1884 til Mariager som Overlærer og Organist.

Hustru: Cathrine f. Hansen.

Overlærer Jacobsen er Medlem af Mariager Byraad. I 13 Aar har han været Medlem af Ligningskommissionen, deraf i 10 Aar som Formand. Han har desuden været Medlem af Værgeraadet. Han er Medstifter af Mariager Folkebibliotek og har været Bibliotekar ca. 25 Aar. Han er Tilsynshavende for Plejebørn.



Asmus Jacobsen

CHRISTEN JACOBSEN



Christen Jacobsen

Skoleinspektør i Horsens, er født den 7. December 1849 i Svendborg. Han blev dimitteret fra Skaarup Seminarium 1869. Han tog Studentereksamen 1880 og Aaret efter Filosofikum. 1871 blev han fast ansat ved Roskilde Friskole som Andenlærer, fra 1881 som Førstelærer og Inspektør. 1893 blev han ansat som Skoleinspektør i Horsens og Overlærer ved den kommunale Realskole samme Sted.

Hustru: Anna Jacobsen f. Wätzold. Inspektør Jacobsen er Næstformand i Vor Frelser Sogns Menighedsraad i Horsens. Han er Formand i Horsens Fængselselskab, Formand i Komitéen for fattige Skolebørns BESPISNING samt Formand for Afdelingen af Foreningen til Lærerinders Understøttelse. Han er Medlem af Horsens Plejehjemsforenings

Bestyrelse og Medlem af Horsens Turistforenings Bestyrelse. Ridder af Dannebrog.

JACOB PEDER JACOBSEN

er født i Skagen den 30. August 1872 som Son af Fisker, Dannebrogsmænd, Søren Jacobsen og Hustru Johanne Nielsen. Han blev udskrevet af Skolen, da han var 13 Aar gammel og kom straks efter sin Konfirmation, som alle Skagensdrengene dengang, til at tjene sit Brød paa Havet som Fisker. Men hans Hu stod til Bogen, og 21 Aar gammel fattede han den Beslutning at ville gaa Lærervejen. Han opgav Fiskeriet og tog paa Horne Højskole Vinteren 1893—94, hvor han blev forberedt til Seminariet. 1894 blev han optaget paa Ranum Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1897. Derefter var han Hjælpe lærer i Haasum et halvt Aars Tid og blev saa fast ansat som Lærer og Kirkesanger i Rønbjerg pr. Skive. 1900 blev han forflyttet til Bolleholt Skole, hvor han virkede som Enelærer og Kirkesanger, til han 1907 kom til sin Fødeby Skagen.

Den 30. September 1898 blev han viet til Frøken Helene Koefod af Skagen.

J. har været Medlem af Sindal Sogns Menighedsraad i Aarene 1904—07. 1910—13 var han Medlem af Skagens Ligningskommission. Siden 1913 har han



Jacob Peder Jacobsen

været Medlem af Skagens Byraad. Han er desuden Medlem af Værgeraadet, valgt af Lærerraadet, og Medlem af Menighedsraadet. Han er Formand for den kristelige Afholdsforening i Skagen »Det blaa Kors« og Leder af Indre Missions Børnegudstjeneste. Han er valgt til Bestyrelsesmedlem af Skagens Folkebibliotek-Forening. Lærer ved Skagens tekniske Skole.

JENS JACOBSEN

Skoleinspektør i Viborg, er født den 20. Marts 1875 i Raabjerg Præstegaard. 1897 blev han dimitteret fra Ranum Seminarium. Han har desuden Præliminæreksamen. I Aaret 1897—98 var han Huslærer paa Eskær ved Tolme. Derefter kom han til Aalborg



Jens Jacobsen

kommunale Skolevæsen, først som Timelærer og senere fast ansat. 1906—07 havde han Aarskursus med Tysk og Engelsk som Hovedfag. 1908 knyttedes han til Aalborg kommunale Mellemskole med Fagene Tysk og Historie. 1911 foretog han med kommunal og ministeriel Understøttelse en Studierejse til Tyskland. Den 6. August 1912 blev han udnævnt til Overlærer og Inspektør ved det kommunale Skolevæsen i Viborg.

Hustru: Hansine Jacobsen.

Ved Siden af Interessen for sit Skolevæsen nærer J. en særlig Interesse for uheldigt stillede og forsømte Børn. Han er saaledes Medlem af Viborg Købstads Værgeraad. Han er Bestyrelsesmedlem for Børne- og Optagelses-hjemmet for Viborg By og Amt og Formand i Børnebespisningskomiteen. 1913 blev han af Ministeriet udnævnt til Censor ved Optagelsesprøven til Seminariets 1ste Klasse.

JENS JAKOBSEN

Lærer ved Kommuneskolen i Stormgade under Esbjerg Skolevæsen, er født den 6. December 1870 i Hejbøl, Ølgod Sogn, som Son af en stræbsom Hedehusmand. Han var først paa Fortsættelsesskolen i Besser paa Samsø for at uddanne sig til Vinterlærer, og var Sommeren efter, 15—16 Aar gammel, Lærer for Hejbøl og Grønfeldt Skolers yngste Klasse, arbejdede derefter et Aars Tid som Tjenestekarl, da han ingen Lærerplads kunde faa, kom paa Staby Vinterlærerskole og virkede en Tid som Lærer i Vium Biskole ved Ulfborg. Han kom derefter paa Vesterbros Seminarium og dimitteredes i 1891 efter 2 Aars Forløb, ansattes 3. November s. A. som Andenlærer i Assendrup ved Vejle, hvor han virkede i 2 Aar, indtil han 1. Marts 1894 ansattes i Esbjerg, først som Timelærer og to Aar efter som fast ansat Lærer.

Hustru: Magdalene f. Kjær.

Lærer Jakobsen, der i 4 Aar har været Kredsformand i 11. Kreds af Dan-



Jens Jakobsen

marks Lærerforening, var Medlem af det første Menighedsraad i Esbjerg og har i ca. 10 Aar været Formand for Esbjerg Folkebibliotek, ved hvis Stiftelse han i sin Tid var medvirkende; han er fremdeles Repræsentant for Ribe Amt i Foreningen Danmarks Folkebogsamlinger og Regnskabsfører for Aktieselskabet Esbjerg Højskolehjem

JENSINE JEFSEN

Lærerinde i Thisted, er født den 20. November 1863 i Nørre Visby Sogn, Sønderjylland. Efter hendes Forældres Død blev hun i Foraaret 1882 Elev hos Frk. Elise Lindberg, der havde en Kostskole i hendes Fødeby. Frk. Lindbergs Kostskole forlod hun 1. Maj 1883 og tilbragte Sommeren 1883 som Pri-

vatlærerinde i Østerlinnet. Samme Aar tog hun imidlertid mod Tilbudet om en Plads som Privatlærerinde i den slesvigske Marsk paa »Sjødamsgaard« ved Møgeltonder. Under Fremmedherredømmet var det ikke saa let en Sag at leve som Privatlærerinde i hendes Hjemland, og hun rejste derfor i Foraaret 1886 fra »Sjødamsgaard« og overtog en Plads som Lærerinde ved Frk. Anna Bergs Smaaskole i Hillerød. 1890 tog hun Lærerindeeksamen og ansattes som Timelærerinde ved Borgerskolen i Thisted den 1. April 1891, og blev fast ansat 1. Januar 1895.

Som Sønderjyde har hun omfattet den sønderjydske Sag med Interesse og har i flere Aar været Medlem af Styrelsen for de samvirkende sønderjydske Foreningers Afdeling for Thisted og Omegn og er for Tiden Næstformand. I Dansk Kvindesamfund har hun en Tid været Distriktsformand og er nu Medlem af Styrelsen for Thistedkredsen.

ANDERS CHRISTIAN JENSEN

Lærer i Hjørring, er født den 27. August 1873 i Hårretslev Sogn. Han blev dimitteret 1898 fra Jellinge Seminarium. Han har desuden 2 Kursus i Sløjd paa Dansk Sløjd lærerskole, 2 Feriekursus i Tysk paa Statens Lærerhøjskole, Aarskursus i Dansk, Historie, Sproghistorie og Pædagogik, fireaarigt Privatkursus i Tysk, Engelsk, Fransk og Latin, Tillægsprøver i Orgelspil og i Tysk og Engelsk. Den 5. Juni 1899



Jensine Jepsen

blev han fast ansat som Enclærer i Rødhus, Hjørring Amt. Fra Februar 1903 til April 1907 var han Førstelærer og Organist i Sevel, Ringkøbing Amt. Den 1. April 1907 blev han kaldet til Lærer ved Hjørring kommunale Skolevæsen.

Hustru: Ane Margrethe f. Olsen.

Som Lærer i Sevel blev han valgt til Formand i 108. Kreds af Danmarks Lærerforening 1906, men fratraadte Stillingen, da han Aaret efter flyttede til Hjørring. I Aarene 1903—07 var han Formand for »Sevel Sognebibliotek« og Bibliotekar ved Kirkebyafdelingen af samme. 1904 var han Formand for Udvalget til Opførelse af Sevel Forsamlingshus. 1905—07 var han Revisor i Andelsmejeriet »Tejls«, Sevel. Han er siden 1912 Bestyrelsesmedlem og Sekretær i »Have- og Byggeselskabet ved Tørholmsvej«, Hjørring.



Jens Kristian Jensen

JENS KRISTIAN JENSEN

Lærer ved Silkeborg kommunale Skolevæsen, er født den 10. Februar 1880 i Klim (V. Han-Herred), hvor Faderen er Gaardmand. Det var et stærkt politisk-interesseret Hjem, og allerede i Barndomstiden grundedes J.s store Interesse for offentlige Spørgsmaal. — Efter Konfirmationen arbejdede han i 6 Aar ved Murerhaandværket, dels herhjemme, dels i Udlandet. Derved lærte han Arbejdernes Kaar at kende, og han blev grebet af de socialistiske Ideer. I 1905 dimitteredes han fra Jelling, og var derefter i et Aars Tid Hjælpe lærer i Mygdal ved Hjørring. Fra 1. Oktober 1906 ansattes han som Andenlærer i Maabjerg ved Holstebro, hvor han virkede, indtil 1. Juni 1908, da han forflyttedes til sit nuværende Embede. — Den 1. Juni 1907 indgik han Ægteskab med Bodil Marie f. Petersen.

J. K. Jensen har beskæftiget sig meget med sociale og politiske Spørgsmaal, og han har om disse Emner skrevet en Mængde Artikler til Dagspressen. Medens han var Lærer i Maabjerg, var det navnlig Husmandssagen, der interesserede ham uden for Skolen. Paa hans Initiativ stiftedes forskellige Husmandsforeninger, f. Eks. Maabjerg Sogns, hvis første Formand han blev. Ved Folketingsvalgene i 1909 og 1910 var han det socialdemokratiske Partis Kandidat mod J. C. Christensen i Ringkøbingkredsen. — Ogsaa i Silkeborg har han taget livlig Del i det offentlige Liv. Han har saaledes været Medlem af og Næstformand for Ligningskommissionen. I Øjeblikket er han Medlem af Silkeborg Byraad og Formand for dettes Skoleudvalg. Endvidere er han Medlem af Bestyrelserne for Husflidsforeningen, Biblioteksforeningen, Socialdemokratiske Forening, 8. socialdemokratiske Agitationsdistrikt o. s. v.

Den lokale Lærerkreds har lagt en Del Beslag paa Jensen som Indleder ved Kredsmøderne. Han var Medarbejder ved P. C. Bjerregaards og Frode Sadolins store Haandbog »Barnet«. Og sammen med Lærer Jens Bjerre, Silkeborg, har han udarbejdet et Læsebogsapparat for Købstad- og Landsby-



K. P. Jensen

skolen. — Det er altsaa en ret omfattende og forskelligartet Virksomhed, J. K. Jensen med sine kun 34 Aar allerede nu kan se tilbage paa.

K. P. JENSEN

Lærer i Herning, er født den 24. Juni 1853 i Farre, Give Sogn. Han blev dimitteret fra Jellinge Seminarium 1880. Den 1. November 1887 blev han fast ansat i Herning.

I en Aarrække var J. Formand for Skytteforeningen og Gymnastikforeningen, først i Klank, siden i Herning. Han er Leder af en Sangforening og Medstifter og Formand i Universitetsforeningen. Han er desuden Medstifter og Bestyrelsesmedlem af Herning Folke-

bibliotek. Han er Kasserer i Herning Højskoleforening og har særlig været medvirkende ved Rejsningen af Højskoleforeningens smukke Bygning.

KAREN FREDERIKKE JENSEN

Gymnastiklærerinde ved Borgerskolen, Frederiks-Allé, Aarhus, er født i Thirstrup Sogn paa Djursland den 6. Februar 1870. Som ganske ung gennemgik hun et 1½ Aars Kursus i København paa »Handelsskolen for Kvinder«, der var oprettet af »Dansk Kvinde-samfund« og lededes af den energiske og dygtige Frøken C. Testman.

Efter endt Eksamen var Frk. J. først Boghandlermedhjælper og derefter Korrekturlæser i fire Aar. Under sit Ophold i København blev hun stærkt interesseret for svensk Gymnastik, en Interesse, der tiltog med Aarene, og som hun dyrkede praktisk i sin Fritid. Paa Askov Højskole, hvor hun var Elev 1893, modnedes hendes Ønske og Beslutning om at blive Gymnastiklærerinde. Efter privat Uddannelse i Gymnastik og Svømning blev hun i Maj 1894 ansat ved Aarhus Skolevæsen, hvor hun har haft sin Gerning siden.

Foruden Gymnastikundervisningen i Skolerne har hun endvidere i en Aarrække arbejdet ivrigt for at udbrede Kendskab til og Interesse for Legemsøvelsernes Værdi og Betydning for



Karen Frederikke Jensen

voksne Kvinder, og saavel ældre som yngre har i stort Tal været hendes Elever gennem Aarene. Frk. J. har haft Sæde i »Gymnastisk Selskab«s Bestyrelse for Aarhus og Omegn i 7 Aar og i »Dansk Kvindesamfund«s Bestyrelse i Aarhus i 2 Aar.

Forskellige Stipendier er i Aarenes Løb bleven hende tildelt, bl. a. ét til en Rejse i Sverige og Finland.

MADS CHRISTIAN JENSEN

Overlærer i Ebeltoft, er født i Elidshøj, Aalborg Amt, den 13. Juli 1861. Han udgik fra et Arbejderhjem og arbejdede selv ved Landvæsenet i sin Barndom og første Ungdom. Han forberedte sig privat til Lærereksamens 1ste Del og afsluttede sin Eksamen i Odense 1885 efter et Aars Ophold paa Skaarup Sem. — Foruden at have Lærereksamen er han Translatør i Engelsk.



Mads Christian Jensen

M. C. J. har haft en mere bevæget Livsførelse end de fleste. Efter tre Aars Lærervirksomhed herhjemme rejste han til U. S. A., studerede et Aar ved Præsteskolen i West Denmark, Wis., og virkede derefter i ca. fem Aar som Præst i »Den danske Kirke«. En Tid redigerede han Samfundets Blad »Kirkelig Samler«. Han ser tilbage paa sin treaarige Virksomhed i Minneapolis, Minn., som et af sit Livs skønneste og mest indholdsrige Afsnit. Medens han var Præst i Amerika, foretog han en Rejse til Fædrelandet for at hente sin Brud, Martine f. Torn. De blev viet i Sønderholm Kirke den 29. August 1890 og tiltraadte Dagen efter den lange Bryllupsrejse til deres foreløbige Hjem ude i det vestlige Iowa.

I 1904 rejste han hjem til Danmark og fik straks Ansættelse som Lærer i det afsidesliggende Kærby ved Mariager. Det blev næsten som en Fortsættelse af hans Virksomhed i Amerika, idet han her, foruden at passe sin Skolegerning, kunde holde Møder med Sognets Befolkning, og især lykkedes det ham at samle Ungdommen. Hans Ophold i Udlandet havde imidlertid givet ham en vis Uro i Blodet, saa at han vanskeligt kunde falde til Hvile. Han søgte og fik Ansættelse i Esbjerg.

Most kendt er M. C. J. fra sin Virksomhed i Holbæk fra 1900—11. Her var han — i nær Forstaaelse med Købmd. Anders Larsen — med til at præge Udviklingen af det landskendte Skolevæsen. I 6 Aar var han Medlem af Holbæk Byraad, og han var Medlem af Vægeraadet, Kasserer i Byens Hjælpkasse og Medlem af Menighedsraadet. En Institution i Holbæk skylder for en væsentlig Del ham sin Tilblivelse, nemlig »Fritidshjemmet for skolepligtige Børn«, hvis Formand han var, indtil han forlod Byen. Iblandt Kolleger beklædte han en Del Tillidshverv og var saaledes en Tid Medlem baade af Købstadlærerforeningens Styrelse og af den stedlige Kredsstyrelse. Ved sin Bortrejse fra Holbæk var han Formand i Amtets Afdelingsstyrelse.

I 1903 var M. C. J. Medstifter af et Fjortendagsblad: »Vore udvandrede Landsmænd«, der endnu fortsættes som »Danmark hjemme og ude« og er gaaet over til at blive Medlemsblad for »Dansk Verdenssamfund«. Han har oversat Bogen »Ulf Larsen« af Jack London. I 1906 foretog han en Rejse til England, og i 1910 berejste han Dele af Skotland, England og Holland.



Morten Jensen

I Marts 1911 blev han kaldet til Overlærer i Ebeltoft. Han gav sig straks i Lag med en Reform af denne Bys Skolevæsen, hvilket førte til Nedlægelse af Mellemskolen og Oprettelse af en toaarig Realklasse oven paa Folkeskolen i Stedet. I Ebeltoft er han valgt ind i Menighedsraadet og Værgeraadet, for hvilket sidste han er Formand.

MORTEN JENSEN

Lærer ved Ringkøbing kommunale Skolevæsen, er født den 20. April 1862 i Rørth, Hads Herred, dimitteredes 1880 fra Ranum Seminarium og gennemgik senere Statens etaarige Kursus i Dansk, Historie og Tysk. I 1882 ansattes han som Lærer ved Try Skole i Torslev Sogn og kaldedes 1887 som Lærer ved Ring-

købing Borger- og Realskole, ved hvilken han siden har virket med stor Dygtighed og Interesse.

Ved Siden af den egentlige Skolegerning har Lærer Jensen i flere Aar været knyttet til Ringkøbing tekniske Skole som Lærer i Dansk, Regning og Frihaandstegning, ligesom han en kortere Tid ogsaa har undervist i Regning ved Ringkøbing Handelsskole og holdt en velbesøgt Aftenskole under sin Virksomhed i Try Skole. Blandt andre gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa ogsaa nævnes Udbredelsen af god Folkesang, idet han i adskillige Aar har virket ihærdigt som Leder af flere Sangforeninger og som Bratschist i en Strygekvarter, bestaaende af fire Lærere fra Byen. For Lærerstandens Interesser har han tidligere virket ihærdigt som Repræsentant for Ringkøbing i »Danmarks Købstadlærerforening« og har stadig Sæde i Bestyrelsen for Ringkøbing Amts Skolelærernekasse.

NIELS PEDER JENSEN

Lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen, er født i Kjørby ved Kalundborg den 12. April 1869. Da hans Forældre var Smaakaarsfolk, maatte han tidlig ud at tjene, kom derefter 15 Aar gammel i Skomagelære i Kalundborg og gennemgik efter udstaaet Læretid Skomagernes Fagskole i København, rejste Aaret efter med Indenrigsministeriets Stipendium til Tyskland, arbejdede et Aar i Berlin og Hannover og tog derefter tilbage til København og arbejdede der i 7 Aar som Svend. I Aaret 1894 ægtede han Anna Frederikke Hansen fra Arnakke ved Holbæk og kom ved sin Hustrus Tilskyndelse i Sommeren 1896 paa Vesterbros Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1899, og tog senere Tillægsprøver til Lærereksamen i Engelsk og Tysk. Efter sin Dimission underviste han i 4 Maaneder ved Saksøbing Realskole, men maatte paa Grund af Sygdom forlade denne Skole og ansattes i April 1900 som Timelærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen, hvor han siden har virket som Lærer med Undtagelse af en 14 Maaneders Af-

brydelse, som fremkom ved, at han i Begyndelsen af 1909 overtog Forstanderpladsen ved Christian den niendes Børnehjem i Aarhus, da dette skulde tages i Brug, men da han snart opdagede, at han ikke egnede sig for denne Gerning, gik han i Foraaret 1910 tilbage til det kommunale Skolevæsen.

Lærer Jensen, der for Tiden er Leder af Religionslærereforeningens Aarhus-Kreds, har siden 1906 været Medlem af Værgeraadet for Aarhus Købstads nordre Kreds.

ANDERS CHRISTIAN JENSEN- HAARUP

er født i Nim ved Horsens den 8. Januar 1863. 1885 blev han dimitteret fra Gedved Seminarium. De paafølgende Aar beskæftigede han sig væsentligt med Journalistik. I 1890 blev han Redaktør af »Vejle Amts Folkeblad« og var det ca. 3 Aar. Senere var han ogsaa i tre Aar Redaktionssekretær ved »Horsens Folkeblad«. 1899 paabegyndte han Tidsskriftet »Flora og Fauna«, der 1911 blev overgivet til den jydsk Forening for Naturkundskab. Han er nu Medredaktør af Skriftet. 1902 blev han ansat som Realskolelærer i Randers, men opgav 2 Aar efter denne Stilling for at begive sig paa en naturvidenskabelig Rejse til Argentinas vestligste Egne. Han var borte til 1905, og det følgende Aar beskæftigede han sig udelukkende med at ordne, afhænde eller faa bestemt sit store hjembragte Materiale. 1907 rejste han paany samme Sted hen. Resultaterne af disse Rejser har for en stor Del været offentliggjort i videnskabelige Tidsskrifter. Fra 1911 har han været ansat ved Silkeborg kommunale Skolevæsen.

A. C. Jensen-Haarup er og har altid været en meget ivrig Naturhistoriker. Hans Kundskaber i Zoologi og Botanik er meget betydelige, men Leddyrene og indenfor dem Billerne har altid været hans kæreste Studium. Han skriver et kvikt Sprog og er godt hjemme i Engelsk, Tysk, Spansk og Fransk. Han har udgivet »Danmarks Løbebiller«, »Tæger« i »Danmarks Fauna«, »Af min sydamerikanske Dagbog«, der er trykt som Manuskript, samt en Række mindre Arbejder, væsentligst af entomologisk Indhold, paa Dansk, Tysk og Engelsk. En fuldstændig Liste over hans Publikationer paa Dansk indtil 1906 findes i Svend Dahls »Bibliotheca Zoologica Danica«.

Hustru: Lone Jensen-Haarup f. Nielsen.

CARL JOHANSEN

Overlærer og Inspektør ved Skagens Borgerskole, er født den 17. Maj 1850 i Roskilde, Søn af Skomagermester Hans Johansen og Hustru Karen Marie f. Jørgensen. Han var oprindeligt bestemt for Studering, men maatte paa Grund af økonomiske Vanskeligheder forlade Roskilde Katedralskole ved



Niels Peder Jensen



Carl Johansen

Udgangen af 6. Klasse og slaa ind paa en Vej, der hurtigere og billigere kunde føre til et Maal. Da Lysten stod til Bogen, valgtes Uddannelsen til Lærergerningen, og efter et toaarigt Ophold paa Jonstrup Seminarium blev han dimitteret derfra 1870. Efter at have været Huslærer og Hjælpe lærer i et Par Aar blev han 1873 fast ansat som Lærer og Kirkesanger i Tornby, Hjørring Amt. 1878—84 virkede han som Lærer og Organist i Skagen. 1884 blev han udnævnt til Overlærer og Inspektør ved Skagen Borgerskole, fra 1907 tillige Overlærer ved Skagens kommunale Mellem- og Realskole.

Hans Hustru Juliane Andrea Jørgine f. Nielsen, er afgaaet ved Døden.

Inspektør Johansen er en betroet Mand i Skagen, han er Indehaver af mange Tillidshverv. I den første Valgperiode var han saaledes Medlem af

Værgeraadet. Han har været Medlem af Skagens Byraad siden 1887. Han er valgt til Suppleant i Overligningskommissionen og til Revisor i »Sparekassen for Skagen og Omegn«. Han er Medlem af Skagensbanens Direktion, af Kirkeinspektionen, af Bestyrelsen for Fond til Understøttelse af forulykkede Redningsmænds Efterladte samt af Bestyrelsen for »Sæby Børnehjem«. Han er Stifter og Leder af en Sangforening og Medlem af »Skagens Musikforenings« Bestyrelse. — Han er udnævnt til Ridder af Dannebrog.

J. N. JUHL

Lærer i Kolding, er født den 19. August 1848 i Taps Sogn, Sønderjylland. Han blev dimitteret 1869 fra Skaarup Seminarium. Efter flere Kurser i København hos Dr. Skou og Professor Listov blev han udnævnt til kgl. Translatør i Engelsk. Efter at have virket nogen Tid som Timelærer ved Kolding kommunale Skolevæsen blev han 1872 fast ansat ved samme.

Hustru: Mathilde Juhl f. Casper.

Lærer Juhl har siden 1911 været Formand for »Kolding Lærerforening«. I 1880 var han Medstifter af »Musikforeningen af 1880« og har til 1905 været Medlem af Bestyrelsen for samme. I mange Aar har han virket som Lærer ved »Teknisk Skole« i Kolding.



J. N. Juhl



J. P. Juul

J. P. JUUL

Overlærer og Inspektør ved Grenaa kommunale Skolevæsen, blev født den 30. Oktober 1858 i Stautrup ved Aarhus. Han blev privat forberedt til Lærereksamen, som han tog 1879. Han tog Afgangseksamen fra Statens Kursus for Reallæreres Uddannelse i 1892. I sin Fritid læste han til Studentereksamen og Filosofikum. Han blev 1879 ansat ved Grenaa Skoler, hvor han blev, til han i 1885 forflyttedes til Thisted Realskole. 1888 kom han til Odder Realskole. Fra 1892—97 var han Bestyrer og Ejer af Saksøbøing Realskole. 1897 blev han udnævnt til Inspektør og Overlærer ved Skolevæsenet i Grenaa. I hans Tid har Kommunen købt den private Realskole, der har Eksamensret for Mellemskole- og Realeksamen, og Folkeskolen er gennemgaaet en kolossal Udvikling.

Inspektør Juul har særlig kastet sig over fremmede Sprog. Han har Translatøreksamen i Engelsk. Han har desuden gentagne Gange studeret Sprog i Tyskland, Frankrig og England.

Han har i de sidste 10 Aar været Formand for Grenaa Folkebibliotek. Han var blandt Lederne for de første Børnehjælpsfester i Grenaa, og var med i Bestyrelsen for de indkomne Midler.

J.s Dygtighed er almindelig anerkendt. Han var en Del Aar Kredsformand for Danmarks Lærerforenings 83. Kreds og repræsenterede Danmarks Lærerforening ved Pædagogikkongressen i Bryssel 1911.

Hustru: Paulina Cecine·Christine f. Nielsen.

ANDREAS JØRGENSEN

Lærer ved Esbjerg kommunale Skolevæsen, er født den 23. September 1852 i Kullerup ved Nyborg og er Søn af afdøde Lærer og Kirkesanger Th. Jørgensen, Kullerup. I 1873 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium og uddannede sig senere tillige til Husflidslærer. Den 8. August 1879 fik han fast Ansættelse som Lærer i Baaring ved Asperup og kaldedes 1. December 1909 til Esbjerg Skolevæsen.

Hustru: Sophie Marie f. Hansen.

Under sin Virksomhed i Baaring var



Andreas Jørgensen



Anton Jørgensen

han Formand for den derværende Skytteforening og stiftede Baaring Øvelses- og Forsamlingshus, var Formand i Asperup Sogns Kreaturforsikringsforening, Regnskabsfører i Baaring Andelsmejeri og Bestyrelsesmedlem i Asperup—Rorslev Husmandsforening.

ANTON JØRGENSEN

Overlærer i Aalborg, er født den 4. September 1846, Søn af Avlsbruger og Postkontrahent S. K. J. i Lindholm ved Nørresundby af gl. Gaardmandsslægt; Moderen, Johanne f. Starup, var Sønedatter af Lærer S. i Havbro pr. Aars. A. J. dimitteredes fra Ranum 1866 og blev efter forskellig Lærervirksomhed ansat i Aalborg 1872. 1902 udnævntes han til Overlærer og er som

saadan nu Leder af den kommunale Betalingskole, Mellemskolen og Danmarksgades Kommuneskole.

Et indgaaende Kendskab til Byens Skoleforhold og sin varme Deltagelse derfor viste han ved Udgivelsen af det interessante Skrift: Aalborg Skolevæsen gennem 200 Aar (Et Bidrag til den danske Købstadskoles Historie) 1899, ligesom ogsaa ved med Iver at deltage i Bestræbelserne for Omordningen af Skolevæsenet i Aalborg, hvorfor han ogsaa udøvede betydelig Indflydelse paa Indførelsen af den fortrinlige Skoleplan, der vedtoges 1907. Overlærer J. har foretaget mange Rejser til Udlandet: 5 Gange til forskellige Egne i Norge, til Stockholm, England, Skotland og med Statsunderstøttelse for at studere Skolevæsenet i Mellem- og Sydtyskland samt Schweiz 1902. Ved en Rejse til Nordamerika 1910 har han særligt undersøgt Skoleforholdene i Chikago.

I 30 Aar har han været Bibliotekar ved en Bogsamling (Klubben Enighedens) paa 8000 Bind, og har foranlediget oprettet en Børnebogsamling (nu ca. 1000 Bind) ved sine Skoler. — For sine Kolleger har J. virket dels som Kredsformand for D. L. F.s 59. Kreds og navnlig ved som Formand for et derom nedsat Udvalg allerede 1901 at faa gennemført en betydelig Lønningsforbedring med stigende Skala.

Hans Hustru, Frederikke Kristine f. Brix, er Datter af Købmand, Sparekassedirektor B. i Aalborg.

J. J. R. KAHR

er født den 25. December 1875 i Stenvad, Glæsborg Sogn. Han var i et Par Vintre Vinterlærer ved Alling Biskole pr. Kibæk. Derefter kom han paa Nørre Nissum Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1899. Samme Vinter virkede han som Vinterlærer i Marup, Skern Sogn. Efter endt Soldatertjeneste som Gardist blev han Lærer ved en Privatskole ved Bjerringbro, der nedlagdes, da Gulv Mark Skole blev oprettet. 1901 blev han fast



J. J. R. Kahr

ansat ved denne Skole. 1908 blev han ansat ved Grenaa Kommuneskole.

Hustru: Nielsine Nielsen Bang, en Gaardmandsdatter fra Gulev.

I 3 Aar, til 1908, var han Formand og Regnskabsfører for Sahl—Gulev Pastorats Spare- og Laanekasse. Siden Oktober 1908 har han været Revisor i Djurslands Landmandsbank i Grenaa. En Tid var han ogsaa Revisor for Sahl—Gulevs Sygekasse. Han var desuden Medlem af Sahl—Gulev Menighedsraad. Han var med til at oprette Sahl—Gulev Sognebogsamling, og han er nu Bibliotekar for Kommuneskolens Lærerbibliotek samt Bibliotekar for Grenaa Folkebibliotek. Han har igennem flere Aar holdt Aftenskole, og han har siden 1908 undervist ved Grenaa tekniske Skole.

JOHANNES KIILERICH

Overlærer ved Herning kommunale Mellem- og Realskole, er født den 18. Januar 1861, Søn af Lærer S. Kiilerich, der de sidste 27 Aar af sin Lærergerning var Lærer i Hadsager ved Holstebro. — J. K. blev 1. November 1880 ansat som Vinterlærer ved Yllebjerg og Mejrup Biskoler og fortsatte denne Virksomhed i 4 Vintre, kom paa Ranum Seminarium i Maj 1884, tog Skolelærereksamen 1886, blev derefter Lærer ved Ask Højskole og Hjælpelærer ved Børneskolen i ca. 1 Aar, tog Til lægscksamen i Fransk og Engelsk 1888, blev 1889 ansat som Lærer ved Herning private Realskole og overtog denne Skole som dens Bestyrer og Ejer 1. August 1890, tilbragte i denne Stilling 18 virksomme og indholdsrige Aar, omgivet af en stedse stigende Elevskare, der de sidste Aar naaede op mellem 150 og 175, kraftigt støttet af sin Hustru, Marie Nielsen, der ikke alene forestod den store Husholdning (flere Kostelever) og opdrog en stor Børneflokk, men ogsaa deltog i Undervisning af Pøgeklassen; modtog, da den private Realskole overgik til kommunal Drift, den 1. August 1908 Ansættelse som denne Skoles Overlærer. Har foruden Lærergerning særlig interesseret sig for aandelige Spørgsmaal og deltaget i forskellige Arbejder i denne



Johannes Kiilerich



Hjalmar Kjems

Henseende. Er for Tiden Formand for Foreningen »Herning Højskolehjem«, der tillige virker som Foredragsforening, Medlem af Herning Valgmenigheds Bestyrelse, Forstander for Herning tekniske Skole, Revisor i »Kreditforeningen for Grundjere paa Landet i Jylland« og Medlem af Bestyrelsen for D. L. F.s Kreds 107 A. (Herning-Kredsen).

JENS YDE KIRK

(se ogsaa I. Bind, Side 615)

Lærer i Lemvig, er født den 5. August 1866 i Faarftoft ved Thisted, hvor Faderen var Boelsmand. Der var 17 Børn, saa Jens maatte tidlig ud som Hyrdedreng. Fra 10 til 17 Aar passede han Kvæg. I 1884 blev han Elev paa Ranum Seminarium. Blev i 1887 dimitteret derfra som Lærer, men da man den Gang kun bød en Lærer

10 Kr. om Maanedn i Løn, tog han Plads som almindelig Daglejer, hvilke tjente en højere Løn. Tog dog Aaret efter Plads som Bogholder hos en Forretningsdrivende og begyndte sin Lærervirksomhed ved Borgerskolen i Thisted 1888; men Yde Kirk er en Mand, som ikke kan forblive ubemærket. Hans klare Forstand, hans stærke Villie, hans fremskredne Opfattelse og sunde Sans gjorde, at han ikke kunde undgaa at blive Leder, hvor han optraadte. Hans Skole i Tingstrup har et af de smukkeste Sløjdlokaler, og de flinke Landsbybørn ved mere Besked om deres Legemer og om Sundhedslære i Almindelighed end mange voksne iblandt dem, som har gaaet i højere Skoler. I 1908 forflyttedes Y. K. til sit nuværende Embede.

Gennem Afholdssagen mener Yde Kirk, at der vindes en bedre Forstaaelse for Sundhedslæren, og han har paa sin Skole indført den som et Fag, der ikke ofres lidt Tid paa; samtidigt er Sløjden optaget som obligatorisk Fag i Skolen. — For Danmarks Afholdsforenings Lærerforbund blev Kirk Formand i 1898, og det er allerede en stor Virksomhed, denne Forening har at se tilbage paa. Der udgives Bøger og Skrifter, holdes oplysende Foredrag om Alkohol og Sundhedslæren. Foreningen tæller ca. 350 Lærere og for Øjeblikket ledes ovenomtalt videnskabelige Forsøg i 50 Landsbyskoler i Forening med »Skolehygiejnisk Forening« i København.

HJALMAR KJEMS.

er født den 7. Juni 1878 i Odder, hvor hans Fader i mange Aar var Friskolelærer og senere Medforstander for Odder Højskole. Da han var 6 Aar gammel, rejste hans Familie til Amerika, hvor hans Fader var Højskoleforstander og Præst i Michigan. 6 Aar efter vendte de hjem til Danmark, da hans Fader var død. Han kom paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1900. Han har særlig kastet sig over Engelsk, i hvilket Sprog han har haft flere korte Kursus og Statens Perickursus. 1902 blev han ansat som Time-

Lærer ved Skive kommunale Skolevæsen, hvor han blev fast ansat d. 13. Maj 1904.

Hustru: Dorthea f. Laustsen.

Lærer H. Kjems var Repræsentant for »Danmarks Købstadlærerforening«, indtil den blev ophævet. Han har leveret en Del Bidrag til »Købstadskolen« og forskellige Dagblade. I 1905 blev han valgt som Skolens Repræsentant i Værgeraadet, hvor han en Tid var Formand, til han trak sig tilbage som Medlem. Siden Januar 1906 har han været Medlem af Skive Byraad, valgt af Socialdemokratiet. Han er Revisor i Foredragsforeningen for Skive og Omegn. Han stiftede i 1908 Arbejdernes Aftenskoleforening og har siden været Formand for denne; han er desuden Forstander for Aftenskolen. 1913 valgtes Hr. Kjems til Borgmester i Skive og blev saaledes Landets første folkevalgte Borgmester.



Anton Knudsen

ANTON KNUDSEN

Lærer i Grenaa, er født den 24. Marts 1861 i Randers. Han blev dimitteret fra Københavns Seminarium 1881. Gennem en længere Aarrække deltog han i de af Ministeriet oprettede Kursus for Lærere ved tekniske Skoler. Straks efter sin Dimission blev han ansat som Andenlærer i Galten, Randers Amt. Siden 1888 har han været ansat ved det kommunale Skolevæsen i Grenaa.

Hustru: Minna Knudsen f. Juul.

Lærer Knudsen er Medlem af Kommissionen for Aflæggelse af Svendepøver siden 1891. Fra 1889 har han været Forstander for Grenaa tekniske Skole. I 1914 blev han valgt til Medlem af Hjelpekassens Bestyrelse.

PETER HENRIK KOCH

Kommunelærer i Aalborg, er født den 29. Marts 1850 i Lundtoft, Aabenraa Amt, hvor hans Fader var Lærer. Efter at have været Huslærer et Aar kom han paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han tog Eksamen 1872. Han tjente som Soldat i 5 Aar, de tre sidste som Løjtnant, og blev 1878 ansat ved det kommunale Skolevæsen i Aalborg, hvor han har virket uafbrudt siden som en ansat, dygtig og afholdt Lærer.

1890 ægtede han Anna Koch, f. Holm, Datter af Amtstuebogholder Holm i Aalborg.

Foruden paa en mønsterværdig Maade at varetage sine Embedspligter har Hr. K. udført et meget stort og paaskønnelsesværdigt Arbejde til Børnenes og Ungdommens Gavn. Han har i 30 Aar været Lærer ved teknisk Skole, i samme Tid virket som Lærer og Forstander ved Søndagsskolen og



Peter Henrik Koch

i 22 Aar forestaaet Salget af Skole-spæremærker. De unge har i ham haft en fortrinlig og interesseret Fører og Leder i alskens Sport: Gymnastik, Roning og Boldspil. Han har ogsaa i ikke ringe Grad ofret sig for sine Kolleger og med den største Troskab udført de forskellige ansvarsfulde Hverv, der har været ham overdraget. Siden 1878 har han saaledes været Bibliotekar for Skolens Lærerbogsamling, siden 1900 Regnskabsfører for Danmarks Læreforenings Cirkulæremærkehandel og siden 1902 Forretningsfører og Kasserer for den nordjydske Kreds af »Foreningen af Officerer uden for aktiv Tjeneste«. Endelig har han i 10 Aar været Bestyrelsesmedlem og Kasserer i »Sønderjyds Forening«.

CHRISTIAN KOFOED-JENSEN

Overlærer ved Fjordsgades Borgerskole i Aarhus, er født den 8. December 1866 i Odense, men hører ellers til en gammel bornholmsk Slægt. I 1885 dimitteredes han fra Schmidts Privatseminarium paa Købmagergade i København og blev den 1. Februar 1895, efter en Del »Vandreaare, hvori han arbejdede ved private Skoler og aftjente sin Værnepligt, fast ansat som Lærer ved Aarhus offentlige Skolevæsen og har uafbrudt virket ved den højere Borgerdrengeskole i Ny Munkegade, indtil han i Juni 1909 udnævntes til Overlærer ved Fjordsgades Borgerskole.

I sin Fritid som Lærer læste K.-J. til sproglig-historisk Artium og tog 1895 Filosofikum. Han har i Tidens Løb endvidere taget Del i adskillige Sprogkursus saavel i Indland som Udland, deriblandt i Statens Lærerhøjskoles Aarskursus. Med særlig Interesse for Sprogstudier har han navnlig lagt sig efter Dansk, Tysk og Engelsk, hvoraf Engelsk har været Specialstudiet, i hvilket Sprog Overlærer Koføed-Jensen er kgl. Translatør.

NIELS KRISTIAN KRARUP

er født i Hygum ved Lemvig den 2. Januar 1879. 19 Aar gammel kom han paa Seminariet i Silkeborg og dimitteredes derfra 1901. Før sin Seminarie-tid havde han bl. a. haft en Vinterlærerplads i det store Haderup Sogn og modtog der varige Indtryk af Naturen og Livet i Hedeegnene. Efter et Aars Vikarvirksomhed i Silkeborgegnen fik han et Andenlærerembede i sin Fødekommune og havde 1904—05 Aarskursus med Dansk og Historie som Hovedfag. Han har Tillægseksamen i Engelsk. 1906 forflyttedes han til Skagen. Her kom han, som det saa ofte gaar i smaa Byer, til at tage megen Del i det offentlige Liv. Han er Medlem af Skagens Byraad og var 1909



Niels Kristian Krarup

—03 kommunal Revisor. Han er Regnskabsfører ved Fiskeribladet »Grenen« samt Revisor i »Fiskernes Indkøbsforening for Skagen og Gl. Skagen«. Han var Medstifter af »Skagen radikale Venstreforening« og dens første Formand. Det af Arbejdet uden for Skolen, han sætter højest, er Arbejdet i Bogsamlingens Tjeneste. Han er Formand for og Bibliotekar ved Skagen Folkebogsamling, og han har i flere Aar forestaaet Udlaanet i Skolernes Børnebogsamling.

Hustru: Mariane Sofie f. Lauridsen.

KRISTEN PETER KRISTENSEN

Lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen, er født den 4. Oktober 1869 i Resen. K., hvis Fader var Lærer — sidst i Vejerslev pr. Thorsø, er den

ældste af 9 Børn, hvoraf — trods smaa Kaar — 6 blev Lærere og en Læge. Hos Faderen forberedtes K. til Seminariet, dimitteredes 1889 fra Jelling Seminarium og tog, som en Fortsættelse af sin Uddannelse, Tillægsksammen i Engelsk og Tysk, samt deltog i de senere Aar i flere Ferickursus og adskillige Studierejser i Tyskland. Efter et Aars Virksomhed ved Realskolen og efter at have aftjent sin Værnepligt, dels ved Garden og dels — som Løjtnant — ved 8. Regiment, ansattes han i 1890 ved Skolevæsenet i Korsør, hvor han virkede, indtil han i 1901 forflyttedes til Aarhus.

Udenfor Skolen har K. særlig ved sit Arbejde været knyttet til Handelskolen, teknisk Skole og Aftenskolen samtidig med, at han flittigt har sylet med Sprogstudier. I Lærerstandens Foreningssliv har han stadigt taget levende Del og bl. a. foranlediget, at Danmarks Lærerforenings 7. alm. Skolemøde blev afholdt i Aarhus under Landsudstillingen, ved hvilken Lejlighed K. var Mødets Bureauchef. I 5 Aar har han været Formand for Aarhus Lærerkreds, har i en Aarrække fungeret som Formand for Byens Lærerkor og den stedlige Afdeling af »Danske Læreres Sangkor«, som Medlem af Hovedbestyrelsen for »Danske Læreres Sangkor« og »Dansk Korforening«. K. har endvidere i en lang Aarrække været knyttet til flere Sangforeninger, for hvilke han har udført et stort og betydningsfuldt Arbejde.

R. KRISTIENSEN

Skoleinspektør i Vejle, er født den 27. Marts 1857 i Sir pr. Holstebro i en



Kristen Peter Kristensen



R. Kristiansen

gammel, sønderjyds Skægt. Han blev dimitteret 1877 fra Jellinge Seminarium. Han har gennemgaaet det 2½-aarige Monradske Kursus. Siden 1. Februar 1881 har han været fast ansat i Vejle. Den 5. Juni 1908 udnævntes han til Inspektør ved Vejle kommunale Skolevæsen og Overlærer ved den kommunale Mellem- og Realskole.

Hustru: Mathilde Kristiansen f. Thiesen.

K. er Medlem af Bestyrelsen for Højreforeningen i Vejle og Medlem af Bestyrelsen for sønderjyds Forening for Vejle og Omegn. Han har tidligere i en Aarrække virket som Lærer ved den tekniske Skole, Handelsskolen og private Skoler.

KARL PETER KRUSE

Lærer og Kantor i Ebeltoft, er født i Pederstrup pr. Assedrup den 23. Januar 1881. Efter 4 Maaneders Ophold paa Ask Højskole blev han 17 Aar gl. antaget som Vikar i Bøgeskov Skole pr. Assedrup, var derefter Vikar i Lillering Friskole og optoges 1899 paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1902. Den 1. September s. A. konstitueredes han som Lærer ved Ranum Seminarieskole i 13 Maaneder, var derefter Vikar i 5 Uger ved Svendstrup Skole pr. Mariager og blev den 6. November 1903 antaget ved Ebeltoft Skolevæsen som Vikar i et ledigt Embede, i hvilket han senere blev konstitueret og fast ansat. Foruden ved adskillige Feriekursus har han suppleret sin Uddannelse ved Tillægseksamen i Tysk, Engelsk og Orgelspil og ved et etaarigt Kursus i Aaret 1912—13.

Ved at indføre Mellem-skole og Realskole har Ebeltoft Skolevæsen lagt stærkt Beslag paa hans Arbejds-kraft; men ogsaa uden for Skolen har han udført et ikke ringe Arbejde. Han har i flere Aar været Leder af en Gymnastikforening og en Sangforening. 1903 blev han antaget som Lærer ved Ebeltoft tekniske Skole og 1908 tillige Forstander for samme. Siden 1907 har han været Revisor i Ebeltoft Bank og siden 1911 Revisor for Ebeltoft—Trustrup Jernbane.

GUNNAR KØSTER

Lærer i Kolding, er født den 18. Juni 1879 i Østbirk ved Horsens. Han er af



Karl Peter Kruse



Gunnar Køster

en gammel Embedsmandsslægt; Faderen, Holger Køster, nu Præst i Elbæk ved Horsens. Baaede han og hans Hustru, Lærerinde Anna Dorthe f. Brems, er dimitteret 1904 fra Vordingborg Seminarium. Han har tillige Adgangs-eksamen til polyteknisk Lærestanstalt og har studeret 2 Aar der. Han har gennemgaaet Statens etaarige Kursus i Gymnastik og siden forskellige Kursus i Sløjd, Gymnastik og Svømning. 1904—06 var han ansat ved Marselisborg Kost- og Latinskole. 1906 blev han ansat ved Marselisborg Kost- og Latinskole. 1906 blev han ansat ved Kolding kommunale Skolevæsen. Fra sin første Tid i København har han været ivrigt Medlem af en privat Gymnastikforening og Akademisk Boldklub. Han har undervist 2 Aar hos N. H. Rasmussen og ved Aarhus Gymnastikforenings Seniorhold ligeledes i 2 Aar. Siden har han undervist i Kolding de forskellige Foreninger i Gymnastik og Universitetsforeningen i Regning. Udover det skolemæssige er hans Interesse særlig bleven af personalhistoriske Studier og Stedshistorie.

ANDERS KRISTIAN LARSEN

Overlærer og Kordegn i Odder, født den 26. Februar 1849 i Nordskovhuset, Flødstrup Sogn ved Kerteminde (Forældre: Husfæster Lars Andersen og Hustru Maren Kristensdatter), var paa Grund af Uformuenhed Tjenesttyende fra 1. Maj 1863 lige til Optagelsen paa Skaarup Seminarium i 1867, opholdt sig ved Velynderes Hjælp der i 3 Aar, dimitteredes derfra i Odense 1870 med 188 P., havde fra 1. November 1870 til 1. April 1884 forskellige smaa Lærerstillinger, ansattes i April 1884 som Førstelærer i Odder og har fra 1. Januar 1893 virket her som Overlærer og Kordegn; har ogsaa virket som Aftenskolelærer flere Steder, lejlighedsvis ogsaa været Sogne- raadsekretær en Del Aar og Kommunerereviser i nogle Aar; indvalgtes 1893 i Bestyrelsen for Odder Begravelsesforening og for Livsforsikringsforeningen »Fremtiden« og i 1912 for Lærerstandens Sygeforsikring samt har siden 1905 været Revisor i »Fremtidens«.

Han viedes den 26. Februar 1875 til Lærerdatteren Ane Poulina Mathilde f. Poulsen, med hvem han har 5 levende Børn, af hvilke det ældste, Datteren Mary, er Lærerinde ved Kolding Kommuneskole.



Anders Kristian Larsen



Christen Hansen Larsen

CHRISTEN HANSEN LARSEN

Lærer og Kantor i Skagen, er født den 9. Oktober 1872 i Havbølle paa Langeland. Han er Søn af Skomager og Husmand Gottfred Larsen, der havde 6 Sønner, hvoraf de 4 har taget Lærereksamen fra Skaarup Seminarium. Han blev dimitteret 1892 fra Skaarup Seminarium. Han har desuden deltaget i en Række Kursus ved Statens Lærerehøjskole i Tegning og Bogføring, Orgelspil og Harmonilære, Sang og Musik, Sundhedslære og Kemi samt Geografi. Efter endt Eksamen blev han 1892 ansat som Lærer ved Middelfart Betalingskole. 1897 blev han kaldet til Lærer og Organist i Horne pr. Faaborg. 1901 kom han til Skagen som Lærer og Kantor. 1913 foretog han med ministeriel Understøttelse en Rejse til Norge for at gøre geografiske Studier.

Den 6. December 1896 blev han viet til sin Hustru, Mette Marie f. Nielsen. L. har udgivet et af Ministeriet anbefalet Skrivebogsapparat: »Haandskrifts-Skrivebogen« (12 Skrivebogshæfter, 6 Stilebogshæfter og 5 Kladdbogshæfter) paa Hagerups Forlag. Han er en flittig Medarbejder ved Blade og Tidsskrifter og har bl. a. faaet optaget et Par folkloristiske Afhandlinger: »Skagen og Skagensbørn« og »Skagen for en Menneskealder siden« i »Vor Ungdom« og i »Dansk Tidsskrift«. Han har desuden udarbejdet Hagerups Rejsebog »Skagen«. — Han var kommunal Revisor i Skagen og har derefter siden 1906 været Formand for Skagen Ligningskommission og siden 1914 Medlem af Skagen Hjelpekassens Bestyrelse. Han har i en Aarrække været Sekretær og Revisor i Skagen Fiskeriforening og er i Fiskerinspektionen Medhjælper ved Udarbejdelsen af den aarlige Fiskeristatistik for Skagen.

Baade i Middelfart, Horne og Skagen har han været Leder af Sangforeninger. Han er Medlem af Bestyrelsen for Skagen Musikforening og Medlem af Bestyrelsen for sønderjydsk Forening. Han har i en Aarrække været Formand for Distriktskomiteen for Skagen og Omegn ved Salg af »Høstblomsten«. Han er Inspektør for og Lærer ved Skagen tekniske Skole.

FREDERIK CARL CHRISTIAN LARSEN

Overlærer i Silkeborg, er født den 15. November 1863 i Skovshøjrup paa Fyen. Han havde Lyst til Læsning, men først da han havde været Soldat, lykkedes det ham at komme fra Landvæsenet til »Bogen«. Læste til Præliminæreksamen i Herning og tog denne Eksamen ved Universitetet 1888; kom paa Jellinge Seminarium 1889 og tog Skolelærereksamen 1890. Huslærer i Koldingegnen fra August 1890 til Julen 1891, Vikar i sit Hjemsovn (Brenderup) fra Nytaar 1892 til Maj s. A., da han fik Plads ved Cand. theol. Jacobsens Realskole i Aalborg. Aarskursus med Matematik og Fysik som Hovedfag 1894—95; fortsatte ved Cand. Jacobsens Skole som Matematik-

lærer indtil Sommerferien 1898, da han fik fast Ansættelse ved Aalborg kommunale Skolevæsen. I 1895 fik han Timer ved Aalborg tekniske Skole, hvor han særlig underviste i Matematik og Fysik, og han var knyttet til Skolen i 12 Vintre. I den store Højskoleforening i Aalborg var han i mange Aar Medlem af Repræsentantskabet og i de sidste Aar af sit Ophold i Byen Formand for dette.

I Efteraaret 1907 blev han — efter at være indstillet som Nr. 1 af Silkeborg Byraad — af Kongen beskikket til det Embede, han da fik og nu har. Han er Medlem af Bestyrelsen for »Børnenes Værn« i Silkeborg og Medlem af Bestyrelsen for Børnebespisningen i Silkeborg.



Frederik Carl Christian Larsen

JENS LARSEN

Overlærer ved Ryesgades Skole under Aalborg Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 22. November 1865 i Tostrup, Sønderholm Sogn i Aalborg Amt og hører til en gammel Gaardmandsslægt. Efter i 1885 at være dimitteret fra Ranum Statseminarium virkede han i 5 Aar som Huslærer, Vinterlærer, Højskolelærer paa Ask, Vikar i Aalborg og Lærer ved Realskolen i Sæby Købstad, indtil han den 15. August 1890 ansattes som Lærer ved Aalborg kommunale Skolevæsen, ved hvilket han under 13. Maj 1911 modtog allerhøjeste Udnævnelse som Overlærer og fik sig den nybyggede Ryesgades Skole underlagt.

Den 30. April 1896 viedes han til sin Hustru, Johanne f. Clausen.

Overlærer Larsen har udfoldet en betydelig Virksomhed for Lærerstandens Interesser og stadig indtaget en ledende Stilling indenfor Lærerforeningen. Han har saaledes fra 1906 til 1912 været Medlem af Hovedbestyrelsen for Danmarks Lærerforening, fra 1906—09 som Kasserer, fra 1909—11 som Formand og har som saadan gennemført flere af Foreningens større Foretagender, bl. a. den i 1910 af Danmarks Lærerforening udgivne Skolestatistik »Danmarks Folkeskole 1910«, ved hvilken Lejlighed der — hovedsagelig paa hans Initiativ — medtoges flere Afsnit, hvis Stof hidtil ikke har foreligget samlet eller været trykt i Bogform, hvorfor ogsaa denne Skolestatistik har vundet vid Udbredelse saavel i Ind- som Udland, sidste Sted ikke mindst paa Grund af den i Teksthovederne indføjede franske Oversættelse af disse. Det var i Jens Larsens Formandslid, at D. L. F. afholdt et ekstraordinært Landsmøde under Skoleudstillingen i Aarhus 1909, ligesom han i 1910 repræsenterede D. L. F. ved den svenske Lærerforenings Jubilæumsfest i Stockholm og ved det nordiske Skolemøde samme Sted, og naar D. L. F. i Fremtiden vil faa større Indflydelse paa Ordningen af de nordiske Skolemøder, skyldes det i Særdeleshed Jens Larsens energiske Arbejde imod det gamle »Selvsuppleringsprincip«. — I sit Arbejde for at skaffe Folkeskolen bedre og billigere Undervisningsmidler gennem et »Danmarks Lærerforenings Forlag« led Jens Larsen sikkert en stor Skuffelse, da han saa, at den Bevægelse, der ude fra rejstes mod Foretagendet, fandt Støtte inden for Lærer-



Jens Larsen

standen. — Det var mange og store Sager, der stod paa Dagsordenen i D. L. F. i den Tid, han var Formand, og det vilde føre for vidt her at gaa nærmere ind paa dem alle, men som et for Jens Larsen karakteristisk Træk skal anføres, at han, da Bestyrelsen for D. L. F. skulde sætte en Repræsentant for Købstadlærerne ind i Tilsynskommissionen, skønt selv Købstadlærer og Formand, satte alt ind paa at faa valgt Lærer Kjærgaard, Korsør, fordi, som Jens Larsen selv udtrykte sig: »Kjærgaard vil bedre end jeg kunne varetage Købstadskolens Interesser i Kommissionen, og hvis Købstadlærerne skulde vælge, vilde han ogsaa blive valgt«.

I Velgørenhedsarbejdet har Overlærer Larsen endvidere taget virksom Del, idet han i sin Tid var medvirkende ved Stiftelsen af »Børnenes Kontor« i Aalborg, for hvilket han i de senere Aar

har fungeret som Formand. — Som særlig interesseret for vort Lands Fugleliv har han taget Del i Statens Lærerhøjskoles Kursus i Zoologi og har som Specialstudium indgaende dyrket Ornithologien, særlig Oologien.

Jens Larsen er Venstremand og har trofast fulgt sit Parti baade i onde og gode Tider, han er stærkt politisk interesseret, men har ikke taget aktiv Del i dansk Politik udover det, at han i flere Aar har været Bestyrelsesmedlem i den stedlige Organisation.

NIELS LARSEN

Ordineret Kateket i Ribe og Overlærer ved Ribe Borgerskole, er født den 5. Oktober 1865 som Søn af Parcellist L. Nielsen i Øverup paa Falster. — I sit 14. Aar kom han i Nykøbing Latinskole, tog i 1885 Studentereksamen med 1. Karakter og i 1891 teologisk Embedseksamen efter 5 Aars Studium ved Universitetet. Efter derpaa at have aftjent sin Værnepligt var han i 3 Aar Lærer ved Abed Høj- og Realskole paa Lolland, indtil han den 26. Juni 1895 udnævntes til Overlærer ved Ribe offentlige Skolevæsen og Kateket for Ribe Købstad.

Hustru: Trine Elisabeth f. Jensen Palle.

Overlærer Larsen har i flere Aar været Formand for »Folkebogsamlingen for Ribe By og Omegn« og har skrevet en »ABC«, »Forskolens Læsebog«, »Læsebog for Folkeskolen I« og »Læsebog for Folke-



Niels Larsen

skolen II, der er udkomne paa »Danske Læreres Forlag«. Han er Lærer ved Ribe Seminarium og Leder af Seminariets Øvelsesskole, var i 6 Aar valgt Medlem af Menighedsraadet for St. Catharina Sogn i Ribe og er nu ifølge Loven født Medlem af begge Sognes Menighedsraad. Han er endvidere Medlem af Bestyrelsen for Ribe Købstads Menighedsplejeforening og dennes Kasserer, ligesom han ogsaa er Medlem af Værgeraadet for Ribe Købstad. I 4 Aar har han været Formand for 116. Kreds af Danmarks Lærerforening.



Peter Martinus Larsen

PETER MARTINUS LARSEN*)

Overlærer ved Ringkøbing kommunale Skolevæsen, er født den 2. Oktober 1864, Søn af daværende Gaardejer i Salling ved Løgstør Lars Larsen Buus. Som Dreng søgte han forskellige Landsby-skoler i Løgstøregnen, og efter Konfirmationen kom han i Forberedelse hos Lærer Lavrits Petersen i Løgsted, men da han ikke naaede at blive optaget paa Ranum Seminarium i 1881, tog han om Efteraaret til Ask Højskole, hvorfra han i Sommeren 1883 tog første Del af Læreprøven, kom derefter paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1884. I de følgende tre Aar var han Lærer forskellige Steder — hovedsagelig Vikarpladser — medens han samtidig læste til Studentereksamen, kom 1. September 1887 ind paa Bokkenheusers Kursus i København og naaede at faa matematisk Artium i 1888. Straks efter Sommerferien blev han antaget som Vikar ved Jonstrup Seminarium, hvor han underviste i Regning og Matematik, indtil han 1. November s. A. blev Lærer ved Guldborg Realskole paa Lolland, hvor han virkede en kortere Tid og samtidig forberedte sig til den filosofiske Prøve, som han underkastede sig i Foraaret 1889. Fra 12. Oktober s. A. til 1. Februar 1906 var han Lærer ved den borgerlige Realskole i Horsens og var det meste af denne Tid knyttet som Lærer til Horsens tekniske Skole, Handelsskolen og Kvindeseminariet. Sammen med nuværende Overlærer Marcussen i Fredericia, Overlærer H. C. Petersen i Aarhus m. fl. stiftede han Købstadlærerforeningen, og var endvidere i Horsens Medlem af Bestyrelsen for Arbejderundervisningen, Folkebiblioteket, Andelsbyggeselskabet m. m. Den 1. Februar 1906 beskikkedes han til Overlærer ved Ringkøbing kommunale Skolevæsen, hvilket Embede han siden har varetaget. Overlærer Larsen er fra 1. April 1913 indvalgt som Medlem af Ringkøbing Byraad og er Formand for Købstadens Værgeraad.

PETRA JOHANNE LARSEN

Gymnastiklærerinde ved den kommunale Borger- og Mellem-skole i Aarhus, er født i Aarhus den 15. April 1862. Efter endt Uddannelse i Gymnastik, Dans og Svømning hos Paul Petersen i København blev hun ansat ved Aarhus Skolevæsen i Maj 1890, hvor hun siden har undervist.

*) Afgaaet ved Døden 1914, mens Værket var under Trykning.



P. B. Lauritsen

De første Aar bød vanskelige Arbejdskaar, thi Gymnastik for Piger var da endnu ikke obligatorisk Fag. Kun øverste Pigeklasse havde den Gang 1 Times ugentlig Gymnastikundervisning i Borgerskolen, og for at hjælpe paa dette Forhold satte hun en Aftenskole i Gang med Undervisning i Legemsøvelser for skolesøgende Pigebørn. Glæden over denne frivillige Gymnastik var saa stor og vandt en saadan Tilslutning, at Aftenskolen i Løbet af faa Aar voksede saa stærkt, at flere Lokaler maatte tages i Brug paa en Gang i de forskellige Bydele, ligesom en Mængde Lærere i Tidens Løb har været knyttet til dette Foretagende som trofaste Medarbejdere. Frk. L. er kommen i Berøring med mange Mennesker, og talrige Elever — baade Voksne og Børn — har i Aarenes Løb faaet deres legemlige Uddannelse hos hende.

Frk. L., der flere Gange har faaet tilstaaet Stipendium, har været medvirkende paa flere Skolemøder og har ved forskellige andre Lejligheder givet Opvisning i Gymnastik og gamle Børne- og Danskelege, som hun ogsaa har ofret stor Interesse og ihærdigt Arbejde.

VALDEMAR S. C. LASSEN

Skoleinspektør ved Varde offentlige Skolevæsen, er født den 19. November 1886 i Vejle. Efter at have taget Skolcebudscksamen med Matematik som Hovedfag og virket en Tid som Privatlærer i København, blev han 1. Januar 1899 Lærer ved Varde Realskole, og ved Skolens Overgang til Kommunen i 1903 modtog Cand. mag. Lassen fast Ansættelse som Lærer i Folkeskolen og udnævntes 1. Marts 1912 til Skoleinspektør for Varde Skolevæsen.

Hustru: Harriet f. Schmidt.

Skoleinspektør Lassen, der er Medlem af Censorudvalget for de jysk-fynske Handelsaftenskoler samt Formand for Købstadens Skoleudvalg, var i 1908 medvirkende ved Stiftelsen af Aktieselskabet »Varde Folkeblad« og var derefter Formand for sammes Bestyrelse, indtil sin Udnævnelse som Skoleinspektør. Han har siden 1906 været Medlem af Varde Byraad og stadig været Formand i forskellige staaende Udvalg, saavel med kulturelle som praktiske Formaal, i hvilken Egenskab han har haft en ikke ringe Andel i Opførelsen af den nye Skolebygning og Byens Elektricitetsværk.

Som stærkt politisk interesseret tager han virksom Del saavel i Valgagationen som i Foreningsarbejdet, dels som Formand for den radikale Venstre-forening i Varde og dels som Næstformand for det radikale Venstres Kredsorganisation for Ribe Amts 1. Valgkreds.

P. B. LAURITSEN

Lærer i Hjørring, er født den 24. December 1877 i Houstrup Skole pr. Hjørring. Han blev dimitteret fra Nørre Nissum Seminarium 1899. Han gennem-



Johan Sigismund Lavendt

gik 1901—02 Statens etaarige Kursus i Gymnastik. 1904 blev han fast ansat ved Hjørring kommunale Skolevæsen.

Hustru: Minna Lauritsen f. Lassen.

Han er stærkt politisk interesseret. Han har stiftet Foreningen »Det unge Højre« i Hjørring 1907. Fra 1912 er han Formand for Højrevælgerforeningen for Hjørring Amts 3. Valgkreds. Siden Juni 1912 er han ansvarshavende Redaktør af Dagbladet »Hjørring Amtstidende«.

JOHAN SIGISMUND LAVENDT

Overlærer i Løgstør, er født den 5. Marts 1863 i Fredericia. 1883 tog han Lærereksamen, hvortil han var blevet privat forberedt. 1884 blev han ansat som Lærer ved Struer private Realskole. 1888 tog han Tillægseksamen i Tysk og Engelsk. 1894—95 havde han Aarskursus i Dansk, Tysk og Engelsk. 1898 blev han Bestyrer ved Løgstør private

Realskole, hvilken Stilling han beholdt, indtil han 1907 blev udnævnt til Overlærer ved Løgstør kommunale Mellem- og Realskole.

Hustru: Johanne Noline f. Dahm.

1911—14 var han Formand for Løgstør Hjælpekasse. Han er Formand for Løgstør Ligningskommission og kommunal Revisor. Siden 1903 har han været Revisor i Løgstør og Omegns Sparekasse. Fra 1902 er han Forstander for Løgstør tekniske Skole.

ANDERS ANDERSEN LETH

Lærer og Kantor i Nørresundby, er født den 27. Januar 1870 i Palsgaard, Hersom Sogn. Straks efter Konfirmationen begyndte han at forberede sig til Optagelse paa Seminariet, optoges i 1885 paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1888. Efter nogle Aars Virksomhed som Huslærer, Hjælperlærer og Vikar blev han fra 1. August 1892 ansat ved Nørresundby Skolevæsen, der dengang talte 3 Lærere og 1 Lærerinde (nu 9 Lærere og 7 Lærerinder), og udnævntes i 1905 til Kantor ved Nørresundby Kirke. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har han taget Del i flere Sommerferiekursus ved Statens Lærerrhøjskole og i 1897—98 i Statens etaarige Kursus i Engelsk og Tysk. L. har i flere Aar været Kirkeværge for Nørresundby Kirke,

Lærerne og Samfundet. II.



Anders Andersen Leth



Niels Peter Lindhardt

har i en Aarrække været Sekretær for Nørresundby Kommuneskoles Lærer- raad og er Formand for 60. Kreds af Danmarks Lærerforening.

Den 15. August 1902 viedes L. til Louise Augusta Blom, en Datter af Proprietær Blom, Lykkesholm, Skæve Sogn.

NIELS PETER LINDHARDT

blev født den 25. Juli 1872 i Lindelse paa Langeland. Allerede som Barn viste han udprægede Anlæg for Læsningen, og Muligheden af, at den opvakte Dreng kunde blive holdt til Bogen, blev tit og mange Gange drøftet saavel mellem Sognepræsten som Landsbyens Lærere og hans Forældre. Men Familien var stor og Indtægten lille, saa der var ingen Udvej. Han blev da straks

efter sin Konfirmation sat i Handelslære. Men da skete det, som det altid gaar i Eventyrene, at en rig Onkel, der i dette Tilfælde var Toldembedsmand i Kina, døde, og efterlod sine Søkendebørn en saa stor Formue til Deling, at L. saa sin Drøm opfyldt: han kunde komme paa Seminariet. Han blev da optaget paa Skaarup Seminarium og dimitteredes derfra i 1893. Senere 1905—06 havde han Aarskursus paa Statens Lærerhøjskole. I 1896 fik han fast Ansættelse ved Viborg Kommuneskole, hvor han i de forløbne 18 Aar er blevet.

Hans Hustru er Laura f. Skouboe, Datter af Seminarieforstander, Pastor Skouboe i Skaarup.

Lærer Lindhardt giver sig en Del af med Forfattervirksomheden. Han har skrevet nogle Fortællinger i »Historiebogen«, der udkommer hver Jul, redigeret af Lærer Grønvald Fynboe, Vammen pr. Viborg, og adskillige lyriske Digte i Dagspressen og illustrerede Ugeblade. Desuden er han delvis Forfatter af Kantaten til den paatænkte Jubilæumsfest 1914.

Ogsaa det politiske Liv interesserer ham. Han er Formand for »Den radikale Venstreforening for Viborg« og Redaktør af »Viborg Venstreblad«. Han har i 14 Aar været Tegnelærer ved Viborg tekniske Skole. L. er almindelig afholdt blandt sine Kolleger. Han er Medlem af Kredsbestyrelsen for Danmarks Lærerforenings 69. Kreds.

RASMINE LORENSE ELISABETH LORENTSEN

er født i Underup Sogn ved Horsens den 18. December 1867. 1887 var hun Elev paa Vestbirk Højskole. 1888—92 underviste hun som Pogelærerinde ved Vestbirk Almueskole og uddannedes samtidig videre paa Højskolen. 1892 nedlagdes Pogelærerindeembedet efter ministeriel Forordning, og hun kom da som Privatlærerinde til Voerladegaard ved Mossø. Hun oprettede og ledede en klassedelt Privatskole med ca. 30 Børn fra 7—14 Aar og under-

viste et Aars Tid ved Grumstrup Poge-skole, hvorefter hun paabegyndte sin Seminarieuddannelse. 1899 tog hun 1ste Del af Eksamen fra Horsens Kvindeseminarium, men paa Grund af det lille Klassehold (2 Elever) tog hun sidste Aars Uddannelse paa Vordingborg Seminarium, hvorfra hun dimitteredes 1900. I Oktober samme Aar blev hun konstitueret ved Sdr. Stenderup Skole i et Embede, der blev fast 1. Januar 1901. 1. December samme Aar blev hun forflyttet til Kolding kommunale Skolevæsen, hvor hun siden har virket. Hun har gennemgaaet et privat Feriekursus paa Grundtvigs Højskole og D. S. F.s Feriekursus 1913. Hun har desuden nydt en fortsat Privatuddannelse i Tysk og Engelsk.

Udover sit Skolearbejde har Frøkenen særlig beskæftiget sig med Afholdssagen og Kvindesagen. I nogle Aar var hun Bibliotekar ved Kolding Højskolefor- enings Bibliotek. I ca. 7 Aar har hun været Sekretær i Logen »Sejrens Haab«. Hun var Medstifter og en kort Tid Leder af en Ungpigeloge i Kolding. Hun underviste en Tid i Sundhedslære i Børnelogen i Kolding og læste op ved Afholdsmøder. Endvidere var hun Medstifter af Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds og Medlem af dennes første Bestyrelse. Hun er Medlem af D. K. S.s Udvalg for »Børneforsorg« for Koldingkredsen. I Østbirk medvirkede hun som en af Lederne ved Afholds-Søndagsbladet. Hun holdt desuden en Tid Aftenskole for unge Piger og deltog i Dansk Kvindesamfunds Øst- birk-Kreds's filantropiske Arbejde.



Rasmine Lorensen Elisabeth
Lorentsen

ANDREAS SECHER MARCUSSÉN

Lærer ved Horsens offentlige Skolevæsen, er født den 13. Marts 1870 i Aarhus, hvor hans Fader var Murer. — Fra Aarhus private Realskole tog han Præliminæreksamen 1886, kom Aaret efter paa Ranum Seminarium og blev dimitteret 1889, samt fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere af Statens Kursus, særlig i Fransk og Tegning. Straks efter sin Dimission blev han Huslærer i Borris Præstegaard hos Provst Vilstrup, hvor han forblev, til han 1892 skulde være Soldat. I Borris oprettede han en Sangforening, som han ledede, til han rejste bort, og var med til i Sommeren 1891, sammen med Lærerne Sand i Gjording og Elias Nielsen i Lem, at indbyde til den første Koncert af Landbosangforeninger i Ringkøbing. Efter Rekruttiden i Viborg, hvor han ligeledes fik dannet en Sangforening af Kompagnikammerater, kom han paa Sekondløjtnantsskolen og gjorde derefter Tjeneste i Fredericia som Elev og Løjtnant. Den 6. November 1893 ansattes han som Lærer ved Horsens kommunale Mellem- og Realskole, hvor han siden har virket uafbrudt, ligesom han ogsaa stadig har deltaget i Musiklivet. Ved Siden af sin egentlige Embedsgerning har S. M. siden 1894



Andreas Secher Marcussen



Jensine Secher Marcussen, f. Mathiasen

været knyttet som Lærer til Horsens tekniske Skole samt ligeledes undervist i en Aarrække ved Horsens Handelsskole.

Hans Hustru,

JENSINE SECHER MARCUSSEN, F. MATHIASEN

Lærerinde ved samme Skolevæsen, er født den 30. April 1869 i Blirup ved Horsens, hvor Faderen var Gaardejer og flere Gange Medlem af Sogneraadet og Sogneraadformand, opholdt sig i Hjemmet til 1887, læste derpaa til Præliminæreksamen, som hun tog 1889, optoges paa Horsens Seminarium og dimitteredes 1892, gennemgik senere videregaaende Kursus i Tegning og Gymnastik, kom efter Eksamen til Korsør og var der Vikar i 1½ Aar, var dernæst Lærerinde ved Hammel Realskole til Sommerferien 1896 og ansattes derefter som Lærerinde ved Horsens kommunale Mellem- og Realskole, ved hvilken hun siden har virket; gift 1902 med Lærer A. Secher Marcussen.

LARS JACOB WALDBUHM MARKE

Lærer og Kordegn i Varde, er født den 26. Marts 1854 i Jægersborg. Allede i sit 15. Aar blev han under en Vakance konstitueret som Andenlærer ved Gentofte Skole, var derefter Huslærer forskellige Steder og underkastede sig i 1879 den afsluttende Lærerprøve som Privatist, efter at have frekventeret Reimers private Seminarium. Efter sin Dimission ansattes han straks som Lærer ved Varde Borgerskole og samtidig som Forstander for Varde tekniske Skole, som under hans Ledelse har været i bestandig Fremgang.

Hustru: Christine f. Franzen.

Lærer Marke har udfoldet en betydelig Virksomhed i det almene Vels

Interesse og har i Tidens Løb udført adskillige betroede Hverv saavel i kulturelle, filantropiske som i praktiske Øjemed. Han har i flere Aar været Medlem af Vægeraadet, er Medstifter af og Formand i Bestyrelsen for »Folkebogsamlingen for Varde og Omegn«, er Medstifter af og Formand i Bestyrelsen for »Vestjydsk Skolemøde« i Varde, som aarlig samler 2—3000 Deltagere, er Kredsformand i Plejehjemsforeningen for Ribe Amt, Medstifter af »Varde Børneasyl« og stiftede i 1897 »Hjemmet for unge Mennesker« i Varde, for hvis Bestyrelse han stadig siden har været Formand. Han er tillige Medlem af Kommissionen til Bedømmelse af frivillige Svendeproeve og er Medlem af Bestyrelsen for teknisk Provinsskoleforening.

Som sit Hovedværk betragter han dette, at det lykkedes ham at faa oprettet et Hjem for unge Mennesker, hvor disse — navnlig Lærlinge — kan tilbringe deres Fritid paa en fornuftig Maade og ganske uden Vederlag derfor.

Lærer Marke har i en Aarrække været Kredsformand samt Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Ribe Amt.



Lars Jacob Waldbuhm Marke

PETER EMIL THEODOR MEYER

tidligere Overlærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen, er født den 19. Februar 1836 i København og er Søn af Kommandersergent Peter Meyer, Dbm., og Hustru, Sofie Amalie f. Senn. Efter en halv Snes Aars Virksomhed paa Herreds- og Amtskontorer begyndte han at forberede sig til Seminariet, optoges 1860 paa Ranum Seminarium, dimitteredes herfra i 1862 og fortsatte senere sin Uddannelse ved selvstændige Studier i forskellige Fag. Den 1. Oktober 1862 ansattes han som Lærer i Aarhus, var to Gange konstitueret som Overlærer, først i 1865 og senere fra 1876 til 1881, hvorefter han udnævntes til Overlærer ved Søndre Byskole, i hvilket Embede han virkede, indtil han 1. November 1906 efter Ansøgning entledigedes med Pension og flyttede til Frederiksberg.

Et stort og betydningsfuldt Arbejde har Overlærer Meyer udført for Folkeoplysningens Fremme, dels ved sin mangeaarige Virksomhed som Formand i Bestyrelsen for Arbejdernes Aftenskole i Aarhus og ved i 1866 at stifte Skolebiblioteket ved Friskolen i Aarhus, dels ved i stor Udstrækning at tage Sangen i Oplysningsarbejdets Tjeneste. Han stiftede saaledes i 1865 Sangforeningen »Brage« i Aarhus og har siden været Formand i dennes og »Aarhus Sangforening«s Bestyrelse og senere Æresmedlem i begge disse Foreninger, ligesom han i 25 Aar har været Formand i Centralbestyrelsen for de samlede jydsk Sangforeninger.

For Lærerstandens Interesser har han virket som Sekretær ved Danmarks Lærerforenings Møder og Udstillinger i Aarhus og København, særlig ved Bedømmelsen af Skolesager.

AUGUST MICHELSEN



August Michelsen

Lærer og Kordegn i Hobro, er født den 17. November 1852 paa Thuro ved Svendborg, dimitteredes 1872 fra Skaarup Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa forskellige Kursus paa teknisk Skole i København, Handelskursus m. m. I 1873 ansattes han som Lærer i Nørresundby, forflyttedes 1877 til Sulsted og i 1879 til Hobro kommunale Skolevæsen.

Lærer Michelsen har fra 1891 til 1907 været Bestyrer af Hobro Handelsskole og har fra 1895 fungeret som fast Censor ved Handelsaftenskolernes Eksamen for Jylland og Fyen. Han har desuden fra 1904 til 1907 været Formand for Hobro Ligningskommission og det sidste Aar tillige Byraadsmedlem, men maatte fratræde paa Grund af Overanstrengelse. Han har endvidere i ca. 20 Aar været

Dirigent for »Hobro Haandværkersangforening«, »Hobro Sangforening« og »Hobro blandede Kor« samt er Dirigent for »Dansk Korforenings Hobro-afdeling«. I 1880 stiftede han efter et Ophold i England »Hobro Boldspilforening«.

KARL VILHELM THEODOR EMIL MÜLLER

Tidligere Overlærer ved Nørresundby Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 23. Maj 1836 og er Søn af afdøde Sognepræst Niels Müller, R. af Dbg., der blev født den 14. December 1801 og døde 25. Marts 1885 i Randers. — I 1848 indsatte han i Aalborg Katedralskole og dimitteredes 1855 til Universitetet, hvor han Aaret efter underkastede sig Filosofikum. Han underviste derefter i forskellige private og offentlige Skoler i København, indtil han 1. September 1862 ansattes ved Skolevæsenet i Hjørring, tog 1863 som Privatist Skolelærerexamen ved Ranum Statsseminarium og kaldedes 25. August 1878 til Nørresundby, hvor han siden har virket, indtil han efter Ansøgning entledigedes paa Grund af Alder og Svagelighed med Pension fra 1. Juni 1905. Overlærer Müller har tidligere i en Aarrække været Kredsformand i 45., nu 60. Kreds af Danmarks Lærerforening og dekoreredes under 17. April 1893 med Dannebrogsmændenes Hæderstegn. — Den 27. Sep-



Karl Vilhelm Theodor Emil Müller

tember 1864 ægtede han sin nu afdøde Hustru, Annette Sofie Georgine f. Buhl, Datter af Proprietær Thomas Severin Buhl til Dronninggaard i Vendsyssel.

JENS MØLLER MØLBACH

Lærer og Organist i Horsens, er født den 22. Maj 1861 i Øster Stagsted ved Smidstrup, Hjørring Amt. I 1881 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, var derefter nogen Tid Real- og Høj-skolelærer, ansattes 2. September 1882 som Andenlærer i Brønderslev, kaldedes i April 1884 som Enelærer ved Nøttrup Skole og Organist ved Raarup Kirke i Vejle Amt og forflyttedes 17. December 1889 til Horsens Skolevæsen, hvor han har virket siden, først i adskillige Aar som Vikar for nu afdøde Organist Vedel-Jensen og fra Maj 1906 som Lærer og Organist ved Horsens Straffeanstalt.

Organist Mølbach, der i sin Tid har gennemgaaet flere videregaaende Kurser, har i en lang Aarrække studeret Musikhistorie ved Besøg paa Musikskole og havde i 1910 Statsunderstøttelse til en Studierejse i Sverige. I 15 Aar har han været Primarius i en lokal Strygekvartet og har været Leder af mange forskellige Sangforeninger samt er Medstifter og Deltager i Koncertforetagendet »Horsens Symfoniorkester«, hvis Historie han har skrevet. — Under sin Virksomhed i Nøttrup var han Regnskabsfører for Raarup Kommune.



Christiane Marie Møller

CHRISTIANE MARIE MØLLER

Lærerinde ved Borgerskolen i Paradisgade i Aarhus, er født den 22. September 1842 i Aarhus, Datter af forhenværende Ejer af »Frandsbjerg« ved Mariager C. N. Møller og Hustru, Øllegaard Charlotte f. Kaalund, som var Datter af Provst P. B. Kaalund i Præstholm. I 1869 dimitteredes Frk. Møller efter privat Forberedelse i Aarhus og ansattes den 18. September 1871 som Lærerinde ved Aarhus kommunale Skolevæsen efter at have været Time-lærerinde sammesteds fra 1. Juni 1871.

Foruden saaledes at have arbejdet i Folkeskolens Tjeneste ved samme Skolevæsen i over 40 Aar med stor Pligttroskab og Dygtighed har Frk. Møller endvidere virket for Lærerstandens Interesser som Medlem af Bestyrelsen for »Købstadlærerforeningen« fra 1906, indtil denne, efter Lønningslovens Gennemførelse i 1908, sammensluttedes med Danmarks Lærerforening.

PAUL MØLLER

Lærer ved Thisted offentlige Skolevæsen, er født den 10. Januar 1860 i Søndbjerg paa Thyholm. I 1888 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium



Paul Møller

og ansattes Aaret efter som Lærer ved Thisted Folkeskole, hvor han siden har virket.

Før sin faste Ansættelse var han et halvt Aar Lærer paa Opdragelsesanstalten Holsteinsminde under Forstander Budde, og har nu i flere Aar været Enelærer ved den saakaldte »Fabrikskole«, en Særklasse med Drengene, der alle har Bypladser, hvor de har fuld Kost og Ophold den Tid de ikke er i Skolen. Ved denne Skole har Lærer Møller nedlagt et stort og udmærket Arbejde, hvis Resultater naar langt ind i disse Drenges Fremtid. Han har endvidere i 17 Aar været knyttet som Lærer til den derværende tekniske Skole og har i flere Aar fungeret som Bibliotekar ved Skolens Lærebibliotek.

Hustru: Christiane f. Borup.

PEDER PEDERSEN MØLLER

Lærer ved Nørresundby kommunale Skolevæsen, er født den 17. Maj 1866 paa Tapdrup Hede, dimitteredes 1892 fra Silkeborg Seminarium og modtog 1. Marts 1895 fast Ansættelse ved Nørresundby Kommuneskole.

Hans Hustru, Helene Holte Møller, som er Lærerinde ved samme Skolevæsen, er født den 25. September 1870, dimitteredes 1894 fra N. Zahles Seminarium og ansattes 1. April 1896 som Lærerinde.

Lærer Møller, der er stærkt kommunalt og politisk interesseret, har til Stædighed udfoldet en betydelig Virksomhed i det almene Vels Interesse og i Tidens Løb udført adskillige ansvarsfulde Hverv. Han har ved sin selvstændige Natur og udprægede Personlighed gjort god Fyldest i sin mangeaarige Funktion som Medlem af Nørresundby Byraad, som Formand for Værgeraadet og Hjelpekassen og som Medlem af Byens Sundhedskommission. Han har desuden Sæde i Bestyrelsen for Nørresundby Grundejerforening, var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Aalborg Venstreblad og har siden været Næstformand i dets Repræsentantskab, ligesom han stadig er Formand for den af ham selv for mange Aar siden stiftede stedlige Venstreforening.



Peder Pedersen Møller

ANTON MARIUS NIELSEN



Anton Marius Nielsen

Lærer ved Ribe kommunale Skolevæsen og Kordegn ved Ribe Domkirke, er født den 11. Februar 1852 i Brixhøj Skole ved Esbjerg, hvor hans Fader var Lærer samt Kirkesanger ved Skads Kirke. I 1881 underkastede han sig den afsluttende Lærerprøve som Privatist og fortsatte senere sin Uddannelse ved at deltage i flere Kursus, særlig i Sang og Musik. Den 1. Februar 1883 ansattes han som Lærer ved Ribe Børgerskole, og fra samme Dag som Kantor ved Domkirken.

Blandt de gode Formaal, der er blevet fremmet ved hans Arbejde, maa særlig fremhæves Afholdssagen og Bestræbelserne for at fremme Udbredelsen af god, folkelig Oplysning. I flere Aar var han Bestyrelsesmedlem i Afholdsforeningen, Leder af Sangforeningen samt i en Aar-række Formand for en Foredragsforening og Bibliotekar for Ribe Folkebogsamling. Han var tidligere i flere Aar Fattigforstander under Ribe Kommune og har i 15 Aar været Kredsformand i 88. Kreds (nu 116. Kr.) af D. L. F.

CHR. NIELSEN

Førstelærer ved Hjørring Hedeskole, er en Gaardmandsson fra Taars Sogn og født den 3. Marts 1864. Han »Udmærket duelig«, fik 1885 sin første faste Ansættelse i Nørre HARRIDSLEV og blev 1887 ansat ved det kommunale Skolevæsen i Hjørring. 1911 udnævntes han til Førstelærer ved Hedeskolen.

Hustru: Johanne Augusta Nielsen.

Hans glimrende Evner, mange Kundskaber og fremragende Lærerdygtighed har skaffet ham megen Anseelse og Indflydelse blandt Kolleger. Han var Sekretær i Lærerrådet fra 1903—11, har siden 1903 med Undtagelse af et enkelt Aar været Kasserer i Danmarks Lærerforenings 51. Kreds og var Formand for Hjørring Amts Afdelingsbestyrelse. Ogsaa blandt sine Medborgere er han i høj Grad anset. Han er Medlem af Hjørring Byraad og som Formand i dettes Skoleudvalg en god Støtte for Skolevæsenet. Han har i mange Aar med megen Iver støttet Afholdssagen og været Formand for Hjørring Afholdsfor-



Chr. Nielsen



Christen Nielsen

ening og i Bestyrelsen for Hjørring og Omegns Afholdskreds.

CHRISTEN NIELSEN

Lærer ved det kommunale Skolevæsen i Varde, er født den 1. Januar 1883 i Aasendrup ved Løkken og nedstammer baade paa fædrene og mødrene Side fra gamle Gaardmandsslægter. Han var ogsaa bestemt til Landbruget og var indtil 18 Aars Alderen beskæftiget ved Faderens Ejendom, men Lysten til Lærergerningen fik ham til at tage Afsked med denne Livsvej. I 1906 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og har senere udvidet sine Kundskaber gennem flere Kursus. I September 1906 ansattes han som Andenlærer ved Børglum østre Skole i Vendsyssel, hvor han desuden

virkede som Kasserer og Regnskabsfører for Børglum—Furreby Kommunes store Sygekasse, indtil han den 1. November 1908 forflyttedes til Varde Skolevæsen, hvor han udelukkende har helliget sig til Skolearbejdet, idet han udover sine faste Timer virker som Lærer ved den derværende tekniske Skole og Varde Forskoleseminarium.

CLEMEN NIELSEN

Lærer ved Kommuneskolerne i Danmarks- og Norgesgade i Esbjerg, er født den 26. Februar 1870 i Lemming ved Aarhus. I 1890 dimitteredes han fra Gjedved Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse i Sprog, særlig i Engelsk, dels ved et Aars Studieophold i København 1899—1900, dels ved at tage Del i flere af Lærerhøjskolens Kursus. Den 1. November 1890 blev han Lærer ved Yding Landbrugsskole, Aaret efter ved Hoven Kvindehøjskole og Børneskole, hvor han virkede til November 1899. Den 13. September 1900 ansattes han ved Esbjerg offentlige Skolevæsen, ved hvilket han har været siden.

Lærer Nielsen, der tidligere har været Formand for 113. Kreds af Danmarks Lærerforening, var 1905—09 Medlem af Esbjerg Byraad, en Tid Medlem af Ribe Amts Skoleraad og i flere Aar Medlem af Esbjerg Vægegaard; i mange Aar har han været Bestyrelsesmedlem og Kasserer for Selskabet »Børnenes Vel» i Esbjerg.

Hans Hustru, Svava Alberta f. Jensen-Svava, der er Lærerinde ved samme Skolevæsen, er født den 14. April 1883 og er Datter af afdøde Skibsfører Kr. Fr. Julius Jensen paa Bogø ved Stubbekøbing, dimitteredes 1906 fra Vordingborg Seminarium og tog senere Tillægsprøve i Tysk.



Hans Nielsen



Anna Nielsen, f. Mogensen

HANS NIELSEN

Lærer ved Vejle Købstads kommunale Mellem- og Realskole, er født den 17. August 1866 i Diernisse ved Faaborg. Efter at have taget Præliminærexamen ved Vejle kommunale Realskole optoges han paa Skaarup Seminarium og dimitteredes 1886, gennemgik senere flere Kursus i forskellige Sprog, tog Tillægsprøve i Fransk, Latin og Græsk samt underkastede sig i 1908 Translatørexamen i Tysk og erholdt Aaret efter kgl. Udnævnelse som Translatør. Den 27. September 1886 modtog han fast Ansættelse som Lærer ved Vejle Folkeskole, hvor han har virket uafbrudt, samt har siden 1912 været konstitueret Kantor og Klokker ved St. Nicolai Kirke i Vejle. Lærer Nielsen har desuden fra 1890 til 1912 undervist ved den derværende tekniske Skole og er nu ogsaa Lærer ved Vejle Handelsskole; han var Medlem af Købstadlærerforeningens første Bestyrelse.

Hans Hustru,

ANNA NIELSEN F. MOGENSEN

er Lærerinde ved samme Skole, er født den 17. Marts 1865 i Tvis ved Holstebro, dimitteredes 1888 fra Femmers Seminarium, blev 1. December 1893 gift med Lærer H. Nielsen og ansattes 1. Maj 1905 som Lærerinde ved Vejle kommunale Mellem- og Realskole.

JAKOB NIELSEN

Kordegn og Lærer i Sæby, er født den 4. Juni 1862 som Søn af Gaardejer Niels Nielsen, Kræmmergaard i Vester Hjermitsev. — Han var først beskæftiget ved det hjemlige Landbrug, aftjente sin Værnepligt ved Felt-



Jakob Nielsen

artilleriet i Aarhus, var Vinteren 1886 —87 paa Ask Højskole, optoges paa Ranum Seminarium og dimitteredes 1890. Efter at have været Lærer ved Ask Højskole og Hjælpelærer ved Ask Børneskole, ansattes han 1. August 1891 som Andenlærer i Hadsund, forflyttedes 1893 til Asdal Enclærerembede, i 1896 til Førstelærerembedet paa Øland og kaldedes 1. Maj 1906 til sit nuværende Embede.

Lærer Nielsen, der er Kasserer for 49. Kreds af D. L. F., er Medlem af Værgeraadet og Menighedsraadet samt er Kasserer for Sæby Sygeplejeforening og Dirigent for »Kristelig Sangforening« i Sæby, som han selv i sin Tid var med til at stifte. Paa Øland var han Medstifter af og Revisor for Sognets Spare- og Laanekasse, Medstifter af og Kasserer for Brugsforeningen og Formand for Husflidsforeningen, som han ogsaa i sin Tid var med til at stifte,

og ved hvis Skole han virkede i flere Aar som Lærer. — Hustru: Hedevig Kirstine f. Kristensen.

N. C. NIELSEN

Overlærer i Vejle, er født i Assing ved Herning den 2. Januar 1864. Han er uddannet paa Københavns Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1887. Kort Tid efter, nemlig 10. Maj 1888, blev han ansat som Lærer i Vejle og blev 5. Juni 1908 forfremmet til Overlærer sammesteds.

Hustru: Bertha f. Nielsen.

Han har i sin Tid gennemgaaet en Del Feriekursus i Sløjd og Fysik, for hvilke Fag han særlig har interesseret sig i sin Skolegerning, men har desuden uden for denne vist sin store Interesse for den By, han er bleven knyttet til, hvorfor han ogsaa er bleven valgt til Byraadsmedlem i Vejle.



N. C. Nielsen

NIELS NORDBEK

Lærer ved Ringkøbing Købstads Borger- og Realskole, er født den 29. November 1858 og Søn af Gaardmand



Niels Nordbek

Jørgen Nordbek i Frederikshaab, Randbøl Sogn pr. Vejle. Oprindelig hed Familien »Madsen«, men ved kongelig Bevilling af 12. Marts 1901 fik den Til-ladelse til at føre Navnet »Nordbek«. Fra 1874 til 1878 var han Vinterlærer og Huslærer, optoges saa paa Jelling Seminarium og dimitteredes derfra i 1880, var derefter Huslærer hos Fabrikant Ring, Kærgaardsholm Mølle pr. Skive indtil 1882, gennemgik derpaa »Monrads Kursus« fra 1882—85 og blev saa ansat ved Ringkøbing kommunale Skolevæsen, hvor han siden har virket. Han har flere Gange opholdt sig i Tyskland, England og Frankrig for at ud-danne sig videre i Sprog og 2 Gange modtaget Statsunderstøttelse dertil, i 1896 til et Ophold i England og 1903 til et Ophold i Tyskland. Den 28. Marts 1888 ægtede han sin Hustru, Amalie f. Kirk, Sønnedatter af den bekendte Stænderdeputerede Ole Kirk.

Lærer Nordbek har stadig vist stor Interesse for Bogsamlingssagen og ofret megen Tid og Arbejde paa den stedlige Folkebogsamling; han er end-videre Formand for en nystiftet Turistforening og er af Undervisningsinspek-tøren for Mellem- og Realskolerne bleven meget benyttet som Censor ved Afholdelsen af »Almindelig Forberedelseseksamen«.

NIELS NØRBY

Lærer ved Folkeskolen i Thisted, er født den 27. August 1867 i Ejerslev Skole paa Mors. Han var efter sin Konfirmation en Tid ved Gartneriet og der-efter Lærer ved Salling og Vrigsted Højskoler, tog 1894 Skolelærereksamen fra Silkeborg Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennem-gaa flere Kursus i Tegning, Sløjd, Hus-flid, Havebrug og Bogføring. Den 22. August 1894 ansattes han ved Thisted offentlige Skolevæsen, ved hvilket han siden har virket uafbrudt.

Lærer Nørby, der er Sekretær for Thisted Folkeskoles Lærerraad, har siden 1898 været Formand for de samvirkende Foredragsforeninger, der har 24 Kredse, i hvilke der bliver holdt 70—80 Foredrag om Aaret. Han er endvidere Leder af Sløjd- og Husflidsskolen, var i 1909 Dommer ved Landsudstillingen i Aar-hus i Husflid og har været Lærer i



Niels Nørby



Gravers Nørgaard

Bogbinderi ved Dansk Husflidsselskabs Kursus i København, samt er Lærer ved Thisted tekniske Skole, hvor han underviser i Projektionstegning, Frihaandstegning og Bogføring.

Hans Hustru, Kirstine f. Maltesen, er Datter af Højskoleforstander Maltesen ved Vrigsted Højskole.

GRAVERS NØRGAARD

Tidligere Overlærer ved Thisted Folkeskole, er født den 12. November 1843 som Søn af Lærer Christen Nørgaard, Dbm., i Snedsted, der var en af sin Tids dygtigste Lærere og en ypperlig Vejleder for Seminaristerne. — I 1862 tog G. N. Lærerekamen med Udmærkelse fra Ranum Seminarium og gennemgik i de tre paafølgende Aar det Monradske Kursus. Den 27. December

1865 kaldedes han som Lærer ved Thisted Skolevæsen, udnævntes 22. August 1874 til Overlærer ved samme og modtog efter Ansøgning sin Afsked med Pension fra 1. Juni 1913 at regne.

Pensioneret Overlærer Nørgaard, der for sin mangeaarige dygtige Skolegerning har modtaget en allerhøjeste Anerkendelse ved at blive udnævnt til Ridder af Dannebrog, har i sin Tid stiftet Thisted tekniske Skole og i 30 Aar været dennes Bestyrer, i hvilket Tidsrum han har bevirket, at Skolen har faaet sin egen Bygning, der nu staar som et Minde om Overlærer Nørgaards varme Interesse for de unge Haandværkere. — Han har endvidere lidligere i mange Aar været Kredsformand og Formand i Amtsstyrelsen i D. L. F., ligesom han ogsaa har været Medlem af Menighedsraadet, men frabad sig Genvalg ved Funktionstidens-Udlob.

Hustru: Anna Marie f. Havsgaard.

NIELS HENRIK JØRGEN OLESEN

Tidligere Overlærer ved Borgerskolen i Frederiks Allé i Aarhus, er født den 16. Oktober 1842, Søn af Gaardejer Ole Nielsen i Overbarrit, Bjærgø Herred. Efter i 1865 at have bestaaet den afsluttende Læreroprøve ved Blaagaards Seminarium blev han samme Aars 1. December Huslærer hos Pastor L. Lange i Hagested, hos hvem han blev, indtil han i 1868 indkaldtes som Soldat. Efter aftjent Værnepligt konstitueredes han som Andenlærer ved Silkeborg Realskole, gennemgik derefter fra 1870 det Monradske Kursus, som afsluttedes med Eksamen den 1. Januar 1873. Den 1. Februar samme Aar blev han konstitueret som Overlærer ved Silkeborg Skolevæsens Realafdeling, men da denne i 1877 nedlagdes, søgte han Forflyttelse, og ansattes 15. Oktober samme Aar som Tredielærer ved Maribo Borgerskole, hvor han virkede, indtil han i 1887 beskikkedes som Førstelærer ved Nysted Borgerskole. Efter at have fungeret i Nysted i en halv Snes Aar, det



Niels Jørgen Henrik Olesen

nemgik 1910—11 Lærerhøjskolens etaarige Kursus. Den 1. April 1896 ansattes han som Lærer i Struer, hvor han har virket uafbrudt.

Lærer Olesen, der i en halv Snes Aar har været Kasserer i 104. Kreds af Danmarks Lærerforening, er Sekretær i Struer Haandværkerforening samt Medlem af Bestyrelsen for Byens tekniske Skole. Han har været medvirkende ved Stiftelsen af Struer Idrætsforening, af Struer og Omegns Folkehøjsamling og Foredragsforening, i hvilke Foreningers Ledelse han har deltaget, dels som Formand, dels som Kasserer. Han er desuden Medstifter af og Formand for den stedlige radikale Forening.

Hans Hustru, Anna f. Poulsen, er Lærerinde ved samme Skole, født den 12. April 1870, dimitteredes 1893 fra Zahles Seminarium og modtog 1. December 1896 fast Ansættelse i Folkeskolens Tjeneste.

CARL GEORG OLSEN

Lærer ved Odder kommunale Mellem- og Realskole, er født den 8. November 1881 i Neksø, gik i den derværende Realskole og afsluttede 1898 sin Skolegang med Alm. Forberedelseksamen. Han var derefter Præparand ved Neksø Borgerskole, tog 1902 Lærereksamen fra Neksø Seminarium, ansattes i Juni s. A. som Hjælpelærer ved Bodilsker nordre Skole og var samtidig Huslærer for Sognepræstens Børn, som blev forberedt til Optagelse i Realskolen. November 1904

sidste Aar tillige som Medlem af Byraadet, udnævntes O. under 19. September 1898 til Overlærer ved den søndre By-Pigeskole i Aarhus, der senere kaldtes Borgerskolen i Frederiks' Allé, hvor han siden har virket med stor Dygtighed, indtil han den 1. Oktober 1910 entledigedes i Naade og med Pension.

Under 31. December 1910 udnævntes Overlærer Olesen til Ridder af Dannebrog.

VILLE PEDER HVASS OLESEN

Lærer ved Struer kommunale Skolevæsen, er født den 5. Marts 1874 i Viborg. I 1894 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium, deltog senere i flere af Statens Tegnelærerkursus og gen-



Ville Peder Hvass Olesen



Carl Georg Olsen

blev han Lærer ved Skelskør private Realskole og var ved Siden heraf Leder af en Idrætsforening, hvor der øvedes Fodbold og Cricket. Den 1. November 1911 modtog han fast Ansættelse i Folkeskolen som Lærer ved Odder Skolevæsen.

Lærer Olsen, der har taget Tillægsprøve i Latin og har deltaget i flere af Statens Feriekursus, har forberedt flere ældre Elever i visse Fag, saa de kunde tage Mellemskole- eller Præliminæreksamen som Privatister ved Universitetet, ligesom han ogsaa har undervist ved teknisk Skole, i Aftenklasserne i Tysk og i Dagklasserne i Matematik og Fysik. Han har desuden været beskikket Censor ved Mellemskole-, Real- og Alm. Forberedelseseksamen.

CHRISTIAN PAULSEN

Lærer ved Viborg Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 15. Februar 1864 i Byrsted, dimitteredes 1884 fra Ranum Seminarium og fik senere videregaaende Uddannelse i Tegning ved at gennemgaa flere af Statens Tegnelærerkursus. Den 12. November 1888 ansattes han ved Viborg Folkeskole, hvor han har virket uafbrudt.

Lærer Paulsen, der er Kasserer i Viborg Amts Lærerenekasse, er Medlem af Byraadet og Formand i Bestyrelsen for Hjælpekassen for Viborg Købstad, samt er Kasserer og Sekretær i Højreforeningen i Viborg. I 15 Aar har han været knyttet som Lærer til den derværende tekniske Skole, hvor han har undervist i Dansk, Regning og Tegning.

Hans Hustru, Eline Vilhelmine Paulsen f. Wilchen, der er Lærerinde ved samme Skole, er født den 4. December 1859, dimitteredes 1887 fra Femmers Seminarium og modtog 1. Oktober 1888 fast Ansættelse ved Viborg Skolevæsen.

HOLGER OLIVARIUS JOHNSEN PAULSEN

Tidligere Overlærer ved Borgerskolen i Nordby paa Fano, er født den 20. November 1841 i Nørup, Vejle Amt, er Søn af Gaardejer Paul Augustinussen og opkaldt efter den landskendte Lærer i Nørup H. O. Johnsen. — Efter



Christian Paulsen

at være dimitteret 1863 fra Jelling Seminarium blev han November s. A. Vikar i Varde, ansattes i Juni Aaret efter ved Nordby Skolevæsen og modtog i September s. A. fast Ansættelse i Embedet. Fra 1869—73 var han Tredielærer, derefter Andenlærer ved Nordby Realskole og udnævntes 1892 til Overlærer ved Borgerskolen, hvor han derefter virkede, indtil han efter Ansøgning entledigedes i Naade og med Pension fra 1. April 1912 at regne.

Hans Hustru, Konradine f. Stephensen, er Datter af Lærer C. C. Stephensen i Aadum ved Tarm, Ringkøbing Amt.

Pensioneret Overlærer Paulsen, der for sin mangeaarige dygtige Skolegering har modtaget en allerhøjeste Udmærkelse ved at blive udnævnt til Ridder af Dannebrog, har paa Fanø udfoldet en saadan Virksomhed og udøvet en Indflydelse saa omfattende, at

ingen af hans samtidige Medborgere blot tilnærmelsesvis kan sættes ved Siden af ham. Han har været Medlem af og Formand for Nordby Sogneraad, Forligskommissær i Fanø Birk i over 40 Aar, i flere Aar Medlem af Styrelsen for Fanø Skipsrederforening og Medstifter af »Dansk Sejlskibsforening. Han har endvidere været Medlem af Bankraadet for »Esbjerg—Fanø Bank«, til sin Entledigelse Medlem af og i nogle Aar Formand for Nordby Vægeraad, har været Formand for Nordby og Ribe Amts Sygeplejeforeninger og Medlem af Styrelsen for »Centralforeningen af Sygeplejevirkksomheder udenfor København« samt Medstifter af og Formand for Nordby Understøttelsesforening. I ca. 25 Aar har han været Formand for »Enkekassen« i Nordby, har stiftet »Den almindelige Sygekasse«, for hvilken han har været Formand i 35 Aar, stiftede i 1874 »Fanø Bombebøsse«, som han siden stadig har været Formand for, samt var i 1872 medvirkende ved Stiftelsen af Fanø Haandværker- og Industriforening, i hvis Styrelse han har haft Sæde i 24 Aar, deraf i 16 Aar som Formand, og er nu Æresmedlem.

Overlærer Paulsen har fra 1865 været politisk Medarbejder ved Varde Avis, Silkeborg Avis, Aalborg Stiftstidende, Fanø—Esbjerg Avis og »Tiden«, samt har skrevet enkelte Artikler og Rejseskildringer i forskellige andre Blade og Tidsskrifter, ligesom han ogsaa har ydet værdifulde Bidrag til historisk Aarbog »Fra Ribe Amt«.

LARS PAULSEN

er født den 10. Oktober 1877 i Hørdum. Faderen var Skomager, og P. begyndte ogsaa ved dette Fag, men i 25 Aars Alderen gav han efter for sin Lyst til Lærergerningen, hvorfor han efter et Aars Forberedelse kom paa Jellinge Statseminarium, hvorfra han dimitteredes i 1907. Efter at have været Vikar i Holsted og Esbjerg kaldedes han i Juni 1908 som Timelærer i Nykøbing M., hvor han blev fast ansat 1. Januar 1910.



Holger Olivarius Johnsen Paulsen



Lars Paulsen

Den 22. Juli 1910 ægtede han Elna Kirstine f. Falkenberg.

Udenfor Skolegeringen har Lærer Paulsen beskæftiget sig med dels at give Arbejdere Undervisning i Aftenskole og navnlig med Undervisning i den stedlige Handelsskole, hvor han særlig har kastet sig over Fagene: Bogføring, Handelskorrespondance og Handelsret.

ANDERS PETER PEDERSEN

Lærer ved Horsens Skolevæsen, er født den 14. November 1869 i Holmdrup, Skaarup Sogn, dimitteredes 1891 fra Skaarup Seminarium, men opnaaede kun 2. Karakter, hvorfor han senere læste om og tog 1899 Lærereksamen fra samme Seminarium med godt Resultat. Fra 1892—93 var han Vikar

ved Nyborg Skolevæsen, aftjente derpaa sin Værnepligt og var i 1894 Vikar for Skoleinspektør Langkjær i Nykøbing F., medens denne var Censor ved Skolelærereksamen. Han var derefter Lærer ved Randers private Realskole til August 1897, da han for anden Gang optoges paa Seminariet. September 1899 ansattes han som Timelærer ved Horsens Skolevæsen, hvor han efter et godt Aars Forløb blev fast ansat.

Lærer Pedersen har i flere Aar været Medlem af Hjelpekassens Bestyrelse, Leder af et kommunalt Fælleskontor for Velgørenhed, Formand for Kommuneskolernes Feriekolonier samt Medlem af Folkebogsamlingens Bestyrelse. Han har endvidere beklædt forskellige Tillidsposter indenfor Socialdemokratiet og har været Medarbejder ved flere af dette Partis Blade.

HANS PEDERSEN

Lærer ved Thisted Købstads offentlige Skolevæsen, er født den 1. Juli 1866 som Søn af Husmandsfolk i Særløse Sogn. Allerede fra det 7. Aar kom han ud at tjene som Hyrdedreng, men kom ved sin Husbonds Hjelpe paa Blaagaard Seminarium og dimitteredes 1886; senere deltog han i flere Kurser, blandt andet i Naturhistorie og forskellige Handelsfag. Efter sin Dismission var han i fire Aar Friskolelærer, derefter Elev paa Askov Høj-



Anders Peter Pedersen



Hans Pedersen

skole, et Aar Lærer paa Galtrup Højskole, fra 1. April 1891 Lærer ved Cand. theol. Jacobsens private Realskole i Aalborg, hvor han virkede, indtil han i 1895 blev fast ansat i Folkeskolen som Lærer i Skagen. Den 22. Maj 1897 kaldedes han til sit nuværende Embede ved Folkeskolen i Thisted.

Hustru: Thora Christine f. Hald.

Lærer Pedersen, som i en Aarrække har været Formand i Thisted Amts Afdelingsbestyrelse, er Medlem af Købstadens Værgeraad og har som Forstander ledet Thisted Handelsskole, siden den blev oprettet i 1898; tidligere har han ogsaa i nogle Aar været Leder af Gymnastikforeningen.

HULDA PEDERSEN

Lærerinde ved Aarhus Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 3. November 1875 i sin Moders Hjem, Drennerupgaard ved Vamdrup, hvorhen Faderen, som nu er Præst i Folkekirken, kort forinden var taget hen med sin Hustru efter at have været Missionær i Ostindien. I 1900 dimitteredes hun fra Frk. N. Zahles Seminarium og studerede derefter indgaaende Zoologi og Botanik, i hvilke Fag hun har haft Kursus paa Statens Lærerehøjskole, underviste fra 1900 til 1908 ved Elise Smiths højere Pigeskole, hvor hun dimitterede til Præliminæreksamen, ansattes derpaa ved den kommunale Mellem-skole i Aarhus og har siden 1909 undervist paa det samme Aar oprettede Kvindeseminarium i Aarhus, hvor hun dimitterer til Skolelærerindeeksamen. — Frøken Pedersen har siden 1908 været Formand for »Aarhus Kvindevalgretsforening« og i et lignende Tidsrum Medlem af den radikale Venstreforenings Bestyrelse, har siden 1911 været Medlem af Hovedbestyrelsen for »Landsforbundet for Kvinders Valgret« samt har dels gennem Foredrag og dels gennem Artikler i Dag- og Ugeblade arbejdet ihærdigt for Kvindesagen og »Fri-Valgret«.

KRISTEN PEDERSEN

Lærer ved Viborg kommunale Skolevæsen, er født den 4. September 1865 som Søn af Boelsmand Ditlev Pedersen og Hustru Ane Kirstine Kristensdatter i Værum ved Randers. — I 1886 dimitteredes han fra Jelling Seminarium, tog senere Tillægseksamen i Tysk



Hulda Pedersen



Kristen Pedersen

samt gennemgik flere af Statens Kursus og foretog i 1909 en Studierejse med Stipendium i Indlandet. Fra 1889 til 1899 var han Lærer ved Randers private Realskole, de sidste fem Aar tillige Ejer og Bestyrer af Skolen, hvorefter han søgte ind i Folkeskolen og ansattes 1899 som Lærer ved Viborg Skolevæsen.

Hustru: Petrine Kirstine f. Jensen.

Lærer Pedersen, der er Kredsformand for 69. Kreds af Danmarks Lærerforening og Medlem af Afdelingsbestyrelsen for Viborg Amt, er Medlem af Ligningskommissionen for Viborg Købstad samt Næstformand i den stedlige Afdeling af »Foreningen for Naturkundskab«. Han har endvidere været Censor i Naturhistorie og Geografi ved Seminariernes Optagelsesprøve og har siden 1908 været Leder af Aftenskolen for Arbejdere i Viborg.

NIELS PEDER PEDERSEN

Skoleinspektør ved Skanderborg kommunale Skolevæsen, er født den 25. Maj 1858 som Søn af Gaardmandsfolk i Ulse Sogn, Præsto Amt. I 1883 dimitteredes han fra Jelling Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at deltage i flere af Statens Feriekursus, private Kursus i Sprog og Handelsskolefag, samt ved at foretage en Studierejse med Stipendium. Lige efter sin Dimission begyndte han at undervise ved Kommuneskolen i Skanderborg, blev 1886 fast ansat og udnævntes fra Nytaar 1905 til Skoleinspektør.

Hustru: Jakobine Marie f. Therkesen.

Skoleinspektør Pedersen, som tidligere i 14 Aar har været Formand for 96. Kreds af D. L. F., har i mere end en Snes Aar været Medlem af Bestyrelsen for Skanderborg Børnehjem og stiftede i 1899 Folkeuniversitetsforeningen, hvis Formand han har været siden. Han har endvidere siden 1892 været Lærer og efter 1894 tillige Forstander for Skanderborg Handelsskole, er Medlem af Provinshandelsforeningens Skoleudvalg og fast Censor ved de jydskfyenske Handelsaftenskolers Eksamen. Fra 1894 til 1900 var han Medlem af Ligningskommissionen, siden Januar



Niels Peder Pedersen

1900 Medlem af Byraadet, fra 1906 Medlem af Værgeraadet og siden 1913 Medlem af Bevillingsnævnet samt har bl. a. i hele Byraadsperioden været Formand for Skoleudvalget.

SØREN PEDERSEN

Overlærer ved Borgerskolen i Paradisgade i Aarhus, er født den 18. April 1854 i Landsbyen Koldt ved Aarhus, hvor hans Forældre var Gaardmandsfolk. I 15 Aars Alderen kom han paa Bjørnbaks Højskole i Viby ved Aarhus, hvorfra han i 1872 optoges paa Skaarup Seminarium og dimitteredes derfra 1874. Efter nogen Vikarvirksomhed ved Odder Realskole blev han 1. November s. A. Lærer ved Ask Højskole og Hjælpe lærer ved Ask Børneskole, i hvilken Stilling han virkede, indtil han i Maj 1876 ansattes som Timelærer ved Frederiksberg Skolevæsen, hvorfra han forflyttedes Aaret efter til Aarhus, hvor han siden har virket som Lærer, dels ved Friskolen og dels ved Betalingsskolen, indtil han i 1901 blev kaldet som Overlærer ved Borgerskolen i Paradisgade. Samtidig med Overtagelsen af dette sit nuværende Embede overtog Overlærer Pedersen endvidere Stillingen som Bestyrer af »Handelsforeningens Aftenskole« og »Aftenskolen for Arbejdere« ved Borgerskolen i Paradisgade, hvilke tre ledende Stillinger han fremdeles er Indehaver af, og som han bestrider med stor Dygtighed og utrættelig Energi. For Lærerstandens Interesser har han endvidere stadig udført et betydeligt Arbejde, bl. a. som Formand for Aarhuskredsen og i Afdelingsbestyrelsen samt som Revisor i Aarhus Stifts Lærerenkekkasse.



Søren Pedersen

CHRISTIAN VILHELM PETERSEN

Lærer ved Vejle Købstads kommunale Realskole, er født den 26. December 1869 i Vejle; Faderen, der var Bogbindermester i Vejle, var Fætter til kgl. Skuespillerinde Fru Louise Phister, f. Petersen. Hans Forældre paa fædrene Side har igennem flere Slægtled været københavnske Haandværksmestre, paa mødrene Side hører han til de jydskke Slægter Langhoff og Hviid. — I 1885 tog han alm. Forberedelsekseksamen fra Vejle kommunale Realskole, dimitteredes 1888 fra Jelling Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere af Statens Kursus i Engelsk og deltog i Bogføringskursus paa den jydskke Handelshøjskole. Efter sin Dimission havde han flere private Lærerpladser, var bl. a. et Par Aar ved Haslev Almue- og Fortsættelsesskole, indtil han den 26. Marts 1893 blev kaldet til Vejle Skolevæsen, hvor han siden har virket, og har fra 1899 udelukkende været knyttet til den kommunale Realskole.

Hans første Hustru, Marie f. Clausen, der døde i 1910, var Datter af Lærer P. Clausen i Kastrup ved Vordingborg; hans nulevende Hustru, Christiane



Christian Vilhelm Petersen

som Søn af Husmandsfolk i Serup, Viborg Amt. Som 14aarig Dreng kom han paa Sinding Højskole, Aaret efter paa Staby Vinterlærerseminarium, var i to Vintre Andenlærer ved Ulfborg Hovedskole, optoges derefter paa Ranum Seminarium og tog 1. Del af Lærereksamen. 1890 blev han Lærer paa Ask Højskole, tog Aaret efter den afsluttende Lærerprøve som Privatist, var 1892—93 Lærer ved Madsens Realskole i Odense, derpaa Lærer ved det Classenske Fideicommiss's Agerbrugsskole paa Næsgaard, ansattes 1895 som Andenlærer i Vejringe paa Falster, kaldedes 1896 til Asmitdgaarde Ence-lærerembede og i 1898 til Silkeborg offentlige Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Hustru: Maren Oline f. Andersen.

Lærer Petersen har i flere Aar været Medlem af Byraadet og har som Formand for Skoleudvalget været med til at give Skolevæsenet dets nuværende Ordning. Han har endvidere været medvirkende ved Stiftelsen af Svostrup Sogns Sygekasse, som han derefter var Formand for, og har fungeret som Revisor i Silkeborg Købstads Sygekasse og »Arbejdernes Aktiebageri», samt tidligere været Formand for og er nu Bestyrelsesmedlem i Silkeborg Husflidsforening.

Allerede som Barn var P. stærkt interesseret i Botanik og Zoologi, og har igennem Aarene ved Siden af Skolearbejdet paa det ivrigste kastet sig over Studiet af en bestemt Insektorden, Neuroptera, hvorfor han har

f. Berger, er Datter af Muremester Berger i Flensborg.

Lærer Petersen har indlagt sig megen Fortjeneste ved sin ihærdige Virksomhed for »Vejle Handelsskole», der er oprettet og drives af Byens Handelsforening, for hvilken Skole han har været Forstander fra Maj 1910, og har siden Efteraaret 1902 stadig undervist i Dobbelt Bogholderi og Handelskorrespondance. Han har endvidere fra 1891 til 1907 været Leder af forskellige Sangforeninger, bl. a. Afholdsforeningernes Mandskor »Stjernen», Mandskoret »Apollo», »Kristelig Sangforening» og Good Templarlogens blandede Kor »Freja».

ESBEN PETERSEN

Lærer ved Silkeborg kommunale Skolevæsen, er født den 18. December 1869



Esben Petersen

frasaqt sig det mest mulige af offentlig Virksomhed.

HANS CARL PETERSEN

Overlærer ved Borgerskolen ved Ingerslevs Avenue i Aarhus, er født den 30. Marts 1854 i Underup Skole ved Horsens. I 1874 dimitteredes han fra Lyngby Seminarium og blev lige efter Sommerferien samme Aar ansat som Lærer ved Aarhus Katedralskoles Forberedelsesskole. Under 29. Marts 1882 modtog han fast Ansættelse som Lærer ved Aarhus kommunale Skolevæsen og virkede som saadan, indtil han, den 1. April 1903 udnævntes til Overlærer ved samme Skolevæsen. For Lærerstandens Interesser har Overlærer Petersen udført et betydningsfuldt Arbejde ved i sin Tid at samle Landets Købstadlærere i en Forening, Danmarks Købstadlærerforening, for hvilken han derefter var Formand i en længere Aarrække.



Holger Petersen

HOLGER PETERSEN

Lærer ved det kommunale Skolevæsen i Horsens, er født den 7. August 1876 i Hvirring ved Horsens; Oldefaderen, Joseph Abraham, var Jøde og boede i Amsterdam, men efter at have været med paa Napoleons Tog til Rusland i 1812 udvandrede han til Danmark og bosatte sig i Viuf ved Kolding, hvor han ernærede sig som Gartner. — Efter at have taget Præliminæksamens optoges H. P. paa Silkeborg Seminarium og dimitteredes 1896, ansattes ved Horsens offentlige Skolevæsen og modtog 1. Januar 1898 fast Ansættelse i Embedet.

Hustru: Marie Kirstine f. Thorlund.

Lærer Petersen, der har modtaget videregaaende Uddannelse i Sang og Musik, er Kordegn ved Horsens Hospitalskirke, har i flere Aar været Leder af K. F. U. M.s Sangkor og stiftede i 1904 Horsens Ungdomsforenings Sangkor, som han derefter har forestaaet Ledelsen af. Han er desuden Kasserer for »Gl. Skanderborg Amts Brandassuranceforening« og Revisor i »Dansk Korforening«.

MATTHIAS PETERSEN

Lærer ved Nordre Kommuneskole i Horsens, er født den 7. Oktober 1860 som Søn af Smedemester Andreas Chr. Petersen og Hustru Anna Petersen i Hellevad, Aabenraa Amt i Sønderjylland. — Han var Præparand i Maugstrup ved Haderslev 1877—78, og efter at have været Hjælpeleer en kort Tid paa Thuro kom han paa Skaarup Seminarium, hvorfra han dimitteredes



Matthias Petersen

1881. Han var derefter Bestyrer af Støvring Privatskole, indtil han 1. Januar 1883 blev kaldet til Lærer ved Horsens kommunale Skolevæsen.

Hustru: Elisabeth Petersen.

Som født Sønderjyde har Lærer Petersen altid interesseret sig meget for sønderjydske Forhold, var Medstifter af »Sønderjydsk Forening for Horsens og Omegn«, og Medlem af Bestyrelsen og Sekretær siden Foreningens Oprettelse i 1889. Han har endvidere udført et betydeligt Arbejde som Bestyrer og Hovedkasserer for Horsens Friskoles Sparekasse siden 1898, og som Kasserer, Sekretær og Bibliotekar for Horsens Haandværker- og Industriforening siden 1. Juli 1886. Desuden har han i en Aarrække været Medlem af Bestyrelsen for Horsens konservative Vælgerforening og har tidligere været Kredsformand for Lærerforeningens Horsens-Kreds.

Han har skrevet adskillige Lejlighedssange, særlig til festlige Sammenkomster i Sønderjydsk Forening for Horsens og Omegn.

CHRISTINE PLOV

Lærerinde ved Vejle Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 21. Februar 1871 i Starup Skole, Haderslev Amt, hvor hendes Fader var Degn og Førstelærer; Moderen var Kathrine Plov, født Vognsen. — I 1892 dimitteredes hun fra det prøjsiske Lærerindeseminarium i Augustenborg og fortsatte senere sin Uddannelse i Danmark ved i 1900—01 at gennemgaa Statens etaarige Kursus og Aaret efter et Vinterkursus med paafølgende Sommerkursus paa Askov udvidede Højskole. I Tiden fra sin Dimission og til 1900 var Frk. Plov ansat ved den offentlige Folkeskole i Nordslesvig, fra Juni 1892 til Maj 1897 i Arnbøl, Ullerup Sogn i Sønderborg Provsti, forflyttedes derpaa efter Ansøgning til sin Hjemegn Kvistrup i Haderslev Provsti, men da Fortyskningen paa dette Tidspunkt tog rivende Fart og hun selv var kommen i den Stilling, at hun stod overfor en Tvangsforflyttelse, maatte hun — sjælelig og legemlig nedbojet — kun 29 Aar gammel søge sin Afsked. Hun



Christine Plov

tog derefter til Danmark, fik September 1902 ministeriel Dispensation med Tilladelse til at søge Embeder i Folkeskolen, ansattes Nytaar 1903 som Time-lærerinde i Vejle og modtog 1. Februar 1905 fast Ansættelse ved Vejle Skolevæsen.

Frøken Plov er Medstifter og Lærer ved Arbejdernes Aftenskole i Vejle, er Hjælper i Børnebiblioteket og har til Stadighed haft meget med Ungdomsforeninger at gøre. Hun er Medstifter og Bestyrelsesmedlem i »Vejle Kvindevalgretsforening« og Bestyrelsesmedlem i »Danske Kvinders Forsvarsforening i Vejle«, samt omfatter den sønderjydske Sag med sin varmeste Sympati og støtter denne ved Indsamling af Bøger, ligesom hun ofte foretager Rejser og holder oplysende Foredrag. Hun har skrevet adskillige Smaaforetællinger, Smaadigte, Skildringer og mindre Artikler til sønderjydske og danske Søndagsblade.



Jens Peter Poulsen

JENS PETER POULSEN

Kommunelærer i Herning, er født den 4. Marts 1873 i Rimso ved Grenaa, hvor hans Fader var Lærer. Han var først Urtekræmmer i 10 Aar og tog som saadan Eksamen fra »Jyllands Handelsakademi« i Aarhus. Han er dimitteret fra Skaarup i 1901 og har siden været Tredie lærer i Hundborg i Thy, Enelærer i Kærup pr. Frøstrup, Førstelærer i Virring pr. Skanderborg og siden 1905 Lærer i Herning.

De sociale Spørgsmaal interesserer ham meget. Han er en varm Afholdsmænd og en ivrig Forkæmper for en forhøjet Spiritusskat. Han har i flere Aar været Georgeist. Han er Hovedagent for Herning og Omegn for »Statsanstalten for Livsforsikring«. Da Tanken i 1909 kom frem om at danne en Lærenkekasse for Ringkøbing Amt, var han en varm Talsmand for Sagen, og det skyldes navnlig ham, at Kassens Love i flere Henseender blev meget forskellige fra Lovene for andre lignende Kasser. Han har siden Kassens Stiftelse i 1910 været dens Kasserer. Han er Medlem af Bestyrelsen for Herning statsanerkendte Sygekasse. Under Skoleinspektør S. M. Ydes Sygdom og efter hans Død 1902 bestred han i et halvt Aar Posten som Kasserer for den stedlige Sparekasse. Han er Medstifter af og Bibliotekar ved et »Blaa Kors« Bibliotek.

I mange Aar har han været Lærer paa Herning tekniske Skole, navnlig i Bogholderi.

NIELS JENSEN POULSEN

Lærer ved Lemvig kommunale Skolevæsen og Kordegn ved Lemvig Kirke, er født i Lustrup ved Ribe den 28. Oktober 1874. 1895 dimitteredes han



Niels Jensen Poulsen

fra Silkeborg Seminarium, og efter et Par Aars Virksomhed som Friskolelærer blev han ansat som Lærer og Kirkesanger i Testrup pr. Aalestrup. Her stiftede han Sognets Sygekasse og sørgede for, at der blev anskaffet en Del moderne Materiel til Undervisningen. 1. Maj 1900 kom han til Lemvig som Lærer ved Byens Skolevæsen, og 1907 blev han ansat som Kordegn ved Lemvig Kirke.

Han er gift med Kirstine Andreasen Rammeskov.

Lærer Poulsen er Forstander for Byens Handelsskole og blev i 1909 valgt til Byraadsmedlem paa Afholdslisten; han genvalgtes i 1913 paa Vestres Liste.

MARIE PREUSS

er født i Thisted den 13. November 1859. Som Barn gik hun i den Skole, ved hvilken hun nu har undervist i over 30 Aar. Efter sin Konfirmation blev hun Lærerinde i en privat Familie, og fra 1878—81 havde hun en talrig besøgt Forberedelsesskole i Thisted. 1882 tog hun Lærerindeeksamen og ansattes April 1883 ved Thisted Borgerskole.

1906 var hun med til at stifte Dansk Kvindesamfunds Thistedkreds og var i nogle Aar dens Sekretær. Til 1909 var hun Medlem af Velgørenhedsselskabets Styrelse. 1909—13 Byraadsmedlem. I Byraadet arbejdede hun bl. a. for Indførelsen af Skolehaver og Oprettelsen af en Badeanstalt for Kvinder og Kommuneskolens Piger. Hun er Værgeraadsmedlem og Medlem af Styrelsen i Afdelingen for Thy og Hanherred af Kristelig Forening for vildfarende Børns Redning.

RASMUS LUMBY RASMUSSEN

Lærer ved den kommunale Mellem- og Realskole for Drengene i Aarhus, er født den 24. November 1867 i Ravnebjerg, Sanderum Sogn ved Odense, hvor hans Fader var Lærer i 47 Aar, indtil han i 1910 tog sin Afsked. I 1886 dimitteredes han fra Skaarup Seminarium, indkaldtes straks derpaa til Livgarden, hvis Korporalskole han gennemgik, og fortsatte senere sin Uddannelse ved i Tidens Løb at deltage i adskillige Ferie-



Marie Preuss



Rasmus Lumby Rasmussen

kursus. Efter afljent Værnepligt ansattes han ved Marstal kommunale Realskole og virkede der, indtil han i 1906 forflyttedes til Aarhus Skolevæsen.

Lærer Lumby Rasmussen, som fra 1901 var Medlem af Danmarks Købstadslærerforening, indtil denne i 1909 efter Lønningslovens Gennemførelse sluttede sig til Danmarks Lærerforening, har under sin Funktionstid i Marstal udfoldet en betydelig og mangeartet Virksomhed ved Siden af sin Lærergerning. Han var saaledes ved sin Bortrejse fra Marstal Kommunalbestyrelsens Sekretær, dirigerede i 18 Aar en der-værende Sangforening, var i flere Aar Formand for Skytteforeningen og oparbejdede og ledede den første Gymnastikforening i Marstal, som indtil da var den første paa Ærø. Han var i 1899 medvirkende ved Stiftelsen af Marstal Folkeuniversitetsforening, for hvil-

ken han i 6 Aar fungerede som Formand samt paabegyndte den første — tildels gratis — Undervisning for Haandværkerlærlinge og blev senere Lærer ved den tekniske Skole. Lærer Lumby Rasmussen har endvidere oprettet Marstal dimissionsberettigede og statsunderstøttede Handelsskole og har for denne været Forstander og Lærer indtil sin Bortrejse, hvilken Virksomhed han har fortsat i Aarhus som Lærer ved Aarhus Handelsforenings Handelsaftenskole og Aarhus Handelshøjskole.

PETER KR. REFER

Skoleinspektør og Forstelærer i Nibe, er født den 17. December 1849 paa Øen Fur, hvor hans Fader var Lærer, og hører saavel paa fædrene som mødrene Side til gammel Gaardmandsslægt fra Sønder-Resen og Fur. I 1868 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i adskillige af Statens Kursus, særlig i Dansk, Engelsk og Pædagogik. Efter sin Dimission begyndte han sin Lærervirksomhed som Huslærer hos Provst Møller i Sælde, var siden Lærer paa Askov Højskole i ca. 3 Aar og derefter Forstander for Sønderholm Højskole i ca. 10 Aar. Den 25. September 1886 konstitueredes han som Førstelærer i Nibe og modtog under 25. Maj 1888 fast Ansættelse i Embedet som Skoleinspektør og Førstelærer ved Nibe Købstads kommunale Skolevæsen, i



Peter Kr. Refer



Niels Ribergaard

hvilket Embede han siden har virket.

Skoleinspektør Refer, som gennem de sidst forløbne 18 Aar er bleven benyttet af Undervisningsinspektøren for Mellem- og Realskolerne som Censor ved alm. Forberedelseseksamen, Mellem-skoleeksamen og Realeksamen, og som i ca. 15 Aar tillige har været Lærer ved Nibe tekniske Skole, har i adskillige Aar været Medlem af Bestyrelsen for Nibe Foredragsforening og i en længere Aarrække Revisor i »Nibe og Omegns Sparekasse«.

NIELS RIBERGAARD

Lærer ved Borgerdrengeskolen i Munkegade i Aarhus, er født i Hune Sogn ved Jammerbugten den 26. Juli 1878.

Efter at have været Elev paa Vraa Højskole blev han Biskolelærer i Gundesbøl Skole i Aadum Sogn ved Tarm, optoges derefter paa Silkeborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1902, og vendte derpaa tilbage til Vraa Højskole, hvor han virkede som Lærer fra 1902 til 1905, og var i disse Aar tillige Leder af Vraa Gymnastikforening. Fra Vraa Højskole kom han den 1. Maj 1905 til Brønderslev Kommuneskole som Vikar og blev samtidig Journalist, idet han blev Bestyrer af »Vendsyssel Tidende« og Aalborg Amtstidende«s Kontor i Brønderslev; i 1906 forflyttedes han til Aarhus kommunale Skolevæsen, hvor han tillige i ca. 3 Aar — fra 1909 til 1911 — var Redaktør af Tidsskriftet »Samstyrce« og fremdeles er Medredaktør af »Dansk Børnetidende«.

SØREN RIISHØJ

Kantor ved Frue Kirke og Lærer ved Aalborg kommunale Skolevæsen, er født den 21. Marts 1864 i Mygdal ved Hjørring, dimitteret 1884 fra Ranum, blev efter en kort Tid at have været konstitueret i Frederikshavn ansat som Lærer i Flade, i hvilket Embede han forblev, til han 1907 forflyttedes til Aalborg.

Riishøj interesserer sig varmt for sin Gerning i Skolen, men alt, hvad han derudover ejer af Energi og Interesse, har han viet Sungen og Musikken. I disse Fag viste han fremragende Dygtighed allerede, mens han gik paa Seminariet; senere har han ved Hjælp af 4 Kursus og navnlig ved overordentlig flittigt Selvstudium bragt det vidt i musikalsk Færdighed, Forstaaelse og intelligent Opfattelse. Som Sangforeningsdirigent er han anset viden om. Blandt andet har han i 15 Aar dirigeret Frederikshavns Sangforening, og dirigerer nu Haandværkersangforeningen og Højskoleforeningens Sangkor i Aalborg. Hans personlige Elskværdighed, hans Ihærdighed, hans gode Smag og sikre Myndighed har gjort ham ualmindelig afholdt af sine Kor, og disse har under hans Ledelse altid præsteret noget fremragende. Skolesangstævnerne har i ham en varm Ven; siden



Søren Riishej

1906 er han Medlem af Stævnernes Forretningsudvalg. Tillige er han Medlem af Overbestyrelsen for »Dansk Korforening«.

ROLIGHED-LARSEN

Overlærer i Løgstør, er født den 7. September 1859 i S. Draaby, Morsø. Han er af en morsøisk Bondeslæggt. Han er dimitteret fra Ranum Seminarium 1880 med »Udmærket duelig«. Han har haft mange Feriekursus i Tegning, Sang og Musik, Dansk og Svensk. Hans særlige Fag er Dansk. 1880 blev han fast ansat som Tredielærer i Nykøbing Mors. 1887 kom han til Løgstør som Førstelærer og Kirkesanger; den 29. Februar 1908 blev han udnævnt til Overlærer ved samme Skolevæsen.

Hustru: Ida Elisabeth f. Meulengaard.

1899—1902 var han Kredsformand i Danmarks Lærerforenings 59. Kreds. Han har skrevet en Del Lejlighedsdigte og Avisartikler i Morsø Folkeblad, Morsø Avis og Løgstør-Aviserne. 1908—11 var han Formand for Løgstør kommunale Hjælpekasse. Siden 1906 har han haft Tilsyn med Plejebørn. I Aarene 1885—87 ledede han en Sangforening i Nykøbing Mors. Han har været Lærer i Nykøbing Mors tekniske Skole 1884—87 og i Løgstør tekniske Skole 1887—1914.

Han har været Leder af Børnehjælpsdagen i Løgstør 1910 - 1911 og 1912.

JØRGEN HANSEN ROSLING

Lærer og Viceinspektør ved Fredericia kommunale Skolevæsen, er født den 16. Juli 1861 i Ryslinge paa Fyn, hvor hans Fader var Tømrer, og kom paa Grund af økonomiske Forhold først til at læse i en noget sen Alder. Han var først beskæftiget ved Landvæsenet som Tjenestekarl og søgte siden Uddannelse paa Ollerup og Askov Højskoler, var derefter et Par Aar Friskolelærer i Sædinge ved Rødby, optoges paa Gedved Seminarium og dimitteredes derfra i 1890, samt fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere Kursus i Bogholderi, Handelsregning og Sundhedslære. Efter sin Dimission var han et halvt Aar Vikar i Munkeby Skole ved Nakskov og an-



Rolighed-Larsen



Jørgen Hansen Rosling

i sin Tid som Repræsentant i »Danmarks Købstadlærerforening«, og har siden Lærerraadens Oprettelse været Sekretær i Fredericia Borgerskoles Lærerraad.

sattes 3. April 1891 som Lærer ved Fredericia Kommuneskole, fra Maj 1910 som Viceinspektør ved Drengeskolen i Sjællandsgade.

Ved Siden af den egentlige Skolegering har Viceinspektør Hansen Rosling i ca. en halv Snæs Aar været knyttet til Fredericia tekniske Skole og der undervist i Regning, Matematik og Bogholderi, ligesom han i henvend tyve Aar har undervist i Regning ved Fredericia Handelskole. Han er Bibliotekar ved Fredericia Borgerskoles Lærerbibliotek, har lejlighedsvis skrevet nogle Smaafortællinger i Børneblade, f. Eks. har han udgivet Bogen »Af en lille Drengs Oplevelser«, Artikler af pædagogisk Indhold til Skoleblade samt har været en søgt og skattet Foredragsholder ved Skolemøder og ved Foreningsmøder.

For Lærerstandens Interesser har han til Stadighed været meget virksom, bl. a.

GOTFRED SAMER

er født den 14. Oktober 1869 i Aabybro. Efter sin Dimission fra Ranum 1888 var han i nogle Aar Lærer paa Landet, hvorefter han 1894 bosatte sig i Aalborg som Timelærer og Fotograf. 1899 fik han fast Ansættelse ved Kommuneskolen i Poul Paghsgade. Siden 1904 har han tillige virket som Kantor ved Vor Frelsers Kirke.

Som Lærer har han særlig viet sig til »Haandens Fag«: Sløjd, Tegning og Havebrug. Han var den første i Aalborg, der optog Tanken om Skolehaver, og da Skolehavegeringen 1911 optoges som obligatorisk Fag ved Byens Kommuneskoler, blev S. Leder af Poul Paghss Skolehave, et Arbejde, i hvilket han nu har sine kæreste Timer.

I en Artikelserie: »Skoletanker om Børnenes Klassedeling efter Undervisningsbetingelser« har S. vist Interesse for og indgaaende Forstaaelse af vor Tids brændende pædagogiske Spørgsmaal. Som Medlem af Bestyrelsen for »Børnenes Kontor« har han udført et ikke ringe Arbejde ved at skaffe fattige Børn Landophold i Ferien. Ved hans Initiativ oprettedes der i 1896 »Nord-



Gotfred Samer

jydsk Fotografforening», der bestod, til den i 1906 indgik som Led i »Dansk fotografisk Forening«. Som Bestyrelsesmedlem og Sekretær i den af ham stiftede Forening gavnede han denne i høj Grad, baade i økonomisk og kollegial Henseende. Blandt sine Kolleger ved teknisk Skole, hvor han har undervist siden 1897, indtager han en agtet Stilling, der bl. a. har vist sig ved, at han er valgt til at være Revisor i »Teknisk Lærersamfund« og dettes Sygekasse.



Jens Peter Sigh

JENS PETER SIGH

Lærer ved Struer Borgerskole og Organist ved Købstadens Kirke, er født den 8. Juli 1871 i Ydby Sogn i Thy, hvor hans Fader er Sognefoged og Sparekasseskasserer og flere Gange har været Sogneraadformand. I 1892 dimitteredes han fra Ranum Seminarium og fortsatte senere sin Uddannelse ved at gennemgaa flere af Statens Lærerehøjskoles Feriekursus, deriblandt et tre Maaneders Kursus i Orgelspil og Harmonilære. Den 25. Januar 1894 ansattes han som Lærer i Gimsing ved Struer, forflyttedes 1. September 1898 til Handbjerg som Førstelærer og Kirkesanger og 1. September 1910 til Struer kommunale Skolevæsen.

Hustru: Mette Kathrine f. Jensen.

Lærer Sigh var i sin Tid medvirkende ved Stiftelsen af Ringkøbing Amts Lærerenekasse og er stadig dennes Næstformand, hvilken Stilling han ogsaa indtager i Struer Menighedsraad og »Blaa Kors« Forening; han er endvidere Lærer ved Struer Optagelseshjem (Børnehjem) samt Bestyrelsesmedlem i Struer og Omegns Brugsforening. — Under sin Virksomhed i Gimsing fik han oprettet Gimsing Kommunes anerkendte Sygekasse og i Handbjerg, hvor han var i 12 Aar og til Stadighed hver Vinter holdt en velbesøgt Aftenskole for Ungdommen, stiftede han Handbjerg Folkebogsamling og »Blaa Kors« Forening, var i 9 Aar Formand for Sognets anerkendte Sygekasse og var endvidere ved sin Fraflytning Medlem af Sogneraadet, Formand for Værgeraadet, Formand for Bogsamlingen og »Blaa Kors« Foreningen, Medlem af Mejeribestyrelsen samt Medlem af Bestyrelsen og Kasserer for Danmarks Lærerforenings 101. Kreds.

VILLE NIELSEN SKOUBY

Overlærer ved Borgerskolen i Frederiks Allé i Aarhus, er født den 27. April 1867 i Viborg, hvor hans Fader var Lysesløber. Efter Konfirmationen var han en kort Tid i Haandværkerlære, forberedte sig til Seminariet samtidig med, at han havde Kontorarbejde paa et Herredskontor, og optoges paa Jonstrup Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1886. Efter nogen Virksomhed som Vikar og Timelærer samt aftjent Værnepligt modtog han i 1889 fast Ansættelse ved Aarhus kommunale Skolevæsen, men vedblev



Ville Nielsen Skouby

ved Siden heraf i mange Aar med at undervise i flere private Skoler og paa forskellige Kursus, bl. a. ved Præliminærkursus, Kursus til Lærerindeeksamen og Handelsskolen. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse tog han Tillægsprøve i Engelsk, Fransk og Tysk, samt gennemgik i 1897—98 Statens étaarige Kursus. I Januar 1911 udnævntes han til Overlærer i sit nuværende Embede.

Med Undtagelse af privat at dyrke Musikken, særlig Violin i Sæmmenspil med Klaver og Cello, har Overlærer S. anvendt al sin Tid og Arbejdskraft i Skolevæsenets Tjeneste, har med stor Dygtighed og Interesse udført sin Lærergerning samt grundigt sat sig ind i og fulgt de Spørgsmaal, der vedrører Skolen. For sin Stands Anliggender har han tidligere virket som Bestyrelsesmedlem i den derværende Kreds af D. L. F.

H. J. SLOTH

Skoleinspektør ved Danmarksgades Skole i Esbjerg, er født den 23. Marts 1857 i St. Dalby. 1876 kom han paa Jellinge Seminarium, hvorfra han blev dimitteret 1879. Samme Aar kom han til Hjerting som Hjælpe lærer. Den 27. September 1884 blev han kaldet som Lærer ved Esbjerg kommunale Skolevæsen. Aaret efter, den 12. Juli 1885, blev han viet til Anna Marie Sofie f. Thaysen-Jensen. 1906 blev han udnævnt til Skoleinspektør ved Danmarksgades Skole, Esbjerg.

Hr. Sloth har i Tidens Løb beklædt en Række offentlige Tillidsposter, har været Medlem af og Formand for Ligningskommissionen, Medlem af Byrådet, af Ribe Amts Skoleraad. Han har i mange Aar været og er endnu Medlem og Formand for Esbjerg kommunale Hjælpekasse. Siden sidste Menighedsraadsvalg er han Formand for Menighedsraadet. I en Aarrække har han været Formand for Foreningen til fattige Skoleborns Bespising i Esbjerg.



H. J. Sloth

ALBERT JOHANNES STILLING

Lærer ved Aarhus Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 20. November 1872 i Silkeborg, dimitteredes



Albert Johannes Stilling

1892 fra Seminariet sammesteds og ansattes 7. Maj 1893 ved Aarhus Skolevæsen.

S., der beklæder flere betroede Poster i det offentlige Interesse, bl. a. som Medlem af Aarhus Ligningskommission og som Formand i Kommissionens søndre Kreds, som Formand i »Foreningen af danske Købstæders Ligningskommissioner« og som Medlem af Bestyrelsen for Aarhus tekniske Skole, indtager som stærkt politisk interesseret en fremskudt Stilling i dansk Politik, idet han er Formand i »Socialdemokratisk Forbund« i Aarhus og Næstformand i 9. socialdemokratiske Agitationsudvalg. Efter Folketingsmand Sabroes Død valgtes han til Folketingsmand i Aarhus nordre Kreds.

JENS MADSEN SØNDERSKOV

Lærer og Viceinspektør ved Fredericia kommunale Skolevæsen, er født den 20. Januar 1867 paa Sønderkovgaard ved Fredericia, hvorfra Familienavnet Sønderсков stammer. Ved Forældrenes Død kom han i Fredericia Latin- og Realskole, hvor han afsluttede sin Skolegang med Præliminæreksamen, kom senere paa Ranum Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1890 efter to Aars Forløb. Efter at Par Aars Hjelpe-lærervirksomhed paa Landet ansattes han i Februar 1893 som Lærer ved Fredericia Nørremarksskole, hvorfra han forflyttedes i 1896 til Fredericia Købstads Skolevæsen, ved hvilket han siden har virket med stor Dygtighed.

I de mere end 20 Aar, han har virket ved denne Bys offentlige Skoler, har han samtidig undervist baade i den tekniske Skole og i Aftenskolen, for hvilken sidste Skole han er Formand og Forstander. Ved Skolemøder og i Blade har han ofte slaaet til Lyd for en bedre Læreruddannelse, omtalt Betydningen af en anden Ordning med Hensyn til Optagelsesprøven ved de mange Seminarier og udtalt Ønsket om en fælles Grundskole for alle Børn (rige og fattige) til 11 Aars Alderen — ja helst til deres 14. Aar.

Inspektør Sønderskovs Hustru, Elisabeth f. Swendsen, er en Datter af afdøde Farver og Fabrikant P. D. Swendsen i Hjørring.

MARIANE SØRENSEN

Lærerinde ved Borgerskolen i Finsensgade i Aarhus, er født den 2. Marts 1873, dimitteredes 1895 i København

Lærerne og Samfundet. II.



Jens Madsen Sønderсков



Mariane Sørensen

efter at have frekventeret Aarhus private Lærerindekursus og har lige fra sin Dimission virket ved Aarhus kommunale Skolevæsen, indtil 1896 som Vikar og som Timelærerinde, indtil hun 1. Juni 1898 fik Ansættelse som Lærerinde sammesteds. I 1908—09 uddannede Frk. Sørensen sig til Skolekøkkenlærerinde ved at deltage i Statens Lærerhøjskoles etaarige Kursus for Skolekøkkenlærere og foretog med Ministeriets Understøttelse i 1910 en Rejse i Tyskland, for at studere Forholdene ved Skolekøkkenundervisningen i Hamburg, Berlin og Dresden; siden Vinteren 1910 har hun været Lærerinde ved Arbejdernes Aftenskoles Husholdningskursus.

Ved Siden af sin Skolegerning har Frk. S. længe virket som Medlem af Best. for Aarhus kom. Hjælpekasse, ligesom hun til Stadighed har Sæde i Bestyrelsen for St. Johannes Sogns Børneasyl.

MARIE SØRENSEN

Lærerinde ved Borgerpigeskolen i Christiansgade i Aarhus, er født den 11. November 1871 i Aalsrode ved Grenaa, hvor hendes Fader var Lærer. Efter i 1891 at have taget Præliminæksamen fra Grenaa Realskole blev hun Lærerinde ved en Privatskole i Ribe, hvor hun virkede, indtil hun i 1893 blev ansat som Pogelærerinde i Fannerup ved Kolindsund, afbrød sin Lærerindegerning i 1896 og optoges paa Femmers Seminarium, hvorfra hun dimitteredes i 1899. Efter sin Dimission var hun indtil 1. November 1901 Lærerinde ved Helsingør Latinskole, ansattes da som Timelærerinde ved Aarhus kommunale Skolevæsen og modtog i April 1902 fast Ansættelse sammesteds. Som en Fortsættelse af sin Uddannelse har Frk. Sørensen i 1906 taget Tillægsprøve til Lærerindeeksamen i Tysk, tog senere Del i flere Kursus, dels i Jena og Harzen, dels i Statens Lærerhøjskoles Feriekursus og var i 1908—09 Deltager i Statens etaarige Kursus.

Ved Siden af sin egentlige Skolegerning har hun tillige i flere Aar undervist ved den i Aarhus oprettede Aftenskole for Piger samt har endvidere været Medlem af Værgeraadet fra dets Oprettelse.



Marie Sørensen



S. Chr. Sørensen

S. CHR. SØRENSEN

Overlærer ved Kommuneskolen i Poul Paghsgade, Aalborg, er født den 19. April 1863 i Torslev, Vendsyssel, dimitteredes fra Ranum 1887, blev tre Aar senere fast ansat som Lærer i Aalborg og udnævntes 1906 til Overlærer. Hans Hustru er Kommuelærerinde — Emma Theodora f. Nielsen.

Hvor stor en Anseelse, S. har erhvervet sig som Lærer, derom vidner bedst hans Avancement til Overlærer. Men ogsaa udenfor Skolen er han en særdeles anset og agtet Mand, hvem Borgerne har betroet adskillige Tillidshverv. Fra 1903—06 var han saaledes Næstformand i Ligningskommissionen, fra 3. April 1895—15. Decbr. 1897 Medlem af Repræsentantskabet for Aalborg Haandværkerforening og siden sidste Dato Medlem af Bestyrelsen for samme Forening.

SØREN MIKAEL SØRENSEN

Lærer ved Borgerskolen ved Ingerslevs Avenue i Aarhus, er født den 18. Oktober 1873 i Albøge Skole ved Trustrup, hvor hans Fader, pensioneret Lærer J. Sørensen, var Lærer i ca. 36 Aar. I 1891 tog han alm. Forberedelseseksamen fra Grenaa Realskole, lærte Mejeri og var i ca. 5 Aar beskæftiget ved Mejeri og Landbrug, indtil han i 1895 aftjente sin Værnepligt som Marinesoldat. Efter udstaaet Soldatertjeneste kom han paa Blaagaards Seminarium, hvorfra han dimitteredes i 1900, og fortsatte senere sin Uddannelse ved at tage Del i flere Kursus for Handelsskolelærere og Skolehavedere. Efter sin Dimission var han Vakancelærer ved forskellige Landshyskoler, indtil han den 1. Maj 1901 ansattes ved Aarhus kommunale Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Lærer Sørensen, som i Aarene 1910—12 var Formand for Danmarks Lærerforenings 89. Kreds A., har i de senere Aar været medvirkende i Komiteen for Børnehjælpsdagen i Aarhus samt har siden 1909 sammen med Lærer Findal forestaaet Ledelsen af Skolehaven i Aarhus.



Søren Mikael Sørensen



L. Thane

J. SØSKOV

Lærer i Struer, er født 1870 i Mejsling Skole ved Vejle. 1894 blev han dimitteret fra Silkeborg Seminarium. Efter en kort Tid at have været Vikar ved Silkeborg Kommuneskole blev han fast ansat ved Stilbjerg Skole i November 1894. 1899 blev han forflyttet til Fredensdal, hvor han underviste, indtil han 1910 blev kaldet til Struer Kommuneskole.

Hustru: Nicoline Catharina f. Petersen.

Han har været Bestyrelsesmedlem i flere Andelsforetagender og Medstifter af et Par Sygekasser. Han har desuden ledet flere Sangforeninger og virket i Aftenskolen i adskillige Aar, altid med god Tilslutning.

L. THANE

Lærer og Organist i Skanderborg, er født den 29. December 1865 i Ulvskov ved Odder. Han stammer fra Norge, hvor Slægten endnu findes i Trondhjem. Han blev dimitteret 1885 fra Skaarup Seminarium. Han har gennemgaaet et Kursus i Orgelspil, et Kursus i Havebrug og et 5 Maanedes Kursus i Sløjd. Straks efter sin Dimission blev han ansat som Lærer i Odder, hvor han var 1885—89, derefter blev han Lærer ved Skanderborg Kommuneskole, senere tillige Organist ved Skanderborg Slotskirke. Han har været gift 2 Gange, første Gang med Thora f. Christensen, anden Gang med Elisabeth f. Jørgensen.

L. Thane udgav 1908 »Skanderborg Historie« og 1914 »Om Sløjd«, der indeholder Sløjdens Historie, Sløjdpædagogik og Sløjdsystemer. Han har desuden deltaget i en Del Bladforhandlinger om Sløjd. Han er Næstformand i »Sløjdforeningen af 1902« og Medarbejder ved Udarbejdelsen af et nyt System for Smaasløjd. Han har undertiden været Lærer i Askov-Nåås Sløjd paa Statens Feriekursus, der afholdes paa Askov Sløjdlærerskole. Han fik Æresdiplom for en Samling paa ca. 200 Sløjdmønstre efter Askov-Nåås Systemet paa en Udstilling i Skanderborg 1913. Han er Formand i Skanderborg Ligningskommission og Revisor for Skanderborg Amts Skoleraad. Fra 1898—1912 var han Medlem af Bestyrelsen for Skanderborg Haandværkerforening, først som Kasserer og Sekretær, siden som Næstformand. Han er Formand for »Skanderborg Haveselskab«.

H. V. THIESEN

der er født i Foldby den 3. November 1875, er af gammel slesvigsk Slægt. Han blev dimitteret fra Jellinge Statsseminarium i 1895 og blev efter nogen

Hjælperlærervirksomhed Vikar i Frederikshavn, hvor han fik fast Ansættelse 1. November 1901.

Hans Hustru, Helga Marie f. Møller, var inden Ægteskabet i 1904 Time-lærerinde ved Frederikshavns Kommuneskole, og har paa Grund af sin store Interesse for Børnene bibeholdt denne Stilling til Dato.

Lærer T. har med al sin Energi kastet sig over Handelsskolesagen og Undervisningen af den lidt ældre Ungdom; han blev da ogsaa den 1. Januar 1902 Forstander for Frederikshavns Handelsskole, efter at han først havde virket som Lærer ved den i nogle Aar.



Thomas Thomsen

THOMAS THOMSEN

Lærer ved Fredericia kommunale Skolevæsen, er født den 15. Juni 1866 som Søn af Lærer N. Thomsen i Tindbæk Skole, Viborg Amt, og kom 16 Aar gammel paa Ranum Statsseminarium, hvorfra han dimitteredes i 1885. Efter en kort Virksomhed som Huslærer fik han i Juni 1886 Ansættelse som Lærer ved Aarhus Katedralskoles Forberedelsesskole og forflyttedes derfra den 22. April 1891 til det kommunale Skolevæsen i Fredericia, ved hvilket han siden har virket som Lærer og siden 1. Aug. 1913 som Viceinspektør.

I 1895 ægtede han Thyra Johansen, Datter af afdøde Overlærer Erik Johansen, Fredericia.

Lærer Thomsen, der har gennemgaaet adskillige Kursus vedrørende Handelsskolefag og taget Tillægseksamen i Tysk, og som i 1908 modtog Statsunderstøttelse til en Studierejse i Tyskland for at studere Handelsskoleforholdene der, har udgivet »Forretningsgang til Bogholderi for Handelsskolens Mellemlasse«, der er udkommet i 3. Oplag, og overtog i 1894 Posten som Forstander for Fredericia Handelsskole, som nu i 1913 omfatter 5 Klasser med 73 Elever. Under sin Lærervirksomhed i Fredericia har han tillige haft Lejlighed til at virke for den nationale Sag som Næstformand for »Sønderjyds Forening« og som Medlem af Overbestyrelsen for »de samvirkende sønderjydske Foreninger«, ligesom han var Medstifter af »Frivilligt Drengeforebunde« der i Byen. Ved forskellige større Bazarer i veldædigt Øjemed og ved Byens Børnehjælpsdage har han været Sekretær i Forretningsudvalgene; i 1910 var han Sekretær i den udvidede Skolekommission, der skulde afgive Betænkning om eventuelle Forandringer i Købstadens kommunale Skoleforhold.

L. CHRISTIAN THORLUND

Lærer i Randers, er født i Ingstrup ved Løkken den 22. August 1872. Han tilhører en udpræget Lærerslægt; gennem 5 Generationer har hans Forfædre været Lærere. Han blev dimitteret fra Silkeborg Seminarium 1891. Han var først Vikar i Aalborg, dernæst Lærer ved Holsteinsminde Opdra-



L. Christian Thorlund

af Skolelærer L. C. Rasmussen og Hustru Michaeline Marie f. Thorlund. Han blev dimitteret fra Ranum Seminarium 1862. Han blev 1863 fast ansat som Andenlærer i Sleppe, Haderslev Amt, 1865 Enelærer i Ingstrup, Hjørring Amt, 1882 Kordegn ved Silkeborg Kirke og Lærer ved Borgerskolen.

Hustru: Martha f. Keller.

1894 valgtes Thorlund til Formand for Danmarks Lærerforenings 98. Kreds. Siden 1902 har han siddet i Bestyrelsen for Lærerstandens Brandforsikring. Omtrent i 20 Aar har han været i »Bestyrelsen for de fattiges Kasse og Hjælpekassen« i Silkeborg. Han har siden 1888 været Formand i »det kommunale Tilsyn med Plejebørne«, og han er desuden Bestyrelsesmedlem i Foreningen »Børnenes Værn«, Silkeborg.

A. THORUP

Adjunkt ved Horsens Statsskole, er født den 26. Maj 1875 i Grundfør ved Hinnerup. Faderen Skovfoged ved Sødal ved Viborg. Var Tjenestekarl til 22 Aars Alderen, men fik efter to Vintres Ophold paa Vestbirk Højskole Lyst til Lærergerningen og kom paa Vordingborg Seminarium, hvorfra han dimitteredes 1901. Efter første Del af Lærereksamen tog han Aarskursus i Gymnastik paa Statens Lærershøjskole 1899—1900 og blev umiddelbart der-

gelsesanstalt i $3\frac{1}{4}$ Aar, derefter i $5\frac{1}{2}$ Aar Lærer ved Maribo Realskole, hvorfra han i Aaret 1887 blev kaldet til Lærer ved Randers kommunale Skolevæsen, hvor han siden har virket.

Hustru: Birgitte Marie f. Kaas.

Han har gennem en Del Aar været og er endnu Formand for Danmarks Lærerforenings 80. Kreds A. Han har særlig virket til Gavn for børnefilantropiske Foretagender. Han er i Udvalget for Børnehjælpsdagen i Randers og i Bestyrelsen for Selskabet Børnenes Vel og Foreningen »Spæde Børns Værn« i Randers.

VITUS BERING THORLUND

Kordegn og Lærer i Silkeborg, er født den 8. Januar 1843 i Nørre-Sallum Skole, Hjørring Amt, som Søn



Vitus Bering Thorlund

efter Lærer i Gymnastik (og samtidig Elev) paa Vordingborg Seminarium. Her virkede han som Lærer ved Seminariet samtidig med, at han var Leder af en Sløjdscole for Kammerherreinde Oxholm paa Rosenfeldt til 1904, da han blev ansat som Gymnastiklærer ved Horsens Statsskole, ved hvilken han senere blev udnævnt til Adjunkt.

T. har altid haft en levende Interesse for Skolen, hvilket ogsaa fremgaar deraf, at han stadig har søgt at forøge sin Uddannelse, dels ved et Aarskursus i Fysik og Kemi 1908—09 og dels ved flere Feriekursus i Kemi, Sløjd og Pædagogik. Ligeledes omfatter han Læreruddannelsen med stor Interesse. Han har siden 1905 været Lærer i sine Yndlingsfag Pædagogik og Gymnastik ved Horsens Kvindeseminarium, ligesom han ogsaa har været Lærer ved flere af Statens Feriekursus i Gymnastik for Lærere og Lærerinder. Siden 1906 har han været Gymnastikinspektørens Medhjælper ved Gymnastiktilsynet i Aarhus Amt. Ved Siden af sin omfattende Skolegerning har T. med stor Iver virket for Udbredelse og Forstaaelse af Gymnastik og sund Idræt. Han har saaledes i flere Aar været fast antaget Foredragsholder for »Gymnastisk Selskab«, var i Aarene 1901—04 Leder af Fodboldturneringen i »Sjællands Boldunion« og Medlem af denne Forenings Bestyrelse og har, siden han kom til Horsens, altid været en skattet og meget benyttet Vejleder og Dommer ved Fodboldturneringerne i sydjydske og midtjydske Købstæder.

I 1910 blev han gift med Kommunalærerinde Frk. Albeck, Aarhus, der i 1902 var bleven dimitteret fra Femmers Kvindeseminarium, hvorefter hun var ansat ved Aarhus Skolevæsen, indtil hun ved sit Ægteskab forflyttedes til Horsens, hvor hun siden har været ansat ved Horsens Kommuneskole.



Fru Thorup, f. Albeck

NIELS PEDERSEN TRADSBORG

Skoleinspektør og Overlærer i Kolding, blev født i Varde Landsogn den 29. September 1852. Han blev allerede i sin Skoletid benyttet som Medhjælper ved Undervisningen af nederste Klasse i Mejls Skole, og 18 Aar gammel blev han Vinterlærer for begge Klasser i Orten Skole. 1875 dimitteredes han fra Ranum Seminarium, og efter at han havde været Hjælpe-lærer i Staun og Andenlærer i Vennelev, tilstod Ministeriet ham i 1876 Adgang til det fuldstændige Kursus til begavede Seminaristers videre Uddannelse med Stuipendim i 2½ Aar. I 1879 blev han Lærer ved Svendborg Borgerskole, Svendborg tekniske Skole og Svendborg Handelsskole, ligesom han i ca. 5 Aar var Sognepræstens Medhjælper ved Søndagsskolearbejdet. 1884 tog han Translatøreksamen i Tysk og Engelsk. 1886 blev han Skoleinspektør i Nykøbing p. Mors, hvor han vandt Autoriteternes Velvilje i den Grad, at alle hans Forslag til Skolevæsenets Forbedring enstemmigt blev vedtagne. Ogsaa her var han Lærer ved og senere Bestyrer for den tekniske



Niels Pedersen Tradborg

Skole. 1892 blev han Inspektør og Overlærer ved Kolding kommunale Skolevæsen. Baade i Nykøbing og i Kolding arbejdede han for Indførelsen af Klasselærersystemet og for Heldagsundervisningen, og Kolding Folkeskole blev under hans Ledelse den første danske Skole, som fuldstændigt gennemførte gratis Heldagsundervisning for samtlige Klasser. Ved flere Rejser i Udlandet, til hvilke han gentagne Gange har haft Statsunderstøttelse, og ved Deltagelse i 9 Sommerferiekursus har han arbejdet paa at skaffe sig Betingelser for at kunne motivere sine Forslag til Folkeskolens Fremgang. Han var i en Del Aar Formand for Skole sparekassen, var Medstifter af Børnebespisningen og »Børnenes Vels. Han har været Medlem af Teknisk Skoles Bestyrelse og af Menighedsraadet. Siden 1905 har han været Medlem af og Næstform. i Overlærerforeningens Bestyrelse.

PEDER MORTENSEN TOUSTRUP

er født den 16. April 1859 i Snejbjerg ved Herning. Han blev dimitteret 1881 fra Københavns Seminarium. Han har særlig studeret Engelsk, i hvilket Fag han har 5 Kursus. Han blev den 28. December 1882 fast ansat ved Nykøbing M. Kommuneskole, hvor han siden har virket, altsaa nu i 32 Aar.

Hustru: Marie f. Svegaard.

Lærer Toustrup var i en Aarrække Kredsformand i sin Kreds af Danmarks Lærerforening. Siden 1905 har han været Medlem af Bestyrelsen for Aalborg Stifts Lærerenkekaske, og han har i 11 Aar været Formand for den kommunale Hjælpekasse i Nykøbing Mors. Han har været Formand for Nykøbing M. Skyttekreds i 10 Aar, for Nykøbing M. Foredragsforening i 3 Aar og ligeledes Formand for Nykøbing M. Venstreforening i en hel Del Aar. Han har desuden i 3 Aar været Medlem af Bestyrelsen for Nykøbing M. Haandværkerforening. Siden 1908 er han Medlem af Bestyrelsen for Nykøbing M. tekniske Skole, hvilken Skole han i 1884 var med til at oprette, og som han var Medlem af i 16 Aar. Da Hr.



Peder Mortensen Toustrup



Martha Marie Nielsen Valentin

Toustrup den 1. September 1906 holdt 25 Aars Jubilæum, blev han dekoreret med Dannebrogskorset.

MARTHA MARIE NIELSEN VALENTIN

Lærerinde ved Kommuneskolen i Nykøbing M., er født i Roskilde den 14. September 1873, dimitteret fra Vejle Forskoleseminarium 1895 og ansat i Nykøbing fra 1. August 1896. — Sammen med en Kollega, Lærer M. Christensen, oprettede hun i 1898 en Sløjds-skole, ved hvilken hun underviste i 5—6 Aar, men frattraadte da, fordi Arbejdet blev hende for anstrengende. Kort efter samlede hun efter Opfordring nogle unge Piger til Aftenskole og underviste gennem flere Vintre disse i Haandgerning. Da hun senere var

medvirkende ved Oprettelsen af en grundtvigsk Ungdomsskole, opgav hun Aftenskolen for ikke at konkurrere med Ungdomsskolen. Denne, der nu har bestaaet i 6 Aar og har et Medlemstal af om ved Hundrede, samler de unge en Gang om Ugen Vinteren igennem og sørger for opbyggende, oplysende og oplivende Underholdning; om Sommeren drives der Sport (Tennis). Frk. V. har siden denne Forenings Stiftelse været dens Næstformand og i de sidste 4 Aar tillige Kasserer. Ungdomsskolens Ide har iøvrigt slaact saa godt an, at der i Byen nu findes 5—6 lignende, deriblandt Afholdsforeningens, for hvilken Frk. V. ogsaa er Næstformand. Desuden er hun Medlem af Høstblomstkomiteen og var i nogle Aar Kasserer i Kvindevalgretsforeningen.

LAURITZ CHRISTIAN AASTRUP

blev født den 1. Maj 1877 i Gravlev pr. Støvring. Han blev dimitteret fra Ranum Seminarium i Aaret 1898. 1900 blev han fast ansat ved Jelling By- og Seminariskole, hvor han var, indtil han 1913 blev forflyttet til Vejle Kommuneskole.

Foruden sin Skolegerning har Aastrup haft adskillige Hverv som Regnskabsfører, Sekretær, Revisor o. l. Han var saaledes i Aarene 1900—13 Sekretær i »Vejle Amts yngre Brandforsikring«. 1901—04 var han Regnskabsfører



Lauritz Christian Aastrup



Hans Christian Valdem. Gust. Bertelsen

for Jelling Sogns Spareforening. I 1908 blev han valgt til Revisor i »Jelling Sogns Syge- og Begravelseskasse«, men dette Hverv frattraadte han, da han i 1913 blev forflyttet til Vejle. Ogsaa Hvervet som Revisor i Jelling Sogns Skytteforening, hvortil han var blevet valgt 1908, opgav han ved sin Forflyttelse. Siden 1909 har han været Revisor i Jelling Sogns Spare- og Laanekasse.

Den 30. November 1900 viedes han til Helene Franzisca f. Kolin.

HANS CHRISTIAN VALDEMAR GUSTAV BERTELSEN

Justitsraad, Ridder af Dannebrog, tidligere Skoleinspektør ved Aarhus Købstads kommunale Skolevæsen, er født den 27. April 1836 i Dunkjær Skole paa

Ærø som Søn af Lærer Hans Bertelsen (1797—1850) og Hustru Anne Margrethe f. Schösler (1803—60), der var Datter af Skipper Schösler i Ærøskøbing. — Det var tidligt bestemt, at B. skulde være Lærer, var to Aar Præparand i Sdr. Stenderup ved Kolding, optoges 1854 paa Skaarup Seminarium og tog 1856 den afsluttende Lærerprøve med Udmærkelse, optoges Aar paa det nyoprettede »Monradske Kursus«, og tog i 1859 udvidet Lærereksamen herfra, var derefter i 1½ Aar Forstander for Oddense Højskole i Salling, kaldedes 1. Oktober 1860 til Lærer ved Lyngby Seminarium og forblev her, til Seminariet 1874 blev nedlagt, var 1874—78 Lærer ved en privat Realskole i Vejle, fra 1878—84 Lærer ved den private Latin- og Realskole i Fredericia, hvorefter B. blev kaldet til Inspektør ved det kommunale Skolevæsen i Aarhus, og beklædte denne Stilling til 1906, da han fyldte 70 Aar og derfor efter Ansøgning entledigedes med Pension; han har siden Efteraaret 1912 boet paa Frederiksberg. Under 26. Maj 1892 udnævntes Skoleinspektør Bertelsen til Ridder af Dannebrog og ved sin Afgang i 1906 til Justitsraad.

Hustru: Anna Cathrine f. Kehlet (1841—1912).

Ved Siden af fornævnte Embedsstillinger har Justitsraad Bertelsen været Medlem af Lærereksamens-Kommissionen som Eksaminator fra 1878—96, og da denne blev forandret til en Censurkommission, virkede B. i denne som Censor i Regning fra 1896 til 1908. Han udgav i 1871 »Regnebog for Seminarier og Realskoler«, som nu i 1914 er udkommen i 13. Udgave. — B. var i sin Tid Medlem af Danmarks Lærerforenings Bestyrelse og blev i 1891 Medstifter af »Den danske Lærerstands Begravelseskasse«.

Han afgik ved Døden i Decbr. 1914.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Aarhus Amt.....	5
Viborg Amt.....	67
Randers Amt.....	127
Vejle Amt.....	185
Hjørring Amt.....	227
Aalborg Amt.....	271
Ribe Amt.....	323
Ringkøbing Amt.....	375
Thisted Amt.....	437
Jydske Købstæder.....	499
