



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SAMLING AF MEDDELELSER
OM
PERSONER OG FAMILIER
AF NAVNET HVAS

AF F. HVASS

SUPPLEMENT

AF

FRANTS JØRGEN HVASS

S U P P L E M E N T

t i l

V Æ R K E T:

F. H V A S S:

Samling af Meddelelser

om

P E R S O N E R O G F A M I L I E R A F N A V N E T H V A S

Af

Frants Jørgen Hvass

Løgunkloster

Trykt i Skive Folkeblads Bogtrykkeri

1977

I N D H O L D
af
H E L E S U P P L E M E N T E T .

Indledning

Oversigt over slægtleddene og afsnitsinddelingen

Afsnit I

Etatsraad Frants Hvass og hans efterslægt (nr. 9 - 48)
Oversigtsstamtavle nr. 1

Afsnit II

Skibsted slægten
Kapitel 1, Andreas Hvass og hans efterslægt (nr. 49 - 56)
Kapitel 2, Michael Hvass og hans efterslægt (nr. 57 - 64)
Oversigtsstamtavle nr. 2

Afsnit III

Randrup slægten
Hofjærgermester Marcus Pauli Hvass (nr. 8) og hans efterslægt
(nr. 65 - 108)
Oversigtsstamtavle nr. 3

Afsnit IV

Provst Anders Hvass (nr. 5) og hans efterslægt (nr. 109 - 676)
Kapitel 1, Kastbjerg slægten (nr. 109 - 217)
Oversigtsstamtavle nr. 4 og 5
Kapitel 2, Hvass - Dige slægten (nr. 218 - 472)
Oversigtsstamtavler nr. 6 - 11
Kapitel 3, Mette - Cathrine slægten (nr. 473 - 676)
Oversigtsstamtavler nr. 12 - 16

Bilag, noter og kildehenvisninger.

Personregister. A: Slægten.

Personregister. B: Udenforstående.

Oversigtsstamtavlerne nr. 1-16 indeholdes i et tillæg.

I N D L E D N I N G

Den ældste mand, der kendes i den slægt, der skal omhandles i det følgende, var borger i Skanderborg og hed Anders Jensen (nr. 1). Han var gift med Maren Terbensdatter, men nærmere oplysning om deres tilværelse og afstamning savnes.

Deres søn var kapitelskriver i Aarhus Jens Andersen Hvass (2) - der som student deltog i forsvaret af København under svenskekrigen i 1658-59.

En af hans sønner, Anders Hvass (nr. 3), blev provst i Serup og Lemming og far til sognepræst i Søndberg og Odby, Erik Christian Grave Hvass (nr. 4).

En af dennes sønner, Frants Hvass (nr. 6) var teologisk kandidat, men blev ejer af Randrup gods. En anden søn var provst Anders Hvass (nr. 5). En søn af nr. 6 var Anders Nicolai Hvass (nr. 7), der blev herredsfoged i Bælum, og en anden, Marcus Pauli Hvass (nr. 8) blev legationssekretær og ejer af Randrup. Herredsfogeden havde fem sønner, hvoraf den ældste var etatsraad Frants Hvass (nr. 9) - min farfar. Fra legationssekretæren nedstammer "Randrup-slægten".

Min farfar Frants Hvass var på flere felter en meget virksom mand. Han var navnlig stærkt slægtsinteresseret og oprettede i årene fra 1885 til 1887 "Det Hvassiske Familiefideikommis", hvis formål var at give slægten et økonomisk rygstød og: "at give vore efterkommere et fast sammenhold". Og i årene fra 1861 til sin død i 1890 samlede og skrev han sit store personalhistoriske værk: "Samling af Meddelelser om Personer og Familier af Navnet Hvas", til hvilket det foreliggende arbejde er et supplement.

I indledningen til første del af sit værk skrev han blandt andet følgende:

"Det vilde være mig inderlig kjært, om Nogen af den Slægt, der skal afløse den nulevende, maatte finde sig opfordret til at nedtegne Familiens Begivenheder for at levere dem som en Fortsættelse af det nærværende Arbejde til Efterkommerne. Jo mere de Baand og Minder holdes i Ære, der knytte den ene Slægtfølge til den anden, desto mere vilde udentvivil ogsaa Familiens enkelte Medlemmer finde en Tilfredsstillelse ved at tilhøre Slægten, og en desto større Opfordring vilde de udentvivil ogsaa finde til at bevare dens Ære og forøge dens Anseelse og igjennem den deres egen. Vi, der nu

udgjøre dens Medlemmer, vilde have været meget taknemlige, om vore Forfædre havde efterladt os en Optegnelse om deres Familieforbindinger og Nedstammelse. Lad dette være en Opfordring for vore Efterfølgere til ikke at glemme, hvad der paahviler dem."

I Fideikommissets stiftelsesdokument fastsattes det, at fideikommissformuen hvert år skulle forøges med en tredjedel af indtægterne, og at disse iøvrigt skulle tilfalde slægtens medlemmer efter en bestemt arvefølge. Denne gik i korthed ud på, at indtægterne i første række skulle tilfalde farfars egne efterkommere (afsnit I). Hvis de uddøde, skulle fideikommisset gå over til farfars brorsøn, dyrlæge Ernst Nicolai Hvass's agnatiske descendens (afsnit II) og til hans farbror, hofjægermester Marcus Pauli Hvass's to sønner, jægermester Franciscus Tertius Hvass og cand.theol. Charles Hvass's agnatiske descendens (afsnit III). Såfremt også disse uddøde, skulle det overgå til efterkommerne af provst Anders Hvass (afsnit IV), broderen til farfars farfar.

I stiftelsesdokumentet blev det tillige - for i påkommende tilfælde at lette en eventuel udfindelse af de fjernere slægtsmedlemmer - gjort til en pligt for bestyreren af fideikommisset, at han tid efter anden og med passende mellemrum skulle indhente de fornødne oplysninger om fortsættelsen af den sidstnævnte gren af familien og at indføre en samlet oplysning derom i fideikommissets protokol.

For at opfylde denne pligt har min far, dommer Hans Henrik Hvass (12), der efter sin bror (10), overretssagfører Anders Hvass's død i 1916 var den anden bestyrer af fideikommisset (skovrider Jens Hvass (16) er den tredje), foretaget en del undersøgelser, men han nåede ikke at få dem samlet til et afsluttet hele.

Uden at ville prætendere at komme på højde med farfars udmærkede og i personalhistorisk interesserede kredse meget anerkendte værk har jeg ment at burde søge at efterkomme hans foran citerede opfordring, hvortil jeg da også er blevet opfordret af forskellige familiemedlemmer (farfars værk vil i det følgende for nemheds skyld blive betegnet ved forkortelsen: Fam. Hvas, I-V). Men medens han i sit værk har behandlet alle de slægter, der gennem tiderne har båret navnet Hvass, har jeg villet indskrænke mig til at behandle den slægt, hvortil jeg selv hører, nemlig efterkommerne af den foran nævnte kapitelskriver i Aarhus, Jens Andersen Hvass.

Ved lov nr. 139 af 1. maj 1954 om familiefideikommissers overgang til fri ejendom blev fideikommisset ophævet - så at sige med et pennestrøg - og dets aktiver overgik til fri ejendom, kun med en vis hensyntagen til successorerne i første generation og en vis pligt til gravstedsvedligeholdelse. Hermed bortfaldt også den juridiske pligt for dets hidtidige nydere til fortsat at indhente oplysninger om efterkommerne af provst Anders Hvass. Men så meget stærkere må da farfars foranstående opfordring virke på hans efterkommere. Hans økonomiske værk, fideikommisset, er blevet ophævet. Men hans personalhistoriske værk bliver stående og bør forsynes med de tilføjelser, som han har ønsket - og kan måske derigennem medvirke til at styrke det foran omtalte sammenhold.

Uanset ophævelsen har jeg bestemt mig til fortsat at følge fideikommissets plan, således at hovedvægten lægges på behandlingen af fideikommissets principale linje, Frants Hvass og hans descendens, mens de subsidiære linjer behandles noget kortere, og provst Anders Hvass's efterkommere hovedsagelig kun meddeles i oversigt og til dels sporadisk.

Under arbejdsdets gang er der sket en del ændringer i navnelovgivningen (jfr. lov om personnavne, nr. 140, 17. maj 1961 og den dertil knyttede litteratur), hvorefter der blandt andet kan fås bevilling til at føre et navn, der har været slægtsnavn for en af forældrene eller bedsteforældrene. Ændringen er - som det synes mig med rette - blevet kritiseret, dels fordi den "afsvækker den slægtsnavnetradition, der møjsommeligt er gennemført i forrige århundrede", dels fordi den vanskeliggør slægtsforskningen.

Imidlertid indebærer denne udvikling - eller om man vil tilbagegang - en opfordring til så meget mere omhyggeligt at holde rede på den faktiske slægtsmæssige sammenhæng og må medføre, at det i visse tilfælde er nødvendigt at anføre også kognatisk descendens, der måske ellers efter hidtil gældende genealogiske principper ville have været udeladt.

Mit arbejde, der med mangfoldige afbrydelser har stået på i en meget lang årrække, og som jeg nu gerne ville afslutte mens tid er uanset de mangler, det har, er opbygget dels på grundlag af optegnelser m.m., efterladt af min far og af enkelte andre, dels på mine egne undersøgelser såvel på arkiverne som ved korrespondancer. Tillige har jeg i ret vidt omfang personligt indhentet oplysning-

ger ved besøg hos nulevende slægtninge. Muligvis er der herved opstået en vis uensartethed i omfanget af meddelelserne.

Under udarbejdelsen har jeg bestræbt mig for - uden dog at vil-
le være upraktisk konsekvent - at følge den generationsvise opstil-
ling fremfor at benytte indrykningssystemet. Jeg har derved op-
ført den ældst kendte forfar, Anders Jensen, som første slægtled,
hans søn, kapitelskriver Jens Andersen Hvass, som andet slægtled
og således videre op mod nutiden.

Oversigt over stoffet vil formentlig lettest kunne opnås ved an-
vendelse af oversigtsstamtavlerne. De er af tekniske grunde anbragt i
et tillæg, der kan holdes åbnet til højre under læsningen. I stam-
tavlerne medtages dog kun de af de ældre slægtsmedlemmer, der er re-
levante for nærværende supplement. Om den øvrige del af slægten må
der henvises til Fam. Hvas, I-V, se særligt stamtavle nr. XI, V
side 162 ff.

Men for yderligere at lette oversigten over slægten og for at
læseren lettere kan finde de enkelte personer både i teksten og
i oversigtsstamtavlerne, har jeg betegnet de enkelte slægtsmed-
lemmer med et nummer.

Disse numre, der kun gælder for nærværende supplement, ikke for
de første fem dele, begynder med Anders Jensen som nr. 1 og fort-
sætter med hans søn, kapitelskriveren som nr. 2, dennes ældste søn,
Anders Hvass, som nr. 3, og sønnesønnen, Erik Christian Grave Hvass
som nr. 4. Når denne række forfædre tillige anbringes øverst på
alle oversigtsstamtavlerne, har man hele tiden den bagudgående fæl-
leslinje for øje.

Efter Erik Christian Grave Hvass skiller linjerne i efterslægt-
en sig ud fra hinanden. Men numrene har jeg ladet følge de enkelte
linjer. Den ældste i nærværende arbejde omhandlede søn af Erik Chri-
stian Grave Hvass, provst Anders Hvass, har fået nr. 5. Men heref-
ter følger numrene efterkommerne af nr. 6, Frants Hvass, d.v.s. af-
snit I op til nutiden; derefter får afsnit II og de følgende afsnit
de næste numre. Til sidst gås tilbage til nr. 5, provst Anders Hvass,
hvis efterkommere altså får langt højere numre, idet de først om-
handles i afsnit IV. Det kan give nogle påfaldende spring i talræk-
kerne. - Men, gunstige læser - find ud af det!

Numrene, der også anføres i personfortegnelserne, i stamtavler-
ne og i personregistret bagest i arbejdet, er altså kun betegnel-

se for de enkelte slægtsmedlemmer; de er at betragte som vejvisere også derved, at der ved hver person er angivet nummeret på hans far og hans børn. Systemet i slægten og i arbejdets opbygning fremgår af oversigten lige efter denne indledning og af stamtavleoversigterne og altså ikke af numrene, der naturligvis heller ikke på nogen måde er udtryk for en klassificering eller bedømmelse af de enkelte medlemmer.

Enkelte steder er der opstået fejl i nummereringen, men de er søgt afhjulpnet ved tilføjelse af bogstaver. Til ny tilkommende slægtsmedlemmer vil numrene fra 676 og fremefter kunne anvendes. Et romertal til angivelse af afsnittet og en henvisning til forældrene vil kunne angive, hvortil den pågældende skal henføres.

Under arbejdet med slægtens nyere generationer er min interesse for at prøve at finde tilbage til "stamfaderen", kapitelskriver Jens Andersen Hvass's forfædre blevet skærpet, og siden 1971 har jeg anvendt en del tid hertil.

I Fam. Hvas opstillede farfar den hypotese, at kapitelskrivere stammede fra en slægt i Halland. Imidlertid har det senere vist sig, at hans far hed Anders Jensen, og at denne sammen med sin hustru Maren Terbensdatter boede i Skanderborg. Både min far og jeg har derfor prøvet at finde frem til flere oplysninger om Anders Jensen. Det har - endnu - ikke ført til noget resultat, men udbyttet af undersøgelserne, der måske kan være vejledende for senere efterforskninger, vil jeg søge at samle i et særskilt supplement.

Der er under arbejdets gang fremkommet forskellige oplysninger om andre nulevende personer og slægter med navnet Hvass (Hvas, Wass). Udarbejdelse af en oversigt herover vil være en opgave for et senere supplement. Når et sådant måtte foreligge, vil det klare kunne ses, hvem der hører til vores slægt, og hvem der ad andre veje har erhvervet navnet. Iøvrigt har en slægt Hvas fra Harboøre, der blandt andre rummer flere kendte præster, selv ladet udfærdige et slægtsregister.

Til slut bemærkes, at arbejdet - på samme måde som farfars værk (se Fam. Hvas I side IV) - i første række tilsligter at være en familiebog for slægten og dens venner, men dog tillige at være til oplysning for personalhistorisk interesserede. Men det er i princippet ikke bestemt for offentligheden, selv om det ligger i

sagens natur, at det også kan komme andre end de foran nævnte kredse i hænde.

Jeg vil være taknemmelig for enhver meddelelse om fejl og mangler ved arbejdet herunder ikke mindst for meddelelser både om de familiebegivenheder, der indtræffer efter arbejdets afslutning og om dem, der allerede er indtruffet, efter at jeg har haft forbindelse med de pågældende slægtninge. Jeg må som nævnt foretrække at søge arbejdet - med dets fejl og unøjagtigheder - afsluttet nu fremfor at afvente indhentning af de manglende oplysninger, selvom de tilsyneladende let kunne være fremskaffet. Men arbejdet kan dog danne grundlaget for den videreførelse og korrektion, som det var farfars - og nu også mit håb - at en senere generation vil påtage sig med passende ikke for lange mellemrum.

-oOo-

Løgumkloster i november 1977

Frants Jørgen Hvass

(21)

O V E R S I G T
over
S L Æ G T L E D E N E
og
A F S N I T S I N D D E L I N G E N

Før fremstillingen påbegyndes af de enkelte afsnit, hvis - tilsyneladende tilfældige - rækkefølge er bestemt efter de i indledningen om fideikommisset anførte retningslinjer, vil det nok være praktisk at give en kortfattet oversigt over de enkelte slægtled, hvis medlemmer omtales i arbejdet. Der henvises herved også til oversigtsstamtavlerne, til indholdsfortegnelsen foran og til personfortegnelserne.

1^o slægtled.

1. Anders Jensen, før 1630, om hvem man foreløbig omtrent kun ved, at han var borger i Skanderborg.

2^o slægtled.

2. Kapitelskriver Jens Andersen Hvass, 1630-1709.

3^o slægtled.

3. Anders Hvass, 1665-1735, sognepræst i Serup og Lemming, provst.

4^o slægtled.

4. Erik Christian Grave Hvass, 1701-1743, sognepræst i Søndberg og Odby.

5^o slægtled.

5. Anders Hvass, 1734-1808, provst i Nors. Hans efterslægt til og med 13^o slægtled omhandles i AFSNIT IV.

6. Broderen, Frants Hvass, 1736-1806, cand.theol., ejer af Randrup gods. Se 6^o slægtled.

6^o slægtled.

Sønnerne 7 og 8 af Frants Hvass (6) danner hver sin linje:

7. Anders Nicolai Hvass, 1797-1867, se 7^o slægtled nr. 9.

8. Marcus Pauli Hvass, 1801-1864. Hans efterslægt, nr. 65-108 til og med 11^o slægtled behandles i AFSNIT III.

7^o slægtled.

Sønnerne nr. 9, 49 og 57 af Anders Hvass (7) danner hver sin linje:

9. Frants Hvass, 1824-1890, og hans efterkommere (nr. 9-48 til og med 11^o slægtled) omhandles i AFSNIT I.
49. Andreas Hvass, 1829-1866, og hans efterkommere (nr. 49-56 til og med 9^o slægtled omhandles i kapitel 1 i AFSNIT II.
57. Michael Hvass, 1833-1875, og hans efterkommere (nr. 58-64 til og med 9^o slægtled) omhandles i kapitel 2 i AFSNIT II.

-oOo-

A F S N I T I

E T A T S R A A D F R A N T S H V A S S

o g

H A N S E F T E R K O M M E R E

(NR. 9-48)

PERSONFORTEGNELSE

AFSNIT I

Nr. 9-48

Man bedes anbringe stamtavle nr. 1 til højre.

7 ^o slægtled	Børn:
Nr. 9, Frants Hvass, etatsraad	10-14
8 ^o slægtled	
De fem børn, 10-14, af Frants Hvass (9)	
Nr. 10, Anders Hvass, overretssagfører	15-17
Nr. 11, Andrea Hvass, gift 1 ^o v. Arenstorff, 2 ^o Neergaard-Petersen	18
Nr. 12, Hans Henrik Hvass, dommer	19-21
Nr. 13, Frants Hvass, cand.jur.	
Nr. 14, Tychine Hvass, gift Østergaard.	
9 ^o slægtled	
De tre børn, 15-17, af Anders Hvass (10)	
Nr. 15, Frants Hvass, ambassadør.	22
Nr. 16, Jens Hvass, statsskovrider.	23-27
Nr. 17, Hans Hvass, lektor	28-32
Datteren, 18, af Andrea v. Arenstorff (11)	
Nr. 18, Augusta v. Arenstorff, fysioterapeut.	
De tre børn, 19-21, af Hans H. Hvass (12)	
Nr. 19, Anna Hvass.	
Nr. 20, Ellen Hvass, bibliotekar.	
Nr. 21, Frants Jørgen Hvass, retsassessor.	33-36
10 ^o slægtled	
Sønnen, 22, af Frants Hvass (15)	
Nr. 22, Anders Hvass.	
De fem børn, 23-27, af Jens Hvass (16)	
Nr. 23, Anders Hvass.	
Nr. 24, Mette Hvass, gift Harne, cand.mag.	37-38
Nr. 25, Niels Hvass, havebrugskandidat.	39-40
Nr. 26, Frants Richard Wulff Hvass, stud.merc.	
Nr. 27, Tyge Richard Wulff Hvass, stud.merc.	27 ^a

- De fem børn, 28-32, af Hans Hvass (17)
- | | |
|---|-----------------|
| Nr. 28, Hanne Hvass, gift Tholstrup. | 41-43 |
| Nr. 29, Birthe Hvass, gift Christensen. | 44 |
| Nr. 30, Lene Hvass, gift Nielsen. | 45-48 |
| Nr. 31, Mone Hvass, gift Kjørup, mag.art. | |
| Nr. 32, Anders Hvass, advokat. | 32 ^a |
- De fire børn, 33-36, af Jørgen Hvass (21)
- | | |
|--|-----------------|
| Nr. 33, Hans Henrik Hvass, rejseleder. | |
| Nr. 34, Erik Christian Hvass, læge. | |
| Nr. 35, Svend Michael Hvass, arkitekt M.A.A. | 35 ^a |
| Nr. 36, Ida Elisabeth Hvass. | |
- 11^o slægtled
- De to børn, 37-38, af Mette Harne (24)
- | | |
|-------------------------------|--|
| Nr. 37, Niels Jørgen Harne. | |
| Nr. 38, Jens Christian Harne. | |
- De to børn, 39-40, af Niels Hvass (25)
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nr. 39, Marie Louise Hvass. | |
| Nr. 40, Irene Hvass. | |
- Sønnen, 27^a, af Tyge Hvass (27)
- | | |
|---|--|
| Nr. 27 ^a , Jens Sondrup Wulff Hvass. | |
|---|--|
- De tre børn, 41-43, af Hanne Tholstrup (28)
- | | |
|---------------------------------------|--|
| Nr. 41, Hans Henrik Rasmus Tholstrup. | |
| Nr. 42, Jens Jørgen Tholstrup. | |
| Nr. 43, Elsebeth Tholstrup. | |
- Sønnen, 44, af Birthe Christensen (29)
- | | |
|-----------------------------|--|
| Nr. 44, Thomas Christensen. | |
|-----------------------------|--|
- De fire børn, 45-48, af Lene Nielsen (30)
- | | |
|---------------------------|--|
| Nr. 45, Flemming Nielsen. | |
| Nr. 46, Bo Nielsen.; | |
| Nr. 47, Tim Nielsen. | |
| Nr. 48, Pia Nielsen. | |
- Sønnen, 32^a, af Anders Hvass (32)
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nr. 32 ^a , Nicolai Hvass. | |
|--------------------------------------|--|
- Sønnen, 35^a, af Svend Hvass (35)
- | | |
|--------------------------------------|--|
| Nr. 35 ^a , Hans Han Hvass | |
|--------------------------------------|--|

Efter den foranstående personfortegnelse går jeg over til arbejdets mere detaillerede indhold: en levnedbeskrivelse af slægtens enkelte medlemmer. Deres placering i slægten fremgår dels af personfortegnelsen og af nummereringen, men navnlig af oversigtsstamtavlerne, som det anbefales at folde ud til højre.

Hvert slægtled behandles for sig, og der begyndes med:

S Y V E N D E S L Æ G T L E D

NR. 9, FRANTS HVASS 1824-1890

FRANTS HVASS har selv tegnet et billede af sin tilværelse i sit personalhistoriske værk, hvortil nærværende arbejde som nævnt i indledningen danner et supplement. Han omhandles i Fam. Hvas I, side 55-58, 122, 132-33, i II side 173 og i V side 118, 121, 124, 126, 140-46, 148, 396-403 og side 426, og der ses ikke grund til at foretage tilføjelser til de der foreliggende oplysninger. Hans stilfærdigt kraftige personlighed belyses formentlig tilstrækkeligt gennem hans eget værk.

Det skal derfor her alene tilføjes, at han i 1890 under et ophold på "Grand Hotel" i Peder Skramsgade i København afsluttede femte og sidste del af værket, idet han på manuskriptets sidste side skrev: "Hermed sluttet Værket". p.t. Kbhn. d. 11 Debr 1890. F. Hvass."

Dagen efter, den 12. decembær, blev han fundet død på hotellet, ramt af et hjerteslag. Det var en mærkelig understregning af, at det, som han nok selv har betragtet som sit vigtigste livsværk, nu var afsluttet.

Familien blev underrettet om dødsfaldet og tilkaldte telegrafisk hans hustru, der straks rejste til København. Hans datter, Andrea (11), der da boede i København, fortæller i sin dagbog: "Fader havde været her siden søndag aften den 7 de og befundet sig vel og deltaget i det store Højremøde og i fællesspisningen derefter. Aftenen før han døde, var han hos Kamh. Lüttichaus og skulde den 12 te have været til middag hos Etatsraad Meldals. Tirsdag den 11 vilde han have besøgt Anders kl. 3, jeg mødte ham paa Trappen, og da Anders manuducerede gik han med mig hen ad Frederiksberggade, tog mig under armen og vilde bære min Pakke for mig, vi stod stil-

le og saa paa nogle smaa Saltkar i et Vindue, som Fader syntes kunde passe til Julegave til Moder, vi saa efter Prins Christian, der kom forbi, og Fader talte med Intendant Rottbøll og Frue, saa fulgtes vi ad op til Tante Cille, hvor jeg sagde Farvel til Fader og saa ham for sidste Gang, han var da i udmærket Humør og spøjte og var veltilpas."

Den 19. december fandt begravelsen sted i Randers på den dengang nye kirkegård. Tante Andrea skriver herom: "Kapellet, vejen til Graven og selve Graven var sjældent smukt pyntet, dels med grønne Træer, Flag og Gran, hvilken Pyntning var besørget og bekostet af Amtshusholdningsselskabet, som Fader jo havde været Formand for. Pastor Scharling holdt Talen i Kapellet." -- "Fra Kapellet til Graven gik et Chor af hornblæsende Musici og spillede en meget smuk Choral, der af organist Ludv. Hansen var komponeret til denne Lejlighed. Skiftevis bares Kisten af Deputationer fra Kvægaavlsforeninger, Amtshusholdningsselskabet, Amtsraadet o.fl.a. Graven var kastet saaledes, paa skraa, at man kunde gaa helt ned i den og den var helt beklædt med Gran, som Sneen let havde pudret."

Det var på sin vis en mærkelig livsskæbne, der her havde fundet sin afslutning: den unge, dygtige kontorchef i justitsministeriet - undertiden konstitueret departementschef, der blev slået hårdt ud af sin løbebane af svær sygdom, af hvilken han kun langsomt kom sig - for derefter at blive en energisk landmand med stærke og aktive interesser for lokal politik, landsbrugsorganisation og navnlig personalhistorie.

Hans hustru, TYCHINE ANDREA FREDERIKKE HVASS, født de Lichtenberg (af den nærmeste familie kaldet "Grama", en forkortelse af Grandmama) overlevede ham i en årrække. Hun blev boende på "Rolighed" ved Randers, hvor hun havde et hyggeligt gæstfrit hjem, hvor datteren Tychine (14) blev boende, og som var et samlingssted for alle børn og børnebørn i ferierne. Hun havde den sorg i 1895 at miste sin yngste søn, Frants (nr. 13). Hun var en venlig og humorfyldt dame, der var almindelig afholdt, og som blandt andet rejste meget, en foreteelse, der ikke var ret almindelig dengang.

Hun døde den 28. maj 1911 på Rolighed og blev begravet i familiegravstedet på Randers kirkegård ved siden af sin mand og søn.

Bedstefar og Grama er malet af Otto Bache (billederne ejes af

Frants Hvass (nr. 15), Grama tillige af A. Schiøtt i 1857 og bedstefar af A. Frits i 1888. (Disse to billeder ejer jeg (21)).

Der var i ægteskabet seks børn: Anders (nr. 10), Andrea (nr. 11), Hans (nr. 12), Frants (nr. 13) og Tychine (nr. 14). Den næstældste søn, Hans Gerhard Lichtenberg Hvass (Fam. Hvas I, side 58) døde som spæd og er derfor ikke omtalt her.

-o0o-

O T T E N D E S L Æ G T L E D
(NR. 10-14)

De fem børn, 10-14, af Frants Hvass (9).

NR. 10, ANDERS NICOLAUS HVASS
1858-1916

Den ældste søn af Frants Hvass (nr. 9) og Tychine de Lichtenberg var ANDERS NICOLAUS HVASS.

Hans første tid indtil han blev overretssagfører, er omtalt i Fam. Hvas I side 58 og V side 402. Som der nævnt var han født den 15. december 1858. Han blev student fra Randers Latinskole i 1876 og juridisk kandidat i januar 1883.

Han levede et muntert studenterliv, men passede samtidig sine studier omhyggeligt. Det mest karakteristiske træk i hans ungdom var hans stærke indstilling på en radikal og liberal linje. Denne udvikling kan måske ses som en reaktion mod hans stærkt konservative far og det i det hele taget meget konservativt prægede barndomshjem. En af hans politiske meningsfæller og ven gennem mange år, rådsformand Gustav Philipsen, skrev i en kronik (Politiken, 5. januar 1916), at Anders Hvass i sine unge år reagerede kraftigt mod hjemmets indflydelse og at han måtte "slå bagud" i alle retninger, men at han dog bevarede sympati og pietet mod slægt og fortid og det smukkeste mulige personlige forhold. "Hans trang til frigørelse førte ham frem i forreste række af dem, der kæmpede for de radikale standpunkter."

I 1882, altså i slutningen af hans studentertid stiftedes "Studentersamfundet", der blev ham en del af forskolen til den senere

deltagelse i det politiske liv. Han interesserede sig meget for sociale forhold og deltog blandt andet i arbejdet i "Studentersamfundets Retshjælp" for ubemidlede og i arbejderundervisningen.

Anders Hvass var sagførerfuldmægtig i Helsingør i 1883 og i København 1884 til 1887. Han blev overretssagfører i 1887 og førte offentlige sager fra 1909. Hans sagførerforretning fik efterhånden et sådant omfang og en sådan anseelse, at den ved hans død blev betegnet som en af hovedstadens betydeligste. Til sine kolleger og til sit klientel havde han et godt tillidsforhold. Klienterne kom fra vidt forskellige kredse og alle samfundslag. Gennem sine forældre havde han forbindelse med adelige og godsejerkredse, og i det københavnske borgerskab blev han hurtigt en kendt mand. Han var blandt andet sagfører for adskillige fremtrædende skuespillere og for fremmede artister. Her kom hans gode sprogkundskaber til nytte. Ved kommunale ejendomserhvervelser var han en hyppigt benyttet mellemand. Hans offentlige virksomhed bragte ham i forbindelse med en masse mennesker. Han var meget hjælpsom, og opnåede megen livserfaring. Højesteretssagfører Frits Bülow skrev i en nekrolog (Berlingske Tidende 3. januar 1916), at Anders Hvass ikke alene havde viljen, men også evnen til at hjælpe dem, der - ramt af et uheld eller en ulykke - søgte hans bistand, og det hvadenten der kunne betales for hjælpen eller ikke. Han havde et godt hjertelag, og han forstod menneskene og de vilkår, under hvilke de lever og må handle. "For ham var sort ikke helt sort og hvidt ikke helt hvidt. I det sorte fandt han altid lyse punkter og i det hvide - hyppigt med et godmodigt lune - en skygge."

Efter hans død blev sagførerforretningen, der først havde kontor i Vestre Boulevard 33 og derefter i ejendommen Gl. Strand 40, videreført af hans medarbejdere, overretssagførerne A. Bach Nielsen og Henrik Sachs - hvoraf den førstnævnte drev forretningen lige til sin død i 1970.

Sin politiske virksomhed begyndte Anders Hvass allerede i sin studentertid, hvor han deltog ivrigt i valgagitation, og fra 1898 til 1904 og fra 1906 til 1909 var han medlem af Københavns borgerrepræsentation, valgt af en fællesliste af liberale og socialdemokrater. Det fortælles, at hans første møde i borgerrepræsentationen fik en mere sensationel karakter, end han sædvanligvis yndede. Det skete efter et fald på en ridetur. En vigtig afstemning

om formandsskabet skulle foretages, og skønt han ellers var sengeliggende, lod han sig - forbundet over hele hovedet og uden at kunne støtte på benene - bære ind til mødet for at kunne bistå sine meningsfæller.

I kraft af sin store arbejdsevne og dygtighed kom han hurtigt til at spille en fremtrædende rolle i borgerrepræsentationen. Han beskæftigede sig mest med kommunens finansielle forhold, og i begyndelsen af hans periode var der navnlig tale om betydelige kommunale ejendomskøb og indlemmelse af Københavns yderdistrikter. Han bidrog til oprettelsen af en kommunal arbejdsanvisning og havde en ledende rolle ved gennemførelsen af "den store københavnske jernbanesag", hvor han var medlem af ekspropriationskommissionen for Københavns personbanegaard. Han var ligeledes medlem af ekspropriationskommissionen ved grundafståelse til vandanlæg og var suppleant i Københavns skatteråd. Under den store lock-out i 1899 arbejdede han kraftigt for arbejderens retsstilling.

I 1907 gjorde han sig særligt bemærket ved i en sag om kommunens eventuelle overtagelse af sporvejsdriften at stemme imod, idet han fandt overtagelsen finansielt uforsvarlig. Dette blev taget ham ilde op af hans meningsfæller. Han fraveg dog ikke sit standpunkt, men det medførte, at han i 1909 ikke blev genopstillet til valg. Han følte sig vistnok herved noget ilde behandlet.

Et af de områder, han gik op i som borgerrepræsentant, var hvervet som medlem af skolekommissionen ved en kommuneskole. Gustav Philipsen skriver herom: "Intet i det kommunale liv var ham fremmed. - Som bekendt røgter de enkelte borgerrepræsentanter hvervet som medlemmer af skolekommissionen ved kommuneskolerne. Det vil sige, de røgter det i reglen slet ikke. De kommer i begyndelsen trofast til stede ved de månedlige mulktmøder, men opgiver hurtigt ævred, fordi der i grunden er så lidt at udrette. Men Hvass tog sagen anderledes. Han mødte samvittighedsfuldt ved årsprøverne i Larslejstræde, holdt taler til børnene, trakterede dem med chokolade; han fulgte nøje med i skolens indre liv og var i påkommende tilfælde dens trofaste talsmand i kommunalbestyrelsen."

Som nævnt havde han stor interesse for sociale og boligmæssige spørgsmål. Han hjalp som sagfører og administrator adskillige arbejderboligforetagender og var formand fra 1909 for foreningen til hjælp for enligt stillede, nødlidende kvinder med børn, bestyrel-

sesmedlem i Fængselshjælpen fra 1911 og formand fra 1907 for værgerådet i 7. kreds i København samt formand fra 1907 for Landbrugskolonierne for børn.

Også i forskellige erhvervsvirksomheder spillede han en rolle. Således blev han medlem af bestyrelsesrådet for Håndværkerbanken efter dens rekonstruktion i 1909 og formand for bestyrelsen også fra 1909, indtil han fratrådte i 1915 på grund af sygdom. Han var medlem af Tivolis direktion fra 1911 og blev genvalgt på den ordinære generalforsamling i 1915 kort før sin død, skønt der på det tidspunkt kun var meget ringe udsigt til hans helbredelse.

Han var i sine unge dage en ivrig roer i roklubben "Kvik" og bevarede tilknytningen til rosporten op gennem årene. Han var æresmedlem af Kieler Rudersportsverein og sejlforeningen "Enigheden", og var i mange år dirigent ved kongelig dansk Yachtklubs generalforsamling og dommer ved klubbens kapsejladser. Også roklubben "Skjold" og dansk forening for rosport, for hvilken han var formand, havde hans interesse.

Anders Hvass var meget historisk interesseret. I sine yngre dage drev han genealogiske studier og studerede tillige krigshistorie. Blandt andet holdt han adskillige foredrag om krigen i 1870. Et af dem er trykt i Tidsskriftet Tilskueren (januar 1893) som en afhandling: "Fra Emser-Depeschens Dage", der giver en fremstilling af begivenhederne forud for den fransk-tyske krig i 1870. Afhandlingen er meget grundig.

Byen Københavns topografi og historie kendte han nøje, og han holdt adskillige byhistoriske foredrag. Han var en modstander af formålsløse indgreb i historiske bygningsværker. Også i Oldskriftselskabet var han en aktivt interesseret deltager, og han var medvirkende ved oprettelsen af rådhusmuseet i 1901. - Som en næsten selvfølgelig bemærkning indskydes, at han efter sin fars død var bestyrer af det Hvassiske Fideikommiss.

Blandt andre af hans interesser kan det nævnes, at han var medlem af det kongelige danske geografiske selskabs råd, og at han foretog en mængde rejser, hvoraf en - i 1911-12 - gik jorden rundt (efter eget sigende for de penge, han sparede ved ikke at ryge tobak). Også om denne rejse holdt han foredrag, og de var ledsaget af fotografier, som han selv som en dygtig fotograf havde taget. Under balkankrigen var han i Serbien, og hans fotografiapparat pådrog ham

mistanke for spioneri, så han blev arresteret. Han slap dog hurtigt løs og morede sig over oplevelsen.

Af ydre var han ret høj og kraftig. Hans optræden var præget af ro og stilfærdighed. Han havde - efter nekrologerne - "et blidt blik, et stille smil og en lidt sløret tale, der kunne glide over i hvisken" (dette sidste er formentlig en egenskab, der også forekommer hos andre af slægten) - og "han var i udpræget grad usnobbet".

Anders Hvass blev den 1. april 1895 forlovet og den 29. juni 1895 i Frue sogn i København (i provst Paullis stue) gift med ANNA AUGUSTA SOPHIE ELISABETH SAXILD, der var født den 12. oktober 1864 i Frue sogn i København, som datter af læge, dr.med. senere generalkonsul Hans Wilhelm Saxild (1813-1891) og hustru Cecilie Christine Wilse (1829-1885). De var på en tre ugers bryllupsrejse i Norge.

Anders Hvass døde den 1. januar 1916. Hans omgivelser havde længe kunnet mærke, at han var alvorligt syg, og man opfordrede ham til at skåne sig i det daglige. Men han nægtede og prøvede at arbejde som sædvanlig. I august blev sygdommen akut. Han havde besvimelsesanfald og følte sig overanstrengt. En tid opholdt han sig på et rekreativonshjem i Fredensborg, men det hjalp ikke. De sidste måneder tilbragte Anders Hvass på Dr. Brünliches klinik i Hornbæk, og her døde han stille natten til nytårsdag efter et apoplektisk tilfælde.

Han blev begravet den 7. januar 1916 fra Frue kirke til gravstedet på Bispebjerg kirkegård under meget stor deltagelse. Stiftsprovst Hoffmeyer talte, og slægtninge, deriblandt de to ældste sønner, bar kisten ud.

Anders Hvass overlevedes af sin hustru, Augusta Hvass. Deres ægteskab havde været meget lykkeligt. Hun var en stor beundrer af sin mand og var en meget levende personlighed, der gik stærkt op i hans mange interesser. Hun havde en hurtig og kvik replik og var den fødte værtinde for de mange gæster, der færdedes i det smukke hjem først i Vester Boulevard nr. 33, senere i nr. 25, men hun var navnlig en omsorgsfuld mor for de tre sønner, der blev opdraget spartansk, men i stor frihed, og hvis fremgang glædede hende meget. Efter sin mands død boede hun i Nørre Farimagsgade nr. 11 og senere i Overgaden oven Vandet nr. 106 på Christianshavn. Hun kendte ikke til sygdom og døde først i den høje alder af 91 år, den 4. februar 1855.

Anders Hvass blev malet af Oscar Matthiesen i 1904 og som barn af

Otto Bache i 1862. Begge billeder er i familiens eje. Augusta Hvass blev malet af Knud Larsen omtrent samtidig med Oscar Matthiesens billede.

Børn: nr. 15, 16 og 17.

NR. 11, ANDREA KIRSTINE DORTHEA HVASS
1862-1947

Det næstældste barn af Frants Hvass (nr. 9) og Tychine de Lichtenberg, var datteren ANDREA KIRSTINE DORTHEA HVASS. Hun blev født i København den 23. september 1862 og døbt den 25. januar 1863 i Frue kirke i København. Som omtalt i Fam. Hvas V side 141 flyttede familien 2 år senere, da faderen havde taget sin afsked som kontorchef i justitsministeriet, i april 1864 til gården Frederiksdal syd for Randers, hvor hun derefter tilbragte sin barndom, som hun levende har skildret i en håndskrevet optegnelse fra 1936. Som ung pige tilbragte hun året 1877 til 78 i Tyskland hos sin slægtning tante Ulrika (fru Ulrika v. Arenstorff) på Drebkau.

I 1884 blev hun forlovet og i 1885, den 28. maj gift med godsejer - fra 1887 kammerjunker - CARL JENS v. ARENSTORFF, der var ejer af Dronninggaard og Civagaard i Vendsyssel, (se Fam. Hvas V side 403) og af lystejendommen Thygeslund ved Hadsund. De boede først på Thygeslund og senere dels i København om vinteren og dels på Dronninggaard om sommeren. Imidlertid var Arenstorff vistnok ikke nogen stor landmand, og hertil kom, at hans forpagter i 1889 dels ikke kunne betale sin forpagtningsafgift for sidste halvår, 10.000 kr., dels havde solgt mest muligt af besætning og inventar, så han måtte fratræde pr. 1. november 1889. Arenstorff måtte selv overtage driften af gården, men han havde ingen driftskapital og hans forsøg på at rejse en sådan var forgæves. I marts 1890 måtte de sælge alt indbo undtagen det mest nødvendige, men kunne alligevel ikke betale ydelsen til Landmandsbanken, der derfor gjorde udlæg den 1. maj 1890.

De få møbler og ejendele, de havde tilbage fik de nu til København, hvor de solgte alt for at skaffe penge til en rejse, Arenstorff ville gøre til Sumatra, hvor han håbede på at kunne skaffe sig en stilling og en fremtid.

Den 20. juli 1890 rejste han "med godt håb og mod", og tanken var, at Andrea, der i mellemtiden boede hos sine bedsteførelde på Bi-

strup, skulle følge efter, om alt gik vel, måske efter nogle år. Rejsen gik godt, og Arenstorff fik straks ved ankomsten en ganske god plads som assistent på plantagen "Assahan", der ejedes af et hollandsk firma Heering & Co. Men han blev straks syg af malaria, og i den måned han var der, blev han dårligere og mere mat og febersyg for hver dag. Hans fingre svulmede op, og neglene begyndte at blive blå, så han måtte afsted, hvis han skulle overleve. Han kom hjem den 26. oktober - og modtog da først meddelelsen om at hans ejendom var blevet solgt ved tvangsauktion den 2. august.

Medens Arenstorff prøvede at få etableret et handelsforetagende ved forbindelser, han havde skaffet sig i Singapore - det mislykkedes iøvrigt - fik Andrea en stilling som kontordame hos sin bror Anders, en stilling som hun derefter havde i 4 år til 1. juli 1894. De fik tillige hjælp fra hendes mor og klarede sig økonomisk set.

I 1894, den 13. september, blev deres datter født på Rolighed. Carl Arenstorff kørte efter Md. Jensen (formentlig jordemoderen) og var glad og stolt over sin datter. Men den 19. september blev han fundet død i sin seng på Rolighed, ramt af et hjerteslag. Den 20. blev han ført i kapellet og den 26. begravet på kirkegården i Randers lige overfor sine svigerforældres gravsted. Andrea var endnu sengeliggende efter fødslen og havde ikke lejlighed til at se ham efter dødsfaldet. Straks efter begravelsen blev datteren døbt i hjemmet: Augusta Elisabeth Tychine Andrea v. Arenstorff.

De næste 7 år tilbragte Andrea nu på Rolighed hos sin mor og Tychine og tog sig af husførelsen. I efteråret 1895 var hun to måneder i København for at lære børnehavevæsen hos frøken Adeler, Østerbros Dossering, og hun var derefter børnehavelærerinde i Randers fra januar 1897 til hun i 1901 flyttede til København.

I 1905 den 14. april blev hun i Sct. Mortens kirke i Randers gift med daværende fuldmægtig, senere ekspeditionssekretær og senere kontorchef i Skattedepartementets 3die kontor ABEL SEVERIN CARL NEERGAARD-PETERSEN. Han var født den 22. november 1865 på Ouegaard som søn af proprietær exam.jur. C.E. Petersen (død 1883) og hustru Hansine, født de Neergaard (død 1886). De boede først 6 år i Cort Adellersgade 12, senere 22 år i Peder Skramsgade 23^{IV} i København, indtil de i 1933 byggede en villa (med Tyge Hvass som arkitekt) i Charlottenlund (Lysagervej nr. 4). De ejede tillige et sommerhus i Tisvilde (Lysagerhus), som de havde megen glæde af.

Onkel Carl, der var en fin og meget stilfærdig personlighed, interesserede sig stærkt for ornitologi. Desværre blev han syg i 1931 og måtte med lammelse i benene tilbringe resten af sin tid i rullestol; men han bar sin skæbne med stor tålmodighed. Han tog sin afsked, da han var 65 år. Han var ridder af Dannebrog og dannebrogsmænd. Han døde den 21. januar 1943 og blev begravet i gravstedet på Randers kirkegård.

Tante Andrea overlevede ham og blev kærligt passet af sin datter. Tante Andrea døde den 25. september 1947 og blev begravet i gravstedet i Randers.

For tante Andrea spillede slægtsbevidstheden en stor rolle, og hun hagede om slægtens minder og traditioner, ligesom hun lagde vægt på dens ydre fremtræden og anseelse. Hun har sikkert heri lignet sin far. Hun havde et godt humør og havde mange venner, og hun førte et meget gæstfrit hus, hvor jeg færdedes jævnligt i hele min studentertid. Hjemmet prægedes blandt andet af slægtsbillederne, som hun gerne og kyndigt fortalte om. Hun var en fortræffelig brevskriver og har tillige efterladt en hel del noter og optegnelser, der har været til god nytte under tilblivelsen af nærværende arbejde.

Bårn: nr. 18.

NR. 12, HANS HENRIK HVASS
1864-1935

Min far HANS HENRIK HVASS var - foruden meget andet - levende interesseret i sin slægts historie. Han fulgte hvert enkelt medlems skæbne med interesse og velvilje og gjorde flittige personalhistoriske studier, når lejlighed bød sig. Det var som nævnt i indledningen hans agt at fortsætte sin fars værk, og han havde samlet et ret stort materiale hertil. Imidlertid var hans fritid knapt tilmålt, og han nåede ikke at få dette arbejde afsluttet, så længe han havde sit mange gange anstrængende embede at passe. Og kort tid efter at han i 1934 havde taget sin afsked, blev han syg - netop som han havde fået tid til at gå i gang med familiearbejdet. I januar 1935 døde han.

Blandt fars papirer findes to forskellige udkast til hans egen levnedbeskrivelse. De er ganske vist kun skitsemæssige, og han har

selv givet det ene betegnelsen: omskrives ganske. Alligevel har de den værdi at stamme fra hans egen hånd, og jeg bringer dem derfor her - idet jeg dog bemærker, at jeg under hensyn til deres nævnte karakter har foretaget enkelte små rettelser og omredigeringer.

Far skriver: "Min fader måtte i 1864 efter at have været syg et år på grund af overanstængelse søge sin afsked fra ministeriet. Han købte derefter gården Frederiksdal i Haslum sogn ved Randers. Under de deraf foranledigede flytninger måtte min moder tage ophold hos sine forældre på Bidstrup ved Laurbjerg, og her kom jeg til verden den 19. april 1864.

Da jeg var svagelig, blev jeg hjemmedøbt på min morfaders fødselsdag, den 27. maj og fik i dåben hans navn. Senere blev jeg fremstillet i Haslum kirke, efter at vi var flyttet til Frederiksdal. (I Granslev kirkebog er der en fejlslagen angivelse af min faders stilling og kirken i hvilken jeg er fremstillet).

Jeg kom først sent til at gå. Formodentlig har jeg haft et lettere anfald af børnelammelse, men denne sygdoms karakter kendtes ikke den gang. Jeg havde et dårligt ben, og denne legemsfejl generede mig en del i min barndom, idet jeg måtte gå med en skinne på benet og bruge stok. Jeg blev gentagne gange opereret af professor Drachmann. Min moder konsulterede en "klog mand", Jens Astrup i Vejlbys krat ved Aarhus, og brugen af benet blev betydelig lettet. Men jeg måtte i min opvækst gå med høj hæl under den ene sko, hvad der generede mig meget. Senere da jeg var blevet student, blev jeg opereret af overlæge Otto Lassen, hvorved Achillesscenen blev over-skåret og "forlænget". Det dårlige ben har dog ikke forhindre mig i at gøre tjeneste i "Akademisk Skyttekorps".

På Frederiksdal levede jeg min første barndom; jeg begyndte min skolegang under den fortræffelige huslærer Lars Nielsen fra Kuditze på Lolland. Han var veteran fra krigen i 1864, hvor han var blevet såret i det ene ben."

Fars noter fortsætter: "I 1877 solgte far Frederiksdal og købte en lille ejendom "Rolighed" øst for Randers. Jeg kom samtidig i Randers latinskole i 1. klasse, og i 1883 blev jeg dimitteret som student med 1. karakter.

I København kom jeg i huset hos min moders barndomsveninde frøken Caroline Leemeyer, hvor jeg fik en overordentlig omhyggelig og kærlig behandling. Jeg deltog flittigt i livet i studenterforeningen

og var med til at stifte studenterforeningens rokklub, i hvis bestyrelse jeg havde sæde, og i hvis ture jeg var ivrig deltager. Ligeledes deltog jeg i megen selskabelighed, og jeg knyttede mange venskaber i studentertiden, som har holdt sig tiderne igennem.

At jeg skulle studere fulgte ganske af sig selv. Jeg er student i 7. led, og at det skulle være juraen var egentlig ganske udenfor diskussion - vi var en familie af jurister."

Far afsluttede sin embedseksamen den 9. januar 1890, og hans noter fortsætter:

"Straks efter (fra 15. januar 1890) fik jeg plads som vikarierende assistent i Københavns magistrats 3. afdeling, hvor jeg fungerede i ca. 4 måneder. Skønt man derefter stillede mig gode udsigter for at få ansættelse og god stilling, foretrak jeg at søge til provinsen.

Jeg fik derefter plads på By- og herredskontoret i Holstebro hos borgmester d'Auchamp. Da min far nu døde, den 12. december 1890, og der samtidig tilbød sig en plads på byfogedkontoret i Randers hos den nyudnævnte byfoged Valeur, opgav jeg pladsen i Holstebro og tiltrådte (den 1. februar 1891) nævnte plads i Randers, (med en gage på looo,- kr. årligt). Jeg tilbragte derefter tre år - til 1/3 1894 - i Randers, idet jeg boede hjemme hos min mor på Rolighed. Ved siden af arbejdet var byen opfyldt af selskabelighed, ikke mindst da kong Christian den 10. som prins gjorde tjeneste ved 5. dragonregiment, og jeg blev hvirvlet ind i megen omgang, der til tider kunne optage min tid rigeligt nok. Også i diletstantkomedie optrådte jeg.

Efter ca. 3 års forløb længtes jeg efter andre forhold. Min mor stillede et beløb til min rådighed til en længere udenlandsrejse. Jeg drog afsted den 11/3 1894 med det fornødne engelske guld i lommen for over Esbjerg at begynde min rejse. Men på vejen ville jeg aflægge et besøg hos en ven (Iver Krabbe), der da var blevet herredsfuldmægtig i Herning. Her viste det sig, at der ville blive en plads ledig som førstefuldmægtig, og herredsfoged Siersted var villig til at antage mig. Betingelsen var, at jeg kunne tiltræde i løbet af 14 dage. Jeg turde ikke lade denne chance gå fra mig, og jeg nøjedes derfor med på min udenlandsrejse at tage 14 dage til Paris. Jeg tiltrådte 1/4 1894 og tilbragte derefter 14 år som herredsfuldmægtig i Hammerum herred.

Denne stilling var ikke helt let og krævede en uhyre masse arbejde.

Jeg gik imidlertid løs derpå med frisk mod, men måtte slide ganske voldsomt. Dog fik jeg trods en hård konkurrence fra sagførernes side en del forretning, så jeg kunne leve deraf.

I 1896 købte jeg i forening med fabrikant Smith, Clasonsborg "Sandfeldgård" i Brande sogn, stor ca. 470 tdr. land, for at tilplante den. Min mor og bror, Anders, trådte med ind i interessentskabet. Vi har senere frasolgt gården med ca. 70 tdr. land. Af resten er ca. 100 tdr. land mose og godt 200 tdr. land har vi tilplantet. Lukrativt har foretagendet ikke været. Men jeg har ment at burde være med i arbejdet for at bringe noget ud af heden og har håbet på rigtigheden af det gamle ord: Seriet arbores, quæ alteri sæcul proscient.

Jeg var med til at starte Herning trælasthandel og til at føre den igennem dens første vanskelige år. Jeg gav også stødet til, at der blev oprettet en bogsamling, hvilket igen gav anledning til, at jeg i 1905 var med til at danne "Danmarks bogsamlinger", i hvis bestyrelse jeg fik sæde. Men min stærkt optagne tid forhindrede mig i at kunne yde noget særligt, og jeg trak mig derfor tilbage i 1910.

I 1900 blev jeg forlovet med MARGRETHE WINGE, datter af procurator i Aarhus, Jørgen Winge og hustru Caroline, født Lewerkuusen. Vore fædre var næstsøskendebørn. I mine drengeår skulle jeg bruge bade, og blev da sendt til Aarhus og boede hos Winges. Jeg var derigennem blevet nøje knyttet til familien, og dette venskab og frændskab vedligeholdtes og dyrkedes gennem årene indtil det, nogle år efter mine svigerforældres død, endte med, at Margrethe og jeg knyttede vore skæbner sammen.

Den 24. april 1900 stod vort bryllup i Aarhus, hvor det fejredes i en stor kreds af familie og venner, og vi har siden levet et lykkeligt familieliv. I Herning byggede vi et hus, der gav os en fortræffelig bolig."

Efterhånden som årene gik, voksede fars arbejde stadig i omfang, og da det truede med at vokse ham over hovedet, og da han tillige fik en nervøst betonet mavedårlighed, greb han lejligheden, da der tilbød sig plads på Lejre herreds kontor i Roskilde, hvortil han flyttede i 1908.

Fars beretning fortsætter:

"Mine private sager i Herning overdrog jeg til min efterfølger som herredsfuldmægtig. Denne passede imidlertid ikke forretningen,

og resultatet blev, at han blev økonomisk ruineret, og jeg tabte overmåde mange penge."

I Roskilde var far fuldmægtig hos herredsfoged Kampmann. Beretningen fortsætter:

"Det lykkedes mig at oparbejde en helt god auktionsforretning, og skønt jeg måtte afgive en væsentlig del af indtægterne til min kollega, fik jeg dog i løbet af nogle år en god økonomisk stilling og fik mig redet ud af mit mellemværende med forretningerne i Herning. Men det var ikke nogen lystelig tid at gennemgå.

I Roskilde kom jeg ind i en bevægelse for at fremme fiskeriet i Roskilde fjord ved udsættelse af ørredyngel og fik forberedt sagen. Men efter min afrejse mislykkedes nogle afstemninger blandt fiskerne ved fjorden, og sagen døde hen."

Under sit ophold i Roskilde deltog far i Juridisk forening i København i overværelse af en fornem juridisk forsamling med et foredrag i en diskussion om et fremsat forslag til en ny løsøreauktionsordning. Forslaget, som far fandt urimeligt, blev nedsablet og en ændring på dette område indtrådte først så længe efter som i 1935. Far mente, at foredraget medvirkede til, at han ikke længe efter modtog udnævnelse som birkedommer i Muckadell m.fl. birker i Faaborg (12.9.1911, gældende fra 1.1.1912).

"Denne udnævnelse kom som en opfyldelse af det mål, jeg længe havde sat mig, og bragte en kærkommen afslutning af min i de senere år ikke altid lige morsomme tilværelse som underordnet funktionær på et embedskontor.

Vi flyttede så til det idylliske Faaborg, og selv om indflytningen kom til at foregå i en forrygende snestorm, skabte denne flytning os en behagelig tilværelse, som jeg aldrig havde kendt før. Jeg, der hidtil havde måttet slide i det, fik nu et let embede med tid til min rådighed. Økonomisk set var embedet ikke så dårligt, og da min mor var død et halvt årstid i forvejen, skabte den arv, jeg kom til at nyde godt af, et økonomisk rygstød.

Otte herlige år tilbragte vi i Faaborg. Jeg lagde mig efter sejlsport og tog sætteskippereksamen i Svendborg, og vi har taget adskillige sejlture med "Mejca", som endnu mindes med udelt glæde. Men navnlig beskæftigede jeg mig med forskellige lokalhistoriske undersøgelser. Dette bevirkede, at jeg holdt nogle foredrag og drev studier på landsarkivet i Odense. Jeg havde håbet at kunne samle ma-

teriale til at kunne udarbejde Faaborgs historie, men jeg blev afbrudt heri ved min forflyttelse. En enkelt lille afhandling om stedet for det gamle Wordburgh har jeg fået optaget i Svendborg amts historiske aarbog for 1917.

Verdenskrigen udbrød under mit ophold i Faaborg. Vi opholdt os på Lyø, og da meddelelserne om de forskellige krigserklæringer indløb, måtte vi over hals og hoved tage til Faaborg en aftenstund, hvor farvandet over mod Als allerede var opfyldt af tyske krigsskibe, og hvor en stor russisk damper var løbet på grund ved "Skrams Flak", medens tyske torpedobåde i kort afstand bevogtede den. Min første tanke efter krigens udbrud var, at Sønderjylland nu måtte blive dansk. Og jeg tabte ikke troen på, at Tyskland måtte bukke under.

Imidlertid blev retsplejeloven vedtaget, og mit embede skulle nedlægges. Det var med tungt hjerte, vi måtte forlade Faaborg. Men ikke mindre tungt var det, da jeg blev klar over, at jeg skulle forbigås. Alle udnævnelser kom, men jeg var ikke med. Herefter indgav jeg straks ansøgning om embedet som politimester i Faaborg. Men til min store overraskelse modtog jeg en silde aften telegram fra departementschef Schrøder, om jeg ønskede embedet som straffedommer i Aarhus. Der var herefter selvfølgelig intet valg, og jeg slog til.

Vi flyttede altså til Aarhus. Bolig var ikke til at opdrive. En forespørgsel om det ikke var muligt at få embedsbolig, blev meget barskt afvist. Jeg måtte derfor i dyre domme købe en lille villa, villa Nord, Langelandsgade 125. Sælgeren var sagfører Harden. Handelen foregik oven i købet telefonisk. Men til alt held har vi siden befundet os vel i denne.

I Aarhus har jeg fortsat med interessen for historisk arbejde, hvilket har bevirket, at jeg er blevet medlem af bestyrelsen for Aarhus amts historiske samfund."

Fars egne optegnelser giver herefter ikke flere oplysninger. Men selvom der ikke skete større forandringer i det ydre i de senere år, er der dog enkelte ting endnu, som bør omtales.

Far var efter opfordring af "Aarhus borgerlige Skydeselskab" dets formand fra 1919 til sin død og deltog hvert år i selskabets skydninger på Ferdinandspladsen i Riisskov og i dets selskabelighed. Selskabets præsident var Hans Majestæt Kongen, der næsten hvert år under sine ophold på Marselisborg bærede skydeselskabet med sin nærværelse,

ofte ledsaget af kronprinsen og undertiden af Prins Valdemar. I 1923 var far i sin egenskab af selskabets formand med til taffel på Fredensborg i anledning af kongens og dronningens sølvbryllup.

Far blev under 12. maj 1926 udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen og blev Dannebrogsmænd den 11. maj 1934.

Ved sin mors død i 1911 blev far medbesidder af det Hvassiske Fideikommis og af det von Schiebell-Arenstorffske fideikommis, og han blev ved sin bror, Anders's død i 1916 bestyrer af det førstnævnte og formand for senioratet i det sidstnævnte. Han har udført et stort arbejde navnlig for det Schiebell-Arenstorffske fideikommis, som blev omdannet til en såkaldt stiftelse. I hans formandstid fandt millionsalget sted af godset Drebkau i Tyskland, hvilket medførte langvarige forhandlinger dels i København, dels i Tyskland.

Fars arbejde med den Schiebell-Arenstorffske stiftelse gav ham anledning til at foretage en undersøgelse af stifteren Adam Burchard Christoph von Schiebell's familieforhold, og dette førte igen til, at han på foranledning af Historisk samfund for Aalborg stift holdt et foredrag på Visborggård om oberst Andreas von Arenstorff. Dette foredrag, der var resultatet af et meget stort og flittigt forarbejde, er trykt i det nævnte historiske samfunds årbog for 1931.

Foruden sin juridiske virksomhed havde far også forskellige bierhverv. Han var således i sin Herning-tid medlem af forretningsudvalget for Herning Hede- og Discontobank og revisor samme sted fra 1899 til 1908. I Faaborg var han medlem af repræsentantskabet for Faaborg Spare- og Laanekasse fra 1913 til 1919 og sparekassens revisor fra 1916 til 1919. I Aarhus blev han revisor ved Nationalbankens derværende afdeling. Endvidere var han justitsministeriets tilfornævnte i Dansk Brandforsikringsselskab "Vermund" af 1904 fra 1929 til 1934, og formand for Aarhus søndre værgerådskreds fra 1920 til 1929. Derimod har han aldrig givet sig af med noget politisk betonet arbejde.

Far søgte sin afsked i 1934, da han blev 70 år. Han kunne efter de overgangsregler, der gjaldt i den omdisputerede lov af 1933 om aldersgrænse for dommere, være blevet i sit embede endnu nogle år, men han ønskede ikke at benytte sig heraf og fratrådte den 30. april 1934.

Efter at have holdt sommerferie i Skagen foretog far og mor i september i anledning af mors gigtlidelse en rejse til Stockholm, og her viste det sig ved en undersøgelse, at far havde disposition til

en alvorlig kræftlidelse. Ved sin hjemkomst blev han behandlet på kommunehospitalet i Aarhus med radiumstråler, men nogen bedring opnåedes ikke. I de følgende måneder lå han derefter syg i hjemmet i Aarhus, hvor han blev omhyggeligt og kærligt passet af mor, i den sidste tid med bistand af en sygeplejerske. Han var selv klar over sin tilstand, men bevarede sin koldblodighed og fatning til det sidste. Efterhånden blev han svagere og svagere, og den 21. januar 1935 sov han stille ind i døden, mens mor sad hos ham.

Far blev begravet i familiegravstedet på Randers gamle kirkegård. Vejret var efter nogen tids tøvejr gået over til frost, jorden var dækket af et tyndt lag sne, og graven var på samme måde, som da hans far 45 år tidligere blev begravet samme sted, gravet således, at man kunne gå helt ned i den. Begravelsen, til hvilken kongen havde sendt en krans, foretoges af pastor Sølling fra Aarhus og overværedes af et stort følge.

Fars sidste ord til mig, da jeg var hjemme på juleferie i 1934 var disse: "Husk altid at gøre din pligt." Denne gode leveregel kunne i virkeligheden sættes som et motto for hans eget liv. Men far var ikke blot en meget pligtopfyldende mand. Han havde tillige et muntert og lyst gemyt, som gjorde ham afholdt og velset i vide kredse, og som altid vil blive mindet af hans nærmeste med taknemlighed og glæde.

Min kære mor MARGRETHE HVASS var, som foran nævnt, født den 26. februar 1879 i Aarhus, datter af prokurator Jørgen Winge og hustru, Caroline Frederikke Pauline Lewerkhuusen. Hun blev døbt den 26. maj 1879 i Aarhus domkirke, for hvilken hendes far var kirkeværge, og gik i skole i frøken Schmidts skole i Aarhus.

Den 24. april 1900 blev hun og far gift i domkirken i Aarhus, og de levede et lykkeligt og harmonisk liv sammen.

Efter fars død i 1935 blev hun boende i villa Nord i Langelandsgade 125 i Aarhus. Her var hun under besættelsen i farezonen dels ved at have forskellige "illegale" personer boende, dels da Gestapos hovedkvarter i universitetskollegiet - kun ca. 500 meter fra villa Nord - blev bombet den 31. oktober 1944 af Royal Airforce. En villa meget nær ved blev totalt ødelagt, og ejerens hustru dræbt. Mor tog begivenhederne meget roligt - i modsætning til hendes hus-hjælp - og trods luftalarmen kom Ellen cyklende hjem fra statsbib-

lioteket, hvorfra hun havde kunnet se angrebet, bl.a. at en af maskinerne tabte et hjul.

Mor var livlig og venlig og havde mange venner i byen, med hvem hun dyrkede selskabelighed og kortspil. Ikke mindst sin bror, onkel Anders (Anders Hvass Winge) og sine andre søskende, onkel Peter (Niels Peter Winge) i Hovedgaard, moster Ma (Amalie Wied) og moster Anna (Anna Bülow) følte hun sig stærkt knyttet til, og hun samlede jævnligt slægten om sig. Desværre plagedes hun en del af bronchitis og gigt og var på sine ældre dage en del gangbesværet, men hun bevarede sit gode humør og sans for humor alligevel. Hun døde efter et temmeligt langt sygeleje, hvor hun blev kærligt passet af Ellen, den 6. november 1951 og blev begravet ved siden af far på kirkegården i Randers.

Tre Børn: 19-21.

NR. 13, FRANTS MICHAEL HVASS
1867-1897

Den yngste søn af Frants Hvass (nr. 9) og Tychine de Lichtenberg, FRANTS MICHAEL HVASS, blev født søndag den 30. juni 1867 på Frederiksdal og blev døbt i Haslum kirke den 17. november samme år. Han er opkaldt efter sin far og dennes bror (Fam. Hvass V s. 142, note 6). Han henlevede sin første barndom på Frederiksdal, hvor han sammen med sine søskende blev undervist af en huslærer. I 1877, efter at familien var flyttet til Rolighed udenfor Randers, kom han i Randers skoles 3. forberedelsesklasse, og i august 1878 blev han optaget i 1. studerende klasse i Randers latinskole (Randers lærde skole). Han var en velbegavet dreng og fik i skoletiden flere flidspræmier. I 1885 bestod han afgangseksamen med 1. karakter (94 points) og gav sig herefter til at studere jura. Han boede i sin studentertid hos den tidligere rektor ved Randers statsskole, Whitte, og han havde nogle udmærkede år som student. Han var medlem af Akademisk skyttekorps, meget ivrig roer og i det hele interesseret i sport. Han kastede sig over studiet af kunstsproget Volapük, som dengang kom frem, og som han mente havde en fremtid for sig. Så vidt vides arbejdede han på et leksikon, og han stod i korrespondance med adskillige ligesindede i mange forskellige lande, ligesom han i 1888 erhvervede en fransk Volapük medaille.

Han havde en stærk trang til at lære fra sig. Allerede som dreng underviste han de to tjenestepiger på Frederiksdal i tysk - ikke altid med lige glimrende resultater - og sin søster, Tychine, i dansk efter en af ham selv forfattet lærebog, og som student underviste han i arbejderkredse, antagelig efter opfordring af sin bror Anders. Han var altid fuld af energi, havde et smukt ydre og en elegant fremtræden, og var meget afholdt hvor han kom frem.

Han afsluttede sin juridiske embedseksamen den 10. januar 1891 med en fin 1. karakter og glædede sig til at skulle finde en livsstilling. Men desværre viste det sig, at hans helbred ikke slog til. Han havde som halvvoksen pådraget sig en alvorlig lungebetændelse, og det er muligt, at det har gjort ham modtagelig for den senere sygdom. I sommeren 1890 havde han følt sig sløj og havde efter ordre af huslægen, der antog hans sygdom for almindelig anæmi, opholdt sig en kort tid sammen med søsteren Tychine i Blokhus, hvilket bevirkede nogen bedring. Denne fortog sig imidlertid i efterårets løb under den anstrængende eksamenslæsning. Han skriver i sine erindringer om denne periode: "Det tunge slag, som min faders død den 12. december 1890 havde været for mig som for os alle, og hvis uhygge forøgedes ved pludseligheden og fraværelsen fra hjemmet, mildnedes noget for mig, fordi jeg, da det indtraf, var midt i mit livs store begivenhed, men at det foruden den noget forcerede eksamenslæsning bidrog væsentligt til en pludselig forandring i mit helbred er sikkert ---. Jeg erindrer klart, at jeg befandt mig ganske vel indtil den dag, da min far døde, jeg tror, det var fordi denne begivenhed virkede så stærkt på mit nervesystem; nogle efterfølgende tildels søvnløse nætter, hvor jeg i feberdrømme stadig gentog detailjerne ved min faders dødsfald samt den påfølgende begravelse var nok i stand til at sætte et svækket nervesystem ud af funktion, når man midt i dette skulle samle sine tanker til et så alvorligt arbejde som eksamenslæsning --".

Efter sin eksamen blev han undersøgt af professor Reiz, der erklærede, at hans bryst var angrebet, idet der var en "fortætning ved den ene lunge." I slutningen af februar fik han en blodstyrting, og det blev bestemt, at han skulle søge helbredelse på kuranstalten Falkenstein ved Frankfurt am Main. Hertil ankom han under ledsagelse på rejsen af sin bror Anders den 19. marts 1891.

Kuren, der for størstedelen bestod i liggende ophold i fri luft,

bekom ham i begyndelsen godt, og han tog til i vægt, men efter en tids forløb fik han et tilbagefald med blodhoste, og - som han skriver - "her tilbragte jeg så 3 uger, og det var i grunden ganske hårde dage, thi jeg følte mig ensom og forladt, og jeg lærte dengang at kende, hvad det vil sige at ligge syg på et fremmed sted uden den hjemlige hygge."

Imidlertid var han kun med mellemrum sengeliggende, og han gjorde bekendtskab med mange mennesker blandt sine medpatienter, som han beskriver levende og karakteriserende i sine erindringer. Der var flere tyskere, men også en del danskere og andre skandinaver, og der blev bl.a. dannet en skandinavisk forening, i hvilken der blev afholdt små sammenkomster på de nationale festdage. Han skriver om disse, at "de er af den slags, som man trænger til og føler sig opmuntret ved, når man ikke ser sit fædreland; thi dansk i sind og tanke er og bliver man dog, hvor man end færdes, og hvorlænge man vender sit fædreland ryggen. Sandt at sige, så har mit ophold i udlandet gjort mig mere patriotisk, end jeg selv tænkte mig muligheden af at blive."

I sommeren 1891 var han i en periode af bedring hjemme på Rolighed en månedstid eller to, og kom herefter i oktober 1891 påny tilbage til Falkenstein på sit andet ophold, der fik et for hans personlige udvikling overordentlig indholdsrigt forløb af afgørende betydning for ham. Han gjorde nemlig her bekendtskab med en ung dansk dame, frøken IOHANNA CROME, datter af konsul A. Crome, indehaver af firmaet Crome og Goldschmidt, og hustru Thora Crome født Rothe, og bekendtskabet udviklede sig således, at de forlovede sig omkring ved juletid.

Imidlertid led også frøken Crome af tuberkulose og hendes sygdom, der var mere fremskreden end Frants's medførte hendes død allerede den 18. marts næste år, 1892. De nåede således ikke at blive gift, og den sidste tid formørkedes af den alvorlige sygdom. Dødsfaldet gik Frants overordentlig nær til hjerte og gjorde ham meget deprimeret. En af de første dage forlod han Falkenstein, atter under ledelse af sin bror Anders, der fulgte ham til kurstedet Gersau tæt ved Rigi ved Vierwaldstättersøen, hvor han opholdt sig nogle måneder og bl.a. nedskrev sine ovenfor omtalte, desværre uafsluttede erindringer om sine ophold på Falkenstein. I maj måned foretog han sammen med sin bror Hans en rejse i Norditalien og tilbragte der-

efter sommeren på kurstedet Seelisberg, hvor han bedredes noget. Den 7. september 1892 rejste Frants fra Seelisberg over Luzern og Lugano til Genua, hvorfra han sejlede til Antwerpen, hvor han ankom 1. oktober. Den 15. oktober påbegyndte han så efter lægelig tilskyndelse en sørejse med N.D. Lloyd dampere "Darmstadt" fra Antwerpen. Denne rejse førte ham bl.a. til Kina, hvor han opholdt sig en månedstid, og senere til Ægypten, Lilleasien, Grækenland, Tyrkiet og Italien m.m. I Dresden mødtes han med sin bror Hans og vennen Chr. Folsach, og efter en tur i Sachsisk Schweiz kom også Anders til, og sammen var de på Drebkau og Stradow og i Kottbus. Hjemkomsten til Rolighed fandt først sted den 25. juni 1893, efter at han havde været væk siden 13. oktober 1891.

Frants var nu så vidt restitueret, at han kunne tænke på at give sig i lag med et arbejde. Han havde lyst til udenrigstjenesten og havde med sine gode sprogkundskaber, som var blevet yderligere udviklet ved de mange og lange ophold i udlandet, med sin gode eksamen og sit vindende væsen sikkert gode evner herfor. Han fik ansættelse i Cadix i Spanien hos konsul G. Holbek fra omkring november 1893 (han afrejste fra Randers den 8/10.1893), og ansættelsen varede til hen på sommeren 1894, da helbredet tvang ham til at opgive den. Han bestyrede i denne tid bl.a. konsulatet alene fra 1. marts 1894 til 1. juli s.å. under konsul Holbeks ferie. Konsulen havde bryllup, mens Frants var hos ham, og Frants var hans forlover. Imidlertid blev som nævnt han sygdom igen værre og bevirkede bl.a., at hans stemme næsten forlod ham.

Vinteren 1894-95 tilbragte han i Algier sammen sin mor og sin søster Tychine, og i april 1895 tog han ophold på kurstedet Soden nord for Wiesbaden, hvor han boede hos en flink privat familie i "Maison Gietz". Han var ved ankomsten hertil alvorligt syg, og det var klart, at han ikke havde langt igen. Men han modsatte sig, at hans mor eller andre af familien blev tilkaldt før efter Anders's bryllup, der var fastlagt til den 29. juni. Imidlertid indhentede døden ham forinden, og han sov stille ind den 19. juni 1895.

Hans bror Anders rejste samme dag til Soden og hentede ham hjem. Hans kiste blev nedsat i familiegravstedet på Randers kirkegård.

Tante Andrea skriver om ham - sikkert med rette -: megen begavelse og gode evner gik til grunde med ham.

Nr. 14, TYCHINE SOFIE HVASS, 1872-1955.

Fars yngste søster, TYCHINE SOFIE HVASS, blev født på Frederiksdal i Haslund sogn den 29 august 1872 (Fam. Hvas V side 143, 145, 403), blev døbt i Haslund kirke den 15 december 1872 og gik i frøken Charlotte la Cours skole i Randers, hvor hun fik præliminæreksamen med en meget fin karakter i 1893. Hun boede gennem årene på Rolighed og deltog som sine søskende bl.a. i selskabeligheden, da Prins Christian opholdt sig i Randers. Hun hjalp sin mor i det hyggelige og smukke hjem, der var mødested for hele familien, og den dejlige have, som jeg skønt jeg kun kan have været ca 3 år, kan huske at have besøgt. Også efter moderens død i 1911 blev hun boende, indtil hun den 12 novbr. 1912 indgik ægteskab i Frederiksberg kirke med MADS CHRISTIAN ANDREAS ØSTERGAARD, der var sognepræst i Virring-Essenbæk ved Randers. Han var født i Tudsens ved Holbæk den 14 septbr. 1856 som søn af skolelærer Jens Madsen Østergaard og var enkemand efter Cecilie Adelheid Caroline Hedemann. - I Virring præstegaard herskede min onkel med stor myndighed som præst og ivrig landmand, og han og min tante forstod at skabe et overordentlig hyggeligt, smukt og gæstfrit hjem, hvor jeg tilbragte dejlige sommerferier som barn. Ofte har jeg cyklet fra Aarhus til Virring og legede bl.a. med mine jævnaldrende slægtninge på Tustrup (nr 74.76). - I 1921 tog onkel Østergaard sin afsked efter 31 års virke i sognet, og de købte en mindre villa på Kornvej 5 i Charlottenlund. Her døde onkel Østergaard den 1. febr. 1928 og blev begravet på sin kirkegård i Virring, hvor han gennem de mange år havde haft sin gerning. En nekrolog fortalte, at "han var en præst af den gamle skole og ejede som ordets forkynder en sjælden veltalenhed, som i forening med hans stilige fremtræden og fine personlighed gav ham en egen stille magt og autoritet over sindene. - Han vandt sig mange venner . . .".

Tante blev boende i villaen, og jeg var en flittig gæst hos hende i hele min studentertid. Det var hos hende jeg traf min senere kone, naboens datter-Ingrid. - Tante var en rettænkende, særdeles velbevogt - og blandt andet vidt berejst - dame og besad megen finfølelse og venlighed. Hun blev i de senere år passet venligt og omhyggeligt af sin niece, Pussy (nr 18) og døde den 4. februar 1955 i sit hjem. Hun blev begravet ved siden af sin mand, og sammen med overretssagfører Bach Nielsen var jeg eksekutor i hendes bo.

Hendes ægteskab var barnløst.

Det foranstående drejer sig om ottende slægtled. Man bedes påny anbringe oversigtsstamtavle nr. 1 til højre, idet der fortsættes med:

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 15-21

der her i afsnit I omhandler børnene, nr. 15-17, af Anders Hvass (10), datteren nr. 18, af Andrea Hvass (11) og børnene, 19-21, af Hans Henrik Hvass (12).

De tre sønner, 15-17, af Anders Hvass (10).

NR. 15, FRANTS HVASS

Den ældste søn af overretssagfører Anders Hvass (10), FRANTS HVASS, blev født i København (Sct. Mattæus sogn) den 29. april 1896 og blev døbt i Sct. Mortens kirke i Randers den 29. juli samme år. Han gik først i skole i det danske selskabs, kaldet dr. Starckes skole, der blev ledet meget liberalt. Da skolen blev ophævet, gik de fleste af hans klasse over i Henrik Madsens skole, det senere Sct. Jørgens gymnasium.

I 1914 blev han student og studerede derefter jura ved Københavns universitet. I studentertiden dyrkede han rosport og deltog i kaproninger såvel herhjemme som i Norge, Sverige og Tyskland. I 1918 blev han bestyrelsesmedlem i Danske Studenters roklub og - som før ham hans far - dens formand fra 1925 til 1927. Fra 1930 til 1933 var han formand for Dansk forening for rosport og i 1932-33 for Nordisk Roforbund.

Den 7. januar 1921 blev han juridisk kandidat og fik derefter (fra 15. januar), idet han afventede indkaldelse til militærtjeneste, stilling hos overretssagfører, senere generalkonsul i Danzig, Harald Koch.

I maj 1921 blev han indkaldt til 24. batalion. Chefen var oberstleutnant Erik With, den senere kommanderende general.

Efter soldatertiden trådte han den 1. januar 1922 ind i udenrigstjenesten og gjorde de første år som konstitueret sekretær tjeneste i forskellige kontorer i København, herunder fra 1925 til 1927 som ministersekretær.

Den 28. januar 1922 indgik han i Holmens kirke i København ægteskab med MARIA LEONIDOWNA de WACHTINE, kaldet Marina, født den 20. august 1902 i Port Arthur, datter af kaptajn i den russiske marine, Leonid de Wachtine og hustru, Nina. - Ægteskabet, der var barnløst, blev efter en lang årrækkes adskillelse opløst i 1949.

Den 1. juli 1926 udnævntes han til sekretær og var fra den 1. april 1927 til 1930 konsultssekretær med titel af vicekonsul ved generalkonsulatet i Hamborg. Fra 1. januar 1930 var han påny ministersekretær i København og var herunder sekretær ved den danske delegation til nedrustningskonferencen i Geneve 1932-33. Den 1. marts 1933 kom han til London som legationssekretær hos gesandten, greve Ahlefeldt-Laurvig. Den 5. december 1934 blev han ridder af Dannebrogordenen, vendte i 1936 tilbage til København som fuldmægtig i ministeriet og var fra 1937 til 1939 sekretær for det danske udvalg for nordisk økonomisk samarbejde. Den 1. januar 1939 blev han konstitueret som kontorchef i den økonomisk-politiske afdeling og blev fra 1. februar 1940 udnævnt til chef for administrationskontoret.

Den 15. juni 1941 udnævntes han til tjenestemand i 3. lønklasse med konstitution i 2. lønklasse og blev chef for udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling med kongelig udnævnelse fra 1. januar 1943. Den 26. september 1942 blev han udnævnt til Dannebrogsmænd.

Om hans virksomhed under besættelsen fortælles nedenfor.

Den 1. september 1945 blev Frants Hvass først konstitueret som direktør for udenrigsministeriet og fik derefter kongelig udnævnelse af 5. oktober samme år (fra 1. oktober).

Den 28. juli 1947 blev han vicepræsident for det internationale Institut for administrative videnskaber, i 1956 dets præsident og i 1962 ærespræsident.

Den 26. september 1947 blev han kommandør af 2. grad af Dannebrogordenen. Ved kongelig resolution af 23. juli 1948 (fra 1. august) blev han fritaget for tjeneste som direktør og stillet til rådighed for udenrigsministeriet til løsning af særlige opgaver og fik ved kgl. resolution af 3. september s.å. titel af overordentlig gesandt og befuldmægtiget minister.

Den 16. februar 1949 (fra 1. april) blev han udnævnt til leder af den danske militærmission hos det allierede kontrolråd i Berlin. De udsendinge, der var akkrediterede hertil, måtte være officerer. Men mens man i andre lande anvendte officerer til denne diplomatiske tje-

nesten, gik Danmark den modsatte vej: man udnævnte diplomaterne til officerer. Frants fik derfor titel af generalmajor.

Samme år (fra 7. december) blev han leder af den danske mission ved det allierede højkommissariat i Bonn og blev ved kongelig resolution af 4. juni 1951 udnævnt til overordentlig og befuldmægtiget ambassadør hos Forbundsrepublikken Tysklands præsident i Bonn.

Den 17. september 1949 indgik han i København ved borgerlig vielse ægteskab med ESTHER baronesse LERCHE, født 11. oktober 1909 i Hagested, datter af Wilhelm baron Lerche (død 1916) og Addie Cathrine Juliane født Grevenkop Castenskiold til Hagestedgård (død 1963). Hun var gift første gang 3. april 1947 i Hagested med legationsråd Frits Emmerich Høegh-Guldberg, født 17. maj 1893 i Ebeltoft. Ægteskabet blev opløst i 1948.

Frants Hvass var medlem af den danske styrelse for det nordiske administrative forbund fra 1946 til 1949 og af bestyrelsen for Danmarks amerikanske selskab 1947 til 1951. Han var endvidere medlem af den skandinaviske forsvarskomite i 1948 og æresmedlem af den danske forening Freja i Berlin.

Den 1. januar 1954 blev han kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen, og den 15. december 1965 blev han, mens han endnu var i tjenesten, udnævnt til Storkors af Dannebrog. Hans skjold på Frederiksborg slot har mottoet: In Externo pro Patria.

Da han i april 1966 fyldte 70 år, måtte han fra 1. maj 1966 tage sin afsked og tilbringer nu sit otium i København med bopæl Naboløs 4.

Det foranstående giver i oversigt et omrids af Frants Hvass's tilværelse. I det følgende og i noterne meddeles en række detaljer navnlig vedrørende besættelsestiden 1940-45.

Udenrigsministeriet spillede under denne en meget væsentlig rolle i vort lands forhold til besættelsesmagten, og Frants fik i kraft af sin stilling sin rigelige andel i udførelsen af de ubehagelige hverv, der efterhånden kom til at påhvile ministeriet.

DEN NIENDE APRIL 1940 fik Frants af vagten i udenrigsministeriet klokken fire om morgenen meddelelse om besættelsen og tog omgående til ministeriet. Situationens udvikling blev rapporteret til ministeriet blandt andet af en marineofficer, der telefonerede stående bag et gardin i en lejlighed i Bredgade. Kort efter måtte Frants i

funktion, idet han i sin egenskab af protokolchef måtte komme den engelske gesandt til undsætning, efter at denne var blevet tilbageholdt af tyskerne i porten til gesandtskabet i Bredgade. Det lykkedes Frants at få ham frigivet.

En anden af hans opgaver blev at føre tilsyn med nogle danske INTERNERINGSLEJRE, der blev oprettet først for nogle britiske korrespondenter m.fl. på gården St. Grundet ved Vejle, senere også med en lejr for internerede amerikanere.

Da Danmark i november 1941 blev nødsaget til at tilslutte sig den såkaldte "ANTIKOMINTERNPAGT", ledsagede Frants som chef for udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling udenrigsminister Scavenius til Berlin til underskrivelsen ved en såkaldt "Staatsakt", hvor repræsentanter for de deltagende stater var tilstede med store delegationer.

Straks efter ankomsten til Berlin opstod der vanskeligheder, idet man fra tysk side nu ikke kunne godkende ordlyden af den hjemmefra forberedte og allerede fra tysk side godkendte erklæring, hvorved Danmark skulle tiltræde pagten. Der måtte laves mange nye udkast på hotelværelserne, og til sidst lykkedes det. Men nu forlangte tyskerne også, at Scavenius - på samme måde som repræsentanterne for de øvrige lande - skulle holde en tale ved erklæringens afgivelse. Det blev pålagt Frants at skrive talen, og hans udkast blev godkendt.

Om statsakten næste dag skriver Frants: Jeg vil ikke sige, at Scavenius "holdt" den lille tale. Han læste den ganske tørt op!

"TELEGRAMKRISEN". I 1942 opstod den såkaldte telegramkrise. Som svar på et langt og noget svulmende fødselsdagstelegram fra Hitler svarede kongen meget kort, hvilket bragte Hitler i raseri og medførte en ændring af den tyske holdning overfor Danmark. Den tyske gesandt, v. Renthe Fink, blev hjemkaldt, og den danske gesandt i Tyskland, O.C. Mohr, måtte for en tid forlade Tyskland.

Fra dansk side prøvede man at glatte ud, men det lykkedes ikke, og udenrigsminister Scavenius måtte igen til Berlin - og påny med Frants som ledsager. Scavenius forhandlede længe i enrum med v. Ribbentrop, der blandt andet præsenterede ham for dr. Best, der skulle afløse v. Renthe Fink i Danmark. v. Ribbentrop prøvede at overtale Scavenius til at danne en regering fortrinsvis af nationalsocialister, men det lykkedes Scavenius - som Frants siger - med stor dygtighed at undgå dette.

AKTIONEN MOD JØDERNE. Allerede straks efter den 9. april 1940 begyndte man fra dansk side at blive ængstelig for, hvordan det ville gå de danske jøder. Omkring begivenhederne den 29. august 1943 blev der - som Frants skriver - "navnlig gennem den uforfærdede Duckwitz, der var såkaldt skibsfartssagkyndig hos den rigsbefuldmægtigede, ad forskellige veje givet ledende danske politikere, herunder Buhl, Hedtoft og H.C. Hansen et tegn om, at noget formentlig var i gære. Både før og efter den 29. august havde direktøren for udenrigsministeriet, Niels Svenningsen, haft indgående og mere end indtrængende samtaler med dr. Best, men var stadig blevet holdt hen. Den 30. september indfandt Duckwitz sig i udenrigsministeriet for at give underretning om, at aktionen mod de danske jøder var umiddelbart forstående. Da Svenningsen på det tidspunkt var fraværende, henvendte Duckwitz sig til mig som chef for den politisk-juridiske afdeling. Svenningsen, der straks efter Duckwitz's besøg vendte tilbage til ministeriet, blev omgående underrettet. Han indkaldte med korteste varsel departementschefstyret og satte sig samtidig i forbindelse med de danske jøders ledelse. Som en løbeild gik meddelelsen over land og by" - og med bistand fra så at sige alle sider lykkedes det som bekendt at få flugten organiseret. Cirka 6.000 jøder blev bragt i sikkerhed i Sverige, der fra første færd havde erklæret sig villig til at yde enhver hjælp.

THERESIENSTADT. Til trods for den store organiserede flugt lykkedes det tyskerne at deportere mellem 450 og 500 jøder til Theresienstadt. I den følgende tid blev det derfor de danske myndigheders opgave at søge at hjælpe dem. Tyskerne var modvillige, men fra dansk side lykkedes det i januar 1944 at få frigivet nogle jøder og at få forhandlinger i gang om et besøg af danske myndigheder i Theresienstadt. Disse forhandlinger trak i langdrag, men udenrigsministeriet (Frants) og Røde Kors pressede på, og til sidst lykkedes det, blandt andet efter at Frants nogle gange havde været i Berlin.

Om selve besøget er der skrevet officielle beretninger af Frants, af dr. Juel Henningsen og af dr. Rossel, og besøget omtales flere steder blandt andet af Frants i sin indberetning til ordenskapitlet og af overrabbiner, dr.phil. M. Friediger. Frants skriver: "Endelig kom tilladelsen, og overlæge Juel Henningsen og jeg ankom den 23. juni 1944 til Theresienstadt og sammen med os en repræsentant (en schweizer) for det internationale Røde Kors.

Theresienstadt var, sagt i gåseøjne, under selvforvaltning. Der var kun ca. 15 gestapofolk indenfor ghettoen, men som en ring udenfor ghettoen var der opstillet en række gendarmere.

Under gennemgangen og besigtigelsen af byen, som lededes af den "Judenälteste", var det naturligtvis synligt, at en del var Potemkin-kulisser. Men det var i det hele overraskende, at de interne rede havde det så forholdsvis godt. Sundhedstilstanden mellem de danske måtte siges ikke at være dårlig, og det samme gjaldt beklædningen. De danske var vel nok dem, der havde det bedst af de interne rede i Theresienstadt (men alt er jo relativt). De havde f.eks. bedre boligforhold og forholdene på hospitalet kunne efter udtalelse af overlæge Juel Henningsen ikke siges at være helt ringe, ikke mindst på grund af de meget dygtige jødiske læger, der var knyttet til det."

Dr. Friediger fortæller, hvordan kommissionen blev modtaget af dr. Epstein, der var "Judenälteste" i byen, og hvis tale var nøje censureret i forvejen af den tyske kommandant: "Efter modtagelsen kørte kommissionen i bil gennem byen efter en forud lagt plan og besøgte de bygninger, kaserner og virksomheder, som lå på deres rute. Det blev senere fortalt os, at kommissionens medlemmer var meget "nysgerrige". De ville se mere end man ville vise dem, og de viste stor interesse for alt, hvad de mødte undervejs."

Dr. Friediger fortsætter: "Så kom det store øjeblik. Kommissionen trådte ind i stuen, hvor jeg tog imod dem: afdelingschef Frants Hvass - nu direktør i udenrigsministeriet - overlæge Juel Henningsen fra Dansk Røde Kors, dr. Rossel fra internationalt Røde Kors, dr. Heidenkamp fra tysk Røde Kors, hauptsturmführer Günther fra Prag og dennes bror i højere rang fra Berlin, Moes, Renner, som havde anrettet så mange ulykker i Danmark - han talte dansk - og dr. Epstein." Kort efter præsentationen, og medens den dansktalende tysker var tilstrækkeligt langt væk, sagde Frants til overrabbineren: jeg skal hilse Dem fra Kongen, og få minutter efter fik han lejlighed til at hilse ham også fra biskop Fuglsang Damgaard, fra hvem han meddelte: man beder for de danske jøder i Danmarks kirker.

Disse hilsener gjorde et overordentlig stærkt indtryk på dr. Friediger, der skildrer det i sin bog. Han fortsætter: "En time sad kommissionen hos os. De bragte hilsener med sig hjemmefra, som de afleverede, for at de skulle bringes videre. De bragte medikamenter med, som de efterlod på dr. Epsteins kontor. De interesserede sig for vo-

re livsforhold. Vi talte om pakkerne, og jeg fortalte om deres betydning for vort livs opretholdelse. Jeg bad dem foranledige, at der blev sendt os danske bøger, som vi savnede stærkt. De herrer besøgte derefter forskellige værelser og talte med forskellige mennesker. Og så tog de afsked, steg op i bilerne og kørte bort."

Dette besøg i Theresienstadt har været drøftet en del, og der har været fremsat forskellige meninger om dets betydning. Men det må dog givetvis have været til støtte for de internerede, at de ikke behøvede at følge sig glemte af myndighederne hjemmefra.

Ikke blot jødernes skæbne lå udenrigsministeriet på sinde. Også for de KOMMUNISTER, der blev interneret i Horserød-lejren blev der gjort et stort arbejde. Der var dannet en kvindekomite af de interneredes hustruer, og Frants fik den - ikke altid helt nemme - opgave at forhandle med dem. Men efter kort tid var de på god talefod med hinanden.

Om FRØSLEVLEJREN. I månederne januar til marts 1944 var udenrigsministeriet kommet til det resultat, at en standsning af deportationerne og en hjemførsel af de allerede deporterede måtte kunne gennemføres, såfremt der her i landet blev oprettet en særlig lejre, der kunne tilfredsstille tyske ønsker - og alligevel - uofficielt - være under dansk tilsyn og indflydelse. Resultatet blev oprettelsen af Frøslevlejren. Frants var medvirkende i sagen og forhandlede bl.a. med dr. Stalman, der var "Regierungsdirektor", og som erklærede sig enig i, at tyskerne var at opfatte som bygherrer. Da der alligevel - mens lejren var under opførelse - skete deportationer, protesterede Frants overfor Bovensiepen og Pancke.

En del fanger, der skulle til Frøslev, blev ført fra Horserød den 11-12. august 1944 med busser til Helsingør og med skib til Flensborg og derfra igen med busser til lejren, altsammen for ikke at vække opmærksomhed og for at undgå episoder. Transporten blev imidlertid forsinket af tyskerne selv, og da den blev observeret fra Helsingør skibsværft, opstod der en strejke på værftet. Stalman ringede altereret til udenrigsministeriet og truede med "visse foranstaltninger", og nævnte, at lejren jo var oprettet efter forhandlinger med de danske myndigheder. Frants, der førte samtalen, benyttede denne lejlighed til at repetere de danske betingelser for lejren: tilbageføring af alle deporterede og ingen nye deportationer.

HJEMTRANSPORTEN FRA KONCENTRATIONSLEJRENE. Den danske administration, navnlig udenrigsministeriet og socialministeriet, udfoldede gennem hele besættelsen et stort arbejde dels for at hindre deportationer, dels for at skaffe alle oplysninger frem om dem, der alligevel blev sendt afsted - om deres opholdssteder og helbredstilstand m.v., og man pressede ustandselig på tyskerne for at få hjemtransporten påbegyndt.

Ved forenede anstrængelser fra dansk og svensk side (greve Folke Bernadotte) fik man virkelig opnået tysk tilladelse til at føre forskellige grupper af deporterede dels til Sverige dels i visse tilfælde til Frøslevlejren. Om en episode, der var et led i dette arbejde for at opnå tysk samtykke til hjemtransporten fortæller Frants:

I marts måned var det lykkedes minister Mohr at få chefen for Gestapo, Kaltenbrunner, statssekretær for Auswärtiges Amt, Steengracht, chefen for dette ministeriums politiske afdeling, Hencke (der iøvrigt en kortere tid havde været nr. to i Danmark), legationsråd Steensen-Leth og mig samlet til en frokost i Berlin hos sig og sin frue. Først klokken to kom Kaltenbrunner. Han var iført et ganske jævnt sæt tøj med pullover, idet hans hjem ganske kort forinden var blevet udbombet. Straks da vi havde sat os til bords, tog den modige minister Mohr et gult konceptpapir ud af sin lomme og læste uden at se til højre eller venstre op om, hvor mange danske der i de forskellige lejre efter de oplysninger, vi havde, var døde af hvad tyskerne foretrak at kalde "Kreislaufstörungen". Han påpegede, at man måske kunne have forståelse for, at tyskerne måtte værge sig imod enkeltpersoner, der løb den personlige risiko at sabotere tyske anlæg i Danmark, men ikke for bortførelse af 2000 danske politibetjente, som nu uden sigtelse eller anklage var indespærret i sygdomsbefængte tyske lejre.

Kaltenbrunner var synligt irriteret og med et mildt udtryk utilfreds med disse oplysninger. Han blev fuldstændig rød i ansigtet og udbød under oplæsningen: "Ich bin doch kein Meuchelmörder!". Dette udbrud generede dog ikke minister Mohr, der fortsatte oplæsningen.

De herrer Steengracht og Hencke sad ganske ubevægelige og stirrede lige ud for sig. Jeg mener, at de hørte på oplæsningen med tilfredshed, men det kom ikke til noget udtryk; de vovede ikke at sige et ord eller blot at se på hinanden.

Frokosten varede meget længe, men resultatet blev, at der blev

givet et - ved første øjekast dog ret ubestemt - tilsagn om tilbageførelse til Danmark eller Sverige af de ca. 1500 politifolk, der endnu var tilbage i koncentrationslejrene."

Frants blev udset til fra dansk side at organisere tilbageførelserne af de deporterede fra Tyskland og fik udført transporterne med stærk støtte fra den danske gesandt i Berlin, minister Mohr og i nært samarbejde med departementschef H.H. Koch og kontorchef Mogens Kirstein i Socialministeriet, overlæge Thune Andersen (der gik så vidt som til at tilbyde at opholde sig i Neuengammelejren på dens vilkår til krigens slutning), med fuldmægtigene Adam Tscherning og Bjarne With Paulson fra udenrigsministeriet og Finn Nielsen fra socialministeriet (den senere departementschef), med overlæge Juel Henningsen og dr. Johannes Holm fra Serumintitutttet, dr. Lorenzen, Bov, ritmester K.C. Zeilau og forskellige andre.

Frants fik fra Bernadottes side frie hænder til arbejdets gennemførelse, og da de danske konvojer - modsat de svenske - gik over land, og da Bernadotte måtte vente på at få sikkerhed for sin tilførsel af dieselolie, kom den danske organisation som den første i gang i Tyskland.

I månederne marts og april 1945 besøgte Frants det store antal forskellige - formentlig ca. 20-koncentrationslejre, hvor danske og norske var anbragt - bortset fra Theresienstadt, idet vore generatorvogne ikke ville kunne forcere højderne i Erzgebirge. I nogle af lejrene havde de internerede det relativt godt. Et sted, hvor en deling politifolk var internerede, kunne de f.eks. bevæge sig fra de barakker, de boede i, til arbejdspladsen. Andre lejre var mere end slette.

Det viste sig, at både nordmænd og danske så nogenlunde vidste, hvor de respektive statsborgere befandt sig i koncentrationslejrene. Frants gjorde grev Bernadotte opmærksom på, at der i Sachsenhausenlejren befandt sig en enkelt fange, den kendte politiker - folketingsmand og senere minister - Aksel Larsen, der sad i enecelle, og som det derefter lykkedes at få til Neuengamme. Men også her blev han sat i enecelle. Grev Bernadotte og Frants havde indgående samtaler med den tyske kommandant, Paulli, der iøvrigt senere blev skudt eller hængt, og foreholdt ham det forkastelige i, at den pågældende ikke kunne færdes sammen med de andre fanger. Paulli var på dette tidspunkt meget ophidset over en affære, hvor-

under nogle danske fanger ikke havde villet fjerne noget råddent halm, som tidligere fanger havde ligget i, og han truede overfor Frants med drastiske - han gentog ordet drastiske - forholdsregler. Under samtalen kom der imidlertid melding om, at fangerne nu var villige til at fjerne halmen, og forholdet til Paulli bedredes. Paulli spurgte nu, om Frants ville påtage sig ansvaret for, at Aksel Larsen ikke ville forsøge at drive politisk, d.v.s. kommunistisk propaganda blandt de øvrige fanger. Frants svarede, at det var vanskeligt for ham at afgive en sådan erklæring, da han ikke kendte hr. Aksel Larsen, bortset fra at han en enkelt gang havde set ham i udenrigsministeriet, men at han gerne ville have en samtale med ham, inden han tog stilling til spørgsmålet.

Hr. Aksel Larsen blev nu hentet op - og han har senere fortalt, at han troede, at hans sidste time var kommet. Frants talte med ham - på dansk - og fremhævede, at det var ham, der skulle afgive en erklæring, ikke Aksel Larsen. Denne var medtaget af den behandling han havde fået, og svarede, at han under de givne omstændigheder hverken ville eller kunne drive nogen form for propaganda. Frants erklærede så overfor Paulli, at han mente at kunne påtage sig ansvaret for, at hr. Aksel Larsen ikke ville agitere, og Aksel Larsen kom derefter ud af sin enecelle og kunne færdes indenfor det almindelige koncentrationslejrrområde.

Skønt der endnu var usikkerhed om den endelige tilladelse fra tyskerne til hjemtransporten, bestræbte man sig dog for at få samlet alle i Neuengammelejren, der lå i nærheden af Hamborg og derfor nogenlunde centralt i forhold til den danske grænse. Mens der blev ført talløse forhandlinger med de tyske myndigheder - heri var Bernadotte en mester - blev der samlet et efter forholdene meget stort detachment af busser, ambulancer og almindelige biler - alle hvidmalede - og ved slutningen af krigen havde ca. 65 danske vogne hovedkvarter i Friedrichsruh-skovene i nærheden af Hamborg. Derfra hentede man i de forskellige lejre de deporterede til Neuengamme og i enkelte tilfælde til Danmark og Sverige. Vognene var generatordrevne (kørte altså på trægass) og kunne slet ikke måle sig med de svenske, der havde rigtig benzin. Ved den danske grænse var der yderligere ca. 120 vogne.

Under opholdet i Friedrichsruh-skovene blev vognparken en dag angrebet af allierede lavtgående flyvere, der havde fuldstændigt luft-

herredømme. Det skete ved en fejltagelse, idet det var en aftale, at de hvide vogne ikke skulle angribes. Men ikke mindre end 19 vogne blev ramt. Heldigvis blev ingen mennesker dræbt, kun 6 blev lettere såret, deriblandt en ung sygeplejerske.

På grund af angrebet på vognene opstod der - meget forståeligt - en smule ængstelse hos nogle af chaufførerne, der for en stor del var folk med kone og børn. De erklærede, at de ikke ville vente længere på forhandlingerne mellem Bernadotte og tyskerne, men var dog parat til at køre igen, når den endelige tilladelse måtte foreligge. I mellemtiden ville de vente i Danmark. De gav dog Frants respit til næste dag klokken tolv. Næste dag var der delte meninger mellem chaufførerne. Nogle ville komme tilbage, når den tyske tilladelse måtte foreligge, andre ville blive endnu i 24 timer.

Og - heldigvis: i løbet af dagen - det var den 19. april 1945 - lykkedes forhandlingerne. Bernadotte samarbejdede med Kaufmann, en nyudnævnt tysk "Gauleiter" (Bernadotte kaldte ham rigsstattholder) i Hamborg, med øverste ledelse over hele Nordtyskland også over Gestapo, og man fik fra Himmler om aftenen (kl. 23) den endelige tilladelse til at få de danske og norske internerede tilbage til Danmark og videre til Sverige.

Næste morgen startedes der. Frants havde ledelsen af afsendelsen fra Neuengammelejren og måtte først optræde som "folketaler" - hvad han ikke var vant til - overfor vore ca. 2000 internerede. 2000 er mange mennesker, men han holdt talen, i hvilken han afkrævede alle et løfte om, at de ikke ville "hoppe af" på vejen gennem Danmark. Han sagde til dem, at der var mange tusinde flere danske og norske, som man ville prøve at redde, og hvis løftet til Kaltenbrunner (tyskerne) blev brudt, ville det blive umuligt at arbejde videre. Hele forsamlingen lovede at parere ordre.

Først kørte de svenske vogne, ialt 24, derefter detachementet på de ca. 65 danske vogne fra Friedrichsruh-skovene. Yderligere tilkaldte man pr. telefon de ca. 120 danske vogne, der var ved grænsen, og de indfandt sig i Neuengamme i løbet af dagen.

Efterhånden begyndte det at haste. Frants havde fået at vide, at der i nattens løb var iagttaget 6 á 7 allierede tanks i nærheden af lejren. Det gav en vis ængstelse for, at de skulle bane sig vej til lejren, og at der kunne opstå skyderi. Transporten var ordnet således, at vognene skulle køre passagererne til grænsen og så kom-

me tilbage for at få et nyt hold med. - Men det gjaldt om at få alle ud af lejren inden kl. 19, som Frants havde måttet sætte som deadline - sidste frist. Selv den tyske kommandant skyndede på, idet han sagde: Få dem allesammen ud af lejren så hurtigt som muligt; hvert øjeblik kan der komme kontraordre fra et eller andet kontor i Berlin!

Det, man var bange for, var tre ting: 1. at koncentrationslejr-fangerne for tidligt ville gøre oprør mod det stærkt bevåbnede tyske vagtmandskab. Foruden de danske og norske var der i lejren et stort kontingent af fanger bl.a. fra Rusland og Polen, og de var væsentlig dårligere stillet end vore. 2. at alle disse fanger, der var hungerrige som vilde dyr, skulle kaste sig over vore folk, fordi disse endnu havde noget af indholdet fra deres levnedsmiddelpakker fra Danmark. 3. at lejren, der lå i Elbdalen ville komme til at ligge i skudlinjen mellem de fremrykkende allierede styrker og de vigende tyske tropper, der kunne frygtes at ville sætte sig fast på et højdrag i nærheden, nord for Elben.

Under disse omstændigheder fandt Frants det rigtigt, da ikke alle kunne komme med i første omgang, at opfordre til at tre hundrede danske og tre hundrede norske blandt de raskeste af fangerne ville melde sig og begive sig afsted nordpå til fods for at komme til Friedrichsruh eller møde de hvide busser undervejs. Det pågældende antal meldte sig straks og fik anmodning om at tage afsted senest kl. 19, hvis der ikke forinden var kommet busser tilbage i fornødent antal.

Det viste sig, at en del busser nåede tilbage, og der opstod nu den ejendommelige vanskelighed, at hverken danske eller norske ville stige ind i vognene - danskerne fordi de følte, at de var en slags værter, og at de norske som gæster skulle gå først - og nordmændene fordi de følte, at det var et dansk foretagende, og at de danske derfor måtte være de første til at blive ført til Danmark. - Problemet blev løst ved, at Frants "kommanderede" nordmænd ind i den første bus, danskere i den næste og så fremdeles.

Inden afgang fra Neuengamme blev Frants vidne til flere uhyggelige eksempler på, hvordan tyskerne mishandlede de fanger, navnlig russere og polakker, der blev tilbage.

Frants forlod lejren med den sidste transport. Det var blevet meddelt ham, at politiinspektør Møllerup var fange i lejren, men tys-

kerne "kunne ikke finde ham". De danske chauffører skyndede på, men Frants ville ikke forlade lejren før Mellerup var med. Så "fandt" tyskerne ham.

Det var nu ved at blive mørkt, og på grund af risiko for flyverangreb var det farligt at køre om natten. Den sidste konvoj kørte derfor ikke længere end til Friedrichruhskovene, hvor man overnattede. Svenskerne havde oprettet et depot, hvorfra der kunne serveres cacao og brød. Frants bemærkede, at han var ked af, at de ikke kunne blive anbragt bedre, men fik det svar, at selve det at være fri for fangenskab opvejede alt andet.

Den 24. april 1945 havde Frants en samtale med greve Bernadotte, der fortalte ham udførligt om de forhandlinger, han samme nat havde først med den tyske brigadefører Schellenberg og derefter i Lübeck med Himmler. Hele indholdet af Bernadottes forhandling og udviklingen i disse dage er beskrevet af Bernadotte i hans bog: Slutet, udgivet i juni 1945. Det er også omtalt, at Bernadotte tog spørgsmålet om standsning af terroren og af henrettelserne i Danmark op med Himmler. Frants fortæller, at Bernadotte med denne opfordring til Himmler efterkom en anmodning fra dansk side. Himmler lovede at foranledige, at der ikke skulle finde flere henrettelser sted i Danmark. "Skulle det alligevel ske, ville Bovensiepen blive skudt." (B. var chef for Gestapo i Danmark).

Om ENKELTE EPISODER fra de bevægede besættelsesår kan berettes:

Den 8. november 1943 forlangte tyskerne, at der skulle sendes en repræsentant for den danske centraladministration til general v. Hannekens kontor i Silkeborg. Han skulle have bemyndigelse til at udstede ordrer til alle danske myndigheder i Jylland. Alle krav fra tyske instanser skulle adlydes.

Kravet blev fremsat af Best overfor Svenningsen, der dagen efter forelagde sagen i et departementschefsmøde. Under drøftelserne blev stiftamtmand Herschend og Frants Hvass bragt i forslag. Andreas Møller fremhævede, at udenrigsministeriets teknik ville være af uvurderlig værdi til at holde igen overfor urimelige tyske krav. - Som bekendt blev Herschend foretrukket til det ubehagelige hverv.

Under de bevægede forhandlinger under strejkedagene i København i sommeren 1944 mellem departementscheferne, frihedsrådet og tyskerne, hvor et af kravene fra dansk side var fjernelse fra gaderne af det forhadte Schalburgkorps, efterlyste Best en anmeldelse om korpsets udskejelser.

Det blev Frants, der - samme dag - på udenrigsministeriets vegne overrakte Pancke, den tyske politigeneral, en række danske politirapporter om Schalburg-episoder.

I sommeren 1944 blev professor Carsten Høeg anholdt af Gestapo. I en redegørelse efter krigen anfører direktør Svenningsen, at Høegs løsladelse allerede efter 8 dage i særlig grad skyldtes Hvass's bestræbelser.

Da professor Mogens Fog sad fængslet i Shell-huset, nægtede han at give oplysninger og blev underkastet en vis tortur, men gradvis bedredes hans forhold, og fra juletid fik han tilladelse til at læse. Hæstrup skriver (Hemmelig Alliance 2 side 218): Det synes som om en henvendelse fra Fr. Hvass her kan have været af betydning.

Gennem sit nære samarbejde med direktør Svenningsen havde Frants tillige nær forbindelse med departementschefstyret efter den 29. august 1943. Han var med til det indledende møde, der holdtes af general v. Hanneken i Nyboders skole i København og gjorde senere på dagen rede for det passerede i et møde i udenrigsministeriet for administrationscheferne. Dette var det første møde i "departementschefstyret." - Den 24. september rejste han til Berlin for at underrette den danske gesandt, O.C. Mohr, om den situation, der nu forelå.

EFTER BESÆTTELSENS OPHØR blev udenrigsministeriets embedsmænd stærkt angrebet for deres forbindelse med tyskerne under krigen. Det blev krævet, at alle, der havde forhandlet med dem, skulle fratræde deres stillinger. Det gjaldt direktør Svenningsen, kammerherre J.C.W. Kruse og greve Reventlow, og også Frants Hvass blev angrebet. Den nyudnævnte udenrigsminister, Christmas Møller, tog imidlertid embedsmændene stærkt i forsvar og fremsatte i forbindelse med forelæggelsen af et lovforslag om udvidelse af udenrigstjenesten en udførlig erklæring (refereret i Berlingske Tidende den 12. september 1945), hvor han fremhæver, at udenrigsministeriets embedsmænd var sat til at føre alle forhandlinger med tyskerne ("det hårdeste og mest beskidte job, der var her i landet"). Selv efter den 29. august krævedes det fra befolkningens side, at man beholdt mest muligt af administrationen på danske hænder for derigennem at kunne snyde tyskerne mest muligt. Man kan derfor ikke bebrejde embedsmændene, at de så har ført forhandlingerne f.eks. om mønt- og toldunion eller om antikointernpagten.

Overfor Frants havde man særlig rejst kritik i anledning af en rejse til Bern, Lissabon og Madrid, han havde foretaget kort efter den 29. august. Man hævdede, at han skulle have prøvet at påvirke forskellige gesandter til at indtage en holdning modsat den, ministerKauffmann i USA havde indtaget. Christmas Møller erklærede det for ganske klart, at Frants kun har haft til formål at informere de forskellige gesandter om stillingen her i landet.

Christmas Møller tilbageviste i det hele taget anklagerne. For Frants's vedkommende henviste han særligt til, at Foreign Office i London, hvor Christmas Møller havde præsenteret ham som nyudnævnt direktør, havde modtaget ham særlig venligt og vist ham fuld tillid.

Angrebene er også fra anden fremtrædende side (departementschef Aage Svendsen, justitsministeriet) betegnet som urimelige og uforstående og den offentligt fremsatte tak til Frants for hans store og betydningsfulde arbejde for politifolkene, betegner han som velfortjent og som en velkommen modsætning til angrebene.

Den fornemste erklæring om tillid - både til dygtighed og til danskhed - som udenrigsministeren kunne vise Frants, var vel iøvrigt den, at han, skønt Frants var en af den forkætrede Scavenius's nærmeste medarbejdere, dog udnævnte ham til direktør for udenrigsministeriet.

Om denne sin udnævnelse skriver Frants:

"Efter krigens afslutning blev det af udenrigsminister Christmas Møller overvejet, hvorvidt direktør Svenningsen skulle forblive som den administrative leder af udenrigsministeriet, eller om jeg skulle afløse Svenningsen, der ville blive indstillet til stillingen som gesandt i Stockholm. Efter lange overvejelser, i hvilke direktør Svenningsen deltog, blev afgørelsen, at Svenningsen, der jo i besættelsestiden havde båret en næsten overmenneskelig byrde, efter eget ønske blev gesandt i Stockholm, og at jeg blev direktør for udenrigsministeriet.

Min første opgave var ved hjælp af gode medarbejdere at få de administrative forhold i orden, et arbejde, der - påbegyndt af direktør Svenningsen - var opstået som følge af, at nogle kolleger havde været mere eller mindre afskåret fra deres forbindelse med udenrigsministeriet, eller som havde sluttet sig til minister Kauffmann, da han erklærede ikke at ville modtage ordrer fra myndighederne i Danmark. Dette forhold ordnedes imidlertid let og hurtigt af udenrigsminister Christmas Møller, ikke mindst ved udpræget forståelse fra

minister Kauffmanns side."

En anden af hans virksomheder som direktør var deltagelse i de møder, der blev holdt, da Forenede Nationer blev forberedt og dannet. I forberedelseskommissionen i London i 1945 var han den første delegerede for Danmark. I september-oktober 1948 (i Paris) og april 1949 (i New York) var han suppleant i den danske delegation til de Forenede Nationers 3. plenarforsamling. I oktober 1948 blev han medlem af den skandinaviske forsvarskomite - "der til dyb skuffelse, ikke mindst for statsminister Hedtoft, ikke førte til dannelse af et skandinavisk forsvarsforbund." - Han ledsagede udenrigsminister Gustav Rasmussen til forhandlinger i USA om NATOs oprettelse og ved pagtens undertegnelse i 1949.

I 1949 var han i Argentina, hvor han - foruden at spille centerforward for delegationen mod et dansk-argentinsk højskolefodboldhold! - forhandlede om en handelsaftale til 4-5 millioner kr. mellem Danmark og Argentina.

Da Frants Hvass blev akkrediteret de tre højkommisærer, foregik det ved en højtidelighed den 15. december 1949 på "Petersberg" ved Bonn. (Det er det slot - nu restauration og hotel - hvorfra Chamberlain i 1938 vendte hjem til England med ordene: Peace in our time). I den store sal var ialt 15 gesandter fra alle de lande, der skulle repræsenteres, kaldt op foran et gennemsigtigt tæppe, der på et givet signal blev trukket til side, hvorefter de 15 trådte frem og blev officielt akkrediteret.

Ved kongelig resolution af 4. juni 1951 blev den danske mission i Bonn omdannet til en ambassade, og den 12. juni 1951 overrakte Frants sine akkreditiver til præsidenten, professor Theodor Heuss. Berlingske Tidende skrev: "Genoprettelsen af normale diplomatiske forbindelser mellem Danmark og forbundsrepublikken foregik både højtideligt og dog formløst. Med sin røde guldbroderede uniform og den strudsferjerprydede, trekantede hat vakte ambassadør Hvass opmærksomhed og begejstring under kørslen fra ambassaden til præsidentens residens. Heuss selv var i kjole og hvidt og meget mod sin protokolchefs ønsker havde han armbåndsurs på. - Det kan man ikke, sagde protokolchefen, som er af den gamle skole."

Frants boede i sin ambassadørtid i en stor villa i Lindenalle i Köln-Marienburg. Ambassaden lå derimod i Bonn i Poppelsdorferalle. Efter Frants's fratræden er ambassaden flyttet derfra. I Berlin hav-

de militærmissionen bopæl i det gamle gesandtskab i Tiergartenstrasse.

Som ambassadør i Bonn har Frants som et hovedformål arbejdet på forbedring af det dansk-tyske forhold - der jo nok kunne siges i nogen grad at være blevet ødelagt under besættelsen! - og han knyttede personlige og gode forbindelser til en lang række ledende tyske personligheder.

Mens Ole Bjørn Kraft var udenrigsminister (1950-53), havde han opmærksomheden henledt på en ordning af det sydslesvigske spørgsmål. Kraft fandt, at der var grund til at klage over mangel på ligestilling og beskyttelse overfor administrativ vilkårlighed, og at flygtningepresset var en stor belastning. Han havde i 1952 en uofficiel forhandling ved et selskab i ambassaden i Bonn med den tyske kansler Adenauer m.fl. og mødte velvilje fra denne side. Mødet var begyndelsen til en række forhandlinger på højt plan i de følgende år med tyske myndigheder. Frants var knyttet til den delegation, der fra dansk side blev ledet af statsminister H.C. Hansen og fra tysk side af kansleren, Adenauer, og som i Bonn underskrev to erklæringer om det sydslesvigske spørgsmål, der bevirkede en væsentlig forbedring af det danske mindretals stilling i Sydslesvig.

Det må anses for givet, at Frants ved sin virksomhed i sit fremtrædende embede, hvor han har arbejdet på at udrydde fordomme og opklare misforståelser, i høj grad har medvirket til, at forholdet mellem dansk og tysk i grænseområderne har gennemgået en tilfredsstillende udvikling.

En stor del af hans virksomhed i Bonn har drejet sig om en forbedring af handelssamkvemet mellem de to lande. Ikke mindst for landbrugseksporten har han gjort et stort arbejde. Landbrugsrådets præsident takkede i en årsberetning i 1957 ambassadør Frants Hvass, "som altid har vist den største interesse for vore problemer. Fra ambassadens side præsteredes der en værdifuld indsats for at opretholde det gode handelsforhold mellem Danmark og Vesttyskland og herunder ikke mindst for at løse de løbende problemer med hensyn til landbrugseksporten."

Også for turismen, som han anser for et væsentligt middel til fremme af mellemfolkelig forståelse, har han gjort et arbejde ligesom for udveksling af skolebesøg mellem landene, og for at flere

i landet Slesvig Holsten skulle lære det danske sprog.

Den 15. december 1957 kom Frants ud for et alvorligt færdselsuheld. Sammen med ambassadesekretær Otto Borch (nu ambassadør i USA) var han på hjemvejen fra et møde ved det danske kommando i Itzehoe. Vognen førtes af ambassadens chauffør, Zülche. På motorvejen mellem Hannover og Køln kom vognen på grund af glat føre i skred over i den modsatte vejbane, hvor den kolliderede med en lastbil. Frants pådrog sig to brud på højre ben, brud på højre nøgleben og et ret alvorligt brud på venstre arm og skulder. De andre fik snitsår og mindre kvæstelser. Frants blev indlagt på sygehuset i Neubeckum, ca. 20 km fra Hannover og fik under sit temmelig langvarige sygeleje - helt ind i april 1958 - besøg af forskellige tyske personligheder, men også af stats- og udenrigsminister H.C. Hansen, der ankom i en dansk militærflyvemaskine, hvor han sammen med venner fra ministeriet havde inviteret Frants's bror, Hans, med. H.C. Hansens besøg gjorde et stærkt indtryk i Bonn ikke mindst i embedskredse.

Om det internationale INSTITUT FOR ADMINISTRATIVE VIDENSKABER skriver Frants:

"Den tidligere gesandt i Paris og senere direktør for udenrigsministeriet, kammerherre Bernhoft, havde været medlem af bestyrelsen for det internationale institut for administrative videnskaber, hvis generalsekretariats sæde var i Bruxelles, og bad mig efter sin fratreden fra udenrigsministeriet om at indtræde som hans efterfølger i den danske sektion af instituttet. Dette gjorde jeg, og ved instituttets første kongres efter krigen, afholdt i Bern 1947, blev jeg valgt til en af vicepræsidenterne, formentlig fordi man i ledelsen af instituttet gerne ville have en repræsentant for Norden. 1956 blev jeg valgt til præsident, i 1962 - perioden for præsidentskabet er ifølge instituttets love 3-års perioder - til ærespræsident. Instituttet har så godt som hvert år haft en større kongres eller en mindre såkaldt Round Table konference, og hver gang i forskellige lande. Gennem dette institut, der er delt i en videnskabelig og en praktisk administrativ komite har jeg haft lejlighed til at træffe og udveksle tanker og meninger med personer fra en meget stor del af verdens lande."

Da Frants havde taget sin afsked, blev han fra talrige sider i Tyskland hædret som den fortræffelige og ansete diplomat og doyen for det diplomatiske corps i Bonn. Han fik af forbundspræsidenten tildelt storkorset af den tyske fortjenstorden, fik gaver fra ledende tyske statsmænd og blev fejret ved en række forskellige festligheder.

Også i sit otium er Frants fuld af energi. Han har foretaget en længere rejse til Buenos Aires, han har vist de tyske gæster ved tronfølgerbrylluppet - som han alle kendte - rundt i landet - og han var i lang tid aktiv roer.

Søn: nr. 22.

NR. 16, JENS HVASS

Den næstældste søn af overretssagfører Anders Hvass (nr. 10), JENS ANDERSEN HVASS, er født den 8. april 1898 i København og blev døbt den 8. juli 1898 i Sct. Mortens kirke i Randers, opkaldt efter sin tip⁴ oldefar, kapitelskriveren i Aarhus.

Han gik i den samme skole i København som sin bror Frants, dr. Starckes skole, senere i Henrik Madsens skole, nu Sct. Jørgens gymnasium. Som nævnt under levnedbeskrivelsen af Frants, var det en skole med opdragelsesideer langt forud for sin tid. Jens fortæller selv, at "vi havde ingen lektier for og var til gengæld fremragende til fodbold. Vi var dus med lærerne, sloges med dem og gjorde alt, hvad der var virkelig godt at gøre." En af lærerne var Klaus Vedel, der i høj grad påvirkede hans senere udvikling som forstmand og spejder. Jens blev således allerede som dreng stærkt interesseret i friluftsliv, og da han i 1916 blev student, gik han i gang med studier på Landbohøjskolen i København, hvorfra han blev forstkandidat i 1923. Sin praktiske uddannelse fik han dels i 1919-20 på godset Benzon (nu igen Sostrup) og på Frijsenborg skovdistrikt hos skovrider H.H. Biilmann og dels i 1922-23 på Haderslev skovdistrikt hos kgl. skovrider R. Wellendorf.

Inden sin afgang fra Landbohøjskolen skrev han en afhandling: "Den af v. Kalitsch anvendte skovbehandling" (Landbohøjskolens årsskrift, 1923. Den blev belønnet med 100 kr.) I 1932 udgav han: Grundfladetabel for skovbrugere. I 1939 skrev han: "Vildkaninen i Danmark (D.Skovf. T. 1939) og i 1970 "Den jyske Skovhave".

Efter sin embedseksamen var han fra 1923-24 godsfuldmægtig på Selsø og Lindholm godser og fra 1924-25 forstassistent på Vemmetofte skovdistrikt. Fra 1926-29 var han assistent hos professor Frederik Weis ved Dansk Skovforenings gødningsforsøg.

Den 24. marts 1927 indgik Jens i Jesuskirken i Valby ægteskab med CARLA EDMEE OTTILIA VØGG. Hun var datter af brygger, cand. polyt. Edgar Madsen og hustru Theodora Jacobsen (der var ældste datter af brygger, dr.phil. Carl Jacobsen). Carla var født den 8. maj 1904 i Helsingør og døbt den 8. juni 1904 i Jesuskirken i Valby.

I ægteskabet er der født tre børn, 23-25.

Carla Hvass døde i en ung alder, kun 38 år gammel, efter en tids sygdom, først i Aalborg, senere på Elisabethsstrenes hospital på Amager, hvor hun døde den 23. februar 1942.

Den 1. maj 1929 trådte Jens Hvass ind i statstjenesten som forstassistent ved statsskovvæsenet med tjeneste ved skovreguleringen og med bopæl i København.

I 1933 kom han til Nødebo skovdistrikt med bopæl i Hillerød og fra 1936 gjorde han tjeneste som forstassistent i direktoratet for statsskovbruget. Ved kongelig resolution af 3. april 1939 blev han forstfuldmægtig under direktoratet og samme år konstitueret som skovtaksator. Sine ønskers mål: at blive skovrider på et stort distrikt nåede han, da han 1. juli 1940 blev udnævnt til skovrider på Buderupholm statsskovdistrikt med bopæl i skovridergården Moskovgård ved Skørping - som han derefter først fraflyttede 30 år senere.

Som før nævnt blev spejderbevægelsen en meget fremtrædende del af Jens Hvass's tilværelse. Han blev spejder i 1910 - og har været det siden. Hans første patruljefører var broderen, Frants, og den første tropsfører var den foran nævnte lærer, Klaus Vedel. Jens blev en af de ledende mænd i det danske spejderkorps; i 1924 var han, 26 år gammel, sammen med Ove Holm organisator af den store og meget vellykkede internationale verdens-jamboree på Ermelundssletten ved København. - Det fortælles, at Baden-Powell, verdensspejderchefen, blev lidt betænkelig, da han hørte om arrangørernes unge alder, og at han derfor sendte sin "udenrigsminister" mr. Hubert Martin til København for at kigge dem lidt efter i sømmene. Ingen af dem var særligt velbeslåede og kunne ikke invitere ham hjem.

Men de lånte 50 kr. og arrangerede et flot tea-party på hotel d Angleterre (hvor de ikke før havde sat deres ben). Englænderen vendte hjem med meldingen: nok er de unge, men økonomiske hjælpemidler og praktisk sans savnede de ikke! - Baden-Powell morede sig, da sagens rette sammenhæng blev forklaret ham.

Senere tog Jens sig navnlig af den for spejderbevægelsens eksistens afgørende uddannelse af nye førere. - Han har derefter i en lang årrække haft en finger med i spillet i de allerfleste spejderforetagender, der har været stillet på benene. Det var også ham, der opfandt begrebet en "Jamborette" (det vil sige en lille jamboree, afholdt i lejr på divisionsplan og højst 800-1000 deltagere - helst ca. halvdelen fra fremmede spejderlande). Der har været afholdt 8 jamboretter i Rold skov - den første i 1947 - og de har hver især haft betydning for den internationale kontakt mellem drenge fra mange lande, endog fra Afrika, Amerika og Australien. Nu afholdes der jamboretter i de fleste spejderlande.

Fra februar 1946 og lige til kort før han blev 70, har han været divisionschef for nørrejske division. Den var på ca. 2.600 spejdere i området fra Randers til Skagen. Den var så stor, at den efter hans afgang blev delt i ikke mindre end 4 divisioner, hvoraf den ene til hans ære hedder "Jens Hvass-divisionen". Efter sin afgang som divisionschef blev han formand for divisionsrådet.

Jens Hvass er - navnlig på grund af sit spejderarbejde - kendt over det ganske land og er adskillige gange blevet hædret for sin indsats for ungdommen. I 1957 fik han således på en international spejderkongres på universitetet i Cambridge overrakt "bronzeulven" - den højeste internationale spejderudmærkelse, og i 1970 blev han æresmedlem af Det Danske Spejderkorps (der er kun to). I 1971 fik han overrakt Aalborg Discontobanks ærespris for sit ungdomsarbejde (10.000 kr.) og året efter Hjørring bys hæderspris: 25 liter Bjeskbrændevin! - Han har set det som sit mål dels at medvirke til at give den enkelte dreng en god, spændende og udviklende drengetid og dels at medvirke i det internationale samarbejde hen mod en verdensfred.

Jens giftede sig igen - den 1. maj 1943 i Nibe kirke og med herregården Lundbæk som en smuk ramme om brylluppet - med BIRGIT WULFF. Hun er født den 24. januar 1923 i Trinitatis sogn i København og blev døbt den 3. juni 1923 i Trinitatis kirke. Hun er datter af

kaptajn, kammerjunker Richard Wulff (født i Aarhus den 21. juni 1878, død i København 11. april 1937) og hustru Gretchen Carola, født Feut, senere gift Westerby, død den 6. november 1969.

I ægteskabet er der to børn, 26 og 27.

Jens Hvass's embedsområdes officielle navn var Buderupholm stats-skovdistrikt, hvilket er statens del af Roldskovkomplekset, Danmarks største skov. Buderupholm distrikt dækker ca. 4000 tønder land (nøjagtigt 2147 ha), og distriktet bestod for halvandet hundrede år siden overvejende af bøg og enkelte andre løvtræer. Siden har nåletræerne i stor udstrækning fortrængt løvtræet, der nu kun dækker 3/8 af arealet. Jens har ment, at skoven burde drives forretningsmæssigt. Under krigen blev der skovet meget (bl.a. på grund af generatordrift af bilerne), men senere er brændeforbruget svundet omtrent helt ind. Jens har derfor også lagt vægt på skovens biprodukter af mange forskellige slags. F.eks. konstaterede han, at blomsterhandlerne i Aalborg købte birkegrønt i Sverige. Resolut startede han en drivhusfremdrift af birk fra skoven og solgte de grønne grene - i begyndelsen personligt - fra en studeplads på torvet i Aalborg. Han holdt foredrag for samtlige statsskovridere om biprodukterne, og kollegerne smilede lidt overbærende. Men senere har de måttet følge hans anvisninger, og det kan i den forbindelse nævnes, at han i de sidste år af sin embedstid i skoven årligt solgte for over 1/4 million kr. pyntegrønt og juletræer, fortrinsvis til Tyskland. Et andet eksempel: Han fandt, at det måtte være morsomt for en familie med børn selv at finde og fælde sit juletræ hen mod jul. Han inviterede offentligt hertil, og arrangementet havde succes. Jens blæste på jagthorn som indledning, og folk fældede de træer, der blev anvist af en stjerne i toppen med en pris angivet. Folk morede sig, og Jens fik samtidig dels sit skovafsnit udtyndet - gratis - dels en god indtægt til staten.

På skovdistriktet var der foruden skovrideren ansat 4 skovfogeder, en skovfogedassistent og 11 skovløbere. Der er en hel del storvildt i skoven: kronvildt, råvildt og i en periode også dåvildt. Der afholdes årligt 4 klapjagter. Jens gik selv på jagt, men var ikke nogen stor ynder deraf. Han ville hellere nøjes med at iagttage dyrene i kikkert ved stifærdig færdsel rundt i skoven, som han kendte ud og ind. Kong Frederik den Niende har deltaget i adskillige hjortejagter på distriktet og har nedlagt 6-7 kronhjorte foruden en del

råbukke, alt med riffel og kun med een patron pr. dyr:

I de første 25 år red Jens dagligt rundt i skoven, men han nød også at farte rundt i jeep. Skoven har mange seværdigheder, og Jens har værnet om dem. En af dem er Frueskoen, en dansk orkide, der i Danmark kun vokser vildt på et mindre område på distriktet. For at den ikke skal blive stjålet, er der sat et hegn op, men i dette er der indskudt løbegange af stormasket ståltråd, der fører ind til plantegrupperne. Der står så folk i bur og kigger på dem.

En anden seværdighed er den såkaldte troldeskov, et område med stærkt forvredne bøgetræer, der er totalt fredede. I troldeskoven forefindes bl.a. såkaldte øjetræer, hvor to stammer ved at gro sammen har dannet et rundt hul. Den 23. juli 1952 var de tre prinsesser på besøg, og Jens viste dem et sådant træ samtidig med, at han fortalte dem overtroen om, at den, der krøb gennem hullet ikke vil få "engelsk syge". "Kom så piger", sagde prinsesse Margrethe, og så krøb de alle tre igennem. "For en sikkerheds skyld", sagde de. Jens har senere sat en kobberplade på træet til minde.

Et af de arbejder, der har interesseret ham mest, er anlægget af "den jyske skovhave", et 25 tønder land stort areal nord for skovridergården, hvor han gennem ca. 25 år har ladet plante 3-400 eksemplarer af så godt som alle de træer og skovbuske, der vokser i danske skove og parker. Der er over 100 parceller. Gennem en stor træportal går man ad snoede stier rundt i det indhegnede område, ledet af en smukt udført illustreret vejledning, som han selv har udarbejdet i 1970 med støtte fra Carlsbergfondets mindelegat. Skovdriftens opgave var i ældre tid at give plads for oldensvin. Senere spillede kongens og adelens jagter den største rolle, og i de sidste ca. 200 år er skovene, som foran nævnt, blevet drevet som forretning. Men i vore dage er det efter Jens's mening også et afgjort formål at skabe æstetisk, smukke og rekreative områder. Folk i vore dage, siger han, har så megen fritid og er så mobile, at alle kan have gavn af den friske luft og den motion, man kan få i skoven. På den anden side må der være noget for folk at komme efter. Der må være et mål for søndagsturen. Derfor har han f.eks. lavet en vej for bilkørsel ind i skoven til den smukke "store Økssø" med fornøden parkeringsplads, han har lavet et stianlæg og etableret udsigtsområder, bl.a. med anbringelse af et hundredtal "hjemmelavede" egetræsbænke. Han har også omdannet vandløb til mindre sø-

er og bevaret smukke enkeltstående træer. Han har derved opnået et stort publikumsbesøg i skoven og har alligevel ved gæsternes indbyrdes solidaritet undgået skovsvineri af nogen betydning. Han har ved talrige lejligheder arrangeret skovvandringer for foreninger og organisationer og i 1959 udgivet bogen: "6 ture i Danmarks største skov."

Det smukke område, Rebild bakker, hvor der hvert år på Amerikas frihedsdag, den 4. juli holdes store dansk-amerikanske fester, ligger indenfor Jens's område. Det har gennem årene påhvilet ham at holde arealerne i orden, bl.a. ved at sørge for at lyngen bevaredes og ikke blev "opslugt" af bævreasp, graner og andet, der ved selvsåning havde kunnet ændre arealets udseende. Jens klarede problemet bl.a. ved årligt at lade et hold på 4-500 spejdere rydde bævreasp i bakkerne.

En anden af hans opgaver har været som stedets embedsmand at modtage de kongelige og andre prominente gæster og ledsage dem til festpladsen. Dette har gennem årene medført samvær med mange betydelige mennesker. Ved mødet den 4. juli 1968 var han selv en af talerne - han tog afsked efter 28 års virke. - Et år, hvor der var foregået demonstrationer mod USA, havde han besvær med at genoprette lynch-tæppet, som demonstranterne havde ødelagt med kemikalier. Det skete ved transplantation af unge selvsåede lynchplanter fra et område, hvor ildebrand nogle år i forvejen havde afsvedet lyngen.

Jens realiserede på et tidspunkt den morsomme ide, at sende buketter af bøgegrene til Norge som en forårshilsen fra Danmark til patienter på alderdomshjem og sygehuse over hele Norge på Norges nationaldag, den 17. maj, til stor glæde for patienterne. Han gik i samarbejde med Aalborg turistforening og norsk ungdoms Røde Kors og med den danske turistchef i Oslo (dengang cand. theol. Laurits Hvas af "Harboøre-slægten") og fik de lokale spejdertrope til at plukke og bundte bøgekvistene. Første gang, i 1956, drejede det sig om 500 buketter, men i 1968 var antallet af buketter - tre små grene i hver - vokset til 10.000, der nåede helt op til Ishavet.

Dette arbejde i forbindelse med en intim kontakt med norske spejdere og forstmænd, der i stort tal har besøgt Buderupholm skovdistrikt, var medvirkende til, at han i februar 1968 blev udnævnt til ridder af 1. grad af den norske St. Olavsorden. Han var i den anledning i takkeaudiens hos kong Olav den 16. maj 1968 og var norsk Rø-

de Kors's officielle gæst under opholdet i Oslo.

Det har muligt været en god baggrund for Jens i forhold til den stedlige befolkning, at hans slægt har rødder i Himmerland. Hans oldefar (nr. 7) var jo herredsfoged i Bælum og på Randrup ved Kongerslev sad hans tipoldefar (nr. 6) og dennes efterslægt (afsnit IV) i over loo år. Han blev i alt fald accepteret af befolkningen og bl.a. indvalgt i sognerådet i Skørping fra 1962 til 1965. Han var medlem af kasse- og regnskabsudvalget, skoleudvalget og byplanudvalget og var i de tre år sognerådets formand. Han blev i 1968 valgt til formand for Danmarks Naturfredningsforenings lokal-komite for Aalborg og omegn. Den 16. november 1970 blev han beskikket af ministeriet for kulturelle anliggender til medlem af fredningsplanudvalget for Nordjyllands amt. Han er tillige udnævnt til æresmedlem af Rebild-Skørping turistforening i 1969.

Fra 1939 til 1940 var han medlem af forretningsudvalget for dansk luftværnsforening og fra 1935 til 39 medlem af bestyrelsen for stats-skovriderforeningen. I 1939 blev han - til 1958 - sekretær for udvalget til bekæmpelse af vildkaninen i Danmark. Dette medførte bl. a. udsendelse fra landbrugsministeriet til England bl.a. med deltagelse i det kongelige engelske forstselskabs ekskursioner og besøg på forskellige slotte. I 1940 blev han statens tilsynsførende med de private skove i Aalborg amt. Samme år fik han tilsyn med Tygeslund skov og fra 1954 med Sødringholm skov. I 1953 blev han af landbrugsministeriet beskikket som medlem af statens forstlige søgskommission og blev i 1955 - indtil 1975 - medlem af dansk skovforenings frøudvalg. Han var tilforordnet ved brændselsudvalget for Aalborg amt fra 1941 til 1950 og blev medlem af bestyrelsen for William S. Knudsens børnehjem i Rebild fra 1951.

Under den tyske besættelse var han på visse områder engageret i forhold mod tyskerne og foretog bl.a. nogen spionage på sine mange bilture (med benzin) i Nordjylland under udskrivning af tvangshugster m.m. Han og to andre på egnen afleverede deres viden om tyskernes tankgrave, forlægninger og bilparker m.v. til unge incognito - officerer, der "handlede" med de mest mærkværdige sager ved dørene. - Tyskerne ville gerne bestemme over jagten i skoven, og Jens klagede til officererne over krybskytteri. Kort efter blev der igen skudt et rådyr, og Jens gik i fuld uniform til kommandanten i Skørping, forlangte med "hvas" stemmeføring vedkommende sol-

dat straffet, et generelt forbud mod værnemagtens jagt og erlæggelse af en bøde på loo kr. Alt skete som forlangt - og ministeriet glædede sig over hans optræden og morede sig ikke så lidt, da bøden blev indbetalt.

Den 19. december 1946 blev han ridder af Dannebrogordenen og den 10. januar 1963 ridder af 1. grad.

I 1968 blev han af direktoratet for statsskovbruget udpeget til at være medlem af det under herkomstkontrollen hørende kåringsudvalg, og han blev valgt til udvalgets formand og til statsskovbrugets repræsentant i herkomstkontrollen.

Jens har foruden det tidligere nævnte skrevet i 1950 om skyggebede og persienner til dækning af frøbede og i 1952 om Douglasgran og sodskimmel, foruden forskellige kronikker og artikler i dagblade og fagblade.

Da 70-års alderen nærmede sig, købte Jens og Birgit en grund i Ræbild med tanken på at bygge et hus der. Men Jens kom til den anskuelse, at det var for tæt på - både for ham selv og for hans afløser i embedet. I stedet købte de en villa i Hasseris i Aalborg (Følvænget nr. 4). Men da han blev 70 og fik sin afsked ved kongelig resolution af 12. februar 1968 fra udgangen af april måned 1968, blev han samtidig anmodet om at fortsætte, idet hans efterfølger på grund af omlægning af distriktet m.v. endnu ikke var udnævnt. På denne måde kom han til at fungere i 2½ år udover den fastsatte tid, hvad der passede ham udmærket. Først i november 1970 er han flyttet til Hasseris. Han nåede således at opleve sit 30 års jubilæum som leder af distriktet.

Fem børn: 23-27.

NR. 17, HANS HVASS

Den yngste søn af overretssagfører Anders Hvass (10), HANS VILHELM SAXILD HVASS, er født den 15. februar 1902 i København og blev døbt den 14. juni 1902 i Frue kirke i København. Han gik som sine brødre i Starckes skole og Henrik Madsens skole og blev student fra Sankt Jørgens gymnasium i 1920. Han studerede en tid medicin, men vendte sig til zoologien og blev i 1930 cand.mag. i fagene naturhistorie og gymnastik.

Under og lige efter studietiden var han på forskellige studieop-

hold, hvorunder han deltog i pasningen af dyrene i de zoologiske haver i Dresden og Frankfurt, i 1932 i Rotterdam og i 1933 i Stockholm.

Han begyndte lige efter sin eksamen som timelærer ved Ordrup gymnasium og blev i 1932 adjunkt ved Frederiksberg gymnasium, hvor han siden har undervist, fra 1. marts 1946 som lektor, indtil han den 1. marts 1969 tog sin afsked.

Han var formand for Københavns naturhistorie- og geografilærerforening fra 1941 til 1950 og var knyttet til Berlingske Tidende fra 1934 til 1971 - hvor hans artikler under rubrikken "zoorientering" passerede et antal af 5.000. Han var formand for Nordisk herpetologisk Forening fra 1944 til 1957 og formand for Dyrenes Dags komite fra 1970.

Hans Hvass har gennem årene udfoldet en meget omfattende virksomhed som forfatter af bøger om zoologiske emner. Han er blandt de få danske forfattere, der er repræsenteret på danske biblioteker med mere end 100.000 bind, og han er efter de opgørelser, der foretages hvert år en af de mest læste af de danske forfattere. For eksempel var han i 1966 nr. 5, i 1967 nr. 4, i 1968 nr. 5 og i 1969 nr. 2. En del af hans bøger er oversat, og nogle af dem er udkommet på mere end 10 sprog.

Hans har holdt talrige foredrag også i radio og i fjernsyn, og som en naturlig konsekvens af hans store interesse for dyr har han også deltaget - på fremtrædende måde - i dyrebeskyttelsesarbejdet. Han har således gennem en lang årrække - fra 7. maj 1955 til 28. maj 1976 - været formand for foreningen til dyrenes beskyttelse i Danmark. Det er en forening med (i 1976) over 40.000 medlemmer og med 165 lokalforeninger over hele landet. En så stor forening er ikke altid nem at administrere, men han har fundet arbejdet med både dyr og mennesker yderst interessant, skønt det også er meget tidkrævende. Han hævder, at der blandt normale mennesker ikke findes dyrplagere - men nok tankeløshed. Derfor må dyreværnsforeningsarbejdet være mere vejledende end anklagende.

Foreningen har gennem årene været meget energisk. Man har eget kontor og har navnlig - på privat basis - i 1915 oprettet og siden drevet et dyrehospital, ved oprettelsen Europas største, der er beliggende på Emdrupvej i København. I 1975 er der bygget et nyt hospital. Man har dyreambulancer, og der er ansat flere dyr-

læger. - En dame kom engang rejsende fra Esbjerg for at få sin ondulat kureret. Kan det dog betale sig, spurgte man i en fjernsynsudsendelse Hans Hvass. Nej, sagde han, men det kan heller ikke betale sig at sende sin svigermor på hospitalet!

Foreningen har mange andre gøremål end hospitalet: strækkende sig fra fredning af rovfugle, bekæmpelse af oliedrab af fugle og værn for "sommerhuskatte" over hjælp til lænkehunde og bekæmpelse af, at hvalpe tages for tidligt fra moderen til indflydelse på lovgivningen om slagtning, vivisektion og jagt.

Hans er ikke modstander af den jagt, der er nødvendig af forsyningsmæssige grunde og for at holde bestanden nede, men overfor "søndagsjægeren", der betaler for nogle gange at få lov til at skyde - eventuelt efter en fugtig frokost, "er hans foragt grænseløs."

Der findes andre dyrebeskyttelsesforeninger i landet, og der er dannet et fællesråd, for hvilket Hans har været formand fra 1955 til 1968.

Hans arbejde har tillige ført ham ind i internationalt dyrebeskyttelsesarbejde. Han har været præsident for det nordiske dyrebeskyttelsesråd fra 1958 til 1969, og i den internationale organisation "ISPA", d.v.s. international Society for the Protection of Animals, har han fra 1963 været en af de to vicepræsidenter. Det har medført rejser til mangfoldige kongresser og møder f.eks. i Rom, i London og i Washington, hvor han har holdt foredrag og taler. I Tyskland er han blevet hædret for sin indsats ved at blive udnævnt til æresmedlem af Hamburger Tierschutzverein, en ære der før ham kun var overgået Albert Schweizer - og som han derfor følte sig stolt over. Han er desuden æresmedlem af Royal Naval Bird Watching Society, 1960, Animal Rescue League of Boston, 1969, af Nordisk Herpetologisk Forening, 1969 og af Islands forenede Dyrebeskyttelsesforeninger, 1976.

For sin virksomhed som formand for foreningen til dyrenes beskyttelse er han den 20. januar 1960 udnævnt til ridder af Dannebrogordenen, og i 1975 ved 100 års jubilæet, hvor der er udgivet en medalje med hans billede på den ene side, blev han ridder af 1. grad. I 1955 ved foreningens 80 års jubilæum fik han tildelt Norges dyrebeskyttelsesforbunds guldmedalje. Han har tillige fået tildelt guldmedaljer fra: Dyreværnsforeningen Svalen, 1956, Finlands Djurskyddsförening, 1958, Massachusetts Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 1959, Foreningen til Dyrenes Beskyttelse i Oslo,

1959, Dronning Victoria medaljen fra RSPCA, 1960, Djurvånnernas nya Förening, Stockholm, 1970, Svenska Djursskyddsföreningen, 1976, (overrakt ham af den svenske konge), og endelig en guldmedalje fra den danske forening til dyrenes beskyttelse ved sin fratræden som formand i 1976.

Hans Hvass indgik den 12. april 1930 på rådhuset i København ægteskab med stud.mag. ELSE WEGENER THOMSEN, født 2. april 1907 i London, døbt i april 1921 i Hellerup kirke, datter af civilingeniør T.C. Thomsen, død 1963 og hustru, Christiane, født Wegener, død 1954.

Else Hvass blev efter sin barndom i England student fra Aurehøj gymnasium i 1926. Efter at hun var blevet gift med Hans og efter, at datteren Hanne var født, tog hun i 1933 embedseksamen (med udmerkelse) som cand.mag. i naturhistorie og geografi. Hun har skrevet en bog om nytteplanter og sammen med Hans: "Svampe i farver" og har været geografisk medarbejder ved Berlingske leksikon. Hun har undervist ved Akademisk Studenter Kursus, hvorfra hun tog sin afsked som lektor i 1976.

Det, der fortrinsvis karakteriserer Hans Hvass's tilværelse, og det, der har gjort ham kendt over hele landet og mange steder i udlandet, er hans flittige forfattervirksomhed. Han har skrevet følgende:

1. Dyrene i vore skove, 1933.
2. Zoologi for mellemskolen I-IV.
3. Dyrene derude, 1935, sammen med Sikker Hansen.
4. Danmarks padder og krybdyr, 1936.
5. Dyr i zoo, 1938.
6. Byens dyreliv, 1940, sammen med Sikker Hansen.
7. Indenfor burene, 1942.
8. Vinterens fugle, 1942, sammen med Johannes Larsen.
9. Trækfugle, 1943.
10. Standfugle, 1944.
11. Sjældne danske fugle, 1947, sammen med Johannes Larsen.
12. Solsortedagbogen, 1951.
13. Flora i farver, 1952.
14. Fugle i farver, 1952.
15. Insekter i farver, 1953.
16. Fisk i farver, 1953.

17. Dyr i farver, 1955.
18. Alverdens pattedyr, 1956.
19. Sikker Hansen og dyrene, 1956.
20. Johannes Larsen og fuglene, 1957.
21. Ib Andersen og dansk natur, 1958.
22. Alverdens krybdyr, 1958.
23. Dyrene og dagene, I-IV, sammen med Mads Stage, 1958-61.
24. Alverdens fugle, 1961.
25. Alverdens fisk, 1964.
26. Hans Hvass fortæller, Mads Stage tegner, 1970.
27. Små Johannes V. Jensen bemærkninger, 1973.
28. Madsvampe i farver, 1973.
29. Eilschov-Holberg og begyndelsen til dyrenes beskyttelse, 1973.
30. Dyrenes beskyttelse, 1875-1975, 1975.
31. Ugler-ugler-ugler, 1976, sammen med Mads Stage.

Han har derhos været redaktør af Natursamleren, 1942, af værket Alverdens dyr, I-V, 1943-45 og af Danmarks Dyreverden I-X, 1969-1972. Endvidere af det naturhistoriske stof til Nordisk konversationsleksikon, 1944-49, 1960-66 og 1972-75 og til dansk konversationsleksikon 1950-57 og af Sikker Hansen bogen, 1947.

Herudover har han skrevet naturhistoriske artikler i blade og fagskrifter.

Bopæl: Grøndalsvej 53, København, i en af Tyge Hvass (71) tegnet villa.

Fem børn: 28-32.

Datteren, nr. 18, af Andrea Hvass (nr. 11).

NR. 18, AUGUSTA VON ARENSTORFF
1894-1970

Tante Andreas datter i ægteskabet med Carl Jens von Arenstorff (se nr. 11) blev, som foran nævnt, født den 13. september 1894 på "Rolighed" i Dronningborg Landsogn, altså i hjemmet hos "Gramma", Andreas mor. Hun blev lige efter faderens begravelse døbt den 26. september i hjemmet af pastor Scharling og fremstillet i Sct. Mortens kirke den 3. juni 1895. Hun fik navnene AUGUSTA ELISABETH (efter general Arenstorffs hustru, der var stammoder

for slægten på Overgaard) TYCHINE ANDREA (efter tante Andreas mor og bedstemor), men hun blev altid senere kaldt PUSSY. Hendes faddere var: hofjægermester Frederik von Arenstorff til Overgaard, hofjægermester Tycho Honnens de Lichtenberg, København, kammerjunker Hans Henrik Honnens de Lichtenberg, Bidstrup, godsejer Gerhart de Lichtenberg, Hessel, fuldmægtig Axel Urne, København, overretssagfører Anders Hvass (10), København, etatsrådinde Tychine Hvass, Rolighed (Grama) og Tychine Hvass, Rolighed (14).

Hun gik i skole i frøken Jespersens skole i København, var som 16-17 årig et årstid i England og fik derefter en uddannelse som sygehjælper, hvorefter hun under 1. verdenskrig gjorde tjeneste under Røde Kors på Rigshospitalet. I 1921 blev hun overført til Hærens sygeplejekorps (som sygehjælper nr. 68). I en forholdsvis sen alder (1925) uddannede hun sig som masseuse (fysioterapeut) og havde en del patienter i Charlottenlund, af hvem hun var afholdt. Hun tilbragte dog sin meste tid med at passe - omhyggeligt og selvopofrende - sine pårørende, først sin stedfar, onkel Carl, som hun holdt meget af - under hans mangeårige sygdom, derefter moderen, tante Andrea og efter hendes død tante Tø (14).

Efter tante Andreas død havde Pussy sin egen lejlighed i ejendommen Lindegårdsalle 45, Charlottenlund, og også nu bestræbte hun sig med held for at hjælpe ældre og enlige mennesker, blandt andre en tante til skuespillerinden Ingrid Bergmann, der i den anledning besøgte Pussy. Imidlertid blev hun i sine senere år stærkt forkalket og måtte indlægges på forskellige hospitaler. Der blev i anledning af hendes formueforhold gjort skridt til hendes umyndiggørelse (med mig som foreslået værge), men inden sagen var i orden, døde hun den 11. juni 1970. Hun blev begravet den 17. juni 1970 i familiegravstedet på Randers kirkegård sammen med sine forældre.

Pastor Detlev Reventlow, som Pussy og tante Andrea havde haft som ven fra hans tidligste barndom, fremhævede ved begravelsen hendes indre styrke og hendes helt selvudslettende beskedenhed og betegnede hende med rette som et ægte og fint menneske.

De tre børn, 19-21, af Hans Henrik Hvass (12).

NR. 19, ANNA MARICHE HVASS

Min ældste søster, ANNA MARICHE HVASS, er født den 3. december 1901 i Herning og blev døbt i Sct. Mortens kirke i Randers den 14. maj 1902, opkaldt efter sin tiptipoldemor, Anna Mariche Hvass, født Hee. Mor var efter fødslen syg i tre måneder af årebetændelse.

Anna har fra sin barndom været syg, lidende af åndssvaghed. Hun gik i skole i Faaborg, Valeurs skole, men havde naturligvis vanskeligt ved at følge med. Hun var hjemme, indtil hun fra 1924 fik ophold på "Korsevad" i Ringsted hos læge fru Bodil Bloch, hos hvem hun fik en venlig og kyndig pleje. I 1952, da "Korsevad" var overtaget af "Østifternes Aandssvageanstalt", blev hun flyttet til "Andersvænge" i Slagelse, hvor hun fandt sig godt til rette og tilbragte tiden fortrinsvis med syning, og hvor hun var afholdt såvel af medpatienterne som af personalet.

Den 1. marts 1977 er hun flyttet til plejehjemmet i Bolderslev.

Hun blev den 19. juni 1931 efter fars og mors begæring umyndiggjort såvel i personlig som i formueretlig henseende ved dekret af dommeren i Ringsted, og jeg blev beskikket som hendes værge.

NR. 20, ELLEN CECILIE HVASS

Min næstældste søster, ELLEN CECILIE HVASS, blev født i Herning den 14. juli 1903 og blev døbt i Sct. Mortens kirke i Randers den 8. september 1903, opkaldt efter sin tipoldemor, Ellen Cecilie Hvass født Færch. Hun blev konfirmeret i Faaborg den 7. april 1918 sammen med Anna og har gået i skole i Roskilde, Faaborg, Aarhus og Silkeborg, hvor hun - som den første kvinde i slægten Hvass - blev student i 1923. Den 1. august 1924 fik hun - det første år uden løn! - ansættelse på Statsbiblioteket i Aarhus, hvor hun blev assistent og senere overbiblioteksassistent. Størstedelen af tiden har hun arbejdet med tidsskrift-afdelingen, der navnlig i de senere år er undergået en stærk udvikling. Ved kongelig resolution af 21. juni 1965 blev hun udnævnt til biblioteksfuldmægtig fra 1. juli 1965.

I 1939 tilbragte hun et halvt år i Paris, hvor hun deltog i det

daglige arbejde i den skandinaviske sektion af St. Genevieve biblioteket på place de Pantheon. Hun blev i den anledning dekoreret med ordenen officier d'Academie.

Under besættelsen gjorde hun gavn blandt andet ved indsamling af penge til illegalt arbejde og ved sammen med mor at være værtinde for "illegale personer".

I 1946 deltog hun i 3-4 måneder i teknisk hjælpekolonnes arbejde i Nordnorge.

Ellen boede hos mor i Langelandsgade i Aarhus, indtil mor døde i 1951. Året efter købte hun et udmærket rækkehus, Præstehaven 48, i Hasle ved Aarhus, hvor hun siden har boet. Hun har gennem årene haft forskellige medicinsk studerende boende, blandt andre min søn, Erik Hvass (34). Hun har rejst meget og iøvrigt været optaget af mange forskellige interesser, blandt andet roning, ridning og megen anden sport. Hun har idrætsmærket med mange sløjfer, og hun har i en over ti-årig periode været medlem af flyverhjemmeværnet, hvor hun tillige var en ferm pistolskytte.

Hun har i 1967 købt et hus - kaldet P. Sørensen's hus efter en tidligere ejer - i Vesterø havn på Læsø. Her tilbringer hun en stor del af sin tid med mange gæster og daglige svømmeture til langt ud på efteråret.

Da Ellen fyldte 70 år, meddeltes der hende afsked fra 1. august 1973 efter 49 år på Statsbiblioteket, og hun hædredes ved at få tildelt fortjenstmedaljen i sølv. Fødselsdagen tilbragtes i Grønland (Godhavn) på besøg hos Erik (34). Hun er ugift og omgiver sig med en talrig vennekreds i sit hyggelige hjem.

NR. 21, FRANTS JØRGEN HVASS

Som det ses i min far's (12)s levnedsskildring var mine forældre efter en længere årrække i Herning flyttet til Roskilde, hvor de boede i en ejendom i Jernbanegade nr. 29. Her blev jeg født den 6. oktober 1908 og blev døbt den 14. februar 1909 i Roskilde Domkirke, opkaldt efter mine to bedstefædre, Frants Hvass og Jørgen Winge.

Allerede da jeg var tre år flyttede vi til Faaborg, og her tilbragte jeg den første del af min barndom. Vi boede først en kortere tid i ejendommen ved siden af Vester Mølle (der hævdede sig højt

over min barndoms første legeplads) og derefter i etatsråd Mads Rasmussens ejendom for enden af Østergade. Der var også her god legeplads i de mange gårde og bygninger, og desuden havde vi en dejlig have bag ved Faaborg kirke - hvor der nu er kirkegård.

Jeg kom i Valeurs private realskole allerede som 5 årig og gennemgik skolens første fem underklasser her. Sommerferierne tilbragte vi på Lyø, hvorfra jeg husker krigsudbruddet i 1914, da vi hastigt måtte afbryde ferien for at vende tilbage til Faaborg. Jeg husker, hvor far var optaget af krigsbegivenhederne, og jeg husker synet af tyske krigsskibe set fra Lyø og synet af en zepeliner, der fløj hen over Faaborg. Særligt husker jeg også synet af de mange russiske, mærkeligt uniformerede krigsfanger, der var flygtet fra tysk fangenskab i Sønderjylland og nu blev registreret af far i hans egenskab af birkedommer. Et særligt indtryk gjorde indkvarteringen af garnisonen fra Odense i Faaborg, og jeg havde megen glæde af at lege soldat sammen med andre drenge i købmand Bagers gårde.

I efteråret 1918 blev jeg spejder. Tropsføreren var den kendte pædagog, Viggo Rosent. Jeg deltog i hjælpearbejde bl.a. som landpostbud, brændenældehøster og ved maduddeling under spansk-sygeepidemien og senere i en stor lejr i Hindsgaul, herunder i en tur til Dybbøl skanser. Det var før Genforeningen og en stor oplevelse.

I 1919 blev far kriminaldommer i Aarhus. Jeg kom i Marselisborg skole og boede i den første tid hos onkel Anders (læge A.H. Winge) og tante Anna (født Quedens) i Guldsmædgade i Aarhus. Jeg var også her spejder en tid i den da nyoprettede 5. Aarhus trop og deltog bl.a. i en lejr på Kalø.

Jeg blev nysproglig student i 1927 og bestemte mig for at studere jura. Jeg boede forskellige steder i København (Rolighedsvej 18, Vester Voldgade 110 og Grundtvigsvej 6 A) og nød megen gæstfrihed hos mine to fastre, "tante Tø" (nr. 14) og tante Andrea (nr. 11) samt hos tante Tø's nabo, familien Cortsen.

Min bedste tid som student havde jeg i Akademisk Skyttekorps. Jeg blev "overskytte med nummer" og senere sektionsfører og halvdelingsfører. Også et kursusophold på Ollerup Gymnastikhøjskole og deltagelse i et studenterjuriststævne i Norge - begge dele sammen med min gode ven Dyreborg - mindes jeg med glæde.

Til universitetet fik jeg aldrig noget nært forhold. Det var fjernt

og upersonligt. Jeg tog 1. del af embedseksamen i 1930, 2. del i 1934, og sidste del i januar 1935. Min far døde dagen før, jeg skulle op i sidste fag, men mor fik udvirket, at jeg ikke fik underretning om det, før eksamen var overstået.

Kongen (Kristian X) og Kronprinsen (Frederik IX) havde vist min fars minde den hæder at sende krans til begravelsen. Jeg ledsagede mor i takkeaudiens hos Majestæten.

I slutningen af 1935 havde jeg en dejlig ferie i England efter indbydelse af min fætter, Frants Hvass (nr. 15), der da var ansat ved legationen i London.

Den 1. marts 1935 begyndte jeg min tilværelse som dommerfuldmægtig efter at have fået ansættelse som vikar og - fra den 1. april 1935 - som aspirant på dommerkontoret i Nørresundby hos dommer Aksel Nielsen, der sammen med sin hustru modtog mig med stor velvilje. Jeg var navnlig beskæftiget med fagedforretninger og som sekretær i retten, hvorunder jeg blandt andet var med ved den første domsmands-sag efter denne institutions indførelse. Den 1. april 1937 blev jeg statsansat som dommerfuldmægtig af III grad.

I Nørresundby boede jeg først en tid på Clausens Hotel og senere i et værelse i "Brogården". Hen mod jul 1935 forlovede jeg mig med INGRID ELISABETH CORTSEN, og vi blev gift den 13. juni 1936 i Messias kirken i Charlottenlund (Maglegaard sogn). Vi boede først i Vestergade 11, Nørresundby hos gartner H. Thomsen, der blev vor gode ven, og flyttede senere til Hasserisvej nr. 19 i Aalborg. - Vores søn HANS (33) blev født den 17. maj 1937 på fødeklinikken i Nørresundby.

Fra 1. januar 1939 blev jeg efter ansøgning forflyttet til Faaborg, hvor vi derefter tilbragte en længere årrække. Jeg blev også her venligt modtaget af dommeren, af min kollega og af gamle venner fra barndomstiden, og vi befandt os straks godt i byen. Vi købte et lille hus, Dosseringen 7, med dejlig udsigt over den skønne Faaborg fjord. I dette hus blev vor næstældste søn, ERIK, (34) født den 28. maj 1939.

Desværre fik vor ældste søn, Hans, asthma, og vi flyttede derfor til en lejlighed på "Lagonis Minde" lige overfor barndomshjemmet ved Vester Mølle.

Mit arbejde på kontoret bestod foruden af fagedforretninger nu også af tinglysning og skiftevæsen og var mere alsidigt end i Nør-

resundby. Desuden kom jeg på forskellig måde med i det liv, der rørte sig i byen. Det begyndte med, at jeg blev medlem af arbejdsudvalget for det byhistoriske arkiv, der kort forinden var stiftet på initiativ af cand.pharm. H. Brandt som det første i sin art her i landet. Min fars mange optegnelser om Faaborgs historie opbevarede allerede i forvejen der. Endvidere blev jeg medlem af Sct. Georgsgildet, hvor jeg i en årrække var formand, og af tropsrådet for spejder- og ulvearbejdet. Fra 1942 var jeg revisor i folkebiblioteket, valgt af byrådet. Desuden var jeg fra 1941 til 1951 med i bestyrelsen for Grønseforeningen i Faaborg og fra 1945 til 1948 for Sydslesvigsk Udvalgs lokalkomite i byen. Fra 1947 til 1948 var jeg udvalgets amtsformand.

Den 1. april 1943 blev jeg udnævnt til dommerfuldmægtig af II grad, og fra 1. april 1944 blev jeg førstefuldmægtig efter min kollega, P.A. Michelsens forflyttelse.

Vor søn, SVEND (35), blev født på sygehuset i Faaborg den 26. maj 1944.

I Faaborg oplevede vi den 9. april 1940 og alle besættelsesårene. Jeg blev medlem af bestyrelsen for luftværnsforeningen for Faaborg politikreds som sekretær, og sammen med formanden, stadsingeniør Knud Sørensen, var jeg med til arrangementet af talrige møder og til at starte afdelinger af foreningen i alle retskredsens sogne. Men navnlig var jeg med til at starte terrænportsforeningen, der blev optakten til modstandsbevægelsen rettet mod den tyske besættelsesmagt.

Under besættelsen var jeg leder af det under Svendborg amt oprettede "kredskontor" i Faaborg til varetagelse af en del af politiets civile arbejde efter den 19. september 1944. Mit arbejde her ophørte imidlertid pludseligt, da jeg den 26. februar 1945 måtte "gå under jorden".

Det var en stor oplevelse at have lejlighed til at medvirke i modstandsarbejdet. Jeg havde mange spændende oplevelser og fik mange gode venner og kammerater.

Efter besættelsens ophør blev jeg af kammeraterne i modstandsarbejdet valgt som medlem af bestyrelsen af det legat, der blev oprettet til minde om grev Lennart Ahlefeldt Laurvig Lehn, der blev henrettet af tyskerne den 28. marts 1945. Jeg fik tillige samlet en del optegnelser og har udgivet en bog: "Mænd i sorte kapper. Træk

af modstandsbevægelsens historie i Faaborg og omegn" med forord af dr.phil. J. Hæstrup. (Styrbæks forlag, Faaborg 1969).

Den 31. januar 1946 fødtes vor datter, IDA ELISABETH HVASS (36), der blev døbt i Faaborg kirke Skærtorsdag den 18. april 1946. Hun var imidlertid kun 2½ år, da hun den 14. juli 1948 til vor store sorg døde på Faaborg sygehus af meningitis. Hun er begravet på Faaborg kirkegård på det område, hvor min barndoms have lå. -

Jeg var konstitueret i en dejlig sommermåned i 1947 som dommer i Kerteminde og var tillige konstitueret som dommer i Faaborg i de fem måneder, der gik i 1949-50 mellem to embedsbesættelser. Fra 1944 var jeg sekretær for fredningsnævnet for Svendborg amtsrådsreds til 1957 under de vekslende formænd.

I 1949 blev jeg valgt til formand for ligningskommissionen i Faaborg, men dette interessante arbejde måtte jeg ophøre med, da jeg blev forflyttet til Nyborg, hvilket skete fra 1. december 1950.

Her var det vanskeligt at få bolig, og først i januar 1952 kunne vi flytte ind i en lejlighed på 1. sal i justitsministeriets ejendom, Christianslundsvej 84.

I Nyborg har jeg deltaget i Sct. Georgsgildets arbejde, deraf i to år som formand, og jeg har i en årrække været formand for det stedlige divisionsråd for det danske spejderkorps efter en tid også at have været medlem af tropsrådet for troppen i Nyborg. Jeg har særligt haft interesse for gildernes internationale arbejde og har deltaget i møder blandt andet i Paris, Holland, Rom, England og Stockholm. Særligt har jeg dog haft glæde af - fra 1951 til 1974 - at være medlem af Hjemmeværnet. Jeg har i en årrække været gruppefører og senere først næstkommanderende og derefter som delingsfører leder af feltsikkerhedssektionen Østfyn.

I Foreningen af Dommerfuldmægtige i Danmark havde jeg været amtsrepræsentant fra 1942, og på årsmødet i Vejle 1963 blev jeg indvalgt i bestyrelsen, hvor jeg var næstformand indtil 1968, da jeg på grund af sygdom (asthma) trak mig tilbage. Bestyrelsesarbejdet var interessant og medførte bl.a. en del rejser rundt i landet.

I årenes løb har jeg haft forskelligt undervisningsarbejde, har holdt forskellige foredrag og har skrevet en del småartikler om juridiske emner i bladet "Fuldmægtigen" og to små artikler i "Ugeskrift for Retsvæsen".

I 1956 var jeg i tre måneder udstationeret ved civildommerembedet

i Ålborg og genså her mange venner fra Nørresundby-tiden. I 1958 var jeg i nogle måneder udstationeret til tillige at gøre tjeneste ved skifteretten i Odense købstad. Fra 1956 til 1966 var jeg sekretær for landvæsenskommissionen for Svendborg Amtsrådkreds. Den 1. april 1957 blev jeg udnævnt til dommerfuldmægtig af 1. grad med stillingsbetegnelse fra 1966 som retsassessor. I en årrække har jeg været suppleant for formanden for huslejenævnet og medlem af ungdomsnævnet for Nyborg kommune. I nogle år har jeg haft "fast konstitution" som dommer i politisager ved retten i Nyborg. Det var et meget interessant arbejde.

I 1961 købte vi en grund, matr. nr. 18^m, Vindinge by og sogn, og her opførte vi - fortrinsvis for midler fra det "Hvassiske Familiefideikommiss" et dejligt hus med udsigt over Holckenhavn fjord.

Under 10. juni 1969 blev jeg udnævnt til ridder af Dannebrogordenen.

Gennem årene har Ingrid og jeg foretaget mange rejser. Vi har besøgt de fleste europæiske lande og har været i Israel, USA og Grønland.

Ved kongelig resolution af 7. februar 1974 fik jeg efter ansøgning min afsked "i nåde" og med pension fra udgangen af april måned 1974. Fra 1. maj bosatte vi os derefter i Løgumkloster, hvor vi i forvejen havde mange venner, og hvor vi har fået en lille ansættelse under Refugiet med bistand til de mange turister, der besøger kirken og klosteret.

Min kone, INGRID ELISABETH HVASS, er født den 2. maj 1914 i Frue sogn i København (Nørregade nr. 29), og er datter af overretssagfører Hjalmar Mogens Cortsen (30. marts 1886 - 23. juli 1957) og hustru Elna født Momme (11. august 1886 - 23. april 1954). Hun blev døbt den 21. juni 1914 i St. Andreas kirken i København. I begyndelsen af tyverne flyttede hendes forældre til Charlottenlund og boede først Forårsvej 48, derefter Kornvej nr. 3. Hun blev konfirmeret 7. april 1929 i Messiaskirken i Charlottenlund, tog realeksamen i sommeren 1930 fra Ordrup gymnasium og fik derefter en vinter tegne- og maleundervisning hos Ranov på Ørstedesvej. Derefter gik hun i ca. 2 år på Mariaforbundets skole på Frederiksberg og var en sommer elev på Testrup sygeplejehøjskole ved Maarslet syd for Aarhus. I nogle mellemrum var hun ansat på sin fars kontor og i april

1934 blev hun sygeplejeelev på Gentofte Amtssygehus, hvor hun blev til 31. januar 1936, det år vi blev gift.

Ingrid var under besættelsen medlem af og instruktør i D.K.B. (Danske kvinders beredskab) i Faaborg, og hun ydede modstandsbevægelsen under krigen megen og god bistand.

I Nyborg har hun gjort tjeneste i det civile luftværn som sekretær. Hun har - foruden at være en dygtig husmor - interesseret sig meget for syning og tilskæring, og i 1953 bestod hun efter et afsluttende kursus på håndværkerskolen i Skals, nord for Viborg, svendeprov i dameskræderindefaget. I de derefter følgende år har hun undervist i kjolesyning på aftenskolen i Nyborg med hold af damer fra byen dels indtil 1970 på Nyborg gymnasium med hold fortrinsvis af elever fra II G. I 1967 blev hun instruktør for kjolesyningslærerinder med undervisningstimer og -kurser rundt omkring i hele landet, og i oktober 1968 fik hun fast ansættelse som faglærer på Husflidshøjskolen i Kerteminde. Denne stilling måtte desværre ophøre, da vi flyttede til Løgumkloster.

I Løgumkloster har hun fra 1. oktober 1976 ansættelse som sekretær på Præstehøjskolen.

-oOo-

Fra niende slægtled fortsættes nu med

T I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 22-36

der her i afsnit I omhandler:

Sønnen, nr. 22, af Frants Hvass (nr. 15).

De fem børn, nr. 23-27, af Jens Hvass (nr. 16).

De fem børn, nr. 28-32, af Hans Hvass (nr. 17) og

de fire børn, nr. 33-36, af Jørgen Hvass (nr. 21).

NR. 22, ANDERS MICHAEL HVASS

Sønnen, nr. 22, ANDERS MICHAEL HVASS af Frants Hvass (15) er født den 10. februar 1948 i Hellerup. Han har gået i skole i Hagested og på Stenhus og har fra sidstnævnte skole fået realexamen.

Han har derefter uddannet sig i landbrug blandt andet på agerbrugsskolen Næsgaard.

De fem børn, 23-27, af Jens Hvass (16).

NR. 23, ANDERS HVASS
1927-1934

Den ældste søn af Jens og Carla Hvass, ANDERS HVASS, blev født den 28. december 1927 i København og blev døbt den 24. marts 1928 i Jesuskirken i Valby.

Men der skete det sørgelige, at han blev dræbt ved en automobilpåkørsel i Hillerød den 17. august 1934, da han kun 6 år gammel kom hjem fra sin anden skoledag i frøken Mørcks skole i Hillerød. Han blev begravet den 21. august på Bispebjerg kirkegård i sin bedstefar, Anders Hvass's gravsted og i 1942 flyttet til sin mors gravsted på Vestre kirkegård i København.

NR. 24, METTE OTTILIA HVASS

Jens Hvass's datter i ægteskabet med Carla Hvass er født den 27. januar 1930 i København og blev døbt den 24. marts 1930 i Jesuskirken i Valby med navnet METTE OTTILIA HVASS. Hun gik først i skole i Aalborg, men tog studentereksamen i 1949 fra Randers statskole og studerede derefter musik og fransk ved universitetet i Aarhus. Hun var i studietiden på forskellige kurser og rejser, og hun blev cand.mag. i 1957.

Hun giftede sig den 21. august 1954 i Skørping kirke med JØRGEN HARNE, der da studerede økonomi også ved Aarhus universitet. Han er født den 29. september 1928 i Aarhus og blev døbt i Aarhus 11. november 1928. Han er søn af direktør Svend Harne, Hellerup, og hustru Karen Bagger Harne, født Nielsen, og blev student i 1949 fra Øster Søgades Gymnasium i København. I 1956 blev han cand.oecon. fra Aarhus universitet. Han havde derefter ansættelse først i Landmandsbankens hovedsæde, Vesterbro, København, senere i "Danatom" og er nu afdelingsleder i Jern- og metalindustriens arbejdsgiverforening.

Mette dyrker i sin fritid kammermusik og spiller tværfløjte i et amatørorkester. Desuden har hun privatelever og opgaveretning i fransk samt nogle vikariater i musik.

Bopæl (1970): Caroline Amalievej 102 B, Kongens Lyngby.
To børn: nr. 37-38.

NR. 25, NIELS EDGAR HVASS

Jens (16) og Carla Hvass's søn, NIELS EDGAR HVASS er født den 13. august 1938 i Hellerup og blev døbt den 6. november 1938 i Jesuskirken i København. Han gik i skole i Skørping og Ålborg og tog studentereksamen fra Sorø Akademi i 1959.

Han studerede derefter en kort tid skovbrug bl.a. på Tranekær på Langeland, men vendte sig til havebrugsstudiet og blev havebrugs-kandidat (anlægslinjen) fra Landbohøjskolen i marts 1967. Efter en tid som videnskabelig assistent på Landbohøjskolen blev han direktør for et nyoprettet aktieselskab, SITAS (Scandinavian Instant trees A/S), der driver planteskolevirksomhed særligt med større træer, træfældning og restaurering af gamle træer, og som har specialiseret sig i flytning af ældre og store træer. For eksempel flyttede man ca. 30 mere end 20 år gamle asketræer til en mere passende placering ved en nyopført svømmehal i Gentofte kommune.

Ved siden af dette arbejde beskæftiger Niels sig med undersøgelser af vejsaltets skadelige virkning på vejtræer. Han havde dette spørgsmål som hovedopgave under sit studium og har offentliggjort uddrag af det i fagtidsskrifter (Horticultura, 1968 og Landskap 1969).

Den 20. juni 1966 indgik Niels Hvass i Helleruplund kirke ægteskab med EDITH SUZANNE ANTONIE GUILLAUME. Hun er født den 14. juni 1943 i Bergerac i Frankrig og døbt i Bergerac den 27. august 1943, datter af fransk arkitekt Hubert Guillaume, der faldt under krigen, og hans danske hustru, Marie, født Worm, senere gift med civilingeniør direktør Julius Wærum.

Edith Hvass er opvokset i Peru, Sverige og Danmark, og efter realexamen fra den franske skole, Østerbrogade, København, blev hun - efter en tid som tegner - optaget på musikkonservatoriet i København med sang som hovedfag. I januar 1969 fik hun afgangseksamen - med udmærkelse.

Straks efter eksamen var hun med til uropførelsen af et værk af Ib Nørholm, og hun optrådte i radio og fjernsyn og bl.a. i Bergen (i sweater og cowboybukser, da hendes tøj var fortsat med flyveren

til Canada!). Hun fik det Carl Nielsenske rejselegat og uddannede sig en tid i London. Her kom hun til skade ved et automobiluheld, men straks efter at hun var udskrevet fra nogle måneders hospitals ophold, fik hun nytårsdag 1970 debut på det kongelige teater, hvor hun - siddende i orkestergraven på grund af "gibsbenet" - sang recitativer fra pantomimeballetten "Bagage" (fra Pergolesis "Stabat Mater").

Edith Hvass optræder under sit pigenavn, Edith Guillaume, og fik sin operadebut i maj 1970, hvor hun spillede titelrollen i "Drømmen om Therese" af Johan Werle på den jyske opera i Aarhus. Samme sommer spillede hun Cherubino i "Figaros bryllup" ved "Copenhagen summerfestival". I november 1970 var hun igen på den jyske opera og spillede Magdalene i "Rigoletto". I alle forestillingerne havde hun stor succes.

Hun modtog i 1970 Elisabeth Dons's mindelegat og musikanmeldernes kunstnerpris.

I ægteskabet er der to børn, begge født inden Ediths afgangseksamen, nr. 39-40.

NR. 26, FRANTS RICHARD WULFF HVASS

Jens Hvass (16)'s ældste søn i ægteskabet med Birgit Hvass er FRANTS RICHARD WULFF HVASS, der blev født i Aalborg den 27. februar 1944 og døbt i Skørping Nykirke den 11. juni 1944.

Han gik i skole i Skørping borger- og realskole, som han forlod med realeksamen i 1962.

I sine drengeår var han både ulveunge og spejder i Skørping. I 1954 fik han som ulveunge det danske spejderkorps's bronzekors for livredning. Han havde handlet resolut og hurtigt ved redning af en lille pige, der var faldet i en dam.

Frants har en udpræget interesse for naturen og specielt for havebrug, og han begyndte efter sin skoletid en havebrugsuddannelse, hvorunder han blandt andet opholdt sig ca. to år i Martin Thomsens planteskole i Skalborg ved Aalborg. Senere var han en tid på et nellikegartneri i Antibes i Sydfrankrig og året efter i 1964, volontør dels i Oxford dels i Cambridges botaniske haver.

I et par år studerede han havebrug ved Landbohøjskolen, men han skiftede studium og agter i stedet at blive merkonom, hvorefter han

vil fortsætte med H.D. studium.

Frants aftjente sin værnepligt ved Dronningens livregiment på Nr. Uttrup kaserne ved Nørresundby og blev udnævnt til sergent i 1966. Han har gennem årene anlagt flere større haver og har været rådgiver for mange havedyrkere.

Samtidig med sin læsning er han ansat i Daells Varehus i København. Han er ugift.

NR. 27, TYGE RICHARD WULFF HVASS

Jens Hvass(16)'s yngste søn i ægteskabet med Birgit Hvass er TYGE RICHARD WULFF HVASS, der ligesom sin bror er opkaldt efter morfaderen. Han blev født i Aalborg den 20. august 1945 og blev døbt i Skørping kirke den 17. november samme år.

Han begyndte sin skolegang i Skørping borger- og realskole og fortsatte på Aalborg Statsgymnasium, hvorfra han tog studentereksamen - efter den matematisk-naturvidenskabelige linje - i 1965.

Sammen med sin bror Frants aftjente han sin værnepligt ved Dronningens livregiment på Nr. Uttrup kaserne og blev udnævnt til sergent i 1966. Han har med iver dyrket spejdersport både i Skørping og i Aarhus og har været fører begge steder indenfor det danske spejderkorps.

Efter filosofikum ved Aarhus universitet studerede Tyge i nogle år jura, men slog over til et merkantilt studium og blev merkonom med marketing som speciale på Aarhus købmandsskole i juni 1971.

Han læser videre til H.D. og er samtidig indkøbsassistent hos Brd. Jacobsens Chokoladefabrik i Skødstrup ved Aarhus.

Den 21. oktober 1972 indgik han i Astrup kirke ægteskab med ELSEBETH FREDSGAARD SONDRUP. Hun er datter af mejeribestyrer Gunnar Sondrup, Astrup pr. Arden (født 2.11.1919 i Bislev ved Nibe) og hustru Gudrun Sondrup (født 6.6. 1923 i Sørup, Støvring). Hun er født den 26. juli 1952 i Astrup sogn, Arden, døbt den 21. september 1952 i Astrup kirke, har taget realeksamen i Arden og H.F. eksamen i Ranum og blev den 27. juni 1975 lærer fra Marselisborg Seminarium i Aarhus. Hun er (1975) lærer ved Sønderhaldskolen i Assentoft.

De har (1975) bopæl: Borupvej 105, Ll. Søby, Hornslet.

Et barn: 27^a (se efter nr. 40).

Dem fem børn, 28-32, af Hans Vilhelm Saxild Hvass (17).

NR. 28, HANNE HVASS

Hun blev født den 29. juli 1931 i København og blev hjemmedøbt den 29. maj 1943 i Godthåbs sogn, København. Hun gik i skole i la Courvejens skole og fik studentereksamen i 1950 fra Falkonergårdens gymnasium.

Den 9. august 1952 indgik hun i Hornbæk kirke ægteskab med disponent JØRGEN HENRIK RASMUS THOLSTRUP. Han er født den 8. april 1924 i København og blev døbt i Himmelev kirke, søn af direktør Henrik Tholstrup (født 14. januar 1893) og hustru, Elsa Ingeborg Tholstrup, født Hansen (født 22. august 1900 i Stockholm). Han blev student fra Stenhus i 1944 og er uddannet i selskabet Kosangas A/S blandt andet med længere ophold i Holland, USA og Mexiko. I 1958, da han var direktør i Kosangas-selskabet, blev han udnævnt til honorær dansk generalkonsul i Irland (Kgl. resolution af 12. december 1958).

Deres adresse var (1958): Thornfield, Sandyford, Irland, (1970) Laragh, Glenmacnass, Glendaloch, county Wicklow, Irland, (1976): Elsinore, Carribrack Road, Baily Co Dublin, Irland.

Tre børn: nr. 41-43.

NR. 29, BIRTHE HVASS

Den næstældste datter af Hans og Else Hvass, Birthe Hvass, blev i 1934 født den 25. marts i Hellerup og hjemmedøbt den 29. maj 1943 i Godthåbs sogn sammen med sine tre yngre søstre. Hun blev student i 1954 fra Aurehøj gymnasium og uddannedes på beskæftigelsestera-peutskolen fra 1956 til 1959, hvor hun fik den afsluttende eksamen. Hun blev gift den 20. juli 1957 på Frederiksberg rådhus med arkitekt CARL JOHAN SKYTTE CHRISTENSEN. Han er født den 16. juni 1921 i Søborg og døbt den 28. august 1921 i Søborg, søn af snedkermester Johan Christensen og hustru Juliane Marie Christensen, født Jensen.

Bopæl (1976): Dybensøvej 6, Virum.

Barn: nr. 44.

NR. 30, LENE HVASS

Lene Hvass blev født den 17. april 1937 og var gift med specialoptiker NIELS PETER NIELSEN, født 12. maj 1918. Han havde forretning i Vejle, og de boede i Jennum ved Vejle. Han afgik ved døden i 1973 - den 26. september. Lene har - 1976 - arbejde som bibliotekshjælper i Vejle.

Fire børn: nr. 45-48.

NR. 31, MONE HVASS

Mone Hvass blev født den 27. marts 1943 i København og hjemmedøbt den 29. maj 1943. Hun gik i La Courvejs skole og blev student i 1963 fra Efterslægtsselskabets skole i København, hvorefter hun blev mag. art. fra Københavns universitet i almindelig og sammenlignende litteratur i 1970. Den 9. august 1971 blev hun på Københavns rådhus gift med mag.art. SØREN KJØRUP, Lundsgade 5, København Ø. Han er født den 11. maj 1943 i København, søn af indkøbschef Svend Kjølrup og hustru, Grethe Kjølrup, født Bjerregaard.

Adresse 1976: Strandvejen 272, Charlottenlund.

Ingen børn.

NR. 32, ANDERS HVASS

Anders Hvass blev født den 1. juli 1946 og blev hjemmedøbt. Han gik i underskolen i La Courvejens skole og derefter i Statsgymnasiet Schneekloths Skole, hvorfra han blev student i 1966. Han fik juridisk embedseksamen i januar 1973 og blev fra 1. februar samme år advokatfuldmægtig hos advokat Svend Horsten, København. Den 4. februar 1976 fik han beskikkelse som advokat og har fortsat (1976) ansættelse som anført. Den 1. august 1970 indgik han i Kastelskirken i København ægteskab med CHARLOTTE HELSTEEN. Hun er født den 13. december 1946 i Bethlehems sogn i København, datter af civiløkonom Max Helsteen og hustru, Inger Helsteen, født Danckwardt, Frederikkevej 21, Humlebæk.

Bopæl (1976): Sankt Peders Stræde 25, København.

Barn: nr. 32^a, der anføres efter nr. 48.

De fire børn, 33-36, af Frants Jørgen Hvass (21).

NR. 33, HANS HENRIK HVASS

Vores ældste søn, HANS HENRIK HVASS, er, som foran nævnt, født den 17. maj 1937 i Nørresundby, og han blev døbt den 11. juli 1937 i Aarhus Domkirke, opkaldt efter sin farfar.

Han gik i skole i kommuneskolen i Faaborg - iøvrigt i de samme bygninger i hvilke jeg selv begyndte min skolegang - og i gymnasiet i Nyborg, hvorfra han fik realeksamen i 1954. Under sin opvækst pådrog han sig en astmalidelse, for hvilken han blev behandlet ved talrige sygehusophold, ved ophold på Refsnæs kysthospital, på Rigshospitalet (1943) og i Norge. Alligevel har sygdommen fulgt ham siden og været ham til en hel del skade. Dog var han både ulveunge og spejder.

Efter sin realeksamen begyndte han en uddannelse i hotelfaget. Han startede i 1954 som piccolo på hotel Nyborg Strand, hvor han med mellemrum var ansat til 1957, senest som receptionsassistent. I mellemtiden var han i vinteren 1954-55 elev på Ollerup gymnastikhøjskole, hvorfra han blev delingsfører (OD) og klarede sig godt til trods for astmaen og den unge alder (17 år). I et halvt år deltog han i København i undervisningen på translatørskolen i engelsk, tysk og bogholderi. Senere uddannede han sig på forskellige hoteller: Grand hotel i Odense, hotel Terminus i København og hotel Atlanta i Bruxelles. I 1960-61 læste han fransk ved universitetet i Tours og i et kort mellemrum havde han en ansættelse på Norsk-Amerika linjens damper "Stavangerfjord", med hvilken han var to gange i New York.

Det var meningen, at han efter sin tid i Bruxelles skulle gennemgå en hotelskole i Schweiz, og han blev også optaget og begyndte på skolen i Lausanne. Men helbredet slog ikke til, og han måtte afbryde uddannelsen. (Astma er, hvad jeg senere personligt har måttet erfare, en afkræftende og besværende sygdom).

Som rekonvalescent opholdt han sig derefter hjemme hos os, indtil han i sommeren 1962 skaffede sig stilling i "Nordisk Bustrafik", Tjæreborg, som rejseleder, et arbejde han længe havde haft lyst til. Han har derefter rejst først med busture til Paris, Østrig og Italien, og i vinteren 1962-63 var han fast stationeret på de canariske øer. I sommeren 1963 gik han over til selskabet "Stjernerejser", og

efter forskellige rejser til Østrig og Schweiz blev han påny fast stationeret på de canariske øer (- med jævnlige ture til spansk Sahara-), hvor han siden var hver vinter i ca. 10 år, mens han om sommeren har været dels i Jugoslavien dels i Bulgarien, Østrig og Italien m.fl.steder. I Bulgarien var han fire somre i træk med ugentlige ture til Istanbul og en enkelt til Rusland (Odessa) og Rumænien.

I marts 1973 tog han påny ophold og arbejde i København, men har fra august 1975 stilling hos "Jørgensens rejsebureau" som rejseleder i Kenya, hvor han bl.a. har truffet John Laurits, 88.

Han er ugift.

NR. 34, ERIK CHRISTIAN HVASS

Vores næstældste søn, ERIK CHRISTIAN HVASS, blev født den 28. maj 1939 på vores bopæl, Dosseringen 7, Faaborg, og blev døbt i Faaborg kirke den 20. august 1939, opkaldt efter sin tip³ oldefar, Erik Christian Grave Hvass (4).

Han gik i skole dels i Faaborg dels i Nyborg. Han var i sin skoletid - foruden at han fik en flidspræmie i mellemskolen og deltog med succes i skolekomedier - en ivrig ulveunge og senere spejder. Han har tillige været avisbud, hjælpepiccolo på hotel Nyborg Strand og hjælper ved benzinformidlingen på Knudshoved færgehavn.

Erik fik studentereksamen fra Nyborg Gymnasium i 1957 og var om sommeren derefter hjælper i en feriekoloni for børn, Nordstrand, ved Nykøbing Sjælland, hvorefter han for det indtjente beløb foretog en rejse i Europa bl.a. med arbejde i en måned på lufthavnen Schiepol ved Amsterdam.

Allerede fra sin skoletid havde han bestemt sig til at blive læge. Det første år tilbragte han dog dels på Askov højskole og dels i Aarhus, hvor han tog undervisning i violinspil. Han begyndte derefter det medicinske studium ved Aarhus universitet, hvor han i 1961-62 fik 1. del med udmærkelse. Under studiet har han spillet violin i akademisk orkester i Aarhus - han interesserede sig så meget for sit spil, at han en tid lang stærkt overvejede at forlade medicinen for helt at hellige sig musikken. Derudover har han haft ansættelse på kommunehospitalet i Aarhus og haft forskellige vikariater f.eks. i januar 1963 på Trøndelag psykiatriske Sykehus ved Trondheim (hvor jeg besøgte ham en uge), i Grindsted, Jønkøping, Svendborg, Ørsted

ved Randers og Haparanda.

Han har boet i de første - og de sidste - år hos sin faster, Ellen Hvass (20), men fik fra 1962 til 68 et værelse på kollegium 4 ved universitetet (iøvrigt det, der blev bombet under krigen, jfr. under 12). Han fik i 1963 tildelt "Henry Shaws Legat".

I januar 1970 fik han sin eksamen overstået. Den 26. januar 1970 aflagde han lægeløftet ved Aarhus universitet og fik sin autorisation udleveret.

Efter en kort ferie i Norge fik han fra 1. marts ansættelse på sygehuset i Kolding, hvor han gjorde tjeneste som reservelæge til 1. april 1971. Han aftjente derefter sin værnepligt i Forsvarets lægekorps på kasernen i Jægersborg (med sølvmærke i pistolskydning). Fra juli 1971 fik han stilling som reservelæge på sygehuset i Faaborg på medicinsk afdeling, hvorved han færdiggjorde sin turnustjeneste.

Fra 1. marts 1972 aftjente han resten af sin værnepligt i infirmeriet på kasernen i Tønder (med rang som løjtnant) samtidig med, at han arbejdede som praktiserende læge i Løgumkloster hos lægerne Kappelgaard og Gottlieb i en afløserperiode. Fra januar 1973 til oktober samme år gjorde han vikartjeneste i Grønland: først i Umanak, derefter i Egedesminde og Godhavn og sidst i Godthåb.

Efter hjemkomsten fra Grønland havde han stilling på den neurologiske afdeling på Roskilde sygehus til maj 1975 og har derefter haft forskellige vikariater bl.a. på Finsen-instituttet i København.

Han er ugift og ejer en lejlighed i Hammerensgade 8, København.

NR. 35, SVEND MICHAEL HVASS

Vores yngste søn, Svend Michael Hvass, blev født den 26. maj 1944 på sygehuset i Faaborg og blev døbt den 14. august 1944 i Faaborg kirke. Han kom i skole i Faaborg og gik i en kort tid i de samme skolebygninger, som jeg og hans brødre før ham. Men kort efter flyttede vi til Nyborg, hvor han gennemgik underskolen i Vestervold skole i Svanedamsgade. Derefter kom han i gymnasiet i Nyborg. Han var ivrig og dygtig spejder, medlem af skolens elevråd og redaktør af skoleavisen. I 1963 blev han student. Han fik et præmielegat for flid og et legat for godt kammeratskab - udpeget dertil af kammeraterne selv.

Straks efter studentereksamen tog Svend i juli måned til Amerika, hvor han gennem Danish-american foundation havde opnået gratis ophold. Med nogle venner deltog han i en rejse pr. automobil tværs gennem staterne til Californien, hvor han bl.a. besøgte vore slægtninge Kamma Hvass (67) og hendes sønner, Jens og Niels (75-76). Han var et vend inde i Mexico og tog derfra mod nord til Oregon og tilbage til staten New York, hvor han så i et år til september 1964 havde ophold på State University College i Plattsburgh, hvor han satte sig ind i amerikanske forhold. Han var i ferier to gange i Florida, og efter opholdet på collegiet tog han på en "Grey-hound-billet" en rundtur i de fleste af de forenede stater.

Efter sin hjemkomst blev han - hvilket dengang var svært - optaget på Polyteknisk Læreanstalt, idet det var hans hensigt at blive civilingeniør. Men efter nogle måneders forløb var han klar over, at det, han helst ville, var at blive arkitekt. Han brød derfor af og aftjente sin værnepligt ved telegraftropperne i Roskilde i 14 måneder. Efter tre måneders ophold på Askov højskole og efter en tid at have gået til tegneundervisning, blev han kort efter - hvilket også var svært på det tidspunkt - optaget på Kunstakademiet i København som arkitektstuderende, hvor han i sommeren 1968 fik 1. del. Han har den største del af sin studietid boet i "Ballonparken", en primitiv, men fri og malerisk beboelse.

I sommeren 1968 arbejdede han i tre måneder i Paris hos arkitekt Kåre Sveinbjørnsson, og i foråret 1969 etablerede han sammen med sin medstuderende, Flemming Hoff, en tegnestue. De har deltaget i flere konkurrencer og har fået antaget et arbejde - en skitse til en administrationsbygning i Silkeborg - på forårsudstillingen på Charlottenborg. I foråret 1969 vandt han sammen med Flemming Hoff og to andre en 1. præmie udsat af bladet Politiken på 10.000 kr. for et såkaldt "boblehus", en pneumatisk konstruktion.

I juli 1970 tog han sammen med Hoff til Japan på en studierejse. Det skete bl.a. med tilskud fra Nationalbanken. Han vendte hjem den 21. november.

Fra foråret 1971 fik han bopæl i Bagerstræde 10, Københavns smalleste hus. Han arbejdede som undervisningsassistent for sine yngre medstuderende på Kunstakademiet og har i maj 1972 ledet en tre ugers studierejse for kammerater til Japan.

Den 26. august 1972 indgik Svend på rådhuset i Nyborg ægteskab med

WAI LING CHEUNG, som han havde truffet i Japan. Hun er kineser og født den 28. april 1945 i Hong Kong - og således britisk statsborger. Hun er datter af Chiu Cheung (Lai Chuen Cheung), der er forretningsmand i Hong Kong og nu afdøde hustru, Shiu King Wong, begge født i Kina.

Wai Ling gik fra 1956 til 1962 i Ying Wa Girls school i Hong Kong og var fra 1962 til 63 på St. Pauls Co-ed College i Hong Kong. Som 18 årig tog hun derefter i 1963 til USA, hvor hun gennemgik en almen uddannelse på Vassar College i Poughkeepsie, ca. 75 km nord for byen New York, hvorfra hun blev bachelor of arts i 1965. En kort tid derefter studerede hun fysik. Men fra 15 års alderen havde hun haft lyst til at blive arkitekt. Hun blev elev på Graduate school of fine Arts ved universitetet i Pennsylvania og blev bachelor of architecture i 1968. Under studierne boede hun dels i New York dels i Philadelphia.

Efter sin eksamen arbejdede hun fra 1969 til 70 hos Edward Barnes & Assoc. Architect i USA (N.T.), derefter i 1970 i Tokyo. - Her traf hun Svend, og da han rejste hjem, overtog hun hans arbejde - i to måneder - hos Takashi Hayashi & Assoc. i Tokyo. Senere har hun arbejdet i Paris og København.

Svend indstillede sig i 1972-73 til afgangseksamen fra kunstakademiet; den blev efter en nyordning aflagt dels ved at han holdt 8 forelæsninger - i censors overværelse og med mange andre tilhørere - dels ved at han ved en afsluttende bedømmelse skulle stå til regnskab for de forskellige arbejder og projekter, han gennem sin uddannelsestid har givet sig af med. Han er den første i landet, der har taget "AFGANG" d.v.s. det, man i andre fag kalder embedseksamen på denne måde.

Prøven afsluttedes den 7. marts 1973.

Efter sin eksamen fortsatte Svend som undervisningsassistent på Kunstakademiet og havde ved siden heraf et arbejde på en tegnestue i København. Han og Wai Ling var endnu en gang i Japan, hvor de havde den exceptionelle oplevelse at kunne overvære indvielsen af Ise-helligdommene. Hvert tyvende år gennem ca. 1200 år er de blevet nedrevet totalt og genopbygget nøjagtig som før. Dette skete i 1973 for tredsindstyvende gang. Kun en halv snes vesterlændinge var tilstede sammen med nogle tusinde japanere.

Da "oliekrisen" satte ind i 1974 og byggeriet omtrent gik i stå,

fik han gennem sin chef et tilbud fra en portugisisk arkitekt, Jose Forjaz, der var hjemmehørende i den lille stat Swaziland i det sydlige Afrika om en stilling i hans firma. Da man kunne formode, at Akademiet måtte indskrænke sin lærerstab, og da Svend gerne ville have en praktisk uddannelse, modtog han og Wai Ling tilbudet og flyttede til Swaziland, hvor de begge arbejder i hovedbyen, Mbabane.

I august 1975 er de blevet optaget som medindehavere af firmaet og i 1976, da Jose Forjaz flyttede til Mozambique, overtog de firmaet og arbejder for egen regning. I december-januar 1976-77 var de hjemme på julebesøg med deres lille søn.

Wai Ling har ved lov i 1974 fået dansk indfødsret. Hun taler og skriver udmærket dansk.

Svend har udgivet (i fototryk) sine otte eksamensforelæsnings, Japans Arkitektur 1973 samt en rejsevejledning for de arkitektstuderende, der vil studere i Japan. Tillige har han skrevet nogle artikler i bladet Louisiana Revy (september 1974), og han fik i 1975 tildelt Sophus Berendsens Mindelegat, der ikke kan søges, og som gives som anerkendelse for udført arbejde og støtte til videre arbejde, studier eller rejser.

Barn: 35^a, der anføres efter nr. 48 og 32^a.

NR. 36, IDA ELISABETH HVASS

Født 31. januar 1946, død 14. juli 1948. Se foran under nr. 21.

-000-

Efter det foranstående tiende slægtled (nr. 22-36) følger herefter

E L V T E S L Æ G T L E D

NR. 37-48 samt 32a og 35a

der her i Afsnit I omhandler børnene af nr. 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32 og 35.

De to børn, 37-38, af Mette Harne (24):

Nr. 37, NIELS JØRGEN HARNE. Han er født den 12. december 1957 i København og døbt den 4. maj 1958 i Lundtofte kirke. Han går (1970) i skole i Knud Lavards skole i Lyngby.

Nr. 38, JENS CHRISTIAN HARNE. Han er født den 15. december 1959 i København og døbt den 15. august 1959 i Skørping ny kirke. Han går (1970) i samme skole som broderen.

De to børn, 39-40, af Niels Hvass (25):

Nr. 39, MARIE LOUISE HVASS. Hun er født den 10. december 1966 i Maglegaards sogn og døbt den 16. april 1966 i Helleruplund kirke.

Nr. 40, IRENE HVASS. Hun er født den 30. januar 1968 i St. Stefans sogn i København og døbt den 7. april 1968 i Helleruplund kirke.

Sønnen, 27^a, af Tyge Hvass (27):

Nr. 27^a, JENS SONDRUP WULFF HVASS. Han er født den 23. marts 1975 på Ørsted sygehus og blev døbt den 18. maj 1975 i Astrup kirke. Han er opkaldt med fornavnet efter sin farfar og med efternavnene efter sin mor og sin farmors far.

De tre børn, 41-43, af Hanne Tholstrup (28):

Nr. 41, HANS HENRIK RASMUS THOLSTRUP. Han er født den 28. juli 1953 i Queritaro, Mexico, og døbt i Gavnø private kirke i 1956. Han gik på St. Columbas College i Dublin i Irland til 1968 og fik real-eksamen fra Herlufsholm i 1969. Han var derefter i 3 år i fotograf-lære hos Jørn Freddie og har nu (1976) eget atelier som reklamefotograf i Ny Østergade i København.

Nr. 42, JENS JØRGEN THOLSTRUP. Han er født den 11. maj 1955 på Rigshospitalet i København og blev døbt i Gavnø kirke i 1956. Han gik i skole på Camphill College i Blefast til 1970 og tog derefter til Atlantic World-College i Wales, hvorfra han fik studentereksamen (international baccalaureat) i 1973. Han studerede derefter P.P.E. (politik, økonomi og filosofi) og fik i 1976 sin eksamen med "Honours".

Nr. 43, ELSEBETH THOLSTRUP. Hun blev født den 16. september 1959 i Dublin, Irland, og blev døbt i Hornbæk kirke i 1963. Hun gik på Alexandra College i Dublin til 1976 og har fra september 1976 "scholarship" til Atlantic College i Wales.

Sønnen, 44, af Birthe Skytte Christensen (29):

Nr. 44, THOMAS SKYTTE CHRISTENSEN. Han er født den 17. maj 1960 i Helligkors sogn og er (1976) skoleelev i Virum skole.

De fire børn, 45-48, af Lene Nielsen (30):

Nr. 45, FLEMMING NIELSEN, født 3. maj 1958.

Nr. 46, BO NIELSEN, født 18. august 1962.

Nr. 47, TIM NIELSEN, født 20. marts 1965.

Nr. 48, PIA NIELSEN, født 6. juli 1968.

Sønnen, 32^a, af Anders Hvass (32):

Nr. 32^a, NICOLAI HVASS. Han er født den 4. april 1973 og døbt den 20. august 1973 i Vor Frue kirke i København. Han har "startet sin karriere" allerede den 20. april 1976 som: "yngste mand på holdet" i menighedsbørnehaven.

Sønnen, 35^a, af Svend Hvass (35):

Nr. 35^a, HANS HAN HVASS. Han er født den 18. december 1975 på en klinik i Mbabane, hovedstaden i Swaziland. Mellemlavnet er kinesisk for: Kina eller kineser.

Hermed slutter afsnit I.

A F S N I T II

EFTERKOMMERNE

AF

MARCUS ANDREAS NICOLAI HVASS (49)

OG

MICHAEL LANGE HVASS (57)

(NR. 49-64)

SKIBSTED-SLÆGTEN

PERSONFORTEGNELSE

AFSNIT II
(Nr. 49-64)

Der henvises til oversigten over slægtledene og afsnitsinddelingen lige efter indledningen til hele supplementet, og man bedes anbringe oversigtsstamtavle nr. 2 til højre.

Kapitel 1.

7 ^o slægtled	Børn:
Nr. 49, Marcus Andreas Nicolai Hvass	50-52
8 ^o slægtled	
De tre børn, 50-52, af Andreas Hvass (49)	
Nr. 50, Ernst Nicolai Hvass, dyrlæge	53-54
Nr. 51, Kirstine Dorthea Hvass	
Nr. 52, Helene Marie Augusta Hvass, gift Risom	55-56
9 ^o slægtled	
De to børn, 53-54, af Ernst Hvass (50)	
Nr. 53, Erna Caroline Hvass	
Nr. 54, Marcus Andreas Nicolai Hvass, grosserer	
De to børn, 55 og 56, af Augusta Hvass (52)	
Nr. 55, Helen Hvass	
Nr. 56, Bertha Andrea Karoline Hvass, gift Gradman	
En søn, Ole Richter.	

Kapitel 2.

7 ^o slægtled	
Nr. 57, Michael Lange Hvass	58
8 ^o slægtled	
Datteren, 58, af Michael Lange Hvass (57)	
Nr. 58, Helen Hvass, gift Scheibye	59-64
9 ^o slægtled	
De seks børn, 59-64, af Helen Hvass (58)	

SKIBSTED-SLÆGTEN

Afsnit I omhandlede stifteren af fideikommisset, Frants Hvass (nr. 9) og hans efterkommere (10-48). I dette afsnit II omhandles herefter den første af de subsidiære linjer, der skulle have været nydere af fideikommissets udbytte, såfremt Frants Hvass's efterslægt skulle uddø. For at have en samlende betegnelse for denne del af slægten har jeg - under hensyn til dens tilknytning til Skibsted sogn - kaldt den for: "SKIBSTED-SLÆGTEN". Det drejer sig om nr. 49 til 56, nemlig børn og børnebørn af landinspektør Andreas Hvass (49), der var bror til Frants Hvass (nr. 9). Disse efterkommere omhandles i afsnittets kapitel 1.

I kapitel 2 har jeg derhos omhandlet Helen Hvass (nr. 58), gift Scheibye og hendes børn (59-64). Hun var datter af Frants Hvass's anden bror, Michael Lange Hvass (57), og skønt dennes efterslægt ikke er nævnt i fideikommissfundatsen, har jeg alligevel taget den med, idet jeg finder, at det ikke bør glemmes, at denne linje dog er nærmere i slægt med fideikommissets stifter end medlemmerne af de andre subsidiære linjer: Marcus Pauli Hvass og provst Anders Hvass's efterslægt.

Om de i dette afsnit nævnte personer bemærkes det iøvrigt, at navnet Hvass ikke kan forventes fortsat her, idet den eneste mandlige efterkommer, Andreas Hvass (nr. 54) er barnløs.

K A P I T E L 1

S Y V E N D E S L Æ G T L E D

NR. 49

Nr. 49, MARCUS ANDREAS NICOLAI HVASS var, som nævnt, bror til nr. 9, Frants Hvass og til nr. 57, Michael Lange Hvass. Han var født den 10. juli 1829 og døde den 21. juli 1866, altså kun 37 år gammel, se Fam. Hvas I side 58 og V side 145. Han var landinspektør og ejer af Vestergaard i Skibsted sogn, og han havde i sit ægteskab med CAROLINE KIRSTEIN, der døde den 1. august 1907, sønnen Ernst Nicolai Hvass (nr. 50) og døtrene Kirstine Dorthea Hvass (nr. 51) og Helene Marie Augusta Hvass (nr. 52).

O T T E N D E S L Æ G T L E D
NR. 50-52

De tre børn, 50-52, af Andreas Hvass (49).

NR. 50, ERNST NICOLAI HVASS

ERNST NICOLAI HVASS blev født den 6. marts 1859 på Skibsted Vestergaard, som hans far ejede og drev, og blev døbt i Skibsted kirke den 8. juli 1859, opkaldt efter sin farbror, Ernst (Fam. Hvas I side 59) og efter sin farfar, herredsfoged Anders Nicolai Hvass (nr. 7).

Sin barndom tilbragte han i hjemmet, hvor han fik undervisning af en huslærer sammen med nogle børn fra forskellige nabogårde. Efter at have lært landvæsen forskellige steder, bl.a. på Albek og Nøragergaard, tog han til København, hvor han efter at have taget realeksamen begyndte at læse til dyrlæge. Han boede under sit fireårige ophold hos sin morbror (Fam. Hvas I side 134), ingeniør Philip Kirstein på Bülowvej. Han tog sin afsluttende eksamen i 1882 og nedsatte sig derefter i Aalborg som praktiserende dyrlæge (Bredgade nr. 4).

I 1885 blev han den 24. april i Skibsted kirke gift med MARTINE JENSEN, født den 13. februar 1865 i Skibsted, døbt den 21. maj 1865 samme sted, datter af ejeren af Skibstedgård, proprietær Peder Jensen (14.7.1830-30.9.1892), der var en kendt handelsmand, og hustru, Johanne Cathrine født Christensen (14.2.1833-3.3.1913) fra Lyngbygaarden. Deres første bopæl i Aalborg var i Slotsgade nr. 12 i købmand Hjorts ejendom, hvorfra de flyttede først til Slotsgade nr. 3 og senere, omkring 1906, til Nørregade nr. 23, hvor de boede til hans død.

Ved stor flid og strængt arbejde fik han skabt sig en god praksis, der strakte sig både syd og nord for Limfjorden, og han var meget afholdt og anset som praktiserende dyrlæge. Da Aalborg offentlige slagtehus blev åbnet omkring 1899, blev dyrlæge Hvass sammen med en kollega medarbejder ved kødkontrollen, hvor han spillede en betydelig rolle. Denne virksomhed indskrænkede sig dog fra 1903 til, at han deltog i den såkaldte landkontrol hveranden lørdag fra klokken 5½ til 10. Vistnok allerede fra 1882 og i alt fald til sin død var han kredsforstander for kreaturforsikringsforeningen "Kustos" i Aarhus.

Det strænge arbejde, hvor han blev kaldt ud både om dagen og natten, og hvor han måtte ud i al slags vejr - somme tider også i åben båd til øen Egholm - tog på kræfterne og var medvirkende til, at han døde som ret ung. Han havde engang omkring 1905 pådraget sig en ondartet blodforgiftning, som også var medvirkende til at undergrave hans helbred, og han døde den 10. oktober 1908 efter et kort sygeleje af en nyrelidelse. Han ligger begravet på Aalborg gamle assistenskirkegård.

Efter hans død blev fru Martine Hvass boende i Aalborg til 1916, da hun flyttede til København - Collingsgade 3, Mikkell Vibesgade 1 og sidst i Urbangade 4 - hvor hun boede til sin død den 9. juli 1953. Hun er ligeledes begravet i Aalborg.

To børn: nr. 53-54.

NR. 51, KIRSTINE DORTHEA HVASS

Kirstine Dorthea Hvass var det næstældste barn af landinspektør Marcus Andreas Nicolai Hvass (49). Hun blev født den 30. oktober 1862 og blev døbt den 10. april 1863 i Skibsted kirke. Hun voksede op på Skibsted Vestergaard og lærte derefter husholdning dels hos godsejer Svanholm, Fredenslund, dels hos godsejer Glud på Dragsgård. Derefter passede hun husholdningen i hjemmet på Skibsted Vestergaard også efter at hendes mor i 1878 havde indgået sit ægteskab nr. 2 med Bjerregaard. (Fam. Hvas V side 148). Moderen døde den 1. august 1907, og da Bjerregaard var død den 18. marts 1909, blev gården solgt, og Dorthea flyttede til Aalborg, hvor hun boede i en lejlighed i ejendommen Boulevarden 44, og levede af den kapital, hun havde fået fri ved gårdens salg.

Ved bevilling af 14. december 1909 adopterede hun de to søskende-børn, Helen (55) og Bertha (56), se nedenfor. Hun døde den 23. april 1934 og er begravet på Skibsted kirkegård.

NR. 52, HELENE MARIE AUGUSTA HVASS

Landinspektør Hvass(49)'s yngste datter var Augusta Hvass. Hun blev født den 28. september 1865 på Skibsted Vestergaard og døbt den 8. november samme år i Skibsted kirke. (Fam. Hvas V side 148).

Den 9. marts 1893 indgik hun i Skibsted kirke ægteskab med for-

valter på Reffs, senere proprietær Axel Risom, født 4. november 1869 på Skaarupgaard. Efter giftermålet overtog han Skibstedgaard i Skibsted. Han var senere inspektør på herregården Kokkedal i Hanherred. Han døde på Skeelslund (Aaby sogn), den 21. februar 1910.

I ægteskabet fødtes to døtre, Helen og Bertha (55-56). Augusta døde på Skibstedgaard kort efter datteren Berthas fødsel, nemlig den 3. januar 1897 og blev begravet på Skibsted kirkegård. Døtrene blev, som nævnt foran, adopteret af Dorthea Hvass (51).

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 53-54

De to børn, 53 og 54, af dyrlæge Ernst Hvass (50).

NR. 53, ERNA ANDREA CAROLINE HVASS

Datteren, ERNA HVASS, blev født i Aalborg den 8. marts 1887 og blev døbt i Aalborg Vor Frue kirke den 5. juni 1887. Hun tog real-eksamen fra "frøken Scholtens højere pigeskole" i Aalborg og opholdt sig efter yderligere at have taget handelseksamen et årstid i England (Stockton on Tyne), hvorefter hun havde en kontorplads i Aalborg i firmaet F.C. Kier. Den 27. juni 1912 blev hun i Aalborg Domkirke gift med købmand Jørgen Øst Jacobsen, født 23. september 1881 i Vor Frue sogn i Aalborg. Ægteskabet, der var barnløst, blev opløst i 1916, og hun flyttede derefter sammen med moderen til København, hvor hun havde en god stilling i "Husmændenes Ulykkesforsikring". Hun afgik ved døden den 29. september 1930 og ligger begravet på Aalborg kirkegaard ved siden af forældrene.

NR. 54, MARCUS ANDREAS NICOLAJ HVASS

Sønnen af dyrlæge Hvass, ANDREAS HVASS, blev født den 1. april 1890 i Aalborg og døbt den 1. juni 1890 i Vor Frue kirke i Aalborg. Han gik i kathedralskolen i Aalborg, hvorfra han tog 4. klasses hovedeksamen i 1906, og blev derefter elev på et kontor i Aalborg. Han gik på handelsskole og var senere ansat hos sin morbror, Carl Woge, København, der repræsenterede det engelske lædervarefirma Dominion

Belting Co., London.

Nogle år - fra januar 1908 til maj 1916 - tilbragte han derefter i London, hvorefter han var to år i New York. Efter hjemkomsten af tjente han sin værnepligt ved 18. batalion i Høveltelejren, hvorfra han blev hjemsendt i februar 1919. Han tog straks efter påny til London for Dominion Belting Co. og blev der til november 1921. Herefter startede han i 1922 sin egen virksomhed (A. Hvass & Co.) i København og løste grossererborgerkab den 17. juni 1924.

I 1935 startede Andreas Hvass det kendte renserifirma "Hvasco", der drev vaskeri- og renserivirksomhed i København, og som i løbet af nogle år blev bragt frem blandt Københavns ledende firmaer i branchen. Det er senere (1. juli 1956) overdraget til firmaet Johs. Barding, men Andreas Hvass var fremdeles medlem af dets bestyrelse indtil 1970.

Den 12. november 1924 indgik Andreas Hvass på Københavns rådhus ægteskab med TOVE BENZON, født den 29. marts 1889. Hun var datter af forfatteren, fabrikejer og apoteker Otto Benzon og hustru, Emma, født Hansen, datter af højesteretssagfører Octavius Hansen. Fru Emma Benzon var i sit andet ægteskab (1913) gift med stats- og udenrigsminister Erik Scavenius.

Tove Hvass var i sit første ægteskab gift med kaptajn, greve Eigil Knuth. Ægteskabet, der var barnløst, blev opløst. Tove Hvass afgang ved døden den 31. december 1973.

Andreas Hvass har gennem en lang årrække været en ivrig golfspiller og sportsfisker. Han bor Sct. Annæ Plads 7, København.

Ingen børn.

De to børn, 54 og 55, af Augusta Hvass (52).

NR. 55, HELEN HVASS

Helen Hvass (der altid har været kaldt Musse) blev født den 31. december 1894 på Skibsted Vestergaard og blev døbt med navnet Helen Risom den 14. april 1895 i Skibsted kirke. Hun voksede op på Skibsted Vestergaard, hvor man havde lærerinde. I 1909, da hendes stedbedstefar, Bjerregaard, døde, blev Skibsted Vestergaard solgt, og Dorthea (51) flyttede til Aalborg, hvor hun ved kgl. bevilling af 14. december 1909 adopterede sine søskendebørn, Helen og Bertha, der ved påtegning af 16. november 1910 på bevillingen fik navnet Hvass.

Helen fik i 1912 realeksamen fra Aalborg katedralskole og i 1914 handelseksamen fra justitsraad Møllers handelsskole. Den 12. august 1914 blev hun ansat i Landmandsbanken i Aalborg, hvor hun først var assistent og senere fra 1948 fuldmægtig, indtil hun den 1. august 1955, efter at have været leder af fondsafdelingen, tog sin afsked. Hun er ugift. Efter i en årrække at have boet i Jernbanegade 5, Aalborg, bor hun nu (1975) i ejendommen Vesterbro 125, lejlighed 603 i Aalborg.

NR. 56, BERTHA ANDREA KAROLINE HVASS

BERTHA HVASS blev født den 28. december 1896 på Skibstedgaard og hjemmedøbt den 1. januar 1897 - med efternavnet Risom - og fremstillet til dåbens publikation den 6. juni 1897. Hun voksede som Helen op på Skibsted Vestergaard og adopteredes som foran nævnt 1909 af mosteren (51) med navnepåtegning som nævnt under 55. Hun fik realeksamen i 1914 fra Aalborg katedralskole og var derefter lærerinde i håndarbejde på enkefru Mikkelsens private skole og gymnastiklærerinde fra 1915 til 1920. Fra 1921 til 1924 var hun ansat i Landmandsbanken i Aalborg, og fra 1925 underviste hun privat i gymnastik og var assistent på en danseskole.

I 1937, den 29. september, indgik hun på Skibsted Vestergaard ved borgerlig vielse, ægteskab med handelsrejsende Kaj Carl Johan Gottlob Gradman. Han var født den 8. april 1892 (vistnok i København) som søn af intendant og bogholder Gradman og hustru Anna, og han døde den 22. januar 1956 i København. Der er ingen børn i ægteskabet, men Gradman havde børn i sit første ægteskab.

Bertha boede i Vognmandsparken 12³ i København og døde den 15. januar 1969. Hun er begravet på Garnisonskirkegården.

Bertha havde før sit ægteskab en søn, født 16. februar 1922 på Rigshospitalet og døbt samme sted. Han fik navnet Ole Hvass, men blev i 1923 adopteret af dommerfuldmægtig - senere dommer i Holsted - Hjalmar Richter og fik herved navnet Ole Christian Richter. Han blev stadsgartner i Herning og er død i Hamborg i 1965.

K A P I T E L 2

S Y V E N D E S L Æ G T L E D

NR. 57

Nr. 57, MICHAEL LANGE HVASS var den yngste bror af Frants Hvass (9). Han var exam. jur. og ejer af Bælum Nørgaard efter sin far (7), herredsfoged Anders Hvass's død. Han var gift med EMILIE KIRSTEIN. Michael Hvass døde den 10. juli 1875, og Emilie indgik den 15. september 1885 (Fam. Hvas V side 403) ægteskab med distriktslæge dr.med. Johan Gotlob Ditlevsen, født 22. maj 1836 i København, R. af Dbg., medlem af sundhedskollegiet. Han døde i Lyngby den 21. april 1910, og Emilie den 16. december 1918. Dr. Ditlevsen havde i sit første ægteskab blandt andre børn datteren Ragnhild Signe Emilie Ditlevsen, der senere blev gift med Niels Peter Winge, bror til min (F.J. Hvass's) mor (se nr. 12).

Michael Hvass og Emilie havde tre børn: to sønner, der døde som børn (Fam. Hvas V side 150) og datteren Helen (nr. 58).

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 58

Nr. 58, HELEN HVASS er født den 17. august 1873 i Kongens Lyngby (Fam. Hvas V side 150). Hun blev opkaldt efter miss Helen Keith Murray af en skotsk familie fra Ochertyre ved Crieff i Perthshire i Skotland, som forældrene var venner med fra deres ophold i Mentona og San Remo.

Ved moderens andet ægteskab blev Helens arv efter hendes far indsat i Overformynderiet, og farfar, Frants Hvass (nr. 9) blev beskikket som hendes værge.

Helen giftede sig den 23. juni 1896 i Lyngby kirke med sin fætter, fabrikant FRANTS ANDERSEN SCHEIBYE, født 28. juni 1868 i Sønder Kongerslev, søn af gårdejer i Sønder Kongerslev, senere bestyrer af et kaolinbrud på Bornholm, Christian Andersen Scheiby, født 14. august 1836 i Aarhus, død 26. februar 1908 i Rønne, og hustru Cathrine Magdalene ("Trine") født Kirstein, født 5. november 1837 på Lindenborg, død 13. april 1916 i Rønne. Hun var søster til Caroline Kirstein, gift med Andreas Hvass (49), til Fanny Kirstein, for-

lovat med Ernst Hvass og til Emilie Kirstein, gift med Michael Hvass, Helens forældre (57).

Frants Scheibye døde den 23. marts 1943 i Hellerup (Tuborgvej 62) og er begravet på Hellerup kirkegård. Han var maskinfabrikant, og de boede fra 1903 til 1941 i Køge, hvorefter de flyttede til Hellerup. Efter hans død har Helen Scheibye boet forskellige steder, i 1962 på Søndersøvej 41 i Gentofte. Hun døde den 28. september 1964 og er ligeledes begravet på Hellerup kirkegård.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 59-64

De seks børn, 59-64, af Helen Scheibye.

Nr. 59, ERIK ANDERSEN SCHEIBYE, født 1. april 1902, død 7. april 1902.

Nr. 60, ESTRID SCHEIBYE, født 5. december 1903 i Køge, døbt i Køge den 31. marts 1904. Gift den 24. august 1924 i Køge kirke med civilingeniør Svend Axel Jørgen Mansted, født 15. februar 1897 i Roskilde. Navneforandring i 1926 fra navnet Mortensen. Søn af hotelejer Viggo Mortensen og hustru Marie, født Olsen, Køge. Direktør for A/S Atlas R.I. Død 1. juni 1972, Hørsholm, begravet på Ordrup kirkegård.

Tre børn: Ebbe, Nanna og Asger.

Nr. 61, INGA SCHEIBYE. Født 24. september 1905 i Køge, døbt 5. november 1905 i Køge. Lærerinde ved Bagsværd kommuneskole, ugift. Hun boede til sin død den 21. januar 1973 i Ulrikkenborg alle 46, Kongens Lyngby og er begravet på Hellerup kirkegård.

Nr. 62, ERIK ANDERSEN SCHEIBYE. Født 12. juni 1907 i Køge, døbt den 21. juli 1907 i Køge. - Teknisk ingeniør, ansat på fabrikken "Dano" i Buddinge. Gift 7. juli 1935 i Aarhus Domkirke med Anna Elisabeth Nielsen, født 2. januar 1909 i Aarhus, datter af kaptajn Wilhelm Nielsen og hustru Johanne, født Oldefar, Aarhus.

Et bar, Vibeke Scheibye.

Nr. 63, BJØRN ANDERSEN SCHEIBYE. Født 28. maj 1910 i Køge, døbt 10. juli 1910 i Køge. Fra 1. august 1954 regionsleder i Hjemmeværnets region III, Viborg. Oberst. Gift 1. juni 1940 i Asmild kirke med Thyra Rosenauer Hauch, født 7. september 1915 på Asmildkloster landbrugsskole, datter af fhv. landbrugsminister Henrik Hauch og

hustru, Ellen Rosendal.

Fem børn: Gerd, Bo, Ulf, Finn og Sten.

Nr. 64, BO ANDERSEN SCHEIBYE. Født 25. februar 1915 i Køge, døbt 30. april 1915. Civilingeniør (1939), ansat på Erling Gads metal-sliberi i Hellerup. Gift 15. juli 1938 i Messias kirken med Kirsten Staal, født 9. september 1915 i Hellerup, datter af afdøde overrets-sagfører E. Staal og hustru, Ingrid Larsen.

Fire børn: Marianne, Bodil, Helen og Leif.

Linjerne følges ikke længere.

Hermed slutter Afsnit II.

A F S N I T III

H O F J Æ G E R M E S T E R M A R C U S P A U L I H V A S S ' s

E F T E R K O M M E R E

"R A N D R U P - S L Æ G T E N"

(NR. 8 og nr. 65-108)

PERSONFORTEGNELSE

AFSNIT III
(Nr. 65-108)

Der henvises til oversigten over slægtledene og afsnitsinddelingen lige efter indledningen til hele supplementet. Til orientering anvendes stamtavle nr. 3.

6 ^o slægtled	Børn:
Nr. 8, Marcus Pauli Hvass, ejer af Randrup	65-66
7 ^o slægtled	
De to sønner, 65 og 66, af Marcus Pauli Hvass (8)	
Nr. 65, Franciscus Tertius Hvass	67-73
Nr. 66, Charles Hvass	
8 ^o slægtled	
De syv børn, 67-73, af Franciscus Tertius Hvass (65)	
Nr. 67, Alexis Hvass	74-76
Nr. 68, Ingrid Hvass, gift Svendsen	77-78
Nr. 69, Ragna Hvass, gift Foss	79
Nr. 70, Frants Hvass	80-83
Nr. 71, Tyge Hvass	
Nr. 72, Karen Hvass	
Nr. 73, Anders Hvass	84-87
9 ^o slægtled	
De tre børn, 74-76, af Alexis Hvass (67)	
Nr. 74, Frants Pauli Hvass	88-91
Nr. 75, Jens Hvass	92-94
Nr. 76, Niels Hvass	
De to børn, 77-78, af Ingrid Svendsen (68)	
Nr. 77, Ester Hvass, gift 1) Olsen 2) Aagaard, 3) Hvass	se under 77
Nr. 78, Povl Svendsen	se under 78
Datteren, 79, af Ragna Foss (69)	
Nr. 79, Anna Margrethe Foss, gift Lanzky Otto	se under 79
De fire børn, 80-83, af Frants Hvass (70)	
Nr. 80, Grete Hvass, gift Albert	95
Nr. 81, Kirsten Hvass	96

- Nr. 82, Ella Hvass, gift Voldmester se under 82
- Nr. 83, Frants Ludvig Hvass 97
- De fire børn, 84-87, af Anders Hvass (73)
- Nr. 84, Kirsten Ermegaard Hvass 98
- Nr. 85, Francis Alexis Hvass 99-101
- Nr. 86, Hans Henning Hvass
- Nr. 87, Kresten Iver Hvass
- 10^o slægtled
- De fire børn, 88-91, af Frantz Pauli Hvass (74)
- Nr. 88, John Laurits Hvass 102-103
- Nr. 89, Niels Christian Hvass 104-106
- Nr. 90, Eric Hvass
- Nr. 91, Adam Ulrich Hvass 107
- De tre børn, 92-94, af Jens Hvass (75)
- Nr. 92, Bruce Alexis Hvass
- Nr. 93, Marcus Wayne Hvass
- Nr. 94, Troy Lavern Hvass
- Datteren, 77^a, af Ester Hvass (77)
- Nr. 77^a, Lisa Olsen, se under 77
- De to børn, 78^a-78^b, af Povl Svendsen
- Nr. 78^a, Anne Lise Svendsen se under 78
- Nr. 78^b, Jørgen Finn Svendsen se under 78
- De tre børn, 79^a-79^c, af Anna Margrethe Foss (79)
- Nr. 79^a, Per Lanzky Otto se under 79
- Nr. 79^b, Ib Lanzky Otto se under 79
- Nr. 79^c, Gunnar Frederik Lanzky Otto se under 79
- Sønnen, 95, af Grethe Albert (80)
- Nr. 95, Frants Tyge Hvass Albert se under 95
- Datteren, 96, af Kirsten Hvass (81)
- Nr. 96, Lone Hvass
- De to børn, 82^a-82^b, af Ella Hvass (82)
- Nr. 82^a, Per Voldmester se under 82
- Nr. 82^b, Hans Voldmester se under 82
- Sønnen, 97, af Frants Ludvig Hvass (83)
- Nr. 97, Jørgen Hvass 108^{a-b}
- Adoptivdatteren, 98, af Kirsten Ermegaard Hvass (84)
- Nr. 98, Birgithe Karen Irene Hvass
- De tre børn, 99-101, af Francis Alexis Hvass (85)

- Nr. 99, Margit Hvass se under 99
 Nr. 100, Jens Fuglsang Hvass se under 100
 Nr. 101, Kirsten Fuglsang Hvass se under 101
- 11^o slægtled
- De to børn, 102-103, af John Laurits Hvass (88)
 Nr. 102, David Hvass
 Nr. 103, Andrew Hvass
- De tre børn, 104-106, af Niels Christian Hvass (89)
 Nr. 104, Thomas Hvass
 Nr. 105, Christoffer Hvass
 Nr. 106, Marcus Hvass
- Datteren, 107, af Adam Ulrik Hvass (91)
 Nr. 107, Ingrid Hvass
- De tre børn, 95^{a-c}, af Frants-Tyge Hvass Albert (95) se under 95
- De to børn, 108^{a-b}, af Jørgen Hvass (97)
 Nr. 108^a, Thomas Hvass
 Nr. 108^b, Lisbeth Hvass
- De to børn, 99^a-99^b, af Margit Hvass (99)
 Nr. 99^a, Maria Hvass Hansen
 Nr. 99^b, Kristian Hvass Hansen
- Sønnen, 100^a, af Jens Fuglsang Hvass (100)
 Nr. 100^a, Martin Hvass
- De to børn, 101^{a-b}, af Kirsten Fuglsang Hvass (101)
 Nr. 101^a, Pelle Hvass Knudsen
 Nr. 101^b, Mikkel Hvass Knudsen

RANDRUP-SLÆGTEN

I afsnit I behandlede stifteren af det hvassiske familiefideikommiss, Frants Hvass (9) og hans efterkommere (10-48). I afsnit II omhandlede den ene af de to subsidiære linjer, nemlig dyrlæge Ernst Hvass's descendens m.m. (49-64).

I dette afsnit III omtales derefter den anden subsidiære linje, nr. 65-108, efterkommerne af hofjægermester Marcus Pauli Hvass (8).

S J E T T E S L Æ G T L E D
NR. 8

NR. 8, MARCUS PAULI HVASS
(1801-1864)

MARCUS PAULI HVASS omhandles ret udførligt i Fam. Hvas (se dets indholdsfortegnelse). Det rekapituleres her, at han var født på Randrup i 1801, at han blev teologisk kandidat som 21 årig og fik universitets guldmedalje for en teologisk prisopgave i 1825, at han i München undersøgte arkivalier fra Christian den andens tid og i Rom blev optaget i Prins Frederiks (Fr.VII) følge, at han blev legationssekretær i udenrigsministeriet men afskediget - pludseligt og uretfærdigt - og at han derefter drev godset Randrup fra 1837. Han var i 1842 medlem af stænderforsamlingen i Viborg og fra 1843 af amtsrådet for Aalborg. I 1849 blev han hofjægermester, og i 1864 omkom han under en sørejse til København og blev begravet på Melby kirkegård på Sjælland.

Han havde to døtre (Fam. Hvas I side 67 ff) og to sønner, 65 og 66.

S Y V E N D E S L Æ G T L E D
NR. 65-66

De to sønner, 65-66, af Marcus Pauli Hvass (8).

NR. 65, FRANCISCUS TERTIUS HVASS

Den ældste af de to sønner af hofjægermester Marcus Pauli Hvass på Randrup var FRANCISCUS TERTIUS HVASS. Han er omtalt i Fam. Hvas I side 67, 135, II side 173 og V side 141, 156 og 404, hvortil der henvises. Han blev landbrugskandidat i 1864 og drev Randrup i en lang årrække, først fra 1. maj 1870 som forpagter hos moderen, senere fra 1889 som ejer. Hans moder, Eline Hvass, født Wandel, blev boende på gården og døde i 1904 den 31. august.

Om sine oplevelser under krigsforholdene i 1864 - blandt andet om sin tilstedekomst straks efter træfningen ved Lundby, om indkvarteringen af preussere på Randrup og om en ridende ekspedition til

Vejle efter en drift stude, som tyskerne havde stjålet, har han skrevet en livlig beretning i Aalborg historiske Samfunds årsskrift fra 1914, side 409-19.

I "Fra Himmerland og Kjær Herred", 1918-20, har han skrevet en artikel: Barndoms minder, bl.a. om rejserne til Slesvig, hvor han gik i skole.

Francis Hvass var overordentlig flittig og interesseret sig meget for landbruget, som han drev omhyggeligt omend måske noget traditionsbundet. Sønnen, Tyge Hvass (71) skriver i nogle erindringer: "Far var et arbejdsmenneske og sled med gaardens drift fra morgen til aften ... fra min tidligste barndom erindrer jeg min fars bekymrede ansigt grundet paa de svære tider, som alle landmænd havde at kæmpe imod i 90erne. Livet på Randrup var stærkt traditionsbundet, min far stod tvivlende over for alt det "nye" og holdt paa den engang vedtagne form for at drive landbrug paa."

Men Francis interesseret sig også for husflid og havebrug og navnlig for plantning af træer. Fra 1889, da den endnu (i 1958) eksisterende plantningsforening for Aalborg og omegn blev stiftet, til 1913, da han flyttede, var han medlem af dens bestyrelse, og det siges, at ingen gik forgæves til ham, når der søgtes råd eller hjælp til plantning. Ved foreningens 25 års jubilæum i 1914 (en Aalborg-avis, 14.12.1914) meddeltes det, at der i foreningens levetid var uddelt over 3.100.000 stk. løvtræ og tjørn, 8.400.000 stk. nåletræer og 85.000 stk. frugttræer og buske. Han plantede også selv en del skov på Randrups tilliggende og havde blandt andet den glæde, at gården kunne være selvforsynende, da sønnen Alexis (67) efter en brand i 1912 i udbygningerne skulle bruge tømmer til genopførelsen. Han påtog sig forskellige kommunale og andre tillidshverv og var blandt andet fra 5. december 1882 til 1886 formand for sognerådet i Skibsted kommune, ligesom han var landvæsenskommissær fra 1897 indtil han i 1912 ansøgte om fritagelsen for hvervet. Han interesseret sig også for personalhistorisk indsamling af materiale til slægtsbogen.

Han blev i arbejdet på gården bistået godt af sin hustru, Christine (CHRISTINE HENRIETTE CATHRINE HVASS, født KOPP), der var en særdeles dygtig husmor, og som blandt andet uddannede en lang række unge piger i husholdning. Tyge Hvass skriver: min mor var sjælen i alt arbejde i gaardens store husholdning. Der blev brygget, bagt,

kartet, spundet og vævet - hvilket dengang forlængst var opgivet paa andre gaarde. Det var ikke engang "fint" at have hjemmevævede stoffer til gardiner, betrækker, duge, lagner og gangtøj, men langt "finere" at have moderne stoffer fra industrien, saa mor havde ofte store vanskeligheder med at faa oplært de unge piger paa gaarden til hjælp til saadan huslig gerning ..

Hun interesserede sig meget for forskelligt håndværk og var navnlig en dygtig væverske, der for eksempel var den første, der genoplivede den gamle brik-vævning (båndvævning på små firkantede brikker) og også på andre områder ydede hun en selvstændig indsats. En del af hendes arbejder, navnlig brikning opbevares i Nationalmuseet.

Hun var født i 1853 i Sønderjylland (nær ved Slesvig). og bevarede til sin død en stærk og levende interesse for den sønderjyske sag.

I 1906 bortforpagtede Francis Hvass Randrup til sin ældste søn, Alexis Hvass (67) og flyttede ind i "Havelejligheden". Han solgte ejendommen til Alexis i 1911, men blev boende til 1913, da han flyttede, efter at Alexis havde afhændet gården. Ikke mindst for at hustruen kunne være i nærheden af børnene, tog de ophold i Hellerup, hvor de først boede i en lejlighed Lille Strandvej 2 B og senere i Estersvej nr. 12. Hans sidste år var en del præget af bekymringer til dels af økonomisk og helbredsmæssig art, og han døde den 30. marts 1922.

Såvel han som hans hustru, der døde den 24. februar 1934, blev begravet på Skibsted kirkegård i det gamle familiegravsted i kirkegårdens nordvestlige del, hvori også hans far og bedstefar ligger.

Jægermester Hvass karakteriseres i en avisomtale (Berlingske Tidende 20.8.1917) i anledning af hans 75 års fødselsdag som "en brav og højt anset jydsk landmand og foregangsmand på mange områder", og det tilføjes, at "i egnen omkring Randrup .. vidner frodig skov på skarp bund, blomstrende haver om husene og sans for husflid og økonomi inden døre om jægermester Hvass's og hans hustrus dygtige og uegennyttige virke gennem mange år."

I ægteskabet var der børnene 67-73. Desuden var der fire børn, der døde som små. Om dem henvises der til Fam. Hvas.

NR. 66, CHARLES HVASS

Marcus Pauli Hvass's yngste søn, CHARLES NICOLAI HVASS (nævnt i Fam. Hvas I s. 67, 135, V s. 141, 159, 404 og 426) blev født den 1. september 1844 på Randrup, blev undervist i hjemmet til 1856 og kom derefter i latinskolen i Slesvig. Han blev konfirmeret i 1859 og blev student - med udmærkelse - i 1862. Han studerede teologi ved Københavns universitet og tog teologisk embeds-eksamen i 1868 med bedste karakter. Han var derefter huslærer forskellige steder, men gik i 1872 i gang med landbrug og forpagtede gården Svanholmsminde, som han i 1889 købte.

Hans ydre skal have været lidet tiltalende, idet han var lille af vækst, rødhåret, rødskægget og rødnæset. Til gengæld var han overordentlig velbegavet og med en tiltalende karakter med megen sans for humor. Han kunne være vittig og morsom - dog med en tendens mod en bidsk og sarkastisk form.

Desværre udviklede han sig fra den lovende begyndelse med de gode eksaminer i en uheldig retning, idet han blev forfalden til misbrug af spiritus. Efter overleveringen i familien skal en mislykket forlovelse eller dog forelskelse i en datter på et af de godser, hvor han var huslærer, have været medvirkende til denne tilbagegang. Han isolerede sig fra sin familie og sine standsfæller, men faldt heller ikke til i andre kredse.

I årenes løb blev han mere og mere forfalden og viste sig kun sjældent på Randrup og da gerne tidligt om morgenen, når han var sikker på ikke at træffe gæster. Han var ven med sin avlskarl, der bar ham ind, når han havde drukket for meget. Gårdejer Peder Jensen, der boede i nærheden (far til den senere Martine Hvass (50)) tog sig noget af Charles og skal bl.a. have ledsaget ham til en klog kone i Sønderjylland, der forsøgte en kur. Den havde virkning i ca. 2 år.

Da hans mor, Eline Hvass, døde i 1904, og da hans bror, Francis, overtog Randrup, byggede hans søster, Polly, sig et hus i Sønder Kongerslev, og da Polly døde (7. januar 1908) overtog Charles huset. Han opretholdt livet dels ved lejlighedsvis godgørenhed fra naboer, dels ved at han gik ud og hjalp folk med deres haver, ligesom han hjalp til hos bønderne med roerne og tørvene.

Han var ugift og barnløs og boede alene - efter sigende i urenlighed og uorden, men med bøger og tidsskrifter fra gulv til loft.

Han døde den 15. marts 1917 og ligger begravet på Skibsted kirkegård.

Selvom hans liv således trods de gode evner synes udadtil at have været noget af en tragedie, må man dog fremhæve, at han har efterladt sig det minde at have været stilfærdig, tilbagetrukket og beskedent, og at han ikke ses på nogen måde at have gjort fortrød overfor andre mennesker end sig selv.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 67-73

De syv børn, 67-73, af jægermester Franciscus Tertius Hvass (65).

NR. 67, ALEXIS HVASS

Den ældste søn af Francis Hvass (65), ALEXIS HVASS, blev født på Randrup den 16. februar 1874 og døbt den 14. juni 1874 i Skibsted kirke. Han gik i skole på Herlufsholm og lærte derefter landbrug forskellige steder, bl.a. på Jernit, en forpagtergård under Friesenborg og som underforvalter på Ahrensborg i Holsten hos lensgreve C.H. Schimmelmann. Han var derefter en tid i Sverige på en af Schimmelmanns gårde. Derefter var han forvalter hos sin far på Randrup.

I 1906 forpagtede han og i 1911 købte han Randrup. Men allerede i 1913 - da Randrup havde været i slægtens eje i 119 år - afhændede han den og flyttede til Hellerup (Strandvejen 193^I) for derefter i 1914 at købe herregården Tustrup ved Randers, som han så drev til sin død den 30. marts 1922 i København.

Han blev den 26. februar i Holmens kirke i København gift med KAMMA MARIBOE, født 3. maj 1886 i København, Sct. Matthæus sogn, døbt 6. juni 1886 i Matthæus kirke. Hun var datter af blikkenslagermester Niels Ludvig Mariboe og hustru, Clara Louise, født Hartvigsen.

Kamma Hvass rejste i november 1934 til Afrika (Kenya) og førte husholdningen for sin søn, Frantz Pauli (71), da hans søn, Niels Christian (89) blev født og hans kone, Karen, døde. Kamma bestemte sig for at emigrere fra Danmark og var en kortere tid - fra august 1935 til marts 1936 - hjemme for at afhænde de fleste af sine ejen-

dele. Hun tog så påny ophold hos Frantz Pauli og førte hus for ham, indtil han i 1943 indgik sit andet ægteskab. Da det nu under krigen var nødvendigt at have et arbejde for at kunne få opholdstilladelse, påtog hun sig en stilling som "assistent matron" på den eneste pigeskole i Kenya, Limuri Girl-School. Hun var der i 1½ år og var glad for stillingen. Men i 1946 fik hun det fornødne visum for at komme til Amerika. Hun var først en kort tid i København (hvor jeg traf hende) og rejste så til Californien for at blive der. Hun boede først hos sin søn, Jens (72), og derefter hos Niels (73), hvor hun blev, til han giftede sig. Senere havde hun sin egen lejlighed i byen Mc. Farland (516 3rd street) og levede dels af midler fra Danmark dels ved, hvad hun selv tjente. Blandt andet var hun dygtig til at forfærdige dukker.

I 1962 prøvede hun at blive amerikansk statsborger, men det mislykkedes for hende. Min søn, Svend Hvass (35) besøgte hende i 1963 og fortæller, at hun er "en lille smule bitter derover - men på den anden side lettet, da hun følte en lille smule, at hun svigtede Danmark." Svend skrev: "Hun er den mest danske af dem - eller rettere: kun hun er dansk i familien herovre."

Kamma Hvass fik en tragisk død, idet hun omkom ved en ildebrandsulykke i sit hjem den 1. november 1964. Hun er begravet på Delano Cemetery.

Tre børn, 71-73.

NR. 68, INGRID HVASS

Den ældste datter af Francis Hvass var INGRID HVASS. Hun blev født den 27. december 1878 på Randrup og blev døbt i Skibsted kirke den 14. april 1879 (se Fam. Hvas V s. 157). Hun var som ung et halvt år i huset hos sin moders halvbroder, Alexis Kopp, der var forstmester i Falkenhagen ved Berlin og var derefter et års tid i huset hos en præst på Sjælland. Herefter tog hun uddannelse som sygeplejerske og var ansat forskellige steder, bla. på kommunehospital i København, Juelsminde sanatorium, sygehuset i Terndrup og på en klinik i København. Her traf hun sin mand, civilingeniør SVEND GOTTLIEB FREDERIK SVENDSEN, med hvem hun blev gift i Skibsted kirke den 3. september 1904.

Ægteskabet var ikke lykkeligt og blev opløst ved skilsmisse den

15. maj 1915.

Ingeniør Svendsen var født den 27. august 1873 i København som søn af skomagermester C.F. Svendsen og hustru født Gottlieb. Han blev polyteknisk kandidat i 1901 og var til 1. december 1907 ansat i Københavns kommunes vej- og kloakvæsen, hvorefter han drev privat ingeniørforretning i København. Han var 1^o gift (den 24. oktober 1902 i Holmens kirke i København) med Mary Ingeborg Halmøe, født 20. maj 1880 i København, død 18. november 1903, datter af sejlmagermester Hans Halmøe og hustru, født Melson. Hans tredje ægteskab blev indgået den 30. juli 1930 på Københavns rådhus med Karin Edith Türk, født Jensen (født 14. november 1887 i Aarhus, datter af bogholder Jens Jensen og hustru Agnes Bang). Ingeniør Svendsen døde den 28. juli 1942.

Efter sin skilsmisse blev Ingrid Svendsen boende i København og fik ansættelse gennem ca. 25 år i et broderifirma, hvor hun var beskæftiget med udfærdigelse af aftryk til broderier. Hun blev i sine sidste år angrebet af "rystelammelse" og døde i marts 1960 efter i nogle år at have boet på et sygehjem, Skovvej 7, Gentofte.

To børn, 77-78.

NR. 69, RAGNA HVASS

RAGNA HVASS, der var det syvende barn af Francis Hvass (65) blev født den 20. april 1883 på Randrup og blev døbt den 17. juni 1883 i Skibsted kirke. Hun voksede op på Randrup, og da hun var 16-17 år, og forældrene syntes, hun skulle ud blandt andre mennesker, kom hun i huset hos forpagter Bille på Gyldenholm på Sjælland, hvor hun passede børnene i ca. 1 år. Efter at have været hjemme et stykke tid kom hun på vævekursus hos frøken Jenny la Cour på Askov, og da nu hendes mor fik anmodning fra prinsesse Schönaich-Carolat (en søster til grev Schimmelmann på Lindenborg) om at skaffe en vævelærerinde for at beboerne på hendes egn kunne lære vævning, blev Ragna sammen med en noget ældre lærerinde, frøken Zelma Schrøder, sendt til Wittlage i nærheden af Hannover (Osnabrück), hvor hun så underviste 6-7 vævelærerinder i ca. 1½ år. - På hjemvejen besøgte hun i Berlin sin onkel, Alexis Kopp ved Falkenhagen.

Hun lærte nu husholdning på Randrup i ca. 1 år og rejste så til England, hvor hun i godt et år var i huset hos sine forældres go-

de bekendte, statskonsulent Faber, hvis datter og hus hun passede. Hun tog så hjem igen og fik en stilling som selskabsdame i København hos en familie Nyland (Frederiksberg alle), med hvem hun rejste til Norge. Stillingen blev afbrudt, da en dame, hun særligt skulle tage sig af, blev syg og måtte hjem til indlæggelse på Oringe.

Senere var hun ansat på "Næsseslottet", Søllerød kommune, hos forlagsdirektør August Bagge, hvor hun i ca. et år passede en dreng (Mogens Wedell-Wedelsborg, søn af fru Bagges første ægteskab), der havde haft børnelammelse. Efter opfordring tog hun imidlertid, da drengen var blevet raskere, igen til England, hvor hun hos en bekendt af konsulent Faber, familien Lovell, passede tre børn.

Under sit ophold arvede hun 300 kr. (dengang et stort beløb!) fra sin gudfar, forpagter Bokkelmann, en ungdomsven af hendes far (Fam. Hvas V s. 158) og med dette beløb som basis tog hun stilling på en privat skole i nærheden af Cambridge, hvor hun dels modtog undervisning i engelsk og dels selv gav mindre børn undervisning i tysk. Efter en sæson her opholdt hun sig - med en alvorlig lungebetændelse - hjemme og fik så igen ansættelse på "Næsseslottet" som selskabsdame. Det var imidlertid "et driverliv", og hun tog i stedet ansættelse hos overretssagfører J.B. Jørgensen i Viborg, for hvem hun passede huset, efter at han var blevet enkemand.

Her traf hun sin mand, domorganist GUNNAR FOSS med hvem hun blev gift - efter kongebrev af 27. august 1912 - den 2. september 1912 i Asmild kirke ved Viborg.

Domorganist Gunnar Foss var født den 30. januar 1877 i Frederiksberg sogn, døbt 31. maj 1877 i Frederiksberg kirke, søn af den kendte landskabsmaler, professor Harald Frederik Foss (21.8.1843-15.2.1922) og hustru Anna Elisabeth Christine Holcka, født Hansen (20.5.1849-31.5.1881). Han tog studentereksamen i 1894 fra Maribo gymnasium og studerede en tid teologi, men derefter musik med orgel som hovedfag og blev organist fra 1. august 1902 ved Viborg Domkirke. Han var første gang gift (ægteskabet opløst) med Olga Warncke.

Gunnar Foss døde den 4. august 1954 på sin bopæl, Jespersensvej 221, Hillerød, hvortil de var flyttet efter at han havde taget sin afsked som domorganist. Han er begravet i Hillerød, hvor Ragna boede (1966: Helsingørgade nr. 3), senere i et plejehjem på Hillerødholmsvej. Hun døde den 4. april 1975.

Et barn, 79.

NR. 70, FRANTS HVASS

Nr. 8 og 9 i rækken af jægermester Francis Hvass's børn er FRANTZ og TYGE HVASS, der var tvillingbrødre. De blev født på Randrup den 5. juli 1885, blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Skibsted kirke den 11. oktober samme år. Deres barndom tilbragte de på Randrup, hvor de blev undervist af huslærer, men tidligt, Frantz i 1898 og Tyge i 1897, blev de elever på Sorø Akademi.

Frantz Hvass blev konfirmeret i Sorø kirke den 31. marts 1901 og udgik fra Sorø Akademi i året 1902 med IV klasses hovedeksamen. Han ville egentlig helst have været landmand, men efter faderens ønske kom han i Handelslære.

Den 8. november 1907 blev han i Frederiksberg kirke viet til MARY HOUGAARD, datter af fabrikant, ejer af Roskilde Halmvarefabrik, Ludvig Wilhelm Julius Hougaard og hustru Eleonora Pouline Frederikka, født Poulsen (de to fædre var forlovere). Hun var født den 10. februar 1888 i Roskilde domsogn, døbt i Roskilde Domkirke den 27. maj 1888 og konfirmeret i Frederiksberg kirke den 12. marts 1903.

Efter giftermålet havde Frantz en stilling som fuldmægtig i ingeniørfirmaet Hirschsprung i København og købte derefter elektropletfabrikken F. Bloch i Østergade, København. Nogle år efter solgte han den og rejste i 1914 til Finland, hvor han i Helsingfors dannede et aktieselskab "Hvass og Grandell", der gav sig af med fabrikation af elektriske artikler. I Finland oplevede han revolutionen i 1917-18, og da tilstandene under denne blev uudholdelige, måtte han med sin familie og nogle få ejendele flygte fra landet med den sidste svenske hjælpeekspedition til Sverige over Haparanda. - I et af fru Ellen Duurloo i Nationaltidende for 22. februar 1918 optaget interview har han skildret nogle af sine oplevelser i denne periode.

Efter revolutionen tog han tilbage til Helsingfors for at søge at redde sin forretning, men det var ikke muligt, og han måtte vende hjem til Danmark og begynde på bar bund. Han fik noget agenturarbejde, og Mary Hvass fik arbejde som sygeplejer.

Nogen tid senere fik han stilling i automobilfirmaet Budtz & Co. i København. Han blev direktør i dette den 1. juni 1928. På en tur til Sorø blev han imidlertid syg af lungebetændelse og døde allerede den 7. juni 1928 på Frederiksberg hospital. Han er begravet på Solbjerg kirkegård i København.

Fru Mary Hvass boede i en lang årrække i ejendommen Frøbelsalle 6, Frederiksberg, og afgik ved døden den 14. november 1961.

I ægteskabet er der fire børn. En datter blev født den 5. december 1908 men døde straks efter fødslen og er ikke medtaget i nummerordenen.

Fire børn, 80-83.

NR. 71, TYGE HVASS

Som foran nævnt er TYGE HVASS tvillingbroder til Frantz Hvass (70) og søn af Francis Hvass (65) som nummer 9 i rækken. Tvillingerne blev født den 5. juli 1885 på Randrup, blev hjemmedøbt samme dag og fremstillet i Skibsted kirke den 11. oktober samme år. På Randrup tilbragte de deres barndom (jfr. bl.a. foran under Francis Hvass (65)), og de gik i skole i hjemmet, hvor der blev holdt en lærerinde til dem, indtil de kom på Sorø Akademi, Frantz i 1898 og Tyge i 1897. Tyge var der i fire år og fortæller: "Det kammeratlige samvær og selve livet på skolen holdt jeg meget af, derimod ikke saa lidt mindre af selve undervisningen, og jeg gik ud ved optagelsen til 4. real." (1901).

Efter Sorø-tiden kom Tyge i murerlære hos murermester Cordes i Aalborg og gik samtidig i teknisk skole, hvorfra han tog afgangseksamen som konstruktør i 1905 efter at have aflagt svendep prøve som murersvend. Han havde fra sine tidligste drengeår ønsket at blive arkitekt - et ønske, som han selv mener blev stærkt næret af de smukke omgivelser, i hvilke han voksede op og af den interesse, som næsten alle besøgende viste overfor det smukke Randrup.

Han tog nu til København og blev i 1907 optaget på Kunstakademiets arkitektskole efter en tid at have gået på Gustav Vermehrens malerskole. Samtidig med sine studier, der også omfattede sprog - engelsk og fransk - og historie, arbejdede han på forskellige arkitekters tegnestuer. Han fik det Gerickeske rejselegat i 1907 til en rejse rundt i Europa: Tyskland, Schweiz, Norditalien, Østrig og Tjekkosllovakiet - og blev derefter i vinteren 1908 medhjælper på arkitekten, professor Anton Rosens tegnestue - et sted, hvor adskillige senere fremtrædende arkitekter uddannedes. Dette arbejdssted, der på det daværende tidspunkt var i gang med bl.a. at bygge Palads-hotellet på Rådhuspladsen i København, fik efter hans eget og andres

udsagn grundlæggende betydning for hans senere udvikling som arkitekt. Han skriver selv: "Dersom en del af mit arbejde er lykkedes, skyldes det ... sikkert ikke mindst den støtte og hjælp, som Rosen gav mig i de første år."

Han blev nu Rosens medarbejder på landsudstillingen i Aarhus i 1908. I 1909 fik han "Det Larsenske Legat" til en rejse på tre måneder til Norge, Holland, Belgien og Tyskland, og i 1914 blev han som Rosens konduktør sendt til San Francisco, hvor han - på verdensudstillingen 1914-15 i anledning af Panamakanalens åbning - opførte den danske pavillon. På grund af verdenskrigen kunne der ikke komme andre fra Danmark derover, så han kom til trods for sin unge alder til at stå alene med hele ansvaret. Han blev her hjulpet af sin ven, den danske konsul, senere gesandt, Otto Vadsted og af andre derboende danske.

På det Larsenske Rejselegat foretog Tyge derefter i 1915 en rundtur i Amerika - fra San Francisco til Mexico, Arizona, New Mexico, Oklahoma m.m. til New York. Han uddannede sig således på et internationalt grundlag, og i 1919 fik han af Nationalmuseet den opgave at foretage opmålinger af ældre danske bygningsværker på de vestindiske øer, der i 1916 var blevet solgt til USA. Hans ophold her i et halvt års tid blev en stor oplevelse, og hans glæde over de smukke, enkle og simple tropehuse, hvoraf flere var bygget af ansete danske arkitekter, har efter hans eget udsagn sikkert - måske ubevidst - påvirket mange af hans senere arbejder. Hans undersøgelser af huse og møbler m.v. på øerne blev med støtte af Ny Carlsbergfonden udgivet i 1925 i "Ældre nordisk Arkitektur".

På rejsen havde han tillige af finansministeriet fået til opgave at søge gennemført en ordning, hvorved de danske kirkegårde på øerne kunne blive fredet for et længere åremål. Kirkegårdene var kommet i stærkt forfald bl.a. på grund af orkanvæltede træer m.v., men Tyge fik gravstenene samlet sammen og indmuret i en mindemur.

Fra 1920 har Tyge været medlem af Akademisk Arkitektforening. Hans arbejde vedrørende de vestindiske øer og en efterfølgende udstilling blev anerkendt som "afgang" fra akademiet.

I 1922 var han - påny for Det Larsenske Rejselegat - på studierejse i England. I 1925 var Tyge Hvass konduktør for arkitekten, professor Kaj Fisker, ved opførelsen af den danske pavillon i Paris (eller rettere to pavilloner). De var et led i den store interna-

tionale udstilling for kunstindustri, og de danske arkitekter og kunsthåndværkets arbejde blev modtaget med største anerkendelse. Det er sagt (Vamberg), at det danske kunsthåndværk her havde nået myndighedsalderen.

Tyge Hvass havde nu slået sit navn fast som dansk-international udstillingsarkitekt, og i de følgende år opførte han og ledede arbejdet ved adskillige udstillinger, således i 1927 og 1928, da han var arkitekt og generalsekretær for den danske udstilling i Brooklyn i USA og for den danske udstilling "Pressa" i Köln, en international presseudstilling af store dimensioner. I 1929 fik han Theophilus Hansens legat til et ophold i Wien, og samme år byggede han den danske pavillon og udstilling i Barcelona - højt beliggende på en skrænt med udsigt til havet og formentlig bygget på traditioner fra dansk-Vestindien. Også i 1929 var Tyge med til at arrangere Guldmedalaugets 500 års jubilæumsudstilling.

I 1930 udførte han - som Helge Vamberg skriver - "et rent ud sagt yndigt hus på den internationale søfartsudstilling i Antwerpen, en pavillon, der med sine muslingebedækkede facader, sin sejlglade letthed er et af udstillingens mest charmerende huse".

I 1935 var han arkitekt og generalkommissær adjoint for den danske pavillon og udstilling i Bruxelles, hvor han opførte et hus, der "var bygget over indholdet". I 1937 byggede han den danske udstilling i Paris på den smukke skrænt fra Palais de Chaillot ned mod Seinen. Vamberg anfører: "Hvass perfektionerede her sit udstillingstalant, sin store tekniske viden og sin mageløse danske elskværdighed på en måde, han ikke har nået bedre noget sted." - Den danske udstilling vakte megen anerkendelse.

Tyge fortsatte i 1939 i New York med en dansk pavillon på Verdensudstillingen, men krigen lagde hindringer i vejen.

Under besættelsen blev han "tvangsindlagt" på udstillinger i Wien, Leipzig og Königsberg, men fra 1942 saboterede han yderligere deltaelse!

Foruden sin internationale virksomhed har Tyge Hvass naturligvis også arbejdet herhjemme. I 1938 var han arkitekt ved landbrugsudstillingen på Bellahøj i København i anledning af 150 året for stavnsbåndets løsning, og han har stået som arkitekt for en kunsthåndværkerudstilling i "Forum" i København og flere andre udstillinger bl.a. en udstilling "Skibet" i 1949 også i "Forum". Han har op-

ført adskillige smukke og enkle villaer for private personer, navnlig i Københavns nærhed og i København, således: Hambroes alle 20, Dalgas Boulevard 46, Helleruplundsalle nr. 15 (præmieret), Parkovsvej nr. 12 (præmieret), Scherfigsvej nr. 9, Lysagervej nr. 4, Charlottenlund (for tante Andrea og Carl Neergaard-Petersen (11)) og Heslehøj alle 6, begge med forskudte etagehøjder, samt Søllingevej 6 (præmieret) og Grøndalsvej 53 (for Hans Hvass (17)). "Flere af villaerne forener det hjemlige med et vist sydlandsk præg."

Af større bygninger kan nævnes: 1931: Konferentsraad Mundts Stiftelse, Stormgade 14, København, ombygning i 1930 af det store kapel på Bispebjerg kirkegård, Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs administrationsbygning på Rolighedsvej 26, Frederiksberg, 1933, ombygning af Bing og Grøndals ejendom, Amagertorv 4, København, med indrettelse af salgslokalet bl.a. med forskydeligt sænkegulv i vinduerne (sammen med to andre arkitekter), ombygning af herregårdene Ødemark og Valnæs samt opførelsen af ejendomsselskabsbygningen "Sol-krogen" og "Ved Volden", det sidstnævnte i forbindelse med arkitekt Henning Jørgensen. Huset udmærker sig særligt ved sin fine hensynetagen til udsigten til Vor Frelzers kirke. For Københavns kommune byggede han "Store Vigerslevgaard" med over 600 lejligheder, børnehave m.m. I Herning opførte han boligbyggeriet "Fruehøjgaard" (sammen med arkitekt Søren Jensen) og i Odder boligbyggeriet "Aaparken" (sammen med arkitekt Mogens Christiansen, 1959). Sammen med ingeniørerne dr. Christen Ostenfeld og W. Jønsson planlagde han Københavns idrætsparks friluftsbad (Bellahøj friluftsbad) til 4000 badende! med omklædningsrum, der om vinteren kan anvendes bl.a. til håndboldhal. I 1959 har han sammen med arkitekt Mogens Christiansen projekteret et "luksusbyggeri" ved Esperancealle i Charlottenlund og i 1958 var han med ved udførelsen af Damparken ved Haderslev. I 1960-61 har han tegnet kirken i Sorgenfri og opført præsteboligen, og i 1962 var han arkitekt for museet i Æbelholt.

Et af hans hovedværker er hans opførelse - sammen med arkitekt Ib Kofod af idrætshøjskolen i Sønderborg. Et andet hovedværk er det danske hus i Paris, der er et af de bedst kendte danske bygningsværker i udlandet. Det ligger på Champs Elysé nær ved Triumfbuen og blev indviet i nærværelse af kongeparret og den franske præsident. Det indeholder foruden en mondæn dansk restaurant tillige udstillings- og mødelokaler samt en kirke og ungdomslokaler for de danske

i Paris.

Også Willumsen-museet må vist betragtes som et af hans hovedværker. Det blev indviet den 15. april 1957 i Frederikssund og danner rammen om adskillige af billedhuggeren og maleren Willumsens værker.

Tyge Hvass har gennem årene foruden byggevirksomheden også interesseret sig bl.a. for udformningen af sølvarbejder og bogbind, men navnlig for møbelarkitektur, og han har en del af æren for det betydelige samarbejde, der er skabt mellem unge arkitekter og snedkerlauget, og som har givet sig udslag i de årlige snedkerudstillinger, der har medvirket til en højnelse af den gode danske møbelkunst, der er internationalt anerkendt. Han har bl.a. været medlem af bedømmelsen af møbler på den årlige messe i Fredericia og dommer ved forskellige konkurrencer om bygninger og møbler. Tillige har han været medlem af bedømmelsen af prisopgaver ved teknisk skole.

En anden af hans interesser var omsorgen for Tegne- og kunstindustriskolen for kvinder, for hvilken han - efter professor Rosens opfordring - blev medlem af bestyrelsen i 1929. Fra 1929 til 1940 var han medlem af bestyrelsen for foreningen af kunsthåndværk.

Den 27. juli 1926 blev Tyge i Mariakirken i København gift med koncertsangerinden DINA SIDENIUS. Hun var født den 26. november 1897 på Frederiksberg og var datter af grosserer Christian Peter Carl Sidenius (1852-1930) og hustru Christine, født Ishøj. Ægteskabet var barnløst, og hun døde den 4. marts 1951.

For sin virksomhed er Tyge mange gange blevet hædret. I 1925 fik han "Hors de concours" på Verdensudstillingen i Paris. I 1938 fik han Eckersberg-medaljen af Akademiet og efter udstillingen i New York i 1939 blev han udnævnt til æresborger i New York. Han har tre gange fået kommunale præmier i København og fire gange i Gentofte kommune for smukt og godt byggeri. Senere har han selv været medlem af bedømmelseskomiteen af nybygninger i Gentofte kommune. Han har været medlem af censurkomiteen for indleverede arbejder til Forårsudstillingen på Charlottenborg og af akademisk arkitektforenings udstillingsudvalg. Fra 1934 var han formand for akademiets jury i arkitekt-sektionen. Tillige var han medlem af det tekniske udvalg i Danmarks Naturfredningsforening og formand i nogle år.

Tyge Hvass var ridder af 1. grad af Dannebrogordenen og dekoreret med den belgiske kroneorden, den belgiske Leopoldorden, decorationen

officier de l'instruction publique, den franske æreslegion og den spanske Carl III orden.

Tyge Hvass karakteriseres fra mange sider som "en talentfuld arkitekt og en dygtig administrator", men samtidig som "et dejligt menneske, beskeden og usnobbet. Hans vidt omfattende virksomhed og ivrige - man kan næsten sige voldsomme - energi og flid livet igennem har ikke hindret ham i at bevare et tilbageholdende, meget stilfærdigt og venligt væsen. Han var i sin arkitektur nok internationalt præget, men havde bevaret en solid forbindelse bagud til det mest værdifulde af tidligere hjemlig arkitektur og førte med sig i sine arbejder en tone af dansk hjertelighed og værdighed."

Tyge Hvass døde den 4. september 1963.

NR. 72, KAREN HVASS

KAREN HEDVIG SABINE HVASS var det tiende barn af jægermester Francis Hvass på Randrup (5). Hun blev født den 16. februar 1887 på Randrup og døbt den 30. maj 1887 i Skibsted kirke.

Som ung fik hun en uddannelse som gartner efter en kortere tid at have været i huset på "Rølighed" hos Tychine Hvass (9). Hun var en tid i 1909 ansat hos en gartner i Randers, hvor hun bl.a. stod på torvet to gange om ugen. Men det var for strængt for hende, og hun blev syg, så stillingen måtte siges op. Hun kom derefter til Nysted på Falster, hvor hun fik stilling i et gartneri hos en dame, der var lidt svagelig, så Karen fik erfaring i at styre forretningen. I 1912 blev hun påny syg - hun forløftede sig - og gik i over et år uden at kunne arbejde. En tid var hun indlagt på Rigshospitalet. Iøvrigt hjalp hun sin bror, Alexis, som barnepige hos ham og Kamma, der da boede på Randrup og havde den lille dreng, Frantz Pauli (74).

I sin senere tilværelse drev hun, efter at have lært faget, i en lang årrække en chokoladeforretning i Bredgade i København. Jeg besøgte hende der og har senere korresponderet med hende om familieforhold; hun var en særdeles tiltalende dame. Hun, der var ugift, døde den 26. februar 1939 og blev bisat 1. marts fra Bispebjerg. Hendes urne blev nedsat i gravstedet på Skibsted kirkegård. Hendes forretning, der (i 1972 af nr. 16) karakteriseredes som "en førende forretning for det kræsne københavnske publikum" blev overtaget og videreført af hendes hjælper.

NR. 73, ANDERS NICOLAY HVASS

ANDERS NICOLAY HVASS var den yngste af børnene på Randrup, søn af jægermester Francis Hvass (65). Han blev født den 26. februar 1895 på Randrup og blev døbt i Skibsted kirke den 23. juni 1895. Han blev først undervist i hjemmet af huslærer og blev derefter som tolvårig optaget på Sorø Akademi i 1. mellemskoleklasse. I 1914 udgik han af 3. gymnasieklasse, gammelsproglig linje.

Han lærte derefter landvæsen hos sin bror, Alexis (67) på Tustrup og fik den 1. november 1915 stilling som underforvalter hos lensgreve C.H. Schimmelmann på dennes gods "Ahrensburg" i Holsten, hvor også hans bror Alexis havde været. Gården blev drevet med polske arbejdere, og alle de ledende var indkaldt (1. verdenskrig), så det var ikke nogen let stilling. Den blev afbrudt for ham, da han i 1917 måtte rejse hjem for at aftjene sin værnepligt ved sikringsstyrken, 22. bataillon, dels i Helsingør, dels i Kastellet i København.

Efter et ophold på Lyngby Landbrugsskole fra 1. november 1916 i et halvt år, blev han den 1. november 1918 forvalter på "Boltinggård" ved Ringe, der ejedes af slægten Langkilde Lauesen, og han overtog denne gård i forpagtning i 1920 med de i efterkrigstiden gældende hårde priser og betingelser.

Ved gårdens salg til udstykning i 1923 måtte han afstå fra forpagtningen, men antoges kort efter af greve Werner Schimmelmann som inspektør på dennes gods "Løvenholm" ved Auning. Forinden boede han en kortere tid ved Nybøllégård, der ejedes af en af hans venner, Edvard Schmidt.

Ved Løvenholms tvangssalg i 1929 stod han påny ledig og kunne ikke se nogen mulighed for at fortsætte ved landbruget. Han måtte søge anden virksomhed og fik ansættelse ved Københavns kommunes vandforsyning, hvor han havde arbejde i en årrække dels som arbejdsmand dels som chauffør med bopæl Østervej 4 i Ballerup. I efteråret 1943 fik han stilling som ejendomsinspektør ved A/S Grønnehøj og Grønnevang I, II og III og flyttede til Lyngby med bopæl Sorgenfrigaardsvej 79, hvor han boede til sin død 7. april 1963.

Anders Hvass har været gift to gange, første gang den 6. oktober 1920 i Ringe kirke med KIRSTEN ELISABETH LANGKILDE LAUESEN, Langkildegaard pr. Stenstrup. Hun var født den 7. september 1884 på

Boltinggård, datter af gårdens ejer, proprietær Hans Lauesen og hustru, Kirsten Mathilde Sofie, født Langkilde. Hun var døbt i Ryslinge valgmenighedskirke. Ægteskabet blev imidlertid opløst ved skilsmissebevilling af 28. oktober 1932 efter forudgået separation ved bevilling af 11. februar 1930 fra Svendborg amt.

Kirsten Hvass født Lauesen døde den 11. september 1936 og blev begravet i Ringe.

Det andet ægteskab blev indgået for giftfogeden i Kastrup den 26. november 1932 med ELLEN MARGRETHE FROST HANSEN, født Iversen Lund, kaldet Nina. Hun blev født den 10. oktober 1897 på Vedbygaard i Ruds Vedby sogn, døbt i Ruds Vedby kirke, datter af gartner Iver Iversen, Vedbygaard og hustru, Ellen Kirstine, født Knudsen. Da hendes mor døde ved fødselen, blev hun samme år adopteret af sin moster, Johanne og dennes mand, civilingeniør, cand.polyt. Carl Lund, driftsbestyrer på Vestre elektricitetsværk i København. Hun havde første gang været gift, 18. maj 1917, med boghandler Poul Frost Hansen, Kolding. Ægteskabet blev opløst den 21. december 1929 (en søn, født i Kolding, Klaus Frost Hansen, radiotekniker).

I Anders Hvass's første ægteskab er der børnene 84-86 og i andet: 87.

Fra ottende slægtled i afsnit III fortsættes nu med

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 74-87

om hvis indhold der henvises til personfortegnelsen.

De tre børn, 74-76 af Alexis Hvass (87).

NR. 74, FRANTZ PAULI HVASS

FRANTZ PAULI HVASS er den ældste søn af Alexis Hvass og Kamma Hvass (67) og er født på Randrup den 17. august 1908. Han blev døbt (af pastor Arbo Rasmussen) i Skibsted kirke den 6. oktober 1908. Han gik i Randers Latinskole fra 1919 til 1922 og efter faderens død i Ordrup gymnasium, hvorfra han tog realeksamen i 1924.

Han var derefter landvæsenselev på Råballegård ved Randers (syd for Virring) hos forpagter Chr. Undall-Behrend og fra 1. november 1926 til 1. november 1927 på Vilhelmsborg ved Aarhus hos forpagter Holmboe. Han var så elev på Lyngby landbrugsskole til 1. april 1928. Men i april 1928 emigrerede han til britisk Østafrika.

I Afrika fik han først et job som traktorfører i et par måneder, hvorpå han fik en stilling som manager for tractor department på Kalimoni estate ved Ruiro. I 1930 blev han angrebet af "blackwater fever", og da han senere fik australsk sovesyge, måtte han for at genvinde helbredet tilbringe et år i Europa. Efter at være ankommet til Danmark i september 1930, forlovede han sig i oktober med KAREN LUNDING, som han havde kendt siden 1923, og de holdt bryllup den 25. juli 1931 i Hørsholm kirke.

Karen Lunding var født den 28. september 1910 på Grubberholm, Himlingøje sogn (døbt 17. april 1911) og var datter af daværende forpagter, senere direktør for "Kali-Importen", Elias Lunding og hustru, Astrid Lunding, født Lund, datter af fabrikant Carl Lund.

I august 1931 drog Frantz Pauli med sin kone til Kenya, hvor han købte og den 25. september samme år startede en kaffeplantage "Wahinya Estate". Navnet "Wahinya" betyder på det lokale Ki-Kuyu sprog: den stærkeste, og er det navn, de indfødte gav ham. Plantagen, der var på 500 acres, var smukt beliggende på skråningen af Aberdare bjergkæden i en højde af 5.600 fod med udsigt til Mount Kenya, Kilim'njaro og de øvrige randbjerge for højsletten og bestod ved starten kun af græsland, mens den i 1937 var bragt op til 210 acres land med kaffe.

Den 3. juni 1932 blev deres ældste søn født i Nairobi og blev døbt (i Hørsholm kirke) Johan Laurits Hvass (88), John for at lette ham skolegangen i engelsktalende lande og Laurits: "taget fra den hvassiske slægtsbog." Den 22. april 1935 fødtes den næste søn og fik navnet Niels Christian (89) opkaldt efter den fra forsvaret i 1849 og 1864 af Fredericia kendte general Niels Christian Lunding, Karen Hvass's oldefar.

Men ved fødselen mistede moderen livet ved en forblødning. Hun blev dagen efter begravet på farmen, hvor to venner talte ved graven. Hun var meget afholdt i den danske koloni for sit venlige sind og sin store gæstfrihed mod alle. Mens hun levede, var hendes og Frantz Paulis hjem et af samlingsstederne for den ret talrige dan-

ske koloni i Kenya.

Efter hendes død styrede Frantz Paulis mor (67) hus for ham. Hun var kommet til Afrika i 1934 og efter en tur hjem til Danmark i 1935 tog hun påny derned i marts 1936 og passede hans hus og børn.

I årene 1937-39 faldt priserne på kaffe stærkt (fra 150 pd. pr. ton til omkring 30), og det viste sig umuligt for ham at drive farmen videre. Han bortforpagtede den derfor i 1939 til en katolsk mission ("The white sisters"). Selv flyttede han med sin familie til et hus, frit beliggende på toppen af en bakke, 50 miles fra havnebyen Tanga i Tanganyika. Under krigen steg kaffepriserne igen, men da regnen slog fejl i alle krigsårene, måtte han i 1946 afhænde farmen - med stort tab - til regeringen, der videresolgte den til et konsortium.

Fra 1939 arbejdede han som manager i Tanganyika, først på "Themi Estate" med sisal og kaffe, senere på "Wahoga Estate" med sisal, og i februar 1945 blev han manager for "The General Contracting Company Ltd." et datterselskab af firmaet Bird & Co., der beskæftigede sig med opdyrkningsarbejder på sine store sisal-estates.

I 1947 fik han af regeringen (først department) blandt over 100 ansøgere koncession på driften af ca. 50 kvadratmiles skov på sydsiden af Kilimandjaro, 11 miles fra Moshi. Han købte Mrawi savmølle, der ligger i en skov i en højde af 5.000 fod over havet, også her med en pragtfuld udsigt og et godt klima. Han opførte selv bygningerne og var sin egen bygmester, tømrer, murer o.s.v. Han måtte først bygge veje og broer over to floder. Der arbejdedes mest med camfertræ, men der fandtes desuden ca. 20 andre forskellige slags gavntræer. Han havde kontrakter med regeringen, navnlig om jernbanesveller og leverede træ til møbler, parketgulve m.v.

Frantz Paulis andet ægteskab blev indgået på rådhuset i Arusha den 23. juli 1943. Hans hustru, VICTORIA SANDBERG, (kaldet Vicki), var født den 8. januar 1918 og døbt i Krakau i Polen, datter af Samuel Sandberg og Jetty Nichthausen. Hun blev opdraget i Berlin hos en søster til moderen og kom 16 år gammel på kunstakademiet i Krakau, som hun forlod i 1939 med udmærkelse til afgangseksamen. I en alder af 20 år blev hun gift, men ægteskabet, i hvilket der ikke var børn, blev senere opløst. I 1940 blev hun, som så mange polakker ført til Sibirien af russerne. Hun måtte arbejde i skovene, men det lykkedes hende at udfærdige et falsk pas til sig selv og sin mand

og derved at flygte fra lejren. Hun kom til Persien, hvor hun en tid havde en kontorplads i en legation, og videre til Indien. Herfra kom hun til Tanganyika i Afrika, hvor hun traf Frantz Pauli.

Vicky Hvass er en meget dygtig malerinde og har blandt andet udført en lang række portrætter af prominente personer som f.eks. sultanen af Zanzibar, guvernørerne i Kenya i Uganda og i Tanganyika og - ikke mindst - dronning Elisabeth af England, der besøgte Kenya netop i de dage, da det blev meddelt, at hendes far var død, og hun således var blevet dronning. Billedet var bestilt af Kenya-regimentet. Hun har haft udstillinger adskillige steder. Hun lærte sig selv at tale dansk blot ved at høre det.

I ægteskabet er der to sønner: nr. 90 og nr. 91.

Frantz Pauli og Vickys ægteskab blev opløst i sidste halvdel af 50'erne. Hun tog til de canariske øer, hvor hun blev gift med manager Harry Penfold og har en datter, Lynne Penfold født i 1959. I 1974-75 har hun malet forskellige danskere.

Frantz Pauli har deltaget en del i det offentlige liv, idet han blandt andet har været medlem af bestyrelsen for "Thika District Association", der tager sig af politiske og landbrugsmæssige spørgsmål, og han var i 1937 "Coffee delegate" d.v.s. delegeret for distriktet til deltagelse i en årlig kongres til varetagelse af kaffeproducenternes interesser. Han var i sine yngre dage en stor jæger og har skudt alle slags dyr, bl.a. løver, bøfler, næsehorn, leopard og krokodiller.

I 1950 solgte Frantz Pauli savmøllen og vendte tilbage til Kenya, hvor han for et kompagni reorganiserede "Athinaï Sisal Estate". I 1951 og 52 forpagtede han nogle arealer og producerede sisal for egen regning.

I 1953 meldte han sig som frivillig i kampen mod "Mau-Mau-bevægelsen." Det var et oprør, der var begyndt i 1952 blandt Kikuyu-stammen i Kenya. "Iederne lod medlemmer af stammen, ofte ved tvang - aflægge eder af modbydelig og obscæn natur, og de pågældende var derefter forpligtet til at dræbe eller lemlæste europæere eller loyale kikuyuere, dersom de fik ordre til det. Der blev begået forfærdende grusomheder." (Citat fra: Lord Moran: Winston Churchill, side 365)

De første 2-3 måneder tilbragte han i bjergene alene med en "tracker", hvorunder han kortlagde store strækninger af Aberdare bjergene. Efter at han derefter havde haft ledelsen af nogle poli-

tiposter på M. Kinangop, fik han en selvstændig kommando som "intelligence officer" i Rift Valley og Masai distrikterne.

I efteråret 1953 blev der imidlertid rejst tiltale mod ham: nogle militærpersoner under hans kommando havde brugt pisk overfor nogle Mau-Mauer for at få en tilståelse ud af dem. Frantz Pauli tog det fulde ansvar for deres handlinger og fik en bøde på 1.000 Shs. Bøden blev på stedet betalt af en tilhører, der overværede retssagen. Frantz Pauli erklærer, at han havde alle - selv de engelske - aviser på sin side, og at kun de russiske, danske og græske aviser "skrev om slavepiskere".

Efter denne sag, der nok må ses på baggrund af den ophedede atmosfære under opstanden, og under hensyn til at den engelske kommanderende general var betænkelig overfor konsekvenserne af retssagen, trak Frantz Pauli sig tilbage fra tjenesten.

I stedet fik han ansættelse som leder af skovene og sikkerheden på to savmøller: Geta og Kenya Pencil Slate. Geta havde været angrebet af ca. 500 Mau-Mauer, og folkene på møllen havde vægret sig ved at blive på stedet medmindre Frantz Pauli, som de kendte fra hans tidligere virksomhed i 1953, blev ansat. - Han forblev nu her til juni 1956, da møllerne blev solgt af deres engelske ejere til et indisk firma, hvorefter han sammen med en - i England boende - englænder overtog "Nandarasi farm" på N. Kinangop. Den lå i 8400 fods højde og grænser mod skovene ved Aberdare. Her dyrkede han Pyrethrum (en chrysanthemum, der bruges til insektpulver) og europæisk frugt, ligesom han havde kvæg og får.

Mens han var her, indgik han sit tredje ægteskab. Vielsen fandt sted den 19. juni 1959 i Nairobi med EDITH MARGUARET BISHOP. Hun er født i Ramsgate, Kent, i England den 23. juni 1907 og kaldes i daglig tale: Twee. Hun er datter af hoteldirektør William Alfred Edward Bishop, f. 22.11.1876, død i England 1929 - og hustru Edith Maria Hunt, f. 28.9.1876 i England, død i Kenya 27.2.1956.

I 1963 overtog Kenya-regeringen alle farmene i distriktet, også Nandarasi farmen, og da Frantz Pauli, som de politiske forhold havde udviklet sig, ikke ville starte noget selv, fik han en stilling som manager på Matuu estate, Thika, Kenya, der ligger i nærheden af Donyo Sabuk, 150 miles fra farmen på Kinangop. Ejeren døde samtidig med Frantz Paulis ankomst, og farmen blev så drevet som et kompagni under hans ledelse.

På dette tidspunkt kunne det nemt blive umuligt for europæere at blive i Kenya. Men til trods for de mørke udsigter købte han alligevel, da kontrakten vedrørende Matuu var udløbet i 1966, en farm ved stationen Kitale i Kenya på sydskrænten af Mt. Elgon, som han kaldte Wahinya Estate. Den lå $4\frac{1}{2}$ miles fra Endebes, hvorfra der er asfalteret vej, så han "har aldrig før været så nær ved civilisationen".

Han brugte et større beløb på at få plantagen bragt i orden og på at få bygget fabrik m.m., men efter en tid blev hans kaffehøst ødelagt af et haglvejr, som der i 37 år ikke havde været magen til på stedet. Han havde herudover pådraget sig en hofteskade (arthritis), som blev opereret først med dårligt resultat i Afrika og derefter i 1972 på Sct. Thomas hospital i London, hvor han fik en kunstig hofteskål sat ind. Men netop da han var ved at komme sig heraf, brækkede han benet. Man troede nu, at han led af sygdommen "Pategets decease", og da denne sygdom ikke kunne behandles i Kenya, har han solgt sin ejendom og har i 1974, efter de 46 år i Afrika, taget ophold i Danmark (Slotsgade 25, Hillerød) for at blive rask. Bopæl 1976: Østervang 15 st., Hillerød.

Fire børn, 88-91.

NR. 75, JENS HVASS

JENS HVASS er den næstældste søn af Alexis (67) og Kamma Hvass. Han blev født den 23. februar 1911 på Randrup, blev hjemmedøbt og fremstillet i Skibsted kirke.

Han tilbragte sin barndom på Tustrup og efter faderens død i Hellerup. Han fik uddannelse som landmand og var landvæsenselev fra 1926-27 på Dragsgård ved Aalborg (Hjorth), fra 1927-28 på Løvenholm og fra 1928 til 29 på Gl. Lellinge (Sjælland).

I oktober 1929 emigrerede han til USA og havde i nogen tid ophold hos sin morbror, havearkitekt Kaj Mariboe på Long Island. Efter at have haft arbejde ved forskellige landbrug tog han til New York, hvor han fik en uddannelse som maler og blev selvstændig allerede efter et års forløb som "contractor" (entreprenør i malerfaget), og han oparbejdede en omfattende forretning.

I 1933 emigrerede også hans bror, Niels (76) til USA, og de etablerede et samarbejde. I løbet af et års tid havde de sparet 1.000

dollars sammen (et stort beløb dengang). De anskaffede en bil og drog rundt i landet de næste seks måneder. Da beløbet var brugt, slog de sig ned i Californien, hvor de i begyndelsen - det var i "vinteren" 1934-35 - påtog sig hverv af vidt forskellig art fra tagdækker og butler til humle-samler. Jens har fra rejsen samlet en scrap-bog, som Niels har tegnet billeder til, og det var hensigten at udgive den. Men det blev ved tanken.

Sammen etablerede de en malervirksomhed, som de siden har levet af. Som en hobby-betonet bibeskæftigelse drev de en velanset kaninfarm (Tamarix Rabittry, New Zealand Whites) under firmanavnet Hvass Brothers 5886, East Fostoria Street, Bell Gardens, California. Den indbragte dem adskillige præmier og rosende omtale, og en dyrlæge i nærheden, der var meget interesseret i den, anvendte den til forskning, så farmen blev noget af en "disease control station". De afhændede den imidlertid omkring 1945.

Den 11. juni 1943 giftede Jens Hvass sig i The Lutheran Church i Delano med MILDRED ANN, født BOREN. Hun er amerikaner født den 6. oktober 1923 i Pawnee City, Nebraska (med en tvillingsøster) og blev døbt som femårig i The Methodist Church i samme by, datter af farmer Frank Boren, født 9. juni 1886 i Pike County, Illinois, død 1959 og hustru Ann Boren, født Kerl, født 1887 i Kansas, død i maj 1963.

Jens Hvass blev amerikansk statsborger i 1954.

I ægteskabet er der tre børn, 92-94.

NR. 76, NIELS HVASS

NIELS (LUDVIG MARIBOE) HVASS er den yngste af Alexis (67) og Kamma Hvass's sønner. Han er født den 2. november 1913 på Eli Møllers klinik i København og blev døbt i Hellerup kirke 22. januar 1914 - forældrene boede dengang Strandvejen 193. Da han i 1948 blev amerikansk statsborger, fik han slettet navnene Ludvig og Mariboe, således at han nu hedder Niels Hvass.

Han voksede op på Tustrup, som hans far købte i 1914 og gik i skole først i Randers og fra 1922 i Hellerup gymnasium, som han dog forlod, før han var færdig med 4. mellem. Han lærte derefter landvæsen først hos Nymann, som han satte stor pris på (det var på Geddesdal, hvor også hans bedstefar havde været) og derefter bl.a. på en gård under Bregentved. I 1932 tog han sammen med en arbejdskammerat på en

cykletur rundt i Europa (med en startkapital på 100 kr.!) og i 1933 udvandrede han til Amerika.

Sammen med sin bror, Jens (75) arbejdede han i ca. et år i New York og sammen tog de på et seks måneders bilkrydstogt gennem Amerika til Californien. Her slap pengene op, og de påtog sig alle mulige slags arbejder og kom således gennem "vinteren" 1934-35. Sammen med Jens etablerede han derefter dels en malerforretning dels - mere som hobby - en kaninfarm, som omtalt foran under 75.

Niels har altid været stærkt interesseret i heste og fortæller selv, at han ikke kan mindes nogen periode i sit liv, hvor han ikke har ejet en hest. "Næsten før han kunne gå" blev han af sin far sat på en hest for at hente posten i landsbyen. Det var derfor naturligt, at han en tid i Poway havde en "boarding and training stable", hvor han drev forretning som en anerkendt hestetræner. Han har vundet utallige præmier og deltaget i shows af forskellig art - bl.a. i rodeos.

Den 9. juni 1947 indgik han på rådhuset i San Diego ægteskab med LEOLA BUSCH. Hun var født i 1927 i Los Angeles, datter af manager i et stålfirma, Leo Busch, og hendes mor var af fransk afstamning. Der er ingen børn i ægteskabet, der blev opløst i 1958.

Niels Hvass arbejder sammen med Jens (75) som maler-entreprenør i Delano, ca. 10 miles nord for Mc. Farland. Han er ivrig republikaner.

Min søn, Svend Hvass (35) besøgte de to familier i 1963, og både Jens og Niels virkede meget sympatiske på ham. Modsat broderen Frantz Pauli i Afrika (74), der har bevaret sin danskhed, er Niels og Jens næsten helt amerikaniserede. Der tales ikke dansk, men amerikansk, og Niels havde ikke meget godt at sige om Danmark. Han har indrettet sig en smuk bolig - helt bygget af ham selv - i Lexington street nær ved Memorial Park i Delano. I sin fritid er han kunstmaler med heste- og cowboy-motiver og billedhugger. Han er en stor naturelsker og holder meget af bjergene og skovene i omegnen. Da Svend besøgte ham, var han netop kommet hjem fra en uges tur på hesteryg i bjergene, en tur, han jævnligt tager ud på.

De to børn, 77-78, af Ingrid Svendsen. (68)

NR. 77, ESTER HVASS

Ingrid Svendsens datter, ESTER, er født den 16. maj 1906 på Frederiksberg og blev døbt den 1. juli 1906 i Frederiksberg kirke. Hun blev gift første gang den 21. januar 1931 i Zions kirke i København med HANS FRITS VALDEMAR OLSEN, født 24. juni 1889 i Helligånds sogn i København. Han var direktør for Helsingør og omegns sparekasse, men de blev separerede den 28. april 1933 og skilt ved bevilling af 9. december 1935 fra Sjællands Stiftamt.

Ester blev gift anden gang den 4. oktober 1944 i Jacobskirken i København med repræsentant, tidligere rejseleder, BJØRN LEO AAGAARD, født 1. februar 1905 i København, søn af skibsinspektør B. Aagaard og hustru, E. Aagaard. Han tog senere navneforandring til Agard, udtalt på fransk. De blev separeret ved bevilling af 12. juli 1946 og skilt ved bevilling af 16. juni 1949. Der er ingen børn i ægteskabet.

Esters tredje ægteskab blev indgået den 5. april 1950 på rådhuset i Charlottenlund med hendes fætter, HANS HENNING HVASS (86). Han døde den 5. januar 1957, og der er ingen børn i ægteskabet.

Ester Hvass har fra den 25. januar 1957 til juli 1973, da hun tog sin afsked, arbejdet som kontorist på dommerkontoret i Glostrup. Hun boede (1957) Bernstorffsvej 107, Hellerup, og senere (1972) Broholms alle 31, Charlottenlund.

I sit første ægteskab fik hun datteren Lisa Olsen, født 8. januar 1933 i Gentofte. Hun blev gift med cand.jur. Hans Fischer, og der er i dette ægteskab, der blev opløst ved skilsmisse, barnet Tim Fischer. Hun blev gift påny med efternavnet Høyer, men linjen er ikke fulgt yderligere.

NR. 78, POVL SVENDSEN

Ingrid Svendsens (68) søn, POVL SVENDSEN, er født den 4. september 1912 i Vor Frue sogn i København og blev døbt 24. november 1912 i Københavns Domkirke. Han gik i skole i Østre Borgerdydsskole, hvorfra han fik eksamen i 1929, og hvorefter han blev sparekasseuddannet. Han er nu (1972) sparekassefuldmægtig i "Bikuben".

Han blev gift den 26. september 1937 i Fredens kirke i København

med RUTH IRIS HAMMER, der er født den 2. april 1914 i Fredens sogn i København og døbt den 31. januar 1915 i Fredens kirke, datter af ingeniør Vilhelm Emil Hammer og hustru, Selma Charlotte, født Svensdotter. Bopæl (1972) Skovkæret 12, Bagsværd.

Der er i ægteskabet to børn:

1. Anne Lise, født 6. januar 1941 i Hellerup, døbt i Rødovre kirke 11. april 1941, seminarieuddannet lærerinde, gift med bygningsingeniør Henning Kornbo. I dette ægteskab er der fire børn, der ikke har navnet Hvass.

2. Jørgen Finn Svendsen, født 18. februar 1944 i Hellerup sogn, døbt i Grøndals kirke, København, den 5. maj 1944. Han er (1972) H.D. i regnskabsvæsen og ugift.

Linjerne følges ikke længere.

Datteren, 79, af Ragna Hvass (69).

NR. 79, ANNA MARGRETE FOSS

ANNA MARGRETE FOSS, datteren af Ragna Foss, født Hvass (69) er født den 5. juli 1913 i Viborg. Hun blev gift den 6. marts 1936 i Viborg med valdhornist og pianist WILHELM HANS GEORG SIEGFRIED LANZKY OTTO, født 30. januar 1909. De boede (1940) Pr. Alexandrines alle 12, Charlottenlund, nu (1974) i Sverige.

Tre børn: Per Lanzky Otto, født 7. april 1937, Ib Lanzky Otto, født 8. juli 1940, døbt 24. september 1940 i Gentofte kirke og Gunnar Frederik Lanzky Otto, født 20. oktober 1954 i Göteborg, døbt i den danske kirke i Göteborg.

Linjerne følges ikke længere.

De fire børn, 80-83, af Frantz Hvass (70).

NR. 80, GRETE HVASS

GRETE HVASS, den ældste datter af Frantz Hvass og Mary Hougaard, er født den 22. november 1909 i Sct. Marcus sogn i København og blev døbt i Holmens kirke den 26. december 1909. Hun fik uddannelse som kontorassistent og blev den 26. oktober 1930 gift i Lindevangskirken i Frederiksberg med KNUD BØRGE ALBERT, født 26. april 1903 i Sct. Jacobs sogn i København, døbt 5. juli 1903 i Sct. Jacobs kirke, søn af gros-

serer Hans Albert Martin Albert og hustru Caroline Louise Emilie, født Madsen.

Knud Børge Albert er uddannet som korrespondent og var direktionssekretær i Dansk Svovlsyre- og superfosfatfabrik, senere direktør for Chr. Erichsens forlag.

I 1947 emigrerede familien til USA, hvor de bor i New Jersey (adresse, juni 1964: 94 North Stanworth Drive, Princeton, New Jersey, USA i 1976: P.O. Box 908, Carmel, California 93931, USA.

Et barn, 95.

NR. 81, KIRSTEN HVASS

KIRSTEN HVASS, den næstældste datter af Frantz Hvass (70) og Mary Hougaard, er født den 2. oktober 1911 (det var en tvillingfødsel, men tvillingbroderen døde) i Mariakirkens sogn i København (Vesterbrogade 33) og døbt 29. oktober 1911 i Mariakirken.

Hun fik som sin søster Grete uddannelse som kontorassistent - hun var i 1940 ansat i Nationalbankens clearing-afdeling - og indgik den 13. december 1940 ægteskab med (fraskilt) assistent JENS OLE ROSTOCK, født 31. oktober 1912 i Solbjerg sogn, Frederiksberg, døbt den 26. december 1912 i Frederiksberg kirke, søn af assistent, forfatter Søren Zenius Rostock og hustru Laurine Emilie Benedikte, født Fridberg.

Ægteskabet blev opløst i 1956, og Kirsten har ved anmeldelse af 13. februar 1949 til Frederiksberg folkeregister antaget sit pigenavn, Hvass. Hun bor Julius Valentinersvej 13^I, Frederiksberg, og har fra 1946 haft stilling som kontorassistent - fra 1962 som overassistent - i monopoltilsynet til hun i december 1971 blev førtidspensioneret på grund af sygdom.

NR. 82, ELLA HVASS

ELLA HVASS, den tredjeældste datter af Frantz Hvass og Mary Hougaard, er født den 6. august 1916 i Finland (Apollogatan 3 B, Helsingfors), og blev døbt i Helsingfors (Porvoon Hiippakunta Borge Stift) den 30. september 1916. Hun var kontorist og blev gift den 7. august 1936 i Lindevang kirke med JENS JUST VOLDMESTER, født 13. august 1912, Frederiksberg, Solbjerg sogn, døbt 2. februar 1913 i Esajas kirken, søn af ingeniør, cand.polyt. Vilhelm Voldmester og

hustru Erna, føst Just. Voldmester var politibetjent, senere overpolitibetjent og politiassistent og tog sin afsked i 1975. Bopæl Forchammersvej 21^{II}, København.

To børn, 82^a-82^b, anføres her:

Nr. 82^a, Per Voldmester, født 13. januar 1939 i Frederiksberg, Solbjerg sogn, døbt 9. april 1939 i Lindevang kirke. Han var (1956) i handelslære, blev soldat i 1959 og løjtnant af reserven i 1962 (Høvelte). Han var gift 1^o med Hanne Rützov og har i dette ægteskab, der blev ophævet 16. maj 1965, datteren Susanne, født 21. marts 1965.

2^o er han gift den 5. april 1970 i Kastelskirken med Merete Engby, født 27. december 1944 i København, datter af fabrikant Hans Engby og hustru Grete. En søn, Jens Christian, født 7. oktober 1970.

Linjen følges ikke længere.

Nr. 82^b, Hans Voldmester, født 11. juli 1943 i Frederiksberg, døbt i Sct. Marcus kirken den 3. september 1943. Han er uddannet som værktøjsmager og ansat som disponent i sin svigerfars forretning. Han blev gift den 7. juni 1965 med Inger Christensen, født 15. april 1945 i København, datter af grosserer V.M. Christensen og hustru, Gerda Christensen; de ejer og bebor en gård i Smørumovre.

Tre børn: Charlotte, født 24. november 1965, døbt i Sct. Marcus kirken, Henriette, født 14. december 1967 i København, døbt i Smørum og Lars Michael, født 1. maj 1970 i Glostrup, døbt i Ledøje.

Linjen følges ikke længere.

NR. 83, FRANTS LUDVIG HVAAS.

FRANTS LUDVIG HVAAS, den yngste af børnene af Frants Hvass og Mary Hougaard, blev født den 26. april 1919 på Degerø, Helsingørsgn, Helsingfors og blev døbt i Helsingfors den 9. august 1919. Efter at forældrene var kommet til København, gik han i Lindevangsskolen indtil konfirmationen, hvorefter han lærte landvæsen dels i Viby på Sjælland dels i Brabrand ved Aarhus (Lyngbygaard) et års tid dels på Vittenbjerggård ved Roskilde. Han var derefter soldat, hvor han var udset til at blive korporal, og han var den 9. april 1940 i Holbæk. Han blev hjemsendt i november 1940, fik stilling hos en købmand og boede hos sin søster Ella (82). Han blev derefter C.B. betjent og senere postbud i Søborg, hvor han tog bopæl.

Efter besættelsen, under hvilken han var aktiv i modstandsbevægelse-

sen, var han en tid i Norge (Tromsø) til hjælp ved opbygningen efter krigen. Han blev gift med KAREN JOHANSEN, men ægteskabet blev opløst ved bevilling af 1. september 1949 efter forudgående separation ifølge bevilling af 29. juli 1947 fra Københavns amt.

Karen Hvass er damefrisørinde og bor Stationsvej 55 i Ballerup.

Frants Ludvig blev gift igen den 7. januar 1950 i Hvidovre kirke med ELISABETH HALD FREDERIKSEN, født 17. januar 1910 i Vor Frelzers sogn, Horsens, datter af Astrid Hald og kommunelærer, senere vice-skoleinspektør Frederik Jensen Frederiksen. Hun er musikpædagog og har visse "magiske" evner til at kurere folk. Bopæl (1960) Philip Schousvej 27, Frederiksberg. Der er ingen børn i dette ægteskab.

Frants Ludvig døde den 26. september 1950 på Finsen-institutttet i København af leucosis myeloides og er begravet den 20. september 1950 på Solbjerg kirkegård.

Et barn, 97.

De fire børn, 84-87, af Anders Hvass (73).

NR: 84, KIRSTEN ERMEGAARD HVASS

KIRSTEN ERMEGAARD HVASS var ældste barn af Anders Nicolay Hvass og hustru Kirsten Elisabeth Langkilde Lauesen. Hun blev født den 27. juli 1921 på Boltinggård i Ringe sogn og døbt den 26. august 1921 i Ringe kirke.

Efter forældrenes separation i 1929 boede hun ca. et år hos sin morbror, kaptajn Aksel Langkilde Lauesen, Brendeskov. I 1930 flyttede hun til Rudkøbing og boede hos sin mor til dennes død i 1936. Hun blev konfirmeret samme år og var derefter i huset hos forpagter under Ravnholt, Axel Rottwitt, gift med en søster til hendes mor, et halvt år hos faderen i Ballerup og et år hos forpagter Thorkild Hansen, Lousgaard.

Derefter uddannede hun sig som barneplejerske på Kerteminde spædbørnshjem, og efter et års ophold på Rødkilde højskole (1939-40) blev hun sygeplejeelev på Stege sygehus. Efter endt uddannelse her i 1944 var hun sygeplejerske forskellige steder, bl.a. på Haderslev sygehus og på Augustenborg sindssygehospital.

Efter besættelses ophør var hun et år i Östersund i Jämtland som barneplejerske og efter at have fået en supplerende uddannelse vedrørende tuberkulose, var hun privatsygeplejerske i Birkerød.

I november 1947 tog hun til Grønland, hvor hun var i to år i Julianehåb som sygeplejerske ved hospitalet. I 1949 var hun i Rudkøbing for at supplere sin uddannelse som operationssygeplejerske og vendte derefter tilbage til Grønland. I ca. to år havde hun en stilling som sygeplejerske ved en sygeplejestation, der blev oprettet i Kraulshavn, Upernavik distriktet, for ca. 100 grønlændere, og hvor hun var den eneste ikke-grønlænder. I 1952 havde hun ferie i ca. et år i Danmark og var så sygeplejerske i 1 år i Holsteinsborg. Efter et år i England var hun derefter forstanderinde på børnesanatoriet i Sukkertoppen fra november 1954 til november 1961, da hun blev syg - dårlig ryg - og måtte vende tilbage til Danmark.

Hun har udført et godt arbejde blandt grønlænderne. Det er sagt om hende (Poul Madsen), at hun "i de svære år i slutningen af 40'erne, hvor nytiden rullede ind over Grønland ... vel nok var een af de få danskere, der virkelig tog grønlænderne med i arbejdet og gav dem en tro på fremtiden, og hun havde en forunderlig evne til at få dem til at føle sig som medansvarlige og jævnyrdige - en grønlænder med problemer af den eller den anden slags gik aldrig forgæves til Kirsten. - Men hun kunne sandelig også få dem til at bestille noget ..." Der fortælles flere historier om hendes optræden, der tyder på personligt mod og et godt og energifyldt humør. Hun erhvervede sig blandt grønlænderne et tilnavn: arnak sapitsorssuak, der i oversættelse betyder: den store tapre kvinde (hun var ca. 190 cm høj og kraftigt bygget), og det siges om hende (af Poul Madsen), at hun fik det "grundet sit store gode hjerte og som den, der altid går i krig med vanskelighederne".

Fra 26. marts 1962 havde hun, der var ugift, stilling på sygehuset i Faaborg, først som assistent og fra 1963 som afdelingssygeplejerske. Fra juni 1965 blev hun afdelingssygeplejerske i Bogense og var fra 1. januar 1969 forstanderinde på et nyopført plejehjem i Otterup. - Her afgik hun ved døden den 10. juli 1969.

Et adoptivbarn, 98.

NR. 85, FRANCIS ALEXIS HVASS

FRANCIS ALEXIS HVASS er søn af Anders Nicolay Hvass og hustru, Kirsten Elisabeth Langkilde Lauesen. Han er født på Boltinggaard i Ringe sogn den 4. april 1923 og døbt i Ringe kirke den 20. maj 1923.

Efter forældrenes separation i 1929 boede han sammen med moderen

hos dennes bror, overlæge Wilhelm Langkilde Lauesen i Rudkøbing. Her gik han i skole og blev konfirmeret i 1937 (efter at hans mor var død). I 1938 flyttede han til sin far i Ballerup og fik i 1939 præliminæreksamen fra Ballerup realskole. Faderen ville nødigt se ham som landmand, og han var derfor i ca. et år - til 1. maj 1940 - ansat på Københavns vandforsyningskontor som elev. Men det indelukkede liv passede ham dårligt, og da han havde stærk lyst til landbruget, blev han landvæsenselev først i et år på Pilegården i Ishøj ved Køge til 1. maj 1941, derefter til 1. november 1941 hos proprietær Heinz Winchelmann på Gundestrup, Augustenborg og hos forvalter Kaj Syberg, Gammelgaard i Augustenborg, hvor han var til 1. november 1942. Han gik derefter på Lyngby Landbrugsskole til 1. maj 1943.

Fra 3. maj samme år aftjente han sin værnepligt i livgarden. Han blev interneret af tyskerne den berømmelige 29. august og hjemsendt ca. 10. oktober.

Han fik nu stilling først som elev, senere som forvalter på Stubbendrup ved Pederstrup (Nyborg retskreds) hos sin moster, Ingeborg Margrethe Langkilde Lauesens mand, forpagter Axel Rottwitt. Her blev han til 1. november 1944.

Den 5. november 1944 blev han i Hou kirke på Langeland gift med DAGNY FUGLSANG RAVN, som han havde truffet på Stubbendrup, hvor hun var husholdningselev. Hun er født den 1. januar 1924 i Hou sogn, Langelands nørre herred, datter af gårdejer Jens Fuglsang Ravn, Brunegaard, Hou, født 22. februar 1886 i Ødis, død 1. maj 1964 på Brunegaard, og hustru Andrea Christine Ravn, født Jacobsen, født 5. august 1895, død på Brunegaard den 5. februar 1952.

Efter brylluppet boede de på Brunegaard, og efter at Francis efter besættelsens ophør havde været genindkaldt fra 1. juni til 1. november 1945 - med tjeneste ved grænsen - købte han i 1946 og drev Brunegaarden - ca. 80 tdr. land - i Hou på nordspidsen af Langeland til 1971. Han solgte da gården til en boligforening til sommerhusbebyggelse, men handlen stødte på naturfredningsmodstand og gik i stykker. I stedet bortforpagtede han jorden, men blev boende i stuehuset. Han fik et arbejde på et skibsværft først i Svendborg, senere på værftet "Bianca" i Rudkøbing.

Tre børn, 99-lol.

NR. 86, HANS HENNING HVASS

Den yngste søn af Anders Nicolay Hvass i ægteskabet med Kirsten Langkilde Lauesen var HANS HENNING HVASS. Han blev født den 29. juni 1924 på Nybøllegaard i Hillerslev sogn, hvor forældrene boede en kort tid. Han blev døbt den 7. september 1924 i Hillerslev kirke.

Efter forældrenes separation boede han en tid sammen med søsteren Kirsten Ermegaard i Brendeskov og derefter hos moderen, der boede hos sin bror, overlægen i Rudkøbing. Han gik i skole i Rudkøbing, men kom efter moderens død i 1936 til faderen i Ballerup, hvor han derefter gik i skole til sin konfirmation. Han kom så i landbrugs-lære hos gårdejer Godske Knudsen (tidligere formand for sognerådsforeningerne i Danmark) i nærheden af Holsted. (Faderen har sagt om ham, at han var den fødte landmand med godt håndslag.) Derefter var han landvæsenselev hos sin fætter, Hans Jørgen Lauesen, søn af morbroderen, Hans Langkilde Lauesen på Langkildegaard. Det var på Rørmosegaard under Holckenhavn (Rørmosegaard var fra 1963 til 1974 min, F.J. Hvass's nabo). På Rørmosegaard oplevede han bl.a. det engelske luftbombardement i 1940 af Esso-tankene lige i nærheden. Fra Holckenhavn kom han til Vittingegaard og derefter fra 1. november 1943 til Stubbendrup, hvor han var sammen med sin bror, Francis (85).

Da han blev myndig i 1945 fik han arven efter sin mor udbetalt og tog til København for at prøve at tage præliminæreksamen. Det mislykkedes imidlertid på grund af sygdom, og han fik i stedet et arbejde som assurandør for forsikringsselskabet Baltica.

Han boede hos faderen i Lyngby og traf her sin kusine, ESTER (77), med hvem han indgik ægteskab den 5. april 1950 (jfr. under 77). De drev derefter sammen en chokoladeforretning ved Strandvejen i Taarbæk med bopæl Bernstorffsvej 107.

Han døde den 5. januar 1957 og blev begravet på Ordrup kirkegård. Der er ingen børn i ægteskabet.

NR. 87, KRESTEN IVER HVASS

KRESTEN IVER HVASS er søn af Anders Nicolay Hvass (73) i dennes ægteskab med Ellen Margrethe Hvass. Han er født den 13. maj 1935 i Ballerup og blev døbt den 25. august 1935 i Måløv kirke. Han gik i skole i Lindegårdsskolen i Lyngby og fik realeksamen der i 1954, hvorefter

han læste på handelshøjskolen i København (Julius Thomsens plads) samtidig med, at han var i shippinglære hos firmaet Bruun & Co. i København (oversøisk passagerbureau). Efter befragtereksamen fra handelshøjskolen aftjente han sin værnepligt i livgarden fra 1957 til 1959, hvor han blev sergeant fra skolen på Kronborg.

Han tog nu til Amerika, hvor han fik en stilling som assistent i det danske turistbureau i New York (hos Axel Dessau) indtil nytår 1960, da han fik en stilling på Carlsbergs kontor i New York. Efter et år her fik han tilbudt en stilling som leder af Carlsbergs organisation i Nigeria og Ghana i Afrika, hvilken stilling han derefter havde fra 1961 til 1963. Han kom så til San Francisco i Californien, hvor han var leder af Carlsbergs nye stedlige kontor og organisation.

I 1966 fik han stilling i selskabet National Distillers and Chemical Corporation. Han blev vicepræsident og General Sales Manager i selskabet og er fra januar 1973 dets præsident og administrerende direktør for importfirmaet Munson Shaw Co. Firmaet er et af USA's største vin- og spiritusfirmaer.

Kresten Hvass giftede sig første gang i 1960 i Yonkers, en forstad til New York med YVONNE EUGENIE MORANGE, født 4. juli 1933 i København, datter af kasserer Jean Paul Morange og hustru Ebba, født Christensen. Ægteskabet, der var barnløst, blev opløst i 1963.

Fru Yvonne Hvass, der er student, var fra 1955 til september 1961 ansat på den danske ambassade i New York og fra 1. juli 1963 ved Belacentret i København. Hun har den 11. juli 1970 i Randers indgået ægteskab med redaktør, public-relations-konsulent Bent Henning Demer, Ordrup.

Anden gang har Kresten Hvass giftet sig den 5. januar 1973 i den danske sømandskirke i New York med ANNA MIE ØLAND HANSEN. Hun er født den 6. januar 1943 i Arensminde. Hun rejste efter kontoruddannelse i Danmark til England i 1962 og efter et årstid der til Schweiz, hvor hun var ansat under Dansk Landbrugs Afsætningsudvalg. Hun var derefter i Beirut og Libanon og fik i 1966 ansættelse som stewardesse ved selskabet M.E.A. og senere i USA ved selskabet PANAM.

Kresten Hvass bor (1974) 246 east 30 street New York c. 10016, NY - hvor jeg har besøgt ham i 1972. I 1977 bor han i San Francisco.

Ingen børn.

Efter niende slægtled i afsnit III, Randrup-slægten, følger:

T I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 88-101

om hvis indhold der henvises til personfortegnelsen forrest i afsnittet.

De fire børn, 88-91, af Frantz Pauli Hvass (74).

NR. 88, JOHN LAURITS HVASS

Den ældste søn af Frantz Pauli Hvass og Karen Lunding, JOHN LAURITS HVASS, er født i Nairobi i Kenya den 3. juni 1932 og blev døbt i Hørsholm kirke den 1. oktober 1933 - han og hans mor var en tur i Danmark. Det var meningen, at han skulle have været i skole i Danmark, og billetter m.m. var i orden i begyndelsen af 1940. Men det forhindredes af krigen. Han gik derefter i skole i Kenya Preliminary school og senere i Prince of Wales skolen i Nairobi. Han talte da dansk, engelsk og swahili.

Efter skolegangens ophør blev han ansat på en savmølle, men da Mau-Mau opstanden begyndte, blev han indkaldt. Det meste af tiden var han tilknyttet Special Branch (intelligence), og han var bl.a. en af de første ledere af "pseudo gangs" i skovene (d.v.s. at han færdedes i forklædning). Han fik tildelt Colonial Police Medal.

Efter sin afmønstring tog han til Sverige, hvor han i en årrække var ansat på et savværk. Da han var vendt tilbage til Kenya, var tiderne for tømmer imidlertid blevet meget dårlige, og da han af regeringen fik tilbudt en stilling som district officer, påtog han sig den. Han var først i EMBU district, senere i DOLDEL, hvor han gjorde et godt arbejde for udviklingen af Ndarobe reservatet.

Han har den 24. maj 1958 i All Souls Church, Machakos, Kenya, indgået ægteskab med JOYCE MARGARET HALL, født 23. september 1932 i Leigh on Sea, Essex, England, datter af Harold Lashley Hall, født i Essex 25. marts 1907 og Margaret, født Scott, født 29. marts 1905 i Newcastle on Tyne.

Da nu hans ældste søn, David (102) skulle til at begynde at gå i skole, og da han ikke rigtig syntes, at der var nogen fremtid for

en europæer i et uafhængigt Kenya, trak han sig tilbage og tog i 1962 til England, hvor han (1964) boede 2 Witham Way, Stratton St. Margaret Swindon, Wilts. I 1965 boede han i Woodside avenue, Wiltshire.

Han arbejdede en tid i tømmerbranchen, men fik så ansættelse i et stort engelsk, internationalt arbejdende sikkerhedsfirma, Securicor. Han blev firmaets manager i Swindon, hvor han fremdeles (1974) ejer et hus. I 1969 sendte firmaet ham til Kenya for at organisere en ny afdeling der og samtidig undersøge firmaets muligheder i andre afrikanske lande.

Han er nu (1976) "general manager of operations" i Securicor (Kenya) Ltd. og har også noget at gøre for firmaet i andre lande. Der er ansat 4 til 5000 vagter, der installeres sikkerhedsanlæg i fabrikker og banker m.v., og der haves adskillige panservogne til transport af penge og vigtige dokumenter. Han bor i Nairobi, hvor min søn (33) har besøgt ham.

To børn, lo2-lo3.

NR. 89, NIELS CHRISTIAN HVASS

Frantz Pauli og Karen Lundings anden søn, NIELS CHRISTIAN HVASS er født den 22. april 1935 på Wahinya Estate i Kenya. Han er ikke døbt. Til han var 10 år gik han i skole i Primary school i Nairobi, en engelsk kostskole, og efter et års tids undervisning af faderen kom han i Arusha school i Tanganyika, hvor han med en kortere afbrydelse var til 14 års alderen. Derefter gik han i Prince of Wales school i Nairobi til han var 17 år og fik afgangseksamen herfra svarende til dansk realeksamen. Fra 1952 til 54 arbejdede han ved landbruget på farmen El Dama Ravine i Kenya hos T.C. Pearson.

Som soldat lå han først i en træningslejr i Nakura, var derefter en tid i Kenya regimentet som menig og blev så flyttet til Special Branch i Fort Hall som Field Intelligence Officer indtil februar 1956. Han var en tid i Kenya Police som reserve politiofficer med tilknytning til politiet i Narok.

I marts måned samme år tog han til Danmark, idet han gjorde op med sig selv, at han ikke ville blive i Afrika på grund af den politiske udvikling. Det var hans agt at lære dansk landbrug og derefter tage til New Zealand. Efter at have boet en tid hos sin morfar, Elias

Lunding, blev han ansat på en større ejendom på Sjælland.

Imidlertid tog han i november alligevel tilbage til Kenya og rejste en del rundt i landet, inden han i ca. tre måneder blev ansat påny i Special Branch med forskellige opgaver overfor en ny Mau-Mau bevægelse af politisk karakter, der da var ved at udvikle sig.

I slutningen af april 1957 kom han dog påny til Danmark og fik indtil slutningen af november 1957 en uddannelse i garverfaget på Vejle læderfabrik, hvorefter han blev ansat i firmaet Søren Tonsgaards efterfølger, Silkegade 13, København. Fra november 1957 var han en kortere tid ansat som volontør i Lundbergs læderfabrik i Valdemarsviik i Sverige, men kom tilbage til Tonsgaards virksomhed, hvor han var til maj 1964, da han fik stilling som repræsentant her i landet for det svenske firma Galon, der fremstiller metervarer.

Niels Christian Hvass indgik den 23. juni 1957 på rådhuset i Holte ægteskab med GRETHE WRIGHT, født Bertelsen, født den 12. december 1919 i København, datter af grosserer Andre Bertelsen, Strandvej 159, Skodsborg. Ægtefællerne boede en del år i Birkerød, men blev separerede den 3. september 1964 og skilt i 1967. Ægteskabet var barnløst.

Den 7. oktober 1967 giftede han sig med BENTE NIELSEN, født 12. marts 1933 i Faxe Ladeplads, tidligere gift Tümmeler (ægteskabet opløst). De boede i et hus, som de opførte i 1966 på Nederbyvej 21 i Skovlunde. Men ægteskabet holdt ikke. De blev skilt den 9. juni 1971. Sønnen Thomas (104) blev hos moderen, der først boede i Spanien, senere i København, hvor hun (1975) er sekretær i Foreningen til Kræftens Bekæmpelse.

Niels Christian flyttede nu fra Danmark, hvor han havde været salgschef for firmaet Galon, til Sverige, hvor han overtog posten som product chef for de produkter, som Galon A.B. fremstiller til brug i sko-, taske-, kuffert- og konfektionsindustrien. Fra udgangen af 1971 blev han exportchef for de samme varegrupper, og denne stilling bragte ham rundt i hele Europa. Selskabet ejes af Pripps-concernen, der har en meget stor omsætning, og der planlægges udvidelse af markedet til Amerika. Han tilbragte en stor del af sin tid på kontoret i London og med besøg hos diverse kunder.

Niels Christian giftede sig påny. Det skete i den danske kirke i London den 17. juli 1971. Hans hustru var da sekretær, og han betegnes i vielsesprotokollen som product manager. Hendes fulde navn er SUSAN

AVERIL de LACEY-WHEELER. Hun er født den 13. april 1944 i Rodney House, Walton, datter af Roland de Lacey-Wheeler, captain, senere colonel i The Royal Ulster Rifles (Sub. Divisional Police Inspector) of the Farmhouse Coldmeede Stone og hustru Joan Vivian de Lacey-Wheeler, født de Bertadano. Forældrene var i en lang årrække i Tanganyika, og Susan har derfor tilbragt en del af sin ungdom i dette land.

Ægteparret har købt et hus i bydelen Askim udenfor Göteborg (Ögärdesvägen 14, 43600 Askim, Sverige, men bor midlertidigt i nogle år i Bruxelles (43 Rozenhooflaan, 1860 Meise, Belgien).

Tre børn, 104-106.

NR. 90, ERIC HVASS

Frantz Pauli Hvass og Vicki Sandbergs ældste søn, ERIC HVASS, (faderen skriver, at navnet skulle have været stavet Erik), er født i Tanga, Tanganyika, den 25. august 1944. Han gik i skole i Kenya (Greenstead) og i Primary school i Nairobi, senere på Cypren, i Tyrkiet og Israel og kom til England i 1957. Efter skolegang blev han fra 1958 uddannet som mekaniker i "Metallock", en proces til reparation af støbejern. Han har opholdt sig i Kenya, Algier, Nigeria (1961) og Ghana. I 1962 var han ansat på et skibsværft i Mombasa. I 1965 var han i Lagos i Nigeria. I Salisbury (Rhodesia) startede han sammen med en ven en slange-farm (Snake-park), og jeg har set et avisbillede af dem spillende skak og omslynget af diverse slanger. Han har været gift, men det er ikke lykkedes mig at få oplysninger om hans hustru. Ægteskabet er opløst, og han er omkring 1974 emigreret til Australien, hvor han har indgået nyt ægteskab.

NR. 91, ADAM ULRİK HVASS

Frantz Paulis yngste søn, ADAM ULRİK HVASS, er født den 17. marts 1946 i Tanga, Tanganyika. Han er ikke døbt. Han gik i skole i Greensteads, Kenya, i Nairobi Primary school 1954-56 og derefter på Cypren (Mannon House), i Israel og i Tyrkiet (Lycee Papillon, Saint Benoit 1959) samt i Frankrig: Saint Joseph, Saint Denis, La Fontaine (bac) og begyndte på universitetet i Paris i 1964, hvor han studerede medicin. Det første år går med "preparation" (C.P.E.M.),

og studiet tager ca. 6 år. Han har fået fransk statsborgerret.

Ulrik har den 17. oktober 1970 i la chapelle de la Bastide a Falicon giftet sig med MARIMA FAIVRE D'ARCIER, datter af doktor Michel Faivre D'Arcier. Brylluppet er meddelt af hendes forældre og af Madame Vicky Penfold-Hvass, la Asomada, Puerto de la Cruz, Tenerife. Ulrik betegnes her som I.H.P.

Niels Christian (89) har fortalt mig, at Ulrik har været soldat, vistnok i Algier. Ulrik og hans kone foretog i 1970 en biltur fra Paris til Kenya og tilbage igen. Han har skrevet en beretning om turen. I 1974 er han som læge i gang med at specialisere sig i hjer-tekirurgi. Han bor 65, Rue du Javelot, appt 1142, 75645, Paris 13.

Et barn, 107.

De tre børn, 92-94, af Jens Hvass (75).

NR. 92, BRUCE ALEXIS HVASS

Han blev født den 19. maj 1945 på Delano Hospital, Delano, Californien og er ikke døbt. Han gik (1963) i skole i Mc. Farland Highschool, hvorfra han i 1964 kom i sidste klasse. Han blev på grund af sygdom i andet skoleår af Jens holdt tilbage i klassen, hvilket bevirkede, at han og Marc (93) har fulgtes ad. Han har været i Methodist church's ungdomsorganisation, men tilhører ikke nogen bestemt kirke.

NR. 93, MARCUS WAYNE HVASS

Han blev født den 23. november 1946 i Delano og er ikke døbt. Han sluttede sin skolegang i Mc. Farlands Highschool i 1964 og har været i "Methodist Church's ungdomsorganisation (som Bruce), men tilhører heller ikke nogen bestemt kirke.

NR. 94, TROY LAVERN HVASS

Han blev født 15. december 1953 i Bakersfield, Californien, på Mrs. Freise's Maternity Hospital. Da han allerede før han skulle i skole kunne læse, blev han straks sat i anden klasse. Han gik (1963) i Mc. Farlands Union Elementary school.

Børnene af nr. 77, 78 og 79, se under disse.

Sønnen, 95, af Grete Hvass (80).

NR. 95, FRANTS-TYGE HVASS ALBERT

Han blev født den 8. december 1931 i Frederiksberg sogn, døbt den 14. februar 1932 i Lindevangskirken og konfirmeret 22. marts 1947 i Holmens kirke, København. Han gik i Krebs's skole og i mellemkolen i St. Jørgens gymnasium i København.

I maj 1947 emigrerede han sammen med forældrene til USA, hvor han gik i Windsor Mountain school, Lenox Mass. og Lawrenceville school, N.J. Han blev derefter fra Princeton University Bachelor of Art in Architecture i 1953 og fra University of California Master of Art in architecture in 1960. Han var soldat (U.S. Army, corps of engineers) fra 1954 til 1956 og fik amerikansk statsborgerret den 6. juni 1954. Han har siden 1957 boet i San Francisco Bay Area med adresse i 1967: 109, Stevenson street, San Francisco, California 94105, Firma HCD Collaborative.

Den 1. januar 1960 indgik han i Fresno, California, ægteskab med JUDITH JEAN STRONG, født 7. oktober 1937 i Fresno, datter af dr. Winston Counter Strong, professor of agriculture ved Fresno State college, og hustru Jean Jacobson.

Arkitekt Albert har ikke fået navneforandring, men af udtalemæssige grunde udelader han sædvanligvis navnene Tyge og Hvass.

Tre børn, 95a-c, der anføres her:

95^a Winston Albert, født 26. februar 1961.

95^b Craig Albert, født 1. januar 1963.

95^c Andrea Grete Albert, født 8. marts 1965, døbt 29. april 1965.

Linjen følges ikke længere.

Datteren, 96, af Kirsten Hvass (81).

NR. 96, LONE HVASS

Kirsten Hvass's datter i ægteskabet med Ole Rostock, Lone Hvass, er født den 25. september 1942 i Solbjerg sogn, Frederiksberg, og blev døbt den 13. december 1942 i Frederiksberg kirke. Hun har opholdt sig et år i USA og studerede derefter ved tandlægeskolen i

København, hvorfra hun blev tandlæge i 1968. Hun er nu (1975) undervisningsassistent på Københavns Tandlægehøjskole.

Den 27. september 1969 indgik hun i Hørsholm kirke ægteskab med tandlæge HANS ULRICH NIELSEN, født 14. juli 1942 i Lindevang sogn, Frederiksberg, søn af ingeniør Johannes Nielsen og hustru, Elva Agate Nielsen. Hun er imidlertid blevet separeret fra sin mand den 15. juli 1974. Bopæl (1975) Bel Colles alle 4, Rungsted.

Ingen børn.

De to børn, 82^a-82^b, af Ella Voldmester (82) se 82.

Sønnen, 97, af Frants Ludvig Hvass (83).

NR. 97, JØRGEN HVASS

JØRGEN HVASS er det eneste barn i ægteskabet mellem Frants Ludvig Hvass og hustru, Karen født Johansen. Han er født i Tjæreby, Vor Frue sogn, Sømme herred, Københavns amt den 23. juni 1943 og blev døbt i Draaby kirke den 12. december 1943. Han er uddannet som murer og indgik den 20. januar 1968 i Vor Frelzers kirke i København ægteskab med assistent ANNE MARGRETHE SCHULTZ-LORENTZEN. Hun er født den 21. november 1946 i Vor Frelzers sogn i København og blev døbt den 30. marts 1947 i Vor Frelzers kirke, København. Hun er datter af assistent Schultz-Lorentzen og hustru Clara Johanne Margrethe Andersen. - Jørgen Hvass driver (1975) en god forretning som muremester i Hareskov ved København.

To børn, 108^a-108^b.

Adoptivdatteren, 98, af Kirsten Ermegaard Hvass (84).

NR. 98, BIRGITHE HVASS

Kirsten Ermegaard Hvass (84) har ved kongelig bevilling af 11. april 1962 adopteret en grønlandsk pige, BIRGITHE GRETHE KAREN IRENE HVASS, født Sommer, datter af sanatoriekarl Jacob Kristen Iver Sommer og hustru Irene Kristine Edel, født Levisen. Hun er født den 26. november 1952 i Sukkertoppen og døbt den 6. april 1953 i Sukkertoppens kirke. Efter Kirstens død er hendes bror, Francis Hvass (85) beskikket som værge for Birgithe. Hun har gået på fagskolen i Odense, men har senere ført en noget omtumlet tilværelse.

De tre børn, 99-lol, af Francis Hvass (85).

NR. 99, MARGIT KIRSTEN FUGLSANG HVASS

Francis Hvass's ældste datter, MARGIT KIRSTEN FUGLSANG HVASS blev født den 27. februar 1945 på Brunegaard i Hou sogn på Langeland og døbt den 2. april 1945 i Hou kirke. Hun gik i skole i Snøde real-skole, hvorfra hun fik præliminæreksamen i 1963. I vinteren 1963-64 var hun elev på Sønderborg idrætshøjskole og fra 1. februar 1965 på Almindingsens sygeplejeforskole i Aakirkeby. Fra juli 1965 fik hun ud-dannelse som sygeplejerske på sygehuset i Næstved, og fra 1969 til 1971 var hun sygeplejerske i Glostrup, hvor hun boede sammen med sin bror, Jens (loo) i Albertslund. Fra 1971 har hun stilling som syge-plejerske på sygehuset i Svendborg.

Margit Hvass giftede sig 13. april 1968 med TOM FLEMMING HANSEN, født 21. december 1946 i Faxe, søn af slagtermester Poul Hansen (død 30. maj 1969) og hustru, Edith Hansen. Han blev student i 1966 fra Haslev gymnasium og efter læreruddannelse fra Skovlunde og senere Skaarup seminarium er han nu (1975) ansat som lærer i Ringe.

Bopæl (1976) Vindebyørevej 7, Vindeby, Taasinge.

To børn, 99^a-99^b, anføres her:

99^a, Maria Hvass Hansen. Født 14. august 1968 på Svendborg sygehus, døbt i Hou kirke.

99^b, Kristian Hvass Hansen, født 16. oktober 1971, døbt i Hou kirke.

NR. loo, JENS FUGLSANG HVASS

Francis Hvass's søn, JENS FUGLSANG HVASS, er født den 10. august 1946 på Brunegaard i Hou sogn på Langeland og blev døbt i Hou kirke den 29. september 1946. Han fik realeksamen i 1964 fra Snøde realsko-le og var fra april 1965 landbrugsmedhjælper hos Erik Rasmussen, Grum-strup pr. Hovedgaard. Fra 1. november 1966 til 28. december 1967 af-tjente han sin værnepligt (som faderen) ved livgarden. I 1968 var han elev på Lyngby landbrugsskole og fra april 1969 elev på politiskolen, hvorefter han er politibetjent i København. Han har i 1972 købt ejen-dommen Rytterhusene 90, Albertslund.

Han lever i "papirløst ægteskab" med ANNETTE WEYEN, født 2. juli 1952 i Sct. Markus sogn, København, døbt i Filips kirken, København,

den 22. november 1952, datter af tømrer John Weyen og hustru, Dorit, født Andersen. Hun blev sygemedhjælper i 1974 og har en ansættelse på et plejehjem i Glostrup. Hun har været på husholdningsskole og var en tid ansat som telefondame ved rigstelefonen.

Et barn, loo^a, der anføres her:

loo^a, MARTIN HVASS. Født i Glostrup den 16. september 1974, døbt i Hou kirke den 25. december 1974.

NR. 101, KIRSTEN FUGLSANG HVASS

Den yngste datter af Francis Hvass (85), KIRSTEN FUGLSANG HVASS, er født den 11. maj 1948 på amtssygehuset i Rudkøbing og blev døbt den 4. juli 1948 i Hou kirke. Hun tog realeksamen fra Snøde realskole i 1965 og blev student fra Nyborg gymnasium i 1968. Hun studerede en tid jura ved Københavns universitet og havde herunder et studiejob på et advokatkontor i København. Men i 1970 blev hun elev på Danmarks Biblioteksskole i København, hvorfra hun fik den afsluttende eksamen i 1974.

Hun indgik den 12. september 1970 i Hou kirke ægteskab med daværende stud.jur. ARNE BENNY KNUDSEN, der er født den 23. januar 1948 i Birkede, Dådstrup sogn (Ramløse herred), søn af bagermester Michael Severin Knudsen (f. 24.3.1906, død 1.1.1968 i Ballerup) og hustru Esther Margrethe Knudsen (f. Jensen, født 17.12.1917 i Skamstrup). De boede på "Grønjordskollegiet", senere på kollegiet Solbakken, Rektorparken.

Arne Knudsen blev cand.jur. i januar 1973 og var en tid ansat ved Københavns amt. Fra 1974 er han dommerfuldmægtig i Herning, hvor Kirsten Hvass er ansat på biblioteket.

To børn, lol^a-lol^b, der anføres her:

lol^a, PELLE HVASS KNUDSEN. Født 13. april 1972 på St. Josefsstiftelsen i København.

lol^b, MIKKEL HVASS KNUDSEN. Født 20. marts 1973 på Rigshospitalet i København.

Efter tiende slægtled af Randrup-slægten, Afsnit III, følger:

E L V T E S L Æ G T L E D

NR. lo2-lo8

om hvis indhold der henvises til personfortegnelsen forrest i afsnittet.

De to børn, lo2-lo3, af John Laurits Hvass (88).

lo2, DAVID HVASS. Født i Kenya den 6. november 1958. Han er (1975) skoleelev i Nairobi og har i 1977 opholdt sig i Horsens.

lo3, ANDREW HVASS. Født i Kenya 11. november 1961. Han er (1975) skoleelev i Nairobi.

De tre børn, lo4-lo6, af Niels Christian Hvass (89).

lo4, THOMAS HVASS. Født på Rigshospitalet i København den 6. juni 1965, døbt samme sted 13. marts 1966. Efter forældrenes skilsmisse er han hos moderen, Bente Hvass. Bopæl (1975), Landskronagade 49, København.

lo5, CHRISTOFFER HVASS. Født den 19. maj 1973 i Göteborg.

lo6, MARCUS HVASS. Født den 26. juni 1974 i England (Luton and Duncastle Hospital, Luton, Bedfordshire, England.

Datteren, lo7, af Adam Ulrik Hvass (91).

lo7, INGRID HVASS. Født 10. juli 1971 i Frankrig.

De tre børn, 95^a-95^c, af Frants Tyge Hvass Albert (95). Se 95.

De to børn, lo8^a-lo8^b, af Jørgen Hvass (97).

lo8^a, THOMAS HVASS. Født 1. februar 1969 i Glostrup sogn, Smørum herred, døbt 27. juli 1969 i Hareskov kirke.

lo8^b, LISBETH HVASS. Født 21. september 1971 i Glostrup sogn, døbt 28. november 1971 i Hareskov kirke, Værløse sogn.

De to børn, 99^a-99^b, af Margit Hvass (99). Se 99.

Sønnen, loo^a, af Jens Fuglsang Hvass (loo). Se loo.

De to børn, lol^a-lol^b, af Kirsten Fuglsang Hvass (lol). Se lol.

Hermed slutter afsnit III.

A F S N I T IV

P R O V S T A N D E R S H V A S S ' S E F T E R K O M M E R E

(109 - 676)

Indhold:

Oversigt.

Indledning til afsnit IV.

Kapitel 1: "Kastbjerg-slægten", nr. 109-217. Stamtavle 4-5.

Kapitel 2: "Hvass-Dige-slægten", nr. 218-472. Stamtavle 6-11.

Kapitel 3: "Mette Cathrine-slægten", nr. 473-676. Stamtavle 12-16.

O V E R S I G T

til fornyet orientering om forholdet mellem de øvrige afsnit og nærværende afsnit IV, jfr. oversigten lige efter indledningen til hele supplementet.

Slægtled:

- 1^o 1. Anders Jensen (Skanderborg)
 2^o 2. Jens Andersen Hvass (kapitelskriveren)
 3^o 3. Anders Hvass (provst i Serup og Lemming)
 4^o 4. Erik Christian Grave Hvass (præst i Søndberg og Odby).
 5^o 5. Provst Anders Hvass, Nors. 6. Frants Hvass, Randrup.



I N D L E D N I N G

til

A F S N I T IV

Som nævnt i indledningen til hele det foreliggende supplement, er det et led i mit arbejde at bringe en oversigt over efterkommerne af provst Anders Hvass (5). Oversigten vil imidlertid ikke være fuldstændig, idet jeg må begrænse mig ved at undlade at følge de linjer, der ved giftermål skifter efternavn, dog i princippet bortset fra dem, der ved navneforandring kan antage slægtsnavnet.

Da efterkommerne efter Anders Hvass er talrige og vidt forgrenede, er der mange muligheder for fejl og forglemmelser, og jeg vil specielt her være taknemlig for korrektioner og supplerende oplysninger.

F E M T E S L Æ G T L E D

NR. 5

Provst ANDERS HVASS er udførligt omtalt i Fam. Hvas (se dets register.) Derfor skal det kun kort rekapituleres, at han var født i 1734 som søn af præsten i Søndberg og Odby, Erik Christian Grave Hvass (der var sønnesøn af kapitelskriver Jens Andersen Hvass) og således bror til Frants Hvass på Randrup, fra hvem slægterne i afsnit I, II og III nedstammer. Han var først præst i Snedsted og derefter fra 1780 i Nors og Tved, hvor han tillige var provst, og han døde den 9. september 1808. Hans første hustru, Gertrud Hedvig Hopp døde i 1785 fra fem uforsørgede børn - "til stor skade for disse" (Fam. Hvas I side 24). Med sin anden hustru, Sophie Cathrine Dyssel, havde han ingen børn.

S J E T T E S L Æ G T L E D

NR. 109, 218 og 473

Provst Anders Hvass (5) havde ialt ni børn (se Fam. Hvas stamtavle XI i V side 162 ff.). Af disse er nr. 5, 7, 8 og 9 døde som små. Nr. 4, datteren Ane Marie Hvass døde uden afkom og den mandlige efterslægt efter nr. 6, Bent Johan Hvass, er uddød med Adolf Fritz Hvass, Stuttgart (Fam. Hvas I side 30, 70 og 71, V side 128).

De børn i sjette slægtled, der har interesse i dette arbejde, er derfor: de tre ældste, der her har fået numrene: 109, 218 og 473, og kapitlerne er benævnt efter dem således:

KAPITEL 1: "KASTBJERG-SLÆGTEN", nr. 109-217, efterkommerne efter den ældste søn, Erik Christian Grave Hvass, degn i Nors (109).

KAPITEL 2: "HVASS-DIGE-SLÆGTEN", nr. 218-472, efterkommerne efter nr. to, Thomas Hopp Hvass, husmand i Torp (218).

KAPITEL 3: "METTE CATHRINE-SLÆGTEN", nr. 473-676, efterkommerne efter nr. tre Mette Cathrine Hvass (473), fra hvem en talrig slægt nedstammer, der efter to kvindelige mellemlid har antaget navnet Hvass.

Efter de i Fam. Hvas fulgte og sædvanlige genealogiske principper burde disse (Mette Cathrines) efterkommere ikke medtages her. Men da de dels er ret talrige, dels har ført navnet siden omkring 1840, og da de - i modsætning til andre slægter som f.eks. "Harboøre-slægten" Hvas, jfr. indledningen, dog har den direkte tilknytning som efter-

kommere af kapitelskriver Jens Andersen Hvass, har jeg fundet alligevel at ville tage dem med her.

Om de numre, der i dette afsnit er tildelt de enkelte medlemmer af slægterne, bemærkes, idet der henvises til oversigtsstamtavlerne - at jeg har givet de tre slægter numre hver for sig. Kastbjerg-slægten begynder således med degnen Erik Christian Grave Hvass som nr. 109 og fortsætter til nr. 217. Under kapitel 2, Hvass-Dige-slægten fortsættes numrene, idet "stamfaderen", Thomas Hopp Hvass får nr. 218, medens hans efterkommere har fortløbende numre til nr. 472. Under kapitel 3, Mette Cathrine-slægten fortsættes ligeledes med Mette Cathrine som nr. 473 og hendes efterkommere med numrene op til 676.

Denne nummerering er forekommet mig mest praktisk, og rækkefølgen vil let kunne ses på oversigtsstamtavlerne og i personfortegnelserne.

K A P I T E L 1

K A S T B J E R G - S L Æ G T E N

NR. 109 - 217

PERSONFORTEGNELSE

KAPITEL I

KASTBJERG-SLÆGTEN

Se 109-217
oversigtsstamtavlerne nr. 4 og 5.

- | | | |
|---|--|-------|
| 6° slægtled | | Børn: |
| 109, Erik Christian Grave Hvass, degn i Nors | | 110 |
| 7° slægtled | | |
| 110, Anders Eriksen Hvass, havde 7 børn (nr. 111, 126, 143, 146, 215, 216 og 217), der danner fem linjer, der behandles hver for sig: | | |
| Fra nr. 111 stammer: | | |
| JENSEN-LINJEN, 111-125 | | |
| Fra nr. 126 stammer: | | |
| ERIKSEN-LINJEN, 126-142 | | |
| Fra nr. 143 stammer: | | |
| HVASS-LINJEN, 143-145 | | |
| Fra nr. 146 stammer: | | |
| HELMUTHSEN-LINJEN, 146- 214 | | |
| Datteren, nr. 215, døde som barn. | | |
| Fra nr. 216 og 217 stammer: | | |
| DATTER-LINJERNE, 216, A-J og 217 A-G | | |

JENSEN-LINJEN

- | | | |
|---|--|---------|
| 8° slægtled | | |
| 111, Jens Christian Andersen Hvass | | 112 |
| 9° slægtled | | |
| Sønnen, 112, af Jens C.A. Hvass (111) | | |
| 112, Anton Jensen Hvass | | 113-114 |
| 10° slægtled | | |
| De to børn, 113 og 114, af Anton J. Hvass (112) | | |
| 113, Søren Christian Jensen | | 115-118 |
| 114, Maren Danielsen Jensen | | |

11^o slægtled

Børn:

De fire børn, 115-118, af Søren Christian Jensen (113)

115, Anton Jensen

119-120

116, Søren Jensen

121-122

117, Magnus Jensen

123-124

118, Anna Dorthea Jensen

125

12^o slægtled

De to børn, 119-120, af Anton Jensen (115)

119, Bertha Jensen

120, Gerda Jensen

De to børn, 121-122, af Søren Jensen (116)

121, Inga Jensen

122, Jørn Jensen

De to børn, 123 og 124 af Magnus Jensen (117)

123, Hans Christian Jensen

124, Jette Elisabeth Jensen

Sønnen, 125, af Anna Dorthea Jensen (118)

125, Bent Lind Hansen

ERIKSEN-LINJEN

8^o slægtled

Det andet barn (126) af Anders Eriksen Hvass (110)

126, Ane Cecilie Andersen Hvass

127-130

9^o slægtled

De fire børn, 127-130, af Ane Cecilie Andersen Hvass (126)

127, Anders Hvass Eriksen

131-136

128, Peter Vilhelm Eriksen

137-142

129, Ane Kathrine Eriksen

130, Ane Johanne Eriksen

10^o slægtled

De seks børn, 131-136, af Anders Hvass Eriksen (127)

131, Søren Eriksen

132, Ane Cecilie Marie Eriksen

133, Johanne Augusta Eriksen

134, Ane Cecilie Eriksen

135, Erik Martinus Hvass Eriksen

Børn:

- 136, Ane Johanne Eriksen
 De syv børn, 137-142, af Peter Vilhelm Eriksen (128)
 137, Anna Cecilie Eriksen
 138, Marie Eriksen
 139^a, Carl Marius Eriksen
 139^b, Hans Christian Eriksen
 140, Johanne Margrethe Eriksen
 141, Søren Eriksen
 142, Erik Otto Eriksen

HVASS-LINJEN

8^o slægtled

- Det tredje barn, 143, af Anders Eriksen Hvass (110)
 143, Christian Peder Andersen Hvass 144-145
 De to børn, 144-145, af Christian Peder Andersen Hvass (143)
 144, Ane Mette Christiansen Hvass
 145, Ane Marie Christiansen Hvass

HELMUTHSEN-LINJEN

- Det fjerde barn, 146, af Anders Eriksen Hvass (110)
 8^o slægtled
 146, Hans Helmuth Andersen Hvass 147-153
 9^o slægtled
 De syv børn, 147-153, af Hans Helmuth Andersen Hvass (146)
 147, Anton Helmuthsen Hvass
 148, Anton Helmuthsen Hvass 154-161
 149, Mariane Helmuthsen 162-170
 150, Ane Marie Helmuthsen 171-173
 151, Anders Christian Helmuthsen
 152, Maren Helmuthsen
 153, Niels Helmuthsen 174-177
 10^o slægtled
 De otte børn, 154-161, af Anton Helmuthsen Hvass (148)
 154, Carl Helmuthsen
 155, Caroline Mariane Helmuthsen
 156, Hans Andreas Helmuthsen Hvass 178-180

	Børn:
157, Caroline Marianne Helmuthsen Hvass	181-182
158, Jens Valdemar Helmuthsen Hvass	183-184
159, Agnes Alvilda Helmuthsen Hvass	185-186
160, Astrid Ane Helmuthsen	
161, Aage Alfred Helmuthsen Hvass	187-189
De ni børn, 162-170, af Mariane Helmuthsen Hvass (149)	
Se teksten	
De tre børn, 171-173, af Ane Marie Helmuthsen (150)	
171, Frida Meilby	
172, Helmuth Rasmus Meilby	172 ^a -172 ^b
	se efter
	189
173, Hans Hvass Meilby	173 ^a -173 ^b
	se efter 189
De fire børn, 174-177, af Niels Helmuthsen Hvass (153)	
174, Erik Helmuthsen	190
175, Svend Aage Helmuthsen	191-192
176, Else Marie Helmuthsen	193-195
177, Karen Helmuthsen	196-198
11 ^o slægtled	
De tre børn, 178-180, af Hans Andreas Helmuthsen Hvass (156)	
178, Else Hvass	199-202
179, Svend Hvass	203
180, Jørgen Hvass	204
De to børn, 181-182, af Caroline Marianne Helmuthsen Hvass (157)	
181, Viggo Asmussen	
182, Gunnar Asmussen	
De to børn, 183-184, af Jens Valdemar Helmuthsen Hvass (158)	
183, Edith Helmuthsen Hvass	183 ^a -183 ^b
	se efter 204
184, Gerda Helmuthsen Hvass	
De to børn, 185-186, af Agnes Alvilda Helmuthsen Hvass (159)	
185, Ove Kopperholdt Griis	
186, Mogens Griis	
De tre børn, 187-189, af Aage Alfred Helmuthsen Hvass (161)	
187, Henning Helmuthsen Hvass	205-207
188, Sonja Hvass	208-210
189, Margrethe Hvass	211-214

Børn:

- De to børn, 172^a-172^b, af Helmuth Rasmus Meilby (172)
 172^a, Else Hvass Meilby (tekst, se under 172)
 172^b, Grete Hvass Meilby (tekst, se under 172)
- De to børn, 173^a-173^b, af Hans Hvass Meilby (173)
 173^a, Ib Hvass Meilby (tekst, se under 173)
 173^b, Aage Hvass Meilby (tekst, se under 173)
- Sønnen, 190, af Erik Helmuthsen Hvass (174)
 190, Niels Jørgen Helmuthsen
- De to børn, 191-192, af Svend Aage Helmuthsen (175)
 191, Birgit Helmuthsen
 192, Lena Helmuthsen
- De tre børn, 193-195, af Else Marie Helmuthsen (176)
 193, Hanne Birthe Engel
 194, Jørgen Engel
 195, Annegrethe Engel
- De tre børn, 196-198, af Karen Helmuthsen (177)
 196, Jan Bjerre-Hansen
 197, Jette Bjerre-Hansen
 198, Max Bjerre-Hansen
- 12^o slægtled
- De fire børn, 199-202, af Else Hvass (178)
 199, Rita Irene Nielsen
 200, Arne Hvass Nielsen
 201, Annelise Nielsen
 202, Grethe Hvass Nielsen
- Sønnen, 203, af Svend Hvass (179)
 203, Jens Hvass
- Datteren, 204, af Jørgen Hvass (180)
 204, Inge Hvass
- De to børn, 183^a-183^b af Edith Helmuthsen Hvass (183)
 183^a, Jørgen Michelsen (tekst, se under 183)
 183^b, Jan Michelsen (tekst, se under 183)
- De tre børn, 205-207, af Henning Helmuthsen Hvass (187)
 205, Søren Grave Hvass
 206, Henrik Grave Hvass
 207, Dorte Grave Hvass

200^{a-c}

se efter 214

205^a206^a

se efter 214

- De tre børn, 208-210, af Sonja Hvass (188)
 208, Birgit Nørgaard Petersen
 209, Niels Rasmus Nørgaard Petersen
 210, Poul Nørgaard Petersen
- De fire børn, 211-214, af Margrethe Hvass (189)
 211, Jette Hvass Nielsen
 212, Ole Hvass Nielsen
 213, Aage Hvass Nielsen
 214, Peter Hvass Nielsen

13^o slægtled

- De tre børn, 200^{a-c} af Arne Hvass Nielsen (200)
 200^a, Annette Nielsen (tekst se under 200)
 200^b, Vibeke Nielsen (tekst, se under 200)
 200^c, Lisbeth Nielsen (tekst, se under 200)
- Sønnen, 205^a, af Søren Grave Hvass (205)
 205^a, Nicolai Hvass (tekst, se under 205)
- Sønnen, 206^a, af Henrik Grave Hvass (206)
 206^a, Michael Grave Hvass (tekst, se under 206)

DATER-LINJERNE

Det femte (215), sjette (216) og syvende (217) barn af
 Anders Eriksen Hvass (110)

8^o slægtled

- 215, Arentine Andersen Hvass
 216, Anne Andersdatter Hvass
 217, Ane Christine Andersdatter Hvass

9^o slægtled

- De ti børn, 216^{a-i}, af Ane Andersdatter Hvass (216)
 Se teksten.
- De syv børn, 217^{a-g}, af Ane Christine Andersdatter Hvass (217)
 Se teksten.

At jeg har valgt at kalde denne gren af slægten for "Kastbjerg-slægten" skyldes blot, at en del af dens medlemmer havde tilknytning til den lille landsby Kastbjerg ved Havndal syd for Hadsund.

Stamfaderen til Kastbjerg-slægten er, som foran nævnt, (nr. 5) provst Anders Hvass's ældste søn, i sjette slægtled, nr. 109, degnen i Nors ERIK CHRISTIAN GRAVE HVASS.

Han levede fra 1764 til 1807 og nævnes i Fam. Hvas I side 26, 70, 103 og 104 samt i V side 127, 128 og 166. Han blev begravet den 2. marts 1807 og hans hustru, Zidsel Marie Biering den 1. december 1807 (Nors kirkebog). Han havde i syvende slægtled to sønner, der begge hed Anders, og hvoraf den ældste døde som barn:

S Y V E N D E S L Æ G T L E D
NR. 110

De to børn, (som nr. to: 110) af Erik Christian Grave Hvas (109)

ANDERS HVASS. Født i Nors 13. december 1796, døbt samme dag i Nors, begravet 9. april 1797. (Nors kb.)

110, ANDERS ERIKSEN HVASS. Han var født i Nors og dåben blev confirmeret i Nors kirke den 30. marts 1798. Han blev rokkedrejer i Kastbjerg og nævnes i Fam. Hvas I s. 27 og V s. 128 og 166. Han døde som drejer og aftægtsmand i Aistrup den 15. maj 1867. Han blev gift den 6. februar 1818 i Udbyneder med ANNE JENSDATTER BUUS, født i Bjerre den 3. august 1790, døbt i Udbyneder 17. post. Trin. 1791, datter af Jens Nielsen Buus. Hun døde 27. juni 1881, 90 år gammel, som aftægtskone på Aistrup mark hos Niels Chr. Mathiasen (se 217).

Anders Hvass havde syv børn i ottende slægtled, nemlig tre sønner og fire døtre, og da disses efterslægt til dels er ophørt med at føre efternavnet Hvass, inddeles efterslægten - se personfortegnelsen - efter navnene: Jensen-linjen, Eriksen-linjen, Hvass-linjen, Helmuthsen-linjen samt linjerne efter de to yngste døtre.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

De syv børn, 111, 126, 143, 146, 215-17 af Anders E. Hvass (110) var:

111, Jens Christian Andersen Hvass, fra hvem "JENSEN-LINJEN" nr. 111-125, nedstammer.

126, Ane Cecilie Andersen Hvass, fra hvem "ERIKSEN-LINJEN" nr. 126-142, nedstammer.

143, Christian Peder Andersen Hvass, fra hvem "HVASS-LINJEN" nr. 143-145, nedstammer.

146, Hans Helmuthe Andersen Hvass, fra hvem "HELMUTHSEN-LINJEN" nr. 146-214, nedstammer.

215, Arentine Andersen Hvass, 216, Anne Andersdatter Hvass og nr. 217, Ane Christine Andersdatter Hvass, fra hvem "DATTER-LINJERNE" nedstammer.

Da antallet af efterkommere i disse linjer er forskelligt - navnlig er Helmutsen-linjen noget større i antal personer end de andre - har jeg fundet det mest praktisk i stedet for at gennemføre den generationsvise opstilling at føre hver af de enkelte linjer igennem til nutiden, således altså at "Jensen-Linjen"s slægtled føres fuldt op til 12. slægtled, hvorefter der gås tilbage til 8^o slægtled for "Eriksen-linjen" o.s.v.

-oOo-

Fra det første barn af rokkedrejer Anders Eriksen Hvass (110) nemlig: Jens Christian Andersen Hvass (111) nedstammer:

JENSEN-LINJEN

NR. 111-125

se oversigtsstamtavle nr. 4.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 112

111, JENS CHRISTIAN ANDERSEN HVASS er født den 5. november 1817 i Udbyneder og døbt den 8. februar 1818 i Udbyneder. Han var drejer og husmand på Kastbjerg mark og døde den 20. april 1872 i Kastbjerg. Han blev den 4. april 1848 i Kastbjerg kirke gift med MAREN DANIELSDATTER,

født 15. maj 1813 i Kastbjerg, hjemmedøbt 16. maj og fremstillet i kirken Trinitatis søndag 1813, datter af gårdmand Daniel Nielsen og Karen Christensdatter i Kastbjerg. Hun døde 24. juli 1885 i Kastbjerg. Et barn, 112.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 112

112, ANTON JENSEN HVASS. Født 24. februar 1853 i Kastbjerg, døbt 19. juni 1853 og død 30. april 1922 i Øster Kondrup. Han var drejer og blev gift 8. januar 1876 i Kastbjerg med DORTHEA MARIE SØRENSEN, født 29. september 1845 i Fjelsted, Mariager landsogn, hjemmedøbt 27. november 1845, fremstillet den 26. december 1845, datter af Søren Sørensen og Karen Pedersdatter i Egeslund, Mariager. Hun døde den 16. maj 1923 i Øster Kondrup.

To børn, 113-114.

T I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 113-114

I Anton Jensen Hvass's ægteskab kunne de to børn være - men blev ikke - døbt med efternavnet Hvass.

113, SØREN CHRISTIAN JENSEN. Født 26. august og døbt 26. december 1876 i Kastbjerg. Han var snedker, senere tillige gårdejer i Øster Kondrup. Han døde den 24. april 1954 i Kondrup og er begravet i Kastbjerg. Han giftede sig 19. december 1900 i Dalbyover kirke med PETREA SØRENSEN, født 30. januar 1874 i Dalbyover, døbt 29. marts 1874 i Dalbyover kirke, datter af husmand og murer Søren Jensen og hustru Ane Nielsen af Dalbyover. Hun døde den 15. marts 1954 i Kondrup, begravet i Kastbjerg.

Fire børn, 115-118.

114, MAREN DANIELSEN JENSEN. Født 5. juni 1885 i Kastbjerg, hjemmedøbt 13. juli, fremstillet i kirken den 30. juli 1885. Hun døde den 2. oktober 1906 i Kastbjerg. En søn, Marius Rasmussen, er født udenfor ægteskab den 17. september 1906.

Linjen følges ikke længere.

E L V T E S L Æ G T L E D
NR. 115-118

De fire børn, 115-118, af Søren Christian Jensen (113).

115, ANTON JENSEN. Født 10. maj 1901 i Kastbjerg, døbt 27. maj 1901 i Kastbjerg. Han var gårdejer først i Selde Møllegård, senere Egerisgård ved Skive og døde 12. august 1939 på Egerisgård, begravet på Skive kirkegård. Han blev gift den 2. november 1926 i Brøndum kirke med MAGDA MARIANE ANDERSEN, født 21. april 1902 i Odens, Salling pr. Jebjerg, datter af gårdmand Anders Hansen Andersen og hustru Kirsten Andersen, født Gudiksen. Hun boede (1955) Bjarkesvej 5, Åbyhøj, i 1961 Tordenskjoldsgade 31, Aarhus.

To børn, 119-120.

116, SØREN JENSEN. Født i Kastbjerg mark 15. november 1906, døbt 9. december 1906 i Kastbjerg kirke. Gårdejer i Norup, Vindblæs sogn (1955) senere (1956) i Bjerregrav. Gift 31. marts 1945 i Klarup kirke med ELFRIDA BENGTON, født 15. august 1906 i Klarup, døbt 19. juni 1906 i Klarup kirke, datter af arbejdsmand Carl Jonas Alfred Bengtson og hustru, Hansine Kathrine Christensen.

To børn, 121-122.

117, MAGNUS JENSEN. Født 14. juni 1908 i Kastbjerg mark, døbt 2. august 1908 i Kastbjerg kirke. Gårdejer, "Christianslyst", Hølsted pr. Randers. Gift 27. november 1954 i Sct. Mortens kirke i Randers med INGRID MATHILDE JENSEN, født i Pedersborg 25. december 1918, hjemmedøbt 3. januar 1919, fremstillet i kirken 16. februar 1919, datter af Anna Alvida Frederiksen og tjenestekarl Karl Martin Jensen, Østrup.

To børn, 123-124.

118, ANNA DORTHEA JENSEN. Født 5. februar 1919 i Øster Kondrup, Kastbjerg sogn, døbt i Kastbjerg kirke 23. marts 1919. Gift i Kastbjerg kirke den 5. juni 1940 med gårdejer PEDER HALVOR LIND HANSEN, da af Jennum mark, Spentrup, født 5. juni 1912 i Væth mark, Ørum sogn, Galten herred. Bopæl (1955): Borup.

Et barn, 125.

T O L V T E S L Æ G T L E D

NR. 119-120

De to børn, 119-120, af Anton Jensen (115).

119, BERTHA JENSEN. Født 9. august 1927 i Selde (Salling), døbt 4. september 1927 i Selde. Gift 18. august 1951 med disponent KAJ EGON HANSEN, født 1. juli 1927 i Viborg. Bopæl (1956): Brorsonsvej 27, Herning.

To døtre i 13^o slægtled, men linjen følges ikke længere.

120, GERDA JENSEN. Født 14. september 1931 i Egeris, Skive landsogn, døbt 4. oktober 1931 i Skive. Kontorassistent, gift 6. august 1955 i Aabyhøj kirke med kinotekniker JØRN FUGLSIG SVENDSEN, født 3. januar 1925, i Nykøbing Falster, døbt 20. september 1925 i Vor Frue kirke i Aalborg.

Et barn i 13^o slægtled (Birgitte Fuglsig Svendsen, født 24. juni 1960, døbt i Møllevangskirken i Aarhus). Linjen følges ikke længere.

De to børn, 121-122, af Søren Jensen (116).

121, INGA JENSEN. Født 2. august 1946 i Norup, døbt i Vindblæs kirke 2. september 1946.

122, JØRN JENSEN. Født 20. august 1948 i Vindblæs.

De to børn, 123-124, af Magnus Jensen (117).

123, HANS CHRISTIAN JENSEN. Født 24. december 1955 på Fødselsstiftelsen i Aarhus, døbt 1. april 1956 i Nr. Borup. Tvilling med 124.

124, JETTE ELISABETH JENSEN. Født og døbt som 123.

Sønnen, 125, af Anna Dorthea Jensen (118).

125, BENT LIND HANSEN. Født 2. november 1942 i Vejlaget, Spentrup sogn, døbt 22. november 1942 i Spentrup kirke.

Hermed ender oversigten over "Jensen-linjen".

-o0o-

Fra det andet barn af rakkedrejer Anders Eriksen Hvass (110) nemlig Ane Cecilie Andersen Hvass (126) nedstammer:

ERIKSEN-LINJEN

NR. 126-142

se oversigtsstamtavle nr. 4.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 126

126, ANE CECILIE ANDERSEN HVASS. Født 11. april 1819 i Falslev sogn, døbt i Falslev 17. oktober 1819, død 24. august 1881, Udbyneder mark. Gift med murer, senere gårdmand ERIK SØRENSEN, født 10. juli 1820 i Hadsund, døbt 15. oktober 1820 i Visborg kirke, søn af tjenestekarl Søren Sørensen og Johanne Madsdatter i Sundhusene. Han døde 3. marts 1901 i Udbyneder mark.

Fire børn, 127-130. Skønt hendes efterkommere ikke hører til den agnatiske efterslægt, medtages de dog i summarisk form, fordi det i Fam. Hvas V side 166 anføres, at der var "to sønner og to døtre, der føre navnet Hvass". Det har dog vist sig, at navnet kun er ført af to efterkommere, som det vil fremgå af det følgende, og linjerne er derfor kun fulgt delvist.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 127-130

De fire børn, 127-130, af Ane Cecilie Andersen Hvass (126).

127, ANDERS HVASS ERIKSEN. Født 5. september 1855 på Udbyneder mark, døbt 26. december 1855 i Udbyneder. Han var boelsmand (statshusmand) og døde den 29. november 1931 i Udbyneder. Gift 11. november 1880 i Udbyneder kirke med ANE KIRSTINE ANDERSEN, født 2. november 1856 i Norup, døbt 30. november 1856 i Vindblæs, datter af Ane Marie Olufsdatter, indsidder i Norup, da 30 år gammel og tjenestekarl på Lystrupgården, August Andersen. De anføres at være svenske og blev gift i Vindblæs kirke 6. november 1860. Ane Kirstine Eriksen døde den 19. marts 1935 i Bjerre, Udbyneder sogn.

Seks børn, 131-136.

128, PETER VILHELM ERIKSEN. Født 10. maj 1859 i Udbyneder, døbt 21. august 1859 i Udbyneder, skomagermester, Ole Rømersgade 72, Aarhus. Død 9. juli 1926. Gift omkring 1886 med KIRSTINE KATHRINE MARIE ERIKSEN, født Hansen, født 18. marts 1861 i Maarslet sogn, død 9. januar 1924.

Syv børn, 137-142.

129, ANE KATHRINE ERIKSEN. Født 29. juni 1862 i Udbyneder, døbt smstds. 12. oktober 1862, gift 18. december 1886 i Udbyneder med ANDERS MARINUS ANDERSEN, da 23 år gammel. Bopæl (1925) Assens pr. Mariager.

To børn, der ikke har navnet Hvass. Linjen følges ikke længere.

130, ANE JOHANNE ERIKSEN. Født i Udbyneder 7. juni 1857. Boede i 1871 i Hald og i 1873 i Alstrup. Ikke fundet viet i Mariager inden 1891. Linjen er ikke fulgt længere.

T I E N D E S L Æ G T L E D ·
NR. 131-142

De seks børn, 131-136, af Anders Hvass Eriksen (127).

131, SØREN ERIKSEN. Født 15. februar 1881, døbt 6. juni 1881 i Udbyneder.

132, ANE CECILIE MARIE ERIKSEN. Født 4. december 1884, døbt 15. februar 1885 i Udbyneder. Død 10. maj 1898 i Udbyneder.

133, JOHANNE AUGUSTA ERIKSEN. Født 23. februar 1887, døbt i Udbyneder kirke 24. februar 1887, død samme dag.

134, ANE CECILIE ERIKSEN. Født 15. november 1889 i Udbyneder, døbt 27. december 1889 i Udbyneder kirke. Gift 10. marts 1916 i Udbyneder med enkemand, gårdmand ANTON LARSEN i Bjerre, Udbyneder sogn, født 16. februar 1879. Et barn, Magnus Larsen, født 29. december 1916 i Bjerre.

135, ERIK MARTINUS HVASS ERIKSEN. Født 23. maj 1892 i Udbyneder, døbt 24. juli 1892 smstds., død 9. juli 1902.

136, ANE JOHANNE ERIKSEN. Født 29. januar 1894 i Udbyneder, døbt smstds. 20. marts 1894, konfirmeret i Udbyneder.

Linjerne efter 131-136 følges ikke længere.

De syv børn, 137-142, af Vilhelm Eriksen (128).

137, ANNA CECILIE ERIKSEN, gift (vist i Aarhus) med telegrafist Chr. Petersen, Langå. Død ca. 1954 i Aarhus, enkemanden gift igen.

138, MARIE ERIKSEN, død ca. 1959-61 i Absalonsgade, Aarhus. Gift med arbejder ANDERS KAAS, Aarslev, der levede endnu 1962.

139^a, CARL MARIUS ERIKSEN, skorstensfejermester, Godthåbsgade 35, Aarhus, død 21. maj 1927 (en søn, skorstensfejermester Villy Eriksen,

Godthåbsgade 35, Aarhus (1962)).

139^b, HANS CHRISTIAN ERIKSEN, modehandler, Morbørvej 3, Aarhus (1962, tidligere Bruunsgade 51, Aarhus. Født 16. marts 1892 i St. Pouls sogn i Aarhus. Gift 28. september 1912 i Set. Poulskirken, Aarhus, med ANE CECILIE ERIKSEN, født Andersen-Brandt.

To børn: Ove Eriksen, født 24. marts 1913, guldsmed, Aabyhøj og Hans Eriksen, født 13. maj 1925, overassistent i Jydsk Telefon A/S.

140, JOHANNE MARGRETHE ERIKSEN. Født 1. september 1895 i Aarhus. Sygeplejerske, Emdruphuse (1962), De gamles by, København (1926).

141, SØREN ERIKSEN, gift med EMMA VIOLA ERIKSEN, født Poulsen. Død 22. maj 1926. Ole Rømersgade 72, Aarhus.

Tre børn, hvoraf ingen har navnet Hvass: Ingolf Einar Eriksen, f. 31.7.1918, Viola Elisa Eriksen, f. 24.9.1921 og Ella Kirstine Eriksen, f. 16.8.1926.

142, ERIK OTTO ERIKSEN. Arbejdsmand, Bredgade 36, Løgstør. Bopæl (1962) i København.

Linjerne efter nr. 137-142 følges ikke længere.

Hermed slutter oversigten over "Eriksen-linjen".

-oOo-

Fra det tredje barn af rokkedrejer Anders Eriksen Hvass (110) nemlig: Christian Peder Andersen Hvass (143) nedstammer:

HVASS-LINJEN

NR. 143-145

se oversigtsstamtavle nr. 4.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 143

143, CHRISTIAN PEDER ANDERSEN HVASS. Han blev født den 22. september 1821 i Vindblæs og døbt den 23. juni 1822. Han blev husmand og murer og døde den 13. oktober 1897 i Udbyneder. Han var gift første gang den 18. marts 1853 i Udbyneder kirke med ANE MARIE JENSDATTER, født 14. januar 1827 i Assens, Falslev sogn, datter af boelsmand Jens Nielsen og hustru Mette Marie Nielsdatter i Assens. Hun blev døbt i Falslev kirke, men datoen er ikke angivet i kirkebogen. Hun

døde den 18. januar 1856 i Udbyneder. - Anden gang blev han gift den 25. oktober 1856 i Udbyneder kirke med METTE MARIE PEDERSDATTER, født i Kastbjerg sogn 21. januar 1821, døbt 3. juni 1821, datter af gårdmand Peder Jensen Hjort og hustru Bertha Christensdatter i Kastbjerg. Hun døde i Udbyneder 17. oktober 1882.

To børn, 144-145.

N I E N D E S L Æ G T L E D
NR. 144-145

De to børn, 144-145, af Christian Peder Andersen Hvass (143).

144, ANE METTE CHRISTIANSEN HVASS. Født 25. december 1853 i Udbyneder, døbt 5. marts 1854 i Udbyneder kirke. Gift 1. oktober 1885 i Dalbyneder kirke med enkemand, gårdmand JENS POULSEN, Dalbyneder, født i Dalbyneder sogn den 10. marts 1848, søn af gårdmand Poul Jensen og hustru, Kirsten Mortensdatter i Dalbyneder. Bopæl i 1926 i Dalbyneder. - Linjen følges ikke længere.

145, ANE MARIE CHRISTIANSEN HVASS. Født 23. december 1857 i Udbyneder, døbt smstds. 1. april 1858. Død smstds. 20. januar 1899. Ugift.

Hermed ender oversigten over "Hvass-linjen".

-oOo-

Fra det fjerde barn af røkkedrejer Anders Eriksen Hvass (110) nemlig: Hans Helmuthsen Andersen Hvass (146) nedstammer:

HELMUTHSEN-LINJEN
NR. 146-214
se oversigtsstamtavle nr. 5.

O T T E N D E S L Æ G T L E D
NR. 146

146, HANS HELMUTH ANDERSEN HVASS. Han var født 5. juli 1823 i Vindblæs, Gerlev herred, blev hjemmedøbt 13. juli 1823 og fremstillet i Vindblæs kirke den 2. maj 1824. Han var murer og husmand og døde den 9. maj 1879 i Hald, begravet på Hald kirkegård. Han var gift første gang den 30. marts 1848 i Udbyneder kirke med MARIANE JENS DATTER,

født 5. august 1819, døbt 26. september 1819 i Udbyneder kirke, datter af Kjesten Madsdatter, husmand Mads Christensens datter, og udlagt barnefader, tjenestekarl i Udbyneder Jens Christensen. Død 19. januar i Udbyneder sogn.

Han blev gift anden gang den 27. maj 1864 i Udbyneder kirke med MAREN NIELSEN, født 16. juli 1840 i Udbyover, datter af udflyttergårdmand N. Pedersen af Udbyover. Hun levede endnu i 1925. - I første ægteskab var der to børn, i andet fem.

Syv børn, 147-153.

N I E N D E S L Æ G T L E D
NR. 147-153

De syv børn, 147-153, af Hans Helmuth Andersen Hvass (146).

147, ANTON HELMUTHSEN HVASS. Født i Udbyneder 7. april 1849 og døbt i Udbyneder 10. juni 1849. Død 30. juni 1849 i Udbyneder.

148, ANTON HELMUTHSEN HVASS. Født 26. juni 1850, døbt 15. september 1850 i Udbyneder med samme navn som 147. Han blev murermester i Randers og flyttede senere til København (Norsvej 4 og H.C. Ørstedesvej 5) og døde 11. maj 1934 på Frederiksberg. Han blev gift 12. maj 1875 i Sct. Mortens kirke i Randers med MARIE JENSEN, født 21. august 1854 i Randers, døbt 22. oktober 1854 i Sct. Mortens kirke, Randers, datter af murersvend Jens Larsen og Ane, født Jensen. Hun døde den 13. juni 1935 i Frederiksberg.

Otto børn, 154-161.

149, MARIANE HELMUTHSEN. Født 15. februar 1865 i Udbyover (Vellinggårds mark pr. Havndal), døbt 7. maj 1865 i Udbyneder kirke, død 27. februar 1917 i Randers, begravet i Randers 5. marts 1917. Gift 1. maj 1892 i Sct. Mortens kirke i Randers med garver, senere brønderiarbejder MARIUS CHRISTIAN LYAGER, født 23. juli 1863 i Randers, døbt 25. oktober 1863 i Randers, død 17. april 1934 i Randers, søn af arbejdsmand John Poulsen Lyager (født 15. december 1829 i Lyager, Dejbjerg, død 21. oktober 1919 i Randers) og hustru Charlotte Sophie Caspersen, Randers. Efternavn Lyager i henhold til lov af 1. april 1905 (tidligere Poulsen).

Ni børn, 162-170.

150, ANE MARIE HELMUTHSEN. Født 15. februar 1868 i Udbyneder, døbt 3. maj 1868 i Udbyneder kirke. Død 31. august 1949 i Fredericia (Kongsgade 66). Gift 6. januar 1895 i Hellig Kors kirken, København, med skomager NIELS RASMUSSEN MEILBY, født 8. maj 1869, Fiskergårde, Fausing ved Randers, død 26. september 1950 i Fredericia (alderdomshjemmet).

Tre børn, 171-173.

151, ANDERS CHRISTIAN HELMUTHSEN. Født 16. maj 1870 i Udbyneder, Vellinggårds mark, Havndal. Døbt 31. juli 1870 i Udbyneder. Snedker. Død i Randers 21. april 1897, begravet 27. april 1897 i Randers. Ugift.

152, MAREN HELMUTHSEN. Tvilling med 153, født 20. januar 1876 i Udbyneder, hjemmedøbt 22. januar 1876, i kirken 15. april 1876. Gift 10. april 1906 med ESKILD KRISTEN KRISTENSEN, født 30. april 1881 i Vandborg, døbt 6. september 1881 i Vandborg, søn af hører Kristen Kristensen og hustru Marie Elisabeth Lind, 32 år, i Nysted. Skolelærer i Mellerup ved Randers. Bopæl villa "Esma", Hadsundvej, Randers. Ingen børn.

153, NIELS HELMUTHSEN. Tvilling med 152, født og døbt som denne. Død 11. marts 1945 i København, begravet 16. marts 1945, Bispebjerg Krematorium, København. Han var regimentsmusiker (hornblæser) ved 10. Regiment i Aalborg og boede i villa "Karen", Gugvej, Aalborg, fra 1943 i Husumgade 5, København. Gift 4. maj 1909 i Budolfi kirke i Aalborg med DAGMAR KIRSTINE JENSEN, født 18. juli 1887 i Vor Frue sogn i Aalborg (Søndergade 32), døbt i Vor frue kirke i Aalborg, datter af gartner Rasmus Christian Larsen Jensen og hustru, Jørgine Kristine Olesen.

Fire børn, 174-177.

T I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 154-177

De otte børn, 154-161 af Anton Helmuthsen Hvass (148).

154, CARL HELMUTHSEN. Født 31. januar 1876 i Randers, døbt i Sct. Mortens kirke i Randers. Død 12. juli 1876 i Aarhus.

155, CAROLINE MARIANE HELMUTHSEN. Født 18. marts 1878 i Randers, døbt i Sct. Mortens kirke i Randers. Død 12. februar 1881 i Randers.

156, HANS ANDREAS HELMUTHSEN HVASS. Født 14. maj 1880 i Randers,

døbt 20. juni 1880 i Sct. Mortens kirke, Randers. Arkitekt i Ålborg, senere i København, hvor han var ansat i Christiansborgs slotsforvaltning. Ridder af Dannebrog i 1960. Død 10. december 1963. Gift 2. august 1907 i Christians kirke på Christianshavn med LILY POSSELT, født 22. marts 1880 i Sct. Jacobs sogn, København, døbt i Holmens kirke 13. juni 1880, datter af regissør ved "Casino", Henrik Jeppesen og hustru, Mary Poulsen, der tidligere var danserinde ved det kongelige teater og senere blev gift med zoologen og forfatteren August Fjelstrup. Ved skrivelse fra Frederiksberg birk fik Lily Jeppesen navnet Lily Posselt. Da faderen døde, mens datteren var barn, blev hun altid senere kaldt Marie Fjelstrup. Hun døde 6. december 1961.

Tre børn, 178-180.

157, CAROLINE MARIANE HELMUTHSEN HVASS. Født 14. juni 1882 i Randers, døbt i Sct. Mortens kirke, Randers, død 23. april 1954 i Aalborg (Hasseris). Gift 1^o 18. september 1903 i Sct. Mortens kirke i Randers med WILHELM ASMUSSEN, kgl. vejer og måler i Aalborg, født 29. januar 1862 i Flensborg, død 8. juli 1933 (34?) i Aalborg (villa Bona, Kong Hansgade).

Gift 2^o den 18. maj 1940 i Detroit, Michigan, USA med Sophus CHRISTIAN ANKER SCHJØTZ, født 3. juni 1874 i Moesgaard, Taanum sogn, Sønderlyng herred, døbt 1874 i Taanum kirke, søn af Søren Otto Nicolai Schjøtz (1846-1886) og Hansine Nicoline Sophie Bie (1854-1876). Han var leutnant og havde senere en ledende stilling hos Chrysler Motor Co. i Detroit. Han var en årrække efter sin hjemkomst formand for Dansk-amerikansk forening og vendte i 1954 tilbage til Detroit. Han var gift 1^o 16. maj 1899 i Sct. Mortens kirke, Randers, med Christiane Anine Jensine Sørensen, født 20. februar 1877 i Randers, død 19. maj 1938 i Detroit.

To børn, 181-182 (i 1^o ægteskab, ingen i 2^o).

158, JENS VALDEMAR HELMUTHSEN HVASS. Født 8. marts 1885 i Randers, døbt i Sct. Mortens kirke i Randers. Møbelarkitekt. Død 29. oktober 1923 i København, Sct. Marcus sogn, begravet på Assistents kirkegård. Gift 15. november 1908 i Sct. Stefans kirke, København N med KRISTINE LAURINE JOHANNE CHRISTENSEN, født 23. januar 1888 i Sct. Mortens sogn, Randers, døbt smstds. 19. august 1888 i Sct. Mortens kirke, Randers. Bopæl (1961) Peder Grausgade 8, København. Hun blev gift 2^o 24. april 1927 i Markus kirken, Frederiksberg, med malermester Edvard Chr. Han-

sen, født 7. marts 1886 i Kolding, død 15. september 1957 på Frederiksberg. Hun døde 20. juni 1970 (Kong Georgsvej 3, København).

To børn, 183-184.

159, AGNES ALVILDA HELMUTHSEN HVASS. Født 23. marts 1887 i Randers, døbt 22. maj 1887 i Sct. Mortens kirke, Randers. Gift 23. maj 1911 i Sct. Marcus kirke, Frederiksberg, med HANS CHRISTIAN LEOPOLD KOPPERHOLDT GRIIS, født 20. oktober 1882, København, døbt 24. december 1882 i Holmens kirke, København. Ekspeditionssekretær i Sparekassen for København og omegn. Bopæl (1961) P. Bangsvej 121³, København F. Hun døde den 4. juni 1970.

To børn, 185-186.

160, ASTRID ANE HELMUTHSEN. Født 30. december 1890 i Randers, døbt 29. marts 1891 i Sct. Mortens kirke i Randers. Død 8. august 1893 i Randers, Sct. Mortens sogn. Begravet 11. august 1893.

161, AAGE ALFRED HELMUTHSEN HVASS. Født 14. februar 1893 i Randers, døbt 14. maj 1893 i Sct. Mortens kirke i Randers. Bestyrer af forskellige forretninger i Aalborg. Indehaver fra 2. januar 1942 af grossistfirmaet Aage Hvass og søn, Sct. Marcusalle 8, Frederiksberg. Bopæl (1960) Godthåbshave 8, København F. Gift 12. maj 1916 i Sct. Marcuskirken i København med ANNA LUCIE LINDEMANN, født 29. april 1883 i København, hjemmedøbt 18. juli 1887, fremstillet 15. september 1889, død 14. maj 1966. Datter af instrumentmager Vilhelm Friedrich Lindemann og Ane Lucie Gottfrieda, f. Corinth.

Tre børn, 187-189.

De ni børn, 162-170, af Mariane Helmuthsen (149).

162, MICHAEL JOHAN HELMUTH LYAGER. Født 29. september 1892.

163, MARY SOPHIE CHARLOTTE LYAGER. Født 13. december 1893.

164, EMMA CECILIE LYAGER. Født 19. marts 1895, død 9. februar 1927.

165, AUGUST CHRISTIAN LYAGER. Født 14. december 1896.

166, ARNHOLDT SOFUS LYAGER. Født 15. februar 1898.

167, CHARLES LYAGER. Født 11. december 1899.

168, NIELS MARIUS LYAGER. Født 19. juli 1901.

169, ODA MARIE LYAGER. Født 24. februar 1904.

170, JULIUS SOFUS LYAGER. Født 25. juni 1905.

Da ingen af børnene er døbt med navnet Hvass, er linjerne ikke fulgt længere.

De tre børn, 171-173, af Ane Marie Helmutseb (150).

171, FRIDA MEILBY. Født 18. oktober 1895 i København. Sygeplejerske. Bopæl (1950) Jacob Danefærdsvej 12³, København, senere (1974) Riegensgade 30³, København. Ugift.

172, HELMUTH RASMUS MEILBY. Født 5. juli 1898 i København. Skotøjsfabrikant, driftsinspektør. Nordre Fasanvej 90, Frederiksberg (1950), senere C.F. Richsvej 1, København. Gift med NELLY MEILBY, født 5. marts 1901 i Stavad ved Brønderslev.

To børn, 172^a-172^b, der anføres her.

172^a, ELSE HVASS MEILBY. Født 17. august 1924 i Fredericia. Gift 1^o 15. juli 1948 med Erik Larsen. Ægteskabet opløst i 1953. Et barn, Jan Hvass Larsen, født 29. august 1949 i København, gift med BENTE VILLADSEN, født 16. august 1949, eet barn, THOMAS HVASS LARSEN, født 10. januar 1969.

Gift 2^o med GUDMUNDER BJØRNSSON, født 17. august 1925 i Reykjavik, et barn, BJØRN OLAF HVASS BJØRNSSON, født 24. januar 1967.

172^b, GRETE HVASS MEILBY. Født 31. december 1925. Gift med instruktør ROLF GUNNAR ØSTLUND, født 17. juni 1925 i Skare, Norge. Bopæl: Norrköping, Sverige. Tre børn: STEEN GUNNAR ØSTLUND, født 27. maj 1949, BIRGITTE ØSTLUND, født 23. juli 1953 og KRISTINA ØSTLUND, født 17. maj 1960.

Linjen følges ikke længere.

173, HANS HVASS MEILBY. Født 5. december 1907 i Mørke, døbt i Mørke kirke. Typograf (1950), bogtrykker, Østrigsgade 15³, København (1950), senere Fragariavej 1. Gift i Trinitatis kirke i Fredericia med KAREN HANSEN, født 16. april 1910 i Helsingør, datter af lokomotivfører Hans Carl Hansen og hustru Emilie Vilhelmine, født Coops.

To børn, 173^{a-b}, der anføres her:

173^a, IB HVASS MEILBY. Født i Fredericia 3. juli 1930, typograf. Gift med Jytte Bergmann, født 28. november 1933 i København. Et barn, ANNE HVASS MEILBY, født 22. januar 1956 i København.

173^b, AAGE HVASS MEILBY, født 5. november 1941 i København, gift med Mari Loni, født Foneis, født 19. april 1937 i København, to børn: FLEMMING HVASS MEILBY, født 18. oktober 1966 i København og LONE HVASS MEILBY, født 30. marts 1968 i København.

De fire børn, 174-177, af Niels Helmuthsen Hvass (153).

174, ERIK HELMUTHSEN. Født 1. maj 1910 i Vor Frue sogn i Aalborg, døbt 5. august 1910 i Vor Frue kirke, Aalborg. Monumentstøber (1946) senere lagerekspedient (1960) i firmaet Crome & Goldsmidt, København. Bopæl (1959) Søndervej 26, Ballerup i et af arkitekt Hans Hvass (156) tegnet hus. Gift 23. oktober 1937 for borgmesteren i Aalborg med smørrebrødsjumfru ERNA PETREA KIRSTINE ANDERSEN, født 28. december 1913 i Norup, Vindblæs sogn, døbt 15. december 1914 i Vindblæs kirke, datter af arbejdsmand Anthon Andersen og hustru, Ane Marie Pedersen.

Et adoptivbarn, 190.

175, SVEND AAGE HELMUTHSEN. Født 18. februar 1913 i Aalborg, Budolfi sogn, døbt 23. marts 1913 i Budolfi kirke, Aalborg. Vognmand, bopæl (1960) Søndervigvej 113, Vanløse. Gift 17. oktober 1942 på Aalborg rådhus med MAREN JENNY JENSEN, født 13. juni 1906, datter af Jens Jensen og hustru, Hanne født Madsen.

To børn, 191-192.

176, ELSE MARIE HELMUTHSEN. Født den 5. september 1916 i Frue sogn, Aalborg, Slotsgade 16, døbt 12. november 1916 i Frue kirke, Aalborg. Gift 23. marts 1940 i Vor Frue kirke i Aalborg med gørtler JOHN AAGE TOFTE ENGEL, født 2. marts 1911 i Østerbro sogn, København. Bopæl (1959) Sdr. Boulevard 96, København.

Tre børn, 193-195.

177, KAREN HELMUTHSEN. Født 29. april 1919 i Vor Frue sogn (Slotsgade 16) i Aalborg. Døbt 13. juli 1919 i Vor Frue kirke i Aalborg. Gift 13. april 1940 på Københavns rådhus med direktør JENS BJERRE-HANSEN, født 5. maj 1915, Ranten skov, Ørum sogn, Nørre herred, Randers amt, døbt 27. juni 1915 i Ørum kirke, søn af Jens Chr. Hansen og Karoline Petersen. Bopæl (1960) Strandvejen 678, Springforbi.

Tre børn, 196-198.

E L V T E S L Æ G T L E D
NR. 178-198

De tre børn, 178-180, af Hans Hvass (156).

178, ELSE HVASS. Født 10. maj 1908, Kongensvej 5, Frederiksberg,

døbt 20. september 1908 i Christianskirken. Gift 15. marts 1930 for sognefogeden i Vejgaard ved Aalborg med ejendomsmægler ALEKSANDER BERNHARD NIELSEN, født 21. august 1899 i Vor Frue sogn i Aalborg, døbt i Vor Frue kirke 3. juni 1900, søn af arbejdsmand Lars Peter Nielsen og hustru Ottomine Bolette Poulsen Sæderup. Bopæl (1960, 1971) Christiansgade 58 st., Aalborg.

Fire børn, 199-202.

179, SVEND HVASS. Født 4. februar 1910 i Solbjerg sogn, Frederiksberg, døbt 7. august 1910 i Mathæus kirken smstds. Har drevet grossistvirksomhed sammen med sin bror og har været ansat i Dansk-svensk Stål. Han døde den 3. februar 1972. Han var gift 1^o i 1943 i Marcuskirken, Frederiksberg, med AGNETE EMMY HOLST, født 22. september 1916 på Frederiksberg (Bille Brahes vej). Ægteskabet blev opløst, og han blev gift 2^o den 30. maj 1964 i Frederiksholms kirke med ANNA DIDI BODENHOFF, født 16. december 1914. Bopæl (1971) Glucksvej 1, København.

Et barn, 203.

180, JØRGEN HVASS. Født 10. maj 1912 i Budolfi landsogn, Aalborg, døbt 25. august 1912 i Budolfi kirke, Aalborg. Gift 23. juli 1949 i Sct. Marcuskirken i København med translator i engelsk EDITH BETTY MAARUP, født 2. juni 1917 i Sct. Marcus sogn, Frederiksberg, døbt 19. august 1917 i Sct. Marcuskirken, datter af murer Ferdinand Nielsen Maarup og hustru Mariane Kristine Petersen. Bopæl (1974) Birkebakken 41, Bistrup pr. Birkerød. Han har været ansat i firmaet Wolf og Arvé og har drevet grossistvirksomhed sammen med broderen. Han har (1960) været ansat i automobilfirmaet Friis Hansen, Glostrup, og er (1972) ansat i firmaet "Gardisette", Farum.

Et barn; 204.

De to børn, 181 og 182, af Caroline Mariane Helmutshen Hvass (157).

181, VIGGO ASMUSSEN. Født 24. marts 1904 i Budolfi sogn, Aalborg, døbt i Budolfi kirke. Købmand, Ørstedsgade 58, Vejle.

182, GUNNAR ASMUSSEN. Født 3. marts 1907, døbt i Budolfi kirke, Aalborg. Fabrikant. Blichersalle 36, Esbjerg (1961).

Hverken 181 eller 182 har børn, der har navnet Hvass. Linjerne følges ikke længere.

De to børn, 183 og 184, af Valdemar Hvass (158).

183, EDIT HELMUTHSEN HVASS. Født 1. april 1909 i St. Stefans sogn, København, døbt 6. juni 1909 i Stefanskirken, København. Gift 14. maj 1930 på Frederiksberg rådhus med repræsentant, senere skotøjsfabrikant, senere direktør ERIK MARTIN MICHELSEN, født 12. juli 1907 i Frederiksberg, døbt 19. maj 1939, St. Thomas kirke, Frederiksberg. Bopæl (1961, 1974) Hoffmeyersvej 5 st., København F.

To børn, 183^{a-b}, der anføres her:

De to børn, 183^a-183^b, af 183, Edit Helmuthsen Hvass.

183^a, JØRGEN MICHELSEN. Født 13. marts 1934 i Trinitatis sogn, København, døbt 22. juni 1934 i St. Markus kirke, Frederiksberg. Han er (1974) prokurist og bor Fuglehavevej 54, Ballerup.

183^b, JAN MICHELSEN. Født 7. juli 1937 i Trinitatis sogn, København, døbt 15. august 1937 i St. Thomas kirke, Frederiksberg. Han er (1974) prokurist og bor Nørregaardsvej 243, Rødovre.

Linjen følges ikke længere.

184, GERDA HELMUTHSEN HVASS. Født 26. august 1911 i Frederiksberg, døbt 12. november 1911 i Sct. Marcus kirke, Frederiksberg. Uddannet som sygeplejerske på Aalborg amtssygehus, suppleret på Oringe stats-hospital og har fra 1937 været ansat på Frederiksberg hospital, hvor hun er oversygeplejerske. Bopæl (1974) Hoffmeyersvej 5, Frederiksberg. Ugift.

De to børn, 185-186, af Alvida Hvass (159).

185, OVE KOPPERHOLDT GRIIS. Født 13. juni 1912 på Frederiksberg. Læge. Bopæl (1961) Ordrupvej 74, Charlottenlund. Død 1968.

186, MOGENS GRIIS. Født 7. februar 1926 i København. Statsautoriseret installatør, Hvidovre.

Linjerne efter 185 og 186 følges ikke længere.

De tre børn, 187-189, af Aage Alfred Helmuthsen Hvass (161).

187, HENNING HELMUTHSEN HVASS. Født 5. januar 1918, Frederiksberg Fødehjem, Solbjerg sogn. Døbt 28. marts 1918 i Sct. Marcus kirke, Frederiksberg. Driver - fra 2. januar 1942 - sammen med faderen grossistfirmaet Aage Hvass & Søn (elektriske artikler), Sct. Marcusalle 8, København. Bopæl (1960) Elmevænget 19, Bagsværd. Gift 17. februar 1945 i Frederiksberg kirke med BIRTHE MARIE WILLADSEN, født 5. november

1924 i Hillerød, døbt 4. januar 1925 i Frederiksborg slotskirke, datter af trafikassistent Carl Gustav Marius Willadsen og hustru Doris Vest, født Mathiesen.

Tre børn, 205-207.

188, SONJA HVASS. Født 14. juli 1919 i Solbjerg sogn, Frederiksberg, døbt 12. oktober 1919 i Solbjerg kirke. Gift 3. april 1943 i Frederiksberg kirke med kontorassistent, senere socialrådgiver, forsorgssekretær ved Vestre fængsel, København, og ifølge kgl. resolution af 1. juni 1962 souschef for revalideringscentret for Hjørring og Aalborg amter, FRANK NØRGAARD PETERSEN. Han er født 7. april 1915 i Lemvig, døbt 16. april 1915 i Lemvig, søn af maskinassistent Arthur Georg Nørgaard Petersen (8.2.1888-16.11.1932) og hustru Inger Kirstine Andersen (8.11.1889-16.5.1932).

Bopæl (1976) Forbindelsesvejen 29, Nørresundby. Sonja Hvass har bibeholdt efternavnet Hvass under ægteskabet.

Tre børn, 208-210.

189, MARGRETHE HVASS. Født 20. juli 1922 i Sct. Markus sogn, Voldrofsvej 24, døbt 31. december 1922 i St. Markus kirke, København. Gift 30. oktober 1943 i Frederiksberg kirke med dyrlæge, senere veterinærinspektør i Næstved, HANS EMANUEL RIKARD NIELSEN, født 22. april 1918, Teglværksgaarden, Knudstrup, Gjerslev sogn, Løve herred, døbt 9. maj 1918 i Vester Løve kirke, søn af gårdejer Hans Peder Nielsen (født 14. november 1883) og hustru Laura Hansigne, f. Hansen (født 19. februar 1882). Ridder af Danebrog 23.7.1971.

Fire børn, 211-214.

De to børn, 172^a-172^b, af Helmuth Rasmus Meilby, se 172.

De to børn, 173^a-173^b, af Hans Hvass Meilby, se under 173.

Sønnen, 190, af Erik Helmutshen (174).

190, NIELS JØRGEN HELMUTHSEN. Født 31. januar 1952 på Fødselsstiftelsen i København, søn af støber Robert Emil Povelsen og Helga Stolze. Navngivet Jørgen Allan Povelsen. Ved bevilling (København) af 16. juli 1956 adopteret af Erik Helmutshen og hustru med navneændring til: Niels Jørgen Helmutshen. Døbt den 16. september 1956 i Ballestrup kirke. Dansk statsborgerret erhvervet ved indenrigsministeriel bevilling af 8. januar 1958.

De to børn, 191-192, af Svend Aage Helmuthsen (175).

191, BIRGIT HELMUTHSEN. Født 15. marts 1943 i København, døbt i Vanløse kirke.

192, LENA HELMUTHSEN. Født 8. maj 1946 i København, døbt 6. oktober 1946 i Vanløse kirke.

De tre børn, 193-195, af Else Marie Helmuthsen (176).

193, HANNE BIRTHE ENGEL. Født 9. november 1940, død 23. januar 1943.

194, JØRGEN ENGEL. Født 3. august 1944.

195, ANNEGRETHER ENGEL. Født 12. oktober 1947.
Linjerne er ikke fulgt længere.

De tre børn af Karen Helmuthsen (177).

196, JENS BJERRE-HANSEN. Født 21. oktober 1941.

197, JETTE BJERRE-HANSEN. Født 12. september 1945 i København, døbt i Frue kirke, København 20. januar 1946.

198, MAX BJERRE-HANSEN. Født 21. juli 1948 i København, Bethlehems sogn, døbt 12. december 1948 i Finderup kirke.

Linjerne er ikke fulgt længere.

T O L V T E S L Æ G T L E D

NR. 199-214

De fire børn, 199-202, af Else Hvass (178).

199, RITA IRENE NIELSEN. Født 2. juni 1930 i Skalborg, døbt i Ansgar kirke i Aalborg. Gift 29. marts 1953 i Budolfi kirke i Aalborg med prokurist, senere forretningsfører (1971) ELUF CHRISTENSEN. Bopæl (1971) Spangsbjergvej 48, Thisted.

Tre børn, der ikke har fået navnet Hvass. Linjen følges ikke længere.

200, ARNE HVASS NIELSEN. Født 10. juni 1931, døbt i Ansgar kirken i Aalborg. Uddannet som tjener. Senere oversergeant i flyvevåbnet. Bopæl (1960) Vestervang 8, Vojens. Senere radiotekniker. Bopæl (1974) Bøgebakken 21, Herlev. Gift 21. april 1957 i Vadum kirke med BIRGIT JENSEN, datter af anlægsgartner ved flyvestationen Kaj Jensen.

Tre børn, der ikke har fået navnet Hvass. Linjen følges ikke længere. Annette, f. 2.7.1956 i Nørresundby, Vibeke, f. 27.7.1958 smstds. og Lisbeth, f. 19.5.1963.

201, ANNELISE NIELSEN. Født i Aalborg Domsogn 17. juli 1938, døbt i Aalborg Domkirke 6. november 1938. Realeksamen. Fra 1960 laborant på Dansk Svovlsyre og superfosfatfabrik, Nørresundby. Bopæl (1971) Thulevej 12, parterre tv., Aalborg. - Ugift.

202, GRETHE HVASS NIELSEN. Født 6. januar 1947, døbt 7. april 1947, i Aalborg Domsogn. Bopæl (1971) Strubjerg 1, Nørresundby. Ugift.

Sønnen, 203, af Svend Hvass (179).

203, JENS HVASS. Født 22. april 1949 på Diakonissestiftelse i København. Døbt i Jacobskirken, Østerbro, København. Bopæl (1960) hos moderen, Taasingegade 54, København.

Datteren, 204, af Jørgen Hvass (180).

204, INGE HVASS. Født 21. september 1954 på Sct. Josefs Hospital, Hellig Kors sogn, København, døbt 7. april 1955 i Birkerød kirke.

De to børn, 183^a-183^b, se under 183.

De tre børn, 205-207, af Henning Helmuthsen Hvass (187).

205, SØREN GRAVE HVASS. Født 16. marts 1946 i Bethlehems sogn i København, døbt 28. april 1946 i Sct. Jacobskirke, København. Han er (1976) teknisk assistent og stud.mag., Roskilde (engelsk og dansk). Gift med KIRSTEN EGEGERG, født Dam, født 20. november 1945 i Dalum, døbt i Hillerslev kirke 20. februar (marts?) 1946. Hun er (1976) fysioterapeut, ansat på Ebberødgaard, datter af Helge Dam (f. 20. februar 1921) og hustru, Else Marie Dam, født Andersen (f. 22. marts 1921). Bopæl (1976) Nørrevang 57, Birkerød.

Et barn, 205^a, der anføres her:

205^a, NICOLAI HVASS. Født 28. maj 1972, ikke døbt.

206, HENRIK GRAVE HVASS. Født 14. juli 1948 i Bethlehems sogn i København, døbt i Sct. Jacobs kirke i København 24. oktober 1948. Uddannet som trafikassistent i SAS. Nu (1976) trafikkontrollør i Sterling Airways. Gift med ANNELISE JÖNS, født 16. juni 1951 i Husum, Sydslesvig. Hun er sygehjælper med arbejde på Peder Lykke Centrets plejehjem, datter af Johannes Peter Jöns, f. 3. marts 1903 og hustru,

Amanda Christine Carstens, f. 12. september 1907, død 19. november 1972. Bopæl (1976) Thimandsvænget 2, Dragør.

Et barn, 206^a, der anføres her:

206^a, MICHAEL GRAVE HVASS. Født 9. december 1972, ikke døbt.

207, DORTE GRAVE HVASS. Født 23. april 1954 i Søborggaard sogn, Sokkelund herred, døbt 1. august 1954 i Bagsværd kirke. Hun døde den 25. februar 1975.

De tre børn, 208-210, af Sonja Hvass (188).

208, BIRGIT NØRGAARD PETERSEN. Født 8. november 1945 i Sct. Markus sogn, København, døbt i Eliaskirken, København, 21. december 1945. Gift med GUNNAR SKOVBO, bopæl (1976) Gundsømagle ved Roskilde. Hun er børnehavelærer. Et barn, Rikke, 4 år i 1976. Linjen følges ikke længere.

209, NIELS RASMUS NØRGAARD PETERSEN. Født 14. februar 1951 i Bethlehems sogn, København, døbt 29. april 1951 i Greve kirke. Han er uddannet som styrmand, men efter at have indgået ægteskab med HANNE BUUS (der beholder sit efternavn) uddanner han sig som forsorgspædagog i Ikast. Der er en søn i ægteskabet.

Linjen følges ikke længere.

210, POUL NØRGAARD PETERSEN. Tvilling med 209, født og døbt som denne. Han er (1976) driftstekniker i Danmarks radio og lever i pirløst ægteskab. Bopæl Roskilde.

Linjen følges ikke længere.

De fire børn, 211-214, af Margrethe Hvass (189).

211, JETTE HVASS NIELSEN. Født 30. august 1944 i Varde, døbt i Vettørslev kirke 8. oktober 1944. Hun var (i 1961) damefrisørelev.

212, OLE HVASS NIELSEN. Født 3. november 1946 i Ansager, døbt i Ansager kirke 1. december 1946.

213, AAGE HVASS NIELSEN. Født 29. december 1955 i Sct. Peders sogn, Næstved, døbt 29. april 1956 i Vettørslev kirke.

214, PETER HVASS NIELSEN. Tvilling med 213, født og døbt som denne.

T R E T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 200^{a-c}-205^a og 206^a

De tre børn, 200^{a-c} af Arne Hvass Nielsen (200). Se under 200.

Sønnen, 205^a, af Søren Grave Hvass (205). Se under 205.

Sønnen, 206^a, af Henrik Grave Hvass (206). Se under 206.

Hermed slutter oversigten over "Helmuthsen-linjen".

-oOo-

Fra de to yngste døtre (det sjette og syvende barn) af Anders Eriksen Hvass (110), nemlig : Anne Andersdatter Hvass (216) og Ane Christine Andersdatter Hvass (217) nedstammer:

D A T T E R - L I N J E R N E

NR. 215-217

se oversigtsstamtavle nr. 4.

215. Det bemærkes her, at datteren, ARENTINE ANDERSEN HVASS (215) blev født den 4. juni 1826 og døde den 15. juni 1839.

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 216-217

Det sjette barn af Anders Eriksen Hvass (110) var:

216, ANNE ANDERSDATTER HVASS. Født 11. oktober 1827 i Vindblæs, hjemmedøbt 14. oktober 1827, fremstillet i Vindblæs kirke 22. juni 1828. Gift 9. februar 1856 i Mariager kirke med JENS PETER ANDERSEN. Han var født den 12. januar 1826 i Hvornum, døbt i Hvornum kirke Langfredag den 24. marts 1826, søn af Anders Jensen, sognefoged og gårdmand i Brønnum, Hvornum sogn, og hustru Mariane Jensdatter. Jens Peter Andersen døde den 14. juni 1890. Han var husmand og fisker. Ane Andersdatter Hvass døde 13. juli 1895 i Trinderup, Mariager østre landsogn.

Ni børn, 216 a-i, se under 9^o slægtled efter nr. 217.

Det syvende barn, 217, af Anders Eriksen Hvass (110):

217, ANE CHRISTINE ANDERSDATTER HVASS. Født 23. oktober 1830 i Ajstrup ved Hadsund, døbt i Vindblæs 24. juli 1831, død i Ajstrup, Vindblæs sogn 8. oktober 1896. Hun blev gift første gang i Vindblæs kirke den 26. januar 1861 (her kaldes hun i kirkebogen Ane Kirstine) med POUL JOHANNES KINDZEL, født 7. april 1829 i Vindblæs sogn, hjemmedøbt 21. april, fremstillet i kirken 21. juni 1829, søn af husmand Johan Ferdinand Kindzel og hustru Kirstine Olesdatter af Hadsundhusene. Han døde den 13. oktober 1862 i Vindblæs.

Ane Christine blev gift anden gang den 27. juni 1863 i Vindblæs med bødker NIELS CHRISTIAN MATHIASSEN, født 3. juni 1831 (Vindblæs kirkebog benævner ham: Niels Kristian Matisen) i Udbyneder sogn, søn af husmand Mathies Jensen, Udbyneder og hustru Maren Nielsdatter, døbt 19. juni 1831 i Vindblæs kirke. Han døde 27. november 1912 på Mariaager plejehjem (kirkebogen betegner ham her som Niels Christian Mathiesen).

Syv børn, 217^a-217^g, se niende slægtled efter 216ⁱ.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 216^{a-i}-217^{a-g}

De ni børn, 216^a-216ⁱ, af Ane Andersdatter Hvass (216).

216^a, ANNE CHRISTENSEN. Født 7. november 1848 i Hem sogn, døbt 19. november 1848 i Vindblæs. Barnefader: Christen Jørgensen af Mariaager.

216^b, ANDERS PEDERSEN. (I kirkebogen er anført: Anders Jensen Pedersen, men navnet Jensen er overstreget). Født 10. april 1851, døbt 11. maj 1851 i Vindblæs. Barnefader: Jens Peter Andersen på Kragelund.

216^c, MARTINUS JENS PEDERSEN. Født 12. februar 1853 i Vindblæs. Han var senere skrædder i Nørre Onsild. Barnefader: som 216^b.

216^d, MARIANE JENSEN. Født 4. april 1857 efter moderens ægteskab med Jens Peter Andersen.

216^e, CHRISTIAN JENSEN. Født 29. august 1858. Død 11. september 1858.

216^f, CHRISTINE JENSEN. Født 26. februar 1860 i Haderup, Vindblæs sogn.

216^g, PETER JENSEN. Født 16. april 1862 på Trinderup mark, Mariager landsogn. Var senere uddeler i "Jyden", Assens pr. Mariager.

216^h, CHRISTIAN JENSEN. Født 15. april 1865 på Trinderup mark, Mariager sogn.

216ⁱ, ANTON JENSEN. Født 15. september 1867, Trinderup mark. Mariager sogn.

Da ingen af børnene har fået navnet Hvass, er linjerne ikke fulgt længere.

De syv børn, 217^a-217^g, af Ane Christine Andersdatter Hvass (217):

217^a, af første ægteskab: KIRSTEN JOHANSEN. Født 3. november 1861, Aistrup mark, Vindblæs sogn.

Af andet ægteskab:

217^b, POUL MATHIASSEN. Født 25. marts 1864.

217^c, MATHIAS MATHIASSEN. Født 3. maj 1866.

217^d, ANE MATHIASSEN. Født 24. august 1868.

217^e, ANE MARIE MATHIASSEN. Født 5. september 1870.

217^f, KIRSTEN MATHIASSEN. Født 23. september 1873.

217^g, ANDERS KRISTIAN MATHIASSEN. Født 6. marts 1876.

Da ingen af børnene har fået navnet Hvass, er linjerne ikke fulgt længere.

Hermed ender oversigten over hele "Kastbjerg-slægten".

K A P I T E L 2

H V A S S - D I G E - S L Æ G T E N

NR. 218 - 472

PERSONFORTEGNELSE

KAPITEL 2.

HVASS-DIGE-SLÆGTEN.

Oversigtsstamtavler 6-11.

6 ^o slægtled	Børn:
218, Thomas Hopp Hvass	219
7 ^o slægtled	
219, Christen Thomsen Dige Hvass	220-232
8 ^o slægtled	
De tretten børn, 220-232, af 219	
220, Anders Hvass	233-235
221, Johanne Marie Dige	
222, Maren Kirstine Kristensdatter	
223, Thomas Christian Dige Hvass	236-240
224, Jens Magnus Christensen Dige	241-249
225, Berthel Christensen Dige Hvass	250-257
226, Jeppe Christian Christensen Dige Hvass	258-260
227, Død med moderen	
228, Christen Christensen Dige Hvass	261-271
229, Et barn dødt	
230, Elise Marie Christensdatter Dige	272-274
231, Marie Sofie Christensen Dige	275-284
232, Hans Christian Christensen Dige	
9 ^o slægtled	
De tre børn, 233-235, af Anders Hvass (220)	
233, Jens Larsen Andersen	
234, Christen Andersen Hvass Dige	285-289
235, Lars Jensen Andersen Hvass	290-295
De fem børn, 236-240, af T.C. Dige Hvass (223)	
236, Christen Thomsen Dige	296-297
237, Jens Thomsen Dige	
238, Elisabeth Marie Thomsen Dige	298-301
239, Ane Marie Thomsen	302
240, Christian Thomsen Dige	
De ni børn, 241-249, af J.M.C. Dige (224)	
241, Christen Jensen Dige	

	Børn:	
242, Ole Dige (tallet 303 er oversprunget)		304-307
243, Jens Christian Jensen Dige		308-312
244, Anton Jensen		
245, Else Jensen		313
246, Karl Jensen Dige		
247, Martinus Jensen Dige		314-315
248, Caroline Jensdatter Dige		
249, Anton Jensen Dige		
De otte børn, 250-257, af Berthel C.D. Hvass (225)		
250, Christen Dige Berthelsen		316 ^a -319
251, Frantz Berthelsen Dige		320-324
252, Christen Tolbøll Berthelsen Dige		
253, Jens Christian Berthelsen		325-328
254, Else Berthelsen		
255, Martin Berthelsen Dige		329-330
256, Christian Berthelsen Dige		
257, Karl Christian Berthelsen Dige		331-335
De tre børn, 258-260, af Jeppe C.C.D. Hvass (226)		
258, Elise Marie Dige		
259, Elise Marie Dige		
260, Dorthea Marie Dige		
De ti børn, 261-271, af Christen C.D. Hvass (228)		
261, Maren Kristine Christensen Dige		337-346
262, Christen Christensen Dige		347
263, oversprunget		
264, Petrea Christensen Dige		
265, Caroline Christensen Dige		
266, Caroline Christensen Dige		
267, Jens Christian Christensen Dige		
268, Ane Kathrine Dige		348
269, Peter Christensen Dige		
270, Petrea Christensen Dige		349-352
271, Jens Christensen Dige		353
De tre børn, 272-274, af Elise M.C. Dige (230)		
272, Ane Mathea Thomsen Hesseldahl		
273, Karoline Kirstine Thomsen Andersen		
274, Christen Dige Thomsen Andersen		
De ti børn, 275-284, af Marie S.C. Dige (231)		

	Børn:
275-284, se teksten	
10 ^o slægtled	
De fem børn, 285-289, af Christen A.H. Dige (234)	
285, Maren Dige	To børn (se under 285)
286, Marie Dige	
287, Anders Hvass Dige	
288, Karoline Dige	
289, Kristen Markussen Dige	354-356
De seks børn, 290-295, af Lars J.A. Hvass (235)	
290, Anders Hvass Andersen	357-364
291, Lars Svanborg Andersen	365-366
292, Martin Jensen Andersen	
293, Marie Andersen	367-368
294, Martin Andersen	
295, Ingeborg Kathrine Andersen	
De to børn, 296-297, af Christen T. Dige (236)	
296, Peder Thomsen Dige	
297, Mariane Thomsen Dige	369
De fire børn, 298-301, af Elisabeth M.T. Dige (238)	
Se teksten	
Sønnen, 302, af Ane M. Thomsen (239)	
302, Ole Svenningsen Bak	
303, Tallet er oversprunget	
De fire børn, 304-307, af Ole Dige (242)	
304, Dorthea Kjerstine Jensen	
305, Ane Maria Jensen (Dige)	370-378
306, Jens C. Møller Jensen	
307, Morten Poulsen Jensen	
De fem børn, 308-312, af Jens C.J. Dige (243)	
308, Bertel Jensen Dige	379-380
309, Christen Nielsen Dige	381
310, Johanne Marie Dige	382-385
311, Jens Magnus Jensen Dige	386-389
312, Martin Jensen Dige	390
Datteren, 313, af Else Jensen (245)	
313, Maren Christensen	
De to børn, 314-315, af Martinus J. Dige (247)	
Se teksten	

	Børn:
De fem børn, 316 ^a -319, af Christian D. Berthel- sen (250)	
316 ^a , Karen Marie Dige	
316 ^b , Anton Dige	391-393
317, Carl Marius Dige	394-396
318, Bertel Dige	
319, Inger Marie Dige	
De fem børn, 320-324, af Frantz B. Dige (251)	
320, Marie Dige	397
321, Karen Marie Dige	
322, Trine Dige	398-400
323, Berthel Dige	401-402
324, Mads Christian Gravesen Dige	403
De fire børn, 325-328, af Jens C. Berthelsen (253)	
Se teksten	
De to børn, 329-330, af Martin B. Dige (255)	
329, Hans Evang Berthelsen Dige	404-406
330, Ella Karen Mary Alberta Hvass Dige	407-408
De fem børn, 331-335, af Karl C.B. Dige (257)	
331, Karen Marie Dige	
332, Immanuel Dige	409
333, Alma Petra Dige	
334, Frands Berthel Dige	
335, Ester Viktoria Dige	
Datteren, 336, af Dorthea M. Dige (260)	
336, Jenny Cathrine Caroline Hove	
De tolv børn, 337-346, af Maren K.C. Dige (261)	
Se teksten	
Datteren, 347, af Christen C. Dige (262)	
347, Anna Marie Dige	410
Datteren, 348, af Ane K. Dige (268)	
348, Alfa Johanne Cathrine Dige Rasmussen	
De fire børn, 349-352, af Petrea C. Dige (270)	
349, Jens Dige Drustrup	
350, Svend Dige Drustrup	411-413
351, Anna Dige Drustrup	414-415
352, Inga Dige Drustrup	416-417
Datteren, 353, af Jens C. Dige (271)	
353, Ellen Dige	418-419

	Børn:
11 ^o slægtled	
De tre børn, 354-356, af Kristen M. Dige (289)	
354, Dagny Emilie Markussen Dige	420-423
355, Kristen Richard Dige	424-429
356, Svend Erik Dige	430-432
De otte børn, 357-364, af A. Hvass Andersen (290)	
357, Lars Andersen Hvass	433-434
358, Dorthea Kirstine Andersen Hvass	435-438
359, Dorthea Marie Andersen Hvass	439-441
360, Laura Christine Andersen Hvass	442-445
361, Jens Andersen Hvass	446-448
362, Mary Andersen Hvass	449-451
363, Niels Aage Andersen Hvass	
364, Elly Antonette Andersen Hvass	452-453
De to børn, 365-366, af L. Svanborg Andersen (291)	
365, Viggo Berthel Hvass	454-455
366, Axel Svanborg Hvass	456-458
De to børn, 367-368, af Marie Andersen (293)	
Se teksten	
Sønnen, 369, af Mariane T. Dige (297)	
Se teksten	
De ni børn, 370-378, af Ane M. Jensen (305)	
Se teksten	
De to børn, 379-380, af Berthel J. Dige (308)	
379, Johanne Vestergaard Dige	
380, Jens Christian Vestergaard Dige	459
Datteren, 381, af Christen N. Dige (309)	
381, Dorthea Marie Knakkegaard Dige	
De fire børn, 382-385, af Johanne M. Dige (310)	
Se teksten	
De fire børn, 386-389, af Jens M.J. Dige (311)	
386, Anna Frøkjær Dige	
387, Johanne Kristine Dige	460-462
388, Jenny Alma Dige	
389, Anna Margrethe Dige	
Datteren, 390, af Martin J. Dige (312)	
390, Dorrit Jonna Dige	
De tre børn, 391-393, af Anton Dige (316 ^b)	
Se teksten	

- Børn:
- De tre børn, 394-396, af C.M. Dige (317)
 394, Kaj Dige
 395, Gerda Dige 463-465
 396, Magna Dige
- Datteren, 397, af Marie Dige (320)
 Se teksten
- De tre børn, 398-400, af Trine Dige (322)
 Se teksten
- De to børn, 401-402, af Berthel Dige (323)
 401, Herluf Dige
 402, Hans Dige 466-467
- Sønneren, 403, af Mads C.G. Dige (324)
 403, Palle Hvass Dige
- De tre børn, 404-406, af Hans E.B. Dige (329)
 Se teksten
- De to børn, 407-408, af Ella K.M.A.H. Dige (330)
 407, Per From Hansen
 408, Tove From Hansen
- Sønneren, 409, af Immanuel Dige (332)
 Se teksten
- Datteren, 410, af Anna M. Dige (347)
 Se teksten
- De tre børn, 411-413, af S.D. Drustrup (350)
 Se teksten
- De to børn, 414-415, af Anna D. Drustrup (351)
 Se teksten
- De to børn, 416-417, af Inga D. Drustrup (352)
 Se teksten
- De to børn, 418-419, af Ellen Dige (353)
 Se teksten
- 12^o slægtled
- De fire børn, 420-423, af Dagny E.M. Dige (354)
 Se teksten
- De seks børn, 424-429, af Kristen R. Dige (355)
 Se teksten
- De tre børn, 430-432, af S.E. Dige (356)
 Se teksten

Børn:

- De to børn, 433-434, af Lars A. Hvass (357)
 Se teksten
- De fire børn, 435-438, af Dorthea K.A. Hvass (358)
 435, Bodil Merete Gravesen Nielsen 468
 436, Jørgen Gravesen Nielsen
 437, Rigmor Gravesen Nielsen
 438, Aase Gravesen Nielsen
- De tre børn, 439-441, af Dorthea M.A. Hvass (359)
 439, Sonja Marie Pedersen
 440, Erland Hvass-Pedersen 469-471
 441, Mona Erika Pedersen 472
- De fire børn, 442-445, af Laura C.A. Hvass (360)
 Se teksten
- De tre børn, 446-448, af J.A. Hvass (361)
 Se teksten
- De tre børn, 449-451, af Mary A. Hvass (362)
 Se teksten
- De to børn, 452-453, af Elly H. Hvass (364)
 Se teksten
- De to børn, 454-455, af Viggo B. Hvass (365)
 454, Steen Kjærgaard Hvass 454^a-454^b se under 454
 455, Peer Kjærgaard Hvass
- De tre børn, 456-458, af Axel S. Hvass (366)
 Se teksten
- Datteren, 459, af Jens C.V. Dige (380)
- De tre børn, 460-462, af Johanne K. Dige (387)
 Se teksten
- De tre børn, 463-465, af Gerda Dige (395)
 Se teksten
- De to børn, 466-467, af Hans Dige (402)
 Se teksten
- 13^o slægtled
- Datteren, 468, af Bodil Merete Gravesen Nielsen (435)
 468, Marianne Hvass Christensen
- De tre børn, 469-471, af Erland Hvass-Pedersen (440)
 469, Aneé Hvass-Pedersen
 470, Tine Hvass-Pedersen
 471, en søn
- Datteren, 472, af Mona Erika Pedersen (441)
 472, Lene Østergaard Kjeldsen

I det foranstående kapitel - om Kastbjerg-slægten - behandlede efterkommerne af provst Anders Hvass's ældste søn, degnen i Nors, Erik Christian Grave Hvass (109). I dette kapitel - kapitel 2 - omhandles efterkommerne af hans næstældste søn, husmand i Torp, Thomas Hopp Hvass (se stamtavle nr. 6).

S J E T T E S L Æ G T L E D

NR. 218

218, THOMAS HOPP HVASS var - efter angivelse i kirkebogen af hans alder ved dødsfaldet (53 år, 7m., 3 uger, 9 dage) født den 15. marts 1765, og han døde den 14. november 1818. Han omtales i Fam. Hvas I side 27, 70 og 104 og i V side 128 og 340. Han var husmand i Torp i Røhr sogn og blev den 28. september 1790 gift med MAREN JENS DATTER SØEGAARD. Hun var datter af Jens Søegaard (1747-1817) af Dige-slægten. Han var døbt Jens Christensen Dige, men blev - til forskel fra sin farbror, Jens Jensen Dige - kaldet Søegaard efter sin ejendom.

Dige-slægten var en udbredt, velhavende, anset og dygtig slægt, og man må muligvis heri se årsagen til, at Hvass-navnet, der måske med provst Anders Hvass's børn havde tabt noget i anseelse på egnen, i et vist omfang måtte vige for navnet Dige blandt Thomas Hvass's efterkommere. Han og Maren Søegaard fik i deres ægteskab 7 døtre og kun een søn (219), Christen Thomsen Dige Hvass. Men denne blev altid kaldt Dige, og af hans mange børn, ialt 13 (220-232) i ottende slægtled kom kun een (220) til at hedde Hvass. Resten af sønnerne hed Dige Hvass (223, 225, 226, 228) eller blot Dige (224 og 232). - I niende slægtled er navnet Hvass kun bevaret hos 235, Lars Jensen Andersen Hvass og dennes efterkommere, mens de øvrige kom til at hedde Dige.

Det kan i denne forbindelse erindres, at endnu et medlem af provst Anders Hvass's efterslægt, datteren (473, kapitel 3) Mette Cathrines søn, Anders Hvass Jensen (479) blev gift ind i Dige-slægten. Hans hustru, Ingeborg Jensdatter (1811-1855) var datter af Jens Jensen Dige og hustru, Johanne Pedersdatter.

S Y V E N D E S L Æ G T L E D

NR. 219

Blandt Thomas Hvass og Maren Søegaards børn var der, som nævnt, syv døtre. Da de ikke har efterladt sig afkom med navnet Hvass, følges kun sønnen her. (Døtrene er nævnt i Fam. Hvas I side 27).

219, Sønnen, den fornævnte CHRISTEN THOMSEN DIGE HVASS, blev født i Skjoldborg enten i 1790 eller 1791 og døde den 4. oktober 1860 i Vigsø sogn. Det er her første gang, navnet Dige afløser navnet Hvass som efternavn. Da den ældste søn, Anders Hvass (220) blev døbt, benævnes faderen med navnet: Christen Thomassen Dige. Da sønnen Jens Magnus (224) blev døbt, betegnes faderen som: Christen Thomassen Hvass Dige, og ved sine to giftermål betegnes han som: Christen Thomsen Dige.

Han var gårdmand, tømmer- og kornhandler og tillige sognefoged. Han var gift to gange:

1^o den 18. november 1818 i Røhr kirke (forlovere: aftægtsmand T. Hvass og Jacob Madsen) med ELSE MADSDATTER, datter af Mads Jacobsen i Røhrgaard (1737-1811) og hustru Johanne Jacobsdatter. Hun var født i 1712 og døde den 12. august 1832 i Røhr, hvor hun blev begravet den 18. s.m.

I ægteskabet var der otte børn (220-227), hvoraf det yngste døde med moderen (Fam. Hvas I side 29).

2^o Hans andet ægteskab blev indgået i 1845 i Vigsø med MAREN KIRSTINE CHRISTENSDATTER (ved sønnen Christens dåb kaldes hun Maren Kirstine Christensdatter Smed), født 17. februar 1801 i Skinnerup, datter af Christen Smed og Maren Nielsdatter. Hun døde den 7. maj 1860 (af lungebetændelse) i Vigsø. I dette ægteskab var der fem børn (228-232).

O T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 220-232

De tretten børn, 220-232, af Christen Thomsen Dige Hvass (219).

220, ANDERS CHRISTENSEN HVASS er den ældste søn af Christen Thomsen Dige Hvass (219). Han blev født den 30. januar 1818 og døbt den 31. januar smstds. (faddere bl.a. pigen Cathrine Thomasdatter Hvass Ny-

torp og Thomas Hvass ibdm.) Ved hans konfirmation i Ræhr ("temmelig god kundskab og en god opførsel") 14. april 1833 angives navnet som: Anders Hvass Dige i Nytorp. Ved sønnen (233) Jens Andersen Hvass's døb i 1846 benævnes han: Anders Christensen Hvass. På gravstenen på Ræhr kirkegård kaldes han: Anders Hvass Chr. Dige. Han blev gårdmand i Nyetorp i Ræhr sogn og døde som aftægtsmand samme sted den 9. oktober 1900. Hans navn angives her som Anders Christensen Hvass Dige, men navnene Christensen og Dige er overstreget i kirkebogen.

Han blev gift den 8. november 1945 i Hansted med MAREN JENSDATTER af Hansted (hans navn anføres her som: Anders Christensen!). Hun var født den 5. juni 1816 i Hansted og døbt 5. juni s.å., datter af gårdmand Jens Larsen og hustru, Ane Christensdatter i Hansted. Hun døde den 18. juni 1872.

Tre børn, 233-235.

221, JOHANNE MARIE DIGE blev født den 21. august 1819 i Ræhr og døbt sammesteds. I kirkebogens jævnførelsesregister kaldes hun Johanne Marie Christd. Dige. Hun blev gift den 25. juli 1843 med gårdmand i Febersted BERTHEL CHRISTIAN PEDERSEN VOTBORG, født 3. oktober 1813 i Votborg, død i Ræhr 3. juli 1876, begravet 12. juli i Ræhr, søn af gårdmand Peder Christensen Votborg i Votborg. Ingen børn.

222, MAREN KIRSTINE KRISTENS DATTER blev født den 21. juli 1821 i Ræhr og blev gift den 22. november 1845 med LARS THOMSEN KLIT, gård-ejer i Hjardemål klit. I ægteskabet var der tre sønner og tre døtre, men linjen er ikke fulgt længere.

223, THOMAS CHRISTIAN DIGE HVASS blev født den 10. januar og døbt den 11. januar 1824 i Ræhr. Han kaldes i jævnførelsesregistret: Thomas Christian Christensen Hvass Diige. Han blev gårdejer og fik 2. marts 1863 næringsbrev på detailhandel og brændevinshandel på matr. nr. 11^a Øsløs og 3. maj 1904 på købmandshandel. Han blev kammerråd, sognefoged og dannebrogsmænd og døde i Øsløs den 24. marts 1912. Han blev gift den 19. oktober 1849 i Vigsø (her benævnes han: Thomas Christensen Dige) med JOHANNE MARIE JENSDATTER, født 22. september 1821 i Vigsø, datter af gårdmand Jens Larsen Bunk og hustru, Ane Marie Sørensdatter i Tougsgaard. Johanne Marie døde den 22. februar 1888 i Øsløs.

Fem børn: 236-240.

224, JENS MAGNUS CHRISTENSEN DIGE blev født den 31. marts 1826 i Nytorp, Røhr sogn og døbt den 1. april i Røhr. Han døde den 13. september 1907 i Heskær, Røhr sogn og er begravet på Røhr kirkegård. Han var gårdejer først i Vigsø, senere i Heskær og blev gift den 14. februar 1851 i Røhr kirke med DORTHEA (DORTHE) KIRSTINE OLESDATTER af Røhr, født 10. september 1824, datter af gårdmand Ole Henrichsen Hestkjær og hustru Karen Andersdatter Terregaard i Hestkjær. Hun døde den 13. marts 1920.

Ni børn: 241-249.

225, BERTHEL CHRISTENSEN DIGE HVASS blev født den 24. august og døbt den 30. august 1828 i Røhr. Han blev gårdejer i Hesseldal, Vigsø sogn og døde den 28. januar 1906 i Røhr. Ved sin søn (250), Christen Diges dåb kaldes han: gårdmand Berthel Christensen Dige og ved datteren (254) Elses fødsel kaldes han: Berthel Dige. Han blev gift den 29. november 1851 i Røhr med KAREN MARIE CHRISTENSDATTER af Bjerre, Røhr sogn, født 12. december 1830, død 31. juli 1908 i Røhr. (Ved sønnen (251) Frantz Berthelsen Diges dåb kaldes hun: Karin Maria).

Otte børn: 250-257

226, JEPPE CHRISTIAN CHRISTENSEN DIGE HVASS blev født den 6. juli 1830 i Nytorp i Røhr. Han blev købmand, skibsreder og gårdejer i Vigsø og døde den 6. maj 1893 i Vigsø. På gravstenen på Vigsø kirkegård benævnes han: købmand Jeppe Chr. Dige. Han blev gift den 3. januar 1863 i Tved med CAROLINE KIRSTINE THOMSEN, født 10. juli 1844 i Skjelsgaard, Tved sogn, og døde den 23. juni 1868 i Vigsø.

Tre børn: 258-260.

227, se Fam. Hvas I side 28: ottende barn død med moderen.

Børnene, 228-232 af andet ægteskab (af 219):

228, CHRISTEN CHRISTENSEN DIGE HVASS blev født den 13. juli 1833 i Røhr, hjemmedøbt den 18. juli 1833 og fremstillet 24. november 1833 i Røhr. Han blev gift den 4. marts 1867 med ANE MARIE PEDERSEN, født 15. august 1842 i Saltum. Han døde i Vester Borup og hun den 11. marts 1896 i Ingstrup.

Ti børn: 261-271 (÷ 263).

229, se Fam. Hvas I side 28: et barn død.

230, ELISE MARIE CHRISTENS DATTER DIGE blev født den 28. december 1836 i Vigsø og fremstilledes i kirken den 7. maj 1837. Hun døde den 29. januar 1921 i Thisted og blev begravet den 4. februar 1921 i Ræhr. Hun blev gift den 2. november 1861 med THOMAS PEDER ANDERSEN, gårdmand i Ræhr, født den 29. marts 1839 i Fæggeklit på Mors. Han døde den 12. september 1882 i Ræhr. Fru Andersen fik ved navnebevis af 19. december 1905 fra by- og herredsfogeden i Thisted navneændring til navnet: Elise Marie Christensdatter Dige Hesseldahl.

Tre børn: 272-274.

231, MARIE SOFIE CHRISTENSEN DIGE blev født den 16. september 1840 i Vigsø og døde i Klim den 19. maj 1911. Hun blev gift den 2. november 1861 (25. april 1863?) med OLE PETER CHRISTENSEN OLSEN, gårdejer i Klim, født den 21. december 1841, død i Klim 1. november 1903.

Ti børn: 275-284.

232, HANS CHRISTIAN CHRISTENSEN (MIKKELSEN) DIGE blev født den 23. april 1842 i Vigsø og blev købmand (næringsbrev 11. september 1867 som detaillist på matr. nr. 3^a Thorup Strandhuse og 11. juni 1872 på brændevinshandel) på Thorup strand og husejer i Ranum og døde den 17. februar 1911 i Ranum, begravet 23. februar 1911 på Ranum kirkegård. Han blev gift den 27. oktober 1865 med MAREN CATHRINE THOMSEN, født 10. april 1846 på Skaarupgaard, Vester Vandet sogn, datter af gårdejer Thomas Jespersen og hustru, Inger Nordentoft. Hun døde den 27. december 1915 i Ranum og blev begravet 3. januar 1916 smstds.

Ingen børn.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 233-284

De tre børn, 233-235, af Anders Christensen Hvass (220).

233, JENS LARSEN ANDERSEN blev født den 10. januar 1846 i Nytorp, Ræhr sogn og blev døbt den 18. januar 1846 i Hansted kirke. Han blev konfirmeret i Ræhr kirke den 15. april 1860 og blev gårdmand i Vorring og var i 1926 particulier i Thisted. Han var gift første gang den 6. december 1878 i Nors kirke med enke INGER MARIE (MARIA) CHRISTIANSEN BOESEN, født 28. juni 1830 i Vorring, datter af gårdejer Christian Pedersen i Døvhul og hustru Christiane Nielsdatter Boesen. Inger Marie var først gift med gårdmand Mikkel Nielsen af Hou, men

flyttede som enke tilbage til sit fødehjem. Hun døde den 7. maj 1895 i Vorring.

Anden gang ægtede han den 10. juni 1898 i Nors MADSINE KIRSTINE THOMSEN, født 2. december 1852 i Silstrup, Tilsted sogn, døbt 4. december 1852, datter af gårdmand Thomas Thomsen og hustru Maren Kathrine Madsdatter, Silstrup. Hun var enke efter husmand Christen Andersen af Nors Havreland, der døde den 28. maj 1894 (kaldet Harbo). Hun levede endnu i maj 1926.

Ingen børn.

234, CHRISTEN ANDERSEN HVASS DIGE blev født i Nytorp i Røhr sogn den 7. april 1848 og døbt i Røhr kirke den 16. april 1848 med navnet: CHRISTEN DIGE ANDERSEN HVASS. Således benævnes han i kirkebogen ved sønnen Anders Hvass Diges dåb den 21. november 1880. Men ved navnebevis af 31. marts 1906 fra by- og herredsfogeden i Thisted (nr. 227, fol. 87) fik han ret til at føre navnet: CHRISTEN ANDERSEN HVASS DIGE. Han blev gift den 13. april 1874 med ELSE MARIE CHRISTENS DATTER, født 25. december 1850 i Hunstrup, fremstillet i Hunstrup kirke den 19. januar 1851. Hun fik navneforandring ved samme bevis til: Else Marie Dige, og hun boede (1926) på Søndergaard i Klastrup. Han døde den 23. august 1911.

Fem børn: 285-289.

235, LARS JENSEN ANDERSEN HVASS, den yngste søn af 220, blev født den 27. maj 1853 i Nytorp, Røhr sogn og blev døbt med navnet: Lars Jensen Andersen. Men ved navnebevis af 30. december 1905 fra by- og herredsfogeden i Thisted (navneprotokol nr. 163, fol. 72) fik han navnet Lars Jensen Andersen Hvass. (Her vender Hvass-navnet altså - med fuld ret - tilbage). Han boede da i Nytorp og døde som particulier i Klastrup den 19. november 1921 på Thisted sygehus.

Han blev gift den 4. november 1881 i Nors med DORTHEA MARIE LARSEN SVANBORG, født den 18. december 1858 i Nors, datter af husmand Lars Kristensen og hustru Ingeborg Kathrine Kristensen i Nors. Hustruen døde den 27. oktober 1902 i Nytorp.

Seks børn, 290-295.

De fem børn, 236-240, af Thomas Christian Hvass Dige (223).

236, CHRISTEN THOMSEN DIGE blev født den 22. juli 1850 i Øsløs, blev hjemmedøbt den 25. juli og fremstillet den 27. oktober. Han blev købmand, gårdmand og sognefoged i Øsløs og døde den 26. maj 1921 hos sin

søn, Vesløs mark. Han blev gift den 4. oktober 1873 i Øsløs kirke med ANE MARIE PEDERSEN BAK fra Bakgården i Lund, født den 20. september 1847 i Lild sogn. Hun døde i Øsløs den 21. september 1877.

To børn: 296-297.

237, JENS THOMSEN DIGE blev født i Øsløs den 6. januar 1852, hjemmedøbt 11. januar 1852, i kirken 12. april 1852. Han var ugift og boede (1926) hos sin søster i et hus ved Bakkegaard i Arup sogn.

238, ELISABETH MARIE THOMSEN DIGE blev født den 30. december 1853 i Øsløs, hjemmedøbt 31. december 1853, fremstillet 19. februar. Hun blev gift den 14. juni 1878 med NIELS ANDREAS SØRENSEN (kaldet Dres-Holm), født 10. maj 1852 i Hjortholm Møllegaard i Øsløs, hjemmedøbt 10. maj 1852, dåbspublikation 23. september 1852 i Øsløs, søn af møller Søren Christian Andersen og hustru Inger Nielsdatter, Hjortholm mølle. Han blev ejer af Hjortholm mølle og møllegaard i Øsløs. Hun døde 30. august 1921 smstds.

Fire børn: 298-301.

239, ANE MARIE THOMSEN blev født i Øsløs den 14. juli 1858 og gift den 2. maj 1884 med Svenning Olesen, senere ifølge navneforandring SVENNING BAK, ejer af Bakkegaarden i Arup, født 4. februar 1857 i Arup, død smstds. 7. januar 1916.

Et barn, 302.

240, CHRISTIAN THOMSEN DIGE blev født den 23. marts 1863 i Øsløs og døde som ugift den 20. februar 1916 på sygehuset i Thisted.

De ni børn, 241-249, af Jens Magnus Christensen Dige (224).

241, CHRISTEN JENSEN DIGE blev født den 13. maj 1851 i Ræhr, døbt den 25. maj i Ræhr kirke. Han var sømand og senere købmand og døde den 27. juni 1909 ved Grenaa havn. Han blev gift den 30. april 1889 i Vigsø med ANE MARIE NIELSEN, født i Ræhr 15. maj 1865. Hun boede endnu i 1926 Grenaa havn.

Ingen børn.

242, OLE JENSEN blev født 1. november 1852 i Vigsø og hjemmedøbt den 9. november 1852. Ved navnebevis af 31. oktober 1905 fra by- og herredsfogeden i Grenaa fik han ret til at føre navnet: Ole Dige. Han var fisker i Esbjerg, senere i Grenaa og boede i 1926 i Strandgade, Grenaa Havn. Han blev gift den 22. juni 1878 i Ræhr med ELSE MORTENSEN af Torp, født 6. april 1855 i Torp, Ræhr sogn. Hun døde

den 12. oktober 1889 i Jerne (Esbjerg).

Fire børn: 304-307.

243, JENS CHRISTIAN JENSEN blev født den 20. maj 1854 i Kræghpøth i Vigsø den 28. maj 1854. Ved navnebevis af 2. september 1905 fra by- og herredsfogeden i Thisted fik han navnet: JENS CHRISTIAN JENSEN DIGE og hustruen navnet: Johanne Dige. Han døde den 13. august 1922 i Kallerup som particulier og blev begravet den 18. august 1922 på Ræhr kirkegård. Han var gårdejer i Febbersted og blev gift med JOHANNE KRISTENSEN i 1885. Hun blev født den 18. september 1857 i Hillerslev, døbt smstds. 5. oktober, datter af gårdejer Christen Nielsen og hustru Maren Kirstine Christensen af Lille Hillerslev. Hun boede i 1926 hos sønnen (311) og døde den 30. maj 1940 i Kallerup. Hun er begravet i Ræhr.

Fem børn: 308-312.

244, ANTHON JENSEN blev født den 9. januar 1856 i Vigsø og døde (af et broktilfælde) den 3. januar 1865 i Ræhr, hvor han blev begravet 18. januar 1865.

245, ELSE JENSEN blev født den 20. februar 1858 i Vigsø og blev gift den 26. oktober 1883 i Ræhr med gårdmand LARS CHRISTENSEN, kaldet Foged, Østerild, født 4. april 1846 i Hovsør, død 30. april 1899 i Østerild. Hun døde den 7. maj 1931 og er begravet på Østerild kirkegård.

Et barn, 313.

246, KARL JENSEN DIGE blev født den 8. april 1859 i Vigsø og er udvandret til Springfield, Mass. A.M. USA, hvor hans senere skæbne er uoplyst.

247, MARTINUS JENSEN DIGE blev født den 22. april 1861 i Vigsø og døde den 2. juli 1944, begravet på Vigsø kirkegård. Han var husmand i Vigsø og var gift første gang med KRISTINE KASPERSEN, født 2. november 1862 i Langgaard, Tved sogn, død 13. maj 1890. Anden gang var han gift med INGER KIRSTINE MORTENSEN, født 17. maj 1866 i Østerild. Hun døde den 6. april 1960 og er begravet på Vigsø kirkegård.

To børn i første ægteskab: 314-315, i andet ægteskab ingen.

248, CAROLINE JENSDATTER DIGE blev født den 6. juni 1863 i Ræhr, blev hjemmedøbt den 8. juni 1863, i kirken 1. november 1863. Hun døde den 22. januar 1864 i Ræhr og blev begravet smstds. 3. februar 1864.

249, ANTON JENSEN DIGE blev født den 25. marts 1867 og døbt 26. marts 1867 i Ræhr kirke. Han udvandrede til Asfield, Mass. USA, hvor hans senere skæbne er uoplyst.

De otte børn, 250-257, af Berthel Christensen Dige Hvass (225).

250, CHRISTEN DIGE BERTHELTSEN blev født den 17. august 1852 i Ræhr, hjemmedøbt 24. august 1852, fremstillet 31. oktober 1852. Han blev gårdejer i Vigsø og blev gift første gang den 30. marts 1875 med ANE MARIE PEDERSEN, født 27. maj 1858 i Vigsø, død i 1897 i Thisted.

Anden gang blev han gift 27. december 1901 med LAURA NIELSEN, født 21. oktober 1858, død 5. maj 1924.

Fem børn i første ægteskab: 316^a-319, ingen i andet.

251, FRANTZ BERTHELTSEN DIGE er født den 9. maj 1854 i Ræhr og blev købmand i V. Thorup, idet han fik næringsbrev den 27. juni 1882 på matr. nr. 28^b, Thorup. Han blev gift den 16. december 1881 med PETRINE MADSEN, født 27. juni 1854, datter af Mads Gravesen Madsen, V. Thorup (født 1. februar 1824, død 1. juni 1903) og hustru Andrea Prætzmark (født 26. august 1823, død 1. marts 1893). Han døde den 10. december 1910.

Fem børn, 320-324.

252, CHRISTEN TOLBØLL BERTHELTSEN DIGE blev født den 23. august 1855 og levede ugift i Ræhr.

253, JENS CHRISTIAN BERTHELTSEN blev født den 30. april 1857 i Ræhr og blev døbt smstds 4. oktober 1857. Ved navnebevis af 22. december 1905 fra Hassing Refs herredskontor fik han navnet: JENS CHRISTIAN BERTELSEN DIGE. Han døde den 5. oktober 1921. Han blev gift den 17. oktober 1884 med INGER MARIE POULSEN, født 10. november 1859 i Nors, død 11. september 1920. Han var gårdejer i Heltborg pr. Hurup.

Fire børn: 325-328.

254, ELSE BERTHELTSEN blev født den 17. august 1858 i Ræhr, blev hjemmedøbt den 26. august 1858 og fremstillet 26. november 1858. Hun blev gift 13. marts 1888 med snedker JOHANNES PEDERSEN. De udvandrede til USA i 1888 og boede: 630 E Platte Ave, Colorado Springs, Colorado. Deres senere skæbne er uoplyst.

255, MARTIN BERTHELTSEN DIGE blev født den 26. juni 1861 i Ræhr og blev snedkermester i Charlottenlund. Han blev gift den 25. september 1887 med BOLETTE FREDERIKKE CAROLINE POULSEN, født 11. juni 1868,

død 1944(?). Han døde den 22. november 1913.

To børn: 329-330.

256, CHRISTIAN BERTHELSEN DIGE blev født den 14. december 1866 i Ræhr og levede ugift i Heltborg pr. Hurup.

257, KARL CHRISTIAN BERTHELSEN DIGE blev født den 10. januar 1870 i Vigsø og blev husmand i Ræhr. Han blev gift den 14. marts 1899 i Vigsø kirke med ANE ELISE JENSEN, født 20. maj 1879. Han døde den 18. november 1927 og hun i 1955. De er begravet på Ræhr kirkegård.

Fem børn: 331-335.

De tre børn, 258-260, af Jeppe Christian Christensen Dige Hvass (226).

258, ELISE MARIE DIGE blev født 31. december 1863 i Vigsø og døbt den 17. januar 1864 i Vigsø. Hun døde den 20. april 1864 i Vigsø.

259, ELISE MARIE DIGE blev født den 8. februar 1865 i Vigsø, døbt 17. februar 1865, fremstillet i Vigsø 30. juni 1865. Hun blev gift 20. marts 1894 med cand.theol. senere sognepræst i Tilst og Kasted, senere i Hellerup, LAURITS NICOLAI KNUDSEN, født 6. august 1862 i Nytorp, Ræhr sogn.

Ingen børn.

260, DORTHEA MARIE DIGE blev født den 11. august 1867 i Vigsø og blev gift den 20. marts 1894 i Vigsø med købmand CHRISTEN SØNDERGAARD HOVE, Vigsø, senere Thisted, født 28. februar 1867 i Vigsø. Hun døde den 1. januar 1898 i Vigsø og han den 5. januar 1849.

Et barn, 336.

De ti børn, 261-271 (÷ 263), af Christen Christensen Dige Hvass (228).

261, MAREN KRISTINE CHRISTENSEN DIGE blev født den 27. maj 1867 og blev gift den 29. november 1895 med urmager og musiker JACOB PEDERSEN KIRKENSGAARD, Hjermitzlev, født 1. september 1859 i V. Hjermitzlev.

Ti børn, 337-346.

262, CHRISTEN CHRISTENSEN DIGE blev født den 2. august 1868 i Ingstrup. Han var rekrut 4. juni 1892 ved 6te fæstningskompagni og blev landmand i Ingstrup sogn (Grønhøj). Han blev gift den 5. januar 1912 med MARIE ZACHARIASEN, født 4. juni 1884 i Ingstrup, der døde den 28. maj 1914. Han er død den 12. maj 1965 i Saltum.

Et barn, 347.

263, nummeret er oversprunget.

264, PETREA CHRISTENSEN DIGE. Født 5. juli 1872, død 14. februar 1879.

265, CAROLINE CHRISTENSEN DIGE. Født 20. januar 1875, død 25. januar 1875.

266, CAROLINE CHRISTENSEN DIGE. Født 25. maj 1877, død 28. oktober 1880.

267, JENS CHRISTIAN CHRISTENSEN DIGE. Født 17. februar 1878, død 8. maj 1879.

268, ANE KATHRINE DIGE. Født den 7. maj 1880 i Ingstrup sogn, død 19. maj 1927 i Aalborg, Budolfi sogn, begravet 25. maj 1927, Aalborg Almenkirkegaard. Gift 30. oktober 1902 med NIELS PETER CARL JOHANNES CHRISTIAN RASMUSSEN, født 12. juli 1873 i Aalborg, Budolfi sogn, søbt smstds. den 13. august 1873, søn af konditor (musiker) Christian Rasmussen og hustru Johanne Marie Petersen. Dyrlæge i Aalborg, senest ansat ved Aalborg slagtehus, død 15. juni 1929 i Budolfi sogn, Aalborg, begravet Aalborg Almenkirkegaard 21. juni 1929.

Et barn, 348.

269, PETER CHRISTENSEN DIGE. Født 23. november 1882 i Vester Borup, Ingstrup sogn, døbt 14. januar 1883 i Ingstrup kirke. Gårdejer i Drustrup, Saltum sogn. Død 12. maj 1965 i Saltum. Gift 24. april 1908 i Ingstrup kirke med KAREN MARIE KJELDSEN, født 15. april 1884 i Ingstrup.

Ingen børn.

270, PETREA CHRISTENSEN DIGE. Født 26. juni 1884 i Vester Borup, Ingstrup sogn. Død 15. maj 1924 i Vester Hjerimitslev. Gift 16. maj 1909 i Ingstrup med købmand i Vester Hjerimitslev, JOHAN JENSEN DRUSTRUP, født 17. september 1884 i Ejersted.

Fire børn: 349-352.

271, JENS CHRISTENSEN DIGE. Født 26. marts 1889 i Vester Borup, Ingstrup sogn, maskinmester i DFDS. død 18. marts 1966. Gift 16. april 1920 i Hjerimitslev med MAREN CHREN, født 13. juli 1892 i Hjerimitslev.

Et barn, 353.

De tre børn, 272-274, af Elise Marie Christensdatter Dige Hesseldahl (230).

272, ANE MATHEA THOMSEN. Født 27. november 1862 i Vigsø, fremstil-

let 13. januar 1863 i Vigsø kirke. Tandtekniker i Thisted (Jernbane-
gade, tidligere Kirkegårdsvej 1). Død 23. september 1940, begravet
på Røhr kirkegård. Hun fik ved navnebevis af 19. december 1905 fra
by- og herredsfogeden i Thisted navnet: ANE MATHEA THOMSEN HESSEL-
DAHL (sammen med moderen, 230).

273, KAROLINE KIRSTINE THOMSEN ANDERSEN. Født 13. november 1870,
død 1. marts 1871.

274, CHRISTEN DIGE THOMSEN ANDERSEN. Født 5. september 1873, død
24. september 1873.

De ti børn, 275-284, af Marie Sofie Christensen Dige (231).

275, CHRISTEN DIGE OLSEN. Født 15. november 1864, gårdejer i Klim.
Gift 11. oktober 1895 med INGER KIRSTINE PEDERSEN af Hunstrup, født
15. december 1869.

276, CHRISTEN OLSEN. Født 4. juni 1866, gift 1909 med PAULINE JO-
HANSEN af København, født 1875. Hotelejer i Chicago.

277, CARL VILHELM OLSEN. Født 8. april 1868, gift 18. juni 1918
med PETREA LARSEN af Brovst, født 19. september 1887. Købmand i
Aalborg.

278, ANINE KIRSTINE OLSEN. Født 16. marts 1870, død ugift 23. fe-
bruar 1916 i Klim.

279, JENS KR. OLSEN. Født 21. juni 1872. Gift 26. juli 1901 med
ANE KAROLINE JAKOBSEN af Klim, født 26. oktober 1875. Gårdejer i
Klim.

280, JENS BRIX OLSEN. Født 13. december 1873, død 27. april 1882.

281, ANE KAROLINE OLSEN. Født 10. januar 1876, død 14. april 1879.

282, OLE KRONBORG OLSEN. Født 30. oktober 1877, død 20. november
1878.

283, PEDER BRIX OLSEN. Født 30. oktober 1877, død 2. august 1881.

284, ANE CAROLINE OLSEN. Født 15. april 1879. Gift 28. oktober
1904 med KRISTEN NIELSEN KIRCH af Sønderhaa, født 17. april 1874,
lærer i Klim.

Linjerne er ikke fulgt længere.

T I E N D E S L Æ G T L E D
NR. 285-353

De fem børn, 285-289, af Christen Andersen Hvass Dige (234).

285, MAREN DIGE, blev født den 23. januar 1876 i Klastrup, Hunstrup sogn og fremstilledes den 27. januar 1876 i Hunstrup kirke, hvor hun fik navnet MAREN ANDERSEN. Ved samme navnebevis som forældrene (31.10.1906, by- og herredsfogeden i Thisted) fik hun navnet Maren Dige. Hun blev gift den 6. december 1900 i Hunstrup kirke med PEDER ROER PEDERSEN, gårdejer i Tved, Hjordemaal, født samme sted den 12. september 1872, søn af gårdejer Kristen Pedersen Møller og hustru Marie Pedersen i Tved.

To børn: KRISTIAN MARIUS PEDERSEN, f. 23. august 1908 og

EDITH KRISTINE PEDERSEN, f. 2. august 1912

Linjen følges ikke længere.

286, MARIE DIGE, blev født den 2. januar 1878 i Klastrup, Hunstrup sogn og fremstillet den 20. januar 1878 med navnet MARIE ANDERSEN. Men ved samme navnebevis som 285 fik hun navnet Marie Dige. Hun døde ugift den 20. oktober 1951 i Østerild.

287, ANDERS HVASS DIGE blev født den 24. oktober 1880 i Klastrup, Hunstrup sogn og blev døbt den 21. november 1880 i Hunstrup med navnet ANDERS HVASS ANDERSEN, men fik ved samme navnebevis som 285 og 286 navnet ANDERS HVASS DIGE. Han var gårdejer i Søndergaard i Klastrup og kreaturhandler og døde den 24. november 1954, begravet på Hunstrup kirkegård. Han blev gift den 19. november 1926 i Hunstrup kirke med NIKOLINE NIELSEN SKAARUP, født 7. maj 1896 i Tømmerby sogn. Ingen børn i ægteskabet.

288, KAROLINE DIGE blev født den 3. januar 1886 i Klastrup, Hunstrup sogn og blev døbt - fremstillet i Hunstrup kirke 14. februar 1886 - med navnet KAROLINE ANDERSEN, men fik ved samme navnebevis som de fornævnte søskende navnet Karoline Dige. Hun blev gift den 16. november 1926 i Hunstrup kirke med handelsmand ANDERS CHRISTIAN HANSEN, født 7. maj 1884 i Bullerup, Agedrup sogn, døbt i Agedrup kirke den 15. juni 1884, søn af gårdmand Hans Hansen og hustru, Kirsten Nielsen. Bopæl (1965) i Hunstrup pr. Østerild.

289, KRISTEN MARKUSSEN DIGE blev født den 19. juni 1889 i Klustrup, Hunstrup sogn, døbt i Hunstrup den 28. juli 1889 med efternavnet Andersen, men fik ved navnebevis som de foran nævnte søskende ændret navnet til Dige. Han var en tid landmand i Sennels, en kortere tid gæstgiver i Vesløs kro og fra ca. 1919 til 1929 gårdejer i Tømmerby. Derefter drev han en vognmandsforretning. Han blev den 27. oktober 1916 gift i Hjardemaal kirke med ANE HEDEGAARD af Hjardemaal, født 5. september 1896 i Stagstrup, døbt 18. oktober 1890 i Stagstrup kirke, datter af gårdmand Peder Christian Nielsen Hedegaard og hustru Nikoline Thomsen af Stagstrup (der anden gang blev gift Kirk, hvorfor datteren i daglig tale blev kaldt Anna Kirk, hvilket ved en fejl er blevet gentaget i datteren, 354's dåbsattest). Bopæl (1965) Frøstrup.

Tre børn: 354-356.

De seks børn, 290-295, af Lars Jensen Andersen Hvass (235).

290, ANDERS HVASS ANDERSEN blev født 5. oktober 1882 i Nytorp, Røhr sogn, hjemmedøbt, fremstillet 26. november 1882 i Røhr. Han havde først en landejendom i Hamborg ved Røhr, senere (1926) var han arbejdsmand i Østerild. Han fik ved navnebevis af 30. december 1905 fra by- og herredsfogeden i Thisted navnet ANDERS ANDERSEN HVASS. Han døde den 15. maj 1953 og er begravet på Østerild kirkegård. Han blev gift den 27. maj 1910 i Vigsø kirke med NIKOLINE LARSINE ANDERSEN, født 21. februar 1889 i Bjerre, Vigsø sogn, datter af gårdmand i Bjerre, Lars Kristian Andersen og hustru Kristine Nielsen.

Otte børn: 357-364.

291, LARS SVANBORG ANDERSEN blev født den 28. juni 1885 i Nytorp, Røhr sogn, hjemmedøbt 5. juli 1885, fremstillet 19. juli 1885 i Røhr kirke. Snedkermester og fra 1. februar 1909 møbelhandler i Thisted. Han fik ved navnebevis af 30. december 1905 (som 290) navnet LARS SVANBORG ANDERSEN HVASS. Han døde den 2. august 1960 og er begravet i Thisted. Han blev gift den 22. november 1912 i Hunstrup kirke med ANDREA JEPSEN, født på Klustrupgaard, Hunstrup sogn den 31. december 1881. Hun døde den 22. maj 1958 i Thisted.

To børn: 365-366.

292, MARTIN JENSEN ANDERSEN. Født 15. maj 1887 i Røhr. Hjemmedøbt 23. maj 1887, død 4. juni 1887, begravet 10. juni 1887 i Røhr.

293, MARIE ANDERSEN. Født 9. september 1888 i Nytorp, Røhr sogn, hjemmedøbt 16. september, fremstillet i Hansted den 18. november 1888. Navneforandring ved samme bevis som 291 til: MARIE ANDERSEN HVASS. Hun blev gift den 5. januar 1912 med JEPPE CHRISTEN CHRISTENSEN, gårdejer og sognerådsformand i Røhr, født 29. januar 1889 i Røhr, døbt 29. januar 1889, i Røhr kirke 21. april 1889, søn af gård-ejer Anders Christian Christensen og hustru Ingeborg Jeppestatter. To børn: 367-368.

294, MARTIN ANDERSEN blev født den 23. januar 1890 i Nytorp, Røhr sogn og fremstillet den 7. april 1890. Navneforandring ved samme bevis som 293 til navnet: MARTIN ANDERSEN HVASS. Han emigrerede i 1913 til USA og blev farmer i Capran Woods, Oklahoma. Han giftede sig den 26. oktober 1944 i El Reno, Oklahoma, med fru AMY HARRIET GATES, født 4. maj 1907 i Waynesville, Dewitt, Illinois, USA, datter af juveler og urmager Andrew Jackson Gates (død 1925) og hustru Clara Grace Ingham. Fru Hvass var tidligere gift med cafe-ejer og direktør Emery James Weston (1886-1934).

Han kaldte sig: Martin H. Andersen ("It just seemed handier for him to use Andersen for last name. It was his middle name anyway"). Han deltog i 1. verdenskrig fra 19. september 1917 og var med A.E.F. i Frankrig, "where he earned the Purple Heart for wounds received in action" og blev hjemsendt 23. marts 1919. Han blev amerikansk statsborger den 7. juni 1918 (United States District Court, Western District of Texas at San Antonio). Under anden verdenskrig arbejdede han for The Douglas Aircraft Factory i Oklahoma City.

Fru Hvass havde fire børn i sit første ægteskab. I ægteskabet med Martin er der ingen børn. Han døde den 13. juni 1970 i Alva, Oklahoma og blev begravet fra Zion Lutheran Church den 17. juni 1970.

295, INGEBORG KATHRINE ANDERSEN. Født 11. april 1895 i Nytorp, Røhr sogn, fremstillet 5. maj 1895. Navneforandring som sine søskende til navnet: Ingeborg Kathrine Andersen Hvass. Hun blev gift 1^o den 4. april 1916 med JENS SMED PEDERSEN, født 24. december 1888, gårdmand i Søndergaard, Klastrup, Hundstrup sogn, der døde (af spansk syge) den 25. december 1918. Andet ægteskab blev indgået den 15. juni 1920 i Hundstrup med bestyrer KRISTIAN MARTINUS JENSEN, født 27. juli 1896 (Thisted købstads mark), døbt 13. september 1896 i Thisted kirke, søn af husmand Hans Jensen og hustru Petrine Lund, født Jensen. Han boede (i 1965, efter hendes død) i Østergade 19,

Fjerritslev.

De to børn, 296-297, af Christen Thomsen Dige (236).

296, PEDER THOMSEN DIGE. Født 17. december 1873 i Øsløs, døbt 23. april 1874 i Øsløs kirke. Gårdmand på Vesløs mark. Gift 29. december 1905 med DORTHEA ANDERSEN af Amtoft i Arup sogn, født 19. januar 1875 i Øsløs. Det er mig ikke bekendt, om der er børn i ægteskabet.

297, MARIANE THOMSEN DIGE. Født i Øsløs 5. maj 1876, døbt 6. maj, fremstillet i Øsløs kirke 21. oktober 1876. Død i Feggesund, Arup sogn 5. september 1903. Gift 20. juni 1902 med JENS MØLBÆK NIELSEN, Skadhavn, født 14. juli 1876 i Skadhavn, Tømmerby sogn. Kromand og gårdejer i Feggesund, senere gårdmand på Vesløs mark.

Et barn, 369.

De fire børn, 298-301, af Elisabeth Marie Thomsen Dige (238).

298, INGER SØRENSEN. Født på Hjortholm i Øsløs sogn 15. juli 1879, død smstds. 3. maj 1905. Ugift.

299, SØREN CHRISTIAN SØRENSEN. Født på Hjortholm 13. juli 1881, død smstds. 12. februar 1884.

300, JOHANNE MARIE SØRENSEN. Født på Hjortholm, Øsløs sogn 20. juli 1883. Gift 25. november 1913 med PETER ADOLF THOMSEN, født i Thorup sogn 22. februar 1881. Møllersvend, senere husmand (1926) på Øsløs mark.

Et barn AAGE HOLM THOMSEN, f. 21. september 1914. Linjen følges ikke længere.

301, SØREN CHRISTIAN SØRENSEN (Søren Holm). Født på Hjortholm 4. august 1885, gårdmand og møller smstds. Gift 30. september 1915 med ALMA BIRGITTE PEDERSEN af Øsløs, født smstds. 13. juni 1891.

Fem børn, der ikke er døbt Dige eller Hvass. Linjen følges ikke længere.

Sønnen, 302, af Ane Marie Thomsen Dige (239).

302, OLE SVENNINGSEN BAK. Født i Arup den 14. marts 1886, ejer af Bakkegården i Arup. Gift 24. september 1910 med ANINE NIKOLINE BAK, født i Vesløs 6. november 1884.

To børn, men linjen følges ikke længere.

303, tallet er oversprunget.

De fire børn, 304-307, af Ole Dige (242).

304, DORTHEA KJÆRSTINE JENSEN. Født i Jerne (Esbjerg) den 14. juli 1880. Død ugift i Thisted 3. januar 1903.

305, ANE MARIA JENSEN. Født 17. juni 1883 i Jerne (Esbjerg). Hjemmedøbt 26. juni 1883. Navnebevis af 31. oktober 1905 fra by- og herredsfogeden i Grenaa til at føre navnet ANE MARIE DIGE. Gift 11. december 1906 i Esbjerg med POUL CHRISTIAN POULSEN, født 27. april 1879 i Høgsør i Østerild. Boelsmand i Spangberg pr. Bedsted i Thy.

Ni børn: 370-378.

306, JENS CHR... MØLLER JENSEN. Født i Jerne (Esbjerg) 9. december 1884. Emigreret til Amerika. I 1926 havde man ikke hørt fra ham siden omkring 1906.

307, MORTEN POULSEN JENSEN. Født 17. februar 1886 i Jerne (Esbjerg). Døbt 21. marts 1886 i Jerne kirke. Navnebevis som 305 til navnet MORTEN POULSEN DIGE. Boede Grenaa Havn. Han var ugift og døde den 27. februar 1920, begravet 3. marts 1920, Grenaa kirkegård.

De fem børn, 308-312, af Jens Christian Jensen Dige (243).

308, BERTEL JENSEN DIGE. Født 14. april 1887 i Febbersted i Røhr. Gårdejer i Kallerup. Boede i 1965 i Snedsted. Gift 21. oktober 1921 i Hansted kirke med KAREN MARIE THOMINE VESTERGAARD, født 15. november 1893 i Nørtorp mark, Røhr sogn.

To børn: 379-380.

309, CHRISTEN NIELSEN DIGE. Født 23. september 1888 i Febbersted, Røhr sogn, hjemmedøbt 29. september 1888, i Røhr kirke 30. december 1888. Død 19. januar 1919 i Thisted. Gårdejer i Skinnerup, senere kreaturhandler i Thisted, villa på Bryggerivej. Gift den 14. marts 1916 i Skinnerup kirke med JENSINE KNAKKERGAARD MØLLER, født i Skinnerup 24. juli 1886, død 3. januar 1961 på Frederiksberg. Datter af Kristian Knakkegaard Møller, født 10. maj 1840 i Skinnerup og Dorte Marie Jensen, født i Klastrup, Hunstrup sogn 28. juli 1840.

Et barn, 381.

310, JOHANNE MARIE DIGE. Født 23. marts 1890 i Febbersted, Røhr

sgn, døbt 6. april 1890 i Røhr. Bopæl (1965) Dragsbækvej 27, Thisted. Gift 13. september 1912 i Røhr kirke med LARS CHRISTIAN BUNK, gårdejer på Nørtorp i Røhr, født 9. juli 1891 i Røhr, søn af gårdejer Thomas Bunk og hustru Kristine Bunk.

Fire børn: 382-385.

311, JENS MAGNUS JENSEN DIGE. Født 15. januar 1892 i Febbersted, døbt i Røhr kirke, gårdejer, først Hjertbjerggård i Febbersted, senere en gård i Ydby, sidst boelsmand i Skjoldborg. Gift 4. juni 1915 i Hansted kirke med INGER KRISTINE FRØKJÆR, født 11. november 1895 i Hansted, datter af gårdejer Jens Frøkjær, Hansted.

Fire børn: 386-389.

312, MARTIN JENSEN DIGE. Født 20. oktober 1893 i Febbersted, Røhr sogn, døbt 19. november 1893 i Røhr kirke. Gårdejer i Febbersted (faderens gård) 1919-1941. Gift 25. april 1919 i Røhr kirke med LAURA MICHAELINE LARSEN, født 16. september 1896 i Kaasø, Hjardemål sogn, døbt 11. oktober 1896 i Hjardemål kirke, datter af gårdmand Mikkel Kristian Larsen og hustru Dorthea Marie Nielsen. Bopæl (1965) Asylgade 10, Thisted. Ved adoption af 390 betegnes han som hovedagent.

Et barn, 390.

Datteren, 313, af Else Jensen (245).

313, MAREN CHRISTENSEN. Gift med gårdejer Jens Overgaard, Østerild.

To sønner: Alfred og Lars Overgaard. Linjen er ikke fulgt.

De to børn, 314-315, af Martinus Jensen Dige (247).

314, JENS MAGNUS JENSEN DIGE. Født 19. juli 1886 i Rosholm, Vigsø sogn, død 19. april 1889 i Vigsø.

315, DORTHEA KIRSTINE JENSEN DIGE. Født 14. december 1889 i Vigsø sogn. Gift 14. oktober 1910 i Røhr kirke med ANDERS JENSEN JESPERSEN, gårdejer i Vigsø, født 13. februar 1884 i Hørdum sogn, søn af gårdmand Niels Kristian Jespersen og hustru Else Marie Pedersen, Hedegårde, Røhr sogn. Linjen er ikke fulgt længere.

De fem børn, 316^a-319, af Christen Dige Berthelsen (250).

316^a, KAREN MARIE DIGE. Født i Vigsø 22. juli 1875, død 2. januar 1881 i Vigsø (ved en skoldningsulykke).

316^b, ANTON DIGE. Født 25. januar 1878 i Votborg, Vigsø sogn, døbt i Vigsø kirke 10. februar 1878. Fra 1918 gårdejer "Højvang", Prangervejen, Fredericia. Gift 12. marts 1891 i Bramdrup kirke med ANNA HANSINE MARIE PETERSEN, født 29. juli 1891 i Bramdrupdam, Bramdrup sogn, Brusker herred, døbt 6. september 1891 i Bramdrup kirke, datter af husmand Jørgen Petersen og hustru Anne Katrine Frederiksen af Bramdrupdam.

Tre børn: 391-393.

317, CARL MARIUS DIGE. Født 6. december 1890 i Votborg, Vigsø sogn, døbt 21. december 1890 i Vigsø kirke. Lærereksamen 1912 fra Nørre Nissum seminarium, lærer i Skjern fra 1. maj 1914 til 30. november 1921. Derefter førstelærer i Solbjerg pr. Slagelse til 1. maj 1945. Fra 1. december 1945 til 31. juli 1948 lærer i Kastrup kost- og realskole. Fra 1. oktober 1948 til 1. maj 1960 i Uglerup pr. Jyderup. Bopæl derefter Hans Tausensgade 20, Slagelse. Gift 17. august 1823 i Solbjerg kirke med ANNA KRISTINE BENDIXEN, født 18. november 1900 i Ørslev sogn, døbt 23. december 1900 i Ørslev kirke, datter af gårdejer i Solbjerg Hans Arnold Bendixen og hustru Maren Martine Marie Larsen.

Tre børn: 394-396.

318, BERTEL DIGE. Født 1892, død 1894 i Vigsø.

319, INGER MARIE DIGE. Født 7. august 1897 i Thisted, hjemmedøbt 20. august 1897, i kirken 20. marts 1898. Gift 1^o 14. november 1925 i Sct. Michaelis kirke i Fredericia med sølvsliber JENS LUNDIN, Fredericia, født 24. november 1898 i Trinitatis sogn i Fredericia, døbt 11. december 1898 smstds., søn af skomagervend Johan Peter Lundin og hustru, Karen Jensen (Jensine?) Thomsen af Fredericia. Lundin døde 11. december 1930.

Gift 2^o 16. september 1947 i Ørum kirke med enkemand, tømrer Christian JULIUS JENSEN, Fredericia, født 23. februar 1878 i Ørum sogn, døbt 7. marts 1878, i kirken 28. april 1878, søn af husmand Rasmus Jensen og hustru Ane Elise Jensen, Ørum mark. Død i maj 1957. Han var gift 1^o den 26. januar 1901 i Herslev kirke med Anna Rasmine Hansen af Herslev, født 11. marts 1882.

Ingen børn.

De fem børn, 320-324, af Frantz Berthelsen Dige (251).

320, MARIE DIGE. Født 11. marts 1882 i V. Thorup. Død 1. marts 1928. Gift 1. september 1907 med JENS ANDERSEN JENSEN, født i Hillerslev 14. november 1883, død 24. november 1918, søn af gård-ejer Otto Jensen, Vust, (født 24. februar 1862 i Vust) og hustru Marie Jensen (født 20. februar 1852 i Hillerslev). Købmand i Halv-rimmen.

Et barn, 397.

321, KAREN MARIE DIGE. Født 28. maj 1885. Ugift, boede (opl. 1926 og 1956) hos moderen i Thorup.

322, TRINE DIGE. Født 15. august 1887 i V. Thorup. Gift 10. november 1908 med JOHANNES HAVE, født 31. januar 1879 i Tebring, Mors, søn af lærer S. Have, Tebring, Mors (født 20. juli 1841, død 8. februar 1918) og hustru Maren Katrine Pedersen (født 27. august 1851, død 16. november 1914).

Tre børn: 398-400.

323, BERTHEL DIGE. Født 18. januar 1891 i Vester Thorup, Thorup sogn, døbt 22. februar 1891. Han overtog den 7. november 1920 - næringsbrev dateret 7. april 1921, matr. nr. 28^b Thorup - den af faderen i 1882 etablerede købmandsforretning i Thorup st. Han blev gift 1^o 22. april med RIGMOR KJÆR, født 28. marts 1898, datter af gårdejer P. Kjær, V. Thorup, (født 6. september 1862) og hustru Nikoline Hansen.

Gift 2^o 26. september 1929 i Thisted kirke med KATHRINE HANSEN, født 20. juli 1898 i Strandbygaard, Strandby sogn, døbt 26. december 1898 i Strandby kirke, datter af gårdmand Niels Kristian Hansen og hustru Ane Kirstine Thomsen Klitgaard.

To børn, 401 (1^o ægteskab) og 402 (andet ægteskab).

324, MADS KRISTIAN GRAVESEN DIGE. Født 16. november 1893 i Vester Thorup. Trafikelev ved Statsbanerne 1910, trafikmedhjælper 1913, trafikassistent 1918, overtrafikassistent 1933, trafikkontrollør 1938, overtrafikkontrollør 1941, stationsforstander i Odense fra 1950 til 1963. R^I af Dbg. Afsked v. kgl. resol. 10. september 1963 fra udgangen af november 1963. Bopæl derefter Vesterbrogade 129, København.

Gift 20. august 1916 med ANNA KNUDSEN, født 31. august 1895 i Vinderup, datter af købmand S. Knudsen (død 1934) og hustru Kirsten, født Madsen (død 1927).

Et barn, 403.

De fire børn, 325-328, af Jens Christian Berthelsen Dige (253).

325, THOMAS PETER BERTHELTSEN DIGE. Født 8. juni 1885 i Røhr. Ugift, gårdejer i Heltborg.

326, POUL VILSBØLL BERTHELTSEN DIGE. Født 20. juli 1888 i Røhr. Snedker i København. Gift med ANNA ANDREASEN.

327, DORTHEA BERTHELTSEN DIGE. Født 16. september 1890, død 17. juni 1891 i Røhr.

328, BERTHEL BERTHELTSEN DIGE. Født 26. april 1891. Murer i Hjerm. Gift med METTE MADSEN.

Linjerne er ikke fulgt længere.

De to børn, 329-330, af Martin Berthelsen Dige (255).

329, HANS EVANG BERTHELTSEN DIGE. Født 27. december 1887. Gift 6. marts 1910 med OLGA DREWIN, født 24. juli 1883.

Tre børn: 404-406.

330, ELLA KAREN MARY ALBERTA HVAASS DIGE. Født 24. marts 1889 i Taarbæk. Gift 25. september 1912 med POUL KRISTIAN FROM HANSEN, født 24. marts 1889, søn af togfører H.W.O. Hansen. Trafikassistent ved DSB. Trafikkontrollør 1943. Billetkasserer 1947-59. Se Kraks "Blå Bog".

To børn: 407-408.

De fem børn, 331-335, af Karl Christian Berthelsen Dige (257).

331, KAREN MARIE DIGE. Født 7. august 1900. Gift med murer OTTO PEDERSEN, født 9. december 1898. Bopæl (1965) i Lund ved Frøstrup.

332, IMMANUEL DIGE. Født 18. november 1905 i Røhr, døbt 26. november 1905 i Røhr kirke. Vognmand i Hansted (1965). Gift 9. september 1951 i Hundborg kirke med ANNA MØLLER PEDERSEN, født i Snedstrup, Jannerup sogn, Hundborg herred, den 16. november 1930, døbt 26. december 1930 i Jannerup kirke, datter af husmand Peder Møller Pedersen og hustru Ane Marie Kristensen.

Et barn, 409.

333, ALMA PETRA DIGE. Født 28. januar 1909 i Røhr, døbt smstds. 14. februar 1909. Gift 19. november 1939 i Røhr kirke med husmand MARTIN CHRISTENSEN, Røhr, landpostbud (1965) i Bjerre, født 3. november 1901 i Store Skelsgaard, Tved sogn, døbt i Skinnerup kirke, søn af fodermester Jens Mortensen og hustru Kristine Kristensen.

Ingen børn.

334, FRANDS BERTHEL DIGE. Født 1. oktober 1911 i Ræhr, døbt 22. oktober 1911 i Ræhr kirke. Rutebilchauffør (1965), Hansted. Ugift.

335, ESTER VIKTORIA DIGE. Født 23. januar 1916 i Ræhr. Døbt 27. januar 1916, i kirken 27. februar 1916. Ugift. Bopæl (1965) i Hansted hos 334.

Datteren, 336, af Dorthea Marie Dige (260).

336, JENNY CATHRINE CAROLINE HOVE. Født i Vigsø 8. januar 1895. Gift 22. oktober 1919 i Vigsø med læge HARALD JOHANNES MOHR, født 5. marts 1893 i Ljørslev, Mors.

En søn, CLAUD HENRIK MOHR, født 3. august 1925.

Linjen følges ikke længere.

De tolv børn, 337-346, af Maren Kristine Christensen Dige (261).

337, PEDER CHRISTIAN JACOBSEN KIRKENSGAARD. Født 31. august 1896, urmager og musiker. Død 1935 (?) Gift med ELNA KIRKENSGAARD.

338, ANNA MARIE KIRKENSGAARD. Født 22. december 1897. Ugift. Død i Vordingborg.

339, CHRISTEN DIGE KIRKENSGAARD. Født 21. december 1898. Landmand, senere chokoladeforretning i Grenaa. Bopæl (1965) Atterup Kær pr. Trustrup.

340, VALDEMAR KIRKENSGAARD. Født 7. december 1899. Skrædersvend, Hurup.

341, THORVALD KIRKENSGAARD. Født 11. januar 1903, kommis, Hurup.

342, ERNST KIRKENSGAARD. Født 13. maj 1905. Smedesvend. Matros (1926) i torpedobåden "Flyvefisker". 1965, radioforretning.

343, MAGNUS KIRKENSGAARD. Født 21. juni 1906. Tømrersvend. Brønderslev (1926). Formand, Hune.

344, ESTHER KIRKENSGAARD. Født 27. september 1909. Gift med ... Volden. Boede (1965) Islands Brygge, København, men var syg.

345, GUDRUN KIRKENSGAARD. Født 11. april 1911. Gift med bager Kjeldgaard Pedersen (der var død før 1965).

346, TRE BØRN, deriblandt Petra og Marie, der døde som børn. Linjerne følges ikke længere.

Datteren, 347, af Christen Christensen Dige (262).

347, ANNA MARIE DIGE. Født 30. december 1912 i Stenum sogn, døbt 27. april 1913 i Stenum kirke. Gift 6. januar 1936 i Saltum kirke med CHRISTIAN PEDER CHRISTENSEN, født 15. marts 1909 i Saltum sogn, søn af urmager Niels Peter Kristensen og hustru Anna Thomine Caroline Christine Cecilie Clausen, Nr. Saltum. Urmager og guldsmed i Saltum.

Et barn, 410.

Datteren, 348, af Ane Cathrine Dige (268).

348, ALFA JOHANNE CATHRINE DIGE RASMUSSEN. Født 16. november 1905. Gift med fabriksleder SVEND NIELSEN, Mjølby, Sverige. Bopæl (1965) Rungsvägen 58², Mjølby, Sverige.

De fire børn, 349-352, af Petrea Christensen Dige (270).

349, JENS DIGE DRUSTRUP. Født 20. december 1909.

350, SVEND DIGE DRUSTRUP. Født 19. december 1914 i Ingstrup. Gift 4. oktober 1938 i Aalestrup kirke med ELLEN URFELDT, født 8. marts 1918 i Aalestrup. Bopæl (1965) Exnersvej 8, Aalborg.

Tre børn: 411-413.

351, ANNA DIGE DRUSTRUP. Født i Ingstrup sogn 12. oktober 1917, døbt i Ingstrup kirke 1. april 1918, lærerinde. Gift 23. juli 1949 i Vester Hjermitslev kirke med gårdejer JENS ANDREAS OLESEN, Kjærsgaard, født 26. december 1915, Hedegaard, Vennebjerg sogn, døbt 13. februar 1916 i Vennebjerg kirke, søn af gårdejer Jens Olesen og hustru Marie Helene Rann. Bopæl (1966) Sønderhaven, Serritslev, Vends.

To børn: 414-415.

352, INGA DIGE DRUSTRUP. Født 5. marts 1921 i Vester Hjermitslev. Gift 20. maj 1956 i Vester Hjermitslev kirke med JENS LUNDE TRUDSLEV, født 13. februar 1920 (21?) i Vester Hjermitslev, søn af gårdejer Jens Theodor Trudslev og Mette Marie Lunde. Bopæl (1966) Drustrupgaard, Vester Hjermitslev.

To børn: 416-417.

Datteren, 353, af Jens Christensen Dige (271).

353, ELLEN DIGE. Født i Løkken, Furreby sogn, 18. januar 1921. Gift 17. november 1946 i Sct. Thomas kirke med civilingeniør (1942)

JØRGEN ALBERT OTTOSEN, født 28. januar 1920 i Helligåndssogn, København, søn af fuldmægtig Otto Christopher Ottosen og Johanne Augusta Emilie Hansen. Bopæl (1968) Goldschmidtsvej 23, København.

To børn: 418-419.

E L V T E S L Æ G T L E D

NR. 354-419

De tre børn, 354-356, af Kristen Markussen Dige (289).

354, DAGNY EMILIE MARKUSSEN DIGE. Født 10. marts 1918 i Sennels, døbt 14. april 1918 i Sennels. Servitrice, Fjerritslev (1965). Gift 23. juni 1951 for borgmesteren i Aalborg med brøndborer HANS WERNER KRISTENSEN, Fjerritslev, født i Kollerup sogn, 13. september 1925, søn af brøndborer Martinus Kristensen og hustru Elise Katrine Jakobsen.

Fire børn: 420-23.

355, KRISTEN RICHARD DIGE. Født 18. august 1921 i Vesløs stationsby, Vesløs sogn, døbt 18. september 1921 i Vesløs kirke. Gift 20. oktober 1946 i Tømmerby kirke med SIGNE MIKKELSEN FØRBY, født 4. april 1922 i Tømmerby, døbt 12. maj 1922 i Tømmerby kirke, datter af husmand Anton Kristian Andersen Førby og hustru, Benned Marie Mikkelsen. Mælkehandler, Mølløvænget 9, Nykøbing Mors (1965).

Seks børn: 424-429.

356, SVEND ERIK DIGE. Født i Tømmerby sogn 3. december 1931, døbt 25. december 1931 i Tømmerby kirke. Vognmand i Frøstrup (1965). Gift 21. november 1931 i Vust kirke med ANNE GRETE JENSEN af Vust, født 12. april 1931 i Vust, døbt 17. maj 1931 i Vust kirke, datter af husmand Johannes Jensen og hustru Else Marie Nielsen.

Tre børn: 430-432.

De otte børn, 357-364, af Anders Andersen Hvass (290).

357, LARS ANDERSEN HVASS. Født 13. marts 1911, Nørtorp, Røhr sogn, døbt 14. april 1911 i Røhr. Jord- og betonarbejder i byggefaget, Bjelkes Alle 18, København N (1965). Gift 27. december 1941 for borgmesteren i Kalundborg med KAREN GRETHE NIELSEN, født 28. juli 1921 i Viskinge, døbt 28. august 1921 i Viskinge, datter af arbejdsmand Ole Peter Nielsen og hustru Emilie Marie Brandt, Viskinge.

To børn: 433-434.

358, DORTHEA KIRSTINE ANDERSEN HVASS. Født 26. marts 1912, Nørtorp mark, Røhr sogn, døbt 19. maj 1912 i Røhr. Gift 11. juli 1937 i Østerild kirke med landmand, fisker, senere husmand SØREN HUNDAHL GRAVESEN NIELSEN, født 29. februar 1921 i Kjelstrup by, Hillerslev sogn, døbt i Hillerslev kirke 7. april 1912, søn af gårdejer Niels Gravesen Nielsen og hustru Nielsine Nielsdatter. Bopæl 1965, Mågevej 2 B, Hirtshals.

Fire børn: 435-438.

359, DORTHEA MARIE ANDERSEN HVASS. Født 3. juni 1913, Nørtorp, Røhr sogn, døbt 29. juni 1913 i Røhr kirke. Gift 7. november 1937 i Østerild kirke med kirkebetjent, senere arbejdsmand (1965) PETER PEDERSEN, født 6. juni 1917 i Klim kær, Klim sogn, døbt 8. juli 1917 i Klim kirke, søn af husmand Laurits Pedersen og hustru Erika Andrea Gertsen. Bopæl 1965 Østerild.

Tre børn: 439-441.

360, LAURA CHRISTIANE ANDERSEN HVASS. Født 17. juni 1917 i Pugdal, Røhr sogn, døbt 22. juli 1917 i Røhr kirke. Gift 26. november 1939 i Østerild kirke med landmand KAJ SMED KRISTENSEN, født 22. oktober 1915 i Sennels, døbt i Sennels kirke den 28. november 1915, søn af husmand Lars Kristensen og hustru Kristine Jensen. Bopæl 1965: Sennels.

Fire børn: 442-445.

361, JENS ANDERSEN HVASS. Født 3. januar 1919 i Pugdal, Røhr sogn, døbt 9. februar 1919 i Røhr kirke. Gårdbestyrer (1942). Gift 9. marts 1941 i Tved kirke med BODIL SOPHIE GASBERG, født 30. oktober 1920 i Ballerum, Tved sogn, døbt 5. december 1920 i Tved kirke, datter af gårdejer Henrik Pedersen Gasberg og hustru Mette Marie Jensen.

Tre børn: 446-448.

362, MARY ANDERSEN HVASS. Født 23. september 1921 i Pugdal, Røhr sogn, døbt 6. november 1921 i Røhr kirke. Gift 12. december 1941 i Østerild kirke med landmand OLUF JUUL LARSEN, født 25. december 1913, døbt 27. januar 1914 i Hundstrup kirke. Bopæl (1965) Grønbjerg pr. Hundstrup.

Tre børn: 449-451.

363, NIELS AAGE ANDERSEN HVASS. Født 3. december 1923 i Pugdal, Røhr sogn, hjemmedøbt 12. januar 1924, fremstillet 20. april 1924 i Røhr kirke. Bopæl 1965 i Bjerre. Ugift, chauffør i Hansted.

364, ELLY ANTONETTE ANDERSEN HVASS. Født 5. juli 1926 i Østerild, døbt 12. september 1926 i Østerild kirke. Sygeplejerske. Gift 14. juli 1956 i Vor Frue kirke i Skive med seminarieelev HARRY LINDBERG TOFT, født 31. august 1930 i Fredsø, Lødderup sogn, Morsø søndre herred, døbt i Lødderup kirke 21. september 1930, søn af træhandler Niels Peter Nielsen Toft og hustru, Marie Kristoffersen Fredsø. Bopæl 1965: Karlslunde pr. Taastrup, lærer.

To børn: 452-453.

De to børn, 365-366, af Lars Svanborg Andersen Hvass (291).

365, VIGGO BERTHEL HVASS. Født 24. september 1914 i Thisted. Møbelhandler i Vejle, forretning til 1971 i Grønnegade 12, Vejle, bopæl Viemosevej 3, Bybæk ved Vejle. Gift 2. juni 1941 i Horsens klosterkirke med IRMA KJERGAARD NIELSEN, født 29. august 1918 i Set. Johannes sogn i Aarhus, døbt 17. januar 1919 i Aarhus Domkirke, datter af bagermester Jens Christian Nielsen og hustru Ane Helga Petersen.

To børn: 454-455.

366, AXEL SVANBORG HVASS. Født 5. september 1920 i Thisted, døbt 10. oktober 1920 i Thisted kirke. Møbelhandler i Thisted (disponent i faderens forretning, som han senere overtog). Gift 21. februar 1953 i Kingos kirke i København med SELMA ALICE LUKKIN, født 14. oktober 1921 i Fredens sogn, København, døbt 30. april 1922 i Fredens kirke, datter af matros Martin Voldemar Lukkin og hustru Emma Marie Nielsen.

Tre børn: 456-458.

De to børn, 367-368, af Marie Andersen Hvass (293).

367, INGEBORG DORTHEA CHRISTENSEN. Født 4. marts 1915 i Røhr, døbt i hjemmet 22. marts, fremstillet 30. april 1915 i Røhr kirke.

368, ELLA SOLVEIG CHRISTENSEN. Født i Røhr 29. december 1921.

Linjen følges ikke længere.

Sønnen, 369, af Mariane Thomsen Dige (297).

369, THOMAS CHRISTIAN DIGE SKADHAVE. Født og død i Feggesund 1. september 1903.

De ni børn, 370-378, af Ane Marie Dige (305).

- 370, ANNA MARIA POULSEN. Født 5. februar 1907 i Bedsted.
 371, ELNA DORTHEA POULSEN. Født 4. maj 1908.
 372, OLGA AUGUSTA POULSEN. Født 31. august 1909 i Thisted.
 373, MARRY KRISTINE POULSEN. Født 8. oktober 1910 i Torsted.
 374, THORA JOHANNE POULSEN. Født 18. marts 1913 i Vandet.
 375, KRISTINE ELISA POULSEN. Født 20. maj 1914.
 376, JENNY OTILLIA POULSEN. Født 30. april 1916.
 377, EMMY ELFRIDA POULSEN. Født 22. marts 1919.
 378, ESTER MAGDALENE DIGE POULSEN. Født 14. oktober 1920.

De to børn, 379-380, af Bertel Jensen Dige (308).

379, JOHANNE VESTERGAARD DIGE. Født 13. marts 1923 i Kallerup. Gift 13. maj 1951 i Kallerup kirke med elektriker SVEND AAGE ANDERSEN, født i Aalborg 15. april 1907. Et barn, Ea, født 26. maj 1957, døbt i Gentofte kirke. Ægteskabet opløst. Hun boede i 1969 Solnavej 38, Søborg.

Linjen følges ikke længere.

380, JENS CHRISTIAN VESTERGAARD DIGE. Født 9. oktober 1933 i Kallerup. Gift 1964 i Sjærring med INGRID MARIE JEPPESEN, født i Thorsted, datter af gårdmand Christian Carl Jepsen og hustru, Augusta Kristine Salmonsen. Bopæl 1969: Kallerup.

Et barn, 459.

Datteren, 381, af Christen Nielsen Dige (309).

381, DORTHEA MARIE KNAKKERGAARD DIGE (kaldet Thea). Født 3. april 1917, døbt 9. april 1917 i Skinnerup, fremstillet i Skinnerup kirke den 24. juli 1917. Student 1936, Viborg. 1940 tandlæge, Gl. Kongevej 99, København. Ugift.

De fire børn, 382-385, af Johanne Marie Dige (310).

- 382, THOMAS BUNK. Født i Ræhr 8. december 1912.
 383, CHRISTA BUNK. Født 17. februar 1914 i Ræhr.
 384, CHRISTIAN DIGE BUNK. Født i Ræhr 24. oktober 1917.
 385, LARS PETER BUNK. Født i Ræhr den 24. oktober 1917.

Linjerne følges ikke længere.

De fire børn, 386-389, af Jens Magnus Jensen Dige (311).

386, ANNA FRØKJÆR DIGE. Født 30. august 1915 i Febbersted, døbt 26. september 1915 i Ræhr kirke, død 19. april 1917, begravet 26. april 1917, Ræhr kirkegård.

387, JOHANNE KRISTINE DIGE. Født 23. juli 1921 i Nørre Skjoldborg, Skjoldborg sogn, døbt 14. august 1921 i Skjoldborg kirke. Gift 4. juni 1950 i Skjoldborg kirke med vognmand HARTVIG POULSEN af Skjoldborg, født 29. januar 1922 i Skjoldborg sogn, døbt 5. marts 1922 i Skjoldborg kirke, søn af tømrer Anders Christian Poulsen og hustru Gro Høskuldsdatter Flatland.

Tre børn: 460-462.

388, JENNY ALMA DIGE. Født 31. oktober 1926 i Nørre Skjoldborg, døbt 28. november 1926 i Skjoldborg kirke. Gift med købmand HARALD IMMERSSEN.

Linjen er ikke fulgt længere.

389, ANNA MARGRETHE DIGE. Født 20. november 1936 smstds., døbt 13. december 1936 i Skjoldborg kirke. Gift med elektriker HANS CHRISTENSEN, Thisted.

Linjen er ikke fulgt længere.

Datteren, 390, af Martin Jensen Dige (312).

390, DORRIT JONNA DIGE. Født 7. august 1947 i Sct. Johannes sogn i Aarhus. Adopteret af M.J. Dige og Laura M. Dige (312) ved bevilning af 30. august 1948.

De tre børn, 391-393, af Anton Dige (316^b).

391, MARIA KATHRINE DIGE. Født 1. januar 1919 i Fredericia, Sct. Michaelis sogn, døbt 26. januar 1919 i Sct. Michaelis kirke, Fredericia. Bopæl (1961) Højvang, Prangervej, Fredericia. Ugift.

392, CHRISTIAN ARNE VOTBORG DIGE. Født 10. december 1921 i Fredericia, hjemmedøbt 19. januar 1922, fremstillet 5. marts 1922 i Sct. Michaelis kirke, Fredericia. Bopæl som 391. Ugift.

393, KAREN MARGRETHE DIGE. Født 17. september 1923 i Fredericia, døbt 21. oktober 1923 i Sct. Michaelis kirke, Fredericia. Bopæl som 391 og 392. Ugift.

De tre børn, 394-396, af Carl Marius Dige (317).

394, KAJ DIGE. Født 23. juni 1924 i Solbjerg, døbt i Solbjerg kirke. Ugift. Død 30. marts 1962.

395, GERDA DIGE. Født 6. januar 1926 i Solbjerg sogn, døbt 31. januar 1926 i Solbjerg. Tandlæge 1949. Gift 28. juli 1951 i Buerup kirke med VAGN WILHELM OHRT, landsretssagfører i Slagelse, født 24. februar 1925 i Dalmose, Gimlinge sogn, døbt 29. marts 1926 i Gimlinge kirke, søn af trafikassistent, senere stationsforstander Svend Henry Ohrt og hustru Johanne Margrethe født Johansen.

Tre børn: 463-465.

396, MAGNA DIGE. Født 24. marts 1929 i Solbjerg sogn, Løve herred, døbt 14. april 1929 i Solbjerg kirke. Tandlæge 1958. Fra maj 1960 ansat på skoletandklinikken i Silkeborg. Fører navnet Dige også efter giftermålet. Gift 25. november 1959 i Sct. Mortens kirke, Randers, med dyrlæge EBBE MOGENSEN, født 28. juni 1929 i Fjeldsted sogn, Odense amt, døbt 4. august 1929 i Harndrup kirke, søn af gårdejer Knud Magnus Kristen Mogensen og hustru Sørine Kirstine født Larsen. Bopæl (1961) Drewsensvej 6, Silkeborg.

Linjen er ikke fulgt længere.

Datteren, 397, af Marie Dige (320).

397, INGEBORG DIGE JENSEN. Født 21. november 1907 i Vester Thorup. Gift med møbelhandler KNUD VIDEBÆK. Bopæl: Provstejorden 24, Aalborg.

Linjen er ikke fulgt længere.

De tre børn, 398-400, af Trine Dige (322).

398, FRANTZ CHRISTIAN DIGE HAVE. Født 28. februar 1911.

399, GUNNAR BJARNE DIGE HAVE. Født 5. marts 1913.

400, MAJA KATRINE DIGE HAVE. Født 11. juli 1918.

Linjerne er ikke fulgt længere.

De to børn, 401 og 402 af Berthel Dige (323).

401, HERLUF DIGE. Født 7. november 1921, død 18. december 1921.

402, HANS DIGE. Født 25. januar 1930 i Thorup sogn, hjemmedøbt 27. januar 1930, fremstillet 27. april 1930. Gift 15. april 1951 i Øsløs kirke med BODIL KRISTIANE BOJER, født i Vesløs 27. maj 1930, datter af skomager Severin Bojer og hustru, Luniva Kristine.

To børn: 466-467.

Sønnen, 4o3, af Mads Christian Gravesen Dige (324).

4o3, PALLE HVASS DIGE. Født 2o. november 1918 i Skive. Student i 1936, Ordrup, cand.jur. 1943, sagførerfuldmægtig i København. 17. oktober 195o sagfører, 3o. juli 1952 landsretssagfører smstds. 1938-44 tillige manuduktør. 1944 universitetets guldmedalje (en undersøgelse og kritisk vurdering af de bevisbyrderegler, som dansk ret anvender i kontraktsforhold). Gift 8. januar 1946 på Frederiksberg med ELLA MARGRETHE NIELSEN, født 28. april 1923 i London, datter af Knud Tage Sofus Nielsen og Ellen Christensen.

De tre børn, 4o4-4o6, af Hans Evang Berthelsen Dige (329).

4o4, AYOE EVA HVASS DIGE. Født 31. maj 191o. Gift Brandt. Bopæl (1976) 2o La Guardia Ave, Iselin, N.J. o883o, USA.

4o5, JØRGEN HVASS DIGE. Født 15. august 1912.

4o6, MARTIN HVASS DIGE. Født 18. december 1914.

Nærmere oplysninger mangler.

De to børn, 4o7-4o8, af Ella Karen Alberta Mary Hvass Dige (33o).

4o7, PER FROM HANSEN. Født 22. juni 1915, Frederiksberg Alle 1o, Sct. Thomas sogn, Frederiksberg. Student Sorø, 1933. Cand.med. 194o, Københavns universitets guldmedalje 1944, dr.med. 1949, specialist-
anerkendelse 195o, assisterende overlæge 1958, overlæge ved Køben-
havns amts sygehus i Glostrup 1959. Lektor ved Københavns universi-
tet. Gift 29. juli 194o på Frederiksberg med læge INGE GEORGIA HOLM,
født 13. december 1913 på Frederiksberg, datter af apoteker Sophus
Johannes Holm og hustru, Gudrun Lange.

4o8, TOVE FROM HANSEN. Født 19. november 1924. Lægeseekretær. Gift 23. juni 1949 i Tiløb kirke med taksator NIELS FREDERIK WILHELM WITZKE, født 31. maj 1924 i København (Østerbrogade 6).

Sønnen, 4o9, af Immanuel Dige (332).

4o9, PEER KARL DIGE. Født 4. juli 1954 i Hansted, døbt 15. august 1954 i Hansted kirke.

Datteren, 41o, af Anna Marie Dige (347).

41o, DORIS THOMINE DIGE KRISTENSEN. Født 28. november 1936 i Saltum, døbt i Saltum kirke. Gift smstds. 8. august 1959 med landmand JØRGEN LARSEN, Plouggaard, Vadum Torp.

Ingen børn (1965).

De tre børn, 411-413, af Svend Dige Drustrup (350).

411, PER DRUSTRUP. Født 5. februar 1939, V. Hjermitlev.

412, HANNE DRUSTRUP. Født 17. januar 1946, Dronninglund.

413, INGE DRUSTRUP. Født 17. februar 1949, Mariager.

De to børn, 414-415, af Anna Dige Drustrup (351).

414, JENS DRUSTRUP OLESEN. Født i Brønderslev 14. oktober 1952, døbt 30. november 1952 i Ø. Brønderslev kirke.

415, KAREN MARIE OLESEN. Født 1. maj 1954 i Brønderslev, døbt 11. juli 1954 i Ø. Brønderslev kirke.

De to børn, 416-417, af Inge Dige Drustrup (352).

416, JOHAN DIGE TRUDSLEV. Født 4. december 1961.

417, THOMAS DIGE TRUDSLEV. Født 1. januar 1965.

De to børn, 418-419, af Ellen Dige (353).

418, GERTRUD DIGE OTTOSEN. Født 23. september 1950.

419, ANDERS JØRGEN DIGE OTTOSEN. Født 23. juni 1953.

T O L V T E S L Æ G T L E D

NR. 420-467

De fire børn, 420-423, af Dagny Emilie Markussen Dige (354).

420, KAJ DIGE. Født 3. maj 1941 på Rigshospitalet, København, døbt i Lundtofte kirke 6. juli 1941. Elektriker, Frøstrup. Gift 10. april 1965 i Øsløs kirke med ANE LISE SØRENSEN, født 23. januar 1942 i Thorsbjerg, Øsløs sogn, døbt 6. april 1942 i Øsløs kirke, datter af husmand Marinus Sørensen og hustru, Agnes Frederikke Pedersen.

421, KURT KRISTENSEN. Født 1. november 1951 på Fjerritslev sygehus, døbt på sygehuset 10. november 1951, fremstillet i Fjerritslev kirke 23. marts 1951.

422, BENTE KRISTENSEN. Tvilling med 421, født og døbt som denne.

423, ANNALISE KRISTENSEN. Født 19. september 1953 i Fjerritslev, Kollerup sogn, døbt i Fjerritslev kirke 1. november 1953.

De seks børn, 424-429, af Kristen Richard Dige (355).

424, NIELS REINHARDT FØRBY DIGE. Født 8. maj 1948 i Slude, Frørup sogn, Svendborg amt, døbt 20. juni 1948 i Frørup kirke.

425, LEIF FØRBY DIGE. Født 3. juni 1949 smstds, døbt 10. juli 1949 i Frørup kirke.

426, HENNY MERETE FØRBY DIGE. Født 28. december 1950 på Nykøbing Mors sygehus, døbt 23. marts 1951 i Tømmerby kirke.

427, ANNE MARIE FØRBY DIGE. Født 1. februar 1954 i Nykøbing Mors, døbt 16. maj 1954 i Nykøbing Mors kirke.

428, SØREN FØRBY DIGE. Født 19. september 1957 i Nykøbing Mors, døbt 17. november 1957 i Nykøbing Mors kirke.

429, BJARNE FØRBY DIGE. Født 14. oktober 1960 i Nykøbing Mors, døbt samme sted 4. december 1960.

De tre børn, 430-432, af Svend Erik Dige (356).

430, KARL GEORG DIGE. Født 1. april 1954 på Fjerritslev sygehus, døbt 30. maj 1954 i Tømmerby kirke.

431, ELSE MARIE DIGE. Født 30. december 1955 på Fjerritslev sygehus, døbt 29. januar 1956 i Tømmerby kirke.

432, KNUD BØRGE DIGE. Født 21. august 1963 i Frøstrup, Tømmerby sogn, døbt 27. oktober 1963 i Tømmerby kirke.

De to børn, 433-434, af Lars Andersen Hvass (357).

433, BIRTE LISE ANDERSEN HVASS. Født 22. april 1943 i Sct. Johannes sogn, København, døbt 27. juni 1943 i Bethlehem kirken, Aaboulevarden, København.

434, JYTTE ENA HVASS. Født 3. oktober 1946 i Sct. Markus sogn, Frederiksberg, døbt 1. december 1946 i Anna kirken, København. Gift 2. juli 1966 på Københavns rådhus med slagtersvend KNUD ERIK FRIIS BALLEBY, født 18. december 1943 i Spjald, Brejning (Ringkøbing), døbt 6. februar 1944 i Brejning kirke, søn af slagtermester Hjalmar Balleby og hustru Lilly Amanda Balleby (Tagensvej 65, København). Bopæl (1966) Godthåbsvej 8^I, København F.

De fire børn, 435-438, af Dorthea Kirstine Andersen Hvass (358).

435, BODIL MERETE GRAVESEN NIELSEN. Født 27. november 1938 i Sen-

nels, Hillerslev herred, døbt 6. januar 1939 i Sennels kirke. Eks-peditrice. Gift 18. november 1962 i Hirtshals kirke med seminarie-elev THORKILD CHRISTENSEN, født i Skærum, Horns herred, den 24. februar 1941, døbt 10. april 1941 i Åsted kirke, søn af købmand Keld Leo Christensen og hustru Marie Madsen. Fra 1. oktober 1965 lærer i Agersted, Vendsyssel.

Et barn, 468.

436, JØRGEN GRAVESEN NIELSEN. Født 4. januar 1944 i Sennels sogn, døbt 6. februar 1944 i Sennels kirke. Udlært som vådbinder. Gift 16. maj 1964 i Taars kirke, Hjørring amt, med kontorelev ANNA MARIE HOLST, født 22. oktober 1938 i Taars by, døbt 22. januar 1939 i Taars kirke, datter af arbejdsmand Verner Holst og hustru Karen Emilie Nielsen. Bopæl (1965) Hirtshals, hvor fru N. har arbejde på Hjørring-Hirtshals-banen som kontorassistent.

437, RIGMOR GRAVESEN NIELSEN. Født 18. oktober 1945 i Sennels sogn, døbt 18. november 1945. Realeksamen, et år i England, to-årigt korrespondentkursus. Korrespondent (1965) hos firmaet Glud og Marstrand, København.

438, AASE GRAVESEN NIELSEN. Født 5. februar 1948 i Sennels, døbt 14. marts 1948 i Sennels. Gik i 1965 på Hadsten højskole.

De tre børn, 439-441, af Dorthea Marie Andersen Hvass (359).

439, SONJA MARIE PEDERSEN. Født 5. januar 1938 i Østerild sogn, døbt 23. januar 1938 i Østerild kirke. Gift 26. oktober 1957 i Østerild kirke med LARS SMED GREGERSEN, født 3. juni 1935 i Kløv Kær, Hunstrup sogn, døbt 30. juni 1935 i Hunstrup kirke, søn af husmand Gerhard Marius Gregersen og hustru Mathilde Smed Kristensen. Ansat (1965) på amtsligningsinspektoratet i Thisted. Bopæl Islandsvej 7, Thisted.

440, ERLAND PEDERSEN. Født 28. september 1939 i Østerild sogn, Thisted amt, døbt 20. oktober 1939 i Østerild kirke. Bankbogholder i København, fra 23. november 1965 i Lindholm, fra september 1966: Syrenvej 9, Hou pr. Ulsted, fra marts 1969: Kolkær, Hals.

Navneforandring ved bevis af 2. november fra Overpræsidenten i København til at føre slægtsnavnet Hvass-Pedersen (fulde navn: ERLAND HVASS-PEDERSEN). - Gift 29. juli 1961 i Aalborg Domkirke med kontorassistent KIRSTEN MERETE RASMUSSEN, født 2. maj 1942 i

Aalborg Domsogn, døbt 21. juni 1942 i Aalborg Domkirke, datter af mekaniker Svend Magnus Rasmussen og hustru Frida Marie Christensen.

Tre børn: 469-471.

441, MONA ERIKA PEDERSEN. Født 26. september 1942 i Østerild, døbt 18. oktober 1942 smstds. Gift 15. april 1962 i Østerild med støberi-arbejder BØRGE ØSTERGAARD KJELDSSEN, født 28. maj 1936 i Villerslev sogn, døbt 21. juni 1936 i Villerslev, søn af boelsmand Arne Østergaard Kjeldsen og hustru Ane Johanne Andersen.

Et barn, 472.

De fire børn, 442-445, af Laura Christiane Andersen Hvass (360).

442, CHRISTA SMED KRISTENSEN. Født i Sennels 3. maj 1940, døbt i Sennels kirke 2. juni 1940. Gift 5. december 1959 i Sennels kirke med landmand HOLGER PEDERSEN, Sennels.

443, EGON SMED KRISTENSEN. Født 11. juni 1941, døbt 20. juli 1941 i Sennels. Chauffør i Sennels. Gift 1. januar 1963 i Arup med INGER RIIS.

444, LILLY SMED KRISTENSEN. Født i Sennels 19. november 1942, døbt 26. december 1942 i Sennels kirke. Ugift (1965), ansat hos guldsmed Henningsen i Thisted.

445, LARS SMED KRISTENSEN. Født 15. januar 1949, døbt 27. februar 1949 i Sennels kirke.

De tre børn, 446-448, af Jens Andersen Hvass (361).

446, HANS CHRISTIAN ANDERSEN HVASS. Født 14. juli 1942 i Bjerre, Vigsø sogn, døbt 16. august 1942 i Ræhr kirke.

447, ANNA LIS ANDERSEN HVASS. Født 5. juli 1944 i Bjerre, døbt 8. oktober 1944 i Vigsø kirke.

448, ELLY IRENE ANDERSEN HVASS. Født 1. august 1945 i Bjerre, Vigsø sogn, hjemmedøbt 1. september 1945, fremstillet i Vigsø kirke 14. oktober 1945.

De tre børn, 449-451, af Mary Andersen Hvass (362).

449, KARL OVE LARSEN. Født 4. juni 1942 i Grønbjerg, Hunstrup sogn, døbt 5. juli 1942 i Hunstrup kirke.

450, KNUD EJVIND LARSEN. Født 7. november 1943 i Hunstrup, døbt 25. december 1943 i Hunstrup kirke. Matros (1965).

451, INGA IRENE LARSEN. Født 14. juni 1952 i Grønbjerg, Hunstrup sogn, døbt 20. juli 1952 i Hunstrup kirke.

De to børn, 452-453, af Elly Antonette Andersen Hvass (364).

452, KIRSTEN LINDBERG TOFT. Født 11. december 1958 på amtssygehuset i Skive. Døbt 18. januar 1959 i Vejby kirke.

453, ANDERS LINDBERG TOFT. Født 25. januar 1963 i domsognet Roskilde, døbt 24. februar 1963 i Karlstrup kirke.

De to børn, 454-455, af Viggo Berthel Hvass (365).

454, STEEN KJERGAARD HVASS. Født 3. juli 1946 i Vejle, døbt 25. august 1946 i Sct. Nicolaj kirke i Vejle. Student, Vejle gymnasium, magister (forhistorisk arkæologi) 10. februar 1975, Københavns universitet. Ansat (1976) under Statens humanistiske Forskningsråd. Gift 15. februar 1975 med LONE BECK CHRISTENSEN, født 9. oktober 1943, Trinitatis sogn, København. Bopæl (1976) Lyngborghave 6^I tv, Birkerød.

To børn: 454^a-454^b, der anføres her:

454^a, MORTEN WIENECKE HVASS, født 1. februar 1967 i hustruens første ægteskab.

454^b, TUE HVASS. Født 23. juli 1974.

455, PEER KJERGAARD HVASS. Født 7. april 1952, Bredballe Strand, Hornstrup sogn, døbt 15. juni 1952 i Hornstrup kirke. Læser (1976) til svagstrømsingeniør ved Sønderborg Teknikum.

De tre børn, 456-458, af Axel Svanborg Hvass (366).

456, ANETTE HVASS. Født 12. december 1953 i Thisted, døbt 21. februar 1954 i Thisted kirke. Hun er (1975) indendørsarkitekt, ansat i firmaet Indbo, Købmagergade, København. Ugift.

457, SUSANNE HVASS. Født 22. oktober 1956 i Thisted, døbt 1. januar 1957 i Thisted kirke. Hun er (1975) sygeplejeelev på sygeplejeskolen, Viborg sygehus. Ugift.

458, BIRGIT HVASS. Født 22. december 1962 i Thisted, døbt 24. februar 1963 i Thisted kirke.

Datteren, 459, af Jens Christian Vestergaard Dige (380).

459, ANETTE JEPPESEN DIGE. Født 21. marts 1966 i Kallerup.

De tre børn, 460-462, af Johanne Kristine Dige (387).

460, JENS CHRISTIAN POULSEN. Født 15. september 1951 i Skjoldborg sogn, døbt 21. oktober 1951 i Skjoldborg kirke.

461, INGE LISE POULSEN. Født 15. april 1954 i Skjoldborg sogn, døbt 13. juni 1954 i Kallerup kirke.

462, HANS OLE POULSEN. Født 15. maj 1959 i Skjoldborg sogn, døbt den 5. juli 1959 i Kallerup kirke.

De tre børn, 463-465, af Gerda Dige (395).

463, ANNE MARGRETHE OHRT. Født 30. maj 1953 i Bethlehems sogn, København. Døbt 26. juli 1953 i Buerup kirke.

464, DORTE DIGE OHRT. Født 27. april 1956 i Sct. Mikkels bysogn, Slagelse, døbt 17. juni 1956 i Sct. Mikkels kirke, Slagelse.

465, JAKOB DIGE OHRT. Født 6. november 1957 i Sct. Mikkels bysogn, Slagelse, døbt 23. februar 1958 i Sct. Mikkels kirke, Slagelse.

De to børn, 466-467, af Hans Dige (402).

466, BJARNE DIGE. Født 20. august 1951 i Thorup, Han herred, døbt 21. oktober 1951 i Thorup kirke.

467, ALLAN DIGE. Født 23. december 1954 i Thorup, døbt 20. februar 1955 i Thorup.

T R E T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 468-472

Datteren, 468, af Bodil MERETE GRAVESEN NIELSEN (435).

468, MARIANNE HVASS CHRISTENSEN. Født 5. juli 1964 i Hjørring, døbt 16. august 1964 i Sct. Catarina kirke, Hjørring.

De tre børn, 469-471, af Erland Hvass-Pedersen (440).

469, ANEE HVASS-PEDERSEN. Født 8. januar 1963 i Hellig Kors sogn, København, døbt 14. april 1963 i Vigerslev kirke, København.

470, TINE HVASS-PEDERSEN. Født 27. maj 1965 i Hellig kors sogn, København, døbt 25. juli 1965 i Margrethekirken, København.

471, En søn, født 3. juni 1966, død 6. juni 1966.

Datteren, 472, af Mona Erika Pedersen (441).

472, LENE ØSTERGAARD KJELDEN. Født 26. juli 1962 i Thisted, døbt 2. september 1962 i Thisted kirke.

Hermed ender oversigten over Hvass-Dige slægten.

-oOo-

K A P I T E L 3

M E T T E C A T H R I N E - S L Æ G T E N

NR. 473-676

PERSONFORTEGNELSE

KAPITEL 3

METTE-CATHRINE-SLÆGTEN

(Oversigtsstamtavler nr. 12-16)

6° slægtled		Børn:
	473, Mette Cathrine Hvass	474-484
7° slægtled		
	De elleve børn, 474-484 af Mette Cathrine Hvass:	
	474, Arnoldus Christian	
	475, Giertrud Sophie Jensdatter Hyldgaard	485-489
	476, Christen	
	477, Ane Marie Jensdatter	490
	478, Christen Jensen Hyldgaard	
	479, Anders Hvas Jensen	491-498
	480, Karen Jensdatter Hyldgaard	
	481, Thomas Christian Jensen Hyldgaard	
	482, Karen Jensdatter Hyldgaard	
	483, Sophie Cathrine Jensdatter Hyldgaard	
	484, Sofie Catrine Jensdatter Hyldgaard	
8° slægtled		
	De fem børn, 485-489, af Giertrud Sophie Jensdatter Hyldgaard (475):	
	485, Maren Andersen	
	486, Stephan Andersen	499-502
	487, Anders Andersen	503-508
	488, Mette Cathrine	
	489, Ane Marie Andersen	509-513
	Sønnen, 490, af Ane Marie Jensdatter Vestergaard (477)	
	490, Anders Christensen (Hvass)	514-518
	De otte børn, 491-498, af Anders Hvass Jensen (479)	
	491, Jens Andersen	
	492, Dødfødt dreng	
	493, Jens Hyldgaard Andersen	
	494, Christen Hyldgaard Andersen	
	495, Dødfødt dreng	

Børn:

- 496, Johanne Andersen
 497, Dødfødt datter
 498, Ingeborg Andersen
- 9^o slægtled
 De fire børn, 499-502, af Stephan Andersen (486)
 499, Niels Stephansen
 500, Nicolai Stephansen
 501, Anders Stephansen
 502, Anders Stephansen
- De seks børn, 503-508, af Anders Andersen (487)
 503, Sophie Caroline
 504, Dorthe
 505, Christine
 506, Anders Christian
 507, Andrea
 508, Marie
- De fem børn, 509-513, af Ane Marie Andersen (489)
 509, Anders Christensen Gade
 510, Maren Jensdatter Gade
 511, Jens Gade Madsen
 512, Mads Peter Madsen
 513, Anders Kristensen Madsen
- De fem børn, 514-518, af Anders Hvass (490)
 514, Anna Marie Hvass
 515, Christen Andersen Hvass 519-521
 516, Kristian Peder Andersen Hvass 522-526
 517, Dorthea Marie Andersen Hvass
 518, Jens Andersen Hvass 527-531
- 10^o slægtled
 De tre børn, 519-521, af Christen Andersen Hvass (515)
 519, Ingrid Hvass
 520, Hilda Hvass 532-533
 521, Svend Frøslev Hvass 534-536
- De fem børn, 522-526, af Kristian Peter Andersen
 Hvass (516)
 522, Kristian Hvass
 523, Marie Hvass 537-545
 524, Henrik Hvass 546-549

	Børn:	
525, Kirstine Hvass	550-556	
526, Anna Hvass		
De fem børn, 527-531, af Jens Andersen Hvass (518)		
527, Andreas Hvass	557-558	
528, Niels Knudsen Hvass	559-564	
529, Kristian Knudsen Hvass	565-569	
530, Kristine Hvass	570-574	
531, Johannes Hvass	575-582	
11 ^o slægtled		
De to børn, 532-533, af Hilda Hvass (520)		
532, Helga Hvass Jørgensen		
533, Aage Hvass Jørgensen		
De tre børn, 534-536, af Svend Frøslev Hvass (521)		
534, Ruth Frøslev Hvass	583-584	
535, Thorbjørn Frøslev Hvass	585-586	
536, Kristen Sigurd Frøslev Hvass	587-588	
De ni børn, 537-545, af Marie Hvass (523)		
537, Esther Hvass Jacobsen		
538, Regnar Hvass Jacobsen	589-591 ^b	
539, Gudmund Hvass Jacobsen	592-595	
540, Folke Hvass Jacobsen	596-597	
541, Holger Hvass Jacobsen	598-600	
542, Frode Hvass Jacobsen	601-602	
543, Erik Hvass Jacobsen	603-606	
544, Edith Hvass Jacobsen	607-609	
545, Else Hvass Jacobsen	610-611	
De fire børn, 546-549, af Henrik Hvass (524)		
546, Gerda Hvass	612-615	
547, Ernst Hvass	616-619	
548, Inga Hvass	620-623	
549, Børge Hvass		
De seks børn, 550-556, af Kirsten Hvass (525)		
550, Kristian Hvass Møller	624-626	
551, Vagn Hvass Møller		
552, Valborg Hvass Møller		
553, Ejvind Hvass Møller	627-628	
554, Gunhild Hvass Møller	629-631	
555, Bent Hvass Møller		

	Børn:
556, Inga Hvass Møller	
De to børn, 557-558, af Andreas Hvass (527)	
557, Søren Sørensen Hvass	632-633
558, Ester Sørensen Hvass	634-637
De seks børn, 559-564, af Niels Knudsen Hvass (528)	
559, Jens Madsen Hvass	638-639
560, Agner Normann Hvass	640-641
561, Peder Kristian Hvass	642-643
562, Egon Hvass	644-645
563, Anna Marie Hvass	646-647
564, Else Sigrid Hvass	648
De fem børn, 565-569, af Kristian Knudsen Hvass (529)	
565, Frida Hvass	649
566, Margrethe Boll Hvass	650-654
567, Lilly Boll Hvass	655-657
568, Robert Boll Hvass	658-660
569, Harald Boll Hvass	661
De fem børn, 570-574, af Kristine Hvass (530)	
570, Betty Andersen	
571, Else Andersen	
572, Ejgil Andersen	
573, Ellen Margrethe Andersen	
574, Vagner Andersen	
De otte børn, 575-582, af Johannes Hvass (531)	
575, Andreas Tingholm Hvass	
576, Mary Tingholm Hvass	662-664
577, Elly Hvass	
578, Dagny Hvass	
579, Frede Hvass	665-669
580, Else Hvass	670-671
581, Inger Hvass	672-674
582, Jens Hvass	
12 ^o slægtled	
De to børn, 583-584, af Ruth Frøslev Hvass (534)	
583, Erling Hvass Jacobsen	
584, Jes Torben Hvass Jacobsen	
De to børn, 585-586, af Thorbjørn Frøslev Hvass (535)	
585, Margit Hvass	

- 586, Frank Frøslev Hvass
- De to børn, 587-588, af Kristen Sigurd Frøslev Hvass (536)
- 587, Birgitte Hvass
- 588, Anette Hvass
- De fire børn, 589-591^b, af Regnar Hvass Jacobsen (538)
- 589, Uffe Kjems Jacobsen
- 590, Birgit Kjems Jacobsen
- 591, Bjarne Kjems Jacobsen
- 591^b, Frede Kjems Jacobsen
- De tre børn, 592-595, af Gudmund Hvass Jacobsen (539)
- 592, Gerda Hvass Jacobsen
- 593, Grethe Hvass Jacobsen
- 594, Lonny Hvass Jacobsen
- 595, Klaus Hvass Jacobsen
- De to børn, 596-597, af Folke Hvass Jacobsen (540)
- 596, Alf Benny Jacobsen
- 597, Lena Yvonne Jacobsen
- De tre børn, 598-600, af Holger Hvass Jacobsen (541)
- 598, Hanne Jonna Jakobsen
- 599, Jan Mogens Jakobsen
- 600, Grethe Marianne Jakobsen
- De to børn, 601-602, af Frode Hvass Jakobsen (542)
- 601, Merete Hvass Jakobsen
- 602, Jeanette Hvass Jakobsen
- De fire børn, 603-606, af Erik Hvass Jakobsen (543)
- 603, Finn Leo Jakobsen
- 604, Arne Kurt Jakobsen
- 605, Inge Lis Jakobsen
- 606, Jens Jørgen Jakobsen
- De tre børn, 607-609, af Edith Hvass Jakobsen (544)
- 607, Vita Marie Jensen
- 608, Inga Anita Jensen
- 609, Tage Robby Jensen
- De to børn, 610-11, af Else Hvass Jakobsen (545)
- 610, Flemming Hvass Nielsen
- 611, Lillian Hvass Nielsen
- De fire børn, 612-615, af Gerda Hvass (546)
- 612, Karin Hvass Sejersen

Børn:

- 613, Hanne Hvass Sejersen
 614, Nanna Hvass Sejersen
 615, Susanne Hvass Vad
 De fire børn, 616-619, af Ernst Hvass (547)
 616, Uffe Hvass
 617, Henrik Hvass
 618, Agnete Hvass
 619, Gunhild Hvass
 De fire børn, 620-623, af Inga Hvass (548)
 620, Helle Hvass Ingwersen
 621, Ulf Hvass Ingwersen
 622, Steen Hvass Ingwersen
 623, Anne Bolette Hvass Ingwersen
 De tre børn, 624-626, af Kristian Hvass Møller (550)
 624, Frits Hvass Møller
 625, Per Hvass Møller
 626, Hanne Hvass Møller
 De to børn, 627-628, af Ejvind Hvass Møller (553)
 627, Lars Ole Hvass Møller
 628, John Hvass Møller
 De tre børn, 629-631, af Gudmund Hvass Møller (554)
 629, Bent Jepsen
 630, Grete Jepsen
 631, John Jepsen
 De to børn, 632-633, af Søren Sørensen Hvass (557)
 632, Hans Hvass
 633, Per Hvass
 De fire børn, 634-637, af Esther Sørensen Hvass (558)
 634, Martin Blaaberg
 635, Poul Blaaberg
 636, Kaj Ole Blaaberg
 637, Dorthe Hvass Blaaberg
 De to børn, 638-639, af Jens Hvass (559)
 638, Anna Lise Hvass
 639, Ellen Hvass
 De to børn, 640-641, af Agner Hvass (560)
 640, Leif Normann Hvass

638^a (se 13^o
 slægtled)

639^{a-d} (se 13^o
 slægtled)

- 641, Mona Yvonne Hvass Børn:
641^a (se 13^o
slægtled)
- De to børn, 642-643, af Peder Kristian Hvass (561)
- 642, Solveig Hvass 642^{a-b} (se 13^o
slægtled)
- 643, Finn Agerholm Hvass 643^{a-b} (se 13^o
slægtled)
- De to børn, 644-645, af Egon Hvass (562)
- 644, Marianne Hvass
- 645, Niels Jørgen Hvass
- De to børn, 646-647, af Anna Marie Hvass (563)
- 646, Allan Normann Vitus Larsen 675^{a-c}
- 647, Jonna Anita Larsen
- Datteren, 648, af Else Sigrid Hvass (564)
- 648, Ingrid Hvass Paarup
- Sønnen, 649, af Frida Boll Hvass (565)
- 649, Thorkild Bisgaard
- De fem børn, 650-654, af Margrethe Boll Hvass (566)
- 650, Esther Hvass Pedersen 676
- 651, Poul Hvass Pedersen
- 652, Arne Hvass Pedersen
- 653, Else Hvass Pedersen
- 654, Inge Hvass Pedersen
- De tre børn, 655-657, af Lilly Hvass (567)
- 655, Else Kohl Lauritzen
- 656, Lis Kohl Lauritzen
- 657, Anna Kohl Lauritzen
- De tre børn, 658-660, af Robert Boll Hvass (568)
- 658, Steen Jensen Hvass
- 659, Thyge Jensen Hvass
- 660, Susanne Jensen Hvass
- Sønnen, 661, af Harald Boll Hvass (569)
- 661, Leif Østergaard Hvass
- De tre børn, 662-664, af Mary Tingholm Hvass (576)
- 662, Bente Lissy Bendixen
- 663, Verner Hvass Bendixen
- 664, Poul Erik Bendixen
- De fem børn, 665-669, af Frede Hvass (579)
- 665, Jørgen Brogaard Hvass

Børn:

- 666, Jan Brogaard Hvass
 667, Bent Brogaard Hvass
 668, Hans Brogaard Hvass
 669, Grethe Brogaard Hvass
 De to børn, 670-671, af Else Hvass (580)
 670, Anny Kirsten Nielsen
 671, Niels Erik Hvass Nielsen
 De tre børn, 672-673, af Inger Hvass (581)
 672, Tove Bundgaard Nielsen
 673, Jens Bundgaard Nielsen
 674, Lene Bundgaard Nielsen
- 13^o slægtled
- Datteren, 638^a, af Anna Lise Hvass (638)
 638^a, Conny Hvass Brusgaard (tekst, se under 638)
 De fire børn, 639^{a-d}, af Ellen Hvass (639)
 639^a, Helle Blaabjerg Jensen (tekst, se under 639)
 639^b, Allan Blaabjerg Jensen (" " " ")
 639^c, Majbritt Blaabjerg Jensen(" " " ")
 639^d, Kenneth Blaabjerg Jensen (" " " ")
- Barnet, 641^a, af Mona Yvonne Lykke (641)
 641^a (tekst, se under 641)
 De to børn, 642^{a-b}, af Solveig Hvass (642)
 642^a, Ole Hvass Nielsen
 642^b, Finn Hvass Nielsen
 De to børn, 643^{a-b}, af Finn Agerholm Hvass (643)
 643^a, Per Hvass (tekst, se under 643)
 643^b, Henrik Hvass
 De tre børn, 675^{a-c}, af Allan Normann Vitus Larsen (646)
 675^a, Brian Dalgaard Larsen
 675^b, Kim Larsen
 675^c, Heidi Larsen
 Sønnen, 676, af Esther Hvass Pedersen (650)
 676, Klaus Frandsen

I kapitel 1 om Kastbjerg-slægten behandles efterkommerne af (nr. 5) provst Anders Hvass's ældste søn, degnen i Nors (nr. 109), Erik Christian Grave Hvass, og i kapitel 2, "Hvass-Dige-slægten", omhandles efterkommerne af hans næstældste søn (nr. 218), husmand Thomas Hopp Hvass.

I dette kapitel 3 skal der derefter tales om efterkommerne af provstens ældste datter, hans barn nr. 3 (nr. 473), Mette Cathrine Hvass.

Det gentages her - jævnfør indledningen til afsnit IV - at "Mette-Cathrine-slægten" er taget med i fremstillingen, selv om den stammer fra provst Anders Hvass gennem kvindelige mellemlid. Det skyldes dels, at Mette Cathrines efterslægt er ret talrig, dels at den - i modsætning til nogle andre slægter Hvass - dog har den direkte tilknytning tilbage til kapitelskriver Jens Andersen Hvass.

S J E T T E S L Æ G T L E D
NR. 473

473. METTE CATHRINE HVASS

METTE CATHRINE HVASS omtales i Fam. Hvas I side 29 og V side 127 og 341. Hendes fødselsdato er ikke angivet i kirkebogen, men hun blev døbt i Snedsted kirke den 12. juni 1767. Da hun var 18 år, døde hendes mor, og faderen giftede sig igen i 1789 med Sophie Cathrine Dyssel. Cirka tre år senere fik Mette Cathrine, der altså da var 26 år gammel, et barn udenfor ægteskab, som blev døbt Arnoldus Christian (474).

Den 5. december 1795 indgik hun i Nors kirke ægteskab med JENS ANDERSEN HYLDGÅRD, der først var tjenestekarl hos provsten og derefter blev husmand i Nors. (Forlovere: provsten og Anders Hyldgård)

Jens Hyldgård var hjemmedøbt og fremstillet den 2. november 1766 i Nors og var søn af Anders Christensen Gade og Maren Aggesdatter, som blev viet i Nors den 14. oktober 1765. Hun blev betegnet som "enken i Hyldgård, Maren Aggesdatter".

Mette Cathrine døde den 20. marts 1830 i Nors og blev begravet på Nors kiekegård den 31. marts 1830. Jens Hyldgård døde den 1. januar 1845 i Nors og blev begravet på Nors kirkegård den 10. januar 1845 ("aftægtsmand i Nors").

Mette Cathrine fik ialt 11 børn (474-484). Af disse døde fire som små, og to levede i barnløse ægteskaber. To af de øvrige er det ikke lykkedes mig at følge udover den første ungdom, og af de tre resterende er der kun een, Ane Marie (477), hvis efterslægt har ført navnet Hvass op til nutiden.

S Y V E N D E S L Æ G T L E D

NR. 474-484

De elleve børn, 474-484, af Mette Cathrine Hvass:

474, ARNOLDUS CHRISTIAN. Hans dåb blev konfirmeret i Nors kirke den 13. februar 1793. Kirkebogen oplyser intet om, hvem der var barnets far eller om hjemmedåben. Fadderne var: provstinden, altså Mette Cathrines stedmoder, Mad. Bierring, Rosenfeldt, E. Chr.-Hvass og Jacob Bierring.

Om hans senere skæbne er det (Hærens arkiv) oplyst, at han blev udskrevet til militærtjeneste fra Skinnerup sogn (lægd nr. 25) med lægdsnr. 49, og at han gav møde den 30. juni 1816, 24 år gammel ved 2. jyske infanteriregiment, der netop var blevet forlagt fra Viborg til Aalborg. Han betegnes her som: Jens Hyldgaards søn, Arnoldus Christian Jensen. Han gennemgik rekrutskolen (eksercerskolen) i Aalborg og betegnes derefter som: "Jæger nr. 48, Arnoldus Christian Jensen ved 2'Jyske Infanteri Regiments Jægerkompagni". Efter to års tjeneste og 6 mønstringer blev han i 1824 overført til en af regimentets to forstærkningsbatailloner. Regimentet var i 1820 blevet forlagt til København.

Ved broderen, Christen Jensen Hyldgaards (478) skifte i 1845 (se nedenfor), hvor afdødes søskende var arvinger, nævnes: Christian Jensen Dysse af Thisted. - I et brev af 22. december 1858 til forfatteren af Fam. Hvas nævner sognepræsten i Nors, at Arnoldus "kom til Fyen uden at man kender videre til hans skæbne".

Det er ikke lykkedes mig at finde flere oplysninger om ham.

475, GIERTRUD SOPHIE JENS DATTER HYLDGAARD blev født i 1797, altså efter Mette Cathrines giftermål, og dåben blev konfirmeret i Nors kirke den 13. april 1797. Hun blev gift - hun tjente da i Nors præstegård - den 29. oktober 1822 i Nors med ANDERS STEFANSEN, der ligeledes tjente i præstegården. Hans dåb var konfirmeret i Nors kirke den 30. december 1792, og han var søn af Stephan Skræder, der - med

navnet Stephan Andersen - blev viet i Nors kirke den 2. juni 1780 til Maren Nielsdatter Østergaard.

Anders Stephansen var mellem 1829 og 1835 husmand og han døde som aftægtsmand den 1. oktober 1867 i Nors. Giertrud døde som aftægtskone i Worryng den 7. september 1877.

Fem børn: 485-489.

476, CHRISTEN blev født den 17. maj 1798 og døde den 14. juli 1798.

477, ANE MARIE JENS DATTER blev født eller døbt - den 14. april 1799 i Nors og døde den ? Hun blev gift første gang den 27. marts 1825 i Nors kirke med indsidder CHRISTEN CHRISTENSEN VESTERGAARD, døbt 12. august 1792 i Nors, søn af Christen Tølbøll og Kirstine Westergaard (der blev gift anden gang den 15. februar 1798 med Lars Frost). Vestergaard var kusk og havekarl hos provsten og døde 1. juni 1832, 41 år og 10 måneder gammel. Han skal ifølge en familietradition (refereret i et brev fra Peter Hvass, 516, til Francis Hvass (65) af 12. august 1907) have været "med som soldat i Frankrig i syv-årskrigen for at hjælpe Napoleon, og der skulle han have fået spiren til den sygdom, der blev årsag til hans tidlige død".

I dette ægteskab var det et barn: Anders Christensen, 490, der fik navnet Hvass. Muligt var der en datter: Stine. Dette er ikke undersøgt.

Ane Marie Vestergaard blev gift anden gang den 10. oktober 1841 med enkemand ANDERS CHRISTIAN SØRENSEN af Sundby på Mors, født ca. 1799. I dette ægteskab var der formentlig ikke børn.

Ifølge et brev af 22. december 1858 til forfatteren af Fam. Hvas fra sognepræsten i Nors: "lever hun i simple kår og - såvidt vides - bebor hun et lidet hus i Sundbye på Mors". Hun er formentlig død i april 1866 i Tødsø.

Et barn, 490.

478, CHRISTEN JENSEN HYLDGAARD blev født eller døbt den 3. februar 1800 i Nors. Han blev konfirmeret samme sted i 1817 (og kaldes her Christen Worryng). Han flyttede i 1822 til Store Skaarup. I 1838 nævnes han som fadder og samme år er han flyttet fra Nors til Røhr. Hans lægdsrulleantegnelse fra 1824: udestående højre knæ. Tjeneste som batterikusk.

Han blev gift den 6. december 1840 i Røhr kirke med pigen DORTHE

PEDERSDATTER SCHAARUP, 38 år gammel, af Hjertberg. Han døde den 20. maj 1848 som husmand og fisker i Febbersted og blev begravet den 27. maj i Røhr. Af skiftet (skiftebog Hillerslev herred pag. 9) fremgår det, at han ikke havde børn, idet arvingerne er hans søskende. Øverst nævnes: Christen Jensen Dyssel af Thisted (se under 474).

479, ANDERS HVAS JENSEN blev født den 5. oktober og døbt den 28. november 1802 i Nors kirke. Han var først fæster på præstegårdens mensalgård (Fam. Hvas I side 29, V side 165) og nævnes i 1855 som gårdmand, men i 1856 som husmand, og han døde den 24. februar 1876 i Nors, begravet 9. marts 1876 i Nors.

Han var gift to gange: 1^o den 1. juni 1837 i Nors med INGEBORG JENS DATTER af Hinding, født i Nors 27. oktober 1811, datter af Jens Jensen Dige og Johanne Pedersdatter. Hun døde 29. juni 1855 i Nors.

2^o: den 15. marts 1856 i Nors kirke med ANE MARIE OLESDATTER, født i Skinnerup sogn den 12. oktober 1824, datter af ugift Bodil Nielsdatter og udlagt barnefader Ole Jensen Ørgaard i Skinnerup. Hun døde 14. maj 1906.

I første ægteskab var der seks børn, i andet to: 491-498.

480, KAREN JENS DATTER HYLDGAARD er født (eller døbt?) den 28. marts 1804, og hun døde den 20. juli 1853. Hun blev gift den 2. oktober 1831 i Nors med husmand CHRISTEN OLESEN, døbt 25. juni 1799 i Hillerslev sogn, død 27. marts 1851, søn af Ole Jensen og Helvig Kiær i Kielstrup. Ifølge skiftet efter 478 boede de i 1845 i København. Ingen børn.

481, THOMAS CHRISTIAN JENSEN HYLDGAARD var født (eller døbt?) den 13. april 1805 i Nors, i kirken 26. maj 1805. Han blev konfirmeret i Nors 1819 og flyttede formentlig til Thisted i 1836 (dette dog usikkert). Han blev udskrevet som soldat fra Thisted Amt, lægd 23, Nors sogn og mødte 1. juli 1827 ved "Jydske Jægerkorps" i Citadellet Frederikshavn (d.v.s. Kastellet i København). Dette korps kaldtes fra 3. januar 1860 for 19^{te} Infanteri Batallion, og i dennes stambog nr. 12 (til- og afgangsbog, 1803-1839) er: Thomas Christian Nors fra 1. juli 1827 - 1835 betegnet som: underjæger nr. 19 ved "Jydske Jægerkorps", 4. kompagni.

Der er ikke fundet børn efter ham.

482, KAREN (Jensdatter Hyldgaard) er ikke anført mellem de døbte i kirkebogen. Hun blev begravet den 8. november 1806, 7 uger gammel.

483, SOPHIE CATHRINE (Jensdatter Hyldgaard) blev døbt den 20. december 1807 og begravet den 1. maj 1808.

484, SOFIE CATRINE (Jensdatter Hyldgaard) blev døbt den 25. februar 1810 og begravet den 18. maj 1810.

O T T E N D E S L Æ G T L E D
NR. 485-498

De fem børn, 485-489, af Giertrud Sophie Jensdatter Stefansen (475).

485, MAREN ANDERSEN er født den 24. marts 1823, konfirmeret i Nors 1837 og blev gift i Nors den 2. maj 1859 med ungkarl MADS CHRISTENSEN, 40 år, af Thisted, der døde den 28. september 1889 (?). Hun døde den 8. december 1883, også i Thisted (?).

Så vidt vides ingen børn.

486, STEPHAN ANDERSEN er født den 11. juli 1826 og blev konfirmeret i Nors 1841 og gift i Nors 2. juni 1854 med KIRSTEN NIELSDATTER af Vorning, 27 år.

Fire børn: 499-502.

487, ANDERS ANDERSEN er født den 14. juli 1829 og konfirmeret i Nors 1844. Gift 23. november 1855 i Nors med ANE KIRSTINE CHRISTENSEN-DATTER af Vorning.

Seks børn: 503-508.

488, METTE CATHRINE er født den 21. juni 1835 og konfirmeret i Nors i 1850.

Linjen er ikke fulgt længere. Antagelig dog ingen børn.

489, ANE MARIE ANDERSEN er født 4. januar 1838 i Vorning, Nors sogn. Konfirmeret i Nors 1852. Gift 1^o i Nors 29. marts 1864 med husmand, ungkarl JENS GADE af Tingstrup. Gift 2^o 4. august 1874 i Skjoldborg kirke med ungkarl, husmand og murer JENS MADSEN, født 8. oktober 1839, død 13. marts 1920, begravet 20. marts 1920 i Skjoldborg.

Hun døde 18. november 1908, begravet 23. november, Vesterager, Skjoldborg sogn som husmandskone.

Fem børn: 509-513.

Sønnen, 490, af Ane Marie Jensdatter Vestergaard (477).

490, ANDERS CHRISTENSEN (HVASS) blev født den 24. december 1829 i Hinding, Nors sogn og døbt den 27. december 1829 i Nors kirke. I 1841 er han anført i "afgangslisten", Nors kirkebog, som "Anders Hvass", 12 år gammel, idet han sammen med moderen, enke Ane Marie Jensdatter, 42 år gammel flytter til Sundbye på Mors. Han blev konfirmeret den 14. april 1844 i Sundby, Mors. Her nævnes forældrene som: afg. Hsmd. Christen Vester og hustru Anne Marie Jensdatter i Sundbye, og han angives født 24. december 1829, vaccineret 20de juli af Wittendorph. Han blev gift den 23. november 1851 i Sundbye kirke (han angives her som: ungarl Anders Christensen af Sundbye, 21 år gammel vacc. 20 juli 1830 af Wittendorph, altså de samme oplysninger som i konfirmationsattesten) med pigen KIRSTEN PEDERSDATTER FRØSLEV, 30 år gammel, vacc. 18. juni 1830 af Nørgård, datter af: aftægtsmand (?) Peder Frøsløv og hustru Maren Sørensdatter Krog af Tøvring. Forlovere: husmand Anders Christian Sørensen af Sundbye og husmand Peder Jensen Frøsløv i Tøvring.

Anders Christensen er død i Bjerndrup den 23. marts 1902 og begravet 29. marts 1902 på Tødsø kirkegård. Hans navn anføres ved sønnen (518), Jens Andersen Hvass's dåb den 14. januar 1866 som husmand Anders Kristensen Hvass. Samme navn anføres ved hans død som aftægts-husmand i Bjerndrup, Tødsø, født 24. december 1829. Kirsten Pedersdatter er død i Bjerndrup 5. maj 1899 og begravet på Tødsø kirkegård 11. maj 1899. Hun anføres som: aftægts-husmand Anders Kristensen Hvass's hustru, født i Tøving, Galtrup sogn 28. februar 1821.

Fem børn: 514-518.

De otte børn, 491-498, af Anders Hvass Jensen (479).

491, JENS ANDERSEN. Født 23. maj 1838 i Hinding i Nors sogn, konfirmeret i Nors 1852.

492. Dødfødt dreng, født 15. oktober 1841. Faderen kaldes her: Anders Hvass.

493, JENS HYLDGAARD ANDERSEN, født 6. juni 1843, konfirmeret i Nors 1857. Faderen kaldes her Anders Hvas Jensen.

494, CHRISTEN HYLDGAARD ANDERSEN, født 11. februar 1847 i Nors, konfirmeret i Nors 1861. Også her kaldes faderen Anders Hvas Jensen.

495, Dødfødt dreng, født 3. august 1852.

496, JOHANNE ANDERSEN, født 8. januar 1854. Død før dåbens publikation.

Ingen af numrene 491-496 er gift i Nors til 1891 og ingen af de konfirmerede er døde før 1891. Familien må antages at være flyttet, og den er ikke fulgt videre.

I andet ægteskab:

497, En dødfødt datter, født 6. september 1856.

498, INGEBORG ANDERSEN. Født 23. februar 1858 i Nors, hjemmedøbt 24. februar, i kirken 24. marts 1858. Konfirmeret i Nors 7. april 1872. Tjente i mange år hos sin senere svoger, Jens Jacobsen i Vorring. Gift 28. juni 1895 i Nors kirke efter kongebrev af 7. juni 1895 med ungarl LARS JACOBSEN af Vorring, født 12. november 1837, søn af afdøde gårdmand Jacob Jensen Bunk og hustru Mariane Sørensdatter, døbt 15. november s.a., konfirmeret 18. april 1852. Han havde altid opholdt sig hos sin ældre bror, Jens Jacobsen i Vorring.

Ingen børn.

N I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 499-518

De fire børn, 499-502, af Stephan Andersen (486).

499, NIELS STEPHANSEN, født 16. juli 1854.

500, NICOLAI STEPHANSEN, født 8. september 1855.

501, ANDERS STEPHANSEN, født 16. februar 1857, død inden dåbens publikation.

502, ANDERS STEPHANSEN, født 27. september 1858.

Linjerne er ikke fulgt længere.

De seks børn, 503-508, af Anders Andersen (487).

503, SOPHIE CAROLINE, født 5. juni 1856.

504, DORTHE, født 27. november 1858.

505, CHRISTINE, født 28. maj 1860.

506, ANDERS CHRISTIAN, født 13. maj 1862.

507, ANDREA, født 29. september 1866.

508, MARIE, født 26. november 1868.

Linjerne er ikke fulgt længere.

De fem børn, 509-513, af Ane Marie Andersen (489).

509, ANDERS CHRISTENSEN GADE, født 10. april 1867.

510, MAREN JENSDATTER GADE, født 28. juli 1871.

511, JENS GADE MADSEN, født 16. december 1874.

512, MADS PETER MADSEN, født 4. december 1877.

513, ANDERS KRISTENSEN MADSEN, født 10. maj 1881.

Linjerne er ikke fulgt længere.

De fem børn, 514-518, af Anders Hvass (490).

514, ANNA MARIE HVASS. Hun var født den 3. april 1852 og blev gift med smed ANTON BORREGAARD i Randers. En datter i ægteskabet, men øvrige oplysninger mangler.

515, CHRISTEN ANDERSEN HVASS, født 21. september 1855 i Bjørndrup, hjemmedøbt 22. september 1855, dåben publiceret 25. november 1855 i Tødsø. Undervist i Tødsø skole, konfirmeret i Tødsø kirke 24. april 1870, træskomager, senere husmand i Ubberup ved Kalundborg. Han døde den 20. juni 1930 i Ubberup og er begravet der. Han blev gift den 29. oktober 1882 i Ubberup kirke med KIRSTEN KRISTENSEN, født 14. juni 1856 i Ubberup, datter af husmand Kresten Jensen, døbt 3. august 1856, konfirmeret i Tømmerup 27. marts 1870.

Tre børn: 519-521.

516, KRISTIAN PEDER ANDERSEN HVASS, født 2. september 1858 i Tødsø, død 27. maj 1934. Gift i 1887 med KATHRINE MARIE HENRIKSEN, født 19. september 1858 i Ejerslev på Mors, død 26. januar 1943.

Tre børn: 522-26.

517, DORTHEA MARIE ANDERSEN HVASS, født 1. december 1861. Hun var genstand for et mordattentat af en påtrængende frier THOMAS NIELSEN. Hun blev såret af et skud, og Nielsen blev straffet, hvorefter han udvandrede til Amerika. Senere vendte han imidlertid tilbage, op-søgte familien og giftede sig med Dorthea Marie! hvorefter han tog tilbage til Amerika med hende. Der skal i ægteskabet være født to døtre, men linjen er ikke fulgt længere.

518, JENS ANDERSEN HVASS, født 5. januar 1866 i Bjørndrup by, Tødsø sogn. Han var først fisker, senere husmand i Alsted og sidst fiskehandler. Han er døbt den 14. januar 1866 i Tødsø kirke og blev gift den 14. juli 1889 i Alsted kirke med ELSE NIELSEN, født 4. december 1865, datter af husmand i Alsted, Niels Knudsen og Kirsten Knudsen. Død 23. december 1849 i Flade.

Fem børn: 527-531.

T I E N D E S L Æ G T L E D

NR. 519-531

De tre børn, 519-521, af Christen Andersen Hvass (515).

519, INGRID HVASS. Født 11. august 1883 i Ubberup, Tømmerup sogn, døbt 9. september 1883 i Bethlehemskirken i Ubberup. Ugift. Hun blev uddannet som gartner og var ansat i en blomsterforretning i Vejle fra 1908 til 1925 og kom derefter til Ubberup for at passe sine forældre, i hvis hus hun boede i 1957. I 1962 boede hun hos sine søsterbørn. Hun var i 25 år afløser for elektricitetsværket. Hun og hendes forældre havde et nært bekendtskabsforhold til Francis Hvass på Randrup (65), og hun var i besiddelse af mange breve fra ham.

520, HILDA HVASS. Født 29. august 1885 i Ubberup, Tømmerup sogn, døbt 27. september 1885 i Ubberup Valgmenighedskirke. Død 15. april 1927. Gift 24. september 1910 i Ubberup Valgmenighedskirke med husmand POUL MARIUS JØRGENSEN, født 3. juni 1883 i Besser, Samsø, søn af indsidder Peter Christian Jørgensen og hustru Bodil Kirstine Poulsen. Død 19. oktober 1944 i Kaastrup, begravet i Ubberup.

To børn: 532-533.

521, SVEND FRØSLEV HVASS, født 9. juni 1894 i Ubberup. Gift 4. december 1919 i Tranebjerg kirke, Samsø, med BARBARA AGNES INGEBORG JENSEN, født 15. december 1897 i Østerby, Samsø. Han var mælkehandler, vognmand og teglværksarbejder i Ubberup. Han døde den 27. november 1953 i Ubberup og er begravet 2. december 1953 på Ubberup kirkegård.

Tre børn: 534-536.

De fem børn, 522-526, af Kristian Peter Andersen Hvass (516).

522, KRISTIAN HVASS. Født 8. februar 1888 i Tødsø. Ugift, død 17. januar 1919 (spansk syge) i Tødsø. Han var landpostbud.

523, MARIE HVASS. Født 30. juli 1889 i Tødsø, død 12. august 1949 i Gadstrup. Gift 22. oktober 1911 i Tødsø kirke med brødkusk, husejer LAURITS JULIUS JACOBSEN, født 11. august 1888 i Daastrup ved Viby, døbt smstds., søn af afd. ledvogter Lars Jacobsen og Kirsten Pedersdatter. Boede i 1962 Vestervej 7 i Gadstrup.

Ni børn: 537-545.

524, HENRIK HVASS. Født 13. januar 1892 i Tødsø sogn, Mors. Døbt 6. marts 1892 i Tødsø kirke. Gift 29. april 1917 i Vester Vedsted kirke med enke HELGA THOMSEN, født Rosenstand, af Askov, født 6. juli 1890 i Vester Vedsted præstegård, datter af sognepræst Otto Ludvig Emil Rosenstand (født 17. marts 1861 i Ribe, død 1. september 1929 i Vester Vedsted, og hustru Anna Bolette Mohr, født 13. april 1861 i Kvorning sogn, død 26. maj 1948 i Vester Vedsted). Han var højskolelærer i Askov, senere gårdmand i Vester Vedsted og døde den 15. december 1964.

Fire børn: 546-549.

525, KIRSTINE HVASS. Født 25. april 1894 i Tømmerup sogn, Sjøland, død 1. oktober 1933 på sygehuset i Silkeborg, begravet på Linaa kirkegård. Gift med KRISTEN FRITS MØLLER, født 10. august 1890. Han var gårdejer, først i Sinding, senere på Laven Vestergaard, som han ejede til sin død den 16. december 1949. Han blev gift anden gang den 3. maj 1939 i Horne kirke med Anna Margrethe Hansen, født 10. februar 1902 i Malle, Horne sogn. Hun boede i 1963 i Laven, men er død før 13.12.1968.

Syv børn efter Kirstine Møller: 550-556.

526, ANNA HVASS. Født i Tødsø, død som barn ca. 12 år gammel i Tødsø.

De fem børn, 527-531, af Jens Andersen Hvass (518).

527, ANDREAS HVASS. Født 4. oktober 1890 i Alsted, hjemmedøbt den 28. oktober 1890, fremstillet i Alsted kirke 25. januar 1891. Gift 20. november 1914 i Tødsø kirke med INGA MARIE SØRENSEN, født 15. februar 1891 i Alsted. Bopæl 1965: Næssundvej 83, Nykøbing Mors.

To børn: 557-558.

528, NIELS KNUDSEN HVASS. Født 29. marts 1890 i Alsted. Døbt i Alsted kirke. Avlsbruger, død 3. december 1961 i Nykøbing Mors, Nørregade 34. Gift 7. november 1913 i Sønder Draaby kirke med DAGMAR MADSEN,

født 1. juni 1891 i Flade, død 3. august 1966, De gamles Hjem, Nykøbing Mors, datter af sognerådsformand og sparekassedirektør Søren Christian Madsen og hustru, Anne Marie.

Seks børn: 559-564.

529, KRISTIAN KNUDSEN HVASS. Født 31. januar 1895. Gift med Else Østergaard Jensen. Boede i Ejerslev på Mors. Bopæl 1976: Sejerslev Alderdomshjem. Nærmere oplysninger mangler.

Fem børn: 565-569.

530, KRISTINE HVASS. Gift med bager LAURITS ANDERSEN, død 1952 i Nykøbing Mors. Hun havde et brødudsalg i Markusgade 68 i Nykøbing Mors, men nærmere oplysninger mangler.

Fem børn: 570-574.

531, JOHANNES HVASS. Født 29. november 1896 i Alsted, døbt 3. januar 1897 i Alsted kirke. Gift 18. oktober 1922 i Hjerk med KIRSTINE JOHANNESSEN TINGHOLM, født 20. juli 1897 i Bajlum, Hjerk sogn, døbt 10. oktober 1897 i Hjerk kirke, datter af husmand og skomager Andreas Johannesen Tingholm og Maren Espersen. Johannes Hvass var landarbejder og døde ved en drukneulykke i et brunkulsleje i Arnborg sogn den 2. august 1941. Fru Hvass boede (1956) i Vile pr. Glyngøre og i 1965 Havnevej 30, Skive. Hun er død i januar 1977.

Otte børn: 575-582.

E L V T E S L Æ G T L E D

NR. 532-582

De to børn, 532-533, af Hilda Hvass (520).

532, HELGA HVASS JØRGENSEN. Født 28. oktober 1911, Kaastrup mark, Tømmerup sogn, hjemmedøbt 3. december 1911, Ubberup valgmenighedskirke 3. marts 1912. Hun er ugift og styrer hus for broderen, 533, samtidig med at hun er en meget anerkendt gymnastikpædagog.

533, AAGE HVASS JØRGENSEN. Født 13. august 1913, Kaastrup mark, døbt 21. september 1913 i Ubberup valgmenighedskirke. Han er husmand i Kaastrup og ugift.

De tre børn, 534-536, af Svend Frøslev Hvass (521).

534, RUTH FRØSLEV HVASS. Født 24. december 1920 i Ubberup, døbt i Ubberup. Gift 1. juni 1941 i Ubberup kirke med bagersvend JØRGEN

JACOBSEN, født 19. januar 1918 i Ulstrup, Røsnæs. Bopæl i 1955 i Ubberup. Damefrisørforretning.

To børn: 583-584.

535, THORBJØRN FRØSLEV HVASS. Født 31. januar 1923 i Ubberup, Tømmerup sogn, døbt 15. april 1923 i Bethlehemskirken i Ubberup. Gift 4. januar 1948 i Vorupør kirke med ELLY MARGRETHE KRISTENSEN, født 29. december 1924 i Vorupør, Hundborg sogn, døbt 22. februar 1925 i Vorupør kirke, datter af fisker Kristen Kristensen og hustru, Marie Kirstine Nielsen. Møbelsnedkermester, Trepkaskgade 24, Århus, 1962: Sdr. Ringgade 48³, Århus.

To børn: 585-586.

536, KRISTEN SIGURD FRØSLEV HVASS. Født 9. januar 1931 i Ubberup, Tømmerup sogn, døbt 22. februar 1921 i Bethlehemskirken i Ubberup. Gift 2. april 1953 i Vor Frue kirke i Kalundborg med telefonistinde JOHANNE GREGERSEN KOFOED, født 15. august 1933 i Rø sogn, Bornholm nordre herred, døbt 26. december 1933, datter af vognmand Johannes Christian Koføed og Ellen Johanne Gregersen. Han blev uddannet i kolonialbranchen (1955) og har været telefonmontør. 1962 assistent på "Veedol", Nørrealle 75, Kalundborg.

To børn: 587-588.

De ni børn, 537-545, af Marie Hvass (523).

537, ESTHER HVASS JACOBSEN. Født 10. november 1911 i Ørsted, døbt i Ørsted kirke, syerske i København. Gift med skibstømrer GERHARD HESSNER, Istedgade 29², København.

Ingen børn.

538, REGNAR HVASS JACOBSEN. Født 5. maj 1913 i Ørsted, døbt den 22. juni 1913 i Ørsted kirke. Gift den 20. november 1942 for borgmesteren i Ribe med assistent BODIL KJEMS, født 21. februar 1916 i Grønninghoved, Vejstrup, døbt 2. april 1916 i Vejstrup kirke, datter af højskoleforstander Olav Nielsen Kjems og hustru Marie, født Thomsen. Han er radioforhandler og -reparatør i Hviding.

Fire børn: 589-591^b.

539, GUDMUND HVASS JACOBSEN. Født den 7. oktober 1915 i Haudrup, gift på rådhuset i Roskilde med KAREN JOHANNE ERIKSEN, født 6. februar 1918. Han er chauffør og de boede (1962) Søndergade 44, Viby, Sjælland.

Fire børn, 592-595.

540, FOLKE HVASS JACOBSEN. Født 29. august 1918, Ulvemosen, Haudrup sogn, døbt 22. september 1918 i Haudrup kirke. Gift 19. september 1939 i Odden kirke med husassistent MARY INGERLISE MOGENSEN, født 2. februar 1916 i Overby, Sjællands odde. Han er arbejdsmand og sognerådsmedlem. Bopæl Yderby, Sjællands odde.

To børn: 596-597.

541, HOLGER HVASS JACOBSEN. Født og døbt som 540 (tvilling med denne). Gift 7. november 1943 i Odden kirke med husassistent MARGRETHE HANSEN, Bjerge mark, født 7. november 1920 i Overby, Odden sogn, døbt 30. januar 1921 i Odden kirke, datter af smedemester Adolph Theodor Hansen og Anna Frederikke Nielsen. Forpagter. Bopæl Flinterup (1962 i Brejninge pr. Jyderup).

Tre børn: 598-600.

542, FRODE HVASS JACOBSEN. Født 31. januar 1922 i Gadstrup, døbt 26. marts 1962 i Gadstrup kirke. Salgschauffør, Istedgade 29 B⁴, København (1962). Gift 27. august 1950 i Ølseagle kirke med stuepige ELSE MARIE LARSEN, Hornbæk, født 1. maj 1930 i Jersie sogn, døbt 29. maj 1930 i Jersie kirke, datter af husmand Jørgen Kristoffer Larsen og hustru Ebba Harriet Jensen.

To børn: 601-602.

543, ERIK HVASS JACOBSEN. Født 17. juni 1824 i Gadstrup, døbt 27. juli 1924 i Gadstrup kirke. Gift den 2. september 1944 for borgmesteren i Roskilde med IRENE VEST ANDERSEN, født 15. juni 1927 i Korsør, døbt 11. september 1927 i Korsør, datter af former Herman Leo Andersen og hustru Hansine Emilie Vest Hansen. Bageribestyrer i Gredsted andelsbageri, Nordsjælland.

Fire børn: 603-606.

544, EDITH HVASS JACOBSEN. Født 9. november 1926 i Gadstrup, døbt 9. januar 1927 i Gadstrup. Husbetyrerinde, Overby, Sjællands odde. Gift 25. maj 1947 i Odden kirke med landmand KARL ARNE JENSEN, Yderby, Odden sogn, født 11. april 1923 i Yderby, Odden sogn, døbt 8. juli 1923 i Odden kirke, søn af fiskehandler Hans Karl Jensen og hustru, Inger Marie Kristine Nielsen.

Tre børn: 607-609.

545, ELSE HVASS JACOBSEN. Født 8. juni 1932 i Gadstrup, døbt 10. juli 1932 i Gadstrup kirke. Gift 27. december 1949 for borgmesteren i Roskilde med landmand VERNER PETER NIELSEN, født 9. december 1924

i Akkerup huse, Kidserup sogn, døbt 10. april 1925 i Kidserup kirke, søn af arbejdsmand Karl Alfred Nielsen og hustru, Karen Sofie Nielsen.

To børn: 610-611.

De fire børn, 546-549, af Henrik Hvass (524).

546, GERDA HVASS. Født 7. marts 1918, Godthåbsgade 28, København F, døbt 21. april 1918 i Vester Vedsted. Jordemoder. Gift 1^o for borgmesteren i Ribe med læge THØGER SEJERSEN, Ribe, født 27. februar 1913 i Horn, Tvillum sogn, død 17. februar 1951 i Silkeborg, begravet i Tvillum. Han var søn af gårdmand Søren Sejersens og hustru Dorthea Marie Pedersen, Elling. Gift 2^o 8 november 1952 på Varde rådhus med revisor i Oxbøl FREDE CHRISTIANSEN BRANSAGER VAD, født 1. september 1922 i Grædstrup, søn af lærer Vad. Ægteskabet blev opløst omkring 1960.

Fire børn: 612-615.

547, ERNST HVASS. Født 24. maj 1920 i Kliplev, døbt 27. juni 1920 i Kliplev kirke. Frugtavler. Gift 7. september 1946 i Vester Vedsted kirke med META LASSEN, født 10. januar 1924 i Egebæk, Vester Vedsted, døbt 9. marts 1924 i Vester Vedsted kirke, datter af gårdejer Jens Lassen og hustru Mathilde Andersen Møller.

Fire børn: 616-619.

548, INGA HVASS. Født 10. oktober 1922 i Vester Vedsted, døbt 5. november 1922 i Vester Vedsted. Gift i Vester Vedsted kirke med lærer PETER EMIL INGWERSEN, født 3. februar 1920 i Toftlund, døbt 21. marts 1920 i Toftlund, søn af bager Johann Friedrich Ingwersen og hustru Dorothea Wilhelmine Hansen. Bopæl (1958) Jernved pr. Gredstedbro.

Fire børn: 620-623.

549, BØRGE HVASS. Født 21. juli 1924, død januar 1925 i Vester Vedsted.

De seks børn, 550-556, af Kirstine Hvass (525).

550, KRISTIAN HVASS MØLLER. Født den 11. januar 1920 i Sinding, døbt (formentlig) i valgmenighedskirken i Silkeborg. Arbejdsmand, Borup pr. Gravballe. I 1964 i Resenbro pr. Silkeborg. Gift med GRETHE PETERSEN.

Tre børn: 624-626.

551, VAGN HVASS MØLLER. Født 27. april 1922 i Sinding. Ugift, (1962), ansat hos skovfrøavler Anton Nielsen, Dynæs.

552, VALBORG HVASS MØLLER. Født 10. september 1923 på Laven Vestergaard, Linaa sogn, døbt 4. november 1923 i Silkeborg kirke. Forskolelærerinde. Boede i 1963 i London, men fik senere stilling som husbestyrerinde i Serup pr. Lemming. Ugift. Død, formentlig 1966.

553, EJVIND HVASS MØLLER. Født 15. oktober 1924 på Laven Vestergaard, Linaa sogn. Døbt 5. december 1926, Silkeborg kirke, Bagermester, Studsgade 40, Aarhus (1963). Gift 8. september 1960 for borgmesteren i Århus med ekspeditrice KLARA THYGESSEN, født 24. oktober 1937 på Foulum Hede, Tjele sogn, døbt 28. november 1937 i Tjele kirke, datter af boelsmand Thyge Jeppe Thygesen og hustru Ellen Pedersen Navntoft.

To børn: 627-628.

554, GUNHILD HVASS MØLLER. Født 11. april 1928, Laven Vestergaard, Linaa sogn, døbt 28. maj 1928 i Silkeborg kirke. Sygeplejerske. Gift 27. december 1952 i Linaa kirke med maskinsmed hos Burmeister & Wain, senere undermester senere rationaliseringsekspert BJARNE EDVARD JEPSEN, født 16. december 1928 i Odense, Sct. Hans landsogn, døbt 10. februar 1929 i Fredens kirke, Odense, søn af fabriksarbejder Ingvar Jepsen og hustru Dagmar Sørensen. Bopæl (1964) Jægergangen 32, Bagsværd.

Tre børn: 629-631.

555, BENT HVASS MØLLER, født 2. september 1929, død februar 1930, Laven.

556, INGA HVASS MØLLER. Født 29. april 1932 i Laven Vestergaard, Linaa sogn, døbt 10. juli 1932 i Silkeborg kirke. Gift 29. august 1961 i Silkeborg, Mariehøj kirke med pianist, senere afdelingsleder BO STORGAARD PEDERSEN (Jern- og stålfirma S.C. Sørensen, Odense), født 9. marts 1936 i Bredballe skole, Hornstrup sogn, Nørvang herred, døbt 13. april 1936 i Bredballe, søn af lærer Olaf Storgaard Pedersen og hustru, Joa Edith Cicilie Kjærulf Joachimsen. Bopæl i 1963 i Odense, i 1968 Fredericia.

De to børn, 557-558, af Andreas Hvass (527).

557, SØREN SØRENSEN HVASS. Født den 13. april 1921 i Ørding sogn, døbt den 16. maj 1921 i Ørding kirke. Traktorfører, senere arbejder

på jernstøberiet, Nykøbing Mors. Fruevej 83 (1965). Gift den 1. november 1946 i Ljørslev kirke med VERA JENSEN, født 30. november 1921 i Ljørslev, døbt 26. december 1921 i Ljørslev kirke, datter af arbejdsmand Jens Jensen og hustru Karen Marie Nielsine Jensen, født Leth.

To børn: 632-633.

558, ESTER SØRENSEN HVASS. Født 1. marts 1915 i Tødsø sogn, døbt 4. april 1915 i Tødsø kirke. Gift 12. august 1934 i Ljørslev kirke med SØREN KRISTENSEN BLAABERG, der arbejder ved Østerskompagniet i Nykøbing Mors. Bopæl (1965) Nørrebro 80, Nykøbing Mors; født 1. april 1912 i Sejerslev Klit, Sejerslev sogn, hjemmedøbt 30. juni 1912, i kirken 15. juni 1913, søn af arbejder Martin Kristian Kristensen Blaaberger og hustru Mette Kirstine Annine Kristensen.

Fire børn: 634-637.

De seks børn, 559-564, af Niels Knudsen Hvass (528).

559, JENS MADSEN HVASS. Født 20. februar 1914 i Møllerup sogn på Mors, hjemmedøbt 27. februar 1914, i kirken 1. juni 1914. Gift 4. juli 1939 i Flade kirke med KIRSTINE OLIVE STEFFENSEN, født 31. maj 1914 i Flade sogn, døbt 12. juli 1914 i Flade kirke, datter af husmand Steffen Pedersen Steffensen og hustru Ane Jensen, Flade. Gårdmand i Nr. Draaby.

To børn: 638-639.

560, AGNER NORMANN HVASS. Født 19. oktober 1915 i Nykøbing Mors, døbt 28. november 1915 i Nykøbing Mors kirke. Gift i Kølke kirke, Rind sogn, den 12. juli 1947 med syerske OLGA PEDERSEN af Hammerum, født 5. juli 1918 i Hammerum, Gjellerup sogn, døbt 14. juli 1918 i Sanct Laurentii kirke, Gjellerup, datter af husmand Niels Christian Pedersen og hustru Sørine Kristine Pedersen i Hammerum. Han er møbelpolstrer og møbelhandler i Nykøbing Mors og var i sine yngre år en kendt bokser.

To børn: 640-641.

561, PEDER KRISTIAN HVASS. Født 2. april 1918 i Nykøbing Mors, døbt 24. april 1918, i kirken 19. januar 1919. Gift 22. november 1940 i Galtrup kirke med META AGERHOLM JENSEN, født 13. november 1917 i Emb, Blidstrup sogn, datter af husmand Martin Kristian Jensen og hustru Johanne Kristine Agerholm. Telefonarbejder ved Jysk Telefon. Bopæl (1956) Lundkærvej 4 (1965) Kastanjealle 42,

Nykøbing Mors. - Også han var i sine yngre år en kendt bokser.

To børn: 642-643.

562, EGON HVASS. Født 4. december 1923 i Nykøbing Mors, hjemmedøbt 3. januar 1924, i Nykøbing Mors kirke 11. maj 1924. Gift den 23. november 1947 i Galtrup kirke med KAREN SØNDERGAARD, født 13. marts 1925, døbt i Nykøbing Mors kirke, datter af Jørgen Søndergaard, Nykøbing Mors, død 22. oktober 1960, og hustru Elna, Erslev alderdomshjem (1975). Bopæl (1956) Fruevej 19, (1975) Rugvangen 9, Nykøbing Mors. Manufakturhandler.

To børn: 644-645.

563, ANNA MARIE HVASS. Født 13. juli 1921 i Nykøbing Mors, døbt 4. august 1921, i kirken 18. september 1921. Gift 11. juli 1943 i Nykøbing Mors kirke med HARRY LARSEN, malermester, født 24. november 1919 i Nykøbing Mors.

To børn: 646-647.

564, ELSE SIGRID HVASS. Født 1. november 1919 i Nykøbing Mors, døbt 9. december 1919, i kirken 30. maj 1920. Gift 1^o 17. januar 1953 i Nykøbing Mors kirke med driftsleder THOMAS FRØLUND PAARUP, Skivevej 40, Holstebro, født 13. juni 1916 i Tulstrup, Ikast sogn, døbt 25. juni 1916 i Ikast kirke, død 1974, søn af landmand Johannes Pedersen Paarup og hustru Mette Kirstine Marie Frølund af Tulstrup. Gift 2^o 24. oktober 1975 med Svend Aage Koch, Herup.

Et barn, 648.

De fem børn, 565-569, af Kristian Knudsen Hvass (529).

565, FRIDA HVASS. Født 5. marts 1920 i Tødsø sogn, døbt 1. april 1920 i Tødsø kirke. Gift med gårdejer AKSEL ANDERSEN BISGAARD, født 22. januar 1913 i Ejerslev Vang, Ejerslev sogn, døbt 31. januar 1913, i kirken 10. august 1913.

Et barn, 649.

566, MARGRETHE BOLL HVASS. Født 19. september 1921 i Tødsø, døbt 12. oktober, i kirken 30. oktober 1921. Gift 7. december 1941 i Ejerslev kirke med VIGGO PEDERSEN, født 26. oktober 1915 i Sejerslev, døbt 7. november 1915 i Sejerslev, søn af husmand Martin Pedersen og hustru Kirstine født Larsen. Bopæl (1965) Hesselbjerg.

Fem børn: 650-654.

567, LILLY BOLL HVASS. Født 25. august 1924 i Skarumby, Alsted sogn, døbt 21. september 1924 i Alsted kirke. Gift 24. september 1944 i Ejerslev kirke med savværksejer TORBEN KOHL LAURITZEN, født 25. maj 1907 i Værbjerg, Underup sogn, døbt 7. juli 1907 i Underup kirke, søn af gårdmand Janus Enok Lauritzen og hustru Nora Marie Jensine Nielsen. Bopæl (1965) Lisbjerg v. Århus.

Tre børn: 655-657.

568, ROBERT BOLL HVASS. Født 21. august 1929 i Skarum by, Alsted sogn, døbt 8. september 1929 i Alsted kirke. Gift 24. maj 1955 i Bodderup kirke med ALIS INGRID JENSEN, født 1. september 1935 i Flovlev, Hvidbjerg Thy. Maskinforhandler, Frøstrup, senere Vesløs. Død 25. juli 1976.

Tre børn: 658-660.

569, HARALD BOLL HVASS. Født 22. maj 1931 i Ejerslev, Mors. Døbt 14. juli 1931 i Ejerslev kirke. Gift 17. juli 1954 for borgmesteren i Nykøbing Mors med MARGRETHE MADSEN, født 6. marts 1931, Glomstrup mark, Hvidbjerg sogn, døbt 30. marts 1931, i kirken 23. august 1931 (Ansgarkirken, Øster Jølby), datter af boelsmand Poul Kristian Madsen og hustru Kirstine Marie Knudsen, Glomstrup mark. Mekaniker. Bopæl (1965) Kastanjevej 28, Skanderborg.

Et barn, 661.

De fem børn, 570-574, af Kristine Hvass (530).

570, BETTY ANDERSEN

571, ELSE ANDERSEN

572, EJGIL ANDERSEN

573, ELLEN MARGRETHE ANDERSEN (muligt datterdatter)

574, VAGNER ANDERSEN, død som barn.

Nærmere oplysninger mangler.

De otte børn, 575-582, af Johannes Hvass (531).

575, ANDREAS TINGHOLM HVASS. Født 27. december 1922 i Hjerck. Han var (1956) ved landbruget som karl på gården "Tolbækgård" i Øster Uttrup.

576, MARY TINGHOLM HVASS. Født i Hjerck sogn, Harre herred, den 17. april 1924, døbt i Hjerck kirke 11. maj 1924. Gift 7. juli 1946 i

Glyngøre kirke med arbejdsmand EIGIL BENDIXEN, født 18. januar 1925 i Rørdal by, Nr. Tranders sogn, døbt i Nr. Tranders kirke 5. juli 1925, søn af arbejder Johan Frederik Peter Bendixen og hustru Erna Margrethe Jensen. Bopæl (1956 og 1965) Cort Adelersgade 11, Ålborg.

Tre børn: 662-664.

577, ELLY HVASS. Født 26. august 1926 i Kjeldgaard, Selde sogn, døbt 19. september 1926 i Selde, invaliderentynder, ugift. Har boet hos moderen i Vile pr. Glyngøre, i 1965 Havnevej 30, Skive.

578, DAGNY HVASS. Født 28. maj 1928 i Vile, døbt i Vile kirke. Ugift. Ansat (1956) hos Viggo Dalgaard, Hestbæk.

579, FREDE HVASS. Født 17. december 1930 i Ørding på Mors, døbt den 18. januar 1931 i Ljørslev kirke. Gift 30. august 1953 på rådhuset i Skive med PARMELA CHARLOTTE PEDERSEN, født den 22. februar 1935 i Skive, døbt 31. marts 1935 i Skive, datter af arbejdsmand Vagn Emil Pedersen og hustru Agnete Pedersen, født Johansen. Bopæl (1956) Østergade 9, Skive (1965) Hedetoften 46, Skive. Havde ansættelse hos en anlægsgartner, senere hos fabrikant i Skive.

Fem børn: 665-669.

580, ELSE HVASS. Født 9. februar 1934 på sygehuset i Skive (tvilling med nr. 581), døbt 29. april 1934 i Vile kirke, gift i Vile kirke den 31. maj 1953 med telefonmontør CHRISTIAN NIELSEN, født 23. februar 1926. Bopæl (1956 og 1965) Nørrebro 124, Nykøbing Mors.

To børn: 670-671.

581, INGER HVASS. Født og døbt som 580. Gift også 31. maj 1953 i Vile kirke med avlsmedhjælper SØREN BUNDGAARD NIELSEN, født 24. maj 1932 i Sønder Draaby sogn, Thisted amt, søn af murer Hans Kristian Nielsen og hustru Bentine Amalie Kristensen. Bopæl (1965) Selde.

Tre børn: 672-674.

582, JENS HVASS. Født 11. november 1936, landbrugsmedhjælper, Erslev. Død (ved en kanllertulykke) 15. januar 1956.

T O L V T E S L Æ G T L E D
NR. 583-674

De to børn, 583-584, af Ruth Frøslev Hvass (534).

583, ERLING HVASS JACOBSEN. Født 13. november 1941, Ulstrup, Røsnæs. Elektriker, 1962 soldat i Slagelse.

584, JES TORBEN HVASS JACOBSEN. Født 4. september 1945 i Ubberup.
De to børn, 585-586, af Thorbjørn Frøslev Hvass (535).

585, MARGIT HVASS. Født 21. september 1944 i Nørre Vorupør, Hundborg sogn, døbt i Vorupør kirke 15. oktober 1944, lov 131, 7/5 1937 § 2 stk. 3.

586, FRANK FRØSLEV HVASS. Født 16. maj 1948 i Ubberup, Tømmerup sogn, døbt i Bethlehems kirken, Ubberup, 1. august 1948.

De to børn, 587-588, af Kristen Sigurd Frøslev Hvass (536).

587, BIRGITTE HVASS. Født 13. september 1955 i Kalundborg, døbt 18. december 1955 i Kalundborg, Vor Frue kirke.

588, ANETTE HVASS. Født 30. september 1959 i Kalundborg, døbt 6. december 1959 i Vor Frue kirke, Kalundborg.

De fire, 589-591^b, af Regnar Hvass Jacobsen (538).

589, UFFE KJEMS JACOBSEN. Født 29. april 1943 i Sct. Catarina sogn, Ribe. Hjemmedøbt på amtssygehuset 10. maj 1943, død 25 dage gammel. Begravet i Vester Vedsted.

590, BIRGIT KJEMS JACOBSEN. Født 8. juli 1944 i Hviding, døbt 13. august 1941 i Hviding kirke. Gik i 1962 i gymnasiet.

591^a, BJARNE KJEMS JACOBSEN. Født 6. februar 1947 i Hviding.

591^b, FREDE KJEMS JACOBSEN. Født 21. september 1948 i Hviding, døbt 26. december 1948 smstds.

De tre børn, 592-595, af Gudmund Hvass Jacobsen (539).

592, GERDA HVASS JACOBSEN. Født 2. april 1940 i Viby. Gift (før 1962).

593, GRETHE HVASS JACOBSEN. Født 23. november 1942 i Viby.

594, LONNY HVASS JACOBSEN. Født 28. oktober 1947 i Viby.

595, KLAUS HVASS JACOBSEN. Født 13. november 1954 i Viby.

De to børn, 596-597, af Folke Hvass Jacobsen (540).

596, ALF BENNY JAKOBSEN. Født 14. september 1951 i Yderby, Odden sogn, døbt i Odden kirke 21. oktober 1951.

597, LENA YVONNE JAKOBSEN. Født 10. september 1946 i Yderby, Odden sogn, døbt 13. oktober 1946 smstds.

De tre børn, 598-600, af Holger Hvass Jacobsen (541).

598, HANNE JONNA JAKOBSEN. Født Flinterup mark, Store Fuglede sogn 13. september 1944, døbt i Store Fuglede kirke 19. november 1944 (1962 på husholdningsskole i Ry).

599, JAN MOGENS JAKOBSEN. Født smstds. 2. november 1945, døbt Store Fuglede kirke 17. februar 1946.

600, GRETHE MARIANNE JAKOBSEN. Født Ubby mark og sogn 13. januar 1950, døbt i Odden kirke 14. maj 1950.

De to børn, 601-602, af Frode Hvass Jakobsen (542).

601, MERETE HVASS JAKOBSEN. Født 16. november 1952 i Køge, døbt i Ølsemagle kirke 31. december 1950.

602, JEANETTE HVASS JAKOBSEN. Født 1. oktober 1959 i Mariakirkens sogn, København, døbt 24. januar 1960 i Mariakirken, København.

De fire børn, 603-606, af Erik Hvass Jakobsen (543).

603, FINN LEO JAKOBSEN. Født 25. oktober 1944 i Roskilde Domsogn, døbt 26. oktober 1944, i domkirken 21. januar 1945.

604, ARNE KURT JAKOBSEN. Født 27. januar 1946 i Roskilde Domsogn, døbt 22. april 1946 i Roskilde Domkirke.

605, INGE LIS JAKOBSEN. Født 12. september 1947 i Roskilde Domsogn, døbt 26. oktober 1947 i Roskilde Domkirke.

606, JENS JØRGEN JAKOBSEN. Født 9. december 1951 i Roskilde Domsogn, døbt 27. april 1952 i Roskilde Domkirke.

De tre børn, 607-609, af Edith Hvass Jakobsen (544).

607, VITA MARIE JENSEN. Født 7. september 1948 i Odden, døbt 31. oktober 1948 i Odden kirke.

608, INGA ANITA JENSEN. Født 11. februar 1950 i Overby, Odden sogn, døbt 1. april 1950 i Odden kirke.

609, TAGE ROBBY JENSEN. Født 29. december 1957 i Nykøbing Sjælland (sygehuset), døbt 23. februar 1958 i Odden kirke.

De to børn, 610-611, af Else Hvass Jakobsen (545).

610, FLEMMING HVAASS NIELSEN. Født 8. juni 1950 i Gadstrup sogn, døbt 30. juli 1950 i Gadstrup kirke.

611, LILLIAN HVAASS NIELSEN. Født 22. marts 1953 smstds., døbt 14. juni 1953 i Gadstrup kirke.

De fire børn, 612-615, af Gerda Hvass (546).

612, KARIN HVAASS SEJERSEN. Født 23. december 1940 på Ribe sygehus, døbt 2. marts 1941 i Vester Vedsted kirke. Gift med kontorchef i SAS FRITHIOF GREGERSEN.

613, HANNE HVAASS SEJERSEN. Født 10. maj 1944 i Ribe domsogn, døbt 25. juni 1944 i Vester Vedsted kirke, død 10. marts 1945 i Ribe.

614, NANNA HVAASS SEJERSEN. Født 1. april 1946 i Ribe, døbt 17. maj 1946 i Vester Vedsted kirke. Fotograf og hesteavler. Bopæl (1968) i Borre.

615, SUSANNE HVAASS VAD. Født 5. marts 1954 i Oxbøl, Aal sogn, døbt i Aal kirke. I 1968 skoleelev i Oxbøl.

De fire børn, 616-619, af Ernst Hvass (547).

616, UFFE HVAASS. Født 28. november 1948 i Okholm, Vester Vedsted sogn, døbt 26. december 1948 i Vester Vedsted kirke, 1968 soldat i Århus.

617, HENRIK HVAASS. Født 17. august 1951 smstds., døbt 4. november 1951 smstds.

618, AGNETE HVAASS. Født 3. november 1954 smstds. døbt 9. januar 1955 smstds.

619, GUNHILD HVAASS. Født 24. marts 1958 i Okholm, Vester Vedsted sogn, døbt i Vester Vedsted kirke 25. maj 1958.

De fire børn, 620-623, af Inga Hvass (548).

620, HELLE HVAASS INGWERSEN. Født 22. april 1945 i Vester Vedsted, døbt 2. september 1945 i Vester Vedsted kirke. Uddannet på kunsthåndværkerskolen i København.

621, ULF HVAASS INGWERSEN. Født 8. februar 1947 i Darum sogn, døbt 16. marts 1947 i Darum kirke. Student 1966, Ribe. 1968 stud.polyt.

622, STEEN HVASS INGWERSEN. Født 26. april 1951 i Jernved sogn, døbt i Vester Vedsted kirke 12. august 1951.

623, ANNE BOLETTE HVASS INGWERSEN. Født 28. december 1961 i Jernved sogn, døbt i Jernved kirke 15. april 1962.

De tre børn, 624–626, af Kristian Hvass Møller (550).

624, FRITS HVASS MØLLER. Født 21. august 1954 i Borup.

625, PER HVASS MØLLER. Født 20. april 1956 i Borup.

626, HANNE HVASS MØLLER. Født 18. november 1958 i Borup.

De to børn, 627–628, af Ejvind Hvass Møller (553).

627, Lars Ole Hvass Møller. Født 23. januar 1961 på fødselsstiftelsen i Århus, døbt 2. april 1961 i Århus Domkirke.

628, JOHN HVASS MØLLER. Født 3. marts 1962 i Århus Domsogn, døbt 22. april 1962 i Århus Domkirke.

De tre børn, 629–631, af Gudmund Hvass Møller (554).

629, BENT JEPSEN. Født 26. maj 1954 i Valby sogn, København, døbt 11. juli 1954 i Linæa kirke.

630, GRETE JEPSEN. Født 20. februar 1957 i Valby sogn, døbt 9. juni 1957 i Christianskirken, København.

631, JOHN JEPSEN. Født 16. januar 1960 i Søbygaard sogn, Sokkelund herred, døbt 17. juli 1960 i Gladsaxe kirke.

De to børn, 632–633, af Søren Sørensen Hvass (557).

632, HANS HVASS. Født 2. juli 1950 i Ljørslev, døbt 13. august 1950 i Ørding kirke.

633, PER HVASS. Født 27. januar 1956 i Ljørslev, døbt 4. marts 1956 i Ljørslev kirke.

De fire børn, 634–637, af Esther Sørensen Hvass (558).

634, MARTIN BLAABERG. 1965: Karrebækvej 98 B¹, Næstved.

635, POUL BLAABERG. 1965: Marbækvej 10², Esbjerg.

636, KAJ OLE BLAABERG. 1965: soldat, telefonkomp. 3. telegrafbattalion. Langelandsgades kaserne, Århus (659838).

637, DORTHE HVASS BLAABERG. Født 16. juni 1950 i Nykøbing Mors, døbt 6. august 1950 i Nykøbing Mors kirke.

De to børn, 638-639, af Jens Hvass (559).

638, ANNA LISE HVASS. Født 8. marts 1941 i Nørre Draaby, Sejerslev sogn, døbt 14. april 1941 i Sejerslev kirke. Gift 24. juni 1967 i Ejerslev kirke med landmand JØRGEN BRUSGAARD.

Et barn, 638^a:

638^a, CONNY HVASS BRUSGAARD, født 7. august 1970.

639, ELLEN HVASS. Født 9. januar 1945 i Nørre Draaby. Gift 22. august 1964 i Sejerslev kirke med gårdejer JENS BLAABJERG JENSEN, Hesselbjerg, Mors.

Fire børn: 639^{a-d}:

639^a, HELLE BLAABJERG JENSEN, født 9. januar 1965.

639^b, ALLAN BLAABJERG JENSEN, født 10. februar 1968.

639^c, MAJBRITT BLAABJERG JENSEN, født 6. juni 1972.

639^d, KENNETH BLAABJERG JENSEN, født 12. april 1974.

De to børn, 640-641, af Agner Hvass (560).

640, LEIF-NORMANN HVASS. Født 22. juni 1950 i Nykøbing Mors, døbt 27. august 1950 i Nykøbing Mors kirke. Tvilling med 641. Lærer ved Lyngaa ved Århus. Gift 30. marts 1974 i Lemvig kirke med LONE COLSTRUP. Ingen børn (1975).

641, MONA YVONNE HVASS. Født og døbt som 640. Navnet Yvonne er slettet. Gift 22. juni 1974 i Erslev med KNUD LYKKE. Bopæl (1975) Fasanvej 4, Nykøbing Mors.

Et barn, 641^a:

641^a, født 24. september 1975.

De to børn, 642-643, af Peder Kristian Hvass (561).

642, SOLVEIG HVASS. Født 13. april 1941 i Ålborg. Gift med telefonmontør KNUD NIELSEN. Bopæl (1975) Rugskellet 8, Nykøbing Mors.

To børn: 642^a-642^b:

642^a, OLE HVASS NIELSEN. Født 25. marts 1968.

642^b, FINN HVASS NIELSEN. Født 26. februar 1974.

643, FINN AGERHOLM HVASS. Født 5. december 1943 i Nykøbing Mors. Død 3. april 1974. Gift 1^o 18. september 1966 med LILLY NIELSEN. Ægteskabet opløst. 2^o 27. februar 1970 med ANNE GRETE JENSEN.

To børn: 643^a-643^b:

643^a, PER HVASS, født 20. januar 1967 (1^o ægteskab).

643^b, HENRIK HVASS, født 23. marts 1971 (2^o ægteskab).

De to børn, 644-645, af Egon Hvass (562).

644, MARIANNE HVASS. Født 19. september 1953, Fruevej 11, Nykøbing Mors. Er (1975) lærerstuderende, Ålborg seminarium. Ugift.

645, NIELS JØRGEN HVASS. Født 15. juli 1958, Fuglebakken 8, Nykøbing Mors. Døbt 14. september 1958, Nykøbing Mors kirke. Er (1975) elev i l. G., Morsø Gymnasium.

De to børn, 646-647, Af Anna Marie Hvass (563).

646, ALLAN NORMANN VITUS LARSEN. Født 13. maj 1944 i Nykøbing Mors, døbt 19. juli 1944 i Nykøbing Mors kirke. Bankassistent. Gift 7. januar 1965 i Nykøbing Mors kirke med sygehjælper INGELISE NYBY DALGAARD, født 19. december 1943 i Vils by, Vejerslev sogn, døbt 9. januar 1944 i Vejerslev kirke, datter af forsikringsinspektør Peter Holbæk Dalgaard og hustru, Elna Cecilie Nyby. Bopæl (1975) Kornblomstvej 10, Nykøbing Mors.

Tre børn: 675^a-675^c.

647, JONNA ANITA LARSEN. Født 17. november 1945 i Nykøbing Mors, døbt 11. februar 1946 i Nykøbing Mors kirke.

Datteren, 648, af Else Sigrid Hvass (564).

648, INGRID HVASS PAARUP. Født 17. oktober 1955 på fødselsstiftelsen i Århus, døbt 4. december 1955 i Holstebro kirke. Gift 17. april 1976 med SØREN BORELLO.

Sønnen, 649, af Frida Boll Hvass (565).

649, THORKILD BISGAARD. Født 6. juni 1951 på lille Bisgaard, Ejerslev sogn, døbt 10. juni 1951, i Ejerslev kirke 12. august 1951.

De fem børn, 650-654, af Margrethe Boll Hvass (566).

650, ESTHER HVASS PEDERSEN. Født 22. februar 1943, døbt i Sejerslev kirke. Gift 11. april 1964 i Sejerslev kirke med arbejdsmand HANS FRANSEN, Skringstrup pr. Skals.

Et barn, 676.

651, POUL HVASS PEDERSEN. Født i Hesselbjerg, Sejerslev sogn den 17. januar 1945, døbt 25. februar 1945 i Sejerslev kirke. Landbrugsmedhjælper, 1965 soldat i Nr. Uttrup.

652, ARNE HVASS PEDERSEN. Født smstds. 16. december 1945, døbt i Ejerslev kirke 13. januar 1946. Chauffør, 1965 hos faderen.

653, ELSE HVASS PEDERSEN. Født 15. juli 1954 i Hesselbjerg, Sejer-slev sogn, døbt 8. august 1954 i Sejerslev kirke.

654, INGE HVASS PEDERSEN. Født 13. december 1963 smstds., døbt i januar 1964 i Sejerslev.

De tre børn, 655-657, af Lilly Hvass (567).

655, ELSE KOHL LAURITZEN. Født 18. marts 1947 i Lisbjerg sogn, døbt 27. april 1947 i Skejby. 1965 elev DSB, ilgodsekspeditionen, Århus.

656, LIS KOHL LAURITZEN. Født 21. februar 1950, Ny Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 5. april 1950 i Skejby kirke.

657, ANNA KOHL LAURITZEN. Født 29. maj 1955 i Ny Mølle, Lisbjerg sogn, døbt 10. juli 1955 i Skejby kirke.

Linjen følges ikke længere.

De tre børn, 658-660, af Robert Hvass (568).

658, STEEN JENSEN HVASS. Født 23. marts 1957 i Hesselbjerg, Sejer-slev sogn, døbt 14. april 1957 i Sejerslev kirke. Elektrikerlærling. Død i maj 1976.

659, THYGE JENSEN HVASS. Født 26. juni 1959 i Nykøbing Mors, døbt 16. august 1959 i Boddum kirke.

660, SUSANNE JENSEN HVASS. Født 26. februar 1965 i Tømmerby mark, Tømmerby sogn, døbt 11. april 1965 i Tømmerby kirke.

Sønnen, 661, af Harald Boll Hvass (569).

661, LEIF ØSTERGAARD HVASS. Født 25. juli 1964 i Skanderborg, døbt 23. august 1964 i Skanderborg slotskirke.

De tre børn, 662-664, af Mary Tingholm Hvass (576).

662, BENTE LISSY BENDIXEN. Født 30. oktober 1946 i Ålborg domsogn, døbt 26. december 1946 i Sct. Markuskirken, Ålborg.

663, VERNER HVASS BENDIXEN. Født 3. juni 1949 i Ålborg domsogn, døbt 18. september 1949 i Ålborg domkirke.

664, POUL ERIK BENDIXEN. Født 2. januar 1951 i Ålborg domsogn, døbt 15. juli 1951 i Ålborg domkirke.

De fem børn, 665-669, af Frede Hvass (579).

665, JØRGEN BROGAARD HVASS. Født 13. december 1953 i Skive, døbt 17. januar 1954 i Skive.

666, JAN BROGAARD HVASS. Født 26. juni 1955 i Skive, døbt 4. august 1955 i Skive, i kirken 26. december 1955 i Skive.

667, BENT BROGAARD HVASS. Født 27. december 1956 i Skive, døbt i Skive kirke.

668, HANS BROGAARD HVASS. Født 16. juni 1960 i Skive, døbt 31. juli 1960 i Skive kirke. Tvilling med 669.

669, GRETHE BROGAARD HVASS. Født og døbt som 668.

De to børn, 670-671, af Else Hvass (580).

670, ANNY KIRSTEN NIELSEN. Født 22. marts 1954 i Nykøbing Mors, døbt 9. maj 1954 i Nykøbing Mors kirke.

671, NIELS ERIK HVASS NIELSEN. Født 23. marts 1957 i Nykøbing Mors.

De tre børn, 672-673, af Inger Hvass (581).

672, TOVE BUNDGAARD NIELSEN. Født 11. september 1953 på Skive sygehus, døbt i Vile kirke 11. september 1953.

673, JENS BUNDGAARD NIELSEN. Født 11. januar 1956 i Oppe Sundby sogn, Frederiksborg amt, døbt 11. marts 1956 i Vile kirke.

674, LENE BUNDGAARD NIELSEN. Født 18. august 1964 på Skive sygehus, døbt 18. oktober 1964 i Selde kirke.

T R E T T E N D E S L Æ G T L E D

NR. 675-676

Datteren, 638^a af Anna Lise Hvass (638) se under 638.

De fire børn, 639^{a-d} af Ellen Hvass (639) se under 639.

Barn, 641^a, af Mona Yvonne Lykke (641) se under 641.

De to børn, 642^{a-b}, af Solveig Hvass (642) se under 642.

De to børn, 643^{a-b}, af Finn Agerholm Hvass (643) se under 643.

De tre børn, 675^{a-c}, af Allan Normann Vitus Larsen (646).

675^a, BRIAN DALGAARD LARSEN. Født 18. juli 1965 i Nykøbing Mors,

døbt 22. august 1965 i Nykøbing Mors kirke.

675^b, KIM LARSEN, født 13. februar 1970.

675^c, HEIDI LARSEN, født 9. juni 1974.

Sønnen, 676, af Esther Hvass Pedersen (650).

676, KLAUS FRANDSEN. Født 26. oktober 1964.

Hermed ender oversigten over Mette Cathrine-slægten -- og dermed teksten til hele supplementet. Nedenfor følger bilag, noter, kildehenvisninger og registre.

-oOo-

B I L A G, N O T E R
og
K I L D E H E N V I S N I N G E R

FORKORTELSER

Df.	Dåbsattest forevist
D.	Dåb
f.	forevist
G.	gift
Kb.	kirkebog
konf.	konfirmation
kg.	kirkegård
kspd.	korrespondance
N.	noter
N. indl.	noterne til indledningen
N. efter et tal	se noterne til det pågældende tal
O.	oplysning
Oa.	oplyst af - eller oplysninger fra --
Prot.	protokol. Jeg har gjort forskellige håndskrevne notater om familiebesøg m.v. i to protokoller, betegnet: Hvass I og Hvass II
St.	stilling
Vf.	vielsesattest forevist
Æf.	ægtefælle
+	død
1 ^o , 2 ^o	første gang, anden gang

BILAG, NOTER OG KILDEHENVISNINGER

Fra indledningen gentages det, at noterne m.v. er ordnet efter personernes numre. De steder, hvor teksten ikke har forbindelse med en persons nummer, er særskilt angivet. Hvor en enkelt person har mange noter, er de nummereret som nr. 1), 2) o.s.v.

Ad titelbladet. Navnet Hvass er her stavet med eet s, hvilket er i overensstemmelse med den i Fam. Hvas anvendte stavemåde. Om navnet se Fam. Hvas I side 71 og III side VII.

Ad indledningen. Fideikommissfundatsen foreligger trykt. Den originale fundats er i min - F.J. Hvass's (21) - besiddelse. Den vil sammen med farfars, fars og mine egne notater og arkivalier blive opbevaret i Rigsarkivet under: "Det Hvassiske familiearkiv", der er oprettet under Rigsarkivets journal nummer: Priv. ark. J. nr. H - 207 - 1. og hvortil der er sket afleveringer fra 1971.

Fideikommissets ophævelse blev gennemført, mens det blev bestyret af Jens Hvass (16). Det var ret besværligt navnlig at få slægtens gravsteder fredet. Men en fredning blev gennemført på kirkegårdene: Bælum, Skibsted, Randers, Virring, Melby og Brahetrolleborg.

På Bælum kirkegård er - ifølge et af far (12) udfærdiget notat begravet:

- "1) Christian August Hvass, f. 9.7.1826, Fr.havn, + 27.8.36, Nørgaard, begr. 2.7.36, søn af nr. 8 og nr. 2.
- 2) Kirstine Dorethea Hvass, f. 26.9.1799 Brhtrbg., + 10.7.48, Nørgaard, bgr. 19.7.48 f. Schmidt, g.m. nr. 8.
- 3) Kirsten Christoffersdatter Schmidt, enke efter Chr. Aug. Schmidt, f. 9.3.1770, Brhtrbg., + 23.4.58, Nørgaard, begr. 3.5.58. Moder til nr. 2 og 11.
- 4) Vilh. Schiellerup, f. 1806. Hfm. Gm. nr. 11 + 4.7.58, Nørgaard, begr. 12.7.58.
- 5) Ernst Henrik Carl Hvass, f. 14.6.31 Gudumld. + 24.9.58, Nørgaard, bgr. 2.10.58. Stud.jur. søn af nr. 2 og 8.
- 6) Min broder. Hans Gerhard Lichtenberg Hvass, f. 28.10.60 i Kbhn. + 24.11.60 i Kbhn.
- 7) Erik Christian Severin Hvass, f. 10.3.1789, Vilsted + 16.7.62, Nørgaard, fhv. købmand.
- 8) Anders Nicolai Hvass, f. 1.11.1797, Randrup + 21.9.67, Nørgaard. Hfgd. Jstrd. G.m. nr. 2.

- 9) Ernst Henrik Carl Hvass, f. 8.11.1869, Mentona + 1.8.70, Skibsted Vestergaard, søn af nr. 10 og 13.
- 10) Michael Lange Hvass, f. 4.12.1833, Nørgaard + 10.7.75, Lyngby Exam. jur. Propr. G.m. nr. 13, søn af nr. 2 og 8.
- 11) Conradine Frederikke Schiellerup, f. Schmidt, f. 2.11.1805, Brhtrbg. + 22.11.76, Kbh. Søster til nr. 2, g.m. nr. 4.
- 12) Fanny Kirstein, f. 3.8.1835, Lindenberg + 5.2.1917 Kbh. Forlovet m. nr. 5.
- 13) Emilie Vilhelmine Ditlevsen, f. Kirstein, f. 27.3.1840, Lindenberg, + decbr. 1918, Lyngby, G.m. nr. 10."

På Skibsted kirkegård er begravet: Frantz Hvass, 1736-1806, Ellen Cecilie Færch, 1772-1832, Thyge Thygesen, 1767-1842, F.T. Hvass, 1842-1922 (65), O. Hvass, f. Kopp, 1853-1934, Charles Hvass (66), Anders Hvass (73) samt tre børn. Endvidere Karen Hjorth, f. 26. juli 1884, død 23.12.1971, datter af Ella Cecilie Hvass, der var søster til 65 og 66. - På nabogravstedet mod syd er begravet Marcus Andreas Nicolai Hvass (49).

På Randers kirkegård ligger: Frants Hvass (9), Tychine Andrea Frederikke Hvass (9), Hans H. Hvass (12), Margrethe Hvass (12), Frants M. Hvass (13).

På Virring kirkegård: Tychine Østergaard (14). På Melby kirkegård: Marcus Pauli Hvass (8). På Brahetrolleborg kirkegård: Christian August Smidt, død 26. juli 1807, svigerfar til nr. 7.

Om kritikken af navnelovgivningen; citatet er fra Ugeskrift for retsvæsen 17. maj 1961, artikel af landsdommer Ib Lunøe.

Om den generationsvise opstilling se: Albert Fabritius og Harald Hatt: Håndbog i Slægtsforskning, 3. udg. s. 61.

AD AFSNIT I, ETATSRAAD FRANTS HVASS'S SLÆGT

Ad 9. Den dagbog, der blev ført af tante Andrea (11) er i min besiddelse. I mit arkiv er bl.a. også farfars takkeskrivelse for indbydelsen til etatsråd Meldal. Den er dateret: "Grand Hotel, 12 Decbr. 1890" - altså på selve dødsdagen.

(Cecilie Rosenbeck), tante Cilley, se Fam. Hvas V s. 134.

"Rolighed": ejendommen lå i Dronningborg sogn syd for vejen til Udbyhøj ved foden af en skrænt med en nedkørselsvej. Når den af farfar omtales som "en lille ejendom", må det ses efter datidens forhold og

i sammenligning med ejendomme som Bistrup og Frederiksdal. Efter nutidige forhold har det været en stor og bekvem beboelsesejendom med stald (4 heste, 2 køer), vognport og en ret stor have i landlige omgivelser med smuk udsigt over Randers fjord og de store engstrækninger på begge sider. - Efter vor families fraflytning blev ejendommen en tid anvendt som "fattiggård". Jeg har set den også i den periode, hvor den var i en miserabel forfatning. - I en årrække var der en storkerede på taget. Byen Randers voksede efterhånden ud til huset, og det er nu nedrevet.

Ad lo. Kilderne til levnedbeskrivelsen af Anders Hvass er for en del de nekrologer, der blev skrevet i aviser i januar 1916 samt Kraks Blå Bog, Dansk biografisk lexicon og C.A. Clemmensen: Håndværkerbanken og dens mænd, 1867-1919. Mit manuskript er derhos gennemset af 15. 16 og 17 og af overretssagfører A. Bach Nielsen. Om forbindelsen med Håndværkerbanken skriver Clemmensen: Anders Hvass røgtede sit hverv med fuldendt takt og dygtighed.

Arbejderboligforeningerne: det drejer sig om byggeforeningerne "Bien", "Fremad" og "Broderskabet" samt "Frederiksbergarbejderes Byggeforening" og "Foreningen af 1865 for tilvejebringelse af billige Arbejderboliger". For arbejderbyggeforeningen var han formand fra 1913. Også for "Stats- og Kommunefunktionærernes Byggeforening", kaldet foreningen "Præstevangen", var han juridisk konsulent, ligesom han i kolonien "Frihedslyst", i Martsforbundet af 1908 og i foreningen af skolehaver gjorde en indsats. Disse byggeforeninger er nu ophævede ved tilskødning af de enkelte ejendomme - undtagen "Bien", for hvilken overretssagfører Bach Nielsen fortsatte som sagfører ialtfald til 1965.

Som eksempel på Anders Hvass's energi kan det - efter nr. 11's dagbog - anføres: Den 19. marts 1892 holdt han foredrag i Studentersamfundet (om Emserdepechen). Den 23. marts rejste han til Kiel, hvor han blev optaget som æresmedlem af roforeningen. Den 25. marts kom han til Randers om aftenen og deltog i det store bal for Prins Christian. Den 26. om aftenen rejste han til København og den 31. marts til Falkenstein for at besøge sin bror, Frants.

Om brylluppet: noterer tante Andrea (11) bl.a.: Hans (12) var forlover og både han og brudgommen var i højrode strømper!

Om læge Saxild kan det nævnes, at han i 11 år (1840-51) opholdt sig i Argentina, hvor han drev praksis sammen med en anden dansk læge, Fürst, på den smukke måde, at den ene behandlede de indvandrede,

den anden de indfødte, og indtægterne gik i en fælles kasse. Han blev i 1893 dekoreret for sin indsats under en af koleraepidemierne i København.

Om historiske bygningsværker: han var modstander af at sætte spir på Nicolaj og Frue kirke, en sag der diskuteredes stærkt.

Ad 11. Om slægten v. Arenstorff se Fam. Hvas V side 403 og Danmarks Adelsårbog, 1886 og 1915. Tante Andrea blev som barn malet af Otto Bache. Billedet ejes af mig (21).

Ad 12. Om Frederiksdal: Fars søster, 11, har foruden dagbog m.v. skrevet en beretning om deres barndom på Frederiksdal. Selv har jeg været der sammen med far, der viste mig rundt og fortalte om sine barndomsminder. Om dilettantkomedier skriver hun: "han spillede fortræffeligt og blev stærkt applauderet."

Om biblioteket i Herning: "Bogsamlingsbladet", 10. årgang nr. 8, 8. november 1915 side 120 og skriftet: Herning bibliotek gennem 50 år, 1903, 14. november 1953.

Forlovelsen skal være sket i Paris, hvor mor havde været det meste af vinteren. Brylluppet stod på hotel Royal i Århus og bryllupsrejsen gik til Rom og Napoli. De boede i Herning først i et mindre hus, der tilhørte Herning trælasthandel og derfor spøgende blev kaldt "Lastens hule". Det hus, de byggede, ligger fremdeles i Nørregade. Det blev købt af fars ven, læge Harrsen, hvis søn, Harro Harrsen, der blev kreds-læge i Herning, arvede det. Det er nu (1975) inddraget under politikontoret.

Om fars tid i Herning har redaktør Nicolaj Hurup (Stubberup, 15.12.1881 - 9.3.1977) i 1970 skrevet nogle bemærkninger i sin bog: Ukuelig optimist, en journalists erindringer fra 1880'erne til 1960'erne. Hurup blev antaget som medhjælper ved fars privatpraksis hos "den humorfyldte, uhøjtidelige førstefuldmægtig, senere dommer i Århus". --- "Han var folkelig (hans auktioner var ren folkeforlystelse) munter og bramfri. Til ham kom beboerne med deres ofte meget intime anliggender. Det var den almindelige og rigtige opfattelse, at når Hvas havde "ordnet" papirerne, var alt som det skulle være. I sin embedsgering -- var han omhyggelig korrekt."

Om herredsfuldmægtigenes private ansættelse hos herredsfogederne og den private praksis kan der henvises til højesteretsdommer Jep Lauesen Frost's bog: De gamle Byfoged- Birke- og Herredsfuldmægtige, der bl.a. også har flere billeder af far.

Far var medstifter af Herning Tennisklub. Han havde derhos fra sin tidligste fuldmægtigtid været med til at danne "Foreningen af Amts- og Retsbetjentfuldmægtige", sad gennem en årrække i dens bestyrelse og var et par år dens formand indtil sin udnævnelse til birkedommer i Faaborg. Fars notater til sin levnedbeskrivelse er nok skrevet i tyverne, altså en del år før auktionsvæsenet blev ændret ved loven af 14.4. 1935. Fars foredrag er trykt i Juridisk forenings meddelelser og i Fuldmægtigbladet for 29.12.1910.

Gagen ved fars ansættelse i Faaborg var 3.400 kr. - årligt.

Far var en tid formand for Faaborg sejlklub. "Mejca" var en 3½ tons kragejolle, en middelstor lystsejler. Far ejede den til at begynde med sammen med skolebestyrer E. Valeur, og navnet Mejca var sammensat af børnenes fornavne: Maud, Ellen, Jørgen, Cecil og Anna. Far deltog i og fik præmier i adskillige kapsejladser.

Fars optegnelser om Faaborgs historie opbevares nu af institutionen "Faaborg byhistoriske arkiv", hvor fars billede er ophængt som en af byens lokalhistorikere. Et andet lokalhistorisk arbejde, hvor far indlagde sig fortjeneste, var hans medvirken ved konstateringen af Hellig Kors Kildes beliggenhed i Faaborg. Endvidere udgav han en "Fører i Faaborg og Omegn" og var medlem af bestyrelsen for museet Kaleko Mølle.

I sin Århus-tid var far fra 1932 til 1935 kasserer i "Jysk selskab for historie, sprog og litteratur", se jyske samlinger 5 rk. 5 bd. side 195. Han deltog bl.a. med iver i arbejdet for frilægning af ruinerne af Øm kloster.

"Det von Schiebell-Arenstorffske Fideikommis" blev oprettet af den saksiske general, senere kabinets- og krigsminister, Adam Burchard Christoff von Schiebell, født 1719, død 1796. Hans søster Maria Sophia von Schiebell (1711-1761) blev gift med den danske oberst Andreas von Arenstorff (1709-1764) til Visborggaard, og da von Schiebell var ugift, oprettede han ved et testamente af 29. juli 1793 et fideikommis til fordel for sin søstersøns efterslægt. Denne omfatter de slægter: Honnens, Jermiin, Honnens de Lichtenberg og Hvass, der senere nød godt af fideikommisset, der bl.a. var ejer af godserne Drebkau, Kausche og Golshow i Tyskland. Se bl.a.: Oplysninger om det von Arenstorffske Fideikommis, G.A. Honnens, 1892, Minister v. Schiebell og Arenstorff'erne paa Drebkau og Kausche af Gerhard Honnens de Lichtenberg, 1940, Om oberst Andreas von Arenstorff, Aalborg amts historiske Samfunds år-

bog 1931 af H.H. Hvass, og stamtavle vedrørende de successionsberettigede i den von Schiebell-Arenstorffske Familiestiftelse af Jørgen Hvass, 1956.

Ad Margrethe Hvass. Bombardementet af kollegierne ved Århus universitet omtales bl.a. i en artikel af den britiske flyverleder, sir Basil Embry i værket: Aarhus under besættelsen, redigeret af Georg Andresen. På side 296 angiver et kort kollegiernes omgivelser, herunder også villa Nord lige vest for Ærøgade som nr. 3 fra syd. De nærmeste bomber faldt i måske 2 a 300 meters afstand.

Ad 13. Kilderne til Frants's levnedbeskrivelse er dels en række dagbøger i min besiddelse, dels forskellig familiekorrespondance og -samtaler. Volapük-medaljen (også hos mig) er ca. 5 cm i diameter, 4 mm tyk og har inskription: Republique Francaise og et kvindenhovede, på bagsiden: Association Francaise pour la propagation du Volapük. I midten, omgivet af en egekrans: AM F. Hvass. Nedenunder: 1888. Foroven et øsken med en ring. Lavet af et kobberagtigt metal.

Ad 14. Tante Tychine har skrevet nogle enkelte minder fra skoletiden i skolens jubilæumsskrift: C. La Cours skole, 1876-1926, Reklametrykkeriet, Randers 1926. - Onkel Østergaard havde i sit første ægteskab sønnen, Erik Østergaard (1892-1963), der blev dommerfuldmægtig og senere en tid landsretssagfører i Skive, og som voldte sin stedmoder - og andre - mange bekymringer. -Nekrologen er fra Randers Amts Avis 2.2.1928.

Ad 15. Kilderne til levnedbeskrivelsen af Frants Hvass er mange: Hans "indberetning" til ordenskapitlet, da han blev udnævnt til Storkors af Danebrøgordenen, hans samling af breve m.v. fra mange fremtrædende personligheder samt forskellige beretninger, han har nedskrevet og hvoraf han har givet mig genparter, nemlig om: Antikominternpagten, telegramkrisen, koncentrationslejrene, om en samtale med overlæge Thune Andersen, om Røde Kors og om sin samtale den 29. april 1945 med greve Bernadotte. Hertil kommer hele litteraturen om besættelsestiden, hvor Frants jævnligt er omtalt.

Om begivenhederne om morgenen den 9. april 1940 refereres fra "indberetningen":

Den amerikanske gesandt i København havde telefonisk meddelt, at den engelske gesandt var blevet holdt tilbage og hverken kunne komme ind i eller ud af sit gesandtskab. Som protokolchef begav Frants sig

(vist på cykle!) straks til det engelske gesandtskab i Bredgade og fandt gesandten siddende i en lænestol i porten. Et tysk detachement havde ordre til, at han ikke måtte forlade gesandtskabet og et andet til, at han ikke måtte opholde sig i det. Frants skriver: "Jeg protesterede mod den mod folkeretten stridende behandling af gesandten og forlangte at tale med den tyske øverstkommanderende i København. Ganske vist fik jeg lov til at komme til telefonen, men den var afbrudt. Jeg forlangte derefter i hvert tilfælde at blive ført til en kommanderende officer, og blev, ledsaget af to underofficerer med opplantet bajonet, ført til hotel Phønix, hvor en ansvarlig officer opholdt sig. Denne, der gjorde et fornuftigt indtryk, telefonerede til hovedkvarteret, og der blev straks givet ordre til, at jeg kunne hente gesandten. Denne var noget forkommen efter opholdet i træk i gesandtskabets port, men da han kom til udenrigsministeriet, kvikkedes han op af kaffe og brød. - Gesandten, hans stab og enkelte englændere, der havde tilknytning til gesandtskabet blev på behørig måde befordret til England."

I forbindelse med denne beretning må man erindre de meget alvorlige begivenheder, der udspillede sig den 9. april og tænke på i hvilket ophidset tysk miljø Frants måtte optræde - og fik sine forlangender gennemført.

Om interneringslejrene. De internerede havde det relativt godt, bl.a. med egne værelser og haver m.v. Der blev anlagt tennisbaner og udgivet en lejravis, og der var adgang til tandlægebesøg i Vejle (forunderligt mange af dem fik dårlige tænder!). De interneredes hustruer fik lov at bo i lejren, og en af dem fik endog sin svigermor hentet, vist fra Italien. Ingen tyskere kom nogensinde ind i lejren.

Om Antikominternpagten. "Aksemagterne", Tyskland og Japan havde i 1936 sluttet en 5-årig såkaldt "antikominternpagt", rettet mod Sovjetrusland. Senere tilsluttedes bl.a. Italien, Spanien og Ungarn. Efter afslutningen af den tysk-sovjetiske ikke-angrebepagt i 1939 havde pagten kun minimal værdi. Men efter at Tyskland i 1941 havde angrebet Rusland, fik kontrakten fornyet betydning, og Tyskland opfordrede en række lande til at tiltræde den ved en fornyelse den 25. november 1941.

Først så sent som den 20. november overbragte den tyske gesandt i København, v. Renthe Fink, Tysklands ønske om at også Danmarks tilsluttede sig.

Dette vakte stærk modstand i Danmark, idet man regnede med, at landet ved at tilslutte sig ville stille sig på linje med aksemagterne, og idet tiltrædelsen ville kunne opfattes som en moralsk støtte til kampen mod Sovjet. Der førtes forhandlinger, men vi blev tvunget til at være med.

Som chef for udenrigsministeriets politisk-juridiske afdeling var Frants med udenrigsminister Scavenius i Berlin, da undertegnelsen fandt sted. Frants skriver: "Om de mange og lange forhandlinger, der inden Danmark tvungent tiltrådte den, blev ført mellem de politiske partier, har mange af dem, der var deltagere i forhandlingerne skrevet. Jeg vil her kun nævne enkelte ydre begivenheder, efter at beslutningen om tiltrædelsen var truffet.

Som sekretær ledsagede jeg udenrigsminister Erik Scavenius til Berlin til underskrivelsen ved en såkaldt "Staatsakt", hvor repræsentanter for de deltagende stater var til stede med store delegationer.

Da ministeren ledsaget af sin sekretær landede i Warnemünde, blev den lille delegation - langt den mindste af alle - modtaget af et par officerer og ført til rigsudenrigsminister v. Ribbentrops særtog med spisevogn, radio o.s.v. Med på rejsen var den tyske gesandt i København, v. Renthe-Fink, der i Warnemünde blev modtaget af sin datter. Hun var kommet fra Rostock, hvor hun studerede medicin. Særtoget skulle holde i Rostock, for at hun kunne stige af der. Toget kørte imidlertid forbi uden at standse. Det slog mig, at hr. v. Renthe-Fink ikke talte særlig meget med datteren, men stod og så tænksomt ud af et kupévindue."

"Ved ankomsten til Berlin var der på typisk preussisk manér slået en kridtstreg på perronen. Nøjagtig på denne streg stod v. Ribbentrop. Han så lige og bestemt Scavenius i øjnene - det forekom som en evighed - og jeg fik et lignende blik. Bag v. Ribbentrop stod fremtrædende tyske opstillet i to rækker, jeg husker bl.a. statssekretær i Auswärtiges Amt, v. Weizäcker, senere anklaget i Nürnberg, kommandanten for Berlin, general v. Hase (henrettet efter 20. juli 1944), politipræsident v. Helldorff, ligeledes henrettet efter 20. juli 1944, og mange flere. Noget for sig selv stod det danske gesandtskabs medlemmer med minister Mohr i spidsen.

Uanset at Berlin var mørkelagt, var selve banegården fuldt oplyst. Et æreskompagni spillede nationalsangene, og Scavenius og enkelte andre skred fronten af. Derpå kørtes der til hotel Bristol på Unter den Linden."

Da Scavenius, Frants Hvass, minister Mohr, legationsråd Steensen-Leth, presseattaché Faber samt minister v. Renthe Fink med et par ledsagere var kommet op til de reserverede værelser, forsamledes man i et mindre mødelokale. Her fik man formentlig løsningen på, at v. Renthe Fink i Warnemünde havde set så fraværende ud. Han sagde nemlig, at den erklæring, som var medbragt fra København (hvor efter Danmark ikke forpligtedes til militær støtte til Tyskland) og som skulle afgives under statsakten, ikke kunne bruges, skønt den var "godkendt" af den tyske repræsentation i København. "Den var uden betydning." (Det er senere oplyst for Frants, at den "beroede på en misforståelse i telefonen" - eller at den kun var godkendt af den næstøverste i det tyske udenrigsministerium, ikke af den øverste leder).

En ny måtte udfærdiges. Frants skriver: "Mange udkast blev lavet, idet erklæringen jo måtte holde sig indenfor de fra København givne retningslinjer, og mange telefonsamtaler blev ført af v. Renthe Fink, om det var med v. Ribbentrop eller Weizäcker, ved jeg ikke. Til slut lykkedes det at nå en fra dansk side acceptabel - ja næsten lidt bedre erklæring, som tyskerne godkendte."

Udenrigsministeriets direktør, Svenningsen, har (i Berlingske Tidende 13.2.1972) udtalt, at de danske betingelser i realiteten gjorde tiltrædelsen til en tom gestus uden reelt indhold. v. Ribbentrop ville fragå den tidligere givne godkendelse og forlangte, at Scavenius blankt skulle tiltræde pagten. Dette nægtede Scavenius - trods den ophedede atmosfære, hvor der endog var tale om, at han skulle arresteres - og Ribbentrop bøjede af.

Frants har fortalt mig (21), at Scavenius erklærede, at han ville rejse hjem inden statsakten, og at tyskerne måtte betragte dette som en skandale, som de ikke kunne bære.

Om "talen" ved statsakten står der iøvrigt i den italienske udenrigsminister, Cianos, erindringer, at Scavenius "nærmest lignede en fisk, der var trukket på land og gispede efter vejret."

Efter undertegnelsen blev der af v. Ribbentrop givet en større frokost. Til stede ved denne var udover delegationslederne og deres nærmeste medarbejdere fra tysk side bl.a. Göbbels, Himmler (med tolk) og Heydrich.

Frants fortæller videre i "indberetningen": "Ved tilbagekomsten til Gedser blev der holdt en mindre konference, ved hvilken bl.a. direk-

tør Svenningsen var tilstede. Der henstilledes indtrængende til Scavenius ikke at tage toget til København, idet der kunne ventes alvorlige demonstrationer imod ham. Scavenius afslog at tage hensyn hertil, og et spagfærdigt forsøg fra min side på at gøre gældende, at fru Scavenius formentlig ville kunne føle sig mindre vel ved at se sin mand blive udsat for de forannævnte demonstrationer, blev fejlet til side. Først da en af de tilstedeværende forklarede Scavenius, at han ved at benytte de holdende biler ville kunne komme $\frac{3}{4}$ time hurtigere til København, end hvis han tog toget, der i Gedser skulle foretage rangeringer, bøjede Scavenius sig. Man måtte herved have in mente, at politikerne i højeste spænding afventede Scavenius's tilbagekomst og resultatet af hans forhandlinger om anti-kominternpagten."

Om telegramkrisen. Modtagelsen i Berlin var denne gang på ingen måde pompøs. Den stedfortrædende protokolchef, Ruhe, og fra dansk side legationsråd Steensen-Leth var mødt på banegården. Indkvarteringen skete ikke som tyskernes gæster, men i det danske gesandtskab i den såkaldte kongelejlighed. I et værelse der var beregnet som spise-stue, boede Scavenius og i et naboværelse sov Frants. Da han var gået i seng, åbnedes døren pludselig. Der stod Scavenius i nattøj - og spurgte på sin selvsikre måde, om Frants ikke havde et sovemiddel, for han havde svært ved at falde i søvn. Han fik sin sovepille.

På et forholdsvis tidligt tidspunkt næste dag - den 2. november - måtte derefter Scavenius møde hos v. Ribbentrop. Scavenius var ledsaget af Frants, legationsråd Steensen-Leth og af en repræsentant for den tyske protokol. De tre blev dog udenfor under den egentlige forhandling. Der hengik nu to timer uden at Scavenius kom tilbage. Frants spurgte, om der ikke var mulighed for, at Scavenius var gået ud af en anden dør. Dette blev undersøgt, men det blev oplyst, at de herrer stadig sad og talte - med den tilføjelse, at v. Ribbentrop, når han forhandlede, ofte kunne forhandle eller samtale omtrent hele dagen."Den stakkels mand fra protokollen og vi to danske vidste knapt nok, hvad vi efterhånden skulle sige til hinanden og endte såmænd med at tale om - så mærkeligt det lyder - eksporten af danske foreller til Tyskland og videre til Schweiz og Italien". - Da Scavenius endelig kom ud, ledsaget af v. Ribbentrop, slog han ud med hånden og sagde henvendt til Steensen-Leth og Frants: Dette er mine herrer. De trykkede v. Ribbentrop i hånden uden at sige farvel, og dermed

var samtalen forbi.

Da de skulle rejse tilbage til Danmark, var der heller ikke gjort store foranstaltninger. Steensen-Leth vidste, at der ikke var mad at få på færgen Gedser-Warnemünde, og de fik derfor hver en smørrebrødspakke og en flaske øl med samt en cognacsflaske halvt fuld af snaps. Da de to under hjemrejsen blev sultne, spekulerede Scavenius på, hvordan flaskerne kunne åbnes uden oplukker? Frants kendte fremgangsmåden. Til snapsen var der ikke nogen glas. Men Scavenius gjorde, "som den overordentlig naturlige mand, han var, kort proces, tog sig en slurk af flasken, tørrede halsen af med sin hånd og rakte den over til mig, for at jeg også kunne få en snaps."

Om Theresienstadt. Om forholdene i Theresienstadt forhandlede der af danske myndigheder frem og tilbage med tyskerne. Det drejede sig navnlig om frigivelse af ældre og børn, og man overrakte tyskerne en udførlig note med alle personlige oplysninger om de pågældende. Tyskerne var modvillige, men drøftede dog sagen på et højt plan. Den 25. oktober blev der overrakt det tyske udenrigsministerium et memorandum med "krav ret så skarpt formulerede, ... navnlig hvis man betænker, at det var fra et besat land til besættelsesmagten" (Leni Yahil, se nedenfor). Først i november blev der enighed om en række retningslinjer og om et eventuelt besøg i Theresienstadt af danske myndigheder. Fra dansk side lykkedes det i januar 1944 at få frigivet nogle jøder fra Theresienstadt, og Røde Kors og udenrigsministeriet koncentrerede sig om at få besøget ordnet. Nu var man også fra tysk side interesseret deri for derigennem overfor verdensopinionen at kunne dæmpe uroen over jødernes skæbne, og man var fra tysk side interesseret i, at det blev den danske gruppe, der blev "vist frem", fordi den ved hjælp af levnedsmiddelpakkerne (præsteret fra dansk side!) fremtrådte som mere velnæret og bedre klædt end andre landes grupper. Det var Frants, der rettede henvendelserne til Best om besøget. Tyskerne var endnu ikke forberedt, men udenrigsministeriet (Frants) og Røde Kors pressede på og fik til sidst besked på, at besøget kunne ske sidst i maj. Samtidig drøftede Best og hans hjælpere, om det mon var en god ide at få to så fremtrædende personer (som Røde Kors-manden og Frants) til Theresienstadt. Dr. Best fastholdt, at det var ønskeligt at lade Hvass få lejlighed til et sådant besøg, da han var manden, der havde at gøre med disse anliggender, "og han er derfor særlig velegnet til at give udbredelse

til beroligende oplysninger og derved at besørge opnåelsen af det politiske mål med besøget, som jeg (altså Best) tilsigter." (Citat fra Leni Yahil). Men tidspunktet var stadig ikke fastlagt.

I april tog derefter Frants selv til Berlin og opsøgte dr. Mildner, som han kendte fra den tid, denne var chef for "sikkerhedspolitik" i Danmark. Mildner havde da lovet udenrigstjenesten tilladelse til besøget, og Frants mindede ham nu om det. Frants var gentagne gange i Berlin og til sidst lykkedes det at få tilladelse fra "Reichsführer SS" til et besøg i begyndelsen af juni. Der forhandlede derefter om det nøjagtige tidspunkt. De idelige henvendelser holdt det tyske udenrigsministerium i ånde, og den mand, der modtog dem, blev efterhånden så utilpas derved, at han fik ministeriet (det tyske) til, formodentlig efter aftale med Gestapo - med hvem ministeriet rivaliserede - at fastsætte datoen til 23. juni.

Af byens indbyggere, hvis antal angaves at være 37.-40.000, var ca. 94% fra Tyskland og Østmark, ca. 5% fra Holland og ca. 1% fra Danmark. Under normale forhold var indbyggertallet på godt 7.000. Der var altså en meget betydelig overbefolkning.

I spidsen for bystyret stod borgmesteren, den såkaldte Juden-älteste, som ved siden af sig havde et råd. Frants skriver: "Politiet i Theresienstadt var jøder. Det var udvalgte folk, fordi man vidste, at hvis der ikke herskede ro og orden, eller en epidemi skulle bryde ud, måtte man være forberedt på at tilførslerne til byen blev skåret ned, ligesom man kunne vente, at drastiske midler blev bragt i anvendelse, herunder transport mod øst, der - det er næppe for meget sagt - er lig døden."

Først nogle uger efter besøget kom der postforbindelse i stand, og overrabbieren sendte Frants et sålydende postkort, der er et godt eksempel på den "illegale" sprogbrug, der i de tider var nødvendig for at undgå, at den virkelige mening blev opdaget af tyskerne: "Lieber Frants! Ich danke dir für deine freundlichen Worte, die stärkend und aufmunternd wirkten. Kannst und wirst du sie wiederholen? Das wäre schön. Die Post geht jetzt etwas schneller, und wenn Freund Evensen 3-mal wöchentlich schreibt, werden wir und damit sehr freuen. Wir denken viel an den guten Vater von Knud - dass wir ihn wiedersehen werden, hält uns aufrecht. Grüsse alle unsere Freunde und bitte schreibe an mich, damit die Verbindung aufrecht erhalten bleibt. Seelich bedeutet dies sehr viel. Viele Grüsse, Dein dr. Max Friediger."

Frants havde ikke truffet dr. Friediger før. Evensen hentyder til det firma, gennem hvilket levnedsmiddelforsyningen skete, og Knuds gode far var kong Christian X. Dr. Friediger mente ikke at burde anføre hverken kongens eller daværende kronprins Frederiks navn.

Frants giver i sin beretning - ligesom i den officielle rapport - udtryk for den beundring, man måtte nære for de jøder, der ved deres enestående indsats havde gjort det muligt inden for selvforvaltningens rammer at skabe så relativt gode ydre kår for deres trosfæller i Theresienstadt og give dem mod og styrke til at fortsætte livet i håb om en bedre fremtid.

Det står nok fast, at tyskerne havde udfoldet store bestræbelser i den lange tid, ca. 6 måneder, der gik inden besøget kom i stand, for at få forholdene til at se bedre ud, end de var. Der blev pynnet op f.eks. med papirsblomster i vinduerne, nye møbler, lampeskærme o.l., beboerne blev flyttet rundt, så overbefolkningen ikke var påfaldende på de steder, der blev vist frem, SS-vagtmandskabet blev civilklædt og var kun til stede i ringe antal, og de gamle, syge og dårligt klædte, samt de personer, der formodedes ikke at ville overholde de strenge tyske instrukser, blev sendt ud af byen den dag. Det var tillige meget alvorlige trusler, tyskerne anvendte, for at fangerne ikke overfor de besøgende skulle fremsætte kritiske bemærkninger eller fremkomme med oplysninger om de farlige forhold, f.eks. om dødsfaldene på grund af underernæring, tyfus, dysenteri og lignende. Truslerne gik bl.a. ud på at levnedsmiddelpakkerne fra Danmark ville blive inddraget, og at de indsatte ville blive transporteret bort fra byen. Men det må nok fastholdes, at ernæringstilstanden og beklædningssituationen blandt de danske var bedre end som så. Her har dr. Juel Henningsens trænede lægeøjne ikke kunnet tage fejl. Dr. Epstein sagde iøvrigt efter besøget om delegationens medlemmer, at de sikkert havde gennemskuet tyskerne: "Sie seien ganz ausgekochte Beobachter gewesen!" (Adler).

Det må tillige erindres, at det ikke har været muligt for de tre at komme i nærmere kontakt med de af truslerne hæmmede indbyggere, og SS "værtssfolkene"s nærværelse har hindret en dyberegående undersøgelse under det dog forholdsvis korte ophold. Delegationen har overfor SS-folkene måttet opretholde en vis diplomatisk gæsteholdning og har bl.a. ikke kunnet kræve adgang til andre huse eller rum end dem, der udtrykkeligt blev forevist. Også i de officielle indbe-

retninger må man nok erindre, at nogen diplomatisk tilbageholdenhed i beskrivelse og bedømmelse måtte iagttages. - Og foruden det rent konkrete resultat, at 6 eller 7 af de internerede blev frigivet efter besøget, lå der i selve det, at besøget blev gennemført, en diplomatisk sejr, der under de givne forhold ikke var ringe. Hertil kommer, at en del af de forbedringer, der blev stillet på benene, blev opretholdt også efter besøget, bl.a. vedrørende boligforholdene.

Den litteratur, hvor besøget nævnes, er ret omfattende; se f.eks. israeleren Leni Yahils doktordisputats: Et demokrati på prøve, oversat, København 1967, Ralph Oppenheim: Det skulle så være, København 1945, Børge Outzø: Danmark under den anden verdenskrig, København (side 270), overrabiner dr. M. Friediger: Theresienstadt, København 1946, H.G. Adler: Theresienstadt 1941-45, Thübingen 1955. Samme: Die verheimlichte Wahrheit. Theresienstädter Dokumente. Tübingen 1958. Cilla Cohn: En jødisk families saga, København 1960, Hæstrup: Til landets bedste (side 412), 1, Kbh (tr. Odense) 1966, Poul Borchsenius: Historien om de danske jøder, København 1969, Bladet "Pig-tråd", nr. 10, oktober 1973, side 171.

Om kommunisterne. På tilsvarende måde som man fra udenrigsministeriets side søgte at lette kårene for de deporterede danske jøder, blev det prøvet at skaffe de danske kommunister, vel ca. 150, der var bragt fra Horserød-lejren til koncentrationslejren Stutthof, så gode kår, som overhovedet muligt. De deporterede kommunisters hustruer dannede en bestyrelse i København og henvendte sig til ministeriet for at tale om, hvad der kunne gøres for deres mænd. Det var Frants, der forhandlede med dem, og der holdtes en række møder. Forsamlingen af kvinder blev større og større, og de var ikke altid lige venlige i de bemærkninger, de rettede til udenrigsministeriet, så Frants havde lidt vanskeligt ved at berolige dem. Der var dog enkelte, der havde fuld forståelse for ministeriets stilling og som ydede en god og fornuftig støtte. Nogle i denne forsamling mente at have hørt, at svenskerne kunne sende to-kilos pakker med levnedsmidler og tøj hver uge eller hver fjortende dag. Det var Frants ikke klar over (det viste sig også at være forkert), men han mente, at det ville være det rigtigste først at begynde med at sende et-kilos pakker - hvad man havde fået tyskernes tilladelse til, og dernæst, når der var gået nogen tid, forøge indholdet af disse pakker, så de kom op på to

kilo, idet man kunne forvente, at det tyske vagtmandskab, når pakkerne ankom, ville sige: nå ja, det er de almindelige danske levnedsmiddelpakker.

Ved et af møderne var Frants udsat for et stærkt angreb fra en af damerne - hun var iøvrigt indtagende, siger han - men ved det næste møde i udenrigsministeriet, deltog kun tre. Frants spurgte forbavset, hvordan det kunne være, og svaret var, at man havde fundet, at den optræden, man havde vist overfor udenrigsministeriet havde været urigtig, og at man burde støtte ministeriet mest muligt. Man havde derfor sammenkaldt de "skrappeste" af de kvinder, der var gift med kommunisterne, og de havde sat en del af de kvinder, der hidtil havde været forhandlet med, på døren, så der nu kun var tre tilbage. Med dem havde Frants derefter behagelige forhandlinger i god forståelse.

Om Frøslevlejren. Direktør Svenningsen forhandlede sagen med dr. Best, og den 9. marts 1944 opnåedes der enighed om opførelse af en lejr i Frøslev. Det var fra dansk side en udtrykkelig forudsætning, at deportationerne nu ophørte, og at de tidligere deporterede tilbageførtes, og disse forudsætninger accepteredes af Best (undtagen for så vidt angik jøderne). Til trods for den udprægede danske interesse i lejrens opførelse, måtte det i forhold til tyskerne fastholdes, at det var et tysk foretagende. Men fra dansk side sattes der fuld kraft på arbejdet. Man holdt møde med repræsentanter for alle de implicerede ministerier den 11. marts. Samme dag, lørdag, forhandlede arbejdsministeriet med et entreprenørfirma, der afgav tilbud om søndagen, så det om mandagen kunne forelægges tyskerne.

Om chaufførmødet i Neuengamme. Der var meget at gøre den dag, mødet skulle holdes, og Frants kom derfor i sidste øjeblik. Undervejs blev han standset af en dansk kaptajn fra Røde Kors, der var på vej til Neuengamme med materiale til bedre barakker. Da nu Frants bad ham vente til efter chaufførmødet, blev kaptajnen noget ophidset og har senere i et blad skrevet, at Frants var nervøs. Dette var dog ikke tilfældet.

Om Aksel Larsen. Frants havde aftalt med en af de danske tillidsmænd, Kastoft, en bror til Aksel Larsens daværende hustru, at de måtte sørge for, at Aksel Larsen kom med blandt de første, der kom væk, for at man ikke skulle risikere, at der kom nogen ændring i

aftalen med Paulli. Da første afdeling af de internerede skulle afgå, gik Frants ned langs rækkerne med Kastoft, der diskret pegede ind i rækkerne og viste ham, at der stod Aksel Larsen. - Forøvrigt stod der på højre fløj en neger. Det var en vestindier med dansk indfødsret.

Meddelelsen om at politiinspektør MELLERUP var fange i lejren blev givet Frants af politifolkenes tillidsmand, kriminalassistent Wass-Møller. Mellerup har senere takket Frants for to gange at have reddet hans liv: først ved at få ham ud af Shell-huset og dernæst ved at få ham hjem fra Neuengamme.

Inden afrejsen fra Neuengamme blev Frants vidne til en uhyggelig hændelse: Nogle internerede danskere, der skulle køre med bilerne hjem, havde taget det sidste, de havde af deres madpakker med. Frants sagde, at de roligt kunne lade det ligge, for i vognene var der madpakker til hver med friske danske ting i. På det tidspunkt kom en afdeling russere (eller måske polakker) tilbage fra en "Aussenlager", og da de så, at danskerne lagde pakkerne fra sig, styrtede de sig over disse. Men tyske befalingsmænd og de såkaldte "kapoer" slog løs på dem på den mest brutale måde. Frants så en af kapoerne sidde på skuldrene af en anden og derfra slå ned i hovedet på forskellige af dem, der prøvede at få noget at spise. Seks eller syv blev stillet op foran vagten, og en af de danske sagde til Frants: Jeg kan sige Dem, at de syv vil ikke alle være levende i morgen. De vil blive udsat for en sådan mishandling, at de ikke kan overleve det i den tilstand, de er i.

En anden episode, Frants overværede: han så, at en del russere eller polakker blev ført fra lejren til et tog, der skulle føre dem østpå - hvilket ville sige til døden. Som de sidste kom der forskellige "muselmænd", d.v.s. personer, der var så udmagrede, at de i virkeligheden kun bestod af skind og ben. En af de sidste klagede sig så stærkt, at en læge - det blev sagt, at det var en polsk læge - fra et vindue i barakken sagde: Hold denne mand tilbage. - Det blev af alle udlagt således, at han overhovedet ikke havde nogen mulighed for at overleve en togtransport. - På vejen fra lejren til banegården stod tysk Gestapo-politi med geværerne i nedfældet stilling, en foranstaltning, der forekom overflødig - man kunne i virkeligheden have pusset de stakkels mennesker omkuld.

Da de sidste afdelinger af danske og nordmænd skulle forlade lejren

i Neuengamme, blev det af en af fangerne meddelt Frants, at der i en særlig barak blev tilbageholdt enkelte danske og muligvis nordmænd, som man mente skulle henrettes. En svensk læge og Frants løb hen til barakken, der var omgivet af hønsetrådnet. Det var ikke svært at forcere nettet, og de brød ind i barakken, hvor der ganske rigtigt var nogle danske, der kom ud. Det opklaredes, at det var desertører fra frikorps Danmark. De kom med i transporten - og måtte så hjemme stå til ansvar for deres landsforræderi. At denne forcering af adgangen til barakken lod sig gøre, må tilskrives den forvirring, der på dette tidspunkt var mellem Gestapo-folkene og det tilsagn, der var givet om hjemtransporten.

På en af de sidste ture havde Frants anmodet lederen, sekretær Finn Nielsen om ikke at køre om natten, idet de lavtgående flyvere kunne se al bevægelse på vejene, selv om man kørte med stærkt svækket belysning. Da han kom i nærheden af Lübeck, ville han om natten søge dækning i en skov. Men det viste sig, at en tysk panserafdeling allerede havde indrettet sig i den.

Da han derfor måtte regne med, at de allierede, der havde et godt efterretningsvæsen ville bombe skoven, bestemte han sig som det mindre risikable til at lade transporten fortsætte langsomt mod nord.

Desværre skete der nu netop det, man havde frygtet: en af de lavtgående maskiner beskød en bus, der kom i brand. En dansker og en nordmand omkom i flammerne, og seks eller syv blev - heldigvis kun lettere - såret. De blev anbragt på sygehuset i Bad Segeberg, hvor Frants straks tog hen, da han hørte om det passerede. Det var et overordentlig tragisk syn at se de to, der var blevet dræbt. De andre var så trætte, at de næsten hang over bordet og sov. I betragtning af at der blev evakueret mellem 4000 og 5000 mennesker, var tabet af de to menneskeliv forholdsvis lidt, selv om det var mere end trist.

Der var iøvrigt blevet skudt fra de lavtgående flyvere tidligere. En personbil, i hvilken daværende fuldmægtig Tscherning var, blev ikke direkte ramt af en flyverbombe, men bomben eksploderede lige foran bilen. Tscherning blev ramt i benet af en granatsplint, men fortsatte ufortrødent sit arbejde. Der gik dog betændelse i såret, og han måtte en tid på en klinik i København.

Til underretning for den nærmeste del af familien tjener, at Frants for sin virksomhed fik tildelt storkorset af den norske St. Olavs-

orden og den svenske, den norske og den danske Røde Kors medalje. Af den danske lægeforening fik han en stor smuk krakeleret skål. Han har desuden fået mange takkebreve fra tidligere koncentrationslejrfanger - bl.a. fra kriminalassistent Wass-Møller, der giver et smukt udtryk for "alles ... taknemlighed for Deres arbejde for os".

Afskeden fra Bonn. De danske konsulere i forbundsrepublikken holdt - med deltagelse fra hele landet en herrefrokost for ham den 20. april. Den 25. april var Frants til afskedsfrokost - det nævnes som enestående - hos den regerende borgmester i Berlin, Willy Brandt. Derefter fulgte - også som enestående - en afskedsmiddag hos forbundspræsidenten, dr. Heinrich Lübke, der i en tale fremhævede Frants's afgørende andel i udviklingen hen mod en forsoning, og et afskedsbesøg hos forbundskansler Ludwig Erhardt. Den 28. april mødtes han med de næsten 100 missionschefer i Bonn, og dagen efter på selve fødselsdagen havde udenrigsminister Gerhardt Schröder arrangeret middag. Herefter fulgte afsked med ambassadens medarbejdere. Den 10. maj var han på afskedsbesøg i Kiel, hvor han var til frokost med ministerpræsident Helmuth Lemke, den samlede regering og de danske generalkonsulere fra Hamborg og Flensborg. Han fik også her en smuk gave og i sin tale erklærede Lemke, at "alle ved, hvad De har gjort for udsoningen mellem vore lande."

Frants havde derhos - efter indberetningen - "den store ære og glæde, at ikke mindre end godt to hundrede af mine kolleger og medarbejdere, herunder de alleryngste, havde ydet bidrag til bl.a. et maleri af mig, malet af kunstneren Daniel Hvidt, til ophængning i ambassaden i Bonn."

Som en særlig hædersbevisning fik Frants af landsforeningen af KZ-fanger overrakt en afstøbning af statuetten "De tre muselmænd" udført (af tygget rugbrød) af en ukendt koncentrationslejrfange.

Frants Hvass er dekoreret med følgende ordner:

Sk: Storkors af Dannebrogordenen
 DM: Dannebrogsmændenes Hæderstegn
 Dr KH: Dansk Røde Kors Hæderstegn
 DTH:

Udenlandske ordner:

BLII 1. Belgisk Leopolds orden
 Fi H R 3 $\frac{1}{2}$: Finlands Hvide Rose orden

F Æ L 2: Frankrig, Æreslegionen
 F O I P: Frankrig: Officier de l'Instruction Publique
 N S T O 1: Norge, St. Olavs Orden, Storkors
 Nr K H: Norsk Røde Kors Hæderstegn
 P O P R 4: Polen, ordenen "Polonia Restituta"
 Rum K 4: Rumænien, Karl I's orden
 Rum St 2: Rumænien, Stjerneordenen
 Stb G V J M: Medalje til minde om Kong Georg V's 25 års
 regeringsjubilæum
 S V 3¹: Sverige, Vasaordenen
 Sv r K 1: Sverige, Røde Kors Fortjenstmedalje
 Ty F R 1: Forbundsrepublikken Tysklands Fortjenstorden.

Ad 16. Kilderne til levnedbeskrivelsen, for hvilket Jens selv har gennemset manuskriptet, er dels hans egne oplysninger til mig, dels Kraks Blå Bog og en lang række avisomtaler. Jens er nævnt i: William Hillcourts bog om Baden Powell. Om jagt: Det hændte, at telefonen en meget tidlig morgenstund ringede ved Jens's seng. Telefondamen meldte "Trend", kongens sommerbolig, men Jens var søvngig og hørte det som "Krems", en af skovfogederne og svarede noget irriteret: Hvad fanden ringer De for på den tid af dagen, Krems!? Stemmen i røret svarede: Hallo, Hvass, det er bare mig, Kongen. Jeg vil gerne på pürsch nu til morgen. - Om dr. Starckes skole se: Viggo Starcke: Triumf eller fiasko? (1972).

Ad 17. Kilderne er dels en lang række avisudklip dels hans egne oplysninger, idet han i april 1976 har gennemset mit manuskript for så vidt angår ham selv.

Ad 18. Oplysningerne stammer fra mit mangeårige venskab med hende.

Ad 19 og 20. Oa 20 og 21. 20: Statstidende 3. juli 1965 (biblioteksfuldmægtig).

Ad 21. På Lyø boede vi altid hos gæstgiveren og var jævnligt på besøg hos vor gode ven, sognefoged Hans Andersen. - Rosent kom i 1919, da Valeurs skole blev overtaget af kommunen, til Åbenrå, hvor han var en ivrig forkæmper for danskheden. - I Marselisborg skole kom jeg aldrig til at befinde mig særlig godt. Enkelte lærere var mig venligt stemt, men adskillige af de andre mindes jeg kun med ringe sympati. - I studentertiden boede jeg først hos ingeniør

W. Schönau, der havde været 30 år i Kina, derefter hos dyrlæge Oluf Nielsen, der var bror til den i sin tid kendte skuespiller Martinus Nielsen, sidst i et pensionat, hvor også min ven R.J. Dyreborg boede en tid. - Det var i en årrække mit håb at få et dommerembede. Det skete ikke, men det er fra ansættelsesbestemmende jurister sagt mig, at det kun var på grund af den opståede "pladsmangel": for få embeder og for mange dommerfuldmægtige og altså ikke fordi jeg blev anset for uegnet.

Ingrid har skrevet en artikel i Testrup Højskoles årsskrift 1958 - og adskillige morsomme lejlighedssange.

Ad 22. Oa. 15.

Ad 23-27. Oa. 16 og de pågældende selv.

Ad 28-32. Oa. de pågældende selv og af 17. 28: Kgl. resol. 12. december 1958. Statstidende 20. marts 1959. 32: Statstidende 7.2. 1976.

Ad 33-36. Oa. 21. 35^a oa. 35. Fødselsattest forevist.

Ad 37-40, 27^a, 32^a og 41-48. Oa. forældrene.

AD AFSNIT II. "SKIBSTED-SLÆGTEN".

KAPITEL 1.

Meddelelserne i kapitel 1 bygger på oplysninger dels fra en notesbog (i min besiddelse) ført af tante Andrea (nr. 11): Familiebegivenheder siden Fars Bog blev sluttet, dels fra samtaler og korrespondance med fru Martine Hvass (nr. 50), Andreas Hvass (nr. 54), Musse Hvass (nr. 55) og med forskellige andre, bl.a. Niels Peter Winge, min, F.J. Hvass's morbror, der har kendt familien fra den periode, hvor han boede på Tiendegård, nord for Gudum. Oplysninger fra før 1890 er fra Fam. Hvas Prot. I side 11-16, 19 og 62.

Ad 49. Hans beskikkelser som landmåler og landinspektør er i min besiddelse.

Om forbindelserne mellem slægterne Kirstein og Hvass bemærkes - idet der henvises til oplysningerne i Fam. Hvas V side 135:

Inspektør på Lindenberg gods, Ernst Andreas Kirstein (1798-1852) der omtales i: Fra Himmerland og Kjær herred 1918-20, side 255, havde ti børn, deriblandt døtrene: Caroline, Fanny, Cathrine (Trine) og Emilie, og sønnen Philip Eduard Kirstein (hos hvem Ernst Nicolai

Hvass, nr. 50, boede, da han læste til dyrlæge).

Herredsfoged Anders Hvass (nr. 9), Bælum, havde sønnerne: Frants (nr. 9), Andreas (nr. 49), Ernst (se Fam. Hvas I side 59) og Michael (nr. 57).

Caroline blev gift første gang med Andreas (anden gang med Bjerregaard, Fam. Hvas V side 148). Ernst blev forlovet med Fanny, men døde som ung. Fanny døde ugift 2. februar 1917. Emilie blev gift med Michael og fik datteren Helen Hvass (nr. 58).

Trine blev gift med Christian Andersen Scheiby og fik sønnen Frants Andersen Scheiby, der blev gift med sin kusine, fornævnte Helen Hvass (58). I sit andet ægteskab blev Emilie gift med dr. med. J.G. Ditlevsen, der i sit første ægteskab havde datteren Ragnhild Ditlevsen. Hun og Helen blev således "sammenbragte børn". Ragnhild blev senere gift med Niels Peter Winge, hvis bedstefar var gift med en datter af Thomas Hvass, bror til nr. 5 og 6, og hvis søster Margrethe Winge blev gift med Hans Henrik Hvass (nr. 12), mine, F.J. Hvass (nr. 21)'s forældre.

Ad 50. Om slagteriet: breve af 21. marts 1941 fra Aalborg offentlige slagtehus og eksportslagterier og af 26. marts 1941 fra veterinærinspektør C.W. Andersen, Veterinærdirektoratet, København, der bl.a. skriver, at dyrlæge Hvass "var agtet og velset i sin kreds. Han var navnlig anset som en dygtig praktiserende dyrlæge."

Brev af 20. marts 1941 fra foreningen "Kustos".

N.P. Winge har fortalt: "Han kørte enspænder med en uhyre stor hest. Han var rødhåret, en flittig mand og godt omtalt. Han var af middelstørrelse, grim, ikke tyk." - Den uhyre store hest må være død for ham, for - måske i en ældre alder - "sås han som oftest kørende ganske besindigt med to små heste foran en smalsporet vogn i modsætning til datidens dyrlæger, der gerne for afsted i en gig". (brevet fra C.W. Andersen, der som ung havde kendt dyrlæge Hvass).

I en nekrolog, Aalborg Stiftstidende for 10. oktober 1908, siges det, at han "var en meget flittig og energisk mand, der under et noget robust ydre skjulte et varmt hjerte. Han var afholdt af alle, der kom i nærmere berøring med ham."

Selv har jeg oplevet - så mange år efter hans død som i 1938, da jeg var dommerfuldmægtig i Nørresundby - at blive spurgt om familieskabet til dyrlægen, der af den pågældende landmand karakteriseredes som "en flinke mand".

Mit manuskript (om nr. 50), der blev skrevet allerede i 1941, blev gennemset og godkendt af fru Martine Hvass. Hendes dødsfald er nævnt i personalhistorisk Tidsskrift 1955.

Ad 51. Ifølge en familietradition skulle hun have været døbt Dorothea efter sin bedstemoder. Men det blev skrevet Dorthea. Adoptionsbevillingen for nr. 55 og 56 har været forevist mig og jeg har en fotokopi. Fru Bjerregaards død: begravelsesannonce. Bjerregaards død: brev til nr. 11. N.P. Winge sagde om de to søstre, 51 og 52, at "de var meget dygtige. Der var fart i dem, og de havde en tapper sparekassebog."

Ad 52. Om slægten Risom henvises til: Otto Jørgensen, stamtavle over slægten Risom fra Nebbegaard, Aarhus 1919. Dødsåret for nr. 52 er her angivet som 1896, medens det var 1897. Ligeledes hedder det, at de to søstre, 55 og 56, "antog deres mors pigenavn". Nej, de blev adopterede af deres tante, 51, der også hed Hvass. Axel Risom havde i sit andet ægteskab (Løgstør, 22.2.1899 med Mathilde Christine Claudi, født Lundskov, Bredsten sogn 11.11.1876) børnene: 3) Augusta Marie Claudi Risom, født i Nørretranders 12.2.1900, g.m. toldkasserer Jens Peter Hermansen, Strandparken 31, Århus. 4) Asta Agnete Claudi Risom, f. smstds. 13.5.1901, g.m. postassistent Svend Bentsen, København. 5) Carl Johan Claudi Risom, f. 12.8.1906, Thorslev sogn, gårdejer, Frisenvang ved Dronningemølle. Oa. 55.

Ad 53 og 54. Oa. nr. 55 samt de foran nævnte kilder. Mit manuskript om 54 har været gennemset af og er godkendt af ham. Om Otto Benzon og greve Knuth se "Blå Bog". Fru Tove Hvass er flere gange omtalt i skrifter om Karen Blixen, se bl.a. cand.mag. Clara Svendsens bog: Notater om Karen Blixen, hvor hun omtales som Karen Blixens "djærve slægtning, Tove Hvass". Karen Blixens og Tove Hvass's mødre var begge børnebørn af storkøbmanden etatsraad A.N. Hansen.

Ad 55 og 56. Oa. 55 og de foran nævnte kilder.

KAPITEL 2.

Oplysningerne i kapitel 2 bygger fortrinsvis på korrespondance og samtaler med nr. 58 og dennes børn nr. 61 og 63. Helen Scheiby's bryllup er anført i Personalhistorisk tidsskrift, 1897 3 rk. 6 bd. under bryllupper og dødsfald. Hendes navn er her forkert angivet som Helene.

Mit manuskript til kapitlet er gennemset og godkendt af nr. 63. Om 60 og 63 se "Blå Bog". Navnet på Helens svigerfar er af hende angivet som Christen Andersen Scheibye, mens det i Kb. Vor Frue sogn, Aarhus, er: Christian Andersen Scheiby.

Ad 63. Afsked ved kundgørelse 30.11.1976 fra udgang af maj 1977 p. gr. af alder.

AD AFSNIT III. "RANDRUP-SLÆGTEN".

65. Kilderne til fremstillingen af Franciscus Tertius Hvass's liv er:

1) En samling af breve fra 1906-1917 fra ham til familien Hvass i Ubberup, som han havde truffet (Mette-Cathrine-slægten, se nr. 519), og hos hvem jeg under et besøg i 1955 fik den forevist sammen med billeder af Randrup-slægten.

2) Afskrift af nogle optegnelser, han har gjort i en regnskabsbog, der nu tilhører 85. - Det kan derfra nævnes, at han foruden de i teksten nævnte havde følgende tillidshverv:

1875-81: medlem af en jernbanekomite vedr. en jernbane Ålborg-Hadsund-Randers. Formand for nordre afdeling.

1878-90: Repræsentant i Ålborg for brandforsikringen i Jylland.

1876: Vurderingsmand for ejendomme iflg. lov 19.3.1869.

1880-83: Herredstaksationsmand for Husmandskreditforeningen.

1882: Medlem af en komite til forberedelse af Dansk Landmandsforsamling i Ålborg 1883.

Fra 15.10.1884: Forretningsfører for Hedeselskabets Lindenborg-distrikt.

1888: Højres repræsentant for Ålborg amt. Formand for den conservative club.

1887: Repræsentant for Jydsk Haveselskab.

Fra 31.12.1891 til 3. januar 1906: Formand for mejeribestyrelsen for mejeriet Neptun i Kongerslev.

21.4.1903: Voldgiftsmand ved afløsning af hoveri.

3) Nogle optegnelser i en protokol (nu hos 85), der ret godt belyser hans personlighed, hans forhold til sine omgivelser og de vanskeligheder, han havde at kæmpe imod. - Generationerne efter Francis Hvass har med mellemrum næret drømme om at tilbagekøbe Randrup til slægten. Det bemærkes hertil, at Francis selv (notat fra 1878) var

stærkt indstillet på, at ejendommen burde bevares for slægten, men at han allerede fra 1891 fortrinsvis vistnok var indstillet på, at den skulle sælges uanset slægtens langvarige tilknytning til den og uanset, at det ville falde ham meget svært at forlade ejendommen, hvor han var født og havde boet hele sin tid. I 1905 var han lige ved at sælge den og kun et beløb på 5000 kr. skilte ham og køberen. - Forøvrigt tilråder han i flere optegnelser sin hustru og børnene, at de i påkommende tilfælde skulle rette henvendelse til "hans kære slægtninge: procurator Winge i Aarhus og Frants Hvass på Rolighed - det er mine, F.J. Hvass's to bedsteforældre. De var også blandt faderne ved Frantz's og Tyges dåb (70-71).

4) Tyge Hvass's erindringer indeholdt i hans indberetning til ordenskapitulet, se 71.

Tyge Hvass (71) har forøvrigt i 1958 gennemset mit manuskript vedrørende faderen.

5) Plantningsforeningen: Jeg har haft lejlighed til at gennemse dens protokol, der velvilligt blev udlånt mig af gdr. P. Nielsen, Byriisgaard, Hvorup pr. Nørresundby, der i 1958 var formand.

6) Ifølge meddelelse af 18.6.1958 fra Hedeselskabet anlagde Francis Hvass Tvillinghøje plantage i 1892 med et tilplantet areal på 10,5 ha og Randrupgård plantage i 1880 på 6,6 ha.

7) Brev fra Ålborg amtsråd af 19. juni 1959 om hans tid som landvæsenskommissær.

8) Korrespondance i 1959 med andelsmejeriet i Sønder Kongerslev og i 1958 med Skibsted-Lyngby sogneråd.

9) Opgørelse i ægtefællernes dødsbo.

10) Paulli Andersen: Brikvævning, nævner på side 51 jægermesterinde Hvass, der ligeledes omhandles i en artikel af Carsten Hess i: Folk og kultur. Årbog for dansk Etnologi og Folkemindevidenskab, 1976.

11) I bladet "Fædrelandet" 1910 side 43-47 har Christine Hvass skrevet nogle erindringer, herunder om de trængsler, der for en dansk forstembedsmand var en følge af begivenhederne omkring tilbage-toget fra Danevirke i 1864. Hendes far var skovrider og boede på skovridergården "Christiansgave" ved herresædet Falkenberg mellem Slesvig og Isted skov indtil 1860 og derefter i Treya ikke langt fra Hollingstedt.

12) Francis Hvass's dødsår er i den "Blå Bog" under Tyge Hvass fejlagtigt angivet som 1932. Det var i 1922.

66. Om Charles Hvass foreligger der ikke mange konkrete oplysninger, udover hvad der er anført i Fam. Hvas. Fremstillingen bygger på meddelelser fra familiemedlemmer, der har kendt ham: min mor (12), tante Andrea (11) og Tyge (71).

67. Alexis Hvass er formentlig opkaldt efter sin mors halvbror, Alexis Kopp, der antagelig har fået navnet fra den russiske fyrste, hos hvem faderen var overførster, se Fam. Hvas V s. 157. Navnet findes hos sønnesønnen af 67, Francis Alexis (85) og i Amerika hos Bruce Alexis Hvass (92). Kamma Hvass's fars forældre var: Emil Mariboe, der var en kendt fabrikant, kobbertækker og autoriseret gas- og vandmester og hustru, Ida Thune. Clara Louise var datter af grosserer Wulff Hartvigsen og Johanne f. Hartvig.

Der foreligger korrespondance mellem Kamma og 14, 17 og mig (21) samt et brev fra ingeniør Stenild Hjorth af 8.9.1940 og en beretning af august 1963 fra Svend Hvass (35). Alexis døde samme dag som sin far. I opgørelsen i boet efter denne anføres det, at Alexis "ifølge arvingers forklaring under registreringsforretningen" døde inden faderen.

68. Om skilsmissen har datteren (79) Esther sagt til mig: de passede enestående dårligt sammen. Fam. Hvas på de under 65 nævnte steder. O fra 77.

69. Se Fam. Hvas som 68. Besøgt i Hillerød 21. august 1966. I årbog for historisk Samfund for Aalborg Stift: Fra Himmerland og Kjør herred, bind XVII, 1951-52 har Gunnar Foss skrevet en artikel: Randerup. En datters Minder fra Barndom og tidligste Ungdom. Her omtales bl.a. nogle af folkene på gården og nogle af omgangsvenerne - præsten og lægen. - Olga Warncke var (oa. 69) adoptivdatter af professor Warncke. Det er formentlig professor Theodor Sophus W, 1822-90, se dansk biografisk lexicon.

70. Df. Vf. O. om skolegang fra korrespondance med Soransk Samfund. Nekrolog i Soranerbladet 1928 s. 55. På vielsesattest betegnet som fuldmægtig, ved 80's dåb som ingeniør. Æf. Df. Konfirmationsattest, forloverattest forevist. O. om senere tilværelse fra Mary Hvass ved mit besøg hos hende 30.4.1941.

71. Kb. har: Thyge. Selv skrev han: Tyge.

Fam. Hvas V s. 404. Om Sorø: se 70. Kraks "Blå Bog", Dansk biografisk Leksikon, Trap, Danmark, 1 s. 311, 2 s. 525, 3 s. 172, 556 4 s.

724, 8. s. 740, 24. s. 118 og 26. s. 1089. Korrespondance med Tyge i en lang årrække (1941-63). Ved et besøg i hans hjem i 1962 (Prot. I s. 5) viste han mig bl.a. æresborgerbrevet fra New York, der er dateret 31.10.1939. Han gik let hen over en række diplomer: "Du kan skrive, at jeg har fået mange diplomer." Tyge gennemså i 1962 mit manuskript om ham og foretog enkelte rettelser og tilføjelser. Med et brev af 24. maj 1941 forærede han mig en genpart af sin indberetning til ordenshistoriografen. Jeg opbevarer talrige avisudklip om ham herunder navnlig en artikel af minister Helge Wamberg i Berlingske Tidende for lørdag 31. januar 1959 (den indeholder desværre en del fejlagtige oplysninger om Tyges slægtsforhold) og en morsom artikel i Politikens søndagsnummer 12.3.1939 af Tage Heft. Endvidere en del omtaler fra runde fødselsdage m.v. Tyges arbejde på de vestindiske øer er fulgt op fra dansk side i 1960, da en kulturekspedition fra kunstakademiets arkitektskole foretog undersøgelser på øerne. (Berl. Tid. 27.12.1958, 10.3.1960 og 29.5.1960). Om professor Anton Rosen har hans elev, stadsbygmester i København, Svend Møller, skrevet en kronik i Politiken for 13.9.1959.

72. Den under 65, 1) nævnte brevsamling giver oplysninger, der også er modtaget fra andre familiemedlemmer, f.eks. 11 12 og 77.

73. F.D. Skibsted Kb. Kspd. Sorø Akademi og Soransk Samfund. Besøgt 6.9.1947. Oa. 85, min (27)'s mor og onkel N.P. Winge og min svigerfar. Skilsmissepapirer forevist mig.

C.V. Langkilde: Stamtavle over familien Langkilde, Kbh. 1889, trykt hos Nielsen og Lydiche.

74. Oplysningerne om Frantz Paulli Hvass, som jeg har kendt, da vi var børn, stammer fra min korrespondance med ham gennem en lang årrække, fra breve fra ingeniør Stenild Hjorth, København, og fra hans mor og fra mine samtaler med hende, min tante, Tychine Østergaard (14) med Tyge Hvass (71) og med hans søn, Niels Christian (89) samt fra forskellige avisomtaler af ham og hans hustru, Vicky. Hans og Karen Lundings dåbsattester og deres vielsesattest har været forevist mig (Prot. I side 28), og jeg har set forskellige breve fra ham til sønnen Niels Christian.

Om Mau-mau-bevægelsen. Lord Moran skriver i sin bog: Winston Churchill, Kampen for at overleve: Winston havde tænkt på at offentliggøre Mau-mau-eden, men gjorde det ikke. Han erklærede: den er meget

lang. Ingen kunne have digtet den, selvom han havde prøvet. Den er utrolig sjofel. -- Den er i hvert fald egnet til at gøre stærkt indtryk på den, der aflægger den.

Om retssagen: Niels Christian har sagt mig, at faderens holdning overfor negrene var fast og myndig, men bestemt af pædagogiske synspunkter.

75 og 76. Kspd. m. Kamma (67) i 1947 og 1951. Brev af 12.12.1939 fra 75 til civilingeniør Stenild Hjorth, København - i hvilket han bl.a. skriver om tæmning af vilde heste: "den ene har dog stadig en væmmelig vane, hver gang jeg tænder min pibe, springer den lige op i luften og falder ned på ryggen, jeg brækkede to piber på den måde og fik en galt i halsen ..." Et interview i et blad: Delano today, Vol 1. no 22 april 30, 1958 - og i et desværre udateret avisudklip fra en amerikansk avis, sendt mig af 71, om "Neils Hvass" som hestetræner og kunstner. - Min søn (35) Svend Hvass, besøgte på min opfordring familierne i august 1963. Han fortæller (prot. I side 22), at Niels blev skilt i 1958, da Leola forlod ham for at blive gift med en yngre mand. Det kom nok som et chock for Niels, der aldrig siden har talt om hende.

77. Oa. 77 selv ved kspd. 1957-1972. Oa. 73. Samtale med 73 ved besøg hos 69 i 1966. Agard var ikke heldig under besættelsen.

78. Oa. 78 selv.

79. Oa. 14 og 72 samt af 79 selv. Kspd. og samtale hos 69, 1966.

80. Oa. 95, Df. Æf. Df.

81. Oa. 70. Df. Vf. Æf. Df. Folkereg. attest f. besøg og kspd.

82. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt Kspd. Fru Erna Voldmester søster til oberstinde Ragna Paludan-Müller, Gråsten.

83. Indfødsretsattest f. Æf.: 2. Ægtepagt f. Dødsattest for 83 f. Æf. 2 besøgt 18.11.1962. Oa. 82.

84. Df. Oa. 73, 85 og 84 selv. Besøgt i Faaborg 10.7.1962. Kspd. med 84, Svend A. Rottwitt, Ryslinge (1969 og 1971), fru Lis Styltsvig, Sukkertoppen (1971) forstander for grønlanderhjemmet Poul Madssen, Hellerup (1972), kammern H.E. Knudsen, Egedesminde (1971): "Vi mindes hende med megen varme som en sjælden gæv pige" og Kirstens kusine billedhuggeren fru Gudrun Lauesen, Roskilde (1973). Oa. da-

værende landssygeplejerske Bente Heuck (1964). Avisomtaler ved dødsfaldet.

Til belysning af Kirstens tilværelse i Grønland kan det være på sin plads at citere lidt fra nogle breve, jeg har fået fra hendes venner. Fru Styltsvig skrev: "Vi lærte Hvass - som vi alle dage kaldte hende - at kende, da hun kom her til Sukkertoppen ... Bekendtskabet startede på en pudsigt måde i et forrygende skænderi mellem min mand og Hvass, hvis temperament var uden lige, men de kom derefter til at grine og blev enige om, at en kop kaffe i "privaten" nok var tiltrængt." De kom derefter dagligt sammen. "Hun var forstanderinde for 20-25 børn, der enten var forældreløse eller kom fra meget ringe hjem, og for hvis skæbne hun var en utrættelig forkæmper"... "Hvass startede i Grønland kort efter krigen. Fra anden side har jeg erfaret, at hun havde været med i modstandsbevægelsen og der mistet sin forlovede; men dette har hun aldrig berørt overfor os." I Kraulshavn har hun nok af og til følt sig meget ensom. Fru S. fortæller, hvordan Kirsten undertiden dækkede op til to, iførte sig sit pæne tøj og underholdt sig med den imaginære gæst. Hun fortæller også, at Kirsten fik blindtarmsbetændelse, og at det varede længe, inden lægen kunne komme frem. Imens hørte hun i sin døs, at udstedsbestyreren og jordemoderen talte om, hvor de skulle begrave hende! Tilkaldelse af en amerikansk helikopter påtænkte, men isen kunne ikke bære. Poul Madsen fortæller historien således, at hun i 40^o kulde med den akutte blindtarm kørte i hundeslæde til lægen i Upernavik. Han bekræfter iøvrigt bemærkningen om modstandsbevægelsen.

Fru Styltsvig fortæller videre, om Kirstens virksomhed i børnehjemmet: "Hun købte legetøj op - hun fik sanatoriet bygget om - hun fik ordnet ... en hytte 2-3 timers sejlads herfra, så hendes kære unger kunne komme på sommerlejr - hun foretog sig en masse." Hun fortæller også om en mæslingeepidemi, der angreb de hidtil ikke mæslingeberørte grønlandere hårdt, og hvor Kirsten sled og slæbte - og selv blev syg bagefter. "Hvass havde sine 25 i sengen og lukkede alligevel dørene op for byens syge børn, hvis forældre der selv var angrebet, absolut ikke var i stand til at passe dem. Vi havde læger og sygeplejersker til låns fra Danmark, og de arbejdede i døgndrift. Forsamlingshuset blev indrettet som nødsygehus - alt og alle var syge på nær de få danskere, der var i byen. Hvass

passede sit - jeg gik hende til hjælp om natten, for hun skulle jo sove lidt indimellem, men den lange slidfyldte periode tog hendes kræfter, og da hendes børn var raske og ovenpå igen, måtte hun kravle til sengs i lange tider og have en afløser op, mens hun var syg" ... "Hvass var uhyre gæstfri og samlede altid mennesker om sig. Hun var storslået i sin omtanke for andre, gav gaver, som man var helt genert ved at modtage, og var altid i gang med et eller andet. For børnene kæmpede hun en rasende kamp for at forhindre, at de evt. skulle tilbage til et dårligt hjem, og hun var utrættelig i sin omsorg for at skaffe dem en god læreplads e.l. - Men let, det havde hun det bestemt ikke - og hun virkede da også altid meget udslidt, inden hun skulle hjem på ferie."

Forstander Poul Madsen skriver bl.a., at han og hans familie var blandt Kirstens nære venner gennem mange år: "Om Kirstens mangeårige virke i Grønland kan der skrives mange romaner, -- når det hele bliver stykket sammen. Kirsten var et stort og varmt menneske i ordets bogstaveligste forstand" ... "Hun skåned aldrig sig selv, selv det mest hårde og snavsede arbejde --- der var ingen, der kunne råbe så højt som Kirsten og skælde ud så det rungede ud over fjeldene" men hun bar aldrig nag til synderen. Hun var et "hjertens godt menneske, hun gav alt bort, hun kunne ikke tåle at nogen led nød, særlig de små børn stod hendes hjerte nær - hun gav aldrig penge, men brugte alle sine penge til at købe tøj og fodtøj for - mange mange nattemer har hun siddet og syet varmt tøj til små grønlandske børn og mange gange tog hun ligefrem børnene fra forældrene for at fodre dem op - da Kirsten rejste fra Grønland, havde hun ikke mange kroner med sig hjem - "de var blevet deroppe."

En af de historier, der fortælles om hende: Der var under eller efter et uvejr brug for at få en vindmotor på et højt stillads i gang. Ingen andre turde kravle derop, men Kirsten gjorde det og ordnede sagen med en tændt primus.

Kraulshavn ligger ca. 100 km fra et sted, der hedder "djevleens tommelfinger". Dertil måtte Kirsten af og til køre i hundeslæde.

85. Df. Vf. Æf: Df. Æf's mor: Df. Oa. 73 og ved venskab med 85 siden 1962. Oa. lol.

86. Oa. 73, 77, 85 og lol. Dødsdato: skifteretten, nordre birk.

87. Oa. 73, 85 og 87 selv dels v. kspd. dels ved besøget. Avisom-

tale (Ekstrabl. 27.11.1972), fru Yvonne Hv.: Berl. Tid. 10.10.1960, Jyllandsposten 1967, Ekstra-bl. 26.10.1967, kspd. 1975.

88. Oa. 67 (Kamma), 74, 89 og min søn (33), der har besøgt 88 i Kenya i 1975 og 1976. Da firmaet sendte ham til Kenya, sagde en ven: "De kan ikke være rigtig kloge i det firma. Tænk at sende en mand ud, som har forstand på, hvad det drejer sig om!"

89. Oa. 67 (Kamma), 74, besøg hos og af og kspd. med 89 selv. Æf. 2^o besøgt, Æf. 3^o: Df. Vf.

90. Oa. 89 og 74.

91. Oa. do og do. Min (21)'s kone har i 1966 spist frokost med ham på en græsk restauration i Paris. Han var "mørk, lang, tynd og med briller -" samt en flink fyr. Min søn Svend (35) talte med ham i Paris i juli 1968. Han var da i færd med at rejse på ferie hos sin mor på Tenerifa. Han kendte næsten intet til sin familie i Danmark.

92-94. Oa. 35 ved hans besøg hos 75 og 76 i 1963.

95. Df. Kspd. med ham i 1962-65.

96. Df. Besøg hos 81. Kspd. juni 1975.

97. Df. Vf. Æf. Df. Oa. Voldmester, se 82.

98. Df. (hvor fornavnet ser stavet Birgethe og faderens stilling som: sanatoriekark. Vist grønlandske stavefejl. Adoptionsbevill. f. Oa. Voldmester (se 82).

99, 99^a-99^b. Oa. 99 selv, 85 og 101. Statstid. 6.1.1972.

100. Df. Annette W: Df. Statstid. 6.1.1972.

100^a. Df.

101, 101^a-101^b. Df. Vf. Kspd. Venskab siden 1965.

102-103. Oa. 74.

104-106. Oa. 89.

107. Oa. 107.

108^a, 108^b. Df.

AD AFSNIT IV, PROVST ANDERS HVASS'S EFTERKOMMERE

KAPITEL 1. "KASTBJERG-SLÆGTEN".

109. Se Fam. Hvas.

110. F.D. Kb. Nors. St. ses af Kb. ved børnenes dåb. + Vindblæs Kb. V. Udbyneder Kb. Æf. D. Udbyneder Kb. + Vindblæs Kb. - Det må stå hen, om hun er født 1790 eller 1791, Fam. Hvas V s. 166.

111. F.D.St. Udbyneder Kb. + Kastbjerg Kb. Fam. Hvas V s. 166 har den urigtige fødselsdato 5.8.1817. Han er født før foreldrenes ægteskab og den trolovede, 110, er indført som fader. Æf. F.D.V. Kastbjerg Kb.

112. F.D.V. Kastbjerg Kb. Æf. F.D. Mariager Kb. Kspd. 1925 med pastor Kjersgaard.

113. D. Kastbjerg Kb. Æf. F.D. Dalbyover Kb. Oa. 117. Kspd. 1926.

114. F.D. + Kastbjerg Kb. Oa. 113 og 116.

115. F.D. Kastbjerg Kb. + Oa. 116. Kspd. i 1926 fra 113.

116. Oa. 115. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 1955.

117-118. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 1955.

119. Oa. 119 selv.

120. Oa. 120 selv. Df. Vf. Æf. Df.

121. 122. Oa. 116.

122-124. Oa. 117.

125. Df.

126. Kb. Falslev sogn. Vielsen er ikke fundet i Falslev, Vindblæs eller Udbyneder. Kb. Æf. Visborg Kb. Et brev fra 127 (fra 1926) foreligger.

127. F.D. Udbyneder Kb. Æf. Vindblæs Kb. V og +: Udbyneder Kb. Brev, se 126.

128. Oa. skifteretten i Århus. S.L. 272/1926 (brev af 3.8.1961). Brev fra 127, se 126.

129. F.D.V. Udbyneder Kb. Brev, se 126.

130. F. Udbyneder Kb. Brev jfr. 129.

131. F.D. Udbyneder Kb.
- 132-133. F.D. + Udbyneder Kb.
- 134-136. Udbyneder Kb.
- 137-142. Oa. skifteretten, jfr. 128.
143. F.D. Vindblæns Kb. V. og + Udbyneder Kb. Æf. 1^o: F.D. Falslev Kb. + Udbyneder Kb. Æf. 2^o: F.D. Kastbjerg Kb. V + Udbyneder Kb.
144. F.D. Udbyneder Kb. V. Dalbyneder Kb.
145. F.D. Udbyneder Kb. Æf. F. Dalbyneder Kb.
146. Df. V. Udbyneder Kb. + Oa. 156. Æf. 1^o: F.D. + Udbyneder Kb. Æf. 2^o F. Oa. 156 V. Udbyneder Kb.
147. F.D. Udbyneder Kb. I Fam. Hvas, V s. 166-67 er navnet anført som Mathias Andersen Hvass, hvilket også er angivet af 156.
148. F.D. Udbyneder Kb. +: dødsannonce (hvor enken underskriver Marie Helmutshen Hvass, født Lassen) V. Kb. Randers Sct. Mortens Æf. F.D., Kb. Sct. Mortens, Randers.
149. F.D. Udbyneder Kb. Æf. F. V. navneændring: Kb. Sct. Mortens, Randers. Oa. 153 og ingeniør Poul J. Lyager, Næstved.
150. F.D. Udbyneder Kb. + oa. skifteretten i Fredericia, bo B 110/49-50 og B 123/50-51.
151. F.D. Udbyneder Kb. Oa. 156.
152. Oa. 171. F.D. Udbyneder Kb. Æf. F.D. Vandborg Kb. Oa. pastor Kjersgaard, 1925. Oa. 171.
153. F.D. Udbyneder Kb. +: Folkereg. Kbhn. Æf. F.D.V.: Oa. Hans Griis, se 159. V. Budolfi Kb. besøgt 13.12.1959 i Husumgade.
154. Oa. H. Griis, se 159.
155. Do. F. Sct. Mortens Kb.
156. F.D. Kb. som 155. Æf. F.D., navneændring: Bremerholms dåbsprotokol 1880-91, fol. 11, V.: Christians sogns vielsesprotokol fol. 118, 47. +: Personalhist. Tidsskr. En af forloverne var justitsråd Sofus Elvius.
157. F. Sct. Mortens Kb. Oa. 156 og H. Griis, se 159.
- 158, 159. Oa. H. Griis, F. Kb. Sct. Mortens. Oa. 156 og 184.

160. F. + Sct. Mortens Kb. Oa. 156.
161. F. D. Sct. Mortens Kb. Forskellige avisudklip. Æf. +, Pers. hist. tidsskr. Besøgt Oa. 156.
- 162-170. Oa. dels af P. Lyager, se 149, dels af 153.
- 171-173. Oa. 171, kspd. 1974-1976.
174. Df.Vf.Æf.Df. Besøgt i septembr. 1961.
175. F.D. Budolfi Kb. Ålborg. Oa. 175 selv.
176. F.D. Kb. Frue sogn, Ålborg. Besøg 12.12.1959 hos moderen, se 153.
177. F.D. Kb. Ålborg Vor Frue. Besøg som ad 176.
178. F.D. Df. Vf. Æf.: F.D.: Vor Frue Kb. Ålborg. Besøgt 17.4.1960. Kspd. 1971, 1974.
179. F.D. Df. Oa. 178.
180. F.D. Df. Æf. F.D.: Df. Translatørforen. årsberetn. 1951. Besøgt 1960. Vf. Kspd. m. 178.
181. Oa. 181 selv. Besøgt 29.3.1961.
182. Oa. 181.
183. Oa. H. Griis (se 159) og 183 selv. Dåbsårstallet er angivet som 1939.
- 183 A og 183 B. Oa. 183.
184. Oa. 184 selv, kspd. 1974. Oa. H. Griis, se 159.
- 185-186. Oa. H. Griis, se 159. Nekrolog, Berl. Tid. 28.7.1968.
187. D.F.: Df. Æf.: Df. Vf. Besøgt 1960. Kspd. 1976.
188. Oa. 156 og 188 selv. Kspd. 1961. Statstid. 4.6.1962. Df. Vf. Æf. Df.
189. Oa. H. Griis, se 159, af 156 og af 189 selv. Statstid. 31.7.1971.
190. Df. Adoptionsbevilling og indfødsretsbevill. f.
- 191-192. Oa. 175.
- 193-195. Oa. 176.
- 196-198. Oa. 177.

199-200. Oa. 178.

201-202-203. Df. Oa. 178.

204. Df. Oa. 156 og 180.

205, 206, 207. Oa. H. Griis, se 159. Oa. 187, kspd. 1976.

208-210. Oa. 188.

211-214. Oa. 156 og 189.

215. F. Vindblæs Kb. Fam. Hvas V 167.

216. Oa. dommer J.E. Boas, Mariager, brev 28.6.1926. F.D. Vindblæs Kb. V, + Mariager Kb. Æf. F.D. Hvornum Kb. + Mariager Kb. J.P. Andersens forældre, V. 11.7.1817, Hvornum Kb.

216^a. Som 216. F. Hem Kb. D. Vindblæs Kb.

216^b-216^f. F. Vindblæs Kb.

216^g-216ⁱ. F. Mariager Kb.

217. F.D.V. + Vindblæs Kb. Æf. 1^o F.D. + Vindblæs Kb. Æf. 2^o F.D. Vindblæs Kb. + Mariager Kb.

217^a-217^g. F. Vindblæs Kb.

KAPITEL 2, "HVASS-DIGE-SLÆGTEN".

218. Om en del af Digeslægten har lærer Torsten Balle, Torsted, skrevet en afhandling i historisk Årbog for Thisted Amt, 1960: Jens Christensen Dige Søegaard. Hr. Balle har meddelt, at der findes et skifte af 1819 efter Thomas Hvass.

219. F. Skjoldborg (ifølge gravkors), men dåben er ikke fundet i Skjoldborg, Nors, Ræhr, Vigsø, Hansted, Tved eller Skinnerup Kb. + Vigsø Kb. O. fra pastor P. Hansen, Øsløs, 1926. G. 1^o Ræhr Kb. Æf.: 25 år ved V. 1818, Ræhr Kb. + Ræhr Kb. G. 2^o. Æf. f. + Skinnerup Kb., 59 år gl. Et jernkors på Vigsø kirkegård afskrevet 20.8.1965, rejst af 11 taknemmelige børn over C.T. Dige, f. i Skjoldborg 1790, + 4. oktober 1860 og hustru, M.K. Christensdatter, f. i Skinnerup + i Vixøe 7. maj 1880 (læsefejl for 1860?).

Torsten Balle har oplyst, at en søster til den 1^o hustru, Else Madsdatter, nemlig Zidsel Madsdatter, var bedstemor til forfatteren I.P. Jacobsen.

220. F.D. Konfirm.: Kb. Røhr. Gravsten på Røhr kirkegård er afskrevet i 1965: Anders Hvass Chr. Dige, f. i Nytorp 30. janr. 1818, d. 9. okt. 1900 smstds. og hustru Maren Jensdatter, f. i Hansted 5. juni 1816, d. i Nytorp 7. juni 1872. Opl. fra 291.

221. F.D.: Kb. Røhr. Æf. + Kb. Røhr.V? (ikke i Røhr).

222. F. Kb. Røhr V. (ikke i Hjørdemaal).

223. F.D. Kb. Røhr. Sognefoged: Hist. Årbog, Thisted Amt 1914, s. 88 V. Kb. Røhr. Brev 23/61926 fra pastor P. Hansen, Øsløs. O. fra politimesteren i Thisted, 28.9.1926.

224. Røhr. Kb.

225. F.D.V.: Kb. Røhr. Oa. sognepræsten. Oa. 324.

226. F. Kb. Røhr. V. Kb. Tved, Æf. + Kb. Vigsø. Oa. pastor L.N. Knudsen, se 259. Oa. 272.

228. F.D. Kb. Røhr. Skudsmålsbog, lånt af 347. Oa. 272 og 261.

230. Oa. 272. Navnebevis forevist. Korrespondance m. 247 i 1926.

231. Oa. lærer Kirch, se 284, brev af 11.9.1926.

232. I Fam. Hvas I side 28 og i Næringsregisteret benævnes han henholdsvis Christian Mikkelsen Dige Hvass og Hans Christian Mikkelsen Dige (Oa. politimesteren i Thisted). I andre kilder hedder han Christensen Dige. (brev af 11.11.1926 fra dommerfuldmægtig G.P. Nordentoft, Århus).

233. F.D. Kb. Røhr. V 1^o: Nors Kb. Oa. 291 og 290.

234. F. Røhr Kb. + Hunstrup Kb. Oa. 291. Navnebevis foreligger.

235. F. + Æf. F. +: Røhr Kb. Gravsten afskr. 1965. Navnebevis foreligger. Oa. 291.

236. F. Øsløs Kb. Oa. pastor P. Hansen, Øsløs, 22/3 1926. Oa. 324. Højesteretsdom 9.11.1911.

237-238. F.D. Øsløs Kb. Oa. 236.

239-240. Oa. 236.

241. F.D. Kb. Kspd. i 1926 m. enken.

242. F. Vigsø Kb. Navnebevis foreligger. Æf. + Oa. 242 i 1926.

243. F. Vigsø Kb. + Røhr kb. Gravsten set 1965, Røhr: Chr. J. Dige

Navnebevis foreligger (2.9.1905) O. fra 381. Kspd. 1926.

244. F. Vigsø Kb. Oa. 381.

245. F. Vigsø Kb. Vielse: Røhr Kb. På gravsten, Østerild kirkegd. kaldes han Lars Kristensen Foged (set 1965) og hun: Else Foged f. Dige.

246. F. Vigsø Kb.

247. F. Vigsø Kb. Gravsten, Vigsø kirkegård, set 1965. kspd. i 1926.

248. F.D. + Røhr Kb.

249. F.D. Røhr Kb.

250. F.D. Røhr Kb. Opl. fra: 317, 319 og 324.

251. Røhr Kb. har navnet: Frantz Berthelsen, næringsbrevet Frands Bertelsen Dige. O. fra 324. "Udygtighedspas" foreligger.

252. F. Røhr Kb.

253. F.D.: navneændringsbevis foreligger. Røhr Kb.

254. F.D. Røhr Kb. Stamtavle fra 324 foreligger.

255-256. F. Røhr Kb. Stamtavle fra 324 foreligger.

257. F. Vigsø Kb. Gravsten (set 1965) Røhr kirkegård: Carl Dige, 1870-1927, Ane Elise Dige, 1879-1955. V: se dåbsatt. f. 333.

258. F. + Vigsø Kb.

259. F. Vigsø Kb. O. fra pastor L.N. Knudsen.

260. F. Vigsø Kb. O. fra lærer Balle, jfr. 218. Gravsten, Vigsø kirkegård, set 1965: Købmand Chr. S. Hove og - formentlig-hans hustru nr. 2, Birthe Kathrine Hove.

261. Oa. 347 og af J.P. Kirkensgaard i brev af 18.9.1926.

262. "Afregningsbog" forevist. Brev 18.9.1926 fra 261.

263. Oversprunget.

264-267. Oa. 269.

268. Oa. Kb. v/Ålborg Domsogns kordegn. Gravsten Ålb. kirkegd.

269. Df. Vf. Oa. 261. Besøgt 18.9.1965.

270. Oa. dommerfuldmægtig E. Smith, Pandrup, brev 7.4.1926. Oa. 261 og 347.

271. Oa. Smith, se 270, oa. 261. Brev 18.9.1926.

272. Navnebevis med fødsels- og dåbsdato foreligger.

273-274. Oa. 272.

275-284. Oa. lærer Kirch, Klim skole, brev af 11.9.1926.

285. F. Kb. Hunstrup. Der foreligger formentlig en årstalsfejl, idet hun nok ikke har fået navneforandring efter at være gift.

286. + Oa. Folkeregistret i Østerild. Navnebevis f. Gravsten, Hunstrup kirkegård set 1965.

287. + som 286. Df. Vf. Skifteretsattest forevist. Navnebevis f. Gravsten, Hunstrup Kg. set 1965. Korrespondance foreligger. Oa. 291.

288. Vf. Navnebevis f. Korrespondance m. 291.

289. Df. Vf. Æf. Df. Korrespondance m. 291. Navnebevis f.

290. Gravsten, Østerild Kg. set 1965. Navnebevis f. Kspd. m. 291. Oa. 357. Dåbsatt. f. 357, med forkert navn. Besøgt 1965. Prot. I s. 36.

291. Df.Vf., besøgt 5.5.1956, avisudklip, navnebevis f.

292. Røhr Kb.

293. F. Røhr Kb. Vf. Æf. Df. Navnebevis f. Besøgt 20.8.1965.

294. Navnebevis f. Kspd. m. fru Hvass, fra hvem citatet stammer. Adresse 1965: Mrs. Amy Andersen, 315 Barnes-Apt 2, Alva, Oklahoma 73717, USA. En nekrolog fra en amerikansk avis.

295. Navnebevis f. Oa. 291. Æf. 2^o Df. Vf. Besøgt 19.9.1965, prot. I s. 39.

296. FD. Øsløs Kb. Brev fra præsten i Øsløs 22.3.1926. Oa. 324.

297. Fd. Øsløs Kb. Brev som 296.

298-302. Brev som 296.

303. Tallet oversprunget.

304. Oa. 242.

305. F.D. Jerne Kb. Navnebevis f.

306. Oa. 242.
307. F, + Jerne Kb. Navnebevis f.
308. F. Ræhr Kb. Besøgt 19.8.1965, prot. I s. 35.
309. F. Ræhr Kb. Vf. Oa. 381. Kspd. 1926 m. fru J.K. Dige.
310. F. Ræhr Kb. Kspd. i 1926 m. 318. Besøgt 19.8.1965.
311. Oa. 312. Besøgt 19.8.1965. Prot. I s. 35. Kb. Ræhr for 386.
312. Df. Vf. Kspd. i 1926. Besøgt 19.8.1965. Prot. I 35. Oa. 247.
313. Oa. 245.
314. Oa. 242 og 247.
315. V. Ræhr Kb. Oa. 242 og 247.
- 316^a. Oa. 316^b og 324.
- 316^b. Df. Vf. Brev fra ham f. Oa. 319 og 324.
317. Df. Vf. Æf. Df. Kspd. f. Oa. 324 og 319. Besøgt i septbr. 1961.
318. Oa. 324.
319. Df. V 1^o f. Df. (Æf. 1 og 2) Oa. 324. Besøgt 3.4.1961, Prinsessegade 59, Fredericia.
- 320-322. Oa. 324.
323. Df. Vf. (Æf. 2) Oa. 324. Besøgt 5.5.1956.
324. Kspd. i 20'erne med far (12). Besøgt i Odense station 1961.
325. F. Kb. Ræhr. Oa. 324.
326. F. Kb. Ræhr.
327. F. + Do.
- 328-331. Oa. 324 og 407.
332. F. Ræhr Kb. Vf. Æf. Df. Besøgt 30.8.1965. Prot. I 35. Oa. 324.
333. F. Ræhr Kb. Besøgt som 332. Prot. I 324. Oa. 324.
- 334-335. F. Ræhr Kb. Oa. 324.
336. Oa. pastor L.N. Knudsen, se 259.
- 337-346. Oa. 261 i brev af 18.9.1926 og af 347 ved besøg 18.9.1965.
347. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 261, brev 18.9.1926, besøgt 18.9.1965, Prot. I s. 39.

348. Oa. 347 og 261 som 347.
- 349-350. Oa. 261 som 347.
- 351-352. Afskrift af D. og V. foreligger. Oa. 261 som 347.
353. Oa. 261 som 347.
354. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 19.9.1965. Prot. I 39.
355. Df. Vf. Æf. Df.
356. Df. Vf. Æf. Df.
357. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 11.6.1965.
358. Afskrift af Dåbs- og vielsesattest foreligger.
359. Df. Besøgt.
360. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 21.8.1965.
361. Df. Æf. Df. Besøgt 20.8.1965.
362. F. Røhr Kb. Vf.
363. F. Kb. Røhr. Oa. 357.
364. Fotokopi af dåbsattest foreligger. Æf. do. Vielsesatt. do.
365. Æf. Df. Oa. 291.
366. Df. Æf. Df. Vf. Besøg. Kspd.
367. Df.
368. Oa. 291.
369. Oa. pastor P. Hansen, Øsløs, 22.3.1926.
- 370-378. Oa. 305.
379. Oa. 312, kspd. 1926 og af 381, kspd. 1969.
380. Oa. 381.
381. Df. Kspd. Besøgt 3.12.1968.
- 382-385. Oa. 312. Kspd. 1926.
386. F. + Kb. Røhr.
387. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 19.8.1965.
- 388-389. Df. Kspd. m. sognepr. jan. 1976.
390. Df. Oa. 312.

- 391-393. Df. Oa. 324.
394. Oa. 319 og 324.
395. Oa. 319 og 324. Df. Vf. Kspd. 1962.
396. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 319.
- 397-401. Oa 324.
402. Df. Vf.
- 403-408. Oa. 324 og 407. Blå Bog. Kspd. 1976.
409. Df. Besøgt 20. aug. 1965.
410. Oa. 347 ved besøg 18.9.1965.
- 411-417. Et notat fra familien foreligger.
- 418-419. Oa. 347.
420. Df. Vf. Besøgt 21.8.1965.
- 421-422. Oa. 354.
- 423-425. Df.
426. Df. Årstallene usikre p. gr. af afskrivningsfejl.
- 427-432. Df.
433. Df.
434. Df. jfr. 357. Avisudklip om bryllup. Kspd.
- 435-436. Kspd. m. 358. Afskrift af dåbs- og vielsesatt. foreligger.
- 437-438. Afskr. af dåbsatt. foreligger.
439. Df. V. Oa. 439 selv. Besøgt 21.8.1965. Æf. Df.
440. Df. Vf. Æf. Df. Navnebevis forevist. Lov 140, 17. maj 1961 § 8 nr. 1, bevis nr. O.J. 6120/1962. Kspd. 1965.
441. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 21.8.1965.
- 442-445. Oa. de pågældende selv v. spørgeskema.
446. Df.
447. Oa. 447 selv ved besv. af spørgeskema.
- 448-450. Ligeledes. 448 og 449: Df.
451. Ligeledes. Df.

452-453. Fotokopi af dåbsatt. foreligger.

454. Df. Kspd. jan. 1976.

455-458. Df. Kspd. m.v. se 366. 454^a 454^b oa. 454.

459. Oa. 381.

460-467. Df.

468. Afskrift af dåbsatt. foreligger.

469-470. Fotokopier af dåbsatt. foreligger.

471. Oa. 44o.

472. Df.

KAPITEL 3, "METTE-CATHRINE-SLÆGTEN".

Ifølge meddelelse af 28.9.1949 fra præsten i Nors, lå deres "hjem", som nu er nedrevet, lidt sydvest for Nors kirke".

473. D. Snedsted Kb. Vielse og + Nors Kb. Æf.: D, +: Nors Kb.

474. D. Nors Kb. Hærens Arkiv, skrivelse af 14.4.1972, J. 254-189.

475. F.D. + V.: Nors Kb. Æf.: F. +: Nors Kb.

476. F. D. + Nors Kb.

477. F. D. Nors Kb. V, Æf. D. Nors Kb. Hærens Arkiv som 474. Brev af 12.8.1907 fra 516 til 65 foreligger i genpart.

478. F. D. Nors Kb. Hærens Arkiv som 474, V, + Røhr Kb. Skifte: skifteprotokol Hillerslev herred. J (B 33-D).

479. F.D.V. 1 og 2, Æf. 1 + : Kb. Nors. O fra lærer Balle, jfr. 218.

480. F.D.V. Nors Kb. Æf. D. Hillerslev Kb.

481. F.D. Nors Kb. Hærens arkiv som 474.

482. Begr.: Nors Kb. Det kan undre, at to døtre (480 og 482) hedder Karen. Nærmere undersøgelse mangler.

483-484. Nors Kb.

485. F. konf. Nors Kb. V. do.

486. F.V. Nors Kb.

487. F, konf. V. Nors Kb.

488. F. konf.: Nors Kb.

489. F. konf. V¹ Nors Kb. + Skjoldborg. V² Nors Kb. Gade ses ikke død i Skjoldborg, Thisted eller Nors og intet skifte fundet i Hundborg herred.

490. Dåbsattest, konfirmationsattest og vielsesattest forefindes. Opl. fra sognepræsterne i Tødsø, Sundby, Nors og fra landsarkivet i Viborg. En "familietradition" understøtter oplysningerne: et brev fra 516 (søn af 490) til en broder fortæller, at 516 husker, at han som barn har set sin farmors navn: Ane Marie Hyldgaard, malet på et stk. bohave. Det er 490, der igen - efter de to kvindelige mellemlid - bringer navnet Hvass videre til nutiden gennem sine børn.

491-496. Nors Kb.

497. Nors Kb.

498. F. Konf. V. Nors Kb.

499-502. Nors Kb.

503-508. Kilden usikker.

509-513. F. Skjoldborg Kb.

514. Opl. fra 519.

515. Skudsmålsgb for hver forevist. O. fra 519 og 532. F. Kb. Tødsø.

516. O. fra 524. Opgørelse (skiftelov § 78) i boet efter Kathrine M. Hvass forevist. Gravsten på Tødsø kirkegård: Peter Hvass 2.9.1858 + 27.5.1934, Kathrine Hvass, 11.9.1858 + 26.1.1943. Skiftesagliste nr. 223/42-43.

517. O. fra 519 og 524. Fam. Hvas V s. 341. Ved mit besøg lo.7.1957 hos 524 omtalte han attentatet - der medførte to års tugthus for Thomas Nielsen - og den forbløffelse, det vakte i familien, da Nielsen vendte tilbage fra Amerika efter Dorthea. Hun var efter Henrik Hvass's udtalelse "noget tung af natur" og fandt sig ikke godt tilpas i Amerika. Attentatet er udførligt omtalt i Morsø Folkeblad for 18. novbr. 1885.

518. Dåbsatt. forevist. O. fra: Johs. Nielsen, Skarum Pgd. pr. Nykøbing M. 8.2.1949.

519. D. f. O. fra 519 og 532. Besøgt 15.11.1952 og 4.12.1955. Kspd. foreligger. Brevene fra 65 giver et godt billede af denne.

520. D. f. Vielsesatt. forevist. Æf.: D. f. Oa. 519.

521. Oa. 532. Se dåbsatt. f. 535.

522. Oa. 524. Gravsten, Tødsø kirkegård: rejst af beboerne på hans postrute.

523. Oa. 524. Besøg 20.4.1962 hos L.J. Jacobsen. Prot. I s 24.

524. D. f. V. att. f. Besøgt 10.7.1957 og 13.12.1968. Oa. 546.

525. Besøgt 23.12.1962. Oa. 524 og 552.

526. Oa. 524.

527. D. f. V. f. Prot. I s 27.

528. Oa. fru Dagmar H. og af 562. Besøgt aug. 1965.

529. Se dåbsattester for 565-569. Oa. 576. Morsø Folkeblad 26.7.1976.

530. Oa. 576.

531. Df. Vf. Dødsatt. f. Æf. Df. Besøgt aug. 1965 + Jyllandsposten 18.1.1977.

532. Df. Besøgt 4.12.1965. Kspd. foreligger.

533. Df. Oa. 519 og 532.

535. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 13.7.1958. Oa. 34.

536. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 532.

537. Oa. 523.

538. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 22.12.1962. Prot. I 4,7.

539. Oa. 524. Prot. I s. 4. Oa. 523.

540. Df. Vf.

541. Df. Vf. Æf. Df. Prot. I s. 4.

542. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 523. Prot. I s. 4.

543. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 523. Prot. I s. 4.

544. Df. Vf. Æf. Df.

545. Df. Vf. Æf. Df.

546. Oa. 547. Df. Besøgt 23.7.1958.

547. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 16.7.1958.
548. Df. Vf. Æf. Df. Prot. I s. 7.
549. Oa. 524.
550. Oa. 556. Prot. I s. 8 og 18.
551. Se 516, skifteekstrakt. Besøgt 23.12.1962. Prot. I 8, 18.
552. Df. Oa. 556. Besøg og prot. som 551.
553. Df. Vf. Æf. Df.
554. Oa. 556. Som 551. Prot. I s. 18 og 22. Korrespondance.
555. Oa. 552.
556. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 29.12.1969. Prot. I 17,18.
557. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 22.8.1965. Prot. I s. 37.
558. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 560-62-63.
559. Df. Vf. Æf. Df.
560. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 1968.
561. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt aug. 1965.
562. Besøgt maj 1956 og aug. 1965. Prot. I s. 37.
563. Df. Vf. Besøgt 1965. Korrespondance. Prot. I s. 37.
564. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt aug. 1965. Oa. 562.
565. Df. Æf. Df.
566. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 18.8.1965.
567. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 1965. Prot. I 37.
568. Df. Kspd. 1965, + Morsø Folkeblad 26.7.1976, Thisted Dagblad 27.7.1976.
569. Df. Vf. Æf. Df. Besøg aug. 1965.
- 570-574. Kilden usikker.
575. O. v. besøg 8.5.1956.
576. Df. Vf. Æf. Df. Besøgt 2.5.1956.
577. Df. Besøgt 22.8.1965. Prot. I s. 37.
578. Oa. 576.

579. Df. Vf. Æf. Df. Oa. politimester Holger Cortsen, Skive.
Besøgt 17.8.1965.

580. Df. Vf.

581. Df. Vf. Æf. Df.

582. Avisudklip og meddelelse fra skifteretten.

583-584. Oa. 532.

585-586. Do. Df.

587-591^b. Df.

592-595. Oa. 523. Prot. I s. 4.

595. Df.

598-602. Df. Prot. I s. 4.

603-611. Df.

612. Df. Oa. 547.

613. Df. Oa. 546.

614. Df.

615. Oa. 546.

616-623. Df.

624-626. Kilden usikker.

627. Df.

628. Df. Prot. I s. 18.

629-631. Oa. 554.

632-633. Df.

634-636. Oa. 558.

637. Df.

638. Df. Oa. 562.

639. Oa. 528 og 562.

640. Df. Oa. 562.

641. Df. Oa. 562.

642. Oa. 528 og 562. Prot. I s. 37.

643. Df. Oa. 562.
644-645. Oa. 562.
646. Df. Vf. Æf. Df. Oa. 562.
647-649. Df. 648. Oa. 562.
650. Oa. 566.
651-653. Df.
654. Oa. 566.
655-666. Df.
658. + Thisted Dagblad 7.5.1976.
667. Oa. 579.
668-669. Df.
670. Df.
671. Kilden usikker.
672-674. Df.
675^{a-c}. Oa. 562.
676. Oa. 565 og 566.

-oOo-

Inden trykningen af arbejdet påbegyndes, findes der anledning til at gøre følgende tilføjelser:

Om navnelovgivningen: se bl.a. artikel af cand. mag. Gordon Albøge, Personalhist. Tidsskrift 1977, side 1 ff.

Ad 2o, Ellen Hvass: Hendes virksomhed på Statsbiblioteket er nævnt flere steder i værker: "Fra Bispetofte til Bjerget", Statsbiblioteket 19o2-77, Universitetsforlaget i Aarhus 1977 (siderne 57, 116, 165, 172) - og i værket: Emanuel Sejr, Biblioteks- og kulturliv i Aarhus, erindringer. 1977 (side 167).

Ad 71, Tyge Hvass er begravet i et fællesgravsted på Mariebjerg kirkegård (O.a. 81).

Ad 85, Francis Hvass. Fra 1977 stilling under Tranekær gods(o.a.1o1)

Ad 99. Tom Hansen er fra 1.8.77 skolekonsulent (o.a.1o1)

Ad 1oo. Jens H. er fra 1.8.77 forflyttet til Skanderborg. Han fik den 23 juli 1976 en søn, Morten Hvass, der omkom ved en bilulykke den 12.12.1976.(o.a.1o1)

Ad 1o1. Kirsten H. er fra 1.8.77 børnebibliotekar i Herning.

P E R S O N R E G I S T R E

Der er indrettet to personregistre: A og B.

I PERSONREGISTER A optages de i arbejdet nævnte slægtninge, der betegnes ved deres nummer, samt deres pårørende, der angives ved ordet "se" foran det nummer, hvorunder de nævnes.

I PERSONREGISTER B optages de udenfor slægten stående personer, der blot omtales i arbejdet.

I princippet er alle i supplementet nævnte personer optaget i registrene, derunder de gifte kvinder både under pigenavn og giftenavn.

PERSONREGISTER A

Agard	se 77
Agerholm, Johanne Kristine	se 561
Aggesdatter, Maren	se 473
Albert, Andrea Grete	95 c
Albert, Caroline Louise Emilie	se 80
Albert, Craig	95 b
Albert, Frants-Tyge Hvass	95
Albert, Grete	80
Albert, Hans Albert Martin	se 80
Albert, Judith Jean	se 95
Albert, Knud Børge	se 80
Albert, Winston	95 a
Andersen-Brandt, Ane Cecilie	se 139 b
Andersen, Anders	487
Andersen, Anders Christian	506
Andersen, Anders Hansen	se 115
Andersen, Anders Hvass	287, 290
Andersen, Anders Marinus	se 129
Andersen, Andrea	507
Andersen, Ane Johanne	se 441
Andersen, Ane Kathrine	129
Andersen, Ane Kirstine	se 127
Andersen, Ane Marie	se 174, se 489
Andersen, Anthon	se 174

Andersen, August	se 127
Andersen, Betty	57o
Andersen, Christen Dige Thomsen	274
Andersen, Christen (Harbo)	233
Andersen, Christen Hyldgaard	494
Andersen, Christine	5o5
Andersen, Clara Johanne Margrethe	se 97
Andersen, Dorit	se 1oo
Andersen, Dorthe	5o4
Andersen, Dorthea	se 296
Andersen, Ea	se 379
Andersen, Ejgil	572
Andersen, Ellen Margrethe	573
Andersen, Else	571
Andersen, Else Marie	se 2o5
Andersen, Erna Petrea Kirstine	se 174
Andersen, Hansine Emilie Vest	se 543
Andersen, Herman Leo	se 543
Andersen, Ingeborg	498
Andersen, Ingeborg Kathrine	295
Andersen, Inger Kirstine	se 188
Andersen, Inger Marie (Maria) Christiansen	se 223
Andersen, Irene Vest	se 543
Andersen, Jens	491
Andersen, Jens Hyldgaard	493
Andersen, Jens Larsen	233
Andersen, Jens Peter	se 216, 216 b
Andersen, Johanne	496
Andersen, Johanne Vestergaard	379
Andersen, Karoline	288
Andersen, Karoline Kristine Thomsen	273
Andersen, Kirsten	se 115, se 486
Andersen, Kristen Markussen	289
Andersen, Kristine	se 29o, 53o
Andersen, Lars Jensen	235
Andersen, Lars Kristian	se 29o
Andersen, Lars Svanborg	291
Andersen, Laurits	se 53o

Andersen, Magda Mariane	se 115
Andersen, Maren	485, 285
Andersen, Maren Kathrine	se 233
Andersen, Marie	508, 286, 293
Andersen, Martin	294
Andersen, Martin Jensen	292
Andersen, Mette Cathrine	488
Andersen, Nikoline Larsine	se 290
Andersen, Sophie Caroline	503
Andersen, Stephan	se 475, 486
Andersen, Svend Aage	se 379
Andersen, Søren Christian	se 238
Andersen, Thomas Peder	se 230
Andersen, Vagner	574
Andreasen, Anna	se 326
Arenstorff, Andrea Kirstine Dorthea	11
Arenstorff, Andreas von	se 12
Arenstorff, Augusta Elisabeth Tychine	Andrea von (Pussy) 18
Arenstorff, Carl Jens von	se 11
Arenstorff, Frederik von	se 18
Arenstorff, Ulrika von	se 11
Arnoldus (Jensen, Hyldgaard, Hvass ?)	474
Asmussen, Caroline Mariane Helmutshen	157
Asmussen, Gunnar	182
Asmussen, Viggo	181
Asmussen, Wilhelm	se 157
Bak, Ane Marie Pedersen	se 236
Bak, Anine Nikoline	se 302
Bak, Ole Svenningsen	302
Bak, Svenning	se 239
Balleby, Hjalmar	se 434
Balleby, Jytte Ena	434
Balleby, Knud Erik Friis	se 434
Balleby, Lilly Amanda	se 434
Bang, Agnes	se 68
Bendixen, Anna Kristine	se 317
Bendixen, Bente Lissy	662
Bendixen, Eigil	se 576

Bendixen, Erna Margrethe	se 576
Bendixen, Hans Arnold	se 317
Bendixen, Johan Frederik Peter	se 576
Bendixen, Maren Martine Marie	se 317
Bendixen, Mary Tingholm	576
Bendixen, Poul Erik	664
Bendixen, Verner Hvass	663
Bengtson, Carl Jonas Alfred	se 116
Bengtson, Elfrida	se 116
Bengtson, Hansine Kathrine	se 116
Benzon, Emma	se 54
Benzon, Otto	se 54
Benzon, Tove	se 54
Bergmann, Jytte	se 173 a
Bertadano, Joan Vivian de	se 89
Berthelsen, Andre	se 89
Berthelsen, Christen Dige	250
Berthelsen, Else	254
Berthelsen, Grethe	se 89
Berthelsen, Jens Christian	253
Bie, Hansine Nicoline Sophie	se 157
Biering, Zidsel	se 109
Bisgaard, Aksel Andersen	se 565
Bisgaard, Frida	565
Bisgaard, Thorkild	649
Bishop, Edith Marguaret	se 74
Bishop, Edith Maria	se 74
Bishop, William Alfred Edward	se 74
Bjerregaard, Grethe	se 31
Bjerregaard, Jens Lorenzen	se 51
Bjerre-Hansen, Jan	196
Bjerre-Hansen, Jens	se 177
Bjerre-Hansen, Jette	197
Bjerre-Hansen, Karen	177
Bjerre-Hansen, Max	198
Bjørnsson, Bjørn Olaf Hvass	172 a
Bjørnsson, Else Hvass	se 172 a
Bjørnsson, Gudmundur	172 a

Blaaberg, Dorte Hvass	637
Blaaberg, Ester Sørensen	558
Blaaberg, Kaj-Ole	636
Blaaberg, Martin	634
Blaaberg, Martin Kristian Kristensen	se 558
Blaaberg, Mette Kirstine Annine	se 558
Blaaberg, Poul	635
Blaaberg, Søren Kristensen	se 558
Bodenhoff, Anna Didi	se 179
Boesen, Christiane Nielsdatter	se 233
Boesen, Inger Marie Christiansen	se 233
Bojer, Bodil Kristiane	se 402
Bojer, Luniva Kristine	se 402
Bojer, Severin	se 402
Borello, Ingrid Hvass	648
Borello, Søren	se 648
Boren, Ann	se 75
Boren Frank	se 75
Boren, Mildred Ann	se 75
Borregaard, Anna Marie	514
Borregaard, Anton	se 514
Brandt, Ayoe Eva Hvass	404
Brandt, Emilie Marie	se 357
Brusgaard, Anna Lise	638
Brusgaard, Conny Hvass	638 a
Brusgaard, Jørgen	se 638
Bunk, Christa	383
Bunk, Christian Dige	384
Bunk, Jacob Jensen	se 498
Bunk, Jens Larsen	se 223
Bunk, Johanne Marie	310
Bunk, Johanne Marie Jensdatter	se 223
Bunk, Kristine	se 310
Bunk, Lars Christian	se 310
Bunk, Lars Peter	385
Bunk, Thomas	se 310, 382
Busch, Leo	se 76
Busch, Leola	se 76

Buus, Ane Jensdatter	se 11o
Buus, Hanne	se 2o9
Buus, Jens Nielsen	se 11o
Bülöw, Anna	se 12
Carstens, Amanda Christine	se 2o6
Caspersen, Charlotte Sophie	se 149
Castenskiöld, Addie Cathrine Juliane Grevenkop	se 15
Cheung, Chiu (Lai Chuen)	se 35
Cheung, Wai Ling	se 35
Chren, Maren	se 271
Christensdatter, Ane	se 22o
Christensdatter, Ane Kirstine	se 487
Christensdatter, Bertha	se 143
Christensdatter, Else Marie	se 234
Christensdatter, Karen	se 111
Christensdatter, Karen Marie	se 225
Christensdatter, Maren Kristine	se 219
Christensen, Alma Petra	333
Christensen, Anders	22o, 49o
Christensen, Anders Christian	se 293
Christensen, Anna Margrethe	389
Christensen, Anna Marie	347
Christensen, Anne	216 a
Christensen, Birthe	29
Christensen, Bodil Merete Gravesen	435
Christensen, Carl Johan Skytte	se 29
Christensen, Christian Peder	se 347
Christensen, Ebba	se 87
Christensen, Ella Solveig	368
Christensen, Ellen	se 4o3
Christensen, Eluf	se 199
Christensen, Frida Marie	se 44o
Christensen, Gerda	se 82 b
Christensen, Hans	se 389
Christensen, Hansine Kathrine	se 116
Christensen, Ingeborg Dorthea	367
Christensen, Ingeborg Jeppesdatter	se 293
Christensen, Inger	se 82 b

Christensen, Jens	se 146
Christensen, Jeppe Christen	se 293
Christensen, Johan	se 29
Christensen, Johanne Cathrine	se 50
Christensen, Juliane Marie	se 29
Christensen, Keld Leo	se 435
Christensen, Kristine Laurine Johanne	se 158
Christensen, Lars (Foged)	se 245
Christensen, Lone Beck	se 454
Christensen, Mads	se 485
Christensen, Maren	313, 485
Christensen, Maren Kirstine	se 243
Christensen, Marianne Hvass	468
Christensen, Marie	se 435
Christensen, Martin	se 333
Christensen, Rita Irene	199
Christensen, Thomas Skytte	44
Christensen, Thorkild	se 435
Christensen, V.M.	se 82 b
Christoffersdatter, Kirsten	se N. ad indledningen
Clausen, Anna Thomine Caroline Christine Cecilie	se 347
Colstrup, Lone	se 640
Coops, Emilie Vilhelmine	se 173
Corinth, Ane Lucie Gottfrieda	se 161
Cortsen, Elna	se 21
Cortsen, Hjalmar Mogens	se 21
Cortsen, Holger	se 579 N
Cortsen, Ingrid Elisabeth	21
Crome, A.	se 13
Crome, Iohanna	se 13
Crome, Thora	se 13
Dalgaard, Elna Cecilie	se 646
Dalgaard, Ingelise Nyby	se 646
Dalgaard, Peter Holbæk	se 646
Dam, Else Marie	se 205
Dam, Helge	se 205
Dam, Kirsten	se 205
Danckwardt, Inger	se 32

Danielsdatter, Maren	se 111
D'Arcier, Marima	se 91
D'Arcier, Michel Faivre	se 91
De Lacey	89
Demer, Yvonne Eugenie	se 87
Dige, Allan	467
Dige, Alma Petra	333
Dige, Anders Christensen Hvass	220
Dige, Anders Hvass Christensen	220
Dige, Anders Hvass	220, 287
Dige, Ane Elise	se 257
Dige, Ane Kathrine	268
Dige, Ane Lise	se 420
Dige, Ane Marie	se 241, 305
Dige, Ane Marie	se 250
Dige, Ane Marie Pedersen	se 236
Dige, Ane Marie Thomsen	239
Dige, Anna	se 324, se 326
Dige, Anna Frøkjær	386
Dige, Anna Hansine Marie	se 316 b
Dige, Anna Kristine	se 317
Dige, Anna Margrethe	389
Dige, Anna Marie	347
Dige, Anna Møller	se 332
Dige, Anne Grete	se 356
Dige, Anne Marie Førby	427
Dige, Anette Jeppesen	459
Dige, Anton	316 b
Dige, Anton Jensen	249
Dige, Ayoe Eva Hvass	404
Dige, Bertel	318
Dige, Bertel Jensen	308
Dige, Berthel	323
Dige, Berthel Berthelsen	328
Dige, Berthel Christensen	225
Dige, Bjarne	466
Dige, Bjarne Førby	429
Dige, Bodil Kristiane	se 402

Dige, Bolette Frederikke Caroline	se 255
Dige, Carl Marius	317
Dige, Caroline Christensen	265, 266
Dige, Caroline Jensdatter	248
Dige, Caroline Kirstine	se 226
Dige, Christen Christensen	262
Dige, Christen Jensen	241
Dige, Christen Nielsen	309
Dige, Christen Thomassen	219
Dige, Christen Thomsen	219, 236
Dige, Christen Tolbøll Berthelsen	252
Dige, Christian Andersen Hvass	234
Dige, Christian Arne Votborg	392
Dige, Christian Berthelsen	256
Dige, Christian Thomsen	236, 240
Dige, Dagny Emilie Markussen	354
Dige, Dorrit Jonna	390
Dige, Dorthea	se 296
Dige, Dorthea Berthelsen	327
Dige, Dorthea Kirstine Jensen	315
Dige, Dorthea Marie	260
Dige, Dorthea Marie Knakkegaard	381
Dige, Elisabeth Marie Thomsen	238
Dige, Elise Marie Christensdatter	230
Dige, Elise Marie	258, 259
Dige, Ella Karen Mary Alberta Hvass	330
Dige, Ella Margrethe	403
Dige, Ellen	352, 350
Dige, Else	se 242
Dige, Else Madsdatter	219
Dige, Else Marie	se 234, 431
Dige, Else Marie Christensdatter	230, se 234
Dige, Ester Viktoria	335
Dige, Frands Berthel	334
Dige, Frantz Berthelsen	251
Dige Frederikke Caroline	se 255
Dige, Hans Christian Mikkelsen	232
Dige, Gerda	395

Dige, Hans	402
Dige, Hans Christian Christensen	232
Dige, Hans Christian Mikkelsen (?)	232
Dige, Hans Evang Berthelsen	329
Dige, Henny Merete Førby	426
Dige, Herluf	401
Dige, Immanuel	332
Dige, Inger Kirstine	se 247
Dige, Inger Kristine Frøkjær	311
Dige, Inger Marie	se 253, 318
Dige, Ingrid Marie	se 380
Dige, Jenny Alma	388
Dige, Jens Christensen	se 218, 271
Dige, Jens Christian Berthelsen	253
Dige, Jens Christian Christensen	267
Dige, Jens Christian Jensen	243
Dige, Jens Christian Vestergaard	380
Dige, Jens Jensen	218, se 479
Dige, Jens Magnus Christensen	224
Dige, Jens Magnus Jensen	311, 314
Dige, Jens Thomsen	237
Dige, Jensine Knakkegaard	se 309
Dige, Jeppe Christian	226
Dige, Johanne	se 243
Dige, Johanne Kristine	387
Dige, Johanne Marie Christd.	221
Dige, Johanne Marie	221, 310
Dige, Johanne Pedersdatter	218, se 479
Dige, Johanne Vestergaard	379
Dige, Jørgen Hvass	404
Dige, Kaj	394, 420
Dige, Karen Margrethe	393
Dige, Karen Marie	225, 321, 331, 316 a, 269
Dige, Karen Marie Thomine	se 308
Dige, Karin	se 225
Dige, Karl Christian Berthelsen	257
Dige, Karl Georg	430

Dige, Karl Jensen	246
Dige, Karoline	288
Dige, Kathrine	323
Dige, Knud Børge	432
Dige, Kristen Berthelsen	250
Dige, Kristen Markussen	289
Dige, Kristen Richard	353
Dige, Kristine	247
Dige, Laura	250
Dige, Laura Michaeline	se 312
Dige, Leif Førby	425
Dige, Mads Kristian Gravesen	324
Dige, Magna	396
Dige, Maren	se 271, 285
Dige, Maren Cathrine	se 232
Dige, Maren Kristine Christensen	261
Dige, Maren	285
Dige, Maria Kathrine	391
Dige, Mariane Thomsen	97
Dige, Marie	262, 286
Dige, Marie	320
Dige, Marie Sofie Christensen	231
Dige, Martin Berthelsen	255
Dige, Martin Hvass	406
Dige, Martinus Jensen	247
Dige, Martin Jensen	312
Dige, Mette	se 328
Dige, Morten Poulsen	307
Dige, Niels Reinhardt Førby	424
Dige, Nikoline Nielsen	se 287
Dige, Ole	242
Dige, Olga	se 329
Dige, Palle Hvass	403
Dige, Peder Thomsen	296
Dige, Peer Karl	409
Dige, Peter Christensen	269
Dige, Petrea Christensen	270
Dige, Petrine	se 251

Dige, Poul Vilsbøll Berthelsen	326
Dige, Rigmor	se 323
Dige, Signe Mikkelsen	se 355
Dige, Svend Erik	356
Dige, Søren Førbj	428
Dige, Thomas Christensen	223
Dige, Thomas Peter Berthelsen	325
Dige, Trine	322
Diige, Thomas Christian Christensen Hvass	223
Ditlevsen, Emilie Vilhelmine	se N. ad indledn.
Ditlevsen, Johan Gotlob	se 57
Ditlevsen, Ragnhild Signe Emilie	se 57
Drewin, Olga	329
Drustrup, Anna Dige	351
Drustrup, Ellen	se 350
Drustrup, Hanne	412
Drustrup, Inga Dige	352
Drustrup, Inge	413
Drustrup, Jens Dige	se 349
Drustrup, Johan Jensen	270
Drustrup, Per	411
Drustrup, Petrea Christensen	264, 270
Drustrup, Svend Dige	350
Dyssel, Christen Jensen	478
Dyssel, Christian Jensen	474
Dyssel, Sophie Cathrine	se 5 og 473
Egeberg, Kirsten	se 205
Engby, Grethe	se 82 a
Engby, Hans	se 82 a
Engby, Merete	se 82 a
Engel, Annegrethe	195
Engel, Else Marie	176
Engel, Hanne Birthe	193
Engel, John Aage Tofte	se 176
Engel, Jørgen	194
Eriksen, Anders Hvass	127
Eriksen, Ane Cecilie	134, se 139
Eriksen, Ane Cecilie Marie	132

Eriksen, Ane Johanne	130, 136
Eriksen, Ane Kathrine	129
Eriksen, Ane Kristine	se 127
Eriksen, Anna Cecilie	137
Eriksen, Carl Marius	139 a
Eriksen, Ella Kristine	141
Eriksen, Emma Viola	se 141
Eriksen, Erik Martinus Hvass	135
Eriksen, Erik Otto	142
Eriksen, Hans	se 139 b
Eriksen, Hans Christian	139 b
Eriksen, Ingolf Einar	141
Eriksen, Johanne Augusta	133
Eriksen, Johanne Margrethe	140
Eriksen, Karen Johanne	se 539
Eriksen, Kirstine Kathrine Marie	se 128
Eriksen, Marie	138 b
Eriksen, Ove	se 139
Eriksen, Peter Vilhelm	128
Eriksen, Søren	131
Eriksen, Søren	131, 141
Eriksen, Villy	se 139 a
Eriksen, Viola Elisa	141
Espersen, Maren	se 531
Feut, Gretchen Carola	se 16
Fischer, Hans	se 77
Fischer, Lisa	se 77
Fischer, Tim	se 77
Fjelstrup, August	se 156
Fjelstrup, Marie	se 156
Flatland, Gro Høskuldsdatter	se 387
Foneis, Loni Mari	se 173 b
Foss, Anna Elisabeth Christine Holcka	se 69
Foss, Anna Margrethe	79
Foss, Gunnar	se 69
Foss, Harald Frederik	se 69
Foss, Olga	se 69
Foss, Ragna	se 69

Frandsen, Esther Hvass	65o
Frandsen, Hans	se 65o
Frandsen, Klaus	676
Frederiksen, Anna Alvilda	se 117
Frederiksen, Anne Katrine	se 316 b
Frederiksen, Astrid	se 83
Frederiksen, Elisabeth Hald	se 83
Frederiksen, Frederik Jensen	se 83
Fridberg, Laurine Emilie Benedikte	se 8o
Frost, Kirstine	se 477
Frost, Lars	se 477
Frøkjær, Inger Kristine	se 311
Frøkjær, Jens	se 311
Frølund, Mette Kirstine Marie	se 564
Frøslev, Kirsten Pedersdatter	se 49o
Førch, Ellen Cecilie	se 2o
Frøslev, Peder Jensen	se 49o
Førby, Anton Kristian Andersen	se 355
Førby, Benned Marie Mikkelsen	se 355
Førby, Signe Mikkelsen	se 355
Gade, Anders Christensen	se 473, 5o9
Gade, Ane Marie	se 489
Gade, Jens	se 489
Gade, Maren Aggesdatter	se 473
Gade, Maren Jensdatter	se 51o
Gasberg, Bodil Sophie	se 361
Gasberg, Henrik Pedersen	se 361
Gasberg, Mette Marie	se 361
Gates, Amy Harriet	se 29o
Gates, Andrew Jackson	se 294
Gates, Clara Grace	se 294
Gertsen, Erika Andrea	se 359
Gotlieb	se 68
Gradman, Anna	se 56
Gradman, Kaj Carl Johan Gottlob	se 56
Gregersen, Ellen Johanne	se 536
Gregersen, Frithiof	612
Gregersen, Gerhard Marius	se 439

Gregersen, Lars Smed	se 439
Gregersen, Mathilde Smed	se 439
Gregersen, Sonja Marie	439
Griis, Agnes Alvilda Helmutshen	159
Griis, Hans Christian Leopold Kopperholdt	se 159
Griis, Mogens	186
Griis, Ove Kopperholdt	185
Gudiksen, Kirsten	se 115
Guillaume, Edith Suzanne Antonie	se 25
Guillaume, Hubert	se 25
Guillaume, Marie	se 25
Hald, Astrid	se 83
Hall, Harold Lashley	se 88
Hall, Joyce Margaret	se 88
Hall, Margaret	se 88
Halmø, Hans	se 68
Halmø, Mary Ingeborg	se 68
Hammer, Ruth Iris	se 78
Hammer, Selma Charlotte	se 78
Hammer, Vilhelm Emil	se 78
Hansen, A.N., etatsraad	se 54 N
Hansen, Adolph Theodor	se 541
Hansen, Anders Christian	se 288
Hansen, Ane Kirstine Thomsen	se 323
Hansen, Anna Dorthea	118
Hansen, Anna Elisabeth Christine Holcka	se 69
Hansen, Anna Frederikke	se 541
Hansen, Anna Margrethe	se 525
Hansen, Anna Mie Øland	se 87
Hansen, Anna Rasmine	se 319
Hansen, Augusta Emilie	se 353
Hansen, Bent Lind	125
Hansen, Bertha	119
Hansen, Dorothea Wilhelmine	se 548
Hansen, Edith	se 99
Hansen, Edvard Chr.	se 158
Hansen, Ella Karen Mary Alberta Hvass	330
Hansen, Ellen Margrethe Frost	se 73

Hansen, Emma	se 54
Hansen, Hans	se 288
Hansen, Hans Carl	se 173
Hansen, Hansine Emilie Vest	se 543
Hansen, H.W.O.	se 33o
Hansen, Emilie Vilhelmine	se 173
Hansen, Inge Georgia	se 4o7
Hansen, Jens Chr.	se 177
Hansen, Kaj Egon	se 119
Hansen, Karen	se 173
Hansen, Karoline	se 177, 288
Hansen, Kathrine	se 323
Hansen, Kirsten	se 288
Hansen, Kirstine Kathrine Marie	se 128
Hansen, Klaus Frost, radiotekniker	se 73
Hansen, Kristian Hvass	99 b
Hansen, Kristine Laurine Johanne	se 158
Hansen, Laura Hansigne	se 189
Hansen, Margrethe	se 541
Hansen, Maria Hvass	99 a
Hansen, Niels Kristian	se 323
Hansen, Nikoline	se 323
Hansen, Octavius	se 54
Hansen, Peder Halvor Lind	se 118
Hansen, Per From	4o7
Hansen, Poul	se 99
Hansen, Poul Frost	se 73
Hansen, Poul Kristian From	se 33o
Hansen, Tom Flemming	se 99
Hansen, Tove From	4o8
Harbo, Christen	se 233
Harne, Jens Christian	38
Harne, Jørgen	se 24
Harne, Karen Bagger	se 24
Harne, Mette Ottilia	24
Harne, Niels Jørgen	37
Harne, Svend	se 24
Hartvig, Johanne	se 67 N

Hartvigsen, Clara Louise	se 67
Hartvigsen, Wulff	se 67 N
Hauch, Ellen Rosendal	63
Hauch, Henrik	se 63
Hauch, Thyra Rosenauer	se 63
Have, Frantz Christian Dige	398
Have, Gunnar Bjarne Dige	399
Have, Johannes	se 322
Have, Maja Katrine Dige	400
Have, Maren Katrine	se 322
Have, S.	se 322
Hee, Anna Mariche	se 19
Hedegaard, Ane	se 289
Hedegaard, Peder Christian Nielsen	se 289
Hedegaard, Nikoline	se 289
Hedemann, Cecilie Adelheid Caroline	se 14
Helmuthsen, Anders Christian	151
Helmuthsen, Anne Marie	150
Helmuthsen, Astrid Ane	160
Helmuthsen, Birgit	191
Helmuthsen, Carl	154
Helmuthsen, Caroline Mariane	155
Helmuthsen, Dagmar Kirstine	se 153
Helmuthsen, Else Marie	176
Helmuthsen, Erik	174
Helmuthsen, Erna Petrea Kirstine	se 174
Helmuthsen, Karen	177
Helmuthsen, Lena	192
Helmuthsen, Maren	152
Helmuthsen, Maren Jenny	se 175
Helmuthsen, Mariane	149
Helmuthsen, Niels	153
Helmuthsen, Niels Jørgen	190
Helmuthsen, Svend Aage	175
Henriksen, Kathrine Marie	se 516
Hesseldahl, Ane Mathea Thomsen	272
Hesseldahl, Elise Marie Christensdatter Dige	230
Hessner, Esther Hvass	537

Hessner, Gerhard	537
Helsteen, Charlotte	se 32
Helsteen, Inger	se 32
Helsteen, Max	se 32
Hestkjær, Dorthe (Dorthea) Kirstine Olesdatter	224
Hestkjær, Karen Andersdatter	se 224
Hestkjær, Ole Henrichsen	se 224
Hjort, Bertha Christensdatter	se 143
Hjorth, Karen	se N. ad indledn.
Hjorth, Mette Marie Pedersdatter	se 143
Hjort, Peder Jensen	se 143
Holm, Gudrun	se 407
Holm, Inge Georgia	se 407
Holm, Sophus Johannes	se 407
Holm, Søren	301
Holst, Agnete Emmy	se 179
Holst, Anna Marie	se 436
Holst, Karen Emilie	se 436
Holst, Verner	se 436
Honnens de Lichtenberg, Hans Henrik	se 18
Honnens de Lichtenberg, Tycho	se 18
Hopp, Gertrud Hedvig	se 5
Hougaard, Eleonora Pouline Frederikka	se 70
Hougaard, Ludvig Wilhelm Julius	se 70
Hougaard, Mary	se 70
Hove, Christen Søndergaard	se 260
Hove, Dorthea Marie	260
Hove, Jenny Cathrine Caroline	336
Hunt, Edith Maria	se 74
Hvass, Adam Ulrik	91
Hvass, Agner Normann	560
Hvass, Agnes Alvilda Helmuthsen	159
Hvass, Agnete	618
Hvass, Agnete Emmy	se 179
Hvass, Alexis	67
Hvass, Alis Ingrid	se 568
Hvass, Amy Harriet	se 294
Hvass, Anders	490, 3, 5, 23, 32

Hvass, Anders Andersen	290
Hvass, Anders Christensen	220
Hvass, Anders Eriksen	110
Hvass, Anders Kristensen	490
Hvass, Anders Michael	22
Hvass, Anders Nicolai	7
Hvass, Anders Nicolaus	10
Hvass, Anders Nicolay	73
Hvass, Andrea	se 291
Hvass, Andrea Kirstine Dorthea	11
Hvass, Andreas	49, 54, 527
Hvass, Andreas Tingholm	575
Hvass, Andrew	103
Hvass, Ane Cecilie Andersen	126
Hvass, Ane Christine Andersdatter	217
Hvass, Ane Jensdatter	se 110
Hvass, Ane Marie	se 228
Hvass, Ane Marie Christiansen	145
Hvass, Ane Marie Jensdatter	se 143
Hvass, Ane Mette Christiansen	144
Hvass, Anette	456, 588
Hvass, Anna Augusta Sophie Elisabeth	se 10
Hvass, Anna	526
Hvass, Anna Didi	se 179
Hvass, Anna Lis Andersen	447
Hvass, Anna Lise	638
Hvass, Anna Lucie	se 161
Hvass, Anneliese	se 206
Hvass, Anne Margrethe	se 97
Hvass, Anna Mariche	19
Hvass, Anna Marie	514, 563
Hvass, Anna Mie Øland	se 87
Hvass, Anne Andersdatter	216
Hvass, Anne Grete	se 643
Hvass, Anette	456
Hvass, Anton Helmuthsen	147, 148
Hvass, Anton Jensen	112
Hvass, Arentine Andersen	215

Hvass, Augusta	52
Hvass, Axel Svanborg	366
Hvass, Barbara Agnes Ingeborg	se 521
Hvass, Bent Brogaard	667
Hvass, Bente	se 89
Hvass, Bertha Andrea Karoline	56
Hvass, Berthel Christensen Dige	225
Hvass, Birgit	se 16, 458
Hvass, Birgithe Grethe Karen Irene	98
Hvass, Birgitte	587
Hvass, Birthe	29
Hvass, Birte Lise Andersen	● 433
Hvass, Birthe Marie	se 187
Hvass, Bodil Sophie	se 361
Hvass, Bruce Alexis	92
Hvass, Børge	549
Hvass, Carla Edmee Ottilia	se 16
Hvass, Caroline	se 57
Hvass, Caroline Kirstine	se 226
Hvass, Caroline Mariane Helmuthsen	157
Hvass, Cathrine Thomasdatter	se 220
Hvass, Charles Nicolai	66
Hvass, Christen Andersen	515
Hvass, Christen Christensen Dige	228
Hvass, Christen Dige Andersen	234
Hvass, Christen Thomsen Dige	219
Hvass, Christian August	se N. ad indledn.
Hvass, Christian Peder	143
Hvass, Christine Henriette Cathrine	se 65
Hvass, Christine Laurine Johanne	se 158
Hvass, Christoffer	96
Hvass, Dagmar	se 528
Hvass, Dagny	578
Hvass, Dagny Fuglsang	se 85
Hvass, David	102
Hvass, Dina	se 71
Hvass, Dorte	53

Hvass, Dorte Grave	207
Hvass, Dorthea Kirstine Andersen	358
Hvass, Dorthea Marie	se 112
Hvass, Dorthea Marie Andersen	359, 517
Hvass, Dorthea Marie Larsen	se 255
Hvass, Edith Betty	se 180
Hvass, Edith Helmuthsen	183
Hvass, Edith Marguaret	se 74
Hvass, Edith Suzanne Antonie	se 25
Hvass, Egon	562
Hvass, Eline	se 65
Hvass, Elisabeth Hald	se 83
Hvass, Ella	82
Hvass, Ella Cecilie	se N. ad indledn.
Hvass, Ellen	639
Hvass, Ellen Cecilie	20
Hvass, Ellen Margrethe Frost	se 73
Hvass, Elly	577
Hvass, Elly Antonette Andersen	364
Hvass, Elly Irene Andersen	447
Hvass, Elly Margrethe	se 535
Hvass, Else	se 178, se 518, 580
Hvass, Elsebeth Fredsgaard	se 27
Hvass, Else Sigrid	564
Hvass, Else Wegener	se 17
Hvass, Else Østergaard	se 529
Hvass, Emil	se 65
Hvass, Emilie	se 57
Hvass, Eric	90
Hvass, Erik Christian	34
Hvass, Erik Christian Grave	4, 109
Hvass, Erik Christian Severin	se N. ad indledn.
Hvass, Erna Andrea Caroline	53
Hvass, Ernst	547
Hvass, Ernst Henrik Carl	se 50
Hvass, Ernst Nicolaj	se 50 og N ad indl.
Hvass, Ester	77 og 86
Hvass, Ester Lorensen	558

Hvass, Finn Agerholm	643
Hvass, Francis	se 65
Hvass, Francis Alexis	85
Hvass, Franciscus Tertius	65
Hvass, Frank Frøslev	586
Hvass, Frants,	6, 9, 15
Hvass, Frants Jørgen	21
Hvass, Frants Ludvig	83
Hvass, Frants Michael	13
Hvass, Frants Richard Wulff	26
Hvass, Frantz	70
Hvass, Frantz Pauli	74
Hvass, Frede	579
Hvass, Frida	565
Hvass, Gerda Helmuthsen	184
Hvass, Gerda	546
Hvass, Gertrud Hedvig	se 5
Hvass, Grete	80
Hvass, Grethe	se 89
Hvass, Grethe Brogaard	669
Hvass, Gudrun	se 65
Hvass, Gunhild	619
Hvass, Hanne	28
Hvass, Hans	632
Hvass, Hans Andreas Helmuthsen	156
Hvass, Hans Brogaard	668
Hvass, Hans Christian Andersen	446
Hvass, Hans Gerhard Lichtenberg	se N. ad indledn.
Hvass, Hans Han	35 a
Hvass, Hans Helmuth Andersen	146
Hvass, Hans Henning	86
Hvass, Hans Henrik	12, 33
Hvass, Hans Vilhelm Saxild	17
Hvass, Harald Boll	569
Hvass, Helene Marie Augusta	57
Hvass, Helen	55, 58
Hvass, Helga	se 532
Hvass, Henning Helmuthsen	187

Hvass, Henrik	524, 643 b, 617
Hvass, Henrik Grave	206
Hvass, Hilda	520
Hvass, Ida Elisabeth	36
Hvass, Inga	548
Hvass, Inga Marie	se 527
Hvass, Inge	204
Hvass, Ingeborg Kathrine Andersen	295
Hvass, Inger	581
Hvass, Ingrid	107
Hvass, Ingrid Elisabeth	se 21
Hvass, Ingrid	68, 519
Hvass, Irene	40
Hvass, Irma Kjergaard	se 365
Hvass, Jan brogaard	666
Hvass, Jens	75, 203, 582
Hvass, Jens Andersen	2, 16, 361, 518
Hvass, Jens Christian Andersen	111
Hvass, Jens Fuglsang	100
Hvass, Jens Madsen	559
Hvass, Jens Sondrup Wulff	27 a
Hvass, Jens Valdemar Helmutshen	158
Hvass, Jeppe Christian Christensen Dige	226
Hvass, (Dige) Johanne Marie	221
Hvass, Johannes	531
Hvass, John Laurits	88
Hvass, Joyce Margaret	se 88
Hvass, Jørgen	97, 180
Hvass, Jørgen Brogaard	665
Hvass, Jytte Ena	434
Hvass, Kamma	se 67
Hvass, Karen	72, se 74, se 83, 562
Hvass, Karen Grethe	se 357
Hvass, Kathrine Marie	se 516
Hvass, Kirsten	81, 205, se 515
Hvass, Kirsten Elisabeth Langkilde	se 73
Hvass, Kirsten Ermegaard	84

Hvass, Kirsten Fuglsang	101
Hvass, Kirstine Dorothea	se n. ad indledn.
Hvass, Kirstine Johannesen	se 531
Hvass, Kirstine	525
Hvass, Kirstine Oline	se 559
Hvass, Kresten Iver	87
Hvass, Kristen Sigurd Frøslev	536
Hvass, Kristian	522
Hvass, Kristian Knudsen	529
Hvass, Kristian Peter Andersen	516
Hvass, Kristine	530
Hvass, Kristine Laurine Johanne	se 158
Hvass, Lars Andersen	357
Hvass, Lars Jensen Andersen	235
Hvass, Lars Svanborg Andersen	291
Hvass, Lasse	88
Hvass, Laura Christiane Andersen	360
Hvass, Leif Normann	640
Hvass, Leif Østergaard	161
Hvass, Lene	30
Hvass, Leola	se 76
Hvass, Lilly	se 156, se 643
Hvass, Lilly Boll	567
Hvass, Lis	se 83
Hvass, Lisbeth	108 b
Hvass, Lone	96, se 640
Hvass, Lone Beck	se 454
Hvass, Marcus	106
Hvass, Marcus Andreas Nicolai	49, 54
Hvass, Marcus Pauli	8, se 65
Hvass, Marcus Wayne	93
Hvass, Maren Danielsdatter	se 111
Hvass, Maren Jenny	se 175
Hvass (Dige) Maren Kirstine	222
Hvass, Maren Nielsdatter	se 146
Hvass, Margit	585
Hvass, Margit Kirsten Fuglsang	99
Hvass, Margrethe	se 12, 189, se 569

Hvass, Margrethe Boll	565
Hvass, Maria Leonidowna	se 15
Hvass, Mariane Jensdatter	se 146
Hvass, Marianne	644
Hvass, Marie	se 148, 523
Hvass, Marie Andersen	293
Hvass, Marie Louise	39
Hvass, Marina Faivre	se 91
Hvass, Marina	se 15
Hvass, Martin	100 a
Hvass, Martine	se 50
Hvass, Martin Andersen	294
Hvass, Mary Andersen	362
Hvass, Mary	se 70
Hvass, Mary Tingholm	575
Hvass, Meta	se 546
Hvass, Meta Agerholm	se 561
Hvass, Mette Cathrine	473
Hvass, Mette Marie Pedersdatter	se 143
Hvass, Mette Ottilia	24
Hvass, Michael Grave	206 a
Hvass, Michael Lange	57
Hvass, Mildred Ann	se 75
Hvass, Mimi	40, se 25
Hvass, Mona (Yvonne)	641
Hvass, Mone	31
Hvass, Morten Wienecke	454 a
Hvass, Musse	55
Hvass, Nicolai	32 a, 205 a
Hvass, Nicoline Larsine	se 290
Hvass, Niels Christian	89
Hvass, Niels Edgar	25
Hvass, Niels Jørgen	645
Hvass, Niels Knudsen	528
Hvass, Niels (Ludvig Mariboe)	76
Hvass, Niels Aage Andersen	365
Hvass, Nina	se 73

Hvass, Ole	se 56
Hvass, Olga	se 56o
Hvass, Parmela Charlotte	se 579
Hvass, Peder Kristian	561
Hvass-Pedersen, Ané	469
Hvass-Pedersen, Erland	44o
Hvass-Pedersen, Tine	47o
Hvass, Peer Kjærgaard	455
Hvass, Per	633, 643 a
Hvass, Polly	se 66
Hvass, Ragna	69
Hvass, Robert Boll	568
Hvass, Ruth Frøslev	534
Hvass, Selma Alice	se 366
Hvass, Solveig	642
Hvass, Sonja	188
Hvass, Steen Jensen	658
Hvass, Steen Kjærgaard	454
Hvass, Susan Averil	se 89
Hvass, Susanne	457
Hvass, Susanne Jensen	66o
Hvass, Svend	179
Hvass, Svend Frøslev	521
Hvass, Svend Michael	34
Hvass, Svend Aage Helmutshen	175
Hvass, Søren Grave	2o5
Hvass, Søren Lorensen	557
Hvass, Thomas	1o4, 1o8 a, 22o
Hvass, Thomas Christian Dige	223
Hvass, Thomas Hopp	218
Hvass, Thorbjørn Frøslev	535
Hvass, Thyge Jensen	659
Hvass, Tove	se 54
Hvass, Troy Lavern	94
Hvass, Tue	454 b
Hvass, Twee	se 74
Hvass, Tychine Andrea Frederikke	se 9
Hvass, Tychine Sofie	14

Hvass, Tyge	71
Hvass, Tyge Richard Wulff	26
Hvass, Uffe	616
Hvass, Wai Ling	se 35
Hvass, Vera	se 557
Hvass, Victoria	se 74
Hvass, Viggo Berthel	365
Hvass, Yvonne Eugenie	se 89
Hvass, Zidsel Marie	se 109
Hvass, Aage Alfred Helmutshen	161
Hvass-Pedersen, Erland	440
Hvass-Pedersen, Kirsten Merete	se 440
Hyldgaard, Ane Marie Jensdatter	477
Hyldgaard, Arnoldus Christian	474
Hyldgaard, Christen	476
Hyldgaard, Christen Jensen	se 474, 478
Hyldgaard, Dorthe Pedersdatter	se 478
Hyldgaard, Jens Andersen	se 473
Hyldgaard, Karen Jensdatter	480
Hyldgaard, Giertrud Sophie Jensdatter	475
Hyldgaard, Karen	482
Hyldgaard, Mette Cathrine	453
Hyldgaard, Sophie Cathrine	483
Hyldgaard, Sofie Catrine	484
Hyldgaard, Thomas Christian Jensen	481
Høyer, Lisa	se 77
Immersen, Harald	se 388
Immersen, Jenny Alma	388
Ingham, Clara Grace	se 294
Ingwersen, Anne Bolette Hvass	623
Ingwersen, Dorothea Wilhelmine	se 548
Ingwersen, Helle Hvass	620
Ingwersen, Johann Friedrich	se 548
Ingwersen, Peter Emil	se 548
Ingwersen, Steen Hvass	622
Ingwersen, Ulf Hvass	621
Ishøy, Christine	se 71
Iversen, Ellen Kirstine	se 73

Iversen, Ellen Margrethe Frost	se 73
Iversen, Iver	se 73
Jacobsdatter, Johanne	se 219
Jacobsen, Alf Benny	596
Jacobsen, Andrea Christine	se 85
Jacobsen, Birgit Kjems	590
Jacobsen, Bjørn Kjems	591
Jacobsen, Bodil	se 538
Jacobsen, Carl, dr. phil. Brygger	se 16
Jacobsen, Edith Hvass	544
Jacobsen, Else Hvass	545
Jacobsen, Else Marie	se 542
Jacobsen, Erik Hvass	543
Jacobsen, Erling Hvass	583
Jacobsen, Erna Andrea Caroline	53
Jacobsen, Esther Hvass	537
Jacobsen, Folke Hvass	540
Jacobsen, Frede Kjems	591
Jacobsen, Frode Hvass	542
Jacobsen, Gerda Hvass	592
Jacobsen, Grethe	593
Jacobsen, Gudmund Hvass	539
Jacobsen, Holger Hvass	541
Jacobsen, Irene Vest	se 543
Jacobsen, Jens	se 498
Jacobsen, Jes Torben Hvass	584
Jacobsen, Jørgen	se 534
Jacobsen, Jørgen Øst	se 53
Jacobsen, Karen Johanne	se 539
Jacobsen, Kirsten	se 523
Jacobsen, Klaus Hvass	594
Jacobsen, Lars	se 523, se 498
Jacobsen, Laurits Julius	se 523
Jacobsen, Lena Yvonne	597
Jacobsen, Lonny Hvass	594
Jacobsen, Mads	se 219
Jacobsen, Margrethe	523
Jacobsen, Marie	se 523

Jacobsen, Mary Ingerlise	se 540
Jacobsen, Regner Hvass	538
Jacobsen, Ruth Frøslev	534
Jacobsen, Theodora	se 16
Jacobsen, Uffe Kjems	589
Jacobson, Jean	se 95
Jakobsen, Arne Kurt	604
Jakobsen, Elise Katrine	se 534
Jakobsen, Finn Leo	603
Jakobsen, Grethe Marianne	600
Jakobsen, Hanne Jonna	598
Jakobsen, Inge Lis	605
Jakobsen, Jan Mogens	599
Jakobsen, Jeanette Hvass	602
Jakobsen, Jens Jørgen	606
Jakobsen, Merete Hvass	601
Jensdatter, Ane Marie	se 143, 477
Jensdatter, Ingeborg (Dige)	se 479
Jensdatter, Johanne Marie	se 223
Jensdatter, Maren	se 220
Jensdatter, Marianne	se 146, 216
Jensdatter, Marie	se 220
Jensen, Agnes	se 68
Jensen, Alis Ingrid	568
Jensen, Alvilda	se 117
Jensen, Allan Blaabjerg	639 b
Jensen, Anders Hvas	479
Jensen, Ane	se 113, 559
Jensen, Ane Elise	se 257, se 319
Jensen, Ane Maria	305
Jensen, Ane Marie	se 479
Jensen, Anna Dorthea	118
Jensen, Anna Rasmine	se 319
Jensen, Anne Grete	se 356, 6
Jensen, Anton	111, 216 i, 244
Jensen, Arnoldus Christian	474
Jensen, Barbara Agnes Ingeborg	se 521
Jensen, Bertha	119

Jensen, Birgit	se 200
Jensen, Christian	216 e
Jensen, Christian Julius	se 319
Jensen, Christine	216
Jensen, Dagmar Kirstine	se 153
Jensen, Dorthea Kjæstine	304
Jensen, Dorthea Marie	se 309
Jensen, Ebba Harriet	se 242
Jensen, Edith Hvass	544
Jensen, Elfrida	se 116
Jensen, Else	245
Jensen, Else Marie	se 356
Jensen, Else Østergaard	se 529
Jensen, Erna Margrethe	se 576
Jensen, Esther Margrethe	se 101
Jensen, Gerda	120
Jensen, Hanne	se 175
Jensen, Hans-Christian	123
Jensen, Hans	se 295
Jensen, Hans Karl	se 544
Jensen, Helle Blaabjerg	se 639
Jensen, Helvig	se 480
Jensen, Inga	121
Jensen, Inga Anita	608
Jensen, Ingeborg Dige	397
Jensen, Ingeborg Jensdatter	se 479
Jensen, Ingeborg Kathrine	295
Jensen, Inger Marie	se 319
Jensen, Inger Marie Kristine	se 544
Jensen, Ingrid Mathilde	se 117
Jensen, Jens	se 68, 175, se 550
Jensen, Jens Andersen	se 320
Jensen, Jens Blaabjerg	se 639
Jensen, Jens Chr. Møller	306
Jensen, Jens Christian	243
Jensen, Jette Elisabeth	124
Jensen, Johanne Cathrine	se 50
Jensen, Johanne Kristine	se 561

Jensen, Johannes	se 356
Jensen, Juliane Marie	se 29
Jensen, Jørgine Kristine	se 153
Jensen, Jørn	122
Jensen, Kaj	se 200
Jensen, Karin Edith	se 68
Jensen, Karen Marie Nielsine	se 557
Jensen, Karl Arne	se 544
Jensen, Karl Martin	se 117
Jensen, Kenneth Blaabjerg	639 d
Jensen, Kirsten Mortensdatter	se 144
Jensen, Kresten	se 215
Jensen, Kristian Martinus	se 295
Jensen, Kristine	se 360
Jensen, Magda Mariane	se 115
Jensen, Magnus	117
Jensen, Majbritt Blaabjerg	639 c
Jensen, Maren	se 217
Jensen, Maren Danielsen	114
Jensen, Maren Jenny	se 175
Jensen, Mariane	216 d
Jensen, Marie	se 320, 148
Jensen, Martine	se 50
Jensen, Martin Kristian	se 561
Jensen, Mathies	se 217
Jensen, Meta Agerholm	se 561
Jensen, Mette Marie	se 361
Jensen, Morten Poulsen	307
Jensen, Ole	se 480
Jensen, Ole (Dige)	242
Jensen, Otto	se 320
Jensen, Peder	se 66, 50
Jensen, Peter	216 g
Jensen, Petrea	se 113
Jensen, Petrine	se 295
Jensen, Poul	se 144
Jensen, Rasmus	se 319
Jensen, Rasmus Christian Larsen	se 153

Jensen, Søren Christian	113
Jensen, Tage Robby	609
Jensen, Vera	se 557
Jensen, Viola Marie	607
Jeppesen, Henrik	se 156
Jeppesen, Ingrid Marie	se 380
Jeppesen, Lily	se 156
Jeppesen, Mary	se 156
Jepsen, Andrea	se 291
Jepsen, Augusta Kristine	se 380
Jepsen, Bent	629
Jepsen, Bjarne Edvard	se 554
Jepsen, Christian Carl	se 380
Jepsen, Dagmar	se 554
Jepsen, Dorthea Marie	se 309
Jepsen, Grete	630
Jepsen, Gunhild Hvass	554
Jepsen, Ingvard	se 554
Jepsen, John	631
Jespersen, Anders Jensen og Dorthea Kirstine Jen- sen Jespersen	se 315
Jespersen, Else Marie	se 315
Jespersen, Inger	se 232
Jespersen, Niels Kristian	se 315
Jespersen, Thomas	se 232
Joachimsen, Joa Edith Cicilie Kjerulf	se 556
Johansen, Agnete	se 579
Johansen, Johanne Margrethe	se 395
Johansen, Karen	se 83
Johansen, Kirsten	217 a
Just, Erna	se 82
Jönss, Amanda Christine	se 206
Jönss, Annelise	se 206
Jönss, Johannes Peter	se 206
Jørgensen, Bodil Kristine	se 520
Jørgensen, Christen	se 216 a
Jørgensen, Helga Hvass	532
Jørgensen, Hilda	520
Jørgensen, Peter Christian	se 520

Jørgensen, Poul Marius	se 52o
Jørgensen, Aage Hvass	533
Kaspersen, Kristine	se 247
Kerl, Ann	se 75
Kindzel, Ane Christine Andersdatter	217
Kindzel, Johan Ferdinand	se 217
Kindzel, Kirstine O.	se 217
Kindzel, Poul Johannes	se 217
Kirch, Ane Caroline	284
Kirch, Kristen Nielsen	284
Kirkensgaard, Anna Marie	338
Kirkensgaard, Christen Dige	339
Kirkensgaard, Elna	se 337
Kirkensgaard, Ernst	342
Kirkensgaard, Esther	344
Kirkensgaard, Gudrun	345
Kirkensgaard, Jacob Pedersen	se 261
Kirkensgaard, Magnus	343
Kirkensgaard, Maren Kristine Christensen	261
Kirkensgaard, Marie	se 346
Kirkensgaard, Peder Christian Jacobsen	337
Kirkensgaard, Petra	se 346
Kirkensgaard, Thorvald	341
Kirkensgaard, Valdemar	34o
Kirstein, Caroline	se 57 og 58
Kirstein, Cathrine Magdalene	se 58
Kirstein, Emilie	se 57
Kirstein, Fanny	se 58
Kiær, Helvig	se 48o
Kjeldsen, Ane Johanne	se 441
Kjeldsen, Arne Østergaard	se 441
Kjeldsen, Børge Østergaard	se 441
Kjeldsen, Karen Marie	se 269
Kjeldsen, Lene Østergaard	472
Kjeldsen, Mona Erika	441
Kjems, Bodil	se 538
Kjems, Marie	se 538
Kjems, Olav Nielsen	se 538

Kjær, Rigmor	se 323
Kjær, Nikoline	se 323
Kjær, P.	se 323
Kjørup, Grethe	se 31
Kjørup, Svend	se 31
Kjørup, Søren	se 31
Klit, Lars Thomsen	se 222
Klit, Maren Kirstine	222
Klitgaard, Ane Kirstine Thomsen	se 323
Knudsen, Anna	se 324
Knudsen, Arne Benny	se 101
Knudsen, Ellen Kirstine	se 73
Knudsen, Elise Marie	259
Knudsen, Esther Margrethe	se 101
Knudsen, Kirsten	se 324, 518
Knudsen, Kirstine Marie	se 569
Knudsen, Laurits Nicolai	se 259
Knudsen, Michael Severin	se 101
Knudsen, Mikkel Hvass	101 b
Knudsen, Niels	se 518
Knudsen, Pelle Hvass	se 101 a
Knudsen, S.	se 324
Knudsen, Eigil	se 54
Kofoed, Ellen Johanne	se 536
Kofoed, Johanne Gergersen	se 536
Kofoed, Johannes Christian	se 536
Kornbo, Anne Lise	se 78
Kornbo, Henning	se 78
Kopp, Alexis, forstmester	se 68, 69
Kopp, Christine Henriette Cathrine	se 65
Kristensdatter, Maren Kirstine	222
Kristensen, Ane Marie	se 332
Kristensen, Anna Thomine Caroline Christine Cecilie	se 347
Kristensen, Annalise	423
Kristensen, Bente	422
Kristensen, Bentine Amalie	se 581
Kristensen, Christa Smed	442
Kristensen, Dagny Emilie Markussen	354

Kristensen, Doris Thomine Dige	41o
Kristensen, Egon Smed	443
Kristensen, Elise Katrine	se 354
Kristensen, Elly Margrethe	se 535
Kristensen, Eskild Kristen	se 152
Kristensen, Hans Werner	se 354
Kristensen, Ingeborg Kathrine	se 235
Kristensen, Inger	se 443
Kristensen, Johanne	se 243
Kristensen, Kaj Smed	se 36o
Kristensen, Kirsten	se 515
Kristensen, Kristine	se 333, 36o
Kristensen, Kresten	se 535, 152
Kristensen, Kurt	421
Kristensen, Lars	se 235, 36o
Kristensen, Lars Smed	445
Kristensen, Laura Christiane Andersen	36o
Kristensen, Lilly Smed	444
Kristensen, Maren	152
Kristensen, Marie Kirstine	se 535
Kristensen, Marie Elisabeth	se 152
Kristensen, Mathilde Smed	se 439
Kristensen, Martinus	se 354
Kristensen, Mette Kirstine Annine	se 558
Kristensen, Niels Peter	se 347
Kristoffersen, Marie	se 364
Krog, Maren Sørensdatter	se 49o
Kaas, Anders	se 138
Kaas, Marie	138
Lacey-Wheeler, Joan Vivian de	se 89
Lacey-Wheeler, Roland de	se 89
Lacey-Wheeler, Susan Averil de	se 89
Lange, Gudrun	se 4o7
Langkilde, Kirsten Mathilde Sofie	se 73
Larsen, Allan Norman Vitus	646
Larsen, Anna Marie	563
Larsen, Ane Cecilie	134
Larsen, Ane Christensdatter	se 22o

Larsen, Anton	se 134
Larsen, Bente	se 172 a
Larsen, Brian Dalgaard	675
Larsen, Doris Thomine Dige	410
Larsen, Dorthea Marie	se 312
Larsen, Ebba Harriet	se 542
Larsen, Else Hvass	172 a
Larsen, Else Marie	se 542
Larsen, Harry	se 563
Larsen, Heidi	675 c
Larsen, Inga Irene	451
Larsen, Ingelise Nyby	se 646
Larsen, Ingrid	se 64
Larsen, Jan Hvass	172 a
Larsen, Jens	se 220
Larsen, Jonna Anita	647
Larsen, Jørgen	se 410
Larsen, Jørgen Kristoffer	se 542
Larsen, Karl Ove	449
Larsen, Kim	675 b
Larsen, Kirstine	se 566
Larsen, Ejvind	450
Larsen, Michaeline	se 312
Larsen, Magnus	se 134
Larsen, Maren Martine Marie	se 317
Larsen, Marie	se 148
Larsen, Mary Andersen	362
Larsen, Mikkel Kristian	se 312
Larsen, Oluf Juul	se 362
Larsen, Petrea	se 277
Larsen, Sørine Kristine	se 396
Larsen, Thomas Hvass	172 a
Lassen, Jens	se 547
Lassen, Mathilde Andersen	se 547
Lassen, Meta	se 547
Lauesen, Aksel Langkilde	se 84
Lauesen, Gudrun	se 84
Lauesen, Hans	se 73

Lauesen, Hans Jørgen	se 86
Lauesen, Hans Langkilde	se 86
Lauesen, Ingeborg Margrethe Langkilde	se 85
Lauesen, Kirsten Elisabeth Langkilde	se 73
Lauesen, Kirsten Mathilde Sofie	se 73
Lauesen, Langkilde	se 73
Lauesen, Vilhelm Langkilde	se 85
Lauritzen, Anni Kohl	657
Lauritzen, Else Kohl	653
Lauritzen, Janus Enok	se 567
Lauritzen, Lilli Boll	567
Lauritzen, Lis Kohl	656
Lauritzen, Mona Marie Jensine	se 567
Lauritzen, Torben Kohl	se 567
Lerche, Addie Cathrine Juliane	se 15
Lerche, Esther	se 15
Lerche, Wilhelm	se 15
Leth, Karen Marie Nielsine	se 557
Lewerkhuusen, Caroline Frederikke Pauline	se 12
Levisen, Irene Kristine Edel	se 98
Lichtenberg, Gerhard de	se 18
Lichtenberg, Tychine Andrea Frederikke	se 9
Lind, Marie Elisabeth	se 152
Lindemann, Ane Lucie Gottfrida	se 161
Lindemann, Anna Lucie	se 161
Lindemann, Wilhelm Friedrich	se 161
Lukkin, Emma Marie	se 366
Lukkin, Voldeman Martin	se 366
Lukkin, Selma Alice	se 366
Lund, Astrid	se 74
Lund, Carl	se 73, 74
Lund, Ellen Margrethe Iversen	se 73
Lund, Johanne	se 73
Lund, Petrine	se 295
Lunde, Karen Marie	se 352
Lunde, Mette Marie	se 352
Lundin, Inger Marie	319
Lundin, Jens	se 319

Lundin, Johan Peter	se 319
Lundin, Karen Jensen (Jensine)	se 319
Lunding, Astrid	se 74
Lunding, Elias	se 74, 89
Lunding, Karen	se 74
Lyager, Arnholdt Sofus	166
Lyager, August Christian	165
Lyager, Charles	167
Lyager, Charlotte Sophie	se 149
Lyager, Emma Cecilie	164
Lyager, John Poulsen	se 149
Lyager, Julius Sofus	170
Lyager, Mariane	149
Lyager, Marius Christian	se 149
Lyager, Mary Sophie Charlotte	163
Lyager, Michael Johan Helmuth	162
Lyager, Niels Marius	168
Lyager, Oda Marie	324
Lykke, Knud	se 641
Lykke, Mona (Yvonne)	641
Madsdatter, Else	se 219
Madsdatter, Johanne	se 126
Madsdatter, Kjesten	se 146
Madsdatter, Maren Kathrine	se 233
Madsdatter, Zidsel	se 219
Madsen, Anders Kristensen	513
Madsen, Ane Marie	489
Madsen, Anna Marie	se 528
Madsen, Caroline Louise Emilie	se 80
Madsen, Dagmar	se 528
Madsen, Edgar	se 16
Madsen, Hanne	se 175
Madsen, Jacob	se 219
Madsen, Jens	se 480
Madsen, Jens Gade	511
Madsen, Kirstine Marie	se 569
Madsen, Kristen	se 324
Madsen, Mads Gravesen	se 251

Madsen, Mads Peter	512
Madsen, Margrethe	se 569
Madsen, Marie	se 435
Madsen, Mette	se 328
Madsen, Petrine	se 251
Madsen, Poul Kristian	569
Madsen, Søren Christian	se 528
Madsen, Theodora	se 16
Mansted, Asger	se 60
Mansted, Ebbe	se 60
Mansted, Estrid	60
Mansted, Nanna	se 60
Mansted, Svend Axel Jørgen	se 60
Mariboe, Clara Louise	se 67
Mariboe, Emil	se 67 N
Mariboe, Kaj	se 75
Mariboe, Kamma	se 67
Mariboe, Niels Ludvig	se 67
Mathiasen, Anders Kristian	217 g
Mathiasen, Ane	217 d
Mathiasen, Ane Marie	217 e
Mathiasen, Kirsten	217 a
Mathiasen, Mathias	217 c
Mathiasen, Poul	217 b
Mathiassen, Niels Christian	se 217
(Mathisen, Mathiesen)	
Mathiesen, Doris	se 187
Meilby, Ane Marie	150
Meilby, Anne Hvass	173 aa
Meilby, Else Hvass	172 a
Meilby, Flemming Hvass	173 ba
Meilby, Frida	171
Meilby, Grete Hvass	se 82
Meilby, Hans Hvass	173
Meilby, Helmuth Rasmus	172
Meilby, Ib Hvass	173 a
Meilby, Jytte	se 173 a
Meilby, Karen	se 173
Meilby, Lone Hvass	173 bb

Meilby, Loni Mari	se 173 b
Meilby, Nelly	se 172
Meilby, Niels Rasmussen	se 150
Meilby, Aage Hvass	173 b
Michelsen, Edith Helmutshen	183
Michelsen, Erik Martin	se 183
Michelsen, Jan	183 b
Michelsen, Jørgen	183 a
Mikkelsen, Benned Marie	se 355
Mogensen, Ebbe	se 396
Mogensen, Knud Magnus Kristen	se 396
Mogensen, Mary Ingerlise	se 540
Mogensen, Sørine Kirstine	se 396
Mohr, Anna Bolette	se 524
Mohr, Claus Henrik	se 336
Mohr, Harald Johannes	se 336
Mohr, Jenny Cathrine Caroline	336
Momme, Elna	se 21
Morange, Ebba	se 87
Morange, Jean Paul	se 87
Morange, Yvonne Eugenie	se 87
Mortensdatter, Kirsten	
Mortensen, Else	se 242
Mortensen, Inger Kirstine	se 247
Mortensen, Jens	se 333
Mortensen, Kristine	se 333
Mortensen, Marie	se 60
Mortensen, Svend Axel Jørgen	se 60
Mortensen, Viggo	se 60
Møller, Anna Margrethe	se 525
Møller, Bent Hvass	555
Møller, Dorthea Marie	se 309
Møller, Ejvind Hvass	553
Møller, Frits Hvass	624
Møller, Grethe	se 550
Møller, Gunhild Hvass	554
Møller, Hanne Hvass	626
Møller, Inga Hvass	556

Møller, Jensine Knakkegaard	se 309
Møller, John Hvass	628
Møller, Kirstine	525
Møller, Klara	se 553
Møller, Kristen Frits	se 525
Møller, Kristen Pedersen	se 285
Møller, Kristian Hvass	550
Møller, Kristian Knakkegaard	se 309
Møller, Lars Ole Hvass	se 553, 627
Møller, Marie	se 285
Møller, Mathilde Andersen	se 547
Møller, Per Hvass	625
Møller, Vagn Hvass	551
Møller, Valborg Hvass	552
Maarup, Edith Betty	se 180
Maarup, Ferdinand Nielsen	se 180
Maarup, Marianne Kristine	se 180
Navntoft, Ellen Pedersen	se 553
Neergaard, Hansine de	se 11
Neergaard-Petersen, Andrea Kirstine Dorthea	11
Neergaard-Petersen, Carl Abel Severin	se 11
Nichthausen, Jetti	se 74
Nielsdatter, Bodil	se 479
Nielsdatter, Christiane	se 233
Nielsdatter, Inger	se 238
Nielsdatter, Kirsten	se 486
Nielsdatter, Maren	se 217, se 219
Nielsdatter, Mette Marie	se 143
Nielsen, Alexander Bernhard	se 178
Nielsen, Alfa Johanne Cathrine Dige	348
Nielsen, Ane	se 113
Nielsen, Ane Helga	se 363
Nielsen, Ane Marie	se 241
Nielsen, Anna Elisabeth	se 62
Nielsen, Anna Frederikke	se 541
Nielsen, Anna Marie	se 436
Nielsen, Annelise	201
Nielsen, Annette	se 200

Nielsen, Anny Kirsten	67o
Nielsen, Anton	se 551
Nielsen, Arne Hvass	20o
Nielsen, Bente	se 89
Nielsen, Bentine Amalie	se 581
Nielsen, Birgit	se 20o
Nielsen, Bo	46
Nielsen, Bodil Merete Gravesen	435
Nielsen, Christen	se 243
Nielsen, Christian	58o
Nielsen, Daniel	se 111
Nielsen, Dorthea Kirstine Andersen	se 358
Nielsen, Dorthea Marie	se 312
Nielsen, Dorthea Marie Andersen	517
Nielsen, Ella Margrethe	se 4o3
Nielsen, Ellen	se 4o3
Nielsen, Else	178, se 518, 58o
Nielsen, Else Hvass	545
Nielsen, Else Marie	se 356
Nielsen, Elva Agathe	se 96
Nielsen, Emma Marie	se 366
Nielsen, Emilie Marie	se 357
Nielsen, Finn Hvass	642 a
Nielsen, Flemming	45
Nielsen, Flemming Hvass	61o
Nielsen, Grethe Hvass	2o2
Nielsen, Hans Emanuel Rikard	se 189
Nielsen, Hans Kristian	se 581
Nielsen, Hans Peter	se 189
Nielsen, Hans Ulrich	se 96
Nielsen, Inger	581
Nielsen, Inger Marie	se 233
Nielsen, Inger Marie Kristine	se 544
Nielsen, Irma Kjergaard	se 365
Nielsen, Jens	se 143
Nielsen, Jens Bundgaard	673
Nielsen, Jens Christian	se 365
Nielsen, Jette Hvass	211
Nielsen, Johanne	se 62

Nielsen, Johannes	se 96
Nielsen, Jørgen Gravesen	436
Nielsen, Karen Bagger	se 24
Nielsen, Karen Christensdatter	se 111
Nielsen, Karen Emilie	se 436
Nielsen, Karen Grethe	se 357
Nielsen, Karen Sofie	se 545
Nielsen, Karl Alfred	se 545
Nielsen, Kirsten	se 288
Nielsen, Knud	se 642
Nielsen, Knud Tage Sofus	se 403
Nielsen, Kristine	se 290
Nielsen, Lars Peter	se 178
Nielsen, Laura	se 250
Nielsen, Laura Hansigne	se 189
Nielsen, Lene	30
Nielsen, Lene Bundgaard	674
Nielsen, Lillian Hvass	611
Nielsen, Lilly	se 643
Nielsen, Lisbeth	se 200
Nielsen, Lone	96
Nielsen, Maren	se 146
Nielsen, Maren Kristine	se 243
Nielsen, Margrethe	189
Nielsen, Marie Kirstine	se 535
Nielsen, Mette Marie	se 143
Nielsen, Mikkel	se 233
Nielsdatter, Nielsine	se 358
Nielsen, Niels Erik Hvass	671
Nielsen, Niels Gravesen	se 358
Nielsen, Niels Peter	se 30
Nielsen, Nielsine	se 358
Nielsen, Nora Marie Jensine	se 567
Nielsen, Ole Hvass	212, 692 a
Nielsen, Ole Peter	se 357
Nielsen, Ottomine Bolette Poulsen	se 178
Nielsen, Peter Hvass	214
Nielsen, Pia	48

Nielsen, Rigmor Gravesen	437
Nielsen, Rita Irene	199
Nielsen, Solveig	642
Nielsen, Svend	se 348
Nielsen, Søren Bundgaard	se 581
Nielsen, Søren Hundahl Gravesen	se 358
Nielsen, Thomas	se 517
Nielsen, Tim	47
Nielsen, Tove Bundgaard	672
Nielsen, Verner Peter	se 545
Nielsen, Vibeke	se 213
Nielsen, Wilhelm	se 62
Nielsen, Aase Gravesen	438
Nielsen, Aage Hvass	213
Nieport, Kirsten	se 12
Nordentoft, Inger	se 232
Nors, Thomas Christian	481
Nyby, Elna Cecilie	se 646
Ohrt, Anne Margrethe	463
Ohrt, Dorte Dige	464
Ohrt, Gerda	395
Ohrt, Jakob Dige	465
Ohrt, Johanne Margrethe	se 395
Ohrt, Svend Henry	se 395
Ohrt, Vagn Wilhelm	se 395
Oldefar, Johanne	se 62
Olesdatter, Ane Marie	se 479
Olesdatter, Dorthea (Dorthe) Kirstine	se 224
Olesdatter, Kirstine	se 217
Olesen, Anna Dige	351
Olesen, Christen	se 480
Olesen, Jens	se 351
Olesen, Jens Andreas	se 381
Olesen, Jens Drustrup	414
Olesen, Jørgine Kristine	se 153
Olesen, Karen Marie	415
Olesen, Marie Helene	se 351
Olesen, Svenning (Bak)	se 239

Olsen, Ane Caroline	284
Olsen, Ane Karoline	se 279, 281
Olsen, Anine Kristine	278
Olsen, Carl Vilhelm	277
Olsen, Christen	276
Olsen, Christen Dige	275
Olsen, Ester	77
Olsen, Hans Frits Valdemar	se 77
Olsen, Inger Kirstine	se 275
Olsen, Jens Brix	280
Olsen, Jens Kr.	279
Olsen, Lisa	77 a
Olsen, Marie	se 60
Olsen, Marie Sofie Christensen	231
Olsen, Ole Kronborg	283
Olsen, Ole Peter Christensen	se 231
Olsen, Peder Brix	284
Olsen, Petrea	se 277
Olufsdatter, Ane Marie	se 127
Otto, Anna Margrethe	79
Otto, Gunnar Frederik Lanzky	se 79
Otto, Ib Lanzky	se 79
Otto, Per Lanzky	se 79
Otto, Wilhelm Hans Georg Siegfred Lanzky	se 79
Ottosen, Anders Jørgen Dige	419
Ottosen, Ellen	353
Ottosen, Gerhard Dige	se 353
Ottosen, Gertrud Dige	418
Ottosen, Johanne Augusta Emilie	se 353
Ottosen, Jørgen Albert	se 353
Ottosen, Otto Christopher	se 353
Overgaard, Alfred	se 313
Overgaard, Jens	se 313
Overgaard, Lars	se 313
Overgaard, Maren	313
Pedersdatter, Johanne	se 479
Pedersdatter, Karen	se 112
Pedersdatter, Kirsten	se 523

Pedersdatter, Mette Marie	se 143
Pedersen, Agnes Frederikke	se 420
Pedersen, Agnete	se 579
Pedersen, Alma Birgitte	se 301
Pedersen, Anders	se 216 b
Pedersen, Anders Jensen	se 216 b
Pedersen, Anna Møller	332
Pedersen, Ane Marie	se 174, 228, 250, 332
Pedersen, Arne Hvass	652
Pedersen, Bo Storgaard	se 556
Pedersen, Christa Smed	442
Pedersen, Christian	se 233
Pedersen, Christiane Nielsdatter	se 233
Pedersen, Dorthea Marie Andersen	359
Pedersen, Dorthea Marie	se 546
Pedersen, Edith Kristine	se 285
Pedersen, Ellen	se 553
Pedersen, Else	254
Pedersen, Else Hvass	653
Pedersen, Else Marie	se 315
Pedersen, Erika Andrea	se 359
Pedersen, Erland	440
Pedersen, Esther Hvass	650
Pedersen, Gudrun	345
Pedersen, Holger	se 442
Pedersen, Inge Hvass	654
Pedersen, Ingeborg Kathrine	295
Pedersen, Inger Kirstine	se 275
Pedersen, Jens Smed	se 295
Pedersen, Joa Edith Cicilie Kjørulf	se 556
Pedersen, Johannes	se 254
Pedersen, Karen Marie	331
Pedersen, Kirstine	se 566
Pedersen, Kjeldgaard	se 345
Pedersen, Kristian Marius	se 285
Pedersen, Laurits	se 359
Pedersen, Maren	285
Pedersen, Margrethe Boll	566

Pedersen, Maren Katrine	se 322
Pedersen, Marie	se 285
Pedersen, Martin	se 566
Pedersen, Martinus Jens	216 c
Pedersen, Mona Erika	441
Pedersen, N.	se 146
Pedersen, Niels Kristian	se 560
Pedersen, Olaf Storgaard	se 556
Pedersen, Olga	se 560
Pedersen, Otto	se 331
Pedersen, Parmela Charlotte	se 579
Pedersen, Peder Møller	se 332
Pedersen, Peder Roer	se 285
Pedersen, Peter	se 359
Pedersen, Poul Hvass	651
Pedersen, Sonja Marie	439
Pedersen, Sørine Kristine	se 560
Pedersen, Vagn Emil	se 579
Pedersen, Viggo	se 566
Penfold, Vicky	se 74
Petersen, Ane Helga	se 365
Petersen, Anna Cecilie	137
Petersen, Anna Hansine Marie	se 316 b
Petersen, Anna Marie Hansine	se 316 b
Petersen, Anne Katrine	se 316 b
Petersen, Arthur Georg Nørgaard	se 188
Petersen, Birgit Nørgaard	208
Petersen, C.E., Ouegaard	se 11
Petersen, Chr.	se 137
Petersen, Frank Nørgaard	se 188
Petersen, Grethe	se 550
Petersen, Hansine	se 11
Petersen, Inger Kirstine	se 188
Petersen, Johanne Marie	se 268
Petersen, Jørgen	se 316 b
Petersen, Karoline	se 177
Petersen, Mariane Kristine	se 180
Petersen, Niels Rasmus Nørgaard	209

Petersen, Poul Nørgaard	21o
Posselt, Lily	se 156
Poulsen, Anders Christian	se 387
Poulsen, Ane Maria	3o5
Poulsen, Anna Maria	37o
Poulsen, Bodil Kirstine	se 52o
Poulsen, Bolette Frederikke Caroline	255
Poulsen, Eleonora Poulina Frederikka	se 7o
Poulsen, Elna Dorthea	371
Poulsen, Emmy Elfrida	377
Poulsen, Emma Viola	se 141
Poulsen, Ester Magdalene Dige	378
Poulsen, Frederikke Caroline	se 255
Poulsen, Gro Høskuldsdatter	se 387
Poulsen, Hans Ole	462
Poulsen, Hartvig	se 387
Poulsen, Inge Lise	461
Poulsen, Inger Marie	se 253
Poulsen, Jenny Ottilia	376
Poulsen, Jens	se 144
Poulsen, Jens Christian	46o
Poulsen, Johanne Kristine	387
Poulsen, Kristine Elisa	375
Poulsen, Mary	se 156
Poulsen, Marry Kristine	373
Poulsen, Olga Augusta	372
Poulsen, Poul Chr.	se 3o5
Poulsen, Thora Johanne	374
Povelsen, Helga	se 19o
Povelsen, Jørgen Allan	se 19o
Povelsen, Robert Emil	se 196
Prætzmark, Andrea Marie	se 251
Pussy (Augusta Arenstorff)	18
Paarup, Else Sigrid	564
Paarup, Ingrid Hvass	648
Paarup, Mette Kirstine Marie	se 564
Paarup, Johannes Pedersen	se 564
Paarup, Thomes Frølund	se 564

Quedens, Anna	se 21
Rann, Marie Helene	351
Rasmussen, Alfa Johanne Cathrine Dige	348
Rasmussen, Ane Kathrine	268
Rasmussen, Christian	se 268
Rasmussen, Frida Marie	se 440
Rasmussen, Johanne Marie	se 268
Rasmussen, Kirsten Merete	se 440
Rasmussen, Marius	se 114
Rasmussen, Niels Peter Carl Johannes Christian	se 268
Rasmussen, Svend Magnus	se 440
Ravn, Andrea Christine	se 85
Ravn, Dagny Fuglsang	se 85
Ravn, Jens Fuglsang	se 85
Richter, Ole Christian	se 56
Riis, Inger	se 443
Risom, Axel	se 54
Risom, Bertha Andrea Caroline	56
Risom, Helen	55
Rosenbeck, Cecilie	se N. ad indledn.
Rosendal, Ellen	se 63
Rosenfeldt	se 474
Rosenstand, Anna Bolette	se 524
Rosenstand, Helga	se 524
Rosenstand, Otto Ludvig Emil	se 524
Rostock, Jens Ole	se 81
Rostock, Kirsten	81
Rostock, Laurine Emilie Benedikte	se 81
Rostock, Søren Zenius	se 81
Rothe, Thora	se 13
Rützou, Hanne	se 82 a
Rottwitt, Axel, forpagter	se 84, 85
Rottwitt, Ingeborg Margrethe Langkilde	se 85
Salmonsens, Augusta Kristine	se 380
Sandberg, Jette	se 74
Sandberg, Samuel	se 74
Sandberg, Victoria	se 74

Saxild, Anna Augusta Sophie Elisabeth	se 10
Saxild, Cecilie Christine	se 10
Saxild, Hans Wilhelm	se 10
Scavenius, Emma	se 54
Scheibye, Anna Elisabeth	se 62
Scheibye, Bo	se 63
Scheibye, Bo Andersen	64
Scheibye, Bodil	se 64
Scheibye, Bjørn Andersen	63
Scheibye, Cathrine Magdalene	se 58
Scheibye, Christian Andersen	se 58
Scheibye, Erik Andersen	59, 62
Scheibye, Estrid	60
Scheibye, Finn	se 63
Scheibye, Frants Andersen	se 58
Scheibye, Gerd	se 63
Scheibye, Helen	58, se 64
Scheibye, Inga	61
Scheibye, Kirsten	se 64
Scheibye, Leif	se 64
Scheibye, Marianne	se 64
Scheibye, Sten	se 63
Scheibye, Thyra Ro	se 63
Scheibye, Ulf	se 63
Scheibye, Vibeke	se 62
Schiellerup, Conradine Frederikke	se N. ad indledn.
Schiellerup, Vilhelm	se N. ad indledn.
Scott, Margaret	se 88
Schjøtz, Caroline Mariane Helmutshen	se 157
Schiøtz, Christiane Anine Jensine	se 157
Schiøtz, Hansine Nicoline Sophie	se 157
Schiøtz, Sophus Christian Anker	se 157
Schiøtz, Søren Otto Nicolai	se 157
Schultz-Lorentzen, Anne Margrethe	se 97
Schultz-Lorentzen, Clara Johanne Margrethe	se 97
Schultz-Lorentzen, Frederik	se 97
Schjøtz, Sophus Anders Christian	se 157
Schaarup, Dorthe Pedersdatter	se 478

Sejersen, Dorthea Marie	se 546
Sejersen, Gerda	546
Sejersen, Hanne Hvass	613
Sejersen, Karin Hvass	612
Sejersen, Nanna Hvass	614
Sejersen, Søren	se 546
Sejersen, Thøger	se 546
Sidenius, Christian Peter Carl	se 71
Sidenius, Christine	se 71
Sidenius, Dina	se 71
Skadhavne, Jens Mølbæk Nielsen	se 297
Skadhavne, Thomas Christian Dige	se 297
Skadhavne, Thomas Christian Dige	369
Skovbo, Birgit Nørgaard	208
Skovbo, Gunnar	se 208
Skovbo, Rikke	se 208
Skræder, Stephan	se 475
Skaarup, Nikoline Nielsen	se 287
Smed, Christen	se 219
Smed, Maren Kirstine Christensdatter	se 219
Smidt, Christian August	se N. ad indledn.
Sommer, Birgithe Grethe Karen Irene	98
Sommer, Irene Kristine Edel	se 98
Sommer, Jacob Kristen Iver	se 98
Sondrup, Elsebeth Fredsgaard	se 27
Sondrup, Gudrun	se 27
Sondrup, Gunnar	se 27
Stefansen, Anders	se 475
Stefansen, Giertrud Sophia Jensdatter	475
Steffensen, Ane	se 559
Steffensen, Kirstine Oline	se 539
Steffensen, Steffen Pedersen	se 559
Stephansen, Anders	501, 502
Stephansen, Nicolai	500
Stephansen, Niels	499
Stoltze, Helga	se 190
Strong, Jean	se 95
Strong, Judith Jean	se 95
Strong, Winston Counter	se 95

Staal, E.	se 64
Staal, Ingrid	se 64
Staal, Kirsten	se 64
Svanborg, Dorteia Marie Larsen	se 235
Svendsen, Anne Lise	se 78
Svendsen, Birgitte Fuglsig	se 120
Svendsen, C.F.	se 68
Svendsen, Ester	se 77
Svendsen, Gerda	120
Svendsen, Ingrid	68
Svendsen, Jørgen Finn	se 78
Svendsen, Jørn Fuglsig	se 120
Svendsen, Karen Edith	se 68
Svendsen, Mary Ingeborg	se 68
Svendsen, Povl	78
Svendsen, Ruth Iris	se 78
Svendsen, Svend Gottlieb Frederik	se 68
Svensdotter, Selma Charlotte	se 78
Sæderup, Ottomine Bolette Poulsen	se 178
Søgaard, Jens Christensen Dige	se 218
Søgaard, Maren Jensdatter	se 218
Søndergaard, Elna	se 562
Søndergaard, Jørgen	se 562
Søndergaard, Karen	se 562
Sørensdatter, Ane Marie	se 223
Sørensdatter, Mariane	se 498
Sørensen, Agnes Frederikke	se 420
Sørensen, Alma Birgitte	se 301
Sørensen, Anders Christian	se 477, 490
Sørensen, Ane Cecilie Andersen	126
Sørensen, Ane Lise	se 420
Sørensen, Ane Marie	477
Sørensen, Christiane Anine Jensine	se 157
Sørensen, Dagmar	se 554
Sørensen, Dorteia Marie	se 112
Sørensen, Erik	se 126
Sørensen, Inga Marie	se 527
Sørensen, Inger	298

Sørensen, Johanne Madsdatter	
Sørensen, Johanne Marie	300
Sørensen, Karen	se 112
Sørensen, Marinus	se 420
Sørensen, Niels Andreas	se 238
Sørensen, Petrea	se 113
Sørensen, Søren	se 112, 126
Sørensen, Søren Christian	299, 301
Terregaard, Karen Andersdatter	se 224
Tholstrup, Elsa Ingeborg	se 28
Tholstrup, Elsebeth	43
Tholstrup, Hanne	28
Tholstrup, Hans Henrik Rasmus	41
Tholstrup, Henrik	se 28
Tholstrup, Jens Jørgen	42
Tholstrup, Jørgen Henrik Rasmus	se 28
Thomsen, Ane Marie	239
Thomsen, Ane Mathea	se 272
Thomsen, Caroline Kirstine	se 221
Thomsen, Christiane	se 17
Thomsen, Else Wegener	se 18
Thomsen, Helga	se 524
Thomsen, Johanne Marie	299
Thomsen, Karen Jensen	se 319
Thomsen, Kathrine	se 233
Thomsen, Kirstine	se 233
Thomsen, Marie	se 538
Thomsen, Madsine Kirstine	se 233
Thomsen, Maren Cathrine	se 232
Thomsen, Nikoline	se 289
Thomsen, Peder Nordentoft	se 232
Thomsen, Peter Adolf	se 300
Thomsen, T.C.	se 13
Thomsen, Thomas	se 233
Thomsen, Aage Holm	se 300
Thune, Ida	se 67 N.
Thygesen, Ellen Pedersen	se 553
Thygesen, Klara	se 553

Thygesen, Thyge	se N. ad indledn.
Thygesen, Thyge Jeppe	se 553
Tingholm, Andrea Johannesen	se 531
Tingholm, Kirstine Johannesen	se 531
Tingholm, Maren	se 531
Toft, Anders Lindberg	se 364
Toft, Elly Antonette Andersen	364
Toft, Harry Lindberg	se 364
Toft, Kirsten Lindberg	452
Toft, Marie	se 364
Toft, Niels Peter Nielsen	se 364
Trudslev, Inga Dige	352
Trudslev, Jens Lunde	se 352
Trudslev, Jens Theodor	se 352
Trudslev, Johan Dige	se 352
Trudslev, Johan Dige	416
Trudslev, Mette Marie	se 352
Trudslev, Thomas Dige	se 352, 417
Tümmeler, Bente	se 89
Tølbøll, Christen	se 477
Türk, Karin Edith	se 68
Urfeldt, Ellen	se 350
Wachtine, Leonid de	se 15
Wachtine, Maria Leonidowna de	se 15
Wachtine, Nina de	se 15
Vad, Frede Christiansen Bransager	se 546
Vad, Gerda	546
Vad, Susanne Hvass	615
Wai Ling Cheung	se 35
Wandel, Eline G. Hvass	se 65
Warncke, Olga	se 69
Wegener, Christiane	se 17
Weyen, Annette	se 100
Weyen, Dorit	se 100
Weyen, John	se 100
Vester, Christen	se 480
Vest, Doris	se 187
Westerby, Gretchen Carola	se 16

Vestergaard, Ane Marie	476
Vestergaard, Christen Christensen	477
Vestergaard, Karen Marie Thomine	se 308
Westergaard, Kirstine	se 477
Weston, Amy Harriet	se 294
Weston, Emery James	se 294
Videbæk, Ingeborg Dige	se 397
Videbæk, Knud	se 397
Wied, Amalie	se 12
Villadsen, Bente	se 172
Willadsen, Birthe Marie	se 187
Willadsen, Carl Gustav Marius	se 187
Willadsen, Doris	se 187
Wilse, Cecilie Christine	se 10
Winge, Amalie	se 12
Winge, Anders Hvass og Anna Winge	se 12, 21
Winge, Caroline Frederikke Pauline	se 12
Winge, Jørgen	se 12
Winge, Margrethe	se 12
Winge, Niels Peter	se 12, 57,
Winge, Ragnhild Signe Emilie	se 57
Witzke, Niels Frederik Wilhelm	se 408
Witzke, Tove From	408
Volden, Esther	344
Voldmester, Charlotte	se 82 b
Voldmester, Ella	82
Voldmester, Erna	se 82
Voldmester, Hanne	se 82 a
Voldmester, Hans	se 82 b
Voldmester, Henriette	se 82 b
Voldmester, Inger	se 82 b
Voldmester, Jens Christian	se 82 a
Voldmester, Jens Just	se 82
Voldmester, Lars Michael	se 82 b
Voldmester, Merete	se 82 a
Voldmester, Per	se 82 a
Voldmester, Susanne	se 82 a
Voldmester, Vilhelm	se 82

Wong, Shiu King	se 35
Worm, Marie	se 25
Worring, Christen	478
Volborg, Berthel Christian Pedersen	se 221
Volborg, Peder Christensen	se 221
Wright, Grethe	se 89
Wulff, Birgit	se 16
Wulff, Gretchen Carola	se 16
Wulff, Richard	se 16
Wærum, Julius	se 25
Wærum, Marie	se 25
Vøgg, Carla Edmée Ottilia	se 16
Zachariassen, Marie	se 262
Ørgaard, Ole Jensen	se 479
Østergaard, Cecilie Adelheid Caroline	se 14
Østergaard, Erik	se 14
Østergaard, Jens Madsen	se 14
Østergaard, Mads Christian Andreas	se 14
Østergaard, Tychine Sofie	14
Østergaard, Maren Nielsdatter	se 475
Østlund, Birgitte	se 172 b
Østlund, Grete Hvass	172 b
Østlund, Kristina	se 172 b
Østlund, Rolf Gunnar	se 172 b
Østlund, Steen Gunnar	se 172 b
Aagaard, B.	se 77
Aagaard, (Agard) Bjørn Leo	se 77
Aagaard, E.	se 77

PERSONREGISTER B

Personer udenfor slægten.

Adenauer, tysk kansler	se 15, side 55
Adeler, børnehaveleder	se 11
Adler, tysk forfatter	se 15, side 288, 289
Ahlefeldt-Laurvig, gesandt	se 15, side 40
Ahlefeldt, Lennart Ahlefeldt Laurvig Lehn	se 21
Andersen, C.W., veterinærinspektør	se 50 N.
Andersen, Hans, sognefoged	se N. ad 21
Andersen, Ib	se 17
Andersen, Paulli, brikvævning	se 65 N. 10
Andersen, Thune, overlæge	se 15, side 47, 281
Astrup, Jens, "klog mand"	se 12
Bache, Otto, maleren	se 9, 10 og 11
Bach Nielsen, A. overretssagfører	se 10
Baden Powell, verdensspejderchef	se 16
Bagge, August, forlagsdirektør	se 69
Balle, Torsten, lærer, forfatter	se N. ad 218
Barding, Johs.	se 54
Barnes, Edward, architect	se 35
Bentsen, Svend, postassistent	se 52 N.
Benzon, Otto, apoteker, fabrikejer	se 54
Bergmann, Ingrid, skuespillerinde	se 18
Bernadotte, Folke, greve	se 15, side 46 ff, 281
Bernhoft, gesandt	se 15, side 56
Best, Werner, tysk "rigsbefuldmægtiget"	se 15, side 43, 51, 286, 290
Bierring, Jacob og Mad. B.	se 474
Biilmann, H.H., skovrider	se 16
Bille, forpagter, Gyldenholm	se 69
Blixen, Karen, forfatterinden	se 54 N.
Bloch, Bodil, læge	se 19
Boas, J.E., dommer	se 216 N.
Bokkelmann, forpagter	se 69
Borch, Otto, ambassadør	se 15 side 56
Borchsenius, Poul, forfatter	se 15, side 289

Bovensiepen, leder af det tyske "sikkerhedspoliti"	se 15, side 45, 51
Brandt, Willy, tysk statsmand	se 15, side 293
Brandt, Hans, cand.pharm.	se 21
Buhl, W., statsminister	se 15, side 43
Bülow, Frits, højesteretssagfører	se 10
Chamberlain, Neville	se 15, side 54
Christmas Møller, udenrigsminister	se 15, side 52
Christiansen, Mogens, arkitekt	se 71
Churchill, Winston	se 74
Ciano, italiensk udenrigsminister	se 15, side 284
Claudi, Mathilde	se 52 N.
Clemmensen, C.A.	se 10 N.
Cohn, Cilla, forfatter	se 15, side 289
Cordes, murermester	se 71
Cour, Jenny la, Askov	se 69
D'Auchamp, borgmester	se 12
Demer, Bent Henning, konsulent	se 87
Dessau, Axel, turistchef	se 87
Drachmann, professor	se 12
Duckwitz, G.F., tysk ambassadør	se 15, side 43
Duurloo, Ellen, Nationaltidende	se 70
Dyreborg, R.J., dommer	se 21
Elvius, justitsråd	se 156 N.
Embry, Basil, R.A.F. officer	se 12 N.
Epstein, dr. "judenältester"	se 15, side 44
Erhardt, Ludwig, tysk forbundskansler	se 15, side 293
Faber, presseattaché	se 15, side 284
Faber, statskonsulent	se 69
Fisker, Kaj, professor	se 71
Fog, Mogens, professor	se 15, side 52
Folsach, Christian	se 13
Forjaz, Jose, architect	se 35
Freddie, Jørn	se 41
Friediger, Max, overrabbiner	se 15, side 43, 287 ff
Frits, A., maleren	se 9

Frost, Jep Lauesen, højesteretsdommer	se 12 N.
Fuglsang Damgaard, biskop	se 15, side 44
Fürst, læge	se 10 N.
Glud, godsejer, Dragsgård	se 51
Gottlieb, Mogens, læge	se 34
Günther, "hauptsturmführer"	se 15, side 44
Göbbels, tysk minister	se 15, side 284
Hanneken, von, tysk general	se 15, side 51, 52
Hansen, H.C. statsminister	se 15, side 43, 55, 56
Hansen, Ludvig, organist	se 9
Hansen, P., præst	se 273 N., 236 N., 369 N.
Hansen, Sikker, tegneren	se 17
Hansen, Thorkild, Lousgaard	se 84
Harden, sagfører	se 12
Harrsen, Harro, læge	se 12 N.
Hase, von, tysk general	se 15, side 283
Hedtoft, H., statsminister	se 15, side 43, 54
Heft, Tage, redaktør	se 71
Heidenkamp, dr. tysk Røde Kors	se 15, side 44
Heydrich, Reinhard, tysk politiker	se 15, side 284
Helldorf, tysk politipræsident	se 15, side 283
Hencke, tysk diplomat	se 15, side 46, 287
Henningsen, Juel, overlæge	se 15, side 43, 47, 288
Hermansen, Jens Peter, toldkasserer	se 52 N.
Herschend, Peder, stiftamtmand	se 15, side 51
Hess, Carsten	se 65 N. 10
Heuck, Bente, landssygeplejerske	se 84 N.
Heuss, Theodor, tysk præsident	se 15, side 54
Hillcourt, William	se 16 N.
Himmler, tysk leder	se 15, side 49, 51
Hjorth, Stenild, ingeniør	se 74-76
Hjorth, Dragsgård	se 75
Hoff, Flemming, arkitekt	se 35
Hoffmeyer, Henrik, stiftsprovst	se 10
Holbek, G., konsul	se 13
Holm, Johannes, dr., Serumintituttet	se 15, side 47
Holm, Ove, civilingeniør, spejderleder	se 16
Holmboe, forpagter, Vilhelmsborg	se 74

Horsten, Svend, advokat	se 32
Hurup, Nicolaj, redaktør	se 12 N.
Hvas, Harboøre	se indledn. side 9
Hvas, Laurits, turistchef	se 16
Hvidt, Daniel, kunstmaler	se 15, side 293
Hæstrup, Jørgen, dr.	se 15, side 52, 289, se 21
Høegh, Carsten, professor	se 15, side 52
Høegh-Guldberg, Fritz Emmerich	se 15, side 41
Jacobsen, I.P., forfatteren	se 219 N.
Jensen, Johannes V., forfatteren	se 17
Jensen, Søren, arkitekt	se 71
Jönsson, W., ingeniør	se 71
Jørgensen, Henning, arkitekt	se 71
Jørgensen, J.B., overretssagfører	se 69
Jørgensen, Otto, stamtavleforfatter	se 52 N.
Kaltenbrunner, tysk gestapochef	se 15, side 46
Kampmann, herredsfoged	se 12
Kappelgaard, Peter, læge	se 34
Kastoft, tillidsmand	se 15, side 290
Kauffmann, F., gesandt	se 15, side 53
Kaufman, tysk "Gauleiter"	se 15, side 49
Kirk, lærer, Klim	se 275-284 N.
Kirstein, Mogens, kontorchef	se 15, side 47
Kirstein, Philip, ingeniør	se 50
Kjersgaard, præst	se 156 N.
Knudsen, Godske, gårdejer	se 86
Knudsen, H.E., kæmner, Egedesminde	se 84 N.
Knudsen, L.N., præst	se 259 N., 336 N.
Knuth, Eigil	se 54
Koch, Harald, overretssagfører, generalkonsul	se 15, side 39
Koch, H.H. departementschef	se 15, side 47
Kofod, Ib, arkitekt	se 71
Krabbe, Iver, herredsfuldægtig	se 12
Kraft, Ole Bjørn	se 15, side 55
Kruse, J.C.W., kammerherre	se 15, side 52
Langkilde, C.V.	se 73 N.
Larsen, Axel, minister	se 15, side 47, 290

Larsen, Johannes, maleren	se 17
Larsen, Knud, maleren	se 10
Lassen, Otto, overlæge	se 12
Leemeyer, Caroline	se 12
Lemke, Helmuth, tysk ministerpræsident	se 15, side 293
Lorenzen, Bov, læge	se 15, side 47
Lovell, engelsk familie	se 69
Lunding, Niels Christian, general	se 74 og 89
Lunøe, Ib, landsdommer	se side 277
Lyager, Poul, ingeniør	se 149 N.
Lübke, Heinrich, tysk forbundspræsident	se 15, side 293
Lüttichau, kammerherre	se 9
Madsen, Poul, forstander	se 84
Martin, Hubert, engelsk spejderleder	se 16
Matthiesen, Oscar, maleren	se 10
Meldal, etatsråd	se 9
Mellerup, politiinspektør	se 15, side 50, 291
Melson, gift Halmøe	se 68
Michelsen, P.A., dommer	se 21
Mildner, tysk politileder	se 15, side 287
Moes, tysker	se 15, side 44
Mohr, O.C., gesandt	se 15, side 42, 46 ff, 52
Moran, engelsk læge	se 74
Murray, Helen Keith, Skotland	se 58
Møller, Andreas, departementschef	se 15, side 51
Møller, Christmas, udenrigsminister	se 15, side 52, 53
Møller, Svend, stadsbygmester	se 71
Nielsen, A. Bach, overretssagfører	se 10
Nielsen, Axel, dommer	se 21
Nielsen, Finn, departementschef	se 15, side 47, 292
Nielsen, Johs. Skarum, PGD	se 518 N.
Nielsen, Lars, lærer	se 12
Nielsen, Martinius, skuespilleren	se 21 N.
Nielsen, Oluf, dyrlæge	se 21 N.
Nielsen, P., gårdejer, Hvorup	se 65 N. 5
Nordentoft, G.P., dommerfuldmægtig	se 232 N.
Nyland, Frederiksberg Alle	se 69

Nymann, Geddesdal	se 76
Oppenhejm, Ralph	se 15, side 289
Ostenfeld, Christen, ingeniør dr.	se 71
Outze, Børge, redaktør	se 15, side 289
Paludan-Müller, Ragna, oberstinde	se 84 N.
Pancke, G., tysk politigeneral	se 15, side 45, 52
Paulli, provst	se 10
Paulli, tysk kommandant	se 15, side 47, 291
Paulson, Bjarne With, fuldmægtig	se 15, side 47
Pearson, T.C., Kenya	se 89
Penfold, Harry, manager	se 74
Penfold, Lynne	se 74
Philipsen, Gustav, rådsformand	se 10
Quedens, Anna	se 21
Rasmussen, Arbo, præst, Skibsted	se 74
Rasmussen, Erik, gårdejer, Grumstrup	se 100
Rasmussen, Gustav, udenrigsminister	se 15, side 54
Rasmussen, Mads, etatsråd	se 21
Reiz, professor	se 13
Renner, tysker	se 15, side 44
Renthe, Fink, tysk gesandt	se 15, side 42, 282, 284
Reventlow, Detlev, sognepræst	se 18
Reventlow, E. gesandt	se 15, side 52
Ribbentrop, v., tysk udenrigsminister	se 15, side 42, 283 ff.
Richter, Hjalmar, dommer	se 56
Risom, Asta Agnethe Claudi	se 52 N.
Risom, Augusta Marie Claudi	se 52 N.
Risom, Carl Johan Claudi	se 52 N.
Risom, Mathilde	se 52 N.
Rosen, Anton, professor	se 71
Rosent, Viggo, lektor	se 21
Rossel, dr., Røde Kors	se 15, side 43
Rottbøll, intendant	se 9
Rottwitt, Axel, forpagter	se 84, 85
Ruhe, tysk diplomat	se 15, side 285
Sachs, Henrik, overretssagfører	se 10
Scharling, præst	se 9, 18.

Scavenius, stats- og udenrigsminister	se 15, side 42, 53, 283, 284
Schellenberg, tysk brigadefører	se 15, side 51
Schiebell, Adam Burchard von	se 12
Schimmelmann, C.H., lensgreve	se 67, 73
Schimmelmann, Werner, greve	se 73
Schiøtt, A., maleren	se 9
Schmidt, Edvard, Nybøllegaard	se 75
Schrøder, departementschef	se 12
Schrøder, Gerhard, tysk minister	se 15, side 293
Schrøder, Zelma, lærerinde	se 69
Schweizer, Albert	se 17
Schönaich-Carolat, prinsesse	se 69
Schönau, William, overingeniør	se 21
Siersted, herredsfoged	se 12
Smith, Clasonsborg, fabrikant	se 12
Smith, dommerfuldmægtig	se 27o N.
Stage, Mads, tegneren	se 17
Stalman, dr., Regieringsdirektor, tysk	se 15, side 45
Starcke, Viggo, overlæge, minister	se 16
Steensen-Leth, legationsråd	se 15, side 46, 284, 285
Steengracht, tysk statssekretær	se 15, side 46, 279
Styltsvig, Lis, Sukkertoppen	se 84
Svanholm, godsejer, Fredenslund	se 51
Sveinbjørnsson, Kaare, arkitekt	se 35
Svendsen, Clara, forfatterinde	se 53, 54 N.
Svendsen, Aage, departementschef	se 15, side 53
Svenningsen, Niels, departementschef	se 15, side 43, 51, 52, 284
Syberg, Kaj, forvalter, Augustenborg	se 85
Sølling, præst	se 12
Sørensen, Knud, stadsingeniør	se 21
Takashi Hayashi, arkitekt, Japan	se 35
Thomsen, H., handelsgartner	se 21
Thomsen, Martin, planteskoleejer	se 26
Tscherning, Adam, fuldmægtig	se 15, side 47, 292
Undall-Behrend, Chr., forpagter, Råballegård	se 74

Urne, Axel, fuldmægtig	se 18
Vadsted, Otto, gesandt	se 71
Valeur, byfoged	se 12
Valeur, Erik, skolebestyrer	se 12 N.
Wamberg, Helge, minister	se 71
Wass-Møller, kriminalassistent	se 15, side 291, 293
Vedel, Klaus, skolemand	se 16, side 50
Wedell-Vedelsborg, Mogens, "Næsseslottet"	se 69
Weis, Frederik, professor	se 16
Weizäcker, von, tysk diplomat	se 15, side 283 ff.
Wellendorf, R., kgl. skovrider	se 16
Werle, Johan, komponisten	se 25
Vermehren, Gustav	se 71
Whitte, rektor	se 13
Willumsen, J.F., billedhuggeren	se 71
Winchermann, Heinz, proprietær	se 85
With, Erik, general.	se 15, side 39
Wittendorph, læge	se 49o
Woge, Carl	se 54
Yahil, Leni, dr.	se 15, side 286, 289
Zeilau, K.C., ritmester	se 15, side 47
Zülcke, chauffør	se 15, side 56

