



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

Bind 3 - Familien Nissen

Anetavle
for
Søren-Jacob-Lone
Jensen

Samlet af Jørgen Jensen

Bind 3
Familien Nissen

Anetavle
for

Søren-Jacob-Lone
Jensen

Samlet af Jørgen Jensen

Produktionsrådgiver
Lay out
Søren Rindom
Jyllinge

Omslagsfoto
Fotograf Lars Skaaning
Dyrborg

2. udgave
Første elektronisk udgivelse
Udgivelse: Maj 2020

Udgivet i samarbejde med Slægtsforskernes Bibliotek

Indholdsfortegnelse**Side**

Indledning ##.....	1
Baggrund Bind 3 ”Familien Nissen”	2
1/1 Søren – Jacob - Lone.....	3
2/2 Bodil Nissen, korrespondent	4
4/3 Peter Hansen Nissen, mejerist senere viktualiehandler i Vester Åby	10
8/5 Hans Peter Nissen, møllebygger, senere overportør v. jernbanen	16
8/6 Anna Dorothea Herse, Felsted sogn, Åbenrå amt.....	22
16/9 Peter Hansen Nissen, møller og mølleforpagter i Trappen, Rinkenæs sogn	26
16/10 Christine Margrethe Asmussen, Holbøl sogn Åbenrå amt	30
16/11 Johann Friedrich Herse, arbejdsmand i Tråsbøl Åbenrå amt.....	33
16/12 Kirstine Schmidt fra Tråsbøl, Åbenrå amt	42
32/17 Conrad Andreas Nissen, kådner, Sottrup sogn	44
32/18 Marie Kiestine Andersen fra Dybbøl	46
32/19 Hans Peter Asmussen, kådner i Kjelstrupskov, Holbøl sogn.....	48
32/20 Anne Margrethe Jessen i Kjelstrupskov	51
32/21 Andreas Herse, murersvend i Åbenrå	53
32/22 Dorothea Lauritzen fra Nyby i Vejen	61
32/23 Søren Dinesen Schmidt, daglejer i Tråsbøl.....	62
32/24 Anna Cathrine Bilstoft, Lindum sogn	64
64/33 Nis Nissen, godsinspektør på Sandbjerg.....	66
64/34 Nicoline Christina Möller fra Sandbjerg.....	70
64/35 Hans Andersen, proder og skrædder i Dybbøl.....	73
64/36 Anne Marie Lund, Schatzbüll (Skodsbøl), Broager sogn,	74
64/37 Asmus Asmussen, gårdmand i Kjelstrupskov, Holbøl sogn.....	76
64/38 Kiesten Petersen Lorenzen.....	80
64/39 Hans Jessen Lassen, gårdmand i Hønsnap.....	82
64/40 Anna Margrethe Jürgensen	85
64/41 Adolph Christopher Albrecht Herse, skræddermester i Åbenrå	87
64/42 Maria Christina Dörsch.....	89
64/43 Jens Lauritzen	90
64/44 Christina Maria Thomsen	91
64/45 Dins Christensen, indsidder i Skærbæk	92
64/46 Voldborg Sørensdatter, Gørding, Ribe amt	94
64/47 Mads Knudsen Bilstoft	95
64/48 Marie Cathrine Dorthea Knudsdatter, Lindum Viborg amt.....	96
128/65 Andreas Martin Nissen, skomagermester i Nordborg.....	99
128/66 Dorothea Margarethe Danielsdatter fra Holm, Nordborg sogn	101
128/67 Christian Günther Stolberg Møller, skovrider og inspektør på Sandbjerg	102
128/68 Synewe Holmgaard fra Sandbjerg Gods, Sottrup sogn	108
128/69 Hans Andersen fra Atzböll.....	109
128/70 Maria Christiansdatter fra Atzböll	110
128/71 Hans Christensen Lund, skipper senere Teglværksarbejder i Skodsbøl.....	111
128/72 Maria Hansen fra Broager.....	112
128/73 Jacob Rasmussen, gårdmand i Holbøl	113
128/74 Kiestien Hansen fra Gehl	114
128/75 Hans Peter Lorenzen, gårdmand i Holbøl.....	115
128/76 Anna Maria Andreasen fra Holbøl.....	117
128/77 Hans Lassen, boelmand i Hønsnap	118
128/78 Maren Hansen fra Holbøl.....	119
128/79 Jürgen Jürgensen, kådner med land i Süderhoff	120

128/80	Anna Johannsen fra Süderhoff, Holbøl sogn	122
128/81	Andreas Friederick Herse, Neustrelitz, Mecklenburg.....	123
128/82	Maria Elisabeth Holtze	125
128/83	Hans Jürgen Dörsch, Seefahrende	126
128/84	Margretha Catharina Petersen	127
128/85	Lauritz	128
128/86	Navn ikke fundet.....	129
128/87	Thom	130
128/88	Navn ikke fundet.....	131
128/89	Christen Hansen, husmand i Hoxbroe, Hviding herred	132
128/90	Zitzel Pedersdatter	133
128/91	Søren Nielsen, bonde i Gørding, Lourup, Ribe amt	134
128/92	Ane Pedersdatter	135
128/93	Knud.....	136
128/94	Navn ikke fundet.....	137
128/95	Knud Larsen / Laugesen, skoleholder i Sivring, Lindum sogn.....	138
128/96	Margrethe Jensdatter	139
256/129	Andreas Nissen, guldsmed fra Tønder	141
256/130	Maria Catharina Hansen fra Nordborg	142
256/131	Daniel Christensen	143
256/132	Navn ikke fundet.....	144
256/133	Frants Friederich Jonathansen Møller, skovrider på Brahetrolleborg	145
256/134	Margrethe Sophia Hansdatter Fischer.....	148
256/135	Nicolay Sørensen Holmgaard, degn i Fraugde sogn.....	149
256/136	Johanna Christina Thomasdatter Stub	151
256/137	Anders	152
256/138	Navn ikke fundet.....	153
256/139	Christian.....	154
256/140	Navn ikke fundet.....	155
256/141	Christen	156
256/142	Navn ikke fundet.....	157
256/143	Christen Christensen fra Broager.....	158
256/144	Navn ikke fundet.....	159
256/145	Rasmus Jacobsen, boelmand i Holbøl	160
256/146	Cathrina Rasmussen.....	161
256/147	Hans Jacobsen, boelmand i Gehl	162
256/148	Catharina Jessen.....	163
256/149	Lorenz Petersen boelmand i Holbøl.....	164
256/150	Maria Richelsen	165
256/151	Andreas Hansen, boelmand i Holbøl	166
256/152	Kiesten Andersen/Nissen fra Holbøl	167
256/153	Jes Lassen.....	168
256/154	Gunder Maria Jessen.....	169
256/155	Hans Jochumsen fra Kjeldstrupskov.....	170
256/156	Christina Rasmussen fra Kværs	171
256/157	Jürgen Hansen fra Brobüll ved Blans	172
256/158	Margrethe Madsen fra Blans.....	173
256/159	Johann Petersen, Kådner i Süderhoff.....	174
256/160	Cathrine.....	175
256/161	Herse	176
256/162	Navn ikke fundet.....	177
256/163	Jacob Holtze.....	178

256/164	Navn ikke fundet.....	179
256/165	Jacob Dörsch, Åbenrå, født i Glückstadt, Holstein.....	180
256/166	Maria Hansen	182
256/167	Peter	183
256/168	Navn ikke fundet.....	184
256/169	Navn ikke fundet.....	185
256/170	Navn ikke fundet.....	186
256/171	Navn ikke fundet.....	187
256/172	Navn ikke fundet.....	188
256/173	Navn ikke fundet.....	189
256/174	Navn ikke fundet.....	190
256/175	Navn ikke fundet.....	191
256/176	Navn ikke fundet.....	192
256/177	Hans Andersen i Hoxbroe, Hviding herred.....	193
256/178	Navn ikke fundet.....	194
256/179	Mads Pedersen i Enderup, Hviding sogn.....	195
256/180	Navn ikke fundet.....	196
256/181	Niels	197
256/182	Navn ikke fundet.....	198
256/183	Peder	199
256/184	Navn ikke fundet.....	200
256/185	Navn ikke fundet.....	201
256/186	Navn ikke fundet.....	202
256/187	Navn ikke fundet.....	203
256/188	Navn ikke fundet.....	204
256/189	Lars / Lauge	205
256/190	Navn ikke fundet.....	206
256/191	Jens.....	207
256/192	Navn ikke fundet.....	208
512/271	Thomas Kingo Stub	210
512/272	Anna Knudsdatter fra Nyborg.....	212
1024/541	Hans Hansen Stub, rektor på latinskolen i Assens.....	215
1024/542	Johanne Jensdatter Kingo	217
1024/543	Knud Hansen, bager i Nyborg	221
1024/544	Tilche Hansdatter	222
2048/1081	Hans Iversen Stub, hattemager i Odense	223
2048/1082	Maren Pedersdatter fra Odense	224
2048/1083	Jens Jonsön fra Halland, skomager i Gerlev	225
2048/1084	Else Hansdatter Kingo fra Slangerup.....	227
4096/2165	Jon fra Halland	232
4096/1083	Navn ikke fundet.....	233
4096/2167	Hans Thomsen Kingo fra Crail i Skotland.....	234
4096/2168	Karen Sørensdatter Bjørn fra Læsø.....	237
8192/4333	Thomas Kingo, væver fra Crail i Skotland	240
8192/4334	Agnes Brown	250
8192/4335	Søren Jensen Bjørn, præst på Læsø	251
8192/4336	Navn ikke fundet.....	253
	Kort over Åbenrå amt.....	254
	Kort over Sønderborg amt.....	255
	Anetavleskema 1, 2 & 3 for Familien Nissen	256
	Referencer ##.....	263

Indledning

Denne anetavle er udarbejdet for Søren, Jacob og Lone, børn af Jørgen Jensen og Bodil Nissen. Anetavlen er udarbejdet af Jørgen Jensen.

Søren, Jacob og Lone er tildelt nr. 1/1 som probander. Forældrene har nr. 2, bedsteforældre nr. 4, oldeforældre nr. 8 o. s. v. Mandlige medlemmer har de ulige numre og kvindelige medlemmer de lige numre. Jørgen får derved nr. 2/1 og Bodil 2/2. Bedsteforældre får følgende numre. Søren, Jacob og Lones farfar, Holger, nr. 4/1. Deres farmor nr. 4/2. Morfar nr. 4/3 og mormor nr. 4/4.

Oplysninger om børns fødsel og evt. død er indskrevet under deres far. En mors børn fra et tidligere ægteskab eller kæresteforhold er også indskrevet under hendes efterfølgende mand. Supplerende oplysninger om forældrenes børn er indskrevet under det barn, som i denne anetavle er slægtsførende.

Anetavlen er skrevet med tekstprogrammet Word 2000 med skrifttype Times New Roman.

Anetavlen er opdelt i 4 del afsnit.

Bind 1 kaldes "Familien Jensen" og vedrører min far (4/1) Jens Holger Ove Jensens aner). Disse omfatter primært sognene Brahetrolleborg, Diernæs og Faaborg

Bind 2 kaldes "Familien Andersen" og vedrører min mor (4/2) Elna Marie Andersens aner. Disse omfatter primært Svendborg med omliggende sogne plus sogne øst for Odense.

Bind 3 kaldes "Familien Nissen" og vedrører min svigerfar (4/3) Hans Peter Nissens aner. Disse omfatter primært det slevigske område (Sønderjylland)

Bind 4 kaldes "Familien Nyland" og vedrører min svigermor (4/4) Carla Nylands aner. Disse har udgangspunkt i det sydvest jyske men strækker sig ind over heden.

Referencelisten er indsat bagest i hver af anetavlerne.

Der er i slægtstavlerne medtages skemaer for aner "Navn ikke fundet". Dette dels at vise, hvor der ikke findes umiddelbare data i offentlige dokumenter, men også for andre til siden hen at søge mulige oplysninger i andre kilder som måtte opstår eller blive tilgængelige med tiden.

De indsatte aneskemaer for bind 3 "Familien Nissen" omfatter aner til og med 9. generation (gruppe 256). Der er i teksten medtaget enkelte ane ældre end 9. generation. Disse ses ikke i ane skemaet, men der er indlagt et skema specielt for generation 9 til 14.

Jørgen Jensen

Baggrund Bind 3 "Familien Nissen"

Opstarten på denne anetavle er baseret på en mindre anetavle, som jeg har arvet fra min hustru Bodil Nissen Jensen og som på omslaget har teksten:

"Familienstammbuch von Carl Heinrich Holst, Stadtsekretär und Standesbeamten-Stellvertreter".

Det er: "Familienstammbuch des Peter Hanssen Nissen und Christine Margrethe geb. Asmussen".

Der Stammbuch eller anetavlen er udarbejdet omkring 1896 og indeholder data for Peter Hanssen Nissen og Christine Margrethe Asmussen, deres forældre, deres børn og deres søskende.

De tilgængelige kilder til denne del af Anetavlen er dels skrevet på dansk dels på tysk. Jeg har derfor valgt i afskrift af disse kilde (i de fleste tilfælde) at fastholde begge sprog. Der er også kilder, hvor begge sprog er blandet, og jeg har også af diverse grundet blandet sprogene. Denne sprogblanding har gjort automatisk korrekturkontrol lidt besværlig.

Anetavlen indeholder familienavnet Herse. Enkelte ane af denne gren af familie emigrerede dels til USA dels til Australien. Oplysninger om disse familier har jeg modtaget fra John Hersey, Cape Town, Sydafrika i form af en anetavle, som i følge John Hersey blev udarbejdet af hans mor. John Hersey har senere digitaliseret denne anetavle. John Hersey' mor har også identificeret de fleste danske aner med familienavnet Herse.

Navnet Herse er i Australien og Sydafrika blevet til Hersey. Dele heraf er skrevet på engelske.

Anetavlen har af naturlige årsager været begrænset til 9 generationer. Ved supplerende undersøgelser af ane 256/136 Johanne Christina Thomasdatter Stub, blev der afdækket nogle yderlige data, således at denne gren kan føres tilbage til ca. 1550, hvor udgangssognet er placeret i Skotland.

Jyllinge, oktober 2017

Jørgen Jensen

1/1**Søren – Jacob - Lone**

Navn **Søren Jensen**
Født 31. juli 1972 i Baden, Schweiz
Døbt 14. januar 1973 i Faaborg Kirke
Konfirmeret 28. maj 1987 i Jyllinge Kirke

*Søren 2007*

Navn **Jacob Jensen**
Født 14. marts 1976 i Roskilde
Døbt 10. oktober 1976 i Faaborg Kirke
Konfirmeret 9. maj 1991 i Jyllinge Kirke

*Jacob 2006*

Navn **Lone Jensen**
Født 8. november 1977 i Roskilde
Døbt 14. maj 1978 i Jyllinge Kirke
Konfirmeret 15. maj 1992 i Jyllinge Kirke

*Lone 2007*

2/2 Bodil Nissen, korrespondent
 Født 22. maj 1946 i Kerteminde
 Døbt 21. juli 1946 i Ilderhede Kirke
 Konfirmeret 27. marts 1960 i Vester Åby Kirke
 Gift 17. april 1971 i Vester Åby Kirke
 Jørgen Jensen

Forældre (4/3) Peter Hansen Nissen
 Født 6. juli 1909 i Vamdrup
 Død 29. juni 1962 i Vester Åby
 (4/4) Carla Nyland
 Født 12. februar 1918 i Stakroge, Søndre Omme
 Sogn
 Død 25. maj 2003 på Svendborg Sygehus



Bodil 1971

Halvsøskende	mor: ikke kendt Navn ikke kendt	f. ca. 1925	d.
Søskende	mor: Carla Nyland Grethe Nissen Hans Nissen Jens Ove Nissen	f. 29. august 1935 f. 22. nov. 1936 f. 21. marts 1944	b. 17. april 1972 b. 09. okt. 1982 d. 01. sept. 1980

Bodil Nissen er født den 22. maj 1946 i Kerteminde, hvor familien boede i Præstegade nr. 40, 1 sal. Bodil blev døbt i Ilderhede kirke den 21. juli samme år. Bodil blev ved dåbet båret af sin mor. Faddere var: købmand Christian Hansen og hustru Jenny i Gadbjerg samt mekaniker Svend Aage Nielsen i Rødkærbro.

Da Bodil var 1 år flyttede familien til Vester Åby, hvor hun voksede op. Bodil gik først i Vester Åby Skole. Det var dengang man på landet gik i skole hver anden dag og hvor flere klassetrin blev undervist i samme lokale. Efter 5. klasse flyttede Bodil sin skolegang til Faaborg, hvor den blev afsluttet med realeksamen i sommeren 1963.

Efter endt skolegang i Faaborg, blev Bodil optaget på Svendborg Handelsskole, hvor hun tog den et årige handelseksamen. I juli 1964 flyttede Bodil til Sønderborg, hvor hun havde fået ansættelse på Danfoss som kontormedhjælper i hydraulikafdelingen. Om aftenen læste hun til engelsk korrespondent på Sønderborg Handelshøjskole.

I sommeren 1966 rejste Bodil til London, hvor hun havde fået arbejde som sekretær i Foyles Boghandel i abonnementsafdelingen for kunder boende i udlandet. Her var hun ansat i 6 måneder, indtil julen 1966. I den periode boede hun i St. John Wood nær Hampsted.

Bodil blev i London og fra januar 1967 arbejdede hun som sekretær for World Bureau of Girl Guides and Girl Scouts i Victoria. I den første periode boede hun på KFUK i Hampsted. Så blev det til 3 måneder i East Finsley og det sidste halvandet år på Warwick Way i Victoria.

Under Bodils ansættelse på WBGGS kontor blev kontorets personale inviteret til te hos Olave Lady Baden-Powell i hende lejlighed på Hampton Court Palace i London. Meget ærefuldt. Lady

Baden-Powell boede på Hampton Court Palace fra 1943 til 1976. Robert Baden-Powell døde i 1941.

Olave Lady Baden-Powell (blev også tituleret The Dowager Lady Baden-Powell) blev født den 22. februar 1889 i Chesterfield, England. Under en sørejse i 1912 mødte hun Lord Robert Baden-Powell og de blev gift den 30. oktober samme år.



Olave Lady Baden-Powell blev leder af spejderbevægelsen i England i 1918 og blev valgt som World Chief Guide i 1930.

Olave Lady Baden-Powell modtog mange ordner. I 1932 modtog hun ordenen; The Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire (GBE) af Kong George V.

I Finland modtog hun ordenen The white Rose of Finland. I Peru The order of the Sun

Herudover modtog hun adskillige internationale ordener indenfor spejderorganisationer.

Olave Lady Baden-Powell døde den 25. juni 1977

Olave Lady Baden-Powell

Efter 2½ år i London rejste Bodil tilbage til Danmark og fra januar 1969 var hun ansat som sekretær / korrespondent i sekretariatet på Odense Stålskibsværft. På værftet var Jørgen Jensen ansat på maskintegnesteuen. Bodil og Jørgen blev gift i Vester Åby kirke den 17. april 1971. Efter deres bryllup flyttede de til Schweiz den 1. maj.



Vester Åby kirke

I Schweiz fik Bodil ansættelse som korrespondent hos BBC i deres elektronikafdeling i Turgi. Her var Bodil ansat i en projektgruppe der arbejdede med udvikling af nye styresystemer til kraftværker i Iran.

Efter halvandet år i Schweiz flyttede familien tilbage til Danmark. Efter nogle måneder fik Bodil i foråret 1973 ansættelse på Forsøgsanlæg Risø. Den første stilling var i Sikkerhedsafdelingen. Efter en kortere periode i denne afdeling, blev Bodil ansat i Reaktorteknikafdelingen, hvor hun var ansat indtil marts 1976, hvor hun opsagde sin stilling i forbindelse med, at Jacob blev født.

I perioden fra 1976 til 1986 havde Bodil ikke udearbejde men passede hjem og børn. I en længere årrække i den periode var hun leder af LOF interessegrupper i Jyllinge. Disse interessegrupper kan betegnes som "aftenskole" for børn og unge efter skoletid, hvor de blev tilbudt fritidsundervisning i fag som musik, keramik, lystfiskeri etc.

I en del år var Bodil aktiv engageret inden for batik. En masse skønne mønstre kom til at præge hjemmets duge, T-shirts mm. Yoga sneg sig også ind på et tidspunkt.

I 1986 blev Bodil ansat som halvtids sekretær hos sejlmagerfirmaet Høj Jensen Design (North Sails) i Jyllinge. Efter ca. 6 års ansættelse hos North Sails skiftede Bodil i 1992 stilling og blev ansat som korrespondent og afdelingssekretær hos ingeniørfirmaet Krüger A/S i Søborg i firmaets udviklingsafdeling.

I efteråret 2000 lukkede Krüger A/S en række afdelinger inklusiv udviklingsafdelingen, idet firmaet havde haft nogle svære forretningsmæssige år. Bodil fik i december 2000 ansættelse som sekretær og korrespondent i direktionssekretariatet i Social Forsknings Institutet (SFI) i København. I 2005 blev Bodil udnævnt til kontorfuldmægtig, en stilling hun varetog til december 2008, hvor Bodil opsagde sin stilling for at gå på pension.

Bodils væsentlige fritidsinteresse er sang. Dette har udmøntet sig gennem et mangeårigt medlemskab af Gundsøkkoret. Gundsøkkoret er et blandet kor, der fortrinsvis synger klassiske sange men som også har rum for rytmisk musik. Koret har omkring 30 medlemmer. Udover sang har Bodils engagement også omfattet bestyrelsesarbejde i koret og hun blev i 1995 valgt til formand for koret.

Tilbage til udgangspunktet!

Frands Friederich Jonathansen Møller (1708 – 1771), skovfoged og skytte på Brahetrolleborg blev gift med Margrethe Sophie Hansdatter Fischer (1710 – 1762). De boede i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn, og blev begge begravet inde i Veste Åby kirke.

Deres søn Christian Stolberg Møller (1744 – 1812) blev inspektør på Sandbjerg Gods i Sønderborg amt. Christian blev gift med Synøwe Holmgaard (1743 – 1784). De boede på Sandbjerg Gods.

Deres datter er Nicoline Christina Møller (1784 – 1821). Hun blev gift med Nis Nissen (1787 – 1814), som blev ny inspektør på Sandbjerg Gods. De boede i inspektørboligen på Sandbjerg Gods.

Deres søn er Conrad Andreas Nissen (1812 – 1898). Conrad var kådner og gift med Maria Christina Andersen (1815 – 1892). De boede i Sottrup.

Deres søn er Peter Hansen Nissen (1850 – 1935). Peter var mølleforpagter på Trappe Mølle i Rinkenæs. Peter var gift med Christine Margrethe Asmussen (1851 – 1913).

Deres søn er Hans Peter Hanssen Nissen (1897 – 1930). Hans Peter flyttede fra Rinkenæs til nord for grænsen, hvor han blev overportør ved jernbanen. Han blev gift med Anne Dorothea Herse (1877 – 1918) De boede i Vamdrup v. Kolding.

Deres søn er Peter Hansen Nissen (1909 – 1962). Peter blev uddannet mejerist. Peter blev gift med Carla Nyland (1918 – 2003). Peter og Carla flyttede i 1936 til Kerteminde og senere til Vester Åby, hvor de etablerede en viktualieforretning.

Deres datter er Bodil Nissen Jensen. Bodil blev gift inde i Vester Åby kirke i 1971 med Jørgen Jensen fra Faaborg, (måske) stående på sin tipoldefars grav!

Søskende:



Grethe Nissen

Grethe Nissen er født den 29. august 1935 på Vinkelvej 5 i Stakroge og hun blev døbt 8. september 1935 i Ilderhede kirke. Efter et års tid flyttede familien til Kerteminde. Grethe gik i skole i Kerteminde og senere i Vester Åby. Hun blev konfirmeret den 19. marts 1950.

Herefter arbejdede Grethe nogle år som ung pige i huset. Som 17 årig fik hun ansættelse på et arkitektkontor i Faaborg og senere på kontor hos Odense Ægpakkeri i Faaborg. Som 21 årig var hun elev på Als Husholdningsskole. Efter sin fars død i 1962 hjalp hun sin mor med at bestyre Viktualieforretningen i Vester Åby.

I 1970 -71 var Grethe elev på Rønshoved Højskole ved Rinkenæs i 8 måneder. Først fra maj til august 1970 og videre fra november 1970 til april 1971. Efter opholdet på Rønshoved fik Grethe følgende skudsmål af højskoleforstander Hans Haarder:

”Vi har lært Grethe at kende som en meget tiltalende elev med et roligt, høfligt og velafbalanceret væsen.

Hun er interesseret og aktiv og arbejder med stor dygtighed med de opgaver, som bliver hende betroet – og hun afleverer altid fine og velgennemtænkte resultater. I de elementære skolefag har hun præsteret en særdeles god fremgang.

Hertil kommer, at hun er selvstændig og moden og er god til at vurdere og skelne mellem væsentligt og uvæsentligt.

Vi har kort sagt kun grund til at være tilfreds med Grethes indsats gennem disse 8 måneder. Hun har været en udmærket elev,

Og vi er kommet til at sætte stor pris på hende”

Grethe var ikke gift. Grethe døde i 1972 og blev bisat den 17. april 1972 i Vester Åby.

Hans Nissen er født den 22. november 1936 i Præstegade 40¹ i Kerteminde. Han blev døbt i Ilderhede kirke den 26. december 1936. Faddere ved dåben var: Husassistent Hanne Nyland og Jens Kjær Jensen, begge fra Ilderhede.

Hans gik i skole dels i Kerteminde dels i Vester Åby. Hans er udlært kommis hos købmand Johannes Pedersen, som havde forretning på Østerbrogade i Faaborg. Johannes Pedersen er i øvrigt svoger til Jens Jacob Jensen (8/1).



Hans Nissen

Efter soldatertiden blev Hans ansat på et advokatkontor i Sønderborg. Her blev han senere udnævnt til fuldmægtig. Det viser lidt om hans formåen, at han blev advokatfuldmægtig uden en juridisk eksamen.

Hans blev gift med Inge Carlsen fra Tandslet på Als. Inge er født den 24. november 1937 i Tandslet, som datter af arbejdsmand Jørgen Carlsen, født den 24. december 1901 og hustru Anne Marie, f. Hansen, født den 3. marts 1902 i Tandslet. Jørgen og Anne Marie blev viet i Tandslet kirke den 8. december 1923. Inge blev døbt i Tandslet kirke den 26. december 1937 af pastor R. Nielsen. Faddere ved dåben var; Hendes mor, arbejdsmand Jørgen Hansen og hustru Marie, f. Mathiesen fra Mintebjerg, Hørup sogn

Hans og Inge blev gift i Tandslet kirke den 29. september 1958. På vielsespapirerne er noteret følgende: *Inge Carlsen, bogbindermedhjælper født i Tandslet den 24. november 1937 som datter af maskinarbejder og kirketjener Jørgen Clausen og hustru Anne Marie, f. Hansen i Tandslet og Hans Nissen, Kommiss født den 22. november 1936 i Kerteminde som søn af mejerist Peter Hansen Nissen og hustru Carla, f. Nyland fra Vester Åby, Fyn. Vidner: Forældrene.*



Tandslet kirke på Als

Hans og Inge købte på et tidspunkt hus på Syrenvej 8 i Sønderborg. De har tre børn: Annette, Frank og Birgitte Nyland:

***Annette** er født den 17. april 1959 i Sønderborg og døbt i Tandslet kirke den 17. maj. Faddere ved dåben var; husassistent Grethe Nissen, Vester Åby, plejer Christian Carlsen og ekspeditrice Vibeke K. Hansen

***Frank** er født den 8. maj 1960 i Sønderborg og døbt i Tandslet kirke den 5. juni. Faddere ved dåben var; skoleelev Jens Ove Nissen, Bodil Nissen og forældrene.

***Birgitte Nyland** er født den 19. februar 1967 i Sønderborg

Efter mange års ægteskab blev Hans og Inge skilt og Hans blev gift anden gang med Conny Galthen. Hans og Conny fik en datter Britt.

***Britt Nissen** er født den 9. december 1973 i Sønderborg

Ægteskabet mellem Conny og Hans blev af kort varighed.

Hans døde den 23. september 1982 og bisat fra Dybbøl kirke den 9. oktober.

Jens Ove Nissen blev født i Kerteminde den 21. marts 1944 i Præstegade 40, 1. sal. Han blev døbt 10. april 1944 i sognekirken i Kerteminde af pastor K. Rydder. Faddere ved dåben var: Moderen, fru Margrethe Nyland fra Stakroge, kommis Arne Nyland fra Ølgod samt frk. Metha Nissen i Odense.

Jens Ove gik i skole i Vester Åby og senere i Faaborg Mellem – og Realskole. Han gik i samme klasse som Jørgen Jensen (2/1). Jens Ove blev konfirmeret den 23. marts 1958. Efter realeksamen i 1960 kom Jens Ove i lære som kleinsmed på maskinfabrikken Damas i Vester Åby. Da lærlingetiden var vel overstået i 1964 påbegyndte Jens Ove sine studier på Odense Teknikum, hvorfra han blev dimitteret som ingeniør i oktober 1968.

Jens Ove blev gift den 1. juli 1967 i Fredens kirke i Odense med Merete Berg Andersen fra Odense. De havde først i deres ægteskab lejlighed i Malmøgade 11 i Odense. Senere flyttede de til Præstø, tilbage til Odense og sidst til Kerteminde hvor de boede på Svanevej nr.6. Meretes forældre, Egon Andersen og Grethe Berg Petersen havde en slagterbutik på Skibusvej 108 i Odense.

Merete og Jens Ove fik to børn Thomas og Peter.

***Thomas Berg Nissen** er født den 24. marts 1966 i Odense

***Peter Nissen** er født den 3. maj 1969 i Odense

Jens Ove døde i Kerteminde den 1. september 1980 og hans urne blev nedsat på kirkegården i Vester Åby.

4/3 Peter Hansen Nissen, mejerist senere viktualiehandler i Vester Åby

Født 6. juli 1909 i Vamdrup, Ribe Amt
 Døbt 8. august 1909 i Vamdrup Kirke
 Konfirmeret 24. april 1924 i Vamdrup Kirke
 Gift 14. april 1935 hos sognefogeden i Stakroge
 Carla Nyland
 Død 29. juni 1962 i Vester Åby
 Begravet På Vester Åby kirkegård

Forældre (8/5) Hans Peter Nissen, overportør
 Født 3. april 1878 i Rinkenæs
 Død 25. marts 1930 på Kolding Sygehus



Peter Hansen Nissen

(8/6) Anna Dorthea Herse
 Født 24. april 1877 i Tråsbøl
 Død 4. december 1918 i Vamdrup

Børn mor: kendes ikke
 Barns navn ukendt født ca. 1925 d.

mor: Carla Nyland
 Grethe Nissen f. 29. august 1935 b. 17. april 1972
 Hans Nissen f. 22. november 1936 d.
 Jens Ove Nissen f. 21. marts 1944 d. 01. sept. 1980
Bodil Nissen f. 22. maj 1946

Søskende Christine Hansen Nissen f. 25. august 1906 d. 24. januar 1929

Halvsøskende Metha Anna Nissen f. 20. april 1924 d. ca. 1994

Peter Hansen Nissen blev født i Vamdrup i 1909 og døbt i Vamdrup kirke den 8. august. Faddere ved dåben var: skomager H. Kjær og hustru i Vamdrup og arbejdsmand i Fællesforeningen i Kolding Peter Hansen Nissen (Peters farfar).

Peter gik i skole i Vamdrup. Han afsluttede sin skolegang i Vamdrup Private Realskole. Den 8. marts 1924 skriver skolebestyreren:

"Peter Nissen, som i tiden 20. august 1921 til 29. februar 1924 har gennemgået Vamdrup private Realskoles første, anden og tredje realklasse, kan jeg anbefale som et flinkt ungt menneske. Han har gode evner og han har med flid og pligttrøskab passet sit arbejde her i skolen. Hans livsvandel har altid været mønsterværdig, han er pålidelig, rolig og sandhedskærlig og med disse egenskaber forener han en passende fremtræden. S. Christensen, skolebestyrer".

Peter kom i lære i 1924 som mejerist på Bastrup Mejeri, hvor han gennemførte de første 2 år af sin læretid. Efter han forlod mejeriet fik han følgende skudsmål:

Peter Nissen, søn af overportør Nissen og som er fra et godt hjem, har lært mejeri her på Basting Mejeri i 2 år og deltaget i alt forefaldende arbejde. Jeg har kun godt at sige om den unge mand. Han havde lyst til sin gerning, en sjælden evne til hurtigt at kunne sætte sig ind i maskineriets pasning. Akkurat både med sig selv og sit arbejde, høflig og beskeden til enhver tid.

I hans nuværende plads på Ødis mejeri har jeg kun hørt ham rosende omtalt, så det er mig en glæde, at kunne anbefale ham på det bedste. ---Chr. Hansen, mejeribestyrer.



Bastrup Mejeri, ca. 1935

Peter fortsatte sin mejeristuddannelse på Ødis Sogns Andelsmejeri. Da han har afsluttet den del af sin uddannelse modtager han følgende brev fra Ødis Mejeri, dateret den 16. april 1927: *"Mejerielev Peter Hansen Nissen har været her på mejeriet 1 år som 3. års elev. Han har hele tiden arbejdet ved smørret og det er mig en glæde at kunne udtale, at smørret hele året igennem har opnået gode karakterer ved de ugentlige bedømmelser i eksportforeningen. Blandt 79 mejerier står Ødis som nr. 6, ligeledes ved Bøtte udstillingen i Sydjydsk Mejeriforening har mejeriet været blandt de bedste. Jeg kan ellers ikke udtale mig om hans person, da jeg som formand ikke har særlig lejlighed til at følge de unge menneskers opførsel, kun vil jeg henvise til at Peter Nissen var antaget for et år igen af afdøde mejeribestyrer Christensen, hvilket tyder på, at han har været tilfreds med ham. Da den nye mejeribestyrer tager sine medhjælpere med, er der ikke plads her for ham. ---F. L. Schmidt, formand."*

Efter Ødis Mejeri kommer Peter til Aagaard Andelsmejeri ved Kolding. Den 15. maj 1928 skriver bestyreren følgende anbefaling:

"Mejerist Peter Nissen har været her på Aagaard mejeri som 4de års elev (under Dansk Mejeristforening) fra 1ste maj 1927 og til 1ste maj 1928 og bliver her et par måneder som vikar i sommerferien. Peter Nissen har haft sit arbejde ved fyring og ostelavning og har udført et godt og dygtigt arbejde. Grunden til at han må rejse er, at vi her på mejeriet ikke må holde 2 mand i 2den lønklasse. Peter Nissen er en af de mejerister, man er glad ved at have i sin tjeneste, altid er han tjenstvillig og sit arbejde omfatter han med den største interesse. Han er beskeden i sin optræden og punktlig, godt begavet og lærevillig. Han anbefales på det bedste og ønskes alt godt i fremtiden." --- Aagaard mejeri d. 15/5-1928 H. Linding, bestyrer.

Peter er nu færdiguddannet mejerist og får ansættelse på Haunstrup Andelsmejeri ved Herning. Som følge af militærtjeneste må han forlade mejeriet i 1930. Hans anbefaling fra Haunstrup Andelsmejeri lyder:

"Mejerist Peder Hansen Nissen har været her på mejeriet i tiden fra 1ste juli 1928 til maj 1930 til hvilken tid han forlod pladsen, da han blev indkaldt til militærtjeneste.

I den tid Peder Nissen har været her har han deltaget i alle de på et mindre mejeri forefaldende arbejder, og han har flere gange under mit fravær ledet mejeriet, og gjorde det altid til min og leverandørernes absolutte tilfredshed.

Peder Nissen er i besiddelse af udmærkede evner som mejerist, han er meget hurtig til sit arbejde og udfører det altid med lyst og interesse og er ligeledes i besiddelse af ordenssans, hvad jeg særlig må fremhæve, såvel som han altid er på pladsen i rette tid om morgenen. Han førte her det ugentlige regnskab med leverandørerne, og jeg har aldrig set et smukkere og mere

korrekt regnskab end det Peder Nissen førte, hver den, som har ansvaret for et regnskab, vil kende den behagelighed som det er, når man ved at regnskabet bliver rigtigt og rent ført. Når hertil kommer at Peder Nissen er i besiddelse af et meget tiltalende væsen, der gjorde ham almindelig afholdt, både af alle han kom i berøring med her på mejeriet såvel som egnens befolkning, tager jeg ikke i betænkning at anbefale ham på det bedste til værkfæller, for han er en af dem, som virkelig hører hjemme ved mejeribruget.--Haunstrup Andelsmejeri ved Herning den 27. februar 1932. Oskar C. Hansen, bestyrer".

I 1930, som 21 årig, aftjente Peter sin værnepligt i Haderslev, som menig nr. 442, i 3. bataljon, 4 kompagni. Han var indkaldt fra 10. maj til 8. oktober.

Fra Peters soldaterbog ses, at han har været genindkaldt i 1935. Denne gang ved 3. bataljon, 3. kompagni. Han blev indkaldt den 19. september og hjemsendelsen fandt sted den 8. oktober kl. 11. I hans forholdsattest er noteret, "at han har været en særdeles flink soldat og at hans forhold har været særdeles tilfredsstillende".

Efter militærtjeneste fik Peter ansættelse ved Kølkjær Andelsmejeri i 1930. Bestyreren skriver om Peter:

"Mejerist Peder Nissen har været her fra 1. november 1930 til 1. maj 1932.

P. Nissen har i nærværende tid deltaget i alt arbejde mejeriet vedrørende, såsom ind og udvejning af mælken, fyring og pasning af maskinerne, samt taget del i smørlavning. Han har udført sit arbejde i mejeriet med omtanke og akkuratse. Endvidere har han ført mejeriets ugentlige regnskab efter enheder både smukt og korrekt. P. Nissen er et beskedent og ordentligt menneske, som er let at komme ud af det med hvorfor jeg med glæde kan anbefale ham til fortsat uddannelse. O. N. Bojsen, bestyrer".

I 1932 fik Peter ansættelse på Stakroge Andelsmejeri. Og det var her at han mødte Carla, som boede i købmandsgården skråt overfor mejeriet. Carla og Peter blev gift i 1935.

I 1936 har Peter modtaget en anbefaling fra mejeriet, og af dets udformning ses, at den har været anvendt i forbindelse med ansøgning om en ny stilling. Anbefalingen lyder:

"Mejerist Peter Nissen fra Vamdrup har opholdt sig her på Stakroge Andelsmejeri siden 15.

august 1932 og bliver her indtil videre. Han har i de 3½ år vundet min fulde tilfredshed og agtelse. P. Hansen Nissen er en dygtig mejerist og er fuldt ud hjemme i ethvert arbejde vedrørende mejerigerningen, proper, solid og punktlig i enhver henseende og som regnskabsfører er han ualmindelig dygtig, idet han altid fører et korrekt og smukt regnskab. Han har flere gange under min fraværelse og nu sidst under min sygdom i vinter ledet mejeriets drift, og altid til såvel andelshavernes som min fulde tilfredshed.

Da P. Hansen Nissen tillige er en pæn ung mand med gode skolekundskaber, ædruelig og ordentlig i alle måder, kan jeg med god samvittighed give ham min bedste anbefaling og det er mit ønske for ham, at han må få selvstændig og bedre stilling. ---Stakroge Andelsmejeri, d. 22. januar 1936. K. Svejgaard, mejeribestyrer".

Fra 1936 til 1947 var Peter ansat på Kerteminde Mejeri. I den periode boede familien i Præstegade nr. 40, 1. sal.

I 1947 etablerede Peter viktualieforretning i Vester Åby på Sydfyn. I de første 6 til 7 år i lejet ejendom på Svendborgvej i Vester Åby. I disse år stiger kravene til indretning af fødevarer forretninger og for ikke fortsat at investere i en lejet ejendom, beslutter Peter at bygge sin egen ejendom i Vester Åby.



Familien Nissen, ca. 1950

Den 8. maj 1953 købte Peter en grund på Svendborgvej i Vester Åby, der tilhørte matr. nr. 62c. I skødet for ejendommen er noteret følgende:

”Undertegnede arbejdsmand Julius Nielsen, Vester Åby sælger, overdrager og alene betinget af den endelige udstykning og købesummens berigtigelse i overensstemmelse med nedenstående skøder herved til medundertegnede viktualiehandler Peter Hansen Nissen, Vester Åby, en parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 62c Vester Åby By og Sogn.

Grænserne for parcellen, der er ubebygget, er afsat af landinspektøren og udstykning vil snarest være at foretage; ifølge det foreløbige kort udgør arealet 340 m².

Overdragelse finder sted straks og parcellen henligger derfor fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende ligesom køberen for fremtiden betaler de parcellen påhvilende skatter og afgifter, derunder eventuel afgift pligtig grundstigningsskyld, hvis størrelse ikke nu kan oplyses.

Parterne erklærer ved denne underskrivelse på tro og love at der ikke findes skov eller fredskovpligtig grund på parcellen. Købesummen er fastsat til kr. 2.250,00 - skriver to tusinde to hundrede femti kroner, der betales kontant efter nærmere aftale, dog senest når parcellen er udstykket, mod udstedelse af endeligt skøde.

Omkostningerne ved udstykningen og nærværende skødes udstedelse, stempling og tinglysning betales af begge parter med halvdelen hver. Da parcellen ikke særskilt er vurderet til ejendomsskyld erklærer vi på tro og love at købesummen svarer til parcellens værdi i handel og vandel.

Parcellen overtages i øvrigt i den stand hvori den er og forefindes og med de rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har tilhørt sælgeren. Medundertegnede Peter Hansen Nissen indgår ved min underskrift på ovennævnte handel.

Vester Åby den 8. maj 1953

Julius Nielsen

Peter Hansen Nissen

Den 15. juni 1953 modtog Peter brev fra Svendborg Amt Vejvæsen, at der var givet dispensation vedrørende byggelinjen og den 4. juli samme år fik Peter bekræftelse fra Landbrugsministeriet at de havde godkendt udstykningen af den af Julius Nielsen tilhørende ejendom matr. nr. 62 i Vester Åby.

Inden det var kommet så langt, havde Peter bestilt og modtaget tegninger og beskrivelse til det nye hus med butik fra arkitekt Ole Fyhn i Faaborg.

Byggeriet blev finansieret ved et statslån, som blev bevilget af Boligministeriet den 19. oktober 1953. Statslånet blev på i alt kr. 26.100. Derudover modtog Peter et lån fra Faaborg Spare- og Lånekasse på kr. 16.200. Da et statslån indgik i finansiering af byggeriet blev alle bilag for byggearbejdet sendt til Boligministeriet for godkendelse. Den samlede anskaffelsessum blev på kr. 40 – 45.000.



Matr. nr. 62c, Svendborgvej 6 i Vester Åby

Peter døde den 29. juni 1962 i Vester Åby kun 53 år gammel.

Søskende



Christine Hansen Nissen blev født den 25. august 1906 i Vamdrup og døbt den 16. september i Vamdrup Kirke. Faddere ved dåben var; Boelsmand Johan Herses hustru Christine Herse, Andholm v. Røde Kro, pigen Christine Nissen Kolding og møllersvend Harald Nissen Kolding.

Christine døde kun 22 år gammel. Ved sin død var hun ansat som hus assistent i Bastrup, Vamdrup sogn. Hun døde den 24. januar 1929 i Bastrup og blev begravet den 29. januar på Vamdrup kirkegård.

Christine Hansen Nissen



Vandrup kirke

Halvsøskende



Metha Anna Nissen

Metha Anna Nissen blev født den 20. april 1924 i Vamdrup og døbt i Vamdrup kirke den 4. maj. Faddere ved dåben var; Fabriksarbejder P. Nissen Kolding (Metha' farfar), landmand Christian Christensen og hustru Mette Christensen Vamdrup og landmand Rasmus Hansen og hustru Kirstine Hansen, Gissing

Metha blev gift med Kjeld Væddelev. De boede i mange år i Nyborg. Kjeld var ansat ved Nyborg kommune. Metha døde omkring 1994.

8/5 Hans Peter Nissen, møllebygger, senere overportør v. jernbanen

Født 3. april 1878 i Trappe Mølle, Rinkenæs

Døbt 10. april 1878 i Rinkenæs kirke

Konfirmeret 26. marts 1893 i Felsted Kirke

Gift 1. g. 14. juni 1903 i Vamdrup Kirke

Anna Dorothea Herse fra Tråsbøl

2. g. 5. september 1920 i Vamdrup kirke

Jørgine Kristine Nielsen Lyngsøe

Død 25. marts 1930 på Kolding Sygehus

Begravet 31. marts på Vamdrup kirkegård

Forældre (16/9) Peter Hansen Nissen

Født 11. august 1850 i Sottrup sogn

Død 3. februar 1935 i Kolding

(16/10) Christine Margrethe Asmussen

Født 20. december 1851 i Kjelstrupskov, Holbøl Sogn

Død 31. juli 1913 i Vamdrup

Børn

mor: Anna Dorothea Herse

Christina Hansen Nissen

f. 25. august 1906

d. 24. januar 1929

Peter Hansen Nissen

f. 06. juli 1909

d. 29. juni 1962

mor: Jørgine Kristine Nielsen Lyngsøe

Metha Anna Nissen

f. 20. april 1924

d. omkring 1994

Søskende

Conrad Andreas Nissen

f. 08. januar 1877

d. 27. januar 1877

Conrad Andreas Nissen

f. 29. maj 1880

d.

Nis Valdemar Nissen

f. 21. maj 1882

d.

Adolph Eduard Nissen

f. 01. november 1885

d.

Harald Arthur Nissen

f. 25. august 1888

d.

Christine Marie Margrethe Nissen

f. 14. april 1890

d.

Anton Oscar Nissen

f. 02. april 1892

d.

Hans Peter Hanssen Nissen blev døbt i Rinkenæs kirke den 10. april 1878. Faddere ved dåben var: Hans Peter Asmussen fra Kjeldstrupskov (morbror), Peter Asmussen fra Kjeldstrupskov (morbror) samt Marie Petersen fra Hokkerup. Hans Peter blev konfirmeret i Felsted Kirke af pastor Johansen.

Som ung flyttede Hans Peter fra Rinkenæs og bosatte sig i Vamdrup ved Kolding. Hans Peter var oprindeligt uddannet møllebygger, men efter sin flytning til Vamdrup blev han ansat som portør ved jernbanen.

Hans Peter blev gift med Anna Dorothea Herse i Vamdrup Kirke den 14. juni 1903. Vielsen blev foretaget af pastor Neergaard. Anna Dorothea var fra Tråsbøl, samme egn som Hans Peter, så de er sammen flyttet nord for Kongeåen.

Ved deres vielse har præsten noteret følgende:

Ungkarl Hans Peter Nissen. Fødested; Rinckenæs sogn, Sønderjylland. Fødselsdag; 3. april 1878. Extramand ved banen.

Forældre: Møller Peter Hansen Nissen, og hustru Margarethe f. Asmussen, fra Bastrup.

Pigen Anna Dorothea Herse. Fødested Tråsbøl, Felsted sogn, Sønderjylland. Fødselsdag; 24. april 1877 (26 år). Stilling og ophold; Pige på Andholm i Øster Lygum, Sønderjylland.

Forældre: Landmand Johann Friedrich Herse og hustru Christina f. Schmidt i Tråsbøl, Felsted sogn.

Forlovere: P. H. Nissen, møller, Bastrup og T. Hockerup, arbejdsmand, Vamdrup.

Herudover har præsten noteret følgende i kirkebogen: *Attest for de sidste 5 års ophold fra forsørgelseskommunerne.*

1. Fredericia fra 4. maj til 1. juni 1898

2. Vamdrup for hele tidsrummet af 1. februar 1903 (undtagen soldatertiden)

3. Københavns Magistrats 3. afdeling for soldatertidens vedkommende, til dato (16. maj 1903)



*Hans Peder og Anna Dorothea,
Gift 14. juni 1903*

Ved Folketællingen i 1906 boede Hans Peder og Anna Dorothea i Vestergade nr. 6 i Vamdrup.

Ved folketællingen i 1911 bestod familien Nissen i Vamdrup af følgende:

Hans Peder Nissen	1878	gift	portør	Slesvig
Anna Dorothea Nissen	1877	gift	husmoder	Slesvig
Christine Nissen	1906		barn	Vamdrup
Peter Hansen Nissen	1909		barn	Vamdrup
Svend Åge Nissen	1910		barn	København

Svend Åge er søn af Hans Peders søster Christine Marie Margrethe, som har fået et barn udenfor ægteskab, som nu er i pleje i Vamdrup.

Både Hans Peter og Anna Dorothea er nævnt i Folketællingen i 1916 sammen med deres 2 børn Christina og Peder. Deres bopæl er ikke oplyst i 1916. Senere boede de i Grønnegade nr. 21 i Vamdrup. Svend Åge er ikke nævnt i 1916, så det antages, at han er flyttet tilbage til sin mor i København.



*Grønnegade 21 i Vamdrup ca. 1916
Postkort sendt til familien*



*Grønnegade 21 i Vamdrup 2018,
hundrede år senere.
Foto: Bodil Nissen Jensen*

Anna Herse døde den 4. december 1918 i Vamdrup kun 41 år gammel. Dødsårsagen er ikke kendt.

Efter Annas død antog Hans Peter en husbestyrerinde, Jørgine. Den 5. september 1920 blev Hans Peter og Jørgine gift i Vamdrup kirke. I forbindelse med vielsen har præsten noteret følgende:

Enkemand Hans Peter Nissen, fødested Rinkenæs, født 3. april 1878 (42 år), overportør, Vamdrup.

Forældre: Møller Peter Hansen Nissen og hustru Christina Margarethe f. Asmussen, Rinkenæs

Pigen Jørgine Kristine Nielsen Lyngsøe, fødested Gjesten, født 30. januar 1890 (30 år), seneste ophold; husbestyrinde i Vamdrup.

Forældre: Ugift Inger Kirstine Jørgensen Lyngsøe og udlagt barnefar er Niels Habekost, Andst Mark, Gjesten. Forlovere; Fhv. boelsmand Kristen Kristensen, Vamdrup og gårdmand Rasmus Hansen, Farris.



Hans Peter og Jørgine samt børnene Peder og Metha

Jørgine Kristine Nielsen Lyngsøe blev født i Gjesten den 30. januar 1890 og døbt i kirken den 9. februar. Husmand Jakob Thomsen hustru fra Ø. Gjesten Mark bar barnet. Faddere var: husmand Peter Petersen fra Ø. Gjesten Mark og ungkarl Hans Nielsen Lyngsøe fra Gl. Estrup.

Hans Peter og Jørgine har sammen datteren Metha. Ifølge sin svigerdatter Carla Nissen var Jørgine ret missionsk og ingen rar stedmor Hun kunne være meget falsk. Efter at hun blev gift med Hans Peter blev der bedt bordbøn i hjemmet.

Efter Hans Peters død flyttede Jørgine til Dronningens Gade i Odense.

Historie

Kongeåen var i 800 år grænsen mellem kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. Og efter krigen i 1864 lagde åen frem til 1920 navn til den dansk-tyske grænse. Grænsedragningen efter den blodige krig og Danmarks nederlag blev en gevinst for Vamdrup. Byen blev grænsestation, og jernbanen førte til et gevaldigt opsving for byen, der fik sin første station i 1866. På få år blev Vamdrup den fjerdestørste og en af de vigtigste jernbanestationer i Danmark, og folk stod i kø for at få job ved statsbanerne. Posten som stationsforstander i Vamdrup var et af de højeste embeder i etaten.

Og sådan kørte det på skinner lige indtil Genforeningen i 1920. Mens det meste af landet jublede over at få det tabte land tilbage, fik Vamdrup en regulær mavepuster. Grænsestationen flyttede til den nye grænse ved Padborg og 250 familier fulgte trop. Tilbage er nu en noget søvnlug stationsby, som jernbanen stadig løber igennem. Jyllands Posten, maj 2016.

Søskende

Conrad Andreas Nissen blev født den 8. januar 1877 i Trappen Mølle og døbt den 14. januar 1877 i Rinkenæs kirke. Faddere ved dåben var: Jørgen Petersen fra Munkemøllen, Jes Asmussen fra Kjeldstrupskov (morbror) samt Noline Nissen (faster) fra Sottrup.

Conrad døde den 27. januar 1877 og ligger begravet på Rinkenæs Kirkegård.

Conrad Andreas Nissen blev født den 29. maj 1880 i Trappen Mølle og døbt 6. juni 1880 i Rinkenæs kirke. Faddere ved dåben var: Hans Christian Nissen i Sottrup (Hans Christian er Conrads farbror, se 16/9), Asmus Asmussen i Kjeldstrupskov (Asmus er Conrads morbror, se 16/10) samt Anna Asmussen f. Andreasen (Asmus Asmussens kone).

I Politi Registret for København er noteret, at Conrad Andreas er flyttet til København hvor han har en stilling som Handelsbetjent. Desuden at han den 20. august 1903 flyttede fra Istedgade 55⁴ til Ravnsborggade 7² hos Hr. Jensen.

Conrad Andreas boede senere i Kolding. Han blev gift. Ægtefældens navn er ikke kendt. De fik ingen børn så vidt oplyst. Conrad Andreas døde først. Ifølge Anna Herse fra Røde Kro formøblede han sin kones familieopsparing.

Nis Valdemar Nissen blev født den 21. maj 1882 i Trappen Mølle og døbt 18. juni 1882 i Rinkenæs kirke. Faddere ved dåben var: Nis Nissen, degn i Dybbøl (Nis Nissen er Valdemars farbror, se 16/9), Hans Clausen på Rinkenæs Mark samt Johanna Gosan på Trappen (slagterens kone).

Adolph Eduard Nissen blev født den 1. november 1885 i Trappen Mølle og døbt 8. november 1885 i Rinkenæs kirke. Faddere ved dåben var; møller Adolph Waudsdorff på Munkemølle, slagter Thomas Gosan fra Trappe samt pigen Anna Kronika fra Alnor.

Harald Arthur Nissen blev født den 25. august 1888 i Trappen Mølle og døbt 16. september 1888 i Rinkenæs kirke. Faddere ved dåben var: Hans Christensen i Blans, Peter Petersen i Rinkenæs samt Marie Nissen i Dybbøl.

Christine Marie Margrethe Nissen blev født den 14. april 1890 i Flensborg og døbt 18. maj 1890 i Flensborg. Christine blev konfirmeret den 10. april 1904 i Vamdrup kirke af pastor Neergaard.

I 1910 flyttede Christine Marie Margrethe til København. I Politi Registret er noteret, at hun er født i Flensborg, er dansk og har dansk skudsmålsbog.

Den 14. februar 1910 flyttede hun fra Kolding til Aarhusgade 50, st. hos Larsen

Den 17. marts 1910 boede hun på Vesterbrogade 35B hos Jørgensen

Den 07. september 1910 flyttede hun til Vamdrup

Den 03. august 1911 boede hun i Lille Strandstræde 7 i København hos Rasmussen

Den 22. december 1911 boede hun i Kattesundet 14³ hos Dideriksen

Den 31. december 1911 frameldt København.

Det bemærkes, at Christine ikke er nogen stabil lejer!

Christine blev mor til en dreng, som blev døbt Svend Åge, født i 1910. Svend Åges far kendes ikke. Andre børn kendes ikke. Efter fødslen blev Svend Åge plejebarn hos sin morbror Hans Peter Nissen (8/5) i Vamdrup, hvor han boede i nogle år.

Christine kan være blevet gravid i Kolding/Vamdrup og er flyttet til København, hvor Svend Åge så blev født. Eller Christine blev (hurtig) gravid efter at være flyttet til København og efterfølgende flyttet til Vamdrup for at føde barnet hos sin bror. Svend Åge ses ikke at være døbt i Vamdrup eller Kolding, så mest sandsynlig er Svend Åge født i København og efterfølgende indlogeret hos Hans Peter og Anna i Vamdrup, indtil Christine fik styr på tilværelsen.

Ved folketællingen i 1911 boede Svend Åge i Vamdrup men ved folketællingen i 1916 er han ikke nævnt, så det antages, at han er flyttet hjem til sin mor. Svend Åge bliver gift med Gerda. Gerda boede (juli 1996) i Ryparken 86, 1', 2100 København Ø.

Anton Oscar Nissen blev født den 2. april 1892 i Tombøl, Felsted sogn og hjemmedøbt døbt 10. april 1892. Faddere ifølge kirkebogen: Benævnte fader Peter Hansen Nissen, Hans Andersen Schweirup, hustru Eline Asmussen, Alnoer.

Anton Oscar blev konfirmeret den 8. april 1906 i Kolding Kirke af pastor Kjærboe.

Anton Oscar flyttede til København i 1911 ifølge folketællings notat. I Politi Registret er han tilflyttet København den 1. november 1913. Adressen i dokumenter er ikke læseligt ifølge politiet.

Den 1. maj 1914 boede Anton Oscar i Borgergade nr. 45³.

Den 12. september 1914 boede han på Hotel Kongen af Danmark, Holmens Kanal 15.

Den 7. november 1914 var han flyttet til Kronprinsensgade 7. hos rest. Andersen.

Den 19. maj 1915 boede han på Hotel Dagmar, Vester Boulevard 12, stuen hos direktør Nielsen.

Den 1. nov. 1917 er han blevet hjemsendt fra militærtjeneste og boede i Baggesensgade 28 B, st.

Den 1. maj 1919 boede han i Dronningens Tværgade nr. 47, 4. sal, th.

Fra Politiets Register og fra folketællingen i 1921 ses, at Anton Oscar blev gift med Ellen Seerup. Ellen blev født den 3. juli 1890 i København.

Ved folketællingen i 1921 for Dronningens Tværgade 47 i København boede der følgende i Anton Oscar' lejlighed:

Anton Oscar Nissen	1892	gift	husfader, lager og pakhusarbejder
Ellen Nissen, f. Seerup	1890	gift	husmoder, avis bud
Selma Christine Nissen	26. sep. 1919		barn, født i København
Edith Vera Seerup	11. nov. 1910		barn, født i København

Edith var et barn fra et tidligere forhold Ellen havde haft.

Ved folketællingen i 1925 for Dronningens Tværgade 47 i København boede der følgende hos Anton Oscar' lejlighed:

Anton Oscar Nissen	1892	gift	husfader, arbejdsmand
Ellen Nissen, f. Seerup	1890	gift	husmoder
Selma Christine Nissen	26. sep. 1919		barn, født i København
Gerda Nissen	03. sept. 1923		barn født i København
Anton Oscar Nissen	19. april 1925		barn født i København
Edith Vera Seerup	11. nov. 1910		barn, født i København

Ved folketællingen i 1930 for Dronningens Tværgade er Anton Oscar og Ellen flyttet og deres videre forløb er ikke kendt.

8/6 Anna Dorothea Herse, Felsted sogn, Åbenrå amt

Født 24. april 1877 i Tråsbøl, Felsted sogn
 Døbt 21. maj 1877 i Tråsbøl (hjemmedøbt)
 Konfirmeret 22. marts 1891 i Felsted kirke
 Gift 14. juni 1903 i Vamdrup Kirke
 Hans Peter Hanssen Nissen
 Død 4. december 1918 i Vamdrup
 Begravet 10. december på Vamdrup kirkegård

Forældre (16/11) Johann Friedrich Herse
 Født 30. marts 1848 i Åbenrå
 Død 12. oktober 1917 på Andholm, Øster
 Løgum, Sønder Rangsted sogn

(16/12) Kristine Schmidt
 Født 30. juni 1853 i Tråsbøl
 Død 17. april 1930 på Andholm, Øster
 Løgum, Sønder Rangstrup sogn



Søskende Andreas Jensen Herse f. 5. januar 1879 d. 30. maj 1916

Anna Dorothea Herse blev født i Tråsbøl, Felsted sogn, Åbenrå amt i 1877. Hun blev døbt i Tråsbøl kirke. Faddere var hendes mor Anna Kristine Schmidt i Tråsbøl, hendes moster Anna Marie Schmidt i Tråsbøl samt Christian Hansen fra Holbøl.

Anna blev gift med Hans Peter Nissen i Vamdrup kirke i 1903, viet af pastor Neergaard.

Anna døde i Vandrup den 4. december 1918, 41 år gammel. Anna blev begravet på Vamdrup kirkegård den 10 december.

Søskende

Andreas Jensen Herse blev født i Tråsbøl den 5. januar 1879 og døbt i Tråsbøl kirke den 26. januar samme år. Faddere ved dåben var: Bendix Clausen, gårdmand Peter Petersen samt Margrethe Lassen, alle fra Tombøl.



Cathrine Marie Jørgensen

Andreas blev gift med Cathrine Marie Jørgensen. Cathrine blev født på Tyrholm den 17. februar 1883 i Bevtoft sogn, Rangstrup Herred, Haderslev amt. Cathrine Marie er datter af Jørgen Jørgensen og Bothilde Marie Møller.

Cathrine blev hjemmedøbt den 27. marts af sognepræsten. Faddere ved dåben var; Johanne Iversen i Rugbjerg, Cathrine Nissen og Jep Andersen fra Tyrholm. Cathrine har en tvilling søster, som blev døbt Mathilde Marie

Andreas og Cathrine fik 6 børn; Johan, Jørgen, Jørgen Jensen, Andreas, Ejner og Andrea.

***Johan Friedrich Herse** blev født den 13. december 1906 på Andholm, Øster Løgum, Åbenrå amt. Han blev gift med Anna Helene Køpke. Anna blev født den 23. april 1920 i Sottrup. Anna boede i Røde Kro (juli 1996). Johan Friedrich og Anna fik 2 børn:

****Katrine Herse** blev født i 1944. Hun blev gift den 7. oktober 1972 i Øster Løgum kirke med Gunnar Riisbøll. Gunner blev født den 2. januar 1949 i Sønderborg som søn af Jens Ipsen Riisbøll og Christine Hansen.

****Carl Jensen Herse** blev født den 14. november 1948. Carl blev gift med Phanida Vannavong. Phanida blev født den 2. januar 1963. Carl og Phanida fik 1 barn:

***Ann Emilia Herse blev født den 8. juli 1996 i Rødekro.

Johan Friedrich døde den 15. april 1979 og Anna døde den 8. november 2012 i Rønshoved ældrecenter, Padborg. De blev begravet på Øster Løgum kirkegård



Johan og Anna' gravsted på Øster Løgum kirkegård

***Jørgen Herse** blev født den 17. december 1907 på Andholm. Han døde den 18. januar 1908 på Andholm 1 måned gammel.

***Jørgen Jensen Herse** blev født den 9. juli 1909 i Andholm, Øster Løgum. Han boede i en periode i København. Han blev gift med Inger Hviid. Inger var fra Randers. Inger boede i Randers (juli 1996). Jørgen Jensen døde i 1987. Jørgen Jensen og Inger fik 1 barn:

****Kirsten Herse** blev født den 29. juli 1946 i København. Kirsten fik 2 børn (det er ikke undersøgt om hun er eller har været gift):

*****Henrik Herse** født i 1971. Henrik blev gift. Henrik og hans kone fik 4 børn:

******Kristoffer Herse**

******Tobias Herse**

******Emilie Herse**

******Anna Herse**

*****Michael Futte Herse** blev født den 5. april 1973. Han blev gift med Bettina.
Michael og Bettina fik 2 børn:

******Casper Herse**
******Ida Herse**

***Andreas Herse** blev født 22. august 1911 på Andholm. Han blev gift med Karen Dahl.
Andreas og Karen fik 2 børn:

****Kaj Andreas Jensen Herse** blev født den 20. juli 1945 i Kolding. Kaj Andreas og hans kone fik 4 børn:

*****Rene Herse** blev født den 6. juni 1969 i Kolding
*****Vinni Herse**. Hun blev gift. Vinni og hendes mand fik 3 børn:

******Frederik Herse**
******Rasmus Herse**
******Jonas Herse**

*****Jetta Herse** blev født den 14. marts 1977 i Sønder Bjert, Vejle amt. Hun blev gift. Jetta og hendes mand fik 2 børn:

******Clara**
******Stine**

*****Jens Herse**

****Finn Herse** blev gift og de fik 3 børn:

*****Brian Herse**
*****Henriette Herse**
*****Jeanette Herse** blev født den 3. januar 1972 i Kolding

***Ejner Herse** blev født den 14. oktober 1913 på Andholm. Ejner blev ikke gift. Han døde den 4. februar 1982 på Andholm, Øster Løgum.



Ejner' gravsted på Øster Løgum kirkegård

***Andrea Bothilde Herse** blev født den 9. februar 1917 på Andholm. Hun blev gift med Hans Thomsen.

Andreas blev gårdmand i Andholm. Andreas blev udskrevet til tysk militærtjeneste (Regiment 31, Altona) under første verdenskrig og faldt i Frankrig den 30. maj 1916, på sydsiden af høj 304 ved Verdun. Ved sin død efterlod han sin gravide kone og 4 små børn. Andreas fik derfor aldrig set sit 6. barn Andrea. Efter Andreas Herses død fik Cathrine af de tyske myndigheder tilkendt en russisk krigsfange som medhjælper på gården. Cathrine døde i Andholm den 24. januar 1939 og blev begravet på Øster Løgum kirkegård.



*Cathrine og Andreas' gravsted på Øster Løgum kirkegård
Foto: Jørgen Jensen 2016*

16/9	Peter Hansen Nissen, møller og mølleforpagter i Trappen, Rinckenæs sogn		
Født	11. august 1850 i Sottrup Sogn, Åbenrå amt		
Døbt	1. september 1850 i Sottrup kirke		
Konfirmeret	25. marts 1866 i Sottrup kirke		
Gift	28. april 1876 i Holbøl Sogn, Kjelstrupskov By Christine Margarethe Asmussen.		
Død	3. februar 1935 i Kolding		
Begravet	8. februar 1935 på Kolding kirkegård		
Forældre	(32/17) Conrad Andreas Nissen Født 11. juli 1812 i Sandbjerg, Sottrup sogn Død 30. juni 1898 i Dybbøl		
	(32/18) Marie Kiestine Andersen Født 30. september 1815 i Dybbøl Død 27. november 1892 i Sottrup		
Børn	Conrad Andreas Nissen	f. 08. januar 1877	d. 27. januar 1877
	Hans Peter Nissen	f. 03. april 1878	d. 25. marts 1930
	Conrad Andreas Nissen	f. 29. maj 1880	d.
	Nis Valdemar Nissen	f. 21. maj 1882	d.
	Adolph Eduard Nissen	f. 01. november 1885	d.
	Harald Arthur Nissen	f. 25. august 1888	d.
	Christine Marie Margrethe Nissen	f. 14. april 1890	d.
	Anton Oscar Nissen	f. 02. april 1892	d.
Søskende	Nis Nissen	f. 07. marts 1841	d. 10. april 1888
	Hans Christian Nissen	f. 26. marts 1843	d. 03. februar 1900
	Nicoline Christine Nissen	f. 13. marts 1848	d. 31. marts 1849
	Nicoline Vilhelmine Nissen	f. 09. december 1856	d. efter 1898



Peter Hansen Nissen

Peter Hansen Nissen blev født den 11. august 1850 i Sottrup sogn og døbt den 1. september i kirken. I kirkebogen er noteret følgende ved hans dåb: Peter Hansen Nissen, ehebeliebste Sohn der Conrad Nissen und die Maria Christina, geb. Andersen in Satrup. Gevattere: Christen Hansen in Nörmölle, Andreas Nissen auf Sandbjerg, Margareta Petersen in Satrup.

Peter blev gift i Holbøl kirke den 28. april 1876 med Christina Margrethe Asmussen. Vielsen blev foretaget af pastor Johansen.

Peter var møller og blev mølleforpagter på Trappen Mølle i Rinckenæs. Peters 6 yngste børn er født i Trappen, så det antages, at Peter efter sit ægteskab i 1876 er flyttet til Trappen enten med ansættelse som møller eller fra starten som forpagter af møllen.

Peters og Christines 7. barn blev født i Flensborg i 1890, så familien må være flyttet fra Trappen mellem 1888 og 1890. Det yngste barn Anton Oscar blev født i Tombøl, Felsted sogn i 1892, så familien er flyttet igen.



Trappen Mølle, der blev opført efter 1868 som efterfølger for en lynbrændt vindmølle på en af bakkerne oven for Munkemølle

Før 1904 flyttede Peter og Christine til Vamdrup, hvor deres ældste søn Hans Peter boede med sin familie, og senere flyttede de til Kolding.

Christine døde i Vamdrup 31. juli 1913 og blev begravet den 6. august på Kolding kirkegård.

Ved folketællingen i 1916 boede Peter Hansen Nissen fortsat i Kolding. Det er oplyst, at han er arbejdsmand. Hans adresse er Kathrinegade 21, stuen t.v.

Peter Hansen Nissen	1850	enke	husfader	Fællesforeningen
Elise Mikkelsen	1890	ugift	husmoder	husbestyrerinde

Peter Hansens årsindkomst er oplyst til kr. 1.550
Elises årsindkomst er oplyst til kr. 300

Ved folketællingen i 1921 boede Peter Hansen Nissen fortsat på adressen Kathrinegade 21, stuen t.v. i Kolding. Det er oplyst, at han nu er fabriksarbejder.

Peter Hansen Nissen	1850	enke	husfader	født i Sønderjylland
Elise Mikkelsen	1890	ugift	husmoder	født i Vamdrup

Ved folketællingen i 1925 boede Peter Hansen fortsat på adresse Kathrinegade 21, men nu uden husbestyrerinde. Peter Hansen er nu 75 år og det oplyses, at han er uden erhverv.

Peter Hansen døde den 3. februar 1935. Ved sin død boede han som aldersrentenyder på De Gamles Hjem i Kolding. Han blev knap 85 år gammel. Han blev bisat af pastor G. Juhl Knudsen.

Søskende

Nis Nissen blev født den 7. marts 1841 i Sottrup. Han blev gift den 3. oktober 1867 i Tønder med Appeline Christine Benedicte Schuldt, datter af barber Johann Schuldt og Maria Agerbæk.

Nis blev uddannet lærer på Tønder seminarium, hvorfra han blev dimitteret i 1862. Hans første ansættelse var i Kollund, Bov sogn, hvor han underviste fra 1862 til 1863. I 1863 fik han ansættelse ved den danske borgerskole i Flensborg. Her var han indtil 1870. I 1867 blev han førstelærer ved skolen og samtidig degn ved Helligåndskirken i Flensborg.

I 1870 blev Nis ansat som lærer, degn og organist i Dybbøl, hvor han efterfulgte lærer Hans Asmus Jessen. Nis var ansat i Dybbøl indtil sin tidlige død den 10. april 1888.

Hans Christian Nissen blev født den 26. marts 1843 i Sottrup og døbt den 6. april i kirken. Hans blev konfirmeret i Sottrup kirke i 1858. Hans Christian blev husmand i Sottrup. Han blev gift den 2. maj 1872 i Dybbøl kirke med Margarete Marie Henningsen. Hans og Margarete fik 10 børn:

***Marie Christine Nissen** blev født den 24. marts 1873 i Sottrup og blev døbt i kirken den 14. april. Faddere ved dåben var: Marie Christine Nissen fra Sottrup, Peter Hansen Nissen fra Sottrup og Dorthea Christensen.

***Conrad Andreas Nissen** blev født den 10. marts 1874 i Sottrup og døbt i kirken den 6. april. Faddere ved dåben var; Conrad Andreas Nissen fra Sottrup, Hans Andersen fra Svejstrup og Margarethe M. Staugaard fra Dybbøl.

***Claus Peter Nissen** blev født den 5. juli 1875 i Sottrup og blev døbt i kirken den 1. august. Faddere ved dåben var: Jørgen Peter Henningsen, Christen Lerche fra Broager og Nicoline Vilhelmine Nissen fra Sønderborg.

***Hans Christian Nissen** blev født den 13. september 1876 i Sottrup og blev døbt i kirken den 15. oktober. Faddere ved dåben var: Nis Nissen fra Dybbøl, Peter Ankersen fra Torsbøl og Anna Christensen fra Broagerland.
Hans Christian døde den 23. august 1881 i Sottrup kun 5 år gammel og blev begravet på Sottrup kirkegård den 27. august.

***Nis Nissen** blev født den 2. februar 1878 i Sottrup og blev døbt den 8. februar i kirken. Faddere ved dåben var: Nis Kuntz i Sottrup, Christine Nissen i Møllemark og Doris Henningsen.

***Emil Nissen** blev født den 24. januar 1879 i Sottrup og døbt den 16. februar i kirken. Faddere ved dåben var: Pastor Elvinsen i Dybbøl, Peter Christiansen Schmidt i Dybbøl samt Anna Marie Jacobsen i Kværlund.
Emil døde den 22. september 1880 i Sottrup og blev begravet på den 27. september.

***Cecilie Abeline Nissen** blev født den 18. marts 1880 i Sottrup og døbt den 11. april i kirken. Faddere ved dåben var: Abeline Nissen i Dybbøl, Sophie Larsen Staugaard i Staugaard samt Christine Ludvigsen i Dybbøl.

***Nicoline Christina Nissen** blev født den 25. maj 1881 i Sottrup og lev døbt den 19. juni i kirken. Faddere ved dåben var: Christina Christensen i Møllemark, Christina, samt Peter Jacobsen.
Nicoline døde den 28. maj 1890 i Dybbøl og blev begravet på Dybbøl kirkegård den 2. juni. Nicoline blev 9.år.

***Hans Christian Nissen** blev født den 20. juli 1883 i Sottrup og blev døbt den 12. august 1883 i kirken. Faddere ved dåben var: Hans Christensen i Blans, Hans og Christine

Staugaard fra Staugaard. Hans døde den 24. november 1883 i Sottrup og blev begravet den 28. november. Han blev 4. måneder.

***Emil Nissen** blev født den 1. juli 1886 i Dybbøl og døbt den 18. juli i kirken. Faddere ved dåben var: Peter Hansen Nissen fra Dybbøl, Jens Schuldt i Sønderborg og Anne Jensen i Dybbøl.

Emil døde den 2. april 1896 i Dybbøl og blev begravet den 29. april. Emil blev 10 år gammel.

Hans Christian Nissen døde i Dybbøl den 3. februar 1900 og blev begravet den 8. februar, knap 57 år gammel.

Nicoline Christine Nissen blev født den 13. marts 1848 i Sottrup og døde samme sted den 31. marts 1849. Hun blev kun et år gammel.

Nicoline Vilhelmine Nissen blev født i Sottrup den 9. december 1856. Hun blev døbt i Sottrup kirke den 29. december. Faddere ved dåben var: Vilhelmine Cecilie Elisabeth Asmussen på Sandbjerg, Cecilie Margretha Kröger i Dybbøl og Jørgen Marcussen i Staugaard.

Nicoline blev gift den 25. oktober 1881 i Sottrup kirke med løjtnant Hans Peter Christensen. Hans Peter blev født den 24. oktober 1857. Hans Peter og Nicoline fik følgende børn:

***Marie Christine Christensen** blev født i Blans den 27. oktober 1883 og døbt i Ullerup kirke den 2. december. Faddere ved dåben var: Marie Christine Nissen fra Sottrup, Peter Jacobsen fra Sottrup samt Maria Hansen fra Blans Ortfeld.

***Juliane Christensen** blev født i Blans den 17. juni 1886 og døbt i Ullerup kirke den 11. juli. Faddere ved dåben var; Metta Maria Petersen, Anna Maria Møller og Hans Jørgen Terkelsen, alle fra Blans.

Juliane blev kun 3 år og 8 måneder. Hun døde i Blans den 10. februar 1890 og blev begravet i Ullerup den 17. februar.

***Conrad Andreas Christensen** blev født i Blans den 20. december 1889 og døbt i Ullerup kirke den 20. januar. Faddere ved dåben var: Conrad Andreas Nissen i Sottrup (morfar), Carl Hansen Felsted og Maria Graa fra Blans.

***Juliane Margarethe Christensen** blev født i Blans den 18. november 1891 og døbt i Ullerup kirke den 25. november. Faddere ved dåben var; Margarethe Nissen i Dybbøl, Dorothea Friborg i Blans samt Peter Hansen Nissen i Tombøl (morfar).

***Peter Christensen** blev født i Blans den 15. maj 1894 og døbt i Ullerup kirke den 10. juni. Faddere ved dåben var: Peter Lassen Blansholz, Peter Nissen fra Tombøl samt Eline Nederberg fra Baurup.

Familien Christensen / Nissen ses ikke i Blans efter 1894, så de må være flyttet til et andet sogn, måske som følge af hans stilling i hæren.

16/10 Christine Margrethe Asmussen, Holbøl sogn Åbenrå amt

Født 20. december 1851 i Kjelstrupskov, Holbøl sogn

Døbt 28. december 1851 i Holbøl kirke

Konfirmeret 11. marts 1866 i Holbøl kirke

Gift 28. april 1876 i Holbøl kirke

Peter Hansen Nissen

Død 31. juli 1913 i Vamdrup

Begravet 6. august 1913 på Kolding Kirkegård

Forældre (32/19) Hans Peter Asmussen

Født 17. februar 1821 i Kjelstrupskov

Død 9. februar 1904 i Flensborg

(32/20) Anne Margrethe Jessen

Født 1. april 1818 i Hønsnap

Død 16. februar 1895 i Kjelstrupskov

Søskende	Asmus Asmussen	f. 27. december 1852	d. 27. juni 1901
	Hans Jessen Asmussen	f. 15. december 1854	d. 21. februar 1870
	Hans Peter Asmussen	f. 06. november 1855	d. 27. februar 1856
	Anne Margrethe Asmussen	f. 30. december 1856	d. 09. februar 1857
	Peter Asmussen	f. 01. februar 1858	d.
	Jes Asmussen	f. 30. oktober 1859	d.

Christine Margrethe Asmussen blev født den 20. december 1851 i Kjelstrupskov og døbt i Holbøl kirke den 28. december. I kirkebogen har præsten skrevet følgende om dåben: Christina Margaretha Asmussen, ægte datter af Kaadner Hans Peter Asmussen og Anna Margaretha født Jessen i Kjelstrupskov.

Faddere: 1. Catherina Hockerup i Hønsnap. 2. Maria Boysen, ibidum. 3. Asmus Asmussen fra Kjelstrupskov.

Christine Margrethe blev koppevaccineret 29. august 1854.



Holbøl kirke

Christine døde den 31. juli 1913 i Vamdrup hos sin søn Hans Peter Nissen og svigerdatter Anna Herse.

Søskende:

Asmus Asmussen blev født i Kjelstrupskov den 27. december 1852 og døbt i Holbøl kirke den 9. januar 1853. Faddere ved dåben var: Hans Jessen fra Hønsnap, Hans Jensen ibidum samt Metta Maria Asmussen fra Kjelstrupskov. Asmus var gift 2 gang.

Han blev gift i Holbøl kirke første gang den 3. maj 1878 med Anne Margaretha Andresen, født 2. april 1853 i Rinkenæs, datter af Andreas Andresen og hustru Anna Catharina Bek. Asmus og Anne fik 3 børn.

***Hans Andreas Asmussen** blev født den 7. januar 1879 og blev døbt i Holbøl kirke den 14. januar. Faddere ved dåben var: Andreas Andresen i Kollund, Jes Asmussen i Kjelstrupholz samt Margaretha Martens i Hockerup.

***Peter Asmussen** blev født den 6. juni 1882 og døbt i Holbøl kirke den 26. juni. Faddere ved dåben var: Hans Peter Asmussen i Kjelstrupholz, Peter Asmussen ibidum, samt Louise Pohlmann i Baic.

***Asmus Asmussen** blev født den 6. marts 1890 og døbt i Holbøl kirke den 25. marts. Faddere ved dåben var: Christian Fals fra Kjelstrupholz, Peter Nissen fra Flensburg samt Anna Margaretha Asmussen fra Kjelstrupholz.

Anne Margrethe Andresen døde den 27. juni 1893 i Kjelstrupholz.

Asmus blev gift anden gang den 12. august 1894 med Anne Andersen fra Kruså. Anne Andersen blev født den 19. januar 1854. Hun var således 40 år, da hun giftede sig med Asmus. Asmus døde i Kjelstrupholz den 27. maj 1901 og blev begravet den 31. maj på Holbøl kirkegård.

Hans Jessen Asmussen blev født i Kjelstrupskov den 15. december 1854 og blev døbt i Holbøl kirke den 26. december. Faddere ved dåben var: Jacob Asmussen i Holbøl, Hans Jessens' kone i Hønschnap samt Jacob Asmussen i Geel.

Hans Jessen døde i Kjelstrupskov den 20. februar 1870, kun godt 15 år gammel og blev begravet på Holbøl kirkegård den 25. februar.

Hans Peter Asmussen blev født i Kjelstrupskov den 6. november 1855 og døbt i Holbøl kirke den 15. november. Faddere ved dåben var: Nis Peter Hokkerup fra Hønsnap, Anna Margretha Schmidt fra Geel samt Erich Lorenzen fra Kjelstrupholz.

Hans Peter døde ca. 4 måneder gammel den 27. februar på Kjelstrupholz og blev begravet på Holbøl kirkegård den 2. marts.

Anne Margrethe Asmussen blev født i Kjelstrupskov den 30 december 1856 og døbt i Holbøl kirke den 18. januar 1857. Faddere ved dåben var: Baltasar Asmussen i Tomsbøl, Nis Jessen i Vilsbech og Botilde Lorenzen i Holbøl.

Anne Margrethe døde den 9. februar 1857 ca. 1 måned gammel og blev begravet på Holbøl kirkegård den 15. februar.

Peter Asmussen blev født den 1. februar 1858 i Kjelstrupskov og døbt i Holbøl kirke den 7. februar. Faddere ved dåben var: Peter Petersen Schmidt i Geel, Thomas Hokkerup i Hønschnap samt Karen Thomsen i Holbøl. Peter blev uddannet murer.

Peter blev gift den 4. maj 1883 i Holbøl kirke med Eline Christine Carlsen. Eline blev født den 14. marts 1861 i Schobøl og døbt den 6. juni. Eline var datter af Jürgen Hansen Carlsen og Maren Petersen.

Jes Asmussen blev født den 30. oktober 1859 i Kjelstrupskov og døbt i Holbøl kirke den 6. november. Faddere ved dåben var: Rasmus Hansen i Hokkerup, Hans Jessen i Hønschnap og Hanne Christine Mørch i Kjelstrupholz.

Jes blev gift med Marie Sødekvist.

16/11	Johann Friedrich Herse, arbejdsmand i Tråsbøl Åbenrå amt		
Født	30. marts 1848 i Åbenrå		
Døbt	9. april 1848 i Åbenrå kirke		
Konfirmeret	13. marts 1864 i Åbenrå kirke		
Gift	16. januar 1877 i Felsted kirke Kirstine Schmidt		
Død	12. oktober 1917 på Andholm, Øster Løgum, Sønder Rangstrup sogn, Åbenrå.		
Begravet	17. oktober 1917 på Øster Løgum kirkegård		
Forældre	(32/21) Andreas Herse, murersvend Født 18. november 1810 i Åbenrå Død 15. december 1883 i Åbenrå		
	(32/22) Dorothea Lauritzen Født 1805 i Nieby, Kirchspiel Wein, Jylland Død 13. oktober 1854 i Åbenrå		
Børn	Anna Dorothea Herse	f. 24. april 1877	d. 04. dec. 1918
	Andreas Jensen Herse	f. 05. januar 1879	d. 30. maj 1916
Søskende	mor: Dorothea Lauritzen		
	Adolph Christopher Albert Herse	f. 18. august 1839	d. 21. juli 1903
	Christina Maria Herse	f. 18. marts 1841	d. efter 1883
	Andreas Jensen Herse	f. 16. marts 1842	d. før 1883
	Maria Christina Herse	f. 27. april 1843	d. 12. april 1844
	Maria Christina Herse	f. 26. oktober 1846	d. 19. sep. 1857
Halvsøskende	mor: Eline Thimsen		
	Anna Maria Herse	f. 28. december 1863	d. efter 1883
	Dorothea Laurine Herse	f. 24. maj 1868	d. 08. juni 1870

Johann Friedrich Herse blev født den 30. marts 1848 i Åbenrå og døbt i kirke den 9. april samme år. Vidner ved dåben var: Johann Heinrich Rohde, Adolf Friedrich Poulsen og Anna Ida Callesen.

Johan blev gift med Kirstine Schmidt i Felsted kirke den 16. januar 1877. Johann var da ungarl. Han boede dengang i Tombøl. Ægteskabet er ifølge ægteskabsprotokollen indgået med forældrenes samtykke. Vidner til brylluppet var Hermann Friedrich Wilhelm Johanning fra Tråsbøl og Hans Iversen fra Tråsbøl. Det ser ud til, at det var et passende tidspunkt at holde bryllup, da Anna Dorothea blev født 3 måneder efter.

Søskende

Adolph Christopher Albert Herse blev født den 18. august 1839 i Åbenrå. Adolph immigrerede til Australien og navnet Herse blev til Hersey. Adolph blev gift i Adelaide den 14. december 1863 med Mary Fry. Mary blev født i Monmouth Wales den 21. september 1841. Hun var datter af Robert Fry og Margaret Williams. Adolph døde den 21. juli 1903 i Adelaide og blev begravet på Athelstone Cemetary, Adelaide. Mary Fry døde den 25. august 1927 i Home of Peace, Subiaco, Western Australia.

Ved Adolph' far' begravelse i 1883 er der noteret i kirkebogen, at Adolph var emigreret til USA. Men det var ikke tilfældet. Han havde taget hyre på et skib, som skulle til Australien. Efter ankomst til Australien rømmede Adolph og var i en uge eftersøgt af australsk politi. Men de fandt ham åbenbart ikke, for han blev i landet og havde efterfølgende aldrig kontakt med sin familie i Danmark. Han må også i sidste ende have haft det lidt hårdt, for han endte som alkoholiker.

Adolph og Mary fik 7 børn:

***William Albert Hersey** blev født den 28. oktober 1863 i Salisbury, Adelaide. William blev døbt den 3. oktober 1889 i St. Martin's Campbell Town, South Australia. William var da 26 år. William blev gift 1889 i Norwood Payneham St. Peters, South Australia med Alice Jemina Gridley. Alice blev født den 2. oktober 1868 i Adelaide som datter af William Walter Gridley og Sara Ann Robertson Stow.

William Alberts dåb i 1889 kunne være en betingelse for at blive gift med Alice.

Alice Jemina døde den 16. december 1933 i Finness Street 49, Marion, South Australia.

William Albert døde den 13. marts 1941 i Finness Street 49, Marion, South Australia.

William og Alice fik 9 børn:

****Edith Louise Hersey** blev født den 2. juni 1891 i Athelstone, South Australia.

Edith døde den 21. juni 1916 i E. Coolgardie. Hun blev gift i 1916 i E. Coolgardie med Reginald Dawson. Reginald blev født i 1887 i Buxton, Derbyshire, England og han døde i april 1971 i Bassendean, W. Australia. Edith og Reginald fik 1. barn:

*****Joseph Reginald Dawson** blev født den 3. juni 1916 i Kalgoorlie og døde den 20. juli 1990 i Fremantle, W. Australia.

****Alice Beatrice (Bettie or Bessie) Hersey** blev født den 15. december 1892 i

Adelaide og hun døde den 30 januar 1971 i E. Coolgardie. Alice blev gift den 10. juli 1918 i E. Kalgoorlie med Allan Mc Kenzie Mackintosh Scott. Allan blev født den 28. september 1891 i Largs Bay, South Australia som søn af Richard Walker Scott. Allan døde den 28. august 1968.

****William Alfred Hersey** blev født i 1894 i Adelaide og døde samme sted den 25. maj 1970. William blev gift med Julia May Butchart den 23. juli 1921 i Holy Trinity Church, North-Terrace. Julia blev født den 11. Maj 1899 i Adelaide, som datter af Robert Edward Mutchart og Louisa Dicker.

****Albert Charles Hersey** blev født i 1896 i Adelaide og døde samme sted den 31. januar 1949.

****Gertrude May (Gertie) Hersey** blev født i 1898 i Adelaide og døde samme sted den 15. september 1962. Gertie blev gift den 12. april 1926 i Adelaide med Bernard George Lewis. Bernard blev født den 28. juni 1901 i Bristol, England som søn af George Lewis. Bernard døde den 6. februar 1958 i Adelaide, Australien.

****Robert Frederick Hersey** blev født den 13. september 1900 i Brighton, South Australia og døde den 4. april 1962 i Brighton, St. Judes, Anglican. Han blev gift den 19. september 1936 i Magil, South Australia med Ida Sophie Hausler. Ida Sophie blev født den 26. februar 1906 i Geranium Plain, South Australia som datter af Frederick Samuel Hausler og Emma Augusta Kuhl. Ida Sophia døde den

7. maj 1977. Robert og Ida Sophie fik 2 børn:

*****Stanley George Hersey** blev født i 1943 og døde den 24. september 2002 i Adelaide.

*****Keith Hersey** født 25. april i 1939, 1940 eller 1944. Han blev gift med Patricia Clark, datter af John Joseph Thomas Clark. Keith og Patricia fik 2 Børn:

******Leif Anders Christian Hersey** blev født i 1975. Han blev gift med Melissa Tilbrook. Leif og Melissa fik 2 børn:

*******Hudson Anders Hersey**, født 2008

*******Edward Christian Hersey**, født 2009

******Kristen Keese Hersey** blev født i 1977

****Olive Muriel Hersey** blev født den 29. oktober 1902 i Adelaide og døde samme sted den 14. juni 1976.

****John Walter (Jack) Hersey** blev født den 6. april 1906 i Adelaide og døde samme sted den 1. september 1972. Han blev gift, navn ukendt. John og hans kone fik 2 børn:

*****William Hersey**

*****Trevor Hersey**

****Garnet George Hersey** blev født den 15. maj 1909 i Athelstone, South Australia og han døde den 5. januar 1931 i Marion, Adelaide.

***Robert Albert Hersey** blev født i Adelaide 1866 og døde samme sted i 1875.

***Amelia Ann Hersey** blev født i Adelaide 1870 og døde samme sted i 1875.

***John Ernest Hersey** blev født den 30. december 1872 i Athelstone, Adelaide. Han blev gift med Charlotte Winifred Bolton i 1904. Charlotte blev født den 16. februar 1885 som datter af George W. Bolton og Emily Fry. John Ernest døde den 15. januar 1946 i Cape Town, Sydafrika. Han blev begravet på Woltemade Cemetary, Maitland i Cape Town. Charlotte Winifred døde den 21. april 1960 i Bulawayo, Southern Rhodocia og blev begravet på Woltemade Cemetary, Maitland i Cape Town. John og Emily fik 4 børn:

****Edward Harold Hersey** blev født den 10. marts 1910 i Cape Town og døde i 1987 i Durban. Edward Hersey blev gift med Maud O'Sullivan, datter af Mr. O'Sullivan og Ginger. Edward og Maud fik 1 barn:

*****Denis Edward Hersey** blev født den 15. april 1941 i Johannesburg, South Africa. Han døde i 1977 i Durban SA. Denis blev gift med Cynthia Ann.

****Estella Doris Remmington Hersey** blev født den 25. maj 1906 i Cape Town. Hun døde den 30. oktober 1977 i Bulawayo, Southern Rhodesia (Zimbabwe). Estella blev gift med Cecil John Remmington Negus. Cecil John blev født i Southhampton i 1906 som søn af Charles William Negus og Mary Margaret Remmington. Han døde i Bulawayo, Southern Rhodesia. Estella og Cecil John fik 3 børn:

*****Lionel Mervin Negus** blev født i 1933. Han blev gift med Margaret Thomsen, datter af Andrew Thomsen. Margaret døde i Vancouver, Canada den 21. november 2010. Lionel og Margaret fik 4 børn:

******Sally Yehia Negus.** Hun blev gift med Sam Yahia. De fik 3 børn:

*******Andrew Yehia** født 1996

*******Sophie Yehia** født 1998

*******Leo Yehia**

******Christopher Negus** blev født i 1964. Han blev gift med Olive. Christopher og Olive fik 3 børn:

*******Ashley Negus**

*******Rachel Negus**

*******Ryan Negus**

******Russell Negus.** Han blev gift med Ronnie. De fik 3 børn:

*******Victoria Negus** blev født i 1991

*******Remmy Negus** blev født i 2001

*******Charlie Negus** blev født den 1. maj 2006

******Andrew Negus** født i 1969. Han blev gift med Nadine. De fik 1 barn:

*******Lily Negus** blev født i september 2007

*****John Cedric Remmington Negus** døde i 1993 i Durban. Han blev gift med June Elizabeth Marjorie Grenfell, datter af Charles Granville Grenfell og Zoe Dodd. John og June fik 2 børn

******David Negus** blev født i 1953. Han blev gift med Charlene den 28. april 1980. Charlene er født den 23. august 1957 i Pretoria.

******Brian Negus** blev født i 1955

*****Mary Margaret Negus** blev født den 6. februar 1936 i Bulawayo og døde samme sted den 8. februar 2014. Hun blev gift med Osment Joseph (Chucks) Conolly. Osment Joseph blev født den 24. december 1931 og døde den 8. marts 2013 i Bulawayo, Zimbabwe. Mary og Osment fik 3 børn:

******Robert Clive Conolly** blev født den 1. april 1955 i Bulawayo, Southern Rhodesia. Han blev gift. Robert og hans kone fik 4 børn:

*******Taryn Conolly**

*******Ben Conolly** blev født den den 22. april 1989

*******Jed Conolly**

*******Lauren Conolly**

******Kathleen Ann Woodruff Conolly** blev født den 2 august 1956 i Bulawayo. Kathleen blev i sit første ægteskab gift med Mr. Woodruff. I sit andet ægteskab med Mr. McMullen. Kathleen og Mr. Woodruff fik 2 børn:

*******Kelly Woodruff** blev født 3. august 1984

*******Luke Woodruff** blev født den 18. august 1986.

******Alison Sarah Conolly** blev født den 6. maj 1966 i Bulawayo

****Leonard John Hersey** blev født den 19. oktober 1911 i Arnold Street 59c, Observatory, Woodstock, Cape Town. Han døde den 3. december 1997 i Letie Theron Home, Hemanus, South Africa. Leonard donerede sin krop til medicinsk forskning på Grotte Schuur Hospital. Han blev gift med Joyce. Deres barn:

*****Esme Lorraine Hersey** blev født den 22. august 1944 i Southern Rhodesia. (Esme blev adopteret af Leonard idet Esme var Joyse's barn fra et tidligere forhold).

****Arthur Ronald Hersey** blev født den 20. marts 1922 i Cape Town. Han blev uddannet el-ingeniør. Arthur Ronald døde i Cape Town den 6. november 2009. Han blev gift den 12. marts 1949 i Riversdale med Jacomina Hendrine Sophia Joubert. Jacomina Hendrine blev født den 25. august 1921 i Riversdale som datter af Stefanus Gerhardus Joubert og Cornelia Christina. Jacomina døde den 29. januar 2010 i Cape Town. Jacomina og Arthur Ronald fik 2 børn:

*****Anne Hersey** blev født den 25. maj 1951 i Cape Town. Hun blev gift den 2. februar 1974 i St. Stephens Anglican Church, Pineland, Cape Town med David James Hamilton. James er søn af Atholl Fraser og Margaret Hamilton. David (junior) blev født den 20. januar 1945 og døde den 19. december 1989 i Pretoria North, South Africa. Anne Hersey og David Hamilton fik 3 børn:

*******Susan Jane Fraser** blev født den 22. november 1977 i Mowbray, Cape Town. Susan blev gift den 25. oktober 2008 i Range Chapel, Tokai, Cape Town med Alan Michael Everett som er søn af Brain Everett og Claire Everett.

******Gareth Alistair Fraser** blev født den 27. juni 1980 i Park Lane Hospital, Johannesburg.

******Gillian Anne Fraser** blev født den 3. oktober 1982 i Bloemfontein,

South Africa.

*****John Edward Hersey** blev født den 9. marts 1960 i Cape Town. John døde i foråret 2017.

***Edith Amelia Hersey** blev født den 26. oktober 1875 i Adelaide. Hun blev døbt den 3. oktober 1889 i St. Martim's Campbelltown, South Australia. Edith blev gift i 1902 i Kent Town Methodist church, Kent Town, Adelaide med Henry Solomon (Harry) Packer. Harry blev født den 24. maj 1871 i Adelaide som søn af Nathaniel Packer og Alice Julia White. Henry Solomon Packer døde den 4. december 1939 i Canning. Han blev begravet på Karrakatta Cemetery. Edith Amelia døde den 24. januar 1954 i Highbury, Albany highway, Cannington. Edith og Harry fik 5 børn:

****Jack Frederick Packer** blev født den 8. januar 1904 i Norwood Payneham St. Peters, South Australia og døde i Perth i 1994. Han blev gift den 2. maj 1942 i Wesley Church, Perth med Barbara Olive Phillips, datter af Earnest Phillips og E. Carr. Barbara blev født i Poole, Dorset England og hun døde i 1993 i Perth. Jack Frederick og Barbara fik 1 barn:

*****Lynette Barbara Packer** blev født den 21. april 1950 på King Edward Memorial Hospital, 374 Bagot Road, Subiaco W. Australia. Hendes første ægteskab var med Ronald Graden. Lynette og Ronald fik 2 børn

******Elizabeth Graden** blev gift med Mr. Aitken

******Michelle Graden**

Hendes andet ægteskab var med Kenneth Dawson.

****Arthur Henry Packer** blev født i 1906 i Canning og døde i Perth i 1989. Han blev gift med Amy Joan Spanon. Amy blev født de i 1919 i Boulder som datter af Octavius W. Spanon og Jessie Emma Francis. Amy døde i Perth i 1992. Amy og Arthur fik 1 barn:

*****Kimberley Arthur Packer** blev født den 16. januar 1951 på King Edward Memorial Hospital, 374 Bagot Road, Subiaco, W. Australia. Han blev gift med Robyn Sandra Dawson. Robyn blev født den 29. juni 1950. Kimberley og Robyn fik 2 børn:

******Scott Kimberley Packer** blev født den 2. oktober 1971. Han blev gift med Elizabeth Divine. Scott og Elizabeth fik 4 børn:

*******Susan Parker** blev født den 30. juli 1997

*******Charlotte Erean Packer** blev født den 7. juni 1999

*******David Scott Packer** blev født den 7. marts 2001

*******Patrick Edward Packer** blev født den 28. april 2003

******Vanessa Aimy Packer** blev født den 7. april 1976. Hun blev gift med Daniel Kulker. Vanessa og Daniel fik 2 børn:

*******Brayden Daniel Kulker** blev født den 5. juli 2001

*******Tristen Kim Kulker** blev født den 5. januar 2003

****George William Packer** blev født den 26. april 1912 i Canning og døde i Perth i 1989. Han blev gift den 31. januar 1948 med Hellen Santer (Lulla) Jennings. Hellen Santer blev født den 19. oktober 1918 i Lily and South Street, South Fremantle som datter af John Hocking (Jack) Jennings og Queenie Dawson

****Edmond (Edward) Harold (Ted) Packer** blev født den 8. marts 1918 i Cannington og døde den 10. oktober 2002 i Perth. Han blev gift den 5. juli 1941 i Cue, Australien med Dulcie Mary Laing. Dulcie Mary blev født den 7. september 1920 i Swan som datter af James Edward Laing og Dulcie Pearl Spruce. Dulcie Mary døde i juli 2001. Edmond og Dulcie Mary fik 2 børn:

*****Mary Jeanette Carter** blev født den 3. oktober 1942 på Sister Seaborn's Nursing Home, Victoria Park. Hun blev gift den 23. januar 1965 med Athol Lynsey Carter. Athol Lynsey blev født den 2. juli 1968 som søn af John Carter og Elsie Ester Fairclough. Mary Jeanette og Athol fik 2 børn:

******Deborah Jeanette Carter** blev født den 2. juli 1968. Hun blev gift den 19. september 1993 med Brett James Screen. Brett James blev født den 22. januar 1965. Deborah og Brett fik 2 børn:

*******Emma Jeanette Screen** blev født den 7. oktoberr 2001

*******Jessei Sarah Screen** blev født den 2. september 2003

******Anita Mary Carter** blev født den 12. maj 1971. Hun blev gift den 19 oktober 1997 med Duncan Debroy Screene. Duncan blev født den 22. september 1969.

*****Garry Edmund Packer** blev født den 27. marts 1958. Han blev gift første gang med Sue Lawton. Garry og Sue fik 1 barn:

******Matthew Packer** blev født i 1992

Garry Edmund blev gift anden gang Lynette. Garry og Lynette fik et barn:
******Tanieka Cloudesley Packer.**

****Doris Packer.** Hun blev gift med Arthur Smith. Doris og Arthur fik 3 børn:

*****Janice Smith**

*****Peter Smith**

*****Pamela Smith**

***Alice Maud Hersey** blev født I 1878 I Adelaide og døde same sted I 1879.

***Frederick Charles Hersey** blev født i Adelaide i 1881 og døde den 10. juni 1936 på John of God Hospital, Hill 60, Belmont. Han blev begravet på Karrakatta Cemetery, Belmont, W. Australia.

Christina Maria Herse blev født den 18. marts 1841 i Åbenrå og døbt i kirken den 28. marts. Faddere ved dåben var: Henriette Petersen, Anna Marie Christ. Ingermann og Marius Fr. Christ. Rathje.

Christina Maria blev gift første gang den 20. august 1869 i Løjt, Åbenrå amt med skrædder Claus Jacob Andresen. Claus Jacob blev født den 9. januar 1823 som søn af Hans Johannsen Andresen og Marie Christine Matthiesen. Christina Maria og Claus Jacob fik 4 børn:

***Johannes Andresen** blev født den 6. juni 1870 i Løjt og døbt den 24. juni samme år.

***Adolph Christopher Andreas Andresen** blev født den 4. januar 1872 i Løjt og døbt den 23. januar samme år.

***Marie Dorothea Laurine Andresen** blev født den 5. juli 1873 i Løjt og blev døbt den 26. juli samme år.

***Claus Jacob Andresen** blev født den 30. april 1878 i Løjt og døbt den 13. maj samme år.

Claus Jacob (senior) døde den 2. oktober 1877 i Løjt og nåede ikke at se sit fjerde barn, som fik hans navn i dåben.

Christina Maria blev gift anden gang den 1. august 1879 i Løjt med skrædder Christian Petersen Dall. Christian blev født den 31. august 1849 som søn af Isaaq Petersen Dall og Lene Fredericksdatter.

Andreas Jensen Herse blev født den 16. marts 1842 i Åbenrå og døbt i kirken den 28. marts. Faddere ved dåben var: Christian Thomsen, Johann Andresen og Catharina Hedwig Wendeborn.

I 1845 boede Andreas Jensen og hans familie i Åbenrå, 3. kvarter, Neue Brücke nr. 45. Andreas blev konfirmeret i Åbenrå kirke den 14. marts 1858. Ved hans konfirmation er der i kirkebogen noteret, at Andreas blev vaccineret den 13. september 1852.

Ved folketællingen i 1860 for Åbenrå, Rise, Åbenrå Landsogn, var Andreas Jensen ansat som tjenestedreng på Nymølle hos mølleforpagter Johan Nielsen Jepsen. Andreas var da 17 år. Ved denne folketælling blev hans familie navn stavet Herze.

Andreas videre livsforløb er ikke kendt. Ifølge kirkebøgerne er han ikke død i Åbenrå, Rise eller Løjt sogn.

I 1879 blev en søn af Andreas bror Johann Friedrich døbt Andreas Jensen Herse. Det kunne indikerer, at Andreas var død forinden.

Endvidere er Andreas ikke nævnt i kirkebogen ved hans fars bisættelse i 1883, hvor præsten har noteret, hvilke børn der blev efterladt. Det antages, at Andreas døde inden 1879.

Maria Christina Herse blev født den 27. april 1843 i Åbenrå og døbt i kirken den 7. maj. Faddere ved dåben var: Ida Helena Andresen, Christina Callesen og Johann Christopher Freese. Maria Christina døde den 12. april 1844 i Åbenrå.

Maria Christine Herse blev født den 26. oktober 1846 i Åbenrå og døbt samme sted den 19. september 1857.

Halvsøskende

Anna Maria Herse blev født den 28. december 1863 i Åbenrå. I 1883 opholdt Anna Maria sig i Flensborg.

Dorothea Laurine Herse blev født den 24. maj 1868 i Åbenrå. Hun døde samme sted den 8. juni 1870.

16/12	Kirstine Schmidt fra Tråsbøl, Åbenrå amt		
Født	30. juni 1853 i Tråsbøl		
Døbt	17. juli 1853 i Felsted kirke		
Konfirmeret	5. april 1868 i Felsted kirke		
Gift	16. januar 1877 i Felsted Johann Friedrich Herse		
Død	17. april 1930 på Andholm, Øster Løgum, Sønder Rangstrup sogn, Åbenrå amt		
Begravet	22. april 1930 på Øster Løgum kirkegård		
Forældre	(32/23) Søren Dinesen Schmidt Født 5. juli 1806 i Sønder Skærbæk, Hviding herred, Tønder amt Død 12. maj 1877 i Tråsbøl		
	(32/24) Anna Cathrina Bilstoft Født 22. august 1809 i Lindum, Viborg amt Død 13. november 1886 i Tråsbøl		
Søskende	Voldborg Marie Schmidt	f. 16. juni 1832	d.
	Laue Christensen Schmidt	f. 4. maj 1834	d.
	Maria Cathrina Schmidt	f. 6. marts 1836	d.
	Dins Christensen Schmidt	f. 5. oktober 1838	d.
	Peter Christensen Schmidt	f. 29. juli 1841	d.
	Christian Thomsen Schmidt	f. 25. maj 1844	d.
	Anna Maria Schmidt	f. 17. april 1847	d.
	Christen Peter Schmidt	f. 25. december 1849	d.

Kirstine blev døbt i Felsted kirke den 17. juli 1853. Faddere ved dåben var: Lorents Gehler' hustru Kirstina, pigen Anna M. Brodersen og ungkarl Rasmus Klausen.

Søskende

Voldborg Marie Schmidt blev født den 16. juni 1832 i Tråsbøl og døbt i Felsted kirke den 24. juni. Faddere ved dåben var: Jens Andresen, Sidsel Cathrina Jensen og Jürgen Andersen, alle fra Tråsbøl.

Voldborg blev gift med Johanning fra Tråsbøl.

Laue Christensen Schmidt blev født den 4. maj 1834 i Tråsbøl og døbt i Felsted kirke den 18. maj. Faddere ved dåben var: Laue Chrestensen, Jacob Clausen samt Maria Jensen, alle fra Tråsbøl

Maria Cathrina Schmidt blev født den 6. marts 1836 og døbt i Felsted kirke den 13. marts. Faddere ved dåben var: Søn af Hans Mathiasen, Kirstina Sørensen og Petter Petersen, alle fra Tråsbøl.

Maria blev gift med Wilhelmsen.

Dins Christensen Schmidt blev født den 5. oktober 1838 og døbt i Felsted kirke den 14. oktober. Faddere ved dåben var: Christen Erichsen, Niels Nielsen samt Anna Maria Hansen

Peter Christensen Schmidt blev født den 29. juli 1841 og døbt i Felsted kirke den 8. August. Faddere ved dåben var: Peter Christensen i Tråsbøl, Thoma Iversen i Grüngrist samt Cecilia Lønne.

Christian Thomsen Schmidt blev født den 25. maj 1844 og døbt i Felsted kirke den 2. juni. Faddere ved dåben var: Hustru Christian Thomsen fra Baurup, Hans Christian Clausen fra Tråsbøl, samt Margretha Maria Paulsen i Baurup.

Anna Maria Schmidt blev født den 17. april 1847 og døbt i Felsted kirke den 2. maj. Faddere ved dåben var: Anna Maria Thomsen i Baurup, Helena Duus i Aaenbøl samt Peter Thomsen i Baurup.

Christen Peter Schmidt blev født den 25. december 1849 og døbt i Felsted kirke den 13 januar 1850. Faddere ved dåben var: Christen Jacobsen i Baurup, Peter Petersen i Tråsbøl samt Hansen fra Baurup.

32/17 Conrad Andreas Nissen, kådner, Sottrup sogn

Født 11. juli 1812 på Sandbjerg, Sottrup sogn
 Døbt 17. august 1812 i Satrup kirke (Sottrup kirke)
 Konfirmeret Palme søndag 1828 i Sottrup kirke
 Gift 26. juli 1840 i Sottrup
 Maria Kiestine Andersen
 Død 30. juni 1898 i Dybbøl
 Begravet 5. juli 1898 på Sottrup kirkegård

Forældre (64/33) Nis Nissen, godsinspektør på Sandbjerg Gods
 Født 8. april 1787 i Nordborg på Als
 Død 11. februar 1814 på Sandbjerg Gods

(64/34) Nicoline Christina Möller
 Født 2. august 1784 på Sandbjerg Gods
 Død 22. december 1821 på Sandbjerg Gods

Børn	Nis Nissen	f. 07. marts 1841	d. 10. april 1888
	Hans Christian Nissen	f. 26. marts 1843	d. 03. februar 1900
	Nicoline Christine Nissen	f. 13. marts 1848	d. 31. marts 1849
	Peter Hansen Nissen	f. 11. august 1850	d. 03. februar 1935
	Nicoline Vilhelmine Nissen	f. 09. december 1856	d. efter 1898

Søskende	Maria Christina Nissen	f. 08. januar 1809	d.
----------	------------------------	--------------------	----

Halvsøskende	far: Jes Asmussen		
	Christian Asmussen	f. 23. maj 1817	d.
	Emil Asmussen	f. 27. november 1820	d.

Conrad Andreas Nissen blev født i 1812 på Sandbjerg Gods. Efter dåben i Sottrup kirke skrev præsten følgende: Conrad Andreas Nissen der Inspecteur Nis Nissen auf Sandbjerg and Nicoline Christina geb. Müller eheb. Sohn. Gevattere; Conrad Reventlow, Christian Ohlsen, Maria Haugaard.

Conrad Andreas er dels opkaldt efter grev Conrad Reventlow, som ved dåben stod fadder og dels efter sin farfar Andreas Martin Nissen fra Nordborg

Conrad Andreas blev kådner (boelsmand) i Sottrup. Han blev i 1840 gift med Maria Christina Andersen fra Dybbøl. Selv i 1840 var der plads til kærlighed. Nis, deres første barn, blev født 7. marts 1841, 31 uger efter brylluppet. Og Maria Christina har sikkert været glad for Grev Conrad Reventlow, idet den daværende præst i Sottrup havde indført den skik, at de brude, der ville komme til at føde lidt tidligt efter brylluppet, ikke måtte bære slør. Ved et bryllup, som Grev Conrad Reventlow var indbudt til, og hvor bruden ikke måtte bære slør, skældte greven præsten huden fuld med følgende salut:

”Vil din sorte hund således tortere mine bønder. Jeg befaler, at hun bære slør”

Og således blev det. (Uddrag fra bogen: *”Sandbjerg Mellem Sø og Sund”*)

Ved folketællingen i 1845 bestod familien af følgende:

Conrad Andreas Nissen	33 år	gift	parcelist, født på Sandbjerg
Maria Christina Andersen	30 år	gift	hans kone, født i Dybbøl
Nis Nissen	4 år		deres barn, født i Satrup
Hans Christian Nissen	1 år		deres barn, født i Satrup

Ved folketællingen i 1860 bestod familien af følgende:

Conrad Nissen	48 år	gift	husfader, kaadner, Sandbjerg
Marie Christine Andersen	45 år	gift	hans kone, Dybbøl sogn
Peter Nissen	10 år		deres barn, Fuglsang, Sottrup sogn
Nicoline Nissen	4 år		deres barn, Fuglsang, Sottrup sogn
Ane Margrethe Johansen	23 på	ugift	tjenestepige, Sottrup sogn

Conrad Andreas døde 86 års gammel i Dybbøl den 30. juni 1898 og blev begravet den 5. juli. I kirkebogen er noteret, at han efterlader sig 3 myndige børn, 2 sønner og en datter

Søskende

Maria Christina Nissen blev født den 8. januar 1809, sandsynligvis på Sandbjerg. Hun blev døbt i Dybbøl kirke den 27. januar samme år. I kirkebogen har præsten skrevet følgende: Maria Christina Nissen, Hr, Nis Nissen, Grafs Inspecteur und Nicoline Müllers ehebeliebste Tochter. Gevattere:

1. Maria Brag auf Sandbjerg. (Grev Conrad Reventlows kæreste)
2. Henning Hansen auf Ulderup.
3. Insp. Nissen auf Sandbjerg (hendes far).

Halvsøskende

Christian Asmussen blev født den 23. maj 1817 på Sandbjerg men først døbt i Sottrup kirke den 19. juli samme år. I Sottrup kirkebog har præsten skrevet følgende: Christian Asmussen, der grafs Holzswagts Jes Asmussen und Nicoline geb. Müller eheb. Sohn in Satrup.

Gevattere:

1. Christian Jürgensen,
2. Claus Clausen
3. Catharina Maria Andersen.

Emil Asmussen blev født den 27. november 1820 og døbt den 13. december samme år i Sottrup kirke. I kirkebogen for Sottrup kirke har præsten skrevet følgende: Emil Asmussen, der grafs Holzswagts Jes Asmussen und Nicoline geb. Müller, eheb. Sohn.

Gevattere;

1. Inspektør N. Gelert,
2. Claus Lück
3. Catharina Dorothea Asmussen.

N. Gelert blev inspektør på Sandbjerg efter Nis Nissens død i 1814.

32/18 Marie Kiestine Andersen fra Dybbøl

Født 30. september 1815 i Dybbøl
 Døbt 5. oktober 1815 i Dybbøl kirke
 Konfirmeret 1830 i Dybbøl kirke
 Gift 26. juli 1840 i Sottrup kirke
 Conrad Andreas Nissen
 Død 27. november 1892 i Sottrup
 Begravet 2. december 1892 på Sottrup kirkegård

Forældre (64/35) Hans Andersen
 Født 22. august 1776 i Atzböll /Aadsbøl
 Død 9. december 1822 i Dybbøl

(64/36) Anne Marie Lund
 Født 22. august 1788 på Broager
 Død 10. december 1854 i Dybbøl

Søskende far: Hans Andersen
 Hans Andersen f. 10. juli 1817 d. efter 1845
 Anna Marie Andersen f. 14. september 1821 d. 3. maj 1848

Halvsøskende far: Peter Kröger
 Peter Hinrich Kröger f. 17. september 1825 d.

Marie Kiestine Andersen blev født i Dybbøl den 30. september 1815 og døbt i Dybbøl kirke den 5. oktober 1815. Faddere ved dåben var Kierstine Maria Petersen i Dybbøl, Jürgen Jensen i Sneg og Maria Catrine Hansen i Dybbøl.

Søskende

Hans Andersen blev født i Dybbøl den 10. juli 1818 og døbt i Dybbøl kirke den 12. juli. Faddere ved dåben var: Anders Christensen fra Dybbøl, Peter Petersen fra Beuschauholz og Ellen Jensen fra Dybbøl.

Hans Andersen blev træskoarbejder. Ved folketællingen i 1845 boede han sammen med sin mor i Dybbøl.

Anna Marie Andersen blev født den 14. september 1821 i Dybbøl og blev døbt i kirken den 20. september. Faddere ved dåben var: Anna Marie Jensen, Christian Jacobsen og Anna Kiestine Petersen, alle fra Dybbøl.

Anna Marie blev kun 26 år, 7 måneder og 19 dage. Hun døde den 3. maj 1848 og blev begravet i Sottrup den 7. maj. I kirkebogen har præsten noteret, at hun døde hos Conrad Nissen i Sottrup (hendes svoger) hvortil hun var flyttet på grund af krigens uroligheder.

Halvsøskende

Peter Hinrich Kröger blev født i Dybbøl den 17. september 1825 og døbt i kirken den 25. september samme år. Faddere ved dåben var: Lorenz Christian Kröger fra Basaae, Jens Henrik Thomsen og Margretha Hansen begge fra Dybbøl.

Ved folketællingen for Dybbøl i 1845 var Peter i lære som snedker hos snedkermester Claus Duus i Dybbøl.



Dybbøl kirke

I kirkebogen for Dybbøl er noteret følgende: ”Ungkarl Peter Henriksen Kröger, søn af afdøde inderste Peter Kröger i Dybbøl og sammes ligeledes afdøde hustru Anna Marie f. Lund, født den 17. september 1825, vaccineret den 13. maj 1828, konfirmeret palme søndag 1841, ægteviet den 9. november 1855 med pigen Cecilie Margrethe Christensen, en datter af inderste Lorens Christensen i Dybbøl og hustru Anne Marie f. Petersen, født den 2. januar 1829, vaccineret den 9. marts 1836, konfirmeret palme søndag 1844. Brudgom 30 år og bruden 27 år gammel”:

Ved folketællingen for Dybbøl i 1860 boede Peter hos sin svigerfamilie.

Lorenz Christensen	60 år	gift	husfader og træskomager	Dybbøl
Anne Marie Petersen	57 år	gift	hans kone	Sottrup
Peter Krüger	35 år	gift	hans svigersøn, drejer	Dybbøl
Cecilie F. Christensen	32 år	gift	dennes hustru	Dybbøl
Christian Krüger	2 år		dennes barn	Dybbøl

32/19 Hans Peter Asmussen, kådner i Kjelstrupskov, Holbøl sogn

Født 17. februar 1821 i Kjelstrupskov
 Døbt 25. februar 1821 i Holbøl kirke
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 7. maj 1851 i Holbøl kirke
 Anne Margrethe Jessen
 Død 9. februar 1904 i Flensborg
 Begravet

Forældre (64/37) Asmus Asmussen
 Født 14. februar 1789 i Holbøl
 Død 4. juli 1842 i Kjelstrupskov

(64/38) Christina Lorenzen
 Født 16. juli 1797 i Holbøl
 Død 12. april 1876 i Kjelstrupskov

Børn	Christine Margrethe Asmussen	f. 20. december 1851	d. 31. juli 1913
	Asmus Asmussen	f. 27. december 1852	d. 27. juni 1901
	Hans Jessen Asmussen	f. 15. december 1854	d. 21. februar 1870
	Hans Peter Asmussen	f. 06. november 1855	d. 27. februar 1856
	Anne Margrethe Asmussen	f. 30. december 1856	d. 09. februar 1857
	Peter Asmussen	f. 01. februar 1858	d.
	Jes Asmussen	f. 30. oktober 1859	d.
Søskende	Christina Asmussen	f. 18. november 1823	d.
	Ana Maria Asmussen	f. 12. april 1826	d. 30. august 1834
	Jacob Asmussen	f. 20. februar 1828	d.
	Mette Maria Asmussen	f. 22. april 1830	d.
	Asmus Asmussen	f. 01. juni 1833	d. før 1842
	Catharina Asmussen	f. 21. november 1836	d.

Hans Peter Asmussen blev døbt i Holbøl kirke den 25. februar 1821. I kirkebogen er noteret følgende i forbindelse med Hans Peters dåb: Hans Peter Asmussen, Asmus Asmussen und Christina geb. Lorenzen eheb. Sohn. Gevattere: 1. Hans Peter Lorenzen in Holebüll. 2. Jacob Asmussen Holebüll., 3. Maria Asmussen in Holebüll. Det bemærkes, at der ikke er nogen af fadderne som tilhører Anne Margrethe Jessens familie.

Ved folketællingen i 1845 boede der følgende på gården i Kjelstrupskov:

Christina Lorenzen	48 år	enke	husmand, Holbøl
Hans Peter Asmussen	24 år	ugift	deres barn, Holbøl
Jacob Asmussen	17 år		deres barn, Holbøl
Mette Margrethe Asmussen	15 år		deres barn, Holbøl
Asmus Asmussen	12 år		deres barn, Holbøl
Catharina Maria Asmussen	9 år		deres barn, Holbøl

Asmus Asmussen senior døde i 1842 og hans kone Christina havde i 1845 overtaget gården godt hjulpen af deres børn.

Hans Peter Asmussen blev gift med Anne Margrethe Jessen den 7. maj 1851 i Holbøl kirke. I kirkebogen er noteret følgende: *”Ungkarl og kådner Hans Peter Asmussen i Kjeldstrup Skov, ægte søn af salige kådner Asmus Asmussen og Christina født Lorenzen i Kjeldstrup Skov, gl. 30 år og 3 mdr. og pigen Anna Margrethe Jessen i Hønsnap, ægte datter af aftægtsmand Hans Jessen og salige Anna Margrethe født Jørgensen ibid., 30 år og 1 mdr”*.

Hans Peter og Anne Margrethe fik en gård i Kjelstrup Skov, sandsynligvis Hans Peters fødegård.

Ved folketællingen i 1860 for Holbøl, Kjelstrup Skov boede der følgende på Hans Peter’ gård:

Hans Peter Asmussen	39 år	gift	husfader, kaadner	Holbøl sogn
Anna født Jessen	42 år	gift	hans kone	Holbøl sogn
Christine Asmussen	9 år		deres barn	Holbøl sogn
Asmus Asmussen	8 år		deres barn	Holbøl sogn
Hans J. Asmussen	6 år		deres barn	Holbøl sogn
Peter Asmussen	2 år		deres barn	Holbøl sogn
Jes Asmussen	1 år		deres barn	Holbøl sogn
Hans J. Hansen	21 år	ugift	tjenestekarl	Holbøl sogn
Mette M. Bøtger	18 år	ugift	tjenestepige	Holbøl sogn

Hans Peters og Anne Margrethes første barn, Christine Margrethe er navngivet efter hendes farmor og mormor. Deres andet barn Asmus er navngivet efter sin farfar. Deres tredje barn Hans Jessen er navngivet efter sin morfar. Deres fjerde barn Hans Peter er navngivet efter sin far. Deres femte barn Anne Margrethe er navngivet efter sin mor.

Søskende

Christina Asmussen blev født den 18. november 1823 og døbt i Holbøl kirke den 23. november samme år. Faddere ved dåben var: Jes Asmussen i Behrendorf, Cathrina Kortholm og Ana Margretha Lorenzen i Holbøl.

Ana Maria Asmussen blev født den 12. april 1826 og døbt i Holbøl kirke den 16. april samme år. Faddere ved dåben var: Ana Jessen fra Kielstrupholz, Lena Asmussen i Holbøl og Andreas Lorenzen i Holbøl.

Ana Maria døde den 30. august 1834 og blev begravet på Holbøl kirkegård.

Jacob Asmussen blev døbt i Holbøl kirke 24. februar 1828. I kirkebogen er noteret følgende i forbindelse med hans dåb: Jacob Asmussen, der Hufners Asmus Asmussen und Kiesten, geb. Lorenzen in Kielstrupholz, eheb. Sohn. Gevattere 1. Christian Jessen Hansen in Blans. 2. Hinrich Hinrichsen, Dybbel. 3. Mette Maria Lorenzen, Dybbel.

Ved folketællingen i 1860 for Holbøl var Jacob ansat som tjenestekarl på Munkemølle. Ved folketællingen det år var Jacob ugift.

Metta Maria Asmussen blev døbt i Holbøl kirke den 25. april 1830. I forbindelse med hendes dåb er noteret følgende: Metta Maria Asmussen, der Hufners Asmus Asmussen und Kiesten geb.

Lorenzen eheb. Tochter in Kielstrupholz. Gevattere: 1. Kiestina Richelsen in xx. 2. Catharina Maria Asmussen. 3. Richel Lorenzen, Dybbøl.

Asmus Asmussen blev døbt i Holbøl kirke den 9. juni 1833. I forbindelse med dåben er der noteret følgende i kirkebogen: Asmus Asmussen, der Hufners Asmus Asmussen und Kiesten geb. Lorenzen auf Kielstrupholz eheb. Sohn. Gevattere: 1. Lorenz Jessen in Holebüll. 2. Peter Petersen in Geld. 3. Mette Cathrina Godt in Geld.

Asmus antages at være død før sin fars død i 1842, da han i kirkebogen ikke er nævnt som efterladt efter sin far.

Catharina Maria Asmussen blev døbt i Holbøl kirke den 27 november 1836. I forbindelse med dåben er der noteret følgende: Catharina Maria Asmussen, der Hufners Asmus Asmussen und Kiesten geb. Lorenzen in Kielstrupholz eheb. Tochter. Gevattere: 1. Ana Margretha Jessen. 2. Maria Lorenzen. 3. Maren Lorenzen.

32/20 Anne Margrethe Jessen i Kjelstrupskov

Født 1. april 1818 i Hønsnap
 Døbt 5. april 1818 i Holbøl kirke
 Konfirmeret Ingen data
 Gift 7. maj 1851 i Holbøl kirke
 Hans Peter Asmussen, kådner
 Død 16. februar 1895 i Kjelstrupskov
 Begravet 23. februar 1895 på Holbøl kirkegård

Forældre (64/39) Hans Jessen Lassen, gårdmand i Hønsnap
 Født 8. maj 1784 i Hønsnap
 Død 14. februar 1857 i Hønsnap

(64/40) Anna Margrethe Jørgensen
 Født 27. februar 1780 i Süderhoff
 Død 30. januar 1841 i Hønsnap

Søskende	Maren Jessen	f. 27. august 1807	d. 16. oktober 1825
	Ana Cathrina Jessen	f. 05. december 1810	d.
	Christina Maria Jessen	f. 04. marts 1815	d. 27. juni 1815
	Hans Jessen	f. 31. juli 1816	d.
	Jürgen Jessen	f. 28. august 1820	d.

Anna Margrethe Jessen blev født i Hønsnap den 1. april 1818 som datter af gårdmand Hans Jessen Lassen og hustru Anna Margrethe Jørgensen. Anna Margrethe Jessen blev døbt i Holbøl kirke den 5. april samme år. Faddere ved dåben var: Mette Thomsen fra Holbøl, Ana Marie Petersen i Vilsbek og Christian Lüriksen i Blans.

Anne Margrethe døde den 16. februar 1895 i Kjelstrupskov og blev begravet på Holbøl kirkegård den 23. februar. I kirkebogen er noteret følgende: ” *Begräbnis Register 1895, Die Ehefrau Anna Margrethe Asmussen in Kjelstrupholz, eheb. Tochter der Bohlsmanns Hans Jessen in Hönschnap und der Anna Margrethe geb. Jørgensen, geboren am i. april 1818, getauft am 5. april j. a., Kogulirt in der Kirch zu Holebüll am 7. Mai 1851 mit Hans >Peter Asmussen in Kjelstrupholz eheb. Sohn der Rättners Asmus Asmussen i Kjelstrupholz und der Kjesten geb. Lorenzen, aus ehe 7 kinder sammen, von denen 4 leben*”. 76 Jahr, 10 Monate, 11 Tage”:

Søskende

Maren Jessen blev født i Hønsnap den 27. august 1807 og døbt i Holbøl kirke den 30. august samme år. Faddere ved dåben var: Peter Thomsen’ hustru Metta, Hans Lassens datter Metta Christina fra Hønsnap og Johan Boysen i Hønsnap.

Maren døde i Hønsnap den 16. oktober 1825 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 21. oktober. Maren blev 18 år.

Ana Cathrina Jessen blev født i Hønsnap den 5. december 1810 og døbt i Holbøl kirke den 8. december samme år. Faddere ved dåben var: Frau Kiestina Maria Rechel Jürgensen, Süderhoff, Lorenz Hansen datter Ana Maria og Hans Jessen Mörk.

Christina Maria Jessen blev født den 4. marts 1815 i Hønsnap og døbt i Holbøl kirke den 5. marts samme år. Faddere ved dåben var: Hans Thomsen' hustru Metta i Holbøl, Metta Maria i Hønsnap og Hans Peter Lorenzen.

Christina fik et kort liv. Hun døde den 27. juni 1815 i Hønsnap og blev begravet på Holbøl kirkegård den 1. juli.

Hans Jessen blev født i Hønsnap den 31. juli 1816 og døbt i Holbøl kirke den 4. august samme år. Faddere ved dåben var: Rechel Jürgensen, Süderhoff, Hans Jessen og Ana Magdalene Boysen i Hønsnap

Hans blev gift i Bau/Bov kirke den 14. oktober 1842 med pigen Anna Weber. Anna var datter af boelmand Nis Weber og hustru Anna Nissen.

Ved folketællingen i 1845 for Holbøl, Hønsnap boede der følgende på Hans Jessen' ejendom:

Hans Jessen	29 år	gift	Hufner	Holbøl
Anna Weber	24 år	gift	kone	Bau/Bov
Nis Jessen	2 år		søn	Holbøl
Jürgen Jessen	23 år	ugift	tjenestekarl	Holbøl
Diederich Clausen	24 år	ugift	tjenestekarl	Buhrkall
Hans Christiansen	18 år	ugift	tjenestekarl	Holbøl
Anna Lorenzen	18 år	ugift	tjenestepige	Holbøl
Maria Lorenzen	21 år	ugift	tjenestepige	Gram
Hans Jessen	61 år	enke	aftægtsmand	Holbøl

Hans Jessen (29 år) har sin far Hans Jessen (61 år) på aftægt. Jürgen Jessen kun godt være Hans Jessen' yngre bror.

Jürgen Jessen blev født i Hønsnap den 28. august 1820 og døbt i Holbøl kirke den 3. september samme år. Faddere ved dåben var: Hendrich Hendrichsen i Hønsnap, Stephanus Hansen i Dybbøl og Maria Dorthea v. der Heide fra Hønsnap.

Jürgen flyttede muligvis senere i livet til Flensborg.

32/21	Andreas Herse, murersvend i Åbenrå		
Født	18. november 1810 i Åbenrå		
Døbt	25. november 1810 i Åbenrå kirke		
Konfirmeret	19. marts 1826 i Åbenrå kirke (Palme søndag)		
Gift	1. g. 28. september 1838 i Åbenrå		
	Dorothea Lauritzen		
	2. g. 5. august 1860 i Åbenrå		
	Elina Thomsen		
Død	15. december 1883 i Åbenrå		
Begravet	18. december 1883 på Åbenrå kirkegård		
Forældre	(64/41) Adolf Christoph Albrecht Herse, skræddermester		
	Født 22. juli 1777 i Neustrelitz		
	Død 11. august 1842 i Åbenrå		
	(64/42) Maria Christina Dörsch		
	Født 27. marts 1777 i Åbenrå		
	Død 9. marts 1856 i Åbenrå		
Børn	mor: Dorothea Lauritzen		
	Adolph Christopher Albert Herse	f. 18. august 1839	d. 21. juli 1903
	Christina Maria Herse	f. 18. marts 1841	d. efter 1883
	Andreas Jensen Herse	f. 16. marts 1842	d. før 1883
	Maria Christina Herse	f. 27. april 1843	d. 12. april 1844
	Maria Christine Herse	f. 26. oktober 1846	d. 19. sep. 1857
	Johann Freidrich Herse	f. 30. marts 1848	d. 12. oktober 1917
	mor: Eline Thomsen		
	Anna Maria Herse	f. 28. december 1863	d. efter 1883
	Dorothea Laurine Herse	f. 24. maj 1868	d. 08. juni 1870
Søskende	dødfødt pige	f. 14. april 1800	d. 14. april 1800
	Elisabeth Cathrina Herse	f. 16. maj 1802	d. 14. februar 1876
	Hans Jürgen Herse	f. 11. februar 1806	d. 26. nov. 1874
	Andreas Herse	f. 21. marts 1809	d. 21. marts 1809
	Heinrich Michael Herse	f. 10. april 1814	d. 15. dec. 1873

Andreas Herse blev født den 18. november 1810 i Åbenrå og døbt i kirken den 25. november samme år. Faddere ved dåben var: Peter Wollquard, Johann Hunger og Dorothea Tyroll.

Andreas blev gift med Dorothea Lauritsdatter/Lauritzen den 28. september 1838 i Åbenrå. Dorothea blev ifølge folketællingen for Åbenrå i 1845 født i 1805 i Nieby, Kirchspiel Wein, Jylland (Nyby i Vejen sogn).

Andreas var murersvend i Åbenrå. Hans yngre bror Heinrich var muremester i Åbenrå, så det er muligt, at Andreas var ansat i Heinrichs firma.

Ved folketællingen i 1845 for Åbenrå bestod familien af følgende:

Andreas Herse	36 år	gift	murersvend, Åbenrå
Dorothea Lauritzen	43 år	gift	hans kone, Nieby Kirchspiel Wein
Christina Maria Herse	11 år		deres barn, Åbenrå
Adolph C. A. Herse	5 år		deres barn, Åbenrå
Andreas J. Herse	3 år		deres barn, Åbenrå

Ved denne folketælling i 1845 boede Andreas og hans familie i Åbenrå, 3. kvarter, Neue Brücke 45.

Dorothea døde den 13. oktober 1854 i Åbenrå og blev begravet på Åbenrå kirkegård den 16. oktober.

Ved folketællingen for Åbenrå i 1860 boede der følgende på adressen: 4. kvarter, Lillepottegade, Vægterpladsen, Nygade, Storepottegade nr. 53, Baghus

Andreas Herse	50 år	enkem.	husfader, murersvend	Åbenrå
Adolph Christoph Herse	21 år	ugift	hans søn, sømand	Åbenrå
Johan Frederik Herse	12 år		hans søn	Åbenrå.

Ved denne folketælling er efternavnet fejlagtigt skrevet Hersch.

Andreas blev gift anden gang den 5. august 1860 i Åbenrå kirke med Elina Thomsen. Elina blev født den 7. april 1831 i Åbenrå, som datter af Peter Christian Thomsen og hustru Anna Maria Petersen.

Andreas døde i Åbenrå den 15. december 1883 og blev begravet på Åbenrå kirkegård den 18. december.

Søskende

Elisabeth Catharina Herse blev født 16. maj 1802 i Åbenrå. Den 1. marts 1831 fødte hun sit første barn døbt Sophie Taaghats. Sophie blev dødt i kirken den 6. marts. Far var Heinrich Wilhelm Taaghats. Elisabeth og Heinrich var ikke gift dengang og blev det ikke senere.

Elisabeth blev gift den 19. september 1834 med Niels Kier Brandt. Niels og Elisabeth fik 4 børn:
***Christine Cecilia Brandt** blev født den 17. august 1833 i Åbenrå

***Andreas Adolph Brandt** blev født den 7. december 1836 i Åbenrå. Han blev gift den 20. marts 1863 med Laurentia Petrea Waaben. Andreas og Laurentia fik 4 børn:

****Stillborn Child Brandt** blev født den 4. juni 1863 i Åbenrå og døde samme dag.

****Elisabeth Margaretha Christina Brandt** blev født den 11. december 1864 i Åbenrå.

****Maria Margaretha Catharina Brandt** blev født den 20. oktober 1867 i Åbenrå.

****Fritz Kjer Brandt** blev født den 20. februar 1870 i Åbenrå.

***Peter Christian Petersen Brandt** blev født 15. juni 1840 i Åbenrå

***Fritz Heinrich David Brandt** blev født 18. juni 1843 i Åbenrå

Ved folketællingen i 1845 for Åbenrå boede der følgende i huset hos Niels Brandt, Grosser Töpfestrasse 23:

Niels Brandt	35 år	gift	Tagelöhner, born Horsens
Elisabeth Herse	44 år	gift	seine frau
Sophie Pugholt	14 år		dessen kinder
Andreas Brandt	12 år		dessen kinder
Peter Brandt	8 år		dessen kinder
Christian Brandt	5 år		dessen kinder
Fritz Brandt	2 år		dessen kinder

Sophie er Elisabeths første barn. Det vides ikke, hvorfor man i folketællingen i 1845 har noteret hendes efternavn som Pugholt.

Elisabeth og Niels Kier fik 4 børn sammen. I folketællingen i 1845 er der noteret to børn, Peter Brandt og Christian Brandt, det er en og samme person.

Ved folketællingen i 1860 for Åbenrå boede der følgende på adressen, 4. kvarter Nygade nr. 110

Elisabeth Cathrine Brandt f. Herse	56 år	enke	handel	Åbenrå
Christine Brandt	26 år	ugift	hendes datter, syerske	Åbenrå
Andreas Ad. Brandt	23 år	ugift	hendes søn, skibstømmer	Åbenrå
Peter Chr. Brandt	20 år	ugift	hendes søn, tømmerlærling	Åbenrå
Fritz Henrik Brandt	17 år	ugift	hendes søn, tømmerlærling	Åbenrå

Elisabeth døde 14. februar 1876 og blev begravet på Åbenrå kirkegård den 18. februar.

Hans Jürgen Herse blev født den 11. februar 1806 i Åbenrå. Han blev gift første gang den 7. december 1838 i Åbenrå med Christine Hansen. Christine blev født omkring 1820 i Vejle på Fyn og var datter af Hans Nielsen og Caren Hansen. Christine døde den 7. februar 1847 i Åbenrå.

Hans Jürgen og Christine fik følgende børn:

***Caroline Christine Herse**, født den 30. juli 1839 i Åbenrå. Caroline blev gift med Hans Harder i Kiel.

***Marine Herse** blev født den 2. maj 1842 i Åbenrå. Marine blev kæreste med Frello Detlefsen. Frello blev født den 26. juli 1820 i Åbenrå, som søn af Knud Detlef Detlefsen og hustru Anna Catherina Iversen. Marine og Frello fik et barn:

****Ferdinand Detlefsen** blev født den 3. maj 1861 i Åbenrå.

Marine og Frello blev ikke gift. Marine Herse døde den 19. november 1879 i Åbenrå.

***Frederica Christiana Sophia Herse** blev født den 15. april 1845 i Åbenrå. Hun blev gift den 12. maj 1876 i Åbenrå med Thomas Hansen Lund, søn af Hans Hansen Lund og Inger Christine Berg. Frederica og Thomas fik et barn:

****Christine Hansine Friederike Lund** blev født den 12. januar 1877 i Åbenrå.

Ved folketællingen i 1845 for Aabenraa bestod familien af følgende:

Hans Jürgen Herse	39 år	gift	murer, Aabenraa
Christina Hansen	25 år	gift	hans kone, Weile på Fyn
Caroline Christina Herse	6 år		deres barn, Aabenraa
Marine Herse	3 år		deres barn, Aabenraa

I 1845 boede Hans Jürgen og hans familie på adressen; Petersilien Strasse 65, Åbenrå

Hans Jürgen blev i sit andet ægteskab gift den 12. november 1847 med Hanna Maria Matthiesen. Hanna Maria blev født i Åbenrå den 6. oktober 1814 og døbt i kirken den 9. oktober. Hun var datter af Matthias Matthiesen og hustru Christina Andresen. Hanna Marie døde den 9. maj 1881 i Åbenrå.

Hans Jürgen og Hanna Maria fik følgende børn:

***Hans Matthiesen Herse** blev født den 20. december 1848 i Åbenrå og døbt i kirken den 31 december. Hans blev uddannet murer. Hans blev gift den 12. maj 1876 i Åbenrå med Maria Christine Christensen. Maria Christine blev født den 1. august 1839 som datter af Hans Christensen og Maria Jacobsen. Hans og Maria fik 3 børn:

****Hans Jürgen Herse** blev født den 17. september 1876 i Åbenrå.

****Anne Maria Henriette Herse** blev født den 18. marts 1879 i Åbenrå. Anna Maria døde den 19. juni 1880 i Åbenrå.

****Marie Antonette Fredericke Herse** blev født den 4. august 1881 i Åbenrå.

Hans Matthiesen døde den 23. juni 1880 i Åbenrå og blev begravet på Åbenrå kirkegård den 29. juni.

***Anton Wilhelm Herse** blev født den 10. januar 1855 i Åbenrå. Anton blev gift den 24. februar 1882 i Åbenrå med Anna Christina Catharina Schnoor. Anna Catharina blev født den 29. november 1861 i Åbenrå og døbt den 15. december. Hun var datter af skomagermester Hans Heinrich Schnoor og Helena Christina Juul.

Hans Jürgen var murer i Åbenrå. Hans antages også, at være ansat hos sin yngre bror Heinrich, som var murermester i Åbenrå. Hans Jürgen døde i Åbenrå den 26. november 1874 og blev begravet den 1. december på Åbenrå kirkegård.

Heinrich Michael Herse blev den 10 april 1814 i Åbenrå. Han blev gift den 13. november 1835 med Metta Maria Boisen, datter af Lars Christiansen Boisen og hustru Helena Maria Lausen. Metta Maria blev født den 2. august 1809 i Åbenrå. Heinrich og Metta Maria fik et barn:

***Elwine Larsine Herse** blev født den 14. april 1836 i Åbenrå. Hun døde i Åbenrå den 9. december 1846 og blev begravet på Åbenrå kirkegård den 14. december

Metta Marie døde 28. april 1836, 14 dagen efter sin første fødsel. Metta Marie blev 26½ år gammel. Hun blev begravet den 3. maj i Åbenrå.

Heinrich blev gift anden gang med Metta Maria's yngre søster Helena Maria Boisen. Vielsen fandt sted den 23. april 1841 i Åbenrå. Heinrich og Helena Maria fik 5 børn:

***Metta Maria Herse** blev født den 22. februar 1842 i Åbenrå. Hun døde samme år den 8. april.

***Metta Christina Herse** blev født den 24. februar 1843 i Åbenrå. Hun blev gift den 6. februar 1866 i Åbenrå med Frello Detlefsen. Frello blev født den 26. juli 1820 i Åbenrå, som søn af Knud Detlef Detlefsen og Anna Catherina Iversen. Det er den samme Frello, som var kæreste med Metta Christinas kusine Marine Herse, datter af Hans Jürgen Herse og blev far til deres barn Ferdinand Detlefsen.

Metta Christina og Frello fik 6 børn:

****Henriette Helena Detlefsen** blev født i 1866

****Anna Catharina Detlefsen** blev født i 1868 i Åbenrå. Hun blev gift med John Henry Goldhorn. John Henry blev født i New York i oktober 1859 som søn af Charles Goldhorn og Julia Sophia Koch. Anna Catharina og John Henry fik et barn:

*****Henry Watson Goldhorn** blev født den 22. marts 1890 i New York og døde den 28. august 1977 i Gloversville, Fulton, New York.

****Frello Detlefsen** blev født i 1869 i Åbenrå

****Adolph Heinrich Detlefsen** blev født 15. september 1871 i Åbenrå. Han blev gift med Anna Ernestine Wilhelmine Xylander. Adolph Heinrich døde den 3. januar 1939 i Geelong, Victoria, Australien. Anna Ernestine blev født i 1874 i Åbenrå. Adolph Heinrich og Anna Ernestine fik 9 børn:

*****Henry August Detlefsen** blev født i 1893 i Geelong, Victoria Australia og døde i 1971.

*****Clara Betha Detlefsen** blev født den 1. marts 1895 i Geelong, Victoria og døde i 1980.

*****Albert Ernest Detlefsen** blev født den 28. marts 1896 i Geelong, Victoria.

*****Frederik Hermann Detlefsen** blev født den 13. april 1898 i Geelong, Victoria. Han blev gift med Annie Ruth Dodd.

*****Emma Mathilde Detlefsen** blev født den 9. juni 1905 i Geelong, Victoria. Hun døde den 4. oktober 1993 i Stawell, Victoria. Emma blev gift med Clive John Henry Cooper, Clive John blev født den 16. november 1902 i Essendon, Victoria og han døde den 12. april 1986 i Stawell, Victoria. Emma og Clive John fik 5 børn.

******Clarice Ivy Cooper** blev født den 16. juni 1926 i Stawell, Victoria og hun døde i 2010 i Horsham, Victoria.

******Phyllis Emma Cooper** blev født den 16. august 1927 i Stawell, Victoria og døde samme sted den 14. juni 2010.

******Marie Evelyn Cooper** blev født den 25. april 1930 i Stawell, Victoria og døde samme sted den 20. marts 2007.

******Kevin Henry Cooper** blev født den 27. juli 1933 i Stawell, Victoria og døde samme sted den 20. april 1999.

******Helen Grace Cooper** blev født den 22. juni 1940 i Stawell, Victoria.

*****Evy Myrtle Detlefsen** blev født den 9. april 1907 i Geelong, Victoria.

*****Olive May Detlefsen** blev født den 14. december 1908 i Geelong, Victoria.

*****Ernest Edvard Detlefsen** blev født den 1. april 1911 i Geelong, Victoria.

*****Ruby May Detlefsen** blev født den 16. november 1912 i Geelong, Victoria.

****Anna Benedicte Detlefsen** blev født i 1873.

****Clara Maria Detlefsen** blev født i 1873

Frello døde i Åbenrå den 30. marts 1879. Metta Christina døde i 1896 i USA. Det antages, at hun er immigreret til USA efter Frello's død. Hendes brødre Heinrich og Adolph boede i USA dengang.

***Adolph Christopher Gottlieb Herse** blev født den 15. oktober 1845 i Åbenrå. Han blev gift i 1890 i New York med Henriette. Henriette blev født i 1870. Adolph og Henriette fik 2 børn:

****Male Herse** blev født i New York i 1897.

****Female Herse** blev født i New York i 1897

Både Adolph og Henriette døde i New York i 1897

***Heinrich Michael Herse** blev født den 7. januar 1850 i Åbenrå. Han er søn af Heinrich Michael Herse, muremester i Åbenrå. Heinrich blev gift i New York i 1871 med Christine Marie Rasmussen. Christine Marie blev født den 23. marts 1845 i Sottrup som datter af Christian Rasmussen og Christine Marie Jørgensen. Heinrich og Christine fik 10 børn:

****Heinrich Christian Herse** blev født den 7. oktober 1871 i College Point, Queens, New York. Heinrich blev gift første gang den 12. september 1894 med Satie E. Benson. Satie blev født i 1875, Heinrich og Satie fik 1 barn:

*****Edna Maud Herse** blev født den 27. marts 1895 i College Point, Queens New York og døde i 1987 i Amsterdam, Montgomery Co. New York. Heinrich blev gift anden gang med Martha Kastner. Marthe blev født i 1881 i College Point NY og døde i 1940. Heinrich og Martha fik 1 barn:

*****Mabel Lillian Herse** blev født den 22. september 1899 i College Point, Queens Co. New York.

****Adolf Louis Herse** blev født den 1. februar 1873 i College Point, NY. Han døde i 1947 i E. Galway Cem., Saratoga Co. New York. Adolf Louis blev gift den 2. oktober 1904 med Augusta Anna (Dora) Merz. Augusta Anna blev født den 4. juli 1871 i Freiburg, Tyskland og døde i 1923 i Galway, Saratoga Co. New York og blev begravet på den lokale kirkegård.

****Christian Hans Herse** blev født den 10. august 1875 i College Point, NY. Han

døde i 1950 i Ballston Spa, Saratoga Co. New York.

****Helene Christine Herse** blev født den 10 august 1875 i College Point, Queens, NY. Helene døde i 1925 i Inglewood, Californien. Helene blev gift første gang med Fred Standhardt. Fred blev født i 1871 i College Point, Queens NY. Fred og Helene fik 1 barn:

*****Chris Standhardt** blev født den 25. oktober 1897 i College Point, Queens Co. New York.

Helene blev gift anden gang med Art Kline. Art blev født i 1873 i College Point, Queens NY.

****Christine Reinholdine Fransiska Herse** blev født den 16. februar 1877 i College Point NY. Og hun døde i 1900.

****A Child Herse** blev født i 1879 i College Point NY og døde i 1900 i New York.

****Netta "Nettie" Elisabeth Herse** blev født den 26. januar 1880 i College Point, NY. Hun døde den 18. oktober 1931 i Galway Village, Saratoga Co. New York. Nettie blev gift den 15. april 1909 i Galway Saratoga med Floyd Irwin Clark. Floyd Irwin blev født den 12. juni 1881 i Day, Saratoga NY. Og døde den 26. januar 1948 i Providence, Saratoga, New York.

****Fritz Waldemar Herse** blev født den 22. juni 1881 i College Point, Queens, NY. Han døde i 1910 i New York.

****Louise Hermine Herse** blev født den 29. december 1882 i College Point, Queens, NY. Hun døde i 1962. Louise blev gift den 15. april 1909 i Galway, Saratoga med Allen B. Clute. Allen B. blev født i 1887 i Providence, Saratoga og døde i 1965 i New York.

****Bertha Catherine Christine Herse** blev født den 24. maj 1885 College Point, Bertha døde den 18. januar 1905 i Queens, NY.

Heinrich døde den 25. maj 1913 på Manhattan, New York. Han blev begravet på Galway, Sartoga County, New York. Christine Marie døde den 6. maj 1928 i Mosherville, Town of Galway, Saratoga Co. New York

***Bertha Caroline Jacobine Herse** blev født den 6. februar 1851 i Åbenrå. Hun blev gift den 10. oktober 1872 i Åbenrå med Franz Garsinka. Hun døde i 1904.

Heinrich var murermester i Åbenrå. Ved folketællingen i 1845 for Åbenrå bestod familien af følgende:

Heinrich Michael Herse	31 år	gift	murermester, Åbenrå
Helena Boysen	25 år	gift	hans kone, Åbenrå
Elwine Larsine Herse	9 år		deres barn, Åbenrå
Metta Herse	2 år		deres barn, Åbenrå

I 1845 boede Heinrich og hans familie i Åbenrå, 3. kvarter, Mühlenstrasse 53.

Den 9. december 1846 døde Elwine Larsine 11 år gammel. Hun blev bisat den 14. december. I kirkebogen er noteret, at hendes mor hedder Metta Maria født Boisen.

Helena Maria døde 7. november 1873. Henrich døde den 15. december 1873.

32/22	Dorothea Lauritzen fra Nyby i Vejen
Født	1805 i Nieby, Kirchspiel Wein, Jylland
Døbt	
Konfirmeret	1822 i Læborg kirke, Ribe amt
Gift	28. september 1838 i Åbenrå kirke Andreas Herse
Død	13. oktober 1854 i Åbenrå
Begravet	16. oktober på Åbenrå kirkegård
Forældre	(64/43) Jens Lauritzen, Hejnsvig sogn Født Død før 1822
	(64/44) Christina Maria Thomsen Født 1782 Død 31. januar 1836 i Nybye, Læborg sogn

Søskende

Dorothea Lauritzen blev født i 1805 ifølge oplysninger i kirkebogen for Læborg sogn ved hendes konfirmation og i kirkebogen for Åbenrå ved hendes ægteskab med Andreas Herse. Ifølge folketællingen for Åbenrå i 1845 skulle Dorothea være født i Nyby, Vejen sogn, men der er hendes dåb ikke fundet.

I kirkebogen ved Dorothea' konfirmation er noteret følgende: *"Konfirmation kirkeår 1822 i Læborg kirke, Dorthea Lauridsdatter i Nybye, datter af Laust Sørensen fra Flensborg og moderen Kirsten Maria nu i ægteskab med Sørren Jørgensen i Nybye. Døbt i kirken i 1805. Kundskaber; god, Opførsel; meget god. Vaccineret den 18. oktober 1813 af Dr. Hansen i Ribe"*.

Dorothea blev gift med Andreas Herse i Åbenrå den 28. september 1838. I kirkebogen er noteret følgende: *"Der Junggesell und Maurgesell Andreas Herse eheb. Sohn der Schneidermeister Adolph Herse und der Maria Christina geb. Dörsch, geb. 18. Novbr. 1810, Confirmeret 19. März 1824, Vaccinert von Neuber 17. Novbr. 1817 und seine Braut Dorothea Lauridsdatter eheb. Tochter der gestorbenen Jens Lauritzen in Fugdøl, Gemeinde Hejnsvig und der gleisfalt gestorbenen Christina Maria geb. Thomsen, geb. 1805, Confirmeret 1822, Vaccineret von Hansen in Ripen Novbr. 1813"*.

Dorothea døde den 13. oktober 1854 i Åbenrå og blev begravet den 16. oktober på Åbenrå kirkegård. I kirkebogen ved hendes død er noteret, at hendes forældre er ukendte.

Dorothea' mor døde den 31. januar 1836 i Læborg sogn. Moderens navn er her noteret i kirkebogen som Kirsten Maria Jensdatter.

Som Dorothea' forældres navne er valgt de, som er noteret i forbindelse med hendes ægteskab med Andreas Herse, Jens Lauritzen og Christina Maria Thomsen.

32/23 Søren Dinesen Schmidt, daglejer i Tråsbøl
 Født 5. juli 1806 i Sønder Skærbæk, Hviding herred, Tønder amt
 Hjemmedøbt 5. juli 1806 i Sønder Skærbæk
 Døbt 27. juli 1806 i Skærbæk kirke
 Konfirmeret 29. februar 1824 i Skærbæk kirke
 Gift 3. juni 1832 i Felsted kirke
 Anna Cathrine Bilstoft
 Død 12. maj 1877 i Tråsbøl
 Begravet 17. maj 1877 på Felsted kirkegård

Forældre (64/45) Dins Christensen i Skærbæk
 Født 13. juni 1778 i Hviding sogn, Tønder amt
 Død 30. August 1866 i Skærbæk, Tønder amt

(64/46) Voldborg Sørensdatter
 Født ca. 1773 i Gørding sogn, Ribe amt
 Død 29. september 1841 i Skærbæk, Tønder amt

Søskende

Børn	Voldborg Marie Schmidt	f. 16. juni 1832	d.
	Laue Christensen Schmidt	f. 04. maj 1834	d.
	Maria Cathrine Schmidt	f. 06. marts 1836	d.
	Dins Christensen Schmidt	f. 05. oktober 1838	d.
	Peter Christensen Schmidt	f. 29. juli 1841	d.
	Christian Thomsen Schmidt	f. 25. maj 1844	d.
	Anna Maria Schmidt	f. 17. april 1847	d.
	Christen Peter Schmidt	f. 25. december 1849	d.
	Kristine Schmidt	f. 30. juni 1853	d. 17. april 1930

Søren Dinesen Schmidt blev født den 5. juli 1806 i Sønder Skærbæk og hjemmedøbt samme dag. Dåben blev konfirmeret i kirken 8. søndag efter trefoldigheden / trinitatis, den 27. juli 1806. Faddere ved denne dåb var; Nis Pedersen, Mathias Pedersen, Peder Kristensen, Mette Rotrum Jacobkone i Morbøl og Anne Marie Kristensdatter.

Søren blev konfirmeret i Skærbæk kirke i 1824, den første søndag i faster den 29 februar. Præsten har noteret, at Søren havde meget gode kundskaber og god opførsel.

Søren og Anna Cathrine blev forlovet den 5. maj 1832 i Felsted kirke. Forlover var; Peter Knudzen og Peter Chrestensen, begge fra Tråsbøl. Søren og Anna Cathrine blev gift den 3. juni samme år i Felsted kirke.

Ved folketællingen i 1845 for Åbenrå amt, Lundtoft herred, Tråsbøl sogn boede der følgende på adressen, 33 b Abnahmeweg:

Søren Dinesen Schmidt	40 år gift	daglejer, født i Gabøl
Anna Cathrine Bilstoft	36 år gift	hans kone, født i Lindum
Voldborg Marie Schmidt	13 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl
Laue Christensen Schmidt	11 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl
Maria Cathrina Schmidt	9 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl

Dines Christensen Schmidt	7 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl
Peter Christensen Schmidt	4 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl
Christian Thomsen Schmidt	1 år ugift	deres børn, født i Tråsbøl

Kristine Schmidts fødsel den 30. juni 1853 fremgår af hendes vielsesattest.

Søren døde i Tråsbøl 12. maj 1877 og begravet på Felsted kirkegård den 17. maj.

32/24	Anna Cathrine Bilstoft, Lindum sogn		
Født	22. august 1809 i Lindum sogn, Nørlyng herred, Viborg amt		
Hjemmedøbt	22. august 1809 i Lindum kirke		
Døbt	29. oktober 1809 blev dåben publiceret i Lindum kirke		
Konfirmeret	1824 i Føvling kirke, Ribe amt		
Gift	3. juni 1832 i Felsted kirke, Åbenrå amt Søren Dinesen Schmidt		
Død	13. november 1886 i Tråsbøl		
Begravet	18. november 1886 på Felsted kirkegård		
Forældre	(64/47) Mads Knudsen Bilstoft (ikke gift med Maria Catharine Knudsdatter)		
	Født		
	Død		
	(64/48) Maria Catharine Dorothea Knudsdatter		
	Født 22. maj 1788 i Lindum sogn		
	Død 2. august 1850 i Øse, Ribe amt		
Halvsøskende	far: Henrick Knudsen Knud Henriksen	f. 01. oktober 1820	d.
	far: Jens Pedersen Margrethe Jensen	f. 04. april 1823	d.
	far: Hans Termansen Terman Hansen	f. 22. marts 1828	d.

Anna Cathrine blev født i Sivring, Lindum sogn, Viborg amt. I kirkebogen har præsten noteret følgende: ”Den 22. august 1809 skoleholder Tofts datter Maria Catharine, hendes uægte datter hjemmedøbt og kaldt Anna Catharine. Til barnefader blev udlagt en knøs fra Sophiesminde Mads Knudsen Bilstoft”.

Anna Cathrine blev konfirmeret i Føvling kirke i 1824. Her anvender præsten efternavnet Madsdatter. Hendes mor er noteret som Marie Catrine Dorthea Knudsdatter fra Stenderup.

Anna Cathrine blev trolovet i Felsted kirke med Søren Dinesen Schmidt den 5. maj 1832 og gift i samme kirke den 3. juni.

Anna Cathrine’ efternavn er flertydig.

Anna Cathrine’ mor Maria Catharine var datter af skoleholder Knud Larsen og Margrethe Jensdatter. Knud Larsen døde ca. 2 måneder før Maria blev født. Maria fik efter sin far efternavnet Knudsdatter. Et års tids efter Knud Larsens død blev enke Margrethe Jensdatter i 1789 gift med den nye skoleholder Niels Povelsen Toft.

I 1808/09 blev Maria Catharine, efter at have haft Niels Povelsen Toft som far i ca. 20 år, kæreste med Mads Knudsen Bilstoft. Kærsteforholdet medførte, at Anna Cathrine blev født den 22. august 1809. I kirkebogen ved hendes dåb har præsten noteret, at hendes mor Maria Catharine er

datter af Toft. Der kunne også have stået steddatter. Anna Cathrines efternavn er ikke noteret ved hendes dåb men det kunne være Knudsdatter, Toft, Madsdatter eller Bilstoft.

Ved Anna Cathrine' konfirmation i 1824 har præsten noteret hendes navn som Ane Catrine Madsdatter, datter af moderen Catrine Dorthea Knudsdatter fra Stenderup.

Ved Anna Cathrine' bryllup med Søren Dinesen Schmidt i Felsted kirke i 1832 er hendes efternavn ikke noteret men det er noteret, at hun var datter af Maria Catharina Toft.

Ved folketællingen i 1845 for Tråsbøl sogn er noteret, at Søren Dinesen Schmidt' hustru hedder Anna Cathrine Bilstoft.

Ved Anna Cathrine' død i 1886 er noteret følgende: Anna Cathrine Schmidt, født Toft....

Det vurderes, at ved folketællingen i 1845 har Anna Cathrine selv oplyst sit efternavn og her har hun valgt navnet Bilstoft, som det anvendes her.

Anna Cathrine døde 13. november 1886. I kirkebogen er noteret følgende:

"Enke Anna Cathrine Schmidt, født Toft, uægte datter af Marie Cathrine Toft i Lindum. Død 13. november 1886, begravet 18. november. Født 22. august 1809. Konfirmeret i Føvling kirke 1824. Gift 3. juni 1832 med arbejder Søren Dinesen Schmidt i Tråsbøl, en søn af Dins Christensen og hustru Voldborg i Sønder Skærbæk. Søren født den 5. juni 1806, død den 12. maj 1877, efterlader 9 børn".

64/33	Nis Nissen, godsinspektør på Sandbjerg		
Født	8. april 1787 i Nordborg på Als		
Døbt	11. april 1787 i Nordborg kirke		
Konfirmeret	April 1801 i Nordborg kirke		
Gift	26. august 1809 i Satrup kirke (Sottrup kirke)		
	Nicoline Christina Möller		
Død	11. februar 1814 på Sandbjerg Gods		
Begravet	17. februar 1814 i Satrup		
Forældre	(128/65) Andreas Martin Nissen, skomagemester		
	Født ca. 1743		
	Død 18. september 1819 i Nordborg		
	(128/66) Dorothea Margarethe Danielsdatter		
	Født ca. 1743 i Holm		
	Død 25. september 1823 i Nordborg		
Børn	far: Nis Nissen		
	Maria Christina Nissen	f. 08. januar 1809	d.
	Conrad Andreas Nissen	f. 11. juni 1812	d. 30 juni 1898
	far: Jes Asmussen		
	Christian Asmussen	f. 23. maj 1817	d.
	Emil Asmussen	f. 27. november 1820	d.
Halvsøskende	mor: Anna Cathrine Petersen		
	Anna Maria Cathrina Nissen	d. 23. november 1770	d.
	Cecilia Christiana Nissen	d. 24. marts 1772	d.
	Hans Nicolay Nissen	d. 17. februar 1775	b. 21. april 1784
	Nis Nissen	d. 26. oktober 1776	d. 29. dec. 1781
Søskende	mor: Dorothea Margaretha Danielsdatter		
	Christian Nissen	f. 15. december 1777	d. 15. januar 1778
	Anna Catharina Nissen	f. 27. oktober 1779	d. 08. maj 1781
	Dorothea Margaretha Nissen	f. 07. november 1781	d. 11. nov. 1785
	Dødfødt barn	f. 21. januar 1785	d. 21. januar 1785
	Dødfødt søn	f. 25. maj 1786	d. 25. maj 1786
	Hans Henrich Nissen	f. 01. oktober 1789	d. 03 oktober 1789

Nis Nissen blev født i Nordborg på Als 1787. I kirkebogen for Nordborg kirke i forbindelse med Nis Nissens dåb har præsten skrevet følgende: Anders Martin Nissen, Mester skomager i Nborg og Hustru Dorothea Danielsdatter deres Søn Nis Nissen født 8st. Faddere vare; Daniel Christensen, Martin Mathiesen, Hans Henric Uklensbergs kone fra Holm, skomagervend Cennet hos Rasmus maler og Rasmus malers datter fra Nordborg.

Ved Nis Nissens konfirmation i Nordborg kirke skriver præsten: Andreas Nissen Skomagers Søn, Nis.

Ved folketællingen i 1803 var Nis ansat som lærling/Lehrbursche hos Hans Hansen i Havnbjerg på Als. Hans Hansen var "Kätner mit land und Schneider".

Mellem 1803 og 1809 blev Nis ansat på Sandbjerg Gods. Den 26. august 1809 blev Nis gift med Nicoline. I kirkebogen er noteret, at Nis er godsinspektør på Sandbjerg. I bogen; Sandbjerg Mellem Sø og Sund, redigeret af Søren Rasmussen er noteret følgende:

”Det var under inspektør Ambders, at godsreformen på Sandbjerg blev gennemført, og på det bygningsmæssige område skete der også store ændringer med bl. a. opførelse af Palæet og Brænderiet. Ambders døde i 1810, og udøvelsen af godsdistriktets myndighedsfunktioner var i 1806 blevet overdraget til herredsfoged Thomsen i Gråsten.

Ambders blev efterfulgt af inspektør Nis Nissen, som kun var inspektør i nogle få år. Men han var den, der i 1812 fik udformet et regulativ for Mølleåen, herunder fastsættelse og markering af den højde, vandet i Mølleåen måtte stemmes op til i en periode om sommeren af hensyn til høbjergningen på de tilstødende engarealer”.

En beskrivelse af regulativet for Mølleåen fremgår af ovennævnte bog.

Fra Bogen Sandbjerg Mellem Sund og Bælt er er noteret følgende om Sandbjerg Godsinspektorat og Godsdistrikt:

”Sandbjerg Godsdistrikt var igennem en lang periode en selvstændig administrativ enhed og bestod af hovedgården Sandbjerg med tilhørende bøndergods i landsbyerne Sottrup, Snogbæk og Dybbøl og senere kom de adelige godser Bojskov og Ballegård i Ullerup sogn også til. Administrationen blev udøvet af greven gennem godsinspektøren, som var dennes repræsentant og befuldmægtige på Sandbjerg. Det vil sige, at denne ud over en lang række opgaver med varetagelse af grevskabets interesser på stedet, tilsyn med godsets drift og ansatte og varetagelse af godsets regnskaber, også var den udøvede myndighed i godsdistriktet, og som sådan varetog en lang række opgaver af officiel karakter, såsom skatteopkrævning og sager vedrørende politi, retspleje, lægsrulle og erhvervsudøvelse for blot at nævne nogle myndighedsopgaver”.



Sandbjerg set fra Mølleåens vestside 1863. Man ser Palæet, brænderiet og til venstre to huse, som er henholdsvis Søhuset og Inspektørboligen. Mellem disse anes en længe af avlsgården i bindingsværk. Længst til venstre i billedet ses en lille pavillon, som har været lysthus for inspektørfamilien.

Nicoline og hendes far Christian Stolberg Möller havde tætte sociale relationer til grev Conrad Reventlau. Efter Conrads skilsmisse fra Frederica Sophie Rømeling indledte han et forhold til sin husholderske Marie Sophie Brag. De fik 3 børn sammen, hvor det førstefødte døde efter 1½ år. Det tredje fødte blev født i 1803. Ved denne dåb, samt ved de to første børn, har præsten indskrevet dåben på fransk i kirkebogen, måske for at sløre grevens forhold til sin husholderske. I kirkebogen er noteret følgende:

Christian Detlev, fils naturel (= uægte drengsbarn) de Mr. Le Comte Conrad de Reventlau a' Sandbjerg avec sa concubine Marie Sophie Brag født 15. juli 1803, døbt 19. juli 1803.
Parrains (faddere): L'inspecteur Ambders de Sønderborg, Niels Ringe og Mlle Nicoline Möller a` Sandbjerg,

Som det ses, så var Nicoline fadder ved grevens 3die barnedåb. De sociale relationer til greven fortsatte efter Nicolines ægteskab med Nis. Ved Nis og Nicolines barnedåb for deres søn Conrad Andreas' var der følgende faddere; Conrad Reventlau, Christian Ohlsen, og Maria Haugaard. Det er sandsynligt at Conrad Andreas har fået navnet Conrad efter grev Reventlau.

Stillingen som inspektør på Sandbjerg var det højeste man kunne blive. Nis var den, som jf. ovennævnte blandt andet var ansvarlig for godsets drift. Lønningen var anseelig. Der er ikke kendte tal for 1814 men i 1815 modtog skovfoged Jes Asmussen 30 rdl for et kvartal. Catharina Marie Brag fik 40 rdl. Inspektøren modtog 100 rdl per kvartal. Desuden havde han inspektørboligen til rådighed.

Nis døde i februar 1814 på Sandbjerg, kun 27 år gammel. Dødsårsagen kendes ikke.



Sandbjerg Gods, efterår 2003

Halvsøskende.

Der er ikke fundet supplerende oplysninger om halvsøskende.

Søskende

Christian Nissen blev født i Nordborg den 15. december 1777 (kirkeår 1778) og døbt i Nordborg kirke den 18. december samme år. Faddere ved dåben var: Christian Smed' søn Peder fra Holm, Daniel Lorenzen fra Nordborg, Jürgen Johnsen' hustru Sille fra Nordborg, Hans Rasmussen fra Holm og Anna i tjeneste hos H. Paulsen. Christian blev kun fire uger gammel. Han blev begravet den 15. januar 1778 på Nordborg Kirkegård.

Anna Catharina Nissen blev født i Nordborg den 27. oktober 1779 og døbt i Nordborg kirke den 30. oktober samme år. Faddere ved dåben var: Mads Ahlmann, H. Jørgensen, Malte Wolff, Mads Lorenzen og H. Thomsen' datter Anna.

Anna Catharina blev kun 1½ år gammel. Hun døde den 4. maj 1781 og blev begravet på Nordborg kirkegård den 8. maj.

Dorothea Margaretha Nissen blev født i Nordborg den 7. november 1781 og døbt i Nordborg kirke den 10. november samme år. Faddere ved dåben var: Jens Rasmussen fra Holm, Jørgen Frederichsen, Hans Dethlefsen' hustru Frederica Jørgensdatter, Jørgen Jensen' hustru, alle fra Nordborg.

Dorothea Margaretha blev 5 år. Hun døde den 11. november 1786 og blev begravet på Nordborg kirkegård den 15. november.

Hans Henrich Nissen blev født i Nordborg den 1. oktober 1789 og døbt i Nordborg kirke den 3. oktober samme år. Faddere ved dåben var: H. Hans Uhlberg, Hans Hjulmand, Christen Hansen, Laust Jensen, alle fra Nordborg, samt Jørgen Lauritsen fra Oxbøll. Hans Henrich døde på sin dåbsdag, så han blev kun 2 dage gammel. Hans Henrich blev begravet på Nordborg kirkegård.

64/34	Nicoline Christina Möller fra Sandbjerg		
Født	2. august 1784 på Sandbjerg Gods		
Døbt	6. august 1784 i Satrup / Sottrup kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	1. g. den 26. august 1809 i Satrup kirke		
	Nis Nissen		
Død	2. g. 14. den oktober 1815 i Satrup kirke		
	Jes Asmussen		
Begravet	22. december 1821 på Sandbjerg Gods (kirkeåret 1822)		
Forældre	28. december 1821 i Satrup kirke		
	(128/67) Christian Günther Stolberg Möller		
	Døbt 10. maj 1744 i Vester Åby kirke		
	Død 4. november 1812 på Sandbjerg gods		
	(128/68) Synewe Holmgaard		
	Født 1747 i Ellinge på Fyn		
	Død 22. august 1784 på Sandbjerg gods		
Halvsøskende	mor: Mette Schmidt		
	Friderica Sophia Møller	d. 22. maj 1778	d. 20. juni 1849
	Bodlette Møller	f. 23. oktober 1780	d. 15. dec. 1780
Søskende	Nicoline var enebarn		

Nicoline Christina Möller blev født på Sandbjerg gods den 2. august 1784. Hun blev døbt den 6. august samme år. I kirkebogen har præsten skrevet følgende vedrørende hendes dåb: Nicolina Christina Möller der Holzforster Seign. Christian Stollberg Möller, und Frauen Synnewe gebohren Holmgaard zu Sandbjerg eheleibliste Tochter. Gevattere:

1. Die frau Inspecteurin Friis zu Sandbjerg
2. Die Mad. Dorothea Balslev
3. Der Pastor, Seign. Boysen auf Sandbjerg

Efter Nis Nissens død i 1814 blev Nicoline gift med den nye skovfoged på Sandbjerg, Jes Asmussen, med hvem hun også fik 2 børn. Jes Asmussen stammer fra Ullerup.

Ved folketællingen i 1803 for Sønderborg, Nybøl, Ullerup, Dorf Blans, adlich. Gute Blansgaard, boede der følgende på Blansgaard:

Matz Asmussen	44 år	gift	Hausvater, Dorfsschullehrer hat 12 Schip Land von Blansgaard
Margareta Brachs	41 år	gift	Dessen Frau
Sophia Margareta Asmuss	15 år		ihre Kinder
Jes Asmussen	13 år		”
Paul Asmussen	11 år		”
Hans Jacob Asmussen	9 år		”
Thomas Asmussen	7		”
Catarina Asmussen	4 år		”
Jürgen Asmussen	2 år		”

Jes Asmussen er omtalt i bogen: Sandbjerg mellem Sø og Sund. Heri fortælles følgende:

”Skovfogedhuset og Møllehuset. Endnu to huse, som har hørt til det samlede kompleks af bygninger på Sandbjerg skal kort omtales. Skovfogedhuset, der ligger ca. 500 m nordvest for Sandbjerg er bygget af Jes Asmussen, som var skovfoged på Sandbjerg. Han købte i 1819 en jordlod fra en af de udstykkede parceller fra Sandbjerg og opførte her et beboelseshus og et lille udhus. Begge huse er opført i gule Flensborgsten og er med stråtag. Beboelseshuset er med den for egnen karakteristiske høje tagkonstruktion. Stedet blev i 1856 afhændet til grevskabet, og tjente herefter som bolig for skiftende skovfogder. Siden hen har det været lejet ud eller været bolig for personale på Sandbjerg. I år 2001 blev huset afhændet til Aarhus Universitets Feriefond, som udlejer det som feriebolig for personale ved universitetet”

I sit første ægteskab med Nis Nissen boede familien i inspektørboligen. Det var og er et ganske flot hus. Og Nis modtog 100 Rdl. i kvartalet som inspektør. Ved sit andet ægteskab flyttede familien ind i den nye skovfoged bolig, som Jes Asmussen byggede. Det er et noget mindre hus men skovfoged lønnen var også en del mindre end inspektør lønnen, idet skovfogeden i 1815 modtog 30 Rdl. pr. kvartal.

Nicoline døde i 1822, knap 38 år gammel.

Halvsøskende

Friderica Sophia Møller blev født på Sandbjerg og døbt i Sottrup kirke den 22. maj 1778. Der er ingen faddere nævnt i kirkebogen i forbindelse med Fridericas dåb. Friderica blev gift med Henning Hansen

Ved folketællingen i 1803 for Sønderborg, Nybøl, Ullerup, Dorf Blans, adlichen Gute Ballegaarde var beboerne følgende:

Henning Hansen	30 år	gift	Hausvater, Graupen und Kornmüller
Friderica Sophie Müller	26 år	gift	seine Frau
Maria Helena	2 år		ihre Tochter
Ellen Hansen	36 år	gift	Dienstboten
Hans Hansen	28 år		Dienstboten
Hans Holländer	30 år	ugift	Dienstboten
Peter Petersen	51 år	gift	Dienstboten
Anna Christina	24 år	ugift	Dienstboten
Engel Christina	15år		Dienstboten

Ved folketællingen i 1845 for Sønderborg, Als Nørre, Oksbøl, Amt Norburg Dorf Mels, abnahme, var beboerne følgende:

Friederika Sophie Möller	65 år	enke	Abnahmefrau	Sandbjerg
Anna Hansen	32 år	ugift	ihre Kinder	Mels
Katharina M. Hansen	29 år	ugift	ihre kinder	Mels

Friederike Sophie Möller døde i Mels den 20. juni 1849 og blev begravet på Oksbøl kirkegård den 25. juni samme år. Friederike blev 71 år.

Bodlette Møller blev født den 23. oktober 1780 og døbt i Sottrup kirke den 27. oktober samme år. Faddere ved dåben var: Die frau Pastorin Balslev zu Düppel, Die Mademoiselle Charlotte Amalia Meredin und der junge Pächter Hollesen auf Sandbjerg.

Bodlette fik et kort liv idet hun døde den 15. december 1780 kun 8 uger gammel. Bodlette blev begravet på Sottrup kirkegård den 19. december.

Men forinden var hendes mor Mette død den 18. november 1780 og hun blev begravet på Sottrup kirkegård den 23. november.

64/35	Hans Andersen, proder og skrædder i Dybbøl		
Født	22. august 1776 i Atzböll / Adsbøl		
Døbt	24. august 1776 i Atzböll kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	6. november 1814 i Dybbøl kirke Anne Marie Lund fra Schmoel / Smøl		
Død	9. december 1822 i Dybbøl (Kirkeår 1823)		
Begravet	13. december 1822 på Dybbøl kirkegård		
Forældre	(128/69) Hans Andersen, Atzböll		
	Født		
	Død		
	(128/70) Maria Christiansdatter, Atzböll		
	Født		
	Død		
Børn	far: Hans Andersen		
	Maria Kiestine Andersen	f. 30. sept. 1815	d. 27. nov. 1892
	Hans Andersen	f. 10. juli 1817	d. efter 1845
	Anna Marie Andersen	f. 14. sept. 1821	d. 03. maj 1848
	far: Peter Kröger		
	Peter Hinrich Kröger	f. 17. september 1825	d.

Søskende

Hans Andersen blev født i Atzböll i 1776 og døbt i Atzböll kirke den 24. august samme år. Faddere ved dåben var: Christian Pagh, Mette Marie Andresen og Christian Matthisen.

Hans Andersen' far og mor, Hans Andersen og Maria Christiansdatter var ikke gift, da Hans Andersen blev døbt, så i kirkebogen er Hans Andersen senior blevet udlagt som barnefar.

Hans Andersen blev proder og skrædder i Dybbøl. Hans Andersen døde i Dybbøl den 9. december 1822 og blev begravet på Dybbøl kirkegård den 13. december.

PS: Hans Andersen blev født den 22. august og døbt den 24. august. Det blev hans kone også. Datoerne er dobbelt checket, så der er ikke tale om en skrivefejl.

64/36	Anne Marie Lund, Schatzbüll (Skodsbøl), Broager sogn,		
Født	22. august 1788 på Broager		
Døbt	24. august 1788 i Broager kirke		
Konfirmeret	3. april 1803 i Broager kirke (Palme søndag)		
Gift	1. g. 6. november 1814 i Dybbøl kirke Hans Andersen fra Atzböll		
	2. g 29. maj 1825 i Dybbøl kirke Peter Kröger fra Echernsund		
Død	10. december 1854 i Dybbøl		
Begravet	17. december 1854 på Dybbøl kirkegård		
Forældre	(128/71) Hans Christensen Lund, skipper fra Dünth Født 1756 Død efter 1803		
	(128/72) Maria Christensen Født ca. 1753 Død 24. februar 1828 i Smøl		
Søskende	Jürgen Hansen Lund	f. 13. august 1786	d.

Anne Marie Lund blev født den 22. august 1788 i Schatzbüll og døbt i Broager kirke 2 dage senere. Faddere ved dåben var: Christen Hansens datter Maren fra Felsted, Christen Rasmussen fra Mølmarken og Anders Andersens søn Jürgen fra Dynt / Dünth

Ved folketællingen i 1803 boede Anne Marie hjemme hos sine forældre i Schatzbüll/Skodsbøl.

Anne Marie blev gift første gang den 6. november 1814 i Dybbøl kirke med ungarl Hans Andersen. Hans døde den 9. december 1822 i Dybbøl.

Anne Marie blev gift anden gang den 29. maj 1825 i Dybbøl kirke med ungarl Peter Kröger fra Echernsund. Peter var søn af Mogens Hinrich Kröger og hustru Christine f. Lorenzen. Peter døde i Dybbøl den 27. marts 1832 i en alder af 39 år. Han blev begravet på Dybbøl kirkegård den 30. marts.

Ved folketællingen i 1845 boede der følgende i Anne Maries hjem i Dybbøl;

Hans Andersen	27 år	ugift	træskoarbejder	født i Dybbøl
Anne Marie Lund	57 år	enke	hans moder	født i Smøl

Hans Andersen er Anne Marie' søn, som bor sammen med sin mor.

Anne Marie døde i Dybbøl den 10 december 1854 og blev begravet den 17. december på Dybbøl kirkegård.

Søskende

Jürgen Hansen Lund blev født den 13. august 1786 og døbt i Broager kirke den 16. august samme år. Faddere ved dåben var: Friderich Nissen fra Iller, Jürgen Christensen fra Feldsted og Jep Christensen' datter Catharina Margaretha fra Dünth.

Ved folketællingen i 1803 var Jürgen i lære som skrædder hos skræddermester Hans Christian Hansen i Broager, hvor han senere blev udlært.

Jürgen blev gift i Broager kirke den 26. februar 1815 med pigen Maria Christina Bonde, datter af Hans Pug og Maria Christensen. Jürgen og Maria fik 2 børn, kaldet Jürgen og Andreas.

64/37 Asmus Asmussen, gårdmand i Kjelstrupskov, Holbøl sogn

Født 14. februar 1789 i Holbøl
 Døbt 18. februar 1789 i Holbøl kirke
 Konfirmeret 1806 i Holbøl kirke
 Gift 11. december 1820 i Holbøl kirke
 Kiesten Petersen Lorenzen
 Død 4. juli 1842 i Kjelstrupskov
 Begravet 10. juli på Holbøl kirkegård

Forældre (128/73) Jacob Rasmussen
 Døbt 2. februar 1748 i Holbøl kirke
 Død 12. februar 1828 i Holbøl

(128/74) Kiestien Hansen fra Gehl
 Døbt 10. december 1758 i Holbøl kirke
 Død 22. juli 1824 i Holbøl

Børn	Hans Peter Asmussen	f. 17. februar 1821	d. 09. februar 1904
	Christina Asmussen	f. 18. november 1823	d.
	Ana Maria Asmussen	f. 12. april 1826	d. 30. august 1834
	Jacob Asmussen	f. 20. februar 1828	d.
	Mette Maria Asmussen	f. 22. april 1830	d.
	Asmus Asmussen	f. 01. juni 1833	d. før 1842
	Catharina Maria Asmussen	f. 21. november 1836	d.
Søskende	Catharina Asmussen	f. 08. december 1780	d.
	Hans Asmussen	f. 18. november 1782	d. 11. nov. 1828
	Rasmus Jacobsen Asmussen	f. 05. september 1785	d. 14. marts 1786
	Jacob Asmussen	f. 03. december 1790	d. 24. januar 1828
	Cathrine Maria Asmussen	f. 04. august 1794	d. 16. maj 1832
	Jes Asmussen	f. 29. marts 1797	d.
	Helena Asmussen	f. 25. maj 1801	d.

Asmus Asmussen blev født i Holbøl den 14. februar 1789 og døbt i Holbøl kirke den 18. februar samme år. Faddere ved dåben var: Hans Hansen fra Bienderup, Jes Thomsen' søn Jes fra Holbøl og Jürgen Schmidt hustru Cathrina.

Asmus blev ved dåben i Holbøl kirke indskrevet i kirkebogen som Rasmus Jacobsen. Så Asmus hed faktisk Rasmus Jacobsen, hvilket var naturligt, da hans far hed Jacob Rasmussen. Ved folketællingen i 1803 var hans navn blevet ændret til Asmus Asmussen. Det samme var tilfældet, da han blev gift med Kiesten. Og ved hans død var familienavnet Asmussen. Hans børn er alle døbt Asmussen. Så han kaldes Asmus Asmussen i denne anetavle. Årsagen til navneskift er ikke kendt og ikke noteret i kirkebogen.

Asmus blev gift den 11. november 1820 med Christina Lorenzen. Deres første barn blev født i februar 1821, så det var på høje tid at blive gift. I kirkebogen er noteret følgende i forbindelse med vielsen:

Asmus Asmussen, Jacob Asmussen und Christina geb. Hansen in Holebüll sohn, mit Kiesten Lorenzen, Hans Peter Lorenzen und Anna Maria geb. Andersen in Holebüll Tochter. Tester 1. Hans Peter Lorenzen in Holebüll, 2. Johan Jessen, Dybbøl.

Asmus blev gårdmand i Kjelstrupskov, Holbøl sogn. Ved folketællingen i 1803 boede han hjemme hos sine forældre i Holbøl, se 128/73.

Asmus døde den 4. juli 1842 i Kjelstrupskov og blev begravet på Holbøl kirkegård den 10. juli. Han efterlod sig ifølge kirkebogen kone og de 4 børn; Hans Peter, Catharina, Jacob og Mette Margrethe.

Søskende

Catharina Asmussen blev født den 8. december 1780 i Holbøl og døbt i Holbøl kirke den 10. december samme år. Faddere ved dåben var: Hans Asmussen datter Ellin i Gehl, Asmus Jacobsen datter i Holbøl som også hed Ellin og Hans Schmidt søn Jürgen. Det bemærkes, at Catharina blev døbt Asmussen og ikke Rasmussen eller Jacobsen. Catharina blev ikke gift.

Catharina døde den 20. marts 1820, 39 år og blev begravet på Holbøl kirkegård den 26. marts.

Hans Asmussen blev født den 18. november 1782 i Holbøl og døbt i Holbøl kirke den 24. november samme år. Faddere ved dåben var: Hans Rasmussen' hustru, Jacobs Rasmussens broder Rasmus og Jes Thomsen' hustru Kiesten i Holbøl.

Hans blev døbt med efternavnet Rasmussen men har efterfølgende anvendt efternavnet Asmussen, både ved folketællingen i 1803, da han blev gift, ved børns dåb og ved sin egen død.

Hans blev gift den 20 november 1819 i Holbøl kirke med Maria Lorenzen, datter af Hans Peter Lorenzen og hustru Ana Maria f. Hansen i Holbøl. I kirkebogen er noteret, at Hans' far har familienavnet Asmussen.

Hans og Maria fik 2 børn:

***Jacob Asmussen** blev født den 14. september 1820 og døbt i Holbøl kirke den 17. september samme år. Faddere ved dåben var: Jes Asmussen, Andres Lorenzen og Metta Maria Lorenzen, alle fra Holbøl.

***Anna Maria Asmussen** blev født den 18. november 1825 og døbt i Holbøl kirke den 26. november samme år. Faddere ved dåben var: Kiesten Asmussen Kjelstrupskov, Lena Asmussen og Jacob Asmussen, begge fra Holbøl.

Hans Asmussen døde den 11. november 1828 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 18. november samme år. Hans blev 46 år.

Rasmus Jacobsen Asmussen blev født den 5. september 1785 og døbt samme dag. Faddere ved dåben var: Hans Rasmussen fra Klein Wolstrup. Hans Jacobsens søn fra Øster Gehl, Jacob og Nicolay Michelsen.

Rasmus døde 27 uger gammel den 14. marts 1786 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 17. marts. Rasmus Jacobsen antages at være opkaldt efter sin farfar med samme navn.

Jacob Asmussen blev født den 3. december 1790 og døbt Holbøl kirke den 7. december samme år. Faddere ved dåben var: Jacob Hansen, som var i tjeneste hos Jürgen Hansen i Holbøl, Lorenz Jessen' søn Jes og Christen Petersen' datter Marie i Holbøl. Jacob blev ikke gift.

Jacob blev døbt med familienavnet Rasmussen men døde med navnet Asmussen, så dette er anvendt. Jacob blev kun 37 år. Han døde den 24. januar 1828 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 29. januar.

Cathrine Maria Asmussen blev født den 4. august 1794 og døbt i Holbøl kirke den 7. august samme år. Faddere ved dåben var: Hans Nissen' hustru fra Holbøl, Thomas Thomsen' datter Mette og Hans Rasmussen. Søn Hans fra Kjelstrupskov. Cathrine Maria blev ikke gift

Cathrine Maria blev døbt med familienavnet Rasmussen men døde med navnet Asmussen, så dette er anvendt. Cathrine Maria blev kun 39 år. Hun døde den 16. maj 1832 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 23. maj

Jes Asmussen blev født den 29. marts 1797 og døbt i Holbøl kirke den 31. marts samme år. Faddere ved dåben var: Hans Rasmussen fra Kjelstrup Mark, Hans Andersen Holbøl og Jürgen Jessen' hustru Trine.

Jes blev døbt med familienavnet Rasmussen men hed Asmussen ved folketællingen i 1803 og ved sit bryllup, så det er anvendt.

Jes blev gift i Kliplev kirke den 20. juni 1824 med Catharina Korsholm, datter af skipper Hans Jensen Korsholm og hustru Frauke Lucie f. Kühl fra Flensborg. Jes blev kordegn i Kliplev.

Jes og Catharina fik 3 børn.

***Frauke Lucie Asmussen** blev født i Behrendorff den 10. februar 1825 og døbt i Holbøl kirke den 3. marts samme år. Faddere ved dåben var: Frauke Lucie Korsholm fra Flensborg, Metta Cathrina Nissen fra Holbøl og Jacob Asmussen fra Holbøl.

***Gustav Gotthard Asmussen** blev født i Behrendorff den 10. oktober 1827 og døbt i Holbøl kirke den 21. oktober samme år. Faddere ved dåben var: G. G. Thullesen i Kliplev, Asmus Lundt i Behrendorff og Maria Asmussen f. Lorenzen i Holbøl.

***Hans Korsholm Asmussen** blev født i Behrendorff den 13. oktober 1834 og døbt i Holbøl kirke den 2. november samme år. Faddere ved dåben var: Hans Jensen Korsholm fra Flensborg, Asmus Asmussen og Christina Korsholm.

Hans fik et kort liv. Han døde den 30. november 1834 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 4. december, 2 uger efter sin mor.

Catharina Korsholm døde den 16. november 1834 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 24. november.

Ved folketællingen i 1845 boede der følgende i Jes' ejendom:

Jes Asmussen	48 år	enkem.	Küster	Holbøl
Frauke Lucia Asmussen	20 år	ugift	datter	Behrendorf
Gustav Gotthard Asmussen	18 år	ugift	søn	Behrendorf
Metta Maria Petersen	30	ugift	tjenestepige	Alnoer

Helena Asmussen blev født den 25. maj 1801 og døbt samme dag. Faddere ved dåben var: Helena Schmidt i Holbøl, Rasmus Rasmussen' datter Ellen og Nis Jessen.

64/38 Kiesten Petersen Lorenzen
 Født 16. juli 1797 i Holbøl
 Døbt 23. juli 1797 i Holbøl kirke
 Konfirmeret 22. marts 1812 i Holbøl kirke
 Gift 11. december 1820 i Holbøl kirke
 Asmus Asmussen
 Død 14. april 1876 i Kjelstrupskov
 Begravet 21. april 1876 i Holbøl

Forældre (128/75) Hans Peter Lorenzen
 Født 1. marts 1769 i Høkkerup sogn
 Død 21. juni 1835 i Holbøl

(128/76) Anna Maria Andreasen
 Født 22. juni 1769 i Holbøl
 Død 18. august 1808 i Holbøl

Søskende	Maria Lorenzen	f. 05. november 1793	d. før 1835
	Kiestine Hansen Lorenzen	f. 27. maj 1796	d. 29. maj 1796
	Ann Margrethe Lorenzen	f. 21. april 1800	d. efter 1835
	Andreas Lorenzen	f. 19. december 1803	d. efter 1835

Kiesten Petersen Lorenzen blev døbt Kiestin Petersen. I kirkebogen er noteret følgende ved hendes dåb: Kiesten Petersen, der Hufener Hans Peter Lorentzen und Anna Maria geb. Andreasen in Holebüll eheb. Tochter. Gevattere: 1. Jacob Hansens frau Maria, 2. Hans Nissens Tochter Anna, 3. Lorentz Petersens Sohn Richel, alle auf Holebüll.

Lorentz Petersen er Kiestens farfar og Richel er hendes farbror. Ved folketællingen i 1803 og i 1845 staves hendes navn Christina og navnet Petersen er ikke indført i folketællingerne.

Ved folketællingen i 1803 boede Christina hjemme hos sine forældre på gården i Holbøl, se 128/75.

Ved folketællingen i 1845 er der noteret følgende for Christina: Aabenraa, Lundtoft, Holbøl, Dorf Kielstrup holz, Kathengebäude.

Christina Lorenzen	48 år	enke	Käthnerin	Holebüll
Hans Peter Asmussen	24 år	ugift	ihre kinder	”
Jacob Asmussen	17 år		ihre kinder	”
Mette Maria Asmussen	15 år		ihre kinder	”
Asmus Asmussen	12 år		ihre kinder	“
Catharina Asmussen	9 år		ihre kinder	”

Christina havde i 1845 overtaget gården. Som det ses, boede 5 af hendes børn fortsat hjemme på gården i Kjelstrupskov. Det bemærkes, at der i kirkebogen i forbindelse med hendes død er noteret, at hun blev mor til 6 børn, men hun blev mor til 7. Præsterne havde for vane kun at tælle de børn med som var i live når en forældre døde.

Søskende

Maria Lorenzen blev født i 1793. I kirkebogen for Holbøl er skrevet følgende i forbindelse med hendes dåb: Maria Lorentzen (Lorentzen stavet med t), der Bohlsmanne Hans Peter Lorentzen und Ann Marie, geb. Andreassen in Holebüll eheb. Tochter. Gevattere: Daniel Hinrichsen, Frau Margrethe aus Holebüll. 2. Salige Peter Boysens Tochter, Ingeborg aus Hockerup. 3. Laus Petersens Sohn, Jes aus Holebüll.

Maria blev gift med Hans Asmussen i Holbøl. Maria døde før 1835.

Kiestine Petersen Lorentzen blev født den 27. maj 1796 og døde 2 dage senere den 29. Maj.

Ann Margrethe Lorenzen blev født i 1800. I kirkebogen for Holbøl er skrevet følgende i forbindelse med hendes dåb: Ann Margrethe Lorentzen, Bohlsmanne Hans Peter Lorentzen und Anna Maria geb. Andreassen in Holebüll eheb. Tochter. Gevattere Hans Andresens frau auf Kielstrup, Ann Margrethe. 2. Thomas Thomsens Tochter in Holebüll, Cathrina. 3. Jacob Rasmussens søn, xx Hans.

Andreas Lorenzen blev født i 1803. I kirkebogen for Holbøl er skrevet følgende i forbindelse med hans dåb: Andreas Lorentzen, der Bohlsmanne Hans Peter Lorentzen und Ann Maria geböhren Andreassen in Holebüll eheb. Sohn. Gevattere: 1. Daniel Hinrichsen. 2. Chresten Petersens Sohn, Peter. 3. Der Hufners Jürgen Persens frau Trinniek, alle aus Holebüll.

Andreas blev gift med Mette Mar. Petersen fra Holbøl. I 1845 havde de en halvgård i Holbøl. Ved folketællingen det år er noteret følgende: Aabenraa, Lundtoft, Holbøl, Dorf Holebüll, Hufengebäude.

Andreas Lorenzen	42 år	gift	Halbhufner	Holebüll
Mette Mar. Petersen	30 år	gift	seine Ehefrau	“
Anna Mar. Lorenzen	7 år		ihre Kinder	“
Hans Peter Lorenzen	3 år		ihre Kinder	”
Mette Mar. Lorenzen	1 år		ihre Kinder	“
Nicolai Clausen	25 år	ugift	Dienstbothen	Carlum
Nicolai Petersen	21 år	ugift	Dienstbothen	Uck
Anna Dorthea Hansen	19 år	ugift	Dienstbothen	Holebüll
Ingeburg Petersen	16 år	ugift	Dienstbothen	”
Richel Lorenzen	67	ugift	Vaterbruder des Hufners	
			Wird von demselben unterhalten	

64/39	Hans Jessen Lassen, gårdmand i Hønsnap		
Født	8. maj 1784 i Hønsnap		
Døbt	13. maj 1784 i Holbøl kirke		
Konfirmeret	16. april 1800 i Holbøl kirke		
Gift	7. november 1806 i Holbøl kirke Anne Margrethe Jürgensen		
Død	14. februar 1857 i Hønsnap		
Begravet	20. februar 1857 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(128/77) Hans Lassen boelmand i Hønsnap Døbt 14. april 1729 i Holbøl kirke Død 8. december 1808 i Hønsnap		
	(128/78) Maren Hansen Døbt 26. august 1742 i Holbøl kirke Død 13. juni 1820 i Hønsnap		
Børn	Maren Jessen	f. 27. august 1807	d. 16. oktober 1825
	Ana Cathrina Jessen	f. 05. december 1810	d.
	Christina Maria Jessen	f. 04. marts 1815	d. 27. juni 1815
	Hans Jessen	f. 31. juli 1816	d.
	Anne Margrethe Jessen	f. 01. april 1818	d. 16. februar 1895
	Jürgen Jessen	f. 28. august 1820	d.
Halvsøskende	mor: Dorothea Sørensen		
	Gunder Marie Lassen	d. 28. maj 1757	d. 8. maj 1818
	Armgaard Margretha Lassen	d. 06. september 1761	d. 23. april 1792
Søskende	mor: Maren Hansen		
	Dorthe Lassen	f. 20. oktober 1773	d.
	Kiestina Maria Lassen	f. 16. juni 1776	d. 24. juni 1814
	Metta Kiestina Lassen	f. 10. juni 1778	d.

Hans Jessen Lassen blev født i Hønsnap den 8. maj 1784 som søn af Hans Lassen og hustru Maren Hansen. Hans blev døbt i Holbøl kirke den 13. maj samme år. Faddere ved dåben var: Hans Boysen, Nis Nissens kone Kirsten og Nis Hockenrup kone Mette, alle fra Hønsnap.

Hans blev gårdmand i Hønsnap.

I nogle dokumenter er efternavnet ”Lassen” udeladt. Dette er også gældende for datteren Anne Margrethe.

Hans Jessen og Anna Margrethe Jørgensen blev gift i Holbøl kirke den 7. november 1806. I kirkebogen er der noteret følgende: *”Hans Jessen der boelsmand Hans Lassen und Maren Hansen in Hönschnap eheb. Sohn mit Anna Margaretha Jürgensen, der Jürgen Jürgensen und Anna geb. Michelsen beim Süderhoff, eheb. Tochter”*.

Ved folketællingen i 1845 var Hans Jessen blevet enkemand og boede da hos sin søn og svigerdatter Hans Jessen og Anna Weber i Holbøl.

Hans Jessen døde i Holbøl den 14. februar 1857, 72 år og 9 måneder gammel. Hans blev begravet på Holbøl kirkegård den 20. februar. I kirkebogen er noteret følgende:

”Enkemand Hans Jessen fra Hønschnap, ægte søn af Hans Lassen og Maren født Hansen. Gift med Anne Margrethe født Jørgensen. Far til 6 børn hvoraf 2 var døde, de efterlevende var;

1. Hans Jessen, landmand i Hønschnap
2. Jørgen i Flensborg
3. Ana Cathrine gift med gaardmand Nis Peter Hockerup i Hønschnap
4. Ane Margrethe gift med kådner Hans Peter Asmussen i Kjeldstrup.

Halvsøskende

Gunder Marie Lassen blev født i Hoherup i 1757 og døbt i Holbøl kirke den 28. maj samme år. Gunder Marie blev gift med Peter Hansen i Vilsbek. Hun døde i Vilsbek den 8. maj 1818 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 14. maj. Gunder Marie blev 62 år.

Armgaard Margrethe Lassen blev født i Hoherup i 1761 og døbt i Holbøl kirke den 6. september samme år. Armgaard blev gift med Hans Jürgen Mörck fra Kjeldstrupholz. Armgaard Margrethe døde i Holbøl den 23. april 1792, 31 år gammel. Hun blev begravet på Holbøl kirkegård den 27. april. Armgaard Margrethe efterlod mand og 5 børn; Ann Margrethe, Marie Dorthe, Peter, Hans Jessen og Ann Cathrina.

Søskende

Dorthe Lassen blev født i Hønsnap den 20. oktober 1773 og døbt i Holbøl kirke den 24. oktober samme år. Faddere ved dåben var: Rasmus Enholsens datter i Hockerup, Maria, Johann Jürgensens datter i Hockerup, Ellen og Peter Hansens søn i Holbøl, Lorentz.

Dorthe blev gift i Holbøl kirke den 24. februar 1797 med skipper og enkemand Jes Petersen i Süderhoff. Jes Petersen er søn af Peter Jessen og Ann Lesche Matthiesen i Süderhoff. Jes Petersen blev gift første gang den 11. januar 1793 med Birrit, datter af Jens Sørensen fra Aarhus.

Ved folketællingen i 1803 boede der følgende i Jes og Dorthe' hus i Süderhoff:

Jes Petersen	47 år	gift	mand	Skipper og indsidder
Dorthe Hansen	29 år	gift	kone	
Anna Margrethe Petersen	10 år		barn, første ægteskab	
Maria Petersen	7 år		barn, andet ægteskab	
Birgitte Petersen	6 år		barn	
Hans Jessen Petersen	5 år		barn	
Maria Petersen	1 år		barn	
Magdalena Hansen, f. Wohlsen	78 år	enke	logerende	lever af almisse

Kiestina Maria Lassen blev født i Hønsnap den 16. juni 1776 og døbt i Holbøl kirke den 18. juni samme år. Faddere ved dåben var: Nis Hansens hustru i Hockerup Maren, Carl Jochumsens datter Maren og Hans Jochumsens søn Lorentz.

Kiestina Maria blev gift den 31. oktober 1806 i Holbøl kirke med Richel Jürgensen i Süderhoff. Richel Jürgensen er bror til Anne Margrethe Jürgensen, gift med Hans Jessen Lassen. Ved folketællingen i 1803 boede Richel hjemme hos sine forældre i Süderhoff

Jürgen Jürgensen	53 år	gift	mand	Kärtner med land
Anna Johannsen	51 år	gift	hans kone	
Richel Jürgensen	25 år	ugift	barn af andet ægteskab	
Anna Margrethe Jürgensen	23 år	ugift	barn af andet ægteskab	

Kiestina Maria døde den 24. juli 1814, 38 år gammel og blev begravet den 29. juli samme år på Holbøl kirkegård. Der var ingen børn i ægteskabet.

Metta Kiestina Lassen blev født i Hønsnap den 10. juni 1778 og døbt i Holbøl kirke den 14. juni samme år. Faddere ved dåben var: Hans Petersens hustru Kiestina-Maria, Hans Jochumsens datter Anna-Sophia og Peter Hansens søn Jes.

Metta Kiestina blev gift den 17. oktober 1812 i Holbøl kirke med Andreas Andresen fra Kanderhoff. Andreas var søn af Hans Andresen og hustru Maria Behrendsen.

Ved folketællingen i 1803 boede Andreas hjemme hos sine forældre.

Hans Andresen	49 år	gift	husejer	gæstgiver og Kätthner med land
Maria Behrendsen	47 år	gift	hans kone	
Berend Hansen	20 år	ugift	deres barn	
Andreas Hansen	17 år		deres barn	
Hans Hansen	15 år		deres barn	
Botilla Hansen	12 år		deres barn	
Nicolay Nicolaysen	70 år	gift	mand	aftægtsfolk
Ingeborg Nicolaysen	74 år	gift	hans kone	aftægtsfolk
Ingeborg Nicolaysen	29 år	ugift	deres datter	
Fritz Knudsen	4 år		?	

Nogle skrifter bruger fars fornavn som efternavn til børnene andre bruger fars efternavn.

64/40 Anna Margrethe Jürgensen
 Født 27. februar 1780 i Süderhoff
 Døbt 3. marts 1780 i Holbøl kirke
 Konfirmeret 29. maj 1795 i Holbøl kirke
 Gift 7. november 1806 i Holbøl kirke
 Hans Jessen Lassen
 Død 30. januar 1841 i Hønsnap
 Begravet 5. februar 1841 på Holbøl kirkegård

Forældre (128/79) Jürgen Jürgensen
 Født maj 1750 i Brobüll
 Død 26. januar 1816 i Süderhoff

(128/80) Anna Johannsen
 Døbt 20. maj 1742 i Holbøl kirke
 Død 19. november 1812 i Süderhoff

Halvsøskende far: Richel Andresen
 Metta Richelsen f. 16. januar 1711 d.
 Catharina Richelsen f. 13. juni 1772 d.

Søskende far: Jürgen Jürgensen
 Richel Jürgensen f. 24. december 1778 d.

Anna Margrethe Jürgensen blev født i Süderhoff den 27. februar 1780 som datter af Jürgen Jürgensen og hustru Anna Jürgensen f. Johannsen i Süderhoff. Anna Margrethe blev døbt i Holbøl kirke den 3. marts samme år. Faddere ved dåben var: Peter Johannsens Frau Metta, Jes Boysens Tochter Metta und Hans Møllers Sohn Boye.

Hans Jessen Lassen og Anna Margrethe Jürgensen blev gift i Holbøl kirke den 7. november 1806. I kirkebogen er der noteret følgende: "*Hans Jessen der boelsmand Hans Lassen und Maren Hansen in Hønsnap eheb. Sohn mit Anna Margaretha Jürgensen, der Jürgen Jürgensen und Anna geb. Johannsen beim Süderhoff, eheb. Tochter*".

Anna Margrethe døde i Hønsnap den 30. januar 1841 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 5. februar. Anna Margrethe blev 61 år.

Halvsøskende

Metta Richelsen blev født den 16. januar 1771 og døbt i Holbøl kirke den 20. januar samme år. Metta blev gift den 7. november 1800 i Holbøl kirke med boelmand Hans Thomsen, søn af Thomas Thomsen og Margretha Hansen.

Ved folketællingen i 1803 for Holbøl boede der følgende på Hans Thomsen' ejendom:

Hans Thomsen	33 år	gift	Hausvater	Hufner
Metta Richelsen	33 år	gift	dessen frau	
Margretha Thomsen	1 år		ihre Tochter	
Thomas Thomsen	61 år	gift	Eltern des hausvater	

Margretha Hansen	55 år	gift	Eltern des Hausvater
Catharina Thomsen	23 år	ugift	Geschwistern und Dienstb. des Hausvater
Thomas Thomsen	20 år	ugift	Geschwistern und Dienstb. des Hausvater
Anna Margretha Thomsen	15 år		Geschwistern und Dienstb. des Hausvater

Det ses, at gården var et familie projekt.

Catharina Richelsen blev født den 13. juni 1772 og døbt i Holbøl kirke den 19. juni samme år.

Søskende

Richel Jürgensen blev født den 24. december 1778 og døbt i Holbøl kirke den 27. december samme år. Faddere ved dåben var: Chresten Lüdichsen fra Brobüll, Kresten Lorentzen søn i Hønschnap Loretz og Richel Richelsen.

Richel blev konfirmeret i Holbøl kirke den 29. maj 1795, samme dag som sin søster Anne Margrethe.

Richel blev gift med sin svigerinde Kiestina Maria Lassen, se 64/39.

64/41	Adolph Christopher Albrecht Herse, skræddermester i Åbenrå		
Født	22. juli 1777 i Neustrelitz, Mecklenburg (Svensk Pommern)		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	17. januar 1800 i Åbenrå Maria Christina Dörsch		
Død	11. august 1842 i Åbenrå		
Begravet	15. august 1842 på Åbenrå kirkegård		
Forældre	(128/81) Andrea Freiderick Herse Født ca. 1746 i Neustrelitz, Mecklenburg Død		
	(128/82) Maria Elisabeth Holtze Født 16. oktober 1742 i Neustrelitz, Mecklenburg Død marts 1783		
Børn	dødfødt pige	f. 14. april 1800	d. 14. april 1800
	Elisabeth Cathrina Herse	f. 16. maj 1802	d. 14. februar 1876
	Hans Jürgen Herse	f. 11. februar 1806	d. 26. nov. 1874
	Andreas Herse	f. 21. marts 1809	d. 21. marts 1809
	Andreas Herse	f. 18. november 1810	d. 15. dec. 1883
	Heinrich Michael Herse	f. 10. april 1814	d. 15. dec. 1873
Søskende	Johan Carl Ludewig Herse	f. 30. juni 1768	d.
	Friederich Joachim Herse	f. 01. oktober 1769	d.
	Dorothea Elisabeth Herse	f. juli 1772	d.
	Carolina Sophia Frederica Herse	f. 25. november 1775	d.
	Ludwig Friederich Herse	f. september 1782	d.

Adolph Christopher Albrecht Herse var skrædder i Åbenrå. Han blev gift med Maria Christina Dörsch fra Åbenrå, datter af skipper Hans Jürgen Dörsch og hustru Margretha Catharina Petersen.

Adolph Christopher døde i 1842, 66 år gammel.

Ved folketællingen i 1803 bestod familien af følgende:

Adolph Christoph Albrecht Herse	27 år	gift	Familie Vater, Schneider
Maria Christina Dörsch	26 år	gift	seine Frau
Elisabeth Catharina Herse	1 år		ihre Tochter

Søskende

Johan Carl Ludewig Herse blev født den 30. juni 1768 i Neustrelitz.

Friederich Joachim Herse blev født den 1. oktober 1769 i Neustrelitz.

Dorothea Elisabeth Herse blev født i juli 1772 Neustrelitz

Carolina Sophia Frederica Herse blev født den 25. november 1775 i Neustrelitz.

Ludwig Friederich Herse blev født i september 1782 i Neustrelitz.



Neustrelitz, feb. 2015. Foto: Jørgen Jensen

64/42	Maria Christina Dörsch		
Født	27. marts 1777 i Åbenrå		
Døbt	30. marts 1777 i Åbenrå kirke		
Konfirmeret			
Gift	17. januar 1800 i Åbenrå kirke Adolph Christopher Albrecht Herse		
Død	9. marts 1856 i Åbenrå		
Begravet	13. marts 1856 på Åbenrå kirkegård		
Forældre	(128/83) Hans Jürgen Dörsch, skipper Født 12. juni 1753 i Åbenrå Død 11. februar 1815 i Åbenrå		
	(128/84) Margretha Catharina Petersen Født 21. marts 1744 i Åbenrå Død 7. maj 1816 i Åbenrå		
Søskende	Anna Cathrina Dörsch	f. 08. marts 1781	d.
	Hans Peter Dörsch	f. 1788	d.

Maria Christina. Ved folketællingen i 1845 for Åbenrå boede Maria i fattighus nr. 36.

Dorothea Rathge	66 år	enke	Lever delvis af almisse, fødested ukendt
Marie Herse	67 år	enke	Lever af almisse, født i Åbenrå

Det ses, at Marie Christina ved denne folketælling har taget sin afdøde mands efternavn.

Ved Maria Christina's død og bisættelse har præsten skrevet følgende: ” *Enke Maria Christina Dörsch, ægte datter af skipper Hans Jürgen Dörsch, har været gift med Adolph Albrecht Herse, af hvilket ægteskab 4 børn var efterladt. Død 9. marts, begravet 13. marts 1856:*

***Elisabeth**, enke efter arbejdsmand Niels Kier Brandt

***Hans Jürgen Herse**, gift mad Anna

***Andreas Herse**, enkemand

***Henrik Michael Herse**, gift med Helene født Boisen”.

Søskende

Anna Catharina blev født den 8. marts 1781 og blev døbt i Åbenrå kirke den 11. marts. Faddere ved dåben var: Ingeborg Festersen, Anna Elisabeth Schutt og Thomas Thomsen.

Ved folketællingen for Åbenrå Købstad i 1803 var Anna Catharina tjenestepige hos kirurg Claus Hess i Åbenrå. Familien havde dengang 7 børn, så der var et par opgaver at udføre for en 22 årig tjenestepige.

64/43**Jens Lauritzen**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christina Maria Thomsen

Død

før 1822

Begravet

Forældre

(128/85) Lauritz

Født

Død

(128/86) Navn ikke fundet

Født

Død

Børn

Dorothea Lauritzen

f. 1805

d. 13. oktober 1854

Søskende

Jens Lauritzen

64/44 **Christina Maria Thomsen**
Født 1782
Døbt
Konfirmeret
Gift 1. g.
 Jens Lauritzen
 2. g.
 Søren Jespersen
Død 31. januar 1836 i Nybye, Læborg sogn
Begravet 7. februar 1836 på Læborg kirkegård

Forældre (128/87) Thom
 Født
 Død

 (128/88) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Christina Maria Thomsen

64/45	Dins Christensen, indsidder i Skærbæk		
Født	13. juni 1778 i Raahede, Hviding sogn, Tønder amt		
Døbt	14. juni 1778 i Hviding kirke,		
Konfirmeret	1796 i Skærbæk kirke		
Gift	ingen kirkebog Voldborg Sørensdatter		
Død	30. august 1866 i Skærbæk, Tønder amt		
Begravet	2. september 1866 på Skærbæk kirkegård		
Forældre	(128/89) Christen Hansen, husmand Døbt 15. august 1751 i Hviding kirke Død 7. august 1832 i Hoxbroe		
	(128/90) Zitzel Pedersdatter Døbt 22. november 1750 i Hviding kirke Død 1. december 1822 i Hoxbroe		
Børn	Søren Dinesen Schmidt	f. 05. juli 1806	d. 12. maj 1877
Søskende	Lauge Christensen	f. 17. november 1780	d.
	Hans Christensen	f. 31. januar 1783	d.
	Andreas Christensen	f. 24. august 1785	d.
	Anna Cathrine Christensen	f. 22. marts 1788	d.
	Anna Gross Christensen	f. 01. december 1790	d.

Dens Christensen blev døbt Dens Christensen, men hans navn er justeret nogle gange over årene, som det generelt er tilfældet med navne.

Dens blev døbt i Hviding kirke den 14. juni 1778 (Dom. Trinitatis). Faddere ved dåben var: Thomas Abrahamsen i Skærbæk, Laurits Nielsen i Hviding, Peder Truelsen i Hoxbroe, Anna Jenskone i Raahede og Marie Catharina Nielsdatter i Sønder Farup.

Dens levede hele sit voksne liv i Skærbæk. Han døde den 30. august 1866 og blev begravet på Skærbæk kirkegård den 2. september. Ved hans død har præsten noteret følgende i kirkebogen: *"Forsørget af slagtermester Scheffer siden den 22. april 1864, da han ellers var en falden herrer til fattigvæsenet"*.

Dens døde i en alder af 88 år.

Søskende

Lauge Christensen blev født den 17. november 1780 i Hoxbroe og døbt i Hviding kirke, post trinitatis den 19. november samme år. Faddere ved dåben var: Lauritz Andersen på Hoxbroegaard, Peder Nielsen i Hoxbroe, Anders Truelsen ibid., Anna Catharina Thomaskone i Skærbæk og Anna Pedersdatter i Hoxbroe.

Hans Christensen blev født den 31. januar 1783 i Hoxbroe og døbt i Hviding kirke den 2. februar samme år. Faddere ved dåben var: Sognefoged Niels Jessen i Hoxbroe, Bennet Nielsen

ibid., Hans Frandsen i Hviding, Bodel Lauritzkone i Hoxbroe og Lene Jensdatter i Wester Wedsted.

Andreas Christensen blev født den 24. august 1785 i Hoxbroe og døbt i Hviding kirke den 4. september samme år. Faddere ved dåben var: Peder Jensen i Hoxbroe, Jens Pedersen i Hviding, Jes Nielsen i Hoxbroe og Bodel Maria Pederskone og Anna Andersdatter ibid.

Anna Cathrine Christensen blev født den 22. marts 1788 i Hoxbroe og døbt i Hviding kirke den 24. marts samme år. Faddere ved dåben var; Joachim Joachimsen i Hoxbroe, Boy Nielsen ibid., Bodel Hanskone i Raahede, Else Petersdatter i Hviding og Bodel Chatrine Andersdatter i Hoxbroe.

Anna Gross Christensen blev født den 1. december 1790 i Hoxbroe og døbt i Hviding kirke den 5. december samme år. Faddere ved dåben var; Søren Knudsen i Lundsmarch, Niels Thysen i Hoxbroegaard, Frk. Anna Christina Ewald i Præstegården. Maren Nielsdatter og Anna Cathrin Larsdatter i Hoxbroe.

64/46 Voldborg Sørensdatter, Gørding, Ribe amt

Født ca. 1773 i Gørding, Ribe amt
 Døbt ingen data
 Konfirmeret ingen data
 Gift ingen data
 Dins Kristensen
 Død 29. september 1841 i Skærbæk
 Begravet 5. oktober 1841 på Skærbæk kirkegård

Forældre (128/91) Søren Nielsen
 Født ca. 1737
 Død efter 1801

(128/92) Ane Pedersdatter
 Født ca. 1742
 Død efter 1801

Søskende	Anne Sørensdatter	f. 1775	d.
	Johanne Sørensdatter	f. 1777	d.
	Niels Sørensen	f. 1779	d.

Voldborg Sørensdatter

64/47	Mads Knudsen Bilstoft		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Kæreste i 1809		
	Maria Catharine Dorthea Knudsdatter		
Død			
Begravet			
Forældre	(128/93) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
	(128/94) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	far: Mads Knudsen Bilstoft		
	Anna Cathrine Bilstoft	f. 22. august 1809	d. 13. nov. 1886
	far: Henrick Knudsen		
	Knud Henriksen	f. 01. oktober 1820	d.
	far: Jens Pedersen		
	Margrethe Jensen	f. 04. april 1823	d.
	far: Hans Termansen		
	Terman Hansen	f. 22. marts 1828	d.
Søskende			

Mads Knudsen Bilstoft blev kæreste med Maria Catharine Dorthea og far til Anna Cathrina. I kirkebogen er noteret, at Mads var en knøs fra Sophiesminde. Det har ikke været muligt at finde supplerende oplysninger om Mads.

64/48	Marie Cathrine Dorothea Knudsdatter, Lindum Viborg amt		
Født	22. maj 1788 i Lindum, Viborg amt		
Hjemmedøbt	22. maj 1788 i Lindum		
Døbt	7. juli 1788 i Lindum kirke		
Konfirmeret			
Gift	Kæreste i 1809 i Lindum		
	Mads Knudsen Biltøft		
	Kæreste i 1820 i Årre sogn		
	Hendrich Knudsen		
	Kæreste i 1823 i Vejrup		
	Jens Pedersen		
	1. g. 27. februar 1825 i Lindum kirke		
	Christen Hansen		
	2. g. 6. januar 1827 i Føvling kirke		
	Hans Termansen		
	3. g. 2. oktober 1840 i Øse kirke		
	Claus Mikael Andreassen		
Død	2. august 1850 i Øse, Ribe amt		
Begravet	8. august 1850 på Øse kirkegård		
Forældre	(128/95) Knud Larsen / Laugesen, skoleholder		
	Født 1746		
	Begravet 7. marts 1788 på Lindum kirkegård		
	(128/96) Margrethe Jensdatter		
	Født ca. 1753		
	Beg. 10. november 1811 i Lindum		
Søskende	far: Knud Larsen		
	Jens Knudsen	d. 08. oktober 1783	d.
	Lauge Knudsen	d. 05. august 1785	d.
	Mads Knudsen	d. 22. januar 1787	d. 28. januar 1787
Halvsøskende	far: Niels Povelsen Toft		
	Knud Nielsen	f. 30. april 1790	d.
	Anne Mette Nielsdatter	f. 18. juli 1792	d.
	Mariane Nielsdatter	f. 10. juni 1795	d.

Marie Cathrine Dorothea Knudsdatter er datter af skoleholder Knud Larsen / Laugesen og Margrethe Jensdatter. Knud døde inden hun blev født og i kirkebogen for Lindum er noteret følgende i forbindelse med Marie Cathrine Dorothea' dåb: ” *Salige Knud Larsens skoleholdersenke, en datter hjemmedøbt den 22. maj 1788, sin dåb blev confirmeret 7. juli, blev kaldet Marie Cathrine Dorothea* ”.

Faddere ved dåben var: Marie Cathrine Dorothea blev båret af Christen Hansen' hustru i Fastrup, anex bondens hustru, Hr. forvalter Biering, Ole Skovhegn og Anders Wamon.

Marie Cathrine Dorothea fik et begivenhedsrigt liv:

Marie Cathrine Dorothea blev født den 22. maj 1788 i Lindum. Hendes far døde 2½ måned før hun blev født, så hun voksede op med sin stedfar Niels Povelsen Toft, som var blevet gift med hendes mor Margrethe Jensdatter og havde overtaget hendes fars stilling som skoleholder / skolelærer i Lindum. Niels var endvidere kirkesanger.

Maria Cathrine Dorothea fødte sit første barn Anna Cathrine den 22. august 1809 i hjembyen Lindum. Mads Knudsen Bilstoft var far til barnet, men de blev ikke gift.

I 1820 var Maria Cathrine Dorothea flyttet til Årre i Ribe amt. Her blev hun kæreste med Hendrich Knudsen. De fik sammen en søn Knud Henriksen. Knud blev født den 1 oktober 1820 og hjemmedøbt den 4. oktober. Dåben blev konfirmeret i kirken den 15. oktober samme år. I kirkebogen er ikke noteret nogen gudmor eller faddere. Knud og Maria Cathrine Dorothea blev ikke gift.

I 1823 var Maria Cathrine Dorothea flyttet til Vejrup, Gørding herred, Ribe amt. Her blev hun kæreste med Jens Pedersen, som var indsidder i Nørre Vejrup. De fik sammen en datter Margrethe Jensen, som blev født den 4. april 1823 og hjemmedøbt samme dag. Dåben blev konfirmeret i kirken den 11. maj samme år. Jens Pedersen og Maria blev ikke gift.

I 1824 blev Maria Cathrine Dorotheas datter (far Mads Knudsen Bilstoft) Anna Cathrine konfirmeret i Føvling kirke, Ribe amt. Føvling er nabosogn til Gørding. Det antages, at hendes datter har boet sammen med sin mor i Vejrup.

I 1825 henvendte Maria Cathrine Dorothea' far (stedfar, skolelærer og kirkesanger Niels Toft) sig til præsten i Lindum sammen med Hans Stougaard med begæring om at Maria Cathrine Dorothea og Hans Stougaard' søn Christen Hansen bliver gift. Christen Hansen var da 27 år og Maria Cathrine Dorothea 37 år. Der er ikke lyst for ægteskab men begge forældre indestår for, at begge kan indgå ægteskab hvilket de gør. Marie Cathrine Dorothea og Christen blev gift i Lindum kirke den 27. februar 1825. Ved dette bryllup havde Niels Toft givet sin steddatter samme efternavn> Jensdatter <som hendes mor.

Notatet i kirkebogen antyder, at det var en noget speciel henvendelse og ikke sammenlignende med andre henvendelser vedrørende ægteskab.

Dette ægteskab med Christen Hansen var muligvis ikke i tråd med Maria Cathrine Dorothea. Hvad der blev af Christen Hansen er ikke kendt men det er muligt, at Maria Cathrine Dorothea har forladt byen og manden.

Den 6. januar 1827 blev Maria Cathrine Dorothea Knudsdatter gift med Hans Termansen i Føvling kirke. Hans Termansen var bondekarl i Stenderup. Maria Cathrine Dorothea er betegnet som husbesidder i Stenderup. Det ser ud til at have været et hurtigt bryllup uden forlovere. Igen. Hvad der hændte Christen Hansen er ikke kendt men det er muligt, at Maria Cathrine Dorothea bare har forladt ham. Brylluppet med Termansen kan tyde på det. Det er muligt, at hun har begået begami.

Hans Termansen og Maria Cathrine Dorothea fik sammen en søn Terman. Terman blev født den 22. marts 1828 i Føvling og døbt den 26. maj samme år i Føvling kirke. Faddere ved dåben var; Frands Termansen, Niels Thomsen, Ane Elisabeth Hansdatter og Peder Christensen i Stenderup. Dåben indikerer, at Maria Cathrine Dorothea har fundet det hjem, som hun selv ønsker.

Men træerne vokser ikke ind i himlen, heller ikke for Maria Cathrine Dorothea, selv ikke efter mange genvordigheder. Den 13. november 1832 døde tjenestekarl i Astofte Hans Termansen i en alder af kun 35 år. Hans blev begravet på Føvling kirkegård den 20. november. Det har nok været en stor sorg for Maria Cathrine Dorothea?

Ved folketællingen i 1834 for Malt herred, Føvling sogn boede der følgende i hus 4.

Maria Katrine Knudsdatter	48 år	enke	almisse
Knud Henrichsen	14 år		hendes søn
Terman Hansen	6 år		hendes søn

Ved folketællingen i 1840 for Malt herred, Føvling sogn boede der følgende i hus 2.

Maria K Knudsdatter	52 år	enke	inderste og skrædder
Margrethe Jensen	17 år		hendes datter
Terman Hansen	12 år		hendes søn

Enke Maria Cathrine Dorothea Knudsdatter blev gift i Øse kirke, Ribe amt den 2. oktober 1840 med enkemand Claus Mikael Andreasen. Forlovere var Peder Jensen og Peder Pedersen.

Ved folketællingen i 1845 Skalt herred, Øse sogn boede der bl. a. følgende på en gård.

Claus Mikael Andreasen	67 år	gift	inderste og aftægtsmand på gården
Marie Cathrine Knudsdatter	57 år	gift	hans kone
Margrethe Jensen	22 år	ugift	deres barn

Ved folketællingen i 1850 for Øse sogn boede der følgende på en gård.

Claus Michael Andreasen	72 år	gift	aftægtsmand og husfader
Marie Cathrine Knudsdatter	62 år	gift	hans kone
Margrethe Jensen	27 år	ugift	deres datter

Marie døde i Øse den 2. august 1850 i en alder af 62 år. Hun blev begravet på Øse kirkegård den 8. august. Præsten har noteret, at hun døde af alderdom.

Claus døde den 18. september 1854 i Øse i en alder af 75 år. Han blev begravet den 3. oktober samme år. Det er faktisk lang tid efter dødsdagen. Men det skyldtes måske, at han blev fundet død i en vejgrøft. Lidt specielt.

128/65	Andreas Martin Nissen, skomagermester i Nordborg	
Født	Ca. 1743	
Døbt		
Konfirmeret		
Gift	1. g. 4. maj 1770 i Nordborg kirke Anna Cathrina Petersen fra Nordborg	
	2. g. 26. januar 1776 i Nordborg kirke Dorothea Margarethe Danielsdatter fra Holm	
Død	18. september 1819 i Nordborg	
Begravet	23. september 1819 på Nordborg kirkegård	
Forældre	(256/129) Andreas Nissen fra Tønder	
	Født	
	Død	
	(256/130) Maria Catharina Hansen fra Nordborg	
	Født	
	Død	
Børn	mor: Anna Cathrine Petersen	
	Anna Maria Cathrina Nissen	d. 23. november 1770 d.
	Cecilia Christiana Nissen	d. 24. marts 1772 d.
	Hans Nicolay Nissen	d. 17. februar 1775 b. 21. april 1784
	Nis Nissen	d. 26. oktober 1776 d. 29. dec. 1781
	mor: Dorothea Margaretha Danielsdatter	
	Christian Nissen	f. 15. december 1777 d. 15. januar 1778
	Anna Catharina Nissen	f. 27. oktober 1779 d. 08. maj 1781
	Dorothea Margaretha Nissen	f. 07. november 1781 d. 11. nov. 1785
	Dødfødt barn	f. 21. januar 1785 d. 21. januar 1785
	Dødfødt søn	f. 25. maj 1786 d. 25. maj 1786
	Nis Nissen	f. 08. april 1787 d. 11. februar 1814
	Hans Henrich Nissen	f. 01. oktober 1789 d. 03 oktober 1789
Søskende		

Andreas Martin Nissen blev født i 1743. Dette ud fra folketællingen i 1803 og hans forældre blev gift i Nordborg kirke i 1742. Så Andreas er ældste barn. Hans dåb er ikke fundet i kirkebogen for Nordborg, så forældrene har boet i et andet sogn end Nordborg. Hans konfirmation er ikke fundet i Nordborg.

Andreas Martin blev forlovet i Nordborg kirke den 18. marts 1770 med Anna Cathrine Petersen, begge fra Nordborg. De blev gift i Nordborg kirke den 4. maj samme år. Anna Cathrines død er ikke fundet i Nordborg kirkebog. Hun må være død efter 26. oktober 1776, hvor hun føder sønnen Nis og før den 26. januar 1777, hvor Andreas gifter sig anden gang

Enkemand Andreas Martin blev gift anden gang den 26. januar 1777 i Nordborg kirke med Dorothea Margaretha Danielsen fra Holm. Dorothea Margaretha er datter af Daniel Christensen.

Ved folketællingen i 1803 boede Andreas Martin og Dorothea i Nordborg Flække, 3. kvarter.

Andreas Martin Nissen	60 år	gift	Hausvater, Schuster=Freimister
Dorothea Danielsen	60 år	gift	Dessen Frau

Andreas Martin døde i Nordborg den 18. september 1819 i en alder af 76 år og blev begravet på Nordborg kirkegård den 23. september.

128/66 Dorothea Margarethe Danielsdatter fra Holm, Nordborg sogn

Født Ca. 1743 i Holm
Døbt
Konfirmeret
Gift Andreas Martin Nissen
Død 25. september 1823 i Nordborg
Begravet 30 september 1823 på Nordborg kirkegård

Forældre (256/131) Daniel Christensen, guldsmed
Født
Død
(256/132) Navn ikke fundet
Født
Død

Søskende

Dorothea Margarethe Danielsdatter: Ved sin søn Nis' dåb i 1787 har præsten skrevet hendes familienavn som Danielsdatter. Faddere ved dåben var Daniel Christensen. Det antages at være Dorotheas far. Ved Nis' (64/33) ægteskab med Nicoline (64/34) i 1809 har præsten skrevet at Dorothea er født med familienavnet Schmidt. Ved Nis' (64/33) begravelse i 1814 har præsten skrevet hendes familienavn som Danielsen. Ved folketællingen i 1803 er Dorotheas familienavn anført som Danielsen. Derfor konkluderes, at præsten i 1809 har skrevet et forkert familienavn.

Dorothea døde den 25. september 1823 i Nordborg og blev bisat fra Nordborg kirke den 30. september samme år. Præsten har noteret i kirkebogen, at hun ikke efterlader børn, hvilket bekræfter, at alle af hende fødte børn (7) døde før deres mor.

128/67	Christian Günther Stolberg Møller, skovrider og inspektør på Sandbjerg		
Født	1744 i Bremerhus, Pejrup, Vester Åby sogn		
Døbt	10. maj 1744 i Vester Åby kirke		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	1. g. ca. 1777 Mette Schmidt 2. g. 7. oktober 1783 i Sottrup kirke		
	Synewe Holmgaard		
Død	4. november 1812 på Sandbjerg		
Begravet	9. november 1812 på Sottrup kirkegård		
Forældre	(256/133) Frants Friederich Jonathansen Müller, skovrider på Brahetrolleborg Født 1708 Død 22. januar 1771 i Pejrup, Vester Åby sogn		
	(256/134) Margarete Sophie Hansdatter Fischer Født 1710 Død 1. april 1762 i Pejrup, Vester Åby sogn		
Børn	mor: Mette Schmidt		
	Friderica Sophia Møller	d. 22. maj 1778	d. 20. juni 1849
	Bolette Møller	f. 23. oktober 1780	d. 15. dec. 1780
	mor: Synewe Holmgaard		
	Nicoline Christina Möller	f. 02. august 1784	d. 22. dec. 1821
Søskende	Charlotte Sophia Frandsdatter Møller	f. 1735	d. 19. maj 1794
	Dorothea Conradina Frederike Møller	f. 1738	d. 10. okt. 1805
	Jonathan Møller	f. 26. feb. 1741	b. 29. juni 1796
	Christian Ditlef Møller	f. 17. marts 1754	d. 08. okt. 1823

Christian Günther Stolberg Möller blev født i Pejrup i 1744 og døbt i Veste Åby kirke den 10. maj. Christian Günther blev ved dåben båret af kammerherre grev Christian Günther Stolberg, kaptajn ved livgardens fodfolk. Faddere var: Madame Bachmand kammerfrue på Trolleborg, Vasmer, Birkedommer Bagger på Trolleborg og Madame Reenberg.

Som det ses så blev Christian Günther navngivet efter Grev Christian Günther zu Stolberg. Grev Christian var tysk adelig og dansk overhofmester. Han blev født den 9. juli 1714 og døde i Aachen den 22. juni 1765. Ved sin slægtning grev Christian Ernst zu Stolberg Wernigerodes indflydelse fik han i 1738 ansættelse i dansk tjeneste som kaptajn ved Livgarden til fods. Han blev den 26 maj 1745 gift med danske Christiane Charlotte Friedrike grevinde Castell-Remlingen

Christian blev skovfoged og driftsbestyr på Sandbjerg gods. Sandbjerg gods var ejet af grev Conrad G. Reventlow. Conrad var tillige aktiv i marinen og derfor ofte bortrejst. Desuden havde han måske ikke de bedste evner og interesse for økonomi, så dette blev i flere perioder varetaget af hans bror grev Christian Ditlev Frederik Reventlow på Brahetrolleborg. Dette kan være medvirkende årsag til, at Christian Günther blev ansat på Sandbjerg som grevens forlængede arm. Det er muligt, at Christian Günther påbegyndte sin karrierer hos Conrad Reventlow som bestyr af godset Ballegaard, som Conrad havde købt i 1790.

Christian Günther blev gift to gange. Hans første ægteskab var med Mette Schmidt. Mette var datter af Ole Jensen Schmidt og Bodille Schmidt. Mette og Christian fik 2 børn:

***Friderica Sophia Møller** blev født på Sandbjerg og døbt i Sottrup kirke den 22. maj 1778. Der er ingen faddere nævnt i kirkebogen i forbindelse med Fridericas dåb. Friderica blev gift med Henning Hansen

***Bodlette Møller** blev født den 23. oktober 1780 og døbt i Sottrup kirke den 27. oktober samme år. Faddere ved dåben var: Die frau Pastorin Balslev zu Düppel, Die Mademoiselle Charlotte Amalia Meredin und der junge Pächter Hollesen auf Sandbjerg. Bodlette fik et kort liv idet hun døde den 15. december 1780 kun 8 uger gammel. Bodlette blev begravet på Sottrup kirkegård den 19. december.

Men forinden var hendes mor Mette død den 18. november 1780 og hun blev begravet på Sottrup kirkegård den 23. november.

Christian Günther blev gift anden gang den 7. oktober 1783 i Sottrup kirke med Synewe Holmgaard. Synewe stammer fra egnen omkring Fraugde på Fyn. Hun er datter af Nicolay Holmgaard og Johanne Christina Thomasdatter Stub. Også dette ægteskab blev af kort varighed. Synewe døde den 22. august 1784 på Sandbjerg gods efter at have født en pige kaldet Nicoline Christina. Børnefødsler var en farlig ting på den tid.

Ved folketællingen i 1803 Satrup/Sottrup, Grafshaft Reventlow er følgende noteret:

Conrad Georg Reventlou	53 år	gift	Hausvater, Besitzer der Grafshaft Kamerherr und Commandeur
Christian Stolberg Möller	59 år	enke	Hegereiter und Oekonomishe Inspector
Nicoline Christine	19 år	ugift	Dessen Tochter
Magnus Holmberg	35 år	ugift	Domisticken und Dienstb. des Hr. Grafen
Hans Rasmussen	38 år	ugift	”
Lorenz Matzen	45 år	ugift	”
Jens Andersen	31 år	ugift	”
Peter Christen Kay	27 år	ugift	”
Mads Thomsen	39 år	ugift	”
Johann Freundt	27 år	ugift	”
Jens Sørensen	26 år	ugift	”
Maria Sophie Brag	32 år	ugift	”
Catrina Maria Brag	33 år	ugift	”
Catrina Clausen	18 år	ugift	”
Catrina Hansen	29 år	ugift	”
Dorothea Wollesen	35 år	ugift	”
Christina Maren Petersen	23 år	ugift	”
Peter Clausen	12 år		werden von dem Herrn Graf erzogen
Conrad Hansen	6 år		
Sophia Cathrina	4 år		

Bemærk, at der ikke er gifte ansat på godset. De 2 yngste børn er Conrad Georg Reventlows børn med Maria Sophie Brag. Forinden var Conrad Reventlow blevet skilt fra sine hustru Frederikke Sophie Rømeling

Søskende

Charlotte Sophia Frandsdatter Møller blev født i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn omkring 1735. Hendes dåb er ikke fundet i kirkebogen for Vester Åby. Charlotte blev gift i Vor Frue kirke i Svendborg den 28. november 1760 med Lorentz Alberts, som var glarmester. Lorentz blev født i Svendborg i 1714 og døbt i Vor Frue kirke i Svendborg den 27. august samme år. Lorentz var søn af kaptajn von Seden og Lorentz blev ved sin dåb båret af Helle Trolle.

Lorentz døde i 1766 og blev begravet på Vor frue kirkegård den 11. december.

Charlotte blev forlovet anden gang den 4. september 1768 i Vor Frue kirke i Svendborg med Jacob Lorentz Ravn. Forlovere var Albrecht Nielsen og Johann Dethlev Dahl. Charlotte og Jacob blev viet den 7. oktober samme år.

Charlotte døde i Svendborg i 1794 og blev begravet på Vor Frue kirkegård den 19. maj. Charlotte blev 59 år.

Dorothea Conradina Fredericha Møller blev født i 1738 i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn. Dorothea blev gift med Peder Pedersen Bondegaard i Vester Åby kirke den 14. august 1767. Peder Pedersen Bondegaard var gårdmand på Pejrupgaard i Pejrup.

Ang.: Pejrupgaard. Per Steen Larsen har skrevet en artikel om Pejrupgård, hvorfra følgende er hentet: *"Peder Nielsen Bondegaard (Peder Pedersen Bondegaard far) kom lige som forgængerne 100 år før under pres for at afstå gården. Og det gjorde han faktisk i 1762, hvor han solgte Pejrupgaard til godsejer Cicignon på Nakkebølle gods. Det var en vanskelig tid for selvejere, som blandt andet tabte meget på grund af kvægsyge, der hærgede.*

Men et vist handelstalent har han haft, for han fik indføjjet særlige gode vilkår i aftalen. Peder fik udbetalt 800 rigsdaler og beholdt gården som fæstebonde uden at skulle udføre hoveriarbejde eller betale landgilde. Hans sønner skulle kunne overtage fæstet uden at betale den særlige indfæstningsafgift og slap også for militærtjeneste.

Sidst, men ikke mindst skulle det vise sig, forbeholdt Peder sig ret til for sig selv, sine sønner og sønnesønner, at de kunne genindløse gården for de 800 rigsdaler, hvis Nakkebølle skulle sælges.

Peder Pedersen Bondegaard slap for militærtjeneste gennem hans fars aftale med Cicignon på Nakkebølle gods. Men han slap ikke for at skulle gøre skriftemål i Vester Åby kirke i 1765. Året før havde han nemlig >besøvet< en tjenestepige på gården med et pigenbarn som resultatet.

Måske har den gamle Peder Bondegaard hanket op i sønnen, der et par år efter gjorde et godt parti, idet han med kongebrev giftede sig med Dorothea Conradina Friderica Møller, en datter af Brahetrolleborgs skovrider Frands Friderich Møller og hustru Margrethe Sophie Hansdatter Fischer i Bremerhus, der lå i skovene syd for Brændegård sø.

Det fremgår af kirkebogen, at de blev viet i Bremerhus, og altså ikke i kirken. Der gik ikke længe, førend Peder og Dorothea sikrede, at endnu en generation med en Peder Bondegaard så dagens lys".



Pejrupgård

Peder og Dorthe fik følgende børn:

***Margrethe Sophie** (født 1768, død 1852), der blev gift med gårdmandssønnen Lars Hansen fra Pejrup, som senere selv blev gårdmand på fæstegården Pejrupgård i Pejrup. De sidste knap 10 år var hun enke, men førte selv gården videre.

***Peder**, født 1769, der førte Pejrupgård videre efter sin fars død i 1792.

***Et drengbarn**, der ikke nåede at blive døbt, da han døde straks efter fødslen i 1772

***Frands Friderich**, født 1775. Frands døde 1780 som følge af kopper.

Peder døde som fæstebonde i 1792, 54 år og blev begravet på Vester Åby kirkegård den 9. februar.

Efter Peders døde overtog hans søn Peder Pejrupgård og hans mor Dorothea blev boende på gården.

Ved folketællingen i 1801 for Pejrup by boede der følgende på Pejrupgård:

Peder Pedersen Bondegaard	32 år	gift	jordbruger og gårdmand
Marie Cathrine Hansdatter	25 år	gift	hans kone
Peder Pedersen	4 år		deres barn
Hans Pedersen	2 år		deres barn
Dorothea Conradine Frederike M.	63 år	enke	husbondens mor, går sin søn til hånd
Peder Madsen	34 år	gift	tjenestefolk
Rasmus Mortensen	20 år	ugift	tjenestefolk, matros
Lars Rasmussen	14 år		tjenestefolk
Karen Jørgensdatter	21 år	ugift	tjenestefolk
Anna Marie Henriksdatter	15 år		tjenestefolk

Antal ansatte vidner om en større gård. Dorthea døde i Pejrup den 10. maj 1805 og blev begravet på Vester Åby kirkegård den 16. maj. Dorthea blev 67 år.

Jonathan Møller blev født i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn den 26. februar 1741 og døbt i Vester Åby kirke den 30. marts. Jonathan blev båret af Madame Faber (født i Brahetrolleborg) Faddere ved dåben var: Morten Møller i Brahetrolleborg, Hans Faber, Berthel Nielsen på Brændegaard og Mads Møller Kierreste. PS: Madame Fabers navn var Margrethe Lange.

Jonathan blev gift den 23. august 1772 i Brahetrolleborg kirke med Dorthea Benedicte Calmer. Dorthea Benedicte blev født på Brahetrolleborg Vandmølle i 1751 som datter af Morten Erichsen Calmer og Anna Maria Møller

Jonathan Møller blev skovrider ved Brændegård nær Korinth.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende i Jonathans ejendom Bremerhus i Pejrup

Jonathan Møller	46 år	gift	mand	Skovrider på Brændegård
Dorthe Benedicte Calmer	36 år	gift	hans kone	
Frands Friderich Møller	9 år		deres barn	
Andreas Møller	4 år		deres barn	
Jens Karl Christian Møller	1 år		deres barn	
Magrethe Sophia Møller	6 år		deres barn	
Ide Lucia Møller	3 år		deres barn	
Ellen Calmer	33 år	ugift	konens søster	
Johanne Madsdatter	15 år		tjenestepige	

Ved folketællingen i 1787 boede Jonathan og hans familie på Bremerhus, så de har overtaget dette efter Frands Friederich Møller som døde i 1771. Det stemmer også med Jonathans bryllup i 1772, samt at han var ældste søn.

Men på et senere tidspunkt er familien flyttet til Hundstrup hvor Jonathan døde. Jonathan Møller døde i Hundstrup i 1796 og blev begravet på Hundstrup kirkegård den 29. juni.

Der blev holdt skifte den 25. juli 1796 på Flintholm Gods over Jonathan Møller i Ågrønhuset:

Enke: Dorthe Benedicte Calmer

Børn Frands Friederich, 19 år
 Anders Rasmussen, 12 år
 Jens Carl Christian, 8 år
 Marie Friderica, 23 år
 Gretha, 18 år
 Ide, 14 år
 Dorthea Christine, 5 år

Som lavværge for enken mødte Niels Jensen, gårdmand i Hundstrup, og som formynder for børnene var mødt husmand Poul Albert fra Ulbølle på vegne af deres frabroder, som bor i Holsten.

Vurderingsmænd: Peder Pedersen og Anders Henrichsen, begge gårdmænd i Ulbølle. Da enken var frugtsommelig, blev skiftet ikke afsluttet, men udsat til den 24. oktober.

Der blev holdt skifte anden gang den 24. oktober 1796 på Flintholm Gods efter Jonathan Møller. Her erklærede enken, at det havde vist sig, at hun ikke var frugtsommelig.

Dorthe Benedicte Calmer døde i Brahetrolleborg Mølle, Spanget den 25. maj 1834 efter at have været sengeliggende i flere år. Dorthe Benedicte var kun gift en gang og efterlod ved sin død 3

børn og 18 børnebørn. Ifølge præsten døde hun af alderdom. Hun blev 83 år. Dorthe Benedicte blev begravet på Brahetrolleborg kirkegård den 1. juni.

Christian Ditlef Møller blev født i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn den 17. marts 1754 og døbt i Vester Åby kirke den 15. april. Christian blev ved dåben båret af Madame bachmand. Faddere var: Forvalter Bachmand på Højrup gård, Birkedommer Bagger på Bredegård, Morten Calmer på Trolleborg Mølle og jomfru Petersen på Brahetrolleborg.

Christian blev gift den 25. maj 1785 i Saksøbing med Dorothea Hincheldey. Dorothea blev født i 1763.

Christian Ditlev Møller blev Landvæsen Kommissær, Kongelig Landmåler og Inspektør ved Schieltofte Gods (Skeltofte Gods), Maribo amt.

Ved folketællingen i 1801 for Schieltofte hovedgård boede der følgende på gården:

Christian Ditlev Møller	47 år	gift	husbond, landvæsenkommissær, kongelig landmåler og godsinspektør
Dorothea Hincheldey	37 år	gift	hans kone
Eduardine Sophie Møller	15 år		deres barn
Frands Friderik Jonassen Møller	12 år		deres barn
Margrethe Sophie Møller	9 år		deres barn
Christian Hansen Møller	6 år		deres barn
Frederika Lovisa Møller	11 år		deres barn
Charlotte Dorothea Møller	4 år		deres barn
Ernst Christian Kiergaard	25 år	ugift	skriver
Peder Rasmussen	25 år	ugift	tjenestekarl. National soldat
Poul Hansen	26 år	ugift	tjenestekarl
Anders Andersen	25 år	ugift	tjenestekarl
Hans Thomsen	66 år	enkem	tjenestekarl
Karen Mikkelsdatter	31 år	ugift	tjenestepige
Ane Marie Jørgensdatter	27 år	ugift	tjenestepige
Mette Klemensdatter	26 år	ugift	tjenestepige
Dorothea Kirstine Jørgensdatter	17 år	ugift	tjenestepige
Mette Katrine Madsdatter	20 år	ugift	tjenestepige
Maren Hansdatter	20 år	ugift	tjenestepige

Dorothea døde den 12. august 1816 og blev begravet på Vesterborg kirkegård den 17. august. Christian døde den 8. oktober 1823 og blev begravet på Vesterborg kirkegård den 13. oktober.

128/68	Synewe Holmgaard fra Sandbjerg Gods, Sottrup sogn		
Født	1747 i Ellinge på Fyn		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	7. oktober 1783 i Sottrup kirke Christian Günther Stolberg Möller		
Død	22. august 1784 på Sandbjerg Gods		
Begravet	26. august 1784 på Sottrup kirkegård		
Forældre	(256/135) Nicolay Sørensen Holmgaard fra Fraugde Født 1713 Død 28. marts 1780 i Fraugde		
	(256/136) Johanna Christina Thomasdatter Stub Født ca. 1726 Død 1751 i Ellinge på Fyn		
Søskende	Hans Severin Holmgaard	f. 1749	d. 19. okt. 1752
	Casper Holmgaard	f.	b. 22. juli 1762

Synewe Holmgaard fødsel er ikke fundet. Synewe var datter af degn og skoleholder Nicolay Sørensen Holmgaard. Nicolay blev gift i 1746 med Johanne Christina. Det antages, at Synewe blev født efter at hendes forældre blev gift. Synewes far var i 1747 degn i Ellinge sogn på Fyn, så hun antages at være født i Ellinge. Hendes far blev degn i Fraugde i 1757.

I Sottrup kirkebog er noteret følgende i forbindelse med hendes død og begravelse: Madame Synewe Möller geböhren Holmgaard auf Fyhnen, der Inspecteur Seigr. Christian Stolberg Möller, Ehebeliebste auf Sandbjerg, der Nicolay Holmgaard und die Johanne Christina, geböhren Stub auf Fraugde in Fyhnen, Ehebeliebliste Tochter. Verheirathet d. 7. Oct. 1783, Alt 40 Jahr. Hinterlässt seine Tochter, Nahme Nicolina Christina.

Synewe døde 3 uger efter sin datters fødsel, så fødslen må være årsagen til hendes tidlige død. Da Synewe blev gift året før blev Noline hendes eneste barn.

Søskende

Hans Severin Holmgaard blev født i Ellinge ca. 1749. Hans døde den 19. oktober 1752 hos sin morfar (Thomas Kingo Stub) i Fraugde og blev begravet på Fraugde kirkegård den 25. oktober.

Casper Holmgaard blev født i Elling og døde 1762 i Fraugde. Han blev begravet på Fraugde kirkegård den 22. juli.

128/69	Hans Andersen fra Atzböll		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Kæreste med Maria Christiansdatter		
Død			
Begravet			
Forældre	(256/137) Anders Født Død		
	(256/138) Navn ikke fundet Født Død		
Børn	Hans Andersen	d. 24. august 1776	d. 9. december 1822
Søskende			

Hans Andersen var kæreste med Maria Christiansdatter, da sønnen Hans Andersen blev født i 1776. I kirkebogen er derfor noteret, at udlagt barnefar var Hans Andersen. Der er ikke fundet oplysninger om et senere ægteskab mellem Hans Andersen og Maria Christiansdatter. Der er ingen forklaring på, hvorfor sønnen har fået sin fars for- og efternavn.

128/70 Maria Christiansdatter fra Atzböll

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift Kæreste med
 Hans Andersen

Død

Begravet

Forældre (256/139) Navn ikke fundet

Født

Død

(256/140) Navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Maria Christiansdatter

128/71 **Hans Christensen Lund, skipper senere Teglværksarbejder i Skodsbøl**
 Født 1756
 Døbt
 Konfirmeret
 Gift
 Maria Hansen
 Død Efter 1803
 Begravet

Forældre (256/141) Christen
 Født
 Død

 (256/142) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Børn Jürgen Lund f. 13. august 1786 d.
 Anne Marie Lund f. 22. august 1788 d. 10. dec. 1854

Søskende

Hans Christensen Lund: Ved folketællingen i 1803 for Broager sogn bestod familien af følgende medlemmer:

Hans Lund	47 år	gift	teglværksarbejder, boede hos Hans Petersen
Maria Hansen	47 år	gift	hans hustru
Anne Marie Lund	15 år		deres datter

128/72 **Maria Hansen fra Broager**
Født ca. 1753 i Broager
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Hans Christensen Lund
Død 24. februar 1828 i Smøl
Begravet 29. februar 1828 på Broager kirkegård

Forældre (256/143) Christen Christensen fra Broager
 Født
 Død

 (256/144) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Maria Hansen blev født ca. 1753 i Broager.

Maria døde i Smøl den 24. februar 1828 og blev begravet på Broager kirkegård den 29. februar. Ifølge kirkebogen døde hun 75 år gammel.



Broager kirke

128/73	Jacob Rasmussen, gårdmand i Holbøl		
Født	1748 i Holbøl		
Døbt	2. februar 1748 i Holbøl kirke		
Konfirmeret			
Gift	19. november 1779 i Holbøl kirke Kiestina Hansen fra Gehl		
Død	12. februar 1828 i Holbøl		
Begravet	17. februar 1828 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/145) Rasmus Jacobsen, boelmand i Holbøl Døbt 17. december 1713 i Holbøl kirke Død		
	(256/146) Cathrina Rasmussen Født Død		
Børn	Catharina Asmussen	f. 08. december 1780	d. 20. marts 1820
	Hans Asmussen	f. 18. november 1782	d. 11. nov. 1828
	Rasmus Jacobsen	f. 05. september 1785	d. 14. marts 1786
	Asmus Asmussen	f. 14. februar 1789	d. 04. juli 1842
	Jacob Asmussen	f. 03. december 1790	d. 24. januar 1828
	Cathrine Maria Asmussen	f. 04. august 1794	d. 16. maj 1832
	Jes Asmussen	f. 29. marts 1797	d.
	Helena Asmussen	f. 25. maj 1801	d.

Søskende

Ang. børnenes efternavn: I forbindelse med ovennævnte børns dåb har præsterne rodet noget rundt i deres familienavn eller også er der foretaget en officiel navneændring. Dette er der redegjort for i afsnit 64/37 Asmus Asmussen. Som det ses, så har Jacob Rasmussen også skiftet sit efternavn ud ved folketællingen i 1803 til Asmussen.

Jacob Rasmussen blev født i 1748 og døbt i Holbøl kirke den 2. februar samme år, Purificatio Mariæ dagen. Faddere ved dåben var: Matthias Matthiasen fra Flensborg og Hans Christian' datter Maren. Jacob blev gårdmand i Holbøl

Ved folketællingen i 1803 boede der følgende på gården i Holbøl:

Jacob Asmussen	56 år	gift	Hufner
Kiestina Hansen	45 år	gift	dessen frau
Catharina Asmussen	23 år	ugift	ihre kinder
Hans Asmussen	21 år	ugift	ihre kinder
Asmus Asmussen	14 år		ihre kinder
Jacob Asmussen	12 år		ihre kinder
Catharina Asmussen	8 år		ihre kinder
Jes Asmussen	6 år		ihre kinder
Helena Asmussen	2 år		ihre kinder
Maria Kiestina Nissen	21 år	ugift	Dienstmächen

128/74	Kiestien Hansen fra Gehl		
Født	1758 i Gehl		
Døbt	10. december 1758 i Holbøl kirke		
Konfirmeret			
Gift	19. november 1779 i Holbøl kirke Jacob Rasmussen		
Død	22. juli 1824 i Holbøl		
Begravet	28. juli 1824 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/147) Hans Jacobsen, boelmand i Gehl Døbt 2. februar 1727 i Holbøl Død 1. marts 1801 i Holbøl		
	(256/148) Catharina Jessen Født Død		
Søskende	Jacob Hansen	d. 16. november 1760	d.
	Cathrin Hansen	d. 15. maj 1763	d. 10. maj 1824

Kiestien Hansen blev født i Gehl i 1758 og døbt i Holbøl kirke den 10 december samme år. Faddere ved dåben var: Peter Boysens datter Margrete og Peter Hockerups datter i Hønsnap Gunder Maria.

Kiestien døde i Holbøl den 22. juli 1824 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 28. juli. Kiestien blev 65 år.

Søskende

Jacob Hansen

Cathrin Hansen blev født i Gehl i 1763 og døbt i Holbøl kirke den 15. maj samme år. Faddere ved dåben var: Nis Jørgensens datter Metta, Cathrin' moster Kiestien og Peter Jochumsen' søn i Gehl Lorentz.

Cathrin blev gift med Klaus Jürgen Hansen i Holbøl.

Cathrin døde den 10. maj 1824, 2 måneder før sin søster Kiestien, og blev begravet på Holbøl kirkegård den 15. maj. Cathrin blev 61 år. Hun efterlod 2 sønner Hans og Jacob, samt en datter Metta Cathrina gift med Peter Goch, landmand i Gehl.

128/75	Hans Peter Lorenzen, gårdmand i Holbøl		
Født	1. marts 1769 i Hokkerup sogn		
Døbt	5. marts 1769 i Holbøl kirke		
Konfirmeret	22. april 1785 i Holbøl kirke		
Gift	29. april 1791 i Holbøl kirke Anna Maria Andreasen		
Død	21. juni 1835 i Holbøl		
Begravet	26. juni 1835 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/149) Lorenz Petersen, boelmand i Hoherup Født ca. 1744 Død 24. juni 1818 i Holbøl		
	(256/150) Maria Richelsen Døbt 23. juni 1742 i Holbøl kirke Død 6. februar 1822 i Holbøl		
Børn	Maria Lorenzen	f. 5. november 1793	d. før 1835
	Kiestine Hansen Lorenzen	f. 27. maj 1796	d. 29. maj 1796
	Kiestine Petersen Lorenzen	f. 16. juli 1797	d. 14. april 1876
	Ann Margrethe Lorenzen	f. 21. april 1800	d. efter 1835
	Andreas Lorenzen	f. 19. december 1803	d. efter 1835
Søskende	Jes Lorenzen	f. 2. februar 1776	d. 6. januar 1839
	Richel Lorenzen	f. 28. august 1778	d. efter 1822

Hans Peter Lorenzen blev født i 1769. I kirkebogen for Holbøl kirke har præsten skrevet følgende: Hans Peter, der Hufner Lorentz Petersen und Maria. Lorentzes in Hockenrup ehebelebste Sohn. Gevattere: 1. Hans Jepsen in Rincknis. 2. Andreas Petersen der Water bruder. 3. Steffen Jensens Frau auf Hockenrup, Anna-Maria.

Hans Peter blev gårdmand i Hokkerup. Ved folketællingen i 1803 er der noteret følgende: Åbenrå, Lundtoft, Holbøl, Dorfes Hohleüll;

Hans Peter Lorenzen	34 år	gift	Hausvater, Hufner/ <i>gårdmand</i>
Anna Maria Andresen	34 år	gift	dessen frau
Maria Lorenzen	10 år		ihre kinder
Christina Lorenzen	6 år		ihre kinder
Margrethe Lorenzen	3 år		ihre kinder
Lorenz Petersen	63 år	gift	Eltern des Hausvat., Abnahmeleute
Maria Richelsen	61 år	gift	Eltern des Hausvat., Abnahmeleute
Richel Lorenzen	26 år	ugift	Bruder des Hausvater
Anna Trinke Karstensen	21 år	ugift	Dienstboten
Nicolay Petersen	13 år		Dienstboden

Hans Peter døde i Holbøl den 21. juni 1835 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 26. juni. Hans Peter blev 66 år. Ved sin død efterlod han hustruen Anna Marie´ og børnene Christina, Ann Margrethe og Andreas. Maria var død forinden.

Søskende

Jes Lorenzen blev født i Hocherup den 2. februar 1776 og døbt i Holbøl kirke den 4. februar samme år. Faddere ved dåben var: Steffen Jensen, Jep Hinrichsen og Peter Fester Jensen' hustru Kirsten, alle fra Hocherup.

Jes Lorenzen blev boelmand i Holbøl og blev gift med pigen Anne Christine født Christensen.

Jes døde den 6. januar 1839 i Holbøl og blev begravet den 14. januar på Holbøl kirkegård. Jes blev 63 år. Ved sin død efterlod han hustru og børnene Maria, Lorenz, Christina, Nis og Jes.

Ved folketællingen i 1845 for Holbøl boede der følgende i Anne Christines ejendom:

Anna Christine Christensen	51 år	enke	Halbhufnerin	Holebüll
Maria Lorenzen	25 år	ugift	ihre Kind	”
Lorenz Lorenzen	23 år	ugift	ihre ”	”
Christina Lorenzen	21 år	ugift	ihre ”	”
Nis Lorenzen	19 år	ugift	ihre ”	”
Jes Lorenzen	18 år	ugift	ihre ”	”

Maria Lorenzen blev gift i Holbøl kirke den 12. juni 1747 med boelmand Tycho Lorenzen i Vilsbæk. Tycho var søn af Jes Lorenzen og Karen Carstensen.

Maria døde den 11. april 1850. Ved sin død efterlod hun ægtemand Tycho/Tyge og sønnen Jes, der blev født 22. juli 1849.

Richel Lorenzen blev født i Hocherup 28. august 1778 og døbt i Holbøl kirke den 30. august samme år. Faddere ved dåben var: Hans Jessen, Steffen Jensen' søn og Jes Nissen' datter Metta Christina, alle fra Hocherup.

Richel blev ikke gift. I 1845 boede han hos sin nevø Andreas Lorenzen i Holbøl som sørgede for hans underhold. Richel var da 67 år. Richel har sikkert i sit liv arbejdet som tjenestekarl på diverse gårde.

128/76 Anna Maria Andreassen fra Holbøl

Født 22. juni 1769 i Holbøl
 Døbt 25. juni 1769 i Holbøl kirke
 Konfirmeret 22. april 1785 i Holbøl kirke
 Gift 29. april 1791 i Holbøl kirke
 Hans Peter Lorenzen
 Død 18. august 1808 i Holbøl
 Begravet 21. august 1808 på Holbøl kirkegård

Forældre (256/151) Andreas Hansen, boelmand i Holbøl
 Født 1733
 Død 2. februar 1787 i Holbøl

(256/152) Kiesten Andersen fra Holbøl
 Født
 Død

Søskende	Anna Andreassen	f. 29. sept. 1759	d.
	Hans Andreassen	f. 11. januar 1761	d.
	Kiestina Andreassen	f.	d.
	Margrethe Andreassen	f.	d.
	Hans Andreassen	f. 08. Juni 1772	d.

Anna Maria Andreassen blev født i Holbøl den 22. juni 1769 som datter af boelmand Andreas Hansen og hustru Kiesten Andersen. Anna Maria blev døbt i Holbøl kirke den 25. juni samme år. Faddere ved dåben var: Hans Asmussens Frau aus Kielstrup Mette, Peter Hansen' Tochter in Holeböl Anna og Asmus Thomsen aus Holeböl.

Anna Maria og Hans Peter blev i øvrigt konfirmeret den samme dag, den 22. april 1785 i Holbøl kirke, så de har kendt hinanden fra barndommen.

128/77	Hans Lassen, boelmand i Hønsnap		
Født	1729 i Hockerup		
Døbt	14. april 1729 i Holbøl kirke		
Konfirmeret	17. april 1746 i Holbøl kirke		
Gift	1. g. Dorothea Sørensen fra Uberg		
	2. g. 2. november 1770 i Holbøl kirke		
	Maren Hansen fra Kjelstrupholz		
Død	8. december 1808 i Hønsnap		
Begravet	14. december 1808 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/153) Jes Lassen		
	Født		
	Død		
	(256/154) Gunder Maria Jessen		
	Født		
	Død		
Børn	mor: Dorothea Sørensen		
	Gunder Marie Lassen	f. ca. 1756	d. 08. maj 1818
	Armgard Margrethe Lassen	f.	d.
	mor: Maren Hansen		
	Dorthe Lassen	f. 20. oktober 1773	d.
	Kiestina Maria Lassen	f. 16. juni 1776	d. 24. juli 1814
	Metta Kiestina Lassen	f. 10. juni 1778	d.
	Hans Jessen Lassen	f. 08. maj 1784	d. 14. februar 1857
Søskende	Las Lassen	f. 17. november 1726	d.
	Jes Lassen	f. 1735	d. 16. april 1811

Hans Jessen Lassen blev født i Hockerup i 1729 og døbt i Holbøl kirke den 14. april. Hans var i sit første ægteskab gift med Dorothea Sørensen fra Uberg. Efter Dorotheas død blev hans forlover i Holbøl kirke den 5. oktober 1770 med Maren Hansen. De blev viet samme år den 2. november.

Ved folketællingen i 1803 boede der følgende på Hans Lassens ejendom i Hønsnap:

Hans Lassen	75 år	gift	Hausvater, hufner
Maren Hansen	61 år	gift	dessen frau
Christine Maria Lassen	27 år	ugift	ihre Kind 2ter Ehe
Metta Christina Lassen	25 år	ugift	ihre Kind 2ter Ehe
Hans Jessen Lassen	19 år	ugift	ihre Kind 2ter Ehe
Hans Jessen Mørk	13 år		Dienstbothen
Hans Christiansen	20 år	ugift	Dienstbothen

Hans Jessen Mørk er Hans Lassens barnebarn. Hans datter fra første ægteskab Armgard blev gift med Hans Jørgen Mørk og de fik en dreng kaldet Hans Jessen.

128/78	Maren Hansen fra Holbøl		
Født	1742 i Holbøl		
Døbt	26. august 1742 i Holbøl kirke		
Konfirmeret	29. september 1759 i Holbøl kirke (Michaelis)		
Gift	2. november 1770 i Holbøl kirke Hans Jessen Lassen		
Død	13. juni 1820 i Hønsnap		
Begravet	20. juni 1820 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/155) Hans Jochumsen fra Holbøl Født Død		
	(256/156) Christina Rasmussen Født Død		
Søskende	Jochum Hansen	d. 24. marts 1747	d.
	Christina Hansen	f. 1748	d. 23. januar 1814

Maren Hansen

Søskende

Christina Hansen blev født i Holbøl i 1748. Christina blev gift med Rasmus Michelsen i Gehl. De fik sammen 3 sønner; Hans, Nis Peter og Peter. Christina døde den 23. januar 1814 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 30. januar. Christina blev 66 år.

128/79	Jürgen Jürgensen, kådner med land i Süderhoff		
Født	Maj 1750 i Brobüll, nær Blans, Ullerup sogn		
Døbt	Maj 1750 i Ullerup kirke		
Konfirmeret	1766 i Ullerup kirke		
Gift	20. juni 1777 i Holbøl kirke, Åbenrå amt Anna Johannsen		
Død	26. januar 1816 i Süderhoff, Holbøl sogn		
Begravet	30. januar 1816 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(256/157) Jürgen Hansen fra Brobüll Født før 1724 Død december 1749 i Brobüll		
	(256/158) Margrethe Madsen Født november 1715 i Blans Død 16. maj 1789 i Blans		
Børn	far: Richel Andresen		
	Metta Richelsen	f. 16. januar 1771	d.
	Catharina Richelsen	f. 13. juni 1772	d.
	far: Jürgen Jürgensen		
	Richel Jürgensen	f. 24. december 1778	d.
	Anne Margrethe Jürgensen	f. 27. februar 1780	d. 30. januar 1841
Søskende	far: Jürgen Hansen		
	Hans Jürgensen	f. april 1745	d.
	Anna Jürgensen	f. november 1747	d. februar 1748
	Anna Jürgensen	f. december 1748	d. februar 1749
Halvsøskende	far: Rasmus Brodersen		
	Ide Christine Rasmussen	f. maj 1753	d.
	Dødfødt dreng	f. november 1756	d. november 1756
	far: Chresten Hanssen		
	Hans Chrestensen	f. april 1762	d.



Ullerup kirke
Romansk kirke fra omkring 1200

Jürgen Jürgensen blev født i Brobüll i 1750 og døbt i Ullerup kirke i maj 1750 som søn af Jürgen Hansen og hustru Margrethe Madsen.

Jürgen blev gift den 20. juni 1777 i Holbøl kirke med Anna Johannsen, datter af Johann Petersen og Cathrine.

Ved folketællingen i 1803 for Åbenrå amt, Lundtoft herred, Holbøl sogn, Süderhoff boede der følgende i Jürgens Jürgensens hus:

Jürgen Jürgensen	53 år	gift	mand, kådner med land
Anna Johannsen	61 år	gift	hans kone
Richel Jürgensen	25 år	ugift	barn af andet ægteskab
Anna Margrethe Jürgensen	23 år	ugift	barn af andet ægteskab

Jürgen døde i Süderhoff den 26. januar 1816 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 30. januar.

128/80	Anna Johannsen fra Süderhoff, Holbøl sogn
Født	1742 i Süderhoff
Døbt	20. maj 1742 i Holbøl kirke
Konfirmeret	17. april 1759 i Holbæl kirke
Gift	1. g. 20. oktober 1769 i Holbøl kirke Richel Andresen, kådner
	2. g. 20. juni 1777 i Holbøl kirke
	Jürgen Jürgensen
Død	19. november 1812 i Süderhoff
Begravet	26. november 1812 på Holbøl kirkegård
Forældre	(256/159) Johann Petersen fra Süderhoff
	Født
	Død
	(256/160) Cathrine
	Født
	Død

Søskende

Anna Johannsen blev født i Süderhoff i 1742 som datter af husmand Johann Petersen og hustru Cathrine. Hun blev døbt i Holbøl kirke den 20. maj samme år.

Anna blev gift første gang den 20. oktober 1769 med kötner / husmand Richel Andresen. Richel døde i Süderhoff den 16. maj 1776, 44 år gammel og blev begravet på Holbøl kirkegård den 22. maj. Richel og Anna fik 2 børn sammen, Metta og Cathrina.

Anna døde i Süderhoff den 19. november 1812 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 26. november. Anna blev 70 år og 8 måneder

128/81	Andreas Friederick Herse, Neustrelitz, Mecklenburg		
Født	Før 1746 i Neustrelitz, svensk Pommern		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret	Ingen data		
Gift	16. oktober 1767 i Neustrelitz Maria Elisabeth Holtze		
Død	Efter 1782		
Begravet			
Forældre	(256/161) Herse Født ca. 1715 Død		
	(256/162) Navn ikke fundet Født ca. 1719 Død		
Børn	Johan Carl Luderwig Herse	f. juni 1768	d.
	Friederich Joachim Herse	f. 01. oktober 1769	d.
	Dorothea Elisabeth Herse	f. juli 1772	d.
	Carolina Sophia Frederica Herse	f. 25. nov. 1775	d.
	Adolph Christoph Alb. Herse	f. 22. juli 1777	d. 11. august 1842
	Ludwig Friederich Herse	f. sept. 1782	d.
Søskende	Johan Friederich Herse	f. 1742	d. 17. august 1800
	Friederich Herse	f. ca. 1749	d. 03. juni 1782
	Joachim Casper Herse	f. 1750	d. efter 1799

Andreas Friederich Herse

Søskende

Johan Friederich Herse blev født 1742 i Neustrelitz, Mecklenburg og døde samme sted den 17. august 1800.

Friederich Herse blev født omkring 1749 i Neustrelitz, Mecklenburg og døde samme sted den 3. juni 1782.

Joachim Casper Herse blev født før 1750 i Neustrelitz, Mecklenburg. Han blev gift med Friederica Christina Holnagels. Friederica Christina blev født omkring 1750 i Neustrelitz, Mecklenburg. De fik 10 børn:

***Christina J. F. Herse** blev født den 29. juni 1772 i Neustrelitz

***Hana Maria Dorothea Herse** blev født den 3. april 1774 i Neustrelitz

***Heinrich Christian Friedrich Herse** blev født den 16. december 1775 i Neustrelitz. Han fik et kort liv, da han døde den 18. december samme år.

***Hanna Sophia Carolina Herse** blev født den 25. oktober 1777 i Neustrelitz. Hun fik også et kort liv, da hun døde den 27. oktober samme år.

***Friederica Eleonora Elisabeth Herse** blev født den 29. juli 1779 i Neustrelitz. Hun fik også et kort liv, da hun døde 31 juli samme år.

***Christina Sophia Carolina Herse** blev født den 5. september 1781 i Neustrelitz. Hun fik også et kort liv, da hun døde den 11. september samme år.

***Ludwig Friedrich David Herse** blev født den 9. august 1784 i Neustrelitz. Han fik også et kort liv, da han døde den 11. august samme år.

***Heinrich Ludewig Wilhelm Herse** blev født den 23. januar 1790 i Neustrelitz. Han døde samme sted i 1804.

***Friederica Dorothea Christina** blev født 1796 i Neustrelitz.

***Theodor Christian Friederich Herse** blev født den 25. december 1798 i Neustrelitz. Han fik også et kort liv, da han døde den 27. december samme år.



Neustrelitz, februar 2015. Foto: Bodil Nissen Jensen

128/82 **Maria Elisabeth Holtze**
Født 16. oktober 1742 i Neustrelitz
Døbt
Konfirmeret
Gift 16. oktober 1767 i Neustrelitz
 Andreas Friederick Herse
Død Marts 1783
Begravet

Forældre (256/163) Jacob Holtze
 Født ca. 1716
 Død

 (256/164) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Maria Elisabeth Holtze

128/83	Hans Jürgen Dörsch, Seefahrende		
Født	12. juni 1753 i Åbenrå		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Margretha Catharina Petersen		
Død	11. februar 1815 i Åbenrå		
Begravet	20. februar 1815 på Åbenrå kirkegård		
Forældre	(256/165) Jacob Dörsch, Glückstadt, Holstein		
	Født 1727		
	Død		
	(256/166) Maria Hansen		
	Født 1729		
	Død 1753 i Åbenrå		
Børn	Maria Christina Dörsch	f. 27. marts 1777	d. 9. marts 1856
	Anna Cathrina Dörsch	f. 08. marts 1781	d.
	Hans Peter Dörsch	f. 1788	d.
Søskende			

Hans Jürgen Dörsch var sømand med bopæl i Åbenrå. Ved folketællingen i 1803 bestod familien af følgende:

Hans Jürgen Dörsch	51 år	gift	husfader, søfarende
Margrethe Catharina Petersen	59 år	gift	hans kone
Hans Peter Dörsch	15 år		deres søn

I kirkebogen ved Maria Christinas dåb har præsten skrevet Hans Sören Dörsch. Ved Anna Cathrinas dåb er navnet Hans Jürgen noteret som far til Anna Cathrina.

128/84 **Margretha Catharina Petersen**
Født 21. marts 1744 i Åbenrå
Døbt
Konfirmeret
Gift Hans Jürgen Dörsch

Død 7. maj 1816 i Åbenrå
Begravet 13. maj 1816 på Åbenrå kirkegård

Forældre (256/167) Peter
 Født
 Død

 (256/168) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Margretha Catharina Petersen

128/85 **Lauritz**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (256/169) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/170) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Børn **Jens Lauritzen** f. d. før 1822

Søskende

Lauritz

128/86 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Lauritz

Død
Begravet

Forældre (256/171) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/172) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

128/87	Thom		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(256/173) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
	(256/174) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Christiana Maria Thomsen	f. 1782	d. 31. januar 1836
Søskende			

Thom

128/88 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Thom

Død
Begravet

Forældre (256/175) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/176) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

128/89	Christen Hansen, husmand i Hoxbroe, Hviding herred		
Født	1751 i Hoxbroe		
Døbt	15. august 1751 i Hviding kirke		
Konfirmeret			
Gift	Zitzel Pedersdatter		
Død	7. August 1832 i Hoxbroe		
Begravet	12. august 1832 på Hviding kirkegård		
Forældre	(256/177) Hans Andersen i Hoxbroe		
	Født		
	Død		
	(256/178) Navn ikke fundet		
	Født		
	Død		
Børn	Dins Christensen	f. 13. juni 1778	d. 30. august 1866
	Lauge Christensen	f. 17. november 1780	d.
	Hans Christensen	f. 31. januar 1783	d.
	Andreas Christensen	f. 24. august 1785	d.
	Anna Cathrine Christensen	f. 22. marts 1788	d.
	Anna Gross Christensen	f. 01. december 1790	d.

Søskende

Christen Hansen blev født i Hoxbroe i 1751 og døbt i Hviding kirke den 15. august samme år. Faddere ved dåben var: Anders Andersen Smed i Hoxbroe, Niels i Sønder Tarup, Lars Bertelsen i Hoxbroe, Bodel Hansdatter fra Kringlen og Kirsten Sørensdatter.

Christen døde i Hoxbroe den 7. august 1832 i en alder af 81 år. Han blev begravet på Hviding kirkegård den 12. august



Hviding kirke

128/90	Zitzel Pedersdatter
Født	1750 i Enderup, Hviding sogn
Døbt	22. november 1750 i Hviding kirke
Konfirmeret	
Gift	Christen Hansen
Død	1. december 1822 i Hoxbroe
Begravet	4. december 1822 på Hviding kirkegård
Forældre	(256/179) Mads Pedersen
	Født
	Død
	(256/180) Navn ikke fundet
	Født
	Død

Søskende

Zitzel Pedersdatter' far var Mads Pedersen. Hvorfor hun ikke har fået familienavnet Madsdatter kendes ikke.

Zitzel blev gift med husmand Christen Hansen fra Hoxbroe. Vielsesdagen er ikke kendt, da disse sider mangler i kirkebogen. Zitzel blev mor til 6 sunde børn som alle kom godt gennem børne- og ungdomsårene.

Zitzel døde i Hoxbroe den 1. december 1822 i en alder af 72 år. Hun blev begravet på Hviding kirkegård den 4. december.

128/91 Søren Nielsen, bonde i Gørding, Lourup, Ribe amt

Født ca. 1737

Døbt

Konfirmeret

Gift

Ane Pedersdatter

Død Efter 1801

Begravet

Forældre (256/181) Niels

Født

Død

(256/182) Navn ikke fundet

Født

Død

Børn	Wolborg Sørensdatter	f. 1773	d. 29. sept. 1841
	Anne Sørensdatter	f. 1775	d.
	Johanne Sørensdatter	f. 1777	d.
	Niels Sørensen	f. 1779	d.

Søskende

Søren Nielsen. Ved folketællingen for Ribe amt, Gørding i 1787 boede der følgende på Søren Nielsens gård:

Søren Nielsen	50 år	gift	bonde og gårdbeboer
Ane Pedersdatter	45 år	gift	madmoder
Wolborg Sørensdatter	14 år		deres barn
Anne Sørensdatter	12 år		deres barn
Johanne Sørensdatter	10 år		deres barn
Niels Sørensen	8 år		deres barn

Ved folketællingen for Ribe amt, Gørding i 1801 boede der følgende på Søren Nielsens gård:

Søren Nielsen	68 år	gift	bonde og gårdbeboer
Anna Pedersdatter	63 år	gift	hans kone
Johanne Sørensdatter	26 år	ugift	deres barn
Niels Sørensen	24 år	ugift	deres barn
Peder Pugaard	71. år	enke	lever af aftægt

128/92 Ane Pedersdatter

Født ca. 1742

Døbt

Konfirmeret

Gift

Søren Nielsen

Død Efter 1801

Begravet

Forældre (256/183) Peder

Født

Død

(256/184) Navn ikke fundet

Født

Død

Søskende

Ane Pedersdatter

128/93 **Knud**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (256/185) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/186) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Børn **Mads Knudsen Bilstoft** f. d.

Søskende

Knud

128/94 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Knud

Død
Begravet

Forældre (256/187) Navn ikke fundet
 Født
 Død

 (256/188) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

128/95 Knud Larsen / Laugesen, skoleholder i Sivring, Lindum sogn

Født 1746
 Døbt
 Konfirmeret
 Gift ca. 1783 i Lindum
 Margrethe Jensdatter
 Død 1788 i Lindum
 Begravet 7. marts 1788 i Lindum

Forældre (256/189) Lars

Født
 Død

(256/190)

Født
 Død



Lindum kirke

Børn far: Knud Larsen / Laugesen

Jens Knudsen	d. 8. oktober 1783	d.
Lauge Knudsen	d. 5. august 1785	d.
Mads Knudsen	d. 22. januar 1787	d. 28. januar 1787
Marie Catharine Knudsdatter	d. 22. maj 1788	d. 2. august 1850

far: Niels Povelsen Toft

Knud Nielsen	f. 30. april 1790	d.
Anne Mette Nielsdatter	f. 18. juli 1792	d.
Mariane Nielsdatter	f. 10. juni 1795	d.

Søskende

Knud Larsen / Laugesen var skoleholder i Lindum. Han blev gift med Margrethe Jensdatter ca. 1783. Vielsen ses ikke foretaget i Lindum.

Ved folketællingen i 1787 boede der følgende på skolen i Lindum:

Knud Larsen	43 år	gift	skoleholder for Lindum og Bigum sogne
Margrethe Jensdatter	34 år	gift	hans kone
Lars Knudsen	3 år		deres søn

Knud Larsen blev født 1746. Han døde i 1788 i en alder af 42 år, mens han og Margrethe ventede deres andet barn. Knud blev begravet 7. marts 1788 i Lindum, Viborg amt.

128/96 **Margrethe Jensdatter**
 Født ca. 1753
 Døbt
 Konfirmeret
 Gift 1. g. ca. 1783
 Knud Larsen / Laugesen
 2. g. Trolovet fredag den 5. juni 1789
 Niels Povelsen Toft
 Død 1811
 Begravet 10. november 1811 på Lindum kirkegård

Forældre (256/191) Jens
 Født
 Død

 (256/192) Navn ikke fundet
 Født
 Død

Søskende

Margrethe Jensdatter var i sit første ægteskab gift med skoleholder Knud Larsen i Lindum, hvor de boede i skolehuset. Knud Larsen døde i 1788.

Margrethe blev i sit andet ægteskab gift med Niels Povelsen Toft. I kirkebogen for Lindum er noteret: *”Trolovet den 5. juni 1789 ungarl Niels Povelsen Toft og skoleholderenken Margrethe Jensdatter. Forlover; S. Hansen fra Fastrup og Niels Esbersen fra Lindum”*.

Niels Povelsen Toft overtog stillingen som skoleholder i Lindum sogn efter Knud Larsen. Ved folketællingen i 1801 boede der følgende på skolen i Lindum:

Niels Povelsen Toft	36 år	gift	Skoleholder
Margrethe Jensdatter	48 år	gift	hans kone
Lauge Knudsen	16 år		deres barn
Marie Catharine Knudsdatter	13 år		deres barn
Knud Nielsen	11 år		deres barn
Mariane Nielsdatter	6 år		deres barn

Lauge og Marie Catharine er børn af Margrethes første ægteskab med Knud Larsen, skoleholder i Lindum. Ud over embedet som skoleholder, så arvede Niels også enken.

Anne Mette Nielsdatter (se 128/95) er ikke noteret ved folketællingen i 1801. Hendes evt. død er ikke fundet i kirkebogen for Lindum.

Niels Povelsen Toft blev gift anden gang omkring 1812 med Maren Christensendatter. Vielsen ses ikke at have fundet sted i Lindum.

Niels og Maren fik 3 børn, et sæt tvilling drenge og en pige

***Paulus Nielsen**, født 18. juni 1814 (døbt 19. juni)

***Christen Nielsen**, født 19. juni 1814 (døbt 20. juni),

***Johanne Margarete Elisabeth Thoft**, født 18. juli 1816 (døbt 19. juli)

Ved folketællingen i 1834 boede der følgende på skolen i Lindum:

Niels Thoft	69 år	gift	skolelærer i Lindum
Maren Christensdatter	54 år	gift	hans kone
Christen Nielsen	20 år	ugift	deres søn
Johanne Margarete Elisabeth Toft	18 år	ugift	deres datter
Petrine Jensdatter	9 år		tjenestepige

Det bemærkes, at Niels nu har sløjft navnet Povelsen og skriver efternavnet som Thoft.

Tvillingerne blev i 1814 døbt med efternavnet Nielsen. Johanne Margarete Elisabeth blev i 1816 døbt Thoft og ikke med efternavnet Nielsdatter.

Ved folketællingen i 1834 var Paulus flyttet hjemmefra og var elev på seminariet i Lyngby ved Randers.

Niels Povelsen Toft døde den 11. april 1836 i Lindum 70 år gammel og blev begravet på Lindum kirkegård den 17. april samme år. I kirkebogen i forbindelse med Niels Tofts bisættelse er noteret, at han var kirkesanger og skolelærer.

256/129	Andreas Nissen, guldsmed fra Tønder		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	17. august 1742 i Nordborg		
	Maria Catharina Hansen		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/257) Nis		
	Født		
	Død		
	(512/258)		
	Født		
	Død		
Børn	Andreas Martin Nissen	f. 1743	d. 18. sept. 1819
Søskende			

Andreas Nissen. I kirkebogen for Nordborg i år 1742 i forbindelse med forlovelse er noteret følgende: Hr. Andreas Nissen, Borger og Guldsmed udi Tønder og P. Maria Catharina Hansen af Norborg.

NB: Som de begirrede, at wird i Egteskab og de efter dens Sædvane og Tilladelse ad Hertzogdom Schleswig, i xxxx af begge Parters xxx xxx Trolofvede, ja derpaa foreviist en Attest fra Hr. Provst Arends udi Tønder; saa kunde jeg paa deres Begirring liustes til Egteskab, foreud de i fölge af xxx xxx xx: 310. maatte i dag udi Brudens faders xx xx Præsten og xx der overværredes Widner Trolofves.

Trolovelsen fandt sted den 10. søndag efter trinitatis i 1742, dvs. den 29. juli.

Andrea og Maria Catharina blev copuleret/viet i Nordborg kirke fredag den 17. august 1742. I kirkebogen er noteret. Hr. Andreas Nissen, Guldsmed fra Tønder og P. Maria Catharina Hansen fra Norborg. Eftersom Brudgommen var boesiddendes i Staden Tønder og hans begirrede her at wird i Egteskab, saa har hans forud müst in Attest fra Præsten Samme sted, at det var ham tilladt, og hans derfor havde fornöjet med bemelde.)

Hverken deres søn Andreas Martin eller andre børn er fundet døbt i Nordborg, så de har valgt et andet sogn at slå sig ned i efter brylluppet

256/130 Maria Catharina Hansen fra Nordborg

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift 17. august 1742 i Nordborg
 Andreas Nissen

Død

Begravet

Forældre (512/259) Hans

Født

Død

(512/260)

Født

Død

Søskende

Maria Catharina Hansen

256/131 Daniel Christensen

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/261) Christen

Født

Død

(512/262)

Født

Død

Børn

Dorothea Magarethe Danielsdatter f. 1743 d. 25. sept. 1823

Søskende

Daniel Christensen

256/132 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Daniel Christensen

Død

Begravet

Forældre (512/263)

Født

Død

(512/264)

Født

Død

Søskende

256/133	Frants Friederich Jonathansen Møller, skovrider på Brahetrolleborg		
Født	1708		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	1. g.		
	Margarete Sophia Hansdatter Fischer		
	2. g. 29. oktober 1762 i Gamtofte kirke		
	Maren Hansdatter		
Død	22. januar 1771 i Pejrup		
Begravet	28. januar 1771 i Vester Åby kirke		
Forældre	(512/265) Jonathan		
	Født		
	Død		
	(512/266)		
	Født		
	Død		
Børn	Charlotte Sophia Frandsdatter Møller	f. 1735	d. 19. maj 1794
	Dorothea Conradina Frederike Møller	f. 1738	d. 10. okt. 1805
	Jonathan Møller	f. 26. feb. 1741	b. 29. juni 1796
	Christian Günther Stolberg Møller	f. 10. maj 1744	d. 04. nov. 1812
	Christian Ditlef Møller	f. 17. marts 1754	d. 08. okt. 1823

Søskende

Frants Friederich Jonathansen Møller blev født i 1708. Hans fødesogn er ikke fundet. Frants blev skovfoged og skytte på Brahetrolleborg Gods. Frants og familien boede i Bremerhus, en ejendom syd for Brændegård sø, på adressen Brændegårdsvej 23. Det vurderes, at Frants har haft et nært samarbejde med Grev Reventlow på Brahetrolleborg. Frants søn Christian Günther blev godsinspektør på Conrad Reventlows gods Sandbjerg i Sønderjylland og hans søn Christian Ditlev blev også godsinspektør på et af Conrad Reventlows godser, Schielstofte Hovedgaard på Lolland. Frants søn Jonathan blev skovfoged og skytte på Brahetrolleborg efter sin far og overtog efterfølgende Bremerhus.

Frants blev gift første gang med Margrethe Sophie Hansdatter Fischer. Margrethes fødesogn er ikke fundet, ej heller sognet hvor de blev gift.

Frants blev gift anden gang den 29. oktober 1762 i Gamtofte kirke. I kirkebogen har præsten noteret følgende: ” 29. oktober 1762 blev Mons. Frands Friderich Jonathan Møller skovridder og skytte ved Brahetrolleborg og pigen Maren Hansdatter i Gamtofte, alder 64½ år uden forudgående trolovelse efter kongelig allernådigst bevilling copuleret. Deres forlovere var; Lars Jensen i Haagerup og Christen Christensen i Brendelydinge ”.

Lars Jensen (Jyde) var gårdmand på gården Kløverpris i Haagerup, som han havde overtaget nogle år før 1760. Christen Christensen var gårdmand på gården Ludvigsløst i Brendelydinge. Han havde gode relationer til grev Ludvig Reventlow og i forbindelse med skiftet ved hans død, i erkendelse af hans troskab som Tilsyns- og Vurderingsmand, gav greven hver af hans 2 sønner 10 Rdl. (Kilde: N. Rasmussen Søkilde).



Bremerhus ca. år 2000

Frants døde i Bremerhus i Pejrup den 22. januar 1771 og blev begravet inde i Vester Åby kirke den 28. januar. I Vester Åby kirkebog er noteret følgende: ” *Frants Jonathansen Møller, Skovrider og Skytte ved Brahe Trolleborg, boede i Bremerhuus, 63 Aar gammel, begravet i Aaby Kirke i Gangen lige ud for Kirkedøren, hvorfor maatte betales 3 Rd. til de Fattige*”.

Maren Hansdatter døde den 17. april 1776 i Bremerhus i en alder af 77 år.

PS: Bremerhus blev revet ned omkring år 2012

En interessant historie:

1. Frants Friederich Jonathansen Møller (1708 til 1771) var skovridder i Brahetrolleborg og boede i Bremerhus i Pejrup, Vester Åby sogn. Hans kone var Margrethe Sophia Hansdatter Fischer (1710 til 1762). De fik en del børn bl. a. Christian Günther Stolberg Møller. Frantz Friedrich Møller døde i **1771** og blev begravet inde i Vester Åby kirke. Det kostede 3 Rigsdaller til fattigkassen. Han var nok velhavende og nær bekendt af Grev Reventlau på Brahetrolleborg.
2. Sønnen Christian Günther Stolberg Møller (1744 til 1812) blev godsinspektør på godset Sandbjerg i Sønderjylland nær Sønderborg. (Det var ejet af grev Conrad Reventlau) Han blev gift med Synewe Holmgaard (1747 til 1787). De fik en datter døbt Nicoline Christina Møller.
3. Datteren Nicoline Christina Møller (1784 til 1821) blev gift med Nis Nissen fra Nordborg (1787 til 1814). Nis Nissen blev også godsinspektør på Sandbjerg gods. De fik en søn døbt Conrad Andreas Nissen. Da grev Conrad Reventlau stod fadder ved dåben, har det nok haft indflydelse på drengens navn.

4. Sønnen Conrad Andreas Nissen (1812 til 1898) blev gift med Marie Christina Andersen fra Dybbøl (1815 til 1892). Conrad blev kådner i Sottrup. Conrad og Marie fik en søn Peter Hansen Nissen.
5. Sønnen Peter Hansen Nissen (1850 til 1935) blev gift med Christine Margrethe Asmussen (1851 til 1913) Peter blev møller og møllebygger i Rinkenæs. Peter og Christine fik en søn Hans Peter Hanssen Nissen.
6. Sønnen Hans Peter Hanssen Nissen (1878 til 1930) blev uddannet møllebygger i Rinkenæs. Senere flyttede han til Vamdrup nær Kolding hvor han blev overportør ved jernbanen. Hans Peter blev gift med Anne Dorothea Herse (1887 til 1918). Hans Peter og Anne Dorothea fik en søn døbt Peter Hansen Nissen.
7. Sønnen Peter Hansen Nissen (1909 til 1962) blev uddannet mejerist i det syd- og midtjyske. Peter blev gift med Carla Nyland (1918 til 2003) fra Stakroge. Peter og Carla flyttede først til Kerteminde hvor Peter blev mejerist. Senere flyttede familien til Vester Åby, for at starte en viktualieforretning. Peter og Carla fik 4 børn hvoraf Bodil Nissen var den yngste.
8. Bodil Nissen blev gift i **1971** med Jørgen Jensen i Vester Åby kirke, stående ovenpå Bodils forfader Frantz Friedrich Jonathansen Møller og hans kone Margrethe Sophia Hansdatter Fischer grav, 200 år efter Frantz begravelse!!!!

256/134	Margrethe Sophia Hansdatter Fischer		
Født	1710		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Frants Friederich Jonathansen Møller		
Død	1. april 1762 i Pejrup		
Begravet	7. april 1762 i Vester Åby kirke		
Forældre	(512/267) Hans		
	Født		
	Død		
	(512/268)		
	Født		
	Død		
Søskende	Else Hansdatter	f.	d.
	Ivar Hansen	f.	d.
Halvsøskende	Hans Nielsen	f.	d.
	Maren Nielsdatter	f.	d.

Margrethe Sophia Hansdatter Fischer blev født i 1710. Hendes fødesogn er ikke fundet.

Fra Wads Sedler publiceret af DIS-Danmark er der fundet følgende oplysninger om Margarete' søskende og halvsøskende.

Søskende

Else Hansdatter blev gift med Hans Ibsen i Saltofte. Else og Hans fik en datter som blev døbt Else Hansdatter. Hun blev gift med Gregers Nielsen i Saltofte.

Iver Hansen boede i Gamtofte. Han fik en søn Hans Iversen som var på Brahetrolleborg gods.

Halvsøskende

Hans Nielsen i Voldbro, Frederiksgave gods. Han fik en søn døbt Hans Hansen.

Maren Nielsdatter blev gift med Peder Pedersen i Gamtofte. De fik en søn døbt Peder Pedersen som var på Brahetrolleborg gods.

Margrethe døde i Bremerhus den 1. april 1762 og blev begravet inde i Vester Åby kirke den 7. april. I Vester Åby kirkebog er noteret følgende: "*2 Kl: Fri. Magrethe Sophia Hansd: Frands Friderich Jonathansens H: i Bremerhuus 52 Aar gl. og begravet i Kirkens gang uden for hendes c: Bremerh: Stoelestade. Jord og Kl: fri efter Forvalter Boyes Bref Dato 3 April: 62:/'*"

256/135	Nicolay Sørensen Holmgaard, degn i Fraugde sogn		
Født	1713		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	1. g. 4. februar 1746 i Fraugde kirke Johanna Christina Thomasdatter Stub		
	2. g. 21. maj 1751 i Vor Frue kirke Svendborg Mette Caspersdatter Flindt		
Død	28. marts 1780 i Fraugde		
Begravet	4. april 1780 på Fraugde kirkegård		
Forældre	(512/269) Søren		
	Født		
	Død		
	(512/270)		
	Født		
	Død		
Børn	Synewe Holmgaard	f. 1747	d. 22. august 1784
	Hans Severin Holmgaard	f. 1749	d. 19. okt. 1752
	Casper Holmgaard	f. 1754	b. 22. juli 1762
Søskende			

Nicolay Sørensen Holmgaard blev født i 1713. Nicolay blev degn og skoleholder i Ellinge, Svendborg amt. Nicolay blev gift første gang den 4. februar 1746 med Johanna Christina Thomasdatter Stub, datter af skoleholder og degn Thomas Kingo Stub i Fraugde og Anna Knudsdatter.

Johanna Christina døde i 1751 hvorefter Nicolay blev gift den 21. maj 1751 i Vor Frue kirke i Svendborg med Mette Caspersdatter Flindt, datter af Casper Hansen Flindt og Elisabeth Marie Kjeldsdatter Balslev.



Fraugde kirke

Efter Thomas Kingo Stubs død i 1757 overtog Nicolay hvervet som degn i Fraugde sogn. I Fraugde kirkebog har Nicolay skrevet en biografi over sin svigerfar, se 256/136 Johanna Christina Thomasdatter Stub.

Nicolay døde i Fraugde den 28. marts 1780 og blev begravet på Fraugde kirkegård den 4. april. Boet efter Nicolai Holmgaard blev opgjort til 302 Rdl, som blev delt lige mellem enken og datteren

Ved folketællingen i 1787 for Fraugde var Mette Holmgård ansat som husholderske hos admiral Friderich Christian Kaas på Fraugdegaard.

Ved folketællingen i 1801 for Fraugde er der noteret følgende.

Mette Holmgaard 76 år enke husmoder, jordløs huskone og degnenke.

Mette Caspersdatter Flindt døde den 16. maj 1813 i Fraugde og blev begravet den 22. maj på Fraugde kirkegård med ligprædiken.

256/136	Johanna Christina Thomasdatter Stub
Født	Ca. 1726
Døbt	
Konfirmeret	
Gift	4. februar 1746 i Fraugde kirke Nicolay Sørensen Holmgaard
Død	1751 i Ellinge på Fyn
Begravet	1751 på Ellinge kirkegård
Forældre	(512/271) Thomas Kingo Stub, degn og skoleholder Døbt 21. september 1694 i Assens kirke Død 1. november 1757 i Fraugde (512/272) Anna Knudsdatter Døbt 17. december 1678 i Nyborg kirke Beg. 29. januar 1768 på Fraugde kirkegård
Søskende	Johanna var enebarn

Johanna Christina Thomasdatter Stub. Der er ikke fundet præcise data for Johannes fødsel og død. Thomas Kingo Stub blev gift anden gang den 4. februar 1725 i Fraugde kirke med Johannes mor, så det antages, at Johanna blev født herefter. Johanne blev gift i 1746 i Fraugde. Så det skønnes, at Johanna blev født ca. 1726. Hendes dåd er ikke fundet i Fraugde sogn.

Johanna døde i 1751 ifølge skifteudskrift. I 1751 var Nicolay degn i Ellinge sogn, Svendborg amt. Hendes efterladt mand blev gift anden gang den 21. maj 1751, så skiftet efter hendes død må da være afsluttet, så hun antages at være død i Ellinge i begyndelsen af 1751.

256/137 **Anders**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Forældre (512/273)
 Født
 Død

 (512/274)
 Født
 Død

Børn **Hans Andersen** f. d.

Søskende

Anders

256/138 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Anders

Død

Begravet

Forældre (512/275)

Født

Død

(512/276)

Født

Død

Søskende

256/139 **Christian**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/277)
 Født
 Død

 (512/278)
 Født
 Død

Børn **Maria Christiansdatter** f. d.

Søskende

Christian

256/140 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christian

Død

Begravet

Forældre (512/279)

Født

Død

(512/280)

Født

Død

Søskende

256/141 **Christen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/281)
 Født
 Død

 (512/282)
 Født
 Død

Børn **Hans Christensens Lund** f. 1756 d. efter 1803

Søskende

Christen

256/142 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Christen

Død

Begravet

Forældre (512/283)

Født

Død

(512/284)

Født

Død

Søskende

256/143 Christen Christensen fra Broager

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre

(512/285)

Født

Død

(512/286)

Født

Død

Børn

Maria Christensen

f. ca. 1753

d. 24. februar 1828

Søskende

Christen Christensen

256/144 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Christen Christensen

Død
Begravet

Forældre (512/287)
 Født
 Død

 (512/288)
 Født
 Død

Søskende

256/145	Rasmus Jacobsen, boelmand i Holbøl		
Født	1713 i Gehl		
Døbt	17. december 1713 i Holbøl kirke		
Konfirmeret			
Gift			
	Cathrina Rasmussen		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/289) Jacob Hansen		
	Født		
	Død		
	(512/290)		
	Født		
	Død		
Børn	Jacob Asmussen	f. 2. februar 1748	d. 12. februar 1828
Søskende			

Rasmus Jacobsen blev født i Gehl i 1713 og døbt i Holbøl kirke 3. søndag i Advent, den 17. december.

256/146 **Cathrina Rasmussen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Rasmus Jacobsen, boelmand i Holbøl
Død
Begravet

Forældre (512/291) Rasmus
 Født
 Død

 (512/292)
 Født
 Død

Søskende

Cathrina Rasmussen

256/147	Hans Jacobsen, boelmand i Gehl		
Født	1727		
Døbt	2. februar 1727 i Holbøl kirke		
Konfirmeret			
Gift	1. g. 8. november 1748 i Holbøl kirke Maren Chrestensen		
	2. g. 11. november 1757 i Holbøl kirke Catharina Jessen		
Død	1. marts 1801 i Holbøl		
Begravet	6. marts 1801 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(512/293) Jacob Cordsen		
	Født		
	Død		
	(512/294) Kiestein		
	Født 1688		
	Død 29. juni 1768 i Holbøl		
Børn	mor: Maren Chrestensdatter		
	Ellen Hansen	d. 21. juni 1750	d.
	Chresten Hansen	d. 2. december 1753	d.
	Rasmus Hansen	d. 13. april 1755	d.
	Maren Hansen	d. 17. april 1757	d.
	mor: Catharina Jessen		
	Kiesten Hansen	d. 10. december 1758	d. 22. juli 1824
	Jacob Hansen	d. 16. november 1760	d.
	Cathrin Hansen	d. 15. maj 1763	d.
	Jes Hansen	d. 17. juli 1768	d.
Søskende	Jes Jacobsen	d.	d.
	Elsbe	d.	d.

Hans Jacobsen blev født i 1727 og døbt i Holbøl kirke den 2. februar samme år. Faddere ved dåben var: Hans Jessen i Hoherup, Hans Jessen i Frøslev og Jes Cistrop' hustru i Holbøl.

Hans blev gift i Holbøl kirke første gang den 8. november 1748 med Maren Chrestensen. Maren var datter af Chresten Johnsen og hustru. Maren døde i 1756 og blev begravet på Holbøl kirkegård den 19. september samme år.

Hans blev gift i Holbøl kirke anden gang den 11. november 1757 med Catharina Jessen.

Hans døde i Gehl som enkemand den 1. marts 1801 og blev begravet på Holbøl kirkegård. Han efterlod 2 børn, Maren og Jes bosiddende i Flensborg.

256/148 **Catharina Jessen**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift 11. november 1757 i Holbøl kirke
 Hans Jacobsen
Død Før 1801
Begravet

Forældre (512/295) Jes
 Født
 Død

 (512/296)
 Født
 Død

Søskende

Catharina Jessen

256/149	Lorenz Petersen boelmand i Holbøl		
Født	Ca. 1744		
Døbt	Ingen data		
Konfirmeret			
Gift	Maria Richelsen		
Død	24. juni 1818 i Holbøl		
Begravet	30. juni 1818 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(512/297) Peter Hansen Lorenzen		
	Født		
	Død		
	(512/298) Maren Petersen Lorenzen		
	Født		
	Død		
Børn	Hans Peter Lorenzen	f. 01. marts 1769	d. 21. juni 1835
	Jes Lorenzen	f. 02. februar 1776	d. 06. januar 1839
	Richel Lorenzen	f. 28 august 1778	d. efter 1822

Søskende

Lorenz Petersen blev født i 1744. Han døde i Holbøl den 24 juni 1818, 74 $\frac{3}{4}$ år gammel.

256/150 **Maria Richelsen**
Født 1742
Døbt 23. juni 1742 i Holbøl kirke
Konfirmeret
Gift

 Lorenz Petersen
Død 6. februar 1822 i Holbøl
Begravet 12. februar 1822 på Holbøl kirkegård

Forældre (512/299) Hans Jepsen
 Født
 Død

 (512/300) Maria Richelsen
 Født
 Død

Søskende

Maria Richelsen blev født i 1742 og døde i Holbøl den 6. februar 1822, 79½ år gammel.

I kirkebogen ved Marias død er noteret, at Maria er datter af Maria Richelsen. Hans Jepsen er noteret som hendes far. Så Marias forældre nåede ikke at blive gift inden Maria kom til verden. Så Maria kan have efternavnet Richelsen eller Jepsen.

256/151	Andreas Hansen, boelmand i Holbøl		
Født	1733		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	23. november 1758 i Holbøl kirke Kiesten Andersen/Nissen fra Holbøl		
Død	2. februar 1787 i Holbøl		
Begravet	8. februar 1787 på Holbøl kirkegård		
Forældre	(512/301) Hans Født Død		
	(512/302) Født Død		
Børn	Anna Andreasen	f. 29. sept. 1759	d.
	Hans Andreasen	f. 11. januar 1761	d.
	Kiestina Andreasen	f.	d.
	Margrethe Andreasen	f.	d.
	Anna Maria Andreasen	f. 22. juni 1769	d. 18. august 1808
	Hans Andreasen	f. 08. Juni 1772	d.

Søskende

Andreas Hansen, også benævnt Anders blev født i Holbøl i 1733, fastsat du fra hans alder ved hans død. Andreas blev gift i Holbøl kirke den 22. november 1758 med Kiesten Nissen.

Andreas/Anders døde den 2. februar 1787 i Holbøl og blev begravet på Holbøl kirkegård den 8. februar. Andreas blev 54 år. I kirkebogen har præsten noteret, at Andreas efterlader kone og 4 børn; Hans, Kiestine, Margrethe og Anna Maria og hans datter Kiestines barn Daniel.

Fødsler blev fundet for 4 børn men disse inkluderer ikke Kiesten og Margrethe. Der blev ikke fundet fødsler mellem 1761 og 1769, så der foreligger den mulighed, at Andreas og Kiesten har boet i et andet sogn i den periode eller at Kiesten og Margrethe blev døbt i et andet sogn.

Datteren Anna døde før hendes far i 1787. Sønnen Hans, født 1761 døde før Hans født 1772.

256/152 Kiesten Andersen/Nissen fra Holbøl

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Andreas Hansen, boelmand i Holbøl

Død

Begravet

Forældre (512/303)

Født

Død

(512/304)

Født

Død

Søskende

Kiesten Andersen. Ved hendes ægteskab med Andreas i 1758 har præsten noteret hendes efternavn som Nissen. Ved hendes datter Anna Maria Andreasens dåb i 1769 har præsten noteret Kiestens efternavn som Andersen. Ved hendes søns dåb i 1772 er efternavnet Andreasen. Ved datterens vielse i 1791 har præsten noteret hendes efternavn som Nissen.

256/153 **Jes Lassen**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

 Gunder Maria Jessen

Død

Begravet

Forældre (512/305) Las

 Født

 Død

 (512/306)

 Født

 Død

Børn Las Lassen d. 17. november 1926. d.

Hans Lassen d. 14. april 1729 d. 08. dec. 1808

 Jes Lassen f. 1735 d. 16. april 1811

Søskende

Jes Lassen

256/154 Gunder Maria Jessen

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jes Lassen

Død

Begravet

Forældre (512/307) Jes

Født

Død

(512/308)

Født

Død

Søskende

Gunder Maria Jessen

256/155 Hans Jochumsen fra Kjeldstrupskov

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift 19. oktober 1741 i Holbøl kirke
Christina Rasmussen fra Kværs

Død

Begravet

Forældre (512/309) Jochum

Født

Død

(512/310)

Født

Død

Børn

Maren Hansen

d. 26. august 1742

d. 13. juni 1820

Jochum Hansen

d. 24. marts 1747

d.

Christina Hansen

f. 1748

d. 23. Januar 1814

Søskende

Hans Jochumsen

256/156 **Christina Rasmussen fra Kværs**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift 19. oktober 1741 i Holbøl kirke
 Hans Jochumsen

Død
Begravet

Forældre (512/311) Rasmus Jensen fra Kværs
 Født
 Død

 (512/312)
 Født
 Død

Søskende

Christina Rasmussen

256/157	Jürgen Hansen fra Brobüll ved Blans		
Født	før 1724		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	28. juni 1744 i Ullerup kirke, Sønderborg amt Margrethe Madsen		
Død	December 1749 i Brobüll		
Begravet	December 1749 på Ullerup kirkegård		
Forældre	(512/313) Hans Født Død		
	(512/314) Født Død		
Børn	far: Jürgen Hansen		
	Hans Jürgensen	f. april 1745	d.
	Anna Jürgensen	f. november 1747	d. februar 1748
	Anna Jürgensen	f. december 1748	d. februar 1749
	Jürgen Jürgensen	f. maj 1750	d. 26. januar 1816
	far: Rasmus Brodersen		
	Ide Christine Rasmussen	f. maj 1753	d.
	Dødfødt dreng	f. november 1756	d. november 1756
	far: Chresten Hanssen		
	Hans Chrestensen	f. april 1762	d.
Søskende			

Jürgen Hansen

256/158	Margrethe Madsen fra Blans
Født	November 1715 i Blans
Døbt	
Konfirmeret	
Gift	1. g. 28. juni 1744 i Ullerup kirke, Sønderborg amt Jürgen Hansen fra Brobüll ved Blans
	2. g. 20. september 1750 i Ullerup kirke Rasmus Brodersen fra Blans
	3. g. 1. juni 1760 i Ullerup kirke Chresten Hanssen fra Blans
Død	16. maj 1789 i Blans
Begravet	24. maj 1789 på Ullerup kirkegård
Forældre	(512/315) Mads Jensen, bohlsman in Blans
	Født
	Død
	(512/316) Anna
	Født
	Død

Søskende

Margrethe Madsen blev i første ægteskab gift i Ullerup kirke, 5. søndag efter trinitatis, den 28. juni 1744 med Jürgen Hansen fra Brobüll ved Blans. Jürgen døde i Brobüll i december 1749.

I sit andet ægteskab blev Margrethe gift i Ullerup kirke 17. søndag efter trinitatis, den 20. september 1750 med Rasmus Brodersen fra Blans. Rasmus døde i Brobüll første søndag i advent 1759. Rasmus blev 43 år.

Margrethe blev i sit tredje ægteskab gift i Ullerup kirke dom trinitatis, den 1. juni 1760 med Chresten Hanssen fra Blans.

Gennem årene har Margrethe haft flere efternavne. Ved sin dåb i 1715 er noteret, at hendes far hedder Mads Jensen, hvilket kunne give efternavnet Madsen.

Ved hendes ægteskab i 1744 med Jürgen Hansen er efternavnet Madsen.

Ved hendes ægteskabet i 1750 med Rasmus Brodersen er efternavnet Jürgensen

Ved hendes ægteskab med Chresten Hanssen er noteret: Margrethe, Rasmus Brodersen Witwe

Ved hendes bisættelse i 1789 er noteret efternavnet Lüdichsen. Ved hendes barnebarn Reicel Jürgensens dåb i 1778, er den ene fadder Chresten Lüdichsen. Det antages at være hendes tredje mand.

Margrethe døde i Blans den 16. maj 1789 og blev begravet på Ullerup kirkegård den 24. maj. Margrethe døde i en alder af 74 år.

256/159	Johann Petersen, Kådner i Süderhoff		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Cathrine		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/317) Peter		
	Født		
	Død		
	(512/318)		
	Født		
	Død		
Børn	Anna Marie Johannsen	d. 20. maj 1742	d. 19. nov. 1812
Søskende			

Johann Petersen

256/160 **Cathrine**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Johann Petersen

Død
Begravet

Forældre (512/319)
Født
Død

(512/320)
Født
Død

Søskende

Cathrine

256/161	Herse		
Født	1715		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	før 1742		
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/321) Herse		
	Født		
	Død		
	(256/322)		
	Født		
	Død		
Børn	Andreas Friederick Herse	f. før 1746	d. efter 1782
	Johan Friederich Herse	f. 1742	d. 17. august 1800
	Friederich Herse	f. ca. 1749	d. 03. juni 1782
	Joachim Caspar Herse	f. før 1750	d. efter 1799

Søskende

Herse skønnes at være fra Neustrelitz

256/162	Navn ikke fundet
Født	ca.1719
Døbt	
Konfirmeret	
Gift	før 1742
	Herse
Død	
Begravet	
Forældre	(512/323)
	Født
	Død
	(512/324)
	Født
	Død
Søskende	

256/163 **Jacob Holtze**
Født ca. 1716
Døbt
Konfirmeret
Gift

 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/325) Holtze
 Født
 Død

 (512/326)
 Født
 Død

Børn **Maria Elisabeth Holtze** f. 16. oktober 1742 d. marts 1783

Søskende

Jacob Holtze skønnes at være født i Neustrelitz

256/164 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jacob Holtze

Død

Begravet

Forældre (512/327)

Født

Død

(512/328)

Født

Død

Søskende

256/165	Jacob Dörsch, Åbenrå, født i Glückstadt, Holstein		
Født	1727 i Glückstadt, Holstein		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Maria Hansen		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/329)		
	Født		
	Død		
	(512/330)		
	Født		
	Død		
Børn	Hans Jürgen Dörsch	f. 12. juni 1753	d. 11. februar 1815
Søskende			

Jacob Dörsch

Glückstadt blev grundlagt i 1617 af Christian IV, konge af Danmark og Norge og hertug til Slesvig og Holsten. Hensigten var at etablere en konkurrent til byen Hamburg, og den skulle være en uindtagelig fæstnings- og havneby ved den nedre (nord-vestlige) del af Elben. Befæstningen fuldførtes i 1620. Kongen søgte at lokke indbyggere til ved dels at give handelsprivilegier, dels at gøre den til hovedsæde for den kongelige del af hertugdømmerne, dels at love religionsfrihed. Sidstnævnte forhold betød, at der kom sefardiske jøder, hollandske reformerte, remonstranter og mennitter, og katolikker til Glückstadt.

I perioden 1627 til 1639, da Hans Nansen residerede i byen som salgsleder for det islandske kompagni, var Glückstadt stabelstad for islandshandelen, Senere i 1671, forsøgte borgerskabet at indlede en Grønlandsfart, hvilket fortsatte ind i 1700 tallet.

1628 indførte Christian IV Elbtolden, som alle forbipasserende skibe til og fra Hamburg måtte betale. Elbtolden varede til 1645.



Kort over Glückstadt i året 1652. Byens karakter af planlagt fæstningsby fremstår tydeligt. Ligeledes ses det, at store dele af de planlagte byarealer endnu stod ubenyttet hen

Rådhuset i Glückstadt har stor lighed med Børsen i København, som Christian IV lod opføre nogle år efter Glückstadt – i 1624.



Rådhuset i Glückstadt 2017. Foto Jørgen Jensen

256/166 **Maria Hansen**

Født 1729

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jacob Dörsch

Død 1753 i Åbenrå

Begravet

Forældre (512/331) Hans

Født

Død

(512/332)

Født

Død

Søskende

Maria Hansen

256/167 **Peter**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/333)
Født
Død

 (512/334)
Født
Død

Børn **Margaretha Catharina Petersen** f. 21. marts 1744 d. 7. maj 1816

Søskende

Peter

256/168 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Peter

Død

Begravet

Forældre (512/335)

Født

Død

(512/336)

Født

Død

Søskende

256/169 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Forældre (512/337)
 Født
 Død

 (512/338)
 Født
 Død

Børn **Lauritz** f. d.

Søskende

256/170 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/339)

Født

Død

(512/340)

Født

Død

Søskende

256/171 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/341)

Født

Død

(512/342)

Født

Død

Børn

Søskende

256/172 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/343)

Født

Død

(512/344)

Født

Død

Søskende

256/173 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre

(512/345)

Født

Død

(512/346)

Født

Død

Børn

Thom

f.

d.

Søskende

256/174 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/347)

Født

Død

(512/348)

Født

Død

Søskende

256/175 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/349)

Født

Død

(512/350)

Født

Død

Børn

Søskende

256/176 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/351)

Født

Død

(512/352)

Født

Død

Søskende

256/177	Hans Andersen i Hoxbroe, Hviding herred		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(512/353)		
	Født		
	Død		
	(512/354)		
	Født		
	Død		
Børn	Christen Hansen	d. 15. august 1751	d. 7. august 1832
Søskende			

Hans Andersen

256/178 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Hans Andersen

Død

Begravet

Forældre (512/355)

Født

Død

(512/356)

Født

Død

Søskende

256/179 **Mads Pedersen i Enderup, Hviding sogn**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet

Død
Begravet

Forældre (512/357) Peder
 Født
 Død

 (512/358)
 Født
 Død

Børn **Zitzel Pedersdatter** d. 22. november 1750 d. 1. december 1822

Søskende

Mads Pedersen

256/180 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Mads Pedersen

Død

Begravet

Forældre (512/359)

Født

Død

(512/360)

Født

Død

Søskende

256/181 **Niels**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/361)
Født
Død

 (512/362)
Født
Død

Børn **Søren Nielsen** f. ca. 1737 d. efter 1801

Søskende

Niels

256/182 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Niels

Død

Begravet

Forældre (512/363)

Født

Død

(512/364)

Født

Død

Søskende

256/183 **Peder**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/365)
 Født
 Død

 (512/366)
 Født
 Død

Børn **Ane Pedersdatter** f. ca. 1742 d. efter 1801

Søskende

Peter

256/184 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Peder

Død

Begravet

Forældre

(512/367)

Født

Død

(512/368)

Født

Død

Søskende

256/185 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre

(512/369)

Født

Død

(512/370)

Født

Død

Børn

Knud

f.

d.

Søskende

256/186 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/371)

Født

Død

(512/372)

Født

Død

Søskende

256/187 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/373)

Født

Død

(512/374)

Født

Død

Børn

Søskende

256/188 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Navn ikke fundet

Død

Begravet

Forældre (512/375)

Født

Død

(512/376)

Født

Død

Søskende

256/189 **Lars / Lauge**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Navn ikke fundet

Forældre (512/377)
Født
Død

 (512/378)
Født
Død

Børn **Knud Larsen / Lauge** f. 1746 b. 7. marts 1788

Søskende

Lars / Lauge

256/190 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Lars

Død

Begravet

Forældre (512/379)

Født

Død

(512/380)

Født

Død

Søskende

256/191 **Jens**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Navn ikke fundet
Død
Begravet

Forældre (512/381)
 Født
 Død

 (512/382)
 Født
 Død

Børn **Margrethe Jensdatter** f. ca. 1753 b. 10. nov. 1811

Søskende

Jens

256/192 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jens

Død

Begravet

Forældre (512/383)

Født

Død

(512/384)

Født

Død

Søskende

512/271	Thomas Kingo Stub	
Født	1694 i Assens	
Døbt	21. september 1694 i Assens kirke	
Konfirmeret		
Gift	1. g. Synnøve Hansdatter 2. g. 4. februar 1725 i Fraugde kirke	
	Anna Knusdatter fra Nyborg	
Død	1. november 1757 i Fraugde	
Begravet	På Fraugde kirkegård	
Forældre	(1024/541) Hans Hansen Stub Født 1647 i Odense Død 1721 i Assens	
	(1024/542) Johanne Jensdatter Kingo Døbt 3. december 1654 i Gerlev Død	
Børn	Johanna Christina Thomasdatter Stub f. ca. 1726 d. 1751	
Halvsøskende	far: Anders Mortensen Piil Karen Piil Cecilie Marie Piil Else Elsebeth Piil Martinius Piil Thomas Kingo Piil	mor: Johanne Jensdatter Kingo Stub f. f. 01. aug. 1679 f. 10. april 1683 f. 02. jan. 1684 f. 05. okt. 1687
		d. efter 1696 d. efter 1690 d. 1749 d. 1729 b. 05. jan. 1687
Søskende	far: Hans Hansen Stub Johanne Marie Hansdatter Stub	mor: Johanne Jensdatter Kingo Stub d. 21. sept. 1694 b. 26. marts 1779

Thomas Kingo Stub. Fra Assens kirkebog: Fredag den 21. september 1694 blev latin skolemester i Assens Hans Hansen Stubs søn Thomas Kingo Stub og hans datter Johanne Marie Hansdatter Stub kristnet. Borgmester Thomas Johansen bar sønnen og Birte bar datteren. Så Thomas Kingo Stub er tvilling.

Thomas Kingo Stub voksede op i Assens. I perioden fra 1707 til 1711 var han løbedegn ved Barløse kirke. Som betaling herfor modtog Latinskolen 4 Rdl og 4 sk. om året. Fra 1712 til 1715 var Thomas tilknyttet Flemløse kirke, som per år betalte 8 Rdl og 6 skilling for hans arbejde. Disse beløb tilfaldt også Latinskolen

I 1715 forlod Thomas Assens for at blive Hører hos sin farbror Laurits Hansen Stub, som var skoleholder i Longelse på Langeland. Den stilling havde han indtil han blev student i 1724.

Thomas blev gift første gang med Synnøve Hansdatter. Synnøve døde 1721 i Longelse, jf. Skifte af 27/1 1721).

I 1724 fik Thomas Kingo Stub stilling som degn i Fraugde. Denne stilling behold resten af sin tid. Familien Kingo Stub og ejeren af Fraugdegaard Birgitte Balslev havde et nært forhold som

blandt andet udmøntede sig i, at Birgitte Balslev for egen regning lod opføre en ny skole i Fraugde.

Thomas blev gift anden gang den 4. februar 1725 i Fraugde kirke med Anna Knudsdatter, som var ansat på Fraugdegaard. Anna var oprindelig fra Nyborg, hvor hun blev døbt 17. december 1678 i Nyborg kirke.

Thomas Kingo Stub døde den 1. november 1757 i Fraugde og hans efterfølger som degn i Fraugde og svigersøn Nicolay Sørensen Holmgaard gav i Fraugde kirkebog Thomas Kingo Stub følgende biografi:

”Tirsdag den Iste november, som var Alle Helgens Dag kl. 7 om morgenen er dette steds Degn den fordem Hæderlige og Vellærde Mand THOMAS KINGO STUB saligen i Herren hensovet, hans Sjæl indtaget i de Evige Boliger, antaget iblandt alla Helgens og Udvalgtes Tal, og nyder nu med dem en u-afladelig og u-udsigelig Fryd og Glæde i Guds Herligheds Rige, sjungende et evigt Halleluja, da han med sin Sang og Lovsang i Kirken havde foregaaet, tjent og opmuntret denne Guds Menighed og forestaaet med al Flittighed dette Degne-embede i 33 år. Obdormivet, Sexagesimo Tertio Ætatis anno completo, et his tandem aliqvando voti sui compos factus est Successor defuncti. N. Holmgaard”.

Anna Knudsdatter døde den 25. januar 1768 i Fraugde i en alder af 89 år.

Søskende

Johanne Marie Hansdatter Stub blev født i 1694 og døbt i kirken den 21. september. Johanne Marie blev gift i 1715 med Johan Christian Lintrup, søn af Hans Christian Christiansen Lintrup. Johan blev født ca. 1678. Johan var dimittend fra Kolding latinskole i 1699 og var i Assens øverste Hører. Mens han endnu var Hører i Assens fik han den 11. september 1717 kgl. oprejsning fordi hans ”trolovede kiereste” var kommet for tidligt i barselseng.

Johan overtog i 1732 embedet som degn i Fjelsted ved forgængerens død.

Johan og Johanne Marie fik følgende børn.

Johanne Marie Johansdatter Lintrup	f. 1714	d.
Dorthea Johansdatter Lintrup	f. 1717	b. 6. maj 1747
Hans Johansen Lintrup	f. 1719	d.
Christen Johansen Lintrup	f. 1722	d. efter 1787
Christian Frederik Lintrup	f. 1724	d. 1783
Marie Cathrine Johansdatter Lintrup	f. 1726	d.
Anna Pauline Johansdatter Lintrup	f. 1730	d.
Jens Johansen Lintrup	f. 1732	d. 1790
Thomas Kingo Johansen Lintrup	f. 1736	d. 1737
Birgitta Johansdatter Lintrup	f. 1739	d.

Johan Christian Lintrup døde før 1748 i en alder af 70 år. Johanne Marie Hansdatter Stub døde i 1779 i en alder af 85 år. Hun blev begravet på Harndrup kirkegård den 26. marts. I kirkebogen har præsten noteret at hun ”var en gudsfrygtig enke”.

512/272 **Anna Knudsdatter fra Nyborg**
 Født 1678 i Nyborg
 Døbt 17. december 1678 i Nyborg kirke
 Konfirmeret
 Gift 4. februar 1725 i Fraugde kirke
 Thomas Kingo Stub
 Død 25. januar 1768 i Fraugde
 Begravet 29. januar 1768 på Fraugde kirkegård

Forældre (1024/543) Knud Hansen fra Nyborg
 Født
 Død 30. december 1693 i Nyborg

 (1024/544) Tilche Hansdatter
 Født
 Død

Søskende

Anna Knudsdatter



Thomas Kingos salmebog i Crail (Foto Jørgen Jensen)

Crail Museum and Heritage Centre i Skotland har i deres samling en dansk salmebog udgivet af biskop Thomas Kingo, biskop udi Fyen.

På indersiden af salmebogens omslag er skrevet navnet Anna Knudsdatter. Det må være den Anna Knudsdatter, som i 1698 var ansat på Fraugdegaard hos Thomas Kingo og Birgitte Balslev. og som efterfølgende blev gift med Thomas Kingo Stub. Under Annas navn er skrevet (98) i parentes, hvilket betyder 1698.

Da Anna blev gift med Thomas Kingo Stub i 1725, var hun stadig ansat på Fraugdegaard, som var ejet af biskop Thomas Kingos enke Birgitte Balslev. Stub-familien og Birgitte har haft et nært forhold, som blandt andet kom til udtryk ved, at Birgitte Balslev bekostede bygning af en ny skole i Fraugde til Thomas Kingo Stub.

Anna Knudsdatters svigermor er Johanne Jensdatter Kingo. Johannes mor er Else Hansdatter Kingo, biskop Thomas Kingos søster. Så Anna Knudsdatter relation til Thomas Kingo er flersidet.



Foto af Anna Knudsdatter's underskrift. Foto Jørgen Jensen

Angående foranstående foto af salmebog: I bogen Kirkehistoriske Samlinger, syvende række, sjette bind, har biskop emeritus Erik Norman Svendsen skrevet en udførlig beretning om tilblivelsen af den salmebog, som benævnes Kingos Salmebog, udgivet i 1699. I det følgende et ultrakort resume af Erik Norman Svendsens beskrivelse, afskrevet fra Kirkehistorisk Samling.

”I 1683 ved forordning fra Christian V. blev det overdraget Thomas Kingo at sammenskrive en ny salmebog. Det varede 6½ år for Kingo at udarbejde og trykke første halvdel af bogen kaldet Vinterpart. I 1689 ansøgte Kingo kongen om, at denne salmebog blev indført i kirkerne, og at salget blev overdraget Kingo. Denne ordning blev i første omgang godkendt, men senere trukket tilbage som følge af tekst-ændringer af eksisterende salmer foretaget af Kingo. Herefter udarbejdede Kingo en ny version af Vinterpart, hvor de 24 salmer, som Kingo i første udgave havde justeret, blev indsat i originaludgaven. Denne anden version var færdig i 1690”.

Ud fra Erik Norman Svendsens udførlige beskrivelse i Kirkehistorisk Samling er det helt klart et eksemplar af denne udgave, som nu findes på Crail Museum & Heritage.

Dette er efterfølgende bekræftet via to mails fra Erik Norman Svendsen, den 4. november og den 13. december 2018, som svar på min henvendelse til Erik Norman Svendsen, hvor jeg havde vedlagt et foto af salmebogen fra Crail.

I mailen fra 13. december skriver Erik Norman Svendsen bl. a.: ”I fortsættelse af vore mails om Kingos salmebog kan jeg bekræfte, at det foreliggende eksemplar på medsendte foto er den anden udgave af Vinterparten: ”En Ny Kirke-Psalme-bog” (1690), hvor 24 kendte salmer fra reformationstårhundredet er blevet ført tilbage til oprindelig version af Kingo selv.

Megen splid og spektakel ved hoffet førte imidlertid også til forkastelse af denne anden udgave af Vinterpart, som det fremgår af Norman Svendsens bemærkninger, og først i 1697 blev en ny salmebog godkendt, som efter 2 år blev færdigtrykt i 1699 og i dag kendes som KINGOS SALMEBOG.

Kingo havde selv stået for trykningen i bispegården i Klaregade i Odense og sendte efterfølgende den kasserede salmebog Vinterpart anden udgave, rundt til venner og bekendte. Af og til med dedikation og vers. Der var trykt salmebøger til alle kirker og kirkesangere i landet, og efter kassationen blev de sendt retur til Kingo i bispegården i Odense. Så Kingo har haft brug for at skaffe sig af med de mange overflødige eksemplarer”.

Da anden udgave af Vinterpart findes på museet i Crail, virker det logisk, at denne er afsendt fra Danmark efter 1690, men før den nye udgave kom frem i 1699, som også havde et kraftigt aftryk fra Thomas Kingo. Var 1699-udgaven tilgængelig, havde man nok sendt en kopi af denne, da 1699-udgaven var en stor anerkendelse af biskop Thomas Kingos arbejde.

Anna Knudsdatter er den person, som Thomas Kingo har bedt om at sende en kopi af Vinterpart, anden udgave til familien i Crail. Hendes navn er noteret i bogen håndskrevet. Anna blev født i 1678. I 1694 blev Birgitte Balslev og Thomas Kingo viet. Thomas Kingo har haft jævnlig kontakt til familien i Crail, og det samme havde hans far, Hans Kingo, naturligvis også, mens han levede. Man sender ikke en salmebog til familien, hvis der ikke har været kontakt i generationer.

I 1694 blev Thomas Kingo koblet fra det igangværende salmebogsprojekt og kunne af gode grunde ikke vide, at han senere fik rettighederne tilbage til den nye udgave.

Bemærkninger til Psalmebogen

De første medlemmer af Kingo-familien kom til Danmark sidst i 1500-tallet. Omkring 100 år senere, i 1698, har familien i Crail modtaget en udgave af Kingos salmebog, Vinterpart anden udgave. Det vidner om, at Kingofamilien i Danmark har bevaret kontakten til Kingofamilien i Skotland i hele denne periode.

Biskop Thomas Kingo er den formelle afsender af salmebogen til familien i Crail. Men der sendes ikke en salmebog til familien i Crail i 1698, hvis der ikke i de mellemliggende ca. 100 år har været en løbende kontakt. Væver Hans Kingo i Slangstrup har været den, som efter sin ankomst til Danmark, har bevaret kontakten til familien i Crail. Det ville ikke være unaturligt, hvis han har haft søskende, fætre og kusiner i Crail, som han har kommunikeret med. Af Hans Kingos tre børn må det formodes, at det mest har været Thomas, som har videreført denne kontakt til familien i Crail.

1024/541	Hans Hansen Stub, rektor på latinskolen i Assens		
Født	1647 i Odense		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	8. januar 1691 i Norup kirke Johanne Jensdatter Kingo		
Død	1721 i Assens		
Begravet			
Forældre	(2048/1081) Hans Iversen Stub fra Odense Født Død 1672 i Odense		
	(2048/1082) Maren Pedersdatter Født Død 1660 i Odense		
Børn	far: Anders Mortensen Piil Karen Piil Cecilie Marie Piil Else Elisabeth Piil 1749 Martinius Piil Thomas Kingo Piil	mor: Johanne Jensdatter Kingo f. f. 01. aug.1679	d. efter 1696 d. efter 1690 f. 10. april 1683 d. d. 1729 b. 05. jan.1687
	far: Hans Hansen Stub Johanne Marie Hansdatter Stub Thomas Kingo Stub	mor: Johanne Jensdatter Kingo f. 21. sept. 1694 f. 21. sept. 1694	d. 1779 d. 1757
Søskende	Iver Hansen Stub Laurits Hansen Stub	f. f.	d. d.

Hans Hansen Stub blev født i Odense i 1647 som søn af hattemager Hans Iversen Stub. Hans Hansen Stub var dimittend fra Odense Latinskole i 1670. I 1679 var han rektor på en skole i Middelfart og i 1688 blev han rektor på latinskolen i Assens.

Hans blev gift den 8. januar 1691 i Norup kirke med Johanne Jensdatter Kingo.

Fra Hans Hansens tid som rektor for latinskolen i Assens foreligger der to opgørelser over skolen; den ene fra 1688, som muligvis var skrevet af hans forgænger og den anden fra 1705:

Opgørelse 1688: Skolebygningen består af 15 fag hus øst for kirken og med facade mod nuværende Store Kirkestræde. I den nordre ende har rektor sin residens, i skikkelse af en stue, et studerekammer, et kontor samt et kammer, hvor der opbevares brændsel. Det bemærkes, at dette kammer er < ganske øde < og ligesom resten af huset trænger til hjælp og reparation. Om inventar skrives, at der i det yderste kammer findes en fyrreseng med fire stabler og himmel, samt et gammel bord med egefødder og fyrreplade, der nu er søndret. I opholdsstuen står en jernkakkelovn.

Opgørelse 1705: Inventar i rektors bolig. I første kammer en stabelseng, et træbord, en bæk, en stol og en hynde. I det mindre kammer et bord med skuffe under, en jernkakkelovn og en bæk

udi kontoret, som er øde, tillige med det kammer, som en eller anden discipel hos rektor har ligget i; et skriveblad med skuffe under.

Alt taget i betragtning, så må det noteres, at rektorboligen er spartansk møbleret.

Søskende

Iver Hansen Stub var hattemager som sin far. I 1672 var han hattemager i Kolding.

Laurits Hansen Stub var skoleholder i Longelse på Langeland.

1024/542	Johanne Jensdatter Kingo		
Født	1654 i Gerlev sogn		
Døbt	10. december 1654 i Gerlev kirke		
Konfirmeret			
Gift	1. g. Andreas Mortensen Piil		
	2. g. 8. januar 1691 i Norup kirke		
	Hans Hansen Stub		
Død			
Begravet			
Forældre	(2048/1083) Jens Jonsøn fra Halland		
	Født		
	Død		
	(2048/1084) Else Hansdatter Kingo		
	Født 1635 i Slangerup		
	Død 1692		
Søskende	Jonas Jensen	d, 25. sept. 1653	b. 26. dec. 1653
	Ellen Jensdatter Kingo	d. 03. maj 1657	d. 20. jan. 1733
	Anna Maria Jensdatter	d. 08. jan. 1660	d. 25. feb. 1660
	Elisabeth Jensdatter	d. 06. jan. 1661	d. xx. feb. 1698
	Willum Jensen	f.	d. 1735
	Christen Jensen	f.	d. 07. jan. 1721
	Hans Jensen Kingo	f. 1674	d. 1707
	Karen Jensdatter	f.	d. 1722

Johanne Jensdatter Kingo blev født i Gerlev sogn i 1654 og døbt i Gerlev kirke den 10. december samme år. Faddere ved dåben var: Hans Quindes fader (Hans Thomsen Kingo), Jens Smid, Jens Jyde, Anna Jonsdatter, Sidsel Jonsdatter og Margrete Josts.

Johanne blev gift med den tidligere bogbinder Anders Mortensen Piil som fra 1682 var klokker i Nyborg. Anders Mortensen Piil døde i Nyborg i november 1689. Skiftet efter Anders Mortensen Piil viser, at der ikke fandtes et stykke sølvtoj i boet der sluttede med et meget ringe overskud. Som bogbinder var han tillige boghandler og havde et mindre lager af skole og andagtsbøger.

Johanne blev gift anden gang den 8. januar 1691 i Norup kirke med rektor Hans Hansen Stub. Hans Hansen Stub var rektor ved latinskolen i Assens. Hans Hansen Stub var søn af hattemager Hans Iversen Stub i Odense.

PS: Præsten i Norup kirke var Oluf Jørgensen Lund, Johannes svoger, gift med Johannes søster Elisabeth.

Søskende

Jonas Jensen blev født i 1653 og døbt i Gerlev kirke den 25. september samme år. Faddere ved dåben var; Underskriffueren på Frederiksberg Slot, hans broder udi Slangerup skole Thomas

Kingo, Jon skomager, Poffuel Schræder, Mette Jacobsdatter, Mette Nielsdatter, Margrete Josts og Lisabeth Davids.

Jonas fik et kort liv. Han døde samme år og blev begravet på Gerlev kirkegård den 26. december.

Ellen Jensdatter Kingo blev født i Gerlev i 1657 og døbt i kirken den 3. maj. Faddere ved dåben var: Hans Skotte i Slangerup (morfar), Thomas Kingo og Christen Skomager. Da hendes mor blev gift med Gregers Madsen og flyttede til Fejø, flyttede Ellen med dem til Fejø.

På Fejø traf Ellen Jørgen Lauridsen Fæø, som var søn af Fejøs tidligere præst. De blev kærester og giftede sig den 30. april 1685. Jørgen Lauridsen Fæø blev født i 1665. De boede på Fejø indtil 1696, hvor Jørgen havde fået ansættelse som degn i Ønslev og Eskildstrup sogne på Falster. Jørgen Lauridsen var ikke student, men havde lært at tjene sit brød ved skrivning, regning og undervisning. Ellen og Jørgen fik følgende børn:

*Elisabeth Maria Jørgensdatter	f. 1687	d. 1710
*Karen Jørgensdatter	f. 1690	d. 1696
*Gregers Jørgensen	f. 1692	d. 1713
*Else Jørgensdatter	f. 1695	d. efter 1730

Jørgen Lauridsen døde i 1730 og blev begravet den 23. september 1730 fra Ønslev kirke. Efterfølgende flyttede Ellen til Fraugde, hvor hun fik ophold hos sin nevø Thomas Kingo Stub, som var degn i Fraugde. Ellen døde den 20. januar 1733 og blev begravet på Fraugde kirkegård.

Anna Maria Jensdatter blev født i 1660 i Gerlev og døbt i kirken den 8. januar, søndagen i Hellig Tre Konger. Anna Maria fik et kort liv. Hun døde i Gerlev og blev begravet på Gerlev kirkegård den 25. februar kun 6 uger gammel.

Elisabeth Jensdatter blev født i Gerlev i 1661 og døbt i kirken den 6. januar. Faddere ved dåben var: Hans Skotte i Slangerup og hans søn Thomas Kingo, Hendrik Antoni, Henning Alexis, Maria Johansdatter, Bierete Pedersdatter, Karen enken efter Hr. Jacobs, Margrete gift med hr. Jensen i Vedby, Anna, gift med Hans Christophersen og Anna gift med Laurits Andersen.

Elisabeth blev gift med Ole Jørgensen Lund. Ole blev født i Assens i 1650 og blev præst i Norup sogn fra 1679. Elisabeth kom ulykkelig af dage i februar 1698, da hun druknede ved Munkebo. I Kerteminde kirkebog er noteret, at Elisabeth, hendes ældste datter og hendes kusk druknede i ”vandet mellem Munkebo og Slette, da de var på vej hjem”. De blev alle fundet på 5. dagen. Elisabeth blev 37 år.

Elisabeth og Ole Jørgensen Lund fik følgende børn:

*Thomas Olesen Kingo Lund	f. 1680	d. 26. maj 1724
*Johanne Elisabeth Kingo	f. 1682	d. 1741
*Karen Olesdatter	f. 1684	d. 1684
*Robert Turner	f. jan.1686	d. 1686
*Jørgen Olesen Lund	f. jan.1686	d. 1754
*Karen Olesdatter	f. dec.1686	d. efter 1714
*Robert Turner	f. 1689	d. efter 1714
*Else Marie Olesdatter	f. 1691	d. efter 1714
*Hans Olesen	f. 1693	d. efter 1714

*Jens Olesen	f. 1694	d. efter 1714
*Birgitte Cathrine Olesdatter Lund	f. 1696	d. efter 1714

Elisabeth første barn blev født i 1680. Elisabeth selv blev født i 1661 så hendes bryllup med Ole Jørgensen Lund har sikkert fundet sted i 1679, efter hun var fyldt 18 år. På 17 år, fra 1679 til 1696 blev Elisabeth mor til 11 børn, hvor kun et sæt var tvillinger.

Efter Elisabeths død blev Ole Jørgensen Lund gift med Anne Lauritzdatter, enke efter præsten i Allesø. Anne Lauritzdatter døde 8. juli 1702

Ole Jørgensen Lund blev herefter gift med Annes søster Maren Lauritzdatter (død 1746). Ole Jørgensen Lund døde i 1714 og blev begravet på Norup kirkegård den 17. marts.

Willum Jensen blev født i Gerlev. Hans dåb er ikke fundet. Willum blev gift den 30. november 1690 i Skovby med Maren Pedersdatter fra Kærby. Willum blev degn i Skovby i perioden fra 1689 til 1735. Det vurderes, at Willum døde i 1735, samme år som han forlader degneembedet. Willum og Maren fik følgende børn:

*Thomas Willumsen	f. 1691	d.
*Karen Willumsdatter	f. 1693	d. 1763
*Else Marie Willumsdatter	f. 1696	d. 1752
*Elisabeth Willumsdatter	f. 1699	d. 1785

Christian Jensen har ikke efterladt mange data. Der er oplysninger, som peger på, at han blev elev på latinskolen i Assens hos sin søster og svoger. Christian blev gift med Anna Sophie Rasmusdatter Lang.

Christian blev klokker ved Sct. Knuds kirke, hvor hans onkel Thomas Kingo var biskop og der er indikationer på, at han har været bogtrykker i Odense. Men en bogtrykker i Odense kan kun have været beskæftiget i biskoppens trykkeri – det eneste i byen. Trykkeriet lå i Klaregade.

Hans Jensen Kingo blev født omkring 1670. Hans blev student fra Nykøbing F latinske i 1694. Hans Jensen Kingo havde embede i Odense indtil 1701, hvor han blev kapellan i Vissenbjerg. Fra 1703 til 1707 var Hans Jensen Kingo præst i Vissenbjerg.

Hans Jensen Kingo blev gift med Hilleborg Jensdatter Bering. Hilleborg blev født i 1662 i Viborg som datter af vinhandler Jens Madsen Bering og Kirsten Christensdatter. Hilleborg var i sit første ægteskab gift med Niels Christian Arktander, som inden han blev kapellan i Vissenbjerg var amanuensis hos biskop Kingo. Arktander blev født i Viborg og blev kapellan i Vissenbjerg i 1690 og døde der i 1700.

På præstetavlen i Vissenbjerg kirke er der ikke noteret nogen præst fra 1700 til 1703, men det var som ovenfor skrevet Hans Jensen Kingo, som var blevet beskikket kapellan af sin onkel biskop Thomas Kingo som ejede kirken.

Hans Jensen Kingo døde i Vissenbjerg den 30. april 1707 og Hilleborg døde i 1739.

Kort vedrørende ejerskab af Vissenbjerg kirke: I 1686 fik Jørgen Rantzau skøde på kirken. Han videresolgte kirken i 1687 til biskop Thomas Kingo. Efter Thomas død i 1703 overgik kirken via Thomas enke Birgitte Balslev til hendes nye mand kaptajn Christian Carl Bircherod.

<i>Sognepræster</i>	
<i>i</i>	
<i>Vissenbjerg</i>	
<i>Poul</i>	<i>omkr. 1480</i>
<i>Oluf Pedersen</i>	<i>omkr. 1493</i>
<i>Oluf Neringh</i>	<i>omkr. 1500</i>
<hr/>	
<i>Mikkil Nielsen</i>	<i>1539-1588</i>
<i>Anders Lauritsen</i>	<i>1588-1604</i>
<i>Laurits Andersen Fuglevig</i>	<i>1604-1632</i>
<i>Christopher Christensen (Bang)</i>	<i>1632-1654</i>
<i>Hans Christensen Naur</i>	<i>1654-1703</i>
<i>Niels Arctander, pers. kapellan</i>	<i>1690-1700</i>
<i>Hans Jensen Kingo</i>	<i>1703-1707</i>
<i>Jens Villumsen Rosenvinge, provst</i>	<i>1707-1739</i>
<i>Thomas Hansen Trojel</i>	<i>1739-1769</i>
<i>Immanuel Conrad Ludvig Schmalz</i>	<i>1770-1782</i>
<i>Frederik Eliesen Grüner</i>	<i>1782-1796</i>
<i>Conrad Daniel Koefoed</i>	<i>1796-1805</i>
<i>Christopher Schröder Andresen</i>	<i>1805-1820</i>
<i>Simon Jacob Omann</i>	<i>1820-1838</i>
<i>Thomas Christian Bredsdorff</i>	<i>1838-1847</i>
<i>Frederik Vilhelm Bagger</i>	<i>1847-1855</i>
<i>Niël Johnsen Struer, provst</i>	<i>1855-1874</i>
<i>Johan Henrik Nissen</i>	<i>1875-1890</i>
<i>Eske Hansen Møllgaard</i>	<i>1891-1912</i>
<i>Henning Christopher Götzsche</i>	<i>1912-1927</i>
<i>Aage Christian Winther</i>	<i>1927-1934</i>
<i>Alfred Nørfelt</i>	<i>1934-1948</i>
<i>Kaj Naamansen</i>	<i>1948-1976</i>
<i>Jens Yde</i>	<i>1977-1984</i>
<i>Kirkebogsførende sognepræster:</i>	
<i>Jens Koefoed Bang</i>	<i>1985-2007</i>
<i>Peter Lindholt Jessen</i>	<i>2008</i>

*Præstetavlen i Vissenbjerg kirke.
11. juni 2017.
Foto: Lars Billeskov Jansen*

1024/543 **Knud Hansen, bager i Nyborg**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
Tilche Hansdatter
Død 30. december 1693 i Nyborg
Begravet 8. januar 1694 på Nyborg Frue kirkegård

Forældre (2048/1085) Hans
Født
Død
(2048/1086) Navn ikke fundet
Født
Død

Børn **Anne Knudsdatter** d. 17. dec. 1678 d. 25. januar 1768

Søskende

Knud Hansen

1024/544 **Tilche Hansdatter**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift
 Knud Hansen, bager i Nyborg
Død
Begravet

Forældre (2048/1087) Hans
 Født
 Død

 (2048/1088)
 Født
 Død

Søskende

Tilche Hansdatter

2048/1081 **Hans Iversen Stub, hattemager i Odense**

Født
Døbt
Konfirmeret
Gift 1. g.
 Maren Pedersdatter, død 1660
 2. g.
 Kirstine Henriksdatter

Død 1672 i Odense
Begravet

Forældre (4096/2161) Iver
 Født
 Død

 (4096/2162)
 Født
 Død

Børn Iver Hansen Stub f. d.
 Hans Hansen Stub f. 1647 d. 1721
 Laurits Hansen Stub f. d.

Søskende

Hans Iversen Stub var hattemager i Odense. Der blev holdt skifte den 14. marts 1672 over hans bo, jf. Odense Byfoged VIII, folie 256. Det er alt hvad der er fundet om ham

2048/1082	Maren Pedersdatter fra Odense		
Født	I Odense		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Hans Iversen Stub		
Død	1660 i Odense		
Begravet	I Odense		
Forældre	(4096/2163) Peder Møller i Odense		
	Født		
	Beg. 30. august 1624 i Odense		
	(4096/2164) Kirsten Jespersdatter		
	Født		
	Død		
Søskende	Jesper Pedersen Møller	f.	d.
	Mette Pedersdatter	f.	d.1659

Maren Pedersdatter blev født i Odense som datter af møller Peder Møller og hustru Kirstine Jespersdatter. Peder Møller var møller på Odense Pjente Mølle. Peder blev begravet 30. august 1624 fra Odense Gråbrødre.

Kirstine Jespersdatter var i sit første ægteskab gift med Niels Hansen Møller i Pjente Mølle, så det ser ud til, at Peder Møller har arvet Pjente Mølle plus enken.

2048/1083	Jens Jonsön fra Halland, skomager i Gerlev		
Født			
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	Ca. 1652		
	Else Hansdatter Kingo		
Død	Før 1683		
Begravet			
Forældre	(4096/2165) Jon		
	Født		
	Død		
	(4096/2166)		
	Født		
	Død		
Børn	Jonas Jensen	d. 25. sep. 1653	d. 1653
	Johanne Jensdatter Kingo	d. 10. dec. 1654	d.
	Ellen Jensdatter Kingo	d. 03. maj 1657	d. 20. jan. 1733
	Anna Maria Jensdatter	d. 08. jan. 1660	d. 25. feb. 1660
	Elisabeth Jensdatter	d. 06. jan. 1661	d. xx. feb. 1698
	Willum Jensen	f.	d. 1735
	Christen Jensen	f.	d. 07. jan. 1721
	Hans Jensen Kingo	f. 1674	d. 1707
	Karen Jensdatter	f.	d. 1722
Søskende	Jon Skomager /Jon Jonsön	f. 1598	b. 28. februar 1692
	Anne Jonsdatter	f.	d.
	Sidsel Jondatter	f.	d.
	Anders Skomager / Jonsön	f.	d.
	Christen Skomager / Jonsön	f.	d.

Jens Jonsön er skomager fra Halland. Det vurderes, at familien Jonsön kom til Sjælland samlet. De bosatte sig i Gerlev sogn, Frederiksborg amt, hvor de etablerede sig som skomagere. Ifølge oplysninger i Norup kirkebog i forbindelse med Jon Jonsöns begravelse, kom familien fra Halland, Aarsted herred, Askerne sogn, Halmstad lehn.

I Gerlev sogn kirkebog for år 1647 deltog følgende i en barnedåb.

Dom. Palma.

Lars Schredder i Liüngerüp en søn kaldt Oluf.

Faddere:

Lars Schredder, Jens Smed, Sörend Schredder, Anders Skomager, Jens Skomager, Sidsel-Jens Skomagere søster.

Heraf ses, at familien er kommet til Gerlev før 1647.

Søskende

Jon Jonsön er nok familiens ældste.

Jens Skomager blev gift med Else Hansdatter Kingo, se (2048/1083). Deres første barn blev døbt i Gerlev kirke i 1653: I kirkebogen er noteret følgende:

DOM. 16. Trinit (25. september)

Jens Skomager søn ved dåben kaldt Jonas.

Faddere var: Underskriffueren på Frederiksberg Slot, hans broder udi Slangerup skole Thomas Kingo, Jon skomager, Poffuel Schræder, Mette Jacobsdatter, Mette Nielsdatter, Margrete Josts og Lisabeth Davids.

Ved denne dåb deltager Jon Jonsön (Jens Jonsöns bror) som fadder

PS: Underskriffueren på Frederiksberg Slot må være Else Hansdatter Kingos halvbror John Kingo.

Jon Jonsön døde i Norup i 1692. Ole Jørgensen Lund var præst i Norup Kirke. Han var gift med Elisabeth Jensdatter, datter af Jens Jonsön og Else Hansdatter Kingo. I kirkebogen for Norup har Ole Jørgensen Lund skrevet følgende:

Dom. Laetare,

Min kæreste fader broder Jon Jonsön barnefødt i Halland, Aarsted herred, Askerne sogn, Halmstad lehn begravet Anno aetatis 94.

Der er ikke fundet oplysninger om, hvorfor Jon Jonsön befandt sig i Norup hos sit niece Elisabeth i 1692. Der foreligger den mulighed, at hans egne børn er døde og at han er kommet til Norup på aftægt.

Elisabeth Jensdatters søster Johanne blev viet med Hans Hansen Stub i Norup kirke af Ole Jørgensen Lund den 8. januar 1691. Måske Jon Jonsön deltog i vielsen og blev efterfølgende på aftægt hos Elisabeth og Ole Jørgensen Lund.

2048/1084	Else Hansdatter Kingo fra Slangerup		
Født	1635 i Slangerup		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	1. g. ca. 1652		
	Jens Jonsön fra Halland		
	2. g. 24. september 1683 i Odense, Vor Frue sogn		
	Gregers Madsen, præst på Fejø		
Død	Efter 1691		
Begravet			
Forældre	(4096/2167) Hans Thomsen Kingo		
	Født 1586 i Grail, Skotland		
	Død 1671 i Slangerup		
	(4096/2168) Karen Sørensdatter Bjørn		
	Født		
	Beg. 21. maj 1688 i Sct. Knud Kirke i Odense		
Halvsøskende	mor ikke kendt	far. Hans Thomsen Kingo	
	Thomas Johanson Kingo	f. 1620	d. 1685
	John Kingo	f.	d.
Søskende	mor: Karen Sørensdatter Bjørn	far: Hans Thomsen Kingo	
	Elisabeth Hansdatter Kingo	f. 18. feb. 1628	d. 24. nov. 1690
	Thomas Hansen Kingo	f. 15. dec. 1634	d. 1703
	Andreas Hansen Kingo	f. 1637	d. 1716
	Alexander Hansen Kingo	f.	d. 1689

Else Hansdatter Kingo blev født i Slangerup ca. 1635. Else blev gift første gang omkring 1652 med Jens Jonsön, skomager i Gerlev sogn, Horns Herred. Jens blev født i Halland. Jens Jonsöns død er ikke fundet.

Efter Jens' død blev Else trolovet i Odense den 25. juli 1683 med Gregers Madsen og gift den 24. september samme år.

Gregers Madsen blev født i Kippinge i 1630 og student i Odense i 1654. Gregers Madsen virkede som Cappelan pro persona i Kippinge fra 17. august 1672. Gregers Madsen blev viet i Halsted kirke den 10. oktober 1679 med Margrethe v. Harten, enke efter Cappelan Jens Christensen i Bistrup. Jens Christensen blev begravet den 2. september 1678. (Kilde: Wiberg)

Gregers Madsen var præst på Fejø, et embede han havde haft siden den 27. marts 1679. Gregers Madsen døde i 1691.

Halvsøskende

Thomas Johanson Kingo har ikke efterladt mange spor. Thomas døde i Tromsø i Nordnorge i 1685.

John Kingo var soldat på Kronborg fra omkring 1644. Det år optræder hans navn blandt soldaterne i andet korporalskab. Hans navn figurerer også blandt soldater i Helsingør i 1651.

Søskende

Elisabeth Hansdatter Kingo blev født i Slangerup den 18. februar 1628. Hun blev gift i 1654 med Hans Junker, som var købmand og borger i Helsingør, så de formodes at have boet i Helsingør. Hans Junker døde i 1665.

Elisabeth blev gift anden gang i 1667 med Robert Turner. Robert Turner var englænder og han rejste til Sverige i 1659, indbudt af den svenske konge. Robert Turner var hvad man i dag ville kalde skibsbygningsingeniør. Han arbejdede fra 1659 til 1664 på skibsværft i Gøteborg, Herefter på Skeepsholmen i Stockholm, hvor han i 1673 blev skibsbygningsmester. I december 1680 blev Robert Turner leder af et nyt skibsværft i Karlskrona. Robert Turner døde den 2. maj 1686 i Karlskrona.

Fra skriftlige kilder ses, at Elisabeth følte sig ensom i Karlskrona efter Robert Turners død, måske godt hjulpen af den generelle modvilje mod danskere efter den skånske krig. De nye svenske myndigheder havde en del besvær med danske snaphaner og hvor de svenske myndigheder med alle midler forsøgte at gøre de erobrede områder svensk.

Elisabeth flyttede omkring 1688 fra Karlskrona over til sin bror Thomas Kingo i Odense, hvor det i første omgang var meningen, at hun skulle blive en tid; men hun blev i Odense til sin død. Elisabeth døde i Odense den 24. november 1690 og blev begravet i Sct. Knuds kirke den 3. december. Hendes første gravplads var under alteret i kirken, men senere blev graven flyttet til en anden position i kirken.

Den 26. november 1690 skænkede Thomas Kingo et par voksllys til kirken i forbindelse med hendes ligfærd og den 4. december betalte han 4 daler og 2 skilling for at lade klokkerne ringe over sin salige søsters lig.

Elisabeth fik ingen børn, hverken med Hans Junker eller Robert Turner.

Thomas Kingo blev født den 15. december 1634 i Slangerup. Thomas blev opkaldt efter sin farfar Thomas Kingo fra Crail/Kril i Skotland. Ifølge flere kilder levede familien i Slangerup i små kår. Men familien formåede at få Thomas i Slangerup latin skole i 1640 og 1650 blev han overflyttet til Frederiksborg skole, hvorfra han dimitteredes 6. maj 1654 til Universitetet.

Thomas tog sin teologiske embedseksamen i 1658 og samme år blev han ansat som huslærer hos forvalter Jørgen Sørensen på Fredensborg. Efter et kort ophold her flyttede Thomas til Vedbygård ved Tissø hvor han underviste ejeren fru Lene Ruds børn m. fl. Efter Vedbygård tjente Thomas 7 år som personel kapellan for den bedagede præst og provst Peder Jacobsen Worm i Kirke Helsingør.

Fra perioden 1665/66 og mens han var kapellan forberedtes Kingos karriere. Den 8. juni 1669 tog han sin magistergrad. I de efterfølgende år var Kingos virke meget fokuseret på det royale og hans engagement med regering og centraladministration og dette kulminere med hans udnævnelse den 25. februar 1677 til biskop over Fyns Stift. Den 15. juni 1779 fik han våbenbrev og blev den 8. juni 1682 blev han doctor theol. ved kongeligt brev. Endelig gav kongen ham den 4. marts 1690 rang med justitsråder.

Thomas Kingo var gift 3 gange. Første gang den 21. juli 1669 med Cecilie Lambertsdatter Balkenborg. Cecilie var blevet enke i juli 1668 efter den bedagede præst Peder Jacobsen Worm, hvis kapellan Thomas havde være i 7 år, så han har haft god tid til at lære sin kommende brud at kende. Efter Peders død og medens Kingo vente på at kunne gifte sig med Cecilie skrev Kingo en både personlig og smukt digt: ”*Chrysillis, du mit Verdens Guld*”. Dette er stadig et yndet værk blandt mange kor i Danmark.

Chrysillis Thomas Kingo

Chrysillis, du mit verdens
guld,

min en' og ønskeskat,
mit lys i mørke nat!
Kom nærmer hid, o hjerte huld,
og læg dit øre til;
jeg for dig sjunge vil.
Lykkens sang, lykkens gang vil jeg vise uden fejl,
hvor du mig, jeg og dig skue må som i et spejl.
Solen skal ikke nå
de vestervande blå,
Ej hænge lysen lok
på stjerneflok,
før jeg, Chrysillis, har
gjort det for verden bar,
hvor højt jeg elsker dig bestandelig.

Du mindes vel den aftenstund,
jeg dig ved hånden fik
og ene hos dig gik;
endog at månens røde mund
udblæste kuld og vind,
dog blussed frit dit sind.
Aftens tvang var ej lang, timer var som øjeblik;
tiden flød, talen brød begge hjerterets skjulte nik.
Da blev den dulgte glød
oppustet klar og rød,
indtil vort hjerteblod
i lue stod.
Da bandtes venskabs bånd;
da raktes mund og hånd;
God nat tog hver da glad og skiltes ad.

Men lykken kan være kort og Cecilie døde den 4. juli 1670 efter kun 1 års ægteskab med Thomas Kingo.

Thomas Kingo blev gift anden gang den 28. maj 1671 i Slangerup kirke med Johanne Lauritsdatter Lund. Johanne blev født i 1618 og var i sit første ægteskab gift med forvalter Christen Pedersen. Johanne døde i den 19. maj 1694 efter 23 års ægteskab med Thomas. Johanne var den hustru, som stod ved hans side i den periode, hvor han etablerede sin position i det danske samfund.



Thomas Kingo

Kort tid efter Johannes død giftede Thomas sig den 21. december 1694 med Birgitte Christophersdatter Balslev fra Fraugdegård. Birgitte blev født den 13. maj 1665. Som det bemærkes, så var hun godt 30 år yngre end Thomas. Diverse skrifter bekræfter, at også dette ægteskab blev lykkeligt. Ved ægteskabet med Birgitte fik Thomas midler, som satte ham i stand til i 1697 at købe hendes fædrene gård af broderen Peder Balslev. Birgitte blev ham en god og kærlig hustru som ofte fulgte ham på de besværlige visitatsrejser.

Thomas Kingo døde den 14. oktober 1703 i Odense og blev begravet i Fraugde kirke den 30. november 1703.

Thomas Kingos ægteskaber blev alle barnløse

Efter Kingos død blev Birgitte Balslev gift med kaptajn Christian Carl Bircherod. Christian blev født i 1667 og døde i 1730. Birgitte Balslev døde den 25. maj 1744 på Fraugdegård. Thomas Kingo og Birgitte Balslevs kister er placeret i et epitafiet / gravkammeret i Fraugde kirke. Dette indeholder også kistepladen fra Johanne Lauritsdatter Lunds kiste.

Thomas Kingo og Birgitte Balslevs kister er placeret i et epitafiet / gravkammeret i Fraugde kirke. Dette indeholder også kistepladen fra Johanne Lauritsdatter Lunds kiste.



Gravkammeret i Fraugde kirke
Foto: Jørgen Jensen, 2018

Andreas Hansen Kingo gik også under navnet Andreas Hansen Skotte. Andreas blev født i Slangstrup i 1637. Han blev student fra Slangstrup latinskole i 1657 under navnet Andreas Johannis Schorus og optaget på Københavns Universitet under dette navn.

Han forlod tilsyneladende universitetet uden eksamen. Hans navn er ikke fundet i optegnelser over de studerende, der gik på volden under Københavns belejring.

Andreas blev degn i Torreby på Lolland i 1685. Andreas blev gift 2 gange. Første gang med Johanne Pedersdatter. Johanne døde i 1697 og efterlod en arv på 234 rdl.

Andreas blev gift anden gang med Karen. Der er ikke fundet dato for ægteskabets indgåelse. Karen blev født i 1670 og døde i 1741.

Andreas blev far til følgende børn (listen måske ikke komplet)

*Thomas Kingo	f.	d. efter 1697
*Hans Kingo	f.	d.
*Peder Kingo	f.	d. før 1738
*Alexander Kingo	f.	d. efter 1730
*Johanne Marie Kingo	f. 1705	d. 1729
*Martha Kingo	f. 1710	d. 1715

Alexander Hansen Kingo har ikke efterladt mange data. Alexander blev degn i Stokkemarke på Lolland fra 1677 til 1689, beskikket af kongen den 12. november 1677.

Alexander betalte 1683 folkeskat for sig, sin hustru, en karl og en pige. Der er ikke fundet efterkommere efter Alexander.

4096/2165 Jon fra Halland

Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Forældre (8192/4329)
Født
Død

(8192/4330)
Født
Død

Børn	Jon Skomager /Jon Jonsön	f. 1598	b. 28. februar 1692
	Jens Skomager / Jonsön	f.	d.
	Anne Jonsdatter	f.	d.
	Sidsel Jondatter	f.	d.
	Anders Skomager / Jonsön	f.	d.
	Christen Skomager / Jonsön	f.	d.

Søskende

Jon fra Halland, far til ovennævnte børn, antages at hedde Jon med baggrund på børnenes efternavn.

Navnene på ovennævnte børn er hentet fra Gerlev Kirkebog. Det er muligt, at der er flere børn, Gerlev Kirkebog blev påbegyndt i 1646.

4096/1083 **Navn ikke fundet**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Jon fra Halland

Død

Begravet

Forældre (8192/4331)

Født

Død

(8192/4332)

Født

Død

Søskende

4096/2167	Hans Thomsen Kingo fra Crail i Skotland																													
Født	1586 i Skotland																													
Døbt																														
Konfirmeret																														
Gift	1. g. før 1620 ukendt																													
	2. g. 1624 Karen Sørensdatter Bjørn fra Læsø																													
Død	1671 i Slangerup																													
Begravet	I Slangerup kirke																													
Forældre	(8192/4333) Thomas Kingo, væver fra Crail i Skotland Født ca. 1550/60 i Skotland Død																													
	(8192/4334) Agnes Brown Født Død																													
Børn	<table> <tr> <td>mor: ikke kendt</td> <td colspan="2">far: Hans Thomsen Kingo</td> </tr> <tr> <td>Thomas Johanson Kingo</td> <td>f. 1620</td> <td>d. 1685</td> </tr> <tr> <td>John Kingo</td> <td>f.</td> <td>d.</td> </tr> </table> <table> <tr> <td>mor: Karen Sørensdatter Bjørn</td> <td colspan="2">far: Hans Thomsen Kingo</td> </tr> <tr> <td>Elisabeth Hansdatter Kingo</td> <td>f. 1628</td> <td>d. 1690</td> </tr> <tr> <td>Else Hansdatter Kingo</td> <td>f. 1632</td> <td>d. efter 1692</td> </tr> <tr> <td>Thomas Hansen Kingo</td> <td>f. 1634</td> <td>d. 1703</td> </tr> <tr> <td>Andreas Hansen Kingo</td> <td>f. 1637</td> <td>d. 1716</td> </tr> <tr> <td>Alexander Hansen Kingo</td> <td>f.</td> <td>d. 1689</td> </tr> </table>			mor: ikke kendt	far: Hans Thomsen Kingo		Thomas Johanson Kingo	f. 1620	d. 1685	John Kingo	f.	d.	mor: Karen Sørensdatter Bjørn	far: Hans Thomsen Kingo		Elisabeth Hansdatter Kingo	f. 1628	d. 1690	Else Hansdatter Kingo	f. 1632	d. efter 1692	Thomas Hansen Kingo	f. 1634	d. 1703	Andreas Hansen Kingo	f. 1637	d. 1716	Alexander Hansen Kingo	f.	d. 1689
mor: ikke kendt	far: Hans Thomsen Kingo																													
Thomas Johanson Kingo	f. 1620	d. 1685																												
John Kingo	f.	d.																												
mor: Karen Sørensdatter Bjørn	far: Hans Thomsen Kingo																													
Elisabeth Hansdatter Kingo	f. 1628	d. 1690																												
Else Hansdatter Kingo	f. 1632	d. efter 1692																												
Thomas Hansen Kingo	f. 1634	d. 1703																												
Andreas Hansen Kingo	f. 1637	d. 1716																												
Alexander Hansen Kingo	f.	d. 1689																												
Søskende	<table> <tr> <td>Thomas Thomsen Kingo</td> <td>f. ca. 1578</td> <td>d.</td> </tr> <tr> <td>Ellen Sophia Thomasdattter Kingo</td> <td>f. ca. 1580</td> <td>d.</td> </tr> <tr> <td>Alexander Thomsen Kingo</td> <td>f. ca. 1582</td> <td>d.</td> </tr> </table>			Thomas Thomsen Kingo	f. ca. 1578	d.	Ellen Sophia Thomasdattter Kingo	f. ca. 1580	d.	Alexander Thomsen Kingo	f. ca. 1582	d.																		
Thomas Thomsen Kingo	f. ca. 1578	d.																												
Ellen Sophia Thomasdattter Kingo	f. ca. 1580	d.																												
Alexander Thomsen Kingo	f. ca. 1582	d.																												

Hans Thomsen Kingo blev født i Crail i Skotland. Crail er det engelske navn for byen. Det skotske navn er Kril. Hans var linned- og damask væver, samt dameskrædder i Slangerup. Hans og Karen boede i Slangerup på adressen Kongensgade 30. Huset findes ikke mere.

Hans Thomsen Kingo var omkring 2 år da han kom til Danmark første gang. Da det samtidig noteret, at han blev født omkring 1586, må Hans Thomsen Kingo være kommet hertil første gang omkring 1588. Dette bekræftes i bogen ”Thomas Kingo, Væver fra Skotland” som viser, at familien Kingo kom til Helsingør i 1589.

Ifølge ovennævnte bog rejste familien Kingo tilbage til Skotland efter kong Christian IV kroning i 1596. Hvornår Hans Kingo er kommet tilbage til Danmark er ikke kendt, måske omkring 1618.

Hans Thomsen Kingo blev gift første gang før 1620. Hans daværende kone er ikke kendt. Hun døde før 1624. Der kendes to børn fra dette ægteskab. Det vides ikke, om hans første kone er skotsk eller dansk.

Hans Thomsen Kingo blev gift anden gang i 1624 med Karen Sørensdatter Bjørn, datter af pastor Søren Jensen Bjørn på Læsø. Hvor de har truffet hinanden eller hvem der har ført dem sammen er ikke kendt.

Hans Thomsen Kingo døde i Slangerup i 1671. På hans gravsten er skrevet følgende:

HANS KINGO

Barnfødt i Schotland i Kril, efter et ærligt levned her på jord i 85 Aar og sit ægteskab med sin hustru

KAREN SØRENS-DATTER

47 Aar, salig hensoved 1671 og med 3 sine børn her begravet.

PS: Hans Thomsen Kingo bliver i flere tekster kaldt Hans Skotte.

Følgende er en afskrift fra bogen: ”Nu rinder solen op”, udgivet af Historisk Forening for Slangerup Kommune. Modtaget fra Slangerup Lokalhistorisk Arkiv.



(Hans Kingos ligsten Foto: Nationalmuseet)

”Da Thomas Kingo flyttede til Slangerup, var begge hans forældre i live og boede i barndomshjemmet i Kongensgade 30 i Slangerup. I 1671 dør faderen 85 år gammel. Han bliver gravsat i krypten bag alteret, Thomas bekoster en ligsten over ham, som ligger i korets nordøstlige hjørne. Stenen har en historie, som må med her. Thomas Kingo lader langs ligstenens kant hugge forældrenes navne, og midt på stenen sætter han følgende vers, hvori han lader sin far sige lidt forsagt, men dog med nogen frejdighed”:

Her Hviler jeg i livsens håb
 og på den overengels råb
 blandt orme-selskab lenter (dvs. venter)
 Min himmelgivne sjæl i fredag
 Fo`r op at se Guds herlighed
 og kroppens samling venter.
 Med æren tjente jeg mit brød,
 den kroned både liv og død
 og var mit dyre smykke.
 Jeg åtte ikke verdens guld, (dvs. ejede)
 nu ejer jeg så megen muld,
 som denne sten kan trykke.
 Min rigdom var et ærligt navn,
 et evigt liv i himmelstavn
 det har jeg alt i øje.
 Søg, læser. At du kan det nå
 og tænk, at døden dig også
 vil engang slet udfejje.

”Jo, dengang var et troende menneske ikke i tvivl om, hvor rejsen gik hen!

Nu hviler så Hans Kingo der. 58 år senere i 1729 må Thomas’ eftermand i sognekaldet, den velhavende og jordbesidder hr. Peder Friis, af sted fra denne verden, og hans familie overtager da Kingo-familiens gravsted og –sten. Kantindskriften bliver borthugget og erstattet med de nye ejeres navne; verset, mener de kan gå til hvem som helst, men det fine lille citat fra Jobs bog kap. 7 vers 6:

Mine dage ere lettere henfløjne
 End en væver-skytte

Som Thomas Kingo have ladet stenhuggeren anbringe forneden på gravstenen som en allusion til faderens profession, det må ændres for at egne sig til hr. Friis, så i dag står der:

Mine dage ere lettere henfløjne
 End en lilje
 Som er visnet på marken”

4096/2168	Karen Sørensdatter Bjørn fra Læsø
Født	Ca. 1590
Døbt	
Konfirmeret	
Gift	1624 Hans Thomsen Kingo
Død	1688 i Odense
Bisat	21. maj 1688 i Sct. Knuds kirke i Odense
Forældre	(8192/4335) Søren Jensen Bjørn, præst på Læsø Født Død
	(8192/4336) Navn ikke kendt Født Død

Søskende

Karen Sørensdatter Bjørn var datter af præsten Søren Jensen Bjørn på Læsø, hvor han var præst ved Vesterø kirke fra 1601 til 1613.

Efter Hans Thomsen Kingos død i 1671 flyttede Karen Sørensdatter Bjørn til Fyn, hvor hun boede hos sin søn biskop Thomas Kingo i Odense. Der foreligger ikke data for hvornår hun flyttede til Odense. Karen døde hos sin søn i 1688 og blev bisat inde i Sct. Knuds kirke den 21. maj. Det fremgår af Sct. Knuds Regnskabsbog, at Thomas Kingo samme dag betalte 4 Sldr. og 2 sk. for at lade alle klokker ringe over hans salige mors lig.

Karen Sørensdatter blev først bisat under alteret i Sct. Knuds kirke men blev senere flyttet til en anden position i kirken.

Hvilken social status havde Hans Kingo og Karen Sørensdatter Bjørn i Slangerup?

Stadsbibliotekar Svend Esbech, Frederiksberg har i skriftet: ”Nu rinder solen op... Thomas Kingo, Væversønnen fra Slangerup. Thomas Kingos liv og verdslige digtning, uddrag fra tredje afsnit i bogen. 1984”

Hans fulde navn blev Thomas Hansen Kingo, og han er født den 15. december 1634 under en meget streng vinter, der mindedes mange år efter. Hans far var væveren Hans Thomsen Kingo, der næppe har hørt til det bedre borgerskab i den lille og fattige købstad, for i byen var der flere vævere, som måtte kæmpe om kunderne. Den lille nyfødte blev opkaldt efter sin farfar, Thomas Kingo, der var kongelig tapetmager i Helsingør, og som var indvandret fra Skotland. Han var en anset mand, der endog fik besøg af Kong Jakob den 6, af Skotland, da denne var på besøg i Danmark sammen med sin dronning, der var søster til Christian den IV. Sønnen drev det kun til at blive linned- og damaskvæver, og da han giftede sig med en pige af jævn sjællandsk bondeslægt, Karen Sørensdatter, bosatte han sig i Slangerup som væver.

Kingo blev således født i et hjem med små kår, men præget af flid, nøjsomhed og gudsfrygt, måske præget af den skotsk-reformerte holdning, som familien kan have haft med sig.

Det frie og ubundne liv blev imidlertid tidligt afkortet, for allerede i 5-års alderen blev Thomas sat i byens skole, hvor tidens tugt blev anvendt mindre ihærdigt for at indprente både katekismen og den vanskelige kunst at skrive, stave og bruge tal.

Og så var Kingo dog heldig at være født i en - om end nok så beskeden - købstad, for det var de eneste steder, der havde disse skoler. Thomas havde lysten i sig til at lære nyt, og hvad vigtigere var, han havde de evner, der i øvrigt meget hurtigt afslørede, at i den lille skole kunne han ikke lære meget. Hvor mærkeligt det end kan lyde, så kom drengen i latinskole allerede et par år efter, altså som en 6-7 årig knægt.

Bemærkninger til skriftet: ”Nu rinder solen op...”

Skriftet „Nu rinder solen op...” er skrevet som et festskrift i anledning af 350-året for biskop Thomas Kingos fødsel. Beskrivelse af Thomas Kingos far, Hans Kingo og hans familie, er noget tendentiøs. Skriftet indeholder enkelte oplysninger, som der skal knyttes bemærkninger til.

Svend Esbech var af den opfattelse, at familien Hans Kingo ikke hørte til det bedre borgerskab i Slangerup, der beskrives som en lille og fattig købstad.

Hans Kingo var damask- og linned væver, hvilket på den tid var et efterspurgt håndværk, ikke blot i Danmark, men over det meste af Europa. Damaskvævning havde en særlig status som følge af arbejdet høje faglige karakter.

Økonomisk svagtstillede familier sendte ikke i 1640 deres børn i skole, så økonomien hos familien Hans Kingo har ikke været dårlig. Dengang i 1640 var det almindeligt, at børn deltog i det daglige arbejde, enten der var tale om landbrug eller om håndværk. De var en del af den daglige økonomi. Det var ikke tilfældet for Thomas Kingo. Han fik mulighed for at modtage boglig undervisning.

Hans Kingo og Karen Sørensdatter Bjørns børn blev sendt i skole, fordi familien havde økonomi hertil, og fordi Karen Sørensdatter Bjørn var datter af Søren Jensen Bjørn, præst på Læsø, og dermed havde haft sin opvækst i en præstefamilie. Det har derfor ligget hende på sinde, at deres børn fik en boglig uddannelse og opdragelse. Karen har muligvis haft den ambition, at Thomas, som følge af hans gode evner og gode vilje til lærdom, kunne få en videregående uddannelse, evt. som præst, måske med moralsk støtte fra hendes far. Hvis det var hendes mål, må det siges at være lykkedes. Økonomisk støtte fra familien har ikke været påkrævet. Den bisættelse, som Karen og Hans modtog fra Thomas Kingo, viser, at de i hele deres periode har været gode mentorer for ham.

Elisabeth Hansdatter Kingo blev født i Slangerup den 18. februar 1628. Hun blev gift i 1654 med Hans Junken, som var købmand og borger i Helsingør, så de formodes at have boet i Helsingør. Hans Junken døde i 1665.

Elisabeth blev gift anden gang i 1667 med Robert Turner. Robert Turner var englænder og han rejste til Sverige i 1659, indbudt af den svenske konge. Robert Turner var hvad man i dag ville kalde skibsbygningsingeniør. Han arbejdede fra 1659 til 1664 på skibsværft i Gøteborg, Herefter på Skeepsholmen i Stockholm, hvor han i 1673 blev skibsbygningsmester. I december 1680 blev Robert Turner leder af et nyt skibsværft i Karlskrona. Robert Turner døde den 2. maj 1686 i Karlskrona.

Børn af en fattig væver i Slangerup blev ikke i 1654 gift med en købmand i Helsingør og efter dennes død gift med en skibssingeniør som blev leder af det nye skibsværft i Karlskrona med ansvar for bygning af skibe til den svenske flåde.

Else Hansdatter Kingo blev i sit første ægteskab gift med skoflikker /skomagerfabrikant Jon Jønson i Gerlev sogn. Skomager håndværket var på den tid efterspurgt blandt det bedre borgerskab.

Efter Jons død blev Else gift med præsten på Fejø. Måske hendes bror Thomas Kingo har haft en finger med i dette.

Slangerup blev en by, som havde Christian IV hjerte. Ifølge sagnet var dronning Sophie på en afslapningstur under sin graviditet til Slangerup. Under opholdet gik fødslen i gang og dronningen fødte en dreng under en tornebusk. Det var eller blev Christian IV. Frederik II blev særdeles glad for at hun fødte en dreng. Der findes flere varianter vedrørende denne fødsel. Frederik II brugte megen tid i forbindelse med opførelse af Frederiksborg men det meste blev kasseret af Christian IV da han blev konge, og han overdrog de fleste byggeopgaver til bygmester Jørgen Friborg fra Slangerup.

8192/4333	Thomas Kingo, væver fra Crail i Skotland		
Født	1550 / 1560 i Flandern		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift	1. g.		
	Agnes Brown		
	2. g. før 1597		
	Isabelle Morris		
Død	Crail i Skotland		
Begravet			
Forældre	(16384/8665)		
	Født		
	Død		
	(16384/8666)		
	Født		
	Død		
Børn	Thomas Thomsen Kingo	f. ca. 1578	d.
	Ellen Sophia Thomasdattter Kingo	f. ca. 1580	d.
	Alexander Thomsen Kingo	f. ca. 1582	d.
	Hans Thomsen Kingo	f. 1586	d. 1671
Søskende	William Kingo	f.	d.

Thomas Kingo. Mange forfattere og skribenter har i de forgangne århundrede skrevet om væver Thomas Kingo, væveren fra Crail i Skotland, far til Hans Thomasen Kingo, væver i Slangerup og farfar til salmedigter og biskop Thomas Kingo og dennes søstre Elisabeth og Else.

Indenfor de seneste ti år er der på St. Andrews University i Skotland offentliggjort forskningsresultater vedrørende de specielle relationerne der eksisterer mellem Flandern i Belgien og Skotland. De oplysninger, som er publiceret fra St. Andrews University viser den immigration, som har fundet sted, specielt under det som kaldes den hollandske revolte og som medførte stor indrejse af folk fra Flandern til Skotland, dygtige håndværkere specielt vævere fra denne region. Denne immigration var kraftig støttet af den skotske kong James VI gift med Christian IVs søster Anna.

For at danne et billede af Thomas Kingo fra Crail har jeg gennemgået og analyseret følgende dokumenter:

1. Thomas Kingo, Hans Hustruer og deres slægter.
Poul Erik Nikolajsen, 2003
2. Slægtsdatabase.
Ingeborg og Jens Poulsen, printet 2018
3. Thomas Kingo. Biskop i Fyen. En Levnedbeskrivelse.
A. C. L. Heiberg. Provst, Sognepræst i Kjerteminde, 1852
4. Kingo Family. Notat fra Helen Armitage, Crail Museum and Heritage Centre,
modtaget i Crail, 2018

5. Scots in Denmark in the Sixteenth Century.
Thorkild Lyby Christensen, 1970
6. Should Auld Acquaintance Be Forgot..., Scottish-Danish relations c. 1450-1707.
Thomas Riis, 1983
7. Scotland and the Flemish People. The Flemish on the Firth of Forth—Part 1.
University of St. Andrews (St. Andrews Institute of Scottish Historical Research).
David Dobson, September 2014
8. Scotland and the Flemish People. The Flemish on the Firth of Forth—Part 2.
University of St. Andrews (St. Andrews Institute of Scottish Historical Research).
David Dobson and Alex Fleming, October 2014
9. Scotland and the Flemish People. Encouraging Flemish Weavers to come to Scotland.
University of St. Andrews (St. Andrews Institute of Scottish Historical Research).
Alex Fleming and Morvern French. November 2014
10. Scotland and the Flemish People. Medieval and Modern Migration from Flanders.
University of St. Andrews (St. Andrews Institute of Scottish Historical Research).
Morvern French, November 2015
11. The Flemish People in Scotland. The British Newspaper Archive Blog.
John Irvine and Alex Fleming, 2012
12. Flemish Migration to Scotland in the Medieval and early Modern Periods
University of St. Andrews (St. Andrews Institute of Scottish Historical Research).
Morvern French, November 2015
13. KRONBORG TAPETERNE.
M. Mackeprang og Sigrid Flamand Christensen, 1950
14. Frederiksborgs genrejsning. Historicisme i teori og praksis. Af Mette Bligaard. 2008
Bind II, Kapitel 7, side 307. Frederiksborgmuseets Gobelinvæveri 1900-28
15. Frederiksborg Slots. Beskrivelse. Johan Peter Rasbech, Cand. Phil., 1832
Uddrag fra side 171 og 172
16. KRONBORG TAPETERNE, Pragt & propaganda på Frederik II's Kronborg.
Ulrik Reindel, 2009
17. Historien om en Psalme-Bog. Jørgen Jensen, 2018
18. Nu rinder solen op... Thomas Kingo, Væversønnen fra Slangerup.
Uddrag fra bogens tredje afsnit; Thomas Kingos liv og verdslige digtning.
Stadsbibliotekar Svend Esbech, Frederiksberg

Alle foranstående skriftlige kilder er analyseret og resultatet har jeg udgivet i bogform under titlen:

Thomas Kingo. Væveren fra Crail i Skotland.

Udgivet januar 2020

Det efterfølgende indeholder en Sammenfatning og Konklusion af analysen.

Sammenfatning og konklusion

Som det fremgår af de analyserede bøger og skrifter, er der flere forskellige opfattelser af personen, væver Thomas Kingo; hans oprindelse, hans familie, hans ophold i Danmark, hans mulige væveopgaver i Danmark og flere andre ting.

Jeg har på baggrund af de analyserede bøger og skrifter kommentere på enkelte udsagn samt i konklusionen tegne et billede af væver Thomas Kingo.

Navnet Kingo, og hvordan det staves, er diskuteret i flere skrifter. Stavemåden kunne stamme fra hans søn Hans Thomsen Kingo, der som tilflytter i Slangerup, dels har indskrevet sig som borger i byen, dels fået børn døbt i kirken. De oplysninger, som man i middelalderen (og senere) overdrog præsten eller lokale myndigheder, blev for det meste forelagt mundtligt. Det er den viden og erfaring, jeg har fra flere års genealogisk arbejde. Det, præsten i Slangerup har hørt fra en skotsk indvandrer er, at familienavnet er Kingo, og det bliver familienavnet for Hans Kingos børn. Men det bliver også stavemåden for de skribenter, der beskriver Hans Kingos far.

Men denne tolkning er ikke rigtig. Ifølge oplysninger fra Crail Museum & Heritage Centre, staves familienavnet for Thomas og William "Kingo" i alle deres arkivalier fra 1589 og fremover. Ifølge Helen Armitage staves det ikke på nogen anden måde. Det var stavemåden i Crail, og den blev videreført til Danmark.

De fleste flamske immigranter har efter deres ankomst til Skotland bevaret deres dåbsnavn, men har ændret deres efternavn. Mange har valgt efternavnet Fleming eller varianter heraf. Men mange har valgt andre, nye navne. I Skotland findes der flere eksempler på familier, der har taget navn efter den familie, hvor de var ansat/tilknyttet uden at være efterkommere af disse. Nogle immigranter har valgt navne efter den lokalitet, hvortil de er ankommet. Fra Danmark kendes lignende ændring af efternavne. Hans Thomsen Kingo blev f. eks. benævnt Hans Skotte. Da Thomas Kingo og William Kingo kom til Crail, har de som andre flamske immigranter skiftet familienavn. Da de bosatte sig i Crail, **Kingdom** of Fife, har de måske valgt efternavnet Kingo.

Flere forfattere er kommet med det udsagn, at Kingo er det skotske navn for King. Ifølge Scottish National Dictionary bind V, 1960 er dette ikke tilfældet.

Pontoppidan er citeret for den bemærkning, at Thomas Kingo var den eneste skotte i Helsingør. Det er naturligvis ikke sandt. Pontoppidan har ment, at Thomas Kingo var den eneste skotske væver i Helsingør. Der var mange skotske familier i Helsingør på den tid.

Flere forfattere har smykket væver Thomas Kingo med titler m.m. for derigennem at begrunde biskop Thomas Kingos sociale position i det danske samfund. "Hans farfar mødtes med kongelige", "han var kongelig væver" etc. Få har nævnt biskop Thomas Kingos far og ikke mindst hans mor Karen Sørensdatter, som begge har spillet en vigtig rolle i Thomas Kingos uddannelse og udvikling og de værdsattes meget højt af biskop Thomas Kingo.

Poul Erik Nikolajsen skriver i sin bog, at det skotske Nationalmuseum i Edinburgh ikke kendte noget til tapetvævere i Skotland før år 1600. Dette bekræftes af, at Alex Fleming og Morvern French i en af deres artikler har noteret, at uden for akademiske kredse var der ikke viden om, at det skotske parlament havde godkendt en lov i juli 1587, der opmuntrede flamske tapetvævere til at komme til Skotland.

Der var skotske vævere før den tid og flere kilder oplyser, at der i Skotland blev produceret vævede stoffer, men at disse var af lav kvalitet. De blev solgt på eksportmarkedet til mindrebemidlede i blandt andet Flandern. Det var et ønske fra den skotske regeringens side med 1587-loven at tiltrække vævere/håndværkere med høje faglige kvalifikationer til opbygning af nye industrier og til uddannelse af unge skotter inden for de enkelte område.

Ved gennemgang af de skriftlige kilder fra St. Andrews University vedrørende Flandern står det klart, at i slutningen af det 16. århundrede var det hårde tider for befolkningen og særlig for vævere: ”Overbefolkning i byerne, tilbagegang for tekstilindustrien, arbejdsløshed og strejker”. Desuden stor tilbagegang for byen Brügge som kommercielt centrum. Hertil kommer religiøse forfølgelse af protestanter, udøvet af den spanske regering. Den spanske administration havde i 1522 indført inkquisitionen, d.v.s. dødsstraf for, hvad de kaldte kættere.

Mange borgere blev i den periode udvist fra Flandern, og deres ejendom og ejendele konfiskeret. Emigranter i titusindvis valgte at flygte til de omkringliggende territorier inklusive Skotland. De, der flygtede til Skotland, gjorde det enten direkte eller via ophold i lejre i England. Der var nok af grunde til for vævere at forlade disse urolige områder, hvis man som protestant og væver ønskede at udføre sit erhverv under mere sikre forhold.

Urolighederne i Flandern eller det, som blev kaldt ”Low Countries”, skabte mulighed for landene deromkring at tiltrække kvalificerede håndværkere. Denne mulighed blev kendt overalt i Europa og også i Skotland, hvor kongen og regeringen ved den ny lov i 1587 opfordrede flamske tapetvævere til at komme til Skotland som ”tekniske eksperter”. Dette med henblik på at etablere en skotsk væveindustri og til at oplære unge skotter inden for vævehåndværket og vævekunsten.

Kong Frederik II tog også fordel af denne uro i Flandern, og med økonomi fra Øresundstolden blev det muligt at tiltrække flamske tapetvævere til Helsingør i forbindelse med udsmykning af salene i Kronborg. Første gang i 1577 og anden gang i 1581. De flamske vævere kom til Danmark med den risiko, at de udsatte sig for straf efter hjemkomsten for videregivelse af knowhow angående tapetvævning.

Hvor kom brødrene Kingo fra?

- A) Ifølge oplysninger fra det skotske Nationalmuseum i Edinburgh til Poul Erik Nikolajsen, var museet ikke bekendt med, at der fandtes skotske tapetvævere før år 1600.
- B) Med 1587-loven har den skotske regering og kong Jacob VI erkendt behovet for indvandring, hvis der skulle etableres en skotsk væveindustri, og man har samtidig erkendt nødvendigheden af at udforme og vedtage en speciel lov for at tiltrække flamske tapetvævere. Urolighederne i Flandern var velkendte i Skotland. Skotland så vel som andre lande forsøgte at tage fordel heraf.
- C) Poul Erik Nikolajsen skriver korrekt vedrørende uddannelse til tapetvæver: ”Derfor må en uddannelse inden for dette specielle håndværk nødvendigvis være sket et andet sted. Det helt dominerende sted for fremstilling af tapeter var i de år i det flamske område”. En støtte for argumentet om, at Thomas Kingo var uddannet tapetvæver, findes i det lille ord -germane-, som er hæftet på broderen William i borgerarkivet i Crail. Dette kan ifølge Nikolajsen tages som udtryk for, at William og formodentlig også Thomas, har tilbragt tid på kontinentet. Foranstående vurdering om uddannelse er korrekt, men Nikolajsen

har desværre misforstået ordet "germane". Det ord betyder ikke "German/tysk," men er et engelsk ord og kan oversættes til "efterfølgende".

Foranstående information viser klart, at brødrene Thomas Kingo og William Kingo er flamske vævere, der som følge af urolighederne i Flandern er emigreret til Skotland.

Flamske immigranter bosatte sig primært i det nordlige Skotland og på Skotlands østkyst. Indrejse til Skotland skete som oftest med skib til havne på østkysten og havne, som var almindelig kendt gennem handel mellem Skotland og Flandern. En sådan havn var der i Crail. Det er kendt, at der dengang var regelmæssig handelsforbindelse mellem Flandern og Crail. Hvorfor valgte Thomas og William Crail? Udover havnen, så har byen også en flamsk historie og var kendt i Flandern.

Det har også virket tiltrækkende for de vævere fra Flandern, der valgte Skotland, at den skotske regering med 1587-loven havde skabt et positivt klima for emigranter og sikret dem gode arbejdsbetingelser og sikkert også en rimelig indkomst. Desuden havde Skotland været emigrantland for folk fra Flandern i århundrede, og de blev godt modtaget her.

Det ville være mest naturligt, at Thomas og William Kingo forlod Flandern sammen. Ud fra familien Poulsens database vedrørende fødte børn er de ankommet til Crail omkring 1575, hvilket svarer til at Thomas Kingo var ca. 25 år (født ca. 1550). Der findes ikke i Crail data vedrørende Thomas Kingo før 1589, hvor Crail Museum and Heritage Centre oplyser, at han det år den 24. juni vælges til Dean of the Wobsters. Det er muligt, at flere medlemmer af Kingofamilien er emigreret sammen.

Ud fra data fra Crail Museum og Heritage Centre har Thomas og William Kingo etableret et væverlav i Crail. Thomas Kingo blev leder af dette lav i 1589, og William Kingo overtog hvervet i 1590. Der findes ikke oplysninger om Williams familie. Thomas blev gift med Agnes Brown, som ud fra familienavnet var af skotsk afstamning. At Thomas og William var ledere af væverlaget, ses også ud fra, at de begge fik bygget toetageshuse i Marketgate, mens menige vævere boede i Nethergate. Der var social forskel. Det er helt klart, at Thomas og Agnes boede i Marketgate no. 59, hvor en døroverligger i granit bærer deres initialer TK / AB. Williams hus var nabohuset til Thomas og Agnes. Når man generelt betragter boligforholdene i Middelalderen, i sidste del af det 16. århundrede, må Thomas' og Williams huse i Marketgate have tilhørt personer i den højere middelklasse.

Ingeborg og Jens Poulsen oplyser, at væver Thomas Kingo blev far til fire børn:

1. Thomas Kingo født 1578
2. Ellen Sophia Kingo født 1580
3. Alexander Kingo født 1582
4. Hans Thomsen Kingo født 1586

Det fremgår af redegørelsen fra Helen Armitage, at både Thomas Kingo og William Kingo var involveret i nogle økonomiske anklager vedrørende varelager. Notatet herom er dateret den 31. marts og den 7. april 1590. Notatet oplyser, at William havde økonomi til at betale et evt. udestående, men at Thomas var rejst. Dette udsagn vurderes til, at Thomas Kingo har forladt Crail og er rejst til Danmark kort tid efter, at han blev valgt til Dean of the Wobsters i 1589. Om de økonomisk forhold har spillet ind på hans overvejelser er næppe sandsynligt, da han ikke var nærværende i Crail i marts/april 1590, hvor disse krav blev forelagt. Det er muligt, at Thomas Kingo og familie har vurderet, at de ikke ville rejse, før Thomas var blevet udnævnt til borger i Crail, hvad man i dag ville kalde opholdstilladelse.

Kronborgtapeterne var officielt færdige i 1586, og de ansatte vævere og andre ansatte havde modtaget deres almindelige afregning plus, at de 8 vævere, hvis navne er noteret i Regnskaberne for Øresundstolden, fik deres ekstrabetaling til køb af en æresbeklædning og som anerkendelse for vel udført arbejde. Hans Knieper døde i 1587, og der blev til hans enke i 1587 udbetalt det, som Knieper havde til gode. I 1588 døde Frederik II, og enkedronning Sophie af Mechlenburg overtog de administrative opgaver på blandt andet tapetvæveprojektet. Kronborgtapeterne nåede ikke at blive ophængt inden Frederik II's død. Det er sandsynligt, at der har været behov for supplerende væveassistance for at gøre alle tapeterne klar til ophængning under særlig hensyntagen til dansesalens udformning. Derfor blev der indkaldt nye vævere til opgaven, en opgave som Thomas Kingo blev en del af, muligvis som leder i hans egenskab af skotsk udnævnt Dean of the Wobsters i Crail.

Konklusion

- a) Thomas Kingo og William Kingo var flamske vævere, som immigrerede til Skotland omkring 1575 som følge af urolighederne i Flandern og med udsigt til at etablere vævevirksomhed i Skotland.
- b) Thomas Kingo, William Kingo og evt. andre familiemedlemmer immigrerede sammen, idet evt. tilbageblivende ville blive udsat for forfølgelse af den spanske administration.
- c) Som andre flamske immigranter skiftede de familienavn efter ankomsten og bosætningen i Skotland. Thomas og William bosatte i Kingdom of Fife. Det har måske inspireret dem til at vælge navnet Kingo?
- d) Thomas Kingo blev gift med Agnes Brown. Williams familie kendes ikke.
- e) Thomas og William blev borgere i Crail i 1589.
- f) Thomas Kingo blev udnævnt til Deacon of the Weavers i Crail i 1589, dvs. leder af væverlavet. William Kingo overtog denne post i 1590.
- g) Det er sandsynligt, at Thomas og Agnes har fået flere børn end Hans (John) Kingo. Ingeborg og Jens Poulsen oplyser i deres datablad, at Thomas og Agnes fik 4 børn.
- h) Thomas Kingo deltog ikke i vævning af den første serie tapeter på Kronborg i perioden fra 1577 til 1779, som omfattede en serie på 20 tapeter med gammel testamentelige motiver. Navnene på de ansatte vævere kendes ikke, men Thomas Kingo var i Skotland i den periode.
- i) Thomas Kingo deltog ikke i fremstilling af de 43 Kongetapeterne til Kronborg i perioden fra 1781 til 1786. Navnene på de 8 flamske vævere er noteret i Regnskaberne for Øresundstolden, og hans navn er ikke iblandt.
- j) Thomas Kingo, Agnes Brown og deres børn flyttede fra Crail til Helsingør i 1589 for at udføre væveopgaver for kongehuset på Kongetapeterne forud for Kronprins Christians kroning i 1596. Før afrejsen solgte de deres hus i Marketgate i Crail.
- k) Thomas Kingo mødte Kong James VI i Helsingør under kongens ophold i Danmark, som varede fra januar til april 1590. Kongens interesse for tapetvævning var velkendt.
- l) Thomas Kingo og hans familie rejste tilbage til Crail efter arbejdets afslutning i Helsingør senest omkring 1596. Deres yngste søn Hans (John) Kingo var nu 10 år. Der er ikke indikationer på, at Thomas Kingo og familien blev i Danmark efter afslutning af væveopgaverne for Christian IV. Var de blevet i Danmark, ville Hans Kingo have sørget for social sikring og en passende bisættelse for sin far og mor.

- m) Agnes Brown døde før 1597. Thomas Kingo blev gift anden gang med Isabella Morris. Thomas Kingo og Isabelle Morris tilbagekøbte i 1597 ejendommen Marketgate 59 i Crail.
- n) Thomas Kingo junior, søn af væver Thomas Kingo, købte en ejendom i Crail i 1606 og Thomas Kingo junior blev i 1621 udnævnt til Deacon of the Weavers og genvalgt i 1622.
- o) Thomas Kingos yngste søn Hans Kingo flyttede til Danmark omkring 1618 og etablerede sig som linned- og damaskvæver samt dameskrædder i Slangerup. Hans Kingo var sandsynligvis ikke flyttet til Danmark, hvis han ikke tidligere havde haft relationer til landet.
- p) Familien Kingo i Danmark bevarede kontakten til familien i Crail i mere end 100 år. Først via Hans Kingo og efter hans død i 1671 ved biskop Thomas Kingo.



*William Kingo og Thomas Kingos huse
i Crail.*

Huset til højre tilhørte Thomas Kingo.

Foto: Jørgen Jensen



*TKAB
N59*

*Thomas Kingo
&
Anna Browns
hus
Nr. 59
Marketstreet
Crail*

William og Thomas Kingos huse ligger i Marketgate i Crail og er på to etager. Indgangen til husene var oprindeligt via en trappe op til den øverste etage, som det ses af et foto af et de nærliggende hus. Det må betyde, at adgang til den øverste etage skete udefra, idet der også er en yderdør med adgang til underetagen.



Foto: Jørgen Jensen

Crail var i 1600 tallet kendt for blandt andet at være en by med mange vævere. Ud fra udsagn fra Helen Armitage, Crail Museum & Heritage Centre boede de fleste vævere i Nethergate i et-plans huse. Det kunne indikerer at William og Thomas Kingo havde en større social position i byen.



Foto: Jørgen Jensen



Crail byvåben

Tekst: At Thy word I will let down the net

Professor Thomas Riis har skrevet en bog om datidens fiskeri fra Crail



Crail, East Neuk of Fife, set fra luften

Efterslægtstavle for væver Thomas Kingo, Crail i Skotland

1. Væver Thomas Kingo stammer fra Flandern og immigrerede til Skotland som følge af uroligheder/krige i Nederlandene i det 16. århundrede. Han bosatte sig i byen Crail, hvor han sammen med sin bror William dannede et væver lav. Omkring 1589 flyttede Thomas Kingo til Helsingør for at udføre væveopgaver for Christian den IV og hans mor enkedronning Sophie.
2. Thomas Kingos familie flyttede med til Helsingør inklusiv hans søn Hans Thomsen Kingo (født 1586). Ifølge flere kilder var Hans Thomsen Kingo 2 år, da familien kom til Danmark, så det har været omkring 1589. Efter Christian IV kroning i 1596 flyttede familien tilbage til Crail.

Hans Thomsen Kingo kom tilbage til Danmark omkring 1618. Hans blev i sit andet ægteskab gift med Karen Sørensdatter Bjørn. Hans og Karen fik 6 børn, herunder døtrene Else Hansdatter Kingo og Elisabeth Hansdatter Kingo, samt sønnen og salmedigter Thomas Hansen Kingo, som senere blev biskop over Fyns stift.

3. Else Hansdatter Kingo blev født i Slangerup i 1632 (død ca. 1692). Else blev i sit første ægteskab gift med Jens Jonsøn fra Halland, skofabrikant i Gerlev. Else og Jens fik en datter Johanne Jensdatter Kingo.

4. Johanne Jensdatter Kingo (1654 – 1694) blev gift med Hans Hansen Stub, (1647 – 1721). Hans Hansen var rektor ved latinskolen i Assens. Johanne og Hans fik en søn Thomas Kingo Stub.

5. Thomas Kingo Stub (1694 – 1757) blev degn i Fraugde sogn. Thomas blev gift første gang med Synnøve Hansdatter. Synnøve døde i 1721. Thomas blev gift anden gang i Fraugde kirke

med Anna Knudsdatter (1678 – 1768). Thomas og Anna fik en datter Johanne Christina Thomasdatter Stub

6. Johanne Christina Thomasdatter Stub (1726 – 1751 blev gift med Nicolay Sørensen Holmgaard (1713 – 1780). Nicolay blev degn i Fraugde og overtog hermed sin svigerfars embede. Johanne Christina og Nicolay fik en datter Synewe Holmgaard.

7. Synewe Holmgaard (1747 – 1784) blev gift med Christian Stolberg Møller. Christian blev født i Pejrup, Vester Åby sogn, Svendborg amt i 1744. Han var søn af skovridder Frants Friederich Møller og Margrethe Sophia Hansdatter Fischer. Christian blev inspektør på Sandbjerg gods i Sønderjylland. Synewe og Christian fik en datter Nicoline Christine Møller.

8. Nicoline Christina Møller (1784 – 1821) blev gift med Nis Nissen. Nis (1787 – 1814) blev inspektør på Sandbjerg gods i Sønderjylland. Nicoline og Nis fik en søn Conrad Andreas Nissen.

9. Conrad Andreas Nissen (1812 – 1898) Ved Conrads dåb stod grev Conrad Reventlow fadder, så det har nok smittet af på valg af navn. Conrad blev kådner i Sottrup. Conrad blev gift med Marie Christina Andersen fra Dybbøl (1815 – 1892). Conrad og Maria fik en søn Peter Hanssen Nissen

10. Peter Hansen Nissen (1850 – 1935) blev møller på Rinkenæs. Peter blev gift med Christine Margrethe Asmussen fra Kjeldstrupskov. Peter og Christine Margrethe fik en søn Hans Peter Hanssen Nissen.

11. Hans Peter Hanssen Nissen (1878 – 1930) født i Rinkenæs, hvor han blev uddannet møllebygger. Senere flyttede han til Vamdrup og blev overportør ved jernbanen. Hans Peter blev gift med Anne Dorothea Herse (1877 – 1918). Hans Peter og Anne Dorothea fik en søn Peter Hansen Nissen.

12. Peter Hansen Nissen (1909 – 1962) blev født i Vamdrup og blev uddannet mejerist. Peter blev gift med Carla Nyland (1918 – 2003). Carla blev født i Stakroge. Hans Peter og Carla flyttede til Kerteminde og senere til Vester Åby. Carla og Hans Peter fik 4 børn. Bodil var den yngste

13. Bodil Nissen blev født i 1946 og gift i Vester Åby kirke i 1971 med Jørgen Jensen. Bodil og Jørgen har 3 børn:

14. Søren født 1972, Jacob født 1976 og Lone født 1977

8192/4334 **Agnes Brown**

Født

Døbt

Konfirmeret

Gift

Thomas Kingo

Død

Begravet

Forældre (16384/8667)

Født

Død

(16384/8668)

Født

Død

Søskende

8192/4335	Søren Jensen Bjørn, præst på Læsø		
Født	Måske omkring 1560		
Døbt			
Konfirmeret			
Gift			
	Navn ikke fundet		
Død			
Begravet			
Forældre	(16384/8669) Jens Bjørn Født Måske omkring 1530 Død		
	(16384/8670) Født Død		
Børn	Karen Sørensdatter Bjørn	f. ca. 1590	b. 21. maj 1688
Søskende			

Søren Jensen Bjørn. Nogle kilder oplyser, at Søren Jensen Bjørn havde været præst ved Vedersø kirke i Vestjylland. Præst Christian Ulrich Terp ved Vedersø kirke oplyser i februar 2020, at Søren Jensen Bjørns navn ikke fremgår af præstelisten for Vedersø kirke.



Vesterø kirke på Læsø



PRÆSTER VED VESTERØ KIRKE EFTER REFORMATIONEN	
1601 - 16..	SØREN JENSEN BJØRN
1613 - 1650	NIELS CHRISTENSEN
1653 - 1655	JENS CHRISTENSEN BREDKJÆR
1655 - 1685	NIELS CHRISTENSEN
1686 - 1696	JENS OLUFSEN SCHARUM
1697 - 17..	ANDERS NIELSEN SCHYUM
17.. - 1716	CHRISTEN LUND
1716 - 17..	MARCUS ANTONIUSSEN BERING
1726 - 17..	JOHAN ERNST CORFIZEN MAVORS
1728 - 1734	JOCHUM HERMANSEN DREVES
1735 - 1742	HANS CHRISTIAN JØRGENSEN BANG
1743 - 1751	MORTEN LAURITSEN BECHMANN

Præstetavle fra Vesterø kirke på Læsø

Foto: Bodil Kessler, Læsø

Søren Jensen Bjørn var præst ved Vesterø kirke på Læsø i perioden fra 1601 til 1613, første reformerte præst på Læsø.

8192/4336 **Navn ikke fundet**
Født
Døbt
Konfirmeret
Gift

Død
Begravet

Søren Jensen Bjørn, præst på Læsø

Forældre (16384/8671)
Født
Død

 (16384/8672)
Født
Død

Søskende

Kort over Åbenrå amt

Sogn Herred Amt



Slægt og Data – DIS Danmark 2012

Kort over Sønderborg amt

Sogn Herred Amt



Slægt og Data – DIS Danmark 2012

Anetavleskema 1, 2 & 3 for Familien Nissen**Anetavle 1 for Familien Nissen**



128/65 Andreas Martin Nissen Skomagemester i Nordborg Født ca. 1743 Død 18. december 1819 i Nordborg	256/129 Andreas Nissen, guldsmed fra Tønder
	256/130 Maria Catharina Hansen fra Nordborg
128/66 Dorothea Margarethe Danielsdatter Født ca. 1743 i Holm Død 25. september 1823 i Nordborg	256/131 Daniel Christensen
	256/132 Navn ikke fundet
128/67 Christian Stolberg Møller Skovridder og inspektør på Sandbjerg Gods Født 10. maj 1744 i Pejrup, V. Åby sogn Død 4. november 1812 på Sandbjerg Gods	256/133 Frantz Friederich Müller, skovridder på Brahetrolleborg Gods Født 1708 Død 22. januar 1771 i Pejrup
	256/134 Margarete Sophia Hansdatter Fischer Født 1710 Død 1. april 1762 i Pejrup
128/68 Synewe Holmgaard Født 1747 i Ellinge sogn på Fyn Død 22. august 1784 på Sandbjerg Gods	256/135 Nicolay Sørensen Holmgård fra Fraugde Født 1713 Død 28. marts 1780 i Fraugde
	256/136 Johanna Christina Thomasdatter Stub Født ca. 1726 Død 1751 i Ellinge
128/69 Hans Andersen Født i Atzböll	256/137 Anders
	256/138 Navn ikke fundet
128/70 Maria Christiansdatter Født i Atzböll	256/139 Christian
	256/140 Navn ikke fundet
128/71 Hans Christensen Lund Skipper og teglværksarbejder i Skodsbøl Født 1756 Død efter 1803	256/141 Christen
	256/142 Navn ikke fundet
128/72 Maria Christensen fra Broager Født ca. 1753 i Broager Død 24. februar 1828 i Smøl	256/143 Christen Christensen fra Broager
	256/144 Maria fra Broager
128/73 Jacob Rasmussen Gårdmand i Holbøl Døbt 2. februar 1748 i Holbøl Død 12. februar 1828 i Holbøl	256/145 Rasmus Jacobsen, boelmand i Gehl. Døbt 17. dec. 1713 i Holbøl
	256/146 Cathrina Rasmussen
128/74 Kiestina Hansen fra Gehl Døbt 10. december 1758 i Holbøl Død 22. juli 1824 i Holbøl	256/147 Hans Jacobsen, boelmand i Gehl Døbt 2. februar 1727 i Holbøl Død 1. marts 1801 i Holbøl
	256/148 Catharina Jessen
128/75 Hans Peter Lorenzen Gårdmand i Holbøl Født 1. marts 1769 i Hokkerup Død 21. juni 1835 i Holbøl	256/149 Lorenz Petersen, boelmand i Holbøl Født 1744 Død 24. juni 1818 i Holbøl
	256/150 Maria Richelsen fra Holbøl Døbt 23. juni 1742 i Holbøl Død 6. februar 1822 i Holbøl
128/76 Anna Maria Andreasen Født 22. juni 1769 i Holbøl Død 18. august 1808 i Holbøl	256/151 Andreas Hansen, boelmand i Holbøl Født 1733 Død 2. februar 1787 i Holbøl
	256/152 Kiesten Andersen fra Holbøl
128/77 Hans Lassen Boelmand i Hønsnap Døbt 14. april 1729 i Holbøl Død 8. december 1808 i Hønsnap	256/153 Jes Lassen
	256/154 Gunder Maria Jessen
128/78 Maren Hansen Døbt 26. august 1742 i Holbøl Død 13. juni 1820 i Hønsnap	256/155 Hans Jochumsen fra Kjeldstrupskov
	256/156 Christina Rasmussen fra Kværns
128/79 Jürgen Jürgensen Kådner mit Land Født maj 1750 i Brobüll, Ullerup sogn Død 26. januar 1816 i Süderhoff	256/157 Jürgen Hansen fra Brobüll, Blans sogn Født før 1724 Død december 1749 i Brobüll
	256/158 Margrethe Madsen Født november 1715 i Blans Død 16. maj 1789 i Blans
128/80 Anna Johannsen fra Süderhoff Døbt 20. maj 1742 i Holbøl Død 19. november 1812 i Süderhoff	256/159 Johann Petersen, Kådner i Süderhoff
	256/160 Cathrine

Anetavle 2 for Familien Nissen



128/81	Andreas Friedrich Herse Født 1746 i Neustrelitz, svensk Pommern Død efter 1782	256/161	Herse Født 1715
		256/162	Navn ikke fundet Født ca. 1719
128/82	Maria Elisabeth Holtze Født 16. oktober 1742 i Neustrelitz Død marts 1783	256/163	Jacob Holtze Født ca. 1716
		256/164	Navn ikke fundet
128/83	Hans Jürgen Dörsch Seefahrende Født 12. juni 1753 i Åbenrå Død 11. februar 1815 i Åbenrå	256/165	Jacob Dörsch fra Glückstadt i Holstein Født 1727 i Glückstadt, Holstein
		256/166	Maria Hansen Født 1729 Død 1753 i Åbenrå
128/84	Margretha Catharina Petersen Født 21. marts 1744 i Åbenrå Død 7. maj 1816 i Åbenrå	256/167	Peter
		256/168	Navn ikke fundet
128/85	Navn ikke fundet	256/169	Navn ikke fundet
		256/170	Navn ikke fundet
128/86	Navn ikke fundet	256/171	Navn ikke fundet
		256/172	Navn ikke fundet
128/87	Thom	256/173	Navn ikke fundet
		256/174	Navn ikke fundet
128/88	Navn ikke fundet	256/175	Navn ikke fundet
		256/176	Navn ikke fundet
128/89	Christen Hansen Husmand i Hoxbroe, Hviding herred Døbt 15. august 1751 i Hviding Død 7. august 1832 i Hoxbroe	256/177	Hans Andersen
		256/178	Navn ikke fundet
128/90	Zitzel Pedersdatter Døbt 22. nov. 1750 i Enderup, Hviding sogn Død 1. december 1822 i Hoxbroe	256/179	Mads Pedersen i Enderup, Hviding sogn
		256/180	Navn ikke fundet
128/91	Søren Nielsen Bonde i Gørding, Ribe amt Født ca. 1737 Død efter 1801	256/181	Niels
		256/182	Navn ikke fundet
128/92	Ane Pedersdatter Født ca. 1742 Død efter 1801	256/183	Peder
		256/184	Navn ikke fundet
128/93	Navn ikke fundet	256/185	Navn ikke fundet
		256/186	Navn ikke fundet
128/94	Navn ikke fundet	256/187	Navn ikke fundet
		256/188	Navn ikke fundet
128/95	Knud Larsen Skoleholder i Sivring, Lindum sogn Født ca. 1746 Beg. 7. marts 1788 i Lindum	256/189	Lars
		256/190	Navn ikke fundet
128/96	Margrethe Jensdatter Født ca. 1753 Beg. 10. november 1811 i Lindum	256/191	Jens
		256/192	Navn ikke fundet

Anetavle 3 for Familien Nissen



Referencer ##

Familienstammbuch von Carl Heinrich Holst, 1896
Statens Arkiver, København
Dansk Data Arkiv
Data fra familiemedlemmer
Landsarkivet for Sønderjylland, Åbenrå
Sandbjerg Mellem Sø og Sund, Aarhus Universitetsforlag, 2004.
Data fra John Edward Hersey, Cape Town, Sydafrika, 2014
Private dokumenter, Jørgen og Bodil Jensen
Per Steen Larsen: Notat om Pejrupgaard
Gerda Nielsen, Vester Åby Lokalhistoriske Arkiv
Slangerup Lokalhistoriske Arkiv
Vamdrup Lokalhistorisk Arkiv
Poul Erik Nikolajsen: Thomas Kingo, hans hustruer og deres slægter.
Crail Museum & Heritage Centre
Helen Armitage, Crail
Erik Norman Svendsen, Kirkehistorisk Samling
Wibergs Præstehistorie
A. C. L. Heiberg: Thomas Kingo, En Levnedbeskrivelse
Thomas Riis: Should Auld Acquaintance Be Forgot. (Scottish-Danish relations c. 1450-1707,
bind I+II)
Jørgen Jensen, Væveren fra Crail i Skotland