



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

G O D H A V N



1893-1943

HALVTREDESAARSSKRIFT
SAMT
BERETNING FOR AARENE 1933-43
FOR
DEN SELVEJENDE INSTITUTION
DRENGE- OG LÆRLINGEHJEMMET
„GODHAVN“ • SKOLEHJEM
TISVILDE PR. TISVILDELEJE

TELEFON: TISVILDE 8 • POSTKONTO 7390





„Gothavn“s første Hus

I FORAARET 1943 har Godhavn bestaaet som Opdragelseshjem i 50 Aar, ganske vist under forskellige Former og Kaar, men gennem alle Aar med samme store Maal: at lægge Grund og bane Vej for, at Eleverne kunde blive selvstændige, dygtige, arbejdsomme og ærlige Mennesker. – Om Starten af Godhavn fortæller Grundlæggeren, Forstander Axel Chr. Frydensberg selv i „Oversigt over Børnehjem og Opdragelsesanstalter i Danmark 1900“: „I 1879 forsøgte jeg for første Gang at realisere min Tanke om et Hjem for fattige og forsømte Børn; men over alt mødte jeg Mistillid, som undertiden kom til Orde i ligefremme Hentydninger til, at jeg søgte mig en Levevej. Jeg saa med Bitterhed paa al den Modstand mod min gode Vilje, og først mange Aar efter har jeg lært at takke Gud, fordi jeg paa den Maade blev forhindret i at kaste mig ind i en Gerning, som jeg var aldeles umoden til. I 1892 fik jeg endelig Lov til at lægge Grunden til min lille Koloni for fattige, hjemløse Børn, som trængte til Støtte mod de mange Farer og Fristelser, som Livet i en stor Stad medfører, naar det Sted, som skulde være Hjem, af en eller anden Grund ikke kan opfylde sin Bestemmelse.

Ved min gode Stilling som Lærer ved det kongelige Vajsenhus havde jeg et godt Rygstød i pekuniær Henseende, og jeg begyndte da Børnehjemsgerningen ved i Aarets Løb at optage en halv Snes Drengene i mit Hjem i Ordrup. Det varede imidlertid ikke længe, før jeg indsaa, at jeg ikke kunde overkomme det dobbelte Arbejde, som paahvilede mig. Jeg indsaa ogsaa,



Axel Chr. Frydensberg

at jeg i Grunden ikke kunde være nok for mine Plejebørn, naar jeg samtidig skulde passe min Skolegerning. Dertil kom, at Husholdningen blev for kostbar saa nær København, og det kneb svært at finde Arbejde til Drengene. En Børneven gav mig i de Dage 2.000 Kr., for at jeg kunde købe Jord og Hus paa en til Formaalet mere passende Egn, og jeg fandt da en lille, hyggelig Plet her i Tisvilde, hvor Hjemmet nu er rejst.“

Maj 1892 aabnedes saaledes Hjemmet i Ordrup, og Maj 1893 flyttede Frydensberg med ca. 12 Drengene til Tisvilde. I de første Aar sov baade han og Drengene i Halm paa Gulvet, maatte i lange Tider lide ret svære Savn, ligesom de ved haardt Arbejde kæmpede sig frem Tomme for Tomme; men den Robinson Crusoe-Tilværelse, som Frydensberg selv kalder den, tiltalte baade Forstanderen og Drengene og gav uden Tvivl begge Parter Lyst til at hænge i. Frydensberg skriver saaledes længere hen i sin Beretning: „Hvert lille Skridt, vi naaede frem ved vort fælles Arbejde og ved Hjælp af de simple Midler, som stod til vor Raadighed, hilstes med Glæde og Stolthed af hele Flokken, som imidlertid voksede Uge efter Uge. Vi

fik indrettet Sovesal oppe paa Loftet i det gamle Hus, som hørte til Jordlodden, og den Lejlighed maatte vi nøjes med den første Vinter, medens vi – mine Gutter og jeg – byggede den første Bygning til det ny Hjem oppe paa Bakken i Læ af den gamle Skovridergaards store Have. Denne Bygning saavel som de senere Tilbygninger, er opført af Træ efter



Model af Godhavn 1908

norsk Mønster og har vist sig særdeles hensigtsmæssige. Her blev nu anlagt Have og heget og hygget om vort kære Hjem. Aar efter Aar indkøbtes mindre Jordstykker, saa at der kunde dyrkes lidt Landbrug. Der blev stedse bygget til, snart en ny Sovesal, saa Staldbygninger, et Værksted, en Gymnastiksal o. s. v. samt udført Forandringer ved den gamle Bygning, som kom til at tjene som Skolebygning og Vaskeri.“ – I Løbet af faa Aar havde Frydensberg og hans Dreng paa denne Maade faaet bygget ca. 40 Bygninger, større og mindre, paa den Grund, hvor nu Hovedafdelingen og Smedien ligger.

Børnetallet, der en ganske kort Periode ogsaa omfattede Piger, idet Frydensberg til at begynde med optog enkelte

Søskendepar, var efterhaanden steget til ca. 50 Drengene. Med den voksende Drengeskole blev det nødvendigt at holde en mandlig Medhjælper. Frydensberg og denne samt Plejemor Andersen, der ledede Husvæsenet, Vasken og Vedligeholdelsen af Drengenes Tøj, klarede det hele. Der var ikke Tale om nogen bestemt Arbejdsdag – endsige Fridag; man hængte i fra Morgen til Aften, og Lønnen var ringe – maalt med Penge; men man var ikke forvænt, og alle var taknemmelige og tilfredse.

At Frydensberg var streng i sine Opdragelsesprincipper, kan vel ikke nægtes; men Strenghed var langt fra hans Natur, selv om han i Drengeskolen var en myndig Hersker. Naar man taler med gamle Elever fra den Tid, hører man derfor ofte: „Plejefar var nok streng, men han var alligevel god – og fremfor alt retfærdig mod os, og saa levede han aldrig selv bedre, end vi Drengene gjorde.“

I Aaret 1899 modtog Godhavn for første Gang Stats-tilskud – et Beløb paa 1.000 Kr., hvilket var særdeles velkomment og i høj Grad tiltrængt, idet man indtil da udelukkende havde klaret Budgettet med de meget sparsomme Plejepenge, der indgik for Eleverne, samt den Hjælp, som ydedes gennem private Bidrag.

Endelig i Aaret 1904 fik Godhavn noget blidere økonomiske Kaar at arbejde under, og Fremstødet dertil gav den første Børnehjælpsdag med 4.000 Kr. til det første grundmurede Hus (Økonomibygningen) og 1.000 Kr. til Driften, ialt 5.000 Kr.

I 1908 overgik Hjemmet til en selvejende Institution, hvorefter ny Skole- og Sovesalsbygning opførtes, og Godhavn fik Statens Anerkendelse som Opdragelsesanstalt for 60 særlig vanskelige Drengene i Alderen fra 12–18 Aar; men alt det nye, som denne Ordning og Statens Indgriben medførte, gjorde, at Frydensberg i Løbet af faa Aar følte sig træt af Gerningen, hvorfor han søgte og fik sin Afsked i Maj 1912. – Et stort, opofrende og absolut uegennyttigt Arbejde var hermed afsluttet.

Ved Forstander Frydensbergs Fratræden konstitueredes Kommunalærer H. A. Nielsen, Næstved, som Forstander; men



Lærlingehjemmet



Lærlingehjemmets Dagligstue

Hr. Nielsen ønskede ved Konstitutionsaarets Udløb ikke at fortsætte, og Forstander A. Bonnevie, der dengang var Forstander paa Ourø Iagttagelsehjem, blev antaget som Leder



Elevværelse paa Lærlingehjemmet

fra 1. Juli 1913, hvilken Stilling han beholdt indtil 1. Oktober 1923, da han fik Ansættelse i Overinspektionen, og undertegnede afløste ham her.

Det var en vanskelig Opgave, Forstander Bonnevie gik ind til. Dønningerne efter Folketingsmand P. Sabroes Angreb paa en stor Del af Opdragelsesanstalterne (Godhavn iberegnet) var endnu ikke døet hen. Hjemmet var ikke længere privat, det offentlige var traadt til, og et Systemskifte

var paakrævet; men Forstander Bonnevie var den rette Mand; han tog fat med et ukueligt Humør, og han havde Ideerne.

Godhavn virkede paa dette Tidspunkt udelukkende som Skolehjem, idet der – naar undtages det tilhørende Land- og Havebrug – kun undervistes i de almindelige Skolefag.

Der maatte Fagundervisning til, for at den offentlige Op-



Model af det nuværende Godhavn

dragelse kunde kaldes forsvarlig, og med dette for Øje og ved intimt Samarbejde med Hjemmets Bestyrelse, hvis energiske og dygtige Formand var Provst L. Haagen-Müller, Vejby, samt ved Imødekommenhed og Forstaaelse fra Bevillingsmyndighedernes Side, lykkedes det i Løbet af ganske faa Aar Forstander Bonnevie at faa Godhavn udvidet til ogsaa at omfatte forskellige Oplæringsvirksomheder med faglærte Mestre. Samtidig forhøjedes Elevantallet fra 60–80, idet der 1917 byggedes et Lærlingehjem med Plads til 20 Lærlinge, hvorved man opnaaede at faa de ældre Elever skilt ud fra de yngre.

Foruden Landbrug og Gartneri har Hjemmet nu Skræder-, Snedker-, Smede- og Maskinværksted. Desuden er der i Køk-

kenet anbragt 5 Elever til Oplæring under en eksamineret Lærerindes Vejledning. Udover de Fag, som findes paa Skolehjemmet, har en Malermester i Hjemmets Nærhed altid en Elev fra Læringshjemmet til Oplæring.

I Vedtægten for Dreng- og Læringshjemmet Godhavn vil man se, at Optagelsesalderen ligger mellem 12–15 Aar,



Sløjdsalen

men nægtes kan det ikke, at vi helst ikke optager Elever, som er ret meget over 14 Aar og absolut ingen over 15 Aar. Naar vi ikke gerne optager saa gamle Elever, er Grunden den, at en Elev, der anbringes i saa sen en Alder, vil – hvis han er nogenlunde normalt udviklet – blive for gammel, før han her kan anbringes i nogen Lære, da der altid paa Hjemmet er flere tidligere ankomne Elever, der venter paa at komme paa Værksted, og som ikke kan forbigaaes til Fordel for en senere ankommen Elev, selv om denne maaske er ældre. Dertil kommer, at de fleste Elever, før de havner hos os, har forsømt Skolen og ofte staar meget tilbage for jævnaldrende Kammerater. Det naturligste og bedste er derfor,

at den nyankomne anbringes i Hjemmets Skole et Aar eller to og der faar Lejlighed til at indhente lidt af det forsømte. Samtidig kan vi Voksne baade gennem Skolearbejdet, Sløjd-undervisningen og det praktiske Arbejde lære Drengen at kende og danne os en Mening om, hvad han egner sig til, – raade ham til Valg af Livsstilling og maaske fore-



Gymnastiksalen

bygge, at han vælger et Haandværk, han ikke har Evner og Anlæg for.

Takket være Værgeraadsloven af 12. Juni 1922 § 63 kan vi søge forlænget Forsorg for en Elev og eventuelt beholde ham til 21 Aars Alderen, hvorved der er givet os Mulighed for at føre de Elever helt igennem til Udlæring, om hvem det maa skønnes, at der risikeres for meget ved at give Slip paa dem før. Siden 1924, da den første Elev aflagde Svendeproeve her, har vi ialt udlært 26 Elever, som hele Læretiden har haft Ophold paa Godhavn. Af disse 26 Svende er 14 Snedkere, 3 Grovsmede, 1 Vogn- og Beslagsmed, 4 Skrædere samt 4 Malere; og i Bedømmelse fik 2: Sølvmedalje, 11: Bronze-



Smedien



Smedeværksted



Maskinværksted



Snedkerværksted

medalje, 7: Antaget med Ros og 3: Antaget. De to Malere og den ene af Skræderne aflagde paa Grund af særlige Forhold ikke Svendeprove, men fik tildelt Bevis for udstaaet Læretid.

Af de mange, som gennem Aarene har udlært her – og de, der har haft første Halvdel af deres Læretid paa vore



Skræderværksted

Værksteder, er største Parten stadig ved Faget og klarer sig godt, selv om nogle paa Grund af Tidernes Ugunst enten har forladt Professionen og gaaet over i andet Arbejde eller ind i de arbejdsløses Rækker. Hvis man ved et Tilbageblik gennem Aarene sammenligner de faglærtes senere Forhold med de ikke faguddannede, viser det sig, at den første Kategori klarer sig betydeligt bedre i Tilværelsen end de øvrige.

De af Skolehjemmets Elever, som – enten paa Grund af Alderen eller andre hindrende Forhold – endnu ikke er anbragt i nogen Lære eller ved fast Arbejde, er inddelt i to Hold, der skiftevis For- og Eftermiddag gaar i Skole og til

praktisk Arbejde. For Skolearbejdet findes en af Undervisningsministeriet anerkendt Undervisningsplan, der omfatter de almindelige Folkeskolefag samt Musik, Sløjd og Naturfag. Den yngste Klasse, hvor alle de skolepligtige hører til, har 24 ugentlige Skoletimer, den ældste 20, og i Vinterhalvaaret



Køkken

har Lærlingene normalt ca. 15 ugentlige Skoletimer. Skolen slutter hvert Foraar med Eksamen.

Det praktiske Arbejde er meget forskelligt i Hus, Have og Mark, og det er et af det store Hjemms mange Goder, at Eleverne faar prøvet og set saa meget forskelligt, at baade de selv og vi kan mærke, hvor Lysten og Evnerne bedst kommer frem. Vi Voksne lærer her Eleverne at kende – ikke blot i Skolestuen, men ogsaa ved det praktiske Arbejde, hvor vi ofte faar et helt andet, bedre og rettere Syn paa dem. Tit er vore Drengene jo desværre nogle rædsomme Sinker i Skolen, men i det praktiske Arbejde viser det sig ofte, at de sløjeste

paa Skolebænken hører til de dygtigste og hurtigste, naar det gælder at haandtere Værktøjet. Om Vinteren, naar der ikke kan arbejdes uden Døre, drives forskellig Husflid: Maattefletning, Børste- og Kostebinding samt Bogbinderi.

Selv om det planmæssige Arbejde, der vel maa siges at være det vigtigste Led i Opdragelsen, idet Viljen, Energien, Karak-



Gartneri

teren og Selvstændigheden for en stor Del derigennem dannes, maa det ikke glemmes, at ogsaa Fritiden paa et Opdragelseshjem spiller en meget betydelig Rolle; thi udnyttes den ikke paa en god og hensigtsmæssig Maade, kan uhyre let det, der opbygges under Arbejdet og paa andre Omraader, fuldstændig nedbrydes i denne. Derfor sættes der ogsaa meget ind paa, at Eleverne – saa vidt muligt alle – er beskæftiget paa en sund, god og fornøjelig Maade i Fritiden.

I Vinterhalvaaret er det gerne Gymnastik, indendørs Lege og Boldspil, forskellige Bordspil, Læsning af Bibliotekets Bøger og Husflid samt Friluftsture, der maa holde for; og giver Vinteren tilstrækkelig Sne, er Kælkning paa Skovbakken en

kærkommen Afveksling. Om Sommeren dyrkes derimod ganske naturligt Friluftslivet i udstrakt Grad med de forskellige Grene af Sport, Pasning af Elevhaver, Udflugter og Badning i Kattegat, hvortil der kun er 1 km. Det kan nok være, Eleverne i Løbet af Sommeren her kan naa at faa den rigtige Kulør paa Kroppen.



Landbrug

Endnu hænder det ofte ved de talrige Besøg, Skolehjemmet – navnlig i Sommermaanederne – har, at enkelte møder op med Fortidsbegreber om et Opdragelseshjem og bliver højlig forundret over, at alt er saa aabent og frit, venligt og lyst, og at Drengene færdes omkring paa det vidtstrakte Areal – i Omegnen i Ærinder og Bud og paa Ture og Udflugter.

Dagens Liv skal ikke være det ensformige graat i graat, som mange tænker sig.

Selvfølgelig maa der være Disciplin, Regelmæssighed, Orden og Plan, men det gør ingenlunde Tilværelsen kedelig og træg – tværtimod.

Siden sidst afgivne Beretning i Aaret 1933 har Skolehjemmet fuldstændig skiftet Bestyrelse eller Tilsynsraad, som det nu kaldes, idet enkelte Medlemmer af den gamle Bestyrelse er afgaaet ved Døden, og de øvrige er faldet for Aldersgrænsen i Henhold til en Bestemmelse i den nugældende Vedtægt, som traadte i Kraft Foraaret 1941.



Et Hjørne af Gaarden

Sagfører og Sparekassedirektør Mar. Nielsen, Helsingø, der ligesom Fru Førstelærer P. N. Skousen, Tisvilde, gik ind i Godhavns Bestyrelse ved Hjemmets Overgang til selvejende Institution i 1908, fratraadte paa Grund af Svagelighed i Oktober 1933 og døde i November 1935. Som den dygtige Jurist og det retliniede Menneske, Sagføreren var, har han gennem Aarene været til megen Hjælp og Støtte for Godhavn.

Fru Skousen, der sad i Bestyrelsen til sin Død i Oktober 1939, var som husholdningskyndigt og nærmestboende Medlem en hyppig og skattet Gæst paa Hjemmet, hvor vi alle savner hende meget, idet vi mindes hendes lyse, friske og hjælpsomme Sindelag.



Spisesalen (Drengehjemmet)



Sovesalen (Drengehjemmet)

Endvidere er fhv. Folketingsmand Niels Andreasen og Gaardejer Rasmus Christensen, Ørby, udtraadt af Bestyrelsen.

Folketingsmanden, der grundet paa svigtende Kræfter trak sig tilbage i 1936, har ved sin store Forstaaelse, Imødekommenhed og i sin Egenskab af Formand for Finansraadet været Godhavn en god Støtte, og Skolehjemmet skylder sik-



Stranden

kert for en stor Del hans Indflydelse paa højere Steder en stor Tak for, hvad der gennem Aarene blev det bevilget fra Myndighedernes Side.

Gaardejer Rasmus Christensen, der i 1930 kom i Bestyrelsen og udgik paa Grund af Alder i 1941, har i disse Aar været Landbruget en dygtig og kyndig Raadgiver, hvorfor man skylder ham megen Tak.

Som Afløser for Sagfører Mar. Nielsen tiltraadte Birke-dommer A. P. Larsen, Helsinge, Bestyrelsen 1933 og fungerede til Efteraaret 1941. Desværre maatte Dommeren, der det sidste Aar var Formand, ifølge den ny Vedtægts Bestemmelse om Aldersgrænsen allerede trække sig tilbage fra Bestyrelsen

i December 1941, skønt Helbredet var godt, og man herfra meget ønskede, han skulde fortsætte.

Endelig er Provst L. Haagen-Müller ogsaa frattraadt Bestyrelsen efter at have siddet i denne fra August 1909 til April 1941. Provsten, der allerede overtog Formandsposten i 1911 og fortsatte i denne til sin Fratræden, har været Godhavn en særdeles dygtig, energisk og ualmindelig god Formand, som alle vi, der kom i Berøring med ham under hans Varetagelse af Skolehjemmets Interesser, altid vil minde med stor Glæde og Taknemmelighed.

DAGPLAN FOR SOMMEREN

Drengehjemmet:

- Kl. 6 - 7 Op. Gymnastik, Styrtebad, Sengeredning, Toilette.
- 7 - 8,10 Mellemmad og The, Rengøring, Musik, Forbinding.
 - 8,10- 8,50 Morgensang, Morgenmaaltid.
 - 8,50-13 Klasse A. i Skole, Kl. B. i Arbejde.
 - 13 -14 Middag.
 - 14 -17 Kl. A. i Arbejde, Kl. B. i Skole.
 - 17 -18 Strandbad eller Fællestime.
 - 18 -20,45 Aftensmad, Vask, Fritid, Aftensang.

Lærlingehjemmet:

- Kl. 6 - 6,40 Op. Styrtebad, Rengøring af Værelser, Toilette.
- 6,40- 7 Morgensang, Morgenmaaltid.
 - 7 - 8,30 Arbejde paa Værkstederne.
 - 8,30- 9 Frokost.
 - 9 -13 Arbejde paa Værkstederne.
 - 13 -14 Middag og Kaffe.
 - 14 -18 Arbejde paa Værkstederne.
 - 18 -21,30 Aftensmad, Fritid, Aftensang.

Dagplanen for Vinterhalvaaret ser ikke væsentlig anderledes ud – kun begynder Dagen en halv Time senere, Strandbadet bortfalder, og det meste Udendørsarbejde ombyttes med Husfid.

Med Udsendelsen af nærværende Beretning vil vi gerne bringe en hjertelig Tak til Skolehjemmets Tilsynsraad samt



Økonomibygningen set fra Haven

de øverste Myndigheder for Forstaaelse, Velvilje og Tillid – til alle de, der har vist Hjemmet Interesse, Imødekommenhed og Hjælp paa saa mange Maader – og ikke mindst til vore Medarbejdere for trofast Hjælp og godt Samarbejde.

Godhavn, Februar 1943.

E. og P. Henriksen.

VEDTÆGT

FOR

DRENGE- OG LÆRLINGEHJEMMET „GODHAVN“

§ 1.

Drenge- og Lærlingehjemmet er anerkendt som Skolehjem for indtil 75 Elever, der antages at have en særlig vanskelig Karakter eller har udvist meget slet Opførsel, og som ved Optagelsen er i Alderen fra 12 til 15 Aar.

Bestemmelse om et Barns Optagelse paa Hjemmet træffes af dettes Forstander. Til endelig Anbringelse kræves efter Lov om offentlig Forsorg af 20. Maj 1933 § 141 Samtykke af Overinspektionen for Børneforsorgen. Foreløbig Anbringelse i Medfør af Forsorgslovens §§ 88, 105, 135, Stk. 2, 143, Stk. 4, og 153 kan ikke finde Sted. Der modtages ikke Sinker.

Udskrivning finder normalt Sted i 17 Aars Alderen, dog for de Lærlinges Vedkommende, som udlæres her, først i 19–20 Aars Alderen. Formaalet er at give Eleverne en efter deres Evne og Forhold passende Opdragelse samt Oplæring i et af de Fag, hvori Hjemmet giver Oplæring. Skolehjemmet har Landbrug, Gartneri, Skræder-, Snedker-, Smede- og Maskinværksted og giver Undervisning i Kokkefaget.

§ 2.

Til Skolehjemmet, der er en selvejende Institution, hører Ejendommen Matr. Nr. 2, 3 a, 3 b, 4 i, 4 an, 4 bk, 4 bl, 4 ao, 11 p, 12 c, 12 s, 23 b og 25 Tisvilde, Tibirke Sogn.

Til Skolehjemmets Ejendom hører endvidere, hvad der nu forefindes og herefter anskaffes af Bygninger og Løsøre,

som anvendes til Hjemmets Udvidelse og Drift, ligesom Statstilskud, Legater, Gaver og enhver anden for Hjemmet bestemt Ydelse.

§ 3.

Overinspektionen for Børneforsorgen udøver i Henhold til F. L. § 156 Overtilsynet med Hjemmet.

§ 4.

Hjemmets økonomiske og ydre Anliggender forestaas af et Tilsynsraad paa 4 Medlemmer, af hvilke det ene Medlem vælges af det stedlige Børneværnsudvalg, jfr. § 161 i Lov om offentlig Forsorg af 20. Maj 1933, medens Resten beskikkes af Socialministeren. Beskikkelsen, der gælder for 4 Aar svarende til Valgperioden for de kommunale Raad, sker efter Indstilling fra det bestaaende Tilsynsraad. Indstilling om Nybeskikkelse indsendes til Socialministeriet gennem Overinspektionen for Børneforsorgen. Der kan kun undtagelsesvis og naar særlige Omstændigheder taler derfor beskikkes Personer, der er eller i Løbet af Valgperioden bliver 70 Aar. Tilsynsraadet vælger selv sin Formand.

Tilsynsraadets Medlemmer, der som Regel skal være bosiddende i Hjemmets Omegn, bør være i Besiddelse af en vis administrativ (kommunal, landøkonomisk eller lign.) eller pædagogisk Indsigt og nyde almindelig Agtelse.

§ 5.

Tilsynsraadet samarbejder med Forstanderen til Opnaaelse af Hjemmets Formaal og fører Tilsyn med hans Virksomhed. Tilsynsraadet har Ret til at undersøge alle Hjemmet vedrørende Forhold og til desangaaende at forlange Oplysninger og Erklæringer af Forstanderen. Det udøver denne Adgang enten ved Formanden eller efter dets særlige Bemyndigelse ved et bestemt Medlem. Klage over Hjemmets Forhold vil altid være at forelægge Tilsynsraadet til Udtalelse.

I Tilfælde af Meningsforskel mellem Tilsynsraadet og Forstanderen kan det paagældende Spørgsmaal forelægges Overinspektøren for Børneforsorgen til Afgørelse.

§ 6.

Hjemmets daglige Ledelse forestaas af Forstanderen.

Denne udøver under Elevernes Ophold her paa det anbringende Børneværns Vegne Forældremyndigheden over dem, ligesom det er ham, der har at lede og varetage deres Opdragelse i det hele.

Forstanderen drager ved foreløbig eller endelig Udskrivning fra Hjemmet i Forening med vedkommende Børneværnsudvalg Omsorg for, at Eleverne anbringes paa passende Maade og søger i det hele, ogsaa efter at Eleverne har forladt Hjemmet, at yde dem Støtte og Vejledning.

Med Hensyn til Forstanderens Fraværelse i Ferier o. l. gælder de til enhver Tid af Overinspektionen for Børneforsorgen fastsatte Regler.

§ 7.

Hjemmets Ledelse sker i Overensstemmelse med Lov af 20. Maj 1933 om offentlig Forsorg, de af Arbejds- og Socialministeriet godkendte almindelige Regler for Skole- og Ungdomshjem og andre administrative Bestemmelser. Der skal for Hjemmet findes Reglementer for Dagsorden, Bospisning og Beklædning, der godkendes af Overinspektionen for Børneforsorgen. Undervisningsplanen vil være at godkende af Arbejds- og Socialministeriet efter § 158, Stk. 3, i ovennævnte Lov.

§ 8.

Forstanderen antages og afskediges af Tilsynsraadet. Hjemmets Anerkendelse vil være at søge fornyet i Tilfælde af Forstanderskifte. Andragende herom indgives gennem Overinspektionen for Børneforsorgen til Arbejds- og Socialministeriet.

Forstanderen saavel som de øvrige faste Funktionærer lønnes i Henhold til de af Arbejds- og Socialministeriet for de anerkendte private Skolehjem godkendte Regler. De faste Funktionærers Antal og Henførelse til forskellige Stillinger fastsættes af Arbejds- og Socialministeriet.

§ 9.

Forstanderen antager indenfor fornævnte Ramme de til Hjælp ved Skolegerning, Oplæring og Opsyn med Eleverne fornødne Funktionærer, hvis Valg, for saa vidt angaar det normerede Personale, vil være at godkende af Tilsynsraadet. Dettes Godkendelse vil ligeledes være at indhente med Hensyn til Anskaffelse af nye Læremidler.

§ 10.

Forstanderen er Hjemmets ansvarlige Regnskabsfører, der hæver og kvitterer for Statskassens Tilskud og Hjemmets Tilgodehavender og andre indgaaede Beløb og foretager de paakrævede Udbetalinger.

Om større Anskaffelser og om Udgifter udenfor Budgettet forhandler han med Tilsynsraadet, hvis Samtykke er nødvendigt til Brug af Kredit over længere Tid og til Optagelse af Laan.

Forstanderen aflægger efter nærmere af Arbejds- og Socialministeriet fastsatte Regler Regnskab over Hjemmets Drift til Tilsynsraadet – Regnskabet underskrives af Forstanderen, revideres ved Tilsynsraadets Foranstaltning og forsynes med Paategning herom; Regnskabsoversigt indsendes af Tilsynsraadet med dettes Erklæring gennem Overinspektionen for Børneforsorgen til Arbejds- og Socialministeriet.

Skolehjemmets Regnskabsaar er Finansaaret.

Forstanderen udarbejder hvert Aar Beretning om Hjemmets Virksomhed i det forløbne Finansaar, hvilken Beretning af Tilsynsraadet indsendes til Overinspektionen for Børneforsorgen med de Bemærkninger, hvortil Tilsynsraadet maatte

finde Anledning, for derefter at forelægges Arbejds- og Socialministeriet.

§ 11.

Forstanderen udarbejder i god Tid Forslag til Budget for det følgende Finansaar i Overensstemmelse med § 8 i Regler om Plejepenge og Statstilskud af 1. April 1924 med senere Ændringer.

Tilsynsraadet afgiver Erklæring om Budgettet ved dettes Indsendelse til Overinspektionen.

§ 12.

De for Tilsynsraadet foreliggende Sager behandles enten skriftligt ved Cirkulation eller mundtligt ved Raadets Møder, der afholdes saa ofte fornødent gøres, dog mindst 4 Gange aarligt. Møderne sammenkaldes af Formanden; men 2 af de andre Medlemmer har Ret til at kræve Møde afholdt ved Henvendelse til Formanden. Forstanderen deltager, naar Tilsynsraadet ønsker dette, i Møderne. Over Tilsynsraadets Forhandlinger føres en Protokol. Formanden leder Forhandlingerne og paaser, at Raadets Beslutninger gennemføres. Om Sager, hvis Afgørelse ikke taaler Opsættelse, indtil en Beslutning af det samlede Tilsynsraad foreligger, tages Beslutning af Formanden paa Raadets Vegne; men Beslutningen bliver da senere at forelægge Tilsynsraadet til Godkendelse.

Raadets Beslutninger tages med simpel Stemmefflerhed, herunder Beslutninger om Afhændelse eller Pantsætning af den Hjemmet tilhørende faste Ejendom, Køb af ny Ejendom samt om Ændring af nærværende Vedtægt. I Tilfælde af Stemmehighed gør Formandens Stemme Udslaget. Tilsynsraadet er beslutningsdygtigt, naar $\frac{3}{4}$ af Medlemmerne er til Stede.

Skolehjemmet forpligtes ved Underskrift af mindst to af Tilsynsraadets Medlemmer.

Tilsynsraadet fastsætter iøvrigt sin Forretningsorden.

§ 13.

Tilsynsraadet kan ikke uden Arbejds- og Socialministeriets Samtykke afhænde, pantsætte eller udleje Hjemmets Ejendom eller lade den benytte paa anden Maade end som Skolehjem.

Ændring af nærværende Vedtægt kræver Godkendelse af Overinspektionen for Børneforsorgen. Godkendte Ændringer skal af Overinspektionen indberettes til Arbejds- og Socialministeriet.

Godhavn, den 15. December 1941.

A. P. Larsen.

J. I. Jørgensen.

Ebba Munck.

Laur. Nielsen.

Foranstaaende Vedtægt stadfæstes herved.

OVERINSPEKTIONEN FOR BØRNEFORSORGEN,

den 20. December 1941.

Oluf I. Skjerbæk.

Bøgh-Christensen.



Vægdekoration fra Gymnastiksalen (Arresø og Skoven)

TILSYNSRAAD OG PERSONALE

TILSYNSRAADET

Overlærer J. I. Jørgensen, Birkerød, Formand.

Gaardejer M. Justesen, Taagerup.

Fru Gaardejer C. Munck, Taagerup.

Vognmand L. Corneliussen, Tisvildeleje (valgt af det stedlige
Børneværnsudvalg).

SKOLEHJEMMETS PERSONALE

Forstander P. Henriksen og Hustru (Lærer fra Juni 1913, For-
stander fra Oktober 1923).

Seminarist J. Petersen, Førstelærer (siden April 1918) og Hustru,
Husfader og Husmoder paa Lærlingehjemmet.

Seminarist P. Løfberg, Lærer (Oktober 1919).

Seminarist Sv. Jensen, Lærer (Maj 1933).

Skræderlærer C. Petersen (Juli 1917).

Gartnerlærer T. Egestad (Februar 1919).

Smedelærer D. Lunk (August 1921)

Snedkerlærer J. P. Larsen (Oktober 1922).

Lærer og Medhjælper J. Lykkegaard (Maj 1938).

Landbrugsbestyrer Skovbjerg Kristensen (Maj 1939).

Linnedjomfru, Frk. B. Sørensen (Juni 1916).

Køkkenlærerinde, Frk. E. Olsen (November 1923).

Bogholderske, Frk. Grete Jensen (Brunsgaard) (April 1929).



TILSYNSRAADETS BERETNING

Ved Udsendelsen af nærværende Jubilæumsskrift for „Godhavn“ finder Tilsynsraadet Anledning til at understrege den rige Udvikling, Institutionen gennem Aarene har gennemgaaet til Gavn for de mange Unge, som her har faaet Sind og Evner formet saaledes, at de, naar de forlod Hjemmet, kunde indtage en nyttig Plads i Samfundet.

Mange forskellige Kræfter har her samvirket: Bevillingsmyndighed, Overinspektion, Tilsynsraad og Hjemmets daglige Ledere. Forstander Henriksen og Frue leder efter Tilsynsraadets Mening paa ypperlig Maade Hjemmet, saa den rette Kontakt mellem de forskellige Faktorer altid er til Stede. Men ogsaa Værkstedslederne, Havebrugs- og Landbrugslederen, Lærerne og øvrige Funktionærer yder hver paa sit Omraade udmærket Indsats, saa Hjemmet svarer til sit Formaal.

For dette bringer Tilsynsraadet sin bedste Tak, idet man udtrykker Haabet om, at „Godhavn“ ogsaa fremtidig maa faa Held til at øve en velsignelsesrig Gerning paa nationalt og kristeligt Grundlag.

FOR TILSYNSRAADET

J. I. Jørgensen.