



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



FAMILIEN PHILIPSEN I PILESTRÆDE

FORFÆDRE OG EFTERKOMMERE

VED

JOSEF FISCHER OG TH. HAUCH-FAUSBØLL

KJØBENHAVN 1920

MANUSKRIFT FOR SLÆGTEN
UDGIVET AF P. FR. RIST, BEKOSTET AF HOLGER PETERSENS FOND

TRYKT I 250 EKSEMPLARER I LANGKJÆRS BOGTRYKKERI
BILLEDERNE UDFØRT I B. MIDDELBOES REPRODUKTIONSANSTALT

Nr. 123

**ALLE SLÆGTENS NAVNE FINDES VED
EFTERSYN I BOGENS NAVNEREGISTER**

SLÆGTEBOG

1.—5. GENERATION

NATHAN MOSES.

(c. 1590—1675).

Det sidste Decennium af det 15de Aarhundrede betegner en Mærkepæl i Jødernes Historie. Medens Jøderne i Tyskland fra Kors-togenes Begyndelse (1096) stadig var udsat for haarde Forfølgelser og ved den sorte Døds Optræden i Europa (1348) endog for næsten fuld-stændig Tilintetgørelse, saa at de blot levede af Fyrsternes omskiftelige Naade og kun blev taalte som disses »Kammerknechte«, var Forholdene betydelig gunstigere for dem paa den pyrenæiske Halvø. Der sad Jøderne inde med høje Statsemployer, forvaltede Landenes Finansvæsen, frembragte betydelige Videnskabsmænd og Digtere og tog virksom Del i det nye videnskabelige Liv, der var vaagnet ved Studiet af de græske Filosoffer; men samtidig avlede deres Rigdom og Indflydelse et stærkt Had hos Gejstligheden, som ansaa Jødernes Stilling for at være i Strid med den kanoniske Lov; den opfanatiserede Befolkningen imod de jødiske Finansemployer, og Jødeforfølgelserne tog deres Begyndelse (1391). Efter at Landet var rensat for Araberne, blev Jøderne nu efterhaanden jaget ud af Spanien (1492) og Portugal (1498).

For Jøderne fulgte nu en langvarig Forfaldsperiode, deres Blomstringsperiode var afsluttet. Men Spanien og Portugal var dog kun tilsyneladende rensat for Jøder; mange Tusinder af dem foretrak Daaben fremfor at forlade det Land, som de i 700 Aar havde betragtet som deres eget. Disse tvangsdøbte Jøder — Maranner kaldtes de — fandt dog ikke den ventede Ro; Mistænksomhed, Misundelse og Angiverier om at de hemmelig dyrkede den jødiske Tro, hvilket ogsaa var Tilfældet hos mange af dem, bragte dem i Inkquisitionens Hænder, og de endte deres Liv under Tortur eller paa Baalet. Da Nederlandene havde afkastet Spaniens Aag (1572), og Wilhelm af Oranien havde lovet at banlyse al Religionstvang, haabede de forfulgte Jøder endelig her at kunne finde et Tilflugtssted, hvor de frit kunde leve i Troskab mod deres oprindelige Tro.

1. *Generation.* Først enkeltvis, senere i større Mængde drog de over Emden til Amsterdam, grundlagde Menigheden dér og kaldte sig efter det Land, i hvilket de sidst havde opholdt sig: »*Portugisere*«. Ved deres højere Kultur har de stedse følt sig hævet over de af deres Trosfæller, der var indvandrede fra Polen og Tyskland, de saakaldte »*tyske Jøder*«, og de bibeholdt ogsaa i Synagogen den Ritus, som de havde brugt i deres Hjemland, og som var noget forskellig fra de tyske Jøders.

Allerede i Slutningen af det 16. Aarhundrede træffes enkelte Portugiserjøder i Hamborg, hvor de dog først 1612 blev retslig anerkendte af Senatet. Altona var paa den Tid kun en Flække, der hørte under Greven af Schauenburg, og det var vel for at fremme Stedets Opkomst, at han 1584 gav fire tyske Jøder Tilladelse til at nedsætte sig i Altona og Ottensen og drive Handel med Hamborg, imod at de hver betalte 6 Thaler aarlig. Disse *højtyske* Jøder var ikke saa ansete som de *portugisiske*; dels stod de paa et lavere Kulturtrin, dels drev de deres Handelsforretninger i langt mindre Stil; men de kom ogsaa fra Polen, Lithauen og de tyske Stæder, hvor de hidtil havde levet under meget fortrykte Forhold.

Blandt de Jøder, der først kom til Altona, var der ogsaa en vis *Nathan*, som den 4. Maj 1612 fik Beskyttelsesbrev af Grev *Ernst af Schauenburg*. Denne *Nathan* maa antages at være den her omhandlede Slægts Stamfader: *Nathan Moses*; thi hverken »Erindringsbogen for Menighederne i Hamborg og Altona« eller andre Kilder fra det 17. Aarhundrede kender nogen anden af Navnet *Nathan*, der tidligere har haft Ophold i Altona. Da han først døde 1675, maa han 1612 have været en ung Mand, et Par og tyve Aar gammel. Ifølge »Erindringsbogen« kom han fra en By i Ost-Friesland ved Navn *Norden*, hvor der fandtes Jøder i det 16de Aarhundrede. Hermed stemmer det, at *Nathan Moses* senere betegnes som en af Altona-Jødemeninghedens Grundlæggere. Da Jøderne her d. 21. Maj 1622 fik deres Privilegier konfirmerede af *Greven af Schauenburg*, bestod Menigheden af 30 Medlemmer og derimellem en Rabbi, en Forsanger og en Skolelærer, og i November 1640, da den sidste *Greve af Schauenburg* døde, skyndte Kong *Christian IV* sig at tage hans Lande i Besiddelse, konfirmerede 1641 Altona-Jødernes Privilegier og tog dem alle under sin Beskyttelse, imod at hver Familie aarlig betalte 5 Rdlr. i Beskyttelsespenge (*Schutzjuden*). I henved 300 Aar har altsaa denne Slægt staaet under den danske Konge og Krone.

Nathan Moses har aabenbart været en dygtig Mand, der erhvervede sig Velstand og vandt Anseelse hos sine Trosfæller, saa at han blev en af Menighedens »Ældste«. 1656 kom Rabbineren *David Posner* som Flygtning fra Polen til Hamborg, og han fortæller i sin Autobiografi, hvorledes Forstanderen *Nathan Moses* optog ham i sit Hjem og overtalte ham til at blive hos sig, indtil Forholdene havde bedret sig i Polen. — Som en af de Ældste underskrev *Nathan Moses* selvanden Købekontrakten ved Kirkegaardens Udvidelse i Altona i Aaret 1668 og 1672 ved Købet af et Grundstykke til Bygningen af Synagogen. Omtrent hundrede Aar efter hans Død omtaler *Jacob Emden* ham og Sønnen *Moses*. Han betegner Sønnen som den meget rige *Moses Nathan*, som har grundlagt Menigheden i Altona, og han fortæller, at de var svært rige Folk og desuden lærde, vise og gudfrygtige Mænd, — men ved en Rabbiners Skyld blev de fuldstændig ruinerede. Da imidlertid denne Rabbiner først kom til Altona syv Aar efter *Moses Nathans* Død 1708, kan Beretningen om, at han ruinerede dem, dog ikke passe. Men der tænkes muligvis paa *Moses Nathans* Slægt, der var bedst kendt under Navnet *Nathan*. Det vides, at *Moses Nathan* 1689 gav sin Datter 3000 Rdlr. i danske Kroner i Medgift, da hun blev gift med *Marcus, Glückel von Hamels* Søn, og at denne fik 2000 Rdlr. og frit Hus i to Aar af sin Familie.

Nathan Moses døde som en gammel Mand d. 10. November 1675. Den hebraiske Indskrift paa hans endnu bevarede Ligsten i Altona kan — fraset et Par Linier — tydes saaledes:

»Han drog ind til sit Hvilested gammel, højtbedaget og mæt af Dage. Han stod fast og sikker paa sin Plads og var udstyret med herlige Egenskaber. Han var et lysende Exempel som Menighedens Fører og Leder, lige til han drog



NATHAN MOSES.
c. 1590—1675.

1. Generation.

hjem for at nyde Frugten af sine Gerninger. »Juda« var modig som en Løve og »Nathan« var som en Profet, som »Moses« var han trofast til at udbrede Læren om Gud — — — — — Det var den fremragende Vismand, højtbedaget og højlærd, den Herre *Juda Nathan*, Søn af *Moses*. Den Frommes Minde bliver til Velsignelse. Han døde Søndag d. 21. Marcheschvan i Aaret (5)436 efter Verdens Skabelse. Gid hans Sjæl maa blive optaget i de Leven-

des Kreds og finde Hvile i Edens Have sammen med de fromme Hedengangnes Sjæle. Amen!«



NATHAN MOSES'S I. HUSTRU HADASSA.
11. Nov. 1656.

Naar han ved denne Lejlighed, som ved flere andre, foruden med *Nathan* ogsaa betegnes med Fornavnet *Juda*, maa Forklaringen søges i en særlig jødisk Skik: han blev i sine senere Aar ramt af en Sygdom, og under Bønnerne om hans Helbredelse fik han tillagt Navnet *Juda*, som han beholdt Resten af sit Liv.

Nathan Moses var to Gange gift. Hans første Hustru *Hadassa* var Datter af den lærde *Samuel Hildesheim* og døde den 11. November 1656. Hendes Ligsten, der er vel bevaret, bærer følgende hebraiske Indskrift:

»Denne Mindesten er sat over den fornemme Kvindes Grav, hvis Pris lød i hele Israels Menighed, den velbyrdige Fru *Hadassa*, Datter af den højlærde *Samuel Hildesheim*. Hun var gift med Menighedens Ældste og Forstander, Herre *Nathan*, Søn af *Moses* — velsignet være hans Minde —. Hun døde Sabbathdagen og blev begravet Søndag d. 25. Cheschvan (5)417. Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de Levendes Kreds sammen med alle de fromme Mænd og Kvinder. Amen!«

Efter hendes Død giftede *Nathan Moses* sig med *Jente*, Datter af For-

standeren *Klonemos*. Hun døde d. 18. Januar 1683. Hendes Ligsten er *1. Generation*. bevaret og kan tydes saaledes:

»Hvile og Ro fandt den alderstegne Kvinde, som trofast hang ved sin Skaber, Sjælen fløj højt over Ørnen til Herrens høje Sale for dér evigt og altid at være knyttet til sin mægtige Oprindelse. Hun besad Tro, Visdom og Klogskab — — — — til Pris, Berømmelse og Forherligelse af den vakre Kvinde, sin Mands Krone, den velbyrdige *Jente*, den vidtberømte, som var Datter af Forstanderen, den højlærde *Klonemos* — velsignet være hans Minde — og Hustru til den højlærde *Juda Nathan* — velsignet være hans Minde. Hun døde d. 22. Tewes (5)443. Gid hendes Sjæl maa blive optaget i de Levendes Kredsl!»

Af *Nathan Moses's* Børn kendes foruden den nævnte *Moses Nathan*, der var Forstander for Menigheden i Hamborg og døde 1708, *Magnus Nathan*, der ogsaa deltog i Menighedens Styrelse og hvis Navn hyppigt findes i dennes Forhandlingsprotokoller for Aarene 1683—1690, bl. a. om en Paaligning af Extraskat paa 750 Rdlr. til Hjælp for de jødiske Fanger i Ofen. Han var 1654 blandt de 18 tyske Jøder, der stod i Tjeneste hos Portugiserjøderne i Hamborg, hvorfra de tyske Jøder paa dette Tidspunkt ellers var fordrevet. Han døde 1709 og blev begravet i Altona. Blandt *Nathan Moses's* øvrige Sønner var *Joseph Nathan*, der døde ugift 1670, *Isachar Behrend Nathan*, død 1741, 83 Aar gammel, samt endelig *Aron Nathan*, som nedenfor skal nærmere omtales.



NATHAN MOSES'S 2. HUSTRU JENTE.
18. Jan. 1683.

ARON NATHAN.

(c. 1650—1697).

Aron Nathan, Søn af Forstanderen for de højtyske Jøder i Hamborg *Nathan Moses* og hans første Hustru *Hadassa Samuel*, maa være født omtrent 1650. Der vides kun meget lidt om hans Liv. Han nævnes første Gang 1676 i Altona-Menighedens Medlemsprotokol i Hamborg som »*Aron*, Søn af den højlærde *Nathan*«, og betaler 11 Mark i Indtrædelsespenge ved sit Giftermaal. Det var altsaa 6 Maaneder efter sin Faders Død, at han selv stiftede Familie. Hans Konto blev fra nu af og til December 1696 hvert Halvaar debiteret med et Beløb fra 14 til 25 Mark, men han var meget uregelmæssig med Betalingen; det ejendommelige er, at der er Aar, da han ikke betaler nogetsomhelst, og andre, da han flere Gange præsterer Betaling, f. Ex. 1688, da han betaler fire Gange. Hans Gæld til Menigheden var 1692 løbet op til 192 Mark og 15 Skilling, men fra 1694 betaler han regelmæssigt de Beløb, der paalignes ham, samt Afdrag paa Gælden.

Man tør maaske heraf slutte, at *Aron Nathan* i en Række Aar indtil 1694 har været bosat udenfor Altona. Hermed stemmer det ogsaa godt, at hans Hustru var fra Glückstadt, og at han selv maa have gaaet under Tilnavnet *Cleve*. Dette Navn tillægges ganske vist paa hans Gravsten hans Fader, men da denne selv aldrig vides at have baaret Navnet, og da det ogsaa tillægges hans Datter, *David Rintels* nedennævnte Hustru, tør vi slutte, at *Aron Nathan* selv har haft dette Tilnavn, og at han i de Aar han var borte fra Altona enten har opholdt sig i Glückstadt hos sin Svigerfader eller i Cleve i Rhineggen.

Aron Nathan giftede sig altsaa 1676 med *Esther Ruben Henriques*, en Datter af *Ruben Henriques*, der hørte til den portugisiske Menighed i Glückstadt, hvor han 1646 havde taget Borgerskab, og hvor allerede hans Fader, *Moses Henriques*, havde boet og som muligvis var identisk med den *Cornelius Jansen*, der den 12. Maj 1623 havde faaet

Beskyttelsesbrev og været en af de første jødiske Nybyggere i den 2. Generation. af Kong Christian IV anlagte By. Da der i social Henseende var stor Afstand mellem de højtske og de portugisiske Jøder, var det omtalte Giftermaal et yderligere Bevis paa den ansete Stilling, *Nathan Moses's* Slægt indtog.

I dette Ægteskab vides sikkert at være født følgende 3 Børn: *Fridericca*, der 1709 ægtede *Ephraim Jacob Horneburg, Bele* (død 1760), der blev gift med *Moses Valentin* i *Fredericia*, og *Moses Aron Nathan* (1690—1744), der kom til Nakskov.

Antagelig var *Prive Aron Cleve* (død 1757), der blev gift med *David Rintel* i Altona, ogsaa en Datter af *Aron Nathan*.

Af den nævnte Medlemsfortegnelse ses, at *Aron Nathan* betaler sin sidste Skat i December 1696, Halvaars-Skatten bliver saa paalignet hans Enke i August 1697 tilligemed 2 Mark for Mandens Begravelse. *Aron Nathan* afgik nemlig ved Døden d. 17. Marts 1697, og hans Gravsten findes endnu paa Kirkegaarden i Altona med følgende Indskrift:



ARON NATHAN.
c. 1650—1697.

»Herunder hviler den Mand, der handlede i Sandhed og Trofasthed alle sine Dage, og som af alle roses for sin Redelighed. Han var den første og sidste i Gudshuset, og han øvede Godgørenhed, indtil han steg op i det Høje. Den velbyrdige Herre *Ahron*, Søn af den velbyrdige Forstander og Menigheds Ældste, den højlerde *Nathan Cleve* — den Frommes Minde være til Velsignelse — døde Tirsdag den 25. Adar og blev begravet Onsdag den 26. i Aaret (5)457. Gid hans Sjæl maa blive optaget i de Levendes Kreds.«

Ved hans Død var hans Gæld til Menigheden kun 115 M. 9¹/₄ Sk., hvoraf Enken allerede inden August s. A. betalte 77 Mk. 8¹/₂ Sk., saa hun har rimeligvis haft gode Kaar. Men hun giftede sig paany med sin

2. *Generation.* Fætter, der var en gammel Mand, født 1635, ved Navn *Moses Josua Henriques*, og som 1694 havde mistet sin første Hustru *Chawa Pallache* (f. 1627). Til hans velstaaende Hus i Glückstadt førte hun nu sine to mindste Børn *Moses Aron Nathan* og *Bele Aron Nathan*, der opdroges sammen med hans Børn af første Ægteskab, og dette var Grunden til, at *Moses Aron Nathans* Børn senere gjorde Krav paa de portugisiske Jøders Privilegier, skøndt de kun paa Spindesiden hørte til denne »Nation«^{*)}, og at de antog den portugisiske Bedstemoders Pigenavn *Henriques*.

Moses Josua Henriques indtog paa den Tid en ledende Stilling i Glückstadt. Han var ikke alene den 17. Januar 1682 bleven udnævnt til kgl. Faktor, men var desuden Kommissær for det vestindiske og guineiske Kompagni og Deputeret for den portugisiske Nation i Glückstadt, hvor han drev Skibsrederi og en betydelig Handelsvirksomhed. Han foretog Forretningsrejser til Udlandet, især Tyskland og Holland, og at han, ligesom Storkøbmændene i Hamborg, har ført et stort Hus, kan sluttes af, at han holdt Neger-Tjener, om hvilken han iøvrigt kom i Strid med Stamfaderen for den danske Slægt *Richelieu*, Oberst *Richelieu*, der havde frataget ham »Morianen«, men som dog atter maatte aflevere ham til *Henriques* paa den Betingelse, at denne ikke maatte hindre Negeren i at lade sig døbe og endnu mindre søge at drage ham over til den jødiske Tro.

Moses Josua Henriques døde i Glückstadt 1716; om hans Hustru *Esther Henriques's* Død vides intet.

Da *Esther Henriques*, *Moses Aron Nathans* Moder, vilde sikre sig imod, at Børnenes Beskyttelsesrettigheder i Altona gik tabt efter Mandens Død 1697, var hun ogsaa efter den Tid vedblevet at være Medlem af Menigheden og *Arons*, »Søn af den højlerde *Nathans*«, Konto blev hvert Aar debiteret med et mindre Beløb. Svigersønnen *Ephraim Horneburg* har ved sit Giftermaal 1709 med *Arons* Datter *Friderica* betalt 60 Mark som Afdrag, ligesom Sønnen *Moses Aron Nathan* ved sit Giftermaal 1712 har maattet betale et lignende Beløb. Ved hans Indtræden som betalende Medlem blev Faderens Konto 1712 sluttet uden at være udlignet.

*) I en Erklæring over en Klage fra en Portugiser-Jøde, som blev gift med en Dame af den tyske Menighed, skriver 1829 den højtyske Menigheds Forstandere: »I Almindelighed gælder den Regel i Altona, at man maa regnes til den Menighed, af hvis Midte man har taget sin Hustru.«

MOSES ARON NATHAN (MAUSCHE NASCHE).

(c. 1690—1744).

Moses Aron Nathan, Søn af *Aron Nathan (Cleve)*, var født i Altona omtrent 1690. Hans Slægt hørte, som ovenfor er meddelt, til de rigeste og fornemste højtyske Jøder. Efter Faderens tidlige Død (1697) og Moderens andet Giftermaal blev han opdraget i sin ansete Stiffaders Hjem i Glückstadt og nød den gode Undervisning, som altid blev de portugisiske Jøder til Del. Det ses da ogsaa, at han baade kunde skrive Tysk og Dansk, medens Flertallet af hans samtidige Trosfæller som Regel kun var i Stand til med hebraiske Bogstaver at tegne deres Navn. Sandsynligvis har han faaet sin handelskyndige Uddannelse i Glückstadt og Hamborg, men iøvrigt vides der intet om hans Liv før 1711, da han vel var en Snes Aar gammel og hans tilkommende Svigerfader *Isac Cantor*, Tobaksspinder og Handelsmand i Nakskov, den 24. Marts indgav en Ansøgning for ham til Kongen om, at han maatte bosætte sig i denne By. Efter at Kancelliet havde anbefalet Andragendet ved at henstille, at *Cantor* var »en gammel Skatteborger her i Riget, som i saa mange Aar upaaklagelig har handlet og vandlet, og Svigersønnen en Altonaer-Jøde, som allerede tilforn er under Hans Kongl. Majts allernaadigste Schutz og Protection«, bevilgede Kongen Ansøgningen, og 8. Maj 1711 udgik følgende Kongebrev:

»F. 4.

G. A. V. at Vi efter *Isaach Kander* Jøde, Indvaaner udj vor Kiøbsted Naschov, hans allerunderd. ansøgning og begiering allernaadigst have bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at hans tilkommende Sviger-Søn *Moses Aron Nathan* maa sig med sin familie udj bemelte vor Kiøbsted Naschov nedsette, og der sammesteds sin handel og næring lige ved andre Jøder bruge, naar hand derimod svarer til ald borgerlig og byens tyng, saavit hannem proportionaliter kand tilkomme, og paa behørigे Stæder rigtigen

3. *Generation.* erlegge voris Told, consumption og anden rettighed af hvis hand i saa maa-der handler med.

Forbydendes etc.

Jægersborg, d. 8. Maji A° 1711.«

Den jødiske Koloni i Nakskov var paa den Tid ikke særlig gammel eller særlig stor; det var jo endnu ikke en Menneskealder siden, at den første Jøde 1673 havde faaet Tilladelse til at bosætte sig i selve Kongeriget, og slige Tilladelser var i det 17. Aarhundrede kun sparsomt uddelte. Fra det følgende Aar, 1674, skriver sig de to første Bevillinger for Jøder til at nedsætte sig i danske Provinsbyer, nemlig i Ribe og i Nakskov.

Til denne By kom en Altonaer-Jøde ved Navn *Jacob Sostmann* med sin Familie, men da han var død 1680, blev det nægtet hans Kompagnon, der vistnok ogsaa var hans Svoger, *Abraham Mejer Polach*, at fortsætte det Tobaksspinderi, som *Sostmann* havde anlagt. Først 1683 nedsatte et Medlem af den i Slutningen af det 17de Aarhundrede i Danmark ret udbredte og, som det synes, indflydelsesrige *Cantor-Slægt* sig i Nakskov.

Af de 30 Bevillinger til Bosættelse i Kongeriget, der blev givet til Jøder før 1700, tilfaldt ikke mindre end 6 Familien *Cantor*, der vistnok havde lagt Grunden til sin Indflydelse ved, at det første Medlem af Familien, som opholdt sig her, var gaaet over til Kristendommen, hvilket i det 17de Aarhundrede var en Begivenhed af Rang, der blev fejret under stort Tilløb og Hoffets Nærværelse i Kirken. Denne døbte Jøde *Friderich Christian Cantor* synes ogsaa at have staaet Hoffet nær, da han foretager Handelsforretninger for kongelige Personer, ja, han fik endog Officersrang som Kornet i den kgl. Livgarde, rimeligvis i Hestegarden, da han i en Række Aar synes særlig at have givet sig af med Hestehandel. I 1670 fik han Bevilling til at anlægge et Tobaksspinderi i Kjøbenhavn, hvilket paa Grund af Hærens store Tobaksforbrug dengang var en lønnende Forretning. Da han 1675 fik dette Privilegium udvidet til ogsaa at omfatte Flensborg og »andre bekvemme Steder i vore Riger og Lande«, benyttede han ogsaa den efter *Sostmanns* Død indtraadte Stilstand i Tobaksfabrikationen i Nakskov til 1683 at sende sin Søstersøn *Isac Cantor* med Arbejdere og Folk til Nakskov for dér at indrette et Tobaksspinderi. Fra nu af og til sin Død forblev *Isac Cantor* i Nakskov, hvor han drev sin Forretning i Kompagni med en *Levin Samuel*, der var født i Altona, saavelsom hans Familie i flere Led, og rimeligvis har været hans Svoger, da *Cantors* Hustru hed *Sara Sa-*

muel. De tog Borgerskab 1692 og fortsatte deres Kompagniskab til 1710. 3. *Generation.* Deres Forretning har til Tider været ret omfattende.

Foruden disse to Jøder var der paa den Tid, da *Moses Aron Nathan* kom til Nakskov 1711, endnu to andre, nemlig *Levin Samuels* Svingersøn *Lazarus Magnus Gabriel*, der havde taget Borgerskab 1708, men som flyttede til Kjøbenhavn 1726, og *Abraham Moses Levi*, der 1713 var bleven gift med en Enke efter *Isac Cantors* Broder *Hartvig Cantor*, der havde været Slagter i Nakskov og var død 1708. Hele denne lille Jødekoloni var saaledes én Familie, men om Forholdet imellem dens Medlemmer altid har været saa godt, er vel et Spørgsmaal, thi Konkurrencen gjorde sig selvfølgelig tidt gældende; saaledes vidner *Lazarus Magnus* 1709, »at han ingen Omgængelse havde haft i Huset [hos *Hartvig Cantors*] siden de begyndte at handle med Tobak«.

I Juli 1712 stod da *Moses Aron Nathans* Bryllup med *Isac Cantors* Datter *Esther*, og i Forsommeren 1713 aflagde han sin Borger-Ed paa Nakskov Raadstue paa jødisk Maner: staaende for Retten med bedækket Hoved og med Haanden paa de ti Guds Bud i den hebraiske Bibel. I Modsætning til adskillige andre af sine Trosfæller har han saaledes haft sin Bosættelses-Tilladelse i Orden, før han kom til Byen. Allerede Aaret efter betaler han i Krigsstyr 12 Rdlr., medens de andre Jøder betaler 4 til 40 Rdlr., og han synes saaledes strax at være kommen godt i Gang. Den vigtigste Forretningsgade i Nakskov var paa den Tid *Søndergade*, hvor de fleste Købmandsgaarde laa. Gaden førte fra Maribo Landevej lige til Nakskov Torv og var saaledes Hovedfærdselsaaren for Landboerne, naar de søgte til Byen. Her havde *Isac Cantor* sin Gaard, og her slog ogsaa *Moses Nathan* sig ned, idet han dog foreløbig nøjedes med at leje *Annike Tollis* Hus.

Allerede i Februar 1716 mistede han sin Hustru, der døde i Barselseng med Tvillingerne *Ruben* og *Bendix* (den sidste død som spæd) og desuden efterlod ham en lille Søn *Aron*, der var født 1714. Dette Dødsfald maa vel have været *Moses Nathan* en stor Sorg, thi uagtet det maa have været ham magtpaaliggende at finde en Støtte i Hjemmet og en anden Moder for sine smaa Drengene, giftede han sig først igen i Juni 1718. Brylluppet stod i Altona, hvor hans Svigerfader *Hertz Bendix* hørte til Menighedens Forstanderskab. *Moses Nathans* anden Hustru hed *Rachel*.

To Aar efter — 11. Juni 1720 — blev *Moses Nathan* Grundejer i Nakskov, da han købte *Henrik Frobøes* Gaard paa Torvet »med til-

3. *Generation.* liggende Herlighed, bestaaende af bygt og u-bygt, Jærnkakkelovn udi Stuen, Reoler udi Kramboden med Tilbehør, Laas og Lukkelse samt hvad nagelfast findes, Gaardsrum med Ud- og Indkørsel fra Stranden, ja og al sin Indfredning*), samt Køkken og Rendestensvandløb derudaf ind i Sv. Johannes Nielsens Gaard«. Ejendommen skulde *Moses Nathan* betale ved at indfri to af Frobøes Obligationer, hver paa 200 Rdlr. Gaarden strakte sig altsaa lige fra Torvet ned til Stranden ligesom flere andre af de store Købmandsgaarde paa Torvet og i Søndergade, der ogsaa laa med Gavlene mod Gaden. At det har været en middelstor Gaard kan ses af en Skat efter Antal af Fag, som Magistraten nogle Aar efter paalignede Borgerne til Anskaffelse af en ny Brand-sprøjte: Fagenes Antal udgjorde 7 dobbelte og 19 enkelte. Det er den nuværende Ejendom Nr. 7 paa Torvet, der er Tale om, som maa have været en af Byens bedste Gaarde, thi da Kong *Frederik den Femte* bærede Byen med sit Besøg 1750, havde han her sit Logis og gav et Taffel for Byens Honoratiores. Til Minde om denne Begivenhed findes der endnu i Gaarden et Bræt med følgende Indskrift:

1750 Benaadede H. K. Mayest. Fr. V dette Hus
og var d. 20. 21. 22. Junii her hans Forgemach.

Det var dog ikke *Moses Nathan*, som dengang var Kongens Vært, thi han havde allerede d. 24. Juli 1732 solgt Ejendommen til Tobaks-spinder *Peder Knudsen* for 500 Rdlr. samtidig med at han havde faaet Skøde paa Handelsmand *Peder Tops* Gaard paa Torvet, nuværende Nr. 2. For denne Ejendom betalte han 420 Rdlr. og udstedte desuden en 1. Prioritets Obligation paa 300 Rdlr. til *Henrik Frederiksen* i Ræ-vise. Gaarden har i sin nuværende Stand ingen Interesse, men har i Butikslokalet en Disk, hvis Forside er et gammelt Pulpitur fra Nak-skov Kirke.

Moses Nathan var altsaa i de forløbne Aar gaet frem i Velstand, hans Forretning øgedes stadigt, og han maa regnes for en velstillet Mand. Hans Brandstyr 1730 til 1731 forhøjes fra 7 til 9 Rdlr. »formedelst han tiltager udi Næring«.

Derimod var det gaet meget tilbage for hans første Svigerfader *Isac Cantor*. Allerede Aaret efter hans Datters Død klager han over, at han ikke kan betale Kopskat og Krigsstyr, henholdsvis 19 og 25 Rdlr., »med mindre Dynen han ligger paa skal springe, som dog ikke er hans

*) Indhegning.

egen«, og Magistraten bekræfter hans Udsagn og anbefaler ham til 3. *Generation*. Moderation hos Amtmanden, »thi Manden er nu i fattig Tilstand, som enhver er bekendt«. 1719 skriver Borgmester og Raad til Rentekammeret, hvorledes de skal forholde sig med *Abraham Moses's [Levi], Rabbi Jødes og Isac Cantors* Krigsstyr, da de to første har forladt Byen, og den sidste »er ganske forarmet og ejer intet formedelst mange Kreditorer og har ingen Næring«. Han maatte endogsaa vandre i Gældsfængsel. Heller ikke hans tidligere Kompagnon, *Levin Samuel*, var det gaaet bedre, da hans Enke Aaret efter hans Død 1718 maatte fragaa Arv og Gæld efter ham. Men da *Isac Cantor* døde d. 23. April 1722, fortsatte hans Enke, *Zipper*, Handelen med Tobak, og *Moses Nathan* vedblev at staa i godt Forhold til Svigermoderen, ja købte sammen med hende omtrent samtidig med sit Køb af den anden Gaard paa Torvet salig *Hans Rogers* Hjørnegaard sammesteds ved Auktion for 278 Rdlr. Paa Auktionsskødet benævnes han som »den velfornemme Kiøb- og Handelsmand *Sieur Moses Aron Nathan*« — en for en Jøde paa den Tid usædvanlig Tiltale, der kun kan tyde paa hans Anseelse i Byen. Den omtalte Ejendom paa Hjørnet af Præstestrædet, den nuværende Nr. 8, stod endnu for en halv Snes Aar siden som en køn Bindingsværks Bygning med rig Billedudskæring baade paa Gavl og Façade, men er nu helt moderniseret.

Moses Nathans Forretning har nærmest været en gammeldags blandet Købmandshandel, hvor Kunderne fra Landet kunde forsyne sig i enhver Retning. I et Møde 1735 mellem Byens Magistrat og Borgere blev det opgivet, at der i Nakskov var 6 privilegerede Jøder, »hvoraf de trende *Moses Nathan, Isach Levin og Esaias (o: Josias) Kantor* haver aabne Boder, de andre trende ernære dem med lidet smaa Schacherie og søger Landet«. *Moses Nathan* nævnes ogsaa 1738 sammen med to andre af disse Jøder blandt dem, »der førte Regnskabsbøger«, men om hans Handelsforretninger vides iøvrigt kun lidet. Foruden sin Tobaksforretning kan det ses, at han har gjort Forretninger med Salt, Vox m. m., men hans Detailhandel med Isenkram og især med Manufakturvarer »fra aaben Bod« har vistnok været det vigtigste. Ganske vist erklærede han 1740 ligesom alle Byens andre Købmænd, da de i Følge et Reskript skulde angive, hvor meget Klæde og af hvilken Sort de ønskede fra det kgl. Manufaktur, at de ikke handlede med Klæde »uden med noget groft, siden der af fint ikke findes noget Aftræk [o: Afsætning], saasom enhver forsyner sig selv baade indenbys og uden-

3. *Generation.* bys, være sig Præster, Proprietærer og Forvaltere, men hvorfra samme erholdes véd de ikke«. Dette kan man imidlertid ikke tillægge megen Betydning, da Kræmmerne paa alle Maader søgte at undgaa at forsyne sig med indenlandske Fabrikata.

Fra denne Branche af *Moses Nathans* Virksomhed er der tilfældigvis bevaret nogle Regninger, af hvilke den første lyder saaledes:

»Hillebrand Søfrensen bekommet til Byesvendens Kiol:

2 ¹ / ₂ al: fien blaargarns Læret à 10 Sk. er: 1 Mk. 9 Sk.	
1 ¹ / ₂ allen dvelch à 12 Sk.	1 Mk. 2 Sk.
1 qvint blaa silche	6 Sk.
1 lod graat traad	4 Sk.
	<hr/>
	er 3 Mk. 5 Sk.

Samme 3 Mk. 5 Sk. er mig betalt hvorfor under egen haand qviterer. Nachschov d. 9. Decemb^r 1734.

Moses Aron Nahtan.«

I Slutningen af 1724 kom *Moses Nathan* i Strid med Handskemagerlauget, fordi han solgte Handsker i Butik, og Lauget, som i det hele taget synes at have et godt Øje til Jøderne, indstævned ham for Retten. Den ret langvarige Proces endte med følgende Dom:

»Den Undskyldning, *Moses Aron* Jøde gør udi sit indgivne Indlæg under Dato 25. Febr. sidstafvigte, at han ikke havde vidst, at Kræmmerne ikke maatte sælge Handsker, ja endog, det ej hannem nogen Tid har været forbuden, kan ham ikke stort befri, saasom en Borger, der udi nogle Aar her har bygget og boet, jo nok vidste bedre, at han ikke en Haandværks-Mand sit Brød betage skulde, fornemmelig udi de Haandværker, hvor Laug stiftet er; det er og bevist, at han falholdet har Handsker, som ikke her i Riget er gjorte, tvertimod Handskemagernes forundte Laugsartikler og Politie Instructionens 9. Capit. 5. Art., thi *kjendes derfor Moses Aron Jøde for denne sin Formastelse imod Handskemagerlauget med slige Handsker at falholde*, som ustemplet efter Artiklerne befunden er, nemlig 9 Par Handsker til Konfiskation, som til Lauget henfalder, og Processens Omkostninger ophæves paa begge Sider formedelst Jøden *Moses Aron* belover udi sit Indlæg, at han ej herefterdags Handskemagerne noget Indpas ved Handsker at sælge vil tilføje«.

»Parterne, som anhørte Dommen, var dermed fornøjet«, og saaledes endte da denne lille Borgerkrig, som nær havde ført en anden med sig, thi da Parterne den 3. Marts gik ned ad Raadstuetrappen, skal *Jørgen Handskemager* i Kattesundet have stødt til *Moses Nathan*, der gik

foran ham, og *Anders Handskemager* saa da, at *Moses* truede *Jørgen* 3. Generation. og hørte ham sige: »Jeg skal ikke slippe Dig, om det skal koste mig 100 Dlr.«, men den nys afsagte Dom synes at have slaaet koldt Vand i Blodet paa de krigerske Borgere, saa der kom ikke mere ud af den Sag.

Blandt Jødernes vigtigste Næringsveje paa den Tid var Udlaan af Penge og Handel med Juveler og Guld- og Sølvsaager; ogsaa *Moses Nathan* drev disse Forretninger, ligesom han af og til var Kommissio-nær for sine Trosfæller i Hovedstaden. Der kan meddeles flere Exemp-ler paa, at den Art Forretninger var ret vanskelige og gav Anledning til, at *Moses Nathan* tidt maatte optræde som Vidne paa Bytinget. Til Hjælp ved alle disse mangeartede Forretninger som Ejendomsbesidder osv. maatte han jo holde nogle Folk, og disse var som oftest hans egne eller hans Hustrus Slægtninge. Saaledes har hans Stedfaders Søn *Aron Moses Henriques* været i Lære hos ham, desuden har hans Hustrus tre Brødre *Joseph*, *Isac* og *Bendix Hertz*, der senere blev hans Sviger-søn, været hans Medhjælpere, og efterhaanden som Forretningen voxede og udvidede sig, blev hans mange Sønner opdragne i hans Virksomhed og lærte tidlig at bistaa deres Fader.

I Tidsrummet mellem 1725 og 1734 var det desuden forbudt Jøderne at holde kristne Tjenestefolk, med mindre Pigerne var over 50 og Kar-lene over 30 Aar gamle. Følgen deraf var, at der kom en stor Del Jø-der hertil fra Udlandet, som uden Lejdebrev tog Tjeneste hos de her boende Jøder. Ogsaa tidligere havde det været almindeligt, at slige fremmede Jøder opholdt sig her, især under Paaskud af at de hørte til vedkommende Familier, hvad iøvrigt ogsaa ofte var Tilfældet. Mod disse fremmede Jøder blev der ført en stadig Kamp af Magistraten og Borgerne i Byerne, der under deres strænge og snævre Laugsforhold var fjendtlige mod enhver Konkurrence. Men ogsaa Jøderne selv op-traadte undertiden som Angivere. Saaledes klager Jøden *Simon Sam-son Køtten* 1719 til Borgmester og Raad i Nakskov over 3 Jøder, som gør ham Skade ved deres Forprang ved at handle baade med Guld- og Sølvspecier og Dukater og andre Varer, nemlig: *Levin Spanier*, som opholder sig hos *Isac Cantor*, *Bendix Levi* hos *Moses Aron* og *Jacob* hos en Borger *Jens Andersen*. *Cantor* erklærer, at *Levin Spanier* er et Jødebarn fra Altona og forlovet med hans Datter og kun har hand-let for ham og hjulpet ham. *Aron Moses* svarer for sin Broder [o: Stif-broder] *Moses Arent*, at *Bendix Moses Levi* er deres Svoger og for 8 Dage siden rejst til Hamborg med *Moses Arent*.

3. *Generation.*

Naar man ser bort fra Købmændene, der af Brødnid gjorde sig megen Umage for at lægge Jøderne Hindringer i Vejen og stadig løb til Myndighederne med deres Klager over de »mange« Jøder, — der boede 1719 kun 5 Familier i Byen, — maa man sige, at Jøderne i Almindelighed levede i god Forstaaelse med Byens Befolkning, særlig med de mere dannede Klasser, som de havde mange Pengeforretninger med.

At Pøbelen af og til forløb sig, var jo noget andet, men Jøderne lod det ved saadan Lejlighed ikke mangle paa passende Svar paa Tiltale. Et Exempel herpaa er følgende Sag:

En Tjenestepige *Sidsel Hansdatter* anlagde 1741 en Sag mod *Moses Nathans* Svigerson *Bendix Hertz*, i hvilken baade *Moses Nathan* selv, Datteren *Bele*, hendes to Brødre *Aron* og *Moses* og hendes Svoger *Joseph Hertz* samt dennes Hustru *Sara* var indstævned.

Sidsel Hansdatter havde en Vinteraften Kl. 7 faaet Lov af sin Madmoder Skipper *Niels Jensen Jydes* Hustru *Maren Pedersdatter*, at gaa hen at hente et Par Tøfler hos en Skomager. Pigen forklarer nu, at en Dreng, der gik foran hende, havde kastet en Snebold paa (Pønes) *Bendix Jødes* Vindue, hvorpaa Jøden kom løbende ud og greb fat i hende, slog hende til Jorden og traadte paa hendes Hoved. *Bendix's* Broder *Joseph Hertz* bevidnede, at hans Broder havde fortalt ham, at da der blev slaaet en Sten eller Snebold om Aftenen ind i hans Forstue, var hans Broder løbet ud efter *Sidsel Hansdatter* og sagt til hende: »Dersom jeg gjorde Din Ret, skulde Du have et Par Ørenfigen!« Hvor-paa Pigen med sin Tøffel slog *Bendix Hertz* i Ansigtet, saa at han kom hjem uden Paryk og var af Slaget halvt forstumlet i Hovedet. Det samme bevidnede *Aron Moses* og Skolemesteren *Joseph Benjamin* ved den jødiske Nation.

Jochum Storm bevidnede, at han havde hørt Pigen klage sig, ja at hun skreg højt over de Hug, hun havde faaet og sagde: »Din Jødehund, det var intet mig, der slog Dig!« og at Jøden hertil svarede: »Jeg saa Dig nok, Din Kanalie, det var Dig, som slog efter mig!« Hvor-paa de skiltes tilsidst, siden han hørte Pigen sige til Jøden: »Din Fandens Oliekrukke!« men Pigen skreg og jamrede sig endog efter den Tid.

Pigens Fader *Hans Klausen* vidner, at *Bendix Hertz* har sagt til ham: »Dersom jeg havde vidst, at det havde været Eders Datter, da skulde jeg ej have slaget hende.« Hans Datter havde sagt ham, at hun ej kunde vide tilvisse, om hun havde slaget *Bendix Hertz* i Ansigtet eller ikke, saasom hun laa paa Jorden og forsvarede sig det bedste hun

kunde. Af andre Vidners Udsagn fremgaar det, at *Bendix Hertz* efter 3. Generation. Slagsmaalet gik med et blaat Øje og var slaaet blodig, saa Huden revnede. Ikke desto mindre kostede hans Selvtægt ham 4 Rdlr. til Byens kristne Fattige, 4 Rdlr. til Justitskassen, ligesom han maatte erstatte Modparten Processens Omkostninger med 8 Rdlr.

At *Moses Nathan* i Aarenes Løb ikke alene var bleven en rig, men ogsaa en anset Mand baade hos sine Trosfæller og hos Borgerskabet, er der mange Vidnesbyrd om. Han var saaledes »Forstander for den jødiske Nation i Nakskov«. Denne Tillidspost maa han have beklædt allerede før 1736, thi i dette Aar fører han Forsædet i en jødisk Rets-sag, som her i Korthed skal meddeles:

En Kvinde i Nakskov, *Anna Giese*, havde tyvtet en af sine Medborgere ved Navn *Enevold Enevoldsen*, hvorfor han anlagde Sag imod hende.

I den Anledning vidnede *Johan Ditmer*, at *Moses Aron Nathan* for rum Tid siden havde fortalt ham, at de havde faaet en Jøde fat, der havde tilstaaet, at han havde opbrudt Loftet og stjaalet hos *Isac Levin* af Kramvarer, og at Tyven havde sagt, at *Enevold Enevoldsen* havde været med og hjulpet med at bære Tyvekosterne ned i Dronningens Stræde og derfra over Slugten og ind i Svingelen*), hvor de havde en Vogn fra Kastager, som kørte det bort.

Da nu afg. *Isac Levin* havde bragt Tyven *Hartvig Israel* til Nakskov fra Langeland, tilstod denne Tyveriet, saaledes som det er fortalt, og som *Moses Nathan* havde forklaret.

Men *Enevold Enevoldsens* Sagfører, *Rammel*, søger at afkræfte *Moses Nathans* Vidnesbyrd, idet han udtaler, at han »holdt det uforment at tilspørge *Moses* Jøde om noget til Sagens Oplysning, allerhelst han er Jøde, og han (*Rammel*) ikke forstaaer og ventelig vel heller ikke Retten selv, om det er en troværdig Ed og derpaa fulgt en sand Bekjendelse, som kand antages troværdig til at fremme noget til Sagens Illustration«. Flere jødiske Vidner bekræfter *Moses Nathans* Udsagn og flere indstævnes, men Sagen blev forliget d. 30. Juli 1736, da Parterne *Anna Giese* og *Enevoldsen* ikke har Raad til Proces. Men nu kommer det mærkeligste frem i denne Sag, idet Tyven *Enevoldsen* har den Frækhed at stævne *Moses Nathan* d. 17. Septbr. for »ærerørige og ubequems Ord«. *Moses Nathans* Sagfører (*Bech*) erklærer, at *Moses Nathan* ikke véd andet om *Enevoldsen*, »end hvad en ærlig Mand egner og anstaaer; thi hvad *Moses Nathan* efter Tyven *Hartvig Israels* Mund og Bekendelse har vidnet eller udtalt, dertil har han ved Stævne-maal og Forelæggelse været nødtvungen at udsige«.

Enevoldsens Sagfører svarer hertil, at *Enevoldsen* er en fattig Mand og ikke formaar at føre Proces mod saa mægtig og rig en Jøde som *Moses Nathan*, men naar *Moses Nathan* »i egen Person indfinder sig for Retten

*) En Lystskov nord for Nakskov.

3. *Generation.*

og vedgaar sin Erklæring, saa og betaler denne Proces's Omkostning med 6 Rdlr., skal Sagen dermed være ophævet og have sit Forblivende.«

Moses Nathan vedgik sin Erklæring, men vilde ikke tilstaa *Enevoldsen* ringeste Skilling, især da denne selv havde været den, som havde paaført *Moses Nathan* Proces uden dertil given ringeste Føje.

Derefter opgiver *Enevoldsens* Sagfører Sagen og opsiges denne. Den 21. Januar 1737 blev selve Sagen ophævet og forligt saaledes, at *Moses Nathan* til *Enevoldsen* skriftlig erklærer, at »han ikke véd andet om ham end det som en christelig og ærlig Mand vedsømmer og anstaaer etc., item betaler de belovede: 1 Rdlr., de 4 Mk. til de christne Fattige og de 2 Mk. til den jødiske Nations Fattige«.

»Den rige og mægtige Jøde« havde saaledes trukket det korteste Straa i Striden med den fattige kristne Tyveknægt; i Stedet for en mundtlig maatte han give ham en skriftlig Æresoprejsning, men til Gengæld havde han faaet sat det lille Ord »kristelig« ind i Erklæringen, saa at denne i Stedet for at lyde paa: »hvad en ærlig Mand egner og anstaaer«, kom til at lyde paa: »hvad en kristelig og ærlig Mand egner og anstaaer«, og bag dette lille Ord har han muligvis følt en lille ironisk Tilfredsstillelse og lettet sin Samvittighed.

Ogsaa 1739 er *Moses Nathan* Centrum i en Sag indenfor selve den jødiske Menighed, og det var hans tidligere Svoger *David Cantor*, der ved denne Lejlighed sagsøgte ham. Sagen havde rejst sig af, at *David Cantors* Broders Kone og en anden Kvinde af den jødiske Nation kom i Tvistighed om et Stade eller Sæde i den jødiske Synagoge. Men Sagen er saa temmelig uden Interesse, da den mest bestod i ved Vidner at belyse et Skænderi, hvori der forekommer en Del hebraiske Skældsord. — Magistratens og Byfogdens skriftlige Vota i Sagen mellem *Moses Nathan* og *David Cantor* blev indgivet i Maj 1739, og efter nogen Uoverensstemmelse enedes efterhaanden de fleste Stemmer om følgende Dom: *Moses Nathan* maa bøde 5 Rdlr. til de fattige Husarme, 5 Rdlr. til Justitskassen og desuden til Justitskassen saa meget som Dommen og Seglet koster, nemlig 11 Mk. og 4 Sk., og endelig erstatte *David Cantor* Processens Omkostninger med 8 Rdlr., alt inden 15 Dage.

April 1740 anlagde *David Cantor* paany Sag mod *Moses Nathan* og dennes Søn *Aron Moses Nathan*, men kort Tid efter døde *Cantor*, og hans Arvinger frafaldt Sagen. Hermed var der atter Fred i den lille Menighed.

Faa Aar efter, i Juni 1744, afgang den gamle *Moses Aron Nathan* ved Døden, og hans Enke *Rachel Hertz* erhvervede ifølge Ansøgning

Bevilling til at sidde i uskiftet Bo. Men hun overlevede kun i to Aar ^{3. Generation.} sin Mand og døde Natten mellem d. 12. og 13. Maj 1746. Da Skifteretten Dagen efter, en Lørdag, indfandt sig, var af Børnene følgende tilstede: *Ruben, Hertz, Berent, Philip, Esther, Judith, Bele* og hendes Mand *Bendix Hertz*, hvorimod *Aron* og *Bendix* var i Kjøbenhavn. Arvingerne anmodede om, at Skifteforretningen maatte opsættes til om Mandagen, da de efter jødisk Skik ikke maatte være nærværende ved Registrering og Forsegling, saalænge den Afdøde var i Huset, og det desuden var deres Sabbath samme Dag. Heri føjede Skifteretten dem.

Moses Aron Nathan var paa samme Maade som Moderen vedbleven at være Medlem af Menigheden i Altona hele sit Liv igennem. 1712 forpligtede han sig til at betale 10 Mk. i aarlig Skat, som han 1718 forhøjede til 11 Mk. 4 Sk. Ved hans Død 1744 var der en Rest paa 152 Mk. 8 Sk., som Børnene paatog sig at afbetale. Et herom paa Hebraisk affattet Dokument findes i Menighedens Arkiv i Hamborg og meddeles her i Faksimile:



samt i Oversættelse saalydende:

Undertegnede erklærer herved at have paataget mig af min fri Villie som en forbindende Gældsforpligtelse at betale d'Hrr. Kasserere for den hellige Menighed i Altona i Løbet af 10 Aar regnet fra i Dag et Beløb af 110 Mark, som min Fader — velsignet være hans Minde — skylder nævnte Menighed og som jeg tager paa mig selv. Betalingen erlægges med 11 Mk. Kurant aar-

3. *Generation.*

lig. Dog skulde nogen af mine Brødre nogensinde erhverve Menighedsrettigheder her, saa skal Kassererne være pligtige at opkræve hos ham alt, hvad jeg endnu maatte skyldte paa min Faders Gæld, og hvad denne saa maatte betale, vil være at godskrive mig. Men hvis ingen af dem skulde komme for at søge Menighedsrettigheder her, saa staar min paatagne Forpligtelse ved Magt, baade for mig og mine Efterkommere, og jeg er pligtig at betale til de aftalte Terminer med kontant Betaling, saasnart Kassereren kræver Pengene hos mig. Intet i Verden skal være i Stand til at fritage mig for denne Pligt, da den er paataget af fri Villie.

Hamborg, 8. Elul 5514 (26. Aug. 1754).

sign.: *Abraham Bendix, Søn af Herre Moses V. v. h. M.*

Derpaa har vi 7. Septbr. 1761 modtaget af Sønnen *Pheivelmann*: 30 Mark.

Af *Moses Aron Nathans* Sønner havde den ældste Søn, *Aron Moses Nathan* (1714—1764), i 1741 faaet Bevilling som Signetstikker paa Lolland-Falster og Langeland. I nogle Aar havde han Bolig i Nakskov, men opholdt sig ofte i Kjøbenhavn i Forretninger og vandt Borgerskab dér 1753. Han var gift med *Sille (Cecilie) Meier* (død 1807) og havde flere Børn, af hvilke Sønnerne tog Navnet *Henriques*.

Ogsaa den næstældste Søn *Ruben Moses Nathan* (1716—1771) var fra 1740 Borger og Handelsmand i Nakskov, men kom ligeledes 1753 til Kjøbenhavn, hvor han bl. a. oprettede en Lakfabrik. Han var to Gange gift, først med *Mirjam Moses* (død 1756), dernæst med *Milka Delbanco* (1730—1807), og hans Børn tog alle Navnet *Henriques*.

Moses Aron Nathan havde kort før sin Død i 1743 søgt Kongen om at hans Sønner, naar de blev voxne, ligesom hans tilkommende Svigersøn *Marcus Moses Valentin*, der var født i Fredericia, maatte faa Tilladelse til at etablere sig i Nakskov. Dette blev afslaaet, men *Valentin*, der 1744 havde gentaget sin Ansøgning og, inden Afslaget af 18. Juni var bleven expederet, havde skyndt sig med at meddele Kancelliet, at Svigerfaderen var afgaaet ved Døden, fik tilsidst som Følge af Amtmandens anbefaling det ønskede Privilegium.

Han blev dog ikke længe i Nakskov, men tog til Hovedstaden, hvor Svogrene efterhaanden havde etableret sig. Begyndelsen gjorde *Bendix* og *Hertz*. Om dem beretter Borgerskabsprotokollen: »Den 19. Juni 1752 vandt *Bendix Moses* og *Hertz Moses* af den Portugisiske jødiske Nation Borgerskab efter Portugisiske Jøders Privilegier«. Et halvt Aar efter, den 10. Januar 1753, tog *Aron* og *Berendt* Borgerskab i Kjøbenhavn. Disse maatte dog først af Magistraten og Byfogden i Nakskov forskaffe

sig Attest for, at de virkelig var Brødre af *Bendix* og *Hertz*, og lige- 3. *Generation.* som disse hørte til den Portugisiske Nation. *Ruben* tog sammen med Svogeren *Marcus Moses Valentin* Borgerskab den 25. Juni 1753. Den, der senest tog Borgerskab, var *Philip*, hvis Liv vil blive behandlet i det følgende Afsnit.

PHILIP MOSES NATHAN

(PHEIWELMAN NASCHE).

(c. 1730—1805).

Philip Moses Nathan, Søn af Forstander for den jødiske Menighed i Nakskov *Moses Aron Nathan* og hans anden Hustru *Rachel Hertz*, blev født i Nakskov c. 1730. Han var saaledes kun 14 Aar, da han mistede sin Fader 1744, og da to Aar senere Moderen døde, kom hans ældre Broder *Ruben Moses Nathan* (1716—1771) til at fuldende hans Opdragelse. Denne Broder, der antog Navnet *Henriques*, havde 1740 faaet Tilladelse til at nedsætte sig i Nakskov, hvor han to Aar efter købte en anselig Gaard paa Torvet ved Siden af Byens Apothek og aabnede en Bod med Silke-, Uldne- og Linned-Varer. Her lærte *Philip Nathan* — efter hvad han selv fortæller 1773 — Handelen i 8 Aar og forestod derpaa Boden for sin Broder i de følgende 5 à 6 Aar. Ogsaa den ældste Broder, *Aron Moses Nathan* (1714—1764), havde slaaet sig ned i Nakskov, da han 1741 havde faaet Bevilling til at drive Erhverv som Signetstikker i Lolland-Falster og Langeland; ligeledes var to af Søstrene gift der i Byen: *Esther* (c. 1727—1782), som 1744 ægtede sin Fætter *Marcus Moses Valentin* fra Fredericia (c. 1717—1797), der i 6 Aar havde tjent hendes Fader i hans Alderdom og Svaghed, og *Bele* (død 1795), der 1746 blev gift med sin Morbroder *Bendix Hertz* (død 1769), som ogsaa i nogle Aar havde været i hendes Faders Tjeneste.

Da *Moses Aron Nathan* 1743 havde faaet Afslag paa sin Ansøgning om, at Sønnerne, naar de blev voxne, maatte nedsætte sig i Nakskov, var Grunden hertil rimeligvis den, at Regeringen, efter gentagne Klager fra Kræmmerne over at Jøderne betog dem deres Næring, vilde indskrænke deres Antal i Landet. Da *Moses Aron Nathan* døde 1744, var der 9 privilegerede Jøder bosiddende i Nakskov, men ved et kgl. Reskript af 5. Febr. 1751 blev det fastsat, at der herefter kun maatte være fire, og dette var vel saa Grunden til, at *Moses Aron Nathans* yngre

Sønner søgte til Kjøbenhavn, ligesom det vel ogsaa kan tyde paa et 4. *Generation.* godt Forhold mellem Brødrene, at de efterhaanden samlede i Hovedstaden.

Den første af Brødrene, der rejste bort, var som nævnt *Hartvig* eller *Hertz Moses Nathan* (c. 1721—1794), der antog Navnet *Henriques*, thi der blev i September 1750 af Magistraten i Nakskov udstedt et saakaldet »Geburtsbrev« om hans ærlige Fødsel og om, »at han fra sin Barn-dom og til nu har opført sig skikkelig og saaledes, som det sig en ærlig Karl vel egner og anstaar«. Det var en Skik, at unge Borgersønner, naar de forlod en By for at søge Lykken andetsteds, fik meddelt et saadant Geburtsbrev, og han er vel altsaa paa den Tid rejst fra Nakskov og har søgt til Kjøbenhavn, hvor vi 1752 træffer ham sammen med Broderen *Bendix Moses Nathan* (1725—1807), der ogsaa antog Navnet *Henriques*.

Ved Plakat af 16. Decbr. 1748 var de tidligere Forbud mod Jøders Ophold uden Lejdebrev her i Landet blevet indskærpet i Anledning af, »at der sidstafvigte Sommer skal have indfundet sig en stor Del Jøder her i Landet«, og det var blevet paabudt de Ældste for den jødiske Nation i Kjøbenhavn strax at melde for Magistrat og Politimester, naar der hemmelig ankom en fremmed Jøde uden Lejdebrev til Kjøbenhavn. I Sommeren 1752 meddeler Politimesteren, Etatsraad *Torm*, Magistraten, at han efter at have modtaget de Ældstes Liste over indpasserede fremmede Jøder har haft en Del af dem for sig, og nu spørger han, hvad han skal gøre med tvende, som ikke vil rejse, og med den Mængde Informatorer og Lærere, der findes hos Jøderne. Dette har aabenbart givet Anledning til, at 7 Jøder i Maj—Juni tog Borgerskab i Kjøbenhavn og deriblandt den 19. Juni de to Brødre *Bendix Moses Nathan* og *Hertz Moses Nathan*. Disse 7 Jøder var alle født i den danske Stat, men de to Brødre har samtidig gjort gældende, at de som Efterkommere af Slægten *Henriques* i Glückstadt hørte til den portugisiske Nation og derfor var berettiget til at nyde denne Nations Privilegier, — en Betragtning, Magistraten gik ind paa, idet den rigtignok senere undskyldende bemærker, at det skete »da Geheimeraad Rappe (∩: Overpræsidenten) var i Norge«.

Et halvt Aar efter, den 10. Januar 1753, fik endnu to af Brødrene, nemlig Signetstikkeren *Aron Moses Nathan* og *Berendt Moses Nathan* (død 1756), Borgerskab i Kjøbenhavn. De paaberaabte sig at tilhøre den portugisiske Nation, ligesom Brødrene *Bendix* og *Hertz*, og tilvejebragte

4. *Generation.* de nødvendige Legitimationspapirer herfor, bl. a. ogsaa en Attest fra Magistraten i Nakskov saalydende:

»Borgemester *Niels Lund*, Raadmænd *Andreas Brenneke* og *Anders Rammel* som tillige Byefoget, samt Raadstueskriver *Jacob Matzen*, alle af Nachskou: Giøre hermed vitterligt, at Aar 1752 den 29de Novbr. fremkom for os paa Raadstuen de 2de Brødre *Aaron Moses* og *Berent Moses* og gjorde vedbørlig Ansøgning om en Raadstue-Attest i efterskrevne Tilfælde, hvilken vi dennem ikke har villet negte. Thi Attesteres herved af os, som en bekiendt Sandhed, at disse fornevnte 2de Brødre *Aaron Moses* og *Berent Moses* virkelig og i Sandhed ere Brødre til *Bendix Moses* og *Hertz Moses*, hvilke 2de sidste paa Fundamente af den om Portugisiske Hebraiske Nation udgangne Kongelig Allernaadigste Forordning de Dato 23. Januarii 1750 er antagen til Borgere i den Kongelig Recidence Stad Kiøbenhavn den 19. Junj sidstleden, efter De dennem meddeelte og os fremviiste Borgerskabs Breves Formelding. Ere altsaa alle disse foranførte fire Brødre Barnefødde og opdragne her i Nackskou af ærlige Ægteforældre af forannevnte Portugisiske Hebraiske Nation, og haver, som Alle i Almindelighed, saa disse 2de Navne *Aaron Moses* og *Berent Moses* i særdeelehed, altid opført sig Ærlig, skickelig og u-paa-klagelig, hvorfore vi vil have dennem til Alle og Enhver paa Beste Maade Reccommenderet.

Til Bekræftelse under vore Hænder og Stadens Indsegl Datum Nachschou Raadstue ut supra.

N. Lund. A. Brennecke. A. Ramel. J. Matzen.

Endelig opnaaede de da ogsaa at faa Borgerskab efter de portugisiske Jøders Rettigheder. Men ved at se, hvor store Vanskeligheder *Aron* og *Berendt* havde at kæmpe imod for at faa sig anerkendte som Portugisere, besluttede de i Nakskov tilbageblevne Brødre *Ruben Moses Nathan*, *Philip Moses Nathan* og deres Svoger (gift med Søsteren *Esther*) *Marcus Moses Valentin* en Gang for alle at ansøge om at faa en kongelig Anerkendelse af deres Rettigheder som Portugiser-Jøder. De indsendte derfor gennem Kancelliet følgende Ansøgning, vedlagt et Slægt-Register, til Kongen:

Stormægtigste Allernaadigste Arve-Konge og Herre!

For Eders Kongl. Maj^{tt} fordrister vi underskrevne af den Portugisiske Ebraiske Nation os allerunderdanigst at andrage, hvorledes det har tildraget sig, at, da nogle af Vores Kiødelige Brødre, ifølge de af Eders Kongl. Maj^{tt}s høylovlige Forfædre den Portugisisk Ebraiske Nation allernaadigst meddeelte, og af Eders Kongl. Maj^{tt} under 23. Jan. 1750 allernaadigst *Confirmerede Privilegier* anholdte at maatte antages til Borgere i Kiøbenhavn, saa har det dog hendet sig, at de har haft nogen modstand for at fremviise deres be-

hørige beviis, hvorpaa de til borgere ere blevne antagne |: af hvilke beviiser 4. *Generation.* saavel som og flere til ydermere bestyrkning herhos allerunderdanigst Copie medfølger |: hvilke beviiser dennem at forskaffe har forvoldet stoer møyе, omkostning og forsømmelse udi handelen.

Men Allernaadigste Konge, da vi underskrevne trende Brødre, som endnu ere tilbage, hvoraf 2de ere borgere i Nachschou, maaskee engang i sin Tiid, eller og vore Descendenter efter mange Aars forløb, maatte kunde begiære ligesom vore andre brødre at blive antagne til borgere i Kiøbenhavn eller andre Eders Kongl. Maj^{ts} tilladte Stæder, ifølge ovenmeldte den Portugisiske Ebraiske Nation allernaadigst givne *Privilegier*, og det derover læt kunde tildrage sig, at de eller vi efter mange aars forløb icke kunde være i Stand til at tilveyebringe de udfordrende beviiser formedelst vore Forfædres og Stammes bekiendtere da ved døden kunde være afgangne, og vi eller de saaledes icke kunde nyde Frugten af den, den Portugisiske Ebraiske Nation beteede høy- Kongelig Naade, altsaa, for sligt at forekomme, understaaer vi os herved i allerdybeste Devotion at bede, at Eders Kongl. May^{tt} af Sær Kongelig Naade ville Confirmere for os og vore Descendenter Vores Stamfader *Ruben Henrich* [Henriques] af den *Portugisiske Ebraiske Nation* i Glückstadt hans *Portugiser* Frihed, at vi som og vore Descendenter maatte ligesaa vel som vore brødre og deres Descendenter nyde den Frihed, som bemeldte af Eders Kongl. May^{ts} høylovlige Forfædre den *Portugisisk Ebraiske Nation* allernaadigst meddeelte og af Eders Kongl. May^{tt} under 23. Januar 1750 allernaadigst *confirmerede* Privilegier forunder be^{nte} *Portugisisk Ebraiske Nation*.

I forventning af en Allernaadigst bøn høring forblive vi med allerdybeste Soumission

Eders Kongl. Maj^{ts} allerunderdanigste troe Arveundersaatte
og ringeste tienere

Marcus Moses.

Philip Moses.

Ruben Moses.

Nachschou, 20. Febr. 1753.

Som Bilag er Supplikanternes Stam-Register vedlagt, der her meddeles i nutidig Retskrivning:

»*Ruben Henriques* af den portugisisk-hebraiske Nation Borger i Glückstadt fra A^o 1646.

Hans Datter *Esther Ruben Henriques* [blev] efter hendes første Mands Død efterladt nogle smaa Børn, nemlig: *Moses Aaron* og *Bela Aaron*.

Senere blev hun gift med sin kødelige Farbroders Søn: *Moses Josua Henriques*, kgl. Faktor og Deputeret af den portugisisk-hebraiske Nation i Glückstadt, som optog hendes forrige smaa Børn i sin Familie samtidig med hende selv.

Ruben Moses, Borger i Nakskou, og hans Broder *Philip Moses* sammesteds ere begge Sønner af *Moses Aaron*.

4. Generation.

Marcus Moses Valentin er en Søn af *Bela Aaron*, er ogsaa Borger i Nakskov og har ægtet *Moses Aarons Datter*.

Altsaa er vi ikke alene af Kvinde-Linie af den portugisisk-hebraiske Nation, men vor Bedstemoder *Esther Ruben Henriques* er i andet Ægteskab blevet gift med hendes Faders Brodersøn *Moses Josua Henriques* af portugisisk-hebraisk Nation i én Familie, som har været kgl. Faktor og Deputeret af den port.-hebr. Nation i Glückstadt af Dato 17. Januar 1682.

Nu har da salig Kong Christian IV, Højlovlig Ihukommelse, ved Frieheder af $19/6$ 1630 for sig og sine Efterkommere i den 29. Art. Allernaadigst tilsagt den port.-hebr. Nation som og dens Adhærenter og Familier, at dem altid stift, fast og uryggelig skal blive holdt, hvad dem er tilsagt og lovet: Saa og fremdeles i samme Artikel: at om nogen Disput skulde rejse sig, har Hs. Majestæt Allernaadigst for sig og sine Arve-Successorer lovet den portugisiske Nation tillige med dens Adhærenter og Familier paa dens Bedste at decidere«.

Kancelliet sendte den 6. Marts Sagen videre til Magistratens Erklæring, og Magistraten udbad sig den 14. Marts en Betænkning fra de Ældste for den jødiske Menighed. De Ældstes ret vidtløftige Betænkning meddeles ikke, den lægger tydelig for Dagen, at Ansøgerne kun paa Spindesiden nedstammer fra Portugiser-Jøder og slutter med at udtale Haabet om, at hvis Kongen vil meddele dem det ansøgte Privilegium, dette da maa blive ligestillede Jøder til Del.

Den paafølgende 16. April blev Sagen behandlet i Kancellikollegiet, der indstillede Ansøgningen til Afslag. Da den 10 Dage efter kom for i Konseillet, besluttede man dog at referere den for Kongen paa Fredensborg den 4. Maj 1753, og her blev Ansøgningen afslaaet.

Om dette Afslag har Magistraten dog næppe faaet nogen Meddelelse, og de fremskaffede Oplysninger synes at have været tilstrækkelig fyldestgørende for den, thi den 25. Juni 1753 fik ogsaa *Ruben Moses Nathan* og *Marcus Moses Valentin* Borgerskab efter de portugisiske Jøders Rettigheder, og den 21. Juni 1756 tildeltes dette ligeledes *Philip Moses Nathan*, som dengang vel omtrent kun var 26 Aar.

Samme Aar mistede han baade sin Broder *Berendt Moses Nathan* og sin yngste Søster *Judith Nathan*, der ligesom Søsteren *Bele* efter sin Mands, *Bendix Hertz's* Død 1769 var flyttet til Kjøbenhavn, hvor nu hele Slægten var samlet.

Af Brødrene antog *Bendix* Navnet *Henriques* efter sin Farmoder og blev Stamfader til den nu blomstrende Familie *Henriques*. Men ogsaa Efterkommere af *Aron* og *Ruben* benyttede Navnet *Henriques*

som Slægtnavn og bevarede derved Traditionen om deres »portugisiske« 4. Generation. Afstamning. Alle her i Landet af dette Navn nedstammer alene paa Spindesiden fra den gamle portugisiske Slægt *Henriques*.



ELISABETH NATHAN, f. FÜRST.
Brdr. Philipsens Moder.
Pastel.

Det gaar med *Philip Moses Nathan*, som altid med helt private Personer fra svundne Tider: man kan kun i flygtige Rids skildre deres Liv, hvis ikke Slægterne selv har opbevaret skriftlige eller mundtlige Traditioner om dem; ellers kan man kun gennem de møjsommelige op-

4. *Generation.* ledte Spor, som de har efterladt sig i den offentlige Administrations Arkiver, danne sig en Ide om den Tids enkelte Menneskers Liv og Færden, Gøren og Laden, Handel og Vandel.

Om hans første Aar i Kjøbenhavn vides intet med Sikkerhed; det er sandsynligt, at han her som i Nakskov har arbejdet hos sin Broder *Ruben* og ikke har havt selvstændig Forretning. Men den 29. Oktober 1759 betalte han Kopulationspenge, og hans Bryllup maa altsaa have fundet Sted omtrent paa den Tid.

Hans Hustru, *Elisabeth Fürst*, var født c. 1736 og var altsaa kun Sex Aar yngre end sin Mand. Hun var en Datter af *Jacob Moses Fürst* og *Rösschen Fürst* fra Hamborg. Faderen havde 1721 faaet Bevilling til at nedsætte sig i Kjøbenhavn, hvor han døde 1765 og hun to Aar efter. Af hendes Sødskende kendes en Del, som det kan have Interesse at nævne: hendes Broder *Samuel Jacob Fürst*, der døde i Berlin c. 1769, hendes Søstre *Jette* og *Hendel* (Hanne) *Fürst*, som begge var gift med kgl. Agent *Abraham Moses Henriques* (1721—1802), der var Søn af den ovennævnte *Moses Valentin* og *Moses Aron Nathans* Søster *Bele*, og hendes Søster *Sara Fürst*, gift med *Wulf David Heilbuth*, som blev dræbt under Kjøbenhavns Bombardement 1807. Endvidere hendes Brødre *Isaac Fürst*, der var Krøbling, *Nathanael Fürst* og den senere omtalte *Moses Fürst*.

Philip Moses Nathans ældste Bolig i Kjøbenhavn var Møntergade nuv. Nr. 6, hvor han boede tilleje 1760 og svarede $\frac{1}{2}$ Portion i Nærings-skat. Næste Aar flyttede han til Gl. Mønt nuv. Nr. 21, i 1762 til Nr. 27. Han har en jødisk Tjenestepige, *Bella Bendixdatter*, og en kristen Amme, *Ellen Hansdatter*, til sin lille etaarige Datter *Rachel*, der var født 1761 den 2. Oktober, og her blev Datteren *Sara* født 1764, samt rimeligvis Sønnen *Moses Jacob Philipsen* den 16. December 1765.

Det var en stor Begivenhed for ham, at det lykkedes ham den 28. Juni 1765 at opnaa Bevilling til at handle med ostindiske og kinesiske Varer samt Kniplinger. Hans Broder *Ruben* havde Aaret før faaet et saadant Privilegium, og han søgte nu at opnaa det samme ved at indsende en ret omfattende Ansøgning. Kommercekollegiet udtalte, at Handelen med de ansøgte Specerier var imod Urtekræmmer-Laugets Artikler; det kunde derfor kun anbefale, at han fik Lov til at handle med ostindiske og kinesiske Varer, trykte Kattuner, tønderske Kniplinger, Baand, Sysilke og Traad, — og i Overensstemmelse hermed blev Bevil-lingen udstedt.

I April 1767 anmodede *Philip Moses* om Privilegium til for egne 4. *Generation.* Midler og uden Forskud af Regeringen at fabrikere Olmerdug, Trille og Dvælger, samt de saakaldte Kattuner og lybske Lærreder, og ved kgl. Resolution af 29. September s. A. blev Ansøgningen bevilget, imod at han kun maatte anvende indenlandske Lærreder, og uden anden Begunstigelse end Eftergivelse af Told paa de Farvevarer, han brugte til Arbejdet. I de følgende Aar indførte han en Del Lærred fra Elsfleth i Oldenburg, som, da dette dengang hørte til den danske Konges Besiddelser, blev regnet for indenlandsk Fabrikat, endvidere indførte han fra Lybæk Sysilke, sorte Silkekniplinger, sorte »Takker« og Kamelgarn. Han har saaledes i hvert Fald tildels været sin egen Importør.

Med Hensyn til Benyttelsen af sit Fabrik-Privilegium af 1767 anlagde han ikke nogen egentlig selvstændig Fabrik, men traf Aftale med en Mand ved Navn *Schrodtbauer*, der havde lært Tøjmagerprofessionen i Kjøbenhavn og havde rejst paa Professionen i Udlandet, hvorfra han vendte hjem 1774 og anlagde 12 Væve, af hvilke han fik de 4 i Gang med Olmerdug for *Philip Moses Nathan*.

Da denne i Begyndelsen af 1776 ansøgte om toldfri Indførsel af en Del ubleget Blaargarn m. m., indgav Oldermændene for Tøjmagerlauget *Simon Bramsen* nogen Tid efter Klage over, at *Schrodtbauer* forestod Fabrikationen, skøndt han ikke var Mester, og over, at *Philip Moses Nathan* nu havde ladet hengaa 9 Aar uden at benytte sit Privilegium til at oprette en Fabrik, skøndt det var fastsat, at han skulde have Fabrikken i Drift, inden 2 Aar var forløben. Oldermændene spurgte derfor, om de ikke begge burde mulkteres efter Laugsartiklernes § 32 og *Philip Moses* paalægges at holde en Mester til Fabrikationen. Efter at ogsaa Fabrikinspektøren, Agent *Reiersen*, havde udtalt sig og bl. a. fremhævet, at *Schrodtbauer* efter sin Hjemkomst fra Udlandet var blevet underkastet Prøve i Manchester-Fabrikation, der ikke var falden godt ud, blev Privilegiet frataget *Philip Moses Nathan*.

I 1767 flyttede han atter til nuv. Nr. 39 i Gl. Mønt, hvor ogsaa hans Broder *Bendix* [Henriques] boede, og her blev Sønnen *Aron Philipsen* født den 26. December 1767, Datteren *Rose* 1769. Hans Forretning gik i disse Aar stærkt frem. Han ansættes i 1769 og 70 til $\frac{3}{4}$ Portion i Næringskat, de følgende Aar til 1 Portion, 1775 til $1\frac{1}{4}$ og fra 1778 til $1\frac{1}{2}$ Portion. Hermed er han oppe blandt de højstbeskattede i Kvarteret. Kun 10 Personer svarer mere, som f. Ex. Generalauditor, Brygger *Mandix* og Kunstforvalter *Lorenz Spengler* hver 2 Portioner, Bogtrykker *Ber-*

4. *Generation.* *lings* Arvinger 3 Portioner, *Philips* gamle Vært, Garver *Niels Kønsberg*, 2¹/₂ Portion osv.

Forretningens Fremgang i de senere Aar beroer rimeligvis paa, at han paa den Tid fik Tilladelse til at holde aaben Bod. Hidtil havde han som andre Jøder, der ikke var Kræmmere, maattet drive sin Handel fra en Stue i sin Lejlighed, de saakaldte »garnerede« Stuer; men i 1773 indgav han Ansøgning baade til Kancelliet og Kommercekollegiet om Privilegium baade for sig og sin Søn efter sig paa at holde aaben Bod med Silke-, Ulden- og Linnedvarer, imod at han forpligtede sig til aarlig at aftage for 2000 Rdlr. danske Fabrikvarer. I Ansøgningen paabe- raabte han sig dels den portugisiske Nations Privilegier, dels at være udlært i aaben Bod i Nakskov, samt at han foruden sine egne 6 Børn ogsaa maatte underholde tre af sin afdøde Broders Børn.*)

Magistraten erklærede sig imod Ansøgningen, »da intet er Kræm- merne mere skadelig og Contrabande-Handel mere beforderlig, end naar Jøderne tillades at holde aabne Butikker«, og han fik Afslag, men det følgende Aar kom han igen med en Ansøgning, hvori han tillige søger at maatte handle fra aaben Bod med Lærreder og alle Slags indenlandske Fabrikvarer, samt Kamelhaar og Garn. Denne Gang lyk- kes det ham at faa sit Ønske opfyldt, efter at *Jacob Raphael**)* og hans Fætter og Svoger, Agent *Abraham Moses Henriques* havde stillet Kau- tion for det aarlige Indkøb paa 2000 Rdlr. af indenlandske Fabriksvarer, og 17. Marts 1775 udstedtes følgende Bevilling for ham:

C. VII.

G. A. V. At eftersom Philip Moses Nathan af den Portugisiske Jødiske Nation af Vores Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn for Os allerunder- danigst haver andraget, at han vel har Tilladelse sammesteds at handle med alle Slags Ostindiske og Chinesiske Vahre samt indenlandske trykkede Cat- tuner, Tønderske Kniplinger, Baand, Sye-Silke og Traad, men at denne Han- del ey kaster de Fordeele af sig, at han derved til Nødtørftighed kan under- holde sig og talrige Familie, anholdende derhos allerunderdanigst at siden han er opdragen ved aaben Boe-Handel med Silke, uldene og linnede Vahre, det ham forundte Privilegium maatte extenderes derhen, at han, foruden de derudi anførte Poster, tillige maatte handle med Lærreder og alle Slags inden- landske Fabrique Vahre, samt det dertil nødvendige udfordrende Kameelhaar

*) Det maa formodes at være Ruben Henriques's yngste Børn: Samuel f. 1764, Esther f. 1765 og Gite f. 1767, som efter deres Faders Død 1771 kom i Huset hos Philip. — Der kendes kun 5 Børn hos Philip, muligvis er et død som Barn.

***) Jacob Raphael var en velhavende Købmand og en af Menighedens Ældste. Han var Stam- fader til Familien Raphael og døde 1787. (Se »Mindskriftet« S. 93 og »Jødisk Tidsskrift« I. S. 231. Note 5).

og Garn, hvorved han forbinder sig til aarlig at afsætte for 2000 Rdlr. inden- 4. *Generation.*
landske fabriquerede Vahre; Thi haver Vi, efter saadan *Philip Moses Nathans* allerunderdanigste giorte Ansøgning og Begiæring samt den fra Vores General Land Oeconomie og Commerce Collegio derover meddelte Betænkning, allernaadigst bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillade, at han i bemeldte Kiøbenhavn foruden de allerede bevilgede Vahre tillige maa handle med Lærreder og alle Slags indenlandske Fabrique Vahre og dertil nødvendig udfordrende Kameelhaar og Garn saalænge han opfylder de af ham anbudne Vilkaar. Forbydendes etc.

Christiansborg Slot, d. 17. Martii 1775.

Fem Aar senere lykkedes det ogsaa *Philip Moses Nathan* at udvide sin Virksomhed ved ifølge kgl. Resol. af 5. September 1780 at faa bevilliget et Privilegium paa at anlægge »en Guld- og Sølv-Galon Fabrique her i Staden« »og paa egen Bekostning og af egne Midler at indrette den saa complet som saadan en Fabrique bør være, for at kunne forsyne det lysthavne Publicum med saa gode og forsvarlige som smukke og ziirlige Vahre.«

Forholdene paa Gl. Mønt var imidlertid blevet for smaa for *Philip Moses Nathans* forøgede Virksomhed og Forhold, og han købte derfor i Kompagni med sin Svoger *Moses Fürst**) en Gaard og en Vaaning paa Hjørnet af Møntergade og Pilestræde (nuv. Pilestræde Nr. 52). Købesummen var 9500 Rdlr., og Skødet blev 19. December 1780 udstedt af den tidligere Ejer, Urtekræmmer *Hans Biering*. Ejendommen bestod mest af Grundmur, og de 11 Fag Bindingsværk, der vendte ud til Pilestræde, synes de senere, vistnok 1789, at have ombygget. I Gaarden fandtes en Have.

Philip Moses Nathans ældste Datter *Rachel* blev gift med *Salomon Daniel Fürst* (1745—1845), Søn af Handelsmand i Kjøbenhavn *Daniel Fürst* og Hustru *Zipora*. Dette Ægteskab bragte megen Sorg og Ulykke over Familien. *Salomon Daniel Fürst* fik den 4. Maj 1781 kgl. Tilladelse til at nedsætte sig i Helsingør som Medinteressent af *Salom Ascher Unna*, der siden 1770 havde boet dér. *Fürst* tog ogsaa 1781 Borgerskab i Helsingør, men blev der ikke længe, allerede 1784 er han tilbage i Kjøbenhavn og boer her i Hus med *Unna*, der 1785 opsiges sit Borgerskab i Helsingør. Det gik imidlertid *Fürst* meget daarligt, 1787 sad han i Gælds-

*) Grosserer *Moses Fürst* (1747—1801) var den første, der 1787 søgte at indføre Reformer i den jødiske Menigheds Ledelse. Han blev ogsaa Medlem af den Kommission, som Kancelliet nedsatte i den Anledning. Han var gift med *Rachel Guggenheim*, Søster til Filosofen *Moses Mendelssohns* Hustru. (Se »Mindeskriftet« S. 36, 39 ff.).

4. *Generation.* fængsel, hvorfra han 1788 forgæves søger om Tilladelse til en Gang om Ugen at gaa ud mod at stille Kaution, hvilket blev ham nægtet af hans Kreditor, en Apotekersvend *O. Carstensen*, der vel har ment, at *Fürsts* velstillede Slægt vilde hjælpe ham.

I disse sørgelige Forhold kan vel Grunden søges til *Rachels* tidlige og sørgelige Død, idet hun i Februar 1793 fandtes druknet ved Knippelsbro. Hun blev begravet den 14. Februar, og hendes 4 smaa Dreng og en lille Datter blev optaget i deres Morfaders Hjem. Faderen levede senere i Fredericia, underholdt af sine Sønner, og døde dér 30. August 1815. —

Philip Moses Nathans Husstand var iøvrigt forholdsvis lille og beskeden, han holdt 1787 en jødisk Tjenestepige, den 19-aarige *Sara Abraham*, og to kristne Piger, men til Forretningen havde han ingen anden Hjælp end sine to Sønner *Moses Jacob* og *Aron*, der som Faderen siger havde lært hos ham »først som Dreng og siden som Svende, hvorved de har vist al muligst Paapassenhed og Virksomhed«.

Da den ulykkelige Familie-Begivenhed indtraf, var de modne Mænd, henholdsvis 27 og 25 Aar. Datterens ulykkelige Død havde vistnok taget haardt paa Forældrene, og den gamle *Philip Moses Nathan* optog derfor nogle Maaneder efter — fra April 1793 — sine Sønner som Kompagnoner i Forretningen under Firma: »*Philip Moses Nathan & Sønner*«. Nogle Aar efter traf han yderligere Dispositioner for Fremtidens Skyld og solgte i April 1796 sin og *Moses Fürsts* Ejendom paa Hjørnet af Møntergade og Pilestræde til sin Svoger *Marcus Moses Valentin* for 18,000 Rdlr. Den 20. Juni s. A. indgav han desuden Ansøgning til Kongen om Sønnernes Deltagelse i hans Privilegium. Han udtaler sig i denne Ansøgning bl. a. saaledes:

— — Med Deres Kgl. Majst. allern. Tilladelse — — — har jeg i 30 Aar ernæret mig med talrige Familie ved Klæde-Kræmmer-handel i Aabenboed. Mine 2^{de} Sønner, navnlig *Jacob Philip* og *Aron Philip*, har lært hos mig ovenmeldte Handel, først som Dreng og siden som Svende, hvorved de har viist al muligst Paapassenhed og Virksomhed. I Aaret 1793 har jeg deels formedelst Alderdom og tiltagne Svagheder, og deels for ifald at jeg engang ved Døden skulle afgaae, at bemeldte mine 2^{de} Sønner kunne vedblive at virke og ernære sig med min efterladte tallrige Familie til Nødtørftighed, taget dem til Interessenter udi forbemelte min Aabenboed Handel, og til den Ende blev siden den tid den ommeldte min Handel ført under Firma: »*Philip M. Nathan & Sønner*«, jeg beder derfor allerunderd., at det mig allern. forundte Privilegium maatte allern. extenderes derhen, at mine 2^{de} bemelte Sønner kunne

være berettiget til at tage Deel udi samme. Om Allernaadigste Bønhørelse 4. Generation. bønfaller

Allerunderdanigst

sign. *Philip Moses Nathan.*

Ansøgningen blev som sædvanlig tilstillet Kræmmerlauget til Betænkning, og paa en meget uvenlig Maade, tydelig paavirket af en stærk Animositet mod Jøder, sætter Laugets Oldermænd sig med Hænder og Fødder imod Sagen:

»At Phillip Moses Nathans forundt Privilegium i Aaret 1775 — — allernaadigst blev extenderet [udvidet], grunder sig ifølge Bevillingen af 17. Marts 1775 paa den Forpligt han tilbød at opfylde, nemlig *af indenlandske fabriquerede Varer aarlig at afsætte for 2000 Rdlr.* — — — Ved paanye nu at ansøge den sidst erholdte Extension endvidere extenderet, burde Solicitanten i det mindste først med gyldige Beviiser have godtgjort, at hans Forpligt nøyagtig var opfyldt: at han siden 1775 altsaa i 21 Aar virkelig hvert Aar havde gjort Afsætning af indenlandsk fabriquerede Vare for den ham paaliggende Summa 2000 Rdlr., *men da dette ikke er beviisliggjort*, har man Aarsag at paatvivle hans Forpligts Opfyldelse. — — — Jeg troer — at *Philip Moses Nathan*, som nu i 30 Aar har ernæret sig af Indgreb af Medborgeres eene tilstaaede Næringsvej og endnu sin øvrige Levetid ventelig vedbliver at ernære sig saaledes, bør hermed være vel fornøyet, og at hans Privilegium med hans Død bør være aldeles ophævet; thi det vilde efter min ringe formeening være ubillig og for Kræmmer Lauget meget krænkende, naar et saadant Privilegium paa Sønner og maaskee siden paa Sønne-Sønner og saa fremdeles skulle extenderes og udviides.

At Supplicanten behager at kalde sig Klæde-Kræmmer, at han fortæller hans Sønner have lært hos ham baade som Dreng og Svende, kan ventelig aldrig blive et gyldigt Argument, hvorfor Extensions-Bevilling ham skulle forundes; thi Klæde-Kræmmer kan kuns den være, som har fulgt Kongens Villie og Lovenes Medfør og det er Laugsarticlerne, og en Privilegeret har ingen Ret at tillære Dreng og Svende. Hans Sønner kand efter hans Død ernære sig ligesaa godt som andre Jøder, uden at være privilegeret til at leve paa et heelt Laugs Bekostning. — — —

Kbhvn. d. 6. Julij A^o 1795.

Ærbødigst

Chr. Fr. Helgerud,

f. T. Oldermænd for Silke-, Ulden- og Lærreds-Kræmmer Lauget.«

Kræmmerlaugets Modstand hjalp dog ikke. Efter Magistratens Forslag blev Bevillingen alligevel udfærdiget den 15. Juli 1796 »med den Indskrækning«, at *Philip Moses Nathan* og hans Sønner — og disse efter hans Død — kun maatte handle i Kompagni og kun maatte holde én aaben Bod, samt forpligte sig til vedblivende som før at afsætte for

4. *Generation.* 2000 Rdlr. indenlandske Fabrikvarer. Dette var jo dog kun tilsyneladende en Indskrækning; thi Brødrene havde jo heller ikke søgt om andet, men Magistraten har vistnok brugt den Form for derved at lade, som om den ikke var utilbøjelig til at give Oldermænden Ret.

Imidlertid havde *Philip Moses Nathans* Sygdom forværret sig, og selv om han, som nu var 66 Aar, ikke var berøvet Forstandens Brug, maatte han dog anses som for Tiden sindssygelig, og Sønnerne mente det derfor nødvendigt at indsende en Ansøgning til Kongen d. 1. August 1796 af følgende Indhold:

»Deres Majestæt har under 17. Martii 1775 efter at vor Fader *Philip Moses Nathan* forhen var forundt Tilladelse at handle med alle Slags ost-indiske og chinesiske Varer, indenlandske trykkede Kartuner, tønderske Knip-linger, Baand, Syesilke og Traad allern. udstrakt denne Bevilling til Lærre-der og alle Slags indenlandske Fabrikvahre, samt det dertil nødvendig ud-fordrende Kameelhaar og Garn. Deres Majestæt tillod videre allern. under 15. f. M., at denne Bevilling maa udstrækkes til os, saaledes at vi maa, saalænge vor Fader lever, handle i Compagnie med ham og kun have een aaben Bod med ham til Udsalg, og efter hans Død ligeledes vedblive at handle i Compagnie og kun have een Bod til Udsalg. Vi ere saaledes i Compagnie med vores Fader under Firma: »*Philip Moses Nathan & Sønner*« og dette Interessentskab har allerede fundet Sted siden April Maaned 1793, skjønt ingen skriftlig Interessentskabs Contract mellem os er oprettet. For nogen Tid siden er en Sindssvaghed overfaldet vor Fader, som skjønt man ikke kan sige, at han er berøvet Forstandens Brug, dog kunde gjøre vor Frem-gangsmaade i nogles Øyne tvivlsom og lettelig opvække Tvistigheder, dersom han nu med os underskrev en Foreening, som skulde bestemme Forholdet med Interessentskabets Midler efter hans Død. Vi frygte altsaa for at man, dersom han dør i denne Forfatning, vilde fordre, at Interessentskabets Va-rer, uagtet den Andeel vi eje i samme, skulle registreres, vurderes og tages under Behandling til Skifte og Deeling. Saadan Fremgangsmaade vilde standse vor Handel og berøve os vor Næringsvej, med hvilken vi ikke allene under-holde os selv, men endog en talrig Familie; ja den blotte Tvistighed, skjønt den med endelig Dom blev afgjort til vor Fordeel, vilde dog i disse Hen-seender foraarsage os betydelige Hindringer. Vi bede derfor allerunderd., at det ved en allern. Bevilling maa blive fastsat, at Interessentskabets Varer og Midler, dersom vor Fader skulle døe, ikke bør registreres, vurderes eller tages under Rettens Behandling til Skifte og Deeling, men at derimod Han-delen af os som hidindtil maa ubehindret fortsettes saaledes, at vor Faders andre Arvinger tage Deel i Handelens Fordeel og Tab efter den Andeel, som dem ved at indtræde i vor Faders Sted, kan tilkomme. Vi tillegge endnu allerunderd., at vor Fader har tvende levende Døttre og at en forhen afdød Datter har efterladt sig umyndige Børn, men at disse saavel som fornevnte

vore Systre alle ere i vor Faders Huus og nyde Underholdning; og at vi 4. *Generation.* ønske, at disse efter vor Faders Død maae i denne Henseende nyde samme fordeel som før.

Vi troe derfor, at Deres Majestæt allern. vil bifalde at vor allerunderd. Ansøgning ogsaa sigter til disses Vel, da vi ikke kan underholde andre, naar vi intet have, hvoraf vi selv kan leve, men derimod ville glæde os med, at kunne være en Støtte for Famillien, naar Deres Majestæt allern. opfyldte vor Begjæring. Vore Sødskende have selv i denne Henseende indseet deres egen fordeel og understøtte derfor vor allerunderd. Bøn. Vi maae endelig allerunderd. tillægge, at vi ikke attraae denne allern. Bevillings Virkning længere end Nødvendigheden fordrer dette; skulde vor Fader derfor igien erholde sit Helbred, forlange vi ikke, at Sagen skal afgøres ved nogen Bevilling.

Allerunderdanigst

(sign.) *Moses Jacob Philip.*

(sign.) *Aron Philip.*

(sign.) *Sara Philip.*

(sign.) *Rose Philip.*

Den 30. September bevilliges det herefter Sønnerne efter deres Faders Død uden Skifte at fortsætte Forretningen imod at forsørge deres Søstre og afdøde Søsters Børn, saaledes at disse blev Interessenter i Forretningen med deres Faders Andel.

Den næstældste Datter *Sara* blev 1798 gift med *Joseph Lübschitz* fra Berlin. Han havde arvet en betydelig Formue efter sin Fader og fik 23. Marts 1798 efter en Ansøgning fra Svigerfaderen kgl. Tilladelse til at nedsætte sig i Kjøbenhavn. Han tog først Borgerskab som Hosekræmmer, senere som Grosserer og drev en større Forretning i Manufakturbranchen. Fra 1811 var han sammen med Revisor *Josva Glückstadt* (1783—1863), Købmand *Samuel Isac Abrahamson* (1784—1853), Købmand *Levin Simonsen* (1760—1844) og *Moses (Martin Ludvig) Fürst*, Medinteressent i Maglekilde Papirfabrik i Roskilde, som senere blev udvidet med et Bomuldsspinderi. Han døde 7. Oktober 1831 og hans Hustru 6 Maaneder efter den 2. Maj 1832.

Philip Moses Nathans yngste Datter, *Rose*, blev c. 30 Aar gammel gift med sin Fætter *Aron Abraham Henriques* (1767—1819), Søn af Agent *Abraham Moses Henriques*, der baade i første og andet Ægteskab var gift med Søstre til *Roses* Moder. *Aron* var Galanterihandler og drev Forretningen sammen med sine to Brødre *Falk* og *Jacob*. *Rose* døde faa Aar efter sit Bryllup den 2. Juli 1805 uden at efterlade sig Børn. Manden, der blev gift igen med en Kusine, sin Morbroder *Moses Fürsts*

4. *Generation.* Datter *Galathea*, døde 4. Januar 1819 uden at efterlade sig Livsarvinger.

Efter at *Philip Moses Nathan* havde solgt sin Ejendom paa Hjørnet af Møntergade og Pilestræde til sin Svoger, blev han boende i den som Lejer og tilbragte her Resten af sit Liv vistnok som en nedbrudt og svagelig Mand, til han døde den 11. Februar 1805 i sit 74. Aar. Paa Familiens Vegne bekendtgør den ældste Søn Dødsfaldet:

At vores elskede Fader *Philip Moses Nathan* sidstleden 11. dennes ved Døden er afgaaet i sin Alders 74 Aar, saadant bekiendtgøres sørgeligst fraværende Slægt og Venner, frabedende al Condolence.

Paa egne og den Afdødes øvrige Børns
og Børnebørns Vegne:

M. I. Philipsen.

Det er maaske første Gang, at han offentligt bruger Navnet »Philipsen« som Familienavn. Paafaldende er det, at Moderen ikke nævnes i Avertissementet, men at der kun staar »paa Børnenes og Børnebørnenes Vegne«; hun overlever jo dog sin Mand endnu i 16 Aar. Var hun maaske allerede dengang som senere nedbrudt i aandelig Henseende?

»M. I. & A. PHILIPSEN«.

Moses Jacob og Aron Philipsen, eneste Sønner af Silke- og Klædekræmmer *Philip Moses Nathan og Elisabeth Fürst*, var begge født i Kjøbenhavn, *Moses Jacob* den 16. December 1765 og *Aron* to Aar efter, den 26. December 1767. Som tidligere omtalt blev de begge oplært i deres Faders Forretning, hvor de først var i Lære som Dreng og derpaa i mange Aar tjente som Svende, indtil deres Fader i April 1793 optog dem i sit Firma, der nu fik Navnet »*Philip M. Nathan & Sønner*«. 1796 fik han dem gjort delagtige i sit Privilegium, og Forretningen blev nu fortsat paa Hjørnet af Møntergade og Pilestræde i deres Onkel *Marcus Moses Valentins* Ejendom, idet deres Faders Sygdom naturligvis foranledigede, at de var Forretningens virkelige Ledere. De var jo ogsaa vel oplærte og i deres kraftigste Alder, tilmed synes de ogsaa at have været ganske vel sete af Byens andre Kræmmere, der dog ellers ikke kan siges at have været jødevenlige. Da de nemlig i Juni 1798 søgte om Optagelse i Kræmmerlauget, var Størstedelen af Interessenterne af den Mening, »at man skulde vise sig tolerant og fornuftig og optage dem i Lauget, hvorved intet tabtes, da de alligevel havde samme Rettigheder at sælge som vi«. Beslutningen var dog ikke enstemmig, og Oldermændene indberettede til Kancelliet, at Lauget var villigt til at optage Ansøgerne, naar Kancelliet vilde indestaa for, at Konsekvensen ikke maatte blive, at andre Privilegerede ogsaa skulde optages i Lauget. Sagen blev nu udsat nogle Dage, og da havde Medlemmerne ombestemt sig; »da herpaa skulde balloteres, bortgik nogle af Forsamlingen, som havde ønsket det afgjort ved Cirkulæret; de Tilbageblevne afslog deres Forlangende med 25 Nej mod 7 Ja«. Brødrene *Philipsen* indgik derpaa samme Dag med et Andragende til Kancelliet, der gennem Magistraten sendte det til Oldermændens Erklæring, og denne havde heller ikke noget mod Bevillingen, naar Lauget kun for Fremtiden kunde betrygges for, at ikke flere Privilegerede blev optagne

5. *Generation.* paa samme Maade. Herved forblev det, og Brdr. *Philipsen* blev ved kgl. Bevilling af 17. Oktober 1798 optaget i Lauget den 13. Maj 1799, hvil-



MOSES JACOB PHILIPSEN.
Pastel af Pechier (?)

ket forresten, uden Hensyn til Laugets Ønsker, ogsaa i de følgende Aar tillodes andre Jøder.

Den 3. December 1800 løste *Moses Jacob* og *Aron Philipsen* desuden Borgerbrev i Kjøbenhavn.

Strax efter deres Faders Død forandrede de Firmanavnet til »*M. I. 5. Generation. & A. Philipsen*« og lod det bekendtgøre i Aviserne paa følgende Maade:



ARON PHILIPSEN.
Maleri af C. Horneman c. 1816.

»At vi underskrevne have overtaget vores afdøde Faders *Philip Moses Nathan* forhen under Firma »*Philip Moses Nathan & Sønner*« førte Handel og for Fremtiden fortsætter samme under vort Firma »*M. I. & A. Philipsen*«, saadant bekendtgøres herved foreløbigen til Vedkommendes Efterretning.

Kiøbenhavn, d. 18. April 1805.

Moses Jacob Philipsen.

Aron Philipsen.«

5. *Generation.* Der var jo nu efter Faderens Død foregaaet en stor Forandring i Brødrenes Liv. Skøndt de var modne Mænd, langt ud over Ungdom-



BIRGITTE PHILIPSEN, f. CANTOR,
g. m. M. I. PHILIPSEN.
Tegning af H. Olrik.

men, og skøndt de i en halv Snes Aar havde ledet Forretningen, havde de dog aldrig før nu været rigtig selvstændige, men havde tilbragt hele deres Liv i Hjemmet, der stadig var forskellige Steder i Gaderne omkring Møntergade, som Medlemmer af Familiehusholdningen og ansat

i Forretningen. Nu var denne bleven deres egen. Da var *Moses Jacob* 5. Generation. 39 Aar og *Aron* 37 Aar. Muligvis har de hidindtil været bundne af pekuniære Forhold eller snævre Familiehensyn, — nu endelig sprængte de alle Baand.

Det følgende Aar giftede begge Brødre sig med en Maanedes Mellemrum med to ganske unge Piger, *Aron* den 14. Maj 1806 med *Sophie Amalie Warburg* og *Moses Jacob* den 12. Juni 1806 med *Birgitte Cantor*.

Sophie Warburg var kun 21 Aar gammel, hun var født i Hamborg den 16. Marts 1785 og var Datter af Købmand *Simon Jacob Warburg* og *Betty Bauer*.

Hun havde dog nogen Slægt her i Landet, da hendes Søster *Frederikke Warburg* (død 1873) var gift med Købmand *Jonas Ferdinand David* i Slagelse, der døde 1841, 68 Aar gammel. En anden Søster var *Rachel Warburg*, der var gift med Købmand *Isac Juda Bernburg* i Hamborg, og som havde en Datter *Maria Elisabeth Betty Bernburg* (1802—1862), der 1826 ægtede Pastor *Ludvig Ferdinand Luplau* i Dalby, Præstø Amt (1800—1837), og blev Bedstemoder til Maleren *Niels Skovgaards* Hustru.

Moses Jacob Philipsen var 18 Aar ældre end sin Hustru *Birgitte Cantor*, der hørte til den ældste her i Landet bosatte Jødeslægt og var født den 15. Maj 1783. Hun var Datter af Købmand *Moses Levin Cantor* i Kjøbenhavn og *Jette Goldschmidt* fra Hamborg. *Birgitte Cantor* var kun 4 Aar gammel, da hun den 20. April 1787 mistede sin Moder, og hun kom saa i Huset hos sin Farbroder, Købmand *Nathan Levin Cantor*



SOPHIE PHILIPSEN, f. WARBURG,
g. m. ARON PHILIPSEN.
Tegning.

5. *Generation.* i Helsingør, hvor hun blev opdraget. Af hendes Slægt kan nævnes hendes Faster *Glückel (Galathea) Cantor*, der var gift med *Lion Israel*, hvis udmærkede Datter, *Birgitte*, blev gift med den bekendte Chef for Handelshuset »Moses & Søn G. Melchior«, *Gerson Melchior*, og blev Moder bl. a. til Grosserer *Moses Melchior*. *Birgitte Cantors* Morbroder, *Joseph Goldschmidt*, var Fader til hendes bedste Veninde *Frederikke*, den senere Madame v. *Halle*. En anden Morbroder, *Moses Goldschmidt*, var Fader til Legatstifteren *W. M. Goldschmidt* og til *Esther*, Bankdirektør *Isac Glückstadts* Moder. Hendes Moster, *Birgitte Goldschmidts* Datter, *Betty Levy*, blev gift med den rige Bankier *Salomon Heine* i Hamborg, Digteren *Heinrich Heines* Farbroder osv.

Brødrene fortsatte Forretningen paa samme Sted som før, og i Begyndelsen boede vistnok de nygifte Par ved det gamle Hjem, men allerede 1807 flyttede *Aron* og hans Hustru til Hjørnet af Gothersgade og Adelgade, og da den gamle Forretningsgaard stadig var Genstand for Salg, foranledigede disse urolige Ejendomsforhold Brødrene til 1809 at købe det skraas overfor liggende Hjørnested, daværende Nr. 80, nuv. 45 i Pilestræde, Hjørnet af Klareboderne, men beholdt det kun i faa Aar

Brødrene oprettede i Februar 1812 en indbyrdes Kontrakt om deres Forretning og deres økonomiske og private Forhold, der lyder saaledes:

Vi underskrevne Brødre *M. I. & A. Philipsen* tilstaae med hinanden at have indgaaet følgende Contract angaaende den af os for fælleds Regning i en Tid førte Handel, som vi agte at fortsætte.

1.

Den Handel, som vi fra den 19. April 1805 have ført under Firma *M. I. & A. Philipsen*, fortsættes under samme Firma fra Dags Dato i 10 paa hinanden følgende Aar.

2.

Al den af denne Handel saavel som af den Andeel ieg *M. I. Philipsen* har i Klædefabriken paa Nørre Broe Nr. 17 flydende Fordel, den være af hvad Navn den vilde, deeles imellem os i tvende lige Deeles, paa samme Maade deeles ogsaa alt det af Handelen flydende Tab.

3.

Alle til Handelen henhørende Udgifter udredes af den fælleds Handelse. Derimod fører enhver af os Conto over sine egne Udgifter, som afdrages inden den aarlige Ballances Opgiørelse.

4.

Naar en af os ved Døden afgaaer imedens denne Contract staaer ved Magt, da skulle Fælledsskabets Eiendele, Andeelen i forbemeldte Fabrik heri

indbegreben, paa ingen Maade tages under Forsegling, Registrering eller Skifte- 5. *Generation.* behandling, hvorimod den Efterlevende forbliver i uforstyrret Besiddelse deraf, og skal det staae ham frit for enten til den Afdødes Boe eller Arvinger at udbetale det, som den sidste Ballance udviser den Gang at have været den Afdødes Formue, eller og under Arvingernes egen, eller i Tilfælde af, at de ere umyndige, under deres Værgers Tilsyn, at affatte en nye Ballance og efter sammes Udvisende at erlægge det dem tilkommende; i ethvert Tilfælde skeer Udbetalingen i 10 paa hinanden følgende Terminer hver Gang med Erlæggelsen af $\frac{1}{10}$ Deel af den heele Summa saaledes, at det første Afdrag skeer $\frac{1}{2}$ Aar efterat Dødsfaldet er indtruffet og continueres derefter hvert Halvaar indtil den heele Summa er udbetalt. Saalænge denne Capital hos den Efterlevende enten i det Heele eller for en Deel er indestaaende, svarer han den afdødes Arvinger deraf lovlig Rente, ligesom han er pligtig til at give dem Panteret i saa mange af hans Eiendeele, saasom vort Huus, Vareoplæg, Andeel i Klædefabriken m. v., at de for deres Krav kunne være betryggede.

5.

Ved vor dødelige Afgang erholder vore Enker forlods af vort Boe udbetalt 2000 Rdlr. skriver To Tusinde Rigsdaler Dansk samt beholde desuden den Afdødes heele Indboe uden noget Vederlag.

Af den Afdødes Efterladenskaber indbetales i Overformynderiet en Capital af 7,500 Rdlr., hvoraf vor Moder *Liebe Philipsen*, saalænge hun er i Live nyder Renterne. Skulde der efter at disse 2^{de} Summer ere udredede i den Afdødes Boe, endnu være en Beholdning af 30,000 Rdlr. D: C., da udsættes deraf en Capital af 2000 Rdlr. som et Legat, og det saaledes, at det Kongelige Frederiks Hospital, det Kongelige Institut for Blinde, den jødiske Friskole for Drengbørn, samt Friskolen for Pigebørn af samme Menighed, Carolineskolen kaldet, enhver især oppebærer en Fierdedel af de deraf faldende Renter. Af den Afdødes øvrige Efterladenskaber indbetales en fierdedeel i Stadens Overformynderie, og oppebærer den Afdødes Enke saalænge hun sidder Enke de deraf faldende Renter.

De øvrige Tre Fierdedele deles i lige Deelee imellem den Afdødes samtlige Børn uden Hensyn til Kønnet. Naar den Afdødes Moder ved Døden afgaaer, eller naar hans efterladte Enke enten indlader sig i Egteskab eller døer, da tilfalder den for dem hver især udsatte Capital ligeledes den Afdødes Børn, dog at Enken i Tilfælde, at hun indlader sig i et nyt Egteskab, erholder udbetalt 2000 Rdlr. D: C: skriver To Tusinde Rigsdaler dansk Courant.

6.

Saalænge den Afdødes efterladte Enke lever i ugift Stand og vil beholde hendes og afdøde Mands Børn hos sig, er hun berettiget til at oppebære Renterne af Børnenes Capital, for dermed at besørge deres Underholdning og Opdragelse. Men indlader hun sig i et nyt Egteskab eller af anden Aarsag enten ikke kan eller ikke vil have Børnene, da paaligger det den af os længstlevende at drage Omsorg for Renternes hensigtsmæssige Anvendelse.

5. *Generation.*

7.

Den af os længstlevende er, saalænge han er i Live, forpligtet til den Afdødes Børns Underholdning, indtil disse samtlige have opnaaet en Alder af 18 Aar, at udbetale aarligen 1,000 Rdlr. D: C: skriver Et Tusinde Rigsdaler Dansk Courant, der, forsaavidt som Børnene ere i Huset hos den Afdødes Enke, af denne oppebæres.

8.

Vort fælleds eiende Huus Nr. 80 i Pilestrædet skal ved indtræffende Dødsfald, naar den efterlevende ei selv ønsker det, ligesaa lidet som vore Vare og Bohave sælges ved Auction, hvorimod den efterlevende skal være berettiget til at beholde samme, imod at han til den Afdødes Boe og Arvinger paa den i § 4 bestemte Maade udbetaler hvad den Afdødes Andeel efter uvillige og dertil af Magistraten udmeldte Mænd anslaaer at være værd. Dog skal han være pligtig til at lade den Afdødes Enke, saalænge hun lever i ugift Stand, beholde de Værelser den Afdøde har beboet i vort fælleds Huus. Skulde han senere sælge Huset, da maa han udrede 300 Rdlr. aarligen til den Afdødes Hustrue til Hielp til Husleie.

9.

Skulde en af os blive tilsinde at ophæve denne Contract ved de 10 Aars Forløb, for hvilke den er indgangen, saa tilkiendegiver han det Medinteressenten 2 Aar forinden. Efter de ti Aars Forløb gielder Contracten saalænge som den ikke fra en af Siderne med 2 Aars foregaaende Opsigelse er begiæret ophævet.

10.

Naar Contracten imedens vi begge ere i Live ophæves, forfattes et Generalinventarium, og af det, som samme udviser at være den fratrædendes Andeel, udbetaler den anden Contrahent ham ved Fratrædelsen $\frac{1}{4}$, og af de øvrige $\frac{3}{4}$ betales successiv aarligen $\frac{1}{4}$, saa at det Heele er afdraget i 3 Aar. For den Summa den ene af os saaledes bliver den anden skyldig udstæder Debitor til Creditor en Forskrivning med Pant i saa mange hans Eiendele, som udfordres til Betryggelse for, at den skyldig blivende Capital med lovlige Renter deraf rigtigen skal blive betalt. For øvrigt har den Fratrædende i Henseende til Fælledsboets Huus Nr. 80 i Pilestrædet ingen videre Rettigheder end at den Summa, som hans Andeel i samme paa den i § 8 ommeldte Maade vurderes til, bliver ham af Medcontrahenten paa forberørte Maade udbetalt.

11.

Skulle der imod Forventning opstaae Stridigheder angaaende denne Contract enten imedens Interessentskabet vedvarer eller ved sammes Ophævelse, da skulle disse ikke blive Gienstand for Rettergang, hvorimod de skulle afgjøres ved Voldgiftsmænd.

Til Bekræftelse have vi denne Contract egenhændigen. underskrevet og

vort Segl hostrykt. Contracten forbliver in originali i min, *M. I. Philipsens* 5. Generation. Værge, hvorimod ieg, *A. Philipsen*, deraf har erholdt en bekræftende Gienpart.

Kiøbenhavn, den 4. Februari 1812.

Moses Jacob Philipsen.
(L. S.)

Aron Philipsen.
(L. S.)

Til Vitterlighed:

Ruben Moses Henriques.

Moses Delbanco.

At deñe af vore Egtemænd indgangne Forening er oprettet med vort Vidende og Villie, det tilstaaes herved. Datum ut supra.

Gitte Philipsen.

Sophie Philipsen.

Samtidig med deres Giftermaal blev begge Brødrene ansat i Skat til den jødiske Menighed med 15 Rdlr. hver aarlig, ved hvilken Lejlighed *Moses Jacob* »reserverede de portugisiske Rettigheder«. Ved denne første Skatte-Ansættelse til Menigheden havde Medlemmerne Ret til at gøre Indsigelse; men dette skete ikke, tværtimod forhøjede *Moses Jacob* tre Aar senere (1809) selv sit og Broderens Bidrag fra 30 til 40 Rdlr. aarlig, 1810 yder de et Bidrag af 100 Rdlr. og 30 Rdlr. aarlig til Carolineskolens Oprettelse og Bestaaen, og 1829 en Gave af 300 Rdlr. til Synagogens Opbyggelse.

Den 23. November 1810 fik Brødrene *Philipsen* Bevilling til at handle en gros i Henhold til Reskriptet af 21. September 1810.

Kort Tid efter blev deres Virksomhed yderligere udvidet paa en anden Maade. Den 11. Juni 1811 fik nemlig *Moses Jacob Philipsen* og hans Halvfætter *Ruben Moses Henriques* (1783—1863) Privilegium paa at anlægge en Klædefabrik »udenfor Stadens Nørreport«. De havde hertil købt et stort Ejendomskomplex Nr. 16, 17, 18 paa Nørrebrogade, der, omfattende nuv. Nr. 66, strakte sig helt ud til nuværende Guldbergsgade. Efter at have overvundet Vanskelighederne ved at opnaa Privilegiet maatte *Moses Jacob Philipsen* den 18. September 1811 løse Borgerskab som Dugmager eller Klædefabrikør og ansatte derefter en Dugmager-svend *F. Gundel* som Bestyrer af Klædefabrikken. Regeringen støttede dem ved at overlade dem Maskiner paa Afbetaling og Soldater som Arbejdere, hvilket dengang ikke sjældent var Skik og Brug. Andre Arbejdsfolk og Spindere, som fik Boliger i Ejendommene, fik de ved Avertissementer i Aviserne. Der skal ikke dvæles her ved Besværlighederne ved Fabrikens Indretning eller ved dens senere Drift, der næppe har

5. *Generation.* givet meget store Indtægter. Efter en halv Snes Aars Virksomhed afstod de Fabrikken med Maskiner og Grund 1822 til Klædefabrikør *Carl Benjamin Goltze* (1782—1840), der vistnok længe havde været knyttet baade til den og til Familien, og den 14. April 1823 fik han ogsaa Skøde paa Ejendommen.

Til denne hørte ogsaa to ganske ensartet opførte, smukke og statelige hvide Bygninger med blaa glasserede Tagsten, der laa noget tilbage-trukne fra Gadelinien, omgivne af skyggefulde Haver og med Udsigt til den lange hvide Kirkegaardsmur og de høje Træer indenfor denne. Familietraditionen fortæller, at disse Villaer, der hver var beregnet til en Familie og havde høj Kælder og en Etage ovenover med smaa Kviste i Taget, i disse Aar skal være benyttet af Brødrene *Philipsen* til Sommerboliger, ligesom langt frem hen i Tiden af andre bekendte Familier som *Motzfeld, Hauch, Wolfhagen*, o. m. a.*)

Efterhaanden som Brødrene saa deres Velstand forøges og Forretningen gaa frem og kræve større Rum og Udvidelse, voxede ogsaa deres Familier og behøvede Plads til at udvikle og tumle sig. Gaarden, som de havde købt for faa Aar siden, blev dem vel altsaa for lille, og de købte derfor 1816 (Skødet udstedt den 1. Juli) Ejendommen paa Hjørnet af Pilestræde og Kronprinsensgade, Pilestræde Nr. 85, nuv. Nr. 35, af Proprietær *Jens Lauritz Barfred*, og denne *Gaard har siden da — altsaa i 104 Aar — været og er endnu i Familiens Besiddelse.*

Ejendommens Historie kan i dens enkelte Dele føres saa langt tilbage i Tiden, som der overhovedet findes en samlet Fortegnelse over de kjøbenhavnske Ejendomme, nemlig til Grundtaxten af 1661. Det var først omkring 1800, at Grosserer *Georg Scheuermann* har samlet de 3 Grunde, hvorpaa Ejendommen staar, til et samlet Hele og derpaa opførte Hjørnестedet omtrent saaledes som det staar den Dag i Dag. Den mindste Del af Grunden, den som ligger ud til Pilestræde nærmest Østergade, havde en Bredde til Gaden af 8⁰ 7" og 24⁰ i Dybden. Den ejedes i 1661 af Stolemager *Claus Dinesen*. Bygningen havde 1695 fire Fag og blev solgt til Sønnen, Stolemager *Dines Clausen*, for 850 Slet Daler. Derefter ejedes Stedet af Købmand *Christian Lemvig, Dines Clausens* Svigersøn, der igen solgte den i 1713 til Købmand *Cornelius Wittebol* for 1100 Rdlr. I 1750 erhvervedes den ved Auktion efter Ejerens Død af Guldsmed *Peder Christensen* for 1352 Rdlr. Courant. Da var Bygningen allerede brandforsikret for 1600 Rdlr. Der omtales et Sidehus paa 6 Fag

*) Se Wroblewsky: Nørrebro i Trediverne. Museum.

og 2 Loft højt og et lidet brolagt Gaardsrum. Derefter ejedes Gaarden 5. Generation. af *Bernhard Christopher Kelberlade*, og efter ham af Guldsmed *Andreas Jørgen Graff*, efter hvis Død den solgtes ved Auktion til 2. Prioritetshaveren — 1. paa 1000 Rdlr., 2. paa 300 Rdlr. — Guldsmed *Tobias Didrichsen* for 1301 Rdlr. Denne sælger dog strax Ejendommen for 1400 Rdlr. til Bogtrykkersvend *Ulrich Nicolaj Kiær*, der efter 15 Aars Forløb sælger den 1789 til Guldsmed *Hans Andreas Tolberg* med 100 Rdlr.s Fortjeneste. Af denne sidste køber saa Grosserer *Scheuermann* i Firma »Fiedler & Scheuermann« Gaarden 1799 for 2000 Rdlr. Dansk Courant. Denne Ejendom havde oprindelig Matr.-Nr. 99 i Købmager Kvarter, ved den nye Matrikel i 1755 fik den Nr. 106.

Den dertil stødende Grund ejedes i 1687 af islandsk Købmand *Hein Ditlefsen* og havde et betydelig større Areal. Façaden til Pilestræde havde kun en Bredde af 8^o 9", men en Dybde af 55^o 12", og Haven bagved Bygningen havde desuden en Bredde af 29^o 6". Den strakte sig ligesom Bygningens Dybde langs med Grev *Reventlows* store Have, der optog hele Firkanten mellem Købmagergade, Klareboderne, Pilestræde og Kronprinsensgade. Denne Gade blev senere anlagt paa *Reventlows* store Grund, og Haven var paa den Tid nærmeste Nabo til den her omtalte Ejendom. I Aaret 1766, da Ejendommen af *Henrik Nielsen Lykke* overdroges *Lars Andersen* for 3600 Rdlr., beskrives den saaledes: »4 Fag til Gaden, 3 Etager høj med Fælledskvist over 2 Fag, Kælder under hele Huset, et Tværhus 7 Fag stor, 3 Etager høj, 9 Jernkakkelovne, 2^{de} ere ziirede med 10 Messingknapper samt 2 Metalfødder og med en Kobberplade ovenpaa. Endvidere er vedliggende Haugeplads med en Del Frugttræer, Lysthuse, Borde og Bænke samt 8 Postementer«. Den næste Ejer er *Peter Ising*, derefter erhverves den i 1785 af Kunstdrejer *Johan Friderich Graumann* for 4200 Rdlr. D. C. Ti Aar derefter ejes den af Tømrermester *Andreas Hallander*, derefter af Rentekammersekretær *Christian Rothe*, og fra denne gaar den i 1799 over paa samme Hænder som Naboejendommen, idet den købes af *Christian Frederik Fiedler & Scheuermann* for 23,850 Rdlr. Ejendommens Matrikelnummer var 105.



Fiedler & Scheuermann har med Lethed kunnet indse, at den Omstændighed, at Kronprinsensgade var bleven anlagt, med Fordel vilde

5. *Generation.* kunne udnytted til en bred Façade, hvis de søgte at erhverve den Byggeplads, som strakte sig langs med hele Grundens Dybde og havde en Bredde af 21 Alen. Denne erhvervede de sig da af den nye Ejer, der havde købt hele den Reventlowske Grund, nemlig Brandmajor *Johan Peter Boye Junge*. De gamle Ejendomme blev nedrevet, og der opførtes en statelig Bygning, som i 1811 ved Salget til Proprietær *Jens Lauritz Barfred* beskrives paa følgende Maade:

Grundmuret Forhus til Kronprinsensgade 5 Fag, til Pilestræde 7 Fag, 3 Etager høj, Kælder under hele Huset, som har et Vinkeltag. I Gaarden en til alle Sider grundmuret Bygning, 6 Fag bred, i Forsiden 4 Etager høj, i Bagsiden 3 Etager med gebrokkent Tagvindue. Endvidere i Gaarden en Bagbygning 3 Fag bred, 3 Etager høj, grundmuret til alle Sider med et fladt Tag, dækket med Blik. Udenfor denne Bygning og i Højde med første Etage en halvrund Kolonnade med fremstaaende bornholmske Stenkolonner.

Bygningerne var brandforsikrede for 30,300 Rdlr. og Ejendommen solgtes for 83,250 Rigsdaler Courant.

Det var denne Ejendom Brødrene *Moses Jacob* og *Aron Philipsen* ved Købekontrakt af 29. December 1815 erhvervede for 77,283 Rigsdaler Navne-Værdi og 12 Sk.

Betalingen skete paa følgende Maade: Kontant 11,000 Rdlr., 1. Prioritet 11,250 Rdlr., 2. Prioritet 4200 Rdlr. og en Obligation af Agent *Berndt Joachim* paa 20,833 Rdlr. 12 Sk. — Resten i tre paa hinanden følgende Terminer.

I Bygningens Stue-Etage blev der nu, da Brødrene *Philipsen* havde overtaget den, indrettet Lager og Butik, hvortil Indgangen var fra Kronprinsensgade, og det er fortalt, at den i gamle Dage var tæt belejret af Købere, især Fredag, da den var lukket Fredag Aften og Lørdag (Sabbath). I Kælderen boede der i mange Aar en Frugthandler. Inde i den store Gaard laa et gammelt Pakhus med en mærkelig rund Udbygning, og her, som ogsaa i Forhuset, boede de mange Folk, Kræmmersvende og Lærlinge, som var i Forretningens Tjeneste. Tiderne har bevaret Navnet paa én af dem, *Christian Arnholtz Ludvig Willers*, egentlig *Gundersen* (1792—1838). Han var fra 1817 i den Philipsenske Forretning, boede i Huset og var højt skattet i Familien som Principalernes betroede Mand og Børnenes højt elskede Ven. 1827 etablerede han sig

selv, men da han 1838 maatte opgive sit Bo, berøvede han sig selv 5. Generation. Livet. — Familien bevarede altid Mindet om ham.

I den store Lejlighed paa 1. Sal flyttede *Aron Philipsen* og hans Hustru ind. 2. Sal (Beletagen) og Mansarde-Etagen ovenover blev *Moses Jacobs* og hans Families Bolig. Her er Mindet bevaret om store, høje og prægtige Rum, om en dejlig Sal, der var dekoreret — det siges af *Abildgaard* — med store Vægmalier: svævende Kvindeskikkelser, og et mægtigt Billede, der forestille-

de Alexander og Diogenes med Tønden. I Loftet, der var prydet med flyvende Englegrupper mellem Skyer, hang to vældige Krystal-Lysekroner. Senere hen i Tiden, da Børnene voxede til, blev Lejligheden i høj Grad smagfuldt monteret, og en Del af de gamle pragtfulde Mahogni-Møbler med Broncebeslag, de rundryggede



Stole med det lyseblaa Damaskbetræk fra den elegante Hjørnestue osv. er endnu bevarede. Det vides, at en Del af disse Møbler var lavede af en Snedker *Henrich Monsees* paa Amagertorv.

Om de to Familiers Liv og Forhold før de flyttede ind i den herskabelige Gaard, vides kun lidt, og for den følgende Tid er Oplysningerne ogsaa spinkle og spredte, især for *Arons* Families Vedkommende.

Moses Jacob og *Birgitte Philipsen* bragte fire Børn med sig ind i den nye Gaard. En lille Dreng ved Navn *Harald* skal være født 1807 og død kort efter af Skarlagensfeber — Moderen taalte aldrig han blev nævnet —, men saa kom Tvillinger til Verden 1808: *Arnold* (den senere Chef) og *Henriette* (gift med Toldinspektør *Michael Petersen*), og de to Døtre: *Frederikke*, født 1814 (gift med Kammerraad *August Rist*) og *Rosalie*, født 1815 (gift med Proprietær *Holger Petersen**).

Aron og *Sophie Philipsen* bragte fem Børn med sig op paa 1. Sal, og to kom her til Verden, nemlig *Philip*, født 1807 (den senere Chef for Forretningen), *Jacob*, født 1808 (den senere Holbergforsker), *Frederikke*,

*) Se H. P.s Slægtebog.

5. *Generation.* født 1810 (gift med Konferensraad *Abrahams*), *Jette*, født 1811 (ugift), *Moritz*, født 1814 (den senere Proprietær), *Zerina*, født 1818 (gift med Godsejer *Jacob Holm*) og *Georg*, født 1819.*)

Hos *Aron* boede i de første Aar Børnenes gamle Bedstemoder, *Elisabeth Philipsen*, født Fürst, eller »Liebe« som Sønnerne kaldte hende**). Hun var nu 76 Aar gammel og gik ganske i Barndom. Hun kunde dog ikke komme ud af det med Svigerdatteren paa 1. Sal, som, efter hvad der siges, ogsaa skal have været en vanskelig Dame. Den Gamle forlangte derfor at komme op til Sønnen paa 2. Sal, og dér levede hun nu i sit Værelse i Mansarde-Etagen hel aandelig alderdomssvækket, til hun døde den 30. April 1821 i sit 86. Aar. Hendes ældste Søn bekendtgør Dødsfaldet saaledes:

»At vor gode Moder *Elisabeth Philipsen*, f. *Fürst*, efter mange Aars Svagelighed og nogle Dages Sygdom er ved en rolig Død hensovet til det Bedre Mandagen den 30. April i hendes Alders 86. Aar, undlader vi ikke herved sørgeligst at tilkjendegive Slægtninger og Bekjendtere. Tillige modtage de ærede Venner, som behagede at ledsage hende til sit Hvilested, vor hjerteligste Tak for deres mod den Afdøde beviste Venskab og Agtelse.

Paa Sødskendes og egne Vegne:

M. I. Philipsen.«

I disse Aar (c. 1816—c. 1825) har Forretningen været meget lønende, og Brødrene var velhavende Mænd. *Moses Jacob* skal have haft et Landsted i Falkoneralleen og have holdt Ekvipage. Sikkert er det, at Børnene i begge Familier fik en udmærket Opdragelse, og at der blev anvendt alt, for at bibringe dem den højeste Dannelse og den mest ud-søgte Kultur. Naar Dattersønnen fra 1. Sal, *Arthur Abrahams* i sine Memoirer siger, at der mellem de to Familier »herskede den hjerteligste Forstaaelse«, stemmer det ikke helt med andre Familietraditioner, der beretter, at de to Svigerinder ikke kom helt godt ud af det med hinanden, men det er karakteristisk, naar han fortæller, at Familien paa 1. Sal altid kaldte Familien paa 2. Sal for »dem deroppe« og Familien paa 2. Sal de andre »dem dernede«. »Jeg har aldrig«, siger han, »hørt min Moder kalde sin gamle Tante andet end »Tante deroppe«. Og hans Moder kaldtes altid »Rikke dernede« til Forskel fra »Rikke deroppe« (*Frederikke Rist*). »Det var formuende Folk«, fortsætter han, »der førte et selskabeligt Hus, og saavel min Moder som hendes Søstre og Kusiner

*) Se Stamtavlen.

***) »Liebe« er et jødisk Navn, i den jødiske Begravelses-Protokol er hendes Navn indført som »Libet«, *Pheiwelman Nasches* Enke, saaledes findes hendes Navn ogsaa paa Gravstenen.

var i sin Tid feterede Baldamer«. Men han taler her om en Periode 5. *Generation*. længere fremme i Tiden, da de var voxne.

Brødrene *Philipsen* havde jo levet i den Tid, der brød frem med den franske Revolution, og oplevet de store Omvæltninger, der omdannede Verden. De Baand, der blev sprængt, havde fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede ogsaa Jødernes Indtræden i det moderne Aandsliv til Følge. Den nye Tid gav dem større Frihed til at deltage i det økonomiske Liv, forøgede deres Velstand og skaffede dem større social Anseelse. Den ene Bresche efter den anden blev brudt i de Mure, som skilte Jøderne og de Kristne fra hverandre, førte til større Samkvem imellem dem og aabnede Jøderne Indblik i og Adgang til den kristne — fra deres saa forskellige — Tankeverden.*) De store Reformere fik selvfølgelig stor Indflydelse paa de enkelte Personligheders Udvikling. Brødrene *Philipsen* oplevede alle disse Begivenheder efter Revolutions-tiden, deres Hjemlands indre og ydre politiske Bevægelser, Krigene, Slaget paa Rheden 1801, Kjøbenhavns Bombardement 1807, Uroen i den jødiske Menighed, den literære Jødefejde 1813, Statsbankerotten samme Aar, den for Jøderne saa betydningsfulde Anordning af 29. Marts 1814, de indre jødiske Menighedsstridigheder og endelig de fra Tyskland her-til forplantede Pøbeloptøjer 1819.

De to Brødre var næppe i aandelig Henseende udprægede Typer eller fremtrædende Mænd, og det ses ikke, at de har taget aktiv Del i Kampen for de jødiske Reformere, der kaldte saa mange af deres højt begavede Trosfæller frem. Det var den ældste af dem, *Moses Jacob*, der var den dygtigste og klogeste, og det var ham, som egentlig var Forretningens Leder. Broderen var vistnok sygelig, havde svage Øjne og blev som ældre ganske blind. Han gik i mange Aar under Navnet »blinde Philipsen«. Brødrene hørte til de jødiske Kredse i Kjøbenhavn — og det var de højest dannede og mest velhavende Familier —, som paa den Tid søgte at komme i nærmere Forbindelse med de Kristne og var betaget af en stærk Tilbøjelighed til at vinde Samkvem med dem, til at nedbryde de Skranker, der fjernede dem fra hinanden, og til derved at faa Del i den almindelige Agtelse og opnaa Anerkendelse som danske Borgere. Mange jødiske Familier gik paa den Tid over til Kristendommen og sluttede ved Giftermaal Forbindelser med kristne Slægter, der ofte havde til Følge, at det jødiske Element helt forsvandt

*) Se Jul. Salomon og Josef Fischers Mindeskrift. Kbhvn. 1914.

5. *Generation.* i deres egen Slægt. Det blev ogsaa senere Tilfældet med den *Philipsenske* Familie i Pilestræde. Men Brødrene selv var stille og tilbageholdne Mænd; i Stilhed sluttede de sig i religiøs Henseende til den almindelig udbredte Indifferentisme, stræbte ved deres Levemaade, hæderlige Vandel og store Velgørenhed, deres loyale konservative Anskuelse, deres Hengivenhed for Kongehuset og deres nedarvede Respekt for Autoriteter og alt det, som »fornemt« var, at lægge alle »den gode Borgers Dyder« for Dagen. Familietraditionen fortæller, at de havde saa godt et Navn, at Pøblen ved Optøjerne mod Jøderne i Kjøbenhavn 1819 gik deres Hus i Pilestræde forbi uden at antaste det.

Den 15. Oktober 1823 lod *Aron* og *Sophie Philipsen* deres 7 Børn — det ældste 16 Aar og det yngste 7 — døbe i Gentofte Kirke af res. Kapellan ved Trinitatis Kirke *H. R. Rothe*, og to Aar efter, d. 10. Marts 1825, lod *Moses Jacob* og *Birgitte Philipsen* deres 4 Børn — det ældste 18, det yngste 8 Aar — døbe i Frederiksberg Kirke af Hof- og Slotspræst *Søren Schiødte*. At disse Højtideligheder foregik udenfor Kjøbenhavn og udenfor deres Sognekirke, er maaske gjort for at vække mindre Opsigt. Pastor *Rothe* var Præst i det Sogn, de boede i. Naar *Moses Jacob* søgte Præsten paa Frederiksberg, har det maaske været, fordi han kendte ham privat — han havde engang været Lærer ved den mosaiske Friskole —; senere blev i hvert Tilfælde Forholdet imellem dem meget intimt, da Sønnen *Arnold Philipsen* blev gift med Præstens Datter.

Et Par Maaneder efter den sidste Daab, den 30. Maj 1825, udfærdigede de to Brødre en testamentarisk Disposition, ved hvilken de modificerede den ovenfor Side 44 omtalte Handelskontrakt. Nogle af Punkterne i denne Disposition kan, uagtet deres ganske private Karakter, have deres Interesse og meddeles her i Uddrag:

»— — — 2. Naar en af os ved Døden afgaaer, skal hans ældste Søn, nemlig min *M. I. Philipsens* Søn *Christian Arnold Philipsen* og min *Aron Philipsens* Søn *Frederik Philip Wilhelm Philipsen* have Ret til at forblive i Interessentskab med den Efterlevende, og bliver der i saa Fald af den Afdødes Boes Midler staaende i Handelen 100,000 Mk. H. B^{co} skriver Eet Hundrede Tusinde Mark Hamborger Banco, saaledes at der af dette Beløb, saavidt det overstiger den nævnte Søns Arvelod efter den Afdøde, til sidstnævntes Boe svarer 4 % Rente pro anno, og at dette Overskydende indbetales til den Afdødes Boe og Arvinger paa den Maade, at deraf i Løbet af 10 Aar aarlig erlægges en Tiendedel. For dette saaledes Overskydende gives iøvrigt den Afdøde samme Sikkerhed, som i Contractens 4. Post er bestemt med

Hensyn til hans øvrige Efterladenskaber, forsaavidt disse ikke strax ville 5. *Generation.* blive udredede af den Efterlevende. Naar de ommeldte 100,000 Mk. H. B^{co} som anført blive indestaaende i Handelen, da nyder den Afdødes ældste Søn Andeel i samme efter det Forhold, i hvilket denne Capital staaer til den Efterlevendes i Handelen indestaaende Formue. — —

— — — 5. — Vi fastsætte med Hensyn til Gaarden Nr. 85 paa Hjørnet af Pilestrædet og Kronprinsensgade, som vi nu eie, at den længstlevende, imod for samme tilligemed Bankhæftelsen at svare 24,000 Rdlr. r. S., skal beholde den, dog saaledes, at han ikke kan pantsætte den til andre end til den Afdødes Boe for det, som han til dette bliver skyldig. Ei heller kan den længstlevende, saalænge han er i Live, sælge Gaarden til andre end til den eller de af vore Sønner, som fortsætte vor Handel. Efter den længstlevendes Død er den eller de af vore Sønner, som drive benævnte Handel, berettigede til at erholde Gaarden med det for Bankhæftelsen udstedte Cessions Document, som ei heller af den længstlevende kan sælges eller pantsættes, for de nævnte 24,000 Rdlr. r. S. — — — Den først Afdødes Enke er berettiget til for en aarlig Leie af 300 Rdlr. r. S., saalænge hun er i Enkestand, at beholde den Etage med tilhørende Leiligheder, som hendes afdøde Mand og hun have beboet. Naar hun ikke ønsker at beholde Etagen, eller hun indlader sig i nyt Egteskab, eller endelig ved Døden afgaaer, da er hendes ældste Søn berettiget til, som ommeldt, at beholde Etagen. — I Tilfælde af, at enten begge vore Sønner eller een af dem bliver Eier af Gaarden, da nyder saavel den først som den sidst Afdødes Enke samme Beboelsesret som ovenfor er omhandlet.

6. Naar nogen af os ved Døden afgaaer, da skal hans private Boe ikke tages under Behandling af den almindelige Skifteret, hvorimod d'Herrer Grossererer *Joseph Lübschitz**) og *B. A. Meyer****) samt Procurator *Delbanco*****) som executores testamenti og Commissarier skulle behandle og tilendebringe Boet. — — — Til at være den Afdødes umyndige Børns Værge eller de mindreaariges Curator, udnævner vi vores Søstersøn Grosserer *Martin Ludvig Fürst*.†)

Den 24. Maj 1831 døde *Aron Philipsen*, 63 Aar gammel. Han har vistnok været en sygelig Mand, og hans Blindhed havde i mange Aar hindret ham i at deltage i Forretningen. At denne — vel altsaa især ved Broderens Dygtighed — har været meget betydelig og omfattende, kan ses af, at den Afdødes Andel i Firmaets Ejendele ved hans Død udgjorde 242,943 Mark og 10 Sk. H. B. Men Firmaets Virksomhed strakte

*) Se Side 37.

**) Kunst- og Papirhandler B. A. Meyer (1785—1865), gift med Brødrenes Kusine Penina Henriques's Datter Rachel Delbanco.

****) Søn af Penina Henriques og Elias Delbanco.

†) Se Side 37.

5. *Generation.* sig efterhaanden ogsaa ud over Danmark, og det gjorde store Forretninger i Sverige og havde gode Handelsforbindelser i Tyskland.

Ifølge Brødrenes ovenfor meddelte testamentariske Disposition indtraadte nu deres ældste Sønner i Firmaet. *Arons Søn, Frederik Philip Wilhelm Philipsen*, var den ældste, 24 Aar, og *Moses Jacobs Søn, Christian Arnold*, 23 Aar. Der vides intet om deres Ungdom, Opdragelse eller Uddannelse. Det kan antages, at de fra Drengaaarene har været oplært i Forretningen, og altsaa kendt med denne, saa at de, trods deres unge Aar, var godt egnede til at være en Støtte for den gamle *Moses Jacob*.

Arons Enke blev foreløbig boende paa 1. Sal med sine Børn, af hvilke de fleste var voxne, *Jacob Philipsen* var allerede bleven Student 1827. Selv var hun endnu kun 46 Aar og bevarede længe Sporene af sin Ungdoms Skønhed, saavelsom sit meget ubehjælpssomme »gebrokne« Talesprog.

Da den første af hendes Sønnesønner, den senere saa bekendte Øjenlæge *Harald Philipsen*, blev født den 30. Marts 1839, forlod hun ifølge Familietraditionen sin fædrene Tro for at holde Sønnesønnen over Daaben og lod sig døbe den 22. Juni 1839 i Trinitatis Kirke.

Paa 2. Sal var de fire Børn nu alle voxne, og gennem deres Skolekammerater havde de faaet mange Bekendte og megen Omgang, mest i kristne og velstillede Familier, og der var baade »oppe« og »nede« en livlig og ret selskabelig Husførelse. Paa 2. Sal var *Henriette* 1832 bleven gift med *Michael Petersen*, den senere Toldinspektør og Justitsraad i Assens og Horsens.

Men Firmaets Chef følte sig gammel, træt og svag. Han var nu 69 Aar, han havde set sin Broder *Aron* gaa bort, og s. A. døde ogsaa hans Søster *Sara Lübschitz*, Aaret efter sin Mand. Han besluttede nu at trække sig tilbage fra Forretningen og overlade den helt til de to unge Mænd. Dette skete 1834 ved følgende Skrivelse til Kjøbenhavns Magistrat:

Kjøbenhavn, d. 31. December 1834.

Herved tillade vi os at underrette Dem om, at Herr *M. I. Philipsen*, som ønsker at trække sig tilbage fra Forretningerne, ifølge venskabelig Overeenskomst, fra i Dag af ophører at være Deeltager i den af os hidindtil førte Handel, hvorimod vor *F. W. Philipsen* i Fælledeelskab med vor *C. A. Philipsen* uforandret fortsætte samme, saavel en-gros som en detail for egen Regning under det gamle Firma og med Overtagelse af alle Activa og Passiva.

De vil behageligst bemærke nedenstaaende Underskrivter, og idet vi af- 5. *Generation.*
lægge Dem vor forbindtligste Tak for den os hidindtil skjenkede Tillid og
Velvillie, bede vi, at samme ogsaa maae vorde os til Deel for Fremtiden, og
forsikkre, at vor ivrigste Bestræbelse skal have til Formaal, at gjøre os samme
værdige.

Med Agtelse

M. I. & A. Philipsen.

M. I. Philipsen ophører at underskrive: *M. I. & A. Philipsen.*

F. W. Philipsen vedbliver at underskrive: *M. I. & A. Philipsen.*

C. A. Philipsen » » » : *M. I. & A. Philipsen.*

Den ene af de unge Chefer, *Moses Jacob Philipsens Søn Arnold*, blev gift nogle Dage før han blev Chef, den 3. December 1834, med den tyveaarige *Emma Schiødte*, en Datter af Slotspræst *Schiødte* paa Frederiksberg, der jo i sin Tid havde døbt denne sin Svigersøn og dennes Søkende. Det unge Par satte Bo i Nærheden af Forretningen i Kronprinsensgade Nr. 12, hvorfra de Aaret efter flyttede over i Nr. 5. Men da *Aron Philipsens* Enke — efter den 11. Maj 1835 at have gjort Stuebryllup for sin Datter *Frederikke* og den unge Professor *N. C. L. Abrahams* — besluttede sig til at forlade den gamle Gaard, flyttede *Arnold* og hans Familie ind i dennes 1. Sal 1836.

Arons Enke, *Madame Sophie Philipsen*, havde ondt ved at finde en Bolig efter sit Ønske. Først boede hun i Suhmsgade Nr. 7, kort efter flyttede hun til St. Kongensgade 62, hvor hun boede i 7 Aar, og efter flere Forandringer fandt hun 1860 sin sidste Bolig i Frederiksborggade Nr. 7, hvor hun levede i mange Aar sammen med sine ugifte Børn, til hun døde den 25. April 1869, 85 Aar gammel.

Den anden af de unge Chefer, *Philip Philipsen*, havde hidtil boet hos sin Moder, men blev den 25. Maj 1838 gift med den nittenaarige meget smukke *Else Marie Juliane Ibsen*. Hun var ligesom Fætterens Hustru en Præstedatter, hendes Forældre var Sognepræsten i Lyngby *Peter Didrik Ibsen* og *Emilie Sølling*. Han satte Bo skraas overfor Forretningen i Kronprinsensgade Nr. 9, hvorfra han 1841 flyttede hen i Nr. 5, hvor Fætteren 6 Aar før havde boet.

Derimod skete der endnu ingen Forandring med Gaardens 2. Sal. Den gamle *Moses Jacob* synes at have været en ret kraftig gammel Mand, uagtet han havde givet Afkald paa Forretningen. Han gik endnu hver Dag ned i Firmaets Lokaler og fulgte alt med stor Interesse; han gjorde endogsaa 1836, umiddelbart efter sin yngste Datter *Rosalies*

5. *Generation.* Bryllup med Proprietær *Holger Petersen*, en Udenlandsrejse med sin Hustru og sin Datter *Frederikke*, der dengang var forlovet med Fuldmægtig *August Rist*. Rejsen gik gennem Nordtyskland og varede nogle Sommermaaneder, som han ogsaa benyttede til at besøge gamle Forretningsvenner, f. Ex. i Elberfeld og Barmen. Paa Hjemvejen opholdt de sig hos Familien i Hamborg, hvor hans Søsterdatter *Henriette Lüb-schitz* var gift med en velhavende Købmand *Jacob Magnus*, og rejste derfra til den nygifte Datter paa Laagegaard ved Vejle og maaske hjem over Assens, hvor den ældste Datter jo havde sit Hjem. I det hele taget levede de to Gamle udelukkende for deres Børn, de var utrættelige i pekuniært at støtte og hjælpe dem, og ved deres Giftermaal modtog hver af dem i Medgift 12,500 Rdlr. Børnenes Venner blev ogsaa deres Venner, og de aabnede deres Hus for de mange nye Slægtninge, som Børnene ved deres Giftermaal var kommen i Forbindelse med. Deres Hjem blev et Tilflugtssted for Børnebørnene; af disse kom 1837 den ældste Datters to ganske smaa Piger *Rosalie* og *Anna* fra Assens i Huset hos dem, og den ældste, *Rosalie Petersen* — den senere Forstanderinde for Børnehjemmet af 1870 — blev fra hun var 1½ Aar gammel hos de Gamle, saalænge de levede, og var i næsten 40 Aar deres Støtte og Hjælp i Alderdommen. I den »Petersenske Slægtebog« fortælles der om de andre Børnebørn, der fandt et Hjem i det Philipsenske Hus, efterhaanden som de alle blev forældreløse.

Moses Jacob opnaede den 12. Maj 1838 den dengang mellem Jøder sjældne Ære at faa en offentlig Udmærkelse, idet han fik Titel af kgl. Agent med Rang i 6. Klasse Nr. 1. Det synes at have været Deputeret i Generaltoldkammer- og Kommercekollegiet, Etatsraad *Hermann Bech*, der har foranlediget denne Udmærkelse. Han meddelte idetmindste Kabinetssekretariatet, »at efter de Oplysninger, han har indhentet, vilde Titlen af Agent blive meget paaskønnet af den gamle værdige Silke- og Klædekræmmer *Moses Jacob Philipsen*, forhen Chef for Firmaet »M. I. & A. Philipsen«, og at det ikkun er hans Legemskræfter, som mærkeligen er aftagne«.

Det varede dog ikke længe, før den gamle Agent i aandelig Henseende blev meget svækket, og lidt efter lidt præger hans høje Alder baade Aand og Legeme. Til den gamle Gaards Historie hører ogsaa den Ildebrand, som den 26. Marts 1849 om Natten udbrød i Naboejendommen, de Marstrandske Bagerier. Pakhuset i Gaarden og en Del af Sidebygningen brændte, det store Linned- og Lærredslager gik op i Luer og

fløj i glødende Flager over Byen. I Kælderen havde Agentinden alt sit 5. *Generation*. Sølvtoj og sit sjældne og kostbare Dækketøj hengemt. Sølvtojet blev reddet tildels i ramponeret Tilstand, men det andet gik uerstattelig tabt. Efter Branden blev det Pakhus opført, som staar den Dag i Dag og stadig bærer Firmaets Mærke: M. I. & A. Ph. Den gamle Agent var dengang 83 Aar og gik helt i Barndom, saa at Branden vel har gjort et ligesaa ringe Indtryk paa ham som de Forandringer, Forretningen og Firmaet i disse Aar undergik.

En af hans Svigersønner skriver i et Brev*) om det sørgelige i »at se en tidligere saa virksom og dygtig Mand, som den Gamle har været, saa aldeles at sløves og falde sammen«, og han taler om de mange Beviser paa hans kærlige Sind, som alle hans Børn har modtaget i hans lysere Dage. Agent *Moses Jacob Philipsen* døde den 27. Maj 1852, 86 Aar gammel. Hans yngste Datter, der faa Aar før var blevet Enke, skriver paa hans Begravelsesdag til sine Børn: »Desværre har I ikke kendt ham i hans Manddoms gode Aar, men I vil altid høre ham om-tale med sand Kærlighed. Naar Enhver kunne ved sine Dages Ende føle sig saa tilfreds med sin Vandel her i Livet, saa kunne Enhver dø rolig og godt, og det er og maa jo være vort Livs Tragten«.

Han efterlod sin Enke 150,000 Rdlr., i hine Tider en større Formue end i vore; men det siges dog ikke at have svaret til tidligere Tidens Rigdom. Hun overlevede ham i næsten 22 Aar. Hun fraflyttede den gamle Gaard samme Aar og boede, efter i kort Tid at have boet paa Nørregade Nr. 33 og i Pustervig Nr. 10, siden 1854 i den store Lejlighed i Krystalgade Nr. 22, 1. Sal. Her levede hun i mange Aar i et Hjem, der, styret af hendes Datterdatter *Rosalie Petersen*, efterhaanden optog flere af hendes hjemløse Børnebørn og var et Samlingssted for den hele Familie. Hendes Dattersøn, Skoleinspektør *Ernst Petersen*, har i sin Families Slægtebog givet en højst elskværdig Skildring af Livet i hendes Hjem paa hendes gamle Dage. Hun overlevede sine fire Børn og døde først den 27. September 1873, over 90 Aar gammel.

De to Fættre *Arnold* og *Philip Philipsen* drev, som meddelt, Forretningen i Fællesskab siden 1834 og havde i 1840 for 24,000 Rdlr. Sølv Værdi ogsaa overtaget Ejendommen. De beskæftigede mange Menne-sker, og i 1845 boede der ikke færre end 5 Svende, 3 Lærlinge og 1 Tje-nestekarl i selve Huset. En Del af Stuelejligheden i Pilestræde var ud-

*) Se H. P.s Slægtebog, Side 63.

5. *Generation.* lejet til Papirhandler *Sally Friedlænder*, medens Resten optoges af Forretningen og Kældereren af en Grønhandel. Lageret fandtes i Baghuset.

Men i Tidens Løb blev Chefernes Forhold til hinanden mindre godt, og de kom efterhaanden overens om at hæve Kompagniskabet og skilles. *Arnold Philipsen* overlod i 1845 Firmaet til *Philip Philipsen* tilligemed hele Ejendommen, hvis 1. Sal han fraflyttede og som *Philip* flyttede ind i. Forretningen blev faa Aar efter en en-gros-Forretning, og Detailhandelen blev 1850 overtaget af Firmaets tidligere Medarbejder *Johan Gustav Richter*, der etablerede sig i Stuen under eget Firma-Navn.

Arnold Philipsen etablerede en egen selvstændig Silke- og Klædekræmmerforretning under Firma-Navn: »C. A. Philipsen« i Bredgade Nr. 25, to Aar senere flyttede han den til Købmagergade Nr. 3 som en en-gros Forretning med Manufaktur- og Nødvendighedsartikler. Han havde Beboelseslejlighed samme Sted.

Ved hans Død 1860 gik Forretningen over til to af hans Prokurister under Navn af »C. A. Philipsens Eftf.«, men den blev hævet 1879 og optaget i *Holger Petersens* allerede dengang store Forretning. Der er altsaa endnu ligesom en svag Forbindelse mellem det store Firma »*Holger Petersen*« og det gamle Firma:

»M. I. & A. Philipsen«.

OVERSIGTSTAVLE



STAMTAVLE

5.—11. GENERATION

PHILIP MOSES NATHAN,

4. Generation.

født ca. 1730 i Nakskov, død d. 11. Februar 1805 i Kbhvn., Silke- og Klædekræmmer i Kbhvn. Gift d. 29. Oktober 1759 med (*Libet*) *Elisabeth Fürst*, født ca. 1736 i Kbhvn., død d. 30. April 1821 i Kbhvn. Datter af Købmand i Kbhvn. Jacob Moses Fürst og Rösschen Fürst.

BØRN:

1. RACHEL PHILIPSEN,

5. Generation.

født d. 2. Oktober 1761 i Kbhvn., død i Februar 1793 i Kbhvn. Gift 1780 med Købmand i Helsingør *Salomon Daniel Fürst*, født ca. 1745 i Kbhvn., død d. 30. August 1815 i Fredericia. Søn af Handelsmand i Kbhvn. Daniel Fürst og Zippora Salomon.

Børn se Side 67.

2. SARA PHILIPSEN,

født ca. 1764 i Kbhvn., død d. 29. April 1832 i Kbhvn. Gift d. 16. April 1798 med Grosserer i Kbhvn. *Joseph Lübschitz*, født ca. 1771 i Berlin, død d. 4. Oktober 1831 i Kbhvn.

Børn se Side 68.

3. MOSES JACOB PHILIPSEN,

født d. 16. December 1765 i Kbhvn., død d. 27. Maj 1852 i Kbhvn., Silke- og Klædekræmmer i Kbhvn., kgl. Agent. Gift d. 12. Juni 1806 med *Birgitte Cantor*, født d. 15. Maj 1783 i Kbhvn., død d. 27. September 1873 i Kbhvn. Datter af Købmand i Kbhvn. Moses Levin Cantor og Jette Goldschmidt.

Børn se Side 69.

4. ARON PHILIPSEN,

født d. 26. December 1767 i Kbhvn., død d. 24. Maj 1831 i Kbhvn., Silke- og Klædekræmmer i Kbhvn. Gift d. 14. Maj 1806 med *Sophie Amalie Warburg*, født d. 16. Marts 1785 i Hamborg, døbt d. 22. Juni 1839 i Kbhvn., død d. 25. April 1869 i Kbhvn. Datter af Købmand i Hamborg Simon Jacob Warburg og Betty Bauer.

Børn se Side 70.

5. *Generation.*

5. ROSE PHILIPSEN,

født ca. 1769 i Kbhvn., død d. 2. Juli 1805 i Kbhvn. Gift ca. 1799 med Galanterihandler i Kbhvn. *Aron Abraham Henriques*, født ca. 1768 i Kbhvn., død d. 4. Januar 1819 i Kbhvn. Søn af kgl. Agent, Tapetfabrikant i Kbhvn. Abraham Moses Henriques og Hendel Sara Fürst.

Ingen Børn.

RACHEL PHILIPSEN OG KØBMAND SALOMON DANIEL FÜRST'S BØRN. 6. Generation.

1. DANIEL SALOMON FÜRST,

født ca. 1783 i Helsingør, død ombord i det Asiatiske Kompagnis Skib »Antoinette« paa Hjemrejsen fra Kalkutta d. 18. Oktober 1819, Handelsmand i Kbhvn. (Firma: Meyer & Fürst). Gift d. 31. Maj 1811 med sin Halvkusine *Rebekka Levy*, kaldet Ludvigsen, født d. 28. Oktober 1794 i Sverige, død d. 24. Oktober 1878 i Kbhvn.

Børn se Side 72.

2. MOSES FÜRST,

senere: *Martin Ludvig Fürst*, født d. 2. Marts 1784 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentofte, død d. 30. Januar 1846 i Kbhvn., Grosserer i Kbhvn. Gift d. 14. December 1809 med *Frederikke Emilie Hertz*, født d. 18. Maj 1794 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentofte, død d. 11. April 1845 i Kbhvn. Datter af Købmand i Kbhvn. Levin Hertz og Esperance Warburg.

Børn se Side 72.

3. ISAC FÜRST,

født ca. 1785 i Kbhvn., død d. 23. Juli 1820 i Kbhvn., Silke- og Klædehandler i Kbhvn. Ugift.

4. JACOB FÜRST,

født d. 14. Juli 1787 i Kbhvn., død d. 10. April 1814 i Helsingør. Silke- og Klædehandler i Helsingør. Ugift.

5. ZIPORA FÜRST,

død d. 21. August 1799 i Kbhvn. i ung Alder.

6. *Generation.***SARA PHILIPSEN OG GROSSERER JOSEPH
LÜBSCHITZS BØRN.****1. HENRIETTE LÜBSCHITZ,**

født d. 17. Februar 1801 i Kbhvn., død 1865 i Southport. Gift d. 23. Oktober 1825 med Købmand i Hamborg *Jacob Magnus*, født ca. 1789 i Hamborg, død ca. 1855 i Hamborg. Børn se Side 75.

2. ROSE LÜBSCHITZ,

født ca. 1803 i Kbhvn., død d. 24. Februar 1822 i Kbhvn.

3. FREDERIKKE LÜBSCHITZ,

født ca. 1807 i Kbhvn., død d. 31. Maj 1889 i Aalborg. Gift d. 22. Maj 1831 med Købmand i Aalborg *Simon Aron Jacobsen*, R.*, født i Juni 1802 i Viborg, død d. 13. Februar 1875 i Aalborg. Søn af Købmand i Aalborg Aron Jacob og Hanchen Levi. Børn se Side 76.

AGENT MOSES JACOB PHILIPSEN OG BIRGITTE CANTORS BØRN. 6. Generation.

1. CHRISTIAN ARNOLD PHILIPSEN,

født d. 21. September 1808 i Kbhvn., døbt d. 10. Marts 1825, død d. 30. Juli 1860 i Frankfurt a. M., Grosserer i Kbhvn. Gift d. 3. December 1834 med *Belle Hanne Sara Emma Schiødte*, født d. 25. August 1814 i Kbhvn., død d. 23. November 1854 i Kbhvn. Datter af Slotspræst Søren Schiødte og Karen Rømø Pay. *)

Børn se Side 77.

2. HENRIETTE AUGUSTA PHILIPSEN,

født 21. September 1808 i Kbhvn., døbt d. 10. Marts 1825, død d. 4. November 1841 i Assens. Gift d. 18. Maj 1832 med Justitsraad, Toldinspektør i Horsens *Michael Christian Petersen*, født d. 14. December 1801 i Kbhvn., død d. 6. Maj 1871 i Horsens. Søn af Urtekræmmer i Kbhvn. Hans Vilhelm Petersen**) og Maren Anna Christina Schiødt.***)

Børn se Side 78.

3. CHARLOTTE FREDERIKKE PHILIPSEN,

født d. 20. Maj 1814 i Kbhvn., døbt d. 10. Marts 1825, død d. 23. Oktober 1863 i Kbhvn. Gift d. 15. Maj 1841 med Kammerraad *August Ahlert Rist*, R.*, født d. 9. Februar 1807 i Kbhvn., død d. 27. Oktober 1884 i Kbhvn. Søn af Kommandørkaptajn Jonas Rist og Inger Elisabeth Hyssing.

Børn se Side 79.

4. ROSALIE VILHELMINE PHILIPSEN,

født d. 1. Maj 1815 i Kbhvn., døbt d. 10. Marts 1825, død d. 8. Juli 1855 i Kbhvn. Gift d. 30. Maj 1836 med Proprietær *Holger Vilhelm Petersen* (Laagegaard, Vejle), født d. 14. April 1809 i Kbhvn., død d. 8. September 1849 paa Laage. Søn af Urtekræmmer i Kbhvn. Hans Vilhelm Petersen og Maren Anna Christina Schiødt.

Børn se Side 79.

*) Se A. T. Schiødte. Ætten Schiødte. Kbhvn. 1880.

**) Se »Min Slægtebog«, udg. af Holger Petersen. Kbhvn. 1918.

***) Se [P. Fr. Rist] Stamtavle over Simon Carstensen Schiødts og Anna Kirstine Harboes Efterkommere. Kbhvn. 1907.

6. Generation.

GROSSERER ARON PHILIPSEN OG SOPHIE WARBURGS BØRN.

1. FREDERIK PHILIP VILHELM PHILIPSEN,

født d. 3. Juli 1807 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 30. April 1876 i Kbhvn., Silke- og Klædekræmmer, Grosserer i Kbhvn., R.*. Gift d. 25. Maj 1838 med *Else Marie Juliane Ibsen*, født d. 23. April 1819 i Lyngby, død d. 18. September 1902 i Kbhvn. Datter af Huslærer paa Mørup, senere Sognepræst i Lyngby Peter Diderik Ibsen og 1. Hustru Dorothea Elisabeth Falkenthal, Enke efter Proprietær Amnitzbøll til Mørup.

Børn se Side 81.

2. CHRISTIAN JACOB ADOLPH PHILIPSEN,

født d. 23. September 1808 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 11. Oktober 1848 i Horsens. Amanuensis ved det kgl. Bibliotek, Translator. Ugift.

3. FREDERIKKE JULIANE AUGUSTA PHILIPSEN,

født d. 7. Maj 1810 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 26. Oktober 1852 i Kbhvn. Gift d. 22. Maj 1835 med Notarius publicus, Konferensraad, Dr. phil. *Nicolai Christian Levin Abrahams*, R.*, D. M., født d. 6. September 1799 i Kbhvn., død d. 25. Januar 1870 i Kbhvn. Søn af Bogholder Moses Levin Abraham og Juliane Meyer.

Børn se Side 82.

4. HENRIETTE SOPHIE AMALIE PHILIPSEN,

født d. 1. Juli 1811 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 2. November 1860 i Kbhvn. Ugift.

5. MORITZ CARL THEODOR PHILIPSEN,

født d. 13. Juli 1814 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 24. Januar 1877 i Hillerød, Proprietær (Højagergaard), Branddirektør i Hillerød, Folketingsmand, R.*. Gift d. 13. Juli 1869 i Høje Taastrup med *Wil-*

helmine Caroline Henriette Langstor (Langsdorff), født d. 16. Januar 1843 i Kbhvn. Datter af Skomagersvend i Kbhvn. Friederich Langstor og Johanne Christine Magdalene Classen. 6. Generation.
Børn se Side 83.

6. ZERINA LOVISE VILHELMINE PHILIPSEN,
født d. 25. Oktober 1817 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 28. Maj 1844 paa Ellingegaard. Gift d. 1. Juni 1843 med Godsejer, Cand. jur. **Jacob Holm**, født d. 22. Marts 1814 i Kbhvn., død d. 4. Februar 1892 paa Ellingegaard. Søn af Grosserer i Kbhvn. Jacob Holm og Christiane Schifter.
Børn se Side 84.

7. SALLY GEORG FERDINAND PHILIPSEN,
født d. 24. November 1818 i Kbhvn., døbt d. 15. Oktober 1823, død d. 30. Marts 1879 i Kbhvn. Cand. phil. Ugift.

7. Generation.

KØBMAND DANIEL FÜRST OG REBEKKA LEVYS BØRN.

MOSES FÜRST,

født d. 30. Oktober 1811 i Kbhvn., død 1851 i Preussen, Købmand i Preussen.

GROSSERER (MOSES) MARTIN LUDVIG FÜRST OG FREDERIKKE HERTZS BØRN.

1. JULIE ROSALIE FÜRST,

født d. 18. Oktober 1810 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentoft, død d. 25. September 1838 i Kbhvn. Gift d. 20. December 1829 med Regimentskvartermester i Kbhvn. *Christian Friderich Hagen*, født d. 20. Maj 1805 i Kbhvn., død d. 12. September 1839 i Kbhvn. Børn se Side 85.

2. LUDVIG GOTTFRIED FÜRST,

født d. 16. Januar 1812 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentoft, død d. 29. September 1864 i Kbhvn., Grosserer i Kbhvn, græsk Generalkonsul, R.*. Gift 1. Gang d. 3. December 1836 med *Augusta Christiane Ebbesen*, født d. 18. November 1815 i Kbhvn., død d. 22. September 1855 i Kbhvn. Datter af Kaptajn, Isenkræmmer i Kbhvn. Jørgen August Ebbesen og Anna Davinia Bolette Wulff. Gift 2. Gang d. 16. April 1858 med *Ida Wilhelmine Gandil*, født d. 21. Juli 1828 i Kbhvn., død d. 8. Maj 1904 i Kbhvn. Datter af Kommandør Johan Gandil og Johanne Christiane Kock.

Børn se Side 85.

3. IDA SOPHIE FÜRST,

født d. 8. Januar 1813 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentoft, død d. 29. April 1885 i Randers. Gift d. 10. September 1836 med preussisk Konsul, Grosserer, Bankdirektør i Randers *Carl Friderich Theodor Westermann*, født 1812 i Holsten, død d. 27. Juni 1882 i Randers.

Børn se Side 86.

4. (JACOB) CARL JOHAN FÜRST,

født d. 4. Maj 1814 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentofte, død d. 15. April 1867 i Buenos Aires, Dr. med., Læge i Buenos Aires. Gift med *Mercedes Zapiola*, død 1865 i Buenos Ayres. Datter af General Zapiola.

Børn se Side 87.

5. (SALOMON) SALLYS WILHELM FÜRST,

født d. 27. Januar 1816 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentofte, død d. 20. Januar 1871 i Kbhvn. Vexelmægler. Ugift.

6. JULIE AUGUSTA THORA FÜRST,

født d. 1. Juli 1818 i Kbhvn., døbt d. 14. Oktober 1822 i Gentofte, død d. 13. Januar 1893 i Kbhvn. Ugift.

7. CHRISTIAN THORVALD FÜRST,

født d. 11. Oktober 1820 i Kbhvn., død d. 3. Juli 1844 i Kbhvn., Sekond-lieutenant ved Artilleriet. Ugift.

8. FRITZ THEODOR FÜRST,

født d. 21. November 1822 i Kbhvn., død d. 15. Februar 1892 i Kbhvn., Grosserer i Kbhvn. Gift d. 14. Marts 1857 med *Anna Marie Actonie Langgaard*, født d. 25. Januar 1837 i Kbhvn., død d. 10. Januar 1910 i Kbhvn. Datter af Etatsraad, Fabrikejer i Kbhvn. Johannes Peter Langgaard og Henriette Treschow.

Børn se Side 87.

9. LOUISE MARIE FÜRST,

født d. 12. Maj 1824 i Kbhvn., død d. 20. April 1887 i Hørsholm. Gift d. 19. Oktober 1850 med Justitsraad, Assistenthusforvalter i Kbhvn. *Otto Georg Vilhelm Müller*, født d. 19. Marts 1813 i Kbhvn., død d. 14. Oktober 1881 i Kbhvn. Søn af Postmester i Randers Christian Andreas Müller og Maren Pauline Eleonora Beuttner.

Børn se Side 88.

10. EDUARD NICOLAJ FÜRST,

født d. 26. Oktober 1826 i Kbhvn., død d. 14. November 1885 i Kbhvn., Grosserer i Kbhvn. Gift d. 19. December 1866 med *Emma Florentine Petersen*, født d. 27. Juni 1834 i Kbhvn., død d. 22. Juni 1919 i Kbhvn. Datter af Guldsmed i Kbhvn. Carl Christian Petersen og Ellen Marie Erdmann.

Børn se Side 88.

7. Generation.

11. VINCENTINE CAROLINE AMALIE FÜRST,

født d. 4. Maj 1828 i Kbhvn., død d. 11. Marts 1892 i Kbhvn. Gift d. 18. September 1846 i Gentofte med Grosserer i Kbhvn. *Peter Jacob Schoustrup*, født d. 16. November 1816 i Kbhvn., død d. 26. Juli 1882 i Kbhvn. Søn af Købmand i Kbhvn. Johan Henrik Schoustrup og Sophie Elisabeth Petersen. Børn se Side 88.

12. OLIVIA CHRISTIANE FÜRST,

født d. 15. April 1830 i Kbhvn., død d. 18. April 1888 i Kbhvn. Gift d. 3. Maj 1856 i Silkeborg med Proprietær, senere Forretningsfører i Kbhvn. *Johan Christian Drewsen*, født d. 12. April 1834 paa Strandmøllen, død d. 9. Maj 1900 i Kbhvn. Søn af Fabrikejer i Silkeborg Michael Drewsen og Johanne Amalie Kümmel. Børn se Side 89.

13. MATHILDE LOVISE FREDERIKKE FÜRST,

født d. 2. Oktober 1832 i Kbhvn., død d. 31. December 1898 i Kbhvn. Ugift.

HENRIETTE LÜBSCHITZ OG KØBMAND JACOB ^{7. Generation.} MAGNUS'S BØRN.

1. EMILIE ERNESTINE MAGNUS,

født d. 16. August 1826 i Hamborg, død d. 11. Oktober 1905 i Kbhvn.
Gift d. 27. April 1854 i Hamborg med Grosserer i Kbhvn. *William
David Heilbuth*, født d. 24. (23.) April 1823 i Kbhvn., død d. 28. Decem-
ber 1898 i Kbhvn. Søn af The- og Porcelænsmand i Kbhvn. David
Wulff Heilbuth og Bolette Lassen (Lazarus). Børn se Side 90.

2. HERMANN MARTIN MAGNUS,

født d. 20. Marts 1830 i Hamborg, død d. 20. Januar 1903 i Manchester,
Købmand i Manchester. Gift d. 3. Maj 1855 i Karlskrona med *Adèle
Fredrika Ruben*, født d. 6. April 1827 i Karlskrona, død d. 14. Septem-
ber 1893 i Manchester. Datter af Købmand i Karlskrona Jerachmiel
(Joachim) Moses Ruben og Eleonora Philip. Børn se Side 91.

3. HENRIETTE IDA MAGNUS,

født d. 20. Marts 1830 i Hamborg, død 1864 i Manchester. Gift 1856 i
Hamborg med Købmand i Manchester *Hermann Dessauer*, født 1818 i
Hamborg, død 1904 i Manchester. Børn se Side 91.

4. SERINE JOSEPHINE MAGNUS,

født 27. December 1834 i Hamborg, død 1893 i Manchester.

7. *Generation.*

FREDERIKKE LÜBSCHIZS OG KØBMAND SIMON ARON JACOBSENS BØRN.

1. ARON SIMON JACOBSEN,

født d. 23. Februar 1832 i Aalborg, død d. 30. December 1913 i Kbhvn., Købmand, Direktør for Landmandsbankens Afdeling i Aalborg. Gift d. 8. Maj 1862 i Frankfurt a. M. med *Amalie Maintz*, født d. 11. Februar 1842 i Frankfurt a. Main. Datter af Partikulier i Frankfurt a. M. Simon Maintz og Bertha Halle.

Ingen Børn.

2. JOSEPHINE SERINE JACOBSEN,

født d. 7. September 1838 i Aalborg. Gift d. 21. September 1858 i Aalborg med Grosserer i Kbhvn. *Arnold Levin Salomonsen*, født d. 12. December 1833 i Viborg, død d. 3. Juli 1900 i Kbhvn. Søn af Grosserer i Kbhvn. Levin Salomonsen og Lea Jonas.

Børn se Side 92.

GROSSERER ARNOLD PHILIPSEN OG EMMA SCHIØDTES BØRN. 7. Generation.

1. EDVARD JACOB SCHIØDTE PHILIPSEN,

født d. 11. Oktober 1835 i Kbhvn., død d. 22. April 1858 i Kbhvn. Stud. philol. Ugift.

2. ANNA MARIE SCHIØDTE PHILIPSEN,

født d. 28. Marts 1837 i Kbhvn., død d. 28. Februar 1890 i Kbhvn., Lærerinde. Gift d. 3. Maj 1871 med Overretssagfører i Kbhvn. *Carl Vilhelm Johan Birkerod*, født d. 27. Maj 1842 i Kbhvn., død d. 22. Marts 1883 i Kbhvn. Søn af Kaptajn Johan Matthias Birkerod og Vilhelmine Emilie Eskildsen.

Ingen Børn.

3. HARRIET ELLENA SCHIØDTE PHILIPSEN,

født d. 29. November 1838 i Kbhvn., død d. 18. Juli 1906 i Kbhvn. Gift d. 7. Februar 1867 med Generallieutnant *Agathon Stenersen Nickolin*, S. K.*, D. M., E. M.^{1 & 2}, født d. 27. November 1826 i Storehedinge, død d. 22. Januar 1910 i Kbhvn. Søn af Major Herman Nickolin og Karen Sophie Hauberg.

Børn se Side 93.

4. ROSALY PAULINE SCHIØDTE PHILIPSEN,

født d. 24. Juni 1846 i Wien, død d. 29. Juli 1903 paa St. Hans Hospital. Gift d. 26. April 1871 med General *Edvard Valentin Schreiber*, S. K.*, D. M., E. M.^{1 & 2}, født d. 18. Maj 1822 i Kbhvn., død d. 28. April 1892 i Kbhvn. Søn af Bogholder i Kbhvn. Johan Peter Christian Schreiber og Hustru, født Spohrleder.

Børn se Side 93.

5. CARL GOTTLIEB SCHIØDTE PHILIPSEN,

født d. 28. September 1848 i Kbhvn. Rejste 1868 til Amerika. Forretningsmand i New York. Gift. Nærmere Oplysninger mangler.

7. Generation. 6. JOHANNE ELISABETH SCHIØDTE PHILIPSEN, født d. 17. December 1850 i Kbhvn., død d. 16. April 1881 i Kbhvn. Gift d. 17. November 1877 med sin Halvfætter, Dr. med. Kommunelæge, Professor *Harald Aron Peder Philipsen*, E. M.², født d. 30. Marts 1839 i Kbhvn., død d. 11. August 1892 i Kbhvn. (Se Side 81). Børn se Side 93.

HENRIETTE PHILIPSEN OG JUSTITSRAAD MICHAEL PETERSENS BØRN.*)

1. JACOB VILHELM PETERSEN, født d. 4. Juli 1833 i Assens, død d. 15. Maj 1889 i Kbhvn., Bogholder, Translatør i Kbhvn. Gift d. 8. December 1867 med *Astrid Marie Caroline Kjer*, født d. 31. August 1848 i Vejle, død d. 16. Februar 1884 i Kbhvn. Datter af Vinhandler i Vejle Tyge Kjer og Marie Gertrude Hjortebjerg.

Børn se Side 93.

2. ROSALIE MARIANE AUGUSTA BIRGITTE PETERSEN, født d. 12. Juni 1835 i Assens, Forstanderinde for »Børnehjemmet af 1870«, F. M. i Guld. Ugift.

Adoptivdatter, se Side 94.

3. ANNA EMILIE CHARLOTTE PETERSEN, født d. 9. Oktober 1836 i Assens, død d. 16. Juni 1896 i Kbhvn. Ugift.

4. HERMAN BECH PETERSEN, født d. 20. Februar 1839 i Assens, død d. 22. April 1919 paa Frederiksberg, Borgmester i Præstø, R.*. D. M. Gift d. 20. Oktober 1875 paa St. Thomas med *Margrete Frederikke Vilhelmine Høegh-Guldberg*, født d. 11. Oktober 1845 i Aarhus, død d. 17. Maj 1919 i Kbhvn. Datter af Adjunkt i Aarhus Emmerik Lucian Høegh-Guldberg og Jacobine Mathilde Raae.

Ingen Børn.

5. HENRY AUGUST PETERSEN, født d. 4. Oktober 1841 i Assens, Forvalter paa Øresundshospitalet i Kjøbenhavn, R.*. Gift d. 12. April 1872 i Skaarup paa Fyen med *Caroline Birgitte Sophie Møller*, født d. 18. Maj 1844 paa Vejstrupgaard ved Svendborg, død d. 1. Maj 1918 i Kbhvn. Datter af Forpagter Peter Christian Møller og Kirsten Mayntz.

Børn se Side 94.

*) Se »Min Slægtbog«, udg. af Holger Petersen. Kbhvn. 1918.

FREDERIKKE PHILIPSEN OG KAMMERRAAD AUGUST RISTS BØRN. 7. Generation.

1. AUGUSTA HENRIETTE RIST,

født d. 14. Marts 1843 i Kbhvn., død d. 17. Marts 1918 i Kbhvn. Gift d. 26. April 1865 med Oberstlieutenant *Johan Heinrich Christian Tobiesen*, R.*, E. M.¹ & ², født d. 25. September 1831 i Kbhvn., død d. 8. Februar 1898 i Kbhvn. Søn af Oberst Friderich Wilhelm Carl Tobiesen og Mariane Dorothea du Plat.

Børn se Side 94.

2. PETER FREDERIK RIST,

født d. 7. Juli 1844 i Kbhvn., Oberst, Forfatter, K.*, D. M., E. M.², F. M. i Guld. Gift d. 10. Oktober 1874 med *Ida Margrethe Alvina Møller*, født d. 27. Oktober 1850 i Kbhvn., død d. 5. Maj 1908 i Kbhvn. Datter af Byfoged i Frederikshavn, senere i Assens Lorenz Bertelsen Møller og Caroline Dømler.

Børn se Side 95.

3. HARALD OSKAR RIST,

født d. 22. August 1845 i Kbhvn., død d. 5. Marts 1914 i Kbhvn., Assurancedirektør, Grosserer i Kbhvn. Gift d. 29. Oktober 1878 med *Augusta Ebba Olsen*, født d. 20. Marts 1856 paa Meilgaard. Datter af Godsejer til Meilgaard, Jægermester Christian Frederik Olsen og Louise Amalie Janssen.

Børn se Side 95.

ROSALIE PHILIPSEN OG PROPRIETÆR HOLGER PETERSENS BØRN.*)

1. FREDERIK JACOB VILHELM PETERSEN,

født d. 20. April 1837 paa Laage, død d. 13. December 1909 i Kbhvn., Overlærer ved Viborg Katedralskole, Lieutenant, R.*, E. M.². Gift d. 31. Maj 1879 i Viborg med *Alma Annette Schøning*, født d. 8. April 1858 i Kbhvn. Datter af Oberst Otto Albert Schøning og Madsine Thomine Angelica Schmidt.

Børn se Side 96.

2. AUGUST HOLGER ARNOLD PETERSEN,

født d. 25. September 1840 paa Laage, død d. 17. Juli 1909 i Middelfart, Læge i St. Andst v. Kolding, Lieutenant, R.*, E. M.². Gift d. 26. Juni 1872 i Helsingør med *Jetta Hulda Levinsohn*, født d. 18. April 1849 i Helsingør. Datter af Slagtermester i Helsingør Isak Levinsohn og Louise Albertine Nielsen.

Børn se Side 97.

*) Se »Min Slægtbog«.

7. Generation.

3. HOLGER PETERSEN,

født d. 9. Juni 1843 paa Laage, død d. 26. Maj 1917 paa Tryggehvile i Ordrup, Grosserer i Kbhvn., Landstingsmand, K.*, D. M., E. M. ², F. M. Gift d. 25. April 1872 med *Augusta van Aller*, født d. 13. Maj 1847 i Helsingør, død d. 29. Oktober 1878 i Kbhvn. Datter af hollandsk Konsul i Helsingør Peter Rist van Aller og Elisabeth Birgitte Johanne Hoppe.

Børn se Side 97.

4. WILLIAM BALTHASAR PETERSEN,

født d. 27. September 1845 paa Laage, død d. 26. August 1875 i Samarang paa Java, Læge i den hollandsk-ostindiske Hær. Ugift.

5. JOHN THORALD MICHAEL CHRISTIAN PETERSEN, født d. 5. December 1846 paa Laage, Fabrikejer i Kbhvn. Gift d. 3. Maj 1879 med *Johanne Margrethe Thomsen*, født d. 12. Februar 1851 paa Rörspiäld i Sverige, død d. 7. November 1919 i Kbhvn. Datter af Proprietær Johan Carl Thomsen og Caroline Cathrine Augusta Schultz.

Børn se Side 98.

6. MARIE HENRIETTE PETERSEN,

født d. 26. September 1848 paa Laage. Gift d. 1. Maj 1874 med Oberst *Hans Frederik (Fritz) Vilhelm Thomsen*, K.*, D. M., E. M. ², født d. 16. April 1841 paa Jernbjerg ved Slagelse, død d. 7. Maj 1904 i Odense. Søn af Proprietær Johan Carl Thomsen og Caroline Cathrine Augusta Schultz.

Børn se Side 98.

7. ERNST PETERSEN,

født d. 6. Februar 1850 i Kbhvn., Cand. theol., fhv. Skoleinspektør i Nyborg, R.*. Gift d. 11. August 1885 med *Sofie Hedvig Thomsen*, født d. 3. Oktober 1853 paa Nybøllegaard ved Køge, død d. 30. December 1914 i Nyborg. Datter af Proprietær Johan Carl Thomsen og Caroline Cathrine Augusta Schultz.

Børn se Side 99.

GROSSERER PHILIP PHILIPSEN OG MARIE IBSENS BØRN.

7. Generation.

1. HARALD ARON PETER PHILIPSEN,

født d. 30. Marts 1839 i Kbhvn., død d. 11. August 1892 i Kbhvn., Dr. med., Kommunelæge, Privatdocent, Professor, E. M.² Gift 1. Gang d. 17. November 1877 med sin Halvkusine *Johanne Elisabeth Schiødte Philipsen*, født d. 17. December 1850 i Kbhvn., død d. 16. April 1881 i Kbhvn. Datter af Grosserer Christian Arnold Philipsen og Belle Hanne Sara Emma Schiødte. (Se Side 78). Gift 2. Gang d. 28. Juni 1882 i Maarslet ved Aarhus med *Elizabeth Therese Gedde*, født d. 21. Juni 1854 i Kbhvn., død d. 22. Februar 1884 i Kbhvn. Datter af Oberst Vilhelm Edward Sophus Gedde og Emilie Mariane Tobiesen. Børn se Side 100.

2. SOPHUS AXEL PHILIPSEN,

født d. 10. Juni 1840 i Kbhvn., Skibsfører og Reder, Medlem af Sø- og Handelsretten, E. M.² Gift d. 7. Januar 1870 med *Elizabeth Birgitte Schøller*, født d. 9. Maj 1847 i Kbhvn., død d. 29. September 1885 i Kbhvn. Datter af Oberst og Inspektør v. Garnisonssygehuset Christian Schøller og Mette Margrete Poulsen. Børn se Side 100.

3. THEODOR ESBERN PHILIPSEN,

født d. 10. Juni 1840 i Kbhvn., død d. 3. Marts 1920 i Kbhvn., Dyrmer, Lieutenant, E. M.² Ugift.

4. PETER CHRISTOPHER PHILIPSEN-PRAHM*),

født d. 30. September 1841 i Kbhvn., død d. 10. April 1899 paa Tjikadjang, Java, Administrator og Superintendent, Dansk Konsul, Lieutenant, E. M.² Gift d. 3. Maj 1867 med *Helene Dorothea Holst*, født d. 15. April 1845 i Hjortebjerg paa Møen, død d. 15. Juli 1917 i Kbhvn. Datter af Sognepræst Peter Nicolai Møller Holst og Anna Helene Noline Tønder-Lund.

Børn se Side 101.

5. CARL PHILIP VILHELM PHILIPSEN,

født d. 13. Marts 1843 i Kbhvn., død d. 14. April 1901 i Kbhvn., K. K. Kammermusik i Berlin. Ugift.

*) Fik kgl. Bevilling af 11/3 1892 til at kalde sig med Hustru og Børn for »Philipsen-Prahm«.

7. Generation.

6. FREDERIK ESKILD PHILIPSEN,

født d. 6. Juni 1845 i Kbhvn., død d. 14. Januar 1896 i Kbhvn. Undernotar i Kbhvn., Translatør. Ugift.

7. POUL PHILIPSEN,

født d. 19. Oktober 1846 i Kbhvn., død d. 6. Maj 1901 i Kbhvn., Bogholder i Kbhvn. Ugift.

FREDERIKKE PHILIPSEN OG KONFERENSRAAD LEVIN ABRAHAMS BØRN.

1. ARTHUR MATTHIAS NICOLAI ABRAHAMS,

født d. 11. Marts 1836 i Kbhvn., død d. 11. Maj 1905 i Kbhvn., cand. phil., Sproglærer i Kbhvn. Gift d. 4. Juli 1873 med *Jenny Marie Petersen*, født d. 4. Oktober 1849 i Odense, død d. 22. September 1914 i Kbhvn. Datter af Vognmænd i Odense Jens Petersen og Petrine Petersen. Børn se Side 102.

2. CHARLES JULIUS SOPHUS ABRAHAMS,

født d. 2. Juni 1838 i Kbhvn., død d. 13. April 1893 i Kbhvn., Arkitekt i Kbhvn., Lieutenant, E. M.² Gift d. 26. Oktober 1877 med *Vilhelmine Petersen*, født d. 31. December 1852 i Kbhvn. Datter af Murermester i Kbhvn. Jørgen Frederik Petersen og Christine Margrethe Jessen.

Børn se Side 102.

3. ALBERT PETER CARL ABRAHAMS,

født d. 5. Oktober 1839 i Kbhvn., død d. 21. Juni 1909 i Fredensborg, Proprietær (Højagergaard), Direktør for Kjøbenhavns Begravelsesvæsen, Raadmand i Kbhvn., Etatsraad, Lieutenant, R.*, D. M., E. M.² Gift d. 14. November 1865 i Højby, Odsherred, med sin Kusine *Zerina Christiane Marie Sophie Holm*, født d. 20. Maj 1844 paa Ellingegaard, død d. 5. Marts 1914 i Kbhvn. Datter af Godsejer Jacob Holm og Zerina Lovise Vilhelmine Philipsen. (Se Side 71, 84).

Børn se Side 102.

4. FREDERIK (FRITZ) PHILIP VILHELM ABRAHAMS,

født d. 31. Juli 1841 i Kbhvn., død d. 26. Marts 1881 i Hjørring, cand. phil., Lærer i Hjørring. Gift d. 11. Maj 1870 med *Jensine Marie Frederikke Cecilie Holm*, født d. 6. Oktober 1849 i Kbhvn., død d. 6. Juni 1891 i Kbhvn. Datter af Skibsfører Jens Johannes Holm og Johanne Marie Møller. Hun blev 1882 gift med Maleren Niels Bredal.

Børn se Side 102.

5. JOHANNES HENRIK SEVERIN ABRAHAMSSON,
født d. 28. Juli 1843 i Kbhvn., død d. 31. Marts 1900 i Kbhvn., cand. phil.,
Theaterdirektør i Kbhvn., R*. Gift d. 18. Juli 1868 med *Marie Caroline
Gammeltoft*, født d. 4. April 1842 paa Herløvgaard, død d. 22. Januar
1915 i Kbhvn. Datter af Kammerraad Jens Gammeltoft til Herløvgaard
og Marie Henriette Statis. Børn se Side 103.

BRANDDIREKTØR MORITZ PHILIPSEN OG CAROLINE LANGSTORS BØRN.

1. MARTINE AUGUSTA PHILIPSEN,
født 1862 i Kbhvn., død d. 21. Februar 1876 i Fredensborg.

2. CARL THEODOR PHILIPSEN,
født d. 17. September 1866 i Kbhvn., Landmand i Montana (Amerika).
Gift d. 8. August 1888 i Wahpeton i North Dakota med *Caroline An-
dersen*, født d. 22. Maj 1864 i Lillehammer, Norge, død d. 24. Juli 1913
i Butte, Montana. Børn se Side 103.

3. AGNES HENRIETTE PHILIPSEN,
født d. 9. Januar 1868 i Kbhvn. Gift d. 13. Juli 1895 i Hillerød med Køb-
mand i Hillerød *John Nicolas Brewster*, født d. 16. November 1866 paa
St. Thomas, død d. 7. August 1919 i Kbhvn. Søn af Lærer paa St. Tho-
mas John Henry Brewster og Ann Magdalene Joshua. Børn se Side 103.

4. GEORG PETER PHILIPSEN,
født d. 12. September 1870 i Fredensborg, Landmand i Montana (Ame-
rika). Ugift.

5. INGEBORG FREDERIKKE PHILIPSEN,
født d. 9. Oktober 1871 i Fredensborg, død d. 10. Februar 1872 i Fre-
densborg.

6. MARTINE MORUS INGEBORG PHILIPSEN,
født d. 10. Juli 1877 i Hillerød. Gift d. 17. Maj 1903 i Kbhvn. med Journa-
list i Kbhvn. *Niels Anton Gylling Nielsen*, født d. 20. Januar 1882 i
Varde. Søn af Viktualiehandler i Varde Steward Anton Nielsen og
Trinecke Nikoline Nielsen. Børn se Side 104.

7. *Generation.*

**ZERINA PHILIPSEN OG GODSEJER JACOB
HOLMS BØRN.**

ZERINA CHRISTIANE MARIE SOPHIE HOLM,
født d. 20. Maj 1844 paa Ellingegaard, død d. 5. Marts 1914 i Kbhvn.
Gift med sin Fætter Etatsraad *Peter Abrahams*. (Se Side 82).

Børn se Side 102.

JULIE FÜRST OG REGIMENTSKVARTERMESTER *8. Generation.*
CHRISTIAN HAGENS BØRN.

JULIE CHRISTIANE LOUISE FREDERIKKE CAROLINE
HAGEN,

født d. 20. September 1838 i Kbhvn. Gift d. 12. April 1854 med Kommandør, Overlods *Jens Schoustrup*, K.^{2.}, D. M., E. M.^{1 & 2}, født d. 4. Marts 1826 i Kbhvn., død d. 30. August 1898 i Kbhvn. Søn af Grosserer og Eddikebrygger i Kbhvn. Johan Henrik Schoustrup og Sophie Elisabeth Petersen.

Børn se Side 105.

KONSUL LUDVIG FÜRST OG 1. HUSTRU
CHRISTIANE EBBESENS BØRN.

1. AUGUST LUDVIG GEORG FÜRST,

født d. 5. Oktober 1839^{1/2} i Kbhvn., død d. 23. Juli 1889 i Hull, Grosserer i Kbhvn., Hull. Ugift.

2. ANNA EMILIE ALVILDA FÜRST,

født d. 3. Juni 1841 i Kbhvn., død 1847 i Kbhvn.

3. CLARA ALICE FÜRST,

født d. 10. December 1842 i Kbhvn. Gift d. 3. Maj 1863^{1/2} i Kbhvn.^(Gamm. K) med Oberstlieutenant i Artilleriet, Kontorchef i Krigsministeriet *Jacob Hansen*, R.^{*}, D. M., E. M.^{2.}, født d. 24. December 1833 i Kbhvn., død d. 18. Juni 1910 i Kbhvn. Søn af Grosserer i Kbhvn. Jacob Hansen og Margrethe Trane.

Børn se Side 105.

4. GOTTFRED FÜRST,

født d. 5. April 1846 i Kbhvn., død 1907 paa Sct. Margarit, Grosserer i Antwerpen. Gift to Gange, sidst med Mathilde de Wisbruck, død 1906 i Antwerpen.

Børn se Side 106.

8. *Generation.* KONSUL LUDVIG FÜRST OG 2. HUSTRU IDA
GANDILS BØRN.

5. ALVILDA CHRISTIANE FÜRST,

født d. 14. Februar 1859 i Kbhvn., død d. 19. Marts 1920 i Kbhvn., aut.
Sygegymnast og Masseuse paa Kommunehospitalet.

6. MARIE LOUISE FÜRST,

født d. 18. Marts 1860 i Kbhvn. Gift 1. Gang d. 12. November 1884 med
Tobaksfabrikant i Kbhvn. *Alexander Rasmussen*, født d. 29. Juli 1833
i Svendborg, død d. 8. September 1898 i Skodsborg. Søn af Tobaksfa-
brikant i Svendborg Hans Christian Boberg Rasmussen. Gift 2. Gang d.
23. Maj 1902 med cand. phil., Forfatter og Lektor ved Translatørskolen
Samuel Jacob Prahl, født d. 29. Maj 1863 i Kbhvn. Søn af Redaktør
af »Dagbladet« Rudolph Prahl og Camilla Meyer. Børn se Side 106.

7. ANNA FRANCISKA LOUISE FÜRST,

født d. 20. Januar 1861 i Kbhvn. Gift d. 22. Januar 1890 med Postmester
i Helsingør *Oluf Peter Andreas Bohn*, født d. 28. April 1852 i Kbhvn.,
død d. 25. Marts 1907 i Helsingør. Søn af Rodemester i Kbhvn. Tønnes
Carl Christian Bohn og Pauline Schlichtkrull. Børn se Side 107.

8. NANNY FÜRST,

født d. 4. Marts 1862 i Kbhvn., Violinistinde. Gift d. 1. Februar 1888 med
Direktør ved Handelsbanken i Odense *Anders Julius Adolph Raffenberg*,
R.*, født d. 15. April 1857 i Assens. Søn af Farvermester og Spare-
kassedirektør i Assens Mads Christian Raffenberg og Johanne Christiane
Grønlund. Børn se Side 107.

IDA FÜRST OG KONSUL THEODOR WESTER-
MANN'S BØRN.

1. JULIE CHARLOTTE FREDERIKKE WESTERMANN,

født d. 20. Oktober 1838 i Randers, død d. 18. September 1880 i Fredens-
borg. Gift d. 31. Maj 1860 i Randers med *Joachim Richard Henry Greve*
Moltke til Antoinettesminde, født d. 31. Juli 1834 i Næstved, død d. 30.
November 1898 i Kbhvn. Søn af Ritmester Adam Gotlob Ditlev Greve
Moltke og Mathilde de Nully. Børn se Side 108.

2. CARL LUDVIG THEODOR WESTERMANN,
født d. 15. Juni 1840 i Randers, Lieutenant, E. M.², udvandret til Amerika
ca. 1870, død i Havana.

3. THEODOR AUGUST WESTERMANN,
født d. 15. April 1843 i Randers, død d. 12. Juli 1906 i Kbhvn., Grosserer
i Kbhvn. Gift med *Marie Cramer*, født i München. Børn se Side 108.

4. JOHAN ANDREAS WESTERMANN,
født d. 20. November 1847 i Randers, død i London, Grosserer i Ran-
ders, Fabriksbestyrer i London. Gift d. 25. September 1877 i Randers med
Laura Emilie Augusta Louise Kidde, født d. 16. Februar 1858 i Ran-
ders. Datter af Landmaaler i Randers Laurits Kidde og Anna Frede-
rikke Emilie Hammerich. Børn se Side 108.

DR. MED. CARL JOHAN FÜRST OG MERCEDES ZAPIOLAS BØRN.

1. WALTER FÜRST ZAPIOLA,
død i Buenos Aires. Gift. Børn se Side 109.

2. ALCIRA FÜRST ZAPIOLA,
ugift.

3. GUILLERMO FÜRST ZAPIOLA,
død i Buenos Aires.

4. ENRIQUE FÜRST ZAPIOLA,
død i Buenos Aires.

5. LUIS FÜRST ZAPIOLA,
død i Buenos Aires.

6. MERCEDES FÜRST ZAPIOLA,
gift med *Leopoldo Vivanco* i Buenos Aires.

GROSSERER FRITZ FÜRST OG MARIE LANG- GAARDS BØRN.

HENRIETTE FÜRST,
født d. 22. Marts 1858 i Kbhvn. Ugift.

MARIE FÜRST OG JUSTITSRAAD VILHELM MÜLLERS BØRN.

1. PAULINE EMILIE MATHILDE MÜLLER,
født d. 27. Januar 1852 i Kbhvn. Gift d. 15. Maj 1874 med cand. jur., Amtsforvalter i Holbæk *Hannibal Henrik Lerche*, født d. 13. August 1843 i Kbhvn., død d. 3. Januar 1918 i Kbhvn. Søn af Etatsraad, Amtsforvalter i Frederiksborg Henrik Georg Flemming Lerche og Josephine Dorothea Regoli.

Børn se Side 109

2. ANNA DAGMAR MARIE MÜLLER,
født d. 10. November 1856 i Kbhvn.

GROSSERER EDVARD FÜRST OG EMMA PETERSENS BØRN.

1. OLIVIA IDA MARIE VINCENTINE FÜRST,
født d. 8. Juli 1871 i Kbhvn., Sagførerkontorist.

2. ALFRED MARTIN LUDVIG FÜRST,
født d. 14. Juli 1876 i Kbhvn., Impressario i Aarhus. Gift d. 29. Juni 1906 med Pianistinde *Julie Marie Frederikke Christiane Bergmann*, født d. 21. Januar 1870 i Fredericia. Datter af Musikdirigent i Aarhus Julius Bergmann og Marie Frederikke Dorthea Bremer.

Børn se Side 110.

VINCENTINE FÜRST OG GROSSERER PETER SCHOUSTRUPS BØRN.

1. AUGUSTA SOPHIE EMILIE SCHOUSTRUP,
født d. 24. Juni 1847 i Kbhvn., død d. 21. November 1873 i Kbhvn.

2. ALFRED WILLIAM SCHOUSTRUP,
født d. 19. Oktober 1849 i Kbhvn., død d. 19. April 1871 i Sverige, Lieutenant.

3. VICTOR JULIUS SCHOUSTRUP,
født d. 18. April 1852 i Kbhvn., Kommandør, Chef for Orlogsværftets Regnskabsvæsen, K.*, D. M. Gift d. 28. April 1871 med sin Kusine *Eva Sophie Elisabeth Sjørén*, født d. 17. April 1855 i Quistofta (Sverige).

Datter af Regimentspastor Niels Axel Theodor Sjørén og Cecilie Ane Kir- 8. *Generation.*
stine Schoustrup. Børn se Side 110.

4. JENS WALDEMAR SCHOUSTRUP,

født d. 30. April 1855 i Kbhvn., død d. 11. Januar 1866 i Kbhvn.

OLIVIA FÜRST OG PROPRIETÆR CHRISTIAN DREWSENS BØRN.

1. MICHAEL JOHAN CHRISTIAN DREWSEN,

født d. 3. Maj 1857 i Silkeborg, død d. 12. December 1911 i Boston,
Hotelejer i Boston.

2. JOHANNE EVA AMALIE EMILIE AUGUSTA DREWSEN,

født d. 1. Juli 1859 i Silkeborg, død d. 14. Februar 1888 i Kbhvn., Lærer-
inde i Kbhvn.

3. KAREN MICHALA DREWSEN,

født d. 2. April 1861 i Silkeborg, død d. 28. November 1908 i Kbhvn.,
Sanglærerinde i Kbhvn.

4. THYRA DREWSEN,

født d. 6. Juni 1862 i Silkeborg, kgl. Klasselotterikollektrice i Kbhvn.

8. Generation. **EMILIE MAGNUS OG GROSSERER WILLIAM
HEILBUTHS BØRN.**

1. **IDA FREDERIKKE HEILBUTH,**

født d. 20. Marts 1855 i Kbhvn. Gift d. 19. Oktober 1884 med Grosserer i Kbhvn. *David Nathan*, født d. 15. December 1852 i Hamborg. Søn af Købmand i Hamborg Ludvig Nathan og Hustru Wilhelmine Loria.

Adoptivdatter se Side 111.

2. **JACOB WALDEMAR HEILBUTH,**

født d. 20. Juni 1856 i Kbhvn., død d. 25. April 1858 i Kbhvn.

3. **JULIUS WILLIAM FREDERIK HEILBUTH,**

født d. 28. Januar 1858 i Kbhvn., fhv. Vekselerer, Rentier i Lyngby. Gift d. 8. April 1884 med *Rigmor Frederikke Ottesen*, født d. 27. September 1858.

Børn se Side 111.

4. **EMMA REBEKKA HEILBUTH,**

født d. 23. Juli 1859 i Kbhvn., død d. 17. Oktober 1914 i Kbhvn. Gift d. 15. Maj 1885 med Direktør i Stockholm *Per Adolf Lidell*, født d. 16. Maj 1855 i Stockholm. Søn af Dr. phil. Clas Lidell og Elisabeth (Betty) Roman.

Børn se Side 111.

5. **PAUL HERMAN HEILBUTH,**

født d. 27. Maj 1861 i Kbhvn., fhv. Direktør i Kbhvn. Gift 1. Gang d. 21. Maj 1901 med *Anna Julie Hoffmeyer*, født d. 27. December 1872 i Kbhvn. Datter af Forretningsbestyrer i Kbhvn. Peter Julius Hoffmeyer og Christine Marie Theodora Jørgensen. Ægteskabet opløst. Gift 2. Gang d. 15. December 1917 i Lyngby med *Maria Zøylner*, født d. 4. Juli 1876 i Kbhvn. Datter af cand. jur., Forstander for den offentlige Vejning og Maaling i Kbhvn. Johannes Henrik Emil Zøylner og Harriet Clausen.

Børn se Side 112.

6. CLARA JOSEPHA HEILBUTH,

født d. 10. December 1862 i Kbhvn., prakt. Læge i Kbhvn. Ugift.

7. NANNA OTTILIA HEILBUTH,

født d. 15. September 1864 i Kbhvn. Gift d. 22. Maj 1897 med cand. polyt.,
Direktør for Københavns Vandforsyning *Holger Adolf Andersen Borum*,
født d. 9. Februar 1861 i Kbhvn. Søn af Overmaskinmester i Kbhvn.
William Adolf Borum og Julie Dallman. Børn se Side 112.

KØBMAND HERMAN MAGNUS OG ADÉLE RUBENS BØRN.

1. EMMA MAGNUS,

født d. 29. Marts 1856 i Manchester.

2. JAMES MAGNUS,

født d. 9. November 1857 i Manchester, Købmand i Timperley. Gift d.
6. Juli 1882 i Manchester med *Josephine Emilie Brookhouse*, født d.
23. November 1858 i Manchester. Datter af Tandlæge i Manchester
Robert Brookhouse og Elizabeth Allen. Børn se Side 112.

3. ROSE MAGNUS,

født d. 2. Februar 1859 i Manchester, død d. 7. Juni 1900 i Wales.

4. RUDOLPH MAGNUS,

født d. 2. Maj 1863 i Manchester, død d. 19. September 1911 i Manchester.
Købmand i Manchester. Ugift.

5. IDA ADELA MAGNUS,

født d. 28. September 1865 i Manchester, død d. 3. August 1910 i Man-
chester.

IDA MAGNUS OG KØBMAND HERMANN DESSAUERS BØRN.

1. ALFRED DESSAUER,

født d. 8. August 1857 i Hamborg, Købmand i Manchester. Ugift.

8. Generation.

2. GUSTAV FREDERIC DESSAUER,

født 1858 i Hamborg, Postembedsmand i Syd Afrika. Gift 1895 med *Lily Mattinson* af Kimberley.

Børn se Side 113.

3. ANNIE FRIEDERIKE DESSAUER,

født d. 24. September 1860 i Manchester. Gift 1895 i Manchester med Købmand i Manchester *John Peiser Lund*.

Børn se Side 113.

4. WILLIAM (WILLY) ADOLF DESSAUER,

født d. 4. Januar 1862 i Manchester, Fabriksbestyrer i Amerika. Ugift.

5. EMMA SERINE DESSAUER,

født d. 6. Marts 1863 i Manchester. Gift 1891 i Manchester med Grosserer i Bradford *Stephen Haigh*, født d. 20. Oktober 1855 i Bradford. Søn af Landmand John Haigh og Elisabeth Cutt.

Børn se Side 114.

JOSEPHINE JACOBSEN OG GROSSERER ARNOLD SALOMONSENS BØRN.

1. PAULINE SALOMONSEN,

født d. 14. September 1861 i Kbhvn. Gift d. 2. Februar 1899 med Grosserer i Kbhvn. *Johan Jacobsen*, født d. 16. Februar 1859 i Holstebro. Søn af Købmand i Holstebro, senere Grosserer i Kbhvn. Salomon Nathan Jacobsen og Edel Koppel.

Børn se Side 114.

2. ANNA SALOMONSEN,

født d. 15. Juli 1863 i Kbhvn. Gift d. 19. Oktober 1884 med Grosserer i Kbhvn. *Emil Peter Hertz*, født d. 19. Januar 1857 i Kbhvn. Søn af Guldsmed i Kbhvn. Peter Hertz og Rose Meyer.

Ingen Børn.

HARRIET PHILIPSEN OG GENERALLIEUTENANT AGATHON NICKOLINS BØRN. 8. Generation.

1. KAREN ELISABETH SCHIØDTE NICKOLIN,
født d. 12. November 1867 i Kbhvn., død d. 6. Oktober 1911 i Kbhvn. Ugift.

2. EMMA MARGARETHE (MAGGIE) NICKOLIN,
født d. 7. September 1869 i Kbhvn. Gift d. 2. Maj 1900 med Grosserer i Kbhvn. *Theodor August Ludvig Lehmann*, født d. 23. September 1870. Søn af Købmand i Mecklenburg August Ludvig Lehmann og Caroline Petersen.
Børn se Side 115.

ROSALY PHILIPSEN OG GENERAL EDVARD SCHREIBERS BØRN.

OTTO EDVARD SCHREIBER,
født d. 25. August 1875 i Kbhvn., Kunstmaler. Ugift.

ELISABETH SCHIØDTE PHILIPSEN OG PROFESSOR HARALD PHILIPSENS BØRN.

EMMA MARIE PHILIPSEN,
født d. 6. Januar 1879 i Kbhvn., død d. 16. Marts 1879 i Kbhvn. (Se Side 100).

BOGHOLDER VILHELM PETERSEN OG ASTRID KJERS BØRN.*)

1. MARIE HENRIETTE ELINE (EBA) PETERSEN,
født d. 27. Oktober 1869 i Kbhvn., død d. 6. April 1915 i Ø. Hæsinge. Gift d. 4. November 1896 i Kbhvn. med Sognepræst i Ø. Hæsinge, Fyen, *Jørgen Hauglund*, født d. 29. Marts 1868 i Vissenbjerg. Søn af Landmand *Mads Nielsen* og *Kirstine Knudsen*.
Børn se Side 115.

*) Se »Min Slægtbog« udg. af Holger Petersen. S. 301.

8. Generation.

2. IDA ELEONORA MARGRETHE KJER-PETERSEN,
født d. 4. Juli 1872 i Kbhvn., Kommunelærerinde. Ugift.

3. RICHARD KJER-PETERSEN,
født d. 30. Maj 1870 i Kbhvn., Dr. med., Kommunelæge i Kbhvn., fhv.
Redaktør af »Hovedstaden«. Ugift.

FORSTANDERINDE ROSALIE PETERSENS ADOPTIVDATTER.

ANNA BUCH ANDERSEN,
født d. 14. Januar 1885 i Kbhvn., Kontorist under Københavns Magistrat.
Datter af Herreekviperingshandler i Kbhvn. Erik Buch Andersen og Anna
Julie Augusta Gulbrandsen.

HOSPITALSFORVALTER HENRY PETERSEN OG SOPHIE MØLLERS BØRN.*)

1. KIRSTEN PETERSEN,
født d. 20. Februar 1873 i Skaane, Kommunelærerinde. Gift d. 30. Ok-
tober 1901 med cand. phil., Kommunelærer i Kbhvn. *Frederik August
Ferdinand Fjelstrup*, født d. 1. Januar 1864 i Svaninge ved Faaborg. Søn
af Sognepræst til Koldby Julius Jonas Collin Fjelstrup og Marie Elise
Cordelia Gjørbling. Børn se Side 116.

2. PER MAYNTZ PETERSEN,
født d. 12. Oktober 1874 i Skaane, cand. polyt., Direktør for Statsprøve-
anstalten i Kbhvn., R.*. Gift d. 12. Oktober 1910 med *Julie Johanne Vøhtz*,
født d. 26. Juni 1888 i Nakskov. Datter af Direktør i Kbhvn. Emil Jakob
Fischer Vøhtz og Sophie Petra Jakobine Brendstrup. Børn se Side 116.

AUGUSTA RIST OG OBERSTLIEUTENANT HEINRICH TOBIESENS BØRN.

1. FRÉDERIK (FRITZ) AUGUST CLAUDE TOBIESEN,
født d. 24. April 1866 i Kbhvn., Dr. med., Overlæge ved Øresundshospi-
talet. Gift d. 20. Januar 1897 med *Ella Leth*, født d. 14. August 1875 i

*) Se »Min Slægtbog« udg. af Holger Petersen. S. 304.

Kbhvn. Datter af Grosserer i Kbhvn. Christopher Adolph Leth og Harriet Wulff. 8. Generation.
 Børn se Side 116.

2. MARY-ANN (MIMI) ELISABETH JOHANNA ERNESTA TOBIESEN,

født d. 9. August 1871 i Kbhvn., Konventualinde paa Støvringgaard.

OBERST PETER FREDERIK RIST OG IDA MØLLERS BØRN.

1. TORBEN (BOB) RIST,

født d. 7. Juli 1875 i Helsingør, cand. polyt., Ingeniør, Direktør for Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation i Kbhvn. Gift d. 16. Juli 1913 paa St. Croix med *Gerda Elfride Sonne*, født d. 30. Juni 1890 i Shanghai. Datter af Lloyds Konsulent i Kbhvn. Herman Jacob Sonne og Mathilde Frederikke Rützou.
 Børn se Side 116.

2. BROR AUGUST RIST,

født d. 5. Juli 1877 i Helsingør, cand. jur., Kontorchef ved Overformynderriet i Kbhvn. Ugift.

DIREKTØR HARALD RIST OG AUGUSTA OLSENS BØRN.

1. EBBA AUGUSTA LOUISE RIST,

født d. 7. August 1879 i Kbhvn. Gift 1. Gang d. 25. April 1903 med Proprietær, Lieutenant *Henrik Villars Jacob Lunn*, født d. 7. December 1877. Søn af Godsejer til Knabstrup Sigismund Lunn og Mariane Nielsen. Ægteskabet opløst. Gift 2. Gang d. 30. September 1915 med Forpagter paa Toftholm *Thorvil Frederik Hoppe*, født d. 17. August 1875. Søn af Hofjægermester Carl Hartvig Hoppe til Toftholm og Baronesse Louise Gustava Mathilde Fritze Wedel Jarlsberg.
 Børn se Side 117.

2. LOUISE FREDERIKKE RIST,

født d. 27. Juni 1883 i Kbhvn., død d. 17. Marts 1892 i Kbhvn.

3. PREBEN IB JOSEPH RIST,

født d. 10. Januar 1885 i Kbhvn., Theaterinspektør i Berlin. Gift d. 13. November 1918 med *Charlotte Clara Grieser*, født d. 28. Februar 1884 i Berlin. Datter af Franz Grieser og Klara Grieser.

8. Generation.

4. NAJA KAREN MARGRETHE RIST,
født d. 19. Oktober 1887 i Kbhvn.

5. CARL GUSTAV RIST,
født d. 26. Januar 1889 i Kbhvn., død d. 26. Marts 1889 i Kbhvn.

OVERLÆRER FREDERIK PETERSEN OG ALMA SCHØNINGS BØRN.*)

1. HELGA (MUT) LAAGE-PETERSEN,
født d. 4. Juli 1882 i Viborg, prakt. Læge i Kbhvn. Gift d. 14. Juli 1907 med *Valdemar Meisen***), født d. 20. Juli 1878 i Randers, Dr. med., prakt. Læge i Kbhvn. Søn af Tømmerhandler i Randers Søren Westergaard og Anna Kirstine Meisen.

Børn se Side 117.

2. HOLGER OTTO LAAGE-PETERSEN,
født d. 28. Maj 1885 i Viborg, Grosserer, Direktør i Firmaet »Holger Petersen«. Gift d. 28. September 1917 i New York med *Gertrude Heilbrun*, født d. 20. Oktober 1892 i Gelsenkirchen (Tyskland). Datter af Prokurist Louis Heilbrun og Blandine Kaiser.

3. EDITH LAAGE-PETERSEN,
født d. 15. Oktober 1886 i Viborg, cand. polit. Gift d. 23. Februar 1915 i New York med Direktør for svensk-amerikansk Handelskammer i New York *Johan (John) Gabriel Lokrantz*, født d. 25. September 1886 i Sverige. Søn af Godsejer Axel Vilhelm Lokrantz og Friherreinde Hedvig Elisabeth v. Düben.

Børn se Side 117.

4. ELISABETH LAAGE-PETERSEN,
født d. 4. Januar 1888 i Viborg. Gift d. 24. Oktober 1919 med Kontorist i det kinesiske Postvæsen (Tientsin) *Knud Holm*. Søn af Direktør Hans Christian Holm og Olga Noach.

5. KATE LAAGE-PETERSEN,
født d. 5. September 1890 i Viborg, exam. Gymnastik-Lærerinde. Gift d. 10. Oktober 1917 med Direktør i Christiania *Sigurd Owren*, født d. 31. Juli 1884 i Christiania. Søn af Overingeniør ved Christiania Kommune Thomas Frederik Glad Owren og Emma Cross.

Børn se Side 117.

*) Se »Min Slægtebog« udg. af Holger Petersen. S. 308.

**) Har ved kgl. Bevilling af 11/9 1909 antaget sin Moders Navn.

6. FANNY LAAGE-PETERSEN,

født d. 15. December 1892 i Viborg, cand. jur. Gift d. 4. Juni 1919 med cand. jur., Kontorchef, Direktør i transatlantisk Kompagni, Lissabon, *Poul Ferdinand Rée*, født d. 4. April 1891 i Kbhvn. Søn af Højesterets-sagfører Gerhard Müller Rée og Betzy Liebert.

7. ANNA ROSE LAAGE-PETERSEN,

født d. 7. Oktober 1900 i Viborg. Gift d. 9. November 1920 med Overretssagfører i Kbhvn. *Benny Christian Vogel-Jørgensen*, født d. 29. August 1890 i Horsens. Søn af Købmand i Horsens Christian Frederik Vogel-Jørgensen og Christiane Mathilde Benecke.

LÆGE AUGUST PETERSEN OG JETTA
LEVINSOHNS BØRN.*)

1. ALBERT JOHN LAAGE-PETERSEN,

født d. 14. April 1873 i St. Andst, Grosserer, Direktør i Firmaet »Holger Petersen«. Gift d. 25. Marts 1904 med *Thyra Eleonora Dorothea Voigt*, født d. 10. Juli 1876 paa Vellinggaard. Datter af Proprietær Johan Peter Voigt og Karen Pauline Thomasine Margrethe Olsen. Børn se Side 118.

2. ROSALIE LOUISE (LAJLA) LAAGE-PETERSEN,

født d. 30. April 1875 i St. Andst, Lærerinde i Gentofte.

3. AUGUSTA (GUDDA) FREDERIKKE LAAGE-PETERSEN,

født d. 18. Februar 1879 i St. Andst. Gift d. 14. November 1903 med Kap-tajn i Fodfolket *Niels Marius Andersen*, R.*, født d. 7. April 1868 i Kbhvn. Søn af Barbermester i Kbhvn. Johan Christian Andersen og Marie Petrea Nielsen. Børn se Side 118.

4. WILLIAM LAAGE-PETERSEN,

født d. 15. Januar 1881 i St. Andst, Proprietær. Gift d. 29. Marts 1904 i Taars med *Anna Marie Clausen*, født d. 25. Februar 1882 i Børghlum. Datter af Proprietær Jens Clausen og Ane Cathrine Larsen.

Børn se Side 118.

*) Se »Min Slægtbog« udg. af Holger Petersen. S. 312.

8. Generation.

5. OLGA LAAGE-PETERSEN,

født d. 22. Oktober 1883 i St. Andst. Gift d. 12. Februar 1911 med Ingeniør i Sverige *Oscar Adalrik Hellman*, født d. 18. September 1881 i Haraker, Vestmanland. Søn af Landmand Johan Fredrik Hellman og Anna Mathilde Andersdotter.

Børn se Side 119.

GROSSERER HOLGER PETERSEN OG AUGUSTA VAN ALLERS BØRN.*)

HOLGER LAAGE-PETERSEN,

født d. 13. Februar 1873 i Kbhvn., død d. 22. April 1895 i Bradford, cand. phil., Købmand i Kbhvn.

FABRIKANT JOHN PETERSEN OG JOHANNE THOMSENS BØRN.**)

1. NELLY LAAGE-PETERSEN,

født d. 18. Juni 1880 i Kbhvn. Gift d. 14. August 1912 med Kaptajn i Artilleriet *Valdemar Erdmann*, født d. 23. September 1870 i Kbhvn. Søn af Modellerer Louis Heinrich Adolph Erdmann og Augusta Edvardine Kofoed.

Børn se Side 119.

2. JOHANNE MARGRETHE MAGGIE LAAGE-PETERSEN,

født d. 11. Juni 1881 i Kbhvn. Gift d. 30. August 1905 i Gilleleje med Kontorchef i Landmandsbanken *Olaf Rudolph Melton*, født d. 17. November 1878 i Kbhvn. Søn af Oberst i Artilleriet Siegfred Otto Rudolph Meyer og Anna Mathilde Møller.

Børn se Side 119.

3. FRITZ LAAGE-PETERSEN,

født d. 4. Juli 1884 i Kbhvn., Fabrikant i Kbhvn. Gift d. 14. Oktober 1910 med *Florence Hayward*, født d. 8. August 1887 i Liverpool, død d. 7. December 1918 i Kbhvn. Datter af Wilson Hayward og Margaret Austin.

Børn se Side 120.

*) Se »Min Slægtbog« S. 316.

**) Se »Min Slægtbog« S. 317.

4. AGNETE (NER) LAAGE-PETERSEN,

født d. 1. September 1886 i Kbhvn., Malerinde. Gift d. 29. April 1914 i Christiania med Læge ved Sanatoriet paa Stord ved Bergen *Leon v. Krogh Nilssen*, født d. 13. Oktober 1881 i Bergen. Søn af Fabrikejer i Bergen Ole Nilssen og Cecilie Sophie v. Krogh. Børn se Side 120.

MARIE PETERSEN OG OBERST FRITZ THOMSENS BØRN.

1. OVE LAAGE THOMSEN,

født d. 31. Januar 1875 i Kbhvn., Kaptajn i Fodfolket, R.*. Gift d. 1. Juni 1900 med *Ericha Haurowitz*, født d. 10. Juli 1879 i Trondhjem. Datter af Etatsraad William Selly Haurowitz og Marie Kathrine Knudtzon.

Børn se Side 120.

2. KAJ LAAGE THOMSEN,

født d. 5. Maj 1877 i Kbhvn., Direktør ved Firmaet »Holger Petersen«s Fabrikker. Ugift.

3. ELLEN LAAGE THOMSEN,

født d. 13. August 1879 i Kbhvn., død d. 16. August 1916 i Kbhvn. Gift d. 15. Juni 1906 med Direktør *Carl Holger Schmidt*, født d. 23. August 1866 i Kbhvn. Søn af Direktør Peter Christian Thorvald Schmidt og Anina Birgitte Møller.

Børn se Side 120.

4. INGEBORG LAAGE THOMSEN,

født d. 1. Oktober 1885 i Odense.

SKOLEINSPEKTØR ERNST PETERSEN OG SOFIE THOMSENS BØRN.

ELSE LAAGE-PETERSEN,

født d. 25. August 1889 i Nyborg, fhv. Skolebestyrerinde i Nyborg.

8. *Generation.* PROFESSOR HARALD PHILIPSEN OG ELISABETH SCHIØDTE PHILIPSENS BØRN.

1. EMMA MARIE PHILIPSEN,

født d. 6. Januar 1879 i Kbhvn., død d. 16. Marts 1879 i Kbhvn. (Se Side 93).

PROFESSOR HARALD PHILIPSEN OG ELISABETH GEDDES BØRN.

2. ELISABETH GEDDE PHILIPSEN,

født d. 5. Januar 1884 i Kbhvn. Gift d. 18. December 1907 med Groserer i Kbhvn. *Einar Oscar Frederik Jacobs*, født d. 1. Oktober 1864 i Kbhvn. Søn af Ferdinand Jacobs og Pauline Jørgensen. Børn se Side 122.

KAPTAJN SOPHUS PHILIPSEN OG ELISABETH SCHØLLERS BØRN.

1. CHRISTIAN FREDERIK PHILIPSEN,

født d. 5. November 1870 i Kbhvn., Cand. polyt., Overingeniør ved Centralanstalten for Revision og Driftsorganisation i Kbhvn. Gift d. 14. April 1907 i Korsør med *Johanne Jørgine Petrine Thers Justesen*, født d. 25. November 1886 i Korsør. Datter af Postpakkemester i Korsør Carl Justesen og Pouline Louise Thers. Børn se Side 122.

2. MARIE (MIMI) DOROTHEA PHILIPSEN,

født d. 5. Oktober 1872 i Kbhvn. Gift d. 25. November 1898 med Postmester i Aabybro *Just Georg Valdemar Bartholin*, født d. 23. Januar 1863 paa Nielstrup (Lolland). Søn af Forpagter Caspar Georg Bartholin Eichel og Holga Aagaard. Børn se Side 122.

3. JOHAN ARNOLD PHILIPSEN,

født d. 3. Oktober 1876 i Kbhvn., Skibskaptajn, Stevedore i Yokohama (Japan). Gift d. 4. Juni 1907 med *Emily Annie Brookes*, født d. 28. Juli 1873. Datter af Robert Craff Brookes og Emily Peers. Børn se Side 122.

4. MARGRETHE ELISABETH HELENE PHILIPSEN,

født d. 24. Maj 1877 i Kbhvn.

5. AXEL ESBERN PHILIPSEN,

født d. 23. Juni 1879 i Kbhvn., Restauratør i Tacoma, Washington., U. S. A. Ugift.

KONSUL PETER PHILIPSEN-PRAHM OG
HELENE HOLSTS BØRN.

1. FREDERIK PEDER PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 17. Februar 1868 i Kbhvn., fhv. Øjenlæge i Batavia, fhv. Distriktslæge i Baugil paa Java, Privatier i Kbhvn. Gift d. 11. September 1895 med *Inger Larsen-Utke*, født d. 26. Januar 1870 i Bogense. Datter af Ørelæge Peter Clausen Larsen-Utke og Inger Elisabeth Ochsner.

Børn se Side 123.

2. OTTO VIGGO PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 14. Marts 1870 i Kbhvn., cand. jur., Undernotar i Kbhvn., Translator. Gift d. 19. Marts 1899 med *Ingeborg Wedel*, født d. 18. Oktober 1879 i Kbhvn. Datter af Notarius publ. Johan Peter Wedel og Elisabeth Gude.

Adoptivbørn se Side 123.

3. LOUIS FRANÇOIS JEAN PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 28. Maj 1875 i Batavia, Planter paa Java. Gift d. 14. September 1905 i Probolinggo, Java, med *Frederikke Adolphine Thal Larsen*, født d. 26. April 1882 paa Java. Datter af Købmand Rasmus Samuel Thal Larsen og Johanne Barendina Lewert.

Børn se Side 123.

4. HELENE TØNDER-LUND PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 4. Juni 1877 i Batavia, Malerinde.

SPROGLÆRER ARTHUR ABRAHAMS OG JENNY PETERSENS BØRN.

NICOLAI CHRISTIAN LEVIN ABRAHAMS,

født d. 26. November 1877 i Kbhvn., Cand. jur., Klasselotteri-Inspektør i Kbhvn. Gift d. 11. April 1906 med *Anna Nielsen*, født d. 5. August 1876 i Kbhvn. Datter af Professor Rasmus Øllgaard Nielsen og Charlotte Henrichdine Ravn.

Børn se Side 123.

ARKITEKT CHARLES ABRAHAMS OG VILHELMINE PETERSENS BØRN.

1. CHARLES ALFRED ABRAHAMS,

født d. 29. December 1876 i Kbhvn., Expeditionssekretær under Kbhvn.s Magistrat (3. Afdeling). Gift d. 14. Marts 1902 med *Ingeborg Frederikke Goldschmidt*, født d. 6. Marts 1877 i Kbhvn. Datter af Direktør i Kbhvn. Selmar Goldschmidt og Henriette Nathan.

Børn se Side 124.

2. ELLEN ABRAHAMS,

født d. 11. April 1884 i Kbhvn., Skuespillerinde. Gift d. 20. Juni 1903 med cand. phil., Theaterdirektør i Odense *Svend Aage Alexander Reumert Aggerholm*, født d. 19. Januar 1875 i Kbhvn. Søn af Grosserer i Kbhvn. Mads Aggerholm og Antonia Reumert.

Børn se Side 124.

ETATSRAAD PETER ABRAHAMS OG ZERINA HOLMS BØRN.

FREDERIK JOHANNES HENRIK SEVERIN ABRAHAMS, født d. 24. September 1867 paa Underupgaard, exam. polyt., Kaptajn i Fodfolket, Sekretær, R.*. Gift d. 21. Juli 1900 med *Harriet Rigmor Mogenssine (Sine) Flensborg*, født d. 7. November 1873 i Hillerød Nyhuse. Datter af Lieutenant, Klasselotterikollektør Carl Julius Flensborg og Christiane Louise Augusta Randleff.

Børn se Side 124.

CAND. PHIL. FRITZ ABRAHAMS OG CECILIE HOLMS BØRN.

1. HARRIET JOHANNE FREDERIKKE ABRAHAMS,

født d. 6. Oktober 1871 i Kbhvn., død d. 17. April 1914 i Kbhvn. Gift d. 21. December 1895 med Redaktør i Kbhvn. *Frejlif Møller Olsen*, født

d. 9. Februar 1868 i Lyngby. Søn af Partikulier Jeppe Olsen og Bengta 8. *Generation*.
Cavling. Børn se Side 124.

2. JENNY CAROLINE ABRAHAMS,

født d. 3. Oktober 1872 i Kbhvn., Bestyrerinde af Telefoncentralen i Taarbæk. Gift d. 10. Juni 1898 med Dyrnlæge i Slangerup *Carl Henrik Flindt-Larsen*, født d. 7. November 1874. Ægteskabet opløst.

Børn se Side 125.

THEATERDIREKTØR SEVERIN ABRAHAMS OG MARIE GAMMELTOFTS BØRN.

JOHANNE HENRIETTE FREDERIKKE ABRAHAMS,

født d. 30. September 1873 i Kbhvn., Skuespillerinde. Gift d. 17. Maj 1898 med Overretssagfører *Axel Benny Salomonsen*, født d. 5. Juli 1868 i Kbhvn. Søn af Fabrikant i Kbhvn. William Salomonsen og Amanda Salomonsen.

Børn se Side 125.

LANDMAND CARL PHILIPSEN OG CAROLINE ANDERSENS BØRN.

1. EDNA MARTINE HENRIETTA PHILIPSEN,

født d. 12. Oktober 1889 i Anaconda, Montana. Gift d. 21. Marts 1914 i Butte, Montana, med *William A. Triglow*.

Ingen Børn.

2. AGNES BEATRICE PHILIPSEN,

født d. 15. April 1895 i Anaconda, Montana. Gift d. 10. Januar 1914 i Butte, Montana, med *William E. Ward*.

Ingen Børn,

3. CORA MARIE PHILIPSEN,

født d. 9. November 1896 i Anaconda, Montana. Gift d. 31. August 1918 i Butte, Montana, med *John T. Keyes*.

Børn se Side 126.

AGNES PHILIPSEN OG KØBMAND JOHN BREWSTERS BØRN.

1. ALICE INGEBORG BREWSTER,

født d. 28. April 1896 i Hillerød, Modistinde i Kbhvn.

8. *Generation.*

2. KENNETH JOHN ALLAN BREWSTER,
født d. 11. Februar 1898 i Ringsted, Sølvsmed i Kbhvn.

INGEBORG PHILIPSEN OG JOURNALIST
ANTON GYLLING NIELSENS BØRN.

XENIA GYLLING-NIELSEN,
født d. 5. Maj 1906 i Kbhvn.

JULIE HAGEN OG KOMMANDØR JENS SCHOUSTRUPS BØRN.

9. Generation.

1. INGEBORG CHARLOTTE SCHOUSTRUP,

født d. 3. November 1856 i Kbhvn., død d. 9. Juni 1916 i Kbhvn. Sanglærerinde i Kbhvn.

2. ELISABETH EMILIE SCHOUSTRUP,

født d. 2. December 1857 paa Henriksholm ved Vedbæk. Gift d. 26. November 1901 med Kommandør *Thomy v. Jessen*, R.*, D. M., E. M. ², født d. 2. August 1833 i Nykøbing p. F., død d. 31. December 1917 i Kbhvn. Søn af Gehejmekonferensraad, Stiftamtmand Mathias Reinhold v. Jessen og Juliane Henriette Ter-Borch. Han var 1. Gang gift med Johanne Cecilie Margrethe Tidemand.

Ingen Børn.

3. MARGRETHE JULIA SCHOUSTRUP,

født d. 6. Oktober 1859 paa Henriksholm ved Vedbæk. Gift d. 8. December 1883 i Buenos Aires med Landinspektør i Oran i Argentina *Skiold Søffren Simesen (Bielke)*, født d. 19. December 1853 i Flensborg. Søn af Rektor Rasmus Johannes Simesen og Fanny Lodovica le Normand de Bretteville.

Børn se Side 127.

4. ELLEN AUGUSTA SCHOUSTRUP,

født d. 8. Februar 1863 i Kbhvn., død 5. Januar 1896 i Kbhvn. Gift d. 19. September 1884 med prakt. Læge i Kbhvn. *Johannes Hassing*, født d. 13. August 1858 i Kbhvn. Søn af Professor, Dr. med., Overlæge i Kbhvn. Morten Mortensen Hassing og Olivia Sophie Jacobine Bang. Han blev 2. Gang gift med Astrid Elisabeth Jürs.

Børn se Side 127.

CLARA FÜRST OG OBERSTLIEUTENANT JACOB HANSENS BØRN.

1. AUGUSTA MARGRETHE HANSEN,

født d. 18. August 1862 i ~~Kbhvn.~~ Gift 1. Gang d. 28. Oktober 1892 med

Remsborg

9. *Generation.* Departementschef, Konferensraad *Carl Christian Holm*, R.*, D. M., født d. 12. Februar 1847 i Kbhvn., død d. 5. December 1909 i Kbhvn. Søn af Konferensraad, Borgmester i Kbhvn. Johan Peter Holm og Alvida Davine Ebbesen. Gift 2. Gang d. 11. Juli 1914 med Kaptajn i Flaaden *Oluf Philip Frederik Ferdinand v. Holck*, født d. 20. April 1855 i Kbhvn. Søn af Kaptajn i Fodfolket Carl Chr. Vilh. Ferdinand v. Holck og Caroline Dorothea Frederikke Als. Børn se Side 128.

2. AAGE HANSEN.

født d. 14. Oktober 1865 i Kbhvn., Afdelingsbestyrer i Sparekassen for Kbhvn. og Omegn. Gift d. 7. November 1899 med *Dagmar Fernanda Bondrop*, født d. 30. Oktober 1871 i Kbhvn. Datter af Billedhugger Niels Christian Bondrop og Vilhelmine Schmidt. Børn se Side 128.

3. ALVILDA HANSEN,

født d. 8. Oktober 1869 i Kbhvn. Gift d. 5. Maj 1892 med Grosserer i Kbhvn., spansk Konsul *Sophus Theodor Jespersen*, født d. 23. Januar 1862 i Kbhvn. Søn af Grosserer Carl Theodor Jespersen og Mathea Eegholm. Børn se Side 128.

4. KNUT HANSEN,

født d. 15. Januar 1876 i Kbhvn., Kunstmaler.

GOTTFRED FÜRST OG MATHILDE DE WISBRUCKS BØRN.

MARGUERITHE FÜRST,

gift i New York.

MARIE LOUISE FÜRST OG TOBAKSFABRIKANT ALEXANDER RASMUSSENS BØRN.

1. ELINOR (ELLY) RASMUSSEN,

født d. 8. November 1885 i Kbhvn. Gift d. 29. Oktober 1907 med Grosserer, Vinhandler i Kbhvn. *Poul Beeken*, født d. 29. April 1875 i Kbhvn. Søn af Vinhandler i Kbhvn. Andreas Henrik Beeken og Anna Dorthea Jensen. Børn se Side 128.

2. ALICE RASMUSSEN,

født d. 17. November 1890 i Kbhvn. Gift d. 11. Maj 1911 med Kaptajn i Artilleriet, Kontorchef i Krigsministeriet *Einer Johnsen*, født d. 24. Juli 1879 i Kbhvn. Søn af Skotøjsfabrikant i Kbhvn. Søren Johnsen og Emma Constancia Jørgensen.

Børn se Side 129.

ANNA FÜRST OG POSTMESTER OLUF BOHNS
BØRN.

1. PAUL HUGO BOHN,

født d. 11. Maj 1891 i Helsingør, Adjunkt i Helsingør.

2. GUDRUN MARIE BOHN,

født d. 24. April 1892 i Kbhvn. Gift d. 26. April 1918 med Grosserer i Kbhvn. *Hans Christian Clausen*, født d. 15. Januar 1882 i Ullerup. Søn af Rebslager i Ullerup i Slesvig Hans Christian Clausen og Hansine Christiane Hansen.

Børn se Side 129.

3. EIGIL BOHN,

født d. 21. Maj 1894 i Helsingør, Bankassistent i Kbhvn.

NANNY FÜRST OG BANKDIREKTØR ADOLPH
RAFFENBERGS BØRN.

1. IDA RAFFENBERG,

født d. 9. Februar 1889 i Horsens, Violinistinde. Gift 1. Gang d. 2. Juni 1911 i Odense med Prokurist i Kbhvn. *Edgar Levin*, født d. 8. December 1885 i Kbhvn. Søn af Grosserer i Kbhvn. Axel Isac Fredericia Levin og Jenny Gelberg. Ægteskabet opløst. Gift 2. Gang d. 28. December 1917 i Stockholm med Rentier i Stockholm *Albert Spitzer*, født d. 13. April 1863 i Stockholm. Søn af Grosserer Otto Spitzer og Cecilia Philip.

Ingen Børn.

2. MOGENS FÜRST RAFFENBERG,

født d. 8. Juni 1892 i Horsens, Overretssagfører, Sekretær i Grosserer-societetet i Kbhvn.

3. LILIAN ELISABETH RAFFENBERG,

født d. 5. August 1899 i Horsens, Violinistinde.

JULIE WESTERMANN OG JOACHIM GREVE MOLTKE'S BØRN.

1. IDA MATHILDE KOMTESSE MOLTKE,
født d. 25. Marts 1861 paa Tryggevælde. Gift d. 9. Oktober 1889 med
Frederik (Fritz) Ferdinand Greve Reventlow til Wenneberga og Bros-
torp i Froste Herred (Sverige), født d. 5. Juli 1850 paa Pugerup, død
d. 6. Januar 1910 i Lund. Søn af Einar Carl Detlev Greve Reventlow
til Pugerup, Ugerup m. m. i Skaane og Hildeborg Sophie Komtesse
Reventlow.

Børn se Side 129.

2. HENRY THEODOR GREVE MOLTKE,
født d. 21. Februar 1863 paa Tryggevælde, Lieutenant, Planter, Lakena
Plantation Rewa River Fije. Gift d. 9. Januar 1894 med *Ellen Blakelock
Barker*, født d. 22. Juli 1870.

3. AGNES MARGRETE KOMTESSE MOLTKE,
født d. 31. Juli 1866 paa Tryggevælde. Gift d. 23. Juli 1889 med Hof-
jægermester *Christian Einar Ferdinand Ludvig Eduard Lehns greve
Reventlow* til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow m. m., R.*,
født d. 18. Juli 1864. Søn af Geheimekonferensraad Ferdinand Carl Otto
Greve Reventlow til Grevskaberne Christianssæde og Reventlow m. m.
og Benedicte Christiane Komtesse Reventlow. Ægteskabet opløst.

Børn se Side 130.

GROSSERER THEODOR WESTERMANN OG MARIE CRAMERS BØRN.

RUTH WESTERMANN,
født d. 13. Oktober 1892 i Kbhvn., død 1915 i München.

FABRIKANT JOHAN WESTERMANN OG LOUISE KIDDES BØRN.

1. JOHN THEODOR CARL WESTERMANN,
født d. 31. Juli 1878 i Randers, død i London.

2. JULIE CHARLOTTE IDA WESTERMANN,
født d. 1. Juni 1880 i Randers, død i London.

3. HARRIET LOUISE WESTERMANN,
født d. 6. Marts 1882 i Randers, gift i Amerika.

WALTER FÜRST ZAPIOLAS BØRN.

1. MERCEDES FÜRST ZAPIOLA,
født i Buenos Aires.

2. MARIA HORTENSIA FÜRST ZAPIOLA,
født i Buenos Aires.

3. CARLOS FÜRST ZAPIOLA,
født i Buenos Aires.

4. JOSÉ LUIS FÜRST ZAPIOLA,
Ingeniør i Buenos Aires.

MATHILDE MÜLLER OG AMTSFORVALTER HANNIBAL LERCHE'S BØRN.

1. HOLGER VILHELM HENRIK LERCHE,
født i Marts 1875 i Hillerød, død i Juli 1875 i Hørsholm.

2. FLEMMING CHRISTIAN LERCHE,
født d. 7. Juli 1876 i Hørsholm, Direktør for Aktieselskabet Jysk Elektro
i Aarhus. Gift d. 2. Maj 1903 med *Anny Elisabeth Larsen*, født d. 25.
Februar 1880. Børn se Side 130.

3. HARRIET MARIE JOSEPHINE LERCHE,
født d. 5. Juli 1878 i Hørsholm. Gift d. 19. November 1898 i Rønne med
Toldkasserer i Odense *Frederik Henning Teist*, R.*, født d. 8. August
1863 i Kalundborg. Søn af Muremester i Kalundborg Jørgen Frederik
Jørgensen og Inger Kirstine Hansen. Børn se Side 130.

4. ELLINOR JOHANNE LERCHE,
født d. 3. November 1883 i Hørsholm. Gift d. 5. Juni 1906 i Holbæk med
Amtmand over Sorø Amt, Kammerherre *Axel Henrik Baron Bille Brahe*,

9. *Generation.* født d. 12. August 1858 i Skanderborg. Søn af Geheimekonferensraad, Stiftamtmand over Sjællands Stift Johan Christian Baron Bille Brahe og Maria Caroline Vilhelmine Komtesse Moltke. Ingen Børn.

5. RUTH OLGA LERCHE,

født d. 22. Juli 1888 i Varde, død i Juni 1889 i Varde.

IMPRESSARIO ALFRED FÜRST OG MARIE
BERGMANN'S BØRN.

KAREN FÜRST,

født d. 15. Marts 1904 i Jylland.

KOMMANDØR VICTOR SCHOUSTRUP OG EVA
SJØRÉNS BØRN.

1. SIGURD SCHOUSTRUP,

født d. 22. Juni 1882 i Kbhvn., død d. 16. Juli 1882 i Kbhvn.

2. KAI SCHOUSTRUP,

født d. 9. Juli 1883 i Kbhvn., cand. jur. Ugift.

3. JENS OVE SCHOUSTRUP,

født d. 9. August 1884 i Kbhvn., død d. 6. Oktober 1884 i Kbhvn.

4. EDITH SCHOUSTRUP,

født d. 11. Juni 1886 i Kbhvn. Gift d. 16. Oktober 1910 i Seestrup paa Fyen med Grosserer i Kbhvn. *Kjeld Peter Lassen*, født d. 18. Maj 1879 i Kbhvn. Søn af Overretsprokurator i Kbhvn. Johan Lorenz Lassen og Elise Henriette Nielsen. Børn se Side 131.

5. ALICE SCHOUSTRUP,

født d. 23. August 1890 i Kbhvn.

IDA HEILBUTH OG GROSSERER DAVID NATHANS ADOPTIVDATTER.

EMILIE NATHAN,

født d. 11. Oktober 1887 i Kbhvn. Gift d. 15. September 1906 med Ingeniør i Stockholm *Matts Hedlund*, født d. 16. Februar 1873 i Malmø. Søn af Ingeniør i Norrköping Per Olof Hedlund og Hulda Carolina Mathilda Wallström.

Børn se Side 132.

RENTIER JULIUS HEILBUTH OG RIGMOR OTTESENS BØRN.

JOHANNE HEILBUTH,

født d. 15. Januar 1885 i Lyngby. Gift d. 11. Marts 1914 med Grosserer i Kbhvn. *Valdemar Riis*, født d. 24. Juni 1878 i Skive. Søn af Vinhandler i Aarhus Peter Poulsen Riis og Dorthea Melchiorsen.

Ingen Børn.

EMMA HEILBUTH OG DIREKTØR PER LIDELLS BØRN.

1. EMILIE ELISABETH MARGARETA (GRETA) LIDELL, født d. 8. Marts 1886 i Stockholm. Gift 1. Gang d. 13. Maj 1910 med Fabrikant i Kbhvn. *Iver Christian Wibroe*, født d. 2. Oktober 1879 i Nibe. Søn af Fabrikant i Nibe Jens Schibye Wibroe og Julie Metaline Wendel. Ægteskabet opløst. Gift 2. Gang d. 18. Oktober 1920 med Kontorchef i Privatbanken i Kbhvn. *Hjalmar Swane*, født d. 1. Februar 1881 i Kbhvn. Søn af Fuldmægtig i Bikuben i Kbhvn. Leo Swane og Sophie Rasmussen.

Børn se Side 132.

2. EBBA SERINE ELSA LIDELL,

født d. 31. Oktober 1888 i Stockholm, Kontorassistent i Statsministeriet i Kbhvn.

9. *Generation.***DIREKTØR HERMAN HEILBUTH OG 1. HUSTRU
ANNA HOFFMEYERS BØRN.**

1. WILLIAM HEILBUTH,
født d. 4. November 1901 i Kbhvn., Student, Landvæsenselev.

2. GERDA EMILIE HEILBUTH,
født d. 11. September 1904 i Kbhvn.

3. POUL HERMAN HEILBUTH,
født d. 16. August 1905 i Kbhvn.

4. NIELS JULIUS HEILBUTH,
født d. 8. Oktober 1906 i Kbhvn.

**DIREKTØR HERMAN HEILBUTH OG 2. HUSTRU
MARIA ZØYLNERS BØRN.**

5. ESTHER MARIA HEILBUTH,
født d. 4. Juni 1918 i Kbhvn.

6. IRENE MARIA HEILBUTH,
født d. 1. Juli 1919 i Kbhvn.

**NANNA HEILBUTH OG DIREKTØR HOLGER
BORUMS BØRN.**

1. IDA JULIE EMILIE BORUM,
født d. 2. Marts 1898 i Kbhvn., død d. 12. Marts 1906 i Kbhvn.

2. WILLIAM ADOLF BORUM,
født d. 11. Juni 1899 i Kbhvn.

**KØBMAND JAMES MAGNUS OG JOSEPHINE
BROOKHOUSES BØRN.**

1. ADÉLE MAGNUS,
født d. 6. April 1883 i Manchester.

2. ETHEL MAUD MAGNUS,

9. Generation.

født d. 5. September 1884 i Manchester. Gift 1915 i Timperley med Major ved Artilleriet i den britiske Hær *George Sydney Wilkes*, født d. 2. Februar 1873. Søn af George H. Wilkes og Isabella Wilkes.

Børn se Side 132.

3. BASIL JAMES MAGNUS,

født d. 31. Maj 1886 i Timperley. Gift 1917 med *Lily Bennet*.

4. HARALD RUDOLPH MAGNUS,

født d. 17. September 1888 i Timperley. Gift 1918 med *Dora Harvey*.

POSTEMBEDSMAND GUSTAV DESSAUER OG LILY MATTINSONS BØRN.

1. ALFRED FREDERIC DESSAUER,

født 1896 i Kimberley, død 1919 i London.

2. CECIL HERMANN DESSAUER,

født 1898 i Kimberley, Sømand.

3. VINCENT DESSAUER,

født 1902 i Kimberley.

ANNIE DESSAUER OG KØBMAND JOHN PEISER LUNDS BØRN.

1. SERENA MARY (ENA) LUND,

født d. 27. April 1897 i Manchester.

2. MARGARET (PEDDIE) LUND,

født 1901 i Manchester.

3. IVAN PEISER LUND,

født 1905 i Manchester.

9. *Generation.* EMMA DESSAUER OG GROSSERER STEPHEN
HAIGHS BØRN.

IDA ELIZABETH HAIGH,
født d. 4. Maj 1892 i Bradford.

PAULINE SALOMONSEN OG GROSSERER
JOHAN JACOBSENS BØRN.

ARNE EMIL JACOBSEN,
født d. 11. Februar 1902 i Kbhvn.

MAGGIE NICKOLIN OG GROSSERER THEODOR ^{9. Generation.}
LEHMANNNS BØRN.

1. LILI HARRIET LEHMANN,

født d. 17. September 1901 i Kbhvn., Student.

2. HARRIET LEHMANN,

født d. 24. Maj 1903 i Kbhvn.

3. THORKILD ASBJØRN LEHMANN,

født d. 11. Juli 1908 i Kbhvn.

EBA PETERSEN OG PASTOR JØRGEN HAUG-
LUNDS BØRN.

1. ASTRID NIELSEN HAUGLUND,

født d. 4. September 1897 i Kbhvn., Sygeplejerske ved Amtssygehuset i Odense.

2. SARA IRENE NIELSEN HAUGLUND,

født d. 8. Februar 1899 i Kbhvn. Gift d. 10. Marts 1918 i Østerhæsinge med Lagerchef i Nordiske Metalvarefabrikker i Kbhvn. **Johannes Tronstrøm**, født d. 9. Januar 1889 i Veflinge. Søn af Købmand i Veflinge Hans Jørgen Pedersen og Helene Hansine Andersen. Børn se Side 133.

3. ESKILD NIELSEN HAUGLUND,

født d. 9. Marts 1900 i Helligsø, Stud. polyt.

4. AXEL MICHAEL TYGE NIELSEN,

født d. 18. Maj 1901 i Helligsø, død d. 12. Juni 1901 i Helligsø.

5. ARNE JØRGEN NIELSEN HAUGLUND,

født d. 11. Marts 1904 i Helligsø.

9. *Generation.*

6. GERT VILHELM NIELSEN HAUGLUND,
født d. 11. August 1905 i Helligsø.

7. EBA ELISABETH (LIS) NIELSEN HAUGLUND,
født d. 17. December 1906 i Helligsø.

KIRSTEN PETERSEN OG KOMMUNELÆRER
FREDERIK FJELSTRUPS BØRN.

1. ERIK FJELSTRUP,
født d. 3. Maj 1903 i Kbhvn.

2. ANNA SOPHIE FJELSTRUP,
født d. 14. Oktober 1905 i Kbhvn.

DIREKTØR PER MAYNTZ PETERSEN OG JULIE
JOHANNE VØHTZ'S BØRN.

1. INGE MAYNTZ PETERSEN,
født d. 2. November 1911 i Kbhvn.

2. POUL MAYNTZ PETERSEN,
født d. 1. Februar 1913 i Kbhvn.

OVERLÆGE FRITZ TOBIESEN OG ELLA LETHS
BØRN.

1. ERIK FRITZ TOBIESEN,
født d. 4. Juli 1899 i Kbhvn., Stud. jur.

2. HANS HENRIK TOBIESEN,
født d. 19. Marts 1905 i Kbhvn.

DIREKTØR TORBEN RIST OG GERDA SONNES
BØRN.

1. PETER RIST,
født d. 8. August 1914 i Kbhvn., død d. 17. September 1915 paa St. Croix

2. INGER LISE RIST,

født d. 18. Februar 1916 i Kbhvn.

3. BIRTE ELSEBE RIST,

født d. 30. April 1918 i Kbhvn.

**EBBA RIST OG PROPRIETÆR HENRIK LUNNS
BØRN.**

1. METTE HEDVIG LOUISE LUNN,

født d. 4. Februar 1904 paa Frederikshøj pr. Knabstrup.

2. AGNES MARIANE AUGUSTA LUNN,

født d. 5. December 1906 paa Frederikshøj pr. Knabstrup.

3. VIBEKE AUGUSTA EBBA LUNN,

født d. 20. August 1910 i Vedbæk.

**LÆGE HELGA (MUT) LAAGE-PETERSEN OG
DR. MED. VALDEMAR MEISENS BØRN.**

1. GRETE MEISEN,

født d. 27. Marts 1911 i Kbhvn.

2. PAUL MEISEN,

født d. 13. August 1914 i Kbhvn.

**EDITH LAAGE-PETERSEN OG DIREKTØR JOHN
LOKRANTZ'S BØRN.**

1. BIRGIT LOKRANTZ,

født d. 5. Februar 1916 i New York.

2. ANNETTE LOKRANTZ,

født d. 16. Juli 1918 i New York.

**KATE LAAGE-PETERSEN OG DIREKTØR SIGURD
OWRENS BØRN.**

LEIF OWREN,

født d. 16. Juli 1918 i Christiania.

9. *Generation.* **GROSSERER ALBERT LAAGE-PETERSEN OG
THYRA VOIGTS BØRN.**

1. KAREN JETTA LAAGE-PETERSEN,
født d. 10. Januar 1905 i Kbhvn.

2. AUGUST HOLGER LAAGE-PETERSEN,
født d. 9. December 1906 i Kbhvn.

**GUDDA LAAGE-PETERSEN OG KAPTAJN NIELS
ANDERSENS BØRN.**

STEEN ANKER ANDERSEN,
født d. 8. August 1904 i Helsingør.

**PROPRIETÆR WILLIAM LAAGE-PETERSEN OG
ANNA CLAUSENS BØRN.**

1. AUGUSTA LAAGE-PETERSEN,
født d. 28. Juni 1904 paa Høngaard.

2. HELGE LAAGE-PETERSEN,
født d. 27. Januar 1906 paa Høngaard.

3. EBBA LAAGE-PETERSEN,
født d. 11. December 1908 paa Høngaard.

4. LILLY LAAGE-PETERSEN,
født d. 11. November 1910 paa Kærvang.

5. KAY LAAGE-PETERSEN,
født d. 23. Maj 1912 paa Kærvang.

6. ARNE LAAGE-PETERSEN,
født d. 20. Marts 1914 paa Kærvang.

7. ALBERT LAAGE-PETERSEN,
født d. 17. Marts 1916 paa Kærvang.

**OLGA LAAGE-PETERSEN OG INGENIØR OSCAR ^{9. Generation.}
HELLMANN'S BØRN.**

1. BIRGIT HELLMANN,

født d. 11. December 1911 i Sverige.

2. LISBETH HELLMANN,

født d. 10. December 1912 i Sverige.

3. BROR AUGUST HELLMANN,

født d. 6. Juni 1914 i Sverige.

4. KJERSTIN HELLMANN,

født d. 2. Januar 1916 i Sverige.

5. JAN ERICH HELLMANN,

født d. 26. November 1917 i Sverige.

6. HOLGER OSCAR HELLMANN,

født d. 24. April 1920 i Sverige.

**NELLY LAAGE-PETERSEN OG KAPTAJN
VALDEMAR ERDMANN'S BØRN.**

1. JØRGEN ERDMANN,

født d. 26. Marts 1914 i Kbhvn.

2. GERDA ERDMANN,

født d. 28. Juli 1915 i Kbhvn.

3. BODIL ERDMANN,

født d. 22. Januar 1917 i Kbhvn.

**MAGGIE LAAGE-PETERSEN OG KONTORCHEF
OLAF MELTONS BØRN.**

1. KATE MELTON,

født d. 19. Maj 1906 i Kbhvn.

9. Generation.

2. JOHAN RUDOLPH MELTON,
født d. 5. August 1907 i Kbhvn., død d. 23. Januar 1908 i Kbhvn.

3. LEIF MELTON,
født d. 11. September 1908 i Kbhvn.

**FABRIKANT FRITZ LAAGE-PETERSEN OG
FLORENCE HAYWARDS BØRN.**

1. FRANCES LAAGE-PETERSEN,
født d. 24. August 1912 i Kbhvn.

2. JOHAN LAAGE-PETERSEN,
født d. 6. Maj 1914 i Kbhvn.

**AGNETE NER LAAGE-PETERSEN OG LÆGE
LEON NILSSENS BØRN.**

ELI JOHANNE NIELSEN,
født d. 3. November 1915 i Christiania.

**KAPTAJN OVE LAAGE-THOMSEN OG ERICHA
HAUROWITZ'S BØRN.**

1. FINN LAAGE-THOMSEN,
født d. 27. Februar 1901 i Nyborg, Handelskommis.

2. LILY LAAGE-THOMSEN,
født d. 2. Maj 1905 i Nyborg.

**ELLEN LAAGE-THOMSEN OG DIREKTØR
HOLGER SCHMIDTS BØRN.**

1. ELSE MARGRETHE SCHMIDT,
født d. 1. April 1907 i Kbhvn.

2. HANS HOLGER SCHMIDT,

født d. 7. December 1909 i Kbhvn.

3. ERIK IB SCHMIDT,

født d. 5. Marts 1911 i Kbhvn.

9. *Generation.* ELISABETH GEDDE PHILIPSEN OG GROSSERER
EINAR JACOBS BØRN.

DAISY JACOBS,

født d. 28. April 1920 i Kbhvn.

OVERINGENIØR CHRISTIAN PHILIPSEN OG
JOHANNE JUSTESENS BØRN.

1. HOLGER PHILIPSEN,

født d. 5. August 1912 paa St. Thomas.

2. KNUD ARNOLD PHILIPSEN,

født d. 2. Juni 1914 i Korsør.

MIMI PHILIPSEN OG POSTMESTER GEORG
BARTHOLINS BØRN.

1. BIRGER BARTHOLIN,

født d. 1. Maj 1900 i Odense, Kunstmaler.

2. HOLGER LOUIS BARTHOLIN,

født d. 3. November 1902 i Odense.

3. ELLEN ELISABETH BARTHOLIN,

født d. 23. Juni 1905 i Odense, indskrevet i Estvadgaard.

SKIBSFØRER ARNOLD PHILIPSEN OG EMILY
BROOKES BØRN.

1. MILDRED BIRGITTE PHILIPSEN,

født d. 14. Marts 1908 i Japan.

2. ARNOLD PEERS PHILIPSEN,

født d. 25. Maj 1915 i Japan.

LÆGE FREDERIK PHILIPSEN-PRAHM OG
INGER LARSEN-UTKES BØRN.

1. ELLEN PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 12. Marts 1906 i Baugil paa Java.

2. HILMAR PETER PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 24. September 1911 i Kbhvn.

UNDERNOTAR VIGGO PHILIPSEN-PRAHM OG
INGEBORG WEDELS ADOPTIVBØRN.

1. TOVE AGNETE PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 14. August 1907 i Kbhvn.

2. INGRID MARGIT PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 1. December 1909 i Kbhvn.

PLANTER LOUIS PHILIPSEN-PRAHM OG
FREDERIKKE THAL LARSENS BØRN.

1. PETER THAL PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 27. Juli 1908 i Probolinggo paa Java.

2. LOUIS PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 15. September 1912 i Probolinggo paa Java.

3. HELENE PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 22. November 1913 i Buitenzorg paa Java.

4. THEODOR PHILIPSEN-PRAHM,

født d. 26. April 1915 i Buitenzorg paa Java.

KLASSELOTTERIINSPEKTØR NICOLAI ABRA-
HAMS OG ANNA NIELSENS BØRN.

1. HENRIK NICOLAI ABRAHAMS,

født d. 5. Februar 1907 i Kbhvn.

9. *Generation.*

2. JENNY MARGRETE ABRAHAMS,
født d. 30. Juni 1910 i Kbhvn.

EXPEDITIONSSEKRETÆR CHARLES ABRAHAMS
OG INGEBORG GOLDSCHMIDTS BØRN.

1. MOGENS ABRAHAMS,
født d. 8. Juni 1903 i Ordrup.

2. LISE ABRAHAMS,
født d. 11. Juni 1906 i Kbhvn.

ELLEN ABRAHAMS OG THEATERDIREKTØR
SVEND AAGE AGGERHOLMS BØRN.

ANNE DORTHE AGGERHOLM,
født d. 14. Oktober 1914 i Rungsted.

KAPTAJN JOHANNES ABRAHAMS OG SINE
FLENSBORGS BØRN.

1. SVEND-AAGE FLENSBORG ABRAHAMS,
født d. 22. Maj 1901 i Helsingør, stud. theol.

2. EMMA ZERINA LOUISE FLENSBORG ABRAHAMS,
født d. 21. Oktober 1902 i Helsingør.

3. PETER ALBERT JOHANNES FLENSBORG ABRAHAMS,
født d. 7. December 1904 i Helsingør.

4. ESTER JOHANNE FLENSBORG ABRAHAMS,
født d. 15. Januar 1908 i Helsingør.

HARRIET ABRAHAMS OG REDAKTØR FREJLIF
OLSENS BØRN.

ADA GOTTY FREJLIF OLSEN,
født d. 2. December 1903 i Kbhvn.

JENNY ABRAHAMS OG DYRLÆGE CARL
FLINDT-LARSENS BØRN.

AXEL FLINDT-LARSEN,

født d. 1. Oktober 1900 i Slangerup.

JOHANNE ABRAHAMS OG OVERRETSSAG-
FØRER AXEL SALOMONSENS BØRN.

MARIE VIBEKE BRAHM SALOMONSEN,

født d. 28. Maj 1900 i Kbhvn.

MARGRETHE SCHOUSTRUP OG LANDINSPEKTØR SKIOLD SIMESEN (BIELKES) BØRN. 10. Generation.

1. ERIK GUNNAR SIMESEN BIELKE,

født d. 15. September 1886 i Tucuman, Landmand i Tucuman. Gift d. 1. Maj 1908 i Tucuman med *Carmen Peñalba*, født d. 2. Oktober 1892 i Tucuman. Datter af Sukkerrørsplanter Peñalba. Børn se Side 134.

2. ELLEN GUDRUN SIMESEN BIELKE,

født d. 15. April 1888 i Cordoba. Gift d. 8. April 1917 i Oran med Dr. jur., Advokat og Fredsdommer i Salta *Carlos Lopez-Pereyra*, født 1. April 1877 i Salta. Børn se Side 134.

3. OVE HENNING SIMESEN BIELKE,

født d. 19. Maj 1890 i Posados, Kasserer i Jernbanernes Filialkontor i Salta, Medlem af Senatet. Gift d. 23. August 1917 i Salta med *Isabel Garay*, født d. 2. Juni 1895 i Salta. Datter af Landejendomsbesidder Manuel Garay. Børn se Side 134.

4. HARALD SIGURD SIMESEN BIELKE,

født d. 5. April 1894 i Villaguay, Guvernementssekretær ved Nationalterritoriet *Tierra del Fuego* i Ushnaya. Gift d. 20. Juni 1918 i Ushnaya med *Mercedes Romero*, født d. 20. April 1903 i Ushnaya. Datter af Mineejer Romero. Børn se Side 134.

ELLEN SCHOUSTRUP OG LÆGE JOHANNES HASSINGS BØRN.

1. KAI HASSING,

født d. 9. December 1886 i Kbhvn., cand. phil., Operasanger i Berlin.

2. POUL HASSING,

født d. 18. Januar 1888 i Kbhvn., stud. jur.

AUGUSTA HANSEN OG KONFERENSRAAD
CARL CHRISTIAN HOLMS BØRN.

1. HEMMING HOLM,

født d. 20. Juni 1894 i Kbhvn., Assistent i Privatbanken.

2. EBBE HOLM,

født d. 31. Juli 1896 i Kbhvn., stud. jur.

3. VIBEKE HOLM,

født d. 24. Maj 1901 i Kbhvn.

BANKBESTYRER AAGE HANSEN OG DAGMAR
BONDROPS BØRN.

ALFRED JACOB HANSEN,

født d. 29. Januar 1901 i Kbhvn., cand. phil.

ALVILDA HANSEN OG KONSUL SOPHUS
JESPERSENS BØRN.

1. INGE JESPERSEN,

født d. 15. Juni 1893 i Kbhvn. Gift d. 19. Marts 1918 med Advokat i Stockholm *Berndt Nycander*, født d. 20. December 1890 i Stockholm. Søn af Berndt Anders Gustaf Rutger Nycander og Marie Louise Monsen.

ELINOR RASMUSSEN OG GROSSERER POUL
BEEKENS BØRN.

1. TORBEN HENRIK BEEKEN,

født d. 11. September 1908 i Kbhvn.

2. LILAN EBBA WENDEL BEEKEN,

født d. 4. September 1910 i Kbhvn.

3. POUL EIGIL BEEKEN,

født d. 24. Maj 1913 i Kbhvn.

**ALICE RASMUSSEN OG KAPTAJN EINER
JOHNSENS BØRN.**

1. IB SØREN JOHNSEN,

født d. 28. Januar 1912 i Kbhvn.

2. MARIE-LOUISE JOHNSEN,

født d. 20. Januar 1914 i Kbhvn.

3. VIBEKE JOHNSEN.

født d. 1. November 1915 i Kbhvn.

4. ALICE JOHNSEN,

født d. 25. Maj 1917 i Kbhvn.

**GUDRUN MARIE BOHN OG GROSSERER HANS
CHRISTIAN CLAUSENS BØRN.**

1. GRETE CLAUSEN,

født d. 11. April 1919 i Kbhvn.

2. AILI CLAUSEN,

født d. 4. Maj 1920 i Kbhvn.

**MATHILDE KOMTESSE MOLTKE OG FREDERIK
(FRITZ) GREVE REVENTLOWS BØRN.**

1. EBBA KOMTESSE REVENTLOW,

født d. 23. Januar 1891 i Lund. Gift d. 6. Juli 1916 i Lund med Lic. med., Overlæge ved Målilla Sanatorium *Carl Andreas Fürst*, født d. 24. Maj 1888 i Lund. Søn af Professor i Lund, Dr. med. Carl Magnus Fürst og Hanna Olga Haanshus.

2. EINAR JOACHIM GREVE REVENTLOW,

født d. 9. Januar 1892 i Lund, død d. 23. Januar 1892 i Lund.

3. EINAR GREVE REVENTLOW,

født d. 27. Februar 1893 i Lund, Student, Forvalter paa Wulfhagen, Gettorf ved Kiel.

10. Generation.

4. BENNY KOMTESSE REVENTLOW,
født d. 25. November 1894 i Lund, indskreven i Preetz.

5. VIVEKA KOMTESSE REVENTLOW,
født d. 1. August 1896 i Lund, indskreven i Preetz.

6. MÄRTA KOMTESSE REVENTLOW,
født d. 15. Juli 1898 i Lund. Gift d. 24. August 1917 i Lund med Felt-
flyver, Premierlieutenant ved Södra skaanske Infanteri-Regimentet i
Lund *Lars Harald Mörling*, født d. 18. Oktober 1888.

AGNES KOMTESSE MOLTKE OG CHRISTIAN EINAR GREVE REVENTLOWS BØRN.

ANNE-ERMEGAARD ABELA KOMTESSE REVENTLOW,
født d. 3. Juli 1890 paa Brahetrolleborg. Gift d. 29. Oktober 1910 med
cand. jur., Premierlieutenant ved Garde-Kyraser-Regimentet i Berlin
*Curt Ludvig Heinrich Georg Max Erdmann Eberhard Greve Haug-
witz Hardenberg Reventlow*, født d. 25. September 1885. Søn af prøjsisk
Major ved 2. Garde-Dragon-Regimentet Eberhard Carl Paul Erdmann
Emanuel Greve Haugwitz Hardenberg Reventlow og Katharina Elisa-
beth Maximiliane Georgine Grevinde von Pappenheim. Børn se Side 135.

DIREKTØR FLEMMING LERCHE OG ANNY LARSENS BØRN.

1. MARGIT LERCHE,
født d. 29. Januar 1904 i Aarhus.

2. JØRGEN HANNIBAL LERCHE,
født d. 4. November 1907 i Aarhus.

HARRIET LERCHE OG TOLDKASSERER FREDERIK TEISTS BØRN.

1. FREDERIK HENRIK TEIST,
født d. 2. Oktober 1899 i Rønne, stud. jur.

2. GUNNILD INGER TEIST,

født d. 2. Juni 1902 i Rønne, stud. art.

3. INGER-MARIE ELLINOR TEIST,

født d. 30. Januar 1904 i Rønne.

EDITH SCHOUSTRUP OG GROSSERER KJELD
LASSENS BØRN.

1. PREBEN KJELD BIRCOW LASSEN,

født d. 4. Oktober 1911 i Kbhvn.

2. WERNER BENT BIRCOW LASSEN,

født d. 11. August 1913 i Kbhvn.

3. ARNE FOLMER BIRCOW LASSEN,

født d. 18. December 1915 i Kbhvn.

4. TOVE LILLY MARGARIT LASSEN,

født d. 13. Januar 1917 i Kbhvn.

5. SONJA ANNA WERA LASSEN,

født d. 7. Marts 1919 i Kbhvn., død d. 14. Marts 1920 i Kbhvn.

*10. Generation.***EMILIE NATHAN OG INGENIØR MATTS
HEDLUNDS BØRN.**

1. GUNNAR HEDLUND,
født d. 15. Juni 1907 i Malmö.

2. VERA HEDLUND,
født d. 1. Marts 1909 i Malmö.

3. INGA HEDLUND,
født d. 1. Marts 1909 i Malmö.

4. ÅKE HEDLUND,
født d. 20. Maj 1913 i Stockholm.

5. TORE HEDLUND,
født d. 8. Januar 1916 i Stockholm.

**GRETA LIDELL OG FABRIKANT CHRISTIAN
WIBROES BØRN.**

JENS SCHIBBYE WIBROE,
født d. 16. April 1911 i Nibe.

**ETHEL MAUD MAGNUS OG MAJOR SYDNEY
WILKES BØRN.**

1. IZABEL JOSEPHINE WILKES,
født d. 19. December 1917 i Indien.

2. JOSEPHINE WILKES,
født i Juni 1920 i London.

SARA HAUGLUND OG LAGERCHEF JOHANNES *10. Generation.*
TRONSTRØMS BØRN.

1. JØRGEN TRONSTRØM,

født d. 10. April 1919 i Kbhvn.

11. Generation.

**LANDMAND ERIK SIMESEN BIELKE OG
CARMEN PEÑALBAS BØRN.**

1. SKIOLD SIMESEN BIELKE,
født d. 9. Maj 1914 i Tucuman.

2. FANNY LODOVICA SIMESEN BIELKE,
født d. 30. Marts 1919 i Injny.

**ELLEN SIMESEN BIELKE OG DR. JUR. CARLOS
LOPEZ-PEREYRAS BØRN.**

ELISABETH LOPEZ-PEREYRA,
født d. 17. September 1918 i Salta.

**SENATOR OVE SIMESEN BIELKE OG ISABEL
GARAYS BØRN.**

EDITH SIMESEN BIELKE,
født d. 10. Januar 1919 i Salta.

**GUVERNEMENTSSEKRETÆR HARALD SIMESEN
BIELKE OG MERCEDES ROMEROS BØRN.**

HJALMAR SIMESEN BIELKE,
født d. 19. Marts 1919 i Oran.

ANNE-ERMEGAARD KOMTESSE REVENTLOW *11. Generation.*
OG CURT GREVE HAUGWITZ HARDENBERG
REVENTLOWS BØRN.

1. LUCIE CATHINKA CHRISTIANE JULIE KOMTESSE
HAUGWITZ HARDENBERG REVENTLOW,

født d. 13 November 1911.

2. EBERHARD CHRISTIAN ERDMANN GREVE HAUG-
WITZ HARDENBERG REVENTLOW,

født d. 9. December 1916.

NAVNEFORTEGNELSE

- Abraham, Sara, Tjenestepige, 34.
Abrahams, Anna, f. Nielsen, 102, 123.
Abrahams, Arthur, Sproglærer, 52, 82, 102.
Abrahams, Cecilie, f. Holm, 82, 102.
Abrahams, Charles, Arkitekt, 82, 102.
Abrahams, Charles, Expeditionssekretær, 102, 124.
Abrahams, Ester, 124.
Abrahams, Frederikke, f. Philipsen, 51 f., 57, 70, 82.
Abrahams, Fritz, cand. phil., Lærer, 82, 102.
Abrahams, Henrik, 123.
Abrahams, Ingeborg, f. Goldschmidt, 102, 124.
Abrahams, Jenny, 124.
Abrahams, Jenny, f. Petersen, 82, 102.
Abrahams, Johannes, Kaptajn, 102, 124.
Abrahams, Levin, Notarius publ., Konferensraad, 52, 57, 70, 82.
Abrahams, Lise, 124.
Abrahams, Marie, f. Gammeltoft, 83, 103.
Abrahams, Mogens, 124.
Abrahams, Nicolai, Klasselotteriinspektør, 102, 123.
Abrahams, Peter, Etatsraad, 82, 84, 102.
Abrahams, Peter, 124.
Abrahams, Severin, Theaterdirektør, 83, 103.
Abrahams, Sine, f. Flensborg, 102, 124.
Abrahams, Svend-Aage, stud. theol., 124.
Abrahams, Vilhelmine, f. Petersen, 82, 102.
Abrahams, Zerina, f. Holm, 82, 84, 102.
Abrahams, Zerina, 124.
Abrahamson, Samuel Isac, Købmand, 37.
Aggerholm, Anne Dorthe, 124.
Aggerholm, Ellen, f. Abrahams, Skuespillerinde, 102, 124.
Aggerholm, Svend Aage, Skuespiller, 102, 124.
Anders, Handskemager, 17.
Andersen, Anna Buch, 94.
Andersen, Gudda, f. Laage-Petersen, 97, 118.
Andersen, Jens, Borger, 17.
Andersen, Lars, Husejer, 49.
Andersen, Niels, Kaptajn, 97, 118.
Andersen, Steen, 118.
Barfred, Jens Lauritz, Proprietær, 48, 50.
Bartholin, Birger, Kunstmaler, 122.
Bartholin, Ellen, 122.
Bartholin, Georg, Postmester, 100, 122.
Bartholin, Holger, 122.
Bartholin, Mimi, f. Philipsen, 100, 122.
Bech, Sagfører, 19.
Bech, Hermann, Etatsraad, 58.
Beeken, Elinor, f. Rasmussen, 106, 128.
Beeken, Lilan, 128.
Beeken, Poul, Grosserer, 106, 128.
Beeken, Poul Eigel, 128.
Beeken, Torben, 128.
Bella Bendixdatter, Tjenestepige, 30.
Bendix, Abraham, 22.
Bendix, Hertz, Købmand, 13.
Benjamin, Joseph, Skolemester, 18.
Berendt, Joachim, Agent, 50.
Berling, Bogtrykker, 31.
Bernburg, Isac Juda, Købmand, 43.
Bernburg, Rachel, f. Warburg, 43.
Bielke, Carmen, f. Peñalba, 127, 134.
Bielke, Edith Simesen, 134.
Bielke, Erik Simesen, Landmand, 127, 134.
Bielke, Fanny Simesen, 134.
Bielke, Harald Simesen, Gouvernementssekretær, 127, 134.
Bielke, Hjalmar Simesen, 134.
Bielke, Isabel, f. Garay, 127, 134.
Bielke, Mercedes, f. Romero, 127, 134.
Bielke, Ove Simesen, Senator, 127, 134.
Bielke, Skiold Simesen, 134.
Biering, Hans, Urtekræmmer, 33.
Bille Brahe, Axel, Baron, Amtmand, 109.
Bille Brahe, Ellinor, f. Lerche, 109.
Birkerod, Anna, f. Philipsen, 77.
Birkerod, Carl, Overretssagfører, 77.
Bohn, Anna, f. Fürst, 86, 107.

- Bohn, Eigil, Bankassistent, 107.
 Bohn, Oluf, Postmester, 86, 107.
 Bohn, Paul Hugo, Adjunkt, 107.
 Borum, Holger, Direktør, 91, 112.
 Borum, Ida, 112.
 Borum, Nanna, f. Heilbuth, 91, 112.
 Borum, William, 112.
 Bramsen, Simon, Tøjmaker, Oldermænd, 31.
 Brennecke, Andreas, Raadmand, 26.
 Brewster, Agnes, f. Philipsen, 83, 103.
 Brewster, Alice, Modistinde, 103.
 Brewster, John, Købmand, 83, 103.
 Brewster, Kenneth, Sølvsmed, 104.

Cantor, David, Købmand, 20.
 Cantor, Friderich Christian, Tobaksfabrikant, Handelsagent, 12.
 Cantor, Hartvig, Slagter, 13.
 Cantor, Isac, Tobaksspinder, Købmand, 11 f, 14 f.
 Cantor, Jette, f. Goldschmidt, 43.
 Cantor, Josias, Købmand, 15.
 Cantor, Moses Levin, Købmand, 43.
 Cantor, Nathan Levin, Købmand, 43 f.
 Cantor, Sara, f. Samuel, 12 f.
 Cantor, Zipper, Enke efter Isac C., 15.
 Cantor, Familien, 12.
 Carstensen, O., Apothekersvend, 34.
 Christian IV, Konge af Danmark, 4.
 Christensen, Peder, Guldsmed, 48.
 Clausen, Aili, 129.
 Clausen, Dines, Stolemager, 48.
 Clausen, Grete, 129.
 Clausen, Gudrun, f. Bohn, 107, 129.
 Clausen, Hans Christian, Grosserer, 107, 129.
 Cleve, Aron, se Nathan.

David, Frederikke, f. Warburg, 43.
 David, Jonas Ferdinand, Købmand, 43.
 Delbanco, Elias, Bogholder, 55.
 Delbanco, Moses, Prokurator, 47, 55.
 Delbanco, Penina, f. Henriques, 55.
 Dessauer, Alfred, Købmand, 91.
 Dessauer, Alfred, 113.
 Dessauer, Cecil, Sømand, 113.
 Dessauer, Gustav, Postembedsmand, 92, 113.
 Dessauer, Hermann, Købmand, 75, 91.
 Dessauer, Ida, f. Magnus, 75, 91.
 Dessauer, Lily, f. Mattinson, 92, 113.
 Dessauer, Willy, Fabriksbestyrer, 92.
 Dessauer, Vincent, 113.
 Didrichsen, Tobias, Guldsmed, 49.
 Dinesen, Claus, Stolemager, 48.

 Ditlefsen, Hein, isl. Købmand, 49.
 Ditmer, Johan, 19.
 Drewsen, Christian, Forretningsfører, 74, 89.
 Drewsen, Johanne, Lærerinde, 89.
 Drewsen, Karen, Sanglærerinde, 89.
 Drewsen, Michael, Hotelejer, 89.
 Drewsen, Olivia, f. Fürst, 74, 89.
 Drewsen, Thyra, Klasselotterikollektrice, 89.

Ellen Hansdatter, Amme, 30.
 Emden, Jacob, Rabbiner og Forfatter, 5.
 Enevoldsen, Enevold, 19 f.
 Erdmann, Bodil, 119.
 Erdmann, Gerda, 119,
 Erdmann, Jørgen, 119.
 Erdmann, Nelly, f. Laage-Petersen, 98, 119.
 Erdmann, Valdemar, Kaptajn, 98, 119.
 Ernst af Schauenburg, Greve, 4.

Fiedler, Christian Frederik, Grosserer, 49 f.
 »C. F. Fiedler & Scheurmann«, Firma, 49.
 Fjelstrup, Anna Sophie, 116.
 Fjelstrup, Erik, 116.
 Fjelstrup, Frederik, Kommunalærer, 94, 116.
 Fjelstrup, Kirsten, f. Petersen, 94, 116.
 Flindt-Larsen, Axel, 125.
 Flindt-Larsen, Carl, Dyrlæge, 103, 125.
 Flindt-Larsen, Jenny, f. Abrahams, Telefon-Bestyreinde, 103, 125.
 Frederik V, Konge af Danmark, 14.
 Frederiksen, Henrik, Gaardmand, 14.
 Friedlænder, Sally, Papirhandler, 60.
 Frobøes, Henrik, Borger, 13.
 Fürst, Alfred, Impressario, 88, 110.
 Fürst, Alvilda, 85.
 Fürst, Alvilda, Masseuse, 86,
 Fürst, Augusta, 73.
 Fürst, Carl, Overlæge, 129.
 Fürst, Carl Johan, Læge, 73, 87.
 Fürst, Christiane, f. Ebbesen, 72, 85.
 Fürst, Daniel, Handelsmand, 33.
 Fürst, Daniel Salomon, Handelsmand, 67, 72.
 Fürst, Ebba, f. Komtesse Reventlow, 129.
 Fürst, Eduard, Grosserer, 73, 88.
 Fürst, Emma, f. Petersen, 73, 88.
 Fürst, Frederikke, f. Hertz, 67, 72.
 Fürst, Fritz, Grosserer, 73, 87.
 Fürst, Georg, Grosserer, 85.
 Fürst, Gottfred, Grosserer, 85, 106.
 Fürst, Henriette, 87.
 Fürst, Ida, f. Gandil, 72, 86.
 Fürst, Isac, 30.
 Fürst, Isac, Silke-Klædehandler, 67.

- Fürst, Jacob, Silke- og Klædehandler, 67.
 Fürst, Jacob Moses, Købmand, 30.
 Fürst, Karen, 110.
 Fürst, Ludvig, Generalkonsul, 72, 85, 86.
 Fürst, Marguerithe, 106.
 Fürst, Marie, f. Bergmann, Pianistinde, 88, 110.
 Fürst, Marie, f. Langgaard, 73, 87.
 Fürst, Martin Ludvig, Grosserer, 37, 55, 67, 72.
 Fürst, Mathilde, 74.
 Fürst, Mathilde, f. de Wisbruck, 85, 106.
 Fürst, Mercedes, f. Zapiola, 73, 87.
 Fürst, Moses, Grosserer, 30, 33, 34, 37.
 Fürst, Moses, Købmand, 72.
 Fürst, Moses, se Martin Ludvig.
 Fürst, Nathanael, Købmand, 30.
 Fürst, Olivia, Sagførerkontorist, 88.
 Fürst, Rachel, f. Guggenheim, 33.
 Fürst, Rachel, f. Philipsen, 30, 33 f, 65, 67.
 Fürst, Rebekka, f. Levy, 67, 72.
 Fürst, Rösschen, 30.
 Fürst, Sallys, Vexelmægler, 73.
 Fürst, Salomon Daniel, Købmand, 33 f, 65, 67.
 Fürst, Samuel Jacob, Købmand, 30.
 Fürst, Thorvald, Sekondlieutenant, 73.
 Fürst, Zipora, 33.
 Fürst, Zipora, Barn, 67.
- Gabriel, Lazarus Magnus, 13.**
 Giëse, Anna, 19.
 Glückstadt, Ester, f. Goldschmidt, 44.
 Glückstadt, Isac, Bankdirektør, 44.
 Glückstadt, Josva, Revisor, 37.
 Goldschmidt, Joseph, Købmand, 44.
 Goldschmidt, Moses, 44.
 Goldschmidt, W. M., Legatstifter, 44.
 Goltze, Carl Benjamin, Fabrikant, 48.
 Graff, Andreas Jørgen, Guldsmed, 49.
 Graumann, Johan Friderich, Kunstdrejer, 49.
 Gundel F., Dugmager, 47.
 Gundersen, Chr. A. L., se Willers.
 Gylling-Nielsen, Xenia, 104.
- Hagen, Christian, Regimentskvartermester, 72, 85.**
 Hagen, Julie, f. Fürst, 72, 85.
 Haigh, Emma, f. Dessauer, 92, 114.
 Haigh, Ida, 114.
 Haigh, Stephen, Grosserer, 92, 114.
 Hallander, Andreas, Tømremester, 49.
 v. Halle, Frederikke, f. Goldschmidt, 44.
 von Hamel, Glückel, 5.
 von Hamel, Marcus, 5.
- Hansen, Aage, Bankbestyrer, 106, 128.
 Hansen, Alfred, cand. phil., 128.
 Hansen, Clara, f. Fürst, 85, 105.
 Hansen, Dagmar, f. Bondrop, 106, 128.
 Hansen, Jacob, Oberstlieutenant, 85, 105.
 Hansen, Knut, Kunstmaler, 106.
 Hassing, Ellen, f. Schoustrup, 105, 127.
 Hassing, Johannes, Læge, 105, 127.
 Hassing, Kai, Operasanger, 127.
 Hassing, Poul, stud. jur., 128.
 Hauglund, Arne, 115.
 Hauglund, Astrid, Sygeplejerske, 115.
 Hauglund, Eba, f. Petersen, 93, 115.
 Hauglund, Eskild, stud. polyt., 115.
 Hauglund, Gert, 116.
 Hauglund, Jørgen, Sognepræst, 93, 115.
 Hauglund, Lis, 116.
 Hedlund, Åke, 132.
 Hedlund, Emilie, f. Nathan, 111, 132.
 Hedlund, Gunnar, 132.
 Hedlund, Inga, 132.
 Hedlund, Matts, Ingeniør, 111, 132.
 Hedlund, Tore, 132.
 Hedlund, Vera, 132.
 Heilbuth, Anna, f. Hoffmeyer, 90, 112.
 Heilbuth, Clara, Læge, 91.
 Heilbuth, Emilie, f. Magnus, 75, 90.
 Heilbuth, Esther, 112.
 Heilbuth, Gerda, 112.
 Heilbuth, Herman, Direktør, 90, 112.
 Heilbuth, Irene, 112.
 Heilbuth, Jacob, 90.
 Heilbuth, Julius, Vexelerer, 90, 111.
 Heilbuth, Maria, f. Zøylner, 90, 112.
 Heilbuth, Niels, 112.
 Heilbuth, Poul, 112.
 Heilbuth, Rigmor, f. Ottesen, 90, 111.
 Heilbuth, Sara, f. Fürst, 30.
 Heilbuth, William, Grosserer, 75, 90.
 Heilbuth, William, Landvæsenselev, 112.
 Heilbuth, Wulf David, Købmand, 30.
 Heine, Betty, f. Levy, 44.
 Heine, Heinrich, tysk Digter, 44.
 Heine, Salomon, Bankier i Hamborg, 44.
 Helgerud, Chr. Fr., Kræmmer, Oldemand, 35.
 Hellmann, Birgit, 119.
 Hellmann, Bror, 119.
 Hellmann, Holger, 119.
 Hellmann, Jan, 119.
 Hellmann, Kjerstin, 119.
 Hellmann, Lisbeth, 119.
 Hellmann, Olga, f. Laage-Petersen, 98, 119.
 Hellmann, Oscar, Ingeniør, 98, 119.

- Henriques, Abraham Moses, kgl. Agent, 30, 32, 37.
 Henriques, Aron Abraham, Galanterihandler, 37, 66.
 Henriques, Aron Moses, Købmand, 17.
 Henriques, Bendix Moses (Nathan), Købmand, 21 f., 25 f., 31.
 Henriques, Chawe, f. Pallache, 10.
 Henriques, Elischewa Chawe, Slægttavlen.
 Henriques, Esther (Ruben), 32.
 Henriques, Esther (se Nathan), f. Henriques, 9, 10, 27 f.
 Henriques, Falk, Galanterihandler, 37.
 Henriques, Galathea, f. Fürst, 37.
 Henriques, Gite (Ruben), 32.
 Henriques, Hendel Sara, f. Fürst, 30.
 Henriques, Hertz Moses, Købmand, 21 ff., 25 f.
 Henriques, Jacob, Galanterihandler, 37.
 Henriques, Jette, f. Fürst, 30.
 Henriques, Josua, Slægttavlen.
 Henriques, Judithe, f. Goldschmidt, Slægttavlen.
 Henriques, Milka, f. Delbanco, 22.
 Henriques, Mirjam, f. Moses, 22.
 Henriques, Moses, Købmand, Slægttavlen.
 Henriques, Moses Josua, kgl. Faktor, Skibsreder, 10 f., 27 f.
 Henriques, Rebekka, f. Israel, Slægttavlen.
 Henriques, Rose, f. Philipsen, 31, 37, 66.
 Henriques, Ruben, Borger i Glückstadt, 8, 27.
 Henriques, Ruben Moses, Grosserer, 47.
 Henriques, Ruben Moses Nathan, Købmand, 13, 21 f., 24, 26 ff., 30, 32.
 Henriques, Samuel (Ruben), 32-
 Henriques, Sara, f. Goldschmidt, Slægttavlen.
 Hertz, Anna, f. Salomonsen, 92.
 Hertz, Bele, f. Nathan, 18, 21, 24, 28.
 Hertz, Bendix, Købmand, 17 ff., 24, 28.
 Hertz, Emil, Grosserer, 92.
 Hertz, Isac, Købmand, 17.
 Hertz, Joseph, Købmand, 17 f.
 Hertz, Sara, 18.
 Hildesheim, Samuel, 6.
 v. Holck, Augusta, f. Hansen, 105.
 v. Holck, Oluf, Kaptajn, 106.
 Holm, Augusta, f. Hansen, 105, 128.
 Holm, Carl Christian, Konferensraad, 106, 128.
 Holm, Ebbe, stud. jur., 128.
 Holm, Elisabeth, f. Laage-Petersen, 96.
 Holm, Hemming, Assistent, 128.
 Holm, Jacob, Godsejer, 52, 71, 84.
 Holm, Knud, Kontorist, 96.
 Holm, Vibeke, 128.
 Holm, Zerina, f. Philipsen, 52, 71, 84.
 Hoppe, Ebba, f. Rist, 95.
 Hoppe, Thorkil, Forpagter, 95.
 Horneburg, Ephraim Jacob, 9 f.
 Horneburg, Friderikke, f. Aron Nathan, 9, 10.
 Ibsen, Emilie, f. Sølling, 57.
 Ibsen, Peter Didrik, Præst, 57.
 Ising, Peter, Husejer, 49.
 Israel, Glückel (Galathea), f. Cantor, 44.
 Israel, Hartvig, 19.
 Israel, Lion, Urtekræmmer, 44.
 Jacob, Aron, Købmand, 68.
 Jacob, Hanchen, f. Levi, 68.
 Jacobs, Daisy, 122.
 Jacobs, Einar, Grosserer, 100, 122.
 Jacobs, Elisabeth, f. Philipsen, 100, 122.
 Jacobsen, Amalie, f. Maintz, 76.
 Jacobsen, Arne, 114.
 Jacobsen, Aron, Bankdirektør, 76.
 Jacobsen, Frederikke, f. Lübschitz, 68, 76.
 Jacobsen, Johan, Grosserer, 92, 114.
 Jacobsen, Pauline, f. Salomonsen, 92, 114.
 Jacobsen, Simon Aron, Købmand, 68, 76.
 Jansen, Cornelius, Købmand i Glückstadt, 8.
 Jensen, Maren Pedersdatter, 18.
 Jensen, Niels, Jyde, Skipper, 18.
 Jespersen, Alvilda, f. Hansen, 106, 128.
 Jespersen, Sophus, Konsul, 106, 128.
 v. Jessen, Elisabeth, f. Schoustrup, 105.
 v. Jessen, Thomy, Kommandør, 105.
 Johnsen, Alice, f. Rasmussen, 107, 129.
 Johnsen, Alice, 129.
 Johnsen, Einer, Kaptajn, 107, 129.
 Johnsen, Ib, 129.
 Johnsen, Marie-Louise, 129.
 Johnsen, Vibeke, 129.
 Junge, Johan Peter Boye, Brandmajor, 50.
 Jørgen, Handskemager, 16.
 Kelberlade, Bernhard Christopher, 49.
 Keyes, Carl, 126.
 Keyes, Cora, f. Philipsen, 103, 126.
 Keyes, John, 103, 126.
 Kiær, Ulrich Nicolaj, Bogtrykker, 49.
 Kjer-Petersen, Margrethe, Kommunalærerinde, 94.
 Kjer-Petersen, Richard, Dr. med., Kommunelæge, 94.
 Klausen, Hans, 18.
 Klausen, Sidsel Hansdatter, Tjenestepige, 18.

- Knudsen, Peder, Tobaksspinder, 14.
 Kønsberg, Niels, Garver, 32.
 Køtten, Simon Samson, Kræmmer, 17.
- Laage-Petersen, Albert, Direktør, 97, 118.
 Laage-Petersen, Albert, 118.
 Laage-Petersen, Anna, f. Clausen, 97, 118.
 Laage-Petersen, Arne, 118.
 Laage-Petersen, August, 118.
 Laage-Petersen, Augusta, 118.
 Laage-Petersen, Ebba, 118.
 Laage-Petersen, Else, Skolebestyrerinde, 99.
 Laage-Petersen, Florence, f. Hayward, 98, 120.
 Laage-Petersen, Frances, 120.
 Laage-Petersen, Fritz, Fabrikant, 98, 120.
 Laage-Petersen, Gertrude, f. Heilbrun, 96.
 Laage-Petersen, Helge, 118.
 Laage-Petersen, Holger, Direktør, 96.
 Laage-Petersen, Holger, Købmand, 98.
 Laage-Petersen, Johan, 120.
 Laage-Petersen, Karen, 118.
 Laage-Petersen, Kay, 118.
 Laage-Petersen, Lajla, Lærerinde, 97.
 Laage-Petersen, Lilly, 118.
 Laage-Petersen, Thyra, f. Voigt, 97, 118.
 Laage-Petersen, William, Proprietær, 97, 118.
 Laage-Thomsen, Finn, Handelskommis, 120.
 Laage-Thomsen, Lily, 120.
 Lassen, Arne, 131.
 Lassen, Edith, f. Schoustrup, 110, 131.
 Lassen, Kjeld, Grosserer, 110, 131.
 Lassen, Preben, 131.
 Lassen, Sonja, 131.
 Lassen, Tove, 131.
 Lassen, Werner, 131.
 Lehmann, Harriet, 115.
 Lehmann, Lili, Student, 115.
 Lehmann, Maggie, f. Nickolin, 93, 115.
 Lehmann, Theodor, Grosserer, 93, 115.
 Lehmann, Thorkild, 115.
 Lemvig, Christian, Købmand, 48.
 Lerche, Anny, f. Larsen, 109, 130.
 Lerche, Flemming, Direktør, 109, 130.
 Lerche, Hannibal, Amtsforvalter, 88, 109.
 Lerche, Holger, 109.
 Lerche, Jørgen, 130.
 Lerche, Margit, 130.
 Lerche, Mathilde, f. Müller, 88, 109.
 Lerche, Ruth, 110.
 Levi, Abraham Moses, 13, 15.
 Levi, Bendix Moses, 17.
 Levin, Edgar, Prokurist, 107.
 Levin, Ida, f. Raffenberg, 107.
- Levin, Isac, Købmand, 15, 19.
 Levy, Birgitte, f. Goldschmidt, 44.
 Lidell, Elsa, Kontorassistent, 111.
 Lidell, Emma, f. Heilbuth, 90, 111.
 Lidell, Per, Direktør, 90, 111.
 Lokrantz, Annette, 117.
 Lokrantz, Birgit, 117.
 Lokrantz, Edith, f. Laage-Petersen, cand. polit., 96, 117.
 Lokrantz, John, Direktør, 96, 117.
 Lopez-Pereyra, Carlos, Dr. jur., 127, 134.
 Lopez-Pereyra, Elisabeth, 134.
 Lopez-Pereyra, Ellen, f. Bielke, 127, 134.
 Lund, Annie, f. Dessauer, 92, 113.
 Lund, Ena, 113.
 Lund, Ivan, 113.
 Lund, John Peiser, Købmand, 92, 113.
 Lund, Niels, Borgmester, 26.
 Lund, Peddie, 113.
 Lunn, Agnes, 117.
 Lunn, Ebba, f. Rist, 95, 117.
 Lunn, Henrik, Proprietær, 95, 117.
 Lunn, Mette, 117.
 Lunn, Vibeke, 117.
 Luplau, Ludvig Ferdinand, Præst, 43.
 Luplau, Maria Elisabeth Betty, f. Bernburg, 43.
 Lübschitz, Joseph, Grosserer, 37, 55 f., 65, 68.
 Lübschitz, Rose, 68.
 Lübschitz, Sara, f. Philipsen, 30, 37, 56, 65, 68.
 Lykke, Henrik Nielsen, 49.
- Magnus, Adéle, f. Ruben, 75, 91.
 Magnus, Adéle, 112.
 Magnus, Basil, 113.
 Magnus, Dora, f. Harvey, 113.
 Magnus, Emma, 91.
 Magnus, Harald, 113.
 Magnus, Henriette, f. Lübschitz, 58, 68, 75.
 Magnus, Hermann, Købmand, 75, 91.
 Magnus, Ida, 91
 Magnus, Jacob, Købmand, 58, 68, 75.
 Magnus, James, Købmand, 91, 112.
 Magnus, Josephine, f. Brookhouse, 91, 112.
 Magnus, Lazarus, se Gabriel.
 Magnus, Lily, f. Bennet, 113.
 Magnus, Rose, 91.
 Magnus, Rudolph, Købmand, 91.
 Magnus, Serine, 75.
 Mandix, Brygger, Generalauditør, 31.
 Matzen, Jacob, Raadstueskriver, 26.
 Meisen, Grete, 117.

- Meisen, Helga (Mut), f. Laage-Petersen, Læge, 96, 117.
 Meisen, Paul, 117.
 Meisen, Valdemar, Dr. med., 96, 117.
 Melchior, Birgitte, f. Israel, 44.
 Melchior, Gerson, Grosserer, 44.
 Melchior, Moses, Grosserer, 44.
 Moses & Søn G. Melchior, Firma, 44.
 Melton, Johan, 120.
 Melton, Kate, 119.
 Melton, Leif, 120.
 Melton, Maggie, f. Laage-Petersen, 98, 119.
 Melton, Olaf, Kontorchef, 98, 119.
 Mendelssohn, Moses, Filosof, 33.
 Meyer, B. A., Papirhandler, 55.
 Meyer & Fürst, Firma, 67.
 Meyer, Rachel, f. Delbanco, 55.
 Moltke, Ellen, f. Barker, Grevinde, 108.
 Moltke, Henry, Greve, 108.
 Moltke, Joachim, Greve, 86, 108.
 Moltke, Julie, f. Westermann, Grevinde, 86, 108.
 Monsees, Henrich, Snedker, 51.
 Moses, Aron, se Henriques.
 Moses, Nathan, Købmand, 3—7 f.
 Müller, Dagmar, 88.
 Müller, Marie, f. Fürst, 73, 88.
 Müller, Vilhelm, Justitsraad, 73, 88.
 Mörling, Lars, Premierlieutenant, 130.
 Mörling, Märta, f. Komtesse Reventlow, 130.
- Nathan, Aron (Cleve), 7, 8—10, 11.**
 Nathan, Aron Moses, Købmand, Signetstikker, 13, 18, 20, 21 f., 24 ff.
 Nathan, Bendix, Barn, 13.
 Nathan, Bendix Moses, se Henriques.
 Nathan, Berendt Moses, Købmand, 21 f., 25 f., 28.
 Nathan, (Cecilie) Sille, f. Meyer, 22.
 Nathan, David, Grosserer, 90, 111.
 Nathan (Philipsen), Elisabeth, f. Fürst, 30, 39, 45, 52, 65.
 Nathan, Esther, f. Cantor, 13.
 Nathan, Esther, f. Henriques (se Henriques), 8, 9.
 Nathan, Hadassa, f. Hildesheim, 6, 8.
 Nathan, Hertz Moses, se Henriques.
 Nathan, Ida, f. Heilbuth, 90, 111.
 Nathan, Isachar Behrend, 7.
 Nathan, Jente, f. Klonemos, 6, 7.
 Nathan, Joseph, 7.
 Nathan, Judith, 21, 28.
 Nathan, Liebe, se Nathan, Elisabeth.
- Nathan, Magnus, 7.
 Nathan Moses, se Moses.
 Nathan, Moses, Købmand, 5.
 Nathan, Moses Aron (Mausche Nasche), Købmand, 9—23 f.
 Nathan, Philip Moses (Pheiwelman Nasche), Købmand, 21—38, 39, 52, 65.
 »Philip Moses Nathan & Sønner«, Firma, 34, 36, 39, 41.
 Nathan, Rachel, f. Hertz, 13, 20, 24.
 Nathan, Ruben Moses, se Henriques.
 Nickolin, Agathon, Generallieutenant, 77, 93.
 Nickolin, Harriet, f. Philipsen, 77, 93.
 Nickolin, Karen, 93.
 Nielsen, Anton Gylling, Journalist, 83, 104.
 Nielsen, Axel, 115.
 Nielsen, Ingeborg, f. Philipsen, 83, 104.
 Nilssen, Agnete (Ner), f. Laage-Petersen, 98, 120.
 Nilssen, Eli Johanne, 120.
 Nilssen, Leon v. Krogh, Læge, 98, 120.
 Nycander, Berndt, Advokat, 128.
 Nycander, Inge, f. Jespersen, 128.
- Olsen, Ada, 124.**
 Olsen, Freilif, Redaktør, 102, 124.
 Olsen, Harriet, f. Abrahams, 102, 124.
 Owren, Kate, f. Laage-Petersen, 96, 117.
 Owren, Leif, 117.
 Owren, Sigurd, Direktør, 96, 117.
- Petersen, Alma, f. Schøning, 79, 96**
 Petersen, Anna, 58, 78.
 Petersen, Astrid, f. Kjer, 78, 93.
 Petersen, August. Læge, 79, 97.
 Petersen, Augusta, f. von Aller, 80, 98.
 Petersen, Ernst, Skoleinspektør, 59, 80, 99.
 Petersen, Frederik, Overlærer, 79, 96.
 Petersen, Henriette, f. Philipsen, 51, 56, 58, 69, 78.
 Petersen, Henry, Hospitalsforvalter, 78, 94.
 Petersen, Herman, Borgmester, 78.
 Petersen, Holger, Proprietær, 51, 58, 69, 79.
 Petersen, Holger, Grosserer, Landstingsmand, 60, 80, 98.
 »Holger Petersen«, Firma, 60.
 Petersen, Inge Mayntz, 116.
 Petersen, Jetta, f. Levinsohn, 79, 97.
 Petersen, Johanne, f. Thomsen, 80, 98.
 Petersen, John, Fabrikejer, 80, 98.
 Petersen, Julie Johanne, f. Vøhtz, 94, 116.
 Petersen, Margrete, f. Høegh-Guldberg, 78.

- Petersen, Michael, Toldinspektør, Justitsraad, 51, 56, 69, 78.
- Petersen, Per Mayntz, Direktør, 94, 116.
- Petersen, Poul Mayntz, 116.
- Petersen, Rosalie, f. Philipsen, 51, 57 ff., 69, 79.
- Petersen, Rosalie, Forstanderinde for Børnehjemmet af 1870, 58 ff., 78, 94.
- Petersen, Sofie, f. Thomsen, 80, 99.
- Petersen, Sophie, f. Møller, 78, 94.
- Petersen, Vilhelm, Bogholder, 78, 93.
- Petersen, William, Læge, 80.
- Philipsen, Arnold, Skibskaptajn, 101, 122.
- Philipsen, Arnold Christian, Grosserer, 51, 54, 56 f., 59 f., 69, 77.
- Philipsen, Arnold, 123.
- Philipsen, Aron, Silke- og Klædekræmmer, 31, 34 ff., 39—60, 65, 70.
- Philipsen, Axel, Restauratør, 101.
- Philipsen, Birgitte, f. Cantor, 42—60, 65, 69.
- Philipsen, Carl, Forretningsmand, 77.
- Philipsen, Carl, Landmand, 83, 103.
- Philipsen, Carl, Kammermusikus, 81.
- Philipsen, Caroline, f. Andersen, 83, 103.
- Philipsen, Caroline, f. Langstor, 71, 83.
- »C. A. Philipsen«, Firma, 60.
- »C. A. Philipsens Efterf.«, Firma, 60.
- Philipsen, Christian, Overingeniør, 100, 122.
- Philipsen, Edvard, stud. philol., 77.
- Philipsen, Elisabeth, f. Fürst, se Nathan.
- Philipsen, Elisabeth, f. Philipsen, 78, 81, 93, 100.
- Philipsen, Elisabeth, f. Schøller, 81, 100.
- Philipsen, Elizabeth, f. Gedde, 81, 100.
- Philipsen, Emily, f. Brookes, 101, 122.
- Philipsen, Emma Marie, 93, 100.
- Philipsen, Emma, f. Schjødt, 54, 57, 69, 77.
- Philipsen, Frederik, Undernotar, 82.
- Philipsen, Georg, cand. phil., 52, 71.
- Philipsen, Georg, Landmand, 83.
- Philipsen, Gitte, se Birgitte.
- Philipsen, Harald, Barn, 51.
- Philipsen, Harald, Øjenlæge, Professor, 56, 78, 81, 93, 100.
- Philipsen, Henriette, 70.
- Philipsen, Holger, 122.
- Philipsen, Ingeborg, 83.
- Philipsen, Jacob, Holbergforsker, 51, 56, 70.
- Philipsen, Jette, 52.
- Philipsen, Johanne, f. Justesen, 100, 122.
- Philipsen, Knud, 122.
- Philipsen, Liebe, se Nathan, Elisabeth.
- Philipsen, Margrethe, 101.
- Philipsen, Marie, f. Ibsen, 57, 70, 81.
- Philipsen, Martine, 83.
- Philipsen, Mildred Birgitte, 122.
- Philipsen, Moritz, Proprietær, Branddirektør, 52, 70, 83.
- Philipsen, Moses Jacob, kgl. Agent, Silke- og Klædekræmmer, 30, 34 ff., 38—60, 65, 69.
- »M. I. & A. Philipsen«, Firma, 41—60.
- Philipsen, Philip, Grosserer, 51, 54, 56 f., 59 f., 70, 81.
- Philipsen, Poul, Bogholder, 82.
- Philipsen, Sophie Amalie, f. Warburg, 43—60, 65, 70.
- Philipsen, Sophus, Skibsfører, 81, 100.
- Philipsen, Theodor, Dyrmaler, 81.
- Philipsen-Prahm, Agnete, 123.
- Philipsen-Prahm, Ellen, 123.
- Philipsen-Prahm, Frederik, fhv. Distriktslæge, 101, 123.
- Philipsen-Prahm, Frederikke, f. Tal Larsen, 101, 123.
- Philipsen-Prahm, Helene, Malerinde, 101.
- Philipsen-Prahm, Helene, f. Holst, 81, 101.
- Philipsen-Prahm, Helene, 123.
- Philipsen-Prahm, Hilmar, 123.
- Philipsen-Prahm, Ingeborg, f. Wedel, 101, 123.
- Philipsen-Prahm, Inger, f. Larsen-Utke, 101, 123.
- Philipsen-Prahm, Ingrid, 123.
- Philipsen-Prahm, Louis, Planter, 101, 123.
- Philipsen-Prahm, Louis, 123.
- Philipsen-Prahm, Peter, Konsul, 81, 101.
- Philipsen-Prahm, Peter, 123.
- Philipsen-Prahm, Theodor, 123.
- Philipsen-Prahm, Viggo, Undernotar, 101, 123.
- Polach, Abraham Mejer, Tobaksspinder, 12.
- Posner, David, Rabbiner, 5.
- Prahl, Marie Louise, f. Fürst, 86.
- Prahl, Samuel, Forfatter, 86.
- Raffenberg, Adolph, Bankdirektør, 86, 107.
- Raffenberg, Lilian, Violinistinde, 107.
- Raffenberg, Mogens, Overretssagfører, 107.
- Raffenberg, Nanny, f. Fürst, Violinistinde, 86, 107.
- Ramel, Anders, Byfoged, 26.
- Rammel, Sagfører, 19.
- Raphael, Jacob, Købmand, 32.
- Rappe, Geheimeraad, Overpræsident, 24.
- Rasmussen, Alexander, Tobaksfabrikant, 86, 106.
- Rasmussen, Marie Louise, f. Fürst, 86, 106.
- Rée, Fanny, f. Laage-Petersen, 97.
- Rée, Poul, Direktør, 97.
- Reiersen, Agent, 31.

- Reventlow, Agnes, f. Komtesse Moltke, Lehns-
grevinde, 108, 130.
- Reventlow, Anne-Ermegaard, f. Komtesse
Reventlow, Grevinde, 130, 135.
- Reventlow, Benny, Komtesse, 130.
- Reventlow, Christian Einar, Lehns greve, 108,
130.
- Reventlow, Curt, Greve, Premierlieutenant,
130, 135.
- Reventlow, Eberhard, Greve, 135.
- Reventlow, Einar, Greve, 129.
- Reventlow, Einar, Greve, Forvalter, 129.
- Reventlow, Fritz, Greve, 108, 129.
- Reventlow, Lucie, Komtesse, 135.
- Reventlow, Mathilde, f. Komtesse Moltke,
Grevinde, 108, 129.
- Reventlow, Viveka, Komtesse, 130.
- Richelieu, Oberst, 10.
- Richter, Johan Gustav, Kræmmer, 60.
- Riis, Johanne, f. Heilbuth, 111.
- Riis, Valdemar, Grosserer, 111.
- Rintel, David, 8, 9.
- Rintel, Prive, f. Aron Nathan, 8, 9.
- Rist, August, Kammerraad, 51, 58, 69, 79.
- Rist, Augusta, f. Olsen, 79, 95.
- Rist, Birte, 117.
- Rist, Bror, Kontorchef, 95.
- Rist, Carl Gustav, 96.
- Rist, Charlotte, f. Grieser, 95.
- Rist, Frederikke, f. Philipsen, 51 f., 58, 69, 79.
- Rist, Gerda, f. Sonne, 95, 116.
- Rist, Harald, Assurancedirektør, 79, 95.
- Rist, Ida, f. Møller, 79, 95.
- Rist, Lise, 117.
- Rist, Louise Frederikke, 95.
- Rist, Naja, 96.
- Rist, Peter Frederik, Oberst, 79, 95.
- Rist, Peter, 116.
- Rist, Preben, Theaterinspektør, 95.
- Rist, Torben, Direktør, 95, 116.
- Rogert, Hans, Borger, 15.
- Rothe, H. R., Præst, 54.
- Rothe, Christian, Rentekammersekretær, 49.
- Salomonsen, Arnold, Grosserer, 76, 92.**
- Salomonsen, Axel, Overretssagfører, 103, 125.
- Salomonsen, Johanne, f. Abrahams, Skue-
spillerinde, 103, 125.
- Salomonsen, Josephine, f. Jacobsen, 76, 92.
- Salomonsen, Vibeke, 125.
- Samuel, Levin, Tobaksspinder, 12, 15.
- Scheuermann, Georg, Grosserer, 48 f.
- Schiødte, Søren, Slotspræst, 54, 57.
- Schmidt, Ellen, f. Laage Thomsen, 99, 120.
- Schmidt, Else, 120.
- Schmidt, Erik, 121.
- Schmidt, Hans, 121.
- Schmidt, Holger, Direktør, 99, 120.
- Schoustrup, Alfred, Lieutenant, 88.
- Schoustrup, Alice, 110.
- Schoustrup, Augusta, 88.
- Schoustrup, Eva, f. Sjørén, 88, 110.
- Schoustrup, Ingeborg, Sanglærerinde, 105.
- Schoustrup, Jens, Kommandør, 85, 105.
- Schoustrup, Jens Ove, 110.
- Schoustrup, Jens Valdemar, 89.
- Schoustrup, Julie, f. Hagen, 85, 105.
- Schoustrup, Kai, cand. jur., 110.
- Schoustrup, Peter, Grosserer, 74, 88.
- Schoustrup, Victor, Kommandør, 88, 110.
- Schoustrup, Sigurd, 110.
- Schoustrup, Vincentine, f. Fürst, 74, 88.
- Schreiber, Edvard, General, 77, 93.
- Schreiber, Otto, Kunstmaler, 93.
- Schreiber, Rosaly, f. Philipsen, 77, 93.
- Schrodtbauer, Tøjmagler, 31.
- Sidsel Hansdatter, se Klausen.
- Simesen, (Bielke) Margrethe, f. Schoustrup,
105, 127.
- Simesen, (Bielke) Skiold, Landinspektør, 105,
127.
- Simonsen, Levin, Købmand, 37.
- Skovgaard, Ingeborg, f. Luplau-Møller, 43.
- Skovgaard, Niels, Maler, 43.
- Sostmann, Jacob, Tobaksspinder, 12.
- Spanier, Levin, 17.
- Spengler, Lorenz, Kunstforvalter, 31.
- Spitzer, Albert, Rentier, 107.
- Spitzer, Ida, f. Raffenberg, 107.
- Storm, Jochum, 18.
- Swane, Greta, f. Lidell, 111.
- Swane, Hjalmar, Kontorchef, 111.
- Tolberg, Hans Andreas, Guldsmed, 49.**
- Teist, Frederik, Toldkasserer, 109, 130.
- Teist, Frederik, stud. jur., 130.
- Teist, Gunnild, 131.
- Teist, Harriet, f. Lerche, 109, 130.
- Teist, Inger-Marie, 131.
- Thomsen, Ericha, f. Haurowitz, 99, 120.
- Thomsen, Fritz, Oberst, 80, 99.
- Thomsen, Ingeborg Laage, 99.
- Thomsen, Kaj Laage, Direktør, 99.
- Thomsen, Marie, f. Petersen, 80, 99.
- Thomsen, Ove Laage, Kaptajn, 99, 120.
- Tobiesen, Augusta, f. Rist, 79, 94.

- Tobiesen, Ella, f. Leth, 94, 116.
 Tobiesen, Erik, stud. jur., 116.
 Tobiesen, Fritz, Overlæge, 94, 116.
 Tobiesen, Hans, 116.
 Tobiesen, Heinrich, Oberstlieutenant, 79, 94.
 Tobiesen, Mimi, Konventualinde, 95.
 Tolle, Anneke, 13.
 Top, Peder, Købmand, 14.
 Triglown, Edna, f. Philipsen, 103.
 Triglown, William, 103.
 Tronstrøm, Johannes, Lagerchef, 115, 133.
 Tronstrøm, Jørgen, 133.
 Tronstrøm, Sara, f. Hauglund, 115, 133.
- Unna, Salom Ascher, Købmand, 33.
- Valentin, Bele, f. Aron Nathan, 9 f., 27, 28, 30.
 Valentin, Esther, f. Moses Aron Nathan, 21, 24, 26.
 Valentin, Marcus Moses, Købmand, 22 f., 24, 26, 27, 28, 34, 39.
 Valentin, Moses, Købmand i Fredericia, 9, 30.
 Warburg, Betty, f. Bauer, 43.
 Warburg, Simon Jacob, Købmand, 43.
 Ward, Agnes, f. Philipsen, 103.
 Ward, William, 103.
 Westermann, Carl, Lieutenant, 87.
 Westermann, Emma, f. Cramer, 87, 108.
 Westermann, Harriet, 109.
 Westermann, Ida, f. Fürst, 72, 86.
 Westermann, Johan, Grosserer, 87, 108.
- Westermann, John, 108.
 Westermann, Julie, 109.
 Westermann, Laura, f. Kidde, 87, 108.
 Westermann, Marie, f. Cramer, 87, 108.
 Westermann, Ruth, 108.
 Westermann, Theodor, Grosserer, 87, 108.
 Westermann, Theodor, Konsul, 72, 86.
 Wibroe, Christian, Fabrikant, 111, 132.
 Wibroe, Greta, f. Lidell, 111, 132.
 Wibroe, Jens, 132.
 Wilkes, Ethel, f. Magnus, 113, 132.
 Wilkes, Izabel, 132.
 Wilkes, Josephine, 132.
 Wilkes, Sydney, Major, 113, 132.
 Willers, Christian Arnholtz Ludvig, Kræmmer, 50.
 Wittebol, Cornelius, Købmand, 48.
 Vivanco, Leopoldo, 87.
 Vivanco, Mercedes, f. Fürst Zapiola, 87.
 Vogel-Jørgensen, Benny, Overretssagfører, 97.
 Vogel-Jørgensen, Rose, f. Laage-Petersen, 97.
- Zapiola, Alcira Fürst, 87.
 Zapiola, Carlos, 109.
 Zapiola, Enrique Fürst, 87.
 Zapiola, Guillermo Fürst, 87.
 Zapiola, José, Ingeniør, 109.
 Zapiola, Luis Fürst, 87.
 Zapiola, Maria, 109.
 Zapiola, Mercedes, 109.
 Zapiola, Walter Fürst, 87, 109.

1. TILLÆG

TIL

FAMILIEN PHILIPSEN I PILESTRÆDE

SLUTTET EFTERÅRET 1921

RETTELSER OG TILFØJELSER

- Side 54, Linje 12: yngste 7, læs: 4.
- 57, — 31: Emilie Sølling, læs: Dorothea Elisabeth Amnitzbøll, f. Falkenthal.
- 75, — 11: 3. Maj, læs: 23. Maj.
- 75, — 11: Karlskrona, læs: Hamborg.
- 75, — 20: December, læs: Februar.
- 75, — 20: død 1893, læs: død 7. November 1893.
- 76, — 11: Salomonsen, læs: Salmonsens.
- 79, — 4: 1843, læs: 1842.
- 79, — 4: 17. Marts, læs: 15. Marts.
- 81, — 26: Hjortebjerg, læs: Hjertebjerg.
- 83, — 12: Landmand, læs: Købmand og Dekorator.
- 85, — 24: April, læs: August.
- 85, — 25: Wisbruck, læs: Werbrouck.
- 86, — 31: November 1898, læs: Oktober 1898.
- 88, — 10: i Kbhvn., læs: Kbhvn., død d. 14. December 1914 i Sorø.
- 88, — 28: 1871, læs: 1881.
- 90, — 17: i Stockholm, læs: Stockholm, død d. 27. Marts 1916 i Upsala.
- 90, — 17: Clas Lidell, læs: Claes Erik Lidell.
- 90, — 24: Lyngby, læs: Gentofte.
- 90, — 24: København, læs: Gentofte.
- 91, — 7: Dallman, læs: Stahlmann.
- 91, — 10: Manchester, læs: Manchester, Kunstner.
- 91, — 12: Købmand i Timperley, læs: Oberst, Købmand i Manchester.
- 91, — 13: Emilie, læs: Emily.
- 91, — 27: August, læs: Juni.
- 92, — 2: født 1858, læs: født 28. Juni 1858.

- Side 92, Linje 2: Postembedsmand, læs: fhv. Postembedsmand.
 — 92, — 5: September, læs: November.
 — 92, — 5: i Manchester, læs: Manchester, død i December 1912.
 — 92, — 14: Salomonsens, læs: Salmonsens.
 — 92, — 15: 1. Pauline Salomonsen, læs: 1. *Isidor Arnold Salmonsen*, født d. 2. December 1859 i Kbhvn., Handelsagent i Philadelphia. Gift d. 13. Februar 1886 i Philadelphia med Sarah E. Dawson, født d. 21. Juli 1859 i Philadelphia.

Børn:

1. *Arnold Salmonsens*, født d. 24. Juli 1887 i Philadelphia, Bankassistent i Philadelphia. Ugift.
 2. *Robert Aron Salmonsens*, født d. 3. Maj 1889 i Philadelphia, Bankassistent i Philadelphia. Ugift.
 3. *Josephine Salmonsens*, født d. 28. Oktober 1891 i Philadelphia. Gift d. 24. November 1920 i Philadelphia med Bedemand i Philadelphia *Morris le Roy Cochran*.
 4. *Neil Salmonsens*, født d. 29. Juni 1897 i Philadelphia. Maskinist i Philadelphia. Gift.
- 92, — 15: 1. Pauline Salomonsen, læs: 2. Pauline Salmonsens.
 — 92, — 20: 2. Anna Salomonsen, læs: 3. Anna Salmonsens.
 — 95, — 4: Konventualinde paa Støvringgaard, læs: Klosterfrøken paa Støvringgaard Kloster.
 — 95, — 19: i Kbhvn., læs: paa Viborggaard.
 — 95, — 23: 1875, læs: 1875, død d. 12. Juni 1921.
 — 96, — 13: Direktør i, læs: Medindehaver af.
 — 96, — 24: Kontorist, læs: Kontorchef.
 — 96, — 25: Knud Holm, læs: *Knud Johan Holm*.
 — 96, — 26: Olga Noach, læs: Olga Caroline Mathilde Petersen.
 — 97, — 2: cand. jur., læs: Overretssagfører.
 — 97, — 3: Kontorchef, Direktør osv., læs: Prokurist i det iberiske Handelskompagni, A/S, Lissabon.
 — 97, — 5: tilføjes:

Børn:

Herbert Mikael Rée, født d. 29. Juli 1920 i Lissabon.

- Side 97, Linje 14: Direktør i, læs: Medindehaver af.
- 97, — 21: Kaptajn i Fodfolket, læs: Oberstlieutenant, Chef for 6. Bataillon.
 - 98, — 18: Maggie, læs: (Maggie).
 - 99, — 8: Laage Thomsen, læs: Laage-Thomsen.
 - 99, — 13: Laage Thomsen, læs: Laage-Thomsen.
 - 99, — 16: Laage Thomsen, læs: Laage-Thomsen.
 - 99, — 21: Laage Thomsen, læs: Laage-Thomsen.
 - 99, — 26: Skolebestyrerinde i Nyborg, tilføjes: 1911—18.
 - 100, — 16: Petrine, læs: Christine.
 - 101, — 2: 1876, læs: 1875.
 - 101, — 2: Stevedore, læs: Stevedore og Købmand.
 - 101, — 4: Craff, læs: Cragg.
 - 101, — 5: Margrethe Elisabeth Helene, læs: Margrethe Helene.
 - 102, — 20: tilføjes: 3. *Olga Abrahams*, født d. 18. August 1892 i Kbhvn. Gift d. 20. Juli 1917 i Hørsholm med Kontorchef i Aktieselskabet Mælkeriet Enigheden *Arthur Jessen-Madsen*, født d. 2. Maj 1892 i Kbhvn. Søn af fhv. Købmand i Kbhvn. Anders Jessen-Madsen og Johanne Caroline Pedersen.
 - 105, — 28: Kbhvn., tilføjes: død d. 2. Februar 1922 i Vallerød.
 - 106, — 21: Wisbrucks, læs: Werbroucks.
 - 106, — 22: Marguerithe Fürst, gift, læs: født d. 9. August 1880, gift.
 - 107, — 8: i Helsingør, læs: Kbhvn.
 - 107, — 8: Adjunkt i Helsingør, læs: Adjunkt ved Sorø Akademi.
 - 107, — 15: i Helsingør, læs: Kbhvn.
 - 110, — 15: Ugift, læs: Sagfører. Gift 1. Gang d. 15. Januar 1908 med Cathrine Madsen. Ægteskabet opløst. Gift 2. Gang d. 24. Januar 1920 med Else Marie Christensen, født d. 29. Maj 1885.

Sagfører Kai Schoustrup og 1. Hustru

Cathrine Madsens Børn:

Eva Victoria Schoustrup, født d. 12. November 1909 i Nykøbing paa Falster.

- 110, — 19: Seestrup, læs: Steenstrup.
- 112, — 14: Juni, læs: Maj.
- 112, — 16: Kbhvn., læs: Gentofte.

- Side 112, Linje 25: Adéle Magnus, læs: Adéle Josephine Magnus.
- 113, — 2: Manchester, læs: Manchester, Leder af et Sygegymnastikinstitut i Ægypten.
- 113, — 2: Timperley, læs: Kairo.
- 113, — 2: Major, læs: Oberstlieutenant.
- 113, — 7: Timperley, læs: Timperley, Købmand i Manchester.
- 113, — 8: Harald, læs: Harold.
- 113, — 9: Timperley, læs: Timperley, Ingeniør i Manchester.
- 113, — 9: Harvey, læs: Harvey, Datter af Bankdirektør i Manchester Alfred Broderton Harvey.
- 113, — 22: Peddy, læs: Peggy.
- 113, — 23: født 1901, læs: født d. 15. Juli 1901.
- 113, — 24: Ivan, læs: Joan.
- 113, — 25: født 1905 i Manchester, læs: født d. 19. Maj 1905 i St. Annes-on-Sea.
- 114, — 4: Bradford, læs: Bradford, Krigssygeplejerske. Gift d. 10. Juni 1921 med Landmand *Alec Biffin Gould*. Søn af Tom Biffin Gould og Florence Gould.
- 114, — 5: Salomonsen, læs: Salmosen.
- 115, — 4: Student, læs: cand. phil.
- 116, — 8: Kbhvn., læs: Kbhvn., Student.
- 116, — 26: 8. August, læs: 18. August.
- 117, — 4: tilføjes: 4. *Jan Rist*, født d. 22. December 1921 i Kbhvn.
- 117, — 21: Birgit Lokrantz, læs: Birgit Elisabeth Lokrantz.
- 117, — 22: 5. Februar, læs: 16. Februar.
- 117, — 22: New York, læs: New Jersey.
- 117, — 23: Annette Lokrantz, læs: Annette Margareta Lokrantz.
- 117, — 24: 16. Juli, læs: 5. Juni.
- 118, — 4: Kbhvn., læs: Frederiksberg.
- 118, — 6: Kbhvn., læs: Frederiksberg.
- 118, — 7: Kaptajn, læs: Oberstlieutenant.
- 118, — 26: tilføjes:
8. *Ulla Laage-Petersen*, født d. 8. Juni 1918 i Hjørring.
9. *Holger Laage-Petersen*, født d. 25. December 1920 i Hjørring.
- 119, — 2: Hellmanns, læs: Hellmans.

- Side 119, Linje 3: Birgit Hellmann, læs: Birgit Laage Hellman.
- 119, — 5: Lisbeth Hellmann, læs: Lisbeth Laage Hellman.
- 119, — 7: Bror August Hellmann, læs: Bror August Fredrik Laage Hellman.
- 119, — 9: Kjerstin Hellmann, læs: Kerstin Laage Hellman.
- 119, — 11: Jan Erich Hellmann, læs: Jan-Erich Laage Hellman.
- 119, — 13: Holger Oscar Hellmann, læs: Holger Oscar Laage Hellman.
- 119, — 18: 26. Marts, læs: 23. Marts.
- 120, — 1: Johan, læs: John.
- 122, — 8: 5, læs: 3.
- 122, — 8: paa St. Thomas, læs: i Kbhvn.
- 122, — 10: i Korsør, læs: i Kbhvn.
- 122, — 22: Japan, læs: Waterloo ved Liverpool.
- 123, — 2: Japan, læs: Prestatyn (North Wales).
- 123, — 6: Baugil, læs: Bangil.
- 124, — 8: 11. Juni, læs: 24. Juni.
- 127, — 4: Landmand i Tucuman, læs: Tucuman, død d. 16. Februar 1921 i Tucuman.
- 128, — 17: Inge Jespersen, læs: 1. Inge Jespersen.
- 128, — 21: tilføjes:
2. *Cai Tage Jespersen*, født d. 13. Januar 1896 i Kbhvn., cand. phil., Grosserer i Kbhvn.
 3. *Børge Jespersen*, født d. 1. Februar 1908 i Kbhvn.
- 129, — 23: tilføjes:
- Børn:
1. *Carl Fredrik Fürst*, født d. 28. April 1917 i Målilla.
 2. *Bo Eskil Fürst*, født d. 20. Februar 1919 i Målilla.
 3. *Carl Sigvard Fürst*, født d. 13. Februar 1921 i Målilla.
- 131, — 2: stud. art., læs: stud. jur.
- 131, — 17: tilføjes:
6. *Sigurd Fin Birkow Lassen*, født d. 5. September 1920 i Kbhvn.

Side 132, Linje 17: tilføjes:

Greta Lidell og Kontorchef Hjalmar Swanes

Børn:

Sigrid Rebekka Swane, født d. 31. Juli 1921
i Kbhvn.

- 132, — 19: Izabel, læs: Isobel.
 - 132, — 21: Josephine Wilkes, læs: Jessie Fiskin Wilkes.
 - 132, — 22: i Juni 1920 i London, læs: d. 5. Januar 1920 i Indien.
-

RETTELSER TIL REGISTRET

Side 137, Spalte 2, Linje 1: Kaptajn, læs: Oberstlieutenant.

- 138, — 1, — 35: tilføjes: Cochán, Josephine, f. Salmonsén,
1. Tillæg.
Cochán, Morris le Roy, Bedemand,
1. Tillæg.
- 139, — 1, — 10: Wisbruck, læs: Werbrouck.
- 139, — 1, — 27: tilføjes: Fürst, Bo Eskil, *1. Tillæg.*
Fürst, Carl Fredrik, *1. Tillæg.*
Fürst, Carl Sigvard, *1. Tillæg.*
- 139, — 1, — 36: tilføjes: Gould, Alec, Landmand, *1. Tillæg.*
Gould, Ida, f. Haigh, *1. Tillæg.*
- 140, — 1, — 52: Kontorist, læs: Kontorchef.
- 140, — 2, — 6: Emilie, f. Sølling, læs: Dorothea Elisabeth,
f. Falkenthal.
- 140, — 2, — 28: tilføjes: Jespersén, Børge, *1. Tillæg.*
Jespersen, Cai Tage, Grosserer,
1. Tillæg.
- 140, — 2, — 30: tilføjes: Jessén-Madsén, Arthur, Kontorchef,
1. Tillæg.
Jessen-Madsén, Olga, f. Abrahams,
1. Tillæg.
- 141, — 1, — 4: Direktør, læs: Grosserer.
- 141, — 1, — 17: Direktør, læs: Grosserer.
- 141, — 1, — 22: tilføjes: Laage-Petersén, Holger, *1. Tillæg.*
Laage-Petersén, Ulla, *1. Tillæg.*
- 141, — 1, — 27: tilføjes: Laage-Thomsén, Ericha, f. Hauro-
witz, 99, 120.
Laage-Thomsén, Ingeborg, 99.
Laage-Thomsén, Kaj, Direktør, 99.
Laage-Thomsén, Ove, Kaptajn,
99, 120.

Side 141, Spalte 1, Linje 31:	tilføjes: Lassen, Sigurd,	<i>1. Tillæg.</i>
— 141, — 1, — 36:	Student, læs: cand. phil.	
— 141, — 2, — 16:	Ivan, læs: Joan.	
— 141, — 2, — 19:	Peddy, læs: Peggy.	
— 141, — 2, — 37:	Harald, læs: Harold.	
— 142, — 1, — 9:	Johan, læs: John.	
— 143, — 2, — 51:	tilføjes: Réé, Herbert Mikael,	<i>1. Tillæg.</i>
— 144, — 1, — 40:	tilføjes: Rist, Jan,	<i>1. Tillæg.</i>
— 144, — 1, — 44:	Salomonsen, læs: Salmonsens.	
— 144, — 1, — 48:	Salomonsen, læs: Salmonsens.	
— 144, — 1, — 49:	tilføjes: Salmonsens, Arnold, Bankassistent,	<i>1. Tillæg.</i>
	Salmonsens, Isidor, Handelsagent,	<i>1. Tillæg.</i>
	Salmonsens, Neil, Maskinist,	<i>1. Tillæg.</i>
	Salmonsens, Robert, Bankassistent,	<i>1. Tillæg.</i>
	Salmonsens, Sarah, f. Dawson,	<i>1. Tillæg.</i>
— 144, — 2, — 19:	tilføjes: Schoustrup, Cathrine, f. Madsen,	<i>1. Tillæg.</i>
	Schoustrup, Else, f. Christensen,	<i>1. Tillæg.</i>
	Schoustrup, Eva Victoria,	<i>1. Tillæg.</i>
— 144, — 2, — 39:	tilføjes: Swane, Sigrid,	<i>1. Tillæg.</i>
— 144, — 2, — 46:	Thomsen, Ericha, udgaar.	
— 144, — 2, — 48:	Thomsen, Ingeborg, udgaar.	
— 144, — 2, — 49:	Thomsen, Kaj, udgaar.	
— 144, — 2, — 51:	Thomsen, Ove, udgaar.	
— 145, — 1, — 6:	Konventualinde, læs: Klosterfrøken.	
— 145, — 2, — 12:	Izabel, læs: Isobel.	
— 145, — 2, — 13:	Josephine, læs: Jessie.	
— 145, — 2, — 14:	Major, læs: Oberstlieutenant.	

