



Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskeres Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MEDLEMMER AF DIREKTIONEN
FOR ADMIRAL JØRGEN BALTHAZAR
WINTERFELDT'S STIFTELSE

TRØSTENS BOLIG

VED

POUL BREDO GRANDJEAN

KJØBENHAVN

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

1910



Jørgen Balthazar Winterfeldt

MEDLEMMER AF DIREKTIONEN
FOR ADMIRAL JØRGEN BALTHAZAR
WINTERFELDT'S STIFTELSE

TRØSTENS BOLIG

VED

POUL BREDO GRANDJEAN

KJØBENHAVN

TRYKT HOS J. H. SCHULTZ A/S

1910

I Anledning af, at Direktionen iaar har havt den store Glæde at kunne indvie Stiftelsens genopbyggede Moderhus i Hindegade, fremkommer dette lille Skrift som en Tak til de Mænd, der have bidraget til Stiftelsens Fremvæxt og Velstand i tidligere Tider.

Kjøbenhavn, 31te December 1910,

P. D. V.

C. Zytphen-Adeler.



Den gamle Stiftelse
(Efter en Aquarel i Stiftelsen)

Direktionsmedlemmer.

- C. Pontoppidan*, 1812 [til sin Død 22. Aug. 1822].
J. F. de Lindencrone, 1812 [til sin Død 4. Juni 1817].
A. J. Hallander, 1812 [til sin Død 3. April 1828].
C. G. von Würtzen, 1812 [til sin Død 28. Maj 1817].
F. P. B. Mazar de la Garde, 1812, administrerende
Direktør Juli 1821 til sin Død 30. Aug. 1833.
B. Thortsen [1828] til sin Død 14. Marts 1837.
J. L. Rottbøll [1817] til sin Død 27. Juli 1824.
V. H. Rothe, 21. Febr. 1823 til sin Død 20. Febr. 1857.
W. F. Treschow, Jan. 1825 til sin Død 2. April 1869.
F. E. von Prangen, 17. Juni 1826 til sin Død 19.
Juni 1841.
H. V. Petersen, administrerende Direktør 1833 til sin
Død 2. Dec. 1847.
J. Conradt, 20. April 1837 til sin Død 1. Febr. 1851.
P. F. Quaade, 1841 til sin Død 1. Marts 1850.
T. E. Ludvigsen, 12. Marts 1846, administrerende
Direktør 1847 til 28. Dec. 1877, Medlem af Direk-
tionen og Revisor til 1. Jan. 1895.
C. O. E. Schlegel, 13. April 1850 til sin Død 30. Juli 1864.
J. H. V. Paulli, 5. Sept. 1857 til sin Død 11. Juli 1865.
J. A. Blom, 8. Aug. 1864 til sin Død 13. Juni 1900.

- F. V. R. Treschow*, 19. April 1869 til sin Død 11. Dec. 1869.
- C. A. R. Treschow*, 1. Febr. 1870 til 25. Marts 1901.
- C. C. Deegen*, administrerende Direktør 28. Dec. 1877 til 8. Marts 1895.
- P. C. Feddersen*, 7. Febr. 1887, administrerende Direktør 8. Marts 1895 til 16. Jan. 1902 (fungerede til 21. Maj s. A.)
- A. T. Hindenburg*, 8. Marts 1895 til 16. Jan. 1902.
- H. H. H. Lützhöft*, 28. Jan. 1902 til 1904.



Den nuværende Stiftelse

Den nuværende Direktion.

Kgl. Hofvinhandler *Christian Nicolai Vilhelm Christensen*, Ridder af Dannebrog.

Lic. theologiæ *Hans Mathias Fenger*, Holmens Provst, Kommandør af Dannebrog og Dannebrogsmænd.

Fuldmægtig i Finansm., cand. juris *Holger Købke*.

Lodsinspektør, Kaptajn *Paul Johan Paulsen*, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd.

Gerhard Christopher Baron *Zytphen-Adeler*, Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmænd, administrerende Direktør.

Biografiske Optegnelser om tidligere Direktionsmedlemmer.

Julius Andreas Blom. Medlem af Direktionen 1864—1900. Født 29. Nov. 1815 i Kjøbenhavn (Søn af Murermester, Vicebrandmajor Thomas Andreas Blom og Ingeborg Cathrine Carstensen). Besøgte først Efterslægtsselskabets Skole, kom i Tømrerlære, blev Svend 1833 og Mester 1841. I mange Aar var hans Forretning en af Stadens største, en Mængde vigtige Byggeforetagender — offentlige som private — blev overdragne ham, hvis Dygtighed i Faget ikke var mindre anerkendt end hans Hæderlighed. Allerede samme Aar, som han blev Svend, blev han Underbrandmester i Byens Brandkorps, avancerede til Sekondløjtnant i dette 1841, til Premierløjtnant 1853 — var tillige Adjutant — og udnævntes til Vicebrandmajor 1859. Under Brandvæsenets Omordning var han 1868—70 konstitueret Brandmajor. Ogsaa paa dette Omraade nød han stor Anseelse, i kritiske Tilfælde var han snarraadig og omsigtsfuld. I Borgerrepræsentationen havde han Sæde 1849—55, var Meddirektør i Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn fra 1859 til sin Død og i Kjøbenhavns Brandforsikrings

Societét 1870—85. Desuden beklædte han en Række Tillidshverv, var Medstifter af og Medbestyrer for forskellige Institutioner, f. Eks. Københavns Sygehjem, Stiftelsen for gamle Haandværksmestre o. s. v. Allerede i 1858 udnævntes han til Ridder af Dannebrog, fik Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1885 og blev Kommandør af 2den Grad af Dannebrog 1895. Som Paaskønnelse af sin Virksomhed i Brandvæsenets Tjeneste havde han 1870 modtaget Titel af Etatsraad. Som typisk Haandværksmester fra den ældre Tid bevarede han stedse Præg af solid Borgerlighed. Ens mod alle var hans Væsen en klædelig Blanding af Myndighed, Ligeformhed og godt Humør. Paa Gaden kendte alle hans høje og kraftige Skikkelse, som han holdt rank og kæk til det sidste, skønt et Hjerteonde i Slutningen af hans Levetid voldte ham Besvær. Han døde 13. Juni 1900 paa sit Landsted i Taarbæk. — Gift 26. Juni 1846 i København med Caroline Frederikke Funch, født 8. Juni 1824 ssts. (Datter af Urtekræmmer Christian Funch og Frederikke Barbara Marx).

Jørgen Conradt. Medlem af Direktionen 1837—51. Født 20. Febr. 1771 i København (Søn af Borgerkapitajn, Kobbetsmedemester Johan Joachim Conradt og Birthe Bentsen eller Bentsdatter). Han gik i Lære hos Faderen, blev Svend 1788, lærte Lakering under et Ophold i England og fik Borgerskab som Mester 1792, kaldte sig Kobbertøjsfabrikant og Metallakerer. Som Stifter af Institutet for Metallakerere 1807 har han gjort sig fortjent af sit Fag, han var selv Bestyrer af Institutet, som havde sine Lokaler i hans Gaard paa Kjøbmagergade, indtil det 1832 kom ind under Polyteknisk Læreanstalt. Han udnævntes fra Sergent

til Fændrik i Københavns Borgervæbnings Infanteri 1803, blev Sekondløjtnant 1804, Premierløjtnant 1809, Kaptajn og Chef for Frimands Stadskompagni 1811, karakteriseret Major 1819, Kommandør for 2den Bataillon 1831, karakteriseret Oberstløjtnant 1834, Korpskommandør for det borgerlige Infanteri 1835 og endelig Stadshauptmand (med Rang som Oberst i Hæren) 1837. Som saadan var han Chef for begge Stadens forenede Borgerkorpser, indtil han paa Grund af Alder og Svaghed tog Afsked 1848. Ved Testamente stiftede han to Legater, hvert paa ca. 30,000 Rdl., for Enker efter Metalarbejdere og for trængende Enker efter Officerer i Københavns Borgervæbning. Døde 1. Febr. 1851 i København. — Gift 15. April 1796 i København med Sophie Amalie Holm, født ca. 1770 (Datter af Kobbersmed Holm og Kirstine Magdalene Reimert), død 4. Dec. 1842 i København.

Christian Colbjørnsen Deegen. Administrerende Direktør 1877—95. Født 16. Okt. 1821 i København (Søn af Justitssekretær, Etatsraad Colbjørn Deegen og Anette Eleonora Margrethe Lemming). Han blev Student fra Borgerdydskolen paa Christianshavn 1839, tog Aaret efter anden Eksamen og begyndte paa det juridiske Studium, men arbrød dette, ansattes i Admiralitets- og Kommissariatskollegiet 1846 og konstitueredes som Kancellist i Marineministeriet 1848. Paa Grund af Sygdom maatte han med Udgangen af Aaret 1852 opgive denne Stilling, men genvandt atter sit Helbred ved forskellige Badesteder i Udlandet. Efter at have underkastet sig Prøven for Vexelmæglere, nedsatte han sig i København som saadan 1856. Ifølge Geheimekonferensraad Treschows Testamente blev han, da det Treschowske Fideikommis begyndte at

virke, 1869 ansat som Sekretær og Kasserer ved dette og beklædte denne Stilling til 1890. Han var Mægler for Landsover- samt Hof- og Stadsrettens Skiftekommission fra 1860, blev Medlem af Landmandsbankens Bankraad 1877 og 1ste Administrationskommissarius for Stamhusene Rønningesøgaard og Ausumgaard 1885. Sidstnævnte Aar udnævntes han til Ridder af Dannebrog. Efter længere Tids Svagelighed døde han 13. Maj 1895 i Kjøbenhavn. Han var en arbejdsom, personlig elskværdig Mand, havde kunstneriske Interesser, ejede saaledes selv en udsøgt Malerisamling, og nød megen Agtelse blandt sine Medborgere. Hans aandelige Stræben gav sig Udslag paa mange Omraader, ogsaa paa det religiøse. Han forblev ugift.

Peter Colbjørn Feddersen. Medlem af Direktionen 1887, administrerende Direktør 1895—1902. Født 23. Nov. 1846 i Kjøbenhavn (Søn af Guvernør, Kammerherre Hans Ditmar Frederik Feddersen og Ingeborg Cathrine Johanne Jensine Deegen). Student fra Herlufsholm 1865, cand. juris 1872, Assistent i Finansministeriet 1874, tillige Sekretær hos Konseilspræsidenten 1883, Fuldmægtig 1885, fungerende Ekspeditionssekretær 1886, Chef for Kontoret under Bestyrelsen for de militære Underklassers Pensionering og for Invalidforsørgelsen 1889, Ridder af Dannebrog 1892, Kommandør af den belgiske Leopoldsorden 1897, Dannebrogsmænd 1898, Officer af den franske Æreslegion 1904, Chef for Finansministeriets 3die Departements Anvisnings- og Bogholderikontor 1909. Søstersøn af C. C. Deegen.

Andreas Jensen Hallander. Medlem af Direktionen 1812—28. Født 13. Nov. 1753 i Kjøbenhavn.

(Antagelig er han Søn af Møller Jens Nielsen Hal-lander og Dorothea). Han fik Borger- skab som Tømremester og Møllebygger i Kjøbenhavn 1783, siges da i Borgerskabsprotokollen at være født her i Byen, opsagde Borgerskabet 1810. Blev Sekond- løjtnant i Kjøbenhavns Borgervæbnings Artilleri 1789, Premierløjtnant 1798, Kaptajn og Chef for 1ste Kom- pagni 1801, Sekondmajor 1802, Premiermajor 1805, Chef for hele det borgerlige Artillerikorps samt Med- lem af den borgerlige Indrulleringskommission 1807 og endelig Stadshauptmand (med Rang som Oberst) og Chef for det borgerlige Infanteri 1808, idet han vedblev at være Chef for Artilleriet, hvilken Stilling han, som 1820 udnævntes til Oberst à la suite i Ar- méen, beklædte til sin Død. Udnævntes til Ridder af Dannebrog 1809 og fik Dannebrogsmændenes Hæders- tegn 1817. Han udfoldede en betydelig Virksomhed indenfor sit Fag, var Ejer af flere Huse og Gaarde her i Staden, f. Eks. Medejer af det nuværende Kong Georgs Palæ i Bredgade, og blev 1807 en af Stadens 32 Mænd. Døde 3. April 1828 i Kjøbenhavn. — Gift 13. Aug. 1784 paa Christianshavn med Emmike Tønne- sen (Datter af Skipper Jan Tønnesen), død 1. Okt. 1846 i Kjøbenhavn.

Albert Thorvald Hindenburg. Medlem af Di- rektionen 1895—1902. Født 18. Jan. 1839 i Kjøben- havn (Søn af Major Georg Daniel Hindenburg og Augusta Dorothea Antoni). Efter endt Eksamen ved en Reserveofficersskole paa Frederiksberg udnævntes han 1862 til Sekondløjtnant i Infanteriets Krigsreserve og forrettede s. A. en Maanedes Tjeneste ved 2den Bataillon. Deltog i Krigen 1864 som Adjutant ved

2det Regiments 2den Bataillon, blev saaret 18. April under Forsvaret af Dybbølskansen Nr. 4 og indstilledes til Tapperhedsmedaillen. Samme Aar tog han Borgerkab som Grosserer i Kjøbenhavn og styrede personlig sin Tømmerforretning til 1886. Allerede 1879 meddelees ham Afsked af Krigstjenesten, han gjorde indtil da Tjeneste som Løjtnant af Forstærkningen ved Kjøbenhavns Væbnings 2den Bataillon. Han var et virksomt Medlem af Arbejderbankens Repræsentantskab, bestyrede som Medlem af Højres Forretningsudvalg Partiets Hovedfond, udnævntes til Ridder af Dannebrog 1894. Død 21. Jan. 1906 i Kjøbenhavn. — Gift 24. April 1880 i Kjøbenhavn med Louise Ophelia Richter, født 8. Juni 1842 ssts. (Datter af Rodemester Ludvig Richter og Henriette Meldahl). Hun gift første Gang 20. Aug. 1867 i Gjentofte med Grosserer i Kjøbenhavn, cand. polit. Alexander Carl Franz Ballin, født 26. Okt. 1839 i Kjøbenhavn (Søn af Grosserer Alexander Ballin og Sophie Rydberg), død 23. Nov. 1876 ssts.

Johan Frederik de Lindencrone. Medlem af Direktionen 1812—17. Født 24. April 1746 paa Gjorslev (Søn af Etatsraad Christian Lintrup adlet de Lindencrone til Gjorslev og Mette Holmsted). Han blev Hofjunker 1766, Etatsraad 1774, Kammerherre 1780 og overtog 1785 det af Faderen oprettede Stamhus Gjorslev, som han, da han 1791 havde faaet Bevilling dertil, 1793 solgte til J. B. Scavenius for 200,000 Rdlr. — af den halve Sum oprettedes det Lindencroneske Fideikommis. Litterært interesseret udgav han forskellige Lejlighedsdigte og flere Oversættelser, af hvilke Brødrene Grimms Folkeæventyr først offentlig-

gjordes efter hans Død. Han var Medlem af det genealogisk-heraldiske Selskab fra 1777, dets Forstander 1798—1803, blev Medlem af Selskabet for Borgerdyd 1785 og var Medlem af Gouvernementet for Kjædeordenen. Død 4. Juni 1817 i Kjøbenhavn. Hans Bortgang var især smertelig for den nærmeste Kreds, „som i ham saa et sjældent Mønster paa elskværdig Fromhed, ægte Religjøsitet og den mest højmodige og ubegrænsede Menneskekærlighed“. — Gift 13. Maj 1768 i Kjøbenhavn med Bolette Marie Harboe, født 21. Febr. 1750 ssts. (Datter af Sjællands Biskop, kgl. Konfessionarius Ludvig Harboe og Frederikke Louise Hersleb), død 1. Juni 1800 ssts.

Theodor Emil Ludvigsen. Medlem af Direktionen 1846, administrerende Direktør 1847—77, Medlem af Direktionen og tillige Revisor til 1895. Født 8. Nov. 1804 paa Svanholm i Krogstrup Sogn (Søn af Forpagter paa Løvenborg Christian Ludvigsen og Ane Dorothea Köllen), Da hans Fader havde mistet sin Formue som Følge af Pengekrisen, forlod han 1818 sit Hjem for med Støtte af sin Fasters Mand, Konferensraad Hauser, at indtræde i Asiatisk Kompagnis Tjeneste. I Slutningen af nævnte Aar forlod han Danmark, fungerede derpaa et Aar som Volontær ved Faktoriet i Frederiksnagor, vendte hjem 1820 og tog Navigationseksamen i Bredden, blev Styrmands elev paa Kinatogt 1822, tog Eksamen i Længden 1823, forfremmedes til Reservestyrmand 1826, blev paa samme Rejse Skibsintendant og fungerede fra sin Hjemkomst 1827 et Aar som Bogholder ved Kompagniet. Derpaa var han igen paa Rejser som Skibsintendant, indtil Kompagniet hævedes 1835. Han havde nu Part i flere Skibe, købte Gaarden „Prinsen“ paa

Vestergade 1836 (ejede denne til 1875), og blev 1852 af Generalforsamlingen valgt til Kommitteret for „Den Kjøbenhavnske Sø-Assurance Forening“, som han havde været med til at stifte, i hvilken Stilling han virkede til 1881. Han tog sig med aldrig kølnet Iver af „Trøstens Bolig“, og søgte altid personlig at undersøge Beboernes Forhold for at støtte og hjælpe dem. For denne sin Virksomhed udnævntes han 1879 til Ridder af Dannebrog. I 1890 udgav han „Erindringer om mine Sørejser og Livs Begivenheder“. Han døde 18. Dec. 1896 i Kjøbenhavn. — Gift 5. Dec. 1830 i Kjøbenhavn med Cecilie Diderikke Lønborg, født 13. Jan. 1799 i Helsingør (Datter af Købmand, senere Vinhandler i Nakskov Christian Lønborg og Marie Margrethe Wilde), død 18. Sept. 1882 i Kjøbenhavn. Hun gift første Gang 19. Sept. 1821 i Kjøbenhavn med Krigskancellisekretær, Superkargo Johan Peter Vogelsang, født 19. Juni 1787 i Odense (Søn af Sukkerraffinadør Henrik Christian Vogelsang og Sophie Cathrine Kuhlmann), død 5. Maj 1827 paa Sydhavet.

Hans Henrik Holten Lützhöft. Medlem af Direktionen 1902—04. Født 1. Jan. 1857 i Lendemark Præstegaard, Tønder Amt (Søn af Sognepræst Holten Frederik Lützhöft og Jansine Margrethe Worsøe). Student fra Roskilde 1874, cand. theol. 1880, uordineret Medhjælper hos Sognepræsten til Harridslev og Albæk s. A., personel Kapellan i Assens og Kjærum 1881, konstitueret Sognepræst i Kjærum 1886, udnævnt 1887, Sognepræst ved St. Pauls Kirke i Kjøbenhavn 1891, Ridder af den græske Frelserorden 1898, Ridder af Dannebrog 1900, Stiftsprovst for Fyns Stift, Provst for Odense Købstad og Sognepræst ved St. Knuds

Kirke i Odense 1904. — Gift 18. Juli 1882 i Ørsted med Emma Metha Marie Zimmermann, født 26. Marts 1862 paa Holmegaard i Gjentofte Sogn (Datter af Partikulier Theodor Garlieb Zimmermann og Laura Hendrikke Staal).

Frederik Poul Benjamin Mazar de la Garde. Medlem af Direktionen 1812, administrerende Direktør 1821—33. Født 4. Dec. 1750 i Kjøbenhavn (Søn af Oberst Jean Guillaume Mazar de la Garde og Sophie Renée Roques). Han lærte først Købmandskab og Regnskabsvæsen, var en Tid ansat ved Brandvæsenet, blev Ekspeditør i Kjøbenhavn ved den kørende Post Kjøbenhavn—Helsingør 1771, men sattes paa Vartpenge, da denne Postgang allerede med Udgangen af det følgende Aar paa Grund af Pengemangel maatte indstilles. Kom atter i aktiv Tjeneste, da han 1774 blev Skriver og Kontrolør ved det norske Postkontor i Kjøbenhavn, og udnævntes endelig til Chef for Postvæsenets Kassererkontor 1794, fra hvilket Embede han entledigedes 1799. Stillingen som Kirkeældste ved den fransk-reformerte Kirke beklædte han 1783—94. Han døde 30. Aug 1833. — Gift 13. Juni 1785 i Kjøbenhavn med Birgitte Marie Knudsen, født 25. Febr. 1757 (Datter af Superkargo, Ekvipagemester Torsten Knudsen og Marie Vendelboe), død 6. April 1846 i Kjøbenhavn.

Just Henrik Voltelen Paulli. Medlem af Direktionen 1857—65. Født 6. Marts 1809 i Kjøbenhavn (Søn af Overkrigskommissær Richard August Paulli og Dorothea Margrethe Orlamundt). Han blev Student fra det von Westenske Institut 1827, cand. theol.

1833, virkede i omtrent 7 Aar som Lærer i Historie, Religion og Dansk, og blev 1835 Kateket ved Helligaandskirken. Allerede da samlede han en stor Tilhørerskare om sin Prædikestol og kaldtes 1837 til det ansete Embede som Slotspræst ved Christiansborg Slot, idet han 1840 tillige udnævntes til Hofpræst. Den theologiske Doktorgrad erhvervede han 1851, to Aar efter valgte Prins Christian (IX) ham til Lærer i Religion for sine Børn — han konfirmerede vor nuværende Konge, Dronning Alexandra og Kong Georg — og endelig udnævntes han 1857 til Stiftsprovst for Sjællands Stift, Provst for Frue Provsti og Sognepræst til Vor Frue Kirke, med hvilket Embede han fra Begyndelsen af Aaret 1864 forbandt Stillingen som kgl. Konfessionarius. Blandt hans mange Tillidshverv kan nævnes, at han 1841 blev Meddirektør for Bibelselskabet, 1853 Medlem af Kommissionen til Kirkeforfatningens Ordning og 1857 af Direktionen for Borger- og Almueskolevæsenet i Kjøbenhavn. Ved Pastorseminariet virkede han som Meddirektør og Lærer i praktisk Theologi fra 1854. Han udnævntes til Ridder af Dannebrog 1840 og modtog Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1860. Foruden sin Disputats udgav han en Del Prædikener og Taler, f. Eks. ved de kgl. Børns Konfirmationer, ved Prinsesse Vilhelmine Maries Formæling med Hertug Carl af Glücksborg og ved Skuespillerne Dr. J. C. Ryges og C. N. Rosenkildes Jordefærd. Han døde 11. Juli 1865 i Kjøbenhavn. Hovedstaden tabte i ham en højt begavet Taler og udmærket gejstlig Lærer og tillige en Mand, hvis Hjælpsomhed i alle mulige Retninger ikke alene bestod i Trøstens Ord men ogsaa i Gerning; intet Offer var for stort, naar han blot kunde bringe

de lidende Lindring. Ved hans Baare mindedes Biskop Martensen ham som en af Kirkens nidkæreste og rigest begavede Tjenere, i hvem Troens, Kærlighedens, Mildhedens og Sagtmodighedens Aand havde boet, og hvorledes han, udmærket ved Kundskabsfylde og utrættelig Arbejdsomhed, skjult havde lindret Armodens Nød. — Gift første Gang 3. Maj 1838 i Kjøbenhavn med Martine Vilhelmine Hagen, født 25. April 1821 paa Blegdamsvejen ved Kjøbenhavn (Datter af Kaptajn ved Kjøbenhavns borgerlige Artilleri, Grosserer Peter Christian Hagen og Henrikke Thomine Svendsen), død 24. Febr. 1839 i Kjøbenhavn. — Gift anden Gang 16. Juni 1843 i Kjøbenhavn med Marie Elisabeth Mynster, født 25. Okt. 1822 ssts. (Datter af Biskop, Dr. theol. Jacob Peter Mynster og Marie Frederikke Franciska Münter), død 8. Jan. 1909 ssts.

Hans Vilhelm Petersen. Administrerende Direktør 1833—47. Født 22. Nov. 1770 i Maribo (Søn af Skipper Hans Petersen (Pedersen) og Marie Magdalena Helleman). Han for 15 Aar gammel til Søs med Faderen, kom senere i Lære hos Urtekræmmer Aagaard paa Amagerthorv, løste Borgerbrev som Urtekræmmer 1798, etablerede sig Aaret efter i Klædeboderne og drev senere Forretning i sin egen Ejendom „Gardergaarden“ paa Vestergade (Nr. 15, nu Nr. 18), hvor han døde 2. Dec. 1847. — Gift 19. Sept. 1800 i Kjøbenhavn med Maren Anne Christiane Schiødt, født 9. Juli 1779 i Helsingør (Datter af Købmand Simon Carstensen Schiødt og Anna Kirstine Harboe), død 5. Febr. 1829 i Kjøbenhavn.

Carl Pontoppidan. Medlem af Direktionen 1812—22. Født 27. Sept. 1748 i Bergen (Søn af Pro-

kansler, Biskop Erik Pontoppidan og Johanne Marie de Hofman). Han kom til Kjøbenhavn 1755, rejste til Island 1766 som Volontær ved den islandske Handel, blev Assistent 1769, Overkøbmand 1774, efter at Handelen var gaaet over til at drives for kgl. Regning, og var endelig administrerende Direktør for den kgl. grønlandske, islandske, finmarkske og færøske Handel 1781—88, idet han 1776 havde faaet Rang som Agent og 1784 udnævntes til virkelig Justitsraad. Hjemvendt til Danmark blev han Viceraadmand i Kjøbenhavn 1791, Raadmand 1804 og Etatsraad 1814. Han udgav utrættelig og flittig en Del Skrifter om de Handelsforhold, hvortil han havde været knyttet i over 20 Aar, og meddelte altid tjenstvillig Andre Oplysninger af sine Samlinger. Gentagne Gange modtog han Kancelliets Tak for gavnlig Virksomhed i forskellige Kommissioner. Det londonske „Society for the Encouragement of arts, manufactures and commerce“ optog ham som Medlem 1790. Efter sex Aars Svaghed, som stansede hans Virken, døde han i Kjøbenhavn 22. Aug. 1822. — Gift 26. Febr. 1783 i Kjøbenhavn med Susanne Kraft, født 10. Nov. 1761 i Aalborg (Datter af Købmand Simon Christensen Kraft og Mette Bertelsdatter Ryberg), død 27. Okt. 1841 paa Henriettelyst ved Odense.

Friederich Ernst von Prangen. Medlem af Direktionen 1826—41. Født 13. Nov. 1781 i Glückstadt (Søn af Arkivar Friederich Wilhelm von Prangen og Wilhelmine Marie Charlotte Picker). Han blev Dessinatør à la suite i Ingeniørkorpset 1799, virkelig Dessinatør i Holsten s. A., karakteriseret Fændrik af Infanteriet 1800, Sekondløjtnant i Ingeniørkorpset 1801

og Premierløjtnant 1804. Under Krigen med Eng-
 lænderne 1807 kommanderedes han til General Ewalds
 Armékorps og ledede Anlægget af flere Batterier.
 Udnævnt til Kaptajn 1808 arbejdede han ved Bygning
 af Kystbatterier i forskellige danske Provinser og ved
 Kjøbenhavns Fæstning Efter at han var avanceret til
 Major 1818, foretog han 1820—24 Rejser i Udlandet
 til tyske og nederlandske Fæstninger. Han udnævntes
 til Oberstløjtnant 1829, karakteriseret Oberst 1836 og
 Chef for Ingeniørkorpset 1838, idet han samme Aar
 fik Oberst Anciennitet. Allerede 1812 modtog han
 Dannebrogordenens Ridderkors, først lige fyldt 30
 Aar, han føjede hertil Dannebrogsmændenes Hæders-
 tegn 1826 og blev Kommandør af Dannebrog 1836.
 Hos Tysklands dygtigste Militære vandt han udmærket
 Agtelse, var dekoreret med den preussiske Røde Ørns
 Ordens 3die Klasse og blev som Anerkendelse for
 sin Medvirkning ved Bygningen af Chausséen gennem
 Holsten og Lauenborg 1838 Ridder af den preussiske
 Johannitterorden. Døde 19. Juni 1841 i Kjøbenhavn.
 Det udtaltes da, at han som en af Arméens dygtigste
 Officerer efterlod en Plads, som det vilde være meget
 vanskeligt at udfylde. Han forbandt Kundskaber og
 og udbredt Erfaring med et ualmindeligt administrativt
 Talent og en kraftfuld, agtværdig Karakter. Ved ad-
 skillige vigtige Lejligheder blev han benyttet til Gavn
 og Ære for sit Land, i hvis Tjeneste han altid havde
 udfoldet en gavnlig Virksomhed. — Gift 19. Febr.
 1833 i Altona med Ida Maria Louise Franzisca Raas-
 løff, født 19. Okt. 1808 (Datter af Kommandør An-
 dreas Raasløff og Johanne Cathrine Hansen), død 15.
 Maj 1886 i Kjøbenhavn.

Peter Friederich Quaade. Medlem af Direktionen 1841—50. Født 16. Jan. 1779 i Pommerby i Angel (Søn af Parcellist August Diederich Quaade og Magdalena Margaretha Mordhorst). Han blev Volontær ved Feltjægerkorpset 1796, Fændrik af Infanteriet 1798, indskreven som matematisk Student ved Kiels Universitet s. A., Sekondløjtnant ved søndenfeldske Infanteriregiment 1801, forsat til Ingeniørkorpset 1804, Premierløjtnant 1805, Kaptajn 1808, karakteriseret Major 1827, Major 1829, karakteriseret Oberstløjtnant 1833, tillige Undervisningsdirektør ved den militære Højskole 1835, Oberstløjtnant 1836, Oberst og Chef for Ingeniørkorpset 1841 og Generalmajor 1842. Ud nævntes til Ridder af Dannebrog 1826, fik Dannebrogsmændenes Hæderstegn 1829 og blev Kommandør af Dannebrog 1836. Som Ingeniør ved Kronborg Fæstning virkede han 1810—30, da han i samme Egenskab blev forsat til Kastellet, var desuden Medlem af forskellige Kommissioner, saaledes af Defensionskommissionen 1838, Kommissionen angaaende Vandvæsenet 1841 samt af Kommissionen for Jærnbanen Altona—Kiel. Desuden virkede han som Civilingeniør f. Eks. ved Anlægget af Helsingørs Havn, hvorfor han som Anerkendelse af sit dygtige Arbejde modtog en Hædersgave af Byen, ligesom han udarbejdede et udvidet Havneanlæg ved Frederikshavn. Han var en self-made Mand, som blandt andet var i Besiddelse af gode Sprogkundskaber. Døde 1. Marts 1850 i Kjøbenhavn. — Gift 25. Dec. 1812 i Helsingør med Christiana Gustava de Tuxen, født 29. Sept. 1792 i Helsingør (Datter af Kaptajn, Admiralitetskommissær med Generalkrigskommissærs Rang Louis de Tuxen og Charlotte Elisabeth Klingfeldt), død 28. Maj 1866 i Kjøbenhavn.

Valdemar Henrik Rothe. Medlem af Direktionen 1823—57. Født 6. Marts 1777 paa Urupgaard ved Horsens (Søn af Etatsraad, Landsdommer Casper Peter Rothe og Ethel Cathrine Severine Soelberg). Han blev Student 1794 fra Aarhus Skole, cand. theol. 1800 og foretog derpaa 1801—07 en Udenlandsrejse i Tyskland, Schweiz, Frankrig og Italien. Blev Sognepræst til Helsingø og Valdbjerg 1809, Præst ved Helligaandshospitalet (Vartov) 1818, residerende Kapellan ved Trinitatis Kirke i Kjøbenhavn 1822 og Sognepræst ved samme Kirke 1830, idet han allerede før havde faaet Rang med Kjøbenhavns Sognepræster. Han var Medlem af Døvstummeinstitutets Direktion fra 1823 lige til Aaret før sin Død og udnævntes 1840 til Ridder af Dannebrog. Den theologiske Doktorgrad erhvervede han 1836, men udfoldede ikke nogen større litterær Virksomhed. Næsten 80 Aar gammel døde han som Byens Gejstligheds ældste Medlem 20. Febr. 1857 i Kjøbenhavn. Som Prædikant var han i Besiddelse af en ejendommelig oratorisk Begavelse, hans Forkyndelse var kort og fyndig, frimodig og uforbeholden. Hans Konfirmationsforberedelse bar i særlig Grad Præget af en original og personlig Begavelse. Fra Ungdommen havde han lidt af Hypokondri, hvad der aldrig helt forlod ham, men hans livlige Aand, aabne Skønhedssans og Interesser for Kunst og Poesi holdt ham oppe, saaledes at han, der var i Besiddelse af den Kærlighed til Livet, som glædes ved det, kunde se dette Liv fra den lyseste Side. Skønt en af Hovedstadens kendte Mænd, var det i Grunden kun faa, som forstod Dybden af hans Gemyt og Genialiteten i hans Tankegang. Med Nidkærhed tog han sig baade af de kirkelige Anliggender og af alle Skolesager i

sit store Sogn. Ved sin Død mindedes han i et Digt af B. S. Ingemann, som han altid havde omfattet med varm Interesse. — Gift 6. Juni 1810 i Kjøbenhavn med Elise Cathrine Francisca Weidemann, født 2. Jan. 1792 ssts. (Datter af Søkrigsprokurør Conrad Weidemann og Erasmie Karine Lampe), død 19. Marts 1862 ssts.

Jens Laasby Rottbøll. Medlem af Direktionen 1817—24 Født 19. Dec. 1766 i Kjøbenhavn (Søn af Biskop Christian Michael Rottbøll og Kirstine Hedevig Brix). Student fra Viborg Skole 1782, Alumnus paa Borchs Kollegium 1785—90, cand. juris 1788, Højesteretsadvokat 1791, virkelig Justitsraad 1805, Generalfiskal og virkelig Etatsraad 1822. Blandt hans faa litterære Arbejder kan fremhæves Udgivelsen af Stampedes Erklæringer i 6 Bind. Ved Testamente skænkede han 1821 et Legat paa 3000 Rdlr. Sølv til Universitetet, navnlig Borchs Kollegium, i hvis Formue det nu er indgaaet. Han døde af et Slagtilfælde 27. Juli 1824 i Kjøbenhavn. Det beklagedes, at den juridiske Litteratur ikke blev forøget med et Udvalg af de mange interessante Sager, som i over tre Aartier blev førte af ham, „i hvem Medborgerne ejede en saa talentfuld, kundskabsrig, veltalende og retskaffen Sagfører“. — Gift med Ida Vilhelmine Sehested, født 30. Juli 1766 (Datter af Oberstløjtnant Anders Sehested til Broholm og Wibecke Maria Pultz), død 11. Marts 1839 i Kjøbenhavn. Hun var 1801 separeret fra Kammerherre Frederik de Berregaard til Kjølbysgaard, født 6. April 1751 (Søn af Geheimeraad Willum de Berregaard til Borreby og Kjølbysgaard og Beata Augusta Antonette Komtesse af Reuss), død 13. Dec. 1805.

Carl Otto Emil Schlegel. Medlem af Direktionen 1850—64. Født 21. Okt. 1794 i Kjøbenhavn (Søn af Justitsraad, Kommitteret i Økonomi- og Kommercekollegiet Henrik Frederik Schlegel og Caroline Sigfridia Hyllested). Kun 15 Aar gammel udnævntes han 1809 til Frikorporal, avancerede til Sekondløjtnant i Danske Livregiment til Fods 1810, blev forsat til Ingeniørkorpset Aaret efter, forfremmedes til Premierløjtnant 1814, karakteriseret Kaptajn 1827, Kaptajn 1829, karakteriseret Major 1838, Kaptajn af 1ste Klasse 1842, virkelig Major 1844, Oberstløjtnant 1848 og Oberst 1849. Som Højstkommanderende for Feltingeniørdeachmentet rykkede han sidstnævnte Aar i Felten og deltog i Fægtningerne ved Kolding 23. April og Gudsø 7. Maj samt i Udfaldet fra Fredericia 6. Juli. Aaret efter — 1850 — blev han Generalmajor og Chef for Ingeniørkorpset og endelig 1861 karakteriseret Generalløjtnant. Under de Mezas Fraværelse fungerede han nogle Maaneder 1863—64 som kommanderende General i 1ste Generalkommandodistrikt. Han var Medlem af flere Kommissioner, saaledes af Defensionskommissionen 1848, af Kommissionen angaaende Armeens Organisation 1851, ligesom han 1860 blev Præces i den raadgivende Komité. Endnu ikke fyldt 32 Aar blev han 1826 Ridder af Dannebrog, modtog 1840 Dannebrogsmændenes Hæderstegn, blev Kommandør af Dannebrog 1849 og Storkors 1858. I tjenstlige Anliggender opholdt han sig 1820—24 i Tyskland, navnlig i Frankfurt, gik 1828 som Volontær med det franske Arméekorps til Morea for at deltage i den græske Frihedskrig, og foretog endelig Rejser til Frankrig, saaledes 1858 til Paris sammen med Prins Christian, 1863 for ved det kejserlige Hof at notificere

Christian IX's Tronbestigelse. Han udnævntes 1850 til Kommandør, 1864 til Storofficer af Æreslegionen. Som kongevalgt Medlem havde han 1848—49 Sæde i den grundlovgivende Rigsforsamling, men var en Tid borte i diplomatisk Sendelse til Paris. I Ildebrandstilfælde fungerede han 1850—58 som øverste Chef for Kjøbenhavns Brandkorps. Han døde 30. Juli 1864 i Kjøbenhavn. I en Nekrolog omtales han som en dygtig og meget intelligent Officer, som paa Grund af sin elskværdige Personlighed var almindelig afholdt saa vel af sine Undergivne som af alle, der kom i Berøring med ham. — Gift 5. Juni 1841 i Randers med Sophie Marie Lorentz, født 13. Maj 1820 (Datter af Kammerherre, Amtmand Wilhelm Conrad Lorentz og Sophie Marie Herholdt), død 29. April 1890.

Bernhard Thortsen (Tordsen). Medlem af Direktionen 1828—37. Født 17. Marts 1756 i Sønderborg (Søn af Johan Tordsen og Anna Tordsen). Han tog Borgerskab som Silke-, Ulden- og Lærredskræmmer i Kjøbenhavn 1781, var Laugets Oldermænd 1798—1812. Fændrik i Kjøbenhavns Borgervæbnings Infanteri 1801, Sekondløjtnant 1802, Premierløjtnant 1803, karakteriseret Stabskaptajn s. A., virkelig Stabskaptajn 1806, Kaptajn og Chef for Rosenborgs Stadskompagni 1808, Major og Kommandør for 3die Bataillon 1811, Oberstløjtnant 1819, Kommandør for det borgerlige Infanteri 1828, Stadshauptmand (med Oberst Rang) og Chef for begge forenede Korpser 1831. Ridder af Dannebrog 1828, Dannebrogsmænd 1836. Død 14. Marts 1837 i Kjøbenhavn. — Gift omkring 1. Dec. 1781 i Kjøbenhavns Nicolai Kirke med Frederikke Dorothea Karberg, født 19. (eller 20.) Sept. 1765 i Sønderborg

(Datter af Skipper Thomas Karberg og Anna (An) Marie Petersen), død 17. April 1847 i Kjøbenhavn som Klosterfrue i det Harboeske Enkefruekloster.

Carl Adolph Rothe Treschow. Medlem af Direktionen 1870—1901. Født 24. Jan. 1839 paa Brahesborg (Søn af Kammerherre Frederik Vilhelm Rosenkilde Treschow og Andrea Bjørn Rothe). Jægermester 1864, Eforus for de Treschowske Legater 1869, Kammerherre 1873, Ridder af Dannebrog 1886, Dannebrogsmænd 1898, Kommandør af 2den Grad af Dannebrog 1908, Ejer af Brahesborg, (fra 1869) med Vilhelmsborg og Hestholmsgaarden. — Gift 5. Nov. 1864 paa Frederikslund med Henriette Sophie Margrethe Elisabeth Komtesse Rantzau, født 3. Juni 1844 i Bjert (Datter af Kammerherre Carl Frederik Greve Rantzau og Caroline Worsaae).

Frederik Vilhelm Rosenkilde Treschow. Medlem af Direktionen 1869. Født 5. Juni 1811 i Roskilde (Søn af Maanedsløjtnant Jens Jacob Rosenkilde og Jensine Palæmona Aagaard). Efter at være adopteret af sin Stiffader Geheimekonferensraad Willum Frederik Treschow erholdt han ved kgl. Bevilling af 24. Maj 1867 Adelsrettigheder og Ret til at føre det Treschowske Vaaben. Han blev Ejer af Brahesborg 1854, Kammerherre 1856, var Medlem af Amtsraadet for Assens Amtstuedistrikt og Bestyrer af de Treschowske Stiftelser. Efter længere Tids smertefuldt Sygeleje døde han 11. Dec. 1869 paa Brahesborg. Han var afholdt ikke mindst af Godsets Bønder, som ved hans Jordefærd rejste en Æreport paa Vejen fra Brahesborg til Gamtofte Kirkegaard, hvor hans Kiste blev

nedsat i en muret Hvælving. — Gift 26. Marts 1836 i Kjøbenhavn med Andrea Bjørn Rothe, født 3. Juni 1814 i Rønne (Datter af Kontreadmiral, Kammerherre Carl Adolph Rothe og Benedicte Ulfsparre Tuxen), død 23. Nov. 1885 i Kjøbenhavn, begravet paa Gamtofte Kirkegaard.

Willum Frederik Treschow. Medlem af Direktionen 1825—69. Født 15. Sept. 1786 i Kjøbenhavn (Søn af Konferensraad, Amtmand Michael Treschow og Christine Elisabeth Wasserfall). Han blev Student fra Roskilde Domscole 1803, cand. juris. 1806, Overretsprokurator 1809, Højesteretsadvokat 1811 og Generalfiskal 1828, han virkede i de to sidste Stillinger indtil 1846. Paa mangfoldige Omraader spillede han en betydelig Rolle, utallige var de Institutioner, som lagde Baand paa hans Arbejdskraft. Da Provinsialstænderne skulde oprettes, valgtes han 1832 som en af de „oplyste Mænd“, der raadslog om denne Sag, fik da ogsaa som kongevalgt Medlem Sæde først i Roskilde Stænderforsamling 1835—40, senere i den grundlovgivende Rigsforsamling 1848—49, valgtes ind i Landstinget 1849 og var Medlem af Rigsraadet 1854—63. Som Kurator for Vemmetofte Kloster fra 1853 udfoldede han en rig Virksomhed, navnlig efter Ladegaardens Brand og ved Anlægget af Havnen ved Faxe Ladeplads. Han var endvidere Præsident i Det kgl. Landhusholdningsselskab, ejede jo selv to Godser Brahesborg 1828—54 og Grevskabet Laurvig 1835—54, Direktør for den grevelige Hjelmsjerne-Rosencroneske Stiftelse, Repræsentant i Nationalbanken m. m. Trøstens Bolig omfattede han med stor Interesse, støttet af de to andre Direktionsmedlemmer Urtekræmmer

H. V. Petersen og Direktør Th. E. Ludvigsen bevirkede han ved sin Indflydelse, at forskellige Borgere betænkte Stiftelsen med Legater, i hans Tid blev de to Bygninger i Klerkegade opførte. Foruden det Treshowske Fideikommis, som han stiftede 1859, oprettede han tre Stiftelser i Kjøbenhavn for Kvinder af den bedre Stand, den ene i Klerkegade, beliggende bag ved „Trøstens Bolig“s Ejendomme, de to paa Christianshavn, samt en Række Legater. Som Paa-skønnelse af sine mange Fortjenester blev han Justitsraad 1824, Etatsraad 1829, Konferensraad 1846 og Geheimkonferensraad 1854, samt Ridder af Dannebrog 1838, Dannebrogsmænd 1840, Kommandør 1848 og Storkors 1850, desuden udnævntes han 1848 til extraordinær Assessor i Højesteret. Døde 2. April 1869 i Kjøbenhavn. Han var en sjælden interessant og betydelig Personlighed, som aldrig undlod at udøve en mægtig Indflydelse paa enhver, der traadte i Berøring med ham. Klar og forstandig var han en god Menneskekender, som, skønt han altid kunde se sine Medmenneskers svage Sider, aldrig mistede den Næstekærlighed, der hos ham gav sig Udslag i en uimodstaaelig Trang til at hjælpe. Mange stod i Taknemmelighedsgæld til denne Mand, som fuld af Velvillie altid var beredt til at støtte med Raad og Daad, hvor han kunde gøre sin overordentlige Indflydelse gældende. Han yndede Videnskab, navnlig de gamle Sprog, og Kunst, selv ejede han en fortrinlig Samling af Billedhuggerarbejder og Malerier. Lige til det sidste var han aandsfrisk og aandskraftig. — Gift 2. Juli 1812 i Kjøbenhavn med Jensine Palæmona Aagaard, født 27. Juli 1786 ved Roskilde (Datter af Sognepræst Jens Palæmon Jensen Aagaard og Dorothea Friis),

død 21. Okt. 1826 i Kjøbenhavn. Hun var gift første Gang med Maanedsløjtnant Jens Jacob Rosenkilde døbt 23. Marts 1770, død 10. Dec. 1811 i Roskilde.

Carl Gottfried von Würtzen. Medlem af Direktionen 1812—17. Født 8. Nov. 1754 i Kjøbenhavn (Søn af Overkrigskommissær Christian Heinrich von Würtzen, som antagelig tilhørte en fra Bayern indvandet Slægt, og Anna Margrethe Juhl). Sekondløjtnant i Artilleriet 1773, Premierløjtnant 1782, Stabskaptajn 1788, Chef for det ridende Artillerikompagni i Kjøbenhavn 1795, karakteriseret Major 1801, Major ved den danske Artilleribrigade 1805, fik reserveret sig Oberstløjtnants Anciennitet og blev Interimskommandant i Citadellet Frederikshavn 1808, Oberstløjtnant og Kommandør for den holstenske Artilleribrigade 1809, à la suite i Korpsset s. A., Kommandant i Citadellet 1811, Ridder af Dannebrog 1815, Kammerherre 1817, karakteriseret Oberst og à la suite i Arméen s. A. Død 28. Maj 1817 i Kjøbenhavn. — Gift første Gang 2. Nov. 1791 i Kjøbenhavn med Waldborg Lindam, født 6. Dec. 1773 (Datter af Brygger Christen Aschleben Lindam og Hanna Bartholine Lohmann), død 29. Nov. 1804 i Kjøbenhavn. — Gift anden Gang 17. Okt. 1809 i Kjøbenhavn med Anna Marie Schmidt, født 5. Maj 1773 i Narva (Datter af Apotheker Ernst F. Schmidt og Cathrine Elisabeth Seidlitz), død 11. Jan. 1849. Hun gift første Gang 26. Nov. 1794 i Kjøbenhavn med Apotheker Jens Samuel Grønlund, født 30. Aug. 1739 ssts. (Søn af Fabriksforvalter Niels Andersen Grønlund og Maria Cathrina Møller); død 20. Sept. 1804 ssts.