



# Danskernes Historie Online

Danske Slægtsforskeres Bibliotek

**Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online**

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

## **Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor**

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

## **Ophavsret**

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

## **Links**

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>



# JENS KJELDSEN

1886  
1926  
21. Oktober

Ættieselskabet  
Jens Rjeldsen  
Den 40-aarige Forretnings  
Historie.



Jens Rjeldsen

# Jens Rjeldsen

Ætteselskab

Grundlagt 21. Oktober 1886

\*

Den 40-aarige Sorretnings  
Historie  
af  
Carl C. Christensen

1926

---

Egmont H. Petersens Ægl. Høf-Bogtrykkeri  
København

**B**i har herved den Fornøjelse at fremhænde et lille Skrift, som vi har ladet udarbejde i Anledning af, at der nu er forløbet 40 Aar, siden Jens Røjlsøn under meget beskedne Forhold grundlagde sin nu saa landskendte Forretning.

Det har været os en Glæde at kunne klarlægge for det ørde Publikum, hvorledes Forretningens Grundlægger fra en ringe Begyndelse har arbejdet sig frem gennem Tiden, hvorledes han fra den lille Marskandisvertskelder i Nansengade flyttet til Ræderen i Vester Voldsgade for til sidst at have Sæde i vores nuværende Ejendomme i Sct. Pederstræde og Vester Voldsgade.

Vi har ment, det vil være af Interesse at genopfriske Grundlæggerens morsomt affattede og rammende Annonce, hvis Overskrifters Ordlyd i sin Tid var paa alles Læber, og som ved sin fotografiske Gengivelse utvivlsomt i Erindring om soudne Tider vil fremkalde mangt et genkendende Smil.

Materialet er samlet ved at gennemgaa en Del Årgange af Dagblade paa de offentlige Biblioteker.

Vi benytter samtidig Lejligheden til at takke alle vore mange Kunder og Forretningsforbindelser for de soudne 40 Aar, og vi haaber, at den Interesse og Tillid, de hidtil har vist os, ogsaa maa fortsættes i Fremtiden.

Med Højagtelse





**D**et kan vel være et halvt Hundrede Åar siden, at en ung Knøs kom fra Landet til Hovedstaden for at prøve sin Lykke der. Han kom til København netop i den Periode, hvor Byens Tysiognomi forandrede sig, hvor den fra at være den lille By indenfor Voldene havde sprængt sine Skranker og udvidet sig over en Del af det gamle Boldterræn. Vester-vold mellem det gamle Halmtorv (den nuværende Raadhusplads) og Langebro samt en Del af Østervold var blevet staaende, men den gamle Nørrevold var „trilled paa Skubkarrer væk“ for at give Plads for det nye Bykvartet, Boldkvarteret.

Navnet paa den unge Knøs, der het for første Gang gjorde nærmere Bekendtskab med den voksende Hovedstad, var Jens Kjeldsen.

Han var født den 17. Januar 1858 i Tøkkekøbhus ved Bloustrød, og hans Forældre var den norske Indsiddere Hermann Kjeldsen og dennes Hustru Ellen, født Sørensen.

Knapt et Åar efter Sønnens Fødsel døde Faderen, kun 28 Åar gammel, den 30. December 1858, og nu kom der en svær Tid for Enken, der var ene om at skaffe Føden og Opholdet for sig og Drengen.

Han lærte tidlig at tage sat paa Arbejdet, og kun 6 Åar gammel maatte han hjælpe til for at skaffe det nødvendige til Livets Ophold, idet han nemlig fik Plads som Bogterdreng paa en nærliggende Gaard.

Efter at være blevet konfirmeret den 7. April 1872 i Bloustrød Kirke blev han Tjenestekarl hos en sjællandsk Proprietær, men hans Hu stod til Hovedstaden, den lokkede, og den drog ham med al sin Magt. Han havde jo hørt fra forskellige Sider, hvorledes mange andre Knøse fra Landet var draget ind til Hovedstaden og havde gjort deres Lykke der. Hvorfor skulde han da ikke ogsaa kunne høre til de Udvalegte, der havde Hældet med dem, tilmed da han ikke i mindste Maade var bange for at arbejde haade tidlig og silde.



Og Jens Kjeldsen fulgte sin Lyst; han kom til Hovedstaden — det var omkring 1878 — og han tog fat, tog, hvad der tilbød sig, thi tilbage til Bloustrød vilde han ikke.

Lidt af alt muligt var han: Murerarbejdsmand, Tjørhøder paa Amerikabaadene, Savværksarbejder, ja endog Fæstemand paa Nørrebro.

Ingen af disse Bestillinger passede ham dog rigtigt, thi det, som han egentlig havde Lyst til, var Handelen, købe og sælge, hvad der laa fort, bare der var noget at tjene derved.

Saa bliver han i 1884 Forhandler af Tærskewærker, og i denne Egenskab berejste han hele Danmark og Størstedelen af Sverrig. Drog fra den ene By til den anden, fra den ene Gaard paa Landet til den anden, alle Steder blev Jens Kjeldsen godt kendt, og alle Steder vandt han sig Venner. Og Tærskewærker fik han solgt overalt, saa en skøn Dag stod han med en Kapital paa 700 Kroner i sin store Tegnebog.

Da han nu saa, at han havde noget at arbejde med, spekulerede han paa at leje en Butik i København, og den Butik var det da Meningen, at hans Hustru skulle passe, thi han havde nemlig giftet sig med den skaanskhøgte Anna Svenson (født den 6. Oktober 1855, død den 29. Marts 1910).

Efter lang Søgen fandt han endelig en passende Kælderbutik paa Hjørnet af Nansensgade Nr. 14 og Thuresensgade, og den lejede han da. Det var i 1886, og den 21. Oktober løste han Borgerstaben som Detailhandler samt 3 Uger senere, den 11. November, tillige som Marskandler.

Hervede i Kælderen Nr. 14 i Nansensgade aabnede da Jens Kjeldsen sin Forretning, hvor man kunde købe alt muligt mellem Himmel og Jord, dog den, der stod for Salget her, var ikke ham (thi han vedblev med at rejse rundt med Tærskewærkerne), men det var hans Hustru, som hele Livet igennem var ham en inderlig trofast og dygtig Medhjælp. Hun var baade hans første Ekspedient i Kælderbutikken og i mange Aar hans Bogholder og Regnskabsfører, thi særlig strivesærtig var Jens Kjeldsen ikke. Man maa jo ogsaa vel erindre, at han allerede i 6 Aars Alderen



Ejendommen  
1888

havde maattet være med til selv at tjene til det nødvendige, saa Skolelærdom var det ikke blevet meget Tid til.

Run et Aar forblev Jens Rjeldsen i Rælderet i Mansensgade, thi da bliver en tidligere Høkerbutik ledig i Rælderet til Vesterbrogade Nr. 5, Hjørnet af St. Pederstræde, og resolut lejer han da denne, der havde Nedgang paa selve Hjørnet.

Fra Mansensgade flytter han i 1887 sin Forretning hen til dette Sted, hvor den nu har været i 39 Aar, og samtidig ophører han med sin Handel med Tærskewærker for selv udelukkende at hellige sig sin Forretning her, den, han nu indretter som en Herreklæperingshandel, hvor Kunderne kunde blive forsynet for en billig Penge.

Her i denne udmærket beliggende Hjørnekælder var der til begge Saderne ikke saa faa vinduer at pynte op med Varer, og Jens Rjeldsen var den Mand, der forstod, hvorledes hans forskellige Gager skulde lægges og hænges, saaledes at de kunde falde de Forbigaaende rigtig i Øjnene.

Udenpaa Huset imellem Rælderpillerne var der horizontalt anbragt lange Stænger, og paa disse blev der hængt i Massevis af Herrerklæder, Veste, Frakker, Jakker, Undertøj m. m. paa en saadan Maade,



at Røbelystne straks kunde saa Rig paa dem, se de forskellige Qualiteter og de paahæstede Sedler med de overordentlig billige Priser.

Nede i Rælderen residerede Jens Kjeldsen, bistaet af sin Hustru, og han havde en egen lun, gemytlig, polist Maade at tage Landboerne paa, blandt hvilke han havde en stor Del af sine Runder. Godt kendt af dem var han fra den Gang, han rejste rundt med Tærskeværkerne, og vel lidt var han af alle, haade Store og Småa.

Han forstod at finde frem netop de Varer, som de ønskede og som var efter deres Smag, og aldrig saa man nogen gaa forgæves til Jens Kjeldsens Butik.

Morsom kunde han være, og han holdt ogsaa af at finde paa en eller anden harmløs Spøg, som altid endte i en bestriende Latter, selvom den fra Modpartens Side til at begynde med kunde tegne sig som en Tragedie, hvad nedenstaende lille — selvfølgelig sandfærdige — Historie vil give et Begreb om.

I tidlige Tider var det altid Skik og Brug, at de Handelsrejsende (Repræsentanterne, som de nu hedder) havde nystrøget Cylinderhat paa, naar de besøgte deres Runder, og en skønne Dag kom saaledes en Rejsende, iført den obligate skinnende høje Hat, ned i Rælderen til Jens Kjeldsen, der venlig tog imod ham og erklaerede sig villig til at se paa de Sager, han havde at tilbyde.

Den Rejsende taffede, aabnede sin Prøvetaske og begyndte at udbrede dens Indhold paa den lange Disk, men satte samtidig sin Stolthed, den høje Hat, forsigtig fra sig paa Disken ved Siden af Prøverne.

Bed Synet af den Hat trak det et lunt Smil over Jens Kjeldsens joviale Ansigt; ubemærket af den Rejsende satte han dennes Hat forsigtig under Disken, hvor han selv havde en ældre, ud rangeret høj Hat staaende, og denne anbragte han i Stedet for den anden.

Den Rejsende demonstrerer iortigt sine Varer for Jens Kjeldsen, der interesseret ser paa disse, og for bedre at kunne tage nogle Prøver i Øjesyn lægger han da uvilkaarlig sin ene Arm ovenpaa den høje Hat,



Den ny opførte  
Ejendom og  
Ejendommen  
7-9 1897

bøjer sig henover Disken og i et Nu er den stakkels Hat trykket saa flad som en Pandelage.

„De maa sandelig meget undskynde min Ubehændighed, men jeg kunde virkelig ikke gøre for det“, fremstammede Jens Rjeldsen meget betuttet og tilsyneladende ligesaa sønderknust som Hatten.

Med et noget stramt Smil svarede den Rejsende høfligt, at det ikke gjorde noget, thi Hatten funde da godt repareres, selv om den i Øjeblikket mindede lidt om en Harmonika.

„De kan da virkelig ikke gaa ned ad Gaden med den Hat, saaledes som den ser ud; jeg har for Resten en høj Hat staende her, og den er til Deres Ejendeste, saafremt De bare kan passe den“.

Med disse Ord halede han den Rejsendes egen Hat frem under Disken og satte den paa den andens Hoved.

„Den passer Dem nok brillant. Vi har sandelig ens Hovedform“.

„Det lader til“, svarede den Rejsende og tog Hatten af for at se nærmere paa den, men opdagede da, at det var hans egen, der var fuldstændig uskadt.

Med en hjærtelig Latter fra begge Parter endte denne Hattehistorie, der var begyndt som en Tragedie, i Tryd og Gammen, og rimeligvis



har den Rejsende saaet en større Ordre for at bøde paa den udstandne Sorg og Ærgrelse over den masede Hat.

Nogle Aar efter, at Sorretningen var flyttet til Vestervoldgade, slaat Jens Kjeldsen ind paa det, som først ret gjorde hans Navn bekendt over det ganste Danmark, og det var hans moshomme, opfindsomme og iøjnefaldende Maade at averttere paa.

Saa danske Firmaer har vel i den Grad, som Jens Kjeldsen, førstaaet at benytte og udnytte Reklamens Magt over Publikum, saaledes, at han ligefrem twang dette til at lægge Mærke til hans Annoncer. Ja, flere af disses Begyndelser er endog blevet til Talemaader eller Slagord, som endnu den Dag i Dag benyttes af Folk, endskønt der er løbet meget Vand i Stranden, siden de paagældende Annoncer første Gang læstes og studeredes af det danske Publikum.

Det er først efter 1890, at Jens Kjeldsen faar rigtig Tag i sine Annoncer, thi indtil da havde de været som andre Handlendes, men Lørdag den 24. Januar 1891 læses i „Aftenbladet“ den senere saa kendte Annonce:

Vil De kjøbe Klæder!  
da gaa til Vestervoldgade 5.

Og i samme Blad skriver han den 24. Oktober s. Å.:

Kan det betale sig?  
Det kan altid betale sig for enhver, selv om  
man boer i Skagen o. s. v. — — at købe hos Jens Kjeldsen.

Naturligvis saa hans Konkurrenter ikke med milde og blide Øjne paa hans Annoncer, og et andet Firma riposterer da den 11. November 1891:

Kan det betale sig?  
Nej!!  
Det kan aldrig betale sig at købe Klæder,  
som er købt efter Fallitboer o. s. v.

Den 26. Marts 1892 kommer Annoncen, der direkte spørger Publikum:



*Afdeling for Lin-  
geri, Stuen*

Er der flere endnu,  
der ikke kender min Forretning?

og den 24. Juli s. Å.:

Enhver stæjler vist,  
naar de gaar forbi og ser mine billige Priser.

Den 20. Oktober har Jens Rjeldsen et af de Avertissementer, der er blevet til „bevingede Ord“:

Ingen Mennesker  
i Danmark behøver at gaa daarlig klædt mere,  
naar de vil gjøre deres Indkjøb hos Jens Rjeldsen o. s. v.

En anden af Jens Rjeldsens „bevingede“ Annonce fremkom den 21. Oktober 1893, nemlig den endnu citerede:

Sludder og Brøvl  
har vi nok af alle Begne, men  
solide Varer til billige Priser o. s. v.

Samme År, som Jens Rjeldsen begynder at føre Cykler i sin Forretning, nemlig i 1894, er der en høstig Announceduel mellem ham og en af hans Konkurrenter, hvilken sidste den 4. Januar havde meddelt,



at man hos ham var forsikret for Kr. 200, naar man købte 1 Par Molflinsbenklæder eller en Hat, en let Jakke, og for Kr. 600, naar man købte et Par Benklæder o. s. v.

Den 17. Februar annoncerer da Jens Kjeldsen som Svar herpaa:

### Ethvert Menneske

bør være assureret baade ved Død og Invaliditet.  
Det bliver enhver, der køber et Par Bomuldsbenklæder til 250 Øre, nemlig assureret for 500 Kr.,  
køber De en Klædning, er De assureret for 1,000 Kr. o. s. v.

Og den 29. April meddeler han paa Bladets hele sidste Side:

### Jens Kjeldsen

gør herved Befolkningen hele Landet over  
jølgende Tilbud: Enhver, som fremtidig  
køber sine Klæder hos Jens Kjeldsen, bli-  
ver strax forsikret mod Død og Invaliditet.  
Forsikringen gaar fra 500-10,000 Kr.

Den 2. Januar 1895 har han det draftige Avertissement:

10,000 Kroner betaler jeg,  
hvis nogen kan bevise, at jeg ikke er Indehaver af  
Danmarks største, billigste og mest velrenomerede  
Herr-Beklædningsmagasin.

Sludder og Brøl har vi nok af! Åt Vinterfrakker,  
der før har kostet 60 Kr. og nu sælges for 30 Kr.,  
som der staar i Bladene, det er Humbug. Op med  
Sandheden ligesom jeg! Jens.

Af Hensyn til det store Omsang, Fortretningen havde taget, havde Jens Kjeldsen allerede den 20. November 1890 løft Borgerstaben som Grosserer, ligesom han den 15. Juli 1892 til Firmaregisteret havde anmeldt Firmaet „Danmarks største og billigste Herr-Beklædnings Magasin



Afdeling for  
Bænkklæder og  
Arbejdstej  
Stuen

ved Jens Rjeldsen", hvortil senere kom Oprettelsen af Firmavnet "Louvre de Paris ved Jens Rjeldsen", der omfatter selve Herreskrædderiet.

Ustandelig saa man i disse Åar Annonce fra Jens Rjeldsen i den danske Dagspresse, som oftest som en morsom og underholdende Ord-Duel med Konkurrenter, der imidlertid ikke paa langt nær funde hamle op med ham, da han havde den enestaaende, medfødte Eone for Affattelsen af en Annonce, der altid forstod at ramme Hovedet paa Sømmet og udtale netop det, der var det afgørende Ord, selv om dette ikke altid var helt behageligt for den, hvem det gik ud over.

Et rammende Ølle slag var saaledes Jens Rjeldsens Annonce den 19. Oktober 1895:

Gaa paa Limpinden kan vi alle,  
men købe kontant er der kun saa, der kan, ikke  
en Gang de, der har ført Forretning i 20 Åar,  
selv om de har haft en rig Fader i Ryggen.

Enhver af Datidens Læsere vidste fuldt vel, til hvem der den Gang var  
sigtet med denne ret kraftige Salut, men Jens Rjeldsens ihærdige og  
paagaaende Annonce morede og interesserede Publikum, ligesom hans  
Navn og hans Forretning blev endnu mere bekendt end før.



Tryg og fast i Bevidstheden om sine gode og dog billige Varer viser Jens Kjeldsen sig at være, da han den 26. Marts 1897 meddeler Publikum:

### Rejs fun Danmark

paa kryds og paa tværs, saa er der dog ingen,  
der sælger saa billige Klædninger, som Jens Kjeldsen.

Og endnu mere urokket i sin Tro er han, da han saa Dage efter, nemlig den 2. April, udvidet Ordlyden af sin Announce, idet han da skrevet:

### Rejs Verden rundt

saa vil De ikke kunne kjøbe saa  
gode og solide Klæder, som hos mig.

Rælderbutikken paa Hjørnet af Vestervoldsgade var i Aarenes Løb blevet for lille for hans Forretning, og forlængst havde han tillige inddraget Ejendommens Stueetage med i sine Lokaler, men alligevel var Pladsen blevet ham for trang, thi Forretningen tog Dag for Dag til i Opgang. Ikke alene hans københavnske Hovedforretning, men rundt omkring i de danske Provinsbyer havde han lidt efter lidt faaet indrettet ikke mindre end 37 Filialer, der alle udelukkende forhandlede Jens Kjeldsens Klæder. Et stort Resultat for den Forretning, der i 1886 var begyndt som en beskedent Marskandiserbutik i den lille Rælder i Nansensgade.

Men han havde ogsaa været den (dog i inderligt Samarbejde med sin flittige og paapassende Hustru), det havde været Drivsæderen i det hele, havde forestaaet alle de mægtige Indkøb, hvortil han til Tider havde anbragt det meste af sin tørlige Kapital, og han var ogsaa den, paa hvis Skuldre Salget af Varerne havde hvilet.

For Nød og Savn bankede der et varmt Hjerte i Jens Kjeldsens Bryst, og hvor han funde, hjalp han de Trængende; sjældent kom nogen forgæves til hans Dør. Man havde saaledes i sin Tid de saakaldte Spisebilletter, der gav Anvisning paa et Maaltid varm Mad i et eller andet Spisehus, og af disse Billetter købte Jens Kjeldsen meget store Partier til Uddeling blandt Trængende.



Drenge Afdeling  
I. Sal

Som tidligere omtalt, var Jens Øjeldsen kendt, skattet og elsket af Landboerne, og en Gang, da den 1. November (en af hans største og bedste Forretningsdage) faldt paa en Søndag, hvor hans Butik kunde aabnes Kl. 4 om Eftermiddagen, var han snarraadig og resolut nok til om Morgenens tidlig at møde paa Banegaarden, hvor han ved trykte Sedler, som uddeltes til hver ankommande Landboer, indbød vedkommende til at spise Frokost hos sig i Forretningen.

Ingen svigtede hans Indbydelse, thi alle kendte de ham, og godt beværtet blev de i hans Lokale med store Fade Smørrebrød og Öl. Naturligvis var denne Frokost ikke færdig først ved Åbningstid Kl. 4, og da var Jens Øjeldsen ogsaa parat med Salget til alle de mange Kunder, han havde saaet sammen i sin Butik.

I 1894 fandt Jens Øjeldsen paa en ganske morsom Reklame, idet han nemlig lod trykke et større Antal 100-Kronesedler, hvis Bagside han forsynede med Reklamet for sin Forretning, hvorefter han lod Sedlerne uddele til Publikum. Det var dog nærværd, at denne uskyldige Reklameting havde bragt ham i Konflikt med Politiet, som ikke rigtig funde goutere, at Statens Pengesedler efterlignedes, endskønt det dog var udelukket, at Sedlerne kunde forveksles med de rigtige.



Omkring 1901 eller 1902 bragte Ugebladet „Hver 8 Dag“ en Gengivelse af en 10- $\text{Krone}$  seddel, udført i sort Farve, og Jens Kjeldsen opkørte da et større Antal af det paagældende Blad, klippede 10- $\text{Krone}$  sedlerne ud, hvorefter enhver  $\text{Røber}$  i hans Forretning fik en saadan udleveret som Reklame. Denne smarte Idé havde ogsaa nær foraarsaget Politiets Indgriben, stønt kun meget naive Mennesker vilde antage Avisudklippet for en rigtig Pengeseddels.

Hans Forretning tog stadig til, og selv med Stuebutikkens Inddragelse i Lokalerne var der efterhaanden blevet for lille Plads. Da tilbyder det sig en Lejlighed til at købe hele det store Hjørnested; Jens Kjeldsen slaar resolut til og køber Ejendommen, som han saat tilskudt den 10. Maj 1897.

Hans Agt er det nu fuldstændig at ombygge den, saa at samtlige Etager kan blive inddraget under hans Forretning. Til alt Held bliver det modsatte Hjørne, Vesterbrogade Nr. 3, ledig, og her over flytter han midlertidig Forretningen, indtil Ejendommen kan staa firs og færdig i ombygget Stand med det lille Spir paa selve Hjørnet.

En travl Tid begyndte nu for ham, thi han skulde baade være her og der, han skulde lede Nedbrydnings- og Ombygningsarbejdet, og han skulde ogsaa lede sin egen store Forretning. Men det kunde han overkomme, alt fik han Tid til, intet var ham for svært og intet var ham uoverkommeligt.

Det at kunne arbejde, endda til Tider strængt, var ham en Glæde, men han havde jo ogsaa været vant til fra 6 Års Alderude i Tokkeføb at arbejde fra tidlig Morgen til sent paa Aftenen.

Arbejdet var blevet ham uundværligt, men alligevel paaskønnede han dog den Fred og Hvile, han fandt, naat han var i sit hyggelige Hjem paa Strandvejen, hvor han havde sin Villa.

Dog selv herude i Familiens Skød kunde han ikke helt lade Forretningenude af sine Tanker, men det skete imidlertid paa en ret ejendommelig Maade, endskønt det var i Forbindelse med Hvile. Han smed sig



*Afdeling for færdig-  
syet Konfektion  
1. Sal*

nemlig saa lang han var paa en af Villaens Græsplæner, og vel anbragt her, trak han sin store tykke Lommebog frem af Inderlommen. Lommebogen bugnede af Pengesedler, thi han brugte ikke at sætte sine Penge i nogen Bank, da han nærede en vis Mistro til disse ellers saa nyttige og for andre uundværlige Institutioner.

Pengesedlerne fordelte han i forskellige Bunker paa Græsset med en svær Sten over, og saa begyndte han sit Regnskab med at sige til sig selv: „den Bunk skal Den have, og den Bunk Den; hvad der saa bliver tilovers er mine egne Penge“.

Det var hans Maade at opgøre Debet og Kredit, men selve Forretningens rigtige Bogholderi passedes af hans Hustru.

Samtidig med, at han ombyggede sin Ejendom, afhændede han alle sine Provinsfilialer, saa at han fremtidig kunde anvende al sin Arbejdsdygtighed paa selve Hovedforretningen i Vesterbølgade.

Efter at have ombygget Ejendommen og faaet alle dennes Lokaler inddraget under Virksomheden meddelede han Publikum den 3. September 1898 i en Annnonce:



Rejs Danmark,  
Tyskland, Rusland, England, Frankrig,  
Belgien og hvor De vil, saa er der dog  
ingen Steder, hvor der sælges saa billigt  
som hos Jens Kjeldsen.

Den preussiske Statholder von Røller i Sønderjylland havde i 1898 rettet den Trudsel mod de sønderjyske Optanter, at hvis ikke de sørgete for, at saavel deres egne og deres Slægtinges Børn snarest muligt vendte tilbage fra Danmark til Sønderjylland, vilde de paagældende Optanter selv spørgstregen blive udvist.

Som Følge af denne Trudsel kommer Jens Kjeldsens Annonce i patriotisk Harme til at lyde den 9. December 1898:

Kjøb ikke af Tyskerne.  
Ud med Agenterne, saa længe de udviser  
vore Landsmænd. Vi kan kjøbe lige saa bil-  
ligt i andre Lande o. s. v.

Aaret efter Ejendommens Ombygning udbød Torsdag den 23. November 1899 om Aften efter Forretningens Lukning en temmelig farlig Ildebrand i Rælderlokalerne, hvilken Brand, der forsvrigt skyldtes en Rortslutning, forårsagede et støtte Udsalg af de brand-, røg- og vandbeskadigede Varer, men som rigtignok bevirkede, at nogle af Jens Kjeldsens Konkurrenter annoncerede med, at de ikke solgte brændte Varer.

Med det nye Aarhundredes Indtræden optog Jens Kjeldsen tillige Forhandling af Fodtøj i sin Forretning, saaledes at denne nu var i Stand til at kunne levere fra inderst til yderst alt, hvad der hørte til en Herres Ekvipering.

Da Pinsen i Aaret 1900 nærmer sig, møder Jens Kjeldsen den 22. Maj med Annonen:



Lager for færdig  
Konfektion og  
Klædevarer  
2 Sal

### Pintsevisen.

Til Pintsen, naat Skoven bli't riktig grøn,  
skal filst være klædt hver en Adamsjøn,  
og saa er det givet i København,  
at ingen glemmer Jens Rjeldsens Navn.

Stadig bragte Jens Rjeldsen sin Forretning frem ad større Baner, saa at han baade førte de billigere lagerforarbejdede Varer og de finere, ester Maal syede Hærelædninger.

Selv paa Filmens Omraade har Jens Rjeldsen vist sig som en Foregangsmand, idet han lod optage en af de allerførste Reklamefilm med Handling. Den blev optaget den 27. Juni 1905 af Hoffotograf Peter Elfelt, og dens Titel var „Den store Gevinst eller Klæder slaber Folk“. Handlingen foregik under Lotteriets sidste Trækning, og man ser da en Herr, der har vundet den store Gevinst komme styrrende ind paa Kulvertet, i hvis Nr. 5 man dengang kunde få Gevinster udbetalt. Lidt efter kommer Herren tilbage, belønnet med store Pengeposer, og Handlingen flyttes da til Jens Rjeldsens Forretning, hvor Herren stiller for at gøre et større Indkøb af Beklædningsstykker. Den, der ekspederer ham er selve Jens Rjeldsen, som her optrædte i en Film for første og



eneste Gang. Den paagældende Film blev forøvrigt forevist paa Tivolis Kunstnerplæne ved en eller anden Lejlighed.

Men i 21 Åar blev det ham forundt at drive sin Forretning, den han havde oparbejdet fra en ringe Begyndelse til at blive en af Hovedstadens største, bedste og dog tillige allerbilligste Forretninger. Han var i sine senere Åar blevet udslidt, det haarde, strenge, paagaende Arbejde, han havde haft, havde mærket ham, til Trods for, at han altid havde følt sit Arbejde som sin største Glæde.

Den 22. Februar 1907, kun en god Maaned efter, at han havde fyldt sit 49. Åar, døde han, overanstrængt, træt af sit intensive Arbejde, men glad over at have opnaaet at se det store Resultat af den lille, bekkedne Forretning, som han og hans trofaste Hustru i 1886 havde lagt Grundstenen til.

Bed hans Død overgik Ejendommen foreløbig til hans Hustru, men hvad selve den store Virksomhed angik, havde det i længere Tid været Jens Kjeldsen's udtrykkelige Ønske, at den efter hans Død skulde om dannes til et Aktieselskab, som da skulle bære hans Navn.

Hans Ønske blev selvfølgelig respekteret af hans Familie, og den 9. Juli 1907 anmeldtes den vidhørgnede Virksomhed som et Aktieselskab, der kom til at bære Navnet

Aktieselskabet Jens Kjeldsen,  
hvilket Selskab den 22. Juli s. A. fik tilskødet Ejendommen i Vester-  
voldgade Nr. 5.

Men 3 Åar kom Enkesru Kjeldsen til at overleve sin afdøde Mand, thi allerede den 29. Marts 1910 afgik hun ved Døden i en Alder af kun 54 Åar, saa det timedes hende ikke at opleve Forretningens 25 Åars Jubilæum, der faldt i 1911.

Hidtil havde Aktieselskabet ikke haft noget egentlig Firmamærke, men i Året 1910 antoges den franske Billedhugger Cains bekendte Dyregruppe med de 2 Løver og Vildsvinet (der er opstillet paa Vester Boulevard vis a vis Forretningen), som et højt karakteristisk og smukt Firma-



*Afdelings Lager af  
Førsager og  
Klædevarer  
2. Sal*

mærke, hvor Løverne symboliserer Kraften og Energien i Firmaet og Bildsvinet den Modstand, der kan møde enhver Forretning.

Uagtet den store Udvidelse, Jens Rjedgens Forretning havde faaet ved Ejendomskøbet i 1897, var det dog siden blevet Trang til endnu mere Plads, da Aktieselskabets store og betydelige Rundetreds Dag for Dag forøgedes, saa at det en skønne Dag viste sig, at man ikke mere havde tilstrækkelig Albuerum.

Aktieselskabet skred da til Øbet af den tilstødende Ejendom i St. Pederstræde Nr. 53, hvilken det fik tilskødet den 17. Juli 1916, og hvorefter denne Ejendom blev sammenslaaet med Nr. 5 i Vestervoldsgade, saaledes at disse tvende Ejendomme nu danner et sammenhængende Bygningskompleks, i hvilket alle Forretningens mange Afdelinger er installeret.

De to store Huse er fra Rælder til Kvist fuldt optagne af den mægtige Forretnings vidhorgenede Birthomhed. Rælderne rummer Lageret, og i Stueetagen samt paa Førstesalen findes Detailalgene af alt, hvad den omfattende Forretning har at byde paa: fra den farverige Sixpence til de fineste Borsalino og Silkehatte, fra Arbejdsskjorter til fine, læggede Manchetsskjorter, fra Molskinsbenklæder og Arbejdsbluser



til Smoking- og Jakkesæt, fra Slips med Rum til de bedste Four-in-hand og hvide Bindeslips.

Enhver kan i Jens Kjeldsens Forretning blive forsynet, Store saavelsom Smaa, Voksne saavelsom Børn, med alt, hvad der hører til en Herres eller Drengs Beklædning (Babyudstyr selvstændig dog undtagen).

Der findes Udvælg for enhver Smag, til billige og til dyrere Priser, men saaledes, at enhver Smag altid vil blive fuldt ud tilfredsstillet.

Paa anden Gal er Herrestrådderiet „Louvre de Paris“, der udelukkende beskæftiger sig med det Arbejde, der udføres efter Maaltagning.

Tredie Gal rummer Direktørens Privatkontor, Bogholderiet samt Systuerne, og til alle Forretningens Etager hører til Publikums Bekvemmelighed Elevator.

Aktieselskabets Direktør er Jens Kjeldsens Søn, Direktør Rudolf Kjeldsen, født den 10. Januar 1885, der i enhver Henseende har ført den omfattende Forretning videre ad den af Stifteren angivne Bane og har ledet den efter samme Principer som denne.

Nu er der forløbet 40 Aar, siden Jens Kjeldsen begyndte Forretningen som en beskedent Marskandiserbutik i Nansensgade, men „Aktieselskabet Jens Kjeldsen“ behøver nu neppe, saaledes som Grundlæggeren gjorde i 1892, at rette det Spørgsmaal til det danske Publikum:

„Er der flere endnu, der ikke kender min Forretning?“

Jens Kjeldsens Forretning er nu kendt af alle, ikke alene i København og Forstæder, men rundt om i de danske Byer vil man overalt kunne købe Jens Kjeldsens Varer til samme billige Priser og i samme store Udvælg, som i Hovedforretningen.

Den lille Dreng, der fødtes i det fattige Indsiddherhjem der oppe i Tøkkelsb for 68 Aar siden, har neppe, da han i 6 Aars Alder maatte hjælpe til med at forsørge sin Moder, drømt om, at hans Naon med



Tiiskærersalen  
3. Sal

gyldne Bogstaver skulde komme til at staa over en stor og landskendt Forretning, som han selv med sine egne Hænder og ved sin ukuelige Vilieskraft havde lagt Grunden til fra en ganske ringe Begyndelse.

Det klinger som et Eventyr, og dog er det Livet, men Livet kan jo ogsaa være et dejligt Eventyr. Det har det været her.





Skræderi Afdelingen  
Louvre de Paris  
2. Sal



Kontoret  
3. Sal



Direktør Kjeldsens  
Privatkontor



Kontoret  
3. Sal

## Slæder og Vred

gaa Rosk over alle Høierkoner  
For alle ved jeg vi den Beibeste  
Hør det største Sjøen de Bostedtne  
Der overhunret kæs Stoffen  
Dovfibre var Hæder til Køpmænd  
og del vigtigene <sup>18</sup> Flere vo drenge  
Hæder til Sal af gæld Pestor 6 81012

Overfor Kjæderne ven der vel  
Hare Fal Vræbig For dres  
Trige da gaa le vortstægtelos  
Væffernal Paa Foddag  
Hadde ag blott Hærgslag  
af Reina Vane Hæres I foren  
i stadt Melbyg ges gelly



ET UDVALG  
I FAKCIMILE  
*af*  
JENS KJELDSENS  
ANNONCER





JENS KJELDSEN

## Kjøb iffe af Tysserne.

Ud med Agenterne, saa lange de udviser over Landsmænd. Vi kan ikke lige saa billigt i andre Lande, 3000 tisje Klædninger udsælges i disse Dage til 23, 25, 30 Kr. 4000 Overfrakker og Møters 10, 15, 20, 25 Kr. Flere Bogumandskles Ben-  
nader 4, 6, 8, 10 Kr. Ingen be-  
høver at fryse, naar de vil kjøbe deres  
Klæder hos mig. 600 Klædninger  
sælges for 7 Kr. Settet 400 Døgn  
blide og stive Hatté til 1 a 2 Kr.  
Sik. Enhver kjøber saar af mig  
Julepresent. Derfor husk og glem  
albrig. Jens Kjeldsen

## Ingen Mennester

i Danmark behøver at gaa daarligt  
klædt mere, naar de vil gjøre deres Ind-  
tøj hos Jens Kjeldsen. Da jeg nu har for-  
synet de Handlende jaavel i Jylland som vaa  
Fyen, har jeg endnu tilbage for 150,000 Kr.,  
saa hvem der ikke har kjøbt maa snart komme,  
thi her gælder en stor Ømsætning og sun lille  
Fortjeneste. Hele Boxne-Klædninger 15, 20,  
25, 30, 35 Kr. Winteroverfrakker 15, 20, 25,  
30, 35 Kr., Usire og Winterkapper 12, 15,  
20 Kr., Buckskins Benkleder 5, 6, 7, 8, 9,  
10 Kr. Drengeskædninger ijet af sun gode Rester  
8, 10, 12, 14, 16 Kr., svense Molskins Ben-  
nader sun 2 Kr. Fine Hatté med 6 Medailler  
sun 3 Kr. Kan nogen bevise, at jeg ikke har  
Danmarks første og billigste Herrebeklednings-  
Magasin, betaler jeg 1000 Kr. Derfor husk  
Vestervoldsgade 5, Dj. af St. Vederstræde. De  
kan ikke tage fejl, for der er 25 store vinduer  
til Gaden. Jens Kjeldsen.

## Rejs Danmark,

Tyskland, Rusland, England, Frank-  
rig, Belgien og hvor De vil, saa er  
der dog ingen Steder, hvor der sæl-  
ges saa billigt som hos **Jens  
Kjeldsen**.

Fine Herre-Klædninger og Pale-  
tote leveres efter Maal paa 3 a 4  
Dage.

5000 Klædninger udsælges extra  
billig i disse Dage; derfor husk  
Jens Kjeldsen, Vestervoldsgade 5.

## Ethvert Menneske

bør være assureret baade ved Dod og Invalidi-  
ditet. Det bliver endver, der tjøber et Par  
Bomuldsbenkleder til 250 Øre, nemlig asju-  
reret for 500 Kr., tjøber De en Klædning, er  
De assureret for 1000 Kr., tjøber De baade  
Klædning og Overfrakke, er De assureret for  
2000 Kr. Paa Hatté asjureres ikke, da de er  
de finste Udhatté, der kan tjøbes for Penge  
og sun kostet 3 Kr. Flere 1000 Var Ben-  
nader 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kr. Klædninger  
15, 20, 25, 30, 35 Kr. Overfrakker 15, 20,  
25, 30, 35 Kr. Alle Batterne er my hjemtomme  
i 1894. Kan nogen bevise, at Assurancen er  
gunbug, betaler jeg 10 000 Kr. Vestervold-  
sgade 5. Filialer: Steinbænegade i Restved og  
Vesterortet 2 i Odense.

Jens Kjeldsen.



For Unge og Gamle, Store og Smaa, Fattige og Rige  
kan det betale sig at kjøbe Deres Herrelæder hos

# Jens Kjeldsen,

Vestervold 5, Hj. af St. Pederstræde.

Flerne 1000 Sommer-Habitter 20 og 25 Kroner.

Endvidere udvalgtes i denne Maaned

Restoplaget af Sommeroverfrakker til 10-15-20 Kr., 500 Par lysstribede Sommerbenklæder, Bockskin og Kamgarn, 4, 5, 6, 7 Kr. Parret, flere 1000 Par mørke Benklæder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Kr. Parret, silkestribede.

Et Parti lyse Drenge-Habitter 8, 9, 10, 11, 12, 13 Kr.  
pr. hel Klædning.

Mine enestaaende fine og lette Hatte kun 3 Kr. Stykket.

Svenske Molskins Benklæder kun 2 Kr. Parret.

Største og billigste Lager af Arbejdstop i Danmark.

De samme Priser gælder overalt i Danmark i mine Filialer.

Husk Vestervold 5,  
Hjørnet af St. Pederstræde.  
**JENS KJELDSEN,**

De bedste og billigste Cykler faaes hos Jens Kjeldsen.



JENS KJELDSEN

## Jens Kjeldsen selger billigst.

Jens Kjeldsen sører det flotteste Smit.  
Jens Kjeldsen sører lige saa fine Varer som  
den fineste Stredere.  
Jens Kjeldsen leverer efter Maal paa 3 a 4  
Dage.  
Jens Kjeldsen har de 10 første Beflebnings-  
Magasiner i Danmark.  
Jens Kjeldsen selger mindst 33 pct. billigere  
end andre Stredere.  
Jens Kjeldsen selger til de fleste Handlende  
her i Landet.  
Jens Kjeldsen kan derfor giøre store Indsigt  
og opnåa de billigste Priser.  
Jens Kjeldsen gør en stor Omstilling og ugas-  
erer en lille Fortjeneste.  
Flere Kundes Klædninger 15-20-25-30-  
35 Kr.  
Overfrakke 10-15-20-25-30-35 Kr.  
Bentlæber 4-5-6-7-8-9-10-12 Kr.  
Drenge-Alsterdin er, syet af gode Nestier, 10-  
12-14-16 Kr.  
Fine Hatte 3 Kr. Sistre Lager af Ar-  
bejdstøj.  
Priserne er ens i alle mine Filialer i  
Maribo, Roskilde, Odense, K. Ibing,  
Horsens, Aarhus, Helsingør og Thisted.

## Forsædere, Elviperings- handlere og Masslandslere!

Et stort Parti for Handlende, bestaende af  
2000 Klædninger, alt i Bucklin, 12 Kr. hel-  
lædning.  
4000 Overfrakker 8-10 Kr.  
5000 Par Bucklins Bentlæber 4-5-6 Kr.  
Partiet er kun i Vestervoldgade 5, Rig-  
shavnen. Ingen handlende bør genere sig for  
at kjøbe, hvor man saar det billigst og bedst.

Jens Kjeldsen.

## Nej, jeg tror ikke

der hverken givs Overfrakke eller Bentlæber  
gratis, thi jeg læser mange Bladet hver Dag  
og ser aldrig, at mine Konkurrenter giver noget  
til nogen Drangende, men derimod ser jeg, at  
de striver i Bladene hver Dag, at de giver  
Overfrakke og Bentlæber, men de giver vist  
ingen alligevel, men noget skal der jo til for  
at trække Folk til. Jeg derimod selger en  
solid Overfrakke til 20 Kr. og en solid  
Klædning til 20 Kr. og selger saa bil-  
ligt, at jeg hverken tan give Overfrakke eller  
Bentlæber gratis, men Folk får fuld Værdi  
for deres Venge. Nu vil jeg lade Publikum  
se og domme om De vil have Varerne gratis  
eller om De ikke staar Dem ved at kjøbe Deres  
Varer. Jeg har jo dog den største og billigste  
Forretning i Danmark. Bemærk Priserne.  
Svenne rifledt. Molskins Bentlæber 2  
8, 9, 10 Kr. Barret. Klædninger  
20, 25, 30 Kr. Overfrakker 15,  
25, 30 Kr. Drenghabitter syet af  
Nestier 8, 10, 12, 14 Kr. Fine  
med 6 Medailler 3 Kr. Klædninger  
ere Folk haves paa Dager, samt efter  
paa 2 a 3 Dage. Kan ugen bevise  
blæbels i min Forretning, betaler jeg  
Kr. til hver. Vestervoldgade 5. Vi  
leverstæede.

Jens Kjeldsen.

## Nu er Tiden kommen.

Kun 10 Dage til at jeg skal flytte fra mit gamle Lokale Vestervoldgade 5. Til De  
derfor kjøbe godt og billigst, maa De passe Tiden, der er kun 10 Dage til Udsætget op-  
hører. Et meget stort Parti habitter 10, 12, 15, 18, 20 a 25 Kr. Ulster, Overfrakker og  
Rapper kun 10, 12, 15, 20 a 25 Kr. Bentlæber i mindst 500 forskellige Mønstre 2, 3,  
5, 6, 7, 8, 9 a 10 Kr. Fine engelske Hatte 1, 2 a 3 Kr. Drenghabitter 5, 6, 7, 8, 9,  
10 a 12 Kr. Resten af Konfirmationshabitter udsælges til 12, 15, 18 a 20 Kr. Endvidere  
udselges Resten af Inventariet meget billigst. Vestervoldgade 5.

Jens Kjeldsen:

Filialer omkring i hele Danmark.

E. S. Raffelovne, Konfiser, Binduer, Øvre samt Nesveholdning af Juventuar,  
selges meget billigst forinden Nedbrydning af Ejendommen.



# Den, slet mig lønner, jeg hurtig stønner, er ej af Danmarks bedste Sonner.

(Naar man ikke kan rime, skalde man hellere lade være.)

Til Efterretning for Sr. G. Zachariae.

## Hos Jens Kjeldsen

er der

### alle to Tufind, men ti Tufind

Sommer-Overfrakter,  
Takkesæt,  
Selvfabdragter,  
Arbejdsklædninger,  
Ullsterd,  
Venklæder,  
osv. osv. osv.  
at laa i den nu begyndte

### Sommersæson.

Og det er ikke Varer, der er „opsynede“ i Hinter „for at give vore Arbejdere noget at bestille“, men det er Varer, der er tilvoirkede af Arbejdere, der aldrig behøver „noget at bestille“, fordi de har nok et bestille hos mig, og det haade til Fagpris og enten der er Dokout eller Arbejde over hele Linien.

5521

I den Retning sender Arbejderne

Jens Kjeldsen,  
Vestervold 5.

### Au gaan den godt igjen.

En ny Sendning i alle mulige Mønstre af  
lærde Klædninger er sendtommel i disse  
Dage. Der findes over 100 forskellige  
Mønstre til 20, 25, 30, 35 Kr. Fine hatte  
8 Kr. Vil De have en flot hætt til billige  
Penge, saa kom snart. Prisen er ens i alle  
mine Filialer, Roskilde, Maribo, Odense, Kar-  
hus, Horsens, Viborg, Esbjerg, Ryksbyg, F.,  
Kolding, Randers, Thisted, Aalborg, Hjørring,  
Holbæk, Silkeborg, Haslev. Høst og glem  
aldrig Vestervoldsgade 5.

Jens Kjeldsen.

# Nytaarshissen fra Jens Kjeldsen.

Gledeligt Nytaar og Smidhed og Helsen  
Det ønskes Alle af Danmarks Jens Kjeldsen.

Lad Glæden et saa far mange Staa,  
Da Tak for det Aar, som gif i Gaa.

Lad Sygdom og Krod saa dygtig paa Helsen,  
For Aladerne børger jo Danmarks Jens Kjeldsen.

5549

## Klæder.

### Lad ske, hvad der vil,

men sandt er det, at et meget stort Parti Sommer- og Vinterklædninger udsetges til 15, 20, 25 Kr. Børgeledes udsetges et meget stort Parti Drengehabitter til 6, 8, 10, 12 Kr. Fine Hattie 1 Kr. pr. Stk. Ved et Besøg hos mig vil enhver indromme, at jeg har den største og billigste Skæderforretning i Danmark. Til behagelig Understøting, at Priserne er ens i alle mine Filialer paa Sjælland, Jylland og Fyn.

Hovedforretning Vestervold 5.

Jens Kjeldsen.

## Klæder.

### for ca. 300,000 Kr.

Klædevarer, Dyffel, Kamgarn og Buckskin er højt efter den store Brand i London. Alt sta selges dette Østeraar, saa enhver kan blive paallædt fra underst til yderst for 20 Kr.

Ingen behøver mere at være daartlig påafladt, naar de vil fåske deres Klæder hos Jens Kjeldsen. Hele Klædninger 15, 20, 25, 30, 35 Kr. bel Uld. Flere 1000 Vinterovertræller 15, 20, 25, 30, 35 Kr. Drengehabitter af bedste Rester 8, 9, 10, 12, 14, 16 Kr. Buckskins Venkleder 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 Kr. Svenske ristede Molstkins Venkleder 2 Kr. Barret. Kineste engelste Hattie 3 Kr. Gaa til 5. Vestervoldsgade 5, hj. af St. Pedersstræde.

Jens Kjeldsen.



# Det store aarlige Udsalg!

## i Vestervoldgade 5, Hjørnet af St. Pederstræde hos Jens Kjeldsen.

tager sin Begyndelse den Iste Januar 1894 og slutter den 4de Februar 1894. Der gives da Lejlighed til at forsyne sig med Tøj til saa forbavsende billige Priser, at enhver maa indromme, at alt er sandt, hvad jeg skriver, aar de sor, hvad jeg tilbyder for 25 Kroner. I hele min kolossale Forretning har enhver Lov til at velge hvor og hvad han vil for 25 Kroner, selv de allerdyreste og flæste Varer, saavel Klaedninger som Overfrakker sælges for kun 25 Kroner.

1000 Kroner betaler jeg til den, som kan bevise, at der drives Humbug ved mit store aarlige Udsalg. Der vises her kun hvad en rigtig Forretningsmand, der hjænder sine Ting og forsøer at gjøre sine Indkøb og betaler kontant, kan præstere.

Her i min Forretning drives ingen Humbug, en reel og god Behandling overfor min store Kundekreds er stedse mit Formaal.

Derfor benyt Lejligheden! enhver vil faa fuld Værdi for sine Penge ved at gjøre sine Indkøb i min Forretning, som er den største, den billigste og den mest anerkjendte i denne Branche i hele Danmark.

NB. Mine Hatte er ikke billigere end som sædvanlig, da jeg kun kan faa 3000 Dusin om Aaret, og disse kunne daarlig slaa til. Skulde nogle af de af mig solgte Hatte være falmede, gives derfor en ny uden Vederlag.

Flere 100 Klaedninger til 15-20 Kroner.

Flere 100 Overfrakker til 10-15-20 Kroner.

Flere 1000 Par. Benklaeder til 4-5-6-7-8-9 Kroner.

Flere 100 Stkr. 2 Pds, Islandske Trøjér til 2,50 Øre.

Flere 100 Drengehabittér til 5-6-8-10-12 Kroner.

Det samme gælder ogsaa for min Filial i Næstved. I min Filial i Odense er ingen Udsalg i Aar, da Forretningen nylig er aabnet, mea i et elegant udstyret Lokale med moderne og solide Varer til saa forbavsende billige Priser, at enhver Konkurrence mod mig er umulig.

Proper og billig Betjening er stedse mit Formaal.

Klaedninger efter Maal leveres paa 3 á 4 Dage.

Store Partier Varer for Handlende til ualmindelig lave Priser findes paa mit Lager i Kjøbenhavn. Enhver især af mine ærde Kunder, der har forundt mig sin Søgning i det forløbne Aar, ønsker jeg et glædeligt Nyår med Tak for det gamle!

Jens Kjeldsen, 5, Vestervoldgade 5, Kjøbenhavn.

Filialer i Næstved og Odense.

Ms. B. B. 2699. Nr. 2. 1894. 1894.



JENS KJELDSEN

## En lille Vise.

Nu er det Etteraar, Bladene falber.  
Nu raabes "Udvalg" med veldigt Rabalder,  
Alle de striger, som de kan bedst,  
Men jeg, Jens Kjeldsen, leg sadlee min Hest  
Og raaber, saa det giver Genlyd i Landet:  
Hod mig gaar aldrig Nogen i Vandet;  
Det er mig, som gør Kvinden de første Glæder,  
For jeg følger Manden de næste Alæder.  
Ja, jeg følger Gram og jeg følger billigt,  
Hod mig gaar Handelen hurtigt og billigt.

Nu gaar den los. Vinterfrakker 20—25 Kr. Klædninger 20, 25, 30 Kr.  
Bucksins-Benkläder 4, 5, 6 Kr. En Bunde Konfirmationsstof 12, 15, 20 Kr. Flere  
1000 Drengeklædninger, kun af gode Rester, fra 6—15 Kr. Enhver Husmoder, som  
lober hos mig, saar et fint Glas med hem.

2128e  
Jens Jens Kjeldsen Kjeldsen, Vestervoldsg. 5.

## Sludder og Prøv!

har vi nof af alle Beque, men solide Varer  
til billige Priser faas kun hos Jens Kjeld-  
sen, og der er det største Udvalg, der findes  
i Danmark. Flere 1000 Par Benkläder 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11 Kr. Flere 1000 Par Klædninger  
15, 20, 25, 30, 35 Kr. Flere 1000 Klædmu-  
ser og pelsede 100 Kr. pr. Stk. Flere 100 Svad-  
hatter 3 Kr. pr. Stk. Skorster 150 Dre-  
pr. Stk.

Min Korrening findes 18 lyse Totaler  
og 38 Røg vinduer til Gaden. S. Vestervoldsgade 5.

Jens Kjeldsen.

## De Herrer Arbejdere.

Kjøb nu af ca. 200 Buckskins Jakker  
6, 7, 8 Kr. Stk., ca. 200 Par Benkläder  
og Veste 8 Kr. Smidte, ca. 300 Vinter-  
frakker og Ulster 12, 15, 20 Kr. Et stort  
Parti Hatte 1 Kr. Stk.

Udsalget varer kun i 30 Dage.  
Vestervoldsgade 5. Jens Kjeldsen.

## Rejs Verden rundt

saa vil De ikke kunne fås i gode og solide  
Alæder, som hos mig. Over 5000 Sommer-  
klædninger udvalges til 10, 15, 20, 25, 30  
Kr. Overfrakker 10, 15, 20, 25 Kr. — Strelde  
Benkläder 4, 5, 6, 8, 10 Kr. — 2000 Drenge-  
habitter, syet af gode Rester, til 6, 8, 10, 12  
14 Kr. Fine Hatte 2 a 3 Kr. Husf. det er  
Bestervoldsgade 5 og glem det aldrig. Pri-  
jerne er de jomme i Billikene.

Jens Kjeldsen.

# Københavners næste Pinsevers:

Pinse er Alarets bedste Lid,  
Saa er vi fri for alt vor Glid,  
Saa skal vi drikke og være fornøjte,  
Men fremfor alt være fine i Tojet,  
Og saa er Jens Kjeldsen den bedste Mand  
I dette lille gruagtige Land.

Jeg kan godt digte, men jeg kan bedre selge Kram. Jeg har i disse Dage  
700 Diplomatlædninger, som jeg sælger for 40 Kr. pr. Klædning. De er noget af  
det fineste og solideste. De har set. Jeg har de elegante Sommerhabitter til 15, 20,  
25 Kr. Glem ikke mine fine Hatte til 8 Kr. — 6 Medailler — men glem fremfor alt  
aldrig Jens Kjeldsen, Vesterbrogade 5.  
Mit føreløbige Valgsprog er: Ingen Pinse uden Jens Kjeldsen. 1025q

## 1000 Mand

Ian daglig klædes paa i min Forretning fra  
nu til Bindes, uden jeg dog skal mangle Varer;  
her glæder en stor Omstilling og en tille-  
ring udsalgsses til 15, 20, 25, 30 Kr. Fine  
Bentleder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kr. Mægtige me-  
diane Hatte 3 Kr. Sølvte Møllistus Ben-  
leder 2 Kr. Parret. Flere 1000 Drenges-  
klædnings 8, 10, 12, 14 Kr.  
NB. Altial i Jærbangade, Naslevd.  
til samme Priser.

Jens Kjeldsen.

## For 100,000 Kr. udsalgsses

efter den store Brand paa Toldboden, kun lidt  
beskadiget af Vand: 2000 flotte Klædninger  
20, 25, 30 Kr., 2000 flotte Vinterfrakker 20, 25,  
30 Kr., 3000 Par Benkleder 5, 7, 9, 10 Kr.  
Parret, 100 Dusin Hatte, Skjorter 150 Gre.  
Handlende stor Rabat. Vesterbrogade 5,  
Hj. af St. Pederstræde. Aabent Sen.  
Kjeldsen.

## Pintsevisen.

Til Pintsen, naar Skoven bli'r rigtig grøn,  
skal frit være klædt hver en Adamsson,  
og saa er det givet i København,  
at ingen gleumer Jens Kjeldsens Navn.

Ingen behøver at gaa daarligt Nædt, naar de vil labe deres Klæder hos Jens  
Kjeldsen. 500 Bokse og Drengs kunne daglig paallædes i min Forretning. Bokse Klæd-  
ninger 15, 20, 25, 30 Kr. Overfrakker 15, 20, 25, 30 Kr. Dreng-Klædninger 6, 8, 10, 12,  
14 Kr. Alt muligt Arbejdstoj haves paa Lager. Hos mig er Danmarks største og billigste  
Særebeklædningsmagasin, og Ian nogen bevisse, det ille er sandt, betaler jeg 1000 Kr. Hjst  
Vesterbrogade 5. Jens Kjeldsen.

.6181



JENS KJELDSEN

# Ingen Mennesker behøver

at gaa daarlig klædt mere, naar de vil gjøre deres Indkjøb i  
**JENS KJELDSEN.**

Flece 1000 Klædninger af nyeste Monstre er hjemkommen og udsælges til 15, 20,  
25, 30, 35, 40 Kr. Hæuld. Flece 1000 Overfrakker og Ulster til 15, 20, 25, 30, 35 Kr. Hæ.  
Flece Læs Buckskins Benkseder 4, 6, 8, 10, 12 Kr. Silkestribet.

Alle i moderne Monstre og Snit.

De finste Flit-Hatte kun 3 Kr.

Flece 1000 Drenge-Klædninger, syet af gode Rester, 6, 8, 10, 12, 14 Kr.

Konfirmations-Klædninger 12, 15, 18, 20 Kroner.

## Cycler.

## Cycler.

## Cycler.

Alle skulle kjøre paa Cycler.

Flece 100 Cycler med Kuglelejer overalt udsælges til 150 Kr. 2 Aars skriftlig Garanti for disse Cycler.  
50 Cycler med bedste Dunlop Luftringe 185 Kr. 1 Aars Garanti.

Numer Cycler kun 250 Kr.

Paa Grund af den store Omsætning kan jeg sælge billig. Thi, her gjelder en stor Omsætning og en stor Fortjeneste.

Førstekøbere gives Rabat.

### Efterskrift.

I min Forretning laves ingen Underværker, kun vises der hvad en Forretningsmand, der verstaar sit Kram, der kjøber og betaler kontant, kan præstere. Grundet paa en kolossal Omsætning og meget smaa Udgifter, handler jeg med en years Advance, og derved fremkommer det, at jeg kan sælge saa sunde og friske Varer, som det overhovedet er muligt for Nogen at tilde de forhenværende billige Priser. Jeg gjor Alt for at tilfredsstille Publikum, idet alt hvad der ikke tilfredsstiller kan emgås.

Hovedforretningen, Vestervoldgade 5, Kjøbenhavn K.

### Filialer:

Jernbanegade, Næstved.  
Fiskatorvet, Odense.  
Søndergade, Aarhus.

Endvidere faas mine Cycler hos

Smedemester V. Holst, Rudkøbing.  
Uhrmager P. Olsen, Frederikssund.  
Kjøbmand Th. Andresen, Ronne.

# Jens Kjeldsen.



JENS KJELDSSEN

## Brandskade! Røgbeskadigede Vandlidte

Varer udselges nu for omtrent Ingenting. Selo om De har brugt alle Deres Penge i Julen til Gæs og Pebernødder, kan De alligevel blive klædt flot paa. De kan omtrent saa mine Varer for at hente dem. Jeg nævner nødig Priser, men kan dog ikke dy mig. Se blot her: Islandste Trøjer, 2 Pr.s, Kr. 2,25. Mollsins og Bomuldsjakkert 2 Kr. St. 2200 Klædninger 15, 20, 25 Kr. 1700 Hatte & 1 Kr. St. 2000 Winter-Overtræller 12, 15, 20, 25 Kr. 1200 Drengeshabitter til 10, 12 og 14 Aars Alderen 10 Kr. St. Jeg skal vel not mere, at det er smaa Priser. Da jeg selv erpræparer i min Forretning fra M. 8 Morgen til 5 Aften, garanterer jeg for høstlig og solid Expedition.

Jens Kjeldsen.

## Klæder.

## Flot gjort.

En Mand kom til mig i Besøg, han sagde, jeg har 40 Kr. hos mig, og vil gjerne have en Klædning og en Winterstræde, og samtidig se mig stet om i København. — Jeg gik med ham ind til Jens Kjeldsen og sagde, saa mange Penge har jeg, og det trænger jeg til godt. — Nu skal Du høre, jeg fik en Klædning, en Overtrælle, Hat og Seler, det hele blev 85 Kr. — Jeg sværgte en Stræde i vor By, da jeg kom hjem, sig mig, hvad trod De, at jeg har givet for Overtrælle, Klædning, Hat og Seler, han sagde, mindst 75 Kr.

Enten er Stræderen gal eller ogsaa har jeg faaet for meget for mitte Penge, men det er vist, jeg vil kun fåbte mine Klæder hos Jens Kjeldsen, som snart har Filial i vores By i Danmark.

## Enhver vil stejle

hvor de høre og se mine Priser vær lyse Klædninger og Overtræller, som jeg har fået paa min Rejse i England. 6000 Klædninger til 15, 20, 25 Kr. 9000 flotte Bentleder 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kr. Bestervoldgade 5.

Jens Kjeldsen.

## Kan det betale sig?

Det kan betale sig for enhver, selv om man bor i Slagen, at rejse til København og fåske fine Herrelæder hos Jens Kjeldsen, Bestervoldgade 5, ej. af St. Pederstræde, hvor der er Udbalg. fra Halstidet i Leipzig. Endnu er tilbage for 110,000 Kr. Varer, som næppe er uopgåelige og som selges i lit uhyrt billige Priser. Alt skal selges i denne og næste Maaned. Af Varene fremhæves: Budstik, Cheviot, Ramgarn, ægteblant Satin og Tysel. Flere 1000 Klædninger 15, 20, 25, 30, 35 Kr. bel. 11b. Flere 1000 Overtræller 10, 15, 20, 25, 30, 35 Kr. bel. 11b. Flere 1000 Bentleder 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kr. bel. 11b. Flere 1000 Rengehabitter, præst dem af gode Priser 6, 8, 10, 12, 14 Kr. bel. 11b. 5000 fine Hatter, men 6 Medailler kun 3 Kr. pr. Etter. Alle Varene er i enhver Hensyn og ubsigret, efter nyeste Mode, solide syet og meget stærke Klædninger og Overtræller til meget lavt pris. Kost baves altid paa Lager og til samme pris. Ester Maal paa 2 a 3 Dage.

Husf Bestervoldgade Nr. 5,  
ej. af St. Bedersstræde.

Jens Kjeldsen.



JENS KJELDSEN

## Gaa paa Limpinden kan vi alle,

men kære kontant de der kan faa der kan, det  
faa ikke en Gang de, der har haft Forretning  
i 20 Aar, selv om de har haft en rig Fader  
i Hagaen; phelage Penge er Bagateller, være  
et Maaß for andres Penge er Bagateller,  
men kære kontant og betale sine Arbejdere er  
mange Gangs bedre, venter i 3 Timer og  
kom igjen i Morgen, det er et Blundheds for-  
delen, der taler ned paa andres Forretning,  
en Arbejder kan jo godt leve af at vente 3  
Timer og komme igjen i Morgen for at faa  
sine Penge, ikke naar de faa 2 Kr. for at sy  
en Halte. Den Mand, der har ikke vel uno-  
nyme Breve, kan haue 10,000 Kr., hvis han  
kan bewije, at nogen Arbejder hos mig har  
faaet den Besser, som ovennevnt, kom igjen  
i Morgen, nemlig hos mig, daledes all med det  
samme. Ingen i Danmark kan konkurrere med  
mig, jeg kører kontant og selges kontant og  
særer ingen daartil e Varer, jeg er mi frimulig  
fagmand. Da hold skal vi fortælle om en  
Bogholder? Hvor man here im Maas bogien.  
Heg selger Kleddninger til 15, 20, 25, 30, 35  
og 40 Kr. Wintertræsker i Tufstudis til 15,  
20, 25, 30, 35 og 40 Kr. Flere Bogmands-  
les Bulstins Venstrede 5, 6, 7, 8, 9, 10 og  
12 Kr. Alle mine Kært Kærlighed kan spette  
had til. En kontant Mand vil alle selge til.  
Flere Hundrede Drenge Kleddninger, syede af  
gode Mester til 6, 8, 10, 12 og 14 Kr., fine  
Hatte 3 Kr., Mønstins Venstrede 2 Kr. Mine  
Mester af Kærlighed er ikke nemt, men give Ar-  
bejdernes hvid Verdi for deres Penge, kan kom-  
men Mand, der kører kontant, nemlig Jens  
Kjeldsen. Hørerne ville givide for mine Kilia-  
ler i Maribo, Rejseved, Holbæk, Odense, Kold-  
ing, Horsens, Maribo, Manders, Nalbæk,  
Hjørring, Viborg, Toldsted, kom ere mine egne.  
De, som lade sig truffet heraf, maa soare  
i Blidten, Alt andet behovts ikke.

Jens Kjeldsen.

## Julen er slut,

og Vinteren er stæng, mange fryser, det vob  
vi godt; derfor, hvem der har en fattig Be-  
fjendt, den ille har Vinterskalle eller Venstreder  
eller Underskj, glem ikke at støtte ham, saa-  
fremt Du kan, med en Nytaarsgave, det er  
noget, han da har Gaon og Nyttie af. Jeg  
udselger alt i disse Dage til og under en gros  
Pris for Opgjort. Jeg har det største Lager  
i Danmark af forholdslyde Herrelæder og ud-  
selger flere hundrede Wintertræsker til 15, 20,  
25 Kr., flere hundrede Kleddninger til 15, 20,  
25 Kr., flere Tusinde Bulstins Venstreder til  
5, 6, 7, 8, 9 Kr., svenske Mønstins Venstreder  
2 Kr. Barret. Vesterwoldsgave 5, Dj. of St.  
Pederstræde. Jens Kjeldsen.

## Der er meget Grin i Verden!

Men det grinligste er, at jeg selger  
4000 lyse Sommer-Kleddninger af Bulstins for  
20 Kr. Stt., der kunne vælges som en Osjord  
Sjorte og ikke faber sig mere. Den, der  
ikke vil være slot flæbt i Sommeren, bører  
ielo Stylben.

Samtidig selges flere Raad Bulstins Venstre-  
der 4—5—6—8—9—10 Kr.  
Arbejds-Benstreder 2—3—4 Kr.  
Sterne Læger af Kleddninger 15—20—25  
30—35 Kr.

Egtes moderne Hatte fun 3 Kr.  
Største Læger af Drenger-Habitter 6—8—10  
12—14 Kr.

Efter Maal vaa 3 a 4 Dage.  
Bejserne er eng i alle mine Forretninger  
og af de lyse Kleddninger til 20 Kr. heng  
store Lægre i Filialerne i Græstved, Odense,  
Sl. Iding, Horsens, Galborg, Maribo,  
Toldsted og Maribo, samt i Hovedsædet,  
Copenhagen, Vesterwoldsgade 5, Røgenbavn.

Jens Kjeldsen.



# 10,000 Krøner betaler jeg.

Hvis nogen kan bevise, at jeg ikke er Indehaver af Danmarks største, billigste og mest velrenomerede Herre-Klædningssmagasinet.

Sludder og Vrool har vi nok af! At Winterfrakker, der for har kostet 50 Kr., og nu sælges for 30 Kr., som der står i Bladene, det er Humbug. Op med Sandheden ligesom jeg! Jens.

Over 1000 Winterfrakker sælges til 15, 20, 25, 30, 35 Kr.

Over 2000 Klædningser sælges til 15, 20, 25, 30, 35 Kr.

Hvor Dogmatiske af Bentklæder sælges til 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kr.

Gillestriberde.

Arbejdsklæder i Tukulerde til 2, 3, 4 Kr. Vores.

Tilført Jyske Underbenklæder 1 Kr. Vores.

Gør en Det forre Lager af Drengs-Klædningser 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kr.

Ligesledes af Drengs-Overfrakker og Ulster 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kr.

Drenge Moluskus Bentklæder 2 Kr.

Fine Hatto kun 3 Krøner.

Tog ille sell af Adressen, jeg har fun denne ene Forretning i København,

Vesterbrogade 5, Hjørnet af St. Pedersstræde,

der står Jens Kjeldsen i alle Bindnerne.

De samme Priser gælder også for mine Filialer, som jeg er Ene-Indehaver af,

i Næstved, Odense, Aarhus, Kolding og Aalborg.

Alle de Herrer, som rende med Sludder, men neppe de 10,000 Krøner, hvis jeg ikke er Ene-Indehaver af alle disse Forretninger, hvor jeg kan sæde 500 Blomster paa hver Dag uden at vægde Varet.

Jens Kjeldsen.

# Meget fornuftigt!

er ej hvert Wenuecke,  
som kører sine Minder hos Jens Kjeldsen, Vesterbrogade 5,

thi jeg fører fra de billigste til de allerdyrreste Varer, kun med den forskel, at jeg sælger mindst 33 pft. billigere end alle andre, hvilket jeg ser mig i Stand til derved, at jeg nu har 9 Forretninger og køber for over 1 Million Kr. Varer om Aret samt betaler kontant og trykker derved Fabrikantene saa meget som muligt. Egent en Svend syer for mig eller for en lin og dyr Forretning, bliver det samme, naar man kan faa sin Betaling. De nye Varer for Fornare er hjemkomme i alle Monstre og Kvaliteter, Flotte, solide Klædningser 15-20-25-30-35 Kr. Overfrakker 15-20-25-30-35 Kr. Ulster 20-25-30-35 Kr. Flere 1000 Buckskins Bentklæder 5-6-7-8-9-10-12 Kr. silkestribede. Arbejdsklæder 2-3-4 Kr. Drengeskłædningser 5-6-7-8-10-12-14-16 Kr. Fine Klædningser efter Maal paa 3-4 Dage. Fine engelske Hatto 3 Kr.

De samme Priser gælder for mine Filialer i Næstved, Odense, Aarhus, Kolding, Aalborg, Horsens og Thisted.

Det betaler sig, selv om man boer i Skagen, at købe sine Klæder i en af Jens Kjeldsens Forretninger.

Hovedforretning: Vesterbrogade 5, København K.

Jens Kjeldsen.

# DET STØRSTE UDSALG

der nogensinde har fundet Sted i Danmark, er hos

**JENS KJELDSEN.**

Fra over 100 Milde Krøner Klædning og Indkøbte Herremodeler fra England og Frankrig, og et alt ud over ti tus hundrede Priser, et al Købmænds er omvig.

Også et Drenge i alle Forretningsstader, og De vil se, at Jens Kjeldsen er den bedste Wredes sports- og Krigers Østlig, og designde Herremodeler i dette Gennemgang.

Polk i Jylland og paa Fyn koster i Aar opmaa-kjøb disse Klæder langt billige end tilgængelige, da andre Fiser i alle sine Filialer er de samme som i Københavns.

Mærke Kjøb Klæder hos

Klædningser  
15-20-25-30-35 Krone. Bel Ul.  
Kapper, Ulster og Overfrakker  
15-16-18-20-25 Krone. Bel Ul.  
10,000 Par Bentklæder

2,50-3,50-4-5-6-7-8-9-10-11 Krone.  
For 12 Krone faas et Par gennemvævede  
silkestribede Bentklæder.

Mine bestjende Drengs-Mabilitier, Kun ejet  
af gode Master, 6, 8, 10, 12, 15, 18 Kr. Drengs-  
Ulster og Overfrakker, ogsaa udelukkende af  
et gode Master, 6, 8, 10, 12, 15, 18 Kr.

Største og billigste Lager af Arbejdste-  
Fine Hatto, enestaaende i Danmark  
kun 3 Krøner.

Echter Kjøb modtager, naar Salget er endt, en Ulykken  
trængsler fra 100 til 10000 Kr. for Død og Invaliditet, uden Valget!

**JENS KJELDSEN**

Vesterbrogade Nr. 5, Hjørnet af St. Pedersstræde.

De kan se 25 store Fag vinduer til Gaden.

Filialer i Aarhus, Odense og Næstved

## Klæder. Hvorfor gaa daarlig vaaflede?

for 19 Kr., naer De kan blive blot paaladt  
for 20 Kr. Nu ved mit aarlige Udsalg maa  
enhver velge sig en Klædning af de fineste og  
bedste for 25 Kr. og en af de fineste og bedste  
Overfrakter for 25 Kr. Flere 100 Klædnings  
til 15 a 20 Kr. og flere 100 Overfrakter til  
15 a 20 Kr. Flere 100 Par Venklæder til  
4, 5, 6, 7, 8 og 9 Kr., de fineste og bedste  
Oust' det er Besterwoldgade 3. De kan ikke  
tage fejl, for det er den store Hjørnebutik med  
25 Tag. Binduer til Gaben. Kan Folt nu ikke  
vaare fint vaaflede, da er det ikke min Stolt.  
Oust 5, Besterwoldgade 3, vi. af St. Peders-  
stræde.

Jens Kjeldsen.

## 1000 Kr. betaler jeg

til den, som kan bevise, at i min Forretning  
under det aarlige Udsalg, forinden Auctionen  
den 10de Februar findes Jensforblændelle eller  
Humbug. Ubsalget varer til den 8te Februar.  
Enhver maa i min Forretning valge, hvad De  
vil af Klædnings og Overfrakter, som for har  
lostet 80—40 Kr. Et, salges nu til 25 Kr.  
Flere 100 Venklæder og Skapver 15—20 Kr.  
Flere 100 Par Dadskins Venklæder 4, 5, 6,  
7 Venklæder, som for har lostet 3—4 Kr.  
Flere 100 Parrel. Flere 100  
Drengehæbitter og Overfrakter 10, 12, 14 og  
15 Kr. Fine Haatte med 6 Medallier 8 Kr.  
Haber gløre Besøg i min Forretning for at  
gjøre sig beljendt med, at det er bei flørste og  
billigste Udsalg, der har fundet Sted i Nisben-  
havn. Oust Besterwoldgade Nr. 5, vi. af St.  
Pedersstræde.

Jens Kjeldsen

## Er der nogen der vil

give Jule-Presenter, da giv et Par Venklæder, eller hel Klædning eller Vin-  
tersfrakte, det er noget, enhver har Gavn og Nytte af.

Vintersfrakter fra 12, 15, 18, 20 Kr. Vorne Klædnings fra 12, 15,  
18, 20, 25 Kr. Flotte Dadskins Venklæder fra 5, 6, 7, 8, 9 Kr. Drenge-  
habiter 6, 8, 10, 12, 14 Kr. Fine Hatte 2 a 3 Kr. Alt muligi Arbejdssj  
haves paa Lager.

## Husk Besterwoldgade 3. Jens Kjeldsen.

Filialer i Næstved, Holbæk, Haxe, Haslev, Nykøbing paa Falster,  
Odense, Frederiksvej, Rissge, Esbjerg, Silkeborg, Hjørring, Aalborg, Thisted,  
Randers, Kolding, Viborg, Horsens og Aarhus.