



## Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

**Danskernes Historie Online** er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

### Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

### Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

### Links

Slægtsforskernes Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

SLÆGTEN  
WULFF

FRA FREDERICIA OG RANDERS

K Ø B E N H A V N 1 9 5 3

# SLÆGTEN WULFF

FRA

FREDERICIA og RANDERS

# SLÆGTEN WULFF

FRA

FREDERICIA og RANDERS

(Carl Wulff og hans efterkommere)

PÅ FORANLEDNING AF  
SOFUS OPPENHEIM

PÅBEGYNDT AF JOSEF FISCHER  
AFSLUTTET AF MICHAEL HARTVIG

---

K Ø B E N H A V N 1 9 5 3

*I mindet om  
mine forældre  
Carl Oppenheim, købmand i Randers,  
og bustru Jeannette, f. Cohn.*

## FORORD

På foranledning af direktør Sofus Oppenheim havde bibliotekar Josef Fischer påbegyndt indsamlingen af stof til en stamtavle over *Carl Wulffs efterkommere*. Dette arbejde blev desværre afbrudt ved bibliotekar Fischers pludselige død, den 9. juli 1949. Direktør Oppenheim bad nu mig på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger fuldende arbejdet med udgivelse for øje og desuden undersøge mulighederne for at fremdrage tilstrækkeligt stof til en historisk skildring af slægtens ældste generationer.

Jeg har således gennemgået og sorteret bibliotekar Fischers materiale samt foretaget de endnu nødvendige studier i arkiverne og indhentet supplerende oplysninger hos forskellige medlemmer af slægten. Derfor benytter jeg lejligheden til at takke alle, som venligst har givet de ønskede oplysninger; en ganske særlig tak rettes til *politifuldmægtig Hans Metz*on, Skive, der har opstillet en genealogi over slægten Metz og beredvilligt stillet dette arbejde til disposition ved udarbejdelsen af nærværende bog. *Grosserer Moses Metz* har indsamlet værdifuldt materiale til belysning af familien Wulff i Randers, hvorfor jeg tillader mig at fremføre min tak. Endvidere takker jeg *magister S. Friedman*, som har tydet de hebraiske kilder, og *bibliotekar, dr. phil. R. Edelmann*, der har foretaget oversættelsen af bogen »*Ohel Israel*«s titelblad.

På grund af de omtalte forhold har udarbejdelsen af stamtavlen strakt sig over nogle år. Det har derfor desværre ikke været muligt at føre alle slægtens grene helt up to date. Stamtavlen omfatter 8 generationer og er opstillet efter indryk-

ningsprincippet; til generationsbetegnelsen er anvendt bogstaverne A til H, således at *A* betegner første generation, *B* anden, *C*, tredje o.s.v. Børnenes rækkefølge indenfor hver generation betegnes med tal. På denne måde angiver f. eks. betegnelsen *B 2, C 4, D 1* stamfaderens næstældste barns fjerdeældste efterkommers ældste barn.

København, marts 1953.

*Michael Hartvig.*

**F**ORFÆDRENE til den slægt *Wulff*, hvis medlemmer findes opført i denne bog, hører til de jøder, der allerede fandt et fristed her i landet så tidligt som i den sidste fjerdedel af det 17. århundrede. Da den første rabbiner, som havde fungeret i Danmark, i 1699 var afgået ved døden, valgte man til hans efterfølger *Israel Ber* fra *Glogau*, der tiltrådte embedet i året 1700 og tituleredes overrabbiner<sup>1</sup>).

Gennem sine tre dattersønner, *Israel Carl Wulff*, *Abraham Carl Wulff* og *Joseph Carl Wulff* blev *Israel Ber* en af familien *Wulffs* stamfædre her i landet. Han underskrev sig på hebraisk som *Israel Lämlein* eller *Lämlin*, og det fremgår af hans underskrift på et dokument i Rigsarkivet og på et par bøger i det mosaiske trossamfunds bibliotek i København, at han stammede fra *Gross Glogau* i *Schlesien*. Dette bekræftes også af indskriften på en chanukalampe, som endnu befinder sig i slægtens eje. En nærmere undersøgelse af jødernes historie i *Gross Glogau* giver ret fyldige oplysninger om hans slægt, og gør det muligt at føre den endnu et par generationer tilbage<sup>2</sup>).

Der havde allerede i det 13. århundrede levet jøder i *Glogau*, men de blev alle fordrevet ved et kejserligt dekret, som bestemte, at de skulle forlade *Gross Glogau* inden *Michaelis* 1584. På grund af deres »hochflehentliches Anhalten« indrømmede man dem imidlertid en yderligere frist på 6 uger. Der var dog blandt dem een mand, *Benedikt Israel*, som nød kejserens specielle bevågenhed og derfor fik lov til at blive boende trods stadige klager fra købmandslavets side over den skade og konkurrence, som det påstod, at han tilføjede dets medlemmer. Det hjalp heller ikke, at købmændene på forskellige måder søgte at drive ham bort fra byen, for den 30. juli 1598 bekræftede kejser *Rudolph II* *Benedikt Israels* ret til at blive boende i *Gross Glogau* og til at »handeln und wandeln und sein hin und



*wieder ausgeliebene Gelder und Schulden unverbindert einzubringen und bei seiner Nahrung erhalten zu werden.*» Fornyede klager må ved nærmere undersøgelse have vist sig ubegrundede, for Rudolph II's broder og efterfølger kejser Matthias stadfæstede ikke blot privilegierne, men udvidede dem også til at gælde Benedikt Israels hustrus to søstre, *Kaiserin*<sup>3</sup>), *Abrahams enke*, og *Susanne* samt deres børn, og det understregedes, at »kun de og deres efterkommere og ingen andre« jøder havde tilladelse til at opholde sig i Gross Glogau. Ved samme lejlighed fik Benedikt Israel ret til ikke blot som tidligere at drive handel indenfor fyrstedømmet Gross Glogaus grænser men tillige i hertugdømmet Schlesien, og den 6. oktober 1622 bekræftede nu også kejser Ferdinand II slægtens privilegier og meddelte, at *Benedikt Israel* havde 4 sønner og 4 døtre, og af svigerinderne havde *Kaiserin*, *Abrahams enke*, 4 sønner og 3 døtre og *Susanne* 8 efterkommere<sup>4</sup>).

I 1673 måtte jøderne i Glogau indsende en fortegnelse over menighedens medlemmer for at bevise, at de alle enten var efterkommere af Benedikt Israel eller en af hans to svigerinder.

Overrabbiner Israel Ber må være født omkring 1660 og ifølge jødisk navneskik har hans fader heddet Ber. På den omtalte liste over jøderne i Glogau nævnes kun een mand ved navnet Ber, og det er *Ber Israel*, der angiver at være en sønnesøn af *Benedikt Israel*, og som man sikkert kan antage har været far til overrabbineren<sup>5</sup>). Den ene af Benedikt Israels 4 sønner hed *Israel Benedikt*, og i overensstemmelse med den omtalte navneskik må han have været far til Ber Israel og således farfar til overrabbineren. (Rækkefølgen er altså således: overrabbiner Israel Bers fader er den nævnte Ber Israel, hvis fader Israel Benedikt var søn af Benedikt Israel.)

Denne *Israel Benedikt* fik den 11. august 1650 Ferdinand III til ligeledes at stadfæste familiens ret til at bo i Glogau og »*anderswo im Land hin und wieder mit allerhand unverbottenen und unverdächtigen Kaufmannswaren nach Ellen, Mass und Gewicht ihren Handel, Gewerb und Hantirung als andre Kauf- und Handelsleute treiben.*« Han har sikkert været en driftig forretningsmand, som ikke er vejet tilbage for større transaktioner, for i 1623 ser vi ham forpagte salttolden på eet år, medens han i 1630 fører proces angående en betydelig leverance af korn<sup>6</sup>).

Det er desværre ikke lykkedes at oplyse noget om overrabbiner

Israel Bers liv og virksomhed, før han i en alder af ca. 40 år kom til København for at tiltræde sit nye embede. Han var da gift med *Mirjam*, som angives at være datter af »*Isac fra Posen*«, og havde i dette ægteskab tre børn, een søn og to døtre. Sønnen, som hed *Isac Israel*, fik den 25. oktober 1726 tilladelse til at drive handel i København og døde som en fattig mand den 17. september 1773. Af døtrene var den ene gift med *kantor og schæchter Abraham Goslar i Hannover* og den anden med *signetstikker Israel Levin i Fredericia*<sup>7</sup>).

Under den store pest i København 1711 havde Israel Ber den sorg at miste sin hustru. Hun begravedes på kirkegården i Møllegade, men hendes gravsten findes ikke bevaret.

Nogle år efter sin første hustrus død giftede Israel Ber sig anden gang med en ung pige fra Fredericia. Hun hed *Hendelche* og var født ca. 1704 som datter af købmand og tobaksspinder *Henrik Joseph*<sup>8</sup>) og hustru *Gitche f. Nathan*, og var således ca. 40 år yngre end sin mand. I dette nye ægteskab fik han tre børn: *Mirjam*, som blev gift med den velstående købmand *Hirsch Isac Rée* i Fredericia og blev stammoder til den danske slægt *Rée*<sup>9</sup>), *Berendt Israel*, der fik lejdebrev den 6. februar 1739 og senere ansattes som kantor ved familien Italiaenders portugisiske synagoge på Kristianshavn og var kendt under navnet *Ber Kristianshavn*<sup>10</sup>), og endelig datteren *Sara*, som i sit ægteskab med kantor og schæchter *Carl (Kalme, Kalman eller Klonymos) Wulff* i Fredericia blev stammoder til den slægt *Wulff*, som denne bog omhandler.

Det var ingen stor menighed, som havde valgt Israel Ber til åndeligt overhoved; kun 16 *familiefædre* var ansat til at svare indkvarteringskat i 1701. Han skulle dog have den glæde at se denne menighed vokse og tage fastere form, og imod slutningen af hans embeds-tid (1728) talte den *ca. 75 familier*, ialt 331 *personer*. Denne embedstid forløb dog ikke helt harmonisk og sorgløst. Indre stridigheder truede en overgang med at spalte de københavnske jøder i to menigheder, og oppositionspartiet lod endog udnævne en ny rabbiner. Det lykkedes til sidst myndighederne at forlige de stridende parter, og Israel Ber forblev i sit embede<sup>11</sup>).

Ved den store ildebrand i København 1728 mistede overrabbine-ren, som havde boet i Snaregade, sit hjem og måtte som husvild tage ophold hos sønnen Isac Israel, der boede Vandkunsten no. 31<sup>12</sup>).



*Overrabbiner Israel Ber's gravmæle.*

I 1731 boede Israel Ber ved Gammelstrand, og af underskrifter i Københavns notarialprotokol ses det, at han endnu virkede i sit embede. I 1732 foretog han en rejse til Fredericia, sandsynligvis for at besøge hustruens slægt, og under opholdet her overraskedes han af døden den 31. marts 1732. Dagen efter blev han stedt til hvile på den jødiske kirkegård i Fredericia, og på gravstenen gav man ham følgende smukke eftermæle:

»Klageråb stiger op fra jorden over den ulykke, der brød ind over Perez's sønner. Angst og bæven greb dem over den retlinede fromme, der gik bort fra jorden. Min fader, min fader, Israels stridsvogn, han underviste flittigt disciple, da han stod som overhoved i Israel. Rabbineren, vor lærer og herre Israel, overrabbiner for den hellige menighed København. Han bortkaldtes om tirsdagen og begravedes onsdag den 7. nisan (5) 492 (d.v.s. 1. april 1732).

Hans sjæl vorde indesluttet i de levendes kreds.«

I sine sidste år havde Israel Ber arbejdet på et videnskabeligt værk, som skulle gøre ham berømt og kaste glans over hans minde. To af Israel Bers svigersønner, *Carl Wulff* og den også tidligere nævnte *Abraham Goslar i Hannover*, var schæchtere, og muligvis har et ønske om at oplyse dem om de mange rituelle problemer, som de mødte under udøvelsen af deres erhverv, givet ham ideen til at udgive denne håndbog for schæchtere. Selve bogen er blot en lille oktav på 52 sider og former sig som en kommentar til et tidligere kendt værk om slagteregele af *rabbiner Jacob Weil* (d. ca. 1456)<sup>13</sup>). Rabbiner Weils tekst er genoptrykt i bogen, og i margenen er så tilføjet Israel Bers forklaringer, udlægninger og henvisninger. Israel Ber skulle dog ikke selv opleve at se sit arbejde på tryk; men efter hans død besørgede Abraham Goslar pietetsfuldt udgivelsen og lod bogen, der fik titlen »*Obel Israel*« (d.v.s. Israels Telt), trykke i Wandsbek 1733. Teksten på titelbladet (se afbildningen) er forfattet i det bombastiske sprog, som er fælles for tidens rabbinske litteratur og for den sags skyld også for den ikke-jødiske litteratur. Bogen fik stor udbredelse og er senere genoptrykt i nye udgaver.

Israel Bers unge enke, som skulle overleve ham i 54 år, bosatte sig ganske naturligt i Fredericia, hvor hun havde sine forældre, og hvor døtrene senere fandt deres ægtefæller. Hun døde den 1. juni 1786, og på hendes gravsten læser man følgende tekst:

»Mindsten over en rabbinerfrue, der var from som Abigail. Fra ungdommens dage øvede hun kun det gode og støttede fattige og trængende. Til hendes høje alder af 81 år har man kun hørt godt om hende. Det er den værdige og brave rabbinerfrue Hendelche, datter af afdøde herr Chajim og hustru til den højlærde rabbiner Israel, som var overrabbiner i den hellige menighed København og forfatter til værket »*Ohel Israel*«. Hun døde og blev begravet torsdag, dagen før sche-wuosfesten, i året 5546 (d.v.s. 1. juni 1786). Gid hendes sjæl må blive optaget i de levendes kreds.«

Hendelche Ber var som nævnt en datter af *Henrik (Chajim) Joseph* og *Gitche Nathan*. Henrik Joseph var sandsynligvis født i Fredericia og var en søn af *Joseph Moses* fra Altona<sup>14</sup>), som var en af de første jøder, der i ly af stapelstadens privilegier, havde slået

Teksten på titelbladet lyder i oversættelse:

Bogen

Schechithoth u-Bedikoth

(d.v.s. [reglerne om] slagtning og undersøgelse)

af den lærde autoritet rabbineren herr Jakob Weil — måtte hans minde være til velsignelse i den kommende verden — med tillæg af kommentaren

OHEL ISRAEL (d.v.s. Israels telt)

[af ham], der har opslået sit telt på en tilforladelig plads og grundfæstet støtter og reb til lovene om slagtingerne og undersøgelseserne på en fast grund og på en hjørnesteen, i den ene

og den anden retning; han har ikke udeladt nogen stor eller lille ting af slagtere reglerne eller af undersøgelseserne af lungerne, i overensstemmelse med de tidligere og de senere decisorerers anskuelse, således at det sidste er afgørende for det første, alle reglerne i kort-hed og klarhed; ser øjnene et gådefuldt udtryk, så vil læseren finde dets forklaring ved siden af. Den, der har forenet teltet, så det blev til en enhed, det var det store lys, den meget lærde rabbiner, Israels lys, den, som rykkede bjerge op med rode, den stærke spade<sup>1)</sup>, rabbineren herr Israel — måtte hans minde være til velsignelse i den kommende verden — der var rabbiner i den hellige menighed i København, måtte Guds stad snarlig genopbygges. Bogen blev besørget i trykken af hans svigersøn, den toralærde fyrste herr Abraham, en søn af herr Moses Goslar — måtte dennes minde være til velsignelse — kantor og schächter i den hellige menighed Hannover — måtte Guds stad snarlig genopbygges — i tiden mellem befrielse og befrielse<sup>2)</sup>, i ugen med tora-afsnittet: »Tal til israelitterne og sig til dem: »Når en person blandt eder bringer et offer til Gud« o.s.v.<sup>3)</sup> i året (5) 493 i kronogram (d.v.s. 1733).

Trykt i den hellige menighed Wandsbek, som ligger mellem de to hellige, berømte menigheder Altona og Hamburg. — måtte Guds stad snarlig genopbygges, i herr Israel bar Abrahams — (måtte den retfærdiges minde være til velsignelse) — trykkeri.

<sup>1)</sup> metaforiske hædersbetegnelser for meget skarpsindige talmudister.

<sup>2)</sup> d. v. s. tiden mellem purim og påske

<sup>3)</sup> 3. mosebog 1. kap. 2, altså ugeafsnittet »Vajjikra».

**ספר**

**שחיטות ובדיקות**

של הגאון מהרי"ו וייל ולהנהיג

עם חוספה פירוש

אהל ישראל

אשר תקע אהלו במקום כאמון ויכד עמודי ומיתרי הלכות  
שחיטות ובדיקות ביסוד מוצק ואבן פנה • לפנות חנה ולחנה •  
לא הניח דבר גדול וקטן מדיני שמיטה • ובדיקת הריאה •  
נדעת כל פוסקי' ראשונים ואחרונים • וסופו מוכיח על תחלתו •  
כל הדינים בקול' ר' וי"ח בשלשן חידה עיניך תחזיקה • ופתוחה  
צדקה • הקולא ימצאנה • חכר האהל להיות אחד • ה"ה המאור  
הגדול הרב המופלא נ"י ע"ה פ"ה מוה"ר ישראל וליה"ה שהיה  
אב"ד בק"ק קאפינהאנין יע"א • והובא לבית הרפוס ע"י  
חתינו האף החורני כהר"ר אברהם בן כהר"ר משה  
גאסלר ז"ל • ש"ך וכאמן בק"ק הנובר יע"א •  
בין גאולה לגאולה • בסדר דבר אל  
בני ישראל • ואמרת אליהם  
אדם כי יקייב מבם  
קרבן לה'  
ונומר :

**בשנת בצאת ישראל ממצרים לפ"ק**

נדפס

**בקה וואניזבעק יע"א**

הנוצן בין שתי קהלות קדושות המפורסמות  
אלטונה והמבורג יע"א :

דפוס מ"ר ישראל בר מנרהם ז"ל :

Bogen »Ohel Israel« titelblad.

sig ned i byen og løst borgerskab den 5. december 1689. Senere erhvervede han sammen med sønnen Henrik Joseph et hus i Danmarksgade. Henrik Joseph fik borgerskab den 10. maj 1703 og ernærede sig som tobaksspinder. Han synes at have klaret sig godt, for på krigsskattelisten 1710 er han med 10 rdl, den højst takserede i menigheden. Ifølge et skattemandtalt af 1718 boede der 57 jøder i Fredericia. Henrik Joseph boede i Danmarksgade sammen med moderen »*Joseph Mossis Enke*«, der havde to uforsørgede børn. Selv havde han *hustru, 1 barn, 2 tjenestefolk og 2 beste*. Han har dog haft store forpligtelser, især efter overrabbiner Israel Bers død, hvor datteren Hendelche nu sad tilbage som enke med tre børn. Den udenlandske konkurrence gjorde forretningerne vanskeligere, og Henrik Joseph søgte derfor 1737 om et forbud mod import af udenlandsk spunden tobak.

Indenfor menigheden kom han til at indtage en ledende stilling efter at han og hans far i flere år havde haft stridigheder med forstanderne<sup>15</sup>). I 1709 lod man opføre et kapel på kirkegården og optog i den anledning et lån på 50 rdl.<sup>16</sup>), for hvilket bl. a. Henrik Joseph optrådte som kautionist. Nogle år senere var han med til at erhverve et hus, som indrettedes til synagoge.

Han døde 1743 og hans enke 1769. Gravstenene over dem findes endnu bevaret.

※

*Israel og Hendelche Bers* yngste datter *Sara* var født i København ca. 1730, men voksede op i Fredericia, hvor hun blev gift med et bysbarn *Carl (Kalme, Kalman eller Klonymos) Wulff*, der selv var født i Fredericia som søn af kantor og schæchter *Wulff Abraham* og hustru *Lea f. Joseph*. Moderen *Lea Joseph* har muligvis været en søster til *Henrik Joseph* og *Sara* således gift med sin moders fætter. Det er desværre ikke lykkedes at fremdrage særlige aktstykker til belysning af *Wulff Abrahams* liv. På en fortegnelse over byens jødiske borgere af 2. april 1750 nævnes bl. a.:

»*Wulff Abraham med 2de Sønner*«<sup>17</sup>),

hvoraf den ene sikkert har været *Carl Wulff*, som nu havde overtaget faderens embede som kantor og schæchter, men ifølge menighedsprotokollen tillige var »*moreh zedek*«, d.v.s. *fungerende rabbi*-

ner. På den endnu bevarede gravsten over *Wulff Abraham* læser man:

#### Herunder hviler

en mand, som udøvede sit embede med guds frygt. Han var altid rede med sin røst at prise *Herren* og tjene *Ham* af et rent hjerte. Alle hans gerninger var i overensstemmelse med religionens bud, og han følte sig opbygget i troen på Gud. Rabbi *Wulff*, menighedens schæchter og kantor. Måtte han finde fred i sin grav og hans sjæl i himmelen. Hans navn skal mindes for det gode blandt de fromme i landet. Kantoren *Wulff S'ev*, søn af rabbineren *Abraham*. Han døde den 2. adar (5) 511. (d.v.s. 27. februar 1751).

Året før havde han haft den sorg at miste sin hustru.

I henhold til en bestemmelse af 24. januar 1680 havde *overrabbinatet i Altona* den civile og gejstlige jurisdiktion over *jøderne i Fredericia*, og *Carl Wulff* fungerede derfor som hjælpepræst for overrabbineren i Altona og afgjorde selvstændig religiøse og rituelle spørgsmål<sup>18</sup>).

Menighedens økonomi kunne dog ikke bære at lønne en egen rabbiner, og *Carl Wulff* måtte derfor tillige optræde som kantor, foretage den rituelle slagtning og give børnene den nødtørftige men nødvendige undervisning. I sin egenskab af skolemester havde han en udmærket hjælp i hustruen, der ifølge *H. L. Hirsch* ofte vikarierede for ham og med samme iver svingede riset, tidens pædagogiske universalmiddel<sup>19</sup>). Det vides ikke, om *Wulff* har forsøgt at forøge sine sikkert ret sparsomme indtægter ved også at drive lidt handel muligvis med slagteriprodukter, men i 1751 lod han ifølge *Fredericia Vejer- og Maalerbog* veje en sæk tælle, som skulle sendes til *Odense*<sup>20</sup>).

Den 7. november 1757 køber han for 260 rdl. den nordre del af den gård, som sælgeren *Joseph Meyer Levy* dagen før havde erhvervet af *oberstinde Brinche*. Denne del af gården bestod ifølge skødet af,

»8te fag Stue Huus og 3de fag Qvist oven derpaa, her i Staden beliggende ved den vestre Side af Prinsessens Gade, imellem den sønder Part af bemt. Gaard paa den Eene og



Jacob Bagers paa den nordre Siide, med 2de udi Værelserne staaende Jern Kachelofne, Item dend til bemeldte Nordre Part Huus og Bygning hørende Gaards og Hauge-Plads.«

Carl Wulff får lov til at benytte gårdens brønd og ret til fri ind- og udkørsel

»igennem den ommelte Sønder anpart Gaards Port, som gaar ud til Gothersgade, hvilken frie Ind og Udkørsel til og fra Carl Wulff skal have, naar hand det forlanger eller og hans Hustrue det forlanger, saa at Nøglen til Porten ej skal blive ham nægtet i ommelte Tilfælde, og hvis slig Nægtelse skulde skee, maae han paa min Bekostning lade Laasen bryde eller slaae fra Porten . . .«<sup>21</sup>).

Det vides ikke, når Carl Wulff og Sara har indgået ægteskab; den ældste af deres børn, sønnen Israel, er født den 17. september 1761. Carl Wulff synes imidlertid at have været en del ældre end sin hustru, og det er derfor ikke udelukket, at han kan have været gift tidligere, da det ville være i modstrid med jødisk tradition at lade en ugift mand fungere som rabbiner, kantor og schæchter. Derpå tyder også en mindesten på kirkegården i Fredericia. Den er rejst over »*Jutta*, en datter af menighedsforstander *Kalme* (Klonymos) og hustru til *Tobia*.« Sandsynligvis drejer det sig om Carl Wulffs datter af et tidligere ægteskab, og det er derfor heller ikke sikkert, at den i skødet omtalte hustru til Carl Wulff er identisk med Sara<sup>22</sup>).

I sit ægteskab med Sara fik Carl Wulff tre sønner *Israel*, *Abraham* og *Joseph*, hvis efterkommere alle er opført på denne stam-tavle.

Carl Wulffs embeder har nu næppe afkastet tilstrækkeligt til at ernære en familie for ifølge Fredericia Raadstueprotokol får »*Carl Wulff, Jøde, barnfødt her i Staden*« den 4. juni 1761 borgerskab til »*Høker-næring*« og handel med »*Lærreder, Kammerdug og des-lige (Silke og uldne Vare undtagen)*«.

Det vides ikke, hvorledes Carl Wulff har klaret sig som forretningsmand, men skæbnen har næppe levnet ham tilstrækkelig tid til at oparbejde en virksomhed, for den 7. september 1769 blev han revet bort fra sit hjem og efterlod sig hustru og tre små børn,



hvoraf den yngste var to år og den ældste endnu ikke fyldt otte. På gravmindet gav enken ham følgende eftermæle:

Herunder hviler

en retfærdig og meget gudfrygtig mand, som gjorde alt for at tjene Gud. »Den retfærdige skal leve ved sin tro.« (*citat fra Habakuks bog 2. kap. 4*). Som en from schæchter var han kendt, *talmudisten Klonymos Abraham*, søn af *talmudisten Benjamin S'ev Moses*, den frommes minde være til velsignelse. Han døde, efterladende et godt navn, og blev begravet torsdag den 5. elul (5) 529. (d.v.s. 7. september 1769).

Sara, som skulle overleve ham i hele 37 år, giftede sig nu igen med *Ephraim Meyer Levy*, der blev børnenes stedfader og opdrager, og som var en broder til den *Joseph Meyer Levy*, af hvem Carl Wulff havde erhvervet gården, familien boede i. Han havde løst borgerskab i Fredericia den 26. april 1759 og stammede fra Svendborg, hvor hans fader *Meyer Joseph Levy* ernærede sig ved handel<sup>23</sup>). Det ser ud som om Ephraim Meyer Levy har forsørget sin familie på samme måde som de fleste andre jøder i byen, nemlig ved at rejse rundt i omegnen og falbyde varer og have stude på de forskellige købstadsmarkeder. Sara skulle imidlertid også overleve sin anden mand, med hvem hun ingen børn havde, i mere end 20 år, for på folketællingslisten for Fredericia 1787 angives hun at være enke efter andet ægteskab. Det har ikke kunnet fastslås, når Ephraim Meyer Levy er afgået ved døden, og en mindesten over hans grav synes ikke bevaret. Sara bor nu sammen med sønnerne Abraham og Joseph; nogle annoncer i Ribe Stifts Adresse-Contoires Efterretninger giver et billede af den foretagsomme kvinde. For eksempel læses i nummeret for den 30. maj 1788 følgende:

»Herved bekientgøres af mig til alles Efterretning, at hos mig underskrevne kan faaes Castanier til 8 Sk. Pd. Beste Hvedemel til 4 Sk. og næste Slags dito til 2 Sk. Pundet, saavelsom meget god Kommen, Malurt og Persico Aqvavitter til 3 Mk. Potten, og endelig alle Slags Sukker Kager og andet Bagverk til billigste Pris og Bonitet.

Ephraim Meiers Enke<sup>24</sup>)  
boende i Fredericia ved Synagogen.«

Ifølge folketællingslisten 1801 boede Sara nu hos sønnen Abraham Carl Wulff, som underholdt hende. Hun døde den 29. april 1806, og på hendes gravmæle læses:

#### Herunder hviler

den gamle og brave kvinde, der ligesom Sara blev prist for sin fromhed. Hun var tillidsfuld og ernærede sig ved sit arbejde. Hun tjente Gud indtil den dag, hun gik bort. Hun var gift med afdøde Ephraim Levy og var datter af den afdøde, højlærde rabbiner Israel, overrabbiner i den hellige menighed København, forfatter af værket »Ohel Israel«. Hun døde aftenen før tirsdag og blev begravet på den nye del af kirkegården torsdag den 11. ijar 5566.

\*

Beskyttet af asylstadens mure voksede Carl Wulffs tre sønner op under beskedne kår. Driftige og initiativrige, som de var, skulle livet og skæbnen forme sig anderledes, end det var sunget ved deres vugge. Deres barndom og ungdom var faldet i en tid, hvor jøderne endnu betragtedes som en fremmedkoloni, der førte sit eget afsondrede liv, undergivet rabbinernes jurisdiktion, uden nærmere tilknytning til det danske samfund. De skulle nu opleve en ny tid, hvor mangt og meget, som havde været god latin hos den gamle rabbiner i Fredericia, viste sig lidet levedygtigt, en tid, hvor det gjaldt at tænke nye og dristige tanker. Danmarks neutralitet og fredsårene efter slaget på Reden den 2. april 1801 fik handelen til at blomstre. Det var en tid, som bød dygtige og fremsynede mænd gode chancer, en tid, som også Carl Wulffs sønner forstod at udnytte.

\*

Den ældste af Carl Wulffs sønner, *Israel Carl Wulff*, der fødtes den 17. september 1761, blev gift med et bysbarn, den ca. 10 år yngre *Fikke (Frederikke eller Fegelche) Davidsen*, der var en datter af købmand *David Isach* og hans hustru *Rachel*. Hendes barndomshjem har sikkert været et typisk jødisk købmandshjem, og af folketællingslisten 1787 ses det, at man holdt både en købmandskarl og to tjenestefolk; men børneflokken, hvoraf Fikke var den

ældste, var også stor og talte 2 piger og 8 drenge, som alle senere antog navnet Davidsen og levede forskellige steder i Jylland bl. a. i Horsens, Aarhus og Randers<sup>25</sup>).

I sit ægteskab blev *Israel Carl Wulff* fader til 11 børn — 6 drenge og 5 piger. De syv ældste fødtes, medens familien endnu boede i Fredericia, medens de 4 yngste første gang så dagens lys i Randers. Af denne store børneflokk havde forældrene den sorg, at to piger og een dreng døde som børn og den yngste søn få dage efter fødslen.

I Fredericia startede *Israel Carl Wulff* et garverier, som han oparbejdede til en ikke ubetydelig virksomhed. Han var en mand, der havde blik for det nye i tiden og forstod, at skulle hans børn blive til noget i samfundet, måtte de have en bedre undervisning end den, de kunne opnå i Fredericias jødiske pøgeskole. Derfor ansatte han en privat lærer til børnene, og da denne 1799 afgik ved døden, antog han som informator en mand ved navn Marcus Seligmann, hvem han tre gange forgæves søgte at skaffe opholdstilladelse<sup>26</sup>). På samme tid opnåede familien Rée tilladelse til at ansætte Wulff Baruch Beerermann som privatlærer, og man tør måske formode, at Beerermann også har givet Wulffs børn undervisning<sup>27</sup>). I 1814 opgiver Israel Carl Wulff, at sønnen *Isac* står i lære i København, medens *Secker* går på det mosaiske institut samme sted.

Foruden garveriet skal Wulff også have drevet en ret betydelig handel med juveler, og gennem disse forretninger er han sandsynligvis kommet i forbindelse med den kreds af mennesker, som både på godt og ondt skulle få en afgørende betydning for hans karriere<sup>28</sup>). Liebhave til juveler fandtes blandt tidens rige jord- og godsspekulanter. Eliten af disse spekulanter bestod af oplyste, kulturprægede og begavede mænd fra velstående og agtede hjem, mænd på hvem glansen og det spændende spil ofte øvede en større tiltrækning end gevinsten i sig selv.

I hele denne kreds af »lykkens yndlinge« var der især een mand, som Israel Carl Wulff kom i forbindelse med; det var den intelligente og i sine velmagtsdage såre godgørende *kammerherre og senere amtmand i Randers Peter Severin Fönss*, der både gennem arv og dristige dispositioner havde erhvervet flere store godser. Wulff havde dog også knyttet forbindelse med den mand, hvis indflydelse skulle vise sig skæbnesvanger for hele kredsen, nemlig

den aristokratiske, ødsle og letsindige *lensgreve, oberstløjtnant Jørgen Scheel* til Gl. Estrup, Ulstrup og grevskabet Scheel med Sostrup ved Grenaa som hovedsæde <sup>29</sup>).

Da Israel Carl Wulff var i begyndelsen af fyrrerne, besluttede han sig til sammen med sin familie at bryde op fra sin fædrene by for at bosætte sig i *Randers*. Grunden kan man idag ikke vide, men man gætter næppe galt, hvis man antager, at den stod i forbindelse med kammerherre Fønss's udnævnelse til amtmand i *Randers* 1805. I Ribe Stifts Adresse-Contoires Efterretninger for den 5. april 1805 findes følgende bekendtgørelse:

»Efter begiæring af Hr. *Israel Carl Wulff*, bliver hans ejende Gaard no. 246 paa Princesindegaden her i Staden, med deri indrettede Lædergarverie og den Gaarden tildelte Jordlod, stillet til offentlig Auction Mandagen den 22de d. M. Formiddag Kl. 10, og da uden flere Auctioners Holdelse om antageligt Bud skeer, bortsolgt.

Gaarden som bestaaer af 10 Fag Eege Bindinger til fornævnte Gade og 9 Fag dito i Gaarden har en rummelig Gaardsplads og en god Hauge. Til Garveriets Drift ere 6 nye Kar i Jorden til at drive 20 a 40 Saalelæder Huder udi. Derforuden er nu 3 større Drivekar, og i Gaarden 3 Strøekar, som hvert kan rumme 100 Huder. I Sidehuset er udi 3 Fag, som nylig er opbyggt, indrettet to Kalkgruber, som hver kan rumme 130 a 150 Stk. Huder. I Gaarden er Vandkar over Jorden med Jernbaand, hvori kan rummes 70 a 80 Huder. Derforuden haves ved Garveriet en Barkmølle og en Barkstampe, tilligemed alle øvrige til Værkets Drift udfordrende Redskaber.

Saa kan og med Garveriet bekommes en stor Deel Eegebark samt tilberedte Huder og Skind af alle Slags. I Gaarden haves godt og overflødigt Vand til Garveriets Brug.

Lysthavende ville behage at møde bemeldte Dag og Tid i Garveriets Gaard, hvor Auctionen holdes efter de bekendtgjørende billige Auctionsconditioner.

Fredericia 4. april 1805.

H. Buhl.«

Det har ikke kunnet fastslås, om garveriet fandt en »lysthavende«; men det fortælles, at Wulff efter at have bosat sig i Randers dog vedblev at drive garveriet i Fredericia<sup>30</sup>).

Korrekt og samvittighedsfuld, som han var, ønskede han ikke at forurette nogen og opfordrede derfor ved bekendtgørelse i avisen »Alle og Enhver, som formener at have nogen Fordring til mig,« til at melde sig »til mig inden indeværende Uges Udgang, men efter den Tid hos min Broder Herr Abraham Carl Wuff heri Staden, og saaledes skal enhver beviislig retmæssig Fordring blive afgjort og betalt, når Vedkommende inden May Maanedes Udgang i det seneste melder sig«<sup>31</sup>). Wulff nød almindelig tillid og agtelse, og allerede i 1798 var han blevet valgt til forstander for den jødiske menighed i Fredericia. At han røgtede dette kald til sine trosfællers fulde tilfredshed, viser den afskedshilsen, som menighedens rabbiner *Simon Levin* den 11. maj 1806 lod indrykke i avisen:

»Da vor *Forstander Israel Carl Wulff* nu har forladt Fredericia og er reist til hans Bestemmelsessted Randers, saa skylder den jødiske Menighed ham ikke allene dens offentlige Taksigelse for hans gode Bestyrelse som Menighedens Forstander, som han med saamegen Iver og Uleilighed i 8 Aar har forestaaet, men og den Nidkierhed han stedse viste med at understøtte de Trængende, saa at hans Bortreise fra os er en Afsavn for den hele Menighed, og hans Ære-Minde vil blive uforglemmelig, endog ved den sildigste Efterslæggt.

Fredericia, den 11te Mai 1806.

Simon Levin  
Rabbiner.«<sup>32</sup>)

Efter sin ankomst til Randers købte *Israel Carl Wulff*, som allerede da må have været en holden mand, ejendommen *Torvet no. 31* eller *Nørregade no. 31*, som den også kaldtes. Den lå, hvor nu den såkaldte Gl. Postgaard ligger, nuværende *Raadhusstorvet no. 6*. To år senere erhvervede han desuden Niels Mørchs ejendomme, *Rosengade 106* og *107*, og købte derefter det såkaldte »*Numsens Magasin*«, hvor han lod indrette 6 lejligheder til bolig for småkårsfamilier. Her fandtes endvidere en stald med plads til 16 heste og diverse vogne samt en barak til indkvarteringer. I ejendommen

på Torvet indrettede han sin store købmands- og manufakturhandel. I begyndelsen af det 19. århundrede lå manufakturhandlen i Randers næsten udelukkende på jødiske hænder<sup>33</sup>).

*Israel Carl Wulffs* forretning må siges at have været en velassorteret forretning, for udover alle de varer, man med rette ville kunne forvente at finde i en blandet urtekram- og manufakturbutik, solgtes fint skrivepapir, violinstrenger, ja endog musikalien pr. kommission; men alligevel var han en forretningsmand af den gamle skole; om vinteren lukkedes butikken kl. 4, og kom der kunder efter den tid, lød svaret: »Tror I, at vi går med lys i butikken.« Afsattes varerne ikke hurtigt nok, var Wulff dog ikke bange for at anvende mere moderne metoder, og i 1811 udbød han således et større vareparti til offentlig auktion på byens rådhus: Gammel vin og gammel rom, eddike og engelsk øl, sukker, kaffebønner, krydderier, søm, stenkul, svensk tjære, håndklædedrejl, lærred samt sort, grønt og blåt manchester<sup>34</sup>).

Sin konservatisme til trods havde han mange jern i ilden og var en mand, der forstod at udnytte de chancer, konjunkturerne bød. Sammen med købmændene *Salomon Moses Levin* og *Niels Trap*<sup>35</sup>) sad han i bestyrelsen for »*Kaperrhederiet*«, et interessentskab, som ejede kaperskibene »*Niels Ebbesen*« og »*Den raske Jyde*«. Togterne mod englænderne gav dog ikke større udbytte, og skibene bortsolgtes derfor 1811 ved auktion. Wulff var ikke kun ejer af krigsskibe, men havde tillige sammen med den lige omtalte *Salomon Moses Levin* et lystfartøj med det fredelige og forjættende navn: »*Den gode Hensigt*«. Det var bygget i Norge, og da Wulff og Levin i 1810 udbød det til salg, påstod de, at det let ville kunne indrettes til handelsskib og rumme 700 td. korn. Endvidere modtog Wulff fragtgods til forsendelse med kaptajn Møller til København. Også galeasen »*Fortuna*« på 15 danske kommercelæster kunne han kalde sin, indtil han i 1815 afhændede den.

På grund af den inflation, som førte til statsbankerotten 1813, forsvandt sølvpengene på en mystisk måde, medens sedlerne stadig dalede i værdi. For at afhjælpe denne mangel på småmønt, udstedte Wulff selv pengebeviser på 1 og 2 rigsbankmark, men må den 8. marts 1815 i avisen bekendtgøre, at disse pengebeviser er blevet forfalsket på den måde, »at de ere med udskaarne Bogstaver af andre Ting paaklistrede . . . . samt givne Nummer til 1615 og

1762, uagtet at af mig ikke er udstedt mere end 500 af hver af disse Sorter«<sup>36</sup>).

Da krigen 1807—1814 hindrede importen af en række varer, vendte Wulff sin interesse mod den hjemlige industri og finansierede allerede 1809 Johan Georg Thims strømpefabrik i Brødre-gade. Selv startede han et par år senere en klædefabrik i samme gade under navnet »Randers yngre Klædefabrik«. Denne fabrik fik en kortere blomstringsperiode, men det viste sig desværre efter fredsslutningen, at den blot havde været et kunstigt skabt konjunkturforetagende. I »Randers ældre Klædefabrik« havde den en stedlig konkurrent. Dette foretagende blev i 1818 overtaget af *Bendix Davidsen*, der var en broder til Wulffs hustru, og som tillige drev klædefabrik i Aarhus<sup>37</sup>). Tidens største chancer for erhvervelse af rigdom lå dog i handel med godser og landejendomme, en spekulation, som Wulff også deltog i, og som skulle vise sig at blive skæbnesvanger. En tid var han ejer af forskellige gårde, en tørve-mose samt en del af Randers markjorder<sup>38</sup>); selv havde han næppe tilstrækkelige midler til at opkøbe godser, men han finansierede bl. a. de to kendte spekulanter, amtmand, kammerherre *Peter Severin Fønss* og lensgreve, oberst *Jørgen Scheel*. I de gyldne år har han sikkert nydt meget godt af forbindelsen med amtmand Fønss, thi hvad man ellers kunne udsætte på kammerherren, så var han dog i velmagtsdagene sine venners ven, og smålig det var han ikke.

I Randers fik Israel Carl Wulff, der i så høj grad havde nydt tillid hos trosfællerne i Fredericia, ganske naturligt også en ledende stilling blandt derboende jøder. Ifølge en optegnelse af historikeren, *kancelliråd Christen Olsen* opnåede Wulff gennem sit bekendtskab med amtmand Fønss en indflydelse, »der tydelig sporedes at være til Gavn for Jøderne, og for en Del kan antages at have bidraget til deres saa paafaldende Formerelse her paa Stedet<sup>39</sup>)«. Allerede året efter at Wulff havde bosat sig i Randers, erhvervede den jødiske menighed en begravellesplads, og den 30. oktober kunne Wulff, Salomon Moses Levin og Gerson Heinemann mødes med de eligerede mænd for at drøfte de nærmere betingelser ved købet<sup>40</sup>). I 1808 kunne man overtage en ejendom i Snaregade (nu matr.no. 550) og dér indrette synagogen. Købet bekræftes i *Randers Pante- og Skodeprotokol den 15. oktober 1810*, og på menig-

hedens vegne underskriver Israel Carl Wulff og Salomon Moses Levin<sup>41</sup>).

Det første varsel om et oprækkende uvejr kom i 1814, da lensgreve, oberst Scheel ifølge højesteretsdom og på begæring af Wulff måtte stille en del af sit kostbare indbo — her under 4000 lod forarbejdet sølv — til auktion. Imidlertid frafaldt Wulff den berammede auktion; men den fandt sted året efter på begæring af andre kreditorer, thi af kreditorer havde den letsindige og ødsle Scheel altid mere end nok. Det vides ikke, om det lykkedes Wulff at få sine penge hjem; kort tid efter kommer han dog selv i betydelige økonomiske vanskeligheder og må i 1816 afhænde to bøndergårde<sup>42</sup>). Den omtalte tørvemose blev efter begæring og eksku-tion solgt i september 1819.

Krisens næste offer blev ingen ringere end amtmand, kammerherre Fønss, der i 1820 måtte sælge sin smukke ejendom med hele det kostbare indbo, og det kunne ikke undgås, at han kom til at rive Wulff med i faldet. Den 22. november samme år spredtes Wulffs bohave ved auktionshammerens hårde slag for alle vinde, og et par måneder senere gik ejendommen *Nørregade 31* samme vej. Stuehuset var på 18 fag bindingsværk i tre etager foruden kælder og sidebygningen på 6 fag i to etager. Den blev udlagt til de Brock-Bredalske legater, og herredsfogden for Nørhald, Støvring og Galten herreder, Wesenberg, der selv boede på Dronningborg Mølle, meddelte nu, at han hver lørdag formiddag holdt kontor i »Købmand Wulffs forrige Gaard paa Hjørnet af Torvet og Provstegaden«. I 1821 kom så turen til klædefabriken, der et årstid synes at have været under administration; men Wulff og ikke mindst hans udmærkede hustru, der i deres velmagtsdage havde været meget godgørende, må endnu have haft venner, som ikke svigtede dem i nøden, for den 16. august 1821, da det kneb hårdest, kan han indrykke følgende bekendtgørelse i avisen:

»Da jeg har sat min Klædefabrique her paa Brødregade i Virksomhed, saa modtages Uld til Kartning, Uld og Garn at forfærdige til Klæde, samt Klæde at stampe og overskjære og hjemmegjorte Tøier til Præsning. Man behage at henvende



sig til Undertegnede i Stue-Etagen til Gaden ved Fabriquen, som besørger alt til muligst billig Priis.

Randers, den 16. Aug. 1821.

I. C. Wulff

Klædefabrique-Entrepreneur<sup>43</sup>)«.

Trængslernes tid var dog ikke forbi endnu, for i efteråret 1822 solgtes efter begæring af Den almindelige Enkekasse hans gård i Mogenstrup by, og bedre gik det heller ikke med den »Købmand Wulff forhen tilhørende nu til Finantserne udlagte Gaard Nr. 213 paa Brødregade her i Byen med Gaardsplads«. Wulff overvandt aldrig slaget og kom ikke rigtig ovenpå igen. Ifølge kancelliråd Christen Olsens angivelse beskæftigede Wulffs fabrik i 1824 kun 4 dugmagere, 2 overskærere, 2 daglejere, 3 kvinder og 3 lærlinge og havde et lager på 50 stk. klæde og kalmuk, 2000 pund uld, 300 pund olie og hestefedt, 200 pund lim og for 500 rdl. kemikalier. Virksomheden var dog stor nok til, at kong Frederik VI lod sig den forevise, da han i juni 1824 besøgte Randers, og Wulff blev da også budt med til det taffel, amtmanden holdt for kongen.

Familien Wulff var agtet og vellidt i byen, og da man den 20. oktober 1819 fejrede den ældste datters bryllup med *købmand Abraham Moses Metz*, forsømte naboerne ikke at vise deres deltagelse ved at foretage illumination. Ved brylluppet blev indsamlet 9 rdl. 1 mk. og 12 sk. til de fattige, hvorfor byens fattiggasserer gennem avisen bragte familien den bedste tak.

Det var et overmåde lykkeligt valg, den unge *Israel Carl Wulff* traf, da han udkårede *Fikke Davidsen* til sin hustru. Hun må have været en usædvanlig fin og elskelig kvinde, og hendes godgørenhed var kendt over hele Randers. Før helligdagene plejede menighedens fattige at spørge madam Wulff, om de måtte låne en gryde. Det fik de altid lov til, dog ikke før hun selv havde fyldt den med alle slags fødevarer. Om aftenen før sådanne højtider gik hun ofte ud med et tørklæde hyllet om hovedet, så hun var ukendelig. Hun ringede da på døren hos folk, hun vidste var i nød, stillede sin gave udenfor og skyndte sig uset bort. Gik hun på gaden, havde hun som regel nogle småpenge hos sig, som hun gav de fattige, hun mødte. Da Israel Carl Wulff engang kom hjem fra en rejse til Amsterdam, medbragte han hende som gave et kostbart smykke. Da hun ikke havde det på ved nytårgudstjenesten, spurgte han

om grunden, og hun svarede, at hun ikke havde villet udæske mennesker, der evtl. led nød, ved at fremvise en sådan kostbarhed.

Den 5. november 1826 skulle Fikke Wulff opleve den store sorg at miste sin elskede mand, som døde i en alder af 65 år og 13 dage. I dødsannoncen hedder det:

»I 36 Aar delede vi kjærligen dette Livs Glæder og Smerter, og derfor bløder mit forladte Hjerte destomere ved hans Bortgang; men jeg vil trøste og opretholde mig ved disse Davids Ord: »Han kommer vel ikke mere til mig; men jeg kommer til ham.« Deltagende Venner og Veninder: forny ikke mit dybe Saar ved Bevidnelse om deres Bedrøvelse, thi derom er jeg forvisset«<sup>44</sup>).

Han blev begravet på den jødiske kirkegård i Randers, den kirkegård, han selv havde været med til at oprette. På gravstenen, der bærer følgende indskrift, mindes slægten endnu engang sin stamfader, den højlærde *overrabbiner og berømte forfatter Israel Ber.*, som nu havde været død i næsten 100 år:

#### Herunder hviler

menighedens forstander, den lærde herr Israel, en søn af den lærde herr Klonymos Abraham — hans minde være til velsignelse — og et barnebarn af den højlærde rabbiner, forfatteren af »Ohel Israel«. Himlen glæder sig over hans sjæl, medens jorden er bedrøvet ved hans bortgang. Han var den første til at grundlægge Israels menighed. Talløse er de velgerninger, han øvede, og grænseløs hans gæstfrihed mod trængende. Hos os, hos vore børn og i hele byen bliver hans minde bevaeret i taknemmelig erindring. Han drog ind til det evige liv, mandag den 6. cheschwan i året 5587. (d.v.s. 5. november 1826).

Wulff efterlod sig ingen formue, og den 30. maj 1827 blev der holdt offentlig auktion over klædefabriken, hvorved en del af maskinerne blev solgt. Sønnen *Isac Israel Wulff*, der i de senere år havde hjulpet faderen i virksomheden, fortsatte den og ønskede i oktober samme år at afhænde yderligere »et *Stampeværk, hvori*

befindes 3 Huller, 6 Hamre og Axel«. I dette år beskæftigede fabriken blot 5 personer; men i det følgende ikke mindre end 42.

Fikke Wulff overlevede sin mand i 10 år. Som enke boede hun i Dytmærskén, og det forbedrede næppe hendes økonomi, at hun i sit forklæde, som det fortaltes, samlede en del af mandens efterladte papirer, heriblandt fordringer på folk, som skyldte ham penge, og brændte dem. Hun ville ikke gøre de folk ulykkelige. Den 12. november 1836 udåndede hun<sup>45</sup>).

\*

Carl Wulffs næstældste søn, *Abraham Carl Wulff*, var født i Fredericia den 16. januar 1763. Ifølge den som historiker desværre ikke altid pålidelige *H. L. Hirsch* skal han i sin ungdom have boet i Amsterdam, hvor han lærte fremstillingsmetoden af den bekendte hollandske ost, en kunst, som skal have indbragt ham flere sølvmedaljer fra Det danske Landhusholdningsselskab<sup>46</sup>). Hvorom alting er, synes han imidlertid at have haft en speciel interesse for hollandske oste. Seks år efter at han havde startet sit senere så kendte garveri, averterer han nemlig med »god hollandsk Ost til billig Priis«<sup>47</sup>). Da han først i en alder af 34 år, den 7. april 1797, løser borgerskab i Fredericia, er det heller ikke usandsynligt, at han i en del år virkelig har opholdt sig i udlandet, og foruden osteproduktion også lært et og andet, der senere kunne blive ham til gavn i hans virksomhed som garver.

Omkring dette år må han have indgået ægteskab med *Reizche* (*Rikke, Regina* eller *Rosa*) *Abronsen*, der ligesom han stammer fra en familie, som havde boet et par generationer i Fredericia og hørte blandt de første jøder, der havde taget ophold i byen. Hendes fader hed *Arent Valentin* og moderen *Githel Hartvig*. Hjemmet var fattigt, og ifølge folketællingslisten 1787 boede familien Riddergaden 169, og *Arent Valentin*, som på det tidspunkt blot er 44 år gammel, og hvis yngste barn er to år, opgiver som erhverv, at han »lever af hvad de andre giver ham«. *Arent* eller *Aron Valentin* kaldte sig også *Aron Falk* og var født i Fredericia som søn af *Valentin Isach*<sup>48</sup>), der fik borgerskab i byen den 30. april 1723 og opgav at være født »ved Weseren«. *Arent Valentin* døde i Fredericia 1799 og hustruen *Githel f. Hartvig*, der var født ca. 1757, døde året efter<sup>49</sup>).

Reizche Ahronsen havde bl. a. to brødre Hirsch og Falk, som begge flyttede til København. *Hirsch Ahronsen* var silke- og klædekræmmer, medens *Falk Ahronsson* var grosserer og i sit ægteskab med *Marie Rée* blev fader til overmedicus ved Frederiks Hospital *professor, dr. med. Arnold Andreas Bull Ahrensen*, grundlæggeren af Ugeskrift for Læger<sup>50</sup>).

I sit ægteskab med Reizche fik Abraham Carl Wulff to sønner og to døtre. Den 18. juli 1820 afgik Reizche ved døden, og hendes yngste datter var da 18 år gammel. To år senere giftede Wulff sig igen; dette ægteskab forblev dog barnløst. Sin anden hustru, der hed Bolette Nathan, hentede Wulff fra København, hvor hun var født den 1. december 1784 som datter af købmand Levin Nathan og første hustru Veile f. Wallich<sup>51</sup>).

I 1799 grundlagde Abraham Carl Wulff et garveri, som han ledede med stor dygtighed og drev frem til et af de førende i landet. Firmanavnet var vist nok »*Fredericia engelske Læderfabrik*«, og virksomheden, som i 1805 havde til huse på torvet i Fredericia, gav beskæftigelse til 30 arbejdere. I sin bog »*Fredericia Handelsstands Historie*« nævner C. V. Hansen garveriet under en omtale af byens vigtigste industriforetagender<sup>52</sup>). Firmaet var så velfunderet, at det ikke alene videreførtes af Abraham Carl Wulffs søn *Carl Abraham Wulff*, som dog kun overlevede faderen i 5 år, men allerede en årrække havde været optaget som kompagnon i garveriet; det gik også i arv til Carl Abraham Wulffs søn *Isac Carl Wulff*, der ledede det til sin død den 1. januar 1879.

Af en annonce i avisen den 29. marts 1805 ses det, at Abraham Carl Wulff havde udlejet porten i sin gård til slagter Michael Nathans, som anbefalede sig med »feed Studekiød«<sup>53</sup>).

Ligesom sin ældre broder følte Abraham Carl Wulff sig nær knyttet til sin menighed, til hvis formand han valgtes 1811, et hverv, han bestred i en række af år. Han var ligeledes medlem af den kommission, som i 1808 forhandlede med Fredericia magistrat om en ordning af forholdene indenfor menigheden, der en lang tid havde »været og endnu er blottet for Forstandere, hvoraf følger, at den jødiske Menigheds offentlige Væsen er forsømt og geraadet i Uorden«. På menighedens skatteliste fra året 1811 er Wulff med et beløb på 20 rdl. den næsthøjst takserede, og på listen over de

frivillige bidragydere til opførelsen af den nye synagoge samme år yder han med 50 rdl. det trediestørste bidrag<sup>54</sup>).

Han nød ikke blot sine trosfællers agtelse, men også sine medborgeres fulde tillid. Et smukt bevis på denne tillid var det, at han som den første jøde valgtes til eligeret borger og således deltog i styrelsen af sin fødebys anliggender. Denne hæderspost beklædte han i mange år<sup>55</sup>).

Den 2. februar 1843 havde han den sorg at miste sin anden hustru, og godt to år senere, den 29. september 1845, fulgte han hende i graven.

\*

Carl Wulffs yngste søn *Joseph Carl Wulff* fødtes 1767 — to år før faderens død — og blev gift med *Caroline Cantor*, som var født i København 1779 som datter af købmand *Wulff Levin Cantor* og hustru *Birgitte f. Salomon*<sup>56</sup>). Hun hørte til en af de ældste jødiske familier her i landet, idet hendes fader *Wulff Levin Cantor* var født i København 1749 som søn af *Levin Jacob Cantor*, der døde 1764, og hustru *Jitche f. Levy*, som var datter af *Aron Jacob Levy*, og som efter mandens død blev gift med guldtrækker *Mendel Alexander*. Hun døde 1792<sup>57</sup>).

Levin Jacob Cantors svigersøn var *Lion Israel* (f. 1758 d. 1834), hvis datter *Birgitte* (f. 1792 d. 1855) blev gift med grosserer *Gerson Melchior* (f. 1771 d. 1845)<sup>58</sup>) Levin Jacob Cantor var søn af *Jacob Abraham Cantor*, der var født i Altona, og som den 12. april 1704 fik tilladelse til at ernære sig ved handel. Han var som barn kommet til København sammen med sin fader *Abraham Cantor*, der stammede fra Hildesheim og den 14. april 1683 fik tilladelse til at bosætte sig i København<sup>59</sup>). Tilladelsen har følgende ordlyd:

*Chr. 5.*

giøre alle vitterligt, at efftersom vj af magistraten her udj voris kongl. residentz stad Kiøbenhafn deris attest allernaadigst fornemmer, at ABRAHAM CANTOR jøde af vor stad Altona, som een tjd lang sin handling herudj staden schal hafve hafft, sig hidtil dags saaledis schal hafve schichet og forholdet, at alle oc een hver med hannem schal hafve været vel tilfredz, da hafve vj effter hans herom allerunderdanigste

gjorde ansøgning oc begiering allernaadigst bevilget oc tilladt, saa oc hermed etc., at bemelte Abraham Cantor maa sig med hustrue oc børn her sammestedz nedsette oc med ioueler oc klæder at selge oc for got folch at udsette oc forhandle sig ernære, naar hand derimod proportionaliter svarer til ald borgerlig oc byes tyngte. Hvorfore hand oc schal være tiltengt, een schriffthlig attest hos bemelte magistrat effter voris af dato d. 26. ianuarij sidst forleeden allernaadigst udgangne forordning at søge. Forbiudendis etc. Hafniæ d. 14. aprilis 1683<sup>60</sup>).

Som det fremgår, var han allerede nogle år tidligere kommet til København, hvor han havde slået sig ned uden egentlig tilladelse, men i Danske Lov af 1683 indskærpedes en ældre bestemmelse, der gik ud på, at enhver jøde, som opholdt sig i Danmark uden at være forsynet med kongeligt lejdebrev, skulle straffes med en bøde på 1000 rdl. Abraham Cantor har sikkert på grund af denne nye lov søgt en fast opholdstilladelse for ikke at risikere straf med påfølgende udvisning af riget. Flere medlemmer af familien Cantor bosatte sig i disse år i Danmark, og Abraham Cantors broder Axel Cantor var en af de første, som indvandrede og opdagede de muligheder, landet kunne byde jødiske forretningsfolk<sup>61</sup>). Broderens eksempel var sikkert årsagen til, at også Abraham Cantor besluttede sig til at rejse til København, skønt han ikke mere var nogen ung mand og allerede fader til en stor børneflok. Hans første hustru var død, og han var nu gift for anden gang med en ung kvinde, *Lea Norden*, der stammede fra Amsterdam.

I listerne over gæsterne på Leipzigermessens 1678 møder man hans navn. Han var da bosat i Hildesheim og angav at være informator. Året efter træffes han atter på messen, men meddeler nu, at han bor i Hamburg<sup>62</sup>).

Abraham Cantor havde i sin ungdom været tjener hos den kendte jødiske memoireforfatterinde *Glückel von Hameln* (f. i Hamburg 1646, d. i Metz 1724), som omtaler ham i sine erindringer og skriver:

»Vor første tjener var Abraham Kantor fra Hildesheim; han var hos os for at passe børnene. Senere har han i nogle år ikke været hos os, men gjort nogle mindre forretninger for

sig selv. Så var han gift med en enke her fra byen, og da hun døde, giftede han sig med en ung pige fra Amsterdam og boede i Hamburg. Vi har lånt ham penge og sendt ham til København. Idag er han, som man siger, en mand på 10.000 rdl. eller mere.«

Et andet sted i erindringerne fortælles det, at han allerede har tjent hos Glückel som dreng og »opført sig ærligt og godt«<sup>63</sup>).

Abraham Cantor løste borgerskab i København den 9. december 1691 og var en af grundlæggerne af den herværende jødiske menighed. I 1694 var han således med til at erhverve det grundstykke, som danner den ældste del af den gamle begravelsesplads i Møllergade<sup>64</sup>).

Han boede i Snaregade og synes ikke at have haft grund til at fortryde, at han flyttede til Danmark; det er nemlig rigtigt, som Glückel skriver, at han her blev en velstaaende mand. I 1701 og 1708 var han den jøde, der var takseret højest i skat.

Han døde i 1715, og på gravstenen prises hans gode gerninger. Enken, der overlevede ham i 19 år, boede først i Kompagnistræde; men ved ildebranden i København 1728 nedbrændte huset, og hun flyttede så til Lille Strandstræde. Hun afgik ved døden den 17. oktober 1734, og gravstenens indskrift fortæller, at hun var en from og kærlig hustru, en opofrende moder og en godgørende kvinde<sup>65</sup>).

\*

Men tilbage til *Joseph Carl Wulff* og hans hustru. I de første år af deres ægteskab var de bosat i Horsens, hvor de tre ældste børn kom til verden. De fik ialt 9 børn, 3 drenge og 6 piger.

En yngre broder til *Fikke Wulff f. Davidsen* (se side 19) var også flyttet fra Fredericia til Horsens for at prøve lykken dér. Han hed *David Secker Davidsen*, og ganske naturligt fandt de to bysbørn og slægtninge snart hinanden og startede i kompagniskab en købmandshandel. Ifølge folketællingslisten 1801 havde de forretning Søndergade 124, hvor de også boede. På dette tidspunkt var David Davidsen 26 år og endnu ugift. Ligesom sine brødre var også Joseph Carl Wulff stærkt religiøs, og hans første tanke, da han slog sig ned i Horsens, har sikkert været et ønske om at samle den lille menighed til fælles gudstjeneste. Allerede den 11. novem-

ber 1803 fik han dette ønske opfyldt; ifølge kongelig resolution fik han tilladelse til at indrette en synagoge i de lokaler, som han sammen med *David Davidsen* og *J. Z. Levy* havde lejet<sup>66</sup>).

Joseph Carl Wulff har dog snart fundet, at chancerne var for små i Horsens, som på den tid kun var en lille by med 2398 indbyggere. Smittet af broderens eksempel søgte han derfor til Randers, som med sine 4562 indvånere, var Jyllands næststørste by, kun overfløjet af Ålborg, der havde 5579. Han findes sidste gang på skattemetrollen i Horsens 1805; datteren Helene var født i Horsens den 13. marts 1805, medens ægteparrets næste barn kom til verden i Randers den 22. marts 1807.

*Joseph Carl Wulff* må således være flyttet til Randers omtrent samtidig som broderen *Israel Carl Wulff*. Her erhvervede han en gård på hjørnet af Rosengade og Nygade, hvor familien indrettede sig<sup>67</sup>).

På samme måde som broderen om end ikke i samme udstrækning har Joseph Carl Wulff ladet sig rive med af tidens spekulationer i jordopkøb. I 1811 kan han udleje »nogle Folde af den saakaldte Jørgens Jord i Woldum Mark til Græsning og Brug paa visse Aar«, og tilbyde hø og halm til billigste pris<sup>68</sup>). Det var dog især skovdrift, som havde hans interesse. Således ejede han *Frausing Skov* og havde tillige en andel i *Clausholm Skov ved Palstrup* samt to parceller af *Vindum Overgaard's Skov* med to dertil hørende tørvemoser. I 1812 ville han afhænde skovene og tørvemoserne sammen med en post på 300 favne brænde; denne gren af hans forretning kan altså ikke have været helt ubetydelig.

Som brødrene var også han en driftig og fremsynet mand, der ikke gik af vejen for nye ideer, hvad følgende meddelelse i Randers Amts Avis den 16. juni 1811 tydeligt viser:

»Dags Dato kom hertil Schiern Bro uventet sejlene Herr Købmand Joseph Carl Wulff og Havnefoged Christen Jørgensen fra Randers med en Kaag, hvilket Syn aldrig har været set i Nørreaa. Kaagen blev fra Broen ladet med Brænde og afsejlede derefter til sit Hjem.«

Denne bedrift er gået over i historien, idet avisen i sit 100 års jubilæumsnummer, den 3. juli 1910, gengiver denne episode. Men



samtidens påskønnelse af dette dristige og vellykkede forsøg udeblev heller ikke, for i en leder den 27. juli kommenterer bladets redaktør Søren Vissing Elmenhoff begivenheden og skriver:

»Da de velgørende Fordele denne Bys Indvaanere nyder af Gudenaagens Seilbarhed ere saa kendelige, saa var det at ønske, sande Patrioter vilde ogsaa tage dette første Forsøg paa Nørreaagens Besejling i Overveielse, der lover saa store Fordele saa meget mere som denne Aa efter ovenanførte anstillede Forsøg af Naturen er seilbar fra Flodbroe 1 Mil fra Randers, og til Schiern Bro ikke langt fra Viborg.«

Joseph Carl Wulff gennemførte nu jævnlig denne transport af brænde og tørv til Randers, men havde et par gange det uheld at få stjålet forskellige ting fra kågen. Han havde dog også andre jern i ilden. I 1813 fik han således kongelig tilladelse til at anlægge et garveri i sin gård og på hestemøllen, der lå i baghuset ud mod Provstegade, malede han bark. Året efter fik han privilegium på også at måtte brække eller male malt, og i 1815 fik han tillige lov til at male korn på møllen, som var bedst kendt under navnet Rosens Mølle<sup>69</sup>).

Han skulle heller ikke forskånes for de økonomiske vanskeligheder, som i disse år ramte så mange, og som broderen *Israel Carl Wulff* forgæves kæmpede mod. Et alvorligt og langvarigt sygeleje forøgede for *Joseph Carl Wulffs* vedkommende yderligere den økonomiske modgang. I 1816 søgte han at udleje garveriet sammen med bark til 200 huder og »bopæl for tvende bonette Familier«, og samme år måtte han lide den tort at blive udpantet for skatte-restancer. Der blev gjort udlæg i en arbejdsvogn og 4 heste samt forskelligt inventar.

Den 15. november 1817 kan man gennem en meddelelse i avisen læse årsagen til disse års megen modgang:

»Under min langvarige Sygdom ere adskillige af mine ærede Møllegjæster — baade inden- og udenbyes — søgte andet Steds til, formodentligen fordi mine Folk i denne Tid vare sig selv overladte; men da jeg nu er helbredet, saa kan og vil jeg have Tilsyn selv dermed og har skiftet Folk, anlagt en

Rugqværn, en Maltqværn, en Pilleqværn og et Sigteværk, saa haaber jeg, mine Velyndere igjen vil forunde mig deres Søgning, da de kunne være forsikrede om den billigste og reelleste Behandling«<sup>70</sup>).

I eftersommeren 1818 var møllen en overgang standset, fordi Wulff havde indgivet »en underdanigst Ansøgning om Fritagelse for en Betjents Lønning«<sup>71</sup>), og i 1826 må Wulff være blevet træt af at drive den, for han søger nu at udleje den på et eller flere år tilligemed bolig for en familie og evt. foder til møllehestene. Han må sandsynligvis have fundet en lejer, for man hører ikke noget om møllen, før han gennem en bekendtgørelse i avisen i 1837 atter forsøger at bortforpagte den. Det vides heller ikke, hvorledes det er gået med garveriet, men af en annonce fra 1825 ses det, at Wulff forhandler forskellige sorter læder fra *Fredericia engelske Læderfabrik*. Muligvis har han således tillige været repræsentant for broderen *Abraham Carl Wulffs* firma i Fredericia<sup>72</sup>).

Et smukt træk viser en annonce, hvori han bekendtgør sit gamle tyendes død:

»Efter flere Aars Svaghed og 9 Maaneders haarde Lidelser behagede det Forsynet at bortkalde fra dette til et bedre Liv Else Madsdatter i en Alder af 78 Aar, efter at hun hos mig har opholdt sig i 36 Aar. Dette unnlader jeg ikke at bekiendtgjøre for fraværende Slægt og Venner.

Randers den 8. Oktober 1834. Joseph C. Wulff«<sup>73</sup>).

Wulff har sikkert været en god arbejdsgiver, men som en mand af den gamle skole forlangte han også flid og ubetinget lydighed. Man læser det mellem linjerne i den annonce, han indrykkede efter sin overståede sygdom i 1817, og hvori han meddeler, at han nu har udskiftet sine folk, da møllen var gået tilbage, fordi de »i denne Tid vare sig selv overladte«. Da hans karl, Niels Johnsen, i 1812 var løbet bort fra tjenesten, lader den strenge husbond desertøren efterlyse gennem avisen. Niels Johnsen havde været iført: en lang grå vadmeststrøje, en sribet undertrøje, hvide uldne strømper og træsko samt på hovedet en læderhue med lodden kant: — således gik altså på den tid de Randers købmandskarle klædt.

I en alder af 76 år havde *Joseph Carl Wulff* den sorg at miste sin hustru. To år senere, den 23. september 1845, skulle han selv følge efter. I de mange svære tider har ægtefællerne sikkert ofte haft vanskeligt ved at holde deres ejendom på hjørnet af Rosengade og Nygade. Det var deres fælles ønske, at den efter deres død som »Det Wulffske Fideikommiss« skulle anvendes til fribolig for værdige medlemmer af slægten; det skulle dog senere vise sig mere hensigtsmæssigt at afhænde ejendommen, og for salgssummen kr. 9000,00 oprettedes i 1886 et legat, hvoraf renten skulle uddeles i portioner af kr. 45,00. Medlemmer af slægten skulle have fortrinnsret til en del af portionerne; resten skulle fordeles ligeligt mellem jøder og kristne. To små stentavler med årstallet 1833 og *Joseph Carl & Caroline Wulffs* initialer anbragtes på bygningen til erindring om fideikommissets stiftere.

Randers Amtsavis gav *Joseph Carl Wulff*, »een af denne Byes ældste Mænd«, følgende smukke eftermæle:

»Fra en tidligere Velstand blev han ved Conjecturer og uheldige Sammenstød forsat i en mindre blid Stilling. Elsket og æret af Frænder og Paarørende, agtet af sine Medborgere for sit retsindige og velvillige Sindelag, opnaaede han en Alder af næsten 80 Aar, prøvet i Modgang og Næringsсорger, men dog altid tilfreds med, hvad Skæbnen besluttede. Heri fandt han kierlig Opmuntring af hans omme og tro Ægtemage *Caroline f. Cantor*, som i mere end 40 Aar havde delt Sorger og Glæder med ham, og som i mangan Prøvelsens Time havde opretholdt hans Mod, naar dette syntes at ville svigte. Den tungeste og smerteligste Prøvelse var ham endnu forbeholdt, da den tro Viv for to Aar siden bortkaldtes fra hans Side, og efter at have mistet denne Støtte, nærrede han kun det Ønske, snart igen at maatte forenes med den Forudgange.

Med Afsavn af saamange af Livets Fornødenheder og Bekvemmeligheder, ej sjældent kæmpende mod de største Hindringer, som de med et gudhengivende Sind og med en mageløs Udholdenhed dog altid overvandt, søgte dette værdige Ægtepar at conservere forommeldte Ejendom, som de i en Række af Aar havde været i Besiddelse af, og som indesluttede saamange glade og saamange bitre Minder, til hvilken

Ende de endnu i deres Livs Aften hermed traf en testamenterisk Disposition, hvorpå de senere erhvervede allerh: Confirmation«<sup>74</sup>).

Den ene af Joseph Carl Wulffs sønner, *Wulff Joseph Wulff*, der udvandrede til dansk Guinea, skulle fjernt fra slægt og venner gå en tragisk skæbne imøde. Efter hvad der fortælles, skal han have lidt af ulykkelig kærlighed til en ung dame, som var datter af en højtstående embedsmand i Viborg; denne kærlighedshistorie i forbindelse med et ønske om selv at gå embedsvejen skal have været den egentlige årsag til beslutningen om at søge lykken i det fremmede. På Frederik VI's tid var det vanskeligt for en ung jøde, der ikke ønskede at lade sig døbe, at gøre karriere i statens tjeneste, og Wulff Joseph Wulff har vel derfor ment, at det ville gå lettere i kolonierne; men også her synes hans jødiske fødsel at have været en hindring for et naturligt avancement. Hertil kom, at han, der som de fleste europæere ikke tålte klimaet, blev alvorlig syg. Knap 34 år gammel bukkede han under for sine lidelser og døde den 16. december 1842.

Under sit ophold i Guinea førte han en dagbog og skrev tillige en række breve til sit hjem og til sin familie, som han omfattede med stor kærlighed og til tider længtes meget stærkt efter at gense. Disse dagbogsoptegnelser og breve er et interessant tids- og kulturdokument og giver på samme gang et værdifuldt bidrag til de danske koloniers historie. I 1917 har forfatteren *Carl Behrens* udgivet et uddrag af dem, forsynet med forklaringer og noter<sup>75</sup>), og således sikret Wulff Joseph Wulff, hvis livsbane så brat skulle afbrydes, et varigt minde. Brevene giver en skildring af forholdene i dansk Guinea på den tid, og selvom de ofte giver udtryk for længsel og hjemve, så fremgår det dog, at Wulff i den grad havde vænnet sig til livet derude, at han nu vanskeligt kunne tænke sig at forlade Guldkysten for bestandig. Brevene bærer til tider præg af en vis ubeslutsomhed; han ser farerne ved opholdet, vil undertiden løsrive sig, men kan ikke fatte en endelig beslutning. Som det var skik i disse kolonier, tog Wulff en mulatinde i huset. Hun hed *Tim-Tam*, men blev senere døbt under navnet *Sara Malm*; hun styrede huset for ham og fødte ham tre børn, hvoraf de to døde som små, medens den tredie, hvis fulde navn var *Frants Ferdinand*

Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig *Wulff*, var bosat i Guinea og blev far til 12 børn.

I året 1893 modtog man i Danmark en efterretning fra familien i Guinea. En af Frants Wulffs sønner, *Carl Ulysses Wulff*, adresserede et brev til »The general postmaster, Copenhagen», og forespurgte, om der endnu her i landet levede slægtninge af hans afdøde farfar Wulff Joseph Wulff. Postvæsenet sendte brevet til finansministeriet, som efter at have indhentet en redegørelse fra Det mosaiske Trossamfund, besvarede det og gav de ønskede oplysninger<sup>76</sup>). Gennem en anden af Frants Wulffs sønner, *Humphrey Reynold Wulff*, står den danske familie stadig i forbindelse med Wulff Joseph Wulffs efterkommere på Guldkysten.

---

#### NOTER, HENVISNINGER OG KILDEANGIVELSER

- 1) Michael Hartvig: Jøderne i Danmark i tiden 1600—1800 61 ff; 105 f & 180.
- 2) Israel Bers chanukalampe findes afbildet hos Hartvig: Jøderne i Danmark, 179. Se endvidere Josef Fischer: Israel Ber. (Jødisk Familieblad august 1938); Fischer & Salomon: Mindeskrift i Anledning af Hundreårsdagen for Anordningen af 29. Marts 1814, 126 f.
- 3) Det mærkelige navn »Kaiserin« tilsvare og er en ordret tysk oversættelse af det hebraiske navn Malka.
- 4) Berndt: Geschichte der Juden in Gross-Glogau, Glogau 1873, 17 ff; M. Brann: Geschichte der Juden in Schlesien. (i Jahresbericht des jüd. theol. Seminars Fraenckel'scher Stiftung) hæfte V, Breslau 1910, 190 f; hæfte VI, Breslau 1917, 206 ff.
- 5) Listen findes gengivet i Mitteilung der Gesellschaft für jüdische Familienforschung (hæfte 26, årg. 1931); Brann 218.
- 6) M. Brann: Gesch. d. Jud. in Schles. 215; 235. Berndt: Gesch. d. Jud. in Gr. Glogau. 60.
- 7) Jød. Familieblad august 1938; Om Isac Israel se Mindeskrift 143 no. 49; Om Abraham Goslar se S. Gronemann: Genealogische Studien über die alten jüdischen Familien Hannovers. Berlin 1913. 156; Indskriften på hans gravsten cit. s. st. 129; En søn af Israel Levin og Gitl var urtekræmmer Lion Israel, hvis datter Birgitte blev gift med grosserer Gerson Moses Melchior. (se ivotrigt Fischer: Stamtavlen Melchior. Kbhv. 1920. 39 ff).
- 8) Bibliotekar Fischer opgiver —desværre uden kildeangivelse — at Israel Bers svigerfar var Henrik Joseph i Fredericia. Det er ikke lykkedes at finde denne kilde. (meddelelsen stammer fra Jød. Familieblad august 1938 og findes endvidere i bibl. Fischers efterladte optegnelser.) På gravstenen nævnes hun som datter af Chajim, hvilket navn på dansk sædvanligvis gengives som Heyman eller Henrik. At hun har været født i Danmark, ses af en ansøgning, som Israel Ber i 1724 sender kongen, og hvori han skriver: »at jeg udj Deres Majsts: Lande haver faaed min Hustrue til Ægte.« (i Rigsarkivet).
- 9) Efterkommerne findes opført i Fischer: Hartvig Philip Rée og hans Slægt. 47 ff.

- 10) Berendt Israel var født i Kbhv. den 6. juli 1719 og døde s. st. 10. juni 1812. Hans hustru hed Edel og døde 1789. (Mindeskrift 166 no. 15).
- 11) Om stridighederne i den københavnske menighed, se Hartvig: Jøderne i Danmark 175 ff; O. Nielsen: Kjøbenhavns Historie og Beskrivelse VI 102 ff; Kjøbenhavns Diplomatarium VIII 477; 535; 571; 635; 676.
- 12) Fischer og Salomon: Mindeskrift etc. 136.
- 13) Waxman: A history of jewish literature. N.Y. 1943 II 173.
- 14) Skodeprotokol f. Fredericia Købstad no. 13 fol. 84.
- 15) Om disse stridigheder, se Hugo Matthiessen: Fredericia 1650—1760 169 ff.
- 16) Panteprotokol 1702—1730 fol. 95.
- 17) Indkomne breve til magistraten 1750—1752.
- 18) Fischer: Fredericia og dens jødiske Menighed. (Jødisk Samfund 1913 no. 3).
- 19) H. L. Hirsch: Traditioner fra Fortiden. Fredericia 1897. 3.
- 20) Fredericia Vejer- og Maalerbog 15. nov. 1751.
- 21) Skode- og Panteprotokollen f. Fredericia 1750—61 fol. 278 b.
- 22) H. L. Hirsch: Det jødiske Trossamfund i Fredericia. Fredericia 1896. 31.
- 23) Hugo Matthiessen: Fæstning og Fristed. 143 f; Dansk biografisk Leksikon XIV 308; Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg). XXX. (Joseph Meyer Levy blev gift med Relche Trier og deres efterkommere findes opført i Slægten Salomonsen 131 ff).
- 24) Meyer Joseph Levy og sønnerne Joseph og Ephraim anvender ikke altid navnet Levy; men kalder sig lige så ofte kun Meyer Joseph, Joseph Meyer og Ephraim Meyer. Tilnavnet Levy viser, at de er levitter; det bliver først i de næste generationer til et fast familienavn.
- 25) David Isach havde følgende 10 børn: Vogel (Fikke) f. c. 1772, gift m. Israel Carl Wulff; David Davidsen (f. c. 1776 d. 1855); Isac Davidsen (f. c. 1778); Levin Davidsen (f. c. 1780); Abraham Davidsen (f. c. 1782); Philip Davidsen (f. 1784); Bendix Davidsen, købmand og klædefabrikant, (f. c. 1785; gift med Henriette Réé. Efterkommerne er opført i Fischer: Hartvig Philip Réé og hans Slægt 57); Ber Davidsen (f. c. 1786); Gitte Davidsen (Henriette) f. 1788 og gift med købmand i Ringkøbing Moses Abraham Cohn (efterkommerne er opført i Fischer: Slægten Salomonsen (Nyborg) 43 ff); Jacob Davidsen (f. c. 1790). Ifølge folketællingen for Fredericia 1787 boede familien Gothersgade 180. David Isach var født c. 1743 og døde 11. okt. 1800 i Fredericia. Hustruen Rachel var født c. 1751 og døde i Aarhus 8. nov. 1819.
- 26) Daniel Cohn, lærer hos Isr. Carl Wulff døde 1799. Hirsch: Det jød. Trossamf. 33.
- 27) Om Beerermann se Hirsch: Traditioner fra Fortiden. 15.
- 28) Hirsch: Det jød. Trossamf. 68.
- 29) Om Jørgen Scheel se Hugo Matthiessen: Snapstinget. 185 f; om Fønss se s. st. især 137 ff; Dansk biografisk Leksikon VII 528.
- 30) F. Uldall: Jøderne i Randers i ældre og nyere Tid. (i Tidsskrift f. jød. Historie og Literatur I 304 f.) (Knud Kjellerup Hansen: Israel Carl Wulff. Jødernes Fører i Randers for 140 Aar siden. I Randers Amtsavis 18. juli 1947. Denne artikel bygger i hovedsagen på Uldalls fremstilling).
- 31) Ribe Stifts Adresse-Contoires Efterretninger no. 31 1806.
- 32) samme avis 1806 no. 38.
- 33) Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. I 224.
- 34) Randers Amtsavis 10. maj 1811.
- 35) Købmand Niels Trap (f. 1785 d. 1830) var fader til den kendte topografiske forfatter Jens Peter Trap.
- 36) Randers Amtsavis nævnte dato.
- 37) Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. I 318.
- 38) samme sted 307.
- 39) samme sted 217.

- 40) Knud Kjellerup Hansen i Randers Amtssavis 18. juli 1947.
- 41) samme sted; Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. I 221 f.
- 42) Den ene lå i Lyngby, den anden i Nimtofte sogn.
- 43) Randers Amtssavis 16. aug. 1821.
- 44) Randers Amtssavis 11. nov. 1826.
- 45) Hvor ingen anden kilde er angivet, bygger skildringen af Israel Carl Wulff i Randers på Uldalls fremstilling i Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. I 301; 304—311.
- 46) H. L. Hirsch: Traditioner fra Fortiden. 12 f.
- 47) Ribe Stifts Adresse-Contoires Efterretninger 1805 no. 102.
- 48) Indkomne breve til magistraten 1750—52 (se også note 17) indeholder en af den jødiske menighed indsendt fortegnelse over alle i Fredericia i året 1750 boende jøder. I denne liste nævnes bl. a. »Valentin Isach med Søn Arent.«
- 49) Hirsch: Det jød. Trossamf. 33.
- 50) Arent Valentin og Githel f. Hartvig havde følgende børn: Reizche (f. c. 1778) g. m. Abraham Carl Wulff; Falk Ahronsson (f. c. 1780 d. 1816) g. m. Marie Rée (f. 1789 d. 1864), (datter af købmand i Kbhv. Joseph Isac Rée og Breine f. von Halle; efter Falk Ahronssons død blev hun gift med overlærer v. den mosaiske drengeskole prof. Ludvig Holberg Warncke og blev i dette ægteskab moder til prof., dr. med. Theodor Sophus Warncke, som således er en halvbroder til den nævnte prof., dr. med. Arnold Ahrensen. (se Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. I 178 note 3; Dansk biografisk Leksikon I 209 f & XXV 146 f)); Hendel (Henriette) f. c. 1783 g. m. hofagent i Kbhv. Samuel Wulff Heilbuth (deres datter Sara Poulina Heilbuth blev gift med sin fætter Falk Wulff, en søn af garver Abraham Carl Wulff og Reizche f. Ahronsen, se Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. III 193 (ad. 24)); Hartvig eller Hirsch Ahronsen (f. c. 1784) g. m. Marta, en datter af silke- og klædekræmmer i Kbhv. Abraham Israel og 1. hustru Mindel f. Moses Hertz (se Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. III 188 (ad 7 & 8)); Beile (f. c. 1786) g. m. købmand i Randers Jacob Levin (se folketællingslisten f. Randers 1834 Kirketorvet 454).
- 51) Levin Nathan blev anden gang gift med sin hustrus søster Rebekka Wallich. På folketællingslisten f. Kbhv. 1787 findes han bosat Snarens Kvarter Nybrogade 27 og i 1801 Snarens Kvarter Nybrogade 19. Han var fader til 11 børn.
- 52) nævnte bog side 40.
- 53) Ribe Stifts Adresse-Contoires Efterretninger 1805 no. 26.
- 54) Hirsch: Det jød. Trossamf. 62; 57 f; 60; 8.
- 55) Hirsch: Traditioner fra Fortiden 13.
- 56) Findes opført på folketællingslisten f. Kbhv. 1787 Snarens Kvarter, Badstuestræde 86. Wulff Levin Cantor havde da følgende børn: Edel f. c. 1776; Karen (Caroline) f. c. 1779 g. m. Joseph Carl Wulff; Judith f. c. 1781; Beyle (Bela) f. c. 1783 g. m. stentøj- og pottemand Kalmer i Kbhv. (se Carl Behrens: Da Guinea var dansk. 64 note 8); Salomon (f. c. 1785) senere købmand i Slagelse.
- 57) Wulff Levin Cantor har hverken fået lejdebrev eller borgerskab. Da han ikke har fået lejdebrev, må han være født i København. Dette fremgår også af indlægget til et borgerskab, som Moses Levin Cantor fik den 20. maj 1778, og hvori meddeles, at Moses Levin Cantor er født i København, og at hans broder Wulff Levin Cantor arbejder hos ham. Deres fader må have heddet Levin Cantor, og der har ikke i Kbhv. på den tid boet andre af det navn end Levin Jacob Cantor, hvis enke blev gift med guldtrækker Mendel Alexander, som også kaldtes Mendel Leidersdorff og døde 1787. I den jødiske skifteprotokol (behandlingsprotokol no. 134 fol. 123) nævnes ved skiftet efter Mendel Alexander eller Leidersdorff også nogle af enkens børn af første ægte-

- skab med Levin Jacob Cantor, heriblandt Moses Levin Cantor; altså må Wulff Levin Cantor også være søn af Levin Jacob Cantor. (se endvidere Carl H. & Clara Melchior: Familieminder tilegnet vore Efterkommere 88).
- 58) sml. note 7.
  - 59) Mindeskrift 122 no. 5 & 6.
  - 60) Sjællandske Reg. no. 98.
  - 61) Hauch-Fausbøll: Jødernes Færden og Ophold i den danske Stat i 17. Aarhundrede. (i Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. II 160—171).
  - 62) Max Freudenthal: Leipziger Messgäste. Frankf. a. A. 1928. 137; 122.
  - 63) Denkwürdigkeiten der Glückel von Hameln, herausgegeben v. Dr. Alfred Feilchenfeld. Berlin 1923. 52 f; 76; 102; Hartvig: Jøderne i Danmark 208.
  - 64) Mindeskrift 149.
  - 65) Fischer: J. C. E. Michaelsen og Hustrus Forfædre 9.
  - 66) A. D. Cohen: De mosaiske Troesbekjenderes Stilling i Danmark forhen og nu. Odense 1837. 180.
  - 67) Hvor ingen anden kilde er angivet, bygger skildringen af Joseph Carl Wulff i Randers på Uldalls fremstilling i Tidsskr. f. jød. Hist. & Lit. 312 — 314.
  - 68) Randers Amtsavis 3. maj 1811.
  - 69) Randers Amtsavis 4. maj 1813; 22. april 1814; 4. marts 1815.
  - 70) Randers Amtsavis nævnte dato.
  - 71) Randers Amtsavis 14. aug. 1818.
  - 72) Randers Amtsavis 4. febr. 1837; 19. jan. 1825.
  - 73) Randers Amtsavis 9. okt. 1834.
  - 74) Randers Amtsavis 6. okt. 1845 & 9. okt. 1845.
  - 75) Da Guinea var dansk. Wulff Joseph Wulff's Breve og Dagbogsoptegnelser fra Guldkysten 1836—1842. Udgivne med Noter og Oplysninger af Carl Behrens. Kbhv. 1917.
  - 76) samme sted 295.



## OVERSIGT OVER DE TRE FØRSTE GENERATIONER.

---

### A. Carl WULFF

også kaldet *Kalme* (Kalman eller Klonymos) *Wulff*, rabbiner, kantor, lærer og schæchter, senere købmand i Fredericia (søn af kantor og schæchter i Fredericia *Wulff Abraham* og *Lea f. Joseph*), f. i Fredericia, hvor han løste borgerskab den 4. juni 1761, d. 7. sept. 1769 sst., g. m. *Sara Israel* (datter af overrabbiner i Kbh. *Israel Ber (Israel Lämlein)* og *Hendelche f. Henrik (Chajim)*), f. c. 1730 i Kbh., d. 29. april 1806 i Fredericia. (Efter mandens død blev hun gift med købmand i Svendborg, senere Fredericia *Ephraim Meyer Levy*).

Carl *Wulff* og *Sara f. Israel* havde 3 sønner: (B 1—B 3).

B 1. *Israel Carl Wulff* g. m. *Fikke Davidsen* (se side 45) havde følgende 11 børn: (C 1—C 11)

- C 1. *Carl Israel (Carl Johannes) Wulff* (se side 45).
- C 2. *Eva Wulff* g. m. *Abraham Moses METZ* (se side 45).
- C 3. *Wulff Israel Wulff* (se side 63).
- C 4. *Isac Israel Wulff* (se side 63).
- C 5. *Lene (Lea) Wulff* (se side 63).
- C 6. *Jette Wulff* (se side 63).
- C 7. *Secker Israel Wulff* (se side 66).
- C 8. *Ester Wulff* g. m. *Isac SALOMON* (se side 66).
- C 9. *Sara Wulff* (se side 68).
- C 10. *Berendt Wulff* (se side 68).
- C 11. *Abraham Wulff* (se side 68).

- B 2. Abraham Carl *Wulff* g. 1° m. *Reizche* (Rosa, Rikke eller Regina) *Abronsen* (se side 69) havde følgende 4 børn: (C 1—C 4). (I sit andet ægteskab med *Bolette Nathan* havde Abraham Carl *Wulff* ingen børn):
- C 1. Carl Abraham *Wulff* (se side 69).
  - C 2. Falk (Valentin) *Wulff* (se side 77).
  - C 3. Jette (Judithe) *Wulff* g. m. Hillel Isac KALISCH (se side 78).
  - C 4. Lene *Wulff* g. m. Moses Marcus KOPPEL (se side 107).
- B 3. Joseph Carl *Wulff* g. m. *Caroline Cantor* (se side 108) havde følgende 9 børn: (C 1—C 9).
- C 1. Carl Joseph *Wulff* (se side 108).
  - C 2. Jette *Wulff* g. m. Jacob *Wulff* BEHRENS (se side 112).
  - C 3. Lea (Helene eller Lene) *Wulff* g. m. Isaach VALENTIN (se side 116).
  - C 4. Sara *Wulff* (se side 121).
  - C 5. *Wulff* Joseph *Wulff* (se side 121).
  - C 6. Frederikke *Wulff* g. m. Herman OPPENHEIM (se side 122).
  - C 7. Amalie *Wulff* g. m. Magnus Benjamin FRÆNKEL (se side 129).
  - C 8. Regine *Wulff* g. m. Abraham NATHANSEN (se side 130).
  - C 9. Leveng (Levin) *Wulff* (se side 130).

- B 1. Israel Carl WULFF, garver i Fredericia, senere købmand og klædefabrikant i Randers, f. 17. sept. 1761 i Fredericia, d. 5. nov. 1826 i Randers, g. m. *Fikke* (Vogel, Fegelche eller Frederikke) *Davidson* (datter af købmand i Fredericia David Isach og Rachel), f. 28. jan. 1772 i Fredericia, d. 12. nov. 1836 i Randers. (11 børn: C 1—C 11).
- C 1. Carl Israel (senere *Carl Johannes*) *Wulff*, købmand og bomuldsfabrikant i Århus, f. 8. jan. 1792 i Fredericia, d. 22. marts 1854 i Århus, g. 10. okt. 1823 i Århus m. *Emilie* Frederikke *Hansen f. Foland* (datter af murer-mester i Kbh. Johannes Foland (Fogland) og Christiane f. Mortensdatter), f. c. 1791 i Kbh., d. 13. maj 1874 i Ålborg. (Ingen børn).
- C 2. Eva *Wulff*, f. 27. april 1794 i Fredericia, d. 21. febr. 1865 i Randers, g. 20. okt. 1819 i Randers m. Abraham Moses METZ (søn af købmand i Fredericia, senere Randers Moses Abraham Metz og Sara f. Bendix), købmand i Randers, f. 26. maj 1793 i Fredericia, d. 16. maj 1870 i Randers. (8 børn: D 1—D 8).
- D 1. Moses Abraham *Metz*, købmand i Horsens, senere Randers, f. 13. febr. 1821 i Randers, d. 7. juli 1881 sst., g. 6. juli 1852 i Viborg m. *Röschen Philipson* (datter af købmand i Viborg David Philipson og Sophie f. Ballin), f. 20. dec. 1829 i Viborg, d. 30. juni 1908 i Kbh. (10 børn: E 1—E 10).
- E 1. Julius *Metz*, ingeniør, inspektør ved Det tekniske Selskabs skole, f. 22. juni 1853 i Horsens, d. 10. juli 1930 i Dragør, g. 20. sept. 1886 i Kbh. m. Marie Cathrine *Elisabeth*

*Fuglede Jensen* (datter af gårdejer i Lindvig, Borris Sogn (Ringkøbing Amt) Jens Jensen og Else f. Fuglede), f. 10. dec. 1853 i Lindvig, Borris Sogn (Ringkøbing Amt), d. 10. nov. 1898 i Kbh. (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Røskva* Margrethe Metz, f. 5. aug. 1887 i Kbh., g. 12. maj 1920 i Kbh. m. baron Christian Albrecht SCHAFFALITZKY DE MUCKADELL til Bjergsted Skov og Grevindeskoven (søn af lensgreve, hofjægermester, kammerherre, cand. jur. Albrecht Christopher Carl Ludvig Schaffalitzky de Muckadell og Charlotte Sophie f. Cederfeld de Simonsen), forstkandidat, hofjægermester, kammerherre, f. 21. aug. 1894 på Brobygaard. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. Baron Michael *Schaffalitzky de Muckadell*, forstkandidat, sekondløjtnant i Livgarden, f. 18. marts 1922 i Jægerhuset v. Arreskov, g. 31. marts 1951 i Ordrup m. Lone Birgitte Monberg (datter af overlæge, dr. med. Anthon Sølling Monberg og Ingeborg f. Kiær), f. 4. okt. 1928 i Kbh. (1 barn: H 1).

H 1. Baron Erik Engelke *Schaffalitzky de Muckadell*, f. 16. jan. 1952 i Hellerup.

G 2. Baron Henrik *Schaffalitzky de Muckadell*, sekondløjtnant i Livgarden, f. 30. nov. 1923 i Jægerhuset v. Arreskov, g. 22. sept. 1951 i Tjele Kirke m. Ellinor *Lüttichau* (datter af hofjægermester, kammerherre Christian Ditlev Lüttichau til Tjele og Vibeke f.

- Schack Brockdorff), f. 6. dec. 1925 på Tjele. (Ingen børn).
- F 2. Elisabeth Else *Fuglede Metz*, f. 24. nov. 1891 i Kbh., d. 31. marts 1918 i London, g. 14. sept. 1916 i London m. Samuel VAN WYHE, f. 9. jan. 1881 i London, d. 6. sept. 1917 i Flandern. (1 barn: G 1).
- G 1. David *van Wybe*, f. 26. maj 1917 i London, g. 29. nov. 1951 m. Inger *Branth* (datter af godsejer Gustav Adolph Carl Christian Branth og Ingeborg f. Andersen) f. 9. juni 1921.
- E 2. Philip *Metz*, købmand i London, f. 17. sept. 1855 i Horsens, d. 1915 i London, g. m. Anna *Sabra*. (Ingen børn).
- E 3. David *Metz*, thehandler i Kbh., f. 14. dec. 1857 i Horsens, d. 16. marts 1947 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 1885 i Randers m. Hansine *Stilling* (datter af købmand i Randers Jacob Johan Albrecht Stilling og Marie Dorthca Frederikke f. Læssøe), f. 12. febr. 1858 i Randers, d. 17. marts 1906 i Kbh., g. 2<sup>o</sup> 16. sept. 1920 i Kbh. m. Gerda *Bagger* (datter af vinhandler i Kbh. Charles Bagger og Alvilda Bagger), f. 22. aug. 1879 i Kbh. (4 børn af første ægteskab: F 1—F 4).
- F 1. (ad I) Kay *Metz*, grosserer i Kbh., f. 17. aug. 1886 i Kbh., g. 23. juni 1918 i Ålborg m. Edith *Friis* (datter af detailhandler i Ålborg Peder Helt Theodor Friis og Anna Maria f. Toft), f. 14. dec. 1893 i Give. (Ingen børn).
- F 2. Aage *Metz*, f. 10. april 1888 i Kbh.
- F 3. Hugo *Metz*, f. 22. juni 1891 i Kbh., d. 23. nov. 1892 sst.

- F 4. Paul *Metz*, fabrikant i Kbh., f. 17. nov. 1892 i Kbh., g. 30. juni 1928 i Gentofte m. Else *Rubow* (datter af grosserer, forstander for den offentlige vejning i Kbh. Carl Georg Rubow og Alice f. Salomonsen), f. 11. aug. 1903 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).  
 G 1. Hanne *Metz*, f. 5. aug. 1930 i Gentofte.  
 G 2. Lise *Metz*, f. 12. sept. 1938 i Kbh.
- E 4. Abraham *Alfred Metz*, f. 27. marts 1859 i Horsens, d. 16. sept. 1862 i Randers.
- E 5. *Sophus* Salomon *Metz*, f. 6. okt. 1860 i Randers, d. 29. okt. 1861 sst.
- E 6. Sophie *Metz*, f. 7. okt. 1862 i Randers, d. 19. nov. 1945 i Kbh.
- E 7. Carl *Metz*, f. 30. sept. 1865 i Randers, d. 3. juni 1914 i New York, g. 25. juni 1905 i New York m. Madeleine *Mayer* (datter af William Mayer og Rosa f. Fryer), f. 29. okt. 1878 i New York. (2 børn: F 1—F 2).  
 F 1. *Howard* David *Metz*, f. 21. april 1908 i New York, g. m. Geraldine *Monroe*, f. 22. maj 1909. (3 børn: G 1—G 3).  
 G 1. Ann-Marie *Metz*, f. 9. marts 1933 i New York.  
 G 2. *Magdalen* Marie *Metz*, f. 1. maj 1939 i New York.  
 G 3. *Philip* Carl *Metz*, f. 19. aug. 1947 i New York.
- F 2. *Roland* Philipsen *Metz*, f. 4. april 1910 i New York, g. m. Helen *Sibto*, f. 18. sept. 1907. (Ingen børn).
- E 8. Samuel *Metz*, grosserer i Kbh., f. 21. okt. 1867 i Randers, d. 16. nov. 1940 i Kbh., g. 19. april 1906 i Kbh. m. Nielsine Margarethe *Nielsen* (datter af ølhandler i Kbh.

- Hans Nielsen og Margrethe f. Hansen), f. 26. febr. 1874 i Kbh., d. 26. sept. 1921 på Frederiksberg. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Georg *Metz*, f. 1907 i Kbh., d. 1908 sst.
- F 2. Henri *Metz*, cand. jur., ekspeditionssekretær i Landbrugsministeriet, f. 22. juni 1909 i Kbh., g. 31. dec. 1938 i Kbh. m. *Svea* Ingeborg *Lindsjö* (datter af smedemester i Lund Sven Petter *Lindsjö* og Johanna f. *Persson*), f. 15. okt. 1906 i Lund (Sverige). (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Niels Henrik *Metz*, f. 2. juni 1940 på Frederiksberg.
- G 2. Georg *Metz*, f. 22. dec. 1945 på Frederiksberg.
- E 9. Eva *Metz*, f. 26. okt. 1869 i Randers, d. 11. juli 1872 sst.
- E10. Abraham Moses *Metz*, amts- og kredslæge i Holbæk, f. 10. nov. 1870 i Randers, g. 12. juli 1901 på Frederiksberg m. *Sophie* Frederikke *Stilling* (datter af købmand i Randers Jacob Johan Albrecht *Stilling* og Marie Dortha Frederikke f. *Læssøe*), f. 25. dec. 1867 i Randers. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Otto *Metz*, dr. med., overlæge ved Øresundshospitalets afdeling for øre-, næse- og hals sygdomme, f. 7. juli 1905 i Kbh., g. 8. okt. 1938 på Frederiksberg m. Inge Marie Johanne *Krogh* (datter af driftsbestyrer Johannes Nielsen *Krogh* og Anna f. *Skikkild*), tandlæge, f. 7. juli 1915 i Hjørring. (1 barn: G 1).
- G 1. Lone *Metz*, f. 12. aug. 1947 i Kbh.

- F 2. Grete *Metz*, f. 8. juni 1907 i Trangisvaag, Færøerne, g. 8. sept. 1934 i Helsingør m. Niels *Orla* NIELSEN (søn af købmand i Vester Hæsinge, senere grosserer Jens Nielsen og Kristiane f. Hansen), oberstløjtnant, chef for 15. bataillon, lærer ved Officersskolen i Kbh., R., HTH, f. 28. jan. 1903 i Vester Hæsinge (Svendborg Amt). (2 børn: G 1—G 2).  
G 1. Nina *Nielsen*, f. 30. marts 1940 i Kbh.  
G 2. Britta *Nielsen*, f. 18. okt. 1945 i Kbh.
- D 2. Sara *Metz*, f. 14. aug. 1823 i Randers, d. 2. jan. 1914 sst.
- D 3. Frederikke *Metz*, f. 2. nov. 1824 i Randers, d. 14. aug. 1893 i Hobro, g. 15. maj 1866 i Randers m. Leopold WEINBERGER, garver i Hobro, f. 22. dec. 1821 i Namensdorf, Ungarn, d. 3. aug. 1901 i Hobro. (Ingen børn).
- D 4. Israel Abraham *Metz*, sukkervarefabrikant i Randers, f. 2. april 1827 i Randers, d. 17. marts 1893 sst., g. 17. okt. 1866 i Kbh. m. Blanca Angelique *Meyer* (datter af konditor, ejer af Esplanade Pavillon i Kbh. Ludvig Jacob Meyer og Rosalie f. Ruben), f. 8. okt. 1838 i Kbh., d. 9. okt. 1920 i Nyborg. (5 børn: E 1—E 5).
- E 1. *Ludvig* Evald *Metz*, sagfører i Nyborg, f. 5. febr. 1868 i Kbh., d. 8. april 1937 i Nyborg, g. 13. nov. 1900 i Landsberg a. d. W. m. Emma *Haendel* (datter af købmand i Landsberg Salomon Haendel og Jeanette f. Spitz), f. 13. dec. 1873 i Landsberg, d. 12. april 1952 i Køng pr. Glamsbjerg. (2 børn: F 1—F 2).  
F 1. Gerda *Metz*, f. 16. aug. 1901 i Nyborg, g. 1. okt. 1929 i Nyborg m. Svend



THOMSEN (søn af købmand i Næstved Johannes Andreas Thomsen og Thora Emilie f. Rasmussen), fhv. boghandler i Glamsbjerg, f. 17. juni 1890 i Næstved. (Ægteskabet opløst). (2 børn: G 1—G 2).

G 1. Vibeke *Metz Thomsen*, f. 20. okt. 1930 i Kbh., g. 12. febr. 1950 m.

Hans JESPERSEN (søn af lærer Laust Jespersen og Dagny f. Christensen), cand. polit. i Kbh., f. 13. juni 1925. (Ingen børn).

G 2. Svend Ole *Metz Thomsen*, f. 21. juli 1932 i Slagelse.

F 2. Ellen *Metz*, f. 3. nov. 1903 i Nyborg, d. 2. dec. 1923 i Kbh.

E 2. Eva *Metz*, f. 24. juni 1870 i Kbh., d. 30. maj 1931 i Berlin, g. 1. april 1902 i Nyborg m. *Harald* Emil Ludvig LARSEN (søn af husejer i Kbh. Jørgen Larsen og Marie f. Christiansen), civilingeniør, assistent ved Danmarks tekniske Højskole, f. 21. juli 1875 i Kbh., d. 1. marts 1941 sst. (g. 2<sup>o</sup> m. Hedwig *Menning*). (3 børn: F 1—F 3).

F 1. Jørgen *Larsen*, dr. ing. ved De danske Statsbaner, f. 28. jan. 1903 i Berlin, g. 19. marts 1932 i Berlin m. Hanna *Lilge* (datter af viceskoleinspektør i Berlin Johannes Lilge og Frieda f. Versümer), f. 2. marts 1905 i Berlin. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. Olaf *Larsen*, f. 31. aug. 1933 i Berlin.

G 2. Per *Larsen*, f. 18. jan. 1940 i Hellerup.

F 2. Knud *Larsen*, cand. jur., kontorchef i Indenrigsministeriet, f. 27. dec. 1905 i Berlin, g. 8. aug. 1934 i Kbh. m. *Gurli*

- Ellen Emilie *Brændegaard Madsen*, f. 16. juli 1909 i Kbh. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Hanne *Larsen*, f. 14. nov. 1936 på Frederiksberg.
- G 2. Ellen *Larsen*, f. 14. febr. 1941 på Frederiksberg.
- G 3. Karen *Larsen*, f. 7. marts 1945 i Kbh.
- F 3. Karen *Larsen*, f. 4. okt. 1911 i Berlin, g. 1<sup>o</sup> 18. marts 1937 i Kbh. m. Ove NATHAN (søn af grosserer i Kbh. Joseph Marcus Nathan og Elisabeth f. Meyer), grosserer i Kbh., f. 12. april 1904 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 19. okt. 1952 i Kbh. m. *Holger* Emil Laurberg FRISCH-JENSEN (søn af købmand i Rudkøbing Alex Jensen og Lucie Pauline f. Frisch), prokurist i Kbh., f. 9. nov. 1900 i Rudkøbing. (3 børn af første ægteskab: G 1—G 3).
- G 1. (ad I) *Sven Ove Nathan*, f. 21. juni 1938 på Frederiksberg.
- G 2. *Eva Elisabeth Nathan*, f. 20. dec. 1939 på Frederiksberg.
- G 3. *Michael Jørgen Nathan*, f. 19. juni 1946 i Kbh.
- E 3. Rosalie (*Rosa*) *Metz*, fotograf i Kbh., f. 4. sept. 1872 i Randers, g. 16. nov. 1907 på Frederiksberg m. *Axel Peter Verner* PARSEBERG (søn af fabrikant i Kbh. Carl Frederik Parsberg og Christine Mette f. Andersen), kunstmaler i Kbh., f. 17. juli 1876 i Kbh., d. 8. juni 1933 sst. (Ingen børn).
- E 4. Abraham *Metz*, konditor i Kolding, senere i Kbh., f. 7. okt. 1875 i Randers, d. 2. maj 1947 i Kbh., g. 2. juni 1908 i Kbh. m. Lis

beth *Meyer* (datter af bagermester, senere økonom i Kbh. Moses Abraham Meyer og Juliette Flora f. Grün), f. 23. marts 1883 i Kbh. (3 børn: F 1—F 3).

F 1. *Dagny Blanca Metz*, f. 14. sept. 1910 i Kolding, g. 20. aug. 1933 i Kbh. m. *Sigfred Vilhelm OPPENHEIM* (søn af fhv. cigarhandler i Kbh. Herman Oppenheim og Esther f. Oppenheim), bogholder i Kbh., f. 18. okt. 1905 i Kbh. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Inger Oppenheim*, f. 19. maj 1934 i Kbh.

G 2. *Henning Oppenheim*, f. 30. april 1938 i Kbh.

G 3. *Birgit Oppenheim*, f. 21. sept. 1952 i Kbh.

(Se endvidere side 126, F 2).

F 2. *Ivar Metz*, fabrikant i Kbh., f. 6. marts 1912 i Kbh. g. 20. nov. 1947 i Kbh. m. *Liv Sonja Fein* (datter af købmand i Oslo Chone Fein og Ida f. Basman), f. 29. aug. 1916 i Skien, Norge. (Ingen børn).

F 3. *Bruno Moses Metz*, biscuitsfabrikant i Kbh., f. 5. sept. 1917 i Kbh., g. 20. maj 1947 i Gentofte m. *Johanne Kristine Kristensen* (datter af lagerforvalter i Silkeborg Kresten Kristensen og Nina f. Pedersen), f. 6. april 1914 i Silkeborg. (Ingen børn).

E 5. *Julie Thea Metz*, f. 26. juli 1879 i Randers, g. 16. aug. 1904 i Kbh. m. *Harry Lion Valentin Rudolph HAUROWITZ* (søn af fhv. købmand i U.S.A., privatier i Kbh. Samuel Lion Haurowitz og 1. hustru Hortense Adelaide Mathilde Agnes f. Salvorsen), operasanger i Kbh., senere i U.S.A., f. 9. dec. 1879

i Kbh., d. 7. april 1926 i New York. (Ægte-  
skabet opløst). (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Erling* Ludvig METZ, grosserer i Kbh.,  
f. 14. jan. 1906 i Kbh., g. 24. febr.  
1934 i Kbh. m. *Tove Borring* (datter  
af grosserer i Kbh. Halfdan Roar Ei-  
stein Borring og Anna Ingeborg f. Ol-  
sen), f. 12. maj 1908 i Søllerød. (3  
børn: G 1—G 3).

G 1. *Ulla Metz*, f. 1. maj 1938 på Fre-  
deriksberg.

G 2. *Jørgen Metz*, f. 12. marts 1941 på  
Frederiksberg.

G 3. *Kirsten Metz*, f. 3. dec. 1946 i  
Kbh.

F 2. *Eyvind* Israel METZ, grosserer i Kbh.,  
f. 14. aug. 1910 i Kbh., g. 7. nov. 1942  
i Kbh. m. *Annie Minna Nissen* (datter  
af fabrikant i Kbh. Viggo Christian  
Nissen og Minna Edith f. Lund), f. 23.  
sept. 1922 på Frederiksberg. (2 børn:  
G 1—G 2).

G 1. *Peter Metz*, f. 26. nov. 1943 i  
Malmö.

G 2. *Poul Metz*, f. 9. sept. 1949 i Kbh.

D 5. *Bendix (Benny) Metz*, sukkervarefabrikant i Ran-  
ders, f. 6. okt. 1828 i Randers, d. 17. marts 1895  
sst., g. 1<sup>o</sup> 4. maj 1864 i Randers m. *Frederikke  
(Rikke) Valentin* (datter af manufakturhandler i  
Randers Isaach Valentin og Lea (Helene) f.  
Wulff), f. 17. juli 1830 i Randers, d. 8. sept.  
1875 sst., g. 2<sup>o</sup> 27. maj 1877 i Randers m. sin  
afdøde hustrus søster *Caroline Valentin*, f. 30. maj  
1842 i Randers, d. 19. dec. 1910 sst. (Ingen børn  
i første ægteskab; 3 børn i andet ægteskab: E 1—  
E 3).

(Se side 117 D 1 og side 120 D 6).

- E 1. (ad II) Frederikke *Metz*, f. 16. april 1878 i Randers, d. 16. febr. 1941 i Århus.
- E 2. Helene *Metz*, f. 20. febr. 1881 i Randers.
- E 3. Moses *Metz*, grosserer i Kbh., f. 14. marts 1883 i Randers, g. 10. nov. 1912 i Kbh. m. Alice *Heckscher* (datter af vekselmægler i Kbh. William Heckscher og Mathilde f. Salomonsen), f. 3. febr. 1890 i Kbh., d. 4. nov. 1946 sst. (5 børn: F 1—F 5).
- F 1. *Henning* Benny *Metz*, disponent i Kbh., f. 9. okt. 1913 i Randers, g. 12. juni 1938 i Kbh. m. Anitta *Kunstadt* (datter af kantor ved synagogen i Kbh. Heinrich Kunstadt og Stefanie Malie f. Kunstadt), f. 31. okt. 1915 i Wien. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Vivian *Metz*, f. 28. marts 1944 i Malmö.
- G 2. Henrik *Metz*, f. 9. marts 1948 i Kbh.
- F 2. *Preben* Frederik *Metz*, stud. mag. i Kbh., f. 3. febr. 1917 i Kbh., g. 16. maj 1946 i Odense m. Gustava (Gutze) *Schlamowitz* (datter af grosserer i Odense Abraham Moses Schlamowitz og Etta Kaja f. Przytitsky), f. 26. juni 1912 i Odense. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Ingrid* Alice *Metz*, f. 10. maj 1947 i Kbh.
- G 2. Flemming *Metz*, f. 27. dec. 1949 i Kbh.
- G 3. Stig *Metz*, f. 16. okt. 1951 i Kbh.
- F 3. *Jørgen* William *Metz*, grosserer i Kbh., f. 29. jan. 1919 i Kbh.
- F 4. *Eva* Caroline Mathilde *Metz*, f. 18. aug. 1924 i Taarbæk, g. 23. maj 1943 i Kbh. m. *Preben* Nathan Martin GUTTERMANN (søn af grosserer i Kbh. Her-

- man Secharjah Guttermann og Kaja f. Polack), grosserer i Kbh., f. 1. nov. 1916 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Erling Axel Guttermann*, f. 21. juni 1945 i Kbh.
- G 2. *Annelise Dorthea Guttermann*, f. 11. maj 1947 i Kbh.
- F 5. John *Metz*, murermester i New York, f. 18. jan. 1926 i Kbh., g. 14. nov. 1948 i New York m. Charlotte *Feinberg* (datter af lærer i New York Samuel Feinberg og Anna f. Kaminer), f. 31. dec. 1922 i New Haven, Connecticut. (1 barn: G 1).
- G 1. Alice *Metz*, f. 1. febr. 1953 i New York.
- D 6. Rosalie *Metz*, f. 24. febr. 1830 i Randers, d. 5. nov. 1918 sst.
- D 7. *Ludvig Abraham Metz*, købmand i Brovst, senere i Randers, f. 8. okt. 1831 i Randers, d. 28. juni 1883 i Århus, g. 1<sup>o</sup> 28. aug. 1855 i Hobro m. Caroline *Elias* (datter af købmand i Hobro Levin Elias og Nanke f. Meyer), f. 12. jan. 1833 i Hobro, d. 1. maj 1880 i Randers, g. 2<sup>o</sup> 15. aug. 1882 i Randers m. sin afdøde hustrus søster Frederikke *Elias*, f. 30. juli 1830 i Hobro, d. 12. maj 1899 i Kbh. (2 børn af første ægteskab: E 1—E 2).
- E 1. (ad I) Martin *Metz*, grosserer i Kbh., f. 22. dec. 1856 i Brovst, d. 30. sept. 1919 i Kbh., g. 30. sept. 1887 i Kbh. med Anna *Sofie Gleesen* (datter af smedemester i Kbh. Fritz August Gleesen og Anne Kristine f. Buck), f. 11. febr. 1866 i Kbh. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. Henning *Metz*, ingeniør i Melbourne, f. 17. nov. 1888 i Kbh., d. 17. marts 1941 i Melbourne, g. 23. dec. 1918 i Melbourne m. Ellen Elisabeth (*Elsie*) *Larsen* (datter af hjulmand Hans Lar-

- sen og Karen Marie f. Nielsen), f. 21. dec. 1892 i Ganløse Sogn. (Ingen børn).
- F 2. Eigil *Metz*, landmand i Australien, f. 24. juli 1892 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> m. Amalia *Coleman*, d. 1924, g. 2<sup>o</sup> m. Elisabeth *Hjorth*. (1 barn af første ægteskab: G 1, og 3 børn af andet ægteskab: G 2—G 4).
- G 1. (ad I) Amelia Isabel (*Millie*) *Metz*, f. 16. juni 1924 i Burracopin, Australien.
- G 2. (ad II) Karen Elisabeth *Metz*, f. 24. juni 1938 i Raventhorpe, Australien.
- G 3. Ellen Margaret *Metz*, f. juni 1942 i Australien.
- G 4. Paul Henning *Metz*, f. 1944 i Australien.
- F 3. Sigyn *Metz*, f. 19. jan. 1897 i Kbh., d. 7. juli 1927 i Melbourne.
- F 4. Esther *Metz*, f. 19. okt. 1903 i Kbh., g. 11. april 1923 i Melbourne m. Poul MØRCH (søn af repræsentant Fritz Edward Mørch og Laura Andrea f. Svennevig), tandlæge i Vordingborg, f. 14. dec. 1897 i Kbh. (Ægteskabet opløst). (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Eigil *Metz Mørch*, stud. mag. i Kbh., f. 7. marts 1924 i Vamdrup, g. 13. aug. 1946 på Frederiksberg m. Jytte *Høgsholm* (datter af afdelingschef i Magasin du Nord Knud Lars Peter Høgsholm og Gudrun f. Hastrup Nielsen), f. 2. juni 1923 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).
- H 1. Michael *Mørch*, f. 3. febr. 1947 i Kbh.

- H 2. Merete *Mørch*, f. 27. febr. 1949 i Kbh.
- G 2. Ivan *Metz Mørch*, f. 13. juni 1928 i Varde, d. 14. febr. 1929 sst.
- G 3. Allan *Metz Mørch*, f. 27. febr. 1930 i Varde.
- E 2. Nanny *Metz*, f. 22. maj 1858 i Randers, d. 17. sept. 1916 i Kbh., g. 5. aug. 1884 i Randers m. David Joseph LEVY, navneforandring til METZON (søn af bandagist i Hamburg Joseph David Levy og Birgitte f. Philipson), grosserer i Randers, f. 1. jan. 1859 i Randers, d. 30. dec. 1918 i Hamburg. (5 børn: F 1—F 5).
- F 1. Caroline *Metzon*, f. 22. juni 1885 i Randers, d. 22. febr. 1947 i Kbh., g. 25. maj 1913 i Hamburg m. John Jacob BEERMANN (søn af cigarfabrikant i Fredericia Wolff Beermann og Sara f. Levy), grosserer i Kbh., f. 13. okt. 1884 i Fredericia. (G. 2<sup>o</sup> m. Erna *Herbst f. Herbst*). (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Kaj John Beermann*, afdelingschef i Kbh., f. 28. febr. 1914 i Kbh., g. 18. okt. 1949 i Kbh. m. *Helga Hildegard Nussbaum* (datter af fhv. købmand i Bitterfeld Max Meier Nussbaum og Jenny f. Lind), exam. gymnastik- og svømmelærerinde, fritidshjems lærerinde og småbørnspædagog i Kbh., f. 29. april 1915 i Bitterfeld (Tyskland). (1 barn: H 1).
- H 1. Carsten *Beermann*, f. 29. jan. 1952 i Kbh.
- G 2. Wolf *Martin Beermann*, grosserer i Kbh. og rejsesekretær ved Det konservative Folkeparti, f. 10.



juni 1916 i Kbh., g. 19. dec. 1942 i Odense m. *Inge Kirsten Mühlendorf Siewecke* (datter af hovedkasserer ved Fyns Diskontokasse i Odense Carl Christian Frederik Siewecke og Kirsten Johanne Ladbye f. Hansen), f. 4. marts 1917 i Odense. (1 barn: H 1).  
H 1. *Kirsten Nanny Wolf Beermann*, f. 31. okt. 1944 i Stockholm.

G 3. *Ada Nanny Sara Beermann*, assistent ved 4. Hovedrevisorat, f. 13. nov. 1918 i Kbh.

F 2. *Ludvig David Metzon*, grosserer i Kbh., f. 24. juni 1886 i Randers, d. 2. okt. 1931 i Kbh.

F 3. *Philip Metzon*, grosserer i Hamburg og Frankfurt a. Main, senere cigarhandler i Kbh., f. 20. febr. 1888 i Randers, g. 2. febr. 1919 i Hamburg m. *Grethchen Marcus* (datter af grosserer i Hamburg Julius Marcus og Friederike f. Koopmann), f. 6. aug. 1891 i Hamburg. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Hans-Julius Metzon*, cand. jur., politifuldmægtig i Skive, f. 26. okt. 1919 i Hamburg, g. 25. maj 1944 i Malmö m. *Inge Ruth Feinberg* (datter af skræddermeister i Kbh. Simon Feinberg og Annie f. Ritz), f. 23. aug. 1924 i Kbh. (1 barn: H 1).

H 1. *Vibeke Birgitte Metzon*, f. 2. sept. 1947 i Skive.

G 2. *Martin David Metzon*, boghandlermedhjælper i Kbh., f. 15. okt. 1920 i Hamburg, g. 17. jan. 1943

- i Kbh. m. Ester *Glasmann* (adoptiondatter af kolonialhandler i Kbh. Gregorie Naftola (*Hirsch*) *Glasmann* og Pescha Siwa Bertha Mowschevna f. Lew), f. 1. nov. 1920 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).  
 H 1. Jørgen *Metzon*, f. 19. aug. 1944 i Stockholm.  
 H 2. *Kirsten* Hilde *Metzon*, f. 19. sept. 1946 i Kbh.
- G 3. *Hilde* Nanny *Metzon*, f. 22. marts 1924 i Hamburg, d. 28. febr. 1932 i Frankfurt a. M.
- F 4. Martin *Metzon*, f. 21. nov. 1889 i Randers, d. 7. juli 1904 i Hamburg.
- F 5. Rudolf *Metzon*, hovedbogholder i Kbh., f. 21. nov. 1896 i Hamburg, g. 6. april 1931 i Kbh. m. Thyra *Ebba* Johanne *Grum* (datter af elektromontør i Kbh. Gorm Holger *Grum* og Karen Marie f. Hendriksen), f. 29. aug. 1899 i Fuglebjerg, Sorø Amt. (4 børn: G 1—G 4).  
 G 1. *Nanny* Marie *Metzon*, f. 7. febr. 1932 i Kbh.  
 G 2. *Flemming* David *Metzon*, f. 6. juni 1934 i Kbh.  
 G 3. *Esther* Erna *Metzon*, f. 3. nov. 1939 i Kbh.  
 G 4. *Karen* *Ebba* *Metzon*, f. 17. jan. 1941 i Kbh.
- D 8. *Carl* Abraham *Metz*, sukkervarefabrikant i Randers, f. 21. sept. 1833 i Randers, d. 27. okt. 1909 sst., g. 19. maj 1863 i Randers m. *Wilhelmine* *Valentin* (datter af manufakturhandler i Randers Isaach *Valentin* og Lea (Helene) f. *Wulff*), f. 20. nov. 1836 i Randers, d. 21. maj 1918 sst. (5 børn: E 1—E 5).  
 (Se side 120 D 4).

- E 1. Sara *Metz*, f. 27. febr. 1864 i Randers, d. 9. dec. 1933 sst.
- E 2. Eva *Metz*, f. 27. april 1865 i Randers, d. 30. okt. 1947 i Kbh., g. 27. april 1892 i Randers m. *Joseph* Emil LEVIN (søn af grosserer og broderihandler i Kbh. Benny (Bendix) Levin og Rosa (Röschen) f. Salomon), grosserer i Kbh., f. 16. okt. 1860 i Kbh., d. 12. maj 1918 sst. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. *Benny* Knud *Levin*, cand. jur., fhv. kontorchef i Skattedepartementet, f. 11. febr. 1893 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 29. april 1923 på Frederiksberg m. *Julie* Marie Bothilde Amalie *Winding* (datter af sognepræst Hans Kruse *Winding* og Christine Marie Anna Karoline f. Bech), operasangerinde, f. 1. marts 1889 i Voer, Randers Amt, d. 23. maj 1950 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 12. april 1946 på Frederiksberg m. *Ingvor* Emilia *Magnusson* (datter af amanuensis ved Nordiska Museet i Stockholm Per Richard *Magnusson* og Anna Selma Emilia f. *Pettersson-Grönkvist*), f. 10. april 1908 i Stockholm. (Ingen børn).
- F 2. *Ella* Helene *Levin*, assistent i Det statistiske Departement, f. 7. maj 1894 i Kbh.
- E 3. Helene *Metz*, bogholderske i Randers, f. 24. april 1871 i Randers, d. 2. sept. 1943 sst.
- E 4. *Abraham* Moses *Metz*, grosserer i Kbh., f. 8. april 1873 i Randers, d. 19. okt. 1924 i Kbh., g. 16. juli 1902 i Kbh. m. Betty von *Essen* (datter af farver i Brædstrup Philip Ferdinand von *Essen* og Edel f. *Cohn*), f. 7. marts 1880 i Brædstrup, d. 6. juni 1952 i Kbh. (3. børn: F 1—F 3).

- F 1. *Axel Mogens Metz*, landsretssagfører i Odense, f. 11. okt. 1903 i Kbh., d. 13. marts 1944 i Theresienstadt, g. 15. maj 1934 i Kbh. m. *Magna Hildesheim* (datter af vekselerer i Kbh. John Hugo Hildesheim og Gitte f. Michaelsen), f. 1. febr. 1906 i Kbh. (Hun blev i maj 1951 i Odense gift 2<sup>o</sup> m. salgschef J. C. *Madsen*). (1 barn: G 1).  
G 1. *Steen Axel Metz* f. 5. maj 1935 i Odense.
- F 2. *Erik Metz*, salgschef i Kbh., f. 19. juni 1907 i Kbh., g. 7. jan. 1940 i Oslo m. *Selma Jaschzik* (datter af købmand i Oslo Herman (Jaschzik) *Jarner* og Hanna f. Bodd), f. 31. okt. 1910 i Litauen. (1 barn: G 1).  
G 1. *Jan Ivar Axel Metz*, f. 30. okt. 1947 i Kbh.
- F 3. *Carl Metz*, arkitekt i Kbh., f. 29. juni 1911 i Kbh., g. 3. sept. 1936 i Kbh. m. *Ulla Ester Meyer* (datter af grosserer i Kbh. (*James*) Poul Jacob Meyer og Helga f. Salomonsen), f. 6. jan. 1913 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).  
G 1. *Allan Metz*, f. 11. dec. 1938 i Kbh.  
G 2. *Merete Metz*, f. 1. marts 1946 i Kbh.
- E 5. *Ivan Carl Metz*, grosserer i Kbh., f. 17. sept. 1877 i Randers, d. 8. juni 1932 i Kbh., g. 21. dec. 1906 i Kbh. m. *Inez Ida Dagmar Jakobine Restorff f. Levin* (datter af grosserer i Kbh. Henry Sophus Levin og Eleonora Christine f. Arvedsen), f. 14. febr. 1878 i Kbh. (Ægteskabet opløst). (Ingen børn).

- C 3. *Wulff* Israel *Wulff*, buntmager i Århus, f. 2. dec. 1795 i Fredericia, udvandret c. 1844 til Hamburg, hvor han døde ugift.
- C 4. *Isac* Israel *Wulff*, klædefabrikant i Randers, f. 13. jan. 1798 i Fredericia, d. 27. marts 1838 i Kbh.
- C 5. *Lene* (Lea) *Wulff*, f. 1799 i Fredericia, d. 1807 sst.
- C 6. *Jette* *Wulff*, f. 23. april 1800 i Fredericia, d. 19. aug. 1863 i Randers (og Moses *Isaacsen*, købmand i Randers, f. c. 1796). (1 barn: D 1).
- D 1. *Wulff* ISAACSEN, sadelmager i Ballerup, f. 5. juni 1827 i Randers, d. 5. okt. 1892 i Kbh., g. 6. april 1870 i Kbh. m. Maren Kirstine *Johanne Hansen* (*Abraham*), f. 16. april 1829 i Kbh., d. 18. febr. 1914 sst. (2 børn: E 1—E 2).
- E 1. Henriette *Isaacsen*, f. 26. april 1871 i Ballerup, d. 18. juli 1947 i Kbh., g. 26. sept. 1890 i Kbh. m. Carl Johan LJUNGBERG (søn af skomagermester i Næstved Theodor Emil Ljungberg og Marie Ernestine Frederikke f. Kauth), urmager, senere mekaniker og instrumentmager ved Meteorologisk Institut, f. 12. okt. 1863 i Næstved, d. 20. april 1922 i Kbh. (8 børn: F 1—F 8).
- F 1. *Sara Marie Ljungberg*, f. 17. dec. 1890 i Næstved, g. m. Valdemar NØRREGAARD (søn af skomagermester I. C. Nørregaard og Line f. Hansen), redaktør af Roskilde Social-Demokrat, fhv. borgmester, byrådsmedlem i Roskilde, f. 16. aug. 1872 i Kbh. (1 barn: G 1).
- G 1. Paula Margrete *Nørregaard*, f. 27. april 1920 i Roskilde, g. m. Helge JENSEN, civilingeniør, ansat i firmaet Christiani & Nielsen i Buenos Aires. (1 barn: H 1).
- H 1. Datter, f. c. 1948 i Buenos Aires.

- F 2. *Benny Abraham Wulff Ljungberg*, sømand, udvandret til U.S.A. c. 1923, f. 13. febr. 1892 i Næstved, g. 18. marts 1921 i Kbh. m. *Lilly Hilda Petersen* (datter af montør i Kbh. *Hans Petersen* og *Hansine Ida f. Hansen*), f. 1. febr. 1897 i Kbh. (Ægteskabet opløst). (1 barn: G 1).  
 G 1. *Jørgen Louis Ljungberg*, f. c. 1922 i Kbh.
- F 3. *Isak Leon Ljungberg*, maler i Kbh., f. 16. april 1894 i Næstved, g. m. *Magitta Caspersen*. (1 barn: G 1).  
 G 1. *Egon Ljungberg*, værktøjsmager i Kbh., f. 9. aug. 1923 i Kbh.
- F 4. *Jacob Richard Wulff Ljungberg*, uddannet mejerist, senere vognmand i Kbh., f. 11. sept. 1896 i Næstved, g. 29. april 1919 i Kbh. m. *Erna Jutta Mathilde Sørensen* (datter af forvalter *Jens Peter Sørensen* og *Frederikke Mathilde f. Larsen*), f. 6. sept. 1896 i Kbh. (1 barn: G 1).  
 G 1. *Esther Wulff Ljungberg*, kunstvæverske, f. 28. marts 1920 på Bornholm, g. 13. april 1940 i Kbh. m. *Keld Boye LIPPING*, f. 14. jan. 1916 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).  
 H 1. *Jørgen Wulff Lipping*, f. 7. febr. 1944 i Kbh.  
 H 2. *Merete Wulff Lipping*, f. 25. aug. 1948 i Kbh.
- F 5. *Louis Wulff Ljungberg*, inkassator ved Kjøbenhavns Telefon Akts., f. 10. febr. 1901 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 16. juni 1924 i Kbh. m. *Paula Amalie Petersen*. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 11. aug. 1944 i Roskilde

- m. Else *Jensen* (datter af funktionær ved Københavns Kommune Jørgen Jensen og Axelline f. Kringelbach Lindqvist), sygeplejerske, f. 28. jan. 1915 i Kbh. (1 barn af første ægteskab: G 1, 2 børn af andet ægteskab: G 2—G 3).
- G 1. (ad I) *Alice Wulff Ljungberg*, f. 1. nov. 1924 i Kbh., g. m. Henning BISANDER (søn af disponent i Odense Anker *Rasmussen*), intendant, f. 17. juni 1924 i Odense. (Ingen børn).
- G 2. (ad II) *Niels Wulff Ljungberg*, f. 13. nov. 1945 i Kbh.
- G 3. *Henrik Wulff Ljungberg*, f. 23. sept. 1947 i Kbh.
- F 6. *Poul Wulff Ljungberg*, vognmand i Kbh., f. 20. aug. 1903 i Kbh., d. 18. sept. 1931 sst.
- F 7. *Eva Ljungberg*, f. 9. juni 1906 i Kbh., g. m. Emil NERLEV, bager i Kbh., f. 30. marts 1896 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Arne *Nerlev*, værktøjsmager ved De Danske Statsbaner i Århus, f. 26. maj 1926 i Kbh., g. i Århus m. Tove *Jensen*, f. 28. juni 1925 i Århus. (Ingen børn).
- G 2. *Jytte Nerlev*, f. 27. juli 1933 i Kbh.
- F 8. *Inger Ljungberg*, f. 15. aug. 1909 i Kbh., g. m. Knud LARSEN, fabrikant i Kbh., f. 7. maj 1906 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Ulla Larsen*, f. 3. sept. 1932 i Kbh.
- G 2. *Benny Larsen*, f. 19. febr. 1937 i Kbh.

- E 2. Marie *Isaacsen*, f. 29. okt. 1874 i Ballerup, d. 10. marts 1946 i Kbh.
- C 7. *Secker* Israel *Wulff*, f. 28. sept. 1802 i Fredericia, udvandet til London, senere Paris, hvor han var gift og døde barnløs.
- C 8. *Ester* (Israel) *Wulff*, f. 21. juli 1808 i Randers, d. 11. sept. 1860 i Kbh., g. 13. febr. 1838 i Kbh. m. Isac SALOMON (SALOMAN), købmand i Tønder, senere kantor ved synagogen i Kbh., f. 1781 i Frankfurt a. d. Oder, d. 6. juli 1848 i Kbh. (han var først gift med Veilchen *Geskel* (1787—1835) og blev i dette ægteskab fader til komponisten Siegfried *Saloman* og genremaleren *Geskel Saloman*). (3 børn: D 1—D 3).
- D 1. Julius SALOMAN, operasanger, senere købmand i Stockholm, f. 8. okt. 1838 i Kbh., d. 25. jan. 1892 i Stockholm, g. m. Evelina *Lénström* (datter af gårdejer *Lénström* og hustru f. Cassel), f. 27. febr. 1842 i Stockholm, d. 23. maj 1931 på Öland. (1 barn: E 1).
- E 1. August *Saloman*, kaptajn ved Kungl. Kustartilleriet, R.S.O.; R.N.O.; Off. de l'Instruction Publique, R.S.E.O., m. m., f. 18. okt. 1872 i Stockholm, g. 21. dec. 1907 i Stockholm m. Lisa *Löwenadler* (datter af direktør f. Försäkrings A/B. Skåne E. *Löwenadler* og hustru f. *Landelius*), f. 19. nov. 1887 i Stockholm. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Stig *Saloman*, cand. jur., amanuens ved domkapitlet i Växjö, f. 18. okt. 1908 i Stockholm.
- F 2. Anita *Saloman*, f. 31. marts 1910 i Stockholm, g. 18. sept. 1937 i Stockholm m. Carl VON ESSEN (søn af ritmester ved Kungl. Skånska Dragonregimentet i Ystad von Essen og hustru f. *Berndes*), løjtnant, f. 9. aug. 1907 i Ystad. (1 barn: G 1).



B 1, C 8, D 1, E 1, F 2

G 1. Mikael *von Essen*, f. 18. sept.  
1938 i Stockholm.

D 2. Michael SALOMON, kontorist i Kbh., f. 20. febr.  
1840 i Kbh., d. 7. marts 1898 sst.

D 3. Carl SALOMON, direktionssekretær i Den Dan-  
ske Landmandsbank i Kbh., f. 2. nov. 1842 i Kbh.,  
d. 20. dec. 1919 sst., g. 1883 i Kbh. m. Emily  
*Agnes Crackanthorp*, f. 21. marts 1862 i England,  
d. 10. aug. 1912 i Kbh. (3 børn: E 1—E 3).

E 1. *Oscar* Henrik NISSEN *Nirsén*, cand. phil.,  
translatør i engelsk i Kbh., f. 27. jan. 1884  
i Kbh., g. 26. dec. 1916 i Chicago m. *Ebba*  
Helena *Jobansson*, f. 13. sept. 1890 i Stock-  
holm. (1 barn: F 1).

F 1. *Herbert* Edgar *Nissen*, jur. kand., nota-  
rie i Stockholm, f. 17. marts 1922 i  
Kbh.

E 2. *Maude* Dagmar *Nissen Salomon*, musiklærer-  
inde i Kbh., f. 9. juni 1887 i Kbh., g. 23.  
okt. 1914 i Kbh. m. *Kaj* Victor BENDIX  
(søn af komponisten, professor Victor Ema-  
nuel Bendix og 1. hustru Rigmor f. baronesse  
Stampe), sangpædagog, f. 14. sept. 1883 i  
Kbh., d. 15. marts 1919 i Kbh. (Ingen børn).

E 3. *Edith* Mary *Nissen Salomon*, f. 2. aug. 1888  
i Kbh., g. 3. jan. 1917 i Kbh. m. Sigurd  
KIELLAND-BRANDT (søn af provst for  
Falsters Sønder Herred Frederik Christian  
Steenbuch Brandt og Dorthea Kathrine f.  
Wandel Randulf Bull Kielland), kunstmaler i  
Kbh., f. 19. maj 1886 i Veggerløse (Maribo  
Amt). (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Gerd* Crakanthorpe *Kielland-Brandt*, f.  
21. sept. 1917 i Århus, g. 11. jan. 1940  
i Hillerød m. *Otto* Axel NYBORG (søn  
af tandlæge i Odense Viggo Frederik  
Nyborg og Kirsten Sofie f. Lange),

B 1, C 8, D 3, E 3, F 1

cand. jur., sekretær i Fængselsdirektoratet, f. 5. okt. 1910 i Odense. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Beate Kielland Nyborg*, f. 20. nov. 1940 i Kbh.

G 2. *Otto Ditlev Christopher Nyborg*, f. 20. okt. 1943 i Kbh.

G 3. *Mette Sophie Nyborg*, f. 15. nov. 1948 i Kbh.

F 2. *Jacob Spencer Crakanthorpe Kielland-Brandt*, arkitekt i Kbh., f. 5. sept. 1923 i Kbh.

C 9. *Sara Wulff*, f. i Randers, d. 6. april 1807 sst.

C10. *Berendt Wulff*, f. i Randers, d. 17. maj 1807 sst.

C11. *Abraham Wulff*, f. 20. marts 1810 i Randers, d. 27. marts 1810 sst.

- B 2. *Abramani* Carl WULFF, garveriejer i Fredericia, f. 16. jan. 1763 i Fredericia, d. 29. sept. 1845 sst., g. 1<sup>o</sup> m. *Reizche* (Rosa, Rikke eller Regina) *Abronsen* (datter af Arent (Aron) Valentin (eller Aron Falk) i Fredericia og Githel f. Hartvig), f. c. 1778 i Fredericia, d. 18. juli 1820 sst., g. 2<sup>o</sup> 18. aug. 1822 i Kbh. m. *Bolette* (Beyle) *Nathan* (datter af købmand i Kbh. Levin Nathan og 1. hustru Veile f. Wallich), f. 1. dec. 1784 i Kbh., d. 2. febr. 1843 i Fredericia. (4 børn af første ægteskab: C 1—C 4; ingen børn i andet ægteskab).
- C 1. (ad I) *Carl* Abraham *Wulff*, garvermester i Fredericia, f. 11. okt. 1797 i Fredericia, d. 16. jan. 1850 sst., g. 15. jan. 1823 i Fredericia m. Sara *Glückstadt* (datter af købmand i Fredericia Joseph Isac Glückstadt og Bolette (Bele) f. Cohn), f. 2. juli 1801 i Fredericia, d. 23. april 1881 sst. (9 børn: D 1—D 9).
- D 1. Rose *Wulff*, f. 26. sept. 1823 i Fredericia, d. 2. nov. 1883 sst., g. 20. marts 1850 i Fredericia m. *Hermann* Levin HIRSCH (søn af lærer i Fredericia Levin Hirsch og Frederikke f. Gedalia), kommerceråd, vekselerer i Fredericia, f. 27. febr. 1820 i Faaborg, d. 11. febr. 1898 i Fredericia. (Ingen børn).
- D 2. *Isac* Carl *Wulff*, garveriejer i Fredericia, f. 10. jan. 1825 i Fredericia, d. 1. jan. 1879 sst.
- D 3. Sarene (*Sine*) *Wulff*, f. 20. aug. 1826 i Fredericia, d. 27. marts 1882 sst., g. 13. nov. 1864 i Fredericia m. *Isac* Abraham COHN (søn af slagtermester i Fredericia Abraham Moses Cohn og Jette f. Levy), brænderiejer i Fredericia, f. 27. dec. 1813 i Fredericia, d. 19. juni 1879 sst. (1 barn: E 1).

E 1. Dorothea *Cohn*, f. 16. febr. 1865 i Fredericia, d. 30. jan. 1935 i Kbh.

D 4. *Frederik Carl Wulff*, f. 30. april 1828 i Fredericia, d. 5. maj 1828 sst.

D 5. *Camilla Wulff*, f. 30. april 1830 i Fredericia, d. 28. nov. 1871 i Randers, g. 6. maj 1855 i Fredericia m. *Ludvig Abraham SIMON* (søn af købmand i Randers *Abraham Simon* og *Edel f. Nathansen*), farver i Randers, f. 6. okt. 1825 i Randers, d. 5. juli 1883 sst. (8 børn: E 1—E 8).

E 1. *Regisse Simon*, f. 26. sept. 1857 i Randers, d. 27. april 1924 i Kbh., g. 25. okt. 1887 i Randers m. *Janus Japhet Jepsen-ØRUM* (søn af vagtmester *Jens Sørensen Bystrup Ørum* og *Mette Kirstine f. Nielsen*), bogholder i Randers, f. 14. dec. 1850 i Randers, d. 19. nov. 1891 sst. (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Jens Ludvig Ørum*, repræsentant i Kbh., f. 24. nov. 1888 i Randers, g. 7. aug. 1920 m. *Else Marie Ørum*, f. 29. aug. 1888 i Løgumkloster. (1 barn: G 1).  
G 1. *Harry Aage Ørum*, f. 2. april 1925 i Kbh.

F 2. *Camilla Kirstine Ørum*, f. 27. marts 1891 i Randers, d. 4. marts 1945 i Kbh., g. m. *Michael FORSMANN*, grosserer i Kbh., f. 21. april 1889 i Århus. (Ingen børn).

E 2. *Gunhilda Simon*, f. 9. juni 1859 i Randers, d. 14. aug. 1913 i Skive, g. 12. dec. 1882 i Randers m. *Harald Isidor VON ESSEN* (søn af købmand i Horsens *Hartvig Abraham von Essen* og *Birgitte f. Simon*), murermester i Horsens, senere gasværksbestyrer i Skive, f. 1. april 1855 i Horsens, d. 1. okt. 1929 i Skive. (3 børn: F 1—F 3).

F 1. *Ludvig von Essen*, købmand i Valparaiso, Chile, f. 4. jan. 1884 i Horsens,

- g. m. *Bertha Maud Smidt*. (1 barn: G 1).
- G 1. *Hilda von Essen*, f. 18. april 1924 i Valparaiso, Chile.
- F 2. Hartvig *Emil von Essen*, grosserer i Kbh., f. 26. jan. 1886 i Horsens, d. 15. maj 1944 i Jönköping, Sverige, g. 13. nov. 1926 på Frederiksberg m. *Andrea Andersen Lund* (datter af købmand i Varde Lambert Lund og Dorothea f. Brostrup), f. 13. dec. 1885 i Lønne Sogn (Ribe Amt), d. 15. april 1946 i Kbh. (Ingen børn).
- F 3. *Camilla Birgitte von Essen*, f. 3. april 1888 i Horsens, g. 22. juli 1918 i Skive m. Casper CHRISTENSEN (søn af graver og kirkebetjent i Skive Peter Christensen og Marie Sofie Mauritzia f. Brøndum), købmand i Skive, f. 1. dec. 1888 i Skive. (Ingen børn).
- E 3. *Betty Caroline Simon*, f. 16. febr. 1861 i Randers, d. 16. april 1928 i Århus, g. 2. dec. 1892 i Kbh. m. Frits PETERSEN (søn af kgl. vejer og måler i Århus Peter Magnus Petersen og Marianna Petersen), købmand i Århus, f. 22. aug. 1843 i Århus, d. 7. aug. 1912 sst. (Han har været gift før). (1 barn: F 1).
- F 1. *Gerda Ulrikka Petersen*, tællerske i Nationalbanken i Århus, f. 2. april 1895 i Århus.
- E 4. *Edel Simon*, f. 26. marts 1864 i Randers, d. 9. sept. 1930 i Kbh., g. 9. okt. 1883 i Randers m. Michael NATHANSEN (søn af kreaturkommissionær i Randers Moses Nathansen og 1. hustru Sara Marie f. Christensen), kreaturkommissionær i Newcastle, senere i

Randers, f. 17. april 1853 i Randers, d. 7. juni 1891 sst. (5 børn: F 1—F 5).

F 1. *Ludvig Simon Nathansen*, direktør i Århus, f. 30. juli 1884 i Newcastle, d. på rejse 26. juni 1951 i Håverud i Dalsland (Sverige), g. 22. marts 1918 i Århus m. *Esther Mary Lund* (datter af hattefabrikant i Århus Vilhelm Frederik Lund og Caroline Cecilie Marie f. Jensen), f. 17. nov. 1894 i Århus. (4 børn: G 1—G 4).

G 1. *Bente Wulff Nathansen*, kommunelærerinde i Århus, f. 1. jan. 1920 i Århus, g. 4. juli 1945 i Riisskov m. Holger Peter *Christian* MOTH (søn af togfører Jens Nielsen Moth og Marie Dorthea f. Jensen), kommunelærer i Århus, f. 25. okt. 1919 i Århus. (2 børn: H 1—H 2).

H 1. *Susanne Moth*, f. 15. maj 1946 i Århus.

H 2. *Carsten Moth*, f. 2. maj 1950 i Århus.

G 2. *Fritze Wulff Nathansen*, indehaver af Danmarks- og verdensrekord i Svømning, f. 18. juli 1925 i Århus, g. 28. dec. 1946 i Århus m. *Niels Jørgen* CARSTENSEN (søn af skoledirektør på Frederiksberg Ejner Carstensen og Johanne f. Jensen), skibsmægler i Le Havre, Frankrig, f. 23. nov. 1922 på Frederiksberg. (Ingen børn).

G 3. *Allan Wulff Nathansen*, kontorassistent i Århus, f. 11. juli 1927 i Århus, g. 11. juli 1948 i Riisskov

- m. *Else Torné Branning* (datter af stationsforstander i Hundested Carl Otto Laurits Branning og Ellen f. Torné), f. 15. april 1928 i Hundested. (1 barn: H 1).  
 H 1. Philip Michael *Nathansen*, f. 15. dec. 1948 i Århus.
- G 4. *Esther Wulff Nathansen*, f. 15. april 1929 i Århus.
- F 2. *Adolph Moses Nathansen*, mekaniker i Kbh., f. 27. aug. 1885 i Newcastle, g. 20. jan. 1911 i Kbh. m. *Othla Emilie Erlandine Christine Willert* (datter af togfører i Kbh. Johannes Christian Frederik Willert og Johanne Christine Edvardine f. Jensen), f. 16. aug. 1887 på Frederiksberg. (1 barn: G 1).  
 G 1. *Elsa Nathansen*, f. 13. april 1911 i Kbh., g. m. *Børge Ejgil NIELSEN*, assistent i Kbh., f. 6. juli 1914 i Kbh. (1 barn: H 1).  
 H 1. *Jette Nielsen*, f. 22. nov. 1948 i Kbh.
- F 3. *Camilla Nathansen*, f. 25. jan. 1887 i Randers, d. 23. aug. 1887 sst.
- F 4. *Aksel Nathansen*, f. 16. april 1888 i Randers, d. 10. juni 1888 sst.
- F 5. *Aage Nathansen*, repræsentant i Kbh., f. 17. april 1889 i Randers, d. 28. aug. 1950 i Kbh., g. 1° 4. okt. 1921 i Kbh. m. *Mary Angelika Lund f. Frederiksen*, f. 23. marts 1888 i Kbh., d. 21. nov. 1921 sst., g. 2° 29. jan. 1924 i Kbh. m. *Aase Elise Andrea Haxthausen Phister f. Strøyberg* (datter af apoteker i Lyngby Jens Christopher Hannibal Strøyberg og Sofie f. Haxthausen), f. 6. marts 1899 i Randers. (Ægteskabet opløst),

g. 3<sup>o</sup> m. *Ellen Margrethe Wilhelmsen f. Erichsen*, f. 5. marts 1905 i Kbh. (Ingen børn i første ægteskab; 1 barn i andet ægteskab: G 1; 1 barn i tredje ægteskab: G 2).

G 1. (ad II) *Tonia Birgit Nathansen*, f. 18. dec. 1924 i Kbh., g. 31. juli 1947 i Kbh. m. *Holger Willy Ernst HANSEN*, overtjener i Kbh., f. 20. dec. 1917 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).

H 1. *Sven Erik Hansen*, f. 11. febr. 1949 i Kbh.

H 2. unavngiven pige, f. 27. sept. 1951 i Kbh.

G 2. (ad III) *Kirsten Nathansen*, f. 9. maj 1936 på Frederiksberg.

E 5. *Carl Wulff Simon*, handelsrejsende i Holte, f. 8. dec. 1865 i Randers, d. 28. dec. 1938 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 18. nov. 1892 i Odense m. *Anna Cathrine Petersen*, f. 13. jan. 1863 i Odense, d. 12. juli 1894 i Vejle, g. 2<sup>o</sup> 10. april 1911 i Kbh. m. *Jenny Jacoby* (datter af handelsagent i Kbh. *Adolph Jacoby* og *Rosalie f. Salomon*), f. 16. dec. 1886 i Randers, d. 2. marts 1933 i Kbh. (Ingen børn af første ægteskab; 1 barn af andet ægteskab: F 1).

F 1. (ad II) *Lene Wulff Simon*, sygeplejerske på Gentofte Amtssygehus, senere kolonist i Ein-Geb ved Tiberias (Israel), f. 23. april 1913 i Holte, g. 1948 i Israel m. (*Männi*) *Manfred Moritz SELIGMANN*, landvæsenselev i Danmark, senere kolonist i Ein-Geb ved Tiberias (Israel), f. 14. juni 1912 i Giesen (Oberhessen). (Han har første gang været gift med landvæsenselev i Danmark *Johanne Kabn* (nu bosat i Israel)



og har i dette ægteskab 1 barn). (Ingen børn).

E 6. Henriette *Simon*, f. 2. okt. 1867 i Randers, d. 22. dec. 1920 i Gentofte, g. 8. jan. 1895 m. Waldemar *Georg* PETERSEN (søn af sadelmager og garver i Maribo Joh. Carl Petersen og Emma Christiane Petersen), købmand i Charlottenlund, f. 1. juli 1867 i Maribo, d. 31. dec. 1921 i Gentofte. (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Johan* Christoffer *Petersen*, målerkontrolør i Kbh., f. 9. juli 1895 i Skanderborg, g. 25. april 1922 i Ordrup m. *Ebba* Kristine *Fonnesbeck Møller* (datter af overtjener i Kbh. Hans Carl Frederik Møller og Kristine f. Fonnesbeck Jensen), f. 31. jan. 1898 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 6. dec. 1939 i Gentofte m. *Anna* Kristine *Sørensen* (datter af overportør Lars Sørensen og Mette Marie f. Flensborg), f. 21. juni 1900 i Rungsted. (1 barn i første ægteskab: G 1; ingen børn i andet ægteskab).

G 1. *Axel* *Simon-Petersen*, assistent i Kbh., f. 14. febr. 1923 i Charlottenlund.

F 2. *Emma* Betty Rosa *Petersen*, f. 22. aug. 1896 på Frederiksberg, g. 10. aug. 1919 i Kbh. m. *Georg* Peter OLSEN (søn af cementstøber Ole Olsen og Sofie Olsen), værkfører i Kbh., f. 4. sept. 1892 Kbh. (1 barn: G 1).

G 1. *Vagn* *Georg Olsen*, repræsentant i Kbh., f. 14. april 1923 på Frederiksberg.

E 7. Helene *Simon*. f. 16. dec. 1869 i Randers, g. 30. okt. 1894 m. *Niels* Johan PETERSEN.

- handelsrejsende i Århus, f. 11. nov. 1865 i Odense, d. i Århus. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Knud Børge *Petersen*, f. 29. marts 1900 i Århus, udvandret til Amerika.
- F 2. Gudrun *Petersen*, f. 2. marts 1905 i Århus, g. i Malmö m. BOCKLUND (har tre sønner).
- E 8. Karen *Camilla Nathalia Simon*, f. 12. nov. 1871 i Randers, d. 25. febr. 1941 i Lundtofte, g. 8. nov. 1899 i Kbh. m. Jens *Christian JØRGENSEN* (søn af gårdejer i Gentofte Peter Jørgensen og Karen f. Jørgensen), gårdejer i Lundtofte ved Lyngby, f. 3. juni 1862 i Gentofte, d. 10. maj 1923 i Lundtofte. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. *Karen Camilla Jørgensen*, f. 9. aug. 1900 i Lundtofte, g. 28. marts 1942 i Lyngby m. Ejnar HANSEN (søn af postbud i Kbh. Christian Jens Hansen og Olga Karen Hansen), landmand, forpagter under Københavns Kommune i Lundtofte, f. 15. aug. 1900 i Kbh. (Ingen børn).
- F 2. *Ellen Johanne Jørgensen*, f. 23. marts 1902 i Lundtofte, d. 23. marts 1945 i Lyngby.
- F 3. *Povl Christian Jørgensen*, lagerforvalter i Kbh., f. 15. aug. 1903 i Lundtofte, g. 28. april 1935 i Tølløse m. *Sara Helene Wamberg* (datter af kurvemagermester i Kbh. Ludvig Otto Wamberg og Eleonora Kirstine f. Andreasen), f. 20. april 1911 på Frederiksberg. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Arne Christian Jørgensen*, f. 16. juli 1939 i Lyngby.
- G 2. *Niels Mogens Jørgensen*, f. 6. okt. 1943 i Lyngby.

G 3. *Finn Henrik Jørgensen*, f. 13. juni 1946 i Lyngby.

F 4. *Dora Metha Jørgensen*, f. 19. aug. 1909 i Lundtofte, d. 26. maj 1918 sst.

D 6. *Henriette Wulff*, f. 28. dec. 1831 i Fredericia, d. 29. juli 1863 i Randers, g. 12. maj 1857 i Fredericia m. *Menka SIMON* (søn af købmand i Randers *Abraham Simon* og *Edel f. Nathansen*), købmand i Randers, f. 30. okt. 1817 i Randers, d. 30. april 1883 sst. (Ingen børn).

D 7. *Betty Wulff*, f. 23. okt. 1833 i Fredericia, d. 13. febr. 1864 sst.

D 8. *Lene Wulff*, f. 18. febr. 1835 i Fredericia, d. 31. aug. 1902 i Kbh., g. 22. nov. 1882 i Fredericia m. *Julius Salomon CURJEL* (søn af manufakturhandler i Horsens *Salomon Curjel* og *Flora f. Wulff*), korpslæge og prakt. læge i Fredericia, senere i Kbh., f. 7. juni 1830 i Horsens, d. 13. maj 1893 på Frederiksberg. (Ingen børn).

D 9. *Emma Wulff*, f. 4. juli 1836 i Fredericia, d. 5. marts 1882 i Århus.

C 2. *Falk* (*Valentin*) *Wulff*, grosserer i Kbh., f. 20. marts 1799 i Fredericia, d. 17. okt. 1856 i Kbh., g. 24. aug. 1828 i Kbh. med *Sara Pauline Heilbuth* (datter af hof-agent og hof-vekselerer *Samuel Wulff Heilbuth* og *Henriette f. Ahronson*), f. 1. sept. 1807 i Kbh., d. 26. febr. 1876 sst. (8 børn: D 1—D 8).

D 1. *Julie Wulff*, f. 3. april 1831 i Kbh., d. 23. dec. 1895 sst.

D 2. *Carl Ferdinand Wulff*, grosserer i Kbh., f. 21. sept. 1832 i Kbh., d. 19. juli 1887 sst.

D 3. *Mathilde Wulff*, f. 25. aug. 1834 i Kbh., d. 9. jan. 1904 sst.

D 4. *Valdemar Theodor Wulff*, handelsagent i Kbh., f. 11. juli 1837 i Kbh., d. 22. aug. 1909 sst., g. 25. jan. 1867 i Kbh. m. *Vilhelmine Jensine Petrine Nielsen*, f. 3. febr. 1830 i Kbh., d. 28. april 1897 sst. (2 børn: E 1—E 2).

- E 1. *Fanny* Alvilda Margrethe *Wulff*, f. 28. juni 1869 i Kbh.
- E 2. *Marie* Sara Vilhelmine *Wulff*, sang- og musyklærerinde i Kbh., f. 17. maj 1871 i Kbh.
- D 5. *Laura* Martine *Wulff*, f. 2. marts 1839 i Kbh., d. 14. april 1914 sst.
- D 6. *Sophie* Angelica *Wulff*, pianistinde i Kbh., f. 13. aug. 1846 i Kbh., d. 17. jan. 1890 sst.
- D 7. *Henriette* Marie Elisabeth *Wulff*, f. 12. maj 1850 i Kbh., d. 29. dec. 1904 sst.
- D 8. *Anton* Sigismund *Wulff*, købmand i Racine, Wisconsin, U.S.A., f. 12. maj 1850 i Kbh., d. c. 1925 i Amerika.
- C 3. *Jette* (Judithe) *Wulff*, f. c. 1800 i Fredericia, d. 13. sept. 1861 i Kbh., g. 25. aug. 1819 i Fredericia m. Hillel Isac KALISCH, guldsmedemester i Middelfart, f. 3. jan. 1792 i Amsterdam, d. 25. juli 1858 i Randers. (13 børn: D 1—D 13).
- D 1. Sara Rosa Christiane *Kalisch*, f. 8. juli 1820 i Middelfart, d. 19. april 1909 i Kbh.
- D 2. *Isac* Hillel *Kalisch*, købmand i Vejle, f. 10. febr. 1822 i Middelfart, d. 28. juli 1892 i Kbh., g. 15. jan. 1851 i Vejle m. Amalie *Meyer* (datter af konditor i Vejle Hartvig *Meyer* og Bolette f. *Meyer*), f. 29. april 1819 i Vejle, d. 22. maj 1879 i Kbh. (6 børn: E 1—E 6).
- E 1. *Hartvig* Isac *Kalisch*, f. 3. nov. 1851 i Vejle, udvandret til Amerika.
- E 2. Sara *Kalisch*, f. 7. jan. 1853 i Vejle, d. 28. jan. 1922 i Gentofte, g. 7. jan. 1881 i Kbh. m. Emil Herman MEYER (søn af købmand i Vejle, senere i Århus Herman *Meyer* og Hanne Vilhelmine f. Seligmann), grosserer i Kbh., f. 1. marts 1851 i Vejle, d. 27. aug. 1911 på Frederiksberg. (5 børn: F 1—F 5).
- F 1. Eva *Meyer*, mag. art., fhv. adjunkt i Fredericia, f. 23. jan. 1882 i Kbh., g. 7. juli 1911 i Taulov pr. Kolding m.

*Karl Peter FREDERIKSEN* (søn af lærer Søren Frederiksen og Elisabeth f. Nellemann), adjunkt i Fredericia, f. 7. dec. 1885 i Homaahede ved Grenaa. (Ægteskabet opløst, han udvandrede til Canada og blev gift igen). (2 børn: G 1—G 2).

G 1. *Gertrud Nellemann Frederiksen*, f. 28. sept. 1915 i Fredericia, g. m. H. I. M. HANSEN, civilingeniør i Edmonton, Alberta, Canada.

G 2. *Bodil Nellemann Frederiksen*, f. 13. sept. 1919 i Fredericia.

F 2. *Otto Emil Meyer*, grosserer i London, f. 12. juni 1883 i Kbh.

F 3. *Henning Emil Meyer*, mag. art., skolepsykolog i Kbh., f. 1. marts 1885 på Frederiksberg, g. 29. okt. 1909 på Frederiksberg m. *Hedevig Kirstine Kirkegaard* (datter af justitsråd, skoleinspektør i Viborg Jens Ivarsen Kirkegaard og Erica Marie f. Bagger), f. 18. april 1885 i Magleby pr. Klippinge, Stevns. (Ingen børn).

F 4. *Olga Meyer*, f. 20. juli 1887 på Frederiksberg, g. 14. febr. 1911 i Kbh. m. Eigil HØEG (søn af provst i Hunseby pr. Maribo Jens Christian Høeg og Emmy Rosenstand f. Bödtcher), cand. polyt., afdelingsingeniør ved Statsprøveanstalten, f. 14. juni 1885 i Højslev pr. Skive. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Jens Christian Høeg*, forhandler af fotografiske artikler i Randers, f. 29. juni 1912 i Julianehaab, Syd-Grønland, g. 28. marts 1943 m. Inge *Danielsen*, f. 5. okt. 1920 i Vejle. (2 børn: H 1—H 2).

B 2, C 3, D 2, E 2, F 4, G 1

- H 1. Erik *Høeg*, f. 5. okt. 1944 i Århus.
- H 2. Asgar *Høeg*, f. 26. maj 1947 i Århus.
- G 2. Inger *Høeg*, f. 19. marts 1916 i Hellerup, g. 2. dec. 1939 i Kbh. m. Kjeld BJARNHOLT, sekretær i Varedirektoratet i Kbh., f. 14. febr. 1914 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).
- H 1. *Peter Høeg Bjarnholt*, f. 24. okt. 1943 i Kbh.
- H 2. Birgitte *Bjarnholt*, f. 30. marts 1945 i Kbh.
- G 3. Jørgen *Asger Høeg*, f. 2. juli 1918 i Gentofte, d. 19. maj 1919 sst.
- F 5. Gudrun *Meyer*, f. 10. aug. 1890 på Frederiksberg, d. 2. maj 1935 i Guldbjerg på Fyen, g. 30. maj 1914 i Asminderød m. *Theodor* Camillo KIRKEGAARD (søn af justitsråd, skoleinspektør i Viborg Jens Ivarsen Kirkegaard og Erica Marie f. Bagger), kommunelærer i Helsingør, f. 16. juni 1883 i Magleby pr. Klippinge, Stevns, d. 16. marts 1922 i Helsingør. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Emilie Marie Kirkegaard*, f. 23. maj 1915 i Hjørring, g. m. *Carl Aage* Jørgen LARSEN (søn af lærer Peter Larsen og Alma Johanne f. Hansen), skolepsykolog, seminarielærer i Kbh., f. 3. febr. 1915 i Vantinge pr. Ringe. (3 børn: H 1—H 3).
- H 1. *Jørgen Hviid Larsen*, f. 31. juli 1940 i Kbh.

- H 2. *Erik Hviid Larsen*, f. 31. juli 1940 i Kbh.
- H 3. *Kirsten Hviid Larsen*, f. 19. okt. 1946 i Kbh.
- G 2. *Rigmor Kirkegaard*, f. 25. marts 1920 i Helsingør, g. 16. marts 1940 i Illinois, U.S.A., m. George Dean ELLISON. (Ægteskabet opløst). (1 barn: H 1).
- H 1. *David George Ellison*, f. 30. okt. 1941 i Illinois, U.S.A.
- E 3. *Henriette Kalisch*, skolebestyrerinde i Kbh., f. 11. aug. 1855 i Vejle, d. 28. juni 1924 i Århus.
- E 4. *Abraham Carl Kalisch*, dr. phil., lektor ved Købmandsskolen i Kbh., f. 30. nov. 1856 i Vejle, d. 26. juli 1931 i Kbh., g. 15. nov. 1893 m. *Alma Norup* (datter af kaptajn S. Norup og hustru f. Rosing), f. 1. marts 1862 i Fredericia. (Ingen børn).
- E 5. *Hilda Rosalia Kalisch*, kommunelærerinde i Kbh., f. 28. juli 1858 i Vejle, d. 5. okt. 1923 i Kbh.
- E 6. *Thora Camilla Kalisch*, f. 6. nov. 1861 i Vejle, d. samme år i Vejle.
- D 3. *Carl Hillel Kalisch*, tobaksfabrikant, senere købmand i Randers, f. 19. aug. 1824 i Middelfart, g. 18. nov. 1857 i Kbh. m. *Servillia Gunst* (datter af købmand i Holstebro Aron Abraham Gunst og Zerina f. Dellevie), f. 5. maj 1839 i Holstebro. (Familien udvandrede c. 1865 til U.S.A. og yderligere oplysninger har desværre ikke kunnet fremskaffes). (Mindst 3 børn: E 1—E 3).
- E 1. *Albert Carl Kalisch*, f. 8. okt. 1859 i Randers.
- E 2. *Julius Kalisch*.
- E 3. *Mariane Kalisch*.

- D 4. Gustava *Kalisch*, f. 13. aug. 1825 i Middelfart, d. i Amsterdam, g. m. sin fætter *Nathan Isac KALISCH*, købmand i Amsterdam. (4 børn: E 1—E 4).
- E 1. Hendrik *Kalisch*, købmand i Amsterdam, d. 8. dec. 1921 i Amsterdam, g. m. Julie *de Vries*, f. 25. april 1855, d. 27. dec. 1928 i Amsterdam. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Joan Nikolaas *Kalisch*, købmand i Amsterdam, f. 23. okt. 1875, d. 15. marts 1945, g. m. Rachel *Duizend*, f. 26. juli 1888.
- F 2. *Bertha Johanna Kalisch*, f. 5. aug. 1877, d. 20. aug. 1937, g. m. C. DE VRIES VAN BUUREN, f. 13. nov. 1865. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Alice Sofie *de Vries van Buuren*, f. 9. jan. 1898, d. 12. nov. 1932, g. m. Julius NEUBERG, dr. med., læge i Amsterdam, f. 16. marts 1891, d. 4. dec. 1947. (3 børn: H 1—H 3).
- H 1. Mary Julie *Neuberg*, f. 27. dec. 1922.
- H 2. Robert *Neuberg*, stud. oec., f. 6. jan. 1926.
- H 3. Wilhelm Karel *Neuberg*, stud. med., f. 15. aug. 1929.
- G 2. Max *de Vries van Buuren*, købmand i Amsterdam, f. 22. dec. 1896, d. 17. maj 1940, g. m. Josephine *Wolff*, f. 17. juni 1903, d. 20. maj 1940. (2 børn: H 1—H 2).
- H 1. Paul *de Vries van Buuren*, f. 13. maj 1926, d. 17. maj 1940.



H 2. *Karel de Vries van Buuren*,  
f. 10. nov. 1927, d. 17. maj  
1940.

E 2. *Moritz Kalisch* (yderligere oplysninger har  
desværre ikke kunnet fremskaffes).

E 3. *Henriette Kalisch* (yderligere oplysninger har  
desværre ikke kunnet fremskaffes).

E 4. *Matyn Kalisch* (yderligere oplysninger har  
desværre ikke kunnet fremskaffes).

D 5. *Arnold Hillel Kalisch*, købmand i U.S.A., f. 27.  
april 1827 i Middelfart, d. c. 1890 i U.S.A., g. m.  
*Hanne Texière* (datter af kirkebetjent ved synago-  
gen i Randers *Isac Jacobsen* kaldet *Texière* og *Betty*  
f. *Lorentzen*), f. c. 1830 i Randers, d. c. 1900 i  
U.S.A. (Ingen børn).

D 6. *Lene (Helene Christine) Kalisch*, f. 1. jan. 1829  
i Middelfart, d. 10. maj 1897 i Kbh., g. 12. april  
1856 i Kbh. m. *Jes Nielsen SCHULTZ*, grosserer i  
Kbh., f. c. 1822 i Gunderup, Årre sogn, Ribe Amt,  
d. 5. sept. 1857 i Kbh. (Han har været gift før og  
havde i dette ægteskab en søn). (1 barn: E 1).

E 1. *Jesta Hansine Vilhelmine Schultz*, f. 23. nov.  
1857 i Kbh., d. 31. maj 1892 sst., g. 18. juni  
1879 i Kbh. m. *Sigvard Johnsen Julius Quen-*  
*tin BERG* (søn af cand. phil. *Sigvard Henrik*  
*Berg* og *Friederikke Susanne Henriette* f.  
*Petersen*), civilingeniør i Kbh., senere i  
Schweiz, f. 10. april 1854 i Korsør, d. c.  
1915 i Schweiz. (3 børn: F 1—F3).

F 1. *Jesta Frederikke Berg*, fhv. skuespiller-  
inde i Berlin og Århus, senere kunst-  
malerinde og billedhuggerinde i Kbh.,  
f. 1. juni 1880 i Kbh.

F 2. *Olaf Johnsen Berg*, civilingeniør i Kbh.,  
f. 4. maj 1882 i Kbh., d. 23. febr. 1940  
sst., g. m. *Otta Anna Edith Madsen*  
(datter af entreprenør M. Chr. Madsen

- og Vilhelmine f. Olsen), f. 25. aug. 1891 på Frederiksberg. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Ole *Berg*, kunstmaler på Anholt, f. 21. maj 1920 i Kbh., g. m. Birthe *Nergaard Pedersen*, f. 11. febr. 1919 i Kbh. (Ægteskabet opløst). (1 barn: H 1).  
H 1. Steffen *Berg*, f. 11. jan. 1943 i Kbh.
- G 2. Hanne *Berg*, f. 16. jan. 1922 i Kbh., d. 1. dec. 1948 i Bergen, g. m. Herman HABBESTAD, landmand i Urangsvaag, Bremnes, Norge. (2 børn: H 1—H 2).  
H 1. Kari *Habbestad*, f. 13. jan. 1947 i Kbh.  
H 2. Eldbjørg *Habbestad*, f. 26. aug. 1948 i Urangsvaag, Bremnes, Norge.
- G 3. Niels *Berg*, løjtnant, ansat i Ø.K. i Kbh., f. 20. febr. 1930 i High-Wycombe, England.
- F 3. *Johannes* Imanuel *Berg*, f. 29. juli 1885 i Kbh., druknet i Schweiz 1903.
- D 7. *Emilie* [Salome] *Kalisch*, f. 11. sept. 1830 i Middelfart, d. 13. marts 1909 i Odense, g. 14. aug. 1856 i Fredericia m. *Moritz* Jacobi ROSENBERG (søn af skræddermester i Middelfart, senere købmand i Bogense Gabriel Jacobi kaldet Rosenberg og Henriette f. Berendt), malermester i Bogense, Skannerup v. Silkeborg, Trust (Århus Amt) og Langaa, f. 26. aug. 1829 i Middelfart, d. 1. juni 1906 i Odense. (9 børn: E 1—E 9).
- E 1. *Gottfred* Moritz Peter *Rosenberg*, præst v. St. Pauls kirke i Kbh., senere sognepræst i Haarslev (Odense Amt), f. 31. maj 1857 i Bogense, d. 18. okt. 1934 i Odense, g. 27.

okt. 1885 i Kippinge m. *Birgithe* Cathrine Maltha Müller (datter af sognepræst i Bjer-ring og Mammen, senere Kippinge og Brarup Christian Maltha Adolph Müller og Anna Helvig f. Müller), f. 11. juni 1864 i Bjer-ring, d. 25. jan. 1932 i Odense. (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Poul* Anthon *Rosenberg*, ingeniør i Ar-gentina, f. 10. juni 1890 i Kbh., d. i Argentina.

F 2. *Christian Emil Rosenberg*, telegrafassi-stent i Fredericia, f. 5. juli 1891 i Kbh.

E 2. *Helfred* Moritz *Rosenberg*, plantageejer i Australien, f. 8. sept. 1858 i Bogense.

E 3. *Helga* Henriette Jeanette Johanne *Rosenberg*, jernbanerestauratrice i Hjørring, f. 2. maj 1860 i Møggelby (Århus Amt), d. 1. dec. 1910 i Hjørring, g. 12. aug. 1884 i Langaa m. Niels Peder HANSEN (søn af hjulmand Hans Andreas Jørgensen og Karen f. Niels-datter), trafikassistent i Hobro, f. 30. jan. 1860 på Knabstrup Mark, Jernløse Sogn, Holbæk Amt, d. 30. sept. 1887 ved et ulyk-kestilfælde under tjenesten i Hobro. (3 børn: F 1—F 3).

F 1. Karl *Emil (Hansen)* ROSENBERG (adopteret af driftsbestyrer Jes Rosen-berg (se E 7, side 97) ved bevilling af 1. febr. 1910), postekspedient i Odense, f. 18. maj 1885 i Hørby ved Hobro, d. 24. jan. 1919 i Odense, g. 4. juni 1911 i Odense m. Anna *Sørensen* (datter af dyrlæge i Odense Hans Sørensen og Rasmine f. Pedersen), musiklærerinde i Kbh., f. 28. marts 1881 i Odense. (Ingen børn).

F 2. *Olaf* Andreas *Hansen*, pens. telegraf-ingeniør i Kbh., f. 27. sept. 1886 i

- Hørby ved Hobro, g. m. sin kusine *Jesta Marie Rosenberg* (datter af driftsbestyrer i Mariager, vicekonsul Jes Rosenberg og Marie f. Jørgensen), f. 24. febr. 1899 i Falslev, Randers Amt. (3 børn: G 1—G 3).  
(Se F 2, side 98).
- G 1. Vita *Hansen*, f. 29. okt. 1922 i Nagasaki, Japan, g. m. Ole Tenney JORDAN (søn af tolddirektør i Kbh. Knud Erik Jordan og Mary Edith f. Tenney), læge i Hareskovby, f. 11. dec. 1918 i U.S.A. (2 børn: H 1—H 2).  
H 1. *Jan Olaf Jordan*, f. 24. marts 1946 i Rønne.  
H 2. *Anne Pia Jordan*, f. 3. dec. 1947 i Aakirkeby.
- G 2. Niels *Helge Hansen*, arkitektstuderende i Kbh., f. 14. april 1926 i Nagasaki, Japan.
- G 3. *Astrid Helene Hansen*, f. 20. juni 1929 på Korea.
- F 3. *Karen Margrethe Hansen*, f. 8. marts 1888 i Hørby ved Hobro, d. 23. marts 1928 i Odense, g. 30. nov. 1908 i Haarslev ved Odense m. Hans SØRENSEN (søn af dyrlæge i Odense Hans Sørensens og Rasmine f. Pedersen), fhv. landinspektør i Odense, f. 10. maj 1874 i Odense. (Ægteskabet opløst). (Ingen børn).
- E 4. Anna *Henriette Rosenberg*, f. 16. dec. 1861 i Skannerup ved Silkeborg, d. 22. okt. 1921 i Odense, g. 8. maj 1886 i Langaa m. Carl NIELSEN (søn af vævermester i Odense Lars Nielsen og Marie Sophie f. Mortensen), bogbindermester i Odense, f. 21. okt. 1860

i Odense, d. 20. maj 1922 sst. (7 børn: F 1—F 7).

F 1. *Emilie Sophie Nielsen*, f. 12. marts 1887 i Odense, g. 17. maj 1910 i Odense m. *Aage Julius MØLLER* (søn af forpagter Carl Kristian Møller og Juliane Marie f. Krag), bankfuldmægtig i Odense, f. 12. april 1879 i Viuf, d. 8. okt. 1945 i Odense. (4 børn: G 1—G 4).

G 1. *Emil Krag Møller*, musiker i Kbh., f. 3. aug. 1914 i Århus, g. 6. maj 1938 i Kbh. m. *Else Holm*, f. 30. april 1917 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).

H 1. *Lise Lillian Krag Møller*, f. 16. jan. 1941 i Kbh.

H 2. *Jytte Eva Krag Møller*, f. 6. april 1943 i Kbh.

G 2. *Jørgen Krag Møller*, f. 15. juli 1916 i Odense, d. 26. maj 1919 sst.

G 3. *Mogens Krag Møller*, stud. med. i Kbh., f. 15. dec. 1918 i Odense, g. 1. marts 1949 på Frederiksberg m. *Birgit Lykke Jørgensen*, tandtekniker i Kbh., f. 16. juli 1921 i Nørre Alslev. (1 barn: H 1).

H 1. *Niels Viggo Krag Møller*, f. 25. maj 1949 i Køge.

G 4. *Birgit Krag Møller*, malerinde, f. 6. juni 1922 i Odense, g. 16. febr. 1945 i Göteborg m. *Jørgen Christian ANDERSEN-(NÆRUM)*, f. 7. juli 1918 i Nærum. (Ingen børn).

F 2. *Moritz Herluf Rosenberg Nielsen*, cand. polyt., civilingeniør i Chicago, f. 27.

febr. 1888 i Odense, g. 17. febr. 1920 i Kbh. m. *Else Frederikke Giertsen* (datter af grosserer i Kbh. I. Chr. Giertsen og Frederikke Birgitte f. Petersen), f. 21. jan. 1892 i Kbh. (1 barn: G 1).  
G 1. en datter, d. som ganske ung.

F 3. Knud *Rosenberg Nielsen*, bogbindermester og protokolfabrikant i Odense, f. 25. juni 1890 i Odense, g. 23. okt. 1915 i Odense, m. *Valborg Kirstine Hansen* (datter af væver i Odense Jørgen Hansen og Petrine Vilhelmine f. Nielsen), f. 31. marts 1890 i Odense. (4 børn: G 1—G 4).

G 1. Gerda *Rosenberg Nielsen*, f. 10. nov. 1916 i Dalum, g. 9. april 1944 i Odense m. *Poul Georg JØRGENSEN* (søn af købmand i Svendborg Charles Hannibal Michael Jørgensen og Astrid Jørgensen), ingeniør i Kbh., f. 9. maj 1915 i Svendborg. (Ingen børn).

G 2. Henriette *Rosenberg Nielsen*, f. 21. juli 1919 i Dalum, g. 29. dec. 1943 i Odense m. *Gudmund Emanuel HANSEN* (søn af murer i Randers Niels Hansen og Christine Laurine f. Christensen), kalkulator i Odense, f. 30. jan. 1920 i Sahl. (1 barn: H 1).

H 1. *Anne-Grete Hansen*, f. 10. jan. 1945 i Kbh.

G 3. Jytte *Rosenberg Nielsen*, f. 12. okt. 1920 i Odense.

G 4. Else *Rosenberg Nielsen*, f. 30. marts 1925 i Odense, g. 5. april 1947 i Odense m. *Arne Christian*

- ANDERSEN (søn af salgschef Niels Anders Andersen og Martha Christence f. Clausen), manufakturhandler i Korsør, f. 12. marts 1922 i Svendborg. (1 barn: H 1).  
H 1. *Finn Rosenberg Andersen*, f. 28. marts 1949 i Odense.
- F 4. *Carl Rosenberg Nielsen*, f. 21. dec. 1891 i Odense, d. 25. aug. 1904 sst.
- F 5. *Svend Rosenberg Nielsen*, vognmand i Paddington, Brisbane, Australien. (Yderligere oplysninger har desværre ikke kunnet fremskaffes).
- F 6. *Helga Henriette Rosenberg Nielsen*, f. 18. jan. 1893 i Odense, g. 25. okt. 1918 i Chicago m. *Axel Waldemar Aage Holger FOLKMAR* (søn af journalfører i Fyens Stift, kancelliråd i Odense Hans Peter Folkmar og Laura Petrea i. Schmidt), forretningsfører i Chicago, Illinois, U.S.A., f. 25. jan. 1880 i Odense. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Agnes Helga Folkmar*, sekretær i Chicago, f. 15. maj 1921 i Chicago.
- G 2. *Walter Hans Carl Folkmar*, television mekaniker i Chicago, f. 11. sept. 1923 i Chicago, g. 11. marts 1950 m. *Gloria Mikalsen* (datter af malermester Ragnvald Mikalsen og Ena Mikalsen), f. 14. febr. 1932 i Chicago. (Ingen børn).
- G 3. *Helga Henriette Folkmar*, f. 11. sept. 1923 i Chicago, g. 24. juni 1944 i Chicago m. *Jonathan Harold EATON* (søn af chauffør Jonathan Alfred Eaton og Marie

- Eaton), f. 26. marts 1920. (1 barn: H 1).
- H 1. *Douglas Harold Eaton*, f. 22. april 1946 i Chicago.
- F 7. *Erik Rosenberg Nielsen*, cand. polyt., civilingeniør i Chicago, f. 5. juli 1897 i Odense, g. 16. maj 1925 i Odense m. *Margrethe Johanne Mazanti* (datter af malermester i Odense Peter Mazanti og Marie f. Christiansen), f. 22. aug. 1899 i Odense. (1 barn: G 1).
- G 1. *Esther Rosenberg Nielsen*, kemisk ingeniør i Boston, f. 29. okt. 1925 i Odense, g. 21. juni 1949 i Chicago m. Nick DEININGER, kemisk ingeniør i Boston.
- E 5. *Abraham Carl Moritz Emanuel Rosenberg*, stationsforstander i Kvissel (Hjørring Amt), senere Holsted (Ribe Amt), derefter trafikkontrollør i Odense, f. 2. nov. 1863 i Trust (Århus Amt), d. 3. april 1930 i Odense, g. 1<sup>o</sup> 8. nov. 1877 i Kolding m. *Johanne Bølling* (datter af urmager i Kolding Mogens Jensen Bølling og Maren f. Hansen), f. 28. dec. 1866 i Kolding, d. 1932 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 17. sept. 1907 i Holsted m. *Caroline Marie Nielsen* (datter af gård ejer i Kragelund ved Sæby Thomas Nielsen og Maren Kirstine f. Andersen), f. 27. aug. 1881 i Kragelund ved Sæby. (4 børn i første ægteskab: F 1—F 4; 4 børn i andet ægteskab: F 5—F 8).
- F 1. (ad I) *Louis Rosenberg*, direktør i Tranebjerg på Samsø, f. 11. maj 1889 i Fredericia, d. 5. nov. 1944 i Århus, g. m. *Emma Sophie Frederikke Ludvigsen* (datter af mekaniker i Århus Martin Christian Ludvigsen og Kirsten f.



Paulsen), f. 27. juni 1891 i Århus.  
(3 børn: G 1—G 3).

G 1. Poul *Rosenberg*, direktør for Møllekompagniet Cerena A/S i Køge, f. 5. dec. 1916 i Århus, g. 15. sept. 1940 m. *Gudrun* Nathalie *Scheffmann* (datter af fru Mariane Truelsen f. Scheffmann), f. 15. aug. 1914 i Faarevejlc. (3 børn: H 1—H 3).

H 1. Jens *Rosenberg*, f. 13. febr. 1941 i Ålborg.

H 2. Nils *Rosenberg*, f. 28. nov. 1943 i Køge.

H 3. Inge *Rosenberg*, f. 16. okt. 1945 i Køge.

G 2. Inger *Rosenberg*, lægeaut. massøse, f. 21. marts 1915 i Århus, g. 1<sup>o</sup> 21. juni 1935 i Kbh. m. *Simon* Gustav PAULLI (søn af kaptajn, forstander for Det tekniske Selskab Emil Paulli og Maria Gamél f. Gad), reklamechef og fotograf i Kbh., f. 28. juni 1909 i Århus. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 8. maj 1949 i Helnæs m. *Simon Christian* Søren HEMPEL (søn af kredslæge Jørgen Christian Hempel og Johanne Frederikke f. Clausen), overlæge ved Præstø Amts Sygehus i Stege, f. 9. maj 1890 i Kolding. (Han har tidligere været gift med Anna Judith *Bojsen* f. *Borgstrøm*). (2 børn af første ægteskab: H 1—H 2).

H 1. (ad I) Hanne *Paulli*, f. 7. sept. 1936 i Kbh.

- H 2. Simon *Paulli*, f. 14. april 1939 i Kbh.
- G 3. Johannes *Rosenberg*, radiotelegrafist, f. 25. nov. 1924 i Struer.
- F 2. Elisabeth *Rosenberg*, f. 30. sept. 1893 i Hornum, d. 8. jan. 1944 i Alminde Sogn (Vejle Amt), g. 22. april 1916 i Stubberup Sogn (Odense Amt), m. Carl JACOBSEN (søn af gårdejer Jacob Jacobsen og Ane f. Pedersen), flv. gård-ejer i Alminde ved Kolding, f. 1. maj 1882 i Stubberup Sogn (Odense Amt). (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Knud *Rosenberg Jacobsen*, erhvervschef i Frederikshavn, f. 26. febr. 1917 i Ry (Århus Amt), g. 1<sup>o</sup> 6. juli 1944 i Uppsala m. *Ada Minna Leiserowitz* (datter af blikkenslager i Kbh. Moritz Leiserowitz og Rosa f. Chitrikow), f. 29. febr. 1916 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 21. juni 1947 i Kbh. m. *Thyra Dagmar Louise Hansen* (datter af Jørgen Hansen og Carla Hansen), f. 24. sept. 1909 i Nakskov. (1 barn af første ægteskab: H 1; ingen børn i andet ægteskab).
- H 1. (ad I) Elisabeth *Rosenberg Jacobsen*, f. 10. aug. 1944 i Uppsala.
- G 2. *Jacob Arne Rosenberg Jacobsen* ingeniør (M. af I.) ved De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding, f. 3. juni 1922 i Tømmerup ved Kalundborg.
- G 3. Erik *Rosenberg Jacobsen*, bogholder i Frederikssund, f. 29. jan.

1924 i Grønninghoved pr. Sjølund ved Kolding, g. 12. dec. 1948 i Alminde ved Kolding m. *Ida Margrethe Koefoed* (datter af sognepræst i Alminde-Viuf Jørgen Koefoed og Ellinor f. Topsøe-Jensen), f. 7. april 1930 i Vejle. (1 barn: H 1).

H 1. *Elisabeth Rosenberg Jacobsen*, f. 2. juni 1949 i Frederikssund.

F 3. *Gerda Rosenberg*, f. 30. dec. 1896 i Hornum, g. 1<sup>o</sup> 6. april 1916 i Kolding m. *Gottlieb HANSEN* (søn af gårdejer i Holsted Søren Hansen og Marie f. Lunding), antikvitethandler og fotograf i Kolding, f. 22. maj 1893 i Føvling pr. Holsted. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 12. sept. 1924 i Nørresundby m. *Hans Nicolaj JENSEN* (søn af husmand i Højby, Sjælland, Anders Jensen og Stine f. Hansen), f. 13. aug. 1876 i Højby, Sjælland. (3 børn af første ægteskab: G 1—G 3; ingen børn af andet ægteskab).

G 1. (ad I) *Søren Christian Hansen*, maler i Nørresundby, f. 12. aug. 1916 i Kolding, g. 19. okt. 1938 i Kolding m. *Inga Petrea Larsen* (datter af skolepedel Karl Valdemar Larsen og Klara Olga Oktavia f. Christensen Bach), f. 26. sept. 1920 i Nørre Uttrup. (3 børn: H 1—H 3).

H 1. *Hedy Hansen*, f. 11. aug. 1939 i Kolding.

H 2. *Ulla Hansen*, f. 3. aug. 1941 i Nørre Uttrup.

- H 3. Cita *Hansen*, f. 3. marts 1948 i Nørre Uttrup.
- G 2. *Karljoban Hansen*, skrædder i Ålborg, f. 25. juli 1918 i Kolding, g. 16. aug. 1941 i Nørresundby m. *Ellen Marie Kirstine Thomsen* (datter af smed Møller Thomsen og Agnes f. Larsen), f. 28. juli 1921 i Nørre Uttrup. (1 barn: H 1).
- H 1. *Erik Verner Hansen*, f. 25. marts 1945 i Ålborg.
- G 3. *Mogens Bølling Hansen*, smed i Nørresundby, f. 13. dec. 1920 i Kolding, g. 30. okt. 1948 i Nørre Uttrup m. *Helga Hansen* (datter af landmand Søren Hansen og Ane Kathrine f. Andersen), f. 7. april 1927 i Ulsted. (Ingen børn).
- F 4. *Holger Rosenberg*, revisor i Kbh., f. 10. juni 1898 i Hornum, g. 28. april 1923 i Nakskov m. *Karen Nicoline Marie Alexandersen* (datter af konditor i Nakskov Hans Jørgen Alexandersen og Emely f. Jonasson), f. 15. okt. 1901 i Nakskov. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Anni Rosenberg*, f. 23. juli 1923 i Kbh., g. 17. sept. 1948 i Kbh. (Utterslev kirke) m. *Villy STØV-RING JENSEN* (søn af Søren Jensen og Jensine Oline Jensen), kommunelærer i Kbh., f. 16. maj 1917 i Grindsted. (1 barn: H 1).
- H 1. *Bjarke Støvring Jensen*, f. 29. april 1949 på Frederiksberg.
- G 2. *Jørgen Rosenberg*, kommunelærer i Kbh., f. 29. marts 1925 på Fre-

deriksberg, g. 15. nov. 1947 i Kbh. m. *Ebba Ruth Bornemann* (datter af chauffør Carl Kristian Bornemann og Ruth Emilie f. Johansson), f. 16. marts 1926 i Kbh. (1 barn: H 1).

H 1. Lise *Rosenberg*, f. 12. aug. 1948 i Kbh.

G 3. Palle *Rosenberg*, revisor i Kbh., f. 25. okt. 1928 i Kbh., g. 17. dec. 1948 på Frederiksberg m. Grete *Rosendahl Christensen* (datter af mekaniker Stephan Peter Silius Rosendahl Christensen og Karen Paula f. Ørtoft), f. 20. febr. 1929 på Frederiksberg. (1 barn: H 1).

H 1. Peter *Rosenberg*, f. 28. maj 1949 i Kbh.

F 5. (ad II) Thomas (*Tom*) *Rosenberg*, redaktør ved Nationaltidende i Kbh., f. 30. jan. 1908 i Holsted, g. 13. juli 1935 i Odense m. Gjertrud (*Tutta*) *Dyrdal* (datter af herredskasserer i Haugesund, Norge, Olav Andreas Dyrdal og Benedikte (Benny) Johanne f. Nielsen), f. 1. sept. 1912 i Bremnes, Norge. (1 barn: G 1).

G 1. Thomas (*Tom*) Olav Dyrdal *Rosenberg*, f. 13. maj 1935 i Højby, Fyen.

F 6. *Moritz Jacobi Rosenberg*, cand. polit., kontorchef i Haandværksraadet i Kbh., f. 28. marts 1909 i Holsted, g. 11. sept. 1937 i Vedbæk m. Else *Rønberg* (datter af grosserer i Kbh. Sophus Edvard Jens Peter Rønberg og Harriet Ellen f.

- Matthiessen), f. 16. okt. 1913 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Bess Jacobi Rosenberg*, f. 18. marts 1938 i Kbh.
- G 2. *Kirsten Susanne Jacobi Rosenberg*, f. 9. maj 1944 i Esbønderup.
- F 7. *Emilie Salome Kalisch Rosenberg*, sygeplejerske i Kbh., f. 30. juni 1910 i Holsted, g. 15. marts 1939 i Kbh. m. *Per PAY*, assurandør i Kbh., f. 10. juni 1907 i Kbh. (Ingen børn).
- F 8. *Kirsten Rosenberg*, f. 29. nov. 1912 i Holsted.
- E 6. *Rosa Christiane Rosenberg*, f. 20. april 1866 i Trust, Århus Amt, d. 6. sept. 1921 i Kbh., g. m. *Christian Nielsen (FALSLEV)* (søn af tømrer i Raaby (Randers Amt), *Niels Nielsen-Simmested* og *Maren f. Jensdatter*), bogholder i Mariager, senere grosserer i Kbh., f. 10. marts 1859 i Raaby, Randers Amt, d. 27. febr. 1931 i Kbh. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. *Ellen Margrethe Nielsen Falslev*, f. 4. febr. 1895 i Kongsdal pr. Hadsund, g. 24. juli 1919 i Kbh. m. *Carl JACOBSEN* (søn af blomsterhandler *Christian Michelsen Jacobsen* og *Hanne Marie f. Pedersen*), vicekonsul ved Det kgl. danske Generalkonsulat i London, R. af D., *Christian X's* frihedsmedaille, Dansk Røde Kors mindetegn for dansk krigshjælpearbejde 1940—1945, f. 7. april 1894 på Frederiksberg. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Per Falslev Jacobsen*, befragter i London, f. 9. maj 1920 i London, g. 16. okt. 1943 i London m. *Kathleen Harvey Fryer* (datter af

- arkitekt i London Arthur William Fryer og Minnie f. Harvey). (1 barn: H 1).
- H 1. Harvey Michael *Jacobsen*, f. 15. sept. 1945 i London.
- G 2. Erik Falslev *Jacobsen*, skibsingeniør i Helsingør, f. 16. dec. 1921 i Amersham, England.
- F 2. Erik Johannes Nielsen *Falslev*, grosserer i Kbh., f. 4. febr. 1896 i Falslev Sogn, Randers Amt, g. 9. nov. 1931 m. Ellen Margrethe *Larsen* (datter af kon-torchef Lars Iver Larsen og Ane Marie f. Jensen), f. 22. sept. 1909 i Esbjerg. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Lis *Falslev*, f. 29. juli 1932 på Frederiksberg.
- G 2. Karen *Falslev*, f. 21. april 1937 i Gentofte.
- F 3. Gunnar Michael Nielsen *Falslev*, prokurist i Kbh., f. 17. febr. 1897 i Falslev Sogn (Randers Amt), g. m. Gladys *Braye*, f. 6. okt. 1902 i London. (1 barn: G 1).
- G 1. Michael Gunnar *Falslev*, kontorelev, f. 7. marts 1931 i London.
- F 4. Karen Nielsen *Falslev*, f. 18. nov. 1900 i Falslev Sogn, Randers Amt, g. m. BRAYE (bosat i London).
- E 7. Jes Nikolaj Moritz Johannes *Rosenberg*, svensk vicekonsul i Mariager, driftsbestyrer i Assens pr. Mariager, f. 4. april (5. april) 1868 i Trust (Århus Amt), d. 2. jan. 1928 i Mariager, g. 1896 i Hobro m. Marie *Jørgensen* (datter af mekaniker i Hobro Harald Andreas Jørgensen og Anne Cathrine f. Hestbæk), f. 26. juni 1875 i Hobro, d. 15. jan. 1943 i Kbh. (5 børn: F 1—F 5).

F 1. *Harald Emil Rosenberg*, manufakturhandler i Randers, senere kontorchef i Varedirektoratet, f. 26. jan. 1897 i Falslev Sogn (Randers Amt), g. 21. april 1931 i Randers m. *Else Lynbech* (datter af manufaktur- og trikotagehandler i Herning, senere i Randers, Christian Lynbech og Christine f. Elmgreen), f. 21. marts 1904 i Herning. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. *Fritze Rosenberg*, f. 22. maj 1934 i Hornbæk ved Randers.

G 2. *Ulla Rosenberg*, f. 30. dec. 1937 i Hornbæk ved Randers.

F 2. *Jesta Marie Rosenberg*, f. 24. febr. 1899 i Falslev Sogn, Randers Amt, g. m. sin fætter *Olaf Andreas HANSEN* (søn af trafikassistent i Hobro Niels Peder Hansen og Helga Henriette Jeanette Johanne f. Rosenberg), pens. telegrafingeniør i Kbh., f. 27. sept. 1886 i Hørby ved Hobro.

(3 børn, se F 2, G 1—G 3 side 85—86).

F 3. *Ebba Rosenberg*, f. 16. juli 1900 i Falslev Sogn, Randers Amt, g. 19. maj 1923 i Mariager m. *Cai Ivar Thorgrim BERG* (søn af materialeforvalter i Kbh. Olaf Berg og Louise Caroline f. Meyer), landsretssagfører i Kbh., f. 3. sept. 1891 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. *Marie-Louise Berg*, f. 9. febr. 1924 i Kbh., g. 10. nov. 1943 i Gentofte m. *Per THUFASON*, grosserer i Kbh., f. 8. juni 1920 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).

H 1. *Claus Thufason*, f. 2. marts 1944 i Kbh.



- H 2. Jesper *Thufason*, f. 8. maj 1947 i Kbh.
- G 2. *Bodil Eline Berg*, f. 23. marts 1935 på Frederiksberg.
- F 4. *Frank Kalisch Rosenberg*, grosserer i cyklebranchen i Kbh., f. 19. sept. 1903 i Mariager, g. 28. juli 1935 i Jetsmark m. *Ebba Hollesen* (datter af proprietær Therkel Nicolai Hollesen og Anna Claudia f. Gam), f. 15. febr. 1907 i Vive Sogn. (1 barn: G 1).
- G 1. (adopt.) *Ib Rosenberg*, f. 11. aug. 1947 i Ålborg.
- F 5. *Else Kalisch Rosenberg*, f. 10. aug. 1913 i Falslev Sogn, Randers Amt, g. 1<sup>o</sup> 7. okt. 1934 i Kbh. m. *Leib ROSENBERG* (søn af skrædder Chajim Rosenberg og Fradl f. Schwarz), grosserer i Kbh., f. 12. jan. 1913 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 4. okt. 1942 i Lynæs pr. Hundested m. *Carl Ludvig MOGENSEN* (søn af murermester Rasmus Peter Mogensen og Jensine f. Olsen), fisker i Lynæs, f. 6. dec. 1915 i Lynæs pr. Hundested. (1 barn af første ægteskab: G 1; et barn af andet ægteskab: G 2).
- G 1. (ad I) *Pearl Rosenberg*, f. 5. febr. 1935 i Kbh.
- G 2. (ad II) *Jes Peter Mogensen*, f. 11. jan. 1947 i Lynæs pr. Hundested.
- E 8. *Michael Moritz Rosenberg*, f. 21. marts 1870 i Trust (Århus Amt), d. som spæd.
- E 9. *Michaella Christine Rosenberg*, f. 24. aug. 1872 i Langaa, d. 15. nov. 1909 i Århus, g. 24. aug. 1898 m. *Anton Johannes Fischer HOLM* (søn af malermester i Brabrand Jo-

han Frederik Holm og Mette Marie f. Pedersen Møller), stationsforstander i Brønderslev, f. 2. jan. 1871 i Brabrand, d. 20. juli 1944 i Aabyhøj. (Han blev gift anden gang d. 1. aug. 1913 m. *Dagmar Sofie Babnsen*, men havde ingen børn i dette ægteskab). (6 børn: F 1—F 6).

F 1. *Marie* Elisabeth Fischer *Holm*, bogholderiske i Århus, senere Kbh., f. 23. maj 1899 i Århus.

F 2. *Viggo* Johannes Fischer *Holm*, afdelingschef i Århus, f. 15. sept. 1900 i Langaa, g. m. Ane Margrethe *Nielsen* (datter af slagter Niels Carl Christian Nielsen og Johanne Christine f. Skou), f. 27. maj 1904 i Vejlbj Sogn, Hasle Herred. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. *Birgit* Elna Fischer *Holm*, f. 17. nov. 1933 i Århus.

G 2. *Hanne* Margrethe Fischer *Holm*, f. 23. sept. 1943 i Århus.

F 3. *Otto* Emil Fischer *Holm*, muremester og bygningskonstruktør i Ølgod, f. 29. jan. 1902 i Langaa, g. 4. okt. 1932 i Outrup m. Kirsten *Helene Petersen* (datter af Jens Arnum Lautrup Petersen og Kristiane Marie f. Christensen), f. 25. april 1912. (2 børn: G 1—G 2).

G 1. *Ella* *Holm*, f. 21. juli 1934 i Horne.

G 2. *Gurli* *Holm*, f. 13. sept. 1938 i Horne.

F 4. *Ernst* Axel Fischer *Holm*, repræsentant i Århus, f. 5. april 1903 i Langaa, g. 22. okt. 1932 i Tistrup m. Anna *Clausen* (datter af pens. hjælpearbejder v. D.S.B. Ole Madsen Clausen og Anc

- Margrethe f. Hansen), f. 9. maj 1904 i Tistrup. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. (adopt.) *Kaj Fischer Holm*, f. 5. febr. 1945 i Århus.
- G 2. (adopt.) *Jette Fischer Holm*, f. 18. juli 1947 i Århus.
- F 5. *Svend Anders Fischer Holm*, repræsentant i Århus, f. 28. okt. 1906 i Århus, g. 8. okt. 1939 i Alderslyst ved Silkeborg m. *Else Rigmor Jensen* (datter af snedkermester i Silkeborg N. P. Jensen og hustru E. M. Jensen), f. 28. jan. 1909 i Århus. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. *Jørgen Fischer Holm*, f. 12. april 1942 i Århus.
- G 2. *Aase Fischer Holm*, f. 12. juni 1945 i Århus.
- F 6. *Gerda Fischer Holm*, lærerinde i Kolding, f. 21. okt. 1909 i Ørsted, g. 21. okt. 1943 m. Herluf PEDERSEN, lærer i Løgumkloster, senere Kolding, f. 10. juni 1912 i Tistrup. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Erik Holm Pedersen*, f. 17. aug. 1945 i Rens, Burkal Sogn.
- G 2. *Paul Holm Pedersen*, f. 17. aug. 1945 i Rens, Burkal Sogn.
- G 3. *Knud Holm Pedersen*, f. 24. juli 1947 i Løgumkloster.
- D 8. *Sara Kalisch*, f. 16. marts 1832 i Middelfart, d. 11. april 1886 i Kbh.
- D 9. *Rachel Johanne Kalisch*, bestyrerinde af Sømands-hjemmet i Kbh., f. 22. juli 1834 i Middelfart, d. 14. nov. 1915 i Kbh.
- D10. *Helga Kalisch*, f. 24. juni 1836 i Middelfart, d. 23. jan. 1838 sst.

- D11. Dina *Kalisch*, f. 12. april 1838 i Middelfart, d. 14. marts 1885 i Hamburg, g. 4. nov. 1857 i Randers m. *Ludvig* Raphael MEYER (søn af silke- og klædekræmmer i Kbh. Raphael Meyer og Rose f. Salomonsen), boghandler i Randers, senere lotterikollektør i Hamburg, f. 1. okt. 1831 i Kbh., d. 10. jan. 1914 i Hamburg. (Han blev gift anden gang med Adele *Simon*, men havde i dette ægteskab ingen børn). (9 børn: E 1—E 9).
- E 1. *Helfred* Ludvig Meyer, grosserer i Kbh., f. 7. aug. 1858 i Randers, d. 25. juli 1889 i Kbh., g. 6. maj 1883 i Kbh. m. Harriet *Texière* (datter af typograf i Kbh. Levin *Texière* og Henriette f. Heimann), f. 25. nov. 1860 i Kbh., d. 19. sept. 1944 i Sverige. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. Ludvig Meyer, hotelportier i New York City, f. 2. marts 1884 i Kbh., g. m. Agnes *Sempson*, f. 1. sept. 1882 i Glasgow. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. *Harriet* Agnes Meyer, f. 25. jan. 1913 i New York, g. 1<sup>o</sup> m. N. N., d. marts 1942 i New York, g. 2<sup>o</sup> okt. 1944 m. Charles SMITH, bankfunktionær i London, senere i New York. (1 barn af første ægteskab: H 1; 1 barn af andet ægteskab: H 2).
- H 1. (ad I) Evelyn, f. 1939 i New York.
- H 2. (ad II) Vera Eileen *Smith*, f. 13. april 1949 i New York.
- G 2. *Robert* Helfred Meyer, f. 27. juni 1919 i New York, g. 10. okt. 1941 m. Helen Marie *Simonsen*, f. 4. nov. 1920 i New York. (1 barn: H 1).

B 2, C 3, D 11, E 1, F 1, G 2

- H 1. Jean Agnes Meyer, f. 30. okt. 1945 i New York.
- G 3. Frederic Ludvig Meyer, f. 29. maj 1924 i New York.
- F 2. Raphael Meyer, tømrermester i Andsager ved Varde, f. 26. juli 1886 i Kbh., g. 2. okt. 1920 m. Kristine Pedersen (datter af husmand Søren Christian Pedersen og Karen Marie f. Madsen), f. 18. nov. 1894 i Andsager ved Varde. (4 børn: G 1—G 4).
- G 1. Helfred Ludvig Meyer, f. 21. juli 1921 i Andsager ved Varde, d. 11. aug. 1929 sst.
- G 2. Kaj Meyer, prokurist i Kbh., f. 24. febr. 1925 i Andsager ved Varde.
- G 3. Edith Meyer, f. 12. jan. 1928 i Andsager ved Varde.
- G 4. Ella Meyer, f. 16. nov. 1931 i Andsager ved Varde, d. 10. april 1947 i Ballerup.
- F 3. Dina Meyer, korrespondent i Kbh., f. 18. juli 1887 i Kbh.
- F 4. Henry Helfred Meyer, f. 13. febr. 1890 i Kbh., d. 22. febr. 1890 sst.
- E 2. Meyer Ludvig (*Louis*) Meyer, assurandør i New York, f. 29. dec. 1860 i Randers, d. juli 1922 i New York, g. 1<sup>o</sup> m. N. N., g. 2<sup>o</sup> 7. okt. 1896 i New York m. Frederikke Katz (datter af assurandør i New York Jacob Katz og Caroline f. Schaumberg), f. 3. sept. 1873 i New York. (2 børn af første ægteskab: F 1—F 2; 3 børn af andet ægteskab: F 3—F 5).
- F 1. (ad I) Daniel Meyer, f. i New York, d. sst.
- F 2. Victor Meyer.

- F 3. (ad II) Dudley *Meyer*, købmand i New York, f. 13. nov. 1897 i New York.
- F 4. Meta *Meyer*, f. 29. aug. 1901 i New York, g. m. Morris WEENIG (søn af diamantsliber Joseph Weenig og Eelin f. Block), manufakturhandler i New York, f. 11. marts 1897 i New York.
- F 5. *Helen Louis Meyer*, f. 29. dec. 1912 i New York.
- E 3. Henriette *Meyer*, f. 29. dec. 1860 i Randers, d. 5. febr. 1922 i Hamburg, g. 20. maj 1888 i Hamburg m. Gustav BURGHEIM (søn af læderhandler i Bromberg Heiman Burgheim og Bertha f. Ascher), købmand i Hamburg, f. 16. april 1859 i Bromberg, d. 31. marts 1923 i Hamburg. (1 barn: F 1).
- F 1. Alfred *Burgheim*, dr. ing., arkitekt i Hamburg, f. 27. april 1889 i Hamburg, d. sst.
- E 4. Rachel *Meyer*, f. 12. dec. 1862 i Randers, d. 8. juni 1925 i Hamburg, g. 19. maj 1889 i Hamburg m. Paul GOLDENBERG (søn af købmand i Hamburg Emanuel Goldenberg og Hannchen f. Berlin), købmand i Hamburg, f. 28. marts 1859 i Hamburg, d. 22. april 1924 sst. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Erich *Goldenberg*, dr. phil., f. 24. jan. 1892 i Hamburg, faldt i krigen 29. sept. 1916.
- F 2. Kurt *Goldenberg*, dr. ing., kunstmaler, f. 19. dec. 1894 i Hamburg, d. 1939 sst.
- E 5. Isidor *Meyer*, købmand i New York, f. 30. juli 1866 i Randers, d. 1922 i New York.
- E 6. *Raphael Ludvig Meyer*, cand. mag., filolog, bibliotekar ved Landbohøjskolens Bibliotek i Kbh., f. 29. marts 1869 i Kbh., d. 5. sept. 1925 sst., g. 2. juni 1895 i Kbh. m. *Betty*

Rosa *Jacobsen* (datter af isenkræmmer i Kbh. Jacob *Jacobsen* og Albertine f. Meyer), f. 28. jan. 1871 i Kbh., d. 16. marts 1939 sst. (3 børn: F 1—F 3).

F 1. Helge *Meyer*, cand. phil., journalist i Kbh., senere udvandret til Canada, f. 9. febr. 1896 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 28. sept. 1920 i Kbh. m. Kunigunde Theresé *Kristine Holm* (datter af lærer i Klakring Frands *Holm*), f. 15. juli 1895 i Klakring. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 9. nov. 1924 i Kbh. m. *Jensine* Kirstine *Jacobsen* (datter af farver i Fredericia P. F. *Jacobsen* og Marie *Jacobsen*), f. 15. sept. 1896 i Fredericia. (1 barn af første ægteskab: G 1; 1 barn af andet ægteskab: G 2).

G 1. (ad I) *Lillebit* Holm *Meyer*, f. 16. febr. 1922 i Berlin.

G 2.) (ad II) Ivy *Meyer*, f. 28. maj 1925 i Kbh.

F 2. Viggo *Meyer*, civilingeniør i Kbh., f. 4. nov. 1900 i Rom, g. 2. juli 1931 på Frederiksberg m. Gerda (*Bub*) *Thamsen* (datter af sygehuslæge Einar Blackstad Thamsen og Emilie f. Sandberg), f. 11. jan. 1904 i Kjellerup. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Iben* Raphael *Meyer*, f. 27. juli 1933 på Frederiksberg.

G 2. *Rut* Raphael *Meyer*, f. 6. april 1935 i Kbh.

G 3. *Erling* Raphael *Meyer*, f. 12. febr. 1941 på Frederiksberg.

F 3. Ove *Meyer*, civilingeniør i Kbh., f. 1. maj 1907 på Frederiksberg, g. 26. juli 1938 i Malmö m. *Eva* Anna Maria *Törngren* (datter af gartner Gustaf Al-

- bert Törngren og Maria Vilhemina f. Lindgren), f. 11. dec. 1906 i Stockholm. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Niels Meyer, f. 26. dec. 1939 på Frederiksberg.
- G 2. Henning Gustav Meyer, f. 22. febr. 1946 i Kbh.
- E 7. Carl Ludwig Meyer, grosserer i Hamburg, f. 1. maj 1873 i Hamburg, d. sst., g. 6. marts 1900 i Hamburg m. Franziska Meyer (datter af grosserer i Altona Koppel Meyer og Leontine Meyer), f. 22. dec. 1871 i Altona. (Ægteskabet opløst). (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. Herbert Wilhelm Meyer, handelsrejsende i Hamburg, f. 22. marts 1901 i Hamburg, d. sst.
- F 2. Dina Meyer, bosat i London, f. 4. juni 1902 i Hamburg.
- F 3. Berta Meyer, f. 19. nov. 1904 i Hamburg, g. m. KATER, bosat i Eindhoven, Holland.
- F 4. Edith Meyer, f. 4. april 1909 i Hamburg, g. m. KATER, bosat i Amsterdam.
- E 8. Rosa Meyer, f. 16. nov. 1876 i Hamburg, g. 21. maj 1899 i Hamburg m. Ludvig Vilhelm SALOMONSEN (søn af grosserer i Kbh. Vilhelm August Salomonsen og Rosalie Julie f. Salomonsen), overretssagfører i Kbh., f. 22. febr. 1873 i Kbh., d. 18. febr. 1931 sst. (1 barn: F 1).
- F 1. (adopt.) Grete Salomonsen, f. 19. aug. 1904 i Hamburg.
- E 9. Helga Meyer, f. 17. juni 1878 i Hamburg, d. 3. okt. 1943 i Kbh., g. 17. aug. 1902 i Hamburg m. Frederik Vilhelm SALOMONSEN (søn af grosserer i Kbh. Vilhelm August Salomonsen og Rosalie Julie f. Salo-



B 2, C 3, D 11, E 9

mosen), cand. polyt., grosserer i Kbh., f. 17. sept. 1874 i Kbh., d. 12. juni 1943 sst. (Ingen børn).

D12. *Levin Hillel Kalisch*, købmand i Manchester, senere rentier i Kbh., f. 2. april 1840 i Middelfart, d. 30. dec. 1916 i Kbh.

D13. *Maria Kalisch*, f. 15. aug. 1842 i Middelfart, d. 14. april 1879 i Langaa.

C 4. *Lene Wulff*, f. 26. okt. 1802 i Fredericia, d. 19. okt. 1828 sst., g. 18. dec. 1820 i Fredericia m. *Moses Marcus KOPPEL* (søn af købmand i Fredericia *Marcus Koppel* og *Edel f. Marcussen*), købmand i Fredericia, f. 29. april 1793 i Fredericia, d. 25. marts 1871 sst. (Han blev gift anden gang med *Henricette Dessauer* og fik i dette ægteskab 10 børn). (Ingen børn).

- B 3. Joseph Carl WULFF, købmand i Fredericia, senere i Horsens, derefter købmand, garver og møller i Randers, f. c. 1767 i Fredericia, d. 23. sept. 1845 i Randers, g. m. Caroline Cantor (datter af købmand i Kbh. Wulff Levin Cantor og Birgitte f. Salomon), f. c. 1779 i Kbh., d. 1. juli 1843 i Randers. (9 børn: C 1—C 9).
- C 1. Carl Joseph *Wulff*, garvermester i Randers, f. 12. nov. 1801 i Horsens, d. 13. nov. 1876 i Randers, g. 20. okt. 1830 i Fredericia m. Thamar (*Therese*) *Nathan* (datter af slagtermester i Fredericia Salomon *Nathan Minden* og Elkele Breine (Emilie Birgitte) f. Unna), f. 25. nov. 1804 i Fredericia, d. 25. april 1881 i Randers. (7 børn: D 1—D 7).
- D 1. Sine *Wulff*, f. 2. aug. 1831 i Randers, d. 5. nov. 1832 sst.
- D 2. *Nathan* Carl *Wulff*, grosserer i Kbh., f. 4. april 1833 i Randers, d. 24. juli 1898 i Kbh., g. 9. juli 1862 i Hamburg m. *Adèle* Hannah *Mantel*, f. 20. okt. 1836 i Hamburg, d. 14. febr. 1899 i Dresden. (Ægteskabet opløst. Hun blev gift igen). (2 børn: E 1—E 2).
- E 1. *John* Carl *Wulff*, grosserer i Kbh., f. 5. maj 1863 i Kbh., d. 8. marts 1917 sst., g. 28. aug. 1892 i Teplitz (Böhmen) m. Hedwig *Blumberg*, f. 2. april 1873 i Teplitz (Böhmen), d. 31. okt. 1930 i Kbh. (1 barn: F 1).
- F 1. *Polly* Therese *Wulff*, f. 24. juni 1893 på Frederiksberg.
- E 2. *Martin* Carl *Wulff*, isenkræmmer i Kbh., f. 18. nov. 1868 i Kbh., d. 2. maj 1939 sst.,

- g. 11. febr. 1898 i Kbh. m. Sara *Dorthea* Johanne Frederikke Lovise *Lyngbeck* (datter af klinker i Kbh. Johan *Lyngbeck* og Karen f. Nielsen), f. 18. febr. 1867 i Kbh., d. 25. dec. 1947 sst. (3 børn: F 1—F 3).
- F 1. Adèle *Wulff*, f. 1. juni 1900 i Kbh., g. m. *Karlo* Ernst JAKOBSEN, overinspektør i Kbh., f. 15. febr. 1890 i Kbh., d. 13. marts 1940 sst. (1 barn: G 1).
- G 1. *Sonja* Eva Bjerløv *Jakobsen*, bankassistent i Kbh., f. 7. maj 1922 på Frederiksberg.
- F 2. *Carl* Joseph Nathan *Wulff*, kontorchef i Kbh., f. 17. sept. 1902 i Kbh., g. 23. marts 1932 i Kbh. m. Anita Johanne *Palsø*, f. 25. juli 1904 i Kbh. (Ingen børn).
- F 3. Alice *Wulff*, f. 17. jan. 1905 på Frederiksberg, g. 17. juni 1927 i Kbh. m. *Niels* Oluf Holmberg FAHLE (søn af overgartner, havebrugskandidat, løjtnant Oluf Christoffer Holmberg og Camilla Ernstine f. Jørgensen), oberstløjtnant, chef for 6. artilleri afdeling, f. 1. nov. 1901 i Fritzoehus, Larvik, Norge, d. 29. sept. 1948 i Kbh. (1 barn: G 1).
- G 1. *Ib* Martin Oluf Holmberg *Fable*, f. 24. nov. 1929 i Kbh.
- D 3. Rosette *Wulff*, f. 17. febr. 1835 i Randers, d. 3. jan. 1905 i Kbh., g. 1° 5. juni 1859 i Randers m. *Herman* Jacob BEHRENS (søn af vekselmægler i Kbh. Jacob *Wulff* Behrens og Jette f. *Wulff*), købmand i Kbh., f. 17. aug. 1829 i Kbh., d. 7. febr. 1886 sst. (Ægteskabet opløst), g. 2° 20. okt. 1874 i Kbh. m. *Michael* Salomon NATHAN (søn af slagtermester i Fredericia Salomon Nathan Minden og Elkele Breine (Emilie Birgitte) f.

Unna), grosserer i Fredericia, senere i Kbh., f. 20. maj 1814 i Fredericia, d. 14. okt. 1882 i Kbh. (Ingen børn). (Se side 113 D 1.)

D 4. *Philip Carl Wulff*, købmand i Randers, senere i Hamburg, f. 14. april 1837 i Randers, d. 19. febr. 1887 i Hamburg, g. 26. okt. 1869 i Ålborg m. *Henriette Meyer* (datter af slagtermester i Ålborg, senere partikulier i Kbh. Sally Meyer og Frederikke f. Levin), f. 29. juni 1843 i Ålborg, d. 11. april 1912 i Kbh. (4 børn: E 1—E 4).

E 1. *Hannah Caroline Wulff*, translatrice i Kbh., f. 7. febr. 1871 i Hamburg, d. 20. juni 1936 i Kbh.

E 2. *Emilie Wulff*, f. 11. juni 1874 i Hamburg, d. jan. 1933 i Kbh., g. 2. dec. 1897 i Kbh. m. *Alfred Julius Theodor CARLSEN* (søn af kammerråd, postekspedient i Kbh. Frederik Theodor Carlsen og Hansine Wilhelmine Emilie f. Rongsted), oberst, chef for ingeniørtropperne, f. 20. maj 1871 i Kbh., d. 5. april 1929 sst. (2 børn: F 1—F 2).

F 1. *Bent Håkon Knud Egil Carlsen*, landsretssagfører i Kbh., medindehaver af familieaktieselskabet Dansk Patent Kontor, f. 29. aug. 1898 i Kbh., g. 25. juni 1927 i Helsingør m. *Nanna Merete Visby* (datter af fhv. afdelingsbestyrer i Sparekassen for København og Omegn Fritz Visby og Gertrud f. Stave), f. 4. okt. 1907 på Frederiksberg. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Gert Visby Carlsen*, stud. polyt. i Kbh., f. 15. april 1928 i Kbh.

G 2. *Gudrun Benedicte Martina Visby Carlsen*, f. 16. marts 1939 i Kbh.

G 3. *Bo Visby Carlsen*, f. 15. okt. 1944 i Kbh.

- F 2. *Hjordis Inge Aase Mizzi Carlsen*, antikvitetshandler i Kbh., f. 29. nov. 1907 i Kbh., g. 24. maj 1937 i Kbh. m. *Paul Harding SECHER* (søn af herredsfuld­mægtig Frederik Gerhard Secher og Anna Louise Johanne f. Herskind), skuespiller og antikvitetshandler i Kbh., f. 20. maj 1890 i Århus. (Han har tidligere været gift med Olga Rachel *Pfeiffer* og har i dette ægteskab en datter). (Ingen børn).
- E 3. *Ivan Max Wulff*, cand. polyt., fabrikingeniør i Kbh., f. 25. aug. 1876 i Hamburg, g. m. *Karen Louise Wulff*, f. 12. jan. 1882 på Frederiksberg. (1 barn: F 1).
- F 1. *Else Elisabeth Wulff*, f. 12. april 1914 på Frederiksberg, g. 1<sup>o</sup> m. Henning JESSEN-SCHMIDT, fabrikant i Kbh., f. 16. febr. 1912 i Kbh. (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> m. Erling JARNER, direktør i Kbh., f. 13. marts 1913 på Frederiksberg. (Ingen børn i første ægteskab; 2 børn i andet ægteskab: G 1—G 2).
- G 1. (ad II) *Lise Jarner*, f. 13. nov. 1944 i Kbh.
- G 2. (ad II) *Michael Jarner*, f. 14. juli 1946 i Gentofte.
- E 4. *Carla Josephine Wulff*, forfatterinde og æresformand for De Danske Husmoderforeninger, f. 2. nov. 1877 i Hamburg, g. 9. jan. 1898 i Kbh. m. *Otto Henrik MEYER* (søn af glarmester i Kbh. Meyer Jacob Meyer og Augusta f. Kalkar), møbelfabrikant og snedkermester i Kbh., f. 12. maj 1864 i Kbh., d. 20. febr. 1927 sst. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. *Inga Augusta Meyer*, f. 20. nov. 1898 i Kbh., d. 1947 sst., g. 23. april 1927

i Kbh. m. *Knud Ove MØLLER* (søn af kredslæge i Kalundborg og folke-mindeforsker *Jens Schou Christensen Møller* og forfatterinden *Ingeborg Dorthea f. Partsch*), professor, dr. med., bestyrer af Universitetets farmakologiske Institut i Kbh., R. p.p., f. 21. juni 1896 i Kalundborg. (Han har tidligere været gift med *Aase Horn Lassen* (f. 1898, d. 1925), og er nu tredje gang gift med *Sigrid Wahl Asmussen*). (Ingen børn).

F 2. *Knud Philip Meyer*, direktør i Kbh., f. 20. aug. 1901 i Kbh.

F 3. *Erik Otto Meyer*, antikvitetshandler i Kbh., f. 29. okt. 1902 i Kbh., d. 5. april 1951 sst., g. 11. febr. 1941 i Kbh. m. *Elin Meyer* (datter af civilingeniør, direktør i Kbh. *Otto Meyer* og *Alice f. Hertz*), f. 4. april 1901 i Kbh. (1 barn: G 1).

G 1. *Steen Otto Meyer*, f. 30. april 1942 i Kbh.

F 4. *Kirsten Lissi Meyer*, f. 6. jan. 1904 i Kbh.

D 5. *Emilie Wulff*, f. 11. juli 1839 i Randers, d. 20. marts 1927 i Kbh.

D 6. *Helene Wulff*, f. 22. sept. 1841 i Randers, d. 20. aug. 1908 sst.

D 7. *Salomon Carl Wulff*, grosserer i Kbh., f. 21. sept. 1844 i Randers, d. 27. dec. 1904 i Kbh., g. 4. juni 1876 i Kbh. m. *Regitze Hartvig* (datter af cigarfabrikant i Kbh. *Daniel Hartvig* og *Amalie f. Lazarus*), f. 17. sept. 1849 i Kbh., d. 26. maj 1932 sst. (Ingen børn).

C 2. *Jette Wulff*, f. 4. maj 1803 i Horsens, d. 28. juni 1878 i Kbh., g. 12. nov. 1828 i Kbh. m. *Jacob Wulff BEHRENS* (søn af hosekræmmer i Kbh. *Wulff Jacob Beh-*

- rens og Bertha f. Goldschmidt), vekselmægler i Kbh., f. 1792 i Kbh., d. 18. maj 1844 sst. (7 børn: D—1 D 7).
- D 1. Herman Jacob *Behrens*, købmand, f. 17. aug. 1829 i Kbh., d. 7. febr. 1886 sst., g. m. sin kusine Rosette *Wulff*. (Se side 109 D 3).
- D 2. Carl Jacob *Behrens*, f. 3. aug. 1832 i Kbh., d. 10. sept. 1842 sst.
- D 3. *Julius* (Isaac) Jacob *Behrens*, grosserer i Kbh., f. 20. febr. 1834 i Kbh., d. 2. okt. 1914 sst., g. 16. maj 1866 i Kbh. m. *Susanne* Mathilde Pauline *Friedlænder* (datter af papirhandler i Kbh. Sally *Friedlænder* og 1. hustru Betzy f. Bloch), f. 10. juni 1842 i Kbh., d. 21. juni 1927 sst. (3 børn: E 1—E 3).
- E 1. Carl Johan *Behrens*, redaktør og forfatter i Kbh., f. 18. april 1867 i Kbh., d. 26. april 1946 sst., g. 6. nov. 1902 i Kbh. m. Astrid *Poulsen* (datter af kgl. skuespiller, professor Emil Christian Poulsen og Anna Augusta Dorothea Winzentine Margrethe f. Næser), f. 24. juli 1875 i Ellekilde. (5 børn: F 1—F 5).
- F 1. Johan *Behrens*, kunstmaler i Kbh., f. 14. april 1904 i Kbh.
- F 2. Clara *Behrens*, skuespillerinde i Kbh., f. 20. okt. 1905 i Kbh., g. 8. juni 1928 i Kbh. m. Erling BLOCH (søn af kunstmaler V. A. V. Bloch og Birthe f. Jensen), kgl. kapelmusikus, professor ved Det kgl. Musikkonservatorium i Kbh., f. 12. juni 1904 i Kbh. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Michael *Bloch*, f. 1. april 1930 i Kbh.
- G 2. Henrik *Bloch*, f. 3. maj 1931 i Kbh.
- G 3. Birte *Bloch*, f. 15. maj 1937 i Kbh.

- F 3. Emil *Behrens*, cand. jur., sagførerfuldmægtig i Kbh., f. 17. sept. 1907 i Kbh.
- F 4. Kate *Susanne Behrens*, f. 16. maj 1909 i Kbh., g. 16. maj 1929 i Kbh. m. *Børge Steen PLOUGMANN* (søn af grosserer i Kbh. Ernst Plougmann og Maria f. Sørensen), arkitekt i Kbh., f. 21. dec. 1904 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Irene *Plougmann*, f. 13. febr. 1935 i Kbh.
- G 2. Winnie *Plougmann*, f. 8. juni 1936 i Kbh.
- F 5. Karina *Behrens*, f. 1. aug. 1914 i Kbh.
- E 2. Sally Friedlænder *Behrens*, grosserer og forfatter i Kbh., f. 18. dec. 1869 i Kbh., d. 9. febr. 1943 sst., g. 18. juni 1893 i Kbh. m. *Olga Minna Trier* (datter af grosserer i Kbh. Frederik Adolph Trier og Sophie Nathalia f. Fraenckel), f. 7. juli 1873 i Kbh., d. 26. jan. 1942 sst. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. Ove *Behrens*, grosserer, senere skuespiller, f. 27. april 1894 i Kbh., d. 18. jan. 1936 sst., g. 22. dec. 1918 i Kbh. m. *Sigrid Philipsen* (datter af direktør Constantin Philipsen og Laura f. Türck). (Ægteskabet opløst). (Ingen børn).
- F 2. Grete *Behrens*, f. 5. april 1896 i Kbh., g. 7. jan. 1917 i Kbh. m. Wladimir (*Wolodja*) Henry Theodor KROGH (søn af ingeniør Otto Peter Krogh og Augusta f. Poulsen), direktør i Oslo, f. 7. sept. 1893 i Wladiwostock, d. 13. nov. 1948 i Oslo. (1 barn: G 1).
- G 1. Lily *Krogh*, f. 13. aug. 1917 i Oslo, g. 10. juni 1939 i Oslo m. *Christian Thurmann WANG* (søn af sekretær i Oslo Johannes Wang



og Therese Gedewine f. Tønnesen), kaptajn i den norske hær, f. 10. jan. 1913 i Oslo. (3 børn: H 1—H 3).

H 1. *Grete Thurmann Wang*, f. 17. april 1940 i Oslo.

H 2. *Jannicke Wang*, f. 16. nov. 1943 i Uppsala.

H 3. *Mette Wang*, f. 11. marts 1945 i Uppsala.

F 3. Lise *Behrens*, f. 22. febr. 1900 i Kbh., g. 19. aug. 1920 i Kbh. m. *Aage Meir VOLLMOND* (søn af vekselrerer i Kbh. Axel Vollmond og Frederikke Johanne f. Kalckar), skibsreder i Kbh., f. 28. sept. 1889 i Kbh. (3 børn: G 1—G 3).

G 1. *Birte Vollmond*, f. 17. maj 1921 i Kbh., g. 15. juni 1942 i Kbh. m. *Torben Louis MEYER* (søn af grosserer i Kbh. (*James*) Poul Jacob Meyer og Helga f. Salomonsen), forfatter og redaktør i Kbh., f. 17. okt. 1909 i Kbh. (2 børn: H 1—H 2).

H 1. *Jens Torben Meyer*, f. 30. jan. 1944 i Stockholm.

H 2. *Ulf Torben Meyer*, f. 28. aug. 1945 i Kbh.

G 2. *Ib Vollmond*, direktør i Biella (Norditalien), f. 10. juni 1923 i Kbh., g. 3. aug. 1951 i Sydney m. *Vera Harsent*, f. 20. marts 1921 på New Zealand af engelske forældre. (1 barn: H 1).

H 1. *Vicki Vollmond*, f. 17. maj 1952 i Melbourne.

B 3, C 2, D 3, E 2, F 3

G 3. Ole *Vollmond*, befrågtet i Kbh.,  
f. 1. juli 1928 i Vedbæk.

F 4. Inge *Bebrens*, f. 9. marts 1908 i Kbh.,  
g. 1<sup>o</sup> 15. febr. 1939 m. (*Kalle*) Karl  
Kristian Anton SCHRÖDER (søn af  
kaptajn Karl Schröder og Aina f. Hörn-  
feldt), tennisinstruktør i Stockholm, f.  
30. okt. 1913 i Stockholm (Lidingö).  
(Ægteskabet opløst. Han gift igen med  
Ronny *Holmström*), g. 2<sup>o</sup> 1949 m.  
*Paul* VIBE-HASTRUP (søn af fabri-  
kant i Kbh. Edvard Vibe-Hastrup og  
Rigmor f. Braunstein), repræsentant i  
Kbh., f. 31. aug. 1912 i Kbh. (Ægte-  
skabet opløst). (2 børn af første ægte-  
skab: G 1—G 2).

G 1. (ad I) (*Kalle*) Karl Michael *Schrö-  
der*, f. 10. marts 1942 i Stockholm.

G 2. *Jan* Patrick *Schröder*, f. 24. marts  
1944 i Stockholm.

E 3. *Bertha* Louise *Bebrens*, f. 5. juni 1872 i  
Kbh., d. 17. april 1928 sst.

D 4. *Louis* Jacob *Bebrens*, f. 8. okt. 1835 i Kbh. Udvan-  
dret til Tyskland.

D 5. Mathilde *Bebrens*, f. 10. juni 1837 i Kbh., d. 19.  
juli 1904 sst.

D 6. Rosette *Bebrens*, f. 24. dec. 1841 i Kbh., d. 9.  
febr. 1904 sst.

D 7. Sophie *Bebrens*. f. 24. dec. 1841 i Kbh., d. 6. jan.  
1913 sst.

C 3. *Helene* (Lea) *Wulff*, f. 13. marts 1805 i Horsens, d.  
27. sept. 1885 i Randers, g. 26. aug. 1829 i Randers  
m. Isaach VALENTIN (søn af handelsmand i Kbh. Va-  
lentin Levin og Gundel f. Berend), manufakturhandler  
i Randers, f. 28. maj 1798 i Kbh., d. 19. nov. 1866 i  
Randers. (8 børn: D 1—D 8).

- D 1. Frederikke (*Rikke*) *Valentin*, f. 17. juli 1830 i Randers, d. 8. sept. 1875 sst., g. 4. maj 1864 i Randers m. Bendix (*Benny*) METZ (søn af købmand i Randers Abraham Moses Metz og Eva f. Wulff), sukkervarefabrikant i Randers, f. 6. okt. 1828 i Randers, d. 17. marts 1895 i Randers. (Efter Frederikke Metz f. Valentins død blev han gift med hendes søster Caroline *Valentin*, se side 120 D 6). (Ingen børn).  
(Se iøvrigt D 5, side 54).
- D 2. Theodor *Valentin*, f. 7. nov. 1831 i Randers. Ud-  
vandret.
- D 3. Carl *Valentin*, hotelejer i Odense, f. 22. april 1834 i Randers, d. 25. febr. 1885 i Odense, g. 26. dec. 1875 i Odense m. Nicoline Adamine (*Ada*) Christine *Brockmann f. Rasmussen* (datter af proprietær Hans Ludvig Rasmussen og Mariane Christiane Elisabeth f. Dahl), f. 25. marts 1844 på Grønhøjgaard ved Slagelse, d. 20. marts 1922 i Kbh. (Hun blev gift igen 1892 m. hotelejer og direktør for Odense Dampvæveri Peter Frederik Ludvig *Bierfreund*). (6 børn: E 1—E 6).
- E 1. Carl *Valentin*, gartner i Kbh., f. 26. aug. 1876 i Odense, d. 16. jan. 1912 i Kongens Lyngby.
- E 2. Helene *Valentin*, f. 14. sept. 1877 i Odense, d. 4. dec. 1947 i Virum, g. november 1908 i Nyborg m. *Viggo* Gjerulf HANSEN, fhv. fabrikant, partikulier i Virum, f. 16. maj 1877 i Ormkärr, Sverige. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. *Grete* Ada Lelo Gjerulf *Hansen*, boghandler i Nærum, f. 12. maj 1909 i Kbh., g. 12. maj 1940 i Søllerød m. Charles JENSEN, jernbaneassistent. (Ægteskabet opløst). (Ingen børn).
- F 2. *Edit* Henninga *Hansen*, korrespondent f. 1. jan. 1911 i Kbh.

- E 3. Adamine (*Ada*) *Valentin*, f. 16. juni 1879 i Odense, d. 9. juni 1946 i Kbh.
- E 4. *Ivar* Gunnar *Valentin*, bogholder i Næstved, senere grosserer i Kbh., f. 4. jan. 1882 i Odense, d. 4. sept. 1935 i Kbh., g. 6. april 1907 på Frederiksberg m. *Hedevig* Johanne Henriette *Hansen* (datter af landmand, senere fabrikant i Kbh. Lars Hansen Nielsen og Henninga Christiane f. Gjerulff), f. 8. juli 1883 i Kbh. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Else *Valentin*, f. 24. sept. 1908 i Næstved, g. 30. juni 1931 på Frederiksberg m. Carl Albert FREDERIKSEN (søn af urmager i Kolding Carl Christian Frederiksen og Dora Theresia Henriette f. Claasen), repræsentant, senere grosserer i Kbh., f. 10. dec. 1899 i Kolding. (Han har været gift tidligere). (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Jan *Frederiksen*, f. 16. april 1933 i Kbh.
- G 2. Lone *Frederiksen*, f. 24. aug. 1938 i Kbh.
- F 2. *Ib* Gunnar *Valentin*, f. 24. jan. 1913 i Næstved.
- E 5. *Thor* Frode *Valentin*, maskinchef v. Det forenede Dampskibs-Selskab, f. 18. juni 1883 i Odense, omkommet ved skibsforlis 4. febr. 1947, g. 31. maj 1914 i Kbh. m. Paula *Schmedes* (datter af forvalter Hugo Theodor Schmedes og Theodora Amalia Samuelinde f. Berendt), f. 19. marts 1894 i Fakse. (1 barn: F 1).
- F 1. Inge Birgit *Valentin*, f. 17. sept. 1920 i Kbh., g. 6. juni 1942 i Kbh. m. Svend Axel NORBERD (søn af blikkenslager Oscar Frederik Nicolai Norberd og Ane Lovise Olsen f. Vilhelmsen), ekspedi-

- ent i Kbh., f. 17. april 1911 i Kbh.  
(1 barn: G 1).  
G 1. *Steen Valentin Norberd*, f. 11. maj  
1945 i Kbh.
- E 6. *Carla Gudrun Valentin*, f. 10. maj 1885 i  
Odense, g. 30. okt. 1906 i Nyborg m. Louis  
Wenzel BEKKER (søn af slagtermester Wenzel  
Bekker og Karen Marie f. Petersen), slag-  
termester i Kbh., f. 15. nov. 1876 i Kbh., d.  
13. dec. 1913 i Kbh. (5 børn: F 1—F 5).
- F 1. *Kjeld-Louis Valentin Wenzel Bekker*,  
salgschef i Kbh., f. 13. sept. 1907 i  
Kbh., g. 9. okt. 1930 i Kbh. m. Martha  
*Nielsen* (datter af grosserer i Haslev  
Emil Nielsen og Anna Marie f. Lar-  
sen), f. 5. juli 1909 i Slagelse. (2 børn:  
G 1—G 2).  
G 1. *Kjeld-Louis Emil Bekker*, f. 2.  
marts 1939 i Kbh.  
G 2. *Niels Bekker*, f. 24. okt. 1941 i  
Kbh.
- F 2. *Carl Gordon Bekker*, ekspedient i Kbh.,  
f. 20. maj 1909 i Kbh., g. 25. juni 1939 i  
Kbh. m. *Else Poulsen*, f. 13. april 1908  
i Kbh. (4 børn: G 1—G 4).  
G 1. *Mogens Bekker*, f. 25. okt. 1939  
i Kbh.  
G 2. *Bodil Esther Bekker*, f. 20. aug.  
1942 i Kbh.  
G 3. *Knud Bekker*, f. 16. okt. 1944 i  
Kbh.  
G 4. *Svend Erik Bekker*, f. 16. april  
1946 i Kbh.
- F 3. *Sven Erik Wenzel Bekker*, ekspedient  
i Kbh., f. 5. okt. 1910 i Kbh., g. m.  
*Else Viola Beyer* (datter af proprietær  
Victor Beyer og Marie f. Berg), f. 30.  
marts 1913 i Kbh. (1 barn: G 1).

- G 1. *Kirsten Jytte Margrethe Bekker*, f. 27. febr. 1944 i Kbh.
- F 4. *Hans Rud Valentin Bekker*, forvalter i Kbh., f. 12. jan. 1912 i Kbh., g. 1<sup>o</sup> 5. maj 1940 i Kbh. m. *Grete With Andersen* (datter af possementmager Carl Peter Heinrich Andersen og Valborg Serine Marie f. Thomsen). (Ægteskabet opløst), g. 2<sup>o</sup> 18. maj 1946 i Kbh. m. *Ketty Hansen* (datter af murermester i Hillerød Carl Hansen og Martha Hansen), f. 13. april 1914 i Hillerød. (1 barn i første ægteskab: G 1; 1 barn i andet ægteskab: G 2).
- G 1. (ad I) *Annelise Bekker*, f. 16. jan. 1942 i Kbh.
- G 2. (ad II) *Hanne Merete Bekker*, f. 18. sept. 1948 i Kbh.
- F 5. *Poul Normann Bekker*, mekaniker i Kbh., f. 13. aug. 1913 i Kbh.
- D 4. *Wilhelmine Valentin*, f. 20. nov. 1836 i Randers, d. 21. maj 1918 sst., g. 19. maj 1863 i Randers m. *Carl Abraham METZ* (søn af købmand i Randers Abraham Moses Metz og Eva f. Wulff), sukervarefabrikant i Randers, f. 21. sept. 1833 i Randers, d. 27. okt. 1909 sst. (5 børn). (Deres efterkommere se side 60—62, D 8, E 1—E 5).
- D 5. *Galathea Valentin*, f. 29. dec. 1839 i Randers, d. 30. nov. 1919 sst.
- D 6. *Caroline Valentin*, f. 30. maj 1842 i Randers, d. 19. dec. 1910 sst., g. 27. maj 1877 i Randers m. *Bendix (Benny) METZ* (søn af købmand i Randers Abraham Moses Metz og Eva f. Wulff), sukervarefabrikant i Randers, f. 6. okt. 1828 i Randers, d. 17. marts 1895 i Randers.

(Han har tidligere været gift med hustruens ældre søster, se side 117 D 1).

(Deres efterkommere se side 54—56, D 5, E 1—E 3).

- D 7. Joseph *Valentin*, cigarfabrikant, senere bogholder i Randers, f. 22. maj 1844 i Randers, d. 18. maj 1925 sst., g. 5. nov. 1879 i Randers m. *Bertha Harryetta von Essen* (datter af købmand i Horsens, senere Skanderborg Hartvig Abraham von Essen og Birgitte f. Simon), f. 29. jan. 1843 i Skanderborg, d. 12. juni 1914 i Randers. (Ingen børn).
- D 8. Louis *Valentin*, handelsrejsende i Hamburg, f. 12. dec. 1847 i Randers, d. 10. april 1911 i Hamburg.
- C 4. Sara *Wulff*, f. 22. marts 1807 i Randers, d. 16. okt. 1879 sst.
- C 5. Wulff Joseph *Wulff*, assistent under det danske guvernement på Guineakysten, f. 23. april (4. maj) 1809 i Randers, d. 16. dec. 1842 på Frederiksminde ved Christiansborg, Dansk Guinea, g. i Guinea m. *Tim-Tam*, døbt under navnet Sara *Malm*. (3 børn: D 1—D 3).
- D 1. Theodor Ulysses *Wulff*, død som barn.
- D 2. Wilhelmine Josephine *Wulff*, død som barn.
- D 3. *Frants* Ferdinand Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig *Wulff*, levede på Frederiksminde ved Christiansborg, Guinea, d. 4. april 1914 i Guinea. (12 børn, hvoraf kun kendes navnene på de 6: E 1—E 12).
- E 1. Carl Ulysses *Wulff*, telegrafist i fransk tjeneste i Konakry, Vestafrika, f. c. 1866, d. før 1948.
- E 2. Sarah Florence *Wulff*, f. 4. jan. 1867 i Guinea, levede endnu 1948.
- E 3. Humphrey Reynold *Wulff*, f. 10. sept. 1871 i Guinea, levede endnu 1948.
- E 4. Francis William Cochlane *Wulff*, f. 11. okt. 1875 i Guinea, levede endnu 1948.

B 3, C 5, D 3

- E 5. Francisca Alexandrina Victoria *Wulff*, f. 25. marts 1887 i Guinea, levede endnu 1948.
- E 6. Helena Theresa Lucie *Wulff*, f. 17. aug. 1890 i Guinea, levede endnu 1948.
- E 7. d. før 1948.
- E 8. d. før 1948.
- E 9. d. før 1948.
- E10. d. før 1948.
- E11. d. før 1948.
- E12. d. før 1948.
- C 6. Frederikke *Wulff*, f. 9. febr. 1811 i Randers, d. 1. juli 1861 sst., g. 18. aug. 1839 i Randers m. *Herman* (Henrik) OPPENHEIM (søn af købmand i Randers Salomon Oppenheim og Birgitte f. Heinemann), skrædermester i Randers, f. 2. april 1809 i Randers, d. 18. april 1885 sst. (4 børn: D 1—D 4).
- D 1. Salomon *Oppenheim*, f. 16. aug. 1840 i Randers, d. 1. nov. 1840 sst.
- D 2. Carl *Oppenheim*, købmand i Randers, f. 12. sept. 1841 i Randers, d. 9. marts 1933 i Kbh., g. 19. juni 1877 i Horsens m. Jeannette *Cohn* (datter af vævermester i Horsens Schaltiel Isaac Cohn og Vilhelmine f. Meyer), f. 13. jan. 1855 i Horsens, d. 16. marts 1924 i Kbh. (6 børn: E 1—E 6).
- E 1. *Sofus Herman Oppenheim*, direktør i Kbh., f. 26. marts 1878 i Randers, g. 12. maj 1918 i Kbh. m. *Gerda Betty Heckscher* (datter af vekselmægler i Kbh. William Heckscher og Mathilde f. Salomonsen), f. 16. marts 1892 i Kbh. (4 børn: F 1—F 4).
- F 1. *Inger Mathilde Oppenheim*, f. 26. marts 1920 i Kbh., g. 13. okt. 1944 i Malmö m. Kurt Ernst MICHAELS (søn af fhv. apoteker i Berlin dr. Hugo Michaels og Julie f. Goldberg), litterær agent i Kbh., f. 29. sept. 1906 i Berlin. (3 børn: G 1—G 3).



- G 1. *Annette Julie Michaels*, f. 31. aug. 1945 i Hellerup.
- G 2. *Vibeke Gerda Michaels*, f. 16. jan. 1948 i Hellerup.
- G 3. *Barbara Henni Michaels*, f. 16. juni 1951 i Kbh.
- F 2. *Herbert Carl Oppenheim*, f. 25. marts 1922 i Kbh., g. 31. jan. 1949 i Kbh. m. *Yvonne Mathilde Lublin* (datter af grosserer i Nice Ernest Emil Lublin og Else f. Stern), f. 5. juni 1922 i Soisy sous Montmorency (Frankrig). (Ingen børn).
- F 3. *William Albert Oppenheim*, repræsentant i Kbh., f. 18. okt. 1924 i Kbh., g. 5. jan. 1950 i Kbh. m. (*Gitte*) *Margit Dannin* (datter af fabrikant Adolph Dannin og Ingrid f. Sørensen), f. 2. jan. 1928 i Kbh. (1 barn: G 1).  
G 1. *Jeanette Oppenheim*, f. 14. aug. 1952 i Kbh.
- F 4. *Allan Frederik Oppenheim*, repræsentant i Kbh., f. 18. okt. 1924 i Kbh., g. 2. dec. 1951 i Kbh. m. *Miriam Gutkin* (datter af værkfører Salomon Rafaelov Gutkin og Tilla f. Fradkin), f. 15. marts 1928 i Kbh. (1 barn: G 1).  
G 1. *Susanne Oppenheim*, f. 7. okt. 1952 i Kbh.
- E 2. *Albert Oppenheim*, arkitekt i Kbh., f. 13. dec. 1879 i Randers, g. 4. april 1905 i Kbh. m. *Ellen Jenny Meyer* (datter af købmand i Kolding Leopold Meyer og Cäcilie f. Israel), f. 25. febr. 1882 i Kolding. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. *Elisa (Eli) Oppenheim*, f. 26. dec. 1905 i Kbh., g. 27. juni 1931 i Kbh. m. Anker STEEN ANDERSEN (søn af oberst-

- løjtnant Niels Marius Andersen og Augusta Frederikke f. Laage-Petersen), grosserer i Kbh., f. 8. aug. 1904 i Helsingør. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Birgit *Steen Andersen*, f. 8. aug. 1932 i Kbh.
- G 2. Bente *Steen Andersen*, f. 25. jan. 1938 i Kbh.
- F 2. Girly *Oppenheim*, exam. husholdningslærerinde, medarbejder ved »Jyllandsposten«, f. 26. juli 1909 i Kbh., g. 3. febr. 1934 i Kbh. m. Harald SKODS-HØJ (søn af arkitekt i Herning Anthon Skodshøj og Thora f. Nielsen), redaktør i Viborg, f. 9. juli 1903 i Herning. (Ingen børn).
- E 3. Frederikke (*Freddy*) *Oppenheim*, f. 13. febr. 1881 i Randers, d. 19. dec. 1946 i Kbh., g. 21. aug. 1904 i Kbh. m. James Leopold MEYER (søn af købmand i Kolding Leopold Meyer og Cäcilie f. Israel), grosserer i Kbh., f. 25. febr. 1875 i Kolding, d. 4. marts 1950 i Kbh. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Kjell *Gunnar Meyer*, civilingeniør, grosserer i Kbh., f. 23. april 1906 i Malmö, g. i Gentofte m. *Grethe Krause Helboe* (datter af købmand i Ålborg Jørgen Krause Helboe og Signe Kristine f. Windfeldt), f. 6. dec. 1911 i Ålborg. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Karin *Annelise Meyer*, f. 25. dec. 1936 i Kbh.
- G 2. *Birthe Krause Meyer*, f. 12. marts 1940 i Kbh.
- G 3. *Torsten Krause Meyer*, f. 14. marts 1947 i Kbh.
- F 2. Karin *Meyer*, f. 9. juli 1911 i Malmö, g. 1. maj 1936 i Kbh. m. *Martin*

- Eduard FREDERICIA LEVIN (søn af direktør i Kbh. Eduard Fredericia Levin og Johanne Margrethe f. Mortensen), grosserer i Kbh., f. 14. aug. 1912 i Kbh. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Margrethe *Fredericia Levin*, f. 31. marts 1937 i Kbh.
- G 2. Carsten *Fredericia Levin*, f. 12. sept. 1945 i Kbh.
- E 4. *Frank Marcus Oppenheim*, grosserer i Kbh., f. 26. nov. 1882 i Randers, d. 28. maj 1913, g. 13. febr. 1912 i Kbh. m. Johanne *Elisabeth Nielsen* (datter af manufakturhandler i Kbh. Hans Christian Nielsen og Johanne f. Rasmussen), f. 16. marts 1888 i Kbh. (1 barn: F 1).
- F 1. Ruth *Oppenheim*, f. 14. nov. 1912 i Kbh.
- E 5. *Julius Hartvig Oppenheim*, arkitekt i Holte, f. 17. marts 1884 i Randers, g. 27. juli 1921 m. Johanna *Elfriede Paul* (datter af snedkermester i Dresden Gustav Paul og Marie f. Paul), f. 24. aug. 1891 i Dresden. (Ingen børn).
- E 6. Vilhelmine (*Ville*) *Oppenheim*, kunstmalerinde i Kbh., f. 1. maj 1886 i Randers, d. 7. nov. 1949 i Kbh., g. 6. nov. 1920 i Kbh. m. Johannes Knud Ove JAIS-NIELSEN (søn af trikotagehandler, senere grosserer i Kbh. Knud Nielsen og Ane f. Ottosen), kunstmaler og keramikker i Kbh., f. 23. april 1885 i Kbh. (3 børn: F 1—F 3).
- F 1. Lise *Jais-Nielsen*, f. 1. febr. 1922 i Kbh.
- F 2. Arne *Ole Jais-Nielsen*, korrespondent, f. 7. marts 1924 i Kbh., g. 3. sept. 1950 i Paris m. Constance *Pio* (datter af Constantin Pio og Thérèse f. Andrea

- i Bagdad-Iraq), kunstmalerinde, f. 24. okt. 1924 i Mossoul, Iraq. (1 barn: G 1).  
 G 1. Kurt *Jais-Nielsen*, f. 30. okt. 1951 i Kbh.
- F 3. Henrik *Jais-Nielsen*, arkitektstuderende i Kbh., f. 16. jan. 1930 i Kbh.
- D 3. Martin *Oppenheim*, f. 16. aug. 1843 i Randers, d. 12. marts 1848 sst.
- D 4. Vilhelm *Oppenheim*, skrædermester i Randers, senere manufakturhandler i Kbh., f. 9. aug. 1845 i Randers, d. 28. marts 1900 i Kbh., g. 6. juni 1875 i Randers m. Frederikke *Meyer* (datter af bagermester i Randers Abraham Meyer og 2. hustru Thora f. Ruben), f. 6. jan. 1852 i Randers, d. 18. jan. 1936 i Kbh. (5 børn: E 1—E 5).
- E 1. Herman *Oppenheim*, fhv. cigarhandler i Kbh., f. 29. febr. 1876 i Randers, g. 23. nov. 1902 i Kbh. m. Esther *Oppenheim* (datter af fuldmægtig i Randers Sigfred *Oppenheim* og Betzy Theodora f. Meyer), f. 1. juli 1878 i Randers. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Wilma *Oppenheim*, bogholderske i Kbh., f. 2. sept. 1903 i Kbh.
- F 2. *Sigfred* Vilhelm *Oppenheim*, bogholder i Kbh., f. 18. okt. 1905 i Kbh., g. 20. aug. 1933 i Kbh. m. *Dagny* Blanca *Metz* (datter af konditor i Kolding, senere i Kbh. Abraham Metz og Lisbeth f. Meyer), f. 14. sept. 1910 i Kolding. (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Inger *Oppenheim*, f. 19. maj 1934 i Kbh.
- G 2. Henning *Oppenheim*, f. 30. april 1938 i Kbh.
- G 3. Birgit *Oppenheim*, f. 21. sept. 1952 i Kbh.  
 (Se endvidere side 52—53, E 4, F 1).

- E 2. Markus *Oppenheim*, handelsrejsende i Kbh., f. 4. maj 1877 i Randers, g. 5. april 1907 i Kbh. m. *Johanne Anna Margrethe Lund* (datter af papirhandler i Kbh. Hans Andreas Lund og Margrethe Dorthea f. Sander), f. 22. aug. 1879 i Kbh. (2 børn: F 1—F 2).
- F 1. Rita *Oppenheim*, kommunelærerinde i Kbh., f. 4. sept. 1909 i Kbh., g. 22. april 1936 i Gentofte m. Torben KRAGH JENSEN, civilingeniør i Kbh., f. 8. sept. 1910 i Ålborg. (Ægteskabet opløst). (3 børn: G 1—G 3).
- G 1. Ole *Kragh Jensen*, f. 18. sept. 1937 i Kbh.
- G 2. Jørgen *Kragh Jensen*, f. 5. dec. 1943 i Kbh.
- G 3. Flemming *Kragh Jensen*, f. 28. febr. 1947 i Kbh.
- F 2. Ulla *Oppenheim*, f. 25. dec. 1911 i Kbh., g. 26. april 1934 i Kbh. m. Kaj Løve Bülow SIMONSEN (søn af købmand Ferdinand Carl Simonsen og Mathilde Frederikke Blondine f. Trolle), handelsrejsende i Kbh., f. 21. marts 1905 i Højrup, Fyn. (2 børn: G 1—G 2).
- G 1. Jytte *Simonsen*, f. 11. dec. 1935 i Kbh.
- G 2. Henrik Bülow *Simonsen*, f. 27. dec. 1939 i Kbh.
- E 3. Henny *Oppenheim*, f. 26. dec. 1878 i Randers, d. 10. jan. 1885 sst.
- E 4. Thora *Oppenheim*, f. 24. dec. 1880 i Randers, g. 23. nov. 1902 i Kbh. m. Martin *Holger* TACHAU (søn af købmand i Thisted Adolph Tachau og Marie f. Meyer), manufakturhandler i Kbh. og Charlottenlund, f. 19. juli 1876 i Thisted, d. 23. nov. 1943. (7 børn: F 1—F 7).

- F 1. Else *Tachau*, manufakturhandler i Kbh., f. 21. sept. 1903 i Kbh.
- F 2. *Albert Vilhelm Tachau*, landbrugskon-sulent i Kbh., f. 23. marts 1906 i Kbh., g. 15. april 1934 i Skive m. *Olga Rigmor Hildegard Nielsen* (datter af gårdejer Jens Kristian Nielsen og Eva Nielsen), f. 7. jan. 1906 i Roslev. (1 barn: G 1).  
G 1. *Niels Holger Tachau*, f. 10. april 1946 i Kbh.
- F 3. Marie *Tachau*, f. 23. marts 1906 i Kbh., g. 15. jan. 1934 i Charlotten-lund m. *Verner Georg NIELSEN* (søn af prokurist Niels Christian Nielsen og Elna Kirstine f. Jansen), kontorchef i Kbh., f. 8. maj 1909 i Kbh. (1 barn: G 1).  
G 1. *Ena Nielsen*, f. 13. nov. 1939 i Kbh.
- F 4. Inga *Tachau*, bogholderske i Kbh., f. 30. april 1907 på Frederiksberg.
- F 5. Willy *Tachau*, arbejdsmand i Kbh., f. 3. juli 1908 på Frederiksberg, g. 3. febr. 1940 i Kbh. m. *Nielsine Mar-grethe Hansen* (datter af Hans Peter Hansen og Inger Marie Hansen), f. 16. juli 1905 i Nørup. (Ingen børn).
- F 6. Kaj *Tachau*, skotøjsrepræsentant i Kbh., f. 25. febr. 1910 på Frederiksberg (før-ste ægteskab opløst), g. 2<sup>o</sup> 7. nov. 1942 i Kbh. m. *Gerda Holm* (datter af mekaniker i Gylling Aksel Holm og Agnes Holm), f. 2. april 1915 i Gyl-ling. (1 barn: G 1).  
G 1. (ad II) *Vibeke Tachau*, f. 31. juli 1943 i Kbh.

- F 7. Ove *Tachau*, isenkræmmer i Kbh., f. 11. juni 1912 i Charlottenlund, g. 1. aug. 1937 på Frederiksberg m. *Else Margrethe Nielsen*, f. 27. marts 1906 på Frederiksberg. (1 barn: G 1).  
G 1. Annelise *Tachau*, f. 4. juni 1938 i Kbh.
- E 5. *Henny Betty Oppenheim*, f. 18. juni 1887 i Randers, d. 23. nov. 1934 i Kbh., g. 19. okt. 1922 i Kbh. m. *Peter Andreas ANDERSEN* (søn af assistent i Nykøbing F. Lars Andersen og Karen Sophie f. Pedersen), grosserer, tømmerhandler i Kbh., f. 16. dec. 1887 i Nykøbing Falster. (1 barn: F 1).  
F 1. Karen *Andersen*, f. 23. sept. 1924 i Kbh., g. 29. maj 1948 i Odense m. Sigurd GRAVERSEN (søn af lektor i Randers Gravers Kristensen Graversen og Signe f. Jensen Østergaard), ingeniør i Odense, f. 11. febr. 1921 i Randers. (2 børn: G 1—G 2).  
G 1. Birgit *Graversen*, f. 21. april 1950.  
G 2. Finn *Graversen*, f. 2. aug. 1952.
- C 7. *Amalie Wulff*, f. 8. dec. 1812 i Randers, d. 25. dec. 1893 i Hobro, g. 21. aug. 1839 i Randers m. *Magnus Benjamin FRÆNKEL* (søn af marskandiser i Kbh. Benjamin (Bunem) Abraham Frænkel og Süsse (Susanne) f. Ruben), købmand i Randers, senere Hobro, f. 19. marts 1809 i Kbh., d. 29. okt. 1873 i Hobro. (4 børn: D 1—D 4).  
D 1. Benjamin *Frænkel*, sparekassedirektør i Viborg, f. 25. aug. 1841 i Hobro, d. 10. okt. 1899 i Viborg.  
D 2. Cecillie *Frænkel*, f. 15. dec. 1842 i Hobro, d. 14. marts 1905 sst.  
D 3. Caroline (*Camilla*) *Frænkel*, f. 1. maj 1846 i Hobro, d. 30. aug. 1924 sst.  
D 4. Joseph *Frænkel*, manufakturhandler i Hobro, f. 29. april 1848 i Hobro, d. 13. okt. 1910 sst.

B 3.

- C 8. Regine *Wulff*, f. 23. febr. 1815 i Randers, d. 13. maj 1876 sst., g. 4. aug. 1852 i Randers m. Abraham NATHANSEN (søn af slagter i Randers Nathan Nathansen og Betty f. Dessau), slagtermester i Randers, Dbm., f. 13. dec. 1813 i Randers, d. 12. okt. 1883 sst. (3 børn: D 1—D 3).
- D 1. Joseph *Nathansen*, grosserer, kreaturhandler i Kbh., f. 19. juni 1853 i Randers, d. 15. maj 1922 i Kbh., g. m. Emma *Müller*. (Ingen børn).
- D 2. Caroline *Nathansen*, f. 6. marts 1855 i Randers, d. 24. jan. 1863 sst.
- D 3. Gerda *Nathansen*, f. 1. sept. 1856 i Randers, d. 28. jan. 1944 i Theresienstadt, g. 25. marts 1884 i Randers m. Axel *Julius VON ESSEN* (søn af købmand i Horsens, senere i Skanderborg Hartvig Abraham von Essen og Birgitte f. Simon), repræsentant i Kristiania, f. 12. juni 1853 i Skanderborg, d. 8. okt. 1904 i Kristiania. (Ingen børn).
- C 9. *Leveng* (Levin) *Wulff*, garvermester, senere rodemester i Kbh., f. 15. juni 1817 i Randers, d. 27. jan. 1890 i Kbh., g. 16. nov. 1851 i Kbh. m. Fanny *Peine* (datter af guldsmed i Kbh. Joel Peine og Cecillie f. Cohen), f. 19. sept. 1818 i Kbh., d. 7. febr. 1866 sst. (Ingen børn).



## PERSONREGISTER

*Gifte kvinder findes anført under deres pigenavn med tilføjelse af mandens efternavn; kendes pigenavnet ikke, anbringes de under ægtefællens efternavn.*

- Abraham, Israel b., bogtrykker, 14.  
— Johanne, se Maren Kirstine Johanne *Hansen*.  
— Wulff, kantor og schæchter, 15, 16, 43.
- Ahrensen, Arnold Andreas Bull, prof., dr. med., 29, 40.
- Ahronsen, Beile g. Levin, 40.  
— Hirsch (Hartvig), klædekræmmer, 29, 40.  
— Reizche g. Wulff, 28, 29, 40, 44, 69.
- Ahronson, Henriette g. Heilbuth, 40, 77.
- Ahronsson, Falk, grosserer, 29, 40.
- Alexander, Mendel, guldtrækker, 30, 40.
- Alexandersen, Hans Jørgen konditor, 94.  
— Karen Nicoline Marie g. Rosenberg, 94.
- Andersen, Ane Kathrine g. Hansen, 94.  
— Anker Steen, grosserer, 123.  
— Arne Christian, manufakturhandler, 88—89.  
— Bente Steen, 124.  
— Birgit Steen, 124.  
— Carl Peter Heinrich, possementmager, 120.  
— Christine Mette g. Parsberg, 52.  
— Finn Rosenberg, 89.  
— Grete With g. Bekker, 120.  
— Ingeborg g. Branth, 47.  
— Karen g. Graversen, 129.
- Andersen, Lars, assistent, 129.  
— Maren Kirstine g. Nielsen, 90.  
— Niels Anders, salgschef, 89.  
— Niels Marius, oberstløjtnant 124.  
— Peter Andreas, grosserer 129.
- Andersen-Nærum, Jørgen Christian, 87.  
Andrea, Thérèse g. Pio 125.
- Andreasen, Eleonora Kirstine g. Wamberg, 76.
- Arvedsen, Eleonora Christine g. Levin, 62.
- Ascher, Bertha g. Burgheim, 104.
- B**agger, Alvilda, 47.  
— Charles, vinhandler, 47.  
— Erica Marie g. Kirkegaard, 79, 80.  
— Gerda g. Metz, 47.
- Bahnsen, Dagmar Sofie g. Holm, 100.
- Ballin, Sophie g. Philipson, 45.
- Basman, Ida g. Fein, 53.
- Bech, Christine Marie Anna Karoline g. Winding, 61.
- Beermann, Ada Nanny Sara, assistent 59.  
— Carsten, 58.  
— John Jacob, grosserer, 58.  
— Kaj John, afdelingschef, 58.  
— Kirsten Nanny Wolf, 59.  
— Wolff, cigarfabrikant, 58.  
— Wolf Martin, grosserer, sekretær, 58.

- Beermann, Wulff Baruch, lærer, 20.
- Behrens, Bertha Louise, 116.
- Carl Jacob, 113.
  - Carl Johan, forfatter og redaktør, 37, 113.
  - Clara g. Bloch, 113.
  - Emil, cand. jur., 114.
  - Grete g. Krogh, 114.
  - Herman Jacob, købmand 109, 113.
  - Inge g. I. Schröder, g. II. Vibe-Hastrup 116.
  - Jacob Wulff, vekselmægler, 44, 109, 112.
  - Johan, kunstmaler, 113.
  - Julius (Isaac) Jacob, grosserer, 113.
  - Karina, 114.
  - Kate Susanne g. Plougmann, 114.
  - Lise g. Vollmond, 115.
  - Louis Jacob, 116.
  - Mathilde, 116.
  - Ove, skuespiller, 114.
  - Rosette, 116.
  - Sally Friedlænder, grosserer, 114.
  - Sophie, 116.
  - Wulff Jacob, hosekræmmer, 112—113.
- Bekker, Annelise, 120.
- Bodil Esther, 119.
  - Carl Gordon, ekspedient, 119.
  - Hanne Merete, 120.
  - Hans Rud Valentin, forvalter, 120.
  - Kirsten Jytte Margrethe, 120.
  - Kjeld-Louis Emil, 119.
  - Kjeld-Louis Valentin Wenzel, salgschef, 119.
  - Knud, 119.
  - Louis Wenzel, slagtermester, 119.
  - Mogens, 119.
  - Niels, 119.
  - Poul Normann, mekaniker, 120.
  - Sven Erik Wenzel, ekspedient, 119.
  - Svend Erik, 119.
- Bekker, Wenzel, slagtermester, 119.
- Bendix, Kaj Victor, sangpædagog, 67.
- Sara g. Mctz, 45.
  - Victor Emanuel, prof., 67.
- Benedikt, Israel, købmand, 10.
- Ber, Israel, overrabbiner, 9—15, 19, 27, 43.
- Berend, Gundel g. Levin, 116.
- Berendt, Henriette g. Jacobi Rosenberg, 84.
- Theodora Amalia Samuclinde g. Schmedes, 118.
- Berg, Bodil Eline, 99.
- Cai Ivar Thorgrim, landsretssagfører, 98.
  - Hanne g. Habbestad, 84.
  - Jesta Frederikke, kunstnerinde, 83.
  - Johannes Imanuel, 84.
  - Maric g. Beyer, 119.
  - Marie-Louise g. Thufason, 98.
  - Niels, løjtnant, 84.
  - Olaf, materialforvalter, 98.
  - Olaf Johnsen, civilingeniør, 83.
  - Ole, kunstmaler, 84.
  - Sigvard Henrik, cand. phil., 83.
  - Sigvard Johnsen Julius Quentin, civilingeniør, 83.
  - Steffen, 84.
- Berlin, Hannchen g. Goldenberg, 104.
- Berndes g. von Essen, 66.
- Beyer, Elsc Viola g. Bekker, 119.
- Victor, proprietær, 119.
- Bierfreund, Peter Frederik Ludvig, hotelejer, direktør, 117.
- Bisander, Henning, intendant, 65.
- Bjarnholt, Birgitte, 80.
- Kjeld, sekretær, 80.
  - Peter Høeg, 80.
- Bloch, Betzy g. Friedlænder, 113.
- Birte, 113.
  - Erling, kgl. kapelmusikus, prof., 113.
  - Henrik, 113.
  - Michael, 113.
  - V. A. V., kunstmaler, 113.

- Block, Eelin g. Weenig, 104.
- Blumberg, Hedwig g. Wulff, 108.
- Bodd, Hanna g. (Jaschzik) Jarner, 62.
- Borgstrøm, Anna Judith g. I. Bojsen, g. II. Hempel, 91.
- Bornemann, Carl Kristian, chauffør, 95.  
— Ebba Ruth g. Rosenberg, 95.
- Borring, Halfdan Roar Eistein, grosserer, 54.  
— Tove g. Metz, 54.
- Brandt, Frederik Christian Steenbuch, provst, 67.
- Branning, Carl Otto Laurits, stationsforstander, 73.  
— Else Torné g. Nathansen, 73.
- Branth, Gustav Adolph Carl Christian, godsejer, 47.  
— Inger g. van Wyhe, 47.
- Braunstein, Rigmor g. Vibe-Hastrup, 116.
- Brayc, Gladys g. Falslev, 97.
- Brinche, oberstinde, 16.
- Brostrup, Dorothea g. Lund, 71.
- Brændegaard Madsen, Gurli Ellen Emilie g. Larsen, 51—52.
- Brøndum, Marie Sofie Mauritzia g. Christensen, 71.
- Buck, Anne Kristine g. Gleesen, 56.
- Burghheim, Alfred, arkitekt, 104.  
— Gustav, købmand, 104.  
— Heiman, læderhandler, 104.
- van Buuren, Alice Sofie de Vries g. Neuberg, 82.  
— C. de Vries, 82.  
— Karel de Vries, 83.  
— Max de Vries, købmand, 82.  
— Paul de Vries, 82.
- Bödtscher, Emmy Rosenstand, g. Hoeg, 79.
- Bolling, Johanne g. Rosenberg, 90.  
— Mogens Jensen, urmager, 90.
- Cantor, Abraham, juvelér, 30—32.  
— Axel, købmand, 31.  
— Bela (Beyle) g. Kalmer, 40.
- Cantor, Caroline g. Wulff, 30, 36, 40, 44, 108.  
— Edel, 40.  
— Jacob Abraham, købmand, 30.  
— Judith, 40.  
— Levin Jacob, købmand, 30, 40—41.  
— Moses Levin, købmand, 40—41.  
— Salomon, 40.  
— Wulff Levin, købmand, 30, 40—41, 108.
- Carlsen, Alfred Julius Theodor, oberst 110.  
— Bent Håkon Knud Egil, landsretssagfører, 110.  
— Bo Visby, 110.  
— Frederik Theodor, kammerråd, postekspedient, 110.  
— Gert Visby, stud. polyt., 110.  
— Gudrun Benedicte Martina Visby, 110.  
— Hjordis Inge Aase Mizzi g. Secher, 111.
- Carstensen, Ejner, skoledirektør, 72.  
— Niels Jørgen, skibsmægler, 72.
- Caspersen, Magitta g. Ljungberg, 64.
- Cassel g. Lénström, 66.
- Cederfeld de Simonsen, Charlotte Sophie g. Schaffalitzky de Muckadell, 46.
- Chitrikow, Rosa g. Leiserowitz, 92.
- Christensen, Casper, købmand, 71.  
— Christine Laurine g. Hansen, 88.  
— Dagny g. Jespersen, 51.  
— Kristiane Marie g. Petersen, 100.  
— Peter, graver og kirkebetjent, 71.  
— Sara Marie g. Nathansen, 71.
- Christensen Bach, Klara Olga Oktavia g. Larsen, 93.
- Christiansen, Marie g. Larsen, 51.  
— Marie g. Mazanti, 90.
- Claasen, Dora Theresia Henriette g. Frederiksen, 118.
- Clausen, Anna g. Holm, 100.  
— Johanne Frederikke g. Hempel, 91.

- Clausen, Martha Christence g. Andersen, 89.  
 — Ole Madsen, hjælpearbejder, 100.
- Cohen, Cecillie g. Peine, 130.
- Cohn, Abraham Moses, slagter, 69.  
 — Bolette g. Glückstadt, 69.  
 — Daniel, lærer, 39.  
 — Dorothea, 70.  
 — Edcl g. von Essen, 61.  
 — Isac Abraham, brønderiejer, 69.  
 — Jeannette g. Oppenheim, 122.  
 — Moses Abraham, købmand, 39.  
 — Schaltiel Isaac, vævermester, 122.
- Coleman, Amalia g. Metz, 57.
- Crackanthorp, Emily Agnes g. Salomon, 67.
- Curjel, Julius Salomon, korpslæge, 77.  
 — Salomon, manufakturhandler, 77.
- Dahl**, Mariane Christiane Elisabeth g. Rasmussen, 117.
- Danielsen, Inge g. Høeg, 79.
- Dannin, Adolph, fabrikant, 123.  
 — Margit (Gitte) g. Oppenheim, 123.
- Davidson, Abraham, 39.  
 — Bendix, klædefabrikant, 24, 39.  
 — Ber, 39.  
 — David Secker, købmand, 32—33, 39.  
 — Frederikke (Fikke) g. Wulff, 19, 26—28, 32, 39, 43, 45.  
 — Henriette (Gitte) g. Cohn, 39.  
 — Isac, 39.  
 — Jacob, 39.  
 — Levin, 39.  
 — Philip, 39.
- Deiningen, Nick, ingeniør, 90.
- Dellevie, Zerina g. Gunst, 81.
- Dessau, Betty g. Nathansen, 130.
- Dessauer, Henriette g. Koppel, 107.
- Duizend, Rachel g. Kalisch, 82.
- Dyrdal, Gjertrud (Tutta) g. Rosenberg, 95.  
 — Olav Andreas, herredskasserer, 95.
- Eaton**, Douglas Harold, 90.  
 — Jonathan Alfred, chauffør, 89.  
 — Jonathan Harold, 89.  
 — Marie, 89—90.
- Elias, Caroline g. Metz, 56.  
 — Frederikke g. Metz, 56.  
 — Levin, købmand, 56.
- Ellison, David George, 81.  
 — George Dean, 81.
- Elmenhoff, Søren Vissing, redaktør, 34.
- Elmgreen, Christine g. Lynbech, 98.
- Erichsen, Ellen Margrethe g. I. Wilhelmssen, g. II. Nathansen, 74.  
 von Essen, ritmester, 66.  
 — Axel Julius, repræsentant, 130.  
 — Bertha Harryetta g. Valentin, 121.  
 — Betty g. Metz, 61.  
 — Camilla Birgitte g. Christensen, 71.  
 — Carl, løjtnant, 66.  
 — Harald Isidor, gasværksbestyrer, 70.  
 — Hartvig Abraham, købmand, 70, 121, 130.  
 — Hartvig Emil, grosserer, 71.  
 — Hilda, 71.  
 — Ludvig, købmand, 70.  
 — Mikael, 67.  
 — Philip Ferdinand, farver, 61.
- Fahle**, Ib Martin Oluf Holmberg, 109.  
 — Niels Oluf Holmberg, oberstløjtnant, 109.
- Falk, Aron, se Arent *Valentin*.
- Falslev, Christian Nielsen, bogholder, 96.  
 — Ellen Margrethe Nielsen g. Jacobsen, 96.  
 — Erik Johannes Nielsen, grosserer, 97.  
 — Gunnar Michael Nielsen, prokurist, 97.  
 — Karen, 97.  
 — Karen Nielsen g. Braye, 97.  
 — Lis, 97.  
 — Michael Gunnar, kontorelev, 97.
- Fein, Chone, købmand, 53.

- Fein, Liv Sonja g. Metz, 53.  
 Feinberg, Charlotte g. Metz, 56.  
 — Inge Ruth g. Metzson, 59.  
 — Samuel, lærer, 56.  
 — Simon, skrædermester, 59.  
 Fischer Holm, se *Holm*.  
 Flensborg, Mette Marie g. Sørensen, 75.  
 Foland, Emilie Frederikke g. I. Hansen,  
 g. II. Wulff, 45.  
 — Johannes, murermester, 45.  
 Folkmar, Agnes Helga, sekretær, 89.  
 — Axel Waldemar Aage Holger,  
 forretningsfører, 89.  
 — Hans Peter, kancelliråd, journal-  
 fører, 89.  
 — Helga Henriette g. Eaton, 89.  
 — Walter Hans Carl, mekaniker, 89.  
 Forsmann, Michael, grosserer, 70.  
 Fradkin, Tilla g. Gutkin, 123.  
 Fraenckel, Sophie Nathalia g. Trier, 114.  
 Fredericia Levin, se *Levin*.  
 Frederiksen, Bodil Nellemann, 79.  
 — Carl Albert, grosserer, 118.  
 — Carl Christian, urmager, 118.  
 — Gertrud Nellemann g. Han-  
 sen, 79.  
 — Jan, 118.  
 — Karl Peter, adjunkt, 79.  
 — Lone, 118.  
 — Mary Angelika g. I. Lund, g. II.  
 Nathansen, 73.  
 — Søren, lærer, 79.  
 Friedlænder, Sally, papirhandler, 113.  
 — Susanne Mathilde Pauline  
 g. Behrens, 113.  
 Friis, Edith g. Metz, 47.  
 — Peder Helt Theodor, detail-  
 handler, 47.  
 Frisch, Lucie Pauline g. Jensen, 52.  
 Frisch-Jensen, Holger Emil Laurberg,  
 prokurist, 52.  
 Fryer, Arthur William, arkitekt, 97.  
 — Kathleen Harvey g. Jacobsen, 96.  
 — Rosa g. Mayer, 48.  
 Fränkel, Benjamin, sparekassedirektør,  
 129.  
 Fränkel, Benjamin Abraham, marskan-  
 diser, 129.  
 — Caroline (Camilla), 129.  
 — Cecillie, 129.  
 — Joseph, manufakturhandler, 129.  
 — Magnus Benjamin, købmand, 44,  
 129.  
 Fuglede, Else g. Jensen, 46.  
 Fuglede Jensen, Elisabeth g. Metz, 45—  
 46.  
 Foss, Peter Severin, amtmand, kammer-  
 herre, 20—21, 24—25.  
 Gad, Maria g. I. Gamél, g. II. Paulli, 91.  
 Gam, Anna Claudia g. Hollesen, 99.  
 Gedalia, Frederikke g. Hirsch, 69.  
 Geskel, Veilchen g. Salomon (Salo-  
 man), 66.  
 Giertsen, Else Frederikke g. Rosenberg  
 Nielsen, 88.  
 — J. Chr., grosserer, 88.  
 Gjerulff, Henninga Christiane g. Han-  
 sen Nielsen, 118.  
 Glasmann, Ester g. Metzson, 60.  
 — Hirsch, kolonialhandler, 60.  
 Gleesen, Anna Sofie g. Metz, 56.  
 — Fritz August, smedemester, 56.  
 Glückstadt, Joseph Isac, købmand, 69.  
 — Sara g. Wulff, 69.  
 Goldberg, Julie g. Michaels, 122.  
 Goldenberg, Emanuel, købmand, 104.  
 — Erich, dr. phil., 104.  
 — Kurt, kunstmaler, 104.  
 — Paul, købmand, 104.  
 Goldschmidt, Bertha g. Behrens, 113.  
 Goslar, Abraham, schæchter, 11, 13, 14.  
 — Moses, 14.  
 Graversen, Birgit, 129.  
 — Finn, 129.  
 — Gravers Kristensen, lektor, 129.  
 — Sigurd, ingeniør, 129.  
 Grum, Gorm Holger, elektromontør, 60.  
 — Thyra Ebba Johanne g. Metzson,  
 60.  
 Grün, Juliette Flora g. Meyer, 53.  
 Gunst, Aron Abraham, købmand, 81.

- Gunst, Servillia g. Kalisch, 81.  
 Gutkin, Miriam g. Oppenheim, 123.  
 — Salomon Rafaelov, værkfører, 123.  
 Guttermann, Annelise Dorthea, 56.  
 — Erling Axel, 56.  
 — Herman Secharjah, grosserer, 55—56.  
 — Preben Nathan Martin, grosserer, 55.
- Habbestad, Eldbjørg, 84.**  
 — Herman, landmand, 84.  
 — Kari, 84.
- Haendel, Emma g. Metz, 50.  
 — Salomon, købmand, 50.
- von Halle, Breine g. Réé, 40.
- von Hameln, Glückel, 31—32.
- Hansen, Alma Johanne g. Larsen, 80.  
 — Ane Margrethe g. Clausen, 100—101.  
 — Anne-Grete, 88.  
 — Astrid Helene, 86.  
 — Carl, muremester, 120.  
 — Carla, 92.  
 — Christian Jens, postbud, 76.  
 — Cita, 94.  
 — C. V., forfatter, 29.  
 — Edit Henninga, korrespondent, 117.  
 — Ejnar, landmand, 76.  
 — Erik Verner, 94.  
 — Gottlieb, antikvitetshandler, 93.  
 — Grete Ada Lelo Gjerulf g. Jensen, 117.  
 — Gudmund Emanuel, kalkulator, 88.  
 — Hans Peter, 128.  
 — Hansine Ida g. Petersen, 64.  
 — Hedevig Johanne Henriette g. Valentin, 118.  
 — Hedy, 93.  
 — Helga g. Hansen, 94.  
 — H. J. M., civilingeniør, 79.  
 — Holger Willy Ernst, overtjener, 74.  
 — Inger Marie, 128.  
 — Jørgen, 92.
- Hansen, Jørgen, væver, 88.  
 — Karen Margrethe g. Sørensen, 86.  
 — Karl Emil, se Karl Emil *Rosenberg*.  
 — Karljohan, skræder, 94.  
 — Ketty g. Bekker, 120.  
 — Kirsten Johanne Ladbye g. Siewecke, 59.  
 — Kristiane g. Nielsen, 50.  
 — Line g. Nørregaard, 63.  
 — Maren g. Bølling, 90.  
 — Maren Kirstine Johanne g. Isaacsen, 63.  
 — Margrethe g. Nielsen, 49.  
 — Martha, 120.  
 — Mogens Bølling, smed, 94.  
 — Niels, murer, 88.  
 — Niels Helge, arkitektstuderende, 86.  
 — Niels Peder, trafikassistent, 85, 98.  
 — Nielsine Margrethe g. Tachau, 128.  
 — Olaf Andreas, telegrafingeniør, 85, 98.  
 — Olga Karen, 76.  
 — Stine g. Jensen, 93.  
 — Sven Erik, 74.  
 — Søren, gårdejer, 93.  
 — Søren, landmand, 94.  
 — Søren Christian, maler, 93.  
 — Thyra Dagmar Louise g. Rosenberg Jacobsen, 92.  
 — Ulla, 93.  
 — Valborg Kirstine g. Rosenberg Nielsen, 88.  
 — Viggo Gjerulf, fabrikant, 117.  
 — Vita g. Jordan, 86.
- Hansen Nielsen, Lars, fabrikant, 118.
- Harsent, Vera g. Vollmond, 115.
- Hartvig, Daniel, cigarfabrikant, 112.  
 — Githel g. Valentin, 28, 40, 69.  
 — Regitze g. Wulff, 112.
- Harvey, Minnie g. Fryer, 97.
- Haurowitz, Harry Lion Valentin Rudolph, operasanger, 53.

- Haurowitz, Samuel Lion, købmand, 53.
- Haxthausen, Sofie g. Strøyberg, 73.
- Heckscher, Alice g. Metz, 55.
- Gerda Betty g. Oppenheim, 122.
  - William, vekselmægler, 55, 122.
- Heilbuth, Samuel Wulff, hof-agent og vekselerer, 40, 77.
- Sara Pauline g. Wulff, 40, 77.
- Heimann, Henriette g. Texière, 102.
- Heinemann, Birgitte g. Oppenheim, 122.
- Gerson, købmand, 24.
- Helboc, Grethe Krause g. Meyer, 124.
- Jørgen Krause, købmand, 124.
- Hempel, Jørgen Christian, kredslæge, 91.
- Simon Christian Søren, overlægge, 91.
- Hendriksen, Karen Maric g. Grum, 60.
- Henrik, Hendelche g. Ber, 11, 13, 15, 38, 43.
- Herbst, Erna g. I. Herbst, g. II. Beer-  
mann, 58.
- Herskind, Anna Louise Johanne  
g. Secher, 111.
- Hertz, Alice g. Meyer, 112.
- Mindel Moses g. Israel, 40.
- Hestbæk, Anne Cathrine g. Jørgensen,  
97.
- Hildesheim, John Hugo, vekselerer, 62.
- Magna g. I. Metz, g. II. Mad-  
sen, 62.
- Hirsch, Hermann Levin, kommerceråd,  
16, 28, 69.
- Levin, lærer, 69.
- Hjorth, Elisabeth g. Metz, 57.
- Hollesen, Ebba g. Rosenberg, 99.
- Therkel Nicolai, proprietær, 99.
- Holm, Aase Fischer, 101.
- Agnes, 128.
  - Aksel, mekaniker, 128.
  - Anton Johannes Fischer, stations-  
forstander, 99.
  - Birgit Elna Fischer, 100.
  - Ella, 100.
  - Else g. Møller, 87.
  - Ernst Axel Fischer, repræsen-  
tant, 100.
- Holm, Frands, lærer, 105.
- Gerda g. Tachau, 128.
  - Gerda Fischer g. Pedersen,  
101.
  - Gurli, 100.
  - Hanne Margrethe Fischer, 100.
  - Jette Fischer, 101.
  - Johan Frederik, malermester,  
99—100.
  - Jørgen Fischer, 101.
  - Kaj Fischer, 101.
  - Kunigunde Therese Kristine  
g. Meyer, 105.
  - Marie Elisabeth Fischer, boghol-  
derske, 100.
  - Otto Emil Fischer, murer-  
mester, 100.
  - Svend Anders Fischer, repræsen-  
tant, 101.
  - Viggo Johannes Fischer, afde-  
lingschef, 100.
- Holmberg, Oluf Christoffer, overgart-  
ner, 109.
- Holmström, Ronny g. Schröder, 116.
- Horn Lassen, Aase g. Møller, 112.
- Høeg, Asgar, 80.
- Eigil, afdelingsingeniør, 79.
  - Erik, 80.
  - Inger g. Bjarnholt, 80.
  - Jens Christian, forhandler af  
fotogr. artikler, 79.
  - Jens Christian, provst, 79.
  - Jørgen Asger, 80.
- Høgsholm, Jytte g. Mørch, 57.
- Knud Lars Peter, afdelingschef,  
57.
- Hörnfeldt, Aina g. Schröder, 116.
- Isaacsen, Henriette g. Ljungberg, 63.
- Marie, 66.
  - Moses, købmand, 63.
  - Wulff, sadelmager, 63.
- Isac fra Posen, 11.
- Mirjam g. Ber, 11.
- Isach, David, købmand, 19, 39, 45.
- Rachel, 19, 39, 45.

- Isach, Valentin, købmand, 28, 40.
- Israel, Abraham, klædckræmmer, 40.
- Benedikt, købmand, 9—10.
  - Ber, 10.
  - Berendt, kantor, 11, 39.
  - Birgitte g. Melchior, 30, 38.
  - Cäcilie g. Meyer, 123, 124.
  - Edel, 39.
  - Isac, købmand, 11.
  - Lion, urtekræmmer, 30, 38.
  - Marta g. Ahronsen, 40.
  - Mirjam g. Rée, 11.
  - Sara g. I. Wulff, g. II. Levy, 11, 15, 17—19, 43.
- Italiaender, familien, 11.
- Jacobi, Gabriel, se Gabriel Jacobi Rosenberg.**
- Jacobsen, Betty Rosa g. Meyer, 104—105.
- Carl, gårdejer, 92.
  - Carl, vicekonsul, 96.
  - Christian Michelsen, blomsterhandler, 96.
  - Erik Falslev, skibssingeniør, 97.
  - Harvey Michael, 97.
  - Isac, se *Texière*.
  - Jacob, gårdejer, 92.
  - Jacob, isenkræmmer, 105.
  - Jensine Kirstine g. Meyer, 105.
  - Marie, 105.
  - Per Falslev, befragter, 96.
  - P. F. farver, 105.
  - Rosenberg, se *Rosenberg Jacobsen*.
- Jacoby, Adolph, handelsagent, 74.
- Jenny g. Simon, 74.
- Jais-Nielsen, Arne Ole, korrespondent, 125.
- Henrik, arkitektstuderende, 126.
  - Johannes Knud Ove, kunstmaler og keramikker, 125.
  - Kurt, 126.
  - Lise, 125.
- Jakobsen, Karlo Ernst, overinspektør, 109.
- Jakobsen, Sonja Eva Bjerløv, bankassistent, 109.
- Jansen, Elna Kristine g. Nielsen, 128.
- Jarner, Erling, direktør, 111.
- Herman, købmand, 62.
  - Lise, 111.
  - Michael, 111.
- Jaschzik, Herman, se Herman Jarner.
- Selma g. Metz, 62.
- Jensdatter, Maren g. Nielsen-Simmedsted, 96.
- Jensen, Alex, købmand, 52.
- Anders, husmand, 93.
  - Anc Marie g. Larsen, 97.
  - Birthe g. Bloch, 113.
  - Caroline Cecilie Marie g. Lund, 72.
  - Charles, jernbaneassistent, 117.
  - Else g. Ljungberg, 65.
  - Else Rigmor g. Holm, 101.
  - E. M., 101.
  - Hans Nicolaj, 93.
  - Helge, civilingeniør, 63.
  - Jens, gårdejer, 46.
  - Jensine Oline, 94.
  - Johanne g. Carstensen, 72.
  - Johanne Christine Edvardine g. Willert, 73.
  - Jørgen, kommunefunktionær, 65.
  - Kristine Fønnesbeck, g. Møller, 75.
  - Marie Dorthea g. Moth, 72.
  - N. P., snedker, 101.
  - Søren, 94.
  - Tove g. Nerlev, 65.
- Jensen Østergaard, Signe g. Gravrsen, 129.
- Jespersen, Hans, cand. polit., 51.
- Laust, lærer, 51.
- Jessen-Schmidt, Henning, fabrikant, 111.
- Johansson, Ebba Helena g. Nissen, 67.
- Ruth Emilie g. Bornemann, 95.
- Johnsen, Niels, købmandskarl, 35.
- Jonasson, Emely g. Alexandersen, 94.
- Jordan, Anne Pia, 86.



- Jordan, Jan Olaf, 86.  
 — Knud Erik, tolldirektør, 86.  
 — Ole Tenney, læge, 86.
- Joseph, Henrik, tobaksspinder, 11, 13, 15, 38.  
 — Lea g. Abraham, 15, 43.  
 — Meyer, se Meyer Joseph *Lery*.
- Jørgensen, Arne Christian, 76.  
 — Astrid, 88.  
 — Birgit Lykke g. Møller, 87.  
 — Camilla Ernstine g. Holmberg, 109.  
 — Charles Hannibal Michael, købmand, 88.  
 — Christen, havnefoged, 33.  
 — Dora Metha, 77.  
 — Ellen Johanne, 76.  
 — Finn Henrik, 77.  
 — Hans Andreas, hjulmand, 85.  
 — Harald Andreas, mekaniker, 97.  
 — Jens Christian, gårdejer, 76.  
 — Karen g. Jørgensen, 76.  
 — Karen Camilla g. Hansen, 76.  
 — Marie g. Rosenberg, 86, 97.  
 — Niels Mogens, 76.  
 — Peter, gårdejer, 76.  
 — Poul Georg, ingeniør, 88.  
 — Povl Christian, lagerforvalter, 76.
- Kahn**, Johanne g. Seligmann, 74.
- Kaiserin, Abrahams enke, 10.
- Kalckar, Frederikke Johanne g. Vollmond, 115.
- Kalisch, Abraham Carl, lektor, dr. phil., 81.  
 — Albert Carl, 81.  
 — Arnold Hillel, købmand, 83.  
 — Bertha Johanna g. de Vries van Buuren, 82.  
 — Carl Hillel, købmand, 81.  
 — Dina g. Meyer, 102.  
 — Emilie (Salome) g. Rosenberg, 84.  
 — Gustava g. Kalisch, 82.  
 — Hartvig Isac, 78.
- Kalisch, Helene Christine g. Schultz, 83.  
 — Helga, 101.  
 — Hendrik, købmand, 82.  
 — Henriette, 83.  
 — Henriette, skolebestyrerinde, 81.  
 — Hilda Rosalia, lærerinde, 81.  
 — Hillel Isac, guldsmed, 44, 78.  
 — Isac Hillel, købmand, 78.  
 — Joan Nikolaas, købmand, 82.  
 — Julius, 81.  
 — Levin Hillel, købmand, 107.  
 — Maria, 107.  
 — Mariane, 81.  
 — Matyn, 83.  
 — Moritz, 83.  
 — Nathan Isac, købmand, 82.  
 — Rachel Johanne, bestyrerinde, 101.  
 — Sara, 101.  
 — Sara g. Meyer, 78.  
 — Sara Rosa Christiane, 78.  
 — Thora Camilla, 81.
- Kalkar, Augusta g. Meyer, 111.
- Kaminer, Anna g. Feinberg, 56.
- Katz, Frederikke g. Meyer, 103.  
 — Jacob, assurandør, 103.
- Kauth, Marie Ernestine Frederikke g. Ljungberg, 63.
- Kielland, Dorthea Kathrine Wandel  
 Randulf Bull g. Brandt, 67.
- Kielland-Brandt, Gerd g. Nyborg, 67.  
 — Jacob Spencer, arkitekt, 68.  
 — Sigurd, kunstmaler, 67.
- Kirkegaard, Emilie Marie g. Larsen, 80.  
 — Hedevig Kirstine g. Meyer, 79.  
 — Jens Ivarsen, justitsråd, skoleinspektør, 79, 80.  
 — Rigmor g. Ellison, 81.  
 — Theodor Camillo, kommuncelærer, 80.
- Kiær, Ingeborg g. Monberg, 46.
- Koefoed, Ida Margrethe g. Rosenberg  
 Jacobsen, 93.  
 — Jørgen, sognepræst, 93.
- Koopmann, Friederike g. Marcus, 59.
- Koppel, Marcus, købmand, 107.

- Koppel, Moses Marcus, købmand, 44, 107.
- Krag, Juliane Marie g. Møller, 87.
- Kragh Jensen, Flemming, 127.
- Jørgen, 127.
  - Ole, 127.
  - Torben, ingeniør, 127.
- Kristensen, Johanne Kristine g. Metz, 53.
- Kresten, lagerforvalter, 53.
- Kristianshavn, Ber, se Berendt *Israel*.
- Krogh, Inge Marie Johanne g. Metz, 49.
- Johannes Nielsen, driftsbestyrer, 49.
  - Lily g. Wang, 114.
  - Otto Peter, ingeniør, 114.
  - Wladimir (Wolodja) Henry Theodor, direktør, 114.
- Kunstadt, Anitta g. Metz, 55.
- Heinrich, kantor, 55.
  - Stefanie Malic g. Kunstadt, 55.
- Laage-Petersen, Augusta Frederikke g. Andersen, 124.
- Landelius g. Löwenadler, 66.
- Lange, Kirsten Sofie g. Nyborg, 67.
- Larsen, Aage Jørgen, seminarilærer, 80.
- Agnes g. Thomsen, 94.
  - Anna Marie g. Nielsen, 119.
  - Benny, 65.
  - Ellen, 52.
  - Ellen Elisabeth (Elsie) g. Metz, 56.
  - Ellen Margrethe g. Falslev, 97.
  - Erik Hviid, 81.
  - Frederikke Mathilde g. Sørensen, 64.
  - Hanne, 52.
  - Hans, hjulmand, 56—57.
  - Harald Emil Ludvig, civilingeniør, 51.
  - Inga Petrea g. Hansen, 93.
  - Jørgen, dr. ing., 51.
  - Jørgen, husejer, 51.
  - Jørgen Hviid, 80.
  - Karen, 52.
- Larsen, Karen g. I. Nathan, g. II. Frisch-Jensen, 52.
- Karl Valdemar, skolepedel, 93.
  - Kirsten Hviid, 81.
  - Knud, fabrikant, 65.
  - Knud, kontorchef, 51.
  - Lars Iver, kontorchef, 97.
  - Olaf, 51.
  - Per, 51.
  - Peter, lærer, 80.
  - Ulla, 65.
- Lazarus, Amalie g. Hartvig, 112.
- Leidersdorf, Mendel, se Mendel *Alexander*.
- Leiserowitz, Ada Minna g. Rosenberg Jacobsen, 92.
- Moritz, blikkenslager, 92.
- Lénström, gårdejer, 66.
- Evelina g. Saloman, 66.
- Levin, Benny (Bendix), grosserer, 61.
- Benny Knud, kontorchef, 61.
  - Carsten Fredericia, 125.
  - Eduard Fredericia, direktør, 125.
  - Ella Helene, assistent, 61.
  - Frederikke g. Meyer, 110.
  - Henry Sophus, grosserer, 62.
  - Inez Ida Dagmar Jakobine g. I. Restorff, g. II. Metz, 62.
  - Israel, signetstikker, 11, 38.
  - Jacob, købmand, 40.
  - Joseph Emil, grosserer, 61.
  - Margrethe Fredericia, 125.
  - Martin Eduard Fredericia, grosserer, 124—125.
  - Salomon Moses, købmand, 23—25.
  - Simon, rabbiner, 22.
  - Valentin, handelsmand, 116.
- Levy, Aron Jacob, 30.
- David Joseph, se *Metzon*.
  - Ephraim Meyer, købmand, 18—19, 39, 43.
  - Jette g. Cohn, 69.
  - Jitche g. I. Cantor, g. II. Alexander (Leidersdorf), 30.
  - Joseph David, bandagist, 58.

- Levy, Joseph Meyer, købmand, 16, 18, 39.  
 — J. Z., købmand, 33.  
 — Meyer Joseph, købmand, 18, 39.  
 — Sara g. Beermann, 58.
- Lew, Pescha Siwa Bertha Movschevna g. Glasmann, 60.
- Lilge, Hanna g. Larsen, 51.  
 — Johannes, viceskoleinspektør, 51.
- Lind, Jenny g. Nussbaum, 58.
- Lindgren, Maria Vilhemina g. Törn-  
 gren, 106.
- Lindqvist, Axelline Kringelbach g. Jen-  
 sen, 65.
- Lindsjö, Svea Ingeborg g. Metz, 49.  
 — Sven Petter, smedemester, 49.
- Lipping, Jørgen Wulff, 64.  
 — Keld Boye, 64.  
 — Merete Wulff, 64.
- Ljungberg, Alice Wulff g. Bisander, 65.  
 — Benny Abraham Wulff, sømand,  
 64.  
 — Carl Johan, instrumentmager, 63.  
 — Egon, værktøjsmager, 64.  
 — Esther Wulff g. Lipping, 64.  
 — Eva g. Nerlev, 65.  
 — Henrik Wulff, 65.  
 — Inger g. Larsen, 65.  
 — Isak Leon, maler, 64.  
 — Jacob Richard Wulff, vogn-  
 mand, 64.  
 — Jørgen Louis, 64.  
 — Louis Wulff, inkassator, 64.  
 — Niels Wulff, 65.  
 — Poul Wulff, vognmand, 65.  
 — Sara Marie g. Nørregaard, 63.  
 — Theodor Emil, skomagermester,  
 63.
- Lorentzen, Betty g. Texière, 83.
- Lublin, Ernest Emil, grosserer, 123.  
 — Yvonne Mathilde g. Oppenheim,  
 123.
- Ludvigsen, Emma Sophie Frederikke  
 g. Rosenberg, 90.  
 — Martin Christian, mekaniker, 90.
- Lund, Andrea Andersen g. von Essen, 71.  
 — Esther Mary g. Nathansen, 72.
- Lund, Hans Andreas, papirhandler, 127.  
 — Johanne Anna Margrethe  
 g. Oppenheim, 127.  
 — Lambert, købmand, 71.  
 — Minna Edith g. Nissen, 54.  
 — Vilhelm Frederik, hattefabrikant,  
 72.
- Lunding, Marie g. Hansen, 93.
- Lynbech, Christian, manufakturhand-  
 ler, 98.  
 — Else g. Rosenberg, 98.
- Lyngbeck, Dorthea g. Wulff, 109.  
 — Johan, klinker, 109.
- Lüttichau, Christian Ditlev til Tjele,  
 kammerherre, 46.  
 — Ellinor g. Schaffalitzky de  
 Muckadell, 46.
- Lämlein (Lämlin), Israel, se Israel *Ber.*
- Læssøe, Marie Dorthea Frederikke  
 g. Stilling, 47, 49.
- Löwenadler, E., direktør, 66.  
 — Lisa g. Saloman, 66.
- Madsdatter, Else, tyende, 35.
- Madsen, J. C., salgschef, 62.  
 — Karen Marie g. Pedersen, 103.  
 — M. Christian, entreprenør, 83.  
 — Otta Anna Edith g. Berg, 83.
- Magnusson, Ingvor Emilia g. Levin, 61.  
 — Per Richard, amanuensis, 61.
- Malm, Sara g. Wulff, 37, 121.
- Mantel, Adèle Hannah g. Wulff, 108.
- Marcus, Grethchen g. Metzson, 59.  
 — Julius, grosserer, 59.
- Marcussen, Edel g. Koppel, 107.
- Matthiessen, Harriet Ellen g. Rønberg,  
 95—96.
- Mayer, Madeleine g. Metz, 48.  
 — William, 48.
- Mazanti, Margrethe Johanne g. Rosen-  
 berg Nielsen, 90.  
 — Peter, malermester, 90.
- Melchior, Gerson, grosserer, 30, 38.
- Menning, Hedwig g. Larsen, 51.
- Metz, Aage, 47.  
 — Abraham, konditor, 52, 126.

- Metz, Abraham Alfred, 48.
- Abraham Moses, amtslæge 49.
  - Abraham Moses, grosserer, 61.
  - Abraham Moses, købmand, 26, 43, 45, 117, 120, 120.
  - Alice, 56.
  - Allan, 62.
  - Amelia Isabel (Millic), 57.
  - Ann-Marie, 48.
  - Axel Mogens, landsretssagfører, 62.
  - Bendix (Benny), fabrikant, 54, 117, 120.
  - Bruno Moses, fabrikant, 53.
  - Carl, 48.
  - Carl, arkitekt, 62.
  - Carl Abraham, fabrikant, 60, 120.
  - Dagny Blanca g. Oppenheim, 53, 126.
  - David, thehandler, 47.
  - Eigil, landmand, 57.
  - Elisabeth Else Fuglede g. van Wyhe, 47.
  - Ellen, 51.
  - Ellen Margaret, 57.
  - Erik, salgschef, 62.
  - Erling Ludvig, grosserer, 54.
  - Esther g. Mørch, 57.
  - Eva, 49.
  - Eva g. Larsen, 51.
  - Eva g. Levin, 61.
  - Eva Caroline Mathilde g. Guttermann, 55.
  - Eyvind Israel, grosserer, 54.
  - Flemming, 55.
  - Frederikke, 55.
  - Frederikke g. Weinberger, 50.
  - Georg, 49.
  - Georg, 49.
  - Gerda g. Thomsen, 50.
  - Grete g. Nielsen, 50.
  - Hanne, 48.
  - Helene, 55.
  - Helene, bogholderske, 61.
  - Henning, ingeniør, 56.
- Metz, Henning Benny, disponent, 55.
- Henri, ekspeditionssekretær, 49.
  - Henrik, 55.
  - Howard David, 48.
  - Hugo, 47.
  - Ingrid Alice, 55.
  - Israel Abraham, fabrikant, 50.
  - Ivan Carl, grosserer, 62.
  - Ivar, fabrikant, 53.
  - Jan Ivar Axel, 62.
  - John, murermester, 56.
  - Julie Thea g. Hauowitz, 53.
  - Julius, ingeniør, inspektør, 45.
  - Jørgen, 54.
  - Jørgen William, grosserer, 55.
  - Karen Elisabeth, 57.
  - Kay, grosserer, 47.
  - Kirsten, 54.
  - Lise, 48.
  - Lone, 49.
  - Ludvig Abraham, købmand, 56.
  - Ludvig Evald, sagfører, 50.
  - Magdalen Marie, 48.
  - Martin, grosserer, 56.
  - Merete, 62.
  - Moses, grosserer, 55.
  - Moses Abraham, købmand, 45.
  - Moses Abraham, købmand, 45.
  - Nanny g. Metzon, 58.
  - Niels Henrik, 49.
  - Otto, overlæge, dr. med., 49.
  - Paul, fabrikant, 48.
  - Paul Henning, 57.
  - Peter, 54.
  - Philip, købmand, 47.
  - Philip Carl, 48.
  - Poul, 54.
  - Preben Frederik, stud. mag., 55.
  - Roland Philipsen, 48.
  - Rosa g. Parsberg, 52.
  - Rosalie, 56.
  - Røskva Margrethe g. Schaffalitzky de Muckadell, 46.
  - Samuel, grosserer, 48.
  - Sara, 50.
  - Sara, 61.

- Metz, Sigyn, 57.
- Sophie, 48.
  - Sophus Salomon, 48.
  - Steen Axel, 62.
  - Stig, 55.
  - Ulla, 54.
  - Vivian, 55.
- Metzon, Caroline g. Beermann, 58.
- David Joseph (Levy), grosserer, 58.
  - Esther Erna, 60.
  - Flemming David, 60.
  - Hans-Julius, politifuldmægtig, 59.
  - Hilde Nanny, 60.
  - Jørgen, 60.
  - Karen Ebba, 60.
  - Kirsten Hilde, 60.
  - Ludvig David, grosserer, 59.
  - Martin, 60.
  - Martin David, boghandlermedhjælper, 59.
  - Nanny Marie, 60.
  - Philip, grosserer, 59.
  - Rudolf, hovedbogholder, 60.
  - Vibeke Birgitte, 59.
- Meyer, Abraham, bagermester, 126.
- Albertine g. Jacobsen, 105.
  - Amalie g. Kalisch, 78.
  - Bertha g. Kater, 106.
  - Betzy Theodora g. Oppenheim, 126.
  - Birthe Krause, 124.
  - Blanca Angeliqne g. Metz, 50.
  - Bolette g. Meyer, 78.
  - Carl Ludwig, grosserer, 106.
  - Daniel, 103.
  - Dina, 106.
  - Dina, korrespondent, 103.
  - Dudley, købmand, 104.
  - Edith, 103.
  - Edith g. Kater, 106.
  - Elin g. Meyer, 112.
  - Elisabeth g. Nathan, 52.
  - Ella, 103.
  - Ellen Jenny g. Oppenheim, 123.
- Meyer, Emil Herman, grosserer, 78.
- Ephraim, se Ephraim Meyer *Levy*.
  - Erik Otto, antikvitetshandler, 112.
  - Erling Raphael, 105.
  - Eva g. Frederiksen, 78.
  - Franziska g. Meyer, 106.
  - Frederic Ludvig, 103.
  - Frederikke g. Oppenheim, 126.
  - Gudrun g. Kirkegaard, 80.
  - Harriet Agnes g. Smith, 102.
  - Hartvig, konditor, 78.
  - Helen Louis, 104.
  - Helfred Ludvig, 103.
  - Helfred Ludvig, grosserer, 102.
  - Helga g. Salomonsen, 106.
  - Helge, journalist, 105.
  - Henning Emil, skolepsykolog, 79.
  - Henning Gustav, 106.
  - Henriette g. Burgheim, 104.
  - Henriette g. Wulff, 110.
  - Henry Helfred, 103.
  - Herbert Wilhelm, handelsrejsende, 106.
  - Herman, købmand, 78.
  - Iben Raphael, 105.
  - Inga Augusta g. Møller, 111.
  - Isidor, købmand, 104.
  - Ivy, 105.
  - James Leopold, grosserer, 124.
  - James (Poul Jacob), grosserer, 62, 115.
  - Jean Agnes, 103.
  - Jens Torben, 115.
  - Joseph, se Joseph Meyer *Levy*.
  - Kaj, prokurist, 103.
  - Karin g. Fredericia Levin, 124.
  - Karin Annelise, 124.
  - Kirsten Lissi, 112.
  - Kjell Gunnar, civilingeniør, 124.
  - Knud Philip, direktør, 112.
  - Koppel, grosserer, 106.
  - Leontine, 106.
  - Leopold, købmand, 123, 124.
  - Lillebit Holm, 105.

- Meyer, Lisbeth g. Metz, 52—53, 126.
- Louis, se Meyer Ludvig Meyer.
  - Louise Caroline g. Berg, 98.
  - Ludvig, portier, 102.
  - Ludvig Jacob, konditor, 50.
  - Ludvig Raphael, boghandler og kollektør, 102.
  - Marie g. Tachau, 127.
  - Meta g. Weenig, 104.
  - Meyer Jacob, glarmester, 111.
  - Meyer Ludvig, assurandør, 103.
  - Moses Abraham, økonom, 53.
  - Nanke g. Elias, 56.
  - Niels, 106.
  - Olga g. Høeg, 79.
  - Otto, direktør, civilingeniør, 112.
  - Otto Emil, grosserer, 79.
  - Otto Henrik, snedkermester, møbelfabrikant, 111.
  - Ove, civilingeniør, 105.
  - Poul Jacob, se James (Poul Jacob) Meyer.
  - Rachel g. Goldenberg, 104.
  - Raphael, klædekræmmer, 102.
  - Raphael, tømremester, 103.
  - Raphael Ludvig, bibliotekar, filolog, 104.
  - Robert Helfred, 102.
  - Rosa g. Salomonsen, 106.
  - Rut Raphael, 105.
  - Sally, partikulier, 110.
  - Steen Otto, 112.
  - Torben Louis, forfatter, redaktør, 115.
  - Torsten Krause, 124.
  - Ulf Torben, 115.
  - Ulla Ester g. Metz, 62.
  - Victor, 103.
  - Viggo, civilingeniør, 105.
  - Vilhelmine g. Cohn, 122.
- Michaels, Annette Julie, 123.
- Barbara Henni, 123.
  - Hugo, apoteker, dr., 122.
  - Kurt Ernst, litterær agent, 122.
  - Vibeke Gerda, 123.
- Michaelsen, Gitte g. Hildesheim, 62.
- Mikalsen, Ena, 89.
- Gloria g. Folkmar, 89.
  - Ragnvald, malermester, 89.
- Minden, Salomon Nathan, se Salomon *Nathan*.
- Mogensen, Carl Ludvig, fisker, 99.
- Jes Peter, 99.
  - Rasmus Peter, murermester, 99.
- Monberg, Anthon Sølling, overlæge, dr. med., 46.
- Lone Birgitte g. Schaffalitzky de Muckadell, 46.
- Monroe, Geraldine g. Metz, 48.
- Mortensdatter, Christiane g. Foland (Fogland), 45.
- Mortensen, Johanne Margrethe g. Fredericia Levin, 125.
- Marie Sophie g. Nielsen, 86.
- Moses, Joseph, købmand, 13, 15.
- Moth, Carsten, 72.
- Holger Peter Christian, kommunelærer, 72.
  - Jens Nielsen, togfører, 72.
  - Susanne, 72.
- Müller, Anna Helvig g. Müller, 85.
- Birgithe Cathrine Maltha g. Rosenbergs, 85.
  - Christian Maltha Adolph, sognepræst, 85.
  - Emma g. Nathansen, 130.
- Møller, Aage Julius, bankfuldmægtig, 87.
- Birgit Krag g. Andersen-Nærum, 87.
  - Carl Kristian, forpagter, 87.
  - Ebba Kristine Fønnesbech g. Petersen, 75.
  - Emil Krag, musiker, 87.
  - Hans Carl Frederik, overtjener, 75.
  - Jens Schou Christensen, kredslæge, 112.
  - Jytte Eva Krag, 87.
  - Jørgen Krag, 87.
  - Knud Ove, prof., dr. med., 112.
  - Lise Lillian Krag, 87.

- Møller, Mogens Krag, stud. med., 87.  
 — Niels Viggo Krag, 87.
- Mørch, Allan Metz, 58.  
 — Eigil Metz, stud. mag., 57.  
 — Fritz Edward, repræsentant, 57.  
 — Ivan Metz, 58.  
 — Merete, 58.  
 — Michael, 57.  
 — Niels, 22.  
 — Poul, tandlæge, 57.
- Nathan, Bolette (Beile) g. Wulff, 29, 44, 69.  
 — Eva Elisabeth, 52.  
 — Gitche g. Joseph, 11, 13.  
 — Joseph Marcus, grosserer, 52.  
 — Levin, købmand, 29, 40, 69.  
 — Michael Jørgen, 52.  
 — Michael Salomon, grosserer, 109.  
 — Ove, grosserer, 52.  
 — Salomon, slagter, 108, 109.  
 — Sven Ove, 52.  
 — Therese (Thamar) g. Wulff, 108.
- Nathans, Michael, slagter, 29.
- Nathansen, Aage, repræsentant, 73.  
 — Abraham, slagtermester, 44, 130.  
 — Adolph Moses, mekaniker, 73.  
 — Aksel, 73.  
 — Allan Wulff, kontorist, 72.  
 — Bente Wulff g. Moth, 72.  
 — Camilla, 73.  
 — Caroline, 130.  
 — Edel g. Simon, 70, 77.  
 — Elsa g. Nielsen, 73.  
 — Esther Wulff, 73.  
 — Fritze Wulff g. Carstensen, 72.  
 — Gerda g. von Essen, 130.  
 — Joseph, grosserer, 130.  
 — Kirsten, 74.  
 — Ludvig Simon, direktør, 72.  
 — Michael, kreaturhandler, 71.  
 — Moses, kreaturhandler, 71.  
 — Nathan, slagter, 130.  
 — Philip Michael, 73.  
 — Tonia Birgit g. Hansen, 74.
- Nellemann, Elisabeth g. Frederiksen, 79.
- Nerlev, Arne, værktøjsmager, 65.  
 — Emil, bager, 65.  
 — Jytte, 65.
- Neuberg, Julius, læge, 82.  
 — Mary Julie, 82.  
 — Robert, stud. occ., 82.  
 — Wilhelm Karel, 82.
- Nielsdatter, Karen g. Jørgensen, 85.
- Nielsen, Ane Margrethe g. Holm, 100.  
 — Benedikte (Benny) Johanne g. Dyrdal, 95.  
 — Britta, 50.  
 — Børge Ejgil, assistent, 73.  
 — Carl, bogbinder, 86.  
 — Caroline Marie g. Rosenberg, 90.  
 — Christian, se Christian Nielsen *Falsler*.  
 — Else Margrethe g. Tachau, 129.  
 — Emil, grosserer, 119.  
 — Emilie Sophie g. Møller, 87.  
 — Ena, 128.  
 — Eva, 128.  
 — Gudrun Haastrup g. Høgsholm, 57.  
 — Hans, olhandler, 48—49.  
 — Hans Christian, manufakturhandler, 125.  
 — Jens, grosserer, 50.  
 — Jens Kristian, gårdejer, 128.  
 — Jette, 73.  
 — Johanne Elisabeth g. Oppenheim, 125.  
 — Karen g. Lyngbeck, 109.  
 — Karen Marie g. Larsen, 57.  
 — Knud, grosserer, 125.  
 — Lars, vævermester, 86.  
 — Martha g. Bekker, 119.  
 — Mette Kirstine g. Ørum, 70.  
 — Niels Carl Christian, slagter, 100.  
 — Niels Christian, prokurist, 128.  
 — Nielsine Margarethe g. Metz, 48.  
 — Nina, 50.  
 — Olga Rigmor Hildegard g. Tachau, 128.  
 — Orla, oberstløjtnant, 50.

- Nielsen, Petrine Vilhelmine g. Hansen, 88.
- Rosenberg, se *Rosenberg Nielsen*.
  - Thomas Nielsen, gårdejer, 90.
  - Thora g. Skodshøj, 124.
  - Verner Georg, kontorchef, 128.
  - Vilhelmine Jensine Petrine g. Wulff, 77.
- Nielsen-Simmsted, Niels, tømrer, 96.
- Nissen, Annie Minna g. Metz, 54.
- Herbert Edgar, notarie, 67.
  - Oscar Henrik, translator, 67.
  - Viggo Christian, fabrikant, 54.
- Norberd, Oscar Frederik Nicolai, blikkenslager, 118.
- Steen Valentin, 119.
  - Svend Axel, ekspedient, 118.
- Norden, Lea g. Cantor, 31—32.
- Norup, Alma g. Kalisch, 81.
- S., kaptajn, 81.
- Nussbaum, Helga Hildegard g. Beer-  
mann, 58.
- Max Meier, købmand, 58.
- Nyborg, Beate Kielland, 68.
- Mette Sophie, 68.
  - Otto Axel, sekretær, 67.
  - Otto Ditlev Christopher, 68.
  - Viggo Frederik, tandlæge, 67.
- Næser, Anna g. Poulsen, 113.
- Nørregaard, J. C., skomagermester, 63.
- Paula Margrete g. Jensen, 63.
  - Valdemar, redaktør, borgmester, 63.
- Olsen, Anna, Ingeborg g. Borring, 54.
- Christen, kancelliråd, forfatter, 24, 26.
  - Georg Peter, værkfører, 75.
  - Jensine g. Mogensen, 99.
  - Ole, cementstøber, 75.
  - Sofie, 75.
  - Vagn Georg, repræsentant, 75.
  - Vilhelmine g. Madsen, 84.
- Oppenheim, Albert, arkitekt, 123.
- Allan Frederik, repræsentant, 123.
- Oppenheim, Birgit 53, 126.
- Carl, købmand, 122.
  - Elisa (Eli) g. Steen Andersen, 123.
  - Esther g. Oppenheim, 53, 126.
  - Frank Marcus, grosserer, 125.
  - Frederikke (Freddy) g. Meyer, 124.
  - Girly g. Skodshøj, 124.
  - Henning, 53, 126.
  - Henny, 127.
  - Henny Betty g. Andersen, 129.
  - Herbert Carl, 123.
  - Herman, cigarhandler, 53, 126.
  - Herman, skrædermester, 44, 122.
  - Inger, 53, 126.
  - Inger Mathilde g. Michaels, 122.
  - Jeanette, 123.
  - Julius Hartvig, arkitekt, 125.
  - Markus, handelsrejsende, 127.
  - Martin, 126.
  - Rita g. Kragh Jensen, 127.
  - Ruth, 125.
  - Salomon, 122.
  - Salomon, købmand, 122.
  - Sigfred, fuldmægtig, 126.
  - Sigfred Vilhelm, bogholder, 53, 126.
  - Sofus Herman, direktør, 122.
  - Susanne, 123.
  - Thora g. Tachau, 127.
  - Ulla g. Simonsen, 127.
  - Vilhelm, skrædermester, 126.
  - Vilhelmine (Ville) g. Jais-  
Nielsen, kunstmalerinde, 125.
  - William Albert, repræsentant, 123.
  - Wilma, bogholderske, 126.
- Ottosen, Anc g. Nielsen, 125.
- Palsø, Anita Johanne g. Wulff, 109.
- Parsberg, Axel Peter Verner, kunst-  
maler, 52.
- Carl Frederik, fabrikant, 52.
- Partsch, Ingeborg Dortha g. Møller,  
forfatterinde, 112.



- Paul, Gustav, sneedkermester, 125.  
 — Johanna Elfriede g. Oppenheim, 125.  
 — Marie g. Paul, 125.
- Paulli, Emil, forstander, kaptajn, 91.  
 — Hanne, 91.  
 — Simon, 92.  
 — Simon Gustav, fotograf, reklamechef, 91.
- Paulsen, Kirsten g. Ludvigsen, 90—91.
- Pay, Per, assurandør, 96.
- Pedersen, Ane g. Jacobsen, 92.  
 — Birthe Nergaard g. Berg, 84.  
 — Erik Holm, 101.  
 — Hanne Marie g. Jacobsen, 96.  
 — Herluf, lærer, 101.  
 — Karen Sophie g. Andersen, 129.  
 — Knud Holm, 101.  
 — Kristine g. Meyer, 103.  
 — Nina g. Kristensen, 53.  
 — Paul Holm, 101.  
 — Rasmine g. Sørensen, 85, 86.  
 — Søren Christian, husmand, 103.
- Pedersen Møller, Mette Marie g. Holm, 100.
- Peine, Fanny g. Wulff, 130.  
 — Jocl, guldsmed, 130.
- Persson, Johanna g. Lindsjö, 49.
- Petersen, Anna Cathrine g. Simon, 74.  
 — Emma Betty Rosa g. Olsen, 75.  
 — Emma Christiane, 75.  
 — Frederikke Birgitte g. Giertsen, 88.  
 — Friederikke Susanne Henriette g. Berg, 83.  
 — Frits, købmand, 71.  
 — Gerda Ulrikka, bankfunktionær, 71.  
 — Gudrun g. Bocklund, 76.  
 — Hans, montør, 64.  
 — Jens Arnum Lautrup, 100.  
 — Johan Carl, garver, 75.  
 — Johan Christoffer, kontrolør, 75.  
 — Karen Marie g. Bekker, 119.  
 — Kirsten Helene g. Holm, 100.  
 — Knud Borge, 76.
- Petersen, Lilly Hilda g. Ljungberg, 64.  
 — Marianna, 71.  
 — Niels Johan, handelsrejsende, 75—76.  
 — Paula Amalie g. Ljungberg, 64.  
 — Peter Magnus, kgl. vejer og måler, 71.  
 — Waldemar Georg, købmand, 75.
- Pettersson-Grönkvist, Anna Selma Emilia g. Magnusson, 61.
- Pfeiffer, Olga Rachel g. Secher, 111.
- Philipson, Birgitte g. Levy, 58.  
 — Constantin, direktør, 114.  
 — Sigrid g. Behrens, 114.
- Philipson, David, købmand, 45.  
 — Röschen g. Metz, 45.
- Pio, Constance g. Jais-Nielsen, 125.  
 — Constantin, 125.
- Plougmann, Børge Steen, arkitekt, 114.  
 — Ernst, grosserer, 114.  
 — Irene, 114.  
 — Winnie, 114.
- Polack, Kaja g. Guttermann, 56.
- Poulsen, Astrid g. Behrens, 113.  
 — Augusta g. Krogh, 114.  
 — Else g. Bekker, 119.  
 — Emil, kgl. skuespiller, prof., 113.
- Przytitsky, Etta Kaja g. Schlamowitz, 55.
- Rasmussen, Ada g. I. Brockmann, g. II. Valentin, g. III. Bierfreund, 117.**  
 — Anker, disponent, 65.  
 — Hans Ludvig, proprietær, 117.  
 — Johanne g. Nielsen, 125.  
 — Thora Emilie g. Thomsen, 51.
- Réc, Henriette g. Davidsen, 39.  
 — Hirsch Isac, købmand, 11.  
 — Joseph Isac, købmand, 40.  
 — Marie g. I. Ahronsson, g. II. Warncke, 29, 40.
- Ritz, Annie g. Feinberg, 59.
- Rongsted, Hansine Wilhelmine Emilie g. Carlsen, 110.
- Rosenberg, Abraham Carl Moritz Emanuel, trafikkontrolør, 90.

- Rosenberg, Anna Henriette g. Nielsen, 86.
- Anni g. Støvring Jensen, 94.
  - Bess Jacobi, 96.
  - Chajim, skræder, 99.
  - Christian Emil, telegrafassistent, 85.
  - Ebba g. Berg, 98.
  - Elisabeth g. Jacobsen, 92.
  - Else Kalisch g. I. Rosenberg, g. II. Mogensen, 99.
  - Emilie Salome Kalisch g. Pay, 96.
  - Frank Kalisch, grosserer, 99.
  - Fritze, 98.
  - Gabriel Jacobi, købmand, 84.
  - Gerda g. I. Hansen, g. II. Jensen, 93.
  - Gottfred Moritz Peter, sognepræst, 84.
  - Harald Emil, kontorchef, 98.
  - Helfred Moritz, plantageejer, 85.
  - Helga Henriette Jeanette Johanne g. Hansen, 85, 98.
  - Holger, revisor, 94.
  - Ib, 99.
  - Inge, 91.
  - Inger g. I. Paulli, g. II, Hempel, 91.
  - Jens, 91.
  - Jes Nikolaj Moritz Johannes, driftsbestyrer, vicekonsul, 85, 86, 97.
  - Jesta Marie g. Hansen, 86, 98.
  - Johannes, radiotelegrafist, 92.
  - Jørgen, kommunelærer, 94.
  - Karl Emil, postekspedient, 85.
  - Kirsten, 96.
  - Kirsten Susanne Jacobi, 96.
  - Leib, grosserer, 99.
  - Lise, 95.
  - Louis, direktør, 90.
  - Michael Moritz, 99.
  - Michaella Christine g. Holm, 99.
  - Moritz Jacobi, kontorchef, 95.
  - Moritz Jacobi, malermester, 84.
  - Nils, 91.
- Rosenberg, Palle, revisor, 95.
- Pearl, 99.
  - Peter, 95.
  - Poul, direktør, 91.
  - Poul Anthon, ingeniør, 85.
  - Rosa Christiane g. Falslev, 96.
  - Thomas (Tom) redaktør, 95.
  - Thomas (Tom) Olav Dyrjal, 95.
  - Ulla, 98.
- Rosenberg Jacobsen, Elisabeth, 92.
- Elisabeth, 93.
  - Erik, bogholder, 92.
  - Jacob Arne, ingeniør, 92.
  - Knud, erhvervschef, 92.
- Rosenberg Nielsen, Carl, 89.
- Else g. Andersen, 88.
  - Erik, civilingeniør, 90.
  - Esther g. Deininger, 90.
  - Gerda g. Jørgensen, 88.
  - Helga Henriette g. Folkmar, 89.
  - Henriette g. Hansen, 88.
  - Jytte, 88.
  - Knud, bogbindermester, 88.
  - Moritz Herluf, civilingeniør, 87.
  - Svend, vognmand, 89.
- Rosendahl Christensen, Grete g. Rosenberg, 95.
- Stephan Peter Silius, mekaniker, 95.
- Rosing g. Norup, 81.
- Ruben, Rosalie g. Meyer, 50.
- Susanne (Süsse) g. Fränkel, 129.
  - Thora g. Meyer, 126.
- Rubow, Carl Georg, grosserer, 48.
- Else g. Metz, 48.
- Ronberg, Else g. Rosenberg, 95.
- Sophus Edvard Jens Peter, grosserer, 95.
- Sabra, Anna g. Metz, 47.
- Saloman, Anita g. von Essen, 66.
- August, kaptajn, 66.
  - Geskel, kunstmaler, 66.
  - Isac, se Isac *Saloman*.
  - Julius, operasanger, købmand, 66.
  - Siegfried, komponist, 66.

- Saloman, Stig, amanuens, 66.
- Salomon, Birgitte g. Cantor, 30, 108.
- Carl, direktionsskretær, 67.
  - Edith Mary Nissen g. Kielland-Brandt, 67.
  - Isac, kantor, 43, 66.
  - Maude Dagmar Nissen g. Bendix, 67.
  - Michael, kontorist, 67.
  - Rosa (Röschen) g. Levin, 61.
  - Rosalie g. Jacoby, 74.
- Salomonsen, Alice g. Rubow, 48.
- Frederik Vilhelm, grosserer, 106.
  - Grete, 106.
  - Helga g. Meyér, 62, 115.
  - Ludvig Vilhelm, overretssagfører, 106.
  - Mathilde g. Heckscher, 55, 122.
  - Rosalie Julie g. Salomonsen, 106, 106—107.
  - Rose g. Meyer, 102.
  - Vilhelm August, grosserer, 106, 106.
- Salvorsen, Hortense Adelaide Mathilde Agnes g. Haurowitz, 53.
- Sandberg, Emilie g. Thamsen, 105.
- Sander, Margrethe Dorthea g. Lund, 127.
- Schack Brockdorff, Vibeke g. Lüttichau, 46—47.
- Schaffalitzky de Muckadell, Albrecht, Christopher Carl Ludvig, lensgreve, 46.
- Christian Albrecht, baron, 46.
  - Erik Engelke, baron, 46.
  - Henrik, baron, 46.
  - Michael, baron, 46.
- Schaumberg, Caroline g. Katz, 103.
- Scheel, Jørgen, lensgreve, 21, 24—25.
- Scheffmann, Gudrun Nathalie g. Rosenberg, 91.
- Mariane g. Truelsen, 91.
- Schlamowitz, Abraham Moses, grosserer, 55.
- Gustava (Gutze) g. Metz, 55.
- Schmedes, Hugo Theodor, forvalter, 118.
- Paula g. Valentin, 118.
- Schmidt, Laura Petrea g. Folkmar, 89.
- Schröder, Jan Patrick, 116.
- Kalle (Karl Kristian Anton), tennisinstruktør, 116.
  - Karl, kaptajn, 116.
  - Karl Michael, 116.
- Schultz, Jes Nielsen, grosserer, 83.
- Jesta Hansine Vilhelmine g. Berg, 83.
- Schwarz, Fradl g. Rosenberg, 99.
- Secher, Frederik Gerhard, herredsfuld­mægtig, 111.
- Paul Harding, skuespiller, 111.
- Seligmann, Hanne Vilhelmine g. Meyer, 78.
- Manfred Moritz (Männi), kolonist, 74.
  - Marcus, lærer, 20.
- Sempson, Agnes g. Meyer, 102.
- Siewecke, Carl Christian Frederik, hovedkasserer, 59.
- Inge Kirsten Mühlendorf g. Beermann, 59.
- Sihto, Helen g. Metz, 48.
- Simon, Abraham, købmand, 70, 77.
- Adele g. Meyer, 102.
  - Betty Caroline g. Petersen, 71.
  - Birgitte g. von Essen, 70, 121, 130.
  - Carl Wulff, handelsrejsende, 74.
  - Edel g. Nathansen, 71.
  - Gunhilda g. von Essen, 70.
  - Helene g. Petersen, 75.
  - Henriette g. Petersen, 75.
  - Karen Camilla Nathalia g. Jørgensen, 76.
  - Lene Wulff g. Seligmann, 74.
  - Ludvig Abraham, farver, 70.
  - Menka, købmand, 77.
  - Regisse g. Ørum, 70.
- Simon-Petersen, Axel, assistent, 75.
- Simonsen, Ferdinand Carl, købmand, 127.

- Simonsen, Helen Marie g. Meyer, 102.
- Henrik Bülow, 127.
  - Jytte, 127.
  - Kaj Løve Bülow, handelsrejsende, 127.
- Skikkild, Anna g. Krogh, 49.
- Skodshøj, Anthon, arkitekt, 124.
- Harald, redaktør, 124.
- Skou, Johanne Christine g. Nielsen, 100.
- Smidt, Bertha Maud g. von Essen, 71.
- Smith, Charles, bankfunktionær, 102.
- (Smith) Evelyn, 102.
- Smith, Vera Eileen, 102.
- Spitz, Jeanette g. Haendel, 50.
- Stampe, Rigmor baronesse g. Bendix, 67.
- Stave, Gertrud g. Visby, 110.
- Stern, Else g. Lublin, 123.
- Stilling Hansine g. Metz, 47.
- Jacob Johan Albrecht, købmand, 47, 49.
  - Sophie Frederikke g. Metz, 49.
- Strøyberg, Aase Elise Andrea Haxthausen g. I. Phister, g. II. Nathansen, 73.
- Jens Christopher Hannibal, apoteker, 73.
- Stovring Jensen, Bjarke, 94.
- Villy, kommunelærer, 94.
- Susanne (Benedikt Israels svigerinde), 10.
- Svennevig, Laura Andrea g. Mørch, 57.
- Sørensen, Anna g. Rosenberg, 85.
- Anna Kristine g. Petersen, 75.
  - Erna Jutta Mathilde g. Ljungberg, 64.
  - Hans, dyrlæge, 85, 86.
  - Hans, landinspektør, 86.
  - Ingrid g. Dannin, 123.
  - Jens Peter, forvalter, 64.
  - Lars, overportør, 75.
  - Maria g. Plougmann, 114.
- Tachau, Adolph, købmand, 127.
- Albert Vilhelm, landbrugskonsulent, 128.
- Tachau, Annelise, 129.
- Else, manufakturhandlerske, 128.
  - Inga, bogholderske, 128.
  - Kaj, repræsentant, 128.
  - Marie g. Nielsen, 128.
  - Martin Holger, manufakturhandler, 127.
  - Niels Holger, 128.
  - Ove, isenkræmmer, 129.
  - Vibeke, 128.
  - Willy, arbejdsmand, 128.
- Tenney, Mary Edith g. Jordan, 86.
- Texière, Hanne g. Kalisch, 83.
- Harriet g. Meyer, 102.
  - Isac Jacobsen, kirkebetjent, 83.
  - Levin, typograf, 102.
- Thamsen, Einar Blackstad, læge, 105.
- Gerda g. Meyer, 105.
- Thim, Johan Georg, fabrikant, 24.
- Thomsen, Ellen Marie Kirstine g. Hansen, 94.
- Johannes Andreas, købmand, 51.
  - Møller, smed, 94.
  - Svend, boghandler, 50—51.
  - Svend Ole Metz, 51.
  - Valborg Serine Marie g. Andersen, 120.
  - Vibeke Metz g. Jespersen, 51.
- Thufason, Claus, 98.
- Jesper, 99.
  - Per, grosserer, 98.
- Tim-Tam, se Sara Malm, 37, 121.
- Toft, Anna Maria g. Friis, 47.
- Topsøe-Jensen, Ellinor g. Koefoed, 93.
- Torné, Ellen g. Branning, 73.
- Trap, Jens Peter, topogr. forfatter, 39.
- Niels, købmand, 23.
- Trier, Frederik Adolph, grosserer, 114.
- Olga Minna g. Friedländer Behrens, 114.
  - Relche g. Levy, 39.
- Trolle, Mathilde Frederikke Blondine g. Simonsen, 127.
- Türck, Laura g. Philipsen, 114.
- Tønnesen, Therese Gedewine g. Wang, 115.

- Törngren, Eva Anna Maria g. Meyer, 105.  
 — Gustaf Albert, gartner, 105—106.
- Unna, Elkele Breine (Emilie Birgitte) g. Nathan, 108, 109—110.
- Valentin, Adamine (Ada), 118.  
 — Arent (Aron), købmand, 28, 40, 69.  
 — Carl, gartner, 117.  
 — Carl, hotelejer, 117.  
 — Carla Gudrun g. Bekker, 119.  
 — Caroline g. Metz, 54, 117, 120.  
 — Else g. Frederiksen, 118.  
 — Frederikke g. Metz, 54, 117.  
 — Galathea, 120.  
 — Helene g. Hansen, 117.  
 — Ib Gunnar, 118.  
 — Inge Birgit g. Norberd, 118.  
 — Isaach, manufakturhandler, 44, 54, 60, 116.  
 — Ivar Gunnar, grosserer, 118.  
 — Joseph, cigarfabrikant, bogholder, 121.  
 — Louis, handelsrejsende, 121.  
 — Theodor, 117.  
 — Thor Frode, maskinchef, 118.  
 — Wilhelmine g. Metz, 60, 120.
- Versümer, Frieda g. Lilge, 51.
- Vibe-Hastrup, Edvard, fabrikant, 116.  
 — Paul, repræsentant, 116.
- Vilhelsen, Ane Lovise g. I. Olsen, g. II. Norberd, 118.
- Visby, Fritz, afdelingsbestyrer, 110.  
 — Nanna Merete g. Carlsen, 110.
- Vollmond, Aage Meir, skibsreder, 115.  
 — Axel, vekselerer, 115.  
 — Birte g. Meyer, 115.  
 — Ib, direktør, 115.  
 — Ole, befragter, 116.  
 — Vicki, 115.
- de Vries, Julie g. Kalisch, 82.
- Wahl Asmussen, Sigrid g. Møller, 112.
- Wallich, Rebekka g. Nathan, 40.  
 — Veile g. Nathan, 29, 69.
- Wamberg, Ludvig Otto, kurvemager, 76.  
 — Sara Helene g. Jørgensen, 76.
- Wang, Christian Thurmann, kaptajn, 114.  
 — Grete Thurmann, 115.  
 — Jannicke, 115.  
 — Johannes, sekretær, 114.  
 — Mette, 115.
- Warncke, Ludvig Holberg, overlærer, prof., 40.  
 — Theodor Sophus, prof., dr. med., 40.
- Weczig, Joseph, diamantsliber, 104.  
 — Morris, manufakturhandler, 104.
- Weil, Jakob, rabbiner, forfatter, 13, 14.
- Weinberger, Leopold, garver, 50.
- Wesenberg, herredsfoged, 25.
- Willert, Johannes Christian Frederik, togfører, 73.  
 — Othla Emilie Erlandine Christine g. Nathansen, 73.
- Windfeldt, Signe Kristine g. Helboe, 124.
- Winding Hans Kruse, sognepræst, 61.  
 — Julie Marie Bothilde Amalie g. Levin, 61.
- Wolff, Josephine g. de Vries van Buuren, 82.
- Wulff, Abraham, 43, 68.  
 — Abraham Carl, garver, 9, 17—19, 22, 28—30, 35, 40, 44, 69.  
 — Adèle g. Jakobsen, 109.  
 — Alice g. Fahle, 109.  
 — Amalie g. Fränkel, 44, 129.  
 — Anton Sigismund, købmand, 78.  
 — Betty, 77.  
 — Berendt, 43, 68.  
 — Camilla g. Simon, 70.  
 — Carl (Kalmc), rabbiner, kantor og schächter, 11, 13, 15—18, 43.  
 — Carl Abraham, garvermester, 29, 44, 69.  
 — Carl Ferdinand, grosserer, 77.

- Wulff, Carl Johannes, fabrikant, 43, 45.
- Carl Joseph, garvermester, 44, 108.
  - Carl Joseph Nathan, kontorchef, 109.
  - Carl Ulysses, 38, 121.
  - Carla Josephine g. Meyer, 111.
  - Else Elisabeth g. I. Jessen-Schmidt, g. II. Jarner, 111.
  - Emilie, 112.
  - Emilie g. Carlsen, 110.
  - Emma, 77.
  - Ester g. Salomon (Saloman), 43, 66.
  - Eva g. Metz, 26, 43, 45, 117, 120, 120.
  - Falk (Valentin), grosserer, 40, 44, 77.
  - Fanny Alvilda Margrethe, 78.
  - Flora g. Curjel, 77.
  - Francis William Cochlan, 121.
  - Francisca Alexandrina Victoria, 122.
  - Frantz Ferdinand Wilhelm Ahlefeldt-Laurvig, 38, 121.
  - Frederik Carl, 70.
  - Frederikke g. Oppenheim, 44, 122.
  - Hannah Caroline, translatrice, 110.
  - Helena Theresa Lucie, 122.
  - Helene, 112.
  - Helene (Lea) g. Valentin, 33, 44, 54, 60, 116.
  - Henriette g. Simon, 77.
  - Henriette Marie Elisabeth, 78.
  - Humphrey Reynold, 38, 121.
  - Isac Carl, garveriejer, 29, 69.
  - Isac Israel, klædefabrikant, 20, 27, 43, 63.
  - Israel Carl, garver og købmand, 9, 17—27, 33—34, 43, 45.
  - Ivan Max, ingeniør, 111.
  - Jette, 43, 63.
  - Jette g. Behrens, 44, 109, 112.
- Wulff, Jette (Judithe) g. Kalisch, 44, 78.
- John Carl, grosserer, 108.
  - Joseph Carl, købmand, garver og møller, 9, 17—18, 30, 32—37, 40, 44, 108.
  - Julie, 77.
  - Karen Louise, 111.
  - Laura Martine, 78.
  - Lea (Lene), 43, 63.
  - Lea (Lene) g. Valentin, se Helene Wulff g. Valentin.
  - Lene g. Curjel, 77.
  - Lene g. Koppel, 44, 107.
  - Levin (Leveng), garvermester, 44, 130.
  - Marie Sara Vilhelmine, musiklærerinde, 78.
  - Martin Carl, isenkrammer, 108.
  - Mathilde, 77.
  - Nathan Carl, grosserer, 108.
  - Philip Carl, købmand, 110.
  - Polly Therese, 108.
  - Regine g. Nathansen, 44, 130.
  - Rose g. Hirsch, 69.
  - Rosette g. I. Behrens, g. II. Nathan, 109, 113.
  - Salomon Carl, grosserer, 112.
  - Sara, 43, 68.
  - Sara, 44, 121.
  - Sarah Florence, 121.
  - Sarene (Sine) g. Cohn, 69.
  - Secker Israel, 20, 43, 66.
  - Sine, 108.
  - Sophie Angelica, pianistinde, 78.
  - Theodor Ulysses, 121.
  - Valdemar Theodor, handelsagent, 77.
  - Wilhelmine Josephine, 121.
  - Wulff Israel, buntmager, 43, 63.
  - Wulff Joseph, assistent, 36—37, 44, 121.
- van Wyhe, David, 47.
- Samuel, 47.

- Ørtoft, Karen Paula g. Rosendahl Christensen, 95.
- Ørum, Camilla Kirstine g. Forsmann, 70.
- Else Marie, 70.
  - Harry Aage, 70.
- Ørum, Janus Japhet Jepsen, bogholder, 70.
- Jens Ludvig, repræsentant, 70.
  - Jens Sørensen Bystrup, vagtmester, 70.
-