



Dette værk er downloadet fra Danskernes Historie Online

Danskernes Historie Online er Danmarks største digitaliseringsprojekt af litteratur inden for emner som personalhistorie, lokalhistorie og slægtsforskning. Biblioteket hører under den almennyttige forening Danske Slægtsforskere. Vi bevarer vores fælles kulturarv, digitaliserer den og stiller den til rådighed for alle interesserede.

Støt Danskernes Historie Online - Bliv sponsor

Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om fordele og sponsorat her: <https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat>

Ophavsret

Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til personligt brug.

Links

Slægtsforskerens Bibliotek: <https://slaegtsbibliotek.dk>

Danske Slægtsforskere: <https://slaegt.dk>

MINDEBLAD

for de under Danmarks Frihedskamp
faldne danske Politimænd



UDSENDT AF RIGSPOLITICHEFEN
København 1945

MINDEBLAD
for de under Danmarks Frihedskamp
faldne danske Politimænd

MINDEBLAD

for de under Danmarks Frihedskamp
faldne danske Politimænd

UDSENDT AF RIGSPOLITICHEFEN

København 1945

DET DANSKE RIGSPOLITI udsender hermed et Mindeblad over de Politimænd, der er bukket under i Danmarks Frihedskamp.

Hver Gang det ad en eller anden underjordisk Vej eller gennem Dagspressens lakoniske Meddelelser eller Annoncer erfarede, at en Politimand var død, snøredes Hjerterne sammen. Vore Tanker gik til de efterlevende, til Hustru og Børn, Kæreste, Far og Mor og Søskende, dem, der sad tilbage og ikke kunde forstaa, at det netop var deres Mand, Far, Forlovede, Søn eller Broder, som Skæbnen havde ramt.

Ingen Trøst rækker til.

Men de døde for Danmark.

I det danske Politis Historie vil deres Minde leve.



I GENNEM fem uhyggeligt mørke Krigsaar stod Hans Majestæt Kongen som et urokkeligt Fjeld midt i den sydende Uro, der i disse Aar raadede i Danmark.

Politiets Stilling var vanskelig. Vi havde vore Ordre; vi maatte tage de videst mulige Hensyn til den danske Befolknings Tarv; vi maatte ofte handle eller undlade at handle med Skamrødmen paa vore Kinder. Hvor ofte blev det ikke sagt under Politiets Forhandlinger om det ene eller andet Spørgsmaal, at vor Prestige stod paa Spil. Men i samme Aandedræt blev det sagt, at Politiet ikke maatte tage Hensyn til sin Popularitet; om saa det sidste Gran af Agtelse skulde forspildes, maatte der alene tages Hensyn til, hvad der i det givne Øjeblik vilde være til Gavn for Befolkningen. Vore egne Skæbner var ligegyldige.

I disse svære Stunder rettede Politiet Gang paa Gang sine Øjne mod Kongen. Hvad maatte Kongen ikke bære i disse Aar? Hvilke ufattelige Byrder blev der ikke lagt paa denne ene Mands Skuldre? Han ikke alene bevarede sin Rankhed, men han havde Rankhed at give til dem, der vaklede.

Saa oprandt endelig den Dag — den 29. August 1943 — da vi kunde og skulde sige Nej. Kongens fuldttonende Nej forplantede sig til alle Kredse i vort Folk, og da kom det store og længselsfuldt ventede Øjeblik, da ogsaa Politiet kunde rette sig op og se Fjenden i Øjnene.

Dyrt blev det følgende Aars mange Nej'er betalt. Død, Lidelser og ufattelig Sorg var Prisen, men ingen Pris var for høj for den store Tid, da Danmark førte sin vaabenløse Krig. Da bragte Landet mange Ofre, og ogsaa Politiet gav sin Del.

I dette Aar — den stille Kamps Aar — var Kongen hos os mere end nogensinde; han var Fange, som vi var Fanger, men Hjerterne bankede frit. Ogsaa den 19. September følte vi, at vi havde Kongen iblandt os; han fulgte os i Koncentrationslejre og Fængsler, han førte os i den underjordiske Kamp.

Nu er Danmark frit.

I vor store Glæde over Friheden glemmer vi ikke vore Døde og alle dem, der led og lider. Ikke den skønneste Dag gaar til Ende, uden at vore Tanker er hos dem. I al vor Sorg over dem, vi mistede, sender vi vore varmeste Tanker til Danmarks Konge.

Kongen viste os Vejen.

DE FALDNE DANSKE POLITIMÆND

Æret være deres Minde!



Politiassistent NIELS JOHANNES RASMUSSEN ABEL, født den 22. August 1885 i Reernæs.

Politiassistent Abel blev ansat i Københavns Politi den 1. Oktober 1918 som Politibetjent og var indtil den 1. Januar 1934 tjenstgørende paa Station 7. Denne Dato blev han forfremmet til Inspektionsbetjent og samtidig forflyttet til Station 8. Den 1. April 1939 blev han udnævnt til Overpolitibetjent og den 1. Juli 1944 konstitueret som Politiassistent af 2. Grad og i Forbindelse hermed forflyttet til Station 3.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 24. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Kriminalbetjent EJNAR AGERHOLM, født den 5. Oktober 1906 i Nykøbing Mors.

Kriminalbetjent Agerholm blev ansat den 1. Juni 1937 som Politibetjent i Odense. Den 1. November 1942 overgik han til Kriminalpolitiet.

Ved en Ildkamp mellem Frihedskæmpere og Hipofolk den 5. Maj 1945 blev han dræbt.



Politimester AAGE AUGUST AGERSTED, født den 19. Februar 1895 i Havdrup.

Politimester Agersted blev i 1928 cand. jur. og ansattes samme Aar som fungerende Sekretær i Københavns Byret. I 1930 blev han Sekretær ved Horsens Straffeanstalt samt tillige Politifuldmægtig i Horsens Købstad. Fra 1932 var han Politifuldmægtig i Statspolitiet, indtil han i 1935 konstitueredes som Politimester i Haderslev. Samme Aar blev han Politimester i Aabenraa samt Stedfortræder for Politiadjudanten i de sønderjydske Landsdele. Fra 1943 var han Chef for Ordenspolitikommandoen for Jylland og Fyn. Politimester Agersted fængsledes den 26. Maj 1944 som mistænkt for Spionage og Deltagelse i en illegal militær Organisation. Han blev overført til Koncentrationslejren »Neuengamme«, hvor han afgik ved Døden den 2. December 1944.



Overpolitibetjent EJNAR CHRISTIAN AGERVANG, født den 19. Marts 1896 i Hobro.

Overpolitibetjent Agervang blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Februar 1922 og forrettede Tjeneste paa Station 6. Den 1. Oktober 1940 blev han konstitueret som Overpolitibetjent og i Forbindelse hermed forflyttet til Station 5. Den 1. Februar 1941 blev han forfremmet til Overpolitibetjent af 1. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 5. December 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent GUNNAR ALSVOLD, født den 19. Juni 1920 i Malmø.

Reservepolitibetjent Alsvold blev ansat den 8. Februar 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Horsens. Senere blev han stationeret i Københavns Politi og forrettede fra den 1. Marts 1944 Tjeneste paa Station 2.

Den 21. December 1944 blev han, da han kom kørende i Bil paa Rudersdal Bakke, beskudt af Tyskere og dræbt.



Politibetjent ARVID GEORG ANDERSSON, født den 27. November 1911 i København.

Politibetjent Andersson blev ansat som Politibetjent i Københavns Amts nordre Birk den 1. Juni 1939 og forrettede Tjeneste i Lyngby. Under Besættelsen meldte han sig til Tjeneste paa Amalienborg og blev den 5. Maj 1945 saaret ved Skydning paa Amalienborg Slotsplads og afgik ved Døden den 9. Maj 1945.



Reservepolitibetjent GEORG VALTER ANDERSEN, født den 8. December 1920 i Ørum Sogn.

Reservepolitibetjent Andersen blev ansat den 1. December 1942 og forrettede Tjeneste ved Politikasernen i Vejle. Senere blev han forflyttet til Jernbanebevogtningen og var sidst tjenstgørende i Grenaa. Den 10. Februar 1945 blev han dræbt under Udførelse af Jernbansabotage ved Horsens.



Reservepolitibetjent POUL CHRISTIAN ANDERSEN, født den 9. Februar 1920 i Hjørring.

Reservepolitibetjent Andersen blev ansat den 15. April 1944 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Politikasernen. Den 10. August 1944 blev han stationeret ved Jernbanebevogtningen i Nr. Sundby. Den 22. Februar 1945 udrejste han til Sverige og blev tilsluttet Ordenspoliti-Afdelingen der. Under Rejse fra København til Ringsted med Ordenspoliti-Afdelingen faldt han af en Lastbil og paadrog sig Kraniebrud og afgik ved Døden den 8. Juni 1945.



Overpolitibetjent HANS ANDERSEN, født den 23. September 1892 i Husby Sogn.

Overpolitibetjent Andersen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Maj 1916 og forrettede Tjeneste paa Station 5. Den 1. December 1942 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 19. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent POUL ERIK ASTRUP, født den 1. April 1917 i Odense.

Reservepolitibetjent Astrup blev ansat den 21. September 1942 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Station 1.

Den 29. Januar 1944 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti sigtet for illegal Virksomhed. Han blev senere overført til Konzentrationslejren »Neuengamme«, hvor han afgik ved Døden den 14. November 1944.



Kriminalbetjent OTTO SIGURD VILFRED BERNSKOV, født den 8. November 1907 i Linde.

Kriminalbetjent Bernskov blev ansat den 1. Maj 1936 som Politibetjent i Rønne. Fra den 1. December 1938 til den 1. September 1939 var han udenfor Nummer. Da han blev genansat, forrettede han Tjeneste i Hellerup, indtil han den 1. Februar 1942 blev ansat som Kriminalbetjent i Roskilde.

Den 24. Februar 1945 blev han dræbt i en Villa i Himmelev.



Politiassistent ANTON CHRISTIAN BERTELSEN, født den 7. Marts 1893 i Jerslev.

Politiassistent Bertelsen blev den 15. Februar 1922 ansat som Politibetjent i Frederiksberg Politi. I 1933 blev han forfremmet til Inspektionsbetjent, senere til Overpolitibetjent og den 1. Juli 1943 til Politiassistent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han 22. December 1944 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Overpolitibetjent SVEND AXEL BEVING, født den 24. Januar 1910 i Nykøbing Falster.

Overpolitibetjent Beving blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Juni 1934 og forrettede Tjeneste paa Station 5. Efter at have gjort Tjeneste i Hovedstationens Udrykningstjeneste kom han i 1938 til Station 9 som Chauffør. Den 1. Maj 1943 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 22. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politiassistent PETER KRISTIAN KRISTENSEN BJURING, født den 9. September 1899 i Sindbjerg.

Politiassistent Bjuring blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. December 1923 og forrettede Tjeneste paa Station 1. Den 1. Juni 1936 blev han udnævnt til Inspektionsbetjent og blev forflyttet til Station 8. Senere blev han udnævnt til Overpolitibetjent, og den 1. November 1942 blev han forfremmet til Politiassistent af 2. Grad og forflyttet til Station 7 og senere til Hovedstationens Udrykningstjeneste.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 6. Januar 1945 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent HELGE HOLGER BRIXAGER, født den 17. August 1918 i København.

Reservepolitibetjent Brixager blev ansat den 20. November 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Hellerup. Den 15. Februar 1944 blev han forflyttet til Frederiksberg Politi.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 8. Oktober 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent LAURITZ BO CASPERSEN, født den 1. November 1916 i København.

Reservepolitibetjent Caspersen blev ansat 25. Marts 1943 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Station 2.

Den 28. April 1944 blev han dræbt ved Skud af en ukendt Mandsperson, da han i Uniform paa Vej fra Tjeneste befandt sig paa Højbro Plads.



Overpolitibetjent HANS FALLE BRUHN CRAMER, født den 8. Marts 1894 i Skørping Sogn.

Overpolitibetjent Cramer blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Juni 1919 og forrettede Tjeneste paa Station 3. Fra 1939 forrettede han Tjeneste i Færdselsafdelingen, hvor han den 1. Februar 1943 blev konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 8. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent BØRGE JOHANNES CHRISTENSEN, født den 16. April 1920 i Svinninge Sogn.

Reservepolitibetjent Christensen blev ansat den 21. August 1943 og forrettede Tjeneste ved Skamlebæk Radio.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 28. Januar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent HANS PETER CHRISTENSEN, født den 12. Juni 1919 i Haarby Sogn.

Reservepolitibetjent Christensen blev ansat den 4. November 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Københavns Amts søndre Birk med Station i Dragør.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland. Han blev senere ført til Frøslev og derfra indlagt paa Aabenraa Sygehus, hvor han den 15. April 1945 afgik ved Døden.



Reservepolitibetjent HENNING EVALD CHRISTENSEN, født den 26. November 1917 i Herfølge.

Reservepolitibetjent Christensen blev ansat den 18. Februar 1944 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Hundested.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 7. Februar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent OLIVO JACOB WOER CHRISTENSEN, født den 15. December 1897 i København.

Politibetjent Christensen blev ansat den 1. Marts 1923 som Politibetjent i Frederiksberg Politi, hvor han forrettede Tjeneste i 1. Afdeling. I 1938 blev han forflyttet til 4. Afdeling, Pas- og Regnskabskontoret, hvor han til sidst var Leder.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland. Den 9. December 1944 afgik han ved Døden under Transport fra Tyskland til Frøslev.



Reservepolitibetjent HANS JØRGEN HENRY CHRISTIANSEN, født den 30. Juni 1919 i Nakskov.

Reservepolitibetjent Christensen blev ansat den 13. Oktober 1942 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, først ved Station 3 og senere ved Søpolitiafdelingen.

Den 3. Februar 1944 blev han dræbt af det tyske Sikkerhedspoliti, da han var med ved illegal Virksomhed paa Asiatisk Plads.



Politibetjent GYLVIG HERMAN DAM, født den 4. Marts 1916 i Vordingborg Landsogn.

Politibetjent Dam blev ansat som Politibetjent den 21. Februar 1941 og forrettede Tjeneste i Københavns Amts søndre Birk med Station i Kastrup. Den 1. August 1941 blev han forflyttet til Københavns Politi og forrettede senest Tjeneste ved Udrykningstjenesten.

Den 5. Maj 1945 blev han som Frihedskæmper dræbt af Tyskerne ved Østervoldgade Skole.



Reservepolitibetjent AAGE EMIL DAUGAARD, født den 11. Maj 1911 i Jordrup Sogn.
Reservepolitibetjent Daugaard blev ansat den 18. Januar 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Slagelse.
Den 16. Februar 1945 blev han anholdt af Gestapo, sigtet for illegal Virksomhed, og blev henrettet den 29. Marts 1945.



Politifuldmægtig OLUF EMBORG, født den 5. November 1902 i Vordingborg.
Politifuldmægtig Emborg blev cand. jur. i 1927. Fra 1932 til 1934 var han Politifuldmægtig i Horsens og derefter i Helsingør, indtil han i 1942 blev ansat som Politifuldmægtig af 1. Grad ved Frederiksberg Birks Politi.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 28. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politiassistent AAGE ESKESEN, født den 13. Marts 1897 i Rottarp.
Politiassistent Eskesen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 16. November 1919 og forrettede Tjeneste paa Station 3. Den 1. Januar 1933 blev han udnævnt til Inspektionsbetjent og forflyttet til Station 2. I 1935 kom han til 1. Politiinspektorat, hvor han i 2 Aar var Anklager i Byretten. Herefter forrettede han Turnustjeneste, til han blev udnævnt til Overpolitibetjent og overflyttet til Statens Politiskole som Klasselærer. Han blev udnævnt til Politiassistent af 2. Grad og senere til Politiassistent af 1. Grad og var til sidst tjenstgørende ved Station 5.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 27. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent JOHN CHRISTIAN FALKENAA, født den 20. Maj 1919 i København.

Politibetjent Falkenaa blev ansat som Politibetjent den 10. Marts 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Rungsted. Senere blev han forflyttet til Københavns Politi, hvor han var tjenstgørende ved Station 7.

Den 31. Januar 1944 blev han dræbt ved Beskydning med Maskinpistol fra et forbigående Automobil, da han cyklede hjem fra Tjeneste.



Overpolitibetjent LAURITZ NIELSEN FERSLEV, født den 20. Maj 1900 paa Frederiksberg.

Overpolitibetjent Ferslev blev ansat som Politibetjent i Frederiksberg Politi den 15. Oktober 1929. Den 1. Juni 1941 blev han forfremmet til Overpolitibetjent af 2. Grad og senere til Overpolitibetjent af 1. Grad og forflyttet til Politikasernen i Aalborg. Den 1. September 1944 blev han ansat som Hjælpe lærer paa Statens Politiskole i København.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 30. September 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politikommisær MOGENS ANDREAS FROST, født den 9. November 1901 i Ringkøbing.

Politikommisær Frost blev cand. jur. i 1929. Fra 1932 var han Politifuldmægtig i Hadsund, til han den 1. Januar 1935 ansattes som Poli tiassistent i Odense kommunale Politi, hvor han ved Overgangen til Enhedspolitiet den 1. April 1938 omnormeredes til Politikommisær.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent NIELS HENRY GARNOV, født den 12. April 1905 paa Frederiksberg.

Politibetjent Garnov blev ansat som Politibetjent i Frederiksberg Politi den 1. December 1930 og forrettede Tjeneste i forskellige Afdelinger.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 12. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politifuldmægtig PAUL EMIL GERNER-MIKKELSEN, født den 20. Marts 1916 i Brøndbyvester.

Politifuldmægtig Gerner-Mikkelsen blev cand. jur. i 1943 og blev straks efter ansat som Politifuldmægtig i Varde.

Den 9. Februar 1944 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti sigtet for at have ydet Hjælp til Sabotører. Han blev ført til Tyskland, hvor han den 20. Februar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Neuengamme«.



Politibetjent SVEND GLENDAU, født den 12. Marts 1910 i Tim Sogn.

Politibetjent Glendau blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 2. Oktober 1940 og forrettede Tjeneste paa Station 2.

Den 20. Januar 1944 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti, men blev af Mangel paa Bevis løsladt et Par Maaneder senere. I Januar Maaned 1945 blev han paany anholdt og blev den 27. Februar 1945 henrettet i Vestre Fængsel.



Overbetjent NIELS GUNTOFTE, født den 6. September 1905 i Svendborg.

Overbetjent Guntofte blev ansat den 1. Januar 1933 som Politibetjent i Københavns Politi. 2 Aar efter overgik han til Kriminalpolitiet, hvor han den 1. Maj 1941 blev forfremmet til Overbetjent.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 31. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Kriminalassistent CARL POUL CHRISTIAN GYLCHE, født den 11. August 1890 i Halmstad, Sverige.

Kriminalassistent Gylche blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Marts 1915. Den 1. September 1919 overgik han til Kriminalpolitiet og har siden gjort Tjeneste i forskellige Afdelinger indenfor Københavns Opdagelsespoliti, sidst i 8. Undersøgelseskammer. Den 1. April 1939 udnævntes han til Overbetjent og den 1. April 1944 til Kriminalassistent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 15. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent ARNE IB GOTTLIEB HANSEN, født den 2. April 1916 i Asminderød.

Politibetjent Hansen blev ansat som Politibetjent i Københavns Amts nordre Birk den 2. Maj 1942.

I Marts Maaned 1944 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti og ført til Tyskland. Da de internerede Politifolk skulde overføres til Sverige, undslap han og meldte sig til sin Gruppe. Deltog i Frihedskampen og blev herunder dræbt af nogle tyske Officerer den 5. Maj 1945.



Reservepolitibetjent HANS THORKILD HANSEN, født den 14. August 1920 i Eggeslevmagle Sogn.
Reservepolitibetjent Hansen blev ansat den 15. April 1943 og forrettede Tjeneste paa Politikasernen »Søgaardhus«. Den 1. Februar 1944 blev han forflyttet til Jernbanebevogtningen i Padborg.
Den 16. April 1945 blev han dræbt i Ildkamp ved Vejle, hvor han deltog i illegalt Arbejde.



Politibetjent HARALD ARNE HANSEN, født den 18. Marts 1916 i Holsted.
Politibetjent Hansen blev ansat som Politibetjent den 23. Januar 1941 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Helsingør. Den 21. Juli 1941 blev han forflyttet til Københavns Politi, hvor han forrettede Tjeneste paa Station 6.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 5. Marts 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent HOLGER EDVARD HANSEN, født den 17. Marts 1895 i Odense.
Overpolitibetjent Hansen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. November 1920 og forrettede Tjeneste paa Station 1. Den 1. Januar 1936 blev han forfremmet til Inspektionsbetjent med Tjeneste ved Udrykningstjenesten. Han kom senere til Station 5 og blev den 1. April 1939 udnævnt til Overpolitibetjent. Fra den 1. August 1941 var han Lærer paa Statens Politiskole.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 25. Januar 1945 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Reservepolitibetjent JOHANNES HANSEN, født den 13. Januar 1922 i Slagelse.

Reservepolitibetjent Hansen blev ansat den 25. Januar 1944 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Horsens. Den 10. Maj 1944 blev han forflyttet til Kystbevogtningen med Station i Helsingør.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 19. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent LARS SIGURD HANSEN, født den 8. September 1917 i Svanninge Sogn.

Reservepolitibetjent Hansen blev ansat den 25. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Odense.

Ved en Ildkamp i Odense mellem Frihedskæmpere og Hipofolk den 5. Maj 1945 blev han dræbt.



Reservepolitibetjent ROBERT HANSEN, født den 10. Juli 1914 i Nørre Kongerslev.

Reservepolitibetjent Hansen blev ansat den 17. Marts 1944 og forrettede Tjeneste paa Politikasernen i Aalborg.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han dræbt, da Tyskerne besatte Politikasernen.



Politibetjent KAJ OVE HEDAL, født den 8. Juli 1916 i Roskilde. Politibetjent Heddal blev ansat som Politibetjent den 10. November 1941 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Køge. Den 1. November 1942 blev han forflyttet til Københavns Politi, hvor han senest gjorde Tjeneste paa Station 5. Den 26. Januar 1945 blev han dræbt af Sommerfolk paa Nytorv.



Politibetjent AUGUST CARL HEMMINGSEN, født den 29. Juni 1890 i København. Politibetjent Hemmingsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. August 1914 og forrettede Tjeneste paa Station 7. Senere blev han forflyttet til Station 5 og var sidst tjenstgørende ved Københavns Politi's 4. Afdeling. Dagen efter Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 25. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent VALDEMAR MARIUS HENRIKSEN, født den 5. Maj 1895 i Alume ved Græsted. Overpolitibetjent Henriksen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. November 1918 og forrettede Tjeneste paa Station 3. I 1932 blev han udnævnt til Inspektionsbetjent. I 1937 blev han forflyttet til Station 4, hvor han den 1. April 1939 blev fremmet til Overpolitibetjent. Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 26. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent CARL HEINZ JOHANNES HOCKE, født den 23. April 1917 i København.

Politibetjent Hocke blev ansat som Politibetjent den 23. Januar 1941 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Rungsted og siden i Hellerup. Den 25. Juni 1941 blev han forflyttet til Frederiksberg, hvor han siden forrettede Tjeneste.

Den 10. Januar 1945 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti og indsat i Shellhuset, hvor han dræbtes ved det allierede Luftangreb den 21. Marts 1945.



Politiassistent PETER VIGGO HØIER, født den 14. September 1897 i København.

Politiassistent Høier blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 16. Oktober 1919 og forrettede Tjeneste paa Station 2. Den 1. August 1933 blev han forfremmet til Inspektionsbetjent og samtidig forflyttet til Station 1. Ved Færdselsafdelingens Oprettelse blev han forflyttet hertil og gjorde Tjeneste her, til han i 1936 kom til Hovedstationens Politivagt. I 1939 blev han Overpolitibetjent. Den 1. Januar 1941 overtog han Ledelsen af Luftværnschefens Depot og blev konstitueret som Politiassistent af 2. Grad den 1. Juli 1944.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 19. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent MARTIN ANDREAS HØJVANG, født den 17. Maj 1886 i Lee pr. Bjerringbro.

Overpolitibetjent Højvang blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Oktober 1911 og forrettede Tjeneste paa Station 5. I 1922 blev han udnævnt til Inspektionsbetjent og forrettede Tjeneste paa forskellige Stationer, til han den 1. April 1939 blev omnormeret til Overpolitibetjent med Tjeneste paa Station 9.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han dræbt, da Tyskerne besatte Stationen.



Politifuldmægtig HEINRICH HØRMANN, født den 27. November 1917 i København.

Politifuldmægtig Hørmann blev cand. jur. i 1944 og blev ansat som Politifuldmægtig i Aalborg.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 24. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent AXEL CARL SOPHUS JACOBSEN, født den 23. November 1916 i København.

Politibetjent Jacobsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 21. November 1940 og forrettede Tjeneste paa Station 9.

Den 6. April 1945 blev han dræbt, da han som Frihedskæmper deltog i en Aktion mod Hipovogne paa Gl. Køgevej.



Kriminalassistent HANS RASMUS JACOBSEN, født den 2. December 1893 i Sæddinge.

Kriminalassistent Jacobsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Februar 1916. Den 1. September 1919 overgik han til Kriminalpolitiet og har siden gjort Tjeneste i forskellige Afdelinger indenfor Københavns Opdagelsespoliti, senest i 1. Undersøgelseskammer. Den 1. April 1937 blev han udnævnt til Overbetjent og den 1. Maj 1941 til Kriminalassistent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 21. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent KAI JOHN JANSEN, født den 3. August 1916 i København.

Reservepolitibetjent Jansen blev ansat den 21. August 1943 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Station 4. Den 7. Juni 1944 blev han forflyttet til Hovedstadens Politivagt.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 22. Januar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent JOHANNES JENSEN, født den 12. November 1918 i Borris.

Politibetjent Jensen blev ansat som Politibetjent den 8. April 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Humlebæk og siden i Nexø. I 1943 blev han forflyttet til Holstebro Politikreds, hvor han forrettede Tjeneste i Struer.

Den 14. Juni 1944 blev han anholdt af Gestapo sigtet for illegal Virksomhed. Han blev overført til Tyskland, hvor han den 22. Januar 1945 afgik ved Døden.



Overbetjent JØRGEN CHRISTIAN JENSEN, født den 18. Juli 1901 i Aalborg.

Overbetjent Jensen blev ansat som Politibetjent i Assens Politi den 1. Juli 1927. Den 1. Juni 1933 overgik han til Kriminalpolitiet med Tjeneste i Silkeborg, hvor han den 1. Maj 1941 blev forfremmet til Overbetjent.

Den 8. Maj 1945 afgik han ved Døden paa Hammel Sygehus, hvortil han var indbragt efter at være blevet saaret ved Skud under en Aktion mod et Medlem af Gestapo.



Reservepolitibetjent POUL CHRISTIAN JENSEN, født den 23. Juli 1918 i København.

Reservepolitibetjent Jensen blev ansat den 25. Oktober 1943 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Søpoliti-Afdelingen, og senere paa Station 7.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 3. Februar 1945 afgik ved Døden i Hettstedt.



Reservepolitibetjent SKJOLD LEO ALVA JENSEN, født den 31. August 1916 i Skovshoved.

Reservepolitibetjent Jensen blev ansat den 22. Februar 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Nykøbing Falster. Senere blev han forflyttet til Kystbevogtningen i Taarbæk.

Den 24. Februar 1945 blev han anholdt af Tyskerne i sit Hjem og samme Nat skudt.



Politibetjent SVEND ERIK KVIST JENSEN, født den 19. Oktober 1917 i Ordrup.

Politibetjent Jensen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 21. November 1940 og forrettede Tjeneste paa Station 3.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland. Han blev senere ført til Frøslev-Lejren og derfra indlagt paa Statshospitalet i Sønderborg, hvor han den 3. April 1945 afgik ved Døden.



Politibetjent SVEND GEØRG BORUP JENSEN, født den 19. December 1909 paa Frederiksberg.

Politibetjent Jensen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politiden 2. August 1940 og forrettede Tjeneste paa Station 3.

Den 26. Februar 1945 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti sigtet for illegal Virksomhed og blev den 17. Marts 1945 henrettet.



Reservepolitibetjent CHARLES BØRGE JOHANSEN, født den 23. Februar 1915 i Svendborg.

Reservepolitibetjent Johansen blev ansat den 13. Oktober 1942 og forrettede Tjeneste ved Udrykningsdelingen i Odense.

Den 6. Marts 1944, da han havde Post foran Politistationen i Odense, blev han dræbt ved Bombeattentat.



Reservepolitibetjent KAJ SØREN JOHANSEN, født den 22. Maj 1918 i Kastrup.

Reservepolitibetjent Johansen blev ansat den 15. Maj 1944 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Vordingborg.

Den 10. April 1945 blev han anholdt af det tyske Sikkerhedspoliti. Ved Anholdelsen fik han flere Skudskaar og afgik ved Døden den 15. April 1945.



Politibetjent ANDERS LEO KOFOED JOKUMSEN, født den 27. Maj 1914 i Vindeby.

Politibetjent Jokumsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Maj 1940 og forrettede Tjeneste ved Station 2.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 27. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent HANS ANDREAS JUSTESEN, født den 18. Maj 1895 i Aarhus.

Overpolitibetjent Justesen blev ansat som Politibetjent i Aarhus den 1. August 1920. Den 1. Juni 1941 blev han udnævnt til Overpolitibetjent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 11. Marts 1945 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Overpolitibetjent HARDI JØRGENSEN, født den 22. April 1905 i Klæstrup.

Overpolitibetjent Jørgensen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Januar 1933 og forrettede Tjeneste paa Station 7. Den 1. Juni 1941 blev han udnævnt til Overpolitibetjent af 2. Grad, og den 1. Januar 1944 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 1. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 28. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent SØREN OTTO JOHAN JØRGENSEN, født den 12. Oktober 1915 i Røsnæs Sogn.

Reservepolitibetjent Jørgensen blev ansat den 15. November 1943 og forrettede Tjeneste ved Politikasernen i Aalborg.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 25. Februar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent EGON JØRGENSEN, født den 18. December 1918 i København.

Reservepolitibetjent Jørgensen blev ansat den 15. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Taarbæk.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 2. Marts 1945 afgik ved Døden i Leipzig.



Overpolitibetjent ANDREAS MARTIN KELVAD, født den 24. Januar 1899 i Hjembæk.

Overpolitibetjent Kelvad blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 16. Juni 1925 og forrettede Tjeneste ved Station 5. Den 15. Marts 1941 blev han forfremmet til Overpolitibetjent af 1. Grad og samtidig forflyttet til Tjeneste ved Station 4. Fra 1944 gjorde han Tjeneste i Hovedstationens Udrykningstjeneste.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 10. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent CARL FRITS JENSEN KERSØ, født den 20. April 1892 i København.

Overpolitibetjent Kersø blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 16. Juni 1919 og forrettede Tjeneste ved Station 3. Den 1. Juni 1941 blev han udnævnt til Overpolitibetjent af 2. Grad. Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 12. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Kriminalbetjent ERLING PETER KRISTIANSEN, født den 24. Februar 1909 i Vrejlev Sogn.

Kriminalbetjent Kristiansen blev ansat som Politibetjent i Sønderborg den 1. Oktober 1939. Den 1. November 1942 blev han ansat som Kriminalbetjent samme Sted. Den 8. August 1944 begyndte han Kursus paa Statens Politiskole.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. Januar 1945 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Kriminalbetjent HOLGER NYHUUS KRISTOFFERSEN, født den 6. Juni 1916 i Odense.

Kriminalbetjent Kristoffersen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 15. November 1939. Den 1. September 1942 overgik han til Kriminalpolitiet og forrettede Tjeneste i Københavns Opdagelsespoliti.

Den 10. August 1944 blev han dræbt af det tyske Sikkerhedspoliti, da han under Udførelse af illegalt Arbejde befandt sig i Snekkersten.



Overbetjent AXEL PETER MARIUS LARSEN, født den 8. December 1887 i Arnakke.

Overbetjent Larsen blev ansat som Landpolitibetjent i Bølling-Nørre Herred den 15. August 1915. Senere forrettede han Tjeneste som Politibetjent i Skagen Købstad. Den 1. September 1918 overgik han til Kriminalpolitiet og gjorde Tjeneste forskellige Steder i Jylland, indtil han blev stationeret i Helsingør. Den 1. Maj 1941 blev han udnævnt til Overbetjent.

Den 4. Maj 1945 blev han dræbt under Aktion som Frihedskæmper.



Politifuldmægtig POUL LARSEN, født den 28. August 1912 i Nørre Tranders Sogn.

Politifuldmægtig Larsen blev cand. jur. i 1940 og ansat som Politibetjent den 2. August 1940 med Station i Glostrup og i 1941 som Politifuldmægtig i Frederikshavn. Fra 16. Marts 1944 var han Politifuldmægtig i Aalborg.

Den 1. December 1944 blev han anholdt af det tyske Militær paa Landevejen ved Aalborg, hvor han deltog i en Vaabentransport. Han blev henrettet den 10. Marts 1945.



Politibetjent ERNST PETER SOPHUS MADSEN, født den 30. Marts 1911 i Nybølle.

Politibetjent Madsen blev ansat som Politibetjent i Odense den 23. April 1940.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 7. Marts 1945 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Politibetjent PETER CORNELIUS MADSEN, født den 13. Marts 1915 i Tobo Smedegaard pr. Tommerup.
Politibetjent Madsen blev ansat som Politibetjent i Nykøbing Mors den 10. Juni 1940.
Ved en Ildkamp i Vejle den 16. April 1945 blev han dræbt, da han deltog som Leder af en Jernbanesabotagegruppe.



Reservepolitibetjent PETER THEODOR MADSEN, født den 8. Januar 1922 i Hald Sogn.
Reservepolitibetjent Madsen blev ansat den 4. Januar 1944 og forrettede Tjeneste paa Politikasernen »Søgaardhus«.
Den 2. April 1945 blev han dræbt under Udførelse af Sabotage i Sønderborg Havn.



Politiassistent CHRISTEN CHRISTENSEN MARIAGER, født den 25. Maj 1891 i Nørre Borup.
Politiassistent Mariager blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. September 1920 og forrettede Tjeneste paa Station 3.
Den 1. Juni 1933 blev han forfremmet til Inspektionsbetjent og samtidig overflyttet til Station 7. I 1935 kom han til Hovedstationens Politivagt og i 1938 til Bevillingskontoret. I 1939 blev han Overpolitibetjent og i 1941 Politiassistent af 2. Grad og blev den 1. Juli 1944 konstitueret som Politiassistent af 1. Grad, samtidig med at han blev forflyttet til Tjeneste ved Station 8.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 13. Januar 1945 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Kriminalbetjent ARNE MIKKELSEN, født den 1. September 1909 i Hansted.

Kriminalbetjent Mikkelsen blev ansat som Reservepolitibetjent i Horsens den 1. Oktober 1934 og blev Aaret efter ansat som Politibetjent samme Sted. I 1939 blev han forflyttet til Aarhus, hvor han i 1942 overgik til Kriminalpolitiet.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 12. Januar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politiassistent CHRISTIAN KASPER MORTENSEN, født den 27. Maj 1892 i Nørre Sundby.

Politiassistent Mortensen blev ansat som Politibetjent i Frederiksberg Politi den 1. Juni 1920. Den 1. Maj 1934 blev han forfremmet til Inspektionsbetjent, senere til Overpolitibetjent og fra den 1. Maj 1944 konstitueret som Politiassistent af 2. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent EVALD SKOV MORTENSEN, født den 28. Maj 1917 i København.

Politibetjent Mortensen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 12. December 1940 og forrettede Tjeneste paa Station 3.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 8. Oktober 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent HENRY VANG MØLLER, født den 6. Marts 1913 i Hinnerup.

Politibetjent Møller blev ansat som Politibetjent i Aalborg den 2. December 1940.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. Januar 1945 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent JOHANNES FRODE MØLLER, født den 25. Februar 1890 i Odense.

Overpolitibetjent Møller blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. April 1913. Han forrettede Tjeneste paa Station 6, siden paa Station 1 og fra den 1. September 1928 i 1. Afdeling. Senere kom han til Færdselsafdelingen, indtil han i 1942 blev Leder af Københavns Politis fotografiske Atelier.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført ombord paa det Skib, der skulde føre de anholdte Politifolk til Tyskland. Her afgik han ved Døden som Følge af Hjerteslag.



Reservepolitibetjent SVEND HAAKON NICLASSON, født den 12. Januar 1916 paa Frederiksberg.

Reservepolitibetjent Niclasson blev ansat den 15. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Helsingør. Siden gjorde han Tjeneste i Københavns Amts nordre Birk med Station i Hellerup.

Den 2. Maj 1945 blev han dræbt ved en Aktion fra Hipo, da han var paa Vej fra Gruppemøde.



Overpolitibetjent CARL VILHELM RØGILD NIELSEN, født den 16. Juni 1913 i Nørre Sundby.

Overpolitibetjent Nielsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Amts nordre Birk den 1. Maj 1936. Den 15. Marts 1942 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad og i Forbindelse hermed flyttet til Kystbevogtningen i Frederikshavn. Den 15. Oktober 1943 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 1. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 13. Januar 1945 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Reservepolitibetjent ERIK JOHANNES NIELSEN, født den 24. Oktober 1915 i København.

Reservepolitibetjent Nielsen blev ansat den 25. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Frederikshavn.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland. Han blev senere overført til Frøslev, hvor han den 14. Februar 1945 afgik ved Døden.



Politibetjent HELGE SIGURD NIELSEN, født den 23. Juni 1915 i Viuf.

Politibetjent Nielsen blev ansat som Politibetjent i Aalborg den 18. September 1940.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 22. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent ORLA FREIVAL ALBEK NIELSEN, født den 6. Marts 1916 i Astrup.

Politibetjent Nielsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Amts nordre Birk den 1. Oktober 1939 og forrettede Tjeneste i Hellerup.

Den 24. Maj 1945 afgik han ved Døden paa Sygehuset i Tarm, hvor han var indlagt, saaret af Vaadeskud, da han var ved at undersøge beslaglagte Vaaben.



Kriminalbetjent OTTO JULIUS NIELSEN, født den 25. December 1906 i Veflinge Sogn.

Kriminalbetjent Nielsen blev ansat som Politibetjent i Odense den 1. November 1936. Den 15. Februar 1941 overgik han til Kriminalpolitiet og forrettede Tjeneste i Odense Herred.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 3. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent PETER NIELSEN, født den 15. September 1898 i Kirkegaard, Hjerm Sogn.

Overpolitibetjent Nielsen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. April 1926 og forrettede Tjeneste paa Station 6. I 1941 blev han udnævnt til Overpolitibetjent af 2. Grad og den 1. Februar 1943 konstitueret som Overpolitibetjent af 1. Grad, samtidig med at han blev forflyttet til Tjeneste ved Hovedstationens Udryknings-tjeneste.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 3. Januar 1945 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent THOMAS KRISTIAN NIELSEN, født den 14. Marts 1905 i Vrejlev Sogn.

Reservepolitibetjent Nielsen, der var Kvartermester i Marinen og midlertidigt tjenstgørende i Politiet, blev ansat den 4. Januar 1944 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i København.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 26. December 1944 afgik ved Døden i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Kriminalbetjent POVL NØRGAARD, født den 10. Januar 1914 i Mygdal v. Hjørring.

Kriminalbetjent Nørgaard blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 16. Juni 1938. Den 1. September 1940 blev han forflyttet til Silkeborg, hvor han den 1. November 1942 overgik til Kriminalpolitiet. Fra den 8. August 1944 var han paa Kursus paa Statens Politiskole.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 5. December 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent JENS EMIL BECK OLSEN, født den 14. December 1921 i Skovshoved.

Reservepolitibetjent Olsen blev ansat den 4. Januar 1944 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Taarbæk.

Den 18. December 1944 blev han dræbt af en Nazist i Palmehaven i Charlottenlund.



Landpolitibetjent CARL FREDERIK JOHANNES PAUTSCH, født den 26. Juni 1910 i Kalundborg.

Landpolitibetjent Pautsch blev ansat som Politibetjent i Københavns Amts søndre Birk den 1. Juni 1939 og forrettede Tjeneste i Glostrup. Den 1. Oktober 1941 blev han ansat som Landpolitibetjent i Lille Værløse.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 16. Januar 1945 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent AXEL ROTHE PETERSEN, født den 5. November 1912 i Broby Sogn.

Reservepolitibetjent Petersen blev ansat den 17. Marts 1944 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Politikasernen.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han afgik ved Døden den 14. Januar 1945 i Krigsfangelejren ved Mühlberg.



Politibetjent ARNE HARALD PEDERSEN, født den 10. November 1916 i Hvorslev Sogn.

Politibetjent Pedersen blev ansat som Politibetjent i Odense Politi den 9. Juni 1940.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 15. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent CHARLES NIELS CHRISTIAN PETERSEN, født den 21. Oktober 1910 i København.

Reservepolitibetjent Petersen blev ansat den 18. Februar 1944 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Station 7. Han blev senere forflyttet til Station 4 og senest til Hovedstationens Politivagt.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han afgik ved Døden den 22. November 1944 i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent EIGIL KROGH PEDERSEN, født den 20. November 1920 i Give Sogn.

Reservepolitibetjent Pedersen blev ansat den 18. Februar 1944 og forrettede Tjeneste i Københavns Politi, Politikasernen.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 8. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent JOHAN PETERSEN, født den 25. December 1916 i Outrup.

Reservepolitibetjent Petersen blev ansat den 25. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Udrykningsdelingen, Frederiksberg Birk.

Den 20. December 1944 blev han skudt af Tyskere i Absalonsgade, København.



Reservepolitibetjent NIELS GUNNAR PEDERSEN, født den 29. Januar 1919 i Aalum Sogn.
Reservepolitibetjent Pedersen blev ansat den 14. Oktober 1942 og forrettede Tjeneste i Randers.
Den 2. November 1944 blev han dræbt ved et Vaadeskud, da han deltog i en Sabotagehandling.



Politiassistent PETER PETERSEN, født den 22. Februar 1892 i Øsby Sogn.
Politiassistent Petersen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. Januar 1917 og kom til at forrette Tjeneste paa Station 3. Den 1. Oktober 1931 blev han udnævnt til Inspektionsbetjent, og senere til Overpolitibetjent. Han forrettede Tjeneste i Færdsels-Afdelingen, hvor han den 1. Maj 1942 blev udnævnt til Politiassistent af 1. Grad.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 9. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent PETER PETERSEN, født den 11. Oktober 1913 i Neder Tandslet.
Politibetjent Petersen blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 14. Maj 1940 og forrettede Tjeneste ved forskellige Stationer, til han den 22. Januar 1943 kom til Krisepolitiet.
Den 6. Juni 1944 udeblev han fra Tjeneste, da han var eftersøgt af Gestapo.
Den 8. Oktober 1944 blev han dræbt ved et Togattentat ved Hobro, da han rejste som Kurér for Modstandsbevægelsen.



Reservepolitibetjent SVEND HELGE VILLY PETERSEN, født den 18. Februar 1918 i Stubbekøbing.

Reservepolitibetjent Petersen blev ansat den 14. Oktober 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Nykøbing Falster.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 8. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politifuldmægtig THORKILD PETERSEN, født den 29. Oktober 1913 i Skov-Hastrup i Særløse Sogn.

Politifuldmægtig Petersen blev cand. jur. i 1938 og blev ansat som Politifuldmægtig ved Københavns Politis Undersøgelseskamre. I 1943 blev han ansat som Politifuldmægtig i Københavns Amts søndre Birk.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent HENRIK WESSEL PLATOU, født den 31. Januar 1918 i København.

Politibetjent Platou blev ansat som Politibetjent i Aarhus den 10. Oktober 1940.

Den 28. Januar 1944 udrejste han til Sverige, men kom senere hjem og deltog i illegalt Arbejde. I Begyndelsen af 1945 blev han anholdt af Tyskerne og henrettet den 10. Marts 1945.



Reservepolitibetjent PETER VIGGO POULSEN, født den 8. Maj 1920 i Sorø.
Reservepolitibetjent Poulsen blev ansat den 1. Marts 1943 og forrettede Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Ringsted.
Den 18. Maj 1945 blev han dræbt under Tjeneste ved et Vaadeskud.



Politibetjent PAUL RUPERT ROSENDAHL RASMUSSEN, født den 27. Marts 1918 i Horsens.
Politibetjent Rasmussen blev ansat som Politibetjent i Aarhus den 12. December 1940.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 21. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent SVEND BØRGE RASMUSSEN, født den 16. Februar 1920 i Svinninge.
Reservepolitibetjent Rasmussen blev ansat den 1. December 1942. Han blev stationeret paa Rigspolitechefens Kaserne i Vejle. Senere forrettede han Tjeneste ved Jernbanebevogtningen i Fredericia og ved Udrykningstjenesten i Odense.
Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han dræbt.



Overpolitibetjent THOR ERNST RASMUSSEN, født den 12. September 1903 i Store Heddinge.

Overpolitibetjent Rasmussen blev ansat som Politibetjent den 16. August 1932 i Københavns Politi. Den 1. Juni 1941 udnævntes han til Overpolitibetjent og gjorde senere Tjeneste ved Hovedstationens Udrykningstjeneste.

Han var en Tid anholdt af det tyske Politi sigtet for Sabotage, men blev løsladt igen. Sidst stationeret paa Station 4.

Paa Statens Politiskole, hvor Overpolitibetjenten deltog i Chargekursus, blev han anholdt og ført til Tyskland den 19. September 1944, hvor han afgik ved Døden i Neuengamme den 3. Marts 1945.



Reservepolitibetjent VIKTOR FUSSING RASMUSSEN, født den 15. April 1920 i Horsens.

Reservepolitibetjent Rasmussen blev ansat den 22. September 1942 og forrettede Tjeneste ved Kystbevogtningen i Vedbæk. Efter Tjeneste forskellige Steder ved Kystbevogtningen blev han stationeret i Horsens.

Den 16. April 1945 blev han dræbt ved Skud, da han som Frihedskæmper var i Aktion ved Gedved.



Politimester SVEND AAGE SCHALDEMOSE-NIELSEN, født den 16. Maj 1900 paa Frederiksberg.

Politimester Schaldemose-Nielsen blev cand. jur. i 1922. I 1927 blev han Landsretssagfører (Bestalling deponeret) og var fra samme Aar Politifuldmægtig i Rougsø Herred. Fra 1931 var han Fuldmægtig hos Statsadvokaten i Aalborg og fra 1933 hos Statsadvokaten i København. I 1941 blev han udnævnt til Politimester i Fredericia, til han i August 1943 blev konstitueret Politimester i Odense.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og overført til Tyskland, hvor han afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald« den 26. November 1944.



Politibetjent CHARLES WERNER SCHAUFUS, født den 10. Marts 1914 i København.

Politibetjent Schaufus blev ansat den 10. Juni 1940 i Københavns Politi, hvor han gjorde Tjeneste paa Station 2. Den 22. Juli 1943 blev han forflyttet til Station 6.

Politibetjent Schaufus blev skudt af Tyskerne under en Razzia den 15. November 1944.



Politibetjent HARRY HANS CHRISTIAN LOUIS SCHNELL, født den 17. December 1908 i Sverige.

Politibetjent Schnell blev ansat den 1. August 1935 i Københavns Politi. Indtil 5. Januar 1943 forrettede han Tjeneste paa Station 5, hvorefter han overgik til Civilpolitiet med Tjeneste i 6. Politiinspektorat.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 7. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Taucha« ved Leipzig, hvilken Lejr var underlagt »Buchenwald«.



Færdselsbetjent SØREN CHRISTIAN JENSEN SERUP, født den 12. Juni 1904 i Randers.

Færdselsbetjent Serup blev ansat den 1. November 1933 som Politibetjent og forrettede Tjeneste i Frederikshavn. Den 1. September 1937 overgik han til Rigspolitechefens Ordens- og Færdselsafdeling som Færdselsbetjent.

Den 26. Maj 1944 blev Serup anholdt af Besættelsesmagten og ført til Tyskland, hvor han afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Neuengamme« den 11. Marts 1945.



Reservepolitibetjent HANS CHRISTIAN ANKJER SEVERINSEN, født den 14. Oktober 1922 i Gilleleje.

Reservepolitibetjent Severinsen blev ansat den 25. Januar 1944 ved Kystbevogtningen i Københavns Amts nordre Birk med Station i Hellerup.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland. Han afgik ved Døden den 11. Juli 1945 som Følge af en Sygdom, han havde paadraget sig under Fangenskabet i Tyskland.



Politimester JØRGEN BECH SIMONY, født den 5. Februar 1887 i Aalborg.

Politimester Simony blev cand. jur. i 1913 og samme Aar ansat som Byfogedfuldmægtig i Odense. Blev i 1919 tillige Politiassistent sammesteds. Den 1. Maj 1934 ansat som Politimester i Varde.

Politimester Simony blev fængslet den 9. Februar 1944, fordi han havde »optraadt aktivt mod det tyske Rige derved, at han har ydet Sabotører Hjælp«. Han døde den 12. November 1944 i Koncentrationslejren »Neuengamme«.



Kriminalbetjent HANS CHRISTIAN SPANGAA, født den 26. April 1911 i Langaa.

Kriminalbetjent Spangaa blev ansat som Politibetjent i Lemvig den 1. Marts 1936. Den 1. September 1938 blev han forflyttet til Aarhus, hvor han bl. a. virkede som Instruktør ved Uddannelsen af CB-pligtige. Den 1. Juni 1941 overgik han til Kriminalpolitiet.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og overført til Tyskland, hvor han den 9. December 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent HENRY KRISTIAN PETERSEN STOCKHOLM, født den 31. Marts 1913 i Aarhus.

Politibetjent Stockholm blev ansat den 1. Juni 1940 i Københavns Politi med Tjeneste paa Station 4. Den 15. November 1942 blev han forflyttet til Færdselsafdelingen.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 10. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politiassistent HANS PETER SYLVESTER-NIELSEN, født den 29. November 1902 i Holmstrup.

Politiassistent Sylvester-Nielsen blev 1. Juli 1930 ansat som Politibetjent i Københavns Amts nordre Birks Politikreds med Station i Søborg. 6. Oktober 1938 blev han forflyttet til Store-Heddinge Politikreds med Bopæl i Bjælkerup. 15. Juni 1941 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad ved Kystbevogtningen i samme Politikreds. I 1942 blev han Overpolitibetjent af 1. Grad og i 1943 konstitueret Politiassistent af 2. Grad og forflyttet til Kystbevogtningen i Hillerød Politikreds med Station i Gilleleje.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 9. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent HOLGER WITH OTTO SØDERBERG, født den 29. Juli 1912 i Brabrand.

Politibetjent Søderberg blev ansat den 16. Februar 1936 i Københavns Politi med Tjeneste paa Station 2. Senere gjorde han Tjeneste paa Station 1 og i Københavns Politis I Afdeling.

Den 21. Maj 1944 blev han dræbt ved Skud paa sin Bopæl af det tyske Sikkerhedspoliti.



Politibetjent ARTHUR PETER EMIL SØRENSEN, født den 6. August 1901 i Aarhus.

Politibetjent Sørensen blev ansat den 1. Januar 1932 og forrettede Tjeneste i Aarhus.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han blev syg, og senere, efter at være overført til Danmark, indlagt paa Statshospitalet i Sønderborg, hvor han afgik ved Døden den 28. Marts 1945.



Politibetjent SVEND ANTON SØRENSEN, født den 12. Juni 1914 i København.

Politibetjent Sørensen blev ansat i Nørresundby Politikreds den 15. Juli 1940.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 13. December 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent JENS PETER KRISTIAN SWITZER, født den 21. December 1891 i Sct. Jørgensbjerg.

Overpolitibetjent Switzer blev ansat i Københavns Politi den 1. December 1921 som Politibetjent med Tjeneste paa Station 8. Den 1. Februar 1943 blev han konstitueret Overpolitibetjent af 2. Grad, hvorefter han den 18. Oktober 1943 blev forflyttet til Hovedstationens Udrykningstjeneste.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 4. November 1944 afgik ved Døden i Koncentrationslejren »Buchenwald«.



Politibetjent LEO LEOPOLD THEISEN, født den 15. Maj 1916 i København.

Politibetjent Theisen blev ansat den 11. September 1940 i Københavns Amts søndre Birks Politikreds med Tjeneste i Rødovre. Den 1. Juni 1944 blev han forflyttet til civil Tjeneste ved Hovedstationen paa Blegdamsvej.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 23. November 1944 afgik ved Døden.



Overpolitibetjent JØRGEN EMIL THERS, født den 12. April 1910 i Skælskør.

Overpolitibetjent Thers blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 15. Januar 1939. Den 1. November 1942 blev han forflyttet til Københavns Amts søndre Birk med Station i Dragør. Den 16. November 1943 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 2. Grad, hvorefter han forrettede Tjeneste paa Kastrup Politistation.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 2. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent ERNST JULIUS THERSLUND, født den 15. April 1894 i Terslev.

Overpolitibetjent Therslund blev ansat som Politibetjent i Københavns Politi den 1. September 1920. Har gjort Tjeneste paa Station 4, Station 3, I Afdeling samt i Færdselsafdelingen. 1. September 1935 udnævnt til Inspektionsbetjent. Den 1. April 1939 omnormeret til Overpolitibetjent. Siden 1. Oktober 1941 ansat som Lærer paa Statens Politiskole.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 29. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent GERT FREDE WANDSØE, født den 15. Juni 1921 i København.

Reservepolitibetjent Wandsøe blev ansat den 4. Januar 1944 i Københavns Politi og forrettede Tjeneste paa Politikasernen.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 9. December 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Overpolitibetjent BERNHARD WOSYLUS, født den 27. Juli 1906 i Aalborg.

Overpolitibetjent Wosylus blev ansat som Politibetjent i Aalborg kommunale Politi den 1. Maj 1935. I 1941 og 1942 forrettede han Tjeneste ved den oprettede Politivagt ved Tørvemoserne i Lille Vildmose, det sidste Aar som Leder af Politivagten. Ved Udryknings-tjenestens Oprettelse blev han udtaget til Tjeneste ved Nordjydsk Udrykningsdeling. 1. September 1943 blev han konstitueret som Overpolitibetjent af 1. Grad.

Ved Aktionen mod Politiet den 19. September 1944 blev han anholdt og ført til Tyskland, hvor han den 20. November 1944 afgik ved Døden i Konzentrationslejren »Buchenwald«.



Reservepolitibetjent OVE RUDOLF HJALMAR ØSTER, født den 29. April 1917 i København.

Reservepolitibetjent Øster blev ansat den 8. Juni 1944 i Københavns Politi med Tjeneste paa Station 5.

Den 5. Maj 1945 blev han som Frihedskæmper dræbt paa Vesterbros Torv i København.

MINDEHØJTIDELIGHED
i Grundtvigs Mindekirke

Onsdag den 11. Juli 1945 Kl. 13,30 holdt Politiet en Mindehøjtidelighed for de faldne i Grundtvigs Mindekirke paa Bispebjerg i København, hvor Repræsentanter for Kongen og Regeringen, for de højeste civile og militære Myndigheder og for Politiets Ledelse og Personale samledes med de efterladte.

Højtideligheden omfattede:

- Præludium ved Organist *Johannes Viggo Pedersen*
- C. E. F. Weyse: Pater noster
Herrekoret „Bel Canto“, Dirigent: *Karl Clausen*
- Fællessalme: Vor Gud han er saa fast en Borg
- Arthur Arnholtz: Nederlaget (Arthur Arnholtz 1940)
Herrekoret „Bel Canto“, Dirigent: *Karl Clausen*
- Mindetale ved Biskop, Dr. theol. *H. Fuglsang-Damgaard*
- Fællessalme: Altid frejdig, naar du gaar
- Fr. Schubert: Litani
Violoncellisten *Alberto Medici*
- E. Hornemann: Kongernes Konge (Adolph Recke)
Herrekoret „Bel Canto“, Dirigent: *Karl Clausen*
- Altertjeneste ved Biskop, Dr. theol. *H. Fuglsang-Damgaard*
- Fællessalme: Dejlig er Jorden
- Postludium: J. P. E. Hartmann: Sørgemarch over Thorvaldsen
Organist *Johannes Viggo Pedersen*

Kirken var under Højtideligheden fyldt til sidste Plads, og gennem Statsradiofonien var danske Mænd og Kvinder i deres Hjem Landet over med til at vise de faldne Politimænd den sidste Ære.



Biskop Fuglsang Damgaards Mindetale

HERRE VOR GUD! Før Bjergene blev til og Jorden og Jorderige blev skabt, er du fra Evighed til Evighed. Du er Herre over Liv og Død. Du udstrækker din Haand, og Mennesket skabes. Du drager din Haand tilbage, og Mennesket er ikke mere. Vi takker dig, fordi vi maa kaste al vor Sorg paa dig, og fordi du har Omsorg for os.

Kærlige Fader! I Dag kommer vi til dig med vore Hjerters Sorg over vore Døde. Vi takker dig for den Indsats, de har gjort for Danmark. Vi takker dig, fordi du i alle deres Trængsler har været dem nær og styrket dem med din Kraft. Lad os følge deres Eksempel i Tro og Lydighed!

Vær du nær hos alle dem, der sørger og savner. Vis dem, Herre, at du har Tanker om Fred og ikke om Ulykke med dem. Giv at Sorgen og Savnet maa føre dem nærmere dig. Herre! Lad Opstandelsens Haab lyse over vore Dødes Grave, og lad det evige Livs Lys skinne for dem! Amen.

Det Ord af den hellige Skrift, som i denne Mindestund skal lede os i Tak og Bøn, staar skrevet i første Mosebogs 50. Kapitel i det 20. Vers:

„I tænkte ondt mod mig, men Gud tænkte at vende det til det gode for at gøre, hvad nu er sket, og holde mange Folk i Live“. Amen!

Neuengamme, Buchenwald, Shellhuset, Ryvangen. — Det er til disse Steder, fulde af Rædsel og Uhygge, vore Tanker søger hen, naar vi mindes vore tapre Politimænd, som gav deres Liv i Danmarks Frihedskamp. Dør stred de; dør led de; dør døde de; dør drog de deres sidste Suk. Men hvad enten dette Suk lød i Shellhusets Torturkamre, ved Marterpælen i Ryvangen eller i Koncentrationslejrenes Pesthuler — altid var dette

Suk fyldt af den ømmeste Kærlighed og den varmeste Længsel efter de kære derhjemme, efter Far og Mor, Hustru og Børn, efter den lille Dreng og Pige, som utaalmodigt havde ventet paa Far og aldrig mere skulde faa ham at se. — Altid var dette Suk gennemstrømmet af Taknemmelighed og Trofasthed.

Thi for Danmark Sukket lød
For dets Fremtid, for dets Lykke . . .

Og derfor siger vi af hele vort Hjerter til vore trofaste Døde, hvad enten de hviler i Danmarks Moderskød, eller de sover Dødens stille Søvn fjernt fra Danmark i fremmed Land:

Hvil da sødt i Jordens Skød,
Hvil da sødt i Gravens Skygge.

Vi kunde have undt dem at falde i aaben, ærlig Strid, kæmpende for det, som de havde kært, fægtende med aaben Pande for den Sag, de troede paa, og som de havde viet deres Liv. Det er ikke Danskens Art at dølge Aasyn og Navn.

Kun aaben Fejde og ærlig Kamp
De nordiske Stridsmænd kende.

Det er en Lov for danske Mænd. Men det var ikke en Lov for dem, som havde voldført og undertrykt Danmark. De kæmpede med Løgn og Forræderi, med Gemenhed og Nederdrægtighed. Neuengamme, Buchenwald, Shellhuset og Ryvangen vil fra Slægt til Slægt staa som Skamstøtter over et Barbari, hvis Lige Menneskeheden ikke har kendt, og som truede en Verden med Undergang. Man skammer sig over at være Menneske, naar man tænker paa, at det er Mennesker, der skabte dette Helvede paa Jorden. Men det forringer ikke den Kamp, vore tapre Landsmænd har ført. Kampen blev ført under ulige Vilkaar, men desto mere straalende er deres Indsats; med desto større Taknemmelighed og desto dybere Ærbødighed bøjer vi os for deres Offer. De gav deres Liv for Danmark. De hører med til de Tusinder, som døde, for at Danmark kunde leve. Danmark glemmer dem aldrig. De bevarede Troskaben indtil Døden, og det er sine Sønners Troskab, Danmarks Fremtid skal bygges paa.

I tænkte ondt mod mig! Hvor er der tænkt mange onde Tanker mod Danmark i disse fem onde Aar! Hvor er der smedet Rænker, og hvor har Danmark maattet betale for det med sit dyreste Blod! Det var Rænker, der spandtes den 9. April, den 29. August og den 19. September. Alt havde de taget fra os, vor Frihed, vort Land, vor Konge, vor Regering, vor Rigsdag. Og dog havde de ikke naaet deres Maal at kue os. Saa førte de endnu et dræbende Slag. De tog vort Politi. De vidste, hvad de



Flagparaden omkring Biskoppen ved Alteret.



Kongens Repræsentant, Oberstløjtnant Freiesleben forlader Kirken,
ledsaget af Rigspolitichefen.

gjorde. Vort Politi stod som et Værn om Æren og Retten, som en tapper og modig Skare af Mænd, der forstod deres Kald, som en sidste Skanse mod den Lovløshed, som vore Undertrykkere saa brændende ønskede skulde bryde frem. Saa lidt virkelig og sand Æresfølelse havde de, at de førte frie Mænd, som kun havde gjort deres Pligt mod deres Konge og deres Folk, bort til Slavekaar. Men ingen viste Trællesind. Ingen lod sig kue. Ingen brød ud af Rækkerne. Et enestaaende Sammenhold gav Styrke og Mod. Den Hjælpsomhed overfor Medmennesker, som er hver Politimands Adelsmærke, viste de til Overmaal ikke blot overfor deres egne, men ikke mindre overfor de fremmede Medfanger, som kæmpede med Sult og Sygdom i Koncentrationslejrenes Elendighed. De havde Danmark med i deres Hjerte; derfor holdt de ud i Kampen for Danmark.

Gud tænkte at vende det til det gode! Saaledes maa vi taknemmeligt og ydmygt bekende, naar vi tænker paa, hvordan det gik efter den 19. September. Der udbrød ikke Kaos. De havde glemte at regne med Folkets Solidaritet og vore Politimænds Solidaritet. Et helt nyt Forhold skabtes mellem vort Folk og vort Politi, et enestaaende Tillidsforhold, som ikke før var kendt. Vi forstod, at Politiet var vore Venner. Denne Tillid er af yderste Vigtighed for Genopbygningen af Fremtidens Danmark. Det skal bygges paa vore hævdvundne Retsprincipper, som har fundet deres koncentrerede Udtryk i det gamle Ord: „Med Lov skal Land bygges“. Denne Tillid mellem Folket og Politiet er efter Guds Vilje. Thi Politiet er Guds Ordning og Guds Gave, skænket os som et Led af den Øvrighed, der — for at bruge et Ord af Apostlen Paulus — er en Guds Tjener, til Gode for dem, der gør det gode, til Straf for dem, som øver det onde. Denne Tillid gav sig Udslag i den Harme og Sorg, som greb hele det danske Folk, da det skændige Overgreb mod Politiet blev begaaet; den gav sig Udslag i den inderlige Forbøn for dem baade i Kirke og Hjem; i en Vilje til Hjælp, som besjælede alle Kredse i vort Folk; i den Jubel og Glæde, som fyldte alle, da vore Politimænd vendte tilbage.

Men de vendte ikke alle tilbage. Over hundrede var ikke med; et stort Savn for Kammeraterne, et smerteligt Tab for vort Folk, en knugende Sorg for deres Kære.

Alle I kære, som sørger og savner! Vi deler jeres Sorg. Vi forstaar den. Vi vil gerne bære den sammen med jer. I har mistet det bedste og kæreste paa Jorden. I har gaaet i Angst og Uvished i Uger og Maaneder. I har været forpint af de umenneskelige Kaar, som blev budt jeres Kære i Fængsler og Koncentrationslejre. Jeres Hjerter bløder ved Tanken om, at I ikke kunde være hos dem, da de trængte allermost til jeres Hjælp, være hos dem for at lindre deres Smerter, for at tørre den feberhede Sved af

deres Pande, for at sige dem, hvor uendelig meget I holdt af dem, hvor taknemmelige I var for alt, hvad de havde givet jer, for at lukke deres trøtte Øjne, for at lægge en Blomst paa deres Grav. Men her i Guds Hus har jeg Lov til at sige jer: De var ikke alene i Dødens Stund. Der var én hos dem, som elsker dem med en grænseløs Kærlighed. Det kunde ske i Krigens Tid, at alt blev Mørke omkring os. Men saa steg pludselig en Skikkelse frem af Mørket, som saa paa os med sine milde Øjne, bredte sine Arme ud imod os og hviskede ind i vore Hjerter: „Kom hid til mig alle, som lider Møje og er besværede, og jeg vil give eder Hvile.“ Det sagde han ogsaa til dem, der døde; det siger han ogsaa til jer.

„Vi har de Døde med os, naar vi kommer igen.“ Disse Ord af den norske Digter Nordahl Grieg gælder ogsaa om vore Døde. Vi har dem ikke blot med i vort kærlige Minde og vor taknemmelige Erindring. Vi har dem med i deres Gerning, den Gerning, de ved deres Liv og deres Død øvede for Danmark. Deres Offer var ikke forgæves. Danmarks Frihed var deres store Løn. Vi har dem med i den hellige Forpligtelse til at sætte al vor Kraft og al vor Kærlighed ind i Kampen for det, som de døde for. Vi har dem først og sidst med i den Kærlighed, hvormed Gud elsker os, og med hvilken Han gennem alle Livets Tilskikkelser vil drage os til sig for at give os den Glæde, som aldrig kan mistes, den Fred, som aldrig kan forstyrres, det Liv, som aldrig kan dø.

Amen!

Velsignelse over de Døde

Efter Mindetalen oplæste Biskoppen, medens alle rejste sig, de faldnes Navne fra Prædikestolen med følgende Indledningsord:

Skøn er Døden, som I fik,
ingen skønnere der findes,
derfor vil med vaade Blik
heller ej vi eder mindes;
men hvor danske Hjærter slaa,
og hvor danske Toner klinge,
skal med Stolthed store, smaa
Fædrelandets Tak jer bringe.

Herren lade det evige Livs Lys skinne for vore Døde!

Efter Oplæsningen af Navnene sluttede Biskoppen:

Lad os i Stilhed takke vore faldne Brødre for deres Indsats til Danmarks Ære!

Guds Fred med vore Døde
i Danmarks Rosengård,
Guds Fred med dem, som bløde
af dybe Hjærtessaar.

Fader vor, du som er i Himlen, helliget worde dit Navn, komme dit Rige, ske din Vilje, som i Himlen saaledes ogsaa paa Jorden, giv os i Dag vort daglige Brød, og forlad os vor Skyld, som og vi forlade vore Skyldnere, led os ikke i Fristelse, men fri os fra det onde, thi dit er Riget, Magten og Æren i Evighed. Amen!

Vor Herres Jesu Kristi Naade, Gud vor Faders Kærlighed og den Helligaands Samfund være og blive med os alle. Amen!